



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT.

SJETTE RÆKKE.

UDGIVET AF

SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI
OG PERSONALHISTORIE

VED

POUL HENNINGS.

5. BINDS 1. HEFTE.

(35^{TE} AARGANG.)



I KOMMISSION HOS

H. HAGERUP
KJØBENHAVN

OG

MARIUS LUND
CHRISTIANIA

1914.

Indhold.

Kongelige Resolutioner 1815—1847, faldne paa Ansøgninger om Giftermaals-tilladelser fra Hærens Officerer og ligestillede. Ved Postekspedient <i>H. Hjorth-Nielsen</i>	1
Agnete Sofie Budde. Ved Forfatter <i>Aug. Fjelstrup</i>	49
Bidrag til Thomas Kingos Biografi. Ved Dr. phil. <i>Louis Bobé</i>	71
Jonas Bronck og Joehiem Pietersen Kuyter eller Kayser. Ved Borgmester <i>N. Andersen</i>	73
Slægten Wensel. Ved Bibliotekar, Frk. <i>Aagaut Daae</i>	76
To hidtil ukendte Breve fra Steen Steensen Blicher. Ved Arkivsekretær <i>Fr. Jürgensen West</i>	95
Fortegnelse over den norske genealogiske Litteratur i Aaret 1912	99
Bog anmeldelse: Kjøbenhavns Brandforsikring 1731 — 1911. Ved Postekspedient <i>H. Hjorth-Nielsen</i>	99
Nyt fra Genealogiens og Personalhistoriens Verden	102
Spørgsmaal og Svar	103
Tilføjelse til: Danske og norske studerende i Padua 1559 — 1615. Meddelt af Kredslæge <i>K. Carøe</i>	104
Rettelse	104

Bilag:

Portræt af *Charlotte Dorothea Biehl*. Miniaturmaleri, tilhørende Professor *C. Barnekows* Arvinger.

Hvis Særtryk af Tidsskriftets Artikler ønskes af vedkommende Bidragyder, maa Arrangement træffes med Trykkeriet (J. H. Schultz A/S, Universitetsbogtrykkeri, Niels Juels Gade 12), inden 14 Dage efter Hefkets Modtagelse.

Af det af Dansk Historisk Fællesforening i Juni 1913 udgivne Hæfte, indeholdende en af Hr. Ejler Nystrøm udarbejdet Vejledning til Personalhistorisk Forskning, har Samfundets Bestyrelse erhvervet et større Antal Eksemplarer, som gratis staar til Medlemmernes Disposition, naar Henvendelse, bilagt med Svarporto, rettes til Samfundets danske Sekretær, Overretssagfører *Poul Hennings*, Stormgade 6, København B.

Spørgsmaal af genealogisk og personalhistorisk Natur kunne Samfundets Medlemmer erholde optaget i Tidsskriftet.

Skriftlige Henvendelser bedes sendte til Samfundets Sekretærer: for Norge Arkivamanuensis *A. W. Rasch*, Rigsarkivet, Christiania; for Danmark Overretssagfører *Poul Hennings*, Stormgade 6, København B.



CHARLOTTE DOROTHEA BIEHL

1731—1788

Miniaturmaleri, tilhørende Professor C. BARSEKOWS Arvinger

Kongelige Resolutioner 1815—1847

faldne paa Ansøgninger om Giftermaalstilladelser fra Hærens
Officerer og ligestillede.

Ved **H. Hjorth Nielsen.**

Efterfølgende Fortegnelse, der dannes af Uddrag af Generalitetets Samlinger af kongelige Ordres og Resolutioner, er tænkt som et Slags Supplement til den af afd. Overretssagfører V. Richter udgivne Haandbog: Den danske Landmilitæretat 1801—1894. Naar Fortegnelsen først begynder med Aaret 1815 skyldes dette, at Aarene 1801—14 dækkes af Oberstløjtnant Hirsch's Manuskript om den dansk-norske Hærs Officerer 1660—1814, og naar den slutter med Aaret 1847, er Grunden den, at det krigsministerielle Arkiv efter dette Aar ikke er afleveret til Rigsarkivet.

Fortegnelsen giver, som det vil ses, kun Resolutionens Dato og Arkivnummer, derimod intet om, hvornaar eller hvorvidt Forbindelsen er fuldbyrdet. — Resolutionerne er i de fleste Tilfælde bilagt Forestillingerne, og disse giver hyppigt Meddelelser, der vil være af Interesse for Personalhistorikeren, Personernes Alder, Forlovelsestidens Varighed, Bibeskæftigelser, Slægtskabs- og Formueforhold og meget andet. For at nævne et Par Eksempler: en Stabskaptajn søger Vielsestilladelse paa den Betingelse, at Vielsen straks efterfølges af Separation. Forestillingen udtaler, at da Vielsen kun tilsigter at redde Pigens Ære, bør Ansøgningen afslaaes, og Resolutionen lyder da ogsaa paa, at da Begæringen er aldeles stridende mod Loven og Moraliteten, kan den ikke bevilges. En anden Ansøgning er fra den kvindelige Part, der oplyser, at de har været forlovede i 13 Aar, har en Søn sammen, der er 9 Aar gammel, i hvilke 9 Aar de har levet sammen. —

Richter har ikke medtaget Officerer af de annekterede Batailloner, Landeværns-officerer, Reserveofficerer og lign., men der er ogsaa, som man let vil kunne overbevise sig om ved at sammenholde nærværende Fortegnelse med Richters Bog, ogsaa Officerer af Linien, som savnes hos Richter, i alt Fald har jeg da ikke kunnet finde dem, hvad dog maaske har sin Grund i, at ikke alle staar paa den Plads, hvor de retteligt hører hjemme. Christian Sehestedt Juul staar saaledes hos Richter anført som Julius Christian Sehestedt. — Fortegnelsen medtager alle Officerer (med nedenævnte Undtagelser), som i det paagældende Tidsrum har indgivet Ansøgning om Giftermaalstilladelse, saaledes ogsaa Officerer af

Livjægerkorpset. Har jeg ikke kunnet finde den paagældende hos Richter, er han betegnet med en * foran Navnet. — Hyppigt anfører Resolutionerne ikke alle Fornavnene eller angiver dem forskelligt fra Richter; dennes Angivelser er da anbragte i []. Uoverensstemmelser mellem Resolutionernes og Richters Anførsel af, ved hvilken Hærafdeling vedkommende tjente, er ligeledes bemærkede ved, at Richters Anførsel er anbragt i []. Uoverensstemmelsen skyldes i de fleste Tilfælde, at Afdelingen kun har faaet en anden Benævnelse, siden den paagældende tiltraadte Tjeneste ved den.

Af Fortegnelsen er udeladt saadanne Personer, om hvis Vielse det paa Forhaand vides, at fuld Oplysning haves, enten gennem større, udførlige Biografier, f. Eks.: Olaf Rye, N. C. Lunding, Schleppegrell, de Meza og flere, eller naar den paagældende Officer hører til en Familie, over hvilken en større, almenkendt Stamtavle foreligger, saaledes Personer af Familierne Glahn og Deichmann samt af de i »Danske patriciske Slægter« I og II behandlede Familier. Ligeledes udeladte er Officerer henhørende til de Slægter, over hvilke Danmarks Adelsaarbog har bragt fuldstændige Stamtavler, vel at mærke, naar den paagældende Forbindelse er indgaaet med en adelig Kvinde. Er Forbindelsen derimod indgaaet med en borgerlig, er Resolutionen medtaget, idet Adelsaarbogen ikke giver Oplysning om, hvem vedkommende er Datter af.

De anvendte Forkortelser er: A. = Afslag, T. = Tilladelse og D. = Datter. Tallet, som meddeles efter Resolutionens Datum, angiver den paagældende Ekspeditions Arkiv-Nr.

- Abercron, Carl Frederik*, Sekondløjtn. v. oldenborgske Regmt. — *Caroline Sophie*, D. af Oberst *Friboe* ved holstenske Artilleribrigade. — T.: 11. 7. 21. — 282.
- *Ernst Carl Heinrich Ulrich*, Sekondløjtn. i Gardehusardivisionen. — *Laurentze Elisabeth*, D. af kst. Stutmester Major *Hornemann*. — T.: 21. 11. 42. — 260.
- [*Johan*] *Gustav* [*August Ernst*], Stabskaptain af Dronningens Livregmt. — *Wilhelmine*, D. af Oberst *Cronhelm*. — T.: 11. 4. 1815. — 43.
- Abrahamson, Joseph Nicolai Benjamin*, Divisionsadjutant. — *Sophia Frederikke*, D. af afd. Etatsraad *Frisch*. — T.: 31. 8. 21. — 297.
- Agerholm, [Abraham]*, Kaptain og Stokhusforvalter. — *Christiane*, D. af Kaptain *Holst* i Søetaten. — T.: 25. 5. 23. — 116.
- Albeck, [Carl Emil]*, Regimentskvartermester v. Livjægerkorpset. — *Charlotte Louise Margrethe*, D. af Overadjutant, Oberstløjtn. *Lytzen*. — T.: 1. 10. 19. — 349.

- van Aller, Hans Hornemann*, Premierløjnt. v. 5' Jægerkorps. — *Henriette*, D. af afd. Pastor *Rundt*. — T.: 8. 10. 42. — 207.
- Amle, Andreas Peter*, Sekondritmester v. fynske Regmt. lette Dragoner. — *Octavia*, D. af Major *Sehested*, forhen Eier af Nordskov i Fyn. — T.: 12. 6. 42. — 106.
- Amsinck, Herman*, Premierløjnt., Forstander for det slesvigske Kyrasser Regmts. Exercerskole. — *Agnete Elisabeth*, D. af afd. Etatsraad, Zahlkasserer *Linde*. — T.: 19. 7. 29. — 363.
- Andersen, Andreas Vilhelm*, Sekondløjnt. v. Kongens Regmt. — *Sophie Frederikke*, D. af afd. Boghandler *Tikiøb*. — T.: 5. 6. 39. — 52.
- *August Julius*, Kaptainvagtmeister i Rendsborg Fæstning. — *Marie Dorothea Eleonore*, D. af afd. Købmand *Witte*. — T.: 10. 3. 16. — 148.
- Andræ, Carl Christopher Georg*, Kaptain af 1. Kl. i Generalstaben. — *Hansine Pauline*, D. af Sognepræst t. Frelsers Kirke, Provst, Dr. phil. *Schack*. — T.: 31. 10. 42. — 239.
- Anthon, Alexander*, Sekondløjnt. af 1. jyske Infanteri Regmt. 3. Bataillon. — *Birgitte Kirstine*, D. af fhv. Consumptionsinspektør i Randers, Justitsraad *Holberg*. — T.: 25. 3. 1815. — 36.
- **Angersbach, Rasmus Grønbech*, Premierløjnt. af danske Livregmts. 4. Bataillon. — *Jacobine Josephine Christine Dauw*. — T.: 20. 5. 15. — 100.
- Arenfeldt, Adam Christian*, Stabskaptain i Kongens Regmt. — *Ida Augusta*, D. af Viceguvernør over de vestindiske Øer, Kammerherre *Søbøtke*. — T.: 2. 6. 34. — 341.
- Arnesen, Hans Christian*, Premierløjnt. i Prins Christian Frederiks Regmt. t. Fods. — *Johanne Nicoline*, D. af afd. kgl. Fuldmægtig *Just* ved Søetatens Veierkontor. — T.: 3. 10. 30. — 210.
- Arnholz, Christian Valdemar*, Sekondløjnt. i 11. Linie Infanteri Batt. — *Laurette Thomsen*, Enke e. Distriktskirurg *A. F. Rauchmaul*. — T.: 29. 4. 47. — 179.
- *Mathias Christian*, Stabskaptain [v. Kongens Regmt.]. — *Maria*, Adoptivd. af afd. Kaptain *Tønder* og efterlevende Enke. — T.: 14. 2. 1830. — 120. — *Karen Knudine Bolette Elisabeth*, D. af Kaptain, Kompagnichef v. samme Regmt. *Linstow*. — T.: 3. 6. 32. — 50.
- Baggesen, Carl Harald*, Sekondløjnt. af slesvigske Infanteri Regmt. — *Frederikke*, D. af Købmand *Ellertsen* i København. — T.: 2. 11. 40. — 96.
- [*Frederik Ludvig*] *August Haller*, Premierløjnt., Adjutant v. Lauenborgske Jægerkorps, [holstenske Skarpskytterkorps]. —

- Charlotte*, D. af afd. Etatsraad, Borgmester *Jess*. — T.: 6. 1. 28. — 292.
- Baggesen, Johan Peter*, Premierløjtn., Adjutant v. holstenske Artilleribrigade. — *Gustavine*, eneste D. af tjenstgørende Major ved samme Brigade *Køye*. — T.: 6. 8. 33. — 465.
- Bahson, Bahne Christian*, Premierløjtn. v. 3. jyske Infanteri Regmt. — *Regine Vilhelmine Philippine*, D. af Oberst *Castonier*. — T.: 25. 2. 16. — 142.
- Bakke, Amund Lucassen*, Premier- og Tøjhusløjtn. v. Kronborg Arsenal. — *Amalie Christiane Eng*. — T.: 19. 10. 23. — 137. — Hun er 45 Aar gl. og har »med Berømmelse conditioneret hos flere ansete Personer, og ved at pleie en af disse paa Dødsengen er hun kommen i Besiddelse af saa meget, som udfordres til Indskud i Enkekassen, en god Deel Boeskab og en aarlig Livrente af 100 Rdl.«.
- Baland, [Albert] Carl Friderich [Benedictus]*, Premierløjtn. af Prins Christian Frederiks Regmt. — *Caroline v. Helsdingen*, afsk. Ritmester *Ewalds* fraskilte Hustru. — T.: 8. 5. 16. — 158.
- Baller, August Henrik*, Sekondløjtn. af slesvigske Infanteri Regmt. — *Charlotte Elisabeth*, D. af afd. Kammerraad, Amtsforvalter *Rambusch* i Sønderborg. — T.: 19. 12. 21. — 325.
- Bangert, Ludvig Peter*, Kaptain af 1. Kl. af 2. Linie Infanteribat. — *Augusta Edel Caroline Petrea Voigt*. — T.: 14. 10. 42. — 218.
- Bardenfleth, Frederik Løvenørn*, Major, Divisionskvartermester. — *Sophie*, D. af afd. Generalløjtn. *Ewald*. — T.: 1. 6. 16. — 171.
- Barnekow, Adolph Gotthard Joachim*, Auditor v. Prins Christian Frederiks Regmt., Kammerjunker. — *Else Sophie*, D. af Livkirurg, Etatsraad *Fenger*. — T.: 6. 5. 34. — 339. — *August Carl Ferdinand*, Premierløjtn. v. 4. Dragon Regmt. — *Henriette*, D. af Generalkrigskommissær *Toxwerdt* i Faaborg. — T.: 30. 11. 46. — 514.
- Barner, Joachim Gottfred*, Sekondløjtn. v. Livgarden t. Fods. — *Wilhelmine Frederikke*, D. af Justitsraad v. *Deurs* til Bødstrupgaard. — T.: 16. 12. 18. — 391. — *Vilhelm Tugendreich*, Sekondritmester af sjæll. Lansener Regmt. — *Hertha Adelaide Herbst*. — T.: 15. 7. 38. — 49.
- Bartels, Carl Frederik*, Premierløjtn. af 1. jyske Infanteri Regmt. — *Eline Bruhn*, Enke e. Kaptain *Bruhn* af Prins Christian Frederiks Regmt. — T.: 24. 5. 28. — 302. — De har været forlovede siden før 1819.
- Barth, Søren Christian*, Sekondløjtn. v. sjæll. Lansener Regmt. —

- Signe Sigbrit Stahl*, D. af afd. Doctor theologiæ *Clausen*. — A.: 1. 4. 32. — 152. — T.: 23. 9. 32. — 386.
- Bartholin, Frederik Vilhelm*, Regimentskvartermester v. Kongens Regmt. — *Elisa Margaretha*, D. af Konferensraad *Cold*. — T.: 1. 4. 15. — 39.
- Bassewitz, Christian Siegfried*, Sekondløjtn. i Kongens Regmt. — *Ludovica Dorothea*, D. af Murmester *Wahl*. — T.: 1. 7. 37. — 80.
- Bauditz, Christian Ferdinand*, Premierløjtn. af 9. Linie Infanteri Bat. — *Jacobine Margrethe Cathrine*, D. af afg. Oberstløjtn. og Kommandør for Københavns borgerlige Artilleri *Andreas Seidelin*. — T.: 1. 12. 42. — 267.
- Beck, Jens Johan Frederik*, Sekondløjtn. i 2. Dragonregmt. — *Caroline Mathilde Køster*, D. af Enken *Henriette Amalie Trahn* i Altona. — T.: 1. 4. 43. — 159.
- Bendz, Carl Ludvig*, Premierløjtn. i Artillerikorpsset. — *Augusta Vilhelmine*, D. af afd. Stadsmægler *Jacobsen* i København. — T.: 29. 8. 29. — 276.
- Bennigsen, Ernst Christian*, Premierløjtn. v. holstenske Lansener regmt. [dansk Livregmt.]. — *Isabelle Charlotte*, D. af Regimentets Chef Generalmajor *Bülow*. — T.: 13. 4. 34. — 336.
- Bentzen, Frederik Christian*, Sekondløjtn. af Kronens Regmt. — *Anna Maria Eleonora*, D. af afd. Købmand *Christian Frederik Echardt* i Helsingør. — T.: 2. 10. 38. — 92.
- *Jens Otto Paludan*, Sekondløjtn. v. 1. Dragonregmt. — *Auguste*, D. af Apoteker *M. R. Mehlcenburg* i Flensburg. — T.: 17. 7. 44. — 351.
- *Lauritz Christian*, Premierløjtn. à la suite i Kongens Regiment. Dessinatør ved de topografiske Arbejder i Hertugdømmerne. — En D. af Justitsraad *Lüders* i Poppenbüttel. — T.: 9. 8. 29. — 274.
- Benzon, Gerhard Marianus [Marinus] Rosencrone*, Premierløjtn. v. 2. Livregmt. — *Johanne Christine*, D. af afd. Juveler *Hulgreen* i København. — T.: 9. 8. 29. — 275.
- *Hans*, Premierløjtn. af 2. Livregmt. t. Fods, [norsk Livregmt.]. — *Henriette Gerhardine Christiane*, D. af afd. Skomagermester *Johan Frederik Buchhardt*. — T.: 21. 4. 24. — 70. — *Cecilie Marthe*, D. af forlængst afd. Kok ved det fyrstelige brunsvigske Hof i Horsens *Peter Wichmann*. — T.: 27. 9. 35. — 277.
- Han har seks smaa Børn af første Ægteskab.
- *Jens*, Premierløjtn. i fynske Infanteri Regmt., Kammerjunkker. — *Sophie Marie Albertine*, D. af afd. Oberstløjtn. *Ahlefeldt*. — T.: 23. 5. 40. — 38.
- Berg, Ludvig Anton*, karakt. Bataillonskirurg v. 1. jyske Infanteri

- Regmt. — *Anna Sophie*, D. af afd. Handelsmand *Petersen*. — T.: 25. 2. 24. — 13.
- Berger, Ernst Ludvig*, Premiermajor i Husarregmt. — *Emilia Louise*, D. af Agent *Becker*. — T.: 26. 3. 16. — 151.
- Berner, Georg Alexander*, Premierløjtn. af Livgarden t. Hest. — Komtesse *Anna Juliane Margaretha*, D. af Premiermajor i samme Garde Greve *Holck-Winterfeldt*. — T.: 7. 6. 22. — 100.
- Bernstorff, Andreas*, Premierløjtn. i 1. Liniebat. — *Anna Vilhelmine*, D. af afd. Oberstløjtn., Kammerherre *Sperling*. — T.: 11. 1. 43. — 26.
- Bibow, August Carl Bernhard*, Sekondløjtn. v. fynske Infanteri Regmt. — *Antoinette Sophie Hansine*, D. af Postmester, Transportforvalter, Dannebrogsmænd *Fibiger* i Snoghøi. — T.: 23. 3. 34. — 334.
- Bie, Lorents August*, Sekondløjtn. af fynske Infanteri Regmt. — *Caroline*, D. af Enkemadamme *Elberg* i Kolding. — T.: 5. 9. 40. — 76.
- Bille-Brahe, Frederik Siegfried* Baron, Sekondløjtn. i Garden t. Hest, Kammerjunker. — Stiftsdame i Vallø *Maria Sophia Frederikke Caroline*, D. af tjenstgørende Generaladjutant, Generalmajor *Bülow*. — T.: 19. 11. 23. — 146.
- Birkerød, Johan Mathias*, Regimentskvartermester [Kongens Regmt.] — *Vilhelmine Emilie*, D. af Mægler *Eskildsen* i København. — A.: 7. 3. 30. — 127. — T.: 13. 3. 30. — 128.
- Bjerg, Hans Peter*, karakt. Premierløjtn. v. sjæll. Lansenerregmt. — *Margrethe Christine*, D. af afd. Regimentskirurg *Olivarius*. — A.: 22. 3. 35. — 258. — T.: 26. 4. 35. — 263.
- Bjerring, Frederik*, Premierløjtn. v. 3. jyske Infanteri Regmt. — *Mariane Christine*, D. af afd. Justitsraad, Byfoged *Bøggild* i Aalborg. — A.: 2. 10. 31. — 469. — T.: 13. 11. 31. — 480.
- Bjorn, Niels Christian*, Stabskaptain v. Prins Christian Frederiks Regmt. — *Gustave Valentine Frederikke Groth*, Enke e. Vinhandler *Rasmus Laurentius Pagh*. — T.: 3. 11. 39. — 87.
- Blom [Hans Jørgen]*, Premierløjtn. af Kongens Regmt. — *Mathea Elisabeth*, D. af Amtsprovst *Lülken* i Odense. — T.: 9. 10. 22. — 301.
- Blome, Otto* Greve af, Kammerherre, Ritmester à la suite v. Garden t. Hest. — Hds. Durchl. Prinsesse *Agnes af Sayn-Wittgenstein*. — T.: 22. 9. 22. — 299.
- Blücher, Cuno Wolfrath*, Kaptain i det slesvigske Infanteri Regmt. — *Catharina Dorothea*, D. af forr. Byfoged i Slesvig *Kling*. — T.: 1. 9. 16. — 270.
- Blücher-Allona, Gustav* Greve af, Sekondløjtn. à la suite i Husar-

- regmt. — *Emilie*, D. af Kammerherre *Ferrall*. — T.: 15. 8. 26. — 170.
- Boeck, Peter Christian Bianco*, Kaptain af 2. Kl. i Artilleribrigaden. — *Zelma Virginia*, D. af afd. Assessor i Svea Hofret *Moberg*. — T.: 2. 4. 47. — 142.
- Bohse, Carl Frederik Elias Ludvig*, Premierløjtn. af 6. Linie Infanteribat. — *Jeanette*, D. af afd. Restauratør *Pierre Fousanée*. — T.: 24. 1. 43. — 49.
- Bokkenheuser, Christian Peter*, Premierløjtn. i Kongens Regmt. — *Olivia Sophie Frederikke*, D. af afd. Forvalter *Wanding*. — T.: 6. 7. 36. — 241.
- Bonnez, Carl*, Kaptain, Kompagnichef i jyske Jægerkorps. — *Sophie*, D. af afd. Distriktslæge *Heyde*. — T.: 13. 6. 42. — 108.
- Bonnivet, Frederik Anton Ludvig*, Premierløjtn. af oldenborgske Infanteriregmt. — *Dorothea*, D. af Borger i Rendsborg *Harrenberg*. — A.: 5. 3. 26. — 64, og 26. 7. 29. — 287.
- Born, Christian Ludvig Lütken*, Premierløjtn. af slesvigske Infanteri Regmt. — *Juliane Frederikke*, D. af Købmand *Melchert* i Altona, — T.: 9. 2. 20. — 160.
- Bornemann, Philip Julius*, Sekondløjtn. v. sjæll. Lansenerregmt. — *Julie Frederikke*, D. af afd. Justitsraad *Dinesen* t. *Kragrupgaard*. — T.: 18. 10. 29. — 283.
- Borthig, Hans Jørgen Hagerup*, Kaptain og Kompagnichef v. Kongens Regmt. — *Frederikke*, D. af Organist *Gerlach*. — T.: 14. 8. 28. — 307.
- Bracht, Carsten Tønder*, Sekondkaptain af Ingeniørkorpset. — *Julie*, D. af Chef for jyske Regmt. lette Dragoner, Generalmajor, Kammerherre *Wildenradl*. — T.: 29. 7. 38. — 59.
- Brandt, Hans Helmuth Castonier*, Premierløjtn. v. fynske Infanteri Regmt. — *Giovanini Christiane*, D. af Postmester *Fibiger* paa Snoghøj. — T.: 1. 8. 29. — 273.
- Branner, Vilhelm Jacob*, Premierløjtn. af sjæll. Jægerkorps. — *Dorothea Louise*, D. af afd. Skibsfører *Thomas Clausen*. — T.: 18. 2. 38. — 13.
- Braun, Dellew Outzen*, Sekondløjtn. af slesvigske Jægerkorps. — *Catharine Frederikke Elise Lüneburg*, Pleiedatter af Frk. *Sophie v. Hobe*. — T.: 15. 5. 21. — 172.
- Brechwoldt, Gustav [Georg] Jacob Ulrich*, Kaptain i Artilleriet. — *Hermine*, D. af Hofjægermester *Kaup*. — T.: 6. 8. 28. — 305. — *Augusta Louise*, D. af Oberstløjtn. *Stockfleth*. — T.: 23. 2. 34. — 332.
- *Jens Carl Frederik*, Stabskaptain af Dronningens Livregmt. — *Marie Rebekka*, D. af afd. Købmand *Thiel* i Glückstadt. — T.: 15. 5. 24. — 22.

- Brechwoldt, Johan Joachim*, Sekondløjtn. af Husarregmt. (35: Sekondritmester af Husarregmt. [jyske Regmt. lette Dragoner]). — *Elisabeth*, D. af afd. Kontreadmiral *Lindholm*. — T.: 18. 11. 20. — 279. — *Adolphine*, D. af samme. — T.: 8. 9. 35. — 274.
- Brenning, Ferdinand*, Premierløjtn. v. slesvigske Jægerkorps. — *Henriette Christiane Johanne*, D. af afd. Købmand *Mortensen* i Eckernförde. — T.: 17. 11. 33. — 485.
- Brockdorff, Adolph Frederik Schack*, Premierløjtn. i Husarregmt. — *Caroline M. A. Dannemand*. — T.: 1. 8. 37. — 86.
- Brockdorff-Schney, [Alexander Etienne Frederik]*, Sekondløjtn. v. Dronningens Livregmt. t. Fods. — *Baronesse Louise Juliane v. Münchhausen*. — T.: 5. 9. 40. — 72.
- **Brodersen, Carl Ferdinand*, Premierløjtn. v. danske Livregmts. 3. Bat. — *Ane Sophie*, D. af *Bager Low*. — T.: 4. 3. 15. — 71.
- Bruhn, Carl Julius*, Sekondløjtn. af 4. Dragonregmt. — *Wilhelmine Caroline Louise*, D. af Generalløjtn. *Rømer*. — T.: 26. 3. 46. — 100.
- *Edvard Palnatoke*, Premierløjtn. v. 2. Dragonregmt. — *Amalie*, D. af Oberstløjtn., Postmester *Krogh* i Itzehoe. — T.: 22. 8. 42. — 190.
- *Frederik Henning*, Premierløjtn. v. holstenske Infanteri Regmt. — En D. af Pastor *Sørensen* i Qvickborn. — T.: 21. 5. 34. — 340.
- *Georg Christian*, Kaptain i holstenske Infanteri Regmt. — *Maria*, D. af afd. Klokker *Fanøe*. — T.: 23. 2. 20. — 161.
- Brunckhorst, David Frederik*, Premierløjtn. af jyske Regmt. lette Dragoner. — *Laura Dorothea*, D. af afd. Sognepræst *Mørch* i Ferslev. — T.: 20. 1. 37. — 65.
- Bruns, Ludvig Nicolai*, Sekondløjtn. à la suite i sjæll. Jægerkorps. — *Karen Thøgerine*, D. af Købmand *Bertram From*. — T.: 29. 11. 35. — 281.
- Bruun, Carl Frederik*, karakt. Premierløjtn. [i Artilleriet]. — *Colette Marie*, D. af Professor, Hofapoteker *Becker* i København. — T.: 7. 9. 23. — 132.
- *Vilhelm Ferdinand*, Sekondløjtn. i slesvigske Kyrasser Regmt. — *Marie*, D. af afd. Tobaksfabrikør *Bønnelykke* i Horsens. — T.: 24. 5. 29. — 268.
- Bülow, Carl Ernst Johan*, Premierløjtn. af Artillerikorpsset, Adjoint v. General[kvartermester]staben, Kammerjunk. — *Adelgunde Eline Marie*, D. af Generalmajor, Generalguvernør *Scholten*. — T.: 8. 2. 40. — 8.
- *Cornelius Lerche*, Kaptain [Premierløjtn.] og Kompagnichef af Kronens Regiments 3. Bataillon. — *Sophie Charlotte*, D. af Urmager *Brandt*. — T.: 9. 5. 15. — 56.

- Bülow, Frederik*, Premierløjtn. v. Kongens Regmt., Kammerjunker.
— *Ernestine Vilhelmine Caroline*, D. af afd. keiserlig østrigsk Kammerherre, Oberstløjtn. *Nicolaus Baron de Selby*, Eierinde af Godset Gùldenst. i Holsten, Stiftsdame i Vallø.
— T.: 17. 9. 33. — 471.
- *Magnus Peter*, Premierløjtn. i 3. Jægerkorps. — *Margrethe Pauline Sophie*, D. af Herredsfoged, Kammerherre *Mollke* i Nyborg. — T.: 21. 8. 45. — 366.
- *Paul Martin*, Sekondløjtn. af fynske Regmt. lette Dragoner.
— *Anna Kirstine Amalia Døcker*. — T.: 28. 8. 16. — 200.
- Bündiger, Dellef Christian Jens*, Premierløjtn. af Dronningens Livregmt. [Kongens Regmt.]. — *Lovise*, D. af Købmand *Rüter* i Altona. — T.: 11. 7. 21. — 282.
- Caroc, [Frederik Vilhelm Carl]*, Premierløjtn. i jyske Jægerkorps, Adjoint v. Generalkvartermesterstaben. — *Clara Augusta*, D. af Proprietær *Jacob Resch*. — T.: 20. 10. 39. — 82.
- Castonier, [Frederik Julius Christian]*, Chef for fynske Infanteriregmt., Generalmajor. — Enken e. Kammerherre v. *Hein*, født *Dienesen*. — T.: 11. 6. 30. — 156.
- Cathala, Jacques Erasmi*, Premierløjtn. i 12. Linie Bataillon. — *Dorothea Maria Christine*, D. af Sukkerraffinadør *Tofft* i Slesvig. — T.: 12. 2. 43. — 79.
- Cetti, Joseph*, Sekondløjtn. i 3. Dragonregmt. — *Sophie Frederikke*, D. af afd. Etatsraad *Wedege*. — T.: 29. 11. 43. — 612.
- Christensen, Christian*, Premierløjtn. v. slesvigske Jægerkorps. — *Caroline Vilhelmine Frederikke*, D. af afsk. Major *Dillef Conrad Ludolph Schnitter*. — T.: 6. 2. 31. — 53.
- Christiani, Frederik Christian*, Premierløjtn. i 17. Linie Infanteri Bat. — *Catharina Anna Sophie*, D. af afd. Gæstgiver *Høhling*. — T.: 30. 1. 47. — 45.
- Cold, Vilhelm Carl Otto*, Sekondløjtn. i slesvigske Jægerkorps. — *Henriette Caroline*, D. af afd. Løjtnant, Toldkontrollør *Carl Christian Brasch*. — A.: 15. 2. 35. — 250. — T.: 30. 8. 35. — 271.
- Coldevin, Georg Christian*, Kaptain, Kompagnichef i Prins Christian Frederiks Regmt. — *Christiane Vilhelmine Blicher-Olsen*, Enke e. Overkrigskommissær *Stampe*. — T.: 28. 9. 36. — 247.
- Collstrop, Hagbarth*, Premierløjtn. i Artilleribrigaden. — *Augusta*, D. af Købmand *Smith* i Holbæk. — T.: 5. 9. 47. — 391.
- la Cour, Niels Georg*, Premierløjtn. v. 2. jyske Infanteri Regmt. — *Emilie Antoinette*, D. af Kommandør *Bruun*, Kommandant paa Københavns Toldbod. — T.: 17. 8. 34. — 347.
- Creutz, Frederik Ludvig*, karakt. Premierløjtn. [i holstenske Rytter-

- regmt.]. — *Pauline Marie*, D. af Stadsmusikant *Jacobsen* i Haderslev. — T.: 21. 9. 23. — 296. — De har været forlovede siden 1816.
- Crone, Carl Joseph*, Premierløjtn. i slesvigske Kyrasser Regmt. [Rytter Regmt.] — *Elisabeth Justine Søltoft*. — T.: 7. 11. 34. — 350.
- Cronhelm, Vilhelm*, Premierløjtn. i Dronningens Liv Regmt. t. Fods. — *Betty Dorothea*, D. af Købmand *Bey* i Glückstadt. — T.: 29. 4. 32. — 37.
- Cropp, Carl Frantz Frederik*, Premierløjtn. af det oldenborgske Infanteri Regmt. — *Charlotte Frederikke*, D. af Advokat *Lorenzen*. — T.: 2. 5. 15. — 53.
- Dahl, Peter Andreas*, Sekondløjtn. à la suite i Kavalleriet. — *Karen*, D. af Krigsraad *Ulke*. — T.: 1. 12. 22. — 318. — Han opholder sig paa Serritzlevgaard ved Horsens.
- Damborg, Peter Nielsen*, Sekondløjtn. af 2. jyske Regiment. — *Anna Marie Gleerup*. — T.: 23. 2. 20. — 161.
- Dannemand, Frederik [Vilhelm, Greve]*, Ritmester à la suite [i Husarregmt.]. — *Fransiska Scholten*. — T.: 18. 4. 40. — 27.
- Dau, Carl Vilhelm*, Kaptain af 1. Kl. v. 4. Linie Infanteri Bat. — *Augusta*, D. af afd. Supercargo *Ancker*. — T.: 14. 10. 42. — 217.
- *Christian Ludvig Henrik*, Premierløjtn. af oldenborgske Infanteri Regmt. — *Petrine Amalie Sophie*, D. af afd. Kollektør *Volquarts*. — T.: 4. 10. 20. — 272.
- *— *Frederik*, Sekondløjtn. af Livjægerkorpset. — *Elise Johanne Cathrine*, D. af afd. Kollektør *Volquarts*. — T.: 6. 10. 19. — 350.
- **Diederich, Johan Gottlieb*, Kaptain, Kompagnichef v. jyske Skarpskytterkorps, 2. Bat. — *Ida Sophie Vilhelmine*, D. af afd. Generalmajor *Brincken*. — T.: 9. 7. 15. — 183.
- Dodt, Just Victor*, Premierløjtn. af 2. Livregmt. — *Louise Ottilia*, D. af Kammerraad, Toldinspektør *Bagger* i Korsør. — T.: 21. 11. 40. — 98.
- Domeyer, Carl Ferdinand*, Kaptain à la suite ved holstenske Infanteriregmt. — *Amalia Margretha Hoff*, Enke e. Købmand *Holler*. — T.: 2. 5. 15. — 53.
- Dorrien, Christian Ludvig Paschen*, Sekondløjtn. v. holstenske Landsenerregmt. — *Botille Christine*, D. af Tobaksfabrikant *Otzen*. — T.: 28. 4. 19. — 90.
- Dreyer, Anton [Gerhard]*, Premierløjtn. af Kronens Regmt. t. Fods. — *Hanne*, D. af afd. Kaptain *Lorentz Fisker*. — T.: 12. 8. 27. — 367. — De har været forlovede i 13 Aar. Ansøgningen er fra hende.

- Dreyer, Carl Vilhelm Ludvig*, Premierløjtn. i 1. Jægerkorps. — *Jensine Frederikke Johanne*, D. af Direktør *Schultz* i København. — T.: 4. 4. 43. — 161.
- Dreyer, Christian Ludvig [Henrik Frederik Vilhelm]*, Premierløjtn. af 1. Livregmt. [dansk Livregmt. t. Fods]. — *Christine Elisabeth*, D. af Provst *Lemvig*. — T.: 28. 3. 21. — 165.
- *Christoph Frederik*, Kaptain af jyske Jægerkorps, [2. sjæll. Bat. let Infanteri]. — *Maria Elisabeth*, D. af afd. Borger i København *Fick*. — T.: 9. 1. 21. — 145.
- *Johan Christopher Frederik*, Premierløjtn. af Ingeniørkorpset. — *Ida Nicoline Margrethe*, D. af Kammerraad, Kontorchef under Generaltoldkamret *C. F. Randrup*. — T.: 20. 10. 39. — 81.
- Düring, August Friderich*, Premiermajor, Oberstløjtn. v. Livregmt. lette Dragoner. — *Ida Dorette*, D. af fhv. Godseier *Wulff*. — T.: 6. 7. 18. — 33.
- *Carl [Frederik]*, Premierløjtn. v. Prins Frederik Ferdinands Regmt. lette Dragoner. — Baronesse *Marie Elisabeth*, D. af afd. Baron *Rosenkrantz* til Baroniet Villestrup. — T.: 29. 7. 27. — 365.
- *[Carl] Vilhelm*, Premiermajor af holstenske Landsener Regmt. [Rytterregmt.]. — *Marthe Mortensen*. — T.: 27. 4. 22. — 91.
- Døcker, Gerhard Vilhelm*, Sekondløjtn. af fynske Regmt. lette Dragoner. — *Louise Frederikke Theresia*, D. af Købmand *Døcker*. — T.: 26. 8. 28. — 308.
- Elberg, Caspar*, Sekondritmester af Prins Frederik Ferdinands Regmt. lette Dragoner. — *Johanne Erasmine Grundahl*, Enke e. Sognepræst *Dahlhoff*. — T.: 5. 9. 30. — 178. — Han er Enkemand og 50 Aar gl.
- *Christian August*, Premierløjtn. af det holstenske Infanteri Regmt. — *Louise Maximiliane*, D. af Generalmajor *Bielefeldt*. — T.: 4. 3. 17. — 472.
- Engelhardt, Søren Daniel*, Premierløjtn. i 1. Artilleriregmt. — *Caroline Marie Elisa*, D. af Toldassistent i København, Løjtn. *I. Melbye*. — T.: 27. 7. 47. — 348.
- Engelsted, Laurits Christian*, Sekondløjtn. af Artillerikorpset. — *Anna Cathrine*, D. af afd. Traktør *Kierulff* paa Christianshavn. — A.: 17. 2. 22. — 16.
- *Malthe*, Sekondritmester af Prins Frederik Ferdinands Regmt. lette Dragoner. — *Sophie*, D. af afd. Kaptain *Schepelern*. — T.: 25. 12. 36. — 407.
- Ernst, Frederik Christian*, Sekondløjtn. i danske Livregmt. — *Bolette Sophie*, D. af afd. Oberstløjtn. og Artilleribrigadekommandør *Wendell* i Norge. — T.: 14. 9. 19. — 342.

- Eschricht, Johan Vilhelm*, Premierløjtn. af 1. Livregmt. t. Fods. — *Annette Ibbine*, D. af afd. Silke- og Klædehandler *Jens Ibbe Jenssen* af København. — T.: 22. 10. 37. — 101.
- Ewald, Johannes*, Major à la suite [i Husarregmt.]. — *Clara*, D. af afd. mecklenborgsk Geheimesdomæneraad *Pauly*. — T.: 24. 10. 19. — 353. — Han opholder sig for Tiden i Slesvig.
- Evers, Heinrich Friedrich Anton*, kar. Bataillonskirurg af slesvigske Kyrasser Regmt. — *Sophie Hedevig Mehl*, D. af By- og Herredsskriver *Kragballe* i Veile. — T.: 31. 5. 20. — 172. — *Elisabeth Christine*, D. af samme. — T.: 9. 7. 26. — 141.
- Eyben, Christian Holger Thomas*, Sekondløjtn. af Dronningens Livregmt. — *Charlotte*, D. af afd. Generalmajor *Cronhelm*. — T.: 2. 2. 20. — 159.
- Faaborg, Theodor Christian*, Kaptain [af 2. Kl.] og Adjoint i Generalstabten. — *Johanne Ida Mathilde Kristensen*. Enke e. Portkontrollør *F. Scholten*. — T.: 30. 10. 47. — 452.
- Faber, Christian Frederik Sneedorff*, Premierløjtn. af jyske Regmt. lette Dragoner. — *Vilhelmine Amalie*, D. af afd. Sognepræst *Mørch*. — A.: 15. 7. 32. — 369. — T.: 13. 1. 33. — 5.
- *Ludvig*, Premierløjtn. af jyske Regmt. lette Dragoner. — *Georgine*, D. af Kancelliraad, By- og Raadstueskriver *Spies* i Helsingør. — T.: 7. 9. 31. — 463. — Han er fra 1. Okt. udnævnt til Postmester i Frederikshavn.
- Fabricius, [Edvard]*, Premierløjtn. af Husarregmt. — *Hanne Steinmann*. — T.: 12. 5. 41. — 46. — Han eier Sandholmgaard i Frederiksborg Amt og en Tredjepart af Sukkerraffinaderiet i Larsbjørnstræde.
- Falkenberg, Henrik Vilhelm*, Premierløjtn. og Skoleforstander v. 5. Dragonregmt. — *Dorothea Henriette Magdalene*, D. af Kammerraad, Distriktslæge *Mikisch*. — A.: 18. 10. 42. — 227. — T.: 8. 12. 42. — 276.
- Falkenskjold, Johan Arnoldus [Frederik]*, Premierløjtn. af 2. jyske Infanteri Regmt. — *Martha Nicoline*, D. af Kaptain *Marcus Holtermann* af det norske Infanteri. — T.: 15. 1. 42. — 6.
- Falsen, Enevold de*, Kaptain af 2. Kl. i Livgarden t. Fods. — *Augusta*, D. af Kaptain *Christmas* af Søetaten. — T.: 26. 10. 47. — 456.
- Federspiel, Ludvig*, Premierløjtn. à la suite v. lauenborgske Jægerkorps. — *Catharina Augusta Poetzold*. — T.: 31. 1. 21. — 149.
- Fencker, August Carl Frederik*, Premierløjtn. v. fynske Regmt. lette Dragoner. — *Mette Catharine*, D. af afd. Købmand *Dreyer* i Assens. — A.: 10. 7. 31. — 442. — T.: 11. 9. 31. — 776.
- Fensmark, Johan Henrik*, Kaptain i Artilleriet. — *Baronesse Thalia*

- Louise Dorothea*, D. af afd. Kammerherre Baron *Holck* t. Holckenhavn. — T.: 3. 6. 32. — 51.
- Fensmark, Ole Christian*, karakt. Kaptain af Artillerikorpsset. — *Abelone*, D. af Borger i *Fredericia Dinesen*. — T.: 1. 5. 16. — 170.
- Ferslev, Thomas Baildon*, Regimentskvartermester v. 2. jyske Infanteri Regmt. — *Johanna Elisabeth*, D. af Præsten t. Thorshavn *Winther*. — T.: 9. 8. 20. — 261.
- Fibiger, Carl Axel Ilius*, Premierløjtn. af 5. Dragon Regmt. — *Marie Sophie Caroline*, D. af Kammerraad, Toldinspektør i *Randers Axel Frederik Præben Fog*. — T.: 24. 2. 44. — 78.
- *Jacob Scavenius*, Premierløjtn. af Artillerikorpsset. — *Sophia Amalia*, D. af afd. Pastor *Nielsen*, t. Rødnaes v. *Frederikshald*. — T.: 21. 1. 21. — 148.
- *Johan Adolph*, Oberstløjtn. [afsk.: 6. 12. 42]. — *Christiane Ulrikke*, D. af afd. Ritmester *Halling*. — T.: 20. 9. 45. — 388.
- Flensborg, [Carl] Julius*, Premierløjtn. af Artillerikorpsset, Adjoint v. Generalkvartermesterstaben. — *Birgitte Nicoline*, D. af afd. Kaptain i asiatisk Kompagnis Tjeneste *Peter Trock*. — T.: 16. 4. 36. — 233.
- Flindt, Carl Ludvig Henrik*, Sekondritmester af Prins Frederik Ferdinands Dragonregmt. — *Anna Sophie Caroline*, D. af Oberst, Kammerherre *Flindt*. — T.: 26. 8. 19. — 558.
- **Floor, J.*, Regimentsdyrlæge af fynske Regmt. lette Dragoner. — *Petrine Bøllemose*. — T.: 13. 8. 23. — 130. — Han er Enke-
mand m. 2 Børn, hvoraf det yngste ikkun er 2 Aar gl.
- Fogh, Frederik Frants Georg*, Sekondløjtn. af 2. [1.] Linie Infanteri Bataillon. — *Laurenze Henriette*, D. af Bagermester *G. Scheer* i København. — T.: 20. 11. 47. — 481.
- Foltmar, Frederik Vilhelm*, Major af 2. Dragon Regmt. — *Julie Louise Amalie*, D. af Hovmester v. St. Laurentii Kloster i Itzehoe *Mohrhagen*. — T.: 10. 2. 46. — 44.
- Formann, Jorgen*, Stabskaptain i Prins Christian Frederiks Regmt. t. Fods, Regimentsadjutant. — *Emilie Caroline*, D. af afd. Kaptain v. det borgerlige Infanteri, Hørkræmmer *Bentzen*. — T.: 16. 9. 38. — 77.
- Franck, Frederik Christopher Mogens*, Stabskaptain af det oldenborgske Infanteri Regmt. — *Margretha*, D. af Gæstgiver *Petersen* i Elmshorn. — T.: 28. 2. 15. — 25.
- Frederiksen, Frederik Vilhelm Ferdinand*, Sekondløjtn. i 3. Dragonregmt. — *Elisabeth Vilhelmine Mathilde*, D. af Købmand *I. F. W. Rose* i Aarhus. — T.: 21. 9. 47. — 404.
- *Jørgen Hjort*, karakt. Premierløjtn. og Adjutant v. Prins Frederik Ferdinands Regmt. lette Dragoner. — *Elise Jacobine*, D. af Apoteker *Køster* i Aarhus. — T.: 14. 2. 36. — 228.

- Freese, Asmus Henrik*, karakt. Major, Eskadronchef i Livregmt. Ryttere. — *Juliane*, D. af afd. Generalmajor *Blücher*. — T.: 18. 3. 15. — 34.
- Freiesleben, Peter Christian*, Premierløjtn. af Livregmt. Kyrasserer. — *Mathæa Anker Ruus*. — T.: 18. 7. 18. — 38.
- Frels, [Andreas Henrik]*, Bataillonskirurg v. sjæll. Jægerkorps. — *Mathea*, D. af Professor, Rektor *Saxtorph* i Odense. — T.: 19. 8. 27. — 368. — Han er Assistent v. Vaccinationsinstituttet, og faar det Vidnesbyrd, at han er »en sjelden regulair Mand«.
- Fremming, Peter*, Stabskaptain af fynske Infanteri Regmt. — *Henriette Dorothea*, D. af afd. Hofagent *Thalbitzer*. — A.: 5. 3. 23. — 12. — T.: 20. 5. 23. — 113.
- Friderichsen, Andreas Ernst Christian*, Sekondløjtn. [28: Premierløjtn.], fung. Regimentskvartermester v. oldenborgske Infanteriregmt. — *Elisabeth Sophie*, D. af afd. Oberst *Abercron*. — T.: 16. 4. 22. — 342. — *Dorothea Louise Bernhardine*, D. af afd. Major *Hackhe*. — T.: 3. 2. 28. — 388.
- *Theodor Anton*, Premierløjtn. v. 1. jyske Infanteri Regmt. — *Sophie Augusta*, D. af afd. Krigsraad, Toldforvalter *Modest*. — A.: 25. 9. 31. — 468.
- *Wilhelm Adolph*, Stabskaptain i sjæll. Jægerkorps. — *Sophia Catharina Elisabeth*, D. af afd. Pastor *Warberg*. — T.: 13. 6. 42. — 107.
- **Friedenreich, Hans Peter v. Linde*, Premierløjtn. af Livgarden t. Fods. — *Sophie Charlotte*, D. af afd. Kancelliraad *Johan Jacob Mylius*. — T.: 9. 5. 15. — 56.
- Fries, Christian Mathias*, Sekondløjtn. v. Dronningens Livregmt. — *Dorothea Christiane Elisabeth*, D. af afd. Etats- og Overretsraad *Busch* i Glückstadt. — T.: 15. 11. 29. — 285.
- Friess, Carl Mathias*, Premierløjtn. af Livregmt. lette Dragoner. — *Christine Henriette Mohrhagen*. — T.: 17. 6. 21. — 176.
- *Frederik*, Premierløjtn. af sjæll. Landsenerregmt. — *Ulricke Vilhelmine Jørgine*, D. af afd. Generalmajor *Weitzmann*. — T.: 11. 1. 35. — 248.
- Friis, Johannes*, Sekondløjtn. af Prins Frederik Ferdinands Regmt. lette Dragoner. — *Dorothea Sophie*, D. af Agent *Meulengracht* i Aarhus. — T.: 6. 4. 22. — 23.
- Frisenberg, Christian Frederik*, Kaptain, Kompagnichef v. fynske Infanteri Regmt. — *Marie*, D. af Proprietær *de Hauch*. — T.: 15. 7. 38. — 51.
- Frohbøse, Jens Christian Marquard*, Kaptain af Prins Christian Frederiks Regmt. — *Sophie Louise Frederika*, D. af afd. Stads- musikant *Bentzen*. — T.: 27. 7. 28. — 304.
- Fuhrmann, Hans [Christopher]*, Kaptain af 1. Kl. i Artilleribri-

- gaden. — *Margrethe Dorothea*, D. af Palæforvalter *Lund*. — T.: 7. 10. 43. — 526.
- Funch, August William [Vilhelm]*, Kaptainvagtmeister i Rendsborg Fæstning. — *Louise Charlotte*, D. af Kaptain og Kontrollør *Zülow* i Kiel. — A.: 7. 2. 36. — 226. — T.: 13. 4. 36. — 232.
- [*Frederik*] *Caspar Conrad*, Premierløjtn. af 1. Dragon Regmt. — *Julie Amalie*, D. af afd. Etatsraad, Amtsforvalter *Wolff*. — T.: 14. 4. 46. — 138.
- Færch, Laurits Nicolai*, Sekondløjtn. i 3. jyske Infanteri Regmt. — *Elisabeth Marie*, D. af Enke-Kammerraadinde *Bruun* i Aalborg. — T.: 14. 10. 38. — 90.
- Fønss, Hans Nicolaus Sommer*, Sekondritmester af jyske Regmt. lette Dragoner. — *Tychino Sophie Dorothea*, D. af Oberstløjtn. *Ahrenstorff* til Dronningborg. — T.: 29. 5. 25. — 259.
- *Henrik Johan Leth*, karakt. Premierløjtn. i Livgarden t. Hest. — Hofdame, Komtesse *Louise Schmettau*. — T.: 29. 7. 32. — 374.
- Gandil, Louis*, Sekondløjtn. af Husarregmt. — *Antoinette Margaretha*, D. af Etatsraad, Notarius publicus *Olsen* i København. — T.: 29. 5. 24. — 239.
- Gedde, Christian Vilhelm [Truels]*, Premierløjtn. v. 3. jyske Infanteri Regmt. — *Johanne*, D. af afd. Sognepræst t. Slotsbjergby *Graah*. — T.: 7. 6. 35. — 267. — Han er Lærer i Gymnastik v. Aalborg Katedralskole.
- *Vilhelm Eduard Sophus*, Premierløjtn. à la suite i Infanteriet, Skoleofficer v. Landkadetkorpset. — En D. af afd. Generalkrigskommissær, Kasserer v. Øresunds Toldkammer *P. Harboe*. — T.: 29. 1. 44. — 56.
- Geltzer, Johannes Laurits Hyllerup*, Sekondkaptain i Artillerikorpset. — *Louise Henriette Margrethe*, D. af Oberstløjtn. *Hindenburg*. — T.: 6. 2. 42. — 14.
- Gerlach, Georg Daniel*, Premierløjtn. af Kongens Regmt. — *Caroline Marie*, D. af Konditor *Kromayer*. — T.: 25. 3. 27. — 347.
- Gerner, Carl*, Premierløjtn. v. 8. Linie Infanteribat. — *Karen Marie Charlotte Brockmann Møller*. — A.: 7. 11. 42. — 252. — T.: 29. 11. 42. — 302.
- Gether, Henning Andreas*, Sekondløjtn. à la suite af Husarregmt. — *Birgitte Caroline*, D. af afd. Generalkrigskommissær *Selchau*. — T.: 2. 7. 26. — 132.
- Giedde, Ove Unger Rosenkrantz*, Kaptain af Kongens [Kronprinsens] Regmt. — *Lovisa Augusta*, D. af afd. Doctor *Pingel*. — T.: 20. 7. 22. — 108.
- Giellerup, Carl Ludvig*, Sekondløjtn. à la suite i Husarregmt. —

- Anna Maria Justa v. Schmidten*, tidligere i Ægteskab m. Major *Scholten*, hvilket Ægteskab er opløst. — T.: 10. 3. 24. — 16.
- Gillespie, James Colquhoun*, Premierløjtn. af 1. [2.] Jægerkorps. — *Louise Augusta*, D. af afd. Tøifabrikør *Thiemann*. — T.: 4. 10. 43. — 520.
- Goos, Adolph*, Bataillonskirurg af oldenborgske Infanteri Regmt. — *Hermantine Elise Frederikke*, D. af Kammerraad, Toldkontrollør *Petersen* i Eckernforde. — T.: 15. 10. 26. — 192.
- Gosch, Ferdinand August*, Premierløjtn. af 1. jyske Infanteri Regmt. — *Christiane*, D. af flv. Kaptain v. det borgerlige Infanteri i København, Murmester *C. Meldahl*. — T.: 30. 8. 29. — 278. — *Anna Cathrine Vilhelmine Seehausen*, født *Staggemeyer*. — T.: 15. 5. 36. — 235.
- *Henrik*, Premierløjtn. i Prins Christian Frederiks Regmt. — *Cathrine*, D. af afd. Magister, Sognepræst *Jens Seidelin* t. Arild i det slesvigske. — T.: 29. 4. 38. — 32.
- Grove, Carl Frederik Christian*, Kaptain af 2. Kl. v. 1. Artilleri Regmt. — *Charlotte Christine*, D. af Købmand *O. L. Sandberg* p. Frederiksværk. — T.: 16. 10. 43. — 540.
- Grum, Carl Christian*, Major af 8. Linie Infanteri Bat. — *Frederikke Vilhelmine*, D. af Handelsgartner *Hintze*. — T.: 6. 4. 46. — 123.
- Grüner, Christian Frederik*, Oberstløjtn. af 3. jyske Infanteri Regmt. — *Christiane Birgitte*, D. af Etatsraad, Borgmester *Hornslyd* i Aalborg. — T.: 8. 6. 29. — 269.
- *Frederik Herman*, Premierløjtn. à la suite, Inspektionsofficer v. det militære gymnastiske Institut. — *Hanne Georgine Frederikke*, D. af afd. Provst *Wichmand* t. Fuglse. — T.: 13. 1. 37. — 62.
- Gulstad, Frederik Moritz Emil*, Premierløjtn. à la suite i Kavalleriet. — *Therese*, D. af Købmand i Altona *Johann Hinrich Mathias Gehrt*. — T.: 8. 6. 44. — 261.
- Gønner, Vilhelm Christopher*, Provincialkommissær i Rendsborg, Kaptain. — *Johanna Dorothea*, D. af afd. Eskadronskirurg *Schipper*. — T.: 6. 3. 23. — 10.
- Gøssel, Hans Otto Christian*, Kaptain i oldenborgske [holstenske] Infanteriregmt. — *Caroline Louise Frederikke Adolphine*, yngste D. af Major, Baron v. *Førstner*. — T.: 7. 11. 18. — 304 a.
- Hackhe, Peter Joachim*, Stabskaptain v. oldenborgske Infanteri Regmt. — *Charlotte Vilhelmine*, D. af kgl. Skovrider *Grotrian* paa Als. — T.: 2. 2. 34. — 331.
- Haffner, Adam Mogens Wenzel*, Generalmajor, Chef for Artillerikorpsset. — *Anna Lucretia Lytton*, Enke e. Justitsraad *Wormskjold*. — T.: 6. 5. 32. — 39.

- Haffner, Johan Wolfgang*, Generalkvartermester, Generalmajor. — *Anne Margretha Kaasbøll*. — T.: 26. 3. 19. — 84.
- *Laurits [Carl Georg]*, Premierløjtn. af 1. Livregmt. t. Føds. — *Olivia Eveline*, D. af afd. Vinhandler *Lind* af København. — T.: 15. 2. 41. — 12.
- *Valdemar*, Sekondløjtn. i Hestgarden [Husarregmt.]. — *Emma*, D. af Landsoverret- samt Hof- og Stadsrets Prokurator *Dahl*. — T.: 22. 2. 44. — 76.
- *Wolfgang*, Sekondløjtn. af Livgarden t. Hest, Adj. v. Generalkvartermesterstaben. — *Sophie Caroline Vilhelmine*, D. af afd. Kontreadmiral *Krieger*. — T.: 24. 10. 32. — 393.
- Hagemann, Jasper Lützwow*, Kaptain, Divisionsadjutant. — *Henriette*, D. af afd. Generalguvernør over de engelske Besiddelser i Vestindien *George Hobart*. — T.: 9. 8. 20. — 262.
- *Jørgen Christian [Christopher]*, Major v. Prins Christian Frederiks Regmt. t. Føds. — *Julie Catharina Christine*, D. af afd. Fabrikør *Schleisner*. — T.: 25. 1. 27. — 345.
- Hagen, Christian Frederik*, Regimentskvartermester v. 2. jyske Infanteri Regmt. — *Julie Rosaline*, D. af Grosserer *Fürst*. — T.: 9. 9. 29. — 279.
- *Frederik Christian*, Major af 1. [danske] Livregmt. — *Pauline Caroline Fürst*. — T.: 31. 10. 27. — 379.
- Halle, Ernst Christian Adolf*, Kaptain, Kompagnichef i lauenborgske Jægerkorps, [holstenske Skarpskytterkorps]. — *Marie Christine Magdalena*, D. af Veier *Matzen* i Kiel. — T.: 28. 6. 36. — 240.
- *Martin Henrik Vilhelm*, Kaptain af 1. Kl. i 5. Jægerkorps. — *Louise Georgine Friedericke*, D. af afd. Oberst *Hinck*. — T.: 2. 3. 46. — 60.
- Hammershaimb, Jørgen Frantz*, Regimentskvartermester af 1. jyske Infanteri Regmt. — *Elisabeth Christiane Birgitte*, Enke e. Løjtn. og Konsumtionsinspektør *Balvig*. — A.: 9. 4. 23. — 105. — T.: 21. 5. 23. — 114.
- Hansen, Frederik Vilhelm Carl*, Sekondløjtn. af Dronningens Livregmt. — *Johanne Nicoline Augusta Christiana*, D. af Sognefoged *Paulsen* i Meldorf. — T.: 18. 5. 28. — 300.
- *— *Henrik Jørgen*, Sekondløjtn. af sjæll. Jægerkorps. — *Maria Christiane Lund*. — T.: 26. 12. 26. — 390.
- Hanson, Hans*, Kaptain à la suite v. Kronens Regmt. [norsk Livregmt. t. Føds]. — Brandmajor *Qvists* Enke. — T.: 25. 11. 18. — 375.
- Hanssen, Carl Frederik*, Sekondløjtn. af holstenske [jyske] Skarpskytterkorps. — *Fredericke*, D. af afd. Doctor og Postmester *Hirschfeld* i Altona. — T.: 26. 7. 15. — 186.

- Harboe, Christian Frederik Jacob*, Premierløjtn. af 13. Linie Infanteri Bat. — *Hanne Elisabeth*, D. af Proprietær, Stænderdeputeret *Betzer* t. Stoustrup. — T.: 31. 8. 42. — 196.
- *Jacob Vilhelm*, Stabskaptain v. 2. jyske Infanteri Regmt. — *Marie Theresia*, D. af afd. Koffardikaptain *Weidemann*. — T.: 27. 7. 34. — 343.
- *Peter Henrik*, Kaptain af 2. Kl. af 5. Linie Infanteri Bat. — *Nicoline Martine Jacobine Laurence Steinlein*, Enke e. Købmand *Billenstein*. — T.: 26. 9. 47. — 413.
- Hartz, Conrad Julius*, Premierløjtn. af Dronningens Livregmt. — *Margrethe Elisabeth*, D. af afd. Toldkontrollør *Meinerts*. — T.: 28. 3. 24. — 17.
- Haxthausen, Maximilian Frederik*, Baron, Premierløjtn. af sjæll. Jægerkorps. — *Hanne Bartholine*, D. af afd. Oberst *Würtzen*. — T.: 25. 3. 21. — 164.
- Hedemann, Hans Christpóher Georg Frederik*, Stabskaptain v. 1. jyske Regmt. — *Charlotte Eleonore Cathrine*, D. af afd. Pastor *Baagøe* v. Roskilde Domkirke. — T.: 28. 6. 20. — 257.
- *Johan Carl Vilhelm*, Premierløjtn. à la suite i holstenske Infanteri Regmt. — *Elise*, D. af Oberst *Lesser*. — T.: 10. 10. 30. — 211.
- Hegermann-Lindenchrone, Cai Ditlev*, karakt. Premierløjtn. i jyske Regmt. lette Dragoner. — *Elise Andrea Frederikke Caroline*, D. af afd. Kapelmester *du Puy*. — T.: 21. 9. 35. — 278.
- Helsdingen, Johan Henrik*, Premierløjtn. à la suite i 1. jyske Infanteri Regmt. — *Emilie Magdalene Christine Michel*. — Ægteskabet er indgaaet og sanktioneres: 7. 9. 31. — 462.
- Hempel, Ernst Emil [Vilhelm] August*, Kaptain og Kompagnichef v. 1. jyske Infanteri Regmt. — *Medine*, D. af afd. Søkaptain *Tuxen*. — T.: 27. 10. 22. — 309.
- Henckel, Carl Frederik Theodor*, Sekondløjtn. af 1. jyske Infanteri Regmt., Lithograf v. Generalkvartermesterstaben. — *Marie Dorothea*, D. af Artilleriløjtn. *Smidt*. — T.: 27. 10. 27. — 377.
- Hennings, Immanuel*, karakt. Premierløjtn. af Artillerikorpsset. — *Louise Sophie Gleditsch*. — T.: 22. 4. 27. — 352.
- Hertel, Frederik Christian*, Premier- og Tøjhusløjtn., Forstander for Artillerikorpssets Staldetat. — *Charlotte Thomine*, Adoptivdatter af Proprietær *Thomsen* t. Torpegaard p. Sjælland. — A.: 24. 5. 26. — 115. — T.: 1. 7. 26. — 116.
- Hildebrandt, Elias*, Stabskaptain af slesvigske Jægerkorps. — *Maria Margaretha Henrica*, Enke e. Forvalter *Eckerbusch* i Eckernförde. — T.: 26. 12. 19. — 367.
- Hindenburg, Christian August*, Stabskaptain af 1. jyske Infanteri Regmt. — *Caroline Louise*, D. af afd. Kammerraad, Amts-

- forvalter *Wesenberg* i Randers. — T.: 22. 7. 27. — 364. — De har været forlovede siden før 1819.
- Hindenburg, Frederik Ludvig Ernst*, Oberstløjnt., Kommandør for 2. Dragonregmt. — *Louise Christine Henriette Antoinette Sophie*, D. af afd. Hofjægermester *Ahlefeldt*. — T.: 27. 12. 42. — 289.
- *Georg Daniel*, Stabskaptain af 2. Livregmt. t. Fods. — *Dorothea Augusta*, D. af Møllermester *Antoni* af København. — T.: 25. 7. 30. — 165.
- Hirsch, Frederik Georg Henrik*, Premierløjnt., Adjutant v. fynske Infanteri Regmt. — *Anna Catharina*, D. af Købmand *Høyrup* i Fredericia. — T.: 12. 3. 40. — 20.
- Hoffmann, Johan Anton Frederik*, Premierløjnt. af 2. Linie Infanteri Bat. — *Caroline Vilhelmine*, D. af afd. Dr. med. *Hans Flor* og efterlevende Enke *Martha Elisabeth*, født *Joenstrup*. — T.: 19. 10. 45. — 430.
- *Johan Christoffer*, Sekondløjnt. i Artilleriet. — *Helene Cicilie*, D. af afd. Mekanikus *Hoffmann*. — T.: 25. 12. 25. — 261.
- *— *Petrus Octavus*, Premierløjnt. af sjæll. Jægerkorps' 2. Bataillon. — *Anna Mette Magdalena*, D. af Brandinspektør *Ulv* i Veile. — T.: 21. 3. 15. — 35.
- *Paul Magnus*, Kommandant paa Bornholm, Oberst[løjnt.]. — *Catharina*, D. af Kancelliraad *Jespersen* i Rønne. — T.: 27. 4. 20. — 167.
- Hoffmeyer, Andreas [Brock]*, Sekondløjnt. à la suite i Artillerikorpset, Lærer i Matematik v. Landkadetkorpset. — *Juliane Jensine Emilie*, D. af afd. Organist *Bilfeldt*. — T.: 8. 9. 33. — 470. — *Arcadia Bilfeldt*. — T.: 9. 5. 43. — 239.
- Hohlenberg [Johan Christian Carl]*, Premierløjnt. af Kongens Regmt. — *Frederikke Christiane Elisabeth*, D. af Krigskancellisekretær *Schou* i Holbæk. — T.: 10. 1. 36. — 221.
- Holck, Harald Ludvig Greve*, Auditor og Regnskabsfører v. Livgarden t. Fods. — *Ulricke Sophie*, D. af Kammerherre, Hofjægermester *Lerche*. — T.: 4. 11. 42. — 244.
- *Julius Carl Christian*, Greve, Sekondløjnt. af Livgarden t. Fods. — *Caroline Elisabeth*, D. af Hofbogtrykker *Møller*. — T.: 18. 9. 16. — 537.
- Holler, Johannes Friedrich*, Sekondløjnt. af Livregmt. lette Dragoner. — *Lætitia*, D. af Over- og Landretsadvokat *Hennings* i Itzehoe. — T.: 16. 5. 30. — 149.
- Holm, August Ferdinand*, Premierløjnt. af 15. Liniebataillon. — *Auguste Eleonore Hallensen*. — T.: 9. 6. 43. — 288.
- *Christian Hendrik*, Statskaptain v. 3. jyske Infanteri Regmt. — *Johanne Sophie*, D. af Kordegn, Skolelærer *Poulsen*. — A.: 10. 4. 31. — 412.

- Holm, Hans Frederik*, Kaptain af Kronens Regmt. — *Anne Cathrine*, D. af forrige Regimentskvartermester *Floor*. — T.: 28. 10. 27. — 378.
- Holstein, Adolf [Christian] Frederik Huno*, Sekondløjtn. af Livregmt. Kyrasserer. — *Elise Cecilie Henriette Hagemann*. — T.: 22. 12. 33. — 492. — Hendes Bedstefader er *Nicolaus Clüver*, Besidder af det adelige Gods Stubbe.
- *Andreas Henrik*, Kaptain og Kompagnichef i Livgarden t. Fods. — *Henriette Marie*, D. af afd. Regimentskirurg *Olivarius*. — T.: 24. 5. 36. — 236.
- *Christian Frederik*, Kammerjunker, Premierløjtn. v. Kongens Regmt. — *Engelberthine Maria*, D. af Justitsraad, Hof- og Stadsretsassessor *Jacobsen*. — T.: 26. 2. 28. — 295.
- *Christian Frederik Rathlou*, Kammerjunker, Premierløjtn. i Livgarden t. Fods. — *Caroline Susanne*, D. af Koffardikaptain *Nissen*. — T.: 20. 9. 34. — 349.
- *Ernst [Frederik]*, Premierløjtn. af Husarregmt. — *Ida Elmine Wulff*, D. af Grosserer *Husted* af København. — T.: 31. 10. 31. — 475.
- *Henning Christoffer Frederik*, Premierløjtn. af 2. Dragonregmt. — *Margaretha Elisabeth*, D. af afd. Generalmajor *Daue*. — T.: 13. 11. 43. — 580.
- Hornemann, Jens Bröchner*, Premierløjtn. af sjæll. Landsener [Rytter] Regmt. — *Johanne Elisabeth*, D. af Stiftslandinspektør *Fensmark*. — T.: 11. 7. 20. — 258.
- Husum, Christian Siegfred*, Sekondløjtn. i 12. Linie Infanteribat. — *Amalie Ida Caroline*, D. af Købmand *Døcker* i Odense. — T.: 27. 6. 46. — 270.
- *Jørgen Anton Thomas*, Premierløjtn. af 10. Linie Infanteribat. — *Christiane*, D. af Købmand i Holbæk *Niels Petersen*. — A.: 9. 3. 43. — 131. — T.: 9. 5. 43. — 238.
- v. *Huth, Frederik Johannes Herman*, Sekondløjtn. af Kronens Regmt. t. Fods. — *Adolphine Eleonora Emilie Møller*. — T.: 17. 4. 41. — 38.
- Hveberg, Carl Frederik Ferdinand*, Kaptain af 2. Kl. af 2. Jægerkorps. — *Anna Sophie Adelaide*, D. af Grosserer *Boysen* i København. — T.: 18. 2. 43. — 89.
- Hviid, Andreas Christian*, Sekondløjtn. af holstenske Landsener Regmt. — *Frederikke Vilhelmine*, D. af afd. Købmand *Gønge*. — T.: 11. 11. 21. — 314. — *Anna Helene*, D. af Købmand *Lorenz Nissen* i Haderslev. — T.: 19. 11. 26. — 220.
- Hyllested, Carl [Anton]*, Regimentskvartermester v. Husarregmt. — *Emma*, D. af afd. Agent *Duntzfeldt*. — T.: 4. 11. 23. — 142.

- Hoegh, Christian Frederik*, Kaptain og Kompagnichef i oldenborgske Infanteri Regmt. (1835: Kammerherre, Oberstløjtn., Bataillonskommandør i Dronningens Livregmt. t. Fods). — *Fanny*, D. af Ingeniørmajor *Christensen*. — T.: 26. 1. 22. — 9. — *Emilie*, D. af Overretskopist *Knoop* i Glückstadt. — T.: 9. 9. 35. — 275.
- Høhling, Hans Peter Koefod*, Sekondløjtn. af 3. jyske Infanteri Regmt. — *Caroline Vilhelmine Olsen*, Pleiedatter af Geheimekonferensraad *Sehested*. — T.: 2. 7. 37. — 79.
- Høst, Frederik Julius*, Kaptain og Kompagnichef i holstenske Infanteri Regmt. — *Catharina Elisabeth*, D. af Godsforpagter *Cai Carstens*. — T.: 23. 8. 20. — 265.
- *Johan Olfert Fischer*, Premierløjtn. af 3. Livregmt. t. Fods, [Prins Christian Frederiks Regmt.]. — *Karen Marie*, D. af Vicebrandmajor, *Møller R. Hansen* i Helsingør. — T.: 6. 5. 42. — 51.
- *Nicolai Christian*, Kaptain af 2. Livregmt. t. Fods. — *Caroline Frederikke Aarestrup*. — T.: 21. 8. 22. — 294.
- Irminger, Johan Henrik Georg*, Stabskaptain og Regimentsadjutant i Dronningens Livregmt. — *Agnete Marie*, D. af afd. Oberst *Kaalund*. — T.: 19. 4. 37. — 75.
- Jacobsen, Axel Jacob*, Kaptain af 1. Kl. i 8. Linie Infanteri Bat. — *Maria Mariane*, D. af Toldkasserer, Assessor *Myhre* i Horsens. — T.: 30. 6. 45. — 280.
- *Carl*, Sekondritmester af jyske Regmt. lette Dragoner. — *Anna Else*, D. af afd. Birkedommer *Høeg*. — T.: 2. 5. 30. — 145.
- Jacobson, Ludvig [Levin]*, Regimentskirurg v. Kongens Regmt. — *Angelique Marie Vilhelmine Jacobine*, D. af Grosserer *Poetzholdt*. — T.: 6. 10. 23. — 136.
- Jahn, Jens Harald Fibiger*, Premierløjtn. i Infanteriets Krigsreserve og Forstærkning. — *Antonie Sophie Vilhelmine*, D. af Proprietær *Kühlmann* i Aalborg. — T.: 17. 5. 44. — 218.
- Jantzen, Hans Henrik*, Fuldmægtig i Generalkvartermesterstabens Bureau, Krigskancellisekretær. — *Inger Frederikke*, D. af afd. Tømrermester *Weinert*. — T.: 26. 10. 23. — 139.
- **Jensen, Jens Peter*, Major af Kongens Livjægerkorps. — *Cecilie Sophie Warming*. — T.: 26. 4. 16. — 160.
- Jess, Carl Frederik*, Premierløjtn. af oldenborgske Infanteriregmt. — *Sophie Henriette Wasmer*. — T.: 12. 12. 30. — 219.
- *Carl Frederik Vilhelm*, Premierløjtn. af Ingeniørkorpset. — *Sophie*, D. af Oberst, Bataillonskommandør *Gosch* af 1. jyske Infanteri Regmt. — A.: 22. 2. 35. — 254. — T.: 14. 1. 36. — 224. — Hendes Kusine er *Madam Seehausen*, Enke e. Apo-

- teker S. i Lyngby. — *Bertha*, D. af Majorinde *Ewald* i Altona. — T.: 1. 9. 39. — 72. — Han er Enkemand siden 1837.
- Jess, Theodor Henrik Edvard*, Kaptain af 1. Kl. af 15. Liniebat. — *Elfriede*, D. af Justitsraad, Dr. *Dohrn*. — T.: 21. 11. 42. — 261.
- Jessen, Tycho*, Kaptain i Artillerikorpset. — *Jensine Vilhelmine Fugmann*. — T.: 14. 7. 43. — 388.
- Johannsen, Claus Henrik*, Premierløjtn. af holstenske Infanteri Regmt. — *Elisabeth Sophia*, D. af afd. Godseier *Voigt*. — T.: 19. 3. 20. — 165.
- Juel, Hans*, Premierløjtn. af Livgarden t. Hest. — *Amalie Christiane Krogh*. — T.: 28. 2. 29. — 244.
- *Hans Adolph*, Sekondritmester af Prins Frederik Ferdinands Regmt. lette Dragoner. — *Charlotte Amalia*, D. af afd. Borgmester i Aarhus, Justitsraad *Hviid*. — T.: 15. 11. 20. — 278.
- *Niels Baron*, Premierløjtn. à la suite af 3. jyske Infanteri Regmt. — *Philippine Magdalena*, D. af Kancelliraad *Kiær* i Horsens. — T.: 16. 10. 36. — 249.
- Just, Frants Caspar*, Premierløjtn. af Artillerikorpset. — *Anna Margarethe*, D. af afd. Løjtn. og Bogtrykker *Popp* af København. — T.: 4. 1. 35. — 247.
- *Johan Christian*, Kaptain af 2. Kl. af Artilleribrigaden. — *Caroline Nicoline Henriette*, D. af afsk. Major *Elberg*. — A.: 6. 12. 45. — 500. — T.: 2. 2. 46. — 35.
- Jorgensen, Carl Thorvald*, Premierløjtn. af Ingeniørkorpset. — *Magdalene Barbra*, D. af afd. Fabrikeier *I. Bruun* t. Bruunshaab v. Viborg. — T.: 26. 12. 46. — 563.
- **Kastrup, Andreas Christian*, Premierløjtn. af danske Livregmt. 4. Bat. — *Karen*, D. af Gaardbruger *Jensen*. — T.: 22. 7. 15. — 185.
- Kauffmann, Hans Christian*, Premierløjtn. af slesvigske Jægerkorps. — *Marie Vilhelmine Conradine*, D. af afd. Branddirektør *Kirchner*. — T.: 1. 3. 35. — 253. — Han er 38, hun 35 Aar gl. De har været forlovede siden 1818, »hvorfor ingen overilet Forbindelse er at frygte«.
- *Johan Frederik Leopold*, Sekondløjtn. af Kongens Regmt. — *Nicoline Margrethe*, D. af Bogholder *A. Borthig*. — T.: 15. 5. 16. — 176.
- *Nicolaus Gustav Herman*, Premierløjtn. af holstenske Infanteri Regmt. — *Marie Sophie Frederikke*, D. af Kaptain *Falckenberg*. — T.: 2. 4. 16. — 154.
- *Vilhelm Frederik Ludvig*, Premierløjtn. à la suite i Artilleriet, Skoleofficer. — *Annette Angelique*, D. af Grosserer, Major i Livjægerkorpset *Tronier*. — T.: 17. 9. 47. — 396.

- Kellner, Ludvig Stephan*, Premierløjtn. af Kronens Regmt. — *Augusta Sophie Elisabeth*, D. af afd. Oberst *Züber*. — T.: 5. 6. 33. — 69.
- Keyper, Anton Poul Vilhelm Nicolai*, Premierløjtn. af Artillerikorpsset. — *Josephine Jacobine Bernhardine*, D. af Hushovmester *Dreyer* hos Geheimestatsminister Grev *Schimmelmann*. — T.: 7. 6. 29. — 270.
- Kierulff, Carl Frederik Lauritz*, Stabskaptajn af slesvigske Infanteri Regmt. — *Auguste*, D. af afd. Kammerlakaj *Germeshausen*. — A.: 15. 3. 35. — 256. — Hendes Broder *Christian Germeshausen*, er Lakaj hos Landgreve *Carl* af Hessen, og eier et Hus i Slesvig, hvilket han tilbyder Kaptainen til fri Afbenyttelse.
- Kindt, Gustav Jørgen Jacob [Gerhard]*, Kaptajn og Kompagnichef af 3. jyske Infanteri Regmt. — *Cecilie Jacobine*, D. af afd. Toldbetjent *Nissen*. — T.: 6. 4. 39. — 23.
- Kirchhoff, Johan Hieronymus*, Premierløjtn. [af Livgarden t. Fods]. — *Christiane Elly*, D. af afd. Købmand *Simonsen*. — T.: 31. 8. 30. — 175.
- Kirchner, Detlev Adolf*, Premierløjtn. af holstenske Infanteri Regmt., Lærer i Militærtegning v. Landkadetkorpsset. — *Charlotte*, D. af afd. Vinhandler *Jacobsen* i Rendsborg. — A.: 18. 3. 32. — 24.
- Kjersgaard, Ole Jacob*, Bataillonskirurg v. Prins Christian Frederiks Regmt. — *Louise Marie*, D. af Borger *Peter Hansen* i København. — T.: 12. 7. 29. — 272.
- Kjær, Frits Frederiksen*, Sekondløjtn. i Gardehusardivisionen. — *Anna Vilhelmine Augusta*, D. af afd. Agent *Riis*. — T.: 2. 8. 46. — 327.
- Klingsey, [Peter Edvard]*, Premierløjtn. af Dronningens Liv Regmt. t. Fods. — *Clara*, D. af Justitsraad, Fysikus *Hennings* i Segeberg. — T.: 31. 5. 41. — 59.
- Klubien, Balthasar Bernt Peter*, Premierløjtn. i Artillerikorpsset. — *Ester Catharina*, D. af afsk. Kaptajn, fhv. Tøjhusløjtn. *Torgersen*. — A.: 17. 4. 31. — 413. — T.: 11. 12. 31. — 486.
- Knobbe, Johan Didrik Carl*, Kaptajn af 1. Kl. i 17. Liniebat. — *Caroline Christine Margrethe*, D. af Krigsassessor *Schultze*. — T.: 8. 7. 42. — 143.
- Knorr, Carl Bendix*, Premierløjtn. af sjællandske Landsener Regmt. — *Annette Medea Krumhar* (!) af Slagelse By. — T.: 26. 10. 40. — 90.
- **Knuth, Carl Emil*, Sekondløjtn. à la suite i Livgarden t. Hest. — Komtesse *Anna Zuboff*. — T.: 28. 10. 21. — 310.
- Koch, Johannes Theodor*, Premierløjtn. af Prins Christian Frede-

- riks Regmt. — *Louise Amalia Fredericha Margaretha*, D. af fhv. Kaptain *Schoppe*. — T.: 25. 1. 26. — 32.
- Koefoed, Hans Georg*, Auditor v. 3. jyske Infanteri Regmt. — *Nicoline Jespare*, D. af Justitsraad *Hillerup* t. Børglum Kloster. — T.: 28. 6. 20. — 257.
- [*Huth Moltke*] *Christian Hansen*, Kaptain, Chef for Laboratorietaten i Rendsborg. — *Jansine*, D. af Toldkontrollør *Hjersing* i Rendsborg. — T.: 1. 3. 28. — 294.
- *Jørgen*, Kaptain, Kompagnichef i 3. jyske Infanteri Regmt. — *Madame Elisabeth Kirstine Kofoed*, født *Gleerup*, t. Biørum i Vendsyssel. — T.: 8. 8. 30. — 169.
- Kopp, Johan Sigfrid Julius*, Premierløjtn. af jyske Regmt. lette Dragoner, f. T. tjenstgørende v. Husarregmt. — *Ragna Amalie Gartner*, Enke e. karakt. Regimentskirurg G. — T.: 27. 11. 36. — 252.
- Krabbe, Carl Frederik*, Sekondløjtn. af 2. jyske Infanteri Regmt. — *Bente Kirstine*, D. af Stadshauptmand i Aalborg *Jørgen Morck Kruuse*. — T.: 5. 1. 20. — 155.
- *Christoffer Frederik Frants*, Sekondløjtn. af slesvigske Infanteri Regmt., [Dronningens Liv Regmt.]. — *Christiane Amalie Sophie*, D. af afd. Kammerherre *Holstein*. — T.: 28. 2. 21. — 157.
- *Frants Carl August Georg*, Kaptain af 1. Kl. af Ingeniørkorpset. — *Rosalie Amanda*, D. af afd. Oberstløjtn. *Ewald*. — T.: 10. 10. 44. — 466.
- [*Just Christian Frederik*], Premierløjtn. af holstenske Infanteri Regmt. — *Agathe Elise*, D. af afd. Borger og Vinhandler *Jacobsen* i Rendsborg. — T.: 22. 3. 40. — 23.
- *Ole*, Kaptain af Kongens Regmt. — *Charlotte*, D. af afd. Justitsraad, Toldforvalter *Schlotfeldt* i Aabenraa. — T.: 6. 4. 30. — 139.
- Krag, Carl*, Sekondkaptain af Ingeniørkorpset. — *Marie Frederikke*, D. af afd. Oberstløjtn. *Ewald*. — T.: 29. 2. 36. — 229.
- *Carl Andreas*, Sekondløjtn. i 13. Linie Infanteri Bat. — *Sophie Ludovica*, D. af Generalmajor *Moltke*, Kommandør for 3. Infanteribrigade. — T.: 5. 3. 44. — 94.
- Krebs, Christian Emil*, Premierløjtn. (1829: Sekondkaptain) af Artillerikorpset. — *Agathe Johanne*, D. af afd. Major *Stockfleth*. — T.: 1. 8. 21. — 289. — *Juliane Elisabeth*, D. af afd. Borger og Vinhandler *Jacobsen* i Rendsborg. — T.: 26. 4. 29. — 266.
- Krefting, Jacob Conrad Valdemar*, Stabskaptain af fynske Infanteri Regmt. — *Sophie*, D. af afd. Generalmajor *Bernt Romeling*. — T.: 2. 5. 40. — 29.

- Krey, Georg Mathias Gerhard*, Kaptain af 2. Kl. af 3. Jægerkorps.
— *Ingeborg*, D. af Krigsraad, fhv. Toldkasserer *Fischer* i Ny-
borg. — T.: 28. 9. 45. — 396.
- Krieger, Hans Christian Frederik Vilhelm*, Sekondløjtn. af hol-
stenske Landsener Regmt. — *Mikkaelline Severine*, D. af afd.
Postmester *Theilade* i Aarhus. — A.: 15. 2. 29. — 241. — An-
søgningen er fra hans Fader Oberst K.
- *Lorents Henrik Edvard Adolph*, Kaptain af 1. Kl. af 14. Linie
Infanteri Bat. — *Antoinette Johanne Mathilde*, D. af *G. H.*
Bahnsen i Slesvig. — T.: 20. 10. 46. — 430.
- *Sophus Carl Ferdinand Balthazar*, Kaptain af 2. Kl. af 15.
Linie Infanteri Bat. — *Nathalie*, D. af Major *Anton Lebrecht*
Zeska af 17. Linie Infanteri Bat. — T.: 25. 4. 43. — 204.
- Krogh, Georg Frederik*, Premierløjtn. à la suite af Artillerikorpsset.
— *Gustave Caroline Antoinette*, D. af afsk. Oberstløjtn. *Müller*.
— T.: 22. 11. 18. — 372. — Hun er Hofdame hos Enkehertug-
inden af Brunsvig-Lüneburg-Bewern.
- Krossing, Niels Brock*, Premierløjtn. af Artillerikorpsset. — *Sophie*,
D. af afd. Pladskommandant i München v. *Hamel*. — A.:
23. 5. 24. — 23. — T.: 1. 8. 24. — 235.
- Kurtzhals, Christian Frederik*, Sekondløjtn. af 3. jyske Infanteri
Regmt. — *Hansine Terslew*, Enke e. Toldkontrollør *Preetz-*
mann. — A.: 25. 7. 24. — 240. — T.: 2. 7. 26. — 133.
- **Kühle, Peter Christian*, Stabskaptain af 2. jyske Infanteri Regmt.
— *Elisa Judithe Selmer*. — T.: 17. 9. 37. — 88. — De har været
forlovede i 22 Aar.
- *Vilhelm Savedak [v. d. Aa]*, Premierløjtn. af 14. Linie In-
fanteri Bat. — *Marie*, D. af afd. Major *Krabbe*. — T.: 2. 12.
45. — 492.
- Küker, Peter Christian*, Sekondkaptain af Ingeniørkorpsset. —
Sophie, D. af afd. Apoteker *Eilschow* i Ribe. — T.: 15. 1. 42.
— 5.
- Kæsemodel, Henrik Christian*, Kaptain af 1. Kl. af 9. Linie Bat.
— *Laurence Birgitte*, Enke e. Justitsraad *Haxthausen*. — T.:
10. 1. 43. — 24.
- Købke, Niels Christian*, Stabskaptain af Ingeniørkorpsset. — *Mette*
Maria, D. af Justitsraad *Bruun* i Fredericia. — T.: 13. 8. 23.
— 128.
- Lachmann, Sophus*, Regimentskvartermester v. slesvigske Infanteri
Regmt. — *Benedicta*, D. af Prokurator *Thomsen* i Slesvig. —
T.: 16. 8. 20. — 263.
- Lange, Carl Vilhelm*, Auditor v. 1. jyske Infanteri Regmt. — *An-*
loinette Frederikke, D. af *René Francois de Pontavice*, som under
Revolutionen emigrerede fra Frankrig, hvortil han, efter i

- adskillige Aar at have boet i Hamburg, er vendt tilbage. — T.: 16. 5. 30. — 148.
- Lange, Frants Conrad*, Premierløjtn., Adjut. af 2. Liv Regmt. — *Hanna Catharina Elisabeth*, D. af afd. Sognepræst *Fertig*. — A.: 14. 4. 33. — 58. — 12. 5. 33. — 65. — T.: 25. 12. 33. — 494.
- *Johan Frederik*, Premierløjtn. af Dronningens Liv Regmt. — *Helene Augusta Esmark*, Pleiedatter af Pastor *Goos* i Neuenkirchen. — T.: 9. 9. 27. — 370. — 4. 11. 27. — 381. — Betingelserne for den første Tilladelse opfyldtes ikke.
- *Johan Henrik Vilhelm*, Sekondløjtn. (1832: Premierløjtn.) af slesvigske Jægerkorps. — *Margaretha Hedevig*, D. af Købmand *Hanssen*. — T.: 30. 8. 20. — 266. — *Sophie Mathilde*, D. af Købmand *v. d. Wetering* i Eckernförde. — T.: 1. 9. 32. — 381.
- Lassen, Ludvig Saxtorph*, Sekondløjtn. af 2. Livregmt. t. Fods. — *Emilie Charlotte*, D. af afd. Kammerraad *Nordberg*. — T.: 23. 12. 27. — 385.
- Lausen, Christian Mathias*, Premierløjtn. af Prins Frederik Ferdinands Regmt. lette Dragoner. — *Christiane Frederikke*, D. af afd. Pastor *Holm*. — T.: 18. 6. 20. — 179.
- Lautrup, Henrik Jacob*, Sekondløjtn. af holstenske Landsener Regmt. — *Jacobine Maximiliane Mathilde*, D. af Major *Abrahamowitz*. — T.: 3. 5. 41. — 41.
- Lehmann, Georg Martin Ludvig*, Sekondløjtn. af Prins Christian Frederiks Regmt. — *Margaretha Hedevig Obdrup*. — T.: 13. 12. 15. — 251.
- Lempfert, Peter Frederik*, Premierløjtn. af 2. jyske Infanteri Regmt. — *Louise Margaretha*, D. af Viceadmiral *Lütken*. — T.: 30. 3. 22. — 20.
- Leonhardt, Christoph Herman*, Stabskaptain af 2. jyske Infanteri Regmt. — Krigsraadinde *Anne Bolette Gleerup*, født *Hiort*. — T.: 21. 10. 20. — 274.
- Lerche, Henrik Georg Flemming*, Premierløjtn. af Husarregmt. — *Elisabeth Louise*, D. af Konferensraad *Arctander*. — T.: 20. 10. 33. — 476.
- Leschly, Peter*, Kaptain af slesvigske Jægerkorps. — *Beate*, D. af pensioneret Kaptain, Amtsfoged *Jissen*. — T.: 25. 8. 32. — 379.
- Lesser, [Carl August Ludvig Henrik]*, Premierløjtn. af Artillerikorpsset. — *Charlotte Christine Henriette*, D. af Etatsraad *Carstens* i Rendsborg. — T.: 20. 5. 41. — 48.
- *Frederik Harald [Antonius] Lowenørn*, Kaptain af 2. Kl. af Ingeniørkorpsset. — *Ida*, D. af Hofjægermester *Weber*, Be-

- siddet af Godserne Rosenkrantz og Rathmannsdorf. — T.: 17. 9. 47. — 395.
- Leth, Johan Frederik Arnoldus*, Premierløjtn. af fynske Regmt. lette Dragoner. — *Beathe Catharina*, D. af afd. Forpagter *Christensen*. — T.: 27. 4. 34. — 338.
- Lilliencron, Andreas Sofus Baron*, Sekondløjtn. af Dronningens Liv Regmt. — *Augusta*, D. af Apoteker *Strube* i Glückstadt. — T.: 12. 5. 33. — 64.
- Lillienkiold, Frederik Nicolai Hieronimus*, Kaptain og Kompagnichef af fynske Infanteri Regmt. — *Catharina Elisabeth*, D. af Kammerherre *Lillienkiold*. — T.: 18. 8. 15. — 160.
- Lind, Carl Emil*, Premierløjtn. af jyske Jægerkorps. — *Sophie Dorothea Frederikke Rodenburg*. — T.: 9. 8. 38. — 67. — Han er fra 1. Okt. s. A. udnævnt til Postmester i Nakskov.
- Linde, Jacob Henrich*, Vagtmesterløjtn. i Citadellet Frederikshavn, Kaptain. — *Flora Andkiær*, født *Stockfleth*. — T.: 10. 7. 16. — 188.
- Linstow, August Vilhelm Frants*, Sekondløjtn. og Regimentsadjutant v. Livregmt. lette Dragoner. — *Augusta Sophie Johanne*, D. af Bogtrykker *Peter Samuel Schonfeldt* i Itzehoe. — T.: 12. 5. 39. — 41.
- Lorentzen, Carl Frederik Anton*, Sekondløjtn. af 3. jyske Regmt. (1843: Kaptain af 1. Kl. af 11. Linie Bat.). — *Sophie Elisabeth Wentzel*. — T.: 1. 10. 20. — 271. — *Abeline Marie*, D. af afd. Pastor *Wentzel*. — T.: 11. 9. 43. — 480.
- Luckner, [Ferdinand Vilhelm Christoph]*, Sekondløjtn. af Livregmt. lette Dragoner. — Grevinde *Mathilde Stolberg*. — T.: 27. 2. 19. — 78. — *Sophie*, D. af Doctor *de Chausepié* i Hamburg. — T.: 6. 5. 32. — 38.
- Ludvigsen, Anton Peter*, Sekondritmester af jyske Regmt. lette Dragoner. — *Louise Birgitte Frederikke*, D. af afd. Bygmester *Hochheim*. — T.: 10. 4. 16. — 156.
- Lunholtz, Mathias*, Premierløjtn. af Artilleriet, Lærer v. Landkadetkorpset. — *Anna Elisabeth*, D. af afsk. Oberstløjtn. *Arentz*. — T.: 26. 4. 35. — 264.
- Lund, Christopher Budde*, Kaptain af 2. Kl. i Artilleribrigaden. — *Johanne Charlotte*, D. af Major i Helsingørs borgerl. Artilleri *Gradmann*. — T.: 14. 4. 46. — 137.
- *Johan Cornelius*, Stabskaptain af Ingeniørkorpset. — *Elisabeth Catharina*, D. af afd. Kaptain *Heyerberg* i det hollandsk-ostindiske Kompagnis Tjeneste. — T.: 8. 12. 18. — 382.
- *— *Johan Peter*, karakt. Bataillonskirurg ved Christians Pleiehuse i Eckernförde. — *Kirstine Petrea Lassen*. — T.: 23. 8. 29. — 277.

- Lundbye, Christian Carl*, Kaptain af Artilleribrigaden. — *Louise Vilhelmine Christiane*, D. af afd. Major, Toldinspektør *Lundbye*. — T.: 18. 5. 44. — 222.
- Lunddahl, Carl Christian Severin*, Premierløjtn. af 2. Artilleri Regmt. — *Juliane Sophie Wørishøffer*. — A.: 6. 11. 42. — 248. — T.: 28. 11. 42. — 297.
- *Ludvig Frederik August*, Premierløjtn. à la suite i Jægerne og Sektionsingenior ved den sjællandske Jernbane. — *Alvilde*, D. af Stabshornblæser v. 1. Jægerkorps, Hoboist v. det kgl. Teater *Hardenberg*. — T.: 29. 3. 47. — 133.
- Lüders, Julius Marcus Vilhelm Carl*, Premierløjtn. og Adjutant v. 16. Linie Infanteri Bat. — *Anna Amalie*, D. af kgl. Fuldmægtig ved Toldvæsenet i Rendsburg *Christian Franck*. — T.: 15. 3. 47. — 111.
- Lüttichau, Hans Helmuth*, Sekondløjtn. af Livgarden t. Hest. — *Baronesse Ida Frederica Pauline Dirckinck Holmfeld*. — T.: 13. 10. 29. — 282.
- *Mathias*, Premierløjtn. af Artillerikorpsset. — *Gottholdine*, D. af afd. Kammerjunker *Lüttichau* t. Tjele. — T.: 16. 3. 28. — 296.
- Lützu, Frederik Georg*, Sekondløjtn. af 2. jyske Infanteri Regmt. — *Louise Margrethe Elisabeth Lassen Arentz*. — T.: 17. 8. 31. — 454.
- *Ludvig Laurits Gotthard Marquard*, Premierløjtn. og Adjutant v. 4. Infanteri Brigade. — *Therese*, D. af afd. Etats- og Overretsraad *Krichauff*. — T.: 4. 9. 47. — 387.
- *Vilhelm [Magnus]*, Sekondløjtn. af holstenske Landsener Regmt. — *Marie*, D. af Stadshauptmand, Købmand *Wising* i Kolding. — T.: 21. 12. 23. — 153.
- Lytzen, Jakob Adolph Jens*, Sekondløjtn. af 6. Dragon Regmt. — *Kirsten Marie*, D. af afd. Proprietær *Hans Langkilde* t. Hollufgaard og Eiby Mølle. — T.: 1. 9. 45. — 381.
- **Lohr,*, Eskadronskirurg v. sjællandske Landsener Regmt. — *Lise Christine*, D. af Vognmand *Hviid* i Slagelse. — T.: 6. 2. 21. — 152.
- Lønborg, Frederik*, Stabskaptain af sjællandske Jægerkorps. — *Christiane Helene*, D. af afd. Kaptain *Kriiger*. — T.: 5. 11. 18. — 303.
- Lovenfeldt, Christian Friderich*, Premierløjtn. af holstenske Infanteri Regmt. — *Camilla*, D. af Oberstløjtn. *Glahn*, Kommandør for den holstenske Artilleribrigade. — T.: 25. 6. 36. — 239.
- Lowenhjelm, Henrik Lützu [Brockenhuus]*, Sekondløjtn. af fynske Infanteri Regmt. — *Maren Vilhelmine*, D. af fhv. Regiments-

- kvartermester, Overkrigskommissær *Giede*. — T.: 4. 2. 37.
 — 67.
- Løvensøn, Carl Frederik*, Kaptain af 2. Kl. af 8. Linie Infanteri
 Bat. — *Anna Frederikke*, D. af Forvalter v. Brolægnings-
 væsenet i København *Hansen*. — T.: 14. 1. 43. — 29.
- Mackene, Henrik Franck*, Kaptain og Kompagnichef v. 1. jyske
 Regmt. — *Cathrine Rosine Emilie*, D. af afd. Kaptain *Schleppe-
 grell*. — T.: 23. 7. 34. — 344.
- Magius, Jens Erik Albrecht*, Premierløjtn. og Adjutant v. 3. Jæ-
 gerkorps. — *Oline Christine*, D. af Justitsraad, Toldkasserer
Aarestrup i Nyborg. — T.: 27. 1. 44. — 55.
- Malling, Peder Pedersen*, Premierløjtn. af Artillerikorpsset. —
Marie Elisabeth Grønlund, Steddatter af afd. Oberst *Würtzen*.
 — T.: 23. 6. 21. — 177.
- Mangor, Hans Jørgen Sigfred*, Stabskaptain af lauenborgske Jæ-
 gerkorps, [holstenske Skarpskytterkorps]. — *Caroline*, D. af
 Borger i Kiel *Carl Friderich Poetzold*. — T.: 4. 6. 26. — 122.
- Mansa, Jacob Henrik*, Premierløjtn. af Kronens Regmt. t. Fods.
 — *Louise*, D. af afd. preussisk Konsul *Thalbitzer* i Helsingør.
 — T.: 20. 5. 27. — 357.
- Mantzius, Carl*, Premierløjtn. af 2. jyske Infanteri Regmt. —
Mette Marie Fogh. — T.: 9. 7. 15. — 183.
- Marcher, Benjamin*, Sekondløjtn. af Husar Regmt. — *Fransisca
 Juliane Emilie*, D. af Justitsraad *Clasen*. — T.: 18. 1. 23.
 — 3.
- **Mathiesen, Haagen Valdemar*, Sekondløjtn. af sjællandske Jæger-
 korps. — *Agnes*, D. af Forvalter *Ruwald* af København. —
 T.: 9. 4. 37. — 74.
- Mechlenburg, Carl Emil*, Kaptain af 1. Kl. af 12. Linie Infanteri
 Bat. — *Charlotte Marie Magdalene*, D. af Generalkrigskom-
 missær, Inspektør over Tugthuset i Viborg *Undall*. — T.:
 31. 3. 46. — 108.
- Meitzner, Balthasar Christian*, Sekondløjtn. af sjællandske Land-
 sener Regmt. — *Louisa*, D. af Skibskaptain *Jens Lind*, Eier
 af Hulemose Værker. — A.: 12. 8. 21. — 403. — T.: 4. 11.
 21. — 404.
- Meyer, Christian Frederik*, Premierløjtn. af fynske Infanteri
 Regmt. — *Maren*, D. af Bager *Friis* i Nyborg. — T.: 17. 8.
 16. — 195.
- *Christian Vilhelm*, Kaptain i Ingeniørkorpsset. — *Dorthea
 Kirstine*, D. af Biskop *Øllgaard* i Viborg. — T.: 17. 11. 41.
 — 138.
- *Ernst Henrik August*, Sekondløjtn. (1836: Premierløjtn. og
 Adjutant) af jyske Regmt. lette Dragoner. — *Frederikke*

- Henriette*, D. af afsk. Generalmajor *Christensen* i Randers. — T.: 14. 11. 30. — 212. — *Jacobine Christiane*, D. af Branddirektør, Krigsraad *Ørum* i Ribe. — T.: 16. 10. 36. — 248. — Hans første Hustru døde efter tre Aars Ægteskab, efterladende 2 Børn, af hvilke det ældste 1836 var 4 Aar gl.
- Meyer, Frederik Carl Emil*, Kaptain af Prins Christian Frederiks Regmt. — Enke-Etatsraadinde *Kopp*. — T.: 15. 2. 31. — 57.
- v. Meyeren, Emil Henrik Valdemar*, Sekondløjtn. af 2. jyske Infanteri Regmt. — *Charlotte Catharine Vilhelmine*, D. af Oberst og Bataillonskommandør af samme Regmt. *Stricker*. — T.: 23. 7. 37. — 84.
- Michaelsen, Frederik Christian*, Oberst og Bataillonskommandør af 1. Livregmt. — Enken *Charlotte Amalia Henckel*. — T.: 29. 12. 21. — 390.
- Michelsen, [Søren] Johan Didrik*, Premierløjtn. af lauenborgske Jægerkorps. — *Emma*, D. af afd. Kammerherre, Toldforvalter *Scheel*. — T.: 14. 3. 30. — 129.
- Middelboe, Daniel Ernst*, Premierløjtn. af 14. Linie Infanteri Bat. — *Sophie*, D. af Toldinspektør v. den slesvig-holstenske Kanal, Major *Lund*. — T.: 22. 1. 46. — 23.
- Modeweg, Christian Tobias*, Premierløjtn. af Artilleribrigaden. — *Eveline Rosine*, D. af afd. Kaptain i Søetaten *W. Halling*. — T.: 29. 7. 47. — 352.
- Moe, Edgar Even*, Sekondløjtn. af 3. Dragon Regmt. — *Elisabeth Marie*, D. af Ritmester *Friis* t. Lyngbygaard. — T.: 8. 8. 47. — 362.
- Moldrup, Peder*, Premierløjtn. af norske Livregmt. — *Ane Cathrine Dreyer*, D. af Oberst *Clausen*. — T.: 11. 4. 15. — 43.
- Molke, Adam Gottlob Ditlev Greve* af, Sekondløjtn. af sjællandske Landsenerregmt. — *Mathilde Catharina*, D. af Major, Stads-hauptmand paa St. Croix *Peter de Nully*. — T.: 21. 10. 27. — 374.
- *Carl [Bernhard Ludvig Otto]*, Premierløjtn. af Garden t. Fods, Kammerjunker. — *Mathilde*, D. af Overkrigskommissær *Schönberg* af København. — T.: 12. 11. 26. — 214.
- *Frederik Carl*, Major af 3. jyske Infanteri Regmt. — *Marie*, D. af Købmand *Staal* i Vordingborg. — T.: 5. 2. 16. — 31.
- *Henriette Vilhelmine Marie Sophie*, D. af Kammerherre, Staldmester v. d. *Maase*. — T.: 17. 6. 20. — 178.
- *Frederik [Joachim]*, Skoleofficer ved Landkadetkorpset, Premierløjtn. af slesvigske Infanteri Regmt. — *Elisabeth*, D. af afd. Købmand *Bolte* i Hamburg. — T.: 28. 9. 33. — 472.
- *Magnus Jens Godske*, Sekondløjtn. à la suite af Livregmt. lette Dragoner. — Baronesse *Elisabeth Sophie de Bretton*. — T.: 25. 4. 24. — 20.

- Monrath, Hans Lemming*, Premierløjtn. af 3. jyske Infanteri Regmt. — *Gyrithe Petrea*, D. af afd. Kateket og Lærer v. Døvstummeinstituttet *Johan Heinrich Monrath*. — T.: 29. 7. 37. — 85.
- Mossin, Bertel*, Premierløjtn. af Artillerikorpsset. — *Frederikke Sophie*, D. af Justitsraad *Lange* til Ørbækslunde. — T.: 18. 12. 31. — 487.
- Muderspach, Frederik Christian*, Major, Bataillonskommandør i 3. jyske Infanteri Regmt. — *Else Kragballe*, D. af afd. Overkrigskommissær *Lange*. — T.: 13. 12. 15. — 251.
- Munck, Hans Frederik*, Premierløjtn. af Kronens Regmt. — *Harriet Elisabeth*, D. af Oberstløjtn. *Silberschildt*. — T.: 6. 5. 15. — 55.
- *Frans Christoffer [Bülow]*, Sekondløjtn. af 5. Dragon Regmt. — *Maria*, D. af Købmand *Jens Sørensen* i Randers. — T.: 18. 4. 46. — 142.
- Munthe af Morgenstjerne, Otto Ludvig*, Stabskaptajn af 3. jyske Infanteri Regmt. — *Frederikke*, D. af norsk Statsraad *Oluf Borch de Schouboe*. — T.: 20. 1. 37. — 64.
- Müllen, Lauritz Michael*, Premierløjtn. af 2. jyske Infanteri Regmt. — *Kiartine Amalia*, D. af Grosserer *Isfjord*. — T.: 9. 5. 40. — 34.
- Müller, Carl Gustav*, Sekondløjtn. af 1. jyske Infanteri Regmt. — *Caroline Frederikke*, D. af Vinhandler *Franck* i København. — T.: 7. 4. 39. — 24.
- *Frederik Gothold*, Premierløjtn. af Prins Frederik Ferdinands Dragonregmt. — *Marie Caroline*, D. af afd. Generalmajor *Gähler*. — T.: 27. 1. 18. — 8.
- Münnich, Rudolph Leopold*, Premierløjtn. af 3. jyske Infanteri Regmt. — *Johanna Maria Christiana*, D. af afd. Pastor *Bastrup*. — T.: 7. 10. 38. — 86.
- Møller, Carl Knud*, Premierløjtn. af 12. Linie Infanteri Bat. — *Casparine*, D. af Prokurator *Christensen* i Lemvig. — T.: 12. 7. 45. — 309.
- *Fritz [Frederik] Herman*, Premierløjtn. af Artillerikorpsset. — *Emilie*, D. af Brødforvalter og Bager *Bresløw* paa Kronborg. — A.: 15. 7. 38. — 50. — T.: 11. 11. 38. — 101. — Han er Bestyrer af en Realskole i Helsingør.
- *— *Hugo Georg*, Sekondløjtn. af Prins Christian Frederiks Regmt. — *Sophie Magdalene Hinck*, Steddatter af Løjtn. v. det borgerlige Artilleri, Skomagermester *Bøyg*. — T.: 18. 6. 20. — 180. — De har været forlovede i 7 Aar. Ansøgningen er fra hende.
- Niels*, Overauditor, Auditor v. 1. jyske Regmt. — *Elisabeth Margaretha*, D. af afd. Student *Gærtner*. — T.: 8. 2. 24. — 11.

- **Mørch, C.*, Kaptain af Livjægerkorpset. — En D. af afd. Kunst-dreier *Holm*. — T.: 14. 4. 30. — 30.
- Mørck, Joseph Herman*, Premierløjtn. af holstenske Landsener-regmt. — *Marie Margaretha Dorothea*, D. af Købmand *Petersen* i Haderslev. — T.: 4. 6. 36. — 238.
- Neergaard, Eduard Vilhelm [Sophus Julius?]*, Sekondløjtn. af 5. Dragon Regmt. — *Maja Jensine*, D. af afd. Justitsraad *v. Deurs*. — T.: 31. 10. 42. — 240.
- [*Jens*] *Laurentius [Bruun] de*, Premierløjtn. af sjællandske Landsener Regmt. — *Julie*, D. af Generalmajor *Flindt*. — T.: 11. 12. 36. — 254.
- *Theodor Emil*, Sekondløjtn. af 7. Linie Infanteri Bat. — Baronesse *Elisabeth Juliane Bertouch-Lehn*. — T.: 13. 3. 47. — 112.
- Nehus, [Johan David] Leopold*, Kaptain af Ingeniørkorpset. — *Auguste*, D. af Grosserer *Muchall* i Altona. — T.: 2. 9. 32. — 380.
- Neumann, Johan Lorents Nicolai*, Premierløjtn. af Artillerikorpset. — *Hulda*, D. af afd. Grosserer *Lauritz Collstrop* af København. — T.: 27. 2. 42. — 20.
- Neve, Peter Frederik Henrik*, Premierløjtn. af slesvigske Infanteri Regmt. — *Anna Margrethe Christina*, D. af afd. Kontrollør *Volquards*. — T.: 1. 5. 36. — 234.
- Nickolin, Olaf Christian Hermann*, Premierløjtn. af Ingeniørkorpset. — *Inger Jensine Emilie*, D. af Urtekræmmer *Johan Henrik Schoustrup* af København. — T.: 21. 11. 40. — 99.
- Nielsen, Georg Julius Vilhelm*, Premierløjtn. af 9. Linie Infanteri Bat. — *Ida Marie Serine*, D. af Kancelliraad *Liebe*, Forstander for Duebrødreklostret i Roskilde. — T.: 24. 12. 46. — 558.
- *Vilhelm Theodor Wegener*, Sekondritmester af fynske Regmt. lette Dragoner. — *Landolphine Sophie*, D. af afd. By- og Raadstueskriver i Aarhus, Justitsraad *Leth*. — T.: 15. 8. 30. — 171.
- Nissen, Christian Engelstoft*, Premierløjtn. af Husarregmt. — *Emma*, D. af Professor, Rektor v. Metropolitanskolen *Nissen*. — A.: 8. 7. 32. — 378. — T.: 7. 8. 32. — 365.
- *Frederik Emil*, Sekondløjtn. af Livregmt. Kyrasserer. — *Dorthea Gunilde*, D. af Regimentskirurg *Dracke* v. samme Regmt. — T.: 1. 4. 23. — 104. — *Louise Christine*, D. af Overretsadvokat *Boock* i Slesvig. — T.: 12. 3. 26. — 66.
- *Jacob Edvard [Henrik]*, Premierløjtn. af 1. Livregmt. t. Fods. — *Franciska Margaretha*, D. af Dr. juris *G. L. Baden*. — T.: 7. 12. 34. — 351. — De har været forlovede i 12 Aar.
- [*Johan Frederik*] *Ludvig*, Stabskaptain af Ingeniørkorpset. —

- Elisabeth*, D. af afd. Købmand *Fabritius* i Norge. — T.: 29. 11. 20. — 280.
- Normann, Carl Frederik*, Auditor v. 1. jyske Infanteri Regmt., Lic. jur. — *Thomine*, D. af Postmester *Funder* i Kallundborg. — T.: 18. 12. 25. — 365.
- *Carl Julius Bogislav*, Premierløjtn. af Dronningens Livregmt., Kammerjunker. — *Anna Sophia*, D. af Købmand *Meyn*. — T.: 12. 7. 15. — 184.
- Nygaard, Christian Vilhelm*, Stabskaptain à la suite af Kongens Regmt. t. Fods, [Prins Christian Frederiks Regmt.]. — *Hedevig Magdalene Henriette*, D. af Justitsraad, Syndikus *Müller* i Altona. — T.: 28. 11. 40. — 103.
- Nægler, Jeremias Frants Christian*, Premierløjtn. (1837: Kaptain) af Artillerikorpset. — *Milior*, D. af Grosserer *Brown*. — T.: 1. 6. 23. — 120. — *Ernestine Frederikke*, D. af mecklenborgsk Generalkonsul i Helsingør *Massoneau*. — T.: 14. 1. 37. — 63.
- Næraae, Frants Gøtfred*, Stabskaptain i fynske Infanteri Regmt. — *Christiane Ulricka*, D. af afd. Justitsraad, Toldinspektør *Hornemann*. — T.: 20. 3. 36. — 231. — Hendes Forældre er begge døde i Løbet af et Aar.
- Obel, Carl Frederik [Vilhelm]*, Premierløjtn. af fynske Infanteri Regmt. — *Hansine*, D. af Købmand *Brøchner* i Fredericia. — T.: 16. 1. 41. — 4.
- Ohlrogge, Frederik Ernst Johan*, Major i Ingeniørkorpset. — *Fredrikke Sophie Augusta*, D. af afd. Generalløjtn. *Lytzow*. — T.: 26. 11. 15. — 255.
- Oldeland, Poul Friderich*, Sekondløjtn. af 1. jyske Infanteri Regmt. — *Elise Margrethe*, D. af afd. Major, Toldinspektør *Benzen* i Nakskov. — T.: 29. 9. 18. — 48.
- Oldenburg, Georg Ferdinand*, Premierløjtn. af sjællandske Landsenerregmt. — *Karen Louise*, D. af Justitsraad, Amtsforvalter *Sehested* p. Bornholm. — T.: 31. 5. 35. — 266.
- Olivarius, Frederik Vilhelm*, Premierløjtn. af Artillerikorpset. — *Caroline Augusta*, D. af Opsynsmand ved Eckernførde Sluse *Priess*. — T.: 23. 2. 39. — 12.
- *Holger Frederik de Fine*, Sekondløjtn. af Husarregmt. — *Anne Christine*, D. af afd. Isenkræmmer *Prom*. — T.: 15. 7. 19. — 322.
- Olsen, Oluf Nicolai*, Premierløjtn. af Artillerikorpset. — *Magdalene Louise*, D. af afd. Mekanikus *Schultz*. — T.: 24. 11. 24. — 357. — Har været forlovede i 5 Aar.
- Olufsen, Carl Adolph Jakob*, Premierløjtn. af 7. Linie Infanteri Bat. — *Rose Cecilie*, D. af kgl. Skuespiller *Rosenkilde*. — T.: 4. 9. 47. — 388.

- Olufsen, Hans Frederik Martin*, Premierløjtn. à la suite i Infanteriet, Skoleofficer v. Landkadetkorpset. — *Sophie Marie Elisabeth*, D. af Oberstløjtn., Kommandant p. Rosenborg C. H. Sommer. — T.: 19. 5. 46. — 199.
- Oppen, Johan Frederik Blix*, Oberst, General-Adjutant-Løjtn. — Enke-Generalkrigskommissærinde *Nicoline Antoinette Wrisberg*, født *Sehuus*. — T.: 20. 5. 20. — 169.
- Oxholm, Oscar O'Neill*, Premierløjtn. af Livgarden t. Fods. — *Adelaide*, D. af Plantageeier *Georg Kelly*. — T.: 12. 6. 42. — 103.
- [*Valdemar Tully*], Kaptain à la suite af Livgarden t. Fods, Kammerherre. — *Anna*, D. af kgl. hannoveransk Generalpostdirektør *Rudloff*. — T.: 17. 5. 41. — 47.
- Paludan, Julius Ferdinand*, Kaptain af Kongens Regmt. — *Johanne Petrine*, D. af afd. Købmand *Bang* i Odense. — T.: 13. 4. 28. — 298. — *Golfredine*, D. af afd. Grosserer *Faber* i København. — T.: 29. 8. 33. — 469.
- Paulsen, Johan Peter Frederik*, Oberstløjtn. af Prins Ferdinands Regmt. lette Dragoner, Kammerjunker. — *Elisa Sofia Charlotte*, D. af Etatsraad, Professor v. Kunstakademiet *Thorvaldsen*. — T.: 22. 12. 32. — 403. — (Danske patric. Slægter I, S. 238 har Vielsesdatoen: 26. 12. 26).
- **Petersdorff, Gregers Christian Frederik* Greve af, Sekondløjtn. à la suite af Husarregmt. — *Lovise Nicoline Schouboe*. — T.: 24. 9. 22. — 300.
- Petersen,*, Premierløjtn. af holstenske Landsener Regmt. — *Alexandrine Aadstedt Friderike*, D. af Landinspektør *Ravn* i Veile. — T.: 11. 5. 28. — 299.
- *Carl Adolph*, Premierløjtn. af Dronningens Livregmt. — *Anne Sophie Elisabeth*, eneste D. af Justitsraad, Sekretær v. den holsten-lauenborgske Overret *Koch*. — T.: 29. 1. 26. — 34.
- *Christian Poulsen Nortom*, Auditor v. 2. jyske Infanteri Regmt., Lic. jur. — *Emilie*, D. af Købmand *Ringsted* i København. — T.: 29. 3. 29. — 255. — Han er Enkemand og har en Søn af første Ægteskab.
- *Jacob Eilert*, Sekondløjtn. (1829: Premierløjtn.) og Adjutant v. Raketkorpset. — *Emma Marie*, D. af Boermester p. Frederiksværk *Ole Pedersen*. — T.: 26. 11. 25. — 363. — *Sophie Christine*, D. af samme. — T.: 12. 4. 29. — 260.
- Pechlin, Carl Ulrik Adrian Franciscus* Baron, Premierløjtn. af Dronningens Livregmt. — Baronesse *Jeanette Louise Elisabeth Charlotte v. Sistema-Grovestins*. — T.: 16. 8. 36. — 242.
- *Georg Nicolai Philip* Baron, Premierløjtn. af 1. jyske Infan-

- teri Regmt. — *Lucie Juliane Fred. Schlichter*. — T.: 18. 11. 21. — 317.
- Pfaff, Erik*, Sekondritmester af sjællandske Landsenerregmt. — *Johanne Agathe*, D. af afd. Provst *Faber* t. Marvede. — T.: 15. 11. 23. — 145. — De har været forlovede siden 1813.
- Pio, Vilhelm Ernst Laurent*, Sekondløjtn. af 3. jyske Infanteri Regmt. — *Anna Marie*, D. af afd. Købmand *Brix* i Blokhus. — T.: 19. 1. 34. — 330.
- Plat, Peter Vilhelm Frederik August du*, Sekondkaptain i Ingeniørkorpset. — *Sophie*, D. af Justitsraad, Dr. *Eicke*. — T.: 24. 1. 42. — 9.
- *Cæsare Rudolf Ludvig Frederik du*, Premierløjtn. af Livregmt. Kyrasserer. — *Marie Louise*, D. af Etatsraad, Deputeret i det slesvig-holsten-lauenborgske Kancelli *Thomsen*. — T.: 27. 11. 32. — 397.
- Platen-Hallermund, Johan [Christian August Nicolai] Greve*, Sekondløjtn. af holstenske Infanteri Regmt. — *Marie Eliza Willinck*. — T.: 18. 3. 38. — 17.
- Platou, [Michael Johan] Henrik Wessel*, Kaptain af 1. Livregmt. t. Fods. — *Sophie Marie Henriette*, D. af afd. Kaptain *Eggers*. — T.: 31. 8. 31. — 460.
- Ponton, Henrik Vilhelm Theodor*, Sekondløjtn. af fynske Regmt. lette Dragoner. — *Ulrike Christiane*, D. af Købmand *Nees*. — T.: 36. 12. 18. — 296.
- Popp, Frants Leonhard*, Sekondløjtn. af 3. Linie Infanteri Bat. — *Pauline Amalie Ludovica*, D. af afd. Sognepræst *Gottwaldt* t. Næs Præstegæld i Hallingdalen i Norge. — T.: 12. 11. 46. — 470.
- Possell, Christian Frederik*, Sekondritmester af det holstenske Landsenerregmt. — *Charlotte*, D. af afd. Oberst *Hviid*. — T.: 12. 4. 16. — 169.
- Poulsen, Johan Michael*, Major af 1. Livregmt. t. Fods. — Enken *Mette Lund*, født *Paulsen*. — T.: 23. 3. 34. — 335.
- Prangen, Frederik Ernst*, Oberstløjtn. i Ingeniørkorpset. — *Ida Marie Louise Fransisca*, D. af Kaptain og Indrulleringschef i Altona *Raasløff*. — T.: 7. 1. 33. — 3.
- Preusser, Jacob Ferdinand*, Kaptain og Kompagnichef i Dronningens Livregmt., [holstenske Infanteri Regmt.]. — *Anna Margaretha Ivenau*. — T.: 1. 3. 34. — 333.
- Priess, Daniel Alexander*, Stabskaptain af fynske Infanteri Regmt. — *Charlotte Henriette*, D. af Regimentskirurg *Feldmann*. — T.: 19. 6. 19. — 96.
- *Georg Christian*, Regimentskvartermester v. det fynske Infanteri Regmt., Kaptain. — *Amalia*, D. af Købmand *Georg Stintzing*. — T.: 12. 4. 16. — 161.

- Printzen, Frants Toxværd*, Ritmester à la suite af fynske Regmt. lette Dragoner. — *Anna Kirstine*, D. af Købmand *Christian Povelsen*. — T.: 10. 4. 16. — 156.
- Printzlau, Johan Bendix*, Premierløjtn. [af dansk Livregmt.]. — *Johanne Caroline*, D. af afd. Kancelliraad *Bronlund*. — T.: 18. 4. 30. — 140.
- Prydz, Peter Blankenborg*, karakt. Premierløjtn. af 3. Livregmt. t. Fods, [Kronens Regmt.]. — *Elisabeth*, D. af Købmand *Nicolai Liebmann* i Helsingør. — T.: 13. 9. 41. — 99.
- Qualen, Rudolph Anton Ludvig*, Oberstløjtn. og Overadjutant, Kammerherre. — Komtesse *Caroline Ahlefeldt* af Langeland og Rixingen. — T.: 12. 2. 19. — 110.
- Raasløff, Valdemar Rudolph*, karakt. Premierløjtn. i Artillerikorpsset. — *Marie Anne Christine Caroline*, D. af Justitsraad *Smith* t. Bækkeskov Gaard og Gods. — T.: 16. 4. 42. — 37.
- Raben, Frederik*, Premierløjtn. af 2. jyske Infanteri Regmt. — *Charlotte Amalie*, D. af afd. Etatsraad, Justitiarius i Christianssands Overret v. *Bracht*. — T.: 11. 12. 41. — 145.
- Rafn, Carl Christian*, Sekondløjtn. af fynske Regmt. lette Dragoner, f. T. tjenstgørende v. Landkadetkorpsset. — *Johanne Marie*, D. af hans Onkel, Toldbetjent *Kjølbye*. — A.: 23. 5. 24. — 24.
- Rahlff, Frederik*, Premierløjtn. af fynske Infanteri Regmt. — *Eleonore Elisabeth*, D. af Sognepræst *Sevel* t. Ryslinge Sogn. — T.: 21. 10. 27. — 375.
- Rambusch, Henrik*, Kaptain og Kompagnichef af slesvigske Infanteri Regmt. — *Catharina Margaretha Johanna Jessen*. — T.: 20. 4. 35. — 262.
- Ramlau, Frederik Ferdinand*, Premierløjtn., anden Skoleofficer v. den militære Højskole. — *Lucie Elisabeth*, D. af Regimentskirurg, Distriktslæge *Heyde*. — T.: 7. 3. 33. — 12.
- Rantzau, Frederik Sigfrid Greve*, Premierløjtn. af Livgarden t. Fods. — Frue *Margarethe Norville*. — T.: 23. 1. 41. — 5.
- Rasbech, Jørgen Nielsen*, Premierløjtn. af 2. jyske Infanteri Regmt. — *Freja Ochthonia Böttger*. — T.: 11. 8. 40. — 69. — Han er 43 Aar gl., de har været forlovede i 13 Aar.
- Rasch, August Frederik*, Premierløjtn. af jyske Regmt. lette Dragoner. — *Marie*, D. af afd. Justitsraad, Byfoged i Middelfart *Stabell*. — T.: 17. 6. 38. — 46.
- Rathlew, Ernst August*, Premierløjtn. af 5. Jægerkorps. — *Vilhelmine Fridericke*, D. af afsk. Regimentskirurg, Justitsraad *Henriques*. — T.: 20. 2. 45. — 76.
- Rauch, Moritz [Marius] Albert Frederik*, Premierløjtn. af 4. Linie

- Infanteri Bat. — *Mariane Emilie*, D. af fhv. Købmand *Moritz Døcker* i Odense. — T.: 9. 3. 46. — 75.
- Recke, Johan Ditlev Zepelin*, Premierløjtn. af 1. Artilleri Regmt. — *Eliza*, D. af afd. fhv. Mægler p. St. Thomas Z. *Wallich*. — T.: 1. 6. 47. — 245.
- Renouard, Louis Poul de*, Stabskaptain af slesvigske Jægerkorps. — *Eleonora Jenny*, D. af afd. Kaptain *Gerlach*. — A.: 27. 1. 22. — 10. — T.: 30. 3. 22. — 21.
- Reusch, Johan [Hans] Henrik*, Kaptain af Dronningens Livregmt. — Enkemajorinde *Margrethe Catharina Holst* paa Schaartorff ved Preetz. — T.: 24. 11. 22. — 316.
- Rheinlænder, Philip Rabe Kalckreuter*, Sekondløjtn. af Prins Christian Frederiks Regmt. — *Meta Kirstine*, D. af Kobbersmed *Ernst*. — T.: 11. 11. 16. — 330.
- Riegels, Hans Christian*, Stabskaptain af fynske Infanteri Regmt. — *Christiane*, D. af afd. Kammerherre v. *Heinen*. — T.: 20. 11. 24. — 356.
- Ries, Georg Vilhelm Otto*, Generaladjutant, Kammerherre, [afsk. s. Oberst 1809]. — Amtsskriver *Kleibers* Enke, født *Hancke*. — T.: 14. 3. 21. — 161.
- Ringsted, Hans Christian Vilhelm*, Stabskaptain af 2. jyske Infanteri Regmt. — *Wibeke Christine*, D. af afd. Apoteker *Hoffmann* i Nykøbing p. Fl. — T.: 7. 6. 29. — 271. — Hun har i 16 Aar været i Huset hos sin Morbroder, Farver *Feilberg* i Maribo.
- Rist, Johannes Frederik Fischer*, Sekondløjtn. af 2. Livregmt. — *Marie Magdalene*, D. af Borger og Handlende i København *Gundrup*. — A.: 7. 2. 36. — 225. — T.: 27. 11. 36. — 253.
- Rodenburg, Vilhelm Carl*, Sekondløjtn. af 3. jyske Infanteri Regmt. — *Caroline Emilie Alexandrine*, D. af afd. Kammerherre *Skeel* t. Birkelse. — T.: 17. 4. 31. — 416.
- Rohweder, Christian Frederik Marius*, Sekondløjtn. af 1. jyske Infanteri Regmt. — *Thora Maria*, D. af afsk. Oberstløjtn. v. Københavns borgerlige Artilleri *Bruun*. — T.: 25. 6. 40. — 63.
- Rosen, Frederik Christian*, Premierløjtn. og Adjutant v. 6. Dragon Regmt. — *Johanne Charlotte*, D. af Kurator v. Universitetet i Kiel, Dr. *Johan Friedrich Jensen*. — T.: 22. 2. 47. — 72.
- *Ludvig Ferdinand*, Premierløjtn. af oldenborgske Regmt. — *Gertrude Eleonore Bülow*. — T.: 31. 1. 1821. — T.: 149.
- **Rosenberg, Martin Traugott*, Kompagnikirurg af Artillerikorpset. — *Susanne Rag* (Caroe: *Susanne Buch*). — T.: 11. 5. 25. — 258.

- Rosenvinge, Svenning Vilhelm*, Sekondløjtn. af Livgarden t. Hest. — *Henriette Caroline Dorothea Laurine*, D. af afd. Major *Barner*. — T.: 26. 8. 15. — 162.
- Rosenørn, Peter Otto*, Sekondritmester af jyske Regmt. lette Dragoner. — *Catharina Elisabeth*, D. af Geheimekonferensraad *Stemann*. — T.: 26. 11. 22. — 370.
- Rudolph, Andreas Vilhelm Schæffer*, Premierløjtn. af sjællandske Jægerkorps, [af de vestindiske Tropper]. — *Elsine Maria*, D. af afd. Hørkræmmer *Lange*. — T.: 5. 12. 20. — 281.
- Ræder, Jacob Tode [Theodor]*, Stabskaptain af Kongens Regmt. — *Caroline Amalie Baur*. — T.: 18. 8. 33. — 466.
- [*Johan*] *Philip [Thomas]*, Stabskaptain i lauenborgske Jægerkorps, [holstenske Skarpskytterkorps]. — *Victorine Elise*, D. af Købmand *Baur* i Altona. — T.: 1. 2. 40. — 7.
- Rømeling, Hans Henrik*, Sekondløjtn. af Kronens Regmt. — *Bolette Cathinka Reith*, Enke e. Stabskaptain *Dreyer*. — A.: 13. 12. 35. — 282. — T.: 24. 5. 36. — 237. — Han er 26 Aar, hun 40 Aar gl. Hun har siden 1825 drevet et af hende oprettet Pigeinstitut, hvori stedse har været mellem 40 og 50 Elever.
- Saabye, Ove Christian Frederik*, Premierløjtn. af 1. Linie Infanteri Bat. — *Caroline Louise*, D. af afd. Kaptain i hannoveransk Tjeneste *Fortenbach*. — T.: 12. 2. 43. — 78.
- Sachau, Hans Joachim*, Premierløjtn. af Dronningens Livregmt. — *Hedevig*, født *Wasmer*, Major *Steffens'* fraskilte Hustru. — T.: 19. 9. 20. — 268.
- Satterup, Lauritz Peter*, Sekondløjtn. af 3. jyske Infanteri Regmt. — *Wilhelmine*, D. af islandsk Købmand *Hjaltelin*. — T.: 1. 4. 18. — 17.
- Saubrey, Niels Gottfred*, Sekondløjtn. af sjællandske Landsener Regmt. — Enke *Kirstine Marie Neergaard*, født *Buck*. — T.: 16. 3. 23. — 16. — *Waldeline Christine Elisabeth*, D. af afd. Skibskaptain *Sebbelow* i det asiatiske Kompagnis Tjeneste. — T.: 6. 1. 28. — 290. — *Marie Elisabeth Anine*, D. af afd. Skuespiller *Zinck*. — T.: 9. 10. 40. — 81.
- Schack, Frederik Regner Julius*, Premierløjtn. og Adjutant v. 8. Linie Infanteri Bat. — *Charlotte Amalie*, D. af Pastor *Aagaard* t. Farum og Værløse. — T.: 23. 9. 47. — 406.
- Schaffalitzky de Muckadell, Carl Christian* Baron, Sekondløjtn. af fynske Regmt. lette Dragoner. — *Elisa*, D. af Kammerherre *dal Borgo di Primo*. — T.: 12. 1. 36. — 222.
- Scharffenberg, Herman Lauritz*, Premierløjtn. af Livregmt. lette Dragoner. — *Frederikke*, D. af afd. Kaptain *Bülow*. — T.: 8. 11. 37. — 103.

- Schau, Hans*, Sekondritmester af fynske Regmt. lette Dragoner.
— *Catharina Dorothea*, D. af Justitsraad, Stiftsfysikus *Bojesen*.
— T.: 6. 1. 19. — 102.
- Schaumburg, Frederik Moltke*, Premierløjtn. og Adjutant v. 3. Infanteri Brigade. — *Flora Christiane*, D. af afd. Kaptain *Schaumburg*. — A.: 9. 3. 43. — 130. — T.: 13. 5. 43. — 244.
— *Leopold Henrik Verner*, Premierløjtn. af 3. jyske Infanteri Regmt. — *Christine Cecilie*, D. af Amtsprovst *Kruse* i Randers. — T.: 1. 4. 32. — 31.
- Schepelern, Christian August*, Kaptain og Kompagnichef i jyske Jægerkorps. — *Alexandrine Charlotte*, D. af Kommandør *Flensborg* af Søetaten. — T.: 1. 4. 34. — 369.
- Schindel, Conrad Ferdinand*, Kaptain af 1. Kl. af 11. Linie Infanteri Bat. — *Sophie Amalie*, D. af Generalkrigskommissær, Kammerherre *Moltke*. — T.: 8. 8. 43. — 424.
- Schirach, Frederik*, Sekondritmester af Livregmt. Kyrasserer [Ryttere]. — *Emilie*, D. af afd. Konferensraad *Johannsen*. — T.: 7. 2. 21. — 153.
- Schioth, Niels Frederik*, Sekondløjtn. af sjællandske Landsener Regmt. — Enke *Schnegelesberg*. — T.: 7. 3. 19. — 81.
- Schlegel, Carl Frederik Adolph*, Kaptain à la suite af Ingeniørkorpset. — Præsteenken *Anna Dorothea Sørensen*, født *Olsen*. — T.: 7. 5. 23. — 110.
— *Carl Otto Emil*, Major af Ingeniørkorpset. — *Maria Sophia*, D. af Kammerherre, Amtmand *Lorentz*. — T.: 22. 2. 41. — 16.
- Schmettau, Alexander Vilhelm* Greve af, Sekondløjtn. af Livgarden t. Hest. — *Henriette Caroline*, Adoptivdatter af afd. Kontreadmiral *Wleugel*. — T.: 3. 3. 35. — 265.
- Schmidt, Augustin*, Premierløjtn. af holstenske Artilleribrigade. — *Ulrikke Eleonore*, D. af afd. Oberstløjtn. *Friboe*. — T.: 16. 5. 19. — 91.
— *Georg Julius*, Sekondritmester af Livregmt. lette Dragoner. — *Charlotte*, D. af afd. Generalmajor *Hedemann*. — T.: 4. 2. 21. — 61.
— *Georg Martin Halvor*, Premierløjtn. af slesvigske Infanteri Regmt. — *Louise Catharina Juliane*, D. af Oberst *Daue*. — T.: 28. 3. 24. — 17.
— *Johan Jacob*, Kaptain af Prins Christian Frederiks Regmt. — *Mariane Felicité*, D. af Købmand *Gamèl*. — T.: 19. 5. 16. — 177.
— *Mathias*, Premierløjtn. à la suite af 2. jyske Infanteri Regmt. — *Antonette Cornelia*, D. af afd. Veiermester *Braag* p. St. Croix. — T.: 27. 8. 16. — 199.
— *Peter Jørgen Andreas*, Kaptain af 1. Kl. af 16. Linie Infanteri

- Bat. — *Anna Clara Christiane Schöpzinsky*. — T.: 11. 9. 43. — 479.
- Schnitter, Frantz Vilhelm Albrecht*, Sekondløjtn. af slesvigske Jægerkorps. — *Maria Frederikke*, D. af afd. Koffardikaptain *Schnitter*. — T.: 4. 7. 37. — 81.
- Schouw, Henning [Johan Pedersen]*, Sekondritmester à la suite i Kavalleriet, Adjutant v. fynske Regmt. lette Dragoner. — *Cathrine Elisabeth*, D. af *Møller Krag*. — T.: 29. 7. 18. — 40.
- Schow, Lauritz Svitzer*, Sekondløjtn. af 1. jyske Infanteri Regmt. — *Marie Kirstine*, D. af Købmand *Holbeck* i Aarhus. — T.: 18. 10. 15. — 252.
- *Henrik Maximilian*, Major, Divisionskvartermester. — *Ingeborg Elisabeth*, D. af Etatsraad, Hofintendant *Nielsen*. — T.: 12. 11. 22. — 313.
- Schroder, Johannes*, Premierløjtn. af slesvigske Infanteri Regmt. — *Amalia Fransisca*, D. af afd. Geheimesdomæneraad *Pauly*. — T.: 3. 2. 18. — 9.
- Schultz, Adolph Ludvig Gustav Philip*, Premierløjtn. af 6. Dragonregmt. — *Betty Augusta Ultima*, D. af afd. prakt. Læge *Søhl* i København. — T.: 25. 4. 43. — 203.
- *Adrian*, Kaptain af 1. Kl. af 2. Artilleri Regmt. — *Dorothea*, D. af afd. Kompagnikirurg *Holzt* (Holst?). — T.: 28. 6. 44. — 307.
- *Johan Arnoldus*, Major i Prins Christian Frederiks Regmt. — Enke-Generalmajorinde v. *d. Osten*, født *Scharffenberg*. — T.: 2. 3. 21. — 158.
- *Johan Carl Leopold*, Sekondløjtn. af 4. Dragonregmt. — *Nanny Erdhardine Henriette Joachimine*, D. af konst. Told- og Konsumtionsinspektør i Horsens, Kaptain *Anthon*. — T.: 13. 3. 47. — 110.
- *Johan Philip*, Ritmester af fynske Regmt. lette Dragoner. — *Henriette*, D. af fhv. Pastor *Bloch*. — T.: 24. 8. 19. — 336.
- Schwartz, Claus Conrad*, Sekondløjtn. af Kongens Regmt. — *Karen Rasmine*, D. af Prokurator *Baggesen*. — T.: 13. 12. 20. — 282.
- Schütz, Carl Christian*, Sekondløjtn. af Artillerikorpsset. — *Margrethe Elisabeth Nicoline Hartung*. — T.: 11. 7. 18. — 36.
- Schøller, Thomas Georg*, Premierløjtn. af fynske Infanteri Regmt. — *Magdalene Dorothea*, D. af afd. Justitsraad, Toldkasserer *Staal*. — T.: 22. 10. 20. — 275.
- Sehestedt, Frantz Christopher Holger*, Sekondløjtn. af Prins Christian Frederiks Regmt. — *Christiane Emilie*, D. af afd. Skrædermester *Schow*. — T.: 27. 7. 34. — 345.
- *Hannibal Adelsteen Eppingen [Gyldenstjerne]*, Premierløjtn. af

- Prins Frederik Ferdinands Regmt. lette Dragoner. — *Eva*, D. af Justitsraad, Toldkasserer *Clementsén* i Aarhus. — T.: 25. 5. 41. — 53.
- **Semler, Carl*, Kompagnikirurg af lauenborgske Jægerkorps. — *Catharina Dorothea*, D. af Borger og Vognmand *Møller* i Kiel. — T.: 7. 8. 25. — 260. — Resolutionen overlader til Korpsets Chef at afgøre, hvorvidt den ansøgte Tilladelse skal gives ham.
- Setzkorn, Carl Emanuel Gustav*, Premierløjtn. af 1. Linie Infanteri Regmt. — *Hanne Eline Pihlgreen*. Pleiedatter af afd. Silke- og Klædehandler *Thune* af København. — T.: 4. 10. 43. — 519.
- Seyffarth, Gustav Lucas Vilhelm Henrik*, Stabskaptain af holstenske Infanteri Regmt. — *Augusta Maria*, D. af Borger p. St. Thomas *Albert Lanckenau*. — T.: 11. 11. 20. — 277.
- Siedelmann, [Hans Jakob]*, Stabskaptain af 3. jyske Infanteri Regmt. — *Hanne Frederikke*, D. af afd. Handelsbogholder *Sielle*. — T.: 17. 2. 39. — 10.
- **Silberloh, Gustav Gothard*, Sekondløjtn. af oldenborgske Infanteri Regmt. 3. Bat. — *Elisabeth Vilhelmine*, D. af afd. Gæstgiver *Böhm* i Eckernförde. — T.: 13. 8. 15. — 159.
- *Mathias*, Kaptain af 1. Kl. af 9. Linie Infanteri Bat. — *Johanne Margretha Jacobine*, D. af afd. Premierløjtn. *Lund* af Livjægerkorpsen. — T.: 21. 5. 45. — 214.
- Simesen, Søren*, Premierløjtn. af holstenske Landsenerregmt. — *Christiane Birgitte Bøg*. — T.: 14. 5. 18. — 24.
- Smidt, Carl Jacob*, Premierløjtn. af jyske Jægerkorps. — *Ida Caroline*, D. af Klædefabrik-Entreprenør *Modeweg*. — T.: 8. 5. 37. — 77.
- Sommer, Ude Lovenhertz*, Regimentskvartermester af slesvigske Jægerkorps, Overkrigskommissær. — *Sophie Dorothea Fred.*, D. af Forpagter *Remien* paa Altenrade. — T.: 8. 10. 20. — 273.
- Sperling, Joachim Ulrich*, Sekondløjtn. à la suite af fynske Regmt. lette Dragoner. — *Nicoline Marthe*, D. af Hofjægermester *Nobel v. Noragger*. — T.: 26. 9. 38. — 80.
- Sponneck, Georg Vilhelm Greve*, Premierløjtn. — *Marie Christine*, D. af afd. Pastor *Lund*. — A.: 14. 12. 23. — 298. — T.: 8. 2. 24. — 243 og 11. 4. 24. — 19.
- Späth, Ludvig Christian*, Major og Eskadronschef i Husarregmt. — *Clara Margaretha*, D. af Købmand *Røhling*. — T.: 8. 4. 15. — 83.
- Staffeldt, August Ludvig*, Premierløjtn. af Prins Christian Frederiks Regmt. — *Marie Dorthea Lovise*, D. af Oberstløjtn., Kammerherre *Staffeldt*. — T.: 24. 5. 18. — 25.

- Staffeldt, Johannes Ernst*, Kaptain af 2. Kl. af 15. Linie Infanteri Bat. — *Jacobine*, D. af afd. Major *Fischer Benzon*. — T.: 24. 1. 43. — 48.
- Staggemeyer, Ernst Frederik*, Kaptain af Prins Christian Frederiks Regmt. — *Vilhelmine Eleonore*, D. af Møntmester *Gerlach* v. den kgl. Mønt i København. — T.: 3. 6. 27. — 359.
- Stahl, Bernhard Frederik Marcus*, Premierløjtn. af slesvigske Jægerkorps. — *Louise Christiane*, D. af Enken *Ettler*, født *Wohld*, i Altona. — T.: 29. 1. 26. — 33.
- **Steensen, Wincenz*, Sekondløjtn. af 2. jyske Infanteri Regmt. 3. Bat. — *Karen Kirstine*, D. af Degnen *Holm* i Østerild. — T.: 1. 4. 15. — 38.
- Steenstrup, Johan Christian [Christopher] Vogelius*, Sekondløjtn. af Ingeniørkorpset. — *Edle*, D. af Oberstløjtn. *Post*. — T.: 2. 8. 20. — 260.
- Steffens, Peter Svane*, Kaptain af 3. jyske Infanteri Regmt., tjenstg. ved det danske Armeekorps i Frankrig. — *Hedevig Charlotte*, D. af Oberstløjtn. *Wasmer*. — T.: 13. 5. 16. — 172.
- Steinmann, Peter Frederik*, Oberst, Overkvartermester. — *Sophie*, Enke e. Major *de Neergaard* t. Tybjerggaard. — T.: 31. 3. 35. — 259.
- *Peter Frederik*, Premierløjtn. i Artillerikorpset, Adjoint i Generalstaben, Kammerjunker. — Komtesse *Anna Elisabeth Johanne Schulin*. — T.: 17. 4. 41. — 37.
- Steuben, Johan Ludvig*, Premierløjtn. (1836: Stabskaptain) af 2. Livregmt. t. Fods. — *Mary Elisabeth*, D. af Oberst *Silberschildt*. — T.: 7. 10. 21. — 305. — *Nicoline Christine*, D. af Bog- og Papirhandler *Steen*. — T.: 3. 9. 36. — 245.
- Stibolt, Ernst Vilhelm*, Regimentskvartermester af Garden t. Fods. — *Laurentia Nicoline*, D. af afd. Pastor *Dresing*. — T.: 1. 7. 28. — 301.
- Stockfleth, Johan Fahne*, Stabskaptain af oldenborgske Infanteri Regmt. — *Magdalene Amalia*, D. af Sognefoged *Paulsen* i Rendsburg. — T.: 7. 2. 21. — 153.
- *Søren Henrik*, Premierløjtn. af oldenborgske Infanteri Regmt. — *Catharina Beate*, D. af Kirckspielvogt *Messner* i Burg i Sønderditmarsken. — T.: 17. 8. 34. — 348.
- Stolpe, Carl August*, Premierløjtn. af Kongens Regmt. t. Fods. [Prins Christian Frederiks Regmt.]. — *Marie Louise Kaibel*. — T.: 12. 6. 42. — 105.
- **Strandgaard, Andreas Sigfried*, Sekondløjtn. af Artillerikorpset. — *Jane Cooper*, D. af Vice-Stadshauptmand *Jeremiah Smith*. — T.: 16. 9. 18. — 46. — Han opholdt sig i Juli Maaned p. St. Croix.

- Stricker, Vilhelm Carl Bernt*, Premierløjtn. af 6. Linie Infanteri Bat. — *Hedevig Helene*, D. af afd. Kancelliraad *Bahneberg*. — T.: 7. 3. 45. — 102.
- Stæger, Knud Christian*, Sekondløjtn. af Artillerikorpsset. — *Marie Juliane Frederikke*, D. af afd. Fuldmægtig i Landsover- samt Hof- og Stadsrettens Justitskontor *Johan Frederik Brieghel*. — T.: 11. 5. 23. — 111.
- Suckow, Joachim August Conrad*, Kaptain af 2. jyske Infanteri Regmt. — *Caroline Elisabeth Vilhelmine Sophie*, D. af afd. Raadsherre *Zarncke* i Bützow i det mecklenborgske. — T.: 19. 5. 29. — 267.
- Suhr, Johan Nicolaus*, Sekondløjtn. af det slesvigske Infanteri Regmt. — *Henriette Louise*, D. af afd. Overretsraad *Nielsen*. — T.: 14. 10. 18. — 302.
- Sælboe, Carl Frederik Vilhelm*, Premierløjtn. af Artillerikorpsset. — *Anna Marie Sophie*, D. af afd. Selveier *Bang*. — T.: 28. 5. 16. — 178.
- Søderberg, Peter Henrik Joseph Theodor*, Premierløjtn. af 1. Linie Infanteri Bat. — *Anna Caroline Vilhelmine Mathilde*, D. af Kammerraad, Klasselotteriinspektør *Riise*. — T.: 25. 9. 44. — 454.
- *Vaagen*, Kaptain og Kompagnichef af 3. jyske Infanteri Regmt. — *Elisabeth Catharina Wibekke Becker*, Enke e. Købmand *Johannes Frische*. — T.: 12. 11. 23. — 144. — Hans første Ægteskab er ophævet.
- Techt, Axel Thorvald*, Premierløjtn. af 13. Linie Infanteri Bat. — *Helene Johanne Sophie*, D. af afd. Pastor *Holst*. — T.: 24. 4. 44. — 158.
- Teilmann, Thøger Reenberg*, Sekondløjtn. à la suite af 3. jyske Infanteri Regmt. — *Hansine Westesen* af Varde. — T.: 30. 10. 31. — 474.
- Tersling, Hans Cornelius Georg*, Premierløjtn. af 3. Jægerkorps. — *Emma Constance*, D. af Justitsraad, Toldkasserer *Aarestrup* i Nyborg. — T.: 9. 6. 45. — 248.
- Thestrup, Hans Nicolai*, Premierløjtn. af 2. jyske Infanteri Regmt. — *Charlotte Lovise Sophie*, D. af Kammerraad *Wessenberg*. — T.: 20. 9. 20. — 269.
- Thienen, Ludvig Carl Frederik*, Sekondritmester af slesvigske Ky-rasserregmt. — *Christine Margrethe*, D. af afd. Rustmester *Kyhl*. — T.: 20. 3. 36. — 230.
- Thomsen, Peter Andreas*, Premierløjtn. af 2. jyske Infanteri Regmt., Skoleofficer v. Landkadetkorpset. — *Julius (!) Oline*, D. af afd. Oberstløjtn. *Mourier*, Forst. for Artillerikadetinstitutet. — T.: 28. 9. 33. — 472.

- Thonboe, Christian*, Premierløjtn. [Sekondløjtn.] af Artilleri-korpset. — *Marie Magdalene*, D. af Bagermester *Behncke* af København. — T.: 22. 7. 26. — 157.
- Thorkelin, Frederik Stephanus*, Overauditor, Auditor v. Kronens Regmt. — *Charlotte Emilie Lillienschjold*. — T.: 23. 10. 27. — 376.
- Thrane, Christian Wildenradt* [*Frederik Caspar Conrad*], Premierløjtn. af fynske Infanteri Regmt. — *Christiane*, D. af Justitsraad, Herredsfoged *Boeck* i Fredericia. — A.: 28. 8. 36. — 244. — T.: 18. 9. 36. — 246.
- [*Henrik*] *Joachim Melchior Hollen*, Premierløjtn. af Kronens Regmt. — *Sophie Ida*, D. af *A. Becher*, Forpagter af den kgl. Skydebane i København. — T.: 9. 4. 37. — 73.
- Tillisch, Johan Sigismund Møsting*, Premierløjtn. af 1. Artilleri Regmt. — *Anna Marie Catharine*, D. af afd. Købmand *Lund* i Helsingør. — A.: 6. 11. 42. — 249. — T.: 8. 11. 42. — 254.
- Tobiesen, Frederik Vilhelm Carl*, Kaptain, Lærer v. Landkadet-korpset. — *Mariane*, D. af Oberstløjtn. *du Plat*. — T.: 23. 1. 28. — 293.
- Top, Carl Vilhelm*, Sekondløjtn. af Prins Frederik Ferdinands Dragon Regmt. — *Bonné*, D. af afd. *Raphael Dufour* af Landsbyen Aunay i Departementet Pas de Calais. — T.: 11. 1. 18. — 5.
- Torkos, Ludvig Johan Frederik*, Kaptain af det holstenske Infanteri Regmt. — En D. af Rektor *Wagner*. — T.: 26. 8. 26. — 176.
- Torp, Carl*, Sekondløjtn. af Livregmt. Kyrasserer. — *Emilie*, D. af Toldforvalter i Flensborg, Oberst, Kammerherre *Bülow*. — T.: 5. 4. 18. — 19.
- *Nicolai*, Sekondløjtn. af Livregmt. lette Dragoner. — *Johanna Amalia Dorothea*, D. af fhv. Bogholder *Hein Dehde* i Hamborg. — A.: 23. 11. 28. — 310. — T.: 26. 4. 29. — 265.
- Toxværd, Nicolai Peter*, Regimentskvartermester, Auditor v. holstenske Artilleribrigade. — — T.: 27. 5. 32. — 45. — Brudens Navn anføres hverken i Forestilling eller Resolution.
- Trepka, [Johan Christian Mathias]*, Kaptain i Generalstaben, Kammerjunker. — *Ida Louise Mathilde*, D. af Generalkrigskommissær *Falbe*. — T.: 29. 5. 41. — 57.
- *Hollen Fürchtegott*, Sekondløjtn. af 2. Dragon Regmt. — *Magdalene Marie Elisabeth*, D. af Besidderen af Godset *Schönbøken I. Meyerink*. — T.: 24. 4. 44. — 157.
- Treschow, Michael*, Sekondløjtn. à la suite af 1. jyske Infanteri Regmt. — *Anne Birgille*, D. af Kammerraad, Landvæsenskommissær *Lassen*. — T.: 27. 6. 18. — 29.

- Trojel, Frederik Ludvig*, Sekondløjtn. af holstenske Landsenerregmt. — *Karen*, D. af afd. Købmand *Jeppe Seest*. — T.: 26. 1. 20. — 158.
- Trolle, Peter*, Stabskaptain af fynske Infanteri Regmt. — *Elisabeth*, D. af Købmand *Giørup*. — T.: 25. 4. 15. — 50.
- Tuxen, Christian Frederik August*, Premierløjtn. af 1. Livregmt. t. Fods. — *Frederikke Elisabeth*, D. af Oberstløjtn., Regeringsraad *Sommer*. — T.: 5. 11. 33. — 483.
- *Johan Georg Christian*, Stabskaptain af 1. jyske Infanteri Regmt. — *Christiane Cathrine*, D. af afd. Sognepræst *Wedstedt*. — T.: 1. 6. 23. — 119.
- Tønder, Christian Ulrik*, Kaptain [à la suite i Kronens Regmt.]. — *Hanna*, D. af Stiftsrevisor *Hansen* i Ribe. — T.: 1. 5. 30. — 142. — *Augusta Caroline*, D. af afd. Distriktskirurg *Hansen* i Ribe. — T.: 8. 2. 37. — 68.
- Uldall, Carl Vilhelm*, Regimentskvartermester, Auditør v. den bornholmske Milits. — *Julie Vilhelmine*, D. af afd. Etatsraad *Rottbøl*. — T.: 31. 10. 29. — 284.
- Ulstrup, Valdemar Nicolai*, Sekondkaptain af Artillerikorpsset. — *Marie*, D. af afd. By- og Herredsfoged *Jørgensen* i Frederikshavn. — T.: 1. 6. 40. — 39.
- Utke, Søren Jørgensen*, Premierløjtn. af det slesvigske Kyrasserregmt. — *Elisabeth Augusta*, D. af Købmand *Donslund* i Horsens. — T.: 8. 4. 18. — 20.
- Vaupell, Johan Vilhelm Ludvig*, Sekondritmester af det holstenske Landsener Regmt. — *Margrethe Dorothea Karberg*. — T.: 8. 7. 18. — 35.
- Vestergaard, Villars*, Kaptain af 1. Kl. af 2. Jægerkorps. — *Petrine Christiane*, D. af afd. Forvalter *Raun*. — T.: 5. 9. 44. — 433.
- Vett, Georg Didrik Caspar*, Sekondløjtn. af 2. Liv Regmt., Lærer v. Landkadetkorpsset. — *Karen Sophie Petrea*, D. af afd. Regimentskvartermester, Byskriver og Herredsfoged *Wolck* i Nyborg. — T.: 4. 9. 31. — 461.
- Voigt, Carl Anton*, Premierløjtn. af 1. Livregmt. t. Fods, [dansk Livregmt.]. — *Nicoline Benthine Christiane Dahl*, født *Eylertz*. — T.: 7. 12. 28. — 309. — Har været forlovede siden før 1819.
- *Caspar Richard*, Sekondritmester i jyske Regmt. lette Dragoner. — *Nina Frederikke*, D. af Generalmajor *Rømer*. — T.: 2. 11. 40. — 95.
- *Didrik Henrik Vilhelm*, Premierløjtn. af holstenske Landsenerregmt., Lærer v. Landkadetkorpsset. — *Ellriche Magdalene*, D. af afd. Bogholder *Thofte*. — T.: 30. 4. 20. — 168. — De har været forlovede flere Aar før Resolutionen af 20. 6. 1819 udkom.

- Voigt, Vilhelm Christian*, Kaptain à la suite. — *Margarethe Kirstine Dienstbach*, født *Wendell*, D. af Strømpfabrikør *W.* — T.: 15. 1. 20. — 157.
- Voss, Johan Ludvig*, Kaptain af Prins Christian Frederiks Regmt. — *Abigael Christine Marie*, D. af afd. Byfoged *Uldall*. — T.: 16. 6. 16. — 180. — I Resol. og Forest. kaldes han *Foss*.
- Wagner, Moritz Carl [August] Frederik*, Stabskaptain af holstenske Infanteri Regmt. — *Charlotte*, D. af Etatsraad *Manthey* t. *Falkenstein*. — T.: 6. 7. 34. — 342.
- Wahl, Johan*, Kaptain af 1. Kl. af Artilleribrigaden. — *Louise Margrethe*, D. af afd. Major *Hempel*. — T.: 23. 1. 43. — 46.
- Walther, Christian Laurits*, Stabskaptain af Prins Christian Frederiks Regmt. — *Marie Debora Witter*. — T.: 14. 2. 36. — 227.
- Warendorff, Carl Ludvig Gabriel*, Ritmester af Livregmt. lette Kyrasserer. — *Gertrud Cecilie Caroline*, D. af afd. Kammerherre *Hobe*. — T.: 25. 4. 1821. — 170.
- Warneck, Nicolaus Ludvig*, Sekondritmester af fynske Regmt. lette Dragoner (1821: Ritmester af Prins Ferdinands Regmt. lette Dragoner). — *Cathrine Dorothea Johanne*, D. af afd. Proviantforvalter *Martini* i Rendsborg. — T.: 29. 4. 15. — 51. — *Marie Louise Jacobsen*, hans Søsterdatter. — T.: 1. 7. 21. — 279.
- Wasmer, Christian Carl [Clarelius de]*, Sekondløjtn. af holstenske Infanteri Regmt. — *Sophia Dorothea*, D. af afd. Major *Kirchner*. — T.: 4. 8. 19. — 332.
- Wedelfeldt, Frederik Adolph*, Kaptain og Kompagnichef af Artillerikorpsset. — *Anna Magdalena*, D. af Købmand *Nissen*. — T.: 18. 3. 21. — 19.
- Wedseltoft, Simon Jorgen*, Premierløjtn. af Livregmt. Kyrasserer. — *Doris Elisabeth*, D. af Fysikus *Friedlieb* i Husum. — T.: 18. 8. 28. — 306.
- Weitzmann, Jørgen Carl Henrik*, Premierløjtn. af Kongens Regmt. — *Elisabeth Marie Lang*, født *Øst*, Enke e. Vinhandler *L.* — T.: 13. 4. 34. — 337.
- Weldingh, Johan Peter Christian*, Premierløjtn. af 2. Livregmt. t. Fods. — *Johanne Frederikke*, D. af afd. Kaptain, Urtekræmmer *Meyer* af København. — T.: 15. 7. 35. — 268.
- Wellms, Carl Theodor*, Sekondritmester af Livregmt. lette Dragoner. — *Elisabeth*, D. af Klosterhovmester *Mohrhagen* i Itzehoe. — T.: 14. 2. 18. — 10.
- Wenck, Georg Christian*, Stabskaptain af holstenske Infanteri Regmt. — *Clara Sophie Johanne*, D. af afd. Købmand *Seelmeyer* i Rendsborg. — T.: 10. 2. 39. — 8.

- Wenck, Henrik Theodor*, Premierløjtn. af Ingeniørkorpset. — *Ursula Maria*, D. af Skibskaptain *Peter Nielsen Holbech* af København. — T.: 23. 7. 37. — 83. — *Waller*, D. af Amtsfoged *Pacht* i Mølln. — T.: 11. 12. 41. — 144.
- Wernich, Johan Jürgen Jacob*, Premierløjtn. af Hertuginde Louisa Augustas Livjægerkorps. — *Sophie*, D. af Feldbereder *Jahn* i Eckernförde. — T.: 20. 1. 16. — 30. — Richter har først hans Løbebane fra 12. 6. 1819, da han blev Sekondløjtn. i slesvigske Jægerkorps.
- Weyhe, Christoph Frederik*, Premierløjtn. af slesvigske Infanteri Regmt. — *Margaretha*, D. af Møller *Hansen* t. Sönsacker. — T.: 23. 8. 20. — 264.
- Wichfeld, Frederik Christian*, Premierløjtn. af 1. jyske Infanteri Regmt. — *Emma*, D. af Justitsraad *Friis* t. Gedsørgaard p. Falster. — T.: 1. 9. 39. — 73.
- Wickede, Johan Vilhelm*, Major af Kongens Regmt. — *Elisa Caroline Constance*, D. af Fabrikeier *Fibiger*. — T.: 31. 12. 33. — 495.
- Wiegand, Philip Christian*, Sekondløjtn. af slesvigske Jægerkorps. — *Mariane Sophie Koenig*. — T.: 9. 5. 15. — 57.
- Wille, Hans Ström*, Kaptain af 3. jyske Infanteri Regmt. — *Jensine*, D. af afd. Købmand *Høyer* i Aalborg. — T.: 25. 9. 31. — 777.
- Willemoes[-Suhm], Martin*, Premierløjtn. af Livregmt. lette Dragoner. — *Petra Frederikke Christiane*, D. af afd. Kammerherre *Suhm*. — T.: 29. 10. 15. — 253.
- Winkel-Horn, Frederik*, Kaptain af Artillerikorpset. — *Johanne Knudine*, D. af Tømmerforvalter v. Holmen, Krigsraad *Haderup*. — T.: 1. 3. 28. — 294.
- *Peter*, Kaptain à la suite af Artillerikorpset. — *Ernestine Christiane*, D. af afd. Major *Heber*. — T.: 25. 4. 19. — 88.
- Wittrock, Frederik Christian*, Premierløjtn. af 4. Liniebat. — *Augusta Emilie Rosalie*, D. af Købmand *Unna* i Helsingør. — T.: 8. 7. 42. — 142.
- Witzleben, Carl Ditlev Theodor Ludvig*, Premierløjtn. af 2. Linie Infanteri Bat. — *Sophie Frederikke Conradine Moltke*. — T.: 23. 4. 46. — 151.
- Würtzen, Christian Aschleben Lindam*, Kaptain v. Artilleribrigadens 3. Batteri. — *Henriette Petrine*, D. af Stabskaptain *Rohde*. — T.: 22. 5. 31. — 431.
- *Vilhelm Ferdinand*, Ritmester af 6. Dragon Regmt. — *Laura Christiane*, D. af afd. Professor *Lund*. — T.: 4. 8. 42. — 171.
- Wøldike, Andreas*, Stabskaptain af 3. jyske Infanteri Regmt. — *Anne Martine*, D. af afd. Etatsraad, Politidirektor *Haagen*. — T.: 25. 4. 29. — 264.

- Wørishøffer, Johan Philip Andreas Ferdinand*, Sekondløjtn. af 1. jyske Infanteri Regmt. — *Margaretha Christiane Charlotte*, D. af Borger i Rendsborg *Nicolaus Kobroch*. — T.: 5. 6. 31. — 438.
- Zachariae, Vilhelm*, Premierløjtn. af lauenborgske Jægerkorps, f. T. forrettende Tjeneste v. jyske Jægerkorps. — *Louise Frederikke Dannemand*. — T.: 21. 8. 36. — 243.
- Zehmann, Christopher Frederik Christian*, Sekondløjtn. à la suite v. oldenborgske Infanteri Regmt. — Enken *Dorehia (!) Sophie Wøbs*. — T.: 18. 11. 18. — 370.
- Zepelin, Adolf Frederik*, Sekondløjtn. af Livgarden t. Fods, Kammerjunker. — *Natalia Beate Antoinette Augusta*, D. af afd. Løjtn. *Sehestedt-Berregaard*. — T.: 2. 5. 39. — 39.
- Zeska, Anton Lebrecht*, Premierløjtn. af oldenborgske Infanteri Regmt. — *Dorothea Maria Cecilia*, D. af Hattemager *Janssen*. — T.: 27. 3. 16. — 152.
- *Carl Anton [August] Henrik*, Sekondløjtn. af 4. Jægerkorps. — *Margretha Johanna Elisabeth Henriette*, D. af Kaptain *Lange*. — T.: 25. 1. 45. — 39.
- Ziemer, Jens Christian*, Stabskaptain af 2. jyske Infanteri Regmt. — *Charlotte Juliane*, D. af afd. Grosserer *Rick*. — T.: 27. 8. 37. — 87. — De har været forlovede i omtr. 20 Aar. Han er 48, hun 37 Aar gl.
- Zytpfen[-Adeler], Georg Frederik Otto*, Sekondløjtn. af Livgarden t. Fods. — *Bertha Henriette Frederikke Løvenskjold*. — T.: 17. 10. 35. — 279.
- Ørum, Christen Juel*, Premierløjtn. af jyske Regmt. lette Dragoner. — *Anna Sophie Margarethe*, D. af Oberstløjtn. *Christensen*. — T.: 16. 7. 16. — 189.
-

Agnete Sofie Budde.

Ved **Aug. Fjelstrup.**

Pontoppidan: *Annales ecclesiæ danicæ*. IV. 1. 1752. Pag. 590. — Hofman: *Danske Adelsmænd*. III. 1779. Pag. 225. Anm. — Vedel-Simonsen: *De danske Rud'er*. II. 1845. Pag. 251. — Bircherods historisk-biografiske *Dagbøger* (udg. af Molbech) 1846. Pag. 194. — Skeel: *Familien Skeel*. 1871. Pag. 244—47 og *Supplem.* Pag. 69—71. — Carlsen: *Efterretninger om Gammelkøgegaard*. I. 1876. Pag. 221—30. Birket-Smith: *Leonora Kristina Grevinde Ulfeldts Jammersminde*. 3. Udgave. 1885. Pag. 266—68 og 272.

Paa Østergade i København, omtrent hvor Svaneapoteket nu ligger, var i Begyndelsen af Aaret 1678 to Ejendomme ved Siden af hinanden beboede af to adelige Enker, Fru Birgitte Skeel og Fru Regitse Grubbe.

Fru Birgitte var en Datter af Kristen Skeel til Fussingø m. m., en af Landets rigeste Mænd paa den Tid. Hun var født den 23. December 1638; men, da hendes Moder, Birgitte Rud, var død, da Barnet var syv Aar gammel, var hun bleven opdraget hos forskellige Slægtninge. Da hun var elleve Aar, giftede Faderen sig igen, med Margrete Lunge, og ti Aar senere døde han som Rigsraad, kun 56 Aar gammel, og blev bisat i Helligaandskirken i København i April 1659¹⁾. Et halvt Aar tidligere havde Jomfru Birgitte mistet sin Trolovede, Oberst Kjeld Lange til Kjølbygaard, der, 38 Aar gammel, under Københavns Belejring blev dræbt af en Kanonkugle paa Volden, paa et Sted, hvor Frederik III havde staaet et Øjeblik i Forvejen.

Ved Faderens Død arvede Birgitte Skeel Gammelkøgegaard og ægtede Aaret efter Kristian Barnekow til Vidskøfle i Skaane²⁾. Han døde seks Aar senere, 40 Aar gammel, og 1669 blev Fru Birgitte igen gift, med Gehejmerraad Kristoffer Parsberg til Jungshoved; men to Aar efter deres

¹⁾ Med Birgitte Rud (1612—45) havde Kristen Skeel haft ti Børn, af hvilke kun tre var bleven voksne, og med Margrete Lunge (1616—53), Enke efter Mogens Bille (1617—48), to Sønner, af hvilke den ene var død som lille.

²⁾ Kristian Barnekow havde i sit første Ægteskab, med Else Ramel (1633—58), haft tre Børn, der alle var døde som smaa. Med Birgitte Skeel fik han Sønnen Kjeld Kristoffer Barnekow (1663—1700), der døde som Oberst ved de skaanske Dragoner.

Bryllup døde han, knap 40 Aar gammel, netop som han var bleven Greve og havde mageskiftet Jungshoved til Prins J ø r g e n mod Torbenfeld, og »Grevinde P a r s b e r g« var for anden Gang Enke¹⁾.

Hun var nu omtrent 40 Aar gammel og omtales som en klog og dygtig Dame, der styrede Gammel-Køgegaard ypperligt, anlagde Fiskeparker og et Pottemageri og — vistnok ved G r i f f e n f e l d t s Hjælp — opnaaede Birkeret for Godset, for hvis fattige hun stiftede et Legat. Hun roses ogsaa for Mod og Aandsnærværelse. Det fortaltes saaledes, at hun en Aften paa Rejse fra Vidskølle over Helsingør og Roskilde til Gammel-Køgegaard bedede i Roskilde Kro, hvor nogle Røvere, der holdt til i en nærliggende Skov, drak hendes Kusk fuld, hvorpaa en af dem i hans Klæder indtog Pladsen paa Kuskesædet. Fru B i r g i t t e opdagede først, hvorledes det hang sammen, da Røveren kørte Vognen hen mod Skoven, som hun vidste var usikker; men hun tog resolut sit ene Strømpebaand af, slog det bagfra om Røverens Hals og kvalte ham og kørte saa alene til Gammel-Køgegaard. Til Minde om Begivenheden blev senere hendes Portræt, hvor hun var malet med et Strømpebaand i Haanden, ophængt i Kirken ved hendes skaanske Ejendom Vidskølle, hvor det endnu findes.

Fru R e g i t s e G r u b b e var omtrent tyve Aar ældre end Grevinde P a r s b e r g. Hendes Fader, J ø r g e n G r u b b e, havde under Krigen i Holland en Dag paa Vagten skudt sin Ritmester, der havde fornærmet ham, og maattet flygte, forklædt som Kvinde. Som Ritmester havde han deltaget i Kalmarkrigen, senere nogle Aar været Lensmand paa Vestervig-Kloster, men havde levet sine sidste Aar i Ro paa sine Godser. Hans Enke, L e n e R u d, havde overlevet ham i 31 Aar og var død 1671²⁾.

Da Jomfru R e g i t s e var 23 Aar gammel, var hun bleven gift med H a n s U l r i k G y l d e n l ø v e, Søn af K r i s t i a n I V og K a r e n A n d e r s d a t t e r og Herre til Vindingegaard, det senere Fuirendal. Under et Ophold i Spanien som Underadmiral havde han levet saa stærkt, at han jævnlig fik epileptiske Anfald og maatte sendes hjem, og fire Aar efter Brylluppet døde han, kun 30 Aar gammel, af Vattersot som Lensmand paa Kronborg og blev bisat i Frue Kirke i København i Februar Maaned 1645.

I Aaret 1667 var der til Kongen indgivet en Klage over, at R e g i t s e G r u b b e, som efter sin Død skulde bisættes i R u d'ernes Gravsted i Frue Kirke, havde tilegnet sig hele Graven og borttaget Ligstenene over nogle der begravede Personer. De

¹⁾ Ægteskabet var barnløst.

²⁾ J ø r g e n G r u b b e (1584—1640) havde med sin første Hustru, M e t t e L y k k e, en Søn og to Døtre, og med L e n e R u d 17 Børn, af hvilke dog 6 døde som smaa.

krænkede Slægtninge ansøgte derfor om, at »deres afgangne Forfædre maatte nyde og beholde deres Ro- og Hvilested« (for at lette Læsningen er Ortografien i samtlige gamle Citater moderniseret), og Fru R e g i t s e fik da ogsaa et alvorligt Tilhold i den Anledning.

Mellem de to adelige Enkefruer, B i r g i t t e S k e e l og R e g i t s e G r u b b e, havde der nogen Tid været Uvenskab. Fru R e g i t s e var forbitret over, at Grevinde P a r s b e r g havde højere Rang end hun selv, der dog havde været gift med en Kongesøn. Tidligere havde baade G y l d e n l ø v e r n e og deres Fruer gaaet forud for den øvrige Adel; men, efterat Greve- og Friherretitlerne var indførte, gik Greverne med Fruer forud for Enken efter en G y l d e n l ø v e.

Desuden var der imellem dem Kævlerier om et Vindu, som Grevinden vilde have sat Skodder for, da Fru R e g i t s e gennem det havde en generende Udsigt til hendes Gaard.

I Aaret 1677 var saa den 17-aarige A g n e t e S o f i e B u d d e bleven optaget i Grevinde P a r s b e r g s Hus. Hun var født den 10. August 1660, og Jomfru A g n e t e s Fader, J o a k i m B u d d e, som tilhørte en oprindelig kurlandsk Adelslægt, var død syv Aar tidligere; hendes Moder, A g n e t e v o n H a r g e n s fra Øsel, var endnu levende¹).

Efter Tilskyndelse af Fru R e g i t s e forsøgte da Jomfru A g n e t e, som syntes, hun blev for strængt behandlet af Grevinden, flere Gange at tage hende af Dage ved Gift; A g n e t e B u d d e blev sat i Blaataarn, og der blev nedsat en Kommission for at undersøge Sagen. Det hedder i den kongelige Skrivelse af 19. Marts 1678 til Kommissarierne: »Eftersom os allerunderdanigst er bleven andraget, hvorledes Jomfru A g n e t e B u d d e med andre interesserede her udi Staden skal have haft for os elskelig høj- og velbaarne Grevinde og Frue Fru B i r g i t t e S k e e l, Grevinde af P a r s b e r g, ved Forgift at ombringe, hvilket og saa vidt var kommen, at ikke alene hun selv, medens endog tvende adelige Fruer dermed skal være bleven befængt, da er vores allernaadigste Villie og Befaling, at I Eder straks og uden nogen Ophold om de berygtede og paakendte Personer, som skal være medvidendes og koopererende Tilhjælpere i dette Værk, forsikrer og, efterat I Sagens egentlige og omstændelige Beskaffenhed med al Vindskibelighed og Nidkærhed haver eftersøgt og fornummet, herudinden efter Lands Lov og Ret foruden nogen Anseelse forsvarligen kender og dømmer, saaat de, som i saadan mordiske

¹) J o a k i m B u d d e (1626—70) og A g n e t e v o n H a r g e n s havde tre Sønner og seks Døtre.

Gerning skyldige befindes, andre til Afsky tilbørligen kan blive straffede.«

Karen Brahes Bibliotek i Odense ejer Kommissionsdommens samtlige Aktstykker, og paa det kongelige Bibliotek i København findes en gennemgaaende korrekt Afskrift (Ny kongl. Saml. 1383. Fol.).

Kommissionen bestod af Erik Banner til Tybjerggaard, daværende Stiftamtmand paa Fyn, Kristoffer Sehested til Nisløvgaard, Amtmand over Skanderborg og Aakjær Amter, Jens Rosenkrantz til Favrskov, Amtmand over Nyborg og Tranekjær Amter, samt Højesteretsassessorerne Villum Lange, Landsdommer i Jylland, Rasmus Vinding, Professor ved Københavns Universitet, og den berømte Professor i Medicin Tomas Bartholin.¹⁾

Den 16. Marts 1678 var Agnete Bude bleven arresteret og havde Dagen efter aflagt en uforbeholden Tilstaaelse for Johan Rantzau²⁾ til Ørsløvkloster og Frants Müller³⁾, en Søn af den bekendte Rentemester Henrik Müller, og fire Dage senere havde hun afgivet en vidtløftig Forklaring for Kommissionen.

Den 26. Marts blev Stævningerne udbragte og paategnede som lovlige forkyndte. Om Eftermiddagen blev Stævningen bragt til Fru Regitse Grubbe i hendes Hjem og, da Fruen efter hendes Tyendes Udsagn sad tilbords, oplæst for hendes Kusk, Oluf, Pigen Elisabeth og Tjenerne Jonas og Hans. En Kopi af Stævningen blev bragt ind til Fru Regitse, og lidt efter bad Elisabeth Stævningsmændene vente, saa vilde Fruen komme og skrive paa; men »efter lang Vartning« kom Pigen igen og sagde, det forekom hendes Frue mærkeligt, at det hastede saa meget. Hverken Lavvæрге eller Venner, med hvem hun kunde raadføre sig, var nærværende; dog vilde hun »efterkomme Citationen, saavidt hender muligt«.

Den 27. Marts var saa foruden Hovedpersonerne omtrent en Snes Vidner indstævnedes til at møde i Erik Banners Hus, hvor Kommissionens Medlemmer var samlede i Anledning af Sagen imellem Grevinde Parsberg og »Jomfru Agneta Sofia

¹⁾ Erik Banner, 1618—87; Kristoffer Sehested, 1628—99; Jens Rosenkrantz, 1640—95; Villum Lange, 1624—82; Rasmus Vinding, 1615—84; Tomas Bartholin, 1616—80.

²⁾ Johan Rantzau (1650—1708) døde som Generalløjtnant.

³⁾ Om Frants Müller ved man, at han efter Faderens Død 1692 ansøgte Kongen om og fik 500 Rigsdaler for at faa ham sømmeligt begravet.

B u d d e, som tilligemed andre interesserede skal have haft for velbemeldte Grevinde Birgitte Skeel med Forgift at ombringe«.

Jomfru A g n e t e B u d d e var tilsagt »hendes allerede gjorte Bekendelse at vedstaa og videre at svare til, hvis hende kan vorde tilspurgt«, Fru R e g i t s e G r u b b e, »hvis Navn i forrige gjorte Bekendelse er bleven nævnt«, var bleven tilsagt med sin Lavværges for »at anhøre Vidnerne og til Spørgsmaal at svare«, og Grevinden var tilsagt med sin Lavværges, »med hvis de i Sagen til Oplysning kan have, saa og om de noget kan have de indstævnte at adspørge«.

Den kongelige Livlæge H e n r i k M ø i n i c h e n¹⁾ og Hofapotekeren J o h a n G o t f r e d B e c k e r²⁾ mødte »deres skriftlige Kundskab og Attest at vedstaa«, og en stor Mængde underordnede Personer af begge Køn for »at vidne og svare til Spørgsmaal, hvis dem i denne Sag kan være vitteligt«.

Efterat Stævningen var oplæst, anmodede »Borger her i Staden« A n d e r s P e d e r s e n paa Fru R e g i t s e G r u b b e s Vegne om Udsættelse i Sagen, indtil hun kunde faa sig en Lavværges; men det blev ikke tilstaaet, bl. a. fordi A n d e r s P e d e r s e n ikke havde nogen skriftlig Fuldmagt fra Fruen.

Først svor saa A g n e t e B u d d e »ved højeste Ed med oprakte Fingre efter Loven, at hun om, hvis hende i denne Sag kunde blive tilspurgt, intet andet vilde sige end det, som hende i Guds Sandhed vitteligt kunde være«, og bekræftede den Bekendelse, hun tidligere havde aflagt. Det var hende, der i Grevindens Mad, Drikke og Medicin havde kommet »det Tøj«, hun havde faaet ondt af. Det var Fredag den 8. Marts, hun første Gang havde givet Fru B i r g i t t e deraf, paa Smørrebrød, og en Uge senere havde hun givet hende det i hendes »Hjertestyrkevand« og i hendes Øllebrød, og det en hel Hob, af et Kræmmerhus. Hun vidste, at det var Gift.

Grevinden havde »intet forskyldt det af hende«; men det var Fru R e g i t s e G r u b b e, som havde forført hende dertil og sendt hende Giften med en Kone, der tjente hos hende. Saasnart A g n e t e med B i r g i t t e S k e e l var kommen fra Gammel-Køgegaard til København, havde deres Naboerske begyndt at tale til hende om at give Grevinden Gift, og Fru R e g i t s e havde

¹⁾ H e n r i k a M ø i n i c h e n (1631—1709), som fra 1662 havde været F r e d e r i k I I I ' s Hofmedikus, var efter Tronskiftet bleven Livlæge hos K r i s t i a n V og havde et stort og fornemt Klientel.

²⁾ J o h a n G o t f r e d B e c k e r (1639—1711) var 1668 paa Alkymisten B o r r i s Anbefaling bleven kaldt fra Wien til København som Hofapoteker og havde indrettet »Elefantapoteket« paa Købmagergade. Han var en anset Kemiker.

lovet, naar Grevinden saa var død, at skaffe Jomfruen en god Plads, hos den bekendte Fæstningsingeniør Baron Henrik Rysenstens eneste Barn, Datteren Jeanne Marie, som et Par Aar tidligere var bleven Enke og ønskede en Selskabsdame¹⁾.

Der havde ogsaa været Tale om at faa Agnete anbragt hos »Statholder Gyldenløves Dame«. Kristian V's Halvbroder, Ulrik Frederik Gyldenløve, var efter sit halvt hemmelige Ægteskab med Sofie Urne og sit helt mislykkede Ægteskab med Marie Grubbe den foregaaende Sommer bleven gift med den 17-aarige Antoinette Augusta Komtesse Aldenburg midt under den baahuslenske Fejde, og den unge Kone, som ofte maatte undvære sin Gemal, søgte en ung Pige til Selskab²⁾.

Jomfru Agnete vidste godt, at Fru Regitse havde haft en Trætte med Grevinden om nogle Vinduer, og at hun var forbitret paa hende for Rangens Skyld. Fruen havde selv sagt: »Jeg haver vel staaet en høj Rang; mens det fortryder mig, at Grevinden skal være over mig.«

Foruden at skaffe hende en god Plads havde Regitse Grubbe lovet Jomfru Agnete 500 Rigsdaler til at »mundere sig ud med«, saafremt Grevinden døde; foreløbig havde hun kun faaet en Sletdaler i Toskillinger til at købe Gift for.

Fru Regitse havde i Agnetes Paahør spurgt den omtalte gamle Lucia, hvor hun kunde faa Rottekrudt, og Lucia havde paataget sig at skaffe hende det fra en Kone, som gik omkring og solgte det. Fru Regitsets Pige havde da bragt hende Rottekrudtet som en Klump saa stor som en Valnød, og hun havde stødt det i en Morter, hvori der ellers blev stødt Krydderier. Og samtidig havde Pigen fra sin Frue bragt hende tre stegte Æbler, hvoraf hun straks havde spist de to; det tredie var hun gaaet over med til Køkkenskriverens Kone, og, da hun ikke brød sig om det, havde Jomfru Agnete spist det med. »Efter hvilke forbandede Æbler jeg blev stedse i Forsæt at bringe Grevinden Pulveret ind«, sagde hun.

Da Agnete første Gang havde givet Grevinden af Giften, havde Fru Regitse sendt Bud efter hende med den gamle

¹⁾ Baron Henrik Rysensteens (1624—79) Datter Jeanne Marie (1660—1712) havde været gift med Oberstløjtnant Poul Rantzau, som var død i Vinteren 1675. Tre Aar senere giftede hun sig med Oberst Kristian Juel (1651—90) og efter hans Død med Generalmajor Gregers Daa (1658—1712).

²⁾ Ulrik Frederik Gyldenløves (1638—1704) Ægteskab med Sofie Urne havde ikke været anerkendt af Frederik III, og fra Marie Grubbe (1643—1718) var han bleven skilt 1670. Hans tredie Hustru døde tre Aar før han selv.

L u c i a, og, da Jomfruen saa sagde, at Fru B i r g i t t e var syg, og at hun var bange, hun skulde dø af det, svarede Fru R e g i t s e G r u b b e, at hun skulde kun give sig tilfreds: dersom Grevinden døde, saa skulde hun faa det, hun havde lovet hende; men hun skulde kun blive ved at give hende deraf.

Og det var ikke blot en mundtlig Aftale; men Fru R e g i t s e havde flere Gange hemmeligt sendt hende Sedler med den gamle L u c i a, alle »lydende om Forgift« og skrevne af Fruen, som ikke vilde lade nogen bringe Besked derom mundtlig. Sedlerne havde været uden Segl og Underskrift, og A g n e t e havde revet dem itu; men der havde staaet i dem, at hun skulde kun strø vel paa deraf og ikke blive bange.

Da det var blevet opdaget, at Grevindens Øllebrød havde været forgiftet, havde Jomfru A g n e t e kastet det bort, baade i Kroge og i Kælderhalsen; men man havde fundet noget af Giften i et Stykke Papir i hendes Lomme, og deraf havde Doktoren og Apotekeren straks undersøgt en Prøve og forelagt Resten i en forsegleet Pakke for Kommissionen.

Jomfru A g n e t e fremhævede gentagne Gange, at hun havde faaet de tre stegte Æbler førend Giften; ti ellers var denne Gerning ikke blevet gjort, og hendes første Bekendelse ender saaledes: »Dette overskrevne haver jeg, A g n e t a B u d d e, unød og utvungen i alle Maader bekendt for tvende gode Mænd for at befri min Samvittighed.«

Doktor M ø i n i c h e n og Apoteker B e c k e r bekræftede dernæst en skriftlig Attest, som de havde fremlagt ved Forhøret den 21. Marts.

Tidlig om Morgenen Søndagen den 10. Marts var Livlægen bleven hentet til Grevinde P a r s b e r g, som om Natten havde været meget syg med stærke Opkastninger, Besvimelser, »store Kvalmer for Hjertet, Tummelhed udi Hovedet og en stor Besværing udi det hele Legom, som for ud udi Armene ligesom en Brand, og Smertes i Lemmerne. Han havde straks ordineret en passende Medicin, og om Fredagen var Patienten næsten kommen sig. Men næste Formiddag var han igen bleven tilkaldt: Grevinden havde om Natten været endnu mere syg end forrige Gang, havde bl. a. »opkastet en sær Materie, som stod og boblede paa Gulvet«, og der blev vist ham noget hvidt, groft Pulver, som havde været i en »Potte Øllebrød« og i en »sædvanlig Hjertestyrkning«.

M ø i n i c h e n tilkaldte Hofapoteker B e c k e r, og i Forening undersøgte de Pulveret, som ganske lignede noget, der blev fundet i et Papir i Jomfru A g n e t e B u d d e s Lomme, og som viste sig at være »hvid Arsenik«. Da de saa indsaa, at Grevinden var bleven forgivet, ordinerede Dr. M ø i n i c h e n straks stærkere

imod Gift tjenende Medikamenter baade til hende og til Fru Øllegaard Thott, som havde været paa Besøg hos Grevinden den foregaaende Aften, havde smagt paa det mistænkelige Øllebrød og ligeledes været syg om Natten¹⁾.

Fru Else Parsberg, der samtidig med Fru Øllegaard havde gjort Visit hos Grevinden, havde heller ikke befundet sig vel: hun havde spist noget, som var stødt i den samme Morter, hvori Giften var bleven knust, og Morteren havde ikke været rensed ordentlig først²⁾.

Og saa begyndte Forhøret over Grevindens Tjenestefolk og nogle andre Vidner, som maatte formodes at have Kendskab til Sagen.

Grevindens Kusk, Kristen, fortalte bl. a., hvorledes han en Eftermiddag for nogen Tid siden havde staaet paa en Stige for at anbringe nogle Træskodder for det Vindu, hvorigennem man kunde se ind i Grevindens Gaard. Den næste Aften havde han sammen med Fru Regitsets Kusk holdt udenfor Slottet, og, da det varede noget længe, inden Fruerne kom, havde begge Kuskene sat sig ind i Fru Regitsets Vogn. Saa havde hendes Kusk spurgt: »Varst Du ikke oppe igaar at ville slaa de Vinduer til, som de trætter om?« Jo, det var han da. Saa sagde den anden: »Jeg maatte løfte min Frue op paa en Stol, og hun havde en Økse i sin Haand. Tvende Gange havde Du Din Haand derinde; havde Du kommet den tredie Gang, vilde hun have hugget Haanden af Dig.«

Grevindens Kokkepige, Johanne, fortalte, at Jomfru Agnete en Dag, da Pigen kom op i Stuen, stod med et Stykke Smørrebrød, som hun havde hentet i Køkkenet, og at hun imellem Fingrene havde noget, som hun strøede paa Brødet — det var Salt, sagde hun. Der var tabt lidt af det paa Bordet, og det smagte Johanne paa, men spyttede det straks ud igen, fordi det »smagede ilde«. Stuepigen Anne havde, da hendes Frue blev syg, sagt til Jomfru Agnete: »Hvad monne der gaa af Grevinden? Hun kaster saa op. Saadan ondt har hun aldrig haft, saalænge jeg har været hos hende.« Da Jomfruen den Eftermiddag bragte Øllebrødet op til Grevinden, vilde hun ikke spise det, fordi der

¹⁾ Øllegaard Thott (1638—91), Datter af Otto Thott (1607—56) til Næs, var i Sommeren 1676 bleven Enke efter Aksel Sehested til Stovgaard, som faldt ved Halmstad, og havde en Grundejendom paa Østergade ved Siden af Regitse Grubbes, nærmere Kongens Nytorv.

²⁾ Else Parsberg (1624—84), Kristoffer Parsbergs yngre Søster, havde været gift med Lavrits Ulfeldt (1605—59) til Egeskov, som under Svenskekrigen var bleven aldeles ruineret; hans Lig maatte vente ti Aar paa at blive standsmæssigt begravet, og hans Enke sad i trange Kaar.

flød noget hvidt ovenpaa. Fru Øllegaard Thott havde taget lidt op i en Ske og rørt i det med Fingrene, og bagefter havde hun spist nogle Skefulde; men hun havde straks faaet ondt deraf, og saa havde Jomfru Agnete kastet det bort, og, da de to Damer spurgte, hvor hun havde gjort af det, sagde hun, at hun havde ædt det. Men det var ikke sandt, for de fandt det i Kælderhalsen.

Alle Fru Birgittes Tjenestefolk havde undret sig over Fru Regittes hemmelige Bud til og Brevveksling med Jomfru Agnete. En Pige, Inger, som tjente hos en Skræder, Peder Henriksen, der boede tilleje paa Grevindens Grund, havde jævnlig bragt Sedler fra Jomfruen til Fruen og skriftligt Svar tilbage; men tilsidst havde Skræderen ikke villet lade Pigen gaa disse hemmelige Ærinder — »det var en farlig Besen«, syntes han. Grevindens Tjener, Jens Basse, havde en Dag set Jomfru Agnete staa og læse et Brev, og, da han spurgte, om han maatte se det, havde hun med et rapt: »Nej, saa Gud maa Du ikke!« kastet det paa Ilden.

Og saa var der de mistænkelige Besøg af »Rottekonen«, Else Niemand, som Jens to Gange havde set i Grevindens Gaard, hvor hun havde spurgt, »om de vilde have sat for Rotter«. Stuepigen Anne havde spurgt sin Frue; men hun skulde ikke have noget, og Anne havde bedt Konen gaa sin Vej. Desuagtet var Else bleven staaende, til hun havde faaet talt med Jomfruen og givet hende noget i et Papir.

Da saa »Rottekonen« selv blev forhørt, fortalte hun, at hun havde købt Rottekrudtet af en Købmand paa Købmagergade og solgt det for en Sletdaler i Toskillinger til Jomfru Agnete paa Trappen i Grevindens Hus og faaet en gammel sort Kappe i Tilgift. En Kone var en Dag kommen hen til hende paa Østergade og havde spurgt, hvad hun havde at sælge, og saa havde hun sagt, hun skulde gaa ind i Grevindens Gaard, som hun viste hende, og opsøge en Jomfru med sorte Perler om Halsen og sort »Øregehæng«; hun vilde købe Rottekrutt. Saa var Konen gaaet, og Else var kommen ind i Fru Birgittes Køkken — det var Klokken 8—9 om Morgenen — og havde truffet Jomfruen og to Piger; men Jomfruen havde ikke Tid i Øjeblikket og bad Else komme igen længere op ad Dagen — og saa var det, hun solgte Agnete Rottekrudtet. Det var ikke nær saa meget værd, tilstod Konen, som, hvad hun havde faaet for det; men Jomfruen kendte ikke noget til Prisen og sagde senere, hun mente, hun skulde give »Rottekonen« de Penge, hun havde faaet fra Fru Regitse.

Regitse Grubbe vilde ikke udtale sig, førend hun havde faaet en Lavvæрге; hun vilde kun være tilstede for at høre, hvad der blev sagt, og, da Agnete Buddede ytrede, at Gud skulde

forlade Fru Regitse, at hun havde kommet hende til denne Gerning, bemærkede Fruen blot, at der skulde vel blive svaret derpaa, naar hun fik en Lavværge.

Og saa var kun den gamle Lucias Vidnesbyrd tilbage. »Rottekonen« havde paastaet, det var Lucia, der havde vist hende hen til Grevindens Hus; men den gamle benægtede det vedholdende — hun vilde leve og dø paa, at de havde løjet hende paa. Hun indrømmede, at hun havde bragt Sedler baade direkte til Jomfru Agnete og gennem Skræderen, som undertiden havde syet for Fru Regitse; men hun vidste ikke, hvad der havde staaet i dem, da hun hverken kunde læse eller skrive. I omtrent 30 Aar havde hun af og til gaaet Ærinder for Fruen, sagde hun.

Fremdeles fortalte Lucia, at Jomfru Agnete en Søndag i Nikolaj Kirke, hvor Grevinden havde sin Stol ved Siden af Fru Regitsets, havde stukket en Seddel ind til hende og deri bedt om noget for sit Bryst. Fruen havde da sendt hende de tre noksom omtalte Æbler, som Jomfruen skulde lave til med Sukker og Annis — det var det hele. Lucia havde jævnlig set Agnete stjæle sig ind til Fru Regitse og ogsaa hørt hende beklage sig over Grevindens Haardhed, og sammen med Fruen havde hun oppe fra Loftet set »Rottekonen« tale med Jomfruen og give hende noget.

Den gamle Kones Udsagn var forovrigt ofte forvirrede og modsigende hverandre, og, da hun mærkede, hvor farlig Beretningen om Besøget paa Loftet tegnede til at blive for hende, mente hun, »at Djævelen førte hinder den Dag paa Loftet til Ulykke«.

Hun sagde, Jomfruen havde bedt Fru Regitse om den omtalte Daler til et Par Sko; men Skomageren kendte ikke noget dertil og havde ingen Penge faaet. Følgende Brev fra Agnete Buddé til Fru Regitse blev senere oplæst for Kommissionen: »Ønsker jeg Eders Naade en god, lyksalig Dag. Dernæst beder jeg, Eders Naade vil gøre mig det store Venstykke, som jeg nu tvinges haardligen, at Eders Naade vil være nu saa god og laane mig en Dalers Penge, til Gud give, jeg faar noget, skal jeg til al Tak igenlevere. Gud bedre mig, jeg har ingen, som jeg kan bede, uden Eders Naade og beder højlig om, at Eders Naade vil have mig i Hukommelse, naar at hun taler med hans høje Ekscellence Gylde n l ø v e.«

Regitse Grubbe fortalte, Jomfru Agnete en Dag var kommen ind til hende og havde vist sin Fod frem, at hendes Sko var helt opslidt; Fru Regitse havde da sagt, hun skulde se, hvad hun kunde gøre, og den næste Dag var Brevet kommet, og Jomfruen havde faaet Pengene.

A g n e t e paastod, Brevet handlede slet ikke derom; men Fru R e g i t s e havde sagt, hun skulde skrive saadan.

Morgenen efter Jomfru A g n e t e s Arrestation havde L u c i a to Gange paa Fruens Vegne været inde hos Køkkenskriverens, første Gang for at spørge, hvorledes det var med Grevinden og Fru Ø l l e g a a r d, og anden Gang, en halv Time senere: om det var sandt, at Jomfruen havde villet forgive Grevinden. Første Gang var der bleven svaret, at baade Grevinden og Fru Ø l l e g a a r d nu havde det godt, og anden Gang, at Fruen jo selv kunde komme ind og spørge. Da L u c i a fortalte Fru R e g i t s e om Forgiftningen, havde hun sagt: »Jeg ved, Djævelen rider ikke Jomfruen!«

To Uger senere, Onsdag den 10. April, var Kommissionen igen samlet, og der mødte da først og fremmest de to af Sagens tre kvindelige Hovedpersoner med deres Lavværger og deres Prokuratorer. Med A g n e t e B u d d e mødte J o h a n F i n c k e¹⁾ og Prokurator S ø r e n V e y b y e, med R e g i t s e G r u b b e Generalprokurør P e d e r S c a v e n i u s²⁾ og Prokurator K r i s t o f f e r M u n c h. Paa Grevinde P a r s b e r g s Vegne mødte som Lavværge i hendes Broder O t t o S k e e l s³⁾ Sted Baron J e n s J u e l⁴⁾ og som hendes Prokurator H a n s T e r k e l s e n.

Desuden var som Vidner fremstillede Fru R e g i t s e s Tjefestefolk, der forrige Gang — efter deres Frues Ordre — var udeblevne, og som derfor havde tilbragt Mellemtiden i Slutteriet.

O l u f K u s k meddelte, at han havde kørt for Fruen til det forrige Forhør, men paa hendes Befaling havde maattet køre hjem igen. En Kræmmersvend havde, da Jomfru A g n e t e »var sat«, sagt til ham, at en tyk Pige med en rød Trøje havde fortalt, Jomfruen havde villet forgive Grevinden, og saa havde O l u f sagt til Lakajen H a n s: »Imorgen skal I høre noget nyt!«

Med Hensyn til de omstridte Vinduer forklarede han, at Fru R e g i t s e en Dag ved Juletid havde befalet ham at slaa et Brædt for Vinduerne til Grevindens Gaard, for Tagdryppets Skyld, og otte Dage senere vilde Fruen have slaaet en Liste ved Vinduet i Spisekammeret, paa det Vandet ikke skulde løbe ind, og, da O l u f

¹⁾ J o h a n F i n c k e (1636—1708), Søn af Professor J a k o b F i n c k e (1592—1663), Kommerceraad, adlet 1674 sammen med sin Broder T o m a s (1632—77), begge Ungdomsvenner af G r i f f e n f e l d t og gifte med to Døtre af Rentemester H e n r i k M ü l l e r.

²⁾ P e d e r S c a v e n i u s (1623—85), Generalprokurør fra Embedets Oprettelse 1660 til sin Død og tillige Medlem af Højesteret.

³⁾ O t t o S k e e l (1633—95), Birgitte S k e e l s ældste Broder, var fra 1672 Medlem af Højesteret.

⁴⁾ Baron J e n s J u e l (1631—1700), den bekendte Statsmand, var et Par Aar tidligere bleven Medlem af Højesteret.

ikke kunde gøre Fruen tilpas, var hun selv staaet op paa en Stol, mens han holdt ved hende. Grevindens Kusk havde hørt Støjen og spurgt, hvad der var paa Færde, og saa havde han stukket sin Haand ind gennem Vinduet for at tage Brættet bort. O l u f havde da sagt til sin Frue, at han vilde have skaaret Grevindens Kusk i Haanden, og Fru R e g i t s e havde svaret, at det var ilde, at han ikke gjorde det. Det var det, de to Kuske havde talt om »udi Karossen for Slottet«.

H a n s, Fru R e g i t s e s Lakaj, fortalte, at den Dag, Jomfruen »blev sat«, var Kusken kommen ind og havde sagt: »Imorgen spørger I noget nyt, som bliver ej godt«, og det samme havde H a n s sagt til Fruens Pige, E l i s a b e t, som bandede ham, fordi han ikke vilde sige, hvad det var. E l i s a b e t havde igen fortalt det til Fruen, og næste Morgen havde Fru R e g i t s e spurgt H a n s, hvad det var for nyt; men han havde svaret: kanske Fruen vidste det vel selv. Og saa havde L u c i a, som netop var nærværende, sagt: »Vi ved det, og jeg var den første her i Gaarden, som vidste, Jomfruen blev sat.«

Da H a n s skrev ganske godt, havde han ofte skrevet noget for Fruen, og den gamle Lucia havde en Dag rost ham for hans Haandskrift: »Du skriver en god Haand; jeg har og kunnet skrive i gamle Dage.« Han havde intet skrevet om Giften og havde heller ikke hørt Tale derom i Fru R e g i t s e s Gaard.

En Dag havde han efter sin Frues Ordre i N i k o l a j Kirke skrevet et Brev til en »Mademoiselle«, og Fru R e g i t s e havde sagt, det var til en ung fransk Dame, som havde været hos Fru M e t t e T r o l l e s¹⁾ Børn. Sedlen blev vist til Jomfru A g n e t e, og hun vedstod og svor ved sin Sjæl, at den var skrevet til hende. Fru R e g i t s e sagde, hun havde aldrig tituleret Jomfruen »Mademoiselle«; men A g n e t e blev ved sin Paastand: saa havde Fruen dog gjort det den Gang. Den »fransøske Mademoiselle i Vimmelskiftet« mødte senere for Kommissionen og erklærede, at hun ikke havde modtaget den omtalte Skrivelse, hvortil Fru R e g i t s e bemærkede, at Lakajen saa rimeligvis havde været fuld og bragt Brevet til A g n e t e B u d d e i Stedet for. Mamsellen paastod, at hun aldrig havde faaet noget Brev fra R e g i t s e G r u b b e,

¹⁾ M e t t e T r o l l e (f. 1637), Datter af Rigsviceadmiral, senere Statsholder i Norge Niels Trolle (1599—1667), var gift med Jørgen Reedtz (d. 1682), som 1671 var bleven Gesandt i Madrid, rimeligvis fordi Peder Schumacher (1635—99), der havde staaet i Forhold til Fru Mette, efter sit Giftermaal ønskede hende fjernet. Hun vedblev imidlertid at korrespondere med Griffenfeldt og omtaler stadig i sine Breve Manden, med hvem hun havde 15 Børn, meget haanligt. Da Jørgen Reedtz 1679 var hjemkaldt, blev Fruen i Spanien, hvor Dronningen havde skaffet hende en Hertugindeitel.

men kun faaet betalt nogle Penge paa Fru Mette Trolles Vegne. Fru Regitse var en Dag kommen kørende til hendes Bolig og havde sendt Tjeneren op for at bede hende komme ned til Fruen, som gerne vilde tale med hende. Hun var saa kørt med Fru Regitse, der havde bedt hende skaffe at vide, om Madame Rantzau — Baron Rysensteens Datter — var »mest inklineret for« Oberst Juel eller en anden Herre, hun nævnedede, og Mamsellen havde svaret, hun mente, Madame Rantzau foretrak Monsieur Juel.

Lucia havde talt med Køkkenskriverens Kone »om denne Handel«, og hun havde sagt: »Gud ske Lov, jeg har ingen Del derudi. Du est vel saa gammel, at Du vedst, hvad Du skal gøre i det Fald«; og, da Fru Regitse havde hørt om Jomfru Agnetes Arrestation, havde hun sagt til Lucia: »Nu skal vel Folk indbilde sig, at jeg har bildt Jomfruen ind, at hun skulde forgive Grevinden, eftersom de ved, at vi haver været i denne Trætte om Vinduet.«

Endelig fortalte Hans, at Fru Regitse, da Stævningen var kommen om Aftenen, først havde sagt, at hendes Folk gerne maatte møde; men, efterat hun saa havde talt med Prokurator Kirchhoff¹⁾ til Klokkeren 2 om Natten, havde hun forbudt dem det. Om Morgenen havde Fruen nogle Gange haft Bud hos Prokuratøren, og Hans havde hørt Folkene i Gaarden sige, at Kirchhoff vilde ikke befatte sig dermed, hvortil Fru Regitse havde bemærket: »Da er jeg intet bange; jeg vil selv drage derhen.« Da Hans saa vilde gaa med, befalede hun ham at blive hjemme og passe paa Gaarden.

Baron Jens Juel mente, at Hans ikke havde været helt sandfærdig, og forlangte, »at han maatte endnu anholdes, og at de Middel maatte berammes, hvorved han kunde tilbringes at sige sin Sandhed«; men Fru Regitsets Lavvæрге protesterede, da Hans umuligt kunde huske al Ting og selv havde sagt, han ikke erindrede tydeligt, da det var saa længe siden.

Den anden af Fru Regitsets Tjenere, Jonas, havde en Dag af sin Frue faaet en sammenlagt Seddel, som hans Medtjener Hans havde skrevet paa en Bjælke i Nikolaj-Kirke med Blæk, han havde hentet hjemme hos Fru Regitse. Sedlen havde Jonas efter Ordre leveret Skræderens Pige til Jomfru Agnete. Lørdag den 16. Marts om Eftermiddagen havde han hørt Fru Regitse sige, hun tænkte vel, at Jomfruen var sat;

¹⁾ Herman Kirchhoff var muligvis Broder til den bekendte Apoteker Johan Kirchhoff (d. 1693), som 1660 havde oprettet »Kong Salomons Apotek« paa Østergade.

men dog havde hun bedt ham gaa ind til Skræderens og søge at faa Jomfru Agnete i Tale, naturligvis forgæves.

Elisabet, Fru Regitsets Pige, vidste, at hendes Frue havde skrevet aabne Sedler til Jomfruen, men ikke, hvad der stod i dem, da hun ikke kunde læse. Da Jomfruen en Dag havde skrevet til Fruen, at Grevinden var syg, og senere talt med hende, havde Fru Regitse sagt, hun gjorde ilde, hun skikkede Bud efter hende; nu havde tvende af Grevindens Folk set hende. Men Jomfruen havde ment, det skadede intet. Elisabet vidste ogsaa, at Fruen havde sendt Bud ind til Køkkenskriverens, da der var begyndt at blive Tale om Jomfru Agnetes Anholdelse, og at der var »trækket Skildvagt« i Grevindens Gaard.

Da Fru Regitsets Tjenestefolk var afhørte, sagde Baron Jens Juel, at han ingen Prætention gjorde paa nogen af dem uden paa Hans, men at de andre maatte komme paa fri Fod.

Agnete Budder tog, at Fru Regitse havde opfordret hende til at give Grevinden Gift; men Fruen paastod: aldrig skulde det hende lovlig overbevises. Hun benægtede ogsaa, at hun havde lovet, naar det var lykkedes, at give Jomfruen 500 Rigsdaler og skaffe hende en bedre Plads: Gud skulde straffe hende, at hun løj hende paa.

Det var heller ikke sandt, naar det var bleven fortalt, at hendes Tjener havde hentet Jomfru Agnete til hende. Det hang saadan sammen, fortalte Fruen, at Skræderen en Gang havde en Kjole at sy for hende, og saa stod Jomfruen ved Skræderens Vindu, da Tjeneren kom derind. »Tjener Du Fru Regitse?« havde Agnete spurgt, og, da han svarede »Ja«, sagde hun, hun vilde gerne have den Ære at tale med hans Frue. Det havde Tjeneren saa sagt til Fru Regitse, og hun havde svaret, han kunde, naar han igen skulde derind, sige, at Jomfruen maatte komme, naar hun vilde.

Baron Jens Juel spurgte Regitse Grubbe, om hun tidligere havde vidst noget andet om Jomfruen end, hvad ærligt var, og hun svarede, hun havde intet vidst om hendes Liv og Levede, ej heller noget om hendes Skikkelighed eller Uskikkelighed. Det undrede Baronen, som mente, det var apparentlig, at hun havde haft stor Omgængelse med hende, sendt Bud til hende, talt med hende, ladet hende hente og ofte skrevet til hende. Han vilde bl. a. gerne vide, hvorfor Fru Regitse, da den gamle Lucia havde vist »Rottekonen« ind i Grevindens Gaard, straks var gaaet op paa Loftet, hvor hun havde set, at Konen solgte Jomfru Agnetes Giften — om Lucia havde fortalt hende noget derom. Fru Regitse indrømmede, at hun havde været paa Loftet med Lucia for at se ned i Grevindens Gaard; men hun troede, det

var to Fiskekoner, som var gaaet derind. Nej, det var en anden Gang, sagde Lucia.

Paa Fru Regitse Grubbes Vegne proponerede saa Peder Scavenius, at, saafremt Grevinden ønskede flere Vidner fremførte, det da maatte ske straks, saaat Klagen kunde blive formuleret; men hertil bemærkede Baron Jens Juel, at, naar det, der allerede var passeret, var meddelt Grevinden, saa skulde »deri videre vorde procederet paa Tid, Sted og Maade, som Lands Lov og Sagens Vigtighed med sig fører«, og saa blev Mødet hævet.

Den 22. April var Kommissionen igen samlet, og da var ogsaa Prokurator Herman Kirchhoff tilsagt for efter Baron Jens Juels Ønske at afgive Forklaring.

Han fortalte, at Fru Regitse Grubbe var kommen til ham Tirsdag den 26. Marts om Aftenen Klokken 9; men, da der netop var fremmede hos ham, var Fruen kommen igen to Timer senere. Hun havde sat sig for Bordenden og var begyndt med at spørge: »I kan vel vide, hvad mit Ærinde kan være?« Nej, det vidste Prokuratoren da ikke. Saa havde Fru Regitse vist ham en Kopi af Stævningen, der var bleven bragt hende om Eftermiddagen: hun skulde møde for Kommissionen den næste Morgen Klokken 8, og hun spurgte ham, om hun var nødt til at møde, og om han vilde antage sig hendes Sag. »Nej, Frue lille, jeg vil intet have dermed at bestille«, havde han svaret, og, da hun saa spurgte, hvorfor han ikke vilde, havde han sagt: »Sagen er mig ubekendt; men de taler noget skummelt om den i Byen.« »Hvad har I da hørt om Sagen?« spurgte Fruen. »Jeg har intet hørt mere end nogen Snak i Byen om nogen Æbler, I skulde have skikket Jomfruen«, svarede Prokuratoren. »Ja, jeg har skikket hende tre Æbler for at bruge for Hoste«, sagde Fru Regitse. »Jeg tror ikke, at I er noget videndes om Forgiftet«, havde Kirchhoff saa sagt, og Fruen havde svoret derpaa og bedt ham, at han dog vilde hjælpe hende med et Indlæg til Brug i Retten næste Morgen. Han havde svaret: »Fruen ser vel, at jeg er beskænket og kan ej tjene hende heri.« »Saa siger, hvad I vil have«, blev Fruen ved, »og tager Eder min Sag an — saa vil jeg give Eder, hvad I vil.« Nej, han vilde ikke for 1000 Rigsdaler, og saa var Fruen gaaet. Men allerede Klokken 4 den næste Morgen havde Fru Regitsets Kusk været hos Prokuratoren med et Brev, som Fruen havde skrevet paa Sengen. Kirchhoff var ikke oppe, og Olu f havde derfor givet Pigen Brevet. Prokuratoren havde nok set en Seddel ligge paa sit Bord, sagde han; men han havde ikke læst den, og, da Fru Regitse senere kom fra Retten, havde hun paa Forlangende faaet den tilbage. Saa havde Elisabeth,

Fru R e g i t s e s Pige, været hos Prokuratoren for at spørge fra sin Frue, om hun skulde lade sine Folk møde for Retten eller ikke. Til Pigen havde Fru R e g i t s e sagt, at K i r c h h o f f havde lovet at møde for hende; men Prokuratoren sagde, han skulde sende en Mand, som Fruen kunde stole paa. »Har ikke den Danne- mand lovet at tale for Fru R e g i t s e?« spurgte E l i s a b e t. »Nej, saamæn har jeg ikke«, svarede K i r c h h o f f. »Det var en anden Snak«, mente Pigen.

Og endelig havde lidt før Kl. 8 Lakajen J o n a s bragt Pro- kuratoren en Seddel fra Fruen og læst den op for ham, da han endnu laa i Sengen. Saa havde K i r c h h o f f sagt til A n d e r s P e d e r s e n, som var tilstede: »Saa gaar da op for mig i Guds Navn!«

Fruen maatte selv om, hvorvidt hun vilde lade sine Folk møde eller ikke. »Vil den gode Frue begære det af mig, at jeg skal svare til, hvis der kan komme efter, saa vil jeg intet befatte mig dermed«, havde Prokuratoren sagt.

Saa var Fru R e g i t s e selv kommen kørende, men havde blot hilst paa K i r c h h o f f og spurgt, om hun ikke den fore- gaaende Aften havde tabt »en Haar-Lok« i hans Hus. Det vidste han ikke; men, fandt han den, skulde hun faa den. Og saa havde de ikke talt videre sammen.

Paa Spørgsmaal om, hvorfor han havde nægtet at have med Sagen at gøre, svarede Prokuratoren: han kunde ej vide, hvad Tanke han havde haft den Tid, eftersom han da var beskænket; men han var ej skyldig at tage sig noget an imod sin Villie.

Derefter blev et Indlæg fra Grevinde P a r s b e r g oplæst, og hun skriver deri, at Jomfru A g n e t e B u d d e saavel efter sin egen frivillige Bekendelse som efter Doktorens og Apotekerens Forklaring og Vidnernes Udsagn »haver for mig med Gift at ville ombringe, havde og saavidt fremmet sit onde Forsæt, at hun mig dagligen en Tid lang paa adskillige Maade deraf en tem- melig Del haver tilbragt«, at hun selv aldrig havde givet hende Aarsag til at fatte den ringeste onde Tanke imod hende, men tvært- imod vist hende al Venlighed. Hun vil derfor »have i Rette sat, om Jomfru A g n e t e S o f i e B u d d e ikke skyldig er at straffes og lide som den, der sit Liv haver forbrudt, sig selv til velfortjent Straf og andre til Eksempel og Afskrækkelse«.

Et andet Indlæg var mod L u c i a H e n r i k s d a t t e r, der ikke kunde betragtes som uskyldig, men som for sin Delagtig- hed i Forbrydelsen formentlig havde fortjent »pinseligen at tages i Forhør og ved slig Tvang bringes til sin Sandheds Bekendelse«, og hermed sluttede Mødet.

Den 29. April indsendte J o h a n F i n c k e et Indlæg for

A g n e t e B u d d e, hvori han bemærker, at hun ifølge en Skrivelse til ham fra hendes Moder, Fru A g n e t e v o n H a r g e n s, først fylder 18 Aar den kommende 10. August, og fremdeles skriver, at »baade Loven og Recessen bevilger lovlig Bod, hvor Gerning ikke er fuldbyrdet, saa og gør Forskel mellem den, der havde Hu til at dræbe, og Drab. Om Jomfruen havde ikke faaet Giftet tilfals paa den Manér, som Akterne udviser, da havde vel ingen redelig Købmand eller Apoteker solgt en ung Jomfru sligt, hun kunde gøre sig eller andre Skade med, og, inden hun kunde have overlagt det med andre, havde det vel muligt anderledes bleven aabenbaret og hun uden Tvivl faaet anden Raadføring af ærlige Folk eller haft Tid at betænke sig eller ved Guds Indskydelse angret og aabenbaret sit onde Forsæt imod hendes høje Veldæderske. Hvorfor Rottekonen E l s e N i e m a n d s synes langt mere skyldig og strafværdig, som endelig maa have solgt Jomfruen Giftet til et ondt Forsæt, baade formedelst hun lod sig Rottekrudtet saa dyrt betale og tog Foræring til, saa og for hun solgte det helt og ikke til hendes Handtering præpareret, endelig formedelst hun solgte det, efter egen Bekendelse, med oplagt Raad udi Løndom«. Det var, hedder det videre, forbudt at sælge Rottekrudt til andre end vederhæftige Folk eller Købere, der stillede Kavtion, at det ikke vilde blive misbrugt. A g n e t e B u d d e bad derfor om Naade, da hun inderlig fortrød, hvad hun af Ungdoms Forblindelse og Uforstand havde forbrudt.

Samtidig blev indgivet et Indlæg, som Jomfru A g n e t e s Prokurator, S ø r e n V e y b y e, i hendes Navn og paa hendes Begæring havde konciperet:

»Høj- og velbaarne Herrer, hans kongelige Majestæts højbetroede Kommissarier, gunstige Herrer!

Eftersom, Gud bedre disvær, at jeg af Ungdoms Uforstand og onde Menneskers Tilskyndelse haver ladet mig bruge til at give den høj- og velbaarne Grevinde P a r s b e r g Forgift ind, hvorom min Bekendelse vidtløfteligen udi Akterne findes sandfærdelig indført, saa er dette endnu alene, at jeg beder Eder, I højædle Herrer, at I for Guds Skyld ville bede for mig til min allernaadigste Arvekonige og Herre, hans kongelige Majestæt vilde bevise mig Naade imod min Forseelse, udi allernaadigst Betænkende, at jeg den Gerning ikke saasom af Forsæt og fri Villie gjorde, mens ved Djævelens Instrumenter dertil blev forført; ti Fru R e g i t s e G r u b b e kunde intet formaa hos mig med hendes Begæring til at gøre det onde, førend hun tilsendte mig de 3de stegte Æbler, som jeg dog aldrig af hende var begærendes. Da

jeg dennem havde fortært, blev jeg forhærdet og var bered til at gøre det onde, som jeg alene beskylder for al Ulykke. Saa havde det dog ikke sket, havde ikke Fru R e g i t s e tilsendt mig Penge dertil, saa og ved hendes Instrument L u c i a tilbragt mig ved Rottekonen Forgiftet, ellers kunde saadan Gerning af mig aldrig blive gjort; langt mindre jeg nogen Tid havde eller kunde have bekommet saadanne Tanker, havde ikke deres Djævelslist og -kunster mig saaledes forblindet.

Derfor nedfalder jeg med Hjertens Suk og vemodige Taarer og underdanigst Bøn og Begæring, at I, højædle Herrer, ville formilde Dommen, saaat jeg paa Ære og Liv naadigst maatte forskaanes, udi naadigste Betænkende: enddog jeg denne Gerning haver gjort, saa er jeg dog saasom uskyldig. Ti det var ikke m i n Gerning, men Djævelens Gerning og af hannem tilvejebragt af ovenbemeldte Personer. Herpaa jeg en naadig Dom vil ervarte.

København den 25. April 1678.

Eders højædle og Højvisheders ydmyge Tjenerinde

A g n e t e S o f i e B u d d e.«

Den 4. Maj indkom saa et Indlæg fra Fru R e g i t s e G r u b b e, som var bleven bevogtet i sit Hus. A g n e t e B u d d e, hedder det heri, havde paaført Grevinde P a r s b e r g store legemlige Lidelser, men hende den Krænkelse og Sorg at ville plette hendes gode Navn. Jomfruen havde villet hævnne sig paa Grevinden, fordi hun undertiden havde irettesat og straffet hende, og paa Fru R e g i t s e, fordi hun ikke straks havde kunnet skaffe hende en bedre Plads. A g n e t e B u d d e var en afskyelig Person, hvis Vidnesbyrd Kommissionen umuligt kunde lægge nogen Vægt paa; hun burde yderligere straffes for usandfærdige Udsagn. Den gamle L u c i a, hvem Fru R e g i t s e i mange Aar havde kendt som en hæderlig Kvinde, vilde hun lægge et godt Ord ind for.

Indlægget ender med, at R e g i t s e G r u b b e »sætter i Rette, om Jomfru A g n e t e S o f i e B u d d e ikke bør formedelst usandfærdig og ubevislig Paasagn at lide efter K r i s t i a n I I I's Reces paa sin Ære, og i det øvrige, at jeg for hendes og alle andres Tiltale i denne Sag kendes fri og angerløs; og, som S ø r e n V e y b y e har under sin Haand udgivet et skammeligt Indlæg og mig meget haardt angrebet, saa vil jeg mig have forbeholden min Tiltale til ham derfor paa sine tilbørlige Steder«.

Den 17. Maj blev for Kommissionen først læst et Indlæg, dateret 8. Maj, fra Grevinde P a r s b e r g, hvori der gives et R é - s u m é af det ved Forhørene fremkomne med særligt Hensyn til

Fru R e g i t s e s Delagtighed i Forbrydelsen. Det hedder heri bl. a., at Fruen havde bemærket, at hun, saafremt de omtalte Sedler fra hende til Jomfru A g n e t e havde handlet om Forgiftning, vel ikke vilde have skrevet saa aabenlyst; men herimod indvendte Grevinden, at, naar de korresponderende forstod hinanden, kunde de sagtens finde Udtryk, som vilde være uforstaaelige for andre, hvis Brevene skulde blive fundne. Om L u c i a, som Fru R e g i t s e havde talt godt for, skriver Grevinden, at det var rimeligt nok, hvad hun havde sagt, at »Djævelen bragte hende paa det Loft — som desto værre nok synes at have været med i Raadet«.

Dernæst blev oplæst et Svarindlæg af 13. Maj fra Fru R e g i t s e G r u b b e, som mener, at den, der sigter, skal kunne bevise. Jomfru A g n e t e s Vidnesbyrd omtales igen som aldeles upaalidelige, og med Hensyn til Rangspørgsmaalet skriver Fruen, at hun i alle Maader holder sig for ligesaa god i Byrd og Blod som Grevinde P a r s b e r g, og at, ligesom Grevinden nyder Titel og Rang for sin salig Mands Skyld, havde hun vel ligesaa god Ret og Føje til at prætere det samme for hendes salig Herres Skyld. L u c i a omtaler Fru R e g i t s e igen og skriver, man bør have Medlidenhed med hende og hendes »Vanvittighed, som nu mere end tilforn med Alderen haver tiltaget«.

Som Grevinde P a r s b e r g s Lavvæрге svarede Baron J e n s J u e l Fru R e g i t s e mundtligt og senere skriftligt, og den 28. Maj mødtes Sagens Hovedpersoner for sidste Gang for Kommissionen.

Den 21. Juni faldt Kommissionsdommen, og det hedder heri om Jomfru A g n e t e B u d d e: »Vi finder hende skyldig til Døden, særdeles efter vores danske Lov, hvor vi finder det onde Forsæt at straffes lige ved Gerningen, enddog Villien ikke saa lige er vorden fuldkommen, som her saa meget deshøjere bør at betragtes, at den saasom af et Tyende mod sin Husbonde, ja saa godt som af et Barn i Huset mod sine Forældre er vorden begangen.«

Fru R e g i t s e skal »lægge sig Sagen fra skære og purgere sig med Nævn i Køn og det inden 6 Ugers Forløb, med mindre hun derfor vil straffes som vedbør«, og L u c i a skal pinlig forhøres.

Datidens københavnske Aviser, som i korte Notitser, med diskret Udeladelse af Navnene, havde omtalt A g n e t e B u d d e s Fængsling og Nedsættelsen af Kommissionen, meddeler nu dens Dom. »Extraordinaires maanedlige Relationer« fortæller saaledes: »Den 21. Junii fik den Rettergang Ende med den grevelige Person, som man vilde med Forgift omkomme.« Kommissionen har dømt, at den adelige Jomfru skal miste sit Liv, at den anden interes-

serede adelige Person skal inden 6 Uger med 12 ridderlige Personers Ed fri sig for Beskyldningen, og at den Person, som har flyet Jomfruen Forgiftet, skal forhøres videre paa Pinebænken.

Fru R e g i t s e indankede Sagen for Højesteret for at faa Kommissionsdommen underkendt: Grevinde P a r s b e r g skulde bevise sine ærekrænkende Beskyldninger. Hun kunde ingen-
somhelst Fordel have af Grevindens Død, hun havde aldrig hørt, at stegte Æbler kan forhærde eller fortrolde Folk, havde aldrig opfordret Jomfru A g n e t e til at give Grevinden Gift og aldrig lovet hende Penge til Mundering. Hun mente, hun ikke blot burde frikendes, men faa passende Satisfaktion af Grevinden. Om sit Kendskab til A g n e t e B u d d e fortalte hun, at Jomfruen for mange Aar siden sammen med sin Moder og sine Søskende havde boet i hendes Leje-Vaaning, dog uden nogen Betaling; hun havde dengang ofte talt med Barnet, og i den sidste Tid havde A g n e t e ivrigt forsøgt at forny Bekendtskabet og bl. a. plaget hende om at skaffe hende en bedre Plads.

Det var den 24. August, de stridende Parter mødtes for Højesteret, hvor Grevinde P a r s b e r g fremkom med et Indlæg og forventede Kommissionsdommen bekræftet. Fru R e g i t s e havde ikke »sparet nogen Flid eller Adgang til at faa fremført den Gerning, hun formedelst forn.te Jomfru haver gjort værkstellig: mig med Gift ved hende at ville lade ombringe«, hedder det bl. a.

Den 26. August faldt Højesteretsdommen. »Ordinaire Post-Tidinger« meddeler, at den Dag »blev for den højeste Ret endelig Dom afsagt udi den bekendte Gift-Sag med efterfølgende Omstændigheder: De kongl. forordnede Kommissariers Dom blev saavidt konfirmeret, at Jomfruen skulde miste Livet, Fruen skal forføje sig til sit Len-Gods paa Bornholm, hvor hun sin Livstid skal forblive. Den gamle Kvinde, som haver været Medvidere og ladet sig bruge til at frembringe denne Gift, skal først pines, dernæst offentlig til Kagen piskes og hans kongl. Majestætis Riger og Lande forvises«.

Kongen havde selv været nærværende i Højesteret, og flere af Medlemmerne havde i deres Vota antydnet, at hans Majestæt maaske »Loven af Naade vilde formilde«; men det gjorde han ikke, og Retten dekretede: »Kommissariernes Dom bør i alle Maader ved Magt at blive.«

Højesteretsdommens Aktstykker findes i »Højesterets Dombog 1678«, Fol. 1035. b—1095, og »Højesterets Protokol 1678«, Fol. 186—90, begge i Rigsarkivet.

Leonora Kristina Ulfeldt¹⁾, der dengang allerede havde tilbragt 15 Aar som Fange i Blaataarn, fortæller i sit »Jammersminde«, at Jomfru Agnete B u d d e blev indsat i Fængslet Paaskedag 1678, og at hun kom til at bebo et Værelse ovenover et af hendes egne. »Og, som hun var et ungt Menneske og havde en Pige, som skulde betjene hender, som og var ung, saa støjede de saa om Dagen, saa jeg havde liden Rolighed for dennem. Jeg talte dog intet derom, mente, at hun blev vel stille, naar hun formærkede, at det vilde gælde Døden. Men, nej! hun var lystig, til Dagen førend hun blev rettet«.

Den 4. Marts havde Leonora Kristina til Naboerske faaet Lucia, hvem hun kalder »en standhaftig, trofast Tjenerinde, som tog imod alt ondt, hender paalagdes, med allerstørste Taalmodighed, var trøstig i det mørke Fængsel«. Grevinden, som skulde holde hende med Kost, sendte hende »Kød, som krøb fuld af Maddiker, og mullet Brød«, saaat Leonora Kristina ynkedes over hende og sendte hende Mad og Drikke og Penge »til at formilde Gert Taarngemmer med, som var hender for haard«.

Gert blev en Morgen slaaget ihjel af en dødsdømt Tyv, han skulde passe paa, og i hans Sted kom »en ved Navn Johan, som var en Norbak, en meget enfoldig Mand«. Jomfru Agnete og hendes Pige »fikserte hannem, første Gang Pigen i hans Tid skulde slaa Natkedeln ud«. Taarngemmeren var gaaet saalænge og havde ladet Døren staa aaben, og de »løb og spøgede omkring«. Da de hørte ham komme, skjulte de sig, saa han fandt Fængslet tomt og begyndte højlydt at beklage sig; men »Jomfruen pippede som et Barn, saa han fandt hender bag en Dør« — og glad blev Johan, som han senere fortalte Leonora Kristina.

Saa fortæller »Ordinaire Post-Tidinger« den 4. September: »Den gamle Kvinde Lucia, som udi Giftsagen haver været interesseret, blev for nogle Dage pinet; mens hun vedgik intet videre, end hvad hun tilforn for Retten havde bekendt. Den 3. September er hun offentlig paa Nytorv til Kagen strøget og derpaa Landet forvist. — Med Jomfruen er Eksekutionen til videre Ordre forhalet.«

Allerede det næste Nummer af samme Avis kan dog meddele: »Den 6. September om Morgenen Klokken 6 blev den adelige

¹⁾ Leonora Kristina Ulfeldt (1621—98), som siden Begyndelsen af August Maaned 1663 havde siddet i Blaataarn, havde først kun haft ét Værelse, men fik efter Tronskiftet 1670 et til og desuden senere en Aarpenge. Først i Maj 1685 kom hun ud af Fængslet for at tilbringe Resten af sit Liv i Maribo Kloster.

Jomfru efter Højesterets Slutning offentlig paa Slotspladsen ved Sværdet fra Livet til Døden henrettet.«

A g n e t e B u d d e blev halshugget, »siddendes paa en Stol, over et paa Jorden udbredt rødt Klæde«, og P o n t o p p i d a n fortæller i sine »Annales ecclesiae danicae«, at en Flaggermus var fløjet efter hende fra Fængslet og havde gemt sig under den Stol, hvorpaa hun skulde henrettes, indtil den omsider omkredsede hende nogle Gange og forsvandt, »darausz man, ich weisz nicht was, hat machen wollen«.

Jomfru A g n e t e blev begravet paa Kirkegaarden ved Holmens Kirke, og en Sten blev indsat i Muren nærmest Holmens Bro med følgende Inskription: »Her hviler den salige og velbyrdige Jomfru A g n e t e S o f i e B u d d e, saligen i Herren hensovet her i København den 6. September 1678. Gud give med alle hellige hende en glædelig og ærefuld Opstandelse paa den yderste Dommedag. Amen.«

Ved en Kirkerestavrering 1873 blev Stenen udtaget af Muren og indsat i Væggen i »Funktionærværelset« ved Koret.

Fru R e g i t s e G r u b b e døde paa Bornholm omtrent elleve Aar senere, og Fru B i r g i t t e S k e e l giftede sig 1682, 44 Aar gammel, med den jævnaldrende Gehejmerraad K n u d T h o t t til Gavno m. m.¹⁾ og døde i København i Efteraaret 1699; hendes Kiste blev bragt til Gravkapellet i Vidskøfle Kirke i Skaane, hvor hun blev bisat ved sin første Mands Side.

¹⁾ K n u d T h o t t (1639—1702) havde tidligere været gift med S o f i e B r a h e (1648—71), og et Par Aar efter B i r g i t t e S k e e l s Død giftede han sig tredje Gang, med U r s u l a M a r i e P u t b u s (1668—1734). Med Fru B i r g i t t e havde han ingen Børn.

Bidrag til Thomas Kingos Biografi.

Af **Louis Bobé.**

Skønt der i Litteraturen foreligger en udførlig, paa flittigt Studium af utrykte Kilder hvilende Monografi om Thomas Kingo — A. C. L. Heibergs Levnetsbeskrivelse (1852) — og Richard Petersens mere populært anlagte Skrift *Thomas Kingo og hans Samtid* (1887), røber begge Arbejder en iøjnefaldende Usikkerhed i de rent biografiske Data, hvilket maa synes mærkeligt, da Talen er om en som Forfatter og Embedsmand lige fremtrædende Personlighed. Aarsagen hertil maa nærmest søges i, at Slangerup og Herløv ældste Kirkebøger allerede i det 18. Aarhundrede gik til Grunde ved Ildsvaade.

I et Samlingsbind i den Thottske Manuskriptsamling (1921 4to mærket paa Ryggen af Bindet LXXIII), indeholdende Levnetsbeskrivelser fortrinsvis af danske Præster i det 18. Aarhundrede, og som har tilhørt den flittige Forfatter af Siellandske Cleresie D. G. Zwergius, findes et kortfattet »Vita T. Kingovii D«, der særlig har Værd ved de tilføjede Randnoter, hvis Forfatter dels har benyttet de den Gang endnu bevarede Kirkebøger, dels refererer stedlige Traditioner.

Under Henviſning til de ovennævnte Skrifter skal her gøres Rede for, hvad Nyt disse Optegnelser bringer om Kingos personlige Forhold.

Om Kingos Moder oplyses, at hun var Datter af Hr. Søren Biørn, Præst paa Læsø.¹⁾ Meddelelsen retter en Bebrejdelse mod Slangerup Kirkes Værger, fordi de lod Ligstenen over Thomas Kingos Forældre »bortsælge, spoliere, forandre og deres Ben blive foruroligede«, skønt Sønnen ikke alene havde skænket Kirken en smuk Lysekroner, som hang over Alteret, men ogsaa en anselig Kapital.²⁾

Om Kingos Barndom berettes: Da han var paa fjerde Aar laa han paa Kirkegaarden og legede og grov et lidet Hul i Jorden

¹⁾ Rich. Petersen anfører, at han upaatvivlelig har været af jævn Bondeslægt.

²⁾ Jvfr. Heiberg S. 3, Noten.

hvor Rektor Mag. Hans Hansen Aalborg kom til ham og spurgte ham, hvad han der gjorde; han svarede: »Jeg graver efter Guld.« Hvorpaa Rektor førte ham ind i Skolen og sagde: »Kom med mig, lille Thomas, jeg skal skaffe dig Guld.«

Mag. Aalborg var Rektor 1645—54 og regnes af Alb. Thurah blandt de danske Poeter.

Læreren i den danske Skole, som Kingo først besøgte, var Erik Hansen, der gav Tilskyndelsen til, at han sattes i den lærde Skole.

Kingo forlod Skolen i sin Fødeby »for en vis Fortræds Skyld«. Meddelelsen henviser til Slingerup »gamle« Kirkebog f. 123, uden dog at citere dens Ordlyd. Atnet op Kirkebogen nævner Aarsagen, synes ganske vist at tyde paa, at den da 16aarige, tidligt modne Dreng har begaaet en moralsk Forseelse.¹⁾

Kingos første Ægteskab med Sillē Blankenburg blev indgaaet i Slingerup 21. Juli 1669.²⁾ Hun afgik ved Døden 14. Juni 1670. Heiberg, der ikke kender Datum for Vielsen, mener, at hun kun levede med ham noget over et halvt Aar³⁾. Brylluppet med hans anden Hustru Johanne Lauridsdatter holdtes i Fraugde Kirke 28. Maj 1671; Medd. tilføjer Søndag Rogate, saa at enhver Tvivl er udelukket. Bloch anfører Aaret 1671, Heiberg 1672, medens Richard Petersen⁴⁾ erklærer sig for Aaret 1674. At Meddelelsen har det rigtige, fremgaar ogsaa af Deichmanns Ligprædiken, der siger, at Thomas Kingo ved sin Død 1694 havde været gift i 23 Aar.

¹⁾ Heiberg S. 6, Noten.

²⁾ Rich. Petersen formoder (S. 93), at Brylluppet efter al Sansynlighed fandt Sted i Sommeren 1669.

³⁾ Heiberg S. 19.

⁴⁾ Rich. Petersen S. 105.

Jonas Bronck og Jochiem Pietersen Kuyter eller Kayser.

Ved **N. Andersen.**

I »Politiken«s Kronik den 4. Januar 1914: »Er det danske Nybyggere, der har grundlagt New York?« af Hr. Joost Dahlerup paakalder Dahlerup Interessen for dette Spørgsmaal og retter en Opfordring til at yde Bidrag til at bringe Lys i det Mørke, som endnu hviler over de 2 Mænd, Jonas Bronck og Jochiem Pietersen Kuyter, der i Juli 1639 med en Del andre Kolonister, hvis Førere de var, kom til Kolonien, Ny Nederland, og tog Land dér, hvor nu New York ligger. Maa jeg, der som Sorenskriver paa Færøerne har befattet mig noget med Øernes Historie fra det 17. Aarhundredes Begyndelse, give et Fingerpeg.

I Slutningen af det 16. Aarhundrede var Hr. Morten Jespersen Brunck Sognepræst paa Syd Strømø med Bolig i Thorshavn.

I Aaret 1583 blev Christen eller Christian Pedersen Morsing Kapellan hos ham, saa da er Hr. Morten bleven noget skrøbelig.

Den 26. August 1579 har han underskrevet en Tilstaelse ang. det, som Sørovere havde taget af Kongens Gods, og den 14. og 17. August 1583 Klagemaal over Mogens Heinesøn. — 1590 døde han. — Hans Hustru hed Bille, og hans Søn er sikkert den 1619 fra Roskilde Skole immatrikulerede Johannes Martini Farinsulanus.

Johannes Mortensen Brunck mener jeg at kunne kalde den 1619 ved Universitetet immatrikulerede Færing, thi efter mit ret nøje Kendskab til Færøernes Historie, ogsaa Personallistorie, i den Tid, det her drejer sig om, er der hos mig ikke nogen Tvivl om, at Johannes Martini Farinsulanus er Morten Jespersen Bruncks Søn. Det var nemlig meget faa Færing, der studerede, og disse var paa en enkelt Undtagelse nær alle Præstesønner, men i Slutningen af det 16. Aarhundrede og Begyndelsen af det 17. Aarhundrede var der paa Færøerne ingen anden Sognepræst, der bar Navnet Hr. Morten, end Morten Jespersen Brunck.

Det var i en sen Alder, at Johannes Brunck blev immatrikuleret, han maa have været mindst ca. 30 Aar. Men i de latinske Skoler var det tidt føre Karle, som sad paa Skolebænken, og det var i endnu højere Grad Tilfældet med de Færing, som søgte den latinske Skole.

I Thorshavn var der en latinsk Skole, som Johannes Brunck vel har søgt, men Undervisningen blev, da han søgte Skolen, hvor Chr. Pedersen Morsing saa har undervist ham, givet i et Kammer i Præstegaarden, Rejngaard. Det var først i 1628, at der blev opført

en lille Skolebygning i Nærheden af Præstegaarden, men desuagtet blev de latinske Drengene undervist i Præstens Kammer. Skolens Rektor og den eneste Lærer ved den var da som hele Tiden, medens Skolen bestod, Præsten paa Syd Strømø, som herfor oppebar 70 Gl. (à 5 Mk. dansk) aarlig.

Det var jo et Tilfælde, om Sognepræsten havde Interesse og Gaver for at undervise, saa det, der læstes, kunde være lidt nok; og ogsaa af en anden Grund var det smaat med Undervisningen og Lærdommen, thi saa længe de latinske Drengene gik paa Skolen, blev Undervisningen afbrudt af Arbejde i Bø og Hauge og af Fiskeri, naar det var Vejr dertil.

Derfor tog det Tid, inden de, der søgte Thorshavns Skole og vilde til Universitetet, lærte saa meget, at de kunde udskrives, og fra Skolen gik de ikke lige til Univertitetet. De maatte først have en afsluttende Undervisning ved en dansk latinsk Skole, i Almindelighed Københavns eller Roskilde Skole, inden deres Kundskabsfylde var saa stor, at der kunde være Tale om Immatrikulering ved Universitetet.

Jeg skal nævne et Par Eksempler paa, hvor længe det varede, inden de færøske Disciple blev immatrikuleret ved Universitetet. Peder Clemmensen, der døde som Sognepræst paa Sandø 1719, var 35 Aar, da han fra Københavns Skole i 1664 blev immatrikuleret ved Universitetet, og hans Broder Jens Clemmensen, der døde som Sognepræst paa Suderø 1697, var, da han i 1673 blev immatrikuleret fra Københavns Skole, endnu ældre.

I Thorshavns Skole blev der undervist dels i Læsning, Skrivning og Katekismus, dels i de i en latinsk Skole almindelige Fag for deres Vedkommende, der vilde studere.

Det var ikke mange, der søgte Skolen; 1625 og 1631 var der ialt 6 à 7. Paa den Tid Johannes Brunck maa have søgt Skolen, var han den eneste latinske Discipel; saaledes plejede det at være, en søgte den latinske Skole, de andre den danske Skole.

Johannes Mortensen Brunck er, som ovenfor nævnt, immatrikuleret fra Roskilde Skole 1619. Han er imidlertid ikke at finde under Navnet Brunck, derfor har Henvendelsen fra Jonas Bronx's Efterslægt i Amerika til Københavns Universitet været forgæves. De færøske Studenter har alle betegnet sig ved et Tilnavn, som viser deres Hjemstavn: Ferronensis, Feroensis, Færø, og Johannes Brunck har kaldet sig Johannes Martini Farinsulanus.

Alle de færøske Studenter, — som før nævnt saa godt som udelukkende Præstesønner, — vendte tilbage til Øerne, saa snart de var færdige ved Universitetet, og blev Kapellan hos deres Fader eller fik Præstekald, men Johannes Brunck vendte ikke tilbage; Faderen var jo forlængst død.

Antagelig har han forladt Landet, og ret rimelig er det ham — jeg kender ellers ikke Navnet Brunck, — som vi finder igen under Navnet Jonas Bronck i Holland, hvor han er bleven gift med en Købmandsdatter fra Amsterdam, thi det siges jo om denne Jonas Bronck, at han var dansk af Fødsel. Danmark stod da i megen Forbindelse med Holland, særlig blev Færøerne besejlet af Hollændere, som drev Fiskeri og Handel med Befolkningen til Trods for det islandsk færøske Kompagnis Privilegier. Fra sine Fødeøer kan han have haft Forbindelse i Holland, som han har optaget, da han var bleven Student og forlod Landet.

Hvor han har været fra 1619 til 1639, enten i Holland eller mulig i det dansk ostindiske Kompagnis Tjeneste eller i det hollandsk ostindiske Kompagnis, faar staa hen til nærmere Undersøgelse.

Hvis det er Færingen Johannes Brunck, der i 1639 lander med en Del Kolonister ved Ny Nederland, har han set sig omkring i Verden, hvor han har erhvervet sig den Kultur og Lærdom, som han i Amerika viser sig i Besiddelse af.

Kuyter eller Kayser, der efter Artiklen var fra Ditmarsken, var 42 Aar gl., da han sammen med Brunck landede i den ny Verden; han var gift med en Kvinde, født Martens, som meget kunde tyde paa stammede fra København. Ja, — hollandsk Martens, dansk Mortensdatter — hun kan jo have været en Datter af Hr. Morten, saa at Jochiem Kuyter og Johannes Brunck har været Svogre.

Det siges om ham, at han var udtraadt som Kaptajn af den danske Marine, i hvilken han i 12 Aar havde gjort Tjeneste i de dansk ostindiske Kolonier. Hvad enten han nu virkelig har været i Flaadens Tjeneste, eller han har været i det ostindiske Kompagnis Tjeneste som capitaine d'armes eller som Skipper, capitaine de vaisseau, kan han vel nok spores.

At Johannes Brunck i Holland og Ny Nederland kalder sig Jonas Brunck, kan ikke afkræfte Formodningen om, at det er Færingen Johannes Brunck, som i 1639 lander i Amerika, thi Johannes og Jonas er jo det samme Navn, og Jonas er vel paa hollandsk mere gængs end Johannes.

Om min Formodning nu er rigtig eller ej, maa nok kunne godtgøres bl. a. ved de Beretninger om Kolonisterne, som der skal være i de amerikanske Arkiver, særlig vil Listerne over Kolonisterne, naar deres Nationalitetsbetegnelse vedføjes, have sin store Interesse.

Slægten Wensel.

Familie-optegnelser meddelte ved **Aagaat Daae**.

I vor personalhistoriske literatur findes kun meget sparsomt omtalt denne handelsslægt, der i det 18. aarhundrede indtog en meget anseet stilling i Trondhjem. I Katalog for den historiske udstilling i Trondhjem 1897 nævner riksarkivar Koren flere av slægten, i stamtavlen over slægten Bernhoft findes ogsaa enkelte data, men stort mere findes ikke mig bekendt i den trykte literatur.

Det synes helt ukjendt, at slægten selv gjennem flere generationer har efterladt sig optegnelser.

Hvor navnet egentlig stammer fra vides ikke; i det 17. aarhundrede findes flere af det navn i Bergen, men ingen Wensel nævnes i Bergens borgerbog¹). Muligens den er kommen til Bergen fra Holland; hollænderen *Corfitz Braehm*²), der paa sine reiser fortrinsvis opsøgte landsmænd, beretter, at han havde anbefalingsbrev med til mons. Wensel i Bergen, dette blev afleveret 12. Juli 1673, faa dage efter spiste han middag hos ham, og foretog under sit ophold i Bergen en udflugt til Os og Lysekloster i følge med flere, deriblandt mons. Wensel med kiereste [o: hustru].

Hvorledes forbindelsen er mellem denne mons. Wensel (Nicolaysen kalder ham i registret kjøbmand), der i 1673 var gift og eiede hus i Bergen, og *Lisbet Ernsdatter*, der som den første af navnet, findes nævnt i disse optegnelser, hendes søn var født i Bergen 1637, kan jeg desværre intet oplyse om.

Paa ti indskudte blade foran titelbladet i et meget smukt exemplar af: *Sabbathi Sanctification Det er Gudelig Betenckning oc Kort Forclaring offuer alle Evangelier oc Epistler . . . forfattet af Casparo Erasmo Brochmand . . . Prentet i Kiøbenhavn . . . Anno MDLV* findes disse optegnelser; forfatterne er *Ernst Jonsen*, søn af »borger og indvaaner i Bergen« Jon Larsen og *Lisbet Ernsdatter Wensel*, *Lyder Wensel*, *Ernst Laurentius Wensel* og *Carsten Tostrup Wensel*, i fire generationer har her søn efter far optegnet slægtens historie, nogle enkelte data skyldes formentlig sidstnævntes datterdatter *Maria Garman*, gift med apoteker Edmund Hilmers. Den gamle

¹) Bergenn Byes **B**orgers Bog fra anno MDLXVIII, der er i Bergens museums bibliotek; udg. i 1878 af N. Nicolaysen med titel: Bergens Borgerbog 1550—1751.

²) Hans reisebog findes i det Kgl. bibliotek Kjøbenhavn i den Thottske samling; af hans 6 reiser foregik den sidste 1673—74 ogsaa til Norge og denne er trykt i N. Nicolaysens Norske magasin II S. 459—488.

foliant er indbundet i et solid skindbind og synes at have været et dyrebart arvestykke, der har fulgt slægten fra Bergen til Vega, derfra til Trondhjem, saa til Mandal indtil den nu er kommen tilbage til Bergen, hvor den eies af Ernst Jansens sønnesønssøns-datterdattersøn *Henrik Dillew Hilmers*, apoteker i Bergen.

Disse meddelelser er det, som gjengives nedenfor; dog har jeg tilladt mig at udelade en del religiøse betragtninger, den stadig gjentagne bøn ved fødsler, daab og dødsfald, deruden har jeg skrevet alle egenavne med stor bogstav og søgt at samle paa et sted, alt der angaar en og samme person.

Da optegnelserne altid kun er ført af en i hvert slægtled, findes forholdsvis kun lidet meddelt om de yngre grene; her har jeg forsøgt at samle en del oplysninger, men dette bliver selvfølgelig kun tørre data og savner helt den friskhed og umiddelbarhed, der karakteriserer de meddelelser, der er nedskrevne af angjældende selv eller medens den afdødes liv og virke var i friskt minde.

Lisbet Ernstatter Wensel havde efter sønnens optegnelser to børn, Lisbet, der blev gift i Bergen og Ernst; efter Jon Larsens død har hun ægtet *Hans Iphersen*, handelsmand i Vega, og nu bor slægten i to generationer som handelsmænd der. Præstegjeldet Vega ligger ude i havskjærene paa Helgeland og bestaar af bare øer, over tusen i tallet; de største og betydeligste af disse er Vega, der har givet præstegjeldet navn, Ylvingen, Igerøen, Engelsøen og Sørøen. Vega er 116 □ km. stor og paa den ligger flere fra gammel tid af vel opdyrkede gaarde; af disse findes nævnt i optegnelserne: *Hestvigen, Rørøen, Hongset og Vegstein*.

Da Ernst Jonsen blev bosat i Vega, hed presten der *Erik Nielsen Schytte*; han var gift med *Else von Westen*, datter af apoteker i Trondhjem Arnoldus v. W. og søster af »finnernes apostel« Thomas v. W.; hans datter *Malene* var gift med sogneprest til Trondenes *Lorentz Dass*.

Ernst Jonsens søn *Lyder* synes at have været den første, der bærer navnet Wensel, og bruker saaledes farmoderens navn. Han flyttede fra Hestvigen til Rørøen, og har muligens faaet dette handelssted med sin hustru *Maren Holte*; der siges i hvert fald utrykkelig, at hendes anden mand fik handelsstedet med hende, og at dette derefter gik over til sønnen af andet ægteskab, medens sønnen af første ægteskab fandt sit livserhverv andet sted, skulle jo ogsaa tyde paa, at hun havde fri dispositionsret over Rørøen. Lyder Wensel døde som en ung mand, og efterlod enke og en søn. Maren Holte var datter af købmand i Trondhjem Lars Pedersen Holte og kun 32 aar, da hun blev enke.

Den velstaaende dame har vistnok ikke manglet friere, og allerede aaret efter giftede hun sig med *Nicolay Pedersen* f. 1706

paa *Vivelstad*, søn af handelsmand og jegteskipper Peder Rasmussen¹⁾ kaldet 1719 Bergensborger, død i Hemner 1738 og Else Nilsdatter Greger.

Maren Holtes søn af første egteskab *Ernst Laurentius* var kun et lidet barn, da han fik stedfader, efter hans optegnelser at dømme har han i ham fundet en god fader, han omtaler altid kun sine kjere forældre og hans 3die søn faar stedfaderens navn.

I andet ægteskab fik Maren Holte fire børn, der blev voksne; de to af disse kaldte sig Nicolaysen og bosatte sig i Bergen; *Lyder Wensel Nicolaysen* født paa Rørøen 1727 var i Bergen en anseet købmand, eiede gaarden *Kalfaret*, legatstifter m. m.; fra hans søn Nicolay nedstammer den blomstrende slægt Nicolaysen, der tæller mange bekendte mænd og kvinder i det 19. aarhundrede.

Den anden *Lauritz Holte Nicolaysen* f. paa Rørøen 1729 tog borgerskab i Bergen 1756, var eligeret borger, stadshauptmand og legatstifter; han havde to sønner, der døde tidlig.

Sønnen Peder²⁾ overtog handelsstedet Rørøen, han bruker sin farmors navn Greger og det samme navn bruker ogsaa hans søster Else Marie, gift med Østen Angell paa Sømnes.³⁾

Ernst Laurentius Wensel fandt sit virke i Trondhjem, hvor han giftede sig og begyndte en større forretning; han var en av byens 12 mænd og meget anseet; han synes tillige at have været en beskeden mand, da han i sine optegnelser ikke nævner noget om de forskjellige æresbevisninger, der blev ham tildel. Ved hans død blev der trykt et af datidens sædvanlige sørgevers med titel: »*Afbrudte Sørge Tanker ved Graven / Da / Den i Livet Velædle / Hr. Ernst Wensel / For-dum Kiøbmand og En af Byens Tolv Mænd i Tronhiem / omskiftede Tiden med Ævigheden / Den 14. Februar 1777 / I Hans Alders 58de Aar Og Hans jordiske Levinger under et Høy anseelig Følge / Blev geleydet til sit Hvilested i Tronhiems Vor Frue Kirke den 25e jusedem / Indsendt af Sørge-Huusets ydmygste Tiener K. J. W[inding].*»

Den centrale og mest interessante del af optegnelserne skyldes ham; han skriver en sjelden smuk og tydelig håndskrift og optegner

¹⁾ I *Marcus F. Volquarts* Sjelens Luth findes et bryllupsdigt med titel: »Den bankende Peder paa Døren. . . . I en velmeent Brudesang forfattet | Da | Brudgommen | den æragtbare og veldiscrete Negociant | Mons. *Peder Rasmussen* med | Bruden | den dydzivede og gudelskende | Mademoiselle *Else Marie Nielsdatter Greger* | Indgik udi Ægttestanden ved en hæderlig | Copulation | udi Tiøt-øens Kirke den 7de Nov. Anno 1703.

²⁾ Peder Nicolaysen Greger handelsmand paa Rørøen g¹ m. D. C. Juul, fra hvem han blev skilt, g² 2. August 1789 m. A. W. S. Brodtkorb.; han døde paa Rørøen 11. Oktober 1799.

³⁾ f. paa Rørøen 1731 gift 1750 med godseier og handelsmand Østen Angell paa Sømnes, Helgeland, hvor hun døde 25. April 1809; hendes mand f. 31. Januar 1711 d. 25. Juni 1793 havde været gift i 1739 med Aase Falch, der døde 1749.

nøiagtig alle data; hvad han fortæller om sin egen og den ældste søns uddannelse er et interessant bevis paa, hvad der i de tider blev fordret for at kunne blive en vel »renommeret kjøbmand«. Slægten synes at kulminere i ham; af hans 13 børn dør de fleste som børn eller uden at efterlade efterslægt; tre af hans sønner boede som kjøbmænd i Trondhjem og den ældste af disse Carsten Tostrup Wensel har fortsat optegnelserne. Han holder dog sletikke maal mod faderen; hans haandskrift er sjusket, utydelig og tildels næsten ulæselig, heller ikke hans data synes at være paalidelige. Det maa saaledes være urigtig, naar han meddeler, at hans svigersøn døde 1818. Sogneprest Johan Garman var storthingsmand i 1814 og blev udnævnt til Bynæssets-kald 17. Oktober 1814, paa reise for at overtage det nye kald døde han i svigerfaderens hus; hans eftermand blev udnævnt 9. Juni 1815, og desuden alle andre kilder opgiver Johan Garmans dødsdag til 4. Februar 1815.

Hvorvidt aastallet 1809 for datterens giftermaal er rigtig, er vist ogsaa tvivlsomt, andre kilder har 1807 og dette synes mere rimelig.

Carsten Wensel døde 1828 og efterlod 1 søn, der var sindssyg og 2 døttre; den gamle bog er da kommet til hans ældste datter Magdalene E. Wensel, enke efter sogneprest Garman; hendes datter Maria gift med apoteker E. Hilmers har efter moderens død arvet bogen, og det er vel hende, der har nedskrevet Ernst Laurentius Wensel og Else Lorentina Wensels dødsdato.

Navnet Wensel blev kun fortsat i Lauritz Holte Wensels linie, kjøbmand Ernst L. Wensel og Magdalene Tostrups 5. søn; fra hans ældste søn Jacob Dischingthun Wensel nedstammer en talrig efterslægt, der bor i Bodø og nærmeste omegn.

Ernst Jonsens optegnelser.

»Anno 1675 den 4. May haffuer jeg Ernst Jonsen køpt denne Huus Postill i Kiøbenhaffuen ved Vor Frue kirke og haffuer jeg giffuet for uden Indbinding først 18 β danske, siden haffuer jeg ladet indbinde ham i Bergen, gavf der for 8 β danske for Spænder og alt koster mig rgd. 4—7 β .

I herrens Nafn.

Anno 1637 3 Dager Effter St. Michelsdag var den 2. October, Er jeg Ernst Jonsen fød her i Bergen Af Erlig gudfrøchtig Ecte foreldrer Jon Larsen, Borger og Indvaaner i Bergen. Min Moder var den Dydige og Gudfrøchtige Dannequinde Lisbet Ernstdotter Wensel. Haffuer jeg Veret hieme hos Mine kiere foreldrer indtil jeg Vaare 17 Aar gammel. Begaff mig til skibs.

1656 11 Dager før fastelaffen Mit skibe.... Ole Olsen sit skib hed Sante Maj Og for fem Reiser Mit same og seyled paa

Ad skillige Steder, paa Portugal, Engeland, Holland og Dannemark, 1657 Daa blev jeg tagen Mit det same skib Aff svensken Under Dragør. Vi skulde gaa Ad Stralsund till Met skibet.

1658 Den 20 oktober var jeg i slaget i Sundet og daa kom der 2 hollandske Orlog og det samme svenske skib, det skib jeg var paa hed Demerholt [Delmenhorst?] det havde svensken taget fra vor konge. Var paa det hollandske skib i 12 maaneder.

1664 reiste jeg paa Holland og hiem til Bergen at besøge mine foreldre og fant dem i god Velstand og Seylede her paa Bergen Mest [med] skiber Jens Paulsen Shaubrug.¹⁾

1665 den 25 Janu Arij, daa stod jeg ifraa Jens Shabo²⁾ for Medelst den hollandske og den engelske Orlog, for saa Siden met mine foreldre Ad Nordland til igien. Og brugte der Nogen handling for sin [min?] Sl. stiftader Hans Iphersen og Noget for mig Self og for nogle ganger her i fraa paa Holland for passe Veir og hiem igien.

1649 den 13 Maj Er min quinde Grete Dirichsdatter Messing fød her i Bergen Af Erlig gudfrøchtig Ecte foreldre. Hendes fader Erlig og Vel Act Mand Dirich Claussen Messing²⁾, hendes moder var den erlige quinde Ane Lydersdatter.

1669 den 31 januarij Om Efterm.-Kloken kunde være ved 6 er jeg af Guds Naade og for syn lige Met foreldres og Venners Raad bleffen for Lovet met den Erlig og gudfrøchtige pige Grete Dirichsdatter Messing, som den tidt var hos sine foreldre i Stenersund.

Den 20 Marti Er Vort fæster Øll staaen i Petter Ludes gaard inden for Muren og Mester Ambrosius³⁾ troloffuede os.

1669 den 29 September, som var Mikkelsmessedag ind faldt paa en Onsdag blev jeg tilsamme giffuen i Domkirken i fru præken og Mester Ambrosius gaf os tilsammen. Vores bryllup stod i Lars Luds huus i Petter Ludes gaard.

1703 den 30. desember Maate min hierte kiære quinde begiffue sig til Bergen og var mægtig svag de 3 Uger hun Laag.

1704 den 25 Janu Arij paa en fredags morgen, fredagen for kyndelmesse Claaken var 5 daa er hun i herren hensoffuet. I same vor egtestand haffuer Gud velsignet Os Met 11 børn, 6 sønner og 5 døtre. 3 søner og 2 døtre Er Met min salig quinde i herren hensoffuet, 3 sønner og 3 døtre Lefver Met mig. Og blev begraffuen den første februarij paa Domkirkegaarden. I salig Haldor Olsen sin graff, der min sl. søster Lisbet Jonsdotter og hendes sl. mand liger.

¹⁾ Vel den samme.

²⁾ tog Borgerskab i Bergen 29. Januar 1648.

³⁾ Sogneprest til Domkirken magister Ambrosius Hardenboech, gift med den bekjendte salmedigter Dorothea Engelbrechtsdatter.

Haffuer vi lefvet tilsammen 34 Aar 3 Uger og 5 Dage. Og hendes gandske Alder som hun haffuer Lefvet i denne møisommelige Verden var 57 Aar 8 Maaneder og 12 Dage. Gud unde os at findes I den evige glæde og salighed.

Lyder Wensels optegnelser.

1712 den 26 julius blev jeg forlovet med Mit hierte Alsom kiereste Ven Maren Larsdatter Holte i Abelvær.

1713 den 28 February Stod Vores bryllup i Trunhiem i hendes foreldres huus og mester Peder Lund¹⁾ vigede os tilsammen som var kapelan til Vor frue kirke. Vores brudgomsmænd var Her Hendrich Hornemann²⁾ og min kones farbroder Seign. Johan Pedersen Holte. Vores brudekoner var: Madam raadsmand Holstes, desligeste min Kierestes [ø: kone] Moster Annechen Kladsdatter Holst. Gud gi det ske ham til ere og os til for Neyelse og glæde.

1713 25 Martius kom jeg hiem til mit huus fæsteviet Med min Kiereste, klokken var 7 om Aften.

1714 den 25 November var den 26 Søndag efter Trinitatis er min Søn *Ernst Wensel* fød til verden, Aften Klokken halv 10. 3. Syndag udi Advendt 16. December blev mit Baren baaren til Daaben Og fik den christelige Daab; fadderne vare Dortea Gørrisdatter Hongset³⁾ bar ham til daaben, præstens datter Maren Skiøt³⁾ var ogsaa fadder samt Vor Velfornemme Mand Hans Pettersen Let paa Hongset, Hans Poulsen Igerøen³⁾ desligeste Hr. Skiøt³⁾.

1716 den 16 September Om Aften Klokken 4 eller halv 5 er min Søn *Lars Wensel* fød til verden. Den 29 September var han til Kirken, fik den christelige daab, som var Michelsmessedag indfaldt, fadderne var den ærlig og vel actt Mand Tor Elengs Ryen [?] og Øldrich Anderssen Sørøen³⁾ deslige Elengs Torsen Ryen [?]. Konerne som bar ham til Daaben var hr. Erich Skiøts Kiereste ved Nafn Else Arnoldusdatter³⁾, den anden var Dorte Elengsdatter Vegstein³⁾.

Anno 1718 den December, som var første julldag, har den Høieste kaldt ham her fra den syndige verden og blev begraffuen den December 1718«.

¹⁾ fød i Trondhjem 1644 d. 1735, sognepræst til Vor frue kirke; gift¹⁾ m. Anna Hersleb, enke efter sognepræst til Ytterøen Frederik Meyer, gift ²⁾ 1720 med Anne Arentz, præstedatter fra Stadsbygden, der som enke ægtede Herman Treschow.

²⁾ fød i Flensborg 1644 kjøbmand i Trondhjem død 1716 gift med Anne Nilsdatter Tønder fød 1644 død 1701; fra disse nedstammer den norske slægt Hornemann.

³⁾ Se indledningen.

Ernst Laurentius Wensels optegnelser.

»Min fader Lyder Ernst Wensel var Søn af Borgeren Ernst Jonsen, der boede i Hestvigen i Wægens [ɔ: Vega] Prestegjeld paa Helgeland. Min Moder Maren Larsdatter Holte var Datter af Borgeren Lars Pedersen Holte boende i Appelvær [ɔ: Abelvær] i Nærø Præstegjeld i Nummedalen [ɔ: Namdalen] og om Vinteren boede han i Trondhjem.

Efter mine Foreldres nemlig Lyder Ernst Wensel og Maren Larsdatter Holtes Opgivende (endskjøndt ikke findes foran optegnet) er jeg Ernst Laurentius Wensel født paa Rørens Borgerleie i Wægens Præstegjeld og Helgelands Fogderi 1719 den 20 Oktober, under hvis Opdragelse jeg forblev (endskiønt jeg dog imidlertid var borte hos Fremmede for at lære at reigne og skrive) indtil 1732, da jeg første Gang kom til Trondhjem, in July for desbedre at undervises i det jeg forhen har begyndt at lære udi 1½ Aar, da jeg derefter kom in Condition hos daværende Constitueret Foged over Inderøens Fogderi *Sr. Christen Pram*¹⁾, og kom strax derefter 1713 den 18. August udi Condition hos Renommeret Kjøbmand *Seign. Reinier Ulffers*²⁾ som var fød i Embden og altsaa kaldtes Hollænder. Hvor jeg tjente mine 7 Drengaar indtil 1744 in Marts Maaned, da jeg antog min egen Negotie, den jeg som Ungkarl drev i 4 Aar og i den Tiid besøgte adskillige Udenrigske Stæder saasom Amsterdam, Dublin, St. Martin og Roschild i Frankrig, Archangel i Rusland og Hamburg.

1748 den 11 December indlod jeg mig udi Ægteskab med min kjære Hustrue *Magdalene Tostrup*, som var fød her i Trondhjem den 30 Oktober 1723. En Datter af Renommeret Kjøbmand i Trondhjem *Seign. Carsten Tostrup*, som er fød i Flensborg den 12 July 1690 og død i Trondhjem den 3. Oktober 1771 og *Madame Elisabeth Morsing*, fød her i Trondhjem 1698 den 8. April og død her den 27. April 1754.

Udi vort Ægteskab har Gud velsignet os med følgende Børn:

Lyder fød paa Mandag den 6. Oktober Kl. 11 Formiddag 1749. Fadderne: Mormoderen *Madam Elisabeth Tostrup*, jomfru *Anna Helene Hornemann*, Hr. *Niels Tønder*³⁾ *Seign. Reinier Ulffers*, *Seign. Johan Bondix*⁴⁾. Confirmeret af sin morbroder Hr. *Heinrich*

¹⁾ senere foged i Gudbrandsdalen, farfar til dikteren *Christen Pram*; knf. *Pers. tidsskrift Række II P. 5.*

²⁾ fød 3. Juli 1697, død 24. Juni 1766 som kjøbmand i Trondhjem; gift¹⁾ 1727 med *Cathrine S. Burchhardt* død 1744, gift²⁾ med *Johanne N. Søfrensen* 1745.

³⁾ fød 1700 død 18. Oktober 1765, sogneprest til Vor frue kirke i Trondhjem, gift med *Margrethe C. Hass* f. 6. August 1706, død 25. April 1772.

⁴⁾ kjøbmand i Trondhjem, fød i Flensborg gift med *Hedvig Schultz.*

Tostrup¹⁾ i Aafjords Kirke den 1. Søndag efter Paaske 1765. Udi hans Ungdom forsømte vi ei som Forældre at lade ham oplære foruden hans Christendom i Skrivning og Regning, saa og at faa en liden Ide om det Latinske, Frandske, Tydske og tilsidst i det Engelske Sprog; da han var 1 Aar i Weithoven og gik i den Renommerte Skole i Senbis, hvor han formedelst Hjælp af de andre Sprog, han havde lært noget af, blev saa perfect i det Engelske, at han baade talede og skrev samme. Han havde et Genie, som var ugemen.

Efter hans Hjemkomst fra Engeland, fangede han an med en liden Handel for sig selv og derfor reiste han 2 Gange til Amsterdam, men som han indsaa, formedelst indfaldende dyre Tiider, at Handelen vilde ey gaa ham saa til Haande, som han ønskede, resolverede han formedelst den store Lyst han havde til Landvæsenet at ville for en Tiid bo paa Landet indtil Tiiderne igien kunne forandres. Han flyttede derfor til min Gaard Nedre Langlie i Sparboen, og der udi en Tiid, omtrent 16 Uger udrettede han saa meget ved Jordens Forbedring og dels Huusers Bygning, at de bedste Jordbrugere beundrede hans Indsigt og Fliid, som, endskiøndt han ei var opvandt dermed, kom ham dog ey fremmed for, men udrettede Alting med største Fliid og Hurtighed. Den Gudsfrygt og Christelige Opførsel, som var hos ham gjorde, at Flere end vi som Forældre og Sødskende, yndede ham, hvorover det var os en meget sorgelig Tidende at modtage, efter 5 à 6 Dages Afskeed fra os, Dødsbud at være, ved pludselig Blodstyrtning den 17. August 1772. Han døde paa Nedre Langli og blev lagt i Henninge Kirke.

Carsten Tostrup fød Natten til Søndag Kl. 1/2 til den 17. Januar 1751. Fadderne: Fru sl. Laugmand Poul Donses²⁾ Madam Elen Magdalene³⁾ Sl. Lars Lunds, Seign. Carsten Tostrup, Seign. Jørgen Gudde. Confirmeret af Hr. Aage Schawland⁴⁾ i Frue Kirke den 1. Søndag efter Michaeli 1767. [Se S. 82 ff.]

Nicolai fød om Natten til Mandag Kl. 2 den 10. Juli 1752. Fadderne: Fru Karen Etatsraad Suhms⁵⁾ Madame Johanne Ulffers,⁶⁾ Jomfru Christiane Tostrup, Cancellieraad Henrich Angel⁷⁾ Kaaber-

¹⁾ fød i Trondhjem 11. Juli 1732, pen. kap. til Aafjord, hospitalsprest i Trondhjem død ugift 1787.

²⁾ Anna Lorentzdatter Holst g. 10. April 1726 m. laugmand P. D. f. 25. Juni 1689 d. 24. November 1748.

³⁾ Elen M. Tønder f. 1725 d. 1787 g.¹⁾ 1744 m. Lauritz Lund f. 1717 d. 1745, g.²⁾ m. Carl H. Krog til Bakkegaard.

⁴⁾ f. i Stod 17. Februar 1726 død ugift som sogneprest til Vor frue kirke 6. Februar 1768; var sekretær i det Kgl. norske videnskabernes selskab.

⁵⁾ Karen Angel f. 1732 d. 1788 gift med historikeren Suhm; ingen børn.

⁶⁾ Se 82, Anm. 2.

⁷⁾ f. 1711 d. ugift 1767 i Trondhjem, kjøbmand og cancellieraad.

toldskriver Ole Wahl¹⁾, Seign. Svend Busch. Confirmeret af Hr. Kaas²⁾ i Frue Kirke den 1. Søndag efter Michæli 1768. Med denne vor tredie Søn gik det i samme Aar [1772] ligedan; saasomt han var hjemkommen fra sin sl. Broder Lyders Begravelse, blev han kort Tiid derefter antastet af en her almindelig grasserende Blodsot, som, efter at har været besværet med denne kjædelige Sygdom, maatte han den 3. Oktober 1772 Kl. 10½ Formiddag forlade denne Verden i Alder af 20 Aar 2 Maaneder 24 Dage. Udi disse sine Aar blev han foruden sin Lære i Christendommen, oplært i det Latinske Sprog, hvortil han stedse gik privat, og var da færdig til at reise til Academiet for videre at fortsætte sine Studeringer i det Juridiske. Hans Levnet, som var stille, spagfærdigt og gudeligt, gjorde, at han skiøttede sig selv og passede med Fliid sine Ting, hvorved han foruden at være yndet af andre, ogsaa indtog Forældrenes Hierte, saaledes at vi elskede ham meget og derover var vor Sorg, uagtet vi ved, at han for vel, megen. Med sin Skilsmisse herfra var han i Gud vel fornøiet, hvilket gav os Efterlevende ikke en liden Lettelse i vor Bekymring.

Lars Holte fød den 2. September om Natten Kl. 12 1753, blev hjemmedøbt, døde den 6 hujus og altsaa levede ikkuns 4 Dage.

Elisabeth fød 17 September Eftermiddag Kl. 3 1754. Fadderne Madame Martha³⁾ sl. Bilsøes, Madame Ellen Tostrup Gudde, Jomfru Alette Tønder, Etatsraad Hans Ulrich Møllmann⁴⁾ Krigsraad Poul Roggert⁵⁾, Studiosus Henrich Tostrup⁶⁾. Døde den 15 August 1755 og altsaa 47 Uger gammel.

Maren Elisabeth fød den 20 Januar om Morgenen Kl. 3 Anno 1756. Fadderne Fru Kammerraad Hvides, Madam Maren Friis Lemvig Tønder⁷⁾, Jomfru Elisabeth Tostrup, Etatsraad Peter

¹⁾ f. 26. Marts 1716 d. 28. Oktober 1779, kobbetoldforvalter og overtiendeskriver i Trondhjem, g. m. Anna Maria Schjødt f. 29. Marts 1733 d. 9. Januar 1797; ex. test. i Thomas Angels bo.

²⁾ Johannes Kaas f. 30. Oktober 1728, betjente Vor frue kirke 1768, død ugift som orlogspræst 1773.

³⁾ Marta Angel f. 1717 d. 1786, datter af købmand i Trondhjem Jonas A. og Marta Hornemann; g. m. kap. til Domkirken Johan Plate f. 1707 d. 1740, g.²⁾ m. sogneprest til Aure Christopher Bildsøe f. 1716 d. 1749.

⁴⁾ fød i Trondhjem 29. September 1714, generaltoldforvalter og tit. stiftammand, søn af købmand Thomas M. og Stinchen Tyrholm, g. 1750 m. Gudlov Hveding f. 1722 d. 1779.

⁵⁾ politimester i Trondhjem, død 1771 g. m. Anna C. Hornemann d. 1773.

⁶⁾ Se 83, Anm. 1.

⁷⁾ Maren Friis Lemvig f. 5. August 1730 d. 16. Januar 1803, datter af provst L. i Klæbo, g. 1756 m. sogneprest til Næsset Jeremias Tønder f. 1728 d. 1820.

Friedrich von Suhm¹⁾, Seign. Helmer Meinche²⁾, Catechet Hans Thode³⁾, Confirmeret af Sognepresten Hr. Christian Hagerup⁴⁾. Søndag efter Michali, som er den 4. Oktober 1772. Kom i Ægteskab den 20. Mai 1774 med Seign. Mogens Tronvig⁵⁾, Kjøbmand (Gift 2. Gang med Hr. Petter Snitler [p: Schnitler], der døde den 16. December 1795. Den 27. Februar 1795 døde min Søster Maren Elisabeth Wensel, gift med Præsten Snitler [p: Schnitler]. I hendes Ægteskab med den hendes Mand blev hun saavel som i hendes første vel mættet af Verden, saa at hun forlod den med megen Sinds Rolighed. Hendes fornemste Sorg var for hendes 3de Smaa Børn, men som hun alletider var trofast i sin Gud saa kastede hun ogsaa sine Børns Forsorg paa ham. Hendes efterladte Børn er: Balthasar, Magdalene og Gotta Johanne⁶⁾.

Lauritz Holle fød Løverdags Morgen Kl. 6 den 6. August 1757; Fadderne: Fru Sophie⁷⁾ Assessor Heinrich Hornemanns, Madame Anne Marie Busch (Svend Busches Kone), Jomfru Anna Tostrup, Raadmand Jacob Thullin⁸⁾, Seign. Otto Beyer⁹⁾ Seign. Andreas Christian Friedlieb¹⁰⁾. Confirmeret paa Helgeland af Præsten Hr. Dahl¹¹⁾ paa Alstahoug 177. [Se Side 76—77].

¹⁾ f. 1728 d. 1798 historiker, grundlægger sammen med Gerhard Schøning og rektor Dass Kgl. norske videnskabsersselskab, hans første hustru Karen Angel.

²⁾ Fød i Flensborg 1710, død 1771 som kjøbmand i Trondhjem med titel af kammerraad, g.¹⁾ 1741 m. Catharina Mølman f. 1720 d. 1748, g.²⁾ m. Sara Maria Müller f. 1726 d. 1751.

³⁾ Fød i Trondhjem 24. April 1726, søn av stiftsprovst T., død 1784 som sogneprest til Leksvigen, erholdt Kgl. danske landhusholdningselskabs guldmedaille for faareavl; g. 1760 m. Karen Lorch død 1765.

⁴⁾ søn af biskop H., f. 31. Juli 1731 død som stiftsprovst 30. Juni 1797, g. 1764 m. Anna M. C. Westermann f. 1736 d. 1779.

⁵⁾ fød 1741 d. 1784.

⁶⁾ Disse optegnelser af Carsten Tostrup Wensel kan suppleres med følgende oplysninger: Petter Schnitler fød 2. Juni 1761, kand. theol 1780, res. kap. til Hitteren, død 16. December 1795, søn af sogneprest til Sundalen Balhazar S. Børnene var: 1. Balhazar S. f. 15. Januar 1787 jux. ex. 1808, arbeidede i morbroderen Hans Wensels forretning og gift 11. Maj 1813 med hans steddatter Dorothea M. Røring, enke efter lieutenant Holtemann. Han boede i Trondhjem var krigsassessor, vicekonsul, direktør i Norges Bank og storthingsmand 1827—42; døde 1853. fire børn. — 2. Magdalene Wensel S. f. 31. December 1789 d. 1870, gift 1810 m. Broder Lysholm Krogh f. 1777 d. 1861, ritmester, veimester og eier af gaarden Kystad ved Trondhjem. 8 børn. — 3. Gotta Johanne S. f. 7. Januar 1793 d. 1797 Desuden 2 sønner af navnet Ernst Laurentius Wensel S., der døde meget smaa.

⁷⁾ Sophia Henrichsd. Hornemann f. 1732 d. 1808 g. m. fætterten.

⁸⁾ f. 16. November 1697 d. 16. August 1771, raadmand og kancellieraad.

⁹⁾ f. i Flensborg 1723 d. som kjøbmand i Trondhjem 1778, g. m. Aletta Busch f. 1726 d. 1810.

¹⁰⁾ f. i Flensborg 1723, d. som kjøbmand og viceraadmand i Trondhjem 1772 g. 1751 m. Karen Hammond.

¹¹⁾ f. i Trondhjem 9. Juli 1713 d. 7. Januar 1803 som sogneprest til Skogn (Alstahoug) 1767—84, g. m. Anna K. Withe d. 1805, 75 aar gl.

Hans fød Klokken 2 om Natten til den 7. November 1758. Fadderne: Madame Lorentz Angel¹⁾, Madame Johanne Sommer²⁾, (Apotekerens Kone) Jomfru Hanna Hornemann, Præsident Peder Nordahl Tønder Seign. Lars Pedersen Lassen, Seign. Henrich Lysholm³⁾.

Confirmeret den 30. September 1775 af Hr. Wittrup.

[Grosserer og skibsrheder i Trondhjem, hvor han drev betydelige Forretninger væsentlig som skibsrheder, var en meget formuende mand; foruden sin gaard ved Bratøen, eiede han ogsaa gaarden Huseby paa Leinstranden, hvor han boede om sommeren, og hvor han opførte nye huse. I 1794 var han som 12 mand indbyder til at samle bidrag for at faa Christiansborg slot gjenopbygget. Døde 3. Maj 1843; var gift¹⁾ 1786 m. Johanne Jacobsdatter From f. 1754 d. 1784, g.²⁾ 29. October 1788 m. Inger Johanne Møinichen d. 28. November 1824 og g.³⁾ 1827 m. Magdalene Tyrhoug d. 19. April 1867, enke efter skibsfører Holm. Efterlod ingen børn, der blev voksne].

Ernst fød om Morgenen Kl. 11 den 26. August 1760. Fadderne: Fru Etatsraadinde H. U. Møllmann⁴⁾, Fru Lydia Cancelliraad Mustes⁵⁾, Frk. Bolette Angel Nicoll⁶⁾, Hr. Stiftsbefalingsmand Fr. Rantzow⁷⁾, Justitsraad Gert Hornemann og velærværdige Hr. Tamms⁸⁾.

Døde den 5. September og levede ikkuns 11 Dage.

Ernst Laurentius er fød den 30. August om Morgenen Kl. 4 1762. Fadderne: Provstinde Hornemann⁹⁾, Madame Heinrich Lysholms¹⁰⁾,

¹⁾ Marie Must f. 1722 d. 1778, datter af amtmand Erich M. g. m. købmand L. A. f. 1712 d. 1784.

²⁾ Hanna Langenfeldt Meincke f. 1728 d. 1832 g. 1746 med hofagent apoteker Otto S. d. 1791.

³⁾ f. 1724 død som købmand og cancelliraad i Trondhjem 1770 g. m. Anna C. Tønder f. 1735 d. 1804.

⁴⁾ Gudlov Hveding f. 1722 d. 1779.

⁵⁾ Lydia Manzin f. 1727 d. 1781 g.¹⁾ m. købmand i Trondhjem Henrich Meinche f. i Flensborg 1697 d. 1755, g.²⁾ 1757 m. cancelliraad Erich Must f. paa Moldegaard 3. August 1729 d. paa Leangen 1798.

⁶⁾ datter af oberstlieutenant P. W. N. og 2den hustru Bolette Angel.

⁷⁾ død 1780.

⁸⁾ Johan Petter Thams f. i Trondhjem 26. December 1720, søn af langmand Petter P. og Lavina Tullin, missionær til Hemner, hvilket embede han forlod 1760 for i Kjøbenhavn at sollicere, blev sogneprest til Eidsberg, hvor han døde 6. September 1785; gift¹⁾ m. Clara Meldahl, ²⁾ m. Birgitte C. Nannestad.

⁹⁾ Anna M. Hammond f. 1710 d. 1765 g. 1733 m. sogneprest til Meldalen Hans Hornemann f. 1702 d. 1756.

¹⁰⁾ Anna Cathrine Tønder f. 1735 d. 1804 g. m. købmand Heinrich Lysholm.

Jomfru Anna Meincke¹⁾, Generalmajor Willars²⁾, Raadmand Mandrup Alstrup³⁾ og Hr. Hans Hammond⁴⁾.

Døde udi November s. A. og blev altsaa omtrent 10 Uger.

Ernestus Magdanus er fød Søndag Morgen Kl. vel 3½ slet den 6. Mai 1764 og døbt den 12 do. Fadderne: Fru Justiceraad Giert Hornemanns, Madame Alette Beyer⁵⁾, Jomfru Maren Stabel, Cancellieraad Erich Must, Agent Broder Broders Lysholm⁶⁾, Seign. Olaf Due⁷⁾.

[Kjøbmand i Trondhjem, men drev kun ubetydelige forretninger; var i en aarrække 12 mand og en af stifterne af klubselsabet Harmonien. Gift 1. August 1793 med Elisabeth Jentoft Coldevin f. 1. Mai 1769 d. 16. Oktober 1825. Han døde uden børn 30. Juni 1838].

Abel Margrete er fød paa Søndag den 12. Januar 1766 Kl. 8½ Formiddag. Fadderne: Fru Stiftsbefalingsmand Rantzow⁸⁾, Fru Agent Lysholm⁹⁾, Jomfru Sarra Hornemann, Krigskommissær Hagerup, Justiceraad Henrich Hornemann, Jacob Juul.

Døde den 9. Mai s. A. omtr. 4 Maaneder gammel.

Abel Margrete er fød den 3. April 1767. Fadderne: Fru sl. Cammerraad Westermanns¹⁰⁾, Madame Hanna Lyster¹¹⁾, Jomfru Martha Margrete Tostrup, Justiceraad og Amtmand Collin, Munster-skriver Rossing og Seign. Ditlef Gadebusch.

(Døde Løverdags Aften den 21. Marts 1795 Kl. 9½ slet i sin Jomfruestand. Var et gudeligt og helligt Menneske).

Carsten Tostrup Wensels oplegninger.

»1777 den 14. Febr. behagede det den Allerhøieste at henkalde til sin himmelske Bolig efter 11 Ugers Sygdom min i Livet elskelige

¹⁾ f. 1743 d. 1823, datter af kjøbmand Hilmar M., g. 1768 m. generalveimester Nicolai Krogh f. 1723 d. 1801.

²⁾ Hendes mand kommandant over Trondhjems befæstninger 1753—65.

³⁾ raadmand og postmester døbt i Bamble 23. Juni 1718 g. i Arendal 1746 m. Lene Hansdatter Barchmann.

⁴⁾ Bekjendt forfatter f. i Meldalen 1733 d. som sogneprest til Rakkerstad 1792, var res. kap. til Domkirken og senere hospitalsprest i Trondhjem g.¹⁾ m. Anna Hermine Felber d. 1770, g.²⁾ m. Anna Sophie Mangor.

⁵⁾ Alette Busch f. 1726 d. 1810 g. m. kjøbmand Otto Beyer.

⁶⁾ Hofagent f. 1734 d. 1772; hans enke Catharina Meincke optog som kompagnon Hans Knutzon, der senere fortsatte forretningen under eget navn.

⁷⁾ kjøbmand i Trondhjem, stamfader for den norske slægt Due, f. 1730 d. 1800, g.¹⁾ 1758 m. Cecilie Schjødt f. 1736 d. 1792, g.²⁾ m. Sofie Cramer Gram f. 1738.

⁸⁾ Antonette Fl. Frølich g. m. stiftsbefalingsmand Rantzow.

⁹⁾ Catharine Meincke f. 1744 d. 1815 g. 1763 m. Broder B. Lysholm.

¹⁰⁾ Ester Høyer g. m. kammerraad overveier og maaler Bernh. W.

¹¹⁾ Anna Johanne Brun f. 25. December 1748 d. 27. April 1773, præstedatter fra Surendalen g.¹⁾ m. sogneprest til Agerøen Jens Lemvig Lyster, g.²⁾ m. res. kap. til Tingvold Gudmund A. Sørøe.

LISBET ERNSTD. WENSEL g. m. JOHN LARSEN

Ernst Jonsen * $\frac{2}{10}$ 1637 g. $\frac{20}{9}$ 1669 m. Grete Dirichsd. Messing * $\frac{13}{5}$ 1649 † $\frac{25}{1}$ 1704

Lyder E. Wensel † 1725 g. $\frac{28}{2}$ 1713 m Maren Holte * 1693 † 1787

Ernst Wensel * $\frac{25}{1}$ 1714
død tidlig

Lars Wensel * $\frac{16}{2}$ 1716 † $\frac{25}{12}$
1718

Ernst Laurentius Wensel * $\frac{20}{10}$ 1719 † $\frac{14}{2}$ 1777
g. $\frac{28}{2}$ 1748 m. Magdalene Tostrup
* $\frac{30}{10}$ 1723 † $\frac{9}{10}$ 1787

Lyder W. * $\frac{16}{10}$ 1749 † $\frac{17}{8}$ 1772	Carsten Tostrup W. * $\frac{17}{1}$ 1751 † $\frac{30}{3}$ 1828 g. $\frac{30}{3}$ 1781 m. Gotta Wulff * ? † $\frac{18}{5}$ 1797 41 $\frac{1}{2}$ aar gl.	Nicolai W. * $\frac{10}{7}$ 1752 † $\frac{3}{10}$ 1772	Lars W. * $\frac{2}{9}$ 1753 † $\frac{6}{9}$ s. a.	Elisabeth W. * $\frac{17}{9}$ 1754 † $\frac{15}{8}$ 1755	Maren E. W. * $\frac{20}{1}$ 1756 † $\frac{27}{2}$ 1795 g. $\frac{20}{1}$ 1774 m. Mogens Tronvig * 1741 † 1784 ingen børn g. $\frac{2}{2}$ 1786 m. P. Schnitler	Lauritz Holte W. * $\frac{6}{8}$ 1757 † $\frac{22}{12}$ 1832 g. 1788 m. Anna Dischingthun * 1755 † $\frac{3}{3}$ 1787 † $\frac{27}{5}$ 1743 72 aar gl.	Hans W. * $\frac{7}{11}$ 1758 † $\frac{3}{6}$ 1843 g. $\frac{9}{11}$ 1786 m. Johanne From * 1755 † $\frac{3}{3}$ 1787 g. $\frac{2}{10}$ 1787 m. Inger Møinichen * 1759 † $\frac{28}{9}$ 1824 g. $\frac{3}{5}$ 1827 m. Magdalene Tyrholm * 1780 † $\frac{19}{4}$ 1867 (ingen voksne børn)	Ernst W. * $\frac{26}{8}$ 1760 † $\frac{5}{9}$ s. a.	Ernst Laurentius W. * $\frac{3}{8}$ 1762 † nov. s. a.	Ernestus Magdanus W. * $\frac{6}{5}$ 1764 † $\frac{30}{5}$ 1838 g. $\frac{1}{9}$ 1793 m. Elisabeth J. Coldevin * $\frac{1}{5}$ 1796 † $\frac{18}{11}$ 1828 ingen børn	Abel M. W. * $\frac{12}{1}$ 1766 † $\frac{9}{5}$ s. a.	Abel Margrethe W. * $\frac{5}{4}$ 1767 † $\frac{31}{3}$ 1798 ugift
---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--

Magdalene E. W. * $\frac{16}{10}$ 1782 † $\frac{15}{8}$ 1786	Magdalene E. W. * $\frac{2}{7}$ 1787 † 1855 g. $\frac{1}{7}$ 1807 m. Joh. Garman * $\frac{11}{7}$ 1780 † $\frac{4}{2}$ 1815	Ernst W. * $\frac{4}{2}$ 1790 † $\frac{20}{5}$ 1861 ugift	Else L. W. * $\frac{6}{4}$ 1791 † $\frac{28}{8}$ 1862 ugift	Lorentz Wulff W. * $\frac{6}{11}$ 1794 † $\frac{2}{4}$ 1804	Balthazar S. * $\frac{15}{1}$ 1787 † 1853 g. $\frac{1}{5}$ 1813 m. Dorothea M. Røring	Magdalene W. S. * $\frac{31}{12}$ 1789 † 1870 g. 1810 m. Broder Krogh	Ernst S. * 1791 † 1793	Gotta S. * 1793 † 1797	Ernst S. * 1794 † s. a.	4 børn	8 børn
---	---	--	--	--	--	--	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------	--------

Magdalene Tostrup W. * $\frac{23}{7}$ 1791 † $\frac{5}{5}$ 1795	Jac. Disching- thun W. * $\frac{16}{10}$ 1794 † $\frac{2}{1}$ 1862 g. 1816 m. Ellen C. Bull * $\frac{16}{10}$ 1795 † $\frac{3}{9}$ 1852	Lauritz Holte W. * $\frac{9}{1}$ 1798 † $\frac{7}{3}$ 1892 g. 1828 m. Jonette Berentine Wold * $\frac{13}{3}$ 1805 † $\frac{1}{5}$ 1891 ingen børn
--	--	--

Carstine G. * 1810 † 1885 ugift	Christopher G. død tidlig	Christopher G. * 1813 † 1893 ugift	Maria G. * $\frac{12}{12}$ 1811 † 1891 g. $\frac{25}{8}$ 1836 m. Edm. Hilmers * $\frac{20}{4}$ 1811 † $\frac{9}{11}$ 1874 flere børn	Johan G. * 1814 † 1889 flere børn
---------------------------------------	---------------------------------	--	--	---

Lauritz Holte W. * $\frac{21}{7}$ 1821 † $\frac{23}{10}$ 1894 g. m. Karoline Wold * $\frac{29}{5}$ 1815 † $\frac{6}{9}$ 1867 Mathilde Brækstad * $\frac{17}{8}$ 1832 † $\frac{1}{9}$ 1902, ingen børn	Anna D W. * 1827 † $\frac{17}{9}$ 1909 g. $\frac{28}{9}$ 1856 m. Knud L. Grimstad	Nils H. B. W * $\frac{27}{9}$ 1828 † $\frac{13}{10}$ 1895 g. m. E. C. Benjaminsen	Jacobine W. † g. Skoug- vold	Andreas D. W. * 1834 † 1891 g. m. Martha
4 børn	Jacob D. W. * $\frac{17}{3}$ 1859	Anna W. * $\frac{21}{7}$ 1860	Egil K. B. W. * $\frac{1}{10}$ 1863 † 1906	

Eleonora K. W. * $\frac{15}{8}$ 1862	Lauritz B. W. * $\frac{20}{5}$ 1863	Arntine M. W. * $\frac{19}{5}$ 1865	Magdalene W. * $\frac{19}{4}$ 1869	Wilhelm K. W. * $\frac{18}{1}$ 1874	Johan R. W * $\frac{15}{11}$ 1878	Harald W. * $\frac{14}{4}$ 1883
--	--	---	---------------------------------------	---	--------------------------------------	------------------------------------

Fader Ernst Laurentius Wensel i sin Alders 58 Aar 6 Maaneder. Han efterlod 6 Børn, hvoraf 4 Sønner og 2 Døttre. Sønnerne var Carsten T. Wensel, Lars Holte Wensel, Hans E. Wensel og Ernestus M. Wensel; Døttrene Maren E. Wensel og Abel M. Wensel, og blev begravet i Vor frue Kirke i Sørfoden den 25. ds. Hans Vandel var i Livet, som enhver var bekjendt redelig og stille, saa han af mange blev savnet, men fornemmeligen af os som hans Børn, der tabte udi ham en kjær og omhyggelig Fader. Gud hjælpe mig og mine Sødskende at træde udi hans Fodspoer, saa ere vi forvissede om, vi ei fare paa Afveie.

1797 den 9. September døde min kjære Moder Magdalene Wensel Kl. 10 Formiddag efter 3 Ugers Sengeliggende og nogle Ugers forhen Skrantesyge i hendes Alders 74 Aar 10 Maaneder og 9 Dage.

1751 den 17. Januar er jeg Carsten T. Wensel fød her i Verden af dydige Foreldre under hvis Opsyn jeg bestandig var indtil jeg blev confirmeret i Aaret 1767 den 1. Søndag efter Michali hvorefter jeg da siden gjorde nogle Udenlandske Reiser, derefter kom jeg paa Seign. Mogens Tronsvigs Contoir, hvor jeg var i en Tiid af 2de Aar og begyndte jeg saa i Jesu Navn i Aaret 1776 at Negoicere for mig Selv, samme Aar jeg købte min iboende Gaard efter Madame Sl. Christiansens og som jeg Ditto Aar tilfødede [?: tilflyttede?]. Udi samme jeg levede som Ungkarl til Aaret 1781, da jeg indtraadte udi Ægteskab med Jomfru Gotta Bergitte Wulff, en Datter af Kjøbmand Lorentz Wulff og Moderen Else Dreyer.

1778 den 16. November Vandt jeg mit Borgerskab. 1781 var jeg udnævnt til Tavleganger i Domkirken.

1782 var jeg paalagt at lægge de Ordinære Brugsskatter. 1785 den 1. August opnævnt til 12 Mand.

1797 opnævnt til Med Direktør i Arbeidshuset.

Udi vores Egte Skab velsignet Gud os med 5:

Magdalene Elseline fød paa Onsdag Aften Kl. 9 den 16. Oktober 1782. Fadderne: Farmoderen Magdalene Sl. E. Wensels, Madam Elen sl. Jørgen Guddes, Jomfru Bergitte Wulff, Morfaderen Lorentz Wulff, Monsieur Jacob B. Juul, Farbroderen Hans Wensel.

Dette mit dydige og forstandige Barn maatte jeg fra mig ved Døden berøvet efter 17 Dages udstaaet Sygdom den 15. Marts 1786. I hendes Alders 3 Aar 22 Maaneder; begravet den 23. Marts i Domkirkens store Gravsted.

1787 den 2. July paa en Mandag Velsignet Gud os med en anden Datter, der blev opkaldet efter Sin Sl. Søster *Magdalene Elseline* og som blev døbt i Domkirken den 17. July af Hr. Angel¹⁾. Fadderne

¹⁾ f. 16. Marts 1742 d. 8. December 1828, res. kap. til Domkirken, sogneprest og stiftsprovst sammesteds 1798—1828 gift¹⁾ 1773 m. Agnetha S. Bernhoft,

Svigermoder Else Dreyer Wulff, min søster Maren E. S[ch]nitler, min svigersøster Mad. Bergitte Ch. Sl. Friis¹⁾ Hr. Cancellie R[aad] Cramer, Seign Olaf Due²⁾, Brod. Ernestus M. Wensel. [Se S. 72]

Else Lorentina fød Onsdag formiddag Kl. 10½ den 4. Februar og som blev døbt i Domkirken den 27. Februar 1790 af Hr. Forman³⁾. Fadderne vare: Madame Hans Knudsens⁴⁾, Madame Hans Wensels, Min Søster Abel Margrete Wensel Cancellie R[aad] Must⁵⁾, Hr. Anthon M. Hr. Lorentz Wulff. (Hun døde den 26. Maj 1861 Søndag Kl. 8 om Morgenen og blev begravet den paafølgende Fredag den 31. paa Domkirkegaarden. Ugift).

Ernst Laurentius fød Onsdag den 6. Aprilis 1791 om formiddagen Kl. 10½ slet, blev døbt i Domkirken af Hr. Doktor Hagerup⁶⁾, Onsdagden 6. May. Fadderne: Madame Heinrich Meinches⁷⁾, Madame Elisabeth Wahl⁸⁾, Svigersøster Else Wulff, Hr. Præsident Angel Hr. Petter S[ch]nitler, Hr. Carsten Klingenberg. Blev confirmeret den 21. April 1805 af Præsten Blytt⁹⁾; den samme Nat døde hans Broder Lorentz.

(1862 Sept. 28 om Morgenen Kl. henved 1 døde han i en Alder af henved 71½ Aar hvoraf de sidste ca. 50 Aar tilbragtes i Sinds-
svaghedstilstand. Begravedes paa Domkirkegaarden Fredag den 3. Oktober s. A. [Var musikalsk begavet og spillede paa violin; hans instrument er endnu i slægten, eies nu af apoteker Hilmers].

Lorentz Wulff kom til Verden Kl. 11½ Natten til Mandag den 6. Oktober 1797 og blev døbt i Domkirken den 14. November af Hr. Petter S[ch]nitler. Fadderne var: Fru Heiliger¹⁰⁾, Madame

præstedatter fra Meldalen, f. 1752 d. 1774, gift²⁾ 1777 m. Lydia Hagerup f. 1774 d. 1814 datter af berghauptmand Joachim H.

¹⁾ døbt 30. Juli 1757 g.¹⁾ 1785 m. Mathias Friis 1725—1786 g.²⁾ 1788 m. infanterikaptein Møller.

²⁾ Se 87, Anm. 7.

³⁾ Johan Forman fød i Bergen, pens. kap. til Domkirken 1781—87, død 1817 som sognepræst paa Fahler.

⁴⁾ Karen Müller f. 1752 d. 1818, datter af major F. A. C. M., gift 1779 m. Hans Carl Knutzon f. i Schleswig 1757 d. i Trondhjem 1823, chef for handels-
huset Hans Knutzon & co.

⁵⁾ Erik Must f. 3. August 1729 paa Moldegaard d. 29. November paa Leangen, levede som privatmand i Trondhjem med titel af kancellieraad; gift 1757 m. Lydia Manzin, f. 1727 d. 1781, enke efter Henrich Meinche, gift²⁾ 1785 m. Martha P. Bernhoft f. 1763 d. 1791.

⁶⁾ Christian F. H. d. 1797, stiftsprovst og søn af biskop H.

⁷⁾ Louise Wide f. 1746 d. 1811 gift med kjøbmand H. M. f. 1746 d. 1827.

⁸⁾ Elisabeth Juul g. m. Carsten Schjødt Wahl f. 1763 d. 1811.

⁹⁾ Hans B. f. 1758 d. 1805, res. kap. til Domkirken g. 1787 med Karen R. Lund, der som enke giftede sig med branddirektør i Trondhjem F. G. Gade.

¹⁰⁾ Oberstlieutenant H. frue.

Elisabeth Wensel, Jomfru Ellen Dreyer, S. Obriste Leut. Hornemann¹⁾
Hr. Carsten Wahl, Morbroderen Hans Wulff.

1805 Natten til den 21. April, som var Søndag efter Paaske behagede det Gud at henkalde til sig min haabefulde Søn Lorentz Wulff. Hans Alder 10 Aar 6 Maaneder 15 Dage. Jeg følte meget ved hans Afgang. Blev begravet i Domkirken.

1797 den 16. May Kl. 8½ slet om Aftningen behagede det Gud efter nogle Ugers brøst svaghed og efter 16 Aar 1 Maaned 16 Dage kjærlig Egteskab at henkalde fra mig og mine igienlevende 4 Børn min kjære og dydige Kone Gotta B. Wensel fød Wulff i hendes Alders 41½ Aar og blev hun begravet i det store Gravsted i Domkirken den 23. May, som var Christi Himmelfartsaften.

1809 den 1. July, som var en Onsdag stod min Datter Magdalenes bryllup med residerende Capellan til Ørkedalen Hr. Johann Garman. Vielsen skeede af Hr. Johan Angel. Gud give dem Lykke og Velsignelse i deres Egteskab. Onsdag den 4. samme Maaned tog de af mit Huus og til deres Bopæl Gaarden Gisvold.

1818 Mandagen den 30. Januar reiste min Svoger [Ϸ: svigersøn] Johan Garman med Kone og Datter Carstine fra sin Bopæl Gisvold i Ørkedalen til sit Erholdte Embede neml. Sogneprest til Bynæsset for at obne et Brev, udstedt af vor nuværende Konge Carl af Sverige, der skulde bekiendtgjøres for denne hans nye Menighed, og hvorfor han havde bestemt sig til at gjøre mig et Besøg, men som for mig og hans Familie faldt sorgelig ud, da han paa denne hans Reise blev syg og kom sygelig til mit Huus Onsdag den 1. February og maatte ved sin Ankomst til mig strax gaa til Sengs; dog syntes hans Sygdom ikke at være af megen Vanskelighed, som læge Doctor Rolff²⁾ erklærede, da han derunder kunde være op af Sengen, talede med sine Venner, kunde spise etc. Men desværre det havde et altfor sorgelig Udfald, da han efter 3 saadanne Dage Loverdags Morgen Kl. 9 den 4. Febr., som hans Kone sad ved Sengen hos ham, fik et Krampe slag for brøstet, hvorved hans Mæle blev ham berøvet, døde efter ¼ Time. Hvad min kjære Lena og hendes 4 smaa Born tabte ved den af alle bekiendte retskafne Mand, var meget og for mig ikke et mindre Savn, da jeg i ham tabte en kjær og elsket Svoger [Ϸ: Svigersøn].«

¹⁾ Hans H. f. 1743 d. 1816 som generalmajor, ugift.

²⁾ Gottlieb C. Roll f. i Kjøbenhavn 1778 d. i Trondhjem 1874, regimentskirurg og brigadelæge.

Slægten Garman stammer fra Haderslev hvor Johan Garmans oldefader Herman G., der døde i Bergen 1674 som generaltoldforvalter, president og kommercedirektør, var fød, hans søn var sogneprest til Os Christopher G., hvis søn af samme navn ogsaa var prest. Johan G. var født i Alten Talvigs prestegaard 11. July 1780, kand. theol 1801 og lærer ved Latin- og realskolen i Trondhjem indtil han 1806 blev res. kap. til Orkedalen, og udnævnt prest til Bynettet men døde uden at overtage det nye embede. Har i trykken udg.: »Efterretninger om Orkedalens prestegjeld.« Han døde 4. February 1815 og hans enke Magdalene E. Wensel bosatte sig da i Trondhjem, hvor hun boede til sin død 1855. Deres 5 børn var:

Carstine Garman, der boede i Trondhjem, hvor hun døde ca. 1885; ugift.

Christopher Garman død tidlig.

Christopher Garman handelsfuldmægtig hos grosserer Hoë i Trondhjem, død 1893; ugift.

Maria Magdalene Garman f. 12. Februar 1811 d. i Trondhjem 1. December 1891; gift 25. August 1836 med apoteker i Mandal *Edmund Hilmers* f. i Holstein 20. April 1811, død 4. November 1874. Flere børn, af hvilke:

Ditlev Henrik (Henry) Hilmers f. 24. Juli 1842 g. 26. August 1876 m. *Hilda Wesenberg* f. i Bergen 11. November 1842 er apoteker i Bergen; han eier malede portrætter af Ernst L. Wensel og hustru Magdalene Tostrup, sogneprest Johan Garman m. fl.

Johan Garman f. 1814 kand. theol. 1843, lærer ved Nissens skole i Kristiania, flere børn.

Lauritz Holte Wensel drog til Bergen, hvor han tog borgerskab 1787, grunden hertil var vel, at hans faders to halvbrødre levede der, og at den ene af disse stadshauptmand Lauritz Holte Nicolaysen, efter hvem han var opkaldt, tidlig havde mistet begge sine sønner; han har da formodentlig arbeidet i hans forretning. I Bergen bliver han gift med *Anna Dischingthun* i 1788. Efter stadshauptmand Lauritz Holte Nicolaysens testamente i hvis bo han var executor testamenti, fik han tildelt stadshauptmandens »iboende Hus med dertil hørende pertinentier samt kjeldere i gaarden og pakboderne samededs«; foretrak han heller at faa udbetalt 2000 rgd, stod dette ham frit for.

I Bergen var han bidragsyder til det Bernstofske legat og borgerkaptein; han boede paa Bellevue, i de vanskelige aar 1806—07 maatte han gjøre oprud og nogen tid derefter, er det vel, at han har besluttet at forlade Bergen og bosætte sig som handelsmand paa Søndmøre, hvor han kjøbte et stykke udmark af gaarden Søholt i Ørskog prestegjeld; her boede han som handelsmand og gaard-

bruger til sin død 22. December 1832; hans enke Anna Dischingthun døde paa Søholt 27. Maj 1843, 72 aar gammel efter at have ligget tilsengs de sidste 4 aar. Af deres 4 børn, blev kun 2 sønner voksne.

Jacob Dischingthun Wensel var fød i Bergen 1794, for til sjøs som superkargo, blev i 1825 undertoldbetjent paa Valderboug, senere i Trondhjem, og efter at have taget afsked flyttede han til Børsen, hvor han døde 1862. I 1816 blev han i Bergen gift med *Ellen Christine Bull* f. 13. November 1795 d. 3. September 1852.

Af deres 8 børn, var sønnen *Lauritz Holte Wensel* postmester i Ørskog, da han døde barnløs havde han tegnet en del til farbroderens legat; de andre børn, der kjendes, findes opførte paa stamtavlen (se der).

Den anden søn *Lauritz Holte Wensel* født 9. Januar 1798, død 7. Marts 1892 overtog gaarden Søholt og handelen; han var en ivrig gaardbruger, og drev sit lille brug efter den tids fordringer mønsterværdig; han drev med frugtavl og forsøgte ogsaa med biavl; som handelsmand holdt han paa til ca. 1850, da han paa grund af konkurrence, sluttede dermed.

Han var gift med *Jonette Berentine Wold* f. 13. Marts 1805 d. 1. Maj 1891. De feirede sit diamanbryllup; da de var uden børn, gik halvdelen af deres formue til broderens børn, den anden halvdel blev anvendt til et legat for Ørskog prestegjeld; renterne skulde foruden til understøttelse ogsaa anvendes til uddannelse for ungdom ved landbrugs- og husholdningsskoler.

Malede portrætter findes af Lauritz H. Wensel f. 1798 d. 1892 og hustru Jonette Berentine Wensel f. Wold f. 1805 d. 1891 samt i pastel et portræt af toldbetjent Jacob D. Wensel.

To hidtil ukendte Breve fra Steen Steensen Blicher.

Ved **Fr. Jürgensen West.**

Blandt Skiftedokumenterne i Gehejmekonferensraad Chr. Fr. v. Holsteins Dødsbo (i Landsarkivet for Sjælland m. m.) findes en Fortegnelse over udestaaende Fordringer, hvori under Nr. 6 er opført: »Pastor Blicher i Spendrup pr. Randers efter tvende Breve, der synes at forudsætte, at han var i Gjæld til den afdøde«. Begge de i Fortegnelsen nævnte Breve, — der, saa vidt vides, ikke tidligere har været kendte, — er bevarede, og da de giver nye Oplysninger om Steen Steensen Blichers Forhold, saa er der formentlig god Grund til at offentliggøre dem i deres Helhed, forsynede med de nødvendige Oplysninger om de Personer og Forhold, hvortil der i Brevene hentydes.

Christian Friedrich von Holstein til Stamhuset Rathlousdal, Brunswardens Fideikommiss, Lystrup og Jomfruensegede fødtes d. 19. Maj 1758 og døde d. 18. Januar 1828; han blev gift første Gang d. 18. Oktober 1782 med Komtesse Christiane Catharine Wedell, som døde d. 17. Marts 1813, og anden Gang d. 19. Maj 1814 med Christiane Elisabeth Friis, født d. 12. August 1779 og død d. 5. Februar 1846. Først i 1828 fik Familien Tilladelse til at føre Navnet Holstein-Rathlou.

Steen Steensen Blichers Fader, Niels Blicher, var, som bekendt, Præst i Randlev fra December 1795 til November 1822, og Steen Steensen Blicher selv var Forpagter i Randlev Præstegaard fra Efteraaret 1811 indtil Efteraaret 1819, da han blev beskikket til Sognepræst i Torning-Lygsaard Pastorat. Da nu Randlev er Nabosogn til Odder, i hvilket Sogn Rathlousdal ligger, er Bekendtskabet imellem Familierne Blicher og Holstein (-Rathlou) forklarligt nok.

1.

[1819, Efteraaret].

Udateret Brev fra Steen Steensen Blicher til Gehejmekonferensraad Chr. Fr. v. Holstein.

Deres Excellence har nu ei allene ved Deres alvorlige og kraftige Bestræbelser sat mig i Levevej og betrygget en heel Familie for Næringssorger¹⁾; De har ogsaa givet mig Midler ihænde og

¹⁾ Det maa herefter antages, at Gehejmeraad Holstein har lagt sin Indfyldelse i Vægtskaalen for at skaffe St. St. Blicher Torning-Lygsaard Præstembede, saa at han formentlig er den »nærboende høje Adelsmand og Godsejer«, hvem Blicher i »Erindringer«. Pag. XII sigter til (jvfr. Jeppe Aakjær, Steen Steensen Blichers Livs-Tragedie I. Bd., S. 342).

fordoblet Lyst til at opdrage mine Børn til duelige og nyttige Borgere i Staten; ja De har endog med en (De tillade mig gunstigst dette Udtryk) faderlig Kjerlighed hjulpet mig i min Trang¹⁾, og det i en Tid, da den ene Broder forlader den anden, og virksom Venskab er ligesaa sjælden, som Fattigdom og Nød er almindelig²⁾. Jeg maatte være det ufølsomste Menneske paa Jorden, dersom jeg ikke i mit inderste Hjerter erkjendte dette. Inspecteur Qwist³⁾ har leveret mig efter Deres Excellences Ordre 300 Rd. N. V., og idet jeg med varmeste Taknemmelighed modtager denne ædelmodige Hjælp, beder jeg Deres Excellence underrette mig om, til hvad Tid De befaler Tilbagebetalingen af disse Penge, og hvad Sikkerhed jeg imidlertid skal sætte; og dette kan ikke falde mig vanskeligt, da jeg haaber at kunne tiltræde mit Embede med mindre end 1000 Rd. Gjæld, og Marken (som jeg nu har beseet) er af den Beskaffenhed, at den endog uden Tiender kunde føde en Familie. Der er nemlig holdt hidtil 30 à 40 Fæhøveder, og Udlodden paa 107 Td. Land er endnu ikke ført i Brug, skjøndt der er funden overflødig Mergel. Indlodden — som er over 80 Td. Land — er meget god Jord, som bærer baade Byg og Hvede, Tørv og Skov er der nok af⁴⁾. Nærmere Underretning skal jeg siden tage mig den Frihed at give, da jeg har saadanne Beviser fra mine høje Velgjøreres Bevaagenhed for mig.

Min Fader, min Kone⁵⁾ og hele glade Familie aflægger deres underdanige Taksigelse. — Gud velsigne og glæde Deres Excellence og værdige dyrebare Gemalinde⁶⁾, som næst mine Forældre, Hustrue og Børn, ere mit Hjerter nærmest i Verden.

Underdanigst

S. S. Blicher.

[Udskrift].

Deres Excellence, Hr. Geheimeconferenceraad v. Holstein-Rathlou til Jomfruens Egede per Ringsted.

¹⁾ Ved det nedenfor omtalte Pengelaan.

²⁾ I de daarlige Aar efter Pengekrisen i 1813.

³⁾ Formentlig Holsteins Godsinspektør paa Rathlousdal.

⁴⁾ Torning Præstegaards Tilliggende er i Bekendtgørelsen om ledige Embeder (Coll. Tid. 1819 Nr. 43, S. 604—5) angivet til 65 Tdr. Ld. Ager og Eng og 16 Tdr. Ld. Skov og Mosejord, samt 107 Tdr. Ld. Hedejord. Det siges smstds., at Gaarden er vel vedligeholdt og Jorderne vel dyrkede.

⁵⁾ St. St. Blichers Kone, Ernestine Juliane Berg, Enke efter hans Farbroder Peder Daniel Blicher, maa ogsaa have været Familien Holstein (-Rathlou) bekendt, formentlig fra den Tid, da St. St. Blicher kort efter sit Giftermaal var Forpagter i Randlev Præstegaard.

⁶⁾ Gehejmerraad Holsteins anden Hustru, Christiane Elisabeth, født Friis.

2.

1827, 6. Marts (Spentrup ved Randers).

Brev fra Steen Steensen Blicher til Geheimkonferensraad Chr. Fr. v. Holstein.

Deres Excellence, Hr. Geheimkonferenceraad v. Holstein-Rathlou.

At Deres Excellence i saa lang og desværre! alt for lang Tid ikke har seet mig opfylde en Pligt, der borde være mig ligesaa kjer som hellig, den at bevidne Dem og dyrebare Gemalinde min virkelig evig usvækkede Taknemmeligheds Følelse, vilde vist nok have vakt Deres billige Fortrydelse, dersom De ikke tillige vilde have anet, at Undseelse var Aarsagen dertil, dyb Undseelse over, at jeg endnu ikke har afbetalt den Gjæld, som De paa den ædelmodigste Maade haver debiteret mig for. Den længe forhaabede Tidspunkt seer jeg nu med glædelig Vished imøde; men først vilde Deres Excellence højgunstigst tillade mig at forudskikke følgende Bemærkninger

Min Forfatning blev i Thorning jo længere jo misligere: Børneflokket (nu 8) forøgedes ligesom Gjælden, og paa det Point at see min Smule rørlige Ejendom et Bytte for mine Creditorer, reddede mig vor dyrebare Konges Naade ej allene ved øjeblikkelig Hjælp¹⁾, men og ved under 14. Sept. 1825 at forunde mig nærværende gode Embede²⁾. Velsandt: Flytning og mangfoldige dermed forbundne Omkostninger, samt Nødvendigheden at clarere Fordringer i Thorning og Viborg, tog haardt paa mig; dog hjalp nærværende høje Capitels Taxt³⁾, og da Kornet til næste Aar ikke kan falde saare betydeligt, har jeg grundet Haab om til den Tid at vorde gjældfrie. Dette kunde dog ikke allene bevirkes ved Kaldets Indkomster (hvoraf 400 Td. Korn ere de væsentligste⁴⁾) men et Maanedskrivt, som jeg i Forening med Bogtrykkeren i Randers udgiver, har saa hældig Fremgang, at Oplaget næsten er bort-

¹⁾ Blicher havde d. 14. April 1825 gennem Finansdeputationen faaet en kgl. Gratifikation paa 200 Rbd. (jvfr. J. Aakjær, Anf. Værk I. Bd., S. 262).

²⁾ Spentrup-Gassum Sognekald i Aarhus Stift.

³⁾ Kapitelstaksten for Aarhus Stift var for 1826 2 à 2½ Gange saa høj, som det foregaaende Aars.

⁴⁾ Kaldets Indtægter i Korn angives i Danske Kancellis Forestilling til Kongen: (D. Kanc. Forest. for 1. Departement 1825. Nr. 106) til 1) enkelt Tiende af 417¼ Td. Htk., nemlig: 52⅙ Td. Rug, 104¼ Td. Byg, 161 Tdr. Havre. 2) Landgilde af 2 Anneksgaarde: 3¾ Td. Rug, 4¼ Td. Byg og 6½ Td. Havre.

subscribert og solgt¹⁾. Dette vil til Nyaar give mig en sikker Fordeel af nogle Hundrede Rigsbdaler: og da seer jeg mig endelig istand til at afgjøre den gamle Gjæld, der virkelig, just fordi den ej var prioriteret, har lagt [!] tungt paa mit Hjerte. Men at bie saa længe med at skrive til mine uforglemmelige Velgjørere kunde jeg ikke overtale mig til, skjøndt jeg endnu denne Gang kun byder Papiir istædet for Penge.

Torde jeg ved Lejlighed haabe at beæres og glædes ved et par Linier fra Deres Excellence, der kunde underrette mig om Deres og ædle Frues Befindende, skulde jeg ansee det som et Tegn paa, at De endnu havde noget tilovers for Deres

evig taknemmelige og underdanige

S. S. Blicher.

Spentrup ved Randers
d. 6te Marts 1827.

Min Fader, som nu er hos mig, og min Kone bede formældet deres underdanige Respect.

[Udskrift].

Deres Excellence Hr. Geheimecon-
ferenceraad v. Holstein-Rathlou til
Jomfruens Egede pr. Ringsted.

¹⁾ Herved sigtes til »Nordlyset«, som blev udgivet af St St. Blicher og Jockum Martin Elmenhoff i Randers, Redaktør og fra 1830 tillige Udgiver af Randers Amts Avis og Avertissementstidende. Af »Nordlyset« udkom I.—XII. Bind i 1827—29.

Fortegnelse over den norske genealogiske Litteratur i Aaret 1912.

- Beer, Johannes: Om Familien Beer i Norge. Trykt som Manuskript. Kr.a 1912. 8.
- Borch, Thorgeir: Slægten Tornøe. Skien (1911). 4. 4 Bl. 125 S. (Hektograferet).
- Conradi: Familien i Norge. Kr.a 1912. 8. 2 Bl. 19 S.
- Dybwad, Bertr.: Tillæg til Familien Dybwad med Sidegrene (Kr.a 1912). 8. 21 S.
- Erichsen, A. E.: Trondhjems katedralskoles historie. T.hjem 1911. 8. 333 S.
- Finne-Grønn, S. H.: Slægten Platou i Norge og Danmark. Kr.a 1912. 8. 1 Parti. 79 S.
- Fortegnelse over det norske postvæsens tjenestemænd 1. Oktbr. 1911. 4. 102 S.
- Fortegnelse over rikstelegrafens funktionærer den 1. Septbr. 1912. 8. 157 S.
- Hjort, Otto: Stamtavle over en norsk familie Hjort med uddrag af andre norske og danske slægter samt undersøgelse om det Hjortske segl. Kr.a 1912. 8. 80 S.
- Knap, Hagb. Th.: Familien Knap i Norge. Genealogiske og biogr. oplysninger. Med 4 Tavler og 29 billeder. Kr.a 1911. 4. 80 S.
- Moe, Wladimir: Norske storgaarde. Kr.a 1912. 4. 238 S.
- Nickelsen, Ingar J.: Stambog over slægten Nickelsen gennem fire hundrede aar. Kr.a 1912.
- Olsvig, Viljam: Ludvig Holbergs unge Dage. Kr.a og Kbh. 1912. 8. 655 S. Oplysninger, En del, om familierne Riis og Hagerup af privat interesse. Trykt som manuskript. 1912. Bergen.
- Prytz: Rørosslegten. Røros 1912. 36 S.
- Schnitler, Carl W. og Anthon M. Wiesener: Bergenske malede portrætter 1600—1830. Katalog over Bergens museums portrætudstilling 1911.
- Stamtavle. Foged Jens Holmboes efterkommere. 1912. Udarbejdet efter foranstaltning af bestyrelsen for foged Jens Holmboes legat. Tromsø 1912. 4.
- Steile, Ove B. W.: Slægten Wangensten. En personal-historisk oversigt fra 1654—1912. Med 17 billeder af slægtens medlemmer. Gjøvik 1912. 8 S.
- Svendsen, Faste: Stamtavle for familien. 3 opl. 3 tusende. T.hjem 1912. 8 Bl. 28 S.
- Thomle, E.: En gren af Tordenskjoldsfamilien. Kr.a 1912. 8.
- Tidsskrift, Norsk, for genealogi, personalhistorie, biografi og literærhistorie. Udg. ved E. A. Thomle og S. H. Finne-Grønn. B. II. H. 1. Kr.a 1912.

Bog anmeldelse.

Kjøbenhavns Brandforsikring 1731—1911.

Et Bidrag til Kjøbenhavns Historie. Udgivet af Kjøbenhavns
Brandforsikring. 1913.

Direktionen for Københavns Brandforsikring, der i 1906 skænkede os det store Værk: Kjøbenhavns Huse og Indvaanere efter Branden 1728, har ved Udgivelsen af den ovennævnte Bog reist sin egen Historie et pragtfuldt Mindesmærke. Smukt og stærkt indbunden, illustreret med 131 nydeligt udførte Gengivelser af Stik, Tegninger og Malerier, alle valgte med stor Omhu, fra Fortidens København, forsynet med Friser og Vignetter af Hans Tegner, er den 668 Sider svære Bog en Fryd for Øiet og en Ære for det Selskab, hvis

Historie den beskriver. Det siger sig selv, at denne Historie tildels ogsaa er Københavns og dens Borgerskabs Historie, og alle, der sysler med denne, vil byde det nye Værk et hjerteligt Velkommen.

Det Afsnit af Bogen, som særligt interesserer dette Tidsskrifts Læsere, er det som bærer Overskriften: Oplysninger om Københavns Brandforsikrings Bestyrelse og Personale 1731—1911. Dette Afsnit falder i to Dele, af hvilke det første, Fortegnelse over Brandforsikringens Deliberationskommitterede og Udvalgsmedlemmer, Direktører, Personale, Revisorer, Tilsynsmænd ved Vurderingerne og Vurderingsmestre, blot bringer Oplysninger om de paa-gældendes Virketid indenfor Selskabet, medens det andet, Biografier af Københavns Brandforsikrings Direktion og Personale, paa ca. 140 Sider bringer 162 Biografier af alle Selskabets Embedsmænd og Funktionærer lige fra Direktører til Fyrbødere. Det er dette Afsnit, der her skal gøres til Genstand for Omtale.

Af Bogens Fortale fremgaar det, at Udarbejdelsen af det omtalte Afsnit fra først af var overdraget Arkivsekretær Gerhard L. Grove, fra hvis Haand Direktørernes Biografier forelaa omtrent afsluttede, da Døden bortrev ham, og vi staaar da her overfor det sidste Arbeide af den altfor tidligt bortgangne udmærkede personalhistoriske Forfatter. Efter Groves Død lagdes Fortsættelsen og Fuldendelsen i Hænderne paa Arkivsekretær Fr. J. West, hvem Udarbejdelsen af Afsnittet S. 581—632 skyldes, og det skal straks siges, at han med stor Dygtighed har løftet sin Del af Arven efter Grove.

En systematisk Gennemgang af det Utal af Datoer o. lign., som dette Arbeide indeholder, vilde være et rent og skært Pindehuggeri og forsaavidt ogsaa uden Interesse, som det maa blive enhvers Sag ved forekommende Afbenyttelse at konstatere Angivelsernes Rigtighed, en Konstatering, som fra Forfatternes Side er gjort saa let som muligt ved de talrige Kildehenvisninger. At ville forlange, at et Arbeide, som det her foreliggende, skal være feilfrit, er ubilligt, det er vel intet Arbeide af denne Art, og naar jeg i det følgende anfører nogle Feil, som jeg ved mine talrige »Stikprøver«, der iøvrigt maa siges at have holdt rigtigt godt, har fundet, saa er det kun for at benytte Leiligheden til at korrigere og supplere Bogens Angivelser.

Olé Mandix fik ikke Borgerskab 1740. men 1749, Jacob Rohde ikke 1739, men 1738, Niels Seyersløf ikke $23/10$ 1740, men $23/11$, Christopher Jensen Lund ikke $6/2$ 1709, men $16/12$ 1711. For Lauritz Rasmussen mangler helt Dato og Aarstal for hans Borgerskab, det var $12/8$ 1720, og for Lorentz Lorentzen savner man Oplysning om, at hans Fødested ifølge Borgerskabsprotokollen, hvorfra Datoen for hans Borgerskab haves, var Haderslev. Naar det om Thomas Carstensen Bargum hedder, at han 12. Juni 1724 fik »Borgerskab som Lærredskræmmer her i Byen, men hans Fødested nævnes ikke«, saa er dette sidste ikke ganske korrekt, thi i Borgerskabsprotokollen staaar, at Bargum (eller som han her kaldes: Bargou) var »født i Tønder Amt i Holsten«.

S. 500 omtales Jens Gregersen Klitgaards første Ægteskab med Margrethe Andersd. Bache, og det fremgaar af Teksten, at hun var Enke, idet hun bragte ham to Sønner af sit tidligere Ægteskab, uden at det er omtalt, hvem hun var Enke efter, og naar hun blev gift med Klitgaard. Hendes første Mand hed Henrik Wichmand Hoffmand, og hendes Bryllup med Klitgaard fandt Sted 17. Februar 1730.

S. 504 under Poul Nyegaard anføres, at da han døde 1757, stemmer det ikke med, at N. P. Jensen i Fortegnelsen over Medlemmerne af Skydeselskabet lader ham, der blev Medlem i 1755, blive Fuglekonge i 1761, Inspektør 1769—71 og Dommer 1771—77. Uden iøvrigt her at komme nærmere ind paa Spørgsmaalet, skal jeg blot paapege, at der er en Mulighed for, at begge Parter har taget feil, idet der nemlig foruden ovennævnte Poul Nyegaard fandtes to Personer til af samme Navn, nemlig en Herbergerer.

boende: Uden N. og Ø. Port Nr. 2, som dog vist kan lades ude af Betragtning, og Poul Nielsen Nyegaard, født i Jylland, som ¹³/₁₁ 1741 fik Borgerskab som Brændevinsbrænder, og ¹²/₂ 1749 som Vognmand, ved hvilken sidste Leilighed han indtegnedes for dobbelt Laugsrettighed. Han eiede Nørre Kvarter Nr. 20 og levede 1768, men var død 1778, da Enken anføres som Eier. (Mandtallene i Raadhusarkivet).

I Andreas Skibsteds Biografi fortælles, at han efter Faderen »arvede dennes anselige Bryggergaard i Trompetergangen (Frimands Kvt. Nr. 121 efter Matr. af 1756), der endnu bærer en Mindetavle om hans Forældre, som opbyggede den efter Branden«. Der kunde nok her med en vis Ret være krævet en Angivelse af, hvilken Eiendom der sigtes til, idet det vist er de færreste Mennesker, som nu i vore Dage ved, at Trompetergangen er det Stykke af Niels Hemmingsensgade, som ligger mellem Graabrødretorv og Skindergade, og endnu færre ved maaske, hvor de skal skaffe sig oplyst, hvilket nuværende Matr. Nr., og dermed Gade Nr., der svarer til Matr. Nr. af 1756. Være er det imidlertid, at Matr. Nr. 121 slet ikke laa i Trompetergangen, men er nuværende Graabrødretorv Nr. 15. Det Nr., der sigtes til er Matr. Nr. 111, nu Matr. Nr. 117, Niels Hemmingsensgade Nr. 32.

Men hvor er den omtalte Mindetavle, og hvad er det for en Brand, der omtales? Jeg har forgæves søgt Tavlen, og som det vil fremgaa af det efterfølgende, maa dens Oplysninger, om den findes, være misforstaaede.

12. Januar 1739 skødede Christian og Johan Gierløf, Bryggere og Borgere i København, den dem tilhørende »Bryggergaard, beliggende i den Tvergade, som gaaer fra Graebrødre Torv til Skindergade imellem Peter Jensen Sællings Gaard paa den ene og Hr. Assessor og Stadsbygmester Banner Mathiesens Gaards Bag Huus paa den anden Side, til høiyagtbare og velfornemme Sr. Christopher Jacobsen Klog, Borger og Skipper her sammesteds«. Klog døde 1749, og ved Enkens Giftermaal 1751 med Michel Skibsted kom Eiendommen i hans Besiddelse, hvorfra den efter hans Død 1775 overgik til Sønnerne Høiesteretsadvokat Poul Frederik og Brygger Andreas Skibsted, af hvilke den sidste, efter Paategning, læst 12. April 1779, paa Skødet til Christopher Klog, blev Eneeier. (Pante- og Skødebøgerne i Hof- og Stadsrettens Brevskriverkontor). — Altsaa, Eiendommen kom ikke i Familien Skibsteds Eie før 1751, saa den kan ikke af dem være opbygget efter Branden 1728, og at de iøvrigt ikke har bygget den, synes at fremgaa af det lille Barok-Skjold, som over en forgyldt Neptun, Christopher Klog var jo Skipper, bærer dennes og hans første Hustrus, Anna Jensdatters, Navne. Men hvad er det da for en Brand, der sigtes til, og hvor er den omtalte Sten?

I Biografien af Peter Frederik Thornam (S. 588 ff.) gaar en Feil fra Erslew igen, idet hans Hustru Else Marie Eysens Forældre anføres som Restauratør Johan Michaelsen Eysen og Mathilde Augusta (Elisabeth) Petersen. (Feilen findes ogsaa hos Hundrup i hans Stamtavle over Familien Thornam i »Dimittønder fra Slagelse Skole«). Ved Else Maries Daab i Nikolai Kirke ¹⁰/₁₂ 1795 kaldes Forældrene Johan Eysen og Augusta Elisabeth Petersen. Ved Skiftet 1840 efter den sidstnævnte kaldes han Johan Mortensen Eisen og hun Augusta Elisabeth Eisen. En Kopi af Bevilling til at hensidde i uskiftet Bo findes blandt Bilagene til »Hvide Bog« 1803, og hun har her underskrevet sig A. E. Eisen, ligesom han kaldes Johan Mortensen Eysen og hun Augusta Elisabeth Petersen. Det synes da, som om de her anførte Navne er de rette.

En Ting vil jeg gerne paatale her: man har ikke Lov til, som det gøres et Par Gange i Bogen, at sige, at Vielsen har fundet Sted f. Eks. i Helligaandskirken, naar den i Virkeligheden har fundet Sted *si* Huset.

Og et endnu! Hvorfor bringer Bogen ikke udførlige Biografier af de nuværende Direktører? Det kan ikke være, fordi de endnu er iblandt de levendes

Tal, thi Biografier af det nulevende Personale samt af den nuværende Revisor, Kontorchef H. B. Krøchel, findes. Er det et Udslag af Beskedenhed?

Dog disse Indvendinger er jo kun Smaating, naar Hensyn tages til det store og hele. Som Bogen er, tjener den til Ære for sine Udgivere og Forfattere, og er et smukt Eksempel til Efterfølgelse for andre Institutioner, der har en Historie at opvise. For den, der sysler med det københavnske Borger-skabs Historie, er den et udmærket Hjælpemiddel.

H. Hjorth-Nielsen.

Nyt fra Genealogiens og Personalhistoriens Verden.

Storhertugen af Hessen har udnævnt Redaktøren af Frankfurter Blätter für Familiengeschichte, Hr. Karl Kiefer, til »Hofgenealog«!

Konsistorierne i Magdeburg og Königsberg har med Hensyn til Privates Benyttelse af Kirkebøgerne indenfor de paagældende Konsistoriers Kompe- tenceomraade truffen den Bestemmelse, at Præsterne for Undersøgelser i Kirke- bøgerne er berettigede til et Honorar af 3 Mark pr. Time og 20 Mark for en hel Dag (8 Arbejdstimer), og foretages Gennemgangen af Kirkebøgerne af ved- kommende Private personlig, er Præsterne berettiget til et Honorar af 1 Mark 50 Pf. pr. Time og 10 Mark pr. Dag for Tilsynet.

De tyske Genealoger hævde et Ramaskrig herover, skønt Bestemmelsen ikke synes helt uberettiget, men vi Danske kan jo se med Sindsro herpaa, da vore hjemlige Forskere er saa langt heldigere stillede paa Grund af Kirke- bøgernes Centralisering i Arkiverne.

Anetavlestudiet lader i den senere Tid til at tage Flugt og at vinde stadig mere Terræn, ogsaa herhjemme, f. Eks. synes det af »Dansk genealogisk Institut« udgivne Maanedstidning i særlig Grad at hellige sig dette Studium, og i det nylig udkomne tredje Nummer af Medlemsbladet for Slægtssamfundet Holten med- deler Kammerherreinde A. Linde et Forsøg paa at opstille sine 1024 Aner; imidlertid er kun Rækken af de 16 Aner fuldstændige — allerede i Rækken over de 32 Aner er der betydelige Huller, og af de 1024 Aner kender Forfatter- inden kun 6. — Skade, at der endnu ved disse Anetavlestudier, saaledes som de hidtil drives herhjemme, savnes til Anetavlerne skematiske Opstilling, knyttede statistiske Oplysning om Ascendenternes Anlæg, psykiske Dispositioner etc.; thi det er jo dog saadanne, der giver Anetavlen dens store Betydning og Værd.

I Familiengeschichtliche Blätter (Februar Heftet 1914) søger en Hr. v. Raven i Rüstringen i Oldenburg Oplysning om Bærere af Navnet Raven i Danmark, Norge og Sverrig.

Samstedts søger Vikar Heller i Wörth i Elsass Oplysning om Forfædrene til dansk Kaptain George Wilhelm von Reibnitz († 1713) til Niederkaüfung.

Det kan ikke være uberettiget atter og atter at fremhæve, hvor forsigtig Personalhistorikere bør være lige overfor Meddelelser fra Præster i Udlandet, naar de paa Forespørgsler svarer, at Kirkebogen er gennemgaaet, uden at der er fundet noget; Gang paa Gang hænder det, at man ved fornyede Fore- spørgsler eller personlige Undersøgelser finder, hvad man søger.

Mindre almindeligt turde det være, at Præsterne ligefrem udsteder

fejlagtige Attester, men ogsaa dette er hændt Redaktøren et Par Gange i den senere Tid; forleden fik denne saaledes en lovformelig udfærdiget Attest, ifølge hvilken en Person var født 29. Decbr. 1760 — ved en fornyet Forespørgsel viste det sig, at Fødslen ganske vist var indført i Aargangen 1760, men Fødselsdagen var 29. Decbr. 1759.

Det turde ikke være overflødigt at erindre om, at ved Rekvisition af Daabsattester til personalhistorisk Brug maa det udtrykkelig bemærkes, om Faddernes Navne ønskes medgivne. Ellers vil disse som Regel ikke blive nævnt i den forlangte Attest.

Spørgsmaal og Svar.

I. Svar.

Indsendere af Svar bedes om at sende disse til Redaktionen og ikke direkte til Spørgerne.

(Spørgsmaal 3 i Tidsskriftets VI. Række, 4. Bind, S. 279.)

At Peter Andreassen Wrights anden Hustru Karen Kristine Lemvigs Mor var en Holmboe, behøver intet Bevis; det fremgaar med al ønskelig Tydelighed af Børnenes Navne. Nu findes der imidlertid 2 Kvinder af Navnet Holmboe, der er gift med en Lemvig, nemlig Beate Cathrine Holmboe, g. m. Christian Lemvig, Købmand i Aagaardstrand og Else Christine Holmboe, g. m. Lorentz Lemvig, ligesaa i Aagaardstrand (Købmand?).

Børnenes Navne viser hen paa det sidste Ægtepar.

At dette ogsaa var Forældrene, fremgaar med Sikkerhed af et Skifte, som jeg har fundet. Skiftet blev holdt i Tønsberg 1. Decbr. 1775 efter Fru Oberstleutnant Maria Gustava slg. Holmboe i Holmstrand. Hun døde der 11. November 1775.

Som Arvinger opregnes hendes 5 Børn, 1 Søn og 4 Døtre. Af Døtrene var den ældste Beate Cathrine, gift med Christian Lemvig, Købmand i Aagaardstrand. Disse to var begge døde og efterlod sig 2 Døtre: Anna Christiane L., gift med Leutnant Fleischer og Maria Gustava L., gift med Rudolf Philip Jacobi, Sognepræst til Ramnæs.

Den yngste Datter Else Christine Holmboe var gift med Lorentz Lemvig i Aagaardstrand og ilive.

Efter dette anser jeg det utvivlsomt, at Paagældende maa være Datter af det sidstnævnte Par. De blev gift i Aagaardstrand.

Andreas Christian Larsen Wright er døbt 25. Marts 1723 i Lardal. Han holdt 1749 i Hoff i Jarlsberg Bryllup med Johanne Lindset, f. ca. 1725 † efter 1801.

H. H. Neumann.
Sognepræst til Skjæk.

(Spørgsmaal 4 i Tidsskriftets VI. Række, 4. Bind, S. 279.)

Om Bagermester Weldings Familie findes i Folketællingen 1845 for Københavns Myntergade Nr. 47 (nuværende Gadenr. 15) følgende:

†) Jens Welding	65	gift	København	Bagermester.
Anna Welding	55	—	Ribe	hans Kone.
Cathrine Welding	32	ugift	København	Datter.
Theodor Welding	23	—	—	Søn, Bagersvend.
Julius Welding	21	—	—	Søn, fraværende paa en Sørejse.
Amalia Welding	19	—	—	Datter.

Wilhelmine Welding	19	ugift	København	Datter.
Carl Welding	15	—	—	Søn, fraværende paa en Sørejse.
Ingeborg Poulsen	39	—	Ribe}	Husmoderens Søstre.
Bolette Poulsen	30	—	Ribe}	

†) Skemaet er undertegnet J. N. Welding, Bagørmester.

Chr. Christensen,
Protokolfører i Kriminal- og Politiretten.

(Spørgsmaal 6 i Tidsskriftets VI. Række, 4. Bind, S. 279—80.)

Til Emmy Charlotte Thulstrups Anetavle kan følgende meddeles:

Jørgen Mogensen Thulstrup er født paa Kronborg Teglværk og døbt i Tikjøb Kirke. Han ægtede 20. September 1759 i København (trykt Bryllupsdigt anført i Bibl. Dan. III. 1519) C. C. Walbom, født i København 1. Oktober 1735, † 11. August 1815, Datter af Urtekræmmer Henrich Walbom, † 12. Juli 1773 i København, 68 Aar gl. Familien siges at nedstamme fra Morten Luther. Sønnen Henrik Thulstrup døde 5. December 1855 (ikke 1885).

Christian Barfred døde i København 12. April 1820, 75 Aar gl.; hans Hustru Karen Staaby døde i Marts 1808, 49 Aar gl. Datteren Johanne døde 1863 (ikke 1862).

A. T. Jantzen, Pastor emeritus.

Tilføjelse

til danske og norske studerende i Padua 1559—1615.

(Personalhist. Tidsskrift VI. Række 4de Bind, Side 201—210.)

- S. 204. Magnus Bartholinus er Mogens Bertelsen Dallin, økonom på Herlufsholm. B. L. IV.
- S. 206. Nicolaus Struckmannus. Immatr. i Siena 1589.
- S. 208. Johannes Johannis Hall er prof. Hans Jensen Alanus (Hallandus), f. 1563, d. 1631. B. L. I.
- S. 208. Severinus Christianus Schavenius er Søren Christensen Skavbo, hovmester for Peder Juel og Mogens Krabbe fra 1591; han blev 1598 dræbt i Louan på grænsen af Frankrig og Savoien af soldater, der antog rejseselskabet for spejdere. Danske Saml. I. 357.
- S. 208. Joannes Severinus Zythogatus er magister Jens Sørensen Ølgod, hovmester for Jørgen og Christoffer Lunge fra 1592.
- S. 208. Thomas Johannides er Thomas Hansen, død 1613. Lektor. Norske Mag. II. 623.
- S. 208. Olaus Bacherus. Immatr. i Frankfurt a. d. Oder 1592.
- S. 208. Bartholomæus Johannis er Bertel Hansen Dalby, forstander for Duebrødre kloster i Roskilde.

K. Carøe.

Rettelse.

Personalhistorisk Tidsskrift VI. Række, 4de Bind, S. 172, Karen Galschiøt, gift Ziegler, skal være Ziesler, nemlig Johan Fredrik Blumenthal Ziesler f. c. 1770 i Tyskland og død i Bergen 1799. Han var Læge og giftede sig Aaret før sin Død med den 16aarige Karen Galschiøt, der fødte ham en Søn, Stamfaderen til den norske Slægt Ziesler. Den tyskfødte Læges Sønnesønsson er Kaptajn i den norske Marine John Fredrik Ziesler.

Samfundet for dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie.

Medlemsbidraget er 6 Kr. aarlig.

Samfundet har siden dets Stiftelse i 1879 udgivet:

Personalhistorisk Tidsskrift.

1. Række, Bind I—III (1880—82) ved *F. Krarup*.
1. — , — IV—VI (1883—85) ved *G. L. Wad*.
2. — , — I—IV (1886—89) ved *G. L. Wad*.
2. — , — V—VI (1890—91) ved *H. W. Harbou*.
3. — , — I—III (1892—94) ved *H. W. Harbou*.
3. — , — IV—VI (1895—97) ved *G. L. Grove*.
4. — , — I—II (1898—99) ved *C. E. A. Schøller*.
4. — , — III—VI (1900—03) ved *G. L. Grove*.
5. — , — I—VI (1904—09) ved *G. L. Grove*.
6. — , — I (1910) ved *G. L. Grove og P. Hennings*.
6. — , — II—IV (1911—13) ved *P. Hennings*.

Prisen for Aargangene 1881—1903 (1880 er udsolgt) er nedsat til 3 Kr. for hvert Bind, og Prisen for hver af de fire første Rækker til 10 Kr., for 1881—91 samlede til 15 Kr.

Bogladeprisen for det enkelte Bind er 9 Kr. — Enkelte Hefter sælges ikke.

Foruden det aarlige Navneregister i Tidsskriftet findes i Aargangen 1892 Indholdsfortegnelse for 1.—2. Række (1880—91) og i Aargangen 1904 Indholdsfortegnelse for 3.—4. Række (1892—1903).

Danmark-Norges Len og Lensmænd 1596—1660, ved **Kr. Erslev**.

For Medlemmer 1 Kr. — Bogladepris 1 Kr. 50 Øre.

Hof- og Statskalendere.

Den tyske Udgave indtil 1864 og den danske Udgave fra før 1821 søges. Billet, med Angivelse af Pris pr. Aargang, udbedes til Tidsskriftets Redaktørs Kontor, Stormgade 6.

„DANSK AEDELSBLAD“

(Redaktør: Arkivregistrator **P. B. Grandjean**)

udgives fra Nytaar af **Dansk Adels Forbund** med 12 aarlige Numre, indeholdende bl. a. personalhistorisk og genealogisk Stof. Abonnement — 2 Kr. aarlig — tegnes ved skriftlig Henvendelse til Forbundets Bureau, Dronningens Tværgade 7.

NYE BØGER

20de Bind af

MEMOIRER OG BREVE

* UDGIVNE VED BIBLIOTEKAR JUL. CLAUSEN OG OBERST P. FR. RIST

„DET STORE BILAGER I KJØBENHAVN 1634“

Som *Memoirer og Breve* begyndte med en Skildring af Christian IV's København, saaledes vil dette Jubilæums-Bind — det tyvende i Rækken — henflytte Læseren til samme Tid og Sted med en højst interessant Skildring af Festlighederne i Hovedstaden i Anledning af den udvalgte Tronfølgers Bryllup med Magdalene Sibylle. Der udfoldedes ved denne Lejlighed et meget omfattende Apparat, og Glansen og Pragten overgik alt, hvad der hidtil var set. Af disse Festligheder eksisterer der en i kulturhistorisk Henseende mærkelig fyldig og paa sin Vis enestaaende Beretning, som skyldes *Charles Ogier*, Sekretær hos den franske Gesandt, der paa Indbydelse af Kongen var kommen hertil. Denne Beretning har hidtil kun været kendt indenfor Fagmændenes Kreds, men er nu bleven oversat fra Latin. Det kan ventes, at dette Bind, hvortil slutter sig en samtidig Beretning om de grandiose Festoptog, og som er udstyret med flere Tavler efter samtidige Billeder, vil vække mere end almindelig Interesse, idet Forfatteren giver saa livligt og troværdigt et Billede af disse Festdage, hvad der var ham muligt, dels fordi han ifølge sin Stilling havde Lejlighed til at se alt, dels fordi han var en Mand, der havde Øjnene godt med sig.

JOHANNE LUISE HEIBERG OG ANDREAS FREDERIK KRIEGER

EN SAMLING BREVE. 1860—1889

UDGIVET AF AAGE FRIIS OG P. MUNCH

I. Bind. 1860—1864. Pris 6 Kr.

(Brevene vil udkomme i 3 Bind talt)

„Det danske Sprog- og Litteraturselskab“s Skrifter.

HANS MOGENSENS OVERSÆTTELSE AF PHILIPPE DE COMMINES' MEMOIRER

MED UNDERSTØTTELSE AF CARLSBERGFONDET UDGIVET AF

POUL NØRLUND

Med en Ordbog af Kr. Sandfeld Jensen

I. Bind. Pris 10 Kr.

Blandt de ældre danske Prosaværker indtager *Anders Sørensen Vedels* 1581 udkomne Oversættelse af Saxo med Rette en høj beundret Plads for sit rene, jævne og djærve danske Sprog. Værdigt ved dens Side staar imidlertid det Værk, som her for første Gang udgives i Trykken: Biskop *Hans Mogensens* Fordanskning fra 1574 af et af Verdenslitteraturens ypperste Memoireværker: *Philippe de Commines' Erindringer* fra hans Liv og Færd i de franske Konger Ludvig XI og Carl den VIII.s Tjeneste. Denne Oversættelse er ligesom *Vedels Saxo* et Vidnesoyrd om den levende historiske Interesse hos *Frederik den II.s* Adelsmænd; det var nemlig *Rigens Marsk Peder Gyldenstjerne* og *Kongens Historiograf Arild Hatfeld*, der opfordrede Mester *Hans Mogensen* til at oversætte samme Bog paa Dansk. Huitfeld gennemrettede selv Oversættelsen, men fik den aldrig bragt i Trykken, saa den nu i mere end tre Aarhundreder har henligget i Haandskrift, saa godt som ukendt baade af læge og lærde. Ved Udgivelsen af *Hans Mogensens* lodige danske Oversættelse opfyldes da et gammelt Krav, og den danske Litteratur, der er saa fattig paa fremvægende Prosaværker fra ældre Tid, beriges med et Værk, lige fortrinligt fra Indholdets, Fremstillingens og Sprogets Side.

Udgaven, der vil udgøre tre Bind i Kvartformat, trykkes i 300 Eksp., hvoraf kun 240 Salgseksemplarer. Af disse er nu kun ganske faa Eksp. tilbage. Prisen pr. Ark er sat til c. 25 Øre, og da hele Værket vil blive paa c. 120 Ark, vil den samlede Pris være c. 30 Kr. eller c. 10 Kr. pr. Bind.

GYLDENDALSKE BOGHANDEL · NORDISK FORLAG