



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

LEHNSBARON
HANS BERNER SCHILDEN HOLSTEN'S
S L Æ G T E B O G

UDARBEJDET AF
HANS BERNER SCHILDEN HOLSTEN
OG
ALBERT FABRITIUS

III
TREDIE BIND
2. HEFTE

KØBENHAVN MCMLV

OVERSIGT
over det hidtil udkomne

I Del, 1. Bind	afsluttet
Indledningshefte (1940—41)	
1. Hefte (1940)	
2. Hefte (1940—41)	
I Del, 2. Bind	afsluttet
1. Hefte (1942—43)	
2. Hefte (1943—44)	
II Del, 1. Bind	afsluttet
1. Hefte (1952)	
2. Hefte (1955)	
Om det som II Del 1. Bind 3. Hefte betegnede se nedenfor	
III Del, (1. Bind) 1. Halvbind (1947)	fortsættes
III Del, 3. Bind	fortsættes
1. Hefte (1952) — tidligere betegnet som II, Del 1. Bind 3. Hefte	
2. Hefte (1955)	
Tavlebind	fortsættes
1. Hefte (1940—42)	

Under Forberedelse er I Del, 3. Bind.

Det i 1952 udsendte Bind Breve og Optegnelser — der paa Omslaget er betegnet som II, Første Bind, 3. Hefte — vil paa Grund af ændrede Dispositioner faa Betegnelsen III Del, 3. Bind, 1. Hefte.



Udsigt fra mit Vindue mod den runde Dam og Søen

1.

Langesø 18. Oktober 1952.

I Dag er det et Aar, siden jeg sidst skrev til Eder, og i den mellemliggende Tid har jeg været saa optaget af meget forskelligt, at jeg ikke har naaet at skrive mine sædvanlige Fællesbreve. Da der i det forløbne Aar er sket saa meget, maa min Beretning om vore Oplevelser nærmest blive en Opramsning af de forskellige Begivenheder; men saa faar I da et lille Begreb om, hvad der er hændt, og om al vor megen Selskabelighed.

Den 17. Oktober 1951 havde Arkivar SEESTEN 40 Aars Jubilæum som ansat i Landsarkivet i Odense, og vi var i den Anledning til en nydelig Middag hos Hr. og Fru SEESTEN. Vi var 22 til Middagen; Politimester WOLL fra Kerteminde havde Værtinden til Bords, og paa hendes anden Side sad vor nye Landsarkivar LINDBERG NIELSEN. Værten havde VIVI til Bords og Fru Musæumsdirektør SVEND LARSEN paa den anden Side. Jeg havde Stiftsprovstinde LÜTZHØFT til Bords og Fru LINDBERG NIELSEN paa den anden Side. Der blev holdt nogle Taler, bl. a. af mig.

Sidst i Oktober havde vi et Par Dage Besøg af Kammerjunker og Fru STEENBACH, der havde solgt Gaarden Lunderup ved Varde, og fra den 6. til den 8. November havde jeg Besøg af FREDDIE RABEN, der havde ønsket at komme herover umiddelbart før, han skulde ind som Soldat. Det var saa hyggeligt og fornøjeligt at have ham her, og vi snakkede de to Aftener saa udmærket sammen. Jeg var saa rørt over, at han vilde benytte et Par af sine faa Fridage til at være her. Langesøs nye Forpagter, ALBJERG, der heldigvis driver Gaarden paa udmærket Maade, fyldte 60 Aar den 9. November, og jeg var med til en Herrefrokost paa omkring 20 ialt, bl. a. GODSKE, Skovrideren og Dyr læge RASMUSSEN fra Bredbjerg.

Den 18. December fejrede min fortrinlige Chauffør og hans lige saa fortrinlige Kone deres Sølvbryllup. Vi gav dem en Sølv tallerken. Sammen med GODSKE og HANS-HENRIK og en Del andre, bl. a. vore hyppige Hushjælpere, de to Frøkener KNUDSEN fra København, var vi til en flot Frokost i deres Lejlighed. Til Middag var de vist nogle og halvtreds her i Foredragssalen. De havde det nydeligste Menukort med et Billede af Hovedbygningen og Indgangen til deres Lejlighed i Enden af Sydfløjen. Der var ogsaa Musik til Festen.

Den 20. December skulde ERIK TILLISCH og ELSA OXHOLM giftes paa Rosenfeldt, og ERIK havde vist



Inge og Elsa Oxholm
den 20. December 1951

mig den meget store og stærkt paaskønnede Venlighed at indbyde os til Brylluppet. Da vi den 21. skulde have den sædvanlige Julefest for Godsets Arbejdere og deres Familier med Gaver til ca. 200 Mennesker, hvad der jo for VIVI nødvendiggør et meget stort Arbejde med Ordning og Tilrettelæggelse, var det hende umuligt at tage med til Brylluppet. Jeg rejste den 19. og var saa heldig at kunne bo paa Gavnø hos min meget kære AXEL REEDTZ THOTT, og jeg var særlig rørt over at blive saa usædvanlig venligt modtaget af SUSANNE. Morsomt var det at se saa udmærket alt paa Gavnø var blevet ordnet af EBBE, som ogsaa boede der, og vi var alle fire næste Dag med til det meget smukke og fornøjelige Bryllup paa Rosenfeldt. Vielsen var i Kastrup Kirke. Til Middagen var vi ca. 56 ved et stort Hesteskobord. Jeg havde Fru Skibsinspektør JULIE TILLISCH født Teisen til Bords, og paa min anden Side sad Fru Skovrider ERNA FRIIS fra Vallø, der er Søster til ERIK TILLISCH's Moder, og som havde CHRISTIAN VILHELM EVERS til Bords, og overfor mig sad NIELS BENEDICT TILLISCH, ALEXANDRA VIND og AXEL REEDTZ THOTT. Af andre tilstedeværende vil jeg nævne Kammerherre og ELSA og IVAR VIND, NIELS OXHOLM og hans Kone og deres to Børn, Fru Minister STEENSEN LETH, ULRİK og TOVE KNUTH, Baron og Baronesse BLIXEN fra Hesselagergaard, Højesterets-sagfører og Fru FISCHER-MØLLER, FREDDIE RABEN, som var Soldat, og to Frøkener SONNE fra Amerika, Døtre af ERIKS Morbroder. EBBE hjælper med at dele Rosenfeldt i to Afdelinger, saa INGE OXHOLM skal bo i den ene Del, og de unge i den anden.

Det var mig naturligvis en meget stor Glæde at være med til denne smukke Fest, og jeg er meget



Elsa og Erik Tillisch
den 20. December 1951

taknemmelig over, at ERIK havde ønsket at have mig med. Han har været forskellige Gange hos os, bl. a. engang i en Ugestid for at studere mine Grandis Træer, som er hans specielle Interesse.

EBBE skulde ogsaa hurtigt hjem til Fyen, og jeg kørte med ham, saa jeg naaede til Langesø rettidigt til Julefesten næste Dag.

I Julen havde vi JOHN, MINNA og INGJERD BORGE, POUL, DIDDE og ULLA QUADE og RUDOLPH KNUTH. Desværre mente ERNESTA HOLM, at hun ikke kunde komme. Hun var den Gang 88 ½ Aar, men hun er heldigvis forbavsende rask. I Juleugen havde vi et kort Besøg af OTTO DANNESKIOLD, SOPHUS DANNESKIOLDS Søn.

I Februar var vi en lille Tid i København, hvor jeg bl. a. var en Aften hos den kære Fuldmægtig MÜLLER fra vor Families Sagførerkontor, hvad jeg er særlig glad for, da Fuldmægtig MÜLLER kort efter døde, saa jeg glæder mig over, at jeg saa ham endnu engang. Vi var sammen med WILHELM og INGE KNUTH til en fin Middag hos Professor og Professorinde HAXTHAUSEN, hvor jeg traf mine to genealogiske Bekendte, deres Sønner HENRIK og ULRİK, som fra mig har faaet Oplysning om saa mange af deres Ahner. Jeg besøgte MATHILDE HAFNER og FRITZE AHLEFELDT, begge er jeg altid saa glad for at træffe, og jeg var hos Veksellerer VON BENZONS, hos Dr. og Fru VILHELM LORENZEN og til Middag hos DAGMAR og NIELS BENEDICT



Elsa Tillisch
den 20. December 1951

TILLISCH. Ligeledes til Middag hos Sekretær TORBEN COLDING, hos hvem jeg derefter ogsaa var til The om Aftenen sammen med hans Forældre og desuden med HENRIK og GRETHE, efter at de og jeg med REGITZE havde set Richard III i det kongelige Teater. Jeg var til Frokost hos GRETHE og GODTFRED NEERGAARD og til Middag hos Arkitekt WAAGE-PETERSEN. En Dag var jeg i Rungsted hos RIKKE IUEL, hvor jeg traf FREDDE og AMY og ELISABETH TRESCHOW. Jeg saa Ny Carlsbergs meget smukke Jubilæumsudstilling paa Charlottenborg, og jeg var til Bestyrelsesmøde i Personalthistorisk Samfund.

Min aarlige Blomsterindsamling den 28. Marts var i Aar meget mislykket, da Jorden var dækket af Sne i et ret tykt Lag, som endnu dækkede alt den 31. Marts. Den 28., da vi om Formiddagen ved ½10 Tiden maatte køre til Odense for at rejse til ANNA SOPHIE BERNERS Konfirmation i Aalborg, fandt jeg forinden 9 Blomster, deriblandt enkelt Vintergæk, som jeg med Haanden gravede ud af Sneen, og senere paa Dagen fandt LAURITS Chauffør 6 Blomster, saa det ialt var 15.

Det var rart, at vi kunde være til Festen hos JØRGEN og LOUISE i Aalborg, saa vi endnu engang kunde være i deres hyggelige Hjem, inden de om kort Tid skulde flytte derfra. Ved Middagen sad jeg mellem Bi ESTRUP og Baronesse ETHIE WEDELL. Om Aftenen talte jeg en Del med Stiftsprovst BAY. Under Opholdet i Aalborg kørte vi paa Visitter paa Birkelse og hos ESBERN og Fru FOLSACH i Dronninglund

Storskov, som det var meget morsomt at faa Lejlighed til at se. Da vi begge forsøgte at træffe Skovfoged JENSENS Enke i Nørre Sundby, var hun desværre ikke hjemme; men jeg naaede senere ud til hende.

Først i April kom ELISABETH SJÖGREENS Søn, CARL, der er Officer i Christiansstad i Skaane, paa et Par Dages Besøg sammen med sin Kone, BRITA, som vi derved gjorde Bekendtskab med. Nogen Tid senere var ELISABETH SJÖGREEN her ogsaa et Par Dage. I Paasken var, som sædvanlig, hele Familien DANIELSEN her, og vi trillede Paaskeæg paa Plænen, og KARIN SCHACK var her ogsaa 2 Dage i April.

Den 1. Mai var GODSKE og vi til en stor og flot Middag paa Grand Hotel i Odense i Anledning af Biskop JOHN AMMUNDSSENS 80 Aars Fødselsdag. Vi var ca. 28 ialt, bl. a. FREDERIK REVENTLOW fra Nykøbing og Fru NEERGAARD fra Fuglsang. Jeg havde Enkebispinde AMMUNDSEN og Frøken ANNA BALSLEV til Bords. Den 5. Mai var her 2 Turistbusser med svenske landbrugsstuderende, som skulde se mine Skove, men de var forsinkede og blev her ikke ret længe.

Fra sent Store Bededags Aften til Lørdag Aften havde jeg Besøg af Sekretær ACHEN fra Gyldendal, der er meget interesseret i Heraldik, og som jeg paa Grundlag af Heraldikken er blevet bekendt med gennem ERIK TILLISCH. Jeg var alene hjemme, da VIVI i nogle Uger var i København bl. a. til Behandling hos Tandlægen. Om Fredagen kørte Hr. ACHEN og jeg en lang Tur sammen paa 331 km til Middelfart, Hindsgavl, hvor vi var i Have og Park ud til Udsigten mod den gamle Slotsbanke, Koldinghus, som vi saa ret grundigt med Sølvkammer, Klædekammer og Udsigt fra Taarnet, og Udstilling i Stueetagen. Vi spiste medbragt Smørrebrød paa en Bænk i Udkanten af en Skov lige før Ribe, hvor vi saa Domkirken og Cathrine Kirken med Klostergaarden med de dejlige Buegange; desuden Ribes mindste Hus udvendigt, og vi gik lidt rundt i Gaderne. Dernæst kørte vi gennem Tønder og var inde i Kirken, og vi kørte gennem Møgeltønder og til Schackenborg, hvor vi blev glimrende modtagne, og Hr. ACHEN saa en Del af Huset og Haven. Med en enestaaende Gæstfrihed fra KARINS og HANS's Side blev vi indbudt til at blive til Middag, og om Aftenen fik vi i KARINS Dagligstue Chokolade i Anledning af den tilstedeværende Comtesse ELLEN SCHACKS Fødselsdag. Vi kom hjem ved 1½ Tiden efter en uhyre vel anvendt Dag, hvor vi havde set og oplevet grumme meget.

Fra 15. til 16. Mai var HENRIK HAXTHAUSEN her, og vi var sammen i Middelfart og paa Koldinghus, som jeg altsaa saa igen.

Den 19. kom Forstassistent BENT ENGBERG, en af min Skovriders tidligere Elever, og boede her til den 22. om Aftenen. Samme Aften, altsaa den 19., kom ERIK og ELSA TILLISCH her til Middag paa Vej til Skovmødet i Christiansminde. Det var en rigtig forstlig Middag, da jeg havde indbudt min Skovrider og min Forstassistent med deres Hustruer til Middagen og 2 af Skovriderens Døtre om Aftenen. Næste Dag kørte Skovrideren og ENGBERG med mig til Skovmødet, og vi var paa Udflygt til Hvidkilde Skove. Ved Middagen sad jeg sammen med BROR CARL CEDERFELD, som jeg havde megen Fornøjelse af at tale med. Den følgende Dag kørte vi atter i min Vogn, og da var min Forstassistent HOLCK med, til Svendborg for at være med paa Udflygten til Tranekær Skove. Den Dag var jeg en Del sammen med JULIUS og INGER WEDELL og NIELS FRIIS fra Halsted Kloster. Derefter havde WILHELM og INGE KNUTH været saa venlige at indbyde os alle fire til Middag paa Egeløkke sammen med TORBEN KNUTH og Hofjægermester TYGE SKEEL, hvad mine Gæster nød i høj Grad. Vi kom hjem omkring Kl. 12, og jeg havde den Dag været i Gang i 20 Timer.

Den 23. Mai var jeg i Bogense til Bestyrelsesmøde og Generalforsamling i Nordfyns Museumsforening, som jeg er Formand for, og den 25. var jeg med Historisk Samfund for Fyns Stift, som jeg ogsaa er Formand for, paa en dejlig Udflygt til Kærsgaard, hvor vi endogsaa fik Lov til at komme ind i Huset, til Middelfart med Kirke og Musæum og til Hindsgavl. Vi spiste den medbragte Mad paa Kongebrogaarden. Lektor BLOMBERG holdt 3 Foredrag, og ellers talte Redaktionssekretær ARNVIG om Udskæringerne i Kirken og Lærer SKYTTE om Marsvinefangsterne ved Middelfart.

Den 27. Mai var her — efter VIVIS Hjemkomst — Aftenmøde med KIRSTEN VIND og en Søster ELSE fra Flensborg som Talere og Filmfremvisning og bagefter The og Kaffe for ialt ca. 44. Fra den 3. til den 6. Juni havde VIVI som sædvanlig samlet en Del Præster her til Forhandlinger, og det højeste Antal, vi var oppe paa til et Maaltid, var ca. 27. Den 6. Juni kom her en Del hollandske Godsejere og Forstmænd for at se mine Skove. Vi spiste Frokost med dem paa Komigen Kro, og de var bagefter paa Langesø for at se Huset, hvad de var meget glade for efter et Brev fra Statsskovrider SABROE, der var Leder af Turen. To Dage efter, Søndag den 8. Juni havde Forstander LOMHOLT fra Teknisk Skole i Odense bedt om, at et Selskab af Lærere ved Stiftets tekniske Skoler, fortrinsvis Haandværksmestre, maatte komme indenfor paa Langesø, og der kom ca. 125, som efter et venligt Takkebrev fra Forstanderen heldigvis var meget glade for Besøget.

Dagen efter kørte vi begge til Nyborg, VIVI for fra Morgen til Aften at tage til Tandslæge i København,



Grethe og Godtfred Neergaards Spisestue



Grethe og Godtfred Neergaards Dagligstue i Niels Juelsgade 6



Godtfred Neergaards Stue



Grethe og Godtfred Neergaards Dagligstue i Niels Juelsgade 6

jeg for efter Aftale med Dr. AXEL STEENSBERG at blive hentet af ham i Korsør, hvorefter han kørte med mig til Udgravningerne af store Valby lidt udenfor Slagelse, som han leder, og som det var interessant at se. Der traf jeg bl. a. HELLE REEDTZ THOTT, der var med ved Arbejdet. Vi var en Tur i Skoven og saa den høje Granitpæl med Kong FREDERIK V's Navn som Vildtbanepæl, og vi var paa Visit paa Borupgaard hos Hofjægermester BECHS. Saa kørte Doktoren og jeg sammen med hans Søn JENS, som jeg i et Par Aar har været Frimærkeven med uden at kende ham — JENS mener dog, at vi har set hinanden een Gang — til Korsør, og fra Nyborg kørte vi sammen med VIVI, der kom fra København, til Langesø, hvor STEENSBERGS boede til næste Dag. Doktoren ønskede at se Røde Mølle, og om Eftermiddagen var vi alle 4 paa Besøg i Revninge hos Gaardejer NIELS KRISTIAN RASMUSSEN og hos hans Datter, der tidligere har tjent os paa Langesø. Derfra kørte vi til Hverringe, hvor vi saa Stuerne og et højt Voldsted med Grave omkring, hvorefter STEENSBERGS kørte til Færgen i Nyborg, og vi hjem.

Den 11. Juni var vi til Middag hos Biskop Øllgaards i Odense sammen med mange af de danske Biskopper. Desværre var Biskop Fuglsang Damgaard ikke med til Middagen, da han var syg. De 2 næste Dage havde vi det aarlige Besøg af gamle fra Odense henholdsvis ca. 170 og ca. 125. Den ene Dag spillede Odense Politiorkester for dem i Haven, den anden Dag sang en Dame for dem. De medbringer selv Kaffe, Kager og Kopper. Dagen efter kom en Del Frugtavlere for at se min Frugtplantage, og næste Dag igen, som var Søndag den 15. Juni, var det sædvanlige Havemøde for K.F.U.M. og K. med Foredrag og Opvisning og Middag for Lederne, som ogsaa var her til The om Eftermiddagen.

I Dage 18. til 21. Juni afholdtes i Odense det 11. nordiske Folkelivs- og Folkemindforsker møde med Deltagere fra alle de nordiske Lande, der regnedes med ca. 125 ialt. Allerede i Januar havde jeg fra Universitetslektor POUL ANDERSEN faaet Anmodning om, at de maatte besøge Langesø, og om jeg ved mine personlige Forbindelser med Godsejerne kunde hjælpe dem med at opnaa Besøg paa nogle Herregaarde. Jeg opnaaede meget beredvilligt af Baron BLIXEN Tilladelse til paa Hesselagergaard at se Kalkmalerier og Vægtergang og af LEON MOLTKE Tilladelse til at se Rygaard og dennes Riddersal, der forøvrigt er almindeligt tilgængelig. Jeg tog med til begge disse Steder, hvor Arkitekt ENGQVIST talte, og vi opnaaede endogsaa — vist ved Overinspektør ULDALLS Hjælp — at komme indenfor paa Ørbæklunde, hvor vi med den største Elskværdighed blev modtagne af den næsten 88 aarige Fru LANGE, og vi saa det meste af underste Etage



Aalborg Slot



Aalborg Slot



Aalborg Slot



Jørgens Stuer paa Aalborg Slot



Porcelænsstuen paa Aalborg Slot



Spisestuen paa Aalborg Slot



Festmiddagen den 1. Maj 1952 ved Biskop Ammundsens 80 Aars Fødselsdag
paa Grand Hotel i Odense



Professorinde
Hammerich

Professor
Hammerich

Minister Nordal,
Island

L. B. S. H.

Professor Sigurd Erixon,
Stockholm

Arkivar Ellekilde

De nordiske Folkelivs- og Folkeminddeforskere paa Langeso den 20. Juni 1952



De nordiske Folkelivs- og Folkeminddeforskere paa Langesø den 20. Juni 1952



Vildtbanesten i Valbygaards Park
 Foroven bærer den et kronet F 5 (Frederik 5.)
 Derunder bl. a. A W B (der øjensynligt betyder Antvorskov Wild Banc)
 og 1761 No. 12
 Dansk Folkemuseum fot.

med Hvælvingerne og det gamle »Hemmeligheds« Taarn, som nu efter sin oprindelige Bestemmelse er indrettet til WC.

Ved Middagen i Ørbæk Kro sad jeg overfor Mødetets Præsident, Professor L. L. HAMMERICH og Professorinden, og ved Siden af Professor ERIXON fra Stockholm, paa hvis anden Side sad Dr. AXEL STEENSBERG og derefter Fru STEENSBERG. Efter Middagen fremvistes en af Professor BERG fra Stockholm medbragt Film om Behandlingen af Skind.

Den 20. Juni kom Deltagerne her ved 3 ½ Tiden, og vi modtog dem i Hoveddøren og straks efter gik vi over i Foredragssalen, hvor jeg i en halv Time holdt Foredrag for dem om Langesø, hvorefter jeg nævnte lidt om, hvad de skulde se i Stuerne. Bagefter takkede Statsadvokat HELGE REFSUM fra Bergen og en finsk Herre. Tilsidst serveredes Smaakager og dansk Wermuth, hvorefter Gæsterne gik gennem Dagligstuerne og ud i Haven, hvor de saa ANTHONIUS BRYSKES STEN. Da der var en Standsning i Regnen, gik jeg med dem langs Søen og til Pladsen ved den gamle Naturbro, saa de fik da set lidt af Omgivelserne.

Odense Byraad var derefter Vært ved en udmærket Middag i Odd Fellow Logens dejlige store Sal, hvor Blomsterudsmykningen paa Bordet var usædvanlig smuk. Man havde været saa venlig at indbyde mig, og jeg sad imellem Professorinde AHLBÄCK fra Helsingfors og Professor CHRISTIANSEN fra Oslo. Ved Kaffen blev jeg opfordret til at komme hen til et Bord, hvor jeg sad imellem Borgmester WERNER og Professor HAMMERICH, og ved dette Bord sad bl. a.

desuden den islandske Minister i København, Nordal, Redaktør SECHER fra Fyens Stiftstidende og Dr. og Fru STEENSBERG. Da de allerfleste af Deltagerne var brudt op ved 11 Tiden, vinkede Museumsdirektør SVEND LARSEN mig hen til et Bord, hvor vi i et Antal af ca. 20 sad i vel godt en Times Tid og fik Whisky og Sodavand. Jeg sad ved Siden af Fru SVEND LARSEN, og ved dette Bord sad ogsaa Borgmesteren, Lektor og Fru POUL ANDERSEN og Stadsarkivar SVEND AAKJÆR, der sang noget for os.

Meget glad er jeg over bagefter at have faaet nogle meget anerkendende Takkeskrivelser. I den ene udtales der: »Glæde over at det maatte blive Deltagerne forundt at modtage dette Indtryk af Fyns Herregaardsliv og vor varme Tak til Fru Lensbaronessen og Hr. Lensbaronen fordi De ved Deres Gæstfrihed og Interesse for vort Fag gjorde Besøget muligt.« I en anden staar der: »Deres enestående gæstfrihed og hjælpsomhed er et stykke godt, dansk kulturarbejde, som vi er dybt taknemmelige for«.

2.

Langesø 23. November 1952.

Den 26. Juni var det VIVIS 70 Aars Fødselsdag, som fejredes i noget mindre Format, end min tilsvarende Fødselsdag i Fjor, men vi samlede dog et meget stort Antal af vore mange gode Bekendte og Naboer baade den Dag og to Dage efter. Blandt de mange Gaver vil jeg nævne en Sølvræve Cape fra mig og en Kuffertradio fra Børnene, et dejligt Køretæppe fra Funktionærer og andre. Godt 20 Præster gav en Bog om Kalkmalerier i svenske Kirker, ca. 50 Præstefruer 2 theologiske Bøger og en Kreds af Beboere i Sognet Søren Kierkegaards Værker i Udvalg. CAROLINE NIELSEN fra Emiliesminde og RITA LARSEN fra MAYS Hus kom med en sort Taske fra Skovarbejderne og deres Hustruer. Der var Masser af Breve og Telegrammer.

Som Gratulanter kom Redaktør og Fru PETERSEN fra Ensomme gamles Venner, Biskop og Bispinde ØLLGAARD, Kammerherre VIND og ELSA, Lærer THIEBLEIN og Frøken VEYE fra Odense og HANS og BERTHE



26. Juni 1952

Godtfred Neergaard	Inge Knuth	Wilhelm Knuth	Godske	Ebbe Berner	Regitze	Henrik	Sophie Magdalene	Erich Alshauge	Jørgen Berner
	Dissi Moltke		Benedicte	L.B.S.H.		H.B.S.H.		Louise Berner	
			Caritas	Elsebeth	Marie-Louise	Hans-Henrik			

SCHACK, der kom kørende den lange Vej fra Schackenborg blot for at lykønske. De sædvanlige fra Godset og Egnen var indbudte, og vi fik Chokolade og Kaffe i Foredragssalen, hvor vi var omkring 80 ialt.

Til Middag i Runde Sal var vi 30, nemlig: Biskop AMMUNDSEN — VIVI — JØRGEN — SOPHIE MAGDALENE — GODTFRED NEERGAARD — LOUISE BERNER — Skovrider MARSTRAND JØRGENSEN — Frøken GUDRUN HENRIKSEN (Søster til min Kontorassistent) — Lektor BLOMBERG (bor til Leje i min Gartnerbolig) — Barneplejerske Frøken HANSEN — CARITAS — Pastor RASMUSSEN — Frøken INGE HENRIKSEN (min Kontorassistent) — ELSEBETH — GODSKE — INGE KNUTH — jeg — DISSI MOLTKE — EBBE — Fru MARSTRAND JØRGENSEN — BENEDICTE — ERICH ALSHAUGE — Frøken RASMUSSEN (Præstens Søster) — HANS-HENRIK — Forstassistent HOLCK — HENRIK — Fru HOLCK — MARIE-LOUISE — WILHELM KNUTH — REGITZE — Biskop AMMUNDSEN. Der var Taler af mig, GODSKE, HENRIK, JØRGEN, WILHELM, ERICH, Biskop AMMUNDSEN, Skovrideren og Pastor RASMUSSEN. Som det fremgaar af Listen over de tilstedeværende, var der flere af Familien KNUTH, der havde været forhindrede i at komme. To Dage efter havde vi indbudt Giverne herfra og fra Holstenshuus til Souper, og da regner jeg med, at vi var omkring 90.

Efter Anmodning af Statsskovdirektør ULRICH kom den 28. Juni 23 engelske Forstmænd hertil for at blive til den 30. Paa Grund af den store Souper, der netop var den 28., og hvor Garderoben paa Loftet ved Foredragssalen jo skulde benyttes, kunde jeg ikke, som det havde været min Mening, indlogere dem her, da de fleste af dem netop skulde bo i Garderoben, hvor der nemt kan redes op til 14 og endda med Kniberi til 18, og der er W.C. og Badeværelse med 2 Haandvaske lige ved Siden af. Men ved Velvillie fra Gæstgiver PANTON blev de 20 indkvarterede paa Komigen Kro, hvortil jeg leverede Feltsenge herfra, og Sengeklæder lejedes i Odense. Forstmændene var fra alle Egne af Kloden, fra Syd Australien, Ny Zealand, Nord Wales, Indien, Pakistan, Uganda, Trinidad, Togoland, Nord Rhodesia, Sierra Leone, Sarawak, British Guiana og Guld Kysten. Kun fra 2 Steder var der mere end een Deltager, nemlig 2 fra Tanganyika og hele 5 fra Nigeria, hvor der altsaa maa være megen Skov. Ledere var Professor CHAMPION og Mr. EDWARDSON fra Oxford. De og den danske Ledsager, Forstfuldmægtig FRØLUND, boede hos Skovrideren. De var rundt og saa mine Skove, og vi spiste Frokost paa Komigen Kro, og vi havde dem alle her til Middag.



Børnebørnene
26. Juni 1952

En stor Glæde er det, at Statsskovdirektør ULRICH i sin Takkeskrivelse kan anføre: »... et af højdepunkterne var besøget paa Langesø, hvor de veldrevne skove med baade gamle og unge bevoksninger af vestamerikanske træarter i høj grad imponerede de udenlandske gæster ...«

Straks efter dette Besøg flyttede vi den 1. Juli til Clausholm, hvor vi i nogen Tid havde Besøg af Biskop RODHE, tidligere Lund, og desuden af Magister LANGBERG og de arkitektstuderende CARSTENSEN og SASS, der ledede og opmaalte de fortsatte Udgravninger af de gamle Grunde til Brug ved Hr. LANGBERGS Bog om Clausholms Bygningshistorie. Det var et mærkeligt Træf, at Arkitekt SASS netop skulde komme til Clausholm, hvor hans Slægt har boet i Clausholm Mølle i Geheimeraad HUITFELDTS Tid for over 150 Aar siden, efter at BENDIX SASS i 1772 var indvandret fra Rendsborg. Arkitekt SASS vidste kun, at hans Slægt stammede fra en Mølle paa en Herregaard i Jylland, saa det var ualmindelig morsomt, at han kom til Slægtens gamle Hjemegn, hvad jeg jo kunde meddele ham, ligesom jeg senere har skaffet ham en Del Oplysninger om hans Slægt fra mine omfangsrige gamle Notater. Derved har jeg aabenbart vakt hans Interesse for Familien, for han har foretaget nogle Undersøgelser og sendt mig en god Fortegnelse over de af ham opnaaede Resultater.

Under vort Ophold paa Clausholm havde vi Besøg af Børn og Børnebørn, som alle var der kortere eller længere Tid. Desuden var der en uhyre stor Selskabelighed. Foruden de sædvanlige Besøg paa Godset og en Visit paa Bistrup, hvor det var umaadelig morsomt at se alle de dejlige gamle Sager, var vi til 3 ret store Middage hos MINNA og BØRGE BARSØE og paa Vosnæsgaard og Fjeld og til Frokoster paa Marselisborg og Frijsenborg, og vi selv havde 4 store Middagsselskaber, det ene med Dronning ALEXANDRINE, hvor vi dog kun var 14. Det var saa smukt, at alle Stuerne kun var oplyste med Stearinlys i Lysekroner, Lampetter og Kandelabre. I Havesalen var der saadan noget som 66 Lys.

Fra Clausholm foretog vi 2 lange Køreture, først til Schackenborg til EVA SCHACKS Bryllup med HUGH ZACHARIAE i den store og meget smukke Møgeltønder Kirke. Derefter var der en meget stor Reception paa Schackenborg, og til Middagen var vi 39 i den store Sal i Stueetagen. Jeg havde Grevinde FANNY SCHACK fra Flensborg og Baronesse ANNA SOPHIE LERCHE født LÜTTICHAU til Bords, og VIVI havde Brudgommens Farbroder, Pastor ZACHARIAE fra Landet paa Lolland, der havde forrettet Vielsen, til Bords, og Kaptajn PALLE IUEL paa den anden Side.

Den anden Køretur var til Vallø, hvor vi boede hos min Svigerinde, Dekanessen, og sammen med hende og GODSKE kørte vi den 20. Juli til København til HENRIKS Bryllup i Christianskirken med RUTH MALTHE-BRUUN. Efter Vielsen var der Middag paa 23 hos RUTHS Moder i Hellerup. I den ene Stue sad: Brudgom — Brud — Fru VIBEKE MALTHE-BRUUN — jeg — Kommandørinde PAULA MALTHE-BRUUN — Overlæge KNUDTZON — DISSI MOLTKE — Fru MARIANNE MALTHE-BRUUN — Overlæge LEHMANN — Grevinde ADA REVENTLOW — GODSKE — Fru PRITCHARD født HANSEN, RUTHS Mormoder, — Direktør HANS

MALTHE-BRUUN, RUTHS Morbroder, der var Forlover, — VIVI — Brudgom. I den anden Stue spiste: Hr. og Fru FRIIS HANSEN, Fruen født FALBE HANSEN, — Direktør og Fru GUSTAV HELSTED — Fru Overlæge LEHMANN — Fru ELLEN ANDERSEN fra Nationalmusæet — Frøken JUTTA LUND — JOHAN OTTO og DETLEV REVENTLOW.

Det havde helt igennem været en ualmindelig smuk Fest, og RUTH saa udmærket godt ud.

Ved Middagen paa Clausholm den 24. Juli var Placeringen ved Bordet saaledes: Dronning ALEXANDRINE — Hofjægermester TYGE SKEEL — Kammerherreinde LÜTTICHAU — ERICH ALSHAUGE — DINE KNUTH — Hofjægermesterinde SKEEL — Kammerherre SCHWARTZ NIELSEN — VIVI — Kammerherre LÜTTICHAU — Kammerjunkerinde CASTENSKIOLD-BENZON — SOPHIE MAGDALENE — TORBEN KNUTH — Hofdame Comtesse ELLEN BEGE MOLTKE — jeg.

Sidst i Juli Maaned var jeg som sædvanlig til Frederiksgave Møde paa Wedellsborg sammen med FREDERIK BROCKENHUUS SCHACK, der ogsaa er Medlem af Bestyrelsen. Der havde jeg Fornøjelsen at træffe ALETTE BROCKENHUUS SCHACK og MARIE LOUISE POZO RUBIO født MOLTKE HUITFELDT, som jeg første Gang traf for uendelig mange Aar siden i København hos Tante JESSIE AHLEFELDT.

De første Dage af August havde vi Besøg af den russiske Professor FLOROVSKY, der nu bor i New York, og som med sin Hustru har været her før.

Ved Turistforeningens og Godsejerforeningens Mellekomst var der arrangeret et flere Dages Besøg i Danmark af The National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty — efter hvad jeg i Vinter hørte af Magister LANGBERG, der er Sekretær for det særlige Bygningssyn, var det for at studere Reglerne for Fredningen af Bygninger her i Landet og vist for at organisere noget lignende i England. De kom her den 17. August i et Antal af ca. 15, langt de fleste var Damer. Der var vist kun 3 engelske Herrer. De var ledsagede af Magister STIESDAL fra Nationalmusæet. Den 23. August skulde de til Clausholm, men jeg tog dog ikke derop for personlig at modtage dem.

I Dagene fra 29. til 31. August afholdt Dansk Historisk Fællesforening Aarsmøde i Ribe, hvortil jeg rejste den 28. om Aftenen. Fra Fredericia kørte jeg i Kupé med Stadsarkivar Aakjær og Bogholder KASTER fra Odder, som er meget interesseret i sin Slægts Historie. Den har Tilknytning til Faaborg, og jeg kan



Spisebordet ved Bryllupsfesten paa Schackenborg
den 12. Juli 1952



Eva og Hans Schack
Møgeltonder Kirke den 12. Juli 1952

det morsomt at se ned i Gaardene og Haverne imellem Gaderne. I Anledning af Ribe Amts historiske Samfunds 50 Aars Jubilæum var vi indbudte til Kaffe bord i Pavillonen i Plantagen udenfor Ribe, hvor jeg sad ved Siden af Fru OVERGAARD fra Holstebro.

Ved den overmaade nydelige Middag derefter paa Klubbens Hotel var Ribe Byraad Vært. Jeg sad imellem Fru Landinspektør JUNGENSEN fra Maribo og Stenhuggermester BOVIN fra Frederikshavn. Efter Middagen sad vi i forskellige Grupper; tilsidst sad jeg med bl. a. Borgmester NIELSEN, vor Vært, Redaktør FRIIS fra Varde, Stadsarkivar AAKJÆR og senere Direktør og Fru KLEM fra Helsingør, som er mine gode Bekendte fra mange tidligere Møder. Klokken var vist 1½, da vi brød op, saa flere af os havde været i Virksomhed omkring 17 Timer; men det havde været indholdsrigt og meget fornøjeligt. En af mine særlige Glæder ved disse Møder er, at jeg der træffer den mageløs flinke FREDERIK REVENTLOW, som jeg altid har Fornøjelse af at være sammen med.

Næste Morgen Kl. 8 skulde vi starte i Rutebiler, og vi havde Førstelærer H. K. KRISTENSEN som en ganske udmærket og meget kyndig Fører paa de forskellige Steder, som vi saa. Meget interessant var det

huske, at der var en Frøken KASTER, som havde én Forretning i Faaborg i gamle Dage. En af Hr. KASTERS Forfædre havde arbejdet i min Forfader PEDER APPELBYES Reberbane.

Næste Dag havde Dansk Kulturhistorisk Museumsforening sit Aarsmøde paa Klubbens Hotel. I Stedet for vor afdøde Formand, Overlærer ALBERT THOMSEN fra Holbæk, valgtes Musæumsdirektør SVEND LARSEN fra Odense til Formand. Om Aftenen var vi i Domkirken under Ledelse af Dr. ROAR SKOVMAND, og bagefter talte Professor AKSEL E. CHRISTENSEN om Ribe i Danmarkshistorien. Sent om Aftenen glædede Dr. HELGE SØGAARD fra Aarhus og jeg os ved at gaa rundt i de stemningsfulde meget sparsomt oplyste Gader.

Den følgende Dag afholdt Fællesforeningen Kl. 8½ Repræsentantmøde, og der var Byvandring i to Grupper. Det er altid en enestaaende Oplevelse at være i Ribe, og ikke mindst Cathrinekirken og Hvelvingerne i dens Klostergaard er betagende. Sammen med FREDERIK REVENTLOW, der er Formand for Lolland Falsters historiske Samfund, med Tandlæge FRIIS fra Hjørring og nogle andre gik jeg de 246 Trin op i Domkirkens ene Taarn, hvorfra der naturligvis er den vidunderligste Udsigt til alle Sider. Bl. a. er



Sybillie Schack

Grevinde Karen Schack
den 12. Juli 1952

Berthe Schack



Eva og Hugh Zachariae
den 12. Juli 1952



Karin Schack
den 12. Juli 1952

at se den gamle Herregaard Kærgaard, der i over 200 Aar — indtil 1662 — tilhørte Slægten LANGE og nu er indrettet til Skole, efter at den en Tid har været Fattiggaard. Vi var i Aal Kirke med de i 1880'erne afdækkede meget storartede Kalkmalerier fra Valdemar Sejrs Tid, og ved Blaavandshuk gik vi en lang Tur langs Stranden og saa en af de tyske Bunkers, der nu laa nede paa Strandbredden. Her gik jeg en Del sammen med den nye Amtmand SOMMER ANDERSEN fra Ringkøbing. Ved Frokosten i Blaavand Kro sad jeg imellem Doktor EHLERT fra Bogense og Folketingsmand Lærer SVEND JØRGENSEN fra Lolland, og ved Eftermiddagsmaden i Varde sad jeg ved Siden af Redaktør FRIIS fra Varde og overfor Direktør og Fru FANG fra Roskilde. En særlig Glæde var det her ved Møderne at træffe Postmester KLITGAARD fra Hjørring, der snart er 84 Aar gammel. Blandt Deltagerne kan jeg ogsaa nævne Dr. FABRITIUS, Lektor BLOMBERG, Musæumsinspektør BOESEN fra Rosenborg, Kandidat BRANDT fra Faaborg Apotek og Kontorchef GUNNAR KNUDSEN, som for nogle Aar siden havde paataget sig til min Bog at skrive om Langesø Egnens Stednavne. Desværre er Hr. KNUDSEN død nu i Efteraaret. En ellers trofast Deltager i disse Møder, som jeg savnede, var ANDREAS BJERRÉ. Fra Varde kørte nogle af os med Lyntoget Vesterhavet, og det var jo nemt og hurtigt at komme hjem paa den Maade.

Fra den 4. til den 17. September havde vi Besøg af vores begges uendelig fjærne Slægtning, Fru MARIE ELISABETH VON BÜLOW født Baronesse VON RICHTHOFEN, hvis afdøde Mand, WILHELM VON BÜLOW, hvis Mormoder var en mecklenborgsk KNUTH, ejede den gamle Knuthske Ejendom, Ludorf ved Mühritz Søen i Mecklenborg, hvor jeg har været paa Besøg baade i hans og i hans Forældres Tid. Familien fra Ludorf stammer fra EGGERT CHRISTOPHER KNUTHS og Søster LERCHES Datter CORNELIA, der 1707 blev gift med ADAM LEVIN VON KNUTH til Ludorf. VIVI stammer fra en Broder til CORNELIA KNUTH, og jeg fra en Søster til hende. Fru VON BÜLOW har forladt Mecklenborg og bor nu i en Jagtejendom, som Familien ejer i Bayern.

Den 7. September havde vi en meget stor Oplevelse. Biskop ØLLGAARD i Odense havde spurgt, om de nordiske Biskopper, der holdt det 10. nordiske Bispemøde paa Hindsgavl, maatte komme her den Dag om Eftermiddagen og blive til Middag. De kom her til The, og de gik rundt om Søen, heldigvis i godt Vejr, og vi spiste til Middag i Billardet, hvor vi var ialt 36, hvoraf de 31 var Biskopper. De 5 andre var os to, GODSKE, Fru VON BÜLOW og Pastor HONORÉ, der var Medhjælper ved Bispemødet. VIVI sad imellem Ærkebiskop BRILIOTH fra Uppsala og Ærkebiskop SALOMIES fra Åbo, og jeg sad imellem den norske Kirkes Primas, Biskop SMEMO fra Oslo og den islandske Biskop SIGURDSSON.

Af de Biskopper, der var med ved det 6. nordiske Bispemøde, der jo holdtes paa Langesø i September 1936, var der kun 3, der var med her til Middagen, nemlig Biskop VON BONSDORFF fra Borgå i Finland og Biskopperne AMMUNDSEN og BRUUN RASMUSSEN, der begge er emeriti. Morsomt nok var her ikke mindre end 3 Biskopper fra Lolland Falsters Stift, nemlig Biskopperne AMMUNDSEN og PLUM, der er emeriti, og

den nuværende Biskop HØGSBRO. Jeg benyttede Lejligheden til at lade dem sende en fælles Hilsen til deres Embedsbroder i Stiftsøvrigheden, FREDERIK REVENTLOW i Nykøbing. Til om Aftenen havde vi indbudt mange af vore Bekendte blandt Præsterne, men det var nærmest en Del Præster paa Fyen og Præster, der studerede svensk Teologi i VIVIS Sommerhus i Skabohuse, der kunde komme. Om Aftenen holdt jeg Foredrag for Gæsterne om Langesø. Heldigvis lader det til, at Biskopperne har været glade for Besøget, for vi har haft mange meget venlige Takkebreve. Næste Dag var vi til en stor Middag hos Biskopperne paa Hindsgavl, og det er naturligvis ogsaa en Oplevelse at have været med ved en saadan festlig og enestaaende Lejlighed.

Da der den følgende Dag, den 9. September, Kl. 10 om Formiddagen skulde være et meget vigtigt Møde i Godsejerforeningen i København, særlig om 8 Aars Brugs Husene, som jeg af forskellige Grunde maatte deltage i, maatte jeg efter Hjemkomsten fra Hindsgavl efter meget kort Tids Søvn staa op og lade mig køre til Odense til et Tog Kl. 3.20, hvor jeg havde Sovevogn og kom til København Kl. 7.50. Det var morsomt, at jeg paa Hotel Astoria spiste til Morgen



Direktør Hans Malthé-Bruun og Ruth
den 20. Juli 1952



Ruth og Henrik
den 20. Juli 1952

sammen med AXEL AHLEFELDT, som viste mig et Album med en Masse fortrinlige Fotografier fra hans Søn TORBENS Daab. Der var uhyre mange Mennesker til det betydningsfulde Møde. I Frokostpausen havde JESSY HOLCK været saa venlig at opfordre mig til at spise med dem, og jeg havde det hyggeligt og fornøjeligt i deres ualmindelig gode Lejlighed i Strandstræde. Paa Rejsen hjem den 10. var jeg saa heldig fra København til Nyborg at følges med Grevinde TOVE MOLTKE HUITFELDT, og det var naturligvis meget fornøjeligt.

Under min kortvarige Fraværelse var vor gode Ven, Mr. CHARLES BOLLES ROGERS fra Minneapolis kommet paa Besøg, og det var svært morsomt at se ham engang igen. Han blev hos os til den 13., da han kørte med os til Vosnæsgaard for at besøge TORBEN KNUTH, som han ogsaa er Ven med. Fru VON BÜLOW var ogsaa med — TORBEN har sammen med ULRIK og GODSKE engang paa min Foranledning været paa Ludorf — og Fruen kørte med os til Clausholm, hvor vi var i nogle Timer, og tilbage hertil, hvorfra Fru VON BÜLOW den 17. September rejste tilbage til



L. B. S. H.

den 20. Juli 1952

H. B. S. H.

Fru Malthe-Bruun
den 20. Juli 1952

Tyskland, efter at vi ogsaa en Dag havde været paa Egeløkke med hende. WILHELM KNUTH har været med mig paa Ludorf, dengang jeg var i Stargard for at staa Fadder til min Kvartfætter ERNST BÜLOWS Datter, GABRIELE, der forøvrigt blev konfirmeret nu i Foraaret.

Den 18. September var jeg, — som sædvanlig — paa Holstenshuus i Anledning af EBBES Fødselsdag, og der har jeg særlig Glæde af at træffe Baron og Baronesse BERTOUCH fra Højbygaard.

Den 23. September var det INGEBORG TRESCHOWS 70 Aars Fødselsdag, og den 22. rejste vi til Borgen ved Kulla Gunnarstorp lige Nord for Helsingborg sammen med JØRGEN, der ogsaa skulde med til Festen. LOUISE var forhindret, saa hun kunde ikke tage med. Da jeg aldrig før har besøgt Kusinerne paa Borgen, hvor de har boet i mange Aar, var det paa Tide, at jeg engang kom over til dem, og det er mig en stor Glæde at have set deres meget smukke og herskabelige Hjem med mange Møbler og andre Sager fra Sannarp. En stor Fornøjelse var det ogsaa at træffe næsten hele Søskeneflokken samlet ved denne festlige Lejlighed, som blev fejret paa den mest fuldendte Maade. Af Familien REEDTZ THOTT var der kun IBETH BERNSTORFF. ELSE THAM var der naturligvis og ogsaa FREDDE og AMY TRESCHOW, og RIKKE IUEL var der en Del af Dagen. Af fremmede var der kun et Ægtepar fra Stockholm, der som mangeaarige Gæster var særlig knyttede til TRESCHOW'erne. Vi var omkring 23 til en meget fin Middag og om Eftermiddagen havde der været yderligere omkring 30 Gratulanter. De fire Kusiner har ingen fast Hushjælp, og det er baade forbløffende og imponerende, at de kan passe det store Hus og selv lave og servere den fortrinlige og fint anrettede Mad til saa mange Mennesker. Det er ubegribeligt, at man saa at sige ikke mærkede, at de under Maaltiderne selv sørgede for Madens Fremskaffelse. Det var virkelig en stor Oplevelse at se dette smukt og korrekt førte Hjem og at mærke, med hvilken enestaaende Dygtighed alt blev udført. Man maa ogsaa tage i Betragtning, at den yngste af de fire, VIBEKE, bliver 60 Aar til Foraaret. Desværre var det et forfærdelig daarligt Vejr med Regn og Taage under vort Ophold paa Borgen, hvor der fra Slottets Have ellers maa være en pragtfuld Udsigt over mod Sjælland. Vi rejste hjem den 24., og jeg benyttede naturligvis Lejligheden



Fru Pritchard
den 20. Juli 1952



Dissi Moltke
den 20. Juli 1952

til i Sverrig at købe nogle Kaffebønner; men det var der jo ikke saa megen Glæde ved, da vor Kafferationering ophævedes ganske kort Tid efter.

Den 4. Oktober havde vi atter en meget stor Middag. Det var for HENRIK og RUTH, og vi havde bedt Størstedelen af den nærmeste Familie og mange fynske Slægtninge og desuden Funktionærer og nogle Naboer. Vi var ialt 55 og spiste i Billardet. Ved Hovedbordets udvendige Side sad: KITSÅ IUEL BROCKDORFF — EBBE BERNER — ELISABETH TRESCHOW — DISSI MOLTKE — KRESTEN SCHEEL — VIVI — CARL IUEL BROCKDORFF — JULIE SCHOLTEN — WILHELM KNUTH — BUBBEN SCHEEL — EILER TRESCHOW. Paa den indvendige Side sad: OTTO KNUTH — Lehnsgrevinde RANTZAU — jeg — Fru MALTHE-BRUUN (Ruths Moder) — ULRIK KNUTH. Ved den ene Ende af Hovedbordet sad min Broder JØRGEN med RUTH, og ved den anden HENRIK med MARGRETHE NEERGAARD. For den ene Sidefløjs Ende sad GODSKE med ADA KLÆR, og for den anden GODTFRED NEERGAARD med REGITZE. Morsomt var det, at HENRIKS gode Ven, JOHAN OTTO REVENTLOW fra Damgaard ved Fredericia, var med.

Søndag den 12. Oktober havde vi Besøg af ca. 60 unge sydslesvigske Mænd og Kvinder, der er i fynske Lærepladser. De var først til Gudstjeneste i Kapellet, hvorefter de kom hertil, hvor jeg fortalte dem om Langesø, og de fik en Middag i Billardet, hvor de selv hentede Maden i Runde Sal. Det var meget festligt og fornøjeligt at se alle disse unge her. Med dem var Dommer og Fru LUNØ fra Odense og Frøken ANDRUP. I Anledning af dette Besøg var Fru ELLEN DAHL født DINESEN fra Sandbjerg her et Par Dage.

Saa skal jeg endnu blot nævne to store Middage. Den ene paa Holstenshuus i Anledning af, at Godsforvalter JØRGENSEN efter 43 ½ Aars Forløb har taget sin Afsked og er flyttet til et Hus, han har købt i Faaborg. Det bliver et Savn ikke mere at have ham i den gamle hyggelige Godsforvalterbolig, og man vil ogsaa komme til at savne hans Erfaring og hans Raad, der støtter sig til hans mangeaarige Kendskab til Godset og dets Beboere. Vi var 22 til Middagen bl. a. Forpagterfamilierne NYEGAARD og JESSEN og Familierne MARSTRAND JØRGENSEN og HOLCK fra Langesø.



Ebbes Arbejdsværelse paa Holstenshuus



Ebbes Dagligstue paa Holstenshuus

Den anden Middag var paa Flintholm, da LIPPE KNUTH fyldte 60 Aar den 17. Oktober. Vi var ca. 22 til Bords. CHRISTIAN AHLEFELDT, Lehnshus, havde LIPPE til Bords, paa hendes anden Side sad hendes Søster, Fru PONTOPPIDAN, saa kom jeg og derefter Baronesse SCHAFFALITZKY fra Rødkilde. LIPPES Søster, Grevinde ROSE MOLTKE, var der ogsaa og bl. a. GODSKE, ALEXANDER og KIRSTEN OXHOLM, HANS og THYRA IUEL og JULIE SCHOLTEN.

3.

Langesø 8. Februar 1953.

Som Fortsættelse af mit Brev for et Par Maaneder siden kan jeg nu fortælle om den senere Tids ikke særlig interessante Begivenheder.

I Oktoberferien var her mange Gæster. SOPHIE MAGDALENE var her sammen med ELSEBETH og BENEDICTE, imens ERICH var til Præstemøde i Nykøbing paa Falster. Desuden den engelske Præst i København, Pastor CROXALL med Frue og Datter og den svenske Professor og Professorinde LINTON med Søn og Datter. Hr. LINTON er theologisk Professor i København. Begge Familier havde ogsaa været her de to sidste Aars Oktoberferier. Endelig var RIKKE IUEL her ogsaa med sine to ualmindelig søde Sønner, hvoraf EILER var saa interesseret i en Ahnetavle for ham selv, som jeg engang havde udarbejdet, at han gav sig til at afskrive de ældre Slægtled som Supplement til de nærmere Generationer, som jeg engang havde sendt ham. Det er morsomt at se, hvor mange af de unge, der nu har Interesse for deres Afstamning.



Ebbes Arbejdsværelse paa Holstenshuus



Ebbes Spisestue paa Holstenshuus



Havestuen paa Flinholm



Otto Knuths Stue paa Flinholm



Lippe Knuths Stue paa Flintholm



Otto Knuths Stue paa Flintholm

Fra 12. til 13. November havde vi et uhyre fornøjeligt Besøg af Nationalmusæets nye Direktør, Professor BRØNSTED, som jeg slet ikke kendte, og som havde været saa overmaade elskværdig at ville komme hertil sammen med Magister LANGBERG paa Vej til Fredericia, hvor de for det særlige Bygningssyn skulde foretage en Undersøgelse. Naturligvis var det for mig en ganske særlig Glæde at gøre Bekendtskab med Professoren, som heldigvis lod til at befinde sig godt her, og specielt glæder jeg mig over, at Professoren som Formand for det særlige Bygningssyn i sit Takkebrev kunde skrive om »Slottets mønstergyldige bevaringstilstand og hele ædle fremtoning ude og inde«. Morsomt var det ogsaa at være sammen med Magister LANGBERG, som jo flere Gange har besøgt os, særlig paa Clausholm, hvis Bygningshistorie han jo er i Færd med at skrive til min Bog. HENRIK var her paa Hjemvejen fra en af sine Undersøgelsesrejser, og den 13. kørte jeg med ham til København, og morsomt nok traf vi paa Færgen vore to Gæster, der i Mellemtiden havde været i Fredericia. Paa Skibet sad vi sammen med dem og med CARL BECHGAARD, AIDAS Mand, som jeg kun har truffet en eller et Par Gange før, saa det var særlig morsomt at sidde og tale saa meget med ham.

Jeg blev kun i København til den 15. November, da jeg rejste til Rosenfeldt for at besøge ERIK og ELSA TILLISCH, som var mageløs flinke imod mig, og hvor jeg havde det aldeles dejligt. ERIK kørte mig helt ud til det yderste af Halvøen Knudshoved, som er overordentlig ejendommelig og meget smuk, stærkt kuperet og med dejlig Udsigt ud over Havet til den ene Side og Agnø Fjord til den anden Side. ELSA og ERIK var med mig paa Besøg hos en af deres Skovfogeder og hos ERIKS Forældre paa Øbjerggaard, der er et stort og meget rummeligt Hus, som det var morsomt at se. Den ene Aften var de saa venlige at indbyde deres Godsforvalter, som det var mig en Fornøjelse at tale med om meget vedrørende Godsadministration.

Jeg havde Planer om paa Vejen hjem at tage til Gavnø, men jeg kunde desværre ikke faa Forbindelse

med AXEL REEDTZ THOTT. Derimod var jeg nogle Timer paa Kulgravgaard, hvor det var dejligt at se EVA HOLSTEIN, som jeg holder saa meget af, og som altid er saa utrolig sød imod mig, og hendes tre Dreng, hvoraf jeg jo ikke før havde set Tvillingerne, der var vældig søde ligesom den store ULRICH. Der traf jeg Lehnsgravinde HOLSTEIN, og jeg naaede at være lidt sammen med Ib, der havde været til Jagt paa Førslev og var hjemme en kort Tid for at klæde sig om til Middag.

Et Par Uger efter maatte jeg igen til København i Anledning af Generalforsamling og om Eftermiddagen Møde i Godsejerforeningen, hvor Formanden, GREGERS IUEL, talte ualmindelig godt i den indledende Beretning. GREGERS var saa venlig at indbyde mig til med Bestyrelsens Medlemmer og enkelte andre at spise Frokost i Nationalmusæets Restaurant.

Den næste Dag spiste jeg Frokost hos Professor og Professorinde HAXTHAUSEN og var saa heldig, at begge deres Sønner var hjemme, saa jeg traf hele Familien. Derfra gik jeg paa Besøg hos den 80-aarige Statsgeolog Dr. Nordmann, som jeg har kendt i flere Aar, blandt andet fra den Gang, da han til min Bog skrev om Langesø Egnens Geologi, og som det var fornøjeligt at se engang igen. Derfra tog jeg til Middag hos HENRIK og RUTH, og sammen med dem og DAGMAR og NIELS BENEDICT TILLISCH var jeg i det ny Theater og saa BERNARD SHAW'S Stykke: Mænd er kun Mænd.

I Aar har VIVIS Juleforberedelser været betydelig større og mere omfattende end ellers.



Carl Iuel Brockdorff med Patsy
Valdemars Slot den 25. Februar 1953

Hun havde nemlig ved Henvendelse til mange Slægtninge, Venner og Bekendte faaet dem til at sende hende store Mængder af røget Flæsk og Pølse for at give det til de Sydslesvigere, der er i Lærepladser her paa Fyen, for at de kunde tage de til Udførsel herfra tilladte 5 kg med, naar de i Juleferien rejste til deres Hjem. Rue Mejeri havde vist den meget store Venlighed at give 3 Pund Ost til hver. Der blev ialt 92 Pakker, hvoraf der blev 6 Pakker tilovers, som sendtes til gamle sydslesvigske Koner. De unge Sydslesvigere, baade Mænd og Kvinder, kom den 14. December ved 10 Tiden med det ellers gennemgaaende Tog, som ved Velvillie fra Jærnbanens Side standsede i Langesø Station, og de var først til Højmesse i Kapellet, hvor Pastor NAAMANSEN fra Vissenbjerg holdt Gudstjenesten under Pastor RASMUSSENS Sygdom. Derefter kom de hertil, hvor de i Foredragssalen spiste deres medbragte Smørrebrød, hvortil de fik forskellige Drikkevarer og Æbler. Uddelingen af Pakkerne foregik paa den Maade, at der blev stillet et historisk Spørgsmaal. Den, der først besvarede det, valgte en Pakke og stillede selv det næste Spørgsmaal, og saa fremdeles. Derefter legede og sang de og fik Kaffe og Kager, og saa tog de af Sted med Toget ved 5 Tiden. Frøken BIRTHE ANDRUP var med dem, og til Stede var ogsaa min Svigerinde LOUISE fra Holstenshuus, der er Landsformand for Danske Kvinders slesvigske Forening.

Vor aarlige store Julefest for Godsets Funktionærer og Arbejdere med deres Familier forløb som sædvanligt, og til Middag forud havde vi Forpagter og Fru SIMONY, der har afhændet deres Frugtplantage og nu bor i Odense, og Fru ANNA SØRENSEN, hvis Fader Gæstgiver KNOTH fra før min Oldefaders Død har været Forpagter af Komigen Kro, som derefter overtoges af Fru SØRENSENS for mange Aar siden afdøde Mand. Desuden Fru MEWES, der tidligere har hjulpet med at passe Børnebørnene, og Sygeplejerske Frøken EMILIE JØRGENSEN. I Julen var REGITZE her og meget ofte GODSKE; men desværre ingen af Familien HENRIK, der fejrede Julen hjemme hos sig selv i Hellerup. SOPHIE MAGDALENE med Mand og Børn kom Nytaarsaften og kørte hjem til Oksbøl to Dage efter, saa dem havde vi heldigvis den Glæde at have lidt hos os. Af Familien QUADE var POUL og DIDDE og CLAUS og EVA her, men ikke ULLA, der er i Frankrig. Desuden den til Mai 90-aarige ERNESTA HOLM, der er forbavsende rask og kan deltage i meget forskelligt. Anden Juledag var vi til Frokost paa Holstenshuus og til Middag paa Flintholm, og Familiene fra disse to Steder var ogsaa her.

Den 5. Januar rejste jeg til København for næste Dag at deltage i Adelsaarbogsforeningens Repræsentantmøde, hvorefter JULIUS WEDELL bad mig til Middag i en af Fiskerestauranterne, lige inden jeg om Aftenen rejste hjem. Den Dag jeg kom til Byen, tog jeg tidligt ud til HENRIK og RUTH for at være sammen med Børnene inden Middagen, hvor jeg traf Grevinde ADA REVENTLOW og min nyeste Frimærkeven ved det af mig opfundne Speciale, Datofrankeringer, Fru ETHIE FRIIS-HANSEN født FALBE-HANSEN, og hendes Mand.

I Januar Maaned har jeg som altid været stærkt optaget af mine meget omfattende Regnskabsopgørelser og Selvangivelser og af Udregningen af Erhvervsindtægten i mine jydsk Erhvervskommuner. Af disse er der fire Sogne, der kommer i Betragtning, nemlig Voldum, Søby, Todbjerg og Hornslet, og jeg opstiller en Fortegnelse over de Overskud, som jeg har haft af de Gaarde, hvis Bygninger ligger i de paa-gældende Sogne, og for Skovenes Vedkommende



Kitta Iuel Brockdorff med Christian og Niels
Valdemars Slot den 25. Februar 1953

lader jeg disses skattepligtige Overskud udregne procentvis svarende til den Procent af Skovenes samlede Ejendomsskyld, der ligger i dette Sogn. Fra det saaledes udregnede samlede Overskud drages saa stor en Procentdel af Godsets samtlige Byrder og Fællesudgifter, der svarer til den Procent af Godsets Værdi, som ligger i vedkommende Sogn. For Voldum Sogn er det saaledes 59,49% af Godsets samlede Ejendoms-skyldværdi. Da Selvangivelse til Erhvervskommunerne i sin Tid for ca. 20 Aar siden indførtes, kunde jeg ikke faa oplyst, hvorledes den skulde udregnes, og jeg fandt da paa denne Metode, som nogenlunde svarer til den Maade, hvorpaa Erhvervsskatten til Frijsenborgs 15 Erhvervskommuner udregnes af Godsforvalter Frøken BECH ANDERSEN, som havde faaet Lov til at give mig Besked derom efter en mageløs elskværdig Tilladelse af INGER WEDELL. Foruden min egen Selvangivelse udarbejdede jeg Selvangivelser for REGITZE og GODSKE, og jeg opstillede Indkomst og Formue for Holstenshuus Gods for JØRGEN, og det er ikke saa indviklet for mig at gøre det, da jeg jo har gjort det i de op imod 30 Aar, hvor jeg har været Medejer af Holstenshuus og derfor kan følge de samme — og kendte Opstillingsmetoder.

Den 22. Januar fyldte Muremester LUND i Morud 70 Aar. Han har arbejdet for Godset i mange Aar, og vi var begge hos ham paa Gratulation om Eftermiddagen og traf der en Del af hans Slægtninge, og derefter var vi paa Besøg hos Lærer RASMUSSEN i Havrehed Skole, der nylig har mistet sin Kone, som har været meget svag i flere Aar. En anden Dag var vi paa Besøg hos Husmand HANS CHRISTIAN NIELSEN LIMKILDES Enke og hos hans Søn JAKOB, der nu bor i det gamle Limkildehus, hvor hans Morfader, JAKOB JENSEN, var Fæster, da jeg kom hertil i 1907. HANS LIMKILDE, der blev 81½ Aar gammel, har jeg altid sat uhyre stor Pris paa, og jeg er glad for, at jeg for ikke saa længe siden var paa Besøg hos ham ganske kort Tid, før han døde. Han var en meget afholdt Mand og har i 32 Aar været Vurderingsmand til Ejen-

domsskyld. Jeg var altid saa glad, naar jeg traf ham her paa Godskontoret, eller naar jeg besøgte ham, hvad jeg gjorde ret ofte. Saa var vi en Dag hos ANDERS og MINE ANDERSEN, Skovarbejderfamilien i Ruehedhus, hvor de har boet i ca. 30 Aar, og hvor jeg ofte besøger dem. Paa Hjemturen derfra var vi paa Kom-igen Kro og besøgte Gæstgiver og Fru PANTON, der i Øjeblikket faar hele Kroens Varmesystem lagt om med stort nyudgravet Kælderrum til Centralkedel og Brændsel. Det var yderst nødvendigt at flytte Kedelen, der hidtil har staaet lige ved Siden af Viktualiekælderen. Der bliver samtidig lavet forskellige andre Forandringer, og jeg regner med, at Besøget paa Kroen vil stige meget, da baade Hr. og Fru PANTON er meget dygtige og interesserede.

4.

Langesø 6. Marts 1953.

Denne gang skal I høre om den straalende Bryllupsfest paa Valdemars Slot, da PATSY IUEL BROCKDORFF Onsdag den 25. Februar blev gift med den 32 aarige HARROLD CHARLES WALKER, som hun har truffet i England. Han er Major MC, og hans Regiment er Vth Royal Innskillin Dragoon Guards, og han har gjort Tjeneste i Korea siden November 1951. Hans Fader ejer et Gods i Skotland.

CARL og KITSJA havde bedt mig om at hjælpe dem med Bordsætningen, og en Uge før Brylluppet var de og de forlovede her, og vi fik lavet et Udkast, som i det væsentlige kunde



Brudeparret Walker
Valdemars Slot den 25. Februar 1953

benyttet og vistnok var meget tilfredsstillende. Der maatte dog foretages nogle Ændringer, baade fordi der kom nogle flere engelske Gæster, end vi først havde paa Listerne, og fordi CARLS FASTER, AUGUSTA IUEL BROCKDORFF ikke kom til Middagen, og fordi hans Moster, IBETH BERNSTORFF, sendte Afbud paa Grund af Sygdom. To Dage før Brylluppet var VIVI, GODSKE og jeg til Frokost paa Valdemars Slot for at drøfte Sagerne med dem, og det var morsomt ogsaa at se en Mængde af Gaverne. Desværre syntes Vivi ikke, at hun havde Kræfter til at tage med til Brylluppet, og GODSKE og jeg kørte derned uden hende.

Fra Indgangen i Gavlen i Slottets Nordfløj til Indgangen til Kirken i Sydfløjens Gavl var der lavet en Pergola af Gran, der ogsaa gik op ad Trappen til Kirken, og da det heldigvis var mildt og dejligt Vejr, var der ingen Ubehageligheder ved at gaa den ret lange Vej uden Overtøj — i Februar Maaned!

Kirken var af Baronesse RABEN og Slottets Gartner meget smukt pyntet bl. a. med hvide Sirener og smaa Birketræer og Masser af levende Lys. Brudeparret stod under Vielsen paa et stort broderet Tæppe med et Billede af Hindsgavl. Paa dette Tæppe var PATSYS Farmoders Farmoder, født FØNSS, i 1837 blevet viet til Baron OTTO REEDTZ THOTT. Den nærmeste Familie paa begge Sider sad i Koret. Jeg sad nede i Kirken paa første Bænk ved Siden af BIRTHE og PETER NEERGAARD, og en Plads fra mig sad AUGUSTA IUEL BROCKDORFF, som altsaa var med i Kirken, og som det var fornøjeligt engang at træffe.

KITSA havde en mørkegrøn Silkekjole paa og saa aldeles pragtfuld ud. Hun kom sammen med sine to unge Sønner, der gaar i Skole paa Herlufsholm. PATSY saa udmærket godt ud i en meget enkel Brudekjole, og ovenpaa det meget lange Tyllsslør havde hun en pragtfuld gammel Knipling, som hendes Tipoldemoder havde baaret til sit Bryllup. Hendes henrivende lille 3 aarige Søster, ABIGÆL, bar Sløbet.

Hun havde en lang Guldbrokades Kjole paa og lignede ganske et Barn fra et gammelt Maleri. Brudepigerne var Baronesse JEANETTE IUEL BROCKDORFF, Comtesse LITA MOLTKE HUITFELDT, Frøken BIRTHE RABEN og KIRSTEN AHLEFELDT. De var i mørkerøde Fløjlskjoler med Gulddiademer i Haaret og Buketter af Lilliekonvaller. De saa storartede ud, og de var alle meget smukke. Den katolske Kirkes Overhoved i Danmark, Biskop SUHR, forrettede Vielsen, bistaaet af to Præster.

Efter Vielsen var der en Sammenkomst paa Slottet, hvor der bl. a. var en Del Kvindelige Marinere fra Svendborg, som PATSY havde været Delingsfører for, indtil hun trak sig tilbage efter Nytaar, da hun skulde giftes. De havde paraderet paa Kirketrappen. Desuden var der en Del Lotter, som havde staaet opstillet langs med Pergolaen, da vi forlod Kirken. Brudeparret kørte over til Forvalter JACOBSEN, hvor hele Godsets Personale, omkring 100 Mennesker, kunde lykønske dem.

Middagsbordet var dækket i den meget lange og ikke særlig brede Vestibule. Der var et bredt Bord paa langs i det smukke Rum, og der sad en 25—26 paa hver Side, saa det Hele gjorde Indtryk af at være uendelig langt. For hver Ende af Hovedbordet var det et Tværbord, hvor der sad 8 paa dettes lange Side og 1 ved hver af Bordets Ender. Vi var ialt 72. Paa Bordet stod mange Sølv og Plet Terriner, flere af dem med røde og gule Tulipaner, som THEA AHLEFELDT havde ordnet, og saa var der uendelig mange Kandelabre med røde Stearinlys.



Baronesse Jeanette Iuel Brockdorff Frøken Birthe Raben Comtesse Lita Moltke Huitfeldt Comtesse Kirsten Ahlefeldt Laurvig
De fire Brudepiger med Abigael Iuel Brockdorff
Valdemars Slot den 25. Februar 1953



Trilning af Paaskeæg i Langesø Have
Paaskedag 5. April 1953

Ved Midten af det ene Tværbord sad Brudgom og Brud og derefter Værten med Brudgommens Moder, Mrs. WALKER, og saa NIELS IUEL BROCKDORFF, der førte Brudgommens ene Søster, Mrs. BENTLEY, der sad for Enden af Bordet. Ved Midterbordet sad først SVEND LUNØE med ELSE REEDTZ THOTT, og saa kom Mr. HOLMES, Brudgommens Svoger, VIBA IUEL og GUSTAV KLÆR. Ved Siden af Brudgommen sad Værtinden, der førtes af Brudgommens Fader, og saa kom ADA KLÆR, hvis Bordherre var Biskop SUHR, der sad for Enden af Bordet. Ved det andet Tværbord sad de 4

Brudepiger med deres Herrer og for Bordenderne Husets to Sønner, NIELS og CHRISTIAN. Jeg havde den meget store Glæde at have min kære Bekendt fra min Barndom, CARO KONOW, til Bords, og paa min anden Side havde jeg den særlige Glæde at have THEA AHLEFELDT, der førtes af TAGE REEDTZ THOTT. Paa den anden Side af CARO sad NIELS IUEL med Mrs. BLAIR til Bords. Skraat overfor mig sad GREGERS IUEL med BIRTHE NEERGAARD, derefter Skovrider BAVNGAARD med AIDA BECHGAARD og Mr. BENTLEY med JULIE SCHOLTEN. — AXEL AHLEFELDT førte Mrs. HOLMES, SOPHUS DANNESKIOLD VIBEKE LUNØE, og Baron ERIK IUEL BROCKDORFF Mrs. SIDEBOTTOM, Brudgommens Søster. Der var 10 Taler, deriblandt en udmærket Tale af Skovrider BAVNGAARD. Menuen var Gravlaks med Champignons, Kalkun, farceret med Kastanier, Ostelinser og Is. Et Par Gange under Middagen gik to Sækkepibere rundt om det meget store Bord, og det er jo meget ejendommeligt at høre denne stærkt tonende Musik. Om Aftenen blev der danset en Del, og der var en god og nydelig Souper.

Det er morsomt ved en saadan Familiefest at møde mange, som man næsten aldrig ser, og jeg talte bl. a. med VIBEKE og SVEND LUNØE, AIDA og CARL BECHGAARD, Baronesse RABEN og FREDDIE RABEN, som jeg ikke havde set siden Brylluppet paa Rosenfeldt, TAGE og ELSE REEDTZ THOTT, CHRISTIAN HØEGH GULDBERG, ELLA BILLE BRAHE SELBY og LÉON MOLTKE. Desuden med Biskop SUHR, der engang har besøgt os paa Langesø, og med Domorganist JØRGEN NIELSEN fra Aarhus, som har besøgt os paa Clausholm. Domorganisten havde spillet i Kirken sammen med et Par Strygere og tre Damer fra Svendborg.

Om Aftenen kom der nogle flere Gæster, bl. a. GREGERS og NONNI AHLEFELDT, TIDO WEDELL og min meget kære ANNA SOPHIE WEDEL JARLSBERG, som det altid er saa dejligt at træffe.

I de sidste knap 2 Aar — fra 4. Maj 1951 — har jeg været til ikke mindre end 5 Bryllupper, nemlig paa Gavnø, Rosenfeldt, Schackenborg, Henriks Bryllup, og nu Valdemars Slot.

Foran Hovedbygningen var der 20 Flagstænger med afvekslende danske og engelske Flag. De 2 midterste af disse vejede endnu ud paa Natten og var belyste af Projektørlys, der ogsaa belyste de to Portbygninger og den smukke Havepavillon for Enden af Gaardspladsen.



Trilning af Paaskeæg i Langesø Have
Paaskedag 5. April 1953

CARL og KITSÅ har megen Ære af hele denne overordentlig smukke Fest og af alle de mange Arrangementer, som var ordnede paa den bedst mulige Maade, saa denne enestaaende Dag vil for alle os Deltagere staa som en straalende og festlig Oplevelse, som man ofte vil tænke tilbage paa med stor Glæde.

5.

Langesø, 15. Mai 1953.

Bortset fra min lange Beretning om det straalende Bryllup paa Valdemars Slot har jeg ikke fortalt noget om de sidste Maaneders Begivenheder.

Jeg kan lige nævne, at jeg i Februar var til to af Naturhistorisk Forening for Fyn arrangerede Foredrag af Dr. phil. EIGIL NIELSEN om Jordens Historie gennem de sidste 600 Millioner Aar og af Dr. phil. ERIK ZEUTHEN om Livsfunktionernes Udvikling. Den 1. April var jeg i H. C. Andersens Hus og hørte Bibliotekar, Magister OLE JACOBSEN tale om H. C. Andersens Romaner. Jeg sad ved Siden af NONNI AHLEFELDT, der er Medlem af Samfundets Bestyrelse, og foran Overbibliotekar TOPSØE-JENSEN, som jeg talte en Del med. Bagefter var jeg til The hos Musæumsinspektør og Fru ALBRECHTSEN sammen med Lektor og Fru BLOMBERG, der kørte hjem hertil med mig. De bor her i Gartnerboligen.

Odense Bys Museer havde været saa venlige at indbyde bl. a. Historisk Samfunds Medlemmer til at deltage i en af Musæumsinspektør ALBRECHTSEN forestaaet Gennemgang af de nyopstillede Samlinger, der indledes med et Lysbilledforedrag om »Fyns kulturhistorie i oldtiden belyst ved Stiftsmuseets udgravninger«. Jeg var med til dette Møde, hvor der var ca. 80 Deltagere. Til de kommende Møder regnedes der med ialt ca. 100 Deltagere, inddelte i flere Hold, hvad der jo viser en stor Interesse for Emnet. Jeg var med til det ene af Møderne i Stiftsmuseet.

Min aarlige Blomsterindsamling den 28. Marts gav i Aar 50 Blomster + 1 helt udsprunget Dværg Paaskelillie den 29., altsaa ialt 51 — efter en lang mild Periode. Til min store Ærgrelse var gul Crocus helt afblomstret her i Haven. SOPHIE MAGDALENE fandt samme Dag 46 Blomster i Oksbøl Præstegaardshave, og min Svigerinde MARGRETHE NÆRGAARD fandt 37 i Lilliendals Have.

Af Gæster har vi i Vinter haft Fru v. BÜLOW fra Ludorf i Meklenborg, der nu bor i Bayern, og som var her en Maaned. Først i Marts kom KARIN og HANS SCHACK, og da HANS skulde til København i Anledning af Sølvøjsudstillingen paa Kunstindustrimuseet, til hvis første Dag Ledelsen havde været saa venlig at indbyde mig, kørte jeg derind med HANS, som satte mig af hos HENRIKS Svigermoder, Fru MALTHE BRUUN, som havde været saa elskværdig at skaffe mig en Indbydelse til Udstillingen ogsaa denne Aften, hvortil Udstillerne af Sølvøjet var indbudte. Musæumsinspektør ERIK LASSEN indledte med et udmærket Foredrag med Lysbilleder, hvorefter det var yderst interessant at se alle de pragtfulde Sølvgenstande. Der blev serveret en Forfriskning, og bagefter tog Fru MALTHE BRUUN og jeg ud til Banegaarden for at tage imod HENRIK og RUTH, der med et større Rejseselskab af deres unge Bekendte vendte hjem fra et Ophold i Jugoslavien, hvor de havde staaet paa Ski.

I Paasken havde vi Glæden af at have HENRIK og hele hans Familie her og desuden RUTHS Moder og, som sædvanlig, i Paasken, HENRIKS første Lærer, Skoleinspektør DANIELSEN og hans Kone og deres to Børn. Paaskedag havde vi indbudt flere af de her boende Familier med deres Børn, for at disse kunde trille Paaskeæg. Medens det i Fjor var de ældre, der var i Spidsen ved Trilningen med JENS DANIELSEN som Nr. 1 og min Søn HENRIK som Nr. 2, viser Noteringerne i Aar, at den 7-aarige MARIE-LOUISE var Nr. 1 med den 1¾-aarige EVA HOLCK, min Forstassistents Datter, som Nr. 2, og den ca. 4-aarige JESPER DYBBROE, Frøken HENRIKSENS Søsterdatters Søn, som Nr. 3. Desværre havde jeg ikke — lige saa lidt som i Fjor — det traditionelle Paaskebesøg af min gode Ven, Ingeniør HOLGER HENDRIKSEN fra Reproduktionsanstalten; men Ingeniøren har lovet mig et Besøg i Pinsen, naar han er hos sin Søn i Odense.

Et Par Dage havde vi et fornøjeligt Besøg af MINNA og BØRGE BARSØE, og ERIK TILLISCH, der skulde købe et Par Geværer i Odense, var saa venlig at komme herud til Middag en Dag og blive her til næste Morgen. Da der om Aftenen paa Komigen Kro var et Vælgermøde, som jeg ikke godt kunde undlade at overvære, formaaede jeg ERIK til at tage med derhen, idet jeg henviste til, at jeg for nogle Aar siden



H. B. S. H. Erik Holstein Skytte Petersen
fra Udflugten til Orns

havde maattet være Balfader for ham ved en Kongefest i Morud Forsamlingshus, da han dansede med min Skovriders Døtre. Efter Vælgermødet, der varede i ca. 2½ Time, saa vi lidt paa Kroens nye Varmeinstallation, og derefter sad vi her hjemme i nogle Timer og talte godt og fornøjeligt sammen. Næste Morgen stod vi tidligt op og gik en lang Tur paa en lille Time i den fra 1943 tilplantede Stenlykke, hvor jeg tidligere har gaaet og drøftet Beplantningens Tilstand med Forstmanden ERIK, som heldigvis syntes godt om de unge Træers Vækst, og i den fra 1949 tilplantede Limkildemark, hvor Planterne paa Grund af Jordens bedre Bonitet burde gro langt bedre, end de hidtil har gjort. Men ogsaa her var den sagkyndige ERIK heldigvis optimistisk. Klokken lidt før 9 kørte ERIK, som jeg var meget glad over at have haft paa Besøg.

Nu er vi naaet frem til to af de mest indholdsrige Uger for mig i lange Tider, hvor jeg saa mange Mennesker og hørte og oplevede grumme meget.

Den 20., 22. og 24. April var her Foredrag med Middag forud og Kaffe eller The bagefter for Deltagerne i Møderne. Første Gang var det Sognepræsten i Frederikssund, Dr. theol. LERFELDT, der med Fru LERFELDT boede her, der for ca. 71 Mennesker talte ganske udmærket om »Hvad Bibelen siger om det evige Liv«, og næste Gang talte Læge BALSLEV, hvis Fader i min Ungdom var Sognepræst i Vigerslev, om »Fra Lægmissionen i Centralafrika«, hvor han i Tanganyika har været hos sin Søn. Der var ca. 52 Tilhørere, og nogle af dem var konfirmerede af Doktorens Fader, saa det var morsomt, at han fik talt med dem. Sidste Gang var det Præsident HOLGER ANDERSEN, der boede her, som for desværre kun ca. 42 Tilhørere talte om storpolitiske Problemer og Sydslesvig. Det var uhyre interessant, ligesom det var en stor Oplevelse at træffe og tale med Præsidenten, som kom allerede Klokken godt 12, saa jeg havde den store Fornøjelse i nogle Timer at være sammen med dette kloge Menneske, som har oplevet saa usigelig meget og har haft Forbindelse med saa mange fremstaaende Personligheder, og som oven i Købet har en beundringsværdig Hukommelse. Denne Dag var vi 16 til Middagen, bl. a. JØRGEN og LOUISE fra Holstenshuus. LOUISE er Formand for Danske Kvinders slesvigske Forening. Desuden Dommer og Fru LUNØE fra Odense, Frøken BIRTHE ANDRUP og KIRSTEN VIND med Konsulinde OLDENBURG og to Damer fra Flensborg. Blandt Gæsterne om Aftenen var bl. a. VINDS fra Sanderungaard med NIELS OXHOLM og hans Kone, Fru Forpag-



Dissi Moltkes Dagligstue paa Vallo

ter NYEGAARD og hendes Søn JØRGEN fra Holstenshuus, Proprietær og Fru DREYER fra Bjørnemosegaard, Lærer og Fru HANSEN fra Katterød og den unge Grev HELGE AHLEFELDT og hans Kone fra Illumø.

Midt ind i denne Foredragsrække sad jeg den 21. April til ud paa Natten og hørte Radioens Valgresultater, hvor jeg, som jeg plejer, nedskrev alle Stemmetallene og Tallene for plus og minus i Forhold til sidste Valg. Det blev af Pressens Radioavis gjort saa godt, saa tydeligt og saa tilpas langsomt, at jeg — som jeg har gjort det ved de to sidste Valg — maatte skrive et anerkendende Brev til Chefredaktør GRUNNET, idet jeg kunde skrive, at, saa vidt jeg kunde se, er der paa de to til Notaterne benyttede Sider Avisskema kun eet eneste Tal, som jeg ikke har faaet med; men her havde jeg dog noteret + 158, saa det manglende Tal kunde fremskaffes. Ligesom de to forrige Gange har Redaktør GRUNNET været saa overordentlig elskværdig at skrive og takke mig for mit Brev, idet han bl. a. skriver: »Jeg huskede Deres tidligere breve. Dette er en større opmuntring, end De vist kan ane, hvis blot en enkelt lytter dukker op med en tilkendegivelse om at arbejdet er blevet fulgt og måske værdsat. . . . det er meget sjældent at få et brev som dette fra Dem.« Efter disse meget smukke — og venlige — Udtalelser er jeg naturligvis uhyre glad for, at jeg har skrevet og tilkendegivet, hvor ualmindelig godt og forstaaeligt de har ledet Udsendelsen. De kan jo deraf se, at der er Mulighed for at følge med fra først til sidst — selv om jeg vil indrømme, at det er en svær Belastning. Hr. GRUNNET slutter Brevet med at skrive: »Jeg håber, at vi må have kammerherren som interesseret lytter igen.« saa jeg er jo helt tvunget til at følge med nu den 28. Mai ved Folkeafstemningen, men det havde jeg nu nok gjort alligevel.

Dagen efter det sydslesvigske Møde var jeg i Odense til et af Naturhistorisk Forening for Fyn arrangeret Foredrag med Lysbilleder af Arboretforstander, Dr. agron. SYRACH LARSEN om »Skovtræer: Fra graven til vuggen«, og bagefter var jeg til Aften hos Formanden, Lektor FOGED, og hans Hustru sammen med Dr. SYRACH LARSEN og Skovfoged og Fru STUBGAARD her fra Langesø. Lektor FOGED gør et stort Arbejde for den naturhistoriske Forening og sørger for mange Foredrag og Udflugter, som Medlemmerne maa være ham meget taknemmelige for. Næste Dag, som var en Søndag, havde denne Forening en forstbotanisk Ekskursion under Ledelse af Dr. SYRACH LARSEN til Langesø Skove, hvor jeg selvfølgelig var en af de



Dissi Moltkes Dagligstue paa Vallo



Dissi Moltkes Dagligstue i det runde Taarn paa Vallø

selig paa Farten, saa jeg saa uhyre meget af det store Gods og dets Skove, og vi var nogle Gange paa Holsteinborg, hvor ERIK viste mig meget omkring, og hvor han har foretaget mange Istandsættelser, saa det Hele er uhyre godt og velholdt, Efter ERIKS Ønske gennemgik vi nogle gamle Papirer, ogsaa en Del fra hans Broder BENTS Tid. Vi var ogsaa rundt i Haven med den skønne Udsigt ud over Havet og Glænø, og vi var i nogle af Godsets Huse og saa paa en Lejlighed, som paa Fuirendal indrettes til en ny Forvalterfamilie. Den ene Dag var vi til Middag paa Kulgravgaard hos IB og EVA, og der traf vi Prins JACQUES af Bourbon. Der afholdtes Forstkandidateksamen den ene Dag, og to af min Skovriders tidligere Elever, RAFN og NANNESTAD, var oppe, og det var morsomt at træffe dem, da ERIK og jeg var til Frokost i Dommergaarden hos Skovrider og Fru VIGEN, hvor vi traf Professor MOLTESEN og Skovriderne ROSEN og LØVENGREEN, som medvirkede ved Eksamen, og som jeg alle har truffet før. Vi var lidt med ude i Skoven under Eksaminationen, og derefter til The hos GØJS BECH, der nu bor i den tidligere Gartnerbolig lige overfor Holsteinborg og har indrettet sig ganske udmærket. En Dag var ERIK, IB og jeg sammen med Skytte PETERSEN i en lille Baad ovre paa Ormø, hvor der er baade en Hejre- og en Skarv-Koloni. ERIK skød en Skarv.

Om Torsdagen flyttede jeg over til Kulgravgaard, hvor jeg selvfølgelig havde det udmærket. Jeg var med IB rundt i hans Marker, hvor han i Aar dyrker særlig meget Frø, og vi var sammen med den ualmindelig søde nu 4-aarige ULRICH helt ude i den uopdyrkede Del af Glænø, hvor IBS Hund var saa dygtig, at den tog Stand for Reder med Maageæg, hvoraf vi fandt 7. Torsdag Aften, som var Store Bededags Aften, var ERIK, POLLY og BITTE paa Kulgravgaard og spiste de traditionelle Hveder. Den Aften naaede jeg, som jeg plejer, at faa skrevet til AXEL KRAGH og JOSIAS BILLE, idet jeg mindedes den fjerne Fortid, naar JOSIAS og jeg gik paa Langelinie

ved Afslutningen af mig optalte ca. 45 Deltagere.

Næste Dag, Mandag den 27. April, kørte jeg i Automobil til Sjælland, og paa Færgen sad jeg sammen med Dr. SYRACH LARSEN, som jeg altsaa traf for tredje Gang i Løbet af 3 Dage. Doktoren havde siden Omvisningen i Langesø Skov været oppe at se til en Ejendom, som han har købt paa Holstebro Egnen. Jeg skulde nogle Dage til Fuirendal, da ERIK HOLSTEIN havde været saa umaadelig venlig at indbyde mig dertil, og det var en meget stor Glæde for mig at være sammen med ERIK og POLLY og deres Datter, BITTE KORONEOS, som var hjemme fra Indien. Jeg var der i 3 Dage, og vi var ustand-



Dissi Moltkes Spisestue paa Vallø

for at ende til Bededagsfest hos AXEL paa Østerbrogade sammen med ORLA ARNTZEN og ALBERT og OTTO SCHEEL.

Under mit Ophold der paa Egnen fik jeg 2 Gange hilst paa Købmand SØRENSEN i Nyrup, der efter Branden paa Holstenshuus i December 1908, da han arbejdede hos Tømrer OLSEN i Diernisse, ved at grave i Brandtomten fandt Admiral HOLSTENS Guldmedaille fra Slaget paa Reden i 1801. Hr. SØRENSEN har engang ved IBS Foranstaltning været paa Langesø, hvor han saa den Medaille, som han havde skaffet tilbage til Familien.

Under mit Ophold paa Fuirendal havde HENRIK ringet til mig og spurgt, om jeg ikke vilde komme og være sammen med dem paa HANS-HENRIKS 9 Aars Fødselsdag om Lørdagen, og det vilde jeg naturligvis gerne. Om Fredagen kørte jeg saa fra Kulgravgaard. Jeg vilde have set ind paa Gavnø, men AXEL og SUSANNE var ikke hjemme. Efter et kort Besøg hos CHRISTIAN og BEKE REVENTLOW i Herfølge kørte jeg til The og Middag hos min Svigerinde, Dekanessen paa Vallø, der sammen med mig var paa Visit hos Comtesse ELLEN BEGE MOLTKE, der har en pragtfuld Dagligstue i det runde Taarn. MARGRETHE CASTENSKIOLD kom til Middag, og DISSI kørte med mig til København, hvor jeg afleverede hende i hendes Søn ADAMS fortrinlige Lejlighed langt ude i Byens Periferi, hvorved jeg havde Fornøjelsen at se baade ADAM og hans Bolig.

Om Lørdagen havde jeg HENRIK og ULRIK HAXTHAUSEN til Frokost i Coq d'Or, og derefter var jeg til Cacao og Middag hos HENRIK og RUTH, hvor det var dejligt at se de søde Børn. Om Aftenen var vi sammen med HANS-HENRIK og RUTHS Moder i det kongelige Teater og saa det herlige Elverhøj, som jeg saa for 20. Gang, og som HANS-HENRIK nød i højeste Grad. Det var en stor Fornøjelse at se hans lykkelige Ansigt udtryk. Det var betagende, naar hele Tilskuerskaren stod op de to Gange, da Musikken spillede Kong Christian.

Søndag var jeg til Frokost hos Godsforvalter KAALUND paa Skjoldenæsholm, som jeg for et halvt Aarhundrede siden var sammen med paa Vemmetofte, da han var hos Klosterforvalter JESPERSEN og jeg hos Skovrider NEERGAARD. Vi har ikke set hinanden siden, og det har i lange Tider været mit store Ønske engang at besøge Godsforvalter KAALUND, saa jeg er umaadelig glad over, at det endelig er lykkedes, og det var et meget fornøjeligt Besøg. Naar jeg var der paa Stedet, tog jeg selvfølgelig ogsaa op paa Hovedbygningen for at besøge min Barndomsveninde LULLE NEERGAARDS Søn, EILER, som jeg ikke har set i Masser af Aar, og hans Kone har jeg aldrig truffet før. Det var morsomt, at jeg fik forevist en meget stor Del af Huset, som var meget godt indrettet. Der var forsamlet mange unge, bl. a. OVE NEERGAARDS Søn, HENRI, som gaar i Skole i Sorø, og der blev paa Søen foretaget Opvisning med Vandski, som jeg aldrig havde set før, og som var vældig spændende. Særlig JENS WEDELL NEERGAARD fra Svenstrup udmærkede sig paa Vandski. Han har været her et Par Gange, medens han lærte Landvæsen paa Lundsgaard, saa det var morsomt at se ham igen. Fra Skjoldenæsholm kørte jeg direkte hjem; men i Nyborg var jeg indenfor at hilse paa Tante SOFFI SEHESTEDT JUULS gamle Jomfru MARTINUSSEN, som vist nu er over 80 Aar gammel. I helt gammel Tid har hun tjent paa Holckenhavn, og hun mente at have set mig der for over 60 Aar siden. I de her beskrevne 14 Dage har jeg set og hørt uendelig meget og truffet Masser af flinke og interessante Mennesker, saa jeg har i den korte Tid oplevet ufattelig meget.

I en Del af den følgende Uge havde vi et hyggeligt Besøg af MINNA og JOHN BERGE, som vi ikke havde set i temmelig lang Tid. De var et Par Dage herfra paa Flintholm, og senere tog de herfra til København og derfra til Vallø. Den ene af de Dage, da BORGES var paa Flintholm, var GODSKE og jeg paa Clausholm for sammen med Skovrideren at forhandle med Forpagter AKSEL LAUGE JØRGENSEN om et nyt Teglstens-tag paa Estrupgaardens Stuehus i Stedet for det daarlige Straatag og om Installation af W.C. og Badeværelse. GODSKE og jeg var til Frokost paa Vosnæsgaard, hvor det var morsomt at se den vældig søde lille ADAM. DAGMAR TILLISCH var der med sine to Døtre. NIELS BENEDICT er paa et Studieophold i Wien, hvortil han har faaet et Legat.

Den 11. Maj var jeg, som jeg plejer, paa Kapelkirkegaarden og lagde en grøn Bøgegren paa 57 af mine Bekendtes Grave. Jeg er glad over derved at kunne tænke paa disse Mennesker, som jeg har sat Pris paa, eller som har været knyttet til Godset eller til Egnen her.

6.

Langeso 28. Juni 1953.

Straks efter at jeg havde skrevet mit sidste Brev, havde Langesø en af sine store Oplevelser, idet her for tredje Gang blev holdt Fuglemøde med Nattevandring. Det var naturhistorisk Forening for Fyn, der havde arrangeret Mødet med Ornitologen, Grosserer BLUME fra København som Taler her i Foredragssalen. Foredraget handlede om ornitologiske Jagttagelser paa en Ekskursion i Provence, og der blev vist en Del Lysbilleder. Bagefter fremviste Overlærer Petersen fra Mulernes Legatskole i Odense en fortræffelig Farvefilm med Sangfugle ved Foraarstid, hvor man bl. a. saa nogle Fugleunger i en Rede, der blev madede. Det er helt ubegribeligt, at saadanne levende Billeder kan optages, uden at Fuglene bliver forskrækkede og flygter bort.

Grosserer BLUME havde været saa elskværdig paa min Anmodning at ville holde Foredraget Klokken 8 for Godsets Beboere. Ved 7 Tiden havde det været et meget slemt Tordenvejr, som vel nok har bevirket, at en Del af de indbudte ikke kom hertil. Men ved det første Møde, hvor ogsaa Farvefilmen blev vist, var her dog omkring 70 Tilhørere, deriblandt JOHAN OTTO REVENTLOW, der havde været her til Middag, og vores begges Gudbarn, ERIK THAM, der kom om Aftenen. Efter Mødet blev der serveret Kaffe, hvad der ogsaa blev efter det andet Møde Klokken 11 for Naturhistorisk Forenings Medlemmer, hvem Installatør KROG i Morud, der er en meget ivrig Ornitolog, desuden underholdt ved at lade dem høre Fuglestemmer paa Grammofon. Til det sidste Møde optaltes 90 Deltagere.

De forskellige Underholdninger udfyldte Tiden, til Nattevandringen skulde begynde, saa godt, at der end ikke blev Løjlighed til, som jeg havde planlagt, at føre Deltagerne ind igennem Dagligstuerne. Skovriderens tre Døtre og to af Skovfoged STUBGAARD's Elever og enkelte andre havde indrettet sig saa fornøftigt, at de havde hørt det første Foredrag Kl. 8, hvorefter de var taget hjem for at sove, og saa mødte de igen til Nattevandringen, hvor vi var ca. 100, som deltes i to Hold under Ledelse af Grosserer BLUME, hvor vi hørte og saa ca. 33 Fugle, og af Installatør KROG, hvor Fugletallet var ca. 48.

Da vi startede i Gaarden Kl. lidt før 3, havde vi den store Fornøjelse paa den nordligste af Hovedbygningens Skorstene at se en Stork, som havde staaet der i flere Timer, og som viste os den Imødekommenhed at sidde paa Ladetaget ude i Marken, da vi et Par Timer senere gik der forbi. Da vi imellem Kl. 3 og 4 stod



Torvet i Bogense

oppe ved Kapellet og saa ud over Søen, mindedes jeg, da vi ved en af de tidligere Fugleture havde staaet samme Sted og udover Søen set drivende Taager, der ganske henledte Tanken paa Elverpiger. Og, tænk saa morsomt, medens vi stod der, var der en ældre Herre, der spurgte mig, om jeg kunde huske dette, som vi havde set der for 8 Aar siden. Han sagde, at han aldrig før eller siden havde set noget lignende, og at man godt kunde forstaa, at Folk i gamle Dage kunde forestille sig det som Elverpiger. Desværre var der denne gang ikke saadanne eventyrlige Taager, maaske paa Grund af Regnen om Aftenen.

Lidt før Kl. 6 ankom vi til Komigen Kro, hvor vi samledes til Morgenkaffe, hvorefter jeg var i Seng et Par Timer, og Kl. godt 10 tog jeg med Skovrideren og ERIK THAM paa Tur rundt i Skovene, for at Forstmanden ERIK kunde se en Del deraf. Paa Turen traf vi Skovrider MORVILLE og Doktor KIPP, der er en af mine Jagtlejere, og de fulgtes en Tid med os bl. a. gennem Nyplantningerne i Stenlykken og Limkildemarken. ERIK THAM, der kom fra Skovrider BILMANN paa Frijsenborg, kørte efter Frokost til Skovrider BISTRUP paa Trolleborg.

Om Aftenen, som var den 17. Mai, kom OTTO ROSEN, Søn af min Kusine MALVINE ROSEN født RÆDER, med 51 engelske Forretningsfolk, Herrer og Damer, og vist et Par danske Mennesker, som i 2 store Busser var paa Rundtur i Danmark. Efter at de havde spist til Middag i Komigen Kro, kørte Skovrideren og jeg med dem til Pinetet ved Skovens Værn, for at de skulde se de udenlandske Træer, hvorefter de kom hertil og gik igennem Dagligstuerne, og de fleste af dem gik lidt langs Søen og igennem Parken. I de 2 Dage har der været rundt regnet 200 Gæster her.

Den 21. Mai hørte jeg Indenrigsminister AKSEL MØLLER paa Industripalæet i Odense for en meget lille Forsamling paa godt 50 konservative holde Foredrag om den nye Grundlov, og den 22. var jeg til Bestyrelsesmøde og Generalforsamling i Nordfyns Museumsforening. Som jeg ofte gør, naar jeg er i Bogense, kørte jeg om ad Torvet ved Kirken, hvor jeg saa meget glæder mig over hele Stemningen paa dette Sted med de mange smaa Huse, der er saa typiske for en dansk Provinsby. De store Træer forøger ogsaa Stedets Skønhed.

I Pinsen var vi i Skabohuse sammen med SOPHIE MAGDALENE og hendes Døtre. Jeg gik et Par gode lange Ture langs Stranden med ELSEBETH og BENEDICTE, og de kørte med mig og deres Moder en dejlig Tur til Slipshavn og Knudshoved, hvor der i det dejlige Vejr var en Masse Mennesker. Den ene Aften var jeg i Nyborg paa Besøg hos mine fjærne Slægtninge, Politifuldmægtig SOMMERFELDTS.

En Dag var jeg med GODSKE, Skovrideren, Forstassistent HOLCK og de respektive Skovfogeder paa Bygningssyn i Skovens Huse. Desværre er en af de Skovarbejdere, som jeg sætter mest Pris paa og ofte har besøgt, NIELS THORUP i Stenledhuset, hvor han har boet i mange Aar, lige flyttet til Odense paa Grund af hans Kones Sygdom.

Efter Afstemningen om Grundloven den 28. Mai sad jeg naturligvis og noterede de Tal, som Radioavisen udsendte paa en saa udmærket og omhyggelig Maade, saa det var uhyre let at følge med; men denne gang skulde der for hver Kreds kun nævnes 5 Tal, medens der ved sidste Valg skulde nævnes ca. 12. Udsendelsen var forbi før Kl. 1½. Som sædvanlig skrev jeg et anerkendende Brev om Udsendelsen til Chefredaktør GRUNNET, der svarede med et langt og venligt Brev.

Dagen efter Valget maatte jeg rejse med Lyntog til København for at være med til Bestyrelsesmøde i Personalhistorisk Samfund. Jeg var til Middag hos RÆGITZE med hele HENRIK's Familie og tog hjem med Aftentoget Kl. 20,30. Næste Dag kørte jeg til Frokost paa Holstenshuus sammen med SOPHIE MAGDALENE, der skulde sejle fra Faaborg ved 2 Tiden, og paa Hjemvejen var jeg inde at besøge min kære forhenværende Forvalter NIELSEN og hans Kone i Brændelydinge. Deres yngste Søn KNUD, der har en Gaard paa Nordfyn, besøgte os for Resten med sin Kone og 2 Døtre i Paasken, mens HENRIK var hjemme.

Samme Dags Aften kom Overarkivar Dr. BJØRN KORNERUP, der næste Dag kørte med mig paa Historisk Samfunds Udflugt, hvori deltog efter vor Beregning op imod 400 Mennesker. Vi var paa Skovsbo, hvor Lektor BLOMBERG talte, og paa Fraugdegaard, hvor Baron JØRGEN BILLE BRAHE fra Risinge holdt en ganske fortrinlig Redegørelse for Stedets Historie. Begge Steder fik vi med den største Imødekommenhed Lov til at gaa igennem Stuerne, hvad der naturligvis i høj Grad bidrager til, at Deltagerne har Glæde af Udflugterne. Vi spiste vor medbragte Mad i Ullerslev Kro, og tilsidst var vi i Fraugde Kirke, hvor Dr. KORNERUP talte udmærket om THOMAS KINGO i Anledning af 250 Aaret for hans Død. Bagefter var her en historisk Middag, hvor vi var 14.

Den 3. og 4. Juni var her det aarlige af Redaktør og Fru PETERSEN arrangerede Besøg af de gamle fra Odense, der i Foredragssalen hørte Tale af Biskop AMMUNDSEN og drak den fra Odense medbragte Kaffe. Fru PETERSEN sagde, at der den første Dag havde været 180, og den næste 175. Som sædvanlig blev der



Louises Stue paa Holstenshuus



Galleristuen paa Holstenshuus



Louises Stue paa Holstenshus



Jørgens og Louises Spisestue paa Holstenshus



Jørgens Arbejdsværelse paa Holstenshuus

foran Havedøren spillet af Odense Politiorkester, der forinden her i Havesalen sammen med flere af de ledende Hjælpere fik The eller Kaffe. De gamle er altid saa glade for Besøgene her, og ved Ankomsten er der nogle af dem, der takker for sidst.

Faa Dage efter begyndte igen en usædvanlig indholdsrig Periode, hvor jeg saa og oplevede grumme meget og traf særlig mange Mennesker. Lørdag—Søndag den 6. og 7. Juni havde jeg Besøg af HENRIK og ULRIK HAXTHAUSEN, som jeg hentede i Nyborg, hvorefter vi kørte rundt paa Øst- og Sydfyen og bl. a. saa Holckenhavn og Egeskov udvendig, og saa var vi paa et langt Besøg hos de to unges Slægtning, den 88 aarige Fru LANGE paa Ørbæklunde, der ligesom hendes Datter, Frøken INGEBORG LANGE, modtog os med en enestaaende Gæstfrihed. Vi saa den dejlige gamle Borg fra Kælder til Kvist og glædede os over Vægtergangen, som vi ogsaa havde set paa Rygaard. Vi var ogsaa en Tur i Haven med de uendelig lange klippede Hække. Næste Dag var vi i Ribe, som mine Gæster begge havde ønsket at se, og paa Vejen dertil besøgte vi i Baaring min tidligere Skovarbejder, EILER JENSEN, der i Fjor købte en Frugtplantage paa 4 Td. Ld. med et udmærket Hus, som det var morsomt at se, og alt saa godt og lovende — og velpasset — ud, hvad der naturligvis glæder mig, da jeg altid har sat stor Pris paa den flinke og tiltalende EILER. I de 33 Timer, i hvilke de var hos mig, havde vi, som ULRIK skrev til mig, set 11 Herregaarde —

deraf de 9 kun udvendig — 5 Kirker — alle indvendig — 3 Musæer og et Raadhus foruden Riberhus Slotsbanke.

I den følgende Uge havde jeg nogle Møder med nogle Herrer, bl. a. to Sønner af Mejeriejer BOEL paa Østergaard, om den Opvisning af Vandski her paa Søen, der var planlagt til den næste Søndag, og den 11. var jeg desuden noget optaget af, at det var Terminsdag.

Hele Fredag og Lørdag tilbragte jeg sammen med Skandinavisk Museumsforbund, der holdt sidste Del af sin Kongres i Odense og sluttede om Fredagen med et Møde her i Foredragssalen, efter at jeg havde fortalt dem lidt om Langesøes Historie. Her var vel ialt op imod 170 Mennesker, og de var rundt i Stuerne og i Haven, hvor de havde den meget store Fornøjelse at se Direktør JEPPE BOEL paa Vandski efter en Cris-Craft. Odense Bys Museer gav den Dag en Middag i Odd Fellow Logen i Odense, og næste Dag var vi til Middag paa Klinten i Faaborg, hvor jeg førte Museumsforbundets Formand, Direktør ANDRUP's Frue til Bords. Den Dag havde vi været paa Besøg paa Glorup, hvad jeg efter Anmodning af Direktør ANDRUP havde opnaaet Tilladelse til, og paa Brahetrolleborg. Begge Gaarde med deres skønne Kunst og Inventar har det været en stor Oplevelse for alle Musæumsmenneskene at se. Paa Glorup havde vi endogsaa Lov til at se Gæsteværelserne og Kældrene. Den Dag spiste vi den medbragte Frokost hos Gaardejer HANS JENSEN i en gammel straatækt Bondegaard i Øster Hæsing. Mange af os sad ved smalle Borde i Loen. Jeg sad ved Siden af Fru ELSE KAI SASS, der er gift med Faderen til den Arkitekt SØREN SASS, der i Fjor maalte op paa Clausholm.

Fru JENSEN i Østerhæsing er Sønnedatter af Historikeren RASMUSSEN SØKILDE, som i forrige Aarhundrede bl. a. har skrevet om Holstenshuus og Nakkebølle, og for hvem der foran hans Gaard nær ved Arreskov er rejst en Mindesten, som jeg omkring 1937 var med til at afsløre paa Historisk Samfunds Vegne. Det var morsomt at tale med Fru JENSEN og med hendes Broder, der nu bor i den gamle Slægtsgaard. Om Fredagen var det fem Konsuler i Odense, der gav Frokosten i Fyens Forsamlingshus.

Skandinavisk Museumsforbund, hvis Medlemmer er Musæumsfolk med strængt faglig Uddannelse, har ifølge dets Love en Mulighed for helt undtagelsesvis som Medlemmer at optage Personer, der f. Eks.

»paa fremragende maade har fremmet disses [nemlig Musæernes] arbejdsmuligheder«. Paa et Møde har det fælles nordiske Præsidium enstemmigt godkendt en Indstilling fra den danske Afdeling om at gøre Brug af denne Undtagelsesparagraf og optage mig som Medlem, idet der bl. a. henvises til min »store slægtsbog, der indeholder materiale af værdi for os alle. . . .«, hvad jeg naturligvis er særlig glad for at se udtalt fra saa sagkyndig Side. Denne meget store Æresbevisning og Anerkendelse er jeg naturligvis umaaelig lykkelig og taknemmelig for, og jeg var glad over ved Mødet her paa Langesø at faa Lejlighed til at takke for denne stærkt paaskønnede Udnævnelse.

Den norske Riksantikvar Dr. NYGÅRD-NILSSEN og hans Hustru tog hjem med mig Lørdag Aften og blev her til Tirsdag Morgen, og vi havde megen Glæde af deres Besøg. Søndag var jeg med dem paa Margård, hvor Oberst SCHÖLLER, der bor i Viborg, har været saa mageløs elskværdig

at tillade, at Gartneren maa vise mig og mine Gæster rundt i Stuerne. For mig er det en Glæde paa denne Maade at faa Lejlighed til at mindes min gamle Ven, Hofjægermester SCHÖLLER, den nuværende Ejers Farfader, som jeg satte megen Pris paa, og som — ligesom jeg — var stærkt genealogisk interesseret.

Kl. 15.30 begyndte det, som i Avisen betegnedes som »Europa-premiere paa stort vandski-show paa Langesø«, som var et Led i Rundskuet i Odense, og som var en pragtfuld og helt imponerende Opvisning, heldigvis i godt Vejr. Der var bygget en interimistisk Bro ud i Søen, hvor i sin Tid den saakaldte Naturbro var, og derfra startede de ca. 16 mandlige og kvindelige Vandskiløbere i en rasende Fart efter Motorbaadene, og det var helt forbløffende, hvad der præsteredes, og man fatter ikke, at det er muligt at holde Ballancen

i den rasende Fart og de voldsomme Sving. Den lange Sø egner sig glimrende til en saadan Opvisning, og der var over 20.000 Tilskuere. Det var meget storartet at se store Skarer af Tilskuere i lyse brogede Dragter tæt pakkede langs Bredden paa den anden Side af Søen. Det fortjener at fremhæves, at Skovrideren bagefter kunde sige, at de uendelig mange Mennesker intet havde ødelagt i Skoven. Den Eftermiddag havde vi et fornøjeligt Besøg af BJØRN SVENSSON, Redaktøren fra Haderslev, med hans Kone og 5 Børn. Han var her som lille Dreng med sin Moder og nogle Søskende i 1920. For at se Vandski Opvisningen havde vi indbudt OTTO og LIPPE og FREDERIK KNUTH og LIPPES Søster, Baronesse GEDSER BILLE BRAHE, og EBBE og hans Gæst, Ingeniør STEEN CHRISTENSEN, der alle var her til Middag, ligesom GODSKE, og om Aftenen var ikke mindre end 9 af os ovre i Søndersø Kirke, hvor Provst THOMSEN med den største Venlighed fremviste Kirken og de interessante Kalkmalerier.



H. B.S.H. Henrik Haxthausen, Frøken Lange Fru Lange Ørbækklunde Ulrik Haxthausen



Klostergaarden ved Skt. Cathrine Kirke i Ribe

Næste Dag var Riksantikvarens og jeg til Frokost paa Krengerup, hvor de dejlige gamle norske Kakkellovne blev besigtigede af Hr. NYGÅRD-NILSEN, der er Dr. phil. i Kakkellovne. Derfra — hvor vi traf JULIE SCHOLTEN — kørte vi til Holstenshuus, hvor vi besøgte EBBE og meget grundigt fik forevist hans fremtidige Bolig, Egelund, hvis Istandsættelse skrider godt fremad. Paa Vejen havde jeg sørget for, at vi saa Hjemstavns gaarden i Gummerup og Jordløse Kirke med dens Holckske og Reventlowske Ligsten.

Tirsdag havde min Gudsøn, NIELS GREGERS TRESCHOW, bedt om, at han sammen med en halv Snes andre Slotsgartnere, der var paa Vej til Sønderjylland og til en Udstilling i Hamborg, maatte se Haven, og de var ogsaa igennem Stuerne. Jeg fik desværre kun lige hilst paa dem, da jeg skulde til Repræsentantmøde i Discontokassen. Næste Formiddag var vi i Vigerslev Præstegaard til Pastor RASMUSSENS Moders Bisættelse. Til Frokost kom ELSA VIND med hendes Kusine, Baronesse AGNES DONNER fra Bredeneck og dennes to Døtre, Grevinde REVENTLOW WITTENBERG og Fru PÆTCKE. Samme Aften havde vi den store Fornøjelse at se den fuldstændig eventyrlige Film fra Dronning ELIZABETHS Kroning den 2. Juni. Det var pragtfuldt og blændende og klart og tydeligt og mesterlig godt optaget.

Torsdag var jeg i Odense og betalte en Del af mine Skatter, og derefter var jeg meget optaget af omfattende Bogføringer i Langesøes Godsregnskab.

Fredag havde jeg i ca. 4 Timer Besøg af Dr. SYRACH LARSEN fra Arboretet, som havde ønsket med mig at drøfte Muligheden for Oprettelsen af en Skovhistorisk Forening, og efter Forhandlinger derom — ogsaa med min Skovrider — enedes vi om, at et konstituerende Møde skulde afholdes her i Foredragssalen den 31. August, og det er lykkedes mig at faa Tilsagn om, at de tre paa Fyen boende Formænd for Gods- og Skovejer Organisationerne, Lehns greve BERNSTORFF GYLDENSTEEN og NIELS og GREGERS IUEL, vil komme til dette Møde. Samme Dag var vi til Aftenselskab hos Lektor og Fru BLOMBERG her i Gartnerboligen sammen med bl. a. Musæumsinspektør og Fru ALBRECHTSEN. Vi medbragte to unge svenske Piger, hvoraf



Buegang i Klostergaarden ved Skt. Cathrine Kirke i Ribe

den ene hed ELISABETH LUNDQUIST og er Datterdatter af Biskop EDVARD RODHE, tidligere Lund. De har været her et Par Dage.

Om Lørdagen den 20. Juni var vi i Taagerod for at lykønske vor kære tidligere Hjælperke, RASMINE BRYLLE, der fyldte 80 Aar og heldigvis er fuldstændig rask og meget ungdommelig. Vi fik baade Chokolade og Kaffe og mange Kager og traf RASMINES Svigerdatter, CATHRINE BRYLLE, der i sin Tid har tjent os, og to af hendes Døtre, og desuden Husmand JOHANNES NIELSEN, hvis Ejendom er et af de ved Lehnsløsningen paa Jord fra Langesø opførte Statshuse.

Dagen efter, Søndag den 21. Juni, havde vi vort aarlige Besøg i Haven af K.F.U.M. og K. og Spejdere. Første Gang menes det at have været 1934, og under Krigen var der vist een Gang, hvor de ikke var her ude, saa denne gang skulde det være 19. Gang, vi har haft Besøg af dem. Til Trods for det straalende Vejr var Besøget ikke stort, antagelig kun 5—600. Der var som sædvanlig Taler baade om Eftermiddagen og ved Baalet om Aftenen. En af Talerne var Kontorchef JOHANNES RASMUSSEN fra København, som har været med til Møderne for mange Aar siden, og som det var fornøjeligt at se igen. Kontorchefen er saa venlig i sit Takkebreve at skrive: » Tak for alt hvad jeg personligt har faaet Lov til at modtage og opleve paa Langesø — ogsaa denne Gang « K.F.U.M. Spejdernes Orkester spillede i Haven, og under Hr. MELCHIOR HANSENS Ledelse opførtes HENRIK HERTZ's Skuespil »Kong RENÉS Datter«. De unge Sydslesvigere, der er i Lære paa Fyen, var indbudte, men af dem kom der kun 30—40, og de var sammen med Lederne af Stævnet til Kaffe i Foredragssalen. Vi havde som sædvanlig de ledende til Middag, og vi var ialt 18, bl. a. Lærer THIERLEIN og Dommer og Fru LUNØE.

Den 25. Juni synede Provst THOMSEN fra Sønder sø Langesø Kapel, og vi var begge deroppe. Heldigvis kunde Provsten — ligesom ved forrige Provstesyn for 3 Aar siden — diktere til Protokollen, at Kapellet var »udmærket vedligeholdt«.

Næste Dag var det VIVIS Fødselsdag, og som sædvanlig havde vi til Kaffe om Eftermiddagen indbudt



Klostergaarden ved Skt. Cathrine Kirke i Ribe



Klostergaarden ved Skt. Cathrine Kirke i Ribe

mellem 70 og 80 fra Godset og Egnen og Odense, og der kom 47 foruden 5 fra Flintholm, der blev her til Middag, hvor JØRGEN, LOUISE og EBBE ogsaa kom, og desuden HENRIK, der var paa Rejse for sit Forsikringsselskab og tog af Sted igen næste Morgen. GODSKE var her ogsaa og ligeledes SOPHIE MAGDALENE, der rejste hjem næste Morgen.

Naar jeg regner med de anslaaede Tal, har vi i de sidste 6 Uger i Hus og Have haft omkring 1600 Gæster, foruden Søndagsskoler og Udflugter af gamle, som vi ikke har haft direkte Kontakt med.

Jeg kan lige tilføje, at i Gaar, den 27. Juni, var her 3 svenske Herrer for at se paa Træerne i Skoven. Det var en Bekendt af ERIK THAM, Jägmästare ARNE fra Øland, Grev GÖSTA WACHTMEISTER fra Rydebäck og hans Svigerfader, Direktør HOLGER JENSEN, der er Sverrigs Dt. SYRACH LARSEN. De var her paa Besøg om Formiddagen, og jeg var rundt i Skoven med dem og Skovrideren og Forstassistent HOLCK, og vi var til Frokost hos Skovrideren. I Dag, Søndag havde vi et Eftermiddagsbesøg af RUDOLPH og KAREN KNUTH og deres til September 7 aarige Søn, KRISTIAN, der var paa Vej til Ferieophold paa Skagen.

Paa mine Automobilture i dette Foraar har jeg glædet mig over de mange blomstrende Buske, først Slaaen, hvis hvide Blomster kun har en meget kort Levetid, saa de pragtfulde Syrener langs de fynske Veje og endelig Gyvelen, som jeg synes var frodigere og stærkere i den skønne gule Farve end ellers. Det er ganske særlig paa Baneskraaningen nær ved Lillebæltsbroen, at der er saa megen Gyvel.



Langeso Avlsgaard, set fra Nord, inden Branden 12. Januar 1901



Langeso, set fra Nord, efter Avlsgaardens Brand 12. Januar 1901

Disse to Billeder er fotograferede af Savværksejer Rasmus Petersen, Højbjerg Savmølle, der indtil 1906 boede i Bredbjerg, hvor hans Fader, Knud Petersen, var Fæster af et Hus under Langeso Gods



Vandski paa Langesø Sø



Vandski paa Langesø Sø



Vandski paa Langeso Sø



Vandski paa Langeso Sø



Ligsten i Jordløse Kirke, hugget 1543
over Bertel Holck til Rønhave, † 1535, og Karen Lund
Tegning af Abildgaard 1761 — i Nationalmuseet

Bertel Holck
til Rønhave
† 1535

Karen Lund
Henriksdatter

Henrik Holck
til Rønhave
f. ca. 1515, † 1579

g. 1546

Anders Reventlow
til Søbo
† 1535

Magdalene Reventlow
til Søbo
lever 1602



Ligsten i Jordløse Kirke
over Anders Jakobsen Reventlow til Søbo, † 1535,
og Sidsel Nielsdatter Lange, † 1553
Tegning af Abildgaard 1761 — i Nationalmuseet

Sidsel Lange
Nielsdatter
† 1553



Ligsten i Jordløse Kirke
 over Henrik Holck til Rønhave, † 1579, og Magdalene Reventlow til Søbo — lever 1602 — og Sønnen Erik
 Tegning af A. Bildgaard 1761 — i Nationalmuseet

7.

Langesø 18. Oktober 1953.

Vort Ophold paa Clausholm i Juli Maaned i Aar var ikke væsentlig anderledes end de andre Aar. Vi var paa Besøg hos Funktionærer og Forpagtere, og jeg var paa Besøg hos mine faste Skovarbejdere. Den 9. Juli kom HANS SCHACK og en god Ven af ham, Hr. NIELS BENTZEN, og boede paa Clausholm til den 11. Den 10. var VIVI og jeg til Frokost paa Gammel Estrup hos KAREN og ANDREAS BJERRE, og ved vor Hjemkomst traf vi SIGISMUND WEDELL og Baronessen og deres to Børn, som gik rundt i Huset med os, lige inden jeg kørte til Viborg, hvor jeg først besøgte Landsarkivar HVIDTFELDT, hvorefter jeg besøgte Forstfuldmægtig BENT ENGBERG — min Skovriders tidligere Elev — og hans Kone, der, efter at vi havde spist til Middag i Preislers Restaurant, kørte med mig forbi Hald til den for nylig indviede Kongenshus Mindepark, som det var en Oplevelse at se. Derefter saa vi i Viborg den enestaaende pragtfulde engelske Kroningsfilm.

Den 14. Juli var jeg paa Gjessinggaard for at lykønske Kammerherre FOLSACH paa hans 85 Aars Fødselsdag. For 5 Aar siden var vi med til hans 80 Aars Fødselsdag, hvor jeg havde SØSTER FOLSACH til Bords, og for 53 Aar siden var jeg paa denne Dag med til deres Bryllup paa Kragerup. Samme Dag var ENGBERG's hos os til Middag. Nogle Dage efter havde vi et fornøjeligt Besøg af en anden af min Skovriders Elever, Forstfuldmægtig JENS RASMUSSEN fra Lindenberg Skovdistrikt, og jeg var med ham og HANS-HENRIK, der i nogen Tid var paa Besøg hos os, paa Besøg i Rasmussens Hjem, Sortemosegaard, ganske nær

ved Sophie Amaliegaards Skov. Senere har Fuldmægtig Rasmussen meddelt mig, at AUGUST NIEMANN i sit Værk: »Forststatistik der dänischen Staten«, trykt i Altona 1809, skriver: » — Die Buchenhöltzungen bei Klausholm sind die besten in ganz Jütland. Die Stamme sind so schlank und grade gewachsen, dass sie ohne Ausnahme zu Schiffskielen taugen.«

Paa min Fødselsdag havde vi ikke den sædvanlige Familiemiddag, men derimod Eftermiddagschokolade.

Vi havde kun 2 Middagsselskaber, det ene den 20. Juli med nogle Præstefamilier, bl. a. Pastor FANGELS fra Vridsted. Vi var ialt 20. Det andet var den 27. Juli, og da var vi ialt 53, og vi havde da alle vore Børn, Svigerbørn og Børnebørn hos os. Vi spiste ovenpaa ved et meget stort Bord, ca. 16 Meter langt og 160 cm bredt i den hvide Gang foran den store Sal. Vi lejede de sammenstillede Borde, Stolene, det meste Porcelæn og de fleste Glas i en Udlejningsforretning i Aarhus, der morsomt nok ogsaa havde lejet os en Del til vort Sølvbryllup for næsten 24 Aar siden. Jeg havde RUTH's Mor-



Clausholm 27. Juli 1953

moder, Fru PRITCHARD født HANSEN, til Bords, og paa min anden Side sad RUTH's Tante, Frøken BRUUN fra Løndal, der førtes af TORBEN KNUTH, som havde Fru CASTENSKIOLD BENZON paa den anden Side. VIVI førtes af Konsul FOLMER HANSEN, som jeg vist ikke har set i 50 Aar, og paa hendes anden Side sad Kammerherre LÜTTICHAU, der førte RUTH's Moder, VIBEKE MALTBE-BRUUN. HANS-HENRIK sad imellem Fru BREKKE og Fru ANNE-LISE FOLSACH, paa hvis anden Side sad HOLGER ROSENKRANTZ med Fru BIRGITTE SKEEL. Vi havde bedt Skovfoged- og Forpagterfamilierne og Gartner BREKKE's og Slægt og Bekendte i en Radius, der strakte sig til Tjele, Stensballegaard og Løndal. Af vore mange i Clausholms Nærhed boende Slægtninge maatte vi desværre savne BØRGE og MINNA BARSØE, NIELS og BI ESTRUP og MOGENS og EBBA JUUL, der var bortrejste, og RÆGITZE MUNTBE, der var syg. ANDREAS BJERRE havde gjort os den store Tjeneste at ordne Blomsterdekorationen, og det har han en ganske særlig Evne til at gøre paa den smukkeste Maade.

Det Hele var saa smukt og festligt, hvortil ogsaa bidrog de mange levende Lys, hvoraf der alene i Havesalen var 66 i Lysekroner, 4 Lampetter og 4 Kandelabre. Paa Spisebordet var der saadan noget som 42 Lys. En af Gæsterne var saa venlig i sit Takkebrev at skrive: »... Dagen i Mandags vil altid straae for mig; Clausholm straaer som et Æventyr ...« En anden Gæst skriver: »... en hjertelig Tak for den Oplevelse, det var for os at være paa Clausholm i Aftes! Alt var saa smukt, saa vellykket, som man sjældent oplever det — ...«

Under Opholdet paa Clausholm havde jeg Lejlighed til at se det paabegyndte Arbejde paa Estrupgaarden, hvor Stuehusets Straatag blev erstattet med Tag af Teglsten, samtidig med, at der indrettedes W.C. og Badeværelse.

Den 14. August var jeg i Landsarkivet i Odense for at lykønske Arkivar SEESTEN i Anledning af hans 70 Aars Fødselsdag.

De to næste Dage havde Dansk Dendrologisk Forening, som jeg i 1949 var med til at stifte, Udflugter, som jeg deltog i. Første Dag var til den i Fjor afdøde ASGER JENSEN's Planteskole i Holmstrup; det er Nord-europas største Planteskole, og det var en stor Oplevelse at se den. Den er paa 180 Td. Ld., hvoraf ca. 40 Td. Ld. drives som Landbrug, og desuden er der 45 Td. Ld. Frugtplantage. I den travleste Tid beskæftiges der 100 Mennesker. Først saa vi de smukke Anlæg omkring Boligen, og vi blev i Haven trakterede med Kaffe og The af Fru JENSEN, der er Broderdatter af den afdøde Pastor EBBESEN i Vigerslev. Dernæst kørte vi i 6—7 Automobileer ad daarlige Markveje rundt til en Del af Anlæggene, som ligger spredt omkring i Omegnen, og som er forbløffende godt holdte og ufattelig rene. Det maa være uendelig vanskeligt at holde Rede paa alt dette, der er beliggende paa mange forskellige Steder. Paa en Gaard i Ravnebjerg



Clausholm 27. Juli 1953

var der en ret stor Mark med 25.000 Mirabeller, der skulde podes med Blommer. Det var morsomt for mig, at i min Vogn kørte med mig den Overgartner ØSTERGAARD, som jeg for nogle Aar siden har givet en Del Oplysninger om Tulipantræer, og desuden Planteskoleejer AKSEL OLSEN fra Kolding og hans Datter. Deltagernes Antal var med de lokale Ledere op imod 30, og Arrangøren var Magister LANGE, som har foretaget Undersøgelser her i mine Skove. Formanden, Professor GRAM, var i Amerika, og Dr. SYRACH LARSEN var ikke rask den Gang. Næste Dag, som var Søndag, kom de hertil om Formiddagen, og Skovrideren, Forstassistent HOLCK og jeg var med dem hele Tiden indtil Klokken godt 5 om Eftermiddagen. Vi var ca. 24 og kørte rundt i de tilstedeværende Automobile. Med mig kørte Overgartner ØSTERGAARD, en Herre fra Bornholm og en ung Herre fra en Planteskole i Hørsholm. Først var vi her paa Langesø, hvor vi gik igennem Huset, og i Parken, og derpaa kørte vi til Ædelgranalleen og Cypressafdelingen i Blæsbjerg, hvorefter vi spiste en udmærket Middag paa Komigen Kro. Jeg sad imellem Magister LANGE og Skovrider BANG fra Aarhus, som jeg kender fra dengang, da han i 1919 boede her som Censor ved en Skovfogedeksamen, der afholdtes her. Det var meget fornøjeligt at træffe Skovrideren og Fru BANG, som har besøgt os paa Clausholm. Efter at have spist kørte vi til Pinetet, som interesserede de særlig sagkyndige meget, og vi gik en længere Tur i Stjernebjerg og videre til Planteskolen ved Kapelkirkegaarden, som heldigvis var næsten lige saa ren som Planteskolen i Holmstrup, og igennem det nyanlagte Pinet ved Siden af Planteskolen. Derfra kørte vi forbi Kapellet og gennem Dyrehaven til Stationen efter en vel anvendt Dag, og dermed var de to Dages Ekskursion i dejligt Vejr afsluttede. En af Deltagerne, som jeg talte en Del med, var Skovrider WENDELSØE fra Skjoldnæsholm.

Fra den 19. til den 22. August havde jeg Besøg af ULRIK HAXTHAUSEN, der den første Dag var med mig til Middag paa Krengerup, hvor det var fornøjeligt at træffe baade LILY KNUTH og AGNES TERSLING. Den 21. kørte vi til Jylland igennem Grejsdalen til Jelling, hvor vi under Lemme, der kunde løftes op, saa Sporene af Kong Harald Blaatands Trækirke under den nuværende Kirkes Kor. Fra Jelling kørte vi til Kolding, hvor vi var rundt i hele Musæet paa Koldinghus.



Chamaecyparis lawsoniana, Afd.7Blæsbjerg, plantet 1917. Maalt Efteraar 1948: Brysthøjde-Diam. 17,3 cm, Højde 12,2 m, Grundfl. 23,8 m²/ha, Masse 143 ³/ha
Fot. 2. September 1953

Sidst i Maaneden skulde jeg have deltaget i Musæernes og Historisk Fællesforenings Møder i Sønderborg; men jeg maatte opgive at tage dertil, da jeg rejste til København for at være med ved Musæumsdirektør ANDRUP'S Begravelse i Frederiksborg Slotskirke, hvor der var samlet uhyre mange Mennesker. Jeg sad imellem Fru ELLEN ANDERSEN fra Nationalmusæet og ANDREAS BJERRE, og lige foran mig sad Frøken INGEBORG BUHL fra Roskilde Kloster, der i sin Tid har arbejdet en Del for Direktør ANDRUP. Efter Begravelsen var Musæumsinspektør JØRGEN PAULSEN saa venlig at indbyde mig til sit udmærkede Hjem i en af de store Bygninger i den ydre Slotsgaard, hvor jeg bl. a. var sammen med Musæumsinspektør og Fru BOESEN fra Rosenborg og mine gode Bekendte, Musæumsdirektør og Fru KLEM fra Kronborg.

Under Opholdet i København var jeg sammen med RÆGITZE og Familien HENRIK, og jeg saa for tredie Gang den helt eventyrlige engelske Kroningsfilm, denne Gang sammen med HANS-HENRIK og MARIE-LOUISE. Jeg havde megen Glæde af at besøge min Kollega fra Redaktionen af det første Herregaardsværk, Dr. VILHELM LORENZEN og hans Kone, som jeg ikke har besøgt i deres nuværende Lejlighed i Hellerup.

Den 30. August var vi og GODSKE til Middag paa Holstenshuus til JØRGEN'S Fødselsdag, og Dagen efter var her det Møde, som Dr. SYRACH LARSEN havde bedt mig om at faa afholdt her paa Langesø for at faa



Chamaecyparis lawsoniana, Afd. 7 Blesbjerg, plantet 1917. Maalt Efteraar 1948: Brysthøjde-Diam. 17,3 cm. Højde 12,2 m, Grundflade 23,8 m²/ha, Masse 143³/ha. Fot. 2. September 1953

stiftet et skovhistorisk Selskab. Mødet afholdtes i Foredragssalen, og der var ialt 48 Deltagere, der saa vidt det kan ses af Papirerne, vistnok alle indmeldte sig i Selskabet, og der blev nedsat et forberedende Udvalg, der bl. a. skulde udarbejde Love for Selskabet. Til Medlemmer af dette Udvalg valgtes Dr. SYRACH LARSEN, tidligere Skovdirektør KRARUP, Baron MICHAEL SCHAFFALITZKY og jeg. Til Stede ved Mødet var foruden de her nævnte bl. a. Lehns greve BERNSTORFF, NIELS IUEL — GREGERS IUEL kom ikke, da han skulde se til sin Søn IVER, der var syg — JØRGEN fra Holstenshuus, CHRISTIAN CEDERFELD, Baron RUDOLPH BERTOUCHE og Kammerherre SCAVENIUS fra Klintholm, Professor GRØN og Skovriderne ABELL, BISTRUP, QVISTGAARD, FLØYTRUP, SABROE, LORENZEN, BONDO og MARSTRAND JØRGENSEN. Af gamle Bekendte herfra var mødt Skovrider og Fru DUE fra Løndal og Forstassistent SØEGAARD fra Arboretet. Efter Mødets Afslutning serveredes der Kaffe og The her i Havesalen, og da de øvrige tilstedeværende var kørt, tog jeg rundt til min Skovs Seværdigheder med Skovrider LORENZEN fra Linnét i Sønderjylland, der havde skrevet til mig, at han glædede sig »til at gense Æventyrbevoksningerne og — maaske — Ædelgranalleen«. Sammen med os kørte ogsaa Fru LORENZEN, Forstassistent BØRGE NIELSEN fra Linnét og min Skovrider.

Faa Dage efter havde vi en Eftermiddag Besøg af Odense Politiorkester med Hustruer, ialt ca. 25—30.

Søndag den 6. September var der her i Haven stort konservativt Landsdelsstævne for de konservative Organisationer for Odense og Svendborg Amter. Min Skovrider, som er Formand for Odense Amt, stod for Arrangementet. Jeg bød velkommen, og der var udmærkede Taler af Socialminister POUL SØRENSEN,



Ædelgranalleen i Blæshøj set fra S. Ø. Maalt Efteraar 1948. Alder ca. 100 Aar
Højde 29,4 m, Brysthøjde-Diam. 77,1 cm. Fot. 2. September 1953

Folketingsmedlem Fru ERNA SØRENSEN og Undervisningsminister FLEMMING HVIDBERG. Det var heldigvis dejligt Vejr, og der sagdes, at der var mødt op imod 800 Mennesker. Efter Mødet var der Aftensmad paa Kroen for en lille Kreds. Jeg sad imellem Minister POUL SØRENSEN og Landstingsmand AAGE JOHANSEN og lige overfor Redaktør SECHER fra Fyens Stiftstidende. Faa Dage efter var jeg indbudt til en konservativ Frokost paa Grand Hotel i Odense, hvor jeg sad imellem Sagfører ERNST og Købmand ERIK HANSEN. Efter Frokosten talte Handelsminister RYTTER og Socialminister POUL SØRENSEN.

Søndag den 13. September havde vi i Hus og Have Besøg af Slægtsgaardsforenings Medlemmer fra Fyen efter Anmodning af CHRISTIAN CEDERFELD, der er Medlem af Bestyrelsen. Der var ialt 84 Deltagere i Besøget her; en af dem var Ingeniør MARKERSEN fra Rødby, der er Formand for hele Landets Slægtsgaardsforeninger.

Det har bedrøvet os meget, at Grevinde RANTZAU døde, og jeg er glad over, at jeg midt i August var til Middag paa Krengerup, saa jeg dog for nylig har set Grevinden endnu engang. Den 16. September var vi til den meget smukke Begravelse i Havestuen paa Krengerup. KARIN og HANS SCHACK kom her til Frokost og kørte med os til Krengerup. Grevindens Kiste blev baaret ud af DANIEL RANTZAU, hans Søn EILER, EGGERT KNUTH, Direktør TERSLING, FREDERIK BROCKENHUUS SCHACK og Hovmester JØRGENSEN.

Efter Folketingsvalget den 22. September sad jeg naturligvis som sædvanlig oppe og noterede alle Stemmetallene efter Radioens udmærket gode Udsendelse, der sluttede Kl. 2.40. Det meste af Tiden dik-



Ædelgranalléen i Blesbjerg set fra N. V. Maalt Efteraar 1948. Alder ca. 100 Aar
Højde 29,4 m, Brysthøjde-Diam. 77,1 cm. Fot. 2. September 1953

teredes uden Ophold, og der skulde anvendes den yderste Omhu for at følge med. Der var kun ganske faa Talgrupper, som jeg ikke fik noteret, og jeg regner med, at jeg har nedskrevet omkring 5000 Talcifre, altsaa enkelte Tal. Som sædvanlig skrev jeg et anerkendende Brev til Chefredaktør Grunnet, der svarede med et meget venligt Brev, som han plejer.

Den 26. September havde vi en fornøjelig lille Familiemiddag paa 15, som REGITZE kunde være med til, da det var en Lørdag. Det var AXEL og JOAN AHLEFELDT, KRESTEN og BUBBEN SCHEEL, FREDERIK KNUTH, JOHAN OTTO REVENTLOW, LISBET SEHESTEDT JUUL — CHRISTIAN var desværre ikke rask —, THYRA IUEL fra Lundsgaard med hendes Børn PEDER, KJELD og SOPHY — HANS IUEL kom om Aftenen — og saa GODSKE.

Da de 3 Godsers 6 Skovfogeder var her til Forhandlinger med Skovrideren, havde vi dem og Skovrideren og Forstassistent HOLCK og GODSKE til Middag den 29. September.

Den 1. Oktober om Eftermiddagen rejste VIVI til København, og — efter at jeg havde udbetalt Maanedslønninger og arbejdet med Regnskaber — fik jeg Besøg af Adelsaarborgsforeningens Formand, Bankier VON BENZON og Fru VON BENZON og deres Søn, JØRGEN, der var her en Timestid, hvorefter jeg med dem i deres Automobil kørte til København, hvor jeg tilbragte Aftenen hos Hr. og Fru FABRITIUS for at drøfte Slægttegens Sager.

Næste Dag indtraf det ret enestaaende Tilfælde, at jeg paa een Dag deltog i to Førstemøder for lige oprettede Institutioner, Skovhistorisk Selskab og Fonden til Fordel for Nationalmusæets 3. Afdeling, Dansk Folkemusæum. Dr. SYRACH LARSEN var saa venlig at hente mig Kl. 10, hvorefter vi sammen med tidligere Skovdirektør KRARUP kørte til Hørsholm, hvor det var uhyre interessant at se det mægtige Jagt- og Skovbrugsmusæum. Efter en Frokost i Arboretet havde vi nogle indledende Drøftelser. Baron MICHAEL SCHAFFALITZKY var paa Tjenesterejse i Italien, og først efter hans Hjemkomst kan der laves Udkast til Love, som skal forelægges den stiftende Generalforsamling først paa Aaret 1954. Jeg naaede at besøge Familien SØEGAARD i deres nye Hjem i Arboretet. Dr. SYRACH LARSEN var saa venlig at køre mig til København, hvor jeg paa Nationalmusæet Kl. 4 skulde til Møde med Dr. AXEL STEENSBERG og Nationalbankdirektør OVE JEPSEN, og vi tre Bestyrelsesmedlemmer underskrev den i en meget fin Protokol indførte for nylig kongelig konfirmerede Fundats for den nævnte Fond, og vi forhandlede om Fondens Forhold. Derefter var vi og Landsretssagfører HEERING til en nydelig og fornøjelig Middag hos STEENSBERG's paa Nørrevold, hvor jeg var glad ved at se deres Hjem og træffe deres Søn JENS, som i nogle



Det konservative Landsdelsstævne i Haven paa Langeso
den 6. September 1953

Aar har været min Frimærkeven. Lørdag var jeg med REGITZE, HENRIK, RUTH og de 3 Børn i Cirkus Belli, som var storartet og helt imponerende, bl. a. med flere Løver og Tigre. Til Middag var jeg hos VIBEKE MALTJE-BRUUN sammen med HENRIK og RUTH, Grevinde ADA REVENTLOW, Fru ELLEN ANDERSEN og min gamle Studenterkammerat, TAGE BULL, som jeg sikkert ikke har set i over 50 Aar. Næste Dag var der stor Familiethe hos HENRIK og RUTH bl. a. med GRETHE og GODTFRED NEERGAARD og POUL, DIDDE og ULLA QUADE. Til Middag var jeg i Søborg hos REGITZE sammen med MARY AHLEFELDT, som det var hyggeligt og fornøjeligt at træffe engang igen efter mange Aars Forløb. MARY har oplevet saa meget, saa det er en stor Fornøjelse at høre hende fortælle.

Om Mandagen var Dr. SYRACH LARSEN, Skovdirektør KRARUP og jeg hos Landbrugsministeriets Departementschef STAHLSCMIDT, der var meget forstaaende overfor det Skovhistoriske Selskab, der forhaabentlig kan faa Lejlighed til som Kontor at anvende et Lokale i Musæet i Hørsholm, som Departementschefen er Formand for. Den 5. Oktober var det min kære Moster, Tante ESE's, Fødselsdag, og jeg var den Dag paa Garnisons Kirkegaard ved hendes og Bedsteforældrenes Grave. Tante ESE var altid saa god og forstaaende overfor mig, og jeg har følt mig meget nær knyttet til hende. Tirsdag rejste jeg hjem og fulgtes med JØRGEN BENZON, Bankierens Søn, der er juridisk Kandidat. Han besøgte mig nogle Dage og saa meget i Huset og mange af mine Notater og Opgørelser, der lod til at interessere ham. Vi var meget rundt i Skovene og ved Margaard og Dallund og ved Glavendrup Stenen og i Sønderød Kirke, og en Eftermiddag var vi paa Holstenshuus og i Faaborg, hvor jeg havde Lejlighed til et Øjeblik at se ind til Godsforvalter JØRGENSEN, der nu bor i en god og hyggelig Lejlighed i Nærheden af Kirken.

Den 14. Oktober var jeg til Frokost paa Fjellebro for sammen med NONNI AHLEFELDT at undersøge, hvem af Familierne BILLE BRAHE og AHLEFELDT der er begravede paa Kværndrup Kirkegaard og hvem i Kapellet, for at de rigtige Oplysninger kunde staa i Selby Descendensen i min Slægtetog, hvor der netop nu arbejdes paa mine Tipoldeforældre Selbys Biografi. I Kapellet saa jeg Tante JESSIE og Onkel JULIUS AHLEFELDT's Kister. Tante JESSIE hører til de Mennesker fra min Ungdom, som jeg mindes med Glæde og Taknemmelighed, og jeg har mange Gange været hos hende baade paa Egeskov og i København i Amaliegade Nr. 16. At være paa Fjellebro hos GREGERS og NONNI var en meget stor Fornøjelse for mig, og det var morsomt at se, de udmærkede Forandringer de havde faaet lavet i Huset.

I Dag, den 18. Oktober, fylder min Gæstgiver i Komigen Kro 60 Aar, og om Formiddagen var VIVI og jeg paa Mørkenborg Kro, som Hr. PANTON ogsaa driver, og hvor han bor, for at lykønske ham.



Det konservative Landsdelsstævne i Haven paa Langesø
den 6. September 1953



Udsigt ndover Limkildemarken mod Fjellebjerg
Fot. 2. Sept. 1953

8.

Langesø 14. December 1953.

I dette Efteraar havde Musæerne i Odense aftalt med Nationalmusæet at overflytte en Del af dettes Onsdagsaftener til Odense, hvortil bl. a. Medlemmerne af Historisk Samfund for Fyns Stift var indbudte. Jeg var til det første Møde, hvor Magister KRUSTRUP talte om: Det græske Symposion med glimrende Lysbilleder af gamle Kar og Krukker. Jeg sad ved Siden af Musæumsinspektør ALBRECHTSEN.

Da der den 13. November paa Clausholm skulde forhandles med Repræsentanter for Jordlovsudvalget om Aflevering til Staten af 20% af Jorden fra de 4 af mine 6 store Gaarde i Henhold til Landbrugsloven af 1949, havde Højesteretssagfører BENT JACOBSEN, der er vant til at deltage i saadanne Forhandlinger, været saa venlig at ville deltage i dette Møde. Højesteretssagføreren, der den 11. havde været til Jagt paa Tranekær, kom her den 12., og vi kørte — en Del af Tiden sammen med GODSKE — rundt her paa Langesø bl. a. for at se paa Markerne og paa 8 Aars Husene, hvoraf her heldigvis kun har været 4, hvoraf de 2 paa 6 og 4 Td. Ld. med Tilslutning fra de dertil bemyndigede Personer er sammenlagte til 1 Brug, der suppleret med 4 Td. Ld. af en Eng fra Hovedgaarden og praktisk talt er solgt til Brugeren. Til Middag var Skovrideren her, for at der kunde forhandles om Sagerne.

Næste Morgen Kl. godt 6½ kørte jeg med GODSKE, Skovrideren, Højesteretssagfører JACOBSEN og min Chauffør til Clausholm, hvor Mødet skulde begynde Kl. 10. Fra Jordlovsudvalget kom Landinspektør LYKKE-MEYER, Gaardejer CHRISTIAN R. CHRISTENSEN, BADSTRUP her paa Nordfyen, Gaardejer HOLM, der bor i Hjørring Amt og er Repræsentant for Aalborg og Randers Amter, og Gaardejer LINDBERG fra Grenaa Egnen, der er Formand for Husmandskommissionen i Randers Amt. Baade Hr. LYKKE-MEYER, Skovrideren og jeg havde medbragt Generalstabskort, hvorpaa forskellige af Arealerne var indtegnede, og der blev kørt ud nogle Steder, bl. a. til Hvalløsemarken under Clausholm Avlsgaard, for at se paa de Marker, hvoraf der eventuelt skal afstaas Arealer. Der vil sandsynligvis blive Tale om ca. 14 Td. Ld. fra Estrupgaarden til to indeklemte Husmænd. Fra Langesø vil der sandsynligvis blive afleveret Jord Østen og Nord for den offentlige Vej fra Rugaardsvej forbi Komigen Kro til Røde Mølle til Suppleringsjord bl. a. til det ene af mine 8 Aars Brugs Huse. Ved disse Ordninger skulde saavel Langesø som Clausholm Godser være frigjorte for yderligere Krav om Tillægsjord i Henhold til den nugældende Lovgivning.

Det var en Støtte at have den ved disse Forhandlinger særlig sagkyndige Højesteretssagfører JACOBSEN med, og Skovrideren var en uundværlig Hjælper med sit indgaaende Kendskab til alle Forholdene og med sine meget nøjagtige Lister over Arealernes Størrelse. Der regnedes med, at der skal afstaas Jord til en Værdi af 69.520 Kr., dels paa Langesø og dels paa Clausholm i Godsernes Udkanter. Den Erstatning, der vil blive udbetalt, er jo overordentlig ringe. Der blev nævnt 120% af Jordens Grundværdi.

Vi spiste Frokost i Gæstgivergaarden i Hornslet og vendte saa tilbage til Clausholm, hvor Forhandlin-

gerne afsluttedes. Jeg naaede at gaa hurtigt gennem Slottet med de fremmede Herrer, for de flestes Vedkommende var det dog saa sent paa Dagen, at jeg maatte lyse lidt op med 2 medbragte Lommelygter. Vi kørte fra Clausholm Kl. lidt over $\frac{1}{2}$ 6 og var paa Langesø til en meget sen Middag.

Gennem min gode Bekendt, Dr. AXEL STEENSBERG, havde Nationalmusæet bedt mig være med ved en Sammenkomst i Musæets Riddersal den 20. November til en Middag med en forsinket Mortensgaas — skænket af en anonym Deltager — for at drøfte Mulighederne for at bevare et passende Antal af vore gamle Vandmøller fra Tilintetgørelse. Her paa Langesø er der Røde Mølle, og paa Clausholm har Vandmøllen ved Emmeluths Bolig været i Gang i den Tid, jeg kan huske. Vi var 22 sammen den Aften, og jeg sad ved Middagen imellem Rektoren ved Aarhus Universitet, Professor SKAUTRUP og Overinspektør ULDALL. Til Stede var bl. a. Professor BRØNDSTED, Dr. STEENSBERG, Museumsdirektør SVEND LARSEN fra Odense, Møller PETERSEN fra Munke Mølle i Odense, Professor MOGENS KOCH, Ingeniør ROTHENBERG, Nationalbankdirektør OVE JEPSEN og Arkitekt SYLVEST HANSEN, der omkring 1944 sammen med to andre havde opmaalt min Røde Mølle, hvoraf der var fremlagt Opmaalingerne. Efter Middagen saa vi mange meget smukke Tegninger af Møller, udførte af Lærer FRODE LUND. Blandt disse saa jeg en Tegning af Skarntyde Mølle i Gårup Skov ved Holstenshuus. Ingeniør ANDERS JESPERSEN, der har rejst meget rundt for at studere Vandmøller, holdt Foredrag med Lysbilleder. Der blev ogsaa fremvist levende Billeder, hvor man saa Vandet strømme ned over Hjulene. Der var ogsaa Billeder af Røde Mølle og af Møllens Forpagter, CARLO RASMUSSEN. Der blev nedsat et Udvalg til at udarbejde Planer til Bevarelse af nogle af Møllerne.

Næste Formiddag var jeg paa Østerbro og besøgte den snart 82 aarige Dr. NORDMANN, der i min Bog har skrevet om Langesø Egnens Geologi, og Frokost spiste jeg sammen med Redaktør SVEN TITO ACHEN, som jeg ikke har set, siden han i Mai 1952 besøgte mig et Par Dage, og vi havde et Par fornøjelige Timer sammen. Derefter kørte jeg med REGITZE i hendes Vogn til Hellerup og hentede Henriks 2 smaa Piger, med hvem vi gik en lang Tur i Dyrehaven og endte til The hos NIELS GREGERS og ANNE TRESCHOW i Lyngby. Om Aftenen tilbragte REGITZE og jeg nogle fornøjelige Timer i Ordrup hos Overpræsident CARL



Soen set fra Skovridersens Havetrappe
Fot. 2. Sept. 1953



Ebbes Spisestue paa Egelund

1954

De udskaarne Dekorationer er udførte efter Tegning af J. C. Lillie, født 1760 i København, død 1827 i Lübeck. De har været anbragt i et Hus i Lübeck, hvorfra de blev bragt til Danmark ca. 1940



Ebbes Havestue paa Egelund

1953



Ebbes Spisestue paa Egelund

1954

Ved Siden af Døren ses det ene af to Sheraton sideboards, der stammer fra »Det engelske Hus« paa Gyllingnæs. De stod i mange Aar paa Faurgaard ved Odder. De var senere hos Fru Wahl, født Holstein Rathlou, i København. Fruens Datter solgte dem ved Auktion



Ebbes Havestue paa Egelund

1953

MOLTKE, og jeg var glad for at gøre nærmere Bekendtskab med CARLS Kone, som jeg vist kun har været sammen med een Gang ved Brylluppet paa Lungholm. Dagen efter, som var en Søndag, kom HANS-HENRIK til mig om Formiddagen, og vi gik en lang Tur sammen i den gamle Del af København, og vi var oppe i Runde Taarn, hvad der nok morede ham meget. Derefter var vi hos RÆGITZE, der havde Besøg af hans to Søstre, og efter et Besøg hos Familien HENRIK rejste jeg hjem med Aftentoget.

Mandag Eftermiddag havde vi et kort men meget fornøjeligt Besøg af Højesteretssagfører og Fru TEIST, og jeg benyttede Lejligheden til med Højesteretssagføreren at drøfte nogle af de meget indviklede juridiske Problemer, som jeg i de sidste Uger har drøftet med Højesteretssagførerne JONAS BRUUN og BENT JACOBSEN.

I mit sidste Brev har jeg ikke skrevet, at vi som sædvanlig fejrede EBBES Fødselsdag den 18. September hos ham, denne Gang var det i hans kort forinden færdig indrettede nye Hjem i den tidligere Skovriderbolig, Egelund, i Enemærkeskoven ved Holstenshuus, der ved denne Lejlighed blev indviet; alt er blevet smukt og praktisk, og det er en stor Fornøjelse at se, hvor glimrende alt i Huset er i enhver Henseende. EBBES smukke Møbler og uhyre mange sjældne og kostbare Sager, som han har samlet gennem Aarene, bl. a. under sit Ophold i Kina for en Del Aar siden, kommer saa udmærket til deres Ret. GODSKE var der sammen med os, og foruden Familien fra Holstenshuus med Gustav og Anna Sophie var der, som sædvanlig, Baron og Baronesse BERTOUCHE LEHN fra Højbygaard, ELLA BILLE BRAHE SELBY og Guldsmed og Fru CHRISTOPHERSEN fra Odense med deres Datter.

I Oktober Maaned var vi paa Lykønskingsbesøg hos Fru ANNA LIMKILDE, der fyldte 80 Aar, og hvis Fader, JACOB JENSEN, har været Fæster under Langesø, ligesom hendes Mand, der døde for nogen Tid siden over 80 Aar gammel. Jeg har altid sat megen Pris baade paa HANS LIMKILDE og paa hans Kone og ofte været paa Besøg hos dem. Først i November var vi i Farstrup Skole for at lykønske Lærer NIELSEN, der havde 40 Aars Jubilæum som Lærer i Farstrup.

I de sidste Maaneder er der foretaget store Forbedringer paa nogle af Godsets Huse. I Stenledhuset, som min meget kære Skovarbejder NIELS THORUP nylig har forladt for at flytte til Odense af Hensyn til hans Kones Helbred, er de 2 Værelser, der for en Del Aar siden blev indrettede til NIELS THORUPS Søn MORITZ og hans Kone, slaaede sammen til en udmærket stor Dagligstue til den nylig indflyttede Skovarbejder PETER MØJSEN og hans Familie. Strygerhuset i Morudskov har faaet et nyt Værelse i den Del af Huset, hvor der tidligere var Redskaber og Stald. Der er nu ialt 5 Værelser. Bøgelundshuset, der ogsaa ligger i Morudskov, har faaet



Ebbes Bibliotek paa Egelund

nyt Tegltag i Stedet for det gamle, og Udhusholdene er i de foregaaende Aar forbedrede. De største Ændringer er udført i Emiliesminde, hvor Husets vestlige Del, næsten Halvdelen af Huset, hvor der tidligere var Svinesti, Hønsesus og Brændehus, er indtaget til Beboelse med Indretning af 3 nye Værelser, medens den fraflyttede Families 2 smaa Dagligstuer er slaaede sammen til en lang Stue med 4 Vinduer mod Syd, og det gamle meget lille Soveværelse er brugt til Spisekammer og til at forstørre Køkkenet, hvad der var meget nødvendigt, da den nye Familie, INGVAR LARSEN, har 6 hjemmeværende Børn. INGVAR har i en Aarrække arbejdet i Skoven, bl. a. med Plukning af Frø. Nu skal der bag Huset bygges et Vaskehus med Svinesti, og saa skal der ogsaa indrettes Brændehus og Hønsesus. Nu er der kun 2 af mine Skovarbejderboliger, der trænger til Udvidelse af Beboelsesrummene, og jeg haaber, at det ikke skal vare for længe, inden jeg ogsaa kan forbedre dem, saa der kan være gode og rummelige Boliger til alle mine faste Skovarbejdere. Ogsaa Nykøbinghus, der ikke hører under Skoven, er i Aar blevet gennemgribende istandsat.

Et andet større Foretagende i dette Efteraar er Installation af Centralvarme i hele Skovriderboligen, der hidtil kun har haft delvis Centralvarme fra Komfuret, hvad der blev indrettet i 1937, da den nuværende Skovrider flyttede ind i Huset. Der er nu anbragt en Kedel i Kælderen. Der har hidtil kun været Indgang til Kælderen fra Bygningens nordlige Gavl ud imod Søen. Derfor er der nu lavet Nedgang fra et Garderobeskab under Trappen inde i Skovriderens Entre, saa man ikke nødvendigvis skal den lange Vej ude i det fri for at komme ned til Fyret. Da der imidlertid ikke er Kælder under hele Huset, maatte der graves en Gang og laves en Trappe op til det omtalte Skab. Dette sidste er udført af min Entreprenør AAGE SKOVHAUG i Villestofte, som i mange Aar har arbejdet for mig paa de mest forskellige Omraader. Hans Fader og hans Farbroder og ogsaa hans Broder har tidligere arbejdet for mig.

9.

Langeso, 30. Januar 1954.

Den 5. December rejste VIVI og jeg til København, hvor jeg om Aftenen var indbudt til at spise til Aften hos Arkitekt SØREN SASS, som i 1952 var med til at foretage Opmaalinger paa Clausholm, og hvis Familie stammede fra Clausholm Mølle i Geheimeraad HUITFELDT'S Tid. Arkitekt SASS blev gift i Forfjor, og jeg fik nu Lejlighed til at gøre Bekendtskab med hans Kone, der ogsaa er Arkitekt. De bor i en



Ebbes Bibliotek paa Egelund

1954

MAREN HANSDATTER BUCH
1611—1653

g. 1) CHRISTOPHER AUGUSTINUSSEN
(ERIKSEN) † 1639 Sognepræst i
Stenløse—Vexø

METTE CHRISTOPHERSDATTER ERIKSEN
g. Sognepræst NIELS SØRENSEN
Banner i Ølstykke

MAREN NIELSDATTER BANNER
g. Klokker SØREN MATHIESEN † 1740

METTE SØRENSDATTER MATHIESEN
g. Stiftamtmand, Admiral
ULRIK KAAS † 1746

FREDERIK CHRISTIAN KAAS
† 1804 Kammerherre, Admiral

REGITZE SOPHIE KAAS
g. Admiral HANS BARON HOLSTEN
† 1849

ADAM CHRISTOPHER BARON HOLSTEN
CARISIUS † 1879 Gehejmekonferensraad

SOPHIE MAGDALENE BARONESSE
HOLSTEN g. GUSTAV ALEXANDER
BARON BERNER SCHILDEN HOLSTEN
† 1889

ADAM CHRISTOPHER Lehnsbaron
BERNER SCHILDEN HOLSTEN † 1927

HANS Lehnsbaron BERNER SCHILDEN
HOLSTEN f. 1881

g. 2) FREDERIK CHRISTENSEN FABRICIUS
† 1654 Sognepræst i Stenløse—Vexø

CHRISTOPHER FREDERIKSEN FABRICIUS
† 1700 Guldsmed i København

FREDERIK FABRITIUS
† 1755 Hofjuvelerer, Stadshauptmand

CHRISTOPHER FABRITIUS
† 1787 Hofjuvelerer, Mønt og
Stadsguardein

FREDERIK FABRITIUS
† 1829 Hofjuvelerer, Stadsguardein

JØRGEN LUDVIG FABRITIUS
† 1824 Guldsmed i København

JOSEPH FREDERIK FABRITIUS
† 1871 Skrædermester i København

SOPHUS VILHELM FERDINAND FABRITIUS
† 1911 Typograf

OLGA JULIANE HANSINE FABRITIUS
f. 1879

ALBERT FABRITIUS
f. 1905 Dr. phil.

Etværelses Lejlighed med Køkken paa Sct. Annæ Plads, og det er virkelig morsomt at have set, hvor godt og praktisk det hele var indrettet paa et saa lille Areal.

Dagen efter, som var Søndag, var VIVI og jeg indbudte til i Frue Kirke at overvære den meget højtidelige Indvielse af den nye Biskop over Roskilde Stift, GUDMUND SCHIØLER. Foruden de danske Biskopper og et meget stort Antal Præster var ogsaa til Stede den svenske Biskop RUDBERG fra Skara, der havde Mitra og Bispestav, den norske Biskop Smidt og den finske Biskop Sormunen, der ogsaa havde Bispestav, men ikke Mitra. Biskop FUGLSANG DAMGAARD prædikede fra Alteret og Biskop SCHIØLER fra Prædikestolen.

Om Eftermiddagen kørte REGITZE og HENRIK os og HENRIKS Børn til Vallø, hvor vi havde det hyggeligt og fornøjeligt til The og Middag hos min Svigerinde DEKANESSEN, som det altid er en stor Glæde at være sammen med, og som er stærkt paaskønnet og afholdt af hele Familien, som hun altid er saa mageløs sød og venlig imod. Vi havde Fornøjelsen, at MARGRETHE CASTENSKIOLD kom der til Middag. RUTH var ikke med, da hun desværre laa paa Rigshospitalet og bliver undersøgt for Smerter i Ryggen.

Dagen efter var jeg paa Besøg i Charlottenlund hos Dr. SYRACH LARSEN, der viste mig den forstbotaniske Have. Til Middag var jeg hos Dr. og Fru FABRITIUS, hvor jeg om Aftenen traf Redaktør VOGEL-



JØRGENSEN, der næste Aften ved en af Personalhistorisk Samfund arrangeret Kaminpassiar skulde interviewe Dr. FABRITIUS og mig om min Slægtebog, og vi skulde forhandle om de Spørgsmaal, som Redaktøren agtede at rette til os, og om vore Svar. Det var en meget interessant og indholdsrig Aften med mange Diskussioner. Redaktøren og jeg er begge Medlemmer af Bestyrelsen for Samfundet, men jeg har ikke tidligere haft rigtig Lejlighed til at træffe Redaktøren, og nu, da jeg har gjort Bekendtskab med ham, er jeg endnu gladere, end jeg før har været det, over den meget smukke og anerkendende Kronik om mine Cirkulærbreve, som han var saa venlig at skrive i Aftenberlingen den 6. Februar i Fjor. Dette fik jeg Lejlighed til at sige ham den næste Aften.

Den følgende Aften var Mødet i Universitets Annekset i den tidligere Metropolitanskoles Festsal, hvor vi vist var ialt omkring 70; efter nogle af de ledendes Udsagn flere end ved tidligere Møder i Samfundet. VIVI, REGITZE og HENRIK overværede Mødet, og desuden bl. a. Samfundets Formand, Overarkivar Dr. KORNERUP og Fru KORNERUP, Kontorchef og Fru CLEMENTSEN, Dr. og Fru FABRITIUS, Dr. AXEL STEENBERG, Bibliotekar HOUMØLLER, Fru Bankier VON BENZON, Arkivar THISETS Enke, Grosserer og Fru HANS KONOW, der kom sammen med min gode Ven, FREDDIE RABEN, som jeg var meget glad for at se engang igen efter hans Militærtjeneste, VIBEKE MALTJE-BRUUN og Kaptajn AXEL PONTOPPIDAN. Endvidere Professor STIG IUUL der gjorde mig bekendt med sin Hustru, der er født GERLACH, og hvis Tipoldemoder baade paa fædrene og mødrene Side var født QUAADE, ved at sige, at det var min Nièce.

Heldigvis forløb Aftenen paa meget tilfredsstillende Maade, og jeg fik anført det meste af de Oplysninger om mine genealogiske Undersøgelser — lige fra Barneaarene — og om Slægtebogens Tilblivelse, om Sidetal og Antal af Billeder, som jeg havde samlet sammen og repeteret samme Dag, og Dr. FABRITIUS gav mange og udførlige Oplysninger, bl. a. om sit Slægtskab med mig gennem Klokkeren ved Trinitatis Kirke, SØREN MATHIESEN, hvis Hustrus Oldemoder, der døde 1653, i andet Ægteskab var gift med FREDERIK CHRISTENSEN FABRICIUS, Sognepræst i Stenløse-Vexø, der er 6 Gange Tipoldefader til FABRITIUS, hvilket

foranledigede Redaktøren til at spørge, om det var Nepotisme, der havde faaet mig til at antage FABRITIUS som min Hjælper. Fru FABRITIUS er forøvrigt betydelig nærmere i Slægt med mig, da hendes Fader, Trafikbestyrer HAARLØV, var min Kvartfætter; men FABRITIUS giftede sig først flere Aar, efter at han havde paabegyndt Arbejdet for mig, saa her kan der ikke være Tale om Nepotisme. Redaktøren spurgte bl. a., om der paa Langesø var flere Timer i Døgnet end andre Steder, hvilket tyder paa, at han synes, at jeg udnytter Tiden godt til det meget forskellige, som jeg foretager mig. Jeg er glad ved, at jeg fik fortalt det nylig indtrufne Tilfælde, at jeg fra en Mr. KENT i Cambridge, som jeg er kommet i Forbindelse med gennem Overpræsident CARL MOLTKE, har faaet et Uddrag af min 3 Gange Tipoldefader, NICOLAS TUITES, Testamente, som Dr. KENT har fundet i Somerset House. Det er dateret 5. Februar 1772. Da jeg ved den Lejlighed fra en af mine mange Skuffer fremtog et Omslag, der var mærket: Nicholas Tuite, fandt jeg deri en af Dr. FABRITIUS for mange Aar siden foretaget Afskrift af det samme Testamente, dateret samme Dag, som — foruden i England — ogsaa er opbevaret i det danske Rigsarkiv. Det var morsomt overfor en saa sagkyndig Forsamling at kunne fremføre dette Tegn paa Dr. FABRITIUS's Sporsans og Grundighed.

At Mødet har haft et tilfredsstillende Forløb, haaber jeg at kunne slutte af, at Kontorchef CLEMENTSEN, der er Samfundets Kasserer, skrev og kaldte det en straalende Aften, og at Hr. VOGEL-JØRGENSEN skrev, at han havde faaet en Tak telefonisk fra flere Sider, og at han havde faaet Indtryk af, at Tilhørerne var meget glade for Aftenen. For mig er det naturligvis en meget stor Lettelse, at denne Forhandling synes at være gaaet saa godt. Efter Mødet spiste vi til Aften i Bispekælderen, det meget ejendommelige lange hvælvede Rum under Universitetets Nørregade Fløj.

I Efteraaret har jeg været saa heldig at laane en Del Plader og Fotografier her fra Langesø, optagne for godt 50 Aar siden af Savværksejer RASMUS PETERSEN, Højbjerg Savmølle, der indtil 1906 boede i Bredbjerg, hvor hans Moder var Fæster af et Hus under Langesø Gods. Særlig morsomme er Billederne af de i 1901 nedbrændte Avlsbygninger med de mægtig høje Straatage, og desuden et Billede af det store Køkken her i Hovedbygningen, hvor man genkender Grandmamas Husjomfru HANSEN og hendes trofaste og mageløse HENRIK Tjener.

I dette Efteraar har VIVI været mere optaget end sædvanlig af sit Arbejde med at glæde andre i Julen. Hun har efter Aftale med Greve og Grevinde LADISLAUS LONYAY fremskaffet og fremstillet 30 Pakker



Langeso R. Petersen, Bredbjerg, fot. ca. 1902
Lærketreet i Haven ses over Staldfløjen. Douglas Granen for Enden af denne Fløj er ganske lav

med Spædbørnsudstyr til en Lejr i Bayern med ungarske Flygtninge. Gaardens Damer har ydet hende en ganske fortrinlig Hjælp, ligesom mange andre efter et Opraab fra Red Barnet har sendt en stor Mængde Materiale til Pakkerne. Der var til Tider ikke mindre end 4 Symaskiner i Gang.

Ligesom i Fjor havde VIVI ved Henvendelse til mange Mennesker og til Rue Mejeri indsamlet Levnedsmidler, der Søndag den 13. December blev uddelt til danske Sydslesvigere, der er i Lærepladser her paa Fyen. De var om Formiddagen til Gudstjeneste i Kapellet og kom saa hertil, hvor de var i Foredragssalen lige til om Eftermiddagen ved 5 Tiden. De fik den ekstra Fornøjelse, at et Sangkor paa ca. 40 unge Mænd og unge Piger under Ledelse af Lektor HELGE GAD kom her og sang nogle Sange for dem.

Lørdag den 19. var vor sædvanlige store Julefest for Godsets Funktionærer og Arbejdere med deres Koner og Børn, og det er jo et mægtigt Arbejde for VIVI at finde paa og fremskaffe Gaver til alle disse Mennesker. Foruden min tidligere Forpagter SIMONY og hans Kone og Fru ANNA SØRENSEN og Sygeplejerske Frøken EMILIE JØRGENSEN, der plejer at være her den Aften, havde vi i Aar Fornøjelsen af at have Besøg om Eftermiddagen og Aftenen af Skovriderens tidligere Elev, ENGBERG, der vist var glad ved at gense saa mange af dem, han har truffet her i sin etaarige Elevtid.

Da vi ikke havde kunnet faa nogen Husjomfru, kunde vi desværre ikke, som de foregaaende Aar, have Familien QUADE her i Julen, og Juleaften havde vi kun REGITZE og GODSKE hos os. Nogle Dage efter kom HENRIKS tre Børn, og derefter SOPHIE MAGDALENE med Familie, og de blev alle hos os Nytaar over. REGITZE maatte allerede rejse tilbage til sit Arbejde Søndag den 27.

En Eftermiddag havde vi en stor Sammenkomst for mange lokale Bekendte. Jeg tror, at vi ialt var op imod 50.

Blandt alle mine mange Jule- og Nytaarskort og Breve har jeg som sædvanlig været særlig glad for to af disse. Det ene er fra Fru CHRISTINE HANSEN, der er gift med Skovarbejder RASMUS HANSEN i Nyløkkehus i Gærup Skov paa Holstenshuus, som skriver saa ualmindelig smukt om sin Glæde over Skoven og deres Hjem, og hun takker for de Forbedringer, der er udførte ved dette. Denegang skriver Fru HANSEN »mit



Langesø

I Forgrunden tilhøje ses Bladene af Rhododendron Gruppen

R. Petersen, Bredbjerg, fot. ca. 1902



Langesø Avlsgaard,
set fra Nord, inden Branden 12. Januar 1901

R. Petersen, Bredbjerg, fot.

Hjerte fyldes af Taknemlighed, fordi jeg fik Lov at bo i al den Skønhed« og »hvor jeg dog holder af Skoven, den er næsten som en Del af mig selv«. Jeg er lykkelig og taknemmelig over at faa saadanne Breve. Det andet Brev er fra min tidligere Forvalter NIELSENS Søn, Aage, der er Forvalter paa Lilliendal hos ULRIK KNUTH. Han er 37 ½ Aar gammel og var kun ca. 10 Aar, da Familien flyttede fra Langesø, fordi Faderen skulde overtage en Gaard i Brændelydinge i Sydfyen, saa jeg er umaadelig rørt over, at Aage viser den Trofasthed imod sit gamle Barndomshjem ved hvert Aar til Jul at skrive et langt Brev til mig, og jeg er glad for, at han skriver, at han er glad for det lange Brev, jeg naturligvis hvert Aar skriver til ham med Beretninger herfra. Dennegang skriver Aage, at han er meget taknemlig for og rørt over »denne Hilsen fra mit Barndoms Hjem, som jeg holdt saa meget af, og hvor jeg har saa mange dejlige Minder fra«. Ogsaa disse Breve fra Aage er jeg rørt og taknemmelig for. De sidste 4 Aar har jeg sendt Jule- og Nytaarsønsker til 163, 168, 170 og 174 Mennesker. Mærkeligt, at Antallet er saa ens i 4 Aar.

Den 2. Januar tog vi til København, da vi den Dag var indbudte til Middag hos SYBILLE og JONAS BRUUN i Anledning af SYBILLES Moder, ELSE REVENTLOWS 70 Aars Fødselsdag. I hele min Skoletid fra 1893 til 1899 har jeg boet hos ELSSES Forældre i Søofficersskolens Chefsbolig, saa jeg er altsaa en Slags Plejebarn af Familien BARDENFLETH. Denne Fest var noget af det smukkeste, man kan tænke sig. Vi var 38 til Middag i een Stue ved et Hesteskobord. ELSE førtes til Bords af sin Fætter, Direktør HEMMING BARDENFLETH, og paa hendes anden Side sad jeg med ELSSES Kusine, min gode Veninde, CHRISTIANE TETENS født NEERGAARD, til Bords. Paa CHRISTIANES anden Side sad RAGNHILD MALLING, min Legekammerat fra min Barndom. JULIUS AHLEFELDT havde VIVJ til Bords, og paa hendes anden Side sad BIRGITTE PAULLI født NEERGAARDS Mand. JONAS BRUUN sad imellem Grevinde BROCKENHUUS SCHACK fra Giesegaard (FREDERIK BROCKENHUUS SCHACK og MOGENS HOLCK, der ogsaa var med til Middagen, har ogsaa været i



Langesø Have
Tilhojre i Billedet ses Rygningen af Avlsgaarden, der brændte 12. Januar 1901

R. Petersen, Bredbjerg, fot. ca. 1900



Langeso, set fra Nord

R. Petersen, Bredbjerg, fot. ca. 1900

Huset hos BARDENFLETHS) og VIBA IUEL fra Hverringe. EDUARD REVENTLOW havde Baronesse KAREN Blixen til Bords, og SYBILLE sad ved Siden af FREDERIK REVENTLOW fra Nykøbing. Der blev holdt ikke mindre end 16 Taler, deraf de 8 af Damer. Af disse var Fru MISSE MADSENS og SYBILLES paa Vers, og særlig SYBILLES var ualmindelig smuk og faar mig til at mindes hendes pragtfulde Tale paa Vers til hendes Mormoder, min meget kære Fru BARDENFLETH, vist til hendes 80 Aars Fødselsdag, som fejredes hos AAGE BARDENFLETHS Enke, Fru BESS BARDENFLETH, der sammen med Datteren, AASE, ogsaa var med ved Middagen hos JONAS og SYBILLE. ELSSES tre Plejebrodre, FREDERIK, MOGENS og jeg gav hende et stort Margrethe Bæger med Inskription og vore Navne.

Den 4. var jeg paa Besøg hos Nationalmusæets Fotograf ELSWING, som har fotograferet paa Clausholm for nogle Aar siden, og hans Kone. De bor i Kastrup lige ved Flyvepladsen. Da jeg skulde til Middag hos REGITZE, var ELSWING saa venlig at køre mig fra Kastrup til Søborg, vel omtrent det længste man kan køre indenfor det, man kan betragte som Københavns Omraade. Om Aftenen kom NIELS BENEDICT TILLISCH ud til REGITZE, og det var saa fornøjeligt at træffe ham, da han og jeg altid har saa meget at tale sammen om. DAGMAR og Døtrene var ikke kommet tilbage fra Julebesøg paa Lilliendal.

Dagen efter var jeg til Nytaarskur hos Kongen og derefter til den sædvanlige WEDELL IUEL'ske Frokost i Restaurant Grønningen. Jeg sad imellem GREGERS IUEL og THYRA IUEL. Straks efter Frokosten tog jeg sammen med mine Svogre KRISTIAN og WILHELM KNUTH til Højesteretssagfører TEIST, hvor vi traf RUDOLPH KNUTH, for at drøfte Opløsningen af den Blome-Dobersdorfske Stiftelse i Holsten, som de alle er Parthavere i, da deres Oldemoder, Grevinde KNUTH født BUCHWALDS Moder var født BLOME. Jeg har Fuldmagt til at repræsentere min Svigerinde MINNA BORGE, der for Tiden er paa de canariske Øer. Den Dag var jeg til Middag hos MISSE LOWZOW, hvor jeg ogsaa traf hendes Søn LENNART. MISSE og jeg havde

Langeso,
set fra Nordsiden af Søen

R. Petersen, Bredbjerg, fot. ca. 1902



H. B. S. H. Hjulmand Nielsen Godske Skovrideren
Skovauktionen i Mørkemose den 15. Januar 1954

saa meget at snakke om, saa det var for mig en ualmindelig fornøjelig Aften, som jeg længe vil mindes med stor Glæde, og det blev sent, inden jeg tog derfra.

Den følgende Dag var jeg til to Møder. Om Formiddagen paa Landbohøjskolen om det Skovhistoriske Selskab med Dr. SYRACH LARSEN, tidligere Skovdirektør KRARUP og Baron MICHAEL SCHAFFALITZKY med Amanuensis P. C. NIELSEN fra Arboretet i Hørsholm som Sekretær. Om Eftermiddagen var der Repræsentantmøde i Adelsaarbogsforeningen, og bagefter var der en meget fin

Middag for en Del af de til Aarbogen knyttede hos Bankier og Fru VON BENZON. JULIUS WEDELL sad ved Værtindens venstre, Side og paa Fruens anden Side sad jeg, og ved Siden af mig sad FREDERIK CHRISTIAN SCHEEL fra Ryegaard. Paa Hjemrejsen den følgende Dag havde jeg Fornøjelsen fra København til Nyborg at rejse med Baron BLIXEN fra Hesselagergaard.

10.

Langesø 8. Marts 1954.

Denne Gang bliver der ikke større Begivenheder at fortælle om, men der er forskellige af de mere dagligdags Oplevelser — og desuden den meget smukke Hoffest paa Christiansborg.

Fredag den 15. Januar afholdtes de to første Skovauktioner paa Langesø, om Formiddagen i Morudskov og om Eftermiddagen i Mørkemose. Trods det daarlige Vejr, især om Eftermiddagen, hvor det øsregnede hele Tiden, var der mødt mange Købere, godt og vel 100 om Formiddagen og knap 100 om Eftermiddagen. Købelysten var god og alt blev solgt til Priser, der gennemgaaende holdt de fra Aaret forud fastsatte Maksimalpriser, dog saaledes at det store Brænde, Klov, Knuder og Fagot laa noget over, medens Knippel laa noget under disse. For Lægter og Stagers Vedkommende kneb det lidt med at holde den tidligere Maksimalpris for Lærkeeffekterne, væsentlig paa Grund af, at de var krogede. Alt Brænde var udkørt til fast Vej, og denne Merudgift blev der Dækning for gennem de opnaaede Priser. Den 23. Januar var vi begge til Middag hos Landsretssagfører og Fru HØGSBRO i Odense, hvor vi bl. a. traf Stiftsprovst og Stiftsprovstinde FOG PETERSEN. Jeg havde Stiftsprovstinden til Bords og sad ved Siden af Værtinden. Jeg talte bl. a. med den nye Skoledirektør GREGERSEN, med Amtraadsmedlem PETERSEN fra Dyrupgaard og med min gamle Klassekammerat POUL ØLLGAARD, der har været Præst i Odense. Den 26. var vi sammen med GODSKE og Skovrideren og Fruen til Middag hos Forstassistent og Fru HOLCK i deres Lejlighed i Enden af Nordfløjen, og næste Dag rejste VIVI for paa Skodsborg Badesanatorium at gennemgaa en Kur.

Efter at jeg Lørdag den 30. Januar var blevet færdig med mit aarlige meget omstændelige Arbejde med Selvangivelsen, tog jeg om Søndagen til Holstenshuus, hvorfra jeg sammen med JØRGEN tog til Frokost paa Egelund, hvor vi om Eftermiddagen i flere Timer hjalp EBBE med at optage en Mængde Fotografier af hans ualmindelig smukke Stuer og Gæsteværelser, og til Middag var vi sammen paa Holstenshuus, hvor SUSSEN AHLEFELDT fra Fjellebro for Tiden bor, medens hendes Forældre er i Indien. Jeg blev om Natten paa Holstenshuus for om Mandagen at kunne være med paa de to Skovauktioner.

Om Formiddagen var det i Gærupskov, og jeg gik dertil sammen med LOUISE igennem Dyrehaven forbi det gamle Dyrehus og H. C. Andersens Høj. Jeg talte noget med Skovfogedaspirant BØRGE ANDERSEN, som har været en Tid her paa Langesø og i Øjeblikket vikarierer for Skovfoged ERIK POULSEN, der er syg og paa Rekreation i Norge, og med Skovarbejder RASMUS HANSEN, hvis Kone skriver de forleden

omtalte smukke Julebreve til mig. Der blev spist Frokost paa Finstrup, og jeg fik mig en meget lang Samtale med Fru JESPERSEN, der er Søster til Forpagter JESSEN paa Barnehøjgaard. Jeg talte ogsaa lidt med hendes Søn, der er Forpagter af Finstrup. Inden vi skulde videre til den næste Skovauktion i Alleskoven, gik jeg i det skønneste Solskinsvejrs en lang Tur i Dyrehaven langs Fiskedammen og noget længere, hvor Moder plejede at spadserere, og det var saa dejligt at se Solen skinne paa Sneen og Træstammerne. Købelysten paa de to Auktioner var ikke særlig stor, men praktisk taget alt blev solgt. Priserne i Alleskoven laa gennemgaaende 10% under de tidligere Maksimalpriser, medens de i Gærupskov holdt



Langesø
fra Lysthaven

R. Petersen, Bredbjerg,
fot. ca. 1902

nogenlunde. Store gode Lægter af Lærk var der ingen Interesse for, hvorfor disse ikke blev solgt.

I Alleskoven talte jeg med Skovarbejder SEVERIN RASMUSSEN fra Fruerhavehuset og med to af Forpagter JESSENS Sønner, hvoraf den ene har afløst Gaardejer HAASTRUP som Sogneraadsformand, og den anden er sammen med Faderen Forpagter af Barnehøjgaard, hvortil jeg efter Auktionen fulgtes med ham for at besøge Forældrene, som havde ventet mit Besøg, saa det var heldigt — og fornøjeligt —, at jeg fik Lejlighed til at komme ind til dem. Efter at have spist til Middag paa Holstenshuus kørte jeg hjem.

Den 5. Februar var jeg til Middag paa Ravnholt, og jeg var meget glad for at være der engang igen og for at besøge CHRISTIAN og LISBET og for første Gang se deres Hjem. Glad var jeg ogsaa ved at se deres to Sønner og min kære Tante ELISE, der kort Tid efter fyldte 87 Aar. Ved Middagen sad jeg mellem LISBET og JULIE SCHOLTEN, og om Aftenen havde jeg lange Forhandlinger med Godsfuldmægtig Frøken WIBROE.

Den 6. Februar Kl. 12 var jeg af Sogneraadet indbudt til at overvære Grundstensnedlæggelsen til Vigerslev Sogneskole, som skal afløse de 5 hidtidige Skoler, og som skal opføres bag Havrehed Skole paa en Grund, som er købt af mig. Det var dejligt Frostvejr, og det blev en smuk Højtidelighed. I et Blyrør blev der i Bygningens Grund nedlagt Hovedtegningerne over Skolen og et Eksempplar af det Kort over Sognet, som Sogneraadet og jeg i sin Tid lod lave. Jeg blev opfordret til paa dette at skrive mit Navn, og jeg tilføjede: Sogneraadsformand 1921—1929, og den nuværende Sogneraadsformand, Gaardejer MARIUS BENDIXEN fra Rue, skrev ogsaa sit Navn paa Kortet. Endvidere blev i Røret nedlagt et Kalveskins Pergament med Navnene paa de Mennesker, som har haft med Skoleplanerne at gøre, og med Oplysninger om de nugældende Priser paa en Række Varer, og med en Del Frimærker, og desuden en 10 Kr. Seddel, en 5 Kr. Seddel og en Del Skillemønter. Den første Grundsten muredes af Stiftsamtmand HØIRUP, den anden af Sogneraadsformand BENDIXEN, den tredje af Skolekommissionens Formand, Pastor RASMUSSEN fra Vigerslev, og den fjerde af Lærer RASMUSSEN, som snart tager sin Afsked efter i 42½ Aar at have været Lærer ved Havrehed Skole, hvor før ham den stærkt botanisk interesserede Lærer ANTON ANDERSEN var Lærer i 35 Aar, medens dennes Forgænger blev Lærer der fra ca. 1824, saa der har i ca. 130 Aar kun været 3 Lærere i Havrehed Skole. Efter Højtideligheden holdt Sogneraadet en Sammenkomst med Kaffe paa Komigen Kro, hvor vi ved 3 lange Borde var omkring 60 Mennesker. Jeg sad imellem Stiftamtmanden og Skolens Arkitekt SCHMIDT fra Odense og ligeoverfor Hr. og Fru BENDIXEN.

Ved 3 Tiden brød Selskabet op, og jeg kørte til Odense for at overvære en Del af det Foredrag med Lysbilleder, der skulde begynde Kl. 3, og som Museumsinspektør ALBRECHTSEN i Møntergaarden holdt som Indledning til den Gennemgang af Oldsagssamlingen i Stiftsmusæet, som Odense Bys Museer havde indbudt Historisk Samfunds Medlemmer til at deltage i. Efter Mødet traf jeg der Doktor og Fru MOGENS SEIDELIN, som var saa venlige at bede mig tage hjem til dem og drikke en Kop The, hvad der var særlig morsomt, da det er længe siden, jeg sidst har været sammen med dem.

Søndag den 7. Februar var jeg til Frokost paa Biskopstorp hos JULIE SCHOLTEN, der bad mig bringe en af hendes malede Bakker til min Snedker ADOLF ANDERSEN, der skulde lave Ben til den. Ved min

Ankomst til Snedkeren i Sværup Mølle havde jeg den store Fornøjelse hos ham at træffe hans Søster, SOPHIE, der som ung har tjent os, da vi boede paa Spejlbjerg for over 40 Aar siden, og hendes Mand, MARINUS CHRISTENSEN, der — ogsaa paa Spejlbjerg — var Kusk hos os, og det var forfærdelig morsomt at træffe dem og at sidde længe og tale med dem om gamle Dage. De bor i Odense, hvor MARINUS har været ansat ved Telefonvæsenet, og det er forfærdelig mange Aar, siden jeg har besøgt dem, saa det var særlig fornøjeligt, at jeg var saa heldig at træffe dem.

Den 11. Februar rejste jeg til København, hvor jeg om Aftenen sammen med min Gæstgivers Søn, Arkitekt VERNER PANTON, havde Fornøjelsen at se den verdensberømte JOSEPHINE BAKER. Næste Dag var jeg hos Skovdirektør KRARUP i Ordrup til det sidste Møde i Udvalget for Skovhistorisk Selskab, hvor det vedtoges, at den stiftende Generalforsamling skulde afholdes i Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm den 25. April. Dr. SYRACH LARSEN var saa mageløs venlig at afhente mig paa Ordrup Station, og han havde de andre Mødedeltagere med i Vognen, og efter Mødet kørte Doktoren mig oven i Købet til Skodsborg Badesanatorium, hvor jeg skulde se til VIVI, der heldigvis befandt sig tilfredsstillende.

Om Aftenen var jeg til den straalende Hoffest paa Christiansborg, hvortil jeg kørte med min Svoger, KRISTIAN KNUTH. Der opførtes en Akt af Det lykkelige Skibbrud, og jeg sad imellem KRISTIAN KNUTH og Lehnsgrevinde MOLTKE. Jeg fik hilst paa forskellige, der i de sidste Aar har været her paa Langesø, Professorerne BRØNDSTED, HVIDBERG, HAMMERICH og LINTON og Højesteretssagfører TEIST. BERTE SCHACK var saa venlig at indbyde mig til efter Festen at komme over i hendes Lejlighed i Christiansborgs Sidefløj, hvor jeg gik over sammen med HANS SCHACK, som ogsaa var med til Hoffesten. Jeg havde hos BERTE Fornøjelsen at træffe hendes Moder, som jeg altid har saa megen Glæde af at tale med. Desuden kom WABBIE ARMFELT, Kaptajn og Fru ADOLPH og Kommandørkaptajn WERN.

Om Lørdagen var jeg til Frokost hos HENRIK og RUTH og til to Theer, først hos Professorinde HAXTHAUSEN og hendes to Sønner og dernæst hos JULIUS og INGER WEDELL. Søndag var det REGITZES Fødselsdag, som hun i sin udmærkede Lejlighed i Søborg fejrede med en stor Chokolade, hvor jeg var sammen med VIVI, hele Familien HENRIK og ELISABETH og VISSÉ BERNER. Jeg blev hos REGITZE til Middag, og derefter spiste jeg Smørrebrød hos Wivex med de to Arkitekter, Hr. og Fru SASS, og næste Dag rejste jeg hjem.

Den 19. Februar var jeg til en meget flot Frokost hos Hospitalsforstander RITSING, der den 24. fyldte 75 Aar og nu fratræder sin Stilling og flytter til Faaborg, hvor han har købt et Hus. Vi var 18 til Frokosten, og jeg havde den Ære at sidde ved Siden af Fru RITSING, der havde Biskop ØLLGAARD paa sin anden Side. Ved Siden af mig sad Politimester MARTENSEN LARSEN, og saa kom Sparekassedirektør QVIST. For den anden Bordende sad Forstander RITSING med Stiftamtmand HØIRUP, og ved Værtens anden Side sad Odenses Borgmester WERNER. Dagen efter deltog jeg i Musæumsinspektør ALBRECHTSENS omtalte Gennemgang af Stiftsmusæets Oldsagssamling, og Hr. og Fru Albrechtsen var saa venlige at bede mig med hjem til The, hvor jeg ogsaa traf mine gode Bekendte, Doktor og Fru MOGENS SEIDELIN. Samme Aften var jeg indbudt til Koncert paa Kasernen i Odense i Anledning af, at Regimentets Musikkorps for første Gang fremtraadte for Publikum.

Den 22. Februar fyldte Sognefoged JENSEN i Morud 70 Aar, og jeg var til en meget stor Frokost i Forsamlingshuset i Morud. Der blev sagt, at vi var 92, og blandt dem var der vist ialt 18 Sognefogeder, vel alle fra Nordfyen, og mange af mine Bekendte fra Morud, bl. a. Godsets Murer, dets Smed og dets Installatør. Jeg sad — ligesom 3 Dage før — ved Siden af en Politimester, dennegang var det Politimester Weywadt fra Bogense, og paa min anden Side sad en Sognefoged fra Krogsbølle Sogn. Overfor mig sad Pastor RASMUSSEN og Doktor og Fru MEILGAARD. Vi var indbudte til Kl. 11,30, og tog derfra ved 5½ Tiden. Sognefogeden har beklædt dette Embede i ca. 41 Aar og har mange Tillidshverv, og han fortjener i høj Grad den Hyldest, han fik ved denne Lejlighed. Han og jeg har i sin Tid siddet i Sogneraadet sammen, og han har i mange Aar ført Katalog ved Langesøs Skovauktioner.

Den følgende Lørdag var jeg til den sidste Gennemgang af Oldsagssamlingen, og jeg fik Lejlighed til som Historisk Samfunds Formand at holde en lille Takketale for disse Møder, der var holdte for vore Medlemmer. Atter blev jeg indbudt til The hos Familien ALBRECHTSEN, dennegang sammen med Pastor BALSLEV fra Stenløse og Adjunkt HERTIG.

Den 1. Marts afholdtes de sidste to Skovauktioner paa Holstenshuus — som jeg var med til — i henholdsvis Enemærket og Dyrehaven, og det er herefter muligt at faa et Overblik over Brændesalget i 1953/54.

Paa Holstenshuus har Priserne i Gennemsnit ligget 10—15% under de i Aaret i Forvejen ansatte Maksimalpriser, medens Langesø ligger 5—10% under og Clausholm har kunnet holde disse. Forholdet

mellem Holstenshuus og Langesø er nogenlunde det samme som før Krigen og skyldes Holstenshuus's Beliggenhed i et skovrigt Omraade, medens Langesø mod Nord har et meget skovfattigt Terræn (Sletten). Clausholm ligger i Aar med betydelig højere Priser i Forhold til de to andre Distrikter, og det skyldes formodentlig det tidlige Tidspunkt for Auktionerne og et betydeligt mindre Udbud end tidligere.

For Naaetræeffekternes Vedkommende har Prisen paa Lægter I skuffet, og Holstenshuus og Langesø har slet ikke kunnet opnaa den tidligere Maksimalpris. De fleste Numre af dette Effekt er derfor holdt tilbage og vil blive solgt underhaanden. Undtaget er de Effekter, der har været saa daarlige, at det kun gjaldt at faa dem solgt bedst muligt. Derimod har Lægter II og Stager I og II givet gode Priser. Paa Clausholm sælges alle disse Effekter ved Underhaandensalg til faste Priser lig med de tidligere Maksimalpriser, dog med Variation efter Kvalitet.

Valnatten den 2. Marts sad jeg naturligvis som sædvanlig oppe og noterede Tallene efter Radioen, hvad der er meget anspændende, og det var en Lettelse da Udsenderen ved 2½ Tiden sagde, at nu vilde de ikke holde deres Lyttere oppe længere. Da manglede særlig nogle Resultater fra Amtsraadsvalgene.

VIVI er nu hjemme igen og har det heldigvis nogenlunde godt.

11.

Langesø 18. Marts 1954.

Dagene fra den 13. til den 16. Marts 1954 har for mig været saa optagne og fyldt med Forhandlinger og Samvær med Mennesker, at jeg næppe mange Gange før har oplevet noget lignende.

Lørdag den 13. havde GODSKE, Skovrideren, Frøken HENRIKSEN og jeg Forhandlinger med Forpagter ALBJERG her paa Langesø, da han skal have en Udvidelse baade af sin Bolig og af den Jord, som han driver. Dette varede 2½ Time om Formiddagen, og vi blev omtrent enige. Kl. 12 kom min Svoger OTTO KNUTH til Frokost og blev her til Kl. godt 2, og kort efter kom Fru BLOMBERG, der drak The med os.

Klokken 4½ kom BUBBEN SCHEELS Fætter, Dommerfuldmægtig OTTO SINDING fra Odense herud. For en halv Snes Aar siden har han været her nogle Gange fra Rugaard, da han er i høj Grad heraldisk interesseret, og han tog dengang Aftryk af min store Signetsamling. Han var her ogsaa Søndag den 28. Februar, og jeg kørte ham den Dag til Søndersø Kirke, hvor der foruden de nylig afdækkede Kalkmalerier er 2 Bryske Ligsten og 10 gamle Vaabener paa Prædikestolen, videre til Glavendrup Stenen, Dallund og Marggaard, hvorefter han spiste til Middag her, og vi talte sammen, jeg tror til Kl. 12. Ved Besøget i Lørdags gik vi rundt i en stor Del af Huset og i begge Arkiver, hvor der jo var en Masse at vise ham, der ogsaa har Interesse for Genealogi. Jeg gav ham en Del for-



Saneringskvarteret i Adolgade Nr. 91A Baghuset.

Kokken med Ildsted i aaben Skorsten. Gulvarealet ca. 1½ m².
Der har ikke oprindelig været Dør ind til Opholdsstuen, men paa denne Plads kun et lille Vindue, der gav meget sparsomt Lys til Kokkenet.
Der var kun Adgang til Kokkenet direkte fra Trapperummet.

skellige Hæfter og Bøger bl. a. et af de Eksemplarer af Magister CHR. AXEL JENSEN's Pragtværk om Gravsten, som jeg har anskaffet for at kunne give dem til særligt interesserede Mennesker, og den tør jeg sikkert sige, at han blev lykkelig for. Han saa bl. a. HENRIK's og GRETHE's Stovværk om de sammensatte danske Vaabener, og vi talte saa godt sammen, at han først kørte Kl. 4, og han var saa venlig at skrive og takke for 11½ fornøjelige og interessante Timer paa Langesø.

Næste Dag, Søndag, skete der ikke særlig meget ud over, at Fru STENBJØRN, tidligere RUGAARD, om Eftermiddagen var saa venlig at glæde os med et Besøg til The sammen med 3 af sine Børn, blandt dem Sønnen ULF, der er Skuespiller i Aarhus og Dagen før havde gjort meget stor Lykke ved i Odense at spille i Det lykkelige Skibbrud.

Mandag Morgen blev jeg vækket Kl. 7, og Kl. lidt over 8 kørte GODSKE og jeg med min Chauffør til Clausholm, hvor vi sammen med Skovrideren skulde forhandle med Forpagter LAUGE JØRGENSEN om Fornyelsen af hans Kontrakt om Clausholm Avlsgaard, der udløber til April. GODSKE og jeg var først paa Slottet, hvor vi talte lidt med den tilsynsførende Fru ANDERSEN, og vi fik hilst paa Gartner BREKKE, og dernæst kørte vi til Schildenseje, hvor vi og Skovrideren var baade til Frokost, Middag og Aftenhe, og vi fik aldeles herlig Mad. Vi var rundt i de fleste af Clausholm Avlsgaards Bygninger, hvor vi med Forfærdelse saa, at de fleste Tage er forfærdelig ødelagte, antagelig paa Grund af daarligt Materiale efter de to Brande omkring Slutningen af den første Verdenskrig. De fleste af Tagene er saa hullede og utætte, at de maa helt fornyes, hvad der efter Tilbud og Skøn vil koste 66.000 Kr. Dette virker jo særlig overraskende, naar jeg faa Dage før fra Skyldraadet for Randers Amtsraadsreds havde faaet Meddelelse om, at Gaardens Bygningsværdi fra 1. April i Aar vilde blive forhøjet med 61.400 Kr. Jordværdien ønskes samtidig — 1½ Aar før den næste Vurdering pr. 1. Oktober 1955 — forhøjet med 38.600 Kr., saa Gaardens samlede Værdi — uden at der er foretaget nogen Slags Forbedringer hverken paa Jord eller Bygninger — skulde forhøjes med 100.000 Kr. Det er slemt, at der ved denne Forhøjelse paalægges mig at betale 2300 Kr. mere i aarlig Formueskat, samtidig med at jeg skal anvende 66.000 Kr. paa yderst nødvendige Reparationer af Bygningerne. Denne Forhøjelse skyldes, at andre store Gaarde i Kredsen er ansatte til en højere Værdi.

Desværre var der en Forskel, der dog ikke var særlig stor, paa den Forpagtningsafgift, som jeg kunde gaa med til, og den som Forpagteren vilde yde. Og det er jo særlig uheldigt, da der kun var 14 Dage til den nugældende Kontrakts Udløb den 31. Marts. Forøvrigt er der endnu ikke kommet endelig Afgørelse angaaende den Jord, der skal afleveres til Jordlovsudvalget, og det bliver mindst 4 Husmandsbrug fra Clausholm Avlsgaard. Men vi fik i hvert Fald gennemdrøftet samtlige Problemer meget nøje, hvad der jo vil lette de fremtidige Forhandlinger. Vi traf ogsaa Bestemmelse om, hvor der paa Schildenseje skal opføres et nyt Maskinhus i Stedet for den til dette Formaal hidtil anvendte gamle Smedie, der var blevet knust af et væltet Træ.

Skovrideren blev deroppe i et Par Dage, medens GODSKE, Chaufføren og jeg kørte hjem til Langesø, hvor vi ankom lidt før Kl. 2.

Den følgende Formiddag havde jeg paa Godskontoret Samtale med min tidligere Gartners Søn, JENS NIELSEN, Mosenlund, der skulde betale Leje af et Stykke Jord, og med Hjulmand NIELSEN, Kelstrup, som jeg havde truffet her paa Skovauktioner, som han har deltaget i siden omkring 1909.

Straks efter Frokost kørte jeg til Odense for at deltage i Fyens Discontokasses Generalforsamling, som afholdtes paa Raadhuset i den nye pragtfulde Byraadssal, som det var meget morsomt at se for første Gang. Heldigvis var det en god Generalforsamling i enhver Henseende, og der var mødt saadan noget som 15—16 Aktionærer. Jeg blev genvalgt til Repræsentantskabet. Efter Mødet fulgtes jeg med Konsul MENGEL, der var saa venlig at bede mig indenfor paa sit Kontor i Vestergade, hvor vi sad lidt og talte sammen, blandt andet om det for alle Mennesker saa betydningsfulde Skattespørgsmaal. Derfra gik jeg til Discontokassen, hvor jeg skulde hæve Penge til Lønninger til Skovarbejderne to Dage senere, foruden at jeg havde forskelligt andet at ordne i Banken, f. Eks. Klipping og Hævning af Rentekuponer bl. a. de 10% af mine Aktier i Discontokassen, som denne heldigvis giver igen i Aar. Direktør WAD kom hen til mig, og vi stod længe og talte sammen.

Efter nogle flere Ærinder i Byen kørte jeg hjem, hvor jeg fik Lejlighed til at hilse paa og tale med nogle Middagsgæster, der skulde overvære en Bibeltime, som holdtes af Pastor REISS i Korup.

Jeg klædte mig om i Smoking for at køre til Odense, hvor Discontokassen havde indbudt til en stor og meget fin Middag i den store Sal i Grand Hotel, hvortil foruden Repræsentantskabet og Revisorerne ogsaa mange af Bankens overordnede Funktionærer var indbudte, og vi var vel ialt omkring 36. Jeg sad imellem Underdirektør NORBERG, som jeg kender en Del til, og Kontorchef SCHAARUP. Ved den anden Side

af Hr. NORBERG sad Konsul MUUS, og ved Hr. SCHAARUP's anden Side sad Mægler CLEMMENSEN. Lige overfor os sad bl. a. Hovedkasserer BOYE, Revisor NÆRØ og Sekretær NORMANN. Placeringen ved Middagsbordet bestemmes for næsten alles Vedkommende ved Lodtrækning. Vi fik en aldeles dejlig Middag: Østers — eller efter Valg — Hummer, Oksehalesuppe, sprængt Duebryst, Oksefilet og Ananas og Fersken, dertil Moselvin, Amontillado, Rødvin 1947 og Madeira 1887. Ved Kaffen bagefter sad jeg mellem Amsraadsmedlem KRYGER MADSEN og Sekretær NORMANN. Senere paa Aftenen fik vi Smørrebrød, hvorefter vi atter sad ved Smaaborde og talte sammen. Helt igennem havde det været en smuk og meget fornøjelig Fest.

Jeg fik Lejlighed til at hilse paa Revisor NÆRØ, der for nylig heldigvis har indvilliget i at overtage sin i Fjor afdøde Kompagnon, Revisor LARSEN's, Hverv som Kasserer for vort historiske Samfund.

Først Kl. 2 tog vi fra Hotellet, og min stakkels Chauffør havde holdt og ventet i et Par Timer.

Dagen efter var heldigvis fredelig uden Begivenheder, og jeg sad hjemme og besørgede noget Skriveri.

12.

Langesø, 2. Mai 1954.

Lørdag den 27. Marts havde Historisk Samfund Repræsentantmøde og derefter Generalforsamling i Møntergaardens Kirkesal, hvor vi ialt var omkring 90. Som sædvanlig var Politimester WOLL fra Kerteminde Dirigent, og Professor AKSEL E. CHRISTENSEN fra København holdt et udmærket Foredrag om Store og smaa og mange Slags fynske Bønder. Bagefter var Professoren, Lektor BLOMBERG, Arkivar SEESTEN og jeg til Middag hos Musæumsdirektør og Fru SVEND LARSEN. Professoren boede paa Langesø, og da den næste Dag, Søndag den 28. Marts, var min aarlige Blomsterindsamlingsdag, maatte Professoren, der i sin Ungdom havde været meget interesseret i Blomster, hjælpe mig med Indsamlingen, som skaffede 19 Blom-



Saneringskvarteret i Adelgade Nr. 91A Baghuset.

Opholdsstuen i en af Lejlighederne med Indgangsdøren midt i Billedet. Hver Etage rummede 4 ens Lejligheder bestaaende af Opholdsstue og Køkken og med en fælles Vask (med Afløb, men uden rindende Vand) paa Trappeafsatsen.

ster, hvad der var helt pænt i Betragtning af den stærke og langvarige Kulde og det sene Foraar. SOPHIE MAGDALENE fandt samme Dag i Præstegaardshaven 20 Blomster, bl. a. havde hun Guldstjerne, blaa og rød Anemone, hvad jeg ikke havde. I Fjor fandt jeg 51 Blomster i Langesø Have; men det var efter en lang mild Periode; da fandt SOPHIE MAGDALENE 46.

Professoren, der er fra Trolleborgegnen og har gaaet i Skole i Odense, havde aldrig været paa Nordfyen og ønskede specielt at se Kørup, saa om Eftermiddagen kørte vi en god Tur, hvor vi udvendig saa Margaard, Dallund, Gyldensteen og Harridslevgaard, og da vi kom til Kørup, var det saa heldigt, at der i Sidefløjen var en aaben Dør, saa vi kunde gaa rundt i det ubeboede og næsten helt tomme Hus, hvor der for et Par Aar siden i kortere Tid har været Højskole. Vi var ogsaa ved Glavendrup Runestenen, som har den længste danske Indskrift. Vi naaede at køre til Bogense bl. a. over den smukke Kirkeplads, og vi saa Musæet. Til Middag var Lektor og Fru BLOMBERG her. Næste Formiddag kørte jeg lidt rundt i Skovene med Professoren, der saa tog til Odense for at besøge en Bekendt.

Da vi af JOSIAS og Fru BILLE var indbudte til min Gudsøn ANDERS BILLES Konfirmation den 4. April, kørte vi tidlig om Morgenen den 3. i Automobil med min Chauffør til København, hvortil vi ankom i saa god Tid, at jeg med HENRIK kunde møde Kl. 12.55 ved Indgangen til Holmen, hvor Kontorchef i Forsvarsministeriet SECKMANN FLEISCHER havde arrangeret et Besøg for Dansk Heraldisk Samfunds Medlemmer, der saa Modelværkstedet, talrige Skibsmodeller, en Del af Søofficersskolen foruden en Del andet. Der var vist en 12—13 Deltagere og blandt disse Dr. ALBERT FABRITIUS, Grosserer HANS KONOW og Redaktør



Saneringskvarteret i Adelgade Nr. 91A Baghuset.

Trappe i en af de øverste Etager.

Ejendommen er antagelig opført mellem 1830 og 1850 paa et Tidspunkt, da København var meget overbefolket, fordi man endnu ikke var begyndt at bebygge de store Arealer udenfor Voldene.

SVEN TITO ACHEN. Bagefter var jeg paa Besøg hos KAREN KNUTH født SCHIMMELMANN og hendes Søn ERIK, og til Middag paa Hotel Terminus kom hele Familien HENRIK og REGITZE. Næste Dag var jeg til Frokost paa Frederiksdal og paa korte Besøg hos NIELS GREGERS og ANNE TRESCHOW og hos Moders gamle Chauffør, NIELS NIELSEN, og hans Kone, der nu bor i Lyngby.

Konfirmationsmiddagen i Gentofte var meget festlig, men desværre var Fru BILLE syg, saa hun ikke kunde være med. Samtidig fejredes Fru BILLES Søstersøn, HENRIK BORBERGS, Konfirmation. Jeg sad ved Middagen imellem SIEGFRIEDE BILLE og Fru Overlæge BORBERG. Vi traf ogsaa EMERENTZE BILLE og EMILY BORBERG og hendes Mand og min Bekendt fra Skoletiden, EMIL ARNTZEN, og hans Kone. JOSIAS holdt en lang og ualmindelig smuk Tale.

Om Mandagen saa vi paa Charlottenborg Kunstakademiets Jubilæumsudstilling, Dansk Kunst gennem 200 Aar, hvorefter vi fra Langelinie nær ved Toldboden saa Kongen og Dronningen i Kareter med Firspand køre bort med det islandske Præsidentpar, der om Bord paa det meget store Skib Gulfoss var kommet paa officielt Besøg. Gardere var opstillede i røde Uniformer, og Husarer red i Kortegen. Det var saa skønt i dejligt Solskin at se alle de mange røde og blaa Flag.

Om Eftermiddagen traf jeg Fru

TOVE CLEMMENSEN, der var saa venlig at tage med mig til Saneringskvarteret i Adelgade, som man er i fuld Gang med at nedrive. Særlig betagende var det at se et vistnok 6 Etagers Hus i en Baggaard paa Hjørnet af Adelgade og Sølvgade, hvor der i hver Etage var fire Etværelses Lejligheder, hvor der i den Ende af Værelset, der var fjærnest fra Vinduet, var et ganske lille Køkken med en aaben Skorsten som Komfur. Trappen i Huset var saa smal, at man ikke skulde kunne tænke sig Muligheden af, at noget saadant har kunnet indrettes og benyttes af talløse Mennesker, vel nok i over 100 Aar. Det var en forstemmende Oplevelse at se noget saa forfærdeligt og at tænke sig, at Mennesker har kunnet leve under saa fuldstændig rædsomme Forhold.

Senere paa Dagen kørte vi til Vallø, hvor vi i nogle Dage boede hos min Svigerinde Dekanessen, med hvem vi en Dag spiste til Middag hos MARGRETHE CASTENSKIOLD, og en anden Dag var vi paa Lilliendal til The og Køretur hos ULRIK og TOVE og til Middag hos min Svoger KRISTIAN, og paa Besøg hos Forvalter AAGE NIELSEN og hans Kone. En Dag var VIVI, DISSI og jeg paa Køge Aas og saa Grundtvigs Grav og de Carlsenske Mindestøtter, og en anden Dag var jeg med min Chauffør i den prægtige Køge Kirke. Den 8. April kørte vi hjem, og paa Vejen var vi til Frokost paa Kulgravgaard, hvor det var dejligt at se IB og EVA HOLSTEIN og deres 3 usædvanlig søde og flinke Dreng.

Efter vor Hjemkomst har jeg været optaget af min sædvanlige Gennemgang af de offentligt fremlagte Skattelister for Vigerslev, Vevlinge og Diernisse Sogne, fra hvilke jeg igennem mange Aar har gjort en Mængde Notater, hvad der tiltaler min Interesse for Tal, Statistik og Skatter. Den Dag, jeg var i Diernisse, var jeg til Frokost og Middag paa Holstenshuus og paa Lykønskningsbesøg hos Forpagter JESSEN paa Barnehøjgaard, der lige — efter i 46 Aar at have været Lægdsmand — havde faaet Fortjenstmedaillen i Sølv. Jeg var ogsaa paa Agermosegaarden hos Forpagter og Fru ØXENHAVE, og det var morsomt at gaa rundt med CARL JOHAN ØXENHAVE og se de udmærkede nye Avlsbygninger, som af Godset er byggede i hans Tid, og som han med stor Dygtighed og Ihærdighed fylder med Køer og Svin, foruden at han har indrettet meget paa en praktisk og fortrinlig Maade.

I Paasken havde vi Glæden af at have hele Familien HENRIK her og desuden RUTHS Moder. De kom Skærtorsdag i Automobil og havde i Korsør maattet vente i omkring 4 Timer i en Kø paa ca. 720 Automobiler inklusive Motocykler med Sidevogn, der var 4,2 km lang. Desuden havde vi — som igennem mange Aar — Besøg af HENRIKS første Lærer, Skoleinspektør DANIELSEN med Fru DANIELSEN og deres Børn, JENS og ANETTE. Om Lørdagen havde jeg det traditionelle Paaskebesøg af Ingeniør HENDRIKSEN fra Reproduktionsanstalten, der besøger sin Søn, der er Direktør i Odense, og jeg var med ham og VIBEKE MALTHE-BRUUN i Søndersø Kirke og forbi Margaard. Paaskedag havde vi en Del af de nærmest boende til The og desuden Magister HARALD LANGBERG med Fru LANGBERG og deres lille Datter,



Saneringskvarteret i Adelgade 91A Baghuset.

Trappe fra 1ste til 2den Sal

De 3 Døre i Forgrunden er ind til de smaa Køkkener med den aabne Skorsten. Døren i Baggrunden er ind til Stue, der vender mod Nord, Bagsiden af Huset.

Trappetrinenes Bredde 48 cm.

der var paa Besøg hos Fruens Familie i Odense. Jeg havde derved Lejlighed til at tale med Magisteren om hans Arbejde om Clausholms Bygningshistorie, som snart kan ventes færdigt til Trykning i min Bog. Som sædvanligt trillede Børnene Paaskeæg, hvad der morer dem meget. I Aar blev MARIE-LOUISE Nr. 1, idet hun ramte Ægget 17 Gange, medens HANS-HENRIK, HANNE MARSTRAND JØRGENSEN og MORTEN BLOMBERG hver ramte 12 Gange, og JENS DANIELSEN 11 Gange.

Den 20. April var Skovrideren og jeg efter Indvarsling fra Naturfredningsnævnet for Odense Amtsrådskreds til Møde paa Domhuset i Odense i Anledning af den Vej fra Morud til Vissenbjerg, som er tænkt ført gennem en Del af min Skov i Nærheden af Kapelkirkegaarden. Næste Dag var jeg til Møde i Nævningegrundlisteutvalget, som jeg har været Medlem af siden dets Oprettelse i 1919. Udvalget bestaar endvidere af Snedker ADOLF ANDERSEN, der er Formand, Gaardejer LARS KRYHLMANN, Mejeribestyrer WINTHER ANDERSEN og Savværksarbejder VALDIUS CHRISTIANSEN.

Den 22. rejste jeg til København for den 25. at kunne deltage i Skovhistorisk Selskabs stiftende Generalforsamling. Om Fredagen spiste jeg Frokost sammen med min gamle Ven og Klassekammerat, den tidligere Ambassadør i Paris, JOHAN CHRISTIAN KRUSE, som jeg er meget glad for efter mange Aars Forløb at have truffet igen. Efter at have været i Bogtrykkeriet for at forhandle om min Slægtbog var jeg til Middag i det idylliske Nyboder hos Arkitekt WAAGEPETERSEN sammen med Sekretær TORBEN HOLCK COLDING, der om Aftenen skulde til en Koncert, medens vi andre i Grand Biografen saa »Mr. Adams i Paradis«, der var ganske udmærket. Bagefter var vi til Aften the hos Hr. COLDING i Knabrostræde, hvor vi traf Hr. MOGENS WAHL fra Indenrigsministeriet, som arbejder med Skatteforhold, saa det var morsomt for mig at drøfte Skatter med ham. Næste Morgen drak jeg The med ILLA KNUTH, og vi var sammen hos Goldschmidt, hvor jeg som Bryllupsgave fra os til hende og PREBEN GRÜNER købte 3 Indskudsborde af Mahogny, som hun ønskede sig. Derefter var jeg en Timestid paa Kunstakademiets 200 Aars Jubilæumsudstilling paa Charlottenborg. Til Frokost var jeg hos HENRIK og RUTH, og derefter paa Besøg hos Bankier og Fru VON BENZON, der bor ganske nær ved dem.

Om Søndagen afholdtes paa Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm den omtalte Generalforsamling,



Familiegravstedet ved Langesø Kapel.

1953

som ledes af Statsskovrider SABROE, der ogsaa var Dirigent ved Mødet paa Langesø den 31. August i Fjor, da der toges Bestemmelse om Oprettelsen af det Skovhistoriske Selskab. Jeg havde kørt sammen med Skovrider SABROE i Toget fra København til Rungsted. Der var mødt meget faa af Medlemmerne, hvoraf Selskabet ialt vistnok har 67. Til Stede var efter min Optælling allerhøjest op imod 30, deraf vist kun een Skovejer, nemlig jeg. De af os fire Udvalgsmedlemmer udarbejdede Love blev meget grundigt gennemgaaede, og der blev foretaget nogle Rettelser, hvorefter følgende valgtes til Bestyrelsen: Kongelig Skovrider GRAM, Hørsholm Skovdistrikt, konstitueret Professor HERMANSEN, Landbohøjskolen, Arboretforstander, Dr. agro. SYRACH LARSEN, Direktør TAMDRUP, Aarhus Naturhistoriske Museum og jeg. I et konstituerende Bestyrelsesmøde valgtes Dr. SYRACH LARSEN til Formand og Skovrider GRAM til Kasserer.

Samme Aften rejste jeg hjem, og næste Dag var IVER REEDTZ THOTT, som jeg ikke har set i lang Tid, saa venlig paa Vej til Biskopstorp at komme her til Frokost. Om Eftermiddagen var jeg til et vigtigt af Skovrider BAVNGAARD ledet Skovmøde i Odense, og Dagen efter var jeg med GODSKE, Skovrideren og de respektive Skovfogeder paa det aarlige Bygningssyn ved alle Skovens Huse.



Familiegravstedet ved Langesø Kapel.

13.

Langesø, 8. Juni 1954.

I Anledning af SOPHIE MAGDALENES Fødselsdag den 27. April var VIVI taget ned til hende, hvad jeg ikke kunde paa Grund af Skovmødet den 26. og Bygningssynet den 27. Men den 28. kørte GODSKE og jeg til Oksbøl, hvor vi var til Frokost og Middag, og derefter kørte vi alle 3 hjem.

Den 1. Mai var vi hos Biskop AMMUNDSEN i Anledning af hans 82 Aars Fødselsdag, og paa Hjemvejen var vi paa Besøg hos Barber Hansen og hans Kone i Morud. De var i Færd med at sælge deres af dem selv for mange Aar siden byggede Hus, medens de selv vilde flytte til det for nylig opførte Alderdomshjem i Ubberud. Den 3. Mai var jeg i Bogense Musæum for sammen med Doktor EHLERT og vor Kustode, Repræsentant KREIBERG, at udvælge Genstande, som vi kunde foreslaa at indsende til en af Dansk kulturhistorisk Museumsforening planlagt Udstilling for Provinsmusæernes bedste Genstande, særlig saadanne, der har lokal Interesse. Blandt de Sager, vi vilde vælge, var der en Bronze Halsring fra Lisbjerg Mose i Grindløse Sogn, en gammel Haandpresse fra Bogense Avis, 22 Prøver af Haandfletningsarbejder og en saakaldt Forlovelsesrive med dekorative Udskaeringer.

Paa Vejen til Bogense havde jeg i Særslev besøgt den 90 aarige tidligere Højskoleforstander RASMUS NIELSEN og Fru NIELSEN. Forstanderen blev ved et Møde i Odense den 13. December 1912 indsat i Bestyrelsen for det paa denne Dag stiftede Historisk Samfund for Odense og Assens Amter. Til Middag den Dag havde vi Biskop AMMUNDSEN, hans Søn Ingeniøren og hans Svoger Læge LAURITS BALSLEV, der en Tid skal vikariere for Doktor MELGAARD.

AXEL og SUSANNE REEDTZ THOTT havde været saa elskværdige at indbyde os til deres Søns Daab den



Kapellet paa Gavno 4. Maj 1954.

Fru Dreyer
Pastor Krarup-Hansen
Susanne Reedtz Thott
med lille Otto

Julie Scholten
Fru Tholstrup
Elisabeth Reedtz Thott
Else Reedtz Thott
Ada Kier
Tage Reedtz Thott
Axel Reedtz Thott

4. Mai, Treaarsdagen for deres Bryllup — og 90 Aars Dagen for Ekscellencen og Tante ELISABETH REEDTZ THOTTS Bryllup. Vi kørte herfra tidligt om Formiddagen til Næstved, hvor vi boede paa Hotel Vinhuset. Om Eftermiddagen besøgte jeg Arkitekt TIDEMAND-DAL, der er Formand for Historisk Samfund for Præstø Amt og for Næstved Museumsforening, og som jeg ofte har truffet paa historiske Møder. Det var meget morsomt at sidde og tale med Arkitekten og Fru TIDEMAND-DAL, og derefter gik Arkitekten med mig igennem hele Næstved Musæum i Helligaandshuset, som han i sin Tid har restaureret. Der er uhyre meget i dette Musæum, og Sagerne er opstillede paa en udmærket og overskuelig Maade, og det var morsomt at gaa rundt i dette Provingmusæum netop Dagen efter, at jeg havde gaaet rundt i vort nordfyenske Musæum i Bogense. Overinspektør ved Nationalmusæet ULDAHL var netop paa Besøg paa Musæet i Næstved, og jeg fik Lejlighed til at tale lidt med ham.

Vi var indbudte til at møde paa Gavnø Kl. 18, og vi samledes i Dagligstuerne for derefter at gaa ned i det smukke Kapel. Det var første gang i næsten 82 Aar, at en Søn af Familien REEDTZ THOTT døbttes her i Slægtens Kapel. Den sidste var Baron OTTO REEDTZ THOTT, der døde 1927, og som jo havde testamenteret Gavnø til AXEL. ALEXANDRA VIND skulde have baaret den lille Dreng, men da hun ikke kunde være til Stede — næste Dag fik hun en Søn — bar SUSANNE sin Søn til Daaben, og Huemoder var SUSANNES Kusine, Fru KIRSTEN DREYER født THOLSTRUP. Faddere var Prokurist VAGN JESPERSEN, IVER REEDTZ THOTT, NIELS IUEL BROCKDORFF, (som lige har været Fadder til Søsteren PATSYS Søn), Landsretssagfører EINER SCHACK og Baron GUSTAF BLIXEN FINECKE. Fadder var endvidere SUSANNES Broder, Hr. LARS THOLSTRUP, der var i Udlandet.

Den lille Datter, ELISABETH, som er 19 Maaneder, var med i Kirken. Drengen kom til at hedde OTTO TAGE HENRIK AXEL, og han skal kaldes OTTO. Daaben foretoges af Pastor KRARUP-HANSEN, Herlufsholm, hvis Fader i sin Tid døbte AXEL i Aarhus. Vi spiste til Middag i »Store Spisestue« ovenpaa ved et Hovedbord med 3 Fløje, og vi var ialt 53. AXEL førte Fru KIRSTEN DREYER, og SUSANNE førtes af Prokurist JESPERSEN, der holdt Tale paa Faddernes Vegne. Jeg havde CLARA IUEL til Bords, og paa hendes anden Side sad SUSANNES Fader, Direktør HENRIK THOLSTRUP, der havde ADA KLÆR til Bords. Paa min anden Side sad IBETH BERNSTORFF, der førtes af Hofjægmester COLLETT fra Lundbygaard. Overfor mig sad bl. a. Godsejer HOLST fra Nysø, SOPHUS DANNESKIOLD, INGE OXHOLM og Arkitekt INGWERSEN, der ogsaa var med paa samme Dato til Brylluppet i 1951 og for 65 Aar siden — i 1889 — til Ekscellencen REEDTZ THOTTS Sølvbryllup. VIVI havde TAGE REEDTZ THOTT til Bords, og paa hendes anden Side sad JENS IUEL, der førte JULIE SCHOLTEN.

Blandt de mange tilstedeværende var ogsaa HELLE og PETER HALBERG, GUDRUN og CHRISTIAN HØEGH-GULDBERG, Skovrider og Fru MUUS, Godsforvalter og Fru KAALUND. Jeg fik Lejlighed til at



Susanne Reedtz Thott med lille Otto
4. Maj 1954.

tale med mange, bl. a. med MANON og JENS WEDELL NEERGAARD, SUSANNES Forældre, Fru HOLST fra Nysø, ADA KLÆR og Godsforvalter KAALUND. Om Aftenen viste AXEL Film af den lille OTTO. Der blev danset lidt i Familiestuen, hvor Daabsgaverne var opstillede, og efter en Souper brød Selskabet op ved godt 2 Tiden. Helt igennem havde det været en meget smuk Fest, og det var en stor Oplevelse for anden Gang i 3 Aar at være med til en Højtidelighed og en straalende Familiebegivenhed paa det pragtfulde og minderige Gavnø, og jeg er meget taknemmelig over, at AXEL har vist os den store Venlighed at ville have os med paa denne for ham og SUSANNE og for Gavnø saa betydningsfulde Dag.

Til Frokost næste Dag var vi paa Rosenfeldt hos ERIK og ELSA TILLISCH, og vi saa deres lille Datter ANNE, og til The var vi i Rosenfeldts Stueetage paa Besøg hos INGE OXHOLM, som gik lidt rundt med os i Haven, hvorefter vi kørte hjem til Langesø. Fra den 6. til den 8. havde vi Besøg af HENRIK, der var paa Forretningsrejse, og den første Dag var JOHAN OTTO REVENTLOW her til Middag.

Den 9. Mai var jeg paa Kapelkirkegaarden og lagde grønne Bøgegrene paa 60 af mine Bekendtes Grave. Den 10. var SOPHIE MAGDALENE og ERICH her til Frokost og Middag i deres nye Automobil sammen med deres Naboer og gode Bekendte fra Oksbøl Sogn, Pastor og Fru BLICHFELDT og Fru GRÜNE. Fra den 12. til den 13. Mai havde vi Besøg af ANNA CÆCILIE LØVENSKIOLD fra Fossum med en ung Pige fra Italien og en ung fransk Pige, som for Tiden er hos dem. Den 13. om Eftermiddagen var jeg sammen med Politimester BECKETT fra Middelfart paa Historisk Samfunds Vegne i Ejby Præstegaard hos Pastor og Fru NIELSEN for sammen med Pastor BALSLEV fra Brylle at forhandle med Sogneraadformanden og tre Medlemmer af Balslev Ejby Sogneraad om den fremtidige Vedligeholdelse af Mindesmærket for Præsteslægten Balslev, der i 1928 blev rejst i Balslev paa Foranledning bl. a. af Gaardejer N. J. RUD og den daværende Formand for Historisk Samfund, Proprietær HJORT fra Baagegaard. Dagen efter, der var Store Bededag, var vi i

Ørbæk Kirke til Fru LANGE fra Ørbæk-lundes Begravelse, og kort efter vor Hjemkomst derfra havde vi Besøg af Odense Malerlaug, godt 40 Herrer og Damer, som gik igennem Stuerne og saa paa Møbler og Malerier. Faa Dage efter var de saa venlige at sende os en pragtfuld Blomsterdekoration, og jeg fik en lille Bog, som var udgivet i Anledning af Malerlaugets 250 Aars Jubilæum den 6. Februar i Aar. Nogen Tid senere fik vi et overmaade nydeligt lille Maleri af Langesø og af Familiens Vaaben, og en Taksigelse med meget flotte og sirlige Bogstaver, malet af en af Deltagerne.

Den paafølgende Lørdag og Søndag havde vi et fornøjeligt Besøg af de to unge Arkitekter, Hr. og Fru SØREN SASS. Jeg traf dem Klokken godt 12 ved deres Ankomst til Odense, hvor vi spiste Frokost sammen og var paa et langt Besøg i H. C. Andersens Hus, hvor Fru SASS havde Fornøjelsen at se de 113 originale Tegninger til Eventyrene, tegnede af Vilhelm Pedersen, som var hendes Oldefader. Vi var ogsaa længe i Musæet i Møntergaarden, og desuden var vi i Skt. Knuds, Skt. Hans og Vor Frue Kirke. I sidstnævnte Kirkes Vaabenhus saa jeg Anne Marsvins Ligsten med et Bryske Vaaben — uden Dragen omkring Skjoldet — (hendes Farmoders Vaaben), som HENRIK nylig havde set og fortalt mig om. Efter



Elisabeth Reeltz Thott.

Fru Tholstrup.

Axel Reeltz Thott.

4. Maj 1954.

Middagen paa Langesø var vi en Del rundt i Huset, ligesom næste Dag, hvor jeg ogsaa var i Haven med dem foruden en lang Køretur rundt i Skovene og forbi Margaard, hvorefter jeg kørte dem til Aftentoget i Odense.

Mandag var jeg til Repræsentantmøde i Discontokassen og Tirsdag i Odense til Forretningsudvalgs-møde i Historisk Samfund, hvor jeg sammen med Næstformanden, Skoleinspektør HØIRUP fra Nyborg, Landsarkivar LINDBERG NIELSEN og Sekretæren, Lektor BLOMBERG, drøftede Udflugterne den 15. Juni og 11. Juli. Onsdag var jeg igen i Odense til ekstraordinær Generalforsamling i Skovbrugets Arbejdsgiverforening i Fyens Stift, hvor min Skovrider, der er Formand, gav en Redegørelse for Overenskomstforhandlingerne med Arbejdernes Repræsentanter. Han havde deltaget i de fleste i den Anledning i København afholdte Møder. Vi var i alt kun 15, deriblandt GREGERS AHLEFELDT, CHRISTIAN SEHESTEDT JUUL og HANS IUEL. I de forløbne 5 Dage havde jeg hver Dag været i Odense. Det er vist aldrig hændt mig før saaledes 5 Dage i Træk at køre til og fra Odense.

Efter Torsdag Formiddag at have udbetalt Lønninger til mine Skovarbejdere kørte jeg med Forstassistent HOLCK i hans Vogn til Skovforeningens Generalforsamling paa Byholm Parkhotel, hvor jeg hilste paa et stort Antal Bekendte. Jeg talte længe med Skovrider BISTRUP fra Trolleborg, og jeg talte lidt med Skovrider og Fru DUE og med Skovejer GÖTZSCHE, Søn af den tidligere Sognepræst i Voldum og senere i Vissenbjerg, og med Skovrider VESTERGAARD, der mindedes, da han i Oktober 1919 boede paa Langesø i Anledning af den her afholdte Skovfogedeksamen. Under Mødet, der lededes af Skovrider SABRØE, sad jeg ved Siden af ERIK TILLISCH, der bagefter drak The sammen med HOLCK og mig, inden vi kørte hjemad. Straks efter at jeg var kommet til Langesø, fik vi et Par Timer Besøg af Pastor BARFOD fra Højer, som indtil for nylig var Præst i Voldum, og som var til Møde i Nærheden af Odense.

Om Søndagen kørte VIVI og jeg ud til de to Steder, hvor der er gule Anemoner, i Katshegneskoven overfor Kiddestenen og i Ruehedskoven nedenfor Bastei, hvor der begge Steder endnu var nogle af disse smukke Blomster, selv om det var sent paa Aaret. Derfra kørte vi til Ruehedhuset paa Besøg hos ANDERS og MINE ANDERSEN, der havde nogle Slægtninge paa Besøg, bl. a. deres Svigersøn, Skræddermester HANSEN fra Odense, der fortalte, at han stammer fra Rue her i Sognet og er Søn af den Bygmester HANSEN, der for lang Tid siden har arbejdet her paa Langesø. Det var morsomt, at han, der har 3 voksne Sønner, fortalte, at han i gamle Dage har gaaet i Søndagsskole hos VIVI.

Den 25. Mai var her efter Anmodning af Overlæge BJERRE i Faaborg Besøg af skandinaviske Læger med deres Fruer, ialt omkring 62, der har haft Møde paa Hindsgavl. Jeg fortalte dem i Foredrags-salen om Langesø, dets Bygningshistorie og dets Ejere og om Egnen heromkring, og de gik igennem Dagligstuerne og lidt i Haven, og de fik Madeira og Kager. Herfra kørte de til Odense for at se H. C. Andersens Hus. VIVI fik et Takkebrev og en flot Buket, og den 11. Juni fik jeg et meget smukt Sølvbæger med Danmarks, Sverrigs, Norges og Finlands Lægefor- eningers Mærker anbragte paa Bægerets Sider. Under Bægeret staar der: Tak 25 maj 1954. Desuden fik jeg et Kort fra



Arkitekt Ingwersen.

Else Reedtz Thott.

4. Maj 1954.



Ilia og Preben Garth Grüner
28. Maj 1954

den almindelige danske Lægeforening, hvori der staar: »De nordiske lægeforeninger ville gerne efterlade et synligt minde om deres besøg på Langesø, et besøg, der var en stor oplevelse for alle deltagerne«. Det var en ualmindelig smuk Tanke, og jeg er naturligvis meget glad for den kønne Gave og for den venlige Tanke, der har foranlediget den. Næste Dag havde jeg Besøg af Dommerfuldmægtig OTTO SINDING, og vi kørte sammen til Glorup og Ravnholt, hvor jeg afleverede Programmet for Historisk Samfunds Udflygt, hvor vi bl. a. skal besøge Glorup og Lykkesholm. Vi saa ogsaa Rygaard, hvis Folkevisestemning jeg altid er saa glad for at opleve. Vi saa Svindinge, Ørbæk og Ellested Kirker, og vi spiste til Middag paa Ørbæk Kro, hvor jeg skulde træffe Aftale om Spisning af medbragt Mad ved vor historiske Udflygt.

Desværre laa VIVI i Sengen med lidt Betændelse i Underlivet og lidt Feber, saa hun kunde ikke tage med til ILLA KNUTHS Bryllup den 28. Mai, saa jeg maatte køre til Langeland uden hende, hvad der jo var forfærdelig kedeligt for hende. Jeg skulde bo paa Tranekær, hvor ogsaa de fleste af de andre Bryllupsgæster boede, bl. a. KRISTIAN KNUTH og MARGRETHE og GODTFRED NEERGAARD og flere af Familien GRÜNER. Nogle boede ogsaa paa Tranekær Gæstgivergaard, f. Eks. INGE KNUTHS Søster, Professorinde HAXTHAUSEN og hendes Mand. Vi var mange til Frokosten

paa Tranekær. Vielsen foregik i det ganske lille katolske Kapel i Rudkøbing, og efter Anmodning kørte min Chauffør Brudeparret i min Vogn til Egeløkke, medens jeg kørte med Familien HAXTHAUSEN. Det var en meget smuk Fest paa Egeløkke, hvor der var to Æreporte og flere med grønt dekorerede Stolper paa begge Sider af Opkørselen. Vi var ca. 36 til Middagen ved et Hesteskobord, hvor Brudeparret og dets Forældre sad paa Hovedbordets Yderside. Paa Indersiden sad OTTO KNUTH med PREBEN GRÜNERs Mormoder, Fru AAGESEN født BRUN, og KRISTIAN KNUTH med hans Farmoder, Hofjægermesterinde LILLY GRÜNER født ARNTZEN. Den førstnævnte af disse Damer har jeg danset en Del med i vor Ungdom, og jeg har sikkert ikke set hende i over 50 Aar. Fru GRÜNER har jeg — ogsaa for over 50 Aar siden — truffet i det Arntzenske Hjem i Store Kongensgade 68; men Fruen sagde, at vi havde været sammen til GUDRUN REEDTZ THOTTS Bryllup paa Merløsegaard i 1936. Det var morsomt engang igen at træffe og tale med de to Damer. Jeg havde INGES Søster, Comtesse AASE AHLEFELDT, til Bords, og paa min anden Side sad Fru Landsretssagfører GARTH GRÜNER. Det var saa kedeligt, at CHRISTIAN KNUTHS Forlovede, LIS ULRICH, som de fleste af os vist slet ikke kender, paa Grund af en Influenza ikke kunde være med til Brylluppet. Vi fik dejlig Mad og Vin, og bagefter blev der danset noget, bl. a. Lanciers, som jeg dansede med INGE.

Under Opholdet paa Tranekær var KAJ og THEA saa venlige at vise deres Gæster rundt i en meget stor Del af Huset, som det var meget morsomt at se. Det var altsammen saa udmærket indrettet. Vi var ogsaa oppe i Taarnet, hvorfra der jo er en storartet Udsigt. Fra Tranekær kan man se baade til Fyen, Sjælland og Lolland. Efter Frokosten Dagen efter Brylluppet rejste Gæsterne. Jeg kørte om ad Egeløkke, og GRETHE og GODTFRED NEERGAARD kørte med mig dertil for derfra at blive kørt til Lohals. Paa Vejen hjem tog jeg i Svendborg paa Besøg hos EILER og ELISABETH TRESCHOW, som jeg ikke havde besøgt, siden de boede ved Mariager. Det var morsomt at se deres Hjem og deres 4 Børn, hvoraf jeg aldrig havde set de 2 mindste. EILER tog med mig ud i nogle af deres store Frugtplantager, hvor Træerne blomstrede aldeles dejligt.

Næste Dag, som var Søndag, var her Besøg af Sydslesvigere, som er i Lærepladser her paa Fyen, og af forskellige, der støtter Sygeplejen i Flensborg. Kl. 3 mødte de i Kapellet, hvor Biskop AMMUNDSEN talte for dem. Derefter fik de Kaffe paa Plænen; de var rundt i Huset, og Kl. 6 1/2 fik de Middag i Foredragssalen, hvorefter de rejste hjem. Vi var ialt omkring 52. Blandt Deltagerne var LOUISE fra Holstenshuus, CHRISTIAN og INGEBORG CEDERFELD, Fabriksinspektør og Fru FUNKHOLT fra Strib, Fru NYEGAARD fra Holstenshuus



Hofjægermesterinde
Garth Grüner

Wilhelm Knuth

Illa Preben

Inge Knuth

Hofjægermester
Garth Grüner

28. Mai 1954.



Hofjægermesterinde
Lilly Grüner.

Kristian Knuth

Fru Aagesen

Otto Knuth

28. Mai 1954.



28. Mai 1954



28. Mai 1954

Illa og Preben Garth Grüner
28. Mai 1954

Avlsgaard og Proprietær DREYER og Frue fra Bjørnemosogaard. Om Mandagen kom HENRIK paa et kort Besøg paa Vej til Undersøgelser for sit Selskab, og til Middag var JOHAN OTTO REVENTLOW her. Tirsdag var det 1. Juni, og jeg havde travlt med Udbetaling af Maanedslønninger. Til Frokost kom KIRSTEN og VIBEKE TRESCHOW paa Vej fra Besøg hos WANDA TRESCHOW ved Nyborg og hjem til Borgen. Onsdag og Torsdag var her de aarlige Besøg af de gamle fra Odense, der tilrettelægges af Redaktør og Fru PETERSEN. Begge Dage talte Biskop AMMUNDSEN for dem i Foredragssalen, hvor de ved 4 lange Borde faar medbragt Kaffe og Kringle, hvorefter de er i Haven, hvor der senere paa Eftermiddagen spilles for dem, den første Dag af Odenses nye Regimentsorkester paa 23 Mand, og den anden Dag — som i tidligere Aar — af Politiorkesteret, der var paa 17 Mand. Den første Dag blev der nævnt, at der havde været 156 gamle med Toget herud, og den anden Dag 135. Til sidst fik de ledende og Orkestrene Kaffe og Kager i Havesalen.

Fredag havde vi til Frokost Besøg af Baronesse AGNES DONNER fra Bredeneck i Holsten og hendes Kusine, Fru von ABERCRON, der havde været paa Besøg hos GØJS BECH og skulde til ELSA VIND paa Sanderumbaard. Det var morsomt at kunne vise de to Damer Sager, der har tilhørt vore fælles Ahner, nemlig Friederich Rantzaus Ring med hans Forbogstaver, som jeg har faaet fra Onkel IACOB ESTRUP, og Amoene Castells Armbaad, som tidligere har tilhørt Tante BABBE NEERGAARD. De to Damers Mødre var født HOLSTEIN af Holsteinborg Linien og stammer altsaa fra det nævnte Ægtepar paa Breitenburg.

I Pinsen var REGITZE her, og den ene Dag kørte og gik hun og jeg dejlige lange Ture, særlig i Morudskov baade i Nord og Syd, hvor man jo ikke kommer saa ofte, fordi vi har saa megen Skov nærmere ved os. VIVI havde det bedre, men tog dog ikke med til Flintholm første Pinsedag, hvor REGITZE, GODSKE og jeg var til en fornøjelig Middag til Ære for de temmelig nygifte, AGNES og JØRGEN BLACH. Jeg sad ved Middagen imellem Baronesse SCHAFFALITZKY fra Rødkilde og LIPPE. Der blev holdt Taler af OTTO, mig og Baron SCHAFFALITZKY. Blandt Gæsterne var AXEL og JOAN AHLEFELDT, HANS og THYRA IUEL og Baronesse GEDSER BILLE BRAHE. Af AGNES's Søskende var der kun ERIK. Da JØRGEN BLACH er Officer i Aarhus, faar vi Lejlighed til at lære ham nærmere at kende, naar vi i Sommer er paa Clausholm.

Efter at jeg om Tirsdagen havde faaet det meste af Godsets Amtstueskatter indført i Bøgerne, havde vi sent om Eftermiddagen et af Magister LANGBERG arrangeret Besøg af den hollandske Arkitekturhistoriker, Professor OZINGA fra Utrecht, med to Medarbejdere og seks Studenter, hvoraf nogle var Damer, for hvem jeg holdt et Aftenen i Forvejen til Fransk oversat temmelig langt Foredrag om Anthonius Bryskes og Geheimeraad Holstens Langesø. Derefter var de — der tidligere paa Dagen havde set Hesselagergaard, Egeskov og Rygaard, rundt i Huset og i Haven. Herfra tog de til Hindsgavl, og saa skulde de rundt i Jylland.

I de næste 4 Dage har vi en lille Stilstand i vor store Selskabelighed.



Egeløkke
28. Maj 1954



Kamin paa Nørholm
med Kakkelovn med de fire Verdensdele

herligste Vejr. Vi mødtes Kl. 11 paa Juulskov, hvor jeg var inde at hilse paa Fru NOËL, der med den største Elskværdighed havde tilladt, at vi maatte komme ind i Huset, hvor navnlig Salen ovenpaa med de smukke Blomsterdekorationer paa Væggene er en stor Seværdighed. To af Fruens Døtre, Fru SONNE-SCHMIDT og Frøken NOËL tog sig af Gæsterne, og Stadsskoleinspektør HØIRUP holdt Foredrag om Gaarden ligesom om Lykkesholm, som var det næste Sted, som vi besøgte. CHRISTIAN og LISBET SEHESTEDT JUUL var taget derover, og CHRISTIAN bød os velkommen. Ogsaa her fik vi Lov til at komme ind i Huset.

Derfra kørte vi til Ørbæk Kro, hvor vi spiste vor medbragte Mad. Jeg sad sammen med min meget gode Bekendt, Fru ANNA SØRENSEN, tidligere Kom-igen Kro, og to af hendes Bekendte. Jeg fik Lejlighed til at tale med den 83 aarige Fru DAGMAR RASMUSSEN, der for over 50 Aar siden var Husjomfru hos Grandmama her paa Langesø, og som ofte har givet mig Kager i Spisekammeret. Hun var sammen med sin Søster, Frøken NATALIE HANSEN, fra Odense Fagskole. Fra Ørbæk tog vi til Svindinge Kirke, hvor Musæumsdirektør SVEND LARSEN holdt Foredrag, særlig om CHRISTOPHER WALKENDORFF.

Vi sluttede Udflugten paa Glorup, hvor LEON og Grevinden ogsaa havde tilladt, at vi efter et Foredrag af Musæumsinspektør ALBRECHTSEN maatte gaa igennem Dagligstuerne med deres herlige Kunstværker, som det var en stor Oplevelse for vore Medlemmer at se. Desværre var Grevinden forkølet og laa i Sengen, saa vi fik ikke Lejlighed til at hilse paa hende. Der var anmeldt 241 Deltagere i Turen, men jeg vil mene, at der var stærkt op imod 300. Jeg var glad for paa Glorup at have talt lidt med Landinspektør HVENEGAARD fra Svendborg, som jeg sætter megen Pris paa.

Fredag Morgen Kl. godt 7 kørte GODSKE, Skovrideren og jeg til Clausholm for at forhandle om Forpagtningsafgifterne af to af Gaardene. Først var vi et Par Timer paa Sophie Amaliegaard, hvor vi endedes med Forpagter KAJ NISSEN om Afgiften og

14.

Langesø, 20. August 1954.

Søndag den 13. Juni havde vi det aarlige Besøg af K.F.U.M. og K. og Spejdere, som kom allerede ved 2 Tiden. Det var uheldigt, at det netop den Dag regnede temmelig meget — selv om Regnen efter den meget lange Tørkeperiode jo ellers var umaadelig velkommen. (I Dag lyder det — efter Sommerens endeløse Regn — helt underligt, at jeg dengang har kunnet nedskrive, at Regnen var velkommen). Der var næppe mødt mere end omkring 300. Det var Mening, at de i Haven skulde opføre Heibergs Nej, men det var helt umuligt, og i Stedet for maatte de spille i Foredragssalen, hvor der var rigelig Plads til de tiloversblevne Tilskuere. De spillede rigtig godt, og Fru MËLCHIOR HANSEN var en udmærket Sufflør. Efter Forestillingen tog de fleste bort, og det planlagte Afslutningsbaal maatte naturligvis opgives. Som sædvanlig havde vi de ledende til Middag, hvor vi ialt var 17. Blandt Gæsterne var WENZEL KNUTH, der var kommet for at vise os sine fortrinlige Fotografier fra ILLAS Bryllup.

To Dage efter, paa Valdemars Dagen, havde Historisk Samfund sin aarlige Udflugt, og vi var heldigvis begunstigede af det



Fajanceovn i Salen paa Nørholm
Ved Siden af Ovnstuen ses Vægkakkelerne

om en Forandring af den indre Inddeling af den ene af Svinestierne. Derefter var vi til Frokost og Middag paa Schildenseje, og efter lange Forhandlinger enedes vi heldigvis om den fremtidige Afgift. GODSKE og jeg var om Eftermiddagen paa Clausholm og talte med Fru ANDERSEN og BRÆKKES. Kort efter Middagen kørte vi hjem til Langesø, hvortil vi kom ved halv elleve Tiden.

Den paafølgende Lørdag-Søndag havde jeg en herlig lang Automobiltur med Dommerfuldmægtig OTTO SINDING. Vi var først paa Hindsgavl, hvor vi kunde gaa igennem flere af Stuerne i underste Etage, hvorefter vi var i Haven og saa de smukke Udsigter. Videre tog vi til Jelling, hvor vi saa Runestenene og Kirkens Indre med de interessante Udgravninger under Koret. Vi var oppe paa den ene af Højene og kørte saa til Engelholm, hvor det var glædeligt at se, at det var helt genopført efter Branden, og videre den meget lange Vej til Nørholm, som CARL ROSENØRN havde været saa venlig at tillade mig, at vi maatte se indvendig. CARL var i Øjeblikket paa Nørholm, men han var desværre taget ud, formodentlig paa Jagt, men Godsforvalter MENGEL havde Besked om, at vi maatte komme ind i Huset, saa vi fik set Stuerne med de enestaaende Kakkelvægge fra Gulv til Loft og de gamle Kakkellovne, hvoraf jo navnlig den store runde Ovn med Christian Vs Navnetræk er af stor Interesse, ligesom den med de 4 Verdensdele. Det var meget sørgeligt at se Ruinerne af Avlsgaarden efter den store Brand for vel godt $\frac{1}{2}$ Aar siden. De var i fuld Gang med Genopbygningen. Vi talte længe med Godsforvalter MENGEL og kørte derpaa til Ribe, hvor jeg havde bestilt Værelser paa Klubbens Hotel.

Inden vi spiste til Middag, var vi paa Riberhus Slotsbanke, og bagefter gik vi i de stemningsfulde kun svagt oplyste Gader. Næste Formiddag saa vi de 2 Kirker, den skønne Klostergaard og forskelligt andet foruden et Par af de ejendommelige Slipper, hvorefter vi kørte Syd paa og saa Kirkerne i Løgumkloster, Tønder, Møgeltønder og Høyer, foruden at vi saa Schackenborg udvendig, da der ingen var hjemme, og vi besøgte Pastor og Fru BARFOD i Høyer, hvorfra vi kørte til Høyer Sluse. Paa Hjemvejen saa vi den nylig afslørede Mindestøtte i Tønder for OTTO SCHACK, og vi var inde i Burkal Kirke. I Christiansfeld besøgte vi Hoteldirektør STRICKER, som jeg kender fra Oldskriftselskabets Møde paa Clausholm, og som trakteredede med Is og Jordbær, dejlig Portvin og Kaffe. Vi naaede hjem til Langesø ved halv tolv Tiden efter at have kørt godt 455 km i ca. 33 Timer. Med Fradrag af de 7 Timer, hvor vi havde sovet og klædt



Riberhus Slotsbanke

os paa i Ribe, havde vi i 26 Timer set 8 Kirker, 1 Klostergaard, 4 Herregaarde, 1 Slotsbanke, 1 Raadhus, 1 Musæum, Ribes mindste Hus, 1 Præstegaard, 1 Sluse, Ribes og Tønders Gader og et Par Mindestuer i Strickers Hotel. Paa Turen har vi haft den Glæde at se 2 Storke i Ribe og en paa Skorstenen paa Schackenborg, hvor der var en Storkefamilie.

Den 21. Juni havde vi Besøg af Gaardejer og Fru KNUDSEN fra Christiansholm ved Beldringe, som medbragte en meget stor Ahnetavle for deres Søn. Den var udarbejdet af Genealogen BRENNER, og Hr. KNUDSEN havde ønsket at vise mig den. Det var forbløffende, saa mange Ahner der var fremskaffede, og Hr. KNUDSEN var i hvert Fald den ottende Gaardejer i den fædrene opstigende Linie. Gaardejer KNUDSEN er Formand for Glavendrup Lunden og var det allerede i September 1936, da han talte ved de nordiske Biskoppers Møde der.

Vi har haft et kort Besøg af vor fælles Gudsøn, ERIK THAM og hans Kone, KABIN, som vi derved gjorde Bekendtskab med, og som vi syntes meget godt om. De tog herfra tidligt paa Dagen paa VIVIS Fødselsdag, hvor vi om Eftermiddagen havde det sædvanlige store Selskab af Bekendte fra Egnen og fra Odense. Vi var 46 til Chokolade. SOPHIE MAGDALENE var her et Par Dage. Til Middag var vi 12, bl. a. fra Holstenshuus og Flintholm. BI ESTRUP var med fra Holstenshuus med Sønnen HECTOR, som aldrig havde været her før. Om Aftenen havde vi den meget store Glæde at faa Meddelelse om, at HENRIK og RUTH havde faaet en Søn.

15.

Langesø, 23. August 1954.

Den 1. Juli flyttede vi med hele vor Husstand til Clausholm for at blive der i Juli Maaned.

Den 3. var jeg til en fornøjelig lille Middag hos Landsretssagfører og Fru SKEEL paa Holkegaard, hvor jeg bl. a. traf TORBEN KNUTH og MOURIER PETERSENS fra Rugaard. VIVI var ikke med, da hun i den senere Tid har været lidt daarlig, saa Doktor MEILGAARD havde paalagt hende ikke at tage ud til Middag.



Ribe
Domkirken

Næste Dag vilde jeg saa gerne til Rebild Festen, men jeg syntes, det var saa kedeligt at tage der alene. Jeg var saa heldig, at de to ældste Sønner fra Fjeld, HECTOR og VILHELM ESTRUP, var villige til at tage med; de havde ikke tidligere været til en Rebild Fest, og jeg mener, at de morede sig godt. Vi kørte dertil sammen med min Chauffør og hans Kone, og vi kom dertil i meget god Tid. Stedet, hvor denne aarlige dansk-amerikanske Fest holdes, er jo eventyrlig skøn med de mægtige Bakker, der omgiver Festpladsen. Og naar man saa ser den fyldt med Mennesker i lyse, brogede Dragter, er det en fuldstændig enestaaende Oplevelse. Der var saadan noget som 4 Bakker, der var meget tæt besat af Mennesker. Paa den ene sad Menneskene saa tæt, at man bortset fra et Par Enebærbuske overhovedet ikke kunde se noget af den meget store Bakkes Plantevækst. Hele Festen er saa enkel som muligt, og naar undtages en Del Bænke ved Tribunen sidder de talløse tilstedeværende paa Skrænternes Lyng. Der var installeret et fortrinligt virkende Højtaleranlæg. I de første ca. halvanden Time havde vi dejligt Vejr, og vi hørte Statsminister HEDTOFTS og den amerikanske Ambassadørs Taler, og derefter sang Miss DOROTHY WARENSKJOLD fra New York; men da var det allerede begyndt at regne, og Ambassadør KAUFFMANN kom derfor ikke til at tale, og Resten af Festen maatte desværre aflyses. Deltagernes Antal blev i en Avis anslaaet til 50.000, og i en anden til 40.000. Der har naturligvis ogsaa været særlig mange Deltagere denne Gang, da det var Søndag. Der var en endeløs Masse Automobiler, og det varede uhyre længe, før vi fandt min Vogn, som Chaufføren havde hentet. Efter Middagen paa Clausholm kom NIELS og BI ESTRUP og hentede deres Sønner, som det var morsomt for mig paa denne Tur at gøre lidt nærmere Bekendtskab med.

SOPHIE MAGDALENE og ERICH kom den 6. Juli med deres to Døtre for at blive paa Clausholm min Fødselsdag over, hvorefter de alle 4 skulde paa en Selskabsrejse til Schweiz. Den 7. Juli om Formiddagen kom VICKER FRIJS for at optage nogle Fotografier af Clausholms Ydre og Indre til et amerikansk Blad, og næste Dag var VICKER der igen for at fotografere. Kort efter havde vi Besøg af ULF STENBJØRN, der er en meget anerkendt Skuespiller i Aarhus. ULFs Fader har i mange Aar ejet Rugaard nær ved Langesø, og han har nylig besøgt os med sin Moder. Til Middag kom Dr. HELGE SØGAARD fra den gamle By i Aarhus og VILHELM SCHULIN, der er ansat paa Løvenholm Skovdistrikt, begge med Hustruer.



Ribe
Sankt Cathrine Kirke

Om Lørdagen var jeg efter Opfordring af Pastor PEDERSEN i Voldum Præstegaard sammen med ERICH, 3 Medlemmer af Menighedsraadet og Arkitekt ROLF GRAAE, der havde ønsket med mig at drøfte forskellige Ændringer i Voldum Kirke, hvor vi forhandlede i lang Tid. Om Eftermiddagen havde vi et langt Besøg af Arkitekt og Fru GRAAE med 3 Børn, som var rundt at se Huset.

Samme Aften kom Dommerfuldmægtig OTTO SINDING for om Søndagen at deltage i Historisk Samfund for Fyns Stifts Udflugt. Søndag Formiddag tog vi af Sted sammen med ERICH, der kørte hele Turen for os. Vi var først paa Skaføgaard, hvor NIELS ESTRUP var saa venlig at vise os rundt. Dernæst saa vi Hornslet Kirke, inden vi Kl. 12 paa Hornslet Gæstgivergaard mødte Deltagerne i Udflugten, som der skulde spise deres medbragte Mad. Først var vi paa Rosenholm, hvor HOLGER ROSENKRANTZ gav en Redegørelse for Gaardens Bygningshistorie og Familien ROSENKRANTZ, hvorefter vi gik igennem Huset. Saa var vi paa Gammel Estrup, hvor ANDREAS BJERRE fortalte om Bygningen og Slægterne BROK og SKEEL, og vi gik gennem Musæet. Den Dag havde der været Rekordbesøg, næsten 700 Mennesker, paa Gammel Estrup.

ANDREAS fulgte os til Clausholm, hvor jeg i Forhallen — paa Grund af Regnvej, der heldigvis først nu begyndte — holdt mit sædvanlige Foredrag, der varede ca. 20 Minutter, hvorefter de omkring 150 Deltagere, hvoraf ca. 61 kom i 2 Rutebiler og Resten i private Vogne, blev vist rundt i Huset i flere Hold. Jeg gik 2 Gange Huset igennem. Blandt Deltagerne var Skoleinspektør HØIRUP, der kom fra Viborg med sin Søn, Stiftsprovst HØIRUP med Fruen og deres ældste Datter og en ung finsk Dame. Desuden Fru ANNA SØRENSEN, tidligere Komigen Kro, Frøken NATALIE HANSEN fra Odense Fagskole, Doktor og Fru EDELBERG fra Odense, Moders gode gamle Bekendt, Hr. CÆSIUS LARSEN fra Katterød med 2 Sønner, Landinspektør HVENEGAARD fra Svendborg og Statshusmand PRIISHOLM fra Taasinge, som var taget hjemmefra samme Morgen og ventede at være hjemme med sidste Tog fra Odense. Det er nu godt gjort,



Rebild Festen
4. Juli 1954

at det kan gøres paa een Dag, og at der virkelig kan naas saa meget paa 3 Steder, der ligger saa langt fra ens Hjem. Hele Turen var usædvanlig vellykket, og jeg er sikker paa, at Deltagerne har været uhyre tilfredse. Jeg er saa glad over, at Statshusmand PRISHOLM nogle Dage efter skrev til mig om sit Besøg »paa Deres smukke gamle Slot «Klausholm« med sin storladne Ro over sig. Og det er helt rigtig, som De udtalte i Deres Foredrag, hvor De brugte Betegnelsen Tornerose Slot. Det er jo ogsaa det Indtryk man faar, naar man ser Slottet ligge der i sine maleriske Omgivelser, næsten bortgemt fra den øvrige Verden, og hvor Historien taler sit eget mærkelige Sprog til os saa vi med Undren føler os hensat mange Aar tilbage i Tiden, hvor vi rigtig kan mærke Historiens Pulsslag.«

En af Passagererne fra Rutebilerne var Dommer RINGBERG fra Odense, der blev paa Clausholm til Middag og kørte hjem med sin Fuldmægtig, Hr. SINDING. Om Aftenen kørte ERICH ANDREAS BJERRE hjem til Gammel Estrup.

Dagen efter kom der 32 Herrer og Damer fra Mellerup under Ledelse af den 83 aarige Hr. HOE, som under Fru ANDERSENS Ledelse saa Clausholm og derefter tog til Voldum Kirke. Pastor PEDERSEN, der var bortrejst, havde om Lørdagen bedt mig fortælle dem om Kirken, og det var lykkedes mig at gøre det ved Uddrag fra og Oplæsning af en Del af min Artikel om Kirken i Randers Amts historiske Aarvog for 1922.

Den 16. havde vi atter Besøg af en Arkitekt med Hustru og 3 Børn, nemlig Arkitekt SCHMIDT fra Odense, der bygger Centralskolen hjemme i Vigerslev Sogn. Fru SCHMIDT er Regnskabsfører for vort historiske Samfund. Hr. og Fru SCHMIDT har nylig besøgt os paa Langesø, hvor de saa Huset, hvorefter de tog mig med til Havrehed og viste mig den store nye Skole, hvor der for helt kort Tid siden er holdt Rejsegilde, og som det var meget interessant at se. Familien SCHMIDT saa Clausholm meget grundigt. De havde set Rosenholm og skulde videre til Gammel Estrup og hjem til Odense om Aftenen. Efter at have gaaet rundt med dem, maatte jeg meget hurtigt køre med SOPHIE MAGDALENE og ERICH til Middag paa Fjeld,



Rebild Festen
4. Juli 1954



Skafogaard, set fra Nordvest



Rosenholm, set fra Vest



Gammel Estrup, set fra Nordøst



Clausholm, set fra Nord

hvor vi var sammen med Godsejer og Fru HONNENS DE LICHTENBERG fra Bistrup, Godsejerens Faster, Godsejer BRASK fra Christianslund og Kandidat LIND. Til Middag fik vi herlige Hummer, som var nogenlunde de største, jeg nogensinde har set, og det var umaadelig praktisk, at de blev serveret i 2 Overgange — Klørne til sidst.

Paa Clausholm havde vi 2 store Middage hver Gang paa ialt 24. Første Gang var det en Præstemiddag, hvor bl. a. Provst og Provstinde RIISAGER fra Randers var med, og desuden Doktor og Fru LILMOES fra Voldum. Næste Gang var den sædvanlige Middag paa min Fødselsdag for vore mange Slægtninge i Omegnen. Jeg havde AGNES BLACH født KNUTH til Bords, og paa min anden Side sad REGITZE MUNTHE. VIVI førtes af NIELS ESTRUP, der holdt en meget smuk og anerkendende Tale for mig, og jeg er naturligvis meget glad og taknemmelig over det.

Næste Formiddag maatte jeg sammen med min Chauffør og hans Kone, der skulde hente en Del Sager paa Langesø, køre til Wedellsborg, hvor der om Eftermiddagen var Bestyrelsesmøde i Frederiksgave Stiftelsen med JULIUS WEDELL, der jo er Formand, og FREDERIK BROCKENHUUS SCHACK. Som jeg plejer, havde jeg Fornøjelsen der at træffe ALETTE BROCKENHUUS SCHACK. Hun var der sammen med sin Mand, Datteren DAGMAR og Sønnerne OLUF og ERIK.

I de forløbne 9 Dage, fra 11. til 19. Juli, har jeg deltaget i en usædvanlig stor Selskabelighed, idet jeg har været til ikke mindre end 8 Middage, deraf 3 paa Clausholm. Dagen efter Mødet var JULIUS, FREDERIK og jeg henne at se paa et Par Huse paa Frederiksgave og rundt i den enestaaende gode Skov med Skovrider QVISTGAARD og Skovfoged FRANK RASMUSSEN. Efter Frokost kørte vi tre sammen med ALETTE lidt i Wedellsborg Skove og ned langs Stranden, hvor der var mange Vildgæs. Saa blev jeg hentet af Chaufføren og hans Kone, og vi naaede Clausholm til Middag.

Dagen efter var der nogle Mennesker fra Familiejournalen for paa Clausholm at optage Farvefotografier til Bladets Herregaardsserie, og jeg var en Del rundt med dem i Huset, og saa havde vi Besøg af BØRGE BARSØE med hans Fætter, Dr. STEENBERG fra Nationalmusæet, med hvem jeg bagefter var i Voldum Kirke, som Doktoren ikke havde set.

Den 22. kom Arkitekt HAG fra Randers, som har paataget sig at føre Tilsyn med Godsets Bygninger. Om Formiddagen var vi rundt i Slottet, og efter Frokost kørte jeg Arkitekten og Skovfoged POULSEN rundt paa Bygningssyn paa hele Godset, og i Løbet af Eftermiddagen naaede vi alle 5 Avlsgaarde, de 2 Skovfogedboliger og alle mine 7 Skovarbejderboliger, og det er godt, at jeg saaledes har naaet at se dem alle og at hilse paa Arbejdernes Koner og ved de sidste Besøg ogsaa paa Arbejderne, der da var kommet hjem fra deres Arbejde. Foruden den megen Selskabelighed har jeg ogsaa været stærkt optaget af at tilse de mange Haandværkere; paa Slottet skulde meget sættes i Stand, inden HENRIKS lille Søn skulde døbes i Slotskapellet, hvor særlig Gulvet er blevet malet med store sorte og hvide Firkanter, som det oprindeligt har været (dog med Marmorering i de hvide), hvad man f. Eks. kan se i Stolestaderne, hvor Gulvet ikke er saa slidt, som det var i Midtergangen.

Paa Clausholm Avlsgaard er de fleste af de Tage, der blev lagt op efter de to Brande omkring 1920, saa daarlige, at de i de nærmeste Aar maa omlægges, og i Sommer er hele den 83½ Meter lange Kostalds meget ødelagte Cementtag blevet erstattet med godt 1600 Asbestplader, der hver for sig dækker omkring en Kvadratmeter. Tømremester JENSEN fra Voldum har med et Par Hjælpere personlig udført Arbejdet, der kun har varet godt 3 Uger, hvad der er meget hurtigt. Heldigvis var Spær og Lægter i saa god Stand, saa de ikke behøvede at udskiftes, kun skulde nogle af Lægterne flyttes. Det var meget morsomt at følge med i dette Arbejde, som jeg nogenlunde hver Dag var oppe at se til. Flere af de andre Tage er desværre ogsaa meget brøstfældige, og de skal fornyes i de nærmest følgende Aar. De elektriske Ledninger i Kostalden maatte ogsaa udskiftes, da de var meget ødelagte; men det er nok en naturlig Følge af deres Alder — over 30 Aar.

En Søndag Eftermiddag havde vi Besøg af min Skovriders tidligere Elev, Forstfuldmægtig under Lindenberg JENS RASMUSSEN, der ogsaa besøgte os i Fjor. Denne Gang havde han sin Kone med, og de og REGITZE og jeg gik en god Tur sammen i Mygind Skov.

Mens SOPHIE MAGDALENE og ERICH var hos os, var de en Dag sammen med mig til Middag i Aarhus hos AGNES og JØRGEN BLACH, der er Officer, og de har et rigtig udmærket Hus, som det var morsomt at se. REGITZE var en Tid hos os, og baade hun og GODSKE var med paa min Fødselsdag — og til Barnedaaben.

I næste Brev skal I høre om den højtidelige og smukke Barnedaab paa Clausholm.



Clausholms Slotskapel
27. Juli 1954

16.

Langesø, 3. September 1954.

Den 27. Juli skulde HENRIKS og RUTHS lille Søn døbes i Slotskapellet paa Clausholm, som er indrettet at Storkansler REVENTLOW og Dronning ANNA SOPHIE, og som jeg i 1930—31 har restaureret ved at lade opsætte det hvælvede Loft og Gesimsen, foruden at den øvrige Del af Kapellet blev gjort i Stand. Oprindeligt havde Kapellet Loft været en Tøndehvælving af Træ, som min Faders Forældre lod nedtage, vist i 1880'erne, da Østmuren hældede udad, hvorved Loftet truede med at falde ned. Det blev altsaa nedtaget, for at det ikke ved Nedstyrtning skulde ødelægge Kapellet Inventar, og i næsten 50 Aar har Kapellet overhovedet ikke haft noget Loft. Antependiet er jo gjort i Stand for nylig af Fru SCHMEDES paa Rosenberg.

Efter hvad HENRIK sagde i sin Tale ved Daabsmiddagen, blev 5 af Geheimeraad MATHIAS VILHELM HUITFELDT'S 6 Børn af hans andet Ægteskab døbt i Kapellet i Aarene 1758 til 1768, og HUITFELDT og hans anden Hustru, CHARLOTTE EMERENTZIA RABEN, blev henholdsvis i 1803 og 1798 begravede fra Kapellet. Den ældste Datter, FREDERIKKE JULIANE, blev 1782 paa Clausholm gift med HANS HEINRICH



Dronning Anna Sophies Kirkestol 27. Juli 1954

H. B. S. H.

Fru Malthe-Bruun
Doktor Bent Friis-Hansen Gustav Berner

Marie Louise Hans-Henrik

Ruth Henrik

SCHILDEN, medens hendes to yngre Søstre er viede i Voldum. Man kan altsaa formode, at Slotskapellet ikke har været benyttet til kirkelige Handlinger siden 20. Oktober 1803, altsaa i over 150 Aar. Faders yngste Søster, Tante LALLA, der er født paa Clausholm i 1860, er døbt i Voldum Kirke.

Jeg havde tænkt mig, at Kapellet skulde have været genindviet, og vi henvendte os i den Anledning til Stedets Provst RIISAGER i Randers og til Stiftsprovst JENSEN i Aarhus, der repræsenterede den bortrejste Biskop, og begge billigede, at Daaben foregik i Kapellet uden ny Indvielse.

Sognepræsten, Pastor PEDERSEN i Voldum, var saa venlig at komme hjem fra sit Sommerhus ved Limfjorden for at døbe den lille Dreng.

I Dronning ANNA SOPHIES Kirkestol sad VIVI og jeg med REGITZE og GODSKE og HENRIK og RUTH med de 4 Børn. Desuden de tilstedeværende Faddere, VIBEKE MALTHE-BRUUN, Doktor BENT FRIIS-HANSEN, GUSTAV BERNER og Frøken JUTTA LUND. SOPHIE MAGDALENE og ERICH og deres Børn var desværre ikke til Stede, da de var paa en for lang Tid siden aftalt Selskabsrejse til Schweiz.

I Kirkestol Nr. 3, hvor bl. a. Forpagterens Kone i Dronningens Tid havde sin Plads, havde jeg anvist Plads til de to Forpagterfamilier LAUGE JØRGENSEN, og min Chauffør og hans Kone sad i Stol Nr. 6, hvor i sin Tid Liv-Kudskken med samptlig Stald-Folkene har siddet.

Den lille Dreng kom til at hedde KIM ALEXANDER. Det første Navn efter sin af Tyskerne henrettede Morbroder, og det andet Navn er saa typisk for Familien BERNER, at 11 af de 27 mandlige Medlemmer af Slægten har baaret dette Navn, foruden at 2 af Slægtens Kvinder har heddet ALEXANDRA.

Daabskjolen var den, der formodentlig stammer fra Familien SCHILDEN, og som GODSKE og HENRIK havde paa ved deres Fremstilling i Kapellet paa Langesø, og som HANS-HENRIK havde paa ved sin Daab. Huen har hans Mormoder faaet i Canada, og Morbroderen, KIM MALTHE-BRUUN, havde den paa ved sin Daab.



Clausholms Slotskapel
27. Juli 1954

RUTH bar selv Barnet, og lille CARITAS stod hos. Faddere var, som lige nævnt, VIBEKE MALTHE-BRUUN, Frøken JUTTA LUND, GUSTAV BERNER og Doktor FRIIS-HANSEN, og desuden følgende, der ikke var til Stede: Frøken ANNA IDA BRUUN, Løndal, ADAM MOLTKE og BREDO GRANDJEAN. Jeg var ogsaa Fadder. Af Fadderne er de 3 mine Gudsønner, nemlig GUSTAV BERNER, ADAM MOLTKE og BREDO GRANDJEAN, saa ogsaa denne Daab er et nyt Baand mellem vore Familier, som da 2 af CARITAS' Faddere, nemlig TORBEN KNUTH og NIELS GREGERS TRESCHOW var mine Gudsønner. BREDO GRANDJEAN har senere skrevet til mig: »Jeg synes det er hyggeligt at det gode Fadderforhold i vore Familier nu er blevet fortsat i den nye Generation.«

Det var en meget smuk og stemningsfuld Højtidelighed i det skønne Kapel. Vi havde laant et Harmonium hos Gartner BRÆKKE, og BØRGE BARSØE spillede paa det, medens Pastor LOMHOLT THOMSEN fra Søby ledede Sangen.

Vi spiste Middagen i den store Forhal paa første Sal ved et Bord, der var godt 16 Meter langt og 160 Centimeter bredt. ANDREAS BJERRE havde pyntet Bordet meget smukt med Blomster, og der var 34 Stearinlys paa Bordet. Vi sad 53 ved dette Bord, og inde i den store Sal sad HENRIKS 3 store Børn med VIBEKE MALTE-BRUUNS Frøken NIELSEN og Frøken GRODT, der var hos os en Tid for at passe Børnebørnene. For den ene Bordende sad HENRIK med Frøken JUTTA LUND, ved hvis anden Side sad Magister HARALD LANGBERG med KAREN BJERRE. Paa HENRIKS anden Side sad Fru MARIANNE MALTHE-BRUUN, der førtes af ANDREAS BJERRE, og saa kom Pastorinde PEDERSEN og Skovrider MARSTRAND JØRGENSEN, der til venstre Arm førte MINNA BARSØE. Paa den anden Bordende sad RUTH med Doktor FRIIS-HANSEN, og paa hendes anden Side GUSTAV BERNER med REGITZE, og dernæst Skovfoged POULSEN og Pastorinde LOMHOLT THOMSEN. Midt paa Bordets ene Side sad jeg med VIBEKE MALTHE-BRUUN til Bords, og paa min Borddames anden Side sad JOHAN OTTO REVENTLOW med BI ESTRUP, og saa kom GODSKE med DIDDE QUADE og Forpagter KAJ NISSEN med ANNA SOPHIE BERNER. Paa min anden Side sad Komman-



Caritas

Ruth med Kim

Henrik

Marie-Louise

Hans-Henrik

27. Juli 1954



Fru Pritchard

**4 Generationer
Ruth Kim
27. Juli 1954**

Fru Malthe-Bruun



L. B. S. H.
Marie-Louise

Henrik
Hans-Henrik

H. B. S. H.
Ruth med Kim

Fru Mathe-Bruun
Caritas



27. Juli 1954



Dronning Anna Sophies Kirkestol
i den sydlige Ende af Kapellet, modsat Alteret



dørinde MALTHE-BRUUN, der førtes af NIELS ESTRUP, og derefter sad DINE KNUTH og Proprietær LAUGE JØRGENSEN. VIVI førtes af JØRGEN, paa hvis anden Side sad KIMS Oldemoder, Fru PRITCHARD, og saa kom TORBEN KNUTH, LOUISE BERNER og Pastor PEDERSEN. Paa VIVIS anden Side sad POUL QUAAD med Fru MÅRSTRAND JØRGENSEN til Bords, og saa kom Fru Forpagter PIHLKJÆR, BØRGE BARSØE og Fru KAREN LAUGE JØRGENSEN. JØRGENS to ældste Døtre var ikke med, da de var til Bal paa Marienborg.

Der blev holdt Taler af mig, HENRIK, som talte ualmindelig smukt, Doktor FRIIS-HANSEN, Pastor PEDERSEN, JOHAN OTTO REVENTLOW og Skovrideren, og til sidst takkede jeg for de tre sidste meget anerkendende Taler.

Om Aftenen var det meget smukt, at der i alle Dagligstuerne kun var levende Lys; i Havesalen var der ialt 65 Stearinlys: i Lysekronen, 4 Kandelabre og 4 Lampetter.

At Gæsterne har været meget glade for den smukke Fest fremgaar af mange Takkebreve. En af dem skriver: »Det var en uforglemmelig oplevelse at se det ædle kapel fungere efter dets bestemmelse, og jeg glæder mig altid ved at se slottets store rum i den rette belysning. Hvor Clausholm dog levede den aften.« »Jeg mindes stadig den store fest her som noget af det smukkeste, jeg har oplevet. Jeg er lykkelig over at have set slottet den aften!« En anden skriver: »Tusind, tusind tak for den strålende fest, jeg måtte have lov til at opleve på Clausholm. Det var en meget, meget stor oplevelse både at være med til den højtidelige dåb og at se det skønne Clausholm med alle de levende lys. Det var virkelig et syn, man sent vil glemme.« En tredje skriver: »... og for mig var det en stor Oplevelse at se det smukke Clausholm med alle de levende Lys. Sjældnen el aldrig har jeg set saadan et smukt pyntet Middagsbord og den store Sal forneden med levende Lys i alle Lysekroner var et Syn man sent glemmer.« En fjerde skriver: »... Det var, synes jeg en uforglemmelig Oplevelse.« En femte skriver: »... og jeg maa sige, det virkede mere end imponerende. For det første var Kapellets Restaurering og Udsmykning noget af det smukkeste, man kunde se, og Solen havde en virkelig — man kan maaske kalde det — Mission ved at kaste sine Straaler over Døbefond og Alter netop i det Øjeblik, hvor lille KIM modtog de Navne, som i alle Fald for vort Vedkommende ikke var nogen Overraskelse. Og for det andet gjorde de mange levende Lys hele Aftenen til en enestaaende Begivenhed.« Endelig skriver en sjette: »Jeg tror, at vi begge sent glemmer denne så stilfulde, strålende og smukke fest i de skønne omgivelser på det gamle slot ...«

Det er en meget stor Glæde for os, at vore Gæster — ligesom vi selv — har været saa glade for denne Højtidelighed og for den meget smukke Fest, og det er en stor Oplevelse, at denne Familiebegivenhed har kunnet foregaa paa det skønne Clausholm og i det stemningsfulde gamle Kapel.

17.

Langesø, 4. September 1954.

Den 30. Juli skulde HENRIK for sit Forsikringselskab til en Undersøgelse i Hirtshals, og hans Svigermøder, som var nogle Dage paa Clausholm, og jeg kørte med ham til Hjørring, hvor vi spiste Frokost paa Hotel Skandinavien, hvor jeg morsomt nok traf Hoteldirektør STRICKER fra Christiansfeld, som jeg for nylig havde besøgt. Jeg ringede til Tandlæge FRIIS, som jeg gennem mange Aar har truffet paa historiske Møder, og han var saa venlig at hente VIBEKE MALTHE-BRUUN og mig i sin Automobil og kørte os lidt rundt i Byen, hvorefter han førte os igennem det af hans Fader startede og af ham selv udvidede og paa den mest glimrende Maade ledede meget omfangsrige Musæum. Det er ganske utroligt, hvad Tandlæge FRIIS har foretaget af Udgravninger og Indsamlinger, og han var udmærket til at fortælle om alle de Masser af udstillede Genstande. Han mente, at han havde været med til at udgrave ca. 1000 gamle Grave, og paa Musæet er der omkring 500 udhulede Sten, der har været benyttede til at knuse Korn. Jeg fik atter bekræftet min Paastand om, at det er godt at have gode Forbindelser, for Tandlæge FRIIS var utrolig flink og hjælpsom imod os. Vi fik ogsaa hilst paa Fru FRIIS og besøgte dem i deres Hjem, hvorefter Tandlægen ledsaget af Fruen var saa mageløs elskværdig at køre os til det imponerende Børglum Kloster, hvor vi skulde besøge Godsejer og Fru ROTBØLL, der gav os The i den meget store Kongesal og viste os en Del af det store Hus og den store og skønne Kirke med det smukke Inventar af Thurah. Baade i Hjørring Musæum og paa Børglum Kloster var vi blevet modtaget paa en fuldstændig enestaaende elskværdig Maade.

HENRIK hentede os paa Børglum Kloster, og paa Vejen hjem besøgte han og jeg i Nørre Sundby Skovfoged JENSENS Enke, som det var rart at faa Løjlighed til at hilse paa. I Nærheden af Rebild var vi inde i de ejendommelige ca. 14 Meter høje Tingbæk Limstensminer, som det var en stor Oplevelse at se.

Den 4. August flyttede vi tilbage til Langesø, og de følgende Dage var jeg umaadelig optaget af det meget indviklede Arbejde at føre mine forskellige Regnskaber à jour efter min Fraværelse i over en Maaned.

Søndag den 14. saa jeg det overvældende store Købestævne i Fredericia og var derefter paa et fornøjeligt Besøg hos JOHAN OTTO REVENTLOW paa Damgaard, hvor jeg glædede mig over den usædvanlig smukke Udsigt udover Lillebælt, hvor man ser Fyen, Fønø og Jylland. Jeg var til Middag paa Wedellsborg, hvor jeg traf den engelske Forfatter Mr. SITWELL, der studerer danske Herregaarde og ogsaa skulde til Clausholm, og hans Kone, endvidere en tysk Grev WEDELL og min gamle Studenterkammerat, TAGE BULL. Jeg blev paa Wedellsborg til næste Dag og tog derfra til Skabohuse, hvor VIVI boede en Tid, og der traf jeg Pastorinde FANGEL og de tre af hendes Sønner, der for Tiden boede i Nærheden af Nyborg.

Den 19. August var jeg i København til det første egentlige Bestyrelsesmøde i Skovhistorisk Selskab, der holdtes paa Professor HERMANSENS Kontor paa Landbohøjskolen. Til Middag var jeg hos Skoleinspektør DANIELSENS paa Sølvgadens Skole og derefter til Aften hos Fuldmægtig i Udenrigsministeriet og Fru HOLCK COLDING, der ogsaa bor i Sølvgade i Fuldmægtigens Forældres tidligere Lejlighed, hvor jeg for faa Aar siden er kommet af og til. Hr. COLDINGS Broder, min gode Bekendt, Sekretær TORBEN HOLCK COLDING, var der ogsaa. Næste Morgen rejste jeg hjem.

AXEL og JOAN AHLEFELDT havde været saa venlige at indbyde os til deres Søns Daab Lørdag den 21. August. VIVI, der endnu opholdt sig i Skabohuse, følte sig for træt til at tage med, saa jeg tog alene dertil. Jeg boede i Svendborg hos ADA og GUSTAV KLÆR, som det var en stor Fornøjelse at være sammen med, og jeg blev hos dem til den næste Eftermiddag. PETER og BIRTE NEERGAARD boede ogsaa hos KLÆRS, og da jeg næsten aldrig ser dem, var det ogsaa morsomt for mig at træffe dem.

Daaben var i Egense Kirke, der var meget smukt pyntet bl. a. med mange røde Roser, der laa i de brede Vindueskarme, JOAN havde ved Udsmykningen lagt Vægt paa kun at benytte Blomster i de Ahlefeldt-Lehnske Farver: rødt, hvidt og blaat. De to smukke Egetræer oppe ved Alteret skulde symbolisere Styrke og Fremgang. Drengen fik Navnene THOMAS JAMES. Det sidste Navn er en Opkaldelse efter hans Morfader. Han blev, ligesom sin Broder TORBEN, døbt i Vand fra »den hvide Kilde«, der har givet Navn til Hvidkilde.

AXELS Kusine, BEKE REVENTLOW født AHLEFELDT, skulde have baaret Drengen, men hun var for-



Salen paa Hvidkilde
Gulvet er af pommersk Fyr og dansk Eg



Axel og Joan Ahlefeldt Laurvig Lehn
med Torben og Thomas

hindret, da hun og CHRISTIAN er paa Rejse i Udlandet. I hendes Sted bar AXEL sin Søn, og GUDRUN HØEGH GULDBERGS Datter KARIN var Huemoder. Af Fadderne var kun ULRIK AHLEFELDT og Højesteretssagfører RICARD til Stede. Faddere var endvidere ANNA SOPHIE WEDEL JARLSBERGS Søn, FREDERIK, der er Soldat og ikke kunde komme, og endvidere JOANS Broder, Mr. JAMES GARRETT.

Fra Kirken kørte vi til Hvidkilde, hvor vi spiste i den store Sal ovenpaa, som er ca. 36 Alen lang. Bordet var pyntet med lyserøde Nelliker, og Belysningen var kun Stearinlys. Vi var ialt 41 til Bords.

AXEL førte EDE AHLEFELDT, og paa hendes anden Side sad HERMAN WEDEL JARLSBERG, der førte Magister Fru Højesteretssagfører RICARD. Paa AXELS anden Side sad hans Søster ANNA SOPHIE, som jeg var vældig glad for at have til Bords under højre Arm, medens jeg under venstre Arm havde Sognepræ-



Torben og Thomas

stens Kone, Fru MATTHESEN, paa hvis anden Side sad JULIE SCHOLTEN, der førtes af KAJ AHLEFELDT. ULRIK AHLEFELDT havde Værtinden til Bords, og paa hans anden Side sad IBETH BERNSTORFF, der førtes af CHRISTIAN AHLEFELDT, og saa kom THEA AHLEFELDT og JULIUS AHLEFELDT. Paa JOANS anden Side sad Højesteretssagfører RICARD, der havde ADA KLÆR til Bords, og saa kom CHRISTIAN HØEGH GULDBERG og Baronesse SCHAFFALITZKY fra Rødkilde.

AXEL holdt to udmærkede Taler, og de to tilstedeværende Faddere talte ogsaa.

Bagefter opholdt Gæsterne sig mest i Biblioteket, hvor alle de mange Daabsgaver var fremstillede. Der blev danset til Grammofonmusik i Vestibulen.

Jeg talte en Del med IBETH BERNSTORFF, LIPPE KNUTH, ULRIK og DITLEV AHLEFELDT og Direktør og Fru HÆLSTED. GODSKE, der til Middagen havde KARIN HØEGH GULDBERG til Bords, og LOUISE fra Holstenshuus var ogsaa med.

Det var fra først til sidst en meget smuk Fest, ganske særlig imponerende var Middagen i den pragtfulde mægtig store Sal med de mange Gobeliner paa Væggene. Jeg er meget glad for at have været med. Og morsomt var det for mig at træffe og tale med saa mange Slægtninge.

Det er sjældent, at man kan være med til 3 Barnedaabe i mindre end 4 Maaneder, som jeg har været det i Aar, nemlig paa Gavnø, Clausholm og Hvidkilde.

Langesø, den 18. Oktober 1954.

Den 26. August rejste jeg til København til Aarsmøderne i Dansk kulturhistorisk Museumsforening og Dansk historisk Fællesforening, som varede i næsten 3 Dage med et saa stramt Program, at — bortset fra et kortere Ophold en af Dagene — var der egentlig kun eet »Frikvarter« paa 2 Timer den ene Dag, hvor der i Programmet var anført: »Frokostpause. Deltagerne sørger selv for frokosten.« Denne Lejlighed benyttede jeg til at besøge Familien HENRIK.

Jeg havde som sædvanlig megen Glæde af at træffe uhyre mange af mine historiske Bekendte, blandt dem FREDERIK REVENTLOW og ANDREAS BJERRE, hvad der for mig hører til Aarets store Glæder. Jeg talte en Del med Musæumsinspektør BOESEN fra Rosenborg, og jeg var noget sammen med Tandlæge FRIIS fra Hjørring og hans Søster. Ved Middagen i Folketingets Restaurant sad jeg imellem Fru STEENBERG og Stationsmester HOLGER HANSEN fra Silkeborg, og i Nærheden sad ved samme Bord Direktør JØRGEN PAULSEN fra Frederiksborg, Musæumsinspektør SKOV fra Koldinghus og ANDREAS BJERRE. Bagefter ved Kaffen sad jeg bl. a. sammen med Professorerne HALD og AKSEL E. CHRISTENSEN, Bankfuldmægtig CALOV fra Kalundborg, Landsarkivar GRIBSVAD fra Aabenraa og Folketingsmand SVEND JØRGENSEN. Professor HALD har paataget sig at skrive om Stednavnene paa Clausholm Gods til min Slægtbog. Professoren stammer fra Todbjerg Sogn, hvor Sophie Amaliegaard ligger, saa han er kendt med Forholdene og altsaa ogsaa med Stednavnene paa Egnen. Den sidste Dag, som var en Søndag, var der Udflugt til Jægerspris, som det var meget interessant at se, og derefter saa vi Selsø Kirke og den meget store og imponerende Slingerup Kirke, der begge fremvistes af Dr. JAN STEENBERG, der nylig med BØRGE BARSØE havde været paa Clausholm, og tilsidst Bastrup Taarnet med Foredrag af Dr. VILHELM LA COUR.



Deltagerne i Dansk kulturhistorisk Museumsforenings Aarsmode i Nationalmuseets Gaard. August 1954.

Skolebestyrer Th. Madsen, Odder	fhv. Sognefoged Kr. Alfr. Andersen, Odder	Musæums- inspektør Boesen, Rosenborg	Fru Overgaard Holstebro	Siddende ses: Bagermester Jensen, Grenaa	Musæums- direktør, Professor Brøndsted, København	Musæums- direktør Svend Larsen, Odense	Sekretær i Undervisnings- ministeriet Viggo Nielsen	Tandlæge Friis, Hjørring	Smed Christensen, Try
---------------------------------------	---	---	----------------------------	---	---	--	--	--------------------------------	-----------------------------

Det var indrettet saaledes, at Deltagerne i Udflugten kunde rejse hjem med Aftenlyntogene, og næste Dag var jeg til Frokost paa Holstenshuus i Anledning af JØRGENS Fødselsdag, og til Middag var vi i Gartnerboligen hos BLOMBERGS, i Anledning af Lektorens 50 Aars Fødselsdag, sammen med Musæumsdirektør og Fru SVEND LARSEN og Adjunkt HERTIG og hans Kone, der er Fru BLOMBERGS Søster.

Den næste Søndag var der her i Parken, ligesom i Fjor, konservativt Landsdelsstævne for Fyens Stift med Taler af Folketingsmedlemmerne POUL SØRENSEN, JØRGEN JØRGENSEN, Ullerup og Fru HANNE BUDTZ. Der var heldigvis mødt langt flere end sidste Aar, der mentes en 12—1500 Mennesker, og der nævntes 250 Automobile. Bagefter var jeg indbudt til Middag med en utrolig Masse Mad paa Komigen Kro, hvor jeg sad imellem Hr. POUL SØRENSEN og Fru HANNE BUDTZ.

Den 12. September fejrede Pastor RASMUSSEN sit 25 Aars Jubilæum som Sognepræst i Vigerslev, og to Gange var Menighedsraadet samlet her paa Langesø for at drøfte Indsamlingen i Sognet til en Gave til Pastoren. Det endelige Resultat var, at 448 Husstande havde givet 1755 Kr., og der blev købt en Lænestol paa Farstrup Savværk. Desuden en Adresse med Givernes Navne og en Tegnebog til de resterende Kontanter. Om Eftermiddagen var Menighedsraadet med Ægtefæller og en Del andre samlede i Præstegaarden til Kaffe, Kager og Vin.

Den 18. September fyldte EBBE 60 Aar, og vi og GODSKE var til en meget flot Middag paa Egelund, hvor vi ialt var 18. EBBE sad imellem INGE OXHOLM og SUSANNE REEDTZ THOTT, VIVI imellem Ambassadør SVENNINGSEN og JENS WEDELL NEERGAARD, og jeg imellem Fru Guldsmed CHRISTOPHERSEN og ELLA BILLE BRAHE SELBY. Baron og Baronesse RUDOLPH BERTOUCH LEHN var der, som de plejer, paa denne Dag.

Vi har for nylig haft den meget store Glæde, at min Broder JØRGENS næstældste Datter, VISSE, er blevet forlovet med JENS WEDELL NEERGAARD, en Forlovelse som Familierne paa begge Sider aabenbart er meget glade for.

I Aar er her usædvanlig mange Kogler paa Naaletræerne, og der foretages en meget omfattende Indsamling, som jeg nogle Gange har været ude at se paa. Mægtig lange Stiger staar op ad de greneløse Stammer op til det Sted, hvor Grenene begynder, og Plukkerne kravler saa højt op i Træernes Kroner, at det næsten er umuligt at faa Øje paa dem. Det er fortrinsvis Douglaskogler, der plukkes, og de samles i Sække, der rummer $\frac{1}{2}$ Hektoliter, der lægges til Eftermodning i Planteskolen ved Kapelkirkegaarden i lange



Det konservative Landsdelsstævne i Haven paa Langesø
den 5. September 1954



Godtfred Neergaard

1954

Stativer, der har 4—5 Hylder. De fleste af de faste Arbejdere deltager i Plukningen, og desuden er der antaget 7—8 fremmede Plukkere. Der har ialt været plukket af 22 Mand. Paa Grund af den særlige Risiko ved at arbejde i Træernes Toppe fastsættes Akkorden for Plukningen til normal Timeløn plus 100 Procent, og nogle af Arbejderne har tjent over 50 Kr. om Dagen.

Danmark er i Aar begunstiget med at have særlig meget Naaletræfrø. I Amerika er der usædvanlig lidt i Aar. ERIK TILLISCH, der med ELSA har været paa et nogle Maaneders Ophold derovre, skrev den 14. September til mig, at paa Vestkysten fandt de praktisk talt slet ingen Kogler. Og videre skriver han, at da de kom til »Vancouver Island i Canada, hvor vi fandt de eneste Kogler paa hele Turen. — Men ak, Din Ven Søgaard [som for Arboretet i Hørsholm er derovre] var i fuld Gang med at samle dem, saa der blev kun faa til os . . .«

Den 20. September kørte VIVI og jeg med Automobilen og Chaufføren til Sjælland, hvor vi besøgte IB og EVA HOLSTEIN paa Kulgravgaard paa Vejen til Vallø, hvor VIVI blev en Ugestid hos sin Søster, og jeg var der et Par Dage. Den 21. kørte jeg til Frokost paa Førslev, hvor jeg aldrig har været før. Jeg blev udmærket modtaget af Hof-

jægermester og Hofjægermesterinde NEERGAARD. Efter Tilbagekomsten derfra kørte vi begge til Vemmetofte paa Besøg hos den 94 ½ aarige Frøken ROSENØRN og hos Priorinde BARDENFLETH. Til Middag var vi sammen med DISSI MOLTKE hos MARGRETHE CASTENSKIOLD.

Den 22. fejrede Samfundet for dansk Genealogi og Personhistorie sit 75 Aars Jubilæum ved en Middag hos Nimb, og jeg, der siden 1921 har været Medlem af Bestyrelsen, var naturligvis med. Da man havde Adgang til at medtage Gæster, havde jeg indbudt REGITZE og HENRIK og RUTH til at deltage i Festen. Jeg sad imellem Fru Postmester KLITGAARD fra Hjørring og Frøken INGER MARIE PLUM. Efter Bordplanen var vi ialt 70 til Middagen. Efter Formanden, Dr. KORNERUPS, Opfordring holdt jeg en ret lang Tale, der endte med, at jeg udbragte en Skaal for Statsoverhovederne i de nordiske Lande, der havde Repræsentanter ved Festen. Det var Danmark, Norge, Sverrig og Finland. Om Aftenen blev der udnævnt 6 Æresmedlemmer, 3 fra Danmark, nemlig Postmester KLITGAARD, Arkivar NYGAARD og Musæumsinspektør HJORTH-NIELSEN, og desuden Overbibliotekar MUNTHE, Oslo, fhv. Riksarkivarie BOETHIUS, Stockholm og Kanslirådet OSMO Durchman, Helsingfors. Det var en meget smuk og fornøjelig Fest.

Dagen efter var VIVI og jeg til Middag hos Højesteretssagfører og Fru TEIST i Hellerup, hvor vi hørte meget om Opløsningen af den Blome-Dobersdorfske Stiftelse i Holsten, som er oprettet af VIVIS Farfaders Mormoders Fader, og hvoraf hendes Part er 1/112. Højesteretssagfører TEIST har paataget sig at varetage de Knuthske Interesser, og han har nylig været dernede til Forhandling nogle Dage.

Næste Dag var jeg sammen med HENRIK og RUTH til Middag hos Direktør og Fru GUSTAV HELSTED, som jeg jo nylig har truffet paa Hvidkilde, og som havde været saa mageløs venlige at indbyde mig. Om Aftenen kom min Gudsøn, BREDO GRANDJEAN, og hans Kone, som det var morsomt at træffe. Dagen efter var jeg med HENRIK og RUTH og de tre store Børn til en aldeles glimrende Forestilling i Cirkus Schumann. Efter at have været til Middag hos Familien HENRIK tog jeg op til NIELS BENEDICT og DAGMAR TILLISCH, hvor jeg traf PETER og BIRTHE MARIE MOLTKE, og jeg havde det meget hyggeligt hos dem.

Om Søndagen kom min Chauffør ind fra Vallø med Automobilen, og i Løbet af ca. 9 Timer kørte vi til Hillerød, hvor jeg skulde besøge SOPHUS DANNESKIOLD, og tilbage til København, og jeg naaede utrolig meget paa den Tur. Paa Udvejen besøgte jeg HENRIKS Ven, Civilingeniør OLE GLARBO, der i sin Tid paa-begyndte en Kursusopgave paa Langesø, og hans Kone, og derefter Moders gamle Chauffør, NIELS NIELSEN og hans Kone, der ligesom GLARBOS bor i Lyngby, og paa Sygehuset i Hillerød besøgte jeg IVER IUEL,

der for 14 Maaneder siden havde brækket sit Ben og heldigvis nu er i god Bedring, saa han haabede snart at komme hjem. Han var i beundringsværdig godt Humør. Derefter gik jeg igennem hele Frederiksborg Musæet, desværre alt for hurtigt, for derefter at tage ud til SOPHUS og Grevinden, der bor lige udenfor Hillerød. Deres Søn LUDVIG traf jeg hos dem. Paa Hjemvejen besøgte jeg paa Frederiksborg Slot Fru Direktør JØRGEN PAULSEN, hvis Mand ikke var hjemme, da han var i København til Afsløring af Kong Christian X.s Rytterstatue. I Holte besøgte jeg vort islandske Feriebarn fra Krigstiden, ANNA LA COUR, og hendes Mand, og jeg fik set deres to Døtre. Til Middag var jeg med VIVI, der om Aftenen kørte til Vallø, hos RÆGITZE i Søborg, og næste Dag rejste jeg hjem.

Den 3. Oktober var vi paa Lykønskingsvisit hos vor udmærkede Snedker ADOLF ANDERSEN og hans Kone i Sværup Mølle, der fejrede Sølvbrullup, og den 8. var jeg i Ruehedhus for at lykønske den tidligere Skovarbejder ANDERS ANDERSENS Kone, MINE, til hendes 80 Aars Fødselsdag.

To Dage efter kom den nye konservative Folketingsmand, ERIK NEERGAARD, der er Dommerfuldmægtig i Bogense og bor paa Sandager, paa Besøg. Han kom sammen med sin Kone, MAGDA, der er min Fætter LAF NEERGAARDS Datter, og med sin Svigermoder, Fru AASE NEERGAARD. ERIK fortalte, at han lige havde faaet Meddelelse om, at hans Farbroder, vores Svoger, GODTFRED NEERGAARD, var død. Jeg har altid sat megen Pris paa GODTFRED, og vi kunde tale saa godt sammen, saa det vil blive et Savn for mig ikke at skulle træffe ham mere.

Den 10. Oktober blev Skovriderens yngste Datter, HANNE, konfirmeret, og GODSKE og jeg var der til en stor Middag paa ca. 31. Jeg havde Skovriderens Moster, Oberstinde TROELS SMITH, til Bords, og paa min anden Side sad Fru Forpagter OVE fra Margaard. Om Aftenen talte jeg længe med Skovrider ROLSTED fra Krengerup. VIVI var ikke med, da hun laa i Sengen lige til den 16. paa Grund af lidt Underlivsbetændelse.

Den 15. kørte jeg med Chaufføren til GODTFRED NEERGAARDS Bisættelse i Kastelskirken i København, hvorfra OTTO og LIPPE KNUTH fulgtes med mig til Valsøllille, hvor GODTFRED blev begravet i den Neergaardske Familiebegravelse. Derfra var vi til The paa Skjoldenæsholm, hvor jeg er glad for at have truffet min Bekendt fra helt gamle Dage, Godsforvalter KAALUND. OTTO og LIPPE fulgtes med mig til Nyborg, hvor deres Vogn var parkeret.

19.

Langesø, 28. November 1954.

Siden mit sidste Brev er der ikke foregaaet noget af større Betydning, men jeg vil skrive til Jer inden det næste Brev, som skal omhandle vort nær forestaaende Guldbryllup, hvis Forberedelser optager os meget.

Den 23. Oktober var Skovrider LØFTING og Forstkandidat TULSTRUP her for som Medlemmer af Dansk Skovforenings Frødvalg at bedømme mine gode Douglas, og heldigvis godkendte de en stor Del af dem, hvad der er af stor Betydning for Landets Forsyning med Frø af god Afstamning, ligesom Godkendelsen paavirker Prisen paa det Frø, hvoraf der er saa meget i Aar. Jeg var hele Formiddagen sammen med dem og Skovrideren og Forstassistent HOLCK i Morudskov og rundt i de nordlige Skovparter, og det var meget interessant at komme saa meget omkring i Skovenes Indre og at høre disse sagkyndiges Udtalelser. Om Eftermiddagen kunde jeg desværre ikke være ude med dem, da CHRISTIAN KNUTH fra Egeløkke kom til Frokost for at forestille sin søde Forlovede, LIS ULRICH, som vi ikke før havde set, og som vi syntes meget godt om.

Først i November har jeg i nogle Dage haft Besøg af Magister KOUSGÅRD SØRENSEN og Frøken WOHLERT, begge fra Stednavneudvalget, som har paataget sig til min Bog at skrive om Stednavnene henholdsvis paa Holstenshuus og Langesø. Jeg har i sin Tid som Sogneraadsformand til Stednavneudvalget indsendt 200 Navne fra Langesø Gods og 151 fra den øvrige Del af Sognet med Forklaringer paa mange af Navnenes Betydning, og for Holstenshuus's Vedkommende har jeg indsendt en Del Navne fra Skovene efter Oplysning af Skovfoged RASMUSSEN, der havde været paa Godset i mange Aar. Da vi skulde have en fonetisk Optegnelse om Navnene, var vi hos de to Sognefogeder og hos den mere end 80 aarige Fru ANNA LIMKILDE, der alle er indfødte her i Sognet, for at der med Lydtegn kunde noteres, hvorledes Navnene udtaltes af de lokale Mennesker i gamle Dage.

En Dag var vi paa Holstenshuus, hvor de var særligt interesserede i det meget store Kort fra 1770 over Diernisse Sogn, der har været afbildet i min Bog I. II, Side 221. Det meste af Tiden paa Holstenshuus

tilbragte de to sagkyndige med at nedskrive de næsten 300 Navne paa dette Kort og med at afmærke dem paa et af Generalstabens Maalebordsblade. Da der for Tiden arbejdes paa Udgivelsen af Stednavnene i Svendborg Amt, er det af stor Betydning, at Stednavneudvalget faar Kendskab til de mange Navne paa dette meget gamle Kort.

I den sidste Tid har vi været paa Lykønskingsbesøg i Anledning af ikke mindre end to Sølvbryllupper, først hos vor Havemand igennem mange Aar, LARS CHRISTIAN NIELSEN og hans Kone, i Havrehed, og senere i Haugsted hos Skovarbejder JØRGEN CHRISTIANSEN og hans Kone, THORA, der ofte hjælper her i Huset. Min Chaufførs Kone, BETTY CHRISTENSEN, der ligesom sin Mand er os en helt uundværlig Hjælper paa alle tænkelige Omraader, fyldte 50 Aar, og vi var hos dem til fin Fødselsdags Chokolade.

Den 17. November fejrede 6. Regiment i Odense sin 340 Aars Fødselsdag ved et udmærket tilrettelagt Festspil med Scener fra Regimentets Historie og megen Musik, som jeg var indbudt til at overvære med Ledsager. Da VIVI var for træt til at tage med, ledsagedes jeg af Dommerfuldmægtig SINDING, der forinden havde været her til Middag.

Den 20. November fyldte vor højt paaskønnede Læge, Doktor MEILGAARD, 60 Aar, og vi var om Formiddagen hos ham i Morud for at lykønske. Straks efter, at vi ved vor Hjemkomst havde spist Frokost, kom Gæstgiver PANTON for at tale med os om den Middag, han har paataget sig at servere for Chaufførerne ved vort Guldbryllup, og inden han var taget af Sted, kom den geografiske Professor NIELS NIELSEN, der som en af de tre ledende ved den nye Udgave af Traps Danmark havde ønsket at forhandle med mig om, hvem de her paa Fyen skulde henvende sig til for i de enkelte Sogne at faa de bedst mulige Oplysninger. Jeg nævnte bl. a. Musæumsinspektør ALBRECHTSEN, der gennem sit arkæologiske Udgravningsarbejde rundt paa hele Fyen maa have Viden om de enkelte Egnes mest historisk interesserede Mennesker, da disse sikkert indfinder sig for at se Resultaterne af Undersøgelserne. Desuden nævnte jeg Navnene paa forskellige af Repræsentanterne i vort historiske Samfund, og de vil sikkert kunne give gode Raad ved deres Kendskab til historisk interesserede Mennesker i deres nærmeste Opland. Det var meget interessant at tale med Professoren, som jeg aldrig før har truffet, og han lod heldigvis til at være tilfreds med, hvad VIVI og jeg havde kunnet anføre. Inden Professoren skulde køre hjem til København, kørte jeg ham en lille Tur rundt i Skovene, og han saa Udsigten fra Kapellet og Arbejdet i Klængestuen.

Næste Dag, som var en Søndag, naaede jeg uhyre meget. Først var jeg om Morgenen ude ved Nykøbinghus, der lige er lejet ud til en ny Familie, for at se paa Udhusets fuldstændig ødelagte Straatag. Dernæst kørte vi for VIVIS Skyld op til Doktor MEILGAARD og derfra videre til Faaborg, hvor vi besøgte Godsforvalter JØRGENSEN. Til Frokost og The var vi paa Holstenshuus, hvor vi havde Fornøjelsen at træffe alle JØRGENS 4 storartede Børn. Chaufføren hentede SOPHIE MAGDALENE ved Mommark Færgen i Faaborg, og hun kørte med os til Nyborg, hvor jeg i en Timestid besøgte mine Slægtninge gennem Familien TUXEN, tidligere Politifuldmægtig SOMMERFELDT og hans Kone, som jeg altid er saa glad ved at besøge. Paa Væggen hænger to Billeder af Fru SOMMERFELDTS og mine fælles Tipoldeforældre TUXEN, som jeg engang har givet dem. Chaufføren hentede mig der, og jeg var en lille Tid sammen med VIVI og SOPHIE MAGDALENE paa Nyborg Strand, hvor de vil være nogle Dage. Tilsidst tog jeg til Odense, hvor jeg tilbragte Aftenen hos Arkitekt SCHMIDT, der bygger Vigerslev Sogns Centralskole, og Fru SCHMIDT, der er Regnskabsfører for vort historiske Samfund. Hos dem var jeg sammen med Pastor og Fru NØRHOLM PEDERSEN, og det var en meget fornøjelig Aften i deres nydelige Hjem.

Den paafølgende Torsdag kom VIVI tilbage fra Nyborg Strand sammen med SOPHIE MAGDALENE, som min Chauffør kørte hjem til Als, og jeg benyttede denne Lejlighed til at køre med for lige udenfor Aabenraa at besøge Skovriderens tidligere Elev, Forstfuldmægtig BENT ENGBERG og hans Kone, og paa Hjemvejen fra Oksbøl hentede Chaufføren mig, saa dette var en ualmindelig praktisk Kombination af to Formaal. ENGBERG, der havde været saa venlig at opfordre mig til at besøge dem, kørte mig to lange Ture i de Skove, hvor han arbejder, og det var en stor Fornøjelse at se de kønne og meget tæt staaende Træer og at faa et Indtryk af de skønne Udsigter ud over Aabenraa Fjord, hvor man dog ikke kunde se ret meget paa Grund af det uklare Vejr og det begyndende Mørke. Til Middagen, hvor vi fik dejlig Mad, kom ENGBERGS Broder, der er Lærer paa Askov, da han skulde holde Foredrag i det nærliggende Varnæs. Det var glædeligt at se, at ENGBERG paa Væggen i sin midlertidige Bolig havde hængende et nydeligt lille Fotografi af Søen her med Langesø i Baggrunden.

20.

Langesø, 20. December 1954.

Vort Guldbryllup den 3. December 1954 blev en straalende Fest og en enestaaende Oplevelse for os, som vi vil mindes med Glæde og Taknemmelighed Resten af vort Liv.

Da vi regnede med om Aftenen at blive flere end de ca. 202 Mennesker, som vi var paa min 70 Aars Fødselsdag, vilde der ikke blive Plads i Foredragssalen ved Souperen, og jeg maatte derfor i Særslev leje et Telt, der blev anbragt lige udenfor Salen, og det Vindue i Sydsiden, hvor der tidligere havde været en Dør, da der var Stald i Fløjen, blev taget ud og lavet om til en Døraabning. Teltet var 14 × 9 Alen, og der maatte sættes Bræddeskillerum ind imod Muren for at skjule Espaliertræerne. Der blev ogsaa lavet Loft inde i Teltet, og Siderne beklædtes med hvidt Papir, saa det hele kom til at se pænt og ordentligt ud. Centralvarmen fra Salen kunde opvarme Teltet, saa vi slap for de to grimme Kakkelovne i Hjørnerne af Rummet. Den ene Aften arbejdede Snedker ADOLF ANDERSEN og 6 af hans Svende derovre til Klokken næsten 11.

Godsets Haandværkere var saa venlige ved Indkørselen til Gaarden at opføre en stor Æreport Mage til den fra Sølvbrylluppet og med Dobbeltvaaben og Dato og Aarstal malet af CHRISTIAN BLÆSBJERG. Denne Dekoration hænger nu i Gangen i Sydfløjen som Pendant til den ganske lignende fra for 25 Aar siden. Mange — vistnok 13 — af de til Godset og os knyttede Familier havde bundet 190 Meter Granguirlander, som blev hængt op paa Birkestammer rundt om hele Gaarden. Til disse Dekorationer og til Æreporten medgik 600 kg Gran. Installatør KROG havde paa hver af Sidefløjene paa Taget af et Kvistvindue anbragt en Projektør, der kunde oplyse hele Husets Hovedfaçade, hvad der gjorde en ganske udmærket Virkning, saaledes som det ogsaa fremgaar af Udtalelser fra forskellige af Gæsterne. Der var ogsaa Projektørlys paa begge Sider af Æreporten.

Vi havde faaet Besked om at være oppe ved 8 Tiden om Morgenen, uden at vi vidste, hvad der skulde foregaa. Klokken godt 8 overraskedes vi ved, at Odense Politiorkester, som jo igennem flere Aar har været herude for at spille for de gamle fra Odense, kom marcherende op ad Alleen og spillede flere Melodier for os i Gaarden. Det var jo en ganske særlig Venlighed, som de derved viste os, og det var en meget smuk









og paaskønnet Indledning til den meget begivenhedsrige Dag. Sammen med Orkesteret kom Redaktør og Fru PETERSEN, der arbejder for Ensomme Gamles Venner, og forhenværende Lærerinde Frøken ANNA JESPERSEN, og de og hele Orkesteret (ca. 24 Politimænd) var inde at spise Morgenmad med os.

Om Formiddagen kom som Gratulanter Søndagsskolebørnene RUTH THEDE JENSEN og ANNA SIMONSEN med en Blomsterdekoration. Desuden kom Stiftsprovst og Stiftsprovstinde FOG PETERSEN fra Odense, Savværksejer HANSEN fra Slukefter Savværk og Hr. PETERSEN fra Falck i Odense. Skovrideren og Fru MARSTRAND JØRGENSEN kom med en meget smuk Elg af kongeligt dansk Porcelæn fra dem og deres tre Døtre. Forstassistent HOLCK og Skovfoged STUBGAARD med Fruer og Fru ALBJERG, Fru BLOMBERG og Sygeplejerske Frøken SØRENSEN kom med 24 meget smukke forgyldte Kaffeskeer, som ogsaa Skovfoged og Fru RASMUSSEN, de to Frøkener HENRIKSEN, Chaufføren og hans Kone og STUBGAARDS og BLOMBERGS Bøtn var med til at give. Det var saa heldigt, at vi fra Doktor og Fru MEILGAARD og fra Fabriksdirektør og Fru FUNKHOLT i Strib fik ganske lignende Skeer. Blomsterhandler JØRGENSEN fra Odense, der tidligere har været Gartner her, kom med Orchideer.

Som Deputationer kom Gaardejerne SØREN HANSEN, Bredbjerg, og CARL FREDERIK CHRISTENSEN, Morud, og Husmand JENS NIELSEN, Mosenlund, som med mange andre gav en Skaal og en Kande af Krystal og en blaa Vase og en af CHRISTIAN BLÆSBJERG lavet Adresse fra dem, »der paa en eller anden Maade har Kontakt med Langesø Slot og dets Beboere . . . idet vi i Taknemlighed vil mindes de svundne Aar . . .«. Endvidere kom Murer LUND og Snedker ANDERSEN, der fra Godsets Haandværkere bragte to store og kønne Sandstens Vaser til at anbringe udenfor Havedøren med Blomster. Skovarbejderne LAURITS JØRGENSEN og PEDER MADSEN bragte en meget smuk Sølvkande fra Skovarbejderne og deres Koner og flere andre. I den dertil hørende Adresse staar der bl. a.: » . . . bringe Dem vor hjerteligste lykønskning for samtidig at tilkendegive vor taknemlighed for mange aars samarbejde i god forstaaelse . . .«.

Vi fik et meget smukt Flora Danica Fad og tre Bind af det nylig udkomne Værk »Danmark før og nu« med en Adresse fra mange Bekendte fra Egnen, bl. a. Sognepræsten, Biskop AMMUNDSEN, Sognefogederne,



Sogneraadsformanden, Lærerne RASMUSSEN og SIMONSEN, Medlemmerne af Menighedsraadet, Mejeribestyreren og Købmand LARSEN fra Morud Handelshus.

Med stor Glæde har jeg set, at alle Beboerne paa Langesø Gods var med til at give de forskellige Gaver, kun med Undtagelse af en for ganske nylig tilflyttet Lejer, som senere har sagt mig, at han ikke naaede at komme med i Gaverne; — men han sendte et Telegram. Særlig glad er jeg over, at alle fire Statshusmænd paa Langesø tidligere Jord fra Lensaflysningen og dem, der fik Tillægsjord fra Langesø Hovedgaard ved denne Lejlighed, var med i de forskellige Gaver.

Fra vore Børn, Svigerbørn og Børnebørn fik vi en lille Sølvbakke til Sukkerskaal og Flødekande med deres Navne og Datoen graverede under Bunden, og de var ogsaa med i den store Fællesgave, to meget smukke ens Gulvtæpper til de to Dagligstuer, som vi særlig havde ønsket os, og som vi fik af uhyre mange (ialt 106) nære og fjærne Slægtninge, Venner og gode Bekendte. En særlig morsom Gave fik vi af Tante ELISE SEHESTEDT JUUL, nemlig en Sølv Thedaase med min Tante EMILIE SEHESTEDT JUULS Monogram E M H og den Holstenske Ørn paa Laaget. Tante ELISE skriver, at den er fra hendes Svigermoders Udstyr. Vi fik to Grammofonplader med Sange, som var indsungne af de 5 store Børnebørn.

Funktionærer og Forpagtere paa Clausholm gav os en oval Sølvskaal, og Funktionærer og Forpagtere paa Holstenshuus og den tidligere Godsforvalter JØRGENSEN gav en Krystal Isspand med Sølvhaandtag.

Af andre Gaver vil jeg nævne, at Sygeplejerske Frøken EMILIE JØRGENSEN havde broderet en pragtfuld Alterdug til Kapellet, og RUTHS Moder, VIBEKE MALTJE-BRUUN havde broderet et Danmarkskort, hvor hun med ganske smaa Sting havde broderet Langesø og Clausholm. ELSE THAM sendte en meget morsom og paaskønnet Gave, en sort Kniplingsvifte med Billede af Clausholm, som hendes Moder til sit

Sølvbryllup den 29. September 1904 havde faaet af Gehejmeetatsraadinde HENNINGS, som selv havde lavet en Del af Viften. Fru HENNINGS har jeg i gamle Dage truffet hos min Grandmama.

Jeg regner med, at der var Lykønskingsbreve fra 63 Mennesker, 262 Telegrammer og ca. 63 Buketter og Blomsterdekorationer. Desuden kom der senere en Lykønskning med Underskrifter fra 48 Sydslesvigere, der er i Lærepladser paa Fyen, og som var samlede til Møde i Odense. De udsendte Takkekort er omkring 794, hvoraf ca. 735 var sendte inden en Maanedes Forløb. Som sædvanlig ved vore Familiefester foretog min Svoger WILHELM No-



Det indre af Teltet



Det tilbyggede Telt

tering af Gaverne. Han blev hjulpet lidt af sin Søster DISSI. Senere udarbejdede jeg det fuldstændig uundværlige Kartotek over Gaver og Lykønskninger, idet GODSKE dog skrev Kortene for Navnene paa Adresserne, ligesom han skrev Adresser paa saa godt som alle Konvolutterne.

Blandt Blomsterdekorationerne var der en fra min tidligere Gæstgiver LAURITS SØRENSENS 6 Børn, medens det syvende af Børnene, min Guddatter KAREN JOHANNE MADSEN, sammen med sin Mand, der er Bagermester i Odense, sendte en Kransekage. Af tre af Skovriderens tidligere Forstelever og deres Hustruer fik vi Blomster, og af Hr. og Fru BENT ENGBERG en Bog. Man er taknemmelig over, at de yngre Slægtled stadig mindes en og viser saa megen Venlighed og Trofasthed. Min tidligere Forvalter NIELSENS Søn, AAGE, paa Lilliendal, var med i at give Gulvtæpperne, og hans Broder KNUD og hans Kone i Jørgensø gav Blomster. Deres Forældre var med i en af de store Fællesgaver, ligesom Fru ANNA SØRENSEN fra Komigen Kro, Gæstgiverens Enke.

Til Middagen havde vi kun indbudt de allernærmeste Slægtninge, Børn, Svigerbørn, Børnebørn og Søkende og deres Ægtefæller. Desuden HUGO CEDERSCHIÖLD, der var den eneste af mine svenske Slægtninge, der efterkom Indbydelsen, og saa TORBEN og DINE KNUTh, der boede hos GODSKE. Af vore nærmeste var der kun to, som vi desværre maatte savne, JØRGEN, som efter sin Operation i September ikke følte sig rask nok til at komme, og JOHN BØRGE, der heller ikke var rask nok til den meget lange Rejse fra Norge.

Som sædvanlig ved Beskrivelsen af vore Familiefester maa jeg fortælle, hvordan Placeringen var ved Bordet, der i den ikke ret store sædvanlige Spisestue var udvidet til Hesteskoform, saa der var Plads til os alle 26. Midt for Bordet sad Guldrudeparret, og ved Siden af VIVI sad EBBE. Saa kom LIPPE KNUTh, WILHELM KNUTh, RUTH, KRISTIAN KNUTh, SOPHIE MAGDALENE, TORBEN KNUTh, INGE KNUTh, GODSKE, LOUISE BERNER, CARITAS, BENEDICTE, HANS-HENRIK, ELSEBETH, MARIE-LOUISE, HENRIK, DISSI MOLTKE, DINE KNUTh, OTTO KNUTh, REGITZE, ERICH, GRETHE NEERGAARD, HUGO CEDERSCHIÖLD, MINNA BØRGE, jeg. Der blev ved Middagen holdt Taler af mig, GODSKE, ERICH og HENRIK, og dernæst sang de 5 Børnebørn en god og fornøjelig Sang til os, som RUTH og hendes Moder havde skrevet. De stod og sang ved Siden af hinanden paa Indersiden af Bordet, og de klarede det ganske udmærket. Sangen var paa Melodi En lille Nisse rejste; den var paa 9 Vers, og to af dem citerer jeg her:

1. Vi samlet er til Gilde
paa Langesø i Aften her
og det er ikke ilde
at høre til hos Jer

8. Og lille KIM han vilde
hvis han ku' tale, sig Jer
»Jeg glæder mig til siden
at kende Jer lidt mer«.

Derefter blev der talt af KRISTIAN KNUTh, HUGO CEDERSCHIÖLD og TORBEN KNUTh.

HENRIK endte sin meget smukke Tale med at sige:

»Vi takker Jer, fordi vi paa vores Krop føler Sandheden i Aakjærs Ord:

»Hvad var vel i Verden vort
fattige Liv
om ikke vi drog fra det yderste
Hav for bøjet og rynket at
staa,
at høre de Kluk, de Mindernes
Suk fra Bækken, vi kyssed
som smaa.«

Da jeg finder disse Linier de smukkeste Udtryk for Kærligheden til Barndomshjemmet, er



Det tilbyggede Telt

jeg særlig glad for, at HENRIK kunde slutte sin Tale med at citere netop dette ualmindelig kønne Vers.

Om Formiddagen havde Fotograf SØRENSEN fra Odense været her ude for at tage nogle Fotografier, bl. a. af os i Æreporten til Brug til Takkekortene, og lige før Middagen havde Fotograf LYKKE fra Odense taget forskellige Gruppebilleder, bl. a. af de 7 Søkende KNUTH, som ikke havde været samlede i mange Aar.

Gæstgiver PANTON, som driver Komigen Kro, havde paataget sig at bespise de Chauffører, der ventedes, og det foregik i min Chaufførs Lejlighed. Til Hjælp i Huset, ved Opvartning, Garderobe og Tilsyn med Automobileerne var der ialt omkring 31 Mennesker. Aftengæsterne var indbudte til mellem Kl. 8 og 8 ½.

Til vort Bryllup for 50 Aar siden havde vi 8 Brudesvende og 8 Brudepiger. Af disse 16 er kun to døde, nemlig mine Fætre HOLGER REEDTZ THOTT og MICHAEL TRESCHOW. Alle de andre havde vi selvfølgelig indbudt, men desværre fik vi Afbud fra INGEBORG TRESCHOW, ELLEN HOLCK, min gamle Klassekammerat JOHAN CHRISTIAN KRUSE, og — som nævnt, — min Broder JØRGEN, der var syge, og desuden fra ILLE LERCHE og MARGRETHE CASTENSKIOLD. Derimod havde vi Glæden af, at efternævnte 8 kunde fejre Aftenen med os: KRISTIAN KNUTH, FREDDE TRESCHOW, JULIUS WEDELL, JOSIAS BILLE, GRETHE NEERGAARD, DISSI MOLTKE, ELSE REVENTLOW og EMERENTZE BILLE.

Af den nærmeste Familie, medregnede Fætre og Kusiner og deres Børn, havde vi indbudt 83, af andre Slægtninge og Brudesvende og Brudepiger ogsaa 83, Fyenske Naboer 12 (flere Bekendte har vi ikke paa de fyenske Godser, som vi ikke er i Familie med!), fra de tre Godser 65, fra Vigerslev Sogn 42, fra Odense 26, Præstefamilier 19, Historiske Bekendte 8 og enkelte andre. Af de 359 indbudte var der ikke mindre end 118, der ikke kom, men deriblandt var der en Del fjærntboende som CEDERSCHIÖLD Familien fra Stockholm og HERMAN og ANNA SOPHIE WEDEL JARLSBERG og HERMAN og ANNA CECILIE LØVENSKIOLD fra Norge. Af Deputationer med Ægtefæller blev der indbudt 23, saa jeg regner med, at vi ialt om Aftenen var 256.



Marie-Louise

Ruth

Hans-
Henrik

Henrik

Godske
L. B. S. H.
KimRegitze
H. B. S. H.
CaritasErich
ElsebethSophie
Magdalene

Benedicte

Af Familien REEDTZ THOTT kom ADA KLÆR, JULIE SCHOLTEN og IBETH BERNSTORFF, men desværre var TAGE og ELSE REEDTZ THOTT, GUSTAV KLÆR og CHRISTIAN AHLEFELDT forhindrede i at komme, ligesom KITSIA IUEL BROCKDORFF. Derimod kom CARL IUEL BROCKDORFF og AXEL og SUSANNE REEDTZ THOTT og AXEL og JOAN AHLEFELDT. Hele den store Familie TRESCHOW var kun repræsenteret af FREDDE og AMY og af EILER og ELISABETH. Desværre var POUL og DIDDE QUADE ikke med og heller ikke SOPHUS og Grevinde DANNESKIOLD. Af vore Søskenes Børn var der desværre særlig mange, der ikke kunde komme: ELISABETH BERNER, INGJERD BORGE, Familierne ULRIK KNUTH, DAGMAR TILLISCH og MINNA BARSØE, FREDERIK, MARIE LOUISE og ELLEN KNUTH, ADAM, PETER og BIRTHE MARIE MOLTKE og CHRISTIAN KNUTHS forlovede LIS ULRICH.

Af fjærnt boende indbudte kom KARIN og HANS SCHACK, HOLGER og KARIN ROSENKRANTZ, ANDREAS og KAREN BJERRE, AGNES og JØRGEN BLACH, ILLA og PREBEN GARTH-GRÜNER, TØNNES, LISBETH og VIBEKE NEERGAARD, RUDOLPH og KAREN KNUTH, IVAR og ALIX VIND og ERIK TILLISCH, desværre uden ELSA. Desuden Forstkandidat og Fru DUE fra Løvenholm og HENRIKS Lærere, Skoleinspektør og Fru DANIELSEN og Professor HAMMERSHAIMB fra Aarhus, hvis Hustru var forhindret i at tage med. Det var kedeligt, at vi maatte undvære IB og EVA HOLSTEIN, som jo er vore særlig gode Venner, CHRISTIAN og INGEBORG CEDERFELD og ganske særlig min kære Tante ELISE SEHESTEDT JUUL, der netop skulde flyve ned til sin Søn MOGENS paa de Canariske Øer. Af de indbudte fra Clausholm var det kun Fru KAREN LAUGE JØRGENSEN, Forpagter og Fru NISSEN senior, Gartner BREKKE og Pastor og Fru PEDERSEN, der ikke kunde komme, og fra Holstenshuus Forpagter og Fru JESSEN senior og tidligere Godsforvalter JØRGENSEN. Særlig glad er jeg for, at min tidligere Forvalter AXEL NIELSEN og hans Kone fra Brændelydinge kunde komme og Fru BRANDT, der er Enke efter en tidligere Forpagter af Taagerodgaarden.



	Henrik	Godske	Erich	Kristian Knuth	Torben Knuth	Ebbe Berner	Otto Knuth	Dine Knuth	Hugo Cederschiöld	Wilhelm Knuth
Louise Berner	Regitze	Minna Borge Ruth Kim	Hans- Henrik	Sophie Magdalene J. B. S. H. Marie- Louise	Elsebeth Benedicte	H. B. S. H. Caritas	Lippe Knuth Dissi Moltke	Inge Knuth		Grethe Neergaard

Efter at alle Gæsterne var ankomne, skete Dagens største Begivenhed, det straalende Fakkeltog, som med 68 Fakkeltog, hvoraf mange var Kvinder, kom ned igennem Parken, saa man fra Husets Vestvinduer kunde se det imponerende Syn. Derfra gik de ned igennem Køkkenhaven for gennem Alleen at gaa ind i Gaarden, hvor Faklerne to og to blev sat fast paa de Stammer, der bar Guirlanderne, og de udskiftedes hele Aftenen. Det var Morud Boldklub og Vigerslev Gymnastikforening, der havde arrangeret det. Lærer RASMUSSEN fra Havrehed talte i Gaarden, hvor jeg holdt en Takketale. Om Formiddagen havde det regnet en Del; men om Aftenen var det heldigvis saa godt og mildt Vejr, at jeg kunde gaa ud i Kjole uden Overtøj, hvad jeg ogsaa mener, jeg gjorde, da jeg takkede for Fakkeltoget ved vort Sølvbryllup. (Fra den Gang har jeg noteret, at der var 69 Fakler). Fakkeltogene blev trakterede med Æbleskiver og Punch, og de blev indbudte til Souper den 7. med deres Ægtefæller.

Derefter gik vi ned i Foredragssalen og det tilbyggede Telt, hvor der serveredes en fortrinlig Souper. Der blev holdt meget smukke og anerkendende Taler af Biskop ØLLGAARD, Skovrider MÅRSTRAND JØRGENSEN, Pastor RASMUSSEN, JULIUS WEDELL, Pastor FELTER, Forpagter PIHLKJÆR fra Sophienlund under Clausholm, Forpagter NYEGAARD fra Holstenshuus, Dommer LUNØE fra Odense, AXEL REEDTZ THOTT og Skoleinspektør HØIRUP fra Nyborg, og tilsidst takkede jeg.

Vi er naturligvis lykkelige og taknemmelige over, at saa mange Mennesker, som vi i Aarenes Løb har haft Forbindelse og Samarbejde med, kan udtale sig saa smukt om os, og det er en stor Opmuntring i Fremtiden at kunne mindes denne enestaaende Dag og alle de smukke Ord fra saa mange Mennesker, som har staaet os nær. At vor Guldbryllupsfest i alle Henseender har været smuk og vellykket, kan ses af alle de grumme mange Takkebreve fra Deltagerne i Festen. Blandt de smukkeste var Brevene fra JOSIAS BILLE, Skoleinspektør DANIELSEN, AXEL REEDTZ THOTT, AXEL AHLEFELDT og THYRA IUEL.

For at give et Indtryk af, hvor smuk Festen har været, skriver jeg her nogle Uddrag af nogle af Takkebrevene:



L. B. H. S. Minna Borge Kristian Knuth Grethe Neergaard Otto Knuth Wilhelm Knuth Dissi Moltke



Marie-Louise Hans-Henrik
Kim

»... Det er den smukkeste Fest jeg kan minde at have været med til, og ved Siden af var den så fornøjelig og stemningsfuld. Vi morede os begge så vidunderligt. ...«

»En meget varm Tak faar De begge for den straalende Festaften, De havde beredt os alle. Og hvor var det dog morsomt at møde saa mange af de gamle Venner igen, som man ikke har set i aarevis. ...«

»... tak for den strålende aften på Langesø. Uforglemmeligt var det smukke syn af faklerne, og vi kørte hjem med følelsen af, at en fest af denne art næppe vil kunne gentages — ...«

»Først maa vi have Lov til at takke, fordi vi maatte komme med til den straalende Fest paa Langesø. Det var os en stor Oplevelse. Af de mange Taler heftede vi os især ved Skovriderens og Baron RÆDTZ THOTTS, som begge glimrende ramte vore Tanker. ...«

»... Jeg ser endnu Synet af det smukke Fakkeltog gennem Haven og ned mod Gaarden for mig, ligesom ogsaa den vældige Masse Mennesker gjorde et stort Indtryk paa mig. Festligt og smukt. ...«

»... Hvor var alt dog pragtfuldt og velorga-

»... Denne Fest synes jeg overgaar alle Jeres andre baade store, skønne og morsomme Fester, der var denne Gang en ganske egen hyggelig og hjertelig Stemning hos alle og hele Arrangementet var jo straalende, det var i Sandhed en uforglemmelig Fest ...«

»... Jeg er ganske overbevist om at alle ... rigtig følte denne »Festdagens Glæde« lige fra det Øjeblik da vi kørte ind igennem den smukke Æreport og saa Langesø ligge som et Æventyrslot badet i Lys — til Aftenen var slut og det imponerende Fakkeltog ligesom blev gentaget af den lange Qøe af Automobiles ...«

»... Jeg skal aldrig glemme som det Fakkeltog saa dejligt ud da det kom ned gennem Alleen og svingede ned i Gaarden og til sidst stillede sig op mens der blev talt. Det var saadan en Oplevelse det hele ... Og saa da vi kørte væk laa Huset der som et Eventyr med alt Lyset paa og alle de oplyste Vinduer og Lysekronerne man lige kunde se ind paa det var helt fortryllende ...«

»1000 Tak for den pragtfulde Fest, jeg fik Lov at deltage i. Det hele var saa ualmindelig smukt og stemningsfuldt, og saa var det morsomt at se saa mange gamle Bekendte og herligt at se Langesø i Festdragt. ...«



Caritas Kim Hans-Henrik Elsebeth Marie-Louise Benedicte



niseret! Et guldbryllup af den art oplever man vist kun *een* gang. Jeres guldbryllupsfest vil blive et minde for mig, som jeg vil tænke tilbage paa med største begejstring og taknemmelighed. . . .«

» . . . Tusind Tak for den vidunderlige Aften, det var en meget stor Oplevelse at være med til en saa stor og straalende Fest. . . . Det var ogsaa rart at træffe hele den store Familie igen og faa talt lidt med de forskellige. . . .«

Dagen efter Guldbrylluppet havde vi en stor Frokost med de her og hos GODSKE boende Slægtninge, og desuden HUGO CEDERSCHIÖLD, RUDOLPH og KAREN KNUTH med deres Søn CHRISTIAN og VIBEKE MALTHE-BRUUN, der havde været i Wien til Kongres for Frihedskampens Veteraner og var blevet forsinket paa Hjemvejen, saa hun ikke naaede at være med Aftenen før.

GODSKE og Frøken HENRIKSEN skrev ca. 169 Indbydelser til et Aftenselskab Tirsdag den 7. December til alle de Familier i den nærmeste Omegn, der havde vist os Opmærksomhed under en eller anden Form med Gaver eller Blomster. Blandt de indbudte var ogsaa 16 Skovarbejderfamilier paa Holstenshuus, Gartner NIELSENS sammested og min Broder EBBES Husbestyrerinde INGRID HANSEN, der alle havde sendt Blomster. Mange af dem kom herhen den Aften.

Dette andet Aftenselskab var ogsaa meget smukt, og det er en stor Glæde at have kunnet samle et saa stort Antal af de mange Naboer, som havde vist os Venlighed paa en eller anden Maade, og hvoraf vi har kendt de fleste i mange Aar. Det var ogsaa morsomt, at de skulde faa Lejlighed til at se alle vore mange Gaver.

Af denne Aftens Gæster vil jeg nævne de paa Fyen boende 3 Døtre og 1 Søn af for mange Aar siden afdøde Gæstgiver SØRENSEN paa Komigen Kro og den før nævnte KNUD NIELSEN fra Jørgensø og hans Kone.

Denne Gang var der flere Gæster end den første Aften; vi mener stærkt op imod 300, og vi fik en Souper ganske som forrige Gang i Foredragssalen og det tilbyggede Telt.

Jeg indledede med at bringe en Tak for al den Venlighed, der var vist os, og derefter var der meget kønne og anerkendende Taler af Slagter ALFRED HANSEN fra Rue og af Murermester LUND fra Morud.

Dette Brev er dateret og lige paabegyndt den 20. December 1954, men saa at sige hele Brevet er først skrevet i Februar 1955.





Tilskuere ved Fakkeltøget





Fakkelbærerne fotograferede fra Altanen paa Loftet
Klokken var mellem 22 og 23!





NAVNEREGISTER

NAVNEREGISTER

Der henvises til Bemærkningerne Side 261.

- Aagesen, Mimi, Frue, f. Brun 376²
Aakjær, Jeppe, Digter 411
— Svend, Stadsarkivar 304, 307, 308
Abell, J., Skovrider, Hvidkilde 346
Abercron, Fru v. 379²
Achen, Sven Tito, Redaktør 295², 351, 368
Adolph, Kaptain og Frue 364
Ahlbäck, Professorinde, Helsingfors 304
Ahlefeldt Laurvig, Aase, Comtesse 376
— Ditlev, Greve, Stensballegaard, 399, og Aase, Grevinde, f. v. Scholten 343
— Fritze, Grevinde, f. Tesdorpf 293
— Helge, Greve, og Karen Margrethe, Grevinde, f. Knudsen, Illumø 325
— Julius, Greve 360, 399
— Edele, Grevinde, f. Cederfeld de Simonsen 399
— Kai, Lehns greve, Tranekær 399
— Thea, Lehns grevinde, f. Meyer 321, 322, 399. — Begge 376
— Kirsten, Comtesse 321, 322
— Mary, Grevinde, f. de Gohr 349²
— Ulrik, Greve, Bøtøgaarden 399⁴
Ahlefeldt Laurvig Bille, Julius, Greve, Egeskov 349
— Jessie, Grevinde, f. Baronesse Bille Brahe 307, 349²
— Gregers, Greve, Fjellebro 375
— Ellen Margrethe (Nonni), Grevinde, f. Lassen 323, 349. — Begge 322, 349², 362
— Susanne Jessie (Sussen), Comtesse 362
Ahlefeldt Laurvig Lehn, Christian, Greve, Lehnshus 315, 399, 413
— Axel, Greve, Hvidkilde 311, 322, 397, 399⁴, 414
— Joan, Grevinde, f. Garrett 397, 399². — Begge 348, 379, 397, 413
— Torben, Greve 311, 397
— Thomas, Greve 397³, 399²
Albjerg, J., Forpagter, Langesø 291, 365. — Fruen 409
Albrechtsen, Erling, Musæumsinspektør, Odense 323, 350, 363, 364, 380, 404 og Frue 323, 334, 364²
Alexandrine, Dronning 306², 307
Ammundsen, Bent, Ingeniør, Morud 372
— Charlotte, Enkebispinde, f. Balslev 295
— John, Biskop, Morud 295, 305², 310², 329, 372², 376, 379, 409
Andersen, Adolf, Snedkermester, Sværup Mølle 363, 370, 405, 409 og Frue 403
— Anders, Skovarbejder, Ruehedhus 403
— Mine, hans Hustru 403. — Begge 320, 375
— Anton, Lærer, Havrehed 363
— Børge, Skovfoged aspirant, Holstenshuus 362
— Ellen, Frue, Musæumsinspektør 307, 345, 349
— Hans Christian, Eventyrdigter 323², 362, 374, 375
Andersen, Henrik, Tjener, Bækhus 358
— Holger, Præsident 324²
— Oline, Frue, Clausholm Mølle 366, 381, 385
— Poul, Universitetslektor 298 og Frue 304
Andrup, Birthe, Frøken 313, 319, 324
— Otto, Musæumsdirektør, Frederiksborg Slot 332², 345²
— Zelia, Frue, f. Hindenburg 332
Anna Sophie, Dronning 389, 390
Applebye, Peder 308
Armfelt, Wabbie, Comtesse 364
Arne, Jägmästare, Øland 336
Arntzen, Emil og Frue 368
— Orla 327
Arnvig, Sven, Redaktionssekretær 295
Asgeirsson, Asgeir, Præsident, Island og Frue 368
Augustinussen, Christopher, Præst, Stenløse-Vexø, † 1639 356
Baker, Josephine, Danserinde 364
Balslev, Anna, Frøken 295
— Laurits, Læge 324, 372
— Knud, Læge, Tanganyika 324
— Oluf, Præst, Stenløse 364
— Poul Rasmus, Præst, Brylle 374
— Rasmus, Præst, Vigerslev 324²
Bang, Skovrider, Aarhus 344 og Frue 344
Banner, Maren Nielsdatter, g. Mathiesen 356
— Niels Sørensen, Præst, Ølstykke 356
Bardenfleth, Aage, Premierløjtnant 361
— Betty (Bess), Frue, f. Christensen 361
— Frederik, Admiral, og Ida, Admiralinde, f. Meldal 360², 361
— Ida, Admiralinde, f. Meldal 361
— Hemming, Direktør 360
— Karen, Priorinde, Vemmetofte 402
Barfod, Mogens, Præst, Højer 375 og Frue 381
Barsøe, Børge, Præst, Virring 388, 391, 396, 400
— Minna, Frue, f. Comtesse Knuth 391. — Begge 306, 323, 343, 413
Bavngaard, Aage, Skovrider, Valdemar Slot 322², 371
Bay, Carl, Stiftsprovst, Aalborg 294
Bech, Estrid (Gøjs), f. Comtesse Holstein 326, 379
— Jørgen, Hofjægermester, Brorupgaard, og Anne-lise, Hofjægermesterinde, f. Malling 298
Bech Andersen, Frøken, Godsforvalter, Frijsenborg 320
Bechgaard, Carl, Civilingeniør 318
— Ida (Aida), f. Kiær 318, 322. — Begge 322
Beckett, Th., Politimester, Middelfart 374
Bendixen, Marius, Gaardejer, Sogneraadformand, Rue 363², 410 og Frue 363
Bentley, Mr. 322

- Bentley Mrs., f. Walker 322
- Bentzen, Hr. Niels 342
- Benzon, Aage von, Bankier 349
— Aase, Frue, f. Ramm 357, 362. — Begge 293, 348,
362, 370
— Jørgen, cand. jur. 348, 349²
- Berg, Professor, Stockholm 304
- Berner, Alexandra (Lalla) jvf. Treschow 390
— Jørgen, Kammerherre, Holstenshuus 305², 312,
313, 320, 345, 346, 362, 396², 401², 411, 412
— Louise, Kammerherreinde, f. Baronesse Wedell
Wedellsborg 305, 312, 319, 324, 362, 376, 396, 399, 411
— Begge 294, 319², 324, 329, 336, 349, 354, 363, 369,
403, 404
— Elisabeth 364, 396, 413
— Louise (Visse) 364, 396, 401
— Gustav 354, 390, 391³
— Anna Sophie 294, 354, 391
— Alle 4 Børn 404
— Ebbe, Arkitekt 292², 293, 305, 312, 313, 333, 334,
336, 354², 362, 401², 411
- Berner Schilden Holsten, Adam Christopher, Lehns-
baron 356, 357, 389, 390
— Louise, Lehnsbaronesse, f. Quaade 363
— Gustav Alexander, Baron 356
— Sophie Magdalene, Lehnsbaronesse, f. Baronesse
Holsten 380. — Begge 389
— Hans, Lehnsbaron 356, 357
- Bernstorff Gyldensteen, Erik, Lehns greve 334, 346
- Bernstorff Mylius, Elisabeth (Ibeth), Grevinde, f.
Baronesse Reedtz Thott 312, 321, 373, 399², 413
- Bertouch Lehn, Rudolph, Baron, Højbygaard 346 og
Olga, Baronesse, f. Burchard Trevino 312, 354, 401
- Biilmann, Skovrider, Frijsenborg 329
- Bille, Emerentze, Frøken 368, 412
— Josias, cand. phil. 326², 368, 412, 414
— Irene, Frue, f. Ibsen 368². — Begge 368
— Anders 368
— Siegfriede, Frøken 368
- Bille Brahe, Agnes, Baronesse, f. Hansen, Fraugde-
gaard 329
— Anne Margrethe (Gedser), Baronesse 333, 379
— Jørgen, Baron, Risinge 329
- Bille Brahe Selby, Ella, Comtesse 322, 354, 401
- Bistrup, Skovrider, Brahetrolleborg 329, 346, 375
- Bjerre, Andreas, Musæumsforvalter, Gammel Estrup
310, 343, 345, 384², 385, 391², 400²
— Karen, Frue, f. Cederfeld de Simonsen 391. —
Begge 342, 413
— Overlæge, Faaborg 375
- Blach, Jørgen, Kaptajnlejtant 379
— Agnes, Frue, f. Comtesse Knuth 379, 388. —
Begge 379, 388, 413
- Blair, Mrs. 322
- Blichfeldt, Nicolai, Præst og Karen Helene, Frue, f.
Lerche 374
- Blixen Finecke, Carl August, Baron, Hesselagergaard
298, 362 og Brita, Baronesse, f. Ekstrøm 292
— Gustaf, Baron 373
— Karen, Baronesse, f. Dinesen 361
- Blomberg, Aage Fasmer, Lektor 295, 305, 310, 329,
367, 375, 401
— Merete, Frue, f. Andrup 365, 401, 409. — Begge
323, 334, 368, 401
— Lone 409
- Blomberg Morten 370, 409
- Blume, Grosserer, København 328²
- Blæsbjerg, Christian, Odense 405, 409
- Boel, Jeppe, Direktør 332
— 2 Søner af Mejeriejer Boel 332
- Boesen, Gudmund, Musæumsinspektør, Rosenborg
310, 400
og Anne Marie, Frue, f. Brekling 345
- Boethius, fhv. Riksarkivarie, Stockholm 402
- Bondo, Skovrider 346
- Bonsdorff, Max v., Biskop, Borgå 310
- Borberg, Knud, Læge og Emily, Frue, f. Brun 368
— Fru Overlæge 368 og Søn Henrik 368
- Borge, John, Grosserer 411
— Minna, Frue, f. Comtesse Knuth 361, 411, 412. —
Begge 293, 327²
— Ingjerd, Frøken 293, 413
- Bourbon, Jacques, Prins af 326
- Bovin, Stenhuggermester, Frederikshavn 308
- Boye, Hovedkasserer, Odense 367
- Brandt, Forpagter af Taagerodgaarden 413, Frue 413
— Kandidat, Faaborg 310
- Brask, Aage, Godsejer, Christianslund 388
- Brekke, Kristen, Gartner, Clausholm 366, 391, 413
— Helga, Frue 343. — Begge 343, 381
- Brenner, Genealog 382
- Brilioth, Yngve, Ærkebiskop, Upsala 310
- Brockenhuus Schack, Frederik, Greve, Giesegaard 307,
347, 360, 361, 388²
— Marion, Grevinde, f. Steere 360
— Henrik, Greve 388
— Alette, Grevinde, f. Comtesse Krag Juel Vind Frijs
307, 388²
— Dagmar, Comtesse 388
— Oluf, Greve 388
— Erik, Greve 388
- Bruun, Anna Ida, Frøken, Løndal 343², 391
— Jonas, Højesteretssagfører 354, 360
— Sybille, Frue, f. Comtesse Reventlow 361³. —
Begge 360, 361
- Bruun Rasmussen, Fr., Biskop 310
- Brylle, Cathrine, Frue 335, hendes 2 Døtre 335
— Rasmine, Frue 335²
- Bryske, Anthonius, Rigskansler, †1566 304, 379
- Brøndsted, Johannes, Professor, Direktør for National-
musæet 318³, 351, 364
- Buch, Maren Hansdatter, †1653, g. 1) Augustinussen,
2) Fabricius 356
- Budtz, Hanne, Frue, f. Poulsen, Landsretssagfører, M.F. 401²
- Buhl, Ingeborg, Frøken, Roskilde 345
- Bull, Tage, Gesandt 349, 397
- Bülow, Ernst, Staatsanwaltschaftsrat 312
— Gabriele, hans Datter 312
— Marie Elisabeth, Frue, f. Baronesse v. Richthofen
310³, 311³, 312, 323
— Wilhelm, Godsejer, Ludorf 310. Hans Forældre 310
- Calov, Bankfuldmægtig, Kalundborg 400
- Carstensen, Arkitekt 306
- Castell, Amoene, Grevinde, g. Rantzau, †1802 379 og
Friederich Rigsgreve Rantzau, †1806 379
- Castenskiold, Margrethe Grevenkop, Frøken 327, 356,
369, 402, 412
- Castenskiold Benzon, Carla, Kammerjunkerinde, f.
Benzon Bull 307, 343

- Cederfeld de Simonsen, Bror Carl, Godsejer, Brahesborg 295
 — Christian, Hofjægermester, Erholm 346, 347
 og Ingeborg, Hofjægermesterinde, f. Korch .. 376, 413
 Cederschiold, Hugo, General, Stockholm 411³, 417
 — Familien i Stockholm 412
 Champion, Professor, Oxford 305
 Christensen, Aksel E., Professor, København 308, 367³,
 368², 400
 — Carl Frederik, Gaardejer, Morud 409
 — Christian R., Gaardejer, Badstrup 350
 — Laurits, Chauffør 294, 350, 366², 367, 368, 369, 376,
 383, 402, 403, 404⁵, 412
 — Betty, hans Hustru 404. — Begge 291, 383, 388²,
 390, 409
 — Marinus, Telefonmester, Odense 364²
 — Sophie, hans Hustru, f. Andersen 364
 — Steen, Ingeniør 333
 Christian V, Konge 381
 Christian X, Konge 403
 Christiansen, Jørgen, Skovarbejder, Haugsted og
 Hustru Thora 404
 — Valdius, Savværksarbejder, Farstrup 370
 — Professor, Oslo 304
 Christophersen, Holger, Guldsmed, Odense og Magna,
 Frue, f. Olsen 354
 — Magna, Frue, f. Olsen 401
 Clementsen, Oscar- Hjalmar, Kontorchef 358 og Frue
 Sophie, f. Salomon 357
 Clemmensen, Tove, Frue, Musæumsinspektør 369
 — Uffe, Skibsmægler, Odense 367
 Colding, R., Direktør og Frue Alexandra, f. Colding
 294, 397
 — Fritz, Fuldmægtig 397 og Frue, f. Klubien 397
 — Torben Holck, Sekretær 294, 370
 Collet, Harald, Hofjægermester, Lundbygaard 373
 la Cour, Peter, Bankassistent og Frue Anna, f. Claessen
 403. Deres 2 Døtre 403
 — Vilhelm, Dr. phil. 400
 Croxall, engelsk Præst i København og Frue 315. Deres
 Datter 315
 Dahl, Ellen, Frue, f. Dinesen 313
 Danielsen, Erik, Skoleinspektør, København 414 og
 Lise, Frue, f. Holm Schmidt 295, 323, 369, 397, 413
 — Jens 295, 323², 369, 370
 — Annette 295, 323, 369
 Danneskiold Samsøe, Sophus, Lehns greve, Gisselfeld
 322, 373
 — Sophus, Greve, Hillerød 293, 402 og Ingeborg,
 Grevinde, f. Green 403, 413
 — Otto, Greve 293
 — Ludvig, Greve 403
 Donner, Agnes, Baronesse, Bredeneck 334, 379²
 Dreyer, Kirsten, Frue, f. Tholstrup 373²
 — O. M., Proprietær, Bjørnemoegaard og Frue 325, 379
 Due, Johan Edvard, Førstkandidat og Sonja, Frue,
 f. Kjær, Løvenholm 346, 375, 413
 Durchmann, Kansliråd, Helsingfors 402
 Dybbroe, Bente, Frue, f. Kjærtinge 323. Hendes Søn
 Jesper 323
 Ebbesen, Præst, Vigerslev 343
 Edelberg, Knud, Læge, Odense og Frue 384
 Edwardson, Mr., Oxford 305
 Ehlert, Knud, Læge, Bogense 310, 372
 Elizabeth, Dronning af England 334
 Else, Søster, Flensborg 295
 Elswing, Niels, Fotograf 361 og Frue 361
 Engberg, Bent, Forstfuldmægtig 295², 359, 404² og
 Frue 342², 404, 411
 — Hans Broder, Lærer paa Askov 404
 Engqvist, Arkitekt 298
 Eriksen, Mette Christophersdatter, g. Niels Sørensen
 Banner 356
 Erixon, Professor, Stockholm 304
 Ernst, Axel, Sagfører, Odense 347
 Estrup, Jacob, Godsejer, Skaføgaard 379
 — Niels, Hofjægermester, Fjeld 384, 388, 396
 — Thalia (Bi), Hofjægermesterinde, f. Baronesse
 Wedell Wedellsborg 294, 382, 391. — Begge 306,
 343, 383, 385
 — Deres Sønner: Hector 382, 383² og Vilhelm 383²
 Evers, Christian Vilhelm, Kommandør 292
 Fabricius, Christopher Frederiksen, Guldsmed, Kø-
 benhavn, † 1700 356
 — Frederik Christensen, Præst, Stenløse-Vexø, † 1654
 356, 357
 Fabritius, Albert, Dr. phil. 310, 356, 357⁴, 358⁴, 368
 — Karen, Frue, f. Haarløv 358. — Begge 348, 356, 357
 — Christopher, Hofjuveler, † 1787 356
 — Frederik, Hofjuveler, † 1755 356
 — Frederik, Hofjuveler, † 1829 356
 — Joseph Frederik, Skrædermester, København,
 † 1871 356
 — Jørgen Ludvig, Guldsmed, København, † 1824.. 356
 — Olga, Frue 356
 — Sophus Vilhelm Ferdinand, Typograf 356
 Fang, Arthur, Direktør, Roskilde og Magna, Frue,
 f. Jensen 310
 Fangel, Richard, Præst, Vridsted og Esther, Frue,
 f. Rasmussen 342
 — Fruen 397. Deres 3 Sønner 397
 Fast, Aage, Skolebestyrer, Odense og Frue 329
 Felter, Immanuel, Præst, Skovby 414
 Fischer Møller, H. O., Højesterets sagfører og Karen
 Margrethe, Frue, f. Nielsen 292
 Florovsky, Professor, New York 307. Professorinden .. 307
 Foged, Niels, Lektor, Odense 325 og Frue 325
 Fog Petersen, Johannes, Stiftsprovst, Odense og Sol-
 veig, Stiftsprovstinde, f. Høgsbro 362, 409
 — Solveig, Stiftsprovstinde, f. Høgsbro 362
 Folsach, Christian, Kammerherre, Gjessinggaard 342
 — Alvilde (Søster), Kammerherreinde, f. Dinesen
 342. — Begge 342
 — Anne-Lise, Frue, f. Brun 343
 — Esbern, Skovejer og Marie, Frue, f. d'Auchamp .. 294
 de Fournas de la Brosse, Brigitte, Frøken 374
 Frederik V, Konge 298
 Frederik IX, Konge 361, 402 og Dronning Ingrid ... 368
 Friis, Erna, Fru Skovrider, f. Sonne 292
 — Holger, Tandlæge, Hjørring 308, 396³, 400. Hans
 Fader 396. Hans Søster 400
 — Gerda, Frue, f. Petry 396. Begge 396
 — Redaktør, Varde 308, 310
 — Helle Vibeke (Vicker) Krag Juel Vind, Lehns grev-
 inde, f. Comtesse Krag Juel Vind Friis 383²
 — Niels Krag Juel Vind, Lehns greve 295

- Friis-Hansen, Bent, Læge, København 390, 391², 396
 — Jan, Civilingeniør, Springforbi og Ettie, f. Falbe-
 Hansen 307, 319
- Floytrup, E. L. S., Skovrider, Tranekær 346
- Frølund, Svend Hakon, Forstfuldmægtig 305
- Fuglsang Damgaard, Hans, Biskop 298, 356
- Funkholt, Th., Fabriksinspektør, Strib og Sigrid, Frue
 376, 409
- Gad, Helge, Lektor, Odense 359
- Garrett, James, Direktør 397
 — James, Mr. 399
- Glarbo, Ole, Civilingeniør og Frue 402²
- Graae, Rolf, Arkitekt 384 og Frue 384. Deres 3 Børn .. 384
- Gram, Alfred, kgl. Skovrider, Hørsholm 371²
 — Kai, Professor, København 344
- Grandjean, Bredo, Arkivar 391^a og Christy Frue, f.
 Aagaard 402
- Gregersen, Axel, Skoledirektør Odense 362
- Gribsvad, Frode, Landsarkivar, Aabenraa 400
- Grodt, Conny, Frøken, Odense 391
- Grundtvig, N. F. S., Biskop 369
- Grunnet, Niels, Chefredaktør, Statsradiofonien 325³,
 329, 348
- Grüne, Christina, Frue, f. Krogh, Mels 374
- Grüner, Georg Garth, Hofjægermester, Lille Svend-
 strup og Inger Margrethe, Hofjægermesterinde,
 f. Aagesen 376
 — Lili, Hofjægermesterinde, f. Arntzen 376²
 — Preben Garth 370, 376
 — Ille (Illa) Garth, Frue, f. Comtesse Knuth 380 jfr.
 Knuth. — Begge 376², 413
 — Fru Landsretssagfører Garth 376
- Grøn, A. Howard, Professor, Løvenholm 346
- Gustaf Adolph, Konge af Sverrig 402
- Götzsche, Henning, Præst 375
 — Paul Emil, Forstkandidat, Skovejer 375
- Haakon VII, Konge af Norge 402
- Haarløv, Karen, g. Albert Fabritius 357
 — Rudolph, Trafikbestyrer 357, 358
 — Thorvald, Direktør 357
- Haastруп, K., Gaardejer, Diernæs 363
- Haffner, Mathilde, Frue, f. Comtesse Ahlefeldt Laurvig 293
- Hag, Aksel, Arkitekt, Randers 388²
- Hald, Kristian, Professor, København 400²
- Halberg, Peter, Prokurist og Helle, Frue, f. Baronesse
 Reedtz Thott, jvf. Reedtz Thott 373
- Hammerich, Louis L., Professor, København 304, 364
 og Clara, Frue, f. Flensborg 304
- Hammershaimb, Erling, Professor, Aarhus 413
 — Ida, Professorinde, f. Breum 413
- Hansen, Alfred, Slagter, Rue 417
 — A., Savværksejer, Slukefter 409
 — Dagmar, Husjomfru, Langesø, g. Gartner Ras-
 mussen 358
 — Erik, Købmand, Odense 347
 — Folmer, Konsul, Stockholm 343
 — H. A., Lærer, Katterød og Frue 325
 — Holger, Stationsmester, Silkeborg 400
 — Ingrid, Frøken, Husbestyrerinde, Egelund 417
 — Jørgen, Skrædermester, Odense 375. — Hans
 Fader, Bygmester, Rue 375
 — Kathrine, Frue, f. Sørensen, Slukefter 417
 — Nathalie, Frøken, Odense Fagskole 380, 384
- Hansen Rasmus, Skovarbejder, Nyløkkehus, Gæ-
 rup Skov 359, 362. — Hans Hustru Christine 359², 362
 — Severin, Barber, Morud og Karen, Frue, f. Skovbo
 Frederiksen 372
 — Søren, Gaardejer, Bredbjerg 409
 — Frøken, Barneplejerske 305
- Harald Blaatand, Konge 344
- Haxthausen, Holger, Professor, København og Else,
 Professorinde, f. Comtesse Ahlefeldt Laurvig 293,
 318, 376²
 — Else, Professorinde, f. Comtesse Ahlefeldt Laurvig 364
 — Henrik, stud. jur. 293, 295, 318, 327, 332, 364
 — Ulrik, stud. polit. 293, 318, 327, 332², 344, 364
- Hedtoft, Hans, Statsminister 383
- Heering, Steffen, Landsretssagfører, København ... 348
- Heiberg, Johan Ludvig, Digter 380
- Helsted, Gustav, Direktør og Dyveke, Frue, f. Brun
 307, 399, 402
- Hendriksen, E., Direktør, Odense 369
 — Holger, Ingeniør, København 323, 369²
- Hennings, Elisabeth, Geheimeetatsraadinde, f. Bunt-
 zen 410²
- Henriksen, Gudrun, Frøken 305, 409
 — Inge, Frøken 305, 323, 365, 409, 417
- Hermansen, Niels K., Professor 371, 397
- Hertig, Henrik, Adjunkt, Odense 364 og Frue, Marie
 Elisabeth, f. Andrup 401
- Hertz, Henrik, Digter 335
- Hjort, Proprietær, Baagegaard 374
- Hjorth-Nielsen, Musæumsinspektør 402
- Hoe, Hr. 385
- Hoffmeyer, Christian Julius Skat, Biskop, Aarhus ... 390
- Holck, Christian Erik, Forstassistent, Langesø 295,
 305, 323, 329, 336, 344, 348, 375², 403
 — Inger, Frue, f. Biørn 305. — Begge 295, 313, 362,
 409. — Deres Datter Eva 323
 — Ellen, Baronesse 412
 — Mogens, Lehnsbaron 360, 361
 — Jessie, Lehnsbaronesse, f. Howden Rønnenkamp
 311. — Begge 311
- Holm, Ernesta, Frøken 293, 319
 — Gaardejer (Hjørring Amt) 350
- Holmes, Mr. 322
 — Mrs., f. Walker 322
- Holst, Ole, Godsejer, Nysø 373
 — Birgitte, Frue, f. Stampe 374
- Holsten, Adam Christopher, Geheimeraad, Baron,
 † 1801 379
 — Hans, Admiral, Baron, † 1849 327, 356
 — Sophie Magdalene, Baronesse, g. Berner Schilden
 Holsten 356
- Holsten Carisius, Adam Christopher, Geheimeraad,
 Baron, † 1879 319, 356
- Holstein, Bent, Lehns greve, Holsteinborg 326
 — Erik, Lehns greve, Fuirendal 326⁶
 — Polly, Lehns grevinde, f. Collet 318. — Begge ... 326²
 — Ib, Greve, Kulgravgaard 318, 326³
 — Eva, Grevinde, f. Baronesse Bertouch Lehn 318.
 — Begge 326², 369, 402, 413. — Deres 3 Sønner
 318, 369
 — Ulrich, Greve 318, 326
- Honnens de Lichtenberg, Hans Henrik, Godsejer, Bid-
 strup og Grethe, Frue, f. Mose 306, 388
 — Frøken 388
- Honoré, Præst 310

- Houmøller, Sven, Afdelingsbibliotekar, København . 357
- Huitfeldt, Mathias Vilhelm, Geheimeraad, † 1803 306, 355, 389². — Hans Børn 389
- Charlotte Emerentzia, Geheimeraadinde, f. Raben, † 1798 389. — 2 yngre Døtre 290
- Frederikke Juliane, g. Friccius v. Schilden, † 1819 389
- Hvenegaard, Christian, Landinspektør, Svendborg 380, 384
- Hvidberg, Flemming, Undervisningsminister, Professor 347, 364
- Hvidtfeldt, Johan, Landsarkivar, Viborg 342
- Høegh Guldberg, Christian, Orlogskaptajn, Merløsegaard 322, 399
- Gudrun, Frue, f. Baronesse Reedtz Thott 399. — Begge 373
- Karin, deres Datter 399²
- Høgsbro, Erik, Landsretssagfører, Odense og Agnete, Frue, f. Høgsbro 362
- Agnete, Frue, f. Høgsbro 362
- Halfdan, Biskop, Nykøbing F. 311
- Høirup, Henning, Stiftsprovst, Viborg og Gerda, Stiftsprovstinde, f. Schroll 384. — Deres Datter 384
- Jacob, Stiftamtmand, Odense 363², 364
- Johannes, Stadsskoleinspektør, Nyborg 375, 380, 384, 414
- Ingwersen, Jens, Arkitekt 373
- Iuel, Gregers, Kammerherre, Juelsberg 318², 322, 334, 346, 361
- Iver 346, 402
- Hans, Hofjægermester, Lundsgaard 348, 375
- Thyra, Hofjægermesterinde, f. Comtesse Ahlefeldt Laurvig 348, 361, 414. — Begge 315, 379
- Peder 348
- Kjeld 348
- Sophy 348
- Jens, Kammerherre, Petersgaard 373
- Clara, Kammerherreinde, f. Treschow 373
- Niels, Kammerherre, Hverringe 322, 334, 346
- Vibeke (Viba), Kammerherreinde, f. Baronesse Wedell Wedellsborg 322, 361. — Begge 298
- Palle, Kaptajn 306
- Sophie Magdalene (Rikke), Frue, f. Treschow 294, 312, 315
- Eiler 315
- Niels 315
- Iuel Brockdorff, Augusta, Baronesse 321²
- Carl, Lehnsbaron, Valdemars Slot. 313, 321, 322, 413
- May Kathleen (Kitsa), Baronesse, f. Hegel 313, 321, 322, 413. — Begge 320, 323
- Patricia (Patsy), Baronesse 320, jvf. Walker
- Niels, Baron 321, 322, 373
- Christian, Baron 321, 322
- Abigaël, Baronesse 321
- Erik, Baron, Hindemae 322
- Jeanette, Baronesse 321, 322
- Niels, Baron, Kommandørkaptajn 322
- Iuul, Stig, Professor, København 357
- Grethe, Professorinde, f. Gerlach 357
- Jacobsen, Bent, Højesteretssagfører 350², 354
- Ole, Magister, Bibliotekar 323
- Forvalter, Valdemars Slot 321
- Jensen, Asger, Planteskoleejer, Holmstrup 343. — Fruen 343
- Jensen, Christian Axel, Magister, København 366
- Ejler, Frugtavlerv, Baaring 332
- Else, Frue, Nørre Sundby 295, 396
- Hans, Gaardejer, Øster Hæsinge 332. — Fruen 332². — Fruens Broder 332
- Holger, Direktør, Sverrig 336
- Jakob, Fæster, Limkildehus 320, 354
- Jens Marius, Sognefoged, Morud 364², 403, 409
- Kai, Stiftsprovst, Aarhus 390
- M. K., Tømremester, Voldum 388
- N. H., Skovfoged, Holstenshuus 348
- S. A., Godsforvalter, Rosenfeldt 318
- Jenk, Anne Bodil, Frue, f. Christophersen 354
- Jepsen, Ove, Nationalbankdirektør, København. 348, 351
- Jespersen, Anders, Ingeniør, Virum 351
- Anna, Frøken, Lærerinde 409
- Ejnar, Forpagter, Finstrup 363
- Klosterforvalter, Vemmetofte 327
- Signe, Enkefrue, f. Jessen, Finstrup 363
- Vagn, Prokurist 373²
- Jessen, Kai, Forpagter, Barnehøjgaard 363 og Elisabeth, Frue 313
- Peter, Forpagter, Barnehøjgaard 363², 369 og Marie, Frue 313, 363, 413
- Rasmus, Gaardejer, Sogneraadsformand, Lisesminde 363
- Johansen, Aage, Medlem af Landstinget 347
- Jungersen, Fru Landinspektør, Maribo 308
- Juul, Mogens, Direktør, Tenerife 413 og Ebba, Frue, f. Matzen 343
- Jørgensen, Arendt, Godsforvalter, Holstenshuus 313, 349, 404, 410, 413
- Emilie, Frøken, Sygeplejerske, Odense . 319, 359, 410
- Jørgen, Gaardejer, Medlem af Folketinget, Ullerup 401
- Kaj, Blomsterhandler, Odense 409
- Laurits, Skovarbejder, Blæsbjerghus 409
- Svend, Førstelærer, Medlem af Folketinget, Toreby 310, 400
- Hovmester, Krengerup 347
- Aksel Lauge, Forpagter, Estrupgaard 327, 396 og Ida, Frue 390
- Olof Lauge, Forpagter, Schildenseje 366²
- Karen, Frue 396, 413. — Begge 366, 381, 390
- Kaalund, L., Godsforvalter, Skjoldenæsholm . . 327², 403
- O., Godsforvalter, Gavne 374 og Frue 373
- Kaas, Frederik Christian, Admiral, † 1804 356
- Regitze Sophie, g. Holsten, † 1841 356
- Ulrik, Admiral, † 1746 356
- Kaster, E., Bogholder, Odder 307, 308
- Frøken, Faaborg 308
- Kauffmann, Henrik, Ambassadør 383
- Kent, Mr., Cambridge 358
- Kirkegaard, Søren, Filosof 304
- Kingo, Thomas, Biskop 329
- Kipp, Poul, Læge, Tommerup 329
- Kiær, Gustav, Læge, Svendborg 322, 413
- Ada, Frue, f. Baronesse Reedtz Thott 313, 322, 373, 374, 399, 413. — Begge 397²
- Klem, Knud, Musæumsdirektør, Helsingør og Ollis, Frue, f. Andersen 308, 345
- Klingfeldt, Charlotte Elisabeth, † 1819, g. Lous de Tuxen 357, 404
- Klitgaard, Carl, Postnester, Hjørring 310, 402
- Anne Marie, Frue, f. Therkildsen 402

- Knoth, Gæstgiver, Komigen Kro 319
 Knudsen, Agnes, Frøken 291
 — Bodil, Frøken 291
 — Gunnar, Kontorchef 310²
 — Gaardejer, Christiansholm 382³ og Frue 382 og Søn 382
 Knudtzon, Torben, Overlæge, København 306
 Knuth, Adam Christopher, Greve, til Knuthenborg † 1736 310
 — Adam Levin til Ludorf, † 1751 310
 — Cornelia, † 1736, g. Adam Levin Knuth til Ludorf 310
 — Eggert Christopher til Meltz, Prieborn og Aasmærke, † 1697 310
 — Elisabeth Sophie, † 1742, g. Godske Ditlev Holsten 310
 — Lucie Charlotte, Grevinde, f. Buchwald, † 1884 361
 — Eggert, Greve, Gesandt 347
 — Lily, Grevinde, f. Comtesse Rantzau 344
 — Karen, Grevinde, f. Comtesse Schimmelmann 368
 — Erik, Greve 368
 — Louise, Comtesse, g. Lehnsbaron H. Berner Schil-den Holsten 357
 — Kristian, Greve, Lilliendal 361, 364², 369, 376², 411², 412²
 — Ulrik, Greve, Lilliendal 311, 313, 360 og Tove Grevinde, f. Baronesse Bille Brahe Selby 292, 369, 413
 — Torben, Greve, Vosnæsgaard 295, 307, 311², 343, 382, 391, 396, 411²
 — Vibeke (Dine), Grevinde, f. Lausen 307, 396, 411. — Begge 306, 327, 411
 — Deres Søn Adam, Greve 327
 — Otto, Greve, Flintholm 313, 365, 376, 379, 411, 412
 — Elisabeth (Lippe), Grevinde, f. Baronesse Bille Brahe 315³, 379, 399, 411. — Begge 319², 333, 379, 403². — 5 fra Flintholm 336
 — Erik, Greve, Havrevænget 379
 — Frederik, Greve, Højslev Møllegaard 333, 348, 413
 — Marie Louise, Comtesse 413
 — Ellen, Comtesse 413
 — Wilhelm, Greve, Egeløkke 305², 312, 313, 361, 410, 411, 412
 — Inge, Grevinde, f. Comtesse Ahlefeldt-Laurvig 305, 376³, 411. — Begge 293, 295, 312, 376
 — Christian, Greve 376, 403
 — Ille (Illa), Comtesse 370², 376 jvf. Grüner
 — Wenzel, Greve 380
 — Rudolph, Greve 293, 361 og Karen, Grevinde, f. Didrichsen 336, 413, 417
 — Deres Søn Kristian, Greve 336, 417
 — Bertha til Ludorf, g. Wolfgang Wilhelm v. Schulse 310
 Koch, Mogens, Professor, København 351
 Konow, Aase, Frue, f. Bardenfleth 361
 — Caroline (Caro) Frue, f. Baronesse Iuel Brockdorff 322
 — Hans, Grosserer 368 og Harriet (Musse), Frue, f. Hansen 357
 Kornerup, Bjørn, Dr. theol., Overarkivar 329², 402 og Else, Frue, f. Hansen 357
 Koroneos, Polly (Bitte), f. Comtesse Holstein 326²
 Kousgård Sørensen, John, Magister 403
 Kragh, Axel, cand. mag. og jur. 326, 327
 Krarup, Frederik, Statsskovdirektør 346, 348, 349, 362, 364
 Krarup-Hansen, Præst, Herlufsholm 373. Hans Fader 373
 Kreiberg Pedersen, Repræsentant, Bogense 372
 Kristensen, H. K., Førstelærer 308
 Krog, Hans, Installatør, Morud 328², 364, 405
 Kruse, Johan Christian, Ambassadør 370, 412
 Krustrup, Magister 350
 Kryger Madsen, Hans, Gaardejer, Amtsrådsmedlem, Agernæs Møllegaard 367
 Kryhlmann, Lars, Gaardejer, Taagerod 370
 Langberg, Harald, Magister 306², 307, 318³, 370, 379, 391
 — Inger, Frue, f. Balslev 370. — Begge 369. — Deres Datter 369
 Lange, Bodil, Frue, f. Langkilde, Ørbækklunde 298, 332, 374
 — Ingeborg, Frøken 332
 — Magister 344²
 Larsen, Cæsius, Katterød 384. — 2 Sønner 384
 — Ingvard, Skovarbejder, Emiliesminde 355. — Familien 355
 — L., Kobmand, Morud 410
 — Revisor, Odense 367
 — Rita, Frue, Majs Hus 304
 — Svend, Musæumsdirektør, Odense 304, 308, 351, 380
 — Margrethe, Frue, f. Frydenlund 291, 304. — Begge 367, 401
 Lassen, Erik, Musæumsinspektør 323
 Lehmann, Karl, Overlæge, Hellerup 306
 — Aase, Frue, f. Krarup 307
 Lerfeldt, Svend, Præst, Dr. theol., Frederikssund og Inger Marie, Frue, f. Wilkenschildt 324
 Lerche, Anna Sophie, Baronesse, f. Lüttichau 306
 — Ille, Baronesse 412
 — Søster, † 1729, g. Eggert Christopher Knuth 310
 Leth, Alf Theodora Steensen, f. Nystrom, Ambassadrice 292
 Lilmoes, Læge, Voldum og Frue 388
 Lind, Aage, Kandidat, Skrodhøj 388
 Lindberg, Gaardejer 350
 Lindberg Nielsen, C., Landsarkivar, Odense 291, 375
 — Frue 291
 Linde, Harriet, g. Haarlov 357
 Linton, Olof, Professor, København 315, 364 og Irene, Frue, f. Wallerius 315
 — Deres Børn Robert 315 og Verna 315
 Lomholt, Forstander, Odense 295
 Lomholt-Thomsen, Viggo, Præst, Søby 391
 — Lisbet, Frue, f. Gehrke 391
 Lonyay, Ladislaus, Greve 358
 — Grevinde 358
 Lorenzen, Poul, kgl. Skovrider, Lindet 346²
 — Minna Marie, Frue, f. Madelung 346
 — Vilhelm, Dr. phil. og Dora, Frue, f. Elsass 293, 345
 Lowzow, Lennart, Søløjtnant 361
 — Marie Antoinette (Misse), Kommandørinde, f. Comtesse Bille Brahe Selby, Medlem af Folketinget 361
 Lund, Frode, Lærer 351
 — Johannes, Murermester, Morud 320, 364, 409, 417
 — Jutta, Frøken 307, 390, 391²
 Lundquist, Elisabeth, Frøken 335
 Lunoe, Erik, Dommer, Odense 414 og Poula Christiane, Frue, f. Ovesen 313, 324, 335
 — Svend, Landsretssagfører, København 322
 — Vibeke, Frue, f. Baronesse Iuel Brockdorff 322. — Begge 322
 Lüttichau, Christian, Kammerherre, Tjele 307, 343
 — Vibeke, Kammerherreinde, f. Schack Brockdorff 307. — Begge 343
 Lützhøft, Metha, Frue, f. Zimmermann, Stiftsprovstinde 291
 Lykke, Herluf, Fotograf, Odense 412

- Lykke-Meyer, H. Chr., Landinspektør 350²
 Løfting, Ebbe, Skovrider, Bybæk 403
 Løvingreen, Johan Anton, Skovrider, Frijsenborg 326
 Løvenskiold, Anna Cecilie, Frue, f. Wilhelmsen, Fossum 374 og Herman, Godsejer 412
- Madsen, Emilie (Misse), Frue, f. Gad 361
 — Peder, Skovarbejder, Bøgelundshus 409
 — S. A., Bagermester, Odense 411
 — Karen Johanne, Frue, f. Sørensen 411, 417
- Malling, Ragnhild, Frue, f. Maegaard 360
- Malthe-Bruun, Hans, Direktør 306
 — Marianne, Frue, f. Bruun 306, 391
 — Poula, Kommandørinde, f. Møller 306, 396
 — Vibeke, Frue, f. Malthe-Bruun 306², 313, 323³, 327, 343, 349, 357, 369², 390², 391³, 396², 410, 411, 417
 — Kim, hendes Søn 390²
 — Ruth, hendes Datter 306
- Markersen, Henrik Marquard, Civilingeniør, Rødby 347
- Marstrand Jørgensen, Otto, Skovrider, Langesø 291, 295², 305³, 327, 328, 329³, 333, 334, 336, 344, 346³, 348², 350⁴, 355, 365, 366³, 370, 371, 375, 380, 391, 396, 403³, 404, 414, 415
 — Agnete, Frue, f. Müller 305, 396. — Begge 295, 313, 336, 362, 409
 — Deres Datter Hanne 370, 403
 — Deres Døtre 324. — Deres 2 Døtre 295. — Deres 3 Døtre 323, 409
- Marsvin, Anne, var † 1567 374
- Martensen-Larsen, Tyge, Politimester, Odense 364
- Martinussen, Maren, Frøken, Nyborg 327
- Mathiesen, Mette Sørensdatter, † 1770, g. Ulrik Kaas 356
 — Søren, Klokker, † 1740 356, 357
- Matthesen, Pastorinde 399
- Melchior Hansen, Hr. 335. — Fruen 380
- Meilgaard, Anton, Læge, Morud 372, 382, 404²
 — og Elisa, Frue, f. Larsen 364, 409
- Mengel, Aage, Konsul, Odense 366
 — Godsforvalter, Nørholm 381³
- Mewes, Inger, Frue, Odense 319
- Mikkelsen, N. K., Smedemester, Morud 364
- Moltesen, Peter, Professor, København 326
- Moltke, Benedicte (Dissi), Grevinde, f. Knuth, Dekanese, Vallø 305, 306², 313, 327², 356, 369², 402², 403, 411², 412²
 — Adam, Greve 327², 391², 413
 — Peter, Greve og Birthe Marie, Grevinde, f. Størck Petersen 402, 413
 — Carl, Greve, Overpræsident 351, 358
 — Helene, Grevinde, f. Huyssen van Kattendyke 354
 — Ellen Bege, Comtesse, Vallø 307, 327
 — Helga, Lehnsgrevinde, f. v. Lüder, Bregentved 364
 — Rose, Grevinde, f. Baronesse Bille Brahe 315
- Moltke Huitfeldt, Leon, Greve, Glorup 298, 322
 — Tove, Grevinde, f. Comtesse Danneskiold Samsøe 311, 380. — Begge 332, 380
 — Marcellita (Lita), Comtesse 321, 322
- Morville, kgl. Skovrider, Arresødal 329
- Mourier Petersen, Christian, Hofjægermester, Rugaard og Carola, Frue, f. Rubesch 382
- Munthe, Overbibliotekar, Oslo 402
 — Regitze, Frue, f. Estrup 343, 388
- Muus, Henning, Skovrider, Gavnø og Frue, f. Ryder 373
 — Thorbjørn, Konsul, Odense 367
- Müller, H., Sagførerfuldmægtig, København 293
- Møjsen, Peter, Skovarbejder, Stenledhus og Familie 354
- Møller, Aksel, Indenrigsminister 329
- Naamansen, Kaj, Præst, Vissenbjerg 319
- Nannestad, Niels, Forststuderende 326
- Neergaard, Aase, Priorinde, f. Comtesse Krag Juel Vind Frijs, Aastrup 403
 — Bodil, Frue, f. Hartmann, Fuglsang 295
 — Jacobine (Babbe), Hofjægermesterinde, f. Estrup 379
 — Jacob (Laf), Kammerjunker 403
 — Peter, Direktør og Birte, Frue, f. Baronesse Reedtz Thott 321, 397
 — Birte, Frue, f. Baronesse Reedtz Thott 322
 — Vilhelm, Skovrider, Vemmetofte 327
 — Wenzel, Hofjægermester, Førslev og Marie (Majse), Frue, f. Wilhjelm 402
- Neergaard Bruun de, Eiler, Skjoldenasholm 327
 — Jenny, Frue, f. Petersen 327
 — Erik, Dommerfuldmægtig, Medlem af Folketinget 403²
 — Magda, Frue, f. Neergaard 403
 — Godtfred, Fuldmægtig 305, 313, 403⁴
 — Margrethe, (Grethe), Frue, f. Comtesse Knuth 313, 323, 411, 412². — Begge 294, 349, 376²
 — Tønnes, Kaptajn og Elisabeth (Lisbeth), Frue, f. Bohm 413
 — Vibeke, Desinator 413
 — Henri 327
 — Julie (Lulle), Kammerjunkerinde, 327, f. Bruun de Neergaard 327
- Nielsen, Agnar, Præst, Ejby og Frue 374
 — Axel, Gaardejer, Brændelydinge 360², 411 og Kirstine, Frue, f. Milling 329, 411, 413
 — Aage, Bestyrer, Lilliendal 360³, 411 og Frue 369
 — Knud, Gaardejer og Frue 329, 411, 417
 — Deres 2 Døtre 329
 — Børge, Forstassistent, Linnet 346
 — Caroline, Frue, Emiliesminde 304
 — Eigil, Dr. phil. 323
 — Hans Christian, Boelsmand, Limkilde 320², 354
 — Anna, hans Hustru 320, 354², 403
 — Jakob, deres Søn, Limkilde 320
 — H. P., Lærer, Fårstrup 354
 — Jens, Husmand, Mosenlund 366, 409
 — Johannes, Husmand, Højlykke 335
 — Jørgen, Domorganist, Aarhus 322
 — Lars Christian, Havearbejder, Havrehed og Carla, hans Hustru 404
 — Niels, Professor, København 404³
 — Niels, tidligere Chauffør, Lyngby og hans Hustru 368, 402
 — Niels Christian, tidligere Gartner, Langesø 366
 — P. Christian, Ammanuensis, Hørsholm 362
 — Rasmus, Højskoleforstander, Særslev og Frue 372
 — Borgmester, Ribe 308
 — Frøken, Hellerup 391
 — Gartner, Holstenshuus og Hustru 417
 — Hjulmand, Kelstrup 366
- Niemann, August 342
- Nissen, Marius, Forpagter, Sophie Amaliegård og Thyra, Frue 413
 — Kaj, Forpagter, Sophie Amaliegård 380, 391
- Noël, Else, Frue, f. Haxthausen, Juulskov 380. Hendes Datter 380
- Norberg, F., Underdirektør, Odense 366, 367
- Nordal, Islands Gesandt, København 304

- Nordmann, V., Dr. phil., Statsgeolog, København 318, 351
 Normann, Sekretær, Odense 367²
 Nyegaard, Christian, Forpagter, Holstenshuus 414
 — Olga, Frue 325, 376. — Begge 313
 — Jørgen, deres Søn 325
 Nygård, H. S. A., Arkivar, København 402
 Nygård-Nilsen, Arne, Riksantikvar, Oslo 334 og Maja, Frue, 333, 334
 Nærø, Erik, Revisor, Odense 367²
 Nørholm Pedersen, K. J., Præst, Odense og Frue 404
- Oldenburg, Konsulinde 324
 Olsen, Aksel, Planteskoleejer, Kolding 344. — Hans Datter 344
 Ove, Elsa, Frue, f. Theill, Margaard 403
 Overgaard, Frue, Holstebro 308
 Oxholm, Alexander, Hofjærgermester, Langeskov og Kirsten, Hofjærgermesterinde, f. Ewald 315
 — Inge, Ambassadrice, f. Blechingberg, Rosenfeldt 292, 373, 371, 401
 — Elsa, Frøken, Rosenfeldt, jvf. Tillisch 291
 — Niels, Direktør og Addy, Frue, f. Albeck ... 292, 324
 — Oscar, Ambassadeattaché, Paris 292
 — Dorrit, Frøken 292
 Ozinga, Professor, Utrecht 379
- Paasikivi, Præsident, Finland 402
 Paetcke, Frue, f. Baronesse Donner 334
 Panton, Henry, Gæstgiver, Komigen Kro 305, 349², 404, 412 og Else, Frue 320²
 — Verner, Arkitekt 364
 Paulli, Hans Henrik, Civilingeniør 360
 — Birgitte, Frue, f. Bruun de Neergaard 360
 Paulsen, Jørgen, Museumsdirektør, Frederiksborg 345, 400, 403
 — Mimi, Frue, f. Bladt 403
 Pedersen, Axel, Præst, Voldum 384, 385, 390, 396², Fruen 391. — Begge 413
 — Christian, Sognefoged, Ditlevsdal 403, 409
 — Vilhelm, Tegner 374
 — Herluf, Skovfoged, Clausholm 348
 Petersen, Hans, Møller, Munke Mølle, Odense 351
 — Jens, Amdraadsmedlem, Dyrupgaard 362
 — Peter, Redaktør, Odense og Johanne, Frue 304, 329, 379, 409
 — Johanne, Frue 329
 — Rasmus, Savværksejer, Højbjerg Savmølle 358. — Hans Moder i Bredbjerg 358
 — Overlærer, Mulernes Legatskole, Odense 328
 — Skytte, Holsteinborg 326
 — fra Falck, Odense 409
 Petterson, Christian, Gartner, Margaard 333
 Pihlkjær, K., Forpagter, Sophienlund 414. — Marie, Frue 396
 Plum, Niels Munk, Biskop 310
 — Inger Marie, Frøken 402
 Pontoppidan, Axel, Kaptain 357
 — Olga, Frue, f. Baronesse Bille Brahe 315
 Poulsen, A. C., Skovfoged, Clausholm 348, 388, 391
 — Erik, Skovfoged, Holstenshuus 348, 362
 Pozo Rubio, Marie Louise, Marquise, f. Comtesse Moltke Huitfeldt 307
 Priisholm, Karl, Statshusmand, Taasinge 384, 385
 Pritchard, Emily, Frue, f. Hansen 306, 343, 396
 Pølsgaard, Hedvig, Frue, f. Sørensen, Væde 417
- Quaade, Peter Friedrich, General, † 1850 357
 — George Joachim, Gesandt, † 1889 357 og Caroline Amalia, f. Baronesse Selby, † 1862 og Caroline, f. Baronesse Selby, † 1906 349
 — Louise, g. Adam Christopher Lehnsbaron Berner Schilden Holsten 357
 — Elisabeth, Frøken 349²
 — Poul, Sekretær 396
 — Karen Estrid (Didde), f. Hilarius Kalkau 391. — Begge 293, 319, 349, 413
 — Claus, stud. jur. og Eva, Frue, f. Boas 319
 — Ulla, Frøken 293, 319, 349
 — Familien 359
 Qvist, Ejnar, Sparekassedirektør, Odense 364
 Qvistgaard, Poul, Skovrider, Wedellsborg 346, 388
- Raben Levetzau, Marie (Misser), Baronesse, f. Konow 321, 322
 — Frederik (Freddie) 291, 292, 322, 357
 — Birthe, Frøken 321, 322
 Rafn, Johannes, Forststuderende 326
 Rantzau, Friederich, Rigsgreve, Breitenburg, † 1806.. 379
 — Amoene, Rigsgrevinde, f. Grevinde Castell, † 1802 379
 — Fanny, Lehnsgrævinde, f. Comtesse Brockenhuus Schack, Krøngerup 313, 334, 344, 347²
 — Daniel, Lehns greve, Rosenvold 347
 — Eiler, Greve 347
 Rasmussen, Anker, Lærer, Havrehed 320, 363, 410, 414. — Fruen 320
 — Carlo, Forpagter, Røde Mølle 351
 — Dagmar, Frue, f. Hansen, Odense 380
 — Frank, Skovfoged, Frederiksgave 388
 — Hugo, Præst, Vigerslev 305², 319, 334, 363, 364, 401, 409, 414
 — Frue, Præstens Moder 334
 — Eva, Frøken, Vigerslev 305
 — Jakob, Tømremester, Korup 355
 — Jens, Forstfuldmægtig, Lindenberg 342², 388. — Hans Fader, Sortemosegaard 342
 — Anne Louise, Frue 388
 — Johannes, Kontorchef, København 335²
 — Julius, Skovfoged, Holstenshuus 403
 — Niels, Brøndgraver, Korup 355
 — Niels, Skovfoged, Morudskov 329, 348, 371 og Anna, Frue 409
 — Niels Kristian, Gaardejer, Revninge 298. — Hans Datter 298
 — Otto, Dyrlæge, Bredbjerg 291
 — Severin, Skovarbejder, Fruerhavehuset 363
 — Søkilde, Niels, Historiker 332
 Reedtz Thott, Otto, Baron, Gavne, † 1862 321
 — Karen, Baronesse, f. Fønss, † 1844 321
 — Tage, Lehnsbaron, Gavne 373 og Elisabeth, Lehnsbaronesse, f. Bülow 373
 — Otto, Lehnsbaron, Gavne 373
 — Holger, Lehnsbaron, Merlosegaard 412
 — Gudrun, Baronesse, g. Christian Høegh Guldberg 376
 — Tage, Baron, Strandegaard 322, 373
 — Else, Baronesse, f. Baronesse Wedell Neergaard 322. — Begge 322, 413
 — Axel, Baron, Gavne 292², 318, 373², 374², 414², 415
 — Susanne, Baronesse, f. Tholstrup 292, 373², 401. — Begge 327, 372, 374, 413
 — Elisabeth, Baronesse 373
 — Otto, Baron 372, 373, 374, 399

- Reedtz Thott Iver, Baron 371, 373
 — Helle, Baronesse, jvf. Halberg 298
 Refsum, Helge, Statsadvokat, Bergen 304
 Reiss, Wilhelm, Præst, Korup 366
 Reventlow, Conrad, Greve, Storkansler, † 1708 389
 — Ada, Grevinde, f. Grøn 306, 319, 349
 — Johan Otto, Greve, Damgaard 307, 313, 328, 348,
 374, 379, 391, 396, 397
 — Eduard, Lehns greve, Ambassadør 361
 — Else, Lehns grevinde, f. Bardenfleth 360², 412
 — Christian, Greve, Forstassistent og Beke, Grev-
 inde, f. Comtesse Ahlefeldt Laurvig 327, 399
 — Beke, Grevinde, f. Comtesse Ahlefeldt Laurvig .. 397
 — Detlev, Greve 307
 — Frederik, Greve, Stiftamtmand, Nykøbing 295,
 308², 311, 361, 400
 — Grevinde, f. Baronesse Donner, Wittenberg.... 334
 Ricard, Carl, Højesterets sagfører, København..... 399²
 — Annette, Frue, f. Meyer 399
 Riisager, Vagn, Provst, Randers 390 og Gerda, Provst-
 inde, f. Borch Olufsen 388
 Ringberg, Hj., Civildommer, Odense 385
 Ritsing, Nik., Hospitalsforstander, Odense 364²
 — Emilie, Frue 364
 Rodhe, Edvard, Biskop, Skara 306, 335
 Rogers, Charles Bolles, Mr., Minneapolis 311
 Rolsted, Ernst Viggo, Skovrider, Krengerup 403
 Rosen, Malvine, Frue, f. Ræder 329
 — Otto, Landbrugskandidat 329
 — Poul, kgl. Skovrider, Nødebo 326
 Rosenkrantz, Holger, Lehnsbaron, Rosenholm 343,
 384 og Karin, Lehnsbaronesse, f. Ljungløf..... 413
 Rosenørn, Anna, Frøken, Venmetofte 402
 Rosenørn Lehn, Carl, Baron, Rössjöholm 381²
 Rottbøll, Henning, Godsejer, Børglum Kloster og Frue 396
 Rothe, Carl Adolph, Kontraadmiral, † 1834..... 357
 — Gustava, † 1891, g. Viggo Rothe..... 357
 — Viggo, Direktør, † 1891..... 357
 — Christine, g. Thorvald Haarløv 357
 Rothenborg, Ingeniør 351
 Rud, N. J., Gaardejer, Balslev 374
 Rudberg, Biskop, Skara 356
 Rytter, Aage, Direktør, fhv. Handelsminister 347
- Sabroe, Axel, kgl. Skovrider, Boller.... 295, 346, 371², 375
 Salomies, Ærkebiskop, Åbo 310
 Sass, Bendix, Clausholm Mølle, † 1799 306
 — Kai, Maler, Aarhus 332
 — Else Kai, f. Bjernede, Professor, Aarhus 332
 — Søren, Arkitekt, København 306², 332, 355²
 — Elisabeth, Frue, f. Viggo Pedersen 355, 374. —
 Begge 364, 374
 Scavenius, Sophus, Kammerherre, Klintholm 346
 Schaarup, Kontorchef 366, 367
 Schack, Einer, Landsretssagfører 373
 — Ellen, Comtesse 295
 — Fanny, Grevinde, f. Bodenhoff 306
 — Otto, Lehns greve, Schackenberg 381
 — Karin, Lehns grevinde, f. v. Schack, Schackenberg
 295², 323, 347, 364, 413
 — Karin Birgitte (Berthe), Comtesse 304, 364²
 — Eva, Comtesse 306
 — Hans, Lehns greve, Schackenberg 295, 304, 323²,
 342, 347, 364, 413
- Schaffalitzky de Muckadell, Johan Ludvig, Baron,
 Rødkilde 379
 — Else, Baronesse, f. Gyth..... 315, 379, 399
 — Michael, Baron 346, 348, 362
 Scheel, Albert, Greve 327
 — Frederik Christian, Greve, Ryegaard 362
 — Kresten, Lehns greve, Rugaard 313
 — Anne Marie (Buben), Lehns grevinde, f. Casten-
 schiold 313, 365. — Begge 348
 — Otto, Greve 327
 Schilden, Hans Heinrich Friccius v., til Clausholm,
 † 1816 390
 Schiøler, Gudmund, Biskop, Roskilde 356²
 Schmedes, Elisabeth, Frue, Rosenberg 389
 Schmidt, Hans William, Arkitekt, Odense 363
 — Frue, 385. — Begge 385², 404. — 3 Børn 385. —
 Familien 385
 Scholten, Julie, Frue, f. Baronesse Reedtz Thott 313,
 315, 322, 334, 363², 373, 399, 413
 Schulin, Sigismund, Lehns greve, Frederiksdal og
 Johanne, Lehns grevinde, f. Schou 368
 — Vilhelm, Greve og Jutta Lola Elsa, Grevinde, f. v.
 Scheven 383
 Schwartz Nielsen, Holger, Kammerherre..... 307
 Schøller, Carl Gustav, Oberst, Margaard 333
 — Christian Emil August, Hofjægermester, Margaard 333
 Secher, Knud, Redaktør, Odense 304, 347
 Seckmann Fleischer, Kontorchef 368
 Seesten, H. B., Arkivar, Odense 291², 343, 367
 — Ellen, Frue, f. Anderson 291. — Begge 291
 Sehestedt Juul, Elise, Kammerherreinde, f. Valentiner
 363, 410², 413
 — Emilie, Kammerherreinde, f. Baronesse Holsten. 410²
 — Christian, Godsejer, Ravnholt 348, 375, 380
 — Lisbet, Frue, f. Neckelmann 348, 363. — begge
 363, 380. — Deres 2 Sønner 363
 — Sophie, Frøken 327
 Seidelin, Mogens, Læge, Odense og Eva, Frue .. 363, 364
 Shaw, Bernard 318
 Sidebottom, Mrs., f. Walker 322
 Sigurdsson, Biskop, Island 310
 Simonsen, Svend, Lærer, Taagerod 410. — Hans
 Datter Anna 409
 Simony, Daniel, fhv. Forpagter, Odense og Julie, Frue
 319, 359
- Sinding, Otto, Dommerfuldmægtig, Odense 365, 376,
 381, 384, 385, 404
 Sittwell, Forfatter, England og Frue 397
 Sjögreen, Elisabeth, Generalinde, f. Cederschiöld,
 Stockholm..... 295²
 — Carl, Kaptain, Uppsala og Brita, Frue, f. Engberg 295
 Skautrup, Peter, Professor, Rektor, Aarhus..... 351
 Skeel, Erik, Landsretssagfører, Holkegaard og
 Birgitte, Frue, f. Fønss 382
 — Birgitte, Frue, f. Fønss 343
 — Ove, Hofjægermester og Ingeborg, Hofjægerme-
 sterinde, f. Baronesse Wedell Wedellsborg, Bir-
 kelse 294
 — Tyge, Hofjægermester, Lyngsbækgaard.... 295, 307
 — Rigitze, Hofjægermesterinde, f. Baronesse Gylden-
 krone 307
 Skov, Sigvard, Musæumsinspektør, Koldinghus..... 400
 Skovhaug, Aage, Entreprenør, Villestofte 355
 — Børge, Tømrermester, Paarup 355
 Skovmand, Roar, Dr. phil. 308

- Skytte, Anders, Førstelærer, Uubberud 295
 Smemo, Biskop, Oslo 310
 Smidt, Biskop, Norge 356
 Sommer Andersen, H. B., Amtmand, Ringkøbing ... 310
 Sommerfeldt, Olfert, Politifuldmægtig, Nyborg og Ingrid, Frue, f. Dændler 329, 404
 — Ingrid, Frue, f. Dændler 404
 Sonne, H. Chr., Bankier, New York 292. — Hans 2 Døtre 292
 Sonne Schmidt, Karen Margrethe, Frue, f. Scavenius 380
 Sormunen, Biskop, Finland 356
 Stahlschmidt, Paul, Departementschef 349²
 Steenbach, Carl, Kammerjunker og Ebba, Frue, f. Lemvigh 291
 Steenberg, Jan, Dr. phil. 388, 400
 Steensberg, Axel, Dr. phil., Overinspektør 298³, 304, 348, 351², 357
 — Frida, Frue, f. Sillesen 304, 400. — Begge... 304, 348
 — Jens, stud. med., deres Søn 298⁴, 348
 Stenhjørn, H. E., Rugaard 383
 — Hefvig, Frue, f. Baronesse v. Schilling.... 366, 383
 — Ulf, Skuespiller, Aarhus 366, 383²
 Stiesdal, Hans, Magister 307
 Stricker, S. M., Hoteldirektør, Christiansfeldt.... 381, 396
 Stubgaard, Poul, Skovfoged, Langesø 328, 329, 348, 371 og Ebba, Frue, f. Demant 325, 409
 — Deres Sønner, Henning 409 og Jørgen 409
 2 af Skovfoged Stubgaards Elever 328
 Suhr, Theodor, Biskop, København 321, 322²
 Svenningsen, Nils, Ambassadør, København 401
 Svensson, Katrine, Frue, f. Billum, Haderslev 333. — Hendes Børn 333
 — Bjørn, Redaktør, Haderslev og Frue 333. — Deres 5 Børn 333
 Sylvest Hansen, Arkitekt 351
 Syrach Larsen, Carl, Dr. agro., Arboretforstander, Charlottenlund 325³, 326², 334, 336, 344, 345, 346, 348², 349, 356, 362, 364², 371²
 Søegaard, Bent, Forstassistent, Arboretet 346, 402 og Birgit, Frue 348
 Søgaard, Helge, Dr. phil., Museumsdirektør, Aarhus 308 og Kirsten, Frue, f. Jacobsen 383
 Sørensen, Erna, Frue, Landsretssagfører, Medlem af Folketinget 347
 — Ingrid, Sygeplejerske, Frøken, Langesø 409
 — Laurits, Gæstgiver, Komigen Kro ... 319, 411², 417
 — Anna, Frue, f. Knoth 319², 359, 380, 384, 411
 — Knud Ejner, Gartner, Blommenslyst 417
 — Otto W., Fotograf, Odense 412
 — Poul, fhv. Socialminister 346, 347², 401²
 — Købmand, Nyrup 327²
 Teist, Frederik, Højesteretssagfører, København 361, 364, 402 og Lone, Frue, f. Rohde 354, 402
 Tersling, Eric, Direktør, København 347
 — Agnes, Frue, f. Comtesse Rantzau 344
 Tetens, Christiane, Frue, f. Bruun de Neergaard ... 360
 Tham, Else, Frue, f. Treschow 312, 410
 — Erik, Jägmästare, Växjö 328, 329³, 336 og Karin, Frue, f. Bunth 382
 Thamdrup, H. M., Dr. phil., Museumsdirektør, Aarhus 371
 Thede Jensen, Ruth 409
 Thierlein, Lærer, Odense 304, 335
 Thiset, Olivia, Frue, f. Sørensen, Klampenborg 357
 Tholstrup, Henrik, Direktør, København 373 og Elsa Ingeborg, Frue, f. Hanson 374, Lars, Hr. 373
 Thomsen, Albert, Overlærer, Holbæk 308
 — Niels, Provst, Sønder sø 333, 335²
 Thorup, Niels, Skovarbejder, Stenedhus 329, 354. — Marie, hans Hustru 329, 354
 — Hans Søn Moritz, Ingeniør og Hustru 354
 Thurah, Laurids de, Arkitekt, † 1759 396
 Tidemand Dal, C. J., Arkitekt, Næstved 373² og Marie, Frue, f. Staal 373
 Tillisch, Julie, Fru Skibsinspektør, f. Teisen 292
 — Niels Benedict, Bankfuldmægtig København 292, 327, 361
 — Dagmar, Frue, f. Comtesse Knuth 327, 361. — Begge 293, 318, 402, 413. — Deres 2 Døtre . 327, 361
 — Wilhelm, Forpagter, Øbjerggaard og Thora, Frue, f. Sonne 318
 — Thora, Frue, f. Sonne 292
 — Erik, Forstkandidat, Rosenfeldt 291², 292, 293, 295, 318, 323², 324², 375, 413
 — Elsa, Frue, f. Oxholm, Rosenfeldt 413, jvf. Oxholm. — Begge 292, 295, 318², 374, 402
 — Deres Datter Anne 374
 Topsøe Jensen, Helge, Overbibliotekar 323
 Treschow, Alexandra, Frue, f. Baronesse Berner Schilden Holsten, jvf. Berner 410
 Ingeborg, Frøken 312, 412
 — Michael, Forpagter 412
 — Wanda, Frue, f. Comtesse Danneskiold Samsøe.. 379
 — Frederik (Fredde), Inspektør 412 og Amy, Frue, f. Castenskiold 294, 312, 413
 — Eiler, Inspektør, Svendborg 313, 376
 — Elisabeth, Frue, f. Weber 294, 313. — Begge 376, 413. — Deres 4 Børn 376
 — Niels Gregers, Slotsgartner, Sorgenfri 334, 391 og Anne, Frue, f. Cederfeld de Simonsen 351, 368
 — Kirsten, Frøken 379
 — Vibeke, Frøken 312, 379
 Troels Smith, Ellen, Oberstinde, f. Marstrand 403
 Tuite, Nicolas 358²
 Tulstrup, Forstkandidat 403
 Tuxen, Louis de, Kaptain, † 1828 357, 404
 — Benedicte, † 1877, g. Carl Adolph Rothe 357
 — Christiane Gustave, † 1866, g. P. F. Quaade ... 357
 — Familien 404
 Uldall, Kai, Overinspektør, Lyngby 298, 351, 373
 Ulrich, Lis, Frøken 376, 403, 413
 — Niels Brock, Statskovdirektør, København. 305, 306
 Valdemar Sejr, Konge 310
 Valentini de Laviano, Luciana, Frøken 374
 Vendelsoe, C. M., Skovrider, Skjoldenæsholm 344
 Vestergaard, N. C. D., kgl. Skovrider, Sundsgaarden.. 375
 Veye, Frøken, Odense 304
 Vigen, L., Skovrider, Holsteinborg og Frue 326
 Vind, Ove, Kammerherre, Sanderumgaard og Elsa, Kammerherreinde, f. Oxholm 292, 304, 324
 — Elsa, Kammerherreinde, f. Oxholm 334, 379
 — Kirsten, Diakonisse 295, 324
 — Ivar, Hofjægermester, Røj 292
 — Alexandra, Hofjægermesterinde, f. Comtesse af Rosenborg 292, 373. — Begge 413

- Vogel Jørgensen, Redaktør, Charlottenlund . 356, 357, 358²
 Waagepetersen, Bent, Arkitekt, København 294, 370
 Wachtmeister, Gösta, Greve, Rydebäck 336
 Wad, Torkel, Bankdirektør, Odense 366
 Wahl, Mogens, Fuldmægtig, Indenrigsministeriet 370
 Walkendorff, Christopher, til Glorup, Rigshofmester,
 † 1601 380
 Walker, Harrold (Harry) Charles, Major M. C. 320
 — Patricia (Patsy), f. Baronesse Iuel Brockdorff 321³,
 373, jvf. Iuel Brockdorff. — Begge 321², 322
 — Deres Søn 373
 — Mr. 320, 322
 — Mrs. 322
 Warenskjold, Dorothy, Miss, New York 383
 Wedell, Julius, Lehns greve, Wedellsborg, 319, 362,
 388², 412, 414
 — Inger, Lehns grevinde, f. Comtesse Krag Juel Vind
 Frijs 320. — Begge 295, 306, 307, 364, 397
 — Tido, Greve 322
 — Greve, Tyskland 397
 Wedell Wedellsborg, Ettie, Baronesse, f. Blom 294
 — Sigismund, Baron, Oberstløjtnant og Yvonne,
 Oberstinde, f. Styrmer 342
 Deres 2 Børn 342
 Wedel Jarlsberg, Herman, Lehns greve, Jarlsberg 399
 — Anna Sophie, Lehns grevinde, f. Comtesse Ahle-
 feldt Laurvig Lehn 322, 399². — Begge 412
 — Frederik, Baron 399
 Wedell Neergaard, Manon, Baronesse, f. Comtesse
 Schimmelmänn, Roskilde 374
 — Jens, Baron, Svenstrup 327, 374, 401²
 Wern, Eigil, Kommandørkaptajn, Kammerherre 364
 Werner, I. Vilh., Borgmester, Odense 304², 364
 Weywadt, Torben, Politimester, Bogense 364
 Wibroe, Frøken, Godsfuldmægtig, Ravnholt 363
 Winther Andersen, Mejeribestyrer, Rue Mejeri 370, 410
 Wohlert, Inge, Frøken 403
 Woll, Vilhelm, Politimester, Kerteminde 291, 367
 Zachariae, George William, Præst, Landet 306
 — Hugh, stud. med. 306
 Zeuthen, Erik, Dr. phil. 323
 Øllgaard, Hans, Biskop, Odense 310, 364, 414
 og Marie, Bispinde, f. Jespersen 298, 304
 — Poul, Præst, Odense 362
 Østergaard, Overgartner, København 344²
 Øxenhave, Carl Johan, Forpagter, Agermosegaard 369
 og Kristine, Frue 369

Voldum sogns hovedministerialbog

Fødte mandkøn

No.	0.
Fødselsår og -dag	1954 26. juni
Fødested	Rigshospitalet i København
Barnets fulde navn	KIM ALEXANDER BERNER
Forældrenes fulde navn, deres stilling og bo- pæl, fødselsår og -dag, samt sted og dato for deres vielse	Civilingeniør HENRIK ALEXANDER BERNER, født 1. juli 1918, og hustru RUTH, født MALTHE - BRUUN, født 20. februar 1926, Hesselvang 5, Hellerup Viede i Christianskirke København 20. juli 1952.
Dåbsår og -dag	1954 27 juli
Af hvem og hvor dåbs- handlingen er foretaget	Sognepræsten i Kapellet på Clausholm.
Faddernes fulde navn, stilling og bopæl	Fru VIBEKE MALTHE-BRUUN, Callisensvej 25, Hellerup, frk. ANNA IDA BRUUN, Løndal pr. Addit, beskæftigelsesterapeut, frk. JUTTA LUND, Vingaards alle 71, Hellerup. CARITAS REGITZE BERNER stod hos moderen bar barnet, Lensbaron H. BERNER-SCHILDEN-HOLSTEN, Langesø, Fyn, læge BENT FRIIS-HANSEN, Graabrødretorv 3, København K., tegner Greve ADAM MOLTKE, Langdraget 3 Vanløse, arkivar BREDO GRANDJEAN, Malmøgade 12, København Ø., herr GUSTAV BERNER, Holstenshuus pr. Faaborg.
	Dåben meddelt fødestedet 28-7-1954.

