



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

En beretning om min tipoldemor

Lovise Nielsen

amme for den senere Kong Frederik VII,
hendes to mænd,

- Compagnikirurg **Magnus Andreas Guldberg**
- Apoteker **Anker Christian Laurberg**

samt deres aner og slægt

H. David Nielsen
Langersvej 18
Aalborg

17. August 1992

Genealogisk samling
99.9 Ni 33 niel

Nielsen, H. David
En beretning om min tipoldemor
Lovise Nielsen
Indgået: 930825

Indholdsfortegnelse:

	Nr i	Side
	Ane-	
	tavle	
Forord		2
Lovise Nielsen.....	(31)	3
- Far Daniel Nielsen	(62)	19
- Mor Anne Elisabeth Langes datter	(63)	26
- Farfar Niels Danielsen	(124)	35
- Farmor Marthe Michelsdatter	(125)	37
- Morfar Johan Jacob Lange	(126)	38
- Mormor Ane Elisabeth Arensdatter	(127)	41
Magnus Andreas Guldberg.....	(30B)	42
- Far Hans Andresen	(60B)	50
- Mor Thore Friderichs datter	(61B)	54
Anker Christian Laurberg.....	(30)	55
- Far Laurits Petersen Laurberg	(60)	59
- Mor Ellen Chathrine Hatting	(61)	60
- Farfar Peder Olesen	(120)	61
- Farmor Maren Magrethe Lauridsdatter	(121)	62
- Morfar Hans Henrik Hatting	(122)	63
- Mormor Annike Cathrine Stenstrup	(123)	64
Oldeforældre:		
- Sværd Henrik Jørgensen Hatting	(244)	65
- Sværd Susanna Kjeldsdatter Schytte	(245)	65
- Spinde Jacob Nielsen Stenstrup	(246)	65
- Spinde Anne Cathrine Brorson	(247)	65
- Sværd Niels Lucasen	(492)	67
- Sværd Cathrine Nielsdatter	(493)	67
- Spinde Broder Brorson	(494)	67
- Spinde Cathrine Margrethe Clausen	(495)	67
- Sværd Hr. Broder Petersen	(988)	68
- Sværd Ellen Hansdotter	(989)	68
- Sværd Peder Pedersen	(1978)	68
- Sværd Kirsten Andersdotter	(1979)	68
Kildehenvisninger		69
Anetavler		70
Kopier af dokumenter		

Forord

Viggo Bay samlede i 1924 en stamtavle over min morfar, Niels Hansen Risegaard's slægt samt nogle indgifte familier.

I denne stamtavle er min tipoldemor Lovise Nielsen nævnt.

- Hun var enke efter compagnikirurg **Magnus Andreas Guldberg**.
- Hendes far skulle have været ansat ved Holmens faste Stok, og hendes mor ved hoffets silkevæverier.
- Efter sit andet barns død skulle hun have været amme for kronprins Frederik, den senere Kong Frederik VII.

Der har været nogen usikkerhed om denne beretnings troværdighed, og det har foranlediget mig til at forske i disse ting og grave videre i mine forfædres liv og virke.

De følgende sider viser, at **Lovise Guldberg** har været amme for den lille kronprins Frederik, ikke efter sit andet barns død, men sammen med, at hun har ammet sit eget barn.

Lovise Nielsen må have været en usædvanlig kvinde, med et usædvanligt levnedsløb.

Mange nye og spændende oplysninger om vore forfædre er samtidig bragt frem for dagens lys.

Jeg vil gerne rette en stor tak til Licie Bjerregaard-Rune, hvis slægt er indgiftet i efterkommere af tømmermester Anders Sørensen Bay Randers.

Hun har fremskaffet størsteparten af oplysningerne om **Magnus Andreas Guldberg**, **Lovise Nielsen**, og deres forfædre, samlet i en mappe, der indeholder fotokopier af originale dokumenter, kirkebøger og breve m.m, eller afskrifter af disse.

De følgende sider er en sammenskrivning af disse oplysninger, suppleret med indslag fra andre kilder.

Jeg har forsøgt at anvende samme stavning og ortografi, som er anvendt i originaldokumenterne.

Personnavne er primært stavet som i kirkebøgernes notering af fødsler hvor dette har været muligt.

Lovise Nielsen

- . .1777 Lovise Nielsen blev født i Prinsensgade, Nyboder, København.
- 10.06.1777 Lovise Nielsen døbes i Holmens Kirke
- Fader: Daniel Nielsen
- Kvartermester 3'D.3'C
Prinsensgade
- Moder: Anna Lisbeth Lange
- Cammerherre Winterfeldt,
Capt. Lütken,
Capt. Brock, i Nyhafen
Frøken Kaappe
- Lovise Nielsen var kun 2 år gammel da, hendes far druknede, så ham har hun næppe kendt, eller husket noget om.
- Da hun var 5 år giftede moderen sig med Svend Henrichsen, og familien, der foruden moderen og Lovise også omfatter den 5 år ældre søster Mette, flyttede da til Salviegade nr. 21, hvor de nu skulle bo sammen med den nye familie.
- I huset har der endvidere været ikke mindre end 5 pensionærere. Pladsen har været trang i det halve hus de disponerede over.
- 1787 I 1787, da Lovise var 10 år gammel arbejdede hun og storesøsteren sammen med moderen på Silkefabrikken som silkevinderske.
- Der har næppe været mange muligheder for leg i Lovises barndom, men hun har måske alligevel allerede dengang lært Magnus Andreas at kende, de var jævnaldrende og begge opvokset i Nyboder. Måske har de gået i skole sammen, i en af de gamle skoler af 1786, der lå ud mod Prindsensstræde (det nuværende Borgergade) ved Canjnesstræde (det nuværende Kanelstræde), Bjørnsgade eller Skolemesterlængen (det nuværende Klærkestræde).

-
- 06.10.1793 Den 6. oktober 1793 blev Lovise Nielsen konfirmeret i Holmens kirke,, et halvt år efter Magnus Andreas. De har altså ikke gået til konfirmationsforberedelser sammen.
- 1797 Dør Svend Henrichsen, der havde boet sammen med Lovises mor i Delfingade.
- Om Lovise, der nu er blevet 20 år, også boede der på dette tidspunkt vides ikke.
- Vi hører først om hende, da hun er blevet enig med Magnus Andreas om, at de agter at gifte sig.
- Magnus Andreas er nu blevet Compagni kirurg og overgået til hæren, hvorfor han og Lovise bliver gift i Garnisons kirken, hærens kirke.
- 27.02.1805 Vies Andreas Guldberg og Lovise Nielsen. De var begge 28 år.
- Efter vielsen flytter parret til Helsingør, hvor Magnus Andreas er stationeret.
- 05.05.1806 Døbes deres første barn, Lovise Friedericke i Helsingør kirke.
- Fader: Magnus Andreas Guldberg, compagnichirurg ved Kongens Atag^oment.
Moder: Lovise Nielsen
- 19.04.1808 Døde Lovise Nielsens første mand, Magnus Andreas Guldberg, 31 år gammel.
- 07.05.1808 Lovise der ventede sit andet barn med Guldberg, ansøgte den 7 maj 1808 myndighederne om at måtte sidde i uskiftet bo. Hun er kun 31 år gammel.
- 21.06.1808 Dette bevilliges den 26 juni samme år.
- Det ville næppe heller have kunnet betale sig at gøre det fattige bo op.
- Hun søgte om at få sin afdøde mands pension.
- Equipage kontor
Referat Protokol for 1807 og 1808.
No 1*
- Enken efter afdøde Chirurg Guldberg søger om at blive*
-

tilstaaet de 144 Rd. aarlig som hendes mand var allernaadigst bevilliget for hans iver og god Opførsel under slaget den 2den April 1801.

Hun er i fattige Omstændigheder har et Barn og er frugtsommelig med det andet.

Resolution No. 491

Af mandens Pension kan hun intet tilstaaes men hendes Ansøgning anbefales Finans Collegium."

Efter sin mands død flyttede Lovise Nielsen, med sit barn og gamle mor, tilbage til København til en lille lejlighed i Sct. Pedersstræde 138. Moderen, er meget svag, og hun må også underholde hende.

10.09.1808 Fødte hun Guldbergs andet barn på Fødselsstiftelsen i København.

Samme dag blev barnet døbt med navnet Emilie Marie, sogn nr. 75.

Det var dengang almindeligt, at man engagerede fattige mødre til at amme kongelige og adelige damers børn.

Lovise Guldberg blev således amme for den lille kronprins Fritz Frederik, der blev født den 6 oktober 1808, sammen med sin egen datter Emilie Marie.

Hun havde på denne måde kunnet forøge sine sparsomme indtægter.

Emilie Marie blev først født efter sin fars død, han nåede således ikke at se sin anden datter.

10.01.1810 Døde Emilie Marie, 1 1/2 år gammel.

Kirkebogen anfører dødsårsagen til at være nervefeber

Man må vel formode at de kongelige og adelige børn først blev lagt til ammens bryst og at ammens eget barn derefter måtte nøjes med det, der blev tilbage.

Det er ikke usandsynligt, at den lille Emilie Marie ikke har fået tilstrækkelig føde, og at det måske har været medvirkende årsag til hendes tidlige død.

Emilie Marie blev begravet på Assistens kirkegården.

Som det fremgår af ovenstående blev Lovise Guldberg

amme for den senere Kong Frederik VII, sammen med sit eget barn, og ikke som Viggo Bay har anført, efter dets død.

Dette bekræftes af et notat i Sebastian Von Elms bog "Den uartige prinsesse", en lidt svulstig beretning om prinsesse Charlotte Frideriche, Kong Christian VIII's første kone og Frederik VII's mor, bygget over den ulykkelige prinsesses private dagbog.

Heri er anført:

September 1809.

"Jeg er glad for, at den lille Fritz nu efterhåndes overlades til sin nye amme Christiane Rejersen."

1809 Lovise Nielsen fortsatte med at ansøge om økonomisk hjælp.

Finanskollegiet 1784-1816
Sekretariatet
Journalsager
No. 380, 1809

Chirurg ved Kronens regiment Magnus Andreas Guldbergs Enke, Lovise Nielsen, beder om at måtte beholde de 144 Rd. Vartepenge, som var hendes Mand bevilliget af Søetatens Fond formedelst hans Fliid og Paapasselighed ved at behandle de questede af 2 April 1801, da han var Skibschirurg. Hun har ingen fast Indtægt og maa underholde en Gammel Moder og to Børn.

Direktionen for Øresunds Hospital bevidnede, at manden døde som offer for den Fliid og Utrættelighed, med hvilken han behandlede de Syge, som fra Orlovs-skibet Prinds Christian blev ført i Land i Helsingør, samt at Enken er i hjælpeløs Tilstand.

Fra sin mands rosværdige Forhold fremlægger hun adskillige andre Vidnesbyrd.

Admiralitetet anbefaler Supplicantinden med Børn til at tages i særdeles betragtning.

Har af Postpension 60 Rd. for sig og Børnene.

1810 Postpensionskasse- Direktionen.
Pensionsforslag 1810.

General Commisariatescollegiun vedkommende.

Afgangne Regimentschirurg Guldbergs Enke Lovise Nielsen i København, forhen Amme for Hendes Højhed Prindsesse Charlotte Fridericke, erholder i Følge Hans Majestæts allerhøieste Resolution af 17 September 1808 herfra en aarlig Pension af 20 Rd for hendes egen Person, og for hver af hendes 2de Børn ligeledes 20 Rd. indtil de haar fyldt det 18de Aar.

1810 Det ene af Børnene var nu dødt og hun har derfor anholdt om desuagtet at måtte beholde de for dette resterende 20 Rd.- Af den almindelige Pensionsfond har hun 40 Rd. aarlig.

Generalcommissariatets Collegium havde anbefalet hendes Ansøgning, og da hun levede i *kummerfulde Omstændigheder*, saa indstilledes hun til at beholde de for hendes afdøde Barn opførte 20 RD. aarlig.

Ansøgningen bevilligedes.

Den unge enke Lovise Guldberg (Nielsen) lærte formentlig Anker Christian Laurberg at kende kort efter dennes ankomst til København.

Hun boede på dette tidspunkt i Sct. Pedersstræde.

Bekendskabet fik følger.

18.05.1810 Føder Lovise Guldberg en datter uden Laurbergs vidende.

29.05.1810 Døbes datteren, Albertine Kjerstine Lovise i Helligåndskirken

I kirkebogen for Helligåndskirken, sogn nr 6, bind 10 findes følgende:

29.05.1810 døbte

Albertine Kjerstine

Lovise

Forældre: Johan Scherling, skomagermester og hustru Marie Gulbrandsen boende i Løvstræde 56, deres datter, født den 18 maj, kaldet Albertine Kjerstine Lovise. Faddere: Forældrene, Gjordemoder Mad. Pedersen, Skomagersvend Pedersen og Lejetjener Petersen.

At det er Lovise Nielsens datter, der her er indført i Helligånds kirkens kirkebog, vil fremgå af den

skrivelse som hendes senere mand, Anker Christian Laurberg den 29 oktober 1825 sender til Helligaands kirken.

Lovise Nielsen havde imidlertid ikke forbindelse med Anker Christian Laurberg, da deres datter blev født. Hun havde vel end ikke vidst, om han ville anerkende faderskabet.

I sin fortvivlelse er hun gået til gjordemoder Marie Elisabeth Pedersen, der var gift med skomager Pedersen, der ifølge en samtidig gedefortegnelse boede i Store Kongensgade nr. 235.

Hun var autoriseret jordmor og har formentlig været fortrolig med unge kvinders problemer, når de var kommet i ulykkelige omstændigheder. Vi må tro, at hun ud fra de bedste hensigter har forsøgt at hjælpe den unge enke.

Det har måske været hendes mands mester, skomagemester Scherling, som hun har fået til at påtage sig forældremyndigheden. Det har måske endda været skomager parrets ønske, at adoptere den lille pige.

Det har ikke været muligt at finde frem til skomagerparret Scherling.

Det har heller ikke været muligt at finde ud af, om Albertine Kjerstine Lovise overhovedet har været hos skomagerparret, eller hvor længe, hvis hun var der.

Vi må formode, at Albertine Kjerstine Lovise opholdt sig hos sin mor inden denne giftede sig med Anker Christian Laurberg.

12.04.1814

Ansøgte Lovise Guldborg allernådigst Kongen, Landets Ædle Fader om Redning i min Nød, om et Laan på 100 Rd. til at betale en Gæld, som hun i disse dyre og besværlige tider er kommet i.

Hun har slet ikke andet end de 100 Rd. i Pension, og har en gammel 74 Aarig Moder og et Barn at forsørge.

Lånet blev afslået.

Efter statsbankerotten i 1813 har det nok været vanskelige tider for småfolk.

Indtil sit ægteskab med Anker Christian Laurberg
havde Lovise Nielsen oppebåret følgende indtægter,

Fra den Kgl. Finans Casse : 20 Rd.
Fra den Alm. Pensionskasse: 40 Rd.

Ialt 60 Rd.

Samt for datteren Lovise Fridericke,

Fra den Kgl. Finans Casse : 40 Rd.
Fra den Alm. Pensionskasse: 20 Rd.

Ialt 60 Rd.

Anker Christian Laurberg må have genoptaget
forbindelsen med Lovise Nielsen, for de bliver enige
om at gifte sig.

03.07.1817

Vor Frue kirke, sogn nr. 13 viser,

Anker Christian Laurberg, apoteker på Samsø. Ungkarl,
33 år. Enken Lovise Guldberg, født Nielsen. 33 aar.
(i parantes bemærket var hun 40 år)

*De vies i huset Sct. Pederstræde 138 efter bevilling
af 27de juni 1817.*

*Forlovere: Apoteker Tyesen
Urtekræmmer Møller, Pederstræde*

Der blev formentlig festet i hjemmet efter vielsen.

Nu flyttede Lovise Nielsen, som er blevet fru
Apoteker Laurberg, og hendes yngste datter
Albertine Kjerstine Lovise, med Anker Christian
Laurberg til Samsø, hvor Apoteket i Pillemark blev
deres fremtidige hjem.

Lovise Frederikke Guldberg blev i København, for at
lære husholdning, som det fremgår af den næste
ansøgning om hjælp til datterens opdragelse.

Man må dog formode, at hun har bevaret forbindelsen
med sin mor og sin stedfar og at hun har fået et
hjem i Pillemark.

1817

I 1817 ansøgte Lovise Nielsen *Den Kgl. Finans Casse*

og Den Alm. Pensionskasse om at måtte beholde de 60 Rd. for datteren Lovise Fredericke, til hendes opdragelse og underhold her i byen, indtil hendes attende år, da der på Samsø ingen huslighed gives.

Hendes tilkommende mand, som begynder sin næring, mangler evne til at understøtte hendes ophold i København.

1818 I 1818 gentages ansøgningen.

Datterens pensioner bevilliges

14.05.1818 Fødte Lovise Nielsen en søn, der får navnet Laurits Vilhelm Sventon Christiansen

28.09.1820 Fødte Lovise Nielsen en datter, der får navnet Eline Cathrine Elisabeth

27.10.1821 Blev Fridericke konfirmeret i Vor Frue Kirke, København

Et nyt problem meldte sig da deres første datter Albertine Lovise skulle konfirmeres.

Præsten forlangte at pigen skulle lyses i kuld i kirken inden den kirkelige handling kan gennemføres.

Foranlediget af dette krav skrev Laurberg et brev til Helligåndskirken med følgende indhold:

Jeg underskrevne Anker Christian Laurberg, Apoteker på Samsø erklærer hermed at være fader til Albertine Christine Lovise, der er født i København den 18 maj 1810 og døbt i Helliggeist Kirke, ligesom også min nuværende kone Lovise Nielsen forhen enke efter Compagni-Chirurg Guldberg, er hendes virkelige moder, saaledes erklærer vi begge bemeldte Albertine Christine Lovise for vores fælles samavlede Barn. Da jeg Apoteker Laurberg på den Tiid ovenmeldte min Datter blev født, ikke opholdt mig i København, og ikke heller den Tiid var gift med min nuværende kone, saa blev Daabsakten ikke begjert af mig, men da min daværende Forlovede, /nu Kone/, overdrog til den Gjordemoder, hvem hun under fødslen blev betjent, nemlig Madam Petersen Skomagermester Petersens Hustrue, at gjøre den fornødne begjæring om Daabsakten og saaledes er den, som jeg nu erfarer, fejlagtige Angivelse af Barnets Forældres Navne mig

uafvidende indløben.

*Denne Erklæring tilbyder jeg mig naar og hvor
paafordres at stadfæste med Lovens Eed.*

Samsø Apothek d 29 October 1825.

Anker Christian Laurberg. L.S.

*At Apotheker Laurberg egenhændigen har skrevet og
underskrevet ovenstående Erklæring, det bliver
derved, efter Begjæring, attesteret.*

Pillemark paa Samsøe, den 29 October 1825.

Bay, Birkedommer paa Samsøe L.S.

Den originale erklæring er indsat i kirkebogen og
bærer Lovens Segl.

Det gælder både Hovedministerialbogen og
Kontraministerialbogen.

Men ikke nok med det. I Hovedministerialbogen,
præstens udgave, men ikke i Kontraministerialbogen,
er forældrenes navne overstreget og erstattet med:

Fader: Anker Christian Laurberg

Moder: Lovise Nielsen

Det er meget usædvanligt at rette i en Kirkebog.

Moderen har der næppe været tvivl om, for Albertine
Kjerstine Lovise flyttede til Samsø, da Lovise
Nielsen giftede sig med Anker Christian Laurberg.

Nu var der bragt orden i forældreforholdene.

I Tranebjerg sogns kirkebog, kan man i
konfirmationslisten for piger finde følgende:

1826

Albertine Christine Laurberg, Pillemark

Forældre: Christine Laurberg og Lovise Nielsen

Født 18 maj 1810 i København.

Lovise Nielsen havde efterhånden fået styr på sin
tilværelse.

Hun havde fået en god mand, som hun formentlig levede
godt med, og den stigende velstand i hjemmet har

givet hende trykthed.

De fik endnu en halv snes år sammen, hvori de oplevede følgende familiebegivenheder.

Om hendes datter Lovise Fridericke stadig opholder sig i København, vides ikke. Men hun havde lært sin fremtidige mand at kende og brylluppet blev fejret på Samsø, i apotekerhjemmet.

22.09.1829

Vies Christian Thisinius Kruse, Batalionskirurg og Lovise Fridericke Guldberg i Tranebjerg Kirke.

Erslev Forfatterlexicon 1814-1840, oplyser

Kruse, Christian Thisenius, Søn af forpagter Hans Hansen Kruse og Anna. f. Thisenius.
(* 19/2 1791, + på Lydumgaard ved Varde 9/3 1793) -
F. på Lydumgaard 29 juli 1791;
tog 1815 pharmaceutisk examen (eenstem. Laud.), og i efteråret 1828 chirurgisk examen (2den Char.).
Blev char. Batallionschirurg ved det slesvigste Infanteri-Regiment i Slesvig 20 oktober 1829, senere ved Livregimentet Quirassere, afskediget i Naade med Pension under Navn af Vartepenge 1 Juli 1842;
derefter praktiserende Læge i Flensborg, siden Nordborg paa Als.
Digte, spredte i Tidsblade gengivet i f.eks "Københavns Morgenblad" (1826, nr 112) og "Sneeliljer"(J.63; II 178; III.122)

De fik i al fald 2 børn.

Johannes Thisenius Kruse, der blev malermester i Haderslev og gift med Maren Pedersen.

Deres søn Ole Valdemar Thisenius Kruse f.13.05.1868 i Haderslev d. 29.11.1948 i Bokmås, Sverige.Kendt maler og forfatter, navnlig anerkendt i Sverige. Hans nok mest kendte maleri "Livets Træ" og flere andre hænger i Brødrarummet i Gøteborgs kunstgalleri (1930).

Ole Valdemar Thisenius Kruse blev 22.01.1921 gift med Agnes Sophie Schlottfeldt, der er født i Neumynster. De fik ingen børn og denne slægtsgren er uddød.

Ludvig Henrik Kruse blev født omkring 1833 og var i 1845, som 12 årig plejebarn hos birkedommer Søren Bay på Samsø.

Viggo Bay beretter i sin stamtavle over Niels Hansen Risegaards Slægt, at Søren Bay som ung 22 årig boede

hos apoteker Laurberg på Samsø.

Heri er der noget der ikke kan passe.

Da Søren Bay var 22 år gammel arbejdede han som fuldmægtig på Ringkøbings ants kontor. Det kan have været senere, da han arbejdede i København, at han lærte Lovise Nielsen, Anker Christian Laurberg og deres datter at kende.

Da havde Laurberg imidlertid endnu ikke oprettet sit apotek på Samsø.

Da Søren Bay kom til Samsø i 1817, havde Anker Christian Laurberg netop fået oprettet apoteket derovre.

I 1817 blev Lovise Nielsen og Anker Christian Laurberg gift, de flyttede herefter sammen med deres datter Albertine Kjerstine Lovise til Samsø.

Kort efter flyttede også Søren Bay til Samsø.

Det er formentlig først her, at Søren Bay lærte Apoteker familien at kende. Albertine Kjerstine Lovise var da 7 år gammel.

Søren Bay har været glad for den lille pige, og efterhånden som hun voksede op blev det til forelskelse og i 1831, da hun var blevet 21 år, skrev han et frierbrev.

Han har formentlig været betænkelig ved den store aldersforskel, han var da 43 år og kunne ikke få tilkendegivet sine følelser for den unge pige. Han stak derfor brevet i lommen, hvor det blev et årstid.

Albertine Kjerstine Lovises følelser for Søren Bay har jo nok udviklet sig i samme retning, så da han endelig friede fik han "ja" og i 1833 stod brylluppet i hjemmet i Pillemark.

19.07.1833 Tranebjerg Kirke mellem

Søren Bay, Birkedommer på Samsø og Albertine Kjerstine f.Laurberg.

22.06.1834 Fødtes barnebarnet Anne Kirstine Louise Bay

25.11.1835 Fødtes barnebarnet Anders Christian Bay

Laurberg har efterhånden oparbejdet et godt Apotek på

øen, men det har imidlertid taget på hans kræfter, så han må give op i en al for ung en alder.

03.05.1836 Dør Lovise Nielsens 2' mand Apoteker Anker Christian Laurberg i Pilemark i en alder af 52 år.

17.06.1836 Holdtes der offentlig auktion over apoteket i Pillemark med bevilling, inventar og varebeholdning.

04.06.1836 Grevskabet Samsø Gods Skifteprotokol anfører, at 30 dage efter Apoteker Laurbergs død anmoder Enken om at maatte sidde i uskiftet bo

Det blev med børnenes Tilladelse bevilliget.

Da Anker Christian Laurberg var død og apoteket solgt flyttede Lovise Nielsen, alias fru Laurberg ind på Birkedommergården, hvor hun tilbragte sine sidste leveår sammen med sin familie.

I denne periode indtraf følgende begivenheder:

1836 Kronprins Frederik, den senere kong Frederik den syvende, besøgte i 1836 Samsø. Han var dengang 28 år.

Herom fortælles:

En dag da den dengang 49 årige birkedommer Bay, var i Onsbjerg for at holde auktion, kom en mand ind og fortalte birkedommeren, at kronprins Frederik og nogle kavalerer var gået i land ved Sælvig og gik dernede.

Birkedommeren standsede straks auktionen og kørte til Sælvig.

Da han havde præsenteret sig for kronprinsen sagde denne, at han havde erfaret, at hans gamle amme boede herovre, og at hun var enke efter en apoteker. "Nu vil jeg gerne opsøge hende, og tale med hende."

"Ja, det passer meget godt, Deres Kongelige Højhed, det er min svigermoder, Fru Laurberg."

Kronprinsen spurgte så, hvor han kunne bo.

Bay gav ham den oplysning, at det mest passende sted var hos godsinspektør Knudsen, Ørnslund.

Birkedommeren fik travlt med at skrive et brev til godsinspektøren om det fornemme besøg, han kunne vente, og en karl på en rask hest blev sendt afsted med det.

Birkedommeren fik i en hast fat på nogle vogne til at køre herskaberne til Ørnslund, medens birkedommeren kørte hjem for at hente sin svigermoder.

Da kronprinsen i Tranebjerg blev opmærksom på det gamle voldsted (Samsø Borg), måtte han naturligvis op og set det.

"Her vil jeg gerne blive lidt længere og nærmere undersøge det, men min gamle amme må ikke vente. Undersøgelsen her må vente til en anden gang, den løber ikke fra mig", sagde kronprinsen ... men der kom ikke nogen anden gang ...

Da birkedommer Bay og hans svigermoder kom til Ørnslund, ved det nuværende Brattingsborg, kom Kronprinsen selv ud og tog imod dem.

Kronprinsen tog Fru Laurberg under armen og de gik ind i et værelse for sig selv.

Først et par timer senere kom de ud.

Godsinspektøren spurgte så, om de nu kunne spise?

"Ja", sagde kronprinsen, "men jeg vil have min gamle amme til borddame"

Kronprinsen var meget bevæget og kom først til sig selv, da han havde fået adskillige glas vin.

Der blev holdt flere taler ved bordet, men da de havde spist ville Fru Laurberg gerne hjem.

Det kunne Kronprinsen godt forstå, men birkedommeren skulle blive.

Da Fru Laurberg var kørt, fik de rigeligt med vin, og kronprinsen foreslog, at de skulle synge en sang og at Bay skulle synge for.

"Det kan jeg ikke, Deres Kongelige Højhed, for jeg kan kun 'Al verden går rundt i en grøn kasse king'"

"Når jeg befaler det, skal mine undersætter lyde!"
lød svaret.

Så måtte birkedommeren op med den, og med sang og drik gik så det meste af natten.

En af nattens historier var fortællingen om Kong Christian IV, der i sin tid landede med et skib vest for Nordby Kirke.

Kongen gik op i bakkerne hvor han traf en karl, der pløjede.

"Må jeg prøve at pløje?" spurgte kongen.

Det fik han lov til.

Kongen pløjede så en fure og sagde til karlen:

"Nu kan du sige til din husbond, at kongen har pløjet på hans mark"

Det var præsten i Nordby's karl.

Han gik hjem og fortalte episoden til sin husbond.

Da præsten gik ud på marken for at hilsen på kongen var skibet sejlet.

Tidligt næste morgen var Kronprinsen ude at spadserer i skoven, og kom ud på Ørby mark (nu "Hjalmarsgård"), hvor han traf en karl, der var ved at spænde heste for en plov.

Ihukommende aftenens fortælling om Christian IV, spurgte kronprinsen, om han måtte pløje en fure, og det fik han lov til.

Karlen sagde, da furen var pløjet, at det ikke var så dårligt, som han havde troet.

Kronprinsen gav ham da en specie, fordi han var den første, der havde rost ham som plovmand.

Senere fik karlen at vide, hvem der havde pløjet for ham.

Ved denne lejlighed skulle prinsen for første gang have erfaret noget om de virkelige tildragelser under hans ulykkelige moders ophold i Horsens, skriver Torkild Baumgarten.

En sommerdag nogen tid senere ankrede kongeskibet op ud for Vesborg.

En chalup blev roet i land og der gik bud efter Madam Laurberg, som en times tid var ude på kongeskibet, da kronprinsen igen ville tale med sin gamle amme.

Da kong Christian X, før anden verdenskrig var på Samsø, og også besøgte familien Qvist på Færggården i Ballen, fik han historien om de to konger som plovmand.

Kongen beklagede, at han først fik historien ved opbruddet, da han også gerne ville have pløjet en fure på Samsø, "Men det kan måske nås ved næste besøg."

Christian X nåede imidlertid ikke at besøge Samsø mere.

Lovise Nielsen, opnåede også at se sit tredje barnebarn, Vilhelmine Marie Bay, der blev født den 18.11.1837

11.12.1838 To år efter sin mands død, døde Lovise Laurberg (f.Nielsen) i Pillemark.

15.12.1838 Begravedes hun i Tranebjerg.

Nu blev skiftet gjort op.

Fædrene og mødrende arv blev fordelt på de 4 børn med følgende beløb,

Mødrende og fædre arv

Wilhelm	2408 Rd.
Birkedommer Bay på sin kones vegne	1204 Rd.
Jomfru Eline Laurberg	1204 Rd.

Mødrende arv

Batalionschirurg Kruse på sin kones	535 Rd.
Fridericke Lovise Guldbergs vegne	

Ialt	5351 Rd.
------	----------

I skiftet står der også, at Lovise Laurberg den sidste tid hun levede var sengeliggende og derfor bortskænkede sine klæder.

Følgende er fundet vedrørende Lovise Nielsens forældre og bedsteforældre.

Daniel Nielsen

Daniel Nielsen var Lovise Nielsens far.

Om denne vides at,

10.08.1746

Døbes Daniel Nielsen i Holmens Kirke

Fader: *Niels Danielsen*

Matros 25 Compagnie, i Kattegade

Moder: *Marthe Michels Datter*

*Jacob Stavanger, Baadsmand
Morten Mortensen, Brændevinsmand
Stephen Svendsen item
Madam Anders Pedersen. Kone til
Brændevinsmanden i Kattegade.
Anna Margrete ? i Adelgade*

1764

Daniel Nielsen, aftalte 18 år gammel at tjene i Søetaten i 16 år.

01.12.1769

Indskrives til copulation i Holmens Kirke:

Daniel Nielsen

Matros 2'D. 3'C no 33.

Anne Elisabeth Langes Datter

Hun fremlægger conf. brev fra Hr Monthey dateret 6 may 1765.

02.12.1769

Opnåede Daniel Nielsen frimandsbrev for at kunne tage med Asiatisk Kompagnis skib, "Kongen af Danmark" på dets rejse til Canton, Kina.

Det var dengang almindelig at mandskabet skulle møde på skibet inden kl. 11 formiddag, den dag skibet skulle sejle.

I løbet af dagen fik man gjort skibet klart og når sejlene var hejst, stod man havnen ud.

De pårørendes familier har jo nok stået på kajen og vinket farvel, hvis de har haft mulighed for det.

Det var sejlskibe der behøvede en stor besætning. De prøvede at udnytte passatvinde og havstrømme. De måtte derfor ofte sejle en længere rute, og tit krydse mod vinden.

Derfor var skibene ofte flere år undervejs.

Følgende uddrag af Assiatisk Compagnis skibsprotokol fortæller lidt om tilværelsen ombord på et handelsskib i 1770'erne

Assiatisk Compagnis skibsprotokol, bog nr. 925

1769:

02.12 Begynder skibsprotokollen. Daniel Nielsen, som har fået nr. 48 omtales på de følgende sider.

1770:

05.01 Side 2
Ankommer Daniel Nielsen sammen med 4 andre matroser ombord på skibet.

Afsejler "Kongen af Danmark" med kurs mod Canton, Kina. Besætningen er på 170 mand.

03.06 Side 30.
Udlover besætningen penge til de fattige i anledning af Pinsen. Daniel Nielsen betaler 8 skilling.

17.07 Side 39.
Er der auktion efter afgåede styrmand Olsen. Daniel Nielsen køber for 3 Rd. 2M.

Side 43.
Er der et samlet regnskab over Auktionen.

01.11 Side 68.
Gage-nr.48-8Rd.: til Cin.Cours.=4T.8 m.

03.11 Side 73.
Udbetalt nr. 48- 1 Rd.1m., da de har passeret "Linien".

-
- 06.11 Side 76.
Er der aukt.ef. afg. matros Jacob Johansen.
Daniel Nielsen køber 1 pr. bommulds-strømper
og 1 hvid Hue f. 1 Rd.
- 28.12 Side 90.
Gage-nr. 48- 8Rd.+9 Rd.5 m 8/25 S.
- 1771:
- 07.01 Side 95.
Gage-nr. 48-
- 31.03 Daniel Nielsen-nr 48- bet 1 m. i præsteoffer,
8 S. til fattige
- 08.04 Side 120.
er der aukt. efter skibspræst Sanny, der døde
6.4.1771. Daniel Nielsen er nævnt 2 steder og
køber for henholdsvis 4 og 1 Rd.
- 09.04 Side 125.
Nævnes Daniel Nielsen som vidne i en sag mod
3 'sturm. Fuglede, der blev beskyldt for grov
mishandling af quvartermester Hans Michelsen
m.fl. Indsender klager til skibsrådet d.
28.3.1771.
- Side 126.
Nævnes Daniel Nielsen igen som vidne, og ef.
diverse forhør, dømmes styrmanden til at
betale 4 mdrs. gage. til compagniets
fattigkasse.
- 23.04 Side 134.
Køber Daniel Nielsen tobak f. 5 m.
- 27.04 Side 136.
Får Daniel Nielsen sammen med andre matroser
en douceur på 10 Rd.
- 09.06 Side 142.
Slutter skibsprotokollen og underskrives af
Gregers Klitgaard.

Skibet medbragte en beholdning af trøjer. skjorter,
strømper, sko, filt, handsker, tråd, tobak og
bønnebøger som besætningen kunne købe.

Daniel Nielsen købte kun tobak. Beklædningsgenstande købte han på de auktioner, der blev afholdt efter afdøde besætningsmedlemmer.

Det har nok været en barsk tilværelse at leve så længe, tæt sammen på et forholdsvis lille skib under så barske forhold.

Daniel Nielsen synes imidlertid at have klaret sig godt.

27.04.1771 Vendte "*Kongen af Danmark*" tilbage til København, tilsyneladende uden større uheld.

Anne Elisabeth Lange har jo nok været glad for at få sin forlovede Daniel Nielsen hjem igen.

Deres førstefødte Anthonet Kirstine blev født i hans fravær og var blevet døbt, da han var på vej til Kina

I Holmens kirkebog kan man læse;

04.09.1770 Døbes Anthonet Kirstine i Holmens Kirke

*Fader: Daniel Nielsen af Comandeur
Hansens Compagni i
Krusemyntegade.*

*Moder: Lisbeth Niels Datter
(Navnet er formentlig en
fejlskrivning)*

*Faddere: Alexander Walter, Bager
Georg Meis, Baaed fabriqueur
Ronander, Sergent
Johanne Brun, Krusemyntegade
Jomfru Anthonets Kirstine Brun ibid*

Daniel og Anne Elisabeth var jo allerede før hans afrejse til Kina, indskrevet i Holmens kirke til copulation, så nu skulle der være bryllup.

-
- 22.07.1771 Vies Daniel Nielsen og Anne Elisabeth Lange i Holmens Kirke.
- Forlovere: Niels Danielsen,
Baadsmænd 3'D. 3'C.no. 2.
- Jacob Lange,
Mat. 2'D. 6'C.no. 14.
- Deres forældre
- 09.08.1771 Udnævnes Daniel Nielsen til kvartermester i 3' Divisions 3' kompagni som no. 6, samme kompagni hvori han har været matros no. 33.
- Daniel Nielsen aftalte samtidig, at han ville tjene Søetaten på livstid.
- Han blev tildelt et halvt hus i Nyboder.
- 04.08.1772 Døbes Johanne i Holmens Kirke.
- Fader: Daniel Nielsen,
Quartermester 23 Compagni
- Moder: Ana Lisbeth Johans Datter
- 1772 Sejler Daniel Nielsen med fregatten "Wilmoes"
- 1773 Sejler han med orlogsskibet "Sct. Croix".
- 10.06.1777 Døbes Lovise som nævnt.
- 1779 Havde Daniel Nielsen kommandoen på en krydsbåd, der sejlede mellem Strynø og Rudkøbing.
- 10.04.1779 På tilbageturen fra Strynø, hvor krydsbåden havde afleveret penge og ordre til soldaterne, blev Daniel Nielsen, i hårdt vejr skyllet overbord og druknede.

Fra de efterfølgende søforhør og undersøgelser vedrørende ulykken skal her fremhæves.

Da Krydsbåden efter endt Mission på Strynø igen havde lettet Anker og var blevet sat under Sejl for at gå til Rudkøbing, stod Qvartermester Daniel Nielsen på Dækket, ikke langt fra Comparenten, der stod ved Roret, og idet Qvartermesteren ville tage sin Over- eller Søekiortel på, faldt han på styrbord Siden, som var i læ, baglæns overbord.

Comparenten lagde straks Roret i Læ og drejede i Vinden.

2 Mand fra Mandskabet blev omgående sat ud i en Jolle for at redde den Forulykkede.

Man så Daniel med Hovedet to Gange komme op af Søen, men formåede i den hårde Sø ikke at redde ham.

I det efterfølgende forhør blev der bl.a. spurgt, om der havde været tvistigheder med mandskabet, eller Daniel Nielsen havde skyldt nogen penge.

Der blev sat en annonce i "Københavns Tidende", med anmodning om, at give sig til kende, hvis man havde noget tilgode hos ham.

14.05.1779

Fandt man liget af Daniel Nielsen, der var skyllet op på Strynøs nordkyst.

Myndighederne var imidlertid stadigvæk i tvivl om, at der kunne være tale om en forbrydelse.

Nogle skrammer i ansigtet og blå pletter på kroppen, der kunne være forårsaget af det lange ophold i vandet, gav imidlertid anledning til usikkerheden.

Amtmanden og birkedommeren i Rudkøbing krævede liget obduceret.

Der blev ikke fundet tegn på vold.

Obduktionen beretter bl.a., at Daniel Nielsen var rødhåret, og at håret var bundet i en knude i nakken med et sort bånd, som det dengang var skik blandt søfolk. Han havde endvidere et rødt skærf om livet.

Endelig var myndighederne tilfredse og gav tilladelse til, at Daniel Nielsen måtte begravnes.

24.05.1779

Begraves Daniel Nielsen på Strynø.

Begravelsen blev forrettet af pastor Christian Thomsen Barfoed, hvis søn Erik Christian Barfoed (født 21.01.1786 på Strynø) var apoteker i Stege.

Erik Christian Barfoed var gift med Annede Chatharine Laurberg (født 02.01.1789 i Skanderborg) der var en søster til Anker Christian Laurberg, apoteker i Pillemark på Samsø.

Anne Elisabeth Langesdatter

Anne Elisabeth Langesdatter var Lovise Nielsens mor

Om denne vides at,

ca.1748 Fødes Anne Eliabeth Lange i Altona, som dengang var dansk.

Hun kom formentlig til København som barn, sammen med sine forældre Johan Jakob Lange og Ane Elisabeth Arensdatter.

20.10.1765 Anne Eliz Lange konfirmeres i garnisonens tyske menighed.

22.07.1771 Blev hun gift med Daniel Nielsen.

Mens førnævnte begivenheder foregik, boede Daniel Nielsens familie, enken Anne Elisabeth Lange, og døtrene Kierstine, Johanne og Lovise i Timiansgade nr 22, hvilket er anført i Forseglingsprotokollen 1776-1780.

18.05.1779 6 dage før Daniel Nielsen blev begravet på Strynø indfandt Skifte Commissionen sig med Betjent Lars Lund for enken Anne Elisabeth Johansdatter, boende udi nr. 22 i Timiansgade, for at foretage annotations forretning efter hendes mands død.

Til stede var enken. De 3 efterlode børn var Kierstine 8 år, Johanne 6 år og Lovise Danielsdatter 2 år gammel.

Det fattige bo blev opgjort til ialt 2 Rd. 4 Mark.

Registreringsprotokollen vurderer de afleverede personlige ting, som Daniel Nielsen efterlod til ialt 2. Rd. 4 Mark 12 Skilling.

Kravene til den efterlode enke, herunder gæld, som Daniel Nielsen skulle have efterladt blev afvist.

Man må formode at Anna Elisabeth Lange fik lov til at beholde de efterlode bo og intet mere.

Tre et halvt år efter Daniel Nielsens død giftede Anne Elisabeth Lange sig igen.

Svend Henrichsen

Enkemand. Quartermester 2 Div. 8 Compagnie No 5

Han viser skiftebrev dateret. Købh. 26.02.1781

Anna Elisabeth Johans Dtt

Enke.

Hun fremviste skiftebrev dateret Købh 18.05.1779

03.08.1784 *Fødes Caspar Henrich*

01.10.1784 *Dør Caspar Henrich 2 måneder gammel.*

01.07.1787 *Folketællingen 1 juli 1787 Søetaten anfører:*

Salviegade nr. 21 - 2'familie

Svend Henrichsen

Kvartermester 2'D 8'C 64 aar Husband.gift 3'gang

Anne Lisbet Jans Datter 37 aar hans kone gift 2'gang

*Mette Johanne Daniels D 15 aar af Konens 1'ægteskab.
Vinder Silke*

*Lovise Daniels Datter 10 aar af Konens 1'ægteskab.
Vinder Silke.*

Hos familien var endvidere indkvarteret:

*Karen Jørgens Datter 42 aar Enke efter 1'ægteskab.
"Nyder Almisse efter sin
afdøde mand, som var snedker
ved Holmen. Ugentl. 1 M."*

*Christian Becker 21 aar Ugift
Opløber ved 3'D 2'C*

*Niels Jespersen 21 aar Ugift
Opløber ved 2'D 3'C*

Peder Pedersen 42 aar Ugift
Matros 4'D 3'C. "Er
udkommanderet med
kutteren "Forsvar"

Hans Larsen 22 aar Ugift
Matros 4'D 3'C

Som det fremgår af ovenstående, havde Anne Elisabeth og hendes mand forøget indtægterne ved at have pensionærer boende i det lille hjem i Salviegade.

At justitsen i søetaten var hård, måtte kvartermester Svend Henrichsen erfare, men at der også var en smule retfærdighed for de menige matroser viser følgende hændelse.

Den 13 Dec. 1786 blev foreviist den Combinerede Rettens Dom af 9 Dito at Qvartermester af 2 Divis. 8 Comp. No. 5 Svend Henrichsen som uforsigtigt har brugt Tampen i mellem vagts folkene i Bommens vagt da han skulde have den ud til at optrække klappen og disse vare noget sendrægtige, slaget Matros af 2. Divis. 6 Comp. No 28 Svend Magnussen bag i hovedet saaledes at en Puls Aare derved blev overslagen og blødte stærkt saa han maatte bringes til Chirurgus for at forbindes, skal desaarsage straffes for Pælen med at staae i 2 Tiimer med Skoe, samt betale til Matros Svend Magnussen for Svie og Smerte 2 Rd. med 4 Mark maanedlig Dekort af hans Gage.

20.03.1797 Døde Svend Henrichsen af brystsyge.

De boede da i Delfingade.

24.03.1797 Foregik begravelsen.

Indskrevet i Holmens Kirkebog.

Anne Elisabeth Lange var nu igen enke og uden midler.

Hun havde formentlig genoptaget sit arbejde som silkevinder for Silkefabrikken, et arbejde der næppe har været særlig godt betalt.

Hun har derfor ansøgt om offentlig hjælp.

Den blev bevilliget.

01.09.1799

Københavns Magistrat, Fattigvæsnets hovedmantalsprotokol oplyser, at Anne Elisabeth Lange modtog understøttelse fra 1 september 1799 til 28 juni 1812.

Ved udbetalingerne begyndelse boede hun i Elsdyrsgade, hus nr 8.

Understøttelsen var beskeden.

I 1799 fik Anne Elisabeth udbetalt:

Til husleje	Vinter	2 Rd.	Sommer	2 Rd.
Almisse	'	16 Sk.	'	16 Sk.

Efter sin mand, Svend Henrichsens død havde Anne Elisabeth Lange formentlig måttet forlade lejligheden i Delfingade.

1801 Var Anne Elisabeth Lange logerende hos en familie i Hjertensfrydgade i 1801.

Anne Elisabeth Lange flyttede senere op til sin datter Lovise Nielsen i Helsingør, og senere igen med datteren tilbage til København, til den lille lejlighed i Pedersstræde 138.

Som det fremgår af Anne Elisabeth Langes ansøgninger om hjælp fra det offentlige, var det et meget fattigt hjem.

Efter englændernes overfald på Danmark i 1807 blev understøttelsen halveret.

Det var vanskelige tider for danskerne.

1812 Understøttelsen til Anne Elisabeth var i 1812

*Almisse Vinter 32 Sk. Sommer 32 Sk.
Tilsyneladende ingen huslejahjælp.*

I anmærkningerne er anført, at hun havde opholdt sig på landet.

21.01.1812

Den 21 januar 1812 sendte Anne Elisabeth Lange følgende ansøgning til:

Den Høye Direktion for Wartou Hospital.

Jeg har nu tildeels sat som enke udi 14 Aar, og i den Tid for største deelen været min datter som er Enke efter forrige afdøde Skibs Chirurgus Guldberg til Last, og da denne nu ikke længere i disse Besværlige Tiider kan udholde, at have mig gamle skrøbelige og næsten blinde Kone til Byrde, i det hun foruden sig selv og mig, desuden har et lidet Pigebarn, og eller til dette saavel til mig, ingen Indtægts Kilde har til begges Forsørgelse, og jeg vilde derfor Underdanigst bede, den Høye Direction for Wartou Hospital, om mig Naadigst maatte vorde forundt en i Velbemeldte Stiftelse vacant værende, / eller måske blivende/ Plads, samt at jeg med denne, Naadigst maatte nyde de Fordele som ere bestemte for dette Hospitals Lemmer, min Alderdoms Skrøbelighed og Svaghed giver mig fast Haab om Naadig Bønhørelse af min Bøn, og forvisser mig tillige om, at min Underdanige Ansøgning vil vorde Kronet med en for mig Gunstig Resolution.

Underdanigst

*Ane Elisabeth Salig Svend Henrichsen Hustru-
St Pedersstræde no 138.*

I margenen på ansøgningen er skrevet:

At den afdøde Svend Henrichsen blev brugt ved undervisning for de unge Søefolk i de deele som behøves i Søemandskabet- og i at Knobbe-Lægge Seisinger etc. Test

Bang

Følgende anbefalingsskrivelser fortæller noget om Anne Elisabeth.

Da jeg som Directeur forestod 9'de Hoved District logerede denne Kone i Districtet. Hun var som hun er endnu et meget ordentligt Menneske og ernærer sig ved at vinde Silke for Silke Fabrikken, men beklagede ofte at hendes Fortjeneste derved daglig aftog, fordi hendes Syn blev svagere og svagere. Af Districtets Koner kunne jeg ingen værdigere anbefale til Wartou end hende, og maatte denne Anbefaling virke til hendes Ønskers Opfyldelse nu, da hun detsuden er 62've Aar gammel, vilde det inderlig Glæde mig.

Den 22 Janu. 1812

Ærbødigst
Bang

Herr Justitz Raad Voltelens Ærklæring udbedes
Meybel

12.04.1812

Efter Forstanderens medfulgte Indberetning, og hvad jeg selv har anført, er Supplicandinden trængende til at indkomme i Wartou.

Kiøbh den 12 April 1812
Vortel

I margen er indført:

Over denne Ansøgning behager hr. Just Raad Lytken at sende mig sin Erklæring til i Morgen Aften, og tillige Fortegnelse over Supplicandindens Bohave d 12 April 1812

Vortelen

P.M

Jeg har i Dag voret hos Enken Ane Elisabeth, afg. Henrichsens Enke, og saavel efter Værtens sigende, som efter min egen Skiønsomhed, er hun baade trængende , og meget Værdig, til at nyde den ansøgte Plads i Wartou Hospital.

Bohave har hun icke, og kun yderst nødvendige Gangklæder, og Linned.

Sengen og de faae Simple Møbler, tilhører hendes Datter.

Enskiønt alt røber den yderste Fattigdom, var Konen meget Renlig i Paaklædning, saavel som hendes Huus.

Kiøbenhavn den 12 April 1812

Ærbødigst
L M Lutchen

30.06.1812 Ansøgningen bevilliges den 30 juni 1812.

I denne er der bla anført, at Anne Elisabeth har vundet silke og at hun efter direktionens resolution er udnævnt til at indkomme i Wartou blandt Præste hues Lemmerne.

Hun blev indstillet til 32 Skilling ugentligt.

01.05.1813 Blev Anne Elisabeth indlagt på Wartou Hospital, i seng nr. 80, samt indskrevet i Mantalsbogen.

1817 Blev hun flyttet til seng nr. 37

Heri forblev hun til sin død i 1823.

Mantalleren oplyser, at hun var skolelærerenke, at hun var rebslagerdatter og at hun i alle årene syede.

Den fortæller også, hvor store de ugentlige almisser var,

1813.....	3 Mark der svarer til	48 Skilling
1814-1817.....		40 ''
1818.....		90 ''
1819.....		60 ''
1820.....		69 ''

Om de følgende år er der ingen oplysninger.

Vartov hospital, Københavns ældste stiftelse, er grundlagt i 1296 under navnet Helligaandshuset. Under Christian den 1' blev det indlagt under Augustinerordenen. Ved reformationen blev hospitalet gjort til en stiftelse. Efter flere flytninger havnede det 1665 i Tyge Brahes tidligere ejendom, beliggende mellem Farvergade, Løngangsstræde og Vestervoldgade, hvor det stadigvæk ligger.

Fra 1724-55 blev hele det 2 etagers bygningskompleks fuldstændigt ombygget. I den lange åbne sengefløj blev der midt i fløjen indbygget en kirke. Kirkerummet blev kun adskilt fra de tilstødende sengeafdelinger med tæpper, eller portiere, der normalt var trukket for, men under gudstjenesterne blev trukket fra således, at de liggende patienter kunne se og høre præsten prædike.

I 1755 blev kirken nedlagt, og de fritlagte rum igen inddraget i hospitalet. Det gav plads til yderligere 60 senge fordelt på 2 etager.

En ny kirke, der var forbeholdt hospitalets alumner, var blevet opført i forlængelse af den eksisterende hospitalsfløj og forbundet med denne med fire fløjdøre.

Disse blev åbenede under gudstjenester og kirkelige handlinger. Alumnerne kunne således gå direkte ind i kirken, der var indrettet med bænke, som vi kender det idag, og overvære gudstjenester m.v. De sengeliggende havde en lille mulighed for, fra deres senge, at høre præstens ord.

Denne nye Vartov kirke blev indviet i 1755.

I årene 1856-58 blev der lagt en etage på hospitalet og på kirken. Kirken havde fortsat tilknytning til Vartov, men blev efter ombygningen åbnet for offentligheden.

N.F.S. Grundtvig var præst ved Vartov kirke fra 1839 til sin død i 1872.

Vartov var allerede tidligt en rig stiftelse. Konger, dronninger og talrige private, skænkede den både penge og jordegods. På Christian IV's tid indførte man den mærkelige ordning, at man for en sum penge kunne købe en seng på Vartov. Herfra udtrykket "En seng på Vartov"

En stor del af hospitalets senge har op til nyere

tid på denne måde været på private hænder.

Københavns kommune overtog stiftelsen i 1919. I 1934 blev hospitalsafdelingen flyttet til Ryvangen. Efter bygningernes restaurering i 1950 indeholder de nu kommunale kontorer, soldaterhjem og kollegium m.m

Vi må forestille os at et af førnævnte sygeværse har været Anna Elisabeths hjem indtil sin død, og at hun endda var særligt begunstiget ved at opnå en plads i Vartov.

23.01.1823 I kirkebogen for Vartov Hospitals Menighed-sogn står der, at skoleholderenke Ane Elisabeth Henrichsen døde den 23 januar 1823. Dødsårsagen var alderdom.

Hun blev ca 75 år gammel.

27.01.1823 Begraves Anne Elisabeth Lange.

Niels Danielsen

Niels Danielsen var Lovise Nielsens farfar, og dermed far til Kvartermesteren Daniel Nielsen.

Om denne vides:

- ca 1711 Omkring 1711 fødes Niels Danielsen
- 10.08.1746 Døbes sønnen Daniel, Lovise Nielsens far. Niels Danielsen var på dette tidspunkt matros i 25 Compagnie.
- 09.10.1748 Døbes datteren Johanne. Han var forsat matros i 25 Compagnie.
- 21.09.1751 Døbes datteren Kirstine. Han var nu baadsmand.
- 08.10.1756 Døbes sønnen Steffen. Han var baadsmand i 23 Compagnie.
- 1770 Er Niels Danielsen, i en alder af ca. 59 år baadsmand i 3'D. 3'C. nr. 2.
- I Divisionsbogen står der, at han er *højbaadsmand*, og at han er tildelt helt hus og skal tjene på livstid.
- 13.04.1770 - 16.06.1772 Var Niels Danielsen på orlogsskibet "Mars"
- 09.07.1772 Dør Lovise Nielsens farfar, baadsmand af 23' Compagnie Niels Danielsen af feber.
- Han blev ca 61 år.
- 14.07.1772 Begraves Niels Danielsen
- Forseglingsprotokollen oplyser, at *skiftekommissionen den 09.07.1772, samme dag som Niels Danielsen er død indfinder sig i hus nr 14 i Krusemyntegade.*
- Her oplyste Niels Danielsens enke, Anne Hansdatter, at hendes afdøde mand af forrige ægteskab med tidligere afdøde Maren Michelsdatter efterlod sig 4 børn.

Daniel Nielsen, der var 26 år gammel, var
Kvartermester i 3 Divisions 37 Compagnie som nr. 6.

Johanne Nielsdatter, var 24 år gammel. Hun er gift
med tømmermand af 1' Classe 1' Compagnie, Chr. Hansen
Steen, der var udkommanderet med orlogsskibet
"Grønland".

Kirstine Nielsdatter, var 21 år gammel.

Stephen Nielsen, var 16 år gammel.

I protokollen er der en liste over hvad familien
ejede.

Ejendelene vurderes til 17 Rd. 2 M. 6 Sk.

Anna Hansdatter fremlagde en pantseddel på 3
sølvskeer, som hun havde pantsat den 15.06 samme år.
For sølvskeerne havde hun fået udbetalt 3 Rd. og 2M.
Hun fik pantsedlen tilbage, og der blev ikke
foretaget yderligere behandling af boet.

Marthe Michelsdatter

Marthe Michelsdatter var Lovise Nielsens farmor.

Om denne vides at,

Hun må være født omkring 1720-25.

Hun var mor til de 4 børn, og da Niels Danielsen var blevet gift igen må hun være død før 09.07.1772.

Det har ikke været muligt at finde flere oplysninger om Marthe Michelsdatter, eller Anna Hansdatter.

Johan Jacob Lange

Johan Jacob Lange var Lovise Nielsens morfar.

Om denne vides:

- ca 1720 Fødes Johan Jacob Lange i Altona, der dengang hørte under den danske krone.
- Han er formentlig kommet til København som ung matros, og har fået ansættelse i den danske marine.
- Søetatens divionsbøger beretter følgende:
- 03.02.1762 Aftaler Johan Jacob Lange at tjene i søetaten i 10 år.
- Ca. hver tredje år herefter forlænges aftalen, og han forbliver i tjenesten til sin død.
- 1770-1774 Er Johan Jacob Lange matros i 2'Div. 6'Comp. nr.14
- 13.02.1772-11.03.1772 Han var i ca 1 måned indsat i Gammelholms Vagt på grund af tyveri.

Vedrørende Johan Jacob Langes arrestation kan man i Søetatens Admiralitet som domstol, den kombinerede ret, læse følgende,

Underdanigst Rapporten.

At i Gaar Eftermiddags Kl. 4. førend Klokken lygte af blef Matros af 2 Divisions 6 Comp. N 14 Ian Iacob Lange, attraperet her ved Vagten med et Nett Spaaner, som han vilde Passer ud af Holmen med, og ved at visitere samme Befantes i Midten 38 Stk gl Iern af bolte og spiger indsvøbt i et gl. stykke af en presenning som her ved vagten findes og Matrosen desaaarsag Arrestered Gammelholms Hovedvagt d 13 Feb 1772.

Johansen

Blev d. 13 Februari hen vist til den Combinered Rett og leveret Rett bud-

*d. 29 Februar 1772
Blev forevist den Combinerede Rettets Dom af 7 Marti at Matrosen skal festes for Pælen i 3 Dage hver Dag med 27 slag af Katten.*

Det har været en skrap omgang og en hård straf for en så lille forseelse.

Flåden havde imidlertid brug for hårde folk, og Johan Jacob Lange forblev i tjenesten, men han blev aldrig forfremmet.

- 14.04.1773 Gjorde han tjeneste på orlogsskibet "Sct. Croix"
- 12.02.1774 Gjorde han tjeneste på orlogsskibet "Ebenetzer"
- ca 1775 Tildeltes Johan Jacob Lange et halvt hus i Krusemyntegade nr 4.
- 1775- Fra 1775 til sin død i 1791 var han matros i 2'Div 1'Comp. med nr 31.
- 02.08.1776 Gør han tjeneste på orlogsskibet "Mars" , samme skib som Lovise Nielsens farfar, Niels Danielsen gjorde tjeneste på i årene 1772-1774.

14.04.1791 Dør Johan Jacob Lange af forrådnelsesfeber, ca 71 år gammel.

20.04.1791 Blev han begravet på Skibskirkegården

28.04.1791 Fik enken udleveret attest.

Ved sin død boede han med sin familie i Krusemyntegade nr. 4

Ane Elisabeth Arensdatter

Ane Elisabeth Arensdatter var Lovise Nielsens mormor

Om hende vides:

ca. 1719

Fødes Ane Elisabeth formentlig i Altona

Folketællingen 1787 oplyser at Johan Jacob Lange var 68 år og Ane Elisabeth Arensdatter var 69 år og at de begge er i 1' ægteskab.

Hos dem boede deres datter Anne Elisabeths ældste barn Antonette, der er 16 år.

Antonette var Lovise Nielsens ældste søster.

Familien havde også en logerende. Hun var 77 år, hed Bodil Sørensdatter og ernærede sig ved spinderokken.

Herudover har det ikke været muligt at finde flere oplysninger om Ane Elisabeth Arensdatter.

Magnus Andreas Guldberg

Compagnikirurg Magnus Andreas Guldberg var
Lovise Nielsens første mand.

Om denne vides:

20.11.1777

Døbes i Holmens Kirke, Magnus Andreas

Fader: Hans Andresen, Staldkarl, Farvergade
Moder: Thore Friderichs Datter

Blandt fadderne er,

Magnus Møller, Klædekræmmer
Johan Wæber
Kammerråd Pau

07.04.1793

Konfirmeres Magnus Andreas i Holmens Kirke

02.1801

Folketællingen i februar 1801, viser at
Magnus Andreas stadigvæk bor hos sine forældre i
den Kgl. Staldgaard.

Han er godt 23 år og benævnes *barbersvend*.

Det var dengang almindeligt, at barberen var
feltskærer og måtte som sådan årelade folk, når
dette var påkrævet.

Magnus Andreas har måske begyndt sin karriere som
barber og feltskærer.

Det er også muligt, at han som barber blot har
måttet supplere sin indtægt, for at blive istand til
at studere til kirurg.

Hvorledes Magnus Andreas har erhvervet navnet
Guldberg er os endnu ukendt, men han har formentlig
haft en velgører, der har hjulpet ham økonomisk med
at kunne gennemføre sit studium, og som måske også
har givet ham navnet Guldberg.

Magnus Andreas var i 2 semestre indskrevet på
Chirurgisk Akademi i København.

Da det i år 1800 trak op til det engelske angreb på

den danske flåde regnede man med, at der ville komme til at mangle kirurger.

27.08.1800

Anmoder Det Kgl. Admiralitets- og Commissoriats Collegium Det Lægevidenskabelige Fakultet om at måtte få tildelt kirurger under uddannelse.

Magnus Andreas Guldberg afbrød sin uddannelse og meldte sig som frivillig.

Allerede i 1800 blev Magnus Andreas indskrevet som underskibschirurg i flåden.

England var i 1793 gået ind i Revolutionskrigene mod Frankrig og dets allierede, Spanien og Holland. I 1801 var praktisk talt hele Europa, fra Nordrusland til Syditalien lukket for de engelske skibe.

Danmark havde dannet " Væbnet Neutralitetsforbund" med Rusland, Sverige og Preussen , en aftale som vi var stærkt bundne af.

Danmark udnyttede groft sin neutralitet ved at lade orlogsskibe konvoiere sine handelsskibe i udenrigsfart og nægte englænderne at visitere skibene.

Der havde været adskillige konfrontationer med englænderne.

Der havde dog endnu ikke været brugt magt.

Efterhånden blev det imidlertid englænderne for meget. England havde gentagne gange anmodet den dansk regering om at få en ordening på problemerne, men uden resultat.

27 december 1800 havde Danmark ladet den engelske gesant i København forstå, at Danmark stod fast på sin tolkning og sit medlemskab af det væbnede Neutralitetsforbund.

Man var fuldstændig klar over, at dette betød krig med England.

Den 10 februar 1801 sendte englænderne en stor flåde fra Yarmouth i England, med kurs mod Danmark, for at tvinge Danmark over på engelsk side, eller hvis Danmark ikke ville gå med hertil, da erobre, eller ødelægge den danske flåde og dets anlæg, samt at opbringe flest mulig skibe under dansk, russisk og svensk flag.

Danmark havde allerede tidligere lagt planer for Københavns forsvar.

I 1784 fik disse defensionsplaner kongens underskrift, og man gik igang med opbygning af forsvarsværker.

Op mod århundredskiftet var der imidlertid ikke sket ret meget.

Trekronerbatteriet var blevet etableret, men uden brystværn og kvarterer for bemanningen, der var helt ubeskyttede.

Nu kom der gang i forsvars udbygningen, der var vanskeliggjort af den kolde vinter og det isdækkede farvand.

I hast opbyggede man den såkaldte Københavns defens, der bestod af:

Strickers batteri, der lå på den nordlige ende af Amager.

Trekroner fortet.

Herimellem blev der, ud for det nordlige indløb til Københavns havn, lagt en række armerede skibe og pramme, varpet op mod Refshalegrunden og forankret der.

Det drejede sig om følgende fartøjer: 2 lineskibe, 9 blokskibe, 2 fregatter, 3 kavalleripramme, 3 stykpramme og 1 flådebatteri.

Defensen kom under kommando af **Olferd Fischer**.

Danmark havde naturligvis mobiliceret og indkaldt soldater og mandskab fra hele riget, herunder Norge. Flådens standpersonale udgjorde næppe mere end 300 mand. Herudover rådede man over 24-2500 mand bestående af hel- og halvbefarne matroser, soldater og månedslønnede officerer.

I første omgang havde man ansøgt om frivillige, men da der ikke meldte sig nok, måtte man tvangsudskrive de sidste.

Den samlede bemanning skulle op på 5234.

Den 20 marts manglede Olferd Fischer endnu over 2000 mand.

Man nåede det stipulerede mål, men de sidste ankom først få få dage inden slaget.

Det var en broget flok flåden blev bemanded med, de fleste uden militær uddannelse, mange med kun få dages uddannelse i excercits og i at betjene kanonerne, og alle uden kamptræning.

Den engelske flåde var ankret op nord for København. Den øverstkommanderende Sir Hyde Parker havde flere gange tøvet med at sende flåden mod København. Det blev en fordel for danskerne, der netop nåede at få mandskabet samlet, og sat på plads, samt tid til at give dem en nødtørftig instruktion om deres opgaver.

Englands næstkommanderende var Lord Nelson, der var ivrig efter at komme i kamp. To trediedele af den engelske flåde var under Nelsons kommando sejlet syd om Middelgrunden og gjorde nu klar til at gå til angreb fra syd, så snart vinden blev gunstig.

Angrebsflåden bestod af 12 store lineskibe og 6 fregatter, samt nogle mindre fartøjer, bedre udrustet end det danske forsvar, og bemandede med veluddannede og krigserfarne officerer, mandskab og soldater. Englænderne var danskerne meget overlegne i alle retninger.

Den 2 april 1801 op ad formiddagen stod den engelske flåde op gennem Kongedybet, og gik til angreb.

Et lineskib gik på grund, og nåede ikke frem, 2 lineskibe gik på grund nedenfor den nederste del af defensen, men kunne deltage i kampen herfra. Resten af flåden sejlede videre og kastede anker på de forud bestemte pladser under danskernes beskydning, hvorefter deres egne kanoner gik igang.

Den danske øverstbefalendes skib, lineskibet Dannebrog blev stukket i brand allerede efter en halv times forløb, formentlig af Nelsons kommandoskib Elephant, der var ankret op netop ud for Dannebrog. Branden lod sig ikke stoppe, og Olferd Fischer måtte snart efter flytte over i det andet lineskib Holsten, og dirigere slaget herfra. Da dette skib også var gjort ukampdygtigt, blev chefen roet over på Trekrøner fortet, for derfra at lede slaget til alle skibe og pramme var gjort ukampdygtige. I løbet af ca fire timer var det danske forsvar nedkæmpet, alle skibe, flåder og flodpramme var skudt i brand, eller mere eller mindre ødelagte og ukampdygtige.

Fra Slaget på Reden af Ole Feldbæk.

02.04.1801

Magnus Andreas Guldberg deltog som ikke færdiguddannet underskibskirurg, i slaget mod englænderne den 2 april 1801 ombord på orlogsskibet "Kronborg".

Old Feldbæk beretter om slagets gang ombord på orlogsskibet "Kronborg":

Med sine 22 kanoner var Kronborg, Kongedybsliniens mindste blokskib. Ved det første skud faldt den ene af fartøjets månedsløjtnanter, Poul Hansen Bohne. Efter henvend to timers kamp blev Kronborgs næstkommanderende, premierløjtnant Søren Bille, såret så alvorligt i højre ben og lår af flyvende træsplinter fra ankerspillet forude, at han måtte fires ned i lazarettet.

Chefen, premierløjtnant Hauch, kom derpå hen til månedsløjtnant Søren Helt, der kommanderede de agterste kanoner, og sagde: "Nu er vi tvende alene tilbage til at stå hinanden bi". I det samme kom et skrå (ammunition, bestående af jernstumper i en lærredssæk, eller beholder af blik eller træ) og tog armen og et stykke af siden af Hauch, som derved sank i mine arme, og jeg bragte ham midtdæk. Da chefen blev dræbt, var månedsløjtnant Helt eneste officer på dækket. Han tog derfor kommandoen. Styrmand Andreas Møhl, der havde været chefens adjutant, fungerede nu som adjutant for den sårende næstkommanderende nede i lasten, bragte ham rapporter og viderebragte hans ordre.

Kronborg fik en hård medfart. Underkanoner Torgius Petersen havde travlt ved sin kanon, "der var bunker af døde mennesker på dækket, så vi næppe kunne komme frem".

Premierløjtnant Bille fortsatte imidlertid kampen "med muligst iver, til alle kanonerne var demolerede. Thi alt som de blev bortskudte ved kanonerne, søgte de til de, som manglede. Til sidst havde vi kun folk ved de to agterste kanoner, og da disse raperter (underlag for kanonerne) var forskudte, gik de endnu til de to forreste, som var de eneste, der kunne bruges. Endogså disse to blev snart forskudte, og da intet mere var at bruge, lod jeg dem kaste krudtet over bord.

På det tidspunkt var Kronborg definitivt nedkæmpet. I vores krudtmagasin var tre kugler gået tværs igennem, i lazarettet fik vi ni kugler og to knipler.

(håndvægt-lignende ammunitionstype, specielt anvendt mod modstanderens rigning). Jollen til at nedfire de kvæstede blev tre gange overskudt, hvorved det skete to gange at de kvæstede faldt ned og slog sig ihjel. Den os et par dage før bataljen sendte doktor Wunderlich var syg, og da han under aktionen ville gå ned i lazarettet, blev han på banjen (underdækket) ved storlugen skudt. Alle ved krudtlangningen blev bortskudte, folkene ved pumperne blev sat i deres sted, da de grundskud vi havde fået, ej forårsagede os mere end tre tommer vand over foringen.

Gennem det meste af slaget havde Kronborgs mandskab kæmpet disciplineret, trods den hårde medfart. Men til sidst svigtede mandskabets modstandskraft, ligesom den svigtede, eller var nær ved at svigte, under kampens afsluttende fase ombord på andre af Kongedybets fartøjer, på Flådebatteri nr. 1, på Sjælland, på Indfødsretten, på Hajen og på Prøvestenen.

På Kronborg brød disciplinen sammen, da premierløjtnant Bille klokken halv tre beordrede vimplen halet ned, flaget var på det tidspunkt skudt ned. En del af folkene sprang da i bådene, der lå ved styrbords side. De blev jaget ombord igen, men midt i forvirringen bordede englænderne Kronborg. Med en korde for brystet måtte månedsløjtnant Helt overgive sig og se til, mens det engelske prisemandskab plyndrede besætningen for dens ejendele.

Uddrag fra bogens side 205-06

Kronborg var bemandedet med 223 mand, hvoraf 18 døde og 9 blev såret eller lemlæstet. De sårede blev bragt ned i lazarettet, hvor de blev behandlet af de 2 unge kirurger, Enholm og den helt uerfarne Guldborg, der kun var 23 år gammel.

Det har givet været en barsk opgave at starte sin karriere med.

Det havde været en ulige kamp, den havde været kort, men frygtelig.

Resultatet var forståeligt.

Den engelske øverstbefalende Sir Hyde Parker havde inden kampens endelige afslutning, signaleret at kampene skulle ophøre. Lord Nelson var af sine nærmeste rådgivere blevet gjort opmærksom herpå. Nelson var imidlertid ikke overbevist om, at det var en rigtig beslutning. Han satte kikkereten for det blinde øje, og udtalte den berømte sætning: "Jeg kan virkelig ikke se det signal", og gav ordre til, at kampen skulle fortsætte. Kort efter, da klokken var et kvarter i to, inden kampens afslutning, skrev Nelson et brev til den danske regering, med forslag om våbentilstand. Brevet blev omgående roet ind til land og overgivet den regerende kronprins og den danske regering. De havde ingen anden udvej, end at godkende forslaget, nederlaget var en kendsgerning, og kampen ophørte på begge sider.

Først den 8 april blev man enige om betingelserne og våbenhvilen kunne underskrives.

Den del af det danske mandskab det ikke var lykkedes at slippe i land, inden englænderne bordede de hårdt medtagne skibe, blev rimeligt godt behandlet. De sårede blev sammen med kirurgerne sat i land straks efter kampens slutning. Prisemandskabet blev efter våbenhvilens underskrift den 8 april sat i land i Tårbæk. De frigivne fik ikke lov til at tage deres personlige ejendele med sig.

Guldberg var formentlig fattigere på gods, men rigere på erfaring, da han blev sat i land.

19.04.1801 I et brev dateret 19 april 1801, der er underskrevet af S. Bille, der havde haft kommandoen på Cronborg, da hans foresatte blev dræbt, er der gjort rede for mandskabets indsats under slaget.

Heri hedder det bl.a

Guldberg *Chirurge Guldberg viiste med de Kundskaber han havde, al muelig Omsorg og pleje for vore Questede, og var den heele tid, et meget ordentligt og Paapassende Menneske.*

Enholm *Chirurgen Enholm, var derimod meere negligent, og efter Slaget tabte han lysten til at pleie de Syge, og under Paaskud: at de Engelske havde taget alt, gjorde intet, uden han blev beordret*

Det er da forståeligt, at en sådan oplevelse kan have været årsag til, at han ikke ønskede at fortsætte i den gerning.

1801 Efter slaget blev Gulderg udnævnt til skibskirurg.

15.10.1803 Ansøgte Guldberg Det Højkongelige Adminiralitets- og Kommisariats Kollegio, om at måtte flytte til Helsingør.

Han fandt det bekvemt, da der er et regiment, der den 18 samme måned afgår fra København dertil, og en compagniechirurg plads bliver ledig.

Ansøgningen bevilliges.

Han søgte ligeledes om at få den ledige stilling som compagniechirurg i hæren.

-
- 16.10.1803 Ansættes Magnus Andreas Guldberg som
Compagniechirurg i Kongens Regiment 4'BTN 1'
Musketer Compagni.
- 27.02.1805 Vies i Garnisons Kirken
- Magnus Andreas Guldberg, Compagniechirurg og
 Lovise Nielsen
- 1805 Lovise Nielsen flyttede med sin mand til Helsingør.
- 05.05.1806 Fødes deres første barn Lovise Fridericke.
- 07.06.1806 Døbes Lovise Fridericke i Helsingør
- 15.04.1808 Dør Magnus Andreas Guldberg.
- I Lovise Nielsens ansøgning i 1809 til
 Finanskollegiet, gengivet på side 6, er der anført:
- Direktionen for Øresunds Hospital bevidnede, at
 manden (Magnus Andreas Guldberg) døde som offer for
 den Flid og Utrættelighed, med hvilken han
 behandlede de Syge, som fra Orlovsskibet blev ført i
 land i Helsingør.*
- Det må have været et barsk og krævende job for den
 unge kirurg at være med til at amputere beskadigede
 lemmer, give første hjælp til de sårede på Prinds
 Christian og senere pleje og hjælpe dem efter at de
 er blevet bragt i land i Helsingør.
- Han må have set megen menneskelig smerte, og
 set mange tragedier.
- Det er et smukt eftermæle direktionen for Øresunds
 Hospital har givet Magnus Andreas Guldberg, som fik
 et så kort men virksomt liv.
- 19.04.1808 Blev Magnus Andreas Guldberg begravet på den ny
 Kirkegård i Helsingør.
- Han blev kun 31 år gammel.

Hans Andresen

Hans Andresen var Magnus Andreas Guldbergs far og dermed Lovise Nielsens 1' svigerfader.

Om denne vides:

Hans Andresen er formentlig født på Fyn.
(Anføres et sted som hans fædreland)

Fødestedet er ukendt.

1734/
1744

Den Kgl. Staldetat opgiver Hans Andresens fødselsår til 1744, hvorimod den angivne alder ved hans død svarer til 1734.

Hans første kendte tjenestested var hos general Hans Adolph Ahlefeldt, der fra 1770 -1798 var ejer af hovedgården Bramdstrup og Bramdstrup Mølle i Nørre Lyndelse på Fyn.

Det er ukendt hvornår han forlader Fyn. Vi finder ham igen i Nyboder, København hvor han,

01.05.1776 Blev han ansat som Kgl. staldkarl. Han tjente i Staldetaten i 28 år.

08.11.1776 Vies i Holmens kirke,

Hans Andresen, Kgl. Staldkarl.

Thore Friderichs Datter

*Pigen Confirmat. Attest af hr. Brorson *),
dater K. Haven.*

Dom. 17'de. Post Trin A'o 1754

*) Omtalte Hr. Brorson, var Hr. Nicolai Brorson, der dengang var præst ved Nicolai kirke i København, bror til Hans Adolf Brorson og min 4. tipoldemor Anne Cathrine Brorson.

20.11.1777 Da Magnus Andreas blev født boede familien i Farvergade.

Folketællingen i 1787 angiver ligeledes opholdsstedet til Farvergaden.

-
- 01.07.1787 Var Hans Andresen oppasser ved Staldetatens skolehus.
- 1788-
1791 Var han oppasser ved Staldetatens Skoleheste.
- 1801 I Folketællingen fra februar 1801 er Hans Andresens erhverv anført som, Kongl.Staldbetjent ved Geschirkammeret.
(Geschir betyder iflg. ordbogen forskelligt tilbehør til vogne f.eks. seletøj)
- 1804 I 1804 og indtil sin død bor Hans Andresen med sin familie i Palais Staldgaarden i Vigangsgade 8.

(I 1808 omdøbes Vigangsgade til Ny Vestergade)
- 09.05.1804 Dør Thore Frideriche af tæring.
- 11.05.1804 Søger en Hauch for Staldkarl Hans Andresen den Kongelige Mayestæt om en Understøttelse af tie Rigsdaler af Staldkassen til hans Kones Begravelse.

Han er i trængende Forfatning, som ved Konens langvarige Sygdom er endnu mere forøget.

Han ser sig ikke i Stand til at få hende Jordet uden at sammenbringe de hertil udfordrende Bekostninger ved Laan, hvis Gienbetaling vil falde ham meget trykkende.

Den 12 maj bevilliges andragendet og pengene udbetales mod behørig kvittering.
- 12.05.1804 Begraves Thore Frideriche fra Holmens kirke.
Skolen faar 1 rd/6s
- 21.08.1804 Dør Kgl. Staldkarl Hans Andresen, 70 år gammel i Palaisgaarden i Vigangsgade.

Skolen får 1 Rd/6 s.

Dødsårsagen var alderdom.
-

25.08.1804

Begraves Hans Andresen fra Holmens Kirke.

Skolen der medvirkede ved ægtefællernes begravelse, formentlig med sang, kan være Metropolitanerskolen. Den fik 1 rd. 16 sk.

I folketællinger og kirkebøger er personnavne ofte stavet forkert, ligesom der er uoverenstemmelser i alder.

I skriftet efter faderens død oplyser sønnen Chirurgus Magnus Andreas Guldberg at han,

1. *Er Livsarving*
2. *Der ikke blev holdt skifte ved moderens død*
3. *Har betalt faderens begravelse med 35 Rd.
4. Mk og 3 Sk.*
4. *Snart skal tilbage til Helsingør og derfor beder om en hurtig behandling af boet.*
5. *Logerer i Store Brønd Stræde 162 under sit ophold i København.*

10.10.1804

Den 10 Oktober ansøger den samme Hauch for Magnus Andreas Guldberg, om en bevilling af Staldkassen på 6 Rigsdaler til en kiste til faderen, da de bevilligede 10 Rigsdaler til jordningen, og at hans efterladte søn desårsag har været nødt til at tage Kisten på Borg, hvis betaling vil falde ham trykkende, da han ikke kan udrede dem uden at lide mangel på det nødtørftigste til Livets ophold.

12.10.1804

12 Oktober 1804 bevilliges også dette beløb.

04.09.1805

4 September 1805 blev der foretaget Session i Kgl. Staldkarl Hans Andersen Ahlfeldts *) Boe.

Den afdødes søn Magnus Andreas Guldberg Studiosus Chirurgiæ mødte op, og tilkendegav at hans afdøde Faders Begravelse, som han havde besørget, havde kostet ham 35 Rd. 4 Mk. 8 Sk., for hvilke præferable Fordringer han begjærte søgt Boets Effecter, som total sand værdi er vurderet til 6 Rd. 3 M. i nature udlagt og erklærede derhos, at den afdøde ej komme nogen Gage eller Løn tilgode.

Andreas Guldberg fik sin afdøde fars efterladenskaber udleveret, mod at betale et Salær til Rettens Sportel Casse på 1 RD. 3 Mk. i forhøjet afgift til Skatkammer Fondet I M. 2 Sk.

Ialt 1 Rd 4 Mk. 2 SK.

- *) Navnet Ahlfeldt kan formentlig henføres til General Ahlfeldt, som Hans Andresen tjente hos, inden sin ansættelse som kongelig staldkarl.

Thore Friderichs Datter

Thore Friderichs Datter var Magnus Andreas Guldbergs mor og dermed Lovise Nielsens 1' svigermoder.

Om denne vides:

o.1740 Fødes Thore Friderichs Datter.

Fødested og forældre er ukendt.

Folketællingen i februar 1801 oplyser:

*Vester Qvat er
116,117 og 118*

19'de familie

*Hans Andersen, 60 år Husbond Givt til Kgl.
Staldbetjent ved
Gechirkammer.*

*Thore Friderichs 62 år Hans kone
Andersen,*

Magnus Andersen, 9 år Deres søn ugift barbersvend

I Folketællingerne både for 1787 og 1801 er der fejl i navnene.

Deres søn hedder eksempelvis Magnus Andreas og må være i sit 24 år.

09.05.1804 Dør Thore Frideriche af tæring.

Hun er her anført til at være 47 år, men må være over 60 år.

12.05.1804 Begraves Thore Friederiche fra Holmens Kirke

Det har ikke været muligt at finde flere oplysninger om Magnus Andreas mor, Thore Frideriches Datter.

Anker Christian Laurberg

Anker Christian Laurberg, var Lovise Nielsens anden mand.

Om denne vides:

1784 Fødes Anker Christian i Skanderborg

02.10.1784 Døbes han i Skanderborg

Anker Christian Laurberg fik i sin barndom undervisning i de akademiske forkundskaber og blev dernæst, efter sin tilbøjelighed sat i apotekerlære i Helms apotek i Horsens.

01.05.1809 Læretiden varede i 5 år, hvorefter han konditionerede i 2 1/2 år, på Kong Salomons apotek i Frederiksstad og derefter på Elefant apoteket i Christianssand, indtil 1 maj 1809, da han tog tilbage til København for at studere videre.

25.11.1809 Fik han sin eksamen som cand.pharm.med karakter "*haud illaud abilis*" (dvs: 2 karakter)

28.05.1810 Året efter ansøgte han om at måtte anlægge et apotek i Præstø, men fik ikke bevillingen.

Anker Christian Laurberg lærte, formentlig kort efter sin ankomst til København, den unge enke Lovise Guldberg f. Nielsen at kende.

18.05.1810 Bekendskabet fik følger og den 18 maj 1810 føder Lovise Nielsen en datter, som fik navnet Albertine Kjerstine Lovise.

Anker Laurberg anede intet herom, og som det tidligere er berettet, blev skomagermester Scherling og hans kone udlagt som forældre.

Laurberg blev imidlertid senere trolovet med Lovise Nielsen. De blev gift den 4 juli 1817. Fadderskabet blev først juridisk anerkendt 29.10.1825.

Anker Christian Laurberg fandt ud af, at der manglede et apotek på Samsø, og gik igang med at undersøge mulighederne for at oprette et sådant derovre.

Bent Rasmussen hævder i sin bog om apotekerne på Samsø, at det var Lovise Nielsen, der fik Laurberg til at indgive en ansøgning til Kancelliet, hvori han bl.a skriver:

I 16 aar har jeg ofret mig til Pharmacien for engang at opnaae Hensigten med mine bestræbelser ved at erholde et Apothek, men da jeg ikke ejer formue, seer jeg mig ikke i Stand til at kunde tilhandle mig et Apothek, men tror ved at oprette et saadant vilde være i Stand til i Fremtiden at ernære mig, og da bemeldte Øe ligger saa langt fra Sjælland og Jylland vilde det uomtvistelig være dets Beboere til betydelig Fordeel.

1815 Indsendte Laurberg en ansøgning til Kancelliet om at få kongelig bevilling til at drive apoteket.

11.08.1815 Ejeren af Samsø, Geheimekonferensraad, Amtmand over Præstø Amt Christian Conrad Sophus Greve af Danneskjold-Samsø anbefalede 11 august 1815 andragendet.

Det hedder heri:

Til Lykke for Øens Beboere at have et Apotek i modsætning til nu, hvor undertiden flere dage kan hengaa, inden den nødvendige medicin kan frem-skaffes.

Der er næppe tvivl om at Madam Lovise har lagt et godt ord ind for sin Apoteker på højeste sted, mener Bent Rasmussen.

11.11.1815 Instillede Sundhedskollegiet, at Apotheket bevilliges på de sædvanlige vilkår.

20.12.1815 Får Laurberg tilladelse til at drive sit Apothek, med salgbart privilegium i henhold til kongelig resolution af 29.01.1815

Laurberg så sig nu om efter et passende sted på øen og fandt et langt bindingsværkshus i Pillemark, som han købte for den ret så store sum af 250 Rd.

Heri oprettede han det første apotek på Samsø.

De første måneder gik med at indrette apoteket og en beboelseslejlighed.

I det følgende forår og sommer kunne man se den unge apoteker, særlig om søndagen, spadsere rundt og samle urter, rødder og blomster m.v hvoraf der blev lavet afkog til apoteket.

Lidt efter lidt blev apoteket efter datidens forhold ret godt forsynet. F.eks Følfod mod febersyge, Gåseurt mod brændende tarmsmerter, Femfingerurt til mundvand, Vejbred og Kaktus til sår, Bulmeurt, Øjentrøst, Kulsukker, Bynke osv.

Apotekeren bliver omkring halvtredsårsalderen svagelig og den,

03.05.1836

Dør Anker Christian Laurberg i Pilemark, i en alder af 52 år.

I Berlinske politiske og Avertissements.Tidende kunne man den 28 maj 1836 finde følgende,

Privat Avertissement.

Døde

At min svigerfader Apoteker Anker Christian Laurberg, der boede i Pillemark Bye her på Øen, afgik ved Døden Onsdagen den 3 die i indeværende måned, i en alder af 52 Aar, det skulde jeg herved sørgelist kungjøre for Familie og Venner. Enhver der kjendte den Afdødes jevne, stille og ordentlige Levnet vil sikkert med mig beklage hands død og ønske hands efterladte Enke og Børn Styrke til, med hengivenhed i Forsynets Vilje, at bære deres tunge Tab.

Haarmark på Samsø, den 25 Mai 1836.

Bay.

*Berlinske Avertissementer
Auctioner*

Fredagen den 17 de Juni førstkommende, Formiddag kl. 10 Slet, afholdes offentlig Auction over Stervboet efter afdøde Apoteker Anker Christian Laurberg tilhørende, i Pillemark Bye og her på Øen beliggende Apotek med Privilegium, Inventarium og varebeholdning. Apoteket agtes solgt ved eneste Auction. Skulde intet antageligt Bud erholdes, saa vil Apothekets Bortforpagtning blive forsøgt ved samme Auktion. Auktionen afholdes paa Aphoteket selv. Conditionerne kungjøres paa Auktionsstedet og kunde forinden erfares hos mig.

Samsø Birks Contor, den 25de Mai 1836,

Bay

Efter Laurbergs død i 1836 blev Apoteket solgt på auktion til Chr. Cortsen og senere samme år flyttet til Besser.

Tre år senere i 1839 blev det flyttet til Tranebjerg, og i 1884 til den nuværende plads i byen.

Laurits Petersen

Laurits Petersen var Anker Christian Laurbergs far og dermed Lovise Nielsens anden svigerfar.

Om denne vides:

07.05.1747

Fødtes i Laurberg ved Langå.

Laurits Petersen kom i bondetjeneste, men artede sig ikke vel ved dette erhverv, derfor blev han sat i væverlære, hvor det ikke gik bedre.

Så blev han skriverdreng hos en fuldmægtig i Horsens, der gav ham navnet Laurberg efter fødebyen.

Her var den unge Laurits Petersen kommet på sin rette plads.

Han avancerede til selv at blive fuldmægtig og Consumptionsforvalter, dvs toldforvalter i Skanderborg.

21.06.1779

Giftede han sig med Ellen Cathrine Hatting, datteren af provst Hans fra Hatting.

Laurits Petersen Laurberg blev senere forflyttet til Svendborg.

17.11.1817

Døde han i Svendborg 70 år gammel.

Ellen Cathrine Hatting

Ellen Cathrine Hatting var Anker Christian Laurbergs mor.

04.07.1749 Født i Hatting Præstegård

23.02.1804 Døde Ellen Cathrine Hatting i Svendborg, 55 år gammel.

Peder Olesen

Peder Olesen var Laurits Petersens far, og dermed Anker Christian Laurbergs farfar.

---- Peder Olesens fødselsdato er ukendt.

Peder Olsen var gårdmand og væver i landsbyen Laurberg ved Langå.

Viggo Bay har refereret følgende udtalelse af en af Peder Olesens børnebørn, Jacob Johannes Laurberg, der var præst i Brede, Ribe Amt.

*Hver gang der blev født et barn hos
Consumptionsforvalteren, gik han på sine fødder fra
sit hjem i Laurbjerg til Skanderborg, og senere til
Svendborg, hvortil sønnen var forflyttet, med en
sølvske i lommen til den nyfødte.*

1765 Døde Peder Olesen.

Maren Magrethe Lauridsdatter

Maren Magrethe Lauridsdatter var Laurits Petersens mor, og dermed Anker Christian Laurbergs farmor.

- 1722 Hun blev født i Sønderballe (findes ikke på kortet idag)
- e. 1765 Døde Maren Magrethe Lauridsdatter.

Hans Henrik Hatting

Hans Henrik Hatting var Ellen Cathrine Hattings far, og dermed Anker Christian Laurbergs morfar.

17.12.1699

Født i Karise

Præst og provst i Hatting

Denne provst kunne nok mere end sit fadervor, han kunne mane og læse over onde ånder, og ingen som havde begået en kæltringestreg, eller gik med dårlig samvittighed, skøttede at komme i nærheden af af provst Hans, skriver Viggo Bay.

16.07.1763

Død i Hatting, 64 år gammel.

Annike Cathrine Stenstrup

Annike Cathring Stenstrup var Ellen Cathrine Hattings mor, og dermed Anker Christian Laurbergs mormor.

19.05.1718 Født i Torrild præstegård

e.1763 Død I Hatting

Oldeforældre:

Henrik Jørgensen Hatting

Henrik Jørgensen Hatting var Hans Henrik Hattings far og dermed Anker Christian Laurbergs Oldefar.

1666 Født i Hatting

Magister og sognepræst i Karise

05.08.1720 Død i Karise, 54 år gammel.

Susanna Kjeldsdatter Schytte

Susanna Kjeldsdatter Schytte var Hans Henrik Hattings mor, og dermed Anker Christian Laurbergs Oldemor.

1667 Født i Kongsted

1724 Død i Hatting, 47 år gammel.

Jacob Nielsen Stenstrup

Jacob Nielsen Stenstrup var Anna Cathrine Stenstrups far og dermed Anker Christian Laurbergs oldefar.

11.02.1683 Født i Øsløse

Jacob Nielsen Stenstrup var magister, sognepræst og provst i Torrild.

18.04.1760 Død i Torrild, 77 år gammel.

Anne Cathrine Brorson

Anne Cathrine Brorson var Anna Cathrine Stenstrups mor og dermed Anker Christian Laurbergs oldemor.

1693 Født i Randrup

Hendes brødre var,

Hr. Nicolai Brorson f. 23.07.1690
Hører i Riber skole
Præst i Bedsted
Præst i Frederiksberg
Præst i Nicolai kirke i Kbh.
d. 30.03.1757 67 år

Dr. Broder Brorson f. 01.09.1692
Jubel-lære. Rektor i Lemvig
Præst i Medolden
Stiftspovst i Ribe
Biskop i Aalborg
d. ?? .08.1778 86 år

Dr. Hans Adolph Brorson f. 20.06.1694
Præst i Randrup
Præst i Tønder
Stiftsprovst i Ribe
Biskop i Ribe
Salmedigter
d. 03.06.1764 70 år

1733 Døde Anne Cathrine Brorson, og blev begravet i
Torrid. Hun blev 40 år gammel.

Tipoldeforældre:

Jacob Nielsen Stenstrups forældre, og dermed Anker Christian Laurbergs tipoldeforældre var:

Niels Lucasen

f. 11.02.1683

Provst i Øsløs

d. 18.04.1760

Cathrine Nielsdatter

Broder Brorson

Broder Brorson var de 4 søskende Brorsons far. Der har muligvis været flere piger i familien, men de blev ikke taget med i *Genealogia Brorsonia*, hvorfra disse oplysninger er hentede.

28.06.1662 Født i Randrup
08.07.1685 Præst i Randrup
28.03.1704 Død i Randrup. 42 år gammel.

Catharina Margarethe Clausen

Catharina Margarethe Clausen var børnenes mor og dermed Anker Chrstian Laurbergs tipoldemor.

18.07.1666 Formentlig født i Randrup
16.03.1732 Død i Randrup, 66 år gammel.

Hr. Broder Petersen

Hr. Broder Petersen, med tilnavnet Pædopolitan, var Hr. Broder Brorsons far, og dermed Anker Christian Laurbergs tip 2 oldefar.

1620 Født, formentlig i Drængsted.
04.12.1649 Præst i Randrup
1685 Død i Randrup, 64 år gammel.

Ellen Hansdotter

Ellen Hansdotter var Hr. Broder Brorsons mor, og dermed Anker Christian Laurbergs tip 2 oldemor.

Hun var fra Harres i Brede sogn.

Peder Pedersen

Peder Pedersen var Hr. Broder Pedersens far og dermed Anker Christian Laurbergs tip 3 oldefar. Han var bonde i Drængsted.

1580 Født
1615 Gift med Kirsten Andersdotter
1646 Død, 66 år gammel.

Kirsten Andersdotter

Kirsten Andersdotter var Peder Pedersens mor, og dermed Anker Christian Laurbergs tip 3 oldemor.

1590 Født
1663 Død, 73 år gammel

Kildehenvisninger

A Rigsarkivets Arkivalier
Rigsdagsgården 9, København

1. Den Kgl. Staldetat
2. Søetaten
3. Asiatisk Kompagni

B Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm
Jagtvej 10, København

C Stadsarkivet
Københavns Rådhus

D Rådhus Biblioteket
Københavns Rådhus

E Frederiksberg hovedbibliotek
Solbjergvej 9, København

F Landsarkivet for Nørrejylland
Viborg

G Stamtavle over Niels Hansen Risegaards Slægt
af Viggo Bay

H Lærer Bent Rasmussen
Samsø

I Slaget på Reden
af Ole Feldbæk

J Af Vartov kirkes og menigheds historie
af Th. Balslev

K Almindeligt Forfatter-Lexicon fra 1814 til 1840
ved T.H.Erslev

L Nye Samling af Danske-Norske og Islandske Jubel-Lærer
Christoffer Gissing

M Mundtlige beretninger

Kildhenvisninger iøvrigt er anført i teksten.

28 Anders Sørensen Bay. Tømremester i Randers. f.1745 Vinstrup. d.4/9 1819 Randers.	56 Søren Christensen Bay, f.1715. Brændstensaard, Vindestrup ved Randers. d. efter 1787.	112 Dette led i Bay familien mangler.
	57 Kirsten Anders Datter.	
	58	
29 Anne Kirstine Niels Datter. f.1753. d.9/11 1793, Randers.	59	
	60 Laurits Petersen Laurberg. f.7/5 1746, Laurberg. Consumptionsforvalter i Skanderborg. d.17/11 1817, Svendborg.	120 Peder Olesen, fødsel ukendt. Væver og gårdmand i Laurberg ved Langå. d.1765. 121 Maren Magrethe Lauridsdatter. f.1722, Sønderballe. d. efter 1765.
30 Anker Christian Laurberg. f. 2/10 1784. Skanderborg. Apoteker på Samsø. d.3/5 1836 Pillemar, Samsø.	61 Ellen Cathrine Hatting. f.4/7, døbt 11/4 1749 i Hatting. d.23/2 1804, Svendborg. (d.25/2 1804 (?)).	122 Hans Henrik Hatting. f.17/12 1699, Karise. d.16/7 1763, Hatting hvor han var provst. 123 Annike Cathrine Stenstrup. f.19/5 1718, Torrild præstegård. d.e.1763, Hatting.
	62 Daniel Nielsen, d.10/8 1746, Nyboder. Kvartermester i søetåteren. d.10/4 1779, begravet 24/5 1779, , Strynø.	124 Niels Danielsen. f.o.1711. Nyboder. Bådsmand i søetåteren. d.9/7 1772, Nyboder. 125 Marthe Michelsdatter. f.o.1720 25. d.e.1772.
31 Lovise Nielsen. Enke efter compagni- chirurg Magnus Andre as Guldberg f.10/6 1777 Nyboder, Købh. d.11/12 1838. Pillemark, Samsø.	63 Anne Elisabeth Langesdatter. f.o.1748 i Altona. d.23/1 1823 i Vartov hospital, København.	126 Johan Jacob Lange. f.o.1720, Altona. Mstros i søetåteren. d.14/4 1791. Nyboder. 127 Ane Elisabeth Arensdatter. f.o.1719, formentlig i Altona.

Tip 4. 224 Christen Christensen Bay
Brændstensaard 1658.

Tip 5.

Tip 6.

Tip 7.

244 Herik Jørgensen Hatting.
Magister og sognepræst i Karise.
f.1666 i Hatting.
d.5/8 1720 i Karise.

245 Susanna Kjeldsdatter Schytte.
f.1667 i Kongsted.
d.1724 i Karise.

492 Niels Lucas.
Provst i Øsløs.

246 Jacob Nielsen Stenstrup.
Magister. sognepræst og provst
i Torrild. f.11/2 1683 i Øsløs.
d.18/4 1760 i Torrild.

493 Cathrine Nielsdatter.

247 Anne Cathrine Brorson.
f.1693 i Randrup.
d.1733 og begravet i Torrild.
begravet 17/2 1733.

Nicolai Brorson. Præst i Bedsted, Fre-
deriksberg og Nicolai kirke København.
f.23/ 1690.
D 30/3 1757.

494 Broder Brorson.
Sognepræst i Randrup.
f.28/6 1662 i Randrup.
d. 28/3 1704 i Randrup.

988 Broder Pedersen,
m.Tilnavn Pædopolitan.
Præst i Randrup.
f.1620. d.4/12 1649.

1976 Peder Pedersen.
Bonde i Drængsted.
f.1580. d. 1646.

1977 Kirsten Andersdotter.
f. 1590. d. 1663.

Broder Brorson. Jubellærer, rektor i
Lemvig, præst i Medolden og Stiftsprovst
i Ribe. Biskob i Aalborg.
f. 1/9 1692. d. august 1778.

495 Catharina Margareta
Clausen.
f.18/7 1666 form. i Randrup.
d.16/3 1732 i Randrup.

989 Ellen Hansdotter.
af Harres, Brede sogn.

Hans Adolf Brorson. Præst i Randrup og
Tønder. Stiftsprovst og biskob i Ribe.
Salmedigter.
f.20/6 1694. d.3/6 1764.

14 Søren Bay, birkedommer på Samsø.
f.10/12 1787, Randers. d.5/12 1848, Samsø.

15 Albertine Kjerstine Lovise Laurberg.
f.18/5 1810 Købh. d. 3/4 1898, Samsø.

7 Anna Kathrine Lovise. f.22/6 1834. Gift med med Henrik Sophus Qvist f.13/10 1829
Anders Christian Bay. f.25/11 1835. Rejste i 1870 til Amerika.
Vilhelmine Marie Bay. f.18/11 1837. Gift med Hans Hansen Andersen Besser.
Anker Frederik Bay. f.12/6 1840. Sømand. Druknert ugift 1874 ved Kap det Gode Haab.
Peter Rasmus Bay. f.21/11 1844. Gift med Kirstine Rasmussen, Sønderup. Boelslund sogn.
Frederikke Louise Bay. f.15/1 1847. Gift med Niels Hansen Risgaard. f.23/2 1854.

Tip 7. Peder Pedersen, Bonde i Drangsløb, * Kirsten Andersdatter, f. 1580. † 1646. f. 1590. * 1615. † 1663.

Tip 6 Hr. Broder Pedersen, med Tilnavn Pædopojitan, f. 1620. † 1685. Præst til Randrup d. 4 Dec. 1649. * Ellen Hansdatter af Hærres i Bredersøgn.

Tip 5 Hr. Broder Brorson, f. 1662, d. 28 Junii. † 1704, d. 28 Martii. Hr. Peder Brorson, Præst til Ballum Præst til Randrup d. 8 Julii 1685. * Catharina Margaretha Clausen, f. 1666, d. 18 Julii. g. 1689 i Dec. atter g. m. Hr. Ole Holbeck, Successor i Randrup, † 1722 uden Børn. Hun døde d. 16 Mart. 1732. * Anna Vogh.

Hr. Nicolai Brorson, f. 1690, d. 23 Julii, blev Hører i Ribe Skole, Præst til Vedsted, til Frederichsborg, til Nicolai Kirke i København, † 1757, d. 30 Martii. * Anne Kirstine Bruun, Moder til 4 Børn. * Barbara Agneta Hansen, Moder til 10 Børn. * Charlotta Maria Vogetz. * Anna Vogh.

1) Hr. Broder Brorson, f. 1717, Præst til Hundstrup 1743. † 1760. Efterlod 1 Søn og 1 Datter. * Malene v. Ginkelberg, f. 1726. atter g. m. Hr. Hans Möller, Successor. † 1770.

a) Nicolai Christian Brorson, f. 1745.
b) Anna Christine Brorson, f. 1751.

2) Christian Brorson, f. 1719, Postmester i Hadersleb. * Christine Friis, Maren Lycke.

a) Anna Christina Agneta Brorson, f. 1747.
* Hr. Hans Adolph Brorson, Præst til Jerned.
b) Anna Catharina Brorson, f. 1748.

3) Anna Christine Brorson, †... ugift.

4) Catharina Margaretha Brorson, * Hr. Peder Agerbeck, Præst til Snefere. † 1760. De havde 3 Børn.

Christian Peter, †... Nicolai Agerbeck.
Barbara Agneta Agerbeck.

5) Hr. Johannes Brorson, Præst til Pedersborg, siden til Ejsleb. †... havde 4 Børn. * Sophia Christina Fabricius. Friderica Sophia Qvist.

Nicolai, †... Anna Catharina, †... Nicolai, †... Friderich Qvist Brorson, f. 1762.

6) Hr. Ole Adolph Brorson, f. 1724, Præst til Hillested 1750. †... 4 Datter. * 1751. Mette Maria Winding.

a) Barbara Agneta Brorson, f. 1752.
* Lars Toft til Ulstrupgaard.
b) Magdalena Christina, f. 1755. c) Sabina Margaretha, f. 1759. d) Nicolette Andrea, f. 1763.

7) Hr. Johan Peter Brorson, f. 1726. Præst til Døstrup. * Anna Elisabeth Wedel, f. 1727.

a) Søren Wedel Brorson, †...
b) Nicolai Brorson, †... c) Barbara Agneta Brorson, f. 1758. d) Maria Elisabeth Brorson, f. 1761.
e) Nicolaus Brorson, f. 1763.

8) Hr. Nicolai Brorson, f. 1728, Præst til Steenmagle, lever ugift.

9) Agneta Catharina Brorson. * Hr. Martio Thye, Præst til Dndløse.

a) Johan Schach, Assistent paa Isøland. b) Mathias Thye, S. S. Minist. Candidat. c) Anna Barbara Charlotta Thye.

10) Hr. Christian Gottlieb Brorson, Provst og Præst til Finsderup. * Datter af Cancellietraad Nissen. * Har 1 Datter, Maria Brorson.

11) Andreas Daniel Brorson, †...

12) Christiana Sophia Brorson. * Hr. Niels Albek, Præst til Munkelystebø.

a) Barbara Agneta. b) Dorthe Albek.
c) Nicolette Anna Charlotte Albek.

13) Barbara Hedeveg Brorson, ugift.

14) Catharina Margaretha Brorson, ugift.

Dr. BRODER BRORSON,
Rector i Lemvig, Præst til Medbolden, Stifts-Propst i Ribe, Biskop i Aalborg, f. 1692, d. 1 Sept. † 1778, i August.
Jubeltæter.
* ANTONETTA MARGARETHA RIESE,
(Datter af Jubeltæter Hr. Christian Riese i Agerfow.) Var Jubel-Brud 1773. Moder til 12 Børn.

5 Børn døde unge og ugift.

6) Hr. Broder Brorson, f. 1724, d. 25 May, Provst og Præst til Dronninglund. † 1776.

* 1749, d. 23 Sept. Anna Lindam, (Datter af Niels Lindam i Søby.) Moder til 6 Børn.

* Jomfr. Steinfeldt. Moder til 1 Søn.

3 Børn døde unge.

4) Niels Lindam Brorson, f. 1752, d. 24 Sept.

5) Antoinette Catharina Brorson, f. 1753, d. 15 Nov.

6) Broder Broderlon, f. 1756, d. 30 Julii.

7) Peder Steinfeldt Brorson.

7) Hr. Christian Riese Brorson, f. 1726, d. 2 Mar. Amanuensis 1749. Præst til Klim, Torup og Buust 1758. Sognepræst til Ejsleb 1761. †... 12/3 1765

* 1752, d. 20 Oct. Dorothea Christina, (Datter af Provsten Hr. Anders Winding til Westervig) og Magdalena Christina Moldrup. † 20/5 1733 † 1765

2 Børn ere døde og begravede i Klim og Ejsleb.

3) Andreas Winding Brorson, f. d. 11 Nov. 1755. Attestatus 1779.

4) Broder Brorson, f. d. 3 Mart. 1758. studeret.

5) Antoinette Margaretha Brorson, f. d. 27 Januar. 1761.

8) Catharina Margaretha Brorson, f. 1728, d. 1 Oct. * 1750. Moder til 10 Børn.

* Hr. Ebbe Clemensen Kynde, Sognepræst til Hølstebro 1749. Provst 1758 i Ulfborg Herred, nu Stiftsprovst i Aalborg.

a) Antoinette Margaretha Kynde, f. 1751.

b) Clementine Maria Kynde, f. 1752. †...

c) Barbara Nicolette Kynde, f. 1755.

d) Broder Brorson Kynde, f. 1758. er Student. d. 19/1 1785

e) Anna Maria Kynde, f. 1761, d. 6 Mart. stiftsprovst Aalb.

f) Clemen Kynde, f. 1763.

g) Hans Adolph Kynde.

h) Otto Christian Kynde.

i) Clementine Kynde.

k) Maren Kynde.

9) Hr. Oluf Nicolai Brorson, f. 1733. Sognepræst til Understed. †...

* Christence Bering, (Datter af Provst Bering i Rumburp.) uden Børn.

1c) Hr. Hans Adolph Brorson, f. 1736, Sognepræst til Øster, Dronsdersted.

* Hedeveg Erichsdatter Hvals. uden Børn.

11) Anna Brorson, f. 1739, d. 2 Febr. * 1763, d. 13 Apr. Har 6 B.

* Hr. Sören Juel Pedersen Cortsen, Præst til Evertsted.

a) Peder Cortsen, f. 1754, d. 5 Jul.

b) Antonetta Broders Cortsen. c) Anna Charlotta Cortsen.

d) Broder Brorson Cortsen. e) Anna Juel Cortsen.

f) Oluf Holt Cortsen.

12) Anna Sophia Brorson, f. d. 15 Junii 1744.

* Hr. Johan Clausen, Præst til Sundbø.

a) Johannes Clausen. b) Elisabeth Clausen.

Dr. HANS ADOLPH BRORSON, f. 1694, d. 20 Jun. Præst i Randrup, Lønder, Stiftsprovst og endelig Biskop i Ribe. † d. 3 Jun. 1764. * Catharina Steenbeck Clausen, f. 1706. † 1741. Moder til 10 Sønner og 3 Datter. * Johanna Christiana Riese, Søster til Bispiinden. Moder til 2 Sønner og 1 Datter.

10 Børn døde unge og ugift.

11) Hr. Broder Brorson, f. 1728, d. 6 Jan. Confessorialraad, Sognepræst paa Christianshavn, derefter Stiftsprovst i Ribe. † 1773. 12/6 * Söster Svane Bagger, f. 1734, (Datter af Stiftsamtmand Bagger.) See Jubeltæter Baggeres Slægtregister. Moder til 2 Børn: † 15/3 1800

a) Catharina Steenbeck, f. 1760. †...

b) Christian Bagger Brorson, f. 1762.

12) Margaretha Hedeveg Brorson, f. 1729.

* Hr. Mathias Wind, Præst til Brøns.

a) Catharina Steenbeck, f. 1747.

b) Mette Stockemærck, f. 1749.

c) Johanna Christina Wind, f. 1751.

d) Margaretha Hedeveg Wind, f. 1752.

e) Hans Adolph, f. og † 1754.

f) Hans Adolph Wind, f. 1762.

13) Hr. Johan Herman Brorson, f. 1730. Præst til Lunde i Ribe Stift.

* Magdalena Catharina Bondesen.

a) Catharina Steenbeck Brorson, f. 1760.

b) Rasmus Bondesen Brorson, f. 1761.

c) Hans Adolph Brorson, f. 1763.

14) Hr. Hans Adolph Brorson, f. 1734, Præst til Jernved. * Anna Christina Agneta, Hr. Postmester Brorsons Datter i Hadersleb.

15) Catharina Steenbeck Brorson, f. 1753.

16) Hr. Christian Carl Brorson, f. 1745, var Sognepræst til Hundstrup, nu residerende Capellan til Domkirken i Ribe.

Nye Samling af Danske-Norske-og Islandske-Jubel-Lærere, med hosføyede Slægt-Registere og Stam-Tavler, samled og i Trykken udgived af

Christopher Giessing,
Roskilde Domkirkes og Skoles Cantor.
Første Deel.
Kiøbenhavn
Trykt med Brødrene Berlings Skrifter.
1779

Anne Catharine Brorson, f. 1693 i Randrup, begr. i Torrild. Gift med Jacob Stenstrup, f. 11/2 1683 i Øsløse, d. 18/4 1760 i Torrild. Magister, sognepræst og provst i Torrild. 247. Tip 4 246.

Børn.
Anna Cathrine Stenstrup, 123. f. 19/5 1716 i Torrild, d. e. 1763 i Hatting. Gift med Hans Hatting, 122. f. 1695 i Karise, d. 16/7 1763 i Hatting. Provst i Hatting. Tip 3

Børnebørn.
Ellen Cathrine Hatting, 61. f. 4/7 1749 i Hatting, d. 23/2 1804 i Svendborg. Gift med Laurits Pedersen Laurberg, 60. f. 7/5 1746 i Laurberg, d. 17/11 1817 i Svendborg. Consumptionsforvalter i Skanderborg. Tip 2

Børnebørns børn.
Maren Laurberg, f. 1780, d. samme år. Hans Hatting Laurberg, f. 3/4 1782, d. 8/3 1827. Præst i Hedensted. Peder Laurberg, f. 17/2 1783, d. 1856. Præst i Skanderborg. Provst i Køge. Anker Christian Laurberg, f. 2/10 1784, 30. Tip 10 d. 3/5 1836. Apoteker på Samsø. Gift med Lovise Nielsen f. 10/6 1777, 31. i Københ., d. 11/12 1838 i Pillemark. Maren Laurberg, f. 13/6 1786. Jacob Johannes, f. 4/11 1787. Præst i Brøsted, Ribe amt. Annede Catharine, f. 2/1 1789, d. 5/8 1854. Gift med Erik Christian Barfod. Apoteker i Stege. Anna Kirstine, f. 22/2 1790. Gift med N. Keilov, Stege. Bager. Frederik Carl, f. 8/5 1791. Apoteker i Rønne.

Den højre kolonne er tilføjet i 1992. H.D.N.

