



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

# NYT FRA LOKALHISTORIEN



UDGIVET AF LOKALHISTORISK SELSKAB FOR BRØNSHØJ, HUSUM OG UTTERSLEV



**Sonja Carlsen fortæller: Billedet herover viser min farmor, Ane Kirstine Christensen - født Jochumsen - og min farfar, Christian Christensen, kendt som Bryggeren. Fotografiet er taget i anledning af deres forlovelse i slutningen af 1880'erne.**

NYT FRA LOKALHISTORIEN udkommer fire gange om året. Eftertryk er tilladt efter aftale og med kildeangivelse. Bladet modtager meget gerne indlæg fra medlemmerne, men redaktionen påtager sig intet ansvar, hverken for indhold eller for korrektur  
Redaktion: Thomas Viggo Pedersen (ansvarsh.).

## Indhold

Livet ved Sløjfen	side 3
De sidste dage i april 1945	side 6
21. marts 1945	side 10
Frederikssundsvej 266!	side 11
Husumvoldens arbejdsstyrke	side 12
Brønshøj-Husum Avis	side 17
Film Locations, 2	side 23
Poul Lindebjerg	side 27
Spørgehjørnet	side 28
Generalforsamling og årsregnskab	side 29
Møder	side 39
Adresser	side 40

Der er mange tilflyttere i vores område, men Sonja Carlsen hører til dem, hvis familie har boet her i generationer. Det var dengang ”de rigtige” boede i Brønshøj, mens folk fra Husum og Utterslev – for slet ikke at snakke om Emdrup – ikke var nær så fine. Ingen drømte selvfølgelig om at bo på Tingbjerg eller Bispebjerg. Der fortælles endda om – en svensker!

Københavns befæstning har givet os nogle dejlige grønne områder. Det var nu ikke nær så dejligt at etablere dem. Sven Ole Nielsen har været i arkiverne, mens Helge Baun Sørensen og adskillige andre har været i biografen. Eller til generalforsamling, så der er kommet et ordentlig tykt blad ud af det denne gang.

# LIDT OM MIN BARNDOM, FAMILIE OG LIVET VED "SLØJFEN" 1933 – 1943

af Sonja Carlsen



Når jeg sidder her og skriver i år 2012 om min barndom ved "Sløjfen" i Husum, så er det en helt anden verden end i dag, jeg kan beskrive.

Jeg boede mine første 4 år i Ballerup, men kom jævnligt til Husum og Brønshøj, hvor henholdsvis min farfar og farmor (Bryggeren C. Christensen og Ane Kirstine Christensen, hun var født Jochumsen og var fra Højdegaarden på Husumvej) samt min morfar Gustav Nielsen (Nilsson) (Karolis Minde, Frederikssundsvej 200), boede. Min mormor døde 2 år før jeg blev født. Min fars familie har dybe rødder i Husum.

Her må jeg lige indføje noget morsomt. Min morfar blev af min meget konservative familie i Husum betragtet som indvandrer, for han var svensker - født i Stehag i Skåne, så min mor var ikke ønsket som svigerdatter. Familien i Husum havde udset en anden pige til min far, men han, som var utrolig tæt knyttet til sin familie, fik sin vilje, og min mor, Anna Nielsen, og min far, Lars Christensen, blev gift på kongebrev i 1918, da min mor ikke var så gammel, som loven krævede at hun skulle være for at blive gift. Det blev et meget stort bryllup, de blev viet i Brønshøj Kirke, hvor de begge var døbt og konfirmeret, og festen blev holdt på Brønshøj Tivoli. Svigerforældrene fandt sammen, så meget, at de alle i året 1920 sammen rejste til Tyskland og Østrig, for at se, hvor min far havde boet.

Min far elskede Husum, så der flyttede vi til i 1933. Min farfars bryggeri, Husum Bryggeri, var for længst nedlagt, og min far, som skulle have overtaget bryggeriet, var tvunget til at finde en anden levevej. Han var uddannet brygger fra München og Thorn i det østlige Polen. Da han havde haft bil og motorcykel fra han var 18 år og elskede at køre, så blev det til en lillebilforretning, han ville være selvstændig, og vi flyttede så ind i huset på Islevhusvej 6.

Her på "Sløjfen", som Husum Torv dengang hed, havde linie 5 endestation, folk stod af og på sporvognen og det var et oplagt sted for taxakørsel, bl.a. til de mange kolonihaver. Det var få mennesker, der havde bil dengang.

"Sløjfen" blev mit domæne, og jeg husker alt om denne plads. Her legede vi børn, som boede ved den, men først og fremmest var den min.

Meget er forandret siden, men alle husene på Islevhusvej, bl.a. mit barndomshjem, eksisterer endnu.

Da vi flyttede til Islevhusvej var der grøfter på begge sider og ellers huse med haver overfor nr. 6. Det varede dog ikke længe før 7 og 9 blev slået sammen, så der

fremstod én ejendom med fire butikker: KRONEN med 2 store butikker i nr. 7, samt en slagter og Wienerbasaren i nr. 9. På hjørnet i nr. 1 var der en god bager, bagermester Sander, som senere flyttede sin forretning til Mørkhøjvej. Her ved nr. 1 blev der lavet en lille tilbygning hvori Handelsbanken oprettede en filial. I nr. 3 var der lillebil, hvor man ligeledes senere lavede en tilbygning og installerede en kaffebær. Huset i nr. 5 ejedes af en mand, der havde en herrefrisørsalon, og han lod ligeledes opføre en lille tilbygning, hvori der blev indrettet en avis- og tobakskiosk, TRIO, kom den til at hedde.

Min far havde nogle svære år, han var ikke vant til beskidte forretningsmetoder, men i nr. 3 var der jo også en lillebil, og herfra gjorde man til at begynde med alt for at ødelægge hans forretning.

De overmalede hans store nye prisskilt (der var faste priser på turene), men det værste var den dag, vores nabos lille hund blev dræbt.

Jeg sad på grøftkanten, naboen fra nr. 8, hr. Larsen, var på besøg inde hos min far og mor med sin lille hundehvalp Bob, og den smuttede fra dem, og løb ud til mig ved grøften. ”Grønne”, som chaufføren fra nr. 3 kaldtes, kom kørende, slog et lille sving med bilen, så han ramte hunden. Den blev såret og hylede, men ”Grønne” stod ud og slog den ihjel med sin donkraft, han troede det var min hund. Jeg må være gået i sort, for det eneste jeg derefter huskede, var Larsens fortvivlelse og at han udbrød ”jeg skal aldrig have hund mere” - og det mener jeg han holdt

I skolernes sommerferie samledes alle de børn, der skulle på volden med Gabriel Jensens Ferieudflugter, og det var mange. To og to stillede de op udfor vores stakit, og gik så på et tidspunkt til volden, hvor de opholdt sig hele dagen. Sidst på eftermiddagen vendte de tilbage, og tog så med sporvognen hjem igen. Det gælder sig hele ferien og hvert år.

Der, hvor Brønshøj-Husum Avis i dag har til huse, lå der en Shell Tank og en lille chokoladebutik ved navn Musse. Det var et søskendepar, der havde henholdsvis Shell Tanken og chokoladebutikken – pæne, høje og slanke mennesker. Han var altid iført lysebrun velstrøget kedeldragt.

Min fars biler fik ikke påfyldt benzin der, men hos Christiansen på hjørnet af Marbjergvej og Frederikssundsvej, ved siden af huset, hvor Bendixens Danseinstitut nu ligger.

Hvor sporvognen svingede ind, og der hvor rutebilerne havde holdeplads ud for os, løb nabovens søn, Kurt, og jeg på rulleskøjter, alle kendte os naturligvis, for vi løb der meget, her var jo asfalteret. Der var ikke mange lyde, så når fru Arnoldi, der boede på 1. sal th. i nr. 7 lige over ”KRONEN”, bankede på sit vindue, kunne jeg høre det. Hun ville gerne have, at jeg gik i byen for hende, det gjorde jeg så,

selvom det ikke altid var belejligt for mig, men hun havde en kakadue, den ville jeg gerne se på.

Familien Larsen i nr.8 fik en lille efternøler, Doris. Jeg var helt vild med at passe hende, men hun havde en ikke særlig pæn - og sikkert også alt for stor - barnevogn for mig, så da jeg lige havde fået en meget stor, flot dukkevogn i julegave, pakkede fru Larsen Doris ned i den, og så gik jeg tit tur op og ned ad Ågerupvej med min levende dukke. Fantastisk flot gjort af fru Larsen.

Dengang lå det vi kaldte sporvognshuset nogenlunde udfor stoppestedet ved Frederikssundsvej med venterum samt mod syd det meget ildelugtende Pissoir som lå ca. der, hvor den nordlige del af den i 2011 etablerede skaterbane lå.

I virkeligheden var det Kurt og mig, der startede med at løbe på rulleskøjter her for over 75 år siden, men vi havde meget mere plads til vores rådighed, end der var på skaterbanen. Sporvognsskinnerne var vi eksperter i at springe over, og vi var ligeledes eksperter i at køre ud og ind mellem alle de mennesker, der skulle af og på sporvognene, jeg mindes aldrig nogen kontroverser med de voksne.

Der var ikke lyssignal eller fodgængerovergange, men lige hvor fodgængerovergangen i dag starter på hjørnet af Frederikssundsvej og Islevhusvej, stod pølsemanden med sin vogn. Ved siden af – langs Islevhusvej - stod den store sandbeholder indeholdende sand til sporvognsskinnerne. Med megen møje klatrede jeg tit op på denne beholder, for så at glide et lille stykke ned ad den, det syntes jeg var sjovt, men den var varm på de bare lår om sommeren, når solen havde skinnet på den. På den anden side af sandbeholderen stod avishuset, som ejedes af en rigtig sød familie, far, mor, søn og datter. I alle de år jeg husker, skiftedes de hver dag til at sidde inde i det lille hus for at sælge aviser.

På det modsatte hjørne af "Sløjfen", på den side hvor busserne linie 5A og 350S i dag holder, var der en spækhøker, hvis forretning lå få trin hævet over gadeplan. Her lugtede stygt, fra store bøtter med sild og klipfisk, som henholdsvis stod og hængte udenfor. Jeg kan altid se spækhøkeren for mig, han havde træben, og om vinteren, når det var koldt havde han tophue på hovedet. Hans butik var ikke stor, men til gengæld var pladsen fuldt udnyttet med mange stærkt duftende varer - det ophævede lidt af "duften" fra pisseoiret de varme sommerdage. Der duftede ikke ligefrem af violer på pladsen!

Udfor dette hjørne væltede en dag en varevogn med chokolade, og så blev der trængsel af børn. Den lokale politibetjent, Hornslet, som alle kendte, blev tilkaldt for at sikre at chokoladen ikke blev stjålet. Han stillede sig op, han var stor med en gevaldig mave og godheden selv. Han skrævede godt, så børnene kunne kravle ind under ham og tage for sig af den chokolade, der var gået i stykker. Jeg var for

lille til at være med, men husker min mor sagde til mine brødre: ”Jeg kan bedst lide flødechokolade med nødder”.

Ved juletid duftede der dejligt af gran, da der ligesom nu blev solgt grantræer på pladsen, medens petroleumsovnene stod og glødede. Af og til sang og spillede Frelsens Hær her på pladsen såvel ved juletid som om sommeren.

På et tidspunkt forsvandt grøfterne og vejen blev gjort bredere, så vi fortsatte med at løbe på rulleskøjter, nu også på vejen sent om aftenen, det var jo begrænset, hvad der var af trafik.

Tirsdag den 9. april 1940 husker jeg naturligvis meget tydeligt. Én af vores chauffører ved navn Olsen (som vi alle holdt utrolig meget af) havde haft en tur til Amager sidst på natten. Men han kom hjem via sporvogn ud på morgenen, han stod i hoveddøren og slog ud med armene: ”Så, nu er det sket”, sagde han, ”tysskerne har besat os, og de tog bilen”. Den blev dog senere udleveret.

Jeg blev sendt i skole kl. 8, jeg gik i 1. em. på Husum Skole, og i den første time med vores fysiklærer, der hed Lemming Christensen, hang vi i vinduerne, og kiggede på alle flyvemaskinerne, som fløj og larmede ret lavt henover skolen. Alt var sikkert kaotisk for alle voksne, men jeg følte ingen angst, jeg havde jo været i Tyskland flere gange og kendte tyskere som venlige mennesker.

Så sent som 8 dage før krigen brød ud, kom vi hjem fra en lang tur hele Tyskland rundt. Vores elskede morfar døde i juli 1939, og min far ville give min morfars trofaste husbestyrerinde gennem mange år en tur ned gennem Europa. Samtidig skulle vi hilse på hans gamle lærermester dr. Doemens i München og se de steder, hvor min far havde været i sin ungdom fra 1910. Vi fik nu ikke lov til at overskride grænser, så vi krydsede rundt i Tyskland, og lidt ind i Østrig, som jo var blevet indlemmet i Tyskland. Så blev der sat en stopper for vores videre færd mod syd - vi blev beordret til at køre hjem. Men med en lille afstikker pr. skib over til den anden side af Bodensøen til Konstanz, ved grænsen til Schweiz, fik min far fastslået, at han var der ingen der skulle bestemme over. Jeg kan endnu høre, da han brugte et af sine yndlingsudtryk: GADEDRENGE.

At der var noget helt galt dernede, fornemmede jeg. Nogle steder, hvor vi var på besøg, skulle vinduerne altid lukkes og gardiner trækkes for. De voksne talte sagte, og tyskerne sagde til min far, at man skulle passe på, for der var altid nogen, der lyttede med. Jeg var barn og syntes alt var flot og spændende. Vi var seks personer i bilen, min morfars husbestyrerinde, Andrea, som aldrig havde været ude at rejse, min far, mor, mine 2 brødre på 16 og 19 år samt jeg på 10.

Jeg syntes det var venligt af de pæne brunklædte mænd, som myldrede alle vegne, at dukke op, når min far virkede lidt usikker bl.a. vedr. søgning efter hotel, vi skulle jo have 3 værelser. De løftede armen og sagde ”Heil Hitler” og spurgte høf-

ligt om der var noget de kunne hjælpe med, samtidig med at de beordrede min far til at køre hjem, hvortil han altid svarede ”javel, vi er på vej”. *Men* vi fortsatte, for han *ville* se, hvad der foregik, og sjovt var det, vi havde jo faktisk alle autobaner for os selv. Dog mødte vi en japansk ambassadebil forskellige steder, ligeledes med børn i.

Vi oplevede og så utrolig meget, som så få år efter lå fuldstændigt i ruiner. I München var vi f.eks. på Königsplatz og så de 2 store templer, der var rejst over 16 nationalsocialister anbragt i store bronzekister, og hvor 4 SS mænd stod æresvagt. Jeg troede, det var statuer, men da jeg ville røre den ene, og min bror hurtigt fik mig væk, trak soldaten dog lidt på smilebåndet. Skråt heroverfor kiggede vi lige ind i ”Det brune Hus”, døren stod åben, men der var en bom for. Min far fortalte, at det var her, Chamberlain havde været og forhandle med tyskerne. Den historie ved vi jo alt om.

Det med at løfte højre arm og sige ”Heil Hitler” brugtes som hilsen af mange tyskere, og det mindede mig om, at da jeg var noget mindre, og man hos min morfar begyndte at tale om denne mand Hitler, så lærte jeg at sige ”Heil Hitler, smid skjorten og gå med kitler”. Omkring 1932-33 havde min morfar en lille gråstribet kattekillling, der blev kaldt Hitler. Det var første gang, jeg hørte dette navn.

Da jeg kom hjem fra skole 9. april 1940 havde alle meget travlt, jeg løb på rulle-skøjter på pladsen, og kunne høre hammerslag fra alle vinduerne, man satte mørklægningsgardiner op. Ligeledes var der nu opsat luftværnssirene på Husum Skole. Alt skulle mørklægges, om aftenen skulle der være meget svagt oplyst inde i sporvognene, og her skulle gardinerne ligeledes trækkes for. Konduktøren brugte en lille lommelygte, når han gik rundt og billetterede.

Nu fulgte andre tider, nogle af min fars biler blev sat væk (opklodset). Chauffør Olsen blev sagt op, det var en sorgens dag, specielt for min yngste bror, som var stærkt knyttet til Olsen.

En af bilerne fik generator bagpå, hvori der blev påfyldt brænde. Livet blev besværligt.

For min farmor, der havde oplevet både godt og ondt, var det vist meget svært og uforståeligt alt hvad der nu skete. Jeg mindes ikke nogen udtalelser fra hende, men jeg vil tro, at det har været svært for hende at følge med. Når hun besøgte os, havde hun altid elsket at sidde ved det lille vindue ud mod rutebilpladsen, og følge livet som det udspandt sig på pladsen. Men sceneriet havde forandret sig, busserne kom jo hele tiden og satte passagerer af, som skulle videre med sporvognen, og nu var mange af passagererne uniformerede tyske soldater.

Ligeledes kunne man nu se, hver gang der kom en sporvogn, hvordan mange skodsamlere, dvs. folk der samlede cigaretskod, ligefrem sloges om at komme



først ind i sporvognene, når de ankom, for at samle cigaretskod fra gulvet. I det hele taget blev alt mere trist og gråt.

Min farmor orkede ikke livet mere, min farfar var efter mange års sygdom død få år før, og den ene af hendes mange brødre, som hun stod meget nær, Martin Jochumsen, han som ejede jorden, hvor Bystævneparken ligger i dag, var nu også død. Han og hans kone Anna havde boet øverst oppe over Husum Apotek siden deres gård nedbrændte, så min farmor mistede livslysten og døde i foråret 1941.

Da Martin Jochumsen døde flyttede hans kone, tante Anna, op til sin datter Mary, som sammen med sin mand, Anders Emil Holmberg, søn fra Holmbergs gartneri, boede på Præstegårds Alle. Nu var lejligheden over Husum Apotek tom, og ejendomsægler - vistnok den eneste ejendomsægler der fandtes i Husum - Henckel og hans kone nr.2, som hidtil havde boet over tidligere omtalte spækhøker på hjørnet, flyttede op på 2.sal i huset på hjørnet af Storegårdsvej.

Ved det lille vindue, hvor min farmor elskede at sidde, når hun var på besøg, sad jeg tit og skrev numrene på sporvognene ned. Jeg syntes det var sjovt, men gad vide, hvad jeg egentlig kunne bruge det til. Senere har jeg læst en mand fortælle om, at da han var dreng, skrev han også sporvognsnumrene ned, det var bare ved linie 5's endestation på Amager.

Udfor os langs hækken til rutebilpladsen, var der et lille buskads, hvor vi tit løb og legede mellem buskene. Dette buskads blev fjernet, og der blev i stedet indrettet et tilflugtsrum under jorden, med en nedgang i midten og flere lemme foroven, som kunne åbnes.

Så snart der var luftalarm myldrede folk fra gaden, sporvogne og rutebiler ned i rummet. Pølsemanden henne fra hjørnet skyndte sig hen til tilflugtsrummet, lemmene blev lukket op nedefra, og folk stak hovederne op og købte pølser. Vi kunne så fra vores vindue sidde og se på den livlige handel, der udspandt sig, og vi kunne høre, at der var liv og glade dage i det underjordiske. Engang imellem var der nogen med f.eks. harmonika, der satte gang i løjerne.

I mit hjem gik vi aldrig i kælderens, når der var luftalarm, tværtimod. Mine brødre, Sven og Vagn, og jeg gik derimod op på 1. sal og kiggede ud af tagvinduet, for det var sjovt at se lyskasterne svinge søgende omkring. Når de engelske bombemaskiner skulle bombe den østlige del af Tyskland, f.eks. Berlin, kom de nordfra fra Kattegat ind over København for at flyve mod syd. Når det var den rute, de tog, gik der lidt tid fra luftalarmen lød, til den kendte brummen af bombemaskiner lød (en væmmelig rumlen). Disse luftangreb var tit om aftenen eller om natten, sjældent om dagen.

Jeg mindes dog den dag da 8 engelske bombefly bombede B & W's dieselmotorfabrik på Christianshavn, hvor også sukkerfabrikkerne og de omkringliggende bo-

ligkvarterer ligeledes blev ramt. Jeg var hos en skolekammerat på Korsager Allé og kort før alarmen blev afblæst, løb jeg ad Frederikssundsvej hjem til Islevhusvej. Det var en eftermiddag sidst i januar 1943 og det var blevet mørkt. Jeg skulle hjem til spisetid, og der hvor jeg var på besøg havde de ikke telefon.

I 1943 blev der dog også holdt familiefester, jeg blev konfirmeret i april, og mine forældre havde sølvbryllup i juli.

Nu var hverdagen og livet blevet hårdt og krigens gru rykkede nærmere. En morgen blev der bl.a. fundet 2 mænd skudt i haven til Islevhusvej 14. Hvem de var, og hvad det drejede sig om, ved jeg ikke, men min gode barndom var forbi, der skete for meget. Det var nye tider.

I 1943 købte min far så den villa i Brønshøj, som mine forældre i sin tid fik i bryllupsgave, tilbage. Vi flyttede, og nu begyndte et andet liv for mig, men der var stadig krig, og utrygheden voksede.

Siden flyttede min far og mor tilbage til Islevhusvej 6, da de stadig ejede huset. Min far kunne ikke undvære Husum.

Sådan havde vi tilknytning til “Sløjfen” i mange år.

## **DE SIDSTE DAGE, APRIL 1945 – MAJ 1945**

**fra Lasse Bruun Jonassen og Jonas Lind: Schiøler-Gruppen,  
danske terrorister i tysk tjeneste 1944-1945, side 70**

Omtrent en uge inden befrielsen, foretog Schiøler-gruppen likvideringer af tre unge modstandsfolk i en have på Islevhusvej i Husum. Modstandsfolkene havde Schiøler-gruppen mødt tilfældigt kort forinden, og der var ingen tegn på, at man fra gruppens side havde efterretninger om disse modstandsfolk eller planer om at anholde eller likvidere dem forinden mødet.

Likvideringerne af de tre modstandsfolk, som fandt sted den 28. april 1945, påkalder sig derfor opmærksomhed, da den direkte motivation til drabene fremstår uklar. Det kan dog være med til at kaste lys over likvideringerne, hvis man overvejer, hvad alternativet til en likvidering af de tre modstandsfolk havde været. Når Schiøler-gruppen har været klar over, at kapitulationen var nær, måtte de samtidig være klar over, at de tre modstandsfolk i tilfælde af, at man anholdt dem, sandsynligvis ville blive løsladt kort tid efter. Ønskede gruppen at give dem den straf de ”fortjente”, var de således nødt til at tage sagen i egen hånd.

Desuden bør man være opmærksom på, at der netop i april måned skete en voldsom stigning i modstandsbevægelsens likvideringer – 106 personer var blevet dræbt på blot en måned, hvilket kan have været en motivation for Schiøler-gruppen til at gøre gengæld.

## 21. MARTS 1945

af Sonja Carlsen

Onsdag 21/3 1945 havde jeg læseferie fra skolen. Jeg gik i realklassen på Bella-høj Skole, og det var sidst på skoleåret 1944/45. På daværende tidspunkt løb skoleåret fra 1.april til 31.marts.

Dagen startede - så vidt jeg husker - helt normalt og på et tidspunkt stod jeg sammen med nogle andre ved indgangen til haven, dengang Kløverallé 11. Tidspunktet husker jeg ikke så nøje. Pludselig lød der en voldsom motorlarm og en gruppe meget lavtflyvende bombemaskiner strøg fra nord ned over pladsen; her var ingen høje træer på det tidspunkt. Måske var det den første bølge af maskiner. Sirenen havde ikke lydt, den startede senere. Maskinerne havde her fra pladsen retning mod sydøst. Min senere mand var på det tidspunkt studerende og opholdt sig i sit hjem i Håbets Allé, hvor han fra 1. salen så de meget lavtflyvende maskiner svinge udenom Brønshøj Vandtårn - ligeledes i sydøstlig retning.

Det hele varede kun sekunder. Der var virkelig fart på, og først meget senere rygtedes det, hvad det hele drejede sig om. Shell Huset var blevet bombet, men desværre var det også gået ud over mange civile. Senere på dagen hørte man, at ”Den franske Skole” på Frederiksberg Allé var udslettet.

Jeg selv kendte 2 piger, der gik på skolen: den ene 12 år, og her fra Brønshøj, og den anden 14 år, og fra Frederiksberg. Den første blev dræbt og den anden blev hårdt såret, men overlevede.

Det sidste år af krigen gik ikke sporløst hen over Brønshøj/Husum. Lad os håbe, at vore efterkommere ikke må opleve tilsvarende. Nu, hvor jeg er blevet ældre, dukker mange uhyggelige og tragiske situationer op i min erindring. Den slags glemmer man åbenbart aldrig. Det sidder dybt i sjælen, og som en klassekammerat sagde til mig for år tilbage (efter at vi havde hørt et ikke særlig godt foredrag i menighedshuset, om at være barn i Brønshøj under besættelsen): ”Ja, du sad jo midt i suppedasen., det må du kunne gøre bedre”. Dette foredrag lagde kimen til, at jeg skrev mine erindringer.

- - - -

Nu skal man ikke tro, at alt var trist og gråt her i lokalområdet. Jeg selv var meget glad for at spille klaver og synge.

Ligeledes var vi mange aktive sportsudøvere. Der var Brønshøj Boldklub og specielt Husum Boldklub havde mange medlemmer. Her hed formanden Georg Sieben, og han stod for det virkelig gode kammeratskab og sammenhold i klubben.

Naturligvis var det specielt fodbolden, der dominerede, og her spillede min ene bror, Vagn, lige fra han var på drengeholdet til han sluttede på "Old boys-holdet", og han spillede altid v. back på 1. holdet, som tilmed var med på den første tipskupon. Håndbolden havde også en meget stor tilslutning i klubben, og her var der både herre- og damehold og her deltog jeg, selvom jeg aldrig blev særlig god til det. En del af min fritid gik med at øve til de lokale revyer. Både Brønshøj- og Husum Boldklub opførte den årlige revy, hvor jeg deltog i begge. Det foregik - 1.gang jeg var med - på Husum Møllekro derefter i Brønshøj Selskabslokaler, Frederikssundsvej 159, og ligeledes en enkelt gang på Tuxensvej.

I Husum Boldklub blev der også afholdt en del fester med spisning og dans bagefter. Det var da Swing var på mode.

## **FREDERIKSSUNDSVEJ 266!**

af Sonja Carlsen

Ca. 1920-21 lod min farfar "Bryggeren" en stor villa - hvid og i italiensk stil - opføre på Frederikssundsvej 266. Den blev bygget til min far og mor, som flyttede fra Kløver Allé 11 "Holckehus". Murermesteren var den samme som familien altid benyttede, Armand Petersen, som jeg nåede at kende, da jeg var barn. Bag en tilbygning til huset var der en lang allé kantet af poppeltræer, som førte over mod min farfars gård i Gadelandet, over det der i dag er Kobbelvænget.

Grundet store problemer i familien i disse år, blev både "Husum Bryggeri" samt en påbegyndt mineralvandsfabrik nedlagt og solgt.

Villaen i nr. 266 blev solgt til Heinrich H. F. Glade, han tysker fra Bremen, hans kone (Anna) sønderjyde fra Haderslev. Han indrettede en stor cigarkassefabrik i de tilstødende fabrikslokaler. Familien Glade og mine forældre forblev hele livet

de bedste venner, og da cigarkassefabrikken skulle sælges i 1944, var min far igen involveret, og den blev solgt til fa. Knudsen & Sønner, tidl. beliggende i Kingosgade, og hvor begge mine brødre var uddannet. Den meget smukke have blev nedlagt og i stedet blev der installeret en benzintank mod Frederikssundsvej. Alt dette lå, hvor Lidl med til-



hørende parkeringsplads ligger i dag (2014).

Grunden nr. 268 beholdt min far, men udlejede den til kolonihaver, og hvor Kobbelvænget i dag udmunder i Frederikssundsvej, var der et areal hvor Zigøjnerne med deres beboelsesvogne holdt til.

Billedet på side 11 viser min mor, Anna Christensen, brygmesterens søn, og min storebror, Vagn, samt den engelske mynde Mori - som fulgte med fra Holckehus – stående på terrassetrappen foran villaen Frederikssundsvej 266.

Brygmesteren havde foran selve bryggeriet en rødstensvilla med tilhørende forhave mod Frederikssundsvej. I dag er der indrettet Fitness-center på dette område.

Måske tror man, at Husum var langt ude på landet, men her var stil over det! Billedet forestiller hunden Mori, min mor, min bror, Vagn, samt Dr. Doemens, som var min fars læremester fra München. Billedet her – samt det foregående – er fra ca. 1922.



## HUSUMVOLDENS ARBEJDSSTYRKE

OG LOKALOMRÅDET 1888 – 90

af Svend Ole Nielsen

Landbefæstningen var et stort forsvarsanlæg omkring København, som der siden 1879 var blevet agiteret stærkt for af konseilspræsident eller regeringslederen Estrup og partiet Højre og med støtte fra den danske kong Chr. 9. Projekteringen af Københavns landbefæstning blev igangsat ved kgl. Resolution 24. april 1885. Befæstningsanlægget skulle bestå af 2 afsnit eller fronter. Vestfronten skulle udgøres af en voldlinje og en voldgrav med tilhørende batterier fra Køge bugt vest for Avedøre og Brøndbyøster over Rødovre til Utterslev Mose. Nordfronten bestod af en serie forter fra Gladsaxe over Buddinge, Gentofte og Lyngby helt ud til Dyrehaven og Øresundskysten. Omkring disse forter kunne der ved opstemning sættes store områder under vand. Det samme var i øvrigt også tilfældet med området ved Kagsmosen foran volden ved Utterslev.

Husumvolden kaldtes den del af Vestfronten, der skulle strække sig fra Harrestrup Å til Utterslev Mose. I dag kan vi nyde de grønne og rekreative områder på og omkring Husumvolden. Men når vi benytter os af disse områder, er det nok de færreste af os, der tænker på hvor meget sved og hårdt arbejde det kostede at få den etableret.

For Husum befæstningsanlæg foreligger der en del statistisk materiale med oplysninger om fødested og opholdssted for arbejderne på denne sektion af Vestvolden fra juli til december 1888. På visse punkter afviger den fra andre sektioner af Vestvolden, bl.a. for antallet af svenskere, der var ansatte ved anlæggelsen af befæstningen var begrænset til ca. 8 %, eller i alt 50 mand, hvor den på andre afsnit var væsentligt højere. Det kunne måske forklares med entreprenørens forkærlighed for dansk arbejdskraft, men det må bero på gætværk. Der er også andre bemærkelsesværdige tal i denne statistik. Således udgjorde indfødte københavnere og dem fra Frederiksberg kun 5,6 % af arbejdsstyrken. De arbejdere, som var født i Københavns omegn, der bl.a. omfattede landsbyerne Herlev, Gladsaxe, Lyngby, Husum, Brønshøj, Utterslev udgjorde i alt 75 %. Der udover var der 9,7 % fra købstæder.

Ved betragtning af den anden del af statistikken, nemlig arbejdnernes opholdssted, kan vi danne os et indtryk af den radius, hvorfra arbejderne rekrutteredes. Og her er tallene entydige. Det fremgår, at 22 % angiver seneste opholdssted for København og Frederiksberg og ca. 38 % Københavns omegn. Den lokale arbejdskraft udgjorde altså i alt 60 %.

Befæstningsarbejdet har sandsynligvis været med til at reducere arbejdsløsheden i København og omegn, da der fra 1880'ernes midte var tale om økonomisk krise med arbejdsløshed og stagnation i byggeri og anlægssektoren, især i København. Selvom der ingen tal er for, hvor stor en del af arbejderne, der tidligere havde været landarbejdere, skjuler der sig nok hovedsageligt landarbejdere bag den kolonne, der hedder "øvrige land," som seneste opholdssted. Den udgjorde i alt ca. 21 %, ligesom der i kolonnen "ikke angivet" opholdssted på 9 % befinder sig en del landarbejdere. Endelig udgjorde sidste opholdssted af folk fra købstæder i alt 9 %.

De i alt 141 arbejdere med adresse i København og på Frederiksberg flyttede ikke bort fra deres bopæl, da de var begyndt på arbejdet på fæstningsværkerne ved Husum. Ganske mange boede i de nybyggede arbejderkvarterer, bl.a. Saxogade og Absalonsgade. Herfra måtte de til fods tilbagelægge den lange strækning fra hjem til arbejdsplads og tilbage igen.



**Husumvolden, hvor Frederikssundsvejen krydser voldgraven, oktober 1889.  
Måske er det en træet befæstningsarbejder, der tager sig et hvil  
på voldskråningen til venstre i billedet**

Ifølge Berlingske Aften fra 5. april 1888 havde københavnere et dårligt ry blandt entreprenørerne. De manglede ifølge artiklen ”kræfter og udholdenhed, eller også var de ikke tilstrækkeligt arbejdsvante.” Eller også syntes de, at lønnen var for lav til det uvante og strenge arbejde. I artiklen nævnes at landarbejderne, hvoraf en del kom fra Jylland, til gengæld har fundet sig bedre til rette. Der kunne også være en anden udlægning af dette forhold. I Socialdemokraten fra 22. jan. 1887 blev der berettet om, at ikke bare var arbejdet usædvanligt hårdt, men arbejderne fra København og Frederiksberg skulle gå til og fra arbejdsstedet. En strækning, der frem og tilbage kunne nå op på 15 km. eller mere. De var i visse tilfælde først hjemme ved ti tiden, efter at de havde fået fri kl. 19. Og da de skulle møde kl. 6 den næste morgen, kunne de ikke nå at få megen søvn om natten.

De tilrejsende arbejdere uden for Københavnsområdet logerede sig i nærheden af arbejdspladsen. Et mindre antal på kroer i Herlev eller Brønshøj og et begrænset antal i de barakker, som var blevet bygget af Vestvoldens entreprenører. Det store flertal har dog fundet logi hos private i området umiddelbart op til byggeriet.

Endelig findes der også statistik for den aldersmæssige fordeling af de beskæftigede ved Husumvolden. Arbejdsdagens længde var i sommerperioden normalt på 13 timer. Fra kl. 6 morgen til kl. 19 om aftenen, indbefattet 2 timers middagspause. Der skulle således en god fysik til at bestride dette arbejde, som udelukkede de yngste og de ældste. Meget af arbejdet foregik med skovl og trillebør til de store jordarbejder. Normalt blev personer under 21 og dem, der var over 51, ikke antaget, men alligevel udgjorde personer mellem 18 og 20 år alligevel 5 %. Den samme procentdel udgjorde dem over 51 år i perioden fra juli til december 1888. Det var folk, der fysisk var i deres bedste alder, der udgjorde hovedparten af arbejdsstyrken af de i alt 642 beskæftigede. Således var halvdelen af arbejdsstyrken mellem 21 og 30 år og godt en fjerdedel mellem 31 og 40 år, mens 14 % var mellem 41 og 50 år. De fleste af de ansatte var ugifte. Kun 24 % havde en ægtefælle.

Arbejdsmanden L.P. Gratlöv (1865 – 1952) har i sin levnedsskildring beskrevet det hårde fæstningsarbejde: ”Nogle tør jeg nok sige blev ødelagt.” Han kommer også ind på de særlig skrappe ansættelsesforhold på fæstningsarbejdet ved Husumvolden. Han kom fra Lyngby til Husum, hvor han ansattes af firmaet Gunnersen og Hoffmann, og hvor alt arbejde blev udført på dagløn. Alle risikerede således at blive fyret efter endt arbejdsdag, hvis formanden var utilfreds med arbejdsindsatsen. Formanden stod som regel på voldkanten og opfordrede til en bedre arbejdsindsats. Det blev en dag for meget for nogle arbejdere, idet 8 mand spontant nedlagde arbejdet på samme tid og gik op af graven. Der blev straks sendt bud efter nogle af Estrups gendarmere, der patruljerede i umiddelbar nærhed. De 8 mand, der havde nedlagt arbejdet fik besked på, at dem der ikke straks genoptog arbejdet ville blive bortvist og ville derefter ikke længere kunne få arbejde noget sted ved hele fæstningsbyggeriet. Fem mand genoptog arbejdet, men tre mand nægtede, heriblandt Gratlöv, og de blev af gendarmene fulgt til Husum by, hvor de fik besked på ikke mere at vise sig på fæstningsterrænet.

Men hvordan påvirkede det livet i lokalområdet, at så mange tilflyttere kom til i forbindelse med fæstningsbyggeriet. Det kan man bl.a. læse en del om i gendarmekorpssets dagbøger. I 1886 var der blevet tilknyttet en afdeling gendarmere til politistationen i Utterslev. De flyttede senere ind i nogle lokaler på det nuværende Provstevej. Afdelingen bestod da i alt af 10 mand. Da fæstningsbyggeriet ved Husum var påbegyndt, iværksattes en mere intensiv patruljering i dette område. Af dagbogsnotaterne fremgår det bl.a. at området blev betydeligt mere uroligt og turbulent, end det var tidligere. Og der opstod efterhånden mange situationer, hvor gendarmene greb ind med anholdelser og med at notere personer for forseelser.



En del befæstningsarbejdere var ofte berusede, og der opstod hyppigt slagsmål, som gendarmerne skred ind over for med anholdelser. Gendarmernes opgave var således både at forhindre, at der opstod episoder mellem befæstningsarbejderne og lokalbefolkningen, men også at lægge en dæmper på optræk til skærmydsler mellem arbejderne indbyrdes.

En særlig episode, der fandt sted d. 26. maj 1889 illustrerer på mange måder de konflikter der latent var til stede i lokalområdet på dette tidspunkt. Søndag aften havde et større antal befæstningsarbejdere samlet sig i et lille skovanlæg på en sidevej. Her morede de sig med sang og harmonikaspil. En lokal mælkeforpagter kunne ikke acceptere dette, og han meldte det til gendarmerne, og bad dem om at gribe ind. Da gendarmerne kom til stede opfordrede de forsamlingen til at gå. Det kom til et skænderi, der endte i uroligheder, der bredte sig ind i Husum by. Der blev sendt bud efter flere gendarmere, der trak sablerne og brugte dem som slagvåben. Det hele endte med adskillige anholdelser, og adskillige blev noteret for opsætsighed, inden gemytterne igen faldt til ro.

Der var dog også indbyggere i Husum, som så med noget mildere øjne på tilstedeværelsen af de mange tilflyttede befæstningsarbejdere. På hjørnet af Frederikssundsvej 292 og Gl. Gadelandet lå der under opførelsen af Vestvolden fra 1888 til 1892 en købmandsforretning, som vel havde en pæn, men alligevel beskeden omsætning. Det ændrede fæstningsbyggeriet på. Forretningens omsætning af øl steg voldsomt, da de mange befæstningsarbejdere strømmede til for at købe øl til sig selv og deres kammerater. Man kunne vel forestille sig, at de brugte en del af de to timers middagspause til at gå til købmanden, for at købe øl til at stille tørsten ved det hårde arbejde. Købmanden måtte etablere flere og flere forsyninger fra bryggerierne, og alligevel har det knebet med at klare efterspørgselen i de første måneder.

Han fik imidlertid også et andet problem. Når arbejderne kom for at købe øl, havde de ikke de tomme flasker med sig. Og købmanden ville ikke afkræve dem tomme flasker, når de købte øl i så store mængder. Ølkuskene insisterede imidlertid på, at de ville have tomme flasker med, når de kørte tilbage til København. Købmanden så derfor ikke andre muligheder end at lade sin kone tage ud på volden, når arbejdsdagen var forbi kl. 19. Hun hankede så op i en trillebør og traske-de hele vejen ud til Vestvolden, hvor hun gav sig til at samle tomme flasker for at køre dem hjem til købmandshandelen og læsse dem af. Det kunne godt gentage sig et par gange, indtil hun i skæret fra flagermuslygten havde fået samlet alle de tomme flasker sammen. Det blev et par hårde år for købmandsægteparret, indtil Husumafsnittet var bygget færdigt.

Da det var tilfældet, solgte købmanden sin forretning og drog bort som en holden mand.

# **Brønshøj-Husum Avis - en vigtig og spændende kilde til vores lokalområdes historie**

af **Helge Baun Sørensen**

Hvem har gemt gamle numre af lokalavisen? Eller hvem har en komplet samling af Bellabogen i reolen, måske sammen med K.T.A.S. røde og blå telefonbøger i flere årgange? Det har ingen, af den simple grund at vi ikke orker at have gamle lokalaviser og telefonbøger liggende og flyde, fordi de har en så begrænset holdbarhed og deres aroma fordufter så hurtigt. Efter få år eller blot en uge ryger de i kakkelovnen, skraldespanden eller papircontaineren. Og derfor er den slags lokalhistorisk kildemateriale meget sjældent og nærmest umuligt at opdrive, andet end på Det kongelige Bibliotek. Antikvarboghandlere har aldrig haft lyst til at sælge den slags, fordi det fylder for meget og kun er interessant for de få.

Min far brugte sin fritid på bl.a. at indbinde bøger og et af klenodierne fra gamle dage er en KRAKS Vejviser fra 1946, som heldigvis ikke blev smidt ud. Den er tyk, tung og mørnet og slidt, da jeg bruger den meget i forbindelse med slægtsforskning og almindelig opklaring af og nysgerrighed om, hvem der havde butik på Frederikssundsvej engang, eller hvem der boede i vores opgang i krigens tid. Kraks vejviser er uundværlig, når man vil studere personer, butikker, gader og bopæle i København i gamle og nyere dage. Og på samme måde er lokalavisen en sand guldgrube, når man vil danne sig et billede af et områdes udvikling, dets levede liv, annoncer, butikker, fester, skole og sport.

## **Brønshøj-Husum Avis**

Vores lokalhistoriske selskab overtog i januar 2014 en helt unik samling af Brønshøj-Husum Avis 1926-2005, fordelt på 24 papkasser og ordnet i årgange. Samlingen har haft en omskiftelig tilværelse i de seneste år, sidst henstod den i avisens arkiv i redaktionslokalerne Frederikssundsvej 322 A. Ved årsskiftet flyttede Brønshøj-Husum Avis' redaktion til Søborg og ved den lejlighed skete overdragelsen af det historiske klenodie til selskabet.

# RØNSHØJ AVIS

Oplag:  
11.125  
Ekspl.  
1 Følge Dansk  
Oplags Kontrol

UDGIVET  
HVER UGE  
Bella 2065

Fredag d. 16. April 1937

Bladet udkommer hver Fredag Morgen i 11125 Eksp.  
og uddeles gratis i alle Hjem.

99. Aarg.

**Centralvarmeanlæg**  
Jensen & Andersen  
Aut. Ges. & Varmemester  
Bøvej 5 - Tlf. Bella 28

**Chr. Scharling**  
Slagtermester  
Frederikssundsvej 145 Telf. Bella 119 og 1519  
Specialitet: **Sedmølkskalvokod.**

**E. LANGKJÆR**  
AUT. ELEKTROINSTALLATØR  
BRØNSHØJVEJ 2 B - BELLA 1589  
**LYS - KRAFT - VARME**

Frederikssundsvej 140  
**Bella 2065**  
alg. i Barne Foraar-  
nede og blomstrede.  
**0-3.95-3.65-3.00**  
**5-4.65-3.35-2.65**  
**6.65-5.75-4.95**

**Magasin „Rita“**  
Brønshøjvej 12 A - Bella 1736 y.

**DAMEKJOLER**  
Pige- og Dreng-  
Konfektion  
**ALT I BABY-UDSTYR**  
Bedste Kvaliteter - Billigste Priser

**Brønshøj Fødeklinik**  
Kraahøhalsvej 1, ved Brønshøj Torv.  
Bella 2700. Besøgstid 15-16 og 19-20.  
Læge: Dr. med. Dr. med. Dr. med. Dr. med. Dr. med.

**6 PLADER** direkte fr.  
Filmene med  
**MICKEY MOUSE**  
Mous  
Kr. 3.  
pr. St.

**Forsiden af Brønshøj Avis fra 1937. Bladet udkommer hver Fredag Morgen i 11125 Ekspl. og uddeles gratis til alle Hjem. Der er en stor reklame fra Reinbacher Radio for Mickey Mouse grammofonplader, kendt fra filmene til Kr 3.50 pr Stk. – Korseteksperten Wolter, Frederikssundsvej 154a annoncerer med Svangerskabskorsetter og Amme-Brystholdere.**

Avisen afspejler virkelighedsnært og klart omvæltningen fra det gamle hyggelige landsbysamfund til den myldrende forstad med et væld af nye butikker, der åbner, moderne radioapparater, forlystelser, restauranter og biografer. Brønshøj Tivoli rives ned og giver plads til Bella Bio-bygningen, den gamle smedje ved torvet forsvinder og det samme gør den gamle Brønshøj Kro. Alt kan følges i tekst og billeder i Brønshøj-Husum Avis.

Er gamle lokalaviser ikke ustyrligt kedsommelige? Er det ikke bare sidevis af annoncer for flyttefirmaer, slagtere og hattebutikker, gamle sportsresultater og læserbreve om ligeegyldige ting? Jo, det er de blandt andet på samme måde, som de er det i dag. En moderne lokalavis er ikke mindst et farverigt og fotofyldt udstillingsvindue for ejendomsmæglere, der tilbyder lyse andelslejligheder og familjevænlige villaer, så man nogen gange kan komme i tvivl om, hvorvidt det er en salgsbrochure man har i hånden. Men den gode lokalavis rummer desuden notitser og artikler om lokale forhold, fotos og omtaler, som afspejler tiden. TV-annoncer, tøjmode, bilmodeller, frisure, tilbudspriser, trafikforhold. Vi ved, at alt ændrer sig på påfaldende kort tid og kan virke pudsigt, gammeldags eller interessant, når der bare er gået nogle år og ekstra interessant og ekstra historisk, når der er gået 20,



## FJERNSYN

17" med SPEKTRAL-FILTER



### Ny 1958 model

MASTER DE LUXE TV 513 K

Konturskarpe og rigt  
nuancerede billeder,  
der kan nydes i  
fuldt dagslys.  
Fremragende  
lydgengivelse.

Kr. 2095.-  
med  
FONA-GARANTI  
og — SERVICE  
kun 5 % pr. md.



**FREDERIKSSUNDSVEJ 175 — BELLA 2728**

40 eller 80 år. 'Ih, så det sådan ud dengang?' udbryder vi. 'Nejj, kostede et fjernsyn så meget i 1958?' Lokalavisen er en meget mere spændende historisk kilde, end man umiddelbart skulle tro. Annoncen er fra Brønshøj-Husum Avis 5. Dec. 1957, hvor Fona Radio holdt til Frederikssundsvej 175. I 1960'erne flyttede butikken til den anden side af gaden til det tidligere postkontor, i 2014 lukkede Fona-afdelingen og flyttede til Rødovre.



**1907. Frederikssundsvej set fra Risvangen og med begyndelsen af Haabets Allé til højre. Brønshøj er aldeles nybebygget, de store villaområder er stadig marker, Frederikssundsvej er stadig en jordvej og med sporvogn til Brønshøj Torv.**

Brønshøj-Husum Avis havde i omkring 40 år sit kraftcentrum i lejligheden på 2. sal i ejendommen Haabets Allé 1. Her boede redaktør Ivar Svendsen, medarbejder ved lokalvisen fra 1911 og eneredaktør fra 1927 til sin død i 1945. Det var ham, der med stor ildhu og begejstring gjorde Brønshøj-Husum Avis til et organ med ægte interesse for området. Han var født i Jylland, giftede sig med Alma fra Husum og blev en sand lokalpatriot. Sammen passede de avisen i en lille menneskealder, hvor han stod for annoncerne, redaktionen og reportagerne, mens fruén passede telefonen og kontoret.

Ved Ivar Svendsens død, 5. Maj 1945, videreførte familien, hans kone og deres søn, Jens Svendsen avisen indtil 1960, hvor Jørgen Drachmann blev redaktør og bladet siden skiftede adresse til Tuxensvej 1.



Udsigt over Husum Torv fra 1 sal på Frederikssundsvej 322 A, hvor Brønshøj-Husum Avis holdt til 1995-2013 med Flemming Antony som redaktør. Lokalerne husede oprindeligt Husum Bibliotek. Få dage før de sidste kontormøbler blev kørt bort og rummene blev ryddet i december 2013, afhentede Lokalhistorisk Selskab de 24 papkasser med den fine samling af Brønshøj-Husum Avis.



Under denne rubrik og med den let genkendelige silhuet af vandtårnet på Brønshøjvej kunne læserne gennem generationer finde oplysninger om runde fødselsdage, bryllupper o.l.

I året 1957 var det f.eks. : *Gaase- ande og flæskespil. I aften, torsdag kl 19.30. Brønshøj Borgerkro. Brønshøj Borgerforening. Og længere nede: Husmoderforeningen. Det er mandag d 16 ds, at husmoderforeningen holder festlig julestue med sang og musik i Ungdomshuset. Fru Vagn Rapyrel deklamerer, sangkoret synger under ledelse af korets lærerinde, fru Flagstad, og der er fælles kaffebord.*

## Annoncer E ▶

LOKALAVISEN FOR BRØNSHØJ -  
HUSUM og TINGBJERG

**Brønshøj-Husum AVIS**

Kontortid mandag-fredag 9-17  
UGENTLIG OPLAG: 22.000

Tuxensvej 1 ..... \*60 30 03

F ▶

G ▶

H ▶

I ▶

J ▶

[billede-annonce BrhHusum 1974]

Bellabogen 1974. Brønshøj-Husum Avis har på det tidspunkt adresse Tuxensvej 1, (i dag hudplejeklinik) i villaen på venstre hånd nær ved Frederikssundsvej, ganske få skridt fra den gamle adresse på Haabets Allé 1. Oplaget er på 22.000, hvad redaktøren Jørgen Drachmann kan være stolt af, da det i årevis har været stigende. Brønshøj-Husum Avis begyndte som en købeavis i 1907 med et oplag på omkring 300 (!) og annoncerne var ens i det meste af Storkøbenhavn, mens avisens 'hovede' var forskelligt fra bydel til bydel. Det var først med Ivar Svendsens tiltrædelse midt i 1920'erne, at Brønshøj-Husum Avis fik det lokale indhold og præg. 1930 var oplaget omkring 1000, men steg stærkt i takt med bydelens enorme vækst med villaer og etageejendomme til 12.000 ekspl. I 2014 er oplagstallet på 30.220 plus netudgave.

### Hvor kan man læse om det?

Brønshøj-Husum Avis' tilblivelse og historie er ikke nemt tilgængelig. Litteraturen om lokalaviser er meget sparsom, da emnet ikke er synderlig anset, mens de store dagblade er meget velforsynet med historiske udredninger.

Et hovedværk er Jette Drachmann Søllinges *Lokalpressen. Danmarks lokale ugeaviser og distriktsblade 1850-2003*. Heri er registret i alt 2.422 distriktsblade udkommet siden 1850. Inklusive en hel side om Brønshøj-Husum Avis, hvor der op-listes ejere, redaktører, oplag o.l. Vedrørende avisens start, skriver forfatteren '1908?', hvilket betyder, at startdatoen tilsyneladende ikke er officielt kendt.

Selskabets nyerhvervede samling af avisen 1926-2005 kan til gengæld levere udmærket materiale om Brønshøj-Husum Avis' historie, idet de runde fødselsdage blev markeret flot i avisen i december 1957 og senere i december 1977. Heraf fremgår det, at avisens fødselsdag er 7.12.1907. I 1957 var der en stor artikel om avisens første store personlighed, Ivar Svendsen og i 1977 fejrede man jubilæet med et stort tillæg med mange historiske billeder.

## FILM LOCATIONS, 2

af Helge Baun Sørensen

I sidste nummer af Nyt fra Lokalhistorien (Nr 96 febr 2014) gennemgik vi en række steder i lokalområdet, hvor kendte film er blevet indspillet, bl.a. *Zappa* og *Busters verden*, filmatiseringerne af 'Brønshøj-digteren' Bjarne Reuters populære romaner.

Vi opfordrede vores læsere til at komme med yderligere bidrag med filmtitler og her følger en lille håndfuld indsendt af Niels Ebbe Lollike, Bækkeskovvej 69:



*Frække Frida og de frygtløse spioner*, 1994. Efter børnebogsserie af Lykke Nielsen, om den festlige, rødhårede Frida og hendes hemmelige klub, der afslører svindel på en nærliggende fabrik for sundhedsprodukter. Den senere verdensberømte popgruppe *Aqua* lavede musikken og blandt de medvirkende var: Charlotte Sieling, Axel Strøbye, Birgit Sadolin, Jesper Klein som parkbetjent, men først og fremmest en masse børn.

Frække Frida bor i filmen med sin far og mor i villaen Fuglsang Allé 115 på hjørnet af Bækkeskovvej.





*Olsen-banden går amok* fra 1973 har optagelser fra den nu nedlagte købmandsbu- tik og ismejeri på hjørnet af Sonnerupvej og Bækkeskovvej. Benny (Morten Grunwald) og Kjeld (Poul Bundgaard) er blevet velopdragne borgere, der har fast arbejde hos købmanden (Ejnar Federspiel). Købmandsdatteren Ragna (Birgitte Federspiel) bliver forelsket i Benny og vil gerne giftes med ham, hvad købman- den vil modsætte sig, da han ønsker sig en akademiker som svigersøn(!). Egon (Ove Sprogøe) skal skaffe penge og laver et indbrud i en butik, som viser sig net- op at være selvsamme købmandsbutik, hvor han finder pengeskabet tomt. De to

stakler, Benny og Kjeld bliver beskyldt for indbruddet. Adressen er Bækkeskovvej nr 71.



I filmen *Parterapi* fra 2010 er Sidse Babett Knudsen og Nikolaj Lie Kaas flyttet ind i en dejlig villa og drømmer om et lykkeligt liv sammen. For at få råd til at bo, har de lejet de underetagen ud til Søren Pilmark, der er parterapeut. Der sker en masse mærkværdige ting, som de bestemt ikke havde forudset, huset er råddent,

vandrør springer og meget er kaos. På et tidspunkt står Nikolaj Lie Kaas på plænen foran huset iført kilt. (billedet). Adressen er Valløvej 25 B.



Fra Svend Erik Bangsrud, Karlstad Allé har vi modtaget flg.:

Filmene *Slap af, Frede* fra 1966 er bl. a. optaget i Brønshøj. I en af scenerne opholder to motorcykelbetjente sig i krydset Håbets Allé og Karlstads Allé, hvorefter de kører videre af Karlstads Allé og ned af Tuxensvej. Ove Sprogø har hovedrollen som agent Smith, Danmarks svar på James Bond, snedig, elegant og charmerende. Filmen rummer såvel internationalt topmøde som en bortført kineser, dertil mange hem-



meligheder, efterretningsvæsen og naturligvis Morten Grunwald som den vovseglade og naive Frede.

Fra Kurt Martinsen har vi fået tip om, at filmene i serien om *Max Pinlig* udspiller sig i Brønshøj.

Det begyndte som en serie i DR og blev sidenhen til foreløbig tre biograffilm med Lotte Svendsen som instruktør. Max Pinlig (Samuel Heller-Seiffert) er en 12-årig skoledreng, der bor alene med sin mor (Mette Horn) og synes, at hun er meget pinlig og at han selv er pinlig i alt, hvad han gør. De bor sammen i en hyggelig, kreativt indrettet villalejlighed ved siden af den kendte succesforfatter Steen Cold (Lars Bom), der har gang i karrieren, kan spendere dyre gaver til sin familie og har en datter, der spiller på Stein-

way-flygel. De to huse ligger også i virkeligheden ved siden af hinanden ved krydset Fuglsang Allé/Borrebyvej.

Adressen er Borrebyvej 41 (Lars Bom, i det elegante gulstens hus med skråt tag) og det røde hyggelige hjørnehus med bindingsværk, førhen købmandsbutik, hedder Fuglsang Allé 114 (Max og hans mor). Max' gode ven, Hassan, holder til i købmandsbutikken på hjørnet af Krabbesholmsvej og Brønshøjvej. En afsluttende og rørende scene med smuk solosang af en kriminel (Rasmus Bjerg) foregår i Brønshøj kirke.

Der er udkommet følgende film i serien: *Max Pinlig* (2008), *Max Pinlig 2 – sidste skrig* (2011) og *Max Pinlig 3 – på Roskilde* (2012).

Redaktionen siger tak for de indsendte forslag. Vi modtager fortsat meget gerne tips om 'locations', steder i Nordvest, Utterslev, Husum og Brønshøj, hvor film er blevet indspillet.

## **POUL LINDEBJERG JENSEN DØD af Jørgen Rose**

Selskabets mangeårige næstformand, Poul Lindebjerg Jensen er afgang ved døden.

Poul er født den 11. februar 1939, død den 12 februar 2014, dagen efter sin 75 års fødselsdag.

Poul blev bisat den 25 februar fra Grøndalskirken.

Både Poul og hans hustru Vibeke var hårdt ramt af sygdom de sidste 3 år

Vibeke blev bisat, også fra Grøndalskirken, den 20. juni 2012.

Poul blev udlært som købmandskommis i en forretning, der havde alt det som en købmandsforretning havde dengang. Den lå på hjørnet af Mågevej og Kærsangervej. Meget tæt på Pouls fars osteforretning, og hans egen bopæl.

Bortset fra enkelte kortvarige andre adresser levede Poul hele sit liv i det såkaldte "Pipfuglekvarter"

Hverken Poul eller Vibeke var særlig moderne, i hvert fald ikke hvad angår skilsmisseprocenter. Det har altid været de to.

I mange år var Poul ansat som annoncemand på Nordvestavisen. Det betød kendskab til virkelig mange personer, forretninger og bydelen i det hele taget.

Både barndommen og voksenlivet betød jo, at Poul nærmest blev et levende leksikon over bydelen Bispebjerg. Når han så også interesserede sig for sine omgivelser, var det helt naturligt, at han tidligt i forløbet kom i forbindelse med Lokalhistorien. Det blev starten på et meget stort arbejde, til gavn for det lokalhistoriske arbejde, men også til stor glæde for ham selv. Da bydelen begyndte at sin "genoplivning" med "Kvarterløftet" i 2001 og "Lokaludvalget" i 2007 gik han ind i dette arbejde med krum hals.

I den periode kom jeg til at kende Poul som en rigtig god kammerat, og dette kammeratskab varede lige til Pouls død. Både min kone og jeg vil savne Poul og Vibeke meget.

En stor mand er afgang ved døden, æret være hans minde.

Jørgen Rose



## SPØRGEHJØRNET

Hej

Jeg har et spørgsmål, som jeg håber, du kender svaret på.

Jeg har engang fået nogle mega gamle kasser med en glasrude i, der kan anvendes til opbevaring af ting.

Kasserne har jeg fået af et familiemedlem, som ikke længere er blandt os. Hun sagde til mig for 20 år siden, at kasserne er fra dengang Radiometer var en skjortefabrik. Så er jeg nysgerrig og prøver nu at finde ud af hvor gamle kasserne er, men jeg kan overhovedet ikke se nogen steder, at Radiometer har lavet skjorter? Tænk, at der måske har ligget en skjortefabrik i Radiometers bygninger, men ved du det? Eller ved du noget som kan bringe mig tættere på en viden om skjortefabrik i Brønshøj altså fra før eller omkring krigens tid?

Jeg håber, du kan hjælpe

Med venlig hilsen / Best regards  
Thomas Berg Jensen

- - -

Radiometers store bygning har tronet på Frederikssundsvej nr 254 siden 1970'erne og gør det stadig. Før det hed virksomheden Dansk Gulvkludefabrik, i KRAK fra 1946 er den nævnt med K P Thomsen som Formand, dvs direktør.

I Lars Cramer-Petersens lille bog 'Frederikssundsvej fra Brønshøj Torv til Kagsbro' fra 1992 (kan lånes på biblioteket) er der på side 34 et opslag om selvsamme gulvkludefabrik, som osse lavede håndklæder med en stork som logo. Jeg husker meget tydeligt fra min ungdom de meget vellavede håndklæder af navnet 'Stork'. De blev altså lavet på denne fabrik, som i 1972 flyttede til Skive.

Skjorter har de ikke lavet, men det lugter da lidt af fugl.

venlig hilsen

Helge, Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev



## **GENERALFORSAMLING**

i Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev  
26. februar 2014 kl 19.00 i Husum Kirke

Til stede: Bente Winther Olsen, Sonja Carlsen, Helge og Vivi Rasmussen, Peter Wodschou, Manfred Crety, Anne Lise Crety, Helge Baun Sørensen, Bo Öhrström, Svend Ole Nielsen, Kurt Martinsen, Jens Peter Gjaldbæk, John Christensen, Thomas Viggo Pedersen, Lars Cramer Petersen

Referent: Anne Brix Christiansen

Inden selve generalforsamlingen blev der vist billeder fra det nyerhvervede arkivmateriale fra Brønshøj-Husum Avis – 24 flyttekasser med mange årgange af avisen. De er velsorterede på basis af, at Operation Dagsværk på et tidspunkt var forbi for at lave noget arbejde. Der var stor interesse for at se flere billeder fra materialet – eventuelt som et fremtidigt arrangement.

### **Dagsorden:**

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg til bestyrelsen
  1. Valg til bestyrelsen for en toårig periode
  2. Valg af bestyrelsessuppleanter
  3. Valg af revisor
  4. Valg af revisorsuppleant
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

## **Velkomst v/ formanden**

Jeg hedder Bo Öhrström, og jeg er formand for Lokalhistorisk Selskab. Jeg vil gerne sige stor tak til Helge for billeder og en god rundtur i det lokale område. Jeg vil også gerne byde velkommen til generalforsamlingen i Lokalhistorisk Selskab Brønshøj, Husum og Utterslev, det er dejligt at se, at så mange møder op.

Inden vi går i gang med det officielle program, vil jeg nævne, at et mangeårigt medlem af Selskabet og en god ven er gået bort. Jeg taler om Poul Lindebjerg, der er afgang ved døden d. 16. februar og er bisat d. 25. februar fra Grøndals Kirke.

Jeg tænker tilbage på Poul, som vi kendte ham fra bestyrelsesarbejdet: Energisk, venlig og humoristisk. Vi har mistet et rigtig godt menneske.

Der blev herefter holdt et minuts stilhed til minde om Poul.

Tilbage til programmet, første punkt er valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jens Peter Gjaldbæk, kan forsamlingen tilslutte sig dette?

### **Ad 1 – Valg af dirigent:**

Jens Peter Gjaldbæk blev foreslået og valgt uden modkandidater. Jens Peter takkede for valget og startede med at konstatere, at generalforsamlingen er indkaldt i henhold til selskabets vedtægter. Der var ingen indvendinger mod dagsordenen, og mødet gik i gang.

### **Ad 2 – Formandens beretning:**

#### **Indledning**

Igen velkommen til generalforsamlingen i Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev 2013. Mit navn er som sagt Bo Öhrström, og jeg har været formand i Selskabet gennem hele 2013. Jeg tiltrådte som formand for Selskabet i oktober året før, har været medlem af Selskabet siden 2000 og har været kasserer i alle årene frem til generalforsamlingen i 2012.

#### **Bladet Nyt fra Lokalhistorien**

Selskabet har i kalenderåret udsendt 4 numre af Nyt fra Lokalhistorien, og igen i år har Thomas Viggo Pedersen trukket det store læs. Hver udgivelse af bladet kræver af Thomas, at der indhentes bidrag, skrives egne indlæg, håndteres fotos, redigeres, foretages layout, aftales med trykker samt endelig kuverteres, frankeres og udsendes. Jeg har ganske svært ved at forestille mig blade udkomme uden Thomas, tusind tak for indsatsen.

## Arrangementer

Fra sidste generalforsamling frem til dagens generalforsamling har der været annonceret ti arrangementer i relation til Selskabet inklusive disse. Jeg vil kort løbe arrangementerne igennem:

Onsdag den 27. februar 2013 kl. 19.00 i medborgerhuset Pilegården 17-19: Generalforsamling i Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev.

Onsdag den 6. marts 2013 kl. 19.00 i Karens Hus, Bispebjerg Bakke 8: Bankernes samfundsmæssige rolle på vor skrøbelige planet - betydningen af forskellige bank-forretningsmodeller. Lars Pehrson, Administrerende direktør, Merkur, Den Almennyttige Andelskasse. – Her fik vi et bud på, hvad der grundlæggende har svigtet i bankernes forretningsmodel, og hvordan det kunne blive bedre. Arr. Agendaforeningen og Grøn Hverdag

Torsdag den 21. marts 2013 kl. 15.00-16.00: Besøg på Vandtårnet, Brønshøjvej. Vandtårnet er ikke i brug mere, men vi kom ind og så, hvordan der ser ud inde i det kæmpestore rum og steg op ad trappen og nød udsigten over bydelen. Sektionsleder Rene Gandløse fra Københavns Energi havde nøglen med og viste rundt.

Lørdag den 8. juni 2013 kl. 16.00: Rundvisning i Grundtvigs Kirke, der regnes som kulminationen af dansk murer- og tømrerarbejde. Bygningen har mange hemmeligheder, som gerne vil opdages. Vi hørte historien bag, så den smukke krypt og udsigten fra tårnet. Efter rundvisningen var der være fællesspisning for egen regning på den lækre restaurant Måltid.

Mandag d. 30. september 2013 kl. 16:00: Brønshøj Kirke og Kirkegård. Provst Karsten A. Woll viste rundt og fortalte om berømte personers begravelser og gravsteder. Brønshøj Kirke er Københavns ældste kirke og var krudtlager under den svenske belejring i Brønshøj.

Onsdag d. 6. november 2013 kl. 19:00: Aktivitetscentret Sct. Joseph, Griffenfeldtsgade 44, 1.sal. Vi var indbudt til en lille dukketeaterforestilling: ”Med Paw og Rosa på byvandring”. De to dukketeaterdamer førte os tilbage til København for 400 år siden. Dekorationerne var de gamle, skabt af en Dansk Modelteaters pionerer: Alfred Jacobsen.

Søndag d. 17. november 2013 kl. 14:00: Rundvisning i Grundtvigs Kirke med besøg af bestyrelsen fra Slangørup Lokalhistoriske Forening.

Lørdag d. 30. november 2013: Julestue i Karens Hus i samarbejde med Kulturnet.

Mandag d. 10. februar 2014 kl. 19:00: Svend Ole Nielsen holdt historisk foredrag ”Bønderne, naturen og det kultiverede landskab i vort lokalområde fra middelalder til ca. 1900” i Karens Hus.



Onsdag den 26. februar kl. 19.00 2014: Generalforsamling i Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev i Husum Kirke, Korsager Allé 14. Mødet rummede tillige forevisning og datering af nyere og ældre billeder fra lokalområdet.

Dette var årets mange arrangementer, og listen er endda ikke helt dækkende for de tilfælde, hvor et enkelt bestyrelsesmedlem har deltaget aktivt i et eksternt arrangement.

Endelig kan jeg sædvanen tro ikke undlade at reklamere for to snarlige arrangementer:

Torsdag d. 18. marts 2014 kl. 15:00 i Dansekapellet, Bispebjerg Torv, Kbh. NV: Det store krematorium ved Bispebjerg Kirkegård har med sin høje skorsten og den moskéagtige, rundkuplede bygning tronet på bakken i mere end hundrede år. I 2003 ophørte det som krematorium, hvor et nyt blev indviet beliggende inde på kirkegården. Den eksotiske gamle bygning blev indtaget af særdeles levende og dansende mennesker under navnet Dansekapellet. Kom og oplev stedet og lokalerne, informationsmedarbejder Mikkel Søndergård Kryger byder indenfor og viser rundt.

Efter rundvisningen går dem, der har lyst, over gaden og drikker en kop kaffe på restaurant Måltid for egen regning. Tilmelding sker til Helge Baun Sørensen: [hbs@nr83.com](mailto:hbs@nr83.com).

Torsdag den 27. marts 2014 kl. 19:00 i Kulturstationen på Frode Jacobsens Plads 2-4, 2720 Vanløse. Christian Kirkeby holder foredrag om sognerådsforstander A. F. Beyer og om dannelsen af sognekommunerne i Danmark 1841-42. Arrangør er Vanløse Lokalhistoriske Forening.

Weekenden 10.-11. maj 2014: Lersøfestival ved Karens Hus.

Jeg vil gerne takke Christian Kirkeby, Svend Ole Nielsen, Thomas Viggo Pedersen og Helge Baun Sørensen for deres solide indsats med arrangementerne gennem året.

### **Bogudgivelse**

Det lykkedes at færdiggøre bogudgivelsen ”Åer, render og søer, vandforsyning og I

Lossepladser – fra vision til konkrete projekter, der skal realiseres efter styrtregningen den 2. juli 2011 af Christian Kirkeby. Bogen er fuldstændigt betalt af et tilskud fra Bispebjerg Lokaludvalg, og alle medlemmer, der har betalt kontingent for i 2013 har modtaget bogen vederlagsfrit.

Der arbejdes på nye udgivelser, der dog først besluttet i 2. halvdel af 2014.

## **Arkiverne**

Vi har stadig to arkiver: Lokalhistorisk arkiv, Brønshøj-Husum og Lokalhistorisk arkiv, Bispebjerg-Nordvest.

Vi har modtaget få genstande til Brønshøj-Husum arkivet gennem 2012. Arkivet er beliggende i forbindelse med Husum Bibliotek, og vi er taknemmelige for at kunne bruge et lokale dér. Husum Bibliotek skulle have flyttet i 2013, men det sker først i løbet af 2014 til et endnu ikke fastlagt sted. Her kan vi ikke umiddelbart forvente at få plads igen. I betragtning af at det gennem årene ikke har været muligt at engagere Selskabets medlemmer eller andre til drift af dette arkiv planlægger bestyrelsen en konsolidering med Lokalhistorisk arkiv, Bispebjerg-Nordvest.

Lokalhistorisk arkiv, Bispebjerg-Nordvest har gennem året haft rimelig fast tilknyttet bemanning, hvilket har sikret nogen fortsat registrering og muliggjort offentligt besøg. Med en fortsat indsats i 2014 vil vi bevare og i et vist omfang udbygge dette arkiv. Lokalet på Tomsgårdsvej er nu blevet for trangt, og bestyrelsen arbejder for et nyt og bedre lokale. Der synes at være god forståelse for dette hos Kultur Nord's ledelse, og vi arbejder på at kunne flytte i år.

Det seneste nye i forbindelse med arkivet er, at Selskabet ved Brønshøj Husum Avis' flytning erhvervede sig en næsten komplet samling af alle udgivne Brønshøj Husum aviser. Aviserne rummer en guldgrube af viden og information, der indgår i Bispebjerg-Nordvest arkivet til gavn for mange lokalt interesserede fremover.

Jeg vil sige Helge Baun Sørensen tak for at have taget det store læs med at flytte 24 kasser med aviser i to omgange. Jeg vil tillige takke Anne-Lise og Manfred Crety sammen med andre bestyrelsesmedlemmer for deres opbakning til videreførelsen af arkivet i Bispebjerg-Nordvest.

## **Samarbejde med Agendaforeningen og andre**

Der har været samarbejdet med Agendaforeningen om fælles arrangementer gennem året. Dette har været en positiv og givtig aktivitet, idet vi fælles kan mere, end vi kan hver for sig. Der er således al mulig grund til at fortsætte dette og lignende samarbejder ud fra devisen om, at det giver medlemmerne endnu mere værdi af deres medlemskab.

Vedr. Brønshøjs Museums Venner har vi ikke haft eller søgt kontakt med foreningen, og vi har ikke aktuelle planer på dette område.

## Nyt website

Selskabet har god gavn af sin nye hjemmeside med linket [www.lokalhistorie-bhu.dk](http://www.lokalhistorie-bhu.dk), og flere nye medlemmer har fundet vej af denne kanal. Den nye hjemmeside anvender tidssvarende værktøjer med mange muligheder, og den fremtræder moderne og indbydende. Jeg vil gerne takke Helge Baun Sørensen for at yde en betydelig indsats for at etablere, vedligeholde og videreudvikle hjemmesiden.

## Økonomi

Foreningen har stadig en sund økonomi, hvilket kassereren vil redegøre for senere. Jeg vil gerne takke Anne Brix Christiansen for med fast hånd at styre denne samt sikre præcise referater af bestyrelsesmøderne med ekspresfart.

## Fremtiden

Afslutningsvis vil jeg dele nogle overvejelser om fremtiden for foreningen. Bestyrelsens strategiplan danner stadig ramme for arbejdet, og den rummer følgende fem målsætninger:

- Fortsæt bladudgivelser på eksisterende niveau og kvalitet. Dette er sket gennem som vanligt udgivelse af fire numre med masser af godt stof.
- Gennemfør brugerundersøgelse herunder skaf medlemmernes synspunkter på arrangementerne. Denne aktivitet afventer, at vi har mailadresser på et tilstrækkeligt repræsentativt antal medlemmer, idet portoudgifter forhindrer, at vi kan udsende svarkuverter til alle medlemmer.
- Skaf flere medlemmer. Dette sker med afsæt i den nye hjemmeside og uddeling af invitationsfoldere ved Selskabets arrangementer.
- Bibehold bogudgivelserne om muligt. Det er lykkedes gennem udgivelse af en bog i 2014.
- Fastlæg strategi for arrangementer. Her mangler vi stadig en indsats, men der gennemføres arrangementer.

Vi kan således være tilfredse, men vi kan ikke hvile ☺

Jeg vil slutte med at takke for Jeres fremmøde og håber at se Jer igen til nogle af Selskabets arrangementer. Det er nu engang sådan, at Selskabet kun kan eksistere i kraft af dets medlemmer.

---

Der var derefter åbent for kommentarer og spørgsmål til formanden.

- Helge Rasmussen spurgte, hvad medlemstallet er. Kassereren vil gennemgå dette ifim regnskabet.

Formandens beretning blev derefter taget til efterretning.

### Ad 3 – Godkendelse af det reviderede regnskab

Kassereren runddelte regnskabet (se nedenfor) og gennemgik det kort. 2013 giver et underskud, der er mindre end det budgetterede underskud.

#### Årsregnskab 2013

Kassereren gennemgik regnskabet.

#### Årsregnskab 2013

9. februar 2014, alle beløb er i kr

#### INDTÆGTER

overført fra 2012	33.051,84
Kontingent 2013	16.000,00
Bogsalg m.v.	2.605,00
Andre indtægter	10.250,00
Tilskud fra Arkivudvalget	<u>9.500,00</u>
Samlede indtægter 2013	38.355,00

#### UDGIFTER

Medlemskaber	565,00
Girogebyrer	525,00
Porto	3.646,85
Kontorartikler	1.306,25
Møder/Arrangementer	5.870,50
Udgivelser (Nyt fra Lokalhistorien + bøger)	17.625,00
Andre udgifter (husleje m.v.)	<u>13.400,00</u>
Samlede udgifter 2013	42.938,60

#### UNDERSKUD

Selskabets underskud	<b>-4.583,60</b>
----------------------	------------------

## Udvikling i medlemstallene:

Medlemstal	Enkelt- personer	Fami- lier	For- eninger	Kontingent- fri
9. februar 2014	93	8	12	9
9. februar 2013	97	11	11	9
18. februar 2012	109	10	11	10
2. februar 2011	113	11	12	10
13. februar 2010	126	13	12	9
18. februar 2009	127	13	13	9
1. februar 2008	127	15	15	10
14. december 2006	128	14	17	10
8. februar 2006	138	14	17	9
17. januar 2005	140	15	17	9
8. februar 2004	139	14	18	9
18. februar 2003	135	14	18	7
16. februar 2002	96+51 Bisp. ej dubl	16	16	8
11. februar 2001	98	18	19	9
7. februar 2000	96	17	20	9
14. februar 1999	91	16	21	9
3. februar 1998	96	17	19	9
31. januar 1997	113	22	-	7

Medlemstallet er faldet lidt. Antallet af nye medlemmer i det forløbne år er 9 – hvilket er pænt over, hvad vi plejer at få. Når det samlede medlemstal er faldet, skyldes det primært oprydning i medlemsskaren. I år er der blevet ryddet op, så de medlemmer som ikke betalte i 2012, og som heller ikke har betalt i 2013 (trods rykker og ekstra girokort) simpelthen er blevet fjernet. Vi har også haft enkelte dødsfald blandt medlemmerne.

De nye medlemmer er kommet ad forskellige veje. Nogle er kommet til via kendskab til andre medlemmer, og som noget nyt har vi fået flere medlemmer via kendskab til vores nye hjemmeside. Vi har set flere eksempler på, at hjemmesiden tiltrækker spørgelystne folk, som så ovenikøbet kan finde på at melde sig ind efterfølgende.

Regnskabet er sådan set ligetil: vore største udgifter er udgivelse og udsendelse af bladet samt husleje, og vore største indtægter er kontingent og tilskud til leje af arkivlokale. Porto'en stiger fortsat, og for at spare på pengene har vi valgt at uddele f.eks. den nye bog fra 2013 til cykel og fods – inden for postnumrene 2400 og 2700.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

#### Ad 4 – Fastsættelse af kontingent

Budget for 2014 blev gennemgået – af dette fremgår det, at kontingentet foreslås uændret i 2014. Budgettet skal ikke vedtages på generalforsamlingen (der er ikke krav til budget i vedtægterne). Budgettet er sat op så det kan sammenlignes direkte med budget/regnskab for 2013.

BUDGET/REGNSKAB 2014	budget 13	regnskab 13	budget 14
<b>INDTÆGTER</b>			
Kontingent 2013	15.000	16.000	16.000
Arrangementsindtægter	0	0	0
Renteindtægter	0	0	0
Bogsalg	1.500	2.605	2.500
Tilskud fra Arkivudvalget, husleje 2013	9.300	9500	9.600
Tilskud til udgivelse fra Lokaludvalget	10.250	10.250	0
<b>Samlede indtægter</b>	<b>36.050</b>	<b>38.355</b>	<b>28.100</b>
<b>UDGIFTER</b>			
Medlemsskaber	900	565	900
Girogebyrer	300	525	550
Porto (4x130x6) (4 blade)	3.120	3.647	3.200
Kontorartikler	600	1.306	1.200
Møder/arrangementer	3.000	5.870	4.000
Hjemmeside	920	0	0
Udgivelse ( <i>Nyt fra Lokalhistorien</i> )	8.000	7.375	7.500
Udgivelse af bog	10.250	10.250	0
Udsendelse af bog til medlemmerne	2.600	0	0
Andre udgifter (husleje)	9.300	10.700	9.700
Tilbagebetaling af for meget tilskud 2012	2.700	2.700	0
<b>Samlede udgifter</b>	<b>41.690</b>	<b>42.938</b>	<b>27.050</b>
<b>Overskud/underskud</b>	<b>-5.640</b>	<b>-4.583</b>	<b>1.050</b>

Fastholdelse af nuværende kontingent blev vedtaget enstemmigt.

## Ad 5 – Valg til bestyrelsen

### 1. Valg til bestyrelsen for en toårig periode

Anne Brix Christiansen, Thomas Viggo Pedersen, Helge Baun Sørensen og Anne-Lise Crety var på valg og var alle villige til genvalg. Alle blev valgt uden modkandidater.

### 2. Valg af bestyrelsessuppleanter.

Svend Ole Nielsen var på valg og villig til genvalg, og Karen Højgaard (fuldmagt haves) stillede op til nyvalg. Begge blev valgt uden modkandidater.

### 3. Valg af revisor

Bente Winther Olsen var villig til genvalg og blev valgt uden modkandidater.

### 4. Valg af revisorsuppleant

Kurt Martinsen var villig til genvalg og blev valgt uden modkandidater.

## Ad 6 – Indkomne forslag

Der var ikke kommet nogen forslag

## Ad 7 – Eventuelt

Formanden sluttede af med at sige tak for fremmødet.



Sonja Carlsen og hendes bror, Sven, fotograferet 1933 i forhaven til Islevhusvej 6 med udsigt til Sløjfen. Far sidder i bilen

## MØDER OG ARRANGEMENTER

**Lørdag den 10 & søndag d 11 maj 2014: Lersøfestival.** På Bispebjerg Bakke er der festlighed udendørs som indendørs denne forårsweekend, når Foreningen Kulturnet fejrer 20 års jubilæum. De deltagende foreninger er: Kulturnet, Agendaforeningen, Skolehaverne, Grøn Hverdag, Fødevarerfællesskabet, Integrationshaverne og Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev. Kom og oplev begejstringen blandt de frivillige og hør om, hvad de er optaget af.

Lørdag kl 19.00: Fin Alfred og hans trio underholder med viser og historier, bl.a. om Lersøbollerne.

Søndag kl. 10.00: gratis morgenbord. Herefter: de deltagende foreninger præsenterer sig på stande i pavillonerne.

Søndag kl. 14.00: Miljøteaterforestilling *Øen* med musik.

Steder: Bispebjerg Kulturcenter, Bispebjerg Bakke 6 - Karens Hus, det bykologiske kulturhus, Bispebjerg Bakke 8 2400 NV.

Yderligere information: [www.foreningen-kulturnet.dk](http://www.foreningen-kulturnet.dk)

Tilmelding via mail: [foreningen.kulturnet@gmail.com](mailto:foreningen.kulturnet@gmail.com) eller tlf.: 22 13 87 10

**Tirsdag den 17 juni 2014 kl. 16.00: Utterslev Mose – naturvandring.** Kom med på en frisk og spændende tur rundt i Utterslev Mose med Troells Melgaard som guide.

Vi skal høre om Utterslev Moses historie som stenalderfangstplads, vandforsyning for kongens hof bag Københavns volde, ressource for industrien og i nyere tid rekreativt område for den almindelige befolkning og hjemsted for fuglekolonier. Troells Melgaard er en virkelig kender af området, naturfotograf, ornitolog og formand for det nydannede Utterslev Mose Naturplejelaug. Turens varighed: ca. 3 timer.

Nærmere detaljer: Se hjemmeside: [www.utterslevmose.net](http://www.utterslevmose.net)

**Søndag den 21. juni 2014 kl. 9.00 til 16.00: Sommerfest på plænen ved Grundtvigs Kirke.** Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev har en stand på pladsen.



# Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev

Hjemmesider: [www.lokalhistorie-bhu.dk](http://www.lokalhistorie-bhu.dk) og [www.lokalhistorie.webbyen.dk](http://www.lokalhistorie.webbyen.dk)

*Formand:* Bo Öhrström, Dyssevænget 74, 2700 Brønshøj, tlf. 4046 9984  
e-mail: [bo.oehrstroem@gmail.com](mailto:bo.oehrstroem@gmail.com)

*Næstformand:* Manfred Crety, Bjernedevej 13, 2700 Brønshøj, tlf. 3871 4485  
e-mail: [mcrety@gmail.com](mailto:mcrety@gmail.com)

Christian Kirkeby, Ernst Meyers Gade 20, 1772 Kbh. V, mobil 2546 8917,  
e-mail: [chr.kirkeby@live.dk](mailto:chr.kirkeby@live.dk)

*Kasserer:* Anne Brix Christiansen, Dyssevænget 74, 2700 Brønshøj,  
tlf. 3150 9205, e-mail: [anne.brix.christiansen@gmail.com](mailto:anne.brix.christiansen@gmail.com)

Anne-Lise Crety, Bjernedevej 13, 2700 Brønshøj, tlf. 3871 4485  
e-mail: [alk.cre@gmail.com](mailto:alk.cre@gmail.com)

Helge Baun Sørensen, Upsalagade 4, st.tv., 2100 København Ø,  
tlf. 3542 7625, e-mail: [hbs@nr83.com](mailto:hbs@nr83.com)

*Redaktor af Nyt fra Lokalhistorien:*

Thomas Viggo Pedersen, Tagensvej 256, st.tv., 2400 København NV,  
tlf. 3581 1233 / 2812 4024, e-mail: [thomas@viggopedersen.dk](mailto:thomas@viggopedersen.dk)

*Suppleanter:*

Svend Ole Nielsen, Birkedommervej 93, 1, 2400 København NV,  
tlf. 3887 1049, e-mail: [svole@gmail.com](mailto:svole@gmail.com)

Karen Højgaard, Fjenneslevvej 14, 3.th., 2700 Brønshøj  
tlf. 4141 8518, e-mail: [huleboer@youmail.dk](mailto:huleboer@youmail.dk)



Hvis man ønsker at modtage e-mails om Selskabets arrangementer,  
bedes man indsende egen e-mail-adresse til [bo.oehrstroem@gmail.com](mailto:bo.oehrstroem@gmail.com)

Kontingent for 2012: 150 kr. for enkeltmedlemmer, 200 kr. for husstands-  
medlemskab og 200 for foreninger/institutioner m.m.

Bankkonto ved kontingentindbetaling: reg.nr. 9570, konto.4 99 24 58

tryk: Tryk & Kopiservice, Toftemosevej 35, 2650 Hvidovre, tlf. 2713 2020