



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

# NYT FRA LOKALHISTORIEN



UDGIVET AF LOKALHISTORISK SELSKAB FOR BRØNSHØJ, HUSUM OG UTTERSLEV



БЕЛЪЯМИНОВ, ИВАН  
BELJAMINOV, IVAN  
† 30 – 6 – 1945  
FRA DET SOVJETISKE FÆDRELAND

**NYT FRA LOKALHISTORIEN** udkommer fire gange om året. Eftertryk er tilladt efter aftale og med kildeangivelse.  
Bladet modtager gerne indlæg fra medlemmerne, men redaktionen påtager sig intet ansvar, hverken for indhold eller for korrektur.  
Redaktion: Jens Peter Gjaldbæk og Thomas Viggo Pedersen (ansvarsh.). Kommitteret til redaktionen: Svend Olsen

## Indhold

Russiske begravelser på Bispebjerg Kirkegård	side 3
Altid frejdig, når du går	side 8
Spørgehjørnet: Bispebjerg Mølle og Glasvej	side 16
Foredrag om Svenskekrigene	side 18
Arrangementer	side 19
Adresseliste	side 20

## Ny e-mail service til Selskabets medlemmer

Som supplement til afsnittet arrangementer i "Nyt fra Lokalhistorien" vil bestyrelsen gerne udsende oplysninger om Selskabets arrangementer på e-mail. Hvis du ønsker at modtage e-mails om disse, bedes du indsende egen e-mail-adresse til undertegnede på [bo.oehrstroem@gmail.com](mailto:bo.oehrstroem@gmail.com)

Med venlig hilsen, Bo Öhrström, kasserer

# **RUSSISKE BEGRAVELSER PÅ BISPEBJERG KIRKEGÅRD**

## **af Uffe Drost**

### **Slavearbejderne i Norge.**

Med baggrund i mange års rejser i det nordlige Norge begyndte jeg omkring 1993 at registrere rester efter krigsfangelejr og spor af det arbejde, som "slavearbejderne" havde udført. Det viste sig at blive et ganske omfattende arbejde. På det tidspunkt fandtes få pålidelige publikationer om emnet. Det var ikke noget, man talte om.

Til Norge sendtes i løbet af krigen ca. 93.000 sovjetiske krigsfanger, 7000 jugoslaviske partisaner samt 1600 polske krigsfanger. Dertil et stort antal tvangsarbejdere fra mange lande. Godt 13.000 "russerfanger" døde af sult, sygdom og mishandling.

Fangerne var beskaeftiget med anlæg af kystbefæstning, vejanlæg og ikke mindst jernbanebyggeri.

Jeg har i Norge deltaget i konferencer om krigsfangernes skæbne. I den sammenhæng blev jeg opmærksom på, at der findes en – ganske lille – parallelhistorie i Danmark.

### **Russiske krigsfanger i Danmark.**

Russiske krigsfanger i Danmark forbindes oftest med Første Verdenskrig. Det er imidlertid også kendt, at der befandt sig ca. 7000 "russiske krigsfanger" i Danmark hen over sommeren 1945. De var udskilt fra de ca. 250.000 tyske flygtninge, som blev sendt hertil i de sidste krigsmåneder og anbragt i særlige lejre.

Hvor mange af de 7000, der var krigsfanger, og hvor mange, der var tvangsarbejdere eller tilhørte andre grupperinger (overløbere og andre), er imidlertid uklart. Hjemsendelsen foregik fra et dansk synspunkt problemfrit, bortset fra hvad de såkaldte "displaced persons", hovedsagelig baltere og folk fra den del af Polen, der efter krigen var blevet sovjetisk. Disse – ca. 800 – personer ønskede ikke at blive repatrieret.

En del krigsfanger/flygtninge døde i Danmark og ligger begravet på forskellige kirkegårde spredt over hele landet.

Efter at de tidligere sovjetiske arkiver blev åbnet (fra 1989) er forskellige lister over krigsfanger blevet tilgængelige. Blandt andet en liste over 193 sovjetborgere, som døde i forbindelse med Anden Verdenskrig, og som ligger begravet i Danmark.

En del af personerne på listen døde, længe før flygtningestrømmen begyndte. *Det er interessant.* Normalt antages det, at tyskerne i modsætning i praksis i Norge – ikke anvendte slavearbejdere i Danmark.

Da jeg for nogle år siden havde lejlighed til at holde et foredrag om de russiske krigsfanger i Nord-Norge forskellige steder i Danmark, fik jeg henvendelser fra mennesker, som kunne huske, at de havde haft forbindelse med russerfanger under krigen.

Der er da heller ingen tvivl om, at et større antal russiske krigsfanger på et eller andet tidspunkt har befundet sig i Danmark. Det er derimod uklart, i hvilken grad de frivilligt har samarbejdet med tyskerne.

Det er særligt *denne gruppe* af krigsfanger, som jeg interesserer mig for.

Hvor mange drejer det sig om?

Hvor kom de fra?

Hvornår kom de hertil?

Hvad lavede de?

Hvornår – og hvordan – forsvandt de igen?

Hvor kom de hen bag efter?

Hvordan var de indkvarteret?

Hvilken relation havde de til værnemagten?

Hvilket samspil var der med civilbefolkningen?

Spørgsmålene er mange.



Jeg har i nogle år søgt oplysninger på Rigsarkivet uden at komme særlig tæt på den gruppe af russerfanger, som var her *før* flytningestrømmen begyndte. Resultatet har været meget magert. Det ser ud til, at de sovjetborgere, som var i landet i direkte forbindelse med de tyske tropper (som fanger eller hjælpevillige), uden videre blev sendt tilbage over den tyske grænse sammen med de egentlige værnemagtssoldater. Der fandt – mig bekendt – ingen form for registrering sted.

I den sammenhæng ville det være interessant at gå gravlisterne efter for at se, om de kan føre mig på sporet af mennesker som husker noget om de russiske krigsfanger. Måske findes der oplysninger eller henvisninger i lokale arkiver.

Jeg er vidende om, at der *enkelte steder* i Danmark er mennesker, som er på sporet af lokale begivenheder, der omfatter russiske krigsfanger, ikke mindst i forbindelse med det tyske fæstningsbyggeri.

Det ville være interessant, om det endnu var muligt at samle brikkerne til historien om de russiske krigsfanger i Danmark.

Under arbejdet med at registrere spor efter russiske krigsfanger i Danmark (1941-1945) er jeg blevet opmærksom på brochuren "Kvartervandring på Bispebjerg Kirkegård".

I den forbindelse har jeg nogle spørgsmål, som det lokalhistoriske selskab muligvis kan hjælpe mig med? Se venligst tilføjelsen nederst i dette brev, som rummer yderligere oplysninger om mit arbejde.

På Bispebjerg Kirkegård blev i forbindelse med Andens Verdenskrig begravet et antal sovjetiske borgere.

Følgende navne er registreret:

Bispebjerg Kirkegård, København (*Russiske soldatergrave*).

BELJAMINOV, IVAN; f. 17/1 1926 i Mitrovsk, Rusland. Død 30/6 1945 på Øresundshospitalet i København af tuberkulose. Grav: afd. 10, række 29-94. (Flygtning).

GIMPEL, JEVGENIJ, f. 10/9 1941 (!?) i Mir, Hviderusland. Død 19/5 1945 af tuberkulose på Blegdamshospitalet i København. Grav: afd. 10, række 29-94. (Flygtning).

SOROKOV, MIKHAIL, f. 27/4 1882 i Rusland. Død 10/6 1945. Grav 10/29/57. (Krigsfange).

NISJENKO, ANDREJ, f. 15/3 1903. Død 26/5 1945 på hospital. Dødsårsag: Sklerose. Grav 10/25/134. (Krigsfange).



NOVIKOVA, VALENTINA. Født 2/8 1926. Død 28/5 1945 på hospital af tyfus. Grav: 20/29/113

PORTKO, PAVEL, f. 25/12 1905. Død 5/8 1945. Grav: 10/30/15. (Flygtning).

SAHARENKO, VLADIMIR, f. 8/2 1926. Død 24/10 1945. Grav: række 10. (Krigsfange).

SJAKVETJEV, JAKOV, f. 1900. Død 11/5 1945. Grav 11/5 1945. Grav: 10/28/114. (Flygtning).

GARNIJ, SEMEN, f. 24/7 1913. Død 18/6 1945. Grav: 10/29/58. (Flygtning).

ZUSKIN, PETER, f. 6/6 1920. Død 29/8 1945. Grav: afd. 10. (Flygtning).

TARASOV, STEPAN, f. 6/6 1912. Død 19/6 1945 af tyfus. Grav: række 10. (Flygtning).

VAKHRAMEV, IVAN, f. 20/1 1923. Død 24/5 1945 af tyfus. Grav: række 10. (Flygtning).

VETJEREK, MIKHAIL, f. 29/9 1900. Død 24/5 1945. Grav: afd. 10.

ZAITJIK, MIKHAIL, f. 29/2 1901. Død 17/5 1945. Grav: 10/28/121. (Soldat).

ZIRKO, IVAN, f. i Rusland. Død 15/5 1945. Urne 2404. Begravet i fællesgrav 1819/56/58. (Frivillig).

ZLOBIN, IVAN, f.4/4 1910. Død 22/6 1945. Grav: 10/29/GO (?). (Krigsfange).

TARASENKO, VASILIJ, født 1919, begravet 26/5 1945.

Kildeoplysningerne er ikke utvetydige. Der vil naturligvis forekomme fejl. Jeg vil blive glad for korrektioner.

De gravlagte omtales oftes som enten krigsfanger eller flygtninge. Blandt de omtrent 250.000 flygtninge, som på tysk foranledning kom til Danmark i løbet af vinteren og foråret 1945, var et antal russiske krigsfanger (således kaldes de som oftest). Det formodentlige antal var ca. 7000.

Imidlertid er et antal døde krigsfanger blevet begravet *før* dette tidspunkt. Om disse menneskers skæbne vides meget lidt. I Danmark findes så at sige ingen oplysninger. Det drejer sig formentlig først og fremmest om russiske krigsfanger, som af en række forskellige årsager har ladet sig værge som "hjælpevillige" af de tyske tropper.

Det er i særlig grad disse menneskers skæbne, jeg beskæftiger mig med. I den sammenhæng er det min hensigt i løbet af 2010 at opsøge de ca. 40 kirkegårde, hvor krigsfanger/flygtninge angives at være begravet.

Udover at registrere gravene er jeg særligt interesseret i at høre, om nogen i lokalområdet muligvis kan sidde inde med oplysninger om fangelejre, flygtningelejre, andre indkvarteringer, militære aktiviteter eller andet, som har med de russiske krigsfanger at gøre. Det er i sidste øjeblik, hvis sådanne oplysninger skal blive bevaret.

Jeg vil blive glad for en forhåndstilkendegivelse, om hvorvidt der kan afses tid til en samtale samt oplysninger om, hvorvidt der muligvis findes en anden person i området, som ved mere om denne historie. I alle tilfælde vil jeg forsøge at melde min ankomst pr. telefon med rimeligt varsel.

Alle oplysninger, man måtte ligge inde med om de gravlagte russere, har min interesse. Jeg møder gerne op til en samtale om emnet, hvis det har interesse.



**Symbolisk klokkemonument ved de russiske grave på Bispebjerg Kirkegård**



## - ALTID FREJDIG, NÅR DU GÅR af Grethe Bille

Vejen til Bellahøj Skole var lidt længere for os, der boede i kvarteret omkring Utterslev og Utterslev Mose end for de mange, der boede i Hyrdevangen og kvarteret omkring Frederikssundsvej i øvrigt. I 1947, som var årstallet, hvor jeg startede min skolegang, var der ikke noget, der hed børnehaveklasse, og jeg startede i 1. Klasse sammen med min legekammerat fra Hyrdeledet. Han hed Per og havde tit dårlige ører, og havde derfor en hue med øreklapper.

En dag, da vi gik hjem fra skole, var der nogle store drenge - rødderne fra Mosebakken, kaldte vi dem - der hev huen af Per og smed den ind på grunden, hvor Slottet lå. "Slottet", som var en forladt ejendom og derfor lidt uhyggelig at gå forbi. Små af vækst, som både Per og jeg var, var vi lette drilleofre, og vi kom begge stortudende hjem - Per uden hue, og hans mor måtte af sted efter den.



fra Bellahøj Skole

I starten blev vi faktisk fulgt af vores mødre på skift, men snart blev vi sendt af sted på egen hånd. Der var ikke så meget trafik dengang. Vi mødte først kl. 12 og på vejen passerede vi Efter-slægtselskabets Skole. Her stod pedellens kone og vinkede til os fra vinduet hver dag på samme klokkeslæt. Vores små skikkelser, som provokerede de store drenge, har sikkert appelleret til hendes moderlige omsorg. Vi gik den lige vej gennem Hyrdevangen, henad Frederikssundsvej og over fodgængerovergangen ved Højenhald, som førte op til Bellahøj Skole eller Svenskelejrens Skole, som den også hed i folkemunde. Og den samme vej tilbage 3-4 timer efter.

En dag foreslog Per, at vi gik en anden vej hjem. Der, hvor Hareskovvejen skærer Hyrdevangen, fik han en idé om, at vi skulle dreje til højre ad Hareskovvejen og gå tilbage ad Utterslevvej. Det var faktisk meget kreativt tænkt af Per, som ellers ikke var det kvikkeste hoved i klassen, og det var måske på grund af hans dårlige ører. Hertil svarede jeg fromt, at han nok huskede, at der stod i sangen, at vi kun måtte gå "veje gud tør kende". "Nåh ja", sagde Per skikkeligt, og så gik vi den sædvanlige vej. Det lyder sjovt i dag, men jeg var for lille til at sige det for sjov, og der gik lang tid, før det gik op for mig, at Chr. Richardt nok ikke havde tænkt på vores skolevej, da han skrev Altid frejdig, når du går. På et tidspunkt skiltes Pers og min skolevej, fordi vi fik nye venner og veninder og fordi vores blandede klasse efter et par år blev delt i en ren pigeklasse og drengeklasse.



Forfatteren 1957

Jeg gik ti år på Bellahøj Skole og afsluttede med realeksamen i 1957. For andre, der også har gået på skolen, kan jeg anbefale Hjørdis Varmers bog "Dengang i fyrreerne", hvor man vil kunne genkende flere af skolens lærere og inspektører. Der var hele tre inspektører. Skoleinspektøren hed Oluf Egerod og viceinspektøren hed Staller, og så var der minsandten også en viceinspektrice, der hed Helga Strandberg. Jeg tror, ingen af os, der gik på skolen dengang, glemmer hendes imponante skikkelse, når hun stod midt på trappen med sin store sølvræv om skuldrene og nikkede nådigt til os, når vi i lige rækker og klassevis gik forbi hende og kniktede og bukkede. Der var afholdte lærere og frygtede lærere, men jeg husker i det store og hele min skoletid på Bellahøj Skole med glæde. Anbefales kan også Bjarne Reuters bøger "Månen over Bella Bio" og "Når snerlen blomstrer".



Bella Bio var et vigtigt samlingspunkt i vores fritid. For os, der boede i Utterslev, var der også Bispebjerg Bio i samme gåafstand, men der skulle vi forbi den ilde lugtende bemelsfabrik, og Bella Bio var mere fortrolig for os. Det var her, vi stod i kø søndag eftermiddag for at se Kaptajn Hornblower og andre eventyrfilm eller Morten Korchs film. Poul Reichardt og Tove Maës har ikke levet forgæves og i hvert fald levede de sig ind i vores hjerter med deres altid rene, uforfalskede kærlighed. Senere kom der andre boller på suppen med Klaus Pagh og den mere dristige film "Ung leg". Og i halvtredserne blev de store, amerikanske film frigivet, og vi piger identificerede os med Elizabeth Taylor, Sophia Loren og ikke mindst Audrey Hepburn. På et tidspunkt skulle vi alle klippes som hende, som



Audrey Hepburn som påklædningsdukke

gå tværs over gulvet og bukke for den udvalgte dansepartner og man kunne ånde lettet op, hvis en genert og ilde tilpas lille dreng havde afleveret et kejtet buk og man herved var sikret en partner. Eller man måtte stå tilbage og udsat for alles blikke af danselæreren blive sat sammen med en anden vræget lille pige. Jeg var dog ikke mere mærket af oplevelser i den retning end, at jeg fortsatte med at gå til dans - også da Ejnar Hansen flyttede til lokaler længere oppe ad Frederikssundsvej. Ejnar Hansen var kontrollør i Tivoli om sommeren, og det fortsatte han med i mange år efter - også da han var blevet en ældre herre, og det var sjovt at møde ham i Tivoli i fuld uniform.

hun blev det i filmen "Prinsessen holder fridag", og det blev vi hos den nye frisør, der nyligt var vendt hjem fra USA og havde etableret sig med sin salon i Højhusene på Bellahøj. Jahnke hed frisøren, og der ligger vist stadigvæk en frisørsalon på samme sted.

Ikke så langt fra Bella Bio lå Ejnar Hansens Danseinstitut. Jeg startede allerede med at gå til dans i femårsalderen. Dengang havde Ejnar Hansen og hans kone danseinstitut på Tuxensvej, og jeg led ligesom alle andre små piger under udvælgelsesprocessen, når drengene skulle







**Indbydelse! Til hvad mon?**



**“Det ville glæde Lis at se Grethe til fest... ...”**

I gården bagved Bella Bio lå Brønshøj Bibliotek, og det blev også flittigt besøgt. Dengang havde vi ikke hverken fjernsyn eller computere til at underholde os med, og der blev slugt mange bøger - også Ota Solgryns små historiske fortællinger i populæruddgave.

Børnebøger, ja bøger i det hele taget, var ikke en selvfølge hos jævne folk før langt ind i 1900-tallet, men fra 1922 gjorde Ota Solgryn en forskel. I hver pakke



havregryn lå et samlermærke, og de kunne byttes til en bog med eventyr og korte, spændende fortællinger – alt fra Danmarks-

til Verdenshistorie over krige, dyrehistorier, kendte personer og eventyr.

**Ota-bøger**







Mange af os, der var unge i halvtredserne har danset til Bill Haley's musik og "Rock around the Clock". Dels under private former og usædvanligt for tiden også i vores sangtimer på skolen. Vi havde på Bellahøj Skole en sanglærer, der hed Christiansen til efternavn. Jeg husker ikke hans fornavn, for han hed aldrig andet end Sang-Christian blandt sine elever. Han var langt forud for sin tid i sin pædagogik, for udover at lære os noder og sangteknik og introducere os til Danmarks sangskat, suspendede han undervisningen i enkelte timer og lod os i de ældste klasser danse til den nyfødte rockmusik. Det var også Sang-Christian, der ca. en gang om måneden fik tilladelse fra skolens ledelse til at suspendere undervisningen i en time på hele skolen og indførte begrebet fællessang. Så samlede vi i skolens smukke aula og sang fra Højskolesangbogen. Fællessangen blev ikke annonceret før i sidste øjeblik og blev altid modtaget med jubel - selvfølgelig fordi vi slap for anden undervisning, men også fordi vi udviklede en stor glæde ved at synge sammen, og for mange af os sidder teksterne fra den danske sange fast den dag i dag.





Reinh. van Hauens bagerforretning på hjørnet af Frederikssundsvej og Højenhald var svær at gå forbi uden at blive lækkersulten. Ikke, at jeg tror, at vi kom der så ofte. Dels måtte vi ikke forlade skolens område i skoletiden og dels havde ingen af os så mange penge at gøre med, men skulle vi være så heldige at have penge til at købe noget med hjem til eftermiddagsteen og et venindebøgs, husker jeg et rosenbrød eller et kaffebrød som det foretrukne. Eller en oversukret Berliner van Kuchen. Men cafe-kulturen var ikke introduceret i Brønshøj dengang - jeg tror, at det nærmeste,

vi kom det begreb, var Jordbærkælderer på Strøget, men så avancerede var vi ikke - os fra Bellahøj a', og derved blev van Hauens bagerforretning og Reinbachers grammoforretning og Bella Bio en del af vores sociale liv udenfor skolen, som i øvrigt for det meste foregik i vores respektive hjem med en mors kærlige opvarter. Det var dengang en stor del af mødrene arbejdede hjemme. Og det er i respekt for kvinderne dengang, at jeg ikke siger "gik hjemme", men udtrykkeligt siger "arbejdede hjemme".

Og så var der jo altså også Brønshøj-Parken. Om vinteren - og det var dengang, der var vintre til - blev den store plæne i parken kunstvandret og lavet om til skøjtebane, og der blev sat projektører på, og herefter kunne vi løbe på skøjter i parken - også om aftenen. Vi, der boede i nærheden af Utterslev Mose, kunne også løbe på skøjter på den i perioder bundfrosne mose, og det var ganske sjovt at løbe på skøjter mellem sivene, men der var flere kammerater at mødes med i parken. Min første oplevelse på skøjter foregik med et par skøjter, jeg havde arvet efter en anden og som blev skruet på et par gummistøvler. Det gik ikke godt. Senere - meget senere - fik vi lov til at sejle til Malmø eller Landskrona og købe kunstløberskøjter. De var billigere i Sverige. Ofte blev de indkøbt for gavepenge fra vores konfirmation.

Skoletiden gik. Ti år efter, at jeg startede med Per i 1. Klasse ad "veje, Gud tør kende", sad den nu drenge/pige-blandede realklasse til dimissionsfest i skolens aula og hørte for sidste gang skoleinspektør Oluf Egerod holde tale. Oluf Egerod var en lidt kontroversiel person. Han





havde været i USA på et tidspunkt og havde et - for den tid lidt usædvanligt - halvlångt, hvidt flagrehår og gik ofte i en spraglet Hawaii-skjorte. Den havde han dog ikke på denne dag, men han indskrev sig i skolens historie ved i sin tale at bemærke, at det efter hans mening var asocialt at have et efternavn, der endte på -sen. Han foreslog, at vi i stedet inspireret af hans navn, gik længere opad træstammen og fandt et navn som f.eks. Egegren eller Egeblad. Eller valgte et andet træ. Og med det budskab gik vi ud i livet. I øvrigt blev hans tale til os et par dage efter citeret i et af landets store dagblade på grund af talens besynderlige indhold. Og det er ganske vist.

Grethe Bille, 14. oktober 2010



Oluf Egerod



Realklassen 1957 i Bellahøj Skole. Forfatteren er nr. 3 fra venstre i forreste række.

## SPØRGEHJØRNET

### Bispebjerg Mølle

Jeg håber, at I kan hjælpe mig med nærmere oplysninger om Bispebjerg Mølle.  
M.v.h.

Carsten Toft  
5270 Odense N



Kære Carsten Toft, Odense N.

Jeg skal henvise dig til Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslevs bog om "Historisk Notat nr. 23: Bispebjergkvarteret hvor det meste blev en del af Nordvestkvarteret, hvor hele historien er fortalt og den landsby den betjente var Utterslev Landsby som vi har beskrevet i "Historisk Notat nr. 8: Utterslev - Fra landsby til åndehul i Storbyen.

Bøgerne er i biblioteksvæsnet og kan lånes på det lokale bibliotek, eller du kan købe dem hos Selskabet - se hjemmeside: [www.lokalhistorie.webbyen.dk](http://www.lokalhistorie.webbyen.dk), hvor du kan se omtale af bøgerne og prisliste. Bestillingen er på min mailadresse.

Historisk hed møllen i øvrigt Bissebjerg Mølle inden den fik det finere navn Bispebjerg Mølle. Den endte som rugbrødsfabrik og møllestubben blev nedrevet i 1930'erne da Bispeparken blev bygget af Boligselskabet FSB

Med venlig hilsen  
Christian Kirkeby - tlf.: 25 46 89 17

## Glasvej

Hej

I forbindelse med slægtsforskning vil jeg høre om du måske kunne hjælpe mig med navnet Glasvej og dets oprindelse.

I oktober 1875 bliver et par viet i Sct. Stefans kirke, de har da begge adresse på Georgsvej 4; året efter bliver deres første barn døbt og nu er adressen Glasvej. Da manden er glassliber, indvandret fra Småland, kunne man jo få den tanke at der har ligget en glasvirksomhed af en slags der.

Med venlig hilsen

Eva Lodal



Kære Eva Lodal

Glasvej fik sit navn i 1880'erne da området Utterslev Mark Kvarteret blev for alvor udbygget i Brønshøj-Rødovre Sognekommune (den gang var det ikke Københavns Kommune) og opkaldt efter, at der på vejens østside lå en glasvarefabrik på hjørnet af Frederikssundsvej. Oprindeligt gik den kun til Thoravej. Parallelvejen ind mod byen har heddet Brofogedvej siden 1930; oprindeligt hed den Georgesvej efter en af Kong Christian IX's sønner. Den blev omdøbt for ikke at blive forvekslet med Kong Georgsvej på Frederiksberg. Det var populært at navngive veje efter Christian IX's børn: Valdemar, Frederik, Christian, Alexandra, Dagmar og Thyra. Her i Lygtekvarteret i Utterslev Mark, som i dag er en lille del af Nordvestkvarteret, er alle omdøbt omkring 1930 eller er ikke eksisterende veje i dag. Om kvarterets historie har Selskabet følgende bøger:

Historisk Notat nr. 10: Fra Utterslev Mark til Nordvestkvarteret (se herom på vores hjemmeside: [www.Lokalhistorie.webbyen.dk](http://www.Lokalhistorie.webbyen.dk) under bogbestilling og bogomtale.)

Kvarteret var den gang bebygget med lave huse på 1½ og 2½ etager fortrinsvis, hvor kun få er tilbage. Disse lave huse er kendt fra Folmer Bendtsens malerier fra Alexandravej, som Selskabet har beskrevet i vores bog Historisk Notat nr. 27: Folmer Bendtsen - En maler fra Nordvest.

Med venlig hilsen

Christian Kirkeby



Hej

Tak for hurtigt og grundigt svar -.

Det har været en tid hvor tilflytningen gik stærkt; jeg havde fat i en person som i 1875 boede på Kapelvej, og blev lidt optaget af folketællingerne 1870 og 1880, som går fra få til adskillige hundrede mennesker.

Med venlig hilsen

Eva Lodal

## **STORMLØBET PÅ KØBENHAVN DEN 10.-11. FEBRUAR 1659**

Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 19.00 – 21.00 i Pilegården

Peder Ellegaard er pensioneret søofficer og kandidatstuderende i historie på Kø-



**Brønshøj Kirke. Foto næsten! fra svenskekrigens tid**

benhavns Universitet, hvor han i anledning af 350 årsdagen for Svenskekongen, Carl X Gustavs stormløb på København den 10.-11. februar 1659 gjorde begivenheden til emne for et studie fra en ny vinkel.

Udover at betragte angrebet i en større historisk kontekst, har han vurderet såvel de svenske angrebsplaner som det danske forsvar. På den baggrund har han i forbindelse med et kursus i

Historisk Geografi analyseret tre svenske og tre danske samtidige kort.

Under henvisning til det faktiske hændelsesforløb under stormløbet, vil Peder Ellegaard vurdere, hvorvidt kortene havde afgørende indflydelse på begivenheden.

## ARRANGEMENTER I LOKALHISTORISK SELSKAB

Lokalhistorisk Arkiv er flyttet fra Karens Hus på Bispebjerg Bakke 8 og til Tomsgårdsvej 35. Man kan dog stadig købe Selskabets bøger om Bispebjerg-Nordvest i Agenda-foreningen i Karens Hus. Der arbejdes på at genoprette information og salg i de nye lokaler på Tomsgårdsvej. Hvis man har mere specifikke spørgsmål om lokalområdet, må man varsle det i forvejen, så at Christian Kirkeby eller Poul Lindebjerg Jensen kan være til stede.

### M

ø

d

e

r

Onsdag den 17. november 2010, kl. 19.00 i Pilegården, Brønshøjvej 17-19: "Grøndal gennem tiderne". Lars Cramer Petersen fortæller på baggrund af sin nye bog om emnet.



Søndag den 28. november kl. 11.00-16.00: Julestue i Kulturhuset i den gamle politistation, Tomsgårdsvej 35. Man kan snakke lokalhistorie, købe bøger og deltage i festlighederne i hele huset.



Tirsdag den 18. januar 2011, kl. 19.00-21.00 i Pilegården, Brønshøjvej 17-19: "Svenskernes belejring af København". Foredrag af Peder Ellegaard Larsen



Tirsdag den 1. marts 2011, kl. 19.00 i Pilegården, Brønshøjvej 17-19: Der indkaldes herved til Generalforsamlingen.

# Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev

Hjemmeside: [www.lokalhistorie.webbyen.dk](http://www.lokalhistorie.webbyen.dk)

**Formand:** Jens Peter Gjaldbæk, Storkebakken 33, 2400 Kbh. NV, tlf. 3860 0547  
e-mail: [peter.gjaldbaek@get2net.dk](mailto:peter.gjaldbaek@get2net.dk)

**Næstformand:** Poul Lindebjerg Jensen, Mågevej 16, 2400 NV, tlf. 3834 4005  
e-mail: [poul.lindebjerg@gronnegaarden.net](mailto:poul.lindebjerg@gronnegaarden.net)

**Kasserer:** Bo Öhrström, Dyssevænget 74, 2700 Brønshøj, tlf. 4046 9984  
e-mail: [bo.oehrstroem@gmail.com](mailto:bo.oehrstroem@gmail.com)

**I bestyrelsen i øvrigt:**

Christian Kirkeby, Ernst Meyers Gade 20, 1772 Kbh. V, mobil 2546 8917,  
e-mail: [chr.kirkeby@humleby.dk](mailto:chr.kirkeby@humleby.dk)

Kaare Vissing Andersen, Præstekærvej 18, 4.mf., tlf. 3889 0125  
e-mail: [kv.lokal@viserne.dk](mailto:kv.lokal@viserne.dk)

Anne Brix Christiansen, Dyssevænget 74, 2700 Brønshøj, tlf. 4162 9984  
e-mail: [anne.brix.christiansen@gmail.com](mailto:anne.brix.christiansen@gmail.com)

**Suppleant**

Anne-Lise Crety, Bjernedevej 13, 2700 Brønshøj  
e-mail: [alk.cre@gmail.com](mailto:alk.cre@gmail.com)

**Suppleant og redaktør af Nyt fra Lokalhistorien:**

Thomas Viggo Pedersen, Tagensvej 256, st.tv., 2400 København NV,  
tlf. 3581 1233 / 2812 4024  
e-mail: [thomas@viggopedersen.dk](mailto:thomas@viggopedersen.dk)

Kontingent for 2010: 125 kr. for enkeltmedlemmer, 175 kr. for husstandsmedlemskab og 175 for foreninger/institutioner.

Bankkonto ved kontingentindbetaling: reg.nr. 9570, konto.4 99 24 58

tryk: Tryk & Kopiservice, Bellahøjvej 121, tlf. 3810 1638