



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Slægtsbog

over

Slægten Liin

Jens Nielsen (Liin)

og

Kirstine Christensdatters

forfædre og efterkommere

Slægtsbog

over

Slægten Liin

Jens Nielsen (Liin)

og

Kirstine Christensdatters

forfædre og efterkommere

UDARBEJDET I 1968 AF
DANSKE SLÆGTER
ÅRHUS

INDHOLDSFORTEGNELSE:

1. Forord.
2. Orientering om anetavlens opbygning.
3. Artiklen "Omgivelserne", en beskrivelse af de forhold, forfædrene levede under.
4. Gårdens afgifter, en artikel om hartkornsafgifter og andre ydelser, som påhvilede bønderne.
5. Anetavle for Jens Nielsen og hustru.
6. Orientering om efterkommeroversigtens opbygning.
7. Efterkommere efter Jens Nielsen og hustru.
8. Efterkommere efter Søren Nielsen Liin.
9. Supplement.

F O R O R D

Denne slægtsbog er blevet til gennem et samarbejde mellem instituttet "DANSKE SLÆGTER", Aarhus, og en del af slægtens medlemmer.

Bogen er opbygget i to afdelinger, nemlig forslægten - der er opbygget som anetavle - og efterslægten, der omhandler de nulevende medlemmer af slægten og deres forbindelse til forfædrene.

Ved de genealogiske undersøgelser til forslægten er anvendt kirkebøger, folketællingslister, lægdsruller, skifteprotokoller, justitsprotokoller, tingbøger og jordebøger m.m.

Hver slægtslinie er fulgt så langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og når en slægtslinie standser helt op, må det derfor forstås således, at enten svigter kilderne helt - kirkebøger og andre arkivalier findes ikke - eller de pågældende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til sognet. I sådanne tilfælde er også de omliggende sognes arkivalier undersøgt.

De i forslægten citerede dokumenter gengives ofte ordret, og i disse tilfælde gengives dokumentet eller udskiften med de i originalen forekommende stavfejl.

I lister over faddere og forlovere anvendes almindeligvis den samme angivelse og stavemåde, som er benyttet i den pågældende kirkebog, da det vil føre for vidt at forsøge på at identificere hver enkelt fadder eller forlover.

Med hensyn til stoffet i efterslægtstavlen skal bemærkes, at der har været rettet henvendelse til alle nulevende, myndige medlemmer af familien. Henvendelserne har hovedsagelig fundet sted ved personligt besøg, men hvor dette af en eller anden årsag ikke har været muligt, er der sket skriftlig henvendelse.

Desværre har ikke alle været lige flinke til at besvare vore henvendelser, og De vil derfor savne oplysninger hist og her, men disse manglende oplysninger vil senere kunne tilføjes. Af den årsag - og også fordi der i en sådan slægt dagligt sker begivenheder, som vil have interesse for de kommende slægter - er der bag i bogen indsat et antal blanke blade, som vi beder Dem gøre brug af til Deres omtale af begivenheder indenfor Deres gren af familien.

Til slut vil vi udtrykke ønsket om, at denne slægtsbog må blive til glæde for såvel nulevende som kommende generationer.

Vedrørende anetavlens opbygning og brug

I anetavlen er alle mandspersoner opførte med lige numre, mens de pågældendes hustruer er opførte med det efterfølgende ulige nummer,

Man starter med ane nr. 1 - hvilket i dette tilfælde vil sige børn af Jens Nielsen og hustru, altså de i første efterkommeroversigt med romertal betegnede personer.

Ane nr. 1's fader er nr. 2, og moderen nr. 3. Nr. 2's far er nr. 4, nr. 4's far nr. 8 o.s.v.

Hvis man omvendt vil finde barnet af nr. 104 og 105, så halverer man altså det lige nr. Barnet er altså nr. 52, og da det er et lige nr., en søn.

Erfaringen har vist, at dette nummereringssystem er det mest enkle, hvorfor vi har valgt at benytte dette i denne anetavle.

OMGIVELSERNE

Slægtsbogen handler, som det også fremgår af forordet, om anerne, d.v.s. forfædre og formødre, ca. fra de ældre nulevendes bedsteforældre til de ældste man kan finde. Det vil for de fleste undersøgelsers vedkommende sige, at den pågældende slægt kan føres tilbage til tiden omkring 1700 eller noget før, ikke for alle slægtens linier, men som regel altid for nogle af dem.

For flertallet af disse mennesker vil det i reglen ikke være muligt at få overvældende meget at vide, men noget er der altid: fæsteprotokoller fortæller om gården, dens størrelse, fæstebondens vilkår o.s.v., og flertallet af samfundet udenfor købstæderne var nu engang fæstebønder, og for de få selvejere var kårene ikke ret meget anderledes.

Skifterne er lange og omhyggelig udførte, man får hvert et hankeløst krus med; man kan ikke undgå ved sammenligning at få indtryk af den afdødes hjem, ejendele og forråd af daglige brugsgenstande. Og så var det vel alligevel sådan, at når vi i vor tid har vanskeligt ved at forestille os, hvordan vore tre - fire - femte tipoldeforældre levede, så er det ikke på grund af skifternes indhold, men på grund af alt det, der savnes. Hvordan klarede de det og det og det? - for det første var der ikke nær så mange "det og det og det" at klare, og for det andet måtte metoderne være enkle, for det bød den teknik, man havde. Men netop derfor var der et utal af muligheder for held og uheld: Får man smør ud af den fløde? - Har ovnen nu været hedet, som den skulle?

Med andre ord: De menneskers muligheder for glæder og skuffelser, dagliglivets fattigdom og rigdom, kamp og arbejde var sikkert rigelig nok - om hvile og fritid har man sine begrundede tvivl!

Slægtsbøger handler om slægtens medlemmer, så vidt man kan få fat i dem enkeltvis.

En anden ting er den verden, de enkelte lærte at kende, det samfund og de forhold, de voksede op i og arbejdede i, det som prægede dem, deres "tid".

Man kan dertil sige, at dette er historie, kulturhistorie, viden om samfund og statistik o.s.v., og det kan man læse om i bøger, der ikke har med slægtsbøger at gøre. Og det er rigtigt nok. Men, det er også rigtigt, når det er blevet hævdet,

at det ikke er overflødigt at pege på det, som har været de forskellige og skiftende slægtsleds baggrund, hver betingelse for hele deres levevis.

Der er som nævnt her tale om tidsrummet noget før eller efter år 1700 til tiden efter midt i 1800erne. Den senere tid ligger os så nær, så - dels ville en beskrivelse af den i kort form være urimelig i denne sammenhæng, og dels ville man hele tiden have som en bagtanke: Ja, men det kender vi jo, det er vores egen tid.

Men den tid, der så er tilbage, fra lidt før 1700 og til 1860, deles for bondens og de fleste andres vedkommende i to forskellige afsnit. Det første er vi omkring 1700, så langt inde i, at vi kan høre maskineriet knirke både her og der - her i landet - efter en flerhundredårig gang, som det gamle ur med een viser lamsomt og støt, man synes for sendrægtigt. Og op mod 1800 får uret pludselig travlt - det trækkes og stilles og viser år og dag og time og sekund. Dog, der er ingen ting, der har tid at standse nu; Det, der skete omkring 1780, var ikke en "omvendelse" til et nyt stillestående system, det var en igangsættelse, og naturligvis er det her, ansatte 1860 ikke en afslutning, men et vilkårligt valgt tidspunkt, praktisk i vor slægtsforskning.

Søren, der overtog sin fars fæstegård i årene før 1700, gik ikke ind til ret meget nyt. Og da han nogle år efter blev oldermand, var han godt kendt med det også. Det var ikke noget, han blev valgt til, det gik på omgang - eet år ad gangen - og i en bestemt rækkefølge. I det år er det nu Søren, der er den lille byrepublikks præsident. Han indbyder til byens møder, hvor man drøfter og vedtager ting angående byens liv, om sæd og høst, om veje og grøfter og hegn o.s.v.

Der kan være selvejere i byen, efterhånden ikke mange, men der er ingen forskel mellem dem og fæsterne på byens ting; De har hver een stemme og kun een. Men kun den, der har jord at stå for, kan stemme. Ikke husmanden og håndværkeren. Embedsmænd, jøder, smeden og bestyreren er "embedsmænd", sagde man.

Selve gårdens drift var ikke indviklet. Man var standset ved det, der kaldtes trevangsbruget. Byens dyrkede jord var delt i 3 vange, og i hver af vangene havde hver gård sin part af både god, middel og dårlig jord. Resultatet - bl.a. også af jordernes deling - var blevet, at hver gård havde i

snesevis af smalle agre på hver vang. Den tids markfællesskab var altså ikke fælleseje, men arbejdsfællesskab - mere og mere tungt og sendrægtigt.

Gårdenes ejere var først og fremmest godsejerne, desuden kronen, institutioner som bispegods, hospitaler, skoler og endelig private personer af velhavende slægt.

Bønderne betalte forpagtningsafgift: Langilde til ejeren. Men den afgift, der efterhånden blev den tunge, var hoveriet.

I 1500erne og videre frem bragte driftige sørøvere og virksomme admiraler fantastiske rigdomme fra det nyfundne Mellem- og sydamerika til Europa. Priserne steg; Godsejerne erfarede, at gårdene med de store arealer betalte sig bedst. Men til større arealer omkring herregårdene krævedes flere folk på marken, og dertil brugte man så fæsterne. De gjorde hoveri, arbejde på godsets egen mark, som en del af fæsteafgiften. Det var hoveriet, der efterhånden blev det tungeste tryk på bonden, bl.a. fordi godsets høst gik forud for bondens.

Søren fra o. 1700 voksede ind i et landsbysamfund, hvori han overtog det meste fra det forrige slægtsled, først og fremmest faderens gård med dens tilliggende hartkorn.

Går vi op til o. 1760, er der ikke sket store forandringer. Sørens efterfølger kalder vi Thøger; Og han går ind i den samme gård, med de samme pligter og de samme rettigheder, som Søren havde. Nye tanker begynder her og der at vise sig - men mest i de kredse, hvor man har råd til at sætte sig ind i dem og tid til at arbejde med dem.

Holstenske og danske godsejere, mest af holstensk afstamning, men med godser i både Holsten og Danmark, var i disse år bærere af fremskridtets tanker, både hvad angår samfundets økonomiske velfærd og det bærende lags, bøndernes frihed og kulturelle velfærd. Det var de navne, man siden lærte om i skolen: Reventlow og Bernstorff.

"Den arme bonde", blev et slagord, og selvfølgelig havde både betegnelsen og indholdet, man lagde i det, en reel baggrund: Bonden arbejdede for sin gårds ejer - før han arbejdede for sig selv. Men overleveringen om træhest og hundehul og ridefogdens pisk er i den grad overdrevet, i hvert fald for den største part af landet, så det burde revideres grundigt.

ikke alle hørte til de højt kultiverede, så må man spørge sig selv, om han dog ikke oftest havde så meget økonomisk sans, at han kunne se, at det ikke betalte sig at give en ridefoged løn i netop den rolle - og ligeledes, at det måtte betale sig for godsejeren, at hans fæstere kunne svare deres landgilde og havde nogenlunde ordentlige heste at spænde for ploven på hovmarken.

Vi kan lade den næste Søren optræde i slægten omkring 1840. For ham er samfundet og arbejdet og mulighederne u-nægtelig kommet til at se en del anderledes ud end for fædrene: Han behøvede ikke at spørge nogen om, hvorvidt han må rejse nogen steder, heller ikke nogen nabo om, hvornår hans rug er modent til at høste, han har sine fædres toft, men det er ikke sikkert, at hans og slægtens gård ligger der mere. Den store forandring kom skridt efter skridt i 1780'erne og årene derefter.

Man har altid siden slået den dag i 1787, da Stavnsbåndet blev ophævet fast som hovedbegivenheden. Der var ting, der blev langt vigtigere i praktisk henseende: Udskiftningen, navnlig. Men det som stavnsbåndsløsningen kom til at stå for: Nyvunden frihed, selvbestemmelsesret, lige ret med "de store" - det kom ikke på een gang, men efterhånden. Det var i sig selv noget stort. En anerkendelse af menneskeret, og det var godt og retfærdigt, at man mindedes den lille flok menneskeligt tænkende aristokrater, der gennemførte det. Og man bør også vedblivende med en vis respekt mindes den væsentlige hjælp, der var nødvendig for at nå det uden større ballade, og som de fik af en 16-års konfirmand, som i hvert fald i dette skæbnedyldte øjeblik optrådte ualmindelig kvikt: Drengen Frederik, der var rigets arving.

I rytterdistrikterne blev der i 1700'erne oprettet skoler, hvor lærerne endog fik en rimelig løn. Der var på den tid også skoleholderre andre steder, de fleste som omgangslærere. For disse omgangslærere var der steder, hvor det var så fattigt for dem, at konerne måtte gå ud med tiggerkurven - ligesom husmandskonerne. En præst i Norjyland skrev en klage over skoleforholdene og førte endda denne ind i kirkebogen.

Men 1739 allerede kom den første skolelov for hele riget. Naturligvis varede det mere end 100 år, før det blev indrømmet af forældrene, at skolen burde passes, selvom børnenes arbejde i hjemmet forsømtes ved det - og det er vel først helt op i vore dage, at dette overhovedet er blevet indrømmet i fuldt mål.

Vi ved fra læsning i kirkebøger, at børn døde i et antal, vi ikke kender i dag. Der manglede læger, og der var meget langt til den nærmeste. Det samme gjaldt jordemødrene. Formodentlig var det vel værre, at man ikke brugte vand og sæbe og hvad dertil hører.

Der var naturligvis læger, men der var langt imellem dem. Ofte var der flere mil til den nærmeste læge, og resultatet var, at lægen ikke blev hentet, før man skønnede, at nu var det på høje tid! - ofte var det jo så for sent.

Selvfølgelig havde man husråd, og adskillige af dem var der nok en vis mening i. Der var for mange husråds vedkommende århundreders erfaring bag - men når sandt skal siges: De mange tåbelige rpd havde lige så mange århundreders praksis bag sig som de gode - og holdt sig stadigvæk - for ikke at sige holder sig endnu! Og så havde man jo "kloge mænd" og "kloge koner". Det meste af, hvad de kunne var vel lige så tilfældigt som husrådene, men iblandt var der dygtige folk, f.eks. benbrudslæger, heriblandt den berømte hjemmelæge i Vang i Thy, som blev kaldt til København for at kurere Niels Juels arm - hvilket lykkedes. Og hans praksis i Vang var sådan, at han ikke kunne tage imod admiralens tilbud om at lade ham få begyndt en praksis i hovedstaden.

Det vil naturligvis være ganske umuligt i denne forbindelse at give en korrekt beskrivelse af alle de forhold, der gjorde sig gældende for slægtens medlemmer gennem tiderne, men i det foregående er medtaget i store træk, hvad der var det almindelige forhold for bønder.

VEDRØRENDE GÅRDENS AFGIFTER

For alle jordbesiddere gælder det, at de skulle svare en vis afgift af deres ejendom, og disse afgifter baseredes efter gårdens hartkorn. Hartkorn var oprindeligt fællesbetegnelsen for de afgifter, bønderne ydede i naturalier - landgilde - til godserne. De forskellige afgifter var i godsernes jordebøger angivet i forhold til 1 td. rug eller byg, det var "hårdt korn" i modsætning til havre, der var "blødt korn".

Forholdene på de forskellige goåser var afvigende, men normen for den almindelige beregning var følgende:

1 td. rug eller byg.....	1 td. hartkorn
1 td. gryn eller hvedemel.....	2 td. "
1 td. hvede eller ærter.....	1½ td. "
1 td. havre.....	½ td. "
1 td. humle.....	½ td. "
4 læs enghø.....	1 skp. "
12 gæs.....	1 td. "

Efter enevældens indførelse 1660 indkaldtes jordebøgerne, og på grundlag heraf udarbejdedes en fælles jordebog for alle landets ejendomme, den såkaldte matrikel af 1664, og heri skyldsattes ejendommene i hartkorn.

Denne skyldsætning viste sig snart at være uretfærdig, da ligningen på godserne som nævnt havde været noget forskellig, og man påbegyndte derfor i 1681 udarbejdelsen af en matrikel, baseret på jordens ydeevne - bonitering, der sattes i forhold til arealet og således angav det hartkorn, der skulle svares.

Ved boniteringen sattes agerjorden i klasse efter godhed: enge, overdrev og skove takseredes efter det udbytte, de kunne frembringe, antal læs hø og svins-olden m.m. Også møllerier og enkelte andre erhverv blev medtaget og vurderedes efter indtægt, men enhedsbetegnelsen var stadig hartkorn.

Trods mangelfuld opmåling og kortlægning var denne hartkornsskyldsætning i begyndelsen god og retfærdig, men da den i 150 år blev benyttet som basis for grundskatten på landet, blev den - på grund af jordens forbedring m.m. - efterhånden mere og mere uretfærdig, hvorefter man i årene 1806-1822 udarbejdede Danmarks sidste matri-

kel, der dog først kom til at gælde fra 1844. Boniteringen var denne gang langt mere omhyggelig, og al agerjord sattes i takst fra 1 til 24. Af de bedste jorder skattedes $6 \frac{1}{6}$ tdr. land (a 14000 kvadratalen) til at yde 1 tdr. hartkorn. På Lolland og Falster gik der $9 \frac{4}{5}$ tdr. land til 1 tdr. hartkorn, mens der i f.eks. Ringkøbing amt kunne gå op til 45 tdr. land til 1 tdr. hartkorn. Gennemsnittet for hele landet var 18 tdr. land pr. tdr. hartkorn. Vurderingen tog ikke hensyn til beliggenheden, hvilken i forbindelse med den tekniske udvikling medførte, at de dårligste jorders værdi ved opdyrkning, transportanlæg, mergling m.v. steg stærkt, uden at dette medførte takstændring og følgelig heller ikke skatteforøgelse.

Hartkornsskatten blev følgelig utidssvarende, hvorfor man i 1903 vedtog loven om ejendomsskyld, hvilket betød en fuldstændig ophævelse af hartkornet som grundlag for skatter til stat og kommune.

I ældre dokumenter træffer man ofte på betegnelsen "Gæsteri". Betegnelsen dækker bondens pligt til at modtage Jorddrottens folk, heste og hunde i indkvartering og underholdning. Gæsteri havde endnu betydning under Christian III, men senere tabte det interessen for godsejerne. I disse tilfælde blev "gæsteri" afløst af en årlig afgift. Den regnes som regel ikke som hørende med til den egentlige landgilde og blev derfor ikke sat i hartkorn. Hestegæsteriet, pligten til at underholde hovheste, havde særlig betydning på kronens godser og blev ofte her afløst af en havreydelse.

Den i ældre dokumenter omtalte "herlighed" betegner den ejensomsret til jordegods og de heraf flydende indtægter og rettigheder, som kronen ved love eller privilegier overdrog til private. Kronens herlighed over selvejere kunne overgå til private, der så kunne købe bondeskylden. Herligheden omfattede alle faste indtægter af fæstegods (landgilde) og udbytte af skov, jagt, fiskeri, forstrandsret, lyngslet o.s.v. og alt hoveri eller hoveriafløsning. Dernæst var herligheden betegnelsen for de uvisse indtægter af "stedsmål" og "sagefald" m.m. Endelig var myndigheden over vornede eller stavnsbundne del af herligheden. Kronen kunne sælge eller overlade herlighedsretten som birkeret eller patronatsret til private. Men herlighedsretten fulgte pligten til at holde fæsterne i forsvar, rejse tiltale og opkræve ekstra skatter. Herligheden var ikke nøje afgrænset, men hertil må vistnok regnes håndfæstningernes bestemmelse om, at adelen måtte gøre sig sit gods lige så nyttig som kongen. Ved salg til selveje kunne sælgerne forbeholde sig herligheden el-

ler en del deraf, såsom jagt- og fiskeret.

I jordebøgerne for tiden før 1700 angives de forskellige ydelser i ørtug, eller ørte. Dette må nærmest anses for at svare til den romerske unce.

ANETAVLE
for
JENS NIELSEN
og
hustrus
børn

er født d. 27. juli 1825 i Trust, Tvillum sogn, og han blev døbt d. 25. september samme år i Tvillum kirke. Faddere ved dåben var: Anna Sørensdatte, husmand Thøger Andersen, gårdmand Søren Christensen, Laurs Christensen og Jens Jensen, alle af Tvillum.

Jens Nielsen blev gift d. 15. november 1859 i Linå kirke med

Kirstine Christensen

eller Christensdatte, der er født d. 22. januar 1834 i Møllerup. Faddere ved hendes dåb var: Else Andersdatte, der var gudmoder, husmand Peder Nielsen, husmand Søren Christensen, husmand Christen Jensen, alle af Møllerup.

Det fortælles, at Kirstine Christensen var syerske, eller som det da hed: "havde lært syning". Hun gik ud og syede for folk og karakteriseres som umådelig flittig og meget ordholdende. Også efter giftermålet fortsatte hun sin gerning som syerske.

Jens Nielsen betegnes i arkivalierne som indsidder og boede tilsyneladende på samme ejendom, som faderen før han havde beboet. Faderen - Niels Pedersen - omtales imidlertid som gårdmand. Forklaringen på denne forskel i stillingsbetegnelse kan sikkert søges i landbrugskrisen, man dengang var inde i. Denne krise bragte nød og elendighed med sig, og mange landmænd måtte sælge deres gårde, og det har sikkert også været tilfældet for Niels Pedersen, hvis søn så fik mulighed for at bebo gården som husmand, eller "indsidder", altså een, som sad til leje.

Datidens store arbejdsløshed blev skamløst udnyttet af de mere velstillede, som kunne erhverve sig arbejdskraft i en lo-timers arbejdsdag for mindre end een krone. Det var dengang almindeligt, at kosten hørte med til lønnen, og maden var sandelig noget, man måtte regne med i de dårlige tider. Denne tid fik også sin betydning for børnene, som måtte ud at tjene, så snart de var blevet så store, at de kunne gøre noget gavn. Den løn, de fik, var ikke stor, almindeligvis kun nogle få kroner og et par træsko for en sommer.

Man blev i det hele taget vant til at bestille noget, og dette bevirkede, at man ikke i den mørke tid, hvor der ikke var

så meget at gøre udendørs, sad med hænderne i skødet. Man lavede trævarer, tørveløbe, sivsko og pjaltesko (kludesko) samt træskovle og plejle m.m. Fremstilling af lervarer til de mest forskellige formål hørte også med til husflidsarbejdet, og i Jens Nielsens og Kirstines hjem blev dette udført i stor stil. Arbejdet med lermorede børnene, som her fik lejlighed til at konkurrere med hinanden om at fremstille de smukkeste ting. Ligeledes var børnene glade for at være med til at ælte leret med fødderne. Denne husflid var en fornøjelig leg, som hjalp med til at skaffe de daglige fornødenheder.

Man lavede ligeledes sten af leret og byggede selv sine huse, ligesom man støbte fliser m.m.

Jens Nielsen og Kirstine skabte et umådelig godt hjem, hvor børn og forældre hjalp hinanden i alle forhold. Det var et hjem, som satte sine spor og hvis særpræg går igen i efterslægten.

er født 1789 i Trust, Tvilum sogn, og han døde d. 12. februar 1852 samme sted.

Om hans dåb hedder det i kirkebogen: "2den Paaskedag 1789 læste jeg over Peder Gierns Niels, som blev baaren af Søren Jensens Kone af Søbyvad. Faddere: Anders Nielsen af Grødsted, Frederik Bak, Chr. Baks Kone, Johann Hiulmands Kone, Niels Gierns Kone og Peder Sørensens Datter, alle af Truust."

Niels Pedersen blev forlovet d. 4. september 1820 og gift d. 7. november samme år med

Maren Christensdatter

Forlovere ved brylluppet var gårdmand Jens Nielsen og boelsmand Laurs Christensen, begge af Trust.

Maren Christensdatter er født 1794 i Trust, og hun døde d. 19. maj 1878 i Tvilum og blev begravet d. 23. maj.

Om hendes dåb ses følgende i kirkebogen: " 2den Søndag i Fasten 1794 læste jeg over Christen Fiskers Maren, baaret af Gregers Torsens Hustru i Truust. Faddere: Søren Nielsen, Jens Laursen, Chr. Nielsens Kone og Bodil Sørensdatter, alle af Truust."

Niels Pedersen var allerede ved giftermålet gårdmand i Trust og havde formodentlig den ejendom, som hans søn Jens Nielsen senere angives at være indsidder i.

Ægteparret havde mange børn, som blev hjemme på gården. Ved folketællingen 1845 var der således følgende børn hjemme: Peder, 24 år, Dorthe, 22 år, Jens, 20 år, Ane, 18 år, Christen, 15 år, Hans, 13 år, Ingeborg, 11 år, og Søren, der var 8 år gammel.

er født d. 8. maj 1806 i Mollerup, Linå sogn. Han blev døbt d. 29. juni 1806, og faddere ved dåben var Christen Pedersen, Niels Terkelsen og Jens Bertelsen, alle af Mollerup.

Christen Sørensen blev gift første gang d. 26. oktober 1833 i Linå kirke med

Sidsel Kirstine Christensdatter

Forlovere ved brylluppet var Rasmus Andersen og Laurs Christensen, begge af Mollerup.

Sidsel Kirstine Christensdatter er født 1813 i Mollerup, og hun døde 1849 samme sted. Hun begravedes d. 24. marts.

Christen Sørensen blev gift 2. gang d. 31. oktober 1849 i Linå kirke med Ane Elisabeth Andersdatter, der var fra Dalsgård i Mollerup. Forlovere var Søren Sørensen og Rasmus Jensen, som begge var gårdmænd i Mollerup.

Ved sit første giftermål betegnes Christen Sørensen som pottemager, og denne betegnelse ses anvendt flere steder i arkivalierne. Han siges også at være selvejerhusmand.

der nævnes med tilnavnet Giern, er født 1723. Han blev døbt d. 11. februar 1723, og faddere ved dåben var Jens Tysker, Jens Pedersen, Chr. Lai, Maren Jacobsdatter, alle af Trust, samt Maren Ladefoged ved Tvillum.

Peder Jensen døde d. 23. december 1807 og blev begravet søndagen mellem jul og nytår.

Peder Jensen var gift første gang med Kirsten Hansdatter, der døde 1783. I dette ægteskab var der en del børn, hvilke er omtalt i skifteforretningen, der senere omtales.

Den 17. oktober 1783 viedes Peder Jensen i Gern kirke til

Anna Dorothea Nielsdatter

9

Hun er født 1760 i Søbyvad mølle i Gern sogn, og hun blev døbt d. 17. august samme år i Gern kirke. Gudmoder var Anna Lisbeth Bergen fra Gern præstegård, og faddere var: Monsr. Henr. Budtz af Søbygård, Laurs Trabech af Gern præstegård, Sr. Johannes Kier af Søbyvad kro og Else Christensdatter af Mørup.

Peder Jensen og Anna Dorothea Nielsdatter var blevet trolovet d. 12. september 1783. Trolovelser kendtes allerede i middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige vielse dog større og større betydning, og ved ordinans af 19. juni 1582 bestemtes det, at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten. Før den kirkelige vielse blev foretaget, skulle der dog finde trolovelse sted i overværelse af præsten og fem andre personer. En sådan trolovelse var forpligtende for begge parter og kunne kun ophæves efter kongelig bevilling. Efter loven skulle præsterne "alvorligen forbyde de trolovede personer at søge seng sammen, før end de i kirken retteligen blive samlede", men blandt almuen overholdt man ikke denne lovbestemmelse, idet man bibeholdt den gamle opfattelse af trolovelsen som den egentlige ægteskabsstiftende handling.

I året 1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kongeligt reskript af 4. januar, men trolovelsesskikken fortsatte dog - uden at være ægteskabsstiftende - og er i vore dage afløst af forlovelsen.

Som et ydre tegn på trolovelsen bar den trolovede - i hvert fald hvis det var en mere fornem person - en fingerring af guld: "Thi

viise Mestres og Lægers skrivelser, at der ganges en Aare fra Hjertet op til den fjerde Finger".

Peder Jensen var fæster under det skanderborgske rytterdistrikt, i hvis fæsteprotokol 1716-1728 hans fæstebrev findes indført:

"Paa hans kongl. Maysts: Voris allernaadigste Arve Konge og Herrens Vegne, have vi stød og fæst, saasom vi hermed stæder og fæster til Peder Jensen hans Fader ~~Hans~~ Pedersen for hannem i høye Alderdomb afstandne halve Gaard i Truust, staar for Hartkorn 1 Td. 6 Skp. $\frac{1}{2}$ Alb, hvoraf udi Indfæstning betales fiire Rixdaler, som hoykongelig Mayst allerunderdanigst til Indtægt beregnes. Bygningen er 17 Fag Huus; annammed til Besætning 4 Bæster, 3 Kiør, 2 Ungnød og 10 Faar, Vogn, Ploug og Harve med dessen Tilbehør samt behøvende Sædekorn, som stedse ved Stedet til Inventarium skal forblive, og Peder Jensen med alt huis (hvad) videre til sammes Conservation udfordres er pligtig at tilsvare; Bygningen at forbedre og altid udi forsvarlig Stand holde, Auflingen loulig at dørke og drive, Skatter og Udgifter, som nu er eller paabudet vorder i rette Tiide og paa sine tilbørlige Steder at betale og clarere; visse (vise) sig hørig og lydlig imod alle de, som paa hs. kongl. Maysts Vegne over hannem kan have at befale.

Saa maa atterbemeldte Peder Jensen samme halve Gaard med dens rette Tilliggende nyde, bruge og sin Lifestiid beholde, eller saalønge hand det forskrefne i alle Maader efterlever.

Ryttersessionen i Skanderborg, dend 4de November 1751

Beenfeldt Trappaud Folsach Moldrup"

Nogle år senere - i 1759 - fik Peder Jensen endnu et rytterfæstebrev udstedt. Dette omhandlede faderens tidligere fæstegård, som stod for hartkorn 3 tdr. 2 skp. 3 fjdk. 2. alb. I indfæstning skulle der betales 6 rdlr. Bygningen agvies at bestå af 42 fag hus, og besætningen var på 6 bæster, 5 køer, 6 ungnød og 16 får samt behøvede vogne og redskaber og endvidere fornødent sædekorn. Det fremgår afskiftet, at faderen skulle blive boende hos sin søn som aftægtsmand. Fæstebrevet er underskrevet på ryttersessionen i Skanderborg d. 8 november 1759.

Peder Jensens gård var i mindst fire slægtsled i familiens eje. Den omtales bl.a. i en brandtaxation 1785, da gården skulle optages i brandkassen. Det fortælles her, at gården bestod af følgende bygninger:

Stuehus, norden i gården, består af 12 fag, vurderet til 190 rdlr.
Ladehus, sønden i gården, består af 13 fag, vurderet til 140 rdlr.
Staldhus, østen i gården, består af 14 fag, vurderet til 130 rdlr.
Hus, beliggende vesten i gården, består af 7 fag, ansat til 50 rdlr.
Et skolehus, som vendte i øst-vest, bestod af 10 fag og blev sat til

80 rdlr. Den samlede vurderingssum kom således op på 590 rdlr.

Den 13. marts 1783 blev der påbegyndt skifteforretning i boet efter Peder Jensen Gierns første kone, Kirsten Hansdatter.

Skiftet blev foretaget af Tvilungårds direktør Søren Holm i overværelse af "Godsets tvende Roedsmænd".

Af skiftet fremgår det, at der var følgende børn i ægteskabet: Hans, 16 år, Jens, 14 år, Søren, 9 år, Anna Birthe, 6 år, og Jen, 3 år gammel.

Til stede var den afdødes stedfader Jens Christensen, der blev beskikket som formynder for børnene sammen med børnenes far samt deres farbror Niels Jensen i Gern by.

I overværelse af vitterligheds mændene Niels Sørensen og Lars Andersen, begge gårdfæstere i Gern, blev der da foretaget registrering i boet:

I den øverste stue

1 eskebord med krydsfod	2	rdlr.	4	mk.	0	sk.
1 egekiste med jernbeslag om begge ender og over midten	6	-	4	-		
1 do, blåmalet	5	-				
1 egedragkiste med fire skuffer og andet tilbehør	8	-				
1 sølvbæger (i dragkisten), vægt 16 lod	8	-	4	-		
6 sølvskeer	10	-				
1 brunmalet egekiste	3	-				
1 fyrre hængeskab	1	-				
1 glaspamide (amagerhylde)			2	-		
1 liden tinrække					8	-
1 lyseskrin			1	-	8	-
1 rødt omstrøget stolpesengested	5	-				
heri fandtes:						
1 rødtribet, hjemmegjort olmerdugs overdyne	5	-				
1 slåtribet bolstersdyne	3	-	2	-		
1 gl. olmerdugsdyne	2	-	2	-		
1 hovedpude med blåtribet betræk	2	-				
1 mindre hovedpude	1	-				
2 do	1	-				
1 par blårlærreds lagner	1	-				
1 ege sengested, brunmalet med trykt omhæng	6	-				
hvor i fandtes:						
1 blåtribet bolsters undernyne	5	-	4	-		
1 do	5	-	4	-		
1 gl., alm.	2	-	4	-		
1 tavlet hovedpude	2	-	4	-		

1 stribet hovedpude	2 rdlr.	2 mk.	o sk.
1 grønstribet do	2	-	
1 vadmels do		3	-
1 par blågarns lagner	1	-	4 -
2 gl. træstole		4	-
2 ringere do		1	-
1 kringstol		1	-
1 gl. egeskrin		1	-
1 urværk "som ikkun viiste"	2	-	2 -
1 spejl	1	-	
1 jernbilægger kakkelovn med messingknopper	10	-	
1 stort messingfad		4	-
1 messing fyrbækken	3	-	4 -
1 messing strygejern	1	-	
1 blik rivejern			4 -
2 store ler suppefade	2	-	4 -
2 andre lerfade	1	-	4 -
1 stort lerfad		2	-
6 store tallerkener	1	-	3 -
1 stor smørøske		1	-
3 tånskeer			12 -
1 ølkrus med tinlåd		1	- 8 -
1 brun tepotte			8 --
2 par tekopper og 3 glas		1	- 8 -
1 glasflaske til 6 potters størrelse		2	-
3 mindre glas ditto			12 -
2 skilderier			2 -
1 ditto			2 -
2 uldsakse		2	--
1 jernlampe			4 -
1 par karter			4 -
1 kobber fyrfad		2	--
Bøger:			
1 bibel	1	-	
1 huspostil	1	-	5 -
1 "Biedendes Kiæde"		1	-
2 salmebøger		2	-

Den salig kones gangklæder:

1 sort stoffes kiol	4	rödlr.	o	mk.	o	sk.
1 grøn stoffes kiol	5	-				
1 grønt uldent stoffes blomstret skiørt	3	-				
1 sort skiørt	1	-				
1 rødtribet skiørt	1	-	2	-		
1 rød ditto, ny	1	-	4	-		
1 hiemmegjort sribet skiørt			5	-		
1 do	1	-				
1 do	2	-				
1 kåbe med sølvhægte	1	-	4	-		
1 brun silke damaskes kåbe med sølvhægte	6	-				
1 damask trøje			2	-		
1 mørkblomstret ditto			4	-		
1 grønt ry-skiørt			1	-		
1 rødt vadmels skiørt			2	-		
2 grønne trøjer			3	-		
2 binde trøjer	1	-				
3 par strømper					3	-
2 stk. blårlærreds forklæder			2	-		
2 stk. ditto	1	-	4	-		
1 stk. ditto	1	-	2	-		
1 stk. kattuns forklæde	1	-				
1 sort fløjls hue med guldpærler	2	-	2	-		
1 sort ditto med guldpærler	1	-	1	-		
1 sort fløjls halsklæde			2	-		
1 hørlærreds halsklæde			2	-		
1 do			2	-		
1 blomstret do			1	-	8	-
16 stk. huesnipper og korsklæde	1	-	2	-		
2 sorte silkekæder	2	-				
1 kurv til småtøj			4	-		
6 stk. særke	2	-				
I en anden stue:						
1 langt bord af esketræ	2	-				
1 fyrrebord, mindre			3	-		
2 træstole			2	-		
1 ege kandedbænk			2	-		
1 stort egeskab	5	-				

1 ege sengested	1 rdlr. 0 mk. 0 sk.		
hvori fandtes:			
1 sortstribet vadmels overdyne	2 -		
1 ditto	1 -		
1 ditto	1 -		
4 stk. hovedpuder	4 -	4 -	
1 par blårlærreds lagner		5 -	
2 par hørlærreds lagner	4 -	3 -	
2 stk. fyrrehylder			8 -
I bryggerset:			
1 stk. jerngryde		4 -	
1 jern kedekkrog		3 -	
1 rist og en pande		4 -	
1 mindre pande		1 -	
1 lysestage		1 -	
1 lygte			8 -
1 ege kedel	2 -		
2 jernlåger		1 -	8 -
2 stripper		1 -	
8 mælkebøtter eller siekar		3 -	
1 jern trefod			8 -
1 kobberkedel til ølbrygning på 1 td. rummet	10 -		
1 øltønde	5 -		
1 messingkedel	2 -		
1 mindre messingkedel		2 -	
Trætøj:			
1 bryggekar på 3 tdr. rummet	2 -	4 -	
1 mindre trøkar	1 -		
1 mindre ditto		4 -	
1 saltkar	1 -	4 -	
1 ballie		1 -	8 -
1 saltballie (vurdering mangler)			
1 ege sengested	1 -		
heri fandtes:			
1 grå vadmels dyne	1 -	4 -	
1 ditto dyne	2 -		
1 bolsters dyne		4 -	
1 lang hovedpude	1 -		
2 mindre puder	1 -		

1 par blårlærreds lagner			o rdlr. 5 mk. o sk.
videre i bryggeret:			
1 håndkværn	1 -	2 -	
1 halmsolde og 2 kornsolde		4 -	
2 øltønder	1 -		
1 sengested (der anføres skunk ?)	1 -		
1 trug		4 -	
1 bæk		2 -	
1 træstol			12 -
1 kærne		1 -	
1 øltragt		2 -	
I gården:			
1 beslagen vogn med behør	16 -		
1 trævogn med behør	10 -		
1 ringere ditto	6 -		
2 plove med behør	2 -	4 -	
2 træharver	1 -	3 -	
2 hiulbøre	1 -		
3 jerngrebe		2 -	
2 forke	1 -		
3 spader	1 -		
1 lyngle	1 -		
2 hølær	1 -		
2 skærekister og knive	1 -	2 -	
3 for- og baggrebe	1 -		
2 stk. jern ditto		3 -	
4 stk. kornsække	1 -	2 -	
1 stk. slibesten og trug		2 -	8 -
i haven:			
1 bistade	1 -	2 -	
bæster:			
1 hoppe, 6 år	20 -		
1 sort hest, 8 år	20 -		
1 sort hest, 7 år	16 -		
1 brun hest, 12 år	12 -		
1 brun hest, 16 år	6 -		
1 sort hestepæg, 3 år	6 -	4 -	
1 mærpæg	4 -		

Fæhøveder:

1 sort ko, 8 år	8 rdlr. 0 mk. 0 sk.
1 blakket ko, 7 år	8 - 4 -
1 sortbroget ko, 7 år	7 -
1 gammel, sort ko	4 -
1 blakket kvie	4 - 4 -

Stervbogården ansattes til 300 rdlr. i gæld, hvilket beløb utvivlsomt hidrørte fra dengang, bønderne købte deres gårde til selveje. Den samlede gæld kom op på 711 rdlr. 5 mk. 14 sk., mens aktiverne ikke nær kunne komme op på dette beløb. Resultatet blev en gæld på 238 rdlr. 12 sk., og der blev således intet at arve.

er født 1749 i Horn, Tvillum sogn, og han døde d. 8. april 1824 i Trust, Tvillum sogn.

Han blev døbt søndag efter trinitatis 1749, og faddere ved dåben var Christen Rasmussen, Peder Stockholm og Thøger Andersen.

Christen Laursen Fisker blev d. 28. februar 1777 trolovet og den følgende årsdag viet til Mette Laursdatter af Horn, som imidlertid døde kort efter vielsen, kun 29 år og 6 mdr. gammel.

Den 5. marts 1779 blev Christen Laursen Fisker gift med

Ane Sørensdatter

11

der er født 1754 i Trust, og som døde d. 20. oktober 1825 samme sted og blev begravet d. 4. november.

Faddere ved hendes dåb var Jens Madsens datter Maren, Jens Jensens hustru i Trust, Jens Huus, Niels Tydsk og Christen Jepsen, alle af Trust.

Christen Laursen Fisker opgives i arkivalierne at være gårdmand, men det er ikke muligt at finde hans adkomstdokument på ejendommen i de bevarede godsarkivalier.

Ved folketællingen 1801 havde ægteparret Christen Laursen Fisker og Ane Sørensdatter kun 3 hjemmeværende børn, nemlig: Ingeborg, 14 år, Maren, 7 år, og Jens, der var 5 år gammel. Parret havde imidlertid allerede i 1779 fået datteren Else, og 1792 fødtes sønnen Jens, der imidlertid må være død som ganske lille, idet broderen 1796 opkaldtes efter ham.

er født 1775 i Mollerup, Linå sogn, og han døde d. 1. august 1829 som aftægtsmand samme sted.

Han blev døbt d. 26. november 1775, og faddere ved hans dåb var: Christen Rasmussen, Niels Hiort, Jens Andersen, alle af Mollerup, Ane Nielsdatter af Låsby, og Jens Bertelsens hustru af Låsby.

Den 25. september 1801 blev Søren Knudsen gift med

Ane Christensdatter

13

Hun er født 1780 i Laven, og hun døde d. 18. februar 1817 i Mollerup.

Hendes dåb fandt sted d. 12. marts 1780, og faddere var: Peter Dyhr, Morten Pedersen, Peder Lauritsen, alle af Laven, Søren Christensens hustru Karen af Skellerup samt Thomas Jacobsens hustru af Laven.

Ifølge Hjelmslev-Gjern herreds skifteprotokol blev der d. 18. august 1829 afholdt skifte efter afdøde opholdsmand (aftægtsmand) Søren Knudsen, som efterlod sig arvingerne: Knud, 26 år gl., soldat i det jydsk infanteriregiment og tjenestegørende i København, Christen, 23 år, hjemmeværende, Søren, 20 år, hjemmeværende, og Ane Kirstine, der var 17 år og ligeledes hjemmeværende.

Til stede ved skifteforretningen var de 2 mindreårige, og Søren anmeldte, at hans beskikkede værge var Niels Christensen Hjort i Mollerup. Endvidere var mødt den afdødes bror, gårdmand Niels Knudsen af Mollerup mark, som tilkendegav, at han var "født værge" for de umyndige arvinger, i hvilken egenskab han gav møde "og blev han i den Henseende gjort bekendt med de ham påliggende Pligter".

Den mindreårige arving Søren Sørensen og kurator anmeldte, at den afdøde ved skøde af 20. juni samme år havde afhændet sin gård med tilliggende ejendomme til ham, imod at han til gengæld forpligtede sig til at hæfte for den gæld, som hvilede på gården og endvidere til sine søskende at udstede en obligation på 1350 rdlr. sedler. Han foreviste såvel skøde som den nævnte obligation, hvorefter hver af hans umyndige søstre havde et tilgodehavende på 275 rdlr.

Endvidere fremlagdes en mellem ham og den afdøde oprettet aftægtskontrakt, ifølge hvilken Søren Sørensen ene skulle tilfalde den afdødes efterladenskaber.

Det var såvel Søren Sørensen som medarvingernes ønske, at de fremlagde dokumenter måtte forblive i kraft i enhver henseende. Sør. Sørensen gjorde opmærksom på, at han ikke havde fået samtykke fra broderen i København, men han udtalte sin sikre forvisning om, at denne intet ville have at indvende.

De umyndiges værge ønskede ligeledes de ommeldte dokumenter måtte forblive gældende, idet han antog, at arvingerne havde nydt deres ret, og at de intet ville vinde ved at den afsluttede handel blev forkastet.

Som kuskator for sønnen Christen blev beskikket Niels Christensen Hjort, der lovede at forestå dette hverv i overensstemmelse med loven og forordningerne.

Da man ønskede tid til at forvise sig om, at det nu passerede var i overensstemmelse med loven, blev skifteslutningen udsat til d. 20. marts.

Man samledes imidlertid først igen d. 27. marts.

Den 10. januar 1784 blev der truffet den ordning, at Anders Nielsen lovede at betale 50 rdlr., mens de resterende 50 rdlr. af faderens gæld til Anders Michelsen i Grauballe og Michel Michelsen i Riis, skulle betales af ham til Viborg Snapsting.

Af gældsposterne nævnes bl.a. folkeløn til karl og pige, ialt 15 rdlr., bygfæld (hvad der krævedes for at bygningerne var i samme stand som ved overtagelsen) 10 rdlr. og desuden var der anden gæld, alt ialt 319 rdlr.

Hertil kom udgiften til børnenes underhold og opdragelse, hvilket blev til 192 rdlr.

Man efterså kornet i laden og erfarede, at der ikke fandtes mere, end hvad gården behøvede til æde- og sædekorn. Derpå gennemgik man bygningernes tilstand og fandt disse i en sådan stand, at et der til "Reparation udfordres Tækning" for 10 rdlr.

er født 1778, idet han ved folketællingen 1850 opgives at være 72 år gammel (født i Linå). Han døde 1854.

Christen Jensen blev gift første gang 1810 i Gødvad med Sidsel Nielsdatter af Gødvad, som imidlertid døde efter et par års forløb, hvorefter han d. 12. juni 1813 blev viet i Svostrup kirke til

Anne Marie Nielsdatter

Om deres vielse fortæller kirkebogen: "Anno 1813 den 24. januar mødte i Svostrup Skolehus Enkemand Christen Jensen af Gødvad og gav tilkiende, at vilde ægte Pigen Anne Marie Nielsdatter af Dalsgaard, medbragte som Forlovere: Jens Laursen og Anders Christensen af Dalsgaard."

Anne Marie Nielsdatter er født 1788 og døbt "4. Søndag efter Trinitatis" samme år. Døbsindførelsen fortæller, at hun blev født d. 4. juni. Gudmoder var Jens Jensens hustru fra Baarup, og faddere var Laurits Gregersen, Jens Hansen og Niels Pedersens hustru fra Dalsgaard.

der nævnes med tilnavnet Giern, er født 1674, og han døde 1771 i Trust og blev begravet søndagen efter trinitatis.

Han blev 15. søndag efter trinitatis trolovet og 22. søndag efter trinitatis samme år viet i Tvillum kirke til

Birgitte Jensdatter

der formodentlig er en datter af den Jens Pedersen, som døde 1718 i Trust og blev begravet Festum Circumcionis, 84 år gl.

Som det fremgår af det senere citerede dokument, var Birgitte Jensdatter gift første gang med Anders Nielsen, hvis fæstegård Jens Pedersen overtog ved sit ægteskab med enken.

Gården hørte under rytterdistriktet i Skanderborg, i hvis fæsteprotokol følgende dokument er indført:

"Paa hands kongel. Maysts Voris allernaadigste Arvekonges og Herris Veigne haver vi udi Sessionen i Schanderborig d. 19. juni 1722 paa de høie Herres Deputerede for Finanserne og udi høilovlig Cammercollegio deris derover faldende Aprobation af 21. Jully nest efter sted og fæst, saasom vi og hermed steder og fæster til Jens Pedersen Dragoun ved Hr. Capitain Siedenburgs Compagnie afgangne Anders Nielsens Gaard i Truust (på de vilkår, at han) ægter Enken ved Stedet, Birgitte Jensdatter, (gården) står i Matricullen for Hartkorn 3 Trd. 2 Skp. 3 Fjåk og 2 Alb uden nogen Indfæstning deraf at svare, Bygningen bestaar af 46 Fag Huus og videre til Besætning 3 Bæster, 3 Kiør, 1 Ungnød, 3 Faar samt Vogn- og Plougredskab tilligemed Sædekor-net, som stedse ved den udfordrede fulde Besætning derved forbliver til Inventarium; og Jens Pedersen ey allene skal være pligtig at tilsvare, men endog Bygningen at forbedre og altid i goed Stand vedligeholder samt Aulingen loulig dørker og driver, Skatter og Udgifter som nu paabuden er eller herefter paabydendes vorder rigtig i rette Tiide og paa sine tilbørlige Steder erlægger og clarerer, viser sig horig og lydig imod alle dem som paa hans kongel. Maysts Vegne kan have at befale samt retter sig efter Loven og Forordningerne. Saa maa oftbemeldte Jens Pedersen omrørte Gaard med al dens rette Tilliggende nyde, bruge og i fæste beholde hans Lifestid eller saalænge han forskrefne i alt efterkommer.

Ryttersessionen paa Schanderborig Slot den 7. October 1722.

Jens Serup Jørgensen Folsack Gyberg"

Som før nævnt var gårdens tidligere fæster Anders Nielsen, der døde 1722. Det efter hans død afholdte skifte findes indført i rytterdistriktets skifteprotokol 1716-1728, fol. 142. Da dokumentet giver og et godt billede af den gård, slægtens ældst påviselige stamfader i lige fædrene linie beboede, kan det have stor interesse at kigge nærmere på det.

Skiftet afholdtes d. 28. maj 1722. Den afdøde efterlod sig enken Birgitte Jensdatter, altså vor ane nr. 17, samt børnene: Dorthe Andersdatter, 18 år, Karen Andersdatter, 16 år, Maren Andersdatter, 14 år, Jens Andersen, 12 år, Anne Andersdatter, 10 år, Boel Andersdatter, 8 år, Maren Andersdatter, 6 år, Niels Andersen, 4 år, og Anders Andersen, 1 år.

Ved skiftet antog enken sin trolovede fæstemand som sin lavværg, og for de umyndige børn blev antaget som deres formyndere Laurs Thøgersen af Horn og Jens Thøgersen af Faarvang, der begge kaldes slægtninge, og endvidere blev antaget farbroderen Jens Nielsen af Voel.

Som den almindelige regel var, blev der også i dette tilfælde foretaget registrering og vurdering af boet, hvoraf man kan nævne: 1 eskebord med lukket fod, 1 fyrretræsbord med åben fod, 1 egekiste med jernbeslag (værdi: 6 rdlr. 2 mk.), 1 egekiste uden beslag, 1 gl. egetræsskrin, 1 egetræsskab med 5 låger og 2 låse for, 5 træstole, 1 hjulrok, 1 gl. egekar, 1 do., 1 balje, 2 stripper, 6 siebøtter, 1 kærne, 1 øltønde, 1 fjerdingkar, 1 kværn, 1 sold, 1 selde, 1 stor økse, 1 liden økse, 1 båndkniv, 1 naver, 1 høle, 1 gl. skærekiste med kniv, 1 stor kobberkedel, 1 lille do., 1 par tinlysestager, 3 tintallerkener, 1 stenkrus med tinlåg, 1 stenfad og 3 tintallerkener.

Gårdens besætning bestod af: 1 brun hoppe, 1 blisset hest, 1 brun hoppe med føl, 1 sort plag, 5 år, 1 rød hoppe, 7 år, 1 sort hest, 16 år, 2 sorthjelmede køer, 1 do, 1 sorthjelmet kvie, 2 sorte kalve, 8 får med lam, 6 årings får, 1 hvidt svin og 1 broget svin samt 2 gamle gæs og en gasse.

I gårdens jorder var der udsået: 6 trd. rug a 11 mk., 1 td. 2 skp. byg a 7 mk. 8 sk., 2½ td. havre a 5 mk. og 4 td. boghvede a 7 mk.

Boets samlede værdi androg 111 rdlr. 5 mk. 9 sk., mens gælden beløb sig til 195 rdlr. 3 mk. 2 sk. Bl.a. havde den salig mands broder Peder Nielsen i Aarhus et tilgodehavende på 16 rdlr., Søren Bromand ved Kongensbro havde 6 rdlr. tilgode, og Rasmus Nielsen i Trust tegnede sig for 14 rdlr., mens Niels Nielsen i Aarhus kun havde 4 rdlr. tilgode.

Niels Christensen

18

der nævnes med tilnavnet Møller, idet han var møller i Søbyvad mølle, er født ca. 1709, og han døde 1782 og blev begravet d. 18. oktober.

Han blev gift d. 30. juni 1744 med

Maren Michelsdatter Kier

19

der var fra Søbyvad kro.

Lauris Fisker

20

der var bosat i Horn, Tvillum sogn, er født ca. 1705, idet præsten ved begravelsen 1773 (Festo Escencionis) opgiver alderen til 68 år.

Lauris Fisker, hvis navn undertiden skrives Fischer, var gift med

Else N.N.

21

der døde 1773 og blev begravet 3. søndag efter trinitatis. Hun kaldes da blot Lauris Fischers Kone Else.

Søren Christensen

22

der er født ca. 1722, var bosat i Trust, Tvillum sogn.

der nævnes med tilnavnet Garder, er født ca. 1717, og han døde d. 16. april 1799 og blev begravet d. 24. april.

Han blev gift med

Maren Sørensdatter

der ifølge folketællingen 1801 var 66 år gl og altså er født 1735.

I folketællingen 1787 opføres Knud Knudsen som beboer af en selvejer-bondegård. Ægteparret havde 3 hjemmeværende børn: Niels, 18 år, Knud, 14 år, og Søren, 12 år gammel.

Da der blev afholdt folketælling 1801, havde Maren Sørensdatter stadig bopæl på gården, idet hun opføres som aftægtskone hos sønnen Niels, som overtog gården ved faderens død. Broderen Søren opholdt sig på gården som tjenestekarl.

Christen Pedersen

er født 1742 i Skellerup, Linå sogn, og han døde d. 23. april i Laven i samme sogn og blev begravet d. 30. april.

Hans dåb fandt sted d. 10. juni 1742, fortæller kirkebogen, men der nævnes ingen faddere.

Christen Pedersen blev gift d. 20. november 1772 i Linå kirke med

Anne Kirstine Rasmusdatter

der er født 1753 i Laven, og som døde samme sted d. 7. maj 1782. Hendes dåb fandt sted d. 28. februar 1753.

Skiftet efter Ane Kirstine Rasmusdatter blev, iflg. Silkeborg Slots Skifteprotokol, afholdt d. 1. juni 1782. Der nævnes fire børn i ægteskabet: Maren, 7 år, Inger, 5 år, Anne, 3 år, og Karen, 10 uger gammel.

I boet fandtes bl.a. 1 sølvbøger på en pægls størrelse, forsynet med initialerne: C B S A & D 1722. Der var endvidere: 1 vindovn, 1 blåmalet dragkiste med messingbeslag, 1 bryggerkedel på $\frac{1}{2}$ tøndes rum, 1 ege støbekar på 1 tds. rum, og besætningen var: 5 heste, 4 kvier, 4 køer og 3 stude.

Værdien af boet opgjordes til 295 rdlr. 4 mk. 6 sk., mens gæld og udgifter løb op til 117 rdlr. 5 mk. 13 sk.

Der blev herefter 177 rdlr. 4 mk. 8 sk. til delingen, og heraf fik enkemanden 88 rdlr. 5 mk. 4 sk., mens hver af døtrene fik tillagt 22 rdlr. 1 mk. 5 sk., hvilket faderen forhøjede til 25 rdlr.

der var pottemager i Mollerup, Linå sogn, er født 1737, idet han ved folketællingen 1787 opgives at være 50 år gl.

Jens Andersen blev gift d. 13. november 1764 i Linå kirke med

Kirsten Nielsdatter

29

der er født 1736.

Niels Nielsen

30

er født 1749, og han døde d. 28. januar 1822 i Dalsgård, Svostrup sogn, og blev begravet d. 3. februar.

Han blev døbt 4. søndag i advent 1749, og herom hedder det i kirkebogen: "Dom. 4 Advent Lisbeth Nielsdatter fra Giød vad en uægte Søn døbt Niels, Susc (gudmoder): Hyrdekonen Karen Madsdatter af Dalsgaard, Testes (faddere): Niels Jensen af Svostrup, Peder Rasmussen af Gravballe, Morten Thomasen og Thomas Poulsen, Borup, Gregerses Hustru af Dalsgaard. Til Barnefader udlagdes: Niels Lauridsen i Toustrup Mølle, Dallerup Sogn".

Niels Nielsen blev d. 3. marts 1784 trolovet og d. 1. april samme år viet i Svostrup kirke til

Anne Else Nielsdatter

31

Forlovere var Christen Jensen af Dalsgaard og Jens Jensen af Baastrup.

Anne Else Nielsdatter er født 1760 i Dalsgård, og hun døde d. 4. april 1821 samme sted og blev begravet d. 14. april.

Hendes dåb fandt sted 1760 (Festo Mariæ Purifikationis), og faddere var Thomas Pedersen og Laurs Gregersen af Dalsgård, Laurits Gød vad af Borup, Christen Jensens hustru af Dalsgård og Christen Skoleholders hustru af Svostrup. Gudmor var Anders Andersens hustru af Svostrup.

Niels Nielsen fik d. 9. december 1786 fæstebrev på svigerfaderens gård, Dalsgård. Gårdens hartkorn var: 3 tdr. 7 skp 1 fjdk 1 7/12 alb., hvortil kom en andel af Dalsgårds skov.

I indfæstning betalte Niels Nielsen 20 rdlr., og han forpligtede sig til årligt at yde følgende landgilde: 5 skpr. rug, 6 3/4 skpr. byg, 10 skpr. havre, 30 mk. smør, 1/2 brændsvin, 2 mk. 6 1/2 sk. i gæsteri (her kaldet "Bederie"), og det anføres dernæst, at han forpligtede sig til at gøre hoveri efter forordning af 12. august 1773. Fæstebrevet findes indførst i Allinggård fæsteprotokol 1719-1804, fol. 307.

der var far til ane nr. 16, Jens Pedersen, har det ikke været muligt at verificere gennem de bevarede arkivalier.

Under arbejdet med at få løst dette spørgsmål, er man imidlertid stødt på en skifteforretning, hvori samtlige Peder og hustrus efterkommere opremses.

Dette skifte blev afholdt d. 12. juli 1774 efter Mette Pedersdatter, ^{Elle} husmand ~~Niels Jensens~~ kone i Serup. Hun opgives at være død barnløs, og som følge heraf var alle hendes farbrødre og hendes mostre med arvinger arveberettigede efter hende:

1. Farbroder Thomas Pedersen i Voel. Er død men har efterladt sig:
 - a. Christen Thomasen, gårdmand i Voel.
 - b. Niels Thomasen, død men efterlader sig:
 1. Christen Nielsen, 11 år.
 2. Maren Nielsdatter, 8 år.
 3. Else Nielsdatter, 4 år.
 - c. Søren Thomasen, husmand i Truust.
 - d. Jesper Thomasen, husmand i Sminge.
 - e. Anne Thomasdatter, gift med husmand Vogn Poulsen i Stjær.
 - f. Elle Thomasdatter, gift med husmand Jens Jensen i Grauballe.
2. Farbroder Niels Pedersen i Gjærn. Er død, men efterlader sig:
 - a. Rasmus Nielsen, indsidder i Alling sogn.
 - b. Anders Nielsen, indsidder i et hus ved Vindum skovgård.
 - c. Peder Nielsen, husmand i Gjærn.
 - d. Christen Nielsen, husmand i Gjærn. Er død, men efterlader sig:
 1. Niels Christensen, 10 år.
 2. Søren Christensen, 8 år.
 - e. ~~Maren~~ Nielsdatter, gift med Søren Smed i Haarup.
3. Farbroder Jens Pedersen Gjærn, forhen gårdmand i Truust, er død, men efterlader sig:
 - a. Peder Jensen, gårdmand i Truust.
 - b. Karen Jensdatter, indsidder i Truust.
 - c. Niels Jensen, gårdmand i Truust.
 - d. Elle Jensdatter, aftægtskone i Truust.
 - e. Anne Jensdatter, værende hos hendes broder Peder Jensen i Truust.
4. Farbroder ^{Jens Pedersen} ~~Peder Jensen~~ Bach, aftægtsmand i Truust.

5. Farbroder Peder Pedersen, forhen boende i Iller. Er død, men efterlader sig:
 - a. Anders Pedersen, tjenende i Ans.
 - b. Peder Pedersen, boelsmand i Iller.
 - c. Margrethe Pedersdatter, gift med gårdmand Peder Thomasen i Iller.
6. Farbroder Søren Pedersen, forhen boende i Iller. Er død, men efterlader sig:
 - a. Elle Sørensdatte, gift med Laurs Pedersen i Iller.
 - b. Kirsten Sørensdatte, gift med Peder Christensen i Iller.
7. Faste Anne Pedersdatter, boende i Levring.
8. Møster Karen Andersdatter, forhen boende i Serup. Er død, men efterlader sig:
 - a. Anders Rasmussen, gårdmand i Serup.
 - b. Niels Rasmussen, gårdmand i Kragelund.
 - c. Margrethe Rasmusdatter, gift med Mourits Mouritsen i Serup.
9. Møster Marie Andersdatter, forhen bosat i Grønbæk. Er død, men efterlader sig:
 - a. Anders Pedersen, der er død, men som efterlader sig:
 1. Christian Andersen, 33 år.
 2. Niels Andersen, 26 år.
 3. Marie Andersdatter, 24 år.
 - b. Mette Pedersdatter, gift med Niels Peitersen, husmand i Grønbæk.
 - c. Dorthe Pedersdatter, boende i Demstrup.
 - d. Anne Kirstine Pedersdatter, boende i Lyngby ved København.
 - e. Anne Pedersdatter, boende i Sjelle.
10. Møster Dorthe Andersdatter, er død, men efterlader sig:
 - a. Anders Pedersen i Ans.
 - b. Peder Pedersen i Iller.
 - c. Margrethe Pedersdatter i Iller.
11. Margrethe Andersdatter, gift med Mads Christensen i Serup.

med tilnavnet Kjærsgaard, er formodentlig født omkring 1700. Han var møller i Søbyvad mølle, der nævnes allerede 1349. Møllen blev anlagt ved et gammelt vadested over Gjern. Ved skøde fra landsdommer Mathias Poulsen til den danske krone overtog denne møllen, som senere henlagdes til det skanderborgske rytterdistrikt, som herefter havde det meste gods på denne egn til 1767.

Michel Madsen Kier

38

er født ca. 1679, idet han ved sin død 1737 i Søbyvad opgives at være 58 år gammel. Han begravedes onsdag d. 27. februar.

Michel Madsen Kier var gift med

Kirsten Svendsdatter

39

der er født 1695. Hun døde 1768 og kaldes da Kirsten Svendsdatter Kronland.

Kirsten Svendsdatter giftede sig året efter med Niels Andersen, som imidlertid døde allerede 1740, kun 29 år gammel.

I 1741 giftede Kirsten Svendsdatter sig så med Peder Rasmussen.

Michel Madsen Kier var kromand i Søbyvad kro, som oprettedes allerede 1687, da Gjern og Skanderup sogne fik kongelig bevilling til krohold. Kroen nedbrændte allerede 1718. Årsagen til branden var der delte meninger om, og da datidens kroer mange steder havde udartet sig til rene knejper, hvor drukkenboldte og landevejens farende kræmmere søgte til, kunne det godt give stof til forskellige rygter. Personlige opgør mellem gæsterne fandt naturligvis ofte sted i kroerne og i sin blideste form ved håndgemæng. De dårlige erfaringer, man havde fra mange kroer gjorde, at det blev vanskeligt at få bevilling som kromand, idet man skulle have gode anbefalere og være i besiddelse af den nødvendige fysik for at holde justits i krostuen.

Den 16. oktober 1719 indsendte imidlertid Michel Madsen Kier en ansøgning til kongen, som han bad om at bekoste opbygning af kroen og derefter give ham bevilling på. I ansøgningen anføres det, at Michel Madsen Kier nu i 15 år har "tient udi de kgl. Stalde og kiører for Eders Kgl. Maysts Cammertienere"

Fire år efter kroens opbygning ansøgte -erbyder- han sig at svare det deraf gående krohold (afgift), som efter regiments-skriveren beretning skulle være 200 slettedaler årlig, og han

og han ombeder ligeledes at blive fritaget - befriet - for alle ordinære og ekstraordinære skatter samt at få lejlighed til at nyde frit tørveskær til nødtørftigt ildebrændsel.

I det skanderborgske Rytterdistrikts skifteprotokol 1733-1738, fol. 209, indføres skifte efter kromand Michel Madsen Kier i Søbyvad.

Skiftet blev afholdt d. 22. marts 1737, og skifteforvalter var regimentsskriver Niels MOldrup, og på rettens vegne mødte birkedommer Johs. Snelle.

Det fortælles i skiftet, at kromanden var afgået ved døden d. 21. februar efterladende sog enken Kirsten Svendsdatter og fire børn: Abigaell Miechelsdatter, som var gift, Johannes Michelsen, 11 3/4 år, Maren Micehlsdatter, 10 år, og Abil Kirstine Michelsdatter, 6 1/2 år.

Enkens lavværge var amtmand Trappauds fuldmægtig mons. Schielde fra Søbygaard, og som den gifte datters værge mødte hendes mand Hendrik Laursen fra Trust. Sønnens værge var sognepræst Fabech i Gjern, og Marens kurator Niels Frandsen fra Søbyvadgaard.

Skifteforretningen er meget omfattende, men da den er meget interessant, gengives den her i uddrag:

Rede midler:

13 stk. enkelt dukater	13 rdlr.	2 mk.	0 sk.
1 dobbelt do	4 -	4 -	
1/2 kurant dukat		5 -	
8 stk. specier	8 -	4 -	
2 dobbel kroner	2 -	4 -	
7 stk. "zwei drittes"	4 -		8 -
forskellig slags grov kurant mønt	118 -	4 -	

Sølv:

Skeer, theskeer, skospænder, filigran
spænder m.m. vejede ialt 61 lod

30 - 3 -

Tin:

10 store og 10 små fåde	5 -	5 -	
1 dusin nye tallerkener	2 -	2 -	
14 sæt gamle umage tallerkener	2 -	1 -	
1 thepotte med tud og spølkum		2 -	8 -
1 sukkerskål		1 -	
1 liden do			12 -
1 smørkar og 2 sirkener (skåle)			12 -
1 flaske		1 -	
1 stk. lysestage		2 -	

**Følgende Gæstboere til Venst. og anførte
Stiftets Bekostning**

1. **Præsident** *Dr. J. H. Schlegel* til Original Billedet 32
 2. **Præsident** *Dr. J. H. Schlegel* til Original Billedet 9
 3. **Præsident** *Dr. J. H. Schlegel* til Original Billedet 9
 4. **Præsident** *Dr. J. H. Schlegel* til Original Billedet 7
 5. **Præsident** *Dr. J. H. Schlegel* til Original Billedet 6. 1. 8
 6. **Præsident** *Dr. J. H. Schlegel* til Original Billedet 7. 1. 8
 7. **Præsident** *Dr. J. H. Schlegel* til Original Billedet 7. 1. 8
 8. **Præsident** *Dr. J. H. Schlegel* til Original Billedet 7. 1. 8
 9. **Præsident** *Dr. J. H. Schlegel* til Original Billedet 7. 1. 8
 10. **Præsident** *Dr. J. H. Schlegel* til Original Billedet 7. 1. 8

Præsidentens Bekostning

1. **Præsident** *Dr. J. H. Schlegel* til Original Billedet 7. 1. 8
 2. **Præsident** *Dr. J. H. Schlegel* til Original Billedet 7. 1. 8
 3. **Præsident** *Dr. J. H. Schlegel* til Original Billedet 7. 1. 8
 4. **Præsident** *Dr. J. H. Schlegel* til Original Billedet 7. 1. 8
 5. **Præsident** *Dr. J. H. Schlegel* til Original Billedet 7. 1. 8
 6. **Præsident** *Dr. J. H. Schlegel* til Original Billedet 7. 1. 8
 7. **Præsident** *Dr. J. H. Schlegel* til Original Billedet 7. 1. 8
 8. **Præsident** *Dr. J. H. Schlegel* til Original Billedet 7. 1. 8
 9. **Præsident** *Dr. J. H. Schlegel* til Original Billedet 7. 1. 8
 10. **Præsident** *Dr. J. H. Schlegel* til Original Billedet 7. 1. 8

1. **Præsident** *Dr. J. H. Schlegel* til Original Billedet 7. 1. 8
 2. **Præsident** *Dr. J. H. Schlegel* til Original Billedet 7. 1. 8
 3. **Præsident** *Dr. J. H. Schlegel* til Original Billedet 7. 1. 8
 4. **Præsident** *Dr. J. H. Schlegel* til Original Billedet 7. 1. 8
 5. **Præsident** *Dr. J. H. Schlegel* til Original Billedet 7. 1. 8
 6. **Præsident** *Dr. J. H. Schlegel* til Original Billedet 7. 1. 8
 7. **Præsident** *Dr. J. H. Schlegel* til Original Billedet 7. 1. 8
 8. **Præsident** *Dr. J. H. Schlegel* til Original Billedet 7. 1. 8
 9. **Præsident** *Dr. J. H. Schlegel* til Original Billedet 7. 1. 8
 10. **Præsident** *Dr. J. H. Schlegel* til Original Billedet 7. 1. 8

1 pottemål				ordlr. 1 mk. o sk.
2 store og 1 lidet krus med tinlåg			2 -	
<u>Kobber:</u>				
1 brændevinskeddel i gruen med behør, hat, piber m.m.på 1 tøndes rum	10	-	3 -	6 -
1 do brænderikeddel på 3/4 tds. rum	6	-	5 -	4 -
1 fjerdindskeddel	2	-	4 -	4 -
1 do	3	-	1 -	8 -
1 do., liden			3 -	12 -
1 sengebækken			2 -	
1 fyrfad			3 -	
1 døsslåg			2 -	
1 gammel thekeddel			3 -	
1 lidet gammelt fyrfad med jernfødder				6 -
1 gammelt fyrfad				12 -
1 morter med støder og jernbund			1 -	8 -
1 gammelt strygejern				12 -
<u>Messing:</u>				
1 keddel uden greb	1	-		4 -
1 mindre do og uden greb			4 -	
1 do med greb	1	-	2 -	
1 liden do			2 -	4 -
1 natbækken			1 -	8 -
1 fyrbækken			2 -	
2 lysestager			2 -	
1 rivejern			1 -	
1 lysesaks				8 -
<u>Stentøj, porcelæn og glas:</u>				
1 smørkande			1 -	
1 dus. thekopper	1	-	1 -	8 -
1 sauceskål				8 -
10 små og store studsglas			1 -	4 -
4 spidsglas			1 -	
1 liden karaffel				6 -
1 saltkar				4 -
4 glasbotellier				12 -
<u>Jernfang:</u>				
1 liden bilægger kakkelovn	5	-	2 -	
1 do	4	-		
1 buløkse			2 -	
1 håndøkse			1 -	

2 gamle høleer	2 mk.	8	sk.
2 gamle små økser	2 -	8	-
1 økse	1 -	8	-
3 jernspæder	2 -	4	-
1 skærekiste	2 -		
1 sav	4 -		
1 liden sav	1 -		
1 spigerbor		4	-

Derefter fortsætter skiftet med en lang række genstande, der var beregnet til brug i kroen, de fleste dog af ringe værdi.

Dernæst følger

Trævarer:

1 lidet fyrrebord med åben for og skuffe	2 -		
1 do		8	-
1 brun egekiste, jernbunden, med låg og beslag 2-			
1 lidet malet do med lås og hængsler	4 -		
1 brunmalet hængeskab med lås	1 -		
7 små og store træstole	3 -	8	-
21 stk. ege standkar	3 -	15	-
4 små skilderier		8	-
1 gammel spejl med sort ramme	1 -		
1 lidet do		8	-

I den yderste eller forreste stue:

1 langt fyrrebord med åben fod	1 -	8	-
1 fyrbæk	1 -		
8 bøgestole	4 -		
1 fyrre foldbæk	2 -		
2 træ pibstøber (peberkværne)		12	-
1 gammel puster		8	-

I et lidet kammer inden benævnte stue:

1 gammel beslagen egekiste	2 -		
1 lidet firkantet fyrbord	1 -		
2 træstole	1 -		
1 fyrre hængeskab	4 -		
1 bænk	1 -		
1 liden gammel kuffert	2 -		
1 hjulrok	3 -		
1 garnvinde	1 -	8	-
1 haspe		8	-
1 uldkurv		8	-
1 hegle		4	-

I nystuen

14 læderstole	14	ædlr.	4	mk.	sk.
1 spejl med sort ramme			3	-	
1 ovalt ege slagbord med egefod			4	-	
1 lidet rødmalet ovalt thebord			1	-	8 -

I bryggerset:

1 gammelt fyrreskab med 2 låger				4	-
1 stort ege ølkar på 6 tdr. rum	5	-			
1 do	5	-			
1 do på 5 tdr. rum	4	-			
1 mindre do	2	-			
1 do do			3	-	
1 ege ballie				8	-
1 gammel do				4	-
1 gammel fyrre brændevinstønde				8	-
3 gamle egestripper				12	-
2 gamle spande				6	-
1 dusin trætallerkener				12	-

I et lidet kammer indenfor den yderste stue:

1 gammelt vin oksehoved			3	-	
1 øltønde			3	-	
1 gammel standtønde				8	-
2 ankre			2	-	

I et lidet kammer indenfor den nederste stue:

1 bøge salttrug			3	-	
-----------------	--	--	---	---	--

I kælderen:

2 oksehoveder	1	-			
21 øl- og vintønder m.m.	10	-	3	-	

På loftet:

1 gammel beslagen egekiste med lås	1	-			
2 gamle træstole				8	-
1 degnetrug	1	-			

Derefter opremser man forskellige effekter, som man havde glemt ved gennemgangen af de forskellige rum i huset, bl.a. 6 - 8 senge med de sædvanlige sengeklæder af olmerdug og blårgarn m.m. Man fortsætter så med

Linnedtøj:

11 drejls servietter af forskellig slags			5	-	
1 drejls håndklæde			1	-	
3 andre håndklæder			1	-	

Den salig mands gangklæder:

1 brun klædes klædning, kjole, vest og bukser	12 rdlr.	o mk.	o sk.
1 par gamle røde plydsbukser med sølv- knapper	- -	2 -	
1 grå klædeskjole med metalknapper	1 -	2 -	
1 rød klædesvest	1 -	1 -	
1 par gamle skindbukser		1 -	
1 par gamle støvler		2 -	
2 par gamle sko		1 -	
3 par uldne strømper		3 -	
1 gammel hat		1 -	
6 gamle skjorter	2 -		
1 netteldugs halsklud		1 -	8 -
3 lærredsklude		3 -	
3 halskraver		3 -	

Bøger:

1 bibel		4 -	
2 salmebøger		2 -	8 -
1 tysk salmebog			6 -
1 liden bog om skriftemål			8 -
1 liden salmebog			4 -
1 "Siørgendes Tiidsfordrif"			12 -
1 bønnebog			12 -
1 bog om bordskik			8 -

Derefter nævnes 1 td. spansk salt, som vurderes til 2 - 4 -

"Drickene Vahre":

10 tdr. dansk brændevin	90 -		
18 tdr. nyt mjød (beregnes til 3/4 td. da det skal omtappes og bliver 13½ td	63 -		
3 tdr. omtappet mjød	14 -		

Af utærsket korn fandtes der kun, hvad man skulle bruge til vårsæd, derimod:

Byg	4 -	1 -	
Havre	1 -	4 -	8 -

På loftet var der:

18 tdr. rug	42 -		
100 tdr. malt	116 -	4 -	
27 tdr. havre	15 -	4 -	8 -

I stalden stod der:

2 sortbrune vallakker	13 rdlr.	2 mk.	0 sk.
4 kør	16 -		
1 beslagen vogn med tilbehør	8 -		
1 gammel do	4 -		
1 plov med behør	1 -		
1 harve med 39 jerntænder		4 -	
1 træ do			12 -
2 gamle skærekister			8 -

Derefter følger:

1 junge ved brønden med jernbånd (i brønden, altså til at hejse vand med)		4 -	
1/2 tønde tjære	1 -	2 -	
2 gamle sadler, 2 gamle dækner, 1 trense og 1 hjulbør	2 -	2 -	6 -

Af udesteånde gæld nævnes en post fra urtekræmmer Jens Kronland i København - enkens bror - som skyldte 100 rdlr. til boet, hvilket omtales i et brev 11. september 1736. Dette brev blev fremlagt og lyder:

"Min hjertensslskede kiære Svoger og Syster samt elskelige Baren.

Som ieg fandt Leilighed, saa kand ieg icke forbigaae, at ieg jo skal lade Eder viide min Tilstand, hvilke Gud cære lovet er ved der forrige. Ieg har i lang Tiid icke været saa lykkelig at nyde ringeste Ord fra Dennem saa ieg icke veed endten I ere levende eller døde, men kand slutte at I maae være meget vrede paa mig, hvilket giør mig hiertelig ondt at Syskende skal saa slet forstaae hverandre. Ieg kand endelig slutte hvad Aarsagen er, iej kand forsikre Eder at saa sandt som ieg agter møde eder for Gud Srenge Dom at i med Gud hielp icke skal Lide een Skilling Skade ved mig mine, om ieg hafde været saa skjælmisk og nægtet de 100 rigsdaler, som ieg er eder skyldig, saa kunde I haft Aarsag at blivet vreed paa mig, men det har ieg jo aldrig tænkt, langt mindre gjort det. Formedelst Tiidens Korthed vil ieg icke længere opholde Eder men beder at hilse min gode Broder Sr. Peder Fabich med goed Kiæreste (kone) og yndige Børn tillige med Mølleren og hans Kiæreste og Børn og alle Bekientere der paa Stedet. For alting forgiødt icke Liden Abigael og Kiereste, Børen veed ieg icke om de have, idet øvrige vil ieg have Eder udi Den Almægtiges Vold befalet, med forblivende Eders troehulde Broder til Døden.
Khafn. 11. September 1736 - udi Hast. Jens Cronland

Der var forskellige andre små gældsposter, hvoraf en del dog blev beregnet for uvis, hvorfor boets samlede blev ansat til 881 rigsdaler 15 skilling.

Boets gæld var kun på 24 rdlr. 1 mk. 8 sk. Enken fik tillagt 478 rdlr. 2 mk. 12 sk., sønnen fik 121 rdlr. 2 mk. 4 $\frac{4}{5}$ sk., og døtrene fik hver 95 rdlr. 4 mk. 2 $\frac{3}{5}$ sk.

I samme forhold blev de "uvisse" tilgodehavender fordelt arvingerne imellem.

Som nævnt i indledningen giftede Kirsten Svendsdatter sig i 1738 med Niels Andersen, og denne overtog så kroen. Ved den lejlighed nævnes det, at den årlige afgift af kroen var 13 rdlr. 2 sk. samt indfæstning 4 rdlr. Niels Andersen døde jo allerede 1740, og da Kirsten Svendsdatter det følgende år giftede sig med Peder Rasmussen, overtog denne fæstet af kroen.

Peder Andersen

52

er født 1699 i Skjellerup, Linå sogn, og han døde samme sted 1782 og blev begravet d. 28. december.

Han blev gift d. 21. juni 1733 i Linå kirke med

Maren Nielsdatter

53

der er født 1702 i Linå, og som døde 1770 i Skjellerup og blev begravet d. 15. juni.

Om hendes dåb hedder det i kirkebogen: "22. Augustii 1702 fødte Niels Christensen Hustru i Linåa en Datter som den 23. Augustii blev døbt og fik det Navn Maren, Fadderne: Rasmus Sørensen, Anders Høgh og Niels Høghs Kone, alle af Linåa."

Peder Madsen var ryttergårdmand i Skjellerup, idet han overtog sin afdøde broders fæstegård, da enken var blevet gift og flyttede til en anden gård. Hans fæstebrev er bevaret og har følgende ordlyd:

"Paa Hands Kgl. Maysts, Voris allernaadigste Arve Konge og Herris Veigne haver vi stød og fæst, saasom vi og hermed steder og fæster til Peder Andersen hans afgangne Broder Christen Andersens halve Gaard i Schieellerup, som Enken Karen Rasmussdatter, formedelst hun er blefven gift i en anden Gaard, for hannem har afstaaet, Hartkornet er efter Matriculæen 2 Tdr. 4 Skp. 2 Fjdk., Skov: 1 Skp. 3 Fjdk. $\frac{1}{2}$ Alb., hvoraf han til Indfæstning betaler 6 Rigsdaler, som Hands Kgl. Maysts allerunderdanigst til Indtægt beregnes, Biugningen 34 Fag Huus, den udfordrede Besætning 3 Bæster, 1 Stud, 3 Kiør, 2 Ungnød og 4 Faar,

Vogn, Plog, Harve og Tilbehør, som tillige med det behøvende Sædekorn stedse ved Stedet til Inventarium skal forblive, og Peder Andersen med hvis (hvad) videre i saa Fald til sammes Conservation behøves er pligtig at tilsvare, Biugningen at forbedre og altid i goed Stand vedligeholde, Auflingen loulig at dørke og drive, Skatter og Udgifter som nu paabudne er eller herefter paabydendes vorder, rigtig i rette Tidde og paa sine tilbørlige Steder at erlægge og clarere, beviiser sig hørig og lydlig imod alle dennem, som paa Hs. Kgl. Maysts Veigne kand have at befale, samt retter sig efter Loven og Forordningerne, saa maa oftbemeldte Peder Andersen omrørte halve Gaard sin Livstid beholde og nyde upaataalt.

Actum Schanderborg den 6te November 1732"

Rasmus Rasmussen

54

er født 1726 i Laven, Linå sogn, og han blev døbt d. 21. juni samme år i Linå kirke. Han døde 1758 i Laven og blev begravet d. 12. marts i Linå.

Rasmus Rasmussen blev 1752 gift med

Anne Rasmusdatter

55

som efter hans død giftede sig med Jens Pedersen. Vielsen fandt sted d. 9. juli 1758 i Linå kirke.

Rasmus Rasmussen fik ifølge Det skanderborgske Rytterdistrikts fæsteprotokol 1746-1764, fol. 168, den 31. oktober 1753 udstedt fæstebrev på en ejendom, som havde været i stedfaderens besiddelse:

"Paa Hs. Kgl. Maysts Voris allernaadigste Arvekonge og Herri Vegne haver vi sted og fæst, saasom vi og hermed steder og fæster til Rasmus Rasmussen Stedfaderen Frants Nielsens for hannem afstandne Gadehuus i Laven imod belovede Huusværelse og Tilhold (altså aftægt), staar for hartkorn 1 Skp. 2 Fjdk. 2 ~~Skp.~~ og svarer af Huset 2 Rdlr. og 24 Sk., som Kvartaliter betalís, udi Indfæstning erlægges 2 Rdlr., som Hs. Kgl. Maysts allerunderdanigst til Indtægt beregnis, Bygningen er 12 Fag Huus, som Rasmus Rasmussen forbedrer og vedligeholder, samt Jordan ei til Upligt bruger: Afgiftet som nu paabuden vorder rigtig i rette Tiide og paa sine tilbørlige Steder at erlægge og clarere, viser sig hørig og lydlig imod alle de som paa Hs. Kgl. Maysts Vegne over hannem kand have at befahle, samt retter sig efter Loven og Forordningerne, saa maa atterbemeldte Rasmus Rasmussen

omrørte Huus med dets rette Tilliggende nyde, bruge og sin Livstid i fæste beholde, eller saalænge han forskrefne i alle Maader efterkommer.

Ryttersessionen i Skanderborg, d. 31te Oktober 1753

Trappaud

Foldsach

Moldrup"

Niels Lauridsen

60

der boede i Tolstrup mølle, var gift med

Lisbeth Nielsdatter

61

Niels Nielsen

62

der boede i Dalsgård, Svostrup sogn, er født ca. 1734, og han døde d. 17. februar 1799 og blev begravet d. 27. februar. Han angives da at være 54 $\frac{1}{2}$ år gammel.

Niels Nielsen blev Dominica Invocavit 1759 trolovet og 4. Søndag efter Trinitatis samme år viet i Svostrup kirke til

Barbara Jensdatter

63

Forlovere var: Gregers Lauritsen og Thomas Pedersen i Dalsgård.

Barbara Jensdatter døde d. 14. april 1791 og blev begravet skærtorsdag, 76 år og 2 $\frac{1}{2}$ måned gammel.

Hun var gift 1. gang med Jens Mikkelsen, der havde været fæster af Dalsgård, som Niels Nielsen så overtog ved giftermålet. Gårdens hartkorn var 5 tdr. 2 $\frac{1}{2}$ alb. samt andel af sognets skovskyld. Gården hørte under Allingård.

Jens Mikkelsen og Barbara Jensdatter var blevet trolovet d. 5. juli 1744, og der indføres i kirkebogen, at hun ved trolovelsen tjente hos Anders Sinding i Seiling.

Den 27. februar 1759 blev der afholdt skifte efter Jens Mikkelsen, der efterlod sig enken Barbara Jensdatter, og det fortælles videre, at han i sit første ægteskab havde 3 børn med Mette Christensdatter, mens han i sit andet ægteskab med den efterlevende enke havde 5 børn.

Barbara Jensdatter antog som sin lavvørge hendes stedfader Andreas Halvey af Seiling.

Værdien afboet opgjordes til 85 rdlr. 4 mk. 4 sk., mens passiverne beløb sig til 126 rdlr. 1 mk. 2 sk.

Den 27. juni 1791 afholdtes der skifte efter indsidder og aftægtsmand Niels Nielsens hustru Barbara Jensdatter i Dalsgård,

der efterlod sig børnene:

I første ægteskab med afgangne Jens Mikkelsen:

- a. Jens Jensen, gårdmand i Borup.
- b. Andreas Jensen, som for nogle år siden var borttrømt.
- c. Anne Marie, forhen gift med Søren Nielsen og senere med Laurs Gjordsen i Grauballe.
- d. Maren, gift med Jacob Johansen i Gjødvad.
- e. Maren, gift med Laurs Hansen, gårdmand i Gjødvad.

I andet ægteskab med enkemanden:

- a. Anne Else, gift med Niels Nielsen, der har fæstet gården.

Det ret fattige bos indtægter beløb sig kun til 11 rdlr. 12 sk., hvorfra gik udgifterne til den salig kones begravelse, hvilket blev 6 rdlr.

Anders Christensen

104

der var gårdføster i Skjellerup, Linå sogn, er født ca. 1660, og han døde 1702 samme sted og blev begravet d. 4. maj.

Han blev gift d. 19. oktober 1690 i Linå med

Elle Jensdatter

105

hvis data er ukendte. Hun giftede sig 2. gang d. 5. august 1703 i Linå med Søren Christensen, der angives at være gårdmand i Skjellerup. Han har vel nok overtaget gården efter - eller umiddelbart før - sit giftermål med Elle Jensdatter.

Niels Christensen

106

døde 1745 i Linå og blev begravet d. 2. juni.

Han blev gift d. 8. februar 1692 med

Inger Nielsdatter

107

der døde 1745 i Linå og blev begravet d. 25. april.

Niels Christensen var enten husføster eller gårdføster i Linå.

Rasmus Lauritsen

108

der var bosat i Laven, hvor han var husføster under Det skanderborgske Rytterdistrikt, døde 1727 og blev begravet d. 23. juni, uden aldersangivelse.

Rasmus Lauritsen var vist gift første gang med Anne Henriksdatter, som døde 1707 og blev begravet d. 17. juni.

Den 23. juli 1719 blev Rasmus Lauritsen gift i Linå kirke med

Kirsten Christensdatter

109

der døde 1762 og blev begravet d. 23. februar på Linå kirkegård, uden aldersangivelse.

Hun blev gift 2. gang d. 12. december 1728 i Linå med Frants Nielsen, som overtog Rasmus Lauritsens husføste.

Den 14. august 1728 blev der foranstaltet skifteforretning i boet efter afdøde Rasmus Lauritsen i Laven, der efterlod sig enken Kirsten Christensdatter og børnene: I første ægteskab en søn Laurs Rasmussen, bosat i Virklund, og i andet ægteskab med den efterlevende enke: Christen Rasmussen, 8 år, Søren Rasmussen, 6 år, Anne Rasmusdatter, 4 år, Rasmus Rasmussen, 2 år, og Sidsel Rasmusdatter, 20 uger gammel.

Enken antog som sin lavværge Søren Laursen af Laven, og som formynder for børnene beskikkedes Niels Knudsen, Laven.

I det meget fattige bo, hvis samlede værdi efter foretagen registrering og vurdering kun androg 38 rdlr. 2 mk. 8 sk. var der kun få værdifulde ting. Der kan f. eks. nævnes følgende: 1 egetræs halvkiste med lås og nøgle, der sættes til 2 rdlr. 2 mk., 1 gl. kiste, ringere, sættes til 1 rdlr. 1 mk.

Husmandsstedets besætning var heller ikke særlig god. Den bestod af 1 sortebrun hoppe, 13 år gl., vurderet til 4 rdlr. 2 mk., 1 gl. blakket ko til 3 rdlr. samt 6 gamle får, 1 åringsfår, 4 lam, 2 spødekælve, 2 gamle gæs og 3 gæslinger.

Bygningerne var i meget dårlig forfatning. Det takseredes, at der til de i alt 16 fag hus ialt skulle repareres for 40 rdlr., og yderligere var der adskillige gældsposter til private. David Rasmussen i Linå havde således 10 rdlr. tilgode, Jens Bertelsen i Mollerup 2 rdlr. 1 mk., og det hævdes endelig, at den salig mand var bortskyldig et beløb på ikke mindre end 55 rdlr. 1 mk. 10 sk. til salig Rasmus Bertelsens bo i Linå. Sidstnævnte krav rejstes af den afdødes svigersøn, Christen Andersen i Gjellerup.

Rasmus Lauritsen 110

blev d. 23. juli 1719 gift med

Kirsten Christensdatter 111

Niels Skadeland 124

og hans hustru

Maren Thomasdatter 125

nævnes i en dåbsindførelse 1734.

Maren Andersdatter 127

nævnes sammen med sin anden mand i et dokument, der omtales under ane nr. 63, Barbara Jensdatter.

Thomas Gregersen 250

der må være født omkring 1650, kendes fra en dåbsindførelse fra 12. søndag efter trinitatis 1690. Det nævnes da, at han boede i Riis

104	105	106	107	108	109	110	111	124	125	127
Anders Christen- sen	Elle Jens- dtr.	Niels Christen- sen	Inger Niels- dtr.	Rasmus Laurit- sen	Kirsten Chri- stensd.	Rasmus Laurit- sen	Kirsten Chri- stensd.	Niels Skade- land	Maren Thomas- dtr	Maren Anders- dtr.

32	36	38	39	52	53	54	55	60	61	62	63
Peder N.N.	Christen Rasmus- sen	Michel Madsen Kier	Kirsten Svends- dtr.	Peder Ander- sen	Maren Niels- dtr.	Rasmus Rasmus- sen	Anne Rasmus- dtr.	Niels Laurid- sen	Lisbeth Niels- dtr.	Niels Niel- sen	Barbara Jens- dtr.

16	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	29	30	31
Jens Peder- sen	Birgitte Jens- dtr.	Niels Chri- sten sen	Maren Michelsd. Kier	Laurs Fisker	Else N.N.	Søren Chri- sten sen	Knud Knud- sen	Maren Sørens- dtr.	Christen Pedersen	Anne Kirst. Rasm. dtr.	Jens Ander- sen	Kirsten Nielsd.	Niels Niel- sen	Anne Else Niels- dtr

8	9	10	11	12	13	14	15	
Peder Jensen	Anna Nielsdatter	Dorothea Christen Fisker	Laursen	Ane Sørens- datter	Søren Knudsen	Ane Christensd.	Christen Jensen	Anne Marie Nielsdatter

4	5	6	7
Niels Pedersen	Maren Christensdatter	Christen Sørensen	Sidse Kirst.Christensd.

2
Jens Nielsen

3
Kirstine Christensen

Vedrørende efterkommeroversigtens opbygning

Ved efterkommeroversigtens opbygning er man gået frem på den måde, at børnene af de to personer, hvem efterkommeroversigten går ud fra, betegnes med romertal, ordnet i rækkefølge efter fødselsår.

Romertals børn er betegnet med store bogstaver, store bogstavers børn med arabertal og arabertals børn med små bogstaver, mens små bogstavers børn kendes på arabertal efterfulgt af en parentes.

I forhold til "stamforældrene" er romertal altså børn, store bogstaver børnebørn, arabertal oldebørn o.s.v.

Man kan således konkludere, at personer med samme betegnelse tilhører samme generation i forhold til "stamforældrene".



E.O. Jens og Kirstine Liin m. fl.



E.O. Jens og Kirstine Liins børn,
o. fra v. Anders, Kresten og Søren Liin, n. fra v. Niels, Marie og Elisabet Liin

Efterkommere
efter.
JENS NIELSEN
(Lin)

I.

NIELS JENSEN LIIN

er født d. 12. marts 1860 i Møllerup, Linå sogn, og han døde d. 18. januar 1954 i Gylling. Han blev gift d. 7. november 1883 i Dallerup kirke med Maren Frandsen. Hun er født d. 12. oktober 1863 i Sorring, Dallerup sogn, som datter af købmand Ole Frandsen og hustru Gertrud, og hun døde d. 15. august 1945 i Gylling.

Bosat: Gylling.

Niels Jensen Liin gik i skole i Linå og blev konfirmeret i Linå kirke. Som barn lærte han lave potter og var fortrolig med alt arbejde på drejeskiven. Efter giftermålet forsøgte han at gøre pottemageriet til sit levebrød, men det viste sig dog snart, at tiden var løbet fra den gamle profession som hjemmehåndværk. Han rejste ned til Aakjær gods ved Faling, hvor han virkede som skovarbejder et par år, hvorpå han flyttede til Ørting mose. I 1898 kom han til Gylling, og her gik han ud som daglejer hos de forskellige gårdmænd. Daglønnen var 50 øre samt kosten. Niels Liin kunne - sagde man - spise for to men til gengæld arbejde for fire! Han kunne mure, udføre fint bro-lægningsarbejde og mure stensokler til huse. Alt håndværk faldt ham let. En tid arbejdede han på herregården Gyllingnæs, hvor godsejeren, ritmester Castenskjold, straks bemærkede sig, at her var en mand af den rette støbning. Med en dagløn på 50 øre kom Niels Liin jo ikke langt, og han søgte derfor om tilladelse til at sejle grus og sand i land nede ved Lærdruphavet, som man kaldte det. Det var havbugten, der skærer ind mellem Gyllingnæs og Alrø til Amstrup. Han fik tilladelsen, og hver morgen, inden han skulle møde på arbejde, var han først nede ved stranden og bjerge sand og grus ind. Han fortsatte så med dette arbejde, når han kom hjem om aftenen. Sand og grus solgte han til kommunen, som benyttede det til vejarbejde. Hele strandkanten langs Gylling sogns østkyst er fra istiden belagt med store granitsten, der - særlig om vinteren, når vandet var islagt - tog sig ud som mægtige, sorte gespenster, der regede op af den lavvandede kystflade. I tusinder af år havde de ligget der, og ingen havde endnu haft det fornødne mod til at give sig i lag med dem. Niels Liin fjernede dem alle, og i dag ligger de som skærver på sognets veje.

Niels Liin byggede sig selv et lille hus nede ved stranden. Foran huset, helt nede på strandkanten, anlagde han en have. Først placerede han et tykt lag tang, og derpå lagde han jord, som han fik af kommunen ved efter fyraften at oprense grøfter. Jorden bragte han hjem på sin trillebør, og det var ofte langvejs fra. Huset og haven blev færdigt, og i dette dejlige, lille hjem boede han sammen med sin kone og børn resten af livet.

Først da Niels Liin var færdig med huset og haven, gik han i lag med de store granitsten. Fra tidlig morgen stod han ude i vandet, hvor han med sin hammer flækkede stenene i store flager og derefter transporterede ind til stranden, hvor de blev slået til skærver. Som nævnt var kommunen aftager til skærverne, og snart fik han råd til at anskaffe sig en båd, som han monterede med kran. Det blev en stor hjælp. Men båden kunne ikke sejle helt ind til land, når den var fuldt lastet. Med utrættelig energi gik han derfor i gang med at grave en kanal, der blev skærmet med en dæmning på hver side. Nat efter nat stod han i vand til livet og gravede, til den var færdig. Helt inde ved land gravede han et bassin, så den store båd kunne sejle ind med fuld last - "Niels Liins havn", kaldte man det. Et medlem af amtsrådet, lærer Godsted, var engang nede at se på det, og han forundrede sig meget over, at en enkelt mand havde udført så stort et stykke arbejde. Havnen blev benyttet af private bådejere i Gylling, og fiskere fra andre egne, der søgte ind i bugten for at fiske, brugte den som anløbsplads for deres joller, når de ville i land. Niels Liin bød dem velkommen og krævede aldrig afgift, men han alene holdt den i orden. Det skete også, at skibe kom til kysten med mursten, som skulle bringes i land. Også sådanne opgaver klarede han med sin båd. Skulle en gårdmand have brolagt sin gårdsplads, sendte han bud efter Niels, og når klokken var 4 om morgenen, kunne man være sikker på at høre Niels' hammerslag i gården.

Da alle stenene ved stranden var fjernet, gav godsejeren på Gyllingnæs ordre til, at alle stenene i skoven skulle køres ud til Niels Liin. Sålænge Niels kan arbejde, skal han ikke mangle beskæftigelse, sagde han til forvalteren. Niels kørte nu hver morgen på sin cykel til Gyllingnæs og kom først hjem, når det var mørkt. Han var en enestående slider. Altid frisk og veloplagt og en yderst behjælpelig mand. Alt hvad han ejede havde han selv tjent, og aldrig lå han nogen til byrde.

Ligesom Niels Liin var hans kone et flittigt menneske og en kærlig mor for de mange børn i hjemmet, hun havde at tage vare på. Hun manglede sandelig heller aldrig arbejde, men hun besværede sig aldrig over at have for meget.

Til ægteparrets guldbryllup sagde en af sønnerne i en tale, at guldbryllupsdagen var den første gang, han så sin far! Ja, noget var der vel om det! Niels var forlængst på arbejde, når børnene kom op, og når han kom hjem, var børnene lagt i seng.

Da Niels og Maren Liin holdt diamantbryllup, aflagde nogle journalister besøg for at få en udtalelse i dagens anledning. Journalisterne blev meget forbavsede ved ikke at træffe Niels hjemme, men Maren forklarede dem, at han var på arbejde, men efter fyraften, når han kommer hjem, så skal vi feste!

Børn:

Jens Nielsen Liin (I.A.)

Ole Nielsen Liin (I.B.)

Kirstine Nielsen Liin (I.C.)

Søren Nielsen Liin (I.D.)

Jens Jensen Nielsen Liin (I.E.)

Gertrud Sørine Nielsen Liin (I.F.)

Niels Nielsen Liin (I.G.)

Cecilie Nielsen Liin (I.H.)

Christen Nielsen Liin (I.J.)

Anna Elisa Nielsen Liin (I.K.)

Søren Nielsen Liin (I.L.)

I.A.

JENS NIELSEN LIIN

er født d. 21. juli 1884 i Gylling, og han døde d. 1. maj 1966. Han blev gift d. 28. april 1933 i Halling kirke med Ellen Marie Olesen, der er født d. 2. juli 1881, og som døde d. 1. maj 1966.

Bosat: Kolby Kås.

Jens Nielsen Liin var som 5-årig sammen med sin far på besøg hos farbroderen i Møllerup, og på hjemrejsedagen var han med farbroderen til mølle, men forinden havde faderen sagt -fortalte Jens Nielsen Liin i en avis - "kommer du ikke fra mølle, før jeg tager hjem, så kan du blive her til næste gang." Det blev imidlertid et langt ophold, for han blev hos sin farbror i 11 år. Ved hjemkomsten som halvvoksen fik han jobbet med at gå faderen til hånd med stenene. Han blev purret ud kl. 6 om morgenen, men da havde faderen allerede arbejdet med stenene 3 timer. I 1913 rejste Jens Liin Samsø og bosatte sig i Kolby Kås, hvor han drev fiskeri. I 1919 byggede han hus her og startede en købmandsforretning, som han drev med megen dygtighed, til den blev overtaget af en svigersøn i 1951. Ellen Marie Olsen var sin mand en stor hjælp. I sine yngre dage virkede hun som syerske.

Børn:

Asta Nielsen Liin (I.A.1.)

Vita Nielsen Liin (I.A.2.)

I.A.1.

ASTA NIELSEN LIIN

er født d. 1. juli 1909. Hun var gift med Karl Evald Hansen.
Datter: Grethe Minne Hansen (I.A.1.a.)

I.A.1.a.

GRETE MINNA HANSEN

er født d. 6. marts 1930. Hun er gift med Svend Due, der er købmand.

Bosat: Korsør.

I ægteskabet er der 2 børn.

I.A.2.

VITA NIELSEN LIIN

er født d. 16. januar 1918 i Kolby, og hun døde d. 22. august 1962 i Kolby Kås. Hun blev gift d. 11. september 1937 i Tranebjerg med Karl Nielsen, der er født d. 21. februar 1911 i Kolby som søn af landmand Søren Nielsen og hustru Mette Kirstine Nielsen.

Bosat: Kolby Kås.

Vita Nielsen gik i skole i Kolby. Hun opholdt sig hjemme og var medhjælper i forretningen indtil giftermålet.

Karl Nielsen gik i skole i Kolby og arbejdede efter skolegangen ved landbruget til sit 23. år. I 1934 blev han depotbestyrer for bryggeriet "Stjernen" i Kolby Kås og drev samtidig en brødtur på Samsø til 1937. Han byttede brødturen og fik en mælketur, som han kørte til 1951, da han overtog svigerfaderens købmandsforretning i forpagtning. Han købte forretningen 1961.

Børn:

Rita Liin Nielsen (I.A.2.a.)

Nøimann Liin Nielsen (I.A.2.b.)

I.A.2.a.

RITA LIIN NIELSEN

er født d. 9. august 1940 i Kolby Kås. Hun blev gift d. 9. februar 1963 i Kolby med Johannes Andersen Strøm, der er født d. 16. januar 1940 i Tranebjerg som søn af gårdejer Albert Strøm og hustru Ragnhild Olsen.

Bosat: Tranebjerg, Samsø.

Rita Liin Nielsen gik i skole i Kolby og Tranebjerg. Hun er uddannet som boghandlermedhjælper.

Johannes Andersen Strøm gik i skole i Tranebjerg og Toftebjerg. Han besøgte senere Ryslinge højskole. Han blev uddannet ved landbruget og var elev på Kærehave landbrugsskole. I 1961 købte han ejendommen Sødal i Tranebjerg.

Børn:

I.A.2.a.1)

Lone Strøm er født d. 21. januar 1964 i Tranebjerg.

I.A.2.a.2)

Lars Strøm er født d. 26. juli 1965 i Tranebjerg.

I.A.2.a.3)

JENS STRØM

er født d. 4. november 1966 i Tranebjerg.

I.A.2.b.

NØIMANN LIIN NIELSEN

er født d. 31. december 1946 i Kolby Kås. Han er uddannet som maskinsmed.

I.B.

OLE NIELSEN LIIN

er født d. 20. februar 1886 i Aakjær huse, Falling sogn. Han blev gift d. 20. november 1910 i Falling med Alma Benny Annanie Pedersen, der er født d. 15. november 1888 i Struer som datter af sømand Peter Josefsen og dennes forlovede Anna Katrine Pedersen. (Han druknede på Atlanten en tid før giftermålet).

Bosat: Katrinegade 25, Kolding.

Ole Nielsen Liin kom tidligt ud at tjene og gik derfor i skole flere steder. Han begyndte sin skolegang i Gyllingskov skole. Da han blev 10 år, fik han plads hos skovfogeden i Fensten. Hans arbejde her bestod i at passe kørerne, som gik løse i skoven. Det følgende år var han i Sørring, men da faderen opdagede, at det var en dårlig plads for en lille dreng, blev han hentet hjem og kom så til Møllerup hos noget familie, som havde en gård der. Han kom så til at gå i skole i Møllerup. Da fæstetiden her var udløbet, rejste han hjem og fik plads hos en gårdmand i Lerdrup, hvorefter han atter kom i Gyllingskov skole. Han blev konfirmeret foråret 1900 i Gylling kirke. Han havde nu erhvervet sig så meget kendskab til tjenestefolkenes kår på landet, så han var blevet klar over, at det ikke var noget for ham, hvorfor han tog til Hou ved Halling for at prøve fiskeri. Livet på havet havde vakt hans interesse, og det varede ikke længe, før han som rigtig sømand besejlede de store have. Han var først med sejlskibe, men senere blev han matros på store dampskibe. Han sparede en del penge op, for hvilke han købte en kvase, så han kunne begynde som selvstændig fisker. I 1909 aftjente han sin værnepligt som marinesoldat, og han solgte derfor kvasen. Efter hjemsendelsen fik han

arbejde ved bygningen af Skanderborgbanen, hvor han fik tjent penge til en ny kvase. Han blev nu gift og flyttede til Kolding, hvor han blev opkøber af ål for firmaet Aagaard & Pors. Firmaet købte en stor båd til ham, og da der krævedes eksamen for at være skipper, tog han til Frederikshavn, hvor han tog såvel fiske- som sætteskippereksamen. Han virkede hermed indtil Verdenskrigens udbrud 1914, og efter krigen var han atter opkøber og sejlede til Norge, Sverige og Tyskland, hvor han opkøbte ål. På grund af hustru og søns sygdom holdt han imidlertid op og købte en fiskeforretning i Kolding. Denne drev han i 3 år, hvorefter han havde bladhandel i nogle år, og derefter arbejdede han en tid på De danske Mejeriers fabrikk. Han blev så havnearbejder, og efter krigen blev han vejer hos den kgl. vejer og måler i Kolding, hvor han var til sit 73. år.

Ole Nielsen Liin har været medlem af bestyrelsen for havnearbejdernes fagforening i flere perioder, heraf en periode som formand.

Alma Benny Annanie Pedersen gik i skole i Randers. Hun havde et svagt helbred og havde mange hospitalsophold.

Børn:

Svend Aage Nielsen Liin (I.B.1.)

Eiler Nielsen Liin (I.B.2.)

I.B.1.

SVEND AAGE NIELSEN LIIN

er født d. 10. juni 1916 i Kolding. Han var gift første gang med Dagmar Pedersen, der er født d. 10. november 1920, og han blev gift anden gang med Helga Frederiksen, der er født d. 25. oktober 1920.

Bosat: Brændkærgade 8, Kolding.

Svend Aage Nielsen Liin gik i skole i Kolding. Han blev udlært som bygningsmaler og autolakerer og begyndte 1947 selvstændig virksomhed i Kolding. Han drev denne forretning i en årrække. Han har arbejdet en del i udlandet og har bl.a. været flere steder i U.S.A. Under sit ophold her lærte han jiu jitsu og driver nu virksomhed som instruktør.

Datter:

Aase Liin (I.B.1.a.)

I.B.1.a.

AASE LIIN

er født d. 9. september 1942 i Kolding. Hun blev gift d. 17. august 1963 i Erritsø med Hans Thomas Lindskrog Kromand, der er født d. 30. april 1942 i Snoghøj som søn af gartner Hans Ejner Kromand og hustru Jørgine Cecilie Lindskrog Christensen.

Bosat: Gl. Færgevej, Snoghøj pr. Fredericia.

Aase Liin gik i skole i Kolding og tog realeksamen 1958, hvorefter hun blev uddannet som laboratorieassistent indenfor industrien. Hun været laboratorieassistent på Haugstrups fabriker i Odense samt på gartnerskolen Søhus.

Hans Thomas Lindskrog Kromand gik i Snoghøj friskole og besøgte Askov efterskole. Han lærte gartnerfaget hjemme samt hos gartner Laurits P.H. Madsen, Grønnegyden, Stige, og var elev på gartnerskolen. Sin værnepligt aftjente han ved livgarden. Han er bestyrer af faderens frugtplantage, der er på 23. tdr. land.

Børn:

I.B.1.a.1)

Lars Peter Lindskrog Kromand er født d. 18. februar 1964 i Fredericia.

I.B.1.a.2)

Marianne Lindskrog Kromand er født d. 16. september 1966 i Snoghøj.

I.B.2.

EJLER NIELSEN LIIN

er født d. 17. august 1912 i Hou, Halling sogn, og han døde 23 år gammel og blev begravet d. 27. november 1935.

Ejler Nielsen Liin gik i skole i Kolding. Han var ret svagelig grundet på dårligt hjerte, men havde gode evner. Han havde bl.a. kastet sig over malerkunsten og efterlod sig flere gode billeder.

I.C.

KIRSTINE NIELSEN LIIN

er født d. 27. maj 1888 i Gylling.

Bosat: Ørstedsgade 54, Vejle.

Kirstine Nielsen Liin gik i skole i Gyllingskov. Hun var blind og kom derfor på et privat blindeinstitut i Vejle og senere på Blindeinstituttet i København. Sammen med en veninde herfra rejste hun til Kolding og herfra til Ærø for til sidst at bosætte sig i Vejle, hvor hun boede sammen med veninden til dennes død. Derefter flyttede søsteren Gertrud ind hos hende og var her en tid, indtil hun kom på Blindeinstituttets plejehjem i Hobro.

Kirstine Nielsen Liin er meget dygtig til håndarbejde og interesserer sig meget for litteratur, ligesom hun skriver og læser blindskrift.

I.D.

SØREN NIELSEN LIIN

døde 2 uger gammel.

I.E.

JENS JENSEN NIELSEN LIIN

er født d. 28. juli 1892 i Gylling. Han blev gift d. 28. april 1918 i Kolby kirke med Emma Jansen, der er født d. 24. april 1898 i Kolby Kås som datter af havnefoged og dykker Sofus Jansen og hustru Hansine R. Hansen.

Bosat: Kolby Kås.

Jens Jensen Nielsen Liin gik i skole i Gyllingskov samt i Gylling. Før konfirmationen tjente han som hjorddreng i Lerdrup, og efter konfirmationen kom han i lære hos bagermester Olsen i Gylling og udlærtes 1914. Han virkede i 3 år som bagersvend i Skanderborg samt i Skjødstrup og rejste derefter til Samsø, hvor han var beskæftiget som fisker indtil 1940. Træskomanden i Kolby Kås var imidlertid død, og han købte dennes materialer og værktøj, hvorefter han nedsatte sig som træskomager. I 1937 købte han hus af sin svigerfader, hvor han indrettede iskiosk, som han og hustruen passer sammen. Jens Jensen Nielsen Liin var 1935-1948 formand for Arbejdsmændenes Fagforening på Samsø, og han har i flere perioder været medlem af sognerådet.

Emma Jansen gik i skole i Kolby Kås og blev derefter uddannet ved husgerning, hvor hun som den ældste af 7 søskende passede hus indtil sit giftermål.

I.F

GERTRUD SØRINE NIELSEN LIIN

er født d. 3. november 1894 i Gylling.

Adresse: Blindeinstitutets plejehjem, Høbro.

Gertrud Sørine Nielsen Liin gik i skole i Gylling. Hun tjente en tid som pige på landet og var senere gangpige på forskellige sygehuse samt pige på børneafdelingen i Brejninge. Da forældrene blev gamle, flyttede hun hjem for at passe dem, og efter moderens død passede hun hjemmet for faderen, indtil han døde. Hun flyttede derefter sammen med søsteren Kirstine i Vejle, hvor hun boede i 14 år. Hendes syn blev efterhånden svagere og svagere og blev efterhånden så svækket, at hun valgte at flytte til Høbro.

I.G.

NIELS NIELSEN LIIN

er født d. 4. april 1896 i Gylling. Han blev gift d. 6. maj 1923 i Kolby kirke Agnes Nutshorn Sørensen, der er født d. 10. juli 1900.

Niels Nielsen Liin gik i skole i Gylling. Efter konfirmationen var han en tid ved landbruget og købte så en lille fiskerbåd og fiskede fra Gylling strand. Da mulighederne for fiskeri var bedre på Samsø, flyttede han hertil. Her lærte han sin kone at kende, og da svigerfaderen døde, rejste svigermoderen over til en bror i Amerika. Hun skrev hjem og fortalte om forholdene derovre, og dette medførte, at Niels Liin med hustru og børn udvandrede d. 14. juli 1927.

Børn:

I.G.1.

EJNER NUTSHORN LIIN

er født d. 10. maj 1924 i Kolby, og han døde nytårsdag 1968 i U.S.A. Han var ugift.

I.G.2.

VERA EMILY NUTSHORN LIIN

er født d. 6. marts 1926 i Kolby. Hun blev gift d. 22. oktober 1946 i Minnesota, U.S.A., med Walther Meiner.

I.G.3.

AASE NUTSHORN LIIN

er født d. 8. maj 1927 i Kolby. Hun blev gift d. 5. juli 1946 i Minnesota med Jacob Balger.

I.G.4.

THORA MAJ NUTSHORN LIIN

er født d. 28. november 1942 i Minnesota.

I.H.

CECILIE NIELSEN LIIN

er født d. 27. december 1898 i Gylling. Hun blev gift d. 11. aug. 1920 med Carl Burlund, der er født d. 25. oktober 1896. Carl Burlund er iflg. familiens angivelser arbejdsmand og senere post.

Børn:

I.H.1.

HERDIS VALBORG BURLUND

er født d. 19. september 1920 i Gylling. Hun blev gift d. 1. november 1942 i Gylling med Jan Lamot, der er født d. 29 december 1916.

Børn:

I.H.1.a.

JANNA LAMOT

er født d. 10. februar 1944 i Gylling.

I.H.1.b

JOHN LAMOT

er født d. 27. april 1946 i Gylling.

I.H.2.

GUNNAR EIVIND BURLUND

er født d. 31. januar 1924 i Gylling. Han blev gift d. 17. juni 1951 med Kathe Jacobsen.

Børn:

I.H.2.a

Kirsten Burlund er født d. 2. juli 1952.

I.H.2.b.

Henny Burlund er født 24. marts 1955.

I.H.2.c.

Per Burlund er født d. 21. oktober 1961.

I.H.3.

LIS BURLUND

er født d. 24. marts 1939 i Gylling. Hun blev gift d. 28. marts 1959 med Kaj Villiam Andreassen, der er født d. 31. jul 1939 i Køge. Ægteskabet blev opløst d. 5. januar 1963.

Børn:

I.H.3.a.

Kim Andreassen er født d. 13. juli 1959.

I.H.3.b.

Jan Andreassen er født d. 24. oktober 1961.

I.J.

CHRISTEN NIELSEN LIIN

er født d. 21. juli 1901 i Gylling. Han blev gift d. 7. november 1930 i Kolding med Mary Rasmine Pedersen, der er født d. 4. november 1895 i Aarhus som datter af træskomager Niels Peter Pedersen og hustru Nicoline Christ-
ne M^orie Nielsen.

Bosat: A.L. Johansens Vej 22, Kolding.

Christen Nielsen Liin gik i skole i Gylling. Han kom i lær

mekaniker Aksel Holm i Gylling og var her i 3 år, hvorefter han afbrød læretiden og tog ud at sejle som matros. Han afmønstrede som bedstemand 1929 og kom i malerlære hos Niels Peter Borch i Kolding og har stadig ansættelse i samme fa. Mary Rasmine Pedersen gik i skole i Hvilsager og tjente efter skolegangen som husassistent på landet, hvor hun også hjalp til ved arbejdet ude. I årene 1923-1927 virkede hun som husassistent i London og blev derefter assistent på Brejning, hvor hun var indtil giftermålet.

Børn:

Margit Nielsen Liin (I.J.1.)

Inga Nielsen Liin (I.J.2.)

I.J.1.

MARGIT NIELSEN LIIN

er født d. 18. juni 1931 i Kolding. Hun blev gift d. 12. september 1964 i Taulov med Harry Rossing, der er født d. 19. oktober 1922 i Studsdal, Taulov sogn, som søn af fiskehandler Frederik Dusinius Rossing og hustru Mette Kirstine Nielsen.

Bosat: Nyvej 37, Skærbæk pr. Fredericia.

Margit Nielsen Liin gik i skole i Kolding og blev efter skolegangen handelsuddannet på forsikrings-selskabet Skandinavias afdelingskontor i Kolding. Hun rejste derefter til England som husassistent for at lære sprog og var her ca 1 år. Derefter var hun kontorassistent i Østergades varehus i Kolding og senere på Ernst Voss fabrikker A/S, Fredericia. Den 1. januar 1955 fik hun ansættelse på Skærbækværket. Hun har siden 1944 været samarit i Røde kors og er kasserer for afdelingen i Fredericia.

Harry Rossing gik i skole i Skærbæk. Han lærte tømrerfaget hos tømrermester Peter Jensen, Taulov, og tog svendeproeve med bronchemedalje. I 1942 købte han ambulans fiskeforretning i Skærbæk og har siden drevet denne virksomhed. Han har siden 1945 været samarit i Røde kors Fredericia afdeling og er medlem af bestyrelsen, ligesom han har fået tildelt Røde kors fortjensttegn.

Børn:

I.J.1.a

Harry Liin Rossing er født d. 29. januar 1965 i Skærbæk, og han døde d. 31. januar samme år.

I.J.1.b.

Netta Liin Rossing er født d. 2. juni 1967 i Skærbæk.

I.J.2.

INGA NIELSEN LIIN

er født d. 16. april 1934 i Kolding. Hun er gift med
D. Højden Moss.

Adresse: 5 Camilla Road, Headdon on the Wall, Northumber-
land, England.

I.K.

ANNA ELISA NIELSEN LIIN

er født d. 19. august 1903 i Gylling. Hun blev gift d. 8.
november 1929 i København med Hilmer Ingemann Henriksen,
der er født d. 7. november 1900 i Hillerød.

Bosat: København.

Børn:

I.K.1.

NIELS HENRIKSEN

er født d. 27. april 1930. Han blev gift d. 22. august 1959
med Tove Hansen.

I.K.2

ANETTE HENRIKSEN

er født d. 17. juni 1941. Hun blev gift d. 1. juni 1963.

I.L.

SØREN NIELSEN LIIN

er født d. 17. juli 1907 i Gylling. Han blev gift 1. gang
d. 10. december 1932 i Kolding Anna Katrine Mogensen, der
er født d. 2. august 1909 i Agtrup, Sdr. Bjert, som datter
af fisker Hans Mogensen og hustru Petrine, og som døde d.
2. august 1939 i Kolding. Han blev gift 2. gang d. 25. maj
1946 i Kolding med Elin Borch, der er født d. 25. maj 1925
i Brønshøj som datter af kedelsmed Marius Borch og hustru
Mathilde Vilhelmine Christensen.

Bosat: Låsbygade 17 A, Kolding.

Børn: I.L.1 - I.L.3

I.L.1

INGER LIIN

er født d. 25. august 1936 i Kolding. Hun er gift med Vern Nielsen, der er tømrer.

Bosat: Dronning Dorotheas Vej 5, Kolding.

I ægteskabet er der 3 børn.

I.L.2

OLE LIIN

er født d. 13. november 1946 i Kolding.

Han er seminarieelev.

I.L.3.

KURT LIIN

er født d. 21. maj 1953 i Kolding.



I. Niels Jensen Liin og hustru Maren m/børnene



I. Niels Jensen Liin



I. Maren Frandsen



I. Niels Jensen Liin på 80-års fødselsdagen



I.E. Jens Jensen Liin



I.E. Emma, g.m.
Jens Jensen Liin



I.J.1. Margit Liin og Harry Rossing

II.

KRISTEN JENSEN LIIN

er født d. 18. marts 1862 i Møllerup, Linå sogn, og han døde samme sted d. 20. januar 1954!

Bosat: Møllerup pr. Silkeborg.

Kristen Jensen Liin hjalp til ved forefaldene arbejde hjemme og lærte efter skolegangen pottemageri og havde eget værksted. Han købte så en ejendom på Møllerup mark og drev denne samtidig med pottemageriet. Senere forlod han pottemageriet og drev udelukkende landbrug. Da den første verdenskrig sluttede, solgte han ejendommen og købte et ældre, stråttækt hus i Møllerup, hvorefter han gik ud som arbejdsmand. Kristen Jensen Liin var en meget energisk mand, så han manglede aldrig arbejde - han lavede tørv eller arbejdede i skoven.

Bag ved hans hus lå en stor sandbanke, som gik skråt ned mod huset. Denne gravede han ud, så der i stedet blev en lodret mur, som gav dejlig læ. Han støbte selv en mur i sin fritid - et imponerende stykke arbejde. Ude på marken fandt han en meget stor kampesten, som han fik slæbt hjem og derefter indmuret. I denne indhuggede han sit navn. Senere byggede han et dejligt udhus til, hvor han havde værksted. Udhuset blev bygget af kampesten, som han selv havde tilhugget.

Kristen Jensen Liin havde en husbestyrerinde - Helga Jensen - som var hos ham i 50 år, og til hvem han testamenterede sit hus.

Kristen Jensen Liin karakteriseres som en livlig og gemytlig mand, der var arbejdsom som få.



II. Kristen Jensen Liin

III.

SIDSEL KIRSTINE JENSEN LIIN

er født d. 10. juni 1864 i Møllerup, Linå sogn, og hun døde d. 22. august 1897 i Skannerup. Hun var gift med Jens Jensen. Ægteparret boede på Skannerup mark, hvor de havde en lille ejendom på 4 tdr. land. Han gik ud at arbejde - daglønnen var 75 øre om dagen, og arbejdstiden var 10 timer. Ved tærskearbejde var arbejdstiden ofte 10-12 timer. Han blev senere kusk for købmand Thøgersen i Gjern og var der i ca. 7 år. Det var før Hammelbanens oprettelse, og han hentede foderstoffer i Sporup og udførte ellers alt fragtarbejde. Det var en blandet landhandel med korn- og foderstoffer. Jens Jensen solgte ejendommen på Skannerup mark og købte hus i Gjern og blev gårdskarl hos dyrlæge Nygaard Christensen, Gjern, og var her i 7 år. Han var derefter et års tidssom karl på Carolinelund mølle, hvorefter han solgte huset i Gjern og flyttede til Silkeborg, hvor familien fik bopæl i Absalonsgade. Han fik arbejde hos en gartner Plauborg Larsen i Silkeborg og var der ca. 3 år, hvorefter han blev bestyrer Th. Langs ejendom i Svejbæk, hvortil familien nu flyttede. Det var en lystejeendom med stor skolehave, og her var han i flere år og var fruens højre hånd. Senere kom han på Svejbæk træskofabrik, hvor han imidlertid kom til skade, idet en remskive greb fat i hans tøj, hvorved han pådrog sig kraftig læsion i hovedet. Der gik infektion i såret, og han døde efter kort tids forløb.

Børn:

Søren Liin Jensen (III.A.)

Kirstine Liin Jensen (III.B.)

Jens Kalmar Liin-Jensen (III.C.)

III.A.

SØREN LIIN JENSEN

er født d. 1. april 1890 i Skannerup, og han døde 1957 i Holte. Han var gift med Marie N.N., men ægteskabet blev opløst, og der var ingen børn. Søren Liin Jensen var formand.

III.B.

KIRSTINE LIIN JENSEN

var spinderiarbejderske i Vejle, hvor hun døde ugift, ca.1927.

III.C.

JENS KALMAR LIIN-JENSEN

er født d. 8. august 1897 i Skannerup. Han blev gift d. 29. juli 1924 i Silkeborg med Olga Dorthea Marie Larsen, der er født d. 2. december 1900 i Bodholt, Bording sogn, som datter af husmand Jakob Kristian Møller Larsen og hustru Kirsten Rasmussen.

Bosat: Absalonsgade 24, Silkeborg.

Jens Kalmar Liin-Jensen gik i skole i Skannerup og Gjern. Han kom ud at tjene som 12-årig og fortsatte efter konfirmationen ved landbruget. Han aftjente sin værnepligt som infanterist i København og fik efter hjemsendelsen plads på Lysbro teglværk, hvor han var i ca. 6 år. Han virkede derefter som murerarbejdsmand i Silkeborg i ca. 30 år.

Olga Dorthea Marie Larsen gik i skole i Guldforhoved og Bording. Hun tjente en tid som husassistent, men var ellers husbestyrerinde for faderen indtil giftermålet. Hun var i ca 30 år syerske på "Tekstilen" i Silkeborg og har senere optaget hjemmevirksomhed med hækling.

Børn:

Yrsa Kristine Liin Jensen (III.C.1.)

Ove Kirstein Liin Jensen (III.C.2.)

Birgith Kirstine Liin Jensen (III.C.3.)

III.C.1.

YRSA KRISTINE LIIN JENSEN

er født d. 4. december 1924 i Silkeborg. Hun blev gift d. 15. november 1947 i Silkeborg med Svend Erik Madsen, der er født d. 28. februar 1920 i Vindum som søn af smedemester Agnus Madsen og hustru Marie Sørensen.

Bosat: Nonbo pr. Viborg.

Yrsa Kristine Liin Jensen gik i skole i Silkeborg og var derefter beskæftiget ved husgerning. Hun har desuden virket som syerske i Silkeborg.

Svend Erik Madsen gik i skole i Sahl. Han blev udlært som mekaniker, men straks efter læretiden blev han chauffør hos Niels Jensen i Nonbo, hvor han var i ca. 18 år. Han blev derefter chauffør ved Shell i Viborg.

Børn:

Silkeborg.

Bosat: Olfert Fischers Vej 16, Frederikshavn.

Bjarne Liin Jensen er specialarbejder.

III.C.1.b. Bent Kalmar Riis Madsen er født d. 7. november 1948 i Viborg.

Bosat: Nonbo pr. Viborg.

Bent Kalmar Riis Madsen er vulkanisør.

III.C.1.c. Else Marie Madsen er født d. 20. november 1953 i Nonbo.

III.C.2.

OVE KIRSTEIN LIIN JENSEN

er født d. 1. marts 1927 i Silkeborg. Han blev gift d. 2. april 1950 med Mary Elise Nielsen.

Bosat: Sølystgade 48, Aarhus.

Ove Kirstein Liin Jensen gik i skole i Silkeborg. Han er arbejdsmand.

Søn:

III.C.2.a. Ole Kristian Liin Jensen er født d. 21. juli 1952 i Silkeborg.

III.C.3.

BIRGITH KIRSTEN LIIN JENSEN

er født d. 21. juli 1943 i Silkeborg. Hun blev gift d. 27. august 1966 i Silkeborg med Kurt Jan Jensen, der er født d. 16. april 1944 i Horsens som søn af fængselsbetjent Børge Jensen og hustru Aase Nielsen.

Bosat: Ny Havnegade 28, Horsens.

Birgit Kirsten Liin Jensen gik i skole i Silkeborg. Hun blev uddannet som ekspeditrice i en broderiforretning og var desuden beskæftiget i kjole- og konfektionsbranchen.

Kurt Jan Jensen gik i skole i Horsens. Han blev udlært som kleinsmed og fik senere ansættelse som montør ved Møller & Jochumsen, Horsens.

Datter:

III.C.3.a. Anette Liin Jensen er født d. 29. oktober 1967 i Horsens.

ANDERS JENSEN LIIN

er født d. 7. juni 1866 i Møllerup, Linå sogn, og han døde d. 1. december 1957 i Salten Skov, Tem sogn. Han blev gift d. 19. februar 1895 i Linå med Thomine Pedersen. Hun er født d. 5. november 1873 i Hansted sogn som datter af vejentreprenør Ole Pedersen og hustru Ane Marie, der var jordemoder. Thomine Pedersen døde d. 4. januar 1954 i Salten Skov.

Bosat: Ny Espelund, Salten Skov, Tem.

Anders Jensen Liin gik i skole i Linå. Før konfirmationen havde han plads som hjorddreng hos Ras. Nielsen på Voel mark, men ellers arbejdede han ved landbruget hjemme. Hans tid hos Ras Nielsen tænkte han senere meget på, og det er vel også naturligt - det har vel ikke været helt nemt for et barn at komme ud blandt fremmede. Han følte imidlertid, at han havde fået meget ud af det og omtalte ofte sine erfaringer fra "dengang jeg var hos Ras. Nielsen".

Anders Liin overtog faderens ejendom sammen med broderen Kristen. Gården var på 25 tdr. land, og man drev desuden pottemageri. Sidstnævnte blev hovedsagelig passet af Kristen, mens Anders tog sig af landbruget. Den 1. november 1926 afhændedes ejendommen, hvorefter Anders Liin bosatte sig i Ry, hvor han var eet år. I 1927 overtog han så Ny Espelund, som han drev til 1944, da den blev overtaget af sønnen Holger. Han blev boende hos sønnen til sin død. Anders Liin var i en række år medlem af bestyrelsen for Møllerup mejeri. Thomine Pedersen gik i skole i Hansted og blev konfirmeret samme sted. Hun var beskæftiget ved husligt arbejde indtil giftermålet. Hun passede sit hjem og tog også del i det udendørs arbejde.

Børn: Er opført under betegnelsen IV.A. - IV.M. på følgende sider.

IV.A.

ANE MARIE JENSEN LIIN

er født d. 7. marts 1895 i Møllerup, Linå sogn. Hun blev gift d. 12. oktober 1918 i Linå med Peter Rasmussen, der er født d. 2. april 1898 i Gl. Ry som søn af fabriksarbejder Niels Rasmussen og hustru Maren.

Bosat: Gl. Laven, Laven.

Ane Marie Jensen Liin lærte efter skolegangen husgerning indtil sit giftermål. Hun tjente som pige og deltog samtidig i forefaldende arbejde udendørs.

Peter Rasmussen gik i skole i Ry. Efter skolegangen kom han ud at tjene ved ladbruget. Han blev fæstet fra maj til november med en løn på 80 kr for hele perioden og med en arbejdstid fra 4 morgen til 9 aften. I 1918 blev han medlem af fagforeningen, og 1920 kom han ind på Ry mølles savværk. I 1922 kom han Anebjer teglværk, hvor han var til 1941. Han var her beskæftiget ved læsning af tipvogne i lergraven. Han fik nu ansættelse som ekstraarbejder ved banen i Laven og virkede her i sommertiden til 1948. Peter Rasmussen har været medlem af bestyrelsen for Dansk Arbejdsmands Forbund.

Børn:

Ellen Margrethe Rasmussen (IV.A.1.)

Herluf Liin Rasmussen (IV.A.2.)

Niels Peter Rasmussen (IV.A.3.)

Vagn Hans Rasmussen (IV.A.4.)

Rigmor Agnethe Rasmussen (IV.A.5.)

Anders Liin Rasmussen (IV.A.6.)

IV.A.1.

ELLEN MARGRETHE RASMUSSEN

er født d. 21. september 1920 i Ry. Hun blev gift d. 25. oktober 1942 i Linå med Aksel Sørensen, der er født d. 3. marts 1914 i Rodelund, Tem sogn, som søn af savskærer Rasmus Sørensen og hustru Petrea Hjort.

Bosat: Alleen 54, Ry st.

Ellen Margrethe Rasmussen gik i skole i Gl. Laven. Hun var indtil giftermålet beskæftiget ved husligt arbejde.

Aksel Sørensen gik i skole i Ry. Efter konfirmationen kom han i lære hos morbroderen Marius Jensen i Gl. Ry og kom senere som svend hos murermester Østerlund i Ry, hvor han har haft arbejde i ca. 25 år. Han har i to perioder været elev på Ry højskole.

Børn:

Henning Rasmussen Hjort Sørensen (IV.A.1.a.)

Betty Hjort Sørensen (IV.A.1.b.)

IV.A.1.a.

HENNING RASMUSSEN HJORT SØRENSEN

er født d. 18. september 1944 i Ry, Dover sogn. Han blev gift d. 19. marts 1966 i Aabyhøj med Rita Jørgensen, der er

født d. 21. oktober 1941 i Aalborg som datter af kleinsmed
Bjarne Jørgensen og hustru Maren Bruun.

Bosat: Emborg pr. Skanderborg.

Henning Rasmussen Hjort Sørensen gik i skole i Ry og blev efter skolegangen udlært i cyklehandlerbranchen. Han har siden 1966 haft cykleforretning på Skanderborgvej 19 i Ry.

Rita Jørgensen gik i skole i Aabyhøj. Hun blev udlært som buntmager i Aarhus og virkede hermed indtil giftermålet.

Børn:

IV. A.1.a.1)

Kim Sveinsson Sørensen er født d. 30. november 1953 i Aabyhøj.

IV..A.1.a.2)

Marianne Sveinsson Sørensen er født d. 31. august 1967 i Emborg.

IV..A.1.b.

BETTY HJORT SØRENSEN

er født d. 7. juni 1950, Dover sogn.

Hun er ekspeditrice i en urmagerforretning.

IV..A.2.

HERLUF LIIN RASMUSSEN

er født d. 23. oktober 1922 i Linå sogn.

Bosat: Gl. Laven, Laven.

Herluf Liin gik i skole i Gl. Laven og arbejdede efter skolegangen ved landbruget i nogle år, hvorefter han 1951 fik ansættelse som banearbejder ved D.S.B. i Struer. I 1956 rejste han til Norge som teglværksarbejder og virkede også en tid som skovarbejder. Han var en tid på Laven strømpefabrik, indtil han 1961 blev ansat ved D.S.B. i Laven.

IV A.3.

NIELS PETER RASMUSSEN

er født d. 16. maj 1924 i Laven, Linå sogn. Han blev gift d. 13. maj 1955 i Silkeborg med Inge Marie Kristensen, der er født d. 26. januar 1937 i Laven som datter af gårdejer Isak

Kristensen og hustru Severine Sørensen.

Bosat: Bakkely, Sejbæk, Daugbjerg pr. Viborg.

Niels Peter Rasmussen gik i skole i Gl. Laven. Efter konfirmationen blev han uddannet ved landbruget og købte 1964 gården Bakkely, der er på 30 tdr. land. Ejendommen, der er svingermoderens fødehjem, er forbedret betydeligt ved modernisering af stuehus og staldbygninger m.m.

Inge Marie Kristensen gik i skole i Laven. Hun lærte husgerning hjemme og havde bl.a. plads hos en lærerinde i Laven.

Børn:

I.A.3.a.

Agnete Rasmussen er født d. 8. oktober 1955 i Gl. Laven.

IV.A.3.b.

Helle Rasmussen er født d. 29. marts 1957 i Gl. Laven.

IV.A.3.c.

Ulrik Isak Rasmussen er født d. 19. juli 1958 i Gl. Laven.

IV.A.3.d.

Jens Ole Rasmussen er født d. 16. juli 1960 i Gl. Laven.

IV.A.3.e.

Edel Charlotte Rasmussen er født d. 1. december 1965 i Daugbjerg.

IV.A.4.

VAGN HANS RASMUSSEN

er født d. 8. december 1925 i Møllerup, Linå sogn. Han blev gift d. 11. juli 1954 i Alderslyst kirke med Tove Gertrude Mogensen, der er født d. 10. september 1930 i Alderslyst som datter af arbejdsmand Frode Georg Mogensen og hustru Nanny Elvira Thilde Kraft.

Bosat: Valmuevej 2, Alderslyst, Silkeborg.

Vagn Hans Rasmussen gik i skole i Gl. Laven. Efter konfirmationen arbejdede han nogle år ved landbruget og virkede derefter som brunkulsarbejder en tid. I 1949 blev han ekstraarbejder ved D.S.B. og var her ca. 3½ år, hvorefter han blev murerar-

bejdsmand i Silkeborg. Derpå var han 5 år på Silkeborg maskin-fabrik, indtil han 1957 blev invalideret.

Tove Gertrude Mogensen gik i skole i Alderslyst og virkede efter konfirmationen som husassistent. Hun havde plads samme sted i 8 år. Hun har i 5 år været på tekstilfabrik.

Børn:

IV .A.4.a.

John Hardy Rasmussen er født d. 12. januar 1955 i Silkeborg.

IV .A.4.b.

Inga Lise Rasmussen er født d. 20. februar 1957 i Silkeborg.

IVV.A.4.c.

Tine Elisabeth Rasmussen er født d. 9. september 1966 i Silkeborg.

.IIV.A.5.

RIGMOR AGNETHE RASMUSSEN

er født d. 9. januar 1929 i Laven.

Bosat: Færggården 9, Silkeborg.

IV.A.6.

ANDERS LIIN RASMUSSEN

er født d. 2. juni 1930 i Laven. Han blev gift d. 8. december 1953 i Vroue kirke med Eva Toft, der er født d. 15. juni 1928 i Kjeldbjerg, Vroue sogn, som datter af boelsmand Evald Toft og hustru Jenny Nielsine Vittrup.

Bosat: Sjørup pr. Viborg.

Anders Liin Rasmussen gik i skole i Gl. Laven og arbejdede efter skolegangen ved landbruget og senere som arbejdsmand. Han har i nogle år arbejdet hos murermester Henry Højris, Sjørup. Eva Toft gik i skole i Kjeldbjerg og virkede derefter som husassistent indtil giftermålet.

Børn:

IV .A.6.a.

Vagn Rasmussen er født d. 6. juni 1954 i Skive.

IV .A.6.b.

Gunhild Rasmussen er født d. 24. maj 1955 i Sjørup.

IV .A.6.c.

Jørgen Liin Rasmussen er født d. 26. juli 1956 i Skive.

IV .A.6.d.

Vita Rasmussen er født d. 26. juli 1959 i Sjørup.

IV .A.6.e.

Anna Marie Rasmussen er født d. 3. juli 1961 i Sjørup.

IV .A.6.f.

Peder Rasmussen er født d. 10. februar 1964 i Skive.

IV..B.

HERLUF VIALE JENSEN LIIN

er født d. 12. maj 1896 i Møllerup, Linå sogn, og han døde d. 30. august 1946 i Hovedgaard og blev begravet i Haurum. Han blev gift d. 12. maj 1925 i Haurum med Boline Augusta Back Sørensen, der er født d. 1. september 1904 i Haurum som datter af gårdejer Christen Sørensen og hustru Mariane.

Bosat: Hovedgaard.

Herluf Viale Jensen Liin gik i skole i Møllerup. Han blev uddannet ved landbruget og var elev på Dalum landbrugsskole. Senere var han i ca. 8 år som kusk i Frijsenborg-skovene og boede da i Haurum. Han fik derefter stillingen som skovløber i Hovedgaard (fa. Lorentzen). Her virkede han i ca. 20 år.

Herluf Viale Liin led i en årrække af mavesår og besluttede sig til sidst for en operation, som han ikke overlevede. Han karakteriseres som en meget arbejdsom og ordholdende mand. Boline Augusta Back Sørensen gik i skole i Haurum, hvor hun fra sit 9. år havde haft plads hos lærerinden. Efter giftermålet har hun deltaget ved ejendommens drift. (Der hørte en mindre ejendom med til skovløberstillingen).

Børn:

Ester Liin (IV..B.1.)

Karen Liin (IV..B.2.)

Ove Back Liin (IV..B.3.)

IV.B.1.

ESTER LIIN

er født d. 8. oktober 1925 i Haurum. Hun blev gift d. 30. januar 1948 i Madum med Ole Brosen Sørensen, der er født d. 25. marts 1924 i Madum skole som søn af lærer Anders Brorsen Sørensen og hustru Edel Christensen.

Bosat: Fjordvang, Skyum pr. Hørdum.

Ester Liin gik i Hovedgaard private realskole. Hun er uddannet ved husgerning og deltager nu aktivt i gårdens drift.

Ole Brorsen Sørensen gik i skole i Tim, hvor moderen efter faderens død virkede som lærerinde. Han kom senere på realskole og besøgte også Rødding højskole. Han er iøvrigt uddannet ved landbruget og havde i 5 år en gård på Mors, og da han afhændede denne, overtog han Fjordvang, der er på 50 tdr. land. Han har været medlem af menighedsrådet, medlem af bestyrelsen for mejeriet samt venstrevælgerforeningen.

Børn:

IV.B.1.a.

Lone Brosen Sørensen er født d. 28. juli 1949.

IV.B.1.b.

Anders Brorsen Sørensen er født d. 5. september 1963.

IV.B.2.

KAREN LIIN

er født d. 9. oktober 1926 i Haurum. Hun blev gift d. 9. juni 1951 i Ørridslev med Robert Laurits Rasmussen, der er født d. 14. februar 1925 i Ladby, Herlufsholm sogn, som søn af teglværksarbejder Jens Rasmussen og hustru Kathrine Jørgensen.

Bosat: Fasanvej 12, Aarhus V.

Karen Liin gik i Hovedgaard realskole, hvor hun tog mellemskooleksamen. Hun har været plejeelev på Vodskov, men har iøvrigt gennemgået huslig uddannelse.

Robert Laurits Rasmussen gik i skole i Ladby og arbejdede derefter en tid ved landbruget. Han fik ansættelse ved D.S.B. i Roskilde 1947, var en tid tjenestegørende i Fredericia og begyndte d. 1. januar 1951 som portør i Aarhus. Han er nu overportør.

IV..B.2.a.

Bodil Liin Rasmussen er født d. 26. maj 1952 i Aarhus.

IV..B.3.

AAGE BACK LIIN

er født d. 12. september 1933 i Hovedgaard. Han blev gift d. 1. december 1956 i Hedensted med Karen Margrethe Pedersen, der er født d. 18. oktober 1934 i Hedensted som datter af smed Anders Pedersen og hustru Meta Laursen.

Bosat: Vedbæks alle llo, Torsted, Horsens.

Aage Back Liin gik i Hovedgaard realskole. Han blev udlært indefor handels- og kontorbranchen i Horsens, blev senere bogholder i et automobilfirma, og fik derefter ansættelse som planlægningsassistent ved Brdr. Michaelsen i Hedensted og overtog senere en lignende stilling på Raackmanns fabrikker i Horsens.

Karen Margrete Pedersen gik i Hedensted realskole, hvor hun tog mellemskoleeksamen. Hun er uddannet som syerske.

Børn:

IV .B.3.a.

Torben Back Liin er født d. 21. februar 1959 i Vejle.

IV .B.3.b.

Flemming Back Liin er født d. 7. april 1962 i Hedensted.

IV .B.4.

ELSE LIIN

er født d. 12. september 1933 i Hovedgaard. Hun blev gift d. 24. juni 1960 i Nr. Nebel med Erik Cramon, der er født d. 5. april 1928 i Nr. Nebel som søn af tømremester Jens Jensen og hustru Dagmar Cramon.

Bosat: Henne.

Else Liin gik i skole i Hovedgaard. Hun blev sygeplejeuddannet på Korsør sygehus og virkede i 4 år som assistent på Amtssygehuset i Odense. Efter giftermålet blev hun assistent på Varde sygehus.

Erik Cramon gik i skole i Nr. Nebel. Han er isenkramuddannet, men er senere blevet indkøbsassistent.

IV.B.4.a. Niels Cramon er født d. 9. november 1960 i Henne.

IV.B.4.b. Kirsten Cramon er født d. 20. marts 1962 i Henne.

IV.B.4.c. Hans Cramon er født d. 10. marts 1963 i Henne.

IV.B.4.d. Gorm er født d. 4. marts 1966 i Henne.

IV.C.

OSKAR JENSEN LIIN

er født d. ?. Han døde ugift ca. 50 år gl. Han var landmand.

IV.D.

JENS PETER JENSEN LIIN

er født d. 16. juli 1898 i Mollerup, Linå sogn, og han døde d. 4. juli 1952 i Silkeborg. Han blev gift d. 22. april 1923 i Holme kirke med Birthe Rasmine Julie Andersen, der er født d. 1. september 1904 i Falling som datter af indsidder Karl Severin Andersen og hustru Marie Sørensen.

Bosat: Silkeborg.

Jens Peter Jensen Liin gik i skole i Mollerup. Allerede som barn begyndte han ved lanbruget og fortsatte efter konfirmationen i forskellige pladser indtil 1923, da han begyndte som teglværksarbejder på Anebjerg teglværk. Han kom senere på Lysbro teglværk. I 1939 bosatte han sig i Torsgade, Silkeborg, og virkede derefter som arbejdsmand. I 1945 blev han ansat som havemand på sanatoriet i Silkeborg.

Jens Peter Jensen Liin var en meget samvittighedsfuld og dygtig mand, og trods et maveonde og dårligt syn, passede han samvittighedsfuldt sit arbejde indtil sin død.

Birthe Rasmine Julie Andersen gik i skole i Falling og lærte derefter husgerning indtil giftermålet.

Børn:

Anna Thomine Jensen Liin (IV.D.1)

Gerda Jensen Liin (IV.D.2.)

Inger Jensen Liin (IV.D.3.)

Edith Jensen Liin (IV.D.4.)

IV.D.1.

ANNA THOMINE JENSEN LIIN

er født d. 12. juni 1923 på Flensted mark, Låsby sogn. Hun blev gift d. 11. maj 1947 i Sjelle kirke med Frederik Martin Rasmussen, der er født d. 16. februar 1913 i Framlev som søn af arbejdsmand Rasmus Rasmussen og hustru Kirsten Sørensen.

Bosat: Illerup, Alken pr. Skanderborg.

Anna Thomine Jensen Liin gik i skole i Mollerup. Allerede før konfirmationen fik hun plads hos skolelærer Pedersen i Mollerup og fortsatte efter konfirmationen som husassistent indtil sit giftermål.

Frederik Martin Rasmussen gik i skole i Sjelle og Galten. Han kom ud at tjene som barn og fortsatte efter konfirmationen ved landbruget. Han var i 13 år som forkarl på Kibsgård ved Laven og var derefter fodermester på Wedelslund ved Sjelle i 6 år, indtil 1954, da han blev fodermester på Illerup Skovgaard.

Børn:

IV..D.1.a. Jørgen Rasmussen er født d. 6. april 1949 i Sjelle.

IV.D.1.b. Sonja Rasmussen er født d. 23. februar 1951 i Skovby.

IV.D.1.c. Ejnar Rasmussen er født d. 16. januar 1954 i Toustrup.

IV.D.1.d. Peter Rasmussen er født d. 20. maj 1955 i Illerup.

IV.D.1.e. Kurt Rasmussen er født d. 28. oktober 1956 i Illerup.

IV.D.1.f. Susanne Rasmussen er født d. 30. november 1959 i Illerup.

IV.D.2.

GERDA JENSEN LIIN

er født d. 5. juni 1926 i Mollerup, Linå sogn. Hun blev gift d. 28. marts 1944 i Silkeborg med Georg Severin Jensen, der er født d. 10. februar 1912 i Brigsted som søn af boelsmand Edvard Jensen og hustru Kathrine.

Bosat: Gl. Egebjerg pr. Horsens.

Gerda Jensen Liin gik i skole i Mollerup og tjente derefter som husassistent indtil giftermålet.

Georg Severin Jensen gik i skole i Søvind. Han blev uddannet ved landbruget og overtog i 1944 sit fødehjem, hvortil hører 6 tdr. land. Foruden at passe ejendommen virker han som arbejdsmand og har desuden kørt mælketur. Han afhændede ejendommen 1962 blev derefter lagerarbejder i malerfirmaet J.P. Holmboe & Søn, Horsens. Georg Severin Jensen har været medlem af bestyrelsen for Husmandsforeningen i Gangsted.

Børn:

IV.D.2.a. Erik Jensen er født 23. maj 1944 i Brigsted.

IV.D.2.b. Iver Liin Jensen er født d. 9. august 1945 i Brigsted.

IV.D.2.c. Birthe Kathrine Jensen er født d. 19. november 1949 i Brigsted.

IV.D.2.d. Svend Jensen er født d. 17. oktober 1956 i Brigsted.

IV.D.2.e. Else Jensen er født d. 20. februar 1963 i Egebjerg.

IV.D.3.

INGER JENSEN LIIN

er født d. 25. juni 1928 i Møllerup, Linå sogn. Hun blev gift d. 13. maj 1950 i Gentofte med Niels Kristian Peter Aage Lauritzen, der er født d. 15. maj 1889 i Lysgård som søn af murermester Laurits Michael Lauritzen og hustru Dorthea Pedersen.

Bosat: Enner pr. Lund.

Inger Jensen Liin gik i Th. Langs skole i Silkeborg. Hun har virket som sygemedhjælper i København.

Niels Kristian Peter Aage Lauritzen gik i skole i Lysgård og Virum. Han arbejdede en kort tid ved landbruget og besøgte Vejlbym landbrugsskole, hvorefter han kom i lære som smed i Lysgård og blev udlært som grovsmed. Han var derefter ansat ved Statshospitalet i Viborg 1 år og var derefter graver på Gentofte kirkegård og derpå fyrbøder ved A/S Hellesens fabrik, København. I 1957 bosatte han sig i Enner.

IV.D.4.

EDITH JENSEN LIIN

er født ?, og hun døde 2 år gammel.

IV.D.5.

EDITH JENSEN LIIN

er født d. 9. november 1937 i Møllerup, Linå sogn. Hun blev gift d. 24. juni 1961 i Silkeborg med Leonard Jensen, der er født d. 12. december 1919 i Brigsted, Søvind sogn, som søn af boelsmand Edvard Iver Jensen og hustru Katharine Jensen.

Bosat: Absalonsgade 24, Silkeborg.

Edith Jensen Liin gik i skole i Silkeborg. Hun virkede en tid som husassistent og var 1957-1961 beskæftiget på Silkeborg skjortefabrik.

Leonard Jensen gik i skole i Søvind og arbejdede efter konfirmationen ved landbruget. I 1960 begyndte han som arbejdsmand i Silkeborg. Han har i nogle år været beskæftiget ved nedlægning af El-kabler for fa. Bjørn A/S.

Datter:

IV.D.4.a. Kirsten Liin Jensen er født d. 16. december 1961 i Silkeborg.

IV.E.

KIRSTINE JENSEN LIIN

er født d. 26. september 1899 i Møllerup, Linå sogn.

Bosat: Gl.Rye pr. Ry.

Kirstine Jensen Liin gik i skole i Møllerup. Efter konfirmationen tjente hun tre forskellige steder, men hjalp ellers til hjemme. Hun passede forældrene til deres død og boede derefter sammen med broderen Holger.

IV.F.

VALBORG JENSEN LIIN

er født d.30. juli 1902 i Møllerup, Linå sogn. Hun blev gift d. 4. marts 1927 i Gl. Rye med Søren Eskild Andersen, der er født d. 16. marts 1901 i Jaungyde som søn af træskomand Niels Andersen og hustru Mette Kirstine Sørensen.

Bosat: Gl. Rye pr Ry.

Valborg Jensen Liin gik i skole i Møllerup og tjente efter konfirmationen som ung pige på landet. Efter giftermålet har hun været beskæftiget på en planteskole og har desuden været 7 år på hotel Himmelbjerget. Hun fik senere arbejde på fjerkræslagteriet i Gl. Gye.

Søren Eskild Andersen gik i skole i Jaungyde. Han blev uddannet ved landbruget og var 1927-1933 forpagter af Gudensøgård ved Gl. Rye. Han var derefter arbejdsmand og blev 1958 kommunal arbejdsmand i Gl. Rye kommune og er nu vejmand.

Søren Eskild Andersen har været formand for Socialdemokratisk partiforening i en årrække og var 1954-1958 medlem af sognerådet. Han indvalgtes 1953 i bestyrelsen for sparekassen i Ry, blev kasserer for samme 1947, formand 1956 og direktør 1964. I 1949 indvalgtes han i menighedsrådet og blev formand for samme 1965.

IV.F.1.

GUDRUN ELISABETH ANDERSEN

er født d. 6. december 1929 i Gudensøgård, Rye sogn. Hun blev gift d. 11. november 1951 i Gl. Rye med Ernst Østerlund, der er født d. 5. maj 1920 som søn af Anton Emil Østerlund og hustru Alma Jensen.

Bosat: Silkeborgvej 28, Ry.

Gudrun Elisabeth Andersen har gået i skole i Gl. Rye. Hun er telefonistinde.

Ernst Østerlund gik i skole i Ry og blev derefter udlært som mekaniker.

Børn:

IV.F.1.a. Karsten Østerlund er født d. 12. marts 1952 i Ry.

IV.F.1.b. Torben Østerlund er født d. 16. juni 1955 i Ry.

IV.F.1.c. Bodil Østerlund er født d. 18. september 1965 i Ry.

IV.G.

GUNNAR JENSEN LIIN

er født d. ?. Han er gift med Minna N.N.

IV.H.

HOLGER JENSEN LIIN

er født d. 11. november 1904 i Møllerup, Linå sogn.

Bosat: Gl. Rye pr Ry.

Holger Jensen Liin gik i skole i Møllerup og Voel. Efter kon-

firmationen blev han uddannet ved landbruget og havde plads på forskellige gårde. I 1944 overtog han faderens gård i Salten Skov og drev denne indtil 1963. Til gården hørte 17½ td. land.

IV.J.

ELFRIDA JENSEN LIIN

er født d. 1. maj 1907 i Mollerup, Linå sogn. Hun blev gift d. 9. marts 1930 i Tem med Anker Hansen Vorgaard, der er født d. 16. august 1905 i Blegind som søn af landmand Hans Peder Hansen Vorgaard og hustru Ane Marie Charlotte Nielsen.

Bosat: Rosengade 23, Brødstrup.

Elfrida Jensen Liin gik i skole i Mollerup og blev derefter uddannet ved husgerning.

Anker Hansen Vorgaard gik i skole i Blegind. Han arbejdede ved landbruget og skovbruget på Frijsenborg samt på Skovlyst ved Funder. Han var forpagter af Skovlyst og havde tilsyn med skoven 1941-1947 og var 1947-1952 bestyrer af Vinding Tved, der var på 40 tdr. land. I 1952 købte han vognmandsforretning i Brødstrup.

Børn:

Hans Peter Hansen Vorgaard (IV.J.1.)

Karen Margrethe Vorgaard (IV.J.2.)

IV.J.1.

HANS PETER HANSEN VORGAARD

er født d. 30. juli 1930 i Flensted. Han blev gift d. 28. januar 1956 i Vejle med Inge Ruth Poulsen, der er født d. 23. august 1933 i Askov som datter af snedkermester Johannes Poulsen og hustru Esther Christensen.

Bosat: Nørregade 4, Hedensted.

Hans Peter Hansen Vorgaard gik i skole i Haurum-Gjessø. Efter konfirmationen arbejdede han en tid ved landbruget, var en tid i lære på kontoret ved Hedeselskabet og gik derefter over i malerfaget. Han stod i lære i Silkeborg og aflagde svendeproeve i Aarhus. Han drev forretning som malermester i Tørring 1957 - 1959. Han har siden sit 13. år virket som kunstmaler, hvilket efterhånden er blevet hans hovederhverv.

Inge Ruth Poulsen gik i skole i Tørring. Hun blev uddannet som damefrisør og havde egen salon i Tørring 1959-1961 og fik derefter egen salon i Hedensted.

Børn: (se næste side)

IV.J.1.a. Gitte Vorgaard er født d. 12. august 1956 i Tørring.

IV.J.1.b. Kim Vorgaard er født d. 26. juli 1957 i Tørring.

IV.J.1.c. Roy Vorgaard er født d. 16. april 1959 i Tørring.

IV.J.1.d. Jan Vorgaard er født d. 26. juli 1960 i Bredstrup.

IV.J.1.e. Lotte Vorgaard er født d. 24. juli 1964 i Vejle.

IV.J.2.

KAREN MARGRETHE VORGAARD

er født d. 9. februar 1947 i Løvager, Funder.

Hun er kontorassistent og ansat i Grønlandsministeriet.

IV.K.

RIGMOR JENSEN LIIN

er født d. 19. december 1908 i Møllerup, Linå sogn. Hun blev gift d. 10. marts 1929 i Gl. Rye med Anders Haugaard, der er født d. 20. december 1904 i Nr. Vissing som søn af landmand Laurs Rasmussen og hustru Sidsel Marie Nielsen (Pelsen).

Bosat: Nr. Vissing pr. Skanderborg.

Rigmor Jensen Liin gik i skole i Møllerup. Hun kom ud at tjene som 11-årig og fortsatte efter konfirmationen som husassistent indtil sit giftermål.

Anders Haugaard Rasmussen gik i skole i Nr. Vissing. Han kom tidligt ud at tjene og fortsatte ved landbruget indtil giftermålet. Han blev derefter arbejdsmand og var senere bestyrer af en gård i Nr. Vissing. Han var her i $9\frac{1}{2}$ år og blev derefter bestyrer på Vissinglund, hvor han var i $4\frac{1}{2}$ år, til gården blev solgt. Han fik derefter ansættelse som chauffør hos Niels Rasmussen i Nr. Vissing og var her i 14 år, hvorefter han blev chauffør for motormøllen i Galten. Han aftjente sin værnepligt som dragon i Aarhus.

Børn:

Marie Haugaard Rasmussen (IV.K.1.)

Tage Haugaard Rasmussen (IV.K.2.)

Erna Haugaard Rasmussen (IV.K.3.)

IV.K.1

MARIE HAUGAARD RASMUSSEN

er født d. 22. juni 1929 i Nr. Vissing. Hun blev gift d. 4. juli 1954 i Venge kirke med Jens Leth Andersen, der er født d. 6. marts 1926 i Nr. Vissing som søn af tømrer Bertel Thorvald Andersen og hustru Sofie.

Bosat: Nr. Vissing pr. Skanderborg.

Marie Haugaard Rasmussen gik i skole i Nr. Vissing. Hun er uddannet ved husgerning, har en tid haft arbejde på fabrik og blev senere medhjælper på Himmelbjerggården.

Jens Leth Andersen gik i skole i Nr. Vissing. Han lærte tømrerfaget i Mjesing. Han aftjente sin værnepligt ved telegraftropperne i København og arbejdede efter hjemsendelsen som tømrersvend forskellige steder. Han har ansættelse ved Hørning Trælast, hvor han virker ved opstilling af sommerhuse.

Børn:

IV.K.1.a. Harry Leth Andersen er født d. 4. juli 1955 i Nr. Vissing.

IV.K.1.b. Torben Leth Andersen er født d. 27. december 1960 i Nr. Vissing.

IV.K.2.

TAGE HAUGAARD RASMUSSEN

er født d. 6. september 1930 i Nr. Vissing. Han blev gift d. 28. marts 1954 i Venge med Elna Petrea Axelsen, der er født d. 30. januar 1936 i Venge som datter af arbejdsmand Eivind Axelsen og hustru Magda Sørensen.

Tvilumgård pr. Fårvang.

Tage Haugaard Rasmussen gik i skole i Nr. Vissing. Han blev uddannet ved landbruget og blev 1954 bestyrer af en gård i Nebel, var senere bestyrer af en gård i Sjelle tilhørende købmand Schmidt og kørte samtidig med foderstoffer for dennes købmandsgård. Derefter blev han fodermester på Rodegården i Sabro, var en tid på Sporuplund i Borup samt på Nølevgård og derefter på Vejballegård i Voldby. Den 1. maj 1968 blev han overfodermester på Tvilumgård, hvor der en besætning på 225 kreaturer og 350 fedesvin. Tage Haugaard Rasmussen aftjente sin værnepligt i Fredericia 1951.

Elna Petrea Axelsen gik i skole i Søballe og Venge. Hun er uddannet ved husgerning.

Børn:

IV.K.2.a. Eivind Rasmussen er født 28. november 1953 i Aarhus.

IV.K.2.b. Anders Rasmussen er født d. 28. november 1952 i Aarhus.

IV.K.2.c. Tommy Rasmussen er født d. 13. september 1961 i Nølev.

IV.K.3.

ERNA HAUGAARD RASMUSSEN

er født d. 7. september 1932 i Nr. Vissing. Hun blev gift d. 1. august 1954 i Venge med Ove Dyhr, der er født d. 1. august 1930 i Galten som søn af købmand Martinus Dyhr og hustru Karen Rasmussen.

Bosat: Galten mark, Galten.

Erna Haugaard Rasmussen gik i skole i Nr. Vissing. Efter skolegangen var hun beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet. Hun hjælper til i mandens forretning.

Ove Dyhr gik i skole i Galten. Han lærte købmandsfaget hos købmand Søren G. Sørensen, Farre. Derefter havde han sammen med broderen maskinstation i Galten, blev senere kommis i Hammel og overtog så depotet for bryggeriet "CERES" i Galten. Han er medlem af bestyrelsen for Galten hotel.

IV.K.3.a. Flemming Dyhr er født 6. august 1955 i Galten.

IV.K.3.b. Leo Martinus Dyhr er født d. 2. februar 1959 i Galten.

IV.L.

ANNINE JENSEN LIIN

er født d. 13. februar 1912 i Møllerup, Linå sogn. Hun blev gift d. 9. oktober 1932 i Tem med Aksel Kristian Jakobsen, der er født d. 15. marts 1907 i Dejret, Knebel sogn, som søn af husmand Rasmus Jakobsen og hustru Petrine.

Bosat: Dambo, Thorup mark pr. Knebel.

Annine Jensen Liin gik i skole i Møllerup og blev derefter uddannet ved husgerning.

Aksel Kristian Jakobsen gik i skole i Dejret. Han arbejdede

nogle år ved lanbruget og blev derefter skovarbejder. Ved giftermålet bosatte han sig i Haurum, hvor han i ca. 10 år virkede som skovarbejder. Derpå købte han en lille ejendom på Thorsø mark og drev denne et par år. Han solgte den 1941 for at overtage Dambo på Thorup mark efter faderen. Til ejendommen hører 8 tdr. land. Foruden at drive ejendommen virker han om sommeren ved vejarbejde. Aksel Kristian Jakobsen har gennem flere år været formand for husmandsforeningen i Mols-Rønde.

Børn:

Preben Liin Jakobsen (IV.L.1)

Verner Liin Jakobsen (IV.L.2)

Karen Liin Jakobsen (IV.L.3)

Hans Rasmus Liin Jakobsen (IV.L.4)

Anders Jakobsen (IV.L.5)

Aksel Kristian Jakobsen (IV.L.6)

IV.L.1.

PREBEN LIIN JAKOBSEN

er født d. 6. februar 1933 i Haurum. Han blev gift d. 28. september 1957 i Ebeltoft med Ulla Ingvardsen Sanberg, der er født d. 6. april 1937 i Fuglslev sogn som datter af gårdejer Jelly Vitrok Sanberg og hustru Inger Elisabeth Ingvardsen.

Bosat: Vibæk pr. Ebeltoft.

Preben Liin Jakobsen gik i skole i Thorsø og Tved. Efter skolegangen arbejdede han ved landbruget indtil 1957, da han blev mejeriarbejder på Råstedbro mejeri. Han var her i 5 år og var derefter i 2 år på Øer stenleje. Han har siden 1965 været slagteri-arbejder på Ebeltoft svineslagteri. Han aftjente sin værnepligt som infanterist i Odense og Haderslev 1953-1955.

Ulla Ingvardsen Sanberg gik i Kragelev-Fuglslev skole og var senere elev på Egå efterskole. Hun er uddannet ved husgerning.

Søn:

IV.L.1.a. Kalle Sanberg Jakobsen er født d. 19. januar 1958 i Råsted sogn.

IV.L.2.

VERNER LIIN JAKOBSEN

er født d. 19. september 1934 i Haurum. Han blev gift d. 20. november 1960 i Værum kirke med Else Marie Christensen, der er født d. 12. december 1939 som datter af gårdejer Niels Jens

Tinus Christensen og hustru Ingfred Hald.

Bosat: A/M Sorgenfri, Broløs pr. Vester Tørslev.

Verner Liin Jakobsen lærte mejerifaget på Thorup Andelsmejeri, Brørup Andelsmejeri samt andelsmejeriet "Vedbæk", Valsgaard pr. Hobro. Han fortsatte på A/M Vedbæk som mejerist til d. 1. marts 1954, var $\frac{1}{2}$ år på mejeriet i St. Brøndum og aftjente derefter sin værnepligt ved søværnet. Efter hjemsendelsen fik han ansættelse på A/M Råstedbro, hvor han ledede arbejdet i osteriet. Han var elev på Hadsten højskole 1957-1958 og var fra 1. maj til 1. november 1959 på Thorup andelsmejeri, hvorefter han blev førstemejerist på A/M Vedbæk. Den 15. oktober 1960 overtog han stillingen som mejeribestyrer på A/M Sorgenfri.

Else Marie Christensen gik i skole i Værum og var senere på efterskole. Hun blev uddannet ved husgerning og arbejdede ved dette indtil giftermålet.

Børn:

IV.L.2.a. Frank Liin Jakobsen er født d. 25. juni 1962 i Broløs.

IV.L.2.b. Per Liin Jakobsen er født d. 26. maj 1965 i Broløs.

IV.L.3.

KAREN LIIN JAKOBSEN

er født d. 4. februar 1938 i Sall. Hun blev gift d. 20. oktober 1962 i Tved kirke med Poul Anker Eliassen, der er født d. 25. februar 1940 i Hjortshøj som søn af arbejdsmand Johan Pløger Eliassen og hustru Signe Rasmine Mikkelsen.

Bosat: Skelhøjevej 11, Ebeltoft.

Karen Liin Jakobsen gik i skole i Tved. Hun blev uddannet som sygehjælper på Randers centralsygehus og fik derefter ansættelse på Ebeltoft sygehus.

Poul Anker Eliassen gik i skole i Hjortshøj og tog præliminær-eksamen fra Laursens private realskole i Aarhus. Han blev uddannet i kolonialbranchen og arbejdede herved indtil 1964, da han fik ansættelse i Nye Danske. Han er assurandør i Ebeltoft.

Datter:

IV.L.3.a. Susanne Eliassen er født d. 4. december 1965 i Aarhus.

IV .L.4.

HANS RASMUS JAKOBSEN

er født d. 30. november 1965 i Thorup. Han blev gift d. 9. april

1966 i Ebeltoft med Bente Jensen, der er født d. 26. juli 1946 som datter af Elvin Jensen og hustru Edith Jensen.

Bosat: Broløs pr. Vester Tørslev.

Hans Rasmus Jakobsen gik i skole i Tved og arbejdede derefter et års tid ved landbruget, hvorefter han kom i lære på Grunfeld A/M. Han fortsatte uddannelsen på A/M i Vebbestrup og blev udlært på A/M Broløs. Han var på Ladelund mælkeriskole 1962-1963. Derefter aftjente han sin værnepligt som infanterist og virkede efter hjemsendelsen som murerarbejdsmand et års tid, hvorefter han var slagteriarbejder på Ebeltoft Andels Svineslagteri 1½ år. I august 1965 begyndte han som mejerist på "Sorgenfri".

Bente Jensen gik i skole i Ebeltoft. Hun virkede et år som husassistent og blev derefter uddannet som damefrisør. Hun var 1 år som assistent i Hobro og kom derefter til Mariager.

Datter:

IV.L.4.a. Lisbeth Jakobsen er født d. 23. august 1963 på Hobro sygehus.

IV.L.5.

ANDERS JAKOBSEN

er født d. 16. februar 1946 i Tved.

Bosat: Ebeltoft sygehus, Ebeltoft.

Anders Jakobsen gik i skole i Tved og var derefter elev på Rønde kursus, hvorfra han tog præliminæreksamen. Han arbejdede 1 år ved landbruget, var 1½ år på Ebeltoft slagteri og kom derefter til Aarhus Sten- og gruskompagni. Han aftjente sin værnepligt i Vordingborg og Holstebro som sygepasser. Efter hjemsendelsen fik han ansættelse som sygehjælper på Ebeltoft sygehus.

IV.L.6.

AKSEL KRISTIAN JAKOBSEN

er født d. 20. marts 1947 i Dambo, Thorup mark.

Bosat: Dambo, Thorup mark pr. Knebel.

Aksel Kristian Jakobsen er tømrer.

IV.M.

BØRGE JENSEN LIIN

er født d. 16. december 1915 i Møllerup, Linå sogn. Han blev

gift d. 10. november 1939 i Silkeborg med Agnethe Marie Thøgersen, der er født d. 15. august 1921 i Gl. Rye som datter af Peter Vissing Thøgersen og hustru Elvina Poulsen.

Bosat: "Nøjsomheden", Moselund pr Engesvang.

Børge Jensen Liin gik i skole i Møllerup, Haurum, Ry og Salten. Efter konfirmationen kom han ud at tjene og arbejdede ved landbruget indtil 1939. Han virkede som arbejdsmand i Glarbo 1939-1948 og købte så gården Mosebo, der var på 16 tdr. land. Denne ejendom havde han indtil d. 1. november 1963, da han købte sin nuhavende ejendom "Nøjsomheden". Han har siden 1954 drevet or-necentral og grisehandel.

Børn:

IV.M.1.

CHARLES VISSING LIIN

er født d. 30. december 1939 i Glarbo. Han blev gift d. 12. marts 1966 i Skanderborg med Inge-Lise Nielsen, der er født d. 1. december 1943 i Ødum som datter af Brænder Viggo Nielsen og hustru Ketty Akalie Jørgensen.

Bosat: Borggade 10, Torsø.

Charles Vissing Liin gik i skole i Glarbo, Gl. Rye og Engesvang. Han arbejdede ved landbruget indtil sit 18. år, hvorefter han blev lastbilchauffør. Han kørte brunkul fra Søby til Aalborg ca 1 år og virkede derefter i 4 år som chauffør hos morfaderens bror i Ry. I December 1963 blev han ansat som rutebilchauffør på ruten Thorsø-Hadsten-Aarhus.

Inge-Lise Nielsen gik i skole i Ødum. Hun har virket som telefon dame ved Hasle Taxa, har været stuepige på hotel Prinsen i Aarhus og har været beskæftiget på Kittelcentralen Gita, Aarhus.

IV.M.2.

BJARNE VISSING LIIN

er født d. 22. februar 1943 i Gl. Rye. Han blev gift d. 18. juni 1966 i Gjellerup med Karen Solveig Nielsen, der er født d. 22. januar 1945 i Hammerum som datter af Johannes Nielsen og hustru Dorthea Christensen Gødvad.

Bosat: Tange pr. Bjerringbro.

Bjarne Vissing Liin gik i skole i Engesvang. Han blev udlært i Hammerum brugsforening og virkede en tid som kommis i Gl. Rye. Han aftjente sin værnepligt på flyvestation Karup 1963-1964 og

var derefter salgschauffør hos H. Mikkelsen, Bjerringbro, i 3 år indtil marts 1967, da han begyndte som selvstændig frugt-grosserer.

Karen Solveig Nielsen gik i skole i Hammerum og var senere elev på Koldt efterskole. Hun virkede som ekspeditrice i kolonialbranchen og senere i manufakturbranchen. Derefter var hun på Hammerum central indtil giftermålet, hvorefter hun forflyttedes til Rødkærsbro central.

IV.M.3.

EDVARD VISSING LIIN

er født d. 12. maj 1945 i Glarbo, Rye sogn. Han blev gift d. 8. august 1964 i Grønbæk med Lis Rita Hoberg, der er født d. 29. marts 1947 i Hjarbæk, Vorde sogn, som datter af landmand Vagner Hoberg og hustru Lilly Oda Konradsen.

Bosat: Alling pr. Ry.

Edvard Vissing Liin gik i skole i Engesvang. Han arbejdede ved landbruget til sit 17. år, var derefter 2 år ved et grusværk og aftjente derpå sin værnepligt ved Jydske trainregiment i Aalborg. Efter militærtjenesten begyndte han som murerarbejdsmand. Lis Rita Hoberg gik i skole i Grauballe og arbejdede efter skolegangen ved husgerning indtil giftermålet.

Børn:

IV.M.3.a. Kim Liin er født d. 7. oktober 1964 i Allingkloster.

IV.M.3.b. Conni Liin er født d. 30. august 1965 i Alling.

IV.M.3.c. Keld Liin er født d. 9. november 1966 i Alling.

IV.M.4.

ANNY MERETHE VISSING LIIN

er født d. 4. december 1947 i Glarbo. Hun blev gift d. 7. marts 1965 i Engesvang med Elo Grønkjær Jensen, der er født d. 22. juli 1940 i Havredal, Frederiks sogn, som søn af lagerforvalter Aksel Grønkjær Jensen og hustru Augusta Eleonora Nikoline Marche.

Bosat: Gråmose pr. Engesvang.

Anny Merethe Vissing Liin gik i skole i Engesvang og blev derefter uddannet ved husgerning.

IV. M.4.a. Susanne Grønkjær Jensen er født d. 30. august 1964
i Engesvang.

IV.M.4.b. Jan Arly Grønkjær Jensen er født d. 1. april 1966
i Nr. Vissing.

IV.M.5.

LEIF ARLY VISSING LIIN

er født d. 27. marts 1953 i Moselund.

IV.M.6.

VITA VISSING LIIN

er født d. 11. november 1957 i Moselund.



IV. Anders Jensen Liin og hustru m/slægtninge på selvbryllupsdagen



IV. Anders Jensen Liin med hustru og børn



IV.B.3. Aage Liin og hustru



IV.K. Rigmor Jensen Liin



IV.K. Anders H. Rasmussen



IV.K.3. Else Hugaard Rasmussen og Ove Dyhr



IV.L.2. Verner Liin Jacobsen



IV.M.1. Charles Wissing Liin



IV.M.1. Inge Lise Nielsen



IV.M.3. Edvard Wissing Liin



V. Marie Jensen Liin



V.A. Anton Norup og hustru

MAREN MARIE JENSEN LIIN

er født d. 11. maj 1869 i Mollerup, Linå sogn, og hun døde d. 28. juli 1955 i Hørning sogn og blev begravet i Sjelle d. 2. august. Hun blev gift d. 26. april 1898 i Linå med Anton Kristensen. Han er født d. 3. april 1861 i Høver, Galten sogn, som søn af smed Kristen Kristensen og hustru Kirstine, og han døde d. 24. januar 1912 i Sjelle.

Bosat: Sjelle.

Maren Marie Jensen Liin gik i skole i Linå. Hun tjente forskellige steder på landet indtil sit giftermål, og efter mandens død tog hun hjem til sine forældre i Mollerup, der begge var svagelige og ofte sengeliggende. Hun købte senere Elkærgård i Skivholme, der var på 34 tdr. land, og denne gård drev hun med bestyrer i 5 år. Da børnene ikke havde lyst til landbrug, solgte hun gården og købte hus i Sjelle. Hun virkede en tid som sygehjælper for Hans Pind i Skivholme, og da han døde, arvede hun hans hus, hvad der iøvrigt var hendes eneste løn for arbejdet. Dette hus er overtaget af hendes søn. Hun bosatte sig senere i Hørning.

Børn:

Kirstine Kristensen (V.A.)

Kresten Kristensen (V.B.)

V.A.

KIRSTINE KRISTENSEN

er født d. 1. august 1899 på Skørring mark, Skørring sogn. Hun blev gift d. 1. august 1920 i Sjelle kirke med Anton Norup. Han er født d. 7. februar 1900 i Lading som søn af papdækker Anton Norup og hustru Ane Mortensen, og han døde d. 5. maj 1961 i Hørning.

Bosat: Vestervej 10, Hørning.

Kirstine Kristensen gik i skole i Sjelle. Hun hjalp til ved landbruget hjemme. Karlen virkede som håndlanger for en murer, og derfor måtte hun tage sig af hans arbejde. Hun var hjemme til sit 17. år og fik da plads hos sognefoged Emil Norup i Lading. Hun var senere på Ladinggård, men da Emil Norups kone døde kort efter af Den spanske Syge, vendte hun tilbage til sin gamle plads og var her indtil giftermålet 1920. Hun har siden 1930 virket som kokekone, først som "nødhjælp", men da der efterhånden indløb flere og flere bestillinger, blev det hendes erhverv. Hun står for madlavningen på kommunekontoret og har desuden en større fast kundekreds.

Anton Norup gik i skole i Lading. Efter konfirmationen kom han ud at tjene og arbejdede ved landbruget indtil giftermålet. Han fik plads hos en vognmand i Hørning og var her ca. 5 år, hvorefter han begyndte fiskeforretning i Hørning. I 1955 måtte han på grund af sygdom afhænde forretningen, hvorefter han virkede lidt som handelsmand m.m.

Børn:

Edvin Norup (V.A.1.)

Rina Norup (V.A.2.)

Alma Norup V.A.3.)

V.A.1.

EDVIN NORUP

er født d. 23. september 1920 i Sjelle. Han blev gift d. 14. august 1948 i Stilling med Vita Sonja Sørensen, der er født d. 17. april 1926 i Ry, Dover sogn, som datter af postpakmester Richard Hedeman Sørensen og hustru Clara Marie Hansen.

Bosat: Lemmingvej 12, Stavtrup.

Edvin Norup gik i skole i Hørning og var senere på Koldt fri- og efterskole. Han lærte mekanikerfaget på Hørning autoværksted og virkede en årrække som svend på Aarhus motorcompagni, Frederiksberg autohandel og Hasselager autoværksted. Fra november 1954 har han virket som selvstændig mekanikermester i Stavtrup, hvor han også har egen villa.

Vita Sonja Sørensen gik i skole i Hørning samt i Skanderborg private realskole, hvorfra hun tog mellemskoleeksamen. Hun blev uddannet i kontorfaget i Aarhus og Skanderborg og virkede som kontorassistent i Aarhus indtil giftermålet.

Børn:

V.A.1.a. Torben Norup er født d. 7. januar 1949 i Aarhus.

V.A.2.

RINA NORUP

er født d. 31. oktober 1924 i Lading. Hun blev gift d. 17. juli 1948 i Hørning med Otto Balle Jensen, der er født d. 12. februar 1922 i Aarhus som søn af typograf Niels Balle Jensen og hustru Tora Marie Johanne Jensen.

Bosat: Herskind pr. Skovby Østj.

Rina Norup gik i skole i Hørning og var sommeren 1940 elev på Koldt efterskole. Hun blev uddannet ved husgerning og har siden sit 25. år virket som kogerske. Hun har ansættelse på Jyllands-Postens kantine.

Otto Balle Jensen gik i skole i Aarhus og var 1941 på højskole. Han tog ud at sejle med D.F.D.S. og sejlede i 4 år, indtil han måtte gå i land på grund af krigen. Han kom ind ved Civilbeskyttelsestjenesten og fortsatte ved Aarhus politi som reservepolitbetjent (1943-1948). Han var soldat på Grønland med ekspeditionsskibet Heimdal. Efter 1948 virkede han som taxachauffør i Aarhus, var en tid ved Falck og Zonen og kom derfra til Singer-gas. Da B.P. købte Singer-gas, fortsatte han som chauffør i dette firma. Otto Balle Jensen er medlem af bestyrelsen for chaufførernes fagforening samt medlem af bestyrelsen for personalefondet indenfor B.P.

Børn:

V.A.2.a. John Balle Jensen er født d. 25. september 1948 i Aarhus.

V.A.2.b. Inge Balle Jensen er født d. 10. april 1952 i Aarhus.

V.A.3.

ALMA NORUP

er født 12. december 1925 i Fastrup. Hun blev gift d. 11. august 1951 i Hørning med Villy Jensen, der er født d. 6. april 1926 i Ove sogn som søn af murermester Jens Christian Jensen og hustru Clara Kristensen.

Bosat: Aarhusvej 7, Hørning.

Alma Norup gik i skole i Hørning. Hun var senere elev på Koldt efterskole. Hun blev uddannet ved husgerning og havde forskellige pladser, virkede i 3 år som syerske på konfektionsfabrikken Jalta i Skanderborg og er senere blevet tilknyttet De gamles hjem i Hørning, hvor hun beskæftiger pensionisterne og underviser i syning, broderi og kurvefletning.

Villy Jensen gik i skole i Ove og Kilstrup. Han blev udlært som vogn- og beslagsmed i Vive pr. Hadsund. Han blev udlært d. 1. november 1945 og arbejdede derefter som svend i Studsgård samt i Snejbjerg. Han indkaldtes til militærtjeneste i Aarhus d. 11. november 1947 og var tjenestegørende som bøsse-mager ved H.t.K. Efter hjemsendelsen var han smed i Hørning 1 års tid, og fra no-

vember 1949 til 1956 virkede han som reparatør hos De forenede Mejerier i Aarhus. Han havde 1956-1961 plads som grovsmed hos Frichs A/S, Aarhus, og var 1961-1964 kleinsmed på Dalsø maskinfabrik i Brabrand. Derefter købte han blikkenslagerforretning i Solbjerg. Han er eksamineret vand- og gasmester og fik autorisation 1965.

Villy Jensen har udført forskelligt kunstsmedearbejde og har bl. a. på bestilling af arkitekt H.P. Nielsen, Odder, udført altergelænderet i Hvilsted kirke samt dørhåndtagene til kapellet.

Datter:

V.A.3.a. Anni Norup Jensen er født d. 7. september 1953 i Hørning.

V.B.

KRESTEN KRISTENSEN

er født d. 13. marts 1903 i Sjelle. Han blev gift d. 4. juni 1936 i Aarhus med Helga Røgen, der er født d. 30. oktober 1911 i Bjarrup, Låsby sogn, som datter af tromlefører Jens Røgen og hustru Bolette Knudsen.

Bosat: Skivholme pr. Skovby Østj.

Kresten Kristensen, der i daglig tale kaldes Kresten Liin, gik i skole i Sjelle, Møllerup og Skivholme. Efter konfirmationen var han beskæftiget ved landbruget, hvorefter han tog ud at sejle i 2½ år. Derefter virkede han en tid som fodermester. I november 1932 begyndte han på savværk i Skivholme. (Opskæring af tømmer og produktion af hønsehuse).

Helga Røgen gik i skole i Framlev og var sommeren 1932 elev på Ollerup folkehøjskole. Hun lærte fransk vask og strygning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet. Hun har i over 25 år virket som kogerske.

Børn:

Jørgen Anton Kristensen (V.B.1.)

Kaj Henning Kristensen (V.B.2.)

V.B.1.

JØRGEN ANTON KRISTENSEN

er født d. 2. oktober 1936 i Skivholme, Skovby sogn. Han blev gift d. 4. november 1961 i Fårup med Inger Overgaard Hansen, der er født d. 12. februar 1938 i Kvottrup, Fårup sogn, som datter af gårdejer Rasmus Hansen og hustru Ester Nielsen.

Bosat: Skivholme pr. Skovby Østj.

Jørgen Anton Kristensen gik i skole i Skivholme. Han blev udlært hos murermester Harald Røgen i Stjær og fortsatte her som svend i 2½ år. Den 15. april 1964 nedsatte han sig som selvstændig murermester i Skivholme. Han aftjente sin værnepligt ved Dronningens livregiment i Aalborg. Jørgen Anton Kristensen er medlem af bestyrelsen for Skivholme brugsforening samt medlem af bestyrelsen for forsamlingshuset.

Inger Overgaard Hansen gik i skole i Fårup og var 1953 elev på Egå efterskole. Hun besøgte Frederiksborg højskole sommeren 1957. Hun er uddannet ved husgerning.

Børn:

V.B.1.a. Birgit Overgaard Kristensen er født d. 9. september 1962 i Skivholme.

V.B.1.b. Ove Overgaard Kristensen er født d. 10. juni 1965 i Skivholme.

V.B.2.

KAJ HENNING KRISTENSEN

er født d. 5. juli 1945 i Skivholme.

Bosat: Skivholme pr. Skovby Østj.

Kaj Henning Kristensen er murersvend.

VI.

KRISTEN STRUNGE JENSEN

er født d. 28. marts 1874 i Mollerup, Linå sogn, og han døde d. 24. marts 1965 i Åbyhøj. Han blev gift d. 8. marts 1902 i Adslev kirke med Jensine Jakobine Jakobsen, der er født d. 5. juni 1881 i Jeksen, og som døde d. 11. juni 1953 i Åbyhøj og blev begravet d. 14. juni.

Bosat: Åbyhøj.

Kristen Strunge Jensen gik i skole i Mollerup. Han tjente på forskellige gårde som karl, bl.a. på Jeksen hovgård. Mens han tjente her, blev han gift og blev så fodermester samme sted. Derefter var han fodermester hos Jens Kirkegaard i Mjesing 5 år og var derpå en tid som fodermester på Rind kloster ved Skanderborg. Derefter tog han til Vendsyssel som fodermester og derfra til Rodelund, hvor han ligeledes virkede som fodemester. Han havde fået eksem og prøvede derfor som fiskehandler, men da det ikke rigtigt var noget for ham, vendte han tilbage til sit gamle arbejde. Han virkede ialt 26 år som fodermester. I 1934 rejste han til Åbyhøj og bosatte sig i Gl. Åby, hvor han ernærede sig som arbejdsmand. Han tilbragte sine sidste år i Aldersrenteboligen i Åbyhøj og på De gamles hjem.

Jensine Jakobine Jakobsen gik i skole i Hårby. Hun blev uddannet ved husgerning og tjente bl.a. i Tingskoven og på Jeksen hovgård, hvor hun lærte sin mand at kende.

Børn:

Jens Liin Strunge Jensen (VI.A.)

Selma Kirstine Nielsine Petra Jensen (VI.B.)

Anna Marie Kristine Strunge Jensen (VI.C.)

Barn død som lille (VI.D.)

Barn død som lille (VI.E.)

Hans Frederik Strunge Jensen (VI.F.)

Gudrun Jensen (VI.G.)

Carlo Strunge Jensen (VI.H.)

Tage Liin Strunge Jensen (VI.J.)

Kristence Alice Liin Strunge Jensen (VI.K.)

VI.A.

JENS LIIN STRUNGE JENSEN

er født d. 29. marts 1904 på Stjær mark, Stjær sogn. Han blev gift d. 26. februar 1929 i Linå med Bodil Marie Christensen Trøholt, der er født d. 21. december 1896 i Mammen som datter af indsidder Christen Christiansen Trøholt og hustru Karen Pedersen.

Bosat: Molktesvej 10, Viby J.

Jens Liin Strunge Jensen gik i skole i Jeksen, Boes og Mjésing. Han arbejdede ved landbruget indtil giftermålet og virkede derefter som arbejdsmand i Brabrand. April 1936 blev han ansat arbejdsmand ved Viby kommune. Han aftjente sin værnepligt som artillerist i Aarhus 1925.

Bodil Marie Christensen Trøholt gik i skole i Sorring og blev derefter uddannet ved husgerning.

Børn:

Viola Liin Strunge Jensen (VI.A.1.)

Verner Liin Strunge Jensen (VI.A.2.)

VI.A.1.

VIOLA LIIN STRUNGE JENSEN

er født d. 31. marts 1931 i Brabrand. Hun blev gift d. 18. oktober 1952 i Nyborg med Karl Peter Ravn Danielsen, der er født d. 31. marts 1925 i Tåstrup, Harlev sogn, som søn af boelsmand Kristian Johannes Thorvald Danielsen og hustru Marie Andersine Cecilie Jensen.

Bosat: Høvænget 32, Viby J.

Viola Strunge Jensen gik i skole i Viby. Hun var beskæftiget ved husligt arbejde og virkede 1947-1950 som vaskeriassistent på Sct. Josephs hospital. Derefter passede hun hjemmet, da moderen var blevet syg.

Viola Strunge Jensen og Karl Peter Ravn Danielsen er medlemmer af sekten Jehovas Vidner og har deltaget i kongres i Norge samt på Wembleton stadion.

Karl Peter Ravn Danielsen gik i skole i **Hårby**. Efter konfirmationen arbejdede han ved landbruget og aftjente 1948 sin værnepligt i Høveltelejren samt på Bornholm. Han tilknyttedes Jehovas Vidner og kom efter militærtjenesten til Helsingør og virkede der som pioner for sekten et års tid. I 1950 begyndte han som arbejdsmand i Nyborg og var med til at lave de nye færgelejer. I november

1953 flyttede familien til Aarhus, hvor han blev arbejdsmand. Han har siden 1959 arbejdet for entreprenørfirmaet Christiani & Nielsen A/S.

Børn:

VI.A.1.a. Inger Marie Danielsen er født d. 16. december 1954 i Viby.

VI.A.1.b. Martin Strunge Danielsen er født d. 1. december 1955 i Viby.

VI.A.1.c. Jørgen Edmund Danielsen er født d. 13. juli 1957 i Viby.

VI.A.1.d. Else Elisabeth Danielsen er født d. 17. september 1958 i Viby.

VI.A.1.e. Flemming Danielsen er født d. 19. januar 1960 i Viby.

VI.A.1.f. Mogens Peter Danielsen er født d. 18. juli 1961 i Viby.

VI.A.1.g. Jens-Erik Danielsen er født d. 21. september 1962 i Viby.

VI.A.1.h. Anna Grethe Danielsen er født d. 16. december 1963 i Viby.

VI.A.2.

VERNER STRUNGE JENSEN

er født d. 29. marts 1945 i Aarhus. Han blev gift d. 29. marts 1967 i Aarhus med Inge Margrete Støve, der er født d. 29. marts 1945 i Terp, Lisbjerg, som datter af kommunalarbejder Frederik Støve og hustru Erna Jakobsen.

Bosat: Molktesvej 10, Viby J.

Verner Strunge Jensen gik i skole i Viby. Han blev udlært som mekaniker i Hasle og aftjente sin værnepligt i Aarhus, hvorfter han fortsatte som mekaniker.

Inge Margrete Støve gik i skole i Lisbjerg. Hun er uddannet ved husgerning og har i 3½ år været på Marselisborg.

Datter:

Pige født d. 7. juli 1967 i Aarhus.

VI.B.

SELMA KIRSTINE NIELSINE PETRA JENSEN

er født d. 11. februar 1906 i Hagsholm, Hovlbjerg sogn. Hun blev gift d. 17. oktober 1926 i Åbyhøj kirke med Alfred Robert Viggo Jensen, der er født d. 5. juli 1898 i Lerbjerg som søn af skovarbejder Hans Christian Jensen og hustru Petra.

Bosat: Pilkærvej 9, Viby J.

Selma Kirstine Nielsine Petra Jensen gik i skole i Mjesing, Boes og Hylke. Hun blev uddannet ved husgerning og arbejdede ved dette indtil giftermålet.

Alfred Robert Viggo Jensen gik i skole i Lerbjerg, Vissing og Hadsten. Han arbejdede ved landbruget indtil giftermålet, da han fik ansættelse ved Frichs fabrikker i Aarhus, hvor han var i 33 år.

Børn:

Aage Kristian Jensen (VI.B.1.)

Ulla Solveig Jensen (VI.B.2.)

VI.B.1.

AAGE KRISTIAN JENSEN

er født d. 17. juli 1927 i Gl. Åby, Åbyhøj. Han er gift med Else Ringtved.

Bosat: Høegh Guldbergs Gade 83, Aarhus.

Aage Kristian Jensen er maskinarbejder.

VI.B.2.

ULLA SOLVEIG JENSEN

er født d. 16. oktober 1942 i Gl. Åby, Åbyhøj. Hun var gift med Torben Kjeldsen, der er chauffør.

Bosat: Pilkærvej 9, Viby J.

VI.C.

ANNA MARIE KRISTINE STRUNGE JENSEN

er født d. 19. april 1907 i Hagsholm, Hovlbjerg sogn. Hun blev gift d. 18. december 1929 i Åbyhøj med Svend Aage Laursen, der er født d. 10. december 1906 i Hadsten som søn af arbejdsmand Anders Laursen og hustru Martha Marie Jochumsen.

Bosat:

Sandbjergvej 17, Brabrand.

Anna Marie Kristine Strunge Jensen gik i skole i Mjesing, Boes og Rind kloster samt i Elev. Efter skolegangen lærte hun husger-
ning.

Svend Aage Laursen er arbejdsmand.

Børn:

Vagn Laursen (VI.C.1.)

Ernst Laursen (VI.C.2.)

Gerda Laursen (VI.C.3.)

Karen Laursen (VI.C.4.)

Gunnar Laursen (VI.C.5.)

VI.C.1.

VAGN LAURSEN

er født d. 2. oktober 1930 i Harlev. Han er gift med Anny Mor-
tensen.

Bosat: Ølsted pr. Aarhus.

VI.C.2.

ERNST LAURSEN

er født d. 9. maj 1932 i Hadsten. Han blev gift d. 8. oktober
1960 i Aarhus med Inge Grethe Møller, der er født d. 16. okto-
ber 1930 i Viby som datter af guldsmed og urmager Carl Ingvar
Emanuel Møller og hustru Mette Kristine Johansen.

Bosat: Kirstensvej 13, Åbyhøj.

Ernst Laursen gik i skole i Brabrand og Trust. Han lærte murer-
faget og blev udlært 1952, hvorefter han virkede som svend ind-
til 1964, da han begyndte som selvstændig murermester.

Inge Grethe Møller gik i skole i Hasle. Hun lærte handels- og
kontorfaget og virkede 1957-1959 som kontorassistent.

Børn:

VI.C.2.a. Carsten Allan Laursen er født d. 23. januar 1962 i
Brabrand.

VI.C.2.b. Charlotte Maj Laursen er født d. 3. april 1966 i Bra-
brand.

VI.C.3.

GERDA LAURSEN

er født d. 23. maj 1935 i Brabrand. Hun blev gift d. 14. marts

1957 i Brabrand med Christian Heinrich Thomsen, der er født d. 23. maj 1931 i Lading som søn af landmand Jens Thomsen og hustru Ingrid.

Bosat: Adelgade 110, Skanderborg.

Gerda Laursen gik i skole i Trige. Hun blev udlært som dameskræder og drev egen systue indtil giftermålet.

Christian Heinrich Thomsen gik i skole i Lading og i Hammel realskole, hvorfra han tog realeksamen. Han blev udlært som elektriker ved fa. Frederik Nielsen i Aarhus og læste derefter ved Teknikum i Aarhus, hvorfra han dimitteredes 1955. Han aftjente sin værnepligt i Viborg 1955, var på sergentskole og senere på løjtnantskole, hvorefter han 1957 som løjtnant blev forflyttet til Forsvarets krigsmaterielforvaltning, Kbhv. Efter hjemsendelsen d. 11. november 1957 fik han ansættelse som ingeniør på maskinfabrikken HAKA i Fuglebjerg. I 1960 etablerede han installationsforretning i Skanderborg.

Børn:

VI.C.3.a. Pia Thomsen er født d. 3. maj 1959 i Slagelse,

VI.C.3.b. Lone Thomsen er født d. 8. maj 1962 i Skanderborg.

VI.C.4.

KAREN LAURSEN

er født d. 6. april 1937 i Brabrand. Hun blev gift d. 12. juli 1958 i Aarhus med Carl Aage Bertelsen, der er født d. 22. juli 1933 i Brovst som søn af arbejdsmand Bertel Andreas Bertelsen og hustru Johanne Marie Jensen.

Bosat: Poulsgade 45, Aarhus.

Karen Laursen gik i skole i Brabrand. Hun lærte damefrisørfaget i Aarhus og virkede som assistent indtil giftermålet.

Carl Aage Bertelsen gik i skole i Brovst. Han arbejdede ved landbruget indtil militærtjenesten, som han aftjente i Aarhus, og efter hjemsendelsen var han fodermester i Brovst. Han blev senere chauffør hos en murermester i Brabrand, virkede en tid som arbejdsmand og blev derefter specialarbejder. Han fik derefter ansættelse som elevatormontør ved fa. Nordelektro.

Børn:

VI.C.4.a. Hanne Bertelsen er født d. 22. november 1959 i Aarhus.

VI.C.4.b. Jan Bertelsen er født d. 15. marts 1962 i Aarhus.

VI.C.5:

GUNNAR LAURSEN

er født d. 17. juli 1949 i True.

VI.D.

SØREN JENSEN

døde som lille.

VI.E.

HANS JENSEN

døde som lille.

VI.F.

HANS FREDERIK STRUNGE JENSEN

er født d. 14. maj 1909 i Møllerup, Linå sogn. Han blev gift 30. april 1935 i Trige kirke med Maggi Voldborg Rathcke Jensen, der er født d. 24. juli 1915 i Trige som datter af husmand Jens Peter Jensen Vilhelmsen og hustru Ane Johanne Julie Rathcke. Bosat: Lisbjerg pr. Aarhus.

Hans Frederik Strunge Jensen gik i skole i Boes, Rind kloster, Egå, Elsted og Skørring. Han arbejdede ved landbruget indtil giftermålet og bosatte sig derefter i Brabrand, hvor han virkede som arbejdsmand. Derefter flyttede han til Viby og senere til Nørresundby, hvor han boede i 3 år. I 1946 købte han hus i Ølsted og boede her i 10 år, hvorefter han flyttede til Allingåbro, hvor han var 1 år. Da arbejdsmulighederne var små, flyttede familien 1959 til Lisbjerg, hvor han er arbejdsmand.

Hans Frederik Strunge Jensen har været medlem af bestyrelsen for sygekassen i Trige-Ølsted kommune samt formand for Ølsted vandværk.

Maggi Voldborg Rathcke Jensen gik i skole i Trige. Hun lærte husgerning på landet og deltog også i det udendørs arbejde. I 1965 blev hun ansat som vaskeriassistent på Aarhus kommune-hospital.

Søn:

VI.F.1. Erik Strunge Jensen er født d. 22. september 1945 i Års.

Erik Strunge Jensen gik i skole i Ølsted, Allingåbro og Lisbjerg. Han lærte murerfaget i Aarhus. Han aftjente værnepligt i Varde.

VI.G.

GUDRUN JENSEN

er gift med Otte Brorly, der er arbejdsmand.

Bosat: Bastrup pr. Lynge.

VI.H.

CARLO STRUNGE JENSEN

er arbejdsmand.

VI.J.

TAGE LIIN STRUNGE JENSEN

er født d. 9. februar 1921 i Elsted. Han blev gift d. 6. november 1943 i Allingåbro med Emilie Bøttern Nielsen, der er født d. 10. september 1922 i Ørsted som datter af vejmand Peder Poulsen Nielsen og hustru Ane Marie Thomsen.

Bosat: Tøjstrupvej 5, Allingåbro.

Tage Liin Strunge Jensen gik i skole forskellige steder, sidst i Åbyhøj. Han arbejdede ved landbruget indtil giftermålet og bosatte sig derefter i Allingåbro, hvor virkede som arbejdsmand. Han har siden 1952 arbejdet på "Novopan" i Pindstrup.

Emilie Bøttern Nielsen gik i skole i Vejlbj. Hun blev uddannet ved husgerning og var i 3 år beskæftiget på Sct. Josephs hospital i Aarhus.

Børn:

VI J.1.

IB LIIN STRUNGE JENSEN

er født d. 18. marts 1944 i Ørsted. Han blev gift d. 29. juni 1963 i Vejlbj med Aase Sonja Pedersen, der er født d. 23. marts 1945 i Vejlbj som datter af landmand Karl Pedersen og hustru Marie Elisabeth Sørensen.

Bosat: Fyensgade 40, Grindsted.

Ib Liin Strunge Jensen gik i skole i Vejlbj. Han kom i malerlære på Allingåbro skiltefabrik og blev udlært som bygningsmaler 1963. Han flyttede derefter til Eg ved Grindsted og virkede her som malersvend et par år, hvorefter han d. 1. marts 1967 begyndte som malermester i Grindsted.

Aase Sonja Pedersen gik i skole Vejlbj og Allingåbro, hvorefter hun blev uddannet ved husgerning, hovedsagelig hjemme.

Børn af omstående:

VI.J.1.a.Jan Liin Strunge Jensen er født d. 13. april 1962 i Broager, Vejlby sogn.

VI.J.1.b.Berit Strunge Jensen er født d. 19. september 1965 i Eg, Grindsted sogn.

VI.J.2.

PER BØTTERN STRUNGE JENSEN

er født d. 3. juli 1946 i Vejlby. Han er murersvend.

VI.J.3.

LIS BØTTERN STRUNGE JENSEN

er født d. 20. juli 1949 i Vejlby.

VI.J.4.

VIVI BØTTERN STRUNGE JENSEN

er født d. 12. januar 1954 i Vejlby.

VI.J.5.

LEO BØTTERN STRUNGE JENSEN

er født d. 8.juli 1955 i Vejlby.

VI.J.6.

ELSE BØTTERN STRUNGE JENSEN

er født d. 3. september 1956 i Vejlby.

VI.K.

KRISTENCE ALICE LIIN STRUNGE JENSEN

er født d. 18. marts 1922 i Rodelund, Skørring sogn.

Adresse: Børnehjemmet "Breidablik", Risskov.

Kristence Alice Liin Strunge Jensen gik i skole i Skørring, Harlev, Galten og Åbyhøj. Efter konfirmationen var hun barneplejerske på Missionshotellet Ansgar i Aarhus og fik senere a sættelse på Sct. Josephs hospital i Aarhus, hvor hun var 1½ å Derefter var hun vaskeriassistent på statshospitalet i Rissko

og sygeplejeelev på Skagen sygehus, hvorpå hun havde ansættelse ved spædbørnehjemmet i Åbyhøj samt på børnehjemmet "Solbakken" i 4 år. Hun har siden 1951 været leder af vaskeriet på "Breidablik".

VII.

ANNA ELISABETH JENSEN LIIN

er født d. 10. juni 1877 i Møllerup, Linå sogn, og hun døde d. 1. december 1956 i Aarhus. Hun var gift med Mads Kristian Madsen. Han er født d. 25. august 1863 i Klintrup som søn af boelsmand Kresten Madsen og hustru Kirsten Sølvsten, og han døde d. 12. oktober 1932 i Aarhus.

Bosat: Annagade 21, Aarhus.

Anna Elisabeth Jensen Liin gik i skole i Møllerup. Hun tjente på forskellige gårde og deltog i arbejdet også udendørs.

Mads Kristian Madsen gik i skole i Klintrup. Han lærte skomagerfaget i Hammel, men da fortjenstmulighederne indenfor faget ikke var store, forlod han dette og tog plads som staldkarl på Anbæk kro, der dengang var godt besøgt. Anbæk var samlingssted for folk, som kom kørende til marked i hestekøretøj. Efter giftermålet flyttede han til Aarhus og blev staldkarl på hotel Cimbric. Senere tog han til Hadsten og Vejrup kro. Han opsparede efterhånden en ikke ringe kapital og købte et vaskeri i Ole Rømers Gade 45 i Aarhus. Vaskeriet drev han og hustru nogen tid, men i 1917 købte de ejendommen Annagade 21, hvortil de flyttede vaskeriet. Madsens vaskeri var godt kendt og havde mange kunder. Vaskeriet lå i baghuset, og i forhuset var der lejlighed og strygestue. I 1930 solgte de vaskeriet, men de blev selv boende i ejendommen indtil deres død.

Børn:

Jens Kristian Madsen (VII.A.)

Amalie Madsen (VII.B.)

VII.A.

JENS KRISTIAN MADSEN

er født d. 13. april 1897 i Møllerup, Linå sogn. Han blev gift d. 29. oktober 1932 i Aarhus med Elly Boye Christensen, der er født d. 19. maj 1907 i Lading som datter af mejerist og Trælasterhandler Kristian Boye Christensen og hustru Clausine Marie Jensen.

Bosat: Ringkøbingvej 15, Aarhus.

Jens Kristian Madsen gik i skole i Aarhus, Hadsten og Vejrup. Han kom i gartnerlære 1912 i Bramminge og blev færdiguddannet Esbjerg 1917. I 1918 begyndte han som murerarbejdsmand i Aarhus

og virkede som sådan, indtil han blev pensioneret.

Elly Boye Christensen gik i skole i Lading og blev derefter uddannet ved husgerning.

Børn:

VII.A.1. Helle Boye Madsen er født d. 18. marts 1943 i Aarhus.

Bosat: Skjernvej 5, Aarhus.

Helle Boye Madsen er kontorassistent.

VII.A.2. Claus Boye Madsen er født 23. juli 1944 i Aarhus. Han blev gift d. 20. januar 1968 i Skørping kirke med Lene Rye Hougaard, der er født d. 9. april 1943 som datter af slagtermester Olaf Rye Hougaard og hustru Grethe.

Bosat: Fuglsangs Alle 15, Aarhus.

Claus Boye Madsen gik i skole i Aarhus og blev derefter uddannet som skiltemaler. Han er ansat ved SALLING, Aarhus.

Lene Rye Hougaard gik i skole i Aalborg. Hun blev sygeplejeuddannet i Randers.

VII.B.

AMALIE MADSEN

er født d. 14. juli 1901 i Aarhus, og hun døde d. 22. maj 1967 samme sted. Hun blev gift 1926 i Aarhus med Valdemar Mortensen. Han er født d. 1. november 1901 i København, og han døde d. 3. maj 1945 i Aarhus. Han blev skudt ned af tyskerne, da han færdedes på gaden under luftalarm.

Bosat: Aarhus.

Valdemar Mortensen var taxachauffør.

Børn:

Vagn Mortensen (VII.B.1.)

Arne Mortensen (VII.B.2.)

Egon Mortensen (VII.B.3.)

Ove Mortensen (VII.B.4.)

VII.B.1.

VAGN MORTENSEN

er født ?. Han er gift med Britta Rasmussen.

Bosat: Aarhus.

VII.B.2.

ARNE MORTENSEN

er født d.2. oktober 1929 i Aarhus. Han blev gift d. 15. november 1952 i Aarhus med Ulla Hamann Svendsen, der er født d. 5. juni 1934 i Skåde som datter af formand Georg Kristian Lohse Svendsen og hustru Jenny Kathrine Hamann.

Bosat: Marstrandsgade 24, Aarhus.

Arne Mortensen gik i skole i Aarhus. Han var en tid bybud og blev derefter chauffør på en varevogn og virkede som sådan til 1959, da han blev taxachauffør. Han har siden 1965 været selvstændig taxavognmand.

Ulla Hamann Svendsen gik i skole i Skåde. Hun er uddannet ved husgerning.

Børn:

VII.B.2.a. Anni Hamann Mortensen er født 29. maj 1953 i Aarhus.

VII.B.2.b. Rene Hamann Mortensen er født d. 11. november 1963 i Aarhus.

VII.B.3.

EGON MORTENSEN

er født d. 29. december 1930 i Aarhus. Han blev gift i Australien med Lea Mortensen.

Adresse: 402 Oxford st., Paddington, Australien.

Egon Mortensen blev udlært som bager i Aarhus. Han rejste til Australien 1956 og driver nu selvstændig forretning som bagermester.

Datter:

VII.B.3.a. Britta Mortensen er født 1961 i Australien.

VII.B.4.

OVE MORTENSEN

er født d. 11. oktober 1933 i Aarhus. Han blev gift d. 3. januar 1952 i Aarhus med Birgit Hjort Rasmussen, der er født d. 26. juli 1933 i Aarhus som datter af elektriker Gunnar Rasmussen og hustru Jensine.

Bosat: Kirkegårdsvej 11, Aarhus.

Ove Mortensen gik i skole i Aarhus. Han blev udlært som tømrer i Aarhus og rejste 1957 til Australien, hvor han drev selvstændig virksomhed. Han vendte tilbage til Aarhus 1964 og fortsatte indenfor faget.

Birgit Hjort Rasmussen gik i skole i Aarhus. Hun er uddannet som syerske og har arbejdet ved faget også efter giftermålet.

Børn:

VII.B.4.a. Gitte Mortensen er født d. 3. april 1953 i København.

VII.B.4.b. June Mortensen er født 2. februar 1959 i Australien.

VIII.

JENS JENSEN LIIN

er født d. 11. marts 1877 i Mollerup, Linå sogn, og han døde i juni 19-- i Kjellerup. Han blev gift d. 28. november 1905 i Linå med Kirsten Marie Laursen, der er født d. 28. november 1870 på Gjern mark, Gjern sogn, som datter af tømrer og husmand Søren Laursen og hustru Maren Christensen.

Bosat: Øby pr. Viborg.

Jens Jensen Liin gik i skole i Mollerup. Han var beskæftiget som pottemager og arbejdede desuden ved landbruget, bl.a. som fodermester indtil giftermålet. Han blev da fodermester i Hagsholm og var her i nogle år, hvorefter han tog til Viskum, hvor han senere virkede som tømrer. Omkring 1920 købte han en mindre ejendom i Øby, som han drev foruden at passe sin virksomhed som arbejdsmand indtil sin død.

Kirsten Marie Laursen gik i skole i Gerå og blev derefter uddannet ved husgerning.

Børn:

Søren Laursen Jensen Liin (VIII.A.)

Aage Jensen Liin (VIII.B.)

VIII.A.

SØREN LAURSEN JENSEN LIIN

er født d. 28. maj 1906 i Hagsholm, Hovlbjerg sogn. Han blev gift d. 5. juni 1938 i Asmild med Gudrun Volsgaard Sørensen, der er født d. 5. juni 1915 i Brandstrup som datter af boelsmand Peter Kristian Sørensen og hustru Laura Volsgaard Jensen.

Bosat: Nørregade 18, Kjellerup.

Søren Laursen Jensen Liin gik i skole i Over Viskum. Efter skolegangen kom han i lære som maskinarbejder i Øby, og efter at være blevet udlært arbejdede han som svend i Hammershøj. Derefter var han 3 år som svend i Viborg og tog derefter hjem for at hjælpe moderen. I 1933 fik han ansættelse på Kjellerup Vægt- og maskinfabrik, hvor han siden har været ansat. Han har været formand for smede- og maskinarbejdernes fagforening i Kjellerup samt maskintilsynsmand for Kjellerup kommune.

Gudrun Volsgaard Sørensen gik i skole i Overlund. Hun blev uddannet ved husgerning og virkede i 7 $\frac{1}{2}$ år som pige på Viborg sygehus.

Børn: se næste side.

VIII.A.1.

TOVE VOLSGAARD LIIN

er født 23. januar 1940 i Kjellerup. Hun er gift med Erling Madsen, der er svejser.

Bosat: Nørregade 3, Padborg.

VIII.A.2.

JØRGEN VOLSGAARD LIIN

er født d. 6. april 1942 i Kjellerup. Han er udlært som slagter.

Bosat: Reginehøjvej 43, Aarhus.

VIII.B.

AAGE JENSEN LIIN

er født d. 8. september 1909 i Hagsholm, Hovlbjerg sogn.

Bosat: Øby pr. Viborg.

Aage Jensen Liin gik i skole i Over Viskum. Han blev uddannet ved landbruget og begyndte senere som arbejdsmand. I 1924 kom han til Øby, hvor faderen havde købt hus, og dette overtog han efter faderens død.



VI. Kristen Liin Strunge Jensen og hustru



VI.A. Jens Liin Strunge Jensen og hustru



VI.A.1. Viola Liin Strunge Jensen



VI.A.2. Verner Liin Strunge Jensen



VI.B. Aage Jensen Liin



VI.G. Tage Liin Strunge Jensen



VI.J.1. Ib Liin Strunge Jensen



VI.K. Kirsten Strunge Jensen m/hustru og børn



VI.K. Kristen Strunge Jensen



VI.K. Kristen Strunge Jensen på sin 80-års fødselsdag sammen med Anders Liin og Elisabeth Madsen



VII.B.1. Vagn Mortensen m/hustru og børn

Efterkommere
efter
Søren Nielsen
(Lin)

Søren Nielsen Liin

der ifølge folketællingen 1845 er født 1837 i Trust, Tvillum sogn, som søn af gårdmand Niels Pedersen (i anetavlen opført som nr. 4) og hustru Maren Christensdatter, var gift med Hanne Hald.

Søren Nielsen Liin var pottemager i Mollerup, men da han døde ret ung, er det mest hans kone, efterkommerne kan fortælle noget om.

Hanne var en meget dygtig og arbejdsom kvinde. Hun var en overbevist kristen og tilhørte Indre mission, som netop på den tid havde fået mange tilhængere. Hanne var aktiv og ønskede at børnene skulle lære at læse og skrive. Hun holdt selv en slags privat "pogeskole" for egnens børn, og for de lidt ældre børn holdt hun søndagsskole, hvor hun lærte dem Evangeliet.

Hanne Hald blev en prøvet kvinde. Først mistede hun sønnen Kresten, som døde ganske lille af tuberkulose, og kort efter døde Søren Liin af samme sygdom. Det var selvfølgelig et hårdt slag at blive alene om alt med 2 små børn, og hertil kom, at datteren Kirsten også døde umiddelbart efter af tuberkulose.

Som før nævnt, var Hanne Hald fattig, men hun havde sin styrke i troen på gud - troen på, at han hørte hendes bøn og ville hjælpe hende.

I.

NIELS ANDREAS SØRENSEN LIIN

er født d. 17. december 1877 i Linå sogn, og han han døde d. 17. oktober 1938 i Jeksen. Han blev gift d. 2. november 1904 i Alling med Inger Marie Jensen, der er født d. 13. november 1887 i Alling, og som døde d. 8. februar 1958 i Jeksen.

Bosat: Jeksen pr. Stilling.

Niels Andreas Sørensen Liin gik i skole i Linå. Han lærte at lave træsko i Mollerup og drev før giftermålet en lille forretning med træsko i Linå. Efter giftermålet blev han landmand og arbejdede som fodermester, bl.a. på i Ladegårde ved Skanderborg og i Bomholt. Senere købte han hus i Jeksen og boede her til sin død.

I.A.

SØREN LIIN

er født d. 12. marts 1905 i Skannerup.

Bosat: Jeksen pr. Stilling.

Søren Liin gik i skole i Ladegårde, Skanderborg og Jeksen. Han arbejdede ved landbruget til 1938 og begyndte derpå som arbejdsmand. Han har bl.a. arbejdet ved Jydsk telefon. Efter faderens død overtog han dennes ejendom og boede sammen med moderen indtil hendes død. Søren Liin har i en årrække været medlem af bestyrelsen for husmandsforeningen i Jeksen.

I.B.

ANNA NIELSINE LIIN

er født d. 13. oktober 1906 i Skannerup. Hun blev gift d. 2. maj 1936 i Venge med Jens Kristian Nielsen. Han er født d. 13. april 1887 i Nr. Vissing som søn af gårdejer Niels Nielsen og hustru Ane Marie Pedersen, og han døde d. 25. januar 1964 samme sted.

Bosat: Vidkær, Nr. Vissing pr. Skanderborg.

Anna Nielsine Liin gik i skole i Jeksen og blev derefter uddannet ved husgerning.

Jens Kristian Nielsen gik i skole i Nr. Vissing og var senere elev på Klank efterskole. Han er uddannet ved landbruget og overtog efter en bror sin fødegård. Broderen havde overtaget gården efter forældrene. Til ejendommen var et tilliggende på 36 tdr. land. Han havde gården til 1956, hvorefter han købte hus i Nr. Vissing. Jens Kristian Nielsen har i en lang årrække været taksationsmand for Skanderborg amts brandassuranceforening. Han aftjente sin værnepligt som infanterist i Aarhus og var indkaldt til sikringsstyrken under Den første verdenskrig.

Datter:

I.B.1.

ANNA MARIE LIIN

er født d. 9. marts 1940 i Nr. Vissing. Hun blev d. 4. november 1961 i Venge med Helge Bjarup Rasmussen, der er født d. 1. marts 1938 i Dallerup som søn af boelsmand Søren Rasmussen og hustru Ellen Jakobine Justesen.

Bosat: Jaungyde pr. Ry.

Anna Marie Liin gik i skole i Nr. Vissing og var 1956 elev på Odder ungdomsskole. Hun lærte husgerning og var 1959 på Als husholdningsskole.

Helge Bjarup Rasmussen gik i skole i Sorring. Han blev uddannet ved landbruget og var elev på Vinding landbrugsskole. I 1961 købte han en ejendom på 18 tdr. land i Jaungyde.

Børn:

I.B.1.a. Niels Bjarup Rasmussen er født d. 30. marts 1962 i Jaungyde.

I.B.1.b. Jens Kristian Bjarup Rasmussen er født d. 6. marts 1965 i Jaungyde.

I.C.

JOHANNE LIIN

er født d. 27. januar 1908 i Alling, Tulstrup sogn, og hun blev gift d. 5. april 1927 i Adslev med Søren Krogh. Han er født d. 27. juni 1903 i Ormslev som søn af landmand Søren Peter Krogh og hustru Ane Katrine Jakobsen.

Bosat: Mjesing pr. Skanderborg.

Johanne Liin gik i skole i Jeksen og blev derefter uddannet ved husgerning.

Søren Krogh gik i skole i Mjesing og blev derefter uddannet ved landbruget. Han tjente i 31 på Jeksen Hovgård og fik af Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs præcidium tilkendt sølvmedalje for lang og tro tjeneste (d. 28. oktober 1960). Siden 1962 har Søren Krogh været beskæftiget ved kabelarbejde ved Jydsk telefon.

Børn:

Anna Margrethe Krogh (I.C.1.)

Hans Peter Krogh (I.C.2.)

Niels Henning Krogh (I.C.3.)

I.C.1.

ANNA MARGRETHE KROGH

er født d. 6. juli 1927 i Hårby, Venge sogn. Hun blev gift d. 8. oktober 1947 i Adslev med Asger Fredslund Sørensen, der er født d. 20. februar 1923 i Fastrup som søn af ringer og graver Peder Sørensen og hustru Agnethe Fredslund.

Bosat: Illerup pr. Alken.

Anna Margrethe Krogh gik i skole i Jeksen og var senere elev på Fyens stifts husmadsskole. Hun arbejdede som husassistent til sit giftermål.

Asger Fredslund Sørensen gik i Koldt friskole og var senere elev på Fyens stifts husmandsskole. Han er uddannet ved landbruget, men 1959 begyndte han som vognmand i Illerup.

Børn:

I.C.1.a. Karen Fredslund Sørensen er født d. 24. november 1948 i Illerup.

I.C.1.b. Gerda Fredslund Sørensen er født d. 3. september 1952 i Illerup.

I.C.1.c. Bent Fredslund Sørensen er født d. 6. september 1953 i Illerup.

I.C.1.d. Jørgen Fredslund Sørensen er født d. 27. september 1956 i Illerup.

I.C.1.e. Inger Fredslund Sørensen er født d. 1. oktober 1966 i Illerup.

I.C.2.

HANS PETER KROGH

er født d. 9. november 1929 i Hårby, Venge sogn.

Bosat: Jeksen pr. Stilling.

Hans Peter Krogh er arbejdsmand.

I.C.3.

NIELS HENNING KROGH

er født d. 26. maj 1934 i Jeksen.

Bosat: Boes pr. Alken.

I.D.

KIRSTINE LIIN

er født d. 5. oktober 1909 i Ladegårde. Hun blev gift d. 5.

april 1933 i Adslev med Jørgen Møller, der er født d. 18. au-

gust 1910 i Egebjerg ved Horsens som søn af husmand Israel Møller og hustru Ane Albertsen.

Bosat: Stilling mark.

Kristine Liin gik i skole i Jeksen og blev derefter uddannet ved husgerning.

Jørgen Møller gik i skole i Egebjerg. Han blev uddannet ved landbruget og var elev på Haslev landbrugsskole. Han overtog en ejendom på 15 tdr. land ved Stilling og boede her i ca. 15 år, hvorefter han købte en ejendom på 15 tdr. land, beliggende på Stilling mark.

Børn:

I.D.1.

ANNA LIIN MØLLER

er født d. 21. august 1933 i Stilling. Hun er direktrice.

Bosat: Vestergårdsvej 24, Viby J.

I.D.2.

INGER LIIN MØLLER

er født d. 22. september 1934 i Stilling. Hun er gift med Aksel Hansen, der er teknisk tegner.

Bosat: Åparken 56, Glostrup.

I.D.3.

BIRGIT LIIN MØLLER

er født d. 2. marts 1937 i Stilling. Hun blev gift d. 15. april 1960 i Adslev med Verner Madsen, der er født d. 22. juni 1933 i Aarhus.

Bosat: Voldgårdsvej 25, Holme.

Birgit Liin Møller gik i skole i Stilling. Hun er uddannet modist.

Verner Madsen gik i skole i Hørning og blev derefter udlært som maler.

I.E.

NIELS JENSEN LIIN

er født d. 3. august 1912 i Ladegårde, Skannerup sogn.

Bosat: Hylke.

Niels Jensen Liin gik i skole i Jeksen. Han blev uddannet ved landbruget i forskellige pladser og overtog 1939 en ejendom på Mjesing mark (5 tdr. land) og drev denne til 1955, da han købte en ejendom på 20 tdr. land i Hårby, som han drev til d. 1. april 1967, da han købte hus i Hylke.

I.F.

AAGE LIIN

er født d. 9. februar 1914 i Skanderborg. Han blev gift d. 26. januar 1941 i Adslev med Anna Margrethe Balle, der er født d. 4. januar 1923 i Hørning som datter af husmand Peter Balle og hustru Ellen Marie Katrine.

Bosat: Edslev Knude pr. Hørning.

Aage Liin gik i skole i Jeksen og var 1937-1938 elev på St. Restrup husmandsskole. Han blev uddannet ved landbruget og overtog i september 1952 en ejendom på 12 tdr. land, beliggende på Edslev Knude. Han har desuden forpagtet 5 tdr. land. Han er medlem af bestyrelsen for husmandsforeningen.

Anna Margrethe Balle gik i skole i Blegind og Adslev og var senere elev på Koldt efterskole. Hun er uddannet ved husgerning.

Anna Margrethe Balle har i en årrække virket som kogerske.

Børn:

Niels Balle Liin (I.F.1.)

Aase Balle Liin (I.F.2.)

Kirsten Balle Liin (I.F.3.)

Kristen Balle Liin (I.F.4.)

Peter Balle Liin (I.F.5.)

I.F.1.

NIELS BALLE LIIN

er født d. 24 april 1941 i Stilling.

Adresse: Grønland.

Niels Balle Liin flere steder. Han har været beskæftiget på en maskinstation i Norge 3 år og opholdt sig 1965-1966 på Grønland, hvor han fra september 1966 har virket som buldozertifører ved Den kgl. grønlandske handel.

I.F.2.

AASE BALLE LIIN

er født d. 8. marts 1943 på Stilling mark. Hun blev gift d.

30. december 1961 i Koldt kirke med Hardy Pedersen, der er født d. 10. april 1939 i Linå som søn af gårdejer Svend Frederik Bardenfleth Pedersen og hustru Elisabeth Juhl.

Bosat: Kragelund pr. Silkeborg.

Aase Balle Liin gik i skole i Hasselager og var senere elev på Egå efterskole. Hun er uddannet ved husgerning og har senere fået beskæftigelse på en tekstilfabrik i Silkeborg.

Hardy Pedersen gik i skole i Sinding. Han blev uddannet ved landbruget, tjente en tid i Laven og derefter i Harlev, hvorefter han aftjente sin værnepligt som infanterist i Fredericia. Efter hjemsendelsen virkede han 1 år som karl i Skovby og blev derefter specialarbejder indenfor træindustrien i Silkeborg. Efter giftermålet bosatte han sig i Serup og arbejdede på Silkeborg møbelfabrik. I 1965 flyttede han fra Serup og blev leder af hestestutteriet "Jægersborg" i Hvinningdal. I 1967 købte han villa i Kragelund.

Børn:

I.F.2.a. Kurt Pedersen er født d. 16. november 1961 i Silkeborg.

I.F.2.b. Jonna Pedersen er født d. 14. marts 1964 i Serup.

I.F.3.

KIRSTEN BALLE LIIN

er født d. 2. november 1946 i Stilling. Hun blev gift d. 25. juni 1967 i Koldt med Hans Kurt Kragelund, der er født d. 25. juni 1942 i Hårby som søn af lagerarbejder Svend Karl Kragelund og hustru Signe Ragnhild Hansen.

Bosat: Skanderborgvej, Sejs pr. Silkeborg.

Kirsten Balle Liin gik i skole i Hasselager og var senere elev på Egå efterskole. Hun arbejdede en tid som husassistent og blev senere spinderske i Silkeborg.

Hans Kurt Kragelund gik i skole i Hårby og Venge. Han arbejdede 1 år ved landbruget og kom derefter i lære som mejerist i Hårby. Han fortsatte sin uddannelse i Ry og Marskandal og var derefter elev på Dalum mælkeriskole. Han var 1 år som mejerist på Kappendrup mejeri, aftjente 1961-1962 sin værnepligt i Varde samt på Vandel flyveplads og blev efter hjemsendelsen ansat som mejerist på Søkilde mejeri.

I.F.4.

KRISTEN BALLE LIIN

er født d. 29. september 1951 i Stilling.

I.F.5.

PETER BALLE LIIN

er født d. 22. oktober 1954 i Edslev Knude.

I.G.

JENSINE KATRINE LIIN

er født d. 5. april 1916 i Jeksen. Hun blev gift d. 5. december 1940 i Adslev med Edvin Lind Rasmussen, der er født d. 10. december 1915 i Gjern.

Bosat: Søballe pr. Skanderborg.

Jensine Katrine Liin gik i skole i Jeksen. Hun lærte husger-ning og var 1927-1928 elev på Ry husholdningsskole.

Edvin Lind Rasmussen gik i skole i Tulstrup. Han arbejdede nogle år ved landbruget og blev 1957 ansat på Galten teglværk, hvor han virker som teglbrænder. Han er medlem af bestyrelsen for fagforeningen samt medlem af bestyrelsen for Venge sygekasse.

Børn:

I.G.1. Jens Lind Rasmussen er født d. 18. august 1942 i Søballe. Han er gift med Jytte Rosenlund Nielsen.

Bosat: Adslev

I.G.2. Ove Lind Rasmussen er født d. 24. august 1944 i Søballe.

I.G.3. Marie Lind Rasmussen er født d. 11. marts 1947 i Søballe.



I.C. Søren Krogh og hustru



I.F.3. Kirsten Balle Liin og Hans Kurt Kragelund

S U P P L E M E N T

(noter her Deres tilføjelser om slægten, så disse senere kan indføres i bogen - til glæde for kommende generationer):

S U P P L E M E N T

(noter her Deres tilføjelser om slægten, så disse senere kan indføres i bogen - til glæde for kommende generationer):

S U P P L E M E N T

(noter her Deres tilføjelser om slægten, så disse senere kan indføres i bogen - til glæde for kommende generationer):

S U P P L E M E N T

(noter her Deres tilføjelser om slægten, så disse senere kan indføres i bogen - til glæde for kommende generationer):

S U P P L E M E N T

(noter her Deres tilføjelser om slægten, så disse senere kan indføres i bogen - til glæde for kommende generationer):

S U P P L E M E N T

(noter her Deres tilføjelser om slægten, så disse senere kan indføres i bogen - til glæde for kommende generationer):

S U P P L E M E N T

(noter her Deres tilføjelser om slægten, så disse senere kan indføres i bogen - til glæde for kommende generationer):