



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

*STUDENTERNE
FRA 1899*

STUDENTERNE FRA 1899

ET MINDESKRIFT



PERSONALHISTORISKE OPLYSNINGER
SAMLEDE AF SOGNEPRÆST C. KRARUP

UDGIVET AF OG TRYKT HOS J. D. QVIST & KOMP.
EJNAR LEVISON :: KØBENHAVN
MCMXXIV

FORORD

REDAKTIONEN af nærværende Bog ønsker først at rette en Tak til de mange, der har indsendt Biografierne, og dernæst at citere Ordene: „Mange kunde have gjort det bedre, og alle kunde have gjort det anderledes; men saadan har jeg nu gjort det, og havde jeg ikke gjort det, var det maaske aldrig bleven gjort.“

TJUSTRUP PRÆSTEGAARD, 1 NOVEMBER 1924

C. KRARUP

Sognepræst.



PROFESSOR C. REISZ
RECTOR MAGNIFICUS 1899—1900
SOM VED IMMATRIKULATIONEN DEN 30. SEPTBR. 1899
PAA UNIVERSITETETS VEGNE
GAV AKADEMISK HAANDSLAG
TIL STUDENTERNE
FRA 1899

TRYKT I
450 NUMMEREREDE EKSEMPLARER

DETT EKSPL. HAR NR.

126



FRA RUSAARET 1899-1900

I STUDENTERFORENINGEN

NAAR vore Tanker for 25 Aar siden en Gang imellem forvildede sig hen til dem, der den Gang kunde holde 25 Aars Studenterjubilæum, altsaa til Studenterne fra 1874, da fandt vi sikkert, at det var nogle ældre, værdige og svært adstadige Herrer. Og nu, da det er os selv, der har været Studenter i et kvart Aarhundrede, nu har vi vist svært ved at forstaa, at ogsaa vi er blevet saadan nogle ældre Gentlemen. Ærlig talt, det er vi ikke. Og dog sidder jeg nu i denne Aftentime og skal skrive et Par Mindeord om dette Rusaar, der ligger saa langt tilbage i Tiden, at det er som at rejse til en anden Verden, naar disse Minder skal søges op. Hvor er de henne nu, de Mennesker, som jeg den Gang kendte, og til hvem jeg havde viet mit Hjerte? En af mine bedste Venner fra den gamle, graa Bygning ved Niels Juels Statue, maa jeg søge paa Kirkegaarden, og de andre? Hvad var der i de Løfter, vi gav hinanden, i disse Venskabsbaand, der skulde holde for Livet? Har vi kunnet indfri de Veksler, vi udstedte for os selv og for andre? Har vi kunnet forme Livet saaledes, som vi vilde, eller var det Livet, der tog os i sin Haand og formede os, saa vi blev ganske anderledes, end vi den Gang havde drømt?

Et kvart Aarhundrede er altid en lang Tid i et Menneskeliv, men disse 25 Aar har været noget særligt. De har ikke blot for-

1) N. C. Borberg.

2) Tage Bull.

3) C. Waagechristensen.

vandelt os saaledes, som 25 Ungdoms- og Manddomsaaer altid maa forvandle, men der ligger *det* imellem, som har gjort os alle anderledes, de sidste ti forfærdelige Aar. Derfor er det en helt anden Verden, der dukker op, naar vi i Tanken vender tilbage til vort Rusaar. Det Ydre har allerede sin Betydning — det var den Gang i Hestesporvognenes Tid, allerede det er noget. Hvor husker jeg ikke en ung Rus ved en Diskussion om et eller andet staa op og begynde med at fortælle, at han desværre ikke havde hørt Foredraget, han var kommet for sent, for Sporvognen havde kørt for langsomt. „De kender nok de københavnske Sporvogne,“ forklarede han. Ja, det var altsaa den Gang, da man vinkede ad Konduktøren, og saa kom man med, hvor i Gaden man vilde, og man havde Tid til at komme for sent. Men pludselig blev Studenten begejstret. Han havde været ved et Møde, som en Nordmand havde holdt; han hed, jeg husker ikke hvad, og det drejede sig om noget af det, man nu vilde kalde en religiøs Fornyelse. „Der var Harper i Luften,“ sagde Studenten, og da Forsamlingen hylede, blev han ved: „Jeg forsikrer Dem for, mine Herrer! Der *var* Harper i Luften.“ Saa fik Studenten vist ikke Lov til at sige mere, men alle vi, der spejdede ud efter et Nyskud fra Halvfemsernes Aandsliv, havde alligevel faaet et Glimt af en Anelse om, at der maatte være en Revne i Verdens lukkede Himmel, selv om vel *denne* Nordmand aldrig mere dukkede op paa vore hjemlige Breddegrader. Vel levede vi endnu under Halvfemsernes Herredømme, men vi var unge nok til at lytte, naar der var En, der havde fornummet Harper i Luften. Og saa skal Du have Tak, Du unge Student, Du, hvis Navn jeg ikke aner, og som jeg aldrig har set siden. Tak for dit lyse Syn paa Livet, dine „Harper“ har gjort deres Gavn.

Man mærkede endnu den Gang Efterdønningerne fra Provinsorietidens Kampe. Studenterforeningens Medlemmer var vist gennemgaaende „Højre“ og Senioratet Lehmann var „Højre“, men der var jo ogsaa nogle, der var „Venstre“, og det gav Livet sin Kolorit. Thi endnu den Gang havde man Højreministerier i Danmark. Jeg husker endnu en Dr. phil. ved et Møde i den lille Sal staa frem og forklare, at Venstreministerium fik vi ikke „i

denne Konges Tid“ — og saa gled der et pudsigt Smil hen over Studenternes Ansigter, fordi denne kendte Talemaade, som man vist for Resten nu kun sjældent bruger, fik en ejendommelig Klang derved, at alle vidste, at gamle Kong Christian den Niende nødtigt vilde se sig omgivet af nye Ansigter. Jeg husker en anden Dr. phil. med et markeret, glatbarberet Ansigt (har I glemt, at de fleste Folk gik med Skæg den Gang?), glødende Radikal, jeg husker ham, som han stod oppe paa den gule Talerstol og doce-rede med smaa skarpe Nik, at „Autoriteternes Tid er forbi!“ Der var dem, som det gøs i, for vi kunde jo ikke tænke os Auto-riteter i anden Aand end en Højreministers. Vi var for unge til blot at ane, at hver Tid har sine Guder, som kræver baade deres Ofre og deres Virak.

Der var Brydninger i Tiden, smaa at se tilbage paa, nu efter Krigens Ragnarok, men store for os der var unge, og vi tog Del i dem, saa godt vi kunde. Særligt var der een Aften hen imod Foraaret. Pastor Anton Jensen stod paa Talerstolen og talte om sit Liv i Harboøre. Mod ham kæmpede Redaktøren af „Kristeligt Dagblad“ samt et Par af Hovedstadens Præster. Men Anton Jen-sen vandt vor Sjæl. Og da rykkede vi ud fra mange Hold; jeg selv fik min Ilddaab den Aften og Dagen efter en hædrende Om-tale i „Politiken“, dog ledsaget af en Formaning om ikke at bruge de Ord, som Injurieloven kendte. Den Aften, hvor det endte med, at de Talende blot stod op paa en Stol, stod der ogsaa en ung, bleg Student og talte med glødende Blik under sit viltre Haar, „Atheisten af Guds Naade“, som han kaldtes. Vi skaalede sammen bagefter i Foreningens Punch, skønt vi var som Ild og Vand — og nu er han forlængst gaaet derhen, hvor man ved me-get mere om den Slags Ting end her, hvor vi kun kan fremdrage disse afblegede Minder om en svunden Tid, der aldrig vender tilbage.

I vort Rusaar døde gamle Hartmann. Det var den 10. Marts 1900, og den 20. blev han begravet fra Frue Kirke. Lehmann udtog Ordens- og Sørgemarchaler. Jeg blev Ordensmarchal og fungerede saaledes i Frue Kirke med et rødt, bredt Baand over den hvide Skjorte; desværre havde Lehmann givet Ordre til, at

Baadene skulde gemmes under Vesten, fordi det var en Sørgfest, og det syntes vi var en Skam, for Baadene var saa fine. Og fine var de Folk, der kom i Kirken, ikke blot hele Kongehuset, men ogsaa mange af dem, der med større Ret end Aarets Russer kunde kaldes „Herrer i Aandernes Rige“ — jeg uværdige fik den Ære af lede selve Edvard Grieg til sin Plads. Koret var fuldt af Studenter, gamle og unge, tydeligst af alle ser jeg endnu den gamle Retsformand Madvig, lyttende til Paullis pragtfulde Tale. Men ingen, som var med, vil sikkert glemme det imponerende Ligfølge fra Kirken ned igennem Strøget til Sct. Annæ Plads, hvor gamle Hartmann, som den sidste af alle, blev jordet inden for Byens Volde.

Og Rusaaret gik med vekslende Oplevelser. „Sangforeningen“ var jeg af visse Aarsager udelukket fra, og i Skyttekorpset gjorde jeg en meget maadelig Figur, da jeg omsider bestemte mig til at melde mig ind. Men paa Ballerne var jeg selvskreven. Jeg bestilte nemlig absolut ikke noget i mit Rusaar. Fraregnet nogle faa adspredte Timer i Hebraisk hos en Eks-Rus varede min Sommerferie til Jul, og min Juleferie til Paaske. Saa kom jeg i Tanker om, at der var noget, der hed Filosofikum, og at Kroman vist var den nemmeste. Jeg slog mig sammen med en Ven og Meningsfælle, som i Forvejen havde imponeret mig ved at gaa flittigt til juridisk Manuduktør; vi læste sammen, og vi klarede den helt fint, skønt vi hverken brugte Manuduktør eller hørte en eneste Forelæsning udover dem, hvor vi vidste, at „Listerne“ gik rundt.

Vi traf hinanden, min Ven og jeg, en Eftermiddag oppe i Foreningens Spilleværelse. Jeg kender ikke den nye Foreningsbygning, men i den gamle var der en ubeskrivelig Hygge. At sidde deroppe i Spilleværelset en Eftermiddagstime og se de hvide Snefnug dale lindt og blødt uden for Vinduerne, hvor man i Baggrunden anede den gabende Slotsruin med sine dødstavse Mure, det rummede en Stemningsfylde, som næppe kendes af dem, der nu sætter Studenterhuen paa deres Hoved. Og de hyggelige gamle Skikkelser, vi den Gang saa, de er ogsaa borte. Jeg aner ikke, hvad han hed, men han saa saa inderlig gammel-køben-

havnsk ud, den alderstegne Akademiker med det dobbelte, sorte Halsbind, som enkelte af de Gamle endnu gik med, naar han nusede rundt og ledte efter sine Aviser og ikke altid fandt den, han søgte. Og saa var der hans venlige Smil til den af os unge, der tilfældigt kunde bringe ham, hvad han ledte efter.

Saa mange Aftener løber i Eet for mig nu. Men der var Fest i Salen, naar Peter Cornelius og Ida Møller sang „Hør Unger-svend, sig ikke Nej, leg Tavlebord med mig“, og jeg gad vide, om jeg husker fejl, men mens Niels Juel (Søhelten, altsaa) holdt Vagt udenfor, sang saa ikke den rigtige Niels Juel (Simonsen, altsaa) for os i Salen? Og bagefter gik Dansen, og Bollen tømtes, og, var man stor Mand, gik man senere paa Natten ned i Restauranten og spiste Spejlæg i Madeirasky. Jeg husker ikke — det er en Skam —, hvem der holdt Talen ved vort Rusgilde, men jeg mindes den gamle, fine Konferentsraad Reisz, der overrakte os vort akademiske Borgerbrev i Universitetets Festsal. Quod felix faustumque sit

Om Foraaret holdtes der Senioratsvalg, og det maa være en daarlig Student, hvis Hjerte ikke banker første Gang, han skal til at afgive sin Stemme. Saa betyder man noget i Verden. Steinthal blev valgt; jeg stemte imod, hvorfor aner jeg ikke, men det var vistnok, fordi han var „Venstre“. Havde jeg vidst, at Du kort efter skulde blive min fortræffelige Rejsefælle, og at vi skulde drikke „Dus“ i skummende Champagne en yndig Sommernat oppe under Islands Stjernehimme, saa havde Du alligevel faaet min Stemme til Trods for, at Du var en Modstander baade af Ministeriet Hørring og Sehested, der netop afløste hinanden i de samme Dage. Vi var jo i Virkeligheden saa henrivende ligeglade med det hele.

Men Du, Steinthal, blev altsaa vor Leder paa den akademiske Islandstur, hvormed vort Rusaar sluttede. Under Heimdalsbanerret marcherede vi fra Universitetet ud paa Christianshavn, hvor „Botnia“ laa og ventede os med Kaptajn Bay paa Kommandobroen. Vi var 82 ældre og yngre Akademikere, som gjorde Rejsen over Skotland og Færøerne op til Sagaaen, hvor endnu Dannebrog vajede overalt. Alderspræsidenten var Kammerherre

Honnens de Lichtenberg, 72 Aar, den eneste Ikke-Akademiker, som derfor blev udnævnt til Æresstudent og fik Huen sat paa sit hvide Hoved. Og der var flere med, som senere har gjort deres Navne kendte i Forbindelse med det høje Nord, og om hvem jeg tror, at de fik deres første Nordhavsinteresse ved denne Lejlighed. Maaske gjaldt dette ikke Grønlandsfareren Knud Rasmussen, men det gjaldt sikkert baade Mylius Erichsen, Prof. Dr. jur. Knud Berlin og Bøggild, Danmarks Minister paa Island 1919—1923 samt Pastor Dr. phil. Arne Møller. Men heller ingen af os andre, der bares did i de lyse Nætter, har kunnet ophøre med at elske denne Sagaernes vidunderlige Ø. Vi saa Geysirs hede Springkilde, omringet af de mange mærkelige smaa Kratersøer; vi saa Thingvallaslettens grønne Sommereventyr mellem Lavakløfter og Jøkler, og paa Rejsen saa vi Vestmannaøernes ejendommeligt skarptskaarne Profil, der ledte Tanken hen paa Bocklins „Die Insel der Toten“. Over det sommerlyse Atlanterhavs lange Dønninger gled vi ud — og vi er jo endnu paa Rejse. Vi standser blot her en Stund for at mindes vor første Sejlads ud over det Hav, som vi har pløjet i disse 25 Aar. Vi kan føle os sejlene i hver sin lille Skude, og vi kan føle os som fælles Besætning paa et større Fartøj — vi har nu rejst som akademiske Borgere i et kvart Aarhundrede, og vi skal aldrig vende tilbage over de samme Vande.

O. ROTHE.





FRA SANGFORENINGEN

DET var en stor Dag, da vi mødte i den gamle Studentereforenings mørke, kolde Forstue for at aflægge Prøve for den høje Dommerkomité, der skulde afgøre, om vi kunde optages i S. S. En lille Trøst havde jeg ved at se, at P. F. Lange, som jeg vidste knap havde saa megen Stemme som en Reje — ogsaa agtede at lade sig prøve. Naa — Bartholdy modtog os med sit bredeste Smil og alt forløb over Forventning, selvom man, som jeg, ikke kendte meget til Noderne. Mandagsprøverne begyndte med Overretssagfører Engberg — det var jo et Prøvekor — ja, jeg lærte 1. Bas til „Til Østerland vil jag fara“ og de andre mest gængse Studentersange, og i December Maaned — efter Universitetskoncerten — blev vi altsaa optaget som aktive Medlemmer i S. S.

Mærkeligt nok skulde det træffe sig, at Aalborg, min Ungdoms- og Opdragelsesby, blev den udvalgte for Pinseturen 1900! Stor var derfor min Forventning og Glæde, da min Sangerflid belønnedes med Løftet om at komme med. En herlig Fredag Aften — ja, jeg siger Fredag — det var en lang, en dejlig Pinsetur med skønt Vejr hele Tiden — samledes vi ved Toldboden omkring Damperen — mon ikke „H. P. Prior“, jo, det var en Hjulkasse — 105 Sangere, et uhørt stort Antal, og under Sang og Viften gled vi ud i den stille Sommeraften! Min rødhaarede

1) Johannes Dalhoff.

2) G. N. Hansen.

3) J. C. C. Helkett.

Studenterven, som ikke havde en ren Tone i Livet, maatte udstaa frygtelige Kvaler og oven i Købet Bebrejdelser fra sin gamle Moder, fordi han ikke ogsaa kunde synge. Naa, Aftensmaden gled ned, den melodiose „Helan“ og „Halvan“ (?), men enkelte af de unge, senere kaldet Sprut-Petersen og Kæft-Jensen, lod baade Terzen og Kvartern følge — uden Melodi, hvorefter Kæft-Jensen, nu høj Dommer i Provinsen, skældte den rare Wøldike Bælgen fuld! Selv indtog jeg en fremragende Stilling, som gammel Aalborgenser kunde jeg give Oplysninger om Værterne, om Damerne — jo, vi var langt ude i Kattegat, inden vi kom i Seng.

Næste Morgen i skønt Solskin Indsejling ved Hals — selvfølgelig maatte vi alle laane Bratlis Kikkert for at se den unge Pige vaske sin Hals! — Prøve paa Dækket — Dasen i Solen, og vi naaede at komme til Aalborg en halv Time, før vi var ventede. — Stor Staahej i Kongensgade — Honoratiores i skarpt Trav over Torvet — H. P. Prior hængende med alle Mand i den ene Side (undskyld — hedder det Læ eller Luvart? — eller Styrbord eller Bagbord?) — Velkomsttale af Borgmesteren. Fordeling af Gæster til Værterne — jeg husker endnu een, *nu overordentlig Gesandt i U. S. A.*, sjokkende efter en lille beskeden Købmand, forberedt paa det værste. At han fik noget at gennemstaa, erfarede vi paa Hjemrejsen — i Agterkahytten, hvor hans Meddelelser vakte vild Jubel. Frokost i Hjemmene — Kirkekoncert om Eftermiddagen. Dr. Holm sang som sædvanlig Solo — i Korsangen, hvorfor Bartholdy uceremonielt, men velment, ordnede ham med et — ikke ganske lydløst: „Kæft Holm!“ Aften i Klubhaven og Paabud om at komme i ordentlig Tid i Seng. Søndag Kl. 7 Morgen Ekstratog til Øster Svenstrup, hvorfra Egnens Beboere kørte os og vore Værter og Damer — aah saa unge og yndige — i Køretøjer af yderst forskellig Indretning, fra Hølæs til Charabancs — til Svinkløv ved Jammerbugten, hvor den medbragte Frokost blev nydt i Marehalmen. HARTVIG-MØLLER.





FRA SKYTTEFORENINGEN

*Søg da frem blandt gamle Minder, dem Du mest har kær.
Blandt de bedste snart Du finder dem, Du samled her,
da vi i den grønne Trøje delte samme Kaar,
samme Glæder, samme Møje, i vor Ungdoms Aar.*

(Af Skytteforeningens Sangbog)

LIKKE et Øjeblik havde jeg tænkt paa at blive Skytte — maaske ikke upaavirket af min antimilitaristiske Historielærer, en vis Hr. P. Munch, som dog senere fik Lejlighed til at beskæftige sig noget med Militæret. En Aften foranstaltede Skytteforeningen imidlertid en Agitations-Aften for Russerne. Den friske, studentikose Tone tiltalte mig i høj Grad, og jeg blev derfor et forholdsvis let Bytte for en ældre Skolekammerat, der med malende Skildringer fra Skyttelivet søgte at hverve os som Medlemmer. Hos Portneren i Foreningen erhvervede jeg en brugt men pæn Uniform. Og en Efteraarsmorgen stillede vi saa paa Eksercerpladsen, hvor vi indfangedes af Valentiner Branths Faderlighed. Det var under tiden et pudsigt Syn, for ikke alle var straks udrustet med Uniform. En noget ældre, ikke særlig høj Teolog stillede engang i en Diplomatfrakke, der naaede til Hælene; tilsat Livrem med Bajonet og Patrontasker virkede den klædeligt, og han blev døbt Politibetjenten. Rekruthalvaaret gik med Eksercits; frivillig kunde vi dog deltage i de ældres Feltøvelser, men kun som Ordonnanser, hvis Tjeneste væsentlig bestod i at trække Cyklen

1) O. H. Jacobsen.

2) Mario Krohn.

3) William Lund.

for en af de ledende Officerer. Dette kunde dog undertiden være meget fornøjeligt, jeg husker saaledes, at en nuværende General paa en saadan Tur gjorde Forsøg paa at indvie min Ringhed i Strategiens Mysterier.

Derimod kunde vi dyrke Skydningen, og den drev jeg straks med Energi og Udbytte. Til Rekrutturen i December kunde vi da stille, dekorerede med Foreningens Klaseskyttetegn. Dengang brugte man at stille til denne Tur med Dekorationer, og jeg mindes endnu Mestergymnasten, Overretssagfører i Odense, Frandsen, som stillede med hele Façaden fyldt med Medailler.

Rekrutgildet i Studenterforeningen afsluttede vi med en spændende Natmanøvre paa Langelinie, hvorefter vi i sluttet Trop drog op gennem Strøget. Vi var her ved at komme i Konflikt med et Par Nattevandrere. Disse viste sig imidlertid at være et Par glade Svenskere, i Følge med hvem vi saa drog til Pingels Kælder paa Hjørnet af Frederiksberggade og Kattesundet, hvor diverse Bouteiller Punsch hurtig etablerede den ønskelige Samfølelse mellem Repræsentanterne for Brødrafolkene.

Aarets afsluttende Forfremmelse til Overskytter imødesaas med megen Spænding; i Konkurrencen sejrede Hvidt (Kontorchef i Indenrigsministeriet), der paa Storturen fik overrakt Skytteknapperne som Overskytte Nr. 1.

Foruden ved Storturen dvæler jeg gerne ved Minderne fra Felttjenesterne, som da regelmæssig afsluttedes med Hvil i Søborghuskro. Dengang var Spiritusen billig, og Frokosthvilene skabte et yderst fornøjeligt kammeratligt Samvær.

Efter tre Aars Tjeneste ophørte mit aktive Korpsliv. Paa Slutningen havde jeg sammen med fem Kammerater dannet et lille Musikkorps, hvis Ydelser, efter at Begyndervanskelighederne var overstaet, var Kammeraterne til megen Glæde. Dette gjaldt navnlig paa den første Jyllandstur, hvor Marcheturen fra Fredericia til Aarhus gennem Jyllands skønneste Egne med den ud søgte Gæstfrihed, vi overalt var Genstand for, sikkert staar som et herligt Minde for alle Deltagerne.

Skydningen havde jeg som anført drevet med megen Lyst, men saa kom der nogle Aar, hvor den blev lagt paa Hylden.

Efter Militærtjenesten i 1907, hvor jeg tilbragte et Par Maaneder paa Skydeskolen, tog jeg paany energisk fat paa Skydningen, og har senere deltaget i Holdet fra A. S. paa en Række Ture bl. a. til Silkeborg, Fredericia, Bornholm, Møen og Sverige. Gennem Skydningen har jeg vedligeholdt Forbindelsen med A. S., hvor jeg gennem Aarene har fundet og fremdeles finder en Række brillante Kammerater.

Som et lykkeligt Skridt føler jeg det, at jeg for 25 Aar siden gik ind i A. S. Gennem Aarene har jeg samlet en Mindebog, hvis Blade bereder mig mangen glædesfyldt Stund. Tilsvarende kunde maaske andre Foreninger indenfor Studenterverdenen have givet. Men naar jeg den Dag i Dag synes, at Aarene er gaet sporløst hen over mit Hoved (billedlig talt naturligvis), er det min inderste Overbevisning, at dette først og fremmest skyldes den vedligeholdte Forbindelse med Skytteforeningen.

For denne Bevarelse af Ungdomssindet staar jeg i den dybeste Taknemlighedsgæld til A. S. 162 HOLGERSEN.





STUDENTERSAMFUNDET

I RUSAARET 1899—1900

RUSSER var der ikke mange af i Studentersamfundet i 99, og for en ung Student uden udprægede Anskuelser var der ikke meget, der fristede. Af Arbejderforeningen af 1860 havde vi lejet en første Sals Lejlighed paa Nørrevold. Lokalerne var smaa, Tapeterne grufulde, Møblementet fattigt. Som eneste Pragtgenstand prangede et stort Maleri af Groth, det forestillede den tilsandede Skagens Kirke. Det saa vi altid hen til som vor sidste Reservefond, naar vi ved Nytaarstid regnede vor Gæld sammen. Inde i Bibliotheket regerede „gamle Knudsen“ over vor gode Bogsamling. Men for os radikale Provinsstuderter, der hjemløse drev rundt i den store By, var Samfundet et Paradis. Vi rigtige Samfundsmedlemmer spiste der vor Middagsmad — to Retter og Kaffe — for 45 Øre og 5 Øre i Drikkepenge.

Der var som et aandeligt Frimureri mellem os. Dengang var Gud, Konge og Fædreland jo næsten Tabu indenfor Borgerskabet, men i Studentersamfundet var vi Republikanere, Atheister og Kosmopolitter. Lørdagsdiskussionerne formede sig som Diskussion om Nuancerne. Saadanne Ting som Udviklingslæren og positiv Religion blev sjælden berørt i al Fald kun overfor indbudte Gæster. Det sparede saa rart paa Tiden, at vi alle var klare

1) A. B. C. Reumert.

2) Hakon Jørgensen.

3) Georges Klim.

over de fundamentale Spørgsmaal. Ved de ordinære Lørdagsmøder, som holdtes i en lille Sal i Bagbygningen, mødte sjældent mere end 30—40 for en ret stor Del ældre Medlemmer. Studenterne var de første Aar Medlemmer af Studenterforeningen, senere kom de til os. Den omvendte Vej var vist sjældent.

Ivar Berendsen var vor spillevende Formand. Hans Valgsprog var „Aldrig i Hvile“, og ikke alene personificerede han det aandeligt, men som en Trolde af en Æske kunde han fare op og med pragtfuld Talekunst lede Diskussionen ind i de Baner, han ønskede. Der var Jeppe Aakjær med sit hulde kærnejydske Sprogs Billedpragt. Det var, som hele det foraarsfriske Danmark kom ind ad Døren. Han skabte Samfundets smukke Motto: „Af Folket vi kommer, til Folket vi gaar, dets Lykke skal være vor Lov“. Og saa Harald Nielsen, der kritisk og snertende ivrede mod Georg Brandes, der syntes ham for konservativ. Han kaldte Brandes Straalemester paa de unge, og senere søgte han at vælte Ove Rode som Formand, fordi Rode ikke havde benyttet sin Formandsstilling til at optræde mod Festtoget til Kongen i Anledning af Systemskiftet.

I mit Rusaar stiftede vi indenfor Studentersamfundet den socialdemokratiske Studenterklub. Lejlighedsaarsagen var et Foredrag, som Laurits Birck havde holdt i Studentersamfundet til Forsvar for den privilegerede Valgret til Landstinget. Oprørte mødtes vi 8—9 Stykker efter Aftale i Søpavillonen og stiftede den socialdemokratiske Studenterklub. Af Deltagerne husker jeg Jeppe Aakjær, nuværende Presseattaché i Berlin cand. jur. Laurits Larsen, Dr. phil. Konrad Simonsen og nuværende Folketingsmand Sven Trier, som blev vor første Formand. Paa Aakjærs Forslag kom Foreningen til at hedde Catilina.

Samfundets nye Bygning paa Frue Plads blev, som Aakjær spaaede, dets Marmorsarkofag. Studentersamfundet, der senere er genopstaaet som Fugl Fønix, kan i Følge sin Natur som den radikale fremadskridende Ungdoms Hjem kun virke under smaa Forhold — i smaa Stuer vil der altid være Plads nok for Pionererne.

EJNAR SYLVEST.



FRA STUDENTERHJEMMET

DET var i en god Tid, vi blev Studenter, vi fra 99, paa Overgangen fra det 19. til det 20. Aarhundrede. Vi stod med begge Ben fast plantede i det Aarhundrede, som var ved at løbe ud, forstaaet paa den Maade, at vi kendte det og havde Føling med det, ja havde Rod i det. Vi forstod saavel Fyrrernes og Halvtredsernes, den hostrupske Student, ja sværmede vel mest for denne Type, som Halvfjerdsernes og Firsernes, den brandesianske Student. Men vi havde ogsaa en Forstaaelse af, at det, at vi snart begyndte et nyt Aarhundrede, betød nye Muligheder, nye Synspunkter og nye Bevægelser, og der var vi som de unge kaldede til at være med.

Det studentikose, det fra Midten af Aarhundredet stammende, eksisterede virkelig endnu i vor Tid; det trivedes særlig paa Regensen og i Kollegierne, men man kunde heller ikke færdes i den gamle Studenterforeningsbygning nede ved Niels Juels Statue uden at mærke det typiske Studenterpræg. Der er vist mange af os, der synes, at det aldrig rigtigt er kommen med i den nye Bygning ved Aborreparken, men det er vel vor Fejl, og det er vel Visen om igen, at „Den Gang, da jeg var Pige“ o. s. v. Solderi var der egentlig ikke meget af i Studenterforeningen og Danseri langt mindre. Der blev kun danset en Gang om Aaret, og det gik overordentlig stiligt til. Men Anskuelserne fik ved Lørdagsdis-

1) Svend Møller.

2) Axel Nørgaard.

3) Jacob Winther.

kussionerne Lov til at tørne sammen, saa der stod Gny deraf, og Aander af enhver Retning mødtes til Holmgang. Ikke mindst paa det religiøse Omraade kæmpedes der bravt, men derom senere.

Studentersamfundet stod den Gang paa sin højeste Tinde; det rejste i de Aar sin imponerende Bygning i Frue Kirkes og Bispegaardens umiddelbare Nærhed, og det havde aabenbart i Sinde at erobre Studenterforeningen. At radikalisere den gamle Forening i religiøs, politisk og litterær Henseende stod for mangt et bravt Samfundsmedlem som det store Maal. Det var da ogsaa i de Aar bestandig det radikale Centrumsparti, der gik af med Sejren ved Senioratsvalgene og i Senioratet Lehmann i 1899 var afgjort Dr. phil. P. Munch primus motor. Men man havde alligevel paa Fornemmelsen, at netop som hele denne Retning stod foran Sejren — Systemskiftet var paa Trapperne —, var den ogsaa ved at være færdig som den aandelige Bevægelse, der i særlig Grad var i Stand til at gribe de unge. Høffding var jo anerkendt af alle, og Georg Brandes udgav sine samlede Skrifter, saa han var altsaa ved at blive klassisk. Og dog kunde man i 99 opleve noget af det gamle fra Aarene forud. Jeg husker f. Eks. ved Rusgildet i Sangforeningen, det var nede i Salen i Stueetagen, „den lille Soldesal“ hed den vist, at en ung Student sprang op og holdt en flammende Tale for Georg Brandes, efterfulgt af Hurraraab. Undertegnede vilde ikke deltage deri, hvilket vakte den største Forbitrelse hos en af mine ærede samtidige.

Aaret 1899 var i det hele i mange Retninger et mærkeligt Aar; man havde en Fornemmelse af, at det gamle, ikke blot det ældgamle konservative, men ogsaa det knapt saa gamle radikale var ved at falde. Den store Lockout satte jo Sindene stærkt i Bevægelse og kaldte mange gode kristne frem til at gøre noget for Arbejderne. Samtidig rejste der sig fra store Dele af vort Folk i det Aar en harmfuld Protest mod den usædelige Litteratur, som vi oversvømmedes af. Pastor Schack indledede Kampen med et frygtløst Skrift: „Kunsten i Brutalitets Tjeneste“, senere fulgte Brøndsted og A. Ipsen efter. Ogsaa Professor Høffding tog i en Artikel Afstand fra denne Litteraturart. Altsammen under ustandselig Haanen og Skælden ud fra Modstandernes Side. Men

Brudet med Brandesianismen var sket. Lænkerne var kastede af. Man begyndte at aande friere. Af stor Betydning var det ogsaa, at Johannes Jørgensen nogle Aar i Forvejen var bleven en kristen og udsendte det ene kraftige Skrift efter det andet, Bøger som greb os unge, hvor meget man saa fra anden Side spyede Galde og Forgift efter ham med Ord som Renegat, Overløber etc.

Det nye, som var ved at bryde frem, ja allerede var brudt frem og stod i sin friske Vaarkraft, var det gamle Evangelium, som greb flere og flere Studenter. Netop i det Aar havde vi haft Besøg af den kristelige Studenterbevægelses geniale og verdenskendte Fører *John R. Mott*, og i Sommeren efter det Besøg afholdtes det femte nordiske Studentermøde med kristeligt Program paa Setnesmoen i Norge, hvor navnlig Skovgaard-Petersen, Hans Koch og Ricard havde givet meget. Disse Mænd var i de Aar afgjort de kristne Studenters Førere ved Siden af de ældre Schack, Ussing, Westergaard og H. O. Lange. Skovgaard-Petersen havde allerede et lille Forfatterskab bag sig og Ricard var jo Lederen af K. F. U. M., som i de Aar gik mægtigt frem og i 1900 indviede sin nye herlige Bygning i Gothersgade. Her holdt ogsaa en Del af de kristne Studenter til og følte sig mest knyttede til K. F. U. M. De dannede i 99 efter Motts Besøg en snæver kristelig Forening „Kristelig akademisk Samfund“, der særlig virkede for Bibelstudium og Hedningemission og krævede personlig Kristentro som Betingelse for at være Medlem. Den betydeligste af Lederne her var Mads Samuel Jørgensen, hvem jeg husker saa tydeligt fra mit Rusaar. Han var endnu kun Student, men en sjælden moden, kristen Student, hvis Indlæg i Diskussionerne altid gjorde stærkt Indtryk paa os unge. Han døde allerede 1901. En hel anden Retning indenfor de nordiske Studentermøder, den grundtvigske, samledes under Pastor Laursens Ægide i Studenterkredsen i Højskolehjemmet. I denne Kreds var stud. theol. Chr. Ludvigs (nu Biskop over Aalborg Stift) afgjort en af de betydeligste.

Ind herimellem har vi saa Studenterhjemmet, der alene med sine 400 Medlemmer, sit Pensionat paa 30 Medlemmer, sit almene Program paa kristeligt Grundlag, sin egen Bygning, med

Festsal, Læsesal og adskillige andre Lokaler saa afgjort var Tyngdepunktet i kristelig Studenterbevægelse ved Københavns Universitet. De ydre Forhold ved Studenterhjemmet har i Grunden aldrig forekommet mig saa særlig tiltalende. Pustervig var da en underlig Gade at bo i. Lokalerne i Stueetagen var vel hyggelige, men noget mørke. Trappen op til Festsalen var af Beton, Festsalen egentlig ikke særlig lys. Det hele gjorde Indtryk af noget tungt. Og dog kom man til at holde af dette Sted, det blev ens andet Hjem. Det laa saa nær ved Universitetet og egnede sig godt til at tilbringe en Mellemtid i. Bøger og Blade var der jo nok af, og en Kop Kaffe kunde man jo ogsaa faa serveret af Tjeneren Edvard. Og saa Torsdagsmøderne. Hvor fik man meget gennem dem. God kraftig aandelig Føde var det sandelig. Naar jeg tænker tilbage, er det særlig Mænd som Stiftsprovst Ussing, Professor Westergaard, Højskoleforstander Nørregaard, Professor la Cour, Pastor Carl Koch, Missionær L. P. Larsen, Professorerne Zeuthen og Christiansen, jeg husker, og i Foraarsemestret brød den unge cand. theol. V. Ammundsen en Lanse med selve den berømte Troels Lund eller rettere hans Bog, Livsbelysning, en Bog, der i et historisk Klædebon var et utvetydigt Angreb paa Kristendommen. Vi forstod godt, at vi i Ammundsen havde en af Fremtidens Førere.

Men en Ting savnede man i Studenterhjemmet, nogen der vilde tage sig af os unge. Man kom jo ofte som Enere, skilt fra Klassekammerater, der for den største Dels Vedkommende gik i Foreningen. Det sagdes for Resten, at den Side af Arbejdet havde været mere fremme i Forgrunden tidligere. Navnlig havde den senere Sognepræst Carl Christensen været paa sin Plads her. Hans Bøger, „Christian Student“ og „Dit unge Mandskab“ samt hans Bidrag i Jubilæumsbogen 1917, skal man læse, naar man vil lære Studenterhjemmet at kende i de Aar. En vigtig Side af Studenterhjemmets Liv og Arbejde var dets Pensionat. Der var den Gang en vældig Rift om Pladserne, man kunde staa paa Ekspektancelisten i flere Aar. Her levedes et Studenterliv, „som intet nægtede sig af Humør og Fest og udtømmeligt Vrøvl, men som alligevel — og det var Studenterhjemmets Hemmelighed —

var bevaret af evige Magter“. Alle, der har boet paa Studenterhjemmet, mindes med Glæde Gaasegilderne med deres Sange, Kantater og Taler, — f. Eks. den ovenud morsomme Parodi paa „Terje Vigen“ — og Skovturene med deres underfulde Blanding af Humør og Andagt. Og mangen en fik gennem Bibelsamtaler, ved Samtaler paa Værelserne og hele det daglige Samvær det Stød og den Hjælp, han trængte til i sit Forhold til Gud. I Pastor Oldenburg havde man en fortræffelig Husfader, og flere af de ældre var hans udmærkede Støtter.

I Studenterhjemmet mødtes Studenter af alle Retninger indenfor Folkekirken og vor Forening havde virkelig en Mission at udføre her. Derfor havde vi ogsaa paa Fornemmelsen, at Ordførerne fra de forskellige Lejre: Vilh. Bech, Biskop Rørdam, Pastor Jungersen, Provst L. Koch o. fl., der kom der som Taler, alle kom der med lige stor Glæde.

Vi stod alle paa afgjort kristelig Grund, men derfor kunde Anskuelserne om mangt og meget tørne kraftigt sammen i Diskussionerne. Vi havde bl. a. forskellige Opfattelser om, hvorledes en kristelig Studenterforening skulde være, idet nogle pointerede stærkt det „almindelige“, andre særlig det „kristelige“. Nogle holdt paa det specifik „danske“, andre paa det „engelske“. Ved en Diskussion om engelsk og dansk Kristendom gik det meget varmt til, og Navnet „Englændere“ var en meget brugt Betegnelse. Jeg selv kom vel senere til fuldtud at staa i denne Retning, men som Rus lader man sig jo gerne lede af ens Skolekammerater fra Aaret i Forvejen, og saaledes manuduceredes jeg bl. a. paa følgende Maade: „Ham der skal du vogte dig for, han er en fæl Englænder“.

Studenterhjemmet havde for øvrigt haft en mere straalende Tid nogle faa Aar i Forvejen under Pastor F. Steinthals Ledelse. Nu var han rejst til Indien, og flere af hans Hjælpere var ogsaa borte. Formanden var daværende Skoleinspektør V. Vaupell, død 12. August 1924, og Næstformanden nuværende Rektor Conrad Hansen. Jeg maa sige, det var to Mænd, jeg snart lærte at se op til. Der var ikke noget af det, der udvortes imponerer, ved dem. Men det var ægte alt sammen. Det var alvorlig Kristen-

dom og en forstandig og myndig Optræden, der prægede dem. De tog ogsaa paa en smuk Maade den ikke helt lette Situation i Efteraaret 1900, da Oppositionen i en Dagsorden opfordrede den samlede Bestyrelse til at gaa af. De forstod, at det var yngre Kræfter og nye Tanker, der skulde frem.

Det gærede nemlig stærkt i Undergrunden i Studenterhjemmet, man syntes, Ledelsen var for passiv, man var sikker paa, at nu var Tiden for Studenterbevægelsen til et kraftigt Fremstød. Studenterhjemmet skulde kunne konkurrere med de andre to Foreninger i Retning af at være en almindelig Studenterforening, skulde mere tage de kulturelle Opgaver op, mere kaste sig ud i Dagens brændende Spørgsmaal, men samtidig skulde Kristendommens Fane hejse ved store offentlige Studentermøder og man skulde se paa Studenterforeningen som den Valplads, hvor der skulde vindes Sjæle for Kristus. Endelig skulde man ud til Landets Latinskoler til de vordende Studenter med Kristi Evangelium samt til Menigheden, baade for at give og modtage. Alle de mange Foretagender, som i de følgende Aar udgik fra Studenterhjemmet, var i Grunden udtænkte og planlagte i 1899—1900. Det var kun en lille Kreds der paa en Maade dannede en Sammensværgelse. Hovedmændene var ubestridt Chr. Frimodt Møller, nu Lægmissionær i Indien, C. I. Scharling, nu Sognepræst i Tostrup, og Johs. la Cour, nu Fuldmægtig i Nationalbanken. Dertil kom fra K. F. U. M. Mads Samuel Jørgensen, der indtraadte i den nye Bestyrelse med cand. theol. Knud Heiberg, nu Missionær i Indien, som Formand. Frk. Ragnhild Høgsbro, nu gift med Frimodt Møller, blev det første kvindelige Bestyrelsesmedlem i en Studenterforening. Af Aargangen 99 var vist Cai Hegermann-Lindenchrone, nu Fuldmægtig i Undervisningsministeriet, den eneste, som var indviet i Planerne. Der var ikke mange, men de var fulde af Begejstring og Tro og Offervilje. Et saadant Fremstød kostede jo Penge, og de var rørende i deres Ofre.

Hvad der her skete, fik Betydning for Studenterhjemmet og hele Bevægelsen i en Række af Aar. De formaaede at forene de to Formaal paa en god Maade. Det har vel ikke altid været Til-

fældet senere. Og i kristelig Studenterbevægelse har senere snart den ene Retning, snart den anden haft Førerskabet.

Vi kendte ogsaa til socialt Arbejde den Gang. Under Lock-outen arrangeredes Foredrag for Arbejdere og i 1900 begyndte Johs. Hoff, nu Læge i Aarhus, og K. Balle, nu Provst i Grønland, en Skole for Lupuspatienter ved Finsens Institut.

En af dem, der forstod Studenterhjemmet bedst, har skrevet følgende Resumé: „*Vi blev bevarede, og vi fik de rigtige Venner*“; mangfoldige andre vil sige det samme. For mangan en blev det det Sted, hvor han kom igennem til levende Tro paa Kristus, og saa var Studenterhjemmet stadig vort aandelige Rustkammer, hvor vi hentede Vaaben til Kampen i Studenterforeningen; thi der skulde Slaget staa. Det forstod ogsaa mange af os, hvorfor vi ogsaa meldte os ind i Studenterforeningen. Og ved Diskussionerne gik det ofte varmt til. Fra 99 havde vi en af de mest fanatiske Kristendomsmodstandere, jeg har kendt, nemlig P. F. Lange, og ved Siden af ham Magister Anton Thomsen, død som Professor i Filosofi; men de fandt sandelig jævnbyrdige, ja overlegne Modstandere i Johs. Nordentoft, nu Præst ved Garnisons Kirke, og Edvard Geismar, nu Professor i Theologi.

Det er rigtigt, at kristne Studenter slutter sig sammen og styrker hinanden, ja det kan slet ikke være anderledes. Men derover bør det ikke glemmes, at den kristne Studenterbevægelse har en Indsats at give i den store Studenterverden og hvor Lejlighed gives maa aflægge en Bekendelse; det er af stor Betydning ikke mindst for de unge. Det blev forstaaet af unge Studenter i 1899, og det er ogsaa forstaaet siden.

TH. LETH.





Metropolitanskolen



Sorø Akademi



Herlufsholm lærde Skole

BIOGRAFISKE OPLYSNINGER

Studerne fra 1899 — III



METROPOLITANSKOLEN

De med * mærkede Biografier er tagne fra den interessante Bog „Metropolitanskolen gennem 700 Aar“, Kbhvn. 1916.

Navnene paa Studenterne fra 1899 opgives i „Meddelelser angaaende de lærde Skoler for Skoleaaret 1898—99 at være følgende:

Borberg	Hvidt, L. N.	Rottbøll	Nørgaard	Otterstrøm
Bull	Hvidt, Vald.	Valentiner	Winther	Sinding
Christensen, nu	Jacobsen	Henningsen	Andersen	Sommerfeldt
Waagechristensen	Krag	Jørgensen	Feilberg	Svedstrup
Dalhoff	Krohn	Klim	Fridericia	Tillisch
Fiehn	Larsen	Lange	Hofman Bang	Warming
Hansen, G. N.	Lund	Leschly	Jensen, nu	Zachariae
— J. C. C., nu Helkett	Reumert Rohde	Magnussen Møller	Meisner-Jensen Ohr	

BORBERG, NIELS CHRISTIAN, f. 7. Oktober 1880. Søn af københavnsk Læge af samme Navn og Hustru Dorothea Hofman-Schmidth. Student fra Metropolitanskolen 1899. Medicinsk Embedseksamen Sommeren 1905. Derefter almindelig Uddannelse paa de fleste københavnske Hospitaler — samt Specialuddannelse i Nerve-Sindssygdomme som Reservelæge paa St. Hans Hospital 1911—12, Reservelæge paa Kommunehospitalets 6. Afd. 1912—17 samt paa Rigshospitalets Nerveklinik, hvor jeg endnu er Assistent.

Doktordisputats 1912 („Det kromaffine Vævs indre Sekretion“). Praktiseret som Nervespecialist i København siden 1916. Har interesseret mig en Del for den saakaldte „psykiske Forskning“. Har iøvrigt intet at fortælle om mig selv, der kan antages at have Interesse for andre. (Portræt Side 11).

1) L. S. Fridericia.

2) Frits Albert Orth.

3) C. V. Otterstrøm

BULL, TAGE, f. 5. Juli 1881. Søn af Amtsforvalter Bull og Hustru Clara Louise Puggaard. Juridisk Kandidat 1908, Assistent i Handelsministeriet 1909, Ministersekretær 1910—11, Assistent i Udenrigsministeriet 1911, Attaché i Paris 1912—13. Varetog Udenrigsministeriets løbende Forretninger med Pressen fra 1914. Konstitueret Legationssekretær til Tjeneste i Udenrigsministeriet 1916. Er for Tiden Attaché i Madrid. (Portr. Side 11).

WAAGECHRISTENSEN, CARL. Tog Filosofikum hos Professor Wilckens 1900 (egregie). Ved Kælkning i Dyrehaven 1905 flækkede jeg min venstre Knæskal, men blev helbredet af Prof. Rovsing. Jeg fik derfor først juridisk Eksamen Vinteren 1906—07 (laud.), blev straks Volontør paa Frederiksberg Birk, vikarierede Sommeren 1907 i Finansministeriets Pensionskontor, reviderede for Prof. Matzen i Rigsdagens Bibliothek Noter og Love til hans Statsret (III. Del). Var paa Kontoret hos Overretssagfører Falkow og Niels Nielsen indtil Marts 1908, hvor jeg blev Fuldmægtig paa Frederiksberg Birk først under Birkedommer Sylow, derefter Gad; fratraadte Efteraaret 1919 og tog Sagførerbestalling samt fortsatte min Auktionsvirksomhed i Allégade 8. I Hjemmet dyrker jeg Musik og er Medlem af Eliaskirkens Menighedssamfund siden 1919. Blev gift 4. December 1920 med Mary Agne Elise Madsen og har af tidligere Ægteskab en Datter Elna Waagechristensen. (Portræt Side 11).

DALHOFF, JOHANNES, f. 1880 i Roskilde, men forlod denne Stad s. A., da min Fader blev ansat som Præst ved Diakonissestiftelsen paa Frederiksberg. Kom 1886 i Fru Lundings Forberedelsesskole, derfra 1892 i Metropolitanskolen, hvor jeg gik i 7 Aar, idet jeg blev Oversidder i 3. Kl. Klarede Studentereksamen — sproglig — med 93 Points, hvad jeg fandt meget passende. En af mine Lærere var synlig overrasket over, at det ikke var gaaet mig værre og gratulerede mig med „Saa er du da ogsaa forfærdelig glad“. Havde i Skolen haft ret uklare Forestillinger om, hvad jeg vilde være. Begyndende sociale og politiske Interesser tog efterhaanden fastere Form, bl. a. under Indtrykket af

den store Lockout i Sommeren 1899, og da jeg efter en lang Ferie i Norge ovenpaa den overstaaede Eksamen meldte mig til Studium, blev det hos Prof. Westergaard paa Statistisk Laboratorium. Til Filosofikum fik jeg ug, hvad jeg siden altid har været noget forbavset over.

Kom i 1901 ind som Ekstraarbejder i Statistisk Bureau, som det da hed, for at tjene noget til Hjælp ved Studierne. Blev der til et Par Maaneder før jeg skulde op til Embedseksamen, i Sommeren 1904. Denne bestod jeg med laud., og i mit Speciale: Socialpolitik skrev jeg en Opgave om „Mægling og Voldgift i Arbejdsstridigheder“ — mit Kendskab til dette Emne var dengang mindre end nu, men jeg fik dog laud. for Opgaven. Kom kort efter Eksamen tilbage til Bureauet, hvor jeg blev ansat som Assistent i 1905. Havde ved Siden af en Del privat-statistisk Arbejde og skrev en Del Artikler og Afhandlinger, hvoraf jeg gensaa de fleste paa Tryk. Var 1909—13 ansat som Assistent paa Statistisk Laboratorium paa Universitetet, d. v. s. Bibliotekar og Tilsynsførende med Øvelserne, en Stilling, der havde sin særlige Tiltrækning ved den Lejlighed, den gav til at følge den faglige Litteratur og til at komme i nær Berøring med Professorer (særlig Westergaard og Scharling) og Studenter. Havde været interesseret Medlem af Socialøkonomisk Samfund (Bestyrelsesmedlem og Formand i flere Perioder); derimod kun uinteresseret Medlem af Studenterforeningen i et Par Aar; havde ikke Tid og ikke Raad til at deltage i Studenterliv af den Art. 1913 blev jeg Fuldmægtig og kort efter kst. Kontorchef i Statistisk Departement, som det nu hed; 1917 fik jeg Udnævnelse som Kontorchef; har hovedsagelig haft at gøre med Handels- og Industristatistik og Socialstatistik, Emner, i hvilke bl. a. Krigsforholdene i disse Aar har bragt stadig Liv og Røre, og som derfor let har kunnet fastholde ens Interesse, naar man ikke nærer den horror for Statistik, som en Del Mennesker synes at være født med og ikke kan komme uden om.

Ved Siden af min Stilling har jeg for Fortjenestens og Fornøjelsens Skyld givet mig af med en Del Skriveri (bl. a. paa Forsikringsvæsenets Omraade. Blev i 1914 Sekretær hos Statens

Forligsmand (Ad. Jensen) og hans Stedfortræder (Riis-Hansen), blev selv Stedfortræder 1920 og Forligsmand (sammen med Michael Koefoed og Ad. Jensen) i 1922, og har saaledes haft den Tilfredsstillelse, at min Ungdoms Interesse for Socialpolitik kom til videre Anvendelse end til en Eksamensopgave. Har Forhandlingsmøder, der strakte sig over Dage og Nætter kunnet være besværlige nok, min Interesse for Opgaven har de ikke taget fra mig. Saa endelig var jeg Sekretær i Lønningskommissionen af 1917, og denne Stilling førte til at jeg blev Medlem af Lønningsraadet — en af mine Embedsbrødre undertiden noget miskendt Institution, hvis Gavnlighed for baade Staten og Tjenestemændene jeg imidlertid ikke nærer nogen Tvivl om, og hvor jeg derfor gerne har taget min Del af det betydelige Arbejde, der gennem Aarene er lagt paa Raadet.

Efter at ovenstaaende var skrevet, er Dalhoff blevet Departementschef i Erhvervsministeriet og Formand for Valutaraadet. (Portræt Side 17).

Red.

FIEHN, HANS KRISTIAN HERMAN, f. 14. Maj 1880 i København. Søn af cand. jur., Assistent i Justitsministeriet, Th. F. Student Metropolit., 1. Karakter med Eksamen Sommeren 1905, laudabilis. Fra 1906—14 ansat ved forskellige københavnske Hospitaler. Fra 1916 visiterende Læge ved Politiets III. Afdeling (Udvandringen), Læge ved Det forenede Dampskibsselskab. Fra 1918 Læge ved Hendes Maj. Enkedronningens Hofstat. Praktiseret i København fra 1912.

HANSEN, GUSTAV NIKOLAI, f. 29. Oktober 1881. Søn af Malermester P. O. Hansen. Den i mig ved 13-Aars Alderen vaagnende Interesse for Tand- og andre Hjul — i det hele taget for hvad der kunde løbe rundt, bestemte mit Valg af Livsgerning. At Beskæftigelsen kun skulde blive med de Skinner, de Hjul løber rundt paa, havde jeg ganske vist ikke tænkt mig, men det smager dog altid af Fugl. De første Studenteraar ivrigt Medlem af A. S. Polyteknisk Kandidat 1906. Samme Aar Soldat — sagdes at gaa med Marskalsstaven i Tornystret og for-

fremmedes virkelig ogsaa under Sikringsstyrkens Formering til Underkorporal. Blev 1907 gift med Jenny Marcussen, Datter af Direktør M., og Ingeniør ved Københavns Sporveje. Sidste Trin paa Stigen, Afdelingsingeniørens, naaedes 1918. Paa forskellige Tjenesterejser blandt andet konstateret at ogsaa udenlandske Trolleystænger kan tabe Traaden og dito Kurver pibe — men hvem tror det? Alt i alt heldig —, men af mine to Børn vil Sønnen dog hverken være Ingeniør eller Embedsmand; det er nu hans Bedømmelse af Situationen. (Portræt Side 17).

HELKETT (HANSEN), JENS CARL CHRISTIAN, f. 18. Marts 1881 i København som Søn af Hotelforpagter C. L. H. (Hansen), død 24. Januar 1920, og Hustru Christine, f. Jensen. Student fra Metropolitanskolen. Deltog i ret betydelig Grad i Studenterlivet, dog uden nogensinde at spille nogen fremtrædende Rolle og uden at gøre sig værdig til andre Tillidshverv end det gennem en Aarrække at være Medlem af Engagementskontoret. Kandidat Februar 1906. Fungeret fra September 1906 til Juli 1907 som konstitueret Undernotar i København. Efter nogle Ansættelser i Kontorer i Finansministeriet og Københavns Magistrat fra 1. April 1908 ansat som Assistent i Finansministeriet, hvor han forblev, indtil han fra den 1. Januar 1919 udnævntes til Fuldmægtig i Landsoverskatteraadet. Her blev han i Maj 1923 Chef for Raadets Klageafdelings Kontor. Ugift. (Portræt Side 17).

HVIDT, LAURITZ NICOLAI *, f. 5. Juni 1882. Søn af Etatsraad, Godsejer Daniel Hvidt og Charlotte Prahl. Juridisk Kandidat 1905. Assistent i Justitsministeriet 1911 og samme Aar Sekretær ved Retslægeraadet. Er nu Kontorchef. Gift 4. Oktober 1910 med Clara Fenger.

HVIDT, VALDEMAR *, f. 25. Juni 1881. Søn af Højesteretsjustitiarius Edvard Hvidt og Hustru Lizzie Rothe. Juridisk Kandidat 1905. Sagførerfuldmægtig 1905—09. Assistent i Indenrigsministeriet 1909. Nu Kontorchef.

JACOBSEN, OVE HARTVIG, f. i København 22. Juli 1881. Søn af Grosserer Eduard Jacob Jacobsen og Hustru Julie Dorthea, f. Trier. Kom i Krebs' Skole og derfra i Metropolitan-skolen; Student med 1. Karakter. Studerede nogle Aar Medicin, men opgav dette og gik til Boghandelen. Lærte hos Boghandler Christian F. Rømer og kom derfra til Ove Høegh Vogelius; overtog denne Forretning 1. Juli 1918. Aftjent Værnepligt som Underlæge i Hæren. (Portræt Side 19).

KRAG, WILHELM LARS LARSEN RASMUS HUTH (Proprietær Wilhelm Lars Larsen Krag og Emilie Teisen), f. paa „Trollesminde“ pr. Hillerød 23. Marts 1881. Juridisk Kandidat 1906. 1906—11 ansat under Udenrigsministeriet. Ugift.

(„Juridisk Stat“).

KROHN, MARIO, var født 18. December 1881 i København, hans Fader var Museumsdirektør Pietro Krohn, hans Moder Emilie Juliane Krohn, f. Bull. Ved Paavirkning fra det gennemkultiverede, i flere Generationer til dansk Kunstliv intimt knyttede Hjem, blev hans Interesser allerede i en meget ung Alder vakt for Kunst og Kunsthistorie, ikke mindst for Kunsthaandværk. Kunstindustrimusæet, hvis egentlige Grundlægger og første Direktør hans Fader var, udviklede sig stærkt netop i M. K.s Drengaar og fik paa mange Punkter stor Betydning for hans Udvikling.

Tidlig moden og allerede under Skoleaarene i Metropolitan-skolen bærende Præg af betydelig Originalitet, var han ved sin Indtrædelse i Studenterlivet en af dem, som ogsaa Kammerater, der stod ham noget fjernere, straks maatte lægge Mærke til; hans fornemme, noget tilbagetrukne Væsen bevirkede dog, at hans Indflydelse gjorde sig stærkere gældende i Samtaler end i Diskussionerne, i enkelte af hvilke han dog deltog med velovervejede Indlæg. Omkring 1905 afsluttede han sine egentlige Universitetsstudier uden dog at tage nogen Eksamen, og lod sig knytte til Kunstindustrimusæet, hvor han blev en saare nyttig Medarbejder af den som Direktør kort efter tiltraadte Emil Hannover. Hans Arbejde her satte sig særlig Spor under den da

foregaaende Omordning af Samlingerne og ved en videre Udvikling af Musæets værdifulde Bibliotek. I 1912 gik han over til Kunstmusæet, hvor han ligeledes i en Assistentstilling virkede til 1915.

Allerede i 1916 naaede han dog en Chefspost inden for dansk Musæumsvæsen, idet han da blev Direktør for Thorvaldsens Musæum.

Han medbragte til disse Stillinger en dyb Kærlighed til alle Former for Kunst, en brændende Interesse for vore Kunstsamlingers Trivsel og — ikke mindst — en omfattende Viden paa talrige af Kunstforskningens Omraader. Alt dette forenedes i ham med stor Ordenssans og maalbevidst Energi og gjorde ham til en næsten ideel Musæumsmand. De samme Egenskaber prægede ogsaa hans Forfattervirksomhed; hans Værker „Italienske Billeder i Danmark“ og „Chr. Købkes Malerier“ — Købke var en Broder til hans Farmoder — vurderes højt af den kunsthistoriske Sagskundskab. I organisatorisk Retning har han maaske særlig haft Betydning ved sit Arbejde for at tilvejebringe en Bibliografi over alt hvad der findes af Kunstlitteratur i Danmark og en Centralsamling af Fotografier af Kunstværker omspændende hele Verden.

Det var derfor med store Forventninger, at man saa ham overtage Direktørstillingen for Thorvaldsens Musæum, hvor der ventede ham et Væld af store Opgaver, som han syntes bedre egnet til at løse end nogen anden. De vanskelige Aar under Verdenskrigen i Forbindelse med et svigtende Helbred hindrede ham dog i at naa saa vidt som haabet. Erindres skal det dog, at det var ham det lykkedes under store Vanskeligheder og personlig Fare at tilbagevinde for Danmark Thorvaldsens oprindelige Jansonstatue. Da han den 8. Januar 1922 gik bort, følte det af alle, hvem Fremmet af dansk Kultur ligger paa Sinde, som et usædvanlig smerteligt Tab. Det vil være med Vemod, at Studenterholdet af 1899 vil se hans Plads staa tom ved dets Jubilæumsfest.

Mario Krohn blev i 1911 gift med Asta Bergh, f. Heymann. (Portræt Side 19).

C. J.

LARSEN, KRISTIAN, f. 2. Januar 1880. Søn af Murermester A. Larsen og Bentine Olsen. Juridisk Kandidat 1905. Sagsførerfuldmægtig. Assistent i Københavns Politikontor 1905. Bogholder i Københavns Politi 1909. Gift 1911 med Johanne Pedersen.

LUND, WILLIAM, f. 25. Oktober 1880 i København. Ældst af 4 Sønner af Forældrene Overretssagfører, Justitsraad Villiam C. B. Lund, død 1908, og Hustru Anna Marie, f. Duus. Student fra Metropolitanskolen. Studerede Jura sammen med fem Klassekammerater, nemlig: J. C. C. Helkett, L. N. Hvidt, Vald. Hvidt, V. K. Magnussen og Jac. Winther, i hele Studietiden. Cand. jur. 1905. Overretssagfører 2. September 1908. Fra 1912 i Kompagni med Overretssagfører V. Buemann. Fra Marts 1908 Formand i Bestyrelsen for Samfundet for det kvindelige Tyendes Vel og Medlem i Repræsentantskabet for faste Husmedhjælpere i København og Omegn. Gift 3. December 1920 med Vibeke Buch Hastrup, Datter af afd. Læge Morten Hastrup og Hustru Marie, f. Buch. (Portræt Side 19).

REUMERT, ALEXANDER BALTHAZAR CARL. Baade paa fædrene og mødrene Side er jeg af Præsteslægt. Min Farfader Alexander Balthazar Carl Reumert var Præst i Holstebro og senere i Sorterup-Ottestrup, min Morfader Peter Henrik Kastrup var Præst i Rind og Herning, sidst i Kongsted. Født 19. November 1881 i den — dengang — lille Flække Herning som Søn af Manufakturhandler Johan Anton Ponsaing Reumert og Hustru Anna Sofie Margrethe Kastrup, kom jeg allerede i 6 Aars Alderen med mine Forældre til Frederiksberg, hvor jeg fik mit Barndoms- og Ungdomshjem — under lykkelige Kaar og præget af Kristendommens Aand, omgivet af megen Kærlighed. Mange gode Minder har jeg fra min Skoletid — først i Fru Lundings Skole paa Frederiksberg og derefter i Metropolitanskolen (under den fortræffelige Rektor Bloch), hvorfra jeg blev Student Sommeren 1899. Allerede som Dreng kom jeg i Forbindelse med daværende Pastor Harald Ostenfeld (nu Sjællands Biskop), gen-

nem hvem jeg fik den aandelige Hjælp, jeg trængte til, og ikke mindst det klare Syn for Kristendommens Virkelighed og Bærekraft. Han blev den Mand, som jeg i særlig Grad maa sige Tak for.

En overordentlig lykkelig Studentertid fik jeg med Deltagelse i „Studerterhjemmet“s Liv, med Samvær særlig med 3 udmærkede Theologkammerater (Ludvig Valentiner, Poul Øllgaard, Jacob Trier), Deltagelse i „de store nordiske Studentermøder med kristelig Program“ og saa frivilligt Menighedsarbejde paa Frederiksberg (Søndagsskole og Frivilligt Dreng-Forbund), hvilket sidste blev en rig aandelig Hjælp for den unge Student.

Efter den theologiske Embedseksamen (Sommeren 1905 med 5 laud.er) blev jeg Huslærer hos daværende Hofjægermester H. C. Cederfeld de Simonsen paa Erholm, i hvis gode Hjem jeg tilbragte en rig og lykkelig Tid. Efter en kortere Sekretærvirksomhed i Kolding K. F. U. M. blev jeg i 1908 uordineret Medhjælper hos daværende Provst H. Ostenfeld i Solbjerg Sogn paa Frederiksberg, hvor jeg særlig havde med Ungdomsarbejdet at gøre. Den 12. November blev jeg kaldet til Embedet som Kaldskapellan for Nørre-Tranders i Aalborg Stift med Bolig i Arbejderbyen Vejgaard (da med ca. 3500 Indbyggere), som blev min særlige Virkekreds. Med stor Taknemmelighed mindes jeg min Ordinator Biskop Christen Møller og min gode Sognepræst H. U. M. Barfoed, der paa en sjælden Maade vejledede og samarbejdede med sin unge Kapellan. 1910 viedes jeg til Borghild, f. Bech, f. 21. Juni 1886, Datter af Grosserer Peter Frederik B. og Hustru Elisabeth Marie Rønneberg, i hvilket Ægteskab der er tre Døtre. Den 18. April 1914 kaldedes jeg til Embedet som Sognepræst i Hasle-Rutsker paa Bornholm, hvor jeg tilbragte 6½ gode lærerige Aar, som jeg mindes med Tak.

I Oktober 1920 tiltraadte jeg mit nuværende Embede som Sognepræst i Hørsholm. (Portræt Side 23).

ROHDE, AXEL WIENBERG*, f. 6. Marts 1881. Søn af Grosserer, Etatsraad J. G. Rohde og Hustru Julie Wienberg. Cand. phil. 1900. I Handelsvirksomhed i Tyskland 1902

og England 1905. Prokurist hos Baadh og Winthers Eftf. 1911. Grosserer. Medindehaver af Firmaet Baadh og Winthers Eftfl. 1913.

ROTTBØLL, CHRISTIAN MICHAEL*, f. 22. April 1880. Søn af Godsejer Christian Michael Rottbøll og Hustru Rosalie Frederikke Nyebølle paa Børglumkloster. Juridisk Kandidat 1906. Avancerede i Udenrigsministeriets Tjeneste til Kontorchef. Er nu Generalkonsul i London.

VALENTINER, LUDVIG ANDREAS*, f. 10. Maj 1881. Søn af Bankdirektør Valentiner paa Frederiksberg og Hustru Sophie Lind. Var i Studentertiden med til Dannelsen af Frivilligt Drengforbund, der begyndte med Stiftelsen af F. D. F. paa Frederiksberg 1902, har siden da været i Ledelsen deraf, fra 1909 som Formand for hele Bevægelsen i Danmark. Theologisk Kandidat 1905. Stiftede K. F. U. M. Frederiksberg 1905. Præsteviet Medhjælper ved Frederiksberg Kirke 1906. Kaldskapellan i Odder 1910. Sognepræst Viby 1916, senere tillige Provst for Bjerge-Aasum Herreders Provsti. Gift 3. Juni 1910 med Elisabeth, Datter af Provst Vald. Glahn, Frederiksberg.

HENNINGSEN, EINAR VALDEMAR MARIUS*, f. 18. November 1881. Søn af Direktør paa Carlsberg Bryggerier Vald. Henningsen og Hustru Marie Balle. Medicinsk Embedseksamen 1910. Kandidat og Assistent paa københavnske Hospitaler. Skibslæge 1911 og 1912. Studieophold i Paris 1914 (Dermatologi). Reservelæge ved Rudolph Bergs Hospital 1915.

JØRGENSEN, HAKON, f. 7. Juni 1880 i København som Søn af afdøde Snedkermester H. C. Jørgensen og Hustru Cathrine, f. Quortrup. Jeg blev Student fra Metropolitanskolen 1899, cand. theol. 1905, cand. mag. ved Tillægseksamen i Naturhistorie og Geografi 1913. Jeg fik Medaillen for druknedes Redning 1902. Efter et Par Aars Lærervirksomhed udenfor København kom jeg til det offentlige Skolevæsen i København, Lærer

først ved Sjællandsgades, nu ved Husumgades Skole. Jeg har haft megen Glæde af min Lærervirksomhed og har næsten udelukkende undervist i mine Fag. Jeg mindes ogsaa med megen Glæde og Taknemmelighed min 5aarige Alumnetid (1908—13) paa Borchs Kollegium, dels paa Grund af Kammeratlivet, dels fordi det blev Studieaar, hvor jeg kom tilbage til mine Drengenaars Interesse: Naturhistorie, særlig Botanik.

Jeg har skrevet en Del Artikler og Afhandlinger i Tidsskrifter (Gads Magasin, Vor Ungdom, Naturens Verden) og Dagblade om botaniske (særlig Botanikens Historie) og om pædagogiske Emner, ligesom jeg, for Botanikernes Vedkommende, er Medarbejder ved Dansk Biografisk Haandleksikon. Jeg blev i 1914 gift med Sigrid Vilhelmine Scheving, Datter af afd. Købmand Gudmund Scheving og Hustru Helga S., f. Rørdam. (Portræt Side 23).

KLIM, GEORGES, f. 27. Januar 1882 i København. Student fra Metropolitanskolen. Søn af Hotelejer Rs. Klim (død 1901) og Hustru Christiane, f. Krønche, død 1902. Lidet interessant Personlighed. Har udrettet grumme lidet for det almene Vel og ikke meget mere for hans eget personlige. Har altid maattet sande paa ham selv de Ubekvemmeligheder, der er ved den Reputation for Hæderlighed, vi Danske har overalt i den gamle og nye Verden. —

Er altsaa ikke blevet Millionær. Elsker dramatisk Kunst, gamle Møbler, gamle og nye Bøger; hans „terre à terre“ Arbejde som Hotelejer tvinger ham desværre til at indskrænke sidstnævnte Hang. Æventyr: faa og ganske personlige. Oplevelser: færre, medmindre det at have truffet og kendt mange interessante Mennesker kan kaldes Oplevelser. Tog som Barn sine Støvler af og i Ly af en tynd Væg listede sig til at lytte til Edv. Grieg, da han komponerede „Per Gynt“. Har senere hen i Livet „meduseret“ (paa Dansk: lamslaet) Philippe af Orléans, som, da de først mødtes, modtog G. K. med et: Zut, c'est mon sosie! (Store Gud! er det min Genganger?) — førend Omgangsformerne blev mere hjertelige.

Skæbnen og Sarah Bernhardt vilde, at han altid havde hende i sit Hus i tre forskellige Hovedstæder og skønt ikke edsvoren Translatør maatte altid berette hende Pressens Udtalelser, som hun, trods hendes utallige Triumpher, satte saa stor Pris paa.

Dekoreret af den svenske Konge med Ridderkorset af Gustav Vasaordenen. Har mundhuggedes med Venizelos, som takket være Clemenceau under Fredskonferencen havde lagt Beslag paa hans Hotel og som irriteret, fordi Hr. Lloyd George ikke straks gav efter i Spørgsmaalet om Øerne i det ægæiske Hav, vilde lade sin uretfærdige Vrede gaa ud over sin Hotelvært. Forstod, om ikke straks, saa dog senere hen, hvorfor Kong Georg I tilbragte den største Del af Aaret i en ærbødig Afstand fra det moderne Hellas. Bevarer som et lyst Minde at have sunget i det lille Kor ved Mindefesten for I. P. Hartmann paa det Kgl. Theater 1899. 1. Tenor: Herold, Holt, Harald Holstein, G. Klim. Har fartet længe om i den gamle Verden, førend han slog sig ned i „Byernes By“, hvor han var bosat under hele Verdenskrigen og regelmæssigt om Morgenen samlede de Granatstumper op paa sine Balkoner, som Tyskerne havde sendt om Natten eller som faldt ned igen fra de Kugler, de franske Batterier sendte efter de tyske Flyvere. — Gift med en fransk Dame. Ved sit Ægteskab allieret med en meget parisisk Forlagsboghandler. Selv franksindet. To franske Sønner. Har ingen Devise. Dog fristet til at sige: *Tout le monde a deux patries: la sienne et puis la France!* (Portræt Side 23).

LANGE, PETER FERDINAND, f. 5. Februar 1879. Søn af Bogholder Jens Lange og Hustru Ida. Cand. phil. Lærer-virksomhed forskellige Steder, bl. a. paa Marselisborg Kostskole. September 1909 til Amerika og studerede ved Columbia Universitetet. Dr. phil. sammesteds.

LESCHLY, WILLIE*, f. 15. Juli 1882. Søn af Kgl. Bogholder Peter Magnus Leschly og Hustru Ida Sophie Sørensen. Cand. med. 1906. Kandidat og Assistent ved forskellige Hospitaler. Assistent ved Universitetets path.-anatom. Institut 1907



—09 og ved Statens Seruminstitut 1909—17. Dr. med. 1914. Reservelæge samme Aar ved Frederiks Hospital. Er nu Overlæge i Sønderborg. Gift 11. Maj 1912 med Ellen Agnes Ebba Pehrsson.

MAGNUSSEN, OVE KNUD. I 1899 blev jeg Student fra Metropolitanskolen. Egentlig vilde jeg til at begynde med studere Historie, men valgte af forskellige Grunde Juraen. De første Aar af Studietiden var det dog ikke saa meget den, der tog min Interesse, som Studiet af Filosofi, Religionshistorie og Skønlitteratur. Men efterhaanden som jeg kom længere ind i Retsvidenskabene, kunde den højtudviklede Tænkning, den rummer, ikke undgaa at fængsle mig, og da jeg i Sommeren 1905 var blevet Kandidat, tænkte jeg ikke mere paa at skifte Studium. Foreløbig skulde jeg afslutte min Uddannelse med nogle Aars praktisk Arbejde. Det fik jeg Lejlighed til som Fuldmægtig hos Højesteretssagfører Ch. Shaw i 3 Aar, fra Januar 1906 til Januar 1909. Den Tid, jeg tilbragte der, var i mange Maader baade lærerig og interessant for mig, ikke mindst igennem det Indtryk, jeg fik af Højesteretssagfører Shaws rigt udstyrede og fængslende Personlighed.

Det havde imidlertid altid været mit Ønske, inden jeg gled paa Plads i Samfundsmaskineriet, at faa Lejlighed til at se mig noget om i Verden og endnu en Tid at beskæftige mig med rent teoretiske Studier. Da jeg derfor opnaede at faa et Rejsestipendium, tog jeg i Marts 1909 til England og studerede der i et halvt Aars

1) E. C. Sommerfeldt.

2) H. C. G. Svedstrup.

3) Johannes Warming.

Tid i Retterne og paa Bibliotekerne i London og Oxford. Fra England gik Turen til Paris og derfra til München, hvorfra jeg efter en mindre Rejse til Italien vendte hjem i Juli 1910. Senere opholdt jeg mig igen et halvt Aars Tid i England, fra September 1913 til Marts 1914 og studerede navnlig i Oxford og London. Mine Indtryk af engelsk Retsliv og af dets ledende Mænd har jeg søgt at give i et Par Essays „Rufus Isaacs“ (Tilskueren 1911) og „Indtryk fra Oxford“ (Ugens Tilskuer 1914).

Den 19. August 1913 indgik jeg Ægteskab med Overretssagfører Frk. Henny Petersen, og siden Foraaret 1914 har jeg drevet selvstændig Virksomhed som Overretssagfører i København, hvor jeg bl. a. har virket som juridisk Konsulent for en Række af de københavnske Handelsforeninger. Desuden har jeg siden Februar 1917 været ansat som Lektor i praktisk Jura ved Universitetet.

Jeg har offentliggjort nogle mindre Afhandlinger i Tidsskrifter, dels af rent juridisk Indhold, dels Karakteristiker af kendte Jurister.

MØLLER, SVEND. (Uddrag af et Brev fra en Søster.) Min yngste Broder Svend er født i Esbjerg 8. September 1881; gik i Fru Lundings Forberedelsesskole, blev Student 1899, tog første Del af sin Lægeeksamen 1904, fik i December 1905 en Lungeblødning og laa saa til 15. August 1906, hvor han blev kaldt hjem.

Hans Kammerater fik den endelige Eksamen 1906, kort før Svend døde.

Svend var dygtig, hørte jeg, men alle disse mange Evner som vi har faaet, er jo intet at rose et Menneske for, at han derimod døde som en Kristen er jo for mig en Glæde at tænke paa, han havde jo gennem sin Studietid sagt sig løs fra Gud, men paa sit Dødsleje sagde han til min afdøde Husband: Jeg kunde ikke dø i Gaar, jeg følte at nu var det Tiden, thi et Menneske kan nok leve sit Liv uden Gud, men ikke dø uden.

Her er et Billede taget paa Laboratoriet 1904, det eneste gode Billede vi har af ham . . . (Portræt Side 25).



Viborg
Katedralskole



Aalborg
Katedralskole

NØRGAARD, AXEL. Efter i 1905 at have taget juridisk Embedseksamen og i det følgende Aar at have aftjent min Værnepligt, gjorde jeg i ca. tre Fjerdingaar Tjeneste som Fuldmægtig, dels paa Københavns Amts Søndre Birk, dels paa samme Amts Nordre Birk. I et Aars Tid var jeg derefter Fuldmægtig hos et københavnsk Sagførerfirma, indtil jeg den 1. September 1908 opnaaede Ansættelse i Udenrigsministeriet. Fra den 1. April til den 1. Oktober 1909 gjorde jeg Tjeneste som Volontør ved Konsulatet i le Håvre, hvorefter jeg konstitueredes som Legationssekretær i Berlin, en Stilling, jeg beklædte, indtil jeg den 1. Januar 1911 beordredes til atter at forrette Tjeneste i Ministeriet. I Juni Maaned samme Aar sendtes jeg til de Forenede Stater, hvor jeg virkede, dels som Konsulatssekretær i New-York — i det første Aars Tid —, dels som fungerende Konsul i nævnte By og i Byerne Chicago og San Francisco. Efter et ca. treaarigt Ophold i Amerika forflyttedes jeg til Stockholm i Egenskab af Sekretær ved det derværende Gesandtskab, en Post, jeg indehavde, indtil jeg den 16. April 1918 ansattes som konstitueret Chargé d'Affaires i Helsingfors. Den 1. Oktober 1921 udnævntes jeg til Gesandt i Haag, hvilket Embede jeg i Øjeblikket beklæder. (Portræt Side 25).

WINTHER, JACOB, f. 16. September 1881 paa Frederiksberg, Søn af Kasserer Ludv. Fr. Winther, død 1910, og Hustru, Clara Augusta, f. Koefoed, død 1917. Gik fra 6.—12. Aar i M. Lundings Forberedelsesskole, Frederiksberg, fra 12.—18. Aar i Metropolitanskolen, hvorfra dim. Sommeren 1899 med 1. Karakter. Studerede Jura og tog 1. Del af Embedseksamen 1904 og 2. Del 1905 med laud. Fuldmægtig hos Overretssagfører Vilh. Rievers, København, indtil 1907. Paa Vejlelfjord Sanatorium fra 1907—08 og paa Rekreation fra 1908—11, i hvilket Tidsrum tillige Fuldmægtig bl. a. hos Broderen, nuværende Højesteretssagfører Fr. Winther. I Aarene 1906—15 Medarbejder paa Lovsamlingen „Kongeriget Danmarks Love“, hvis Tekst og Lovhenviisninger væsentligt skyldes ham. I Aarene 1910—14 Medarbejder paa „De nordiske Søløve med Domsreferater“, hvis

Studenterne fra 1899 — IV

danske Afdeling skyldes ham. Fra 1911 Overretssagfører i København, i Kompagniskab med Broderen, nuværende Højesteretsagfører Fr. Winther, og Overretssagfører Andr. Garde. Gift 10. Maj 1913 med Inger Sophie Hoffmeyer, f. 24. August 1891, Datter af Apotheker Niels Fr. Vilh. Elin Hoffmeyer, død 1910, og Hustru Caroline, f. Kjær. (Portræt Side 25).

ANDERSEN, AXEL V. J. Havde som Dreng mest Lyst til Regning og Tal, valgte derfor den matematiske Retning for at blive Ingeniør. Blev Student fra Metropolitanskolen i 1899, tog Filosofikum i 1900 og blev polyteknisk Kandidat i 1905. Var en kort Tid hos et Entreprenørfirma, Sommeren 1905 Rekrut ved Ingeniørregimentet og blev derefter ansat hos Stadsingeniøren i København, hvor jeg med forskellige Afbrydelser har været siden. Var i 1907 tilsynsførende Ingeniør ved Opførelsen af Ribe Aandssvageanstalt. Gift 1911. Maatte under Krigen 4 Gange ind som Soldat og avancerede derved til Underkorporal. Har i de sidste 7 Aar kommunalt beskæftiget mig med Kloakering af Københavns Yderdistrikter.

FEILBERG, CASPER LUDVIG*, f. 29. Juli 1881. Søn af Docent Ludvig Feilberg og Hustru Nicoline Lund. Cand. polyt. 1905. Docent ved Landbohøjskolen 1914. Gift 1915 med Kaja Hoffmann.

FRIDERICIA, LOUIS SIGURD, f. 24. Februar 1881. Søn af Grosserer Julius Ludvig Fridericia og Hustru Emma Fraenckel. Cand. med. 1906. Assistent ved fysiologisk Laboratorium 1905—07 og ved Universitetets Institut for almindelig Patologi 1907—13. Assistent ved Kommunehospital og Polykliniken 1914. 2. Reservelæge ved Rigshospitalets med. Afd. B 1914—16. Reservelæge ved Bispebjerg Hospital 1916—18. 1910 Dr. med. (Undersøgelser over Fosterstofs-kifte). Praktiserede i København 1915—18. Professor i Hygiejne ved Universitetet 1918. Konsulent i Hygiejne ved Sundhedsstyrelsen samme Aar. Censor ved Landbohøjskolen 1911—17. Censorsuppleant ved

med. Eksamen 1912—18. I Redaktionen af Bibliothek for Læger fra 1917. Formand for Dansk Ligbrændingsforening 1918—23. Delegeret i Kommissionen for skandinaviske Samarbejde paa Levnedsmiddellovgivningens Omraade 1918—23. Medlem af Arbejdsraadet fra 1918. Formand i Kommissionen for Embedslægeeksamen 1918. Bestyrelsesmedlem i Selskabet for Sundhedspleje 1920. Formand i Biologisk Selskab 1922—24. Landsredaktør for Nordisk hygiejnisk Tidsskrift 1920. Formand i Dansk hygiejnisk Lægeselskab 1921 og i Forretningsudvalget for Komitéen for Oprettelsen af en permanent Udstilling i Hygiejne 1922.

Afhandlinger i danske og udenlandske videnskabelige Tidsskrifter, specielt om Stofskifte — og Respirationsfysiologi, om Hjertesygdomme og om Hygiejne, specielt Ernæringsspørgsmaal.

Gift 23. Juni 1912 med Karen Johanne, Datter af Veksellerer Isidor Sigurd Monies og Margrethe Nathan. (Portræt Side 35).

(„*Krak's blaa Bog*“.)

BANG, NIELS PAUL HOFMAN, født ved Dorpat i Livland 30. Januar 1881 (efter den gregorianske Kalender, hvor-efter der regnedes i Rusland dengang 12 Dage før). 1882 flyttede hans Forældre hjem til Danmark, og han er opvokset dels paa Fyen, senere i København, hvor hans Fader var Inspektør ved Zoologisk Have. Og i København gennemgik han først Fru Lundings Forberedelsesskole, senere Metropolitanskolen, hvorfra han blev Student 1899. Blev cand. phil. Aaret efter og forlod derefter Studeringerne for at rejse til Udlandet. Efter et kortere Ophold i Skotland for at sætte sig ind i visse Planteforhold tog han til Nicaragua for Banandyrkning og mulig Tørring, derefter til de dansk-vestindiske Øer og deltog i de Forsøg, der blev gjort med Frugtørring, men kom hjem 1905 paa Grund af sin Faders Død. Tog Forretningsplads hjemme, men efter 15 Aars stadig Længsel efter de varme Lande, tog han 1920 med sin Hustru til Jamaica, hvor han fremdeles bor, beskæftiget dels med Silkeavl, dels Dyrkning af Jord — og tillige udnyttende sit Talent for Udsækning i Skildpaddeskal.

IV*

MEISNER-JENSEN, HANS* (tidl. Jensen), f. 10. Maj 1881. Søn af Tømrermester Hans Jensen og Clara Meisner. Cand. polyt. 1904. Ingeniør hos Afdelingsingeniør Karsten og Assistent paa Polyteknisk Lærestanstalt. Ansat i Firmaet V. Löwener. Gift 23. Juli 1908 med Karen, Datter af Mægler Peter Broe.

ORTH, FRITS ALBERT, f. 13. Marts 1880. Søn af Professor Albert Orth og Hustru Anna født Schram. Blev Student fra Metropolitanskolen 1899 og cand. phil. 1900. Studerede paa Polyteknisk Lærestanstalt 1899—1900, men gik derefter ind paa Tandlægeskolen og tog Tandlægeeksamen 1904. Praktiserende Tandlæge i København siden 1905.

Udnævntes 1910 til Forstander for Frederiksberg kommunale Skoletandklinik og har siden da paa forskellige Maader arbejdet for Indførelsen af rationel Skoletandpleje i Danmark. Er saaledes Redaktør af „Tandplejen“ siden 1913 og Næstformand i „Dansk Forening for Børnetandpleje“ siden 1922.

Arrangerede og ledede i 1913 en af „Den antropologiske Komité“ foranstaltet Undersøgelse af ca. 12,000 Børn i københavnske Kommuneskoler, og afgav herom en Beretning, der er optaget i „Meddelelser om Danmarks Antropologi“, II. Bind, 2. Afd. Udgav 1918 „Skoletandplejesagen i Danmark“. Er korresponderende Medlem af „The School Dentist's Society“ og udnævntes i 1922 til Medlem af „Hygiéne Commission Fédération Dentaire Internationale“. Er siden 1922 Dansk Tandlægeforenings Konsulent i Skoletandlægesager og siden 1923 samme Forenings Konsulent i Sygekassesager, og er desuden siden 1917 Formand for Skoletandlægeforeningen. Gift 19. Maj 1917 med Ellen, Datter af Inspektør ved Birkerød Kostskole L. Hrolv. (Portræt Side 35).

OTTERSTRØM, C. V., Fiskeribiolog, mag. scient., f. 23. Januar 1881 i Nordby paa Samsø, hvor Faderen var Sognepræst. 1906 mag. scient. i Zoologi. Assistent hos Statens Tilsynsførende ved Ferskvandsfiskeriet 1907—17. Leder af en Forsøgsanstalt for Ørredfiskeri 1907—11. Leder af Landbrugsmi-

nisteriets Undersøgelser af de ferske Vandets Fiskeriforhold fra 1914.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Folkemindesamling fra 1908. Formand for Foreningen til Folkedansens Fremme fra 1909. Repræsentant for Danmark i den internationale limnologiske Forening.

Gift 30. Marts 1914 med Julie Haar. Har skrevet: Fiskeriundersøgelser i Fure Sø og Hampen Sø (1919); Heltling og Helt i Danmark (1922); Afhandlinger i „Danmarks Fauna“ (1912—17) og i Blade og Tidsskrifter. Siden 1924 Redaktør af Ferskvandsfiskeribladet. (Portræt Side 35). („Kraak's blaa Bog“.)

SINDING, SVEND*, f. 14. August 1881. Søn af Fotograf N. E. Sinding og Nicoline Kleis. Murersvend 1901. Elev paa Kunstakademiet. Ansat hos Martin Borch ved Opførelsen af Rigshospitalet 1904—10. Konduktør ved Sukkerfabrikken „Vestsjælland“ 1911—12. Kunstakademiets Afgangsbevis som Arkitekt. Leder af Ingeniørkorpsets Tegnestue ved det Distrikt, der forestod Opførelsen af de nye sjællandske Garnisonsbyers Statskaserner 1912—15. 1. Præmie ved Teknologisk Instituts Konkurrence om en ny Bygning i Aborrepareren Juli 1915, hvorefter dette Arbejde overdroges ham. Gift 5. September 1913 med Ella Christence Quorstrup.

SOMMERFELDT, ERIK CHRISTIAN, Dipl.-Ingeniør (cand. polyt.) Direktør, f. 11. Februar 1882 i København, Søn af Oberst i Ingeniørkorpset E. J. Sommerfeldt, død 1903, og Hustru Anna Fernanda, f. Dreyer. Gift 17. Juli 1909 med Laura Elisabeth, f. 2. Januar 1887 i København, Datter af Grosserer Moritz Clausen, død 1920, og Hustru Emmy, f. de Nully Brown.

Efter en lys og lykkelig Barndom kom jeg efter nogle Maaneders Privatundervisning i 1888 i Schneekloths Skole, hvor jeg gennemgik 2.—6. Forberedelsesklasse for saa i Aaret 1893 at indtræde som Discipel i Metropolitanskolen. Overgangen var haard, da Privatskolerne dengang stillede ganske forskellige Forordninger til det Pensum, som skulde gennemgaaes indtil Udgangen

af 6. Forberedelsesklasse, men den lykkedes. Student 1899 og dernæst en $4\frac{1}{2}$ aarig Studietid paa den polytekniske Læreanstalt i København, hvor jeg bestod Eksamen som Bygningsingeniør (cand. polyt.) i Aaret 1904. I mit sidste Studieaar nød jeg efter min Faders Død godt af den daværende Direktør for Læreanstalten G. A. Hagemanns rundhaandede Velgørenhed, uden hvilken det af pekuniære Grunde næppe vilde have været mig muligt at fuldende mit Studium saa hurtigt. Allerede inden min Embedseksamen havde jeg i 1903 i nogle Maaneder virket som Ekstra-Ingeniør ved Statsbaneanlægene i København og indtraadte efter bestaaet Eksamen sammesteds som Ingeniørassistent (1904—06), og har som saadan projekteret flere af Jærnbanebroerne og Viadukterne for de nye Banegaardsanlæg i Københavns nærmeste Omegn. Aftjente i 1904 min Værnepligt som Konstabel i den kgl. danske Marine (Panserskibet „Helgoland“) og foretog i 1906 som K. A. Larsensk Stipendiat en 3 Maaneders Studierejse til England, Frankrig, Belgien og Tyskland, som skulde faa den største Betydning for min Fremtid, da den aabnede mine Øjne for Tysklands førende Stilling paa næsten ethvert af Teknikens Omraader.

Efter min Hjemkomst fra Studierejsen indtraadte jeg som Ingeniør og Bestyrelsens Sekretær ved A/S Fakse Kalkbrud 1906—07, var dernæst Ingeniør ved Københavns Telefonaktieselskab 1907—08 og fik i denne Stilling en tidligere Interesse for Elektrotekniken kaldt til Live igen. For at modtage Uddannelse i dette Fag, som under min Studietid fristede en kummerlig Skæbne paa den polytekniske Læreanstalt i København, søgte jeg og fik Ansættelse hos Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H. i Berlin 1908—12 — og er siden blevet i Tyskland. Har for dette Firma ledet Udførelsen af forskellige Oplandscentraler i Schlesien og Rhinprovinsen og et stort Fabrik anlæg i Berlin.

Overingeniør og Prokurist ved „Siemens“ elektrische Betriebe, Berlin, 1912—18, hvor jeg havde Overledelsen af en hel Række af Oplandscentraler i Tyskland. Var samtidig 1915—18 Direktør for Braunschweig-Hannoversche Ueberlandzentrale A. G. i Berlin, hvilket Firma ejer en Oplandscentral i Provinsen Hannover.

Indtraadte 1918 som Overingeniør og Prokurist ved Gesellschaft für elektrische Unternehmungen i Berlin, Tysklands største Drifts- og Pengeinstitut for elektriske Foretagender af enhver Art. Udnævntes til Direktør for dette Firma i Juni 1923. Var samtidig 1918—23 Direktør for A. G. für Gas-, Wasser- und Elektrizitätsanlagen i Berlin, et mindre Firma af lignende Art, som hidtil har lagt Hovedvægten paa Gasværker.

Beklæder for Tiden følgende Hverv: Direktør for Gesellschaft für elektrische Unternehmungen, Berlin, fra 1923, Direktør for Gewerkschaft Alexandria, Lignitkohlenbergwerk, Marienberg, fra 1919. Medlem af Bestyrelsesraadet for: A. G. Elektrizitätswerk Westerwald, Marienberg, fra 1919, Coblenzer Strassenbahngesellschaft, Coblenz, fra 1920, Neckarwerke A. G., Esslingen a/N, fra 1921, Apparat G. m. b. H., Esslingen a/N, fra 1923. Enzgauwerke G. m. b. H., Esslingen a/N, fra 1924, Norddeutsche Kabelwerke A. G., Berlin, fra 1921, Vereinigte Isolatorenwerke A. G., Berlin, fra 1922, Elektrizitätswerk Südwest A. G., Berlin, fra 1922, Amperwerke A. G., München, fra 1923, A. G. für Gas-, Wasser- & Elektrizitätsanlagen, Berlin, fra 1923, Bund der Elektrizitätsversorgungs-Unternehmungen Deutschlands e. V., Berlin, fra 1921.

Kontoradresse: Berlin N. W., 7. Dorotheenstrasse 36. Privatadresse: Berlin-Charlottenburg, Reichskanzlerplatz 4. (Portræt Side 47).

SVEDSTRUP, HANS CHRISTIAN GERNER, f. 3. September 1881 i København. Forældre Sparekassefuldmægtig Christian August Svedstrup, død 1893, og Hustru Anina Marie, f. Schougaard. Ansat i Postvæsenet i København 1901—04; 1907 cand. jur.; samme Aar Assistent i Generaldirektoratet for Postvæsenet. 1908 Amtsfuldmægtig i Ribe. 1909 Byfogedfuldmægtig i Aarhus. 1913 By- og Birkefuldmægtig i Vordingborg. 1914 Sagførerfuldmægtig (Beskikkelse som Underretssagfører). 1915 By- og Herredsfuldmægtig i Mariager. 1917 Byraadssekretær i Helsingør. 1918 Birkefuldmægtig i Fredensborg. 1919 Dommerfuldmægtig i Kolding. 1920 kst. Fuldmægtig ved Vestre Lands-

ret. 24. September samme Aar Auditør i Hæren (fra 1. November). Januar 1923 Dommerfuldmægtig i Ebeltoft. Orlov fra Hæren fra 1. Januar 1923 og Afsked med Ventepenge med Udgangen af Juni 1923. Ugift. (Portræt Side 47).

TILLISCH, FREDERIK FERDINAND, døde 1918 i New York paa Rejse til Sydamerika. Nekrologer i „Ingeniøren“, Berlingske Tidende og Nationaltidende.

WARMING, JOHANNES. Jeg synes paa en Maade, at jeg kommer som en Spurv i Tranedans i dette fine akademiske Selskab, eftersom jeg aldrig fra den Stund, jeg blev Student, har sat mine Ben paa Universitetet, endsige da hørt en Forelæsning. Det gik mig som saa mange andre, i hvis Slægt der løber gammelt Landmandsblod, at Muldet kalder. Det kaldte i alt Fald paa mig, og efter at jeg havde vigtet mig en Maanedstid med den hvide Studentehue, blev den gemt hen, og jeg byttede Bogen om med Ploven, og tog fat som Landvæsenselev paa en Gaard i Jylland.

Alligevel er jeg glad ved, at min gamle for nylig afdøde Fader, Botanikeren Prof. Eug. Warming, forlangte, at jeg skulde tage Studentereksamen, inden jeg fulgte min Lyst til Landbruget; thi det giver alligevel et Fond af Kundskaber og Dannelselse, som man har Gavn af Livet igennem, selv om den latinske Grammatik og de matematiske Formler forlængst er glemt.

Og saa har for Resten min Løbebane formet sig ganske programmæssigt, d. v. s. 3—4 Aar som Landvæsenselev, et Par Aar paa Landbohøjskolen og et Par Aar som Forvalter, indtil jeg i 1908 købte Gaarden „Johannesdal“ midt mellem Slagelse og Skelskør.

Den er nu, med noget senere tilkøbt Jord, 143 Tønder Land, og her har jeg saa siddet i de forløbne 16 Aar med skiftende gode Aar og daarlige Aar, saadan som det er Landmandens Kaar. Alt i alt vel saadan, som den vise Salomon ønskede sig det, naar han bad: „Giv mig ikke Rigdom, giv mig ikke Fattigdom, men giv mig mit beskikkede Brød“.

I 1917 blev jeg gift med Johanne Bauer, Datter af fhv. Jødemissionær Simon Bauer, og sidste Efteraar fik vi, efter næsten 7 Aars Ægteskab, en lille Søn Bent. Saa meget Latin kan jeg dog endnu huske, at jeg ved, at Navnet kommer af det latinske Navn Benedictus — den Velsignede.

Naar jeg har skrevet, at jeg for 25 Aar siden byttede Bogen med Ploven, saa kan jeg dog føje til, at jeg de sidste Aar til dels har byttet om igen omend paa en anden Maade.

Side om Side med min Gerning som Landmand, har nemlig i Aarenes Løb gaaet et kristeligt Arbejde, begyndende med Søndagsskole for mere og mere at gaa over til K. F. U. M. og Indre Mission, i hvis Tjeneste jeg nu giver al min Fritid, og da Fritid for en Landmand er et meget elastisk Begreb, hvis Størrelse man til dels selv kan bestemme, saa tager dette Arbejde ofte mere af min Tid og mine Kræfter end selve Landbruget, og hvad mine Medmennesker i Aarenes Løb har betroet mig af Tillidshverv ligger alt sammen paa det aandelige Omraade. (Portr. Side 47).

ZACHARIAE, HUGO ALFRED KRUPP, f. i Ulvegade i Nyboder 13. Juli 1881. Forældre: Daværende Premierløjtnant i Marinen, nuværende Viceadmiral G. H. R. Zachariae, født 16. September 1850, og Hustru Sophie Agnete Albech, Datter af Kontreadmiral Jacob Albeck, født 25. August 1852. Gik i Krebs' Forberedelsesskole i Stockholmsgade og senere i Metropolitan-skolen, dimitteredes Juli 1899, matematisk-naturvidenskabelig Retning. Deltog i Studenterturen til Island 1900 efter at have gennemgaaet et praktisk Læreaar paa Orlogsværftet.

Tog polyteknisk Embedseksamen December 1906 som Maskiningeniør og fik Ansættelse i London hos Messrs. Babcock and Wilcox. Var i 1908 ansat paa Skibsværftet hos Burmeister og Wain og var fra 1909—12 Trafikchef ved de elektriske Sporvogne i Bangkok. Traadte i 1912 i den siamesiske Stats Tjeneste som yngste Ingeniør ved Maskinafdelingen og avancerede gennem Aarene op til Chef for Maskinvæsenet og senere 1923 til sin nuværende Stilling som raadgivende Ingeniør for Maskinvæsenet.

Ægtede i 1918 Maria Concepcin Hohet, Datter af afdøde Doktor Carlos Hohet, Panama, og fik i 1920 en Datter, Gladys Maria Zachariae. Dekoreret med Ridderkorset af Dannebrog 1922. Kommandørkorset af den siamesiske Kroneorden 1921. Officerskorset af fransk Mérite Agricole 1921 og Kommandørkorset af den siamesiske hvide Elefant 1923.





ROSKILDE KATEDRALSKOLE

Clausen (nu Grif)
Flensborg
Frederiksen

Hegermann-Lindencrone
Hertel
Fog-Petersen

Skou
Sommerfeldt
Wissmann

GRIF, PETER (tidl. Clausen). Efter at være dimitteret fra Roskilde begyndte jeg at studere Polyteknik ved Læreanstalten, hvilket jeg imidlertid opgav efter knap to Aars Forløb, hvorefter jeg gennemgik et Handelskursus, idet det var min Tanke at gaa til Udlandet. Forinden jeg imidlertid kom saa vidt, fik jeg Ansættelse som Annonceagent. I denne Stilling skulde det dog hurtigere vise sig, at det heller ikke passede for mig, idet jeg kun blev i den i et halvt Aar, hvorefter jeg den 1. Februar 1903 fik Ansættelse i „Fjerde Søforsikringselskab“, hvor jeg var beskæftiget i over 20 Aar, idet jeg gennemgik de forskellige Grader op til Kontorchefstillingen. Paa Grund af den ulyksalige Krigs Eftervirkninger mistede jeg imidlertid denne Stilling sidste Efteraar, hvorefter jeg den 1. Oktober 1923 har begyndt egen Forretning som Repræsentant for forskellige udenlandske Firmaer. „Sic transit gloria mundi“. Nu er jeg Agent igen, og saa maa man se, hvad de næste 25 Aar bringer. (Portræt Side 59).

FLENSBORG, LUDVIG, var Søn af Boghandler Flensborg i Roskilde. Som Student (Polytekniker) var han ikke i alle Stykker som alle andre. Paa Studenterforeningens Tur til Island

1) Peter Grif.

2) August Wolfgang Hertel.

3) I. M. Zinn-Andersen.

blev han saa imponeret af Halvdelingsfører Hans Lauritzens Kræfter, at han meldte sig ind i Skyttekorpset. Interesserede sig for Fotografi og fik engang Omtale (vistnok i The Times) af at være den næstbedste Pressefotograf i Europa, idet Bladets egen Fotograf havde været uheldig med et Billede, taget i Kbh. under et Fyrstebesøg. Havde Ansættelse i Argentina, og døde derovre.

FREDERIKSEN, EMIL. Studerede Medicin langsomt og grundigt i 12 — skriver tolv — Aar; denne Periode af mit Liv afsluttedes Sommeren 1911 med medicinsk Embedseksamen, som jeg erhvervede med et godt laudabilis, hvad jeg nævner, fordi det vist er usædvanligt, at en stærkt protraheret Studietid ender med en god Eksamen. Der er iøvrigt ikke meget at notere fra de efterfølgende Aar indtil Dato, jeg kunde skrive mest om alt det, jeg ikke opnaaede. Jeg er omsider havnet — foreløbig da — som praktiserende Læge i Hundslund, en Landstation paa Horsens—Odder-Banen. Lige overfor min Bolig ligger Kirkegaarden; dens Ligkapel, der for Resten ud mod Landevejen afgiver Rum til Byens Sprøjtehus, bærer Aarstallet 1899, det falder mig saa ofte i Øjnene og faar mig til at mindes den Dag, jeg forlod den gamle Skole i Roskilde som Student. Jeg husker, at den Dag ikke gav mig den ubetingede Glæde, som ventet, — jeg følte ikke „Befrielsen fra Skolens Fængsel“, — nu, da jeg var fri; jeg havde mest Fornemmelsen af at have mistet noget godt, noget værdifuldt, som jeg aldrig mere skulde faa tilbage. Vi sad — nogle Kammerater og jeg — paa en solbeskinnet Bænk i den gamle Skolegaard — efter endt Eksamen — med vor vemodige Glæde, der laa de gamle Klasser, den gamle Gaard, de gamle Træer, allerede forvandlede, lysende i Mindets Solglans, — havde man mon ikke levet den allerlykkeligste Tid af sit Liv indenfor disse Mure? Og hvad vilde Fremtiden bringe? Nu er 25 Aar svundet hen siden den Gang, saa ubegribeligt hurtigt, saa flygtigt, — og hvad der er endnu tilbage, — hvad vil Fremtiden bringe? Var det ikke den lykkeligste Tid, der svandt, Barndommen og de første lyse Ungdomsdage der hjemme i den gamle Skole i Roskilde?

HEGERMANN-LINDENCRONE, CAI DITLEV, f. 21. Oktober 1881 i Florens, Søn af Gesandt, Kammerherre Johan Henrik Hegermann-Lindencrone og Anna Lillie, f. Greenough. Cand. phil. 1900. Cand. jur. 1905. Efter at have været ansat i Udenrigsministeriet fra 1905 til 08, gik jeg over til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, i hvis Tjeneste jeg derefter har været, efter Ministeriets Deling i Undervisningsministeriet; fra 1919 som Fuldmægtig. Andre Hverv: Sekretær for Rask-Ørsted Fondet, Sekretær for The American-Scandinavian Foundations danske Komité, Medlem af Bestyrelsen for Louis Petersens Legat (der opretholder Folkehøjskolen for unge Handelsmedhjælpere paa „Købmandshvile“ ved Hørsholm). Siden min Studentertid har jeg taget Del i den kristelige Studenterbevægelse og det derfra udgaaede kristelig-socialt Arbejde i Studenter-settlementet i Saxogade og i det Oplysningsarbejde, der har taget sit Udgangspunkt i sidstnævnte Institution, nemlig i „Højskole- og Studiekredsforeningen i København“ og i Arbejdet for „Den internationale Folkehøjskole ved Helsingør“.

I 1924 udnævnt til Ridder af Dannebrog. Gift i 1907 med Emma Dorothea Poulsen, Datter af Biskop over Viborg Stift Dr. A. S. Poulsen og Karen, f. Gude.

HERTEL, AUGUST WOLFGANG, blev født i Roskilde 6. Juni 1882. Søn af Læge Wolfgang H. og Augusta H. f. Flensborg. Blev Student (sproglig-hist.) fra Roskilde Katedralskole 1899, 1. Karakter med Udmærkelse. Philosophicum 1900, ogsaa med Udmærkelse. Studerede Græsk og Latin (Hovedfag) og Fransk (Bifag). Eksamen i Hovedfagene sluttet Januar 1905 og Fransk Maj 1906. 1. Karakter.

Af „Akademisk Skytteforening“ var han en Del Aar interesseret Medlem; avancerede til Sektionsfører. I Studenterforeningen kom han meget ofte, dels til Foredragene, dels som ivrig Skakspiller.

I sine Studenteraar gav han en Del Undervisning dels privat, dels ved Skoler og assisterede ved Oversættelse af nogle gamle græske Lægeskrifter samt Oversættelse af Corpus juris (Feder-

spiel). 1905 var planlagt en Studierejse til Paris, dels for at studere Fransk, dels for at gøre nogle Bibliothekstudier, men han blev syg i Berlin og maatte vende hjem. Efter at være blevet cand. mag. fungerede han som Lærer ved Engels Gymnasium i Hellerup og ved Lykeion. 1907 foretog han en Rejse til Italien for at studere Oldtidsminder og skulde senere have været med Stipendium paa et længere Ophold i Grækenland. 1907 udgav han gennem „Det philologisk-historiske Samfund“, som han var et stærkt interesseret Medlem af, en versificeret Oversættelse af Kommentar til „Timotheos, Perserne, den græske Nomospoesi“ (Selskabets Nr. 72). Senere havde han gjort betydelige Forarbejder til Besvarelse af Universitetets philologiske Prisopgave om Afsnit af Perserkrigene, hvilke Studier blev afbrudt ved hans tidlige Død.

I Storebededagsferien 1908 deltog han med Dr. Engels Skole i en Udflugt; de overnattede i en Lade, og der paadrog han sig en ondartet Infektion i Ansigtet; han maatte afbryde Rejsen og kom syg til sit Hjem i Roskilde, og faa Dage efter gjorde en Hjernebetændelse Ende paa hans arbejdsomme og stærkt interesserede Liv. Efter Udtalelser fra Bestyrerne af Skolerne og Professorerne Heiberg og Drachmann, efterlod han sig et godt Minde og et dybt Savn ikke blot hos hans nærmeste, men ogsaa i videre Kredse. (Portræt Side 59).

FOG-PETERSEN, JOHANNES, f. 23. November 1879. Faderen var Sognepræst Petersen ved Trinitatis Kirke i København. Theologisk Kandidat 1905. Forstander for Folkehøjskolen for unge Handelsmedhjælpere 1905—14. Redigerede Lolland-Falsters Venstreblad 1914—21. Sognepræst i Vaalse 1921. Folkefingsmand (Radikal) 1913—20.

Har været Bestyrelsesmedlem af mange Foreninger og Kommissioner. Er Formand for Menighedsraadsforeningen for Lolland-Falsters Stift. Rejsepræst for „Kirkeligt Samfund 1898“. Gift 14. Maj 1907 med Solveig Høgsbro, Datter af Højesterets-sagfører Sv. Høgsbro. Se endvidere „Dansk Biografisk Leksikon“.

(Efter „Kraks blaa Bog“, lidt afkortet.)

SKOU, SIMON, gik efter Studentereksamen over til praktisk Virksomhed. Er Forretningsfører og bor i København.

SOMMERFELDT, NIELS MATHIASOLFERT. Søn af Sognepræst Carl Felix Sommerfeldt og Hustru Aurora Constancia Backelin, f. i København 21. December 1879. Student 1899. Juridisk Kandidat Juni 1906. Juli 1907 Fuldmægtig i Husmandshypothekforeningen. 1908 Fuldmægtig ved Sunds-Gudme Herreder, senere ansat i Vinding Herred og Bregentved-Gissselfeld Birk. Oktober 1919 Dommerfuldmægtig i Haslev. Juni 1923 Politifuldmægtig i Nyborg. Gift 1915 med Johanne Louise Klingfeldt Dændler.

WISSMANN, BERTEL, har tjent sit Brød som Kellner og har arbejdet i sit Fag bl.a. i Odense. Bor nu i København.





FREDERIKSBORG LÆRDE SKOLE

Andersen
(nu Zinn-Andersen)
Bendtsen
Berg

Degn
de Fontenay
Juul-Hansen
Jacobsen

Nielsen
Pedersen
(nu Lysholm)
Sperling

Sørensen (nu Sylvest)
Øllgaard

ZINN-ANDERSEN, IVAR MOGENS, f. i Fredensborg som Søn af praktiserende Læge A. T. Andersen og Hustru f. Balthazar-Christensen. Tilbragte Rusaaret ved Universitetet i Zürich som polyteknisk studerende, og vendte derefter hjem for paa Maskinværksted at faa den videre praktiske Uddannelse til Studiets Fortsættelse, men tabte her Lysten til Faget. Aftjente derefter sin Værnepligt og blev i 1903 Sekondløjtnant ved Feltartilleriet. Gennemgik 1904—06 Officerskolens næstældste Klasse og blev derefter Premierløjtnant i Fodfolket ved 12. Bataillon med Garnison i Fredericia. Gennemgik 1906—08 Hærens Gymnastikskole og blev derved Gymnastik-, Fægte-, Svømme- og Danselærer. Blev i 1910 gift med Frk. Martha Zinn, Datter af Arkitekt Jens G. Zinn, København.

Gennemgik videre Officerskolens Stabsafdeling 1911—13 og gjorde Tjeneste i Generalstaben fra 1913—18. Udnævntes til Kaptajn i Fodfolket 26. Marts 1918 og ansattes som Chef for 21. Bataillons 2. Kompagni.

Har nu søgt og faaet Afsked i Naade paa Ventepenge i Anledning af Hærreduktionen af 1922 med samtidig Ansættelse i Fodfolkets Reserve, alt fra 1. Juli 1924 at regne. Tog i Sommeren

1) I. Johs. Bendtsen.

2) Th. A. Berg.

3) Knud Degn.

BLAD III



*Aarhus
Katedralskole*



*Rib²
Katedralskole*



*Roskilde
Katedralskole*

1923 1. Del af juridisk Embedseksamen og er saaledes for Tiden stud. jur. Familienavnet ændret ved Bevilling fra Andersen til Zinn-Andersen. (Portræt Side 59).

BENDTSEN, IVAR JOHANNES, f. 3. Juli 1881 i København. Student 1899 fra Frederiksborg, studerede Fransk, Engelsk, Latin. Tre Aar paa Regensen. 1905 Lærer ved cand. theol. Jacobsens Skole i Aalborg indtil 1908. Har senere taget Lærereksamen og er nu ansat ved Københavns kommunale Skolevæsen. (Portræt Side 64).

(Efter „Regensianere 1895—1919“.)

BERG, THEODOR ANTON, er født i København 7. August 1881. De første 8 Aar af min Skolegang gik jeg i Maribo Skole i Stormgade, indtil jeg, da mine Forældre flyttede til Hillerød, kom i Frederiksborg lærde Skole, hvorfra jeg dimitteredes Sommeren 1899 (1. Karakter). Fra Skoletiden bevarer jeg endnu Overlærer Brickas og Rektor Iversens Undervisning i klassiske Sprog i taknemlig Erindring. Jeg studerede Theologi, boede 2 Aar i Studenterhjemmets Pensionat og mindes med Glæde den ideelle Stræben, der besjælede flere af de Studenter, der boede dér. Resten af min Studentertid boede jeg paa Regensen; her tog jeg ikke megen Del i Studenterlivet, men læste meget ved Siden af mit Studium, særlig de tyske Klassikere. Januar 1905 tog jeg theologisk Embedseksamen (Laud) og var saa efter Sommerferien et Aar Huslærer hos daværende Kammerjunker Oxholm, Fredensborg. Sidst paa Aaret 1906 erholdt jeg Fribolig paa Borchs Kollegium og ansattes samtidig som Vikar ved Københavns Kommuneskoler, hvor jeg Aaret efter, 1908, blev Time-lærer. Jeg tog da fat paa en længe næret Plan, at tage Skoleembedseksamen i Tysk, som det jævnsides med Undervisningen ogsaa lykkedes mig at føre igennem Januar 1911 (Hovedkarakter mg ×). Samtidig blev jeg Lærer i tysk Litteraturhistorie ved Triers Faglærerindekursus, ligesom jeg har virket ved Købmandsskolens Aftenskole siden Februar 1910. Efter at have arbejdet ved flere Kommuneskoler (St. Hansgade, Nørre Allé, Forchhammersvej) ansattes jeg fra 1. August 1921 som Lektor

Studenterne fra 1899 — V

i Tysk ved Efterslægtsselskabets Gymnasium. Sommeren 1923 overdrog Professor Rønning mig at lede Statens tyske Feriekursus (paa Bogø). Jeg har leveret Artikler til Theologisk Tidsskrift og Euphorion. 30. Juli 1912 ægtede jeg Edith Helene Fleischer; vi har to Dreng. (Portræt Side 64).

DEGN, KNUD. Søn af Apotheker O. Degn, Esbønderup, startede jeg 12 Aar gammel i det, der den Gang hed 1. Klasse, som Matematiker, gik 2 Aar efter ud af Skolen for at sejle i Marinen som frivillig Lærling og derefter gaa Officersvejen. Min Hu har altid staaet til Søen, dog syntes Fader, det i saa Fald maatte være Marinen. Opnaaede at blive Nr. 5 ved Optagelse paa Kadetskolen, hvor der imidlertid kun skulde bruges 4, og søgte 17 Aar gammel udstyret med Præliminæreksamen fra Universitetet atter tilbage til Skolen, hvor jeg ved Hjælp af særlig Interesse hos vor gamle brillante Rektor Iversen, der trolig sled med mig i Latin, opnaaede Tillægseksamenen i dette Sprog, saaledes at jeg atter mødte mine gamle Skolekammerater i 5. Klasse og blev Student 19 Aar gammel.

Minderne fra disse 2 Aar i Skolen hører til mine bedste, vi var kun fire Matematikere og Kammeratskabet var udmærket. Tog Filosofikum hos Professor Kroman. Gik paa Polyteknisk Læreanstalt og blev Kandidat i 1906—07, Bygningsingeniør, rejste til New-York og til Canada, hvor jeg arbejdede ved Tunnel- og Jærnbaneanlæg, dejlige og lærerige Aar, som jeg ønsker alle unge Ingeniører maa opleve.

Forholdene bragte mig nogle Aar efter tilbage til Danmark, var ansat hos Professor Lütken ved Jærnbaneudstikning paa Langeland, ogsaa herlige Dage, selv om der jo var lidt Forskel paa Rudkøbing og New-York. Blev herefter ansat ved Københavns Telefonaktieselskab for 1910 at drage til Nykøbing Falster som ledende Ingeniør ved det Lolland-Falsterske Telefonselskabs Omforandring af dets Ledningsnet fra Luftledninger til Jordkabler. Startede nogle Aar efter min egen Forretning som projekterende og raadgivende Ingeniør med Havne- og Vandbygning — atter min gamle Trang til Havet — som særligt Spe-



cial. Jeg maatte tage af Arbejde hvad der kom, og da det særlig var Bygning af Elektricitetsværker, gik jeg sammen med Ingeniør Ernst Johansen, der var Elektroingeniør, og mange Elektricitetsværker paa Lolland-Falster er projekterede og anlagt af os.

1915 flyttede jeg mit Kontor til København, Havnegade 55, hvor jeg stadig fungerer som raadgivende Ingeniør fortrinsvis i Vandbygningsarbejder, og blandt Havne, jeg særlig har haft med at gøre, nævner jeg Bandholm, Stubbekøbing, Assens, Frederikssund, Graasten, Skelskør og Holbæk.

Jeg dyrker ivrig Sejlsport, har været Medlem af Kgl. Dansk Yacht Klubs Bestyrelse indtil jeg nu for nylig har overtaget Hvervet som Formand i Københavns Amatør-Sejlkлуб. Jeg interesserer mig for Politik, men dyrker den ikke personlig, der findes nok af Levebrødspolitikere, og Landet har Brug for positivt Arbejde. Jeg er en absolut Modstander af Grønlandsoverenskomsten og forstaar ikke, man godvilligt gaar med til at splitte sit Land. At færdes i Naturen er det jeg sætter højest; det bedste og smukkeste læres af den. (Portræt Side 64).

FONTENAY, DE, FRANK LE SAGE, er Søn af nu afdøde Proprietær F. E. le Sage de Fontenay og blev født paa Unnerupgaard 24. September 1880. Boede paa Regensen i 4 Aar til 1903. Cand. mag. i Historie 1906. Underarkivar i Udenrigsministeriet 1909. Arkivar 1914. Overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister i Island 1924.

1) Jens Chr. Nielsen.

2) Chr. Jul. Lysholm.

3) E. O. S. Sylvest.

Formand for „Dansk historisk Samfund“ 1917—22. Medarbejder ved Hagerups Konversationsleksikon, ved Salmonsens Leksikon, 2. Udgave, Verdenskulturen, Bind VII. Udgiver af „Danmarks Traktater fra 1814“, Bind IV, og af Gyldendals illustrerede Verdenshistorie I—VI. Det slesvigske Spørgsmaals diplomatiske Historie 1914—20. R. Dbm. p. p. samt en Del udenlandske Ordner. Gift 2. Juni 1911 med Olga de Renouard.

(Efter „Kraks blaa Bog 1924“ og „Regensianere 1895—1919“.)

JUEL-HANSEN, GEORG VALDEMAR EVIN ANDREAS, f. 15. April 1878. Forældrene var Skolebestyrer og Forfatter N. Juel-Hansen og Hustru Erna, f. Drachmann. Trafikassistent 1897. Student 1899. Polyteknisk Kandidat 1904. Fuldmægtig ved D. S. B. 1912. Trafikinspektør II 1916, Trafikinspektør I i 10. Trafiksektion, Aabenraa 1920. Gift 31. Maj 1905 med Sophie Charlotte Camradt.

(Efter „Kraks blaa Bog“.)

JACOBSEN, WILLIAM, f. 22. December 1880 i Børglum. Student 1899 fra Frederiksborg. Boede paa Regensen Efteraar 1901 til Efteraaet 1905. I Vinteren 1906 cand. jur., derefter Assistent i Finansministeriets Sekretariat. 1908 Fuldmægtig hos Guvernøren for de dansk-vestindiske Øer, 1912 Ekspeditionssekretær samme Sted. 1917 dansk Vicekonsul paa St. Thomas og St. Croix. 1920 Fuldmægtig i Københavns Magistrat.

(Efter „Regensianere 1895—1919“.)

NIELSEN, JENS CHRISTIAN, f. 25. Marts 1881 i Hillerød, Søn af Amtssygehuslæge Rasmus Thorv. Nielsen og Hustru Johanne Jacobine, f. Hanson. 1899 Student fra Frederiksborg lærde Skole, 1. Karakter. 1905 cand. jur., 1. Karakter. Sagførerfuldmægtig. 1910 Assistent i Skattedepartementet; 1917 Fuldmægtig samme Sted. 1913—16 Assistent i Landsoverskatteraadet. 9. Maj 1914 ægtet cand. phil. Tadea Stamm; Børn: Grethe Stamm Nielsen, f. 11. November 1905, og Inger Stamm Nielsen, f. 18. April 1917. Den 15. Maj 1918 afgaaet ved Døden som Følge af et Hjerteslag.

Anset Entomolog. Som Insektholog en Forsker af sjælden Begavelse. Hans allerede i Skoletiden paabegyndte og indtil hans

Død utrætteligt drevne Studier satte Frugt i en Række fortjenstfulde Skrifter, bl. a. en af ham i en Alder af 19 Aar offentliggjort Afhandling „Biologiske Studier over Gravehvepse“, der henledte kyndiges anerkendende Opmærksomhed paa ham, en Afhandling, hvor de gaadefulde Marvpletter paa Træer paavistes at hidrøre fra Fluearten *Agromyza carbonaria*, og som i 1906 belønnedes med Videnskabernes Selskabs Sølvmedaille, og det i 1909 som Disputats for den filosofiske Doktorgrad antagne Arbejde „Iagttagelser over entoparasitiske Muscidelarver hos Arthropoder“, som i monografisk Form behandlede forskellige Snyltefluer, hvis Livsforhold hidtil ikke var udredede. Fra 1910 indtil sin Død Medlem af Dansk naturhistorisk Forenings Bestyrelse; fra 1913 Redaktør af det af Entomologisk Forening udgivne Tidsskrift „Entomologiske Meddelelser“. (Portr. Side 67).

LYSHOLM, CHRISTEN JULIUS (tidl. Pedersen), f. 20. September 1877. Theologisk Kandidat Januar 1906. Uord. Medhjælper i Struer 1906 og i Vallensbæk 1907. Klokker i Hellerup 1908. Sognepræst Horne-Asdal 1910—17, nu i Everdrup. (Portræt Side 67).
(Efter „Kirkelig Aarbog“.)

SPERLING, JOHANNES, f. 25. Febr. 1882 i Marstal. Student 1899 fra Frederiksborg, kom straks ind paa Regensen, hvor han var til Efteraaret 1903. Februar 1906 cand. jur. Har været By- og Herredsfuldmægtig i Køge. Har senere været i Amerika.
(Efter „Regensianere 1895—1919“.)

SYLVEST, EJNAR OLUF SØRENSEN, f. 11. November 1880 i Hillerød som Søn af Landinspektør Oluf Sørensen og Hustru Bodil Kirstine Hansen Sylvest. Navnetilføjelsen Sylvest ved min ældste Søns Navngivelse. Cand. med. Sommeren 1907. Hospitalsuddannelse, se den „Danske Lægestand“. Gift 14. Maj 1909 paa Københavns Raadhus med Dagmar Johanne Marie Ottesen, f. 27. Januar 1892, Datter af Læge Gustav Ottesen i Sundbyerne. Studerede i Paris Maj—Oktober 1909. Nedsat i Sundbyerne Oktober 1909. Søn Nr. 1 Ole 1911, Søn Nr. 2 Per 1915, Søn Nr. 3 Morten 1919. Byggede Sommerhus ved Greve

Strand 1917; byggede Hus i Sundbyerne 1923. Militærlæge 1910—12; under Krigen indkaldt mange Gange. Straffet uden Forhør med en Irettesættelse for ikke uden Indvending at have efterkommet en Befaling. (Dommen forkyndt i Dagsbefalingen uden at man havde ulejliget sig med at meddele mig, at jeg var anklaget). Straffet som civil med 20 Kr. i Bøde for at have sat Ild paa mit Gardin. Har i Tidens Løb skrevet mange Afhandlinger i danske og tyske medicinske Tidskrifter. Medstifter i mit Rusaar af den socialdemokratiske Studenterklub Catilina — en Tid dennes Formand. Har beholdt min politiske Anskuelse. To Gange Bestyrelsesmedlem i Studentersamfundet. For Tiden Formand for Grundejerforeningen i Greve-Kildebrønde Sogn og Medlem af Københavns Lægeforenings Repræsentantskab. Fik Motorcykle i 1915 og Bil i 1922. Brækkede et Ribben i 1915 og fik Skulderen af Led i 1923. (Portræt Side 67).

ØLLGAARD, KNUD, f. 21. Juli 1879. Søn af Birkedommer F. A. M. Øllgaard og Hustru f. Hammeken. Student fra Frederiksborg lærde Skole 1899. Cand. juris 1906. Overretssagfører 1910, i hvilket Aar jeg nedsatte mig som Sagfører i København. Siden 1915 i Kompagni med Højesteretssagfører E. Harboe i København. Medlem af Bestyrelsen for Kongelig dansk Yachtklub siden 1913. Medlem af Direktionen i Forsikringselskabet Dansk Merkur. Medlem af Bestyrelsen i A/S Georg Bestle og A/S Russisk Handelskompagni. Gift med Ingeborg, f. Drechsel, Datter af Kommandør F. Dreschel og Hustru, f. Bille.





SORØ AKADEMI

Horstmann
Bergsøe
Brandt

Simonsen
Lauritzen
Steincke

Skytte
Worsøe-Andersen
Bech

Lomholt
v. Späth
Hammerich

HORSTMANN, PETER FREDERIK, Søn af Lærer Horstmann i Drøsselbjerg ved Slagelse, født 14. Februar 1881. Student 1899 fra Sorø. Havde daarligt Helbred i Studenteraarene. Theologisk Kandidat Juni 1909. Medhjælper hos Valgmenighedspræst Karl Poulsen i Ryslinge 1910—13. Sognepræst i Sulsted-Aistrup 1913—22. Residerende Kapellan ved Viborg Domkirke siden 1922. Gift med en Datter af afdøde Overlærer Petersen i Herlufsholm. *(Efter „Regensianerbogen“ og „Kirkelig Aarbog“.)*

BERGSØE, KAY, Kontorchef, cand. jur. — Nogle Mindeord ved hans Baare den 30. Oktober 1919 af K. K. Steincke:
„Et Væld af Minder strømmer ind over mig i Dag, hvor jeg staar ved min bedste, min eneste Ungdomsvens Baare, lyse og gode Minder om et fint og kærligt Menneske. Et af Skovens unge, ranke Træer er segnet under Efteraarstormenes Rasen, maaske ikke et af de højeste og største, men ædelt af Race, fint af Form og med en Rigdom paa Farver, der tog en om Hjertet.
Som det udprægede Følelsesmenneske, Bergsøe var, udfoldede han sig friest og stærkest i Guds fri Natur, som han elskede, eller naar han fordybede sig i Kunstens og Digtingens

1) Kay Bergsøe.

2) Michael Brandt.

Poul Simonsen.

Verden og drømte med Menneskeandens største. Men ogsaa Menneskene selv holdt han af og ikke alene sine Kære, men af alt det gode, skønne og ægte, han mødte paa sin Vej, og alle, der lærte ham nærmere at kende, holdt af ham.

Det er nu over 22 Aar siden, at han og jeg mødtes første Gang som Elever paa Sorø Akademi. Vi blev Studenter sammen, vi studerede Retsvæsen Side om Side i en Aarrække, og i Aarevis saas vi hver Dag. Vi gennemgik samtidig Ungdomstidens Brydninger og Studenteraarenes Udvikling fra Yngling til Mand; alle vore Tanker vekslede vi med hinanden, ingen Hemmeligheder havde vi for hinanden, og utallige er de Samtaler, vi om Alverdens Problemer har ført — i de lyse Sommernætter paa Vandring langs Søernes Bredder eller i de sorte Vinternætter ved Piben under Lampens Skin. — Med Vemod tænker jeg tilbage paa disse stemningsfulde, rige Ungdomsaar og paa min gamle Ven — som nu er død.

Kære Bergsøe, kære Kay! Gennem alle disse Aar lærte jeg dig at kende som den, du var og blev ved at være: Den vege, lidt forsagte og stemningsbevægede Natur, der helst bøjede af for Modgangen, Kampen og Livets Haardhed, men samtidig det nøjsomme, retskafne, dybe og trofaste Menneske, en Tilbeder af alt det skønne, en Elsker af alt det gode, en Beundrer af det særprægede og en Hader af Løgn, Brutalitet, Hykleri og Snobberi.

Og jeg fulgte dig gennem Aarene i Hjemmet hos din fine og kloge Moder med det rige Lune og det varme Hjerte, hun som elskede dig over alt og var alt for dig. Hvor var det godt, at hun, der havde gennemgaaet saa meget, blev sparet for disse Sorgens Dage, der vilde have knuget hende til Jorden.

Jeg fulgte dig i din Manddom, lærte din unge, stærke og trofaste Hustru at kende, blev Vidne til Eders Kærlighed til og Forstaaelse af hinanden og saa din Glæde og Stolthed over Eders tre smaa, de som nu for stedse maa savne en kærlig og opofrende Faders Vejledning og Støtte. Og jeg fulgte dit Arbejde og saa, hvor det tog dig, din Interesse, din Tid og dine Kræfter: Du *vilde* frem og op, du vilde se din Hustru glad, dit Hjem blomstre og berede dine smaa en Plads i Solen, — og nu er du død!

Kære Kay Bergsøe! Tak for alt, hvad du har levet og været for os alle her! Tak fra din dybt nedbøjede Hustru og dine smaa Børn, tak fra din og hendes Familie, fra Slægt og Venner, tak fra dine foresatte og fra dine Medarbejdere, der alle mindes dig som den dygtige Arbejder, den elskværdige Kollega og den gode Kammerat. — Og Tak fra din Ungdoms Ven! — — —

Gud være med dine kære og Fred med dit Minde!“

(Portræt Side 71).

BRANDT, MICHAEL, f. 23. Juni 1880 i Sigersted ved Ringsted. Student fra Sorø, Kandidat 1905, Højskolelærer i Sorø 1905—06. Aftjente sin Værnepligt 1906. Januar 1907 Lærer ved Forskoleseminariet i Varde, 1912 Forstander. 1915 Sognepræst i Brøndum ved Skive, forflyttet 1924 til Højslev ved Skive. Samme Aar Provst for Fjends Herreds Provsti. (Portræt Side 71).

(Efter „Regenslanerbogen“.)

SIMONSEN, POUL, Direktør, f. 12. Juli 1881, Søn af Etatsraad, Overretssagfører Ludv. Simonsen (død 1905) og Hustru Agnes, f. Davidsen (død 1901). Gift 11. April 1905 med Johanne S., f. 27. December 1883 i København, Datter af Porcelænsfabrikant Harald Bing. Student fra Sorø 1899; cand. phil. 1900; uddannet i Landmandsbanken i København, senere i Hamborg, London og Manchester; Sekretær i A/S Bing & Grøndahls Porcelænsfabrik 1903, Underdirektør 1904, Direktør 1915, administrerende Direktør 1924.

Medlem af Bestyrelsen for Porcelænfabriken Norden A/S indtil 1918, derefter administrerende Direktør. Medlem af Bestyrelsen for A/S Kastrup Glasværk, for A/S Nordisk Brown-Boveri, for Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor den keramiske Industri, for Foreningen af industrielle Reparationsværksteder, for Det dansk-czekoslovakiske Handelskammer, for Foreningen for Kunsthaandværk. Medlem af Industriraadet og Industriforeningens Repræsentantskab. Vicepræsident i Comité danois de la foire de Lyon.

Udenlandske Ordner: Franske Æreslegion. (Portr. Side 71).

LAURITZEN, A. G. Mine medicinske og personlige Data indtil 1915 vil de, der maatte nære Interesse derfor, finde i sidste Udgave af „Den danske Lægestand“. Jeg var dengang ansat som Reservelæge paa Prof. Levys Kvindeafdeling paa St. Josephs Hospital og fik ved hans Afgang min Privatklinik paa Hospitalet. Under Krigen var jeg i 1½ Aar Reservekirurg paa Garnisons Sygehus her i Byen. Jeg har i 4 Aar været Medlem af Vægeraadet for Københavns 7. Kreds og udtraadte heraf ved den nye Vægeraadsløvs Ikrafttræden. De sidste 5 Aar har jeg været Jærnbanelæge ved De danske Statsbaners Vesterbrokreds. Iøvrigt har jeg nu i 10 Aar praktiseret her som Fødselshjælper og Kvindelæge og har som saadan bragt et Par Tusind Børn ind i denne Verden og vel ogsaa nogle Stykker over i en bedre.

Min litterære Virksomhed, der helt og holdent er at finde i Ugeskrift for Læger, bestaar foruden en Del Afhandlinger om mit Speciale af en Række kraftige Indlæg for Indførelsen af det frie Lægevalg i København, hvilke, foruden at skaffe mig mange Fjender blandt de monopoliserede, har gjort mig til Bestyrelsesmedlem i Organisationen for Indførelsen af frit Lægevalg i København. Selv om denne min Hjærtesag har en lang og trang Vej hjem, synes det dog nu at lysne, og jeg smigrer mig med, at mit Arbejde her ad Aare vil bære Frugter til Glæde og Fremme for den Stand, jeg tilhører. (Portræt Side 75).

STEINCKE, KARL KRISTIAN VILHELM, Søn af Overlærer Steincke, er født i Viskinge den 25. August 1880. Juridisk Kandidat 1906. Sagførerfuldmægtig 1906. Assistent under Frederiksberg Kommunes juridiske Forvaltning (Forsørgelsesvæsenet) 1907. Inspektør 1911. Kontorchef for Fattigvæsenet 1917—21. Præsident for Invalideforsikringsretten 1921—24. Justitsminister i Ministeriet Stauning 1924. Gift 25. Oktober 1907 med Marie Elisabeth Hansen. Redaktør af Sogneraadstidende 1911—24. Medlem af Socialdemokratiets Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg 1913—19. Æresmedlem af Bestyrelsen for „Foreningen for Forsørgelsesinspektører o. l.“ 1921. Medlem af Landstinget siden 1918 m. m. m.



Har skrevet talrige Artikler og Piecer og udgivet Haandbøger i Forsørgelsesvæsen. (Portræt Side 75).

SKYTTE, AXEL JOHAN JAKOBSEN, f. 17. Juli 1879, studerede Theologi. Tog ikke Embedseksamen. Er Forstander i Brønshøj.

WORSØE-ANDERSEN, ADOLPH JOHANNES, Journalist. Født den 4. Januar 1881 i Hadsund, Søn af Postmester Christian Andersen, f. den 27. Oktober 1844 i Humlum ved Struer, og Hustru Frederikke Vilhelmine A., f. Worsøe, f. den 22. December 1853 i Holstebro, død den 9. Januar 1919 i Fredericia. Undervistes sammen med sine fire Søskende af Huslærerinde, indtil han efter Konfirmationen i 1895 kom paa Sorø Akademi, hvorfra han i Sommeren 1899 dimitteredes som Student.

Havde allerede inden Artium opgivet de Præsteplaner, som fire Aar tidligere havde været den direkte Foranledning til, at hans Fader lod ham gaa den studerende Vej og sendte ham til Sorø, og begyndte efter Ankomsten til Kjøbenhavn Sprogstudier med Skoleembedseksamen som Maal og med Dansk som Hovedfag. Tog Filosofikum i 1900, men fik i det følgende Par Aar paa Grund af stærke literære Interesser og ungdommelige Digter-Drømme ikke rigtig Samling paa Brødstudierne, og da det samtidig kneb stærkt med Pengene, tog han i Sommeren 1902 Plads som Lærer ved Realskolen i Hadsund, hvor han

1) A. G. Lauritzen.

2) K. K. V. Steincke.

3) A. J. Worsøe-Andersen.

Aaret efter dimitterede Afgangsholdet i Dansk og Tysk. Ved Hjælp af en Slægtning sattes han i Stand til i Efteraaret 1903 at vende tilbage til København; men da Understøttelsen halvandet Aar efter var opbrugt uden at have givet noget positivt Resultat, gjorde hans Fader ham den Velgering at meddele ham, at han nu maatte sørge for sig selv.

Da han allerede paa dette Tidspunkt i et Aars Tid havde været knyttet til Dagbladet „København“ som Referent i Studenterforeninger, vendte han sig nu til Journalistiken og fik paa Redaktør Witzanskys Anbefaling Ansættelse som Redaktionssekretær ved det senere hensovede Højreblad „Grenaa Avis“, hvor han fra den 10. Februar 1905 i 14 Maaneder gjorde Tjeneste som journalistisk Ene pige, indtil han den 17. April 1906 fik Ansættelse ved „Jyllandsposten“ i Aarhus. Her er han siden forbleven og har i de forløbne 18 Aar været benyttet til lidt af hvert, saa at han kan sige, at ingen Side af Journalistiken, saaledes som den former sig ved et stort Provinsblad, er ham fremmed.

Har ved flere Lejligheder gjort smaa Trips til Udlandet, baade i Embeds Medfør og privat, en enkelt Gang paa et Statsstipendium, der benyttedes til et Ophold i Paris kort efter Verdenskrigens Afslutning. Opholdt sig i 1922 det meste af August Maaned i Stockholm for under Forbuds-Afstemningen som Udsending fra Landsforeningen „Den personlige Friheds Værn“ at følge Slagets Gang og skildre det i Korrespondancer, der gennem Foreningen blev tilstillet alle danske Blade, og repræsenterede ved denne Lejlighed tillige „Nationaltidende“, til hvilket Blad han siden April 1919 har været knyttet som Korrespondent for Aarhus.

Sad fra 1909 til 1914 i Bestyrelsen for Provins-Journalistforeningen, men har iøvrigt ikke befattet sig med private eller offentlige Tillidshverv.

Blev den 12. December 1913 gift med Ellen Skjødsholm, f. den 7. September 1890, Datter af Bankdirektør S. i Grenaa, og har to Børn, en Dreng, der er født i 1916, og en Pige, der er født i 1918. (Portræt Side 75).



BECH, JØRGEN PETER. Søn af Hofjægermester J. P. Bech og Hustru Caroline Suhr, f. 9. Juli 1880, Student 1899. Statsvidenskabelig Kandidat Juni 1904. Assistent i Finansministeriet, Fuldmægtig September 1913, 1920 i Administrationen af Laanekassen for de sønderjydske Landsdele.

(„Statsvidenskabelig Stat 1923“).

LOMHOLT, JOHAN PETER MARIUS. Jeg er født 17. November 1879 i Nykøbing paa Falster, hvor min Fader var Postekspedient. Han blev i 1884 forflyttet til Fredericia, og her var jeg Elev i Latinskolen fra 1889 til 1892.

Det har sikkert været min Faders Ønske engang at se mig som Præst, og da han i 1892 blev forflyttet til Slagelse, hvor der ikke var nogen Latinskole, blev jeg Elev, eller, som det nu kaldes, Alumne paa Sorø Akademi. Da det skulde afgøres, om jeg skulde følge den sproglig-historiske eller den matematiske Retning, var jeg selv mest tilbøjelig til at følge den sidste, og mine Evner pegede sikkert ogsaa mere i den Retning, men min Far mente, at det vilde overstige hans økonomiske Evne at lade mig studere ved den polytekniske Læreanstalt, medens han regnede med, at jeg ved Universitetet kunde opnaa Legater. Særlig i de sidste Skoleaar i Sorø vakte min religiøse Interesse stærkt, baade gennem Gudstjenesterne i Kirken og Religionstimerne paa Skolen, hvor Præsten, Dr. theol. F. C. Krarup, læste Etik med os. Saaledes gjorde jeg mig da fortrolig med Tanken om at studere Theologi og blive Præst. For Studenterne fra Sorø har Mindeerne fra Skoletiden der en særlig Værdi. Disse er for mit Ved-

1) J. P. M. Lomholt.

2) Axel v. Späth.

3) Martin Hammerich.

kommende ikke ublandet lyse. De bedste knytter sig til de Timer, jeg tilbragte i Kirken og i den dejlige Natur. Baade for Kristendommens og Naturens Herlighed har jeg faaet Øjnene opladt i Sorø.

Men Overgangen fra Barndomshjemmet til det mere kaserne-mæssige Liv paa Kostskolen var for mig ikke helt let, og faa har vel i den første Tid lidt mere under Hjemveen end jeg. Maaske blev allerede derved Grunden lagt til en Nervesvækkelse, der, da jeg var naaet op i øverste Klasse, gjorde sig gældende i en saadan Grad, at jeg maatte holde mig borte fra Skolen i trekvart Aar, og jeg var endnu langt fra fri for nervøse Besværligheder, da jeg i 1899 blev Student og begyndte paa det theologiske Studium. Jeg bestod vel Aaret efter med smukt Resultat Filosofikum og Hebraicum, men Fremskridtene i Theologien syntes mig ikke tilfredsstillende.

Da min Fader, samtidig med at jeg var bleven Student, var bleven Postmester i Kjellerup, indvilgede han i at lade mig følge min Interesse for Tekniken, og jeg ophørte da med det theologiske Studium og blev efter et Aars Forberedelsestid optaget som studerende ved den tekniske Højskole i Zürich, hvor jeg studerede fra 1903.—05. Her mødes Studenter fra alle Lande, og blandt mine Kammerater var en 35aarig Russer, Ægteemand og Fader. Han havde som Forvist tilbragt 10 Aar paa Øen Sachalin ved Sibiriens Østkyst, hvorfra han over Indien var flygtet til Europa. Iøvrigt fandt jeg gode Venner i en lille akademisk Afholdssagens Betydning. Det tekniske Studium kan i Zürich tilendebringes paa $3\frac{1}{2}$ à 4 Aar. Ganske vist maa der da arbejdes stærkt, og om Sommeren begyndte Forelæsningerne Kl. 7 om Morgenen. I 1905 døde imidlertid min Fader, og jeg maatte da afbryde ogsaa dette Studium. Den 1. Januar 1906 fik jeg da Ansættelse paa Beregnerkontoret i Gotha Livsforsikringsbank i Gotha i Thüringen, hvor jeg opholdt mig til i Februar 1915, et halvt Aar efter Krigens Udbrud, da jeg ved nogle Ytringer, der fremgik af en almindelig pacifistisk Tankegang og Antipati mod Krig overhovedet, men blev opfattede som tyskfjendtlige, vakte

en saadan Harme imod mig hos mine Foresatte og Kolleger, at Direktionen raadede mig til at rejse snarest muligt.

Jeg kom da til København og har siden været beskæftiget ved danske Livsforsikringsselskaber og fra 1. Marts 1919 som Forretningsfører for Handelsstandens statsanerkendte Sygekasse.

Mit Liv har saaledes ikke været uden Skuffelser, og de Maal, jeg oprindeligt satte mig, har jeg ikke naaet, men i den Stilling, hvori jeg nu virker, har jeg dog en vis Selvstændighed og Ansvar for Anvendelsen af betroede Midler og for at de Goder, vor sociale Lovgivning sikrer den ubemidlede Befolkning i Sygdomstilfælde, bliver denne til Del i det Omfang, hvori de gældende Forskrifter tillader.

I Februar 1923 indgik jeg Ægteskab med Karen Sandager, Datter af Gaardejer Sandager i Astrup ved Hjørring og har i dette Ægteskab en Søn. Siden 1920 har jeg tilhørt Odd-Fellow Ordenens Loge Nr. 6, Eureka, i København. (Portræt Side 77).

SPÄTH, AXEL VON, f. i Viborg 10. Juni 1880. Søn af Stationsforstander, Løjtnant C. O. E. von Späth og Hustru, født Schæffer. Gift 28. Oktober 1910 med Emilie West, Datter af Skovrider E. West og Hustru, f. Krohn. Student fra Sorø Akademi 1899; cand. juris. 1906; paa Sagførerkontor 1906; Assistent i Generalpostdirektoratet 1907; Sekretær i Generalpostdirektoratet 1919; Fuldmægtig i Generalpostdirektoratet 1920. (Portræt Side 77).

HAMMERICH, MARTIN, f. 6. Maj 1879 som Søn af Forpagter, senere Etatsraad og Ejer af Iselingen pr. Vordingborg, Johannes Hammerich og Hustru Tommy, f. Groth. Der henlevede jeg en meget lykkelig Barndom i de smukke Omgivelser og havde Lejlighed til at træffe mange betydende Mænd og Kvinder, som besøgte min Bedstefader, Professor Martin Hammerich og hans Hustru Anna Mathea, f. Aagaard. Som tolvårig kom jeg i Borgerdydskolen paa Christianshavn, var der nogle Aar og kom saa til Sorø Akademi, hvorfra jeg blev Student 1899. Mit Rusaar var jeg i København og læste til Filosofikum og gik

paa Landbohøjskolen, idet det var min Agt at blive Landmand. Jeg slog imidlertid om, og efter at have taget Filosofikum fik jeg Plads hos Veksellererfirmaet Brødr. Trier, hvor jeg var i to Aar. Derpaa aftjente jeg min Værnepligt og fik November 1902 Ansættelse som Assistent i Nationalbankens Filial i Aarhus. Jeg tilbragte fem Aar der i den smukke By med den herlige Omegn og havde god Lejlighed til at nyde Friluftslivet med al Slags Sport. Jeg kom til Hovedbanken i København i 1907, blev gift med Frk. Betzy la Cour Jansen og har to Børn, en Datter og en Søn. I Aaret 1914 blev jeg Fuldmægtig og Aarene er saa gaet uden større Oplevelser til 1923, da jeg 1. August blev Kontorchef for Nationalbankens Korrespondance. (Portræt Side 77).





*Kolding Latin-
og Realskole*



*Schneekloth's Latin-
og Realskole*



*Birkerød Latin-
og Realskole*



NYKØBING KATEDRALSKOLE

Glæsel
Hansen
(nu Boertmann)

Frederiksen
Johansen
Kromann

la Cour
Nielsen (nu Falster)

GLÆSEL, EDV. A., f. 31. December 1880 paa Gaarden Vaarskov, Lolland. Forældre: Forpagter Edvard G. og Hustru Mathilde Charlotte G., f. Bonsach. Privat undervist til 1892, Forberedelsesskole i Maribo til 1894, Nykøbing F. Latinskole til 1899, Student (laud) Sommeren 1899. Studeret Jura ved Københavns Universitet. Medlem af Studenterforeningen 1899—01, af Studentersamfundet 1901—07. Regensen 1902—05. Embedseksamen 1905 (laud). Journalist ved Østsjællands Folkeblad, Køge, 1905—06. Soldat (Infanterist) Kronborg 1906. Sagførerfuldmægtig i København 1906, samme Stilling i Aarhus 1907, i Esbjerg 1909 og i Aarhus 1910. Bestalling som Underretssagfører 1910, som Overretssagfører 1913, Beskikkelse som beneficeret Sagfører 1916. Gift 29. April 1910 med Harriet Petersen. I Ægteskabet et Barn, Edvard G., f. 23. Marts 1913. (Portræt Side 81).

BOERTMANN, ADAM MARTIN HANSEN, Kredslæge, Fuglebjerg. Navneforandring 23. Februar 1915, tidl. Hansen, f. 10. November 1879 i Nysted, Søn af Stiftsfysikus Dr. med. C. A. Hansen og Andrea Frederikke Christiane Bentzen, cand.

1) Edv. A. Glæsel.

2) A. M. H. Boertmann.

3) Richard Kromann.

Studenterne fra 1899 — VI

med. 1906. Kandidat ved Alderdomshjemmet 1906—07, ved St. Josephs Hospital 1907—08, ved Øresundshospitalet 1908—09, ved Kommuneskolehospitalet 1909—10, ved Rigshospitalets Fødefdeling August 1911. Kredslægeeksamen 1918. Praktiseret i Fuglebjerg paa Sjælland 1910. Kredslæge i Herlufsholm Lægekreds med Bolig i Fuglebjerg 1915. Gift 19. November 1909 i København med Martha Schmidt, f. 23. September 1880 i Larvik i Norge, Datter af Redaktør og Bogtrykker Laurits Andreas Clausen Schmidt og Hustru Mariane Grøntoft. Fætter til Læge Herman Fiehn af dette Aars Studenter. (Portræt Side 81).

FREDERIKSEN, SIGURD ERHARD, f. 27. Februar 1881. Desværre er der ikke kommet Brev fra ham, skønt han nok kunde have svaret rettidig. En Klassekammerat har forlængst sat sig i Forbindelse med ham. Frederiksen er Kapelmester i Los Angelos i Californien.

JOHANSEN, ERNST GEORG, f. 5. Februar 1882 i Nysted. Søn af praktiserende Læge I. P. G. Johansen. Kom 11 Aar gammel i Nykøbing Latinskole og blev Student 1899. Interesserede sig fra Barn for Værktøj og dets Brug, hvorfor jeg valgte det polytekniske Studium. Kandidat 1907 som Elektroingeniør. Var nogle Maaneder paa Island for at gennemføre et Projekt af Professor W. Rung til et Elektricitetsværk i Reykjavik. Projektet strandede paa Grund af de med Grundejerbankens Fallit opstaaede Pengevanskeligheder.

Var i fem Aar Ingeniør ved Elektricitetskommissionen, men siden 1. Maj 1912 har jeg virket som raadgivende Ingeniør først i Nykøbing F. sammen med Ingeniør Knud Degn, senere i København, hvor jeg dog stadig deler Kontor med Ingeniør Degn.

1. Juni 1912 giftede jeg mig med Koncertsangerinde Kamma Jordan.

KROMANN, RICHARD, Stadsingeniør, født 17. Juli 1880 i Bandholm paa Lolland, Søn af daværende Dampskibsfører F. R. Kromann og Hustru Cecilie, født Kromann. Familien stam-

mer fra Marstal, men Rich. Kromanns Bedstefader, Skibsfører Levin Chr. Kromann, flyttede til Maribo paa Lolland. Rich. Kromann gik i Skole i Maribo, hvor hans Fader i 1888 var bleven Direktør for Maribo Trævarefabrik, og tog i 1896 Almindelig Forberedelseseksamen fra Maribo private Realskole. Aaret efter tog han Tillægsprøven i Latin og optoges i 2. Gymnasieklasse i Nykøbing Katedralskole. Herfra tog han i 1899 matematisk-naturvidenskabelig Artium med Udmærkelse og indskrives som Eksaminand paa den polytekniske Lærestalt. Efter i Aaret 1900 at have taget Filosofikum, bestod han i 1902 1. Del af polyteknisk Eksamen for Bygningsingeniører og i Januar 1905 2. Del af Eksamenen, begge Dele med 1. Karakter.

Umiddelbart efter Eksamen fik han Ansættelse som assisterende Ingeniør hos Ingeniør G. R. Øllgaard, Hellerup, der er Indehaver af en Virksomhed som projekterende og raadgivende Ingeniør. Virksomheden omfattede væsentlig Projektering og Ledelse af Udførelsen af kommunal-tekniske Arbejder, saasom Gade- og Vejanlæg, Vandværksanlæg, Kloakanlæg etc. Rich. Kromann ægtede i Aaret 1907 Magdalene Petersen, Datter af afdøde Skibsreder Otto Petersen, Assens; i Ægteskabet er en Datter. I 1912 blev Rich. Kromann ansat som Stadsingeniør og Vandinspektør i Randers og har fungeret i denne Egenskab siden.

Foruden enkelte mindre Artikler i Fagbladet „Ingeniøren“ har Rich. Kromann skrevet Randers Vandværks Historie 1874—1924. (Portræt Side 81).

LA COUR, HENRIK DORNONVILLE. Proprietærsøn fra Falster, f. 4. September 1880. Døde ganske ung. Af et Brev fra hans Hjem skal anføres: „Da vor Søn Henrik er død for flere Aar siden, og vi gerne vil handle efter hans Opfattelse, og da vi ved, at han var meget beskeden, vilde han sikkert svare: Jeg ønsker aldeles ikke at blive nævnet blandt Studenterne fra 1899“.

FALSTER, OTTO MAURICE NICOLAJ, f. 19. Juni 1881 i Skerne, Gunslev Sogn. Student (1. Kar.) fra Nykøbing F. Katedralskole, matematisk-naturvidenskabelig Retning. Cand.

VI*

jur. (laud) 1907, Sagførerfuldmægtig i København 1907—10, og derefter i Hjørring 1910—11. Indtraadte i Københavns Kommunes Tjeneste Maj 1911 som Assistent, blev konstitueret Fuldmægtig Januar 1917 og Kontorchef i Direktoratet for Københavns Hospitalsvæsen September 1917. Bestalling som Overretssagfører Juni 1911. Sekretær og Forretningsfører for Welandehjemmene i Danmark, Sekretær i Dansk Forening til Kønssygdommenes Bekæmpelse og i Komiteen til Oprettelse af en permanent Udstilling for Hygiejne, Formand for Komiteen for ubemidlede Husmødres Rekonvalescens. (Portræt Side 85).





ODENSE KATEDRALSKOLE

Balslev
Bisgaard
Dreyer

Hansen, E. K.
— J. C. C.
Hansen, N. V.

Helweg
Knudsen
Leth

Meier
Møller, Ch. L.
— H. Helweg

Møller, K. V.

Okkels
Olrik
Pedersen
Petersen

Rasmussen, nu
Gerner-Rasmussen
Schroll
Swendsen, nu
Münster-Swendsen

BBALSLEV, LAURITS, f. i Elbæk 9. Juli 1881 som Søn af Rasmus Balslev, Sognepræst til Gangsted-Søvind, senere (1886—1908) Vigerslev, og Hustru Marie (Maja) Søtoft. Student 1899, Odense. Medicinsk Embedseksamen Januar 1906. Forskellig Kandidatuddannelse 1906—09 (Amanuensis hos Læge Øllgaard, Raaby, Møen, Februar—April 1906; Kandidat Odense Sygehus Maj 1906; Fødselsstiftelsen Juni 1906; Underlæge i Hæren Juli—September 1906; Vikar hos Læge Brodersen, Kongens Lyngby, Oktober 1906—Juni 1907; Kandidat paa Hjørring Amtssygehus September 1907—September 1908; hospiterende Læge Vejlelfjord Sanatorium Oktober 1908—April 1909; Vikar for Distriktslæge Giersing, Grenaa, Maj—Juni 1909; Kandidat Frederiksberg Hospital Afdeling B. Juli—September 1909). Praktiserende Læge Errindlev pr. Rødby November 1909—Juni 1915, Frederiksværk siden 1915.

Gift 26. Oktober 1909 med Valborg Brodersen, Datter af Læge Johannes Nikolaj Brodersen, Kongens Lyngby, og Hustru Helena Mathilda (Nelly) Heikel.

1) O. M. N. Falster.

2) Laurits Balslev.

3) Holger Ove Bisgaard.

Var Maj 1907—August 1908 antaget af Østerlandsmissionen til Udsendelse til Syrien som Lægemissionær, men maatte opgive det paa Grund af Sygdom. Af Mennesker og Forhold, der har haft Betydning for min Udvikling, kan jeg foruden Fagstudiet nævne den kristne Studenterbevægelse, fra hvilken jeg — især i de sidste Studenteraar — modtog gode Impulser; særlig ønsker jeg herunder at nævne Robert P. Wilder, der besøgte København Februar 1904. (Portræt Side 85).

BISGAARD, HOLGER OVE, f. 28. Marts 1880 i Kjøng Sogn paa Fyn, Søn af Læge M. E. S. Bisgaard og Hustru Clara f. Ove. Student fra Odense Katedralskole Sommeren 1899 med 1. Karakter. Medicinsk Embedseksamen Januar 1907, laudabilis. Amanuensis Januar—April 1907. Paa Fødselsstiftelsen April 1907. Kandidat paa Københavns Amts Sygehus Juli 1907—Juli 1908. Amanuensis hos min Fader i Staubjerg Juli 1908—Juli 1909. Kandidat paa kgl. Frederiks Hospital Juli 1909 til Januar 1910. Praktiserende Læge i Glamsbjerg siden 1. Januar 1910. Overtog efter nogle Aars Forløb min Faders Praksis. Jernbanelæge siden 1912.

Gift 10. Oktober 1910 med Gerda Sigrid Poulsen, Datter af afdøde Distriktslæge i Taastrup Vald. Poulsen. (Portr. Side 85).

DREYER, FRITS, var fra det nordlige Fyen, f. 25. Juni 1879, men der kan ikke tales om nogen akademisk Virksomhed, da han døde kort efter Artium.

HANSEN, EJNAR KRISTIAN, f. i Ullerslev 25. Juni 1879, Forældre var Førstelærer Ole Hansen og Hustru Caroline Frederikke Larsen. Juridisk Kandidat Februar 1905. 2. Marts 1908 Overretssagfører i København. Gift 1911 med Ebba Andersen.
(„Juridisk Stat“).

HANSEN, J. CHR. CARL. Af forskellige Grunde kom jeg først til at læse i Efteraaret 1899, 20½ Aar gl. Jeg havde længe ønsket at komme til det med Uddannelse til Præsteger-

ningen for Øje. Men min Fader syntes ikke, det kunde gennemføres særlig paa Grund af vore økonomiske Forhold. Senere har jeg ikke sjældent tænkt paa, om jeg den Gang gjorde klogt og rigtigt i at give efter for dette Ønske. Noget absolut Svar har jeg aldrig kunnet give paa dette Spørgsmaal. — Men selv om jeg somme Tider synes at have fortrudt, hvad jeg da gjorde, er jeg alligevel temmelig paa det rene med, at jeg næppe vilde være bleven helt tilfreds, om jeg ikke havde gjort det. I 1899 blev jeg Student. Og Opnaaelsen af dette første særlige Resultat fremad mod det ønskede Maal er vistnok det, som har staaet for mig med den største Glans og har givet mig den største Glæde i den Henseende.

I Januar 1905 blev jeg cand. theol. Derefter var jeg i 5 Aar Præst i Amerika for Landsmænd i Hutchinson, Minnesota, og i Clinton, Iowa, fra 1907—12. Saa i 9 Aar i Frøslev paa Mors og er nu havnet her i Gjerrild, Djursland.

Hvor jeg har befundet mig bedst er noget vanskeligt at sige. Der har været Vanskeligheder over alt. Nogle af dem har jeg selv forskaffet mig, særlig under de første Aars Ungdom og Mangel paa Erfaring. Men jeg har, Gud ske Lov og Tak, ogsaa mødt Venskab, Imødekommenhed og Anerkendelse overalt. Min Amerikatur vilde jeg nødig have undværet. Det var interessant og en Glæde for mig at lære Landsmænd og deres Kaar derovre at kende og at faa Lov til at være noget til Hjælp og Trøst for nogle af dem.

Men hjemme kunde jeg ikke føle mig derovre.

Ellers at tale meget om opnaaede Resultater lader sig næppe gøre i en Præstegerning, i alt Fald ikke i min. Men jeg haaber med Guds Hjælp, at den — selv om den er øvet i Skrøbelighed — dog ikke skal være øvet helt forgæves. Og om jeg ud fra min Erfaring nu kunde gøre det om igen og paa ny skulde vælge en Livsgerning og Stilling, er jeg alligevel ikke helt sikker paa, at jeg ikke vilde vælge Præstegerningen igen. Den har dog i alt Fald i somme Øjeblikke Glæder og Rigdomme, som vel næppe nogen anden Gerning har dem, og som nok kan veje op mod en Del Vanskeligheder. (Portræt Side 89).

HANSEN, NIELS VALDEMAR, f. 3. April 1881. Søn af Hmd. Lars Hansen og Hustru Karen Elisabeth f. Petersen. Student fra Odense Katedralskole. Cand. phil. Juni 1900 med Udmærkelse. Hebraicum samme Aar med Udmærkelse. Valgte Theologi. Patristicum med 1. Karakter Januar 1902. Kunde, da jeg under mit Studium havde meldt mig ud af Folkekirken, ikke faa Lov til at indstille mig til theologisk Embedseksamen. (Fakultetet vilde ikke anbefale et Andragende herom). Fra 1900—05 havde jeg været Alumne paa Valkendorfs Kollegium, hvorfra jeg har mange rige Minder. Valkendorfs Kollegium blev mig et andet Hjem. 1905 rejste jeg til Nystad i Finland for at tjene mit Brød som Huslærer samtidig med, at jeg studerede Filosofi, særlig Religionsfilosofi. 1908 vendte jeg tilbage, fik en Plads som Biblioteksassistent ved Københavns Kommunes Folkebiblioteker; blev 1910 Assistent ved Det kgl. Bibliotek; 1913 Underbibliotekar ved Københavns Kommunes Folkebiblioteker; 1. April 1916 ansat som Underbibliotekar ved Det kgl. Bibliotek. Har faaet Accessit for en Afhandling om Ludv. Feuerbach. Har skrevet et lille Skrift: „Harald Høffding som Religionsfilosof og to andre Karakteristiker“ (1923), samt nogle Artikler i „Ugens Tilskuer“ og „Nordisk Tidsskrift“ („Letterstedtske“). Gift 1920 med Annie, f. Krøger.

HELWEG, HARALD KROG, Søn af Overlæge paa Aarhus Sindssygeanstalt Dr. med. Hans Kristian Saxtorph Helweg, er født 22. Juli 1880. Kandidat i Sommeren 1906. Uddannelse paa forskellige Hospitaler et Par Aars Tid og to Aar Reservelæge i Hæren. Har siden April 1909 praktiseret i Odense. Gift 3. Juni 1910 med Anne Marie Petersen, Datter af Overlæge Niels Petersen. (Portræt Side 89). *(Efter „Den danske Lægestand“.)*

KNUDSEN, KARL, f. 4. November 1874 i Sønder Højrup i Svendborg Amt, hvor Faderen var Gaardejer. Student fra Odense Latinskole. Theologisk Kandidat Sommeren 1905. Personel Kapellan Fruering-Vitved 31. December 1909, Sognepræst i Sønder Omme 31. August 1911 og i Dallerup-Laasby



21. Oktober 1921. Viet 2. November 1907 til Anna Marie Kristine, f. Nielsen-Hvirup, død 17. November 1922.

LETH, THEODOR, f. 27. September 1880 i Nim, Søn af Provst C. F. Leth. — 25 Aars Jubilæum, er det virkelig Tilfældet, at der er gaaet 25 Aar, siden man erhvervede sig Studenterhuen og Adgang til alle de Forrettigheder, som Studenten har. Jeg i alle Tilfælde har lidt vanskeligt ved at gøre mig fortrolig med den Tanke.

Studentertiden blev for mit Vedkommende en rig Tid. Af Professorerne ved Universitetet kom afgjort P. Madsen og V. Amundsen til at betyde mest for mig. Iøvrigt kunde jeg sige: Nil humani o. s. v. Jeg var efterhaanden Medlem af alle tre store Foreninger, Skytteforeningen, Sangforeningen, To Løver o. fl., men intet greb mig som det kristelige Studentermøde paa Leckø Slot i Sverige Sommeren 1901. Fra da af var Vejen afstukken for min Studentertid og hele mit Liv. Jeg hørte som Student særlig Præsterne Gad, Trinitatis Kirke, Krag, Jakobs Kirke, Koch, Hellerup, og Ussing, Valby, og læste hvad der udkom af Skovgaard-Petersen og Ricard.

To store aandelige Bevægelser har haft mig siden da: Københavns Kirkesag og den kristelige Studenterbevægelse og i Forbindelse dermed Hedningemissionen. Straks efter min Embeds-eksamen Januar 1905 blev jeg ansat paa Kirkfondets Kontor som Hjælpesekretær først under Friis-Hansen, senere under Pastor N. Juhl. Biskop Rørdam var Formand, Professor Wester-

1) J. C. C. Hansen.

2) Harald Krog Helweg.

3) Theodor Leth.

gaard Næstformand som nu og Grosserer Johan V. Adolph. En Række kendte kristelige Personligheder lærte jeg at kende i de fem Aar. Jeg oplevede i den Tid Indvielsen af Frihavnskirken, Blaagaards Kirke, den første og den anden Mariendalskirke, Filipkirken, Eliaskirken, Solbjerg Kirke, Aldersro Kirke, Maria Kirke og Kingoskirken.

I 1910 opfordrede Kirkefondet mig til at tage en Gerning op i Søborg ved København, med det for Øje at faa rejst en Kirke. Jeg blev Formand for Byggeudvalget og i 1914 blev Kirken indviet. 1916 fik vi vort eget Menighedsraad og 1921 blev Søborg (5000 Indbyggere) et selvstændigt Kirkesogn under Navn af Søborggaard Sogn, for hvilket jeg er Sognepræst.

Hvad jeg skylder den kristelige Studenterbevægelse og dens store Førere, Mott og Wilder, kan ikke siges i nogle faa Ord. Jeg har været med i Arbejdet, siden jeg var Student, i Studenterhjemmets Bestyrelse 1906 og 1908. 1910 Medstifter af Kristeligt Studenterforbund og har deltaget og medvirket ved over 25 kristelige Studentermøder og Konferencer i Danmark, Sverige, Finland og England og føler mig stadig nær knyttet til Bevægelsen. I Øjeblikket er jeg Formand for Københavns Kredsförbund under det danske Missionselskab samt Medlem af Bestyrelsen for Dansk Kirke i Udlandet.

1911 blev jeg gift med Ingrid Secher, Datter af afdøde Rigsarkivar V. A. Secher. 1918 havde jeg den store Sorg at miste min Hustru. 1920 blev jeg gift med Karen Assens, Datter af afdøde Sognepræst Erhardt Assens til Hellested. Jeg har to Børn af første Ægteskab og et Plejebarn.

Det er med inderlig Tak til Gud, jeg ser tilbage paa de 25 Aar. (Portræt Side 89).

MEIER, AXEL, blev født paa Jegindø i Limfjorden 6. Februar 1882, hvor hans Fader, Frederik Nicolai Meier, dengang var Sognepræst. Efter at have tilbragt de første 11 Aar af sin Barndom dels paa Jegindø, dels i Ørum Præstegaard ved Viborg, fik han ved Faderens Forflyttelse til Kjerteminde i Foråret 1893 sit Hjem i denne By. Efter et Par Aars Undervisning

i den stedlige Realskole, blev han Discipel i Odense Katedral-skole, hvorfra han i Sommeren 1899 dimitteredes som Student med 1. Karakter, kun 17 Aar gammel. Ved Universitetet forbedte han sig i ca. 6 Aar til den juridiske Embedseksamen, men afbrød da Studiet for at gaa over til journalistisk Virksomhed, en Gerning, hvortil han paa Grund af sine fremragende stilistiske Evner vistnok var særlig skikket. Efter nogle faa Aars Virksomhed i Provinsen, bl. a. i Hillerød og Roskilde, fik han Ansættelse ved et københavnsk Blad („Riget“), hvorfra han dog snart forflyttedes til „Berlingske Tidende“, ved hvilket Blad han arbejdede i en Aarrække indtil sin Død i December 1916.

Han har skrevet et ikke ringe Antal Digte og Sange, mest Lejlighedsdigte. Særlig kendte og paaskønnede er to gribende Mindedigte: det ene om Kong Christian IX., det andet om Mylius Erichsen og hans to Lidelsesfæller, der sammen med ham satte Livet til under en Grønlandsekspedition. (Portræt Side 94).

MØLLER, CHARLES LOUIS, f. 18. Oktober 1881 i København. Forældre: Branddirektør Fritz Julius Møller og Hustru Frederikke Crone. Juridisk Kandidat Februar 1908. Assistent i Landbygningernes Brandforsikring, senere Fuldmægtig. 1. Oktober 1923 Branddirektør for Vesterbro og Amager. Gift 1911 med Carla Victoria Johanne Coff. („Juridisk Stat“.)

Louis Møller har for ganske nylig holdt 25 Aars Jubilæum for sin Gerning i Landbygningernes Brandforsikring.

HELWEG-MØLLER, HENRY, f. i Odense 28. Juli 1881, blev cand. mag. 1906 og er nu Lektor i København.

MØLLER, KNUD VILHELM, Søn af Læge Niels Georg Møller og Harriet Johnsen, er f. i Otterup 25. Oktober 1880. Blev juridisk Kandidat Juni 1906. 4 Aar Sagførerfuldmægtig i København. November 1910 Assistent (Sekretær) i Kongeriget Danmarks Tiendebank. April 1915 tillige Assistent (Sekretær) i Overformynderiet; Marts 1922 Ekspeditionssekretær. Gift 1915 med Helene Christine Rosenørn Olrik. („Juridisk Stat“.)

OKKELS, ANSGAR. „Kirkelig Aarbog“ oplyser: Født 3. Maj 1882. Kandidat Nytaar 1906. Kaldskapellan Humble 1911. Sognepræst i Østrup 1914 og 1922 forflyttet til Brørup.

OLRIK, JAKOB BADEN, f. 19. August 1881 i Estvad. Søn af Sognepræst A. V. S. Olrik og Hustru Elisa Viktoria født Møller. I November 1883 flyttede min Fader til Dalby paa Hindsholm. 19. August 1892 kom jeg i Odense Katedralskole. Student 1899. Studerede Jura, Kandidat 1905. By- og Herredsfuld­mæg­tig i Sæby fra 1. August 1905. By- og Birkefuldmæg­tig i Køge fra 1. December 1906. 13. Marts 1909 optaget i den katolske Kirke. 31. Maj 1911 begyndt at studere katolsk Teologi ved det teologisk-filosofiske Fakultet i Paderborn. Studerede videre i Innsbruck fra 1. Oktober 1914. Præsteviet 30. Juli 1915. Studerede videre i Rom ved det gregorianske Universitet fra 1. November 1915. 2. September 1916 Kapellan ved Rosenkranskirken paa Frederiksberg. Fra Slutningen af Juni 1917 Sekretær ved det Apostoliske Vikariat for Danmark og Island. Vinteren 1917—18 besøgt Krigsfangerne i Østsibirien. 12. Maj 1923 Sognepræst ved St. Michaels Kirke i Kolding. Har udgivet „Tak­sigelse til Gud i Form af et Litani.“

PEDERSEN, MADS PEDER MATHIASSEN, f. 9. April 1878, er bosiddende i Sibirien.

PPETERSEN, VALDEMAR, f. 10. November 1879, døde i Rusaaret.

GERNER-RASMUSSEN, f. 6. December 1881, er Kaptajn i Fodfolket og bor i København.

SSCHROLL, J. VICTOR, f. 5. August 1882 paa Brahetrolleborg. Student fra Odense 1899. Dansk Jurist. Handelskursus og Sprogstudier i Tyskland og Argentina. Ansattes 1909 i Banco Aleman Transatlantico, Buenos Aires. Prokurist 1913. Er nu Souschef i en Filial i samme By. (Portræt Side 94).

MÜNSTER-SWENDSEN, ADOLF MICHAEL, f. 19. Febr. 1881 i Hillerød. Søn af By- og Herredsfuldmægtig i Hillerød, senere Godsforvalter i Kerteminde J. C. C. Svendsen og Clara Louise Helene Koch Münster, Student Odense 1899, cand. jur. Januar 1905, Borgmesterfuldmægtig Odense 1905—06, By- og Herredsfuldmægtig i Nykøbing F. 1906—14, Sagfører 1914, Overretssagfører 1917, Nykøbing F. Gift med Magdalene Emilie Erichsen.

Min Barndom tilbragte jeg i Hillerød, hvis herlige Natur jeg altid med Glæde mindes, ofte som Baggrund for vort muntre Indianerliv med dets Romantik og lysegrønne Sværmerier. 1897 kom jeg til Odense, hvor jeg i Litteraturen søgte Erstatning for Naturen. Jeg mindes dog enkelte Læseforeningsmusikantener i Baad paa Aaen, i hvis mørke Vand Lysene blinkede gennem Træerne, Fruens Bøge i Sommermaaneskin og — „Mimer“. Fra Studentertiden tænker jeg med særlig Glæde paa Sangforeningen og dens lille Kor.

I Tiden derefter finder jeg en behagelig Afveksling i min Forretning med den desillusionerende Realisme, mit Privatlivs mere kontemplative Ro og Kunstens „uinteresserede Lykkefølelse“.





AALBORG KATEDRALSKOLE

Aubeck
Balslev

Bang
Bruun

Haubroe
Heilskov

Ravn
Schlegel

AUBECK, ALBERT KROGH, f. 10. December 1881 i Lemvig. Søn af Driftsinspektør C. P. Aubeck, død Juli 1924, og Hustru Mariane, f. Braae, død 1893. Ugift. Diplom som Maskiningeniør fra Polytechnikum i Zürich 1905. Ingeniør hos Brown, Boveri & Cie i Baden, Schweiz, 1905—08, hos Allmänna Svenska, Västerås, 1908—17. Professor ved den Polytekniske Lærestanstalt 1917; Medlem af Patentkommissionen fra 1919; Formand for Elektroteknisk Forening 1924; Medlem af Dansk Elektroteknisk Komité.

Adresse: Bagesens Allé 16, København, Vanløse. (Portræt Side 94).

BALSLEV, KNUD. Da jeg blev Student fra Aalborg Katedralskole i den sproglig-historiske Retning, var jeg ikke klar over, hvad jeg vilde være, og hvilket Studium jeg derfor skulde slaa ind paa. Imidlertid syntes jeg mest anlagt for det praktiske og bestemte mig derfor til at læse til Ingeniøreksamen. Det følgende Aar læste jeg paa Kursuset paa polyteknisk Lærestanstalt og tog Adgangseksamen i Sommeren 1900.

Jeg begyndte derefter Studiet paa Lærestalten, men afbrød dette efter et Par Aars Forløb. For at bruge nogle af de erhver-

1) Axel Meier.

2) J. Victor Schroll.

3) Albert Krogh Aubeck.



vede Kundskaber og udvikle mine Anlæg og Interesse for Tegning, søgte og fik jeg Statens Tegnælærerkursus 1903 og 04. Blandt Lærerne der kom jeg til særlig at kende Maleren Engsted, som jeg satte stor Pris paa baade som Lærer og som Menneske. Dette Kursus gav mig efter afsluttende Prøve Mulighed for at komme ind som Lærer ved de tekniske Skoler, hvor jeg virkede i nogle Aar paa Aftenskolen og kunde eksistere ved det. Dog blev jeg efterhaanden klar over, at dette ikke vilde tilfredsstille mig i Længden og tog stadig Arbejdet som noget foreløbigt. Blandt andet tilbragte jeg efter Anbefaling af nu afdøde Overlærer Grønvold paa Københavns tekniske Skole en god Maa-nedstid omkring St. Hans paa Skagen som Lærer i Perspektiv-tegning for Byfogdens Søn, den unge Maler Walther Schwartz, der skulde optages paa Akademiet. Næste Sommer lagde jeg Billet ind paa en Annonce om Huslærerplads paa en Herregaard. Jeg fik den, det var paa Rødstenseje ved Odde hos Forpagter Helms, og jeg skulde navnlig forberede en Dreng til Optagelse i Latinskolen i Aarhus, desuden læse med hans to mindre Søskende samt efter Drengens Optagelse være en Slags Hovmester for Børnene, medens Moderen, som var Islænderinde, rejste paa Besøg til sin Fødeø.

Under mit Ophold paa Rødstenseje vaagnede Lysten i mig til at blive Landinspektør, selv om jeg ikke kendte meget til denne Virksomheds forskellige Grene. Dog kunde jeg ikke blive den Tanke kvit, at her var min Hylde; i Løbet af Efteraaret 1907 forhørte jeg mig om Studiet og begyndte paa det Januar 1908.

1) Knud Balslev.

2) Chr. Fr. Bang.

3) Adam Ludvig Bruun.

Det er jo ikke et Fag, der kan have saa mange Dyrkere, paa mit Hold var vi 5, hvad maa siges at være det normale, som Stillingen for Tiden kan aftage. Sommeren 1912 tog jeg den afsluttende Eksamen ved Landbohøjskolen og fik den kongelige Bestalling. Jeg fik straks Arbejde som Assistent, først hos Landinspektør Messerschmidt i Nørresundby, senere hos Landinspektør Sørensen i Aarhus, hos hvem jeg var til 1918. Medens jeg var i Aarhus, fandt jeg min Kone, vi blev gift det sidste Aar jeg var der, og et halvt Aar efter købte jeg Forretningen her i Nykøbing paa Mors, hvor jeg siden har haft min Gerning. (Portræt Side 95).

BANG, CHRISTIAN FREDERIK. Den 30. Juli 1880 fødtes jeg paa Hovedgaarden Gl. Wraae i Vendsyssel af Forældre Godsejer Fr. Bang og Hustru Henny, f. Hoff. Efter en lykkelig og skøn Barndom paa Landet optoges jeg i August 1892 i Aalborg Latinskole, hvorfra jeg blev Student 7 Aar senere og boede i disse Aar i Aalborg hos den fine og elskelige cand. theol. Poul Kierkegaard, sidste mandlige Ætling af den berømte Slægt, sammen med andre Skoledrenge.

Studietiden gik med normalt flittigt Arbejde ved Juraen, særdeles fornøjelige Aftener og Oplevelser i Studentersangforeningen og i de første Aar i Studenterforeningen og endelig min Forlovelse med min nuværende Hustru, da Frøken Nina Dorthea Margrethe Riesser, Datter af daværende Byfoged Riesser i Maribo. Jeg bør i denne Forbindelse ikke overspringe nogle herlige Ferier i det hyggelige Maribo.

Kandidat blev jeg den 27. Februar 1906, fik laud (121 Points) og tiltraadte straks et for Jurister efter den gamle Ordning stærkt tiltrængt praktisk Instruktions-Engagement hos min Svigerfader i Maribo By og Birk. Efter i April til Oktober 1906 at have af tjent min Værnepligt blandt mange gode Kammerater ved Intendanturen paa Vildersgadens Kaserne i København, blev jeg ansat ved Varde Byfogedembede den 1. November 1906 som yngste Fuldmægtig, men allerede den 1. November 1907 tiltraadte jeg en økonomisk bedre Fuldmægtigplads ved Lollands Sønder



Nykøbing
Katedraskole



Latin- og Real-
skolen Lyceum

Herred i Nakskov, saaledes at vi havde turdet gifte os den 22. Oktober 1907. Siden har jeg stadig boet i Nakskov, fra 1. Marts 1910 som 2. Fuldmægtig ved Nakskov Byfogedembede, 1. August 1912 som 1. Fuldmægtig sammesteds og efter Retsreformen 1. Oktober 1919 som Dommerfuldmægtig. Den 1. August 1917 blev jeg beskikket til Branddirektør i Nakskov.

Jeg har hidtil hørt til de lykkelige Mennesker, som kun kender Arbejdsløshed af Navn og som — hvad der vel er en Følge heraf — blot ikke kan forstaa, hvor de 25 Aar, der er forløbne, siden jeg satte Studenterhuen paa mit da mere haarfagre Hoved, er bleven af! (Portræt Side 95).

BRUUN, ADAM LUDVIG, f. 22. August 1879 i Todnæs Præstegaard paa Sandø bl. Færøerne. Student 1899 fra Aalborg Katedralskole. Kandidat Sommeren 1905 med haud (111 Points). Sagførerfuldmægtig i Nørresundby til 1909 (Bestalling i 1908). Fra 1909—12 By- og Herredsfuldmægtig i Hjørring Købstad og Vennebjerg Herred; fra 1912 til Dato i Sæby Købstad og Dronninglund Herred. (Portræt Side 95).

HAUBROE, KNUT. Søn af Fabrikant Werner Christian Lassen Haubroe og Wilhelmine Jacobine Hoppe, f. i Aalborg 3. Juli 1881. Juridisk Kandidat Juni 1905. September 1907 Overretssagfører i København, nu i Nakskov. Gift 1911 med Agnes Martine Jørgensen. („Juridisk Stat“.)

HEILSKOV, CHRISTIAN NICOLAI JOHAN, f. 1. Marts 1879 i Nørre Tranders Sogn ved Aalborg, hvor Faderen ejede en Proprietærgaard. Medicinsk Eksamen i Vinteren 1907. Uddannelse paa forskellige Hospitaler samt Oktober 1912 i Wien. Praktiserer som Otolog i Aalborg, blev Reservelæge ved Hæren 1915.

RAVN, OTTO EMIL, f. 30. November 1881 i Aalborg som søn af prokurist Sophus Georg Ravn og hustru Anna Louise, f. Rathmann, død 1887. Blev student fra Aalborg kate-

Studenterne fra 1899 — VII



dralskole 1899 (105 points), theologisk kandidat i vinteren 1904—05 (laud).

I 1905 besvarede jeg universitetets prisspørgsmål i teologi (Om Israeliternes indvandring i Kanaan) og vandt prisen derfor. Efter at have aftjent min værnepligt begav jeg mig i efteråret 1906 med understøttelse af Lassons og kommunitetets rejsestipendier paa en studierejse til tyske og andre universiteter, hvor jeg fornemmelig fortsatte mine studier indenfor den semitiske filologi og gammeltestamentlige teologi, jeg havde begyndt som student.

Til sidst besøgte jeg Paris, London og Oxford, hvor jeg afsluttede et arbejde „om nominernes bøjning i babylonisk-assyriske“, som jeg forsvarede for den filosofiske doktorgrad i September 1909.

(Efter „Universitetets Festskrift 1909“)

Dr. phil. Ravn blev 1923 Docent ved Universitetet, efter at han havde været Privatdocent i Assyriologi 1910—18. Var 1921—22 Formand for De kommunale Gymnasieskolelærereforening. (Portræt Side 98).

(Se „Kraks blaa Bog 1924“.)

SCHLEGEL, HARALD EMIL SOPHUS LOUIS, f. 16. Juni 1882. Efter Artium tog jeg Filosofikum i 1900 og polyteknisk Eksamen i Januar 1906.

Allerede fra Juli 1904 begyndte jeg det praktiske Liv som Ingeniør og deltog i mange forskellige Arbejder i de følgende Aar bl. a. i Anlægget af Banen fra Silkeborg til Langaa, hvor jeg havde Ansættelse hos vedkommende Entreprenørfirma.

1) Otto Emil Ravn.

2) H. E. S. L. Schlegel.

3) S. S. Bjerregaard.

Siden 1. Maj 1909 har jeg været ansat ved de danske Statsbaner, først ved Anlæg af Københavns Banegaard, ved det fynske Dobbeltspor, Give—Herning og Funder—Bramminge Jærnbaner, senere i forskellige Afdelinger og Kontorer til jeg den 1. April 1918 blev Baneingeniør; men siden var jeg i Herning indtil 1920, saa i Tønder til 1923 og siden i Aabenraa. Jeg hørte saaledes til det første Hold danske Embedsmænd, der efter Genforeningen kom til Sønderjylland.

Den 9. April 1913 blev jeg gift med Ingeborg Kirsten Bjerring, Datter af Oberstlieutenant B., Fredensborg Slot. (Portr. S. 98).





VIBORG KATEDRALSKOLE

Bjerregaard
Holm
Nielsen

Petersen
Mousten
Ørum

Gravesen
Henrichsen
Møller, nu Friis-Møller

BJERREGAARD, SØREN SØRENSEN, født 13. September 1879 i Simsted By og Sogn. Egentlig har min Hu aldrig staaet til de boglige Sysler, og jeg mindes endnu, hvorledes jeg, der meget tidlig blev sat i Skole — vel sagtens fordi de ikke kunde styre mig hjemme — adskillige Gange deserterede hjem midt i Skoletiden.

Som udgaaet fra et Købmandshjem har der altid flydt Handelsblod i mine Aarer, og var det min største Lyst at afslutte min videnskabelige Bane med 4. Klasse Hovedeksamen; men da min Fader meget nødig vilde, at nogen af hans Sønner skulde gaa ind til Datidens besværlige og urolige Handelsforhold paa Landet, efterkom jeg hans Ønske og tog Studentereksamen. Naaet saa vidt i Sommeren 1899 fandt jeg rettest, da jeg nu var bleven saa gammel, at fortsætte Studeringen. En Tid vaklede jeg mellem Jura og Medicin, men valgte det første.

Efter den 13. Februar 1905 at have taget juridisk Embeds-eksamen med laud (129 Points), blev jeg tilbudt at komme i Justitsministeriet, men valgte den praktiske Vej og blev Fuldmægtig paa By- og Herredskontoret i Hobro, min Fødejurisdiktion.

1) S. V. Nielsen.

2) Chr. Ørum.

3) N. P. Gravesen.

Efteraaret før min Embedseksamen var jeg paa Sessionen i København bleven taget til Konstabel ved Feltartilleriet, og skønt jeg trak Frinummer, blev jeg dog indkaldt efter Sigende for at nyde den Ære at være blandt dem, der skulde bidrage til at højne Niveauet i Hæren. Derfor maatte jeg fratræde min Plads i Hobro 1. Oktober samme Aar for at give Møde paa Baadsmandsstrædes Kaserne. Her tilbragte jeg for Resten et morsomt og uforglemmeligt Aar, idet jeg nød den Anseelse uden egen Lyst at komme paa Løjtnantsskolen og at blive hjemsendt som Sekondløjtnant.

Siden 1. Januar 1907 har jeg været ansat paa By- og Herredskontoret i Thisted (nu Dommerkontoret), og synes her at have fundet en Stilling, der tilfredsstiller mit medfødte Handelstalent.

Ved Siden af min Stilling paa Dommerkontoret er jeg Formand for Handels- og Landbrugsbanken i Thisted, som jeg har været med til at stifte, og tillige Medlem af Thisted Byraad. (Portræt Side 98).

HOLM, ALBERT THORVALDSEN, f. 6. Januar 1879. Theologisk Kandidat Sommeren 1904. Enelærer i Mern 1906. Kaldskapellan i Torslev 1909. Sognepræst i Vium-Sjørsløv-Almind 1914, hvilket Pastorat fra 1917 hedder Vium-Sjørsløv.

(Efter „Kirkelig Aarbog“.)

NIELSEN, SIGVALD VESTERGAARD, f. 14. Marts 1879 i Vorde ved Viborg som Søn af Lærer N. Fr. Vestergaard Nielsen og Hustru Jensine Petra, f. Thaisen. Elev paa Viborg Katedralskole 1893—99. Regensianer 1903—05. Theologisk Embedseksamen Sommeren 1905. Timelærer ved Henrik Madsens Skole (St. Jørgens Gymnasium) 1905—07. Lærer ved Plenges Skole Viborg 1907—10. Bestyrer af Aars private Mellem- og Realskole 1910—20. Siden dennes Overdragelse til Kommunen 1920 Lærer ved Aars kommunale Borger- og Realskole med fremmede Sprog som Undervisningsfag. Gift 1913. To Børn. Fritidssysse: Arkæologi og Hjemstavnsforskning. Grundlægger og Leder af Vest-Himmerlands Museum, Aars. (Portræt Side 100).

PETERSEN, PETER ULRIK. Søn af Mølleejer Peter Brøndum Petersen og Dorthea Charlotte Frederikke Jansen, f. Vindt Mølle ved Viborg 9. April 1880. Juridisk Kandidat Februar 1906. 1. April samme Aar Fuldmægtig ved Middelsom-Sønderyng Herreder. November 1907 Byfogedfuldmægtig i Fredericia. Juni 1910 By- og Birkefuldmægtig i Maribo. Oktober 1918 Sagfører i Vejle, siden April 1919 i Holbæk. Gift 1914 med Hedevig Henriksen Schmidt.

(„Juridisk Stat“.)

MOUSTEN, JENS, f. 16. September 1879 i Knudby ved Viborg, og blev Student fra Viborg. Regenstid: Efteraar 1903—Foraar 05. Cand. theol. Januar 1905. Privatlærer 1905—07 og herefter Lærer ved de københavnske Kommuneskoler.

(Efter „Regensianere 1895—1919“.)

ØRUM, CHRISTIAN, f. 12. Oktober 1881 i Viborg, Søn af Herredsfuldmægtig L. B. Ørum og Anna Margaretha f. Larsen. Cand. juris 1906. Efter at have været Sagførerfuldmægtig i København nedsatte jeg mig i 1909 som Overretssagfører i Viborg. Min Fader havde nogle Aar i Forvejen efter at være bleven indvalgt i Direktionen for Viborg Byes og Omegns Sparekasse nedsat sig som Sagfører, og indtraadte jeg i hans Forretning. Gift 31. Maj 1910 med Ingeborg, f. Petersen, Datter af Grosserer Laur. O. Petersen, København, og Magdalene, f. Jensen. Fra 1924 Medlem af Viborg Byraad. (Portræt Side 100).

GRAVESEN, NIELS PETER, f. i Nors Sogn i Thy 18. September 1881. Student 1899 fra Viborg Skole. 3½ Aar paa Regensen (1903—06). Medicinsk Embedseksamen Sommeren 1907. Siden September 1908 praktiserende Læge i Kongerslev. Reservelæge i Hæren 1910. Gift 1. September i Frederiksberg med Inger Birgitte Lyng. (Portræt Side 100).

(Efter „Den danske Lægestand“.)

HENRICHSEN, AAGE. Overgik efter det glade Rusaar, med Filosoficum som Punktum, til det praktiske Liv og begyndte fra Bunden i Detailhandelen, en Saltomortale som ialt Fald den Gang ikke var meget almindelig. Ej heller var Overgangen særlig



velsmagende fra det frie Studenterliv til den bundne Stilling med den utrolig lange Arbejdstid fra 7 Morgen til 9—9½ Aften og Søndag Morgen fra 7—9.

Drev Manufakturforretning for egen Regning i Provinsen fra 1908 til 1919 og har siden haft Enerepræsentationen for Danmark for britiske og franske Fabrikker. At Sprogkundskaberne i denne sidste Virksomhed er kommet mig til fortrinlig Nytte siger sig selv. Som et Kuriosum kan jeg nævne, at mit vigtigste Sprog Engelsk har jeg slet ikke haft til Artium, hvorfor jeg særlig har maattet kaste mig over Studiet af dette, ofte bistaet af det tilbageblevne latinske og franske Gloseforraad. (Portræt Side 103).

FRIIS-MØLLER, VALDEMAR, f. 9. marts 1882 i Hammel præstegaard. Søn af afd. provst Møller og hustru f. Friis. Student fra Viborg katedralskole. Medicinsk kandidat sommeren 1907. Kandidatuddannelse ved forskellige københavnske hospitaler, studerede intern Medicin. 1. assistent ved Københavns poliklinik fra 1909—13. 2. reservelæge ved rigshospitalets afdeling A. fra Oktober 1914 til Juni 1916. 1. reservelæge ved Øresundshospitalets medicinske afdeling fra juni 1916 til maj 1921. 1. overlæge ved Københavns politi- og fængselsvæsen siden 1. Maj 1921. Gift 5. Oktober 1916 med Margrethe Damsboe, datter af grosserer Damsboe og hustru, f. Laurentius. Praktiserer siden 1912 i København som specialist i intern Medicin (mave-, tarm- og blodsygdomme). (Portræt Side 103).

1) Aage Henriksen.

2) Vald. Friis-Møller.

3) Chr. Langballe.



AARHUS KATEDRALSKOLE

Kondrup
Langballe
Müller

Møller (nu Neergaard-
Møller)
Rasmussen (nu Karnov)

Thomsen
(nu Nordenstof)
Jensen (nu Nording)

Koch
Vilcken
Ørum

KONDRUP, KRISTEN RUDOLF, f. i Hasle ved Aarhus 6. November 1880, hvor Faderen, Anders Kondrup, var Lærer en lang Arrække. Student fra Aarhus, og var i sin Studentertid to Aar paa Regensen. Cand. theol. 1906. Aftjente samme Aar sin Værnepligt ved 5. Fæstningskompagni. Huslærer 1907. Lærer 1908—13 paa Bogø Kostskole og senere, 1914—18, Medbestyrer. Timelærer ved Svanholms Gymnasium Foraaet 1920 og fra August samme Aar Adjunkt i Tønder.

LANGBALLE, CHR., f. i Aarhus 3. April 1881. Søn af afdøde Købmand Otto Langballe og hører saaledes til en gammel aarhusiansk Købmandsslægt, der i tidligere Tider ogsaa gav sig af med Rederi. Da jeg ogsaa paa mødrene Side (min Morfader var Koffardikaptajn) har Tilknytning til Søen, antager jeg, at min Interesse for Skibsfart stammer herfra. Efter 19. Februar 1906 at have taget juridisk Embedseksamen var jeg i de følgende Aar Fuldmægtig i forskellige Sagførerforretninger her i Byen; fra denne Tid mindes jeg navnlig med Glæde min Fuldmagtstid hos nu afdøde Højesteretsadvokat Halkier og daværende Overretssagfører (nu Fængselsdirektør) Fusing, i hvis Forretning

1) V. M. Neergaard-Møller.

2) Eugen Koch.

3) Johs. A. Vilcken.

jeg fik Lejlighed til praktisk at dyrke Søret, en Disciplin der allerede i Studentertiden havde vakt min Interesse, formodentlig paa Grund af Familietraditionerne. Fra Efteraaret 1908 til Sommeren 1909 opholdt jeg mig i London, hvor jeg var Volontør paa et Sagførerkontor, og havde rig Lejlighed til at overvære Retsforhandlinger, ogsaa her lagde jeg mig særlig efter Søsager. Desuden saa jeg Jurysystemet i Virksomhed, hvilket i hvert Fald senere har haft stor Interesse for mig.

Efter min Hjemkomst nedsatte jeg mig som Overretssagfører her i Byen og har siden drevet Forretning her, først i Forening med Overretssagfører V. S. Salomonsen, og fra Januar 1918 alene. I Februar 1923 blev jeg af Justitsministeriet antaget til at udføre offentlige og beneficerede Sager.

I 1912 indgik jeg Ægteskab med Elvira, f. Landgren, hvilket Ægteskab, der var barnløst, opløstes i 1915. (Portræt Side 103).

MÜLLER, AXEL, gik straks efter Eksamen over i praktisk Virksomhed og er nu Grosserer i København.

NEERGAARD-MØLLER, VALDEMAR MARIUS, f. i Aarhus 31. Marts 1881, Forældre: Bagermester Peter Johannes Neergaard-Møller, død 1921, og Hustru Michaeline Kirstine, f. Rasmussen. Artium Juli 1899 paa Aarhus Katedralskole med 1. Karakter. Cand. jur. (laud) 6. Juni 1905. Bestalling som Overretssagfører i København 13. August 1907. Gift 29. December 1908 med Elna Christine Marie Crone, Forældre: Kontorchef i Landbrugsministeriet, Docent ved Landbohøjskolen Henrik Rasmus Crone, død 1908, og Hustru Christine Marie, f. Bech, død 1913.

1905—18 Raadgivende i Studentersamfundets Retshjælp for Ubemidlede. 1917—20 fast Medhjælper ved Skiftekommissionen i København. 1919—20 Formand for Bestyrelsen for Genfødte Grundejer- og Kommunalforening. 1. September 1920 konstitueret i det efter Nordslesvigs Genforening med Danmark oprettede Embede som udsendt Konsul i Flensborg, 1. Marts 1921 Kongelig Udnævnelse. Deponeret Overretssagførerbestallingen.

27. November 1921, under Studentersangforeningens Besøg i Flensborg, udnævnt til Æresmedlem af samme. 5. September 1923 udnævnt til Ridder af Dannebrog. Medlem af Bestyrelsen for det danske Alderdomshjem og det danske Hospital i Börnsen ved Hamborg.

Adresse: Kgl. Dansk Konsulat, Flensborg. (Portr. Side 104).

KARNOV, CHR., Overretssagfører, f. i Pederstrup, Tulstrup Sogn, 22. Februar 1878. Søn af Gaardejer Chr. Rasmussen og Hustru Knudsine Nielsen. Tog 1896 Præliminæreksamen med Udmærkelse fra Thorvald Køhls Realskole i Odder, 1897 4. Klasses Tillægseksamen, Student 1899 med 1. Karakter fra Aarhus Katedralskole. Filosofikum 1900. Medlem af akademisk Skyttekorps; Regensianer 1903—05; juridisk Kandidat 16. Juni 1906 med 117 Points. De 2 sidste Somre Vikar i Københavns Magistrats 3. Afdeling. Efter Eksamen Fuldmægtig i Aarhus 1906 til 1. Februar 1910. 23. December 1909 Navnebevilling for mig og Halvsøskende til Efternavnet Karnov. Fra 1. Februar 1910 Fuldmægtig i Kolding; 9. Februar 1910 Bestalling som Sagfører samme Steds og 25. Marts 1913 som Overretssagfører samme Steds.

13. Juli 1913 gift med Christine Marie Petersen, Datter af Købmand Chr. Petersen, Aarhus.

NORDENTOFT, JACOB, f. 28. Februar 1881 i Brabrand ved Aarhus, hvor Faderen var Sognepræst. Medicinsk Kandidat Sommeren 1905. Uddannelse paa forskellige Hospitaler og lign. Studierejser til Hamborg flere Gange (Røntgen- og Radiumterapi). Medlem af Deutsches Röntgenesellschaft. Har praktiseret $2\frac{1}{2}$ Aar i København, 3 Aar i Aarhus. Overlæge i Tranebjerg og nu Nykøbing Mors. Gift 15. Maj 1908 med Ellen Caroline Halgren.

(Efter „Den danske Lægestand“.)

NORDING, AAGE THORVALD, f. 21. Februar 1881 som Søn af nu afdøde prakt. Læge Carl Jensen og ligeledes afdøde Hustru Anna, der er kendt som Forfatterinden og Over-



sætterinden Anna Nording. Matematisk Student med 1. Karakter fra Aarhus Katedralskole 1899, cand. phil. med 1. Karakter 1900, cand. mag. med 1. Karakter 1904. Samtidig med at jeg studerede Matematik (Fysik, Kemi og Astronomi), dyrkede jeg Musikstudier i Klaverspil hos Prof. Victor Bendix, Kompositionslære hos afdøde Professor Orla Rosenhoff og Komponisten Carl Nielsen. Paa min 20aarige Fødselsdag vandt jeg tilligemed den nu saa bekendte Violoncelvirtuos Louis Jensen „N. W. Gades Mindelegat“ for unge vordende Kunstnere efter en paa Københavns Musikkonservatorium afholdt Konkurrence. Denne Opmuntring havde dog for mit Vedkommende den beklagelige Virkning, at jeg forcerede Klaverspillet saa meget, at jeg paa-drog mig en Svækkelse i begge Arme og forhindredes i yderligere musikalsk Udvikling som Pianist. Fuldenkte dog uberørt heraf mine musikteoretiske Studier og gav efter et halvt Aars Studieophold i Berlin en egen Koncert som Komponist her i København i 1906. Ved denne Lejlighed opførtes en Strygekvartet, en Violinromance, Kvartetsange og Sange med Klaver. Kvartetten er senere opført i „Dansk Koncertforening“. Har senere komponeret en Septet for Blæsere og en stor Mængde Sange, hvoraf adskillige er udkomne hos Musikforlaget Wilh. Hansen. Septetten opførtes her i København i Januar 1922.

Medens jeg til Stadighed dyrker Musikken con amore, har jeg af Hensyn til min Eksistens udnyttet mine matematiske Kundskaber. Var 1906—17 ansat i Forsikringsselskabet Hafnia som Beregner, er anerkendt af Indenrigsministeriet som Aktuar og

1) P. C. O. Ørum.

2) Anders Chr. Andersen.

3) E. P. Ebbesen.

var i 1917—20 Direktør for Forsikringsselskabet Aurora, hvilket Selskab imidlertid ikke kunde opretholdes. Traadte derefter ind i praktisk Handelsvirksomhed og har i de sidste Aar været ansat som Beregnerchef i det store og landskendte Automobilfirma F. Bülow & Co.s Beregner- og Statistikkontor. Under Krigen gjorde jeg, der er Reserveintendant, Tjeneste i 6 Maaneder som Intendant ved 5. Artilleribataillon i København. 1913 gift med Eva Inger Hedvig Uhl, Datter af afdøde Toldforvalter Uhl.

KOCH, EUGEN, f. 22. November 1881 i Aarhus, hvor Faderen var Kaptajn. Matematisk Student fra Aarhus Katedralskole 1899. Rekrut, Officerskolens næstældste Klasse 1900—02, Sekondløjtnant ved Ingeniørregimentet Marts 1902 og om Efteraaret Premierløjtnant. Elev i Officerskolens ældste Klasses Ingeniørafdeling 1905—08. Traadte derefter udenfor Nummer for at blive Ingeniør ved Fyns kommunale Telefonselskab og blev samme Aar gift med Agnete Hjelm fra Aarhus. Tre Døtre. Efter Ansøgning afskediget 1915 som Premierløjtnant og udnævntes samtidig til Kaptajn i Ingeniørregimentets Reserve. Siden 1920 Overingeniør ved Fyns kommunale Telefonselskab. Bor i Odense. (Portræt Side 104).

VILCKEN, JOHANNES ADOLF, f. 16. Maj 1881. Student fra Aarhus Katedralskole, cand. phil. 1900, cand. polyt. 1906. Ansat ved Aarhus Belysningsvæsen fra Februar 1906 til April 1909, hovedsagelig beskæftiget ved Nybygninger, lagde mig samtidig for Alvor efter Klaverspillet. Strejfede om i Europa i et halvt Aars Tid og fik derved en endnu utilfredsstillet Vandrelyst. Rejste i 1910 til U. S. A. og var, efter kortere Ophold i New-York og Chicago, beskæftiget hos Westinghouse i Pittsburg indtil December 1910, da Eventyrlysten drev mig sydpaa. I Januar 1911 blev jeg ansat ved Meteorologisk Institut i Buenos Aires og gav mig derefter Videnskaben i Vold, tog Doktorgraden i Fysik ved Universitetet i La Plata og blev senere Lærer ved den nationale Skole og Docent ved Universitetet i Buenos Aires. Forlod Sydamerika 1920, tilbragte et halvt Aar ved Universitetet

i Cambridge og er siden 1921 Docent i Matematik ved den tekniske Højskole i Sunderland.

Under et kortere Ophold i Danmark 1916 blev jeg gift med en Datter af afdøde Direktør Matzen i Aarhus. (Portr. S. 104).

Ø RUM, POUL CARL OSKAR, f. 28. September 1881 i Aalborg. Student fra Aarhus Katedralskole. Som nybegt Student var 25 Aar frem i Tiden en lang, næsten uendelig lang Aarrække med straalende Løfter om Æventyr og Oplevelser, om Arbejde og Kampe — men nu, naar jeg ser tilbage paa de forløbne 25 Aar, synes det kun saa kort Tid siden, at jeg første Gang satte Studenterhuen paa Hovedet, og tænker jeg paa, hvad jeg i den Tid har udrettet og opnaet, synes det altsammen saa lidet og saa ubetydeligt. Livet er gaaet sin jævne Gang for mig uden større Overraskelser; det sædvanlige Maal af Sorger og Skuffelser, af Arbejde og Slid, men ogsaa af Glæde og Lykke, som vel bliver de fleste Menneskers Lod, har Aarene bragt mig, men maaske dog nok større Glæde og Tilfredshed med Arbejdet og større Lykke i Hjemmet end det bliver de fleste Menneskers Lod at opnaa.

Mine biografiske Data er følgende: Ca. 6 Aar som Student ved polyteknisk Lærestalt, ca. 6 Aar Studier i England og Amerika, ca. 7 Aar Entreprenør i Aarhus for A/S Dansk Betonbjælke Co. (senere A/S Danalith), ca. 6 Aar i København som Chefingeniør for A/S Danalith og nu rejser jeg til Paris for at overtage Ledelsen af A/S Danaliths Entreprenørforretning i Frankrig. I 1912 gift med Lilli Funch Thomsen og har tre prægtige Børn, som er deres Forældres Stolthed og Glæde. (Portræt Side 107).





RIBE KATEDRALSKOLE

Andersen
Bang
Brorsen

Ebbesen
Jensen
Jørgensen

Knudsen
Lauridsen (nu Vig)
Sørensen

Høyer
Stürup

ANDERSEN, ANDERS CHR., har taget juridisk Embeds-eksamen i 1905, og blev straks efter Eksamen ansat som Herredsfuld­mægtig i Skern. Ved sin Død, der indtraf 27. No­vember 1912, var han Amtsfuld­mægtig i Ringkøbing. (Portræt Side 107).

BANG, CHRISTEN NIELSEN, f. 7. August 1879 i Egtved. Student 1899 fra Ribe. Paa Regensen fra Foraar 1903 til Efteraar 1905. Juridisk Kandidat Sommeren 1905. Fuldmægtig i Thisted, Aalborg og Fjerritslev. Er nu Overretssagfører i Haderslev.
(„Regensianerne 1895 - 1919“.)

BRORSEN, CHR. TERMANSEN, f. 24. Oktober 1880. Theo­logisk Kandidat Januar 1906. Ejer af en Proprietærgaard i Kjærbøl, Nørre Farup ved Ribe.
(„Kirkelig Aarbog 1923“.)

EBBESEN, EBBE PEDER, er f. 30. Juni 1880 i Fauerholdt pr. Ribe. Søn af Gaardejer Peder Ebbesen og Hustru Chris­tine, f. Christensen. Efter at have frekventeret Ribe Latinskole, hvorfra jeg blev Student i Sommeren 1899, blev jeg i 1900 cand.

1) Chresten Jørgensen.

2) Regnar Knudsen.

3) S. H. Sørensen.

phil., hvorefter jeg aftjente min Værnepligt ved Fodfolket i Aarene 1901—02. I Efteraaret 1902 blev jeg ansat i Københavns Politi som Politibetjent; jeg har hele Tiden siden da været ansat i Politiet som Opdagelsesbetjent og siden 1. Oktober 1915 som Assistent.

I Juni 1907 blev jeg gift med Frk. Andrea Charlotte Jørgensen, f. 15. Februar 1885, Datter af Gaardejer S. Jørgensen, Snepsgaard pr. Ribe. I Ægteskabet er to Børn, Sven, f. 21. Marts 1908, og Anna, f. 23. December 1911. (Portr. Side 107).

JENSEN, NIELSTRANBERG (Sparekassedirektør Jens Tranberg Jensen og Hustru Ane Georgine Windfeld), f. i Farup 25. Februar 1881. Juridisk Kandidat Juni 1904. Marts 1908 Overretssagfører i Ribe. Ugift.

JØRGENSEN, CHRESTEN, f. 28. Maj 1872 i Harreby, Sdr. Hygom Sogn, Haderslev Vester Amt. Forældre Gaardejer Jens Christensen Jørgensen og Hustru Bothille Hinrichsen, begge døde 1918 i Harreby. Jeg var den næstældste af tolv Søskende. Fik den Tids Almueskoleundervisning til min Konfirmation Foraaet 1887, da de Bestemmelser traadte i Kraft, der udelukkede al dansk Undervisning med Undtagelse af fire Religionstimer ugentlig. Gik efter Konfirmationen et Par Vintre i tysk Aftenskole, opgav det for at gaa i Husflidsskole. Kom i 18—20 Aarsalderen ind i en aandelig Krise, der afsluttedes med, at jeg fik Klarhed over, „hvad jeg vilde være“. Jeg vilde, hvis det var muligt, studere til Præst, blive Frimenighedspræst i Sønderjylland, ikke blive ved at være Landmand, for at blive dygtiggjort til at kunne leve for at bringe andre Mennesker lige saa nær til Gud, som jeg syntes, jeg selv var kommet det. Denne Stemningsbølge sank stærkt igen i de to Aar, jeg maatte vente paa, om jeg vilde blive taget til prøjsisk Soldat. I 1894 blev jeg endelig Forstærkningsmand og kom samme Aar, trods nogen Modstand fra Faders Side, paa Askov udvidede Folkehøjskole, hvor især Begtrup fik Betydning for mig, ligesom min et Par Aar ældre Kammerat Hans Graversen fra Sønder Lem ved Ring-

købing (i sin Tid Redaktør af „Tiden“, senere uddannet til Leder af Bibelkursus paa Skovgaard-Petersens Bibelskole). Blev saa efter to Vintres og to Tremaaneders Sommerophold paa Askov i August Maaned 1896 Elev i Ribe Katedralskoles IV. stud. Klasse. Udgik herfra som Student 1899 med 105 Points. Jeg mindes med Tak især Rektor Fritsche. Giftede mig samme Aar. Tog til København for at studere Theologi. Studiet gjorde lidt efter lidt Kaal paa min Barnetro, trods Deltagelse i Bibelkreds (Leder Grev Joachim Moltke) og andre Foranstaltninger. Undersøger for Københavns Understøttelsesforening og øvede selv privat Godgørenhed, der blev misbrugt af vedkommende og ej bragte mig Fred. Mine Bønner for min Fader, der i disse Aar var stærkt hengiven til Drik, og for mig selv og mine i snævrere Forstand syntes frugtesløse, og jeg blev først religiøs usikker, derefter irreligiøs usikker. Jeg prøvede at leve som renlivet Materialist, men mit Hjerte forblev uroligt. I 1904 havde jeg taget Eksamen som Translatør og Tolk i Tysk, for ved Undervisning at tjene Midler til delvis Dækning af Studieudgifterne. Afdøde cand. theol. Ryberg Hansen blev min skattede Manuduktør, da jeg fik mig samlet til, trods Usikkerhed, at tage Embedseksamen 1907 med haud. illaud. I.

I 1905 var jeg (under bristende Forudsætninger, saa meget værre, som det var de personlige) ved Hjælp af laante Midler bleven Parthaver i en københavnsk Antikvarboghandel. Netto-udbyttet skulde sætte mig i Stand til at underholde min Familie og til at drive fri Studier (Religionshistorie og Psykologi). I 1911 traadte jeg ud af Firmaet, tynget af Gæld og af megen Erfaring, af „hvad der bor i Mennesket“. Jeg spildte Tiden til Foraaret 1913 med forgæves Forsøg paa ved ny Forretninger, dels alene, dels som Parthaver at nedbringe min Gæld. I Juni Maaned 1913 rejste jeg hjem og blev Faders Avlskarl igen, som jeg havde været det før Udfærden.

I Foraaret 1914 overtog min ti Aar yngre og eneste Broder med mig som Kompagnon og Forretningsfører en stor Mergel-transport med eget Materiel. Min Broder var Fagmand, og Kontrakten saa god, at de nødvendige Midler til Materiellets Anskaf-



Randers lærde Skole



Stomanns Skole

felse (Gravemaskine, 28 km Skinnespor, Lokomotiver m. m.) kunde laanes.

Men Krigen kuldkastede alle Beregninger, og endnu mere gjorde vor Arbejdsgiver, Mergelandelsselskabet, det ved en enstaaende inhuman og brutal Optræden, ved Løftebrud, Trusler og Snigløb, saa at jeg samtidig med min Kones Død Juledag 1915 blev reduceret til erhvervsløs Arbejdsmand. Mellemværendet venter endnu paa den Voldgiftsavgørelse, Modparten nødtvungen er gaaet med til, efter at Andelsselskabet selv fik tilendebragt Mergeltransporten med Udgangen af Aaret 1917.

Men den, Gud sætter ene, han selv er mere nær. I Oktober Maaned 1917 oplevede jeg efter Læsningen af Otto Møllers „Tanker om Død og evigt Liv“ et afgørende religiøst Gennembrud, saa jeg ønskede snarest at blive præsteviet. Men Mergelselskabet fik mig nu anklaget for Bedrageri, men jeg blev pure frifunden ved baade Under- og Overret. Jeg fik af Guds Naade Erfaring af Rom. 8., 28.—31. og 38.—39. — men Vammen-Lindum-Bigum, der havde ønsket mig til Sognepræst (jeg forrettede Prædikentjenesten der Vinteren 1917—18) maatte søge sig en anden, og saa gik det da Sommeren 1918 gennem alle Landets Blade: „Tørveguldet vinker: En theologisk Kandidat arbejder i Sommer i Karup Tørvemose“ (!) —

1. September 1918 tiltraadte jeg en Plads som Lærer i Religion og Historie ved Ryomgaard Realskole og Gymnasium, hævede min toaarige Kontrakt ved Udsigt til at blive kaldet til Voldum-Rud. Det glippede, og jeg maatte paany eksistere som Arbejdsmand, indtil Genforeningen gav mig Haab om at blive Præst i mit Hjemland, Sønderjylland. Jeg meldte mig til Tjeneste efter Afstemningen i 1. Zone i Haab om at blive Præst i min Moders Fødesogn, Burkal, men de beholdt deres tyske Præst, og jeg blev omsider 9. Juni 1921 indsat som Præst i Sønderup-Suldrup. I November 1918 indgik jeg nyt Ægteskab. Fra mit første Ægteskab har jeg to Piger og to Dreng, i mit sidste Ægteskab ingen Børn.

Min Livserfaring samler sig i dette: „For *alt* hos Gud er gode Raad“. (Grundtvig). (Portræt Side 110).

Studenterne fra 1899 — VIII

KNUDSEN, REGNAR, f. 8. Juni 1882 i Hallund pr. Vester Brønderslev. Forældre: Distriktslæge Theodor Peter Knudsen og Laura Thorup. Min Far blev 1889 forflyttet til Ribe, og jeg kom ni Aar gammel i Ribe Katedralskole, som jeg gennemgik med Pligttroskab, men uden synderlig Interesse. Undervisningen gav ikke mange Impulser til Selvudvikling. Af Fag interesserede Geografi og Historie mig mest, dernæst Sprogene. Mine bedste Timer var Sangtimerne. Alligevel mindes jeg den dejlige gamle Skole (Kastanietræet!) med Hengivenhed og alle mine Lærere med Taknemmelighed (afdøde Overlærer Secher tillige med stor Agtelse) og min gamle Rektor Fritsche med den største Hengivenhed. Han lod os mærke, at han holdt af Ungdom, Poesi, Musik, Kunst, Danmark — og Horats (∴ lagde Vægt paa Indholdet); han var en virkelig Humanist. Det var ogsaa Overlærer Chr. Dybdal, som jeg desværre havde saa lidt. Udenfor Skolen havde jeg desto flere Interesser: Friluftsliv med Brødre (vi var fem i Skolen) og Kammerater, Sport, Havearbejde og fremfor alt Traps Danmark og Kortstudium; Interesser, jeg senere har bevaret og udviklet.

For virkelysten Ungdom var Ribe vel ikke noget særlig godt Sted, noget død, indelukket og ensformig; bedst var den om Vinteren med Skøjtebaner, om Efteraaret med Stormfloder. Fra Maj til Oktober vandrede jeg mangen Søndag til Gram (ialt seks Mil) for at se Skov og Frodighed, ligesom jeg ogsaa til daglig helst søgte udenfor Byen, ja læste i Vejgrøfter eller lignende. Jeg beklager kun, at jeg hverken i Skolen eller udenfor den fik min stærke historiske Interesse knyttet til Skolen og Byen, der kom til at staa for mig som et „Hul“.

Gennem en musikalsk og grundtvigsk præget Mor (min Fader var en udpræget praktisk Natur) fik jeg tidlig Interesse for Musik, Historie og dansk Folkeliv; det sidste navnlig ved det aarlige Ferieophold blandt stoute Bønder Nord og Syd for Kongeaaen med min trofaste Barndomsven Lægen Niels Hjortvad (Jensen) i Kolding (Student 1900). Ellers var det Grænsen som den barske omend kun foreløbige Kendsgerning og Samværet med nord-slesvigske Bønder (Slægt), Folkemøder (Askov og Hedeselska-

bet) og nationale Møder med A. D. Jørgensen, Jessen og H. P. Hanssen, som fik mest Betydning for min nationale Udvikling.

Lige fyldt 17 Aar blev jeg Student; skulde have været Oversidder paa Grund af Ungdom, men slap efter at have lovet at faa mindst 100 Points, hvad jeg ogsaa holdt ($101\frac{2}{3}$), skønt — eller efter egen Mening — fordi jeg tilbragte de 7 Uger før Eksamen paa Sygehuset for Skarlagensfeber. Jeg frygtede ogsaa for at blive doven. Jeg var led og ked af at gaa i Skole og længtes kun efter at prøve mine Kræfter.

Umoden, men med Mod paa Livet og tørstende efter Kundskaber og Udvikling gav jeg mig straks „alma mater“ i Vold med Prof. Wilkens og Høffding som Vejledere. Ved Prof. Wilkens' filosofiske Forelæsninger, der var godt lagt til Rette for Begyndere og umodne, blev vi imponerede af de „modne“ som P. F. Lange (Aargangens „enfant terrible“), Fridericia og Vinding Kruse. Selv holdt jeg mig i hele Studietiden paa ærbødig Afstand af mine Professorer, men deltog flittigt i Eksaminatorier. Ellers tilbragte jeg det første rige Studenteraar med et paa Forhaand dødsdømt Forsøg paa at studere Jura med min Morbror, Dommeren V. Thorup, som Manuduktør, men navnlig med at finde det kulturelle Grundlag for min danske Samtid; Skolen turde jo ikke gaa længere end til 1870.

Jeg havde nærmest tænkt mig at blive Lærer, og Læsningen af Kromans „Maal og Midler for den højere Skoleundervisning“ bestyrkede mig heri. Jeg valgte saa Filologien (Fransk, Dansk og Engelsk) i Haab om maaske ogsaa at blive videnskabelig Filolog, ikke saa meget af litterær Interesse — den havde jo alle de, der ikke kunde tage Eksamen — og derfor valgte jeg et Speciale, der krævede Overvindelse og Fordybelse: Fonetik, historisk Lydlære. Mine Faglærere blev saaledes Nyrop og Jespersen med deres fortrinlige Laboratorieundervisning. Sammenlignende Sprogvidenskab læste jeg hos Vilh. Thomsen, der af alle Videnskabsmænd og Personligheder ved Universitetet gjorde det varigste Indtryk paa mig; han skaffede mig det Smithske Stipendium. Senere kom den filosofiske og pædagogiske Interesse frem paany, og nu var det Kroman, hvis hele Aandsform fik en sund og af-

viii*

klarende Betydning for mig. Det er ikke hans Skyld, at Universitetets Stilling til og Behandling af Pædagogikken i Forhold til andre Lande nærmest maa betegnes som skandaløs.

I 1900 havde jeg faaet Valkendorfs Kollegium efter at have udholdt et længere Forhør af Eforen, Prof. theol. Peder Mad- sen, der bl. a. rettede følgende Samvittighedsspørgsmaal til min 18aarige Uskyldighed: „No — og De er wel ikke hen- giwen til Svir — eller anden Uterlighed?“ Min dygtige Klasse- kammerat Pastor Søren Sørensen, der kom ind lige efter mig, slap som Theolog med et diskret: „Og De har wel ikke andet for?“ Mod Forventning blev dog den mistænkelige stud. mag. den lykkelige; for det *var* en Lykke at bo paa V. K. i de fem Aar (1900—05), hvor jeg sammen med Religions- filosofen, Bibliotekaren Valdemar Hansen og Fysikeren Pro- fessor E. S. Johansen og andre levede et rigt og fornøjeligt Kollegieliv, en rigelig Erstatning for Foreningslivet. Vi havde Indtryk af, at vor Studentergeneration var noget nyt — vi var jo faktisk Aarhundredskiftets Studenterhold. Vi reagerede mod Georg Brandes og Æstetismen uden at sværge til nye Profeter, vi fulgte den danske Linie: Poul Møller, Søren Kierkegaard, Høffding og Kroman, og — for mit eget Vedkommende — den engelske „Pragmatisme“ og engelsk Kultur i det hele taget. Fæl- les for os var en etisk-religiøs Interesse, indbefattende æstetisk, udogmatisk eller snarere antidogmatisk.

I 1900 var jeg blevet optaget i Studetersangforeningen som 2. Bas, hvorfra jeg har herlige musikalske Minder (Reforma- tionskantaten!). Lovlig megen Vedhængen ved selskabelige og musikalske Traditioner uden tilstrækkelig Fornylse og et tem- melig udviklet Klikevæsen blandt de ældre gjorde, at jeg først sent lærte at skønne paa Kammeratlivet dér. I Cæciliaforeningen 1906—10. Under alt dette skred Eksamensarbejdet kun lang- somt frem, ogsaa fordi det meste af mit Fagstudium laa udenfor dette; af Hensyn til sammenlignende Sprogvidenskab læste jeg saaledes slaviske Sprog (Russisk og Tjekkisk) hos Prof. Hol- ger Pedersen og Rumænsk hos Prof. Sandfeld, der var os ro- manske Filologer en god Støtte.

Da jeg i Januar 1906 tog Skoleembedseksamen med et lille laud. — den værste Tid i mit Liv —, var jeg næsten led ved kun at absorbere og reproducere. Som Lærer i Hellerup fra 1905 var jeg blevet klar over, at videnskabelig Produktion ikke vilde tilfredsstille mig saa meget som Glæden ved at leve blandt unge, vejlede og undervise; jeg har saaledes fulgt min Ungdoms Udviklingslinie.

Engelsk blev efterhaanden mit Hovedfag, Dansk mit vigtigste Undervisningsfag og Pædagogik min Hovedinteresse. Pædagogikum 1910.

Studierejser: England 1903 (Sprog og Kultur), 1910 (Skolevæsen) og 1922 (Pædagogik og Universitetsforhold). Frankrig 1905 og 1922 (Sprog og Kultur).

1905—10 Lærer ved Hellerup Gymnasium, Schou og Trolles Pigeskole og Plockross Skole, hvor den geniale Pædagog, afdøde Skolebestyrer Poul Branth, fik megen Betydning for mig. 1910 Adjunkt og Inspektør ved Aarhus Katedralskole, da jeg længtes efter Jylland og gerne vilde til min Fars gamle Skole (1864). 1920 Lektor. 1910—15 Leder af Spejderkorpset i Østjylland; i det danske Spejderkorps' Korpsraad og 1923 i Bestyrelsen. 1920 Medstifter af Aarhusianer-Samfundet og Redaktør af dets Medlemsblad „Arosia“; sysler med Skolens Historie.

1922 Formand for Jydsk Pædagogisk Selskab. 1923 Formand for Udvalget for Hjemstavnskultur (jfr. Beretning om det 1. Danske Hjemstavnskursus 1923. Aarhus 1924. „Nær og Fjært“ April 1924. „Illustreret Tidende“ 15. Juni 1924).

Bladartikler i „Dansk Folkestyre“, „Ugens Tilskuer“, „Flensborg Avis“, „Jyllandsposten“, „Vor Ungdom“ og Skolebøger i Engelsk og Fransk: (The Fifth Form at St. Dominic's. Annotations to Vachell's The Hill. Praktisk Engelsk Grammatik. Jungs Franske Grammatik (Udtalelæren). Musik: Aarhus Modrigalkor, Aarhus Studenter-Sangere. Tekst og Melodi til en „Hjemstavnssang for Dansk Ungdom 1922“. Havebrug: Opdyrket en Havelod paa Vejlbj Fed (Sandjord med Al) og Haven til Villa „Klinten“, Risskov St. Siden 1916 i Bestyrelsen for Grundejerforeningen i Risskov.

Værnepligt 1908 ved Fæstningsartilleriets II. Bat. 5. Komp. Indkaldt 1914—15, 1916, 1917. Ukp.

Gift den 15. Juli 1911 i Hellerup med Helene Klintholm, f. 20. Maj 1890, Datter af Grosserer K. (Johan A. Neidendam, København). Tre Børn. Adr.: „Klinten“, Risskov St. (Portr. S. 110).

VIG, NIELS LAURIDS LAURIDSEN, f. 18. December 1880. Teologisk Kandidat Somren 1905. Bymissionær i København. Personel Kapellan i Sdr. og Nr. Onsild 1908. Ordineret Medhjælper ved Davids Kirken i København 1909. Sognepræst Brovst 1918.

(„Kirkelig Aarvog 1923“.)

SØRENSEN, SØREN HANSEN, f. 15. August 1880 i Nr. Farup Sogn ved Ribe. Mine Forældre ejede her en lille Landejendom. Indtil mit 13. Aar gik jeg i Landsbyskolen i mit Fødesogn, hvorefter jeg kom paa Latinskolen i Ribe, hvorfra jeg dimitteredes som Student 1899. Under mit Ophold ved Latin-skolen i Ribe oplevede jeg den Afgørelse i mit Gudsforhold, som siden har bestemt mit Liv. Med klar Bevidsthed valgte jeg Theologi som mit Studium, fordi jeg ønskede at blive Præst. Min Studentertid, 1899—1905, var en rig Tid, baade fordi Studiet betød meget for mig, men ogsaa fordi jeg kom i Forbindelse med den kristne Studenterbevægelse og K. F. U. M. Efter min Embeds-eksamen i 1905 var jeg i fem Aar Sekretær i K. F. U. M., først i Viborg, siden i Aalborg. Derefter blev jeg Sognepræst ved Vor Frelzers Kirke, Aalborg, hvorfra jeg 1920 forflyttedes til mit nuværende Embede som Sognepræst for Faaborg og Diernisse. I 1911 blev jeg gift med Mary Støttrup. (Portræt Side 110).

HØYER, NIS TOFT, f. 15. April 1879 i Aarhus. Præstesøn. Medicinsk Kandidat Somren 1906. Reservelæge i Søværnet, Skibslæge i Østasiatisk Kompagni m. m. Praksis i Børkop Januar 1911. Reservelæge i Hæren Juni 1915. Flyttede til Vejle. Død 16. Marts 1920.

(Tildels efter „Den danske Lægestand“.)

STÜRUP er Stadsingeniør i Frederikshavn.



HORSENS

Clausen
Goldmann
Hauge

Herschend
Jakobsen
Jensen (nu Løn)

Jurisch
Møller
Schultz

Wiinsted
Voldum

CLAUSEN, CLAUS PETER, f. i Stouby, Stouby Sogn, Bjerre Herred, 2. December 1880. Søn af Gaardejer Niels Clausen og Hustru Mariane, f. Pedersen, optaget i Horsens Statsskole August 1893, Student Juli 1899 med 1. Karakter (92½ Points), Filosofikum med 1. Karakter og Hebraikum (adm.) i 1900, Patristikum 1902, Alumne paa Elers Kollegium 1902—06, Kommunitetet, theologisk Embedseksamen med haud prim. Januar 1906, Pastoralseminarist, Lærer ved Holsted Efterskole for Sønderjyder 1906—07, Bestyrer ved Brædstrup Mellem- og Realskole 1907—13, Sognepræst i Vinding og Bryrup 1913, Provst for Thyrsting og Vrads Herreders Provsti 1921.

Gift 1907 med Anna Marie, f. Østergaard, Datter af Proprietær Jens Østergaard og Hustru Karen, f. Hermansen, Hostrupgaard. Har været Medlem af Studentsangforeningen, Studentterhjemmet og Studenterforeningen og Studenterkredsen.

GOLDMANN er Kunstmaler i København.

HAUGE, HELGE ALFRED GUDMUND, blev f. i Møldrup Skole ved Skanderborg 21. Maj 1877 som Søn af Lærer P. Hauge og Hustru Marie, f. Bremer. Han blev opdraget i et

1) H. A. G. Hauge.

2) Jens Løn.

3) Erik Møller.

grundtvigsk Hjem, hvor hans gode og kærlige Moder havde stor Indflydelse paa hans Udvikling, og han gik i Faderens Skole, indtil han blev konfirmeret.

Herefter var han cirka to Aar hos Plantør Strunge i Østbirk med det Maal for Øje at blive ansat ved Hedeselskabet; men da hans Helbred ikke kunde holde til legemlig Arbejde, bestemte han sig til at studere. Det var en trang Vej for ham, da hans Forældre kun havde smaa Midler at raade over, men det lykkedes ham dog efter at have faaet lidt Forberedelse hist og her at komme ind i Horsens Latinskole, hvorfra han tog Stüdentereksamen 1899. De tre sidste Aar havde han Regensen og tog medicinsk Embedseksamen Sommeren 1905.

I Juli 1905 Vikar paa Kgl. Frederiks Hospital, Afdeling D. I September 1905 det lovbefalede Kursus paa Fødselsstiftelsen. I Oktober 1905 Vikar for Sanatorielægen paa Juelsminde Kysthospital. 1. Februar 1906 til 1. April 1907 paa Øresundshospitalet ved Professor Feilbergs Afdeling. 1. Maj til 1. August 1907 Kommunehospitalets 6. Afdeling. 1. August til 1. November 1907 Kommunehospitalets 10. Afdeling. 1. November 1907 til 1. Oktober 1908 paa Blegdamshospitalet. 1. November 1908 til 1. Maj 1909 paa Baldersgades Hospital. 1. Maj til 1. November 1909 paa Sundby Hospital. 1. April til 18. Maj 1909 Vikar paa Kommunehospitalets 1. Afdeling.

Da min Mand længtes efter Provinsforhold og efter Jylland, solgte han sin Praksis i København og flyttede i August 1910 til Grenaa, hvor han som den uegennyttige Mand, han var, hurtigt blev kendt og afholdt. Han døde efter en Bilulykke den 12. August 1912. Indgik Ægteskab med Sygeplejerske Elisabeth Hansen, Datter af Gartner H., Frederiksdal, og efterlod sig Enke og tre Sønner. (Portræt Side 119). *(Indsendt af Fru Hauge).*

HERSCHEND, PEDER, f. 2. Oktober 1881, Søn af Overretssagfører C. H. E. Herschend, Horsens, og Hustru Margrethe, f. Schlegel. Var et halvt Aar Polytekniker. Juridisk Kandidat Februar 1905. Assistent i Indenrigsministeriet 1907. Fuldmægtig i Sjællands Stiftsøvrighed 1908—18. Konstitueret

Fuldmægtig i Handelsministeriet 1909, kgl. Udnævnelse 1912, Kontorchef samme Steds 1917. Stiftamtmand over Ribe Stift og Amtmand over Ribe Amt 1921. R. af D. Gift med Ellen Hansen, Datter af Købmand Carl Hansen, Odense.

JAKOBSEN er Kommunalærer i København.

LØN, JENS. Med Hensyn til min Biografi maa jeg henvise til „Juridisk Stat“. Jeg har praktiseret som Overretssagfører, suget Visdom af den „Højeste Ret“ gennem en halv Snes Aar, været kritisk Revisor for Statsrevisionen og samtidig med alt dette gennem næsten tyve Aar være i Kancelliet, i Halvdelen af Tiden i det de dansk-vestindiske Øer administrerende Kontor og i de seneste Aar som Sælger af Statens nedlagte Fæstningsværker. Da der var næsten udsolgt, brændte jeg mine Skibe og blev „pantsat Bondedreng“, og har nu solgt mit Hus i Hellerup og ser mig nødsaget til ret snart at sætte alle mine Ejendele, derunder Hustru og to Dreng, paa Laanekontoret, idet der bliver indrettet Embedsbolig til mig paa Assistenshuset. (Portr. S. 119).
Udnævntes i September 1924 til Ridder af Dannebrog.

(Sidste Linie er tilføjet af Red.)

JURISCH, AUGUST CHRISTIAN, f. 23. Februar 1881 i Horsens. Søn af Overværkfører Ernst August Jurisch og Hustru Marie Cathrine Hansen. Medicinsk Kandidat Sommeren 1906. Kandidatuddannelse Øresundshospitalet og Oringe. Prosector histol. Universitetets Guldmedaille 1911 (Om Tungerodens Morfologi og Udviklingen af det adenoide Væv i Tungerod og Tonsiller). Er nu Prosector ved Kirurgisk Akademi.

(Efter „Den danske Lægestand“.)

MØLLER, ERIK, f. 7. Januar 1879. Søn af Sognepræst Otto Møller i Gylling. Cand. mag. 1908. Gentagne Studieophold i Udlandet, navnlig London. Fast udenrigsk Medarbejder ved „København“ 1910—13. Lærer ved Østersøgades Gymnasium 1914—22 (Adjunkt 1920). Skrev samtidig Artikler til forskellige Blade og Tidsskrifter, navnlig „Illustreret Tidende“ 1914—15 og „Ugens Tilskuer“.



The Times' Københavns-Korrespondent fra 1916. Pressekon-
sulent ved det danske Gesandtskab i London 1918—19. Holdt
1920—21 under Prof. Friis' Orlov Eksaminatorier og Forelæs-
ninger ved Universitetet. Udenrigsk Redaktør ved „Berlingske
Tidende“ siden 1921. Formand i Historisk Samfund 1922. Ud-
givet: England og Danmark-Norge 1807. Fredsbruddet 1914.
Britisk Politik. Afsnit i 6. Bind af Gyldendals Verdenshistorie.

Gift 5. Marts 1912 med mag. art. Aslaug Møller. (Portræt
Side 119). (Efter „Kraak's blaa Bog“. Se endv. i „Dansk Biografisk Haandleksikon“ II, S. 701.)

SCHULTZ, AAGE, f. 24. December 1880 i Skibsy ved Hjør-
ring. Søn af Lærer P. Schultz. Student fra Horsens lærde Skole
1899, cand. theol. i Januar 1906, samme Aar antaget som Vikar
ved Kommuneskolen i København, Lærer ved Skolen ved Ny-
boder. Gift i 1912 med Karen Stokholm fra Lemvig og har tre
Børn, to Sønner og en Datter. (Portræt Side 122).

WIINSTED, blev Læge. I Juni 1905 bestod han medicinsk
Embedseksamen med laud., men i „Den danske Læge-
stand 1909“ er han opført som død.

VOLDUM, SØREN JENSSØN, f. 3. Marts 1881. Søn af
Sognepræst til Baagø Jens Sørensen Voldum og Hustru
Ane Marie, f. Madsen. Juli 1899 matematisk-naturvidenskabelig
Student. Juni 1900 cand. phil. Januar 1905 Polyteknisk Eksamen
for Bygningsingeniører. April 1905 til Juni 1906 aftjent Værne-

1) Aage Schultz.

2) S. J. Voldum.

3) Paul Erhardi Buhl.

pligt som Fæstningsartillerist og i Marts 1906 bestaaet Sekondløjtnantseksamen. 1. Juli 1906 til 1. Juli 1908 Ingeniørassistent under Entreprenørfirmaet N. O. Mynster og C. F. Jacobsen, København. Ledede som saadan Funderingen og Kloakarbejdet paa Københavns nye Personbanegaard og Statsbanernes Maskinværksteder ved Kalvebodstrand, Opførelsen af Støttemure m. m. ved de ophøjede Gader omkring Banegaarden (Tietgensgade, Reventlowsgade m. fl.). 1. August 1908 til 1. August 1909 Assistent hos nu afdøde Landinspektør og Amtsvandinspektør W. Bruun, Terndrup, Aalborg Amt.

1. September 1909 til 31. Januar 1910 frivillig Militærtjeneste som Sekondløjtnant i Fæstningsartilleriet. Samtidig forskellige projekterende Ingeniørarbejder. 1. Februar 1910 udnævnt til Tilsynsassistent i Arbejds- og Fabriktilsynet. 1. Marts 1911 gift med Olavia Marie, f. Andersen, Datter af afdøde Maskinbygger Jens Andersen, Storehedinge. 1. April 1915 udnævnt til Fabrikinspektør i København (indre By, Christianshavn og Sundby). 1. Marts 1920 forflyttet til Fabriktilsynets 6. Kreds (Horsens og Vejle med Opland). Fra 1. Oktober 1922 tillige beskikket til at være Justitsministeriets Sagkyndige med Hensyn til Motorkøretøjer for Horsens Købstad og 37. Politikreds. (Portr. Side 122).





RANDERS LÆRDE SKOLE

Buhl
Faartoft
Fischer
Hennings

Valeur
Gamborg
Gyring
Frk. Lassen

Frk. Madsen
(nu Fru Clausen)
Marcussen
Sørensen

BUHL, PAUL ERHARDI. Søn af Overretssagfører Adolf Thorvald Buhl og Charlotte Cathrine Erhardi, f. i Randers den 1. November 1881. Student 1899 i Randers. Kandidat 1. Februar 1905 med laud, 131 Points. By- og Herredsfuldægtig i Skive, 18. Februar 1909 Sagfører i Randers, 4. Marts 1912 Overretssagfører. Gift 1912 med Johanne Grace Achen. (Portræt Side 122).

FAARTOFT, ANDERS CHRISTIAN, f. 12. September 1881 i Nykøbing Mors. Student 1899 fra Randers, cand. jur. 1906. Fuldmægtig hos Dommeren i Kronborg vestre Birk (Helsingør) 1907. Ugift. (Portræt Side 124).

Tilføjelse: Havde ved Studentereksamen højere Pointsantal end nogen af Kammeraterne fra hele Aargangen. Red.

FISCHER, AXEL, f. 13. Juli 1881 i Esbjerg. Søn af Overbanemester ved Statsbanerne L. J. Fischer. Min Familie er indvandret fra Tyskland ved Midten af det 18. Aarhundrede. Min Oldefader, som var Fætter til Olfert Fischer, ejede en Gaard paa Nørregade, som blev nedskudt ved Københavns Bombarde-

1) A. C. Faartoft.

2) Axel Fischer.

3) Theodor Hennings.

ment i 1807. Min Familie har to Slægtled igennem haft til Huse i det gamle Bomhus ved Langebro, saa der er Københavnertadition i Familien. Ikke desto mindre føler jeg mig med Stolthed som Jyde, fordi jeg har haft den Lykke at tilbringe de første 18 Aar af mit Liv i Jylland, hvis kraftige Linier tiltaler mit inderste Instinkt. Mit Livs skønneste Drøm er at faa mig en Hytte midt i den jydske Hede.

Min pædagogiske Løbebane begyndte jeg som Vikar ved den kommunale Realskole i Store Hedinge. Efter at have undervist nogle Aar i Sprog ved de højere Skoler i København, samtidig med at jeg drev filosofiske Studier ved Universitetet, blev jeg den 1. Februar 1906 knyttet til Statens Institut for talelidende og gik dermed ind til en Virksomhed, som siden har staaet for mig som den skønneste, der kan gives, en Virksomhed, der har strakt sig fra Borg til Hytte, som er rig paa Skuffelser og rig paa Glæder, kort sagt rig som Livet selv.

I det 18aarige Tidsrum har jeg foretaget et Par Udenlandsrejser med ministeriel Understøttelse, og jeg har skrevet de nødvendigt Tidsskriftartikler om Emner fra min Virksomhed. Iøvrigt har jeg bestræbt mig for at leve som en lydig Statsborger, der betaler mine Skatter — omend ofte med et Suk —, udøvet min politiske Stemmeret, hvis jeg har nogen at stemme paa, er Medlem af min Soldaterforening og møder med høj Hat ved Begravelser. (Portræt Side 124).

HENNINGS, THEODOR. Søn af Tandlæge Hennings paa Frederiksberg, er f. i Vejle 9. November 1881. Var i Studentertiden ivrigt Medlem af Sangforeningen og Skytteforeningen. Medicinsk Embedseksamen Sommeren 1906. Underlæge og Reservelæge i Hæren Juni—Oktober 1906. Skibslæge i Ø. K. Oktober 1906—Januar 07. I hollandsk Tjeneste som Militærlæge i Hollandsk Indien Februar 1907. Kaptajnsrang Februar 1915, Majorsrang Februar 1921, Oberstløjtnantsrang Februar 1924. Tjente i sidstnævnte to Stillinger som Stabslæge i Lægekorpsset med Tjeneste i Krigsministeriet i Bandoeng (Java). Siden Juni 1922 som Chef for Garnisonssygehuset i Soerabaja og siden Juni

1923 som Chef for Garnisonssygehuset i Tjimahi. Dette sidstnævnte Sygehus har 500 Senge, 15 Læger (af hvilke de fleste er Specialister) og er udstyret med de mest moderne Hjælpemidler paa alle Sygehushygiejnens Omraader. I Tilslutning hertil er det mig en Glæde at kunne bevidne, at Arbejdet som Læge herude i disse udstrakte, skønne Kolonier er meget tilfredsstillende. Naar man som ung tager herud og er villig til roligt at afvente Begivenhedernes Gang, er Chancerne gode saavel i det militære, civile og private. Tager man senere herud, f. Eks. ældre end fem Aars Kandidat, bør det i Almindelighed tilraades at være Specialist paa et eller andet Omraade. For enhver rask og arbejdsvillig Mand ligger herude et stort Arbejdsomraade som Læge, ikke mindst i Arbejdet paa at ophjælpe og forbedre de primitive hygiejniske og sanitære Forhold under den indfødte Befolkning. Intetsteds har en kristen Læge et mere velsignelsesrigt Arbejdsfelt end herude saavel blandt Europæerne som blandt de Indfødte.

Nu staar alt vel til; jeg bor her i et dejligt Bjærgklima i Midten af Vest-Java og har to sunde Børn (min Hustru var en Hollænderinde) paa respektive ti og otte Aar. (Portræt Side 124).

VALEUR, HENRIK STAMPE, f. i Aalborg 23. Juli 1880. Søn af fhv. Birkedommer i Nordre Birk, Carl Valeur og Hustru Cæcilie, f. Høyer-Møller. 1899 Student fra Randers Latinskole. Januar 1906 cand. jur. 1908 Sekondlieutenant i Livgarderen, Kammerjunker. 1909 Assistent i Indenrigsministeriet og Fuldmægtig i Sygekasseinspektoret. 1914 til hans Død Adjuvant ved 2. Livgardebataillon under Indkaldelserne i Anledning af Krigen. Den 16. Januar 1918 død.

Dekoreret med Fr. VIII.s Mindemedaille og den franske: Off. d'Académie. Delingsfører i Akademisk Skyttekorps. (Portræt Side 128).

(Indsendt af fhv. Birkedommer Valeur.)

GAMBORG, NIELS CHRISTIAN, f. 7. September 1881 i Nykøbing Mors. Søn af Sagfører, Sparekassedirektør Chr. Gamborg og Hustru Annette, f. Horstmann. Tog Præliminær-

eksamen 1896 og samtidig Latinprøve i Viborg; Student fra Randers 1899. Polyteknisk Kandidat, Fabrikingeniør, Januar 1905. Fik straks Ansættelse som Assistent paa Orlogsværftets kemiske Laboratorium, rejse derfra i September samme Aar til Ifø Kaolin- og Chamottefabrik, Bromølla, Sverige. Arbejdede dels her, dels hos Datterselskabet Skandinavisk Gasværks Kompagni i København, til jeg i Oktober 1909 fik Ansættelse som Ingeniør ved Stege Sukkerfabrik, derefter Underbestyrer ved Assens Sukkerfabrik fra 1915—17, og endelig fra 1. Maj 1917 Bestyrer af Højbygaard Sukkerfabrik. (Portræt Side 128).

GYRING, OVE, f. i Nykøbing paa Mors 19. April 1881 som Søn af daværende Herredsfuldægtig, senere administrerende Direktør for Ny jyske Købstads-Kreditforening i Aarhus Etatsraad Hans Nielsen, R. af D., og Hustru Cecilie Marie Aastrup. Efter et lykkeligt Barndomsliv i et godt gammeldags Hjem og med gode Kammerater ved og paa den friske Fjord, kom jeg i Sommeren 1896 til Randers lærde Skole, hvor tre slidsomme Aar gjorde mig til Student af matematisk-naturvidenskabelig Retning med 1. Karakter. En stadig voksende Trang til Fordybelse i theologiske Spørgsmaal førte mig, efter omtrent et Aars Studium ved polyteknisk Lærestanstalt over til Theologien, som bragte mig den Tilfredsstillelse for Aand og Tanke, jeg saa længe havde sukket efter. Jeg tænker med stor Glæde paa Studenteraarenes Arbejde og Samliv med ligesindede, hvoraf nogle endnu hører til mine bedste Venner. I Januar 1907 blev jeg Kandidat med Laudabilis, boede til Maj 1908 som Manuduktør paa Elers' Kollegium, var derefter Lærer ved Kong Frederik VII.s Stiftelse paa Jægerspris til August 1910, og blev endelig, efter en Studierejse til England og Tyskland, i Efteraaret 1911 præsteviet Medhjælper ved Ansgars Kirke i Odense. Siden har jeg i seks Aar været Sognepræst i Skibet ved Vejle og siden 1921 i Lysabild paa Als. Jeg føler mig dybt og inderlig knyttet til den kristne Menighed og jeg har altid været lykkelig for at være Præst, ikke mindst i det nu genvundne gamle, danske Land.



I 1911 ægtede jeg Edel Krag Helweg, Datter af afdøde Overlæge paa Oringe, Kristian Helweg og Hustru Marie Krag. (Portræt Side 128).

LASSEN, IDA EGEDE, er forlængst afgaaet ved Døden.

CLAUSEN, AGNES, f. Madsen. f. 5. Februar 1877 i Øde Førslev, hvor Faderen Rasmus Chr. Madsen (senere Provst) dengang var Lærer. Medicinsk Eksamen Vinteren 1907. Studerede ved London School of Tropical Medicine Foraaret 1907. Lægemissionær i Indien 1908—10. Ægtede i 1910 Kaptajn Clausen. Praktiserede i Hellerup, og desuden forskellig medicinsk videregaaende Uddannelse. Er nu praktiserende Læge i Holbæk.

(Efter „Den danske Lægestand“)

MARCUSSEN, KJELD EINAR MAGNUS, Direktør, cand. polyt., f. 5. Januar 1880 i Floes Teglværk, Virring Sogn ved Randers. Søn af Teglværksejer Chr. Marcussen og Hustru, f. Kjeldsen. Saakaldet Realeksamen fra „Randers lærde Skole“ 1896, atter indtraadt i Skolen 1897, matem.-naturv. Student fra samme Skole 1899. Filosofikum 1900. I „Akademisk Skytteforening“ fra 1899—03. Afgang som Bygningsingeniør Januar 1905. Indkaldt til Feltartilleriet, Baadsmadsstræde, Oktober 1905—06, fra Eksamen til Indkaldelsen beskæftiget paa Arkitektkontor i Randers. Fra Oktober 1906 til November 1911 ansat som Assistent ved „Anlægene af nye Statsbaner“ og beskæftiget ved An-

1) Henrik Stampe Valeur.

2) N. Chr. Gamborg.

3) Ove Gyiring.



Efterslægtelskabets
Skole.

læg af og Tilsyn med Arbejder ved Københavns nye Banegaard, specielt Anlægene fra Københavns Hovedbanegaard til Vigerslev og Vanløse. Fra 1. November 1911 ansat som teknisk Direktør ved C. W. Obels Cigar-, Cigaret- og Tobaksfabriker i Aalborg, beskæftiget med saavel den daglige Drift som Indkøb af Raastofferne. Foretaget flere Studierejser til Udlandet. Medlem af Bestyrelsen for „Tobaksindustrien i Danmark“, af Bestyrelsen for „Ingeniørforeningen for Aalborg“. Gift den 19. Marts 1913 med Grethe M., Datter af Muremester og Biografejer A. Lauritzen og Hustru, Aalborg. (Portræt Side 130).

SØRENSEN, CARL JENS GUDIK. Januar 1904 tog jeg Eksamen som Bygningsingeniør og var fra Marts til Oktober Overassistent i Landmaaling ved den polytekniske Lærestalt. Fra Oktober 1904 til Oktober 1905 aftjente jeg min Værnepligt som Feltartillerist paa Baadsmandsstrædes Kaserne. Paa Sessionen havde jeg anmodet om at komme til denne Vaabenart for at lære at ride, da mit højeste Ønske var at komme paa Jernbanebygning i Afrika eller Sydamerika.

Jeg fik snart god Brug for min Soldaterlærdom, men først maatte jeg dog gennem et godt halvt Aars indelukket Kontorarbejde som Assistent hos Stadsingeniøren i København, i hvilken Tid jeg stadig søgte ud til Udlandet.

I Løbet af Sommeren 1906 fik jeg saa Ansættelse hos Gehejmekonferensraad G. A. Hagemann for at tage ud til hans private Sukkerplantager paa St. Croix for der at projektere og udføre et Kunstvandingsanlæg paa Sukkermarkerne. I August 1906 dampede jeg da af til mine Ønskers Maal og blev ikke skuffet, idet jeg tilbragte ialt 15 lykkelige og indholdsrige Aar paa St. Croix. Næste Aar fulgte min forlovede efter, og vi blev viede i den danske Kirke derovre i September 1907. Næste Aar antog Gehejmekonferensraaden mig som Bestyrer for sin Sukkerfabrik og tilhørende 3000 Acre Landbrug. I de første Aar foretog jeg flere Studierejser til Porto Rico, de engelske og franske Antiller og helt ned til Demarara og ogsaa til Jamaica. Det haarde Slid derude belønnedes rigeligt af det herlige Tropoliv og den halve

Studenterne fra 1899 — IX



Aars Ferie til Danmark hver 3. til 4. Aar. Under en af disse Ferier — i 1913 — maatte jeg ind til de 25 Dages Manøvre som Løjtnant, trods den i de ti forløbne Aar ret udviklede Korpu-
lence.

Efter mange sløje Aar for St. Croix kom endelig i 1915—16 Udsigterne til en mægtig Sukkerhøst, men manglende Forstaaelse og Interesse i Danmark for vore smaa Kolonier traadte nu ødelæggende frem. Negerføreren Hamilton Jackson var lige vendt tilbage fra Danmark efter dér at være blevet uddannet til en første Klasses Strejkeorganisator, der straks dannede Fagforening og prædikede Strejke og Racehad, hvilket medførte Udsendelsen af Krydseren Valkyrien.

Den store Høst 1916 begyndte straks med syv Ugers Strejke, under hvilken jeg blev Formand for den nydannede Arbejdsgiverforening. Derefter kom Salgsforhandlingerne med Amerika, der den 30. April 1917 førte til, at Flagene skiftedes under Negernes Glædeshyl, der dog snart forstummede.

Imidlertid var Gehejmekonferensraad G. A. Hagemann død i Maj 1916, og i Oktober 1920 vendte jeg af Hensyn til min Familie tilbage til Danmark og fik Ansættelse i de danske Sukkerfabriker. Herhjemme vedblev jeg dog at lede Fabriken og Plantagerne for Fru Gehejmekonferensraadinde Hagemann.

Selvom Amerikanerne ofrede Masser af Penge paa Øerne, gik dog alt stærkt tilbage derude, væsentligst paa Grund af en hidtil næsten ukendt Tørvejrperiode, der begyndte i 1917 og varede til i Fjor. Det blev derfor bestemt at sælge Ejendommen, og jeg

1) K. E. M. Marcussen.

2) C. J. G. Sørensen.

3) A. C. P. Jacobsen.

blev sendt derud i Juni 1922 for at finde Købere. Efter vedvarende Forhandlinger med forskellige Liebhaveere, Guvernemenetet paa St. Croix og Regeringen i Washington lykkedes det at faa offentlige Midler stillede til Disposition for Indbyggerne til at overtage denne og en anden dansk Sukkerfabrik. I Januar 1923 sagde jeg da endelig et vemodigt Farvel til St. Croix for i Fremtiden at hellige mig de danske Sukkerroer. (Portræt Side 130).





RØNNE

Jacobsen
Jensen

Kofoed
Larsen

Stricker
Hintze

Frk. Jensen
Frk. Tobiassen

JACOBSEN, ALBERT CHRISTIAN PETER, f. i Rønne 17. Januar 1881. Min Fader var Skibsfører. Allerede som ganske lille blev jeg anset for at være meget begavet og som Følge deraf allerede i 4 Aars Alderen sat i Madam Andersens Pogeskole, hvor jeg en tre Aars Tid tilbragte 5—6 Timer daglig. Senere kom jeg i Rønne Borgerskole, hvor jeg gik, til jeg var tolv Aar. En af Lærerne her interesserede sig for mig og fik overtalt min Fader til at sætte mig i Latinskolen. Det holdt haardt. Det passede efter min Faders Mening ikke for Fattigfolk at stile saa højt. Der var nemlig endnu dengang en meget stor Kløft mellem de saakaldte „fine“ i Byen og de mindre velstillede. Dette mærkedes ogsaa blandt Børnene, idet der var et indgroet Had mellem Latinskole-drengene og Borgerskole-drengene, hvilket meget ofte førte til ondartede Slagsmaal. Jeg kom imidlertid i Latinskolen og klarede mig efterhaanden godt med de fine Drengene. Jeg bestod Studentereksamen med en god første Karakter (100 Points) og begyndte derefter at studere Medicin, men opgav det igen som for kostbart. Efter Filosofikum tog jeg fat paa Historie, Dansk og Fysik; men min Moders Død 1905 gjorde Ende paa Studierne, og jeg har siden 1906 ernæret mig som Lærer, først et Aars Tid ved Glostrup Realskole og derefter fra 1. Oktober 1907 ved St. Petri Realskole. (Portræt Side 130).

1) J. V. A. Jensen.

2) M. J. Kofoed.

3) V. S. V. Stricker.

JENSEN, JENS VILHELM ALFRED. Jeg er født i Løgstør 24. November 1879, men kom allerede i mit 6. Aar til Bornholm, hvor mit Barndomsliv saaledes fik sin egentlige Jordbund. I Nexø, Byen paa Sandsten, med Havet lige uden for Døren, de mange Stengærder i travlt Rend om pyntelige Smaahaver og duftende Løkker, med de vekslende Landskaber tæt paa: Balkas Klitter og Sandbugt, Halleklipperne med Brænding og lune Kroge, Lyngbakkernes svære Aas med al Vildmarkens Poesi — groede jeg op som andre Nexødreng, sky og forvoven, henvist til den stærke, brogede Natur, som aldrig slap sit Tag i mig.

Jeg greb derfor til med begge Hænder, da der i 1921 bød sig en Lejlighed for mig til at vende tilbage til mit Udgangspunkt, og sidder nu velforvaret som Leder af den Realskole, hvori jeg under min Faders Scepter i sin Tid stred mig igennem al Vidoms Begyndelse.

Et Tidsrum paa 30 Aar ligger mellem mine to Nexøperioder: 13 Aar gammel omplantet til Bornholms Højskole, Elev i Rønne Statsskole 1896—99. Drog derefter som sproglig Student til København, tog Filosofikum Aaret efter, fortsatte endnu et Aar med spredte Sprogstudier, gik saa paa Session 1901 og lod mig — noget umotiveret — lokke til med det samme at aftjene min Værnepligt — som Dragon (Næstved, Sekondløjtnantskolen i Jægersborg, Randers). Blev i Løbet af disse Par Aar slaet grundigt ud af min akademiske Løbebane, tog derfor Lærereksamen 1906, giftede mig 1908 og virkede som Lærer ved Næstved kommunale Realskole 1909—21.

For at slutte med nogle „indre“ Data, har jeg alle Dage dyrket skønne Egne og Bøger, de sidste ikke uvæsentligt ved Hjælp af Latinskolens grundige Sprogtræning, som jeg siden stadig har vedligeholdt og udvidet.

Paa disse to Hjørnestein samt paa min Skolevirksomhed og mit Familieliv har jeg rejst mit Hus, en Grundvold, der ligesom Sandstenen er et bekvemt og ret solidt Materiale, ingenlunde at foragte som Fundament, hvorfor jeg da ogsaa har nogen Tro til, at det skal kunne trodse Storm og Bølger. (Portræt Side 132).

KOFUED, MADS JOHANNES. Søn af Rentier M. P. K. og Emilie Anna Kirstine Margrethe Lind, f. 20. April 1881. Student 1899 fra Rønne, cand. jur. 18. Februar 1905, laudabilis. 1. Juli 1905 By- og Herredsfuldmægtig i Svaneke, 1. Oktober 1905 By- og Herredsfuldmægtig i Hobro, 1. November 1909 Byfogedfuldmægtig i Rønne, 1. April 1913 By- og Herredsfuldmægtig i Hasle, 24. Januar 1920 Sagfører i Stege. Direktør i Spare- og Laanebanken for Landboere paa Møen. (Portr. S. 132).

LARSEN, SIGURD (Branddirektør, Byfogedfuldmægtig Hans Magnus Larsen og Martha Cathrine Dam) f. i Rønne 23. Juni 1881. Juridisk Kandidat Juni 1905. August 1905 Byfogedfuldmægtig i Rønne, halvandet Aar senere i Horsens. 1. Oktober 1919 Dommerfuldmægtig i Horsens. Ugift.

STRICKER, VOLMER SOPHUS VALTER. Udgaet fra et godt, konservativt Embedsmandshjem. Som Dreng i Skole luddoven med større Interesse for Kaniner og Marsvin end latinske Gloser; min Plads i Klassen var stedse i nederste Halvdel; en elskelig Pædagog i Latinskolen udtalte engang: „Du er ikke værd den Føde, Du æder“, og Aarene til Artium sneg sig langsomt og trægt. Post eller propter en svær Forelskelse i min Pensionsværtindes Datter fik jeg en meget beskeden Studentereksamen. Den elskede sveg mig — lykkeligvis — med en velstaaende Proprietær. Jeg valgte det medicinske Studium, som havde interesseret mig fra Drengaaarene, hvor jeg ofte havde overværet legale Ligsyn og assisteret den lokale Dyrlæge i Praksis. Jeg tog ivrig Del i Livet i Studenterforeningen paa Gl. Holm; blev Volontør paa Kommunehospitalet hos Sylv. Saxtorph, hos hvem jeg indyndede mig ved at huske alle hans smaa franske Finesser. Kantussen absolverede jeg med præ ceteris og laud i flere Fag, og 1907 fik jeg en rigtig net Embedseksamen. Jeg nedsatte mig paa Landet og har prøvet forskellige Egne til mere eller mindre Opbyggelse for mig selv og mine Medmennesker — man kan jo ikke gøre alle tilpas. Jeg glemmer aldrig min Debut som Vikar, hvorledes jeg nedførte Mavesonden paa en 80 Aar gammel Pa-

tient med Cancer øsofagi, der var ved at dø af Sult. Sonden gik lige ind i Aorta; Collaps og mors, og hvorledes jeg dernæst blev forfulgt af afdødes sindssyge Søn, der havde overværet Operationen, og som blokerede min Dør om Natten med Gevær i Arm, og først blev befriet, da Sogneraadet internerede Staklen.

Senere har min Lægegerning ikke givet Anledning til større Katastrofer, og jeg har endnu ikke faaet Brug for min Praksisforsikring. I 1917 kom jeg til Samsø som praktiserende Læge, og blev i 1919 af Sundhedsstyrelsen anmodet om at modtage Konstitution i Embedet. I 1922 tog jeg Embedslægeeksamen og fortsætter nu Livet med at afvente Begivenhedernes Gang med den stoiske Ro, der altid har holdt mig i Ligevægt. I øvrigt er jeg lykkelig gift og Fader til 5 store Sønner. (Portræt Side 132).

HINTZE, LUDVIG CHRISTIAN, og Frøken MARIE CHRISTIANE JENSEN bor begge paa Bornholm, hvor den ene af dem er Konsul i Rønne, den anden er hjemme paa Tornbygaard. Ingen af dem har fremsendt Biografier.

TOBIASSEN, ANNA ELISABETH KRISTINE, f. i Rønne 7. Juni 1879. Datter af Dampmøller, tidligere Skibskaptajn Tobiassen. Frekventerede Rønne Latinskole, hvor hun bestod almindelig Forberedelseseksamen 1896, Studentereksamen 1899. Tog derefter Filosofikum 1900. Frk. Tobiassen blev Lærerinde ved Løgstør private Realskole den 1. Oktober 1900, og da denne Skole gik over til Kommunen i 1907, blev hun fast Lærerinde saavel ved M.-Realskolen som ved Borgerskolen. Hendes Hovedfag var Dansk, Historie og Fransk. Hun har deltaget i to korte Kursus i Dansk. I Historie dimitterede hun til Mellemskoleeksamen, i Fransk til Realeksamen. Frk. Tobiassen blev syg i Januar 1921 og kom efter den Tid ikke mere i Skolen; hun afgik ved Døden den 10. November 1921.

Frk. Tobiassen var en dygtig, energisk og pligtopfyldende Lærerinde, hvis Afgang betød et betydeligt Tab for Skolen. (Portræt Side 136). *(Velvilligst indsendt af Hr. Overlærer Lavendt, Løgstør.)*



HERLUFSHOLM

Forchhammer
Skaarup
Berg, P. E.

Berg, C. J.
Kiær
Königsfeldt

Kampmann
Beyer
Hagemann

Langgaard
Bruun
Ulrich

Hennings

FORCHHAMMER, OLAF, f. 27. Januar 1881 som Søn af Rektor Johannes Forchhammer, Herlufsholm. Student fra Herlufsholm 1899. Cand. polyt. 1906. Efter et Aars Ansættelse som Ingeniør i Frankfurt am Main ansat som Ingeniør ved Københavns Vej- og Kloakanlæg, hvor jeg har gjort Tjeneste siden. Har i en Aarrække som Formand for Dansk Fredsforenings Københavns Kreds og som Medlem af samme Forenings Hovedbestyrelse taget Del i Fredsarbejdet. Udgivet Pjecerne „Jeg nægter“ og „Forsvar eller Neutralitet?“ Er for Tiden Medlem af Gladsaxe Sogneraad. Gift med Læge Ellen Marie, født Hallas.

SKAARUP, KNUD. En Gang i 70'erne, da Far var Alumnus paa Ehlers Kollegium, laante han af sin Kontubernal en ren Flip og lovede i den Anledning, at hans førstefødte, hvis det blev en Søn, skulde hedde Knud. Han blev født 30. Oktober 1879 i Julianehaab, hvor Far, Otto Christoffer Skaarup, den Gang var Præst; og Løftet blev holdt. Mors Navn er Louise Marie, f. Christensen.

6. Juli 1899 blev jeg Student fra Herlufsholm. Men jeg var doven, dum og daarlig, saa at jeg først Januar 1908 slap igen-

1) Anna E. K. Tobiassen.

2) Knud Skaarup.

3) Poul Emil Berg.

nem den theologiske Embedseksamen med et knebent laud. Godt var det; for dermed reddede jeg Skinnet: ikke at synes saa dum, som jeg er. Det Skin er det nogenlunde lykkedes mig at bevare siden.

Daarligheden er det ogsaa gaaet godt med: min Mave er bedre, end den var den Gang. Dovenskabens er det værste; men jeg skjuler den saa godt, jeg kan, og der er ikke megen Snak om den Ting, i hvert Fald det, jeg hører. For saa vidt er de 25 Aar gaaet godt. Jeg er desuden endnu en lykkelig Pebersvend.

Set under en anden Synsvinkel ser det samme saaledes ud: I min Studentertid fik jeg Lov at komme i flere gode Hjem, der fik blivende Betydning for mig. Særlig maa jeg nævne Professor, senere Biskop, Peder Madsens i København og paa Vedbygaard. De to store nordiske kristelige Studentermøder paa Läckö og i Sorø virkede vel snarere hæmmende end fremmende paa min kristelige Udvikling. Men under et Aars Ophold paa Bornholms Højskole i Valgmenigheden der og især ved Menighedsmøderne paa Liselund fandt jeg mit kirkelige Hjemsted i den danske grundtvigske Menighed.

1911—14 var jeg personel Kapellan i Stouby og Hornum, hvor Præstegerningen paa Vejlefjord Sanatorium var mig særlig kær. 1914—21 Sognepræst i Føvling, Ribe Stift. Der fik jeg en omend lille saa dog forstaaende Menighedskreds' Hjælp til at kunne være deres Præst. Iøvrigt fik de Aar under Verdenskrigen deres særlige Indhold ved Grænsens Nærhed. — Der var fra Føvling Bakker en vid Udsigt ned over Kongeaadalen og videre i Syd. Derfor kunde jeg, da efter Genforeningen Opfordringerne kom til at tage en Præstegerning op dernede, ikke blive ved at sige Nej, men maatte, hvor svært det end faldt, forlade Føvling.

Nu — fra Efteraar 1921 — sidder jeg som Sognepræst i Kværs, midt imellem Aabenraa og Flensborg, glad over at maatte være med til at hjælpe dem, der kom hjem, til at finde sig hjemme folkeligt og kirkeligt. I de Aar, jeg har været Sognepræst, har en Søster styret Huset for mig, saa at jeg aldrig har savnet et Hjemts Hygge. (Portræt Side 136).



BERG, POUL EMIL, f. 15. April 1882 i Svendborg. Søn af Købmand Gustav Rudolf Berg og Kamilla Katrine Kjeldsen. Student 1899 med 1. Karakter fra Herlufsholm. Medicinsk Eksamen Sommeren 1906 med laud. Amanuensis i Tarm Oktober 1906—Marts 07. Kandidat ved St. Johannes Stiftelse April—Maj 1907. Vikar i Brørup August—Oktober 1907. Reservelæge ved Holbæk Sygehus December 1907—Oktober 09. Kandidat (Turnustjeneste) ved Kommnehospitalet i København December 1909—December 10. Praktiserer i Ferritslev paa Fyn i Kompagni med afdøde Kredslæge Stephan Horstmann Hansen Januar 1911—Juli 12. I London September—December 1912. Amanuensis i Durup Januar—Februar 1913. Forskellige Udenlandsrejser. Skibslæge paa St. Croix (Ø. K.) til Antillerne og Sydamerika Juli—Oktober 1913. Praktiseret i Karise November 1913—Juli 23. Praktiseret i Havndal fra August 1923. Under Krigen indkaldt som Reservelæge i Hæren 3 Gange. (Portr. S. 136).

BERG, CARL JOH., f. 19. September 1879 i Svendborg. Søn af afdøde Købmand Berg i Svendborg. Sommeren 1892 bestod jeg Optagelsesprøven paa Herlufsholms lærde Skole, hvorfra jeg dimitteredes Sommeren 1899. 1900 blev jeg cand. phil. og 1904 cand. polit. (økonomisk-statistisk Eksamen). I Efteraaret samme Aar fik jeg Ansættelse hos Veksellerer Th. Green, København, hvor jeg forblev, indtil jeg i Foraaret 1906 rejste til England (Manchester) for at studere engelsk Regnskabsvæsen. Ved min Hjemkomst i 1907 ansattes jeg i Revisionsbankens Re-

1) Carl Joh. Berg.

2) R. W. W. Kjær.

3) A. H. Königsfeldt.



visionsafdeling — senere Revisions- og Forvaltnings-Institutet. I 1918 fratraadte jeg min Stilling her for at forberede mig til Eksamen for autoriserede Revisorer. I 1920 bestod jeg denne og beskikkedes samme Aar af Handelsministeriet som autoriseret Revisor. Siden da har jeg ernæret mig som saadan her i Staden. (Portræt Side 138).

KIÆR, ROBERT WILLIAM WIGGERS, f. 1. September 1880 i Svendborg, hvor Faderen var Tandlæge. Medicinsk Kandidat Sommeren 1906. Hospitalsuddannelse forskellige Steder, nogle Maaneder i England. Praktiserer i København (Mavesygdomme). Assistent ved Prof. Lorentzens Klinik. Reserve-læge, Korpslæge, Overlæge (1. Oktober 1923) i Hæren. Gift 12. November 1909 med Gudrun Løngreen. (Portr. Side 138).

(Tildels efter „Den danske Lægestand“.)

KÖNIGSFELDT, ALBERT HEDEMANN, f. 16. November 1880 i Falslev ved Mariager. Forældrene, begge døde, Sognepræst A. E. Königsfeldt i Magleby paa Stevns fra 1888 og Hustru Charlotte Frederikke Louise, f. v. Hedemann. Student fra Herlufsholm i Sommeren 1899 med 1. Karakter. Cand. phil. Aaret efter med Udmærkelse. Juridisk Embedseksamen med laudabilis i Sommeren 1905. Fra 1. Oktober 1905—1. Oktober 06. Politifuldmægtig i Randers. Den 1. November 1906 indtraadt i Kommunens Tjeneste som Assistent i Direktoratet for Københavns Skattevæsen. Fuldmægtig sammesteds 1. April 1916. Ekspeditionsssekretær sammesteds 1. Januar 1920. (Portr. S. 138).

1) E. P. Kampmann.

2) Ove Bilsted Beyer.

3) Knud Hagemann.

KAMPMANN, ERIK PONTOPPIDAN, Kontorchef, f. 28. Marts 1880 i Randers. Søn af Herredsfoged N. Ø. Kampmann og Hustru Marie Christine, f. Pontoppidan. Cand. jur. 17. Februar 1905. Samme Aar Fuldmægtig hos Højesterets-sagfører Frits Bülow. Vinteren 1906—07 Stipendiarejse til England (Danneskjold-Samsøeske Rejsestipendium). Overrets-sagfører i København 1908.

Siden 1. Juli 1910 knyttet til Fængselsvæsenet, først som Viceinspektør ved Straffeanstalten paa Christianshavn, i Vridsløselille og i Nyborg, derefter 1917 som Inspektør for Nyborg Straffeanstalt og 1919 for Vridsløselille Straffeanstalt; endelig siden 1. Januar 1921 som Chef for Direktoratet for Fængselsvæsenets Ekspeditionskontor. 1922 R. af Dbg., 1924 R. af svensk Nordstjerneorden. Bestyrelsesmedlem og Sekretær i Vridsløselille og Nyborg Straffeanstalters forenede Fængsels-selskab. Var Medlem af Johan Knudsens Seniorat, under hvilket Grundstenen til Studenterforeningens nye Bygning nedlagdes og var derefter i et Par Aar Medlem af Foreningens Økonomi-udvalg.

Gift 17. Oktober 1907 med Ellen Saxild, f. 7. August 1885 i København, Datter af Departementschef J. Fr. Saxild og Hustru Ingeborg, f. Larsen. (Portræt Side 139).

BEYER, OVE BILSTED, f. 3. Juni 1880 i Næstved. Død 17. August 1910 i København. Søn af Overretssagfører Carl Emil Beyer og Hustru Helene Marie Beyer, f. Bilsted. Gik først i Dr. Hertz' Skole i København og kom derefter ind paa Her-lufsholms lærde Skole, hvorfra han blev dimitteret som Student 1899.

Han begyndte straks at studere Medicin og deltog desuden i de første Aar med Iver i Livet indenfor Studentersangforening og Akademisk Skyttekorps; men allerede 1902 blev han angrebet af Tuberkulose, for hvilken Sygdom han i 1910 bukkede under, efter med stor Energi at have søgt at føre sine Studier videre i de Perioder, hvor hans Helbred tillod det. (Portræt Side 139).



HAGEMANN, KNUD, f. 10. Januar 1882 i Vinding pr. Vejle. Søn af Sognepræst H. A. K. Hagemann og Hustru Thyra Hagemann, f. Ulrik. Blev Student med 1. Karakter fra Herlufsholms lærde Skole og Opdragelsesanstalt 1899. Filosofikum med 1. Karakter 1900. Blev polyteknisk Kandidat som Bygningsingeniør Aar 1905. Nogle Maaneder efter Kandidateksamen tog han til Amerika og fik straks Ansættelse hos F. L. Smith & Co. i New-York som Ingeniør og døde der 24. Juni 1907 i Catskill i Nærheden af New-York. Var meget musikalsk og i sin Studietid Medlem af Akademisk Sangforening og Cæciliaforeningen (Portræt Side 139).

LANGGAARD, HALFDAN, f. 14. Marts 1881. Straks efter Studentereksamen tog han fat paa det medicinske Studium, men var ved Siden af stærkt litterært interesseret. Han udgav 1906 paa tysk Forlag: Die Sage eines Dichters, en Levnedsbeskrivelse af den engelske Digter Oscar Wilde. I 1905 blev han angreben af Brystsyge og maatte paa Grund af stadige Rejser for at genvinde Helbredet udsætte sine medicinske Studier. Han døde 6. April 1908 i Neapel paa Hjemkomsten fra Ægypten. (Portræt Side 141).

BRUUN, HANS ROSTGAARD, f. i København 18. Juni 1880 som Søn af Kontreadmiral C. A. Bruun og Hustru Ida Vilhelmine, f. Rottbøll. Han blev Student fra Herlufsholm 1899 og begyndte det juridiske Studium efter at have tilbragt sin

1) Halfdan Langgaard.

2) Hans Rostgaard Bruun.

3) Georg Sparre Ulrich.

Sommerferie paa Fodtur i Norge, men døde pludseligt af en Blodforgiftning. Død den 7. Oktober 1899 i København. (Portræt Side 141).

ULRICH, GEORG SPARRE. Jeg er Student fra Herlufsholm, og da jeg ønskede at blive Elektroingeniør, trak jeg straks i det blaa Arbejdstøj og sled i det ved Drejebænk og Høvlmaskine paa Jørgensens mekaniske Etablissement i København fra 6 Morgen til 6 Aften, saa et Par Timer paa Teknisk Skole og herefter ofte til Manuduktør for at faa Filosofikum. Studenterliv og Fornøjelser blev der ikke Tid til — men man lærte noget. Og da Prof. Kromans Spørgsmaal om „Syllogismer“ var vel klaret, blev Kufferten pakket, og Turen gik til Rhinen for at lære mere. Det blev Oplandselektricitetsværker og store Centralanlæg jeg kom til at beskæftige mig med, og mange gode Minder har jeg fra Brühl, Düsseldorf, Elberfeld, Dortmund og Münster. Da jeg saa langt om længe havde taget Eksamen som Elektroingeniør med Udmærkelse, og efter en Studierejse med Rejselegat til England havde haft Plads ved „Telefunken“ i Berlin, vendte jeg atter „das grosse Vaterland“ Ryggen og fik Plads som Assistent i Elektroteknik ved den polytekniske Lærestanstalt. Et Par Aar herefter gik jeg over til praktisk Ingeniørvirksomhed ved Anlæg af Veje, Kloaker og Elektricitetsværker for Ingeniør G. Jochumsen paa Frederiksberg, hvorefter jeg nogle Aar var ansat som ledende Ingeniør for Elektricitetsværksanlæg ved Firmaet Gad & Lauritzen i Odense. Men har man een Gang været ude, saa drages man ud igen, og da jeg for mit sidstnævnte Firma havde foretaget flere Rejser til Rusland, gjaldt min Udlængsel særlig dette store Land med de mange Muligheder. Samtidig kom Krigen, som slog saa meget i Stykker, bl. a. ogsaa det Firma, jeg var ansat ved, og jeg søgte saa at komme til Rusland, fik Ansættelse som Chef for teknisk Afdeling ved A/S Russisk Handelskompagni, ved hvilket Firma jeg senere blev Underdirektør, og var saa tre Aar i Rusland med Bopæl i Petrograd, senere Moskwa, indtil Bolshevikerne Revolution havde fundet Sted. Haardt gik det til ved denne Revolution og ikke ufarligt var det — jeg hører endnu



min Værtindes skrækslagne Raab „strelajut“ („man skyder“), da hun en Morgen tidlig buldrede paa min Dør, og Skydningen lød ovre fra Kreml, og bag efter gik det løs om vort eget Hus baade med franske Kanoner og Skyttegravs-Mortéerer, foruden den almindelige Gevær- og Maskinskydning. Bevægede Dage — men alt i alt var det en dejlig og lærerig Tid i Rusland, afbrudt af flere store Rejser til Udlandet, bl. a. til Amerika og Japan for at gøre Indkøb og skaffe Forretningsforbindelser. — Et halvt Aar efter Bolshevikrevolutionen traadte jeg ud af Russisk Handelskompagni, da Forholdene derovre umuliggjorde normal Forretningsgang, og er nu Leder af Firmaet Jensen Trading Co., Ltd.— unægtelig mindre Forhold og i mindre Omgivelser. (Portræt Side 141).

HENNINGS, ALEXANDER LOUIS FREDERIK, f. 23. Juni 1879. Søn af Kammerherre Gehejmeetatsraad S. Hennings og Hustru Elisabeth, f. Buntzen. Student 6. Juli 1899 fra Herlufsholms Skole. Juridisk Embedseksamen den 14. Juni 1906. Birkefuldmægtig ved Kronborg vestre Birk og derefter By- og Herredsfuldmægtig henholdsvis i Bogense og Kjerteminde. 1. Juli 1910 Assistent i Københavns Overpræsidium. 1. Oktober 1918 Fuldmægtig samme Steds. Erholdt Afsked 30. Juni 1920 paa Grund af Sygdom. Sagfører i København fra September 1923.

1) O. K. Abrahamsen.

2) K. A. T. Bjørnsen.

3) L. C. Christensen.



BORGERDYDSKOLEN I KØBENHAVN

Abrahamsen

Bjørnsen

Christensen

Hansen (nu Gelting)

Falkentorp

Petersen

Rothe

Theilade

Tuxen

Wolf

Zeuthen

Bjerrum

Boeck

Demant

Holstein

Wassmann

A BRAHAMSEN, OTTO KIERULF, f. 25. December 1879 i Jersie, en Mil nord for Køge, som tredje Søn af Lærer Søren A. og Hustru Johanne Louise, f. Kierulf. I 1890 fik min Fader Embede i Rødovre, hvor jeg dog kun boede kort Tid, idet jeg tolv Aar gammel blev Elev i Borgerdydskolen og i den Anledning kom i Huset hos en Farbroder i København. Som Soldat i 1902 laa jeg i Kuppet, senere paa Kronborg (som Officers-elev), blev Løjtnant 1903. Ansat som Assistent i Københavns Magistrat 1906, Inspektør ved Vartov Hospital og flere Stiftelser 1913, Kaptajn i Reserven 1916. Fra 1901 har jeg været Medlem af Studentersangforeningen, i hvis Bestyrelse jeg indtraadte 1922. (Portræt Side 143).

B JØRNSSEN, KAY AXEL TRUID, Kontorassistent, f. i København 16. Oktober 1881. Søn af fh. Fuldmægtig i Privatbanken M. Bjørnsen og Hustru, f. Kierulf. Borgerdydskolen, Østerbro, 1887—99. Student 1899. 1900—03 Ophold i Spanien og England for sproglige og merkantile Studier. Ansat ved Det store nordiske Telegrafskabs Kontor i London Maj 1904. Gift 9. Oktober 1917 i Aberdeen til Isobel Wilkie Tosh. Klub: Danish

1) Jacob E. Gelting.

2) Erik Falkentorp.

3) Oluf Skram Rothe.



*Frederiksborg
lærde Skole*



*Odense
Katedralskole*

Klub, 62 Knightsbridge, London S. W. 1. Tillidshverv: I længere Aarrække Bestyrelsesmedlem og Hon. Secretary i den danske Klub samt en Tid Korrespondent til Ritzaus Bureau, København. Interesser: Hestevæddeløb.

Adresse: 38 Cadogan Road. Surbiton. Surrey. (Portr. S. 143).

CHRISTENSEN, LAURITZ CHRISTIAN, Læge, f. 20. August 1880 i København. Søn af kgl. Lods Hans Peter Christensen og Julie Christiane Møller. Student 1899 fra Borgerdydskolen paa Østerbro. Med. Eksamen Sommeren 1906 haud I. Skibslæge Vinteren 1906. Kandidat ved Øresundshospitalet April 1907—Januar 08. Skibslæge Februar—September 1908. Turuskandidat ved Kommunchospitalet Oktober—December 1908, ved Blegdamshospitalet Januar 1909. Død 9. Marts 1909. (Portræt Side 143).

GELTING, JACOB E., Overretssagfører, f. 7. Juli 1881 i København, Søn af cand. jur. Henrik Hansen, hvor jeg — bortset fra Rejser og Ferier — har levet bestandig siden. Jeg valgte som Student det juridiske Studium, men behøvede ikke at forcere Studierne og kunde derfor dyrke ogsaa andre Interesser, navnlig Litteratur- og Kunsthistorie. I Februar 1906 blev jeg juridisk Kandidat og vaklede mellem Embeds- og Sagførergeringen, men tog foreløbig Ansættelse som Sagførerfuldmægtig og havde dermed faktisk truffet mit Valg. Efter i Juli 1909 at være bleven Overretssagfører, har jeg drevet Sagførervirksomhed i Kompagniskab med Overretssagførerne Axel Damm og Henrik Stæhr. Denne Virksomhed har ofte stillet store Krav til min Arbejdskraft, men ogsaa givet mig mange interessante Op-gaver og Hverv, bl. a. paa mit Specialomraade, Søretsager. Jeg har modtaget Tillidshverv fra mine Kollegers Side, nemlig som Medlem 1917—19 af Sagførerraadet for København, senere af Kredsbestyrelsen for 1. Sagførerkreds. Foruden Bestyrelses-hverv i flere Aktieselskaber og lign. beklæder jeg Stillingen som Medlem af Bestyrelsen og Kasserer for Det danske Sprog- og Litteraturselskab. (Portræt Side 144).

Studenterne fra 1899 — X

FALKENTORP, ERIK, f. 18. Marts 1881. Søn af Arkitekt, kgl. Bygningsinspektør Etatsraad Albert Jensen og Hustru Caroline Sophie, f. Nebelong. Student 1899, cand. jur. 1906, Overretssagfører 1909. Gift med Gunver, f. Panum. Driver Sagførerforretning i København. (Portræt Side 144).

PETERSEN, LAURENTIUS, f. 16. April 1881 i København. Juridisk Kandidat Juni 1906. Sagførerfuldmægtig. September 1908 Sekretær i Industrifagene. 1913 Kontorchef i Foreningen af danske Spiritusfabrikanter. Sekretær i Spritfordelingsnævnet. Gift 1906 med Ingeborg Augusta Ibsen.

ROTHE, OLUF SKRAM. Søn af Grosserer Chr. Ewald Rothe (f. 31. Marts 1848, d. 13. Marts 1913) og Hustru Anna Elisabeth Jutta, f. Skram, (f. 7. April 1850), f. 26. Oktober 1880 i Malmø i Skaane, et Land, hvis Navn i mine Ører rummer en Klang af Danmark og den danske Tunge; men allerede i min Barndom flyttedes mit Hjem til København. Selv om jeg i mine Skoleaar vaklede mellem det medicinske og det theologiske Studium, var jeg dog allerede, inden jeg blev Student, klar over, at jeg vilde studere Theologi. Embedseksamen tog jeg 19. Januar 1905 og rejste samme Aar udenlands, først til London og herefter til Paris.

Det var Tanken, at jeg skulde studere moderne Katholicisme i Bonn og siden i Rom, men da det Embede, jeg attraaede, blev ledigt, og da Stiftsprovst Paulli ønskede mig til sin Kateket, vendte jeg hjem, og Romerrejsen kom først til at finde Sted 1913. 24. Oktober 1905 udnævntes jeg da til 1. ordinerede Kateket ved Vor Frue Kirke, blev ordineret 15. November og holdt min Tiltrædelsesprædiken 19. November. Under Stiftsprovst Jakob Paullis kyndige og, i dybeste Forstand, frisindede Ledelse tilbragte jeg ti Aar; samtidig underviste jeg i forskellige Skoler, bl. a. i Schneekloths og Frøken Adlers. For Tiden læser jeg nogle ugentlige Timer hos Frøken Ingrid Jespersen.

Da Stiftsprovst Paulli døde 3. September 1915, blev jeg konstitueret som Sognepræst, overtog Læsningen med hans Konfir-

mander og kom saaledes til med ret kort Varsel første Gang at holde Konfirmation. 13. November 1915 udnævntes jeg til residerende Kapellan ved Sct. Jakobs Kirke og tiltraadte mit nye Embede 2. Januar 1916. Efter Anmodning af Bestyrelsen for „Kirkeligt Centrum“ overtog jeg fra Januar 1917 Stillingen som administrerende Redaktør af „Kirken og Hjemmet“, og da dette Ugeskrift gik ind, startede jeg i Forening med Præsterne L. Glahn og Just Christensen „Kirken“, hvoraf jeg, saa længe Bladet bestod, var selv anden Redaktør (1918—23). Efter den Tid er jeg traadt i Forbindelse med de Ferslewske Blade. Paa denne Maade har jeg i den periodiske Presse skrevet en Række Artikler, hvormed jeg har tilstræbt, for det første at bygge Bro mellem Kristendommen og den moderne Kultur, for det andet at værne Folkekirken og det kirkelige Embede, og for det tredje at staa Vagt mod den romerske Propaganda. Desuden har jeg udgivet følgende Bøger:

„Esav og Jakob“, et Digt, 1911, „Kongekronen“, Digte (heri det større Digt „Simon fra Kyrene“) 1914, „Hvorfor vi ikke er Katholiker“ 1916, „Gennem Eventyret, et Kærlighedsdigt“ 1916, „Jesus, Guds Søn, religiøse Problemer belyst for Lægløse“ 1919, „Til Minde om Stiftsprovst Lindhardt“, Tale ved hans Jordefærd i Aarhus Domkirke 1922, „Fra Eventyrets Verden“, Eventyr for Børn 1922, og „Hvis Danmark blev katholsk —“ 1924.

Jeg blev gift første Gang 10. April 1909 med Margrethe Ingeborg Bay, f. 25. December 1889, død 28. Juli 1911, Datter af Overretssagfører Vilhelm Bay og Hustru Dagmar Charlotte Louise, f. Olsen; anden Gang 20. August 1914 med Lilli Nikoline Marie Lindhardt, f. 18. Maj 1887, Datter af Stiftsprovst Vincentz Charles Lindhardt og Hustru Theodora, f. v. Bülow. (Portræt Side 144).

THEILADE, PETER ANDREAS FREDERIK, f. paa Mors 8. August 1880, blev juridisk Kandidat 1905, var derefter først Herredsfuldægtig, senere Sagfører. For ti Aar siden rejste han til Udlandet, hvor han kort efter døde.

x*

TUXEN, POUL, f. 8. December 1880 paa Frederiksberg. Søn af Professor, Dr. phil. S. L. Tuxen og Hustru Johanne Margrethe, f. Jørgensen. Gift 16. Oktober 1907 med Anna Margrete Møllerup, f. 22. September 1882, Datter af Dr. phil. W. Møllerup og Hustru Caroline, f. Rothe. Børn: Søren Ludvig Poul, f. 8. August 1908 i København; Erik Poul, f. 8. September 1909 i København. Cand. phil. 1900; mag. art. 1903 (Tysk); Universitetets Guldmedaille 1905; Dr. phil. 1911; Underbibliotekar ved det kgl. Bibliotek 1906; Bibliotekar 1924. Studierejser til tyske Universiteter 1901—02, 1909, 1913 og 1915; til Bagindien 1921—22. Medlem af Bestyrelsen for Orientalisk Samfund og for Selskabet af 1916; Æresmedlem af The Siam Society, Bangkok, 1922; Medlem af Vetenskaps-Societeten, Lund, 1923. Har udgivet: Richard Wagner som Dramatiker (København 1904); Yoga. En Oversigt over den systematiske Yogafilosofi (København 1911); Afsnittet „Indien“ i Textbuch zur Religionsgeschichte (Leipzig 1912 og 1922); An Indian Primer of Philosophy (København 1914); Afsnittet „Vedalitteraturen“ i Religionshistoriske Tekster (København 1919); Forestillingen om Sjælen i Rigveda (København 1919); Dhammapada (København 1920); Bhagavadgitar (København 1920); De ældste Upanishader I—II (København 1921—22). Har redigeret „Verdensreligionernes Hovedværker“ (København 1920—24). (Portræt Side 149).

WOLFF, AAGE OTTO, f. 20. Juli 1880 i København, hvor Faderen var Handelsrejsende. Medicinsk Kandidat Vinteren 1909. Uddannelse og Kandidatvirksomhed forskellige Steder, f. Eks. Vejlefyjords og Faksinge Sanatorier, Odense Sygehus m. m. Praktiserer i København siden Oktober 1912.

(Efter „Den danske Lægestand“.)

ZEUTHEN, EMIL, cand. jur. Sommeren 1906. 1. Oktober 1906 Fuldmægtig paa Sunds-Gudme Herredskontor i Svendborg. 1. August 1907 Fuldmægtig paa Svendborg Byfogedkontor. 1. Oktober 1919 Fuldmægtig paa Dommerkoret for Svendborg Købstad m. v. Har været Byraadssekretær, Formand for det kommunale Arbejdsanvisningskontors Bestyrelse m. v.



BJERRUM, ANDREAS LORENZ, er Ingeniør og arbejder i Cia Carbonifera de Lirquen, Lirquen, Chile.

BOECK, FRANTZ, f. 4. Oktober 1881. Søn af Oberst, Kammerherre Bianco Boeck. Juridisk Kandidat 1905. Fuldmægtig ved Sjællands Stiftamt 1906—09. Sekretær i Landbrugsministeriet 1908. Fuldmægtig i Udenrigsministeriet 1920. Kontorchef 1921. Chef for Administrationskontoret 1923. Legationsraad R. af D. pp. Seks udenlandske Ordner. Medlem af Dronningens Centralkomité af 1914. Næstform. i Københavns Understøttelsesforening 1920. Gift 11. Maj 1918 med Johanne Sophie Thrane.

(Efter „Kraak's blaa Bog“.)

DEMANT er Baneingeniør i Struer.

HOLSTEIN, HARALD, f. 24. December 1879. Søn af Overkammerherre Lehns greve Ludvig Holstein til Grevs kabet Holsteinborg. Polyteknisk Kandidat 1905. Sekondløjtnant i Ingeniørkorpset 1906. Privatlaboratorium i København 1907—08, derefter 1908—12 i Meksiko. Administrerende Direktør for Dansk Kugleleje-Aktieselskab S. K. F. 1913—22. Kaptajn i Ingeniørkorpsets Reserve 1917. Gift 23. November 1909 med Margrethe Jensen og bor Hilario de Gouveis 45, Rio de Janeiro. . . . „er næsten altid paa Rejser i hele Syd- og Centralamerika, beskæftiget med den samfundsnyttige Opgave at forsyne alle disse Lande med Rekyrlrifler fra vort berømte Rekyrlriffel Syndikat i Frihavnen.“ (Portræt Side 149).

1) Poul Tuxen.

2) Harald Holstein.

3) P. E. Wassmann.

WASSMANN, POUL ERIK, f. 15. December 1880 i den nu nedrevne „Sjællandsvagt“, der laa udenfor Sjællandsporten i Kastellet, ligeover for Indgangen til Smedelinien, der hvor nu Kørevejen fører fra Grønningen op til Langelinie. Vel sjældent har Børn haft en smukkere Skolevej, end vi Brødre havde, naar vi hjemme fra gik til den gamle Borgerdyd, og det enten vi gik den kortere Vej gennem Grønningen, langs Voldgraven, eller vi gik den længere over Langelinie, ad den gamle Strandboulevard og gennem Ingeniørernes Glacis. Det har vist været min Barndoms største Sorg, da vort Hus blev nedrevet i 1892, og vi maatte flytte til den nye Kaserne paa Strandvejen. I tolv Aar sled jeg Borgerdydens Trapper, og hvilket Væld af gode Minder har jeg fra den kære, gamle Skole; saa blev jeg Student og stod straks stillet overfor Nødvendigheden af at tjene noget. Jeg fik Ansættelse ved Statsbanernes Revision og arbejdede der nogle Aar under meget elskværdige Foresatte og sammen med muntre og brave Kammerater. Men Staten var en ussel Betaler i de Dage. Lønnen var elendig, og den strakte langtfra til. For at bøde derpaa, gav jeg nogen Undervisning, og Undervisningsarbejdet tog mere og mere min Interesse, saa at jeg forlod Statsbanerne for at blive Lærer. Efter at have gjort Tjeneste forskellige Steder, og derefter i nogle Aar at have studeret Sprog, fik jeg min første Ansættelse som Bestyrer af en eksamensberettiget Skole ved Sindal højere Almenskole i 1912. Derfra kom jeg i 1917 til Nykøbing Sj., og derfra i 1919 til C. la Cours Skole i Randers, hvor jeg er nu. I Juli 1914 ægtede jeg Mary, Datter af afdøde Proprietær Nielsen til Grimshave, og vi har to raske Dreng, Bube (7 Aar) og Lillebror (4 Aar). (Portr. Side 149).





BORGERDYDSKOLEN I HELGOLANDSGADE

Halkier
Jørgensen

Larsen, Emil (nu Rønnow)
— Laurits

Rasch
Wiinblad
Danstrup
Guildal

Hansen
Hartvig-Møller
Herfurth
Hilligsøe

Jørgensen (nu Keel)
Olsen
Petersen
Sonne

HALKIER, HERM. BARCLAY, (Forpagter Nicolai Georg Halkier og Alma Olsen), f. Harlösa i Skaane 6. Marts 1880. Juridisk Kandidat i Februar 1907. September 1910 Overretssagfører i København. Gift 1909 med Alfrida Julie Johanne Herreborg Petersen. („Juridisk Star“.)

JØRGENSEN, KARL EDMUND, døde ganske kort efter Studentereksamen, vistnok allerede 1901.

RØNNOW, EMIL LARSEN, f. 1. November 1879, som søn af fabrikant C. P. Larsen og hustru Susanne Caroline født Rønnow. Tog Filosofikum 1900; var i en årrække ved boghandlen og har siden 1915 været lærer ved St. Knuds Skole i København. Har i flere år taget levende del i det katolske liv i København, dels som foredragsholder, dels som skribent; har således været præsident i „Katolsk Klub“ og er stadig medredaktør af „Katolsk Ungdom“. Gift 1908 med Jenny Rønnow Petersen, datter af landskabsmaler Julius Petersen. Har som valgsprog haft *semper ardens* og håber ikke at have gjort dette til skamme. (Portræt Side 151).

1) Emil Larsen Rønnow.

2) J. P. Danstrup.

3) V. Hartvig-Møller.

LARSEN, LAURITZ KARL, . . . hvis De alligevel ønsker min Biografi, kan jeg henvise Dem til „Den danske Lægestand“, hvor De vil finde de vigtigste Aarstal m. m.

I D. M.blad Nr. 10 h. a. omtales jeg som en lykkelig og anset Overlæge ved D. M. S.s Hospital i An-tung. Det første Adjektiv ved jeg passer; om det andet tør jeg ikke udtale mig. En Række lykkelige Aar har jeg tilbragt i An-tung med hver Dag fuldt optaget af min Lægegerning og Ledelsen af Hospitalet der. Foruden at være Toldvæsenets Læge blev jeg fra 1. Maj 1923 udnævnt til Port Health Officer. Fra disse Stillinger trak jeg mig tilbage ved min Hjemrejse i Maj i Aar.

Min Fremtid ligger hen i det uviste, men den er i Guds Haand, og derfor føler jeg mig tryk og lykkelig. *(Uddrag af et Brev til Red.)*

RASCH, BJ. HALFDAN AXEL, er Realskoleinsp. i Fredericia.

WIINBLAD, GEO. VILHELM, er Journalist hos „Social-Demokraten“.

DANSTRUP, JENS PETER, f. 21. April 1881 paa Frederiksberg som Søn af Maskinfabrikant C. F. Danstrup og Hustru Anna Christine D., f. Jensen. Gik i Nørrebros Latin- og Realskole til Udgangen af 4. Studenterklasse, men forlod saa denne Skole, der ikke dimitterede til mat.-naturv. Artium, for at gaa over til Borgerdydskolen i Helgolandsgade, hvorfra jeg blev Student 1899. Derefter paabegyndtes Studiet paa polyteknisk Lærestalt, samtidig med at jeg læste til Filosofikum, der toges hos Professor Kroman 1900. I 1906 blev jeg polyteknisk Kandidat og havde derefter først Ansættelse hos Stadsingeniøren i ca. 1½ Aar, dernæst ligesaa lang Tid ved privat Ingeniørvirksomhed (Sygehuse) og realiserede saa endelig en længe næret Tanke om at tilbringe ca. 5 Aar i forskellige fremmede Lande, saaledes at jeg var 2¼ Aar i Amerika og ca. 2½ Aar i England, Tyskland, Frankrig o. a. Lande i Europa.

Overtog ved min Hjemkomst 1914 Prof. Ramsings Ingeniørforretning, som jeg beholdt til 1921, i hvilket Tidsrum jeg tillige

var Konsulent for Kirkeministeriet i Varmesager; sidstnævnte Aar solgte jeg Forretningen for ved min Faders Død at overtage hans Firma Bonnesen & Danstrup i København, og dette driver jeg nu. Denne Virksomhed har givet Anledning til en Del Arbejde i forskellige Bestyrelser, saaledes i Københavns Fabrikantforening, Sammenslutningen af Centralvarmefirmaer o. a. for Offentligheden mindre kendte. (Portræt Side 151).

GUILDAL, PAUL R. T. G., Overlæge ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre i København, f. 2. Marts 1882. Søn af Joh. G. Guildal, Fabrikejer, død 1920, og Hustru Nancy G., f. Thaning, død 1918. Ugift. Student 1899 fra Borgerdydskolen i Helgolandsgade. Medicinsk Embedseksamen 1906. Hospitalsuddannelse paa københavnske Hospitaler 1906—19. Chef for den danske Ambulance i le Trèport og Paris 1915—16. 1. September 1919 Overlæge ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre. Medlem af Bestyrelsen for Danske røde Kors-Afdelingen for København og Omegn 1918. Medlem af Direktionen for Krigsinvalideskolen i Sønderborg 1920. Medlem af Invalideraadet for sønderjydske Krigsinvalider 1920. Medlem af Arbejderforsikringsraadet (Suppleant) 1921. Medlem af Invalideretten 1922. Medlem af Bestyrelsen for nordisk orthopædisk Forening 1924. Orden: Ridder af den franske Æreslegion. Adresse: P. Skramsgade 7, København K. (Efter „Kraak's blaa Bog“ 1924 og „Den danske Lægestand“.)

HANSEN, EDVIN LEOPOLD, Ingeniør i København. Ansat i Nordsjællands Elektricitets- og Sporvognsselskab.

HARTVIG-MØLLER, VALDEMAR, f. i Neksø, Bornholm 19. Juli 1880, som Søn af Apotheker L. Hartvig-Møller og Hustru Julie, f. Bruhn. Kom til Aalborg 1882, hvorfor mit Sprog ikke — bébe Bornholmere — ødelagdes. I 1896 flyttedes jeg til København, blev Student fra Borgerdydskolen i Helgolandsgade 1899, matematisk Artium, „kastede mig“ over Polytekniken, som jeg opgav 1900 til „Fordel for“ Medicinen, cand. med. 1907. Skylder Studentersangforeningen Tak for mine gladeste Ung-



domsminder! Er derfor Medlem af denne endnu. Amanuensis i Nykøbing F. fra August 1907 til Februar 1908, da jeg nedsatte mig her i Horbelev, i Forvisningen om, at det var en foreløbig Plads; sidder her endnu med Kone og tre Børn. Og bliver her til mine Dages Ende. (Portræt Side 151).

HERFURTH, JOHANNES, f. 26. Maj 1880. Søn af afdøde Grosserer Eduard P. S. Herfurth, f. 10. Februar 1841, død 2. September 1923, og Theresie Herfurth, f. Fleron, f. 14. April 1850, død 11. Marts 1919. Student 1899 fra Borgerdydskolen i Helgolandsgade. Cand. phil. 1900. Læste paa Handelskole 1900—02. Ansat hos Vekselerer Aug. Øster fra 15. Marts 1902, Prokurist hos Vekselerer Aug. Øster fra April 1909. Gift 28. Juni 1923 med Maria Rasmine Herfurth, f. Jensen, fhv. Sygeplejerske af Røde Kors, f. 30. Juli 1884. (Portræt Side 154).

HILLIGSØE, TORBEN BALLE, f. 13. Januar 1881. Søn af Grosserer N. C. A. Hilligsøe i København. Medicinsk Eksamen Sommeren 1906. Uddannelse som Kandidat, Vikar og Reservelæge paa forskellige Steder. Praktiserende Læge i Odense 1912. Gift 31. Maj 1913 i Odense med Marie Louise Klavsen. (Portræt Side 154). *(Efter „Den danske Lægestand“.)*

KEEL, H. O. Efter Studentereksamen begyndte jeg paa Polyteknisk Læreanstalt og efter et Par Afstikkere til Landvæsen og Slagterivæsen med fremtidig Virksomhed i Rusland for

1) Johs. Herfurth.

2) T. Balle Helligsøe.

3) H. O. Keel.



Øje, fuldendte jeg Eksamen Nytaar 1907. Aftjente min Værnepligt ved 9. Bataillon og efter nogen Tids Uddannelse paa Handelsskole blev jeg ansat som Ingeniør ved Cementfabrikken Kongsdal ved Mariager. Nogle Maaneder senere blev jeg teknisk Direktør for den, byggede den færdig, satte den i Gang og ledede den til 1910. Efter henimod et Aars Værksteduddannelse paa Firmaet F. L. Smidth & Co.s Fabriker, ledede og tilsaa jeg forskellige Anlæg af Cementfabriker i Tyskland, Østrig-Ungarn og navnlig Rusland. I August 1913 kom jeg til Firmaet Dansk Kugleleje A/S SKF., for hvilket jeg siden 1922 har været administrerende Direktør. (Portræt Side 154).

OLSEN, CARL EDGAR. 14. Februar 1881 saa jeg Dagens Lys i Lille Kongensgade, blev som 6-aarig Dreng sat i Sct. Petri deutsche Realschule for at lære Tysk, hvilket i hvert Fald lykkedes mig saa godt, at jeg senere som Elev i 4. Fællesklasse i Borgerdydskolen (da paa Christianshavn) i Tegnetimerne sad paa Skødet hos gamle Tegnelerer Schorn (ham med den bekendte „Schornstein“ i sit store Kravebryst) og talte Tysk i Stedet for at tegne. Fra min Skoletid mindes jeg med Stolthed, at jeg blev malet af Prof. Henningsen paa det Billede, som blev skænket afdøde Prof. Helms ved hans Jubilæum.

Efter min Studentertid har Livet for mig formet sig ret dagligdags, jeg studerede Matematik i cirka to Aar paa polyteknisk Lærestanstalt, fik derefter Plads som Kontorist i Aktieselskabet Nordisk Genforsikrings-Selskab, hvor jeg blev beskæftiget med

1) Johs. Petersen.

2) Carl Herman Sonne.

3) Oluf Aug. Bang.

de matematiske Beregninger for Livsforsikringsafdelingen, avancerede gennem Tiderne til Assistent, Fuldmægtig og indtager nu Stillingen som Kontorchef i „Nordisk Genforsikring“s verdensomspændende Livsforsikringsforretning.

Har siden 1920 siddet som Medlem af Hovedbestyrelsen for Forsikringsforeningen. Siden 1906 har jeg været gift (med den samme Kone og fortryder det aldrig). I Ægteskabet er en Datter — selvfølgelig min Kones og mit fælles Fremtidshaab.

PETERSEN, JOHS., født 14. August 1880 i Sundbyerne paa Amager, hvor min Fader ejede en gammel Fabrik, ved hvilken mit Hjem var igennem mange Aar. Min Skole blev naturligvis Borgerdydskolen paa Christianshavn (senere Helgolandsgade), hvor mine syv ældre Brødre alle havde gaaet. Juli 1900 blev jeg cand. phil. og Januar 1905 cand. polyt., Fabrikingeniør. I April samme Aar blev jeg ansat som Ingeniør ved A/S Sodafabrikkerne og i 1908 overtog jeg Stillingen som Driftsbestyrer ved samme Selskabs store Nyanlæg i Valby, hvor min Livsgerning siden har været (se Anders Vigen: Sodafabrikkerne 1896—1921. En moderne dansk Industris Udviklingshistorie). I mine Ferier har jeg foretaget kortere Studierejser til England, Tyskland, Østrig og Italien, hvor jeg tillige har søgt at tilfredsstille min Interesse for Malerkunst og dekorativ Kunst. Jeg har deltaget i Ingeniørforeningens Liv og beklæder Hvervene som Medlem af kemisk-teknisk Sektions Bestyrelse (siden 1920) og Ingeniørforeningens Repræsentantskab (siden dettes Stiftelse). Fra 1920 har jeg været Censor i kemisk Teknologi ved den polytekniske Lærestanstalt. (Portræt Side 155).

SONNE, CARL HERMAN, f. i København 7. Juli 1881. Efter at have taget Filosofikum og aftjent min Værnepligt rejste jeg til Udlandet, hvor jeg gennemgik en treaarig Handelsuddannelse. Havde derpaa Forretning i København i adskillige Aar, indtil jeg i 1921 modtog Ansættelse som Inspektør og Ekspeditionsleder i Aktieselskabet De Danske Spritfabrikker under Hovedkontoret i København. (Portræt Side 155).



SCHNEEKLOTHS SKOLE

Andersen
Bang

Christensen (nu
Tidemand-Dal)

Giersing
Hansen

Juul
Nørregaard

Pedersen

ANDERSEN, JENS ANDERS DYBDAHL, født 26. Maj 1881 i Kirkehelsinge. Student 1899 fra Schneekloth's Skole. 1902-05 paa Regensen. Juridisk Kandidat 1907; i to Aar Sagførerfuldmægtig i Storehedinge. I Holstebro 1909—11, derefter i Thisted, hvor han nu er Overretssagfører. *(„Regensianere 1895—1919“.)*

BANG, OLUF AUGUST, f. 22. August 1882. Søn af Premierløjtnant Nicolai Bang (død 1886) og Hustru Vilhelmine f. Rauberg (død 1921). Student fra Schneekloth's Skole 1899. Studerede Jura, først uden større Lyst, senere med mere Iver og ikke uden Held. Kandidat Februar 1905. Sagførerfuldmægtig, Finansministeriet 1908, Ministeriet for offentlige Arbejder 1909. Fra 1908 til Udgangen af 1914 litterær og politisk Medarbejder ved „Vort Land“. Fra 1911—18 Sekretær i Højres Forretningsudvalg. 1912—13 ledende Senior i Studenterforeningen og i de næste 5 Aar Formand for Foreningens Repræsentantskab.

Højres Kandidat i Helsingør til Folketinget ved Valgene 1913 og 1918. I 1918 udmeldte jeg mig af Højrepartiet og har ikke senere deltaget i aktiv Politik. Konstitueret Dommer i Københavns Byret 1920—22; derefter paany i Ministeriet, hvor jeg er Fuldmægtig fra December 1922. At administrere er interessan-

1) C. J. Tidemand-Dal.

2) C. P. V. Jacobsen.

3) Jacob Dahl.

tere end at dømme. Desuden beskikket som Stedfortræder for Statsbaneauditøren, Medlem af Telefon-Opmandsnævnet, juridisk Konsulent for Vandbygningsdirektøren og Forhørsleder ved de koncessionerede Telefonselskaber. I 1921—22 fik jeg opført paa Dagmar-teatret Skuespillet „Kristiern II“. (Portr. Side 155).

TIDEMAND-DAL, CHRISTEN JOHANNES, Arkitekt, M. A. A., f. 13. Marts 1882 i København. Søn af afd. Professor ved Landbohøjskolen Dr. phil. Odin Tidemand Christensen og Hustru J. Balle. Gift med Marie Frederikke Staal-Ferdinand, Datter af fhv. Landmand, Vejassistent Staal og Hustru, f. Bock, Snæslev.

Efter i kort Tid at have studeret Jura, paabegyndte jeg min Uddannelse til Arkitekt, og gennemgik teknisk Skole samtidig med at jeg i Sommermaanederne var i Murerlære. Foråret 1902 bestod jeg Afgangsprøven og aftjente derefter min Værnepligt ved Ingeniørregimentet, ved hvilket jeg udnævntes til Sekondløjtnant den 7. September 1904. Efter at være optaget som Elev paa Kunstakademiet, gennemgik jeg dette og bestod Afgangsprøven Januar 1910. I samme Periode tegnede jeg for Arkitekterne C. Brummer, A. Rosen, Vald. Schmidt og G. Tvede og var i Aaret 1907 paa en ti Maaneders Studierejse til Italien, Frankrig og Belgien og i 1909 i to Maaneder i Tyskland.

Fra April 1910 har jeg været bosat som selvstændig Arkitekt i Næstved, fra 1917 tillige med Kontor i København.

Foruden private Bygninger, mest i Sydsjælland, har jeg i Næstved opført K. F. U. M.s Bygning, Alderdomshjem for Kommunen, St. Elisabeths Hospital, endvidere bygget Politistation i Storehedinge, projekteret Administrationsbygning til Skel-skør samt restaureret Kirker o. l. Paa Landet har jeg opført Skoler og Præstegaarde o. l. og restaureret de gamle Bygninger paa Liselund, Møen. I København har jeg bl. a. opført en større Tilbygning til St. Elisabeths Hospital. Er Medlem af Næstved Museumsforening og Sekretær i Historisk Samfund for Præstø Amt.

Adr.: Næstved og København, Trianglen 7. (Portr. S. 157).

GIERSING, HARALD, Kunstmaler, f. i København 24. April 1881, hvor Faderen var Grosserer. Uddannet paa Kunstakademiet 1900—04, paa Zahrtmanns Skole 1904—06, et Aar derefter i Paris. Fra 1912 Medlem af Den frie Udstilling. 1915 Medstifter af Grønningen. 1922 Medlem af Akademiet. 1923 Bestyrelsesmedlem i Kunstforeningen. Gift 16. November 1917 med Maler Fritz Sybergs Datter, Frøken Besse Syberg.

(Efter „Kraak's blaa Bog“.)

HANSEN, CHRISTIAN MATHÆUS. Søn af Professor Dr. phil. Emil Chr. Hansen, Forstander ved Carlsberg Laboratoriet, f. 15. April 1881. Matematisk Student fra Schneekloths Skole 1899, cand. phil. 1900 hos Professor Kroman, hvem jeg skylder megen Tak for hans berigende Undervisning. Eksamineret Stenografilærer 1901. Magisterkonferens i Engelsk (litterært Speciale) Februar 1907. Sekretær hos Professor Nyrop, af hvem jeg lærte at forstaa romansk Kulturs Betydning. Korrespondent i et stort Ingeniørfirma i Sverige og Berlin for praktisk at sætte mig ind i Hovedsprogene. 1908 Eksamen i Pædagogik og Skolehygiejne og praktisk Undervisningsfærdighed. Vikar ved Odense Katedralskole. Tog Eksamen i Fransk ved Feriekursus i Boulogne samme Maaned, som jeg i Forvejen havde den i Engelsk fra London. 1909—11 hos Frøken Lang. 1909 Kongelig Translatør i Engelsk. 1911—13 i England, hvorfra min Hustru Winifred Ethel Williams, med hvem jeg blev gift 1909, er. Har to Børn. 1913—18 paa St. Andreas Kollegiet i København. Derefter undervist privat og ved Krygers Handelshøjskole for Kvinder i København, nogle af mine bedste Timer. 1919—20 hos Frøken Jørgensen i Odense, og jeg skrev hendes Eftermæle i „Bog og Naal“, udmærket hjulpet af en af mine Elever. Derefter til nu ved Rønde Artiumskursus. Har i „Catholic Review“ skrevet „Religion in Denmark“. I „Nordisk Ugeblad for katolske Kristne“ har jeg skrevet om Robert Hugh Benson og om Karmeliterordenen samt oversat en flamsk Karmeliterpræsts Afhandling om Mystik med særlig Henblik paa den helige Teresa. Har skrevet forskellige stenografiske Afhandlinger og oversat flere Bøger. Som bestemmende for min aandelige

Udvikling nævner jeg: Ellen Key, Annie Besant, Johannes Jørgensen, Sct. Teresa, Spinoza og orientalsk Filosofi samt Feilbergs „Størst Udbytte af Sjælsevner“.

JUUL, TAGE, f. 30. September 1881, Premierløjtnant. Ansat i Toldvæsenet.

NØRREGAARD, ERIK MARTIN, født 17. Januar 1880 og har i 1905 taget Skoleembedseksamen i Naturhistorie og Geografi med Geologi som Hovedfag. Jeg har flere Gange været paa kortere Studieophold i Udlandet: i 1903 og 1904 i Lund for at lære Feltgeologi hos Professor J. C. Moberg; i 1905 i Kristiania for at studere Kristiania-Feltets Geologi og Højfjelds-Geologi; 1906 i London for at gennemgaa Samlingerne af fossile Hvirveldyr i British Museum; 1914 i Berlin for ved Geolog. Landesanstalt at bearbejde en Del Forsteninger fra Esbjerg.

Lige fra min Studentertid har jeg foretaget geologiske Rejser i Mellem-Europa og Skandinavien; særlig i Sverige har jeg færdedes meget, lige fra Skåne til de centrale Dele af Lapland. Mine geologiske Undersøgelser er foretaget i Øst-Sjælland, Vest-Jylland og Syd-Sverige, og Resultaterne heraf er publiceret i „Meddelelser fra Dansk geologisk Forening“, „Danmarks geologiske Undersøgelse“ samt i udenlandske Tidsskrifter. Mine teknisk-geologiske Meddelelser er mest trykt i „Svensk tidsskrift för praktisk geologi“. Mit særlige Speciale er Sedimentbjergarternes Petrografi, og jeg har et Par Gange bearbejdet Materiale for danske og svenske Geologer; jeg er nu i Gang med Bjergarterne fra Lauge Kochs Grønlands-Ekspedition. Til Hagerups Konversationsleksikon (de to sidste Udgaver) har jeg skrevet de geologiske og mineralogiske Artikler. For nogle af mine Afhandlinger har „Dansk naturhistorisk Forening“ i 1906 og 1916 tildelt mig „Den Schibbyeske Præmie“.

I en Aarrække har jeg været Sekretær i „Dansk geologisk Forening“. Jeg er livsvarigt, kontingentfrit Medlem af „Lunds geologiske fältklubb“, for hvilken Forening jeg et Par Gange har planlagt og ledet geologiske Rejser i Danmark. Desuden er jeg



*Vejle Latin- og
Realskole*



N. Zahles Skole

Medlem af „Norsk geologisk Forening“. Jeg har dels paa Skolemusæet, dels privat holdt geologiske Kursus for Lærere; desuden har jeg ved Mineralogisk Musæums offentlige Forelæsninger samt i Foredragsforeninger Landet over holdt geologiske og geografiske Foredrag. Paa Brinkmanns Skolemateriel-Forlag har jeg udgivet geologiske og etnografiske Skolesamlinger.

PEDERSEN, JENS OLUF, f. 29. August 1880. Red. beklager kun at være i Stand til at afgive den lidetsigende Erklæring, at tre Tryksager, adresserede Hr. Husejer J. O. Pedersen, Studenterforeningen, København B., ikke er blevne returnerede.





LYCEUM

Jacobsen	Christensen, A. C.	Kjørboe	Troelsen
Kjær	(nu Ømark)	Frk. Christiansen	Hansen-Bang
Andersen	Pindborg	Jensen	(nu Bang)
Poulsen	Dahl, Jacob	Olsen	Frk. Jacobsen
Vilstrup	Dahl, Peter	Smith	Jeppesen
Christensen, A. A.			

JACOBSEN, CARL PETER VILHELM, cand. polyt., Professor ved den polytekniske Læreanstalt, f. i København 17. Oktober 1881. Mine Forældre var Tobaksfabrikant Johan G. Jacobsen og Hustru Laura J., f. Raaum. Gik i Skole i Lyceum, som da endnu havde til Huse i Nørrefarimagsgade i den bekendte Bygning, hvor nu „Socialdemokraten“ har Redaktionslokaler. Studenterholdet fra 1899 var det sidste inden Overflytningen til Ravnborggade. Af mine Lærere mindes jeg særlig med Taknemlighed Skolens Bestyrer, Professor Max Bruhn, hvis livfulde og originale Personlighed fik stor Indflydelse paa mig, og fra hvem jeg fik den Interesse for Skønlitteratur, som siden troligt har fulgt mig. Da jeg var blevet Student og havde paabegyndt Studierne paa polyteknisk Læreanstalt — at jeg skulde være teknisk Kemiker har saa langt tilbage, som jeg kan huske altid staet for mig som en Selvfølge — kastede jeg mig med stor Iver ind i alle de Former for Studenterliv, som knyttede sig til Studenterforening og Skyttekorps, af hvilket sidste jeg dog kun var Medlem i selve Rusaaret. Til Gengæld koncentrerede mine Fritidsinteresser sig i høj Grad om Studenterforeningen, hvor jeg hurtigt var kom-

1) A. P. F. Smith.

2) M. L. Troelsen.

3) G. P. Elmkjær.

met i Forbindelse med mange af de dengang toneangivende. Jeg fik det ærefulde Hverv overdraget at takke for Rustalen paa Russernes Vegne, og deltog ofte i de netop i vort Rusaar saa livlige „Diskussioner for yngre“ — i retrospektive Stunder mindes jeg dunkelt og ikke uden Bluelse de vistnok ofte ret forbavsende Meninger, man i Stridens Hede kunde gøre sig til Talsmand for.

Efter at have taget første Del af Eksamen for Fabrikingeniører i 1902 blev jeg hen paa Efteraaret Medlem af Senioratet Falck, og den paafølgende Vinter blev den travleste, men ogsaa den mest indholdsfulde og udviklingsrige i mit Studenterliv. Pladsen tillader mig selvfølgelig ikke at gaa nærmere ind paa Minderne fra dette bevægede Aar. Jeg skal blot erindre om, at Senioratet var et af de allerførste Blandingsseniorater, der rummede i politisk Henseende saa heterogene Bestanddele som nuværende Overretssagfører Einar Falck, Kabinetssekretær C. P. M. Hansen og Rektor Hartvig Møller. Dette skabte dog ikke Spor af praktiske Vanskeligheder, de Konservative og Socialdemokraten kom fortræffeligt ud af det sammen og hjalp hinanden kammeratligt over Dagens og Vejens talrige Vanskeligheder. Mine Erfaringer herfra fik mig til at blive en ivrig Tilhænger af „Blandingsseniorat“-Tanken, som jeg i de nærmest følgende Aar virkede ivrigt for, bl. a. som Medudgiver og Medarbejder af det i vide Kredse dengang stærkt forkætrede, men i Virkeligheden særdeles uskyldige og ofte pragtfuldt vittige Flyveblad „Forum“. Ogsaa her samarbejdede jeg intimt med Rektor Hartvig Møller, med hvem et trofast Venskab har forenet mig siden Studenter-tiden.

I Januar 1905 tog jeg min afsluttende Eksamen, og efter i et Par Aar at have deltaget i forskelligt Ingeniørarbejde, blev jeg 1907 Forstander for Orlogsværftets kemiske Laboratorium, i hvilken Embedsstilling jeg forblev til 1920. Mit Arbejde her var særdeles interessant, ikke mindst den Del af det, der bragte mig i Forbindelse med de moderne Sprængstofproblemer, som jeg bl. a. takket være en Del Rejser til Udlandet fik god Lejlighed til at sætte mig grundigt ind i. Jeg havde den Glæde, at Laboratoriet i de Aar, jeg ledede det, fik stærkt forøget Omfang og Be-

xi*

tydning, først og fremmest naturligvis under Verdenskrigen, hvor det faldt i min Lod at forestaa Opførelsen af Laboratoriets, efter danske Forhold særdeles vel udstyrede og statelye Bygning. Samtidig beskæftigede jeg mig en Del med Undervisning i Kemi o. l., bl. a. paa Søofficerskolen, Kadetskolen og Teknologisk Institut. Denne min Interesse for naturvidenskabelig og særlig teknisk Undervisning var det ogsaa i første Linie, der drog mig til at søge et nyoprettet Professorat i teknisk Kemi ved den polytekniske Lærestalt, som jeg tiltraadte i Februar 1920. Mit Arbejdsomraade her er navnlig de silikatforarbejdende Industrier (Martel, Glas og Keramik) samt Metallurgi.

Jeg ægtede i 1907 Mary J., f. Raaum. Vi har en Søn, Sven J., f. 1908. (Portræt Side 157).

KIÆR, GUNNAR, er cand. polyt. Bor i København.

ANDERSEN, HANS P., rejste til Amerika.

POULSEN, CHR., var Overretssagfører i København, d. 1919.

VILSTRUP, CARL CHR. RESEN, f. 13. September 1881 i
Barløse, hvor Faderen var Sognepræst. Slægten ca. 400 Aar
gl. Er Grosserer i København. Gift med Anna Marie Bruun.

CHRISTENSEN, ALFRED ANDREAS, f. 23. Januar 1881
i København, hvor Faderen var Grosserer. Juridisk Kan-
didat Februar 1906. December 1907 Overretssagfører i Køben-
havn.

(Efter „Juridisk Stat“ 1923.)

ØMARK, ANDERS CHRISTIAN, f. 8. April 1881 i Rør-
bæk Mosegaard, der ejedes af hans Fader, Gmd. Niels
Christensen. Juridisk Kandidat Juni 1906, og et halvt Aar senere
Sagførerfuldmægtig i Aarhus. 1. November 1907 Assistent i Uni-
versitetskvæsturen. 1. Marts 1915 Kassekontrollør samme Steds.
Er Revisor ved De sjællandske Aandssvageanstalter. Gift 1909
med Karin Berentsen.

(Efter „Juridisk Stat“ 1923.)

PINDBORG, JENS ANDREAS EJNAR, f. 28. Januar 1881. Søn af Lærer Pindborg ved Bjerringbro. Medicinsk Embeds-eksamen Sommeren 1907. Kandidat ved forskellige Hospitaler. Reservelæge paa Boserup Sanatorium, senere Øresundshospitalet, hvor han døde 1919.

DAHL, JACOB, f. 5. Juni 1878 i Vaag paa Suderø, Færøerne. Gik i Kommuneskolen i Vaag til Konfirmationen. Kom i Efteraaret 1893 paa Færøernes Seminarium i Thorshavn, hvorfra Eksamen i 1896. Vikarierede et Aars Tid som Lærer ved Thorshavns Realskole. Rejste til København 1897, læste til Studentereksamen paa Undervisningsanstalten „København“. Eksamen artium 1899 ved Lyceum Skole. Filosofikum og Hebraikum 1900. Den kateketiske og homiletiske Prøve 1906. Lærer ved Karise Højskole 1907—08. Lærer ved Færøernes Mellem- og Realskole og Færøernes Seminarium 1908—12. Sognepræst for Sydstrømø Præstegæld blandt Færøerne fra 1912. Provst for Færøernes Provsti fra 1918. Kongevalgt Medlem af Færøernes Lagting 1918—23.

Foruden de Hverv, som paahviler Stillingerne som Sognepræst og Provst, desuden Medlem af Bestyrelsen for „Færoya fólkaháskúla“. Formand i Bestyrelsen for Sømandshjemmet i Thorshavn. I en Aarrække undervist Elever fra Færøernes Mellem- og Realskole i Latin, og givet Undervisning i Færøsk ved Feriekursus for Lærere og Lærerinder ved Folkeskolen paa Færøerne.

Litterære Arbejder bl. a.: 1) Færoysk mállæra 1908, 2) Sál-marnir úr gamla testamenti 1921, 3) Luthers litla Katekismus 1922, 4) Evangeliið eftir Matteus 1923, 5) Balslevs Bíbliusögur 1924.

Gift den 16. December 1908 med Cathrine Marie, f. Hansen, af Thorshavn. I Ægteskabet fire Børn i Alderen fra 14 til 5 Aar. (Portræt Side 157).

DAHL, PETER, f. 25. Juni 1878, er Købmand og Skibsreder i Vaag paa Færøerne. Formand for Kommunalbestyrelsen.

KIØRBOE, AAGE MEINIG, f. 9. September 1879 paa Sofie Amaliegaard i Todbjerg Sogn. Medicinsk Kandidat Sommeren 1907. Uddannelse forskellige Steder. Studerede Obstetrik i Dublin 1908. Læge i Allested fra Marts 1910 til sin Død, September 1916. Gift 24. Marts 1906 med Andrea Margrethe Knudsen. Fire Børn i Ægteskabet.

CHRIANIANSEN, HILDA GEORGIA CHRISTINE, intet oplyst.

JENSEN, KRISTIAN, intet oplyst.

OLSEN, RASMUS PETER, f. 14. Marts 1865. „ . . har været Højskoleforstander. . . “

(Af et Brev til Red.)

SMITH, AXEL PETER FREDERIK, f. 13. Januar 1875 paa Frederiksberg, frekventerede Frederiksberg Realskole (Bestyrer Otto Fick) med Præliminæreksamen som Afslutning (Sommeren 1890). Kom den 1. September samme Aar i Lære i Kultorvets Farvehandel, hvor jeg tog fat med Liv og Lyst, da jeg interesserede mig for Handel; men da der blev tilbudt mig Plads ved Statsbanerne, foretrak jeg denne Livsstilling og blev da antaget som Ekstraassistent den 7. Juli 1891 paa Maskinforvaltningens Regnskabskontor under Regnskabsfører Larsen, en nidkær Embedsmand, der betragtede sine undergivne som Børn, der skulde opdrages strengt. Naa, jeg fandt mig i den ofte noget haardhændede Behandling, men kan nu, saa mange Aar efter indse, at det slet ikke var saa galt, at unge Mennesker blev vænnet til Punktighed, Orden og Akkuratesse — Egenskaber, som Regnskabsføreren satte overordentligt højt. Den sjællandske Maskinforvaltning havde dengang Kontor ved „Svineryggen“ lige over for Irvingianerkirken, men da Forvaltningen i 1892 blev slaaet sammen med den jysk-fynske til een Maskinafdeling, blev Lokalerne for smaa, og der blev derfor lejet tre Lejligheder i Colbjørnsensgade, hvor Afdelingen installeredes med Maskinchef Busse fra Aarhus som Overhoved og cand. polyt. Sæbye

som Kontorchef. Maskinafdelingen flyttede senere sammen med de øvrige Afdelinger under Statsbanerne til „St. Jørgensborg“ paa Gl. Kongevej (nu Trommesalen).

Jeg var 1. December 1896 avanceret til Assistent, en Stilling, som dengang lønnedes med 900 Kr. om Aaret. Jeg havde imidlertid fattet Interesse for Sprog. Tysk og Engelsk havde jeg lært i Skolen, derimod ikke Fransk, hvorfor jeg tog Undervisning heri, og ved at beskæftige mig med dette fik jeg tillige Lyst til at stifte Bekendtskab med Latin og Græsk og henvendte mig saa til Døckers Kursus i Fredensgade (senere flyttet til H. C. Ørstedesvej og derfra til Mynstervej). Da jeg mente det heldigst at arbejde efter et bestemt Maal, besluttede jeg at læse til Student. Da jeg havde Tjeneste fra Kl. 9 til 4, kunde jeg ved Hjælp af en Cycle naa at være paa Kursus Kl. 5 efter at have været hjemme for at spise til Middag. Efter et Aars Forløb bestod jeg en Til lægseksamen i Fransk, Latin og Græsk og tog saa fat paa de øvrige Artiumsfag, og ved ihærdigt Arbejde hver Aften til Kl. 1 (ikke senere) naaede jeg den 7. Juli 1899 at bestaa den eftertragtede Studentereksamen. Aaret efter tog jeg Filosofikum hos Professor Wilckens og blev samme Aar optaget som Medlem af Studentersangforeningen.

Ved Siden af min Gerning som Assistent ved Statsbanerne, hvor jeg dels var beskæftiget med Udregning af Værkstedsarbejdernes Lønninger, dels (senere) førte Korrespondance paa Tysk og Engelsk, syslede jeg med Fransk og fik saadan Forkærlighed for dette Sprog, at jeg paa Københavns Sprogkonservatorium forberedte mig til Translatøreksamen, som jeg bestod i Sommeren 1910. Blev ansat den 1. September 1911 som Lærer i Fransk ved Københavns Translatørskole (Forstander Reinholdt Kallmoes), hvor jeg i Aarenes Løb har undervist flere Hundrede Elever, dels i almindelig Sprog og Konversation, dels i Korrespondance og andre af de Handelsfag, der kræves for at bestaa Translatøreksamen ved Universitetet.

I min Virksomhed ved Statsbanerne forfremmedes jeg den 1. Juni 1923 til Kontrolør, og min Gerning bestaar her i at holde Lageret forsynet med de Varer, der forbruges af Statsbanernes

Centralværksted, hvor der beskæftiges ca. 1200 Arbejdere. Endvidere anvendes jeg som Oversætter og Konsulent i Generaldirektoratet ved Behandling af Sager (særlig tekniske), der er affattet paa Fransk. Har endvidere i en Aarrække virket som Medarbejder og en kortere Tid som Redaktør ved „Dansk Jærnbaneblad“. (Portræt Side 162).

TROELSEN, MARTIN LAURIDS. 1900 Adgangseksamen til polyteknisk Lærestalt. 1901 Filosofikum. 1907 Afgangseksamen ved den polytekniske Lærestalt som Bygningsingeniør, idet jeg underviste en Del privat samt paa Døckers Kursus og Undervisningsanstalten København i Aarene 1901—07. Ligeledes aftjente jeg min Værnepligt som Fæstningsartillerist i denne Periode. 1. Februar 1907 til 1. August 1908 ansat som Ingeniør ved Det danske Hedeselskab, hvor jeg blandt andet projekterede Nørreaens Regulering. 1. August 1908 til 1. Juli 1917 ansat som teknisk Assistent ved Ringkøbing Amts Vejvæsen. I denne Periode var jeg endvidere Konsulent for Holstebro Byraad ved forskellige Lejligheder. Fra 1. Juli til Dato Amtsvejinspektør ved Aalborg Amts Vejvæsen. (Portræt Side 162).

BANG, ARNE JOACHIM HANSEN, er Violinist i København

JACOBSEN, AGNES PETRA, døde af Tuberkulose kort efter Artium.

JEPPESEN, NIELS, f. 5. Maj 1872, er Landmand, var det i hvert Fald for ca. 8 Aar siden.





NØRREBROS LATIN- OG REALSKOLE

Elmkjær

Otto

Parker

ELMKJÆR, GEORG PETER. 1896 fik jeg 4. Klasses Hovedeksamen og kom i Gartnerlære i Næstved. Trods mine „Anlæg for Driveriet“ længtes jeg dog tilbage til Skolen og Byen. To Aar senere gik jeg derfor atter ind i Nørrebros Latin- og Realskole. Student 1899. Efter at have „studeret“ Jura i to Maaneder kom jeg til Tandlægeskolen — og fandt her det Arbejde, som altid har glædet og interesseret mig. Tandlæge 1903. To Aar Assistent hos Hoftandlæge Wørpel, Rostock. Senere Vikar- og Assistentpladser i Danmark. 1908 begyndte jeg selvstændig Praksis paa Vesterbrogade 10¹, hvor jeg bor endnu. Den 17. April 1914 giftede jeg mig med Elna Rosalie Cecilie Larsen, Datter af Skorstensfejermester L., Slagelse. Jeg har nu to smukke Døtre — og er godt tilfreds med Livet. (Portræt Side 162).

OTTO, er Organist i Hellerup.

PARKER, J. G., Politimester, f. 6. December 1880 i København. Søn af Partikulier L. Pedersen (d. 1916) og Hustru Kirsten, f. Olsen (død 1886). Gift 25. Juli 1916 med Hilda P., f. 7. April 1882 paa Brahetrolleborg, Datter af Slotsgartner Viggo Eltzholtz (død 1914) og Hustru Marie, f. Dittmann. Student fra

1) J. G. Parker.

2) Charl. Regitze Monrad, f. Jungersen.

3) Marie Hedvig Martens.

Nørrebros Latinskole 1899; cand. jur. 1905; Sagførerfuldmægtig 1905—07; Retsbetjentfuldmægtig 1907—14; Auditor 1915; Politimester i Frederiksberg Birk fra 1919; Lærer i Retslære ved Kadetskolen fra 1917. Formand for „Akademisk Boldklub“ 1922. Formand for „Foreningen til Anvendelse af Hunden i Politiets Tjeneste“ 1923. Medlem af Forretningsudvalget i „Danske Studenteres Idrætsraad“. Censor ved Politiskolen. (Portr. S. 169).





FRK. ZAHLES SKOLE

Berg, Asta
 Bolvig, Ida
 Christensen, Hertha. Gift
 Helms, Ingeborg
 Jungersen, Regitze. Gift

Lund, Augusta Elisabeth
 Martens, Marie Hedvig
 Møller, Kirsten. Gift
 Rasch, Emilie Augusta
 Rode, Henriette Cathrine

Schiødte, Elly. Gift
 Schmidt, Karen Dorthea. Gift
 Wieth-Knudsen, Ragna. *Gift

BERG, ASTA, afsluttede sin akademiske Bane ved Filosofikum, og har derefter været optaget af helt private Sysler og Studier. I et meget venligt Brev til Redaktionen skriver Frk. Berg, at hendes Biografi ingen Interesse kan have for nogen udover den Kreds, der kender den. Og denne Betragtning maa man bøje sig for.

BOLVIG, IDA, f. 13. Januar 1881. Datter af fhv. Distriktslæge Bolvig i Bogense. Medicinsk Embedseksamen Sommeren 1907. Uddannelse paa forskellige Hospitaler. Assistent ved Poliklinikens medicinske Afdeling 1909—11. Har særlig interesseret sig for Børnesygdomme. Praksis i Ribe siden 1912.

CHRISTENSEN, HERTHA, er gift med Købmand Genefke i Kolding.

HELMS, INGEBORG. Min Selvbibliografi maa lyde omtrent saaledes: Jeg er født i Borgerdydskolen paa Christianshavn 1877. Mit Barndomshjem staar for mig i en Glans af Fest-

1) Emilie Rasch. 2) Elly Lassen, f. Schiødte. 3) Karen Dorthea Bertelsen, f. Schmidt.

lighed og Rigdom paa aandelige Værdier, som jeg ikke med faa Ord kan give et Billede af. Efter min Fader mener jeg at have arvet et glad Sind, der til Trods for Sorger og et usselt Helbred ikke helt har ladet sig kue.

Paa Grund af Sygdom maatte jeg opgive at tage min Embeds-eksamen. 1906 begyndte jeg at arbejde med 11 smaa Piger i Hellerup, hvor jeg havde den store Glæde at se en Skole vokse op til Gymnasieskole.

Arbejdet dér var mit Livs store Glæde, og Sorgen over at maatte forlade det, da Skolen blev overtaget af Staten, mit Livs store Sorg. Min Vanskelighed i Livet har været en Disharmoni, fremkaldt af Forholdet mellem et stadig svigtende Helbred og en aldrig svigtende Virksomhedstrang. Min Evne til at resignere overfor det sidste Punkt har været utilladelig ringe.

MONRAD, CHARLOTTE REGITZE, f. Jungersen, f. 2. Februar 1880 i Blære Præstegaard i Himmerland som næst yngste Barn af fem Søskende. Far, Fr. Olfert Jungersen, af gammel, humanistisk dannet Landsbypræsteslæggt. Mor, Regitze Sophie, f. Zinn, af gammel københavnsk Købmandsslæggt, i hvilket Købmandsblodet udtyndedes, medens Temperamentet og den musikalske Sans holdt sig gennem mange Led. Kom i August 1881 til Vig i Odsherred, anden Juledag 1890 til København, hvor Far var blevet Valgmenighedspræst. Fik 1899 Artium fra N. Zahles Skole. 1900 Filosofikum. Deltog i August i „Studenterkredsen“s første Sommermøde paa Askov Højskole. 1900—03 fulgte ved Universitetet Forelæsningerne i Nordisk Filologi. Underviste samtidig dels privat, dels som Vicar hos N. Zahle. Sommeren 1903 Elev paa Ryslinge Folkehøjskole. Var fra April til August 1904 Elev paa Mrs. Burch's Kursus i Oxford for Foreign Women Students. 1904—06 fast ansat Lærerinde i N. Zahles Skole. 1907 gift med cand. theol. Johannes Monråd, daværende Lærer ved Ryslinge Højskole, siden 1917 Medforstander ved samme, som han i November 1922 købte. Moder til tre Dreng.

Som gift har jeg hele Tiden deltaget i Undervisningen paa Højskolen som Lærerinde i Dansk, en Tid desuden i Engelsk.

Mine første Kundskaber i Læsning og Skrivning fik jeg under et Ophold i København i Leg med en Fætter og Kusine. Fra mit ottende til mit tiende Aar gennemgik jeg en streng, men ufor-glemmelig Skole hos vor Privatlærerinde Anna Boje, senere Stif-ter af Københavns Højskole for unge Piger. I København kom jeg straks i N. Zahles Skole, hvor Forholdet til Arbejdet og Læ-rerne aldrig voldte mig Kvaler, medens jeg i Forholdet til Kam-meraterne hele *Barneskolen* igennem vedblev at føle mig som et „Guds Ord fra Landet“. Denne Følelse svandt fuldstændigt, da jeg efter et Aars Hvile kom ind i de studerende Klasser i fælles Arbejde med ligesindede Kammerater. Gang paa Gang har jeg senere ved Sammenligning med mandlige Kammeraters Erin-dringer maattet sige: „Hvor har jeg dog gaaet i en *god* Skole, en Skole, der uden at miste sit Helhedspræg kunde rumme saa for-skellige Personligheder som Frøken Henriette Skram, Prof. A. B. Drachmann og Frøken Falbe-Hansen, — for at nævne dem, jeg personlig skylder mest.

Afdøde Professor i Fysik Christiansen og min Far blev i sin Tid under en Samtale om deres studerende Døtre enige om, at naar disse engang giftede sig, „saa var de Penge, der var spen-deret paa deres Uddannelse, smidt ud ad Vinduet“. Men jeg siger med Per Degn: „Jeg vilde ikke miste det „Latin“, jeg kan ikke for hundrede Rigsdaler“. Dels fordi jeg her paa en Høj-skole har faaet direkte Brug for mine Kundskaber, dels fordi jeg tror, at det folkelige Oplysningsarbejde har Brug for alle Slags gode Kræfter, ogsaa for dem, der ved Afstamning og Uddan-nelse kan bidrage — stort eller lidet — til at slaa Bro over den usalige Kløft, der findes mellem By og Land. For hver Gang gammel dansk landlig Kultur og akademisk Dannelse mødes i Forstaaelse, bidrager det til at styrke denne Bro. Til et saadant Brobygningsarbejde vil jeg gerne være med. (Portr. Side 169).

LUND, AUGUSTA, f. 5. Oktober 1879 i København som Datter af Ingeniør C. F. Lund og Hustru Georgia f. Petersen. Jeg blev Student fra N. Zahles Skole, tog Filosofikum i 1900 og poly-teknisk Eksamen for Fabriksingeniører i Januar 1905. Derefter

har jeg været Assistent paa Steins Laboratorium i fire Aar og siden 1910 Assistent paa Landbohøjskolens agriskultur-kemiske Laboratorium.

MARTENS, MARIE HEDVIG, f. i Randers 1879. Student fra Zahles Skole, fleraarigt Ophold i England og Frankrig. Sproglærerinde i København, bl. a. ved Borups Højskole, og siden 1918 Translatør i Engelsk. (Portræt Side 169).

MØLLER, KIRSTEN, er gift med Sognepræst Svelmøe-Thomsen i København.

RASCH, EMILIE. Efter at jeg havde taget Filosofikum og var flyttet fra København til Nærum, opgav jeg at læse videre; men efter at have nydt Tilværelsen paa Landet i nogen Tid syntes jeg dog, at jeg maatte tage mig noget nyttigt for og fik Lyst til at gaa Kontorvejen. Jeg tog derfor en Handelseksamen og fik Plads hos Boghandler V. Tryde, Østergade, København, hvor jeg var et Aarstid, indtil jeg i 1905 fik Plads hos Bankierfirmaet D. B. Adler & Co., København, hvor jeg nu i 19 Aar har været ansat som Korrespondent. (Portræt Side 171).

RODE, HENRIETTE CATHRINE, bor i København.

LASSEN, ELLY, f. Schiødte, f. 10. Marts 1881 i Middelfart. Datter af Apoteker Emil Schiødte og Rosa, f. Riise. Cand. phil. 1900. I 12 Aar Lærerinde ved Ingrid Jespersens Skole i København. Flere korte og eet længere Ophold som Lærerinde i England. Gift Juleaften 1912 med Erik Lassen, praktiserende Læge i Asaa. Nu Skolebestyrerinde ved Asaa private Mellemskole. (Portræt Side 171).

BERTELSEN, KAREN DORTHEA, f. Schmidt. Naar jeg skal fortælle om min Studietid, kan jeg ikke undgaa at nævne en fin og klog Personlighed, som fik stor Indflydelse paa min Udvikling, nemlig Frøken Henni Forchhammer. Mens jeg læste til

Filosofikum og begyndte mine Sprogstudier, forberedte jeg en Del Drengene til Optagelse paa Herlufsholm Skole, hvor jeg havde Lejlighed til at deltage i et Kursus i engelsk Fonetik, som afholdtes af Frøken Forchhammer. Da jeg rejste til England i 1902, var det som Repræsentant for Danske Kvinders Nationalraad ved et stort Møde i London af International Council of Women, hvorved jeg kom i Forbindelse med en Mængde betydelige Mennesker, som først lettede mig Adgangen til at høre Foredrag i London og langt senere skaffede mig en udmærket Stilling ved et College i Canada. For at studere Dialekter tog jeg Sommeren efter Plads i en Kostskole i Skotland, hvor jeg fik Undervisning i Angelsaksisk og Gaelisk mod at undervise i Tysk, der havde været Skolesprog for mig til mit femtende Aar, da jeg er Sønderjyde. Da det var min Agt ogsaa at have Tysk som et af mine Fag, rejste jeg i 1904 til Leipzig. Ved et Besøg paa Schloss Röttha ved Leipzig, hvor der findes et udmærket Privatbibliotek, som ingen Overlast led under Trediveaarskrigen, fik jeg Tilbud om et meget interessant Arbejde, som jeg udførte under Ledelsen af Professor Hächler fra det kgl. Bibliotek i Dresden, nemlig at klassificere og katalogisere hele Samlingen, der indeholdt mange sjældne og værdifulde Værker, adskillige fra det femtende Aarhundrede. Foruden græsk, latinsk, engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk Litteratur, fandtes der en interessant Shakespeare Samling. Den historiske Afdeling omfattede 4000 Bind. Jeg hjalp Ejeren, Friherre von Friesen, med Oversættelse af engelske Artikler til hans Bog, som senere udkom under Titlen: Schwert und Pflug, Studien eines alten Edelmannes über soziale Verhältnisse in verschiedenen Ländern“. Da jeg havde endt mit Biblioteksarbejde og faaet Katalogen anerkendt af Fagmænd, fik jeg fra London Tilbud om en Ansættelse ved Havergal College i Toronto, Canada, hvor jeg i to Aar underviste i Tysk og Historie og havde stort Udbytte af Livet i denne Skole, som forener engelske og amerikanske Opdragelsesprincipper overfor sine 2—300 Kostelever, som derfra kan gaa over til Canadas forskellige (14) Universiteter. Bestyrelsen vilde sikre mig denne Stilling i en længere Arrække og tilstaa sine Lærerkrafter efter fem Aars

Arbejde en ni Maaneders Ferie til et Ophold i Europa. Arbejdsvilkaarene var udmærkede, jeg afbrød kun mit Arbejde paa Grund af personlige Forhold. Jeg blev gift med Maleren Aage Bertelsen efter hans Hjemkomst som Deltager i Mylius Erichsens „Danmarks Ekspedition“ til Grønland. (Portr. Side 171).

SCHOU, RAGNA, f. Wieth-Knudsen, Datter af tidl. afd. cand. phil. Redaktionssekretær N. Knudsen og Institutbestyrerinde, senere Viceinspektrice ved Københavns Kommuneskoler, Rosine Wieth-Knudsen, f. 22. Februar 1879, gik i „De forenede Kirkeskoler“ 1889—93, kom i N. Zahles Skole 1894, men maatte gaa Omvejen ad Præliminæreksamen (1896) og tage ud som Lærerinde 1 Aar (nemlig indtil min Broder, nuværende Professor i Nationaløkonomi Wieth-Knudsen ved Trondhjems Højskole, var bleven Student 1899); tog derefter Tillægseksamen i Latin og Studentereksamen 1897—99, Filosofikum 1900, studerede iøvrigt Nationaløkonomi og Statsvidenskab, men giftede mig 1901 med en Studiekammerat: Formanden og en af Stifterne af „Dansk Postforening“ og Redaktør af „Dansk Postblad“, senere cand. polit. og Kontorchef L. C. Schou — vi var det første (og vistnok indtil nu det eneste) Ægtepar blandt de statsvidenskabelig Studerende!

Redaktør af „Kvinden og Samfundet“ 1903—05, cand. polit. 1906, arbejdede i Statens Statistiske Departement (med flere Afbrydelser) 1899—1910. 1. December 1913 den første kvindelige Assistent under Fabrikstilsynet (under Frk. Vedel, den første kvindelige Fabriksinspektør), blev Fabriksinspektør 1. Oktober 1921.





*Borgerdydskolen i
København*



*Borgerdydskolen paa
Christianshavn
(senere Helgolandsg)*



ORDRUP LATIN- OG REALSKOLE

Frederiksen, H.
— P.
Bruun

Buchholtz
Bønnelycke
Hansen

Juul
Vorslund-Kiær
Nielsen

Rasmussen (nu
Poulsen-Rasmussen)

FREDERIKSEN, HOLGER, er Adjunkt, bor i Ordrup.

FREDERIKSEN, POUL, er Adjunkt, bor i København.

BRUUN, CARL, er cand. polyt., bor i København.

BUCHHOLTZ, HANS LUDVIG, f. 25. November 1881. Intet oplyst.

BØNNELYCKE, CHRIST. FREDERIK EMIL, f. 27. Oktober 1875. Rejste til Amerika vistnok allerede 1900.

HANSEN, LUDVIG MARTIN, f. 11. December 1876, „var for 10 Aar siden Skolebestyrer i Saksøbing eller Nykøbing F.“

JUUL, JENS PETERSEN, født paa en afsidesliggende Gaard en Mil fra Aarhus og var til Konfirmationsalderen henvist til Almueskolens jævne Undervisning, men da jeg havde Lyst til at læse, kom jeg ad mange bugtede Veje fremad. Uddannelse:

1) Jens Petersen Juul.

2) Niels Jacob Nielsen.

3) R. Poulsen-Rasmussen.

Studenterne fra 1899 — XII

cand. phil., eksam. Lærer med udvidet Eksamen, kgl. Translatør i Engelsk. Studierejser til Tyskland (Berlin), England (London og Oxford), Frankrig (Paris). Stilling: Skolemand fra 20 Aars Alderen; en Del Aar Realskolebestyrer i Sakskøbing og derefter Skoleinspektør og Overlærer i Grenaa, der nu kun har een Skole (ca. 700 Elever) med tre Afdelinger: 1) Grundskole, 2) Borgerskole, 3) Mellem- og Realskole. Skolestillinger er smaa, men den Gerning har taget mig helt og holdent. At følge Ungdommen fra 6—16 Aar er interessant, og naar man paa Rejser træffer ældre Elever, der gennem Studier eller paa anden Maade har gjort sig bekendt, saa glæder man sig over at have været med til at lægge en lille Underbygning til deres Udvikling.

Et lykkeligt Hjem, dygtige Børn, en trofast Forældrereds, elskværdige Elever, en god privat Bogsamling har bidraget til at fylde Dagene, og jeg har søgt at kaste alt, hvad jeg evner, af i de nærmeste Krav. (Portræt Side 177).

VORSLUND-KIÆR, ERNST, er Hoftandlæge i København.

NIELSEN, NIELS JACOB, f. 14. April 1876 i Hersom. Søn af nu afd. Førstelærer, Dbmd. J. Kr. Nielsen og Hustru Marie, f. Jacobsen af Holriisgaard. Gift 28. December 1901 med Marie, f. Skou, af Vejlbj ved Aarhus. Skolelærereksamen (Vesterbro Seminarium) 1895, Student (Ordrup) 1899, cand. phil. 1900, udvidet Organisteksamen 1904, Aarskursus paa Statens Lærerhøjskole 1905—06, Studierejser til Tyskland og Schweitz 1907—08. Lærer ved Abed Højskole, Lolland, 1895—96, ved Ordrup Skole (Charlottenlund) 1896—1909; Overlærer ved Maglegaards-Skolen, Hellerup, 1909—20; siden April 1920 Amtsskolekonsulent for Aabenraa og Sønderborg Amter.

Formand for Gentofte Sogns frie Fattigkasse 1903—06; Medlem af Gentofte Sogneraad 1906—1913; Medlem af Hovedbestyrelsen for Gentofte Kommunes Folkebiblioteker 1896—1920 (de sidste 8 Aar Formand); Medstifter af og Kasserer i Gentofte Kommunes Biblioteksforening 1917—20. Divisionschef for Københavns Amts Spejderdivision 1918—20.

Delingsfører i A. S.; Medlem af Hovedbestyrelsen for „Det danske Spejderkorps“; Medlem af Nordslesvigsk Sprogforenings Tilsynsraad; Formand i Bestyrelsen for Sønderborg Amts Bibliotek; Medlem af Menighedsraadet og Byraadet i Sønderborg. (Portræt Side 177).

POULSEN-RASMUSSEN, R., f. 18. Oktober 1876 i Mygind pr. Randers. Søn af Gaardejer Poul Rasmussen og Ellen Marie, f. Jørgensen. Efter Præliminæreksamen fra Grenaa Realskole i 1897 begyndte jeg i Eftersommeren samme Aar at gaa paa Undervisningsanstalten „København“ i Stockholmsgade. Anstalten havde til Huse i et saakaldt Havehus, der paa det udsendte Prospekt saa ret imponerende ud. I Virkeligheden var det en kedelig Baggaardsbygning, og da en Vognmand havde sin Mødding faa Alen fra Bygningen, var det ikke just Haveanlæg, man kom til at tænke paa, naar Vinduerne lukkedes op, og den „friske“ Luft strømmede ind i de smaa Klasseværelser. Af Lærerne, der sikkert alle var udmærkede, mindes jeg særlig de to Originaler, Professor S. Sørensen og Dr. phil. Jessen og desuden den saa sirlige Kontorchef Arlaud. Efter Studentereksamen tog jeg Sommeren 1906 medicinsk Embedseksamen og derefter den sædvanlige Hospitalstjeneste. Siden December 1908 har jeg været Kommunalæge paa den lille, smukt beliggende Ø Ourø i Issefjorden. Været Sogneraadmedlem 1917—21. Gift 23. April 1909 med Johanne Andersen, Datter af Gaardejer Chr. Andersen, Femø. Tre Børn, en Dreng paa 14 Aar (paa Sorø Akademi), en Pige paa 11 Aar og Lillebror paa 2 Aar. (Portræt Side 177).





EFTERSLÆGTSELSKABETS SKOLE

Hagelberg
Holgersen
Køster (nu
Braband-Køster)

Ludvigsen
Madsen
Nielsen
Ravens

Sveistrup
Bechgaard
Høyer
Vogt

HAGELBERG, VAGN, cand. phil. Søn af Grosserer H. V. Hagelberg og Hustru Regine f. Hansen. Studerede Jura, som han afbrød for at rejse til Amerika. (Portræt Side 180).

HOLGERSEN, ANDREAS LOUIS, f. 7. Marts 1883 paa Kristiansborg, hvor min Fader havde Tjenestebolig til Branden 1884. Begge mine Forældre var Bornholmere, hvilket anføres, fordi Bornholmerne undertiden angives at have visse særlige Karakteregenskaber. Jeg var tidlig saa interesseret i Læsning og Skrivning, at jeg efter en Børnehveperiode kom ind i Efterslægten 1. Maj 1889. Dette havde til Følge, at jeg kun var fire Maaneder over 16 Aar, da jeg blev Student. Selv om Eksamen ikke voldte mig Vanskelighed (101 Points), viste det sig dog, at jeg var for umoden til at studere paa egen Haand; denne Omstændighed i Forbindelse med de daarlige Udsigter for Medicinere og slette Vilkaar for en Student, som ikke havde Subsidier hjemmefra udover Opholdet, bevirkede, at jeg efter et Aars Studium opgav Medicinen og forsøgte mig som Polytekniker. Efter et halvt Aars Forløb var jeg dog klar over, at dette var en Blindgade og slog mig saa i Efteraaret 1901 paa Juraen, idet jeg sam-

1) Vagn Hagelberg.

2) A. L. Holgersen.

3) I. Braband-Køster.

tidig i 1901—05 arbejdede paa Sagførerkontor. Eksamen Sommeren 1906 og Februar 1907 (174 Points). Værnepligt Sommeren 1907. Sagførerfuldmægtig. 1. Juli 1909 Assistent i Magistratens 4. Afdeling. 1. Januar 1913 Fuldmægtig i Direktoratet for Københavns Sporveje, 1. Oktober 1913 Ekspeditionssekretær sammesteds. Februar 1910 Bestalling som Overretssagfører, deponeret ved Retsreformens Ikrafttræden. Deltog i Aarene 1914—19 i den faglige Foreningsbevægelse, Medlem af Bestyrelsen i Embedsmandsforeningen og Kommunalforeningen.

Siden April 1909 og fremdeles Sekretær i Værgeraadet; endvidere Sekretær i Vandlejningssekspropriationskommissionen. Tilbragte i 1901—06 en dejlig Tid paa Valkendorfs Kollegium og er nu Formand for Valkendorfsanersamfundet. Deltog i de første Aar med Glæde i Studenterforeningslivet og kreerede ved Nytaarskomedien og de retrospektive Komedier paa Folke-teatret forskellige Dameroller; spillede ligeledes med i „den krøllede Frits“ her og i Aarhus. Har herlige Minder fra A. S., hvor jeg endnu dyrker Skydningen og ofte deltager i Udflugterne. (Portræt Side 180).

BRABAND-KØSTER, I. Da jeg aldrig har præsteret noget fremragende hverken af ondt eller godt, er jeg nu, da jeg *skal* meddele noget om mig selv, kommen i en slem knibe. Jeg er født i København allerede den 28. November 1878 som søn af afdøde skibsfører H. W. A. Køster og hustru, f. Braband. Dels på grund af økonomiske vanskeligheder, men sandelig også på grund af en udpræget aversion mod overanstrengelser nåede jeg først at blive student i 1899. Først studerede jeg nogle år medicin, men da jeg ikke kom særlig godt ud af det med dette studium, hengav jeg mig til odontologien, og det lykkedes mig at blive tandlæge i 1905. Siden har jeg været en ildhund til at slide i det. To år har jeg praktiseret på Frederiksberg og elleve år i Helsingør med rejsepraksis til Hørsholm og Hornbæk, indtil jeg nu for seks år siden er havnet i Roskilde, hvor jeg også beklæder posten som garnisonstandlæge ved 8. regiment. I 1906 blev jeg gift med tandlæge Mary Fischer.

Mine bedste minder fra studentertiden hører hjemme i A. S., hvor jeg stadig er medlem; men også fra sangforeningen gemmer jeg mange glade minder. Jeg har aldrig på noget område prøvet på at komme frem i de første rækker, da jeg dertil hverken har følt evner eller lyst. Jeg føler mig egentlig stadig mest som studenten fra 99, — og længere er jeg aldrig nået. (Portr. S. 180).

LUDVIGSEN, HERLUF DAVID, f. paa Herlufsholm 4. Oktober 1882. Søn af nu afd. pens. Belysningsmester ved Det kgl. Teater Søren Peter Ludvigsen og efterlevende Hustru, Caroline Amalie, f. Nielsen. Indgik den 12. Oktober 1909 Ægteskab med Frøken Inger Marie Engelhardt, Datter af nu pensioneret Kasserer i „Bikuben“ Valdemar Daniel Julius Engelhardt og Hustru Petrea Juliane, f. Ellebye.

Student 1899 fra Efterslægtsselskabets Skole, juridisk Kandidat 1905. Arbejdede i Tiden derefter og indtil 31. Marts 1909, med en Afbrydelse paa seks Maaneder i 1906 paa Grund af Militærtjeneste, som Sagførerfuldmægtig, Værgeraadssekretær, Sekretær ved Overværgeraadet samt fra 1908 som midlertidig Assistent i Justitsministeriet. Fra 1. April 1909 til 31. Marts 1911 Fuldmægtig ved Præstø Amt i Næstved. Derefter atter midlertidig Assistent i Justitsministeriet, hvor jeg udnævntes til Assistent i Efteraaret 1911, samt Sekretær ved Overværgeraadet, hvor jeg blev Ekspeditionssekretær i 1912. Efter Konstitution som Assessor een Gang i Viborg Overret og flere Gange i den kgl. Landsover- samt Hof- og Stadsret udnævntes jeg den 1. Juni 1917 til Assessor i Københavns Kriminal- og Politiret. I 1919 blev jeg, fra Retsreformens Ikrafttræden den 1. Oktober samme Aar at regne, udnævnt til Dommer ved Københavns Byret. Fra 1917—19 var jeg Formand for Værgeraadet for Københavns 8. Værgeraadskreds. Jeg har i de senere Aar flere Gange været konstitueret som Formand for Overværgeraadet.

MADSEN, POUL, f. i København 9. September 1880. Søn af Formand ved D. F. D. S. Poul J. Madsen. Juridisk Kandidat i Maj 1905. 1. Februar 1906 Fuldmægtig hos Straffedom-

meren i Frederiksberg Birk. 1. April 1908 Assessor i Overretten i København. 1. Maj 1909 ansat i Østifternes Kreditforening og siden 1. September 1913 Fuldmægtig. (*„Juridisk Stat“ 1923.*)

NIELSEN, FRODE BENGT. Saa gik de 25 Aar. Glade og fornøjelige var de første Studenteraar, med gode Kammerater i Skyttekorps og Sangforening. Særlig fra Skyttekorpset har jeg nogle af mine bedste Studenterminder. Kort kan jeg sige: Som Student var jeg Skytte. Og Forbindelsen med Korpset har jeg trofast bevaret. Foruden Skytte var jeg dog ogsaa Polytekniker. Efter omtrent samtidig at være blevet Kandidat og Delingsfører, fik jeg Ansættelse som Ingeniør ved Københavns Kommune, men allerede 1907 forlod jeg Kommunen, da jeg fik Tilbud om en Stilling som Ingeniør ved Frederiksberg Sporvejs- og Elektricitets-A/S. ved Projektering af og Tilsyn med Opførelsen af Frederiksberg nye Højspændingscentral. Med Glæde tog jeg imod Tilbudet, der gav mig Lejlighed til at prøve Kræfterne. 1911 overtog Frederiksberg Kommune Elektricitetsværket, og senere er saavel Gas- som Vandværket henlagt under samme Administration. Under denne Udviklingsperiode avancerede jeg til Afdelingsingeniør, og er nu Chef for den tekniske Distribution af de for ethvert moderne Samfund saa uundværlige Goder som Gas, Vand og Elektricitet. Ved Siden af min kommunale Virksomhed har jeg haft Lejlighed til at anlægge og elektrificere Driften af forskellige Fabrikvirksomheder.

Ogsaa mine lidt mere kunstneriske Interesser har jeg haft Tid til at dyrke, idet jeg har modelleret et Par Smaafigurer, hvoraf én — naturligvis en skydende Skytte — findes paa Korpsets Kontor. Desuden har jeg tegnet og bygget den Villa, jeg bor i. Kendere siger, den er stiftfuld.

Minderne fra Studentertiden fik jeg for et Par Aar siden Lyst til at opfriske. Samtidig med, at min Søn flittig læste til Optagelsesprøve i Mellemskolen, gav jeg mig i Lag med Filosofien, og tog Filosofikum — det havde jeg ikke haft Tid til før — og derefter er jeg begyndt paa Juraen. Sammen med unge Studenter har jeg allerede pløjet 1. Dels Pensum igennem hos Manuduktør,

det var meget fornøjeligt, jeg haaber at kunne fortsætte. Er det ikke det, man kalder Renæssance. (Portræt Side 185).

RAVENS, EJNAR BÜLOW, f. 4. September 1880 i Eldsberge i Halland. Søn af Forvalter, Besidder C. J. Ravens og Hustru K. C. L. v. Bülow. Filosofikum 1901. Studerede ved den polytekniske Læreanstalt fra September 1900 til Januar 1906. Tog 1. Del af Polyteknisk Eksamen for Bygningsingeniører i 1904 (5.00), men fuldendte ikke Studiet. Rejste til U. S. A., formentlig i Foraaret 1906. Har arbejdet særlig som Bjærgværksingeniør forskellige Steder, f. Eks. i Alaska. Han er meget lykkelig gift med en Amerikanerinde, Ada E. Quartley, som efter sine Breve er et prægtigt Menneske. Bor nu i New-York City, U. S. A., 50 East, 90th Street. (Portræt Side 185).

(Tildels efter et Brev fra en Søster).

SVEISTRUP, HOLGER, f. 3. November 1879. Kontorchef i København.

BECHGAARD, CARL MARIUS, f. 20. Oktober 1872. Cand. polit. Januar 1904. Assistent i Københavns Magistrat, er nu Lærer ved Købmandsskolen i Aarhus.

HØYER, ALFRED EMIL, f. 16. Juli 1877. Forældre, Formand i Marinen C. F. Høyer og Emilie Marie Høyer f. Jørgensen. Præliminæreksamen 1894, Student som Privatist fra Efterslægtens Skole 1899, Statsvidenskabelig Embedseksamen 1906. Gift 1905 med Clara Jensine Johansen. Har udgivet „Den social-politiske Lovgivnings Stilling til Forholdet mellem Arbejdsgiver og Arbejder“ 1909, med Dr. Edv. Mackeprang „Arbejdsløshed og Arbejdsanvisning“ 1912 og desuden skrevet en Række Afhandlinger af social og økonomisk Natur. (Portræt Side 185).

VOGT, HANS HENRY, f. 26. Juli 1878. Søn af Prokurator H. Vogt. Juridisk Kandidat Februar 1906. 12. Maj 1909 Overretssagfører i København.



VEJLE LATIN- OG REALSKOLE

SALLINGBOE, HANS JACOB HENNINGSEN, f. 9. Marts 1881 i Vejle. Student fra Latinskolen i Vejle 1899. Cand. jur. 1908. Konsulatsekretær ved det danske Konsulat i Buenos Aires fra 1909—11, nogle for ham meget udviklende og udmærkede Aar. Borgmesterfuldmægtig i Randers fra November 1911 til sin Død 20. Marts 1916. — Døde af Sukkersyge. Ægtede i 1911 Eivy, f. Wiinstedt, og fik i sit Ægteskab Datteren Hedevig, der nu er 11 Aar. Fru S. bor nu i Randers. (Portræt Side 186).



1) Frode Bengt Nielsen.

2) Ejnar Bülow Ravens.

3) Alfr. Emil Høyer.



JESSENS LATIN- OG REALSKOLE

Plum
Rom
Strandberg

Sørensen
Frk. Alstrup. Gift
Frk. Friis. Gift

Jensen
Jørgensen
(nu Jalk)

Kruse
Ladegaard
Tønnesen

PLUM, HARALD, f. 31. Januar 1881 i Assens som Søn af Købmand N. M. Plum og Hustru Agnes Plum f. Skovby. Indtil sit tolvte Aar levede han i Assens omgivet af den store Forretning N. M. & F. Plum, der naturlig maatte indgive ham Interesse for Handelslivet. Derefter overflyttedes han til Aarhus for at indtræde som Discipel i Aarhus Latin- og Realskole og for i den Anledning at bo i sin Morbroders, Bankdirektør Harald Skovbys Hus. Ved Morbroderens Død 1896 overflyttedes han til København og blev Student i 1899. I 1905 dimitteredes han som cand. jur. fra Københavns Universitet og tog paa Studieophold i Udlandet. Samme Aar kaldtes han hjem paa Grund af Faderens Død og etablerede i 1908 Firmaet The Crown-Butter Export Co. A/S. i København for Eksport af Smør, pakket i tins til oversøiske Pladser. Efter at Eksport af en Del andre Varer var bleven forbunden dermed, udskiltes disse i et særligt Eksportselskab under Navnet The United Eksport Co. A/S., hvori han ligeledes indgik som Direktør. Dette Firma, der straks oprettede Filial i Hamburg, fik i de kommende Aar vidtstrakte Interesser i Udlandet, specielt Kina, Vest-Afrika og Brasilien. Da Verdenskrigen i 1914 standsede Eksporten fra

1) H. J. H. Sallingboe.

2) Harald Plum.

3) Elisabeth Marg. Westergaard, f. Friis.

Tyskland, blev dets Hovedforretning Import til Rusland. De samlede Forretninger, der var bleven udskilt i en Række særlige Firmaer paa de forskellige Verdenspladser, centraliseredes under Krigen i Finansfirmaet Det Transatlantiske Kompagni, for hvilket Etatsraad Glückstadt, Landmandsbankens Direktør, bløv Formand, og i hvis Bestyrelse Harald Plum fik Sæde og senere blev Formand for Direktionen. Under dette Kompagni inddroges i Aarene 1916—20 tillige The United Eksport Co. og dermed associerede Firmaer her i Landet, og desuden blev en Række andre Firmaer i Udlandet yderligere forbundne dermed.

Ved Krigens Slutning repræsenterede Kompagniet ialt Selskaber, hvis Aktiekapitaler sammenlagt androg ca. 100 Mill. Kr., og som havde deres Interesser saa at sige overalt i Verden og specielt i Rusland. Ved den bolscheviske Regerings Bemægtigelse af samtlige de store Værdier i Rusland og ved Verdenskrigens Indtræden led Det Transatlantiske Kompagni meget store Tab. Da Etatsraad Glückstadt ikke mente, at Landmandsbanken burde offentliggøre disse Tab, udtraadte Harald Plum af Direktionen og vendte tilbage til sit oprindelige Hovedfirma, The Crown-Butter-Export Co. Ved Landmandsbankens Sammenbrud og efter Etatsraad Glückstadts Død rejstes en omfattende Sag mod Harald Plum under den Paastand, at Det Transatlantiske Kompagnis Regnskab i 1919 skulde have vist et Underskud paa ca. 12 Mil. Kr. Efter $\frac{3}{4}$ Aars Procedure, hvor det bl. a. dokumenteredes, at Kompagniet havde haft ca. 25 Mill. Kr. i hemmelige Reserver ud over det offentliggjorte Regnskabs Overskud, afsagdes Dom ved Landsretten i København, hvor alle Aktoratets Paastande kuldkaستes paa nær en Paastand vedrørende en enkelt Kursregulering, som Domstolen ikke fandt skulde have været medtaget, men som iøvrigt var uden Betydning for Regnskabet. Harald Plums Stilling som Chef for The Crown-Butter Export Co. forblev derfor uforandret, og han har i de sidste Aar udvidet dette Firmas Forretninger betydeligt med Eksport af Smør og med Eksport af dansk Mælk i tins, som Firmaet har indført paa en Række af de oversøiske Markeder paa Foranledning af det danske Mejeribrug. Harald Plum er tillige Chef for Firmaet Chri-

stian Wulff & Co., der væsentligst beskæftiger sig med Importforretninger. Han er Rd. af Dbg. samt R. r. K., S. V., Ø. r. K., P. r. K. (Portræt Side 186).

ROM, AXEL EMIL, er Grosserer i København.

STRANDBERG, OVE, Overlæge ved Finsens med. Lysinstitut, f. 15. August 1879 i Charlottenlund. Søn af Forlagsboghandler J. Strandberg og Hustru Dina, f. Søeborg. Gift 15. Januar 1908 med Astrid S., Datter af Tobaksfabrikant P. Braun og Hustru Anna, f. Clemmensen. Student fra Industriforeningens Latin- og Realskole 1899. Medicinsk Eksamen 1907. Reservelæge ved Aalborg Kommunehospital. Assistent ved Polikliniken for ubemidlede Øreafdeling i København. Kandidat ved St. Johannes Stiftelsen i København. Assistent ved Finsens medicinske Lysinstitut 1910. Chef for Øre-, Næse- og Halsafdelingen samme Steds 1911. Øre-, Næse- og Halslæge ved Radiumstationen 1922. Skrevet forskellige Tidsskriftartikler angaaende Øre-, Næse- og Halsygdomme samt om Lysbadebehandling af Øre- og Strubetuberkulose.

SØRENSEN, GOTTLOB JOHANNES, er Søn af Skorstensfejermester Niels Christian Sørensen i Frederikshavn og er født den 8. April 1881. Juridisk Kandidat Juni 1905. 1906 Borgmesterfuldmægtig i Esbjerg, 1907 Fuldmægtig ved Gørding-Malt Herreder og to Aar senere ved Nørvang-Tørrild Herreder. 1. Oktober 1919 Dommerfuldmægtig i Vejle. Gift 1912 med Louise Christoffersen.

ALSTRUP, INGEBORG ELISABETH, f. 30. Juni 1879, hedder nu Fru Schouboe og bor i en Plantage paa Sumatra.

WESTERGAARD, ELISABETH MARGRETHE. Jeg er født 14. Januar 1877 i Frederikshavn. Datter af Etatsraad, Bankdirektør Daniel Friis, død 1916. Blev gift 1900 med Professor Reginald Emil Westergaard, død 1920, Søn af Konferens-

raad, Trafikchef T. Westergaard, død 1909. Jeg blev dimitteret privat i 1899, tog Magisterkonferens i Engelsk i 1913, studerede som Research Fellow ved Universitetet i Aberdeen 1913—15, tog Eksamen i Pædagogik og Skolehygiejne 1919, Lærerinde ved Østre Borgerdydskole fra 1920, har gentagne Gange været paa Studieophold i Paris og London. Jeg har oversat videnskabelige Arbejder bl. a. for Professor Axel Olrik, har skrevet forskellige Afhandlinger i inden- og udenlandske videnskabelige Tidsskrifter, er Forfatter til „Studies in Middle Scottish“, trykt i Oxford 1924. Jeg har opholdt mig en Aarrække i Skotland, og skønt jeg er dansk af Sind og Hjerte og føler mig saa god en Patriot som vel nogen, saa er jeg dog med stærke Baand knyttet til Skotland, hvor jeg har tilbragt de Aar af mit Liv, i hvilke et Menneske udvikler sig mest. Jeg nærer en oprigtig Beundring for det skotske Folks Karakter, dets Dygtighed, Nøjsomhed og Ridderlighed, og ingen Natur synes mig mere betagende end det skotske Højlands med dets lidt vilde Skønhed og de store, brusende Floder. (Portræt Side 186).

JENSEN, HANS P., f. 4. Marts 1879. Intet oplyst.

JALK, VIGGO, er Billedhugger og bor i Paris.

KRUSE, FR. VINDING, f. 30. Juli 1880 i Thisted, hvor Faderen var Toldassistent. Juridisk Kandidat 1905. Assistent i Justitsministeriet og Sagførerfuldmægtig 1907—08. Studierejse i Udlandet 1909—11. Docent ved Universitetet 1911. Dr. juris 1913. Professor ved Universitetet 1914. Siden 1917 Medlem af Universitetets staaende Idrætsudvalg. Gift 1920 med Poulina Petersen. Var 1913—18 Sekretær ved Provinshandelsforeningernes Fællesudvalg. Medlem af Repræsentantskabet for Nordisk Livsforsikrings Aktieselskab af 1897 og for Nordisk Ulykkesforsikrings Aktieselskab af 1898. Medlem af Bestyrelsen for Kreditforeningen af 2. August 1905. Formand for Grænseforeningen, sønderjydske Foreningers Fællesraad 1920—22 og efter 1922 Æresmedlem af samme.



Har skrevet „Arbejdets og Kapitalens Organisationer, retslig bedømt“ (1913), „Aktieselskaber og Andelsforeninger“, „Tinglysning samt nogle Spørgsmaal i vor Realkredit“. Desuden forskellige Bidrag til juridiske Tidsskrifter. (Portræt Side 190).

(„Kraak's blaa Bog“).

LADEGAARD, CARL JOHANNES MOGENSEN, født som Gaardmandssøn i Alminde Sogn pr. Kolding Anno Dom. MDCCCLXXIX. Min opofrende og energiske Moder er i dobbelt Forstand (ved Fødsel og Tilskyndelse) Skyld i, at jeg nu er Præst i Ousted-Taaning Pastorat pr. Skanderborg. (Nu gaar Toget til „Skanderleipzig“, sagde min Fransk lærer opmuntrende til mig — jeg naaede det!) — Ikke ad den slagne Vej, men ad slidsomme Præliminær- og Artiumskursus (det sidste: det udmærkede „Athene“). Indimellem var jeg Bankmand i to Aar. Resultat: Administrationstalent til at nære Kone og 5 Børn hæderligt med en anden Klasses Præsteløn (dog med én Ret Middagsmad i Fastetiden og en Del af Aarets øvrige Søgnedage). Theologien tjente jeg — ikke altid lige ivrigt — i syv Aar (syv Aar for Rachel!).

Fem „Vandreaar“ gik gennem Høj-, Real- og Gymnasieskoler. Saa havnede jeg i 1911 som Sognepræst i det lille Vesterhavssogn Vedersø. Syv et halvt Aars Idyl i Hjem og Kirke blandt prægtige Vestjyder.

Derfra og hertil Østjylland i 1919. Her er ogsaa godt at være — ved Eier Bavnehøj! Storslaaet Udsigt! Kom og se, alle 99ere! (Portræt Side 190).

1) Fr. Vinding Kruse.

2) C. J. M. Ladegaard.

3) Axel Tønnenen.

TØNNESEN, AXEL. Jeg formoder, at jeg er den ældste Student fra 1899, idet jeg er født i Skagen 5. December 1870. Efter i 1892 at være bleven exam. jur., fik jeg i 1894 Ansættelse som Birkefuldmægtig paa Læsø, hvor jeg i cirka tre Aar havde rig Lejlighed til at filosofere over min egen Uvidenhed, der foranledigede mig til at søge akademisk Uddannelse paa „Athene“. I 1901 blev jeg Sagfører i Nykøbing Mors, hvor jeg siden har praktiseret. Under mit Ophold her har jeg staaet i et noget let Forhold til min satiriske Muse, der er nedkommet med forskellige Smaabørn, hvoriblandt „Grønby i Billeder“, „Den store Forgyldning“, „Skimmel“, uden at mine Bestræbelser paa at reformere Verden i synlig Grad er kronet med Held. Resten af mit Liv agter jeg derfor at anvende paa en Reformation af mig selv i Haab om noget bedre Held dermed. (Portræt Side 190).

Red. beklager at maatte konstatere, at den ovenfor nævnte Formodning ikke er rigtig, idet Skolebestyrer Juul i Grenaa, ikke født i Skagen, men længere nede, dog er tolv Aar højere oppe.





KOLDING LATIN- OG REALSKOLE

KJÆRGAARD, ALFRED ERIKSEN, f. 17. Oktober 1880. Teologisk Kandidat Sommeren 1905. Højskolelærer i Roskilde. Ordineret Kateket ved Vor Frelsers Kirke, København. Res. Kap. i Hjørring 1910. Sognepræst i Taars 1913 og efter ni Aars Virksomhed Sognepræst ved vor Frelsers Kirke i Esbjerg. (Portræt Side 192). („Kirkelig Aarbog“)



1) A. E. Kjærgaard.

2) Gunnar Brodersen.

3) Vilhelm Jensen.



Rønne lærde Skole



Fredericia Latin- og
Realskole



BIRKERØD LATIN- OG REALSKOLE

Balslev
Brodersen

Haar
Jensen

Jørgensen
Poulsen, Adam

Poulsen, Joh.s
Prytz

Risom
Schjødte

BALSLEV, THORVALD NIKOLAJ, f. 31. Marts 1881 i Dejbjerg. Søn af Sognepræst Sofus Theodor Balslev og Nanna Ingeborg Birkedal. Medicinsk Embedseksamen Vinteren 1907. Forskellig videregaaende Uddannelse. Praksis i Vorbasse November 1913, i Haastrup ved Fredericia April 1915.

Nu Læge i Nørborg. Gift 6. December 1913 med Gerda Johanne Hougaard, f. 16. Juli 1888 i Bloustrød, Datter af Kontorchef J. E. A. Hougaard.

BRODERSEN, GUNNAR, f. 11. April 1882, blev Student fra Birkerød, tog 1. Del af medicinsk Embedseksamen Januar 1904, men fik Blodspytning i April, kom paa Vejlebjerg Sanatorium i Juni, fik det efterhaanden godt, men fik pludselig i Begyndelsen af December en voldsom Blodspytning og døde den 20. December 1909 efter svære Lidelser, men i fuldkommen Fred og Glæde.

Han var en god og velbegavet ung Mand med mange Interesser, Kunst, Musik o. s. v., var Medlem af Studentersangforeningen og var ogsaa praktisk anlagt, saa det var svært, at han skulde gaa saa tidlig bort. (Portræt Side 192). *(Af et Brev fra en Søster).*

1) O. H. Jørgensen.

2) H. V. A. Prytz.

3) Sven Julius Risom.

HAAR, HELGE JOHANNES, cand. theol., Lærer ved Ribe Statsseminarium, f. 7. September 1880 i Kongens Lyngby som Søn af daværende Kapellan hos Peter Rørdam, senere som Sognepræst i Søllinge og Hellerup paa Fyen afdøde Henrik Fuglslev Haar. Kom elleve Aar gammel fra Hjemmet til Skolen i Birkerød, hvorhen min Moder som Enke flyttede 1895, blev Teolog, men fik først Liv og Fart i Studietiden, da jeg begyndte at drive Kirkehistorie under den unge Prof. Ammundsens inciterende Vejledning, som jeg altid vil mindes med Taknemmelighed, og da jeg fik to lykkelige Regensaar, hvor gode Kammerater og ikke mindst den elskelige „Provst“ Julius Lassen fik stor Betydning for mig. Efter bestaaet Embedseksamen og kortere Lærervirksomhed i Højskolen var jeg heldig nok til ved Stipendier at kunne opholde mig to Aar i Udlandet; flere kirkehistoriske Afhandlinger og en Prisopgave til Universitetet („accessit“) var gode Resultater af Rejselivet. Hjemkommen virkede jeg som Lærer i Hellerup og ved Femmers Seminarium, blev Alumnus og Inspector paa Borchs Kollegium og fleraarig Formand for Ny theologisk Forening i den Tid, da Harnack og R. Euchen var Foreningens Gæster. Jeg blev Sekretær ved theologisk Embedseksamen og Assistent ved det theologiske Laboratorium i Studiegaarden og udgav sammen med nuværende Professor Dr. Nørregaard tre Bind Kirkehistoriske Læsestykker, der bruges af Gymnasiaster og Studenter, foruden Oversættelser af et Par af Ærkebiskop Søderbloms Hovedværker og enkelte mindre Afhandlinger. 1918 maatte jeg forlade quartier latin og blev Lærer ved Statens nye Kvindeseminarium i Ribe. Ogsaa her har jeg efter Tid og Lejlighed udgivet Smaaarbejder („Om Universitetet og Smaastaden“ 1923, „En Ribebog og en Ribeborger“ 1924) og har herfra gjort Rejser i Tyskland og Italien. Jeg blev 1916 gift med Elisabeth Riemann, Datter af daværende Sognepræst R. i Fakse. Vi har to Døtre.

I Universitetets Festskrift, April 1909, læser man en anerkennende Udtalelse om cand. theol. Haars Prisopgave: . . . Er et dygtigt Arbejde. De Problemer, Forfatteren drøfter, stiller han klart og giver udfra en selvstændig Forstaaelse af Kilderne en

Løsning, der vidner om god Dømmekraft . . . Stoffet er disponeret med megen Sikkerhed, Fremstillingen er fængslende med stor Evne til i knappe Udtryk at give en rammende Karakteristik . . . Dog mangler en gennemført Detailundersøgelse eller i alt Fald Fremlæggelsen af en saadan. Hvad Forfatteren her giver, er godt og velvalgt, og man faar ofte Indtryk af, at der ligger et betydeligt Arbejde bag, hvor Forfatteren kun har fremlagt Resultater. Men han har i det hele ikke givet sine Resultater en saa alsidig Begrundelse, som man venter i en akademisk Prisaafhandling.

Arbejdet er saa lovende, at Fakultetet har været i Tvivl om, om det ikke kunde fortjene Medaillen; men paa Grund af de nævnte Mangler har det dog maattet blive staaende ved Accessit.

JENSEN, VILHELM, f. paa Tjørnegaard ved Gentofte 19. December 1881 som Søn af Proprietær C. Jensen og Hustru Marie, f. Andersen. I April 1897 tog jeg Præliminæreksamen med Udmærkelse ($121\frac{1}{3}$ Points) fra Lyngby Realskole, bestod efter privat Forberedelse Tillægsprøven i Latin og Græsk, gik i to Aar i Birkerød Latinskole, men boede i mit Hjem i Kongens Lyngby, bestod Sommeren 1899 Examen artium i Birkerød med 1. Karakter ($92\frac{1}{3}$ Points), tog Aaret efter Filosofikum, ligeledes med 1. Karakter og absolverede Sommeren 1905 fuldstændig juridisk Embedseksamen med rent laud, 133 Points (fik præ i Hovedfaget Romerret og haud i Bifaget Søret, men Pointsantallet blev det samme som laud i alle Fag). Fra 1905—07 var jeg Byfogedfuldmægtig i Svendborg, fra 1907—17 By- og Herredsfuldmægtig i Hobro, fra 1917—19 1. Fuldmægtig paa Præstø Amts Kontor i Næstved og Sekretær ved Præstø Amtsraad.

I Efteraaret 1919 blev jeg udnævnt til Politimester i Assens Købstad og Baag Herred — jeg var den næststygste af alle de nye Politimestre — og har siden 1. Oktober 1919 beklædt denne Stilling. I 1910 blev jeg gift med Frk. Margrethe Fæster, som jeg stiftede Bekendtskab med paa Svendborg Byfogedkontor, hvor hun var en dygtig og skattet Journalfører m. v., og hun deler derfor fuldt ud mine Interesser for Juraen. Vi har kun eet Barn, en

XIII*

Datter, Ebba, snart elleve Aar gammel, og vi nyder i samdrægtigt Familieliv Tilværelsen i den lille hyggelige Søkøbstad Assens.

I Hobro, hvor vi havde vort første Hjem, var min Hustrus Fader født; i Næstved er min Søster og Svoger, som er Sognepræst der, bosiddende, og i Assens er min Hustrus Moder født, og her boede min Søster og Svoger, min Svoger var residerende Kapellan, til de flyttede til Næstved, saa det vil ses, at Skæbnetraadene har ført os frem ad Traditionens Vej, hvad der stemmer godt med mit Naturel, idet jeg er konservativ af Naturen. I mine unge Dage var jeg i Hobro en ivrig Tennisspiller — vandt endog en Ketscher i Tournering — men nu dyrker jeg i Stedet derfor med Glæde Cyclesporten paa de smukke fynske Veje i det kønne Baag Herred. (Portræt Side 192).

JØRGENSEN, OTTO HOLGER. Søn af Tømmerhandler i Aarhus Harald Jens Andreas Jørgensen (1828 — 1901) og hans anden Hustru Franciska Helene Blegvad (1840—92), f. i Aarhus 1879 11. Juli, Student fra Birkerød Latin- og Realskole 1899, cand. phil. 1900, i Boghandlerlære hos Forlagsboghandler Julius Gjellerup i København 1900—04, har derefter studeret Boghandel i Wien, Leipzig, London og Paris 1904—08, købte 1909 1. Juli den Hempelske Boghandel i Odense, som han igen solgte 1914 1. Oktober. Fra 1913 1. Juni ansat som Registrator ved Landsarkivet i Viborg, forflyttedes 1923 1. April til Landsarkivet i København. Død 1924 20. Marts.

Gift i Aarhus St. Pauls Kirke 1921 25. Maj med Ingeborg Marie Jensen, f. i Fredericia 1889 7. Februar, Datter af Værkmester af 1. Grad ved de danske Statsbaners Centralværksted i Aarhus Jens Madsen Jensen og Marie Sophie Fredrikke Osterwald. (Portræt Side 193).

POULSEN, ADAM, f. 19. November 1879. Til Søs 1893—95. Student 1899. Cand. phil. 1900. Studerede to Semestre Medicin i Tyskland. Debuterede som „Nat“ i „Renaissance“ 9. November 1901. Studerede ved „Deutsches Teater“ i Berlin og Burgteatret i Wien 1905—06. Direktør for Friluftsteatret i Ulve-

dalene fra 1910; for Dagmarteatret fra 1911—13; for „Svenska Teatern“ i Helsingfors fra 1916—19.

Hovedroller: Prinsen i „Der var engang“. Hagbarth i „Hagbarth og Signe“. Harald Haarderaade i „Væringerne i Mikla-gaard“. Axel i „Axel og Valborg“. Hakon i „Hakon Jarl“. Romeo i „Romeo og Julie“. Henry Percy i „Henrik den 4de“. Orlando i „Livet i Skoven“. Domley i „Maria Stuart“. Mortimer i „Maria Stuart“. Hamlet i „Hamlet“. Anthio i „Fædreland“. Gregers Werle i „Vildanden“. Bjerg Eyvind i „Bjerg Eyvind“. Enhver i „Det gamle Spil om Enhver“. Vølund i „Vølund Smed“. Peter Stockmann i „En Folkefjende“. Ambrosius i „Ambrosius“. Kreon i „Antigone“. Skrifter: „Skådespelarkonst“, Helsingfors. Det kgl. Teaters Misère og Dobbeltscenen, København. Amerikatourné 1923. Oplæsning og Spil gennem danske Settlements. R. af Dbg., R. af Vasaordenen, R. af Finlands hvide Rose.

POULSEN, JOHANNES, Skuespiller, Sceneinstruktør, f. 17. November 1881 i København. Faderen var Professor Emil Poulsen. Tog Filosofikum 1900 og debuterede 1901 paa Dagmar-teatret som „Dag“ i „Renaissance“. Deltog i „De Ottes“ Tourné 1905—06. Skuespiller ved Det kgl. Teater fra 1909, Sceneinstruktør ved samme siden 1917. En imponerende Række Hovedroller er anførte i Kraks blaa Bog. Næstformand i Dansk Skuespillerforbund. Medlem af Bestyrelsen for Holbergselskabet. Udgav 1916 „Gennem de fagre Riger“. Svensk Guldmedaille for vetenskap og konst.

(„Kraak's blaa Bog“.)

PRYTZ, HARALD VALDEMAR ASMUND, f. i Dalbynder 6. Maj 1881. Søn af Sognepræst J. J. V. Prytz og Hustru Maria, f. Bloch. Student Birkerød 1899. Studerede i fire Aar nordisk Filologi med en Magisterkonferens som (officielt) Maal, medens jeg fik dramatisk Uddannelse hos Dr. Karl Mantzius og kgl. Skuespiller Poul Nielsen. Blev derefter Jurist og tog Embedseksamen 30. Maj 1908 (laud). Efter en Rejse til Paris og London var jeg nogle Maaneder Sagførerfuldmægtig og Volontør i Finansministeriets Pensionskontor; kom saa 1. November 1908

til Helsingør som Fuldmægtig hos Byfoged A. C. Bræstrup, indtil jeg den 1. Juni 1909 fik Ansættelse som Assistent i Finansministeriet. Herfra overgik jeg imidlertid allerede 15. August samme Aar til Københavns Politi, først som Assistent, derefter som Ekspeditionssekretær i Politikontoret, indtil jeg 10. Oktober 1919 udnævntes til Politiasessor, i hvilken Egenskab jeg forestaar Politiets 4. Undersøgelseskammer.

Den 4. November 1912 indgik jeg Ægteskab med Koncertsangerinde Karen Agnete Reingaard-Petersen, Datter af afdøde Distriktslæge R.-P. Et Barn, Karen Ingeborg Marie. (Portræt Side 193).

RISOM, SVEN JULIUS, f. 3. November 1880 i København. Søn af prakt. Læge, bl. a. ved Det kgl. Theater, Professor Johan M. Risom og Hustru Thalia, f. Rothe. Gift 31. Marts 1915 med Inger R., f. Henriques, f. 29. Marts 1888 i København. Fra Østersøgades Latin- og Realskole i Aaret 1894 til Birkerød Kostskole. Dimitteret 1899. Filosofikum 1900. Begyndte samme Aar som Elev i Arkitekturskolerne paa Kunstakademiet. Somrene 1899—1901 i Tømmerlære i Kallundborg hos Tømmermester Ejvind Mørch. Svendebrev Efteraaret 1901 i København. Tog ivrig Del i Opmaalingsarbejder af gammel dansk Arkitektur (flere trykte i „Foreningen af 3. December“s Publikationer). 1903 Marinesoldat. 1905—06 Konduktør for Prof. H. Storch ved Restaureringen af Ringsted Kirke. 1907—08 ved Kirkerestaureringer i Nørrejylland (Arkitekt H. Paludan). 1911—14 i Grækenland, studerede og arbejdede for det franske arkæologiske Institut i Athen med Station paa Délos Peloponnes og i Makedonien. Iøvrigt rejst i Sverrig, Norge, Nordtyskland, Holland, Belgien, Frankrig, England, Norditalien, Tyrkiet (Constantinopel, Lilleasien).

1914 Kunstakademiets store Guldmedaille for Arkitektur for Projekt til et Landarsenal. Flere Præmier i Konkurrencer (Typer til Husmandsboliger, Villaer og Stationsbyhus paa Landsudstillingen i Aarhus, Forsamlingshuse i Sønderjylland, Byplan for Ringsted, Ordning af Bispetorvet i Aarhus etc., etc. Ud-

arbejdet Projekter til Anneksscene for Det kgl. Teater og en Nationaludstilling i København samt en Kirke i Kolding. Opført en Række Villaer og Huse i Nordsjælland og Jylland. Opført Fabriksbygninger for Københavns Smergelfabrik, Viborggade 70, og A/S Tuborgs Fabrikker, Mineralvandsfabrik, Kornsilø, Borgstuebygning og Funktionærboliger paa Svanemøllevej. Endvidere tegnet og udført Udstykningsplan for Villagrunde for Hørsholm Kommune, flere Møbler og Gravmonumenter etc., etc. (Portræt Side 193).

SCHIÖDTE, VILHELM BURCKARDT POULSEN, f. 3. Marts 1882 i Farum. Medicinsk Embedseksamen Sommeren 1908. Kandidat og Reservelæge forskellige Steder. Praksis November 1909 i København og to Aar senere i Hellerup. Ægtede 25. Januar 1908 Læge, Frk. Mette Louise Salomon-Schiødte.





ØSTERSØGADES LATIN- OG REALSKOLE

Hempel
Holsten, Berner Schilden
Iversen

Kruse
Troels-Lund
Mølgaard

Pedersen
Prytz
Trier

Øllgaard
Kørn
Wulff

HEMPEL, VALDEMAR, f. 26. Februar 1880 i Hammel, Jylland. Søn af Apotheker, Assessor pharmaciæ Preben Hempel og Hustru, Fru Hulda Hempel, f. Jespersen. Student fra Østersøgades Latin- og Realskole („Komtesse Moltke“s) med 1. Karakter. 18. Juni 1900 cand. phil.; 6. Juni 1905 cand. jur. (laud), Sagførerfuldmægtig. 25. Juni 1908 Overretssagfører. 1. April 1909 Assistent i Københavns Magistrat (Økonomikontoret). 1. November 1910 Ekspeditionssekretær i Københavns Hospitalsdirektorat. 1. Juli 1917 Kontorchef sammesteds. Virkede allerede som Student — siden 1901 — i Studentersamfundets Retshjælp for Ubemidlede, af hvis Bestyrelse han var Medlem fra 1908 til sin Død, bortset fra Aarene 1910 og 11, hvor han fungerede som Kontorchef i Retshjælpen. Var fra 17. Oktober 1916 Formand for Værgeraadet for Københavns 7. Værgeraadskreds efter i flere Aar at have været Suppleant for Formanden. Foretog flere længere Udenlandsrejser, dels til Norge og Alperne — han var interesseret Bjærgbestiger — dels til Frankrig og Italien. Gift i Paris 23. April 1912 med Gerda Dohlmann, Datter af Fabrikejer Peter Dohlmann og Hustru Agathe Dohlmann, f. Viale. Døde 15. August 1917.

1) Valdemar Hempel.

2) H. Berner Schilden Holsten.

3) Aage Petersen.

Tanken om Valdemar Hempel kalder lutter gode og lyse Minder frem. Hans klare og hurtige Hovede, mangeartede Interesser og baade livlige og fint kultiverede Aand og Væsen gjorde Samvær med ham til ublandet Glæde. Desuden havde han en stærkt udviklet Sans for det komiske og kuriøse. Det var ikke saa mange Aar (Januar 1906—April 1909), vi daglig arbejdede sammen i Retsplejens Tjeneste, men af det tjenstlige Forhold udviklede sig hurtigt et Venskab, som varede til hans Død. Hempel, der var en meget habil Jurist, havde udmærkede Evner som Sagfører, men gik allerede i 1909 over i kommunal Virksomhed, vistnok nærmest fordi han mente at ville finde større personlig Tilfredshed ved at specialisere sine Kundskaber og arbejde paa et mere begrænset Omraade. Jeg ved, han var glad for sin nye Virksomhed, som hurtigt førte ham ind i Arbejdet for Hospitalsvæsenet, der altid havde interesseret ham stærkt. I sit Arbejde her, der blev i høj Grad paaskønnet, lagde han stor Dygtighed og et frisk Initiativ for Dagen. Hempel var jo ogsaa naaet godt frem paa den kommunale Embedsbane, da han efter en kort Sygdom afgik ved en altfor tidlig Død, til oprigtig Sorg for alle hans Venner, der satte den største Pris paa ham. (Portræt Side 200). *(Velvilligst indsendt af Hr. Overretssagfører Stefan Hetsch.)*

HOLSTEN, HANS BERNER SCHILDEN, Hofjægermester, Baron, f. 18. Juli 1881 paa Holstenshuus, Diernisse Sogn. Søn af Kammerherre, Baron A. C. B. S. H. til Baroniet Holstenshuus og det v. Schildenske jyske Fideikommis, og Hustru Louise, f. Quaade. Student 1899 fra Østersøgades Latin- og Realskole, 1900 cand. phil. Administrerede Langesø Gods fra 1914—23 og igen fra 1924. Da Baroniet Holstenshuus 11. December 1922 overgik til fri Ejendom, overtog han Langesø Gods, og sammen med sine to Brødre, Holstenshuus Gods. 1919 blev han Formand for Foreningen til Udgivelse af Danmarks Adels Aar- bog og Næstformand for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter. Er endvidere Næstformand i Musæumsforeningen for Bogense og Nordfyn og Bestyrelsesmedlem i Samfundet for Dansk-Norsk Genealogi og Personalhistorie og i Adelsforbun-

det og Medlem af Majoratsudvalget. I Aarene 1918—23 var han Medlem af Redaktionen for Danske Herregaarde ved 1920. Han har megen Interesse for Heraldik, Genealogi og Lokalhistorie og har skrevet en Del Artikler og udgivet nogle Bøger om saadanne Emner. Var fra 1917—21 Formand for Vigerslev Sogns kommunale Hjælpekasse, og indvalgte i 1921 i Vigerslev Sogneraad, hvis Formand han samtidig blev, hvorefter han med stor Interesse har beskæftiget sig med kommunale Sager.

Gift 3. December 1904 i Frederikskirken i København med Komtesse Louise Knuth, f. 26. Juni 1882 paa Østergaard, Mern Sogn, Datter af Kammerherre Greve C. Knuth til Fideikommissgodset Lilliendal og Hustru Komtesse Ille Lerche. Har to Døtre og to Sønner. (Portræt Side 200).

IVERSEN, EINAR JOHANNES, f. 1. November 1880, er Assistent hos en Overretssagfører i København.

KRUSE, J. C. WESTERGAARD, f. 26. Marts 1880 i København, hvor Faderen var Overtoldinspektør. I 1906, Aaret efter juridisk Embedseksamen, blev han Assistent i Udenrigsministeriet. 1908—09 Konsulatssekretær i Bordeaux. 1910 Legationssekretær til Tjeneste i Udenrigsministeriet. Legationssekretær i Berlin fra December 1910. Kontorchef i Udenrigsministeriet November 1913. Har været Sekretær ved Kongemødet i Malmø 1914, ved Ministermødet i København Marts 1916, ved Ministermødet i Kristiania September 1916 og ved Konge- og Ministermødet i Kristiania November 1917. Gesandt i Kristiania 1919. Er Kammerherre, R. Dbm. p. p. og har godt og vel en Snes udenlandske Ordner.

(Efter „*Krak's blaa Bog*“).

TROELS-LUND, FR. SIGISMUND, f. 7. Januar 1881. Søn af afdøde Professor Dr. phil. Troels-Lund og ligeledes afdøde Hustru Sigismunda, f. Tillisch. Student fra Østersøgades Skole Sommeren 1899. Studerede Jura, der fra første Dag havde min Interesse. Kandidat 7. Februar 1905. Ansat som Assistent i Justitsministeriet i 1909. Konstitueret som Assessor i den ggl.

Landsover- samt Hof- og Stadsret: April 1917. Fra 1. Oktober 1919 Byretsdommer. Har brugt min Fritid nogenlunde ligelig til at studere Navigation og Begyndelsesgrunde i Religionsfilosofi og Kemi. Finder, at det værdifuldeste ved Dommerstillingen foruden dens Uafhængighed bestaar i, at man for at blive en nogenlunde dygtig Dommer maa erhverve sig dog nogen Indsigt paa de mest forskellige Livsomraader, hvad der uvilkaarlig udvider ens Horizont og hjælper en til at se menneskeligt paa de enkelte Tilfælde. Er og forbliver ugift.

MMØLGAARD, AAGE, f. 18. April 1882. Søn af Kaptajn H. Mølgaard og Hustru, f. Alstrup. Student Juli 1899 fra Østersøgades Latin- og Realskole. Studerede Jura, dog ikke hele Tiden. Kandidat Juni 1906. Blev September 1906 ansat som Assistent i Magistraten, hvor jeg endnu er anbragt, siden April 1915 som Fuldmægtig. Har iøvrigt i Aarene 1907—20 virket til Gavn og Glæde, i hvert Tilfælde for mig selv og forhaabentlig ogsaa for en Del af den hellerupske Ungdom i Egenskab af Kredsfører for den lokale Afdeling af F. D. F. og i det sidste Aar som Divisionschef for K. F. U. M. Spejdere i Hellerup. Emeritus siden 1920.

PPETERSEN, AAGE, f. 26. April 1880 i Næstved, hvor min Fader Niels Frederik Petersen den Gang var Kateket. Min Moder, Marie Petersen, er en Datter af Digteren Welhaven. Vi kom senere til Simmerbølle paa Langeland, hvor jeg tilbragte 9 dejlige Barndomsaar, indtil Fader i Aaret 1894 blev forflyttet til Ondløse paa Sjælland. Den midtsjællandske Natur med de herligt formede, ofte skovbevoksede Bakkedrag, den vidunderlige Aamose, de gamle, straatækte Gaarde og Hytter — og endelig den kære gamle Præstegaard i Ondløse, alt dette gjorde det stærkeste Indtryk paa mig, da jeg saa det første Gang den 1. Marts 1894. Til Ondløse Præstegaard og Egnen deromkring knytter sig mine bedste Minder. Jeg kom i Aaret 1895 i Østersøgades Latin-skole. Med Taknemmelighed mindes jeg Skolens to varmhjertede og dygtige Ledere, Fru Bay og Komtesse Moltke. Af Læ-

terne vil jeg særlig bestandig med Hengivenhed og Tak mindes vor Latinlærer, Müller, der senere kom til Odense, hvor han døde i en ret ung Alder.

Da jeg 1899 blev Student, var jeg ikke rigtig klar over, hvilket Studium jeg skulde vælge. Det blev Teologien, som jeg dog kun beskæftigede mig med i halvandet Aar, hvorpaa jeg begyndte paa sproglige Studier med Skoleembedseksamen som Maal. Afbrød flere Gange af forskellige Grunde Studieopholdet i København. Et Par Maaneder var jeg Vikar for en Skolelærer paa Landet, senere et halvt Aar Lærer ved en Realskole i Holbæk, et halvt Aar Soldat paa Kronborg og endelig i to Maaneder paa Studieophold i Tyskland. Efter Skoleembedseksamen har jeg været Lærer først syv Aar i Svendborg og senere otte Aar ved Esbjerg Gymnasium. I Aaret 1916 giftede jeg mig med Margrethe Jørgensen fra Kværndrup paa Fyn. Vi har en lille Pige paa omtrent fem Aar og bor i vort eget lille Hus ikke ret langt fra Esbjerg. (Portræt Side 200).

PRYTZ, K. S., f. 1. Maj 1881. Søn af Oberst E. Prytz, død Juni 1922, og C. M. Prytz f. Steenstrup, død Januar 1912. Student af sproglig-historisk Retning 1899 fra Østersøgades Latin- og Realskole. Rekrut i Kastellet 1900. Officerskolens næstældste Klasse 1900—02 og ældste Klasses Ingeniørafdeling 1905—08. Premierløjtnant 1902, Kaptajn 1914. Ved Ingeniørregimentets Brokompagni 1902—05 under Forsøgene med det kort efter indførte Flydebromateriel og med Udførelsen af Vandløbsrekognoscering af Størstedelen af Sjælland. Ved Telegrafkompagniet 1908—10 under Paabegyndelsen af Felttelefonitjenestens Ordning. 1910—14 ved Søforternes Bygningsdistrikt under Saltholmflakfortets Bygning som arbejdsledende Ingeniør paa Fortpladsen, derefter ved Distriktets øvrige Tjenester, fungerende Chef 1916—18. Ridder af russisk St. Stanislaus Orden 3. Klasse 1908, Ridder af Dannebrog 1916.

Afsked paa Grund af Svagelighed April 1918. Ingeniør ved Statens Grundforbedringsvæsen fra dets Oprettelse i 1918 til dets Ophævelse i 1922, deraf som ledende teknisk Ingeniør fra



April 1919. Har især arbejdet ved Undersøgelserne af Store Vildmose, ved Ordningen af Afløbsforholdene ved Nissum Fjord for den dertil nedsatte Kommission samt ved tekniske Undersøgelser vedrørende Kunstvanding. Medlem af det i 1920 af Statens Redskabsudvalg nedsatte Dommerudvalg til Prøvning af Vindmotorer. Fra 1922 ved Det danske Hedeselskabs systematiske Undersøgelser i Viborg.

Gift i 1921 med Tandlæge Fru R. B. Prytz, f. Schroll. (Portræt Side 205).

TRIER, JACOB. Efter at have taget theologisk Embedseksamen, Sommeren 1905, var jeg, som er født paa Frederiksberg 13. Marts 1880, Søn af Grosserer, Tømmerhandler F. C. Trier og Hustru Sofie Hall, og Student fra Østersøgades Latin-skole, Lærer og Elev paa Vallekilde Højskole den følgende Vinter. I August 1906 ægtede jeg Lissa Kretz, Datter af Bureauchef ved Rigsdagen Fr. K. og Hustru A. Wellmann, og efter en Udenlands- og Studierejse paa tre Fjerdingaar havde vi vort første Hjem i Ollerup ved Svendborg, hvor jeg var Lærer paa Højskolen, samtidig med at jeg underviste en Del i en privat Børneskole. Fra Marts 1911 til November 1914 Sognepræst i Skibet ved Vejle; de følgende Aar Valgmenighedspræst i Askov og Lærer ved Højskolen, indtil jeg i Begyndelsen af 1923 paa Menighedsraadets Opfordring søgte og fik Kaldet som residerende Kapellan ved Frederikskirken, saa jeg nu er vendt tilbage til Fødebyen.

1) K. S. Prytz.

2) Jacob Trier.

3) P. U. L. Øllgaard.

Af Tillidshverv skal jeg nævne: Rejsepræst for „Kirkeligt Samfund“, Formand for den skandinaviske Sømandsmission i Calcutta, Formand for Børnehjemmene „Kana“, Sekretær i Samfundet „Dansk Kirkesang“. (Portræt Side 205).

ØLLGAARD, POUL ULRIK LIND, f. 3. Februar 1880 paa Møen, hvor Faderen var Læge. Teologisk Kandidat 1905. Ordineret Medhjælper ved St. Olai Kirke i Helsingør 1906—09, Sognepræst i Velling i syv Aar, forflyttet til Ølgod, hvorfra han i 1923 kom til Odense som 1. residerende Kapellan ved Domkirken og Præst ved Hospitalet. (Portræt Side 205).

KÆRN, ARILD, f. 26. Juli 1881. Søn af Kasserer cand. jur. N. C. J. V. Nielsen Kærn og Hustru Vilhelmine f. Wandall. Student fra Østersøgades Latin- og Realskole. Cand. polyt. Bygningsingeniør 1906. 1906—07 ved Tunnelbygning i New-York til Tider under $3\frac{1}{2}$ Atmosfæres Overtryk. 1907—12 ved Jernbanebygning i Bolivia. Deltaget i Anlæg af fem Banelinjer med en samlet Længde af ca. 1000 km, hvoriblandt en Linje til den gamle berømte Sølvmine Potosi førte over det højeste Jernbanepas i Verden, beliggende 15,824 engelske Fod over Havet. Vendte tilbage til New-York via Valparaiso, Magellanstrædet, Buenos Aires, Rio Janeiro og Trinidad. 1912—14 i New-York, oplevede bl. a. at gaa arbejdsløs cirka ni Maaneder. 1914—16 ansat hos Burmeister & Wain. 1916—19 dels i New-York, dels paa San Domingo ved Anlæg af Sukkermøllefabrik.

1919 vendte jeg atter hjem til Danmark, og efter cirka et Aar ved Statsbanerne fik jeg min nuværende Stilling som Driftsbestyrelseschef ved Varde-Grindsted Jernbane. Gift i New-York i 1918. (Portræt Side 208).

WULFF, WILLIE, f. i København 15. Marts 1881. Søn af Direktør for Det Danske Petroleums Aktieselskab Vald. E. Wulff og Hustru Cathinca, f. Berg. Skønt min Karriere har passeret saa forskellige Stadier som Cand. phil., Arkitekt, Billedhugger og Luftfartdirektør, frembyder den næppe særligt

spændende Enkeltheder. Jeg skal derfor indskrænke mig til at fremhæve de vigtigste Data.

Efter en forholdsvis vellykket matematisk Artium maatte jeg i to lange Aar genopleve Matematikens a b c paa teknisk Skole, men opmuntredes svært ved samtidigt at besøge Kunstakademiets Arkitekturskole, indtil jeg i en Sommerferie fik en Klump Ler i Haanden — en ret stor Klump, som efter nogen Tids Famlen, Trykken og Skraben blev til en Figur i Legemsstørrelse, udstillet paa Foraarsudstillingen ved Charlottenborg i 1902. Derefter drog jeg til Paris, hvor jeg havde Atelier et Aars Tid og gennemgik en kortvarig (tre Maanedes), men uhyre lærerig Kunstskeletid med I. F. Willumsen som Lærer. Denne min eneste Læretid blev et glimrende Grundlag at arbejde videre paa. Efter Paris slog jeg mig ned i København et Aar, hvor en legemsstor Mandsgruppe i 1904 aabnede mig Adgang til den frie Udstilling, i hvilken jeg da optoges som Medlem, hvilket jeg endnu glæder mig ved at være. Derefter to Aar i Grækenland, hvor Phidias og endnu ældre Mestre var mine Lærere — jeg kopierede deres Arbejder —. Kunstnerisk meget udbytterige Afstikkere til Ægypten, Tyrkiet og Italien. Saa to Aar i København igen og fra 1908—15 boede jeg i Paris. I 1909 udstillede jeg for første Gang paa „Salonen“. Det var en Mandsfigur i overnaturlig Størrelse, som indbragte mig „Mention honorable“.

Fra 1912 skriver min „Luftinteresse“ sig, idet jeg dengang foretog forskellige Afstikkere ind i Flyvningens Verden, men var dog stadig Billedhugger. 1914 standsede Krigen Flyvevirksomheden. I 1915 hjem til København — her kun Billedhugger — mine polycrome Arbejder vakte en Del Uenighed blandt de lærde. I 1916 fik jeg Akademiets Guldmedaille for en Granitgruppe: „Venus og Adonis“. I 1918 havde jeg næsten udsolgt, men da havde ogsaa min gamle Kærlighed til Luften grebet mig saa stærkt, at jeg lod Mejslen ligge og i Stedet for begyndte Arbejdet paa at skabe en civil dansk Luftfart. Siden har jeg helliget mig Luftfarten, som nu efter seks haarde Pioneringens Aar synes at være fastslaaet som det samfundsnyttige Samfærdselsmiddel, der befarer de lige og derfor de korteste Veje mellem Landene. En



Trafik, som Staten nu støtter med betydelige Summer og som langsomt, men sikkert arbejder sig ind i det praktiske Liv som en snart ligesaa uundværlig Faktor som Jernbaner, Dampskibe, Telefoner o. s. v. Efter to Aars Forarbejder konstitueredes i Marts 1920 Det danske Luftfartselskab med mig som administrerende Direktør. Og nu er Danmarks Deltagelse i den internationale Luftfart en Kendsgerning.



1) Arild Kærn.

2) J. H. Goldschmidt.

N. C. Kjellerup.



Horsens lærde Skole



Reykjavik lærde Skole



Universitetets Indgang



SLOMANNNS SKOLE

Bajer
Goldschmidt
Kjellerup

Salomon
Smidth

Nonboe
Hoff

BAJER, GUNNAR, f. i København 20. Marts 1879. Søn af Forfatter og Politiker Frederik Bajer. Efter Studieaar i Tyskland og et Aar ved Sorbonne i Paris 1905—06 har jeg virket som Kursus- og Gymnasielærer i Aarhus 1907—09 og i København 1909—18, hvorefter jeg tog Ophold i Bagsværd. 1910 gittede jeg mig med Clara Dagmar Oswald. Jeg har to Smaa piger paa 12 og 13 Aar. 1922 rejste vi til Syden og har tilbragt de sidste to Aar i Baden-Baden, Syditalien og Frankrig. Jeg rejser nu i Juli atter til Danmark.

GOLDSCHMIDT, JULIUS HENRY, cand. pharm. Grosserer, f. 7. Juni 1881 i Familieejendommen Amagertorv 10. Søn af i 1914 afdøde Grosserer Henry Goldschmidt og Hustru Helene Petrea, f. Levy. Jeg mindes gerne de tolv Aar, jeg gik i den nu ophævede Slomanns Skole, det første Aar i Blaagaardsgade 15, senere Jacob Dannefærdsvej 3. Efter Studentereksamen 1899 var jeg i tre Aar Discipel paa Nørrebros Apothek, en streng og sur Tid, som afsluttedes med pharm. Medhjælpereksamen i Efteraaret 1902, og som behageligt afløstes af et halvt Aars „Studie“tid (Botanik og Kemi) i Cambridge. I 1904 blev jeg cand.

1) H. J. Salomon.

2) Carl Rich. Smidth.

3) L. Chr. Nonboe.

Studerterne fra 1899 — XIV

pharm. og var et Aars Tid i Hamborg som Assistent paa et Laboratorium for Undersøgelse af Garvestoffer, indtil Sommeren 1905, da jeg blev Kemiker hos Garverifirmaet M. I. Ballins Søner og i en Aarrække Assistent hos Direktør Max Ballin, hvis sjældne Dygtighed og vindende Personlighed jeg kom til at værdsætte højt.

I 1911 drev jeg et mindre Garveri i Northampton, England, hvorefter jeg fra 1912 til Verdenskrigens Udbrud var Rejsende for et tysk Firma i Garvestoffer og rejste i disse to Aar til Stadighed i Skandinavien, Tyskland og Østrig. Ved Krigens Udbrud etablerede jeg mig i København, hvor jeg siden har drevet Grosserer- og Fabrikantvirksomhed i Garveekstrakter og Kemikalier. I Begyndelsen af 1924 overtog jeg efter min Farfar Grosserer Julius M. G. og min Farbror Professor Harald G. Hvervet som Forretningsfører for Arbejdshjemmet for døvstumme Piger med tilhørende Asyl. Ugift. (Portræt Side 208).

KJELLERUP, NIELS CHR., f. 16. Juli 1879 i en gammel, jydsk Landmandsslægt. Min Fader, Niels Winde Kjellerup, ejede paa det Tidspunkt Hovedgaarden Birkumgaard paa Gjøøl, og i flere Generationer havde Slægten ejet den gamle Gaard Visborggaard ved Mariager Fjord. Efter at jeg havde aftjent min Værnepligt, gjorde jeg i nogle Aar Tjeneste som Løjtnant ved Fodfolket. Jeg tog Filosofikum og bestemte mig til at følge min Slægts Traditioner og blive Landmand. Efter den almindelige Uddannelse som Landvæsenselev og paa Landbrugsskole overtog jeg Gaarden „Urenholt“, som hørte til Visborggaard. I 1915 lod jeg mig friste (ak, for tidlig) af de stigende Konjunkturer til at sælge Gaarden. Senere ejede jeg i et Par Aar den gamle Hovedgaard „Kongstedlund“, som jeg solgte for at overtage min afdøde Faders Skovejendom paa Gjøøl. Senere har jeg tilkøbt en Avlsgaard, saaledes at der nu hører cirka 150 Tønder Land Skov og 70 Tønder Land Ager, Eng og Mose til min Ejendom. Desuden ejer jeg den saakaldte Gl. Herredsfogedbolig i Blokhus, et morsomt gammelt straatækt Bindingsværkshus, 80 Alen langt; det udlejes til Badegæster. 1917 blev jeg gift med Hjördis Owren

fra Kristiania. Vi har en Søn i den herlige Alder af tre Aar. (Portræt Side 208).

SALOMON, HEIMAN JULIUS, f. 14. November 1880 i København. Søn af Raadhusbibliotekar, Fuldmægtig i Magistraten Julius Heiman Salomon, f. 13. Februar 1852, død 2. Maj 1922, og Johanne, f. Dreyer, f. 19. Januar 1856. I Slomanns Skole 1887, Student 1899, cand. jur. (laud) Sommeren 1905. Kort efter ansat paa Herredskontoret i Skive. Var hjemme i Julen 1905, blev syg kort efter sin Ankomst til Skive i Begyndelsen af Januar 1906 og døde af en heftig Blindtarmsbetændelse paa Sygehuset i Skive. (Portræt Side 209).

Kære Hr. Pastor C. Krarup.

Indlagte sender jeg Dem de Oplysninger om min Søn, kun med den Tilføjelse, at han ikke blev opereret for sin Blindtarm, Sygdommen var for heftig, og Bughinden blev straks angreben. Jeg havde den Lykke at pleje ham, til han lukkede sine Øjne.

Nu er det 18 Aar siden min Søn døde, endnu er Saaret friskt og bløder ved enhver Berøring, det var den første Sorg han gjorde sine Forældre, da han døde; med ham svandt 25 Aars lyse Forhaabninger. Jeg haaber De kan bruge det medfølgende Billede.

Venlig Hilsen

Johanne Salomon.

SMIDTH, CARL RICHARD. Ingeniør. R. af Dgb. født 22. Oktober 1881 i København. Søn af Kontorchef i Krigsministeriet Carl Smidth og Hustru Jenny, f. Jensen. Gift 12. Februar 1920 med Karen Marguerite Gredsted, f. 18. December 1892 i København, Datter af Forretningsfører L. Larsen og Hustru Anna, f. Gredsted. Student fra Slomanns Skole 1899. Cand. polyt. 1908. Ingeniør ved Gentofte Kommune 1905. Sektionsingeniør ved de Argentinske Statsbaner, herunder Leder af Rekonstruktionen af Banen fra Cordoba til Cruz del Eje 1909. Repræsentant for Akts. Titan i Rusland 1916. Direktør for Akts. Det Almindelige Handelskompagnis Filialer i Bahia og Rio de

XIV*

Janeiro 1919. Repræsentant for F. L. Smidth & Co. i Sydamerika 1922.

Præsident for den danske Udstillingskomité ved Verdensudstillingen i Rio de Janeiro 1922—23. Formand for den danske Hjælpeforening i Rio de Janeiro 1922—24.

Adresse c/o Danish Legation, Rio de Janeiro. (Portr. S. 209).

NONBOE, L. CHR. Desværre er det umuligt at give min Biografi noget som helst Særpræg, f. 30. September 1880 i Varde. Student 1899 fra Slomanns Skole. Embedseksamen Februar 1906. Overretssagfører i Vejle. (Portræt Side 209).

HOFF, H. Efter en fortræffelig Studentertid, ligelig delt mellem Sport, Studium og fornøjeligt Samvær med Studiekammerater, tog jeg medicinsk Embedseksamen Januar 1908. Derefter Rejser og almindelig Hospitalsuddannelse indtil jeg i 1910 paa-begyndte min Specialuddannelse i Ofthalmologi. Har siden 1917 praktiseret som Øjenlæge i København; er tillige Overlæge i Hæren. Erhvervede Idrætsmærket i Guld for to Aar siden.





GAMMELHOLMS LATIN- OG REALSKOLE

Bernth
Bielefeldt
Cohn

Reimann-Hansen
Hertz
Meyer

Strubberg
Overgaard
Sørensen (nu Vinterberg)

Andersen (nu Vigen)
Bachmann
Harboe

BERNTH, EINAR FERDINAND HAABER, f. i København 14. Oktober 1880, hvor Faderen Ferdinand Laurentius Bernth var Grosserer. Juridisk Embedseksamen Juni 1913. 1. September 1917 Sekretær i Finansministeriet. Ugift.

(Efter „Juridisk Stat“)

BIELEFELDT, CHRISTIAN FREDERIK, f. 5. Marts 1880. Søn af afdøde Professor V. E. Bielefeldt og Hustru Amalie f. Friis. Student 1899 fra Gammelholms Latin- og Realskole. Fuldmægtig i Landmandsbanken. (Portræt Side 213).

COHN, POUL GEORG (Grosserer Harald Bendix Cohn og Julie f. Levy), f. i Taarbæk 25. Maj 1880. Juridisk Kandidat Juni 1904. August 1908 Overretssagfører i København. Ugift.

(Efter „Juridisk Stat“)

REIMANN-HANSEN, ROBERT. Søn af Grosserer Louis Hansen og Hustru, f. Reimann, er født i København 28. September 1881. 1899 Student med Udmærkelse fra Gammelholms

1) C. F. Bielefeldt.

2) R. Reimann-Hansen.

3) Povl Hertz.

Skole. 1900 cand. phil. 1904 cand. polyt. (Bygningsingeniør) med 1. Karakter. Tog kort efter endt Eksamen paa Udenlandsrejse til Berlin, Paris, London og de Forenede Stater og fik i Maj samme Aar Ansættelse ved Baltimore & Ohio Jernbaneselskabet og har siden været knyttet dertil, først som Tegner og Kontorassistent i Cumberland, Md. Gjorde ogsaa Tjeneste i Marken ved Udstikning af nye Jernbanelinier. 1906 projekterende Ingeniør i Whulin W. Va. 1907 større Udenlandsrejse til Italien, Svejts, Tyskland og Danmark. 1907—10 Kontorassistent og projekterende Ingeniør i Morgantown, W. Va. 1911—15 ansvarshavende Ingeniør for et større Kontorpersonale i Baltimore, Md., beskæftiget med Projekter for nye Linier og Udvidelse af eksisterende Jernbaner. 1916 til Dato ansvarshavende Ingeniør i Baltimore, Md., for et større Personale, beskæftiget med Kontor- og Markarbejde for Projektering af nye Linier og Udvidelse af eksisterende Jernbaner. Ogsaa ansvarshavende Ingeniør for tekniske Undersøgelser, som retslige Sagsanlæg mod Jernbaneselskabet medfører.

Medlem af Civilingeniørforeningen (American Society of Civil Engineers). Medlem af Jernbaneingeniørforeningen (American Railway Engineering Association). Medlem af Universitets Klubben (University Club of Baltimore). (Portræt Side 213).

HERTZ, POVL. Søn af Fabrikant Eduard Hertz og Bertha Bendix, f. 20. September 1881. Tog Studentereksamen Sommeren 1899 (II) fra Gammelholms Latin- og Realskole og medicinsk Embedseksamen Sommeren 1906 (laud). Blev, efter en seksaarig Kandidat- og Assistenttjeneste, i Oktober 1912 2. Reservelæge ved Rigshospitalets medicinske Afdeling A., og Aaret efter 1. Reservelæge ved Rigshospitalets Børneafdeling indtil Oktober 1916. Fra April 1915 til Januar 1924 Chef for henholdsvis Frederiksbergs og Københavns Børnepoliklinik. Har foruden sin Disputats (Den medfødte Pylorusstenose hos spæde Børn, Maj 1915) skrevet en Række pædiatriske Artikler i danske og udenlandske Tidsskrifter. Praktiserer i København som Børnelæge. Gift 3. December 1912 med Julie Kattrup, f. 15. No-

vember 1890, Datter af Proprietær Rasmus Katstrup og Eline Wognsen. (Portræt Side 213).

MEYER, EJNAR ALFRED, f. 25. Oktober 1881 i København. Søn af Grosserer Sally Meyer (død 1900) og Hustru Betzy Dorothea Susanne, f. Friedländer (død 1911). Gift 1. April 1910 med Marie Eleonora Kirstine Ulrik, f. i København 25. Juli 1882, Datter af fhv. Stadslæge i København Axel Ulrik og Hustru Sara Birgitte, f. Tscherning (død 1916). Student 1899 fra Gammelholms Skole, cand. phil. 1900 og cand. polyt. (Fabrikingeniør) 1905, samme Aar Assistent ved Detlefsen og Meyers kemiske Laboratorium og senere ved Statsbanernes kemiske Laboratorium til 1908. Foretog derefter paa det Eibeschtske Legat en Studierejse til Tyskland og Østrig. 1909—10 Kemiker ved Spritfabrikken Fortuna i Hobro, derefter ansat ved United Distilleries i Belfast som Kemiker til 1911. Fra 1911—14 Driftsleder ved Københavns Spritfabrikker i København og fra August 1914 Kemiker ved Bristol Distillery, Bristol, England, og efter dette Firmas Overgang til The Distillers Co. Ltd., Leder af sidstnævnte Firmas Forsøgslaboratorium i Bristol. Medstifter og Bestyrelsesmedlem af Orkesterklubben, senere Akademisk Orkester i 1899, og Medlem af Studentersamfundets Bestyrelse 1907—08. (Portræt Side 218).

STRUBBERG, A. C., Fuldmægtig i Landbrugsministeriets Fiskeridirektorat, cand. mag. Født 31. August 1881 i Nakskov som Søn af Skibsfører W. J. G. Strubberg og Hustru, f. Thorsen, kom jeg med mine Forældre snart efter til København, hvor jeg senere har levet. Seks Aar gammel blev jeg sat i Gammelholms Skole og tilbragte hele min Skoletid her indtil Artium i 1899. Fa'er var i hele denne Periode Skibsfører i D. F. D. S., og hele Tilværelsen i Hjemmet blev naturligvis stærkt præget af de Glæder og Bekymringer, de fleste Sømandshjem gennemlever. For os Børn var Lyssiderne vel de overvejende, og Ferieturene med Fa'er de største Begivenheder. Hvad jeg her saa, og hvad Far bragte hjem fra fremmede Strande, gav snart min Lærelyst en

bestemt Retning, og Interessen voksede sig stadig stærkere; flere Aar før Artium var jeg sikker paa, i hvilken Retning mine Studier skulde gaa. I 1899 begyndte jeg Arbejdet ved Universitetet med Zoologi som Hovedfag (Speciale indenfor Fiskene) og tog de afsluttende Eksaminer i 1905. Allerede i mine første Studenteraar kom jeg i Berøring med daværende Mag. Johs. Schmidt, ansat som Leder af de lige paabegyndte Fiskeriundersøgelser ved Island og Færøerne, og det blev Indledningen til et langt og lykkeligt Samarbejde, der har varet lige til Dato. Jeg fulgte ham paa lange Togter i Nordatlanterhavet lige fra Biscaya til Island, og vi arbejdede Side om Side paa Bearbejdelsen af alt det hjembragte.

Samtidig med denne Virksomhed ansattes jeg i August 1906 som Assistent hos Prof. I. E. V. Boas ved den kongelige Veterinær- og Landbohøjskoles zoologiske Laboratorium og blev der i tolv lærerige Aar. Da Assistenttiden var ude, overgik jeg til vor Fiskeriadминистраtion, hvor min Opgave bl. a. er at udarbejde vor aarlige Fiskeristatistik, et Felt, hvor der er god Brug for den særlige Uddannelse som Biolog og fiskerikyndig. I Januar 1923 ægtede jeg Bodil Larsen Rohweder, Malerinde og zoologisk Tegner.

Publikationer: Forskellige biologiske Arbejder, offentliggjort i Kommissionen for Havundersøgelser's Meddelelser og i „Beretning om den danske Middelhavsekspedition“ 1908—10, Anmeldelser o. s. v.

OVERGAARD, JENS f. i Stjær 5. August 1880. Juridisk Kandidat 12. Juni 1906. Sagfører i Taastrup 26. Oktober 1909. Overretssagfører samme Steds 9. Maj 1911. 1. Oktober 1912 til 31. Marts 1918 Fuldmægtig ved Bornholms vestre Herred. Nu i Taastrup igen. Gift 1911 med Magna Hegner Pedersen.

VINTERBERG, HERMAN JOHAN BERTEL (tidl. Sørensen)
Jeg meddeler følgende Data, som jeg erindrer med Sikkerhed. Cand. mag. med Engelsk som Hovedfag, Dansk og Fransk

i Januar 1907. Underviste ved Frederiksberg Gymnasium 1907—11. Adjunkt paa Herlufsholm 1911—19. Derefter Adjunkt og fra 1923 Lektor ved Falkonérgaardens Gymnasium paa Frederiksberg. Har været Medudgiver af Gyldendals Engelsk-Dansk Ordbog (3. Udgave 1922) og samme Forlags Dansk-Engelsk Ordbog samt af Macaulay: Essays med Noter af L. Trier. Gift 1915 med Ingeborg V., f. Momberg. Enkemand fra 1917. Har en Datter Ingeborg Vinterberg, f. 1917.

VIGEN, ANDERS, f. 13. Oktober 1879 i Aastrup. Søn af Husmand Lars Andersen. Journalist 1905—08 ved „København“, derefter ved „Berlingske Tidende“. Fra 1920 i Ledelsen af Erhvervenes Pressesekretariat. Har udgivet, sammen med S. Agerholm, Arbejdsgiverforeningens Historie. Gift med Margrethe Schmidt.

BACHMANN, OTTO EMIL, f. 28. December 1875 i København. Faderen var Stabssergent. Deltog i den græsk-tyrkiske Krig 1897 paa græsk Side. Læste derefter Fransk under et Ophold i Frankrig til han begyndte at læse til Studentereksamen, som han tog 1899. Studerede et Par Aar ved Polyteknisk Læranstalt, men opgav Studiet og rejste til Chile for at søge Ansættelse i dette Lands Hær.

HARBOE, FREDERIK CARL CHRISTIAN. Søn af Sognepræst Frederik Harboe i Sorterup — Ottestrup, f. 15. November 1880. Er nu Ingeniør og bosat paa Christianshavn.





FREDERICIA LATIN- OG REALSKOLE

Bech

Mortensen (nu Bröchner-Mortensen)

BECH, KNUD FREDERIK, f. 26. Oktober 1881 paa Engesholm, Nørup Sogn pr. Vejle. Søn af Kammerherre, Godsejer Carl Adolph Rothe Bech og Hustru Josepha del Carmen, f. Prom, adopteret Petersen. Student fra Fredericia 1899. 17. Februar 1905 cand. jur. 1. November 1905 til 1. August 1906 Fuldmægtig paa Bornholms Amtskontor. I Efteraaret 1906 rejste han til Argentina, hvor han en Tid havde en Stilling ved Jernbanevæsenet i den nordlige Del af Landet, derefter var han Forvalter paa en Estancia. 1. August 1908 til 9. Marts 1909 Sekretær ved Generalkonsulatet i Buenos Aires, 1. Juni 1909 Assistent i Udenrigsministeriet; 23. September samme Aar rejste han tilbage til Argentina, for der at begynde en selvstændig Virksomhed. Hans Udlængsel og Trang til selv at skabe noget nyt fik ham til at opgive den udenrigsministerielle Løbebane. I 1910 lejede han, sammen med et Par Kompagnoner, Regeringsjord i Territoriet Santa Cruz, som er i den argentinske Del af Patagonien, og der ledede han selv Arbejdet ved Indretningen af Ejendommen Condor Cliff, som han stadig selv administrerer. I 1917 var han med til at oprette en stor Estancia og i 1919 endnu en. Han er stadig Medejer af alle tre Estancias, paa hvilke der udelukkende drives Faareavl. Midt i August 1920 blev han i Buenos Aires gift med sin Kusine Maria Elvira Prom. (Portræt Side 218).

1) Ejnar Alfred Meyer.

2) Knud Fr. Bech.

3) G. Bröchner-Mortensen.

BRØCHNER-MORTENSEN, GEORG, f. i Fredericia 20. Oktober 1881, Student fra Fredericia Latinskole 1899, cand. jur. 1905. Samme Aar Assistent paa Københavns Politikontor, 1908 Fuldmægtig samme Steds, 1913 Viceinspektør for Horsens Straffeanstalt, 1914 Fængselsinspektør for de københavnske Fængsler, 1921 Direktør for Statens Sindssygehospitaller. Ugift. (Portræt Side 218).





FREDERIKSBERG LATIN- OG REALSKOLE

Bang

Eibe

Andersen, Karen Marie

— Vald.

Hansen, Alb. (nu Hilliger)

— Christen

(nu Riis-Hansen)

Cederholm

Christensen

Jensen, Carl (nu Boeskov)

Kyhse

Madsen, Bodil

Nielsen, Vilhelmine

— Karen Nielsine

Pedersen

Sørensen (nu Sanvig)

Alsøe

Flor

Krag

Kragh

Lauritzen

Rosendal

Schou

Suhr

BANG, OLUF, Professor ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, f. 12. December 1881 paa Frederiksberg. Søn af Professor Bernhard Bang og Hustru Anna Elisabeth, f. Klee, død 1922. Gift 10. November 1917 med Magna B., f. 23. Oktober 1885 i V. Egede, Datter af Godsforvalter paa Korselitze, Justitsraad Schrøder, død 1897, og Hustru, f. Harpøth, død 1922. Student 1899 fra Frederiksberg Latin- og Realskole; medicinsk Forberedelseseksamen 1901; Veterinæreksamen 1905; klinisk Assistent ved Veterinærskolen 1905—07 og 1908—13; Assistent ved Forsøgslaboratoriet 1907—14; Professor i Veterinær-Lægevidenskab og Bestyrer af medicinsk Klinik fra 1914. (Portræt Side 220).

EIBE, FREDERIK HENRIK, f. 23. August 1881 paa Frederiksberg, Søn af senere Kontorchef i Østifternes Kreditforening Rasmus Roulund Eibe og Emma Anine, f. Strøm, gennemgik Fru

1) Oluf Bang.

2) F. H. Eibe.

3) A. N. Petersen.

Lundings Forberedelsesskole og derefter Frederiksberg Latin- og Realskole (nu Frederiksberg Gymnasium). Student derfra 8. Juli 1899. Cand. phil. Juni 1900, cand. jur. 22. Juni 1905. Fra 2. Oktober 1905 til 31. Maj 1907 Volontør paa Københavns Amts nordre Birk, fra 1. Juni 1907 Volontør i Finansministeriet, fra 1. April 1908 fast Ansættelse som Assistent (med Anciennitet fra 1. September 1907) i Finansministeriet, fra 1. August 1921 Fuldmægtig. Fra 1. Juni 1911 samtidig haft Beskæftigelse i Østifternes Kreditforening. Har desuden drevet musikteoretiske Studier og offentliggjort Afhandlinger om derhen hørende Emner i Dags- og Fagpressen. Gift 21. Februar 1912 med Eugenia Ulrikke Rigmor Langgaard, Datter af praktiserende Læge, Konsul Francisco de Ipanema Langgaard og Anna Maria, f. Brorson. (Portræt Side 220).

ANDERSEN, KAREN MARIE. Gaardmandsdatter fra Vestfyn, f. 19. Juli 1879. Medicinsk Embedseksamen i Sommeren 1906. Kandidatvirksomhed forskellige Steder. 1912 Lærer i Anatomi for Statens etaarige Kursus for Gymnaster. 1909 Praksis paa Frederiksberg. *(Efter „Den danske Lægestand“).*

ANDERSEN, VALD. NØRGAARD, bor i Stockholm, hvor han er Direktør for Dunlop Rubber Co., Malmgatan 69.

HILLIGER, ALBERT LUDVIG (tidl. Hansen), Overretssagfører i København. Af et Brev: — — — min Broder har været syg i mange Aar og ikke meget i Funktion, han døde 1923.

RIIS-HANSEN, KRISTEN, fhv. Bankdirektør, R. DM., FM. i Guld, f. 26. September 1876 i Lødderup paa Mors. Søn af Gaardejer J. K. Hansen og Hustru Poulina, f. Nørgaard. Gift med Emma Louise R.-H., f. 17. April 1880 i Helsingør. Student (privat dimitteret) 1899; cand. polit. 1903; Assistent i Det statistiske Departement s. A.; Fuldmægtig 1910; Kontorchef 1913; Orlov fra 1914 og overdraget at deltage i Lovarbejder paa Skatte-

væsenets Omraade; Departementchef i Finansministeriet 1916—21; Trafikminister i Ministeriet Friis April—Maj 1920; Direktør i Landmandsbanken 1921—22.

Docent i Samfundsøkonomi ved Landbohøjskolen 1908—19; Stedfortræder for Statens Forligsmand i Arbejdsstridigheder 1912—20; Forligsmand Februar—Juni 1920; Medlem af Landbo-kommissionen af 1911 og af forskellige andre Regeringskommissioner; Formand for den overordentlige Kommission November 1919 (Medlem fra 1918) til den ophævedes 1921, derefter Formand for dens Afviklingsudvalg; Medlem af Valuta-Fællesraadet af 1919 og af Valutakommissionen af 1920; Formand i Bestyrelsen for Akts. M. J. Ballins Sønner og Hertz' Garverier og Skotøjsfabrikker; Medlem af Bestyrelsen for Assurance-Compagniet Baltica.

Har skrevet: Samfundsøkonomien i Grundtræk (2. Udgave 1919); Kortfattet Samfundsøkonomi (2. Udgave 1918). Udgiver af Hages Haandbog i Handelsvidenskab, 4. Udg.

Adresse: Steen Blichers Vej 25, København F.

(„*Krak's blaa Bog 1922*“.)

CEDERHOLM CARL GUSTAF EUGEN, f. 26. Juni 1879. Juridisk Kandidat Juni 1920. Sagførerfuldmægtig i København. 1. Juli 1908 Assistent i Finansministeriet; 1. Juli 1922 Fuldmægtig. Ugift.

(„*Juridisk Stat*“.)

CHRISTENSEN, LAURITZ, f. 23. December 1880. Er Landmand i Grurup ved Thisted.

BOESKOV, CARL, f. 9. Juni 1873. Teologisk Eksamen Januar 1906. Højskolelærer i Børkop 1907. Sognepræst Grove—Simmelkjær 1909—15; i Ryde-Handbjerg 1915—27; nu i Tyrstrup-Hjerndrup.

(„*Kirkelig Aarbog*“.)

KYHSE, FRANTZ CHRISTIAN SYLVESTER. Født i København 31. December 1878. Faderen var Auktionsdirektør. Juridisk Kandidat Februar 1907. 1. Juli 1909 Kopist i Landsover-samt Hof- og Stadsretten. 1. Oktober 1919 Sekretær i Køben-



havns Byret. 1. April 1923 tillige Fuldmægtig ved Københavns Forligskommission. Gift 1911 med Ingeborg Maria Frederikke Camilla Møller. („Juridisk Stat“.)

MADSEN, BODIL MARIE, f. 20. April 1878. Faderen var Landinspektør i Esbjerg. Iøvrigt intet oplyst.

NIELSEN, VILHELMINE ULRIKKE. Datter af Sadelmager i Kerteminde Niels Peter Chr. Nielsen, f. 20. November 1877. Medicinsk Eksamen Vinteren 1907. Var ansat mange forskellige Steder, bl. a. paa Manø i to Maaneder og en Dag. Praktiserer i Kolding. (Efter „Den danske Lægestand“.)

NIELSEN, KAREN NIELSINE. Intet oplyst.

PPETERSEN, ANDERS NIELSEN, f. 5. Marts 1864 i Eskør By, Husby Sogn, Odense Amt, som Søn af Gaardfæster Hans Pedersen og Hustru Birthe, f. Andersen. Udrustet bl. a. med solide fysiske Kræfter fik jeg lige fra 8—9 Aars Alderen Lov og Lejlighed til i rigt Maal og til mine Omgivelsers udelte Forundring at øve mig i legemligt Arbêjde paa mine Forældres Gaard, først som Hyrde- og Røgterdreng, senere som almindelig Tjenestekarl, idet jeg allerede i fjorten Aars Alderen med Glans udførte en fuldvoksen Karls Arbejde og, efter sigende, endda betydeligt derudover.

1) Oscar Alsøe.

2) Knud Rosendal.

3) Viggo Rosenf.

Da Skolelæreren havde indbildt min Fader, min Moder var da forlængst død, at jeg tillige var et lyst Hoved, blev det vedtaget, at jeg ogsaa skulde have Lejlighed til at prøve mine aandelige Kræfter. Denne Prøve realiseredes ved, at jeg i Vinterhalvaaret 1879—80 frekventerede Fyens Stifts patriotiske Selskabs Landbrugsskole i Odense. Uagtet jeg ikke selv havde nogen stærk Fornemmelse af, at jeg ved denne Prøve havde aabenbaret nogen særlig Begavelse, blev det dog besluttet, at jeg nu for Alvor skulde ud af „Reden“ — vi var syv Søskende, og vi kunde jo ikke alle „faa Gaarden“ efter vor Fader. Jeg blev saa den 31. Marts 1881 sendt til København med min Moders Broder, den i sin Tid som Folketingsmand meget bekendte Gaardfæster Niels Andersen, Husby, der gennem omtrent en Menneskealder efterhaanden repræsenterede flere fynske Folketingskredse (Assens, Middelfart, Kerteminde), med ham altsaa som min Cicerone ved min første Entré i Hovedstaden. Ankomsten til København sent om Aftenen førte min Onkel mig til Gæstgivergaarden Tvermosegaard i Rosengaarden, hvor jeg skulde overnatte. Her bemærkede jeg noget, som stedse senere har staaet klart i min Erindring. Jeg saa, vistnok for første Gang, Berlingske Tidendes Aftenudgave. Den laa udbredt paa Billardet i Restaurationslokalet og omgivet med Sørgerand i Anledning af, at Arveprinsesse Caroline netop den Dag var afgaaet ved Døden.

Næste Dag fik jeg lejet et lille, meget spartansk udstyret, saakaldt „møbleret“ Værelse paa 4. Sal i en Baggaard paa Nørre Boulevard, og samtidig blev jeg indmeldt paa Galster og Holbølls Kursus. Et et kvart Aar derefter tog jeg den store Præliminærexamen ved Universitetet; to et halvt Aar senere juridisk Eksamen for ustuderede med Karakteren „bekvem“. Fra Efteraaret 1884 Fuldmægtig hos nu afdøde Sagfører L. B. Svendsen, Frederiksberg, til hvis Virksomhed jeg var knyttet i cirka tolv Aar (til 1896). I 1889, et halvt Aar efter opnaaet Fuldmyndighed, erholdt jeg Bestalling som Sagfører. Allerede et Par Aar tidligere havde jeg giftet mig med Caroline Amalie Thomsen, Datter af Bødkermeister Th., Slagelse. Efter i Forbindelse med min Fuldmægtigstilling saa smaat paa egen Haand at have praktiseret i

cirka syv Aar, gav jeg mig i Efteraaret 1896, til samtidig med at jeg drev min Sagførervirksomhed, at læse til Artium paa Linderstrøm-Lang & Hjorts Kursus i Linnégade. Tog saa Artium ved Frederiksberg Latinskole i 1899, den 8. Juli, og Filosofikum det følgende Aar.

Noget medtaget af de udstaaede Strabadser gav jeg mig straks efter opnaaet Artium til at dyrke Søbadene paa „Helgoland“, hvor jeg blev trofast „Viking“ i cirka atten Aar, indtil Februar 1916, og bl. a. erhvervede Prædikaterne „Isbryderen“ og „Svend Nr. 1“ og erholdt „Hæderlig Omtale“ ved den første Vinterkapsvømning herhjemme den 12. Januar 1908, *vide* de københavnske Dagblade og da særlig Politiken for 13. samme Maaned. (Portræt Side 220).

SANVIG, J. V., f. i Thisted 16. September 1881 som Søn af daværende Købmand Vilhelm Sørensen. Jeg kom til København i 1888 og gik først i Kommuneskole og efter mit 10. Aar i De forenede Kirkeskoler, efter at havde opnaaet Thorups Legat. Jeg tog 4. Klasses Hovedeksamen fra Lang & Hjorts Kursus i 1898 og Studentereksamen Aaret efter fra samme Kursus, men som Privatist ved Frederiksberg Latin- og Realskole. Jeg blev cand. phil. i 1900, og begyndte da at tage Plads paa Sagførerkontor for at hjælpe til med at gennemføre min Uddannelse. I de sidste Aar af min Læsetid maatte jeg klare mig selv. Efter at jeg i Vinteren 1906—07 havde faaet Eksamen, kom jeg kort Tid efter til Brønderslev som Sagførerfuldmægtig og har været her siden. Jeg fik Bestalling som Sagfører i 1911 og som Overretssagfører i 1914, og fik senere ved Navnebevilling Efternavnet Sanvig i Stedet for Sørensen. Jeg blev i 1907 gift med Helene Sund fra Allinge, og vi har tre Børn i Alderen tretten til seksten Aar.

ALSØE, OSCAR. At jeg er født 12. Juni 1882, har De formodentlig lig ad anden Vej, men hidsættes kun for en Ordens Skyld. Da min Fader var Tekniker, faldt det ganske naturligt, at jeg ogsaa skulde være det, hvorfor jeg, efter at være bleven Student, kom paa Polyteknisk Lærestalt, hvorfra jeg blev cand. polyt.

Studenterne fra 1899 — XV

som Maskiningeniør i 1906 efter samtidig at have staaet et Aar i Smedelære.

Som Ingeniør var jeg først ansat i et halvt Aar i P. Bangs Ingeniørforretning for Opvarmnings- og Ventilationsanlæg, til hvilken Forretning jeg vendte tilbage i 1910 efter i Mellemtiden at have været ansat i en anden lignende Forretning. Ved Indehaverens Død overtog jeg Forretningen i 1920 som Eneindehaver. (Portræt Side 223).

FLOR, AAGE CHR. RIIS, Søn af Købmand (en gros) C. C. Flor, f. i København 28. December 1876. Kom efter Præliminæreksamen til Handelsvirksomhed — Kontor og Toldklarering. Var beskæftiget herved i tre til fire Aar, tog derefter 4. Klasses Hovedeksamen fra Ribe Katedralskole og Studentereksamen 1899 (matematisk-naturvidenskabelig) fra Frederiksberg Latin- og Realskole, efter Forberedelse paa Lang & Hjorths Kursus i København.

Studerede paa egen Haand Nationaløkonomi og Statsvidenskab samt læste til Filosofikum — tog denne. Fra September 1899 til 23. Juli 1900 arbejdede jeg dels som Arbejdsmand og Murer i Esbjerg.

Sidstnævnte Dato ansattes jeg ved „Vestjyllands Social-Demokrat“ i Esbjerg som Journalist. Kom straks ind i den politiske Bevægelse (havde fra seksten til atten Aars Alderen været Medlem af socialistiske Klubber i København) og i Fagforeningsarbejdet, og blev Tillidsmand i Arbejdsmandenes Fagforening i Esbjerg. Aftjente Værnepligt ved Intendanturen April til September 1902. Kom derefter til „Nordjyllands Social-Demokrat“ i Aalborg. Valgtes 1906 til Medlem af Aalborg Byraad, genvalgtes 1909, forflyttedes 1910 som Redaktionssekretær til „Socialdemokraten“ i Randers. Blev Redaktør dér 1911. Valgtes ved ordinært Valg 1913 til Medlem af Randers Byraad. Heri har jeg, da dette skrives, stadig Sæde. Formand for Partiforeningen i Randers, Medlem af Socialdemokratiets Hovedbestyrelse, Borgmester i Randers 1919—21. Formand for Byraadets socialdemokratiske Gruppe. Gift med efterfølgende

CAMILLA ALVILDA, født KRAG. Datter af afdøde Kap-
tajn, Møllejer K., Svenstrup pr. Aalborg. Tog Præli-
minæreksamen 1896 ved Langs Skole i Silkeborg, Studenter-
eksamen 1899 ved Frederiksberg Latin- og Realskole, Filosofi-
kum. 1906 Lærerindeeksamen. Ansattes samme Aar ved det
kommunale Skolevæsen i Aalborg, flyttede til Randers 1910, an-
sattes ved den derværende kommunale Mellem- og Realskole,
hvor hun er endnu. I Ægteskabet er der to Børn. En Søn, cand.
phil., Journalist ved „Social-Demokraten“ i Viborg; en Datter,
der efter Studieophold i Dresden og Paris er ansat i Gent ved et
Børnehospital.

KRAGH, HENRIETTE, f. 25. Marts 1872, angives at være død.

LAURITZEN, LAURITZ. Søn af Proprietær H. Rask Lau-
ritzen og Hustru I. M., f. Fabricius, f. 19. December 1879 i
Resenborg, Resen Sogn. Student 1899, cand. phil. 1901. 1. Del
af polyteknisk Eksamen for Bygningsingeniører, men fuldendte
ikke Studiet.

ROSENDAL, KNUD. Anno 1899. Det var herlige Dage. Lang
og Hjort havde i Løbet af et Aar faaet fyldt saa mange
Kundskaber paa mig, at jeg kunde bestaa Prøven ved matematisk-
naturvidenskabelig Studentereksamen. Men de havde ogsaa maat-
tet hænge i med Paafyldningen, og jeg kom først rigtig til Besin-
delse, da den nye Studenterhue prydede mit Hoved. Og saa kom
de herlige Dage med Ferie paa en stor Bondegaard hos en Stu-
diekamerat og med alt, hvad der efter Traditionen hører med
til en saadan Ferie. Men der stod en Sky i Horisonten og den
hævede sig mere og mere, indtil den hen i Oktober Maaned gan-
ske fordunklede den lyse Himmel. Jeg var nemlig midt under
Studentereksamen bleven udskrevet paa Session til Garde-Gre-
nader i Berlin. Og i Oktober blev jeg indkaldt. Og saa kom jeg
først til Besindelse to Aar efter. Lang & Hjorth var skrappe,
men Papa Wedel ved fjerde Fodgarderegiment var dog skrap-
pere, ret et Dydsmonster af en prøjsisk Hauptmann. Da jeg var

xv*

færdig med de to Aars Tjeneste læste jeg Latin og Græsk, først paa Askov, derefter hos Lang & Hjorth og samtidig forberedte jeg mig til den filosofiske Prøve, som jeg bestod i 1903 samtidig med Tillægsprøven i de to ovennævnte Sprog.

I Januar 1908 bestod jeg theologisk Embedseksamen, var dernæst uordineret Medhjælper i de sønderjydske Frimenigheder, indtil jeg i Pinsen 1910 blev ordineret til Frimenighedspræst i Aabenraa Frimenighedskirke. I 1908 var jeg bleven gift med Regitze Jürs, Datter af Kaptajn u. T. Carl Jürs i København. Først boede vi i Bredebro, men før min Ordination flyttede vi til Aabenraa, hvor vi boede til 1920, og hvor vore tre Børn alle er fødte.

Min Stilling var at være Rejsepræst i de sønderjydske Frimenighedskredse, som alle bidrog til min Lønning. Hveranden Søndag holdt jeg Gudstjeneste i Aabenraa og hveranden Søndag forrettede jeg Tjeneste paa Vestereggen, hvor Pastor Jørgensen ikke selv kunde betjene de fire Frimenighedskredse. For øvrigt holdt jeg kristelige Møder og Foredrag af forskellig Art i Forsamlingshuse, Kroer og private Hjem, ofte under Polititilsyn. Et Par Gange var jeg indkaldt til Manøvre, tilsammen i otte Uger.

Den 2. August, da Krigen udbrød, maatte jeg møde under Færnerne i Flensborg. Jeg vilde ellers den Dag have rejst til Lise-lund. Det blev noget andet. Inden Aften indkaldt som Soldat, fuldt udrustet med 120 skarpe Patroner. Jeg kom med et Landstormskompani til Kystbevogning i Nærheden af Dybbøl, men da jeg plagedes af en Mavesygdom, kom jeg straks paa Lazaret i Flensborg. Og der hørte jeg saa om Arrestationerne af danske Mænd og Kvinder rundt omkring i Sønderjylland, om Forbud mod danske Dagblade og om de store tyske Sejre. Den 20. Oktober blev jeg hjempermitteret som midlertidig ubrugelig, gik hjemme og forrettede min Gerning omtrent et Aars Tid, stod foran en ny Indkaldelse, da jeg blev slaaet af en Hest, som knuste mit venstre Knæ. Efter lang Tids Sygdom og gentagne Operationer paa Diakonissestiftelsen i Flensborg kom jeg hjem med et stift Knæ. Til Trods derfor blev jeg paa Session udtaget til Arbejdssoldat og indkaldt, men dog straks hjemsendt som ubru-

gelig. Dette gentog sig flere Gange. Man havde Lyst til at faa den danske Frimenighedspræst i Trøjen, men det lykkedes ikke.

Saa kom Revolutionen, Vaabenstilstanden, Folkeafstemningen, Genforeningen, Grænsestriden o. s. v. En Del af de sønderjydske Frimenigheder opløste sig, da de danske Præster kom til Sønderjylland. Jeg lod mig derfor konstituere og blev senere valgt til Sognepræst i Vojens-Jegerup Pastorat i Sønderjylland, et Embede, der var bleven oprettet i 1914, og da der hverken var Kirke eller Præstebolig, boede min Familie det første halve Aar i Aabenraa, medens jeg boede i Pension i Vojens. Dernæst boede vi et halvt Aar i to Skolestuer og et Aars Tid i det gamle Posthus, hvorefter vi flyttede ind i den nyopførte Præstebolig, som var saa ny, at den var meget fugtig, medens Haven var saa tør, at Sandet fæg os om Ørene og ind ad Vinduerne.

I 1923 søgte og fik jeg Kald i Hellested paa Stevns. Ad saa krogede Baner er min Livsvej gaet, men det har været Herrens Veje med mig. Og naar jeg tænker paa de 25 Aars Strid og Møje, Nederlag og Sejre, Sorg og Skuffelser, kan jeg af Hjærtet sige som Terje Vigen: „Saa faar du Tak da Gud!“

Og alt imens graaner Haaret, thi:

Tiden gaar, og vi gaar med
Peder Syv af Hellested.

(Portræt Side 223).

SCHOU, ALFRED LAURITS KRISTIAN, f. 12. November 1881, er Afdelingsingeniør i København ved K. T. A. S.

SUHR, EDVARD, f. 8. Sept. 1880 i Næs, Kastrup Sogn ved Vordingborg. Student fra Lang & Hjorths Kursus. Regentid Foraar 1904 til Foraar 1905. Cand. polyt. Jan. 1906. Bygningsingeniør.





ØSTERBROS LATIN- OG REALSKOLE

Rosent

Frømoths

Halsted

ROSENT, VIGGO, f. 4. Juli 1881. Teologisk Embedseksamen Sommeren 1904. Er Adjunkt i Aabenraa. (Portræt S. 223).

FRÆMOHS, JOHANNES NIKOLAJ MARIUS, f. i Viborg 10. November 1880. Juridisk Kandidat 18. Juni 1906. September 1910 Overretssagfører i København. Gift første Gang 1912 med Elisabeth Cathrine Zoffmann, død; anden Gang med Margrethe Augusta Frida Harfeldt.

HALSTED, FRITZ MARTIN MADSEN, f. 14. September 1881 i Nyborg. Omplantet til København i Halvfemserne. Ansat i Bankierfirma 1900. Erhvervet „Vekselmæglereksamen“, som er afskaffet, og er derfor en Slags Antikvitet. 1906 til Argentina, Skovhugst, Savværk, Tømmerhandel. 1915 i Danmark og fundet sin Højesteret i Skikkelse af en yndig Dame, paa Olddansk at blive gift. Igen i Argentina, Landmand, Kreaturopdrætter, Hestehandler. 1922 tilbage til Byernes By med Højesteret og to smaa Kværuleanter. Atter ansat i Bankierfirma, det merkantile Kredsløb saavidt sluttet, Slangen bider sin egen Hale. (Portræt Side 230).

1) F. M. Madsen Halsted.

2) M. C. Harding.

3) Rodewald Jespersen.

REYKJAVIK

Benediktsson
Erlendsson
Linnet
Kristjánsson

Björnsson
Stefansson
Torfasón
Bjarnason

Sigurdsson
Rosenkranz
Johannson
Brandsson

Gudmundsson
Grimsson

BENEDIKTSSON, GUDMUNDUR. Faderen var islandsk Bonde, f. 1. Februar 1879. Student fra Reykjavik. Regens-tid Efteraaret 1899 til Efteraaret 1901, studerede Statsvidenskab. Bankassistent i Reykjavik.

Død 18. November 1918.

ERELENDSSON, HENDRIK STEFAN, f. 27. Februar 1879 i Reykjavik, hvor Faderen var Guldsmed. Kom straks ind paa Regensen, men var der kun til Juli 1900. Blev „efter en be-væget Studentertid“ cand. med. 1910 fra Lægeskolen i Reykja-vik. 1910—11 Kandidattjeneste paa Kommunehospital og Fød-selsstiftelsen i København. Konstitueret Distriktslæge i Flojts-dalherad 1911—12, derefter Distriktslæge i Hornafjardarherad paa Island.

LINNET, JULIUS KRISTJAN HANSSON, f. 1. Februar 1881. Faderen Købmand paa Island. Intet oplyst.

KRISTJANSSON, SIGURDUR, f. 20. August 1881. Faderen Skomager paa Island. Intet oplyst.

BJØRNSSON, KRISTINN, f. 17. December 1879 i Reykjavik, hvor Faderen, Bjørn Gudmundsson, var Købmand. Medi-cinsk Eksamen Sommeren 1907. Var Skibslæge og Turnuskan-didat til Juli 1909. September 1909 til Januar 1911 konstitueret Kommunelæge paa Sct. Thomas. Februar 1911 Plantagelæge i Ingenio Consuelo, San Pedro de Macoris, Dominica. Medicinsk Eksamen i Santo Domingo Juli 1911. Gift 3. August 1909 med Marie Jørgensen.

(Efter „Den danske Lægestand“.)

STEFANSSON, STEFAN GUDMUNDUR, f. 13. April 1876 paa Island, hvor Faderen, Stefan Jonsson, var Gaardejer. Juridisk Embedseksamen Juni 1906. Sekretær, nu Fuldmægtig i Finansministeriet. Translatør i Russisk. Besøgte tyske Fangeleire i 1916 fra „Røde Kors“. Gift 1907 med cand. phil. Valborg Martha Tulinius, som døde 1923. (*„Juridisk Stat“*).

TORFASON, KARL, f. 15. September 1877. Intet oplyst.

BJARNASON, GUDMUNDUR, f. 22. November 1871. Op-gives at være bosat i Amerika.

SIGURDSSON, SIGURMUNDUR, f. 24. November 1877. Boede paa Regensen 1899—1900. Medicinsk Kandidat fra Reykjavik 1908. 1910 Distriktslæge i Reykdalaherad.

RROSENKRANZ, JON, f. 25. Marts 1879. Søn af Gymnastik-lærer Olafur Rosenkranz. Medicinsk Eksamen i Reykjavik 1904. Studieophold 1904—05 i København. Distriktslæge paa Vestmannø (uden fast Ansættelse) et Aars Tid, fra 1906 i Reykjavik. Universitetets Sekretær 19. September 1911.

(*„Den danske Lægestand“*).

JOHANSSON, JON NORDFJORD, f. 7. Oktober 1878. Intet oplyst.

BRANDSSON, JON, Præstesøn fra Island, f. 24. Marts 1875. Intet oplyst.

GUDMUNDSSON, SIGURDUR, Bondesøn, f. paa Island 25. Juli 1876. Intet oplyst.

GRIMSSON, GUDMUNDUR, f. 29. Juni 1877 paa Island. Faderen ejede Gaard. Intet oplyst.

TILLÆGSEKSAMEN VED UNIVERSITETET

Harding

Jespersen

HARDING, M. C., f. 29. Oktober 1865 i Ærøskøbing, en lille Søkøbstad, hvor alle raske Drengene dengang var forud bestemt for Søen. Men da en ældre Broder druknede i Nordsøen, holdt mine Forældre Lysten til Søen nede i mig, og jeg slog mig paa Bogen. Min Vej til Videnskaben blev noget krinkelkroget. Først Skolelærereksamen 1885, saa et Aars Huslærervirksomhed hos Skovrider Andersen paa Giesegaard (en Broder til Professor Vilhelm Andersen), polyteknisk Adgangseksamen 1887 og Eksamen for Fabrikingeniører 1892. En Guldmedaille fra Universitetet i 1891 aabnede Dørene for mig. Jeg blev Assistent hos Julius Thomsen. I min Fritid, der helst skulde have været benyttet til videnskabeligt Arbejde, manuducerede jeg i Kemi. Lønningerne var dengang smaa, jeg var gift og skulde leve. Men jeg har nu den Glæde af min Manuduktionsvirksomhed, at jeg overalt, hvor jeg kommer i Landet, træffer paa gamle Elever, navnlig blandt Lægerne. Jeg fandt det akavet at være Lærer for Akademikere uden selv at være akademisk Borger. Det var en af Grundene til, at jeg i 1899 supplerede min Candidateksamen med en saakaldt Kakkellovnseksamen og derfor nu hører til en Kreds af Mænd i deres bedste Alder, skønt jeg selv stærkt nærmer mig de tres. I 1902 gik jeg over i min nuværende Stilling som Inspektør ved Polyteknisk Læreanstalt. Her fik jeg Lejlighed til at følge den voldsomme Udvikling, de tekniske Fag og Læreanstalten har været underkastet siden dengang, de første ti Aar under G. A. Hagemann, saa andre ti Aar under H. I. Hannover og nu fra 1922 under P. O. Pedersen, alle tre fortrinlige Direktører at arbejde under. Mine videnskabelige Interesser har koncentreret sig om Kemiens og Fysikens Historie. Navnlig har H. C. Ørsteds Skikkelse tiltrukket mig og de fleste af mine Publikationer vedrører ham. Min Sekretærvirksomhed i Danmarks Naturvidenskabelige Samfund og Selskabet for Naturlæ-

rens Udbredelse har bragt mig sammen med en Mængde Mennesker og givet min Fritid Indhold. Gift 1893 med en god dansk sønderjysk Kvinde, Meta Jessen fra Nordborg paa Als. Børn: Ingeniør, cand. polyt. Poul Harding og cand. phil. Elisabeth Harding. (Portræt Side 230).

JESPERSEN, RODEWALD, f. 8. Februar 1876 i Voer pr. Ørsted. Søn af Maskinmester ved Hobro-Mariager Havnevæsen N. Jespersen og Hustru Hansine, f. Nielsen. Juni 1893 Almindelig Forberedelseseksamen ved Hobro private Realskole. 1893 til April 1895 Huslærer, den største Del af Tiden i Skelund Præstegaard ved Hadsund. April 1895 til Juni 1896 aftjent Værnepligt. Juni 1896 til November 1897 Kontorist paa By- og Herredsfogedkontoret i Hobro. November 1897 til April 1899 paa Sagførerkontor i København. Juni 1898 Adgangseksamen til den polytekniske Lærestanstalt. Juni 1899 Tillægseksamen i matematisk-naturvidenskabelig Retning ved Universitetet. Juni 1900 Filosofikum. September 1899 til Efteraaret 1901 Assistent i Københavns Forstæders Branddirektorat. Derefter indtil Foraaret 1902 Ekstraarbejder i Statsanstalten for Livsforsikring. Juni til Juli 1902 1. Del og December 1904 til Januar 1905 2. Del af polyteknisk Eksamen for Maskiningeniører. Derefter indtil cirka 1. Juni 1905 supplerende Værkstedsuddannelse paa Søminevæsenets Værksteder.

1. Juni 1905 til cirka 1. Juni 1907 assisterende Ingeniør hos Stadsingeniøren i København, indtil Foraaret 1906 ved Installationsarbejder paa Boserup Sanatorium og St. Hans Hospital. 1. Februar 1907 Fuldmægtig og fra 1. April 1909 tillige Kasserer ved den polytekniske Lærestanstalt. April 1922 Sekretær ved Eksamenskommissionen for Studentereksamen. April 1910 Medlem af Bestyrelsen og Kasserer, fra April 1918 til 31. Marts 1921 tillige Sekretær i Hjælpeforeningen for polytekniske Eksaminander. Juli 1923 Medlem af Bestyrelsen (Kasserer) for Polyteknikerraadets Bogfond. April 1914 til April 1918 Medlem af Bestyrelsen for Københavns Skakforening. 1907 1. Præmie i den skandinaviske Skaktørnings 2. Klasse. 1915—19 assiste-

rede Stadsingeniør J. J. Voigt ved Forarbejderne til 3. Udgave af hans Biografier af polytekniske Kandidater.

12. Juli 1908 gift med Lærerinde ved Frøken Langs Seminarium i Silkeborg, nu ved Frederiksberg Skolevæsen, Karen Vandborg, f. 12. Februar 1878 i Skovstrup ved Aalborg, Datter af Lærer i Gunderup pr. Vaarst M. P. Vandborg og Hustru Marie, f. Høgaard. (Portræt Side 230).



INDHOLDSFORTEGNELSE

PORTRÆT AF PROFESSOR C. REISZ

	Side		Side
Studentereforeningen i 1899	11	Borgerdydskolen i Helgolandsg.	151
Studentersangforeningen i 1899	17	Schneekloths Skole	157
Akademisk Skytteforening i 1899	19	Lyceum	162
Studentersamfundet i 1899	22	Nørrebro	169
Studentterhjemmet i 1899	25	N. Zahle	171
Metropolitanskolen	35	Ordrup	177
Roskilde	59	Efterslægten	180
Frederiksborg	64	Vejle	185
Sorø	71	Jessens Skole	186
Nykøbing	81	Kolding	192
Odense	85	Birkerød	193
Aalborg	94	Østersøgade	200
Viborg	100	Slomanns Skole	209
Aarhus	104	Gammelholm	213
Ribe	110	Fredericia	218
Horsens	119	Frederiksberg	220
Randers	124	Østerbro	230
Rønne	132	Reykjavik	231
Herlufsholm	136	Universitetet	233
Borgerdydskolen i København	144		

ALFABETISK FORTEGNELSE OVER STUDENTERNE FRA 1899

	Side		Side		Side
Abrahamsen	144	Bang, Chr.	110	Bjerregaard	100
Alstrup	188	— Chr. Fr.	96	Bjerrum	149
Alsøe	225	— N. P. Hofman	51	Bjørnsen	144
Andersen, A.,		— Oluf	220	Bjørnsson	231
<i>se</i> Vigen		— Oluf August	157	Boeck	149
— A. C.	110	Bech, J. P.	77	Bolvig	171
— A. V. J.	50	— K. F.	218	Boertmann	81
— H. P.	164	Bechgaard	184	Boeskov	222
— I. M.,		Bendtsen	65	Borberg	35
<i>se</i> Zinn-Andersen		Benediktsson	231	Braband-Køster	181
Andersen, J. A. D.	157	Berg, Asta	171	Brandsson	232
— K. M.	221	— C. J.	138	Brandt	73
— V. N.	221	— P. E.	138	Brodersen	193
Aubeck	94	— T. A.	65	Brøsen	110
Bachmann	217	Bergsøe	71	Bruun, A. L.	97
Bajer	209	Bernth	213	— H. R.	141
Balslev, K.	94	Beyer	140	— C.	177
— L.	85	Bielefeldt	213	Brøchner-	
— T. N.	193	Bisgaard	86	Mortensen	219
Bang, Arne	168	Bjarnason	232	Buchholtz	177

	Side		Side		Side
Buhl	124	Gelting	145	Herfurth	154
Bull	36	Gerner-Rasmussen	92	Herschend	120
Bønnelycke	177	Giersing	159	Hertel	61
Cederholm	222	Glæsel	81	Hertz	214
Christensen, A. A.	164	Goldmann	119	Hilliger	221
— A. C.,		Goldschmidt	209	Hilligsøe	154
— <i>se</i> Ømark		Gravesen	102	Hintze	135
— C. V.,		Grif	59	Hoff	212
<i>se</i> Waage-		Grimsson	232	Holgersen	180
Christensen		Gudmundsson	232	Holm	101
Christensen, C. J. T.,		Guildal	153	Holsten, B. S.	201
<i>se</i> Tidemand-Dal		Gyring	127	Holstein	149
Christensen, Hertha	171	Haar	194	Horstmann	71
— L.	222	Hagemann	141	Hvidt, L. N.	39
— L. C.	145	Hagelberg	180	— Vald.	39
— V.,		Halsted, Fr. Madsen	230	Høyer, A. E.	184
<i>se</i> Rosent		Halkier	151	— N. T.	118
Christiansen	166	Hammerich	79	Iversen	202
Clausen, C. P.	119	Hansen, A. M.,		Jacobsen, Agnes ..	168
— P. C. G.,		<i>se</i> Boertmann		— A. C. P.	132
<i>se</i> Grif		— Albert, <i>se</i>		— C. P. V.	162
Cohn	213	— Hiliger		— O. H.	40
la Cour	83	— Christen,		— W.	68
Dahl, Jacob	165	<i>se</i> Riis-Hansen		Jakobsen	121
— Peter	165	Hansen, Chr.	159	Jalk	189
Dalhoff	36	— Edvin ...	153	Jensen, Aage,	
Danstrup	152	— Ejnar ...	86	<i>se</i> Nording	
Degn	66	— Geo.,		— Carl,	
Demant	149	<i>se</i> Elmkjær		<i>se</i> Boeskov	
Dreyer	86	— Gustav ..	38	— Hans,	
Ebbesen	110	— Jac,		<i>se</i> Meisner-Jensen	
Eibe	220	<i>se</i> Gelting		Jensen, H. P.	189
Elmkjær	169	— Jens,		— J. N., <i>se</i> Løn	
Erlendsson	231	<i>se</i> Helkett		— J. V. A.	133
Faartoft	124	— J. C. C. ...	86	— K.	166
Falkentorp	146	— L. M.	177	— M.	135
Falster	83	— N. V.	88	— N. Tranberg	111
Feilberg	50	Harboe	217	— Vilh.	195
Fiehn	38	Harding	233	Jeppesen	168
Fischer	124	Hartvig-Møller ...	153	Jespersen	234
Flensborg	59	Haubroe	97	Johansen	82
Flor	226	Hauge	119	Johansson	232
Fog-Petersen	62	Hegermann-		Juel-Hansen	68
de Fontenay	67	Lindencrone	61	Jungersen	172
Forchhammer	136	Heilskov	97	Jurisch	121
Frederiksen, Holger	177	Helkett	39	Juul, J. P.	177
— Poul	177	Helms	171	— Tage	160
— R. E. N. F.	60	Helweg	88	Jørgensen, Chr. ...	111
— S. E. ...	82	Helweg-Møller ...	91	— Hakon .	44
Fridericia	50	Hempel	200	— Harald,	
Friis	188	Hennings, A. L. Fr.	143	<i>se</i> Keel	
Friis-Møller	103	— Th.	125	— Karl ...	151
Frømhøjs	230	Henningsen	44	— Otto	196
Gamborg	126	Henrichsen	102	— Viggo, <i>se</i> Jalk	

	Side		Side		Side
Kampmann	140	Magnussen	47	Petersen, A. N.	273
Karnov	106	Marcussen	128	Petersen, J. E.	156
Keel	154	Martens	174	— Fog, <i>se</i>	
Kiær, R.	139	Meier	90	— Fog Petersen	
— G.	164	Meisner-Jensen	52	— L.	146
Kjørboe	166	Meyer	215	— P. U.	102
Kjellerup	210	Mortensen,		— V.	92
Kjærgaard	192	<i>se</i> Brøchner-		Pindborg	165
Klim	45	Mortensen		Plum	186
Knudsen, Karl.	88	Mousten	102	Poulsen, Adam	196
— Regnar	114	Müller	105	— Johs.	197
Koch	108	Münster-Swendsen	93	— Chr.	164
Kofoed	134	Mølgaard	203	Poulsen-	
Kondrup	104	Møller, Ch. Louis	91	Rasmussen	179
Krag, Camilla	227	— E.	121	Prytz, H. V. A.	197
— V. L. L. R. H.	40	— Helweg,		— K. S.	204
Kragh	227	<i>se</i> Helweg-Møller		Rasch, B. H. A.	152
Kristjansson	231	Møller, Kirsten	174	— Emilie	174
Krohn	40	— Knud	91	Rasmussen, K.,	
Kromann	82	— Svend	48	<i>se</i> Karnov	
Kruse, J. C. V.	202	— V. F.,		— R.,	
— F. Vinding.	189	<i>se</i> Friis-Møller		<i>se</i> Poulsen-	
Kyhse	222	Møller, M., <i>se</i>		Rasmussen	
Kærn	206	Neergaard-Møller		Rasmussen, Th.,	
Køningsfeldt	139	Neergaard-Møller	105	<i>se</i> Gerner-	
Køster,		Nielsen, Frode	183	Rasmussen	
<i>se</i> Braband-Køster		— Jens	68	Ravens	184
Ladegaard	190	— Karen	223	Ravn	97
Langballe	104	— N. J.	178	Reimann-Hansen	213
Lange	46	— Otto,		Reumert	42
Langgaard	141	<i>se</i> Falster		Riis-Hansen	221
Larsen, E.,		— Sigv. V.	101	Risum	198
<i>se</i> Rønnow		— Vilhelmine	223	Rode	174
Larsen, Kr.	42	Nonboe	212	Röhde	43
— L. K.	152	Nording	106	Rom	188
— Sigurd	134	Nordentoft	106	Rosendal	227
Lassen, Ida	128	Nørgaard	49	Rosenkranz	232
Lauridsen, <i>se</i> Vig		Nørregaard	160	Rosent	230
Lauritzen, A. G.	74	Ohrt	52	Rothe	146
— L.	227	Okkels	92	Rottbøll	44
Leschly	46	Olrik	92	Rønnow	151
Leth	89	Olsen, C. E.	155	Sallingboe	185
Linnét	231	— R.	166	Salomon	211
Lomholt	77	Otterstrøm	52	Sanvig	225
Ludvigsen	182	Otto	169	Schiøtte, Elly	174
Lund, Augusta	173	Overgaard	216	— V. B. P.	199
— Will.	42	Parker	169	Schlegel	98
Lysholm	69	Petersen, C.,		Schmidt	174
Løn	121	<i>se</i> Lysholm		Schou	229
Madsen, Agnes	128	— J. O.	161	Schroll	92
— Bodil	223	— J. G.,		Schultz	122
— Fr.,		<i>se</i> Parker		Sigurdsson	232
<i>se</i> Halsted		Pedersen, Mads	92	Simonsen	73
Madsen, Poul	182	Petersen, Aage	203	Sinding	53

	Side		Side		Side
Skaarup.....	136	Sørensen, H.		Vig	118
Skou	63	<i>se</i> Vinterberg		Vigen	217
Skytte	75	— J. V.		Wiinblad.....	152
Smidth	211	<i>se</i> Sanvig		Wiinsted.....	122
Smith	166	— Johs.	188	Vilcken	108
Sommerfeldt, E.	53	— S. H.	118	Vilstrup	164
— N.	63	Theilade	147	Vinterberg	216
Sonne	156	Thomsen,		Winther	49
Sperling	69	<i>se</i> Nordentoft		Wissmann	63
v. Spåth.....	79	Tidemand-Dal	158	Vogt	184
Stefansson	232	Tillisch	56	Voldum	122
Steincke	74	Tobiassen	135	Wolff.....	148
Strandberg	188	Torfason	232	Vorslund-Kiær ...	178
Stricker	134	Trier	205	Worsøe-Andersen .	75
Strubberg	215	Troelsen	168	Wulff	206
Stürup	118	Troels-Lund.....	202	Zachariae	57
Suhr	229	Tuxen	148	Zeuthen	148
Svedstrup	55	Tønnesen	191	Zinn-Andersen ...	64
Sveistrup	184	Ulrich	142	Øllgaard, P.	206
Swendsen, <i>se</i>		Waagechristensen.	36	— K.	70
Münster-Swendsen		Valentiner	44	Ømark	164
Sylvest	69	Valeur	126	Ørum, Chr.	102
Sørensen, C. J. G. .	129	Warming.....	56	— Poul	109
— Einar,		Wassmann	150		
<i>se</i> Sylvest....		Wieth-Knudsen ...	176		

FORTEGNELSE OVER SKOLEBILLEDERNE

Metropolitanskolen	}	Blad I, efter Side	32
Sorø Akademi			
Herlufsholm lærde Skole	}	II, - -	48
Viborg Katedralskole			
Aalborg —	}	III, - -	64
Aarhus —			
Ribe —	}	IV, - -	80
Roskilde —			
Kolding Latin- og Realskole	}	V, - -	96
Schneekloth's Latin- og Realskole			
Birkerød —	}	VI, - -	112
Nykøbing Katedralskole			
Latin- og Realskolen Lyceum	}	VII, - -	128
Randers lærde Skole			
Slomanns Skole	}	VIII, - -	144
Efterslægtsselskabets Skole			
Frederiksborg lærde Skole	}	IX, - -	160
Odense Katedralskole			
Vejle Latin- og Realskole	}	X, - -	176
N. Zahles Skole			
Borgerdydskolen i København	}	XI, - -	192
— paa Christianshavn			
Rønne lærde Skole	}	XII, - -	208
Fredericia Latin- og Realskole			
Horsens lærde Skole	}		
Reykjavik —			
Universitetets Indgang			