



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SLÆGTEN KJÆRSGAARD

VED

THORVALD MADSEN



Udgivet af et Slægtsudvalg.

SLÆGTEN KJÆRSGAARD

SLÆGTEN KJÆRSGAARD

VED

THORVALD MADSEN



Udgivet af et Slægtsudvalg med
Gardejer Johs. Kjærsgaard, Bjerager,
som Formand.

Indledning.

Det foreliggende Værk om Kjærsgaardslægten gør ikke For-
dring paa at være fuldendt og udtømmende. Der kan maaske
endog være et og andet at kritisere; men jeg har beflittet mig
for ved Studier i Viborg Landsarkiv, Rigsarkivet i Køben-
havn og ved Henvendelse til Slægtens ældste og ældre Med-
lemmer at faa de flest mulige korrekte Oplysninger. Særlig vil
jeg her nævne Rasmus R. Kjærsgaard fra Rude, han har
været mig til uvurderlig Hjælp i Arbejdet med at udrede
Slægtens mange Traade. Hans utrolige Hukommelse med Hen-
syn til Navne, Data og Aarstal har været af stor Værdi for mig.

Foruden det allerældste (Thomas Matzøn) er der udredet
9 Slægtled, hver betegnet med Bogstaverne A, B, C, D, E, F,
G, H. og I. Det fremgaar ganske tydeligt af Teksten, hvor-
ledes disse Bogstavbetegnelser er anvendt.

De, der hører under de 6 første Bogstaver, er vel nu alle
døde og hører altsaa Historien til. Det ældre, nulevende Slægt-
led hører under Bogstavet G, hvorimod det yngre og yngste
Slægtled har Bogstaverne H og I.

Stamtavlerne har knap den samme Fremgangsmaade, idet
Børnene har store Bogstaver, Børnebørnene smaa Bogstaver
og Børnebørnsbørn, altsaa det yngste Slægtled, har Tal.

Sluttelig vil jeg gerne takke Slægtsudvalget for al Bered-
villighed og Interesse for, at Slægtsbogen kunde blive en Kend-
gerning.

Udvalgets Formand, Gdr. Johannes Kjærsgaard, Bjerager,
har været den drivende Kraft i Arbejdet, og uden hans Op-
muntring og økonomiske Hjælp vilde denne Slægtsbog næppe
være blevet til.

Thorv. Madsen.

Hads Herred er betegnet som en „fed Mundfuld“ af Danmarks Jord, et Kornland som faa Steder i vort Rige. Stærkt og kraftigt bølger Kornet over det bakkeformede Land, rige Afgrøder, der fylder godt i Laderne, giver velnærede Kreaturer i Staldene.

Men foruden denne Frodighed hører Herredet til en af Østjyllands smukkeste Egne, der er karakteristisk ved sin smilende Ynde og djærve Kraft.

Her er skønt med Bakker bløde,
med Engedrag og Bakkevæld
og rige Vænges Grøde;
med Sus og Sang i Bøgelund
og Klokkeklang ved Aftenstund.

Saadan har en af Hads Herreds Præster sunget rammende om sin Egns landskabelige Skønhed. Vidunderligt er det at staa paa en af Sydhadsherreds mange Bakker og stirre ud over Land og Hav, over Skove og Vange, over hvilke Lys og Skygger jager hinanden milevidt.

Men den fede Muld har ogsaa sat sit Præg i aandelig Henseende paa Herredets Befolkning. Den almindelige Velstand har præget den ret stærkt i materialistisk Henseende. Men netop denne stærke Materialisme medførte, at adskillige maatte se videre ud. Der skabtes i Treserne og Halvfjerdserne gennem Otto Møller og Anton Kierkebyes Forkyndelse en stærk aandelig Bevægelse, der havde sit Udspring i Gylling, Odder, Beder og Bering, samt fra Dr. Nørregaards Højskole i Testrup. Det var en levende Aandskraft, der satte haardt imod haardt over for Bjørnbaks Materialisme.

Ogsaa Historien taler sit stærke Sprog i Hads Herred. Oldtid og Middelalder træder os lyslevende i Møde fra de mange Udgravninger. De mange Herregaarde, som har haft et stort Fæstegods i Herredet, giver rigeligt Stof til Dyrkning af Hjemstavnskultur. De rige Blicherminder i Randlev Præste-

gaard er stadig Genstand for Granskning. Fæstegaardene er forlængst blevet Selvejrgaarde, og mange af dem er gamle Slægtsgaarde, der endnu ejes af de samme Slægter, der engang i det 18. og 17. Aarhundrede besad Gaardene som Fæstere.

i Til en af de ældste og interessanteste Slægtsgaarde i Hads Herred hører „Kjærsgaardsminde“ i Bjerager, om hvilken der i det følgende skal fortælles. En stor og meget omfattende



„Kjærsgaardsminde“ i Bjerager.

Slægt er udgaet fra denne Gaard, og som for det meste har bosat sig i Hads Herred. Men foruden Slægtens Størrelse tæller den mange Dygtigheder, og navnlig paa Landbrugets Omraade har den afgivet adskillige udmærkede Foregangs-mænd.

Kjærsgaardslægten kan føres saa langt tilbage som til 1620, da fødtes den Mand af Slægten, der først bosatte sig i Bjerager. Hvor han er født kan ingen sige noget om. Men han blev en dygtig og velhavende Mand.



Thomas Matzøn.

(Se Slægtstavle I og Forklaringen i Forordet). Født 1620, død 1680.

Det er umuligt gennem Kirkebogen i Randlev-Bjerager at følge Slægterne længere tilbage end til 1749. Dette Aar lod Kjæltringbanden i Spøttrup den røde Hane gale over Randlev Præstegaard, hvor Kirkebøgerne opbevaredes.

Det var en Hævnakt mod den daværende Præst Caspar Ernst Hartmann. Ganske vist reddede han og hans Hustru sig; men tre Tjenestefolk indebrændte. St. St. Blicher har levende skildret denne frygtelige Begivenhed i sin Novelle „En Mordbrænderhistorie“.

Præstegaarden blev atter opbygget, og paa en Egetræspanke over Indgangsdøren lod Caspar Ernst Hartmann indhugge følgende Inskription:

„Det blotte Liv vi fik til Bytte,
da første Gang vi flytted ud.
En bedre Bolig give Gud,
naar vi igen skal flytte.“

Denne Inskription findes endnu over Døren i Randlev Præstegaard. I den ny Kirkebog, som Præsten begyndte at føre efter Branden, skrev han paa første Blad saaledes:

„Aar 1749 den 23. Aprilis om Natten blev Kirkebogen tiligemed Randlev Præstegaard, og alt hvad derinde var, opbrændte. Jeg med Hustru og Børn, fiire Tjenestefolk, de tre af dem satte Livet til, blev frelste og under Guds naadige Beskiermelse, lever og prædiker og sætter en ny Optegnelse paa dem som fra den Tiid vare fødte, døde, copulerede og publice absolverede i Bierreagger og Randlev Sogne.“

7. Jan. 1750.

Caspar Ernst Hartmann.

I denne Kirkebog kan man altsaa ikke finde *Thomas Matzøn*; men derimod hans senere Efterkommere efter 1750. Heller ikke Skifteprotokollen for Aakjær Gods, under hvilket Slægts-

gaarden i Bjerager hørte, gaar saa langt. Det vilde være rimeligt at finde Thomas Matzøn og hans efterfølgende Slægt i Fæsteprotokollen for Aakjær Gods, men ogsaa disse Protokoller er for den ældre Tids Vedkommende ret mangelfuldt førte, ja, endog bortkommet, enten ved Brand eller paa anden Maade forsvundet. Kun et enkelt Sted i Matriklen for Aakjær Gods fra 1688 findes under Bjerager, at „Thomas Matzøns Enkes Gaard er paa 5 Td., 4 Skp. Hartkorn“. Imidlertid ved vi dog lidt om denne Mand.

Han havde i sine unge Dage været Skipper og faret vidt omkring i Verden. Han var ogsaa Købmand, idet han for egen Regning og Risiko opkøbte Varer i fremmede Lande og solgte dem herhjemme i Danmark. Paa denne Maade havde han tjent sig mange Penge.

1643 — altsaa i Aar for 300 Aar siden — giftede han sig ind i den Gaard i Bjerager, der nu hedder Kjærsgaardsminde og har Matr. Nr. 6. Hans Hustru hed *Ane Nielsdatter* og med hende levede han i 24 Aar og havde 3 Sønner og 4 Døtre. Deres Navne kan ikke opledes. Gaarden var en Fæstegaard til Aakjær, og her vilde det nu have været interessant at kunne meddele efter Fæsteprotokollen for Aakjær Gods, hvor stor Landgilden og Hoveriet var, men det er altsaa udelukket paa Grund af, at Protokollen ikke findes.

Imidlertid har Thomas Matzøn været en af de mest velhavende i Bjerager. Han ejede Kirken med samt dens Tiende. Det var ham, der byggede Kirkens Taarn, og i 1800 fandt man en Fløj paa Kirkens Loft, hvori Bogstaverne T. M. var udhugget.

Inden han døde 1680 lod han i 1667 forfærdige et Epitafium til Minde om sig selv, sin Hustru og sine 7 Børn. Det hænger den Dag i Dag i Bjerager Kirke og har følgende Inskription:

„Gud til Ære og Kierken til Beprydelse haffuer Thomas Matzøn og hans Hustru Anna Nielsdatter i Bierreagger ladet dette opsette, som lefuede tilsammen udi Ægteskab 24 Aar og døde 1680 den 7. Februar. Hans Alder var 60 Aar, og medlerditi afledede 3 Sønner och 4 Døttre.“

„O Gud giff os alle det ævige Liv for Jesu Christi Skyld.
16 — Amen — 67.“

Indskriften er forgyldt, men det ses tydeligt, at Thomas Matzøns Dødsaar senere er sat til, formodentlig af hans efterlevende Hustru eller Børn.

Midt paa Tavlen er afbildet Marie og Josef med Jesusbarnet liggende paa Hø, og de tre Vismænd staar hos. Ved



Epitafiet i Bjerager Kirke.

hver Side af Billedet staar Thomas Matzøn og Hustru iklædt pragtfulde Dragter, og i Baggrunden ses Hyrderne paa Marken. Øverst paa Tavlen er afbildet Jesu Himmelfart med Sejrsfane.



Bjerager Kirke

Paa Thomas Matzøns Tid var Vandmangelen i Bjerager saa stærk, at han for at afhjælpe den lod lægge en Vandledning, dannet af Trærender, fra et Væld i Skoven og i omtrent 1 km Længde ned til Brønden i hans Gaard.

Hvorlænge Thomas Matzøns Hustru overlevede sin Mand, ved vi intet om, men som foran ført nævnes hun i 1688 som „Thomas Matzøns Enke“ i Matriklen over Aakjær Gods. Hun har altsaa faaet Lov til af Herskabet at blive siddende i Gaarden. Det er mærkeligt, at ikke en af hendes Sønner har faaet Fæstet, men det synes ikke at være Tilfældet, derimod var det en Datter og en Svigersøn, der fortsatte Slægten i Gaarden.

A. Ane Thomasdatter.

(Se Tavle I). Født ?, død ?.

Thomas Matzøns Datter, Ane, fik Gaarden og giftede sig med *Niels Eriksen*. Man ved ikke stort andet om denne Mand og hans Kone, end at i hvert Fald han er død den 13. Juli 1724, og at han har overtaget Fæstet efter sin Svigmors Død omkring Aaret 1690 — gift paa samme Tid.

Ved Niels Eriksens Død faar vi et fast Holdepunkt, idet der findes et kort Skifte i Skifteprotokollen for Aakjær Gods. Her meddeles det, at Ridefogeden paa Aakjær mødte paa sit Herskabs, Oberst Rosenørns Vegne i Bjerager den 13. April 1724 for at foretage Skifte i afdøde Niels Eriksens Dødsbo.

Indboet blev ikke specificeret, da „salig Niels Eriksens Hustru, Ane Thomasdatter“ faar Lov at sidde i uskiftet Bo. Skiftet oplyser, at der i Ægteskabet findes 1 Søn og 2 Døtre.

B¹. *Thomas Nielsen*, 30 Aar, født 1693.

B². *Ane Nielsdatter*, gift med Rasmus Rasmussen i Bjerager.

B³. *Maren Nielsdatter*, 24 Aar, født 1699.

Ovennævnte *Rasmus Rasmussen*, der blev gift med Niels Eriksens Datter Ane, har ikke noget med den senere Rasmus Rasmussen-Slægt fra Kjærsgaard i Hundslund Sogn at gøre. Det er da heller ikke de to, der faar Fæstegaarden i Fæste. Den fik derimod det ældste af Niels Eriksens Børn, Thomas. Formodentlig har han i flere Aar under Faderens Opsyn ledet Gaardens Drift. Ved Faderens Død 1724 faar han Gaarden i Fæste og er da som nævnt 30 Aar gammel.



B¹. Thomas Nielsen.

Født 1693, død 12. Februar 1742.

Heller ikke om *Thomas Nielsen* og hans Hustru kan Bjerager Kirkebog give os Oplysninger. Vi maa stadig holde os til Aakjær Skifteprotokol, men i denne finder vi ogsaa meget om denne Familie, der for Thomas Nielsen og hans Hustru, *Margrethe Jensdatters* Vedkommende, fik en tung og tragisk Skæbne. De blev gift 1728, men længe skulde deres Samliv ikke vare. Allerede i 1742 døde de begge samme Dag og Aar og kom i een Grav. Dødsarsagen var en stærk, smitsom, vistnok pestagtig Sygdom. Alle i Gaarden laa syge. Derom siger Skifteprotokollen:

„Den 16. Martii 1742 blev der afholdt Skifte i afdøde Thomas Nielsen og Hustru Margrethe Jensdatters Bo i Bjerager.“

(I samme Protokol ses det, at der er usædvanlig mange Skifteforretninger blandt Aakjær Fæstere, hvilket kunde tyde paa mange Dødsfald.)

Videre siger Skifteprotokollen om Thomas Nielsens Hjem:

„Efter foregaaende Stervboets (Dødsboets) Forsegling, som blev forrettet straks efter de salige Menneskers Død den 12. Februar sidst afvigte, hengik der en god Maaned, inden Boet kunde gøres op, idet der ikke strax kunde registreres og vurderes med paafølgende Skifte og Deling, formedelst Folkene i Gaarden var angrebne af samme hidsige Svaghed, som de to salig hensovede var døde af. (Med „hidsig Svaghed“ menes stærk smitsom Sygdom.) Man kunde bl. a. ikke faa Sengetøjet og andet Stervboet vedrørende eftersat og vurderet.“

Der var 5 umyndige Børn, og paa deres Vegne var tilstede ved Forretningen Børnenes rette Formyndere efter Loven: Niels Sørensen af Bjerager, som har til Ægte deres Faster Maren Nielsdatter. Rasmus Jensen fra Rude Hovgaard, deres Morbroder. Engild Andersen af Saxild, som har til Ægte deres Moster Maren Jensdatter. — Vurderingsmændene var Anders Sørensen Bunde af Saxild, Niels Christensen af Bjerager Svejgaard og Rasmus Jakobsen af Kjærsgaard, i hvis Overværelse Forretningen nu blev foretaget.

Skifterettens Mænd vurderede hvert Værelse for sig:

Dagligstuen.	Rdl.	Mk.	Sk.
1 gammelt Eskebord	4		
1 lidet Egeskab	3		
1 lidet Skab af Fyr		3	8
4 malede Stole	1	2	
3 gamle ditto		4	
2 gamle Skamler		2	
5 Stole	1	3	
2 Kærner		3	
1 Hakkebræt			6
14 gl. Tintallerkener a			7
1 Spejl			6
1 rødt Krus		1	8
3 Træflasker		3	
2 Glas med Boutteiller		4	8
10 store Tallerkener	1		
1 gl. Smørkande		3	6
1 Huuspostille	1		
1 Den bedendes Kiede		1	
2 gl. Bøger			8

Storstuen.	Rdl.	Mk.	Sk
1 stort Eskebord	2		
1 gl. ditto af Fyr	1	4	
1 Egeskab		4	
1 Egekiste	1	4	
1 gl. Skriin af Fyr		3	8
Sengested af Eg	5		
2 Rokker	1		
1 stor malet Egekiste	3	2	
1 gl. ditto	2	4	
1 Egekiste	1	4	
1 Egeskriin	1	2	
Nogle Skilderier		1	

Kakkellovnsstuen.	Rdl.	Mk.	Sk.
1 Bord af Steen med Egefoed	7		2
1 gl. Jernkakkellovn	4	2	2
2 Bænke	1		
2 Armstole			4

Køkken.	Rdl.	Mk.	Sk.
1 Messingmorter	2		
2 Messinglysestager	2	4	
1 Fyrbækken	2		
1 stor Messingkedel	3	6	
1 dito mindre	2		
1 Kobbertragt		4	
Tvende smaa Fyrfade af Kobber	1	4	
1 Kobberkedel til Grue	12		
1 dito mindre	10		
2 Tin Lysestager	1	6	
4 Tinfade	2		
8 Tintallerkener	3		
1 Tinskaal	2		

Sengekammeret.	Rdl.	Mk.	Sk.
Sengeklæder til 5 Senge	26		
2 Kister med Bolsterovertræk, Blaagarnslagener	15		
Dynebolstre	4		
2 Kalveskind og 1 blaastribet Dynevaar	3		
Grønt Omhæng	1		
4 Hørgarnslagener	4	2	
8 Blaagarnslagener	3	3	
8 Pudevaar	2		
2 dito med Kniplinger	4		
1 Drejlsdug	2		
1 gl. Drejlsdug	1	3	
1 Sølvkande	10		
1 Sølvbæger	5		
70 Lod Sølv	35		
1 Specie	1		

Stalden.	Rdl.	Mk.	Sk.
En sort Plag	18		
En brun Hoppe	12		
En sort stjernet Hoppe, 7 Aar	18		
En brun stjernet dito, 6 Aar	18		
En brun Hest 10 Aar	10		
En gl. brun Hoppe, 10 Aar	10		
En gl. sort dito, 18 Aar	5		
Et sort Føl	6		

Quæg.	Rdl.	Mk.	Sk.
En sort hjelmet Koe, 5 Aar	4	4	
- — — — 4 Aar	6	4	
- — — — 10 Aar	6	4	
En blakket stjernet, 9 Aar	6		
En sort hjelmet, 8 Aar	6		
En rød Koe	4		
En Studekalv, 1 Aar	2		
En dito, 2 Aar	2		
En Tyrekalv, 2 Aar	2		
En Spædkalv		4	
30 Faar	10	5	
En So med 7 spæde Grise	2		
En Aaringsgris	1		
3 Galte	3		
4 Gies, 1 Gase	1	4	

Redskaber.	Rdl.	Mk.	Sk.
3 gl. Vogne	5	3	
1 Tromle	1		
1 Ploug	2		
1 dito med alt Tilbehør	2	3	
Trende Plougjern		3	
Tvende Jernharver	2		

Boet vurderet til ialt 466 Rdl., 3 Mk. og 5 Sk. Klæderne blev ikke vurderet, men fordelt mellem Børnene.

Mandens Tøj.

En graa Klædeskjole, en brun Vest, 2 Par Skindbukser, en Vadmels-trøje, et Par Støvler, en Kabuds, en sort foret Lue, en grøn Trøje, et Par sorte Bukser.

Konens Tøj.

En brun Klædeskjole, en gl. sort Klædeskjole, et sort Skjørt, en grøn Kjole, et brunt Liv, et dito med røde Ærmer, et gl. dito, en blaa Damaskes Trøje, en sort Lue, en grøn Lue, en violet Trøje.

Lintøj.

4 Skjorter, 4 Særke, 5½ Dusin Sølvknapper, som blev delt mellem de trende Drengbørn, mod at den salig Kones Klæder gik til de to Pigebørn, da hendes Klæder var bedre end Mandens.

Vurderingen er underskrevet af Jacob Rind, Skriver paa Aakjær Gods, og som i Regelen foretog Skifte paa sit Herskabs Vegne.

Som omtalt var der fem umyndige Børn ved deres Forældres, ThomasNielsen og Margrethe Jensdatters Død i 1742.

C¹. *Niels Thomassøn*, 13 Aar, født 1728.

C². *Ane Thomasdatter*, 11^{1/2} Aar, født 1730.

C³. *Jens Thomassøn*, 9 Aar, født 1732.

C⁴. *Rasmus Thomassøn*, 6 Aar, født 1735.

C⁵. *Maren Thomasdatter*, 2 Aar, født 1739.

Det bliver navnlig *Ane Thomasdatter*, vi kommer til at beskæftige os med. De øvrige Børns Skæbne ved man grumme lidt om. De blev alle gifte og bosatte i Bjerager og den nærmeste Omegn. Maren Thomasdatter blev gift i Rude og Stammoder til Eskesenslægten. Jens Thomassøn var Slagter og boede i Ondrup. Ved at springe over Aaen mellem Ondrup og Morsholt Moser havde han det Uheld at faa en af sine Slagteknive stukket op i Brystet, hvilket voldte hans Død. Han var netop paa Vej til Randlev for at slagte.

Rasmus Thomassøn blev Gaardmand i Boulstrup og havde Gaarden Matrikel Nr. 10.

Det store Spørgsmaal var nu hvem af Børnene, der skulde overtage Ejendommen, og den skulde helst blive i Slægten. Overformynderen var jo Herskabet paa Aakjær, og det kunde give Gaarden til hvem det vilde. — Men Herskabet havde ogsaa Interesse af, at Gaarden blev drevet videre af en af afdødes Børn. Men da ingen af dem var myndige, kunde det blive en vanskelig Sag at beholde den, selv om Børnenes Formyndere stillede Kaution og lovede, at Gaarden ikke blev forringet.

Jacob Rind maa imidlertid have været en fiffig Mand, der nok kunde finde en Udvej. Sønnen Niels Thomsen, der kun var 13 Aar, kunde der ikke være Tale om, det vilde vare for længe, inden han kunde naa Myndighedsalderen. Men han vilde bede Formynderne overveje at finde en solid Karl, der havde lidt Formue til bedste, og som med Tiden kunde indgaa Ægteskab med den ældste af Pigebørnene, Ane Thomasdatter, der endnu kun var 11^{1/2} Aar. Hvis det kunde ske, var der Mulighed for, at Fæstegaarden kunde forblive i Slægten, og han troede her at kunne tale paa sit Herskabs Vegne.

Ak ja, der stod nu Formynderne og skulde tage Bestemmelse om den lille 11-aarige Anes Skæbne.

Efter nogen Tids Overvejelse svarede Formynderne, at deres Attraa var at faa en skikkelig Karl til Gaarden, som selv havde noget til bedste, saa han kunde udløse de andre Børn og senere at ægte den ældste Datter. I Mellemtiden skulde han have Indseende med alt paa Gaarden og forestaa dens Drift. „Saaledes have vi bestemt det, og efter denne Bestemmelse mener vi at handle ret over for Gud og vor høje Øvrighed“.

Der var ingen, der spurgte om den lille Ane Thomasdatters Mening, og med sine 11 Aar havde hun vel heller ingen Forstand at svare paa, hvad der var ret og rigtigt for hende.

Men de gode Formyndere handlede for hende, idet de virkelig fik fat i en „skikkelig“ Karl, der baade var dygtig og havde Kapital, og som gik ind paa at overtage Fæstegaarden paa den Betingelse, at han skulde forlove sig med Ane Thomasdatter. Denne „skikkelige“ Karl var den første *Rasmus Rasmussen* fra Kjærsgaard ved Hundslund. Han var født 1714 og var saa i 1742 28 Aar, altsaa 17 Aar ældre end sin lille forlovede.

Da nu alt var i Orden, blev Jacob Rind fra Aakjær atter anmodet om at komme til Bjerager, hvilket skete den 16. Juni 1742, 3 Maaneder efter Skifteforretningen. Ved denne Lejlighed fik Rasmus Rasmussen overdraget Gaarden i Fæste paa sin lille Fæstemøs Vegne.

Til Børnene blev at arve efter de salige Forældre 376 Rdl.: 94 Rdl. til hver af Drengene og 47 Rdl. til de to Piger, og altsaa maatte Rasmus Rasmussen udbetale 329 Rdl. Det var en ret stor Sum Penge i hine Tider, hvorfor da ogsaa nogle af dem blev staaende i Gaarden, men de fleste udbetalte han.

c². Ane Thomasdatter.

Født 1731, død 28. April 1813, gift 1748 med Rasmus Rasmussen,
født 1714 i Kjærsgaard ved Hundslund, død 10. Januar 1764.

Saa hurtig det lod sig gøre, blev de to giftc, hvilket skete i 1748 og er altsaa ikke at finde i Bjerager Kirkebog. Ane var altsaa kun 17 Aar, da hun som ung gift Kone fortsatte Slægtens Liv i den gamle Gaard i Bjerager. — Denne første Rasmus Rasmussen blev kaldt Kjærsgaard, fordi der i Bjerager fandtes en anden Familie Rasmus Rasmussen, og-saa Børnene blev kaldt Kjærsgaard uden at være døbt med dette Navn. Om denne første Rasmus Rasmussen Kjærsgaard fortælles følgende Sagn: Han gik en Aften forbi en Høj, hvor de underjordiske holdt Dans og Lystighed. Han blev noget underlig til Mode, da en af Puslingerne kom henimod ham og bød ham at drikke af et Guldbæger. Rasmus afslog det, og nu blev det lovet ham, at dersom han kunde tie stille med, hvad han havde set den Aften, skulde han og hans Efterkommere aldrig blive fattige.

Det var ingen lang Arrække, Ane og Rasmus fik Lov at leve sammen, allerede den 10. Januar 1764 døde Rasmus Kjærsgaard, kun 50 Aar gammel.

Men inden Aaret var gaaet, blev Ane Thomasdatter gift med *Bendix Mathiesen* i Bjerager, der kun var 30 Aar. Vielsen skete 6. Juni 1764 i Bjerager Kirke. Det var ogsaa nødvendigt med dette Giftemaal, om Fæstegaarden vedblivende skulde bevares inden for Slægten. Bendix Mathiesen var forøvrigt ud af en stor og velanset Slægt i Bjeragereregnet. Man kan af Kirkebogen se, hvorledes han Gang paa Gang optræder som Fadder. B. M., født i Bjerager 1734, død sammesteds 28. Februar 1802, 67 Aar gammel.

Med sin anden Mand fødte Ane Thomasdatter 2 Børn:

1. *Rasmus*, døbt 1. Trinitatis 1765.
2. *Grethe Bendixdatter*, født 7. Juni 1768.

Med sin første Mand, Rasmus, havde Ane ogsaa 2 Børn:

D¹. *Maren Rasmussen (Kjærsgaard)*, født 1750.

D². *Rasmus Rasmussen (Kjærsgaard)*, født 1757.

Ane har altsaa 2 Sønner, der hed Rasmus, men det var Skik og Brug, og det holdt Herskabet paa Aakjær stærkt paa, at den ældstfødte Søn skulde arve Fæstegaarden. I dette Tilfælde bliver det *Rasmus Rasmussen (Kjærsgaard)*, født 1757, der faar Gaarden.

Fra disse to Børn, Maren og Rasmus, nedstammer en meget stor Slægt, der fik Betydning for Egnen omkring Odder.

D¹. *Maren Rasmussen (Kjærsgaard)* var altsaa født 1750 og blev gift 2 Gange. Hendes første Mand hed *Jens Rasmussen Rytter*, Gaardmand i Dyngby. De havde 1 Datter: *E. Kirsten Jensdatter*, gift med *Peder Jensen*, Gaardmand i Rørth, Matr. Nr. 7. De havde 8 Børn (F¹-F⁸):

F¹. *Jens Pedersen*, Gaardejer i Assedrup.

F². *Ane Pedersdatter*, gift. I. med Gaardmand Mikkel Jensen, Kysing, Matr. Nr. 6. II. med Gaardmand Rasmus Jensen, Kysing, Matr. Nr. 1.

F³. *Karen Pedersdatter*, gift. I. med Anders Christensen, Gaardmand i Boulstrup. II. med Johan Mikkelsen, Gdr. i Boulstrup.

F⁴. *Maren Pedersdatter*, gift med en Lærer i Sondrup.

F⁵. *Mikkel Pedersen*, Gaardejer i Dyngby, gift. I. med Karen Rasmusdatter. II. Maren Rasmusdatter. Søstre.

F⁶. *Johanne Pedersdatter*, gift med Gaardejer Jens Rasmussen, Boulstrup, Matr. Nr. 10. Broder til ovennævnte to Søstre.

F⁷. *Søren Pedersen*, Gaardejer i Rørth, Matr. Nr. 7, gift med Ane Frederiksdatter fra Rude.

F⁸. *Margrethe Pedersdatter*, gift med I. Thomas Andersen, Randlev. II. Johan Mikkelsen, Randlev.

Imidlertid døde Jens Rasmussen Rytter, og Maren Kjærsgaard giftede sig igen med Mikkel Simonsen fra Dyngby, Matr. Nr. 4. Om Mikkel Simonsen fortælles det, at da han med sin første Kæreste var i Aarhus for at købe Udstyr, væltede de i Assedrup Aa, hvor hun druknede.

Med Maren Kjærsgaard havde Mikkel Simonsen 1 Datter.

E¹. *Ingeborg Mikkelsdatter*, der blev gift med Gaardejer Rasmus Nielsen, Dyngby, om hvem der siges, at han var en vældig Nimrod.

Ingeborg og Rasmus havde 7 Børn (E¹-E⁷):

F¹. *Ane Rasmusdatter*, gift 2 Gange, men havde ingen Børn.

F². *Peder Rasmussen*, Gaardejer i Halling, gift med *Karen Hansdatter*.

F³. *Mikkel Rasmussen*, Gaardejer i Holme.

F⁴. *Maren Rasmusdatter*, gift med: I. Thomas Poulsen, Spøttrup.

II. Jens Skrædder.

F⁵. *Niels Rasmussen*, Gaardejer i Rude, gift med *Ane Poulsdatter*.

F⁶. *Kirsten Rasmusdatter*, gift med *Jesper Klausen*, Dyngby.

F⁷. *Karen Rasmusdatter*, fik Fædrengaarden og gift med Gdr. *Andreas Hansen Hessellund*, Dyngby, Matr. Nr. 6.

D². Rasmus Rasmussen (Kjærsgaard).

Født 1757, død 10. Januar 1836, omtrent 80 Aar gammel, gift 3. August 1794 med *Ane Rasmusdatter*, født i Matr. Nr. 8 i Bjerager.

Da *Bendix Mathiesen* døde 28. Februar 1802, 67 Aar gammel, havde han og *Ane* allerede længe været Aftægtsfolk. *Rasmus*, af *Anes* første Ægteskab, havde i lang Tid drevet Gaarden i sin Stedfaders Navn, og det var bestemt fra Herskabet paa *Aakjærs* Side, at *Rasmus* skulde overtage Gaarden efter sin Stedfar. Imidlertid var *Rasmus* ikke Fæster ret længe, idet han købte Gaarden til Selveje den 11. Juni 1801 af *Sophie Elisabeth Cathrine*, f. *Brinch Sejdelin*, sl. *Gehejmeraad* og *Justitiarius Stephan Hofgaard Cordtsens* Efterleverske, for 1000 Rdl. og fik med i Købet al Besætning og alle Redskaber. Gaarden var paa dette Tidspunkt ansat til Hartkorn: 4 Td., 6 Skp., 2 Fdkr. og Skovskyld til 3 Fdkr. Ovennævnte Herskab var ikke Ejer af *Aakjær*, men har sikkert købt Fæstegods af den forgældede *Greve v. Dernath*, der solgte ud af Gaardens Jorder og Ejendomme, og blandt dette opkøbte Fæstegods har sikkert været *Kjærsgaard*, Matr. Nr. 6 i Bjerager.

Der var *Uro* i Landbokredse paa den Tid, da ovennævnte *Rasmus Rasmussen* (*Kjærsgaard*) blev Mand i Gaarden. Stavnsbaandets Løsning i 1788 gav Bønderne friere Forhold at arbejde under og gav dem Adgang til at blive Selvejere. En ny Tid var under Opsejling. Ogsaa *Rasmus Rasmussen* (*Kjærsgaard*) var med i alt dette nye. Han købte, som nævnt, sin Gaard til Selveje, men af hvad Grund han først i 1808 fik

Skøde paa den, vides ikke. R. R. Kjærsgaard var ogsaa Medlem af Egnens første Landboforening, der i 1811 blev startet af Præsten Niels Blicher i Randlev og havde Navnet „Det Randlevske Districts-Selskab for gavnlig Virksomhed. Han var endog med i den første Bestyrelse, i hvilken det vedtoges at fremme Oplysning, Fædrelandskærlighed og gavnlig Virksomhed i enhver Landbosag, navnlig at udbrede Kendskab til bedre Jorddyrkningsmaader og at dyrke flere af de nyttige Sædarter: Vinterhvede, Kartoffler, Tobak, Rapssæd, Valmuefrø, forøget Avl af Hør, Hamp o. s. v. R. R. Kjærsgaard var med at stemme for, at der skulde udsættes Præmier for det bedst drevne Landbrug i Randlev og Bjerager Sogne. Der blev brugt 26 Rdl. til Indkøb af Præmier, der skulde bestaa af 2 Sølvspiseskeer, i hvilke var indgraveret: Hæderstegn for gavnlig Virksomhed. I dette „Randlevske Districtsselskab“ var ogsaa Præstens Søn Steen Steensen Blicher Medlem. Han var dengang Forpagter af Præstegaarden i Randlev og boede med sin unge Hustru Erneste i Præstegaarden. I deres Hjem er R. R. (Kjærsgaard) ogsaa kommet, da Selskabets Møder for Størstedelen blev afholdt i Præstegaarden.

Rasmus Kjærsgaards Hustru, Ane Rasmusdatter, var svaagelig af Helbred og døde den 16. Marts 1807, 41 Aar gammel. Hidtil havde gamle Farmor, Ane Thomasdatter, staaet som den øverste Myndighed i Hjemmet og havde været arbejdsdygtig nok, men nu gav hun Tøjlerne fra sig, netop som hun syntes at være mest tiltrængt. Ved Juletid den 12. December 1807 gik hans gamle Mor paa Aftægt, og den 22. Februar 1808 opnaede R. R. (Kjærsgaard) at faa Skøde paa sin Gaard, og dermed blev han helt ud Selvejer af Slægtens gamle Gaard. Denne Aftægtskontrakt, der blev affattet mellem Søn og Moder, var just ikke helt blid.

Den lyder saaledes:

„Jeg, Ane Thomasdatter, nyder aarlig af min Søn, Rasmus Rasmussen (Kjærsgaard), til Underhold 2 Td. Rug, 2 Td. Byg, 1 Td. Malt, 2 Skp. Gryn, et fedt Svin til 9 Lispund, 3 fede Gjæs, 1 Skp. Hørfrø, en forsvarlig Ko, der skal græsse med Gaardens øvrige Køer, og hvis den tager Skade eller dør, da skal han skaffe mig en anden.

Til Husværelse indrettes forsvarlig og godt 3 Fag Hus til

Beboelse, et Fag til Brænde, tre Læs Tørv hjemkørt og sat i Hus, 8 Læs Træ, hjemført, hugget og sat i Hus.

Jeg, Ane Thomasdatter, udtager alt, hvad jeg selv vil eller behøver til Brug i Huset, saa længe jeg lever, men efter min Død skal alt det udtagne, og alt, hvad jeg ejer, tilhøre min Søn. Derimod er han pligtig til at skaffe mig al mulig Hjælp og Understøttelse i min Alderdom, Skrøbelighed og Sygdomstilfælde, og efter min Død besørge mig en anstændig Begravelse. Endvidere holder han mig en Pige med Kost og Løn, svarer Offer og Skat for mig, holder mig med Træsko og skaffer mig Kørsel til Kirken og gode Venner, naar jeg agter mig i Besøg.

Fremdeles forbeholder jeg, Ane Thomasdatter, mig fri Adgang til Brug af Bryggerset med Bagning og Brygning og Vaskning. Endelig forbeholder jeg mig en liden Hauge, som skal indhegnes, vesten for Ladehuset saavelsom $\frac{1}{8}$ af alle de Æbler, der avles. Alt det anførte forpligter jeg mig, Rasmus Rasmussen (Kjærsgaard), til at svare og fuldkommen efterkomme uden at der skal blive mindste Aarsag til Klagemaal.

Bjerager, d. 12. Dec. 1807.

Ane Thomasdatter. Rasmus Rasmussen (Kjærsgaard).
Med paaholden Pen.

Til Vitterlighed: Erich Sørensen, Sognefoged, Rasmus Olesen, begge af Bjerager.

Hvorvidt Opholdskontrakten er blevet overholdt til Punkt og Prikke er vel et Spørgsmaal. Formodentlig er gamle Ane Thomasdatter vedblevet at styre og lede Arbejdet i Hjemmet, navnlig nu, da Sønnens Hustru var død.

Det skal ogsaa nævnes her, at Rasmus Rasmussen (Kjærsgaard) var med i det nyoprettede Kystmilits, der bestod af frivillige Folk fra de ved Kysterne beliggende Sogne. Englænderne var jo dengang i Landet og fo'r haardt frem mod dansk Skibsfart og truede hist og her med Landgang. Kystmilitsen havde til Opgave først og fremmest at holde Øje med Fjendens Bevægelser ude paa Søen og værne Kysterne mod fjendtligt Angreb. Var der Fare paa Færde, skulde der uopholdelig antændes Baal paa Baunen som Tegn paa, at Mandskabet i yderste Hast skulde samles, og der skulde omgaaende sendes Bud til Overkommandoen, der havde Hovedkvarter i Aarhus. Kyststrækningen fra Aarhus til Hou var inddelt i flere Distrikter, men R. Rasmussen (Kjærsgaard) gjorde Tjeneste i Strækningen fra Saxild til Hou og havde til Befalingsmand Forvalteren paa Rodstenseje, Hr. Krigsraad

H. C. Møller, en fremragende Skikkelse paa Landbrugets Omraade og en Mand, der havde megen Anseelse.

Alle de mange Begivenheder, der fandt Sted i R. R. (Kjærsgaards) Liv, satte sit Præg paa ham. Han havde jo levet under det tyngende Hoveri og under Stavnsbaandet, men i hans yngre Dage havde han levet med i den Frihedsbølge, der gik over Danmark, da Hoveriet og Stavnsbaandet blev løst, og da Markerne blev udskiftede og Gaardene gik over til Selveje. Det var revolutionerende Tider for den danske Bondestand. Englænderkrigene gjorde det danske Folk til et fattigt Folk. Hvad der skete i København 1807, har Sognefolkene i Randlev og Bjerager nok faaet frisk fra Fad, da Præstens Søn, Steen Steensen Blicher kom hjem fra sin Deltagelse i Kampen paa Københavns Volde.

Tidens Vanskeligheder paa det økonomiske Omraade kom ogsaa til at svie haardt til Rasmus R. (Kjærsgaard). Han oplevede det store Sammenbrud, Statsbankerotten i 1813, der gjorde selv velhavende Folk til Stoddere. For Landboerne var det naturligtvis ikke værst. De havde dog Føden, og vi var dengang ikke nær saa afhængige af Udlandet, som det er Tilfældet nu. Alt, hvad der nødvendigvis skulde købes, var saa urimelig dyrt, at der var kun faa, der kunde købe. Handelen gik i Staa, og hvert Hjem lagde saa meget som muligt an paa Selvforsyningen. De umaadelig fattige Tider efter Statsbankerotten gjorde, at R. R. (Kjærsgaard) kom til at staa i Restancer for Skatter og Rentebeløb. Men han klarede sig dog ud af Vanskelighederne som de fleste af sine Bysfolk, men der var dog ogsaa mange, der maatte gaa fra Hus og Hjem. Kort efter den tunge Statsbankerot kom jo saa Freden med England. Norge gik tabt, en Begivenhed som i alt Fald Niels Blicher var stærkt optaget af.

Den 28. April 1813 døde gamle Ane Thomasdatter, og hun naaede en for hine Tider meget høj Alder, 82 $\frac{1}{2}$ Aar. Niels Blicher begravede hende, og holdt, hvad der forøvrigt ikke var almindeligt, Ligprædiken over hende, ligesom der ogsaa var tændt Lys paa Alteret, noget, der ellers kun var forbeholdt Standsfolk, og som ikke enhver havde Raad til. Dermed ophørte Aftægtskontraktens Bestemmelser, og det har jo nok lettet for R. R. (Kjærsgaard). Han giftede sig for-

øvrigt igen den 10. December 1813 med en Enke, Johanne Nielsdatter fra Bjerager.

Naar R. R. (Kjærsgaard) og hans Standsfæller i Bjerager kom nogenlunde gennem de fattige Tider, skyldes det Sammenholdet og Hjælpsomheden, der var stærk mellem de danske Bønder, og samtidig blev de styrket i nationalt Sindelag. Der er heller ingen Tvivl om, at R. R. (Kjærsgaard) var paavirket af Niels Blicher, hvis Tanker om „gavnlig Virksomhed, større Landbrugsindsigt og Oplysning“ han fuldt ud delte. Vi har Grund til at sige, at det var store Tider for Randlev og Bjerager, da to Fremskridtsmænd som Præsten Niels Blicher og Sønnen St. St. Blicher virkede og boede i Randlev.

Indtil 1823 vedblev denne Rasmus R. (Kjærsgaard) at virke paa sin Gaard, men i dette Aar opgav han at være Mand i Gaarden og afstod den til Fordel for sin Søn, der ogsaa hed Rasmus Rasmussen (Kjærsgaard) og var født 21. Maj 1795.

Den gamle Rasmus og hans Kone gik paa Aftægt. Kontrakten fra 1823 lyder paa, at Gaarden med tilhørende Jorder af Ager og Enge til Hartkorn af 4 Td. 6 Skp. og 2 Fdkr. og Skovskyld 3 Fdkr. med Besætning af Vogne, Plove, Harver og Kreaturer, samt den paa Marken staaende Sæd og den nyeste Indbo, overlades den unge Rasmus „saadan som jeg har forevist min Søn det“.

I Stedet giver han mig frit Husværelse i de tvende vestre Fag i Stuehuset og deri opsætte den Jernkakkellovn, der staar i den øverste Stue og overlade mig til Brug alt, hvad jeg behøver af Boskab. Aarlig forskaffer min Søn mig i min Levetid følgende Ophold om Aaret: 2 Td. Rug, 2 Td. Byg, 1 Fdkr. Malt, 2 Skp. Gryn, et fedt Svin til 4 Ldp. Flæsk og 3 fede Gæs, samt Tobak, 12 Alen bleget Hørlærred, en Koe og 3 Faar fodres og græsse med Stedets egne Kreaturer, og naar Koen ikke længere er mig tjenlig da skaffer han mig en anden i Stedet. Tøjr til bemeldte Kreaturer forskaffes af Gaardens Ejer. Desuden 5 Læs Tørv og 5 Læs Brænde, hjemført og lagt i Hus. Endvidere skal han holde en Pige med Kost og Løn til mig, svare Offerpenge og Skatter, holde mig med Træsko og skaffe mig fri Kørsel til Kirken og til gode Venner. Fri Adgang til Bryggeriset, samt en Skp. Salt og Frugten af nærmere bestemte Frugttræer. Desuden aarlig 10 Rdl. i Penge.

Alt mit Efterladenskab af løst og fast, Penge eller Penges Værdi skal efter min Død tilhøre min Søn, imod at han, indtil Døden skiller os, skaffer mig al mulig Hjælp og fornøden Pleje i Alderdoms og Sygdoms Tilfælde, samt give mig en faderlig og kristelig Begravelse. Denne Opholdskontrakt sættes til 200 Rdl. Navneværdi de første 5 Aar.

Bjerager, den 16. Aug. 1823.

Rasmus Rasmussen (Kjærsgaard). Rasmus Rasmussen (Kjærsgaard).

Det er om en af disse to, Far og Søn, der fortælles, at en af Længerne i Gaarden blev nedbrudt for at give Plads for en ny, og her fandtes da i Grunden under Huset en nedrømmet Pæl med en Plade, hvori var indgraveret en gammel, men ulæselig Skrift. Man vil vide, at her skulde være nedgravet noget værdifuldt, men da det kun var en Formodning, blev ingen Undersøgelse foretaget.

Det gamle Sagn om, at Slægten skulde blive meget velhavende, kom imidlertid til at gaa i Opfyldelse; thi ovennævnte Far og Søn skabte en Rigdom, der er gaaet i Arv ned til den nuværende Slægt. Man ser det klart af de gamle Skattelister, hvor de staar opført med en efter hine Tider ret store Skattebeløb.

Gamle Rasmus Rasmussen (Kjærsgaard), der var født 1757, døde den 10. Januar 1836 i den høje Alder af omtrent 80 Aar. Det havde været interessant, om han havde efterladt sig skriftlige Optegnelser, for han havde lært sig at skrive og læse.

Med sin anden Kone havde han ingen Børn, men med sin første havde han fire (E¹-E⁴):

E¹. *Rasmus Rasmussen (Kjærsgaard)*, født 21. Maj 1795, død 15 Januar 1879.

E². *Johanne Rasmusdatter*, født 25. Juli 1796.

E³. *Jens Rasmussen*, født 25. Juli 1799, død 23. November 1886 samme Sted i Bjerager.

E⁴. *Ane Rasmusdatter*, født 26. September 1802, død 20. December 1875 i Boulstrup.

Navnene paa disse 4 Børns Efterkommere vil i det efterfølgende blive nævnt, samt hvad jeg har kunnet faa at vide om nogle enkelte af de mest kendte af Slægten.

Og som det sig hør og bør vil vi begynde med Rasmus Rasmussen (Kjærsgaard), født 1795, han, som overtog den gamle Slægtsgaard i Bjerager, Matr. Nr. 6, i 1823. Vi vil

følge denne Gren af Slægten helt op til Nutiden og saa der-
efter gaa tilbage til den næste af de fire Børn og saa frem-
deles; men det er en lang Historie, da der er mange Efter-
kommere, og adskillige af dem har været betydelige Skikkel-
ser i Hads Herred.

E¹. Rasmus Rasmussen (Kjærsgaard).

Født 12. Maj 1795, død 15. Januar 1879, gift 14. November 1823
med Birthe Hansdatter af Bjerager, f. 8. Juli 1795,
død 25. August 1875.

Slægten ved ikke ret meget at fortælle om denne *Rasmus R.*
(*Kjærsgaard*) og hans Kone Birthe. Men som hans Far
havde oplevet Bondens Frigørelse i Slutningen af det 18.



Rasmus Rasmussen
Kjærsgaard.

Aarh., Jordernes Udskiftning, Kri-
gene, den store Fattigdom og
Nedgang for den danske Bonde,
saaledes oplevede ovennævnte
Rasmus og Birthe Bøndernes
gradvise Opgang, saa de blev
velstaaende og modnede til at
deltage i Nationens Samfundsliv.



Birthe Hansdatter.

Ved Grundloven 1849 fik Bønderne Adgang til og Sæde i
den danske Rigsdag. Ogsaa i Stænderforsamlingerne havde
de haft Sæde. Men det var først gennem den frie Grundlov,
at den danske Bonde vaagnede til Daad, især efter Krigen
1864 og den reviderede Grundlov 1866, først da var det,
Bønderne fandt hinanden som Stand og skabte det Forenings-
liv, Andelsbevægelsen o. m. a., som gjorde, at den danske
Bonde blev kendt langt ud over Landets Grænser.

Rasm. Rasmussen (Kjærsgaard) var ikke særlig politisk in-
teresseret, men han var med, da det gjaldt Grundforbedringer
af Jorden, Mergling og Dræning. Han var som alle Kjær-
sgaardene baade før og efter ham en Hjemmets Mand, der
passede sin Gaard paa bedste Maade, var nøjsom og levede
saa forøvrigt med i det, der havde hans Interesse. Der var
ikke gjort noget ved de gamle Bygninger fra hans Fars Tid,
da de tilhørte Aakjær. De var meget lave og simple, og
Bindingsværket buede lidt stærkt. Laden var faldefærdig, saa

ovennævnte R. R. (Kjærsgaard) tog sig for at bygge en ny i 1840. Den er imidlertid heller ikke mere til, rimeligvis fordi den var for lille og ikke kunde rumme den større Avl, som efterhaanden blev en Kendsgerning paa Grund af de forbedrede Jorder.

Den 18. Maj 1863 solgte og overdrog han sin Gaard til sin Søn, der ogsaa hed Rasmus Rasmussen (Kjærsgaard). Jorderne stor ca. 7 Td, 1 Skp., 2 Fdkr., 1 Alb. Hartkorn, og Købesummen var 3000 Rdl. Rigsmønt. I Salget medfulgte „alt i og paa Gaarden værende Løsøre af Indbo og Udbo, Avlsredskaber, Kreaturer m. v., alene med Undtagelse af det Bohave, som jeg udtager til Brug og Afbenyttelse for mig og Hustru paa vor Opholdslejlighed“.

R. R. (Kjærsgaard) og Hustru fik deres Aftægtslejlighed i Stuehuset sammen med de unge, der nu traadte til.

De havde 6 Børn (F¹-F⁶):

F¹. *Ane Rasmusdatter (Kjærsgaard)*, født 6. September 1824.

F². *Johanne Rasmusdatter (Kjærsgaard)*, født 18. Oktober 1826, død 13. August 1862.

F³. *Ane Marie Rasmusdatter (Kjærsgaard)*, født 5. Oktober 1828.

F⁴. *Rasmus Rasmussen (Kjærsgaard)*, født 17. Juni 1833.

F⁵. *Hans Rasmussen (Kjærsgaard)*, født 30. Juli 1835.

F⁶. *Eske Rasmussen (Kjærsgaard)*, f. 25. December 1838, død 31. December 1886.

Se Tavle III.

F¹. *Ane Rasmusdatter (Kj.)*, født 1824, blev gift med Rasmus Davidsen, født i Rude, bosat i Saxild. Der var ingen Børn.

F². *Johanne Rasmusdatter (Kj.)*, født 18. Oktober 1826, død 13. August 1862, blev i 1856 gift med Niels Rasmussen, Rørth, født 21. Maj 1830, død 13. September 1928.

Niels Rasmussen hørte til en af de fremstaaende Skikkelser i Hads Herred, en betydelig Mand, der i sit lange Liv har været med at gennemføre meget til Gavn for hans Egn.

Vel var 1864 et Ulykkesaar for Danmark, men det blev Indledningen til en Tidsperiode, hvori først og fremmest Bondestanden fik et vældigt Opsving. „Frem, Bondemand, frem“ sang man, og den folkelige Vækkelse tog Fart som ingen Sinde før. Fra at være en undertrykt Stand voksede Bondestanden frem gennem Sejr og Nederlag til en bevidst Stand med stærk Tro paa sin Kongstanke: at vinde indad, hvad udad tabtes. Væksten fortsattes gennem Oplysning og

aandelig Paavirkning af Højskolens første store Skikkelser, hvis levende og ildnende Ord satte begejstrede Kræfter i Gang og skabte i Bondestanden et stærkt Forenings- og Andelsliv og Krav om Indflydelse baade i økonomisk og politisk Henseende.

I alt dette var Niels Rasmussen fra Rørth en førende Skikkelse i Hads Herred. Han var baade Initiativets og Handlingens Mand, en frisindet Mand med et lyst og friskt Syn paa Tingene, og det gjaldt baade i aandelig og materiel Henseende.

Det var et stort Stykke af Danmarks mest bevægede Historie, han havde oplevet, og han fortalte levende og gerne om det, naar man sad ene med ham i hans Hjem paa Rørthvej. Han havde været med at ringe Ligklokkerne for Frederik den Sjette. I hele 14 Dage ringede de til bestemte Tider af Dagen. Det var, som Luften dirrede af Klokkklang fra Egnens mange Kirker.



Niels Rasmussen,
Rørth.

Niels Rasmussen var en høj, stout og rank Skikkelse, der paa Sessionen i 1851 blev taget til Gardist. Han vilde gerne have været med som frivillig i Trearskrigen, men hans Far var en svag Mand, der ikke kunde undvære ham hjemme. I 1864 var han for gammel til at deltage, i alt Fald blev han ikke indkaldt. Han laa inde som Soldat vistnok i tre Aar, i alt Fald hele Aaret 1853. I dette Aar rasede Koleraen i København, og Kongefamilien flyttede da tilligemed Vagten, hvortil Niels Rasmussen hørte, ud til Taarbæk. Frederik den Syvende ønskede daglig at faa Meddelelse om, hvordan det stod til i Byen og med Garden, der ogsaa var blevet smittet af den frygtelige Sygdom. Det blev Niels Rasmussens Opgave at indhente disse Oplysninger paa Kasernen og bringe Kongen dem.

Det var rystende Beretninger, han kunde fortælle, navnlig om de taarnhøje Vognlæs af fyldte Ligkister, der raslede gennem Gaderne ud til de store Fællesgrave i Valby, eller om Mennesker, der pludselig faldt om paa Gaden og døde. Forinden Niels Rasmussen drog til Byen i Kongens og Grevinde Danners Ærinde, maatte han stille hos „Livmedicus“, der gav ham en Snaps af grønlig Farve, og som mentes at

have den Virkning, at den friede Folk for at blive smittet af Sygdommen. Af de Ansigtsgrimasser, som Niels Rasmussen viste, naar han omtalte den grønne Snaps, fik man en Forestilling om, at den var alt andet end behagelig at nedsvælge. Ved Hjemkomsten maatte han rense sig, skifte Tøj og atter indtage den grønne Snaps, inden han stedtes for Majestæten for at afgive Rapport. Om Snapsen eller den gennemførte Renlighed har Skylden, faar staa hen, et er sikkert: Niels Rasmussen, der dagligt færdedes blandt kolerasyge Mennesker, fik ikke selv Sygdommen.

Fornøjeligt kunde Niels Rasmussen fortælle om Frederik den Syvende og Grevinde Danner. Deres folkelige Maade at omgaas Mennesker paa tiltalte den unge Garder fra Landet, og da Niels Rasmussen var frimodig i sin Tale, blev han ikke saa sjælden tiltalt af baade Kongen og Grevinden. Det skete ogsaa, at Niels Rasmussen engang fik Kaffe serveret inde hos selve Grevinden.

I det lange Liv, Niels Rasmussen fik Lov at leve, har han været med til at løse mange Opgaver til Gavn for sin Egn. Kun de vigtigste skal her omtales.

Han var en dygtig Landmand, og han har givet følgende Beskrivelse af sin Gaards Drift, en Driftsmaade, der sikkert nok er karakteristisk for en Bondegaards Drift fra Midten af det 19. Aarhundrede. Han skriver:

„Midt i Fyrterne begyndte vi at grave Brakgrøfter og køre Mergel, men da Krigen udbrød, blev begge Dele foreløbig standset. Den 30. Maj 1849 afbrændte Tyskerne ved Uforsigtighed vor Gaard i Rørth, og trods det, det var midt paa Dagen, indebrændte 13 Kreaturer. Vi turde intet redde, da der i Husene stod 76 skarpladte Geværer, saa mange Mand havde vi indkvarterede, foruden den bekendte Prins af Nør.

Da der i 50erne kom rolige Forhold, fortsattes Merglingen og Dræningen samt Rydning af Smaaskove og Udgravning af Kær. Sædskiftet var: 1) Brak, 2) Rug og Raps, 3) Ærter, 4) Byg, 5) Havre, og desuden 3 Aars Græs. I 1860 var vi færdige med at dræne hele Marken. Besætningen var i 1853 6-7 Heste, 16-20 Kreaturer, 8-10 Faar og 2-3 Svin. I 1903 var Forholdet 5 Heste, 36-40 Kreaturer, 4 Faar og 30-40 Svin. Sædskiftet var samme Aar: 1) Frøroer og Vintersæd, 2) Byg, 3) Roer, 4) Blandsæd og Roer, 5) Havre, 6) Kløver, 7) Kløver, 8) Halvbrak. — Skal jeg pege paa, hvilket af de mange Aars større Arbejder, der har givet størst Udbytte, maa det blive den første Mergling.“

I Firserne var Niels Rasmussen med til at oprette Kjældsdam Mejeri i Saxild. Møderne blev holdt, og Bestemmelsen om dette Mejeri blev taget i Niels Rasmussens Hjem i Rørth. Nu i 1943 er Kjældsdam Mejeri blevet nyopbygget og staar som et smukt Vidnesbyrd om Landboernes Dygtighed og Initiativ i Saxildegnen. Maaske har det Interesse at vide, at det første Mejeri i Hads Herred blev oprettet i Halvfjerdserne i Boulstrup som et privat Mejeri men blev senere forandret til et Andelsmejeri. Initiativet til dette første Mejeri udgik fra Hans Hessellund Rasmussen i Boulstrup og Andreas Hessellund i Dyingby.

Niels Rasmussen var med at stifte Hads Herreds Landboforening i 1853 og har i den Tid, der er gaaet, været et virksomt Medlem og har haft et meget stort Antal Bestillinger indenfor denne Forening. Han var i en Række Aar Formand for Randlev-Bjerager Sogneraad. Det maa heller ikke glemmes, at Niels Rasmussen var med til at stifte Odder Folkeblad, der senere blev til Odder Dagblad, og i hvilken Bestyrelse han vistnok sad, saa længe han levede. Desuden var han Hads Herreds Tillidsmand for Landbosparekassen i Aarhus.

Allerede i 1874, da der var Planer oppe om at sætte Odder i Forbindelse med Omverdenen ved en Jernbane, var Niels Rasmussen med i det første Udvalg, der havde til Opgave at finde den bedst mulige Strækning for en Bane, der baade var billig at anlægge, og som kunde blive til Gavn for en Befolkning. Der var paa dette Tidspunkt Tale om to Projekter: Hasselager-Odder-Tvingstrup og Odder-Hovedgaard. Ved Aktietegningen viste det sig, at ingen af disse to Projekter havde nogen Fremtid for sig. Niels Rasmussen havde heller ingen Tro til disse Projekter, han kom derimod i Agitationsudvalget for en Jernbane fra Odder til Aarhus, et Jernbaneanlæg, som han fandt var værd at arbejde for. Denne Bane vedtoges ved Lov i Rigsdagen 1882 og indviedes 1884.

Man maa imidlertid ikke glemme i en Omtale af Niels Rasmussen, at han foruden at være en praktisk, handlekræftig Mand ogsaa var et Menneske med aandelige Interesser.

Baade han og hans tre Hustruer sluttede sig til Otto

Møllers Forkyndelse i Gylling, var Sognebaandsløseren til denne landskendte Præst, indtil Valgmenigheden 1886 blev oprettet i Odder med Vilh. Malling som Præst.

Niels Rasmussens Søn, *Peder Rasmussen*, Aarhus, har fortalt mig, at hvert Aar drog hans Far og Mor til de store Efteraarsmøder, der blev holdt paa Askov Højskole, og som varede en hel Uge. Til disse Møder kom der en Mængde Mennesker rundt omkring fra hele Landet, og Niels Rasmussen og hans Hustru *Ane Marie* sluttede Venskab med mange af dem. Paa sine gamle Dage fortalte Niels Rasmussen mig, at det var lykkelige Stunder, naar de paa disse Møder blev baaret af Ordets og Sangens Magt. De hørte ogsaa til den faste Stab, der ugentlig eller maanedlig kørte til Testrup Højskole for ogsaa dér at overvære de offentlige Møder, der mest havde Dr. Nørregaard og Chr. Baagøe som Talere. Ogsaa de store kirkelige Møder og Skolemøder i Aarhus deltog de i.

Som den frisindede Mand, Niels Rasmussen var, kom han ret tidlig ind paa den Tanke, at det maatte være Forældrenes egen Sag, hvordan og hvorledes de vilde have deres Børn underviste. Han var Tilhænger af Friskolen og oprettede i 1870 en lille Friskole i Rørth, som han selv gav Bygning til. Rasmussen-Lidemark var dens første Lærer, efter ham kom A. P. Sørensen, der i 1891 flyttede Skolen til dens nuværende Plads i Odder. Baade i Rørth og i Odder udførte A. P. Sørensen og hans Hustru Ane en velsignelsesrig Ger-ning.

Da Grundtvig døde i 1872, rejste Niels Rasmussen til København og deltog i den mægtige Jordefærd, var med i Ligtoget til Køge, hvor Grundtvig blev begravet i det Gravsted ved Gl. Køgegaard, som Hofjægermester Carlsen havde ladet indrette for sin Hustru Clara, født Comtesse Frijs. Her havde Grundtvig, da han jordede sin 2. Hustru, udtalt Ønsket om at blive stedt til Hvile. Her hørte Niels Rasmussen Bjørnstjerne Bjørnson bringe det norske Folks Tak til Grundtvig. Næste Dag ved det store Vennemøde i København hørte Niels Rasmussen atter Bjørnson, da han holdt sin Tale om „Forandrede Signaler“, en Tale, der ikke klang godt i danske Øren.

Paa sine gamle Dage, da hans Søn Johannes Kjærsgaard Rasmussen havde overtaget Gaarden „Johannesminde“ i Rørth, vistnok i 1905, flyttede Niels Rasmussen til Odder og bosatte sig i det Hus paa Holsteinsgade, hvor Kredslæge Rise i sin Tid boede, og hvor nu Dr. Vejby Christensen bor. Senere flyttede han til et Hus paa Lillegade; men i 1907 byggede han Villa „Rødkær“ paa Rørthvej tæt ved Friskolen og Valgmenighedskirken, og her boede han indtil sin Død i 1928.

Da jeg i 1914 overtog Odder Friskole, var gamle „Niels Rask“ en af de første, jeg kom i Forbindelse med. Tit sad jeg ovre hos ham i hans Stue og hørte ham fortælle om de gamle Dage. Naar Kirkeklokken ringede 2. Gang, var Niels Rasmussen altid rede til at gaa i Kirke, og inden der ringedes 3. Gang, var han paa sin bestemte Plads i Kirken. Mens han endnu boede som Gaardejer i Rørth, kunde han aldrig komme i Kirke Nytaarsdag, fordi Byens Børn den Morgen mødte i hans Gaard og raabte „Nøjaarsgaw“, og dette Tilraab kvitterede Niels Rasmussen altid med personlig at uddele baade Kager og Pebernødder.

Den 21. Maj stod Kirkebakken gerne i Festens Tegn. Det var Niels Rasmussens Fødselsdag, og i den aarle Morgen var Garderforeningens Bestyrelse mødt op for at hilse paa det gamle Fødselsdagsbarn og samtidig anbringe Foreningens smukke Fane ved Hovedgærdet uden for hans Hus. Der var altid stort Rykind af Familiegæster og hans mange Venner. Levende blev der talt og sunget. Da han blev 90, var det særlig højtideligt. Langvejs fra mødte den talrige Familie frem, baade af Kjærsgaardslægten og af Børn og Børnebørn med hans 3. Hustru. Ude i Haven stod Friskolens Børn og sang den ene Sang efter den anden, hvad de forøvrigt gjorde flere Gange, naar det var hans Fødselsdag. Det var ham en særlig Glæde at se paa Børnene, naar de glade gik til og fra Skole, og glad var han, naar de sang for ham.

I 1902 blev han dekoreret med Danebrogsordenens Sølvkors, og dette bar han altid paa sine Fødselsdage.

Da Sommeren gik paa Held den 13. September 1928, døde gamle Niels Rasmussen, 98 Aar gammel. De sidste

Par Aar af hans Liv var han træt og rede til at gaa herfra. Han blev bisat fra Valgmenighedskirken, hvor Pastor Lykke talte kønt om den gamle Mand og hans store Virke. Efter Bisættelsen fulgte et stort Vognfølge gamle Niels Rasmussen til hans sidste Hvilested paa Bjerager Kirkegaard, hvor hans tre Koner i Forvejen var begravede.

Med sin første Hustru, *Johanne Rasmusdatter*, havde Niels Rasmussen 2 Børn (G¹-G²). Se Tavle III, A¹.

G¹. Rasmus Rasmussen.

Født 12. November 1857 paa Johannesminde, Rørth, død i Kolding
12. April 1935.

R. Rasmussen blev en landskendt Mand. Som ung lærte han Landbruget paa Borupgaard ved Horsens, videreuddannedes paa Testrup Højskole og Lyngby Landbrugsskole. I 1882 blev han Landbrugskandidat med 1. Karakter paa Landbohøjskolen. Senere var han en Aarrække Forvalter paa Sparretorn ved Nr. Aaby. I 1887 blev han Ejer af Højrupgaard ved Kolding, der nu drives af hans Søn, *Johannes Rasmussen*.



Branddirektør
R. Rasmussen

Rasmus Rasmussen var en Mand med store Interesser baade paa materielt og aandeligt Omraade. Han var en stille Mand og kunde virke noget afmaalt, men, hvem der kendte ham, vidste, at der bankede et varmt Hjerte i ham baade for kirkelige og nationale Spørgsmaal, og det var værd at lytte til, hvad han havde at sige om disse Ting. Han var Initiativets Mand, og derfor fik han med meget at gøre. Det var navnlig Mejerisagen, der havde hans store Interesse. 1889 blev han Formand for Højrup Mejeri ved Kolding og fra 1895 Formand for Sydjydsk Mejeriforening, hvis Stifter han var. I en Aarrække var han Formand for De samvirkende Mejeriforeninger. I 16 Aar var han Medlem af Bestyrelsen for Kolding Herreds Landbrugsforening. I 1899 blev han Branddirektør.

Hans Virke inden for Mejeribrugets Organisation var banebrydende. Og paa et Punkt har han indlagt sig historisk Fortjeneste. Det var nemlig Rasmussen, der paa en Store-

bæltstur fik Idèen til Lurmærket. Han blev selv saa optaget af denne Tanke, at han straks om Morgenens gik ind til en Guldsmed i København, og her blev saa det første Udkast til Lurmærket lavet. R. Rasmussen opbevarede stadig i sit Hjem denne løst henkastede Blyantsskitse. Det oprindelige Mærke var kun to Lurer, men da Hollænderne protesterede, fordi dette mindede for stærkt om det hollandske Mærke: to slyngede Kohorn, foreslog Statskonsulent Faber, London, et nyt Mærke bestaaende af fire Lurer, og det blev dette Mærke, der blev det endelige. Men Idèen var ligesuldt Rasmussens, ingen bestred det.

Ridderkorset af Danebroge blev den synlige Anerkendelse af en idèrig og foretagsom Mejerimands samfundsnyttige Virke.

Mens R. Rasmussen studerede paa Landbohøjskolen i København blev han kendt med den Kvinde, der senere blev hans Hustru.

Thea Müller hed hun og var fra Bornholm, fra Vallensgaard i Aaker Sogn. Hun er født 5. Juli 1860. Hendes Slægt kan føres tilbage til 1688 til Landsdommer Anthoni Müller, der ifølge „Større danske Landbrug“, IV Bind, forgæves søgte om at faa Vallensgaard oprettet til en adelig Sædegaard, skønt han ejede 227 Td. Hartkorn inden for en Afstand af halvanden Mil.

Som ung Pige var Thea Müller en Sommer paa Askov Højskole og derefter paa det første udvidede Hold om Vinteren. Endvidere var hun et Aar i København i Huset hos Arkitekt Jensen Klint, og her var det, hun lærte sin Mand at kende.

Hendes Interesser var især Litteratur og Musik. Hun var i udpræget Grad en Hjemmets Kvinde, der forstod at gøre sit Hjem hyggeligt baade for sine egne og de, der kom der. Med sit livlige Væsen kom hun i høj Grad til at præge Hjemmet, og hun befandt sig aldrig bedre end midt i Flokken af sine Børn, som hun var fuldstændig Kammerat med.

Der blev tomt i Hjemmet, da Fru Thea Rasmussen døde den 20. Maj 1925. Hun var, som det er blevet sagt, en rig Kvinde og en altopofrende Mor. Hun blev begravet paa



Thea Müller
Rasmussen

Aagaard Frimenigheds Kirkegaard, og da Rasmus Rasmussen 10 Aar efter, den 12. April, 1935 døde, blev ogsaa han begravet paa samme Kirkegaard.

Der var 8 Børn (H¹-H⁸). Se Tavle IV.

H¹. *Niels Müller Rasmussen*, født 23. Oktober 1888 paa Højrupgaard og død samme Sted 1905.

H². *Axel Müller Rasmussen*, født 1889 paa Højrupgaard, død samme Sted 1891.

H³. *Johannes Müller Rasmussen*, født 9. Februar 1890 paa Højrupgaard. Gift 2 Gange, 1. Gang viet i Gamborg Kirke 24. April 1924 til *Karen Marie Karstoft*, født i Nr. Snede Præstegaard 24. April 1896, død paa Højrupgaard 8. Marts 1927. 2. Gang viet 26 Februar 1938 i Gellerup Valgmenighedskirke til *Margrethe Birk*, født 12. Marts 1895 par „Margretheslyst“, Gellerup ved Herning. 2 Børn med 1. Hustru (I¹-I²)

I¹. *Niels Karstoft Rasmussen*, født paa Højrupgaard 3. Maj 1925.

I². *Emanuel Karstoft Rasmussen*, født paa Højrupgaard 5. Marts 1927, død 6. Marts 1927.

H⁴. *Johanne Müller Rasmussen*, født 7. Marts 1893 paa Højrupgaard, viet 27. November 1920 i Kolding Kirke til *Hans Hansen*, Højrup Overgaard, Kolding, født 8. Januar 1892. Forstander paa Graasten Landbrugsskole. 3 Børn (I¹-I³):

I¹. *Tove Müller Hansen*, født 20. Januar 1924 paa Graasten Landbrugsskole.

I². *Else Müller Hansen*, født 6. Oktober 1925 paa Graasten Landbrugsskole.

I³. *Kamma Müller Hansen*, født 3. Oktober 1929 paa Graasten Landbrugsskole.

H⁵. *Frida Müller Rasmussen*, født 17. Februar 1897 paa Højrupgaard. Massøse. Død i Kolding 24. November 1929.

H⁶. *Marie Müller Rasmussen*, født 26. Januar 1899 paa Højrupgaard. Viet i Kolding Kirke den 15. April 1925 til *Peter Ludvigsen*, født 8. Juli 1898 i Københoved, Skrave Sogn, Sønderjylland, Proprietær, Sellinggaard ved Hadsten. 2 Børn (I¹-I²):

I¹. *Thea Müller Ludvigsen*, født 14. Marts 1926 paa Sellinggaard.

I². *Axel Müller Ludvigsen*, født 30. December 1930 paa Sellinggaard.

H⁷. *Sigrid Müller Rasmussen*, født 8. April 1901 paa Højrupgaard. Musiklærerinde. Bopæl: Dyrehavevej 14, Kolding.

H⁸. *Astrid Müller Rasmussen*, født 27. November 1902 paa Højrupgaard. Cand. mag. Adjunkt ved Horsens Statsskole.

G². Johanne Rasmussen.

Født 4. August 1862 paa Johannesminde, Rørth. Viet 11. Oktober 1892 i Odder Valgmenighedskirke til Landbrugskandidat og Lærer ved Malling Landbrugsskole Jens Poulsen Nyboe, født 5. Juli 1858 paa Dovergaard, Udby, Thy.

Om J. P. Nyboe skriver en af hans gamle Elever: „I en ung Alder kom han paa Testrup Højskole og blev præget af Nørregaards og Baagøes stærke Personligheder, og han ejer selv som Lærer noget af Nørregaards Myndighed og



Forstander
Jens P. Nyboe.

præcise Færd. I Aarene 1877-78-79 var han paa Tune Landboskole, dels som Elev, dels som Medhjælper i det praktiske Landbrug. Senere fortsatte han sin Uddannelse som Landmand i Dons Mølle ved Kolding og hos Mads Agger, Kølhedehede, Bølling, hvis Datter blev



Johanne Nyboe.

hans første Hustru. Med hende fik han en Datter, *Kirstine*, der er gift med Gaardejer og Landbrugskandidat *A. Andersen*, Knudsminde ved Odder. Deres Søn er den landskendte Nationaløkonom *Poul Nyboe Andersen*, der nu er ansat ved Aarhus Universitet. En Datter, *Else Nyboe Andersen*, er ansat paa Dommerkontoret i Odder og bor i sit Hjem.

I 1882 drog J. P. Nyboe paa Landbohøjskolen i København, hvorfra han i 1884 tog Eksamen med 1. Karakter. Med denne gode og solide Uddannelse som Baggrund tiltraadte han fem Dage efter sin Eksamen Pladsen som ung Lærer paa Lyngby Landboskole. Her virkede han i to Aar og arbejdede tillige som Assistent ved Landhusholdnings-selskabets Hvede- og Bygforsøg.

Fra Lyngby rejste han til Klank Landbrugsskole, hvor han ogsaa opholdt sig som Lærer i 2 Aar, men fulgte saa med Tuxen til den nyoprettede Landbrugsskole i Malling. Hans første Hustru døde i en ung Alder, og han giftede sig igen, mens han var i Malling, med Johanne Rasmussen, Datter

af den føromtalte meget kendte Landmand Niels Rasmussen fra Rørth.

I 7 Aar virkede de som Lærerfolk i Malling, men begyndte saa som Forstanderfolk i Ødum ved Hadsten. Gennem 18 Aar fik Nyboe og hans Hustru deres Gerning her, en Gerning, der faldt i hans bedste Manddomsaaar. Det var en stor Virksomhed. Foruden Skolen var der en Gaard paa 100 Td. Land. Rundt omkring i Landboforeningerne og paa andre Maader blev der lagt stærkt Beslag paa hans Arbejdskraft, og paa flere forskellige Maader deltog han i offentligt Arbejde. Det var i det hele taget rige og frugtbare Aar for ham. Men efter 18 Aars Arbejde ønskede han af forskellige Grunde at leve under roligere Forhold. I 1913 afhændede han Skolen, og sammen med Clausager, der havde været hans Hjælper i Ødum, drog han til Sjælland til Høng Landbrugsskole.

Nyboe følte sig som Tjener i Skolens Arbejde, og han røgtede denne Tjenergerning med Ærbødighed og Troskab, med Liv og Sjæl gik han op i dette Arbejde og følte vel ofte, at han ikke kunde gøre det godt nok.

1931 flyttede Nyboe til Jylland igen og bosatte sig i Odder. Trods sin høje Alder er han stadig et aandsfriskt Menneske, der følger levende med i alt, hvad der foregaar, og dertil kommer, at han er en ydmyg og from Mand, der er værd at faa en Samtale med. Livet har ikke altid været Solskin for ham, der har været nok af Skygger, men trods alt vil han sikkert sige, at han har levet et lykkeligt Liv i Pagt med det bedste.

7 Børn (H¹-H⁷). Se Tavle IV.

H¹. *Johannes Nyboe*, født 27. August 1893 i Malling. Gift 2 Gange. 1. Husholdningslærerinde *Ingeborg Larsen*, som døde den 3. Maj 1939. 2. Blev viet i Vanløse Kirke 13. Marts 1941 til *Marie Karstoft*, født 26. September 1903 i Svenstrup ved Herning. Bopæl: „Vasehøj“, Veksø St.

H². *Asta Marie Nyboe*, født 27. November 1894, viet til Konsulent, Landbrugskandidat *N. Primdabl*, født 13. Marts 1892 i Haasum, Salling. Vielsen foregik i Aarhus Valgmenighedskirke den 16. Juli 1918. Bopæl: Odder.

I¹. *Bodil Nyboe Primdabl*, født 29. Oktober 1924, død 2. Juni 1925.

I². *Frede Primdabl*, født 11. December 1928 i High River, Alberta, Amerika.

H³. *Niels Lundsgaard Nyboe*, født 14. April 1896. Lundsgaardnavnet er et Slægtsnavn fra Thy.

H⁴. *Axel Nyboe*, født 29. November 1897 paa Ødum Landbrugsskole, viet den 26. Juni 1923 til *Marie Dinesen*, født 12. April 1898 i Holmdrup, Skaarup. 4 Børn (I¹-I⁴).

I¹. *Gunnar Nyboe*, født 19. Juni 1924 paa „Elmegaard“, Skaarup.

I². *Gerda Nyboe*, født 13. Februar 1926 paa „Elmegaard“, Skaarup.

I³. *Ingrid Nyboe*, født 20. Septbr. 1927 paa „Elmegaard“, Skaarup.

I⁴. *Asta Marie Nyboe*, født 16. Februar 1933 paa „Elmegaard“, Skaarup.

H⁵. *Holger Nyboe*, født 19. April 1901 paa Ødum Landbrugsskole, død 15. Oktober 1915.

H⁶. *Signe Marie Nyboe*, født 7. Februar 1903 paa Ødum Landbrugsskole, viet 22. December 1940 i Odder Valgmenighedskirke til *Martin Christensen*, født 16. Februar 1905 i Bjerregrav. Bosat i Hedeskov, Thorsager St.

I¹. *Jens Nyboe Christensen*, født 22. September 1941 i Hedeskov.

H⁷. *Ejner Kjærsgaard Nyboe*, født 24. Juli 1904 paa Ødum Landbrugsskole.

F³. Ane Marie Rasmusdatter.

Født i Bjerager 5. Februar 1829, død 1879.

Viet 1863 til sin afdøde Søsters Mand *Niels Rasmussen*, Rørth. (Se Side 28). I dette 2. Ægteskab var der 2 Børn: (G¹-G²). G¹ *Rasmus Johannes Kjærsgaard Rasmussen*, født 1. August 1864 paa „Johannesminde“, død 21. April 1907, viet i



Wilhelmine
Kjærsgaard

Odder Valgmenighedskirke 1889 til *Ane Kirstine Wilhelmine Christensen*, født 28. December 1861 i Aasted Sogn, Salling, død paa Stiftelsen i Odder den 14. Maj 1943.



R. Johannes
Kjærsgaard

Det var et noget omflakkende Liv, Johannes Kjærsgaard Rasmussen førte i deres første Ægteskabsaar, inden de i 1906 flyttede til Rørth for at overtage hans gamle Fødegaard.

Begge var de et Par udmærkede Mennesker med Sans for de ægte Værdier i Livet. Sjældent saa man et Hjem, hvori der var saa gennemført Orden, en Egenskab, der laa til Wilhelmine Rasmussen, og som hun havde faaet udvidet ved sit

7-aarige Ophold som Kammerjomfru paa Rathlousdal. Hun var højt anskrevet hos Hofjægermesterinden og fik overdraget adskillige Tillidshverv. Højest interessant var det at høre Fru Wilhelmine Kjærsgaard fortælle om sit mangeaarige Ophold paa Rathlousdal, hvor hun havde været med til mange Fester og med paa Herskabets Rejser i Ind- og Udland. Som det levende Menneske hun var, skabte hun paa Gaarden i Rørth et lykkeligt Hjem for sine Børn, og efter sin Mands Død i 1907 fortsatte hun Ledelsen af Gaarden og gjorde det fornuftigt og maalbevidst. Wilhelmine Kjærsgaard har alle Dage været et stærkt optaget Menneske, for hvem Dagene aldrig blev lange. Selv paa sine gamle Dage da hun bosatte sig i Odder, var hun altid stærkt optaget og levende interesseret i mange praktiske og aandelige Spørgsmaal. Hun forstod at skabe Hygge om sig, og det var altid hyggeligt i en Mørkningsstund at sidde inde hos Fru Kjærsgaard og lytte til hendes rolige og besindige Tale.

I Ægteskabet 5 Børn. Se Tavle IV.

H¹. *Anna Marie Kjærsgaard Rasmussen*, født paa Horskjærsgaard i Gylling den 14. December 1889. Massøse i Amerika.

H². *Anna Kjærsgaard Rasmussen*, født 23. December 1892 paa Horskjærsgaard, Gylling, død ca. $\frac{1}{2}$ Aar gammel samme Sted.

H³. *Anna Kjærsgaard Rasmussen*, født 27. September 1894 paa Horskjærsgaard ved Gylling, viet den 21. November 1919 til *Carl Christensen*, født 30. Januar 1889 i Thisted. Slagteridirektør i Skelskør. 2 Børn (I¹-I²):

I¹. *Verner Kjærsgaard Christensen*, født 12. Juli 1922 i Skelskør, død samme Sted 17. Maj 1940.

I². *Else Lisbeth Kjærsgaard Christensen*, født 19. Oktober 1930 i Skelskør.

H⁴. *Niels Harald Kjærsgaard Rasmussen*, født 9. Marts 1897 paa Tousgaard, Brabrand Sogn, viet 2. Februar 1922 til *Agnete Vestergaard*, født 19. Oktober 1898. 4 Børn (I¹-I⁴):

I¹. *Johannes Kjærsgaard Rasmussen*, født 26. April 1922.

I². *Søren Ejnar Kjærsgaard Rasmussen*, født 27. December 1923.

I³. *Erik Harald Kjærsgaard Rasmussen*, født 13. Maj 1925.

I⁴. *Helge Kjærsgaard Rasmussen*, født 26. April 1927.

H⁵. *Kristian Kjærsgaard Rasmussen*, født paa Tousgaard 24. August 1898, viet 16. November 1925 til *Thyra Margrethe Johanson*, født 30. Marts 1904 i Hellerup. Har Forretning i Hellerup.

6 Børn (I¹-I⁶):

- I¹. *Kell Kjærsgaard Rasmussen*, født 13. September 1925.
- I². *Kaj Kjærsgaard Rasmussen*, født 21. Juli 1927.
- I³. *Ole Kjærsgaard Rasmussen*, født 21. Februar 1930.
- I⁴. *Jørgen Kjærsgaard Rasmussen*, født 7. Oktober 1933.
- I⁵. *Hans Kjærsgaard Rasmussen*, født 13. April 1936.
- I⁶. *Erik Kjærsgaard Rasmussen*, født 23. December 1941.

Peder Rasmussen,

Overkontrollør paa Aarhus Teater, født 14. Marts 1869 paa „Johannesminde“ i Rørth, viet i Gylling Kirke 19. December 1893 til Cathrine Elisabeth Christensen, født 15. September 1868 i Aasted Sogn, Salling, død i Aarhus 29. September 1931.

Peder Rasmussen har haft sin Virksomhed paa flere forskellige Steder i Landet. Først begyndte han som Forpagter af en Gaard i Fensten. Senere blev han Bestyrer af



Kathrine Elisabeth
Rasmussen

et Cikorietørreri i Ødis-Bramdrup ved Kolding. Imidlertid brændte Tørreriet, hvorefter P. Rasmussen flyttede til Aarhus og blev Billetkasserer ved Kasino, hvorfra han flyttede over til det fornemme Aarhus Teater, i hvis Tjeneste han



Overkontrollør
Peder Rasmussen

som Kontrollør og senere Overkontrollør den 1. Juli 1944 kan fejre sit 25 Aars Jubilæum. Peder Rasmussen slægtede sin Far paa, idet han er upaavirket af Alderens Skrøbeligheder og følger stærkt med i Tidens mange og saare vanskelige Problemer. Det er fornøjeligt at besøge P. Rasmussen, han husker godt, fortæller levende om svundne Tider, da han som Dreng og ungt Menneske havde hjemme i sin Fars Gaard i Rørth.

I Ægteskabet var der 4 Børn (H¹-H⁴) Tavle IV.

H¹. *Anna Marie Rasmussen*, født 9. Januar 1897 i Fensten, viet i Aarhus Domkirke 28. November 1922 til *Orla Pontoppidan Christensen*, født 13. Maj 1896 i Hobro. Købmand i Odder. 3 Børn (I¹-I³):

- I¹. *Ulla Pontoppidan Christensen*, født i Odder 13. Februar 1924.
- I². *Carna Pontoppidan Christensen*, født i Odder 25. Febr. 1928.
- I³. *Bente Pontoppidan Christensen*, født i Odder 1. Oktober 1933.

H². *Christen Rasmussen*, født i Hørning 18. Marts 1899, viet 11. Maj 1933 til *Edith Niebuhr*, Moselund. Repræsentant.

H³. *Anthon Rasmussen*, født 12. Februar 1912 i Ødis-Bramdrup, viet 4. Juni 1932 i Aarhus Domkirke til *Metha Madsen*, født 1907 i Haldum. Maskinarbejder. 2 Børn (I¹-I²):

I¹. *Vagn Rasmussen*, født 17. December 1932 i Aarhus.

I². *Aase Rasmussen*, født 28. Juni 1939 i Aarhus.

H⁴. *Johanna Mathilde Rasmussen*, født i Ødis-Bramdrup 14. Februar 1905, viet 3. April 1939 i Vejlbj Kirke til Motorfører *Marius V. Vanger*, født i Fåusing 4. Juli 1880.

F⁴. Rasmus Rasmussen (Kjærsgaard).

Født i Bjerager den 2. December 1833, død 26. Februar 1908, viet 2. Juni 1863 til Johanne Nielsen, Ondrup, født 6. Februar 1839, død 7. Maj 1908.

I Foraaret 1863 afstod gamle Rasmus Rasmussen (Kjærsgaard), født 1795, Slægtsgaarden, Matr. Nr. 6 i Bjerager, til sin Søn af samme Navn.

Sønnen holdt Bryllup den 2. Juni samme Aar med *Johanne Nielsen*, Ondrup, hvor Brylluppet stod i hendes gamle Hjem



Johanne Rasmussen (1839)



Rasmus Rasmussen (1833)

hos Gaardejer Peder Rasmussen og Hustru, Margrethe Nielsen, som var hendes Svoger og Søster. Hendes Forældre var forlængst døde. Vielsen foregik i Odder Sognekirke, og efter Datidens Skik var hele Familien samt Naboer og Venner baade paa Fars og Mors Side indbudte. Det blev saa deres Opgave at føre den gamle Slægtsgaard videre.

Det fremherskende i Landbruget i R. Rasmussen (Kjærsgaards) første Tid var navnlig Kornavlén. Kreaturholdet kom mere i anden Række. Men det maa have gaaet godt for de to nygifte. Allerede i 1868 byggede de en ny Stald til Køerne, der kunde rumme 16 Kreaturer, og i 1881 kunde de bygge et nyt Stuehus, det, som staar den Dag i Dag.

Omkring Aaret 1885 blev en Husmandslod paa 3 Td. Land, som laa indknebet i de til Gaarden hørende Jorder, til Salg. Det var naturligt, at denne Lod kom til at høre

Gaarden til, hvorfor Rasmus Rasmussen (Kjærsgaard) købte den for 3000 Kr.

Arbejdet lykkedes godt for dem. Den Mergling og Dræning som Faderen i sin Tid havde foretaget, kom nu Sønnen til Gode. Avlen blev større og større, og det samme var Tilfældet med Kreaturholdet. Stalden maatte ombygges, saa den kunde rumme op imod 30 Stk. Kreaturer. Svineavlen var der ogsaa Fremgang i, og Hesteavlen havde Rasmus R. Kjærsgaards store Interesse. Det var et godt Hjem at være i. Medarbejdere havde de i Reglen i mange Aar. Broderen, *Hans Rasmussen (Kjærsgaard)*, var Karl paa Gaarden i 13 Aar, en Pige havde de i 17 Aar, en anden i 10 Aar. De konfirmerede Drengene var der som oftest 2 à 3 Aar. Men som Tiden gik, forandredes ogsaa dette Forhold, Tyendet skiftede oftere end Tilfældet var før.

Rasmus Rasmussen (Kjærsgaard) var en Hjemmets Mand, men han havde dog ogsaa Interesser udadtil, hvorfor han heller ikke helt kunde slippe for at deltage i offentligt Arbejde. Han var saaledes Sogneraadsmlem en seksaarig Periode i Firserne, var ogsaa Medlem af Sognesparekassens Bestyrelse, desuden Medlem af Saxild Mejeris Bestyrelse.

I kirkelig Henseende søgte Rasmus Rasmussen (Kjærsgaard) og hans Familie til Bjerager Kirke, hvor Pastor Borch var Præst fra 1878-1907. Denne Præst stod vel kirkeligt Centrum nærmest, men dog med en betydelig grundtvigsk Betoning; Otto Møller, hvis Livssyn han delte, kom til at betyde overordentlig meget for ham.

Sønnen, Direktør Johannes Borch, skriver om sin Far, at han, da han tiltraadte Embedet i 1878 som Sognepræst for Randlev-Bjerager, „mødte i Hads Herred Tidens Strømninger i særlig skarpe og outrerede Former: Bjørnbakkere contra Grundtvigianere, Venstremænd contra Højremænd.“ Yderligere føjer han til: „Der fandtes i Hads Herreds Befolkning et meget stort Antal af fremragende Dygtigheder, som hurtigt og sikkert førte Bønderne, da det gjaldt at omlægge Landbruget, og det turde vel være tvivlsomt, om der nogetsteds i Landet fandtes et tilsvarende stærkt Initiativ.“

Blandt disse fremragende Dygtigheder i Hads Herred, hvad enten de var Bjørnbakkere, Grundtvigianere eller Pie-

tister, Venstremænd eller Højremænd, fandtes der mange, som hørte til Kjærsgaardslægten.

Rasmus Rasmussen (Kjærsgaard) og hans Slægt hørte til de stille i Landet, hvis Hjem var præget af inderlig Fromhed.

Med Hensyn til Skoleforholdene skulde Børnene fra Kjærsgaard gaa til Dyngby Skole, men der kom de aldrig til at gaa, de fik deres Undervisning privat, vel nærmest i Eriksminde Friskole, og da de blev voksne sørgede deres Forældre for, at de kom paa Højskoler og Landbrugsskoler.

I Aaret 1898 var Tiden inde, da ogsaa denne Rasmus Rasmussen (Kjærsgaard) og hans Hustru følte sig trætte. De afstod Gaarden til deres Søn, *Niels Rasmussen (Kjærsgaard)*, hos hvem de vedblev at bo som Aftægtsfolk i den vestre Ende af Stuehuset. Men saa længe de kunde, vedblev de at række en hjælpende Haand, hvor det tiltrængtes i Gaarden. Som Aftægtsfolk levede de i 10 Aar indtil 1908, i dette Aar om Foraaret døde de begge, Rasmus Rasmussen (Kjærsgaard) den 26. Februar, af Lungebetændelse, og hans Hustru, Johanne, den 7. Maj, af en snigende Tuberkulose, en Sygdom hun havde lidt af i 4-5 Aar.

Sønnen, *Rasmus Rasmussen (Kjærsgaard)* i Rude slutter sin Omtale af sine Forældre saaledes: „Vi Børn mindes vort Barndomshjem med Taknemmelighed, Fader som den arbejdsomme, pligtopfyldende, rettænkende og villiestærke Mand, og Moder som den virksomme, stille, blide og gode Kvinde.“

I Ægteskabet fødtes 5 Børn (G¹-G⁵):

G¹. *Rasmus Rasmussen (Kjærsgaard)*, født i Bjerager 13. Aug. 1864.

G². *Niels Rasmussen (Kjærsgaard)*, født i Bjerager 20. December 1866, død 19. Maj 1918.

G³. *Birgitte Rasmussen (Kjærsgaard)*, født i Bjerager 17. Juni 1869.

G⁴. *Johannes Rasmussen (Kjærsgaard)*, født i Bjerager 19. April 1873.

G⁵. *Ane Margrethe Rasmussen (Kjærsgaard)*, født i Bjerager 14. December 1875.

G¹. Rasmus Rasmussen Kjærsgaard.

Født i Bjerager 13. August 1864, gift 19. Oktober 1894 med Enke Ane Jensen, født Olesen, fra Rude, født 6. Juni 1862.

Efter endt Skolegang 1879 begyndte Rasmus Rasmussen Kjærsgaard sin Landmandsgerning hjemme paa Fødegården, han gjorde Andenkarlsarbejde, og her blev han, indtil han i Vinteren 1881-82 kom paa Testrup Højskole. Dette



Ane Kjærsgaard

Højskoleophold har sikkert haft Betydning for hans mangesidede Interesser og ikke mindst for hans aandelige Liv, idet R. R. Kjærsgaard den Dag i Dag er en ualmindelig aandslevende Mand. — Efter sit Højskoleophold kom han atter hjem for denne Gang at ud-



Rasmus R. Kjærsgaard, Rude.

føre almindelig Karlearbejde. Men 1885 søgte han udad og kom til Herregaarden „Sparretorn“ paa Fyn, en Gaard som hørte under Grevskabet Vedelsborg. Hans Fætter, Rasmus Rasmussen fra Rørth, var Forvalter paa samme Gaard. Paa Fyn blev han et Aarstid og rejste saa hjem til Saxild til hans Farbror, Rasmus Davidsen, der nok kunde trænge til hans Hjælp. Han blev der imidlertid ikke saa længe, for allerede om Efteraaret 1866 blev han paa Sessionen udskrevet til Dragon og blev indkaldt den følgende Vinter til 20 Maaneders Tjeneste ved Dragonerne i Aarhus. Efter sin Soldater-tjeneste i 1888 kom han atter til Saxild og fik Gaarden overdraget af sin Faster og Morbroder, der var barnløse. De døde imidlertid ret hurtigt, Fasteren i Sommeren 1891 og Farbroderen i Efteraaret 1892.

I Efteraaret 1894 blev R. R. Kjærsgaard gift med Enke Ane Jensen, født Olesen, der var Gaardejerske i Rude. Gaarden i Saxild blev nu afhændet til Kjærsgaards Søster Birgitte og hendes Mand Søren Frandsen. I sit første Ægteskab havde Ane Jensen en lille Dreng, *Ole Jensen*, i sit andet Giftermaal med R. R. Kjærsgaard fødte hun 2 Piger:

a. *Marie*, født 11. August 1895, gift 6. Juni 1918 med Hans Hansen fra Halling. De bor i Pederstrup og har 2 Børn:

1. *Ejvind*, født 6. November 1919.

2. *Gudrun*, født 3. Juni 1921, gift 6. Juni 1943 med Rasmus Trolddal Rasmussen, født 21. Februar 1912 i Hesselballe. Bosat i Ask.

b. *Johanne*, født 17. December 1897, gift med Niels P. Eskildsen fra Saxild. Ejer Fødegaarden i Rude og har 2 Børn:

1. *Lilly*, født 23. April 1921.

2. *Erna*, født 29. Juli 1923.

I Foraaret 1902 blev R. R. Kjærsgaards Kone angrebet af en uheldelig Sygdom, en Lammelse eller Svækkelse. Kræfterne svandt det ene Aar med det andet. I 1915 var hun saa afkræftet, at hun ikke kunde gaa mere. Hun maatte bæres fra Sted til Sted. Døtrene var imidlertid vokset til, saa Hjemmets Arbejde kunde klares alene ved deres Hjælp. Vel var R. Kjærsgaards Kone svag, men hun forblev aandsfrisk og bevarede hele Tiden sit gode Humør. Først den 19. Februar 1929 døde hun efter et Par Dages Sygeleje. Endnu bor gamle Rasmus R. Kjærsgaard i det gamle Hjem, taknemmelig for den gode Omsorg, der bliver ham vist af hans Datter, Svigersøn og Børnebørn.

Af Tillidshverv har R. R. Kjærsgaard haft med adskilligt at gøre, bl. a. var han Sogneraadmedlem i to Perioder fra 1913-21, altsaa under forrige Verdenskrig. Desuden har han været Menighedsraadsmedlem fra 1903-1938, en lang Tid, men han har altid haft Lyst og Interesse for kirkeligt Arbejde og har levet i god Forstaaelse med de forskellige Præster, der har virket i Saxild-Nølev Pastorat.

Naar denne Slægtshistorie med Slægtstavler i det hele taget har kunnet skrives, saa har Rasmus R. Kjærsgaard for en stor Del Æren deraf. Ved Hjælp af hans utrolige Hukommelse har det været mig muligt at finde Rede i den vidtforgreneede Kjærsgaardslægt. Navne, Aarstal og Data har han kunnet oplyse mig om, og jeg er blevet overbevist om, at de er rigtige. Det har for mig været en Oplevelse at sidde sammen med den gamle Mand og lytte til hans Tale om Slægtens Saga, og jeg har lært ham at kende som en Personlighed, som en ydmyg, from Mand.

G². Niels Rasmussen Kjærsgaard.

Født i Bjerager 20. December 1866, død 19. Maj 1918, Gift 15. April 1898 med Cecilie Jensen, født i Søvind 21. September 1873.

Ligesom sin Broder, Rasmus, begyndte *Niels R. Kjærsgaard* sin Landmandsvirksomhed hjemme i Fødegaarden i Bjerager, og han fortsatte dermed hele sin Ungdomstid, kun afbrudt ved et Vinterophold paa Dalum Landbrugsskole 1889-



Cecilie Rasmussen
Kjærsgaard

90. Det blev da ogsaa ham, der i Foraaret 1898 overtog Slægtens gamle Gaard for egen Regning. Forældrene vedblev at bo i Slægtens gamle Gaard, idet de beboede et Par Stuer i Stuehusets vestlige Ende. Samme Aar blev Niels Kjærsgaard gift med *Cecilie Jensen*,



Gaardejer Niels
Rasmussen
Kjærsgaard

en Datter af Rasmus Jensen i Rørth. For de unge blev det ikke særlig vanskeligt at begynde som selvstændige Folk. N. Kjærsgaard havde jo deltaget i Gaardens Drift i mange Aar og var kendt med Forholdene i alle dets Grene.

Det var imidlertid N. Kjærsgaard, der mest af hele Slægten udvidede sin Gaard, og som i 1904 byggede den første Del af den Staldlænge, der staar den Dag i Dag. Den stigende Besætning gjorde det nødvendigt. Desuden ombyggede han Laden i 1914 for at give Plads for de efterhaanden større og større Afgrøder. Foruden at udvide sin Gaards Bygninger foretog han ogsaa ret store Arealudvidelser. Der skete nemlig dette, at Gaardejer Peter Sejersens, Randlev Hedegaard, blev Medejer af Nabogaarden til Kjærsgaardsminde, og det førte til, at Niels Kjærsgaard og Peter Sejersens for det første byttede 12 Td. Land Jord, saaledes at det blev til Fordel for dem begge, idet Jordene fik en bedre Beliggenhed omkring Gaardene, desuden købte N. Kjærsgaard 17 Td. Land af Peter Sejersens indkøbte Gaard, hvorved Kjærsgaardsminde kom op paa et Jordareal af 85 Td. Land.

Disse Udvidelser skete 1916 under den første store Verdenskrig og vidner om Initiativ hos Niels Kjærsgaard.

Foruden det travle Liv ude og inde i den store Gaard var det ogsaa et Hjem, hvor aandeligt Liv ytrede sig stærkt. Derom skriver Pastor Fryd, der dengang var Sognepræst i Randlev-Bjerager:

„Niels og Cecilie Kjærsgaards Hjem i Bjerager var et sjældent dejligt Hjem at komme i. To dygtige, praktiske Mennesker, meget forskellige, men hvor udfyldte de godt hinanden: han mere stille og rolig, saa ærlig og grundsolid, hun et overmaade kærligt og hjertevarmt Menneske, der ikke vidste alt det gode, hun gerne vilde gøre mod andre, mod Mand og Børn, Slægt og Venner, syge og fattige, de gamle og de unge. Deres Hjem var præget af solid Velstand, en mageløs Gæstfrihed og stor Godgørenhed og fremfor alt en dyb og alvorlig Overbevisning om Kristendom som det ene fornødne i det daglige Liv. I Kirken havde de deres faste Plads Søndag efter Søndag, hvordan saa Vejrt og Føre var, og det var et rigt aandeligt Liv, de levede derhjemme i fast Tro paa Jesus Kristus som deres Herte og Frelser. I en hel Række Aar samledes de unge Piger i K. F. U. K. til regelmæssige Møder i Hjemmet, og det er sikkert mange unge Piger, som fra dette Hjem har faaet Minder med sig ud i Livet, som de aldrig vil kunne glemme, men takke Gud for.

Og denne Hjemmets gode Aand satte sit dybe Præg paa de 3 Børn, som her voksede op: Johanne, Rasmus og Johannes.“

En stor Sorg var det, da Niels Kjærsgaard døde i sin Manddoms bedste Aar. Han blev angrebet af den frygtelige Kræftsygdom, der hurtigt nedbrød hans Helbred, og hans Kræfter svandt langsomt, Sygdommen greb mere og mere om sig, og tilsidst var der kun Døden at vente paa. Pinsedag den 19. Maj 1918 sov han stille hen som den stilsfærdige Mand, han altid havde været.

Efter N. Kjærsgaards eget Ønske oprettede hans Hustru kort efter sin Mands Død et Legat paa 3000 Kr., hvis Renter uddeles hver Jul til mindre bemidlede i Bjerager Sogn.

Nu stod Fru Cecilie alene med Ansvaret for den store Gaard. Men hun var en dygtig Kvinde, der forstod sig paa Landbrug. Hun fortsatte sin Mands Byggeri, idet hun i 1933 udvidede Kostaldens 2. Del, saa den kunde rumme 54 Kreaturer. Det større Jordareal krævede ogsaa større Bygninger. I 1934 lagde hun Stentag paa de ældre Bygninger, der hidtil havde været tækket med Straa, og saadan som hun fuld-

førte Bygningerne, saadan staar Kjærsgaardsminde den Dag i Dag.

I 1929 købte den ældste Søn, Rasmus, en Gaard ved Ørting, og endelig i Foraaret 1937 afstod Cecilie Kjærsgaard Gaarden til sin yngste Søn, Johannes. Hun havde da virket i den i 39 Aar, 20 Aar sammen med sin Mand og 19 Aar som Enke.

Stadig bor hun i Gaarden hos sin Søn og Svigerdatter og tager et Nap med i Arbejdet, naar det tiltrænges. Cecilie Kjærsgaard er stærkt kirkeligt interesseret, hvorfor man ogsaa har valgt hende ind i Bestyrelsen for Menighedsraadet.

I Ægteskabet fødtes 3 Børn, der i Skoletiden har gaaet i Eriksminde Friskole, dels til Mads Laursen, dels til Lærer K. Kirk og Hustru. Alle er de konfirmeret af Pastor Fryd, der var Sognepræst det meste af den Tid Niels Kjærsgaard og hans Hustru var bosat i Kjærsgaardsminde.

Børnene: (H¹-H³). Se Tavle V.



Johanne Bilde,
født Kjærsgaard

H¹. *Johanne R. Kjærsgaard*, født i Bjerager 12. Maj 1901, gift 4. December 1936 med *Oscar Bilde*, Sognepræst i Løjt Kirkeby, født i Aarhus 10. Februar 1901. 1 Barn:

I¹. *Per Viggo Bilde*, født 20. Juli 1939.



Pastor
Oscar Bilde



Marie Kjærsgaard,
Ørting

H². *Rasmus R. Kjærsgaard*, født i Bjerager 8. Juni 1903, gift 20. December 1929 med *Marie Christensen* fra Skødstrup, født 10. Oktober 1904. 2 Børn:

I¹. *Martha R. Kjærsgaard*, født 2. September 1931. I². *Niels R. Kjærsgaard*, født 27. Februar 1934.



Rasmus R. Kjærsgaard,
Ørting



Agnete Kjærsgaard,
Bjerager

H³. *Johannes R. Kjærsgaard*, født 1. September 1907, gift 6. Maj 1937 med *Agnete Grønfeldt*, Datter af Ekviperingshandler Grønfeldt, Odder, født 26. December 1910. 3 Børn:

I¹. *Birgit Kjærsgaard*, født 6. December 1938. I². *Inger Kjærsgaard*, født 8. Juni 1941. I³. *Elisabeth Kjærsgaard*, født 23. Januar 1943.



Johannes R. Kjærsgaard,
Bjerager.

Johannes R. Kjærsgaard og Hustru er de nuværende Ejere af Kjærsgaardsminde, og man glædes over at se, hvorledes disse to unge Mennesker fortsætter Slægtens gode og kristne Traditioner paa den gamle Gaard.

Det skal ogsaa bemærkes, at Johannes Kjærsgaard har været Drivfjederen i nærværende Slægtsarbejde. Det er ham, der fra først af er fremkommet med Opfordringen til mig om at skrive hans Slægts Historie. Med megen Interesse har han fulgt dette historiske Arbejde og ofret det baade Tid og økonomisk Støtte, og for dette bør Slægten vide ham Tak.

G³. Birgitte R. Kjærsgaard.

Født i Bjerager 17. Juni 1869, viet 14. Maj 1895 til Søren Frandsen, Saxild, født i Gjesing 20. Juni 1867, død 23. August 1927. 6 Børn (H¹-H⁶).

Se Slægtstavle V.



Søren Frandsen

H¹. *Ane Johanne Frandsen*, født 21. Februar 1896, viet til *Aage Laursen Hejgaard*, født 10. August 1893. Bosat i Saxild. 5 Børn (I¹-I⁵):

I¹. *Inger Laursen Hejgaard*, født 20. Maj 1920.

I². *Else Birgitte Laursen Hejgaard*, født 3. Januar 1922.

I³. *Tage Laursen Hejgaard*, født 23. August 1928.

I⁴. *Asta Hejgaard*, født 11. April 1933.

I⁵. *Erna Hejgaard*, født 11. Juli 1938.

Alle fødte i Saxild.

H². *Rasmus Kjærsgaard Frandsen*, født 31. Januar 1898, viet til *Ane Hesselbjerg*, født 6. November 1902. Bosat i Maarslet. 3 Børn (I¹-I³):

I¹. *Søren Hesselbjerg Frandsen*, født i Rude 18. Februar 1928.

I². *Hans Hesselbjerg Frandsen*, født i Rude 1. Maj 1933.

I³. *Birgit Hesselbjerg Frandsen*, født i Maarslet 28. September 1935.

H³. *Karen Frandsen*, født 25. Juni 1900, viet til Lærer Overgaard, Pedholt, født i Gjedding 15. Maj 1901. 1 Barn:

I¹. *Bent Overgaard*, født i Pedholt Skole 5. Juni 1929.

H⁴. *Frands Karl Frandsen*, født 4. November 1902, viet til *Ane Enggaard*, født i Testrup 26. August 1905. Bosat i Malling. 2 Børn. (I¹-I²):

I¹. *Bodil Enggaard Frandsen*, født i Malling 27. Marts 1934.

I². *Aase Enggaard Frandsen*, født i Malling 20. December 1939.



Birgitte Frandsen

H⁵. *Hans Kjærsgaard Frandsen*, født 2. Maj 1905, viet til *Karen Marie Østergaard*, født 26. August 1905 i Østerby ved Tranbjerg. Bosat i Østerskov ved Malling. 3 Børn (I¹-I³):

I¹. *Marie Birgitte Frandsen*, født 22. September 1928 i Saxild.

I². *Harry Kjærsgaard Frandsen*, født 12. Juni 1934 i Malling.

I³. *Knud Kjærsgaard Frandsen*, født 6. Oktober 1935.

H⁶. *Marie Frandsen*, født 29. November 1908, viet til Disponent *Jacob Egebjerg Pedersen*, født 15. April 1905. Bosat i Kbhvn. 1 Barn:

I¹. *Hanne Egebjerg Pedersen*, født 3. Maj 1937.

G⁴. Johannes Rasmussen Kjærsgaard.

Født 19. April 1873, viet 1904 til Anine Rasmine Sørensen fra Vesterkjær i Tirstrup ved Grenaa, født 22. December 1876. 3 Børn (H¹-H³).

Se Slægtstavle V.

H¹. *Johanne R. Kjærsgaard*, født i Nølev 21. Marts 1905, viet 2. Oktober 1933 til Boelsmand *Svend Jensen*, født i Balle 28. Juli 1906. 2 Børn (I¹-I²):

I¹. *Ebba Kjærsgaard Jensen*, født 27. Februar 1936.

I². *Alice Kjærsgaard Jensen*, født 12. April 1938.

H². *Edith R. Kjærsgaard*, født i Nølev 21. August 1906, viet 2. Oktober 1933 til *Svend Fogh Christensen* fra Fulden, født 6. August 1904. Gaardejer i Stensballe. 2 Børn (I¹-I²):

I¹. *Inger Fogh Christensen*, født 2. Januar 1936.

I². *Henning Fogh Christensen*, født 30. Juli 1939.

H³. *Hertha R. Kjærsgaard*, født i Nølev 26. September 1911. Sygeplejerske i Aarhus, ugift.

G⁵. Ane Margrethe Rasmussen Kjærsgaard.

Født i Bjerager 14. December 1875, viet 17. Juli 1903 til Overpostbud *Simon Rasmus Simonsen*, født 1. Februar 1878. Bosat i Odder.

2 Børn (H¹-H²). Se Slægtstavle V.



Ane Margrethe
Simonsen.

H¹. *Rasmus Kjærsgaard Simonsen*, født i Odder 4. Februar 1905, viet til Oda Ingeborg Elbak, født 30. April 1908 i Brønderslev. Bosat i Vejgaard ved Aalborg. Ekviperingshandler.

H². *Søren Alfred Kjærsgaard Simonsen*, født 4. Februar 1905 i Odder. Viet til *Drofn Møller*, født i Siglufjord, Island, den 28. Oktober 1909. Ekviperingshandler. Bosat i Brønderslev. 2 Børn (I¹-I²):

I¹. *Jens Kjærsgaard Simonsen*, født 5. Juli 1934 i Aalborg.

I². *Simon Christian Simonsen*, født 18. Maj 1937 i Brønderslev.



Overpostbud
Simonsen

F⁵. Hans Rasmussen.

Født 30. Juli 1836, død 11. Februar 1924. Viet til Enke Ane Rasmussen, født Pedersen, født 10. Februar 1832.

Ane Rasmussen var gift første Gang med Gaardmand Andreas Rasmussen, der ejede Gaarden Matr. Nr. 8 i Rørth. Efter sin første Mands Død blev hun gift med sin Fætter Hans Rasmussen Kjærsgaard fra Bjerager. Han havde tjent som Karl i 13 Aar hos sin Broder Rasmus paa Slægtsgaarden i Bjerager. Med sin Hustru fik han Gaarden Matr. Nr. 8 i Rørth, og ved hendes Død giftede han sig anden Gang med Ingeborg Andersen fra Randlev, der døde paa Stiftelsen i Odder. Ingen Børn.



Hans Kjærsgaard.

F⁶. Eske Rasmussen.

Født 25. December 1838, død 31. December 1886, ugift. Ernærede sig som Bogbinder.



Eske Rasmussen.

Efter nu at have beskrevet Rasmus Rasmussen (Kjærsgaards) (født 1795) Børn og Børnebørnsbørn indtil vore Dage, maa vi gaa tilbage i Tiden til hans Søster Johanne og nævne hendes Efterkommere.

F². Johanne Rasmusdatter.

Født 23. December 1796, gift 14. Juli 1820. 1. Gang med Enkemanden Sejr Sørensen. 2. Gang med Mikkel Sørensen.

I første Ægteskab fødtes en Datter:

F¹. *Birthe Sejrsdatter*, født 22. August 1823 i Bjerager, gift med Gaardmand *Knud Jensen*, Saxild. Bosat i Ustrup. En Søn ved Navn *Erik*.

I andet Ægteskab 3 Børn (F²-F⁴):

F². Sejr Mikkelsen.

Født 10. Maj 1828 i Bjerager, død 13. Februar 1899. Gift 28. Marts 1852 med Ane Jensdatter, født 8. December 1829 i Kysing, død 6. Febr. 1918. Bosat i Bjerager Matr. Nr. 4.

Sejer Mikkelsen var en fortrinlig Landmand, en stille, rolig, beskeden Mand, der ikke havde synderligt med offentlige Hverv at gøre. Grosserer Hans Broge, Aarhus, der interesserede sig meget for en dygtig Landbostand, skænkede adskillige Gange Præmier til Hads



Ane Mikkelsen.

Herreds Landboforenings Smørudstillinger. I 1877 udsatte han en Præmie paa 50 Kr. til den bedste Samling af Malkekvæg tilhørende en Mand af Bondestanden. Denne Præmie tilfaldt Sejr Mikkelsen. Hans Hustru, Ane Jensdatter, var Datter af den



Sejr Mikkelsen,
Bjerager.

Jens Rasmussen, Kysing, der i 1810 blev taget til Fange af Englænderne og sad, ligesom den norske Terje Vigén, i strengt engelsk Fangenskab i flere Aar. Da han endelig i 1814 kom hjem, var han saa stærkt medtaget, at han knapt havde Kræfter til at flytte en Fod.



Jens Rasmussen og Hustru, Kysing.

Hans 8 Børn er nok værd at nævne, eftersom de hver for sig kom til at betyde noget baade indadtil og udadtil.

1. *Rasmus Jensen*, født 16. Juni 1815. Fik Fødegården i Kysing.
2. *Søren Jensen*, født 29. August 1817, er den kendte Møller fra Fillerup Neder mølle, Far til Fru Dyr læge Mørup og Fru Svejstrup, Sandergaard.
3. *Maren Jensdatter*, født 25. Oktober 1819. Mor til Mette Pedersen, der blev gift med P. Chr. Pedersen, Saxild. Mette Pedersen lever endnu og bor hos sin Datter i Odder.
4. *Hans Peder Jensen*, født 2. April 1822. Gaardejer i Saxild, døde ganske ung.
5. *Karen Jensdatter*, født 14. November 1824 i Aalstrup. Mor til Pastor Jørgen Rasmussen, der paa sine gamle Dage boede i Odder og døde 1942 i den høje Alder af 92 Aar.

6. *Katrine Jensdatter*, født 25. Februar 1827. Mor til Christen Jensen, Engelsborg, og Sønnen J. P. Jensen, har nu Gaarden. To Døtre bor i Bakkehuset, Odder, og en Datter er gift med Landboforeningens Formand, Landbrugskandidat Bak, en anden med Gaardejer Edv. Jensen, Odder, tidligere Saxild.

7. *Ane Jensdatter*, født 8. Decbr. 1829. Gift med Sejr Mikkelsen, Bjerager.

8. *Niels Jensen*, født 21. Januar 1835. Købmand i Malling, begyndte først som Købmand i Saxild og byggede det nu forsvundne Pakhus ved Saxild Strand. Han var en stor Kornopkøber.

Sejr Mikkelsen og Hustru havde to Børn (G^1 - G^2):

G^1 . *Johannes M. Sejersen*, født 23. April 1864 i Bjerager. Gift to Gange. Første Gang viet 28. Juli 1890 til *Anna Frederikke Mørup*, født 15. Maj 1866, død 31. December 1902. 4 Børn (H^1 - H^4):



Pastor Johannes
M. Sejersen.

H^1 . *Anna Sejersen*, cand. phil., født 9. September 1891, død 29. September 1917.

H^2 . *Aage Sejersen*, cand. jur., født 5. Januar 1894.

H^3 . *Axel Sejersen*, Landmand, født 26. Aug. 1897.

H^4 . *Viggo Sejersen*, Pharmaceut, født 15. Juli 1901.

Anden Gang viet til *Ingeborg Stamer* af Fussingø, født 30. Oktober 1866.

Pastor Sejersen tog Realeksamen fra Odder Realskole 1879. — Gik fra 1880-1884 paa Døchers Artiumkursus i København. Studerede ved Universitetet fra 1884-1889 og tog teologisk Embedseksamen med laud 1889.

Var Adjunkt ved Viborg Latinskole fra 1890-1899. Sognepræst for Taarnum-Hornbæk fra 1899-1917, og for Hedensted-St. Dalby fra 1917-1930.

G^2 . *Jens Peter Sejersen*, født 14. Januar 1866. Gaardejer i Bjerager. Var gift 3 Gange. Første Gang viet 25. April 1891 til *Marie Møller*, født i Timring 18. Juli 1859, død 14. April 1898. Anden Gang viet 27. Maj 1906 til *Henrikke Jacobsen*, Andkær født 30. Maj 1873, død 10. Marts 1907. Tredie Gang viet 20. Oktober 1916 til *Franziska Tornøe*, Enke efter cand. pharm Wentzel Tornøe, der døde i Amerika. Hendes Døbenavn var Franziska Henriksen, født 11. Juli 1883 i Bjerager.



Franziska
Sejersen

I det sidste Ægteskab fødtes 3 Børn (H^1 - H^3):



Jens Peder
Sejersen

H^1 . *Anne Marie Sejersen*, født 18. Juli 1918. H^2 . *Johannes Sejersen*, født 16. Juni 1919. H^3 . *Gerda Sejersen*, født 15. December 1920.

F³. Rasmus Mikkelsen.

Født 17. Juni 1832 i Bjerager, død 19. December 1930. Viet 1860 til Maren Mikkelsen, født 12. August 1843, død 1901. Gaardmand i Løjenkjær. 3 Børn (G¹-G³). Se Slægtstavle II.



Maren Mikkelsen,
Løjenkjær

G¹. *Johannes Mikkelsen*, født 14. April 1872 i Løjenkjær. Gift 5. Februar 1898 med *Sine Rasmussen*, født 22. August 1872 i Balle, død 29. Januar 1921. 6 Børn (H¹-H⁶):

H¹. *Marius Mikkelsen*, født 8. August 1898 i Løjenkjær, opholder sig i Oslo, Norge.



Rasmus Mikkelsen,
Løjenkjær

H². *Mathilde Mikkelsen*, født 6. Marts 1900 i Løjenkjær. Gift 1924 med *Kristian Thomsen*, født 1887.

H³. *Rasmus Mikkelsen*, født 13. September 1902 i Løjenkjær, gift 1925 med *Johanne Sørensen*, født 1900.

H⁴. *Ane Marie Mikkelsen*, født 8. Maj 1904 i Løjenkjær, gift 1925 med *Kristen Hansen*, født 1874.

H⁵. *Svend Mikkelsen*, født i Løjenkjær 22. December 1910, død 5. Oktober 1938.

H⁶. *Augusta Mikkelsen*, født i Løjenkjær 19. Marts 1913, gift 1934 med *Willy Thomsen*.

G². *Mikkel Mikkelsen*, født 18. April 1862 paa Stengaarden i Løjenkjær, død i April 1941. Gaardejer i Løjenkjær, gift med *Trine Mikkelsen*, født 22. November 1861 i Balle.



Sine Mikkelsen



Johs. Mikkelsen



Dagmar Mikkelsen



Kristoffer Jørgensen,
Nakskov.

G³. *Dagmar Mikkelsen*, født 1874 paa Stengaarden i Løjenkjær, død 1939. Hendes Mand var Arbejdsformand paa Sukkerfabriken ved Nakskov.

F⁴. Søren Mikkelsen.

Født 24. Juli 1833 i Bjerager, død 1889. Gift med Maren Nielsdatter, født 20. Marts 1838 i Bjerager, død 19. December 1918.
2 Børn (G¹-G²):

G¹. *Niels Mikkelsen*, født 7. September 1872 i Bjerager, ugift. Bosat i Dyngby.

G². *Johannes Mikkelsen*, født 31. Marts 1876 i Bjerager. Gift med *Johanne Mikkelsen*, født 10. November 1887. Bosat i Dyngby.

E. Ane Rasmusdatters og Rasmus Pedersens Slægtsgren.

Se Slægtstavle 1.

Som det vil huskes i det foregaaende, havde Rasmus Rasmussen (Kjærsgaard), der er født 1757, og hans Hustru, Ane, 4 Børn, hvoraf de tre, Johanne, Jens Rasmussen og navnlig Rasmus Rasmussen (Kjærsgaard), født 1795, allerede er omtalt. Tilbage er at beskrive det yngste Barn, Ane Rasmusdatter, født i Bjerager 26. September 1802, død 20. December 1875 i Boulstrup. Hun blev gift med en Gaardmand i Boulstrup ved Navn Rasmus Pedersen, født 10. November 1799 og død 1868. Der siges om ham, at han var en dygtig Landmand, der havde Øjnene aabnede for alt Nyt, der fremkom paa Landvæsenets Omraade.

Fra Ane og Rasmus Pedersen nedstammer talrige Efterkommere, fra hvilke adskillige Personligheder er udgaaet, og som har præget Egnen baade paa praktisk og aandeligt Omraade, ja man kan egentlig godt sige, at flere af dem har været førende Skikkelser.

Der var 10 Børn i Anes og Rasmus Pedersens Ægteskab: 6 Sønner og 4 Døtre. Om disse 10 Søskende er det blevet sagt, at de i deres Ungdom gav hinanden det Løfte, at de ikke vilde gifte sig paa anden Maade, end at de kunde blive Gaardfolk, og dette Løfte blev holdt.

De seks Brødre: *Peder, Rasmus, Sejr, Hans Hessellund, Antoni* og *Johan Frederik Kuur Rasmussen* blev Gaardmænd henholdsvis i: Ondrup, Spøttrup, Bjerager, Boulstrup, Fensten og Gylling. De fire Søstre: *Margrethe, Ane, Johanne* og *Cecilie Rasmusdatter* blev gifte med Gaardmændene *Jens Nygaard*, Boulstrup, *Andreas Rasmussen*, Rørth, *Andreas Hessellund*, Dyngby, og *Peder Jensen*, Fensten.

Disse 10 Søskende var alle Helsøskende, men paa de 6 Brødre var der stor Forskel. De 3 ældste var middelstore

Mænd, som vel nærmest var, hvad man den Gang kaldte „Bjørnbakkere“, medens de tre yngste var granvoksne Gardertyper, som hyldede den grundtvigske Retning og løste Sognebaand til Pastor Otto Møller i Gylling. I det hele taget var de 10 Søskende delt i to skarpt adskilte Lejre, som havde grumme lidt med hinanden at gøre. Men een Ting var fælles for dem, de var alle i praktisk Henseende meget dygtige.

Nedenfor staar anført de 10 Søskendes Navne, Fødsel og Død.

F¹. *Peder Rasmussen*, født 2. August 1822, død 1882.

F². *Margrethe Rasmusdatter*, født 11. Marts 1825, død 26. Juni 1879.

F³. *Rasmus Rasmussen*, født 14. September 1827, død 1904.

F⁴. *Sejr Rasmussen*, født 4. Juli 1830, død 3. September 1893.

F⁵. *Ane Rasmusdatter*, født 10. Februar 1832, død ?
(F¹-F⁵ se Slægtstavle VI).

F⁶. *Ane Cecilia Rasmusdatter*, født 15. April 1834, død 5. Februar 1922. (Se Slægtstavle VII).

F⁷. *Johanne Rasmusdatter*, født 27. Januar 1838, død 11. Juni 1914. (Se Slægtstavle VIII).

F⁸. *Hans Hessellund Rasmussen*, født 26. Februar 1840, død 29. August 1921. (Se Slægtstavle X).

F⁹. *Antoni Rasmussen*, født 9. Maj 1842, død 29. August 1895. (Se Slægtstavle X).

F¹⁰. *Johan Frederik Kuur Rasmussen*, født 19. Juli 1845, død 1904. Alle fødte i Boulstrup. (Se Slægtstavle X).

F¹. Peder Rasmussen.

Født i Boulstrup 2. August 1822, død 1882, gift med Margrethe Nielsdatter, hvis Fader, Niels Laursen, var Gaardmand i Ondrup, og hvis Broder, Rasmus Nielsen, var Møller i Sandager Mølle. Margrethe Nielsdatter er født ca. 1830 i Ondrup paa Gaarden Matr. Nr. 3.

Peder Rasmussen havde megen Interesse for Politik og Samfundsvæsen. Han var en kort Tid Formand for Odder Sogneraad, men det fortælles, at han maaske undertiden i sin Iver strakte sig vel vidt og mødte derved megen Modstand. I nogle Aar var hans Nervesystem i Uorden, men

dette fortog sig paa hans ældre Dage. Det er ogsaa blevet sagt, at Peder Rasmussen var forud for sin Tid, og af den Grund mødte han ringe Forstaaelse for sine Idæer og Tanker; thi der var faa Hads Herreds Bønder, der ønskede nye Fremgangsmaader indført. Kun 60 Aar gammel døde Peder Rasmussen. I Ægteskabet fødtes 3 Børn (G¹-G³). Se Slægtstavle 6, Spalte 1.



Peder Rasmussen,
Ondrup.

G¹. *Ane Pedersdatter*, født i Ondrup 2. December 1853, død 1882. Gift med *Niels P. Bisgaard Pedersen*. Havde 3 Børn, der døde tidligt.

G². *Ane Margrethe Pedersdatter*, født i Ondrup 5. Juli 1855, gift 19. Maj 1881 med *Rasmus P. Sørensen*, Gaardejer i Hølken, født i Hølken 30. November 1856, død 1923. 4 Børn (H¹-H⁴):



Søren P. Sørensen

H¹. *Søren P. Sørensen*, født 26. December 1883 i Hølken, gift 18. November 1911 i Harridslev med *Maren Vam Sørensen*, født 15. August 1889 i Dyngby. Bosat i Hølken. 1 Barn:



Karen Vam
Sørensen

I¹. *Margrethe Vam Sørensen*, født 19. Februar 1920 i Hølken, gift 31. Oktober 1940 i Odder med *Aage Madsen*, født i Ørting den 2. December 1915. Bosat som Forpagter i Hølken.

H². *Johannes Sørensen*, født 6. Marts 1886 i Hølken, gift 16. Juli 1912 i Bjerager med *Johanne Jensen*, født i Boulstrup 1. Marts 1890. Bosat i Rørth Matr. Nr. 8. 1 Barn:

I¹. *Kaj Lykke Sørensen*, født i Rørth 18. Marts 1913, gift 30. Oktober 1942 i Bjerager med *Petrea Antonine Jørgensen*, Tyregod, født i Grøttrup 4. September 1916. Bosat i Rørth.

H³. *Niels Sørensen*, født i Hølken 2. April 1888.

H⁴. *Birthe Sørensen*, født i Hølken 10. April 1895, gift 11. Maj 1923 med *Helge Sørensen*, født 6. Oktober 1895 i Boulstrup, død 11. Juli 1932.



G³. Niels Pedersen.

Født 12. Marts 1860 i Ondrup, død 13. Marts 1933 i Odder. Gift med Maren Rasmussen, født i Smederup 3. Juni 1857, død i Odder 10. November 1933. Se Slægtstavle VI, Spalte 1.

Niels Pedersen var en af Odderegns betydeligste Mænd, en rolig, besindig Mand, som Mennesker havde stor Tillid til, hvorfor han da ogsaa var betroet meget.

Allerede i 20-Aars Alderen overtog N. Pedersen sine Forældres Gaard, hvilket havde sin Grund i, at Faderen var ret



Bankdirektør
Niels Pedersen.

svagelig og helst skulde være fri for legemlige og aandelige Anstrengelser. Men trods sin Ungdom var Niels Pedersen en dygtig Mand, der forstod paa fortrinlig Maade at drive en Gaard.



Fru Bankdirektør
Pedersen

Det varede ikke længe, før man fik Øjnene aabne for, at Niels Pedersen var en ung Mand, man kunde bruge i det offentlige Liv. I 1888 blev han Vurderingsmand for Kreditforeningen i Viborg, og i denne Egenskab har han været paa de fleste Gaarde i Hads og Ning Herreder. 1892 blev han Medlem af Landboforeningens Bestyrelse og var i 30 Aar Foreningens Sekretær og Kasserer. Han blev Æresmedlem af Landboforeningen i 1926. Desuden gik han i Spidsen for Oprettelsen af Odder Landbobank, der startedes i 1905, og han var med sit store Lokalkendskab selvskreven til at indtræde i Direktionen og var dens administrerende Direktør til sin Død.

Man har Indtryk af, at Landbobanken var Niels Pedersens Kælebarn, og han og Bankdirektør Ad. Muchitsch drev Banken frem til en førende Bank, i særlig Grad for Egnens Landbostand.

Niels Pedersen har ogsaa haft Sæde i Odder Sogneraad, ligesom i sin Tid hans Fader; desuden var han en kort Tid Kæmner for Odder Kommune.

Et Barnebarn, Læge *Poul Heering*, skriver smukt om sine Bedsteforældre:

„Mine kære Bedsteforældre var som en Far og Mor for mig, da min Mor døde af „spansk Syge“ i 1919, lige til deres Død i 1933. Hos dem havde jeg et godt og meget lykkeligt Barn-domshjem. Der blev sørget godt for mig, og de to Mennesker, som blev en Stedfortræder for min Mor, der var deres eneste Datter, og som det voldte dem en meget stor Sorg at miste, kastede al deres Kærlighed paa mig.

Min Bedstefar var vokset op paa Landet, og han fik ogsaa i al sin Levetid mest med Landboerne at gøre. Mange Mennesker kom i stor Taknemmelighedsgæld til ham, fordi han hjalp dem med Raad og Daad i vanskelige økonomiske Vilkaar. Derom vidnede mange Gaver og Hædersbevisninger, som fandtes i vort Hjem. Min Bedstefar havde en egen Evne til at tale med Landmændene, hvilket skyldtes den Omstændighed, at han først og fremmest var opdraget paa Landet, men ogsaa, at han talte jydsk ligesom de.

Hans Karakter var helt igennem retskaffen og hans Sindelag stærkt præget af Godhed og Hjælpsomhed. Ved hans Begravelse husker jeg, at en af Talerne betegnede ham som „denne barnligt naive Mand, der troede paa det godes Sejr.“ Forøvrigt husker jeg min Bedstefar som en Mand, der kunde give sin Mening myndigt til Kende og paa den anden Side var meget følelsesbetonet i sit Sind. Han var ikke udpræget religiøs af Ydre, men i sit Indre havde han en stærk Tro.

Min Mor kan jeg i Følge Sagens Sammenhæng ikke huske ret meget om, da jeg kun var 3 Aar gammel, da hun døde, men jeg ved, at hun tog Præliminæreksamen med fint Resultat og tog derefter til København for at studere Pharmaci og fik Titelen exam. pharm. Hun var en Tid ansat paa Sølvtorvets Apotek i København og senere paa Apoteket i Odder. Min Mor var meget interesseret i Musik og Sang og siges at have været ligesaa perfekt hertil som til alt andet, hvad hun paatog sig.

Min Bedstemor, Maren Pedersen, født Rasmussen, var min Bedstefar en god og kærlig Hustru, som foruden at passe sit Hjem i Nygade i Odder var min Bedstefar en stor Hjælp, idet hun med sin sirlige Skrift førte mange af de store Protokoller, som det paahvilede ham at føre. Hun opdrog mig og passede mig. Skønt hun var bestemt i sin Optræden, var hendes Sinde lag meget kærligt, og jeg mindes hende med den største Ærefrygt.

Min Far, Arnold Burchard Heering, født 7. Marts 1892 i Rønnede paa Fyn, er Søn af Otto Carl Heering, som boede i mange Aar i Odense. Farfar deltog i Krigen 1864. Som Dreng blev Far ansat hos Firmaet Gustav Lotze og senere paa Løve-

apoteket i Odense. Han sluttede sine Studier som cand. pharm. og var som min Mor en Tid ansat paa Odder Apotek, men efter hendes Død paa Sølvtorvets Apotek i København. Samtidig blev min Far Grosserer og handlede med Medicinalvarer. Paa denne Maade kom han i Forbindelse med Medicinalfabriken A/S Ferrosan og blev ansat som Disponent i Selskabet, i hvis Tjeneste han stadig er.“

Bankdirektør Niels Pedersen og Hustru havde 1 Barn (Slægtstavle 6, Spalte 1):

H¹. *Margrethe Pedersen*, cand. pharm., født 27. Maj 1891, død 8. Februar 1919, gift med Disponent *Arnold Burchard Heering*, født 7. Marts 1892 i Rønnede paa Fyn. Ansat: A/S Ferrosan, København 1 Barn:

I¹. *Poul Heering*, født i København 15. Januar 1916. Ugift, Læge. Bosat i København.

Det fremgaar af det foregaaende, at Poul Heering fik sin Opdragelse hos Bedsteforældrene i Odder. Her gik han først i Skole i Kirkebakkens Friskole, tog Præliminæreksamen ved Odder private Realskole. Studentereksamen 1934 fra Aarhus Kathedralskole, hvorefter han studerede Medicin i København og bestod lægevidenskabelig Embedseksamen ved Københavns Universitet i Juni 1942.

F². Margrethe Rasmusdatter.

Født 11. Marts 1825 i Boulstrup, død 26. Juni 1879. Gift 1846 med Amsraadsmlem, Landstingsmand og Dbmd. Jens Pedersen Nygaard i Boulstrup, født 18. Februar 1821 i Boulstrup, død 6. Juli 1870. Bosat som Gaardejer i Boulstrup paa Matr. Nr. 9.

Efter hvad der er blevet mig fortalt, var det et slidsomt og vanskeligt Liv, Margrethe Rasmusdatter gik ind til, da hun i 1846 giftede sig med Jens Pedersen Nygaard fra Boulstrup. Hun fik tunge Byrder at bære, endog saa svære, at hun fristedes flere Gange til at give op. Hun fødte sin Mand 10 Børn, hvoraf de 5 enten var dødfødte eller ogsaa døde straks efter Fødselen. Alene dette gjorde Livet tungt at bære for dem begge, og der hvilede af den og flere andre Grunde et Tryk over Hjemmet, der gjorde sit til at afsondre dem fra det lokale selskabelige Liv, hvilket vel ogsaa skabte en Del Bitterhed i deres Sind. Da Børnene blev voksne,

drog de ud til andre Egne og blev til meget dygtige Mennesker.

Jens Pedersen Nygaard var en meget begavet Mand, havde læst meget, holdt sig mest for sig selv og begravede sig i Læsning af Litteratur. Han var ret svagelig og kunde ikke deltage i det svære, grovere Arbejde paa Gaarden. Helst sad han inde i sin Stue og fordybede sig mest i Tidens problematiske Skrifter. Margrethe, der



Margrethe Nygaard

var vant til hjemme fra at deltage i alt forefaldende Arbejde, blev den egentlige ledende paa Gaarden, men hun gjorde det paa en egen stilfærdig Maade, saa man ikke fik Indtryk af, at hun var den førende.



Jens P. Nygaard,
Boulstrup

Der var adskillige af Egnens kendte Personligheder, der fandt Vej over til Jens Nygaard i Boulstrup. Frisindet, som han var, i sine Anskuelser, var han værd at diskutere med. Skolevæsenet havde hans store Interesse. I „Østjydske Hjemstavn“ for 1936 fortælles der om Højskoletankens Stilling i Østjylland i Halvtredserne.

I Foraaret 1852 havde en Kreds af Gaardmænd i Hads og Ning Herreder stiftet „Foreningen for Oprettelse af Vinterskoler for Landalmuens konfirmerede Ungdom i Hads og Ning Herreder“. Den 24. Maj 1852 udsendte de Opfordring til at yde Pengebidrag til Skolernes første Iværksættelse. Opfordringen blev ogsaa indgivet til Kongen, og Frederik den Syvende gav straks Tilsagn om et Bidrag paa 500 Rdl. af Chatolkassen.

Ved denne kongelige Gave var Komitèen i Stand til med Sikkerhed at kunne love to Skolers Oprettelse i 1852, idet man haabede, at Befolkningen i Distriktet vilde følge det af Hs. Majestæts givne Eksempel.

Da Kongen 4. Juli 1852 besøgte Aarhus og boede paa Moesgaard hos Kammerherre, Amtmand Dahl, hyldedes han af et mægtigt Bondetog paa 5-600 Bønder til Hest. Det var sikkert ved den Lejlighed, Hads Herreds gamle Bondefane, der hænger i Odder Museum, blev baaret i Spidsen af Bondetoget af Niels Jensen, Sander. En Deputation fra

Komitèen havde Foretræde hos Kongen for at takke ham for de 500 Daler.

Den unge begavede Gaardejer Jens Nygaard fra Boulstrup var Ordfører, og han fortalte Kongen, hvad der havde bevæget disse Mænd til at tage denne Skolesag op: „Det, som har bragt os paa den Tanke at forsøge saadanne Skoler oprettet, var Erkendelsen af, hvor meget vi endnu staar tilbage i Dannelse, og hvor nødvendigt det er for vor opvoksende Ungdom at naa et højere Oplysningstrin for at kunne varetage de Anliggender, der muligvis vil blive at iagttage under den forventede nye Kommunallovs Indførelse.“

Resultatet af Kongens Gave paa 500 Rdl. og hvad der ellers var blevet tegnet, var til Hæder og Gavn for Hads Herred, idet Højskolen eller „Den højere Bondeskole i Saxild“, som den kaldtes, blev oprettet i 1852 og ledes indtil 1857 af Skolelæreren i Saxild, N. P. G. Nielsen, og derefter af N. Andersen, den bekendte Regnebogsforfatter.

Denne Skole havde Ord for, at Eleverne lærte at bestille noget, og hvert Hold sluttede med Eksamen. Den blev sikkert ikke drevet i Grundtvigs Aand, der hævdede det levende Ord. Skolen var snarere en Kundskabsskole, der hyldede de Ord, som Bjørnbak i Viby udtalte, at „Kundskab er Magt“, og uden al Tvivl hørte Jens Nygaard til den Flok i Hads Herred, som trods sit Frisind blev kaldt for „Bjørnbakkere“. Han og hans Hustru havde i alt Fald ikke Omgang med de af hendes Søkende, der søgte Otto Møller i Gylling.

I det foregaaende er antydet, at Jens Nygaard syslede meget med politiske Problemer, og han blev hurtigt kendt som et Emne, der kunde bruges som Egnens Repræsentant. I Aaret 1865 valgtes han som Medlem af Aarhus Amtsrads-kreds, men saa vidt det er mig kendt, maatte han udtræde allerede i Juni 1866, da han valgtes som Landstingsmand. Han stemte imidlertid imod den reviderede Grundlov, hvorfor han da heller ikke blev genvalgt i Oktober samme Aar. Han er imidlertid atter indtraadt i Aarhus Amtsråd efter sin korte Landstingstid, idet han nævnes som Amtsrads-medlem indtil sin Død den 6. Juli 1870.

I Jens Pedersen Nygaards Ægteskab med Margrethe Ras-

musdatter fødtes 10 Børn, hvoraf kun 4 fortsatte denne Slægtsgren (G¹-G¹⁰). Se Slægtstavle 6, Spalte 2.

G¹. *Peder Jensen Nygaard*, født i Boulstrup 1. September 1847, gift 28. Marts 1876 med *Margrethe Dorthea Møller*, født 19. April



Margrethe Dorthea
Nygaard

i Fredsø paa Mors. Bosat i Torp, Mors, senere, i 1887, Nykøbing Mors. Han døde 23. Februar 1931, hun 7. Juni 1932. Ansat paa Kæmnerkontoret i Nykøbing M. 3 Børn (H¹-H³):



Peder Jensen
Nygaard

H¹. *Margrethe Nygaard*, født 28. December 1876 i Torp. Gift 5. Juni 1907 med Tandlæge *Valdemar Johansen*, Silkeborg, født i Knudstrup 10.

September 1866. M. N. tog Tandlægeeksamen 1904, praktiserede i Nykøbing M. til 1. Juni 1907. 3 Børn (I¹-I³):

I¹. *Inger Margrethe Johansen*, født i Silkeborg 15. Januar 1908. Ansat som KommuneLærerinde i Silkeborg.

I². *Knud Regner Johansen*, DyrLæge ved det offentlige Slagtehus og Exportslagteri i Grindsted, født 19. April 1912 Gift 7. Juni 1942 med *Anna Marie Præstegaard*, Grindsted. 1 Barn (J¹):

J¹. En Pige, født 16. Juli 1943, udøbt v. Redaktionens Slutning.

I³. *Erik V. Johansen*, 2. Reservelæge paa Røntgenafdelingen i Vejle, født 30. Januar 1915 i Silkeborg, gift 2. September 1937 med *Jytte Jørgensen*, København. 2 Børn (J¹-J²):

J¹. *Svend Nygaard Johansen*, født 20. April 1938.

J². *Niels Nygaard Johansen*, født 25. Juli 1941.

H². *Jens Nygaard*, født 10. Maj 1878 i Torp, gift 13. Juli 1906 med *Gerda Prætorius*. Rejste til Amerika 1907, hvor de blev Farmere. Har 5 Børn. Kan foreløbig ikke opgive Navne, Datoer og Adresser.

H³. *Kirstine Nygaard*, født 24. Februar 1880 i Torp, gift 16. April 1900 med Lærer *Johannes Touborg*, i Øster Assels, Mors. 6 Børn (I¹-I⁶):

I¹. *Anna Kathrine Touborg*, født 21. Januar 1901. Cand. pharm. Ansat paa Apoteket i Korsør.

I². *Margrethe Touborg*, født 29. April 1903. Tog 1. Del af Hus-holdningslærerindeeksamen, gift 14. April 1927 med Fotograf *Thomas Pedersen*, Guldsmedegade, Aarhus. 2 Børn (J¹-J²):

J¹. *Poul Johan Pedersen*, født 14. April 1928.

J². *Kirsten Pedersen*, født 12. August 1931.

I³. *Jens Christian Touborg*, født 12. Juni 1905, gift 1934 med *Marie Pedersen*, Gram ved Skanderborg. Gartner i Brabrand. 1 Barn:

J¹. *Jørn Touborg*, født 3. September 1939.

I⁴. *Peter Nygaard Touborg*, født 4. August 1908. Uddeler i Skyum pr. Hørdum. Gift 1937 med *Mariane Jepsen*, fra Bjerregaard, Thise, Salling. 1 Barn:

J¹. *Ruth*, født 6. November 1942.

I⁵. *Viggo Touborg*, født 15. Maj 1910, gift 1935 med *Anna Luise Petersen*, Datter af Cornelius Petersen, Vester Anflod pr. Møgeltonder. Gaardejer i Ramme ved Lemvig. 2. Børn (J¹-J²):

J¹. *Erik*, født 25. April 1938.

J². *Holger*, født 17. Juni 1942.

I⁶. *Svend Touborg*, født 25. Januar 1920. Gartnermedhjælper paa Amager.

G². Udøbt Pige, født 18. Januar 1848, død 2. Marts sm. Aar.

G³. *Rasmus Pedersen Nygaard*, født 15. Januar 1850, død 19. Marts 1928, gift 15. Februar 1881 med *Augusta Ulrich*, født i Hundstrup Præstegaard 7. April 1862. Dyrslæge i Mejlby, Hjortshøj St. 1 Søn:



Augusta Nygaard



Rasmus Pedersen Nygaard, Dyrslæge

H¹. *Aage Ulrich Nygaard*, født 11. Juli 1890, gift 7. April 1917 med *Laura Roland*, Kastrup, Amager, født 5. Maj 1893. 1 Barn:

I¹. *Ellen Ulrich Nygaard*, født 24. September 1917.

G⁴. Dødfødt Drengbarn, død 3. Januar 1853.

G⁵. *Henrik Johannes Antoni Nygaard*, født 26. Oktober 1855, død 29. December samme Aar.

G⁶. *Henrik Johannes Nygaard*, født 16. August 1857, død 25. September samme Aar.

G⁷. *Johanne Henriette Nygaard*, født 14. Januar 1859, død 10. Marts samme Aar.

G⁸. *Johanne Henriette Nygaard*, født 8. April 1861, gift 8. Juli 1894 med cand. theol. *Karl Kjær*, født 29. Maj 1851. Sognepræst i Ejstrup og Blære fra 1894-1900. Derefter i Skjoldborg og Kallerup, Thy. Flyttede til Snapind ved Odense, hvor han døde 29. Maj 1939. 2 Børn:



Pastor Kjær,
Skjoldborg



Johanne Kjær,
Skjoldborg

H¹. *Jens Julius Kjær*, født 28. Februar 1897 i Blære, gift med *Elna Magda Anna Hansen*, født 30. November 1897 i Odense. Ingen Børn.

H². *Margrethe Kjær*, Sygeplejerske, født 26. Januar 1903. Uddannet paa

Amtssygehuset i Odense. Ansat som Tuberkuloseassistent i Hjørring.

G⁹. *Ane Marie Nygaard*, født 10. April 1864 i Boulstrup og død den 21. Marts 1902 i Odense, gift med Arkitekt *Niels Peder Jensen*, Dronningensgade 8 A, Odense, født i Horne 26. Februar 1853, død 5. Juli 1928 i Odense. 2 Børn (H¹-H²):



Arkitekt Niels P. Jensen, Odense



Ane Marie Nygaard

H¹. *Jens Harald Jensen Nygaard*. f. 23. Marts 1888 i Odense. Cand. polyt., Stads- og Havneingeniør samt Bygningsinspektør i Svendborg. Gift 28. Juni 1921 med *Karen Marie Pedersen*, født 10. April 1900 i Odense. 3 Børn (I¹-I³):

I¹. *Jørgen Bent Nygaard*, født i Holte 22. Juni 1922. Studerer paa Danmarks tekniske Højskole.



Frederik Anton Nygaard

I². *Bendte*, født 13. Juni 1925 i Taastrup. Student.

I³. *Karen Marie*, født 14. April 1930 i Svendborg.

H². *Sejr Thorvald Jensen Nygaard*, født 27. April 1892 i Odense. Arkitekt fra Kunstakademiet. Gift med *Else Quist* fra København. 1 Barn:

I¹. *Erling*, født 15. Marts 1926.

G¹⁰. *Frederik Anton Henrik Nygaard*, født 24. Januar 1868. Student. Rejste 1888 til Amerika, men Forbindelsen med ham hørte snart op.

F³. Rasmus Rasmussen.

Født i Boulstrup 14. September 1827, død 1904 i Spøttrup. Gift 6. Oktober 1853 med *Maren Pedersdatter*, født i Halling 1924, død 1903.

Gaardejer i Spøttrup, Matr. Nr. 2.

Rasmus Rasmussen hørte til Bjørnbakkerne. Han var ikke alene en meget dygtig Mand paa sin Gaard, men havde ogsaa Folks Tillid.

Ved hans Død i 1904 skrev „Aarhus Amtstidende“ følgende om ham:

„Rasmus Rasmussen, Spøttrup, der forleden afgik ved Døden, hører til de gamle Frihedsmænd fra Lars Bjørnbaks Dage. En af dem, der forstod at nemme Sætningen: „Den danske Mand skal være Herre i sit eget Hus“. Det var det Lars Bjørnbak kæmpede for, og om hvilket de sundt tænkende Mennesker sluttede sig.



Maren Rasmussen



Rasmus Rasmussen, Spøttrup

Rasmus Rasmussen er født den 14. September 1827 i Boulstrup. Han havde 5 Brødre og 4 Søstre, der alle har mere eller mindre Del i, at Hads Herred i politisk og økonomisk Henseende er saa godt med, som det er Tilfældet. Af disse Brødre lever endnu Kuur Rasmussen, Gylling, og Hans Hessellund, Boulstrup.

I 3 Aars Krigen deltog Rasmus Rasmussen som Dragon. Han var med i Slaget ved Isted den 25. Juli 1849. Han var altsaa en af vore faa Veteraner, der slog saa drabeligt, at vi fik Lov til at beholde Sønderjylland den Gang.

I mange Aar hørte Rasmus Rasmussen til Hads Herreds ledende Mænd baade i politisk og økonomisk Henseende. Han var fuldtro Venstremænd, og man vidste altid, hvor man havde ham. Flere Gange sendte hans Kommune ham som Valgmænd til Landstingsvalgene i Randers, og i mange Aar var han Medlem af Sogneraad og en Tid dets Formand.

Rasmus Rasmussen var ikke en Mand af mange Ord, men det han sagde var klart, og der var altid en Mand bag Ordene.

Han har gennem sit Livs Gerning gjort en Daggerning for Folkestyre, og derfor skal der af de nulevende Slægter siges ham Tak.“

Rasmus Rasmussens Datterdatter, Frk. M. Gammelgaard, København, meddeler i et Brev, at det der stærkest havde fæstnet sig i hendes Mors Forældres Erindring var to store Begivenheder, som er blevet fortalt til Børn og Børnebørn og deres Børn igen.

Rasmus Rasmussen havde i Trearskrigen været med at dæmme op for Tyskernes Invasion ved Isted og havde med Begejstring staaet paa Danevirkes Volde efter det store sejrige Slag. Nu greb det ham dybt, da Tyskerne i 1864 oversvømmede Danmark og indkvarterede sig rundt omkring i Landet. Aldrig glemte de Indkvarteringen paa Gaarden i Spøttrup. Den var baade stor og besværlig, og der blev stillet Krav, som næsten ikke var til at opfylde.

Den anden Begivenhed, som heller aldrig glemtes, skete paa Rasmus Rasmussen og Hustrus Sølvbryllup den 6. Oktober 1878. Netop som Sølvbryllupsgæsterne havde sat sig til Middagsbordet, og Skafferne bar Suppen ind, kom en Karl ridende i fuld Firspring ind i Gaarden og raabte, at Halling By stod i lys Lue. Alle Gaardmændene fra Halling, der var med til Festen, skyndte sig selvfølgelig hjem, og Sølvrudgommen, som var Brandfoged, maatte ogsaa af Sted.

Det meste af Halling brændte, og frygtelig saa Byen ud efter Branden. Den afbrudte Sølvbryllupsfest blev fortsat nogle Dage senere.

Rasmus Rasmussen og Hustru havde i deres Ægteskab 4 Børn:



Gaardejer Christian Eriksen

G¹. *Karen Marie Rasmussen*, født i Spøttrup i August 1854, gift 25. Juli 1884 med *Chr. Eriksen*, Fillerup ved Odder, død 13. Novb. 1924. 1 Barn:

H¹. *Kirstine Eriksen*, født 26. April 1885, gift 29. Oktober 1916 med Ingeniør *Thorvald Frederiksen*, født 22. Februar 1888, død 24. Juli 1940.



Karen Marie Eriksen

G². *Anine Rasmussen*, født 16. Juni 1858 i Spøttrup, død i København 10. Juli 1916, gift 6. Maj 1884 med Vognmand *Søren Ove Ludvig Gammelgaard*, født i Aarhus 31. Marts 1832, død i Aarhus 12. December 1905. Bosat i Aarhus.

5 Børn:

H¹. *Maren Gammelgaard*, født i Aarhus 28. August 1885, Bogholderiske i København.

H². *Anna Kirstina Gammelgaard*, født i Aarhus den 26. Juni 1887, gift 20. Maj 1914 med Gaardejer *Sofus Marius Valdemar Poulsen*, født 3. August 1873 paa Udbygaard.



Vognmand Søren Gammelgaard



Anine Rasmussen

Sidst boende paa Gyldenlund pr. Græsted. — Enken bor i Hornbæk.

H³. *Rasmus Gammelgaard*, født i Aarhus 28. Marts 1889, gift 7. September 1930 med *Lydia Mary Mignon Illum-Hansen*, født i Middelfart 7. August 1902. Repræsentant. Bosat i Sejs pr. Silkeborg. 1 Barn:

I¹. *Else Kirstine Gammelgaard*, født 10. Juni 1931.

H⁴. *Ingeborg Gammelgaard*, født i Aarhus 21. November 1892. Bor i København.

H⁵. *Elisabeth Gammelgaard*, født i Aarhus 20. Maj 1896, gift 16. Oktober 1925 med Disponent *Otto Albert Bisbjerg*, født i København 4. Januar 1897. Ansat i A. E. G. Bosat i København. 1 Barn:

I¹. *Birthe Anine Bisbjerg*, født 18. August 1931.



Dusine Lille-mose



Peder Rasmussen

G³. *Peder Rasmussen*, født 25. April

1860 i Spøttrup, død 25. Februar 1938, gift 31. April 1899 med *Dusine Lillemose*, født i Grindsnabe 1867. Ingen levende Børn. Bosat i Spøttrup, Matr. Nr. 2. Dusine Rasmussen bor som Enke i „Aagaarden“, Odder.

G⁴. *Rasmus Rasmussen*, født i Spøttrup 21. April 1862, død 1939, gift 24. Maj 1889 med *Kirsten Lillemose*, født 24. Juni 1869 i Grindsnabe. 3 Børn:



Rasmus
Rasmussen



Kirsten Rasmussen,
født Lillemose

H¹. *Niels Lillemose*, Maskinmester, for Tiden i England, født i Aarhus 5. Maj 1890, gift 14. Juni 1917 med *Nelly M. Bisbjerg*, født i København 30. Maj 1892. Bor i København. 4 Børn:

I¹. *Inge Lillemose*, født i København 27. Marts 1918, gift 2. April 1942 med *Svend Langkilde Sørensen*, Assistent paa Orlogsværftet.

I². *Kirsten Lillemose*, født i København 8. Juli 1919, gift 22. April 1943 med *Knud Hejrskov*.

I³. *Niels Rasmus Lillemose*, født i København 1923, død 27. Oktober 1930.

I⁴. *Vagn Lillemose*, født i København 31. Marts 1932.

H². *Rasmus Rasmussen*, Kunstmaler, født i Aarhus 18. August 1891, død 1918.

H³. *Karen Marie Rasmussen*, født i Aarhus 4. September 1893, gift 24. August 1918 med Violinist *Viggo Loft*, født i Aarhus 14. Juli 1892, død samme Sted 20. Februar 1942. 1 Barn:

I¹. *Niels Jørgen Loft*, født i Aarhus 28. December 1921, stud. polyt.

F⁴. Sejr Rasmussen.

Født i Boulstrup den 4. Juli 1830, død 3. September 1893.

Gift 3. April 1857 med sin Kusine *Ane Jensdatter*, Datter af Jens Rasmussen Kjærsgaard, Gaardejer i Bjerager, født 5. Juni 1837, død 27. April 1895. Ejede Matr. Nr. 3 i Bjerager. Boede paa sine gamle Dage i Odder og ligger begge begravede paa Odder Valgmenigheds Kirkegaard. Ingen Børn.

I en Nekrolog i Aarhus Amtstidende siges der om Sejr Rasmussen:

„Kredsforstanderen for Aarhus Amts 1. Kreds, forhenværende Gaardejer i Bjerager, Partikulier i Odder Sejr Rasmussen, er død den 3. September 1893 paa hans Bopæl „Aldersro“ i Odder, 63 Aar gammel. Han har varetaget Bestillingen som Brandforsikringens Kredsforstander i 10 Aar med udpræget Akkuratesse



Ane Jensdatter
Rasmussen

og Ihærdighed, hvilket har medført, at Foreningen i hans Kreds Aar efter Aar har vundet en større og større Tilgang.

Han var en alvorlig Frihedsmænd, der igennem mange Aar har taget ivrig Del i de politiske Bevægelser og Strømninger, der er gaaet ud over Landet, og det var med Harme,



Sejr Rasmussen

at han saa Provisorierne brede sig videre og videre. Hans tiltagende Svaghed medførte, at han i de sidste Aar maatte indtage en mere tilbagetrukket Stilling. Han var en trofast Støtte for sin gode Hustru, med hvem han i Ordets fulde Betydning delte Sorger og Glæder. Hun staar nu ene og sørgende tilbage. Vi bringer hende vore bedste Ønsker om, at Minderne om gode Dage og et kærligt Samliv maa udfylde Savnet i de kommende Dage.“

F⁵. Ane Rasmusdatter.

Født i Boulstrup den 10. Februar 1832.

Gift to Gange. Første Gang med *Andreas Rasmussen*, Rørth, Matr. Nr. 8. Anden Gang med sin Fætter *Hans Rasmussen (Kjærsgaard)*, født 30. Juli 1835 i Bjerager, Søn af Rasmus Rasmussen (*Kjærsgaard*), født 1795. Fik med sin Hustru Matr. Nr. 8 i Rørth. Ingen Børn.

F⁶. Cecilie Rasmusdatter.

Cecilie Rasmusdatter var Rasmus Pedersens og Ane Rasmusdatters 6. Barn.

Hun blev gift 1860 med Peder Jensen fra Fensten, født i samme By

7. Juni 1829 og død samme Sted 2. Juni 1913.

Om Cecilie siges der af de ældre, at hun skal have været smuk og desuden en overmaade dygtig Husmoder. Dertil kom, at hun levede et lykkeligt Liv sammen med sin Mand. Formodentlig kom Peder Jensen ret tidlig til at gøre

Gavn i Hjemmet. Hans Far døde i 1854 og hans Mor fik overdraget Fæstet af Gaarden, der var en Fæstegaard under Rathlousdal. Da Peder Jensen i 1854 laa som Soldat, i Altona fik han Meddelelse om, at hans gamle Fødegaard var nedbrændt. Hjemkommet p. Gr. af Faderens Død var han



Peder Jensen,
Fensten

med at bygge Gaarden op. Før Branden laa den inde i Fensten By, men nu blev den flyttet ud paa Marken. Kort Tid efter at Gaarden var opbygget, overtog han Gaarden paa sin Mors Fæste, men da hun døde, købte Peder Jensen 1870 Gaarden til Selveje



Cecilie Jensen

af Rathlousdal. Her i denne nyopførte Gaard var det, at Cecilie og hendes Mand kom til at udfolde hele deres Energi, og hans Fremsyn i landbrugsmæssig Henseende blev snart kendt i hele Hads Herred. Han var saaledes den første, der opfandt Radsaamaskinen og Dobbeltfrøsaamaskinen, og mens disse Opfindelser stod paa, var han i meget nært Samarbejde med den kendte Niels Jakobsen fra Andkjær i Odder Sogn, der ogsaa var Opfinder af gode og nyttige Maskiner, som især fik Anvendelse, da Landbruget gik over til nye Metoder. Her skal blot nævnes hans første Prøvekerne, der nu staar paa Odder Museum, og som i 1878 fik Bronce-medaille paa en Landbrugsudstilling i Paris.

Peder Jensen var ogsaa den første paa sin Egn, der fandt paa at avle Roer til Kreaturfoder. Ingen af hans Standsfæller kunde forstaa hans mange nye Idèer, og mange troede vel sagtens, at han havde en Skrue løs og snart vilde spille fra Gaarden. Men P. Jensen lod Folk snakke, han gik sine egne Veje. Lidt efter lidt opdagede man, at Peder Jensens Metoder ikke var saa helt tossede endda, og man vovede sig til at gøre hans Forsøg efter. Han var ogsaa den første, der i Hads Herred dyrkede Cikorioer, men der var den kedelige Omstændighed, at han, for at faa disse Roer afsat, maatte køre til Cikoretørreriet i Horsens med dem. Han indsaa ret hurtigt, at denne Fragtmaade i Længden baade var besværlig og urentabel. Han forsøgte saa selv at tørre Roerne, idet han lod bygge to Ovne ind i Skrænten af en Mergelgrav. Denne

Form for Tørring var slet ikke tidssvarende, hvorfor han i 1884 byggede et efter den Tid mere moderne Tørreri. Det værste var imidlertid at faa Folk til at indse, at de ved at dyrke Cikorioer kunde tjene en god Skilling ved Siden af det øvrige Landbrug. Peder Jensen fik dog tilsidst Bugt med Folks Mistro og opkøbte Roerne af Landmænd i saa godt som hele Hads Herred. Dog var der adskillige Landmænd, som ikke vilde have med dette moderne Uvæsen at gøre, og blandt disse kunde Peder Jensen endda regne med nogle af sin egen Slægt. Selv ind i Firserne rugede endnu blandt de ældre Landmænd gammel Fordom og Overlevering, som ikke var saa let at bryde. Men Mænd som Forpagter Jensen, Rodstenseje, Peder Jensen, Fensten, m. fl. skabte nye Baner og Veje, som især blev fulgt af de yngre og unge Landmænd. Det kan imidlertid slaas fast som en Kendsgerning, at i den daarlige Landbrugsperiode i Firserne var Peder Jensens banebrydende Virke paa Landbrugets Omraade til uvurderlig økonomisk Støtte for mange af de af Egnens Landmænd, der fulgte ham. Peder Jensen vedblev at dyrke Cikorioer, men han nedlagde sit Tørreri, som blev flyttet til Ørting, hvor det fortsættes den Dag i Dag.

Ja, Peder Jensen var en Forsøgsmand, han var ivrig og ilter, naar det gjaldt noget nyt. Ogsaa paa Mejeriets Omraade var han blandt de første. Det kan saaledes nævnes, at han, før Andelsmejerierne kom i Gang, selv drev et Mejeri paa sin Gaard og holdt dertil en Mejerske.

Foruden deres store Dygtighed paa materielt Omraade var Peder Jensen og hans Hustru stærkt aandeligt interesserede Mennesker og begge ivrige Grundtvigianere. Hele Hjemmet i Fensten hørte til Otto Møllers varmeste Tilhængere, og det siger sig selv, at de løste Sognebaand til Gylling Kirke. Om Peder Jensen i politisk Henseende har været paavirket af Otto Møller, kan der ikke siges noget bestemt om, men under Provisorierne tog han et klart politisk Stade, idet han fra at være Højremand vendte om og blev Venstremand. Peder Jensen var ogsaa en varmtfølende, nationaltsindet Mand, der alle Dage følte varmt for den sønderjydske Sag. Selv havde han været med i 1864 og talte med Vemod om vort daarlige Forsvarsværn under Krigen. Aldrig kunde

han glemme, hvor haarde Vilkaar den danske Soldat maatte slaas under: gamle, elendige Forladere mod Tyskernes hypermoderne Bagladere. Ofte talte han om, at han sammen med sine Vaabenfæller maatte ligge i Læ ude paa den bare Mark i 20^o Februarfrost, kun iført islandsk Trøje og Kappe.

I Aaret 1904 afstod Peder Jensen og Hustru deres Gaard „Pederslund“ til deres yngste Søn, *Hjalmar Jensen*. Paa Tomten af deres gamle Gaard i Fensten By byggede de gamle sig et Hus, saa de i bogstavelig Forstand sluttede deres Livsvirke, hvor de havde begyndt. Men selv paa sine gamle Dage var Peder Jensen en Forsøgsmand. Omkring sit lille Hus plantede han sig en Frugthave, og Frugten herfra blev solgt og gav ham en ikke uvæsentlig aarlig Fortjeneste. Børnebørnene var kærkomne Medhjælpere ved Nedplukningen af Frugten.

I 1913, den 2. Juni, døde gamle Peder Jensen, 84 Aar gammel, efter et langt og meget virksomt Liv. Hans Hustru, Cecilie, levede adskillige Aar efter sin Mand, idet hun først døde den 5. Februar 1922 og blev 88 Aar gammel.

Længe havde de levet, og meget havde de faaet udrettet til Gavn for baade deres Stand og Egn. Ja, netop det sidste, at gavne Stand og Egn, var Peder Jensens Motto.

I Cecilies og Peder Jensens Ægteskab var der 6 Børn (G¹-G⁶).

G¹. Jens Jensen.

Født i Fensten 9. Oktober 1861, død 29. Juni 1938, gift 31. Marts 1885 med Ane Margrethe Jensen, født 13. Marts 1861, død 10. Januar 1933.

Jens Jensen og Hustru havde deres Hjem i Malskærslund, hvor der efterhaanden voksede en stor Børneflokk op, 3 Døtre og 5 Sønner, som i alle Maader havde et lyst og lykkeligt Barndomshjem.

De var begge stærkt kirkeligt interesserede, og det var da meget naturligt, at de søgte Gylling Kirke og blev Sognebaandslødere dertil. Pastor Otto Møllers Forkyndelse betød overordentlig meget for dem og kom til at præge deres Liv endog meget stærkt. Tit har jeg siddet og lyttet til Jens

Jensens stilsfærdige Tale om hans Samvær med Otto Møller. Faa kunde som han fortælle saa levende om denne store Forkynderskikkelse. Langvejs fra, ja, vel fra hele Landet, kom der Rejsende for at overvære en Gudstjeneste i Gylling Kirke. Ikke saa underligt, at mange Hjem i Gyllingegnen, ja, man kan godt sige i hele Hads Herred, bar Præg af den



Jens Jensen

Forkyndelse, som lød fra Gylling Prædikestol i de mange Aar, da Otto Møller var Præst. Jens Jensen gav flere Gange Udtryk for, at der laa en bestemt Mening i dette, at netop denne Egn havde faaet en saadan Præst, der i saa mange Aar førte en vækkende



Margrethe Jensen

Tale. — Jens Jensen var en Mand, der passede sin Gaard med stor Dygtighed, og var bl. a. en af de første Frøavlere her i Landet. Sammen med Friskolelærer Mads Laursen, „Eriksminde“, o. fl. startede han „Østjydske Frøavlerforening“ i Odder, hvis Formand han var i mange Aar. Han var ligesom flere af sin Slægt Andelsmand og var ligesom Kuur Rasmussen en førende Skikkelse indenfor Landbruget. Deres aandelige Indstilling gjorde netop, at Folk saa op til dem og havde Tillid til deres Arbejde.

Foruden at han en Del Aar var Formand i Gylling Brugsforening, Gylling Mejeri og Gylling Foredragsforening var han med at starte Gylling Friskole med den kendte Friskolelærer Frandsen som Leder.

Da Otto Møller døde i 1915, søgte Jens Jensen og Margrethe til Valgmenighedskirken i Odder, hvor Pastor Fenger paa den Tid var Præst. De løste Sognebaand, og her lærte jeg Jens Jensen og Hustru at kende som de to levende Mennesker, de var. En Tid var Jens Jensen Valgmenighedens Formand, et Hverv han røgtede med stor Interesse. Begge ligger de begravede paa Odder Valgmenigheds Kirkegaard.

I Ægteskabet var der som nævnt 8 Børn (H¹-H⁸):

H¹. *Cecilie J. Malskær*, født 10. Februar 1886 i Malskærlund, gift 29. Maj 1912 med *Aage Olsen*, født 20. Februar 1882, død 4. Maj 1942. 4 Børn (I¹-I⁴):

I¹. *Asta M. Olsen*, født 27. Oktober 1912, gift med *Søren Thuesen*, født 10. December 1914. Sadelmager i Aarhus.

I². *Leif M. Olsen*, født 2. April 1916.

I³. *Elinor M. Olsen*, født 18. April 1920.

I⁴. *Kaj M. Olsen*, født 25. Oktober 1923.

H². *Maren J. Malskær*, f. 4. April 1887, ugift, d. 13. Decbr. 1936.

H³. *Marie J. Malskær*, født i Malskærlund 19. Aug. 1888, gift 14. Maj 1918 med *Jens Peter Jensen*, født i Falling 24. August 1876. Bosat som Gaardejer paa Alrø. 4 Børn (I¹-I⁴):

I¹. *Agnes Jensen*, født 25. Marts 1919 paa Alrø.

I². *Erik Jensen*, født 14. August 1920 paa Alrø.

I³. *Harald Jensen*, født 4. November 1922 paa Alrø.

I⁴. *Oluf Jensen*, født 26. November 1924.

H⁴. *Peder Malskær*, født i Malskærlund 11. Marts 1892, gift 19. Januar 1920 med *Kirstine Hansen*, født 15. Marts 1895 i Øster Linneth. Gaardejer i Rødding, Sønderjylland. 2 Børn (I¹-I²):

I¹. *Jens Jensen Malskær*, født 8. Juni 1921.

I². *Elna Jensen Malskær*, født 13. Juni 1923.

H⁵. *Halvor Malskær*, født 29. Januar 1894 i Malskærlund, gift med *Marie Sørensen*, født 2. Juni 1897 i Rødding, Sønderjylland. Kirketjener i Rødding. 2 Børn (I¹-I²):

I¹. *Margrethe Malskær*, født 17. Marts 1923.

I². *Ejnar Malskær*, født 10. November 1928.

H⁶. *Herluf J. Malskær*, født 2. Maj 1898 i Malskærlund, gift 20. Maj 1938 med *Agneth Jørgensen*, født 15. Februar 1910 paa Alrø. Bosat i Fødegaarden i Malskær. 2 Børn (I¹-I²):

I¹. *Birgit Malskær*, født 21. Marts 1939 i Malskærlund.

I². *Jytte Malskær*, født 27. Oktober 1941 i Malskærlund.

H⁷. *Magne J. Malskær*, født 10. Juli 1900 i Malskærlund. Gift 2 Gange. I. *Edith Hansen*, født 29. Juli 1903 i Randers, død 28. Juli 1941. 1 Barn:

I¹. *Børge J. Malskær*, født 23. Juli 1929.

II. *Ester Hansen*, født 24. April 1902 i Gylling, gift 22. August 1942. Gaardejer i Søby.

H⁸. *Gunnar J. Malskær*, født 4. Januar 1902, gift 6. Juli 1937 med *Thyra Jensen*, født 14. August 1903 i Slagelse. Gaardejer. 2 Børn (I¹-I²):

I¹. *Kirsti Margrethe Malskær*, født 26. Juli 1938 i St. Fuglede.

I². *Bente Sigrød Malskær*, født 1. December 1942 i Skellebjerg.

G². *Rasmus Jensen*, død.

G³. Niels Jensen.

Født i Fensten 27. Februar 1873, død 14. Maj 1918.

Niels Jensen er født paa „Pederslund“ i Fensten. Da han i 1896 købte Gaarden „Toftegaard“ i N.-Randlev, som han overtog i Marts Maaned, giftede han sig den 30. Marts samme Aar med *Kirstine Marie Hansen*, „Lilliensborg“ i Gylling Sogn. Hun er født i Grundfør 1. September 1874.



Kirstine Jensen

Offentlige Hverv interesserede ikke Niels Jensen, men alligevel blev hans gode Evner taget i Brug. En Overgang var han Medlem af Randlev Mejeribestyrelse og af samme Sogns Venstrevælgerforenings Bestyrelse. Desuden var han Medstifter af N.-Randlev



Gaardejer
Niels Jensen

Forsamlingshus, som han ønskede skulde blive Samlingssted for Foredrag og Gymnastik. Baade Niels Jensen og hans Hustru var begge meget interesserede Medlemmer af Odder Valgmenighed. Desværre døde N. Jensen i en alt for tidlig Alder, kun 46 Aar, den 14. Maj 1918. Hans Hustru solgte Gaarden til P. Benzon, og et Aars Tid senere flyttede hun efter Familiens Ønske til Ørting, hvor hun boede sammen med sin Far, indtil ogsaa han døde i 1925. Fru Jensen har forøvrigt flyttet noget omkring. Hun drev Pensionat i „Hvidøre“ paa Rørthvej i Odder, afhændede denne Ejendom og købte en Konfekturforretning i Holsteinsgade, som hun havde i 7 Aar, hvorefter hun sammen med Datteren *Agnes* flyttede til Ørting og drev Manufaktur- og Tricotageforretning. Da Agnes i 1936 blev gift, flyttede hendes Mor atter til Odder, men denne Gang for at pleje sin syge Svigerinde, Fru Dyrslæge *Hansen*, der led af Apopleksi. Ved Svigerindens Død overtog Fru Jensen Boet og boede der i et Par Aar sammen med sine to yngste Døtre. Da den yngste Datter giftede sig, flyttede Fru Jensen til Ol-

drup, hvor hun nu har taget Ophold hos sin yngste og eneste Broder *Antoni Hansen*. I Niels og Kirstine Marie Jensens Ægteskab var der 6 Børn (H¹-H⁶):

H¹. *Cecilie Møller Jensen*, født i Randlev 5. Januar 1897, gift 26. December 1920 med Driftsleder *Orla W. Petersen*, Odder Bogtrykkeri, født 19. August 1895 i Viborg. 4 Børn (I¹-I⁴):

I¹. *Inger Møller Petersen*, født 14. Oktober 1921 i Odder.

I². *Tage Møller Petersen*, født 30. Juni 1924 i Odder.

I³. *Børge Møller Petersen*, født 30. Juni 1924 i Odder, død 19. September 1925.

I⁴. *Leif Møller Petersen*, født 11. September 1934 i Odder.

H². *Jens Møller Jensen*, født 28. August 1899 i Randlev, død 23. Februar 1919.

H³. *Peder Møller Jensen*, født 10. Juli 1901, gift 1924 med *Ebba Johnsen*, født 30. Juli 1900 i St. Magleby, Amager. Gaardejer i Gosmer 1 Barn:

I¹. *Verner Møller Jensen*, født 26. Februar 1925.

H⁴. *Arne Møller Jensen*, født i Randlev 16. Januar 1905, gift 4. Maj 1928 med *Petrea Pedersen*, født 9. December 1904 i Vedslet. Arbejdsmand i Hundslund. 5 Børn (I¹-I⁵):

I¹. *Ester Møller Jensen*, født 20. Oktbr. 1929, død 9. Oktbr. 1942.

I². *Nanna Møller Jensen*, født 14. April 1932.

I³. *Grethe Møller Jensen*, født 14. December 1934.

I⁴. *Vera Møller Jensen*, født 4. Juni 1938.

I⁵. *Egon Møller Jensen*, født 28. December 1939.

Alle født i Vedslet.

H⁵. *Agnes Møller Jensen*, født i Randlev 4. Juni 1906, gift 16. November 1936 med *Chr. Simonsen*, født 19. September 1903 i Gammelby ved Tønder. Bogholder i Malling. 2 Børn (I¹-I²):

I¹. *Inga Møller Simonsen*, født 7. Juli 1943.

I². *Lis Møller Simonsen*, født 7. Juli 1943.

H⁶. *Sigrid Møller Jensen*, født i Randlev 14. April 1910, gift 27. Marts 1937 med *Folmer Varburg Thomsen*, født 8. September 1902. Gaardejer i Jexen, Stilling. 2 Børn (I¹-I²):

I¹. *Kirsten Varburg Thomsen*, født 12. Maj 1940 i Jexen.

I². *Birgit Varburg Thomsen*, født 16. September 1941 i Jexen.

G⁴. Birgitte Jensen.

Født 4. Oktober 1874, gift 26. Februar 1895 med Kr. Dahlgaard, født 23. August 1873 i Rødding ved Skive.

Kr. Dahlgaard er Sallingbo og har Sallingboens stoute Ydre og ranke Indre over sig. Der kan maaske ogsaa være noget om, at han har noget af Sallingboens Stædighed i sig. Han lader sig ikke gaa paa af stærke Storme, han hører til dem, der siger, at Modgangen er til for at overvindes.

I sin Ungdom kom Kr. Dahlgaard i Tjeneste hos Peder Jensen i Fensten, og efter hvad der er fortalt i det foregaaende, kan man jo forstaa, at det maa have været et fortrinligt Sted at komme paa, et Sted, hvor en saadan ung Mand kunde lære meget, og Kr. Dahlgaard havde baade Øjne og Øren aabnede for materielle og senere ogsaa for aandelige Værdier. Han fik ogsaa sine Øjne henvendt paa Peder Jensens Datter, Birgitte, med hvem han senere blev gift den 26. Februar 1895, og det blev et i mange Maader rigt Hjem, de skabte, baade for dem selv og for deres store Børneflokk. I de første 17 Aar af deres Samliv boede de i Hvilsted, hvor de havde en mindre Gaard, men i 1912 købte Kr. Dahlgaard Lillienborg i Gyllingskov af Jens Hansen, Far til Dyrslæge Hansen, Odder, og her har de saa boet siden.

Det Motto, som Kr. Dahlgaards Far levede sit Liv efter: at bestille noget og være flittig til det yderste, var nok den bedste Arv, han kunde give sine Børn, i alt Fald har Kr. Dahlgaard nemmet sin Fars Leveregel og givet den videre til sine mange Børn; de har bl. a. lært tre gode Ting i Hjemmet paa Lillienborg: Økonomi, Orden og Arbejde. Kr. Dahlgaard er en klog Mand, der altid har noget paa Hjerter, og netop af den Grund er han værd at tale med. De mange unge, der i Aarenes Løb har tjent paa Lillienborg, glemmer ikke at tale om, hvor godt de blev modtaget i Kr. Dahlgaards og Birgittes Hjem. Den Aand, de mødte her, gav dem baade Frimodighed og Lyst til Arbejde.

Det siger sig selv, at en Mand af Kr. Dahlgaards Støbning maatte blive betroet adskillige Hverv. Her skal blot nævnes nogle enkelte. I 8 Aar var han Medlem af Gylling Sogneraad og var Vejudvalgets Formand. Gylling Sogneraad mindes med Taknemmelighed hans dygtige Arbejde i dette Udvalg. Han har været Formand i Gylling Mejeri og sidder endnu i dets Bestyrelse. Desuden har han været mangeaarigt Medlem af Odder Andels-Svineslagteri. For faa Aar siden var Dahlgaard med 10 Sønner og Svigersønner alle Medlemmer af Svineslagteriet i Odder.

I Kr. Dahlgaards og Birgittes Ægteskab er født 13 Børn, hvoraf 12 er levende. Det er en Velsignelse for et Hjem at have saa mange Børn, især naar de, som Kr. Dahlgaards Børn gør det, ærer og elsker det. (H¹-H¹³):

H¹. *Johanne Dahlgaard*, født 9. April 1896, gift 23. Marts 1919 med *P. Larsen*, født 2. Juni 1901 i Helsing. Gaardejer. Bor i Gyllingskov. Har 3 Børn (I¹-I³):

I¹. *Aage Larsen*, født 21. Januar 1920.

I². *Inge Larsen*, født 27. Januar 1926.

I³. *Kristen Dahlgaard Larsen*, født 3. August 1936.

H². *Cecilie Dahlgaard*, født 20. Marts 1898, gift med *Johs. Sørensen*, født i Ramsing 23. August 1900. Gaardejer i Gyllingskov. 4 Børn (I¹-I⁴):

I¹. *Knud Sørensen*, født 11. Marts 1927.

I². *A. Sørensen*, født 1. Juni 1930.

I³. *Magda Sørensen*, født 4. August 1932.

I⁴. *Anker Sørensen*, født 26. Februar 1934.

H³. *Pouline Dahlgaard*, født 1. September 1900, gift 6. Juli 1925 med *H. Frisgaard*, født 30. Juni 1899 i Skern. Gaardejer i Virring. 1 Barn:

I¹. *Ester Frisgaard*, født 4. August 1927.

H⁴. *Petra Dahlgaard*, født 13. Januar 1903, gift 1. Maj 1924 med *R. Mortensen*, født 15. November 1902 i Mjesing. Gaardejer i Hundslund. 3 Børn (I¹-I³):

I¹. *Birgit Mortensen*, født 1. Juni 1928.

I². *Ellen Mortensen*, født 14. September 1931.

I³. *Ole Kjærsgaard Mortensen*, født 26. Februar 1943.

H⁵. *Ida Dahlgaard*, født 10. April 1905, gift med *K. Østergaard*, født 11. April 1903 i Ørting. Bosat i Smederup. 3 Børn. (I¹-I³):

- I¹. *Else Østergaard*, født 27. Marts 1930.
- I². *Anna Østergaard*, født 22. Juni 1932.
- I³. *Ruth Østergaard*, født 6. September 1939.



Kr. Dahlgaard

H⁶. *Signe Dahlgaard*, født 12. August 1907, gift med *M. Simonsen*, født 3. August 1897 i Halling. Ejer Andkjær i Odder. 1 Barn:

I¹. *Karen Simonsen*, født 9. November 1932.



Birgitte Dahlgaard

H⁷. *Mary Dahlgaard*, født 29. Januar 1909, gift 4. November 1933 med *A. Kobæk*, født 15. Januar 1907 i Galtrup. Gaardejer i Svorbæk. 2 Børn (I¹-I²):

I¹. *Eli Kobæk*, født 29. November 1934.

I². *Jens Kobæk*, født 28. April 1941.

H⁸. *Svend Dahlgaard*, født 3. Februar 1910, gift 2. November 1938 med *Ella Sørensen*, født 29. August 1910 i Helsingør. Gaardejer i Bjerager. 3 Børn (I¹-I³):

I¹. *Gunner Dahlgaard*, født 16. Januar 1941.

I². *Niels Dahlgaard*, født 20. December 1942.

I³. *Ingrid Dahlgaard*, født 20. December 1942.

H⁹. *Ejvind Dahlgaard*, født 12. December 1912, gift 17. Marts 1939 med *Gudrun Pedersen*, født 26. Juni 1913 i Skød. Gaardejer i Falling. 2 Børn (I¹-I²):

I¹. *Gerda Dahlgaard*, født 22. Februar 1940.

I². *Kirsten Dahlgaard*, født 15. April 1941.

H¹⁰. *Edith Dahlgaard*, født 16. December 1914, gift 12. Maj 1937 med *Ejnar Ilsoe Nielsen*, født 5. September 1912 i Ravnholt. Gaardejer i Resenbro. 3 Børn (I¹-I³):

I¹. *Margit Ilsoe Nielsen*, født 5. April 1938.

I². *Aase Ilsoe Nielsen*, født 15. Marts 1940.

I³. *Oluf Ilsoe Nielsen*, født 4. Juli 1943.

H¹¹. *Anker Dahlgaard*, født 5. Marts 1917, død 26. Juni 1931.

H¹². *Poul Dahlgaard*, født 18. September 1920.

H¹³. *Bent Dahlgaard*, født 13. April 1922, gift 28. Oktober 1943 med *Elna Pedersen*, Ørting, født 12. September 1923.

G⁵. *Antoni Jensen*, født 10. Februar 1877, død 1904, ugift.

G⁶. Hjalmar Jensen.

Født 26. April 1880, gift 14. September 1904 med Karoline Møller Hansen, født i Dyngby 7. Juni 1881, død 4. Juli 1932.

Der maa have været noget af Peder Jensens Forsøgsnatur i hans yngste Søn, Hjalmar Jensen, eftersom han ligesom sin Far havde Lyst til at prøve, hvad Nyt der kom frem paa Landbrugets Omraade. Han har ligesom sine Brødre og Fætre været en fuldgod Andelsmand og siddet i utallige Bestyrelser, hvoraf her blot skal nævnes nogle enkelte.

Han var i Bestyrelsen for Hads Herreds Hesteavlsvforening, for samme Herreds Kvægavlsvforening, en Tid Formand for Østjydsk Frøavlsvforening. Har siddet i Gosmer-Halling Sogneraad i 8 Aar, hvoraf de 4 som Formand. Desuden har han været i Gosmer-Halling Sparekasses Bestyrelse, Medlem af Hads Herreds Landboforenings Bestyrelse, og herfra gled han ind i Bestyrelsen for Hads Herreds Spare- og Laanekasse. Formand for Dansk Cikoriedyrkerforening, været i Bestyrelsen for Fælleskraftstationen og Boulstrup Elektricitetsværk. Og endelig til sidst skal nævnes hans Interesse for Skyttesagen, idet han var Formand for Gylling Skytteforening i 15 Aar og i Bestyrelsen for Aarhus Amts Skytteforening i 6 Aar.

Mærkelig nok er det hans Fars Interesser, der gaar igen i den yngste Søn. Det blev Peder Jensens Sønners Sag at føre deres Fars Forsøg med Cikorierødder og Frø ud i Livet, idet de var med at industrialisere det til Gavn for Landbruget i Hads Herred.

Paa sine ældre Dage forsøgte han sig med Rævefarme, og hans store Erfaring og Kendskab til disse førte med sig, at mange søgte hans Raad. Uden Tvivl har de ogsaa været en økonomisk Vinding for ham, eftersom han stadig er beskæftiget med dette Arbejde.



Hjalmar Jensen,
Fensten

Hvis man vilde spørge Hjalmar Jensen og hans Lige, hvad der har været det drivende Moment i deres vidtspredte Arbejde, ja, saa vil de maaske nok i første Øjeblik komme i Forlegenhed med Svaret. Men ved nærmere Overvejelse vil de dybest set kunne sige, at det Arbejde, der lykkedes for Fædrene, maatte de fortsætte, og det aandelige Liv, de gennem Hjemmet, Skolen og Kirken fik i Eje, har sat dem saadan i Gang, at de ikke kunde gaa i Staa.

Det var 1. August 1904, Hjalmar Jensen overtog sin Fødegaard i Fensten, og her er det, han har gjort sin Manddomsgerning sammen med sin gode Hustru, der alt for tidligt gik bort. Har Hjemmet været lyst og lykkeligt, har det ogsaa været overskygget af Sorger, mest da Sønnen, Gunnar, fik en voldsom Død den 9. April 1931, og maaske har denne Søns Død været medvirkende til, at ogsaa Hjalmar Jensens Hustru døde 4. Juli 1932.

Endnu nogle Aar beholdt Hjalmar Jensen „Pederslund“, men i 1939 afhændede han den til sin Datter og Svigersøn.

I Hjalmar Jensens og Hustrus Ægteskab var der 3 Børn (H¹-H²):

H¹. *Thorvald Møller Jensen*, født i Fensten 3. August 1905, gift 24. September 1935 med *Alma Sofie Rasmussen*, født i Gosmer 8. August 1899. Dyr læge i Odder. 2 Børn (I¹ I²):

I¹. *Gunnar Møller Jensen*, født 15. August 1936 i Odder.

I². *Erik Møller Jensen*, født 11. August 1941 i Odder.

H². *Gunnar Fogh Jensen*, født 27. Juli 1907 i Fensten, død 9. April 1931.

H³. *Nanna Jensen*, født 2. December 1915 i Fensten, gift 14. April 1939 med *Jobs. Aagaard Andersen*, født 22. December 1918 i Malskær. Har nu Slægtsgaarden „Pederslund“ i Fensten. 1 Barn:

I¹. *Kaj Aagaard Andersen*, født 1. Maj 1942 i Fensten.

f7. Johanne Rasmusdatter.

Født i Boulstrup 27. Januar 1838, død 11. Juni 1914, gift 18. Oktober 1859 med Andreas Hansen Hessellund i Dyngby som hans tredie Hustru. Se Slægtstavle VIII.

Om Johanne Rasmusdatter siges der, at da hun saa, hvor svært hendes to Søstre, Ane i Rørth og Margrethe i Boulstrup, havde det i deres Ægteskab, besluttede hun sig til ikke at ville gifte sig. Men hendes Beslutning kom ikke til at holde Stik. Den unge 21-aarige Johanne blev gift med den dobbelt saa gamle Andreas Hansen Hessellund fra Dyngby, der var Enkemand og havde mistet 2 Hustruer. Hun blev



Johanne Hessellund
Dyngby

hans tredie Hustru, og deres Bryllup stod 18. Oktober 1859. Men Johanne kom aldrig til at fortryde sit Giftermaal med den halvgamle Mand, skønt hun med Hensyn til Arbejde havde det strengt nok. Det er egentlig underligt, som det kan gaa til i denne Verden. Den



Andreas Hessellund
Dyngby

Gaard i Dyngby, Matr. Nr. 6, som Johanne Rasmusdatter nu flyttede ind i ved sit Giftemaal med Andreas Hessellund, havde i sin Tid tilhørt hendes Oldefars Søster, Maren Kjærsgaard, født 1750, der fik den med sin anden Mand, Mikkel Simonsen. Datteren, Ingeborg Mikkelsdatter, der var gift med Rasmus Nielsen fra Dyngby, arvede Gaarden. Rasmus Nielsen var en vældig Nimrod, der gik paa Jagt med St. St. Blicher. Om det er Sagn eller Virkelighed faar staa hen, men der fortælles ogsaa om Rasmus Nielsen, at han i Aaret 1813 skal have nedlagt den sidste Ulv i Hads Herred.

Rasmus Nielsen og Ingeborg Mikkelsdatter havde syv Børn, den yngste af dem, en Datter, Karen, fik Fædrengaarden, da hun giftede sig med Andreas H. Hessellund og blev hans første Hustru.

Andreas H. Hessellund er født i Halling 8. Febr. 1818

som yngste Søn af Organist ved Gosmer Kirke Hans Hessellund og Jordemoder Kirstine Therkildsdatter.

Med den første Hustru var der kun et Barn, Kirstine Andreasen Hessellund. Hun blev gift med Hans Hessellund Rasmussen i Boulstrup, en Broder til hendes Fars tredie Hustru, altsaa hendes Stedmoder. Men derom senere, se forøvrigt Slægtstavle 9.

Andreas H. Hessellunds anden Hustru, Maren Pedersdatter, var født 29. Oktober 1832 i Pedholt, død 23. Juli 1857. Hun var kun 17 Aar, da hun i 1850 blev gift med den 32-aarige Andreas Hessellund. Med hende havde han 4 Børn. Disse kommer i Virkeligheden ikke Kjærsgaardslægten ved, men de medtages alligevel her for Helhedens Skyld, og fordi Andreas Hessellunds tredie Hustru, Johanne Rasmusdatter, blev en udmærket Stedmor for dem, da deres egen Mor døde saa ung.

Disse 4 Børn nævnes her under Bogstavet G¹-G⁴.

G¹. *Hans Hessellund*, født 15. Oktober 1851 i Dyngby, død 31. Juli 1907, gift 15. November 1903 med *Dagmar Nielsen*, født 8. November 1881. Kunstmaler og Inspektør ved Teknisk Skole i Ringsted. 1 Barn:

H¹. *Villum Hessellund*, født 19. November 1905, Elektroingenør i København.

Ikke ret mange ved, at Danmark i Hans Hessellund har haft en stor Kunstner af Format. Hans Billeder er ikke til at købe for enhver, de betales med Tusinder af Kroner. Han var baade Portræt- og Landskabsmaler, og saa vidt man kan skønne er hans ikke ret mange Billeder samlet hos Familien. Der hænger ogsaa Billeder af ham paa Statens Museum for Kunst i København. Jeg har set nogle Billeder af denne Kunstner. Man bliver betaget af Billedernes Renhed og Dybde og ikke mindst af Farvernes Skønhed. Desværre gjorde en Lammelse i den ene Side det umuligt for denne evnerige Kunstner at arbejde videre. Hans levende Fremstilling af Skygge og Lys gik ligesom igen i hans eget Liv.



Hans Hessellund

G². *Rasmus Hessellund*, født 29. Januar 1854, død 1. Novbr. 1889, gift 6. December 1879 med *Frederikke Jakobsen*, født 22.

Oktober 1857 i Ørting Østergaard, død 16. Maj 1930. 4 Børn (H¹-H⁴):

H¹. *Marie Hessellund*, født 25. September 1880. Ugift, Over-
sygeplejerske.

Uddannet paa Aarhus Amtssygehus hos Overlæge, Pro-
fessor Tage Hansen. Men da hun i særlig Grad havde Lyst
til Sygeplejevirkksomheden paa et Sindsygehospital, blev hun
ansat ved Skt. Hanshospitalet i Roskilde. Senere forflyttedes
hun til Hospitalet for Sindsyge ved Nykøbing Sj., hvor hun
virkede under Overlæge Krarup. Paa samme Tid var ogsaa
nuværende Overlæge paa Risskov Sindsygehospital Thune
Jacobsen og Overlæge Helweg Læger paa det Hospital ved
Nykøbing. Hun har saaledes haft at gøre med tre af vore
bedste Sindsygelæger. Om sin Gerning siger Frk. Hessel-
lund, at den har været dejlig, og skulde hun atter vælge sig
en Livsgerning, maatte det blive den samme.

H². *Andreas Hessellund*, født 8. Januar 1882, død 30. April
1930, gift 4. Oktober 1909 med *Maren Justesen*, født 14. Au-
gust 1886 paa Samsø.

H³. *Jakob Hessellund*, født 23. September 1883, gift 12. Sep-
tember 1913 med *Olga Lauridsen*, født 4. Oktober 1891 paa
Estrup Mark. Gaardejer i Boulstrup. 1 Barn:

I¹. *Gudrun Hessellund*, gift 1. Oktober 1942 med *Johannes Sejer-
sen*, født i Bjerager. Se Stamtavle II.

H⁴. *Ejnar Hessellund*, født 30. August 1885, død 25. April
1936, gift 13. Juli 1911 med *Margrethe Jensen*, født i Dyngby
8. Juli 1887. Elektriker, bosat i Boulstrup.

G³. *Karen Hessellund*, født 29. Februar 1856, død 20. Oktober
1896, gift 5. December 1879 med Forstander paa Ladelund Land-
brugsskole, *Niels Pedersen*, født 15. August 1851 i Tolstrup ved
Horsens, død 10. November 1911.

Niels Pedersen fik almindelig Landsbyskoleundervisning,
men hans Sind higede mod mere Oplysning. 17 Aar gl.
kom han paa Gedved Højskole hos P. Bojesen og var de to
følgende Vintre paa Askov Højskole, senere paa Tune Land-
brugsskole, læste endelig ved Landbohøjskolen, hvor han
tog Landbrugseksamen 1877.

Han var derefter Lærer paa Askov samtidig med, at han be-
styrede Ludvig Schrøders Gaard. 1879 købte han Ladelund
i Malt Sogn, en lille forfalden Gaard, her faldt hans egent-

lige Livsvirksomhed, der fik stor Betydning for den danske Landbostand. Han begyndte med at holde Landbrugsskole, men i Tilknytning til Gaarden drev han ogsaa Mælkeri, hvor han modtog Elever, der oplærtes i Praksis og fik teoretisk Undervisning. I Andelsmejeriernes første Dage var Niels Pedersen en søgt og utrættelig Raadgiver ved Mejeriernes Oprettelse, Organisation, Indretning, Antagelse af Bestyrer o. s. v. Han var betroet en Mængde Hverv, bl. a. var han Medlem af Landhusholdningsselskabets Bestyrelsesudvalg. Niels Pedersen døde paa Ladelund Landbrugsskole 10. November 1911. I Ægteskabet fødtes 5 Børn (H¹-H⁵):

H¹. *Inge Marie Hessellund Pedersen*, født 18. September 1880, gift 24. September 1904 med Landbrugslærer *Emil Konradi*, født 7. Maj 1872 i Taulov. 4 Børn: 3 Sønner og 1 Datter.

H². *Dagny Hessellund Pedersen*, født 14. Oktober 1882, død 9. Oktober 1936, gift 7. August 1907 med Gaardejer *Jens Anton Jensen*, født i Boulstrup 31. Maj 1880, død 3. Maj 1935. Bosat paa Starupgaard, Malling Sogn. 3 Børn (I¹-I³):

I¹. *Niels Lykke Hesselluna Jensen*, født paa Starupgaard 10. December 1909. Gift med *Kirsten Klarsskov Kristensen*, født 24. Juni 1915 i Hørve. Ingen Børn.

N. L. Hessellund Jensen er politisk interesseret og var ved Valget i 1943 opstillet som Venstres særligt udpegede Kandidat i Odderkredsen. Han blev imidlertid ikke valgt denne Gang, men ved Vælgermøderne var man meget tilfredse med hans vederhæftige Udtalelser, og han vandt mange ved sin friske Tale, et Vidnesbyrd om, at der ligger en Fremtid for ham som Politiker. Han er Landbrugskandidat og en skattet Lærer paa Malling Landbrugsskole.

I². *Aage Hessellund Jensen*, født 22. April 1911 paa Starupgaard, gift med *Juliette Mathiesen*. 1 Barn:

J¹. *Alice Yvonne Hessellund Jensen*, født 19. November 1940.

I³. *Sigrid Hessellund Jensen*, født paa Starupgaard 13. April 1916, gift 4. April 1938 med *Ejvind Hersom Boye*, født 3. Juli 1912 i Vejgaard, Aalborg.

Ejvind Boye er Musikdirektør i Odder og er en fortrinlig Klaverspiller. Det er en Glæde at høre hans Udførelse af Musikkens Mesterværker, som han med fin Sans og Opfattelse dyrker med Interesse og Omhu. Han er uddannet dels

i Paris og Konservatoriet i Aarhus, dels hos den landskendte Pianist Victor Andersen.

I Ægteskabet er der 1 Barn:

J¹. *Jens Aage Hessellund Boye*, født 13. August 1939.

H³. *Sigrid Hessellund Pedersen*, født 29. November 1884, gift 20. August 1911 med Professor ved Landbohøjskolen *Niels Kjær-gaard Jensen*, født 14. Februar 1882 i Kerteminde. 4 Børn.

H⁴. *Gudrun Hessellund Pedersen*, født 15. Juni 1886, gift 7. August 1907 med Gaardejer *Anders Andersen*, født 10. Juli 1879 i Stenstrup, Ods Herred. 4 Børn.

H⁵. *Andreas Hessellund Pedersen*, født 25. Oktober 1889, død 13. September 1913, ugift, cand. polyt.

G⁴. *Peter Hessellund*, født 1857, ugift, død i Amerika.

To Aar efter Andreas Hessellunds anden Hustrus Død giftede han sig den 18. Oktober 1859 med Johanne Rasmusdatter, født i Boulstrup 27. Januar 1838. Hun var alt-saa kun 21 Aar gammel, men hun tog sig med Kærlighed og Omhu af de smaa moderløse Børn, og der blev ikke gjort Forskel, da hun selv fik 6 Børn. Om Andreas og Johanne Hessellunds Hjem i Dyngby siger et af Børnene, at faa har haft saa godt et Hjem som denne store Søskendeflok. Andreas Hessellund var i sine yngre Aar betroet mange forskel-lige Hverv, men da han senere blev grebet af det grundtvig-ske Aandsliv, trak han sig noget tilbage fra Arbejdet udad-til. „Hvad du evner, kast af i de nærmeste Krav“, disse Bjørnsons Ord gjorde han til sine og levede herefter sit Liv mere for sit Hjem og sine Børn, end han før havde gjort.

Han havde et godt Humør, var livlig og fornøjelig at tale med. Han var i det hele taget en Skikkelse, der fyldte saa godt i sit Hjem, en Mand, der levede med i Tidens aan-delige og materielle Liv, og han havde en Mening om Tin-gene, som mange holdt af at høre. Derfor var der ogsaa ad-skillige, der fandt Vej til Andreas Hessellund, naar det gjaldt om Raad og Vejledning.

For den Del af Grundtvigianerne i Hads Herred, for hvem det kristelige Livssyn var Hovedsagen frem for det folkelige og politiske, var Otto Møller i Gylling den ledende Person-lighed. Som ung Mand havde denne fremragende Forkynder

holdt mange Møder rundt om i Hads Herred, tildels sammen med Vennen, Kapellan Kirkeby i Odder, og havde fremkaldt en aandelig Vækkelse af stort Omfang, saa en Mængde Sognebaandsløserne fra alle Nabosogne samledes om hans Forkyndelse i Gylling Kirke. Gylling var saaledes i de Aar hele Egnens aandelige Centrum.

Andreas Hessellund og hans Hustru Johanne var ogsaa Sognebaandsløserne til Otto Møller, og var det saalænge de levede. Adskillige, der ikke havde noget at køre med, fik Plads i Vognen, naar der kørtes til Møder eller Gudstjeneste i Gylling. Der var i hine Dage en stor Kirkefærd hver Søndag, noget som man ikke ret mange Steder saa Mage til, en forunderlig Grødetid, da Mennesker aandelig talt vaktet til Live. Denne aandelige Vækkelse gav sig Udslag paa mange Maader. Hjemmene fyldtes med Sang, og kom man sammen en Aften, saa var der altid en eller anden, som havde noget paa Hjerte. I Andreas Hessellunds Hjem blev der daglig holdt Morgenandagt for hele Husstanden, og flere har sagt, at denne stille Morgentime var den bedste Indledning til Dagens Arbejde.

Foruden at være kirkelig indstillet havde Andreas Hessellund ogsaa stærke politiske Interesser. Han var ikke Provisoriernes Mand, men naar Herredsfoged Nanke med sine Gendarmer kom for at pante for Skat, saa var Andreas Hessellund altid rede til at betale; ganske vist gjorde han det ugerne, hvilket han ogsaa lod Herredsfogeden vide, men han betalte, fordi Loven krævede det, og han var ingen Oppositionsnatur.

Andreas Hessellund var forud for sin Tid. Som Landmand gik han efter nye Linier, og da man i Dyrngby havde Respekt for ham, var der ikke faa som fulgte ham. Han begyndte tidligt med Avl af Roer til Kreaturfoder og havde et stort Svinehold. Formodentlig er han blevet paavirket i den Henseende af sine fremmelige Svogre. Da han var 66 Aar gl., byggede han sammen med sin Søn, Rasmus Hessellund, og sin Svigersøn og Svoger, Hans Hessellund Rasmussen, et Mejeri i Boulstrup. Dette skete i 1884. Mejeriet gik senere over til at blive Andelsmejeri og var det første i Hads Herred.

Om sin Moder skriver den yngste Søn:

„Hun var en intelligent Kvinde, der læste meget baade ældre og nyere Litteratur. Hun kunde fuldt ud dele Fars Interesser og følge med i dem. Det mest fremtrædende Træk hos hende var Mildhed og Godhed.“

Hun taalte ikke, at nogen led ondt, hverken paa den ene eller den anden Maade, hun skulde snart være der med Raad og Daad, og begge gav de af et godt Hjerte og et glad Sind. Johanne var i den Henseende en ægte Kjærsgaard; thi netop det milde, gode og gavmilde, var fremtrædende Træk hos Kjærsgaardslægten.

I Ægteskabet var der altsaa 3 Hold Børn, der levede godt sammen og opdroges af Forældrenes Mildhed og Kærlighed, og der blev, som det før er nævnt, ikke gjort Forskel paa nogle af dem. Saa godt som alle var disse Børn særprægede Naturer, mange af dem var rigt begavede, og de fik Betydning i de Egne, hvor de bosatte sig. Ogsaa Børnebørnene slægtede de gamle paa. Ejendommeligt for Børnene er, at de næsten alle havde kunstneriske Tilbøjeligheder eller havde Sans for Kunst, de kunde tegne alle, og flere har faaet Musikkens Gave. Det var nok særlig Andreas Hessellunds Børn med hans anden Hustru, der forstod sig paa Kunst, og her har vi jo netop Kunstmaleren Hans Hessellund.

I sit tredie Ægteskab med Johanne Rasmusdatter havde Andreas Hessellund 6 Børn (G¹-G⁶):



Olette Hansen,
Slagelse

G¹. *Maren Olette Hessellund*, født 7. Maj 1861 i Dyngby, gift med *Peder Hansen*, Hammeldrupgaard ved Slagelse, født 29. April 1861 i Hallelev, Slagelse, død 19. Juli 1935.

Peder Hansen omtales som en for sin Egn meget betydelig Mand.

I Ægteskabet var der 3 Børn (H¹-H³):



Peter Hansen
Slagelse

H¹. *Axel Hansen*, født 4. April 1891, gift 30. Marts 1926 med *Anna Madsen*, født 24. September 1890 i Skørping. Bosat i Landsgrav, Slagelse. 3 Børn (I¹-I³):

I¹. *Peter Henning Hansen*, født 7. Januar 1927.

I². *Ester Hansen*, født 7. Juli 1928.

I³. *Erik Hansen*, født 6. Juni 1930.

H². *Hermod Hansen*, født 22. August 1893, gift 30. Juli 1919

med *Astrid Frandsen*, født 4. Oktober 1894 i Hyllerup, Slagelse. Ejer Fødegaarden Hammeldrupgaard ved Slagelse. 3 Børn (I¹-I³):

I¹. *Elisa Hansen*, født 20. Juni 1920, gift 18. September 1941 med *Kristen Hansen*, Skovsbjerg, Solbjerg, født 26. September 1911 paa Møn.

I². *Inga Hansen*, født 24. Maj 1923.

I³. *Troels Hansen*, født 2. Juni 1926.

H³. *Marie Hansen*, født 5. April 1896, gift 22. Marts 1918 med *Jens Pedersen*, Vindehelsing, født 20. Juni 1892. Bosat paa Holmegaard, Svinninge. 5 Børn (I¹-I⁵):

I¹. *Tove Pedersen*, født 6. Februar 1919, gift 11. Oktober 1940 med *Kristian Jensen*. Bosat i Bjerresø pr. St. Klint.

I². *Else Pedersen*, født 6. Maj 1921.

I³. *Herluf Pedersen*, født 24. Juli 1924.

I⁴. *Poul Pedersen*, født 8. August 1926.

I⁵. *Bendt Pedersen*, født 29. Maj 1929.

G². *Rasmus P. A. Hessellund*, født 25. Juli 1866 i Dyngby, død 16. Januar 1909, gift 26. November



Rasmus Peder
Hessellund

1895 med *Kirstine Garde*, født 25. Juni 1869 i Døstrup Skole, Hobro, død 7. November 1939. Bosat paa „Carlseje“, Hobro. Proprietær. 9 Børn (H¹-H⁹):



Kirstine Garde
Hessellund

H¹. *Johanne Marie Hessellund*, født 2. September 1896 i Oue ved Hobro, gift 9. Oktober 1934 med Overmontør *Job. Larsen*, født 4. Oktober 1896 i København.

H². *Margrethe Hessellund*, født 6. September 1897 i Oue, gift 28. Oktober 1923 med *H. P. Larsen*, født 28. Januar 1895 i Brangstrup. Salgsleder i Ringe. 4 Børn (I¹-I⁴):

I¹. *Helga Larsen*, født 16. Januar 1925 i Ringe.

I². *Erik Larsen*, født 14. Marts 1933 i Ringe.

I³ *Rasmus Børge Larsen*, født i Ringe 26. Oktober 1935.

H³. *Herdís Hessellund*, født 14. November 1898 i Oue, ugift, rejst til Amerika. Bor 1648 South Albany Avenue, Chicago.

H⁴. *Astrid Hessellund*, født 12. Marts 1900 i Oue, gift 26. November 1923 med Gaardejer *Axel Gunder Pedersen*, født 18. December 1892 i Reersø. Bosat paa Nyrupgaard, Svinninge. 4 Børn (I¹-I⁴):

I¹. *Ingeborg*, født 24. August 1924 i Slagelse.

I². *Hendrik*, født 13. September 1925 i Slagelse.

I³. *Rigmor*, født 18. April 1930 i København.

I⁴. *Axel Gunder*, født 8. Maj 1937 i København.

H⁵. *Andreas Hessellund*, født 21. Marts 1901 i Oue, gift 9. Marts 1924 med Telefonistinde *Betty Jørgensen*, født 23. April 1900 i København. Arbejdsmand. Bosat i København. 1 Barn:

I¹. *Jytte*, født 28. Januar 1928 i København.

H⁶. *Kristian Garde Hessellund*, født i Oue 10. August 1902, gift 23. Juni 1929 med *Dorthea Vestergaard*, født 9. Marts 1906 i Tilsted. Bosat som Husmand i Skyum pr. Hørdum. 6 Børn (I¹-I⁶):

I¹. *Mary*, født 22. Januar 1930.

I². *Jens Peter*, født 4. August 1931.

I³. *Svend Aage*, født 9. September 1934.

I⁴. *Karl Ejnar*, født 12. Januar 1936.

I⁵. *Herdis Johanne*, født 27. September 1939.

I⁶. *Regnar Andreas*, født 11. September 1941.

Alle fødte i Skyum.

H⁷. *Regnar Hessellund*, født 29. November 1903 i Oue, ugift, bosat i Amerika: Oroya, Peru, Syd-Amerika.

H⁸. *Otto Hessellund*, født 20. Oktober 1907 i Oue, gift 23. September 1934 med *Jenny Mortensen*, født 6. Februar 1915 i Lunde Sogn. Bosat som Gaardejer i „Højmark“ pr. Kværndrup St. 3 Børn, alle fødte i Kværndrup. (I¹-I³):

I¹. *Kirsten Hessellund*, født 6. November 1936.

I². *Mogens Hessellund*, født 26. Marts 1939.

I³. *Birthe Hessellund*, født 8. Juni 1940.

H⁹. *Rasmus Peter Hessellund*, født i Oue 20. Januar 1909, gift 3. December 1937 med *Ingeborg Nielsen*, født 16. Februar 1916 i Lisbjerg Terp. Gaardejer. 2 Børn (I¹-I²):

I¹. *Elin*, født 28. Januar 1940.

I². *Bent*, født 14. Februar 1943.

G³. *Otto Møller Andreassen Hessellund*, født i Dyngby 6. Februar 1868, død ugift 1924 som Farmer i Amerika.

G⁴. *Anna Hessellund*, født i Dyngby 30. November 1871, død 2. August 1923, gift 18. Oktober 1899 med Portør *Becher*, født 21. August 1875 i Pedersborg, død paa Randers Banegaard Julenat 1918. 4 Børn (H¹-H⁴):

H¹. Bogbindermester *Johannes Becher*, født 28. Januar 1904, gift 8. Maj 1936 med *Kathrine Mogenssen Larsen*, født 31. Oktober 1908 i Nr. Asmedrup. 2 Børn (I¹-I²):

I¹. *Anna*, født 20. Maj 1938.

I². *Kirsten*, født 12. Oktober 1941.

H². *Frida Becher*, født 19. Oktober 1905, gift 18. Oktober 1936 med *Axel Pedersen*, Landmand,



Otto Møller
Hessellund



Anna Becher

født i Tjepperup 25. Maj 1900. Bosat: Lammefjord ved Asnæs.

1 Barn:

I¹. *Jens Pedersen*, født 15. April 1939.

H³. *Cecilie Becher*, Lærerinde, født 31. December 1906, ugift.

H⁴. *Christian Becher*, Vestergade 23, Holstebro, født 27. Oktober 1908, gift 6. Maj 1938 med *Carla Svendsen*, født 1. April 1919. Lærer. 1 Barn:

I¹. *Bodil*, født 13. November 1939.

G⁵. *Cecilie Hessellund*, født i Dyngby 10. Juli 1874. Lærerinde ved Holbæk kommunale Skolevæsen fra 1900-1939, ugift.

G⁶. *Thorvald Andreas Hessellund*, født 21. August 1878, gift 18. Oktober 1905 med *Anna Petrea Jensen*, født i Randlev 7. Januar 1881, død 23. Juli 1934. Bosat i Ørting, nu i Holbæk, som Maler.

2 Børn (H¹-H²):



Thorvald Hessellund, Holbæk.

H¹. *Thorkild Peder Hessellund*, født i Ørting 19. Juli 1908. Rejste til U.S.A. 1927. Gift i Santa Barbara med *Margueritha*.

H². *Ingrid Marie Hessellund*, født i Ørting 6. Juli 1910, gift 6. Marts 1932 med Chauffør og Portør *Jens Jensen*, født 6. Februar 1904 i Søby. Bosat i Asylgade, Odder. 1 Barn:

I¹. *Kurt Hessellund Jensen*, født 15. April 1938.



Lærerinde Cecilie Hessellund



Ane Petrea Hessellund f. Jensen

F⁸. Hans Hessellund Rasmussen.

Født 26. Februar 1840, død 29. August 1921, gift 27. Maj 1868 med Kirstine Andreasen Hessellund, født 30. Oktober 1845, død 12. Juli 1903.

Om Hans Hessellunds Hjem i Boulstrup er det blevet sagt, at det var et dejligt Sted for de unge at komme i. Alle Døre var aabne, og Tjenestefolkene i Gaarden kunde gaa frit, hvor de vilde. Det var i det hele taget et Sted, hvor Lys og Varme slog dem i Møde, som kom der. „Frit at tænke, tale, tro“ kunde staa som en sand Indskrift over Indgangen til Hans Hessellunds og Hustrus Hjem. Her blev der talt, sunget meget, spillet og leget, saa det var en Lyst at høre og se paa, og den Aand der raadede i Hjemmet føltes af de unge ligesom for ren til at noget daarligt kunde trives dær.

Men Hans Hessellund var heller ikke noget helt almindeligt Menneske efter Datidens Begreber. Han var ikke alene den mest særprægede af den store Søkendeflok, men han var ogsaa langt forud for sin Tid, saa langt at adskillige fandt ham noget sær og trak lidt paa Skuldrene af hans nye Idèer. Boulstrup var jo dengang som hele Hads Herred no-



Kirstine
Hessellund

get af en Afkrog, hvor man endnu rugede over gamle Tiders Sæd og Skik; men Hans Hessellund maatte leve med i alt det nye, der var ved at gro frem hist og her, han var ligesom sin Svoger, Peder Jensen i Fensten, en Forsøgsmand, der vilde prøve, om det



Gaardejer Hans
Hessellund

nye havde Bære- og Livskraft. Mange rystede paa Hovedet og lo lidt af den sære Mand, der havde Øjne og Øren vidt aabne.

Det er især paa Landbrugets Omraade, han var en Fremskridtsmand. Da Andelsbevægelsen blev en Kendsgerning, var Hans Hessellund en af de første i Hads Herred, der greb Tanken og ivrede stærkt for dens Gennemførelse blandt sine Bysmænd og Standsfæller. Selvtredie byggede han Boulstrup Mejeri, inden det blev Andelsmejeri. Paa sin Gaard skabte han sig en Mønsterkvægbesætning, som i mange Aar stod blandt de første af jydsk Malkekvæg, indtil han fik den ødelagt af Kalvekastning. Han var vist ogsaa en af de første, der kastede sig over Roeavl. Roefrøet forskaffede han sig direkte fra Skotland. Han var bekendt med, at mange unge Danskere, der havde været paa Højskole, drog til Skotland for at lære Landbrug, og selv havde han stor Lyst til at drage med, men han maatte nøjes med at læse og lytte sig til, hvad disse unge havde oplevet paa deres Skotlandstur.

Før nogen anden paa Egnen var Hans Hessellund inde paa Brugen af Kunstgødning til Agerjorden. Folk begreb ikke den nye Gødningsmaade, begreb vel knap nok, at ved at gøde stærkt vilde de faa større Afgrøder. Hans Hessellund forsøgte at gøre dem det forstaaeligt, men først da de saa Resultaterne paa hans Marker, var der enkelte yngre Landmænd, der vovede sig til at følge ham.

Hans Hessellund var Medlem af Hedeselskabet og var stærkt grebet af Selskabets Idé. Som sit Bidrag til at føre Idéen ud i Livet forpagtede han af Rathlousdal 40 Td. Land Mose, ikke til Tørveproduktion, men til Opdyrkning. Forpagtningen skulde vare i 10 Aar. Han opnaede virkelig af disse 40 Tdr. Land Tørvegrave og Tuer at skabe store, frugtbare Enge ved Planering, Afvanding og Kunstgødning. Denne hans Moseopdyrkning vakte berettiget Opsigt blandt Hads Herreds Bønder. De saa, Resultatet var godt, men mente forøvrigt, at den Slags Eksperimenter var for kostbare til at kunne faa praktisk Betydning. Ganske vist satte Hans Hessellund mange Penge til ved denne Mosekultivering, men han kunde ogsaa køre mange gode Læs Hø hjem, naar det kneb for andre.

Bedriften blev drevet meget intenst med megen Roeavl, Frøavl og stor Besætning. Gaarden var paa 30 Td. Land, ikke særlig stor, men han holdt dog 20 Kreaturer og havde et ret stort Folkehold. Der var som Regel om Sommeren 5 voksne Karle og en Dreng, senere hen 3 á 4 Karle samt en Røgterfamilie. I denne Forbindelse skal det nævnes, at han til en Tid havde Mejerigaarden i Forpagtning, altsaa den Gaard, som nu Jakob Hessellund ejer, en Forpagtning, som jo nok krævede et større Folkehold.

Det var, som før omtalt, et intensivt Landbrug, Hans Hessellund drev, og det lykkedes ham at faa Jorden til at yde ganske overordentlig store Afgrøder, saa yppigt Korn og Græs stod der paa hans Marker, at man ikke saa Magen til andet Sted.

Som ældre Mand oparbejdede Hans Hessellund *fra Grunden* en Svinebesætning, der, indtil han solgte Gaarden, stod som absolut førende her i Landet. Han solgte Avlsdyr, ikke blot her i Landet, men i stor Udstrækning ogsaa til Rusland. Ved et af de aarlige „Ungskuer“ udtalte Statskonsulent Mørkeberg officielt, at her i Landet var der fire Svinebesætninger, som stod absolut førende, højt over alle andre, og blandt disse var Hans Hessellunds den ene.

I Hads Herreds Landboforening optraadte Hans Hessellund flere Gange som Taler ved Diskussionsmøderne. Han indledede bl. a. om Brugen af kunstige Foderstoffer og om

Svineavl en o. s. v. Foruden Landbruget havde ogsaa Havebruget hans store Interesse. Omkring Hjemmet havde han tilplantet en Have paa omkring 2 Tdr. Land, sørget for Læbælte, Gødningstilførsel og stadig Beskæring af de mange forskellige Frugttræer.

Som flere af hans Søsken og Svogre var Hans Hessellund en aandelig interesseret Mand, han var grundtvigsk indstillet, men hørte til „Gammel-Grundtvigianerne“, hvilket nærmest vil sige, at han hørte til de „vakte“, uden helt at tage Standpunkt til nogen bestemt Retning. Han var ganske vist Otto Møllers Mand og hørte ham gerne, ligesom ogsaa hans Børn er konfirmeret i Gylling, men han gik ogsaa i Kirke hos den højkirkelige, grundtvigskindede Pastor Borch i Randlev. Uden Tvivl har den grundtvigske Kirke- og Skolesag præget hans Liv stærkt, men naar ikke hans Børn gik i nogen grundtvigsk Friskole, af hvilke der dog var nogle paa Egnen, hang det sammen med, at han holdt Lærerinde, i alt Fald til de ældre Børn. Blandt Lærerinderne skal nævnes den senere kendte Husholdningslærerinde Birgitte Berg-Nielsen. Altid havde de i Hjemmet Piger fra grundtvigske Hjem, der fik Indflydelse paa Børnene.

Hans Hessellund var stærkt nationalsindet, og naar hans Kærlighed til Sønderjylland var saa udpræget, saa havde det nok sin Grund deri, at han selv havde været med i 1864 og værget Landet mod de tyske Soldater. I Dybbølslaget 18. April blev han saaret, idet et Projektil ramte ham i Armen. Tit havde han sønderjydske Karle og havde gennem dem ret ofte sønderjydske Gæster.

Hans Hessellund var stærkt politisk interesseret, var for Eks. til det yderste lovlydig under Provisorierne, hvilket bestemt ikke var moderne eller i høj Kurs i Hads Herred paa den Tid. Her gik Bølgerne højt i „Provisorietiden“, et almindeligt brugt Vaaben mod Regeringen var Skattenægtelse, en Fremgangsmaade, som Hans Hessellund ikke vilde gaa med til. Under et stormfuldt politisk Møde i hine Tider, hvor han forfægtede sine egne Standpunkter, blev han truet af en af Egnens kendte Mænd. Hans Svar var kun: „Ja, ja, saa er det godt, jeg har lugtet Krudt førend i Dag“. (1864)

Hans Hessellund var altid blandt dem, der holdt paa, at

Danmark skulde have et stærkt Forsvar, og han ikke alene talte for den Sag, men gav ogsaa efter Evne økonomiske Bidrag til Forsvarssagen, bl. a. til Københavns Befæstning. Hans Stilling indbragte ham Betegnelsen Højremand, men ved Systemskiftet gik han over til Partiet Venstre, hvor han efter Sigende befandt sig bedst. Han var i al sin Færd en yderst frisindet Mand, der gik stærkt ind for de grundtvigske Tanker, ogsaa i folkelig og politisk Henseende.

Som det før er nævnt, var Hans Hessellund i mange Maader forud for sin Tid. Han arbejdede f. Eks. for et Par Menneskealdre siden for noget saa moderne som tvungen Folkeforsikring for *alle*, ogsaa for de rigeste, ikke som vi nu har det, at Aldersrente skal være afhængig af, at man har forbrugt sine Midler. Han vilde, at alle fra Ungdommen af skulde yde Bidrag til en Alderdomsforsikring, og at alle, naar Tiden kom, skulde have en aarlig Rente, uanset enhvers økonomiske Forhold, idet man derved vilde opmuntre til, ikke som nu modarbejde, Opsparing.

Af alt det foranførte vil man forstaa, at Hans Hessellund var en vaagen Mand, en dybt alvorlig Mand med et muntert Blik for Livet, yderst flittig og arbejdsom. Paa hans og hans Hustrus Liv passer Grundtvigs Ord næsten bogstavelig, at de levede „et jævnt og muntert, virksomt Liv paa Jord“. De omgikkes alle, ogsaa Tjenestefolkene, som Ligemænd i enhver Henseende, og Folkene betragtede altid Hjemmet som deres Hjem. En af de unge, som tjente der, har fortalt, at Aftenerne kunde forme sig paa den skønneste Maade. Der blev sunget mange af Tidens nye Melodier, og for hans vedkommende lærte han de fleste Melodier til Hostrups Komedier i Hans Hessellunds Hjem. Døtrene, der spillede godt Klaver, ledsagede Sangene med Musik, og baade Husbond og Madmor, der holdt meget af Sang og Musik, glædede sig derved sammen med de unge. Om Efteraaret, naar det om Aftenen blev henad Sengetid, hentede Hans Hessellund en Kurv Æbler ind, saa alle kunde forsyne sig, og naar det var gjort, gik han i Reglen i Seng med en lille Paamindeelse til de andre om ikke at blive for længe oppe, næste Dag begyndte jo tidlig og stillede Krav til hver enkelt i Gaarden. Men naar de gamle var gaaet til Sengs, begyndte

de unge at lege lidt, ikke længe eller støjende, men nok til, at man ogsaa kunde faa lidt Morskab ud af Aftenen.

Var Hans Hessellund og hans Hustru sparsommelige i det daglige, kunde de ogsaa samtidig være rundhaandede. De havde Smaafolk i Tankerne, naar det var Slagtetid, især naar det lakkede mod Jul. Det var ikke Smaating, det yngste Barn blev sendt af Sted med, og mon ikke han i Tankerne mindes de mange taknemmelige Smaakaarshjem, naar han kom inden for Døren og rakte frem sin velfyldte Kurv.

Naar en Sag optog ham, var han ikke bange for at ofre sig for den, heller ikke i Retning af det økonomiske.

Da Byens gamle Gymnastiksal, det var vistnok Boulstrup Højskoles Sal, blev revet ned, satte Hans Hessellund sig straks i Bevægelse, drog rundt i flere Dage og tegnede „Aktier“ til et nyt Forsamlingshus, hvor de unge kunde samles til Gymnastik og Fest, og hvor Egnens Folk kunde samles til Foredrag o. s. v. Selv tegnede han sig for flere Aktier. Det viser dog, at han ogsaa som noget ældre Mand var vaagen og virksom for Idealerne. Han fik skabt en Foredragsforening og forsøgte sig endog med Koncerter af kendte Kunstnere, men det faldt lidt daarligt ud, hverken Foredrag eller Koncerter kunde samle noget større Publikum, og det har sikkert været ham en stor Skuffelse.

Rent økonomisk kneb det nok for Hessellund i 80'ernes sløje Landbrugsperiode, og de mange Forsøg, han gjorde for at prøve noget Nyt, kostede ham nok mere, end han vel kunde evne. Ogsaa i aandelig og politisk Henseende ofrede han adskilligt for at tilfredsstille sin ideelle Trang. Men paa sine ældre Dage, omkring Aarhundredskiftet, betragtedes han som en velstaaende Mand, en Mand, der var kommet over de vanskelige Kriser, og som nu høstede Udbytte af alt det Nye, han i sine yngre Dage havde sat i Værk. Det var ham baade en Glæde og en Tilfredsstillelse, at hans Standsfæller anerkendte hans Indsats, der var ingen mere, der kaldte ham en sær Mand og trak paa Skuldrene af ham. Han var tværtimod blevet en Mand, man saa op til, og som man søgte Raad hos. Han levede ikke længere isoleret, men Dørene var aabne for ham. Det faldt derfor lidt mærkeligt, at han i 1909 brød Teltpælene op, solgte den Gaard i Boulstrup,

hvori han havde lagt hele sin Manddomsgerning, og rejste til Hvidbjerg, Salling, hvor han købte sig en lille Ejendom paa 3 Td. Land, som han selv kunde passe. Hvorfor han netop rejste til Salling havde sin Grund i, at et Par af hans Børn var bosatte der. Her fortsatte han med Havebrug, skabte en Frugthave, hvor han i Ro og Mag kunde pleje sine Frugtavl-Interesser.

Under et Ophold hos sit ældste Barn, Datteren Anna, der var gift med Gaardejer Johan Jeppesen i Vejby pr. Brodal, døde pludselig Hans Hessellund, 81 Aar gammel. Et rigt og arbejdsomt Liv havde dermed Ende.

I Kirstines og Hans Hessellunds Ægteskab fødtes der 12 Børn. 4 døde tidlig (G¹-G¹²).

Inden Børnenes Navne anføres, skal der blot gives den Oplysning, at Hans Hessellund var døbt med Efternavnet Rasmussen. Men han var altid kun kendt og kaldt ved Navnet: Hans Hessellund. Ved Tronskiftet i 1906 fik han ved kgl. Bevilling Ret til at bortkaste Navnet Rasmussen, saa han efter den Tid virkelig kun hed Hans Hessellund. Og saa alle hans Børn, med Undtagelse af den ældste, Anna, er døbt uden Navnet med et Fornavn og et Efternavn, nemlig Hessellund.

G¹. *Anna Hessellund Rasmussen*, født 31. August 1869, gift med Gaardejer *Johan Jeppesen*, født 27. Juli 1868. Bosat i Vejby ved Brodal i Salling. 8 Børn (H¹-H⁸). Alle fødte i Vejby.



Anna Hessellund
Jeppesen

H¹. *Martha Hessellund Jeppesen*, født 20. December 1891, gift med *Magnus Kristensen*, født 19. December 1890. 5 Børn (I¹-I⁵):



Johan Jeppesen

I¹. *Mette Kristensen*, født 4. Marts 1918,

I². *Niels Kristensen*, født 6. April 1920.

I³. *Anna Kristensen*, født 6. Marts 1923.

I⁴. *Johan Kristensen*, født 25. September 1925.

I⁵. *Jens Kristensen*, født 25. September 1925.

H². *Johannes Hessellund Jeppesen*, født 22. Juni. 1893, gift med *Anna Kristensen*, Almind, født 29. Marts 1902 2 Børn (I¹-I²):

I¹. *Anna Marie Jeppesen*, født 29. December 1922.

I². *Knud Erik Jeppesen*, født 4. April 1925.

H³. *Kirstine Hessellund Jeppesen*, født 3. Juli 1894. Gift med *Lauris Laursen*, født 22. Maj 1885 i Bode. 2 Børn (I¹-I¹):

I¹. *Anna Hessellund Laursen*, født 16. August 1930.

I². *Hans Hessellund Laursen*, født 26. April 1932.

H⁴. *Hans Hessellund Jeppesen*, født 15. April 1896, gift med *Jenny Jensen*, født i Vejby 30. Maj 1910. 5 Børn (I¹-I⁵):

I¹. *Annalise Jeppesen*, født 21. August 1931.

I². *Inga Jeppesen*, født 8. Februar 1935.

I³. *Eva Jeppesen*, født 8. Februar 1935, død.

I⁴. *Johan Jeppesen*, født 17. Februar 1936.

I⁵. *Poul Jeppesen*, født 21. Marts 1943.

H⁵. *Harald Hessellund Jeppesen*, født 1. November 1898, gift med *Jensine Østergaard*, født 24. November 1898 i Jebjerg. Tørvfabrikant. 6 Børn (I¹-I⁶):

I¹. *Anna Jeppesen*, født 13. November 1922.

I². *Søren Jeppesen*, født 1. Oktober 1925.

I³. *Marie Jeppesen*, født 25. December 1927.

I⁴. *Johanne Jeppesen*, født 6. Juni 1928.

I⁵. *Grethe Jeppesen*, født 1. Maj 1930.

I⁶. *Laurits Jeppesen*, født 28. April 1932.

H⁶. *Arne Hessellund Jeppesen*, født 6. Marts 1901, gift med *Elisabeth Julsgaard*, født i Krejbjerg 20. Januar 1904. Gaardejer. 5 Børn (I¹-I⁵):

I¹. *Johan Jeppesen*, født 5. August 1929.

I². *Bertel Jeppesen*, født 8. Februar 1931.

I³. *Anna Jeppesen*, født 19. November 1932.

I⁴. *Marie Jeppesen*, født 2. Juni 1934.

I⁵. *Svend Jeppesen*, født 5. Maj 1936.

H⁷. *Gustav Hessellund Jeppesen*, født 2. Februar 1904, gift med *Edith Torp*, født 7. Januar 1911 i Gjedsted. Gaardejer. 2 Børn (I¹-I²):

I¹. *Søren Jeppesen*, født 7. September 1939.

I². *Johan Jeppesen*, født 16. November 1942.

H⁸. *Svend Hessellund Jeppesen*, født 6. August 1906, gift med *Johanne Jensen*, født 29. April 1911 i Lem. 3 Børn (I¹-I³):

I¹. *Anna Margrethe Jeppesen*, født 11. November 1934.

I². *Johan Jeppesen*, født 25. Januar 1937.

I³. *Kristian Jeppesen*, født 30. Januar 1941.



G². Karen Hessellund.

Født i Boulstrup 5. Juli 1871, gift 14. Oktober 1892 med Gaardejer Jens Dinesen, født i Rørth 9. Juni 1859. Bosat som Gaardejer i Rørth ved Odder. — Se Slægtstavle 9.

Karen Hessellunds Mand, Jens Dinesen, hører ogsaa til et af de kendte Navne i Hads Herred. Hans Far, Dines Rasmussen, var født i Rørth den 30. Januar 1818 og var en ældre Broder til den før omtalte Niels Rasmussen, der overtog Fødegaarden. Dines Rasmussen blev gift med Maren



Karen Dinesen

Jensdatter, født i Rørth 16. Juli 1824, og det var hendes Fødegaard, de overtog, den Gaard, som deres Søn, Jens Dinesen, overtog i 1892, og som nu ejes af Sønnesønnen Kaj Dinesen.



Jens Dinesen

Jens Dinesen gik til at begynde med i Skole i Rørth-Elle hos Lærer Kaalund, som han i sin Omtale betegner som en dygtig Lærer, en Mand, der krævede meget af sine Elever, og som ogsaa kunde fortælle baade godt og interessant om Bibelhistoriens og Nordenshistoriens store Skikkelser. I ældre Tid var det ikke i alle Skoler, man brugte at fortælle for Børn, men Lærer Kaalund brugte det, selv om han ogsaa krævede Opremsning af Salmever og Lærebog. Skolebørnene var ikke helt lette at have med at gøre, hvorfor ogsaa Kaalund af og til brugte „Tampen“, et Stykke Reb paa 1 Alens Længde, fast ombundet med Seglgarn ved Enderne. Jens Dinesen maa være kommet godt ud af det med Degnen, for han fik aldrig Tampen at smage. I 1870, da Friskolen blev oprettet i Rørth, blev Jens Dinesen tilligemed flere andre Børn flyttet ind i denne Skole. Denne nye Form for Børneundervisning var tiltalende for mange Forældre. Her blev ingen Lærebog brugt, og de Sange og Salmer, der blev lært, blev sunget ind i Børnene. Friskolens første Lærer, Rasmus-

sen-Lidemark, var en stor Sanger og forstod at levendegøre Undervisningen med Sang og Fortælling. Det samme gjorde ogsaa den næste Lærer i Friskolen, Anders Peder Sørensen, hvis levende Fortællemaade huskes endnu af de gamle Elever. Jens Dinesen gik til Præst hos Provst Boesen i Odder, hos hvem han blev konfirmeret i 1873.

I sin Ungdom hjalp Jens Dinesen til hjemme og havde flere Tjenester ude omkring. Var ogsaa paa Tune Landbrugsskole Vinteren 1887-88, og kom vel derefter til Hans Hesselund i Boulstrup, hos hvem han kom i Forbindelse med det nye paa Landbrugets Omraade. Her blev han forlovet med Hans Hesselunds Datter, Karen, der senere blev ham en fortrinlig Hustru, der havde arvet mange af sine Forældres gode Egenskaber og Ejendommeligheder. I 1892 overtog Jens Dinesen sine Forældres Gaard i Rørth, og han og Karen blev gift samme Aar. De var stræbsomme og dygtige Mennesker, som naaede vidt i deres Arbejde. Uden Tvivl har Jens Dinesen lært meget af sin Svigerfader, ikke mindst paa Svineavlens Omraade. Det var ham, der oprettede det endnu kendte Svineavlscenter paa Gaarden i Rørth i 1903, og han gav hurtigt Centret dets Særpræg. Et Utal af Avlsdyr har Jens Dinesen leveret gennem Aarene, mange Slagterier var saaledes hans faste Kunder. Man vidste, man kunde have fuld Tillid til Jens Dinesen, naar der var lovet noget godt.

Det var ikke offentlige Hverv, Jens Dinesen tragtede efter, men derimod lagde han sine Kræfter i Arbejdet hjemme paa sin Gaard. Begge er de frisindede Mennesker, Barndomshjemmets Aand præger hele deres Liv, og baade Friskole og Valgmenighed har i Jens Dinesen og Hustru haft gode Venner.

For nogle Aar siden afstod de deres Gaard til Sønnen Kaj Dinesen, men de blev boende i Gaarden og nyder hos Søn og Svigerdatter gode Dage, trods de Svagheder, som især Fru Dinesen har at slaas med.

Den 14. Oktober 1942 fejredes deres Guldbryllup. Børn og Børnebørn og gode Venner flokkedes om de to gamle, der endnu engang fik en Oplevelse, de stadig lever paa, og som gav dem et Vidnesbyrd om ubrydeligt Sammenhold inden for den store Familie.

I Jens og Karen Dinesens Ægteskab fødtes 7 Børn, der alle er fødte i Rørth. (H¹-H⁷):

H¹. *Agnes Dinesen*, født 6. Oktober 1893. Kontorist i København.

H². *Helga Dinesen*, født 13. December 1895, gift 18. Marts 1918 med Gaardejer *Niels Madsen*, født 18. Maj 1918 i Skads, Gaardejer i Lourup ved Gørding. 3 Børn (I¹-I³):

I¹. *Karen Madsen*, født 25. Marts 1922.

I². *Ole Madsen*, født 12. Juni 1924.

I³. *Dines Madsen*, født 27. Juni 1926.

H³. *Arne Dinesen*, født 4. Maj 1899, gift 28. Juni 1933 med *Karen Søndergaard*, født 28. Juni 1913 i Odder. Repræsentant og bosat i Horsens. 3 Børn (I¹-I³):

I¹. *Poul Søndergaard Dinesen*, født 22. Februar 1934.

I². *Jens Arne Søndergaard Dinesen*, født 14. Marts 1937.

I³. *Tove Søndergaard Dinesen*, født 12. Juni 1941.

H⁴. *Gerda Dinesen*, født 18. December 1901, gift 2. Maj 1925 med *Emil Kildegaard Andersen*, født 12. September 1900 i Balle. Bosat som Gaardejer i Maarslet. 2 Børn (I¹-I²):

I¹. *Jens Jørgen Kildegaard Andersen*, født 14. Juli 1929, død.

I². *Ellen Marie Kildegaard Andersen*, født 19. Januar 1934.

H⁵. *Valborg Dinesen*, født 22. September 1906, gift 25. September 1930 med *Ole Lysgaard Nielsen*, født 26. Februar 1906. Gaardejer i Skibbild. 2 Børn (I¹-I²):

I¹. *Karen Lysgaard Nielsen*, født 4. November 1933.

I². *Henry Lysgaard Nielsen*, født 25. Maj 1936.

H⁶. *Kaj Dinesen*, født 19. Januar 1909, gift 12. Juli 1932 med *Marie Jensen*, født 2. November 1912 i Balle. Ejer af og bosat i Fødegaarden i Rørth. 4 Børn (I¹-I⁴):

I¹. *Kirsten Hessellund Dinesen*, født 31. December 1932.

I². *Jens Hessellund Dinesen*, født 28. Juni 1934.

I³. *Bent Hessellund Dinesen*, født 20. Maj 1940.

I⁴. *Knud Hessellund Dinesen*, født 17. April 1943.

H⁷. *Ester Dinesen*, født 5. April 1912, gift 10. September 1937 med *Siegfred Svane*, født 25. April 1908. Fuldmægtig i København. 1 Barn:

I¹. *Ole Bjørn Svane*, født 9. Juni 1938.

G³. *Johanne Hessellund*, født 10. Januar 1872 i Boulstrup, død 19. Oktober 1942, gift 11. November 1895 med Mejeribestyrer *Christen Jørgensen Storm*, født 23. Juni 1867 i Skørting pr. Mørke. Adoptiv søn:



Christen Jørgensen Storm



Johanne Storm, f. Hessellund

H¹. *Rasmus Peder Hessellund Storm*, (Søn af Rasmus Peder Andreas Hessellund og Kristine Garde, Carlseje, Hobro), født 20. Januar 1909 i Oue, ved Hobro, gift 3. December 1937

m. *Ingeborg Nielsen*, født 16. Februar 1916 i Lisbjerg Torp. 2 Børn (I¹-I²):

- I¹. *Elin*, født 28. Januar 1940.
- I². *Bent*, født 14. August 1941.

G⁴. *Rasmus Hessellund*, født i Boulstrup 4. September 1874, gift 3. September 1903 med *Kathrine Hessellund*, Datter af Hans Hessellund, Mjesing, født 7. Januar 1878. Enkemand, fhv. Gaardejer i Ejsing. 8 Børn (H¹-H⁸):



Rasmus Hessellund



Kathrine Hessellund

H¹. *Hans Hessellund*, født 7. September 1904 i Vejby, gift 3. November 1932 med *Marie Simonsen*, født i Laasby. Gaardejer i Flensted pr. Laasby. 2 Børn (I¹-I²):

I¹. *Aage Hessellund*, født 2. Pinse-dag 1934.

I². *Edel Hessellund*, født 8. August 1936.

H². *Gunnar Hessellund*, født i Vejby 5. April 1906, gift 16. November 1937 med *Meiba Vestergaard*, født 8. Oktober 1905 i Vile Sogn. 2 Børn (I¹-I²):

- I¹. *Else Kathrine Hesselsund*, født 9. Juni 1939.
- I². *Gerda Hessellund*, født 23. August 1940.

H³. *Aage Hessellund*, født 1. Oktober 1907 i Vejby, død 1930.

H⁴. *Aksel Hessellund*, født 6. Maj 1909 i Vejby, gift 14. Oktober 1936 med *Gudrun Andersen*, Gaardejer i Ejsing. 2 Børn (I¹-I²):

I¹. *Bent Hessellund*, født 29. September 1928.

I². *Jørgen Hessellund*, født 29. December 1942.

H⁵. *Olav Hessellund*, født i Vejby 16. September 1910. Gaardejer i Voor.

H⁶. *Thorvald Hessellund*, født i Ejsing 4. April 1912, gift 9. November 1941 med *Mette Møller*, født i Bostrup. Gaardejer i Jebjerg. 1 Barn:

I¹. En Pige, født i Juli 1943.

H⁷. *Frode Hessellund*, født i Ejsing 25. September 1913, Seminarist, f. T. Gedved Seminarium.

H⁸. *Signe Kirstine Hessellund*, født i Ejsing 29. September 1916. Konsulent i Haandarbejde.

G⁵. *Andreas Hessellund*, født 1875 i Boulstrup, død 6 Aar gl.

G⁶, G⁷, G⁸. 3 Drengene, alle døde som helt smaa. De to var Tvillinger.



Tandlæge Marie Hessellund

G⁹. *Sigrid Hessellund*, født 12. Juni 1877, døde 1907 efter 1 à 2 Aars Ægteskab. Gift med Gaardejer *Poul Skytt*. Ingen Børn.

G¹⁰. *Marie Hessellund*, født 19. Juni 1878 i Boulstrup, ugift. Tandlæge i Aarhus. Død.

G¹¹. *Elisabeth Hessellund*, født 24. Marts 1884, gift med *Jens Jeppesen*, Halvbroder til Johan Jeppesen (Se G¹ i samme Slægtstavle). Boede en Tid i Hvidbjerg, men er for flere Aar siden rejst til Amerika. 1 Datter.



Læge Herluf Hessellund

G¹². *Herluf Hessellund*, født 8. Juni 1886 i Boulstrup, gift 1919, separeret 1941. Ingen Børn. Den 23. September 1943 blev Herluf Hessellund viet til *Jonna Pødenphant Frantzen*, født 14. Februar 1906.

Er Læge, var en Aarrække omkring 1920 Læge i Odder, men rejste til København og nedsatte sig som praktiserende Læge i Hellerup. Adresse: Gardes Allé 1, Hellerup.

F⁹. Antoni Rasmussen.

Født 9. Maj 1842, død 29. August 1895, gift to Gange, sidste Gang 5. Maj 1878. Første Gang Bertha Sørensen, født i Fensten Overgaard 19. November 1844, død 18. Maj 1876. Anden Gang Kjersten Rasmussen, født i Randlev 29. December 1849, død 5. December 1912. (Se Slægtstavle 10).

De tre yngste Brødre fra Boulstrup, Hans Hessellund, Antoni Rasmussen og Kuur Rasmussen havde mange fælles Interesser, men Antoni Rasmussen var den, der tog mindst Del i offentligt Arbejde. Han var en Hjemmets Mand, der passede sin Gaard med stor Dygtighed og Omhu.

Han havde oparbejdet en god jydsk Besætning, der kom



Kjersten Rasmussen

til at staa meget højt baade som Brugsbesætning og som Udstillingsdyr paa Dyrskuerne. Det var i det hele taget et meget velført Landbrug, der udnyttede de nye Ting, der kom frem, saa snart de var i nogen Grad afprøvet. Mon ikke han har staaet noget



Gaardejer Antoni Rasmussen

afventende over for alt det nye, som hans Svoger, Peder Jensen, der boede i samme By, forsøgte sig med? Antoni Rasmussen var ikke den dristige Forsøgsmand, men den paa Resultatet afventende Mand, og saa han, at det førte til noget godt, var han straks rede til at gaa ind for det nye.

Trods det, at Antoni Rasmussen ikke søgte Arbejde udadtil, var han stærkt interesseret i Tidens Rørelser. Som sine to Brødre levede han med i det stærke Aandsliv, der udgik fra Otto Møller, til hvem han da ogsaa med begge sine Hustruer var Sognebaandsløser. Det er underligt at lægge Mærke til, at Rasmus Pedersens og Ane Rasmussdatters fem sidste Børn saa helt og fuldt fulgte Otto Møllers kirkelige Anskuelse, og uden Tvivl har de hørt til hans mest trofaste Tilhængere. De hørte jo ikke Gylling Sogn til, men kom langvejs fra for at opbygges ved hans levende Vidnesbyrd.

Det var ikke alene Gylling Kirke, Antoni Rasmussen søgte, men ogsaa Gylling Friskole. Her lod han sine Børn

gaa hos Lærer Frandsen, der har betydet saa meget for den Flok af Forældre, der gerne vilde have deres Børn i Forbindelse med det levende Ord. Senere gik A. Rasmussens Børn i Frøknerne Møllers Pigeskole (Otto Møllers Søstre), en Skole, der oprettedes senere end Gylling Friskole. I en Aarrække til sin Død i 1895 var A. R. Medlem af Gosmer-Halling Sogneraad. I Ægteskabet var der 4 Børn (G¹-G⁴):

G¹. *Karen Rasmussen*, født 24. Januar 1870 i Fensten, død 26. Oktober 1919, gift 29. Marts 1898 med *Søren P. Sørensen* i Søby, født 17. Juni 1876, død 6. November 1934. Gaardejer i Gylling.



Karen Rasmussen

S. P. Sørensen var en betydelig Mand baade som Landmand og i det offentlige Liv. Han har bl. a. været Medlem af Landboforeningens Bestyrelse og i Direktionen for Hads Herreds Sparekasse.



Søren Peder Sørensen

I Ægteskabet 4 Børn (H¹-H⁴):

H¹. *Birthe Sørensen*, født 11. November 1898 i Gylling, gift 28. Februar 1920 med Landmand *Chr. Laursen*, født 22. Maj 1890 i Ørting. Bosat i Gylling.
1 Barn:

I¹. *Karen Laursen*, født 21. Februar 1924 i Gylling.

H². *Anders Sørensen*, født 1. Juni 1902 i Gylling, gift 29. Marts 1935 med *Anna Sommer*, født 27. August 1908 i Hesselballe pr. Hjortshøj. Bosat som Gaardejer i Gosmer. 3 Børn (I¹-I³):

I¹. *Anna Lise Sørensen*, født 17. August 1935 i Skødstrup.

I². *Niels Holst Sørensen*, født 29. Maj 1937 i Skødstrup.

I³. *Karen Sørensen*, født 14. Oktober 1940 i Gosmer.

H³. *Antoni Sørensen*, født 7. Februar 1914 i Gylling, gift 22. Juli 1928 med *Klara Nielsen*, født 16. Juni 1901. Uddeler i Gangsted. 1 Barn.

I¹. *Niels Erik*, født 23. Juli 1931 i Vesterhede.

H⁴. *Vagn Sørensen*, født 3. Maj 1916 i Gylling, gift 22. Maj 1940 med *Karla Hansen*. Bosat paa Lolland.



Gdr. Rs. Andersen,
Malskjær

G². *Ane Rasmussen*, født 17. September 1872 i Fensten, gift 11. September 1899 med *Rasmus Andersen*, født 29. September 1874. Gaardejer i Malskjær. 4 Børn (H¹-H⁴):



Ane Andersen,
f. Rasmussen

H¹. *Antoni Andersen*, født 16. Ja-

nuar 1902 i Malskjær, gift med *Sofie Frandsen*, Smederup, født 27. Februar 1902. Gaardejer i Lethenborg, Fruering Sogn. Ingen Børn.

H². *Peter Andersen*, født 25. Februar 1904 i Malskjær, gift 24. Juli 1937 med *Elna Leth*, født 10. Februar 1913 i Hou.
1 Barn:

I¹. *Knud Andersen*, født 27. Januar 1941.

H³. *Ejnar Andersen*, født 21. April 1907 i Malskjær, gift 15. November 1941 med *Karen Leth*, født 8. Juli 1919 i Hou. Bestyrer af Ørting Mosegaard.

H⁴. *Johannes Andersen*, født 8. September 1909 i Malskjær, gift 23. Oktober 1935 med *Marie Mikkelsen*, født 25. Oktober 1912 i Dyngby. Ejer Fødegaarden i Malskjær.

G³. *Birthe Rasmussen*, født 10. Juni 1879 i Fensten, gift 31. Maj 1901 med *Knud Sørensen*, født 5. September 1874 i Søby. (Fik $\frac{1}{3}$ af Fensten Overgaard, bor nu i Odder). 3 Børn (H¹-H³):

H¹. *Antoni Sørensen*, født 1. September 1904, død 22. Juli 1911.

H². *Kirsten Sørensen*, født 22. Juli 1907, gift 16. Maj 1933 med *Holger Andersen*, Trustrup, født 9. December 1905. 1 Barn:

I¹. *Kaj Andersen*, født 18. August 1935.

H³. *Birgitte Sørensen*, født 1. September 1911, gift 8. November 1934 med *Anker Sørensen*, født 30. Juni 1908. 3 Børn (I¹-I³):

I¹. *Bent Sørensen*, født 4. December 1936.

I². *Birgit Sørensen*, født 23. Juni 1941.

I³. *Ulla Marie Nygaard Sørensen*, født 15. Maj 1943.



Kirstine
Rasmussen

G⁴. *Rasmus Overgaard Rasmussen*, født 30. September 1883, død 6. Juni 1927, gift med *Kirstine Rasmussen*, født 9. November 1885 i Ø. Uttrup. 3 Børn (H¹-H³):

H¹. *Antoni Overgaard Rasmussen*, født 6. Oktober 1909 i Fensten, gift 29. September 1931 med *Anna Margrethe Rasmussen*, født 22. April 1908.



Rasmus Overgaard
Rasmussen

Bosat som Gaardejer i Fensten. 5 Børn (I¹-I⁵):

I¹. *Aase Overgaard Rasmussen*, født 15. Juli 1933.

I². *Sigrid Overgaard Rasmussen*, født 8. Marts 1936.

I³. *Else Overgaard Rasmussen*, født 22. Juni 1937.

I⁴. *Kirsten Overgaard Rasmussen*, født 15. September 1938.

I⁵. *Arne Overgaard Rasmussen*, født 30. Januar 1941.

H². *Johannes Overgaard Rasmussen*, født 1. Juli 1911 i Fensten, gift 26. Maj 1937 med *Rigmor Overgaard Rasmussen*, født 17. Januar 1915 i Nim. Gaardejer. 2 Børn (I¹-I²):

I¹. *Jørgen Overgaard Rasmussen*, født 26. Marts 1938.

I². *Inger Overgaard Rasmussen*, født 27. August 1939.

H³. *Emma Overgaard Rasmussen*, født 8. Oktober 1914 i Fensten, gift 29. Oktober 1933 med Gaardejer *Josef Jannik*, født 4. December 1910. Gaardejer. 2 Børn (I¹-I²):

I¹. *Knud Erik Jannik*, født 23. April 1936.

I². *Birgit Jannik*, født 25. Oktober 1937.

F¹⁰. Johan Frederik Kuur Rasmussen.

Født i Boulstrup 19. Juli 1845, død 1904, gift 20. Juli 1872 med Maren Nielsdatter fra Bredkjær, født 26. April 1846 i Randlev Sogn, død 1923. (Se Slægtstavle 10).

A dskillige vil maaske undre sig over, at den yngste af Rasmus Pedersens og Ane Rasmusdatters 10 Børn blev døbt med et Navn Kuur, som ingen af de andre Søkende havde, men som nu er velkendt i Hads Herred.

Paa den gamle Kirkegaard i Aarhus fandtes der, før Raadhuset blev bygget, tæt ved Udgangen til Vester Allè en Grav med en stor Gravsten, hvorpaa der stod:

KØBMAND

JOHAN FREDERIK KUUR

død i Aarhus 13. Oktbr. 1857.

Ingen Hustru og ingen Børn kunde sætte ham noget Minde, men hans velgørende Haand, hans ædle og varme Hjerter vil dog ikke glemmes.

En retfærdig Mands Offer er behageligt,
og dets Amindelse skal aldrig glemmes.

Syrachs Bog, 35. 6.

Denne Købmand Johan Frederik Kuur havde sin Købmandsgaard i Aarhus, og naar Rasmus Pedersen kørte til Aarhus for at gøre Indkøb, var det altid hos Johan Frederik Kuur, og Tillidsforholdet mellem disse to var saa godt, at Rasmus Pedersen lod sin yngste Søn opkalde efter ham. I Testamentet efter Købmand Kuur tildeltes 3 eller 4, der var opkaldt efter ham, hver 1000 Rdl. En ikke helt ringe Sum efter hine Tider. Da Købmand Johan Frederik Kuur ingen Paarørende havde, fristes man til at tro, at de tre eller fire, der var opkaldt efter ham, har sat dette Minde over ham, men derom vides intet med Bestemthed.

Som ung var Johan Frederik Kuur Rasmussen Elev paa Saxild Højskole, der lededes af Lærer Andersen. Eleverne, der blev holdt strængt til Bogen og fik mange solide Kundskaber, var indkvarterede hos Omegnens Folk mod en bestemt Betaling eller ogsaa mod at hjælpe lidt til paa Gaarden i Fritiden.



Kuur Rasmussen



Maren Nielsen

Senere blev Kuur Rasmussen Landbrugselev hos den kendte Forpagter Jensen paa Rodstenseje og var med denne paa Holmegaard ved Skals. Forpagter Jensen opdrog mange til fortrinlige Landmænd, og utvivlsomt har den unge Kuur Rasmussen hos denne fremsynede Landmand modtaget mange Idèer og Indtryk, der senere kom til at præge hans dygtige Landmandsliv.

Kuur Rasmussen var en høj, rank Skikkelse, som ved Sessionen, vistnok i 1865, blev taget til Garder, hvorfor han ogsaa aftjente sin Værnepligt i København. Kort efter sin Soldatertid i 1868 blev han Elev paa Askov Højskole. Skolens Bygninger var dengang ikke saa store, saa de kunde rumme alle de Elever, der indmeldte sig. Kuur Rasmussen kom ikke til at bo paa Skolen, men paa den kendte Gaard „Grønvang“ i Vejen hos Peter Lauridsen, hvis Søn, den senere landskendte Fabrikant, Landstingsmand og Nationalbankdirektør Johannes Lauridsen, ogsaa gik paa Skolen samme Aar. Hele den Lauridsenske Slægt paa „Grønvang“ har haft stor Betydning for Askov Højskole, og de ældste var med til at oprette den i det lille Hus, der endnu staar som et Minde om Askov Højskoles første Dage. Kuur Rasmussen og Johannes Lauridsen blev Venner, og deres Venskab varede Livet ud.

I 1872 fik Kuur Rasmussen Udlodden til sin Fødegaard i Boulstrup. Den var kun paa 13 Td. Land og laa nede ved Stranden. Samme Foraar blev Lodden bebygget, og den 20. Juli 1872 blev han gift med Maren Nielsen fra Randlev Bredkjær.

I 1870 døde hans Svoger, Amtsraadsmedlem Jens P. Ny-

gaard i Boulstrup, og hans Søster Margrethe var paa den Tid baade til Aars og for svag til selv at drive Nygaard. Hun overlod den i Forpagtning til Kuur Rasmussen, der drev den sammen med sin egen Ejendom.

I 1883 solgte han sin Gaard og købte en større i Gylling Skov. Naar de valgte at flytte til Gylling, var Grunden mest den, at Kirke- og Skoleforholdene dér betød saa meget for dem. De var begge Sognebaandslødere til Otto Møller, og de ønskede begge, at deres Børn skulde gaa i Skole hos Friskolelærer Frandsen.

Der er næppe nogen af Rasmus Pedersens 5 Sønner og 5 Svingersønner, der har haft saa mange offentlige Hverv som Kuur Rasmussen. Han tog stærk Del i Landbrugets Udvikling og var i Bestyrelsen for Hads Herreds Landboforening og sad i Hads Herreds Sparekasses Direktion. Desuden var han med fra Andelssagens Begyndelse og arbejdede for den til sin Død, ikke alene ud fra økonomiske Synspunkter, men lige saa meget ud af Tro til Sammenholdets Betydning. Kuur Rasmussen var med blandt de Mænd, der oprettede Gylling Andelsmejeri og var en Tid dets Formand. Da der blev Tale om at oprette Andels-Svineslagteriet i Odder, var han ogsaa med baade i Oprettelsen og i dets Bestyrelse.

Ligeledes var han med i Oprettelsen af „Jydsk Andels Foderstofforretning“ og Medlem af dennes Direktion til sin Død, ogsaa for Hads Herreds Pakhusforening gjorde han et grundlæggende Arbejde og var dens Formand, saalænge han levede.

Men trods sin stærke Optagethed med alle disse offentlige Hverv, var nok Kirke- og Skolespørgsmaalet det, der havde hans stærkeste Interesse. Der var mange, som havde været med at vække denne Interesse, men Opholdet paa Askov Højskole og paa „Grønvang“ hos Johannes Lauridsens Far, Peder Lauridsen, samt Otto Møllers Forkyndelse var sikkert det, der havde præget Kuur Rasmussen mest, og som han altid omtalte med stor Taknemmelighed.

Et Særpræg hos ham var den stærke Tro paa, at aandelige Interesser indvirkede stærkt paa materiel Fremgang og Dygtighed.

I Kuur Rasmussens og Maren Niensens Ægteskab var der 5 Børn (G¹-G⁵):



Rasmus Kuur,
Gylling

G¹. *Rasmus Kuur*, født 12. Oktober 1873 i Boulstrup, gift 3. Maj 1901 med *Kirstine Marie Pedersen* fra Tvenstrup, født 17. Marts 1877. Bosat i Gylling Overballe.



Kirstine Kuur,
Gylling

„Der er ikke noget at skrive om mig“, sagde Rasmus Kuur, da jeg spurgte ham om hans Arbejde udadtil. Men det er blot Beskedenhed. Naturligvis har en Mand med hans mange Interesser været med i meget.

Han var mere meddelsom, da Spørgsmaalet blev stillet til ham om, hvem der havde haft størst Indflydelse paa hans Livsudvikling. Her var han straks rede til at give de ønskede Oplysninger, og det er karakteristisk for Rasmus Kuur og hans Brødre, at de har fulgt den samme Linie som deres Far.

For de 5 Børn, der voksede op i Kuur Rasmussens Hjem, betød Hjemmet overmaade meget. Faderens Virksomhed baade hjemme og ude var præget af en retliniet Personlighed, og netop denne Rankhed og Retliniethed gaar igen i hans Børn.

At ogsaa Askov Højskole har været af Betydning for Rasmus Kuur og givet ham en videre Horisont, behøver knap nok at nævnes. Han er en af de snart gamle Elever, der endnu har deres Hjerte paa Askov Højskole og søger derned til Efteraarsmøder og Mindefester. Ludvig Schrøders aandsbaarne, tankevækkende Tale, Professor la Cours og Jakob Appels historisk-videnskabelige Foredrag og Nutzhorns Sang og nationalvækkende historiske Taler fyldte os med Mod og Kræfter til at gaa i Lag med Opgaver, der for manges Vedkommende blev til Gavn for dansk Arbejde og Aandsliv, og som en rød Traad gennem alt, hvad der blev sagt fra Askov Højskoles Talerstol, gik en dyb inderlig Tone af ægte Kristendom. Denne dybe Tone var ikke fremmed for Rasmus Kuur og hans Søskende. De kendte den fra Gylling Kirke, fra Otto Møllers varme Kristendomsfor-

kyndelse og fra Friskolelærer Frandsen i Gylling Friskole. Rasmus Kuur havde forøvrigt allerede i Vinteren 1890-1891 været paa Testrup Højskole og paa Tune Landbrugsskole i Vinteren 1892-93. Næste Aar tog han Plads hos sin Fars Ungdomsven, Johannes Lauridsen, „Grønvang“ i Vejen, en vidtskuende Mand, der byggede op, hvor han saa færdedes, en Type paa det tilforladelige og solide. Han tilhørte den grundtvigske Kreds, var stærkt nationaltfølende og nær knyttet til Askov og Kredsen om denne Højskole. Som Nationalbankdirektør fik han hurtigt Autoritet og blev en af denne Banks handlekraftige Direktører. Han var en Skikkelse, man havde den mest ubegrænsede Tillid til, og alle de Foretagender, han grundlagde, fik den rette Bund og var levedygtige. Men mest af alt var han en god dansk Mand. Her i dette lyse og smukke Hjem kom Rasmus Kuur under Indflydelse af levende Mennesker med Sans for Livets praktiske og aandelige Sider.

Alle disse Skoler og de Mænd, der baade direkte og indirekte har været knyttet til dem, danner ligesom Baggrunden for Rasmus Kuurs senere Virke.

Det maa vel have været i Aaret 1901, da han blev gift med Kirstine Marie Pedersen fra Tvenstrup, at han købte Gylling Overballe, hvor han skabte sig et veldrevet Landbrug og en mønsterværdig Svinebesætning, der gennem 40 Aar har været statsanerkendt som Avlscenter. Han naaede mere end det. Sammen med sin Hustru skabte han et lyst og lykkeligt Hjem for de mange unge, baade Piger og Karle, der i Tidens Løb tjente der og havde sit Tilhold hos dem. De unge holdt af det lyse og friske, som baade Rasmus Kuur og hans Hustru er besjælet af. Ganske vist er Rasmus Kuur i Efteraaret fyldt de 70 Aar, men det hverken ses eller mærkes paa ham, ungdommelig som han er.

Han har været Medlem af Landboforeningens Bestyrelse og Øst Hads Herreds Mergelselskabs Forretningsudvalg, indtil det for nylig ophørte at eksistere. Inden for Partiet Venstre har han indtaget en fremskudt Stilling. Han har været Sogneformand for Venstres Organisation, Formand for Odderkredsen, Formand for Amtsorganisationen, Medlem af det

lydske Venstres Bestyrelsesudvalg. Det er naturligt, at R. Kuur føler sig hjemme i Venstres Rækker, frisindet som han er af Afstamning og Opdragelse, og det er dette Frisind, der har givet ham og hans Hustru en stor Vennekare. Ogsaa Kirstine Kuur har været af Betydning udadtil, idet hun i en Aarrække var Formand for Hads Herreds Landboforenings Husholdningsudvalg, desuden Formand for Gylling Kvindeforening og er stadig trofast Deltager i Kvindesagens Arbejde.

I Ægteskabet er der 2 Børn (H¹-H²):



Eskild M. Hartvig

H¹. *Johannes Kuur*, født i Gylling 11. Oktober 1902, gift 26. Juni 1942 med *Karen Bilgrad Larsen*, Vejen, født 7. Januar 1916. Bosat i Gylling.

H². *Nanna Kuur*, født 25. Januar 1910.

G². *Anna Kuur*, født 10. Januar 1876 i Boulstrup, gift 28. December 1906 med *Eskild M. Hartvig*, født

2. April 1874 i Tange ved Rødkjærbro, død 15. April 1911. Ingen Børn.



Anna Kuur
Hartvig



Niels Kuur,
Gylling.

G³. *Niels Kuur*, født 10. April 1878 i Boulstrup, gift 7. Juni 1908 med *Anna Nielsen*, født 23. Februar 1882 i Lerdrup. Bosat i „Karensminde“, Gylling.

Niels Kuur har ligesom sin Broder Rasmus haft med meget at gøre udadtil, og hvad han foretager sig, enten det er hjemme eller

ude, alt bliver baade grundigt og godt gjort.

Ligesom Broderen har han været paa Askov og haft Tjeneste hos Johannes Lauridsen paa „Grønvang“ i Vejen, og det skal nu ikke gentages her, hvilken Betydning de to Steder har haft for Niels Kuur, hvad der om dette er sagt for Rasmus Kuurs Vedkommende gælder ogsaa for hans Broder.

Niels Kuur fik sin Fars Gaard i Gylling Skov og fortsætter her de gamle Traditioner ude som inde.

Niels Kuurs rolige, besindige Overvejelser og hans Indsigt i mangt og meget gjorde ham velegnet til at sidde i



Anna Kuur,
f. Nielsen

Gylling Sogneraad, hvortil han da ogsaa blev valgt i to Perioder. Formand for Gylling Mejeri og sidst i Hads Herreds Landboforenings Bestyrelse.

Stor Interesse har Niels Kuur haft for Kirke- og Skole-spørgsmaalet og har navnlig været Deltager i Friskolebevægelsens Arbejde. Han var saaledes en Aarrække Dansk Friskoleforenings jydsk Afdelings Formand, og som saadan gjorde han, som i saa meget andet, et grundigt og solidt Arbejde. Hans Hustru, Anna Kuur, er Medlem af Gylling Sogns Menighedsraad.

I Ægteskabet er der 2 Børn (H¹-H²):

H¹. *Ester Kuur*, født 4. Maj 1911, ugift.

H². *Niels Frederik Kuur*, født 26. April 1914, ugift.

G⁴. *Margrethe Kuur*, født 20. September 1879 i Boulstrup, gift med Lærer *Morten Stokholm*. Bosat i Thoreby, Lolland.

Morten Stokholm er født 19. Februar 1879 i Vestjylland, og hans Interesser har ligget inden for Idræt og Vegetarisme. Han har desuden været meget nationalt interesseret under sit Arbejde som Lærer i Ragebøl, der ligger i Dybbøl Sogn. Han var i mange Aar Bestyrelsesmedlem i Vegetarisk Forening i København samt i Sønderborg Amts Idrætsforening, ligesom hans Arbejde inden for dansk Biavl er kendt i Biavlerkredse over hele Jorden.

I Ægteskabet er der 2 Børn (H¹-H²):

H¹. *Signe Kuur Stokholm*, født 19. Maj 1909 i Thoreby.

Studentereksamen fra Sønderborg Statsskole. Studerede Sprog under Ophold i Udlandet bl. a. i Belgien, Frankrig og Schweiz. Hun er nu Sekretær hos Lederen af De Danske Andelslagteriers Fælleskontor, Axelborg, København.

H². *Gunnar Kuur Stokholm*, født 23. Juni 1911 i Ishøj.

Realeksamen fra Sønderborg Statsskole, lært Herreekviperingshandel i Aarhus. Grundlagde i Aarene op til Krigen Firmaerne „Kuur-Konfektion“ i Aarhus, Aalborg, Horsens og Silkeborg, og „Kuur-Tailoring“ i København og Odense. Ugift og bor privat: Høje Skodsborg 4 pr. Skodsborg.

G⁵. *Johannes Kuur*, født i Gylling 21. September 1885, gift med *Anna Pedersen*, født 21. September 1893. Bosat i Nølev.

Johannes Kuur har ikke som sine to ældre Brødre været paa Askov Højskole eller paa „Grønvang“. Han valgte Holger Begtrup paa Frederiksborg Højskole; men selv om Begtrup var den store Taler, der havde let ved at tænde Ild



Johannes Kuur,
Nølev

i de unge Sjæle, saa staa det ogsaa fast, at Begtrups Medhjælper, Thomas Bredsdorff, greb de unge og fyldte dem med Aand og Liv.

I Vinteren 1904-05 var Johannes Kuur paa Tune Landbrugsskole sammen med den her paa Egnen kendte og dygtige Land-



Anna Kuur,
f. Pedersen

mand Vinge Madsen i Bjerager.

Johannes Kuur tog Tjeneste nede i Sønderjylland hos Mads Gram i Københoved, og her oplevede han Sønderjydernes Kamp for at bevare deres Danskhed. Var i en Aarrække Bestyrer af en Gaard i Fensten. Da han i 1915 giftede sig med Anna Pedersen, Datter af Hans Pedersen, Bestyrer af Gylling Brugsforening, købte han en Gaard i Nølev, hvor han er bosat den Dag i Dag. Johannes Kuur har ikke haft nogle egentlige offentlige Hverv. Han har med sin Hustru passet sin Gaard grundigt og solidt og været en Hjemmets Mand, dog var han i Saxild Mejeris Bestyrelse før og under Mejeriets Ombygning.

Et Barn i Ægteskabet:

H¹. *Agnete Kuur*, født 14. Februar 1916.



„Kjærsgaardsminde“ 1943.

Tilføjelser og Rettelser i Teksten.

En Slægtsbog med mange Navne, Dato og Aarstal kan ikke, naar den for Størstedelen er bygget op paa meneskelig Hukommelse, skrives uden at der indløber flere Fejl, og af saadanne er der ogsaa adskillige i denne. Bogen er skrevet paa Grundlag af Arkivstudier og af skriftlige Oplysninger, der er tilsendt mig, og de Urigtigheder, som maatte fremkomme i disse, kan jeg ikke saa godt tage Ansvaret for, hvorimod jeg beder om Overbærenhed for de Fejl, jeg har overset under Korrekturlæsningen.

TILFØJELSER:

Side 28: F⁴. Rasmus Rasmussen (Kjærsgaard), født 2. December i Stedet for 17. Juni.



Ane Marie
Rasmusdatter

Side 28: Niels Rasmussen, Rørth, var gift 3 Gange, men de to første Hustruer var af Kjærsgaardslægten og var Søstre. Deres Billeder er først kommet mig i Hænde ved Afslutningen af Bogens Trykning, hvorfor de anbringes her under Tilføjelser. Begge Søstrene levede kun i ret kort Ægteskab med N. R., men de levede stærkt med i hans Liv og Virke og skabte et godt Hjem for Børneflokkene.



Johanne Rasmus-
datter

Side 37: Johanne Nyboe, født Rasmussen, nævnes Side 37. Hun var Datter af Niels Rasmussen og hans første Hustru. Omkring Aaret 1885 blev hun Husholdningselev paa „Sparretorn“ paa Fyn, men senere blev hun sin Fars Husbestyrerinde, efter at han var blevet ene. I 1892 blev hun gift med Jens Poulsen Nyboe, der efter sin Lærertid paa Malling Landbrugsskole blev Forstander paa Ødum Landbrugsskole. Hun blev ham en trofast og fortrinlig Medhjælp i Arbejdet.

Samme Side nævnes, at J. P. Nyboe opholdt sig hos Mads Agger, Kølhede, Bølling, skal være Bøvling.

Side 39: Ane Marie Rasmusdatter, født 5. Oktober i Stedet for Februar.

Side 45: 13. Linie fra neden, at Rasmus Kjærsgaard var paa Session 1866, skal være 1886.

Side 50: Birgitte Kjærsgaards Mand, Søren Frandsen, død 1923 i

Stedet for 1927, deltog meget i det offentlige Liv. Han var blandt andet Sognefoged fra 1917 til sin Død for Saxild Rude, valgtes ind i Saxild-Nølev Sogneraad 1. Januar 1898 og blev dets Formand 1. Januar 1902, desuden Formand i Mejeriet Kjældsdam, Vurderingsmand til Ejendoms-skyld for Landejendomme, Medlem af Landbobankens Bankraad o. s. v. Søren Frandsen var i det hele taget en betroet Mand, der udførte sine Hverv med stor Dygtighed.

Side 51: H⁵, 2. Linie, Marie Østergaard, født 14. November 1907 i Stedet for 26. August 1905. — I¹, 9. Linie, Hanne faar tilføjet Birgitte Egebjerg Pedersen. — Under G⁴ (Johannes Kjærsgaard Rasmussen) 7. Linie staar 2. Oktober, skal være 2. December.

Side 58: De to sidste Billeder har faaet forkerte Navn: Søren P. Sørensen og Karen Vam Sørensen skal være Rasmus P. Sørensen og Margrethe Sørensen, født Rasmussen. Under H¹ nævnes Maren Vam Sørensen som født i Dyngby, skal være Dyrby. — 5. sidste Linie, Grøttrup, skal være Grættrup.

Side 64, 4. øverste Linie tilføjes Aarstallet 1857 ud for Datoen 19. April.

Side 65, G⁸. Johanne H. Nygaard født 18. April i Stedet for 8. April. Sognepræst Karl Kjær død 10. September 1939.

Side 68, G¹. Karen M. Rasmussen tilføjes: død 28. Juni 1935. Næste Linie: Chr. Eriksen, født 6. April 1854. — H². Sofus M. V. Poulsen, død 12. April 1924.

Side 69, H¹. Niels Lillemose, født 10. Maj i Stedet for 5. Maj.

Side 73, G¹. Jens Jensens Hustru, A. Margr. Jensen, født 17. Marts i Stedet for 13. Marts.

Side 74, H¹. Aage Olsen, født 20. Juli 1882.

Side 75, I¹ anden Linie fra oven. Søren Thuesen, født 1909 i St. for 1914 H⁴. Kirstine Kræmer i Stedet for Hansen.

Side 79 og 80 findes en hel Del Fejl, som forøvrigt er rettet i Slægts-tavle VII. — Spalte 3 og 4 (Kr. Dahlgaards Børn). H¹. Johanne Dahlgaard, født 7. April 1895. — P. Larsen, født 2. Juni 1894. — I¹. Aage Larsen, født 28. Januar. — Inge Larsen, født 27. Decbr. 1925. — H². Johs. Sørensen, født 1901. Hans Barn, I², A. Sørensen, skal være Asta S. — Magda Sørensen, født 1933, Anker Sørensen, født 1935. — H⁸. Poulina Dahlg., gift 1926. — H. Frisgaard, født 31. Juli 1898 i Vostrup. — H⁴. Petra Dahlgaard, gift 1927. — R. Mortensen, født 15. November 1896 i Astrup. — Birgit, født 3. Juni, Ellen 14. Oktober, 3. Barn hedder Ove i Stedet for Ole.

Side 80, 2. Linie: Anna Østergaard, født 1933. — Ruth Østergaard, født 6. Oktober. — H⁶. Signe Dahlgaard, født 1906, gift 18. Sept. 1930. I¹. Karen Simonsen, født 1931. — H⁷. Mary Dahlg., gift 1934. — Eli Kobæk, født 1935, Jens Kobæk, født 15. April. — H⁸. Svend Dahlg., født 1911, gift 1937. Ella Sørensen, født 1911. Gunner Dahlg., født 1940.

Niels og Ingrid Dahlg., født 21. December. — H⁹. Gudrun Pedersen, født 1916, Kirsten Dahlg., født 29. Juli 1941. — H¹⁰. Edith Dahlgaard, gift 1936. Ejnar Ilsøe Nielsen, født 5. Oktober 1912, Margit Ilsøe N., født 14. Marts 1937, Aase Ilsøe N., født 20. Marts 1940. Det 3. Barn hedder Erling i Stedet for Oluf, født 4. Juni.

Side 84, G². Rasmus Hessellund. død 1899 i Stedet for 1889.

Side 90. H² tilføjes: I³. Torkild Larsen, født 11. Maj 1926 i Ringe. Rasmus Børge faar Betegnelsen I⁴. Se Stamtavle VIII, 3. Spalte.



Rettelser i Slægtstavler.

Slægtstavle I, 4. Slægtled: Niels Thomsen, født 1728, Jens Thomsen, født 1732, Ane Thomasdatter, født 1730, gift 1748, Rasmus Th., født 1735, Maren Th., født 1739.

6. Slægtled: Jens Rasmussen, født 1799.

7. Slægtled: Sejr Mikkelsen, født 10. Maj 1828, død 1899. — Rasmus Mikkelsen, født 17. Juni 1832. — Hans Rasmussen, født 1835 — Kuur Rasmussen, død 1904.

Slægtstavle II, 6. Linie fra oven i 2. Spalte: Anna Sejersens, død 29. September. — Jens P. Sejersens 2. Hustru, Henrikke Jacobsen er fra „Andkjær“. — Mikkel Mikkelsen, død 1941. — Søren Mikkelsen, født 1833. Hans Hustru død 17. December 1918.

Slægtstavle III, Spalte 4: Rasmus Rasmussen (Kjærsgaard) født 2. December 1833, død 26. Februar 1908. — Johanne Nielsen, født 6. Februar 1839. — B². Niels R. Kjærsgaard, død 19. Maj 1918.

Slægtstavle IV, Spalte 2: Signe Marie Nyboe, gift 22. December 1940. Spalte 3: Niels H. Kj. Rasmussen, gift 2. Februar i Stedet for 9. Februar. Spalte 4: Vagn Rasmussen, født 17. December 1932.

Slægtstavle V, Spalte 1, 10. Linie fra neden: Marie Christensen, født 10. Oktober 1904 i Stedet for 1894. Sammes Barn, Martha, født 2. September 1931. — Spalte 2: Aage Hejgaards Børn, Tage og Asta, byttes om, saaledes at Tage faar Nr. 3 og Asta Nr. 4. Asta er født 1933 i Stedet for 1923. — Hans Kjærsgaard Frandsens Hustru hedder Karen Marie Østergaard og er født 14. November 1907. Deres yngste Barn, Knud, er født 6. Oktober 1935. Spalte 2, sidste Linie: Mellem Hanne og Egebjerg indsættes Birgitte, født 3. Maj. — Spalte 3, D⁸ a, Johanne Kjærsgaard, født 21. Marts 1905. Børnene Ebba og Alice bytter Plads, saaledes at Ebba faar Nr. 1 og født 27. Februar 1936, Alice Nr. 2, født 12. April 1938. — For D⁸ b 2 indsættes Henning i Stedet for Svend. — Spalte 4, E⁹ a: Oda Ingeborg Elbak i Stedet for Elbæk. — Spalte 4, E⁹ b: Siglufjord i Stedet for Siglesfjord.

Slægtstavle VI, Spalte 1, B. a.: Karen Vam S., født i Dyrby, ikke Dyngby. — B. b., Petrea Antonie Jørgensen, født i Grætrup. Spalte 3: H. Johanne H. Nygaard, født 18. April, Pastor Kjær død 10. September. Spalte 4, A: Karen Marie Rasmussen, født 12. August 1854, død 28. Juni 1935. — Spalte 4, D. a. Niels Lillemose, født 10. Maj.

Slægtstavle VIII, Spalte 1: B. Karen Hessellund, død 1896. — Spalte 2: D. Rasmus Hessellund, død 1899. — D. b. Maren Justesen, født 14. Marts 1886. — Spalte 4, i 1: Elin, født 28. Januar.

Kjærsgaard-Slægten

Denne Bog tilhører:

Min Families Videreførelse:

Min Families Videreførelse.

Min Families Videreførelse.

Min Families Videreførelse.

Min Families Videreførelse.

*Egne Tilføjelser og Rettelser
til det trykte:*

*Egne Tilføjelser og Rettelser
til det trykte:*

Kjærsgaardslægten
Slægtstavle I.

Købmand, Skipper og Gaardmand *Thomas Matzøn*, f. 1620, d. 1680, gift 1656 med Ane Nielsdatter i Bjerager, f. 1630, d. 1690.
Han er den første af Slægten, man ved noget om. I 1667 lod han forfærdige et Epitafium til Minde om sig selv, sin Hustru og sine Børn.
Det hænger den Dag i Dag i Bjerager Kirke. — Se Teksten om ham.

A. Ægteparret havde 7 Børn: 3 Sønner og 4 Døtre, en af Døtrene hed *Ane Thomasdatter*, gift 1692 med Niels Eriksen fra Bjerager (f. ca. 1670, d. i Juni 1724).
Der var 3 Børn i Ægteskabet, alle fødte i Bjerager.

Ane Nielsdatter, gift med en Rasmus Rasmussen, Bjerager.

B¹. Thomas Nielsen, f. 1693, d. 12. Februar 1742. Gift med Margrethe Jensdatter, f. ? , d. 12. Februar 1742. Blev lagt i en Grav paa Bjerager Kirkegaard. — 5 Børn.

Marie Nielsdatter, f. 1699.

1
Niels Thomasøn, f. 1729 i Bjerager.

2
Jens Thomasøn, f. 1733 i Bjerager.

3
C². ⁸ Ane Thomasdatter, f. 1731 i Bjerager, d. samme Sted 28. April 1813, forlovet 11½ Aar gl. 1742, gift 1749 med *Rasmus Rasmussen Kjærsgaard* i Hundslund (f. 1714, d. 10. Januar 1764 i Bjerager). — 2. Gang gift 6. November 1764 med Bendix Mathiesen, f. i Bjerager 1734, d. sm. Sted 28. Februar 1802. — 2 Børn i 1. Ægteskab og 2 i andet.

4
Rasmus Thomasøn, f. i Bjerager 1736.

5
Maren Thomasdatter, f. 1740.

1
1. Ægteskab: Maren Rasmusdatter, f. 1750 i Bjerager, gift med Jens Rasmussen Rytter i Dyngby.

2
1. Ægteskab: Rasmus Rasmussen (Kjærsgaard) døbt 1. Trinit. 1757 i Bjerager, d. 10. Januar 1836 samme Sted. Gift 1. Gang 3. August 1794 med Ane Rasmusdatter (f. i Bjerager 1766, d. 16. Marts 1807. 2. Gang gift 10. December 1813 med Enken Johanne Nielsdatter af Bjerager. (Kun Børn i første Ægteskab). — 4 Børn.

3
2. Ægteskab: Rasmus Bendixen, f. 1765, d. 1767.

4
2. Ægteskab: Grethe Bendixdatter, f. 1768.

1
Johanne Rasmusdatter, f. i Bjerager 23. December 1796, gift 1. Gang 14. Juli 1820 med Enkemand Sejr Sørensen, Bjerager.
2. Gang med Mikkel Rasmussen.

2
Jens Rasmussen, f. i Bjerager 25. Juli 1797, d. 23. November 1886 samme Sted, gift 5. Juni 1829 med Mariane Erichsdatter, f. 1799 i Bjerager. — 1 Barn.

3
Rasmus Rasmussen (Kjærsgaard) f. 21. Maj 1795 i Bjerager, d. 15. Januar 1879 samme Sted. Gift 14. November 1823 med Berthe Hansdatter, Bjerager, f. 8. Juli 1795, d. 25. August 1875 samme Sted. — 6 Børn.

4
Ane Rasmusdatter, f. i Bjerager 26. September 1802, d. 20. December 1875 samme Sted. Gift 4. Oktober 1822 med Rasmus Pedersen, f. 10. November 1799 i Boulstrup, død 1868. — 10 Børn.

1. Ægteskab: Birthe Sejrsdatter, født 22. August 1823. 2. Ægteskab: Sejr Mikkelsen, født ?, død 13. Februar ?. Rasmus Mikkelsen, født 17. Juni 1832, død 19. December 1930. Søren Mikkelsen, født 24. Juli 1833, død 1889.

Ane Jensdatter, f. i Bjerager 5. Juni 1837, d. 27. April 1895, gift 3. April 1857 med sin Fætter *Sejr Rasmussen* (f. i Boulstrup 4. Juli 1830, d. 5. September 1893, Søn af Ane og Rasmus Pedersen i Boulstrup). Begge ligger begravet paa Odder Valgmenighedskirke. — Ingen Børn.

1. Ane Rasmusdatter, f. 6. September 1824.
2. Johanne Rasmusdatter, f. 18. Oktober 1826, d. 13. August 1862.
3. Ane Marie Rasmusdatter, f. 5. Februar 1829, d. 10. Februar 1879.
4. Rasmus Rasmussen (Kjærsgaard), f. 2. Decbr. 1833, d. 26. Febr. 1908.
5. Hans Rasmussen (Kjærsgaard), f. 30. Juli 1836, d. 11. Februar 1924.
6. Eske Rasmussen (Kjærsgaard), f. 25. Decbr. 1838, d. 31. Decbr. 1886.

1. Peder Rasmussen, f. 2. August 1822, d. 1882.
2. Margrethe Rasmusdatter, f. 11. Marts 1825, d. 26. Juni 1879
3. Rasmus Rasmussen, f. 14. September 1827, død 1904.
4. Sejr Rasmussen, f. 4. Juli 1830, d. 3. September 1893.
5. Ane Rasmusdatter, f. 10. Februar 1832, d. ?.
6. Johanne Rasmusdatter, f. 27. Januar 1838, død 11. Juni 1914.
7. Cecilie Rasmusdatter, f. 15. April 1834.
8. Hans Hessellund, f. 26. Februar 1840, d. 29. August 1921.
9. Antoni Rasmussen, f. 9. Maj 1842, d. 29. August 1895.
10. Kuur-Rasmussen, f. 19. Juli 1845, død ?.

Johanne Rasmusdatter, f. i Bjerager 23. December 1796. Gift 2 Gange. 1. Gang 14. Juli 1820 med Enkemand Sejr Sørensen, Bjerager. 1 Barn.
2. Gang med Mikkel Rasmussen, Bjerager. 3 Børn.

1. Ægteskab:

A¹. Birthe Sejrsdatter, f. i Bjerager 22. August 1823, gift med Knud Jensen, Saxild, Matr. Nr. 24. I Ægteskabet fødtes en Søn, der fik Navnet Erik, og som havde en Gaard i Tvenstrup.

2 Ægteskab:

A². *Sejr Mikkelsen*, f. i Bjerager 10. Maj 1828, d. samme Sted 13. Februar 1899, gift 28. Marts 1852 med Ane Jensdatter, Kysing (f. 8. December 1829, d. 6. Februar 1918) Datter af Jens Rasmussen, Kysing, der i 1810 blev taget til Fange af Englænderne. — 2 Børn.

a) *Johannes Michael Sejersen*, f. i Bjerager 23. April 1864. Gift 2 Gange. 1. Gang 28. Juli 1890 med Anne Frederikke Mørup, Datter af Dyrslæge Mørup, Odder, (f. 15. Maj 1866, d. 31. December 1902). — 4 Børn.

1) *Anne Sejersen*, cand. phil., f. 9. September 1891, død 8. Oktober 1917.

2) *Aage Sejersen*, cand. jur., f. 5. Januar 1894.

3) *Axel Sejersen*, Landmand, f. 26. August 1897.

4) *Viggo Sejersen*, cand. pharm., f. 15. Juli 1901.

Johannes Michael Sejersen blev i 2. Ægteskab gift med Ingeborg Stamer af Fussingø (f. 30. Oktober 1866. Se Teksten.

b) *Jens Peter Sejersen*, f. i Bjerager 14. Januar 1866. Gaardejer i Bjerager. Gift 3 Gange. 1. Gang viet 25. April 1891 til Marie Møller, f. i Timring 18. Juli 1859, d. i Bjerager 14. April 1898. 2. Gang viet 27. Maj 1906 til Henrikke Jacobsen, Norslund, f. 30. Maj 1873, død i Bjerager 10. Marts 1907. 3. Gang viet 20. Oktober 1916 til Franziska Tornøe, Enke efter cand. pharm. Wentzel Tornøe, der døde i Amerika. Hendes Døbenavn var Franziska Henriksen, f. i Bjerager 1883. I sidste Ægteskab fødtes 3 Børn:

1) *Anne Marie Sejersen*, f. 18. Juli 1918.

2) *Johannes Sejersen*, f. 16. Juni 1919. Gift 20. Oktober 1942 med Gudrun Hessellund (f. 25. November 1920). 1 Søn.

3) *Gerda Sejersen*, f. 15. December 1920.

B. *Rasmus Mikkelsen*, f. i Bjerager 16. Juni 1832, d. 19. December 1930, gift 1860 med Maren Mikkelsen, f. 12. August 1843, død 1901. Gaardejer i Løjenkjær. 3 Børn.

a) *Johannes Mikkelsen*, f. 14. April 1872 i Løjenkjær, gift 5. Februar 1898 med Sine Rasmussen, f. 22. Februar 1872 i Balle, d. 29. Januar 1921. 6 Børn.

1) *Marius Mikkelsen*, f. 8. August 1898 i Løjenkjær. Opholder sig i Oslo, Norge.

2) *Mathilde Mikkelsen*, f. i Løjenkjær 6. Marts 1900, gift 1924 med Kristian Thomsen, f. 1887.

3) *Rasmus Mikkelsen*, f. i Løjenkjær 13. September 1902, gift 1925 med Johanne Sørensen, f. 1900.

4) *Ane Marie Mikkelsen*, f. i Løjenkjær 8. Maj 1904, gift 1925 med Kristian Hansen, f. 1874.

5) *Svend Mikkelsen*, f. i Løjenkjær 22. December 1910, d. 5. Oktober 1938.

6) *Augusta Mikkelsen*, f. i Løjenkjær 19. Marts 1913, gift 1934 med Willy Thomsen.

b) *Mikkel Mikkelsen*, f. paa Stengaarden i Løjenkjær 18. April 1862, d. i April 1940. Gaardejer i Løjenkjær. Gift med Trine Mikkelsen, f. 22. November 1861 i Balle.

c) *Dagmar Mikkelsen*, f. 1874 paa Stengaarden i Løjenkjær, d. 1939. Hendes Mand var Arbejdsformand ved Sukkerfabriken i Nakskov.

C. *Søren Mikkelsen*, f. i Bjerager 24. Juli 1832, d. 1889, gift med Maren Nielsdatter, f. 20. Marts 1838 i Bjerager, d. 19. December 1918. 2 Børn.

a) *Niels Mikkelsen*, f. 7. September 1872 i Bjerager, ugift. Bosat i Dyngby.

b) *Johannes Mikkelsen*, f. 31. Marts 1876 i Bjerager, gift med Johanne Mikkelsen, f. 10. November 1887. Bosat i Dyngby.

Rasmus Rasmussen (Kjærsgaard) f. 21. Maj 1795 i Bjerager, d. samme Sted 15. Januar 1879.
Gift 14. November 1823 med Birthe Hansdatter fra Bjerager f. 8. Juli 1795, d. 25. August 1875.
6 Børn.

1	2	3	4	5	6
Ane Rasmusdatter (Kj.) f. 6. September 1824 i Bjerager, gift med Rasmus Davidsen fra Saxild. — Ingen Børn.	Johanne Rasmusdatter (Kj.) f. i Bjerager 18. Oktober 1826, d. 13. August 1862, gift 1856 med Niels Rasmussen, Rørth, Matr. 2 (f. 21. Maj 1830, d. 13. September 1928). 2 Børn.	Ane Marie Rasmusdatter (Kj.) f. i Bjerager 5. Oktober 1828, d. 10. Marts 1879 i Rørth. Efter sin Søster Johannes Død blev Ane Marie gift 1863 med Niels Rasmussen, Rørth. 2 Børn.	Rasmus Rasmussen (Kj.) f. i Bjerager 13. August 1833 (Matr. 6) d. samme Sted 7. Maj 1908. Gift 1863 med Johanne Nielsen, f. i Ondrup 6. Februar 1830, d. i Bjerager 7. Maj 1908. — 5 Børn.	Hans Rasmussen (Kj.) f. i Bjerager, Matr. 6, den 30. Juli 1835, d. 11. Februar 1924. Boede som Gaardejer i Rørth (Matr. Nr. 8). Gift 2 Gange. 1. Gang med Kirstine Ane Rasmusdatter. 2. Gang 1882 med Ingeborg Andersen fra Randlev. Den sidste død paa Stiftelsen i Odder. — Ingen Børn.	Eske Rasmussen (Kj.), f. 25. December 1838 i Bjerager, Matr. 6, d. ugift 31. December 1886. Ernærede sig som Bogbinder i Bjerager.
	A ₁ . Rasmus Rasmussen, f. 12. November 1857 paa Johannesminde, Rørth, Matr. 2, d. i Kolding 12. April 1935. Gift med Thea Müller, Valensgaard, Aaker Sogn, Bornholm, f. 5. Juli 1860, d. i Kolding 20. Maj 1925. — 8 Børn. B ₂ . Johanne Rasmussen, f. 4. August 1862 paa Johannesminde (Matr. 2), Rørth, d. 6. Oktober 1938. Gift 11. Oktober 1892 i Odder Valgmenighedskirke med Landbrugskandidat og Lærer ved Malling Landbrugskole Jens Poulsen Nybo, f. 5. Juli 1858 paa Dovergaard, Thy. 7 Børn.	A ₃ . Rasmus Johannes Kjærsg. Rasmussen, f. paa Johannesminde, Matr. 2, 1. August 1864, d. samme Sted d. 21. Marts 1907. Gift 29. 1889 med Ane Kirstine Vilhelmine Christensen, f. 28 December 1861 i Aasted Sogn, Salling, d. paa Stiftelsen 14. Maj 1943. 5 Børn. B ₁ . Peder Rasmussen, Overkontrollør paa Aarhus Teater, f. 14. Marts 1869 paa Johannesminde, Rørth, gift 19. Decbr. 1893 med Cathrine Elisabeth Christensen, f. i Aasted Sogn, Salling 15. September 1868, d. i Aarhus 29. September 1931. — 4 Børn.	A ₁ . Rasmus Rasmussen Kjærsgaard, f. i Bjerager 13. August 1864. Gift med Enke Ane Jensen, f. Olsen fra Rude, f. 6. Juni 1862. — 2 Børn. B ₂ . Niels Rasmussen Kjærsgaard, f. i Bjerager 20. December 1866, d. 19. Septbr. 1918, gift den 15. April 1898 med Cecilia Jensen, Søvind, f. 21. Septbr. 1873. Bosat i Slægtsgaarden Matr. Nr. 6. 3 Børn. C ₃ . Birgitte Rasmussen Kjærsgaard, f. i Bjerager 17. Juni 1869, gift 14. Maj med Søren Frandsen, Saxild, f. i Gjesing 20. Juni 1867, d. 23. August 1927. 6. Børn. D ₄ . Johannes Rasmussen Kjærsgaard, f. i Bjerager 19. April 1873, gift 1904 med Anine Rasmine Sørensen fra Vesterkjær i Tirstrup, Grenaa, f. 22. December 1876. — 3 Børn. E ₆ . Ane Margrethe Rasmussen Kjærsgaard, f. i Bjerager 14. December 1875. Gift 17. Juli 1903 med Overpostbud Simon Rasmus Simonsen, f. 1. Februar 1878. Bosat i Odder. — 2 Børn.		

Niels Rasmussens Børn, Børnebørn og Børnebørnsbørn.

Rasmus Rasmussen (f. 12. November 1857 paa Johannesminde i Rørth) og Thea Müllers 8 Børn. Se Tavle III Nr. A₁.

Johanne Rasmussen (f. 4. August 1862 paa Johannesminde i Rørth) og Forstander Jens Poulsen Nyboes 7 Børn. Se Tavle III Nr. B₂.

Rasmus Joh. Kjærsg. Rasmussen (f. Johannesminde, Rørth, 1. August 1864) og Ane Kirstine Vilhelmine Christensen. — 5 Børn. Se Tavle III, A₃.

Peder Rasmussen (f. paa Johannesminde, Rørth 14. Marts 1869) og Cathrine Elisabeth Christensen. — 4 Børn. Se Tavle III, B₄.

a. *Niels Müller Rasmussen*, f. paa Højrupgaard ved Kolding 23. Oktober 1888, d. samme Sted 1905.

b. *Axel Müller Rasmussen*, f. paa Højrupgaard ved Kolding 1889, d. 1891.

c. *Johannes Müller Rasmussen*, f. paa Højrupgaard, Kolding, 9. Februar 1890, gift 1. Gang med Karen M. Karstoft (f. i Nr. Snede Præstegaard 24. April 1896, d. paa Højrupgaard 8. Marts 1927). 2. Gang gift 26. Februar 1938 med Margrethe Birk, f. 12. Marts 1895 paa Margrethelyst, Gellerup ved Herning. Bopæl: Margrethelyst, Birk, Herning. — 2 Børn med sin første Hustru: 1) Niels Karstoft Rasmussen, f. paa Højrupgaard 3. Maj 1925. 2) Emanuel Karstoft Rasmussen, f. paa Højrupgaard 5. Marts 1927, d. 6. Marts 1927.

d. *Johanne Müller Rasmussen*, f. paa Højrupgaard 7. Marts 1893, gift 27. November 1920 med Hans Hansen, Højrup Overgaard, Kolding, (f. 8. Januar 1892), Forstander paa Graasten Landbrugsskole. — 3 Børn.

- 1) Tove Müller Hansen, f. paa Graasten Landbrsk. 20. Januar 1924.
- 2) Else Müller Hansen, f. paa Graasten Landbrsk. 6. Oktober 1925.
- 3) Kamma Müller Hansen, f. paa Graasten Landbrsk. 3. Oktbr. 1929.

e. *Frida Müller Rasmussen*, f. paa Højrupgaard 17. Februar 1897. Massøse, d. i Kolding 24. Februar 1929.

f. *Marie Müller Rasmussen*, f. paa Højrupgaard 26. Januar 1899, gift 15. April 1925 med Peter Ludvigsen (f. 8. Juli 1898) i Københoved, Skrave Sogn (Sønderjylland). Gaardejer. Bopæl: Sellinggaard ved Hadsten. — 2 Børn.

- 1) Thea Müller Ludvigsen, f. paa Sellinggaard 14. Marts 1926.
- 2) Axel Müller Ludvigsen, f. paa Sellinggaard 30. December 1930.

g. *Sigrud Müller Rasmussen*, f. paa Højrupgaard 8. April 1901. Musiklærerinde. — Dyrehavevej 14, Kolding.

h. *Astrid Müller Rasmussen*, f. paa Højrupgaard 27. Novbr. 1902, cand. mag. Adjunkt ved Horsens Statsskole.

a. *Johannes Nybo*, f. 27. August 1893 i Malling. Gift 2 Gange. 1. Gang Husholdningslærerinde Ingeborg Larsen (f. 2. Oktober , d. 3. Maj 1939. 2. Gang gift med Maria Karstoft, f. 26. September 1903 i Svenstrup ved Herning. Bopæl: „Vasehøj“, Veksø St.

b. *Asta Marie Nybo*, f. 27. November 1894, gift 16. Juli 1918 med Konsulent, Landbrugskandidat N. Primdahl (f. 13. Marts 1892 i Haasum, Salling).

1. Bodil Nybo Primdahl, f. 29. Oktober 1924, d. 2. Juni 1925.
2. Frede Primdahl, f. 11. December 1928 i High River, Alberta, Amerika. Adoptiv søn.

c. *Niels Lundsgaard Nybo*, f. 14. April 1896, ugift.

d. *Axel Nybo*, f. paa Ødum Landbrugsskole den 29. November 1897, gift den 26. Juni 1923 med Marie Dinesen (f. 12. April 1898 i Holmdrup, Skaarup. — 4 Børn).

- 1) Gunnar Nybo, f. paa „Elmegaard“, Skaarup, 19. Juni 1924.
- 2) Gerda Nybo, f. paa „Elmegaard“, Skaarup, 13. Februar 1926.
- 3) Ingrid Nybo, f. paa „Elmegaard“, Skaarup, 20. September 1927.
- 4) Asta Marie Nybo, f. paa „Elmegaard“, Skaarup, 16. Februar 1933.

e. *Holger Nybo*, f. paa Ødum Landbrugsskole 19. April 1901, d. 15. Oktober 1915.

f. *Signe Marie Nybo*, f. 7. Februar 1903 paa Ødum Landbrugsskole, gift 7. Februar 1940 med Martin Christensen, f. 16. Februar 1905 i Bjerregrav. Bosat i Hedekov, Thorsager St. — 1 Barn.

Jens Nyby Christensen, f. 22. September 1941 i Hedekov.

g. *Ejner Kjærsgaard Nybo*, f. paa Ødum Landbrugsskole 24. Juli 1904.

a) *Anna Marie Kjærsgaard Rasmussen*, f. paa Horskjærgaard, Gylling, d. 14. December 1889. Massøse i Amerika.

b) *Anna Kjærsgaard Rasmussen*, f. paa Horskjærgaard, Gylling, 23. December 1892, d. 1/2 Aar gammel samme Sted.

c) *Anna Kjærsgaard Rasmussen*, f. paa Horskjærgaard, Gylling, 27. September 1894. Gift 21. November 1919 med Carl Christensen (f. 30. Januar 1889 i Thisted. Slagteridirektør i Skelskør. — 2 Børn.

- 1) Verner Kjærsgaard Christensen, f. 12. Juli 1922 i Skelskør, d. samme Sted 17. Maj 1940.
- 2) Else Lisbeth Kjærsgaard Christensen, f. i Skelskør 19. Oktober 1930.

d. *Niels Harald Kjærsgaard Rasmussen* f. 9. Marts 1897 paa Tousgaard (Brabrand Sogn), gift 9. Februar 1922 med Agnete Vestergaard (f. 19. Oktober 1898). — 4 Børn.

- 1) Johannes Kjærsgaard Rasmussen, f. 26. April 1922.
- 2) Søren Ejner Kjærsgaard Rasmussen, f. 27. December 1923.
- 3) Erik Harald Kjærsgaard Rasmussen, f. 13. Maj 1925.
- 4) Helge Kjærsgaard Rasmussen, f. 26. April 1927.

e. *Kristian Kjærsgaard Rasmussen*. f. paa Tousgaard 24. August 1898, gift 16. November 1925 med Thyra Margr. Johanson (f. 30. Marts 1904 i Hellerup). Forretning i Hellerup. 6 Børn.

- 1) Kell Kjærsgaard Rasmussen, f. 13. September 1925.
- 2) Kaj Kjærsgaard Rasmussen, f. 21. Juli 1927.
- 3) Ole Kjærsgaard Rasmussen, f. 21. Februar 1930.
- 4) Jørgen Kjærsgaard Rasmussen, f. 8. Oktober 1933.
- 5) Hans Kjærsgaard Rasmussen, f. 13. April 1936.
- 6) f. 23. December 1941.

a. *Anna Marie Rasmussen*, f. i Fensten 9. Januar 1897, gift i Aarhus Domkirke med Orla Pontoppidan Christensen (f. i Hobro 13. Maj 1896). Manufakturhandler i Odder. — 3 Børn.

- 1) Ulla Pontoppidan Christensen f. i Odder 13. Februar 1924.
- 2) Carna Pontoppidan Christensen, f. i Odder 25. Febr. 1928.
- 3) Bente Pontoppidan Christensen, f. i Odder 1. Oktbr. 1933.

b. *Christen Rasmussen*, f. i Hørning 18. Marts 1899, gift 11. Maj 1933 med Edith Niebuhr fra Moselund. — Repræsentant.

c. *Anthon Rasmussen*, f. 12. Februar 1912 i Ødis Bramtrup, gift 4. Juni 1932 med Metha Madsen, f. 1907 i Haldum. Maskinarbejder. — 2 Børn.

- 1) Vagn Rasmussen, f. 7. December 1932 i Aarhus.
- 2) Aase Rasmussen, f. 28. Juni 1939 i Aarhus.

d. *Johanne Mathilde Rasmussen*, f. i Ødis Bramdrup 14. Februar 1905, gift 3. April 1939 i Vejlbj Kirke med Motorfører Marius V. Vanger (f. i Fausing 4. Juli 1880). Bor i Aarhus.

Rasmus Rasmussen (Kjærsgaards) Børn, Børnebørn og Børnebørnsbørn, f. i Bjerager 13. August 1833.
Se Tavle III, 4.

A₅ Rasmus Rasmussen Kjærsgaard, (f. 13. Marts 1864. Se Tavle III, Nr. A₅). 2 Børn og Børnebørn.

a) Else Marie Rasmussen Kjærsgaard, f. 11. August 1895, gift 6. Juni 1918 med Hans Hansen fra Halling. Bosat i Pederstrup. — 2 Børn.

- 1) Ejvind Kjærsgaard Hansen, f. 6. November 1919.
- 2) Gudrun Kjærsgaard Hansen, f. 3. Juni 1921.

b) Johanne Kjærsgaard Rasmussen, f. 17. December 1897, gift 1. Juni 1920 med Peder Eskildsen, f. i Saxild 11. November 1894. Bosat i Rude. 2 Børn.

1) Lilly Kjærsgaard Eskildsen, f. 23. April 1921, gift 21. Marts 1943 med Børge Laurids Ørbæk Nielsen, Solbjerg, f. 12. Juli 1917. Bosat i Ørting.

2) Erna Kjærsgaard Eskildsen, f. 29. Juli 1923.

B₆ Niels Rasmussen Kjærsgaard, 3 Børn og Børnebørn. — Se Tavle III, B₆.

a) Johanne Kjærsgaard, f. i Bjerager 12. Maj 1901, gift 4. December 1936 med Oscar Bilde, Sognepræst i Løjt Kirkeby, Sønderjylland, f. i Aarhus 10. Februar 1901. 1 Barn.

1) Per Viggo Bilde, f. 20. Juli 1939.

b) Rasmus R. Kjærsgaard, f. i Bjerager 8. Juni 1903, gift 20. December 1929 med Marie Christensen, f. i Skødstrup 10. Oktober 1894. Bosat i Ørting Østergaard. 2 Børn.

- 1) Martha Rasmussen Kjærsgaard, f. 29. September 1931.
- 2) Niels Johannes Rasmussen Kjærsgaard, f. 27. Febr. 1934.

c) Johannes Rasmussen Kjærsgaard, f. i Bjerager 1. September 1907. Gift 6. Maj 1937 med Agnete Grønfeldt, Odder, f. 26. December 1910. Ejer Slægtsgaarden i Bjerager, Matr. Nr. 6. 3 Børn.

- 1) Birgit Kjærsgaard, f. 6. December 1938.
- 2) Inger Kjærsgaard, f. 8. Juni 1941.
- 3) Elisabeth Kjærsgaard, f. 23. Januar 1943.

C₇ Birgitte Rasmussen Kjærsgaard, f. i Bjerager 17. Juni 1869, gift 14. Maj med Søren Frandsen, Saxild, f. i Gjesing 20. Juni 1867, d. 23. August 1927. 6 Børn.

a) Ane Johanne Frandsen, f. 21. Februar 1896, gift med Aage Laursen Hejgaard, Saxild, f. 10. August 1893. Bosat i Saxild. 5 Børn.

- 1) Inger L. Hejgaard, f. 20. Maj 1920.
- 2) Else Birgitte L. Hejgaard, f. 3. Januar 1922.
- 3) Asta L. Hejgaard, f. 11. April 1923.
- 4) Tage L. Hejgaard, f. 23. August 1928.
- 5) Erna L. Hejgaard, f. 11. Juli 1938.

b) Rasmus Kjærsgaard Frandsen, f. 31. Januar 1898, gift med Ane Hesselbjerg, f. 6. November 1902, bosat i Maarslet. 3 Børn.

- 1) Søren Hesselbjerg Frandsen, f. 18. Februar 1928.
- 2) Hans Hesselbjerg Frandsen, f. i Rude 1. Maj 1933.
- 3) Birgit Hesselbjerg Frandsen, f. i Maarslet 28. Sept. 1935.

c) Karen Frandsen, f. 25. Juni 1900, gift med Lærer Overgaard, Pedholdt, f. i Gjeding 15. Maj 1901. 1 Barn.

1) Bent Overgaard, f. i Pedholt Skole 5. Juni 1929.

d) Frands Karl Frandsen, f. 4. November 1902, gift med Ane Enggaard, f. i Testrup 26. August 1905. Bosat i Malling. 2 Børn:

- 1) Bodil Enggaard Frandsen, f. i Malling 27. Marts 1934.
- 2) Aase Enggaard Frandsen, f. i Malling 20. Decbr 1939.

e) Hans Kjærsgaard Frandsen, f. 2. Maj 1905, gift med Marie Østergaard, f. i Østerby ved Tranbjerg 26. August 1905. 3 Børn.

- 1) Marie Birgitte Frandsen, f. i Saxild 22. September 1928.
- 2) Harry Kjærsgaard Frandsen, f. i Malling 12. Juni 1934.
- 3) Knud Kjærsgaard Frandsen.

f) Marie Frandsen, f. 29. November 1908, gift med Disponent Jakob Egebjerg Pedersen, f. 15. April 1905. Bosat i København. — 1 Barn.

1) Hanne Egebjerg Pedersen, f. 5. Maj 1937.

D₈ Johannes Rasmussen Kjærsgaards og Anine Rasmine f. Sørensens 3 Børn og Børnebørn. — Se Tavle III, Nr. D₈.

a) Johanne R. Kjærsgaard, f. i Nølev 21. August 1906, gift 2. Oktober 1933 med Boelsmand Svend Jensen, f. i Balle 28. Juli 1906. 2 Børn.

- 1) Alice Kjærsgaard Jensen, f. 12. April 1933.
- 2) Ebba Kjærsgaard Jensen, f. 27. Februar 1936.

b) Edith R. Kjærsgaard, f. i Nølev 21. August 1906, gift 2. Oktober 1933 til Svend Fogh Christensen, Fulden, f. 6. August 1904. Gaardejer i Stensballe. 2 Børn.

- 1) Inger Fogh Christensen, f. 2. Januar 1936.
- 2) Svend Fogh Christensen, f. 30. Juli 1939.

c) Hertha R. Kjærsgaard, f. i Nølev 26. September 1911. Sygeplejerske i Aarhus. ugift.

E₉ Ane Margrethe Rasmussen Kjærsgaards og Overpostbud Simon Rasmus Simonsens 2 Børn og Børnebørn. Se Tavle III, Nr. E₉.

a) Rasmus Kjærsgaard Simonsen, f. i Odder 4. Februar 1905, gift med Oda Ingeborg Elbæk, f. i Brønderslev 30. April 1908. Bosat i Vejgaard ved Aalborg. Ekviperingshandler.

b) Søren Alfred Kjærsgaard Simonsen, f. i Odder 4. Februar 1905. Gift med Drøfn Møller, f. i Siglesfjord, Island, den 28. Oktober 1909. Bosat som Ekviperingshandler i Brønderslev. 2 Børn.

- 1) Jens Kjærsgaard Simonsen, f. i Aalborg 5. Juli 1934.
- 2) Simon Christian Simonsen, f. i Brønderslev 18. Juni 1937.

Ane Rasmusdatter, f. i Bjerager 26. September 1802, d. 20. December 1875, gift 4. Oktober 1822 med Rasmus Pedersen, f. 10. November 1799, d. samme Sted 1868. Bosat i Boulstrup. — Nedenstaaende deres Børn og øvrige Efterkommere.

1

Peder Rasmussen, f. i Boulstrup 2. August 1822, d. i Ondrup 1882, gift med Margrethe Nielsdatter, f. i Ondrup ca. 1830. Boede i Ondrup, Matr. Nr. 3. 3 Børn.

A. Ane Pedersdatter, f. i Ondrup 2. December 1853, d. 1882. Gift med Niels P. Bisgaard Pedersen. Havde 3 Børn, der alle døde tidlig.

B. Ane Margrethe Pedersdatter, f. i Ondrup 5. Juli 1855, d. i September 1913. Gift 19. Maj 1881 med Rasmus P. Sørensen, Gaardejer i Hølken, f. i Hølken 30. November 1856, d. 1923. 4 Børn.

a) *Søren P. Sørensen*, f. 26. December 1883 i Hølken, gift 18. November 1911 i Harridslev med Karen Vam Sørensen, f. 15. August 1889 i Dyngby. Bosat i Hølken. — 1 Barn.

1) Margrethe Vam Sørensen, f. 19. Februar 1920 i Hølken, gift 31. Oktober 1940 i Odder med Aage Madsen, f. i Ørting 2. December 1915. Bosat som Forpagter i Hølken.

b) Johannes Sørensen, f. 6. Marts 1886 i Hølken, gift 16. Juli 1912 i Bjerager med Johanne Jensen, f. i Boulstrup 1. Marts 1890. Bosat i Rørth Matr. Nr. 8. 1 Barn.

1) Kaj Lykke Sørensen, f. i Rørth 18. Marts 1913, gift 30. Oktober 1942 i Bjerager med Petrea Antonine Jørgensen, Tyregod, f. i Grøttrup 4. September 1916. Bosat i Rørth.

c) *Niels Sørensen*, f. i Hølken 2. April 1888.
d) *Birthe Sørensen*, f. i Hølken 10. April 1895, gift 11. Maj 1923 med Helge Sørensen, f. 6. Oktbr. 1895 i Boulstrup, d. 11. Juli 1932.

C. Niels Pedersen, f. 12. Marts 1860 i Ondrup, d. 13. Marts 1933 i Odder. Bankdirektør i Odder Landbobank, gift med *Maren Pedersen*, f. 3. Juni 1857, d. 11. Oktober 1933 i Smederup. 1 Barn.

a) Margrethe Pedersen, cand. pharm., f. 27. Maj 1891, d. 8. Februar 1919, gift med Disponent Arnold Buchard Heering, f. 7. Marts 1892 i Rønnede paa Fyn. Bosat som Disponent i A/S Ferrosan, Kbhvn. 1 Barn.

1) *Poul Heering*, f. i København 15. Januar 1916. Ugift. Læge. Bosat i København.

2

Margrethe Rasmusdatter, f. 11. Marts 1825 i Boulstrup, d. 26. Juni 1879, gift 1846 med Amtsraadsmedlem og Dbmd. Jens Pedersen Nygaard i Boulstrup, f. 18. Februar 1821 i Boulstrup, d. 6. Juli 1870, Boede i Boulstrup, Matr. Nr. 9.

A. Peder Jensen Nygaard, f. i Boulstrup 1. September 1847, gift 28. Marts 1876 med Margrethe Dorthea Møller, f. 19. April 1857, Fredsø paa Mors. Bosat i Torp, Mors, senere i 1887, Nykøbing M. Han døde 23. Februar 1931, hun 7. Juni 1932. 3 Børn. Ansat paa Kæmnerkontoret i Nykøbing M.

a) *Margrethe Nygaard*, f. 28. December 1876 i Torp, gift 5. Juni 1907 med Tandlæge Valdemar Johansen, Silkeborg, f. i Knudstrup 10. Septbr. 1866. M. N. tog Tandlægeeksamen 1904, praktiserede i Nykøbing M. til 1. Juni 1907. — 3 Børn.

1) Inger Margrethe J., f. i Silkeborg 15. Januar 1908. Ansat som Kommunelærerinde i Silkeborg.

2) Knud Regner J., Dyrslæge ved det offentlige Slagtehus og Exportslagteri i Grindsted. f. 19. April 1912. Gift 7. Juni 1942 med Anna Marie Præstegaard, Grindsted. 1 Barn, en lille udøbt Pige.

3) Erik V. Johansen, 2. Reservelæge paa Røntgenafd. i Vejle, f. 30. Januar 1915 i Silkeborg, gift 2. September 1937 med Jytte Jørgensen, København. 2 Børn.

1) Svend Nygaard Johansen, f. 20. April 1938.
2) Niels Nygaard Johansen, f. 25. Juli 1941.

b) *Jens Nygaard*, f. 10. Maj 1878 i Torp, gift 13. Juli 1906 med Gerda Prætorius. Rejste til Amerika 1907, hvor de blev Farmer. Har 5 Børn. Kan foreløbig ikke opgive Navne og Adresser.

c) *Kirstine Nygaard*, f. 24. Februar 1880 i Torp, gift 16. April 1900 med Lærer *Johannes Touborg*, i Øster Assels, Mors. 6 Børn.

1) *Anna Kathrine Touborg*, f. 21. Januar 1901, cand. pharm. Ansat paa Apoteket i Korsør.

2) *Margrethe Touborg*, f. 29. April 1903. Tog første Del af Husholdningslærerindeeksamen, gift 14. April 1927 med Fotograf Thomas Pedersen, Guldsmedegade 22, Aarhus. 2 Børn.

Poul Johan P., f. 14. April 1928.
Kirsten P., f. 12. August 1931.

3) *Jens Kristian Touborg*, f. 12. Juni 1905, gift 1934 med Marie Pedersen, Gram ved Skanderborg. Er Gartner i Brabrand. 1 Barn.
Jørn, f. 3. September 1939.

4) *Peter Nygaard Touborg*, f. 4. August 1908, Uddeler i Skyum pr. Hørdum. Gift 1937 med Mariane Jepsen fra Bjerregaard, Thise, Salling. 1 Barn.
Ruth, f. 6. November 1942.

5) *Viggo Touborg*, f. 15. Maj 1910, gift 1935 med Anne Luise Petersen, Datter af Cornelius Petersen, Vester Anilod pr. Møgeltønder. 2 Børn. Gaardejer i Ramme ved Lemvig.

Erik, f. 25. April 1938.
Holger, f. 17. Juni 1942.

6) *Svend Touborg*, f. 25. Januar 1920, Gartnermedhjælper paa Amager.

Fortsættes i Spalte 3.

3

Rasmus Rasmussen, f. i Boulstrup 14. Septbr. 1827, d. 1904 i Spøttrup, gift med Maren Pedersdatter, f. i Halling 1824, d. 1903. Gaardejer i Spøttrup, Matr. Nr. 2. 4 Børn.

A. Karen Marie Rasmussen, f. i Aug., Spøttrup 1854, gift 25. Juli 1884 med Chr. Eriksen, Fillerup pr. Odder, d. 13. November 1924. 1 Barn.

Kirstine Eriksen, f. 26. April 1885, gift 29. Oktober 1916 med Ingeniør Thorv. Frederiksen, f. 22. Februar 1888, d. 24. Juli 1940.

B. Anine Rasmussen, f. 16. Juni 1858 i Spøttrup, d. i København 10. Juli 1916, gift 6. Maj 1884 med Vognmand Søren Ove Ludvig Gammelgaard, f. i Aarhus 31. Marts 1832, d. i Aarhus 12. Decbr. 1905. Bosat i Aarhus. 5 Børn.

a) *Maren Gammelgaard*, f. i Aarhus 28. Aug., 1885. Bogholderske i København.

b) *Anna Kirstina Gammelgaard*, f. i Aarhus 26. Juni 1887, gift 20. Maj 1914 med Landmand Sofus Marius Valdemar Poulsen, f. 3. August 1873 paa Udbygaard, d. 12. April 1924. Enken bor i Hornbæk.

c) *Rasmus Gammelgaard*, f. i Aarhus 28. Marts 1889, gift 7. September 1930 med Lydia Mary Mignon Illum-Hansen, f. i Middelfart 7. Aug. 1902. Repræsentant. Bosat i Sejs pr. Silkeborg.

1) Else Kirstine Gammelgaard, f. 10. Juni 1931.
d) *Ingeborg Gammelgaard*, f. i Aarhus 21. November 1892. Bor i København.

e) Elisabeth Gammelgaard, f. i Aarhus 20. Maj 1896, gift 16. Oktober 1925 med Disponent Otto Albert Bisbjerg, f. i København 4. Januar 1897. Ansat i A.E.G. Bosat i København. 1 Barn.

1) Birthe Anine Bisbjerg, f. 18. August 1931.

C. Peder Rasmussen, f. 25. April 1860 i Spøttrup, d. 25. Februar 1938, gift 31. April 1899 med Dusine Lillemose, f. i Grindsnabe 1867. Ingen levende Børn. Bosat i Spøttrup, Matr. Nr. 2.

D. Rasmus Rasmussen, f. i Spøttrup 21. April 1862, d. 1939, gift 24. Maj 1889 med Kirsten Lillemose, f. 24. Juni ? i Grindsnabe. 3 Børn.

a) *Niels Lillemose*, Maskinmester, f. T. i England, f. i Aarhus 5. Maj 1890, gift 14. Juni 1917 med Nelly M. Bisbjerg (f. i København 30. Maj 1892) bor i København. 4 Børn.

1) Inge Lillemose, f. i København 27. Marts 1918, gift 2. April 1942 med Svend Langkilde Sørensen, Assistent paa Orlogsværftet.

2) Kirsten Lillemose, f. i København 8. Juli 1919, gift 22. April 1943 med Knud Hejrskov.

3) Niels Rasmus Lillemose, f. i København 1923, d. 27. Oktober 1930.

4) Vagn Lillemose, f. i København 31. Marts 1932.

b) *Rasmus Rasmussen*, Kunstmaler, f. i Aarhus 18. August 1891, d. 1918.

c) *Karen Marie Rasmussen*, f. i Aarhus 4. September 1893, gift 24. August 1918 med Violinist Viggo Loft, f. i Aarhus 14. Juli 1892, d. samme Sted 20. Februar 1942. 1 Barn.

1) Niels Jørgen Loft, f. i Aarhus 28. December 1921, stud. polyt.

4

Sejr Rasmussen, f. i Boulstrup, d. 4. Juli 1830, d. 3. September 1893, gift 3. April 1857 med sin Kusine Ane Jensdatter, Datter af Jens Rasmussen Kjærsgaard, Gaardmand i Bjerager, f. 5. Juni 1837, d. 27. April 1895. Ejede Matr. Nr. 3 i Bjerager. Boede paa sine gamle Dage i Odder og ligger begge begravede paa Odder Valgmenighedskirkegaard. Ingen Børn.

5

Ane Rasmusdatter, f. i Boulstrup den 10. Februar 1832. Gift 2 Gange. 1. Gang med Andreas Rasmussen, Rørth, Matr. Nr. 8. 2. Gang med sin Fætter Hans Rasmussen Kjærsgaard, f. 30. Juli 1835 i Bjerager, Søn af Rasmus Rasmussen Kjærsgaard, f. 1795. Fik med sin Hustru Matr. Nr. 8 i Rørth. Ingen Børn.

Ane Rasmusdatters og Rasmus Pedersens Efterkommere.

Nedenstaaende er opført Andreas Hansen Hessellund og hans tre Hustruers Børn, Børnebørn og Børnebørnsbørn. Den 3. Hustru var Rasmus Pedersens og Ane Rasmusdatters 6. Barn, f. i Boulstrup 27. Januar 1838, d. 11. Juni 1914, gift 18. Oktober 1859 med Andreas Hansen Hessellund, f. i Halling 8. Februar 1818, d. 15. December 1901. De boede i Dyngby, Matr. 6.

7.
I. Andreas Hessellunds 1. Hustru, Karen Rasmusdatter, var Datter af Rasmus Nielsen og Ingeborg Mikkelsdatter. 1 Datter:
a. Kirstine A. Hessellund, f. 30. Oktober 1845 i Dyngby, d. 12. Juli 1903, gift 27. Maj 1868 med Hans Hessellund Rasmussen, Boulstrup. Se Slægtstavle 9.

II. Andreas H. Hessellunds 2. Hustru, Karen Pedersdatter, f. 29. Oktober 1832 i Pedholt, d. 23. Juli 1857. 4 Børn:
A. *Hans Hessellund*, f. 15. Oktober 1851 i Dyngby, d. 31. Juli 1907, gift 15. November 1903 med Dagmar Nielsen, f. i Gjørlev Skole 8. November 1881. Kunstmaler, Inspektør ved Teknisk Skole i Ringsted. 1. Barn:
a. Villum Hessellund, f. 19. November 1905. Elektroingenør i København.

B. *Karen Hessellund*, f. 29. Februar 1856, d. 20. Oktober 1886, gift 5. December 1879 med Forstander paa Ladelund Landbrugsskole, *Niels Pedersen*, f. 15. August 1851 i Tolstrup, d. 10. November 1911. 5 Børn:
a. Inge Marie Hessellund Pedersen, f. 18. September 1880, gift 24. September 1904 med Landbrugslærer Emil Konradi, f. 7. Maj 1872 i Tavlov. 4 Børn, 3 Sønner og 1 Datter.
b. Dagny Hessellund Pedersen, f. 14. Oktober 1882, d. 9. Oktober 1936, gift 7. August 1907 med Gaardejer Jens Anton Jensen, f. i Boulstrup 31. Maj 1880, d. 3. Maj 1935. Bosat paa Starupgaard, Malling. 3 Børn:
1) Niels Lykke Hessellund Jensen, f. paa Starupgaard 10. December 1909, gift med Kirsten Klarskov Kristensen, f. 24. Juni 1915 i Hørve. Ingen Børn.
2) Aage Hessellund Jensen, f. paa Starupgaard 22. April 1911, gift med Juliette Mathiesen. 1 Barn: Alice Yvonne Hessellund Jensen, f. 19. November 1940.
3) Sigrid Hessellund Jensen, f. paa Starupgaard 13. April 1916, gift 4. April 1938 med Ejvind Hersom Boye, f. 3. Juli 1913 i Vejgaard, Aalborg. Musikdirektør i Odder. 1 Barn:
Jens Aage H. Boye, f. 13. August 1939

7.
c. Sigrid Hessellund Pedersen, f. 29. November 1884, gift 20. August 1911 med Professor ved Landbohøjskolen Niels Kjærsgaard Jensen, f. 14. Februar 1882 i Kerteminde. 4 Børn.
d. Gudrun Hessellund Pedersen, f. 15. Juni 1886, gift 7. August 1907 med Gaardejer Anders Andersen, f. 10. Juli 1879 i Stenstrup, Ods Herred. 4 Børn.
e. Andreas Hessellund Pedersen. f. 25. Oktbr. 1889, d. 13. September 1913, ugift, cand. polyt.
C. *Peter Hessellund*, f. 1857, ugift, d. i Amerika.
D. *Rasmus Hessellund*, f. 29. Januar 1854, d. 1. November 1889, gift 6. December 1879 med Frederikke Jakobsen, f. 22. Oktober 1857 i Ørting Østergaard, d. 16. Maj 1930. 4 Børn.
a. Marie Hessellund, f. 25. September 1880, ugift. Sygeplejerske.
b. Andreas Hessellund, f. 8. Januar 1882, d. 30. April 1923, gift 4. Oktober 1909 med Maren Justesen, f. 14. August 1886 paa Samsø.
c. Jakob Hessellund. f. 23. September 1883, gift 12. September 1913 med Olga Lauridsen, f. 4. Oktober 1891 paa Estrup Mark. Gaardejer i Boulstrup. 1 Barn:
Gudrun Hessellund, gift 1. Oktober 1942 med Johannes Sejersens, f. i Bjerager. (Se Slægtstavle II).
d. Ejnar Hessellund, f. 30. August 1885, d. 25. April 1936, gift 13. Juli 1911 med Margr. Jensen, f. i Dyngby 8. Juli 1887. Elektriker, bosat i Boulstrup.

III. Andreas Hessellunds 3. Hustru, Johanne Rasmusdatter, f. i Boulstrup 27. Januar 1838, d. 11. Juni 1914, gift 18. Oktober 1859 med Andreas H. Hessellund. 6 Børn:
A. *Maren Olette Hessellund*, f. 7. Maj 1861 i Dyngby, gift med Peder Hansen, Hammeldrupgaard ved Slagelse, f. 29. April 1861 i Hallelev, Slagelse, d. 19. Juli 1935. 3 Børn:
a. Axel Hansen, f. 4. April 1891, gift 30. Marts 1926 med Anna Madsen, f. 24. September 1890 i Skørping, bosat i Landsgrav, Slagelse. 3 Børn:
1) Peter Henning, f. 7. Januar 1927.
2) Ester, f. 7. Juli 1928.
3) Erik, f. 6. Juni 1930.

7.
b. Hermod Hansen, f. 22. August 1893, gift 30. Juli 1919 med Astrid Frandsen, f. 4. Oktober 1894 i Hyllerup. Slagelse. Ejer Fødegaarden, Hammeldrupgaard ved Slagelse. 3 Børn:
1) Elisa Hansen, f. 20. Juni 1920, gift 18. September 1941 med Kristen Hansen, Skovsbjerg. Solbjerg, f. 26. September 1911 paa Møn.
2) Inga Hansen, f. 24. Maj 1923.
3) Troels Hansen, f. 2. Juni 1926.
c. Marie Hansen, f. 5. April 1896, gift 22. Marts 1918 med Jens Pedersen, Vindehelsinge, f. 20. Juni 1892. Bosat paa Holmegaard, Svinninge. 5 Børn:
1) Tove Pedersen, f. 6. Februar 1919, gift 11. Oktober 1940 med Kristian Jensen. Bosat i Bjerresø pr. St. Klinte.
2) Else Pedersen, f. 6. Maj 1921.
3) Herluf Pedersen, f. 24. Juli 1924.
4) Poul Pedersen, f. 8. August 1926.
5) Bendt Pedersen, f. 29. Maj 1929.

B. *Rasmus P. A. Hessellund*, f. 25. Juli 1866 i Dyngby, d. 16. Januar 1909, gift 26. November 1895 med Kirstine Garde, f. 25. Juni 1869 i Døstrup Skole, Hobro, d. 7. November 1930. Bosat paa „Carlseje“, Hobro. Proprietær. 9 Børn:
a. Johanne Marie Hessellund, f. 2. September 1896 i Oue ved Hobro, gift 9. Oktober 1934 med Overmontør Joh. Larsen, f. 4. Oktober 1896 i København.
b. Margrethe Hessellund, f. 6. September 1897 i Oue, gift 28. Oktober 1923 med H. P. Larsen, f. 28. Januar 1895 i Brangstrup. Salgsleder i Ringe. 4 Børn:
1) Helga Larsen, f. 16. Januar 1925 i Ringe.
2) Erik Larsen, f. 11. Maj 1926 i Ringe.
3) Torkil, f. i Ringe 14. Marts 1933.
4) Rasmus Børge Larsen, f. i Ringe 26. Oktober 1935.
c. Herdis Hessellund, f. 14. November 1898 i Oue, ugift, rejst til Amerika. Bor 1648 South Albany Avenu, Chicago.

7.
d. Astrid Hessellund, f. 12. Marts 1900 i Oue, gift 26. November 1923 med Murermester og Gaardejer Axel Gunder Pedersen, f. 18. December 1892 i Reersø. Bosat paa Nyrupgaard, Svinninge. 4 Børn:
1) Ingeborg, f. i Slagelse 24. August 1924.
2) Hendrik, f. i Slagelse 13. September 1925.
3) Rigmor, f. i København 18. April 1930.
4) Aksel Gunder, f. i København 8. Maj 1937.
e. Andreas Hessellund, f. 21. Marts 1901 Oue, gift 9. Marts 1924 med Telefonistinde Betty Jørgensen, født 23. April 1900 i København. Arbejdsmand, bosat i København. 1 Barn:
Jytte, f. i København 28. Januar 1928.
f. Kristian Garde Hessellund, f. i Oue, 10. August 1902, gift 23. Juni 1929 med Dorthea Vestergaard, f. 9. Marts 1906 i Tilsted. Bosat som Husmand i Skyum pr. Hørdum. 6 Børn:
1) Mary, f. 22. Januar 1930.
2) Jens Peter, f. 4. August 1931.
3) Svend Aage, f. 9. September 1934.
4) Karl Ejnar, f. 12. Januar 1936.
5) Herdis Johanne, f. 27. September 1939.
6) Regnar Andreas, f. 11. September 1941, alle fødte i Skyum.
g. Regnar Hessellund, f. 29. November 1903 i Oue, ugift, bosat i Amerika: Oroya, Peru, S.-Amerika.
h. Otto Hessellund, f. 20. Oktober 1907 i Oue, gift 23. September 1934 med Jenny Mortensen, f. 6. Februar 1915 i Lunde Sogn. Bosat som Gaardejer i „Højmark“ pr. Kværndrup St. 3 Børn, fødte i Kværndrup:
1) Kirsten, f. 6. November 1936.
2) Mogens, f. 26. Marts 1939.
3) Birthe, f. 8. Juni 1940.
i. Rasmus Peder Hessellund, f. i Oue 20. Januar 1909, gift 3. December 1937 med Ingeborg Nielsen, f. 16. Februar 1916 i Lisbjerg Terp. Gaardejer. 2 Børn:
1) Elin, f. 18. Januar 1940.
2) Bent, f. 14. Februar 1943.
C. *Otto Møller A. Hessellund*, f. i Dyngby 6. Februar 1868, d. ugift i 1924 som Farmer i Amerika

7.
D. *Anna Hessellund*, f. i Dyngby 30. November 1871, d. 2. August 1923, gift 18. Oktober 1899 med Portør Becher, f. 21. August 1875 i Pedersborg, d. paa Randers Banegaard Julenat 1918. 4 Børn:
a. Bogbindermester Johannes Becher, f. 28. Januar 1904, gift 8. Maj 1936 med Kathrine Mogenssen Larsen, f. 31. Oktober 1908 i Nr. Asmedrup. 2 Børn:
1) Anna, f. 20. Maj 1938.
2) Kirsten, f. 12. Oktober 1941.
b. Frida Becher, f. 19. Oktober 1905, gift 18. Oktober 1936 med Axel Pedersen, Landmand, f. i Tjepperup 25. Maj 1900. Bosat: Lammefjord ved Asnæs. 1 Barn:
Jens Pedersen, f. 15. April 1939.
c. Cecilie Becher, Lærerinde, f. 31. December 1906, ugift.
d. Christian S. Becher, Vestergade 23, Holstebro, f. 27. Oktober 1908, gift 6. Maj 1938 med Carla Svendsen, f. 1. April 1919. 1 Barn:
Bodil, f. 13. November 1939.
E. *Cecilie Hessellund*. f. i Dyngby 10. Juli 1874, Lærerinde i Holbæk, ugift.
F. *Thorvald Andreas Hessellund*, f. 21. August 1878, gift 18. Oktober 1905 med Anna Petrea Jensen, f. i Randlev 7. Januar 1881, d. 23. Juli 1934. Bosat i Ørting, nu i Holbæk, som Maler. 2 Børn:
a) Thorkild Peder Hessellund, f. i Ørting 19. Juli 1908. Rejste til U. S. A. 1927. Gift i Santa Barbara med Margueritha.
b. Ingrid Marie Hessellund, f. i Ørting 6. Juli 1910, gift 6. Marts 1932 med Chauffør Jens Jensen fra Søby, f. 6. Februar 1904. Bosat i Asylgade, Odder. 1 Barn:
Kurt Hessellund Jensen, f. 15. April 1938.

Ane Rasmussens og Rasmus Pedersens Efterkommere.

Hans Hessellund Rasmussen (født 26. Februar 1840, død 29. August 1921) og Kirstine Andreassen Hessellunds (født 30. Oktober 1845 i Dyngby, død 12. Juli 1903)
Børn og Børnebørn o. s. v. 12 Børn. Bosat som Gaardmandsfolk i Boulstrup.

8

A. *Anna Hessellund Rasmussen*, født 31. August 1869, gift med Gaardejer Johan Jeppesen, født 27. Juli 1868. Bosat i Vejby ved Bødal i Salling. 8 Børn:

a) *Martha Hessellund Jeppesen*, født 20. December 1891, gift med Magnus Kristensen, født 19. December 1890. 5 Børn:

- 1) *Mette Kristensen*, født 4. Marts 1918.
- 2) *Niels Kristensen*, født 6. April 1920.
- 3) *Anna Kristensen*, født 6. Marts 1923.
- 4) *Johan Kristensen*, født 25. September 1925.
- 5) *Jens Kristensen*, født 25. September 1925.

b) *Johannes Hessellund Jeppesen*, født 22. Juni 1893, gift med *Anna Kristensen*, Almind, født 29. Marts 1902. 2 Børn:

- 1) *Anna Marie Jeppesen*, født 29. December 1922.
- 2) *Knud Erik Jeppesen*, født 4. April 1925.

c) *Kirstine Hessellund Jeppesen*, født 3. Juli 1894. Gift med Gaardejer Laurs Laursen, født i Bode 22. Maj 1885. 2 Børn:

- 1) *Anna H. Laursen*, født 16. August 1930.
- 2) *Hans H. Laursen*, født 26. April 1932.

d) *Hans Hessellund Jeppesen*, født 15. April 1896, gift med Jenny Jensen, født i Vejby 30. Maj 1910. 5 Børn:

- 1) *Annalise Jeppesen*, født 21. August 1931.
- 2) *Inga Jeppesen*, født 8. Februar 1935.
- 3) *Eva Jeppesen*, født 8. Februar 1935, død.
- 4) *Johan Jeppesen*, født 17. Februar 1936.
- 5) *Poul Jeppesen*, født 21. Marts 1943.

e) *Harald Hessellund Jeppesen*, født 1. November 1898, gift med Jensine Østergaard, født 24. November 1898 i Jebjerg. Tørvefabrikant. 6 Børn:

- 1) *Anna Jeppesen*, født 13. November 1922.
- 2) *Søren Jeppesen*, født 1. Oktober 1925.
- 3) *Marie Jeppesen*, født 25. December 1927.
- 4) *Johanne Jeppesen*, født 6. Maj 1928.
- 5) *Grethe Jeppesen*, født 1. Maj 1930.
- 6) *Laurits Jeppesen*, født 28. April 1932.

f) *Arne Jeppesen*, Gaardejer, født 6. Marts 1901, gift med Elisabeth Julsgaard, født i Krejbjerg 20. Januar 1904. 5 Børn:

8

1) *Johan Jeppesen*, født 5. August 1929.

2) *Bertel Jeppesen*, født 8. Februar 1931.

3) *Anna Jeppesen*, født 19. November 1932.

4) *Marie Jeppesen*, født 2. Juni 1934.

5) *Svend Jeppesen*, født 5. Maj 1936.

g) *Gustav Jeppesen*, født 2. Februar 1904, gift med Edith Torp, født 7. Januar 1911 i Gjedsted. Gaardejer. 2 Børn:

- 1) *Søren Jeppesen*, født 7. September 1939.
- 2) *Johan Jeppesen*, født 16. November 1942.

h) *Svend Hessellund Jeppesen*, født 6. August 1906, Gaardejer, gift med Johanne Jensen, født 29. April 1911 i Lem. 3 Børn:

- 1) *Anna Margrethe Jeppesen*, født 11. November 1934.
- 2) *Johan Jeppesen*, født 25. Januar 1937.
- 3) *Kristian Jeppesen*, født 30. Januar 1941.

B. *Karen Hessellund*, født i Boulstrup 5. Juli 1871, gift 14. Oktober 1892 med Gaardejer Jens Dinesen, Rørth ved Odder, født i Rørth 9. Juni 1859. 7 Børn:

a) *Agnes Dinesen*, født 6. Oktober 1893 i Rørth. Kontorist i København.

b) *Helga Dinesen*, født 13. December 1895, gift 18. Maj 1918 med Gaardejer Niels Madsen, født 18. Marts 1891 i Skads. Gaardejer i Gørding. 3 Børn:

- 1) *Karen Madsen*, født 25. Marts 1922.
- 2) *Ole Madsen*, født 12. Juni 1924.
- 3) *Dines Madsen*, født 27. Juni 1926.

c) *Arne Dinesen*, født 4. Maj 1899 i Rørth, gift 28. Juni 1933 med Karen Søndergaard, født 28. Juni 1913 i Odder. Repræsentant og bosat i Horsens.

- 1) *Poul Søndergaard Dinesen*, født 22. Februar 1934.
- 2) *Jens Arne Søndergaard Dinesen*, født 14. Marts 1937.
- 3) *Tove Søndergaard Dinesen*, født 12. Juni 1941.

d) *Gerda Dinesen*, født 18. December 1901 i Rørth, gift 2. Maj 1925 med Emil Kildegaard Andersen, født 12. September 1900 i Balle. Bosat som Gaardejer i Maarslet. 2 Børn:

- 1) *Jens Jørgen Kildegaard Andersen*, født 14. Juli 1929.
- 2) *Ellen Marie Kildegaard Andersen*, født 19. Januar 1934.

8

e) *Valborg Dinesen*, født 22. September 1906, gift 25. September 1930 med Ole Lysgaard, født 26. Februar 1906. Gaardejer i Skibbild. 2 Børn:

1) *Karen Lysgaard Nielsen*, født 4. November 1933.

2) *Henry Lysgaard Nielsen*, født 25. Maj 1936.

f) *Kaj Dinesen*, født 19. Januar 1909, gift 12. Juli 1932 med Marie Jensen, født 2. November 1912 i Balle. Bosat i Rørth, har Fødegaarden. 4 Børn:

1) *Kirsten Hessellund Dinesen*, født 31. December 1932.

2) *Jens Hessellund Dinesen*, født 28. Juni 1934.

3) *Bendt Hessellund Dinesen*, født 20. Maj 1940.

4) *Knud Hessellund Dinesen*, født 17. April 1943.

g) *Ester Dinesen*, født 5. April 1912, gift 10. September 1937 med Siegfred Svane, født 25. April 1908. Fuldmægtig i København. 1 Barn:

1) *Ole Bjørn Svane*, født 9. Juni 1938.

C. *Johanne Hessellund*, født i Boulstrup 10. Januar 1873, død 19. Oktober 1942, gift 11. November 1895 med Mejeribestyrer Christen Jørgensen Storm, født 23. Juni 1867, Skørring pr. Mørke. 1 Plejesøn:

a) *Rasmus Peder Hessellund Storm*, Søn af Rasmus P. Hessellund og Hustru, født i Oue ved Hobro den 20. Januar 1909, gift 3. December 1937 med Ingeborg Nielsen, født 16. Februar 1916 i Lisbjerg Terp. Er Gaardejer. 2 Børn:

1) *Elin*, født 28. Januar 1940.

2) *Bent*, født 14. August 1941.

D. *Rasmus Hessellund*, født i Boulstrup 4. September 1874, gift 3. September 1903 med Kathrine Hessellund, Datter af Hans Hessellund, Mjesing, født 7. Januar 1878. Enkemand. Fhv. Gaardejer i Ejsing. 8 Børn:

a) *Hans Hessellund*, født 7. September 1904 i Vejby, gift 3. November 1932 med Marie Simonsen, født i Laasby, Gaardejer i Flensted pr. Laasby. 2 Børn:

1) *Aage Hessellund*, født 2. Pinsedag 1934.

2) *Edel Hessellund*, født 8. August 1936.

8

b) *Gunnar Hessellund*, født i Vejby 5. April 1906, gift 16. November 1937 med Metha Vestergaard, født 8. Oktober 1905 i Vile Sogn. 2 Børn:

1) *Else Kathrine Hessellund*, født 9. Juni 1939.

2) *Gerda Hessellund*, født 23. August 1940.

c) *Aage Hessellund*, født 1. Oktober 1907 i Vejby, død 1930.

d) *Aksel Hessellund*, født 6. Maj 1909 i Vejby, gift 14. Oktober 1937 med Gudrun Andersen. Gaardejer i Ejsing. 2 Børn:

1) *Bent Hessellund*, født 29. September 1938.

2) *Jørgen Hessellund*, født 29. December 1942.

e) *Olav Hessellund*, født i Vejby 16. September 1910. Gaardejer i Voor.

f) *Thorvald Hessellund*, født i Ejsing 4. April 1912, gift 9. November 1941 med Mette Møller, født i Bostrup. Gaardejer i Jebjerg. 1 Barn:

1) *En Pige*, født i Juli 1943.

g) *Frode Hessellund*, født i Ejsing 25. September 1913. Seminarist, for Tiden Gedved Seminarium.

h) *Signe Kirstine Hessellund*, født i Ejsing, 29. September 1916. Konsulent i Haandarbejde.

E. *Andreas Hessellund*, født i Boulstrup 1875, døde 6 Aar gl. F., G. og H. 3 Dreng, alle døde. De 2 var Tvillinger.

I. *Sigrud Hessellund*, født i Boulstrup den 12. Juni 1877, gift 1906 med Gaardejer Poul Skytt. Ingen Børn. Død 1907 efter 1 a 2 Aars Ægteskab.

J. *Marie Hessellund*, født i Boulstrup den 19. Juni 1878, ugift. Tandlæge i Aarhus. Død.

K. *Elisabeth Hessellund*, født 24. Marts 1884, gift med Jens Jeppesen, Halvbroder til ovennævnte Johan Jeppesen. Boede en Tid i Hvidbjerg, men er for flere Aar siden rejst til Amerika. 1 Datter.

L. *Herluf Hessellund*, født 8. Juni 1886, Læge, gift 1919, separeret 1941. Ingen Børn. Bor i Hellerup. Den 23. September 1943 blev Dr. Hessellund viet til Jonna Pødenphant Frantzen, født 14. Februar 1906.

Ane Rasmusdatters og Rasmus Pedersens Efterkommere.

Nedenstaaende er opført Antoni Rasmussen og Johan Frederik Kuur Rasmussens Børn, Børnebørn og Børnebørnsbørn.

Antoni Rasmussen, født i Boulstrup 9. Maj 1842, død 29. August 1895, gift 2 Gange. 1 Gang med Bertha Sørensen, født i Søby 19. November 1844, død 18. Maj 1876. Anden Gang med Kjersten Rasmussen, født 29. December 1849 i Randlev, død 5. December 1912. Antoni Rasmussen var bosat i Fensten Overgaard og havde 4 Børn.

Johan Frederik Kuur Rasmussen, født i Boulstrup 19. Juli 1845, død 1904, gift 20. Juli 1872 med Maren Nielsdatter fra Bredkjær, født 26. April 1848 i Randlev Sogn, død 1923. 5 Børn.

A. Karen Rasmussen, født 24. Januar 1870 i Fensten, død 26. Oktober 1919, gift 29. Marts 1898 med Søren P. Sørensen i Søby, født 17. Juni 1876, død 6. November 1934. 4 Børn:

a) *Birthe Sørensen*, født 11. November 1898 i Gylling, gift 28. Februar 1920 med Husmand Chr. Laursen, født 22. Maj 1890 i Ørting. Bosat i Gylling. 1 Barn:

1) Karen Laursen, født 21. Februar 1924 i Gylling.

b) *Anders Sørensen*, født 1. Juni 1902 i Gylling, gift 29. Marts 1935 med Anna Sommer, født 27. August 1908 i Hesselballe pr. Hjortshøj. Bosat som Gaardejer i Gosmer. 3 Børn:

1) Anna Lise Sørensen, født 27. August 1935 i Skødstrup.

2) Niels Holst Sørensen, født 29. Maj 1937 i Skødstrup.

3) Karen Sørensen, født 14. Oktober 1940 i Gosmer.

c) Antoni Sørensen, født 7. Februar 1904 i Gylling, gift 22. Juli 1928 med Klara Nielsen, født 16. Juni 1901. Uddeler i Gangsted. 1 Barn:

1) Niels Erik, født 23. Juli 1931 i Vesterhede.

d) Vagn Sørensen, født 3. Maj 1906 i Gylling, gift 22. Maj 1940 med Karla Hansen. Bosat paa Lolland.

B. Ane Rasmussen, født 17. September 1872 i Fensten, gift 11. September 1899 med Rasmus Andersen, født 29. Sept. 1874. Gaardejer i Malskjær. 4 Børn:

a) Antoni Andersen, født 16. Januar 1902 i Malskjær, gift med Sofie Frandsen i Smederup, født 27. Februar 1902. Gaardejer i Lethenborg, Fruering Sogn. Ingen Børn.

b) Peter Andersen, født 25. Februar 1904 i Malskjær, gift 24. Juli 1937 med Elna Leth, født 10. Februar 1913 i Hou. 1 Barn:

1) Knud Andersen, født 27. Januar 1941.

c) Ejnar Andersen, født 21. April 1907 i Malskjær, gift 15. November 1941 med Karen Leth, født 8. Juli 1919. Bestyrer af Ørting Mosegaard.

d) Johannes Andersen, født 8. September 1909 i Malskjær, gift 23. Oktober 1935 med Marie Mikkelsen, født 25. Oktober 1912 i Dyngby. Ejer Fødegaarden i Malskjær.

C. *Birthe Rasmussen*, født 10. Juni 1879 i Fensten, gift 31. Maj 1901 med Knud Sørensen, født 5. September 1874 i Søby. (Fik $\frac{1}{3}$ af Fensten Overgaard, bor nu i Odder). 3 Børn:

a) *Antoni Sørensen*, født 1. September 1904, død 22. Juli 1911.

b) Kirsten Sørensen, født 22. Juli 1907, gift 16. Maj 1933 med Holger Andersen, Trustrup, født 9. September 1905. 2 Børn:

1) Kaj Andersen, født 18. August 1935.

2) En Datter, født 1. December 1943.

c) Birgitte Sørensen, født 1. September 1911, gift 8. November 1934 med Anker Sørensen, født 30. Juni 1908. 3 Børn:

1) Bent Sørensen, født 4. December 1936.

2) Birgit Sørensen, født 23. Juni 1941.

3) Ulla Marie Nygaard Sørensen, født 15. Maj 1943.

D. *Rasmus Overgaard Rasmussen*, født 30. September 1883, død 6. Juni 1927, gift med Kirstine Rasmussen, født 9. November 1885 i Ø. Uttrup. 3 Børn:

a) *Antoni Overgaard Rasmussen*, født 6. Oktober 1909 i Fensten, gift 29. September 1931 med Anna Margrethe Rasmussen, født 22. April 1908. Bosat som Gaardejer i Fensten. 5 Børn:

1) Aase Overgaard Rasmussen, født 15. Juli 1933.

2) Sigrid O. Rasmussen, født 8. Marts 1936.

3) Else O. Rasmussen, født 22. Juni 1937.

4) Kirsten O. Rasmussen, født 15. September 1938.

5) Arne O. Rasmussen, født 30. Januar 1941.

b) Johannes Overgaard Rasmussen, født 1. Juli 1911 i Fensten, gift 26. Maj 1937 med Rigmor Rasmussen, født 17. Januar 1915 i Nim. Gaardejer. 2 Børn.

1) Jørgen Overgaard Rasmussen, født 26. Marts 1938.

2) Inger Overgaard Rasmussen, født 27. August 1939.

c) Emma Overgaard Rasmussen, født 8. Oktober 1914 i Fensten, gift 29. Oktober 1933 med Gaardejer Josef Jannik, født 4. December 1910. Gaardejer. 2 Børn:

1) Knud Erik Jannik, født 23. April 1936.

2) Birgit Jannik, født 25. Oktober 1937.

A. *Rasmus Kuur*, født 12. Oktober 1873 i Boulstrup, gift 3. Maj 1901 med Kirstine Marie Pedersen fra Tvenstrup, født 17. Marts 1877. Bosat i Gylling Overballe. 2 Børn:

a) Johannes Kuur, født i Gylling 11. Oktober 1902, gift 26. Juni 1942 med Karen Bilgrad Larsen, Vejen, født 7. Januar 1916. Bosat i Gylling.

b) Nanna Kuur, født 25. Januar 1910.

B. Anna Kuur, født 10. Januar 1876 i Boulstrup, gift med Eskild M. Hartvig, født i Tange ved Rødkjærsbro 2. April 1874, død 15. April 1911. Gaardejer i Ørting. Ingen Børn.

C. *Niels Kuur*, født 10. April 1878 i Boulstrup, gift 7. Juni 1908 med Anna Nielsen, født 23. Februar 1882 i Lerdrup. Bosat i „Karensminde“, Gylling. 2 Børn:

a) Ester Kuur, født 4. Maj 1911.

b) Niels Frederik Kuur, født 26. April 1914, ugift.

D. Margrethe Kuur, født 20. September 1879 i Boulstrup, gift med Lærer Morten Stokholm. Bosat i Thoreby, Lolland. 2 Børn:

a) Signe Kuur Stokholm, født 19. Maj 1909 i Thoreby, Sekretær for Lederen af De Danske Andelslagteriers Fælleskontor, Axelborg, København.

b) Gunnar Kuur Stokholm, født 23. Juni 1911 i Ishøj, ugift. Grosserer. Bosat i Høje Skodsborg 4, Skodsborg.

E. *Johannes Kuur*, født i Gylling 21. September 1885, gift med Anna Pedersen, født 21. September 1893. Bosat i Nølev. 1 Barn:

a) Agnete Kuur, født 14. Februar 1916.