



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

EN SLÆGT JENSEN

fra

Skørping sogn

om

Andreas Jensen, født 1846,
og hustru
deres forfædre og efterkommere

A/S NORDISK SLÆGTSFORSKNING
SKRINGSTRUP, SKALS

1974

Som dybest brønd gi'r altid klare vand,
og lifligst drik fra dunkle væld udrinder,
saa styrkes slægtens marv hos barn og mand
ved folkets arv af dybe, stærke minder.
Din egen dag er kort, men slægtens lang;
læg øret ydmygt til dens rod forneden;
aartusind toner op i graad og sang,
mens toppen suser imod evigheden.

Vi søger slægtens spor i stort og smaat,
i flinteøksen efter harvens tænder,
i mosefundets smykke, plumpt og raat,
i kirkens kvadre, lagt af brede hænder.
Hvert skimlet skrift, hver skjoldet alterbog
har gemt et gran af slægtens ve og vaade;
nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drog,
og løfte mig en flig af livets gaade.

Lad mig kun flagre hen som blad i høst,
naar du mit land, min stamme, frit maa leve,
og skønne sange paa den danske røst
maa frie, stærke sjæle gennembæve.
Da staar en ny tids bonde paa sin toft
og lytter ud mod andre lærkesange,
mens himlen maler blaat sit sommerloft,
og rugen gulnes tæt om vig og vange.

Jeppe Aakjær.

Forord.

Den velkendte venstrepolitiker konsejlspræsident J.C.Christensen har engang sagt: "Det er en ringe slægt, der ikke har slægtsminder, og det er en ringe slægt, der ikke efterlader sig saadanne. Men den mand og den slægt er endnu ringere, som ikke vil værne om sine minder, saa de kan gaa videre til børn og børnebørn, slægt efter slægt". Ved at foranledige nærværende slægtsbog udarbejdet har den nulevende slægt ikke blot vist viljen til at ville værne om sine minder, men ogsaa skabt et eftermæle, som vil leve langt ind i fremtiden og være til uvurderlig glæde for kommende generationer.

Under denne synsvinkel bør man først og fremmest vurdere slægtsbogen, selv om den selvfølgelig ogsaa gerne skulle være til glæde for den nulevende slægt. Skulle De imidlertid under læsningen faa den tanke: "Hvad glæde har jeg egentlig af en saadan bog med dens omtale af en mængde forfædre, som jeg jo slet ikke har kendt? Vedkommer disse mennesker i det hele taget mig?" saa husk paa, at vor tid med alle dens nok saa tekniske fremskridt bygger paa fortiden, og at alt - ogsaa en selv - er et produkt af denne fortid. Rigsarkivar Johan Hvidtfeldt har engang sagt: "Vil mennesket forstaa sig selv og prøve at faa rede paa forudsætningerne for de mange forskellige, ofte modstridende evner og tilbøjeligheder, som findes hos den enkelte, maa han søge tilbage i slægtens fortid for at finde forklaringen. - Det slægts-historiske studium er derfor ikke et pedantisk samleri, der kun egner sig for folk med god tid. - Det er i virkeligheden et udslag af menneskets trang til at prøve at finde en indre sammenhæng i livets mangeartede foreteelser, den samme trang, som er forudsætningen for kunst og videnskab".

En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om ens forfædre, minder, som kan hjælpe en til midt i den forjagede og rodløse tid at finde et staasted. Løb bogen igennem og tag den saa frem, naar der er god tid til at fordybe sig i dens indhold. De fleste af de personer, der er omtalt, er ganske vist forlængst døde og begravede, men De kære læser, har

et meget nært fællesskab med dem den dag i dag, ikke blot ved blodets baand, men ogsaa ved Deres tanker, ord og handlinger. Færdes man ad gader og veje i f.eks. Skørping sogn, saa er det - selv om billedet har ændret sig noget - paa de samme gader og veje, slægtens gamle har gaaet, ligesom de bygninger, man passerer, er de samme, som dem ens forfædre har henlevet deres liv i. Her har de slidt og slæbt for det daglige brød, og her har de oplevet saavel mørke som lyse timer.

En slægt som denne kan sætte stærke præg paa den egn eller by, den kommer til at leve i. Det mærkes maaske ikke saa meget i det daglige, men hver dag er da ogsaa kun et lille led i den enkeltes liv, dagene skal lægges sammen i aar, og disse aar tæller slægten op i generationer. - Ud fra denne synsvinkel kan det være sundt for mennesket at bedømme sig selv, ikke som enkeltperson, men blot et led i kæden af generationer. Dette vil kunne bidrage til at hindre utidigt hovmod og samtidig give den enkelte en sund og livsbekræftende tro paa eget værd.

En døgnvise spaar, at om hundred aar er alting glemt, og det er sikkert rigtigt, naar det drejer sig om døgnviser og andet ligegyldigt. Enkelt- hederne forsvinder, men tilbage staar summen af de enkelte dages trofaste virke med den jord, de bygninger og de evner som slægten gav den enkelte at forvalte og give videre.

Til slut skal rettes en tak til slægtens medlemmer for den interesse hvormed udarbejdelsen af slægtsbogen er blevet omfattet, og for den hjælp, som fra alle sider er blevet ydet med hensyn til oplysninger og udlaan af billeder.

Med ønsket om at denne slægtsbog maa blive til gavn og glæde for nulevende og kommende generationer.

Skals, den 17. september 1974
A/S Nordisk Slægtsforskning

Orientering.

Denne slægtsbog er opdelt i to afsnit. Første afsnit, anetavlen, omhandler ægteparret Andreas Jensen og Hanne Andersen med forfædre, medens andet afsnit, efterkommeroversigten, bringer en omtale af efterkommerne efter nævnte ægtepar.

Ved udarbejdelsen af anetavlen er bl.a. anvendt kirkebøger, folketællingslister, skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller, justitsprotokoller, tingbøger og jordebøger samt forskellige personal- og lokalhistoriske værker.

Hver slægtslinie er fulgt saa langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og naar en linie standser helt op, maa det derfor forstaas saaledes, at enten svigter kilderne helt - kirkebøger og andre arkivalier findes ikke - eller de paagældende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til sognet. Almindeligvis er i saadanne tilfælde ogsaa omliggende sognes kirkebøger undersøgt.

Om nummereringssystemet i anetavlen gælder, at alle mandspersoner har lige numre og alle hustruer de umiddelbart derefter følgende ulige numre. En persons fader findes ved at gange denne persons nummer med to, hvorved altsaa ane nr. 6's fader har nr. 12 og moderen nr. 13, nr. 12's forældre har nr. 24 og 25, nr. 13's forældre nr. 26 og 27 etc., hvis man omvendt vil finde f.eks. barnet af ægteparret med numrene 30 og 31, saa halverer man det lige nummer. Barnet er altsaa ane nr. 15 gift med nr. 14, deres barn er nr. 7 gift med nr. 6, deres barn igen nr. 3 gift med nr. 2. For overskuelighedens skyld findes vedlagt en skematisk oversigt, hvoraf slægtsforbindelsen fremgaar.

Vedlagt findes endvidere en sol. Medens den skematiske anetavleoversigt redegør for slægtsforbindelsen tilbage i tiden fra stamfaderen (se

ovenfor), giver solen med stamfaderen i midten en oversigt over hans børn, børnebørn og oldebørn, mærket med henholdsvis romertal, store bogstaver og arabertal, og saaledes at laveste tal eller første bogstav i alfabetet er ældste barn i en søskendeflok. I bogens tekst videreføres dette system, saaledes at børn af arabertal er mærket med smaa bogstaver, disses børn med arabertal efterfulgt af en parentes etc. Man opnaar derved, at enhver person i efterkommeroversigten faar sit eget registreringsnummer, et nummer der redegør for forbindelsen tilbage til stamfaderen og dermed for slægtsforbindelsen til alle øvrige nævnte personer. Eksempel: II.F.2.b.. Nummeret angiver, at den paagældende er andet barn af II.F.2., som igen er andet barn af II.F., mens II.F. er sjette barn af II., som er andet barn af stamfaderen. Sætter man sig grundigt ind i dette system, kan man stedfæste enhver af de i efterkommeroversigten nævnte personer i forhold til sig selv.

For efterkommeroversigtens vedkommende gælder iøvrigt, at denne hovedsagelig er udarbejdet paa grundlag af opgivne oplysninger fra slægtens medlemmer, oplysninger som det ikke har været muligt ad anden vej at efterkontrollere eller supplere. Naar stoffet saaledes visse steder kan forekomme lidt mangelfuldt, skyldes dette enten, at de af slægtens medlemmer, der er blevet adspurgt, ikke har vidst mere, eller at nogle af vore mange skriftlige forespørgsler ikke er blevet besvaret.

Hartkorn - landgilde.

Hartkorn var oprindelig fællesbetegnelsen for de afgifter, bønderne ydede i naturalier - landgilde - til godserne. De forskellige afgifter var i godsernes jordebøger angivet i forhold til 1 td. rug eller byg, der var "haardt" korn i modsætning til havre, "blødt korn".

Forholdene paa de forskellige godser var afvigende, men normen for den almindelige beregning var følgende:

1 td. rug eller byg	1 td.	hartkorn
1 " gryn eller hvedemel	2 "	"
1 " hvede eller ærter	1½ "	"
1 " havre	½ "	"
1 " humle	½ "	"
4 læs enghø	1 skp.	"
12 gæs	1 td.	"

Efter enevældens indførelse 1660 indkaldtes jordebøgerne, og paa grundlag heraf udarbejdedes en fælles jordebog for alle landets ejendomme, den saakaldte matrikel af 1664, hvori ejendommene skyldsattes i hartkorn.

Denne skyldsætning viste sig snart at være uretfærdig, idet ligningen paa godserne som nævnt havde været noget forskellig, og man paabegyndte derfor i 1681 udarbejdelsen af en matrikel baseret paa jordens ydeevne - boniteten - der sattes i forhold til arealet og saaledes angav det hartkorn, der skulle svares.

Ved boniteringen sattes agerjorden i klasse efter godhed; enge, overdrev og skove takseredes efter udbyttet, de kunne frembringe, f.eks. antal hølæs, græsning, svins-olden m.m. Ogsaa mølleriet og enkelte andre erhverv blev inddraget heri og vurderedes efter indtægt, men enhedsbetegnelsen var stadig hartkorn. Trods mangelfuld opmaaling og kortlægning var denne hartkornsskyldsætning i begyndelsen god og retfærdig, men da den i halvandet hundrede aar blev benyttet som basis for grundskatten paa landet, blev den paa grund af jordernes forbedring m.m. efterhaanden mere og mere uretfærdig, hvorfor man i aarene 1806-1822 udarbejdede Danmarks sidste matrikel, der dog først kom til at gælde fra 1844. Boniteringen var denne gang langt mere om-

hyggelig, og al agerjorden sattes i takst fra 1 til 24. Af de bedste jorder beskattedes $6 \frac{1}{6}$ tdr.land (å 14.000 kvadratalen) til at yde 1 td. hartkorn. Paa Lolland og Falster gik der $9 \frac{4}{5}$ tdr.land og i Ringkøbing amt 45 tdr. land til 1 td. hartkorn. Gennemsnittet for hele landet var 18 tdr. land pr. td. hartkorn.

Vurderingen tog ikke hensyn til beliggenheden, hvilket i forbindelse med den tekniske udvikling medførte, at de daarlige jorders værdi ved opdyrkning, transportanlæg m.v. steg stærkt, uden at dette medførte takstændring og følgelig heller ikke skatteforøgelse. Hartkornskatten blev derfor utidssvarende, hvorfor man i 1903 vedtog loven om ejendomsskyld, hvilket betød en fuldstændig ophævelse af hartkornet som grundlag for skatter til stat og kommune.

Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage i tiden, og som er udarbejdet paa grundlag af de bevarede danske arkivalier. Maaske skuffes De og finder, at de resultater, der her er opnaaet, er meget sparsomme og mangelfulde og ikke staar i forhold til det, De har maattet betale for denne bog. Muligt er det ogsaa, at De er fuldt tilfreds og finder resultaterne baade gode og fyldestgørende.

Da disse divergerende opfattelser sikkert i de fleste tilfælde skyldes et naturligt manglende kendskab til forskningsarbejdet paa vore arkiver, skal vi her give en kortfattet redegørelse for arbejdets omfang og de kilder, som herunder benyttes.

I Danmark findes fem almindelige statsarkiver, nemlig Rigsarkivet i København og de fire landsarkiver (dækkende Sjælland og de sydlige øer), Odense (for Fyn m.m.), Viborg (omfattende hele Nørrejylland København ned til Kongeaaen) og Aabenraa (dækkende Sønderjylland). I Rigsarkivet opbevares Centraladministrationens arkiver (kongebreve, kancellikorrespondance, folketællinger etc.), medens landsarkiverne rummer de lokale embeders akter (kirkebøger, godsarkivalier etc.).

Den uindviede, der første gang aflægger besøg paa f.eks. landsarkivet i Viborg og her faar lejlighed til at kigge bag kulisserne, vil med største forundring konstatere, at denne store bygning rummer kilometer ved kilometer af boghylder fyldt med haandskrevne bøger og protokoller, prentet med gotisk, en skrift som forekommer nutidsmennesker komplet ulæselig.

I tilslutning til arkivet findes en stor læsesal, ved hvis borde man dagen lang ser folk sidde bøjet over de gamle arkivalier, ivrigt optaget af at grave stof frem om de hedengangne. Her sidder manden, der kun har været her nogle faa gange, og for hvem det hele endnu er saa nyt og uforstaaeligt, hvorfor han holder sig til de nyere kirkebøger. Her finder man den mere drevne amatør, som i flere aar har tilbragt al sin fritid med at forske, som efterhaanden har faaet lært at læse gotisk, og som foruden kirkebøgerne ogsaa gør brug af andre arkivalier. Og endelig sidder her den professionelle forsker, eksperten, som kan spille paa alle strengene, dels fordi han tilfulde behersker gotisk, og dels fordi han kender brugen af alle typer arkivalier og de muligheder, disse giver. For alle tre kategorier gælder imidlertid, at de i deres forskning konstant støder paa problemer og vanskelig-

heder. Størstedelen af tiden gaar da ogsaa med undersøgelser, som giver negative resultater, men saa meget større er forskerglæden, hvis omsider løsningen paa problemerne foreligger.

Anetavlen i denne slægtsbog er udarbejdet af eksperten, som har lagt al sin professionelle kunnen og masser af tid i arbejdet. Skuffes De over resultatet, maa De saaledes huske paa, at det ikke er forskeren, der har svigtet Dem, men derimod de arkivalier, han har haft til sin raadighed.

Hvilke arkivalier, der i det væsentligste er tale om, og hvorfor disse ofte svigter, fremgaar af det følgende.

Kirkebøgerne er slægtsforskerens vigtigste kilde. I hvert af Danmarks ca. 1300 sogne har præsterne igennem tiden i disse kirkebøger indført oplysninger om sognets beboere saasom fødsel, daab, konfirmation, vielse, død og begravelse. Kirkebogsføringen blev ved lov paabudt i 1646, og i en snes tilfælde kan den jyske halvø endog opvise endnu tidligere førte og til vore dage bevarede kirkebøger, hvoraf den ældste er fra 1573 og stammer fra Hjortkær sogn i Sønderjylland. Dette betyder imidlertid ikke, at kirkebøgerne normalt findes fra 1646 og ned til i dag. I de ældste tider førtes kirkebogen nemlig kun i ét eksemplar, der som regel opbevaredes i præstegaarden. Krige, plyndringer, brand og manglende omtanke for disse arkivaliers betydning resulterede i masser af tilfælde i, at kirkebøgerne gik tabt. Normalt er kirkebøgerne saaledes kun bevaret tilbage til ca. midten af 1700-tallet, og alene i Nørrejylland findes 50 sogne, hvor alle kirkebøger er gaaet tabt før 1814, det aar hvor der blev paabudt dobbelt kirkebogsføring i samtlige sogne.

Dels dette og dels den omstændighed, at mange af de ældre kirkebøger er ret mangelfulde og i perioder slet ikke har været ført, er ting, der vanskeliggør forskerens vilkaar meget.

Folketællingerne fra 1787, 1801, 1834, 1840 og 1845 er udmærkede hjælpeklender, dersom kirkebøgerne svigter. Især er tællingen fra 1845 af betydning, idet det af denne ogsaa fremgaar, hvor folk er født, medens de øvrige tællinger kun oplyser om navn, alder, stilling, ægtefælle og hjemmeverende børn.

Skøde- og panteprotokollerne fortæller os om ejendomshandeler og optagelser af laan etc. Protokoller af denne art blev paabudt ved forordning af 1738, men en stor del er gaaet tabt. Det siger sig selv, at disse arkivalier

kun har betydning, naar man beskæftiger sig med personer, der ejer fast ejendom, saasom bedrestillede borgere og selvejerbønder.

Fæsteprotokollerne er af væsentlig betydning, idet den altovervejende del af landbefolkningen i tiden frem til omkring 1800 var fæstere under en eller anden herregaard. Disse protokoller indeholder fæstebrevene, dokumenter, som udfærdigedes hver gang godset bortfæstede en af sine ejendomme. Fæsteprotokollerne er at finde i godsarkiverne og er mange steder bevarede fra første halvdel af 1700-tallet. Ofte maa man imidlertid konstatere, at arkivalier fra det gods, som de paagældende forfædre har været fæstere under, helt eller delvis er gaaet tabt. Det kan nok generelt siges, at de større østjyske godskomplekser med deres bedre gennemførte administration kan opvise det største antal komplette og velbevarede godsarkiver, hvori- mod det er smaat med godsarkiverne i Vestjylland. Til gengæld kan Vestjylland opvise en langt tidligere overgang til selveje, end tilfældet er i Østjylland.

Skifteprotokollerne omhandler skifte- og arvegang og fortæller os, hvad folk har efterladt sig ved deres død, samt paa hvilken maade efterlænderne fordeles arvingerne imellem. I et skifte vil saaledes afdødes børn være nævnt, en omstændighed der kan tjene som bevis for et slægtsskab, som ellers ikke paa grund af manglende kirkebøger lader sig paavise. Skifteprotokollerne er at finde i de enkelte jurisdiktioners arkiver, i godsarkiverne og i de gejstlige arkiver, alt afhængig af hvilken kategori de paagældende personer har tilhørt.

Tingbøgerne er en kilde, hvorigennem det nu og da lykkes at føre en bondeslagt endnu flere led tilbage - ofte til 1500-tallet. Dette kan f.eks. ske paa den maade, at der opstaar en strid om ejendomsforholdet til en mark, og ved den i den anledning foretagne tinghøring vil de afgivne vidneforklaringer nøje være gengivet i tingbogen. Man kommer saa ud for, at Peder Jensen fremstaar paa tinge og vidner, at den paagældende mark har tilhørt hans far Jens Pedersen; som har overtaget den fra sin far o.s.v.

Justitsprotokollerne fortæller os, om forfædrene har været indblandet i retssager, medens yordebøgerne og matriklerne giver oplysninger om de enkelte gaardes størrelse, om ejer- og fæsteforhold etc.

Trykte kilder omfatter tidligere trykte stamtavler og anetavler, historiske aarbøger, stater, købstadshistorie, sogne- og egnsbeskrivelser etc.

Hvis man saaledes i en forslægtslinie kommer ind i et miljø, der ligger uden for den egentlige bondestand, det være sig degne, præster, proprietærer, godsejere, herredsfogeder, herredsskrivere, prokuratorer, officerer og underofficerer samt embeds- og bestillingsmænd i by og paa land, saa viser der sig for forskeren gode muligheder for gennem de trykte kilder at finde stof om disse personer og deres forfædre.

Med denne indledning har vi forsøgt saa kortfattet og enkelt som muligt at fortælle lidt om arkivverdenen og de problemer, som møder slægtsforskeren med det formaal at give Dem indblik i arbejdets omfang og bringe Dem en vis viden om slægtsforskning, en viden, som muligvis vil være Dem til gavn ved gennemlæsningen af anetavlen.

Anetavle
for
Andreas Jensen
og
Hanne Andersens
børn

1. GENERATION.

Ane 2 Andreas Jensen

er født den 26. oktober 1846 paa Skørping Præstegaards Hede, Skørping sogn, og han døde den 5. december 1895 i Skørpinglund.

Hans daab fandt sted den 18. april 1846; gudmoder var moderen, og faddere var husmand og skovfoged Chr. Poulsen Søndergaards kone af Vedstedhuset, der stod hos, faderen, husmand Niels Pedersen Gjerding samt ungkarl Peder Nielsen Gjerding af Skørping Præstegaards Hedehuse.

Andreas Jensen blev gift den 30. december 1869 i Skørping med

Ane 3 Hanne Andersen

Forlovere ved brylluppet var husmand Anders Nielsen Gjerding og indsidder Søren Christian Stubberup, begge af Skoven.

Hanne Andersen er født den 13. oktober 1849 i Rebild, Skørping sogn, og hun døde den 21. september 1896 i Skørpinglund.

Kirkebogen oplyser ved hendes fødsel, at hun var datter af ugift Ane Pedersdatter, og som barnefader udlagdes ungkarl Anders Nielsen af Skørping Præstegaards Hedehuse, der da opholdt sig hos Anders Jørgensen i Skovhusene. Parret indgik 2 maaneder senere ægteskab.

Andreas Jensen overtog efter faderen ejendommen Skørpinglund, som han drev, samtidig med at han ligesom faderen var kulsvier. Ved hans død overgik ejendommen og kulsvierhvervet til sønnen Søren (VI.), hvis søn Ejner i 1937 overtog begge dele. Nedenstaaende artikel fra 1963 fortæller om sidstnævnte og arbejdet som kulsvier:

"Lige meget, hvad Ejner Jensen laver - eller hvor han befinder sig paa ejendommen, kigger han bestandig i retning af skoven ved stuehuset, hvor røg stiger op fra to skorstene. Er røgen hvidlig, passer han trygt sin dont, hvad enten det er at lægge kartofler, flytte køer eller sprede kunstgødning paa marken. Men bliver røgen gullig eller blaalig, smider han alt andet til side og styrter ned til skorstenene ved et par store

ovne. Saa er trækullene i fare, og kulsvieren Ejner Jensen faar overtaget over bonden.

Det er alene paa røgen, jeg kan se, om trækulsbrændingen foregaar rigtigt. Gul eller blaa røg fortæller, at brændingen gaar for stærkt, og saa er det med at faa kastet mere jord op om hullerne i ovns bund - ellers bliver der ingen kul - kun aske - og det er jo ikke meningen. Daa er ikke alene bølgeknip-lerne, men ogsaa tiden spildt, siger Ejner Jensen, som er den sidste kulsvier i de store skove ved Rold i Himmerland.

I fordums dage vrimlede denne egn med kulsviere. Nogle indvandrede fra Sydeuropa, og himmerlændingene gik i arv fra far til søn.

Den 57-aarige Ejner Jensen er fjerde generation af en kulsvierslægt, og han har været med til brændingen, siden han som fire-aarig kom med faderen ind i skoven til milerne. Oldefade- ren havde for ca. halvandet hundrede aar siden lært brændin- gens svære kunst i Tyskland, hvortil han drog for at lære at blive en dygtig brænder.

Noget tyder paa, at Ejner Jensen - som kalder sig trækuls- brænder - bliver den sidste kulsvier i familien. En søn paa 18 aar har valgt at gaa i smedelære, og den yngste, 12-aarige Fro- de, som tit hjælper faderen ved brændingen, ved ikke rigtig, hvad han vil, naar han kommer til skelsaar og alder. Frækuls- brænding er et beskidt og ikke videre lønnende arbejde, som maa kombineres med overtagelse af den fædrene gaard "Skørping- lund" med 18 tdr. land under plov og 12 tdr. med vildtvoksen- de skov, og det er ikke just lovord om den økonomiske side af landbrugserhvervet, Frode hørerm naar han arbejder sammen med faderen i denne tid.

- Tidligere tog jeg trækulsbrændingen som en bibeskæfti- gelse, der supplerede landbruget, akkurat som naar andre land- mænd tager en mælketur, holder kaniner eller lignende. Sandhe- den er, at i dag holder jeg højere timeløn ved kulovnen end ved landbruget, siger Ejner Jensen.

Hver fjortende dag brænder Ejner Jensen tolv rummeter bø- geknipler fra Rold skov, og naar de har brændt under skarp kon-

trol i ca. et par døgn og langsomt er kølet af i løbet af tre døgn, ligger der i ovnen 36 hl trækul, som bliver puttet i sække og lagt paa lageret. Kullene indbringer ham 12 kr. pr. hl, mens bøgekniplerne er betalt med 15 kr. pr. rummeter, og saa har han haft arbejdet med at køre det hjem fra skoven. Et stort lager af bøgetræ er Jensen nødt til at have, da trækulsbrændingen foregaar paa alle aarstider. 300 rummeter gaar paa et aar gennem hans ovn.

- Den sidste kulsvier i Rold er altsaa blevet mekaniseret?

- Det kan man godt sige. Det var krigen, som nødvendigjorde, at jeg byggede ovnene her - vognmændene var jo helt vilde efter at faa trækul til de generatordrevne biler. Jeg byggede dengang fem ovne her paa pladsen og havde mandskab til at køre bøgeknipler hertil og hjælpe ved paafyldning og udtømmning af ovnene. Brændingen overvaagede jeg selv - det er kunsten. Mange virksomheder var dengang meget ivrige efter at købe trækullene, men efter krigen sank efterspørgslen, og jeg lod kun disse to ovne staa tilbage.

Mine trækul sælges over hele landet. Trækul bruges bl.a. ved svejsning af store motorblokke, støberierne bruger ogsaa en del og de anvendes jo til havegrill'en.

Før 1941 sved vi kullene paa den gammeldags maner med at opbygge miler paa skovbunden. Træet var stablet og dækket med tørv. Under brændingen, der varede fem-seks døgn skulle der vaages dag og nat. Jobbet bestod i at dæmpe eller fremme trækket, alt efter hvordan brændingen forløb.

En enkelt mand kunne passe mange miler, naar de var antændt, og det var jo naturligt, at de ikke mindst i kolde nætter søgte sammen, naar alt gik godt. Saa gik snapseflasken fra mund til mund, og der blev fortalt de sælsomste krøniker om kulsviernes natlige oplevelser i skoven, naar de mødte overnaturlige væsener. Maaske stammede det fra flasken, jeg ved det ikke, men spændende var det.

Min far leverede bl.a. trækul til en del skræddermestre, som brugte trækullene til at opvarme de store pressejern med. Kobbersmede og blikkenslagere var ogsaa faste aftagere, før de

moderne blæselamper kom frem, og De danske Spritfabrikker brugte trækul til filtrering.

- Trækulsbrænding er en gammel profession i Himmerland?

- Ja. der er i skovene fundet mange spor efter miler benyttet for mange, mange aar siden. Bl.a. brugte man i længst svundne tider trækul til udvinding af malm ved Madum sø. Det var engang saadan, at mange landmænd brændte kul, naar vinteren forhindrede arbejde paa markerne.

- Og en dag vil den sidste "mile" - ovnen her - blive slukket for sidste gang. Ja, det maa man se i øjnene, men man maa ogsaa regne med, at det vil blive vanskeligt at faa bøgeknipler til brændingen. Bøgen forsvinder til fordel for granen, og af grantræ bliver der nogle elendige kul- Sagen er, at skoven jo er en forretning, og mens det tager ca. 50 aar, før en bøgkultur giver penge, faar skovejeren noget ud af en gran- kultur allerede efter 25 aars forløb.

Men, saa længe jeg kan, og der er brug for det, vil jeg lade ovnen her brænde. Jeg er kulsvier og kunne sikkert ikke undvære at have ovnen at passe, siger Ejner Jensen."

Andreas Jensen og Hanne Andersen havde i deres ægteskab børnene: I. Jens Anton, født 1870, død samme aar, II. Jens Anton, født 1871, III. Anders, født 1872, IV. Ane, født 1873, død 1874, V. Frederik, født 1874, VI. Søren, født 1876, VII. Christian, født 1878, død samme aar, VIII. Christian, født 1880, død samme aar, og IX. Ane, født 1885, død 1886. De 4 børn, der blev voksne, og deres efterkommere er nærmere behandlet i bogens andet afsnit.

2. GENERATION.

Ane 4 Jens Sørensen Stubberup

er født 1788 i Stubberup, Aarestrup sogn, og han døde den 26. april 1864 paa Skørping Hede.

Han blev døbt den 3. februar 1788, baaret til daaben af Lars Hyldgaards kone af Aarestrup, hos gik Søren Pedersens datter af Røde Mølle, og faddere var Peder Fløe, Christen Fløe og Christen Larsen af Aarestrup.

Jens Sørensen Stubberup var gift første gang med Maren Sørensdatter, med hvem han ankom til Skørping i aaret 1818 fra Aarestrup sogn. Han kaldes da træskomand. Hun døde den 3. august 1840 i Skørping, og den 8. maj 1842 giftede han sig derpaa anden gang i Skørping med

Ane 5 Ane Kirstine Sørensdatter

Forlovere ved vielsen var gaardmand Peder Sørensen Vestergaard af Skørping og husmand Søren Andersen af Brændemosehus.

Ane Kirstine Sørensdatter er født 1808 i Møldrup Nørskov, Astrup sogn. Hun blev hjemmedøbt den 20. juli 1808 og fremstillet i kirken den 11. september samme aar. Gudmoder var mosteren Maren Pedersdatter, der tjente hos birkedommer Nissen, og faddere var Christen Pedersen Smed i Ll. Arden, gaardmand Chr. Christensen, ungkarl Christen Pedersen Rytter og Jens Nielsens datter Bodil, alle af Axelterp.

Den 27. september 1823 udstedte sognepræsten til Skørping og Fræer Menigheder Henrik Hansen fæstebrev til Jens Sørensen Stubberup paa et hus beliggende paa Skørping Præstegaards Hede. Huset bestod af 6 fag, og der var et tilliggende areal paa 15 tdr. land i det sydvestlige hjørne af heden. Heraf var de 10 tdr. land dyrkbar, og de 5 øvrige tdr. land var kun tjenlige til brændsel. Fæsteren skulle aarligt yde 50 dages arbejde paa præstegaarden, enten i haven, i marken eller paa heden. Fæsteren skulle være befriet for at svare tiende af stedet de første 20 aar.

Jens Sørensen Stubberup havde lært kulsvierhaandværket som ung i Tyskland og passede denne profession samtidig med landbruget.

Ane 6 Anders Nielsen

der undertiden nævnes med tilnavnet Gjerding, er født den 27. august 1819 i Gerding sogn, og han døde den 17. april 1887 som enkemand og fattiglem paa Skørping Præstegaards Hede.

Han blev hjemmedøbt umiddelbart efter fødslen og fremstillet i kirken den 17. oktober 1819. Han blev baaret til daaben af jomfru Christiane Tillemann, hos gik Mariane Knudsdatter af præstegaarden, og de øvrige faddere var Herman Christian Tillemann, gartner Hans Lorentzen og husmand Peder Nielsen af Gerding.

Anders Nielsen blev gift den 29. december 1849 i Skørping med

Ane 7 Anne Pedersdatter

Forlovere ved brylluppet var husmand Niels Pedersen af Skørping Præstegaards Hede og indsidder Anders Christensen Sletting af Rebild, Skørping sogn.

Anne Pedersdatter er født den 19. april 1821 i Dollerup, Blenstrup sogn, og hun døde den 3. november 1891 i Rebild.

Ved Anne Pedersdatters fødsel oplyses det, at hun er datter af tjenestepige Cathrine Skaarup, og som barnefader udlagdes Peder Nielsen fra Hedegaardene.

Faddere ved hendes daab var Maren Nielsdatter af Dollerup og Kirsten Nielsdatter af Blenstrup, Chr. Henriksen af Hedegaardene samt Søren og Laurs Skaarup fra Dollerup.

Folketællingen 1860 for Hellumtved i Skørping sogn oplyser, at Anders Nielsen var skovfoged. I andre arkivalier oplyses det, at han var husmand og skovløber i Klodholm (Rebild).

3. GENERATION.

Ane 8 Søren Pedersen

er født 1752 i Stubberup, Aarestrup sogn, og han døde den 19. februar 1830 i Skørping.

Han blev døbt den 4. juni 1752, og faddere ved daaben var Gregers Jacobsen af Kyllingbro, Anders Jørgensen af Skovhuset, Niels Justsen, Stubberup, Anna Nielsdatter i Ersted og Maren Lauritsdatter, Ersted.

Søren Pedersen blev gift den 11. marts 1781 i Aarestrup med

Ane 9 Margrethe Pedersdatter Fløe

Forlovere var Niels Larsen af Stubberup og Peder Fløe af Aarestrup.

Margrethe Pedersdatter Fløe blev døbt den 22. oktober 1758; faddere nævnes ikke. Hendes død er forgæves søgt.

Den 2. februar 1781 blev Søren Pedersen og Margrethe Pedersdatter Fløe trolovet. Trolovelsen kendtes allerede i middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhaanden fik den kirkelige vielse dog større og større betydning, og ved ordinans af 19. juni 1582 bestemtes det, at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten. Før den kirkelige vielse blev foretaget, skulle der dog finde trolovelse sted i overværelse af præsten og fem andre personer. En saadan trolovelse var forpligtende for begge parter og kunne kun ophæves efter kongelig bevilling. Efter loven skulle præsterne "alvorligen forbyde de trolovede personer at søge seng sammen, før end de i kirken retteligen blive samlede", men blandt almuen overholdt man ikke denne lovbestemmelse, idet man bibeholdt den gamle opfattelse af trolovelsen som den egentlige ægteskabsstiftende handling. I aaret 1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kongeligt rescript af 4. januar, men trolovelsesskikken fortsatte dog - uden at være ægteskabsstiftende - og er i vore dage afløst af forlovelsen. Som et ydre tegn paa trolovelsen bar den trolovede - i hvert fald hvis det var en mere fornem person - en fingerring af guld,

der blev anbragt paa fjerde finger, "thi 'viise mestre og læger skriver, at der ganger en aare fra hjertet op til den fjerde finger."

Søren Pedersen fik den 19. februar 1781 af Iver Rosenkrantz Levetzau til stamhuset Restrup fæstebrev paa den gaard i Stubberup i Aarestrup sogn, som faderen hidtil havde haft i fæste, men nu formedelst alderdom og skrøbelighed havde opladt for sønnen. Gaardens gamle hartkorn var efter den nye matricul 7 tdr. 1 skp. 2 alb.

Søren Pedersen overtog ejendommen paa følgende vilkaar:

1. "Gaarden antager Søren Pedersen straxen og bekommer dermed dens paastaaende bygninger samt derudi værende besætning, korn og foder, sæden i marken samt ald dens tilliggende og øvrige med rette tilhørende.
2. De kongelige skatter og contributioner af gaarden og dens hartkorn samt ekstraskatterne, som ere eller vorder paa-budne, betaler Søren Pedersen til rette forfaldstider, uden restance.
3. Yder landgilde til sit herskab aarlig til hver Mortensdag efter jordebogen rug 2 tdr., byg 2 tdr., havre 2 tdr., 1 lam, 1 gaas, penge 4 mark og 10 skill., og forretter helgaards hoverie til Torstedlund med flid og troskab.
4. Da Stubberup er nær beliggende ved Torstedlunds Hovedgaards Skov, saa tilforbindes Søren Pedersen at holde sig i særdeleshed skovforordningen af 20 januar 1733 og hvad ellers om skoven allernaadigst er eller vorder befalet allerunderdanigst efterrettelig ikke at beskaade indhegningerne om skoven, som til deres fredning og ungskovs opelskning ere eller herefter vorder gjorte, men tilbørlig at bevare samme og ingenlunde indsætte smaa creaturer af nogen slags derigennem ind i skoven den unge opvoxende skov til beskadigelse.
5. Det lidet huus norden i gaarden som Peder Sørensen har bygt beholder hand og hustrue til beboelse deres levetid, men derefter tilhører det gaarden.

6. Holder Søren Pedersen gaarden paa bygning og besætning i forsvarlig stand, allene at han gives noget gl. eng til hielp til underlønninger, naar han skal bygge første gang paa udhusene og i tilfælde af dødsfald, eller at han paa anden aarsag, skulle kvittere gaarden, tilsvares af ham eller arvinger gaardfæld, besætning, sæde og tærekorn, avlingen bruger og dørker han vel og forsvarlig og intet af gaardens ejendom eller tilliggende i nogen maade til upligt bruger, tilstæder at bruges af andre eller lader gaarden frakomme, er sit herskab og fuldmægtig hørig og lydige samt i alle tilfælde retter og forholder sig efter hans majestæts allernaadigste lov og anordninger som en fæstebonde og landboe alt at efterkomme under dette fæstes og indfæstningens fortabelse, som er betalt efter accordt med 10 rdr."

Ane 10 Søren Andersen

der var pottemager og husmand i Brøndemosehus i Astrup sogn, er født 1779 i Møldrup, Astrup sogn, og han døde den 1. maj 1854 som aftægtsmand hos sønnen Christen Sørensen i Brøndemosehus.

Hans daab fandt sted Sc. Stephans Dag 1780; gudmoder var Søren Rytters datter i Stenstrup Mette, og faddere var Bartholomæus Hansen, Anders Jensen, Chr. Ottosen og Poul Christensens hustru, alle af Møldrup.

Søren Andersen blev gift den 10. juli 1801 i Astrup Kirke med

Ane 11 Ane Marie Pedersdatter

Forlovere ved brylluppet var Anders Jensen i Møldrup og Peder Pedersen i Axelterp, Astrup sogn.

Ane Marie Pedersdatter er født 1778 i Axelterp, og hun døde den 25. april 1846 i Brøndemosehus.

Hendes daab fandt sted den 8. november 1778, og faddere var Niels Heegaard, Christen Sørensen, Søren Poulsen og Poul

Sørensens datter, alle af Axelterp, samt Christen Smeds hustru i Astrup, der var gudmoder.

Ane 12 Niels Pedersen

der nævnes med tilnavnet Gjerding, er født 1795, og han døde den 17. april 1887 paa Skørping Præstegaards Hede.

Han var gift med

Ane 13 Anne Johanne Andersdatter

der er født 1797 i Skørping. Hun døde den 5. januar 1855 paa Skørping Præstegaards Hede.

Hendes daab fandt sted den 12. marts 1797 i kirken, og faddere var Jens Hiul, Skørping, Mathias Hjort i Hardahl, Niels Jensen og Karen Jensen paa Teglgården samt Else Christensdatter i Hardahl, som bar barnet.

Den 23. september 1823 fik Niels Pedersen, der her nævnes med tilnavnet Gjerding, fæstebrev paa et 6 fag stort hus beliggende paa Skørping Præstegaards Hede. Huset havde et tilliggende areal paa 9 tdr. land, hvoraf 4 á 5 tdr. land var dyrkbar, mens det øvrige kun var tjenligt til brændsel. Det oplyses, at huset var beliggende imellem Rebildvejen og vejen fra den saakaldte Søvnmose.

Fæsteren forpligtede sig til aarligt at yde 26 dages arbejde for præstegaarden, det være sig i haven, marken, engen og mosen eller arbejde paa heden, alt paa fri kost.

Fæsteren skulle være tiendefri de første 20 aar, og det anføres endeligt, at hvis der findes ler eller mergel paa de huset tillagte jorder, saa skulle præsten have ret til samme og endvidere ret til fri kørsel dertil, mod at der ydes fæsteren fuld vederlag i jorder, der grænser op til hans lod.

Ane 14 Peder Nielsen

er født den 7. januar 1797 i Hedegaarde, Blenstrup sogn. Han

blev døbt den 29. januar 1797, og faddere ved daaben var væver-
sken Niels Knudsens hustru af Tustrup, Niels Tordsens datter
Mette af Horsens, skoleholder Peder Justesen af Blenstrup samt
Laur Nielsen af Horsens Hedegaard og Niels Jensen af Dollerup.

Peder Nielsen udlagdes som barnefader af

Ane 15 Ane Cathrine Sørensdatter Skaarup

til datteren Anne Pedersdatter (Ane 7).

Ane Cathrine Sørensdatter Skaarup er født ca. 1788 i
Skaarup, Ravnkilde sogn. Hendes herkomst kendes fra skifte ef-
ter faderen i 1804.

Ved datterens fødsel i 1821 var Peder Nielsen garder i
København, mens Ane Cathrine Sørensdatter Skaarup var tjene-
stepige i Dollerup, Blenstrup sogn. Deres videre skæbne kendes
ikke.

4. GENERATION.

Ane 16 Peder Sørensen

er født ca. 1718 i Oplev, Gravlev sogn, og han døde antagelig 1781, men kirkebogen har intet herom.

Den 20. august 1741 blev Peder Sørensen trolovet og den 22. oktober samme aar viet i Aarestrup Kirke til

Ane 17 Anne Lauritsdatter

Forlovere var Søren Pedersen af Oplev og Laurits Nielsen af Ersted.

Anne Lauritsdatter er født ca. 1715 i Ersted, Aarestrup sogn, og hun døde 1759 i Stubberup.

Anne Lauritsdatter blev gift første gang den 27. december 1738 i Aarestrup med Jens Christensen, der var gaardfæster i Stubberup. Han døde 1740.

Peder Sørensen fik den 11. august 1741 af Christian Friderich Levetzau udstedt fæstebrev paa en gaard i Stubberup med hartkorn 7 tdr. 1 skp. 2 alb. Gaarden havde tidligere været fæstet af Anne Lauritsdatters første mand Jens Christensen.

Den 9. maj 1759 afholdtes der skifte efter gaardfæster Peder Sørensens afdøde hustru Anne Lauritsdatter, der i ægteskab med enkemanden havde avlet børnene: Jens Pedersen, 17 aar, Søren Pedersen, 6 aar, Maren Pedersdatter, 14 aar, Anne Pedersdatter, 14 aar, Lisbeth Pedersdatter, 11 aar, Kirsten Pedersdatter, 9 aar, og Inger Pedersdatter, 2 aar gammel.

Paa børnenes vegne mødte som født værge morbroderen Niels Laursen af Ersted.

Der blev foretaget registrering og vurdering af boets værdier, hvoraf kan nævnes: et fyrretræsbord med aaben fod, et rødt fyrretræsskab med to døre, et lidet fyrreskab, en fyrretræshylde med seks hollandske stentallerkner, et rødt stenkrus med tinlaag, et blaat tinkrus, to messinglysestager, et rødt fyrretræs-stolpesengested med omhæng hvorpaa fandtes: en blaa og hvid sengeklæde, en rødtribet vadmelsoverdyne, en do. vadmelsunderdyne, to vadmelsdyner, et blaarlærredslagen og to hovedpu-

der. I en liden foldebænk var der to vadmelsdyner. Desuden var der en jernbilæggekakkelovn, et fyrretræsbord, to sengesteder med diverse sengeklæder, en kobberkedel i gruen, en jerngryde, en ildfort, to bøgekar, 3 fyrrestriber, en gammel haandkværn og et bækar.

Paa gaardspladsen stod der en trævogn med tilbehør, en do. ringere, en gammel do., en plov med tilbehør af drættetøj, tre harver, tre høleer med drag, en lyngle, tre grebe, to spader, seks river, to plejle, en hakkelseskiste med kniv, to haandøkser, en bredøkse, to baandknive, fem navere, en hammer, et gammel slibesten og en sav.

Besætningen bestod af en sort hest, 18 aar, 1 rdr., en brun hoppe, 13 aar, 5 rdr. 2 mk., en brun hoppe, 13 aar, 10 rdr., en brun hest, 11 aar, 10 rdr., en hoppe, 13 aar, 5 rdr. 2 mk., en sort do., 12 aar, 6 rdr. 4 mk., en sort do., 9 aar, 6 rdr. 4 mk., en brun do., 7 aar, 6 rdr., en brun merplag, 2 aar, 3 rdr. 2 mk., to brune aaringer, 5 rdr. 2 mk., en sorthjelmet ko, 10 aar, 3 rdr. 2 mk., en sort ko, 9 aar, 3 rdr. 2 mk., en graahjelmet ko, 7 aar, 3 rdr. 4 mk., en graagrimet, 6 aar, 3 rdr. en sort do., 2 aar, tre-aarings kalve, 2 rdr., to gæs og en gase, 1 mk. 8 skill., og seks høns, der vurderedes til 1 mk. 8 skill.

Værdien af boet opgjordes til ialt 130 rdr. 3 mk. 6 skill. Man gik derefter over til at vurdere boets udgifter, som bl.a. bestod af gaardens brøstfældighed: 11 fag stuehus skulle repareres for 7 rdr., 13 bindinger ladehus for 13 rdr. og den nordre lade paa 10 bindinger for 6 rdr. 4 mk. Stalden med 9 bindinger skulle repareres for 9 rdr., og fæhusets 8 bindinger trængte til reparation for 4 rdr.

Til gaardens drift udkrævedes otte plovbæster, to vogne, en plov med behør samt to harver.

Udgifterne opgjordes til ialt 140 rdr. 2 mk., og der kunne saaledes intet blive at arve.

Som før anført var Anne Lauritsdatter gift første gang med Jens Christensen, der døde 1740. Medens han var fæster af gaarden, opstod der natten mellem den 6. og 7. september 1931 en

brand, fortæller Th. Johansen i "Af Aarestrup sogns Historie". I den anledning blev Jens Christensen sammen med sine naboer indkaldt til birketinget den 9. oktober 1731, og Jens Christensen oplyste her, at ilden var opstaaet, mens alle folkene var i seng. Den var opstaaet i rollingens (stuehuset) vestende, hvor ingen ild eller ildsted var. Han forsikrede, at der i otte dage ikke havde været ild under husets brygkedel eller bageovn, ej heller havde de haft lys om aftenen, da de paa grund af deres tunge arbejde havde været trætte, efter at de i samfulde otte dage havde haft travlt med at indavle rug og havre, som gud havde givet dem. Børn og folk var faldet saa haardt i søvn, at de ikke kunne høre eller fornemme ildens bulder i vesterenden, før stuedøren var i fuld brand og de øvrige huse ogsaa var antændt. Bindehundens usædvanlige skrigen og tuden vækkede manden og pigen, og stuen var da opfyldt af røg og kvalme. Nøgne for de ud, drengen løb til naboen, og en karl blev jaget til Aarestrup, en fjerding vej derfra, for at ringe med kirkeklokke, men fra gaardspladsen naaede de kun at redde vogne og plov ud paa marken. I deres alderdom var de nu tvunget til at betle, saafremt kgl. majestæt af svær naade ikke ville række ham en hjælpende haand.

Naboen Niels Justesen vandt (svor) ved lovens ed og oprakte fingre, at det var sandt. Hans eget hus fyldtes med røg og puls. De opbrød planker og gærder som stod mellem gaardene, men havde gud ikke af naade vendt vinden, som var i nordøst og straks kastet den paa sydøst, saa havde hans egen gaard ikke bleven reddet: "Thi der blev kastet mange støcker ild paa husene."

Folkene fra Aarestrup, der var blevet tilkaldt af klokkerne og karlens jammerlige raab "ridendes og løbendis" kunne bekræfte, at intet af bygningerne stod til at redde.

Ane 18 Peder Jensen Fløe

er født 1717, og han døde 1788 i Aarestrup og blev begravet den 1. maj. Han var da paa aftægt hos sønnen Laurs.

Han blev gift den 11. november 1744 i Aarestrup med

Ane 19 Maren Lauritsdatter

Forlovere var Chr. Bertelsen og Laur. Pedersen i Aarestrup.

Maren Lauritsdatter er født omkring 1725, og hun døde før 1787.

Den 28. oktober 1844 udstedte herskabet paa Torstedlund fæstebrev til Peder Jensen Fløe paa en godset tilhørende fæstegaard i Aarestrup By. Gaarden havde sidst været beboet af Søren Dahl, som havde opgivet fæstet paa grund af armod. Gaardens hartkorn var 6 tdr. 1 skp. 2 fjdk. 1 4/5 alb. Paa grund af gaardens slette tilstand blev Peder Jensen Fløe fritaget for at svare landgilde de første 3 aar.

Ane 20 Anders Christensen

der var landmand og pottemager i Møldrup, Astrup sogn, er født ca. 1720-1721, og han døde 1801 i Møldrup og blev begravet den 31. januar.

Man ved ikke med bestemthed, hvornaar Anders Christensen Pottemager er født, men han kan muligvis være identisk med Christen Rostrup og hustru El Christensdatters barn Anders, som døbttes den 19. september 1723, men det mest sandsynlige er, at han er søn af Christen Pottemager i Møldrup i Astrup sogn, der er født 1690 og døde 1762. Denne Christen Pottemager blev trolovet den 3. juni 1728 og den 14. november samme aar viet til Kirsten Jensdatter. (antagelig 2. hustru).

Anders Christensen blev trolovet den 27. april 1766 og den 5. juli samme aar viet i Rostrup Kirke til

Ane 21 Anne Sørensdatter

Hun er født 1738, og hun døde den 18. februar 1821 i Brændemosehus, hvor hun var paa aftægt hos sønnen Søren Andersen.

Hendes daab fandt sted den 5. oktober 1738; gudmoder var fasteren, og faddere var Jens Sørensen, Just Gades søn og datter samt Niels Jensens hustru, alle af Stenstrup, Rostrup sogn.

Han blev gift den 11. november 1744 i Aarestrup med

Ane 19 Maren Lauritsdatter

Forlovere var Chr. Bertelsen og Laur. Pedersen i Aarestrup.

Maren Lauritsdatter er født omkring 1725, og hun døde før 1787.

Den 28. oktober 1844 udstedte herskabet paa Torstedlund fæstebrev til Peder Jensen Fløe paa en godset tilhørende fæstegaard i Aarestrup By. Gaarden havde sidst været beboet af Søren Dahl, som havde opgivet fæstet paa grund af armod. Gaardens hartkorn var 6 tdr. 1 skp. 2 fjdk. 1 4/5 alb. Paa grund af gaardens slette tilstand blev Peder Jensen Fløe fritaget for at svare landgilde de første 3 aar.

Ane 20 Anders Christensen

der var landmand og pottemager i Møldrup, Astrup sogn, er født ca. 1720-1721, og han døde 1801 i Møldrup og blev begravet den 31. januar.

Man ved ikke med bestemthed, hvornaar Anders Christensen Pottemager er født, men han kan muligvis være identisk med Christen Rostrup og hustru El Christensdatters barn Anders, som døbttes den 19. september 1723, men det mest sandsynlige er, at han er søn af Christen Pottemager i Møldrup i Astrup sogn, der er født 1690 og døde 1762. Denne Christen Pottemager blev trolovet den 3. juni 1728 og den 14. november samme aar viet til Kirsten Jensdatter. (antagelig 2. hustru).

Anders Christensen blev trolovet den 27. april 1766 og den 5. juli samme aar viet i Rostrup Kirke til

Ane 21 Anne Sørensdatter

Hun er født 1738, og hun døde den 18. februar 1821 i Brændemosehus, hvor hun var paa aftægt hos sønnen Søren Andersen.

Hendes daab fandt sted den 5. oktober 1738; gudmoder var fasteren, og faddere var Jens Sørensen, Just Gades søn og datter samt Niels Jensens hustru, alle af Stenstrup, Rostrup sogn.

Anders Christensen var gift første gang med Bodil Sørensdatter, der døde 1766 i Møldrup, 39 aar gammel.

Ane 22 Peder Pedersen Rytter

der var husmand i Axelterp i Astrup sogn, er født 1735 i St. Arden, og han døde før 1826. (forgæves søgt i Astrup).

Han blev døbt den 13. marts 1735, baaret til daaben af Niels Nielsens hustru i Møldrup, og faddere var Jacob Pedersen i Rostrup, Jens Pedersen i Harhøjshus, Chr. Madsens hustru i St. Arden og Peder Sørensens hustru, St. Arden.

Peder Pedersen Rytter blev trolovet den 21. maj 1769 og den 14. oktober samme aar gift i Astrup Kirke med

Ane 23 Mette Christensdatter

Forlovere var Christen Schmit af Astrup og Niels Graveren af St. Arden.

Mette Christensdatter er født 1746 i Astrup, og hun døde den 21. maj 1826 som aftægtskone hos sønnen Christen i Axelterp.

Hendes daab fandt sted den 16. januar 1746, og faddere var Søren Pedersen, og Peder Jacobsen af Astrup samt Jens Christensen og Lars Jensens hustruer af Ll. Arden. Gudmoder var Jacob Sørensens hustru af Astrup.

Ane 24 Peder Nielsen

der var husmand i Gerding sogn, er født 1762, og han døde den 22. november 1828 i Gerding.

Han blev fremstillet i Gerding Kirke efter hjemmedaab den 31. januar 1762. Gudmoder var Anne Hansdatter af Schindberg, med fulgte Maren Nielsdatter af Rise, og faddere var Peder Andersen Lyngbye af Skoven, Anders Pedersen af Skørping og Peder Christensen af Gerding.

Peder Nielsen var gift med

Ane 25 Kirsten Sørensdatter Holm

der er født 1768 i Ellidshøj. Hun døde den 14. februar 1848 i Gerding.

Den 28. februar 1768 blev Kirsten Sørensdatter Holm døbt i Ellidshøj, baaret til daaben af Mads Nørgaards hustru, med fulgte Peder Mortensens hustru, faddere var Mads Nørgaard, Peder Nørgaard og Anders Nørgaard af Ellidshøj.

Ane 26 Anders Sørensen

der nævnes med tilnavnet Kusk, er født 1765 i Støvring, og han døde den 15. oktober 1831 i Skørping.

Han blev døbt den 14. april 1765, og faddere ved daaben var Jørgen Andersen, Jens Vittrup, Laurits Jensen, Maren Larsdatter og Maren Jensdatter af Støvring.

Anders Sørensen var gift med

Ane 27 Anne Johansdatter

Hun er født 1762 i Gravlev, og hun døde den 23. oktober 1840 i Skørping.

Hendes daab fandt sted den 15. august 1762, og faddere var Jens Christensen, Jens Buus, Jens Wittrup, Kirsten Villumsdatter og Mette Christensdatter, alle af Gravlev.

Den 8. december 1797 fik Anders Sørensen af kancelliraad Niels Bjørns enke Cathrine Lassen til Buderupholm fæstebrev paa et jordløst hus i Skørping, hvor han herefter boede og ernærede sig som daglejer paa egnens gaarde.

Til huset hørte en kaalhave, og Anders Sørensen skule overtage fæstet paa de vilkaar, at han ugentlig skulle forrette en arbejdsdag til Buderupholm eller Teglgaarden. Desuden skulle han aarligt bjærge et stykke eng paa den saakaldte Rækkedalseng ved Teglgaarden.

I fæstebrevet bestemtes endvidere, at Anders Sørensen havde lov til at indhegne gaardsplads og haveplads paa Jens Støvrings fæstegaard, som nu skulle udflyttes, benytte sig af den derværende gødning, høste frugterne af haven og i øvrigt benytte denne, som han fandt bedst.

Efter Anders Sørensens død anmodede Anne Johansdatter om at faa lov til at hensidde i uskiftet bo, og skifteforvalteren havde intet herimod, naar hun indhentede sin søns og svigersøns tilladelse.

Ane 28 Niels Pedersen

der nævnes med tilnavnet Rytter, er født 1740, og han døde 1800 i Horsens Hedegaarde, Blenstrup sogn, og blev begravet den 26. marts.

Han blev døbt den 4. december 1740 i Blenstrup Kirke, baaret til daaben af Anne fra Tvorup, og faddere var Bodil Pedersdatter, Selgen Pedersen og Peder Jensen af Dollerup.

Niels Pedersen var gift første gang med Inger Clausdatter, der døde i marts 1795, og den 10. maj 1796 blev han gift anden gang i Blenstrup Kirke med

Ane 29 Karen Jensdatter

Forlovere var Niels Pedersen af Hedegaarde og Niels Jensen af Dollerup.

Karen Jensdatter er født 1762 i Borup, Astrup sogn, og hun døde den 27. maj 1819 i Horsens Hedegaarde.

Hun blev døbt den 28. november 1762; gudmoder var Dorthe Chrestensdatter paa Villestrup, og faddere var Niels Tygesen af Skovhusene, Ole Christensen, Niels Jensen Skrædder og Marcus Christensens hustru af Borup.

Efter Niels Pedersens død giftede Karen Jensdatter sig anden gang den 12. august 1800 med Christen Madsen fra Dollerup.

Den 21. marts 1800 blev der afholdt skifteforretning i boet efter afdøde gaardfæster Niels Pedersen Rytter i Horsens Hedegaarde. Han efterlod sig enken Karen Jensdatter og børnene af første ægteskab med afdøde Inger Clausdatter: Kirsten Nielsdatter, 21 aar, tjenende Jens Selgensen i Horsens, og Karen Nielsdatter, 19 aar, hjemmeværende. I ægteskabet med enken Karen Jensdatter var der sønnen Peder Nielsen, som var 3 aar gammel.

Enken antog som sin lavværges broderen Niels Jensen i Dol-
lerup.

Gaardens besætning var paa fem heste, tre køer, tre kvier,
en spædkalv, tolv faar og et galsvin.

Den afdødes gangklæder bestod af to undertrøjer, en blaa
vadmelskjole, en rød og grønstribet undertrøje, en blaa vadmels-
kjole, en do. trøje, et par skindbukser, et par hvide og et par
blaa vadmelsbukser, en rød vadmelsstrøje, en rød klædes brøst-
dug, en hvid vadmelsstrøje, en trykket vadmelsbrøstdug, et rødt
klædes hatteslag, et par blaa strømper, et par blaa vanter og
en hat.

Værdien af hele boet opgjordes til 143 rdr. 3 mk. 6
skill., men da grev Schimmelmann til Lindenberg havde en for-
dring i boet paa 457 rdr. 2 mk. 5 2/3 skill., var boet insol-
vent. Det ses imidlertid, at Karen Jensdatters anden mand Chri-
sten Madsen den 6. august samme aar fik udstedt fæstebrev paa
gaarden. Gaardens hartkorn opgives her at være 6 tdr.

Ane 30 Søren Laursen

er født ca. 1762, antagelig i Nysum, Ravnkilde sogn, og han
døde 1804 i Skaarup, Ravnkilde sogn.

Han var gift med

Ane 31 Anne Sørensdatter

der er født 1765. Hun døde 1818 i Skaarup. Hun blev gift anden
gang 1804 med Jens Christensen Brønnum, der overlevede hende.

Den 30. april 1804 afholdtes der skifte i boet efter af-
døde gaardmand Søren Laursen i Skaarup, som ved sin død efter-
lod sig enken Anne Sørensdatter og børnene: Anne Cathrine Sør-
ensdatter, 16 aar, Søren Sørensen, 8 aar, Laurs Sørensen, 5
aar, og Anders Sørensen, 5 aar.

Som formynder for børnene blev antaget farbroderen Niels
Laursen i Skaarup.

Der blev foretaget registrering og vurdering af boets e-
jendele, hvoraf kan nævnes: Et skrivebord, to stole, et fyrre-

træshængeskab med laas og nøgle, en jernkakkellovn med muret fod, vurderet til 13 rdr., tre senges klæder, en blaa og gulstribet overdyne, 1 rd., en blaastribet lang hovedpude, 2 mk. 8 skill., en hvid vadmelsdyne, 2 mk., en blaa og hvid olmerdugspude, 3 mk., en do., blaastribet dyne, 2 rdr., en gammel rød og hvid pude, 1 rd., et nyt hvidt vadmelsvaar, 4 mk., en liden blaa og hvid og brunstribet dyne, 3 mk., to smaa hovedpuder og et dynevaar, 3 mk. 5 skill., et viseklokkeværk (ur), 1 rd., samt en stor kobberbryggekedel i grue paa 1 tds. rummaal, vurderet til 12 rdr.

Gaardens besætning bestod af: en sorthjelmet ko, 7 aar, 11 rdr., en sort kvie, 4 aar, 13 rdr., en rød og graarygget studevinterkalv, 5 rdr., fem faar med lam, 16 rdr., syv faar uden lam, 9 rdr., en hoppe med føl, 12 aar, 15 rdr., en sort hest, 6 aar, 15 rdr., en sort hest, 12 aar, 11 rdr., og en brun hest, 13 aar, 11 rdr.

Skiftet blev udsat til den 10. juli 1804, og ved den lejlighed mødte endvidere den afdødes broder gaardmand Jørgen Laursen af Nysum.

Ved denne skiftesamling opregnes en lang række gældsposter:

1. Husmand Chr. Nielsen Christoffersen i Skaarup 15 rdr.
2. Snedker Chr. Pedersen i Nysum 2 rdr. 3 mk.
3. For 7 potter brændevin til begravelsen skyldig til Kirsten Jensdatter 1 rd. 4 mk. 8 skill. samt rede laante penge 2 rdr. 5 mk. 14 skill., ialt 4 rdr. 4 mk. 6 skill.
4. Gaardmand Niels Giversen af Rørbæk var mødt og anmeldt at have tilgode rest paa en ko som Søren Laursen havde afkøbt ham 7 rdr.
5. Til sognefogeden Niels Laursen i Kirkegaard for laante penge 1 rd. 1 mk. 8 skill.
6. Til Søren Sørensen for en kalv 1 rd. 3 mk.
7. Peder Nielsen for 1 td. 4 skpr. havre og laante penge 2 rdr.
8. Anne Kjeldsdatter 2 rdr.
9. Husmand Jens Christensen Overvad 1 rd. 2 mk.

10. Murermester Christen Møller i Rørbæk 1 rd. 8 skill.
11. Husmand Niels Christensen tilgode i laante penge 1 rd.
12. Tjenestekarl Peder Andersen havde et tilgodehavende paa 1 rd.

Den samlede gæld var 43 rdr. 5 mk. 6 skill.

Skiftet blev igen udsat, og den 8. november 1804 blev det ved skiftesamlingen oplyst, at afdøde havde fæstebrev af 27. oktober 1789. Endvidere blev fremlagt syns- og taksationsforretning af gaardens bygninger, dateret den 22. oktober 1804. Heraf fremgik det, at der til udbedring af gaardens bygninger ville medgaa 33 rdr. 2 mk. Endvidere fremlagdes en dom af 22. juni 1804, hvorefter boet var bortskyldig til herskabet 20 rdr. 1 mk. 1 skill., og endelig var boet skyldig i landgilde 6 pund smør af 12 skill., en gaas og en høne til 1 mk. 8 skill., 1 td. 2 fjdk. rug á 6 rdr. 4 mk., 1 td. 2 fjdk. byg á 3 rdr. 2 mk. og 1 td. 3 fjdk. havre á 2 rdr.

Herefter blev de samlede gældsposter 231 rdr. 3 mk. 5 skill., og der blev intet at arve.

5. GENERATION.

Ane 32 Søren Pedersen

der var bosat i Oplev i Gravlev sogn, er født 1691-1692, og han døde 1753 i Oplev og begravedes den 19. september. Han døde ugift men fik udenfor ægteskab sønnen Peder Sørensen (Ane 16).

Ane 34 Laurits Nielsen

er født 1682, og han døde 1755 i Ersted, Aarestrup sogn, og blev begravet den 27. april.

Han var formodentlig gift med Maren Christensdatter, der er født ca. 1692 og død 1762 i Ersted, 70 aar gammel.

Den 6. juli 1748 udstedte herskabet paa Torstedlund fæstebrev til Niels Laursen paa den gaard i Ersted, som hans far Laurits Nielsen hidtil havde paaboet. Gaardens hartkorn var 3 tdr. 7 skpr. 1 fjdk. 7/9 alb.

Ane 36 Jens Nielsen Fløe

er født ca. 1674, og han døde 1734 i Oplev, Gravlev sogn, og blev begravet den 7. februar.

Ane 38 Laurits Pedersen

der undertiden kaldes Laurits Lykke eller Lycke, er født 1704 i Skørbæk, Sønderup sogn, og han levede endnu 1760, men døde før 1773. Han var gift med

Ane 39 Lycke Margrete Johansdatter

Hun er født 1687, og hun døde 1759 i Aarestrup og blev begravet den 7. april.

I følge Torstedlund fæsteprotokol fik Johan Laursen den 27. september 1760 fæstebrev paa et gadehus i Aarestrup, som

hans far Laurits Lycke hidtil havde beboet. Faderen skulle nyde frit ophold i huset, og det anføres, at fæsteren ligesom faderen skulle yde en ugentlig hovdag.

I 1744 var Laurits Pedersen Lycke formynder for Lucas Madsens børn i Aarestrup, og man kan derfor tænke sig den mulighed, at der er slægtsskab med den Lucas Johansen Utrecht i Aarestrup, der 1609 sammen med sin hustru skænkede en lysestæge til kirken. Den Lucas Johansen Utrechts far er formodentlig tolder Johan Utrecht i Ebeltoft, der døde 1706. Han var gift med Inger Sørensdatter.

Ane 42 Søren Jensen

der nævnes med tilnavnet Rytter, er født 1705, og han døde 1790 i Stenstrup, Rostrup sogn, og blev begravet den 30. april.

Han blev den 14. marts 1734 trolovet og den 27. juni samme aar viet til

Ane 43 Karen Jensdatter

der blev begravet den 18. marts 1792 i Rostrup, 79½ aar gammel.

Søren Jensen betegnes i arkivalierne som gaardfæster under Villestrup Gods.

Ane 44 Peder Rytter

er født 1710, og han døde 1785 i Axelterp, Astrup sogn, og blev begravet den 20. november. Hans hustru, hvis navn ikke nævnes, blev begravet den 6. januar 1787, 91 aar gammel.

Ane 46 Christen Christensen Smed

er født omkring 1700, og han døde efter 1775 men antagelig før 1785.

Han blev gift første gang den 31. oktober 1723 i Astrup med Bendi Hansdatter, som han var blevet trolovet til den 5. september 1723. Hvornaar hun døde vides ikke, men det ses, at

Christen Christensen Smeds anden kone døde 1785 og blev begravet den 22. maj. Hun kaldes da Peder Rytters svigermoder i Axelterp.

Christen Christensen Smed er formodentlig søn af den Chresten Christensen i Astrup By, der døde 1754 og blev begravet den 10. august, 94 aar gammel. Chresten Christensen var gift med Mette Lauritsdatter, der blev begravet den 5. januar 1757 i Astrup, 82 aar gammel.

Ane 48 Niels Hansen

er født 1722, og han døde 1794 i Gerding sogn og blev begravet den 19. januar.

Han blev døbt den 11. april 1722 i Gerding sammen med tvillingebroderen Peder. Gudmødre var Bertel Rytters kone og Poul Eriksens kone af Gerding, og faddere var Michel Pedersen, Jens Pedersen og Michel Christensen, alle af Gerding.

Niels Hansen blev trolovet den 26. september 1756 og senere viet i Gerding Kirke til

Ane 49 Kirsten Pedersdatter

Forlovere var Christen Knudsen og Peder Jensen af Gerding.

Kirsten Pedersdatter er født omkring 1726 og er formodentlig datter af den Peder Jensen i Gerding, der optraadte som forlover ved hendes trolovelse og vielse. Hun levede endnu ved folketællingen 1787 men var død ved folketællingen 1801.

I nævnte folketælling fra 1787 opføres Niels Hansen som husmand.

Ane 50 Søren Christensen Nørsgaard

der boede i gaarden Holm i Ellidshøj sogn, blev gift den 28. januar 1758 i Ellidshøj med

Ane 51 Johanne Pedersdatter

hvis forhold er ukendte.

Ane 52 Søren Andersen

er muligvis identisk med den Søren Andersen Beck, der døde den 11. marts 1812 i Skoven i Skørping sogn, 76 aar gammel.

Søren Andersens vielse er forgæves søgt, men det vides, at han var gift med

Ane 53 Johanne Jensdatter

der er født omkring 1730 og antagelig døde før 1787.

I folketællingen for Buderupholm 1787 opføres Søren Andersen som værende 52 aar gammel, enkemand og kusk.

Det er muligt, at Søren Andersen er den samme som den Søren Andersen, 68 aar, husmand og skovfoged, der nævnes i tællingen 1801 for Skørping som gift 2. gang med Birthe Pedersdatter.

Ane 54 Johan Hansen

er født 1693, og han døde 1785 i Gravlev sogn og blev begravet den 16. januar.

Han blev trolovet den 18. februar 1750 i Gravlev og senere viet til

Ane 55 Anne Sørensdatter

Forlovere var Søren Lauritsen og Niels Christensen Buus i Gravlev.

Anne Sørensdatter er født 1722, og hun døde den 4. december 1804 som almisselem i Skørping.

Den 26. januar 1785 afholdtes der skifte i boet efter afg. Johan Hansen i Gravlev, der ved sin død efterlod sig enken Anne Sørensdatter samt nogle børn, der ikke navngives. Lavværge var Christen Andersen i Gravlev.

Af boets værdier kan nævnes: to fyrretræsborde, en kiste med laas og nøgle, en rok med haspetræ, to bitræer "til halvs med Jens Andersen i Guldbæk", tre faar og et lam.

Det meget fattige bos hele værdi androg kun 10 rdr. 3 mk. 10 skill. Det oplyses, at afdøde havde været fæster af huset i 57 aar. Huset bestod af 7 fag, som fandtes brøstfældige for 14 rdr., saa boet var altsaa insolvent.

Ane 56 Peder Pedersen Rytter

er født 1709 i Dollerup, Blenstrup sogn, og han døde den 7. februar 1777 i Horsens Hedegaarde, Blenstrup sogn.

Han blev døbt den 8. september 1709 i Blenstrup Kirke, og faddere ved daaben var Mads Christensen, Niels Sørensen, Jens Thomassen, Dollerup, Kirsten Chrestensdatter af Skibsted og Maren Christensdatter af Rebild, der var gudmoder.

Peder Pedersen Rytter blev gift den 12. januar 1738 i Blenstrup med

Ane 57 Barbara Nielsdatter

der er født 1715. Hun døde 1785 og blev begravet den 23. juni.

Den 30. dag efter dødsfaldet afholdtes der skifte i boet efter afdøde gaardfæster Peder Pedersen Rytter i Horsens Hedegaarde, der ved sin død efterlod sig enken Barbara Nielsdatter samt sønnerne Niels, 36 aar, og Peder, 32 aar.

Der blev foretaget registrering og vurdering af boets ejendele, hvoraf kan nævnes: et egetræsbord med to bænke, et grønmalet fyrretræshængeskab, en tintallerken, to tinbægre, en egetræskiste med enkens gangklæder, en brunmalet fyrrekiste med den afdødes klæder, heriblandt to par hvide vadmelsbukser, en blaa vadmelsbrøstdug, en brøstdug, en hvid vadmelsestrøje, en blakket trøje, en blaa vadmelskjole, seks blaargarnsskjorter, to par blaa strømper, en hat og et par sko.

Af øvrige værdier kan nævnes to spinderokke, en jernkakkelovn og en kobberkedel i grue.

Paa loftet var der 9 tdr. byg og 2 tdr. rug.

I gaarden var der en beslagen vogn med fornøden tilbehør samt to trævogne.

Gaardens besætning bestod af elleve heste, fire køer, en kvie, seks stude, to kalve, seksten faar, et svin, tre gæs og ti høns.

Den samlede værdi af boet var 140 rdr.

Under gældsposter nævnes bl.a. brøstfælden paa bygningerne, som opgjøres til 57 rdr. Beboelseshuset var paa 12 fag, laden paa 18 fag, stalden paa 9 fag og fæhuset ligeledes paa 9 fag. Gælden opgjøres til ialt 131 Rdlr.

Ane 58 Jens Christensen Søndergaard

er født 1730, og han døde 1810 i Borup, Astrup sogn, og blev begravet den 21. marts. Han er antagelig søn af Christen Pedersen og Karen Jensdatter i Borup, der fra ca. 1718 til 1735 ses at faa børn døbt i Astrup Kirke, men han kan ogsaa være søn af den Christen Jensen i Borup, der døde 1763, 61 aar gammel.

Den 7. maj 1760 blev Jens Christensen Søndergaard trolovet og den 12. december samme aar gift med

Ane 59 Mette Christensdatter

der da tjente som kokkepige paa Villestrup. Forlovere var Christen Lassen af Brøndberg og Marius Christensen af Borup.

Mette Christensdatter er født 1728, idet hun ved sin begravelse den 5. maj 1784 i Borup angives at være 56 aar gammel.

I 1801 opføres Jens Christensen Søndergaard som gaardmand i Borup. Det fremgaar af folketællingen, at han var gift anden gang med Ane Sørensdatter, der var 52 aar gammel.

Ane 60 Laurus Andersen

i Nysum, Ravnkilde sogn, er født omkring 1715, og han levede endnu 1792. Kirkebogen er ikke bevaret for tiden før 1814.

Laurus Andersen var gift med

Ane 61 Anne Jørgensdatter

der er født 1728 og døde 1792.

Den 26. september 1792 afholdt fogden fra Nørlund skifteforretning i boet efter afdøde Anne Jørgensdatter, gaardfæster Laurus Andersens hustru i Nysum, der angives at efterlade sig følgende arvinger: Jørgen Laursen, 42 aar, hjemmeværende, Niels Laursen, 40 aar, værende i Skaarup, Søren Laursen, 30 aar, gaardmand i Skaarup, Jens Laursen, 28 aar, bosat i Nørvadsmølle, Johanne Laursdatter, gift med Ole Pedersen i Rold, og Anne Cathrine Laursdatter, ugift og hjemmeværende.

Af den foretagne vurderingsforretning fremgaar det, at
gaardens besætning var paa fire heste, fire køer, fire ungdyr,
femten faar med seks lam og tre svin.

Boets værdi beløb sig til 123 rdr. 1 mk. 12 skill.

6. GENERATION.

Ane 64 Peder Olufsen

der var bosat i Oplev, Gravlev sogn, er født 1667, og han døde 1739 i Oplev og blev begravet den 6. september, 72 aar og 5 maaneder gammel.

Han var gift med

Ane 65 Anne Pedersdatter

der var født 1659 i Oplev. Hun døde 1737 samme sted og blev begravet den 24. november.

Peder Olufsen og hustru Anne Pedersdatter nævnes bl.a. paa Fleskum Herreders ting den 21. april 1712, hvoraf det fremgaar, at ægteparret med flere andre er de sande og rette arvinger efter afdøde Anne Kjeldsdatter.

Den 22. september 1719 ses Peder Olufsen ved en auktion afholdt i boet efter sal. Anders Poulsen i Oplev at have købt to stenfade for 6 skill. samt seks trætallerkner for 7 skill.

Den 25. juni 1738 udstedte Christian Frederik Levetzau til Restrup og Torstedlund med flere gaarde, ridder og kongelig majestæts generalløjtnant ved kavaleriet, et fæstebrev til Jens Pedersen paa hans fader Peder Olufsens gaard i Oplev. Gaardens hartkorn var 4 tdr. 3 skpr. 3 fjdk. 7/9 alb. Der nævnes intet om landgildens størrelse eller indfæstning.

Peder Olufsen kan muligvis være søn af den Oluf Laursen, der i matriklen 1688 opføres som beboer af Rødemølle i Aarestrup sogn.

Ane 68 Niels Laursen

der maa være født omkring 1650, opføres i matriklen 1688 som fæster af en gaard i Ersted i Aarestrup sogn. Medfæster af gaarden var Michel Laursen, og gaardens hartkorn var 3 tdr. 7 skpr. 2 alb. Gaardens ejer var Torstedlund.

Ane 76 Peder Laursen

der var bosat i Skørbæk i Sønderup sogn, levede endnu 1722, da han nævnes i skiftet efter hustruen. Han kaldes 1706 Peder Møller og kan være identisk med den Peder Møller i Skørbæk, der døde 1740 og blev begravet den 31. juli, 73 aar, 4 maaneder, 3 uger og 5 dage gammel.

Peder Laursen var gift med

Ane 77 Kirsten Nielsdatter

der døde 1722 og blev begravet den 5. oktober, 50 aar gammel.

Den 25. marts 1722 afholdt forvalteren fra Torstedlund skifte i boet efter afdøde Kirsten Nielsdatter, der ved sin død efterlod sig enkemanden Peder Laursen og børnene: Laurs Pedersen, 21 aar, Niels Pedersen, 14 aar, og Maren Pedersdatter, 19 aar gammel.

Af boets værdier skal nævnes: en kobberkedel paa fire kanders størrelse og endvidere 3die part af en fiskerbaad med tilhørende ruser, kroge m.m., vurderet til 24 rdr. Desuden var der en baad til 5 rdr. og tre skallegarn til 1 rd. 8 skill.

Blandt den sal. kones gangklæder nævnes en rød trøje, et blaat hverkensskørt og et sort skørt.

Værdien af boet var ialt 58 slette-daler 2 skill.

Under gældsposterne opføres bl.a. brøstfældighed paa husets 8 bindinger, som "befindes at være paa 5 stolper udøgtig, en rem er brechet i synder side og paa den samme side er Taget meget brøstfældigt". Dette ansattes til 10 slette-daler, og til loftet ville der til reparation vedgaa 5 slette-daler.

Peder Laursen angav at være skyldig til Hans Jørgensen i Aalborg for hamp og tjære 4 daler, til Mathias Mørck i Kyø for hamp og tjære 7 daler og Christen Møller i Hornumbromølle 1 rd. Endvidere skyldte han Jens Simonsen i Jelstrup 1 rd., og Niels Vognsen i Tolstrup havde et tilgodehavende paa 3 mk.

Efter fradrag i aktiverne blev der til rest til deling 13 slette-daler 2 mk. og 5 skill., hvoraf sønnerne arvede 5 slette-daler 1 mk. og 1½ skill., mens datteren fik tillagt 2 slette-daler 2 mk. og 14 skill.

Ane 84 Jens Sørensen

der ogsaa kaldes Jens Rytter, boede i Stenstrup i Rostrup sogn, hvor han døde 1756.

Ane 96 Hans Nielsen

boede først nogle aar i Askildrup i Blenstrup sogn, men flyttede senere til Gerding sogn.

Han blev den 4. maj 1708 trolovet og den 4. juni samme aar viet i Blenstrup Kirke til

Ane 97 Birgitte Pedersdatter

der er født 1679. Hun døde 1758 i Gerding og blev begravet den 1. november.

Ane 100 Christen Pedersen Nørgaard

der boede i Ellidshøj sogn var gift med

Ane 101 Sinned Mogensdatter

hvis forhold er ukendte.

Ane 108 Hans Johansen

der boede i Buderup sogn, nævnes den 6. januar 1751, da han stod fadder hos sønnen Johan Hansens datter Dorthe Helvig i Gravlev.

Ane 112 Peder Jensen

er født 1654, og han døde 1734 i Dollerup, Blenstrup sogn, og blev begravet den 7. november.

Han var gift med

Ane 113 Karen Christensdatter

der er født omkring 1670. Hun levede endnu 1734, da hun nævnes

i skiftet efter Peder Jensen, men hendes død er ikke fundet indført i kirkebogen.

Den 16. december 1734 afholdtes der skifte i boet efter gaardfæster Peder Jensen, der efterlod sig enken Karen Christensdatter og børnene: Selgen Pedersen, 32 aar, hjemmeværende, Peder Pedersen, 25 aar, rytter ved oberst Kaas' regiment, Giertrud Pedersdatter, gift med Jens Rytter i Hals, Kirsten Pedersdatter, gift med Christen Knudsen i Gerding, Bodil Pedersdatter, gift med Poul Knudsen i Gerding og Christen Pedersen, gift og bosat i Vaarst.

Enken antog som sin lavværge Rasmus Michelsen i Dollerup.

Af værdierne i boet kan nævnes: et egetræsskab, en messinglysestage, et stenkrus med tinlaag, fire gamle bøger, en foldebænk, hvori der opbevaredes nogle sengeklæder, et sengested, en øltønde, et gærkar, et egebord, et stavkar, et driftetrug, en seng, en kobberkedel paa 7 tdrs. størrelse, en kobberhaandkedel, et kar, en haandkværn, en jerngryde, et egekar, en lyngle, tre høleer, en økse, et spigerbord og seks sække.

I gaarden var der to vogne, en plov og to harver.

Gaardens besætning bestod af: ti heste, fem køer, ni stk. ungdyr, seksten faar, tre væddere, en so med fire grise, en hane og fire høns.

Værdien af boet var paa 53 rdr. 4 mk. 3 skill., men da gælden var paa 159 rdr., blev der intet at arve.

Ane 114 Niels Poulsen

er født i tidsrummet 1664-1665 og antagelig i Blenstrup. Han døde 1736 i Blenstrup og blev begravet den 21. oktober.

Han var gift med

Ane 115 Maren Christensdatter

Hun er født ca. 1675, og hun levede endnu 1736, da der blev afholdt skifte efter Niels Poulsen.

Den 27. november 1736 blev der afholdt skiftesamling i

boet efter Niels Poulsen. Foruden enken Maren Christensdatter efterlod han sig børnene: Maren Nielsdatter, gift med Niels Thomassen i Horsens, Inger Nielsdatter, gift med Jens Pedersen i Siem, Karen Nielsdatter, gift med Adam Jørgensen, smed i Nr. Kongerslev, Dorthe Nielsdatter, gift med Niels Nielsen i Rebild, Ane Nielsdatter, gift med Chr. Nielsen og Barbara Nielsdatter, 23 aar og ugift.

Som formynder for den ugifte datter mødte Niels Toersen i Horsens, og enken antog som sin lavværge svigersønnen Jens Pedersen i Siem.

Besætningen paa ejendommen var paa to køer, ti faar, fire lam og tre søer.

Værdierne af boet opgjordes kun til 22 rdr. 5 mk. 14 skill., mens gælden kom op paa 40 rdr. 1 mk., saa der blev alt-saa intet at arve.

Af skiftet fremgaar det, at beboelseshuset var paa 8 bindinger, laden ligeledes paa 8 bindinger, og der var et udhus paa 6 bindinger.

Ane 122 Jørgen Christensen

er født omkring 1680, og han døde 1744 i Nysum, Ravnkilde sogn.

Den 16. november 1744 blev der afholdt skifte efter Jørgen Christensen. Han efterlod sig enken Karen Sørensdatter, og det oplyses, at han i første ægteskab havde sønnen Christen Jørgensen, 14 aar, og datteren Anne Jørgensdatter, mens der i ægteskabet med enken var en søn Jørgen, der var 3 uger, og en datter Anne Cathrine, der var 1½ aar gammel.

For børnene blev antaget som formynder deres farbroder Christen Christensen Møller i Nørvad Mølle. Boets værdi var 57 rdr., men gælden var paa 134 rdr.

7. GENERATION.

Ane 130 Peder NN.

der antagelig boede i Oplev eller Sjørup i Buderup sogn, er formodentlig identisk med den Peder Paaske, der i matriklen 1664 opføres som beboer af en gaard i Sjørup sammen med svogeren Christen Villumsen.

Han er gift med

Ane 131 Elle Villumsdatter

hvis identitet kendes fra skifte efter Caspar Nielsen Brandts kone Anne Kjeldsdatter i Aarhus 1712.

Ane 168 Søren Rytter

der boede i Stenstrup i Rostrup sogn, er født 1648, og han døde 1732.

Ane 224 Jens Selgensen

der boede i Dollerup i Blenstrup sogn, er født ca. 1620, og han døde før kirkebogens begyndelse 1701.

I matriklen 1688 opføres Jens Selgensen som fæster af en gaard i Dollerup (her kaldet Doldrup). Gaarden hørte under Lindenberg, og hartkornet var 5 tdr. 7 skpr. 1 fjdk. 1 alb. I matriklen 1664 var han ligeledes gaardfæster samme sted, og hartkornet angives da at være 5 tdr. 6 skpr. 1 fjdk. 1 alb.

Ane 228 Poul Jensen

der boede i Blenstrup sogn, kendes bl.a. fra fadderlisterne.

I 1692 var han husmand, da han fik 3 favne jord fra Jens Tyboes gaard i Blenstrup i mod at svare landgilde, ægt og arbejde efter 2 aars forløb, svarende til en kvart plov.

8. GENERATION.

Ane 262 Villum Christensen

der var bosat i Sjørup i Gravlev sogn, nævnes 1644.

Han var gift med

Ane 263 Anne Andersdatter (Toxat)

der er født omkring 1600 i Aarestrup Præstegaard. Hun døde omkring 1670.

9. GENERATION.

Ane 526 Anders Nielsen Guldsmed (Toxat)

var præst i Aarestrup sogn. Ifølge Wibergs præstehistorie skal han være død ved aar 1600, men i et brev til biskop Niels Lauritsen i Viborg af 8. juni 1605 søger Anders Nielsen Guldsmed om at faa sin søn Poul Andersen til kapellan, da han selv paa grund af alderdom og skrøbelighed og fordi han har mistet sin forrige kapellan, ikke kan forestaa de tre sogne. Sønnen havde studeret ved universitetet med god fremgang i nogle aar. Det bifaldtes af kongen, at bispen maatte ordinere ham, hvis han efter eksamination fandtes duelig i levned og lærdom.

Anders Nielsen Guldsmed havde i sit ægteskab 5 børn, der maa være født fra ca. 1580 til ca. 1600. Dette oplyses i skiftet efter Anne Kjeldsdatter fra 1712, da man i forbindelse med en arvesag skal have redegjort for forskellige familieforbindelser. Vidnesbyrdene blev afgivet af dengang ældgamle mennesker paa Aarestrup-egnen, og de oplyser, at arveladeren Anne Kjeldsdatters far var Kjeld Andersen Toxat, som var degn for Astrup, Rostrup og St. Arden Menigheder, og det oplyses endvidere, at han havde en broder Poul Andersen Toxat (en latinisering af navnet Skytte), der var præst for Astrup-Rostrup og St. Arden Menigheder og da gift med Anne, Hr. Kjeld Christensens datter fra Gunderup-Nøvling. Wibergs præstehistorie oplyser, at han 1615 var præst i Astrup, og at han havde en søn Hr. Niels Poulsen, præst i Vejrum, og en datter, gift med Hr. Riber i Skibsted. I præstehistorien oplyses intet om det sjældne tilnavn Toxat og heller intet om, at Poul Andersen var en præstesøn fra Aarestrup.

Imidlertid kan der næppe herske tvivl om, at der har været nært slægtsskab med faderens forgænger i Aarestrup, Hr. Poul Nielsen, der angives først at have været skibspræst, at han døde i 1590, og at han ligger begravet i Gravlev Kirke, hvor en næsten ulæselig gravsten er opsat over ham. Det synes rimeligt at antage, at Poul Andersen og Kjeld Andersens moder var en datter af Hr. Poul Nielsen, der maaske er søn af Hr.

Niels Pedersen, som 1533 var præst for disse menigheder.

Navnet Kjeld hidrører sikkert fra Kjeld Jensen Trane, der 1547 og 1550 var præst for Gunderup-Nøvling Menigheder. Wiberg oplyser om børnene, at en datter Karen var gift med præsten Niels Olesen Schytte i Kobberup-Feldingbjerg. Om ham oplyser Wiberg, at han var præstesøn fra Viborg og endvidere, at han havde en datter Maren, gift med præsten Thøger Kjeldsen Trane i Gunderup-Nøvling (en fætter), en søn Anders Nielsen Schytte i Skelund-Visborg og sønnen Anders Nielsen Schytte, der var præst for Tostrup-Roum Menigheder. Han var gift 3 gange og havde 13 børn, hvoriblandt var sønnen Kjeld Andersen Schytte i Kongsted.

Faderen Hr. Niels Olesen Schytte skal ifølge visse kilder have været gift anden gang med en Dorthe Andersdatter, med hvem han havde 2 børn, og tredie gang skal han have været gift med Inger Eskesdatter Brock, datter af Eske Brock, raadmand i Viborg. Med hende havde han 7 børn.

Efterkommere

efter

Andreas Jensen

og

Hanne Andersen

I. Jens Anton Jensen

=====

er født den 6. april 1870 i Skørping, og han døde den 24. maj samme aar.

II. Jens Anton Jensen

=====

er født den 14. marts 1871 i Skørping. Han var gift, men ægteskabet blev senere ophævet, hvorpaa han rejste til Sverige.

Børn: II.A.-II.B.

II.A.

Søren Christian Jensen er født den 20. oktober 1889 i Skørping.

II.B.

Søren Christian Pedersen er født den 24. februar 1891 i Skør-

ping, og han døde ca. 1971 i Aalborg. Han blev gift ca. 1929 i Dybvad med Line Mortensen, der er født i Dybvad, og hun døde ca. 1960 i Lyngsaa. I ægteskabet er sønnen Alfred.

Søren Christian Pedersen var landmand.

III. Anders Jensen

=====

er født den 6. april 1872 i Skørping, og han døde ca. 1942 i Aarhus. Han blev gift den 13. april 1895 i Terndrup med Ane Kirstine Sørensen. Hun er født den 7. januar 1871 i Hellum, Torup sogn, som datter af indsidder Christen Sørensen og hustru Maren Nielsen, og hun døde ca. 1939 i København.

Anders Jensen drev en landejendom i Otteruphuse ved Skørping samtidig med at han var musiker.

I ægteskabet er børnene III.A.-III.C.

III.A.

Andreas Jensen er født den 9. juni 1895 i Skørping. Han blev gift med Cecilie.

Bosat: Almindingen 22, Søborg.

III.B.

Marius Johannes Jensen er født den 3. juni 1897 i Skørping, og han døde 1971 i København.

Marius Johannes Jensen var skomagermester og lavede ortopedisk fodtøj.

III.C.

Bernhard Jensen er født den 17. april 1904 i Skørping.

Bosat: Lundgaard, Rostrup, Arden.

Bernhard Jensen udlærtes som smed paa en smede- og maskinfabrik i Skørping, hvorpaa han bl.a. arbejdede som montør paa Aalborg Skibsværft samt ved B & W. I 27 aar havde han derpaa egen maskinfabrik i København, hvorefter han var beskæftiget i forskellige virksomheder, bl.a. i Spanien og Portugal.

Bernhard Jensen har børnene III.C.1.-III.C.3.

III.C.1.

Svend Aage Kristian Jensen er født den 26. december 1924 i Aalborg. Han blev gift den 6. september 1947 i Nørre-Sundby med Irene Alice Jensen, der er født den 4. marts 1927 i Astrup som datter af arbejdsmand Ejner Kristian Jensen og hustru Marie Nielsen.

Bosat: Amagergade 11, Aalborg.

Svend Aage Kristian Jensen gik i skole i Aalborg. Han stod i lære som elektriker og udlærtes i 1946 som maskinarbejder i Lindholm. Efter at have aftjent sin værnepligt har han bl.a. været beskæftiget i sin tidligere læreplads, og siden 1951 har han været maskinarbejder paa bryggeriet Urban.

Irene Alice Jensen gik i skole i Nørre-Sundby. Hun var husbestyrerinde for faderen, og den sidste tid inden giftermålet var hun ansat ved C.W. Obel.

III.C.1.a.

Carsten Vendelboe Jensen er født den 7. marts 1948 i Aalborg. Han blev gift den 22. august 1970 i Ø. Hassing med Connie Gerda Wendelboe Thomsen, der er født den 2. december 1950 i Aars som datter af prokurist Leif Preben Wendelboe Thomsen og hustru Johanne Kreistine Sørensen.

Bosat: Enghavevej 3, Aalborg.

Carsten Vendelboe Jensen bestod realeksamen. Han udlærtes som maskinsvend og paabegyndte derefter det tekniske studium. I 6 aar har han desuden været offentlig musiker.

Connie Gerda Wendelboe Thomsen bestod statskontrolleret prøve for 9. klasse. Hun udlærtes som frisør.

III.C.1.a.1) Helle Wendelboe Jensen er født den 13. oktober 1973 i Aalborg.

III.C.1.b.

Else-Marie Vendelboe Jensen er født den 5. september 1956 i Aalborg.

III.C.1.c.

Karin Vendelboe Jensen er født den 31. august 1959 i Aalborg.

III.C.2.

Flemming Jensen er født den 24. april 1944 i Kapernaum sogn, København.

Bosat: Teglværksgade 14, København Ø.

Flemming Jensen bestod i 1960 mellemskoleeksamen. Efter sprogophold i Madrid samt i Schweiz var han fra 1962 til 1964 elev paa bankskolen i København. I 3 aar var han ansat ved bankvæsnet i Madrid, og siden 1967 har han været bankassistent i Nationalbanken, København.

III.C.3.

Yelva Jensen er født den 10. april 1947 i Tagensbo sogn, København.

Bosat: Lærketofte 31, Hareskov, Værløse.

Yelva Jensen bestod mellemskoleeksamen. Hun var i 3 aar elev paa handelsskolen og gennemgik kontoruddannelse med statskontrolleret prøve i engelsk. Efter at have gennemgaaet advokatsekretærskolen har hun i 5 aar været beskæftiget paa et advokatkontor.

III.C.3.a. David Michael Jensen er født den 3. september 1973 i Charlottenlund.

IV. Ane Jensen

=====

er født den 16. april 1873 i Skørping, og hun døde den 8. august 1874 samme sted.

V. Frederik Jensen

=====

er født den 24. maj 1874 i Skørping, og han døde den 8. april 1942 i Skørping. Han blev gift den 4. september 1893 i Skørping med Ane Marie Cathrine Pedersen. Hun er født den 20. januar 1869 i Skørping som datter af gaardmand Søren Pedersen og hustru Ane Kirstine Nielsdatter, og hun døde den 12. april 1906 i Skørping.

Frederik Jensen gik i skole i Gl. Skørping. Han lærte landbruget hjemme og købte ved giftermålet i 1893 Kratgaarden i Gl. Skørping. Denne drev han til ca. 1939, da datteren Anna Kirstine og dennes mand overtog ejendommen.

I ægteskabet er børnene V.A.-V.K.

V.A.

Johan Jensen er født den 10. februar 1892 i Gl Skørping, Skørping sogn, og han døde den 27. august 1966 i Aalborg. Han blev gift den 10. november 1917 i Blenstrup med Kathrine Andreasen. Hun er født den 8. august 1891 i Askildrup, Blenstrup sogn, som datter af arbejdsmand Ludvig Andreasen og hustru Poulina, og hun døde den 14. november 1965 i Gandrup.

Johan Jensen lærte landbruget, bl.a. hos farbroderen Søren Jensen samt hos godsejer Hjort, Tustrup, Skørping. Efter 1 aar som arbejdsmand kørte han fra 1922 til 1929 lastbil, hvorpaa han købte en landejendom i Gerding. Denne drev han til 1963, hvorefter han solgte den til sønnen Ludvig.

Kathrine Andreasen lærte husgerning og tjente ved dette i forskellige pladser, bl.a. i Gerding, hos gaardejer Karl Frandsen, Binderup samt hos godsejer Hjort, Tustrup, Skørping.

I ægteskabet er børnene V.A.1.-V.A.3.

V.A.1.

Ludvig Jensen er født den 7. april 1917 i Askildrup, Blenstrup

sogn. Han er gift med Karen.

Bosat: Steen Billes Torv 10, Aarhus N.

Ludvig Jensen købte i 1963 faderens ejendom.

V.A.2.

Evald Jensen er født den 28. juni 1918 i Askildrup, Blenstrup sogn. Han er gift med Magda Jensen.

Bosat: Gandrup, Arden.

V.A.3.

Anna Jensen er født den 23. oktober 1919 i Askildrup, Blenstrup sogn. Hun blev gift den 9. maj 1946 i Gerding med Laurids Dyhr, der er født den 16. august 1917 i Skovby som søn af landmand Jens Peter Dyhr og hustru Johanne Rasmussen.

Bosat: Sørup, Støvring.

Anna Jensen gik i skole i Blenstrup samt i Gerding. Hun lærte husgerning hjemme samt i forskellige pladser og tjente bl.a. hos Elmar Winther, Svenstrup Vestergaard samt 1 aar hos Jens Winther, Herskind, Skovby.

Laurids Dyhr gik i skole i Skovby. Han lærte landbruget i forskellige pladser, bl.a. hos gaardejer Ole Møller, Skovby samt hos Johannes Jensen, ligeledes Skovby. Efter at have været arbejdsmand tjente han hos gaardejer Jens Winther, Herskind, Skovby, hvorpaa han var fodermester. I 1947 købte han en landejendom i Flamsted, som han drev til 1965, hvorpaa han købte sin nuhavende ejendom i Sørup.

V.A.3.a.

Karen Johanne Dyhr er født den 15. september 1946 i Gerding. Hun blev gift med Torben Georg Johansen, der er født den 7. februar 1944 i Annerup, Ellidshøj sogn, som søn af gaardejer Holger Christian Johansen og hustru Elna Johanne Jensen.

Bosat: Blaabærvej 3, Støvring.

Karen Johanne Dyhr gik i skole i Flamsted samt i Fjelle-
rad og bestod i 1964 realeksamen i Aalborg. Hun tjente 1 aar
som husassistent, og efter 1 aar ved postvæsnet var hun i 3
aar ansat ved firma E. Nobel, Aalborg. Siden har hun været kon-
torassistent ved firma Ønskekøkkenet, Skalborg.

Torben Georg Johansen gik i skole i Annerup. Han udlærtes
som smed hos Gunnar Thomsen, Støvring, hvor han var beskæfti-
get 1 aar. Sin værnepligt aftjente han 1963-1964 ved Flyve-
vaabnet, og efter at have været ansat i ca. 4 aar ved De Dan-
ske Mejeriers Maskinfabrik i Aalborg er han nu smed ved Cim-
brer Staal, Svenstrup.

V.A.3.b.

Ellen Kathrine Dyhr er født den 20. maj 1949 i Flamsted, Gun-
derup sogn. Hun blev gift den 23. marts 1968 i Sørup, Buderup
sogn, med Flemming Væver Madsen, der er født den 22. oktober
1941 i Løgstør som søn af arbejdsmand Anders Væver Madsen og
hustru Anna Christensen.

Bosat: Bakkevej 11, Støvring.

Ellen Kathrine Dyhr gik i skole i Flamsted samt i Fjelle-
rad og bestod statskontrolleret prøve for 9. klasse i Aalborg.
Efter $\frac{1}{2}$ aar i forretning tjente hun $1\frac{1}{2}$ aar som husassistent,
hvorpaa hun i 4 aar var beskæftiget paa fabrik, bl.a. paa radio-
fabrikken i Skalborg.

Flemming Væver Madsen gik i skole i Vindblæs, Ranum og
Suldrup. Han lærte landbruget hjemme samt i forskellige plad-
ser og tjente bl.a. i Søderup. Efter at have aftjent sin vær-
nepligt har han siden 1963 været ansat paa Nordjysk Spændbeton.

V.A.3.b.1) Carsten Væver Madsen er født den 22. august 1969 i
Støvring.

V.A.3.b.2) Lars Anders Madsen er født den 14. november 1971 i
Støvring.

V.A.3.c.

Egon Dyhr er født den 19. marts 1953 i Flamsted, Gunderup sogn.

Bosat: Sørup, Støvring.

Egon Dyhr gik i skole i Fjellerad samt i Støvring, og i 1968 havde han et ophold paa Borremose Ungdomsskole. Han arbejdede en tid ved Vesta Lys, Svenstrup, og efter at have tjent paa Vestergaarden, Svenstrup, var han fodermester paa Alstrup Hedegaard ved Nørager. I 1974 indkaldtes han til militærtjeneste paa flyvestation Aalborg.

V.A.3.d.

Lene Dyhr er født den 17. januar 1961 i Flamsted, Gunderup sogn.

V.B.

Johanne Jensen er født den 28. marts 1893 i Gl. Skørping, Skørping sogn, og hun døde den 6. marts 1973 i København. Hun blev gift den 23. december 1927 i København med Christian Andreas Larsen, der er født den 9. maj 1895 i København som søn af Jens Larsen og hustru Ane Katrine Nielsen.

Bosat: Voldboligerne 6, Bolig 115, København K.

Christian Andreas Larsen har datteren Inge Margrethe Andersen, født den 31. juli 1923 i Helsingør.

V.C.

Ane Kirstine Jensen er født den 2. maj 1895 i Gl. Skørping, Skørping sogn, og hun døde ca. 13 aar gammel.

V.D.

Jens Andreas Jensen er født den 16. maj 1896 i Gl. Skørping, Skørping sogn, og han døde den 25. juli 1951. Han blev gift

den 6. april 1939 i Lild med Ella Dalsgaard, der er født den 16. september 1913 i Bjerget, Lild sogn, som datter af møller Jeppe Dalsgaard og hustru Kirstine Pedersen.

Bosat: Dragsbækvej 112, Thisted.

Jens Andreas Jensen gik i skole i Gl. Skørping. Han arbejdede en tid ved landbruget og aftjente sin værnepligt i Aarhus. Fra 1935 til 1945 havde han et øldepot i Frøstrup. En tid var han forpagter af Afholdshotellet i Struer, hvorefter han indtil sin død drev et brødudsalg i Dragsbæk.

Ella Dalsgaard gik i skole i Lild. Hun lærte husgerning hjemme samt i forskellige pladser. Efter mandens død drev hun brødudsalget i ca. 12 aar, og hun er nu beskæftiget i CF-lejren i Thisted.

I ægteskabet er datteren V.D.1.

V.D.1.

Nina Dalsgaard Jensen er født den 6. maj 1943 i Frøstrup, Tømmerby sogn. Hun blev gift den 2. august 1969 i Aalborg med Erik Pedersen, der er født den 18. januar 1938 i Thisted som søn af handelsmand Theodor Pedersen og hustru Mette Marie Jensen.

Bosat: Pilegaarden, Aas, Thisted.

Nina Dalsgaard Jensen gik i skole i Tingstrup samt i Thisted, hvor hun bestod realeksamen. I 1965 dimitteredes hun som lærer fra Ranum Statsseminarium, og efter at have været lærer ved Løgstør Skole var hun ansat paa Sønderbro Skole i Aalborg. Siden 1972 har hun været beskæftiget ved Thisted Borgerskole. - Nina Dalsgaard Jensen blev gift første gang i juli 1965 med Per Qvist, der døde ca. 1 maaned senere af blodprop.

Erik Pedersen gik i skole i Tilsted. Han lærte landbruget og aftjente sin værnepligt i Aalborg, hvorpaa han var elev paa Viborg Gymnastikhøjskole. I 1965 dimitteredes han som lærer fra Hjørring Seminarium, og efter at have været ansat i Odense samt ved Hellig Kors Skole paa Nørrebro i København var han lærer ved Østersundbyvejens Skole i Aalborg. Siden 1972

har han været lærer ved Snedsted Skole, samtidig med at han driver Pilegaarden paa ca. 45 tdr. land.

V.D.1.a. Jens Dalsgaard Pedersen er født den 14. marts 1972 i Aalborg.

V.E.

Magnus Søren Jensen er født den 17. august 1897 i Gl. Skørping, Skørping sogn, og han døde i 1971. Han blev gift med Camilla.

Bosat: Nørregade 45, Brovst.

V.F.

Anna Kirstine Jensen er født den 14. juni 1899 i Gl. Skørping, Skørping sogn. Hun blev gift den 16. marts 1930 i Skørping med Jacob Jørgen Nissen, der er født den 12. juli 1897 i Skørping som søn af husmand Niels Nis Juhl Nissen og hustru Bodil Marie Andersen.

Bosat: Gl. Skørping, Skørping.

Anna Kirstine Jensen gik i skole i Gl. Skørping. Hun tjente en tid som husassistent og var derefter husbestyrerinde for faderen indtil giftermålet.

Jacob Jørgen Nissen gik i skole i Skørping. Han lærte landbruget hjemme samt ude og aftjente 1916-1917 sin værnepligt. Ca. 1939 overtog han hustruens fødegaard, som han drev til 1970, da den afstodes til sønnen Niels Frederik.

I ægteskabet er børnene V.F.1.-V.F.2.

V.F.1.

Anna Nissen er født den 29. maj 1929 i Gl. Skørping, Skørping sogn. Hun blev gift den 7. december 1952 i Skørping med Holger Egon Nielsen, der er født den 13. marts 1923 i Kærsholm, Mou

sogn, som søn af husmand Hans Christian Nielsen og hustru Mathilda Knudsen.

Bosat: Møgeltved, Terndrup.

Anna Nissen gik i skole i Gl. Skørping. Hun lærte husgerning hjemme og var senere i 2 aar beskæftiget som syerske samt som afløser i Terndrup Hal.

Holger Egon Nielsen gik i skole i Kærsholm og Sejlflod. Han lærte landbruget i forskellige pladser og var i 1944 elev paa Slangstrup Landbrugsskole samt i 1950 elev paa Bælum Landbrugsskole. Efter at have været kontrolassistent i 2 aar købte han sin nuhavende ejendom.

V.F.1.a. Jørn Niss Nielsen er født den 23. april 1956 i Terndrup, Lyngby sogn.

V.F.2.

Niels Frederik Nissen er født den 15. maj 1930 i Gl. Skørping, Skørping sogn. Han lever sammen med Emma Sørensen, der er født den 2. februar 1926 i Svenstrup som datter af husmand Ejner Johannes Sørensen og hustru Hedvig Theodora Olsen.

Bosat: Gl. Skørping, Skørping.

Niels Frederik Nissen gik i skole i Gl. Skørping. Han lærte landbruget hjemme og tjente bl.a. paa Møn. Efter at have haft en ejendom paa Buderupholm var han karl hos forældrene, hvorpaa han ca. 1969 købte en nabogaard til sit fødehjem, og i 1970 overtog han desuden sit fødehjem.

Emma Sørensen gik i skole i Svenstrup. Hun lærte husgerning i forskellige pladser og tjente bl.a. 5 aar i Gravlev. Efter at have været beskæftiget bl.a. paa Rold Storkro samt paa Hotel Hvide Hus blev hun hjemmehjælper. - Emma Sørensen har fra tidligere ægteskab børnene V.F.2.a.-V.F.2.f.

V.F.2.a.

Rita Husum Larsen er født den 28. september 1947 i Stadager. Hun er gift med pølsemaker Niels Jørgen Busk, og i ægteskabet er 3 børn.

Bosat: Rosengaarden, Skalborg.

V.F.2.b.

Bjarne Husum Larsen er født den 5. september 1951 i Støvring. Han er gift med Jette Andersen.

Bosat: Hasseris, Aalborg.

V.F.2.c.

Bente Husum Larsen er født den 29. januar 1953 i Støvring. Hun er gift med maler Otto Halkjær, og i ægteskabet er et barn.

Bosat: Vestergrave 12, Randers.

V.F.2.d.

Ellen Jensine Olesen er født den 2. august 1957 i Skørping.

V.F.2.e.

Christian Olesen er født den 8. april 1959 i Skørping.

V.F.2.f.

Ejner Anker Olesen er født den 20. september 1963 i Skørping.

V.F.2.g.

Niels Jørgen Nissen er født den 28. juli 1966 i Skørping.

V.G.

Niels Just Jensen er født den 25. januar 1901 i Gl. Skørping, Skørping sogn. Han blev gift den 22. april 1927 i Skivum med Gundhilda Kristine Nielssine Jensen. Hun er født den 16. januar 1902 i Skivum som datter af ringer og graver Niels Kristian Jensen og hustru Ane Kirstine Johannesen, og hun døde den 11. januar 1967 i Hvorup.

Bosat: Bøgeallé 2, Hasseris, Aalborg.

Niels Just Jensen gik i skole i Skørping. Han lærte landbruget og var beskæftiget ved dette i forskellige pladser. I 1921 aftjente han sin værnepligt i Fredericia, hvorpaa han arbejdede i Aalborg indtil 1948, da han købte ejendommen Mølbækgaard i Nørresundby. Denne solgte han i 1968.

Gundhilda Kristine Nielssine Jensen gik i skole i Skivum. Hun tjente som husassistent og var stuepige paa Støvring Højskole.

I ægteskabet er børnene V.G.1.-V.G.3.

V.G.1.

Anne Lise Jensen er født den 8. december 1926 i Skivum. Hun blev gift den 6. april 1948 i Aalborg med Svend Børge Christensen, der er født den 6. februar 1928 i Aarhus som søn af elektriker Aage Christensen og hustru Nelly Nielsen.

Bosat: Nældevej, Restrup Enge, Aalborg.

Anne Lise Jensen gik i skole i Aalborg. Hun var ekspeditrice i Aalborg indtil giftermålet og har siden 1969 været cafeteriaassistent.

Svend Børge Christensen gik i skole i Aalborg. Han udlæres i 1947 som elektriker i Aalborg, hvorpaa han 1949-1950 aftjente sin værnepligt i København. Indtil 1959 arbejdede han som svend, og han har siden været selvstændig.

V.G.1.a.

Finn Christensen er født den 6. juni 1947 i Aalborg. Han lever sammen med Jane Bundgaard Pedersen, der er født den 1. juli 1951 i Aalborg som datter af elektriker Andreas Bundgaard Pedersen og hustru Inga Kirstine Bertelsen.

Bosat: Bøge Allé 2, Hasseris, Aalborg.

Finn Christensen gik 8 aar i skole i Aalborg. Han udlærtes i 1967 som elektriker i Aalborg, hvorpaa han aftjente sin værnepligt i København, og han har siden været elektriker.

Jane Bundgaard Pedersen gik i skole i Aalborg. Hun var elev paa en husholdningsskole og udlærtes i 1971 som kontorassistent, hvorpaa hun siden har været beskæftiget som saadan.

V.G.1.b.

Lone Christensen er født den 19. august 1949 i Aalborg. Hun blev gift den 2. august 1969 i Fovsing med Henning Mortensen, der er født den 24. juli 1949 i Ejsing som søn af Vagn Kristian Mortensen og hustru Mette Katrine Laursen.

Bosat: Fovsing Kirkeby, Struer.

Lone Christensen gik i skole i Aalborg. Hun udlærtes som smørrebrødsjomfru og var derefter beskæftiget som saadan i Skive.

Henning Mortensen gik i Vinderup Realskole. Han udlærtes som tjener paa hotel Royal i Skive, hvorpaa han i 1971 indkaldtes til militærtjeneste, og han er nu sergent i Viborg.

V.G.1.b.1) Brian Mortensen er født den 28. august 1968 i Holstebro.

V.G.1.c.

Susanna Christensen er født den 18. november 1954 i Aalborg.

V.G.1.d.

Jan Christensen er født den 4. marts 1956 i Aalborg.

V.G.2.

Inga Jensen er født den 12. april 1929 i Aalborg.

Bosat: Plaatslagarvägen 5, Stockholm, Sverige.

Inga Jensen gik i skole i Aalborg. Hun var elev paa en restaurantskole i Stockholm samt i 3 aar paa en handelsskole. Efter at have været ekspeditrice i Aalborg samt i København arbejdede hun paa fabrik samt som stuepige i Manchester og London. En tid var hun servitrice i Stockholm samt paa svenske skibe, og hun er nu kontorist.

V.G.2.a.

Jan Erik Jensen er født den 29. september 1955 i Stockholm.

Han gik 9 aar i skole i Stockholm samt 2 aar paa Teknisk Skole, ligeledes i Stockholm. Han er nu telemontør i et svensk amerikansk firma i Stockholm.

V.G.3.

Ole Jensen er født den 13. januar 1937 i Aalborg. Han blev gift den 7. februar 1960 i Ajstrup med Edith Krogsgaard Andersen, der er født den 7. februar 1942 i Sdr. Saltum, Saltum sogn, som datter af landmand Kristian Andersen og hustru Erna Krogsgaard.

Bosat: Flintevej 8, Hasseris, Aalborg.

Ole Jensen aftjente sin værnepligt 1957-1958, hvorpaa han havde et ophold paa Lundbæk Landbrugsskole. Han er nu arbejdsmand.

V.G.3.a. Jonna Jensen er født den 9. februar 1961 i Restrup Enge, Sønderholm sogn.

V.G.3.b. Hanne Jensen er født den 27. januar 1962 i Restrup Enge.

V.H.

Hans Peder Jensen er født den 23. februar 1902 i Gl. Skørping, Skørping sogn. Han blev gift den 29. december 1925 i Dronninglund med Olga Petrine Jensen, der er født den 16. juni 1906 i Dronninglund som datter af gaardmand Anton Martinus Chr. Jensen og hustru Mette Kirstine Jensen.

Bosat: Præstevænget 9, Skørping.

Hans Peder Jensen gik i skole i Gl. Skørping samt i Rebild. Han lærte landbruget og tjente ved dette i forskellige pladser. I 5 aar arbejdede han paa en cementfabrik, hvorpaa han i 23aar drev en ejendom i Rold.

Olga Petrine Jensen tjente som husassistent ved Skørping samt i Hellerup.

I ægteskabet er børnene V.H.1.-V.H.4.

V.H.1.

Anna Marie Kirstine Jensen er født den 20. marts 1926 i Skørping, og hun døde den 2. februar 1939.

V.H.2.

Anton Børge Jensen er født den 27. april 1929 i Lindholm. Han blev gift den 15. september 1956 i Aalborg med Herdis Kornbæk Johannesen, der er født den 8. juli 1937 i Rold som datter af Kristian Kornbæk Johannesen og hustru Erna Marie Gregersen.

Bosat: Mølleparken 21, Skørping.

Anton Børge Jensen gik i skole i Rold. Han lærte landbruget og var beskæftiget som chauffør, afbrudt af militærtjeneste 1949-1951 i Karup. Senere har han bl.a. arbejdet i København, og i nogle aar havde han en ejendom i forpagtning. Han er nu chauffør.

Herdis Kornbæk Johannesen gik i skole i Gravlev. Hun lærte husgerning og var husbestyrerinde, hvorpaa hun arbejdede paa en fabrik.

V.H.2.a. Hans Peder Jensen er født den 15. juli 1953 i Gravlev.

V.H.2.b. Finn Ole Jensen er født den 28. oktober 1958 i Skørping.

V.H.2.c. Anna Irene Jensen er født den 14. december 1960 i Skørping.

V.H.3.

Edel Elly Jensen er født den 30. november 1930 i Lindholm. Hun blev gift den 19. april 1954 i Rold med Thorvald Helge Hansen Degn, der er født den 8. juli 1924 i Gundestrup, Brylle sogn, som søn af landmand Johannes Peter Hansen Degn og hustru Ane Johanne Sofie Kirstine Hansen.

Bosat: Holthusene, Arden.

Edel Elly Jensen gik i skole i Rold. Hun var elev paa Silkeborg Husholdningsskole og tjente som husassistent paa en avlsgaard samt paa Rold Præstegaard. Senere var hun kokkepige paa avlsgaarden, og efter at have været beskæftiget i Aars Brugsforening havde hun 2 pladser paa Fyn.

Thorvald Helge Hansen Degn gik i skole i Brylle. Han lærte landbruget i Brylle og tjente bl.a. i Aarup. Efter at have haft en ejendom i Hou købte han i 1957 sin nuhavende ejendom.

V.H.3.a.

Aksel Berno Hansen Degn er født den 17. juli 1954 i Hobro.

Han gik 9 aar i skole og stod derefter i lære som maskinarbejder.

V.H.3.b.

John Arvid Hansen Degn er født den 16. oktober 1956 i Hobro.

V.H.4.

Nanny Krista Jensen er født den 30. marts 1932 i Svenstrup. Hun blev gift den 26. april 1958 i Rold med Harry Christensen, der er født den 8. maj 1928 i Fræer som søn af træhandler Sigmund Johan Marinus Christensen og hustru Kirstine Bach Mikkelsen.

Bosat: Bakkelyvej 15, Vestbjerg, Nørresundby.

Nanny Krista Jensen gik i skole i Rold. Hun lærte husgering hjemme og tjente ved dette i forskellige pladser, bl.a. paa Skørping Sanatorium. Senere var hun ekspeditrice i en bagerforretning.

Harry Christensen gik i skole i Fræer. Han arbejdede en tid ved landbruget og udlærtes i 1949 som vogn- og beslagsmed og aftjente sin værnepligt i Tønder samt i Aalborg. I 11 aar var han ansat paa Aalborg Værft som el-svejser, og i 1968 begyndte han som reparatør paa Superfoss Gødningsfabrik, hvor han nu er kedelpasser.

V.H.4.a. Henning Bach Christensen er født den 2. marts 1959 i Lindholm.

V.H.4.b. Britta Bach Christensen er født den 18. juli 1961 i Lindholm.

V.H.4.c. Preben Bach Christensen er født den 9. december 1967 i Vestbjerg, Sulsted sogn.

V.J.

Otto Anders Nielsen Jensen er født den 5. maj 1904 i Gl. Skør-

ping, Skørping sogn. Han blev gift med Anna Sørensen, og i ægteskabet er et barn.

Bosat: Vendelbogade 4, Aalborg.

Otto Anders Nielsen Jensen har været bankmand.

V.K.

Anthøn Jensen er født den 7. april 1906 i Gl. Skørping, Skørping sogn. Han var gift første gang med Agathe, med hvem han har 3 børn. Han blev gift anden gang med Laura.

Bosat: Søndergade 30, Aalborg.

VI. Søren Jensen

=====

er født den 31. oktober 1876 i Skørping, og han døde den 23. oktober 1942. Han blev gift den 13. april 1897 i Aarrestrup med Larsine Marie Krabsen. Hun er født den 27. november 1872 i Aarrestrup som datter af Søren Braulstrup Krabsen og Christiane Terkildsdatter, og hun døde den 13. januar 1937 i Skørpinglund, Skørping sogn.

Søren Jensen gik i skole i Gl. Skørping. Han lærte landbruget hjemme og overtog i 1895 sin fødegaard, som han drev til 1937, da den afstodes til sønnen Ejnar. Sideløbende med landbruget handlede han med trækul, ligesom han gik ud som spillemænd.

I ægteskabet er børnene VI.A.-VI.M.

VI.A.

Johanne Kristiane Jensen er født den 15. september 1897 i Skørpinglund, Skørping sogn, og hun døde den 8. november 1956 i Skørpingholme, Skørping sogn. Hun blev gift den 24. februar 1919 i Skørping med Henning Nielsen, der er født den 24. november 1892 i Frær som søn af landmand Laurits Nielsen og hustru Else Andersen.

Bosat: Skørping.

Johanne Kristiane Jensen gik i skole i Gl. Skørping. Hun lærte husgerning hjemme og var beskæftiget ved syning i Støvring.

Henning Nielsen gik i skole i Skørping. Han lærte landbruget hjemme samt i forskellige pladser, bl.a. i St. Brøndum. Sin værnepligt aftjente han 1912 i København, hvorpaa han var beskæftiget paa Imprægneringsanstalten i Skørping. Fra 1919 til 1956 drev han en ejendom i Skørpingholme.

I ægteskabet er børnene VI.A.1.-VI.A.5.

VI.A.1.

Anna Nielsen er født den 17. januar 1920 i Gl. Skørpingholme, Skørping sogn. Hun blev gift den 24. marts 1946 i Skørping med Ejner Jørgensen, der er født den 26. maj 1918 i Hemmed som søn af uddeler Holger Jørgensen og hustru Ane Marie Andersen.

Bosat: Aarhusvej 44, Tirstrup Østj.

Anna Nielsen gik i skole i Gl. Skørping. Hun tjente 2 aar paa en gaard i Skørping og var derefter 2 aar hos en bager i Skørping samt en tid i Aarhus. Siden giftermaalet har hun assisteret i Tirstrup Brugs.

Ejner Jørgensen gik i skole i Hemmed. Han stod i lære hos faderen og udlærtes 1936 i Torsager. Efter at have været kommis i bl.a. Nimtofte, Gl. Skørping og Skjøde, afbrudt af et ophold paa Andelsskolen i Middelfart, vikarierede han 2 aar som uddeler i Nødager. Siden 1946 har han været uddeler i Tirstrup Brugs.

VI.A.1.a.

Bjarna Jørgensen er født den 11. december 1947 i Tirstrup.

Bosat: Aarhusvej 44, Tirstrup Østj.

Bjarna Jørgensen er automekaniker.

VI.A.1.b.

Jytte Jørgensen er født den 13. maj 1953 i Tirstrup.

Bosat: Aarhusvej 44, Tirstrup Østj.

Jytte Jørgensen er sygeplejeelev.

VI.A.2.

Ejnar Nielsen er født den 17. januar 1920 i Skørpingholme, Skørping sogn. Han blev gift første gang den 5. juli 1945 i Sønderborg med Erna Andreassen, der er født den 31. juni 1924 i Nordborg som datter af gaardejer Hans Andreassen og hustru. Han giftede sig anden gang med Edna Guldbor Johanne Andersen, der er født den 3. november 1924 i Natanael sogn, København, som datter af vognmand Sofus Christian Andersen og hustru Nilsine Petrea Andersen.

Bosat: Norgesgade 21, København S.

Ejnar Nielsen gik i skole i Skørping. Han tilbragte sin barndom hos bedstefaderen Søren Jensen, hvor han lærte at brænde kul. Senere uddannedes han indenfor tricotage en gros i Sønderborg, hvor han fra 1941 til 1954 var afdelingsleder. I 1955 begyndte han i et sprøjtefirma i København, hvor han senere blev rejsemontør.

Erna Andreassen gik i skole i Nordborg. Hun tjente som husassistent i Nordborg samt i Sønderborg.

VI.A.2.a.

Birthe Johanne Nielsen er født den 25. november 1945 i Nordborg. Hun blev gift den 25. november 1965 i København med

Frank Nielsen, der er født den 29. oktober 1946 paa Frederiksberg som søn af arbejdsmand Poul Erik Nielsen og hustru Iris Elna Julie Rasmussen.

Bosat: Amagerbrogade 77, København S.

Birthe Johanne Nielsen gik 8 aar i skole. Hun udlærtes som handskesyerske.

Frank Nielsen gik 8 aar i skole. Han udlærtes som forgylder og aftjente sin værnepligt ved Luftvaabnet.

VI.A.2.a.1) Lis Nielsen er født den 8. maj 1966 i København.

VI.A.2.b.

Kirsten Nielsen er født den 7. februar 1955 i København.

Hun bestod i 1972 realeksamen og blev derefter au-pair pige i London.

VI.A.3.

Signe Nielsen er født den 13. maj 1921 i Skørpingholme, Skørping sogn. Hun blev gift den 24. januar 1948 i Vejgaard med Evald Andreas Aakjær Laursen, der er født den 3. april 1919 i Knudby, Taarup sogn, som søn af ringer og graver Kresten Aakjær Laursen og hustru Kristine Pedersen.

Bosat: Hem, Skive.

Signe Nielsen gik i skole i Gl. Skørping. Hun lærte husgerning hjemme og stod derefter i lære som damefrisør i Skørping, hvorpaa hun var beskæftiget forskellige steder, bl.a. 1 aar i Auning, 1 aar i Viborg samt 3 aar i Aalborg.

Evald Andreas Aakjær Laursen gik i skole i Borup. Han lærte landbruget og var derefter elev paa Borup Mejeri samt paa Mammen Mejeri. En tid var han ansat paa Thisted Mejeri, og efter at have aftjente sin værnepligt ved Søværnet var han ansat paa forskellige mejerier, bl.a. paa Rødkjærbro Mejeri samt paa Brovst Mejeri. Fra 1944 til 1945 var han elev paa en

mælkeriskole, og fra 1951 til 1970 var hån mejerist paa Hem Mejeri. Han er nu mejerist i Balling.

VI.A.3.a.

Henny Aakjær Laursen er født den 3. juni 1950 i Skørpingholme, Skørping sogn.

Bosat: Sæbyvej 12, Helsingør.

Henny Aakjær Laursen gik 9 aar i skole. Hun tjente 1 aar som husassistent og bestod i 1968 handelseksamen i Skive, hvorpaa hun gennemgik uddannelse til maler.

VI.A.3.b.

Dorthe Aakjær Laursen er født den 26. juni 1955 i Hem.

Bosat: Sæbyvej 12, Helsingør.

Dorthe Aakjær Laursen gik i skole i Hem samt i Resen, hvor hun i 1972 bestod realeksamen. Hun opholdt sig en tid i Norge og var derefter barnepige ved Mødrehjælpen i Helsingør, hvorpaa hun nu er ansat paa Gripsholm, en afdeling af Ebberødgaard.

VI.A.4.

Holger Nielsen er født den 12. august 1922 i Skørpingholme, Skørping sogn. Han blev gift den 21. september 1946 i Vilslev med Kirstine Hansine Thygesen, der er født den 14. maj 1923 i Jedsted, Vilslev sogn, som datter af landmand Laust Nissen Thygesen og hustru Anna Dorthea Petersen.

Bosat: Elmevej 13, Tjæreborg.

Holger Nielsen gik i skole i Gl. Skørping. Han var gartnererelev hos Max Pape, Skørping, samt hos Kristian Olsens Gartneri og Frøavl, Odense. Efter at have været medhjælper forskellige steder, bl.a. ved Brix Frugtplantage, havde han et gartneri i Gammelby ved Esbjerg. Senere drev han hønseri samt en blomster- og grøntforretning i Esbjerg, hvorpaa han arbej-

dede 8 aar paa Klarisværk. De sidste 10 aar har han været ansat paa Andelsslagteriet i Esbjerg.

Kirstine Hansine Thygesen gik i skole i Vilslev. Hun lærte husgerning og tjente bl.a. i København, ligesom hun har været stuepige og servitrice paa hoteller. Senere har hun været beskæftiget hos gartnere, og de sidste 12 aar har hun været ansat paa laboratoriet paa Centralsygehuset i Esbjerg.

VI.A.4.a.

Hanne Nielsen er født den 13. september 1948 i Jerne. Hun blev gift den 26. februar 1971 i Dalum med Finn Hauge Laursen, der er født den 9. maj 1947 i Aalborg som søn af afdelingsleder Svend Hauge Laursen og hustru Agnes Emilie Bendtsen.

Bosat: Lyngtoften 6, Jerup.

Hanne Nielsen bestod i 1968 studentereksamen i Esbjerg. I 1973 dimitteredes hun som socialraadgiver fra Den Sociale Højskole, Odense, og hun har siden været ansat ved Statsfængslet Kragkøvhede, Jerup.

Finn Hauge Laursen bestod i 1964 realeksamen. Han gennemgik uddannelse til kommuneassistent og aftjente 1967-1968 sin værnepligt, hvorpaa han var kontorassistent ved Aalborg Kommune. Fra 1970 til 1973 gennemgik han uddannelse til socialraadgiver paa Den Sociale Højskole, Odense, og han har siden været ansat ved Statsfængslet Kragkøvhede, Jerup.

VI.A.4.a.1) Thomas Hauge Laursen er født den 30. september 1973 i Frederikshavn.

VI.A.4.b.

Henning Laust Nielsen, der er tømrer, er født den 18. januar 1951 i Vilslev. (Se supplement).

Bosat: Lindegade 17, Bramminge.

VI.A.4.c.

Else Krabsen Nielsen er født den 31. marts 1957 i Vilslev.

VI.A.5.

Esther Nielsen er født den 1. januar 1927 i Skørpingholme, Skørping sogn, og hun døde den 16. november 1968. Hun blev gift med Lars Jensen, der er snedker.

Bosat: Engtoften 16, Skive.

VI.A.5.a.

Elin Jensen er født den 12. september 1961 i Vejgaard.

VI.A.5.b.

Dorit Jensen er født den 25. november 1963 i Vejgaard.

VI.B.

Andreas Jensen er født den 9. december 1898 i Skørpinglund, Skørping sogn. Han blev gift den 5. maj 1929 i Skørping med Erna Marie Andersen, der er født den 14. august 1908 i Hals som datter af møller Anton Andersen og hustru Kristine Nielsen.

Bosat: Bavnebakken 29, Støvring.

Andreas Jensen gik i skole i Gl. Skørping. Han var beskæftiget hjemme ved kulbrænding og aftjente 1919-1921 sin værnepligt i bl.a. København og Tønder. I 4 aar var han vognmandskusk i Skørping, hvorpaa han arbejdede ca. 6 aar ved amtsvejvæsnet. Fra 1932 til 1967 drev han en ejendom i Flø, hvorpaa han solgte den til sønnen Børge. - Andreas Jensen har bl.a. i 12 aar været medlem af sogneraadet samt i 6 aar været medlem af bestyrelsen for mejeriet. Han har desuden bl.a. i 4 aar været medlem af skolekommissionen, ligesom han har været medlem af husmandsforeningen i Støvring.

I ægteskabet er børnene VI.B.1.-VI.B.3.

VI.B.1.

Esther Jensen er født den 27. januar 1930 i Buderup. Hun blev gift den 18. november 1951 i Støvring med Holger Sigfred Jensen, der er født den 1. januar 1924 i Buderup som søn af husmand Jens Chr. Jensen og hustru Jensine Christine Jensen.

Bosat: Flø, Støvring.

Esther Jensen gik i skole i Flø. Hun lærte husgerning og tjente ved dette i forskellige pladser.

Holger Sigfred Jensen gik i skole i Støvring. Han lærte landbruget i forskellige pladser og aftjente sin værnepligt i Viborg, hvorpaa han i 5 aar havde en ejendom i Gl. Skørping. Han har siden drevet sin nuhavende gaard.

VI.B.1.a.

Erna Jensen er født den 26. august 1953 i Gl. Skørping, Skørping sogn.

Bosat: Vestre Allé 19, Støvring.

Erna Jensen gik i skole i Gravlev samt i Støvring, hvor hun bestod realeksamen. Hun paabegyndte derefter uddannelsen til lagerekspedient paa tricotagelageret Harald Rasmussen, Aalborg.

VI.B.1.b.

Britta Jensen er født den 9. marts 1955 i Gl. Skørping, Skørping sogn.

Hun bestod realeksamen i Støvring og handelseksamen i Aars. Derefter blev hun elev i et bolighus i Aalborg.

VI.B.2.

Børge Jensen er født den 23. august 1933 i Gravlev. Han blev gift den 27. juli 1963 i Rubjerg med Inger Elisabeth Jensen, der er født den 19. juni 1939 i Bjergby som datter af landmand

VI.B.1.

Esther Jensen er født den 27. januar 1930 i Buderup. Hun blev gift den 18. november 1951 i Støvring med Holger Sigfred Jensen, der er født den 1. januar 1924 i Buderup som søn af husmand Jens Chr. Jensen og hustru Jensine Christine Jensen.

Bosat: Flø, Støvring.

Esther Jensen gik i skole i Flø. Hun lærte husgerning og tjente ved dette i forskellige pladser.

Holger Sigfred Jensen gik i skole i Støvring. Han lærte landbruget i forskellige pladser og aftjente sin værnepligt i Viborg, hvorpaa han i 5 aar havde en ejendom i Gl. Skørping. Han har siden drevet sin nuhavende gaard.

VI.B.1.a.

Erna Jensen er født den 26. august 1953 i Gl. Skørping, Skørping sogn.

Bosat: Vestre Allé 19, Støvring.

Erna Jensen gik i skole i Gravlev samt i Støvring, hvor hun bestod realeksamen. Hun paabegyndte derefter uddannelsen til lagerekspedient paa tricotagelageret Harald Rasmussen, Aalborg.

VI.B.1.b.

Britta Jensen er født den 9. marts 1955 i Gl. Skørping, Skørping sogn.

Hun bestod realeksamen i Støvring og handelseksamen i Aars. Derefter blev hun elev i et bolighus i Aalborg.

VI.B.2.

Børge Jensen er født den 23. august 1933 i Gravlev. Han blev gift den 27. juli 1963 i Rubjerg med Inger Elisabeth Jensen, der er født den 19. juni 1939 i Bjergby som datter af landmand

Peter Jensen og hustru Johanne Toft.

Bosat: Flø, Støvring.

Børge Jensen gik 8 aar i skole i Flø. Han lærte landbruget hjemme og aftjente sin værnepligt i Aalborg, Viborg samt i Tyskland. Efter at have været landbrugsmedhjælper samt haft ophold paa St. Restrup Højskole var han i 6½ aat tankpasser i Støvring og Aalborg, hvorpaa han i 1967 købte sit fødehjem, som han siden har drevet

Inger Elisabeth Jensen gik i skole i Rubjerg. Hun lærte husgerning hjemme og tjente derefter som husassistent. I 1958 var hun elev paa St. Restrup Højskole, hvorpaa hun i 1960 rejste til Schweiz. Senere lærte hun syning i Aalborg.

VI.B.2.a. Michael Jensen er født den 20. marts 1964 i Vejgaard.

VI.B.2.b. Margit Jensen er født den 9. oktober 1966 i Vejgaard.

VI.B.2.c. Marianne Jensen er født den 16. december 1972 i Gravlev.

VI.B.3.

Inga Jensen er født den 1. februar 1947, og hun døde 2 maanedes gammel.

VI.C.

Søren Krabsen Jensen er født den 22. januar 1900 i Skørpinglund, Skørping sogn, og han døde den 4. juni 1961. Han blev gift med Andrea Elisabeth Jensen, og i ægteskabet er 2 børn.

Bosat: Mærsk Andersensvej 2, Randers.

Søren Krabsen Jensen gennemgik handelsuddannelse og var lagerforvalter paa en fabrik i Randers.

VI.D.

Kristian Jensen er født den 22. juli 1901 i Skørpinglund, Skørping sogn. Han blev gift med Rigmor, og i ægteskabet er sønnen Niels.

Bosat: Den gamle Købmandsgaard, Støvring.
Kristian Jensen var vognmand.

VI.E.

Anna Jensen er født den 2. december 1902 i Skørpinglund, Skørping sogn. Hun blev gift den 5. december 1926 i Skørping med Ejner Nissen, der er født den 28. november 1899 i Skørping som søn af husmand Niels Nis Juhl Nissen og hustru Bodil Marie Andersen.

Bosat: Brogade 54, Hobro.

Anna Jensen gik i skole i Gl. Skørping. Hun lærte husgerning hjemme og tjente som husassistent i forskellige pladser indtil giftermålet.

Ejner Nissen gik i skole i Skørping. Han udlærtes som kommis i Hobro og har siden drevet selvstændig forretning.

VI.F.

Arnold Jensen er født den 25. februar 1904 i Skørpinglund, Skørping sogn. Han blev gift med Astrid, og i ægteskabet er bl.a. sønnen Kaj, der er ejer af cementstøberiet i Terndrup.

Bosat: Højmarken 12, Terndrup.

VI.G.

Ejnar Jensen er født den 27. januar 1906 i Skørpinglund, Skørping sogn. Han blev gift den 10. september 1933 i Skørping med Anne Marie Kristensen, der er født den 5. september 1910 i Fyrkilde, Ravnkilde sogn, som datter af landmand Lars Kristensen og hustru Karoline Villadsen.

Bosat: Skørpinglund, Skørping.

Ejnar Jensen gik i skole i Gl. Skørping. Han lærte landbruget hjemme og aftjente i 1927-1928 sin værnepligt i Aalborg, hvorpaa han var vejarbejder og skovarbejder. I 1937 overtog han sit fødehjem, som han siden har drevet, samtidig med at han brænder kul.

Anne Marie Kristensen gik i skole i Ravnkilde. Hun tjente som husassistent forskellige steder, bl.a. i Ravnkilde samt i Aalborg.

I ægteskabet er børnene VI.G.1.-VI.G.6.

VI.G.1.

Ruth Jensen er født den 4. marts 1934 i Skørpinglund, Skørping sogn. Hun blev gift den 4. marts 1954 i Aarhus med Aage Verner Møller, der er født den 29. september 1928 i Astrup Mark, Astrup sogn, som søn af gaardejer Jørgen Jacobsen Møller og hustru Estrid Petrine Jørgensen.

Bosat: Mustrupvej 11, Ny Solbjerg.

Ruth Jensen gik i skole i Skørping og havde desuden et ophold paa Havbro Ungdomsskole. Hun tjente som husassistent forskellige steder, bl.a. paa Fyn, og siden 1972 har hun været rengøringsassistent paa Solbjergskolen.

Aage Verner Møller gik i skole i Batrup. Han lærte landbruget hjemme og besøgte Uldum Højskole, hvorpaa han tjente ved landbruget, bl.a. paa Fyn. Efter giftemaalet købte han et husmandssted, som han drev, samtidig med at han arbejdede ved faderen. Siden 1962 har han været lagerarbejder ved Th. Schulz, Solbjerg, og i 1968 frasolgtes jorden til ejendommen.

VI.G.1.a.

Tinne Møller er født den 30. august 1954 i Astrup.

Hun var elev paa Rens Ungdomsskole og var derefter butiksmedhjælper i et supermarked.

VI.G.1.b.

Benny Møller er født den 28. juni 1957 i Astrup.

VI.G.2.

Gerda Jensen er født den 30. juli 1935 i Skørpinglund, Skørping sogn. Hun blev gift den 3. august 1956 i Skjern med Rikard Jensen, der er født den 13. januar 1931 i Hanning som søn af gaardejer Johan Jensen og hustru Hulda Andersen.

Bosat: Tinggaarden 73, Holstebro.

Gerda Jensen gik i skole i Skørping og havde i 1950 et ophold paa Havbro Ungdomsskole. Hun tjente som husassistent forskellige steder, bl.a. paa Teglgaarden.

Rikard Jensen gik i skole i Finnerup. Han lærte landbruget og aftjente 1951-1952 sin værnepligt i Padborg, hvorpaa han var elev paa Lægaardens Landbrugsskole. Efter at have drevet en ejendom i Hemmet gennemgik han uddannelse til kontorassistent, og siden 1967 har han været ansat ved toldvæsnet.

VI.G.2.a. Winni Jensen er født den 23. juni 1957 i Hemmet.

VI.G.2.b. Uffe Krarup Jensen er født den 3. maj 1959 i Hemmet.

VI.G.2.c. Mette Vivi Jensen er født den 13. juli 1962 i Hemmet.

VI.G.3.

Frank Jensen er født den 8. marts 1939 i Skørpinglund, Skørping sogn, og han døde den 29. november 1962 i Støvring.

Frank Jensen gik i skole i Skørping. Han udlærtes i 1961 som mekaniker i Støvring, hvorpaa han indkaldtes til militærtjeneste. Han hjemsendtes i 1962 som korporal og var derefter mekaniker i Aalborg.

VI.G.4.

Inger Jensen er født den 11. oktober 1942 i Skørpinglund, Skørping sogn. Hun blev gift den 26. januar 1964 i Skørping med Bent Iver Petersen, der er født den 28. juli 1939 i Kolding som søn af tapetserer Ejner Petersen og hustru Lydia Iversen.

Bosat: Hanebakken 15, Skørping.

Inger Jensen bestod mellemskoleeksamen i Skørping. Hun stod i boghandlerlære i Skørping, hvor hun derefter var beskæftiget, og hun har siden været ansat i Andelsbanken, ligeledes Skørping.

Bent Iver Petersen gik i skole i Halvrimmen samt i Gl. Skørping. Han arbejdede nogle aar ved landbruget og sejlede en tid fra Frederikshavn, hvorpaa han aftjente sin værnepligt i Varde. I 1963 udlærtes han som bager i Skørping, og efter at have arbejdet som bager indtil 1968 er han nu arbejdsmand.

VI.G.4.a. Stig Ejner Petersen er født den 3. april 1961 i Terndrup, Lyngby sogn.

VI.G.4.b. Frank Gorm Petersen er født den 20. august 1964 i Skørping.

VI.G.4.c. Hanne Lea Petersen er født den 18. september 1969 i Skørping.

VI.G.5.

Axel Jensen er født den 14. september 1944 i Skørpinglund, Skørping sogn. Han blev gift den 2. maj 1970 i Skørping med Birgit Herdis Jensen, der er født den 8. november 1950 i Tolve som datter af materialforvalter Peter Kristian Jensen og hustru Margrethe Elisabeth Pedersen.

Bosat: Hanebakken 14, Skørping.

Axel Jensen gik i skole i Skørping. Han arbejdede en tid ved landbruget og udlærtes i 1965 som vogn- og beslagsmed, hvorpaa han var beskæftiget paa Støvring Karrosserifabrik, afbrudt af militærtjeneste. Siden 1973 har han været ansat paa Skalborg Maskinfabrik.

Birgit Herdis Jensen gik 9 aar i skole i bl.a. Skørping. Hun stod i lære som smørrebrødsjomfru paa Rebild Parkhotel og var derefter beskæftiget paa Støvring Alderdomshjem. Siden 1970 har hun været ansat hos Thrige Titan i Nr. Tranders.

VI.G.5.a. Bo Peter Jensen er født den 16. juli 1973 i Aalborg.

VI.G.6.

Frode Jensen er født den 3. januar 1951 i Skørpinglund, Skørping sogn.

Bosat: Skørpinglund, Skørping.

Frode Jensen gik 8 aar i skole. Han udlærtes som maskinarbejder paa Skalborg Maskinfabrik, hvorpaa han aftjente sin værnepligt i Hvorup. Efter at have været beskæftiget paa Hydrema i Støvring er han nu maskinarbejder paa Skalborg Maskinfabrik.

VI.H.

Dagmar Jensen er født den 14. december 1907 i Skørpinglund, Skørping sogn. Hun blev gift den 5. august 1934 i Skørping med Robert Andersen, der er født den 7. november 1906 i Haverslev som søn af snedker Hans Christian Andersen og hustru Anna Kathrine Rasmussen.

Bosat: Engvej 9, Tommerup.

Dagmar Jensen gik i skole i Gl. Skørping. Hun lærte husgerning hjemme og var i 4 aar husassistent paa Haverslev Mejeri. Den sidste tid inden giftermålet var hun husbestyrerinde ved Hobro. Senere har hun i 10 aar været ansat paa en hørfa-

brik i Tommerup, 2 aar paa et fjerkræslagteri og 11 aar paa Fyns Konserver.

Robert Andersen gik i skole i Haverslev. Han arbejdede en tid ved landbruget og var i ca. 10 aar murerarbejdsmand i Haverslev, hvorpaa han i 10 aar var ansat paa et savværk. Efter 3 aar som brænder paa en lervarerfabrik var han i 11 aar beskæftiget paa teglværk om sommeren og i skoven om vinteren. Siden 1964 har han været arbejdsmand paa Stegsted Maskinfabrik.

I ægteskabet er børnene VI.H.1.-VI.H.5.

VI.H.1.

Bent Andersen er født den 14. juni 1935 i Haverslev, og han døde den 14. oktober 1937 samme sted.

VI.H.2.

Kurt Andersen er født den 2. december 1936 i København. Han er gift med Gurli Jakobsen, og i ægteskabet er 3 børn.

Bosat: Parkvej 4, Tommerup.

Kurt Andersen, der er opvokset hos VI.H., er værktøjsmager.

VI.H.3.

Leif Andersen er født den 8. august 1939 i Haverslev, og han døde den 4. marts 1942 samme sted.

VI.H.4.

Leo Andersen er født den 10. marts 1942 i Haverslev. Han blev gift den 4. september 1965 i Tim med Alice Elvira Jensen, der er født den 30. april 1942 i Ejstrupholm, Ejstrup sogn, som datter af smedemester Svend Erling Godtfred Jensen og hustru Ragnhild Johanne Marie Jensen.

Bosat: Juulsøvej 64, Sejs.

Leo Andersen gik i skole i Tallerup. I 1960 udlærtes han som kommis i Assens, hvorpaa han aftjente sin værnepligt i Fredericia samt i Odense. Efter at have været kommis forskellige steder, bl.a. 3 aar ved FDB i Aarhus, har han siden haft forretning i Sejs.

Alice Elvira Jensen gik i skole i Gjessø samt i Silkeborg, hvor hun i 1959 bestod realeksamen. Hun tjente 1 aar som husassistent og var i 1 aar barneplejerske i Tommerup, hvorpaa hun var forpraktikant i Silkeborg. I 1964 dimitteredes hun som børnehavepædagog fra Odense Børnehaveseminarium, og efter at have været assistent i Silkeborg er hun nu leder af en børnehaveklasse, ligeledes i Silkeborg.

VI.H.4.a. Jan Michael Andersen er født den 14. august 1960.

VI.H.4.b. René Andersen er født den 4. oktober 1963.

VI.H.4.c. Ole Andersen er født den 2. august 1966.

VI.H.5.

Aage Andersen er født den 25. oktober 1943 i Haverslev. Han blev gift den 27. marts 1965 i Tommerup med Ingelise Lilian Jensen, der er født den 27. august 1944 i Odense som datter af arbejdsmand Hans Jensen og hustru Lily Margrethe Andersen.

Bosat: Bjelkevej 5, Tommerup.

Aage Andersen udlærtes i 1964 som maskinarbejder i Tommerup, hvorpaa han aftjente sin værnepligt i Fredericia. Efter at have arbejdet som værktøjsmager, 3 aar paa Virklund Maskinfabrik samt ca. 5 aar paa Tommerup Værktøj havde han et ophold paa Køng Højskole. Han arbejdede derefter paa et fritidshjem og tager nu teknisk forberedelseseksamen i Odense.

Ingelise Lilian Jensen bestod i 1962 realeksamen. I 3 aar havde hun kontorarbejde, og efter at have været forpraktikant

i en børnehave gennemgik hun uddannelse til børnehavepædagog paa Odense Børnehave- og Fritidspædagogseminarium. Siden 1972 har hun været ansat i Brylle Børnehave.

VI.H.5.a. Lars Andersen er født den 7. februar 1964 i Tommerup.

VI.H.5.b. Bettina Andersen er født den 21. august 1965 i Bogense.

VI.H.5.c. Frank Andersen er født den 13. maj 1970 i Tommerup.

VI.J.

Adolf Jensen er født den 3. april 1909 i Skørpinglund, Skørping sogn.

Bosat: Søllerødgade 52, København N.

Adolf Jensen er beskæftiget paa Burmeister & Wains Motorfabrik.

VI.K.

Niels Jensen er født den 12. august 1911 i Skørpinglund, Skørping sogn. Han blev gift med Edler Nitzsch Jensen, der er født den 20. juli 1916 i Nørresundby som datter af bagermester Jens Chr. Jensen og hustru Nielsine Nitzsch.

Bosat: Himmerlandsgade 100, Aars.

Niels Jensen er kørelærer.

I ægteskabet er børnene VI.K.1.-VI.K.2.

VI.K.1. Birgit Jensen, der er defektrice, er født den 18. november 1951 i Farsø.

VI.K.2. Torben Jensen, der er bager, er født den 13. oktober 1954 i Nørresundby.

VI.L.

Marie Jensen er født den 28. april 1914 i Skørpinglund, Skørping sogn. Hun blev gift den 10. november 1935 i Skørping med Carl Wulff Andersen, der er født den 25. februar 1911 i Skørping som søn af Christen Laurits Andersen og hustru Dagmar Wulff.

Bosat: Jyllandsgade 51, Skørping.

Marie Jensen gik i skole i Gl. Skørping. Hun lærte husgerning hjemme og opholdt sig her indtil giftermålet.

Carl Wulff Andersen gik i skole i Skørping. Fra 1934 til 1969 drev han en vognmandsforretning i Skørping.

I ægteskabet er børnene VI.L.1.-VI.L.2.

VI.L.1.

Bjarne Wulff Andersen er født den 25. juli 1937 i Aalborg. Han blev gift den 29. april 1967 i Skørping med Karen Margrethe Larsen, der er født den 29. april 1940 i Skørping som datter af arbejdsmand Lars Larsen og hustru Erna Nielsen Bæhr.

Bosat: Baunebakken 8, Støvring.

Bjarne Wulff Andersen gik i skole i Skørping. Han udlæres som kommis hos købmand Christensen & Lendal, Skørping, og var derefter kommis indtil 1961. Efter at have været ansat på slagteri i Nibe samt Hadsund har han siden 1965 været kontorassistent ved Nørresundby Tømmerhandel.

Karen Margrethe Larsen gik i skole i Skørping. Hun stod i kontorlære ved landsretssagfører F. Dvicks, Hobro, hvor hun var beskæftiget indtil 1971.

VI.L.1.a. Peter Wulff Andersen er født den 1. februar 1972 i Aalborg.

VI.L.2.

Mourits Wulff Andersen er født den 13. december 1945 i Skørping. Han blev gift den 11. april 1968 i Skørping med Jane Andersen, der er født den 1. september 1947 i Fjellerad, Gunderup sogn, som datter af chauffør Paul Erik Jensen og hustru Erna Jensen.

Bosat: Søndervang 15, Støvring.

Mourits Wulff Andersen bestod mellemskoleeksamen i Skørping. I 1967 udlærtes han som elektriker, hvorpaa han aftjente sin værnepligt i Aarhus. En tid var han ansat paa Rørdal Cementfabrik, og efter at have gennemgaaet uddannelse til fabriksoperatør er han nu beskæftiget som saadan paa Rørdal.

Jane Andersen gik 8 aar i skole i Skørping og havde et ophold paa Aabybro Ungdomsskole. Hun var ekspeditrice i et par aar.

VI.L.2.a. Charlotte Wulff Andersen er født den 25. august 1968 i Skørping.

VI.M.

Sigurd Jensen er født den 9. juli 1916 i Skørpinglund, Skørping sogn. Han blev gift den 12. november 1951 i Rold med Elly Johanne Pedersen, der er født den 9. marts 1927 i Hvarre som datter af baneformand Alfred Janus Pedersen og hustru Johanne.

Bosat: Præstevænget 6, Skørping.

Sigurd Jensen gik i skole i Gl. Skørping. Han brændte kul hos faderen og tjente derefter ved landbruget, hvorpaa han blev arbejdsmand.

Elly Johanne Pedersen gik i skole i Hurup Thy. Hun tjente som husassistent indtil giftermålet.

I ægteskabet er børnene VI.M.1.-VI.M.2.

VI.M.1. Benny Jensen er født den 27. marts 1957 i Terndrup,
Lyngby sogn.

VI.M.2. Søren Brian Jensen er født den 25. juni 1960 i Tern-
drup.

VII. Christian Jensen
=====

er født den 4. juli 1878 i Skørping, og han døde den 7. au-
gust samme aar.

VIII. Christian Jensen
=====

er født den 10. april 1880 i Skørping, og han døde den 24. a-
pril samme aar.

IX. Ane Jensen
=====

er født den 23. december 1885 i Skørping, og hun døde den 4.
januar 1886 samme sted.



III.C.
Bernhard Jensen og
hustru



III.C.3.
Yelva Jensen



V.
Frederik Jensen foran
gaarden



V.
Ane Marie C. Pedersen



V.A.
Johan Jensen og Kathrine
Andraesen



V.A.3.
Anna Jensen og Laurids
Dyhr



V.A.3.a.
Karen J. Dyhr og
Torben G. Johansen



V.A.3.b.
Ellen K. Dyhr og Flemming V.
Madsen



V.A.3.c.
Egon Dyhr



V.D.
Jens Andr. Jensen og Ella
Dalsgaard



V.D.1.
Ninna D. Jensen og Erik Pedersen



V.F.1.
Anna Nissen og Holger Egon Nielsen



V.F.2.
Niels Fr. Nissen og Emma Sørensen



V.G.
**Niels Just Jensen og Gundhilda
K. Jensen**



V.G.1.
**Anne Lise Jensen og Svend B.
Christensen**



V.G.1.a.
**Finn Christensen og Jane B.
Pedersen**



V.G.1.b.
Lone Christensen og Henning Mortensen



V.H.
**Hans Peder Jensen og Olga P.
Jensen**



V.H.2.
**Anton Børge Jensen og Herdis K.
Johannesen**



V.H.3.
Edel Elly Jensen og Thorvald
Helge Degn



V.H.4.
Nanny K. Jensen og Harry Christensen



VI.
Søren Jensen brænder kul



VI.
Søren Jensen og Larsine M.
Krabsen



VI.A.
Johanne K. Jensen og Henning
Nielsen



VI.A.1.
Anna Nielsen og Ejner Jørgensen



VI.A.2.
Ejnar Nielsen og hustru



VI.A.4.
Holger Nielsen og Kirstine H.
Thygesen



VI.G.
Ejnar Jensen og Anne Marie
Kristensen



VI.G.1.
Ruth Jensen og
Aage Verner Møller



VI.G.2.
Gerda Jensen og
Rikard Jensen



VI.G.4.
Inger Jensen og Bent Iver
Petersen



VI.G.5.
Axel Jensen og
Birgit H. Jensen



VI.H.
Dagmar Jensen og Robert Andersen



VI.L.
Marie Jensen og Carl Wulff
Andersen



VI.L.1.
Bjarne W. Andersen og Karen M.
Larsen

