



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

C. Klitgaard

# Slægten Bastholm

fra Vrejlev

---

Særtryk af

Vendsysselske Aarbøger

1932

HJØRRING.

Expres-Trykkeriet (Th. Jørgensen).

1932.

# Slægten Bastholm fra Vrejlev

C. Klitgaard

# Slægten Bastholm

## fra Vrejlev

---

Særtryk af  
Vendsysselske Aarbøger  
1932

HJØRRING.  
Expres-Trykkeriet (Th. Jørgensen).  
1932.

# SLÆGTEN BASTHOLM FRA VREJLEV.

Af C. KLITGAARD.

Det her meddelte Stof er for en væsentlig Del overladt mig af Ingeniør Vilh. Marstrand; for nyere Tids Vedkommende har afdøde Frederik Krog i Ø. Brønderslev og flere af Slægten meddelt mig adskilligt, ligesom jeg ogsaa i Aarenes Løb selv har foretaget en Del Undersøgelser vedrørende Bastholmerne i ældre og nyere Tid. Endvidere takkes Lærer P. M. Rørsig, Hallund, for flere Oplysninger.

Bastholm i Vrejlev Sogn, en Gaard, der efter Matriklen af 1664 stod for godt 12 Tdr. Hk., efter Matriklen 1688 for godt 9 Tdr., men som nu er stærkt udstykket, hørte i Middelalderen til Vrejlevkloster og kom 1536 med dette til Kronen, som 1585 solgte Bastholm til Predbjørn Gyldenstjerne til Vosborg, der lagde Gaarden under sin anden Hovedgaard (Gl.) Vraa i Ajstrup Sogn. Ved Midten af det 17. Aarh. kom Bastholm under Aas, hvorfra den solgtes til Selveje 1798. I Bastholm forekommer i Lænsregnskaberne 1610–1633 en Niels Jensen, 1635–1643 en Anders Christensen og 1646–1665 en Peder Christensen. Han efterfulgtes ca. 1666 af Jens Christensen, hvis Hustru Gertrud Pedersdatter muligt var Peder Christensens Datter.

Jens Christensen og Gertrud Pedersdatter blev Stamforældre til en Slægt Bastholm, som i social

Henseende steg i Vejret, og som endnu har mange Medlemmer baade i Vendsyssel og andet Steds, hvorfor den her nærmere skal omtales.

JENS CHRISTENSEN BASTHOLM var antagelig født o. 1628 og blev 31. Jan. 1707 begr. i Vrejlev, 80 Aar gl., blev ca. 1666 Fæster af Bastholm og ægtede formodentlig samme Aar GERTRUD PEDERSDATTER, f. o. 1635, begr. 30. Novbr. 1714 i Vrejlev, 79 Aar gl.

Ægteparret havde 7 eller 8 Børn, af hvilke 2 Sønner hævede sig op over den almindelige Bondestand og blev Stamfædre for 2 Linier af Slægten Bastholm. Børn:

1. Maren Jensdatter (Bastholm), døbt 15. Septbr. 1667 Vrejlev, ikke fundet død der.
2. Jens Jensen (Bastholm), døbt 23. Jan. 1670 Vrejlev, Fadder i Vrejlev 1686, var da hjemme i Bastholm, nærmere ubekendt.
3. Christen Jensen (Bastholm), f. o. 1672 Vrejlev<sup>1)</sup>, se Hovedlinie I.
4. Kirsten Jensdatter (Bastholm), født o. 1674 Vrejlev<sup>2)</sup>, Fadder Vrejlev 1690, gift med Mogens Mortensen, f. 16.., død 1708, Gaardfæster i Lørslev i Ugilt S. Hun havde 1709 som Enke Proces med Jfr. Dorte Seefeld til Mølgaard, paa hvis Gods hun boede, og da hun ikke kunde blive fri for Fæstet, forlod hun Gaarden og tog til sin Broder Niels.
5. (?) Peder Jensen (Bastholm), f. o. 1675<sup>3)</sup> Vrejlev, nærmere ubekendt og antagelig død lille. Hans Tilværelse er ikke konstateret, men antagelig

1) Kirkebog mangler. Ikke født  $1669/70$ , som man faar ved at gaa ud fra Aldersangivelsen 58 Aar 8 Maaneder 2 Dage fra uvis Tid 1728.

2) Kirkebog mangler — Børglum-Jerslev Tgb.  $1/8$  og  $12/9$  1709.

3) Kirkebog mangler indtil 18. April 1675.

har der været en saadan Søn, opkaldt efter Morfaderen.

6. Niels Jensen (Bastholm), døbt 21. April 1678 Vrejlev, se Hovedlinie II.
7. Ole Jensen (Bastholm), døbt 23. Maj 1681 Vrejlev, begr. Vrejlev s. A. (ingen Dato anført).
8. Maren Jensdatter (Bastholm), døbt 13. April 1684 Vrejlev, død efter 1726, gift 8. Okt. 1699 Vrejlev, med Niels Laursen af Gynderup. Boede i Gynderup 1699—1719, derefter i Østerdammen i Vrejlev 1722—1726 og synes derefter at have forladt Vrejlev Sogn. Mindst 10 Børn (døbt i Vrejlev).

### Hovedlinie I.

CHRISTEN JENSEN BASTHOLM, se Side 231, var født i Bastholm ca. 1672 og døde i Skæve Sogn 1728<sup>1)</sup>. Var hjemme i Bastholm til o. 1704 og blev da Forvalter paa Haurholm i Vrejlev Sogn; 1706 og 1711 var han Forpagter af Lund Præstegaard i Vrejlev, derefter Forpagter af Vester Mellerup i Jerslev Sogn (1713 og 1721) og blev 1725 Forpagter af Dybvad i Skæve Sogn<sup>2)</sup>. Gift o. 1704 med ANNA RASMUS-DATTER (SOMMERFELDT), født o. 1680, død efter 1748, da hun boede i Lille Nygaard i Serridslev Sogn sammen med en Datter. Anna Sommerfeldt var Søster til Guldsmed Anders Rasmussen Sommerfeldt i Aalborg<sup>3)</sup> og var Datter af en Rasmus Nielsen (?) og Anna . . . . Christen Jensen Bastholm og Hustru havde 9 Børn (A—J).

1) Dato ikke anført i Kbg.

2) I Albæk Kbg. kaldes han 1726 Forpagter af Rugtved; var da Fadder i Vorsaa.

3) Født 1681, død 1761.

A. Rasmus »Nielsen« Bastholm, døbt 3. Maj 1705 Vrejlev, begr. 16. Maj 1737 Kbh. Frue; kaldes ved Død Rasmus Nielsen, hvilket muligvis er Morfaderens Navn. Nævnes i Københavns Brandmandtal 14. Decbr. 1728 boende sammen med sin Forlovede Elisabeth Heding, f. o. 1695 i Trondhjem, død Novbr. 1764<sup>1)</sup> i Kbh. I Brandmandtallet 1728 anføres<sup>2)</sup>, at han og hans Forlovede med det første vilde rejse ud paa Landet, og at de forhen havde logeret paa Købmagergade; nu logerede de hos Rebslager Jørgen Rasmussen i Strandgade.

Elisabeth Heding havde været Mundkok hos Dronning Louise og var 1721 i »det lille Køkken«. 1729 søgte hun fri Sag angaaende en Veksel fra Trondhjem<sup>3)</sup>, og 1731 fik hun 40 Rdl. aarlig Pension, som der 1733 gjordes Arrest i<sup>4)</sup>; hun søgte da Kongen om gratis Vielsesbrev for sig og Rasmus Bastholm, som hun paa 7. Aar var forlovet med, altsaa siden 1727, og om en »liden Tjeneste« for ham, hvoraf de kunde leve. Vielsesbrevet fik hun, »men ej videre«, og 3. Maj 1734 blev de viet i Slotskirken. 1734 søgte han Byskriverembedet i Ribe og oplyste, at indtil han fik Stilling, skulde de beholde de 40 Rdl. aarlig<sup>5)</sup>.

Han fik ikke Embedet og døde 3 Aar senere; han kaldes ved sin Død Kommissionær. Hans Enke boede 1762 sammen med en Broderdatter af samme Navn og født paa Laaland<sup>6)</sup>. Ingen Børn.

B. Nikolaj Abraham Bastholm, døbt 25.

1) Vor Frue Skoles Ligbog S. 310.

2) Kbh. Huse 1728 S. 342.

3) Supplik. Protokol 1. Halvaar 1729 — 1095.

4) Supplik. Protokol 2. Halvaar 1733 — 560.

5) Gratialprotokol 1733—34 S. 388.

6) Kbh. Skattemandtal Oktober 1762.



Septbr. 1706 Vrejlev, begr. 8. Marts 1751 Kbh. Frue. Boede 1728 paa Kristianshavn sammen med ovennævnte Broder og søgte Kondition »ved Pennen« (∴ som Skriver), men vilde med det første rejse paa Landet og tog kort efter til Næstved, hvor Rektor Gram lærte ham at slibe Glas<sup>1</sup>). Blev en kendt Optikus og Instrumentmager i Skindergade i København. Gift I 10. April 1734 Næstved Sct. Peder med Maren Christensdatter Høfding, f. o. 1684, begr. 18. Novbr. 1745 Kbh. Frue. Gensidigt Testamente 2. Juli 1739, kgl. konf. 26. November 1745. Ingen Børn.

Gift II kgl. Till. 14. Decbr. 1746 Kbh. Frue med Kirstine Hansdatter Falck, f. o. 1717, død 22. Marts 1798, begr. 28. Marts Kbh. Vartov. Hun fik 19. Marts 1751 kgl. Bevilling til at hensesidde i uskiftet Bo, 9. Marts 1769 aarlig 50 Rdl. i Pension af Postkassen, vist 1793 optaget i Vartov. 3 Børn (I—III).

I. Maren Bastholm, døbt 31. Juli 1747 Kbh. Frue, begr. 21. Decbr. 1750 s. St.

II. Christen Severin Bastholm, f. 7. Juni 1749 Kbh. Frue, død 24. April 1797 Skien. Gik 1760 i Frue Skole, blev 1768 immatr. ved Universitetet og blev 1772 cand. jur., hvorefter han ca. 1777 blev Konsumtionsbetjent i Porsgrund og senere Overtoldbetjent og Toldkontrollør i Skien<sup>2</sup>). Gift I kgl. Till. 13. Aug. 1773 i Gentofte med Sofie Justine Utke, f. 25. Maj 1751 Kbh. Petri, død Juli 1785 i Porsgrund, Datter af Skræder i Kbh. Johan Fred. Utke og Sofie Magdalene Wick.

<sup>1</sup>) Se »Danske Samlinger« 1. IV 76, hvor hans Snille berømmes af Ed. O. Schwartzkopf. Bastholm var »en af de rammeste Pietister«, siger Christen Testrup i sine Optegnelser (»Jydske Samlinger« II S. 58).

<sup>2</sup>) Skifte Skien 24. April 1797.

Gift II 3. Decbr. 1786 i Porsgrund med Jørgine Eg, f. o. 1760, død 25. Decbr. 1814 Porsgrund. 6 Børn kendes (a—f).

- a. Nikolaj Frederik Bastholm, døbt 21. Aug. 1777 Kbh. Trinit., begr. 6. Okt. s. A. s. St.
- b. Nikolaj Frederik Bastholm, døbt 28. Marts 1781 Porsgrund, død i 1780erne i Porsgrund.
- c. Kirstine Bastholm, født Marts 1782, begr. 10. Maj 1782, 2 Maaneder gl., Porsgrund.
- d. Karen Bastholm, født Marts 1782, begr. 8. Septbr. 1783, 18 Maaneder gl., Porsgrund.
- e. Kirsten Bastholm, født 1784, levede 1797.
- f. Hans Bastholm, født ca. April 1785, begr. 15. April 1785 Porsgrund.

III. Nikolaj Christian Bastholm, døbt 18. Maj 1751 Kbh. Frue, begr. 23. Juli 1753 s. St.

C. Jens Christensen Bastholm, døbt 30. Septbr. 1708 Vrejlev, død 17.. Blev 2. Maj 1730 udlagt af Maren Laursdatter i Iskov som Fader til hendes Søn Laurits, og han kaldes da »Enkens Søn fra Dybvad«. (Voer Kbg.) Kyrasser i Kolding 1733—1736, gift 1733 med . . . . 2 Børn (I—II).

- I. Anna Christine Jensdatter Bastholm, døbt 18. Okt. 1733 Kolding, død 3. Febr. 1814 Kbh. Holmen. Gift 22. Decbr. 1756 Kbh. d. Garnisons med Hans Henrik Jantzen, f. 4. April 1726 i Grønninghoved i Vejstrup, begr. 8. Septbr. 1775 Kbh. Garnisons, Søn af Raadmand i Nyborg Abraham Jantzen, Drenderupgaard, og Anna Susanne Rosbach. Kadet i Dronningens Regiment ca. 1741, Sergent i sjæll. Regiment 1756—58, senere i Kronprinsens Reg. (1772), pensioneret før sin Død. 6 Børn<sup>1)</sup>.

1) Jfr. Alb. Jantzen »Efterretninger om Familien Jantzen fra Drenderupgaard«.

II. Christen Jensen Bastholm, døbt 16. Febr. 1736 Kolding, død 17.., Bøsseskytte ved 13. Kompagni i Kbh., gift 24. April 1761 Kbh. Holmen med Mette Poulsdatter. 3 Børn kendes.

a. Inger Marie Bastholm, døbt 29. Jan. 1761 Kbh. Holmen, død 1762.

b. Anna Sofie Bastholm, døbt 10. Juni 1763 Kbh. Holmen.

c. Anna Margrete Bastholm, døbt 17. Febr. 1765 Kbh. Holmen.

D. Hans Christensen Bastholm, døbt 14. Decbr. 1710 i Vrejlev, død 27. Septbr. 1798 i Nykøb. Falster. Var i sin tidligste Ungdom Skriversvend (hos Herredsfoged Helt i Børglum H.?) og var derefter Ridefoged paa en Herregaard. 1737 købte han en stor Gaard i Glerup i Himmerland, hvilken havde tilhørt hans Hustrus i Aaret 1727 afdøde Fader<sup>1)</sup>, men da var bleven solgt til Jens Brøndum. Ved Ægteskabet kom Bastholm i Besiddelse af hendes Arv efter Faderen 500 Rdl., men som de var unge begge og af liden Forstand, blev de snart øde, og 1739 maatte de sælge Gaarden igen for 200 Rdl., og de rejste saa til København, hvor Bastholm var Skriver i mange Aar hos Kancelliforvalter Helt, der meget anbefalede ham, naar Bastholm søgte Embede. 1751 søgte han Embedet som Herredsskriver i Børglum-Jerslev Herreder, 1756 Byskriverembedet i Nykøbing F., 1756 i Aarhus og 1757 i Christianssand, og endelig blev han o. 1759 Revisor ved Admiralitetet, hvilken Stilling han beklædte til 1771; Krigsraad.

Gift 23. Maj 1737 i Vesterbølle med Klara Jensdatter Haasum, døbt Vesterbølle 8. Juni 1721, død

<sup>1)</sup> Se Jydske Saml. II 20 og 58.

Kbh. 4. Decbr. 1789<sup>1)</sup>, Datter af Jens Stygesen Haasum i Glerup, en Præstesøn fra Simested.

Hans Bastholm og Klara Haasum havde 8 Børn (I—VIII).

I. Anna Marie Bastholm, døbt 2. Jan. 1738 i Vesterbølle, død 8. Jan. s. A.

II. Christian<sup>2)</sup> Bastholm, f. 2. Novbr. 1740 Kbh. Frue, død 25. Jan. 1819 Kbh. Trinit. 1759 Student fra Frue Skole, 1761 cand. theol., 1767 Magister, 1767 Præst i Smyrna, 1772 Præst i Kastellet i Kbh., 1774 Dr. theol., 1777 Sognepræst til Helsingør Sct. Olai, 1778 kgl. Hofpræst, 1783 kgl. Konfessionarius, 1784 Medlem af norske Videnskabernes Selskab, 1805 af danske Videnskabernes Selskab, 1808 Ridder af Dbg. (Om hans kirkelige Virksomhed henvises til Dr. theol. Michael Neiiendam »Christian Bastholm, Studier over Oplysningens Teologi og Kirke«, Kbh. 1922).

Gift I kgl. Till. 15. Juli 1772 i Farum med Ingeborg Foss Rosenstand Goiske, døbt 21. Jan. 1748 Viborg Dom., død 16. Decbr. 1777 Helsingør Olai, Datter af Peder Rosenstand Goiske, Præst til Viborg Dom., og Margrete Benedikte Kneyl.

Gift II kgl. Till. 6. Marts 1789 Kbh. Nikolaj med Kirstine Margrete Rothe, f. 3. Jan. 1765 i Herlufmagle, død 18. Decbr. 1829 Kbh. Trinit., Datter af Tyge Jesper Rothe, Godsejer og Forfatter, og Karen Bjørn. I første Ægteskab havde Bastholm 3 Børn, i andet 2 Børn (a—e).

a. Marie Clarette (Benedikte) Bastholm, f. 28. April 1773 Kbh. Citadel, død 31. Marts

1) Kbh. Adresseavis Nr. 269.

2) Døbt Christen.

- 1807 Kbh. Trinit. Gift kgl. Till. 11. Novbr. 1795 Kbh. Slotsogn (i Frederiksberg K.) med Frederik Oldenburg, f. 20. Septbr. 1767 paa Frederikshald, død 30. Jan. 1848 Kbh. Trinit. Deputeret i Generaltoldk. og Kommercekollegiet, Kammerherre, Søn af Generalmajor Adam Christoffer Oldenburg. 7 Børn.
- b. Hans Bastholm, f. 21. Aug. 1774 Kbh. Citadel, død 14. Juni 1856 Frederiksberg. Privat immatr. 1789, cand. theol. 1793, arvede <sup>1792/93</sup> 818 Rdl. efter Morbroderen og 1797 800 Rdl. efter Faderen. Blev 1793 imm. i Göttingen og 1795 i Kiel, 1796 i Paris og ca. 1797 i Leipzig, blev s. A. Kateket og 1799 resid. Kapellan til Slagelse Sct. Mikkel og Sognepræst i Heininge; 1801 Sognepræst til Sct. Peder i Slagelse, 1810 R. af Dbg. og 1840 Dbmd. 1815—1836 Redaktør af »Vestsjællands Avis«, 1846 Afsked og 1847 bosat paa Frederiksberg. Gift kgl. Till. 6. Septbr. 1799 i Horsens med Anna Jakobine Beyer, f. Ringkøb. 10. Novbr. 1778, død 17. Septbr. 1859 paa Frederiksberg, Datter af Vejermester og Forligelseskommissær Valentin Beyer og Kirstine de Fine Montagne. Ingen Børn.
- c. Peter Rosenstand Bastholm, f. 24. Novbr. 1775 Helsingør Olaj, begr. 4. Septbr. 1782 Kbh. Helliggeist.
- d. Karen Ingeborg Bastholm, f. 10. Aug. 1793 Kbh. Slots, død 6. Maj 1873 Kbh., gift 3. Marts 1813 Kbh. Slots med Christian Ludvig Thorlacius, f. 1787, død 19. Jan. 1825.
- e. Tyge Bastholm, f. 13. Jan. 1795 Kbh., hjemmedøbt, død 28. Jan. 1795 i Kbh. Nicolaj.

- III. **Jens Jakob Bastholm**, f. 27. Maj 1743 Kbh. Frue, død 19. April 1807 Helsingør Marie. Gik 1754 i Frue Skole og blev 1764 immatr. ved Universitetet; Fuldmægtig i Generaltoldkammeret, Stempelpapirsforvalter og Arkivar ved Øresunds Toldkammer; Kammerraad. Gift kgl. Till. 13. Okt. 1790 Kbh. Holmen med Anna Matthiesen, f. ca. 1766, død 29. Okt. 1847 Helsingør. Ingen Børn.
- IV. **Mathias Bastholm**, f. 31. Aug. 1745 Kbh. Frue, død 16. Juni 1812 Nykøb. F. Gik 1754 i Frue Skole, immatr. ved Universitetet 1764, Hører (c: Adjunkt) Herlufsholm 1767, Magister 1781, Rektor Nykøb. F. 1781—1806. Gift 12. Decbr. 1787 Nykøb. F. med Elisabeth Schiønning, f. o. 1738, død 20. Maj 1812 Nykøb. F. Ingen Børn. (Hun havde tidligere været gift med Købmand Casper Nielsen Wandel i Nykøb. F., og med ham havde hun 4 Døtre samt 11 Stedbørn).
- V. **Anna Marie Bastholm**, døbt 27. Decbr. 1747 Kbh. Frue, begr. 29. April 1754 s. St.
- VI. **Margrete Hede vig Bastholm**, f. 4. April 1750 Kbh. Frue, død 30. Aug. 1832 Stange i Norge, gift kgl. Till. 8. Aug. 1774 Kbh. Citadel Lorentz (Alexander) Oxholm, f. 7. Marts 1749, død 30. Jan. 1825 i Stange, Premierløjtnant i Søetaten, Kammerraad, Kobbertoldforvalter i Trondhjem, Søn af Mønsterskriver Lorentz Oxholm og Marie Susanne Schultz. 8 Børn.
- VII. **Nikolaj Abraham Bastholm**, f. 28. Maj 1754 Kbh. Frue, død 11. Aug. 1800 Nykøb. F. Blev 1768 Kadet, 1775 Sekondløjtn., 1781 Pre-

mierløjtnant med Gage fra 1784, afgang 1789, titulær Kaptajn løjtnant 1789. Ugift.

VIII. Jakob Christian Bastholm, døbt 19. Okt. 1756 Kbh. Frue, begr. 30 Decbr. 1758 s. St.

E. Niels Christensen Bastholm, døbt Jerslev 8. Febr. 1713, død Serridslev 21. Novbr. 1787. Var i Nygaard i Serridslev 1741, antagelig som Avlskarl hos Herredsfoged Corfitz Tranekjær, boede fra 1743 i Kalum, hvor han ved sin Død havde et Hus i Fæste af Madame Clementin i Smersted. Han var da skrøbelig og slet af Helbred. Hans Bo var meget fattigt<sup>1)</sup>. Gift 7. Juni 1741 Serridslev med Enkekone af Kalum Mette Christensdatter, f. o. 1698, begr. 14. Juni 1782 Serridslev. 1 Datter.

I. Anna Marie Nielsdatter Bastholm, døbt 14. Juli 1743 Serridslev, begr. 9. Okt. s. A.

F. Gertrud Christensdatter Bastholm, døbt 10. April 1715 Jerslev, begr. 9. Juli 1797 Vrejlev. Hun opholdt sig i Maj 1733 paa Frederikshald, da hun ansøgte om Fritagelse for at staa aabenbart Skrifte efter at være blevet forført af »en ung Person«, og hun havde godt Skudsmaal fra Pastor Johan Lessow i Skæve<sup>2)</sup>. Gift 30. Decbr. 1735 Toten med Herman Frederik Coucheron, f. o. 1707 i Trondhjem, begr. 13. Marts 1778 Serridslev, Søn af Kaptajn og Overkonduktør Anthony Coucheron og Anna Marie Bruun. Herman Fred. Coucheron var 1739 Sergent i Toten, boede 1742—1758 i Kongsberg og flyttede senere til Danmark, hvor Ægteparret boede i Lille Nygaard i Serridslev Sogn. Som Enke flyttede Gertrud Bastholm til sin gifte Datter i Guldager i Vrejlev Sogn,

1) Skifte Aalborghus m. fl. Amter 22. Decbr. 1787.

2) Supplikprotokol 1. Halvaar 1733. Nr. 714.

og hun oppebar Pension<sup>1)</sup>. Foruden 5 Børn, der døde som smaa, havde Ægteparret 4 Børn, der delvis blev knyttet til Vendsyssel, nemlig:

1. Christian Coucheron, døbt 8. Maj 1735 Toten (før Forældrenes Vielse), boede 1786–87 i Lille Nygaard i Serridslev, men 1798 i Lyngstrup (Tem S. ved Silkeborg?), gift ca. 1785 med Anna Eifler, Datter af Hans Eifler, Forpagter paa Odden og Ejer af Hirtsholmene, og Margrete Pallesdatter Kjærulf<sup>2)</sup>).
2. Anne Marie Coucheron, f. Kongsberg o. 1753, død efter 1802, gift I o. 1781 med Anders . . . . ., gift II 2. Juni 1783 Vrejlev med Peder Christensen Stagsted, f. o. 1746 i Stagsted i Sejlstrup S., død der 19. Febr. 1802<sup>3)</sup>. Boede i Guldager i Vrejlev S. 1783 og 1798, men 1802 i Smidstrup i Sejlstrup S. (3 Døtre: Dorte, Kirsten og Johanne).
3. Marie Magdalene Coucheron, døbt 18. Okt. 1755 Kongsberg, opholdt sig 1787 hos Svogeren i Guldager<sup>4)</sup> i Vrejlev S. og var 1798 gift i Norge<sup>5)</sup>).
4. Maren Margrete Coucheron, døbt 4. Marts 1758 Kongsberg, var 1798 ugift i Christiania<sup>5)</sup>).

G. Anna Margrete Christensdatter Bastholm, døbt 14. Febr. 1717 Jerslev, død 29. April 1793 Helsingør Sct. Olai; gift 29. Novbr. 1739 Kbh. Frue med Søren Pedersen Abilugaard,

1) Folketællingen 1787. Skifte 8. Maj 1798 i Børglum-Jerslev H. Skiftepr.

2) Klitgaard: Kjærulfske Studier 281.

3) Skifte  $\frac{2}{4}$  1802 i Børglum-Jerslev H. Skiftepr.

4) Folketællingen.

5) Skifte efter Broderen.



f. 18. Febr. 1718 Flekkefjord, død 2. Juli 1791, begr. 5. Juli s. A. Kbh. Trinit., Søn af Tolder Peder Abildgaard og Anna Sørensdatter. Søren Abildgaard blev 1737 immatr. Kbh. som Student fra Christianssand, 1755 Gehejmearkivtegnemester og Oldforsker. 7 Børn, blandt hvilke den kendte Dyrlæge og Grundlægger af Landbohøjskolen Peter Christian Abildgaard og den kendte Kunstmaler Nikolaj Abraham Abildgaard.

H. Inger Margrete Christensdatter Bastholm<sup>1)</sup>, døbt 21. Maj 1719 Jerslev, begr. 4. Maj 1806 Serridslev. Ansøgte 19. Aug. 1748 fra Lille Nygaard i Serridslev om at faa en Arv efter Faderen paa ca. 6 Rdl. udbetalt til Klæders Anskaffelse; den havde siden 1728 henstaaet hos Farbroderen Niels Bastholm, Forpagter paa Kjettrupgaard; Ansøgningen bevilgedes<sup>2)</sup>. Gift 18. Septbr. 1750 Serridslev med Christen Pedersen Mørk, døbt Serridslev 17. Jan. 1723, begr. Serridslev 26. Maj 1790, Søn af Peder Jensen Mørk i Kalum Nørgaard og Dorte Christensdatter.

Ane Mørksdatter, vist af den gamle Slægt Mørk fra Saltumgaard og Gunderup i Vrejlev, blev ca. 1610 gift med Jens Thøgersen i Kalum, død o. 1643, en anset Mand i Egnen. De havde 4 Børn, af hvilke Niels Jensen Mørk var Ejer af Kalum Nørgaard m. m., levede 1683 og ligeledes var en anset Mand, der drev nogen Sagførerforretning, ligesom han 1674—1682 var Foged over Borgmester paa Christianshavn Jakob Madsens vendsyselske Gods. Han var gift med Maren Jensdatter Mørk af Røgelhede i Hellevad Sogn, som overlevede ham<sup>3)</sup> og havde med hende mindst 4 Børn, af hvilke Anders Nielsen Mørk boede i Kalum 1688; Karen Nielsdatter Mørk var gift i Hjelmsted i Serridslev S., Anne Nielsdatter Mørk, f. o. 1661, begr. Hallund 1731, var gift med Andreas Nielsen Kjærulff i Hejselt, senere i Kjøliske Mølle<sup>4)</sup>, der 1717 ejede Kalum Nørgaard, og Jens Nielsen Mørk, der 1688 var Ridefoged til Vraa, død S. Elkjær 1700 og antagelig Fader til den forannævnte Peder Jensen Mørk i Kalum Nørgaard.

1) I Kbg. er kun anført Navnet Margrete.

2) Supplikpr. 1748, sidste Halvdel, Nr. 526.

3) Død 17. Maj 1704, 80 Aar gl., i Hejselt i Torslev Sogn.

4) Klitgaard: Kjærulfske Studier S. 312.

Christen Pedersen Mørk og Inger Margrete Bastholm boede 1752 i Kalum Nørgaard, men 1754 i St. Nygaard i Serridslev, hvilken sidste Gaard han ejede; de havde 2 Sønner og 2 Døtre;

1. Christen Bastholm Mørk, døbt 11. Febr. 1751 Serridslev, død 26. Decbr. 1840 i Serridslev, gift kgl. Till. 8. Okt. 1788 Serridslev med Dorte Nielsdatter Tykskov af Kalum Nørgaard, f. 1768, død 1846. De boede i Store Nygaard og havde en talrig Børneflokk født i Aarene 1789—1809, hvis Efterkommere endnu findes der paa Egnen.
2. Marianne Christensdatter Mørk, døbt 26. Decbr. 1752 Serridslev. død . . ?<sup>1)</sup>.
3. Mette Christensdatter Mørk, døbt 27. Marts 1755 Serridslev, død . . ?<sup>1)</sup>, gift kgl. Till. 27. Juli 1785 Serridslev med Laurids Holst Bang, døbt 22 Okt. 1755 Serridslev, død 12. Jan. 1822 Serridslev, Selvejer af »Bakken«, Søn af Kapellan i Vraa Rasmus Bang<sup>2)</sup> og Anne Katrine Larsdatter Holst<sup>3)</sup>.
4. Peder Christensen Mørk, døbt 21. Aug. 1757 Serridslev, begr. 4. Marts 1764 Serridslev.

J. Jens Christensen Bastholm, døbt 7. Decbr. 1721 Jerslev, begr. 1. Septbr. 1731 Aalborg Budolfi og kaldes da en »liden ung Drengbarn fra Wensyssel«; var hos Morbroderen Anders Sommerfeldt.

1) Ikke i Serridslev indtil 1839.

2) Boede i Smersted.

3) Om deres Efterkommere henvises til Hundrup: Stamtavle over Oluf Bangs Efterkommere S. 25 ff.

## Hovedlinie II.

Niels Jensen Bastholm (se Side 232), døbt 21. April 1678 Vrejlev, begr. 5. Novbr. 1756 Fureby, Skifte Rønnovsholm 4. Decbr. s. A. og 24. Jan. 1758. Var hjemme i Bastholm 1707—1721, men havde 1710 ogsaa Søndergaard i Terpet i Taars Sogn i Fæste, Forvalter 1721 og Forpagter Baggessvogn i Sindal S. 1. Maj 1722—1. Maj 1725<sup>1)</sup>, men fratraadte antagelig Forpagtningen før Kontraktens Udløb og blev Nov. 1723 Forpagter af Hvidstedgaard i Taars S., hvor han boede til 1742, da han forpagtede den lille nyoprettede Sædegaard Kjettrupgaard i Ingstrup S. Ved Gaardens Brand 1748 blev han forarmet og flyttede derefter ca. 1750 til sin Søn Christen i Løkken, hvor han døde.

Gift 3. Juli 1715 Vrejlev med Sara Kirstine Christensdatter, f. o. 1697, begr.? 26. April 1772 Fureby S.<sup>2)</sup>, Datter af Christen Nielsen? og Maren Jensdatter, der var gift II med Peder Sørensen Tranholm, Forpagter paa Rønnovsholm 1715 og 1718, paa Vrejlevkloster 1719—1721.<sup>3)</sup> Maren Jensdatter boede 1726 i Hvidsted i Taars, 1729 paa Fuglsig, Hjøring S. Olai Sogn, 1735 som Enke i Hjøring, hvor hun ejede sin egen Gaard, som hun solgte 1741; intet Skifte i Hjøring. 12 Børn (A—L).

A. Johanne Nielsdatter Bastholm, døbt 24. Maj 1716 Vrejlev, begr. 25. Marts 1717 s. St.

1) Munck Rømer: Sindal Sogn S. 214, hvor Forpagtningskontrakten er aftrykt.

2) Da, men formentlig fejl, kaldet Gertrud, 75 Aar gl.

3) Maren Jensdatter var antagelig Søster til Christen Jensen paa Vivebrogaard ved Hadsund, hvis Børn antog Navnet Wibroe (Personalh. Tidsskr. 9. IV 155) Sara Kirstine Christensdatter synes at have været Søster til Sidsel Christensdatter Holm, gift med Købmand Mikkel Christensen Aagaard i Hjøring.

B. Christen Nielsen Bastholm, døbt 14. Marts 1718 Vrejlev, begr. 25. Juni 1719 s. St.

C. Christen Nielsen Bastholm, døbt 10. Septbr. 1719 Vrejlev, begr. 3. Jan. 1752 Fureby, ugift.

D. Jens Nielsen Bastholm, døbt 14. Maj 1721 Vrejlev, begr. 17. Aug. 1784 Kbh. Helliggeist, Marskandiser, Kældersvend, Arbejdssvend paa Sæbesyderiet (1761—64). Gift kgl. Till. 28. Okt. 1754 Kbh. Helliggeist Ellen Christensdatter, f. o. 1724, begr. 10. Juli 1784 Kbh. Helliggeist, Datter af Brændevinsbrænder Christen Larsen og Kirsten Christensdatter. 6 Børn (I—VI).

I. Sara Kirstine Jensdatter (Bastholm), døbt 4. Okt. 1755 Kbh. Helligg., begr.? 3. Jan. 1756 s. St. 10 Uger.

II. Sara Kirstine (Bastholm), døbt 27. Maj 1757 Kbh. Trinit., konfirm. 18. April 1773 Kbh. Helligg., videre ubekendt.

III. Niels Jensen (Bastholm), døbt 18. Okt. 1758 Kbh. Trinit., begr. 16. Okt. 1758 s. St.

IV. Niels Jensen (Bastholm), døbt 14. Jan. 1761 Kbh. Helligg., begr. 22. April 1761 s. St. Tvilling.

V. Kirsten Jensdatter (Bastholm), døbt 14. Jan. 1761 Kbh. Helligg., begr. 11. Marts 1763 s. St. Tvilling.

VI. Kirsten Jensdatter (Bastholm), døbt 27. Juli 1763 Kbh. Helligg., konf. 26. April 1778 s. St.; videre ubekendt.

E. Niels Nielsen Bastholm, f. 6. April 1723 Sindal, Tvilling; sejlede 1758 fra Amsterdam<sup>1)</sup>, nærmere ubekendt.

F. Johanne Nielsdatter Bastholm, f. 6.

---

<sup>1)</sup> Skiftet efter Faderen.

April 1723 Sindal, Tvilling, begr. 25. Okt. 1740, Taars, ugift.

G. Maren Nielsdatter Bastholm, døbt 16. Juni 1726 Taars, død . . . .

Gift? 19. Novbr. 1750 Ingstrup med Jens Christensen Schousted. Ægteparret boede 1754 og 1758 i Lillesand, hvor de fik 2 Sønner døbt (Christen 1754 og Niels Christian 1758).<sup>1)</sup>

H. Gertrud Nielsdatter Bastholm, døbt 4. Septbr. 1729 Taars, begr. 20. Novbr. 1804 Fureby, gift I 11. Okt. 1748 Ingstrup med Niels Christoffer Goische, døbt 2. Septbr. 1719 Aalborg Budolfi, død 3. Maj 1759 Saltum, Søn af Skræder Carsten Goische og Dorte Marie Nielsdatter; Student Aalborg 1739, Degn i Saltum 1746. 2 Døtre (Johanne Birgitte, f. 1750, vist konfirm. Børglum 1771 under Navn Johanne Marie Bastholm; Maren, f. 1753). Trolovet II 10. Novbr. 1769 Fureby med Peder Nielsen Holst Schagbo, døbt 4. Jan. 1730 Skagen, begr. 4. April 1802 Fureby, Søn af Niels Pedersen Holst og Sara Pedersdatter; Fisker i Løkken og tidligere gift. 1 Søn (Søren).

I. Christen Nielsen Bastholm, døbt 2. Febr. 1732 Taars, død 26. Maj 1792 Blokhushus.<sup>2)</sup>

Boede 1756—1760 i Løkken, hvor han var Skipper og sejlede paa Norge, antagelig med en af Skudehandler Søren Baares Skuder, flyttede derefter til Brødslev i Ingstrup Sogn, hvor han var Selvejer og maaske Skipper for Johan Frederik Mathiasen paa Kjettrupgaard. Her boede han 1761—1771 og flyttede derefter til Blokhushus, hvor han formentlig en Tid var Skipper for Skudehandler Svend Bondrup, men i

<sup>1)</sup> V. Moland Kbg.

<sup>2)</sup> Kbg. mangler delvis. Skifte i Lundergaards Skiftepr. 1792—1841. Bl. 2.

Folketællingslisten 1787 kaldes Fisker. Han var ved sin Død Fæster af et Hus under Lundergaards Gods, men hans Enke ses 1801 at have været Indsidder hos Skudehandler Mogens Brix i Blokhus, og det er derfor troligt, at Bastholm har boet i det gamle Hus i den Klitgaardske Gaard, hvilket ejedes af Mogens Brix. I Aalborghus Amts Skiftepr. 1762<sup>1)</sup> kaldes Christen Bastholm »velagtbare og velfornemme Mand«, men han var ved sin Død en fattig Mand, hvis Bo havde Underskud. Gift I 25. Novbr. 1757 Hune med Anne Pedersdatter af Blokhus, f. o. 4. Oktbr. 1727, begr. 15. December 1761 Ingstrup. Hun tjente formodentlig 1757 hos Skudehandler Svend Bondrup i Blokhus<sup>2)</sup>, der sammen med Skudehandler Søren Baare af Løkken var Forlovere ved hendes og Bastholms Vielse; gift II 5. Oktbr. 1764 Ingstrup med Birte Jespersdatter af Vestergaard i Brødslev, f. o. 1735, død 30. Juni 1804 Hune (Blokhus). I 1. Ægteskab var der 2 Sønner, i 2. Ægteskab 4 Sønner 5 Døtre, ialt 11 Børn (I—XI).

I. Peder Christensen Bastholm, døbt 4. Marts 1759 Fureby, død 30. Marts 1792 Christianssand. Skoleholder. Boet fallit<sup>3)</sup>. Gift 21. Novbr. 1786 Christianssand med Tarjer Johansdatter (gift II 31. Januar 1793 Christianssand med Torgeir Syversen Grepstad). 2 Børn (a—b).

a. Anna Pedersdatter Bastholm, f. 15. Septbr. 1787 Christianssand, død 18., gift 27. December 1808 Christianssand med Hattemager Carl Sundwal.

1) Skifte Nr. 320 efter Bastholms Hustru.

2) Hendes Broder Rasmus Pedersen tjente 1762 hos Svend Bondrup.

3) Skifte Christianssand 15. Maj 1792.

- b. Johan Christian Bastholm, f. 17. Maj 1790 Christianssand, død 7. April 1792 s. St.
- II. Niels Christensen Bastholm, døbt 13. Juli 1760 Fureby. død 1780erne, var Sømand og afsejlede 1781 med et hollandsk Skib, hvorefter man ikke senere hørte fra ham, og han antoges derfor 1792 for død i Udlandet. Han havde efter sin Moder arvet 50 Rdl., hvorfor der 1792 holdtes Skifte efter ham i Hjemmet i Blokhus<sup>1</sup>).
- III. Anna Christensdatter Bastholm, f. 10. Juli 1765 Ingstrup, begr. 24. Maj 1807 Hune, gift 19. Aug. 1790 Hune med Søren Christensen Kjeldsen, f. o. 1763, boede 1792 i Hune Kirkehuse. De havde 2 Sønner. Christen, f. 1791 og Niels, f. 1793, samt en Datter Johanne Marie Sørensdatter, f. 1790, d. 1861, der efter sin Moders Død kom til Mosteren i Skagen, hvor hun blev gift I 7. Juli 1815 med Skipper Just Jørgensen af Alrø og II 22. Oktober 1818 med Niels Peter Pedersen Stade. Hun havde 2 Sønner, Jesper Justesen, f. 30. Septbr. 1815 Skagen, d..., og Just Nielsen, f. 22. Marts 1819 Skagen, d. 4. Jan. 1902 Skagen, Lodsoldermand i Skagen og Fader til Chef for det nørrejydske Redningsvæsen, Kaptajn Peder Kjelder Nielsen m. fl.
- IV. Jens Christensen Bastholm, døbt 31. Aug. 1766 Ingstrup, begr. 5. Okt. 1766 s. St.
- V. Maren Christensdatter Bastholm,

1) Skifteindkaldelse i »Jydske Efterretninger« 28/1792, hvor han fejlagtig kaldes Christen, jfr. Lundergaards Skifteprotokol 1792, Bl. 3 b.

døbt 30. Aug. 1767 Ingstrup, begr. 16. Aug. 1772 Hune (da kaldet Karen).

VI. Jesper Christensen Bastholm, døbt 27. August 1769 Ingstrup, død 29. Decbr. 1814 Mygdal. Tjente 1792 hos Farbroderen paa Odden og købte 19. April 1798 af nævnte Farbroder Ret til at faa Skøde paa Skeen Mølle i Mygdal Sogn for 1500 Rdl.<sup>1)</sup> Gift o. 1794 med Mette Larsdatter f. o. 1767, død 14. Marts 1833 Mygdal, Datter af Fæster af Skeen Mølle Lars Jensen og Kirsten Jakobsdatter. Jesper Bastholm var en velhavende Mand og Værge for Mygdal Kirke; hans Enke blev i H. t. kgl. Bevilling af 30. Jan. 1815 hensiddende i uskiftet Bo efter ham, men 25. Jan. 1832 holdtes Skifte efter Enkens Begæring, og Boet udviste da et Overskud af 4492 Rbdl.<sup>2)</sup> I Ægteskabet var der 3 Sønner og 2 Døtre. (Børn a—e.)

a. Lars Christian Bastholm, døbt 14. Juni 1795 Mygdal<sup>3)</sup>, Tvilling, død 27. Maj 1853 i Skeen Mølle, ugift.

b. Maren Jespersdatter Bastholm, f. 1795 Mygdal, Tvilling, død 28. April 1871 Mygdal, gift I 16. Novbr. 1817 Mygdal med Christen Jeppesen, Karl i Skeen Mølle og senere Gaardmand i Uggerby, f. o. 1794, død o. 1824, gift II 20. Novbr. 1825 Mygdal med Peder Christensen Hjorth i Starholm i Raabjerg S., fra hvem hun blev separeret før 1832. Havde Sønnerne Jesper Christensen, f. 15. Maj 1818 Mygdal, død som Barn, Jeppe Christian Christensen, f. 8. April 1822,

---

1) Viborg Landst. Skøde- og Panteptr. Nr. 52 Bl. 36.

2) Vennebjerg H. Skiftepr. 1832 Bl. 293 b.

3) Det kan ikke ses, om det er Fødsels- eller Daabsdato.



Mygdal og Christen Pedersen, f. o. 1830, med hvilke hun 1834 havde Ophold hos sin Broder i Skeen Mølle, hvor hun senere boede.

- c. Birgitte Jespersdatter Bastholm, døbt 4. Juli 1801 Mygdal<sup>1)</sup>, død 26. April 1835 Uggerby, gift 15. Okt. 1820 Mygdal med Jakob Henriksen Mølbak, f. o. 1790, d. 27. Juli 1840 Uggerby. Boede 1820 og 1822 i Skeen Mølle, var senere Ejer af Uggerby Kro. 2 Sønner, 2 Døtre.
- d. Søren Jespersen Bastholm, f. 16. Maj 1807 Mygdal, død 20. Jan. 1826 Mygdal, ugift.
- e. Christen Jespersen Bastholm, døbt 20. S. e. Tr. 1812 Mygdal, død 14. Septbr. 1877 Skeen Mølle i Mygdal. Ejer af Skeen Mølle fra 1833 til 1874. Gift 21. Oktbr. 1832 med Karen Jensdatter Uggerhøj, f. 1811, død 12. Juli 1901 Skeen Mølle. Datter af Gaardmand Jens Jensen og Hustru Else Mikelsdatter i Uggerby. (Børn 1—11.)
1. Jesper Christian Christensen Bastholm, f. 8. Febr. 1833 Mygdal, død 27. Juli 1833 s. St.
  2. Mette Christensdatter Bastholm, f. 4. Juni 1834 Mygdal, død 11. April 1837 s. St.
  3. Birgitte Christensdatter Bastholm, f. 4. Maj 1836 Mygdal, død 6. Febr. 1930 i Klarup i Taars, gift 30. Decbr. 1864 Mygdal med Jens Christian Axelsen, f. 8. Maj 1838 Bindslev, død 30. Novbr. 1928 Nørmark i Mygdal, Ejer af Skeen Mølle 1874—1886.

---

<sup>1)</sup> Det kan ikke ses, om det er Fødsels- eller Daabsdag.

4. Jesper Christensen Bastholm, f. 6. Septbr. 1838 Mygdal, død 7. Septbr. 1901 Mygdal, Gaardejer i Retholt. Gift 6. Novbr. 1868 Uggerby med Inger Marie Christensen, f. 23. Novbr. 1844 Bjergby, død 25. Septbr. 1904 Mygdal, Datter af Gaardejer Christen Pedersen Børgesen i Uggerby. Flere Børn, blandt hvilke Christen Jespersen Bastholm, Tømrer i Mygdal.
5. Søren Christensen Bastholm, f. 23. Jan. 1841 Mygdal, død 30. Aug. 1868 Mygdal, ugift.
6. Laurits Christian Christensen Bastholm, f. 16. Juli 1843 Mygdal, død 9. Decbr. 1886 i Uggerby S., gift med Anna Hahn, Datter af Jens Johan Larsen i Stabæk. Gaardejer i Stabæk i Uggerby. Flere Børn antog Navnet Hahn.
7. Jens Jesper Christensen Bastholm, f. 17. Oktbr. 1845 Mygdal, død 31. Maj 1877, dræbt af Lynet i Uggerby Mølle, gift 8. Novbr. 1872 Uggerby med Margrete Larsen, Datter af Jensen i Tolstrup i Uggerby.
8. Elsiné Mattine Christensdatter Bastholm, f. 2. Novbr. 1847 Mygdal, død 192\* i Amerika, gift 28. Decbr. 1866 Mygdal med Lars Christian Thomsen fra »Ledet« i Bindslev, boede i Dalsgaard i Mygdal. Rejste ca. 1918 til deres Børn i Amerika, hvor Hustruen døde, medens L. C. Thomsen vendte tilbage til Danmark og døde ca. 1929.
9. Christen Christensen Bastholm, f. 14. Decbr. 1849 Mygdal, død 19 . . Hjøring, Gaardejer i Aagaard i Bindslev, senere Arbejdsmand. Nærmere ubekendt.
10. Christian Christensen Bastholm, f.

29. Febr. 1852 Mygdal, død 21. April 1872 Mygdal. Ugift, i Skeen Mølle.
11. Peder Christensen Bastholm, f. 21. Aug. 1854 Mygdal, død i Amerika, hvortil han udvandrede ca. 1880.
- VII. Karen Christensdatter Bastholm, døbt 13. Marts 1771 Ingstrup, begr. 9. Febr. 1772 Hune.
- VII. Sara Kirstine Christensdatter Bastholm, døbt 8. Aug. 1773 Hune, død 10. Novbr. 1822 Bindslev, tjente 1792 i Tversted Præstegaard, gift 26. Okt. 1799 Tversted med Lars Sørensen Holmen, f. o. 1763, død 23. April 1846 Bindslev, Søn af Søren Svendsen i V. Tronsmark i Bindslev.<sup>1)</sup> Lars Sørensen Holmen blev 1798 beskikket til Skoleholder og Kirkesanger i Bindslev. I Ægteskabet var der flere Børn.
- IX. Maren Christensdatter Bastholm, døbt 26. Novbr. 1775 Hune, død 3. Febr. 1855 Skagen. Hun kom til Skagen og blev formodentlig Husholderske hos Købmand og Enkemand Erik Christensen Skibbygger, f. o. 1751 Skagen, død 7. April, begr. 16. April 1800 Skagen, hvem hun ægtede (Kongebrev) 7. April 1800, da han laa paa sit Yderste.<sup>2)</sup> Ma-

<sup>1)</sup> En anden Søn af Søren Svendsen var Jens Sørensen, død 1822, der først tjente paa Overskoven i Aasted S. og derefter blev Mestersvend paa et Sukkerraffinaderi paa Christianshavn, og som var Fader til Theaterhistorikeren Thomas Overskou.

<sup>2)</sup> Hans sidst afdøde Hustru hed Margrete Jensdatter, begr. 12. Marts 1799, 50 Aar gl., men han havde tidligere endnu været gift med Johanne Andersdatter Brøndum, død 1795, 37 Aar gl., med hvem han havde flere Børn, af hvilke Maren Kirstine blev gift 1807 med den bekendte Købmand Rasmus Jensen Bergen i Skagen, senere i Frederikshavn.

ren Bastholm blev derefter gift II (Kongebrev) 30. Jan. 1801 Skagen med Købmand og Skipper Jens Pedersen Fage, f. o. 1765 i Komfage i Raabjerg S., død 22. Juni 1809 Skagen, tog Borgerskab Skagen 1794 som Skipper. Efter hans Død ægtede Maren Bastholm III (Kongebrev) 23. Febr. 1810 Skagen Købmand og Skipper Hans Houman Christensen Krogh (Krøgh), døbt 6. Febr. 1785 Skagen, død 31. Aug. 1818 Skagen, Borgerskab i Skagen 1816, Søn af Christen Krøgh og Sofie Hansdatter Houman.

I Ægteskabet med Jens Fage havde Maren Bastholm 2 Døtre, der døde som smaa, samt 2 Sønner Christen Bastholm Fage, f. o. 1805, og Erik Peter Fage, f. o. 1809; de kom til Morbroderen i Mosbak, hvor Christen blev konfirmeret 1819 (Ø. Brønderslev); senere blev de Sømænd og skal være døde i Havanna af gul Feber.<sup>1)</sup> I Ægteskabet med Hans Christensen Krogh havde Maren Bastholm 3 Sønner og 1 Datter, af hvilke Sønnen Thomas Houman Krogh, f. 1816, død spæd, og Datteren Sofie Krogh, f. 25. Juli 1814, ægtede Avlsbruger Jens Anthony i Skagen, med hvem hun havde 4 Børn. De to andre af Maren Bastholms og Hans Kroghs Sønner har en ret stor Efterslægt, hvorfor følgende skal anføres om dem. Den ældste Jens Fage Krogh, hjemmedøbt 29. Oktober 1810 Skagen, død 18.. Skagen, lærte Handelen og var 1832 Handelsbetjent i Frederikshavn, men 1839 købte han Rasmus Bergens Købmandsgaard i Østerby, hvilken senere ejedes af Jens Kroghs Svigersøn Justitsraad Lars Holst. Ca. 1834 ægtede Jens Krogh i Frederikshavn Johanne Katrine Staudt, f. 18.., død 22. Jan. 1861 Skagen, og med hende havde han 8 Børn (3 Sønner og 5 Døtre) a—h.

a. Christiane Krogh, f. 18. Marts 1833 Frhavn.,

<sup>1)</sup> Meddelt af Søren Damsgaard i Ø. Brønderslev.

- død..., gift 4. Juli 1854 Skagen med David Haubro fra Sdr. Teglgård ved Viborg, f. 24. April 1827, død 18..., Søn af Brænderiejer Søren Haubro og Karen Baggesen.
- b. Ane Ernestine Krogh, f. 4. Jan. 1841 Skagen, død 1. Juni 1890, gift 6. Decbr. 1871 Skagen med Billedhugger Andreas Stephan Mygind Poulsen af Kbh.
- c. Marentine Krogh, f. 24. Marts 1842 Skagen, død 4. Novbr. 1908 Skagen, gift 24. Marts 1867 Skagen med Lars Kjelder Holst, f. 1. Maj 1838 Fureby (Løkken), død 6. Juli 1927 Skagen, Købmand, Justitsraad, Skagen.
- d. Rasmus Bergen Krogh, f. 1845, død 1845.
- e. Christiane Cecilie Krogh, f. 3. Okt. 1846 Skagen, død 2. Juni 1903 Skagen, ugift.
- f. Hans Christian Krogh, f. 1848, død 1848.
- g. Hans Christian Krogh, f. 1849, død 1849.
- h. Andrea Krogh, f. 19. Jan. 1851 Skagen, død 10. Marts 1927 Skagen, gift med Jens Jensen Winther, f. 9. Decbr. 1853, d. 14. Novbr. 1925 Skagen, Købmand og Sparekassedirektør i Skagen.

Den næstældste af Hans Kroghs og Maren Bastholms Sønner var Christen Hansen Krogh, hjemmedøbt 19. Okt. 1812 Skagen, død 22. April 1852 Skagen, Avlsbruger i Skagen, gift 26. Decbr. 1833 Uggerby med Maren Jensdatter, f. 1808 Uggerby, død 25. Juni 1889 Skagen, Datter af Skolelærer Jensen i Uggerby. De havde følgende 8 Børn (a—g).

- a. Hans Krogh, f. 4. Maj 1834 Skagen, død 1879 Aalborg, ugift; handelsuddannet i Skagen, senere Bogholder paa Dampmøllen og Glasværket i Aalborg.
- b. Maren Bastholm Krogh, f. 10. Septbr. 1836 Skagen, død 3. Febr. 1855 Skagen, gift 14. Maj 1862 Skagen med Tømrer Christen Jensen (Mariager) i Skagen.
- c. Jens Krogh, f. 31. Decbr. 1838 Skagen, død 28. Okt. 1930, Landmand i Vestermarken ved

- Viborg, gift 10. Decbr. 1867 med Elisabeth Frederikke Christiane Olsen af Viborg Vestermark; mange Børn, hvoriblandt Gaardejer Ole Krogh i Østerbrønderslev.
- d. Erik Peter Krogh, f. 23. Marts 1841 Skagen, død 2. Febr. 1868 Skagen, Handelsbetjent, ugift.
- e. Christian Fage Krogh, f. 9. Juni 1843 Skagen, død 29. Septbr. 1867 Skagen, Handelsbetjent, ugift.
- f. Marie Krogh, f. 2. Febr. 1846 Skagen, død 13. Septbr. 1906 Randers, gift 1. Maj 1875 med Niels Christian Jensen, f. 1. Maj 1848 Vrejlev, død 22. Juli 1910 Randers, Skomagermester.
- g. Frederik Krogh, f. 13. Maj 1848 Skagen, død 9. Aug. 1921 Ø. Brønderslev, Gaardejer, ugift.<sup>1)</sup>
- h. Otto Krogh, f. 1. Juni 1850 Skagen, død 29. Aug. 1871, ugift.
- X. Isak Christensen Bastholm, døbt 14. Febr. 1779 Hune, begr. 25. Juni 1780 s. St.
- XI. Isak Christensen Bastholm, f. 21. April 1782 Hune, død 17. Aug. 1860 Ø. Brønderslev. Fik som Barn en Benskade, saa han blev halt og ikke egnede sig for Landarbejde; var en Tid Huslærer i Saltum Præstegaard og senere hos Winde paa (Gl.) Burholt (1808), men købte derefter en Fæstegaard i Ø. Brønderslev under Burholt og flyttede den ud, hvorefter den fik Navn «Mosbak». Sognefoged 1817. Regnskabsfører og Opsynsmand med Chausseanlægget Aalborg-Hjørring i 1840erne. Gift 6. Febr. 1813 Brønderslev med Kirstine Svendsdatter af Ø. Brønderslev<sup>2)</sup>, døbt 15. Septbr. 1782 Ø. Brønderslev, død 20. Marts 1869 Ø. Brønderslev. 4 Børn (a—d.)

<sup>1)</sup> En Foregangsmand paa Landbrugets Omraade, Stifter af Danmarks første Mergelselskab og fremragende Mejerimand.

<sup>2)</sup> Hendes Forældre var Svend Nielsen Bøgen og Bodil Clausdatter.

- a. Christen Isaksen Bastholm, f. 15. Novbr. 1813 Ø. Brønderslev, død 22. Juni 1876 Albæk. Var først Forpagter af Ø. Brønderslev Præstegaard (1850), derefter af Albæk Præstegaard og senere Ejer af Pudborg i Albæk Sogn; gift 27. Marts 1846 Ø. Brønderslev med Katrine Marie Wiltmann Christoffersdatter, f. 28. Jan. 1819 Jelstrup, død Elsnab i Ulsted S. 9. Novbr. 1902, Datter af Christoffer Tøgersen, Skolelærer i Jelstrup, senere i Jerslev, og Sofie Hedevig Boiesen. 4 Børn (1—4).
1. Birgitte Bastholm, f. 23. Septbr. 1846 Ø. Brønderslev, død 1907 Frhvn., ugift.
2. Isak Bastholm, f. 19. Aug. 1848 Ø. Brønderslev, død 29. Oktbr. 1908 Ulsted, boede først i Pudborg i Albæk Sogn, 1884—1901 i Karupgaard ved Sæby, senere i Elsnab i Ulsted S. Gift o. 1880 med Anne Margrete Pedersen, f. 13. Juli 1856, død 21. Jan. 1928 Ulsted, Datter af Peder Olsen, Iskø i Voer Sogn. 7 Børn [a)—g)].
- a) Christian Bastholm, f. 4. Juli 1882 Albæk, Ejer af Elsnab i Ulsted 1911, gift med Inger Toft, Datter af Jens Toft, Nørreskovgaard, Hals; flere Børn.
- b) Peter Bastholm, f. 7. Marts 1884 Albæk, Ejer af Romdrupgaard i Romdrup S. 1910, gift med Anna Villadsen, Datter af Villads Villadsen, Henriksholm i Klarup S., flere Børn,
- c) Katrine Marie Bastholm, f. 14. Febr. 1886 Karup, gift med Købmand Carsten Klokkeholm, Hasseri, Aalborg.
- d) Emma Bastholm, f. 1. Novbr. 1890 Karup, gift med Styrmand Jakob Albinus, København.

- e) Alma Bastholm, f. 29. Oktbr. 1895 Karup, gift med Proprietær Christen Jensen, Hvo-ruptorp, Nørresundby.
  - f) Hedevig Bastholm, f. 4. Septbr. 1898 Karup, gift med Sognepræst Jens Julius Thodberg, Vridsted pr. Skive.
  - g) Dagmar Bastholm, f. 14. Febr. 1900 Karup, gift med Tømremester Thorvald Møller, Borup pr. Halkær.
3. Hedevig Bastholm, f. .... 1850 Albæk, død 1918 Thisted, gift med Proprietær Christian Christensen, Christianslyst ved Thisted.
4. Kristine Bastholm, f. 24. April 1852 Albæk, død 26. Okt. 1886 Voer, gift med Ole Pedersen, Sdr. Gaardsholt i Voer S.
- b. Pors Hammer Isaksen (Bastholm), f. 14. Septbr. 1815 Ø. Brønderslev, død 30. Marts 1902 Ø. Brønderslev, ogsaa kaldet »Pors Mosbak«; Ejer af Mosbak, Forfatter af nogle smaa Skrifter af moralsk, religiøst og lokalhistorisk Indhold. Gift o. 1847 med Maren Spliid, f. 15. Marts 1810 Hammer, død 16. Aug. 1893 Ø. Brønderslev, Datter af Pastor Laurids Bjørn Spliid i Hammer-Horsens. 4 Børn (1—4).
- 1. Kirsten Marie Isaksen (Bastholm), f. 17. Juni 1846 (udenfor Ægteskab og ikke Datter af Maren Spliid), død 18. Decbr. 1916 Jerslev, gift med Niels Christian Johansen i Fæholt, Jerslev.
  - 2. Laurids Bjørn Isaksen (Bastholm), f. 22. Marts 1848 Ø. Brønderslev, død 1848.
  - 3. Laurids Antonius Isaksen (Bastholm), f. Maj 8. 1849 Ø. Brønderslev, død 29. Decbr. 1915 s. St., Gaardejer i Mosbak, Sognefoged, Søgne-



raadsformand, Sparekasseformand m. v. Gift med Else Marie Christensen af Grydelund i V. Hassing S.; 9 Børn, bl. hvilke Isak Bastholm Isaksen, f. 27. Jan. 1875 Ø. Brønderslev, Ejer af Mosbak, Marie Katrine Isaksen, f. 1. Maj 1877 Ø. Brønderslev, gift 1904 med Thorvald Baggesen, Gaardejer i Rakkeby, og Maren Kirstine Porsine Isaksen, f. 22. April 1885 Ø. Brønderslev, gift 1906 med Hans Jørgen Rasmussen af Fraugde, Fyn.

4. Isak Bastholm Isaksen, f. 21. Aug. 1850 Ø. Brønderslev, død 26. Juni 1874 s. St., ugift.
- c. Anne Claudine Petrine Johanne Isaksen (Bastholm), f. 9. Aug. 1817 Ø. Brønderslev, død 19. Juli 1892 s. St., gift o. 1844 med Morten Nielsen (Amme), f. o. 1812, død 5. Febr. 1876, Husejer i Ø. Brønderslev. Flere Børn, bl. hvilke Isak Mortensen, Karetmager i Brønderslev (1931).
- d. Svend Isaksen (Bastholm), f. 24. April 1821 Ø. Brønderslev, død 14. Novbr. 1900 Ø. Brønderslev, fik en Parcelgaard fra Mosbak, hvilken han kaldte »Granbak«. Gift 12. Novbr. 1847 Ø. Brønderslev med Johanne Marie Andersdatter, f. 13. April 1821 Torslev, død 15. Jan. 1891 Ø. Brønderslev. 1 Søn.
1. Isak Svendsen (Bastholm), f. 9. Juni 1851, Gaardejer i Granbak, Skatteraadsformand, R. af Dbg., gift 7. Juli 1876 med Ane Katrine Poulsen, f. 2. Jan. 1850 Nørholm, død 4. Juni 1909 Ø. Brønderslev. Ingen Børn.

J. Katrine Marie Nielsdatter Bastholm, døbt 25. Oktbr. 1733 Taars, begr. 2. Juli 1738 s. St.

K. Peder Nielsen Bastholm, døbt 27. April 1735 Taars, begr. 23. Septbr. 1770 Fureby, opholdt sig 1756 hjemme i Løkken og døde antagelig ugift, men havde 1757 med Maren Nielsdatter Døvholt en Datter Mette, døbt Fureby.

L. Pors Hammer Bastholm, sædvanlig kaldet Pors Munk<sup>1)</sup>, døbt 15. Juni 1738 Taars, død 9. Jan. 1807 Aalborg Frue. Var 1756 hos Herredsfoged Niels Jakobsen Dannæus i Hinge i Lysgaard Herred, var 1771 Forvalter paa Hjermelevgaard i Børglum H. og fik 1775 Herregaarden Odden i Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, ved Ægteskab med Ejerinden, hvilken Gaard han atter afhændede 1799, og i de sidste Aar boede han i Aalborg. Gift kgl. Bevilling 8. Aug. 1775 Mygdal med Else Johanne Seidelin, døbt 3. Aug. 1732 V. Brønderslev, begr. 28. Febr. 1809 Aalborg Frue, gift I 11. April 1752 Jerslev med Niels Hansen Winde, f. 1723, d. 1766, gift II 8. Decbr. 1769 Mygdal med Christoffer Thøgersen Rougtved, f. 1734, d. 1773, begge Ejere af Odden.<sup>2)</sup> Else Johanne Seidelin var Datter af Forpagter paa Nibstrup Peder Jørgensen og Rise Andersdatter Toustrup, og i Ægteskab med Niels Winde havde hun 6 Børn, af hvilke Henrik Winde blev Stamfader til Fam. Winde, Burholt, og Rise Winde blev gift med Storkøbmanden Jacob Kjellerup i Aalborg. I de to sidste Ægteskaber havde Else Johanne Seidelin ingen Børn.

En Bryllupsvisse, skrevet i Anledning af hendes

---

1) Han var antagelig opkaldt efter den 1734 afdøde Præst i Ugilt-Taars Pors Jakobsen Hammer, der vist hed Pors Munk Hammer efter sin Morfader Pors Munk, Præst i Strøby paa Stevns.

2) Om disse Personer se »Vendsysselske Aarbøger« 1916, S. 265 og 1931 S. 148. Pors Hammer og Hustru stiftede et Legat, stort 1000 Kr., til Fordel for Skolelæreren i Mygdal.

Bryllup med Pors Bastholm er trykt i »Vendsysselske Aarbøger« 1931. Pors Bastholm kaldes heri Fætter til hendes afdøde Mand Niels Winde, men dette Fætterskab kan ikke forstaas saaledes, at de var Søskendebørn; derimod var Pors Bastholms Mormoder Maren Jensdatter formodentlig Søster til Niels Windes Morfader Christen Jensen paa Vivebrogaard ved Hadsund, der er Stamfader til Familien Wibroe (Aalborg-Nibe)<sup>1</sup>).

---

---

1) Det kan fra et genealogisk og personhistorisk Synspunkt være utilfredsstillende, at Oplysningerne om det sidste Par Slægtled af Bastholmerne ikke er komplette, men det ligger uden for disse historiske Aarbøgers Opgave at give Stamtavler for nyeste Tid.