



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Kay Nilausen

- aner og levnedbeskrivelse



**Født den 20. januar 1929 på Flintebjergvej 3 i Vanløse sogn,
Sokkelund herred, Københavns amt.**

**Død den 29. december 2007 på Gentofte Hospital, Maglegaards sogn,
Sokkelund herred, Region Hovedstaden.**

November 2021

Udarbejdet af:
Preben Aagaard Nielsen
Kongens Lyngby

2. reviderede udgave, november 2021

Indhold

Forord	5
A Kay Nilausen	7
A.1 Levnedsbeskrivelse	10
A.2 Kays aner	13
B Kays forældre	17
C Kays farfar: Hans Peter Nilausen - og hans aner	27
C.1 Hans Peter Nilausens forældre (Kays oldeforældre)	35
C.1.1 Hans Peter Nilausens farfar og farmor og deres aner (Kays tipoldeforældre)	42
C.1.1.1 Hans Peter Nilausens oldeforældre på faderens side (Kays tip- tip-oldeforældre)	47
C.1.2 Hans Peter Nilausens morfar og mormor og deres aner (Kays tipoldeforældre)	64
C.1.2.1 Hans Peter Nilausens oldeforældre på moderens side (Kays tip-tip-oldeforældre)	66
D Kays farmor: Marie Christiane Jensen - og hendes aner	93
D.1 Marie Christiane Jensens forældre (Kays oldeforældre)	97
D.1.1 Marie Christiane Jensens farfar og farmor og deres aner (Kays tipoldeforældre)	102
D.1.1.1 Marie Christiane Jensens oldeforældre på faderens side (Kays tip-tip-oldeforældre)	105
D.1.2 Marie Christiane Jensens morfar og mormor og deres aner (Kays tipoldeforældre)	112
D.1.2.1 Marie Christiane Jensens oldeforældre på moderens side (Kays tip-tip-oldeforældre)	114
E Kays morfar: Anton Severin Simonsen - og hans aner	119
E.1 Anton Severin Simonsens forældre (Kays oldeforældre)	123
E.1.1 Anton Severin Simonsens farfar og farmor og deres aner (Kays tipoldeforældre)	130
E.1.1.1 Anton Severin Simonsens oldeforældre på faderens side (Kays tip-tip-oldeforældre)	132
E.1.2 Anton Severin Simonsens morfar og mormor og deres aner (Kays tipoldeforældre)	138
E.1.2.1 Anton Severin Simonsens oldeforældre på moderens side (Kays tip-tip-oldeforældre)	140
F Kays mormor: Oline Johanne Kirstine Olsen - og hendes aner	169
F.1 Oline Johanne Kirstine Olsens forældre (Kays oldeforældre)	177
F.1.1 Oline Johanne Kirstine Olsens farfar og farmor og deres aner (Kays tipoldeforældre)	182
F.1.1.1 Oline Johanne Kirstine Olsens oldeforældre på faderens side (Kays tip-tip-oldeforældre)	184
F.1.2 Oline Johanne Kirstine Olsens morfar og mormor og deres aner (Kays tipoldeforældre)	193
F.1.2.1 Oline Johanne Kirstine Olsens oldeforældre på moderens side (Kays tip-tip-oldeforældre)	196
G Forkortelser og ordforklaringer	209
G.1 Forkortelser	209
G.2 Ordforklaringer	209
H Navneindex	215

Forord

Denne bog beskriver Kay Nilausens levned og hans aner. Beskrivelsen af Kays aner er primært baseret på oplysninger fra kirkebøger og folketællinger samt i mindre omfang skifteprotokoller og andre kilder. De konkrete referencer er kun i begrænset omfang medtaget i denne version, men kan fås hos undertegnede.

Hvor der er anvendt andre kilder end folketællinger, kirkebøger og skifteprotokoller, er disse generelt nævnt eller medtaget som fodnoter.

Søskende og børn til anerne er medtaget i det omfang, de er kendte, dvs. i det omfang de er fundet i forbindelse med folketællinger eller i forbindelse med søgning i kirkebøger eller skifteprotokoller. Der er ikke søgt systematisk efter alle søskende eller børn. Der kan derfor være flere søskende og børn til anerne, end der fremgår her.

For at gøre teksten så læsbar som muligt er nogle oplysninger medtaget flere gange. Ved oplysninger om anernes opholdssted ved folketællinger er der fx oplyst hvem der i øvrigt boede på adressen. Der kan derfor stå en næsten enslydende tekst under en forælder og et barn, hvis de har boet samme sted ved folketællingen.

Folketællinger er i øvrigt gengivet som anført ved de konkrete tællinger. Det betyder, at personernes navne og andre angivelser ofte er stavet forkert eller evt. fejlagtigt. I mange tilfælde er åbenbare fejl dog kommenteret i bogen.

Bogen er opbygget sådan, at den først beskriver Kay og hans levned, hvorefter Kays forældre beskrives.

Derefter beskrives Kays fire bedsteforældre én ad gangen, med tilhørende aner.

Første udgave af bogen blev publiceret maj 2007. I den foreliggende 2. udgave er der foretaget mindre rettelser og en del tilføjelser. 2. udgave er publiceret november 2021.

Jeg håber, at I vil finde lige så stor fornøjelse ved at læse bogen, som jeg har haft ved at lave den. God læselyst.

Preben Aagaard Nielsen

A Kay Nilausen

1. **Kay Nilausen** blev født den 20. januar 1929 på Flinterupvej 3^{1. sal} i Vanløse sogn, Københavns amt. Han blev døbt den 9. juni 1929 i Vanløse kirke.

Kay blev konfirmeret den 18. april 1943 i Vanløse kirke. Han boede da på Aabjergvej 4^{1. sal} i Vanløse.



*Kay som konfirmand, 1943
Aabjergvej 4, Vanløse*

Kay blev gift med **Doris Christiansen** den 30. december 1951 i Skuldelev kirke, Horns herred, Frederiksberg amt.



Skuldelev sogn kirkebog Viede 1951

Kay Nilausen, ugift, trafikassistent, sergent, Aabjergvej 4, Vanløse, København. Født i Vanløse sogn, København, 1929, den 20. januar. Søn af kusk Anders Karl Kristian Nilausen og hustru Elvira Kathrine Olivia Simonsen.

Doris Christiansen, ugift, telefonistinde, Kgs. Lyngby. Født i Skibby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt, 1928, den 15. december. Datter af parcellist Christian Theodor Christiansen og hustru Sophie Elisabeth Jensen.

Lysning: Bestilt 2. december 1951. Fandt sted 17. december 1951.

Vielsen: 1951, 30. december i Skuldelev sogn. I Skuldelev kirke, af sognepræsten.

Vidner: Brudeparrets fædre¹.

Børn af Kay Nilausen og Doris Christiansen:

- i **Birger Nilausen**, født den 28. maj 1952 på Hjortholmsvej i Lyngby sogn, Københavns amt.
- ii **Jette Nilausen**, født den 25. juli 1953 i Søborg i Søborggaard sogn, Københavns amt.
- iii **Lena Nilausen**, født den 21. oktober 1954 i Virum i Virum sogn, Københavns amt.
- iv **Gitte Nilausen**, født den 13. december 1955 på Gentofte Amtssygehus i Maglegaards sogn, Københavns amt.

Kay døde den **29. december 2007** på Gentofte Hospital i Maglegaards sogn, Københavns amt. Hans bopæl var da Baunehøjvej 37^{st.th.} i Lyngby.

Kay blev bisat den 5. januar 2008 fra Lyngby kirke og begravet på Lyngby Parkkirkegård.

¹ I kirkebogen står brudeparrets fædre angivet som vidner til vielsen. Doris' far var dog død mere end et år før vielsen.



Kay og Doris Nilausen
Maj 2005

Gennem skoletiden og den efterfølgende elevtid hos DSB boede Kay hos sine forældre på Aabjergvej 4 ^{1. sal} i Vanløse.

Da Kay og Doris blev gift den 30. december 1951 var Kay stadig soldat, hvilket han var frem til den 25. april 1952.

Den 1. maj 1952 flytter Kay og Doris i en lejlighed på Ulrikenborg Alle 26^{1. sal} i Lyngby. Her boede de da deres tre første børn Birger, Jette og Lena blev født.

Den 1. september 1955 flytter familien til en større og bedre lejlighed på Baunehøjvej 37^{st.th.} i Lyngby. Her blev de boende, og det var Kays bopæl da han døde i 2007.

A.1 Levnedsbeskrivelse

Efter 10 års skolegang i Vanløse afsluttet med realeksamen blev Kay den **1. september 1945** ansat som elev i DSB. I DSB fik han sin uddannelse på stationerne i Måløv, Lillerød (nu Allerød), Frederiksberg og Skodsborg.

Gennem skoletiden og den efterfølgende elevtid hos DSB boede Kay hos sine forældre på Aabjergvej 4 ^{1. sal} i Vanløse.

Efter bestået eksamen hos DSB i **foråret 1948** blev Kay forflyttet til stationen i Farum (det var kort tid efter DSBs overtagelse af Slangerupbanen). Kay var på Farum station ind til han skulle aftjene sin værnepligt fra den 1. maj 1950. Det var mens Kay arbejdede på Farum station og boede i Farum, at han lærte Doris Christiansen at kende.

Kay aftjente sin værnepligt i perioden **11. maj 1950 til 25. april 1952**.

Kays tid i militæret havde følgende forløb:

Den 11. maj 1950 indkaldes Kay til Værløselejren. Han overflyttes til Ingeniørkasernen.

Den 11. august 1950 flyttes han til Garderhusarerne i Næstved.

Den 18. september 1950 flyttes han til Befalingsmandsskole Ryvangen.

Den 2. april 1951 begynder han eksamen, der slutter den 14. april 1951 med bedste karakter.

Den 25. april 1951 udnævnes Kay til Kornet og flyttes til Høvelte kaserne.

Den 1. august 1951 flyttes han igen til Ingeniørkasernen.

Den 10. oktober 1951 bliver Kay sendt til Den Danske Kommando i Tyskland.

Den 20. oktober 1951 udnævnes han til sergent.

Den 28. december 1951 til 3. januar 1952 er Kay hjemme på Nytårsorlov (det er under denne orlov, at Kay og Doris den 30. december 1951 bliver gift i Skuldelev kirke i Horns herred, Frederiksberg amt).

Kay er ved Den Danske Kommando i Tyskland frem til den 16. april 1952 og hjemsendes fra militæret den 25. april 1952.



Kay var soldat fra maj 1950 til april 1952. Her et af de første billeder af rekrut 250, taget i maj 1950 på Aabjergvej 4 i Vanløse.

Efter afsluttet militærtjeneste i **april 1952** blev Kay hos DSB stationeret på Københavns Hovedbanegård i ca. ½ år, hvorefter han blev forflyttet til 1. distrikt, Trafiktjenesten - Togpersonalekontoret i ca. 2 år og derefter Godsbefordringskontoret i ca. 1 år.

I perioden **1. november 1955 til 1. april 1958** var Kay afløser med tjeneste på en lang række sjællandske stationer. Han kom derefter tilbage til 1. distrikt - først i Togpersonalekontoret, derefter Togkontoret og endelig som leder af Anlægs- og Erstatningskontoret ind til distriktet blev nedlagt den 1. juli 1969.

Kay blev herefter, i forbindelse med en forfremmelse, stationeret i Generaldirektoratet, Trafikplanlægningssekretariatet i ca. 5 år og i Køreplankontoret i ca. 1½ år. Derefter var Kay i Godskontoret i ca. 15 år.

Efter ca. 43 års beskæftigelse (dog afbrudt af militærtjenesten i 1950-52) fratrådte Kay med udgangen af **november 1988** DSB som trafikinspektør på grund af sygdom.



Kay i sin elskede have, her i kolonihaven på Stuehøjgaard med børnebørnene Matilde og Line i påsken 1984.

Kays far var uddannet gartner, og det har sikkert lagt grunden til Kays store interesse for haven, hvor han tilbragte rigtig mange timer. De første år – fra 1955 - havde Kay og Doris en kolonihave i Haveforeningen Stadion tæt ved deres bopæl på Banehøjvej i Lyngby.

Da kommunen planlagde at inddrage området til stadionområde, fik de tilbudt en større have på Stuehøjgaards jorder i Ballerup, som kommunen havde købt til udstyknings til kolonihaver. På Stuehøjgaard havde Kay og Doris have fra 1973 og frem til 2007. De byggede selv med venners hjælp et hus på grunden på ca. 60 m², som de boede i gennem hele sommerperioden.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre



Figur 1. Kortet viser de områder, hvor Kays forfædre stammer fra.

De røde områder angiver de sogne, hvor anerne til Kays farfar stammer fra.

De gule områder angiver de sogne, hvor anerne til Kays farmor stammer fra (for 3 af sognene er der overlap mellem de røde og gule).

De grønne områder angiver de sogne, hvor anerne til Kays morfar stammer fra.

Det blå område angiver de sogne, hvor anerne til Kays mormor stammer fra.

Anerne for hver af Kays fire bedsteforældre gennemgås nedenfor hver for sig (kapitel C-F).

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

A.2 Kays aner

Kays aner stammer - så langt de kan spores tilbage – dels fra Midt- og Nordsjælland, dels fra Thy og Nibe (Kays morfar).

Kay selv var født og voksede op i Vanløse i Københavns amt. Kays forældre kom fra henholdsvis Kimmerslev på Midsjælland (Roskilde amt), hvor Kays far var født, og Aggebo i Nordsjælland (Valby sogn, Frederiksborg amt), hvor Kays mor var født.

På *farfaderens* side stammer Kays aner primært fra Midsjælland, jf. figur 1, hvor de røde områder angiver de sogne, hvor anerne til Kays farfar stammer fra.

Mange af farfaderens aner kommer fra det område på Midsjælland, hvor de tidligere Roskilde, Sorø og Præstø amter støder sammen. I Roskilde amt udgøres dette område af Ramsø herred, med bl.a. Kimmerslev, Borup, Daastrup, Nørre Dalby, Ejby, Højelse og Ølsemagle sogne.

En del af farfaderens aner levede i Vigersted sogn, der ligger i Ringsted herred i Sorø amt og er nabosogn til Kimmerslev og Borup sogne i Roskilde amt. I Præstø amt er det bl.a. Gørslev sogn i Bjæverskov herred, som anerne har forbindelse til, og som støder op til de ovennævnte sogne i Roskilde og Sorø amter.

Kays farfar har desuden aner fra Sømme herred i Roskilde amt. Kays 3-tipoldeforældre på farfaderens side, Peder Thomsen og Dorthe Rasmusdatter, kom således fra Sømme herred i Roskilde amt. I 1781-82 flytter de fra Sømme herred til Nørre Dalby i Ramsø herred, hvor de forpagter præstegården. I Sømme herred stammer Peder Thomsen og Dorthe Rasmusdatters aner fra Gundsømagle, Kirkerup, Agerup og Hvedstrup sogne, jf. kapitel C, hvor Kays aner på farfaderens side gennemgås.

På *farmoderens* side stammer Kays forfædre ligeledes fra Midsjælland jf. figur 1, hvor de gule områder angiver de sogne, hvor anerne til Kays farmor stammer fra.

I Roskilde amt drejer det sig om Borup og Kimmerslev sogne i Ramsø herred. I Sorø amt stammer anerne til Kays farmor fra Vigersted sogn, Ringsted landsogn og Ringsted købstad, alle i Ringsted herred.

Kays farmors aner er gennemgået i kapitel D.

På *morfaderens* side stammer Kays forfædre dels fra det tidligere Thisted amt i Thy, dels fra Nibe købstad og Sønderholm sogn i det tidligere Aalborg amt, jf. figur 1, hvor de grønne områder angiver de sogne, hvor anerne til Kays morfar stammer fra.

I Thy stammer Kays morfars aner fra Øsløs sogn i Vester Han herred og fra Ræhr, Nors og Vester Vandet sogne i Hillerslev herred. Desuden kommer de fra Thisted landsogn og fra Skinnerup og Vang sogne i Hundborg herred.

Kays morfars aner er gennemgået i kapitel E.

På *mormoderens* side stammer Kays aner fra Nordsjælland fra den nordligste del af det tidligere Frederiksborg amt, jf. figur 1, hvor det blå område angiver de sogne, hvor anerne til Kays mormor stammer fra. Det drejer sig om Græsted, Søborg, Esbønderup, Maarum, Blistrup og Valby sogne, der alle ligger i Holbo herred.

Kays mormors aner er gennemgået i kapitel F.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføældre	Tip-2-oldeforældre



Figur 2. Kay Nilausen og hans søskende, forældre og bedsteforældre. Farverne anvendt på bedsteforældrene refererer til de farvelagte områder på figur 1, der viser hvor de nævnte personer (og deres aner) kommer fra.

Det ses af anetavlen figur 3, at alle Kays 16 tipoldeforældre kendes og er medtaget i beskrivelsen.

I det følgende bliver Kays fire bedsteforældre – Hans Peter Nilausen, Marie Christiane Jensen, Anton Severin Simonsen og Oline Johanne Kirstine Olsen - beskrevet én ad gangen, med deres respektive aner.

Det fremgår af disse beskrivelser, at også Kays 32 tip-tipoldeforældre næsten alle kendes, ligesom ganske mange af hans 64 tip-tip-tipoldeforældre og en stor del af tip-tip-tip-tipoldeforældrene kendes (sidstnævnte er der 256 af). I forhold til Kay er vi her 7 generationer tilbage og befinder os tidsmæssigt i slutningen af 1600-tallet/begyndelsen af 1700-tallet.

Skal man spore sine aner længere tilbage end omkring slutningen af 1600-tallet/begyndelsen af 1700-tallet vil dette typisk kun være muligt, hvis man nedstammer fra en adelig slægt eller en præsteslægt, eller slægten på anden måde har gjort sig bemærket. For disse befolkningsgrupper er der typisk registreringer længere tilbage. For alle andre foreligger der som oftest først registreringer med fremkomsten af kirkebøger, fæste- og skifteprotokoller mv. og senere folketællingerne (fra 1787).



Kirsten, Kay og Henning Nilausen
Fotograferet den 3. april 1949

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre



Figur 3. Anetavle (5 generationer) for Kay Nilausen.

Figuren viser Kay og hans forældre, bedsteforældre, oldeforældre og tipolde-forældre. De røde, gule, grønne og blå farver henviser til de områder, hvor anerne kommer fra, jf. figur 1.

Figuren viser desuden nummereringen af anerne, hvor Kay (kaldet probanden) har ane nr. 1, hans far og mor henholdsvis nr. 2 og 3, deres forældre nr. 4 og 5 henholdsvis nr. 6 og 7 etc. Denne nummerering anvendes i hele bogen, og det er vigtigt at være opmærksom på dette nummereringssystem for at bevare overblikket og følge slægtskabsforholdene bogen igennem.

Nedenfor gennemgås Kays aner. Først hans forældre (kapitel B); dernæst gennemgås hans fire bedsteforældre og deres respektive aner én ad gangen (kapitel C, D, E og F).

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføældre	Tip-2-oldeforældre

B Kays forældre

Kay Nilausen var søn af:

2. Anders Karl Kristian Nilausen. Han blev kaldt Kristian².

Kristian blev født den 4. maj 1897 i Regnemarks Bakke i Kimmerslev sogn, Roskilde amt og døbt den 7. juni 1897 i Kimmerslev kirke.

Ved folketællingen den **1. februar 1901** er Kristian 3 år og bor sammen med sine forældre Hans Peter og Marie Nilausen og lillebror Jens Laurits Johannes i et hus (matrikel nummer 5a) i Kjulerup by i Bjæverskov sogn, Præstø amt (i huset bor tillige 2 andre familier) (Bjæverskov sogn er nabosogn til Kimmerslev sogn, hvor Kristian boede da han blev født). Kristians far angives at være daglejer:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Hans Peter Nilausen	21/4 1877	Gift	Husfader, Dagleier
Marie Kristiane Jensen	2/5 1876	Gift	Husmoder
Anders Karl Nilausen	4/5 1897	Ugift	Barn
Jens Laurits Nilausen	16/4 1899	Ugift	Barn

Ved folketællingen den **1. februar 1906** er Kristian 8 år og bor nu i et hus i Kimmerslev by, Roskilde amt sammen med forældrene og de mindre brødre Jens Laurits Johannes (6 år) og Karl (3 år). Kristians far angives at være skovarbejder og moderen husmoder:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Hans P Nilausen	21/4 1877	Gift	Husfader, Skovarbejder
Marie Nilausen	2/5 1876	Gift	Husmoder
Kristian Nilausen	4/5 1897	Ugift	Barn
Johannes Nilausen	16/4 1899	Ugift	Barn
Karl Nilausen	16/7 1902	Ugift	Barn

Ved folketællingen den **1. februar 1911** er Kristian 13 år. Han bor sammen med sine forældre, der er flyttet til Ny Borup (Borup Stationsby) i matrikel nr. Borup 1m i Borup sogn, Roskilde amt (Kimmerslev og Borup er nabosogne). Det oplyses, at Kristians far er landpostbud:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Hans Peter Nilausen	21/4 1877	Gift	Husfader, Landpostbud
Marie Christiene Nilausen	2/5 1876	Gift	Husmoder
Anders Carl Christian Nilausen	4/5 1897		Barn
Jens Laurits Johannes Nilausen	16/4 1899		Barn
Carl Nilausen	16/7 1903		Barn
Ane Kristine Jensen	7/5 1891	Ugift	Tjenestepige

² På dåbsattesten er navnene Karl og Kristian begge stavet med K, mens begge navne i den såkaldte kontraministerialbog, der er den kopi af kirkebogen, som sognedegnen typisk fører og som efterfølgende opbevares på Landsarkivet, er stavet med C. Det er stavemåden i hovedministerialbogen, som præsten fører, der er afgørende. Det har ikke været muligt at tjekke hvordan hans navne er stavet i hovedministerialbogen (der ikke er umiddelbart tilgængelig), men det antages at være på samme måde som på dåbsattesten, idet de begge er udfærdiget af sognepræsten.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre

Kristian blev konfirmeret den **1. oktober 1911** i Kimmerslev kirke, Roskilde amt. Det oplyses ved konfirmationen, at Kristians og hans forældre bor i Benløse (Benløse sogn ligger nær Ringsted i Sorø amt).

Kristian boede i Benløse ind til den **1. maj 1912**, hvor han flytter til Ringsted (fremgår af Kristians skudsmålsbog).

Af Kristians skudsmålsbog fremgår det endvidere, at han i perioden **1. maj 1912 til 1. maj 1913** tjente hos Søren Nielsen, Konehave (ukendt sted) i Ringsted.

Ved folketællingen i 1921, hvor Kristian bor i København (se nedenfor), oplyser Kristian, at han flytter til Københavns kommune i **1915** og at han da kommer fra Benløse sogn i Sorø amt.

Ud fra bevarede anbefalinger har vi desuden kendskab til hvilke steder, Kristian i øvrigt har tjent:

Den 1. maj 1913 til 1. marts 1915:

"Gartner elev Chr. Nilausen har været Elev hos mig fra 1 Maj 1913 og bliver til 1 Marts 1915. Han er et stor og kraftig Menneske der er flink til sit Arbejde og har med Interesse deltaget i Pasning af Huse og Bænke hvorfor han anbefales. Rundingen ved Ringsted 28/1 1915. N Thorsen"

Den 1. marts 1915 til 23. december 1915:

J. P. Frandsen, Handelsingartner. Vandløse, København.

"Gartner elev C Nilausen har arbejdet i mit Gartneri fra 1te Marts 1915 til 23de December 1915.

J.P. Frandsen."

Fra 15. januar 1916 til 17. maj 1916:

Carl Bohn, Vanløse, d. 17/5 1916

"Anders Karl Christian Nilausen har arbejdet som Elev og yngre Medhjælper hos mig fra 15 Januar d.a. indtil Dato.

Nilausen har udført sit arbejde med god Villie og Forstaaelse, og da hans Opførsel har været god, medgiver jeg ham også med hensyn hertil min Anbefaling.

Carl Bohn"

Fra 1. maj 1916 til 10. april 1918:

A. Christiansen, Handelsingartner. Aalekistevej 240, Vanløse.

Vanløse, den 10. April 1918.

"Gartnermedhjælper Christian Nilausen har arbejdet her i Gartneriet fra 1. Maj 1916 til 10 April 1918, første Aar som Elev, og forlader nu Pladsen paa Grund af Indkaldelse til Militærtjeneste. Han er i alle Maader en dygtig og paalidelig Gartner, som jeg til enhver Tid har kunnet stole paa, og da han tillige er en hurtig arbejder, kan jeg medgive ham min bedste Anbefaling.

for Fru A. Christiansen Niels Hansen, Gartneribestyrelse."

Ved folketællingen den **1. februar 1916** er Kristian logerende hos en familie på Rosenlunds alle 8, 1. sal, i Vanløse, Københavns Kommune. Det oplyses da, at Kristian er gartner elev hos gartner Bohn i Vanløse (jf. Carl Bohns anbefaling ovenfor):

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Egerod, Oluf Carl	4/1 1888	Gift	Husfader, Kommunal lærer
Egerod, Ellen Eugenie Kierulf født Abrahamsen	25/4 1890	Gift	Husmoder
Egerod, Tove Trein	9/8 1913		Barn
Pige	20/10 1915		Barn
Nilausen, Anders Karl Kristian	4/5 1897	Ugift	Logerende/Gartner elev

I perioden **15. april 1918 til 21. april 1919** aftjente Kristian sin værnepligt i København, ved 2. Kystartilleribataillon, 3. kompagni (Baadsmandsstrædes Kaserne), først som menig i perioden fra 15. april 1918 til 2. april 1919, derefter som underkorporal den sidste del af perioden frem til 21. april 1919. Ved hjemsendelsen efter aftjent værnepligt fik Kristian en "Forholdsattest" med følgende ordlyd:

"Kjøbenhavn den 2/4 1919.

Hjemsendt Underkorporal Nr. 1201/1918 Anders Carl Christian Nilausen af 2' Kyst artilleribataillon født i Keminerslev den 4/5 1897 og tilført Lægdsrullen for 1 Udskrivningskreds, 1 Lægd, Bogstav N Nr. 3579, har været til Tjeneste ved 2' Kystartilleribataillon fra 15/4 1918 til 21/4 1919.

Det meddeles ham herved det vidnesbyrd, at hans Forhold i Tjenesten har været særdeles tilfredsstillende."

Fra Kristians soldaterbog fremgår desuden:

Livstilling: Gartner.

Højde: 169 cm.

Vækst: Middel.

Haar: Mørkeblondt.

Øjne: Brune.

I Kristians soldaterbog er desuden oplysninger om hans bopæl, idet han skulle melde flytning til de militære myndigheder (Lægdsbestyreren).

Den **28. april 1919** anmelder Kristian at bo Peter Bangsvej 72. Her bor han ind til den **9. maj 1919**, hvor han anmelder flytning til Rosenlundsalle 5^{1. sal} i Vanløse.

Efter aftjent værnepligt var Kristian i perioden **1. maj 1919 til 20. august 1920** ansat hos handlegartner Anders Jensen, Dannebrogsgade 62 i Vanløse. Han får derfra følgende anbefaling:

"Vanløse den 21 August 1920

Gartnermedhjælper Chr. Nilausen har arbejdet i mit Gartneri fra 1ste Mai 1919 og til 20de August 1920 og har i den Tid udvist Kendskab til de forskellige Kulturer inden for mit blomstergartneri.

Anders Jensen. Handlegartner. Vanløse."

I perioden **21. august 1920 til 13. april 1921** var Kristian ansat ved Københavns Vandforsyning ved Islevbro. Han fik efter denne ansættelse følgende anbefaling:

"Islevmark den 18 April 1921

Erklæring

Det bevidnes herved, at C. Nilausen har været beskæftiget som Arbejdsmand ved Vandforsyningsanlægget ved Islevbro fra 21 Aug. 1920 - 13 April 1921.

Nilausen er ædruelig og har en rolig og elskværdig Optræden.

Berthel Thomasen. Ingeniør"

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre

Ved folketællingen den 1. **februar 1921** er Kristian logerende hos en familie på Rosenlunds Alle 5 ^{1. sal} i Vanløse:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Larsen, Anders	16/12 1880	Gift	Husfader Arbejdsmand med Jordarbejde, Kbh. Vandfors.
Larsen, Kristiane	17/4 1879	Gift	Husmoder
Larsen, Else Agnete Carla	15/9 1907		Barn
Larsen, Tove Ellidda Henriette	6/8 1909		Barn
Nilausen, Anders Carl Chr.	4/5 1897	Ugift	Logerende, Arbejdsmand med jordarbejde, Kbh. Vandforsyning

Kristians næste ansættelse er som kusk i ca. 8 måneder i Vanløse i **1924**, hvorfra han får følgende anbefaling:

"Vanløse 19-9-1924.

Da Kusk Christian Nilausen har kørt hos mig i cirka 8. Maaneder og har til enhver Tid været en flink og paalidelig Kusk og altid behandlet mine Heste godt.

Kan jeg give Ham mine bedste anbefalinger.

Vognmand KP Sørensen

Heibergs alle 9

Vanløse."

Den **12. september 1924** anmelder Kristian sin flytning til Aalekistevej 221 ^{2. sal}.

Næste ansættelse er hos Handalgartner A. Christiansen, Aalekistevej 240 i Vanløse i perioden **1. august 1925 til 27. juni 1926**:

"Vanløse, den 27 Juni 1926

At Herr Chr. Nilausen har arbejdet i herværende Gartneri fra 1 Aug. 1925 til Dato intygos.

Nilausen har arbejdet som Medhjælper.

for A. Christiansens Enke

H. Rehnstrøm"

Ved folketællingen den **5. november 1925** bor Kristian hos ovennævnte Hans Rehnstrøm på Ålekistevej 240 ^{1. sal}, i Københavns Kommune. Rehnstrøm bestyrer gartneriet, og Kristian er medhjælper:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Rehnstrøm <u>Hans</u> David	1896 8/11	Gift	Husfader, Gartneribestyrer
Rehnstrøm <u>Edith</u>	1900 11/4	Gift	Hustru, Kontorassistent
Jørgensen, <u>Karen</u> Laurine	1901 3/7	Ugift	Slægtning, Expeditrice
Jørgensen, Hedvig	1903 27/8	Ugift	Slægtning, Expeditrice
Andersen, Kaj Aage	1905 14/10	Ugift	Elev, Gartnerelev
Svendsen, Carl Valdemar	1908 26/4	Ugift	Elev, Gartnerelev
Knudsen, Gunnar	1909 29/6	Ugift	Elev, Gartnerelev
Hansen, Elmer	1905 9/11	Ugift	Elev, Gartnerelev
Nilausen Anders Carl <u>Chr.</u>	1897 4/5	Ugift	Medhjælp, Gartnermedhjælp

Det oplyses tillige ved folketællingen, at Kristian Nilausen et år tidligere (den 5. november 1924) boede på Aalekistevej 221 ^{2. sal}.

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre



Anders Karl Kristian Nilausen
September 1951 (54 år)

Den **28. maj 1926** anmelder Kristian sin flytning til Aalekistevej 240 ^{1. sal}, altså til bestyreren af gartneriet, hvor han boede allerede ved folketællingen den 5. november året før.

Den **22. oktober 1926** blev Kristian borgerligt viet med **Elvira Kathrine Olivia Simonsen** på Københavns Rådhus. Det oplyses her, at han er gartnermedhjælper og bor Aalekistevej 240, mens Kathrine bor Heibergs Alle 3 ^{1. sal} i Vanløse (hvor hun er husassistent).

Børn af Anders Karl Kristian Nilausen og Elvira Kathrine Olivia Simonsen:

- i **Henning Nilausen**, født den 19. februar 1927, død den 21. maj 1992.
1. ii **Kay Nilausen**, født den 20. januar 1929, død den 29. december 2007.
- iii **Kirsten Nilausen**, født den 9. januar 1931.

Den **11. maj 1927** anmelder Kristian igen flytning, og Kristian og Kathrine bor nu på Flinterupvej 3 ^{1. sal} i Vanløse, hvor børnene Kay og Kirsten er født (ældste søn Henning er født i Ringsted).

Den **26. juni 1927** bliver Kristian og Kathrine kirkeligt viet i Grøndal kirke i Københavns amt. Det fremgår af kirkebogen ved Kays dåb i 1929 i Vanløse kirke³.

Ved folketællingen den **5. november 1930** bor Kristian og Kathrine fortsat på Flinterupvej 3 ^{1. sal} i Vanløse i Københavns Kommune. De har nu drengene Henning og Kay:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Nilausen, Anders Carl <u>Christian</u>	4/5 1897	Gift	Husfader, Kusk
Nilausen, Elvira <u>Cathrine</u> Olivia	24/4 1896	Gift	Husmoder
Nilausen, Henning	19/2 1927	Ugift	Barn
Nilausen, Kay	20/1 1929	Ugift	Barn

³ Vielsen er imidlertid ikke at finde i kirkebogen for Grøndal sogn (og heller ikke i kirkebogen for Vanløse sogn).

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre

Det oplyses desuden ved folketællingen, at Kristian arbejder for vognmand K.P. Sørensen, Støvringvej 18^{st.} (ligger ligeledes i Vanløse).

Den **26. juni 1934** anmelder Kristian flytning til Aabjergvej 2^{1. sal} i Vanløse (det er imidlertid Aabjergvej 4 de bor) i Vanløse, Københavns Kommune. De bor på førstesalen i et 2-familiers hus, og de bor her ind til Kristians død i 1963.

I perioden **1926-40** var Kristian overvejende beskæftiget som kusk/chauffør, samt andet forefaldende arbejde som arbejdsmand (det var en periode med stor arbejdsløshed).

I perioden **1940 til sin død** var han beskæftiget som arbejdsmand inden for trævarebranchen.

Ved folketællingen den **5. november 1940** bor Kristian og Kathrine med deres tre børn på Aabjergvej 4^{1. sal} i Vanløse, Københavns Kommune:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Nilausen, Anders Karl <u>Kristian</u>	4/5 1897	Gift	Husfader, Arbejdsmand
Nilausen, Elvira <u>Cathrine</u> Olivia	24/4 1896	Gift	Husmoder, Rengøring
Nilausen, Henning	19/2 1927	Ugift	Barn
Nilausen, Kay	20/1 1929	Ugift	Barn
Nilausen, Kirsten	9/1 1931	Ugift	Barn

Ved tællingen er Kristian anført at arbejde som "Arbejdsmand - tilfældigt arbejde", og at han for tiden arbejder med "Trælagerarbejde paa Maskinsnedkeri". Kathrine er anført at arbejde med rengøring.

Anders Karl Kristian Nilausen døde den **6. januar 1963** på Blegdamshospitalet i København og blev bisat den 11. januar 1963 fra Søndermark krematorium. Han var da 65 år gammel. Dødsårsagen er på dødsattesten anført at være en blodprop i lungen. Som andre forhold, der kan have medvirket, er anført "åreforkalkning i flere år".

Efter Kristians død flytter Kathrine fra lejligheden på Aabjergvej 4 i Vanløse til en lejlighed i Lipkesgade 25 på Østerbro i København.



Kristian og Kathrine Nilausen med børnene Kirsten og Kay, der er 4 og 6 år Vanløse 1935

3. **Elvira Kathrine Olivia Simonsen.** Hun blev kaldt Kathrine⁴.

Kathrine blev født den 24. april 1896 i Aggebo i Valby sogn, Frederiksborg amt (Aggebo er en samling gårde og huse mellem Valby og Græsted). Hun blev hjemmedøbt den 22. maj 1896 af lærer Fr. Nielsen og efterfølgende den 14. juni 1896 fremstillet i Valby kirke.

Ved folketællingen den **1. februar 1901** er Kathrine 4 år og bor sammen med sin lillebror Ole Peter Severin og mor Oline Johanne Kirstine Olsen samt mormor Ane Marie Pedersdatter i Aggebo i Valby sogn, Frederiksborg amt (Kathrines far Anton Severin Simonsen var død allerede den 26. august 1898, se kapitel E). De bor i et hus, matrikel nr. 5a, der ejes af Niels Hansen. I huset bor 3 familier:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Familie 1			
Anne Jensdatter	10/9 1824	Enke	Husmoder, Fatigfolk
Familie 2			
Karen Pedersen	15/11 1843	Enke	Husmoder, Fatigfolk
Nora Jensine Andersen	21/12 1895	Ugift	Barn
Familie 3			
Ane Marie Pedersen	4/6 1843	Enke	Husmoder
Anton Theodor Olsen	19/8 1876	Ugift	Arbejdskarl
Oline Johanne Kristine Olsen	12/11 1878	Enke	Husmoder
Elvira Katrine Olivia Simonsen	24/4 1896	-	Barn
Ole Peter Severin Olsen	21/12 1899	-	Barn

Ved folketællingen den **1. februar 1906** er Kathrine 9 år og bor sammen med sin mor, sin stedfar og sin halvbror Ole. Moderen har i 1902 giftet sig igen, og familien bor nu i Ullerød i Tjæreby sogn, Frederiksborg amt (ligger lige vest for Hillerød):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Vilhelm Jørgensen	31/12 1881	Gift	Husfader, Arbejder ved Tilfældigt arbejde
Oline Jørgensen	12/11 1879	Gift	Husmoder
Katrine Jørgensen	25/4 1896	Ugift	Barn
Ole Olsen	21/12 1900	Ugift	Pleiebarn

Angivelserne i folketællingen er ikke helt præcise i forhold til navne og fødselstidspunkter. Det er desværre ikke usædvanligt ved folketællinger, men der er ingen tvivl om, at det er Kathrine og hendes familie. Kathrines halvsøster, Mathilde, der er født i 1904 (i Gadevang i Nødebo sogn), er ikke nævnt som beboer ved tællingen. Hun kan være i pleje et andet sted, men der er ikke anført bemærkninger om det.

Kathrines familie flytter i 1909 fra Tjæreby sogn i Frederiksborg amt til Nyhuse i Frederiksborg slotssogn (Nyhuse ligger midt i Hillerød) (oplyses ved folketællingen i 1911).

⁴ På dåbsattesten er Kathrine stavet med K, mens det i den såkaldte kontraminiestrialbog, der er den kopi af kirkebogen, som sognedegnen typisk fører og som efterfølgende opbevares på Landsarkivet, er stavet med C. Det er stavemåden i hovedministerialbogen, som præsten fører, der er afgørende. Det har ikke været muligt at tjekke hvordan hendes navn er stavet i hovedministerialbogen (der ikke er umiddelbart tilgængelig), men det antages at være på samme måde som på dåbsattesten, der ligeledes er udfærdiget af sognepræsten.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre

Kathrine blev konfirmeret den 2. oktober 1910 i Frederiksborg slotskirke i Hillerød, Frederiksborg amt.

Ved folketællingen den **1. februar 1911** er Kathrine 14 år. Hun bor sammen med sin mor og fem halvsøskende, og familien bor i Løngangsgade (matr.nr. 10d15) i Nyhuse i Frederiksborg slotssogn, Frederiksborg amt (ligger midt i Hillerød by). På et tillægsskema er anført, at Kathrines stedfar Vilhelm, der er arbejdsmand, midlertidigt opholder sig i København:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Oline Johanne Jørgensen	12/11 1879	Gift	Husmoder
Kathrine Simonsen	25/4 1896		Barn
Ole Olsen	21/12 1899		Barn
Mathilde Jørgensen	18/7 1904		Barn
Niels Jørgensen	14/2 1906		Barn
Erik Jørgensen	28/1 1908		Barn
Elisabet Jørgensen	17/1 1909		Barn

Det oplyses desuden ved folketællingen, at Kathrines to yngste halvsøskende, Erik og Niels, er født i Tjæreby sogn. Mathilde Jørgensen er født i Gadevang i Nødebo sogn, hvor familien altså må have boet i 1904. Både Kathrine og Ole er født i Valby sogn i Frederiksborg amt.

Kathrine arbejdede som ung pige i huset, ind til hun blev gift, og allerede inden hun er fyldt 14 år kommer hun ud at tjene. Fra bevarede anbefalinger kender vi to af hendes ansættelser.

Fra **1. november 1911 til 1. maj 1913** tjente Kathrine hos Hulda Pamperin i Hillerød:

*"Kathrine Simonsen har tjent mig fra 1 November 1911 til 1 Maj 1913, og har fuldført sit Arbejde til min fuldkommende Tilfredshed, hvormed jeg kan anbefale hende paa det bedste. Hillerød d 1/5 1913
Hulda Pamperin"*

Hulda Pamperin var husbestyrerinde hos gartner Hans Ludvig Emil Batzke, der var slotsgartner ved Frederiksborg slot og boede i det der i dag hedder Batzkes Hus på Batzkes Bakke 1 lige ved Barokhaven ved Frederiksborg slot (huset er fredet). Kathrine har således været tjenestepige i Batzkes Hus.

Fra **1. maj 1914 til 1. maj 1915** tjente Kathrine hos Augusta Skogstad, Slotsgade 24 i Hillerød:

*"Kathrine Simonsen har tjent hos os fra 1 Maj 1914 til 1 Maj 1915. hun har været sjælden tro, omgængelig proper og flink til sit Arbejde, hvorfor jeg paa det bedste kan anbefale hendes Husgerning.
Augusta Skogstad
Slotsgade 24, Hillerød"*

Augusta Skogstad var hustru til en blikkenslagermester, der ejede ejendommen Slotsgade 24 i Hillerød. Ved folketællingen den 1. februar 1816 (altså året efter Kathrine var tjenestepige hos familien) boede to familier i ejendommens stueetage, herunder familien Skogstad med 5 børn. I ejendommens bagbygning boede en familie i stueetagen og to enlige kvinder på første sal.

Ved folketællingen i **1916** er Kathrine ikke fundet. Hun er da sandsynligvis flyttet fra Hillerød til København, men er ikke endnu hos familien på Heibergs allé i Vanløse, hvor hun var ved

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

de nedenstående folketællinger i 1921 og 1925 og da hun i 1926 blev gift (Heibergs allé er først etableret efter 1916). Ved folketællingen i 1921 oplyses, at Kathrine ankom til Københavns kommune i 1914, og at hun da kom fra Hillerød. Dette passer dog ikke helt med, at hun arbejdede hos Augusta Skogstad i Hillerød i 1914-15, jf. ovenstående anbefaling. Det har derfor nok været i 1915, at Kathrine er flyttet fra Hillerød til København.

Ved folketællingen den **1. februar 1921** er Kathrine tjenestepige (tyende) hos en familie i Heibergs allé 3^{1. sal} i Vanløse i Københavns Kommune (vejnavnet blev i 1926 ændret til Støvringvej). Hun er da 24 år gammel:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jørgensen, Johan Georg	14/6 1887	Gift	Husfader, Repræsentant
Jørgensen, Andrea Lorentze	1/5 1886	Gift	Husmoder, Kontorhjælper
Jørgensen, Gerda	20/8 1914		Datter
Simonsen, Elvira Cathrine Olivia	24/4 1896		Tyende

Ved folketællingen den **5. november 1925** er Kathrine fortsat husassistent hos familien i Heibergs allé 3 i Vanløse i Københavns kommune (vejnavnet blev i 1926 ændret til Støvringvej). Hun er da 29 år gammel:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Johan <u>Georg</u> Jørgensen	1887 14/6	Gift	Husfader, Repræsentant
Andrea <u>Lorentze</u> Jørgensen	1886 1/5	Gift	Husmoder, Kontorist
Gerda Jørgensen	1914 20/8		Datter
Elvira <u>Cathrine</u> Olivia Simonsen	1896 24/4		Husassistent

Ved folketællingen oplyses desuden, at Kathrine året før (den 5. november 1924) boede samme sted, Heibergs allé 3.

Kathrine blev borgerligt viet med **Anders Karl Kristian Nilausen** den 22. oktober 1926 på Københavns Rådhus. Kathrine var da 29 år gammel og boede fortsat i Heibergs allé 3^{1. sal}. De blev kirkeligt viet den 26. juni 1927 i Grøndal kirke i Københavns amt. Se ovenfor, ane nr. 2 Anders Karl Kristian Nilausen, vedr. deres fælles børn mv.

Elvira Kathrine Olivia Simonsen døde den **15. marts 1969** på Bispebjerg Hospital. Hun boede da i Lipkesgade 25 på Østerbro i København (hun flyttede til lejligheden på denne adresse efter mandens død i 1963).

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføældre	Tip-2-oldeforældre

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

C Kays farfar: Hans Peter Nilaussen - og hans aner

Kays farfar og hans kendte forfædre stammer primært fra Midtsjælland.

Mange af anerne kommer fra det område på Midtsjælland, hvor de tidligere Roskilde, Sorø og Præstø amter grænser op til hinanden. I Roskilde amt udgøres dette område af Ramsø herred, hvor de fleste af Kays aner på farfaderens side levede. De kom fra Kimmerslev, Borup, Daastrup, Nørre Dalby, Ejby, Højelse og Ølsemagle sogne.

En del af anerne levede i Vigersted sogn, der ligger i Ringsted herred i Sorø amt og er nabosogn til Kimmerslev og Borup sogne i Roskilde amt.

I Præstø amt er det bl.a. Gørslev sogn i Bjæverskov herred, som anerne har forbindelse til, og som støder op til de ovennævnte sogne i Roskilde og Sorø amter.

Kay har desuden aner fra Sømme herred i Roskilde amt. Hans Peter Nilaussens tipoldeforældre (Kays 3-tipoldeforældre, Peder Thomsen og Dorthe Rasmusdatter) kom således fra Sømme herred i Roskilde amt. I 1781-82 flytter de fra Sømme herred til Nørre Dalby i Ramsø herred (ligeledes i Roskilde amt), hvor de forpagter præstegården. I Sømme herred kommer Peder Thomsen og Dorthe Rasmusdatters aner fra Gundsømagle, Kirkerup, Agerup og Hvedstrup sogne.

På figur 4 er vist de sogne, som Kays farfar og hans forfædre stammer fra.



Figur 4. De røde markeringer angiver de sogne, som Kays aner kommer fra på farfaderens side (Hans Peter Nilaussen).

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre

4. Hans Peter Nilausen. Han blev kaldt Hans Peter.

Hans Peter blev født den 21. april 1877 i Kimmerslev by i Kimmerslev sogn, Roskilde amt. Han blev hjemmedøbt den 4. maj 1877 og efterfølgende den 24. juni 1877 fremstillet i Kimmerslev kirke.

Ved folketællingen den **1. februar 1880** bor Hans Peter i et hus i Kimmerslev by og sogn. Hans Peter er 2 år og bor sammen med forældrene Carl Nilausen og Anne Jensen samt søskende. I huset bor desuden Hans Peters farfader Nilaus Hansen:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Carl Nelausen	40	Gift	Husfader, jordbrugsarbeide
Anne Jensen	37	Gift	Husmoder, hans hustru
Karen Kirstine Nelausen	13	Ugift	Datter
Hans Peder Nelausen	2	Ugift	Søn
udøbt [pige]	½	Ugift	Datter
Nelaus Hansen	76	Enke(mand)	Husfaderens fader, der af ham forsørges

Ved folketællingen den **1. februar 1890** bor Hans Peter fortsat i et hus i Kimmerslev by og sogn. Hans Peter er 12 år og bor sammen med sine forældre og søskende. Hans far er anført som husmand:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Carl Nilausen	50	Gift	Husfader, Husmand
Ane Jensen	47	Gift	Husmoder
Hans Peter Nilausen	12	Ugift	Barn
Jens Nilausen	8	Ugift	Barn
Kirstine Nilausen	10	Ugift	Barn
Kirsten Hansine Larsen	3	Ugift	Logerende

Hans Peter blev konfirmeret den **5. april 1891** i Borup kirke, Roskilde amt.

Efter sin konfirmation kommer Hans Peter i en årrække ud at tjene hos forskellige gårdmænd.

Den **1. maj 1891** meddeler Hans Peter sin flytning fra Kimmerslev sogn til Nørre Dalby sogn, begge i Roskilde amt.

I Nørre Dalby sogn tjener Hans Peter i perioden **1. maj 1891 til 1. maj 1892** hos H. P. Hansen i Kløvested.

Den **1. maj 1892** meddeler Hans Peter flytning fra Nørre Dalby sogn tilbage til Kimmerslev sogn.

Fra den **1. maj 1892 til 1. maj 1895** tjener Hans Peter hos Hans Jensen i Kimmerslev by. Da Hans Peter har været i denne stilling i et år, ansætter Hans Jensen en tjenestepige ved navn Marie Christiane Jensen, og Marie (som hun kaldes) og Hans Peter bliver begge hos Hans Jensen de kommende to år frem til den 1. maj 1895. Derefter bliver Hans Peter tjenestekarl hos Jens Hansen i Kimmerslev, mens Marie bliver tjenestepige hos Niels Peter Andersen i Kjulerup i Bjæverskov sogn i Præstø amt.

Hans Peter er tjenestekarl hos Jens Hansen i Kimmerslev fra **1. maj 1895 til 1. november 1895**, hvilket han får kr. 125 for (oplyses i Hans Peters Skudsmålsbog).

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Ansættelsen hos Jens Hansen i Kimmerslev forlænges, og han er der frem til den **1. maj 1897**.

Mens Hans Peter tjener hos Jens Hansen i Kimmerslev føder pigen Marie Christiane Jensen den 10. oktober 1895 en søn, som Hans Peter bliver udlagt som barnefader til. Hans Peters og Maries samtidige ophold som tjenestefolk hos Hans Jensen i Kimmerslev har altså resulteret i, at Marie er blevet gravid. Drengen dør imidlertid allerede den 21. november samme år.

Knap halvlandet år senere, den 4. maj 1897, føder Marie Christiane Jensen igen en søn, hvor Hans Peter bliver udlagt som barnefader. Samme dag som denne søn bliver døbt, bliver Hans Peter og Marie Christiane Jensen gift:

Hans Peter blev gift første gang den **7. juni 1897** i Kimmerslev kirke, med **Marie Christiane Jensen**.

Børn af Hans Peter Nilaussen og Marie Christiane Jensen:

- i **Anders Carl Christian Nilaussen**, født den 10. oktober 1895, død den 21. november 1895.
2. ii **Anders Karl Kristian Nilaussen**, født den 4. maj 1897, død den 6. januar 1963.
- iii **Jens Laurits Johannes Nilaussen**, født den 16. april 1899.
- iv **Karl Nilaussen**, født den 16. juli 1902.
- v **Arne Jensenius Nilaussen**, født den 23. december 1912, død den 30. marts 1965.

Se afsnit D vedrørende Marie Christiane Jensen og hendes aner.

Den **1. maj 1898** meddeler Hans Peter sin flytning fra Kimmerslev sogn i Roskilde amt til Bjæverskov sogn i Præstø amt (de to sogne er nabosogne).

Ved folketællingen den **1. februar 1901** bor Hans Peter Nilaussen sammen med sin kone og børn i et hus med matrikel nummer 5a i Kjulerup by i Bjæverskov sogn, Præstø amt. Hans Peter angives at være daglejer. I huset bor 3 familier:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Familie 1			
Karl Hans Andersen	14/8 1867	Gift	Husfader, Dagleier
Thilde Nielsen	28/1 1880	Gift	Husmoder
Anders Peder Karl Andersen	22/4 1897	Ugift	Barn
Familie 2			
Hans Peter Nilaussen	21/4 1877	Gift	Husfader, Dagleier
Marie Kristiane Jensen	2/5 1876	Gift	Husmoder
Anders Karl Nilaussen	4/5 1897	Ugift	Barn
Jens Laurits Nilaussen	16/4 1899	Ugift	Barn
Familie 3			
Maren Sofie Jensen	1/3 1879	Gift	
Frederik Sørensen	21/11 1898	Ugift	Barn
Karl Kristian Sørensen	13/5 1900	Ugift	Barn

Maren Sofie i familie nr. 3 er søster til Hans Peters kone, Marie Christiane. Maren Sofie bor alene med sine børn hos Hans Peter og Marie Christiane (ved dåben af begge Maren Sofies

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre

børn oplyses det, at børnenes far opholder sig et andet sted: Ved første barns dåb i Slimminge i nabosognet Gørslev, hvor faderens forældre bor, og ved andet barns dåb i Skattebølle på Langeland).

Ved folketællingen den **1. februar 1906** bor Hans Peter Nilausen i et hus i Kimmerslev by med sin kone og børn. Hans Peter angives at være skovarbejder:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Hans P Nilausen	21/4 1877	Gift	Husfader, Skovarbejder
Marie Nilausen	2/5 1876	Gift	Husmoder
Kristian Nilausen	4/5 1897	Ugift	Barn
Johannes Nilausen	16/4 1899	Ugift	Barn
Karl Nilausen	16/7 1902	Ugift	Barn

Kort efter folketællingen i **1906** flytter Hans Peter med sin familie fra Kimmerslev sogn til Borup sogn, begge i Roskilde amt.

I Borup sogn bliver Hans Peter landpostbud.

I 1908 bliver Hans Peter ansat som bestyrer af Borup og Omegns Afholdsforening, med virkning fra **april 1908**. Kontrakten fra denne ansættelse er bevaret, og i henhold til kontrakten skal han "*drage Omsorg for at alt gaar sømmeligt til i Lokalerne; navnlig er han ansvarlig for at der ikke bliver udskænket Spirituøse Drikke; sker dette er Bestyreren ifalden en Bøde paa 200 Kroner til Foreningens Kasse og kan straks afskediges.*"

Dette fremgår videre, at "*Foreningen leverer selv Lokalerne medens Bestyreren afholder Udgifterne til Folkehold Lys og Vand, samt alt til Service og Køkkenudstyr henhørende; derimod skal Foreningen selv Møblere og indsætte Lamper i Restaurations-Lokalerne og Salen.*"

Kontrakten oplyser, at "*Som Vederlag erholder Bestyreren fri bolig med tilhørende Have; samt 60 % af overskuddet.*"

Hans Peter har formentlig varetaget hvervet som bestyrer af afholdsforeningen sideløbende med sit job som landpostbud, men han har formentlig kun været bestyrer i et par år. Det ser således ikke ud til, at han er bestyrer af foreningen ved folketællingen den 1. februar 1911, og ved sønnen Kristians konfirmation den 1. oktober 1911 må hvervet i hvert fald være stoppet, da Hans Peter er flyttet fra Borup sogn til Benløse sogn.

Ved folketællingen den **1. februar 1911** bor Hans Peter Nilausen i Ny Borup (Borup Stationsby) i matrikel nr. Borup 1m i Borup sogn, Roskilde amt. Det oplyses, at Hans Peter er landpostbud:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Hans Peter Nilausen	21/4 1877	Gift	Husfader, Landpostbud
Marie Christiene Nilausen	2/5 1876	Gift	Husmoder
Anders Carl Christian Nilausen	4/5 1897		Barn
Jens Laurits Johannes Nilausen	16/4 1899		Barn
Carl Nilausen	16/7 1903		Barn
Ane Kristine Jensen	7/5 1891	Ugift	Tjenestepige

Den **1. oktober 1911** er Hans Peter med familie flyttet til Benløse (oplyses ved sønnen Kristians konfirmation). Benløse sogn ligger nær Ringsted i Sorø amt.

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Familien bor kun kort tid i Benløse sogn, idet de allerede i **1912** flytter fra Benløse til Ringsted købstad i Sorø amt.

I Ringsted arbejdede Hans Peter i mange år for Dansk Folkeforsikringsanstalt, herunder i en årrække som inkassator.

Ved folketællingen den **1. februar 1916** bor Hans Peter Nilaussen med kone og børn i Ringsted købstad i Skolegade 16 på 1. salen i forhuset. Ejendommen er ejet af postbud Christensen.

Det oplyses, at Hans Peter er forsikringsagent.

I husstanden bor desuden Hans Peter Nilaussens forældre, Carl og Ane Nilausen (de er i 1914 flyttet fra Kimmerslev (Roskilde amt) til Ringsted (Sorø amt):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Hans Peder Nilausen	21/4 1877	Gift	Husfader, Forsikringsagent
Marie Christiane Nilausen	2/5 1876	Gift	Husmoder
Carl Nilausen	16/7 1902	Ugift	Barn
Arne Jensenius Nilausen	23/12 1912	Ugift	Barn
Carl Nilausen	25/2 1839	Gift	Slægtning
Ane Nilausen	2/5 1842	Gift	Slægtning

Indkomst og skat i 1916

Ved folketællingen i 1916 er der medtaget oplysninger om de registrerede personers indkomst- og formueforhold.

For Hans Peter Nilaussen er der angivet følgende oplysninger:

Indkomst: Kr. 1.900. **Formue:** 0. Kr.

(1.900 kr. i 1915 svarer ifølge Danmarks Statistik til kr. 96.737 i 2020)

Pålignet skat for året 1916-17 (indkomst- og formueskat):

Til Staten kr. 3, -. Til Kommunen kr. 24, -.

Ved folketællingen den **1. februar 1921** bor Hans Peter Nilaussen med sin kone og børn i Ringsted købstad i Søndergade 30, forhuset. Ejendommen er ejet af R.A.B.F.(Ringsted Andels Boligforening).

I husstanden bor desuden Hans Peters far, Carl Nilausen. Det oplyses, at Hans Peter Nilaussen er inkassator for Dansk Folkeforsikring A/S:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Hans Peter Nilausen	21/4 1877	Gift	Husfader, Incassator A/S Dansk Folkeforsikring
Marie Christiane Nilausen	2/5 1876	Gift	Husmoder
Arne Jensenius Nilausen	23/12 1912	Ugift	Barn
Carl Nilausen	25/2 1839	Enkemand	Slægtning, fhv. Husmand

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre

Hans Peter Nilaussens kone, Marie Christiane Jensen, døde den **9. april 1925** på Ringsted Sygehus i Sorø amt. Deres bopæl var da Søndergade 30 i Ringsted.

Ved folketællingen den **5. november 1925** er Hans Peter Nilaussen enkemand og bor sammen med sønnerne Arne Jensenius og Carl. De bor i stueetagen i forhuset i Søndergade 30, Ringsted købstad.

Ved tællingen oplyses Hans Peter at være inkassator, mens sønnen Carl oplyses at være søfyrbøder. Da Hans Peters første kone, Marie Christiane, er død samme år i april, har Hans Peter antaget en husassistent, Anna Boline:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Nilausen Hans Peter	21/4 1877	Enkemand	Husfader, Inkassator
Nilausen Arne Jensenius	23/12 1912	Ugift	Barn
Hansen Anna Boline	11/10 1906	Ugift	Husassistent
Nilausen Carl M	16/7 1902	Ugift	Barn, Søfyrbøder

Hans Peter blev gift anden gang med **Nora Alfrida Jensen** den **30. marts 1927** på Københavns Rådhus Hun var født den 19. marts 1888 og altså 39 år gammel ved vielsen. Hun var enke. Hans Peter var 49 år gammel.

Barn af Hans Peter Nilaussen og Nora Alfrida Jensen:

vi **Erling Nilausen**, født den 5. april 1929, død den 22. december 1995.

Hans Peter var i en periode medlem af byrådet i Ringsted.

Ved folketællingen den **5. november 1940** bor Hans Peter og hans anden kone Nora Alfrida i "stuen mod nord" i Søndergade 30 i Ringsted købstad. De bor sammen med deres fælles søn og Nora Alfridas datter fra sit første ægteskab:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Nilausen, Hans Peter	21/4 1877	Gift	Husfader
Nilausen, Nora Alfrida f. Jensen	19/3 1888	Gift	Husmoder
Nilausen, Erling	5/4 1929	Ugift	Barn
Rasmussen, Margit Elsebeth Sanderhoff	24/2 1915	Ugift	Datter, Bogholderske

Det oplyses desuden ved folketællingen, at Hans Peter er Livsforsikringsinkassator i A/S Dansk Folkeforsikring.

Hans Peter og hans kone Nora Alfrida flytter på et tidspunkt fra Ringsted i Sorø amt til Glostrup i Københavns amt, hvor de bor Evas Alle 6.

Hans Peter Nilaussen døde den **20. marts 1957** på Københavns Amtssygehus i Gentofte, 79 år gammel. Han blev begravet den 26. marts 1957 på Ringsted kirkegård, Sorø amt. Det anføres da i kirkebogen, at han var lotterikollektør og boede med sin hustru (inden indlæggelsen) på Evas allé 6 i Glostrup, Københavns amt.

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre



Hans Peter Nilaussen
1955, Glostrup

Efter Hans Peter Nilaussens død i 1955 flytter enken efter ham, Nora Alfrida, fra Evas allé 6 i Glostrup til Ringsted. Det er uvist hvornår hun flytter, men hun bor på Prinsensvej 10 i Ringsted, da hun dør den 29. juli 1969, 81 år gammel. Hun blev begravet den 2. august 1969 på Ringsted kirkegård.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre



Figur 5. Oversigt over Hans Peter Nilaussens aner (Kays farfar samt hans oldeforældre, tipoldeforældre, tip-2-oldeforældre, tip-3-oldeforældre og tip-4-oldeforældre på farfaderens side i det omfang, de er kendte).

På faderens side var Hans Peter Nilaussens aner overvejende husmænd og landarbejdere (daglejere).

På moderens side var Hans Peter Nilaussens aner derimod overvejende gårdmænd og en enkelt var kromand (ane nr. 36 Lars Jensen). På Hans Peters mormors side (ane nr. 39 Birthe Jensdatter) var der desuden smede gennem flere generationer i 1700-tallet i Nørre Dalby, Kimmerslev og Ørsted sogne i Roskilde amt.

Hans Peter Nilaussens aner beskrives i det følgende.

C.1 Hans Peter Nilaussens forældre (Kays oldeforældre)

8. **Carl Nilausen.** Han blev født den 25. februar 1839 i Kimmerslev by i Kimmerslev sogn, Roskilde amt og døbt den 5. maj 1839 i Kimmerslev kirke.

Ved folketællingen den **1. februar 1840** er Carl Nilausen knap 1 år og bor i et hus i Kimmerslev by sammen med sine søskende og forældrene Nillaus Hansen og Birthe Carlsdatter. De bor til leje (er indsiddere) hos Sidse Jensdatter, der er Birthe Carlsdatters moder (hun er enke og har fæstet huset). Sidse kaldes fejlagtigt Pedersdatter - hendes korrekte efternavn er Jensdatter:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Sidse Pedersdatter	61	Enke	Huusfæsterske
Nielaus Hansen	36	Gift	Indsider
Birthe Carlsdatter	34	Gift	Hans kone
Karen Nielausen	6	Ugift	Deres børn
Kirsten Nielausen	6	Ugift	Deres børn
Hans Nielausen	5	Ugift	Deres børn
Carl Nielausen	1	Ugift	Deres børn

Ved folketællingen den **1. februar 1845** er Carl Nilausen knap 6 år og bor fortsat med sine søskende og forældre til leje hos Carls mormoder i et hus i Kimmerslev by:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Sidse Jensdatter	66	Enke(mand)	Huusfæsterinde
Nelaus Hansen	41	Gift	Inderste
Birthe Carlsdatter	41	Gift	Hans kone
Kirsten Nelausen	11	Ugift	Deres børn
Karen Nelausen	11	Ugift	Deres børn
Hans Nelausen	9	Ugift	Deres børn
Carl Nelausen	6	Ugift	Deres børn

Ved folketællingen den **1. februar 1850** er Carl Nilausen 10 år (anføres ved tællingen at være 12 år) og bor fortsat i et hus i Kimmerslev sammen med sine forældre og storebror. Mormoderen Sidse Jensdatter er nu død, og Carls forældre må antages at have overtaget huset:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Nelaus Hansen	48	Gift	Husmand, daglejer, husfader
Birthe Carlsdatter	44	Gift	Hans Kone
Hans Nelausen	14	Ugift	Deres Børn
Carl Nelausen	12	Ugift	Deres Børn
Wilhelmine Henriette	3	Ugift	Plegebarn

Den **3. april 1853** blev Carl Nilausen konfirmeret i Kimmerslev kirke.

Den **1. maj 1853**, altså kort efter sin konfirmation, flytter Carl fra Kimmerslev til Dalby i Nørre Dalby sogn (begge i Roskilde amt), hvor han skal tjene hos gårdejer Jens Jensen. Carl er da 14 år. Han tjener hos Jens Jensen til den 1. november 1856.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre

Figur 6. Carl Nilausens ejendom, 1876.

1876 var et begivenhedsrigt år for Carl Nilausen (Kays oldefar, ane nr. 8). Hans første kone Kirsten var død året før, og han gifter sig for anden gang, med Ane Jensdatter.

1876 var også det år, hvor Carl fik tildelt Kongens Erindringsmedalje for Deltagelse i Kampen for Fædrelandet 1864 (se figur 7 side 34).

Og 1876 var året, hvor Carl overtog huset fra faderen Nillaus Hansen. Carl havde gennem en årrække sammen med sin familie boet hos faderen, men forholdet blev nu ændret, så det blev faderen Nillaus, der blev logerende hos sønnen Carl.

Der blev derfor indgået en aftægtskontrakt mellem far og søn (se figur 9 på side 40). Carl valgte desuden at lave en forsikringsaftale for sine ejendele ved at indtræde i Roskilde Amts Brandforsikring.

Bevarede forsikringsaftaler er en god kilde til at se, hvad en person ejede. Af Carls aftale (gengivet ovenfor) fremgår således den vurderede værdi af hans ejendom (i kr.):

- Indbo: Sølvtøj 10; Møbler 150; Sengeklæder 400; Linned og Dækketøj 600; Køkkenredskaber 100, En Kakkelovn 50.
- Udbo (vogne, redskaber mv.): Intet.
- Kreaturer: 1 Kvæg 160; 1 Svin 50; 1 Faar 24.
- Fødevarer m.m.: Flæsk og Kjød 40; Smør og Ost 10; Brændel 60.
- Sæd og Foder: 5 Læs Kløver og Hø 50; 6 Læs Halm af langstraaet Sæd 36; 3 Skp. Rug 40; 6 Skp. Byg 60; 4 Skp. Havre 28.

Samlet værdi for Carls ejendele blev således fastsat til kr. 2.468 (svarende til under kr.200.000 i 2010).

Carl var husmand og daglejer, og han har formentlig fæstet sit hus (fra Svenstrup Gods). En daglejer ved landbruget havde på det tidspunkt en dagløn på ca. 1,00 kr.

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Fra **1. november 1856** til den **1. november 1857** tjener Carl hos Anders Larsen, der er gårdfæster i Regnemark, ligeledes i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt.

Fra **1. november 1857** til den **21. januar 1862** tjener Carl hos Niels Hansen i Dalby i Nørre Dalby sogn.

Carl er den **14. december 1861** blevet gift med **Kirsten Bendtsdatter** i Dalby kirke i Nørre Dalby sogn. Kirsten Bendtsdatter havde i mange år frem til ægteskabet været tjenestepige hos gårdfæster Anders Larsen i Regnemark i Nørre Dalby sogn. Det var her Carl ligeledes tjente fra 1856 til 1857.

Kirsten Bendtsdatter var født den 3. august 1824 i Udløbet i Kimmerslev sogn, Roskilde amt. Hun blev hjemmedøbt den 4. august 1824 og efterfølgende den 26. september 1824 fremstillet i Kimmerslev kirke.

Den **21. januar 1862**, altså samme dag som Carl stopper som tjenestekarl hos Niels Hansen i Dalby, meddeler Carl og Kirsten flytning fra Nørre Dalby sogn til Borup sogn, begge i Roskilde amt. De anføres da at være arbejdsfolk, han er 23 år og hun er 37 år.

Barn af Carl Nilausen og Kirsten Bendtsdatter:

- i **Karen Kirstine Nilausen**, født den 25. september 1866.

Carl Nilausen deltog i "*Kampen for fædrelandet 1864*", og han fik for dette i 1876 tildelt Kongens erindringsmedalje (se næste side). Han fik endvidere i 1914 tillagt en livsvarig årlig hædersgave på kr. 100 for denne deltagelse (det var 50 år efter krigen!) (100 kr. i 1915 svarer i 2010 til ca. kr. 4.500).

Ved folketællingen den **1. februar 1870** er Carl Nilausen flyttet fra Borup sogn til Kimmerslev sogn, begge i Roskilde amt. Carl og hans kone og barn er flyttet ind i huset i Kimmerslev hvor Carls forældre, Nillaus Hansen og Birthe Carlsdatter, bor. Både Nillaus og Carl oplyses at være arbejdsmænd:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Nilaus Hansen	67	Gift	Huusfader, Arbejdsmand
Birthe Carlsdatter	64	Gift	Hans Kone
Carl Nilausen	31	Gift	Søn, Arbejdsmand
Kirsten Bendtsdatter	46	Gift	Hans Kone
Karen Kirstine Nilausen	4	-	Datter

Carl Nilausens første kone, Kirsten Bendtsdatter, dør den **13. september 1875** i Kimmerslev by i Kimmerslev sogn og blev begravet den 18. september 1875 på Kimmerslev kirkegård.

Carl Nilausen gifter sig anden gang den **8. januar 1876** med **Ane Jensdatter** i Dalby kirke i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt.

Børn af Carl Nilausen og Ane Jensdatter:

- 4. ii **Hans Peter Nilausen**, født den 21. april 1877, død den 20. marts 1957.
- iii **Kirstine Nilausen**, født den 26. december 1879.
- iv **Jens Nilausen**, født den 23. marts 1882.

Ved folketællingen den **1. februar 1880** bor Carl Nilausen sammen med sin kone og børn i et hus i Kimmerslev by. Carl Nilausen oplyses at være jordbrugsarbejder. I huset bor tillige Carls far, Nillaus Hansen. Han oplyses at blive forsørget af Carl:

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre



Figur 7. Carl Nilausen (Kays oldefar, ane nr. 8) fik i 1876 tildelt Kongens Erindringsmedalje for Deltagelse i Kampen for Fædrelandet 1864.

Han fik endvidere i 1914 (dvs. 50 år efter krigen) tillagt en livsvarig årlig hædersgave på kr. 100 for denne deltagelse (100 kr. i 1915 svarer i 2010 til ca. kr. 4.500).

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Carl Nelausen	40	Gift	Husfader, jordbrugsarbejde
Anne Jensen	37	Gift	Husmoder, hans hustru
Karen Kirstine Nelausen	13	Ugift	Datter
Hans Peder Nelausen	2	Ugift	Søn
Udøbt [pige]	½	Ugift	Datter
Nelaus Hansen	76	Enke(mand)	Husfaderens fader, der af ham forsørges

Ved folketællingen den **1. februar 1890** bor Carl Nilausen fortsat i et hus i Kimmerslev by sammen med sin kone og børn. Carl oplyses at være husmand:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Carl Nilausen	50	Gift	Husfader, Husmand
Ane Jensen	47	Gift	Husmoder
Hans Peter Nilausen	12	Ugift	Barn
Jens Nilausen	8	Ugift	Barn
Kirstine Nilausen	10	Ugift	Barn
Kirsten Hansine Larsen	3	Ugift	Logerende

Ved folketællingen den **1. februar 1901** bor Carl Nilausen med sin kone Ane i et hus i Kimmerslev by (matrikel nr. 17), Roskilde amt. Han oplyses at være husmand. Huset ejes af Svenstrup gods (i huset næsten ved siden af, matrikel nr. 15, bor i øvrigt Carls bror Hans Nilausen med sin kone Ane Larsdatter og datteren Johanne Boline Nilausen (21 år)):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Karl Nilausen	25/2 1839	Gift	Husfader, Husmand
Ane Jensen	2/5 1842	Gift	Husmoder

Ved folketællingen den **1. februar 1906** bor Carl Nilausen sammen med sin kone Ane og sønnen Jens i et hus i Kimmerslev by, Roskilde amt. Carl er husmand. Det oplyses, at sønnen Jens for tiden er syg:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Karl Nilausen	25/2 1839	Gift	Husfader, Husmand
Ane Nilausen	2/5 1842	Gift	Husmoder
Jens Nilausen	23/3 1882	Ugift	Barn, Fortiden syg

Ved folketællingen den **1. februar 1911** bor Carl Nilausen og hans kone Ane fortsat i matrikel nr. 17 i Kimmerslev by, Roskilde amt. Han er nu 71 år (i matrikel nr. 15 bor nu Carls søster Karen Nilausen). Hun er 76 år, og det oplyses, at hun lever af alderdomsunderstøttelse og at hun er bedstemor i forhold til de to øvrige beboere, Jens Peter Nielsen og Anna Margrethe Andersen):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Carl Nilausen	25/2 1839	Gift	Husfader, Husmand
Ane Jensen	2/5 1842	Gift	Husmoder

I **1914** flytter Carl Nilausen og konen Ane fra Kimmerslev til Ringsted købstad, hvor de bor hos sønnen Hans Peter Nilausen og hans familie.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre

Ved folketællingen den **1. februar 1916** bor Carl og Ane hos sønnen Hans Peter Nilaussen og hans familie i Ringsted købstad i Skolegade 16 på 1. salen i forhuset. Ejendommen er ejet af postbud Christensen:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Hans Peder Nilaussen	21/4 1877	Gift	Husfader, Forsikringsagent
Marie Christiane Nilaussen	2/5 1876	Gift	Husmoder
Carl Nilaussen	16/7 1902	Ugift	Barn
Arne Jensenius Nilaussen	23/12 1912	Ugift	Barn
Carl Nilaussen	25/2 1839	Gift	Slægting
Ane Nilaussen	2/5 1842	Gift	Slægting

Carls anden kone, Ane Jensdatter, dør den 27. juli 1818.

Ved folketællingen den **1. februar 1921** er Carl Nilaussen enkemand og bor hos sønnen Hans Peter Nilaussen og hans familien i Ringsted købstad i Søndergade 30, forhuset. Ejendommen er ejet af R.A.B.F. (Ringsted Andels Boligforening).

Ved folketællingen oplyses at Carl Nilaussen er flyttet til Ringsted i 1914 og at han da kom fra Kimmerslev sogn (Roskilde amt).

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Hans Peter Nilaussen	21/4 1877	Gift	Husfader, Incassator A/S Dansk Folkeforsikring
Marie Christiane Nilaussen	2/5 1876	Gift	Husmoder
Arne Jensenius Nilaussen	23/12 1912	Ugift	Barn
Carl Nilaussen	25/2 1839	Enkemand	Slægting, fhv. Husmand

Den **28. oktober 1922** døde Carl Nilaussen i Søndergade 30 i Ringsted, Sorø amt, og blev begravet den 3. november 1922 på Kimmerslev kirkegård i Roskilde amt.

- 9. Ane Jensdatter.** Hun blev født den 2. maj 1842 i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt og døbt den 26. juni 1842 i Dalby kirke.

Ved folketællingen den **1. februar 1845** er Ane Jensdatter 3 år og bor på en gård i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt sammen med sine forældre Jens Larsen og Johanne Jensdatter. Det oplyses, at Jens Larsen har fæstet gården. På gården bor desuden Jens Danielsen og Birthe Jensdatter, der er Anes morfar og mormor (forældre til Johanne Jensdatter):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Larsen	33	Gift	Gaardfæster
Johanne Jensdatter	35	Gift	Hans hustrue
Lars Jensen	5	Ugift	Deres børn
Ane Jensdatter	3	Ugift	Deres børn
Peder Jensen	1	Ugift	Deres børn
Jens Danielsen	79	Gift	Aftægtsmand
Birthe Jensdatter	70	Gift	Hans hustrue
Hans Larsen	22	Ugift	Tjenestefolk
Margrethe Larsdatter	27	Ugift	

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Ved folketællingen den **1. februar 1850** er Ane 8 år og bor sammen med sine forældre Jens Larsen og Johanne Jensdatter og søskende på en gård i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt. Det oplyses, at Jens Larsen har forpagtet gården:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Larsen	38	Gift	Gårdpagter, husfader
Johanne Jensdatter	40	Gift	Hans Hustru
Laars Jensen	10	Ugift	Deres Børn
Ane Jensdatter	8	Ugift	Deres Børn
Peder Jensen	6	Ugift	Deres Børn
Birthe Jensdatter	2	Ugift	Deres Børn
Ane Jensdatter	29	Ugift	Tjenestefolk
Maren Andersdatter	22	Ugift	Tjenestefolk
Peder Sørensen	18	Ugift	Tjenestefolk

Den **5. oktober 1856** blev Ane Jensdatter konfirmeret i Nørre Dalby kirke.

Ved folketællingen den **1. februar 1870** er Ane 27 år og bor på en gård i Dalby sammen med sine forældre Jens Larsen og Johanne Jensdatter og søskende:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Larsen	57	Gift	Huusfader, Jordbruger
Johanne Jensdatter	59	Gift	Huusmoder
Lars Jensen	29	Ugift	Børn af Sidstnævnte
Peder Jensen	25	Ugift	Børn af Sidstnævnte
Ane Jensen	27	Ugift	Børn af Sidstnævnte
Birthe Jensen	21	Ugift	Børn af Sidstnævnte
Sidse Jensen	14	Ugift	Børn af Sidstnævnte
Klaus Frederiksen	17	Ugift	Tjenestefolk

Den **3. december 1875** meddeler Ane Jensdatter flytning fra Nørre Dalby sogn til Kimmerslev sogn, begge i Roskilde amt. Hun er da 33 år og havde hidtil boet hjemme hos sine forældre. Hendes far skrev derfor i hendes Skudsmålsbog:

"Ovennævnte Datter Ane Jensdatter har i al sin Tid havt Ophold og Tjeneste hos mig og nu flytter fra sine Forældres Huus. Kan jeg for den Tid give det bedste Vidnesbyrd for Flid og god Opførsel.

Nørre Dalbye d 3 Desember 1875

Jens Larsen, Gmd"

Den **8. januar 1876** gifter Ane sig med **Carl Nilausen** i Dalby kirke i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt, se ovenfor under Carl Nilausen (ane nr. 8) vedrørende deres fælles børn mv.

Ane Jensdatter døde den **27. juli 1918** i Skolegade 16 i Ringsted, Sorø amt. Hun blev begravet den 1. august 1918 på Kimmerslev kirkegård, Roskilde amt.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre

C.1.1 Hans Peter Nilaussens farfar og farmor og deres aner (Kays tipoldeforældre)

Figur 8. Figuren viser relationen mellem Kay (ane nr. 1) og Hans Peter Nilaussen (ane nr. 4) og Hans Peters aner på faderens side (ane nr. 8, 16, 17 etc.).

Ane nr. 8 er beskrevet ovenfor, mens ane nr. 16, 17, 32, 33, 34 og 35 (angivet på figuren) – og deres kendte forfædre (nr. 64, 128, 65, 66, 67, 70, 140, 141, 71 142 og 143) - beskrives i kapitlet nedenfor.



16. Nillaus Hansen. Han blev født den 9. april 1803 i Grønholt i Kimmerslev sogn, Roskilde amt. Han blev hjemmedøbt den 10. april 1803 og efterfølgende den 15. maj 1803 fremstillet i Kimmerslev kirke.

Den **13. april 1817** blev han konfirmeret i Borup kirke i Borup sogn, Roskilde amt.

Den **23. november 1833** blev Nillaus Hansen gift med **Birthe Carlsdatter** i Kimmerslev kirke, Roskilde amt.

Børn af Nillaus Hansen og Birthe Carlsdatter:

- i **Karen Nilausen**, født den 8. april 1834.
- ii **Kirsten Nilausen**, født den 8. april 1834.
- iii **Hans Nilausen**, født den 29. juli 1836.
- 8. iv **Carl Nilausen**, født den 25. februar 1839, død den 28. oktober 1922.

Ved folketællingen den **18. februar 1834** er Nillaus Hansen og konen Birthe Carlsdatter indsiddere (bor til leje) i et hus i Kimmerslev by i Kimmerslev sogn, Roskilde amt. De bor til leje hos Birthe Carlsdatters mor, Sicil Jensdatter. Sicil er husmandsenke og lever af sin jordlod. Nillaus oplyses at være daglejer:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Sidse Pedersdatter	53	Enke	Husmandsenke, lever af sin jordlod
Nielaus Hansen	30	Gift	Indsiddet, daglejer
Birthe Carlsdatter	28	Gift	Hans kone

Ved folketællingen den **1. februar 1840** bor Nillaus Hansen og Birthe Carlsdatter fortsat til leje hos Birthes mor, Sicil Jensdatter, i Kimmerslev. Sicil oplyses at være husfæsterske:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Sidse Pedersdatter	61	Enke	Husfæsterske
Nielaus Hansen	36	Gift	Indsiddet
Birthe Carlsdatter	34	Gift	Hans kone
Karen Nilausen	6	Ugift	Deres børn

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Kirsten Nielausen	6	Ugift	Deres børn
Hans Nielausen	5	Ugift	Deres børn
Carl Nielausen	1	Ugift	Deres børn

Ved folketællingen den **1. februar 1845** bor Nillaus Hansen og Birthe Carlsdatter fortsat til leje hos Birthes mor, Sicil Jensdatter, i Kimmerslev. Sicil er fortsat enke og husfæsterinde:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Sidse Jensdatter	66	Enke(mand)	Huufæsterinde
Nelaus Hansen	41	Gift	Inderste
Birthe Carlsdatter	41	Gift	Hans kone
Kirsten Nelausen	11	Ugift	Deres børn
Karen Nelausen	11	Ugift	Deres børn
Hans Nelausen	9	Ugift	Deres børn
Carl Nelausen	6	Ugift	Deres børn

Ved folketællingen den **1. februar 1850** bor Nillaus Hansen og Birthe Carlsdatter fortsat i Kimmerslev. Nillaus er husmand og daglejer. Birthes mor er nu død, og Nillaus og Birthe har formentlig overtaget huset (huset er fæstet af Svenstrup gods, og Nillaus og Birthe har formentlig overtaget fæstet efter Birthes mor):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Nelaus Hansen	48	Gift	Husmand, daglejer, husfader
Birthe Carlsdatter	44	Gift	Hans Kone
Hans Nelausen	14	Ugift	Deres Børn
Carl Nelausen	12	Ugift	Deres Børn
Wilhelmine Henriette	3	Ugift	Plegebarn

Ved folketællingen den **1. februar 1855** er Nillaus Hansen 51 år og bor sammen med sin kone Birthe Carlsdatter fortsat i Kimmerslev, hvor Nillaus er husmand og daglejer.

De bor sammen med deres plejedatter Wilhemine Henriette, deres søn Carl og datter Karen samt Karens søn Lars Nielsen, der er 2 år:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Nilaus Hansen	52	Gift	Husmand, husfader og Daglejer
Birthe Carlsdatter	49	Gift	Hans kone
Wilhelmine Henriette	9	Ugift	Plegebarn
Carl Nilausen	21	Gift	Deres datter
Karen Nilausdatter	21	Gift	Deres datter
Lars Nielsen	2	Ugift	Hendes søn

Ved folketællingen den **1. februar 1870** er Nillaus Hansen 67 år og bor sammen med sin kone Birthe Carlsdatter fortsat i et hus i Kimmerslev. Nillaus er arbejdsmand.

I huset bor tillige Nillaus og Birthes søn og svigerdatter Carl Nilausen og Kirsten Bendtsdatter, samt Carl og Kirstens datter Karen Kirstine Nilausen:

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre



Figur 9. Undertagskontrakt (aftægt) for Nillaus Hansen, Kays tipoldefar, ane nr. 16 (udsnit).

Når den ældre generation afstod et hus eller en gård til et barn (eller andre), kunne der indgås aftale om aftægt, også kaldet undertægt eller undertag. Aftægt var en slags privat forsørgelsesforanstaltning bestående i forskellige ydelser, som den nye beboer gav til den ældre. Der var ikke tale om barmhjertighed men om almindelige forretningsmæssige aftaler, der specificerede ydelsen i form af penge, naturalier eller andre rettigheder.

Både selvejere og fæstere kunne komme på aftægt. Var man fæster, skulle godsejeren godkende aftægtskontrakten.

Man kunne lave en mundtlig aftale, men man kunne også lave en kontrakt og få den tinglyst. Så var man sikret, hvis der senere skulle opstå uenighed. Afstod man gården til fx en datter kunne man jo ikke være sikker på, om svigersønnen – og en evt. ny kone – var indstillet på at overholde aftalen.

Nillaus Hansen lavede i 1876 en aftægtskontrakt med sin søn Carl Nilausen, der gennem en årrække med sin familie havde boet sammen med Nillaus. Kontrakten er (delvis) gengivet ovenfor og lød:

Undertagskontrakt

Huusmand Carl Nilausen Kimmersløv forpligter sig herved at svare til sin Fader Aftægtsmand Nillaus Hansen i Aarlig Undertag * 1½ Td Rug 1½ Td Byg og 2 Lp grovsaltet Mellem-Flæsk og 6 p Fedt og 8 p Smør, som Leveres mig halvdelen hvert Aars første Mai og første November i friske og sunde Varer.
 * Til Brændsel Leveres mig 4000 Stk Skjære-Tørve og ½ Favn Overeslaet Bøgebrænde. Tørven Leveres mig hvert Aars første Juli og Brændet hvert Aars første November, alt mig frit tilkjørt.
 * I tilfælde det forlanges af Nillaus Hansen at faae sin Stue for sig selv forpligter jeg mig herved at Bygge ham 4 Fag Huues til Beboelses-Lejlighed med Behørige Vinduer og Dører og Loft.

Kimmersløv d 9 September 1876

Carl Nilausen

Som Vitterligheds-Vidner
 Hans Jensen
 Anders Peder Hansen

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Nillaus Hansen	67	Gift	Huufader, Arbejdsmand
Birthe Carlsdatter	64	Gift	Hans Kone
Carl Nilausen	31	Gift	Søn, Arbejdsmand
Kirsten Bendtsdatter	46	Gift	Hans Kone
Karen Kirstine Nilausen	4	-	Datter

Ved folketællingen den **1. februar 1880** er Nillaus Hansen 76 år og bor fortsat i et hus i Kimmerslev, men han er nu blevet enkemand og han bor hos og forsørges af sønnen Carl Nilausen. Carl bor sammen med sin anden kone Ane Jensdatter og deres fælles børn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Carl Nelausen	40	Gift	Huufader, jordbrugsarbejde
Anne Jensen	37	Gift	Huufoder, hans hustru
Karen Kirstine Nelausen	13	Ugift	Datter
Hans Peder Nelausen	2	Ugift	Søn
Udøbt [pige]	½	Ugift	Datter
Nelaus Hansen	76	Enke(mand)	Huufoderens fader, der af ham forsørges

Nillaus Hansen døde den **9. maj 1881** i Kimmerslev og blev begravet den 15. maj 1881 på Kimmerslev kirkegård i Roskilde amt.

- 17. Birthe Carlsdatter.** Hun blev født den 21. januar 1807 i Valore i Ejby sogn, Roskilde amt og døbt den 25. januar 1807 i Ejby kirke.

Hun blev konfirmeret den **29. april 1821** i Borup kirke, Roskilde amt.

Birthe Carlsdatter blev gift med **Nillaus Hansen** den **23. november 1833** i Kimmerslev kirke, Roskilde amt. Se ovenfor vedr. Nillaus Hansen (ane nr. 16) og deres fælles børn mv.

Birthe døde den **3. juli 1870** i Kimmerslev i Kimmerslev sogn, Roskilde amt og blev begravet den 9. juli 1870 på Kimmerslev kirkegård.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre



Figur 10. Vaccinationsattest ("Koekoppe-Indpodnings-Attest") for Birthe Carlisdatter (Kays tipoldemor, ane nr. 17), udstedt i Køge den 23. oktober 1819.

Kopper har gennem århundreder været en smitsom og frygtet sygdom med kun få år mellem epidemier. Sygdommen var ofte meget smertefuld og mange døde eller blev vansiret.

I løbet af 1700-tallet blev der opbygget viden om, at raske personer kunne opnå beskyttelse mod smitte ved at få indpodet materiale fra en syg person. Metoden var ikke helt ufarlig, men blev i sidste halvdel af 1700-tallet – med begrænset succes - forsøgt indført i bl.a. Danmark.

Omtrent samtidig opdagede man i England, at malkepiger var immune over for naturlige kopper hvis de havde haft kokopper. Det satte omkring år 1800 gang i succesrige forsøg, hvor personer blev indpodet med materiale fra kokopper, og i 1802 - efter en koppeepidemi i 1801 - blev det første vaccinationsprogram igangsat i Danmark.

I 1805 begyndte man at udskrive vaccinationsattester, men det var stadig de færreste der blev vaccineret, og en ny epidemi brød ud i 1808. I 1810 blev der indført offentlig koppevaccination, og fra 1. november 1811 kunne man kun blive gift hvis man kunne fremvise en vaccinationsattest eller ar fra naturlige kopper. I 1812 blev det udvidet til også at gælde konfirmation.

Vaccination kom således efterhånden til at omfatte alle og varede ved frem til 1977, hvor kopper blev erklæret for udryddet i Danmark og vaccinationen blev afskaffet. I 1980 erklærede WHO kopper for udryddet i hele verden.

Der er blandt Kays aner bevaret flere attester. Birthes attest fra 1819 er ældst, og den lyder:

Birthe en Datter af Huusm. Carl Ludvigsen fød i Valore og boende i Kimmersløv 12 Aar gammel, er af mig underskrevne, Aar 1819 den 5 October indpodet med Koekopper. Ved nøiagtigt Eftersyn imellem den 7de og 9de Dag efter Indpodningen har jeg fundet alle de Tegn, som vise dem at være de ægte Koekopper: de vare nemlig hele og ubeskadigede, opfyldte med en klar Væske, i midten nedtrykkede, og omgivne med en rød Cirkel. Birthe har da ordentlig giennemgaaet de ægte Koekopper, som betrygge Hende for Børnekopper i Fremtiden; hvilket herved, paa Ære og Samvittighed, bevidnes af

Kjøge den 23de October Aar 1819

Westergaard

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

C.1.1.1 Hans Peter Nilaussens oldeforældre på faderens side (Kays tip-tip-oldeforældre)

32. Hans Nilausen. Han blev født i 1762 i Vigersted i Vigersted sogn, Sorø amt og døbt den 1. august 1762 i Vigersted kirke.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Hans Nilausen 24 år og avlskarl ("avlingskarl") hos gårdmand og fæstebonde Lars Larsen og hans kone Karen Hansdatter i Lammestrup i Borup sogn, Roskilde amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Larsen	52	Gift	Hosbonde, Gaardmand og Fæstebonde
Karen Hans Dtr	51	Gift	Madmoder
Sidse Lars Dtr	20	Ugift	Deres Børn, Tienestepige
Kirsten Lars Dtr	13	Ugift	Deres Børn
Bodil Lars Dtr	10	Ugift	Deres Børn
Hans Nilaus	24	Ugift	Tienestefolk, Avlingskarl
Ole Ditlew	14	Ugift	Tienestefolk, Avlingsdreng
Per Hansen	8	Ugift	Et fattig tiltaget Barn

Han blev gift første gang med **Kirsten Mogensdatter** den **11. juni 1791** i Borup kirke, Roskilde amt.

Kirsten var født i 1764 i Lammestrup i Borup sogn, Roskilde amt og døbt den 11. februar 1764 i Borup kirke.

Børn af Hans Nilausen og Kirsten Mogensdatter:

- i **Bodil Hansdatter**, døbt den 27. november 1791.
- ii **Karen Hansdatter**, døbt den 9. februar 1794.
- iii **Anders Hansen**, født den 9. august 1797.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Hans Nilausen 41 år og bor i Grønholt by i Kimmerslev sogn, Roskilde amt sammen med sin kone Kirsten Mogensdatter og deres børn Boel (Bodil), Karen og Anders. Hans Nilausen oplyses at være husmand med jord. I huset bor tillige Hans Nilausen far, Nilaus Hansen:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Hans Nilaus	41	Gift	Mand, Ligeledes (Husmand med jord)
Kirsten Mogensdatter	38	Gift	Hans Kone
Boel Hansdatter	10	Ugift	Deres Børn
Karen Hansdatter	7	Ugift	Deres Børn
Anders Hansen	4	Ugift	Deres Børn
Nilaus Hansen	87	Enkemand	Mandens Fader, Gammel skøbelig

Hans Nilausens første kone, Kirsten Mogensdatter, døde den **3. februar 1802** i Grønholt i Kimmerslev sogn, Roskilde amt og blev begravet den 7. februar 1802 på Kimmerslev kirkegård.

Hans Nilausen blev gift anden gang med **Karen Pedersdatter** den **28. marts 1802** i Vigersted kirke, Sorø amt (trolovet den 21. februar 1802).

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre

Hans Nilausen tog sit eget liv i skam

Ved Hans Nilausens (Kays tip-tipoldefar, ane nr. 32) død og begravelse i april 1814 står der anført i kirkebogen for Borup og Kimmerslev sogne i Roskilde amt:

"Indsidder [dvs. bor til leje] 1814 April d: 11te = 2den Paaskedag [begravelsesdagen] Vægter paa Svenstrupgaard Husmand Hans Nillausen af Grønholt som den 26 April [skal være marts] havde hængt sig selv paa Svenstrup i Anledning af at en opkommen Skorstensild, samme sted, af frygt for at blive straffet for uforsigtighed ved at lægge i Borgestue Kakkellovnen. I følge stiftamtmandens skrivelse til Birkedommer Huushes af 5te April begravet paa hæderlig Maade paa Kirkegaarden. 52 Aar."

Karen var født i 1773 i Kimmerslev i Kimmerslev sogn, Roskilde amt og blev døbt den 4. april 1773 i Kimmerslev kirke.

Børn af Hans Nilausen og Karen Pedersdatter:

- 16. iv **Nillaus Hansen**, født den 9. april 1803, død den 9. maj 1881.
- v **Peder Hansen**, født den 4. februar 1806, død den 12. februar 1806.
- vi **Peder Hansen**, født den 17. april 1807.

Hans Nilausen døde den **26. marts 1814** på Svenstrup hovedgård (gods) i Kimmerslev sogn, Roskilde amt og blev begravet den 11. april 1814 på Kimmerslev kirkegård.

Han var da husmand og vægter på Svenstrup gods.

32. Hans Nilausen var søn af:

- 64. Nillaus Hansen.** Han blev født i 1720 i Lammestrup i Borup sogn, Roskilde amt og døbt den 7. april 1720 i Borup kirke.

Nillaus Hansen blev gift første gang, med **Johanne Madsdatter**, den **29. oktober 1741** i Borup kirke, Roskilde amt. Nillaus tjener da i Lammestrup i Borup sogn.

Der er ikke fundet børn af Nillaus Hansen og Johanne Madsdatter.

Tidspunktet for Johannes død kendes ikke, men hun er formentlig død kort tid før Nillaus i 1747 gifter sig anden gang.

Nillaus blev gift anden gang med **Sidsel Olufsdatter**. Datoen kendes ikke, men de blev trolovet den **23. april 1747** i Vigersted sogn, Sorø amt. Nillaus bor da i Borup sogn.

Der er ikke fundet børn af Nillaus Hansen og Sidsel Olufsdatter, men Sidsel havde 3 drenge fra et tidligere ægteskab, hvor den ene dør allerede i 1751.

Sidsel Olufsdatter døde i **september 1761** i Vigersted i Vigersted sogn og blev begravet den 2. oktober 1761 på Vigersted kirkegård.

På et tidspunkt mellem 1747 og 1761 er Nillaus og Sidsel altså flyttet fra Borup sogn i Roskilde amt til Vigersted sogn i Sorø amt (de to sogne er nabosogne).

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Nilaus blev gift tredje gang med **Ane Nielsdatter**. Datoen for vielsen kendes ikke (kirkebogen er skadet af vand på de pågældende sider), men de blev trolovet den **13. december 1761** i Vigersted sogn, Sorø amt. Nilaus bor da i Vigersted sogn.

Ane Nielsdatter var født ca. 1727.

Barn af Nilaus Hansen og Ane Nielsdatter:

32. i **Hans Nilausen**, døbt den 1. august 1762, død den 26. marts 1814.

I Oeders Efterretninger fra **1771** angives Nilaus Hansen at være 51 år, husmand i Vigersted sogn, Sorø amt. Gift i sit tredje ægteskab.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Nilaus Hansen 67 år (han anføres ved tællingen at være 72 år). Han er husmand og bonde og bor sammen med sin kone Ane Nielsdatter i Agerstrup husene i Vigersted sogn, Sorø amt.

Ved folketællingen bor der i husstanden tillige to andre, yngre husmandsfamilier. Ingen af disse synes dog at have familiære relationer til Nilaus Hansen eller hans kone:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Søren Pedersen	46	Gift	Mand, Husmand og Bonde
Ane Hansdatter	36	Gift	Hans Kone
Hans Sørensen	11	Ugift	Deres Barn
Peder Sørensen	8	Ugift	Deres Barn
Kirsten Sørensdatter	6	Ugift	Deres Barn
Karen Sørensdatter	1	Ugift	Deres Barn
Lars Pedersen	40	Gift	Mand, Husmand og Rytter
Kirstine Pedersdatter	35	Gift	Hans Kone
Sidse Larsdatter	3	Ugift	Deres Datter
David	1	Ugift	Et Pleiebarn fra Opfostrings Huset
Nilaus Hansen	72	Gift	Mand, Husmand og Bonde
Ane Nielsdatter	62	Gift	Hans Kone

Ane Nielsdatter, Nilaus Hansens tredje kone, døde i **april 1798** i Agersted og blev begravet den 29. april 1798 på Vigersted kirkegård i Sorø amt.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Nilaus Hansen 80 år (anføres ved tællingen at være 87 år). Han er enkemand og bor hos sin søn og svigerdatter, Hans Nilausen og Kirsten Mogensdatter og deres børn i Grønholdt by i Kimmerslev sogn, Roskilde amt. Nilaus Hansen oplyses at være "Gammel skøbelig":

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Hans Nilaus	41	Gift	Mand, Husmand med jord
Kirsten Mogensdatter	38	Gift	Hans Kone
Boel Hansdatter	10	Ugift	Deres Børn
Karen Hansdatter	7	Ugift	Deres Børn
Anders Hansen	4	Ugift	Deres Børn
Nilaus Hansen	87	Enkemand	Mandens Fader Gammel skøbelig

Nilaus Hansen er død efter folketællingen den 1. februar 1801, men hans død er ikke fundet i kirkebøgerne for Vigersted eller Kimmerslev sogne.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre

64. Nilaus Hansen var søn af:

128. Hans Nilausen.

I **1720**, ved sønnen Nilaus Hansens fødsel, angives Hans Nilausen at være skrædder og husmand i Lammestrup i Borup sogn, Roskilde amt.

Barn af Hans Nilausen:

64. i **Nilaus Hansen**, døbt den 7. april 1720.

65. Ane Nielsdatter. Hun blev født ca. 1727.

Ane døde i **april 1798** i Agerstrup i Vigersted sogn, Sorø amt og blev begravet på Vigersted kirkegård den 29. april 1798. Hun angives da at være 70 år.

33. Karen Pedersdatter. Hun blev født i 1773 i Kimmerslev sogn, Roskilde amt og døbt den 4. april 1773 i Kimmerslev kirke.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Karen Pedersdatter 14 år og bor i Kimmerslev by i Kimmerslev sogn, Roskilde amt sammen med sin mor Inger Arildsdatter, sin stedfar Lars Erichsen og halvbrødrene Lars Hansen og Peter Hansen samt søsteren Bodil Pedersdatter. Stedfaderen er gårdmand og fæstebonde:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Erichsen	46	Gift	Hosbonde, Gaardmand og Fæstebonde
Inger Arilds Dtr	52	Gift	Madmoder
Lars Hansen	25	Ugift	Hendes Børn af første Ægteskab, Avlingskarl
Peter Hansen	19	Ugift	Hendes Børn af første Ægteskab, Avlingsdreng
Karen Peters Dtr	14	Ugift	Hendes Børn af andet Ægteskab
Bodil Peters Dtr	10	Ugift	Hendes Børn af andet Ægteskab
Dorthe Stephens Dtr	31	Ugift	Tienestefolk, Tienestepige

Karen Pedersdatter er ikke med sikkerhed fundet ved folketællingen den 1. februar 1801.

Den **28. marts 1802** gifter Karen Pedersdatter sig første gang, med **Hans Nilausen**, i Vigersted kirke, Sorø amt (trolovet den 21. februar 1802) (se ovenfor under ane nr. 32 Hans Nilausen vedr. børn mv.).

Hans Nilausen døde den **26. marts 1814** på Svenstrup gods i Kimmerslev sogn, Sorø amt (se ovenfor).

Den **16. juli 1814** gifter Karen Pedersdatter sig anden gang, med **Hans Rasmussen**, i Kimmerslev kirke, Roskilde amt.

Hans Rasmussen døde den **26. august 1831** i Kimmerslev by i Kimmerslev sogn og blev begravet den 27. august 1831 på Kimmerslev kirkegård.

Ved folketællingen den **18. februar 1834** er Karen Pedersdatter 62 år, husmandsenke og lever af sin jordlod i Kimmerslev by, Kimmerslev sogn, Roskilde amt:

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Karen Pedersdatter	62	Enke	Husmandsenke, lever af sin Jordlod
Peter Hansen	40	Gift	Inderste og daglejer
Mette Hansdatter	40	Gift	Hans kone
Margrethe Pedersdatter	11	Ugift	Deres barn
Jens Pedersen	8	Ugift	Deres barn
Ane Margrethe Pedersdatter	5	Ugift	Deres barn

Ved folketællingen den **1. februar 1840** er Karen Pedersdatter 68 år, enke og aftægtskone i et hus i Kimmerslev by, Kimmerslev sogn, Roskilde amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Hans Pedersen	33	Gift	Huusmand, træskomand
Mette Hansdatter	46	Gift	Hans kone
Jens Pedersen	14	Ugift	Deres søn
Ane Maria Andersdatter	3	Ugift	Deres opfostringsbarn
Karen Pedersdatter	68	Enke	Aftægtskone

Ved folketællingen den **1. februar 1845** er Karen Pedersdatter 74 år, enke og på aftægt i et hus i Kimmerslev by, Kimmerslev sogn, Roskilde amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Hans Pedersen	38	Gift	Huusmand og træskoegjører
Inger Hansdatter	45	Gift	Hans kone
Mette Hansen	13	Ugift	Deres datter
Karen Pedersdatter	74	Enke(mand)	Har aftægt
Anders Pedersen	25	Ugift	Træskoegjører

Karen Pedersdatter er død efter folketællingen i 1845. Hun er ikke fundet ved senere folketællinger, men er heller ikke fundet begravet i sognene i området, Kimmerslev, Borup eller Kværkeby sogne.

33. Karen Pedersdatter var datter af:

66. Peder Pedersen.

Han var gårdmand i Kimmerslev by i Kimmerslev sogn, Roskilde amt.

Han blev gift med **Inger Arildsdatter** den **1. november 1772** i Nørre Dalby kirke, Roskilde amt. Se nedenfor under ane nr. 67. Inger Arildsdatter vedr. deres fælles børn mv.

Peder Pedersen døde i **januar 1778** i Kimmerslev by i Kimmerslev sogn og er formentlig begravet på Kimmerslev kirkegård (dødstidspunktet fremgår af skifteprotokollen – kirkebogen for Kimmerslev sogn har først fra 1785 registreret døde og begravede).

67. Inger Arildsdatter. Hun blev født i 1735 i Truelstrup i Daastrup sogn, Roskilde amt og døbt den 13. februar 1735 i Daastrup kirke.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre

Hun blev gift første gang med **Hans Nielsen** den 16. november 1760 i Nørre Dalby kirke, Roskilde amt.

Han var gårdmand i Kimmerslev by, Kimmerslev sogn, Roskilde amt.

Børn af Inger Arildsdatter og Hans Nielsen:

- i **Arild Hansen**, født ca. 1763
- ii **Lars Hansen**, født ca. 1764.
- iii **Peder Hansen**, født ca. 1768.
- iv **Hans Hansen**, født ca. 1771.

Hans Nielsen døde i **marts 1772** i Kimmerslev i Kimmerslev sogn, Roskilde amt (dødstidspunktet fremgår af skifteprotokollen – kirkebogen for Kimmerslev sogn har først fra 1785 registreret døde og begravede.).

Inger Arildsdatter blev gift anden gang med **Peder Pedersen** (ane nr. 66, se ovenfor) den **1. november 1772** i Kimmerslev kirke, Roskilde amt.

Børn af Inger Arildsdatter og Peder Pedersen:

- 33. iv **Karen Pedersdatter**, døbt den 4. april 1773.
- v **Bodil Pedersdatter**, døbt den 14. april 1776.

Peder Pedersen døde i januar 1778 i Kimmerslev i Kimmerslev sogn.

Inger Arildsdatter blev gift tredje gang med **Lars Eriksen** den **25. oktober 1778** i Borup kirke, Roskilde amt. Han var født ca. 1741.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Inger Arildsdatter 52 år og bor med sin tredje mand Lars Eriksen, der er gårdmand og fæstebonde, i Kimmerslev by, Kimmerslev sogn, Roskilde amt. De bor sammen med Lars Hansen og Peter Hansen, der er Inger Arildsdatters børn af første ægteskab, samt Karen og Bodil Petersdatter, der er Ingers børn af andet ægteskab:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Eriksen	46	Gift	Hosbonde, Gaardmand og Fæstebonde
Inger Arilds Dtr	52	Gift	Madmoder
Lars Hansen	25	Ugift	Hendes Børn af første Ægteskab, Avlingskarl
Peter Hansen	19	Ugift	Hendes Børn af første Ægteskab, Avlingsdreng
Karen Peters Dtr	14	Ugift	Hendes Børn af andet Ægteskab
Bodil Peters Dtr	10	Ugift	Hendes Børn af andet Ægteskab
Dorthe Stephens Dtr	31	Ugift	Tienestefolk, Tienestepige

Inger Arildsdatter døde den **18. maj 1798** i Kimmerslev by i Kimmerslev sogn, Roskilde amt. Hun var da 63 år gammel. Hun blev begravet den 23. maj 1798 på Kimmerslev kirkegård.

67. Inger Arildsdatter var datter af:

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

- 134. Arild Hugger.** Navnet Hugger er anført som hans efternavn ved børnenes fødsel og ved hans død. Det er formentlig ikke hans rigtige efternavn, men er blevet anvendt fordi han var hugger, dvs. skovarbejder.

Han blev gift med **Bodil Pedersdatter**. De boede i Truelstrup i Daastrup sogn, Roskilde amt.

Børn af Arild Hugger og Bodil Pedersdatter:

- i **Birgitte Arildsdatter**, døbt den 6. august 1730.
- ii **Jørgen Arildsen**, døbt den 14. december 1732.
- 67. iii **Inger Arildsdatter**, døbt den 13. februar 1735, død den 18. maj 1798.

Arild Hugger døde i 1740 i Truelstrup i Daastrup sogn, Roskilde amt og blev begravet den **3. april 1740** på Daastrup kirkegård.

135. Bodil Pedersdatter.

Hun blev gift første gang med **Arild Hugger**, se ovenfor, ane nr. 134 vedr. derres fælles børn mv.

Bodil Pedersdatter blev gift anden gang med **Anders Pedersen** den **6. november 1740** i Daastrup kirke, Roskilde amt (trolovet den 24. april 1740).

Anders Pedersen var gårdmand i Dalby i Nr. Dalby sogn, Roskilde amt.

Børn af Bodil Pedersdatter og Anders Pedersen:

- iv **Rasmus Andersen**, født ca. 1742.
- v **Peder Andersen**, født ca. 1744.
- vi **Ole Andersen**, født ca. 1748.

Bodil Pedersdatter døde i **1758** i Dalby i Nr. Dalby sogn, Roskilde amt og blev begravet på Nr. Dalby kirkegård. Begravelsesdagen er anført i kirkebogen og ligger mellem den 16. april og 11. juni 1758. Den specifikke dag er anført med et navn, der ikke umiddelbart er genkendeligt.

- 34. Carl Ludvig.** Han blev født den 2. juni 1779 på Den Kongelige Fødselsstiftelse i Københavns amt og døbt den 5. juni 1779 i Den Kongelige Friderichs Hospitals Kirke (beliggende i det nuværende Bredgade 23-25 i København).

Fødselsstiftelsen var en institution oprettet i 1750, hvor ugifte kvinder kunne føde uden at opgive hverken deres eget eller faderens navn til myndighederne, se tekstboks på foregående side vedr. Den Kongelige Fødselsstiftelse

I "Hovedprotokol over de paa Den kongelige Fødselsstiftelse fødte Børn 31. Dec. 1774 – 17. Oct. 1781" står anført:

1779. Junii Barn No: 246. Moderens No: 232.
Fødselsdato: d 2. Daabsdato: d 5.
Carl Ludvig. Naar udbragt eller død: d 5 Junii paa Cassen

Retten til anonymitet indebar, at ikke engang Fødselsstiftelsen vidste hvem de fødende kvinder var. Det eneste vi kender til Carl Ludvigs forældre er således, at han var søn af barselskvinde med nummeret 232. Det fremgår desuden, at han blev "udbragt" hos plejeforældre den 5. juni, altså straks efter dåben og kun 3 dage gammel.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre

Carl Ludvig fra Den Kongelige Fødselsstiftelse

Carl Ludvig (ane nr. 34 - Kays tip-tipoldefar) blev født i 1779 på Den Kongelige Fødselsstiftelse.

Fødselsstiftelsen var en institution oprettet i 1750, hvor ugifte kvinder kunne føde uden at opgive hverken deres eget eller faderens navn til myndighederne.

Som følge af 1600-tallets pestepidemier og krige var der i begyndelsen af 1700-tallet et stort befolkningsunderskud i Danmark. Samtidig var der en stigende værdsættelse af det enkelte menneskes liv – herunder ufødte børns og spædbørns liv. Kong Frederik 5. (1723 – 1766) og regeringen blev opmærksomme på, at en del spædbørn enten blev dræbt eller udsat som følge af fødsler, hvor moderen var "kommet i ulykke".

For at mindske antallet af spædbørnsdrab og henrettelser af kvinder, der var blevet afsløret i at ombringe deres nyfødte børn, påbød kong Frederik 5. i et reskript fra 1750, at der skulle oprettes et jordemoderhus. 'Det Frie Jordemoderhuus' i Gothersgade blev oprettet med 2 jordemødre, der modtog hittebørn og hjalp kvinder, der ønskede at føde i hemmelighed. Barselshjælpen skulle for uformuende være gratis. Der blev ligeledes oprettet en plejestiftelse, hvor de hemmeligt fødte børn skulle opholde sig indtil de kunne sendes i pleje hos en familie på landet.

I 1759 blev fødselsstiftelsen overflyttet til det nyåbnede Frederiks Hospital (det nuværende Kunstindustrimuseum imellem Bredgade og Amaliegade), og i 1787 fik Den kongelige Fødselsstiftelse sin egen bygning i Amaliegade.

Ved stiftelsen oprettelse i 1750 indeholdt den 3 funktioner, dels som fødselsanstalt, der ydede fødselshjælp, dels som plejeanstalt med amnestuer, hvor børnene fik den første pleje, indtil de blev overladt til opfostringsanstalten, der var den tredje funktion og hvorfra børnene blev udsat til plejeforældre eller deres egne mødre mod en ugentlig understøttelse. Den sidstnævnte funktion blev i 1770 overtaget af Den kongelige Opfostringsstiftelse, der blev oprettet som en selvstændig institution.

Fra 1804 blev stiftelserne samlet under samme ledelse, og den nye institution med navnet Fødsels- og Plejestiftelsen varetog fra nu af både fødselshjælpen, børnenes pleje og deres opfostring. Denne organisation forblev uændret, indtil stiftelsen i 1910 blev lagt ind under Rigshospitalet og flyttede til bygninger i Rigshospitalets nuværende beliggenhed.

Mange ugifte kvinder har som "hemmeligt fødende" fået deres børn på Fødselsstiftelsen. Ved ankomsten fik de hemmeligt fødende barselkvinder et skilt med et nummer om halsen. Det gælder formentlig også Carl Ludvigs mor, hvor der i *Hovedprotokol over de paa Den kongelige Fødselsstiftelse fødte Børn 31. Dec. 1774 - 17 Oct. 1781* blot står anført moderens nummer, barnets nummer, dato for fødsel og dåb samt hvornår barnet blev udskrevet fra stiftelsen (på grund af død eller anbringelse i pleje).

Det eneste vi kender til Carl Ludvigs forældre er således, at han var søn af barselskvinde med nummeret 232. Retten til anonymitet indebar, at ikke engang Fødselsstiftelsen vidste, hvem kvinderne var. Dette gælder for praktisk taget alle fødslerne i 1700-tallet (herunder Carl Ludvig) og også for en del af fødslerne i 1800-tallet.

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Carl Ludvig blev udbragt til og voksede op hos plejeforældrene Mogens Eriksen (født ca. 1746) og Anne Pedersdatter (født ca. 1756) i Kimmerslev by i Kimmerslev sogn, Roskilde amt, og det oprindelige udleveringsdokument er bevaret, se figur 11.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Carl Ludvig 9 år og bor hos sine plejeforældre i Kimmerslev by i Kimmerslev sogn, Roskilde amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Mogens Erichsen	41	Gift	Huusmand og bonde
Ane Peters Dtr.	31	Gift	Kone, madmoder
Peter Mogensen	13	Ugift	Deres barn
Carl	9	Ugift	Opfostr. Barn
Rasmus	4	Ugift	Opfostr. Barn.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Carl Ludvig 21 år og tjenestekarl på en gård i Nørre Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Ole Hansen	40 år	Gift	Huusbond, bonde og Gaardbeboer
Sidse Peders Datter	45	Gift	Hans kone
Carl fra Opfostrings Stiftelsen	21	Ugift	Tjenestefolk, Landsoldat
Johan fra samme sted	19	Ugift	Tjenestefolk
Ane Jens Datter	32	Ugift	Tjenestefolk
Mie Hans Datter	10	Ugift	Tjenestefolk

Carl Ludvig blev gift med **Sicil Jensdatter** den **6. maj 1804** i Ejby kirke, Roskilde amt.

Børn af Carl Ludvig og Sicil Jensdatter:

- i **Ane Carlsdatter**, født den 11. oktober 1804.
- 17. i **Birthe Carlsdatter**, født den 21. januar 1807, død den 3. juli 1870.
- iii **Mette Carlsdatter**, født den 15. december 1810.
- iv **Gundil Carlsdatter**, født den 15. december 1810.
- v **Jens Carlsen**, født den 11. juni 1814.
- vi **Lars Carlsen**, født den 15. november 1816.
- vii **Ane Carlsdatter**, født den 10. marts 1819.

Da Carl og Sicil blev gift, boede da begge i Valore i Ejby sogn, Roskilde amt. Carl er husmand og de bliver boende i Valore i Ejby sogn nogle år efter giftermålet.

På et tidspunkt **efter februar 1811** (ved døtrene Mette og Gundils dåb i Ejby sogn) og **før juni 1814** (hvor sønnen Jens bliver født i Kimmerslev sogn) flytter familien fra Valore i Ejby sogn til Kimmerslev by i Kimmerslev sogn, begge i Roskilde amt. I Kimmerslev fæster Carl og Sicil sandsynligvis et hus under Svenstrup gods, hvor de bor resten af deres liv.

Den **17. marts 1830** døde Carl Ludvig i Kimmerslev by i Kimmerslev sogn, Roskilde amt. Han var da 50 år gammel. Han blev begravet den 23. marts 1830 på Kimmerslev kirkegård.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre



Figur 11. Det oprindelige dokument for Carl Ludvigs udlevering fra Den Kongelige Fødselsstiftelse til plejeforældrene den 5. juni 1779 er bevaret. Dokumentet lyder:

No. 198.

Til Indehaveren af dette Bevis Anne Pedersdatter Huusmand Mogens Ericsons Hustrue boende udi Kimmerslev Bye Borup Sogn Roeskilde Amt er i Dag leveret et Dreng Barn, navnlig Carl Ludvig d 5te Jun E.f.C. tegned paa Døbe-Seddelen under No. 502 tilhørende den Kongelige Opfostrings Stiftelse for nyfødde Børn udi Kiøbenhavn, for hvilket Barn at opføde og klæde, hun og manden nyder indtil samme haver fuldendnet sit Alders 6te Aar, saafremt det saalænge lever og hos dem er, den udi Høykongelige Anordning af 7de Decembris Ao. 1770. fastsatte ugentlige Betaling af 24 S. [Skilling] og øvrige Douceurs, saavelsom for den øvrige Tiid indtil Barnets 25de Aars Alder de Fordeele, som dermed ere forbundne og Pleye-Forældrene Allernaadigst forundte. Directionen over den Kongelige Opfostrings Stiftelse for nyfødte Børn.

Kbhavn den 5te Junij

Ao. 1779

Lunding

2 rd til Klæder for at h__

Protocollen, Lit. E. Pag. 257.

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre



Figur 12. Carl Ludvig var landsoldat i 6 år i begyndelsen af 1800-tallet (dvs. under Napoleonskrigene) før han i 1806 ved lodtrækning var heldig at få 'Afskedspas'. Det oprindelige dokument fra 1807 er bevaret. Dokumentet lyder:

C7[dvs. Christian den 7.]

40 Lægd, Løbenummer 118

Foreviseren Carl født udi Kiøbenhavn, nu 27 Aar gammel, 62 Tommer høj [dvs. ca. 162 cm], blaae af Øjne, brun af Haar, slank af Skuldre, og af Been, der har tjent 6 Aar som Landsoldat ved det Kongl. Danske Liv-Regiment og afgik Sessionen 1806 ved Lodtrækning som Overkomplet meddeles herved hans Afskedspas, hvorefter han kan opholde sig paa hvad Sted i Landet, ham Insker.

Landmilicesessionen for Roskilde Amt,

Den 26 Febr 1807

[4 underskrifter]

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføældre	Tip-2-oldeforældre

35. Sicil Jensdatter Hun blev født i 1779 i Ølsemagle i Roskilde amt og døbt den 24. oktober 1779 i Ølsemagle kirke.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Sicil 7 år og bor på en gård i Ølsemagle by i Ølsemagle sogn, Roskilde amt sammen med sine forældre Jens Christensen og Kirsten Pedersdatter samt søskende:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Christensen	48	Gift	Huusbonde, Bonde og Gaardb.
Kirsten Pedersdtr	27	Gift	Hans Kone
Sidse Jensdtr	7	Ugift	Børn af første Ægteskab
Mette Jensdtr	5	Ugift	Børn af første Ægteskab
Anne Jensdtr	2	Ugift	Børn af første Ægteskab
Peder Jensen	20	Ugift	Tienestefolk
Christen Nielsen	24	Ugift	Tienestefolk
Johanne Hansdtr	20	Ugift	Tienestefolk

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Sicil Jensdatter 21 år og tjenestepige i Ejby sogn i Roskilde amt hos sin morbror og tante Ole Pedersen og Kirsten Nilausdatter samt deres børn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Ole Pedersen	39	Gift	Huusbond, Bonde og Gaardbeboer
Kirsten Nelaus Datter	30	Gift	Hans Kone
Birthe Ols Datter	9	Ugift	Deres Børn
Karen Ols Datter	6	Ugift	Deres Børn
Kirsten Ols Datter	3	Ugift	Deres Børn
Albrecht Mortensen	20	Ugift	Tjeneste Folk
Ole Nielsen	15	Ugift	Tjeneste Folk
Sidse Jens Datter	21	Ugift	Tjeneste Folk

Sicil blev gift med **Carl Ludvig** den **6. maj 1804** i Ejby kirke, Roskilde amt, se ovenfor vedr. ane nr. 34 Carl Ludvig og deres fælles børn mv.

Ved folketællingen den **18. februar 1834** er Sicils mand Carl Ludvig død i 1830, og Sicil er blevet enke (hendes efternavn angives fejlagtigt som Pedersdatter). Hun bor i et hus i Kimmerslev by, Kimmerslev sogn, Roskilde amt. Datteren Birthe Carlsdatter og svigersønnen Nillaus Hansen er indsiddere hos hende (bor til leje):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Sidse Pedersdatter	53	Enke	Husmandsenke, lever af sin jordlod
Nielaus Hansen	30	Gift	Indsidder, daglejer
Birthe Carlsdatter	28	Gift	Hans kone

Ved folketællingen den **1. februar 1840** er Sicil 61 år, enke og husfæsterske i et hus i Kimmerslev by, Kimmerslev sogn, Roskilde amt (hendes efternavn angives fejlagtigt som Pedersdatter). Hendes datter Birthe Carlsdatter og svigersøn Nillaus Hansen bor fortsat til leje (er indsiddere) hos hende sammen med deres børn:

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Sidse Pedersdatter	61	Enke	Huufæsterske
Nielaus Hansen	36	Gift	Indsidder
Birthe Carlsdatter	34	Gift	Hans kone
Karen Nielausen	6	Ugift	Deres børn
Kirsten Nielausen	6	Ugift	Deres børn
Hans Nielausen	5	Ugift	Deres børn
Carl Nielausen	1	Ugift	Deres børn

Ved folketællingen den **1. februar 1845** er Sicil 66 år, enke og "husfæsterinde" i et hus i Kimmerslev by, Kimmerslev sogn, Roskilde amt. Hendes datter Birthe Carlsdatter og svigersøn Nillaus Hansen bor fortsat til leje sammen med deres børn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Sidse Jensdatter	66	Enke(mand)	Huufæsterinde
Nelaus Hansen	41	Gift	Inderste
Birthe Carlsdatter	41	Gift	Hans kone
Kirsten Nelausen	11	Ugift	Deres børn
Karen Nelausen	11	Ugift	Deres børn
Hans Nelausen	9	Ugift	Deres børn
Carl Nelausen	6	Ugift	Deres børn

Den **8. juni 1845** døde Sicil Jensdatter i Kimmerslev by i Kimmerslev sogn, Roskilde amt og blev begravet den 13. juni 1845 på Kimmerslev kirkegård.

35. Sicil Jensdatter var datter af:

70. Jens Christensen. Han blev født i 1740 i Ølsemagle sogn, Roskilde amt og døbt den 13. februar 1740 i Ølsemagle kirke.

Han blev gift første gang den **18. oktober 1773** i Ølsemagle kirke med **Sicil Nielsdatter**.

Sicil Nielsdatter døde i **januar 1774** i Ølsemagle i Ølsemagle sogn, Roskilde amt og blev begravet den 1. februar 1774 på Ølsemagle kirkegård.

Jens Christensen blev gift anden gang den **16. oktober 1774** i Højelse kirke, Roskilde amt med **Mette Pedersdatter** (trolovet den 5. april 1774).

Barn af Mette Pedersdatter og Jens Christensen:

i **Christen Jensen**, hjemmedøbt den 10. december 1775, begravet den 31. december 1775.

Mette Pedersdatter døde den **23. juni 1776** i Ølsemagle, Ølsemagle sogn, Roskilde amt og blev begravet den 26. juni 1776 på Ølsemagle kirkegård.

Jens Christensen blev gift tredje gang den **3. oktober 1777** i Ejby kirke, Roskilde amt, med **Kirsten Pedersdatter**.

Hun var født i 1759 i Valore i Ejby sogn, Roskilde amt og døbt den 12. august 1759 i Ejby kirke.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre

Børn af Kirsten Pedersdatter og Jens Christensen:

- ii **Jacob Jensen**, døbt den 17. maj 1778, død den 29. november 1778.
- 35. iii **Sicil Jensdatter**, døbt den 24. oktober 1779, død den 8. juni 1845.
- iv **Mette Jensdatter**, døbt den 14. april 1782.
- v **Anna Jensdatter**, døbt den 1. marts 1786.
- vi **Birgthe Jensdatter**, døbt den 5. oktober 1788.
- vii **Laurs Jensen**, døbt den 13. november 1791.
- viii **Karen Jensdatter**, døbt den 24. september 1794.
- ix **Kirsten Jensdatter**, døbt den 28. maj 1797.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Jens Christensen 48 år og bor på en gård i Ølsemagle by i Roskilde amt, hvor han er bonde. Han bor sammen med sin tredje kone, Kirsten Pedersdatter og deres fælles børn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Christensen	48	Gift	Huusbonde Bonde og Gaardb.
Kirsten Pedersdtr	27	Gift	Hans Kone
Sidse Jensdtr	7	Ugift	Børn af første Ægteskab
Mette Jensdtr	5	Ugift	Børn af første Ægteskab
Anne Jensdtr	2	Ugift	Børn af første Ægteskab
Peder Jensen	20	Ugift	Tienestefolk
Christen Nielsen	24	Ugift	Tienestefolk
Johanne Hansdtr	20	Ugift	Tienestefolk

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Jens Christensen 61 år og bor på en gård i Ølsemagle by, hvor han er bonde. Han bor sammen med sin tredje kone, Kirsten Pedersdatter og deres fælles børn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Christensen	61	Gift	Huusbonde, Bonde og Gaardbeoer
Kirsten Pedersdatter	42	Gift	Hans Kone
Anne Jensdatter	15	Ugift	Deres Børn
Birthe Jansdatter	13	Ugift	Deres Børn
Lars Jensen	10	Ugift	Deres Børn
Karen Jensdatter	6	Ugift	Deres Børn
Kirsten Jansdatter	4	Ugift	Deres Børn
Christen Nielsen	28	Ugift	Tjeneste Folk National Soldat
Anders Povelsen	19	Ugift	Tjeneste Folk

Jens Christensen døde den **24. december 1816** i Ølsemagle i Ølsemagle sogn, Roskilde amt og blev begravet den 2. januar 1817 på Ølsemagle kirkegård.

Kirsten Pedersdatter, Jens Christensens tredje kone, døde den **21. juni 1849** i Ølsemagle, Roskilde amt og blev begravet den 29. juni 1849 på Ølsemagle kirkegård (se nedenfor, ane nr. 71).

70. Jens Christensen var søn af:

140. Christen Jacobsen. Han blev født ca. 1698.

Han blev gift med **Birte Madsdatter**.

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Børn af Christen Jacobsen og Birte Madsdatter:

- i **Jacob Christensen**, døbt den 26. oktober 1732, begravet den 16. september 1761.
- ii **Peder Christensen**, døbt den 22. april 1734, begravet den 20. april 1804.
- iii **Niels Christensen**, døbt den 7. februar 1737.
- 70. iv **Jens Christensen**, døbt den 13. februar 1740, død den 24. december 1816.
- v **Anne Christensdatter**, hjemmedøbt, fremstillet i kirken den 11. marts 1745, begravet den 18. september 1746.

Christen Jacobsen døde i **januar 1768** i Ølsemagle sogn, Roskilde amt og blev begravet den 31. januar 1768 på Ølsemagle kirkegård.

Det oplyses ved dødstidspunktet, at han var gårdmand.

141. Birte Madsdatter. Hun blev født ca. 1701.

Hun døde i **november 1786** i Ølsemagle sogn, Roskilde amt og begravet den 19. november 1786 på Ølsemagle kirkegård.

71. Kirsten Pedersdatter. Hun blev født i 1759 i Valore i Ejby sogn, Roskilde amt og døbt den 12. august 1759 i Ejby kirke.

Hun blev gift med **Jens Christensen** (ane nr. 70) den **3. oktober 1777** i Ejby kirke, Roskilde amt, se ovenfor ane nr. 70 Jens Christensen vedr. deres fælles børn mv.

Jens Christensen døde den **24. december 1816** (se ovenfor). Kirsten Pedersdatter forblev herefter enke ind til sin død (i 1849, se nedenfor).

Ved folketællingen den **18. februar 1834** er Kirsten Pedersdatter 78 år og aftægtsenke hos sin søn Lars Jensen (43 år) og svigerdatter Mette Pedersdatter (29 år) på deres gård i Ølsemagle by, Ølsemagle sogn, Roskilde amt.

På gården bor desuden Lars' datter Ane (13 år) fra første ægteskab samt Lars og Mettes fælles børn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Jensen	43	Gift	Gaardmand
Mette Pedersdatter	29	Gift	Hans Kone
Ane Larsdatter	13	Ugift	Deres Børn
Sidse Larsdatter	7	Ugift	Deres Børn
Jens Larsen	5	Ugift	Deres Børn
Peder Larsen	2	Ugift	Deres Børn
Peder Christensen	25	Ugift	Tjenestefolk
Peder Pedersen	15	Ugift	Tjenestefolk
Maren Jørgensdatter	18	Ugift	Tjenestefolk
Kirsten Pedersdatter	78	Enke	Aftægtsenge!!

Ved folketællingen den **1. februar 1840** er Kirsten Pedersdatter 82 år og bor hos og forsørges af sin søn Lars Jensen og svigerdatter Mette Pedersdatter på deres gård i Ølsemagle by, Ølsemagle sogn, Roskilde amt.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre

På gården bor desuden Lars' datter Ane (19 år) fra første ægteskab samt Lars og Mettes fælles børn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Jensen	48	Gift	Gaardmand
Mette Pedersdatter	35	Gift	Hans kone
Ane Larsdatter	19	Ugift	Deres børn
Sidse Larsdatter	13	Ugift	Deres børn
Jens Larsen	11	Ugift	Deres børn
Peder Larsen	8	Ugift	Deres børn
Maren Larsdatter	5	Ugift	Deres børn
Mette Larsdatter	2	Ugift	Deres børn
Kirsten Pedersdatter	82	Enke	Mandens moder, som af ham forsørges
Hans Christensen	26	Ugift	Tjenestefolk
Ole Nielsen	18	Ugift	Tjenestefolk

Ved folketællingen den **1. februar 1845** er Kirsten Pedersdatter 87 år og bor hos og forsørges af sin søn Lars Jensen og svigerdatter Mette Pedersdatter på deres gård i Ølseagle by, Ølseagle sogn, Roskilde amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Jensen	54	Gift	Gaardmand
Mette Pedersdatter	40	Gift	Hans kone
Kirsten Pedersdatter	87	Enke(mand)	Huusfaderens moder, som af ham forsørges
Sidse Larsdatter	18	Ugift	Deres børn
Jens Larsen	16	Ugift	Deres børn
Peder Larsen	13	Ugift	Deres børn
Maren Larsdatter	10	Ugift	Deres børn
Mette Larsdatter	7	Ugift	Deres børn
Kirsten Larsdatter	5	Ugift	Deres børn
Karen Larsdatter	2	Ugift	Deres børn

Kirsten Pedersdatter døde den **21. juni 1849** i Ølseagle, Roskilde amt og blev begravet den 29. juni 1849 på Ølseagle kirkegård.

71. Kirsten Pedersdatter var datter af:

142. Peder Olsen. Han blev født ca. 1724.

Han blev gift med **Karen Olsdatter** den **11. juni 1756** i Højelse kirke, Roskilde amt (trolovet den 26. februar 1756).

Børn af Peder Olsen og Karen Olsdatter:

- i **Ole Pedersen**, døbt den 12. december 1756.
- 71. ii **Kirsten Pedersdatter**, døbt den 12. august 1759, død den 21. juni 1849.
- iii **Ole Pedersen**, døbt den 23. januar 1763.
- iv **Abelone Pedersdatter**, døbt den 27. maj 1765.

I Oeders Efterretninger fra **1771** angives Peder Olsen at være 47 år og "besidder en bondegaard" i Valore by i Ejby sogn, Roskilde amt. Han er gift i sit

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

første ægteskab (dvs. med Karen Olsdatter, men hustruers navne angives aldrig i Oeders Efterretninger). Det er også hendes første ægteskab.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Peder Olsen død og Karen Olsdatter blevet enke. En Peder Olsen, gårdmand i Valore, dør i april 1787 64 år gammel og begravet den 13. april 1787 på Ejby kirkegård. Der er imidlertid 2 gårdmænd Peder Olsen i Valore, og selv om de har samme alder kaldes de 'den unge' og 'den gamle', og det er ikke muligt med sikkerhed at afgøre hvem af dem, der dør i april 1787 (det er unge Peder Olsen, der er gift med Karen Olsdatter). En skifteprotokol kunne afgøre dette, men en sådan er ikke fundet.

143. Karen Olsdatter. Hun blev født ca.1731.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Karen Olsdatter 56 år og enke. Hun bor på en gård i Valore i Ejby sogn, Roskilde amt – formentlig den samme gård som hun boede på mens manden levede. Hun angives at være madmoder hos sønnen Ole Pedersen (25 år), der er enkemand:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Karen Olsdatter	56	Enke	Madmoder, Gaardbeboer
Ole Pedersen	25	Enke	Sønnen -
Johanne Christensd.	18	Ugift	Tienestefolk -
Hans Pedersen	16	Ugift	Tienestefolk -
Ane Sophie	70	Enke	Gårdbeboer, Inderste

Karen Olsdatter døde i **juli 1793** i Valore i Ejby sogn, Roskilde amt og blev begravet den 12. juli 1793 på Ejby kirkegård.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre

C.1.2 Hans Peter Nilaussens morfar og mormor og deres aner (Kays tipoldeforældre)

Figur 13. Figuren viser relationen mellem Kay (ane nr. 1) og Hans Peter Nilaussen (ane nr. 4) og Hans Peters aner på moderens side (ane nr. 9, 18, 19 etc.).

Ane nr. 9 er beskrevet ovenfor, mens ane nr. 18, 19, 36, 37, 38 og 39 (angivet på figuren) – og deres kendte forfædre (nr. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 144, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 296, 297, 298, 299, 302, 304, 305, 306, 312, 313, 316, 317, 592, 593, 594, 595, 1184) - beskrives i kapitlet nedenfor.



18. Jens Larsen. Han blev født den 11. oktober 1812 i Lille Skensved i Højelse sogn, Roskilde amt og døbt den 15. november 1812 i Højelse kirke.

Han blev konfirmeret i **1827** i Højelse kirke.

Ved folketællingen den **18. februar 1834** er Jens Larsen 22 år. Han bor sammen med sine forældre og søskende på forældrenes gård i Lille Skensved i Højelse sogn, Roskilde amt:

Samtlige personer i husstanden:

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Olsen	40	Gift	Gaardmand
Sidse Pedersdatter	43	Gift	Hans kone
Jens Larsen	22	Ugift	Deres børn
Anders Larsen	20	Ugift	Deres børn
Niels Larsen	17	Ugift	Deres børn
Hans Larsen	14	Ugift	Deres børn
Lars Andersen	11	Ugift	Deres børn
Ane Andersdatter	8	Ugift	Deres børn
Kirsten Andersdatter	6	Ugift	Deres børn
Ole Pedersen	64	Gift	Tjenestefolk
Bodil Pedersdatter	23	Ugift	Tjenestefolk
Bodil Nelausdatter	20	Ugift	Tjenestefolk
Maren Nielsdatter	19	Ugift	Tjenestefolk

Den **16. november 1839** bliver Jens Larsen gift med **Johanne Jensdatter** i Nørre Dalby kirke, Roskilde amt.

Børn af Jens Larsen og Johanne Jensdatter:

- i **Lars Jensen**, født den 26. december 1840.
9. ii **Ane Jensdatter**, født den 2. maj 1842, død den 27. juli 1918.
- iii **Peder Jensen**, født den 11. januar 1845.
- iv **Birthe Jensdatter**, født den 10. november 1848.
- v **Sidse Jensdatter**, født den 12. februar 1855.

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Ved folketællingen den **1. februar 1840** er Jens Larsen 28 år og bor sammen med sin kone Johanne Jensdatter hos hendes forældre på deres gård i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt:

Samtlige personer i husstanden:

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Danielsen	74		Gaardmand
Birthe Jensdatter	65		Hans kone
Jens Larsen	28	Gift	Huusfaders svigersøn
Johanne Jensdatter	30	Gift	Huusfaders datter
Peder Hansen	38	Ugift	Tjenestefolk
Ole Sørensen	16	Ugift	Tjenestefolk
Maren Andersdatter	18	Ugift	Tjenestefolk

Ved folketællingen den **1. februar 1845** er Jens Larsen 33 år og har overtaget gården i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt fra svigerforældrene, der nu er aftægtsfolk på gården:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Larsen	33	Gift	Gaardfæster
Johanne Jensdatter	35	Gift	Hans hustrue
Lars Jensen	5	Ugift	Deres børn
Ane Jensdatter	3	Ugift	Deres børn
Peder Jensen	1	Ugift	Deres børn
Jens Danielsen	79	Gift	Aftægtsmand
Birthe Jensdatter	70	Gift	Hans hustrue
Hans Larsen	22	Ugift	Tjenestefolk
Margrethe Larsdatter	27	Ugift	

Ved folketællingen den **1. februar 1850** bor Jens Larsen og hans kone fortsat på gården i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Larsen	38	Gift	Gårdpagter, husfader
Johanne Jensdatter	40	Gift	Hans hustru
Laars Jensen	10	Ugift	Deres Børn
Ane Jensdatter	8	Ugift	Deres Børn
Peder Jensen	6	Ugift	Deres Børn
Birthe Jensdatter	2	Ugift	Deres Børn
Ane Jensdatter	29	Ugift	Tjenestefolk
Maren Andersdatter	22	Ugift	Tjenestefolk
Peder Sørensen	18	Ugift	Tjenestefolk

Ved folketællingen den **1. februar 1870** bor Jens Larsen og hans kone fortsat på gården i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Larsen	57	Gift	Huusfader, jordbruger
Johanne Jensdatter	59	Gift	Huusmoder
Lars Jensen	29	Ugift	Barn
Peder Jensen	25	Ugift	Barn
Ane Jensen	27	Ugift	Barn
Birthe Jensen	21	Ugift	Barn

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre

Sidse Jensen	14	Ugift	Barn
Klaus Frederiksen	17	Ugift	Tjenestekarl

Ved folketællingen den **1. februar 1880** bor Jens Larsen og hans kone fortsat på gården i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt. Den ældste søn, Lars Jensen, er nu blevet gift og bestyrer gården for sin far:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Larsen	67	Gift	Husfader, gaardmand
Johanne Jensdatter	69	Gift	Hans kone
Peder Jensen	35	Ugift	Deres barn
Birthe Jensdatter	31	Ugift	Deres barn
Sidse Jensdatter	24	Ugift	Deres børn
Lars Jensen	39	Gift	Husfaderens søn, inderste, gaardbestyrer hos faderen
Maren Kirstine Jensdatter	37	Gift	Hans kone
Hans Kristensen	33	Ugift	Tjenestefolk
Niels Peder Nielsen	17	Ugift	Tjenestefolk

Jens Larsen døde den **3. februar 1883** i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt og blev begravet den 9. februar 1883 på Nørre Dalby kirkegård.

- 19. Johanne Jensdatter.** Hun blev født i 1810 og hjemmedøbt den 30. oktober 1810 i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt. Efterfølgende den 16. december 1810 fremstillet i Nørre Dalby kirke.

Hun blev konfirmeret den **10. april 1825** i Nørre Dalby kirke, Roskilde amt.

Ved folketællingen den **18. februar 1834** er Johanne Jensdatter 23 år og bor hjemme hos sine forældre på deres gård i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Danielsen	68	Gift	Gaardmand
Birthe Jensdatter	59	Gift	Hans kone
Johanne Jensdatter	24	Ugift	Deres datter
Peder Larsen	26	Ugift	Tjenestefolk
Peder Pedersen	19	Ugift	Tjenestefolk
Jens Nielsen	15	Ugift	Tjenestefolk
Margrethe Larsdatter	16	Ugift	Tjenestefolk

Den **16. november 1839** bliver Johanne Jensdatter gift med **Jens Larsen** i Nørre Dalby kirke, Roskilde amt, se ovenfor vedr. ane nr. 18 Jens Larsen og deres fælles børn mv.

Johanne Jensdatter døde den **12. januar 1881** i Dalby i Nørre Dalby sogn og blev begravet den 20. januar 1881 på Nørre Dalby kirkegård.

C.1.2.1 Hans Peter Nilaussens oldeforældre på moderens side (Kays tip-tip-oldeforældre)

- 36. Lars Jensen.** Han blev født i 1779 i Valore i Ejby sogn, Roskilde amt og døbt den 28. februar 1779 i Ejby kirke

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Lars Jensen 8 år og bor hos sin mor og stedfar på deres gård i Valore i Ejby sogn, Roskilde amt (faderen døde i 1782 og moderen er gift anden gang):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Nillaus Hansen	38	Gift	Hosbonde, Gaardmand
Anne Persd.	34	Gift	Konen
Per Jensen	9	Ugift	Stedbørn, Konens af første Ægteskab
Lars Jensen	8	Ugift	Stedbørn, Konens af første Ægteskab
Kirst. Nillaus.	4	Ugift	Egne Børn
Anne Nillaus.	1	Ugift	Egne Børn
Jens Christensen	22	Ugift	Karl
Karen H.D.	16	Ugift	Pige
Charlotte	1	Ugift	Opfostringsbarn

Ved folketællingen den 1. februar 1801 er Lars Jensen ikke fundet med sikkerhed, men han er formentlig tjenestekarl på en gård i et af nabosognene til Ejby sogn.

Den **18. december 1809** blev Lars Jensen gift med **Sidse Pedersdatter** i Højelse kirke, Roskilde amt.

Børn af Lars Jensen og Sidse Pedersdatter:

- i **Peder Larsen**, født den 25. april 1810.
18. ii **Jens Larsen**, født den 11. oktober 1812, død den 3. februar 1883.
- iii **Anders Larsen**, født den 18. maj 1814.
- iv **Niels Larsen**, født den 3. maj 1816, død den 1. november 1816.
- v **Niels Larsen**, født den 20. november 1817.
- vi **Hans Larsen**, født den 3. december 1820.

I **juni 1810**, ved sønnen Peders dåb, oplyses Lars Jensen at være indsidder (bor til leje) i Skensved (Lille Skensved) i Højelse sogn. (Byen Lille Skensved ligger i Højelse sogn, mens byen Kirke Skensved ligger i Skensved sogn.)

I **november 1812**, ved sønnen Jens' dåb, oplyses Lars Jensen at være kromand i Skensved (Lille Skensved) i Højelse sogn.

I **maj 1814, i maj 1816 og i november 1817**, ved fødslerne af sønnerne Anders, Niels og Niels, oplyses Lars Jensen at være kromand og gårdmand i Lille Skensved i Højelse sogn.

I **december 1820**, ved sønnen Hans' fødsel, oplyses Lars Jensen at være kromand i Skensved (Lille Skensved) i Højelse sogn.

Lars Jensen døde den **2. marts 1823** i Skensved (Lille Skensved) i Højelse sogn, Roskilde amt og blev begravet den 8. marts 1823 på Højelse kirkegård. Han oplyses da at være gårdmand og kromand i Skensved (Lille Skensved) i Højelse sogn.

36. Lars Jensen var søn af

72. Jens Jacobsen. Han blev født ca. 1722. Han var formentlig født i Søster-Svenstrup i Daastrup sogn, Roskilde amt, da forældrene bor der, da Jens bliver trolovet i 1746, men kirkebøger i Daastrup sogn er først bevaret fra 1751.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre

Jens Jacobsen blev gift første gang med **Mette Larsdatter** den **27. november 1746** i Højelse kirke (trolovet den 16. oktober 1746). Hun var født ca. 1722.

I Oeders Efterretninger fra **1771** angives Jens Jacobsen at være 50 år og gårdmand i Valore by i Ejby sogn, Roskilde amt. Han oplyses at være i sit første ægteskab. Konen er ligeledes 50 år og i sit første ægteskab (hustruers navne angives aldrig i disse efterretninger).

Mette Larsdatter døde i **september 1774** i Valore i Ejby sogn, Roskilde amt og blev begravet den 8. september 1774 på Ejby kirkegård.

Jens Jacobsen blev gift anden gang med **Anne Pedersdatter** den **12. oktober 1777** i Ejby kirke. Hun var født ca. 1749.

Børn af Anne Pedersdatter og Jens Jakobsen:

- i **Peder Jensen**, døbt den 30. november 1777.
- 36. ii **Lars Jensen**, døbt den 28. februar 1779, død den 2. marts 1823.

I **november 1777** og i **februar 1779**, ved dåben af sønnerne Peder og Lars, oplyses Jens Jacobsen at være gårdmand i Valore i Ejby sogn, Roskilde amt.

Jens Jacobsen døde i **august 1782** i Valore i Ejby sogn, Roskilde amt og blev begravet den 22. august 1782 på Ejby kirkegård. Han oplyses da at være gårdmand i Valore.

Jens Jacobsens anden kone, Anne Pedersdatter, døde den **23. januar 1826** i Valore i Ejby sogn, Roskilde amt og blev begravet den 29. januar 1826 på Ejby kirkegård.

72. Jens Jacobsen var søn af:

144. Jacob Jensen.

Barn af Jacob Jensen:

- 72. i **Jens Jacobsen**, født ca. 1722, begravet den 22. august 1782.

Jacob døde i **september 1759** i Søster-Svenstrup i Daastrup sogn, Roskilde amt og blev begravet den 6. oktober 1759 på Daastrup kirkegård.

73. Anne Pedersdatter. Hun blev født ca. 1750.

Anne Pedersdatter blev gift første gang med **Jens Jacobsen** den **12. oktober 1777** i Ejby kirke. Roskilde amt. Se ovenfor vedr. Jens Jacobsen (ane nr. 72) og deres fælles børn mv.

Jens Jacobsen døde i **august 1782**.

Anne Pedersdatter blev gift anden gang med **Nilaus Hansen** den **10. oktober 1782** i Ejby kirke (trolovet den 4. oktober 1782).

Nilaus Hansen var født ca. 1748.

Børn af Nilaus Hansen og Anne Pedersdatter:

- iii **Kirsten Nilausen**, født ca. 1783.
- iv **Anne Nilausen**, født ca. 1786.

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Ved folketællingen den **1. juli 1787** bor Anne Pedersdatter sammen med sin anden mand Nillaus Hansen. Nillaus Hansen er gårdmand og de bor på en gård i Valore i Ejby sogn, Roskilde amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Nillaus Hansen	38	Gift	Hosbonde, Gaardmand
Anne Persd.	34	Gift	Konen
Per Jensen	9	Ugift	Stedbørn, Konens af første Ægteskab
Lars Jensen	8	Ugift	Stedbørn, Konens af første Ægteskab
Kirst. Nillaus.	4	Ugift	Egne Børn
Anne Nillaus.	1	Ugift	Egne Børn
Jens Christensen	22	Ugift	Karl
Karen H.D.	16	Ugift	Pige
Charlotte	1	Ugift	Opfostringsbarn

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Anne Pedersdatter 50 år og hendes anden mand, Nillaus Hansen 56 år. Nillaus Hansen er nu ikke længere gårdmand, men har ophold hos en gårdmandsfamilie i Ejby sogn, Roskilde amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Hans Olesen	46	Gift	Huusbond, Bonde og Gaardbeoer
Ane Niels Datter	35	Gift	Hans Kone
Mette Hans Datter	11	Ugift	Deres Børn
Karen Hans Datter	7	Ugift	Deres Børn
Niels Hansen	4	Ugift	Deres Børn
Hans Larsen	20	Ugift	Tjeneste Folk
Ane Hans Datter	23	Ugift	Tjeneste Folk
Peder Andersen	16	Ugift	Tjeneste Folk
Nelaus Hansen	56	Gift	Opholdende
Ane Peders Datter	50	Gift	Hans Kone

Anne Pedersdatter døde den **23. januar 1826** i Valore i Ejby sogn, Roskilde amt og blev begravet den 29. januar 1826 på Ejby kirkegård.

Anne Pedersdatters anden mand, Nillaus Hansen, døde den **1. marts 1838** i Valore i Ejby sogn, Roskilde amt og blev begravet den 7. marts 1838 på Ejby kirkegård.

- 37. Sidse Pedersdatter.** Hun blev født i 1790 i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt. Hun blev hjemmedøbt og efterfølgende den 12. december 1790 fremstillet i Nørre Dalby præstegård.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Sidse 10 år og bor sammen med sin mor, der er enke, og søskende i Dalby præstegård i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt. Moderen har overtaget forpagtningen af præstegården efter faderens død i 1798:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Dorthe Rasmus Datter	46	Enke	Husmoder, Forpagter af Dalbye Præstegaard
Jens Pedersen	22	Ugift	Hendes Børn
Martha Peders Datter	20	Ugift	Hendes Børn
Peder Pedersen	18	Ugift	Hendes Børn

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre

Kirsten Peders Datter	16	Ugift	Hendes Børn
Hans Pedersen	13	Ugift	Hendes Børn
Sidse Peders Datter	11	Ugift	Hendes Børn
Ane Peders Datter	8	Ugift	Hendes Børn
Hans Andersen	23	Ugift	Tjenestefolk, Artallarigst
Hans Jensen	23	Ugift	Tjenestefolk
Karen Hans Datter	26	Ugift	Tjenestefolk

Sidse blev gift første gang den **18. december 1809** med **Lars Jensen** i Højelse kirke, Roskilde amt. Hun var da lige blevet 19 år. Han var 30 år.

Lars Jensen var født 1779 i Valore i Ejby sogn, Roskilde amt og døbt den 28. februar 1779 i Ejby kirke.

Børn af Lars Jensen og Sidse Pedersdatter:

- i **Peder Larsen**, født den 25. april 1810.
18. ii **Jens Larsen**, født den 11. oktober 1812, død den 3. februar 1883.
- iii **Anders Larsen**, født den 18. maj 1814.
- iv **Niels Larsen**, født den 3. maj 1816, død den 1. november 1816.
- v **Niels Larsen**, født den 20. november 1817.
- vi **Hans Larsen**, født den 3. december 1820.

Sidses mand, Lars Jensen, døde den **2. marts 1823** i Skensved (Lille Skensved) i Højelse sogn, Roskilde amt og blev begravet den 8. marts 1823 på Højelse kirkegård. Han oplyses da at være gårdmand og kromand i Skensved (Lille Skensved) i Højelse sogn.

Sidse Pedersdatter blev gift anden gang den **20. juni 1823** med **Anders Olsen** i Højelse kirke, Roskilde amt. Han var født ca. 1794.

Anders Olsen bliver gårdmand og kromand i Lille Skensved i Højelse sogn efter Sidse Pedersdatters første mand.

Børn af Anders Olsen og Sidse Pedersdatter:

- vii **Lars Andersen**, født den 10. februar 1824.
- viii **Anne Magrethe Andersdatter**, født den 2. april 1826.
- ix **Kirsten Andersdatter**, født den 18. oktober 1828.

Ved folketællingen den **18. februar 1834** bor Sidse Pedersdatter og hendes anden mand, Anders Olsen, i Lille Skensved i Højelse sogn, Roskilde amt sammen med deres fælles børn og børn fra Sidses første ægteskab. Anders Olsen er gårdmand og kromand (efter Sidses første mand):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Olsen	40	Gift	Gaardmand
Sidse Pedersdatter	43	Gift	Hans kone
Jens Larsen	22	Ugift	Deres børn
Anders Larsen	20	Ugift	Deres børn
Niels Larsen	17	Ugift	Deres børn
Hans Larsen	14	Ugift	Deres børn
Lars Andersen	11	Ugift	Deres børn
Ane Andersdatter	8	Ugift	Deres børn
Kirsten Andersdatter	6	Ugift	Deres børn
Ole Pedersen	64	Gift	Tjenestefolk
Bodil Pedersdatter	23	Ugift	Tjenestefolk
Bodil Nelausdatter	20	Ugift	Tjenestefolk

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Maren Nielsdatter 19 Ugift Tjenestefolk

Ved folketællingen den **1. februar 1840** bor Sidse Pedersdatter og hendes anden mand, Anders Olsen, fortsat i Lille Skensved i Højelse sogn, Roskilde amt sammen med fælles børn og børn fra Sidses første ægteskab. Anders Olsen er gårdmand og kromand og er nu tillige sognefoged:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Olsen	46	Gift	Gaardmand, kromand og sognefoged
Sidse Pedersdatter	50	Gift	Hans kone
Peder Larsen	30	Ugift	Deres børn
Hans Larsen	20	Ugift	Deres børn
Lars Andersen	16	Ugift	Deres børn
Ane Andersdatter	14	Ugift	Deres børn
Kirsten Andersdatter	12	Ugift	Deres børn
Bodil Nelausdatter	26	Ugift	Tjenestefolk
Ane Mathiasdatter	21	Ugift	Tjenestefolk
Magrethe Jensdatter	19	Ugift	Tjenestefolk

Ved folketællingen den **1. februar 1845** bor Sidse Pedersdatter og hendes anden mand, Anders Olsen, fortsat i Lille Skensved i Højelse sogn, Roskilde amt sammen med fælles børn og børn fra Sidses første ægteskab. Anders Olsen er gårdmand og kromand og er sognefoged:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Olsen	51	Gift	Gaardmand, kromand og sogneforstander
Sidse Pedersdatter	55	Gift	Hans kone
Anders Larsen	31	Gift	Deres børn
Niels Larsen	28	Ugift	Deres børn, hugger
Hans Larsen	26	Ugift	Deres børn
Lars Andersen	21	Ugift	Deres børn
Kirsten Andersdatter	17	Ugift	Deres børn
Ane Andersdatter	19	Ugift	Deres børn
Niels Hansen	37	Ugift	Tjenestefolk
Karen Hansdatter	24	Ugift	Tjenestefolk
Bodil Nelausdatter	31	Ugift	Tjenestefolk

Ved folketællingen den **1. februar 1850** bor Sidse Pedersdatter og hendes anden mand, Anders Olsen, fortsat i Lille Skensved i Højelse sogn, Roskilde amt samme med fælles børn og børn fra Sidses første ægteskab. Anders Olsen er gårdmand og kromand:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Olsen	57	Gift	Gårdmand, Hufader, Kromand
Sidse Pedersdatter	60	Gift	Hans Kone
Niels Larsen	33	Ugift	Deres Børn, hugger
Hans Larsen	30	Ugift	Deres Børn
Lars Andersen	26	Ugift	Deres Børn
Ane Andersdatter	24	Ugift	Deres Børn
Kirsten Andersdatter	22	Ugift	Deres Børn
Bodil Nelausdatter	36	Ugift	Tjenestefolk

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre

Maren Andersdatter	31	Ugift	Tjenestefolk
Julius Clemmensen	29	Ugift	Tjenestefolk
Anders Jensen	15	Ugift	Tjenestefolk

Sidse Pedersdatter døde den **6. marts 1854** i Lille Skensved i Højelse sogn, Roskilde amt og blev begravet den 13. marts 1854 på Højelse kirkegård.

37. Sidse Pedersdatter var datter af:

74. Peder Thomsen. Han blev født i 1748 i Kirkerup i Kirkerup sogn, Roskilde amt og døbt den 18. februar 1748 i Kirkerup kirke.

Han blev gift med **Dorthe Rasmusdatter** den **3. december 1779** i Agerup kirke, Roskilde amt.

Børn af Peder Thomsen og Dorthe Rasmusdatter:

- i **Jens Pedersen**, døbt den 28. marts 1779.
- ii **Margrethe Pedersdatter**, døbt den 29. april 1781, død den 8. august 1847.
- iii **Peder Pedersen**, døbt den 21. juli 1782.
- iv **Niels Pedersen**, hjemmedøbt, fremstillet i kirken den 2. november 1783.
- v **Kirsten Pedersdatter**, døbt den 12. juni 1785.
- vi **Inger Pedersdatter**, døbt den 3. december 1786, begravet den 30. september 1787.
- vii **Hans Pedersen**, døbt den 3. februar 1788, død den 15. november 1861.
- viii **Inger Pedersdatter**, døbt den 2. august 1789, begravet den 17. juli 1791.
- 37. ix **Sidse Pedersdatter**, hjemmedøbt, fremstillet i kirken den 12. december 1790, død den 6. marts 1854.
- x **Ana Pedersdatter**, døbt den 8. august 1793.
- xi **Apollone Pedersdatter**, døbt den 15. marts 1795, begravet den 10. juli 1796.
- xii **Anders Pedersen**, døbt den 28. marts 1796, begravet den 10. april 1796

Peder og Dorthes første barn, Jens, er født og døbt før de bliver gift. Alligevel har præsten ved Jens' dåb i 1779 i kirkebogen skrevet "*Martii d. 28 Dom: Palm døbt Peder Thomsens, min. pro tempore avlskarl, og hustru Dorthe Rasmusdatter deres ægte Søn Jens frembaaren af ..*" (dvs. den 28 marts Palmesøndag døbt Peder Thomsens og hustrus Dorthe Rasmusdatters ægte søn, dvs. født inden for ægteskab). Peder Thomsen var avlskarl hos præsten på det tidspunkt (pro tempore).

Både ældste barn Jens og næstældste barn Margrethe er døbt i Agerup kirke - Margrethe i april 1781.

Det tredje barn, Peder, er døbt i juli 1782 i Nørre Dalby kirke i Roskilde amt, og faderen Peder Thomsen er nu forpagter af Nørre Dalby præstegaard.

På et tidspunkt mellem april 1781 og juli 1782 flytter Peder Thomsen og Dorthe Rasmusdatter således fra Agerup til Nørre Dalby, begge steder i Roskilde amt.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** bor Peder Thomsen og Dorthe Rasmusdatter i præstegaarden i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt (ved tællingen er Dorthes efternavn fejlagtigt anført som Jensdatter):

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Thomsen	39	Gift	Manden, Forpagter
Dorte Jens D.	32	Gift	Konen, Forpagter
Per Persen	8	Ugift	Børn
Jens Persen	6	Ugift	Børn
Margrete P.D.	5	Ugift	Børn
Niels Persen	4	Ugift	Børn
Kirsten Pers D.	2	Ugift	Børn
Inger Pers D.	1	Ugift	Børn
Christen Andersen	45	Ugift	Tienestefolk
Hans Hansen	28	Ugift	Tienestefolk
Karen Niels D.	34	Ugift	Tienestefolk

Peder Thomsen døde i **1798** i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt og blev begravet den 5. april 1798 på Nørre Dalby kirkegård.

74. Peder Thomsen var søn af:

148. Thomas Clemmensen. Han blev født i 1715 og døbt den 6. januar 1716 i Gundsømagle kirke, Roskilde amt.

Han blev gift første gang med **Margrethe Hermansdatter** den **19. november 1743** i Kirkerup kirke, Roskilde amt (trolovet den 7. juni 1743).

Margrethe var født ca. 1715. Både Thomas og Margrethe har altså været omkring 28 år gamle ved vielsen.

Børn af Margrethe Hermansdatter og Thomas Clemmensen:

- i **Dorthe Thomasdatter**, døbt den 17. januar 1745.
- ii **Johanne Thomasdatter**, døbt den 3. april 1746.
- 74. iii **Peder Thomsen**, døbt den 18. februar 1748, begravet den 5. april 1798.
- iv **Anders Thomasen**, døbt den 13. april 1749.
- v **Niels Thomasen**, døbt den 3. oktober 1751.
- vi **Dorthe Thomasdatter**, døbt den 9. november 1752, død den 11. juni 1818.
- vii **Clement Thomasen**, døbt den 22. august 1756.

Margrethe Hermansdatter døde i **juli 1758** og blev begravet den 3. august 1758 på Kirkerup kirkegård, Roskilde amt.

Thomas Clemmensen blev gift anden gang med **Anne Jensdatter** den **1. november 1758** i Kirkerup kirke, Roskilde amt (trolovet den 20. august 1758).

Anne var født ca. 1734. Anne var således ca. 24 år gammel ved vielsen, mens Thomas var 42 år gammel.

Børn af Anne Jensdatter og Thomas Clemmensen:

- viii **Jens Thomasen**, hjemmedøbt, fremstillet i kirken den 26. august 1759.
- ix **Niels Thomasen**, hjemmedøbt, fremstillet i kirken den 14. juni 1761.

Anne Jensdatter døde i **januar 1763** og blev begravet den 28. januar 1763 på Kirkerup kirkegård.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre

Thomas Clemmensen blev gift tredje gang med **Kirsten Erichsdatter** den **23. maj 1763** i Kirkerup kirke, Roskilde amt (trolovet den 4. april 1763).

Kirsten blev født i 1738 i Jyllinge sogn, Roskilde amt og døbt den 17. august 1738 i Jyllinge kirke. Kirsten var således 24 år gammel ved vielsen, mens Thomas var 47 år gammel.

Børn af Kirsten Erichsdatter og Thomas Clemmensen:

- x **Margrethe Thomasdatter**, døbt den 12. februar 1764.
- xi **Anne Thomasdatter**, døbt den 22. september 1765.
- xii **Christian Thomasen**, døbt den 18. oktober 1767, begravet den 8. november 1767.
- xiii **Kirsten Thomasdatter**, døbt den 12. februar 1769.
- xiv **Christian Thomasen**, døbt den 21. februar 1771.

I Oeders Efterretninger fra **1771** angives Thomas Clemmensen at være 54 år og gårdmand i Kirkerup sogn, Roskilde amt. Han er gift i sit tredje ægteskab. Konen er 34 år og i sit første ægteskab.

Kirsten Erichsdatter døde i **februar 1772** i Kirkerup og blev begravet den 22. februar 1772 på Kirkerup kirkegård.

Thomas Clemmensen blev gift fjerde gang med **Anne Nielsdatter**. Datoen for giftermålet er ikke kendt, men de blev trolovet den **27. juli 1772** i Jyllinge sogn, Roskilde amt.

Anne blev født i 1751 i Jyllinge sogn, Roskilde amt og døbt den 28. november 1751 i Jyllinge kirke. Anne var således 20 år gammel ved trolovelsen, mens Thomas var 56 år gammel og altså 36 år ældre end Anne.

Barn af Anne Nielsdatter og Thomas Clemmensen:

- xv Dødfødt dreng, født den 28. marts 1773.

Anne Nielsdatter døde i **1773** i Kirkerup i Kirkerup sogn, Roskilde amt, formentlig i forbindelse med fødslen af den dødfødte dreng. Hun blev begravet den 6. april 1773 på Kirkerup kirkegård.

Thomas Clemmensen blev gift femte gang med **Birgitte Jensdatter**. Datoen er ikke kendt, men de blev trolovet den **11. marts 1774** i Jyllinge sogn, Roskilde amt.

Birgitte blev født i 1750 i Jyllinge sogn, Roskilde amt og døbt den 29. november 1750 i Jyllinge kirke. Birgitte var således 23 år gammel ved trolovelsen, mens Thomas var 58 år gammel og altså 35 år ældre end Anne.

Børn af Birgitte Jensdatter og Thomas Clemmensen:

- xvi **Jørgen Thomasen**, døbt den 27. august 1775.
- xvii **Ole Thomasen**, døbt den 25. maj 1777.
- xviii **Kirsten Thomasdatter**, døbt den 30. maj 1779.
- xix **Rasmus Thomasen**, døbt den 14. oktober 1781.
- xx **Hans Thomasen**, døbt den 23. januar 1785, begravet den 26. november 1807.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Thomas Clemmensen 71 år (angives at være i sit 72. år) og gårdmand i Kirkerup by i Kirkerup sogn, Roskilde amt. Han

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

bor sammen med sin kone Birgitte Jensdatter (angives som Birthe, som hun evt. er blevet kaldt), deres fælles børn og hans børn fra tidligere ægteskab:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Thomas Clementsen	72	Gift	Hosbonde Bonde og Gaardmand
Birthe Jensdatter	36	Gift	Hans Kone
Jens Thomsen	26	Ugift	Børn af 2det Ægteskab
Niels Thomsen	25	Ugift	Børn af 2det Ægteskab
Jørgen Thomsen	12	-	Børn af sidste Ægteskab
Ole Thomsen	1	-	Børn af sidste Ægteskab
Kirsten Thomasdatter	9	-	Børn af sidste Ægteskab
Rasmus Thomsen	6	-	Børn af sidste Ægteskab
Hans Thomsen	3	-	Børn af sidste Ægteskab
Maren Sørensdatter	21	Ugift	Tienestepige

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Thomas Clemmensen 85 år. Han bor i Kirkerup by i Kirkerup sogn, Roskilde amt. Han bor sammen med sin kone Birgitte Jensdatter (angivet som Birthe) og deres fælles børn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Thomas Clementsen	86	Gift	
Birthe Jensdatter	51	Gift	
Ole Thomsen	24	Ugift	
Rasmus Thomsen	20	Ugift	
Kirsten Thomasdatter	22	Ugift	

Thomas Clemmensen døde den **16. januar 1802** i Kirkerup by i Kirkerup sogn, Roskilde amt. Han var da 86 år gammel. Han blev begravet den 24. januar 1802 på Kirkerup kirkegård.

Thomas Clemmensens femte kone, Birgitte Jensdatter, døde den **1. juni 1824** i Kirkerup by i Kirkerup sogn, Roskilde amt (boede da hos sin søn, Jørgen Thomasen) og blev begravet den 7. juni 1824 på Kirkerup kirkegård.

148. Thomas Clemmensen var søn af:

296. Clemmen Thomasen. Han blev født i 1675 i Gundsømagle sogn, Roskilde amt og døbt den 26. september 1675 i Gundsømagle kirke.

Han blev gift med **Kirsten Pedersdatter** den **1. oktober 1702** i Hvedstrup kirke, Roskilde amt (trolovet den 11. juni i Peder Sørensens hus i Hvedstrup, dvs. hos brudens far).

Børn af Clemmen Thomasen og Kirsten Pedersdatter:

- i **Anders Clemmensen**, døbt den 5. april 1703, begravet den 19. april 1703.
- ii **Anna Clemmensdatter**, døbt den 6. april 1704, begravet den 26. juli 1739.
- iii **Anders Clemmensen**, døbt den 13. maj 1706, begravet den 16. maj 1706.
- iv **Bodil Clemmensdatter**, døbt den 28. august 1707, begravet den 1. juli 1733.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre

- v **Thomas Clemmensen**, døbt den 27. december 1709, begravet den 22. januar 1713.
- vi **Margrethe Clemmendsdatter**, døbt den 27. september 1711, begravet den 30. marts 1789.
- vii **Dorothea Clemmendsdatter**, døbt den 8. oktober 1713, begravet den 1. august 1733.
- 148. viii **Thomas Clemmensen**, døbt den 6. januar 1716, død den 16. januar 1802.
- ix **Clemmendsdatter**, født i 1717⁵, begravet den 19. november 1719.
- x **Maren Clemmendsdatter**, døbt den 15. september 1720, begravet den 24. august 1780.
- xi **Peder Clemmensen**, døbt den 30. august 1722, død den 30. april 1800.

Clemmen Thomasen døde i **september 1750** i Gundsømagle by i Gundsømagle sogn, Roskilde amt og blev begravet den 2. oktober 1750 på Gundsømagle kirkegård.

296. Clemmen Thomasen var søn af:

- 592. Thomas Clemmensen.** Han blev født i 1651 i Gundsømagle sogn, Roskilde amt og døbt den 16. marts 1651 i Gundsømagle kirke.

Han blev gift med **Ingeborre Ibsdatter** den **7. september 1673** i Gundsømagle kirke, Roskilde amt.

Børn af Thomas Clemmensen og Ingeborre Ibsdatter:

- i **Anna Thomasdatter**, døbt den 8. marts 1674, begravet den 23. juni 1698.
- 296. ii **Clemmen Thomasen**, døbt den 26. september 1675, begravet den 2. oktober 1750.

Thomas Clemmensen døde i **april 1707** i Gundsømagle sogn, Roskilde amt og blev begravet den 4. maj 1707 på Gundsømagle kirkegård.

592. Thomas Clemmensen var søn af:

1184. Clemend Væver.

Børn af Clemend Væver:

- 592. i **Thomas Clemmensen**, døbt den 16. marts 1651, begravet den 4. maj 1707.
- ii **Maren Clemmendsdatter**
- iii **Jens Clemmensen**
- iv **Laurs Clemmensen**, død i 1711.
- v **Karen Clemmendsdatter.**

- 593. Ingeborre Ibsdatter.** Hun blev født ca. marts 1628.

⁵ Kirkebogen mangler oplysninger om født i 1717 (blank side), og hendes navn er ikke læsbart ved begravelsen. Det oplyses ved begravelsen, at hun var "lidt over Halvandet Aar gl:".

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Hun døde i **april 1723** i Gundsømagle sogn, Roskilde amt og blev begravet den 7. april 1723 på Gundsømagle kirkegård.

297. Kirsten Pedersdatter. Hun blev født i 1679 i Hvedstrup i Hvedstrup sogn, Roskilde amt og døbt den 26. oktober 1679 i Hvedstrup kirke.

Kirsten døde i **juni 1767** i Gundsømagle by i Gundsømagle by, Roskilde amt og blev begravet den 8. juni 1767 på Gundsømagle kirkegård.

297. Kirsten Pedersdatter var datter af:

594. Peder Sørensen. Han blev født ca. 1647.

Han blev gift første gang med **Anne**.

Børn af Anne og Peder Sørensen:

- i **Ane Pedersdatter**, født ca. 1675.
- 297. ii **Kirsten Pedersdatter**, døbt den 26. oktober 1679, begravet den 8. juni 1767.
- iii **Ellen Pedersdatter**, døbt den 11. marts 1683, begravet den 6. januar 1754.

Han blev gift anden gang med **Anne Mortensdatter**.

Peder Sørensen døde i **marts 1727** i Hvedstrup by i Hvedstrup sogn, Roskilde amt og blev begravet den 31. marts 1727 på Hvedstrup kirkegård.

595. Anne. Hun blev født ca. 1628.

Hun døde i **maj 1719** i Hvedstrup by i Hvedstrup sogn, Roskilde amt og blev begravet den 24. maj 1719 på Hvedstrup kirkegård.

Ved Annes begravelse i 1719 står der anført i kirkebogen, at hun var 91 år, 4 måneder og 14 dage gammel på dødstidspunktet. Hun skulle altså være født ca. 1628. Dermed er hun meget gammel til at være mor til børnene Kirsten, Ellen og Ane (henholdsvis ca. 47 år, 51 år og 55 år). Der er imidlertid ikke fundet noget der tyder på, at Peder Sørensen havde yderligere en kone (før Anne), der i så fald kunne være mor til børnene. I skiftet ved Peder Sørensens død er der således anført, at Peder var gift 2 gange, hvilket passer med Anne og Anne Mortensdatter. Men Annes alder på dødstidspunktet kan være angivet forkert.

149. Margrethe Hermansdatter. Hun blev født ca. 1715,

Hun blev gift første gang med **Peder Andersen** den **3. oktober 1738** i Kirkerup kirke, Roskilde amt (trolovet den 18. april 1738).

Peder var født i 1669 og var altså ca. 69 år gammel ved vielsen, mens Margrethe var ca. 23 år gammel.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre

Børn af Peder Andersen og Margrethe Hermansdatter:

- i **Anders Pedersen**, døbt den 18. maj 1739, begravet den 24. januar 1745.
- ii **Johanne Pedersdatter**, døbt den 5. maj 1743.

Peder Andersen døde i **januar 1743** i Kirkerup by i Kirkerup sogn, Roskilde amt og blev begravet den 2. februar 1743 på Kirkerup kirkegård. Han angives at være 74 år, 6 måneder og 5 dage gammel på dødstidspunktet, dvs. født ca. juli 1669.

Margrethe Hermansdatter blev gift anden gang med **Thomas Clemmensen** den **19. november 1743** i Kirkerup kirke, Roskilde amt (trolovet den 7. juni 1743).

Han var født i 1715 og døbt den 6. januar 1716 i Gundsømagle kirke, Roskilde amt.

Børn af Thomas Clemmensen og Margrethe Hermansdatter:

- iii **Dorthe Thomasdatter**, døbt den 17. januar 1745.
- iv **Johanne Thomasdatter**, døbt den 3. april 1746.
- 74. v **Peder Thomasen**, døbt den 18. februar 1748, begravet den 5. april 1798.
- vi **Anders Thomasen**, døbt den 13. april 1749.
- vii **Niels Thomasen**, døbt den 3. oktober 1751.
- viii **Dorthe Thomasdatter**, døbt den 9. november 1752, død den 11. juni 1818.
- ix **Clement Thomasen**, døbt den 22. august 1756.

Margrethe Hermansdatter døde i **1758** i Kirkerup by i Kirkerup sogn, Roskilde amt og blev begravet den 3. august 1758 på Kirkerup kirkegård.

Efter Margrethes død gifter hendes mand, Thomas Clemmensen, sig igen yderligere fire gange, se ovenfor, ane nr. 148 Thomas Clemmensen.

Thomas Clemmensen døde den 16. januar 1802 i Kirkerup by i Kirkerup sogn, Roskilde amt og blev begravet den 24. januar 1802 på Kirkerup kirkegård.

149. Margrethe Hermansdatter var datter af:

298. Hermand Jensen. Han blev født ca. 1679.

Han blev gift med **Boel Pedersdatter** ca. 1715 (ved Boel Pedersdatters død i 1761 oplyses, at hun har været gift i 46 år, 9 måneder og 6 dage). Kirkerup sogn kirkebog har ikke oplysninger om vielser i perioden 1709-1729).

Børn af Hermand Jensen og Boel Pedersdatter:

- 149. i **Margrethe Hermansdatter**, født ca. 1715, begravet den 3. august 1758.
- ii **Sidse Hermansdatter.**
- iii **Peder Hermansen**, født ca. 1720, begravet den 31. august 1772.

Hermand Jensen døde i **1763** i Taagerup i Kirkerup sogn, Roskilde amt og blev begravet den 13. januar 1763 på Kirkerup kirkegård. Det

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

oplyses da i kirkebogen, at han var "84 Aar ringere end 2 Maaneder", dvs. født ca. 1679.

299. Boel Pedersdatter. Hun blev født ca. 1690.

Hun døde i **1761** i Taagerup i Kirkerup sogn, Roskilde amt og blev begravet den 11. januar 1761 på Kirkerup kirkegård.

75. Dorthe Rasmusdatter. Hun blev født i 1755 i Agerup by i Agerup sogn, Roskilde amt og døbt den 27. december 1755 i Agerup kirke.

Hun blev konfirmeret den **26. april 1772** i Agerup kirke.

Hun blev gift med Peder Thomasen den **3. december 1779** i Agerup kirke, Roskilde amt, se ovenfor vedr. ane nr. 74 Peder Thomasen, og deres fælles børn mv.

Peder Thomasen døde i **1798** i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt og blev begravet den 5. april 1798 på Nørre Dalby kirkegård.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** angives Dorthe Rasmusdatter at være 46 år og enke. Hun bor med sine børn i Dalby præstegård i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt. Hun har overtaget forpagtningen af præstegården efter manden Peder Thomasens død:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Dorthe Rasmus Datter	46	Enke	Husmoder, Forpagter af Dalbye Præstegaard
Jens Pedersen	22	Ugift	Hendes Børn
Martha Peders Datter	20	Ugift	Hendes Børn
Peder Pedersen	18	Ugift	Hendes Børn
Kirsten Peders Datter	16	Ugift	Hendes Børn
Hans Pedersen	13	Ugift	Hendes Børn
Sidse Peders Datter	11	Ugift	Hendes Børn
Ane Peders Datter	8	Ugift	Hendes Børn
Hans Andersen	23	Ugift	Tjenestefolk, Artallaringst
Hans Jensen	23	Ugift	Tjenestefolk
Karen Hans Datter	26	Ugift	Tjenestefolk

Dorthe Rasmusdatter døde den **21. oktober 1832** i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt og blev begravet den 26. oktober 1832 på Nørre Dalby kirkegård

75. Dorthe Rasmusdatter var datter af:

150. Rasmus Jensen. Han blev født ca. 1722.

Han blev gift første gang med **Dorte Pedersdatter** den **12. juni 1749** i Agerup kirke, Roskilde amt (trolovet den 24. marts 1749 i Agerup).

Hun var født ca. 1713.

Dorte Pedersdatter døde i **september 1749** i Agerup by og blev begravet den 7. september 1749 på Agerup kirkegård.

Han blev gift anden gang med **Sidse Rasmusdatter** den **26. september 1751** i Agerup kirke, Roskilde amt (trolovet den 19. maj i Agerup).

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføældre	Tip-2-oldeforældre

Børn af Rasmus Jensen og Sidse Rasmusdatter:

- i **Truels Rasmussen**, døbt den 5. marts 1752.
- ii **Jens Rasmussen**, døbt den 16. december 1753.
- 75. iii **Dorthe Rasmusdatter**, døbt den 27. december 1755, død den 21. oktober 1832.
- iv **Sidse Rasmusdatter**, døbt den 28. april 1757, begravet den 7. maj 1758.
- v **Sidse Rasmusdatter**, døbt den 16. september 1759.
- vi **Christen Rasmussen**, hjemmedøbt, fremstillet i kirken den 11. oktober 1761.
- vii **Kirsten Rasmusdatter**, døbt den 16. september 1764.

I Oeders Efterretninger fra **1771** angives Rasmus Jensen at være 48 år og gårdmand i Agerup sogn, Roskilde amt. Han er gift i sit andet ægteskab. Konen er 51 år og ligeledes i sit andet ægteskab.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** bor Rasmus Jensen og konen Sidse Rasmusdatter på aftægt hos deres søn Christen og svigerdatteren på deres gård i Agerup by, Agerup sogn, Roskilde amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christen Rasmussen	26	Gift	Hosbonde, Bonde og Gaardmand
Mette Larsdatter	32	Gift	Hans Kone
Jens Christensen	3	Ugift	Deres Søn
Jacob Larsen	48	Ugift	Tienestefolk
Niels Olsen	40	Ugift	Tienestefolk
Christian Larsen	21	Ugift	Tienestefolk
Kirsten Jørgensdatter	19	Ugift	Tienestefolk
Maren Rasmusdatter	19	Ugift	Tienestefolk
Jens Pedersen	9	-	Hosbondens Søstersøn
Kirsten Johansdatter	9	-	Madmoderens Søsterdatter
Rasmus Jensen	65	Gift	Hosbondens Forældre, bekommer Undertægt af Gaarden
Sidse Rasmusdatter	68	Gift	Hosbondens Forældre

Rasmus Jensens anden kone, Sidse Rasmusdatter, døde den **29. januar 1801** i Agerup by i Agerup sogn, Roskilde amt og blev begravet den 5. februar 1801 på Agerup kirkegård.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** bor Rasmus Jensen på aftægt hos sønnen og svigerdatteren på deres gård i Agerup by, Agerup sogn, Roskilde amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christen Rasmussen	40	Gift	
Mette Larsdatter	46	Gift	
Jens Christensen	17	Ugift	
Jørgen Christensen	14	Ugift	
Peder Christensen	8	Ugift	
Kirsten Christensdatter	5	Ugift	
Rasmus Jensen	79	Enke	

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Peder Larsen	25	Ugift
Jens Madsen	44	Ugift
Kirsten Johansdatter	23	Ugift
Johane Jensdatter	19	Ugift

Rasmus Jensen døde den **26. oktober 1806** i Agerup by i Agerup sogn, Roskilde amt og blev begravet den 1. november 1806 på Agerup kirkegård.

151. Sidse Rasmusdatter. Hun blev født ca. 1720.

Hun blev gift første gang med **Truels Adersen** den **24. september 1738** i Agerup kirke, Roskilde amt (trolovet den 30. marts 1738 i Agerup).

Truels var født ca. 1705.

Børn af Sidse Rasmusdatter og Truels Adersen:

- i **Mette Truelsdatter**, døbt den 2. februar 1739.
- ii **Rasmus Truelsen**, døbt den 23. oktober 1740.
- iii **Karen Truelsdatter**, døbt den 3. marts 1743.
- iv **Kirsten Truelsdatter**, døbt den 4. juli 1745.
- v **Niels Truelsen**, døbt den 15. april 1748.

Truels Adersen døde i **april 1751** i Agerup by i Agerup sogn, Roskilde amt og blev begravet den 17. april 1751 på Agerup kirkegård.

Sidse Rasmusdatter blev gift anden gang med **Rasmus Jensen** den **26. september 1751** i Agerup kirke (trolovet den 19. maj 1751 i Agerup)

Han var født ca. 1722.

Børn af Sidse Rasmusdatter og Rasmus Jensen:

- vi **Truels Rasmussen**, døbt den 5. marts 1752.
- vii **Jens Rasmussen**, døbt den 16. december 1753.
- 75. viii **Dorthe Rasmusdatter**, døbt den 27. december 1755, død den 21. oktober 1832.
- ix **Sidse Rasmusdatter**, døbt den 28. april 1757, begravet den 7. maj 1758.
- x **Sidse Rasmusdatter**, døbt den 16. september 1759.
- xi **Christen Rasmussen**, hjemmedøbt, fremstillet i kirken den 11. oktober 1761.
- xii **Kirsten Rasmusdatter**, døbt den 16. september 1764.

Sidse Rasmusdatter døde den **29. januar 1801** i Agerup by i Agerup sogn, Roskilde amt og blev begravet den 5. februar 1801 på Agerup kirkegård.

Sidse Rasmusdatters anden mand, Rasmus Jensen, døde den **26. oktober 1806** i Agerup by i Agerup sogn og blev begravet den 1. november 1806 på Agerup kirkegård.

151. Sidse Rasmusdatter var datter af:

302. Rasmus Nielsen.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre

Barn af Rasmus Nielsen:

151. i **Sidse Rasmusdatter**, født ca. 1720, død den 29. januar 1801.

38. Jens Danielsen. Han blev født i 1766 i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt og døbt den 13. april 1766 i Nørre Dalby kirke.

Jens blev konfirmeret i 1782 i Nørre Dalby kirke, Roskilde amt.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Jens Danielsen 21 år og bor sammen med sine forældre og søskende på en gård i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Daniel Larsen	73	Gift	Manden, Gaardmand
Mette Jensd	47	Gift	Konen
Jens Daniel	22	Ugift	Af 3.die Ægteskab, Søn
Niels Daniel	14	Ugift	Af 3.die Ægteskab, Søn
Johanna D	6	Ugift	Af 3.die Ægteskab, Datter
Inger Nielsd	21	Ugift	Pige

Jens Danielsen blev gift med **Birthe Jensdatter** den **17. marts 1793** i Nørre Dalby kirke (trolovet den 20. januar 1793).

Børn af Jens Danielsen og Birthe Jensdatter:

- i **Sidse Jensdatter**, døbt den 14. juli 1793.
- ii **Catarini Jensdatter**, hjemmedøbt den 2. september 1808, begravet den 2. oktober 1808.
- iii **Ana Jensdatter**, døbt den 14. november 1809, begravet den 10. december 1809.
- 19. iv **Johanne Jensdatter**, hjemmedøbt den 30. oktober 1810, død den 12. januar 1881

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Jens Danielsen 34 år og bor sammen med sin kone og datter hos sin mor på gården i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt. Moderen er blevet enke, og Jens passer gården for hende:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Mette Jens Datter	61	Enke	Huusmoder Gaardbeboer
Jens Danielsen	35	Gift	Hendes Søn holder Gaarden for sin Moder
Birthe Jens Datter	26	Gift	Hans Kone
Peder Danielsen	27	Ugift	Enkens Børn
Johanne Daniels Datter	21	Ugift	Enkens Børn
Sidse Jens Datter	8	Ugift	Jens Danielsen Datter
Peder Hansen	14	Ugift	Tjenestedreng

Ved folketællingen den **18. februar 1834** bor Jens Danielsen og hans kone på gården i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Danielsen	68	Gift	Gaardmand
Birthe Jensdatter	59	Gift	Hans kone
Johanne Jensdatter	24	Ugift	Deres datter

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Peder Larsen	26	Ugift	Tjenestefolk
Peder Pedersen	19	Ugift	Tjenestefolk
Jens Nielsen	15	Ugift	Tjenestefolk
Margrethe Larsdatter	16	Ugift	Tjenestefolk

Ved folketællingen den **1. februar 1840** bor Jens Danielsen og hans kone fortsat på gården i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Danielsen	74		Gaardmand
Birthe Jensdatter	65		Hans kone
Jens Larsen	28	Gift	Huusfaders svigersøn og datter
Johanne Jensdatter	30	Gift	Huusfaders svigersøn og datter
Peder Hansen	38	Ugift	Tjenestefolk
Ole Sørensen	16	Ugift	Tjenestefolk
Maren Andersdatter	18	Ugift	Tjenestefolk

Ved folketællingen den **1. februar 1845** er Jens Danielsen og hans kone aftægtsfolk på en gård i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand:	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Larsen	33	Gift	Gaardfæster
Johanne Jensdatter	35	Gift	Hans hustru
Lars Jensen	5	Ugift	Deres børn
Ane Jensdatter	3	Ugift	Deres børn
Peder Jensen	1	Ugift	Deres børn
Jens Danielsen	79	Gift	Aftægtsmand
Birthe Jensdatter	70	Gift	Hans hustru
Hans Larsen	22	Ugift	Tjenestefolk
Margrethe Larsdatter	27	Ugift	Tjenestefolk

Jens Danielsen døde i **november 1847** i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt og blev begravet den 30. november 1847 på Nørre Dalby kirkegård.

38. Jens Danielsen var søn af:

76. Daniel Larsen. Han blev født i 1718 i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt og døbt den 24. juni 1718 i Nørre Dalby kirke.

Han blev konfirmeret den 5. maj 1737 i Nørre Dalby kirke.

Daniel Larsen var gårdmand i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt.

Daniel blev gift første gang med **Ane Nielsdatter**. Giftermålet er ikke fundet i kirkebøgerne for Nørre Dalby, Kimmerslev eller Borup sogne (de ligger i Roskilde amt). De kan være gift i Gørslev sogn i Præstø amt, hvor en søster til Ane Nielsdatter bor, da hun bærer Anes første barn til dåben i 1747. Gørslev sogn kirkebog er desværre først bevaret fra 1773).

Børn af Daniel Larsen og Ane Nielsdatter:

- i **Marie Danielsdatter**, døbt den 4. juni 1747.
- ii **Lars Danielsen**, døbt den 8. september 1748.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre

- iii **Niels Danielsen**, født i 1751.
- iv **Cathrine Danielsdatter**, døbt den 3. april 1752.
- v **Niels Danielsen**, døbt den 8. december 1754.

Ane Nielsdatter døde i **januar 1755** i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt og blev begravet den 16. januar 1755 på Nørre Dalby kirkegård.

Daniel Larsen blev gift anden gang med **Lisbeth Sørensdatter** den **16. november 1755** i Nørre Dalby kirke.

Børn af Daniel Larsen og Lisbeth Sørensdatter:

- vi **Søren Danielsen**, døbt den 6. marts 1757.
- vii **Peder Danielsen**, døbt den 16. april 1759, begravet den 16. september 1759.

Lisbeth Sørensdatter døde i **september 1759** i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt og blev begravet den 8. september 1759 på Nørre Dalby kirkegård.

Daniel Larsen blev gift tredje gang med **Mette Jensdatter** den **4. november 1759** i Ejby kirke, Roskilde amt.

Børn af Daniel Larsen og Mette Jensdatter:

- viii **Ane Danielsdatter**, døbt den 21. december 1760.
- ix **Hans Danielsen**, døbt den 16. januar 1763.
- 38. x **Jens Danielsen**, døbt den 13. april 1766, begravet den 30. november 1847.
- xi **Niels Danielsen**, døbt den 19. februar 1769, begravet den 25. marts 1769.
- xii **Ingeborg Danielsdatter**, døbt den 29. april 1770, begravet den 13. maj 1770.
- xiii **Niels Danielsen**, døbt den 22. september 1771.
- xiv **Peder Danielsen**, døbt den 29. maj 1774.
- xv **Anders Danielsen**, døbt den 5. januar 1777.
- xvi **Johanna Danielsdatter**, døbt den 30. januar 1780.

I Oeders Efterretninger fra **1771** angives Daniel Larsen at være 53 år, bonde og gårdmand i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt. Han er gift i sit tredje ægteskab. Konen er 30 år og i sit første ægteskab.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** angives Daniel Larsen at være 73 år (hans korrekte alder er 69 år). Han bor sammen med sin tredje kone (Mette Jensdatter), der angives at være 47 år, på en gård i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Daniel Larsen	73	Gift	Manden, Gaardmand
Mette Jensd	47	Gift	Konen
Jens Daniel	22	Ugift	Af 3.die Ægteskab, Søn
Niels Daniel	14	Ugift	Af 3.die Ægteskab, Søn
Johanna D.	6	Ugift	Af 3.die Ægteskab, Datter
Inger Nielsd	21	Ugift	Pige

Daniel Larsen døde i **juni 1789** i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt og blev begravet den 28. juni 1789 på Nørre Dalby kirkegård. Han var da 71 år gammel.

76. Daniel Larsen var søn af:

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

152. Lars Danielsen.

Han blev gift med **Cathrine Bendtsdatter** den **3. november 1716** i Nørre Dalby kirke, Roskilde amt.

Børn af Lars Danielsen og Cathrine Bendtsdatter:

76. i **Daniel Larsen**, døbt den 24. juni 1718, begravet den 28. juni 1789.
- ii **Maren Larsdatter**, døbt den 9. november 1721.
- iii **Engborg Larsdatter**, døbt den 6. juni 1723.
- iv **Peder Larsen**, døbt den 25. marts 1728.
- v **Hans Larsen**, døbt den 16. maj 1734.
- vi **Cathrine Larsdatter**.

152. Lars Danielsen var søn af:

304. Daniel Nielsen.

Han blev gift med **Ingeborg Laursdatter** den **29. april 1677** i Borup kirke, Roskilde amt.

Ved vielsen oplyses, at Daniel og Ingeborg bor i Gammerød i Borup sogn, Roskilde amt (Gammerød er en landsby i Borup sogn).

Børn af Daniel Nielsen og Ingeborg Laursdatter:

152. i **Lars Danielsen**.
- ii **Niels Danielsen**.
- iii **Hans Danielsen**.
- iv **Jep Danielsen**.

Daniel Nielsens kone Ingeborg Laursdatter gifter sig igen den 18. juni 1699. Daniel er formentlig død kort før det tidspunkt, men kirkebogen for Borup sogn har ikke registreret døde tidligere end 1785.

305. Ingeborg Laursdatter.

Hun blev gift første gang med **Daniel Nielsen** den **29. april 1677** i Borup kirke, Roskilde amt. Se ovenfor ane nr.304 Daniel Nielsen vedr. deres fælles børn mv.

Hun blev gift anden gang med **Niels Olsen** den **18. juni 1699** i Borup kirke, Roskilde amt.

Ingeborg Laursdatter dør i **1722** i Gammerød i Borup sogn, Roskilde amt. Det præcise tidspunkt kendes ikke, men der er bevaret et skifte dateret 6. maj 1722.

153. Cathrine Bendtsdatter.

Hun blev gift første gang med **Hans Nielsen**.

Hans Nielsen var født ca. 1686.

Barn af Cathrine Bendtsdatter og Hans Nielsen:

- i **Jens Hansen**, født ca. 1714.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre

Hans Nielsen, Cathrines første mand, døde i **maj 1716** i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt og blev begravet den 11. maj 1716 på Nørre Dalby kirkegård.

Cathrine blev gift anden gang med **Lars Danielsen** den **3. november 1716** i Nørre Dalby kirke, Roskilde amt.

Børn af Cathrine Bendtsdatter og Lars Danielsen:

76. ii **Daniel Larsen**, døbt den 24. juni 1718, begravet den 28. juni 1789.
 iii **Maren Larsdatter**, døbt den 9. november 1721.
 iv **Engeborg Larsdatter**, døbt den 6. juni 1723.
 v **Peder Larsen**, døbt den 25. marts 1728.
 vi **Hans Larsen**, døbt den 16. maj 1734.
 vii **Cathrine Larsdatter**.

153. Cathrine Bendtsdatter var datter af:

306. Bendt Nielsen.

Han boede i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt.

Barn af Bendt Nielsen:

153. i **Cathrine Bendtsdatter**.

77. Mette Jensdatter. Hun blev født ca. 1740.

Mette Jensdatter bliver gift med Daniel Larsen den **4. november 1759** i Ejby kirke, Roskilde amt. Se ovenfor ane nr. 76 Daniel Larsen vedr. deres fælles børn mv.

Daniel Larsen, Mettes mand, dør i juni 1789 i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt og bliver begravet på Nørre Dalby kirkegård den 28. juni 1789.

Efter mandens død bliver Mette boende på deres gård i Dalby i Nørre Dalby sogn, og det må antages, at hun driver gården med hjælp fra bl.a. børnene. Dette er i hvert fald tilfældet ved folketællingen i 1801:

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Mette Jensdatter 61 år og enke. Hun bor fortsat på gården i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt. På gården bor tillige hendes søn Jens Danielsen (34 år) og hans kone og datter. Sønnen Jens passer gården for moderen:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Mette Jens Datter	61	Enke	Huusmoder Gaardbeoer
Jens Danielsen	35	Gift	Hendes Søn, holder Gaarden for sin Moder
Birthe Jens Datter	26	Gift	Hans Kone
Peder Danielsen	27	Ugift	Enkens Børn
Johanne Daniels Datter	21	Ugift	Enkens Børn
Sidse Jens Datter	8	Ugift	Jens Danielsen Datter
Peder Hansen	14	Ugift	Tjenestedreng

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Mette Jensdatter døde den **9. august 1829** i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt og blev begravet den 14. august 1829 på Nørre Dalby kirkegård. Hun anføres da at have været 89½ år gammel.

77. Mette Jensdatter var datter af:

154. Jens Hansen.

Han var gårdmand i Lille Ladager i Ejby sogn, Roskilde amt.

Han blev gift med **Johanne Jensdatter**.

Barn af Jens Hansen og Johanne Jensdatter:

77. i **Mette Jensdatter**, født ca. 1740, død den 9. august 1829.

Jens Hansen døde i **maj 1766** i Lille Ladager i Ejby sogn, Roskilde amt og blev begravet den 1. juni 1766 på Ejby kirkegård.

155. Johanne Jensdatter. Hun blev født ca. 1713.

Hun blev gift første gang med **Jens Hansen**. Se ovenfor ane nr. 154 Jens Hansen vedr. deres fælles barn mv.

Jens Hansen døde i **maj 1766**.

Johanne blev gift anden gang med **Jens Pedersen** den **3. oktober 1766** i Ejby kirke, Roskilde amt.

Johanne Jensdatter døde i **april 1776** i Lille Ladager i Ejby sogn, Roskilde amt og blev begravet den 21. april 1776 på Ejby kirkegård.

39. Birthe Jensdatter. Hun blev født i 1775 i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt og døbt den 12. marts 1775 i Nørre Dalby kirke.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** bor Birthe Jensdatter hos sine forældre i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt. Faderen er husmand og smed:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Friederichsen	36	Gift	Mand, Smed og Husmand
Kirsten Steffens Datter	41	Gift	Kone
Jesper Jensen	9	Ugift	Børn
Birte J. Datter	12	Ugift	Børn
Anne J.D.	2	Ugift	Børn
Hans Hansen	31	Ugift	Karl, Smede Svend

Birthe Jensdatter blev gift med **Jens Danielsen** den **17. marts 1793** i Nørre Dalby kirke (trolovet den 20. januar 1793). Se ovenfor vedr. ane nr. 38 Jens Danielsen og deres fælles børn mv.

Birthe Jensdatter døde den **5. juni 1848** i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt og blev begravet den 10. juni 1848 på Nørre Dalby kirkegård.

39. Birthe Jensdatter var datter af:

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre

78. Jens Friderichsen. Han blev født i 1751 i Ørsted i Ørsted sogn, Roskilde amt og døbt den 25. marts 1751 i Ørsted kirke.

Han blev gift med **Chisten Stephensdatter** den **10. november 1771** i Nørre Dalby kirke, Roskilde amt.

Børn af Jens Friderichsen og Chisten Stephensdatter:

- i **Birthe Jensdatter**, døbt den 26. januar 1772.
- ii **Marcus Jensen**, døbt den 28. marts 1773, begravet den 13. december 1781.
- 39. iii **Birthe Jensdatter**, døbt den 12. marts 1775, død den 5. juni 1848.
- iv **Jesper Jensen**, hjemmedøbt, fremstillet i kirken den 4. oktober 1778.
- v **Anna Margreta Jensdatter**, døbt den 17. marts 1785.

I Oeders Efterretninger fra **1771** angives Jens Friderichsen at være 20 år og grovsmed i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt. Han er gift i sit første ægteskab. Konen er 25 år og ligeledes i sit første ægteskab.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Jens Friderichsen 36 år, husmand og smed. Han bor sammen med sin kone og deres børn i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Friederichsen	36	Gift	Mand, Smed og Huusmand
Kirsten Steffens Datter	41	Gift	Kone
Jesper Jensen	9	Ugift	Børn
Birte J. Datter	12	Ugift	Børn
Anne J.D.	2	Ugift	Børn
Hans Hansen	31	Ugift	Karl, Smede Svend

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Jens Friderichsen 50 år, husmand med jord og smed. Han bor sammen med sin kone og deres børn i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Frederiksen	51	Gift	Mand, Husmand med Jord og smed
Kirsten Stephens Datter	56	Gift	Hans Kone
Jesper Jensen	22	Ugift	Deres Børn
Ane Magrethe Jens Datter	15	Ugift	Deres Børn

Jens Friderichsen døde den **5. september 1831** i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt og blev begravet den 9. september 1831 på Nørre Dalby kirkegård.

78. Jens Friderichsen var søn af

156. Friderich Marcussen Svendler. Han blev født i 1724 i Kimmerslev by i Kimmerslev sogn, Roskilde amt og døbt den 2. februar 1724 i Kimmerslev kirke.

Han var husmand og smed i Ørsted i Ørsted sogn, Roskilde amt.

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Han blev gift første gang med **Ane Margrethe Jensdatter** den 11. februar 1748 i Ørsted kirke, Roskilde amt (trolovet den 3. december 1747 i Ørsted Kro).

Børn af Friderich Marcussen Svendler og Ane Margrethe Jensdatter:

- i **Ane Margrete Friderichsdatter**, hjemmedøbt den 18. december 1749.
- ii **Martha Malene Friderichsdatter**, hjemmedøbt den 18. december 1749.
- 78. iii **Jens Friderichsen**, døbt den 25. marts 1751, død den 5. september 1831.
- iv **Marcus Friderichsen**, døbt den 18. februar 1753.
- v **Ane Margrete Friderichsdatter**, døbt den 14. juli 1754, begravet den 21. juli 1754.

Han blev gift anden gang med **Ingeborg Jensdatter** den 24. november 1754 i Gadstrup kirke, Roskilde amt (trolovet den 22. september 1754).

Barn af Friderich Marcussen Svendler og Ingeborg Jensdatter:

- vi **Marcus Friderichsen**, døbt den 14. juli 1765.
- vii **Martha Lene Friderichsdatter**, døbt den 30. januar 1768.

I Oeders Efterretninger fra 1771 angives Friderich Marcussen at være 48 år, husmand og smed i Ørsted i Ørsted sogn, Roskilde amt. Han er gift i sit andet ægteskab. Konen er 44 år og i sit første ægteskab.

Ved folketællingen den 1. juli 1787 er Friderich flyttet fra Ørsted sogn i Roskilde amt til Kværkeby i Kværkeby sogn, Sorø amt. Han bo sammen med sin (anden) kone og datter samt sin broders søn (han er søn af Friderichs halvbror Adam Drap):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Friderich Marcussen	64	Gift	Mand, Husmand og Smed
Ingeborg Jensdatter	40	Gift	Hans Kone
Malene Friderichsdatter	18	Ugift	Datter af sidste Ægteskab
Anders Adamsen	17	Ugift	Hans broder Søn

156. Friderich Marcussen var søn af:

312. Marcus Svendler.

Han var smed i Kimmerslev by i Kimmerslev sogn, Roskilde amt.

Han blev gift med **Ane Margrethe Jacobsdatter**.

Børn af Marcus Svendler og Ane Margrethe Jacobsdatter:

- i **Johan Marcussen Svendler**.
- 156. ii **Friderich Marcussen**, døbt den 2. februar 1724.
- iii **Margrethe Marie Marcusdatter**, døbt den 17. december 1726, død i 1753.
- iv **Magdalene Marcusdatter**, døbt den 2. februar 1730.

313. Ane Margrethe Jacobsdatter.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre

Hun blev gift første gang med **Drap**.

Børn af Ane Margrethe Jacobsdatter og Drap:

- i **Adam Drap.**
- ii **Cathrine Drapsdatter.**

Hun blev gift anden gang med **Marcus Svendler**.

Børn af Ane Margrethe Jacobsdatter og Marcus Svendler:

- iii **Johan Marcussen Svendler.**
- 156. iv **Friderich Marcussen Svendler**, døbt den 2. februar 1724.
- v **Margrethe Marie Marcusdatter**, døbt den 17. december 1726, død i 1753.
- vi **Magdalene Marcusdatter**, døbt den 2. februar 1730, begravet den 12. maj 1760.

Ane Margrethe Jacobsdatter døde i **1761** i Kimmerslev by i Kimmerslev sogn, Roskilde amt.

157. Ane Margrethe Jensdatter.

Hun døde i **1754** i Ørsted i Ørsted sogn, Roskilde amt..

79. Chisten Stephendsdatter (en lidt speciel måde at stave Kirsten på). Hun blev født i 1746 i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt og døbt den 11. april 1746 i Nørre Dalby kirke.

Hun blev gift med Jens Friderichsen den **10. november 1771** i Nørre Dalby kirke, Roskilde amt, se ovenfor vedr. ane nr. 78 Jens Friderichsen og deres fælles børn mv.

Hun døde den **30. juli 1815** i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt og blev begravet den 4. august 1815 på Nørre Dalby kirkegård.

79. Chisten Stephendsdatter var datter af

158. Stephen Jespersen. Han blev født 1715 i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt og døbt den 14. juli 1715 i Nørre Dalby kirke.

Han blev gift med **Birthe Mortensdatter**.

Børn af Stephen Jespersen og Birthe Mortensdatter:

- i **Sidse Stephendsdatter**, døbt den 9. oktober 1740, begravet den 11. september 1791.
- 79. ii **Chisten Stephendsdatter**, døbt den 11. april 1746, død den 30. juli 1815.
- iii **Dorthe Stephendsdatter**, døbt den 1. februar 1756.

I Oeders Efterretninger fra **1771** angives Stephen Jespersen at være 65 år gammel. Han er væver og opholder sig hos sin svigersøn i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt. Han har været gift en gang. Er nu enkemand, hvilket han har været i et år. Han har et uforsørget barn (må være Dorthe Stephansdatter, der er 15 år).

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Stephen Jespersen døde i **november 1786** i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt og blev begravet den 26. november 1786 på Nørre Dalby kirkegård.

158. Stephen Jespersen var søn af:

316. Jesper Stephansen.

Han blev gift med **Sidse Corfitsdatter**.

Børn af Jesper Stephansen og Sidse Corfitsdatter:

- i **Niels Jespersen.**
- ii **Christian Jespersen.**
- iii **Corfitz Jespersen**, døbt den 5. juni 1707.
- 158. iv **Stephen Jespersen**, døbt den 14. juli 1715, begravet den 26. november 1786.

Jesper Stephansen døde i **juni 1729** i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt og blev begravet den 20. juni 1729 på Nørre Dalby kirkegård.

317. Sidse Corfitsdatter.

159. Birthe Mortensdatter.

Hun døde i **februar 1770** i Dalby i Nørre Dalby sogn, Roskilde amt og blev begravet den 25. februar 1770 på Nørre Dalby kirkegård.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføældre	Tip-2-oldeforældre

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

D Kays farmor: Marie Christiane Jensen - og hendes aner

Kays farmor og hendes forfædre stammer fra Midtsjælland fra området, hvor de tidligere Roskilde og Sorø amter grænser op mod hinanden.

I Roskilde amt stammer de fra Borup og Kimmerslev sogne i Ramsø herred.

I Sorø amt stammer de fra Vigersted sogn, Ringsted landsogn og Ringsted købstad, alle i Ringsted herred.

På figur 14 er vist de sogne, som Kays farmor og hendes forfædre stammer fra.



Figur 14. De gule markeringer angiver de sogne, som Kays aner kommer fra på farmoderens side (Marie Christiane Jensen).

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre

5. Marie Christiane Jensen. Hun blev kaldt Marie.

Marie blev født den 2. maj 1876 i Udløbet i Borup sogn, Roskilde amt og døbt den 9. juli 1876 i Borup kirke (Udløbet var betegnelsen for en samling huse).

Ved folketællingen den **1. februar 1880** er Marie Christiane Jensen 3 år og bor sammen med sine forældre og søskende. De bor til leje (er indsiddere) i et hus i Udløbets Huse i Borup sogn, Roskilde amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Jensen	45	Gift	Husfader og indsidder, dagleier i agerbruget
Karen Kirstine Larsen	40	Gift	Husmoder
Hanne Marie Jensen	13	Ugift	Deres børn
Anders Jensen	11	Ugift	Deres børn
Rasmus Jensen	8	Ugift	Deres børn
Ane Lisbet Jensen	6	Ugift	Deres børn
Marie Christiane Jensen	3	Ugift	Deres børn
Marie Sophie Jensen	Under 1 aar	Ugift	Deres børn

Ved folketællingen den **1. februar 1890** er Marie Christiane Jensen 13 år og bor sammen med sine forældre og søskende. De bor i et hus i Regnemærk by i Kimmerslev sogn, Roskilde amt. Faderen slår sten (stenhugger):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Jensen	55	Gift	Husfader, Stinslaar
Karen Kirstine Larsen	50	Gift	Husmoder
Marie Kristiane Jensen	13	Ugift	Barn
Maren Sofie Jensen	10	Ugift	Barn
Lasine Vilhelmine Jensen	6	Ugift	Barn
Johanne Madsen	86	Enke	Under fattigforsørgelse

Marie blev konfirmeret den **13. april 1890** i Borup kirke, Roskilde amt.

Den **2. maj 1890** meddeler Marie sin flytning fra Kimmerslev sogn i Roskilde amt til Bjæverskov sogn i Præstø amt (de to sogne er nabosogne).

I Bjæverskov sogn skal Marie tjene hos Niels Peter Andersen i Kjulerup, hvor hun er fra den **1. maj 1890 til den 1. maj 1893**.

Den **1. maj 1893** meddeler Marie sin flytning tilbage til Kimmerslev sogn fra Bjæverskov sogn.

I Kimmerslev sogn tjener Marie hos Hans Jensen i Kimmerslev by fra den **1. maj 1893 til den 1. maj 1895**.

Da Marie i 1893 kommer til Hans Jensen som tjenestepige, har han allerede en tjenestekarl ved navn Hans Peter Nilaussen, der har tjent hos ham et år. Marie og Hans Peter er sammen hos Hans Jensen i to år frem til den 1. maj 1895. Derefter bliver Hans Peter tjenestekarl hos Jens Hansen i Kimmerslev, mens Marie flytter tilbage til Bjæverskov sogn.

Den **3. maj 1895** meddeler Marie således, at hun flytter tilbage til Bjæverskov sogn fra Kimmerslev sogn.

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

I Bjæverskov sogn skal Marie igen tjene hos Niels Peter Andersen i Kjulerup, og hun er hos ham fra den **1. maj 1895 til den 13. februar 1897**.

Mens Marie tjener hos Niels Peter Andersen i Kjulerup føder hun den **10. oktober 1895** en søn, som Hans Peter Nilaussen bliver udlagt som barnefader til. Maries og Hans Peters samtidige ophold som tjenestefolk hos Hans Jensen i Kimmerslev har altså resulteret i, at Marie er blevet gravid. Drengen dør imidlertid allerede den 21. november samme år.

Marie stopper som nævnt sin ansættelse hos Niels Peter Andersen i Kjulerup den 13. februar 1897, og den **24. februar 1897** meddeler hun flytning tilbage til Kimmerslev sogn fra Bjæverskov sogn. Marie flytter formentlig hjem til sin mor i Regnemarks Ås i Kimmerslev sogn (hendes far er død i 1892).

Under sin ansættelse hos Niels Peter Andersen i Kjulerup er Marie nemlig igen blevet gravid, hvilket formentlig er årsagen til, at hun stopper sin ansættelse på et 'skævt' tidspunkt. Den 4. maj 1897 føder Marie således igen en søn, hvor Hans Peter Nilaussen bliver udlagt som barnefader. Samme dag som denne søn bliver døbt, bliver Marie og Hans Peter Nilaussen gift:

Marie Christiane Jensen og **Hans Peter Nilaussen** bliver gift den **7. juni 1897** i Kimmerslev kirke, Roskilde amt.

Se afsnit C vedrørende Hans Peter Nilaussen og deres fælles børn mv.

Marie Christiane Jensen døde den **9. april 1925** på Ringsted Sygehus i Sorø amt, 48 år gammel. Hendes bopæl var da Søndergade 30 i Ringsted. Hun blev begravet den 14. april 1925 på Ringsted kirkegård.



Marie Christiane Jensen (Kays farmor, ane nr. 5)

Hun blev kaldt Marie.

*Født den 2. maj 1876 i Udløbet i Borup sogn, Ramsø herred, Roskilde amt.
Død den 9. april 1925. Hendes bopæl var da Søndergade 30 i Ringsted, Sorø amt.*

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre



Figur 15. Oversigt over Marie Christiane Jensens aner (Kays farmor).

På moderens side var Marie Christiane Jensens aner husmænd og landarbejdere (daglejere).

På faderens side var Marie Christiane Jensens aner i forhold til farfaderen (ane nr. 20 Jens Sørensen) ligeledes husmænd og daglejere (eller skomager) hvorimod de på farmoderens side (ane nr. 21 Johanne Madsdatter) var gårdmænd.

Marie Christianes aner beskrives i det følgende.

D.1 Marie Christiane Jensens forældre (Kays oldeforældre)

10. **Anders Jensen.** Han blev født den 16. februar 1834 i Havbyrd i Ringsted landsogn, Sorø amt og døbt den 31. marts 1834 i Ringsted (i Sct. Bendt kirke).

Ved folketællingen i den **18. februar 1834** er Anders netop født. Han bor sammen med sine forældre og storebror i et hus i Havbyrd i Ringsted landsogn, Sorø amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Sørensen	39	Gift	Skoemager
Johanne Madsdatter	30	Gift	Hans Kone
Søren Jensen	4	Ugift	Deres Børn
Anders Jensen	1	Ugift	Deres Børn
Ællen Hansdatter	64	Enke	Forsørges af Dem

Ved folketællingen den **1. februar 1840** er Anders 5 år og bor stadig sammen med sine forældre og søskende. De bor nu på en gård i Havbyrd i Ringsted landsogn, Sorø amt. Faderen er almisselem, dvs. han er fattig og lever af almisse:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Sørensen	45	Gift	Almisselem
Johanne Madsdatter	35	Gift	Hans Kone
Søren Jensen	9	Ugift	Deres Børn
Anders Jensen	6	Ugift	Deres Børn
Ane Jensen	4	Ugift	Deres Børn
Niels Jensen	1	Ugift	Deres Børn

Ved folketællingen den **1. februar 1845** bor Anders stadig hjemme, nu hos sin mor, stedfar og søskende. Hans far er død (i 1843) og moderen gift for anden gang, med Jens Rasmussen. De bor til leje (er inderste) i et hus i Havbyrd i Ringsted landsogn, Sorø amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Rasmussen	29	Gift	Inderste og Skrædder
Johanne Madsdatter	42	Gift	Hans Kone
Søren Jensen	15	-	Deres Børn
Anders Jensen	11	-	Deres Børn
Anna Elisabeth Jensen	10	-	Deres Børn

Anders Jensen blev konfirmeret i Ringsted (i Sct. Bendt kirke) den **15. april 1849.**

Ved folketællingen den **1. februar 1850** er Anders Jensen 15 år og er kommet i lære hos en skomagermester i Ringsted købstad i Sorø amt. Han bor hos skomagermesteren i et hus i Søgade, hvor der tillige bor en sadelmager og en tømrer med hver deres familie:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Søren Thomsen	45	Gift	Tømrersvend
Birthe Marie Holm	32	Gift	Hans Hustru
Jens Christian Thomsen	3	Ugift	Deres barn
Jørgen Larsen	8	Ugift	Plejebarn
Frederik Christian Schwartz	34	Gift	Sadelmagermester

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre

Wilhelmine Samson	43	Gift	Hans Hustru
Karoline Magdalene Hylde	13	Ugift	Deres barn
Jørgen Jørgensen	42	Gift	Skomagermester
Mariane Malling	39	Gift	Hans Hustru
Jørgen Adolph Jørgensen	8	Ugift	Deres barn
Ane Christine Sophie Jørgensen	6	Ugift	Deres barn
Jens Wilhelm Martin Jørgensen	3	Ugift	Deres barn
Anders Jensen	16	Ugift	Lærling

Ved folketællingen den **1. februar 1855** er Anders Jensen (20 år) tjenestekarl på en gård i Tolstrup i Ringsted landsogn, Sorø amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder:	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Olsen	71	Gift	Gaardmand, Huusfader
Margrete Sophie Larsdatter	42	Gift	Hans Kone
Peder Jensen	37	Ugift	Deres Børn
Karen Sophie Jensen	19	Ugift	Deres Børn
Ole Jensen	17	Ugift	Deres Børn
Ane Cathrine Jensen	14	Ugift	Deres Børn
Lars Peter Jensen	10	Ugift	Deres Børn
Ane Margrethe Jensen	7	Ugift	Deres Børn
Anders Jensen	21	Ugift	Tjenestefolk
Kirsten Pedersdatter	22	Ugift	Tjenestepige
Hans Olsen	29	Gift	Indsidder, Dagleier, Huusfader
Karen Oledatter	33	Gift	Hans Kone
Ole Hansen	3	Ugift	Deres Søn

Anders Jensen blev gift med **Karen Kirstine Larsen** den **16. marts 1861** i Ringsted (i Sct. Bendts kirke).

Børn af Anders Jensen og Karen Kirstine Larsen:

- i **Jens Peter Jensen**, født den 6. oktober 1862.
- ii **Hans Frederik Jensen**, født den 9. februar 1864.
- iii **Hanne Marie Jensen**, født 5. maj 1866.
- iv **Anders Jensen**, født den 7. oktober 1868.
- v **Rasmus Jensen**, født den 16. april 1871.
- vi **Ane Elisabeth Jensen**, født den 14. november 1873.
5. vii **Marie Christiane Jensen**, født den 2. maj 1876, død den 9. april 1925.
- viii **Marie Sophie Jensen**, født den 1. marts 1879.
- ix **Larsine Vilhelmine Jensen**, født den 30. maj 1883.

Den **18. januar 1863** flytter Anders Jensen og Karen Kirstine Larsen fra Ringsted til Udløbet i Borup sogn, Roskilde amt (Udløbet er en samling huse).

Ved folketællingen den **1. februar 1870** bor Anders Jensen og Karen Kirstine Larsen i et hus i Dyndet i Borup sogn, Roskilde amt (Dyndet er en samling huse). I huset bor 2 familier. Den ene familie er Karen Kirstines forældre, Lars Andersen og Christiane Nielsen. Den anden familie Karen Kirstine og Anders Jensen og deres fem børn, hvor det ældste barn, Niels Jensen, er Karen Kirstines søn født uden for ægteskab før hun bliver gift med Anders. Både Anders Jensen og svigerfaderen Lars Andersen er arbejdsmænd. Desuden bor der Ole Andersen, der er en ældre aftægtsmand:

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder:	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Andersen	66	Gift	Huusfader, Arbejdsmand
Christiane Nielsen	59	Gift	Hans Kone
Anders Jensen	36	Gift	Huusfader, Arbejdsmand
Karen Kirstine Larsen	31	Gift	Hans Kone
Niels Jensen	11	-	Deres Barn
Jens Peter Jensen	8	-	Ligeledes (deres barn)
Hans Frederik Jensen	6	-	Ligeledes (deres barn)
Hanne Marie Jensen	4	-	Ligeledes (deres barn)
Anders Jensen	1	-	Ligeledes (deres barn)
Ole Larsen	75	Enkemand	Aftægtsmand

Ved folketællingen den **1. februar 1880** er Anders Jensen daglejer og bor til leje (er indsidder) i et hus i Udløbets huse i Borup sogn, Roskilde amt. Han bor sammen med sin kone og deres børn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Jensen	45	Gift	Husfader og indsidder, dagleier i agerbruget
Karen Kirstine Larsen	40	Gift	Husmoder
Hanne Marie Jensen	13	Ugift	Deres børn
Anders Jensen	11	Ugift	Deres børn
Rasmus Jensen	8	Ugift	Deres børn
Ane Lisbet Jensen	6	Ugift	Deres børn
Marie Christiane Jensen	3	Ugift	Deres børn
Marie Sophie Jensen under	1 aar	Ugift	Deres børn

På et tidspunkt mellem april 1888 (hvor datteren Ane Elisabeth konfirmeres) og februar 1890 (ved folketællingen) flytter Anders Jensen med familie fra Udløbet i Borup sogn i Roskilde amt til Regnemark by (eller Regnemark Ås, hvor de bor da Anders dør i 1892) i Kimmerslev sogn, Roskilde amt (der er ikke langt mellem de to steder, men de ligger i hvert sit sogn). Begge steder er de indsiddere (dvs. bor til leje) i et hus.

Ved folketællingen den **1. februar 1890** bor Anders Jensen med sin familie i Regnemark by i Kimmerslev sogn, Roskilde amt. Anders slår sten (stenhugger):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Jensen	55	Gift	Husfader, Stinslaar
Karen Kirstine Larsen	50	Gift	Husmoder
Marie Kristiane Jensen	13	Ugift	Barn
Maren Sofie Jensen	10	Ugift	Barn
Lasine Vilhelmine Jensen	6	Ugift	Barn
Johanne Madsen	86	Enke	Under fattigforsørgelse

Anders Jensen døde den **16. september 1892**. Han var da indsidder (boede til leje) i Regnemarks Ås i Kimmerslev sogn, Roskilde amt. Han blev begravet den 21. september 1892 på Kimmerslev kirkegård.

- 11. Karen Kirstine Larsen.** Hun blev født den 30. oktober 1839 i Dyndet huse i Vigersted sogn, Sorø amt og døbt den 8. december 1839 i Vigersted kirke.

Ved folketællingen den **1. februar 1840** er Karen Kirstine 3 måneder gammel og bor med sine forældre og bror til leje (indsiddere) i et hus i Vigersted by i Vigersted sogn, Sorø amt:

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Andersen	36	Gift	Indsidder og Dagleier
Christiane Nielsdatter	31	Gift	Hans Kone
Anders Larsen	5	Ugift	Deres Barn
Karen Kirstine Larsdatter	1	Ugift	Deres Barn

Ved folketællingen den **1. februar 1845** bor Karen Kirstine med sine forældre og bror fortsat til leje (indsiddere) i et hus i Vigersted by i Vigersted sogn, Sorø amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Andersen	40	Gift	Indsidder og arbejdsmand
Christiane Nielsdatter	35	Gift	Hans kone
Anders Larsen	10	Ugift	Deres Barn
Karen Kirstine Larsen	5	Ugift	Deres Barn
Niels Larsen	2	Ugift	Deres Barn

Ved folketællingen den **1. februar 1850** er Karen Kirstine 10 år, og hun er sammen med sin familie flyttet til Udløbet i Borup sogn, Roskilde amt. De bor i et hus, hvor der bor yderligere en familie:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Andersen	46	Gift	Husmand, daglejer, husfader
Christiane Nielsdatter	41	Gift	Hans Kone
Anders Larsen	15	Ugift	Deres børn
Karen Kirstine Larsen	11	Ugift	Deres børn
Niels Larsen	7	Ugift	Deres børn
Ole Larsen	55	Enke	Aftægtsmand, daglejer
Ane Larsen	37	Ugift	Hans Husholderske
Ane Kirstine Larsen	13	Ugift	Hendes Børn
Johanne Jensen	7	Ugift	Hendes Børn
Bodil Larsen	3	Ugift	Hendes Børn

Karen Kirstine blev konfirmeret den **15. april 1854** i Borup kirke, Roskilde amt.

Ved folketællingen den **1. februar 1855** er Karen Kirstine 15 år og tjenestepige hos en familie på en gård i Borup by, Borup sogn, Roskilde amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Pedersen	39	Gift	Gaardmand, Husfader
Bodil Jensen	39	Gift	Hans kone
Ane Marie Jensen	8	Ugift	Deres datter
Karen Kirstine Larsen	16	Ugift	Tjenestefolk
Ane Lisbeth Olsen	16	Ugift	Tjenestefolk
Anders Jensen	16	Ugift	Tjenestefolk

Karen Kirstine fødte den **10. februar 1859** et barn uden for ægteskab. Hun boede da hos sine forældre i Udløbet i Borup sogn. Som barnefader blev udlagt **Jens Jensen**, soldat, søn af Jens Pedersen i Agerup (landsby i Vigersted sogn, Sorø amt).

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Barn af Karen Kirstine Larsen og Jens Jensen:
i **Niels Jensen**, født den 10. februar 1859.

Karen Kirstine Larsen blev gift med **Anders Jensen** den **16. marts 1861** i Ringsted (i Sct. Bendts kirke).

Se ovenfor ane nr. 10 Anders Jensen vedr. deres fælles børn mv.

Anders Jensen, Karen Kirstines mand, døde den **16. september 1892** i Regnemarks Ås i Kimmerslev sogn, Roskilde amt.

Efter mandens død flyttede Karen Kirstine flere gange men blev sandsynligvis boende i Kimmerslev sogn eller i nabosognene ind til sin død.

Hun er ikke fundet i Kimmerslev sogn ved folketællingen i 1901, men ved folketællingen den **1. februar 1906** boede hun hos en familie i et hus i Kimmerslev by i Kimmerslev sogn, Roskilde amt. Hun bærer efternavnet Jensen (efter sit ægteskab) og lever af fattighjælp:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jørgen Jørgensen	13/6 1873	Gift	Husfader, Banearbejder
Anna Jørgensen	14/11 1873	Gift	Husmoder
Karen Jensen	30/10 1839	Enke	Fattighjælp
Anders Jørgensen	5/2 1897	Ugift	Barn
Karl Jørgensen	4/12 1899	Ugift	Barn
Jensine Jørgensen	24/2 1901	Ugift	Barn

Ved folketællingen i 1911 er Karen Kirstine Larsen ikke at finde i Kimmerslev sogn.

Ved folketællingen den **1. februar 1916** boede Karen Kirstine i et hus (matrikel nr. 7d) hos en familie i Regnemark Banke i Kimmerslev sogn, Roskilde amt. Hun lever af fattighjælp og angives at være slægtning til familien, hun bor hos (slægtskabsforholdet er ukendt):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Frederik Jensen	9/2 1864		Husfader, Arbejdsmand og Jordbrug
Karen Marie Jensen	14/2 1869		Husmoder
Ole Jensen	22/1 1905		Barn
Ernst Jensen	3/1 1908		Barn
Marie Jensen	21/1 1895	Ugift	Ung Pige i Huset
Evord Petersen	11/12 1915		Barn
Karen Kirstine Jensen	30/10 1839	Enke	Slægtning, Fattihjælp

Karen Kirstine Larsen døde den **23. marts 1917** i Regnemarks Bakke, Kimmerslev sogn, Roskilde amt og blev begravet den 27. marts 1917 på Kimmerslev kirkegård.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre

D.1.1 Marie Christiane Jensens farfar og farmor og deres aner (Kays tipoldeforældre)

Figur 16. Figuren viser relationen mellem Kay (ane nr. 1) og Marie Christiane Jensen (ane nr. 5, kaldet Marie) og hendes aner på faderens side (ane nr. 10, 20, 21 etc.).

Ane nr. 10 (Anders Jensen, Marie Christiane Jensens far) er beskrevet ovenfor, mens ane nr. 20, 21, 40, 41, 42 og 43 (angivet på figuren) – og deres kendte forfædre (nr. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 og 164) - beskrives i kapitlet nedenfor.



20. Jens Sørensen. Han blev født ca. 1795 (hans fødsel er ikke fundet i Ringsted landsogn, hvor hans søskende er født).

Ved folketællingen den **1. februar 1801** var Jens Sørensen 5 år og boede med sine forældre i Ringsted Kloster i Ringsted landsogn, Sorø amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Søren Jensen	32	Gift	Manden, Vangmand??
Maren Sørensdatter	31	Gift	Konen
Jens Sørensen	5	Ugift	Søn af dem
Søren Sørensen	3	Ugift	Søn af dem
Lars Sørensen	1	Ugift	Søn af dem
Birte Sørensen	63	Enke	Konens Moder, Lever af Børnene

Jens Sørensen blev gift med **Johanne Madsdatter** den **29. maj 1830** i Sct. Bendts kirke i Ringsted.

Børn af Jens Sørensen og Johanne Madsdatter:

- i **Søren Jensen**, født den 26. januar 1831.
10. ii **Anders Jensen**, født den 16. februar 1834, død den 16. september 1892.
- iii **Ane Elisabeth Jensen**, født den 4. oktober 1835.
- iv **Niels Jensen**, født den 6. september 1839.

Ved folketællingen den **18. februar 1834** er Jens Sørensen 39 år og skomager. Han bor sammen med sin kone og børn i et hus i Havbyrd i Ringsted landsogn, Sorø amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Sørensen	39	Gift	Skoemager
Johanne Madsdatter	30	Gift	Hans Kone
Søren Jensen	4	Ugift	Deres Børn
Anders Jensen	1	Ugift	Deres Børn
Ællen Hansdatter	64	Enke	Forsørges af Dem

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Ved folketællingen den **1. februar 1840** er Jens Sørensen 45 år og almisselem, dvs. han er fattig og lever af almisse. Han bor sammen med sin kone og børn på en gård i Havbyrd i Ringsted landsogn, Sorø amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Sørensen	45	Gift	Almisselem
Johanne Madsdatter	35	Gift	Hans Kone
Søren Jensen	9	Ugift	Deres Barn
Anders Jensen	6	Ugift	Deres Barn
Ane Jensen	4	Ugift	Deres Barn
Niels Jensen	1	Ugift	Deres Barn

Jens Sørensen døde den **10. august 1843** i Havbyrd i Ringsted landsogn, Sorø amt og blev begravet den 13. august 1843 på Ringsted kirkegård.

- 21. Johanne Madsdatter.** Hun blev født i 1802 i Havbyrd i Ringsted landsogn, Sorø amt. Hun blev hjemmedøbt og efterfølgende den 1. august 1802 fremstillet i kirken (Sct. Bendts kirke i Ringsted).

Johanne blev gift med **Jens Sørensen** den **29. maj 1830** i Sct. Bendts kirke i Ringsted. Se ovenfor vedr. ane nr. 10 Anders Jensen og deres fælles børn mv.

Johannes mand, Jens Sørensen, døde den **10. august 1843**.

Johanne blev gift anden gang med **Jens Rasmussen** den **27. september 1844** i Sct. Bendts kirke i Ringsted. Han var født den 16. januar 1817 i Havbyrd i Ringsted landsogn, Sorø amt og døbt den 2. marts 1817 i Ringsted (i Sct. Bendt kirke).

Ved folketællingen den **1. februar 1845** bor Johanne Madsdatter og Jens Rasmussen til leje (indsidder) i et hus i Havbyrd i Ringsted landsogn, Sorø amt. De bor sammen med Johannes børn fra første ægteskab (er anført som "Deres børn"):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Rasmussen	29	Gift	Inderste og Skrædder
Johanne Madsdatter	42	Gift	Hans Kone
Søren Jensen	15	-	Deres Børn
Anders Jensen	11	-	Deres Børn
Anna Elisabeth Jensen	10	-	Deres Børn

Ved folketællingen den **1. februar 1850** bor Johanne Madsdatter (her fejlagtigt kaldt Jensdatter) og Jens Rasmussen til leje (indsidder) i et hus i Havbyrd i Ringsted landsogn, Sorø amt. De bor sammen med Johannes barn fra første ægteskab (er anført som "Deres børn"). I huset bor tillige en enke og hendes barn. Det er formentlig enken, der ejer huset:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Kjersten Jensdatter	52	Enke	Husmandsenke, uden jord
Jens Sørensen	7	Ugift	Hendes barn
Jens Rasmussen	38	Gift	Indsidder og skrædder
Johanne Jensdatter	50	Gift	Hans Hustru
Anna Elisabeth Jensen	15	Ugift	Deres barn

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre

Ved folketællingen den **1. februar 1855** bor Johanne Madsdatter og Jens Rasmussen til leje (er indsiddere) hos en husmand og hans familien i et hus i Havbyrd i Ringsted landsogn, Sorø amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Pedersen	37	Gift	Huusmand, Dagleier, Huusfader
Ane Nielsdatter	35	Gift	Hans Kone
Poul Jensen	11	Ugift	Deres Børn
Niels Jensen	10	Ugift	Deres Børn
Sidse Marie Jensen	4	Ugift	Deres Børn
Jens Peter Jensen	1	Ugift	Deres Børn
Jens Rasmussen	39	Gift	Indsidder, Skrædder, Huusfader
Johanne Madsdatter	52	Gift	Hans Kone

Ved folketællingen den **1. februar 1860** bor Johanne Madsdatter og Jens Rasmussen i et hus i Havbyrd i Ringsted landsogn, Sorø amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Rasmussen	43	Gift	Huusmand, Skrædder, Huusfader
Johanne Madsdatter	57	Gift	Hans Kone
Lars Madsen	62	Gift	Huusmand, Dagleier og Huusfader
Ane Kirstine Pedersen	56	Gift	Hans Kone
Marie Larsen	27	Ugift	Deres Datter
Hans Peder Larsen	1	Ugift	Deres Datter Søn

Ved folketællingen den **1. februar 1870** bor Johanne Madsdatter og Jens Rasmussen i fattighuset i Havbyrd i Ringsted landsogn, Sorø amt, hvor de forsørges:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Rasmussen	53	Gift	Huusfader, Forsøges af Fattigvæsnet
Johanne Madsdatter	66	Gift	Huusmoder, Forsøges af Fattigvæsnet
Marie Petersen	56	Enke	Huusmoder, Forsøges af Fattigvæsnet
Maren Jensen	35	Ugift	Huusmoder, Forsøges af Fattigvæsnet
Ane Marie	10	Ugift	Datter, Forsøges af Fattigv.
Jens Peter	6	Ugift	Søn, Forsøges af Fattigv.
Hans Peter	4	Ugift	Søn, Forsøges af Fattigv.
Stine Madsen	33	Enke	Huusmoder, Forsøges af Fattigvæsnet
Hans Christian Madsen	2	Ugift	Søn, Forsøges af Fattigvæsnet
Maren Nielsen	63	Gift	Huusmoder, Forsøges af Fattigvæsnet
Ane Petersen	60	Gift	Huusmoder, Forsøges af Fattigvæsnet

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Ved folketællingen den **1. februar 1880** bor Johanne Madsdatter og Jens Rasmussen forsat i fattighuset i Havbyrd i Ringsted landsogn, Sorø amt, hvor der ialt er registreret 17 fattiglemmer. Johanne og Jens er nu henholdsvis 76 år og 63 år.

Jens Rasmussen, Johanne Madsdatters anden mand, døde den **18. juli 1881** i Havbyrd i Ringsted landsogn, Sorø amt og blev begravet den 22. juli 1881 på Ringsted kirkegård.

Registreringen af Johannes død er derimod ikke fundet.

D.1.1.1 Marie Christiane Jensens oldeforældre på faderens side (Kays tip-tip-oldeforældre)

- 40. Søren Jensen.** Han blev født i 1773 i Torpet i Ringsted landsogn, Sorø amt og døbt den 25. april 1773 i Ringsted (i Sct. Bendt kirke).

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Søren 14 år gammel. Han tjener på en gård i Tolstrup i Ringsted landsogn, Sorø amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Christensen	59	Gift	Huusbonde, Gaardmand
Anna Larsdatter	51	Gift	Hustru
Jacob Olsen	16	Ugift	Tienestefolk
Søren Jensen	14	Ugift	Tienestefolk
Kirstine Christensdatter	22	Ugift	Tienestefolk

Søren Jensen blev gift med **Maren Sørensdatter** (vielsen er ikke fundet i kirkebøgerne).

Børn af Søren Jensen og Maren Sørensdatter:

20. i **Jens Sørensen**, født ca. 1795, død den 10. august 1843.
- ii **Søren Sørensen**, døbt den 25. februar 1798.
- iii **Lars Sørensen**, døbt den 27. juli 1800.
- iv **Peder Sørensen**, døbt den 1. januar 1803.
- v **Johanne Sørensdatter**, døbt den 17. marts 1805, begravet den 28. september 1806.
- vi **Hans Sørensen**, døbt den 18. maj 1807.
- vii **Johanne Sørensdatter**, døbt den 3. marts 1809, begravet den 24. oktober 1813.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** var Søren Jensen 31 år og boede med sin kone og børn i Ringsted Kloster i Ringsted Landsogn, Sorø amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Søren Jensen	32	Gift	Manden, Vangmand??
Maren Sørensdatter	31	Gift	Konen
Jens Sørensen	5	Ugift	Søn af dem
Søren Sørensen	3	Ugift	Søn af dem
Lars Sørensen	1	Ugift	Søn af dem
Birte Sørensen	63	Enke	Konens Moder, Lever af Børnene

Søren Jensen døde den **18. januar 1819** i et hus (Bomhuset) ved Nørrebom i Ringsted landsogn, Sorø amt og blev begravet den 22. januar 1819 på Ringsted kirkegård. Han angives da at være husmand.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre

40. Søren Jensen var søn af:

80. Jens Sørensen. Han blev født ca. 1734.

Han blev gift med **Karen Mortensdatter** den **5. oktober 1768** i Ringsted (i Sct. Bendt kirke) (trolovet den 7. juni 1768).

Børn af Jens Sørensen og Karen Mortensdatter:

- i **Søren Jensen**, døbt den 24. maj 1770, begravet den 4. juni 1770.
- ii **Morten Jensen**, døbt den 24. maj 1770, begravet den 5. august 1770.
- iii Dødfødt dreng, begravet den 1. december 1771.
- 40. iv **Søren Jensen**, døbt den 25. april 1773, død den 18. januar 1819.
- v **Maren Jensdatter**, døbt den 12. november 1775.

1770 (ved sønnerne Morten og Sørenes dåb): Jens Sørensen er husmand i Torpet i Ringsted landsogn, Sorø amt.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** var Jens Sørensen daglejer og boede med sin kone og datteren Maren i Bomhuset i Ringsted landsogn, Sorø amt. I huset boede yderligere en familie:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Otte Pedersen	45	Gift	Huusbonde, Dagleier og Husmand
Karen Ibsdatter	39	Gift	Hustru
Hans Ottesen	9	Ugift	Søn
Kirsten Ottensdatter	12	Ugift	Datter
Margrete Ottensdatter	6	Ugift	Datter
Anna Ottensdatter	4	Ugift	Datter
Jens Sørensen	53	Gift	Huusbonde, Dagleier
Karen Mortensdatter	50	Gift	Hustru
Maren Jensdatter	9	Ugift	Datter

Jens Sørensen døde i **december 1794** og blev begravet den 28. december 1794 på Sct. Bendts kirkegård i Ringsted, Sorø amt. På dødstidspunktet var Jens 62 år og boede i Bomhuset i Ringsted landsogn.

81. Karen Mortensdatter. Hun blev født ca. 1737.

41. Maren Sørensdatter. Hun blev født i 1771 i Tolstrup i Ringsted landsogn, Sorø amt og døbt den 1. april 1771 i Sct. Bendts kirke i Ringsted.

Maren Sørensdatter blev gift første gang med **Søren Jensen** den **5. oktober 1768** i Ringsted. Se ovenfor ane nr. 40 Søren Jensen vedr. deres fælles børn mv.

Søren Jensen, Maren Sørensdatter første mand, døde den **18. januar 1819**.

Maren Sørensdatter blev gift anden gang med **Lars Andersen** den **22. maj 1819** i Ringsted (i Sct. Bendt kirke). Han var født ca. 1783.

Maren Sørensdatter døde den **31. januar 1833** i Bomhuset i Ringsted landsogn, Sorø amt og blev begravet den 8. februar 1833 på Ringsted kirkegård.

41. Maren Sørensdatter var datter af:

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

82. Søren Hansen.

Han blev gift med **Birte Larsdatter**. Datoen for deres vielse er ikke læsbar i kirkebogen, men de blev trolovet den 4. oktober 1766 i Ringsted i Sorø amt. Søren var da ca. 24 år gammel, mens Birte var ca. 27 år gammel.

Børn af Søren Hansen og Birte Larsdatter:

- i **Peder Sørensen**, døbt den 29. marts 1767.
- ii **Ole Sørensen**, døbt den 12. marts 1769.
- 41. iii **Maren Sørensdatter**, døbt den 1. april 1771, død den 31. januar 1833.

Søren Hansen døde i **marts 1772** i Tolstrup i Ringsted landsogn, Sorø amt og blev begravet den 27. marts 1772 på Sct. Hans kirkegård i Ringsted. Han anføres da at være dragon, 30 år gammel.

82. Søren Hansen var søn af:

164. Hans Olsen.

Han var gårdmand i Havbyrd i Ringsted landsogn, Sorø amt.

Barn af Hans Olsen:

- 82. i **Søren Hansen**, født ca. 1742, begravet den 27. marts 1772.

83. Birte Larsdatter.

Der er lidt forvirring om Birtes efternavn. Ved folketællingen i 1801 (se nedenfor) er hun anført som Birte Sørensen. Birtes mand har altså heddet Søren, og hun er derfor Sørensen Birte, hvilket optælleren har anført ved folketællingen (optælleren har sandsynligvis ikke kendt hendes efternavn).

Ved Birtes død i 1821 er hendes efternavn anført som Pedersdatter, og det anføres, at hun er enke efter Peder Jensen. Der er dog ganske meget der taler for, at det i de nævnte tilfælde er den "rigtige" Birte Larsdatter og at det rigtige efternavn er Larsdatter (som det bl.a. anføres da hun bliver gift anden gang, med Peder Jensen).

Birte Larsdatter blev gift første gang med **Søren Hansen** (trolovet den **4. oktober 1766**).

Børn af Birte Larsdatter og Søren Hansen:

- i **Peder Sørensen**, døbt den 29. marts 1767.
- ii **Ole Sørensen**, døbt den 12. marts 1769.
- 41. iii **Maren Sørensdatter**, døbt den 1. april 1771, død den 31. januar 1833.

Søren Hansen, Birtes første mand, døde i 1772 og blev begravet den 27. marts 1772.

Birte Larsdatter blev gift anden gang med **Peder Jensen** den **22. marts 1782** i Ringsted.

Barn af Birte Larsdatter og Peder Jensen:

- iv **Søren Pedersen**, døbt den 11. august 1782.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** bor Birte Larsdatter sammen med sin anden mand Peder Jensen og deres fælles søn i Havbyrd i Ringsted landsogn, Sorø amt:

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Jensen	67	Gift	Huusbonde, Huusmand
Birte Larsdatter	47	Gift	Hustru
Søren Pedersen	5	Ugift	Søn af 2. Ægteskab

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Birte Larsdatter blevet enke. Hun bor nu hos sin datter Maren fra første ægteskab og hendes familie i Ringsted Kloster i Ringsted landsogn, Sorø amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Søren Jensen	32	Gift	Manden, Vangmand??
Maren Sørensdaughter	31	Gift	Konen
Jens Sørensen	5	Ugift	Søn af dem
Søren Sørensen	3	Ugift	Søn af dem
Lars Sørensen	1	Ugift	Søn af dem
Birte Sørens	63	Enke	Konens Moder, Lever af Børnene

Birte Larsdatter døde **den 21. oktober 1821** i Nørre Bomhuset i Ringsted landsogn, Sorø amt og blev begravet den 28. oktober 1821 på Ringsted kirkegård.

- 42. Mads Svendsen.** Han blev født i februar 1767 i Ringsted Landsogn, Sorø amt og døbt den 1. marts 1767 i Ringsted (i Sct. Bendts kirke).

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Mads Svendsen 20 år og bor med sine forældre og storebror på deres gård i Havbyrd i Ringsted landsogn, Sorø amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Svend Madsen	50	Gift	Huusbonde, Gaardmand
Kirsten Nielsdatter	48	Gift	Hustru
Carsten Svendsen	25	Ugift	Søn
Mads Svendsen	18	Ugift	Søn
Anna Madsdatter	17	Ugift	Tienestepige

Mads Svendsen blev gift med **Mette Hansdatter** den **3. januar 1794** i Ringsted (i Sct. Bendts kirke) (trolovet den 20. november 1793).

Børn af Mads Svendsen og Mette Hansdatter:

- i **Jens Madsen**, døbt den 25. maj 1797.
- ii **Karen Madsdatter**, døbt den 11. januar 1801.
21. iii **Johanne Madsdatter**, hjemmedøbt, fremstillet i kirken den 1. august 1802.
- iv **Kirsten Madsdatter**, hjemmedøbt, fremstillet i kirken den 7. juli 1805.
- v **Christen Madsen**, døbt den 26. maj 1808.
- vi **Lisbeth Madsdatter**, døbt den 12. maj 1811, begravet den 30. maj 1813.
- vii **Lisbeth Madsdatter**, døbt den 25. september 1814.

Ved trolovelsen med Mette Hansdatter **november 1793** oplyses, at Mads Svendsen er landgevorben soldat i Havbyrd (en gevorben soldat er en hvervet soldat).

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Mads Svendsen 34 år og er fæster på en gård i Havbyrd i Ringsted landsogn, Sorø amt. Han bor sammen med sin kone og børn, samt en tjenestepige:

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Mads Svendsen	34	Gift	Hosponde, Gaarfæster
Mette Hansdatter	33	Gift	Konen
Jens Madsen	4	Ugift	Sønnen af dem
Karen Madsdatter	1	Ugift	Datteren af dem
Johanne Nielsdatter	18	Ugift	Tieneste Pige

Ved folketællingen den **18. februar 1834** er Mads Svendsen 66 år (angivelsen er ikke helt nøjagtig ved folketællingen). Han er fortsat gårdmand på en gård i Havbyrd i Ringsted landsogn, Sorø amt. Han bor sammen med sin kone og 2 af deres børn, samt en tjenestedreng:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Mads Svendsen	70	Gift	Gaardmand
Mette Hansdatter	69	Gift	Hans Kone
Kristen Madsen	26	Ugift	Deres Børn
Elisabet Madsdatter	20	Ugift	Deres Børn
Kristian Hansen	16	Ugift	Tjenestedreng.

Mads Svendsen døde den **8. juli 1834** i Havbyrd i Ringsted landsogn, Sorø amt og blev begravet den 13. juli 1834 i Ringsted.

42. Mads Svendsen var søn af:

84. Svend Madsen. Han blev født ca. 1724.

Han var gårdmand i Havbyrd i Ringsted landsogn, Sorø amt.

Han blev gift med **Kirsten Nielsdatter**.

Børn af Svend Madsen og Kirsten Nielsdatter:

- i **Carsten Svendsen**, født ca. 1760.
- ii **Inger Svendsdatter**, døbt den 17. februar 1765.
- 42. iii **Mads Svendsen**, døbt den 1. marts 1767, død den 8. juli 1834.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Svend Madsen gårdmand i Havbyrd i Ringsted landsogn, Sorø amt. Han oplyses at være 50 år (han er formentlig nogle år ældre) og bor med sin kone og børn på gården:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Svend Madsen	50	Gift	Huusbonde, Gaardmand
Kirsten Nielsdatter	48	Gift	Hustru
Carsten Svendsen	25	Ugift	Søn
Mads Svendsen	18	Ugift	Søn
Anna Madsdatter	17	Ugift	Tienestepige

Ved folketællingen den **1. februar 1801** oplyses Svend Madsen at være 75 år. Han bor sammen med sin kone i Havbyrd i Ringsted landsogn, Sorø amt. De bor til leje (er indsiddere) og lever af aftægt fra deres tidligere gård. Ved folketællingen er de listet op lige efter sønnen med sin familie. Det er derfor sandsynligt at de bor til leje hos sønnen.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Sven Madsen	75	Gift	Manden, Insidder. Lever af Aftægt fra Gaarden forhen
Kirsten Nielsdatt	74	Gift	Konen

Svend Madsen døde i **februar 1807** i Havbyrd i Ringsted landsogn, Sorø amt og blev begravet den 1. marts 1807 på Sct. Hans' kirkegård i Ringsted. Han oplyses da at være 84 år.

85. Kirsten Nielsdatter. Hun blev født ca. 1726.

43. Mette Hansdatter. Hun blev født i 1769 i Havbyrd i Ringsted landsogn, Sorø amt og døbt den 16. maj 1769 i Ringsted.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Mette Hansdatter tjenestepige hos sin storebror, der er gårdmand i Havbyrd i Ringsted landsogn, Sorø amt. Mettes anden bror, Christen Hansen, tjener også hos storebroderen:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jørgen Hansen	38	Gift	Huusbonde, Gaardmand
Karen Hansdatter	30	Gift	Hustru
Hans Jørgensen	4	Ugift	Søn
Lisbet Jørgensdatter	5	Ugift	Datter
Johanna Jørgensdatter	2	Ugift	Datter
Christen Hansen	26	Ugift	Tienestefolk, Gevorben Soldat
Mette Hansdatter	17	Ugift	Tienestefolk
Kirsten Matthiasdatter	10	Ugift	Tienestefolk

Mette Hansdatter blev gift med **Mads Svendsen** den **3. januar 1794** i Ringsted, se ovenfor ane nr. 42 Mads Svendsen vedr. deres fælles børn mv.

Mette Hansdatter døde den **21. februar 1835** i Havbyrd i Ringsted landsogn, Sorø amt og blev begravet den 27. februar 1835 i Ringsted.

43. Mette Hansdatter var datter af:

86. Hans Mortensen. Han var født ca. 1728.

Han blev gift med **Cathrine Nielsdatter** (trolovet den 20. april 1751 i Ringsted).

Børn af Hans Mortensen og Cathrine Nielsdatter:

- i **Jørgen Hansen**, døbt den 14. januar 1753.
- ii **Inger Hansdatter**, døbt den 1. januar 1758.
- iii **Christen Hansen**, døbt den 27. september 1761.
- iv **Johanna Hansdatter**, døbt den 17. februar 1765.
- 43. v **Mette Hansdatter**, døbt den 16. maj 1769, død den 21. februar 1835.
- vi **Maria Hansdatter**, døbt den 5. juli 1773.

I **1769** (ved datteren Mettes dåb) er Hans Mortensen gårdmand i Havbyrd i Ringsted landsogn, Sorø amt.

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

I Oeders Efterretninger fra **1771** angives Hans Mortensen at være 48 år (dvs. født ca. 1723) og gårdmand i Ringsted købstad, Sorø amt. Han er gift i sit første ægteskab. Konen er 41 år (dvs. født ca. 1730) og ligeledes i sit første ægteskab.

Hans Mortensen døde i **juli 1778** i Havbyrd i Ringsted landsogn, Sorø amt og blev begravet den 21. juli 1778 på St. Hans' kirkegård i Ringsted.

87. Cathrine Nielsdatter. Hun blev født ca. 1730.

Cathrines mand Hans Mortensen dør i 1778, se ovenfor ane nr. 86.

Cathrine er ikke at finde ved folketællingen i 1787. Ved den tælling er sønnen Jørgen gårdmand i Havbyrd i Ringsted landsogn, Sorø amt, og hans søskende Mette og Christen er tjenestefolk på gården, men moderen bor der ikke.

Hun kan derfor være død før folketællingen i 1787, men hun er ikke fundet død i Ringsted Købstad og landsogn frem til 1787. Det er heller ikke fundet, at hun skulle have giftet sig igen.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre

D.1.2 Marie Christiane Jensens morfar og mormor og deres aner (Kays tipoldeforældre)

Figur 17. Figuren viser relationen mellem Kay (ane nr. 1) og Marie Christiane Jensen (ane nr. 5, kaldet Marie) og hendes aner på moderens side (ane nr. 11, 22, 23 etc.).

Ane nr. 11 (Karen Kirstine Larsen, Marie Christiane Jensens mor) er beskrevet ovenfor, mens ane nr. 22, 23, 44, 45, 46 og 47 (angivet på figuren) – og deres kendte forfædre (nr. 88 og 89) - beskrives i kapitlet nedenfor.



22. Lars Andersen. Han blev født den 18. maj 1804 i Borup i Borup sogn, Roskilde amt. Han blev hjemmedøbt den 19. maj 1804 og efterfølgende den 8. juli 1804 fremstillet i Borup kirke

Ved folketællingen den **18. februar 1834** er Lars Andersen tjenestekarl på Kaabeksgaard i Kværkeby sogn, Sorø amt. Han er da 29 år.

Han blev gift med **Christiane Nielsdatter** den **17. maj 1834** i Vigersted kirke, Sorø amt.

Børn af Lars Andersen og Christiane Nielsdatter:

- i **Anders Larsen**, født den 20. januar 1836.
- ii **Karen Kirstine Andersen**, født den 18. februar 1837, død den 10. marts 1837.
- 11. iii **Karen Kirstine Larsen**, født den 30. oktober 1839, død den 23. marts 1917.
- iv **Niels Larsen**, født den 12. november 1843.
- v **Anne Marie Larsen**, født den 8. juni 1845, død den 18. januar 1847.
- vi **Ane Marie Larsen**, født den 2. april 1851.
- vii **Hans Larsen**, født den 16. juni 1855.

Ved folketællingen den **1. februar 1840** er Lars Andersen daglejer og bor til leje (er indsidder) i et hus i Vigersted by i Vigersted sogn, Sorø amt. Han bor sammen med sin kone og deres børn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Andersen	36	Gift	Indsidder og Dagleier
Christiane Nielsdatter	31	Gift	Hans Kone
Anders Larsen	5	Ugift	Deres Barn
Karen Kirstine Larsdatter	1	Ugift	Deres Barn

Ved folketællingen den **1. februar 1845** er Lars Andersen arbejdsmand og bor til leje (indsidder) i et hus i Vigersted by i Vigersted sogn, Sorø amt. Han bor sammen med sin kone og deres børn:

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Andersen	40	Gift	Indsiddet og arbejdsmand
Christiane Nielsdatter	35	Gift	Hans kone
Anders Larsen	10	Ugift	Deres Barn
Karen Kirstine Larsen	5	Ugift	Deres Barn
Niels Larsen	2	Ugift	Deres Barn

Den **1. juni 1847** flytter Lars Andersen og Christiane Nielsdatter fra Vigersted sogn i Sorø amt til Borup sogn i Roskilde amt. Vigersted og Borup sogne ligger i hvert sit amt men er nabosogne. I Vigersted sogn boede Lars Andersen med sin familie til leje i et hus i Vigersted by. De flyttede til Udløbet i Borup sogn. Udløbet er en samling huse. De anføres også at bo til leje (er indsiddere) i Udløbet.

Ved folketællingen den **1. februar 1850** bor Lars Andersen og hans familie i Udløbet i Borup sogn i Roskilde amt. Lars er husmand og daglejer. I huset bor tillige en aftægtsmand samt hans husholderske med sine børn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Andersen	46	Gift	Husmand, daglejer, Huusfader
Christiane Nielsdatter	41	Gift	Hans Kone
Anders Larsen	15	Ugift	Deres børn
Karen Kirstine Larsen	11	Ugift	Deres børn
Niels Larsen	7	Ugift	Deres børn
Ole Larsen	55	Enke	Aftægtsmand, daglejer
Ane Larsen	37	Ugift	Hans Husholderske
Ane Kirstine Larsen	13	Ugift	Hendes Børn
Johanne Jensen	7	Ugift	Hendes Børn
Bodil Larsen	3	Ugift	Hendes Børn

Ved folketællingen den **1. februar 1855** bor Lars Andersen og hans familie fortsat i et hus i Udløbet i Borup sogn i Roskilde amt. Lars er husmand og daglejer:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Andersen	51	Gift	Husmand, husfader og daglejer
Christiane Nielsdatter	46	Gift	Hans kone
Niels Larsen	12	Ugift	Deres børn
Ane Marie Larsen	4	Ugift	Deres børn

Ved folketællingen den **1. februar 1860** bor Lars Andersen og hans kone og deres to yngste børn fortsat i et hus i Udløbet i Borup sogn i Roskilde amt (det yngste barn er døbt Hans men er anført som Jens). Lars er daglejer. Hos dem bor desuden drengen Niels, der er søn af deres datter Karen Kirstine Larsen (han er født uden for ægteskab):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Andersen	56	Gift	Dagleier. Husfader
Christiane Nielsdatter	51	Gift	Hans Kone
Ane Marie Larsen	9	Ugift	Deres Barn
Jens Larsen	5	Ugift	Deres Barn
Niels Jensen	1	Ugift	Dattersøn

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre

Ved folketællingen den **1. februar 1870** bor Lars Andersen og Christiane Nielsen i et hus i Dyndet i Borup sogn, Roskilde amt (Dyndet er en samling huse). I huset bor 2 familier. Den ene familie er Anders Jensen og Karen Kirstine Larsen. Den anden familie er deres datter og svigersøn, Anders Jensen og Karen Kirstine Larsen, med deres fem børn. Det ældste barn, Niels Jensen, er Karen Kirstines søn født uden for ægteskab før hun bliver gift med Anders. Både Lars Andersen og svigersønnen Anders Jensen arbejdsmænd. Desuden bor der Ole Andersen, der er en ældre aftægtsmand:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder:	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Andersen	66	Gift	Huufader, Arbejdsmand
Christiane Nielsen	59	Gift	Hans Kone
Anders Jensen	36	Gift	Huufader, Arbejdsmand
Karen Kirstine Larsen	31	Gift	Hans Kone
Niels Jensen	11	-	Deres Barn
Jens Peter Jensen	8	-	Ligeledes (deres barn)
Hans Frederik Jensen	6	-	Ligeledes (deres barn)
Hanne Marie Jensen	4	-	Ligeledes (deres barn)
Anders Jensen	1	-	Ligeledes (deres barn)
Ole Larsen	75	Enkemand	Aftægtsmand

Ved folketællingen den **1. februar 1880** bor Lars Andersen og hans kone fortsat i et hus i Udløbet i Borup sogn i Roskilde amt. De er nu blevet aftægtsfolk:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Andersen	75	Gift	Aftægtsmand
Christiane Nielsen	70	Gift	Aftægtskone

Lars Andersen døde den **6. februar 1881** i Udløbet i Borup sogn, Roskilde amt og blev begravet den 11. februar 1881 på Borup kirkegård.

- 23. Christiane Nielsdatter.** Hun blev født den 16. juni 1809 i Vigersted i Vigersted sogn, Sorø amt og døbt den 16. juli 1809 i Vigersted kirke.

Ved folketællingen den **18. februar 1834** er Christiane tjenestepige på Giesegaard (hovedgaard) i Norupøster sogn, Sorø amt. Hun er da 25 år.

Den **17. maj 1834** bliver hun gift med **Lars Andersen**, se ovenfor ane nr. 22 Lars Andersen vedr. deres fælles børn mv.

Lars Andersen, Christianes mand, døde den **6. februar 1881**. Christiane blev boende i huset i Udløbet i Borup sogn til sin død.

Christiane Nielsdatter døde den **6. maj 1888** i Udløbet i Borup sogn, Roskilde amt og blev begravet den 14. maj på Kimmerslev kirkegård, Sorø amt.

D.1.2.1 Marie Christiane Jensens oldeforældre på moderens side (Kays tip-tip-oldeforældre)

- 44. Anders Mogensen.** Han blev født ca. 1760.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Anders Mogensen tjenestekarl på en gård i Ortved i Vigersted sogn, Sorø amt. Han oplyses at være 27 år:

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Nielsen	70	Gift	Hosbonde, Bonde og Gaardbeboer
Ane Kirstine Jensdatter	45	Gift	Madmoder
Anders Mogensen	27	Ugift	Tienestefolk, Soldat
Peder Jensen	17	Ugift	Tienestefolk
Kirsten Nielsdatter	21	Ugift	Tienestefolk
Karen Andersdatter	16	Ugift	Tienestefolk

Han blev gift med **Sidse Nielsdatter**.

Børn af Anders Mogensen og Sidse Nielsdatter:

- i **Bodil Andersdatter**, født ca. 1788.
- ii **Kirsten Andersdatter**, født ca. 1796.
- iii **Anders Andersen**, født den 14. december 1799.
- 22. iv **Lars Andersen**, født den 18. maj 1804, død den 6. februar 1881.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Anders Mogensen husmand og savskærer (dvs. brændesaver) i Urup by i Borup sogn, Roskilde amt. Han bor sammen med sin kone og børn. Hans alder oplyses til 47 år, hvilket sandsynligvis er nogle år for meget:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Monsen	47	Gift	Mand, Huusmand med Jord og Savgskærer
Sidsel Nilsdatter	44	Gift	Hans Kone
Bodil Andersdatter	13	Ugift	Deres Børn
Kirsten Andersdatter	5	Ugift	Deres Børn
Anders Andersen	2	Ugift	Deres Børn

Anders Mogensen døde den 6. november 1826 i Urup i Borup sogn, Roskilde amt og blev begravet den 11. november 1826 på Borup kirkegård. Han anføres da at være aftægtsmand ved Urup, 72 år gammel.

44. Anders Mogensen var søn af:

88. Mogens Andersen. Han blev født ca. 1723.

Han blev gift med **Bodil Nielsdatter**. Vielsesdagen kendes ikke, men de blev trolovet den **10. september 1758** i Vigersted sogn, Sorø amt.

Børn af Mogens Andersen og Bodil Nielsdatter:

- 44. i **Anders Mogensen**, født ca. 1760.
- ii **Hans Mogensen**, født ca. 1763.
- iii **Jens Mogensen**, født ca. 1766.
- iv **Maren Mogensdatter**, født ca. 1771.

I Oeders Efterretninger fra **1771** angives Anders Mogensen at være 48 år (dvs. født ca. 1723) og husmand i Vigersted sogn, Sorø amt. Han er gift i sit første ægteskab. Konen er 35 år (dvs. født ca. 1736) og ligeledes i sit første ægteskab.

89. Bodil Nielsdatter. Hun blev født ca. 1736.

Hun døde i **maj 1772** i Ortved i Vigersted sogn, Sorø amt og blev begravet den 2. juni 1772 på Vigersted kirkegård.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre

45. Sidse Nielsdatter. Hun blev født ca. 1757.

46. Niels Jensen. Han blev født ca. 1766.

Han blev gift første gang med **Ane Andersdatter** den **15. maj 1791** i Gørslev kirke, Præstø amt (trolovet den 18. marts 1791).

Ane var født ca. 1762. Hun døde umiddelbart efter brylluppet i **maj 1791** i Gørslev sogn, Præstø amt og blev begravet den 25. maj 1791 på Gørslev kirkegård.

Niels Jensen blev gift anden gang med **Karen Hansdatter** den **24. juni 1792** i Terslev kirke, Sorø amt (trolovet den 25. maj 1792).

Karen var født ca. 1763.

Børn af Niels Jensen og Karen Hansdatter:

- i **Ane Nielsdatter**, født den 25. august 1794.
- ii **Christian Nielsen**, født den 30. april 1796.
- iii **Birthe Nielsdatter**, født den 26. august 1798.
- iv **Rasmus Nielsen**, født den 2. maj 1800.
- v **Maren Nielsdatter**, hjemmedøbt, fremstillet i kirken den 27. maj 1802.
- vi **Johanne Maria Nielsdatter**, født den 26. december 1804.
- 23. vii **Christiane Nielsdatter**, født den 16. juni 1809, død den 6. maj 1888.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Niels Jensen husmand i Gørslev sogn, Præstø amt. Han bor sammen med sin anden kone og deres børn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Jensen	36	Gift	Mand, Huusmand med Jord
Karen Hansdatter	38	Gift	Hans Kone
Christian Nielsen	5	-	Deres barn
Rasmus Nielsen	1	-	Deres barn
Ane Nielsdatter	7	-	Deres barn
Birthe Nielsdatter	3	-	Deres barn

På et tidspunkt mellem folketællingen 1. februar 1801 og maj 1802, hvor datteren Maren Nielsdatter døbes, flytter familien fra Bøgede Huse i Gørslev sogn i Præstø amt til Vigersted sogn i Sorø amt (sognene ligger meget tæt ved hinanden).

Karen Hansdatter, Niels Jensens anden kone, døde den **17. maj 1824** på Vigersted Mark i Vigersted sogn, Sorø amt og blev begravet den 25. maj 1824 på Vigersted kirkegård.

Niels Jensen gifter sig tredje gang med **Kirsten Jensdatter** den **18. oktober 1826** i Vigersted kirke.

Kirsten var født ca. 1776.

Ved folketællingen **18. februar 1834** er Niels Jensen husmand og lever af sin jordlod i Vigerslev by i Vigersted sogn, Sorø amt. Han bor sammen med sin tredje kone Kirsten Jensdatter og hendes søn Jens fra sit tidligere ægteskab:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Jensen	69	Gift	Huusmand og lever af sin

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Kirsten Jensdatter	58	Gift	Jordlod Hans Kone
Jens Pedersen	17	Ugift	Deres Søn

Ved folketællingen **1. februar 1840** er Niels Jensen fortsat husmand og lever af sin jordlod i Vigersted by i Vigerslev sogn, Sorø amt. Han bor fortsat sammen med sin tredje kone Kirsten Jensdatter (kaldes fejlagtigt Hansdatter ved tællingen) og hendes søn Jens fra sit tidligere ægteskab:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Jensen	75	Gift	Huusmand, lever af sin Jordlod
Kirsten Hansdatter	62	Gift	Hans Kone
Jens Pedersen	24	Ugift	Deres Søn

Niels Jensen døde den **29. juni 1841** i Vigersted i Vigersted sogn, Sorø amt og blev begravet den 5. juli 1841 på Vigersted kirkegård.

Niels Jensens tredje kone, Kirsten Jensdatter, døde den **12. juli 1852** i Vigersted i Vigersted sogn, Sorø amt og blev begravet den 17. juli 1852 på Vigersted kirkegård.

47. Karen Hansdatter. Hun blev født ca. 1763.

Hun er ikke med sikkerhed fundet ved folketællingen i 1787.

Hun blev gift med **Niels Jensen** den **24. juni 1792** i Terslev kirke, Sorø amt (trolovet den 25. maj 1792), se ovenfor ane nr. 46 Niels Jensen vedr. deres fælles børn mv.

Karen Hansdatter døde den **17. maj 1824** på Vigersted Mark i Vigersted sogn, Sorø amt og blev begravet den 25. maj 1824 på Vigersted kirkegård.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføældre	Tip-2-oldeforældre

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

E Kays morfar: Anton Severin Simonsen - og hans aner

Kays forfædre på hans morfars side stammer dels fra det tidligere Thisted amt i Thy, dels fra Nibe købstad og Sønderholm sogn i det tidligere Aalborg amt.

Kays morfar, Anton Severin Simonsen, er født (uden for ægteskab) i 1869 i Øsløs i Vester Han herred i det tidligere Thisted amt. Allerede da han er 4 måneder gammel flytter han sammen med sin mor til Hjørdemål sogn, ligeledes i Thisted amt. Hvis man kan tale om et yderste hjørne af Jylland, så må det være her: Begge sogne ligger i det yderste nordvestlige hjørne af Thy. Senere flytter Anton Severin sammen med sin mor til Ålborg, og da han er 27 år er han flyttet til Nordsjælland, hvor han bliver gift i Valby kirke i Frederiksborg amt.

Anton Severin Simonsens far, Anders Christian Simonsen, var født i Nibe købstad. Hans far var bødker, og Anders Christian Simonsen blev selv uddannet som bødker hos en bødkermester i Ålborg. Efter læretiden arbejder Anders Christian Simonsen som bødker forskellige steder, bl.a. i Løgstør og i Nykøbing Mors, hvor han i 1857 gifter sig med enken efter en bødker. Ægteskabet holdt dog meget kort tid, og Anders Christian Simonsen flytter tilbage til Løgstør. Efter nogle år ender han som bødker i Klim i Thy, og det er her han i 1869 bliver "udlagt barnefader" til Anton Severin, Kays morfar.

Anton Severin Simonsens mor, Else Cathrine Andersdatter, er - ligesom Anton Severin - født i det yderste, nordvestlige hjørne af Jylland, i Saarup i Ræhr sogn i Thisted amt. Hun lever et – i forhold til tiden - noget omtumlet liv. Som 18-årig flytter hun i 1853 hjemmefra, først til nabosognet for at tjene på en gård og året efter til Thisted, hvor hun ligeledes arbejder som tjenestepige. Hun arbejder i Thisted nogle år, hvorefter hun som knap 23-årig kommer tilbage til forældrene i Ræhr sogn, da hun er blevet gravid. Hun bor hjemme i et par år, hvorefter hun igen flytter til Thisted.

Else Cathrine arbejder så i Thisted ca. 1½ år. Derefter flytter hun tilbage til Ræhr sogn og i de kommende år arbejder hun som tjenestepige forskellige steder i landsognene i området. Da hun er 33 år bliver hun så i 1868 igen gravid uden for ægteskab. Hun føder (i 1869) sønnen Anton Severin Simonsen (Kays morfar) og bor derefter fortsat i Thy sammen med faderen (Anders Christian Simonsen) til denne søn samt Else Cathrines 10 år ældre søn.

Anders Christian Simonsen - faderen til Anton Severin - dør imidlertid allerede i 1871, hvorefter moderen Else Cathrine kort efter flytter ind hos og samme år gifter sig med Anders Christians bror, Severin Simonsen, der bor i et hus i Vester Hassing sogn lidt nord for Ålborg. Dette ægteskab holder dog ikke, og Else Cathrine flytter ind til Ålborg, hvor hun ved folketællingen i 1880 bor sammen med sønnen Anton Severin. Hun arbejder som syerske og bor alene sammen med sønnen. Derefter – formentlig i midten af 1880'erne - flytter de begge til Sjælland, hvor Anton Severin i 1896 bliver gift i Nordsjælland, mens Else Cathrine bor i København ind til sin død (i 1898).

Else Cathrine Andersdatters far, Anders Christian Nielsen, var søn af Niels Andersen, kaldet Niels Degn (efter sin far, der var degn). Niels Degn var husmand i Skinnerup lidt uden for Thisted i Thy. Han var søn af Anders Tilsted, der var den første faste skolelærer (sædedegn) i Skinnerup sogn i Thisted amt fra 1740 til sin død i 1774, hvor Anders' søn Poul (Niels Degns bror) overtager embedet.

Niels Degns kone, Else Mortensdatter (Anton Severin Simonsens oldemor, Kays tip-tipoldemor) var datter af en skudeskipperslægt fra Klitmøller i Thy. Fra 1500-tallet (og sikkert tidligere) og frem til 1800-tallet drev skudeskipperne med såkaldte sandskuder handel direkte fra strandene ved bl.a. Klitmøller, Vigsø og Løkken over Nordsøen mellem Danmark og Norge. Ejere og

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre

skippere på disse skuder havde gyldne tider i 16-1700-tallet, hvor de blev relativt velstående på sejlads med korn og andre landbrugsvarer til Norge og bl.a. tømmer, jernvarer (fx kakkelovne, gryder) og tjære den anden vej. Skudehandelen beskrives nærmere senere i dette kapitel.



Figur 18. De grønne markeringer angiver de sogne, som Kays aner kommer fra på morfaderens side (Anton Severin Simonsen).

På figur 18 er vist de sogne, som Kays morfar Anton Severin Simonsen og hans forfædre stammer fra.

- 6. Anton Severin Simonsen.** Han blev født den 20. februar 1869 i Øsløs by i Øsløs sogn, Thisted amt. Han blev hjemmedøbt den 23. februar 1869 i Øsløs og efterfølgende den 27. juni 1869 fremstillet i Hjordemaal kirke, Thisted amt.

Den 22. juni 1869, hvor Anton Severin er 4 måneder gammel, flytter han - sammen med moderen Else Cathrine Andersdatter - fra Øsløs sogn til Hjordemaal sogn, begge i Thisted amt.

Ved folketællingen den **1. februar 1870** bor Anton Severin Simonsen i Tved by i Tved og Korsøe distrikt, Hjordemaal sogn, Thisted amt. Han bor sammen med både sin far og mor (der ikke er gift), samt moderens søn fra et tidligere forhold, Christian Hermansen Møller ("uægte søn", dvs. født uden for ægteskab). Faderen anføres at være fraskilt. De bor til leje i et hus (er indsidere):

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Christian Simonsen	35	fsk [fraskilt]	Huusfader, Indsiddet, Bødker
Else Kathrine Andersen	34		Huusfader, Huusfolk
Christian Hermansin Møller	11		Huusfolkenes Barn
Anton Severin Simonsen	Under 1		Huusfolkenes Barn

Ved folketællingen den **1. februar 1880** er Anton Severin blevet 10 år. Han bor sammen med moderen i Aalborg købstad i Aalborg amt, hvor de bor på kvisten i Tiendeladen nr. 12 (matr. nr. 378).

I huset bor der 3 familier: I stueetagen bor et ældre pensioneret ægtepar (Christian Christensen på 76 og Else Sophie født Sørensen på 73 år, begge født i København) og på kvisten bor Else Cathrine og Anton Severin. På kvisten bor tillige Carl Nielsen, 57 år, der er arbejdsmand og ejer huset.

Anton Severins mor, Else Cathrine, ernærer sig som syerske. Hun er ene og angives at være fraskilt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Else Cathrine Simonsen, født Andersen	44	Fraskilt	Ernærer sig af Syning
Anthon Severin Simonsen	10	Ugift	Hendes Søn

Anton blev konfirmeret den **1. april 1883** i Sønderholm kirke i Aalborg amt. Det oplyses da, at han bor i Frejlev (Frejlev sogn, Aalborg amt, nabosogn til Sønderholm sogn) og at han er søn af ugifte Else Katrine Andersdatter og udlagte barnefader bødker Anders Kristian Simonsen.

Desuden er angivet præstens vurdering af Anton Severin:
Dom over Kundskab og Opførsel: Kundskab temmelig god. Opførsel mgd (meget godt).

Det vides ikke, hvornår Anton Severin er flyttet fra Aalborg, eller om moderen fortsat er boende i Aalborg, da Anton Severin bliver konfirmeret.

Det næste vi hører til Anton Severin er da han bliver gift med **Oline Johanne Kirstine Olsén** den **17. marts 1896** i Valby kirke, Frederiksborg amt (lysning den 23. februar 1896).

Ved vielsen bliver det oplyst, at Anton Severin bor i Hellerup. Det vides ikke hvor Anton Severin og Oline har mødt hinanden, men ved vielsen er Oline højgravid.

Barn af Anton Severin Simonsen og Oline Johanne Kirstine Olsén:

3. i **Elvira Kathrine Olivia Simonsen**, født den 24. april 1896, død den 15. marts 1969.

Se afsnit F vedrørende Oline Johanne Kirstine Olsén og hendes aner.

Anton Severin Simonsen døde allerede den **26. august 1898** i Dønnevælde i Græsted sogn, Fredensborg amt og blev begravet den 1. september 1898 på Græsted kirkegård. Han var da 29 år og blev angivet at være parcellist i Dønnevælde.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre



Figur 19. Oversigt over Anton Severin Simonsens aner (Kays morfar).

E.1 Anton Severin Simonsens forældre (Kays oldeforældre)

12. **Anders Christian Simonsen.** Han blev født den 17. august 1834 i Nibe sogn, Aalborg amt og døbt den 26. december 1834 i Nibe kirke.

Ved folketællingen den **1. februar 1840** er Anders Christian Simonsen 5 år. Han bor sammen med sine forældre i Voldborggyde, Søndre side, Nibe købstad, Aalborg amt. Faderen er bødker:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Simon Simonsen	53	Gift	Bødker
Ane Michelsen	46	Gift	Hans kone
Anders Christian Simonsen	6	-	Deres søn

Ved folketællingen den **1. februar 1845** er Anders Christian Simonsen 10 år. Han bor fortsat sammen med sine forældre i Voldborggyde i Nibe købstad, Aalborg amt. Faderen er bødkermester:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Simon Simonsen	58	Gift	Bødkermester
Anne Michelsdatter	53	Gift	Hans kone
Anders Christian	11	-	Deres søn

Anders Christian Simonsen blev konfirmeret den **15. april 1849** i Nibe kirke.

Ved folketællingen den **1. februar 1850** er Anders Christian Simonsen 15 år. Han er kommet i lære som bødker hos en bødkermester i Aalborg, Anders Jensen i Nørregade, Aalborg købstad, Aalborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Jensen	37	Gift	Bødker mest (født i Nibe)
Mette Marie Johansen	36	Gift	Hans kone (f. i Aalborg)
Niels Peter	7	Ugift	Deres barn (f. i Aalborg)
Johannes	5	Ugift	Deres barn (f. i Aalborg)
Otto Wenvig Poulsen	35	Ugift	Bødkersvend (f. i Aalborg)
Ludvig Barthman	28	Ugift	Bødkersvend (f. i Hanover)
Peder Chr Andersen	25	Ugift	Bødkersvend (f. i Jetsmark)
Anders Chr Simonsen	16	Ugift	Lærling (f. i Nibe)
Dorthea Berg	16	Ugift	Tjenestepige (f. i Nibe)

Ved folketællingen den **1. februar 1855** er Anders Christian Simonsen 20 år. Han er blevet udlært bødker og er blevet bødkersvend hos en bødkermester i Løgstør købstad, Løgsted sogn, Aalborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Mourist Pishelhøj	46	Gift	Bødker mester (født i Aalborg)
Dorthea Christine f. Christensen	38	Gift	Hans Kone (f. i Skivum s.)
Caroline Christine Pishelhøj	11	Ugift	Datter (f. i Randrup s.)
Christine Marie Pishelhøj	4	Ugift	Datter (f. i Løgstør)

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre

Petrea Kjerstine Pishelhøj	1	Ugift	Datter (f. i Løgstør)
Anders Christian Simonsen	21	Ugift	Bødkersvend (f. i Nibe)
Frederik Navndorf	23	Ugift	Bødkersvend (f. i Schaxen)
Niels Thuren Smidt	16	Ugift	Bødkerlærling (f. i Løgsted)
Ane Johanne Holm	20	Ugift	Tjenestepige (f. i Løgstør)

På et tidspunkt mellem februar 1855 og juli 1857 flytter Anders Christian Simonsen fra Løgstør i Løgsted sogn, Aalborg amt til Nykøbing på Mors i Thisted amt.

Det er uvist hvorvidt han bliver bødkersvend hos bødker Carl Schiermacher i Nykøbing, eller han først ankommer til Nykøbing efter den 24. maj 1856, hvor Schiermacher dør.

Det ligger imidlertid fast, at Anders Christian Simonsen den **5. juli 1857** gifter sig med Schiermachers enke **Ane Cathrine Panum** i Lødderup kirke på Mors i Thisted amt. Det oplyses, at Anders Christian på det tidspunkt bor i Nykøbing. Det var ikke ualmindeligt, at enken overtog svenden eller karlen, hvis manden døde. Det er derfor nærliggende at tro, at Anders Christian allerede var bødkersvend hos Schiermacher på det tidspunkt, hvor Schiermacher dør.

Det er uvist hvorfor ægteskabet indgås i Lødderup kirke (nabosogn til Nykøbing), når de begge bor i Nykøbing, ligesom vielsen er indskrevet i kirkebogen for Nykøbing sogn.

Ane Cathrine Panum var født den 21. juni 1819 i Nykøbing, og hun døde den 27. maj 1894 i Nykøbing. Ved vielsen var Ane Cathrine altså 38 år gammel, mens Anders Christian var 22 år.

Ægteskabet med Ane Cathrine Panum holdt imidlertid ikke, og allerede ved folketællingen den **1. februar 1860** oplyses, at de er fraskilte. Anders Christian Simonsen er nu 25 år og han er flyttet tilbage til bødkermester Piselhøj i Løgstør, Løgsted sogn, Aalborg amt, hvor han igen er blevet bødkersvend:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Mourits Piselhøi	51	Gift	Bødkermester, hufader
Dorthea Christine født Christensen	43	Gift	Hans kone
Caroline Christine Piselhøi	16	Ugift	Deres barn
Petrea Kirstine Piselhøi	6	Ugift	Deres barn
Janus Piselhøi	1	Ugift	Deres barn
Jensine Dorthea Piselhøi	1	Ugift	Deres barn
Anders Christian Simonsen	26	Fraskilt	Bødkersvend
Madsine Berthelsdatter	21	Ugift	Tjenestepige

Næste gang vi finder Anders Christian Simonsen er i **1869**, hvor drengen Anton Severin Simonsen den 27. juni fremstilles i Hjørdemål kirke i Thisted amt. Anton Severin er født den 20. februar 1869 i Øsløs by i Øsløs sogn, Thisted amt, søn af Else Cathrine Andersdatter. Det oplyses i Hjørdemål kirkebog, at Anders Christian Simonsen er udlagt barnefader, og at han er bødker i Klim (Klim sogn ligger tæt ved Øsløs sogn, begge i Thisted amt).

Barn af Anders Christian Simonsen og Else Cathrine Andersdatter:

6. ii **Anton Severin Simonsen**, født den 20. februar 1869, død den 26. august 1898.

Ved folketællingen den **1. februar 1870** bor Anders Christian Simonsen sammen med Else Cathrine Andersdatter i et hus i Tved by i Hjørdemål sogn, Thisted amt:

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Christian Simonsen	35	Fsk (fraskilt)	Huusfader, indsidder, bødker
Else Kathrine Andersen	34	Ugift	Huusfader
Christian Hermansin Møller	11	Ugift	Huusfaderens Barn
Anton Severin Simonsen	Under 1 Aar	Ugift	Husfaders Barn

Drengen Christian Hermansen Møller er Else Cathrine Andersdatters søn fra et tidligere forhold ("uægte barn"), se nedenfor.

Else Cathrine og Anders Christian bor altså sammen, men er ikke gift.

Allerede et år senere dør Anders Christian. Den **14. januar 1871** bliver han fundet død på Hillerslev Mark, og han bliver begravet den 22. januar 1871 på Tved kirkegård i Thisted amt. Han var da 36 år og angives i kirkebogen som bødker og fraskilt mand. Der er ikke yderligere oplysninger omkring hans død – blot at han findes død på Hillerslev Mark. Vinteren 1870-71 var kold – en isvinter med tilfrosne bælder og sund. Men det vides ikke om Anders Christian er frosset ihjel.

- 13. Else Cathrine Andersdatter.** Hun blev født den 2. maj 1835 i Saarup i Ræhr sogn, Thisted amt og døbt den 24. maj 1835 i Ræhr kirke

Ved folketællingen den **1. februar 1840** er hun knap 5 år og bor med sine forældre på en gård i byen Saarup i Ræhr sogn, Thisted amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Chr. Nielsen	38	Gift	Gaardmand
Ane Pedersdatter	27	Gift	Hans kone
Else Cathrine Andersdatter	5	Ugift	Deres datter
Karen Marie Jacobsdatter	61	Enke	Aftægtskone

Karen Marie Jakobsdatter er Ane Pedersdatters mor (Else Cathrines mormor).

Ved folketællingen den **1. februar 1845** er Else Cathrine knap 10 år og bor med sine forældre i et hus i Ræhr by i Ræhr sogn, Thisted amt. Forældrene er altså fraflyttet den gård de tidligere boede på:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Nielsen	43	Gift	Huusmand, lever af sin jordlod
Ane Pedersdatter	32	Gift	Hans kone
Else Andersdatter	10	-	Deres barn
Nicoline Andersdatter	3	-	Deres børn
Karen Jacobsdatter	65	Enke	Huusmoders moder, der her har ophold

Ved folketællingen den **1. februar 1850** er Else Cathrine knap 15 år og bor fortsat med sine forældre i et hus i Ræhr sogn, Thisted amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Chr. Nielsen	49	Gift	Huusfader, huusmand
Ane Pedersdatter	39	Gift	Hans kone

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre

Else Cathrine Andersdatter	15	-				Deres barn
Nicoline Andersdatter	8	-				Deres barn
Jens Andersen	6	-				Deres barn
Marie Andersdatter	6	-				Deres barn

Else Cathrine blev konfirmeret i **1850** i Ræhr kirke, Thisted amt.

Den 20. maj 1853 flytter Else Cathrine Andersdatter fra Ræhr sogn til Nors sogn, begge i Thisted amt. I Ræhr sogn boede hun hjemme hos forældrene. I Nors sogn skal hun tjene på Skibstedgaard. Else Cathrine er da 18 år.

Else Cathrine tjener på Skibstedgaard i Nors sogn ind til **1854**, hvor hun flytter til Thisted. Hun anføres da med "Godt Skudsmaal".

Ved folketællingen den **1. februar 1855** er Else Cathrine 19 år og tjenestepige hos en gartnerfamilie i Thisted:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Mørk Jensen	47	Gift	Gartner, huusfader
Christiane Lund	38	Gift	Hans kone
Ane Jensen	7	Ugift	Deres barn
Jens Pether Jensen	5	Ugift	Deres barn
Mads Christian Jensen	3	Ugift	Deres barn
Lauritz Jensen	2	Ugift	Deres barn
Maren Jensen	1	Ugift	Deres barn
Else Cathrine Andersen	20	Ugift	Tjenestepige
Caroline Pedersen	15	Ugift	Tjenestepige

Den 21. april 1858 anmelder Else Cathrine sin ankomst til Ræhr sogn, Thisted amt, hvor hun skal bo hos forældrene. Hun er nu knap 23 år og ankommer fra Thisted, hvor hun har boet siden 1854. Hun er nu blevet gravid og flytter hjem til forældrene kort før hun skal nedkomme.

Hun må være ankommet til Ræhr sogn lidt før anmeldelsesdatoen, idet hun føder sit "uægte" barn, Christian Hermansen Møller, allerede den 9. april i Saarup i Ræhr sogn.

Christian Hermansen Møller bliver hjemmedøbt i Saarup i Ræhr sogn den 12. april 1858 og efterfølgende den 18. august 1858 fremstilles i Ræhr kirke. I kirkebogen oplyses, at den udlagte barnefader er **Herman Christensen Møller**, der er tømrer. Det oplyses, at han "er for tiden i Viborg men var da Fruentimmeret blev besvangret hos Tømmermester Tetens i Thisted".

Barn af Else Cathrine Andersdatter og Herman Christensen Møller:

i **Christian Hermansen Møller**, født den 9. april 1858.

Ved folketællingen den **1. februar 1860** bor Else Cathrine fortsat i Saarup i Ræhr sogn, Thisted amt. Hun bor i et hus sammen med faderen (moderen er død i august 1858), sine mindre søskende samt sin søn Christian, der nu er knap 2 år:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Chr. Nielsen	58	Enkemand	Husmand, huusfader
Else Cathrine Andersdatter	25	Ugift	Hans datter, huusholderske
Jens Andersen	15	Do	Hans barn
Marie Andersen	15	Do	Hans barn

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Christian Hermansen Møller 2 Do Plejebarn

Den 2. november 1860 flytter Else Cathrine tilbage til Thisted fra Ræhr sogn. Hun anføres da at være tjenestepige og 25½ år gammel. Sønnen Christian, der er 2 år, bliver formentlig boende hos Else Cathrines far i Saarup i Ræhr sogn.

Den 14. maj 1862 flytter Else Cathrine så igen fra Thisted tilbage til Ræhr sogn. Hun anføres da at være tjenestepige og 27 år gammel.

Else Cathrine bor i Ræhr sogn ind til den **1. november 1867**, hvor hun flytter til Sennels sogn, der ligesom Ræhr sogn ligger i Thisted amt. I Sennels sogn skal Else Cathrine være tjenestepige (anført som 'tjenestetyende' i kirkebogen).

Efter et halvt år i Sennels sogn flytter Else Cathrine i **maj 1868** til Vester Torup sogn, ligeledes i Thisted amt. Også her skal hun være tjenestepige. Hun er da 33 år gammel.

Else Cathrine er i Vester Torup sogn i et år, idet hun den **1. maj 1869** meddeler sin afrejse fra sognet og oplyser, at hun flytter til Øsløs sogn, ligeledes i Thisted amt, hvor hun skal være tjenestepige. Else Cathrine må dog være flyttet til Øsløs sogn tidligere, idet hun den 23. februar 1869 får hjemmedøbt sin søn Anton Severin i Øsløs (han blev født den 20. februar 1869).

Kort efter, den **22. juni 1869**, meddeler Else Cathrine sin afgang fra Øsløs sogn, og hun flytter til Hjørdemål sogn, der ikke ligger langt fra Øsløs sogn (begge i Thisted amt).

Den **27. juni 1869** bliver Anton Severin fremstillet i Hjørdemål kirke. Som forældre til barnet anføres "*Fruentimeret Ane Kathrine Andersdatter og udlagt Barnefader Bødker Anders Christian Simonsen i Kliim*". Klim er nabosogn til Vester Torup sogn, hvor Ane Cathrine formentlig har boet på det tidspunkt, hvor hun blev "besvangret".

Barn af Else Cathrine Andersdatter og Anders Christian Simonsen:

6. ii **Anton Severin Simonsen**, født den 20. februar 1869, død den 26. august 1898.

Ved folketællingen den **1. februar 1870** er Else Cathrine Andersdatter flyttet sammen med Anders Christian Simonsen, og de bor sammen med deres fælles søn til leje (er indsidder) i et hus i Tved by i Hjørdemål sogn, Thisted amt. Desuden bor der drengen Christian Hermansen Møller, der er Else Cathrines søn fra et tidligere forhold ("uægte barn"), se ovenfor.

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Christian Simonsen	35	Fsk (fraskilt)	Huufader, indsidder, bødker
Else Kathrine Andersen	34	Ugift	Huufader Huufader
Christian Hermansen Møller	11	Ugift	Huufaderens Barn
Anton Severin Simonsen	Under 1 Aar	Ugift	Huufaders Barn

Else Cathrine og Anders Christian står anført som henholdsvis 'ugift' og 'fraskilt'. De bor altså sammen, men er ikke gift.

Allerede et år senere dør Anders Christian (den **14. januar 1871**). Han er da 36 år, mens Else Cathrine er 35 år gammel.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre

Kort efter Anders Christians død flytter Else Cathrine formentlig fra Tved. Hun flytter til Vester Hassing, der ligger lidt nord for Ålborg (Vester Hassing sogn, Ålborg amt), hvor hun bliver husholderske hos Anders Christians bror, Severin Simonsen.

Severin Simonsens kone, Karen Kirstine Jensen, var død nogle år tidligere (december 1864), og Severin har haft brug for en husholderske. Allerede samme år, den **29. august 1871** gifter de sig i Vester Hassing kirke. På det tidspunkt anføres Else Cathrine at være husholderske i Vester Hassing, mens Severin er tømrer og husejer i Vester Hassing.

Ægteskabet holder dog ikke, og Else Cathrine og Severin bliver skilt. Det er dog uvist hvornår de bliver skilt, og hvornår Else Cathrine flytter fra Vester Hassing.

Først ved folketællingen den **1. februar 1880** har vi igen oplysninger om Else Cathrine. Hun er da 44 år og er da sammen med sønnen Anton Severin (10 år) flyttet til Aalborg købstad, Aalborg amt, hvor de bor på kvisten i Tiendeladen nr. 12 (matr. nr. 378). Her ernærer Else Cathrine sig som syerske:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Else Cathrine Simonsen, født Andersen	44	Fraskilt	Ernærer sig af Syning
Anthon Severin Simonsen	10	Ugift	Hendes Søn

Else Cathrine angives at være fraskilt. I huset bor der 3 familier: I stueetagen et ældre pensioneret ægtepar (Christian Christensen på 76 år og Else Sophie født Sørensen på 73 år, begge født i København) og på kvisten bor som nævnt Else Cathrine og Anton Severin. På kvisten bor tillige Carl Nielsen, 57 år, der er arbejdsmand og ejer af huset.

Else Cathrines søn, Anton Severin, bliver konfirmeret i 1883 i Sønderholm kirke i Aalborg amt. Det oplyses da i kirkebogen, at han bor i Frejlev (Frejlev sogn, Aalborg amt, nabosogn til Sønderholm sogn) og er "søn af ugifte Else Katrine Andersdatter", men der gives ingen oplysninger om hvor Else Cathrine bor.

Ved folketællingen i 1890 er Else Cathrine ikke fundet. Hun bor ikke på samme adresse i Aalborg som i 1880.

Else Cathrines førstefødte søn, Christian Hermansen Møller, der er født i 1858, er ved folketællingen den 1. februar 1885 flyttet til København. Han bor i Landemærket 29 i bagstuen, hvor han bor med sin kone Ane Cathrine Jacobine Lovise Petersen. Han oplyses at være møllersvend.

Else Cathrine flytter ligeledes til København, og formentlig omkring samme tidspunkt som sønnen Christian, dvs. **ca. 1885**.

Det vides dog som nævnt ikke hvor hun har opholdt sig efter folketællingen i 1880. Ikke før hun den **1. maj 1892** meddeler til Københavns Politi, at hun er flyttet til Møllegade 23a i stuen på Nørrebro i København, og at hun er syerske. Hun er da 56 år gammel. Der var pligt til at meddele tilflytning til København, men det vides ikke om Else Cathrine er flyttet til København tidligere end 1892 uden at meddele det, eller om hun har boet andre steder.

Ved folketællingen den **1. februar 1895** bor Else Cathrine fortsat i Møllegade 23a, stuen, på Nørrebro i København (det er ikke angivet hvorvidt det er i lejligheden til højre eller til venstre). Hun oplyser ved tællingen, at hun var 50 år gammel, da hun kom til København, dvs. i 1885, hvilket tyder på, at Else Cathrine er flyttet til København før 1892. Else Cathrine deler lejligheden med en kurvemagermester, Ernst Friedrich Reiche, der er enkemand og 75 år gammel (hun er formentlig logerende hos ham). Else Cathrine står

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

anført som 'slægting' til denne mand (hvilket der dog ikke er noget der tyder på er korrekt – manden er født i Tyskland og kom til København som 22-årig).

Da Else Cathrines søn Anton Severin den **17. maj 1896** bliver gift i Valby kirke i Frederiksborg amt, anføres det i kirkebogen, at han er "Søn af Else Katrine Andersdatter i Kjøbenhavn".

Ernst Friedrich Reiche, som Else Cathrine bor hos/er logerende hos, dør den **11. februar 1898** i Møllegade 23. Det kan antages, at Else Cathrine derefter flytter fra Møllegade 23.

Da Else Cathrines søn Anton Severin dør den **26. august 1898** i Græsted sogn i Frederiksborg amt, anføres det i kirkebogen, at "Afdødes moder som er enke bor nu på Frederiksberg".

Else Cathrine dør den **26. september 1898** på Jyllandsvej 15, Frederiksberg og bliver begravet den 2. oktober 1898 på Frederiksberg Assistens kirkegård (også kaldet Solbjerg kirkegård). Hun var da 63 år gammel og det oplyses, at hun var enke efter tømmermester Severin Simonsen. Som dødsårsag er anført "Mb. Cordis", dvs. morbus cordis = hjertesygdom.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre

E.1.1 Anton Severin Simonsens farfar og farmor og deres aner (Kays tipoldeforældre)

Figur 20. Figuren viser relationen mellem Kay (ane nr. 1) og Anton Severin Simonsen (ane nr. 6) og hans aner på faderens side (ane nr. 12, 24, 25 etc.).

Ane nr. 12 (Anders Christian Simonsen, Anton Severin Simonsens far) er beskrevet ovenfor, mens ane nr. 24, 25, 48, 49, 50 og 51 (angivet på figuren) – og deres kendte forfædre (nr. 100, 101, 102 og 103) - beskrives i kapitlet nedenfor.



24. Simon Simonsen. Han blev født i 1787 i Nibe købstad, Aalborg amt og døbt den 17. juni 1787 i Nibe kirke.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Simons far død i januar samme år. Simon bor sammen med sine søskende og moderen samt moderens søster. De bor i Middelgade i Nibe købstad, Aalborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anne Marie Nielsdatter	38	Ugift	2de Systeme, bøder garn og spinder hamp
Bolette Catrine Nielsdatter	40	Enke(mand)	2de Systeme
Nicolaj Simonsen	11	Ugift	Hendes barn af 1. ægteskab
Anne Catrine	10	Ugift	Hendes barn af 1. ægteskab
Søren Simonsen	9	Ugift	Barn af 1. ægteskab
Karen Simonsdatter	7	Ugift	Barn af 1. ægteskab
Marie Simonsdatter	4	Ugift	Barn af 1. ægteskab
Simon Simonsen	1	Ugift	Barn af 1. ægteskab
Sicilia Simonsdatter	1	Ugift	Barn af 1. ægteskab

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Simon – sammen med sin storebror - kommet i lære som bødker hos en bødtermester i Søndergade i Aalborg købstad, Aalborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Jensen Kiersgaard	35	Gift	Huusbonde, Bødker Mæster
Ellen Kierstine	28	Gift	Hans Kone
Niels Petter	8	Ugift	Deres Søn
Jens Kiersgaard	6	Ugift	Deres Søn
Mette Petria	5	Ugift	Deres Datter
Bergithe	2	Ugift	Deres Datter
Ellen Larsdatter	70	Enke	Hans Kones Moder
Søren Sørensen	26	Ugift	Bødker Swend, Land Geworben Soldat
Hans Levegrun	21	Ugift	Bødker Swend

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Christen Jensen	19	Ugift	Bødker Swend, Sør Lomit ??
Peder Hansen	22	Ugift	Bødker Swend
Jens Nielsen	18	Ugift	Lære Dreng
Jens Christensen	24	Ugift	Lære Dreng
Søren Simonsen	20	Ugift	Lære Dreng
Simon Simonsen	14	Ugift	Lære Dreng
Pouline Budich	21	Ugift	Tieneste Pige

Simon Simonsen blev gift med **Anne Michelsdatter** den **18. december 1818** i Nibe kirke.

Børn af Simon Simonsen og Anne Mikkelsdatter:

- i **Bollette Marie Simonsen**, født den 30. oktober 1818.
 - ii **Michael Simonsen**, født den 11. august 1821.
 - iii **Severin Simonsen**, født den 11. september 1824.
 - iv **Maren Kirstine Simonsen**, født den 16. august 1832.
12. v **Anders Christian Simonsen**, født den 17. august 1834.

Ved folketællingen den **18. februar 1834** er Simon bødker. Han bor sammen med sin kone og deres børn i Nørbækstræde i Nibe købstad, Aalborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Simon Simonsen	48	Gift	Bødker
Ane Michelsdatter	42	Gift	Hans kone
Michael Simonsen	13	Ugift	Deres søn
Severin Simonsen	10	Ugift	Deres søn
Boelethe Marie Simonsen	16	Ugift	Deres datter

Ved folketællingen den **1. februar 1840** bor Simon og hans kone og sønnen Anders Christian i Voldborggyde, Søndre side, Nibe købstad, Aalborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Simon Simonsen	53	Gift	Bødker
Ane Michelsen	46	Gift	Hans kone
Anders Christian Simonsen	6	-	Deres søn

Ved folketællingen den **1. februar 1845** bor Simon og hans kone og søn fortsat i Voldborggyde i Nibe købstad, Aalborg amt. Simon er bødkerfører:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Simon Simonsen	58	Gift	Bødkerfører
Anne Michelsdatter	53	Gift	Hans kone
Anders Christian	11	-	Deres søn

Simon Simonsen døde den **15. juni 1849** i Nibe købstad og blev begravet den 21. juni 1849 på Nibe kirkegård.

- 25. Anne Michelsdatter.** Hun blev født i 1793 i Nibe købstad, Aalborg amt. Hun blev hjemmedøbt og efterfølgende den 30. juni 1793 fremstillet i Nibe kirke.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Anne 7 år. Hun bor sammen med sin mor og søskende i Tyvedalsgaden i Nibe købstad, Aalborg amt (faderen døde i 1795). Moderen er anført med efternavnet Lambretzdatter. Hendes far hed Anders Lambertsen og Marens efternavn var derfor Andersdatter, men hendes far er måske blevet kaldt Lambert:

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Maren Lambretzdatter	36	Enke	Enke efter første ægteskab. Ernærer sig ved Fiskeriet
Karen Marie Mikkelsdatter	11	Ugift	Hendes Datter
Christiane Mikkelsdatter	8	Ugift	Hendes Datter
Anna Mikkelsdatter	8	Ugift	Hendes Datter
Kirsten Lambretzdatter	70	Ugift	Hendes Faster

Anne Michelsdatter blev gift med **Simon Simonsen** den **18. december 1818** i Nibe kirke. Se ovenfor vedr. ane nr. 24 Simon Simonsen og deres fælles børn mv.

Simon Simonsen døde den **15. juni 1849**. Mens Simon levede, boede han sammen med Anne Michelsen i Voldborggyde i Nibe købstad, Aalborg amt.

Ved folketællingen den **1. februar 1850**, hvor Simon er død, bor Anne Michelsdatter fortsat i Voldborggyde, men nu alene. I huset bor tillige et ægtepar med deres søn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Ane Mickelsdatter	58	Enke	
Anders Pedersen	49	Gift	Daglejer
Karen Jensdatter	46	Gift	Hans Kone
Jens Peter Andersen	10	Ugift	Deres Søn

Anne Michelsdatter døde den **25. februar 1879** i Løgstør, Aalborg amt og blev begravet den 2. marts 1879 på Nibe kirkegård. På dødstidspunktet har hun formentlig boet hos sønnen Michael Simonsen i Løgstør.

E.1.1.1 Anton Severin Simonsens oldeforældre på faderens side (Kays tip-tip-oldeforældre)

48. Simon Danielsen. Han blev født ca. 1731.

Han blev gift med **Bolette Cathrine Nielsdatter** den **22. oktober 1772** i Nibe kirke, Aalborg amt.

Børn af Simon Danielsen og Bolette Cathrine Nielsdatter:

- i **Nicolay Simonsen**, døbt i august 1773.
- ii **Anne Cathrine Simonsdatter**, døbt den 26. februar 1775.
- iii **Søren Simonsen**, hjemmedøbt, fremstillet i kirken den 8. december 1776, begravet den 7. februar 1778.
- iv **Søren Simonsen**, hjemmedøbt, fremstillet i kirken den 29. november 1778.
- v **Karen Simonsdatter**, hjemmedøbt, fremstillet i kirken den 17. september 1780.
- vi **Marie Simonsdatter**, døbt den 7. september 1783.
24. vii **Simon Simonsen**, døbt den 17. juni 1787, død den 15. juni 1849.
- viii **Cicilia Simonsdatter**, døbt den 17. juni 1787, begravet den 29. februar 1788.

Det har ikke været muligt at afdække Simon Danielsens profession i Nibe. Han var måske bødker, som 2 af hans sønner blev, eller fisker som den tredje søn. Der var relativt mange bødkere i Nibe som følge af byens placering i forhold til sildefiskeri på Limfjorden. Mange af sildene blev nedsaltet (i tønder) og var en vigtig eksportvare.

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Simon Danielsen døde i **1787** i Nibe købstad og blev begravet den 11. januar 1787 på Nibe kirkegård.

I kirkebogen står der anført ved hans død: "Ao. 1787. Januarius. d: 11te Simon Daniels: blev en Morgen funden død paa Fiorden. 56 Aar".

49. Bolette Cathrine Nielsdatter. Hun blev født ca. 1748.

Hun blev gift første gang med **Simon Danielsen** den **22. oktober 1772** i Nibe kirke, Aalborg amt.

Se ovenfor vedr. Simon Danielsen (ane nr. 48) og deres fælles børn mv.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Bolettes mand, Simon Danielsen, netop død. Bolette bor sammen med sine børn og sin ugifte søster i Middelgade i Nibe købstad, Aalborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anne Marie Nielsdatter	38	Ugift	2de System, bøder garn og spinder hamp
Bolette Cathrine Nielsdatter	40	Enke(mand)	2de System
Nicolaj Simonsen	11	Ugift	Hendes barn af 1. ægteskab
Anne Cathrine	10	Ugift	Hendes barn af 1. ægteskab
Søren Simonsen	9	Ugift	Barn af 1. ægteskab
Karen Simonsdatter	7	Ugift	Barn af 1. ægteskab
Marie Simonsdatter	4	Ugift	Barn af 1. ægteskab
Simon Simonsen	1	Ugift	Barn af 1. ægteskab
Sicilia Simonsdatter	1	Ugift	Barn af 1. ægteskab

Bolette Cathrine Nielsdatter blev gift anden gang med **Jørgen Christensen Røes** den **30. december 1790** i Nibe kirke, Aalborg amt (trolovet den 15. oktober 1790).

Barn af Jørgen Christensen Røes og Bolette Cathrine Nielsdatter:
ix **Maren Jørgensdatter**, døbt den 5. august 1792.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** bor Bolette sammen med sin anden mand Jørgen Christensen Røes, der er murermester, og deres fælles barn Maren Jørgensdatter, samt Bolettes datter Marie fra første ægteskab. De bor i Fjordgade i Nibe købstad, Aalborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jørgen Røes	33	Gift	Mand, Muermester
Bolette Cathrine Nielsdatter	52	Gift	Hans kone
Maren Jørgensdatter	5	Ugift	Deres Datter
Marie Simonsdatter	18	Ugift	Konens Datter

Bolette Cathrine Nielsdatter døde den **23. februar 1821** i Nibe købstad, Aalborg amt og blev begravet den 2. marts 1821 på Nibe kirkegård.

50. Michel Hansen. Han blev født i 1767 i Nibe købstad, Aalborg amt og døbt den 26. april 1767 i Nibe kirke.

Han blev konfirmeret den **18. april 1784** i Vokslev kirke, Aalborg amt.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Michel Hansen 20 år og sejler med sildekaag (en mindre, sejlførende fiskerbåd, der især blev anvendt i Limfjorden øst for Løgstør). Han bor sammen med sine forældre i Store Nørregade i Nibe købstad, Aalborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Hans Christensen	48	Gift	Hosbonde, skrædder
Karen Michelsdatter	67	Gift	Hustrue
Michal Hansen	22	Ugift	Deres søn, farer med en sildekaag

Michel Hansen blev gift med **Maren Andersdatter** den **24. oktober 1788** i Nibe kirke, Aalborg amt (trolovet den 29. august 1788).

Børn af Michel Hansen og Maren Andersdatter:

- i **Karen Marie Michelsdatter**, hjemmedøbt, fremstillet i kirken den 25. juli 1790.
- 25. ii **Anne Michelsdatter**, hjemmedøbt, fremstillet i kirken den 30. juni 1793, død den 25. februar 1879.
- iii **Christiana Michelsdatter**, hjemmedøbt, fremstillet i kirken den 30. juni 1793, død den 6. marts 1873.

Michel Hansen blev kaldt Michel Hansen Skrædder, formentlig fordi hans far var skrædder i Nibe. Michel Hansen selv var fisker (angivet ved folketællingen i 1787).

Michel Hansen døde i **maj 1795** i Nibe købstad, Aalborg amt og blev begravet den 4. juni 1795 på Nibe kirkegård. Det angives da, at han var 29 år gammel.

50. Michel Hansen var søn af:

100. Hans Christensen. Han blev født ca. 1739.

Han blev gift med **Karen Michelsdatter**.

Børn af Hans Christensen og Karen Michelsdatter:

- 50. i **Michel Hansen**, døbt den 26. april 1767, begravet den 4. juni 1795.
- ii **Christen Hansen**, døbt den 1. oktober 1769.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Hans Christensen 48 år og skrædder. Han bor i Store Nørregade i Nibe købstad, Aalborg amt sammen med sin kone Karen Michelsdatter, der er 67 år og deres søn Michel, der er 22 år og sejler med sildekaag. En sildekåg er en mindre, sejlførende fiskerbåd, der især blev anvendt i Limfjorden øst for Løgstør.

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Hans Christensen	48	Gift	Hosbonde, skrædder
Karen Michelsdatter	67	Gift	Hustrue
Michal Hansen	22	Ugift	Deres søn, farer med en sildekaag

Ved folketællingen den **1. februar 1801** bor Hans Christensen og Karen Michelsdatter i Sønderbomsgade i Nibe købstad, Aalborg amt. I huset bor yderligere et ægtepar:

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Morten Pedersen Toldboe	57	Gift, begge i første ægteskab	Husbonde, Styrmand
Mette Andersdatter	53	Gift	Hans kone
Ane Chatrine Toldboe	10	Ugift	deres Datter
Hans Christensen	67	Gift, begge i første ægteskab	Husbonde, Skrædder
Maren Mikkelsdatter	81	Gift	Hans kone

101. Karen Michelsdatter. Hun blev født ca. 1720

Hun døde i **oktober 1805** i Nibe købstad, Aalborg amt og blev begravet den 30. oktober 1805 på Nibe kirkegård.

51. Maren Andersdatter Hun blev født ca. 1764.

Hun blev konfirmeret den **12. april 1781** i Vokslev kirke, Aalborg amt.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** anføres Maren at være 24 år. Hun bor sammen med sin far og stedmoderen Maren Rasmusdatter samt to halvsøskende. De bor i Sønderboms Vestergade i Nibe købstad, Aalborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Lambretsen	63	Gift	Hosbond, skomager
Maren Rasmusdatter	42	Gift	Hustrue
Maren Andersdatter	24	Ugift	Af 1. ægteskab
Sidsel Marie	12	Ugift	Barn af sidste ægteskab
Catrine Andersdatter	6	Ugift	Barn af sidste ægteskab
Christen Rasmusen	37	Ugift	Hustruens broder farer med en sildkaag.

Maren Andersdatter bliver gift med **Michel Hansen** den **24. oktober 1788** i Nibe kirke, Aalborg amt (trolovet den 29. august 1788). Se ovenfor ane nr. 51 Michel Hansen vedr. deres fælles børn mv.

Michel Hansen dør i **1795**. Maren er da ca. 30 år og gifter sig ikke igen senere, hvilket må siges at være noget atypisk for tiden.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Maren Andersdatter således enke. Hun bor sammen med sine børn samt en faster. De bor i Tyvedalsgade i Nibe købstad, Aalborg amt (Maren er anført med efternavnet Lambretzdatter. Hendes far hed Anders Lambertsen og Marens efternavn var derfor Andersdatter, men hendes far er måske blevet kaldt Lambert):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Maren Lambretzdatter	36	Enke	Enke, ernærer sig ved Fiskeriet
Karen Marie Mikkelsdatter	11	Ugift	Hendes Datter
Christiane Mikkelsdatter	8	Ugift	Hendes Datter
Anna Mikkelsdatter	8	Ugift	Hendes Datter
Kirsten Lambretzdatter	70	Ugift	Hendes Faster

Ved folketællingen den **18. februar 1834** bor Maren Andersdatter hos sin datter og svigersøn, Karen Marie Michelsdatter og Engelbrecht Pedersen, og deres børn. De bor i

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre

Melgade i Nibe købstad, Aalborg amt. Både Maren og datteren Karen Marie kaldes Lambretsen til efternavn. Karen Maries korrekte efternavn er Michelsdatter.

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Engelbret Pedersen	52	Gift	Fisker
Karen Lambretsen	45	Gift	Hans kone
Maren Lambretsen	72	Enke	Hendes moder
Peder Engelbretsen	16	Ugift	Deres Børn
Micail Engelbretsen	7	Ugift	Deres Børn.

Ved folketællingen den **1. februar 1840** bor Maren Andersdatter fortsat hos sin datter og svigersøn samt deres søn. De bor nu i Mellemgade, Nordre side, Nibe købstad, Aalborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Engelbrecht Pedersen	57	Gift	Fisker
Karen Marie Michelsen	50	Gift	Hans kone
Michael Martin Pedersen	13	Ugift	Søn
Maren Andersen	78	Enke	Har ophold her

Ved folketællingen den **1. februar 1845** bor Maren Andersdatter fortsat sammen med sin datter og svigersøn i Mellemgade i Nibe købstad, Aalborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Engelbret Petersen	61	Gift	Fisker
Karen Marie Mikelsdatter	55	Gift	Hans kone
Maren Andersdatter	82	Enke(mand)	Konens moder opholdes af svigersønnen

Ved folketællingen den **1. februar 1850** bor Maren Andersdatter fortsat sammen med sin datter og svigersøn, nu i Melgade i Nibe købstad, Aalborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Engelbreth Pedersen	66	Gift	Fisker
Karen Marie Mickelsen	61	Gift	Hans Kone
Maren Andersdatter	87	Enke	Hendes Moder

Ved folketællingerne i 1834, 1840, 1845 og 1850 er familien angivet skiftevis at bo i Melgade og i Mellemgade. Der er formentlig tale om samme bopæl i Mellemgade ved alle tællingerne.

Maren Andersdatter døde den **19. marts 1851** i Nibe købstad, Aalborg amt og blev begravet den 25. marts 1851 på Nibe kirkegård. Hun angives da at være 93 år gammel.

51. Maren Andersdatter var datter af:

102. Anders Lambertsen. Han blev født ca. 1724.

Han blev gift første gang med **fru Anders Lambertsen** (hendes navn kendes ikke). Hun var født ca. 1724.

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Børn af Anders Lambertsen og fru Anders Lambertsen:

- i **Christen Andersen**, født ca. 1762.
- 51. ii **Maren Andersdatter**, født ca. 1764.

Anders Lambertsens første kone døde i **1768** og blev begravet den 7. oktober 1768 på Nibe kirkegård, Aalborg amt.

Selv om vi ikke kender navnet på Anders Lambertsens kone, så ved vi altså hvornår hun døde. I kirkebogen for Nibe-Vokslev sogne står således anført:
"Begravede: Anno 1768. d: 7de Octobr Anders Lambretsens Kone 44 Aar."

Anders Lambertsen blev gift anden gang med **Maren Rasmusdatter** den **23. februar 1770** i Nibe kirke, Aalborg amt (trolovet den 18. januar 1770). Hun var født i 1745.

Børn af Anders Lambertsen og Maren Rasmusdatter:

- iii **Anne Marie Andersdatter**, døbt den 24. marts 1771.
- iv **Zidse Marie Andersdatter**, døbt den 13. februar 1774.
- v **Lambert Andersen**, hjemmedøbt, fremstillet i kirken den 11. maj 1777, begravet den 30. december 1777.
- vi **Catrine Andersdatter**, hjemmedøbt, fremstillet i kirken den 5. april 1779.
- vii **Lambert Andersen**, hjemmedøbt, fremstillet i kirken den 30. september 1781.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** anføres Anders Lambertsen at være 63 år. Han bor sammen med sin anden kone, sin datter Maren fra første ægteskab og 2 børn fra andet ægteskab. De bor i Sønderboms Vestergade i Nibe købstad, Aalborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Lambretsens	63	Gift	Hosbond, skomager
Maren Rasmusdatter	42	Gift	Hustrue
Maren Andersdatter	24	Ugift	Af 1. ægteskab
Sidse Marie	12	Ugift	Barn af sidste ægteskab
Catrine Andersdatter	6	Ugift	Barn af sidste ægteskab
Christen Rasmusen	37	Ugift	Hustruens broder farer med en sildkaag.

102. Anders Lambretsens var søn af:

204. Lambert.

Børn af Lambert:

- 102. i **Anders Lambertsen**, født ca. 1724.
- ii **Kiersten Lambertsdatter**, født ca. 1732.

103. Fru Anders Lambertsen. Hun blev født ca. 1724.

Hun døde i **1768** i Nibe købstad, Aalborg amt og blev begravet den 7. oktober 1768 på Nibe kirkegård.

Selv om vi ikke kender navnet på Anders Lambertsens kone, så ved vi altså hvornår hun døde. I kirkebogen for Nibe-Vokslev sogne står således anført:
"Begravede: Anno 1768. d: 7de Octobr Anders Lambretsens Kone 44 Aar."

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre

E.1.2 Anton Severin Simonsens morfar og mormor og deres aner (Kays tipoldeforældre)

Figur 21. Figuren viser relationen mellem Kay (ane nr. 1) og Anton Severin Simonsen (ane nr. 6) og hans aner på moderens side (ane nr. 13, 26, 27 etc.).

Ane nr. 13 (Else Cathrine Andersdatter, Anton Severin Simonsens mor) er beskrevet ovenfor, mens ane nr. 26, 27, 52, 53, 54 og 55 (angivet på figuren) – og deres kendte forfædre (nr. 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 424, 425, 426, 427, 836, 837, 854, 855 og 1708) - beskrives i kapitlet nedenfor.



26. Anders Christian Nielsen. Han blev født i 1802 og hjemmedøbt den 28. oktober 1802 i Skinnerup sogn, Thisted amt. Efterfølgende blev han den 20. november 1802 fremstillet i Skinnerup kirke.

Ved folketællingen den **18. februar 1834** er Anders Christian Nielsen knap 32 år og tjenestekarl på Hornstrupgård i Kallerup by i Kallerup sogn, Thisted amt.

Han blev gift med **Ane Pedersdatter Føhrbye** den **18. juli 1834** i Ræhr kirke, Thisted amt.

Børn af Anders Christian Nielsen og Ane Pedersdatter Føhrbye:

13. i **Else Cathrine Andersdatter**, født den 2. maj 1835, død den 26. september 1898.
- ii **Nicoline Petrine Andersdatter Føhrby**, født den 9. februar 1842.
- iii **Marie Andersdatter**, født den 11. august 1845, død den 4. august 1888.
- iv **Jens Andersen**, født den 11. august 1845.

Ved folketællingen den **1. februar 1840** er Anders Christian Nielsen knap 38 år og gårdmand. Han bor sammen med sin kone og datter på en gård i Saarup i Ræhr sogn, Thisted amt. Desuden bor der Karen Marie Jacobsdatter, der er konens mor og på aftægt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Chr. Nielsen	38	Gift	Gaardmand
Ane Pedersdatter	27	Gift	Hans Kone
Else Cathrine Andersdatter	5	Ugift	Deres Datter
Karen Marie Jacobsdatter	61	Enke	Aftægtskone

Ved folketællingen den **1. februar 1845** er Anders Christian Nielsen knap 43 år. Han er nu ikke længere gårdmand men er flyttet ind til Ræhr by i Ræhr sogn, Thisted amt, hvor han bor i et hus sammen med sin kone, sine børn og sin svigermor:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Nielsen	43	Gift	Husmand, lever af sin jordlod

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Ane Pedersdatter	32	Gift	Hans kone
Else Andersdatter	10	-	Deres barn
Nicoline Andersdatter	3	-	Deres barn
Karen Jacobsdatter	65	Enke	Huusmoders moder, der her har ophold

Ved folketællingen den **1. februar 1850** er Anders Christian Nielsen fortsat husmand, men er flyttet til Nytorp i Ræhr sogn, Thisted amt. Han bor sammen med sin kone, sine børn og sin svigermor:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Chr. Nielsen	49	Gift	Huusfader, husmand
Ane Pedersdatter	39	Gift	Hans kone
Else Cathrine Andersdatter	15	Ugift	Deres barn
Nicoline Andersdatter	8	Ugift	Deres barn
Jens Andersen	6	Ugift	Deres barn, Tvillinger
Marie Andersdatter	6	Ugift	Deres barn, Tvillinger
Karen Marie Jacobsdatter	70	Enke	Aftægtskone, Konens moder

Ved folketællingen den **1. februar 1855** er Anders Christian Nielsen fortsat husmand, men bor nu igen i Saarup i Ræhr sogn, Thisted amt. Han bor sammen med sin kone og tre af deres børn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Chr Førbye	53	Gift	Huusmand, Huusfader
Ane Pedersdatter	43	Gift	Hans Kone
Nicoline Petrin Andersd	13	Ugift	Deres Barn
Jens Andersen	10	Ugift	Deres Barn
Marie Andersdatter	10	Ugift	Deres barn

Ved folketællingen den **1. februar 1860** er Anders Christian Nielsen fortsat husmand i Saarup i Ræhr sogn, Thisted amt. Han er nu enkemand (hans kone dør i 1858) og bor sammen med tre af sine børn. Den ældste datter, Else Cathrine, var blevet gravid i Thisted og er flyttet hjem til faderen, hvor hun har født sønnen Christian:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Chr. Nielsen	58	Enkemand	Hmd (husmand), Huusfader
Else Cathrine Andersd	25	Ugift	Hans Datter, Huusholderske
Jens Andersen	15	Ugift	Hans Barn
Marie Andersen	15	Ugift	Hans Barn
Christian Hermansen Møller	2	Ugift	Plejebarn

Ved folketællingen den **1. februar 1770** er Anders Christian Nielsen 67 år og er flyttet til et hus i landsbyen Ballerum i Hillerslev sogn, Thisted amt. Han er anført som boende alene i huset:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Christian Nielsen	68	Enkemand	Husfader, Jordbruger

Ved folketællingen den **1. februar 1880** er Anders Christian Nielsen 77 år og bor til leje (indsidder) i et hus i Ballerum by i Hillerslev sogn, Thisted amt:

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Maren Katrine Nielsen	57	Enke	Husmoder lever af sin Jordlod
Christen Nielsen	24	Ugift	Hendes Søn, tjener Moderen
Johanne Marie Nielsen	66	Enke	Husmoder lever af sin Jordlod
Anders Christian Nielsen	77	Enke	Insider

Anders Christian Nielsen døde den **18. februar 1889** i Kjelstrup i Hillerslev sogn, Thisted amt og blev begravet den 24. februar 1889 på Hillerslev kirkegård.

- 27. Ane Pedersdatter Føhrbye.** Hun blev født den 7. august 1812 i Saarup i Ræhr sogn, Thisted amt.

Hun blev konfirmeret den **22. april 1827** i Ræhr kirke.

Ved folketællingen den **18. februar 1834** er Ane 23 år og bor sammen med forældrene på deres gård i Saarup i Ræhr sogn, Thisted amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Nielsen Føhrbye	62	Gift	Gaardmand
Karen Marie Jacobsdatter	55	Gift	Hans Kone
Ane Pedersdatter Føhrbye	23	Ugift	Deres Datter

Ane blev gift med den **Anders Christian Nielsen** den **18. juli 1834** i Ræhr kirke, Thisted amt, se ovenfor ane nr. 26 Anders Christian Nielsen vedr. deres fælles børn mv.

Ane Pedersdatter Føhrbye døde den **11. august 1858** i Saarup i Ræhr sogn, Thisted amt og blev begravet den 18. august 1858 på Ræhr kirkegård.

E.1.2.1 Anton Severin Simonsens oldeforældre på moderens side (Kays tip-tip-oldeforældre)

- 52. Niels Andersen Degn.** Han blev født i 1756 i Skinnerup sogn, Thisted amt og døbt den 7. november 1756 i Skinnerup kirke.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Niels 31 år og bor sammen med sine søskende og moderen Maren Poulsdatter, der er enke. De bor i et hus i Skinnerup by i Skinnerup sogn, Thisted amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Maren Poulsdatter	68	Enkemand	Kone, Husbeboer
Niels Andersen	31	Ugift	Hendes barn
Hans Christian Andersen	27	Ugift	Hendes barn
Dorthe Andersdatter	34	Ugift	Hendes barn
Else Dorthe Andersdatter	27	Ugift	Hendes barn

Niels blev gift med **Else Mortensdatter** den **14. august 1798** i Skinnerup kirke, Thisted amt (trolovet den 7. juli 1798).

- Børn af Niels Andersen Degn og Else Mortensdatter:*
i **Maren Kirstine Nielsdatter**, født den 12. maj 1799.

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

- ii **Morten Nielsen**, hjemmedøbt den 19. juni 1800.
26. iii **Anders Christian Nielsen**, hjemmedøbt den 28. oktober 1802.
- iv **Hans Larsen Nielsen**, hjemmedøbt den 28. december 1804.
- v **Johanne Nielsdatter**, hjemmedøbt den 2. oktober 1807.
- vi **Michael Christian Nielsen**, født den 17. maj 1810.
- vii **Jane Kirstine Nielsdatter**, født den 5. september 1813, død den 25. marts 1883.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Niels 45 år og husmand med jord i Skinnerup by i Skinnerup sogn, Thisted amt (han kaldes Niels Degn. Hans far, Anders Michelsen Tilsted var degn, se nedenfor). Niels bor sammen med sin kone Else Mortensdatter og deres børn samt en tjenestepige:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Degn	46	Gift	Mand, husmand med jord
Else Mortensdatter	31	Gift	hans kone
Anne Marie	30	Ugift	Tjenestepige
Maren Kierstine	2	Ugift	Deres barn
Morten	1	Ugift	Deres barn

Niels Andersen Degn døde den **4. august 1819** i Skinnerup by i Skinnerup sogn, Thisted amt og blev begravet den 8. august 1819 på Skinnerup kirkegård.

52. Niels Andersen Degn var søn af:

104. Anders Michelsen Tilsted. Han blev født i 1710 og døbt den 8. oktober 1710 i Thisted kirke i Thisted landsogn, Thisted amt.

Han blev kaldt Anders Tilsted.

Anders Tilsted erhvervede i 1737 borgerskab⁶ i Thisted købstad og var i nogle år købmand i Thisted. Da han fik sit borgerskab, blev der udstedt et dokument, der er indført i Thisted bytingsprotokol (se nedenfor).

Han blev gift første gang med **Dorthe Pedersdatter** den **23. april 1738** i Thisted kirke, Thisted landsogn, Thisted amt.

Børn af Anders Michelsen Tilsted og Dorthe Pedersdatter:

- i **Michel Andersen Tilsted**, døbt den 31. august 1738, begravet den 27. september 1738.
- ii **Peter Michael Andersen Tilsted**, døbt den 1. april 1740, begravet den 8. januar 1787.
- iii **Anne Andersdatter Tilsted**, døbt den 4. januar 1743, begravet den 13. april 1743.

Anders Tilsted skiftede imidlertid erhverv, og han er i 1740-1774 degn i Skinnerup sogn i Thisted amt.

⁶ For at blive selvstændig næringsdrivende i en by måtte man løse borgerskab og aflægge borgered. De nye borgere blev indført i borgerskabs- og justitsprotokoller.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre

Opnåelse af borgerskab, 1737.

Da Anders Michelsen Tilsted (Kays ane nr. 104, hans tip-tip-tipoldefar) i 1737 erhverver borgerskab, er nedenstående dokument indført i Thisted bytingsprotokol⁷

Jørgen Christian Poulstrup, kongl. mayst.s byfoged i Thisted og herredsfoged til Hillerslev-Hundborg herreder samt Nørhaa birk gjør vitterlig at velagte unge karl sr. Anders Michelsen Tilsted barnefødt her i hans kongl. mayst.s kjøbstad Thisted haver for mig sig anmeldet at ville antage borgeskab her ibidem for sig der ved kjøbmandshandel og brug at ernære, hvilken hans begiering jeg hannem saa meget mindre har kunnet nægte, som han med gode attester mig har godtgjort alle tider at have ført fra sin ungdom, et sømmeligt og skikkeligt levned og i saa maade bliver han herved forundt sit borgerskab her i byen, hvor han sig efterdags som en ærlig skatteborger og byens indvaaner maa ernære; thi skal han være hans kongl. mayst.s som sin absolutte og suveræne arvekonge og herre lydig, huld og tro, aller højest bemeldte hans kongl. mayst.s gavn og bedste i alle maader søger at fremme og befordre og ellers udi alt andet saavel kongelige som byens skatter og tyngers udredelse med videre sig saaledes skikke og forholde som det en tro og ærekær borger og handelsmand vil sømmer og anstår og han agter at ansvare og bekiendt være; efter borgerlige troskabsed han derom til næstholdende byting ifølge hans mayst.s lov haver at aflægge.

Det til bekræftelse under stadens segl og min haands underskrift

Thisted den 24. januarii 1737

Jørgen Chr. Poulstrup L.S.

[= Locus sigili (seglets plads). Anvendes i afskrifter af forseglede dokumenter for at angive seglets plads på originaldokumentet]

I en artikel i *Historisk Aarvog for Thisted Amt* fra 1912 om degnene i amtet fortælles, at "Så længe der fandtes en Latinskole i Thisted, besørge des Degnetjenesten i Skinnerup af en Discipel af Skolens ældste Klasse, en af de såkaldte Løbedegne. Da Skolen blev nedlagt 1739, fik Skinnerup sin egen Sædedegn, og den 23. April 1740 blev ovennævnte A. M. Tilsted Degn i Sognet."

I artiklen nævnes desuden, at provsten Rudbeck Humble i 1742 skriver om degnen: "Anders Tilsted er en god og skikkelig Degn og tillige Skoleholder, ter sig i begge Dele vel".

Da Anders Tilsted i 1740 blev degn i Skinnerup sogn, må det antages, at han er flyttet til sognet på det tidspunkt. Anders' 3 børn med Dorthe Pedersdatter er dog alle døbt i Thisted kirke (i 1738, 1740 og 1743). Det samme er det første barn med hans anden kone Maren Povelsdatter, Else Dorthea, der er døbt i Thisted kirke i 1746. Derimod er det andet barn med Maren Povelsdatter, Poul, døbt i Skinnerup kirke i 1748.

I bogen *Slægtsbog for familien Tilsted* skriver G.F. Sørensen, at der den 5. september 1744 blev afholdt skifte i Skinnerup skole hos den efterladte enkemand

⁷ Her fra *Slægtsbog for familien Tilsted* (Slægtsarkivet v/G. F. Sørensen, Viborg, februar 1977).

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

sogneegn seign. Anders Tilsted efter hans afdøde hustru Dorthe Pedersdatter til skifte og deling mellem efterladte fader og sønnen den 4-årige Peter Michael.⁸ Skiftet bekræfter således, at Anders Tilsted var flyttet til Skinnerup skole, selv om han altså stadig fik sine børn døbt i Thisted kirke.

Dorthe Pedersdatter, Anders Michelsen Tilsteds første kone, døde i **august 1744** i Skinnerup skole og blev begravet den 10. august 1744 på Thisted kirkegård.

Anders Michelsen Tilsted gifter sig anden gang med **Maren Poulsdatter** den **3. juni 1745** i Skinnerup kirke, Thisted amt (troløvet den 21. april 1745). Hun var født i 1720 og døbt den 14. april 1720 i Skinnerup kirke.

Børn af Anders Michelsen Tilsted og Maren Poulsdatter:

- iv **Else Dorthea Andersdatter**, døbt den 25. marts 1746, begravet den 22. september 1760.
- v **Poul Andersen Thilsted**, født 1748⁹, død den 10. februar 1820.
- vi **Dorthea Marie Andersdatter**, døbt den 29. september 1750, begravet den 29. marts 1751.
- vii **Dorothea Andersdatter**, døbt den 5. marts 1752, død efter FT 1787.
- viii **Peder Andersen**, døbt den 31. marts 1754, død den 6. februar 1831.
- 52. ix **Niels Andersen Degn**, døbt den 7. november 1756, død den 4. august 1819.
- x **Hans Christian Begtrup Andersen**, hjemmedøbt, fremstillet i kirken den 21. december 1760, begravet den 8. juni 1789.
- xi **Else Dorethea Andersdatter**, hjemmedøbt, fremstillet i kirken den 21. december 1760.

Anders Michelsen Tilsted døde den **1. februar 1774** i Skinnerup skole i Skinnerup sogn, Thisted amt og blev begravet den 10. februar 1774 på Skinnerup kirkegård.

Anders Michelsen Tilsteds anden kone, Maren Poulsdatter, døde den **15. juni 1795** i Skinnerup sogn og blev begravet den 24. juni 1795 på Skinnerup kirkegård.

104. Anders Michelsen Tilsted var søn af:

208. Michel Nielsen Marchmann. Han blev født i 1686 i Thisted, Thisted amt. Han blev hjemmedøbt og efterfølgende den 31. december 1686 fremstillet i Thisted kirke.

Han blev gift med **Dorte Andersdatter Tilsted** den **6. juli 1710** i Thisted kirke, Thisted amt.

Barn af Michel Nielsen Marchmann og Dorte Andersdatter Tilsted:

- 104. i **Anders Michelsen Tilsted**, døbt den 8. oktober 1710, død den 1. februar 1774.

Michel Nielsen Marchmann døde i **1734** i Thisted landsogn, Thisted amt og blev begravet den 16. april 1734 på Thisted kirkegård.

208. Michel Nielsen Marchmann var søn af:

⁸ *Slægtsbog for familien Tilsted* (Slægtsarkivet v/G. F. Sørensen, Viborg, februar 1977).

⁹ Poul Andersen står ikke opført som døbt i Skinnerup sogn kirkebog, men mellem en dåb den 14. januar 1748 og en dåb den 8. september 1748 står anført: "NB er forglemt degnens søn Povel".

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre

Skifte efter Anders Michelsen Tilsted¹⁰

Ane nr. 104, Anders Michelsen Tilsted, Kays tip-tip-tipoldefar.

Anders Michelsen Tilsted var degn i Skinnerup sogn i Thisted amt i 1740-1774. Han døde den 1. februar 1774 i Skinnerup skole i Skinnerup sogn, Thisted amt. I skiftet efter ham oplyses, at han døde om aftenen ved solens nedgang.

Den følgende dags morgen mødte velagte Jeppe Christensen af Skinnerup for herredsprovsten velædle hr. Bent Curtz, der havde forfald, sammen med to vitterligheds- og vurderingsmænd fra Skinnerup, Jens Michelsen og Anders Nørgaard.

Arvingerne angives at være enken Maren Povelsdatter og den afdødes efterladte 7 børn: Michel, 34 år, opholdende sig i Thisted, af første ægteskab med Dorethe Pedersdatter, Poul, 25 år, Peder, 19 år, Niels, 17 år, Hans Begtrup, 13 år, Dorethe, 21 år, Else Dorethe, 13 år.

Som lavværge for enken fremstod Niels Poulsen af Skinnerup, og som formynder mødte på børnenes vegne Jeppe Christensen af Skinnerup.

Der blev foretaget vurdering og registrering af boets ejendele, hvoriblandt fandtes en del bøger, bl.a. en bog kaldet *"De udvortes uforgængelige"*, Krone *"Holmens kirkes historie"*, *"Historisk beskrivelse om det evige livs hemmelighed"*, Brinches *"Åndelige kærlighed"*, *"Den pointerende David"*, *"Sjælens daglige skrifter"* samt en del bøger om "adskillige materier".

Den salige mands klæder bestod af: 1 vadmelskjole, 1 sort skindvest, 1 sribet undertrøje, 1 par læderbukser, 2 par sorte og 1 par grå strømper, 1 par støvler, 1 par sko, 1 par metalspænder, 4 hørgarnsskjorter, 6 par halværmer, 2 kraver, 2 bind, 1 hat og 2 kasketter. Det nævnes i øvrigt, at der i en stue var en stor ost, hvilken enken angav at behøve noget af til begravelsen, og det samme gjaldt en tønde byg og 6 skpr. malt, som befandt sig på loftet.

Det oplyses, at ladebygningen og tilliggende jord tilhørte fru Gerner i Thisted. Besætningen bestod af: 1 gl. brun hest, 14 år, 1 gråbroget ko, 5 år, 1 sortbroget do. med kalv, 8 år, 1 sorthjelmet kvie med kalv, 3 år, 1 sortbroget do. uden kalv og 6 får.

I laden stod en gammel vogn, hvoraf de 3 hjul tilhørte stervboet (dødsboet), mens det 4. angives at tilhøre Michel Christensen i Skinnerup.

Stervboets rålingshuus (beboelse) havde den salig mand selv købt og bygget. Endvidere ejede boet 9 tdr. sædejord på Thisted mark i to stykker, det ene kaldet Lerpøtter og det andet Flensborg. Et tredje stykke var beliggende på Tingstrup mark og stod for 1 td. 1 skp. i 3 agre. Hertil var der 4 skpr. i en ager kaldet Kioldbjerg og endvidere 2½ tdr. i Tingstrup mark, en ager på Hønberg og en ager kaldet Mølager, hvilken jord den salige mand havde tilkøbt sig ved auktion efter amtsforvalter Fogh i Thisted.

¹⁰ Her fra *Slægtsbog for familien Tilsted* (Slægtsarkivet v/G. F. Sørensen, Viborg, februar 1977).

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

416. Niels Christensen Markmann.

Han blev gift med **Maren Pedersdatter**.

Barn af Niels Christensen Marchmann og Maren Pedersdatter:

208. i **Michel Nielsen Marchmann**, hjemmedøbt, fremstillet i kirken den 31. december 1686, begravet den 16. april 1734

Niels Christensen Markmann døde i **maj 1704** og blev begravet den 28. maj 1704 på Thisted kirkegård i Thisted amt.

417. Maren Pedersdatter.

Hun døde i **december 1717** og blev begravet den 29. december 1717 på Thisted kirkegård, Thisted amt.

209. **Dorte Andersdatter Tilsted**. Hun blev født i 1681 og døbt den 6. marts 1681 i Thisted kirke, Thisted amt.

Hun blev gift med **Michel Nielsen Marchmann** den **6. juli 1710** i Thisted kirke, Thisted amt, se ovenfor ane nr. 208 Michel Nielsen Marchmann vedr. deres fælles børn mv.

Dorte Andersdatter Tilsted døde i **april 1734** og blev begravet den 12. april 1734 på Thisted kirkegård, Thisted amt.

209. Dorte Andersdatter Tilsted var datter af:

418. Anders Pedersen Tilsted.

Anders Tilsted (som han blev kaldt) var kirkeværge ved Thisted kirke i Thisted amt (en kirkeværge var beskikket til at føre tilsyn med kirkebygningen og til varetagelse af sognekirkens økonomi).

Han blev gift med **Maren Jensdatter** den **12. maj 1678** i Thisted kirke, Thisted amt.

Barn af Anders Pedersen Tilsted og Maren Jensdatter:

209. i **Dorte Andersdatter Tilsted**, døbt den 6. marts 1681, begravet den 12. april 1734.

418. Anders Pedersen Tilsted var søn af

836. Peder Pedersen Tilsted.

Han blev kaldt Peder Tilsted.

Peder Tilsted blev gift med **Anne Christensdatter**.

Børn af Peder Pedersen Tilsted og Anne Christensdatter:

418. i **Anders Pedersen Tilsted**.
ii **Tomas Pedersen**.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeførelde	Tip-2-oldeforældre

Anders Pedersen Tilsted

Ane nr. 418 Anders Pedersen Tilsted, Kays tip-tip-tip-tip-tipoldefar.

Anders Pedersen Tilsted var i 1670'erne valgt til kirkevæрге for Thisted kirke.

En kirkevæрге var en person, der i ældre tid af kirkens ejer blev beskikket blandt sognets beboere til at føre tilsyn med kirkebygningen og til at føre regnskab over kirkens økonomi.

I sin egenskab af kirkevæрге optræder Anders Tilsted (som han blev kaldt) ved flere lejligheder i Tingbogen for Thisted købstad (dvs. retsprotokollen for byens ting).

Eksempelvis den 24. februar 1672: *Tomas Aalborg på Anders Tilsteds vegne tiltaler folk i Faartoft og Sennels for resterende landgilde til kirken. Dom: De skal betale i godt ydfærdigt korn.* (Faartoft er en landsby i Thisted landsogn, og Sennels er nabosogn til Thisted).

Og den 8. marts 1673 må Anders igen gå rettens vej: *Anders Pedersen Tilsted lader stævne folk i Sennels og Faartoft for deres skyld til kirken i Thisted for 1672.*

Det er ligeledes fra Thisted købstads Tingbog at vi ved, at Anders Tilsted i 1672 var valgt som byens kæmner.

En kæmner var en valgt embedsmand for købstaden, som bestyrede byens kasse- og regnskabsvæsen: *"Borgemester og Raad skulle aarligen den anden Januarii af de fornemste Borgere nævne een Byens Kæmner, eller flere til hvilke forleden Aars Kæmnere skulle overlevere Beholdningen, og gjøre Regnskab."*¹¹

Peder Pedersen Tilsted var i **1682-83** Sandemand i Thisted (i Thisted amt). Det fremgår af Tingbogen for Thisted købstad (dvs. retsprotokollen for byens ting).

Ifølge Jyske Lov skulle der udnævnes 8 Sandemænd i hvert herred. De udnævntes af kongen og afgav udtalelse i en række grovere sager, såkaldt sandmænds tov, som lå til grund for tingets sagsafgørelser¹².

Peder Pedersen Tilsted døde i **januar 1705** og blev begravet den 14. januar 1705 på Thisted kirkegård, Thisted amt.

837. Anne Christensdatter.

I **1706** var hun enke efter Peder Tilsted og boede på Bjerget i Thisted købstad, Thisted amt.

419. Maren Jensdatter.

Hun blev gift med Anders Pedersen Tilsted den **12. maj 1678** i Thisted kirke, Thisted amt, se ovenfor vedr. aner nr. 418 Anders Pedersen Tilsted og deres fælles barn mv.

¹¹ Ordbog over det danske sprog - dansk i perioden 1700-1950, her fra <http://ordnet.dk/ods/opslag?opslag=k%E6mner>

¹² Håndbog for danske lokahistorikere, redigeret af Johan Hvidtfeldt. Her fra <http://da.wikipedia.org/wiki/Sandemand>

105. Maren Poulsdatter. Hun blev født i 1720 og døbt den 14. april 1720 i Skinnerup kirke, Thisted amt.

Maren blev gift med **Anders Michelsen Tilsted** den **3. juni 1745** i Skinnerup kirke, Thisted amt, se ovenfor ane nr. 104 Anders Michelsen Tilsted vedr. deres fælles børn mv.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Maren 67 år og bor i et hus i Skinnerup by i Skinnerup sogn, Thisted amt. Hun er enke og bor sammen med fire af sine børn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Maren Poulsdatter	68	Enke(mand)	Kone, Husbeboer
Niels Andersen	31	Ugift	Hendes barn
Hans Christian Andersen	27	Ugift	Hendes barn
Dorthe Andersdatter	34	Ugift	Hendes barn
Else Dorthe Andersdatter	27	Ugift	Hendes barn

Maren Poulsdatter døde den **15. juni 1795** i Skinnerup sogn og blev begravet den 24. juni 1795 på Skinnerup kirkegård.

105. Maren Poulsdatter var datter af:

210. Povel Nielsen. Han blev født i 1683 og døbt den 14. maj 1683 i Skinnerup kirke, Thisted amt.

Han blev gift med **Else Andersdatter** den **9. juli 1702** i Skinnerup kirke, Thisted amt.

Børn af Povel Nielsen og Else Andersdatter:

- i **Niels Poulsen**, døbt den 28. januar 1703.
- ii **Anders Poulsen**, hjemmedøbt den 29. marts 1705, begravet den 9. april 1705.
- iii **Maren Poulsdatter**, hjemmedøbt den 22. maj 1706, begravet den 24. maj 1706.
- iv **Maren Poulsdatter**, døbt den 25. september 1707, begravet den 27. november 1707.
- v **Maren Poulsdatter**, døbt den 3. marts 1709, begravet den 7. september 1710.
- vi **Christen Poulsen**, døbt den 25. oktober 1711, død før september 1716.
- vii **Anne Marie Poulsdatter**, døbt den 10. december 1713.
- viii **Christen Poulsen**, døbt den 14. september 1716, begravet den 24. februar 1726.
- 105. ix **Maren Poulsdatter**, døbt den 14. april 1720, død den 15. juni 1795.
- x **Kiersten Poulsen**, fremstillet den 21. marts 1723.

Povel Nielsen døde i **juni 1751** og blev begravet den 1. juli 1751 på Skinnerup kirkegård, Thisted amt.

210. Povel Nielsen var søn af:

420. Niels Poulsen. Han blev født ca. 1653 i Skinnerup sogn, Thisted amt.

Niels Poulsen blev gift med **Maren Nielsdatter**.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre

Barn af Niels Poulsen og Maren Nielsdatter:

122. i **Poul Nielsen**, født den 14. maj 1683, begravet den 1. juli 1751.

Niels Poulsen døde den **3. februar 1702** i Skinnerup sogn, Thisted amt og blev begravet den 13. februar 1702 på Skinnerup kirkegård.

421. Maren Nielsdatter. Hun blev født ca. 1661.

211. Else Andersdatter. Hun blev født ca. 1682.

Hun blev gift med **Povel Nielsen** den **9. juli 1702** i Skinnerup kirke, Thisted amt, se ovenfor ane nr. 210 Povel Nielsen vedr. deres fælles børn mv.

Else Andersdatter døde i **januar 1745** i Skinnerup sogn, Thisted amt og blev begravet den 4. februar 1745 på Skinnerup kirkegård.

53. Else Mortensdatter. Hun blev født den 25. februar 1771 i Klitmøller i Vester Vandet sogn, Thisted amt og døbt den 3. marts 1771 i Vester Vandet kirke.

Else var datter af en skudehandlerslægt fra Klitmøller. Se tekstboks nedenfor vedrørende skudehandlen fra Thy og Vendsyssel til Norge.

Else er ikke fundet ved folketællingen i 1787. Hun var 16 år gammel ved denne tælling og har formentlig været tjenestepige i området nær hendes fødested. Hun kan være anført med forkert navn, hvilket ofte ses.

Else Mortensdatter blev gift første gang med **Niels Andersen Degn** den **14. august 1798** i Skinnerup kirke, Thisted amt (trolovet den 7. juli 1798).

Børn af Niels Andersen Degn og Else Mortensdatter:

- i **Maren Kirstine Nielsdatter**, født den 12. maj 1799.
- ii **Morten Nielsen**, hjemmedøbt den 19. juni 1800.
- 26. iii **Anders Christian Nielsen**, hjemmedøbt den 28. oktober 1802.
- iv **Hans Larsen Nielsen**, hjemmedøbt den 28. december 1804.
- v **Johanne Nielsdatter**, hjemmedøbt den 2. oktober 1807.
- vi **Michael Christian Nielsen**, født den 17. maj 1810.
- vii **Jane Kirstine Nielsdatter**, født den 5. september 1813, død den 25. marts 1883.

Niels Andersen Degn, Elses første mand, døde den **4. august 1819** i Skinnerup by i Skinnerup sogn, Thisted amt og blev begravet den 8. august 1819 på Skinnerup kirkegård.

Else Mortensdatter blev gift anden gang med **Jeppe Christensen Vestergaard** den **27. oktober 1820** i Skinnerup kirke, Thisted amt. Han var født den 2. september 1780 i Torsted i Torsted sogn, Thisted amt.

Ved folketællingen den **18. februar 1834** er Else 62 år (angives ved tællingen at være 65 år). Hun bor i et hus i Skinnerup i Skinnerup sogn, Thisted amt sammen med sin anden mand, Jeppe Christensen Vestergaard, der er husmand. Desuden bør der Elses børn fra første ægteskab: Maren Kirstine, Johanne Kristine, Hans Larsen og Johanne. Endvidere bor der Nicoline Petrine Jensdatter, der er Else Mortensdatters barnebarn, datter af nævnte Johanne Nielsdatter:

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jeppe Christensen Westergaard	53	Gift	Huusmand
Else Mortensdatter	65	Gift	Hans Kone
Maren Kirstine Nielsdatter	35	Ugift	Skræderpige, deres Barn
Johanne Kristine Nielsdatter	21	Ugift	Skrædderpige, deres Barn
Hans Larsen Nielsen	28	Ugift	Muurmester, deres Barn
Johanne Nielsdatter	27	Ugift	Deres Barn
Nicoline Petrine Jensdatter	6	Ugift	En Datters Datter

Den **30. juni 1839** anmelder Else Mortensdatter (72 år) - sammen med sin anden mand, Jeppe Vestergaard (61 år), og sin datter fra første ægteskab Johanne Nielsdatter (32 år) - flytning fra Skinnerup sogn til Stagstrup sogn, begge i Thisted amt. Jeppe og Else anføres at være husfolk og at have et meget godt skudsmål, mens datteren Johanne anføres at være tjenestepige og at have et middel skudsmål.

Deres tilgang til Stagstrup sogn er tilsvarende anført i kirkebogen derfra (kun Jeppe Christensen og Johanne Nielsdatter er dog nævnt her).

Ved folketællingen den **1. februar 1840** bor Else Mortensdatter sammen med sin anden mand Jeppe og sin datter Johanne fra første ægteskab, samt Johannes datter Nicoline Petrine (Elses barnebarn) i et hus i Stagstrup by, Stagstrup sogn, Thisted amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jeppe Christensen Westergaard	59	Gift	Huusmand, lever af sin Jord
Else Morthensdatter	69	Gift	Hans Kone
Johanne Nielsdatter	32	Ugift	Deres Datter
Nicoline Petrine Jensen	11	Ugift	Hendes Datter

Den **4. april 1842** anmelder Else - sammen med sin mand, Jeppe Vestergaard Christensen (59 år) og sin datter Johanne Nielsdatter (34 år) - flytning fra Stagstrup sogn til Gjersbøl i Snedsted sogn, begge i Thisted amt. Jeppe anføres at være husmand og Johanne anføres som inddatterske (det vil sige bor til leje).

Den **10. april 1842** anmelder de tilsvarende deres tilgang til Snedsted sogn fra Stagstrup sogn, og det anføres, at de er husfolk.

Ved folketællingen den **1. februar 1845** er Else Andersdatter 73 år (anføres at være 76 år) og bor i et hus i Gjersbøl by i Snedsted sogn, Thisted amt, sammen med sin mand, Jeppe Vestergaard (er 64 år), der er husmand:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jeppe Vestergaard	63	Gift	Huusmand
Else Morthensdatter	76	Gift	Hans Kone

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre

Skudehandlen fra Thy og Vendsyssel

Kays tip-tipoldemor Else Mortensdatter (ane nr. 53) var datter i en slægt af skudeejere og skudeskipperne fra Klitmøller i Thy, der drev handel med Norge.

Skudefarten var en handelsform, hvor mindre skibe fragtede varer mellem ladepladser på kysten i Thy og Vendsyssel og havne ved den norske kyst (Sørlandet). Det skovløse Thy manglede træ til brædder og andet tømmer, men havde overskud af landbrugsprodukter. I Norge var der overskud af træ, men man kunne ikke brødføde sig selv med korn og andre landbrugsprodukter. I Norge blev der desuden hentet kakkelovne, gryder og andre jernvarer, tjære mv.

Samhandelen begyndte først mellem Sydnorge og ladepladser på Thykysten såsom Klitmøller, Hansted og Vigsø. Handelen udviklede sig gennem 15-, 16- og 1700-tallet, med Klitmøller og Vigsø som de betydeligste ladepladser, og hvor der blev bygget pakhuse. Skibene kunne ved Klitmøller finde læ ved Ørhage, og i Vigsø gav Hanstholmknuden læ. Senere kom kysten langs Vendsyssel med, med ladepladser ved byer som Blokhus, Løkken og Lønstrup.

I Thy var kystlandet præget af sandflugt, men bag kystlandet var jorden relativt frugtbar og kunne give overskud af landbrugsvarer (kød, smør og korn). Afsætningen til Norge - med skudehandlerne som mellemmand - blev derfor gennem mange århundreder en god forretning og gav kystbefolkningen i Thy og Vester Han herred et solidt, bæredygtigt erhvervsgrundlag og relativ stor velstand.

I Vendsyssel var den bedste landbrugsjord i området mellem Store Vildmose over Vrensted og Børglumkloster til Hjørring i nord. I det område havde de store gårde overskud af korn og kreaturer.

Mens fiskeriet for en stor del af kystbefolkningen ved vestkysten blev et bærende erhverv i løbet af 16- og 1700-årene, var det skudefarten, som blev grundlaget for velstand i Klitmøller, Hansted og Vigsø. Klitmøllers udvikling hører i et og alt sammen med skudefarten. Mens der i 1610 var 10 familier i Klitmøller, var der i 1662 40, i 1737 71, og i 1787 77 familier (med tilsammen 343 personer). I 1769 var der 13 skuder, der sejlede fra Klitmøller.

I 1825 brød havet gennem Aggertangen og åbnede for sejlads vest ind i Limfjorden. Nu gik skibene hyppigere til Thisted, og de små udskibningssteder ved vestkysten mistede betydning.

Det er karakteristisk for skudehandelen, at den fra den danske side foregik fra åben strand. Der fandtes ingen havne, som skibene kunne søge til - i hvert fald ikke før gennembruddet af Aggertangen, og handelen flyttede til Thisted.

Skudeskippernes fartøjer var de såkaldte sandskuder, der havde deres navn efter den særlige landingsform direkte på sandet.

Den konkrete lokalisering af ladepladserne var primært bestemt af besejlingsforholdene og baglandet. Handelen krævede steder, hvor skibene kunne komme tilstrækkeligt nær på kysten og om nødvendigt trækkes på land. Sådanne forhold fandtes flere steder langs Thys og Vendsyssels kyster. Det var ligeledes nødvendigt, at der var et bagland, der kunne levere og aftage handelsvarerne.^{13,14}

¹³ Rasmussen, A. Hjort. *Skudefart og Limfjordshandel. En oversigt*. Udgivet af Museet for Thy og Vester Hanherred, Thisted, og Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, 1974.

¹⁴ Andersen, Poul, Sven Aage Petersen og Peter Ussing Olsen (red.). *Nabohandel over Skagerrak - en guide*. Forlaget Dafolo, 2000.



Figur 22. Udskibning af korn. Maleri af P. Raadsig (1851).¹⁵

Under udskibning og losning blev sandskuderne liggende uden for revlerne. Varerne blev bragt ud til og fra vandet på vogne, mens udskibning og losning foregik ved hjælp af mindre både, der sejlede varerne til og fra skuderne. På billedet ses i baggrunden et par sandskuder (med mast) trukket op på stranden.

Ved folketællingen den **1. februar 1850** bor Else fortsat sammen med sin anden mand Jeppe i et hus i Gjersbøl i Snedsted sogn, Thisted amt.

I samme hus bor Elses søn fra første ægteskab, Michel Christian Nielsen, der er husmand og lever af sin jord. Desuden bor der Michel Christians kone Maren Christensdatter og deres barn Else Michelsdatter:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jeppe Vestergrd.	70	Gift	Aftægtsmand
Else Mortensd.	80	Gift	Hans Kone

I samme hus:

Michel Xstian [Christian] Nielsen	39	Gift	Lever af sin Jord. Huusfader
Maren Christensd.	27	Gift	Hans Kone
Else Michelsen	1	Ugift	Deres Barn

¹⁵ Her fra Poul Andersen, Sven Aage Petersen og Peter Ussing Olsen (red.). *Nabohandel over Skagerrak - en guide*. Forlaget Dafolo, 2000.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre



Figur 23. Rekonstruktion af sandskude, der blev anvendt i 16-1700-tallet. En sandskude kunne rumme 3-400 tønder byg, svarende til 14-19 tons. Skibene var ca. 12 m lange og 4 m brede og har evt. været udstyret med yderligere 1-2 mindre master. I agterenden var indrettet skibets kabys (køkken) og forude kahytten.

Lasten bestod som oftest af en blanding af varer. Som eksempel kan nævnes en last fra Klitmøller i 1760: 94 tdr. kornvarer, 1 td. smør, 1 skpd. flæsk, ½ td. saltet kød, 14 pd. voks, 44 pottes mjød, 5 lispd. ost, 2 nattøjer og 45 alen bolster. Solgt for 233 rdl.

Hjemladning (uspecificeret) for 25 rdl. Værdien af eksporten oversteg altså langt værdien af de importerede varer.^{16,17}

Elses anden mand, Jeppe Christensen Vestergaard, døde den 1. juli 1854 i Thisted og blev begravet den 9. juli 1954 på Skinnerup kirkegård, Thisted amt. Det anføres i kirkebogen, at han var aftægtsmand (han var 74 år) og fra Gjersbøl (i Snedsted sogn), men arbejdede hos købmand Gjørup i Thisted.

Ved folketællingen den **1. februar 1855** er Else Mortensdatter (der nu er 83 år – anføres at være 86 år) blevet enke. Hun bor fortsat i et hus i Gjersbøl i Snedsted sogn, Thisted amt hos sønnen Michel Christian Nielsen, der forsørger hende. Sønnen er husmand og lever af sin jordlod. Der bor desuden Michel Christians kone Maren Christensdatter og deres børn Else, Niels Degn og Christine:

¹⁶ Henrik Bygholm (red.). *Skuder og skippere i Klitmøller - blade af skudefartens historie*. Udgivet af Sparekassen Thy på forlaget Bygholm, 1983.

¹⁷ Poul Andersen, Sven Aage Petersen og Peter Ussing Olsen (red.). *Nabohandel over Skagerrak - en guide*. Forlaget Dafolo, 2000.



Figur 24. Vestermølle i Klitmøller. Møllen blev ind til 1770 kaldt Mellemmølle. Møllebygningen (den karakteristiske bygning på billedet) eksisterer ikke længere, men beboelse og lade er restaureret og kan stadig ses i Klitmøller, med matrikel nr. 10 og adressen Vestermøllevej 46.

Peder Pedersen Søe (aner nr. 424) overtog møllen i 1774, se tekstboks på næste side.

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Michel Chr. Nielsen	45	Gift	Hmd. (husmand), lever af sin jordlod, huusf. (husfar)
Maren Christensdatter	32	Gift	Hans kone
Else Michelsen	6	Ugift	Deres barn
Niels Degn Michelsen	5	Ugift	Deres barn
Christine Michelsen	1	Ugift	Deres barn
Else Michelsdatter	86	Enke	Hmds enke, der af huusfaderen forsørger

Else Mortensdatter døde den **6. marts 1856** i Gjersbøl i Snedsted sogn, Thisted amt og blev begravet den 14. marts 1856 på Snedsted kirkegård.

53. Else Mortensdatter var datter af:

106. Morten Andersen Søe. Han blev født den 19. maj 1727 "om morgenen ved solens opgang" i Klitmøller i Vester Vandet sogn, Thisted amt og døbt den 22. maj 1727 i Vester Vandet kirke.

Morten var skipper på sandskuden *Sct. Thobias* og boede i Klitmøller i Vester Vandet sogn. Han angives at være skipper på denne skude i 1752-1770.⁷

Morten Andersen Søe blev gift med **Johanne Nielsdatter** den **25. oktober 1764** i Nors kirke i Thisted amt (trolovet den 27. september 1764).

Børn af Morten Andersen Søe og Johanne Nielsdatter:

- i **Ingeborg Chatrine Mortensdatter**, født den 5. april 1766.
- ii **Karen Mortensdatter**, født den 1. september 1767.
- iii **Maren Mortensdatter**, født den 3. juni 1769.
- 53. iv **Else Mortensdatter**, født den 25. februar 1771, død den 6. marts 1856.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre

- v **Bodil Kirstine Mortensdatter Søe**, døbt den 25. september 1774, begravet den 30. juli 1786.

Morten Andersen Søe døde den **11. september 1776** i Klitmøller i Vester Vandet sogn, Thisted amt og blev begravet den 17. september 1776 på Vester Vandet kirkegård.

106. Morten Andersen Søe var søn af:

- 212. Anders Pedersen Søe.** Han blev født omkring maj 1681 i Klitmøller i Vester Vandet sogn, Thisted amt.

I Vester Vandet sogn kirkebog står anført: "1755, d. 9de Februarii Klochen half 4 eftermiddag døde Anders Pederssøn Søe ved Klitmøller i sin alder 73 Aar 9 maaneder og 4re dage, begravet d. 17de Dito". Det vil sige, at han var født omkring den 5. maj 1681.

Han var skipper og skudepartejer i Klitmøller i Vester Vandet sogn, Thisted amt.

1709-1755 ejede han $\frac{1}{4}$ part af sandskuden *Sct. Thobias* i Klitmøller.

I 1706-1708 og i 1727 angives han at være skipper på *Sct. Thobias*.¹⁸

Anders Pedersen Søe blev gift med **Maren Mortensdatter Kløvborg** den 25. september 1726 i Vester Vandet kirke (trolovet den 28. maj 1726), Thisted amt.

Børn af Anders Pedersen Søe og Maren Mortensdatter Kløvborg:

106. i **Morten Andersen Søe**, født den 19. maj 1727, død den 11. september 1776.
 ii **Peder Andersen Søe**, født den 21. august 1729, død den 26. august 1729.
 iii **Peder Andersen Søe**, født den 10. november 1730, død den 14. juni 1801.
 iv **Bodil Christine Andersdatter Søe**, født den 26. oktober 1732, død den 28. april 1789.
 v **Dorethe Andersdatter Søe**, født den 3. september 1735, død den 20. juni 1803.
 vi **Peder Andersen Søe**, født den 23. april 1738, død den 23. april 1738.
 vii Dødfødt drengbarn, født den 23. april 1738.
 viii **Anne Andersdatter Søe**, født den 14. april 1740.
 ix **Peder Andersen Kløvborg**, født den 3. april 1743.

Vedrørende barn nr. vi og vii: Der er tale om tvillinger, hvor den ene var dødfødt og den anden døde kort efter fødslen. I kirkebogen for Vester Vandet sogn står anført:

¹⁸ Henrik Bygholm (red.). *Skuder og skippere i Klitmøller - blade af skuddefartens historie*. Udgivet af Sparekassen Thy på forlaget Bygholm, 1983.

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Klitmøller

Klitmøller har fået sit navn fordi byen tidligere havde 3 vandmøller ved det lille åløb, der snor sig gennem klitterne fra Vandet sø til Vesterhavet: *Vestermølle*, *Mellemmølle* og *Østermølle*.

Præsten i Vandet (Vester Vandet) meddeler i 1555, at der i sognet er 6 møller. I 1568 opgives 5 møller, og i begyndelsen af 1600 tallet er antallet 3 møller (de ovennævnte).

I 1769 betegnes *Vestermølle* som ødelagt af sandflugt og ubrugelig, og 1770 bliver den nedlagt. Herefter kaldtes *Mellemmølle* for Vestermølle. Den oprindelige Vestermølle blev i 1955 opslugt af havet. *Østermølle* blev revet ned i 1893.

Møllebygningen fra *Mellemmølle* – der fra 1770 altså blev kaldt Vestermølle (den karakteristiske bygning på billedet i figur 24) eksisterer ikke længere, men beboelse og lade er restaureret og kan stadig ses i Klitmøller, med matrikel nr. 10 og adressen Vestermøllevej 46.

Ifølge matriklen 1662 var hartkornet 7-0-0-0, men i matriklen 1664 er det nedsat til 1½-0-0-0 (se afsnit G.2 Ordforklaringer for en forklaring af matrikel- og hartkornsystemet).

Fra 1666 kendes navnene på møllerne i Mellemmølle. Den første der nævnes er Christen Nielsen Odde (1610-1674) og ejeren af møllen var Enevold Kaas til Lyngholm. Christen Nielsen Odde var møller, skipper og skudeejer

Den 13. februar 1673 pantsatte Enevold Kaas sin vandmølle i Klitmøller "*som Christen Nielsen udi og paaboer, skylden aarlig 3 Tdr. Mel*" til Peder Pedersen Søe (ane nr. 424), borger og handelsmand i Thisted. Lånet var på 180 Rd., og Peder Søe har antagelig overtaget møllen efter Christen Nielsen Oddes død i 1674. Omkring 1675 flytter Peder Pedersen Søe således fra Thisted og til Mellemmølle i Klitmøller.

Ildsteds- og Kvægskat 1677: "*Peder Søe. 1 Meldmølle, 3 Ildsteder, 2 Heste og Hopper, 2 Kiøer, 1 Ungnød, 8 Faar og Lam*".

Ved ældste matrikel fra Vester Vandet sogn fra 1662 er der i Klitmøller 40 fæstere og ingen selvejere. I 1681 er Peder Pedersen Søe den eneste der benævnes som selvejer i Klitmøller.

1688 omtales Mellemmølle som en liden vandmølle med 1 kværn, drives af underfaldsvand, som kommer fra Overklitmølle ved en liden aa. Møllestenene er 7/8 alen knap maal. Møllen kan ikke male, uden naar de maler med Overklitmølle. Den er temmelig vel vedligeholdt, har tilforn givet til Landgilde 4 tdr. byg. Søges af en del fra sognet og af nogle fra de omliggende sogne.

Da Peder Pedersen Søe dør i 1717, overtages møllen af sønnen, Anders Pedersen Søe (se ovenfor, ane nr. 212).

Anders Pedersen Søe var kun møller i få år og solgte møllen til Niels Salmandsen Kløvborg (o.1688-1750), der 1718 blev gift med ovennævnte Peder Pedersen Søes datter Maren Pedersdatter Søe (o.1684-1758). Efter mandens død drev enken møllen fra 1750 til 1753 sammen med sønnen Peder Nielsen Kløvborg (Søe) (o.1719-1777).^{19,20}

¹⁹ Henrik Bygholm (red.), *Skuder og skipper i Klitmøller - blade af skudefartens historie* (Udgivet af Sparekassen Thy på forlaget Bygholm, 1983).

²⁰ Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune, Temaside Klitmøller. <http://arkiv.thisted-bibliotek.dk/Klitmøller/index.htm>

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre

"1738, d. 23de dito (april) 1 time efter Solens opgang fødte Anders Pederssøn Søe og Maren Mortensdatter Kløvborg ved Klitmøller deris 2de Sønner, hvoraf dend første vare dødfød, dend anden i lifsfare, inddøbt af Jorde-moderen og kaldet Peder, men noget derefter døde".

Anders Pedersen Søe døde den **9. februar 1755** i Klitmøller i Vester Vandet sogn, Thisted amt og blev begravet den 17. februar 1755 på Vester Vandet kirkegård.

212. Anders Pedersen Søe var søn af:

424. Peder Pedersen Søe. Han blev født omkring december 1630.

I Vester Vandet sogn kirkebog står anført: "1717, 10 Marts klokken 6 om morgenen døde Peder Pedersen Søe 86 Aar ringer 12 Uger 2 Dage gl. Begr. d. 16. dito". Det vil sige, at han var født ca. 14. december 1630.

Han var formentlig født i Thisted købstad, Thisted amt.

I hvert fald blev han borger og handelsmand i Thisted købstad, hvor han havde store tillidsposter, hvilket fremgår af Tingbogen for Thisted købstad (dvs. retsprotokollen for byens ting). Det fremgår således, at han var valgt både som takser-borger og som kæmner.

En takser-borger blev valgt til at skulle foretage skatteligningen for købstaden, dvs. at fastlægge beskatningen hos byens indbyggere.

En kæmner var en valgt embedsmand for købstaden, som bestyrede byens kasse- og regnskabsvæsen.

Se tekstboks nedenfor vedr. Peder Pedersen Søe som Takser-borger og Kæmner.

Peder Pedersen Søe blev gift med **Kirsten Pedersdatter**.

Børn af Peder Pedersen Søe og Kirsten Pedersdatter:

- i **Bodil Pedersdatter Søe.**
- ii **Karen Pedersdatter Søe.**
- iii **Peder Pedersen Søe**, født den 15. august 1671, død den 11. maj 1746.
- iv **Jens Pedersen Søe**, født den 24. august 1677, død den 10. april 1740.
- 212. v **Anders Pedersen Søe**, født den 5. maj 1681, død den 9. februar 1755.
- vi **Maren Pedersdatter Søe**, født den 29. juni 1684, død den 15. februar 1758.

Omkring **1675** flytter Peder Pedersen Søe fra Thisted købstad til Klitmøller i Vester Vandet sogn, begge steder i Thisted amt.

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Den enes brød den andens død

Peder Pedersen Søe, ane nr. 424 (Kays tip-tip-tip-tip-tipoldefar) havde omkring 1670 borgerskab og var købmand i Thisted (formentlig havde han også borgerskabsrettigheder tidligere, men først fra 1670 har vi oplysninger fra Thisted Købstad Tingbog).

Thisted fik i begyndelsen af 1500-tallet købstadsprivilegier, men byen var i mange år fortsat en lille by, og den havde generelt svært ved at håndhæve sine handelsprivilegier i forhold til oplandet²¹. Byens borgere klagede næsten fra starten over, at bønderne selv drev sejlads på egne skibe, og i forbindelse hermed drev landkøb. Thisted lå også i en evig konflikt med købmændene i Aalborg, som kongen gav lov til at handle i hele Limfjorden.

I 1630'erne klagede borgerne gentagne gange til kongen over, at nordmænd købte korn til levering fra Vildsund (ca. 10 km syd for Thisted). Uenigheden om, hvorvidt bønderne måtte udskibe direkte til Norge uden om Thisted, blev først afgjort ved dom i 1651, hvor bønderne i 'dårlige egne' blev tilladt at købe tømmer og betale med landbrugsprodukter. Den borgerlige næring i Thisted var i høj grad truet af skude- og strandhandel fra Vesterhavskysten fra især Klitmøller, Hansted og Vigsø. I 1666 blev det præciseret, at 'strandmændene' i Hansted og Klitmøller havde ret til at sælge korn i Norge og lovlige varer i øvrigt.

Thisted var samtidig hårdt ramt af byrderne af svenskekrigene, både syvårskrigen i 1563 til 1570 og krigene i 1600-tallet.

I 1682 ønsker borgmesteren i Thisted at gøre status over byens elendighed, og den 5. august 1682 er det i Thisted Købstads Tingbog anført²²:

"Borgmester Christian Mortensen Lelius begærer at borgere, der er til stede, vil berette, hvilke udenbys borgere, der er flyttet til byen, og hvilke borgere, der er flyttet herfra.

De svarer, at ingen er flyttet til byen, men at de udenbys borgere bruger handel og trafik ved havsiderne og på landet.

Følgende borgere var flyttet fra byen. dr. Laurits Foss, Peder Pedersen Søe, Tomas skomager, Scharis Christensen, Anders Skrædder, Jeremias Giødertsen, M: Jørgen Rudolf Krieger, badskær, Jens Jensen Krog, Hinrichsen Krøger, Poul Christensen Smed, Diderich Diderichsen, Johan Korn, badskær, Peder Vester? Møller, Tøger Olufsen, Mester Ludvigs hustru og Peder Pedersen Fjerritslev. Største delen af de nævnte mandkøn er døde og en del huse ganske uddøde, hvorover byen er meget svækket og aftaget."

Thisted er altså inde i en periode med tilbagegang og forfald, mens bl.a. Klitmøller har gyldne tider med handel til Norge.

Peder Pedersen Sø er blandt dem der i 1682 nævnes som værende fraflyttet byen. Han flyttede omkring 1675 til Klitmøller, der blomstrede i disse år med handlen til Norge. Han havde dog fortsat aktiviteter i Thisted købstad, ligesom han opretholdt sit borgerskab i byen helt frem til begyndelsen af 1700-tallet.

²¹ Den Digitale Byport. *Thisted*. Dansk Center for Byhistorie.

<http://dendigitalebyport.byhistorie.dk/privilegier/by.asp?koebstadID=64>

²² Thisted købstads Tingbog. Her fra <http://www.lklundin.dk/lkl/ThyTB/838-1415.txt>

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre

Peder Pedersen Søe som Takser-borger og Kæmner i Thisted

Ane nr. 424 Peder Pedersen Søe, Kays tip-tip-tip-tip-tipoldefar.

Det fremgår af Tingbogen for Thisted købstad, at Peder Pedersen Søe i 1670 var valgt som takser-borger for byen. En takser-borger blev valgt til at skulle foretage skatteligningen for købstaden, dvs. at fastlægge beskatningen hos byens indbyggere.²³

Ikke alle borgere var dog tilfredse med den beskatning, de blev pålagt. Af Tingbogen fremgår således en klage over takser-borgernes skattepålæg:

Thisted købstads Tingbog, 1670, 12. marts

Dirich Villemesen, rådmand og tolder i Thisted, har ladet stævne Peder Ollufsen, Niels Mortensen Torsted, Niels Jensen Hou, Christen Jensen Mulli, Niels Boysen og Peder Pedersen Søe, alle udskrevet af Thisted byting som taxer-borgere for nærværende år, og fremlægger en skriftlig anklage for at have takseret ham af for meget jord, takseret jorden for højt og for at have favoriseret andre. Han mener ikke at »kong Frederik den 3.s udgivne toldordinantis 29. aticuli« er efterfulgt. Som medunderskrivere af takseringen er stævnet byens kæmnere, Peder Pedersen på Knach og Peder Nielsen Thorup. Sagen opsættes 14 dage.²⁴

Det er ligeledes fra Thisted købstads Tingbog at vi ved, at Peder Pedersen Søe i 1673 var valgt som byens kæmner.

En kæmner var en valgt embedsmand for købstaden, som bestyrede byens kasse- og regnskabsvæsen: "Borgemester og Raad skulle aarligen den anden Januarii af de fornemste Borgere nævne een Byens Kæmner, eller flere til hvilke forleden Aars Kæmnere skulle overlevere Beholdningen, og gjøre Regnskab.²⁵

Thisted købstads borgmester og råd var i 1673 tilsyneladende ikke helt tilfredse med to af de valgte kæmneres arbejde, hvoraf den ene var Peder Pedersen Søe. Peder synes dog at have orden i sine ting:

Thisted købstads Tingbog, 1673, 30. august.

Borgmester Christian Mortensen på egne og rådets vegne tiltaler forrige kæmnere Peder Pedersen Søe og Hans Hermansen, fordi de ikke har gjort rede for de oppebårne skatter af Thisted by. Peder Pedersen Søe mødte med sit regnskab og kvitteringer.

Dom: Borgmestre og råd bør forhøre Peder Pedersen Søes regnskab og kvitteringer, og Peder Søe derpå at betale, hvad han muligvis rester, hvad han også tilbyder, eller lide efter loven. Hans Hermansen var ikke mødt. Han skal møde med sit regnskab og straks betale eller give dobbelt.¹⁵

²³ Ordbog over det danske sprog - dansk i perioden 1700-1950, her fra <http://ordnet.dk/ods/opslag?opslag=takserborger>

²⁴ Thisted købstads Tingbog. Her fra <http://www.lklundin.dk/lkl/ThyTB/838-1415.txt>

²⁵ Ordbog over det danske sprog - dansk i perioden 1700-1950, her fra <http://ordnet.dk/ods/opslag?opslag=k%E6mner>

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

I Klitmøller flytter Peder Pedersen Søe ind i Mellemmølle, som han fra 1673 har haft i pant (se tekstboks ovenfor vedr. Klitmøller). Han var desuden skudepartej, og han angives at have ½ part i sandskuden *Sct. Thobias* i 1706-1708.²⁶

Som skipper og skudeejers omtales han ofte i toldregnskaberne under skudedefart.

Efter Peder Pedersen Søe omkring 1675 var flyttet til Klitmøller havde han dog fortsat aktiviteter i Thisted købstad, ligesom han opretholdt sit borgerskab i Thisted købstad helt frem til begyndelsen af 1700-tallet, hvilket fremgår af Tingbogen for Thisted købstad:

Thisted købstads Tingbog – 1705:

"Peder Pedersen Søe af Klitmøller begærer borgerskab i Thisted, men som han nu var sejlferdig til Norge, og for vinds og vejrs føjeligheds skyld ikke kunne oppebie tingdagen for at aflægge sin ed, vil han gøre det, så snart han kommer hjem. Begæringen udstedt 24/1 1703. Attesteret 13/4 1703 på amtmandens vegne af Knud Riber og på amtsforvalterens vegne af Hans Olufsen. (Sagen fortsætter).

*Peder Søe aflagde nu ed efter loven."*²⁷

Peder Pedersen Søe døde den **10. marts 1717** i Klitmøller, Vester Vandet sogn, Thisted amt og blev begravet den 16. marts 1717 på Vester Vandet kirkegård.

425. Kirsten Pedersdatter. Hun blev født omkring marts 1643.

Hun døde den **15. juni 1724** i Klitmøller i Vester Vandet sogn, Thisted amt og blev begravet den 22. juni 1724 på Vester Vandet kirkegård.

I Vester Vandet sogn kirkebog står anført: "1724. d: 15. Junii. 1. stund efter Solens opgang døde Kirsten Pedersd. S: Peder Søes Enche ved Møller, 81. aar ringer = 12 uger 3 dage gl: begravet d: 22. dito." Det vil sige hun var født ca. den 20. marts 1643.

213. Maren Mortensdatter Kløvborg. Hun blev født den 16. februar 1705 i Klitmøller, Vester Vandet sogn, Thisted amt og døbt den 19. februar 1705 i Vester Vandet kirke.

Hun blev gift med **Anders Pedersen Søe** den **25. september 1726** i Vester Vandet kirke, Thisted amt, se ovenfor ane nr. 212 Anders Pedersen Søe vedr. deres fælles børn mv.

Maren Mortensdatter Kløvborg døde i marts 1775 i Klitmøller i Vester Vandet sogn, Thisted amt og blev begravet den **18. marts 1775** på Vester Vandet kirkegård.

²⁶ Henrik Bygholm (red.), *Skuder og skippere i Klitmøller - blade af skudedefartens historie* (Udgivet af Sparekassen Thy på forlaget Bygholm, 1983.).

²⁷ Thisted købstads Tingbog. Her fra <http://www.lklundin.dk/lkl/ThyTB/838-1415.txt>

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre

Skifte efter Peder Pedersen Søe, skifteprotokol af 9. april 1717²⁸

Peder Pedersen Søe, ane nr. 424, Kays tip-tip-tip-tip-tipoldefar.

Når boet efter et dødsfald skal gøres op, bliver der typisk lavet en omhyggelig registrering af alt efterladt løsøre med angivelse af deres anslåede værdi. Ved at læse skifteprotokollen kan man derfor så at sige gå fra rum til rum i den afdødes bopæl og se, hvad den pågældende ejede.

Det gælder således også for Peder Pedersen Søe, hvor det i skifteprotokollen er anført hvad han ved sin død ejede af værdi:

Træting i dagligstuen: 1 fyr bord, 1 skammel, 1 egeskrin, 1 slag bænk, 1 stolpe seng.

Træting i det lille kammer: 1 ege kiste, 1 fyr stolpe seng, 1 fyr seng, 1 stol, 1 skammel.

Træting i køkkenet: 5 bryggerkar, 2 smaa kar, 2 bær kar, 5 spande, 1 kerne, 1 fløde bønne, 15 si bønner, 4 trug, 5 øltønder, 1 halv øl tønne, 2 spinderokker, 2 garn vinder, 1 skeppe, 1 sælde, 2 solde, 5 løb, 1 mangle brædt med stok, 5 stand tøndes, 1 halv tønne, 5 Fjerdinger, 1 halv kande, 4 øl stobe, 10 tallerkener, 8 skeer, 1 stige.

I Gaarden: 1 vogn med hauger og tilbehør, 1 harve, 7 møgfiel, 1 skærekiste med kniv, 1 plov, 1 høle med drag, 2 staal grebe, 2 skovle, 1 slibesten med jern aksel, 2 lyng leer, 2 spader.

Kobber: 1 kobberkedel i grube, 1 mindre kedel i grube, 1 lille kogekedel, 1 told kar.

Messing: 5 lysestager.

Tin: 1 fad, 1 smør kande, 1 hvidt stenkrus med tin laag, 1 rødt stenkrus med tin laag.

Jern: 1 kakkelovn med 2 jern fødder, 1 bismær, 1 jern stang, 1 sav, 1 pande, 1 økse, 3 bor med haandtag, 1 stemmejern, 1 hammer, 1 knibtang, 1 høvl, 4 kværn billejern, 1 gryde, 1 trefod, 1 rist, 1 ildklemme, 1 lampe.

Sten tøj: 1 holl. fad, 4 fade, 2 gryder, 2 krus, 1 pande, 4 salt kar.

Senge klæder: 1 olmerdugs overdyne, 1 do. underdyne, 2 hovedpuder med vaar, 1 sengetæppe, 1 olmerdugs overdyne, 1 do. underdyne, 2 vadmels puder med vaar, 1 sengeklæde, 1 vadmels dyne, 2 hoved puder, 2 vadmels sengetæpper, 1 olmerdugs dyne, 2 hoved puder, 1 vaar.

Linned klæder: 1 drejelsdug, 3 lærreds duge, 5 hørgarns lagner, 1 blaargarns dito, 2 haandklæder, 1 pude vaar, 5 skjorter, 2 lærreds tørklæder.

Mandens tøj: 1 kjortel, 1 rød bajes trøje, 1 vadmels kjole, 1 rød vadmels trøje, 1 grøn ryges trøje, 3 par bukser, 4 par strømper, 1 hue, 1 hat, 1 par sko, 1 par tøfler.

Kreaturer: 2 heste, 2 køer, 2 kvier, 2 studekalve, 1 spædkalv, 6 faar, 2 væddere, 1 galt, 8 svin, 1 so.

213. Maren Mortensdatter Kløvborg var datter af:

426. Morten Christensen Kløvborg. Han blev født omkring juli 1659 i Klitmøller i Vester Vandet sogn, Thisted amt.

I Vester Vandet sogn kirkebog står anført: "1712. d: 14. Jun. nogit paa eftermiddag døde Morten Kløfborg ved Møller hastig p. Stranden af it hold for hans brist, 53 aar ÷ 4 ug gl. begravet d: 18. dito." Det vil sige at han var født ca. juli 1659.

²⁸ Matrikler i Klitmøller, Matr. nr. 10, Klitmøller, Vestermøllevej 46, Vester Mølle. Her fra <http://arkiv.thisted-bibliotek.dk/Klitmøller/index.htm> /pan 2006-11-19.

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Han blev gift med **Ane Christensdatter** den **10. december 1698** i Vester Vandet kirke, Thisted amt (trolovet den 10. november 1698).

Børn af Ane Christensdatter og Morten Christensen Kløvborg:

- i **Ane Mortensdatter Kløvborg**, født den 19. juni 1700, død den 6. december 1771.
- ii **Christen Mortensen Kløvborg**, født den 27. marts 1702, død den 30. oktober 1710.
- 213 iii **Maren Mortensdatter Kløvborg**, født den 16. februar 1705, begravet den 18. marts 1775.

Morten Christensen Kløvborg var skipper og skudepartejer i Klitmøller, Vester Vandet sogn. Han er anført som ejer af 1/3 part i sandskuden *Jomfru Maria* 1705-1715 (han døde ganske vist i 1712, men det var tilsyneladende ikke altid eller lige med det samme, at man fik registreret når der blev handlet med andele). Andelen blev solgt til Peder Nielsen Schinderup, der giftede sig med enken efter Morten, Ane Christensdatter.

Morten Christensen Kløvborg døde den **14. juni 1712** i Klitmøller i Vester Vandet sogn, Thisted amt og blev begravet den 18. juni 1712 på Vester Vandet kirkegård.

426. Morten Christensen Kløvborg var søn af:

852. Christen Mortensen Kløvborg. Han blev født ca. 1625.

Han var skipper og skudepartejer i Klitmøller, Vester Vandet sogn, Thisted amt.

Christen Mortensen Kløvborg blev gift med **Maren Nielsdatter**.

Børn af Christen Mortensen Kløvborg og Maren Nielsdatter:

- 426. i **Morten Christensen Kløvborg**, født ca. 1659, død den 14. juni 1712.
- ii **Dorethe Christensdatter Kløvborg**, født den 19. oktober 1664, død den 20. november 1734.

Lige syd for Vester Vandet sogn ligger Vang sogn i Thisted amt. I Vang sogn løb der oprindeligt en å ud til havet fra Vang sø og den mindre sø ved Hovekær (begge søer er i dag næsten udtørrede). I jordebogen fra 1580 er nævnt 2 vandmøller ved åen. Møllerne omtales som klitmøller og har formentlig ligget ved åens udløb i havet (omtrent der hvor Vangså i dag ligger).

I 1600-årene lå der ved klitmøllerne et hus kaldet Kløvborg, som var beboet af skipper Christen Kløvborg.²⁹

²⁹ E. & K. Christensen, F. & E. Larsen, L. K. Christensen, A. & E. Grandjean-Thomsen, B. Kempf og B. Høyrup, *Træk af Vangså's historie* (1998), Her fra http://arkiv.thisted-bibliotek.dk/webvang/Vangs%C3%A5web/Vangsaa_historie.htm /pan 2007-07-01.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre



Figur 25. Torup kirkeruin i Vang sogn (tidligere Torup sogn) i Thisted amt.

Christen Mortensen Kløvborg (ane nr. 852) og Maren Nielsdatter (ane nr. 853) (Kays tip-tip-tip-tip-tip-tipoldeforældre) døde i henholdsvis 1690 og 1689 i Kløvborg i Vang sogn og blev begge begravet på Torup kirkegård.

Torup kirke fungerede indtil 1794, hvor kirken blev nedlagt som følge af ødelæggende sandflugt. Kun få steder har sandflugten hærgnet så voldsomt som i det tidligere Torup sogn. De ældste beretninger om sandflugtens ødelæggelser er fra 1596, og i de følgende 200 år berettes om mange gårde, som er flyttet, fordi de og deres marker blev ødelagt af sandflugten.

Torup kirke skulle – som andre kirker – vedligeholdes af sognets indbyggere. Da der efterhånden kun var få beboere i sognet, var deres kirkeskat ikke tilstrækkelig til vedligeholdelsen, og i 1794 blev kirken nedlagt og en del af materialerne anvendt til reparation af nabokirken i Vang.

I dag fremtræder Torup kirkeruin som en idyllisk og fredfyldt plet. Rester af kirkemuren markerer kirkens omrids, og i græsset syd for kirken er det stadig muligt at erkende enkelte gravsteder.³⁰

Christen Mortensen Kløvborg døde i **1690** i Kløvborg i Vang sogn, Thisted amt og blev begravet den 24. marts 1690 på Torup kirkegård i Vang sogn.

852. Christen Mortensen Kløvborg var søn af:

1704. Morten Christensen Kløvborg. Han blev født i 1595²⁸.

Børn af Morten Christensen Kløvborg:

- 852.i **Christen Mortensen Kløvborg**, født ca. 1625, begravet den 24. marts 1690.
- ii **Gertrud Mortensdatter Kløvborg**, født ca. 1631, død den 12. februar 1717.

³⁰ Tekst og tegning fra *Tvorup Klitplantage*. Skov- og Naturstyrelsen. Vandreture i Statsskovene nr. 116. 2007.

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Morten Christensen Kløvborg døde i **1646** i Klitmøller i Vester Vandet sogn, Thisted amt.³¹

853. Maren Nielsdatter. Hun blev født ca. 1637.

Maren Nielsdatter døde i **1689** i Kløvborg i Vang sogn, Thisted amt og blev begravet den 25. januar 1689 på Torup kirkegård i Vang sogn.

427. Ane Christensdatter, født ca. 1668 i Vester Vandet sogn, Thisted amt.

Hun blev gift første gang med **Morten Christensen Kløvborg** den **10. december 1698** i Vester Vandet kirke, Thisted amt.

Børn af Ane Christensdatter og Morten Christensen Kløvborg:

- i **Ane Mortensdatter Kløvborg**, født den 19. juni 1700, død den 6. december 1771.
- ii **Christen Mortensen Kløvborg**, født den 27. marts 1702, død den 30. oktober 1710.
- 213 iii **Maren Mortensdatter Kløvborg**, født den 16. februar 1705, begravet den 18. marts 1775.

Morten Christensen Kløvborg, Ane Christensdatters første mand, døde den **14. juni 1712** (se ovenfor).

Ane Christensdatter blev gift anden gang med **Peder Nielsen Schinderup** den **30. november 1712** i Vester Vandet kirke, Thisted amt (trolovet den 26. oktober 1712).

Peder Nielsen Schinderup var født den 9. august 1685.

Barn af Ane Christensdatter og Peder Nielsen Schinderup:

- iv **Niels Pedersen Schinderup**, født den 24. november 1716, død den 6. december 1716.

Peder Nielsen Schinderup døde den **21. september 1740** i Kløvborg i Vang sogn, Thisted amt og blev begravet den 28. september 1740 på Vester Vandet kirkegård, Thisted amt.

Ane Christensdatter døde den **9. juni 1744** i Klitmøller i Vester Vandet sogn, Thisted amt og blev begravet den 15. juni 1744 på Vester Vandet kirkegård.

107. Johanne Nielsdatter. Hun blev født i 1733 i Nors sogn i Thisted amt og døbt den 10. maj 1733 i Nors kirke.

Hun blev gift med **Morten Andersen Søe** den **25. oktober 1764** i Nors kirke, se ovenfor ane nr. 106 Morten Andersen Søe vedr. deres fælles børn mv.

³¹ Henrik Bygholm (red.), *Skuder og skippere i Klitmøller - blade af skudefartens historie* (Udgivet af Sparekassen Thy på forlaget Bygholm, 1983).

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre

Johanne Nielsdatter døde den **24. juli 1776** i Klitmøller i Vester Vandet sogn, Thisted amt og blev begravet den 29. juli 1776 på Vester Vandet kirkegård.

107. Johanne Nielsdatter var datter af:

214. Niels Thomsen.

Han blev gift med **Ingeborg Nielsdatter**.

Børn af Niels Thomsen og Ingeborg Nielsdatter:

- i **Lauritz Nielsen**, døbt den 29. september 1727.
- ii **Else Nielsdatter**, døbt den 17. september 1730.
- 107. iii **Johanne Nielsdatter**, døbt den 10. maj 1733, død den 24. juli 1776.
- iv **Christen Nielsen**, døbt den 5. november 1738.

215. Ingeborg Nielsdatter.

54. Peder Nielsen Føhrbye. Han blev født ca. 1776 i Førbby i Hundborg sogn, Thisted amt.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** bor Peder Nielsen sammen med sine forældre og søskende i Førbby i Hundborg sogn, Thisted amt. Faderen er husmand:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Jepsen	52	Gift	Mand, Husmand
Inger Christensdatter	42	Gift	Hans kone
Peder Nielsen	11		Deres barn
Jeppe Nielsen	9		Deres barn
Maren Nielsdatter	3		Deres barn

Peder Nielsen Føhrbye blev gift første gang med **Ane Nielsdatter** den **23. december 1809** i Ræhr kirke i Thisted amt.

Ane Nielsdatter var født ca. 1775. Hun døde i april 1811 i Ræhr sogn, Thisted amt og blev begravet den 7. april 1811 på Ræhr kirkegård.

Han blev gift anden gang med **Karen Marie Jacobsdatter** den **16. november 1811** i Ræhr kirke, Thisted amt.

Barn af Peder Nielsen Føhrbye og Karen Marie Jacobsdatter:

- 27. i **Ane Pedersdatter Føhrbye**, født den 7. august 1812, død den 11. august 1858.

Ved folketællingen den **18. februar 1834** bor Peder Nielsen Føhrbye sammen med sin anden kone Karen Marie Jacobsdatter og deres datter på en gård i Saarup i Ræhr sogn, Thisted amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Nielsen Føhrbye	62	Gift	Gaardmand
Karen Marie Jacobsdatter	55	Gift	Hans Kone
Ane Pedersdatter Føhrbye	23	Ugift	Deres Datter

Peder Nielsen Føhrbye døde den **22. marts 1838** i Saarup i Ræhr sogn, Thisted amt og blev begravet den 1. april 1838 på Ræhr kirkegård.

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

54. Peder Nielsen Føhrbye var søn af:

108. Niels Jepsen. Han blev født ca. 1734.

Han blev gift med **Inger Marie Christensdatter.**

Børn af Niels Jepsen og Inger Marie Christensdatter:

- i **Christian Nielsen Føhrbye**, født ca. 1770, død den 21. april 1848.
- 54. ii **Peder Nielsen Føhrbye**, født ca. 1776, død den 22. marts 1838.
- iii **Jeppe Nielsen**, født ca. 1778.
- iv **Maren Nielsdatter**, født ca. 1784.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** bor Niels Jepsen sammen med sin kone og børn i Førbý i Hundborg sogn, Thisted amt. Niels er husmand:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Jepsen	52	Gift	Mand, Husmand
Christensdatter	42	Gift	Hans kone
Peder Nielsen	11		Deres barn
Jeppe Nielsen	9		Deres barn
Maren Nielsdatter	3		Deres barn

Niels Jepsen døde i **december 1789** i Førbý i Hundborg sogn, Thisted amt og blev begravet den 20. december 1789 på Hundborg kirkegård.

109. Inger Marie Christensdatter. Hun blev født ca. 1744.

Hun blev gift med **Niels Jepsen**, se ovenfor ane nr. 108 Niels Jepsen vedr. deres fælles børn mv.

Inger Marie Christensdatter døde den **30. april 1800** i Førbý i Hundborg sogn, Thisted amt og blev begravet den 11. maj 1800 på Hundborg kirkegård.

55. Karen Marie Jacobsdatter. Hun blev født i 1781 i Ræhr sogn, Thisted amt og døbt den 30. november 1781 i Ræhr kirke.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** bor Karen Marie sammen med sine forældre og storebror i Saarup by i Ræhr sogn, Thisted amt. Faderen er husmand:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jacob Mogensen	61	Gift	Mand, Husmand
Karen Jensdatter	52	Gift	Hans kone
Peder Jacobsen	13	Ugift	Deres barn
Karen Jacobsdatter	5	Ugift	Deres barn

Karen Marie blev konfirmeret den **28. marts 1796** i Ræhr kirke.

Karen Marie Jacobsdatter blev gift med **Peder Nielsen Føhrbye** den **16. november 1811** i Ræhr kirke, se ovenfor ane nr. 54 Peder Nielsen Føhrbye vedr. deres fælles barn mv.

Peder Nielsen Føhrbye døde den **22. marts 1838** i Saarup i Ræhr sogn, Thisted amt og begravet den 1. april på Ræhr kirkegård.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre

Ved folketællingen den **1. februar 1840** er Karen Marie Jacobsdatter enke og bor sammen med sin datter Ane Pedersdatter og svigersøn Anders Christian Nielsen samt deres datter Else Cathrine. De bor på en gård i Saarup i Ræhr sogn, Thisted amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Chr. Nielsen	38	Gift	Gaardmand
Ane Pedersdatter	27	Gift	Hans Kone
Else Cathrine Andersdatter	5	Ugift	Deres Datter
Karen Marie Jacobsdatter	61	Enke	Aftægtskone

Ved folketællingen den **1. februar 1845** bor Karen Marie Jacobsdatter fortsat sammen med sin datter og svigersøn og deres børn. Svigersønnen er dog ikke længere gårdmand men er blevet husmand. De er flyttet til et hus i Ræhr by i Ræhr sogn, Thisted amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Nielsen	43	Gift	Huusmand, lever af sin jordlod
Ane Pedersdatter	32	Gift	Hans kone
Else Andersdatter	10	-	Deres barn
Nicoline Andersdatter	3	-	Deres barn
Karen Jacobsdatter	65	Enke	Huusmoders moder, der her har ophold

Ved folketællingen den **1. februar 1850** bor Karen Marie Jacobsdatter fortsat sammen med sin datter og svigersøn og deres børn. Svigersønnen er fortsat husmand, men de er flyttet til Nytorp i Ræhr sogn, Thisted amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Chr. Nielsen	49	Gift	Huusfader, husmand
Ane Pedersdatter	39	Gift	Hans kone
Else Cathrine Andersdatter	15	Ugift	Deres barn
Nicoline Andersdatter	8	Ugift	Deres barn
Jens Andersen	6	Ugift	Deres barn, Tvillinger
Marie Andersdatter	6	Ugift	Deres barn, Tvillinger
Karen Marie Jacobsdatter	70	Enke	Aftægtskone, Konens moder

Karen Marie Jacobsdatter døde den **25. december 1850** i Ræhr sogn, Thisted amt og blev begravet den 2. januar 1851 på Ræhr kirkegård.

55. Karen Marie Jacobsdatter var datter af:

110. Jacob Mogensen Tuskær. Han blev født ca. 1729 i Fjaltring sogn i Ringkøbing amt (Tuskær er navnet på en gård i Fjaltring sogn).

Jacob Mogensen Tuskær blev gift med **Karen Jensdatter Isager** den **4. november 1768** i Bur kirke i Ringkøbing amt (troløvet den 3. oktober 1768 i Store Raborg i Bur sogn).

- Børn af Jacob Mogensen Tuskær og Karen Jensdatter Isager:*
- i **Peder Jacobsen Tuskær**, født ca. 1773.
 - 55. ii **Karen Marie Jacobsdatter**, døbt den 30. november 1781, død den 25. december 1850.

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Jacob og Karen flytter på et tidspunkt efter deres giftermål fra Ringkøbing amt til Thy. Deres første barn Peder er ikke fundet døbt men kan være døbt i Ringkøbing amt. Deres andet barn er døbt i Ræhr sogn i Thisted amt i 1781, dvs. på det tidspunkt er familien flyttet til Thy. Jacob tager navnet Tuskær (efter sit fødested) med sig til Thy, hvor han kaldes Jacob Tuskær.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Jacob Mogensen Tuskjær husmand i Saarup by i Ræhr sogn, Thisted amt. Han bor sammen med sin kone og børn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jacob Mogensen	61	Gift	Mand, Huusmand
Karen Jensdatter	52	Gift	Hans kone
Peder Jacobsen	13	Ugift	Deres barn
Karen Jacobsdatter	5	Ugift	Deres barn

Karen Jensdatter Isager døde i **september 1797** i Ræhr sogn, Thisted amt og blev begravet den 15. september 1797 på Ræhr kirkegård.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Jacob Mogensen Tuskjær enkemand. Han bor til leje (er indsidder) hos sin søn Peder og svigerdatter Kirsten og deres datter. De bor i et hus i Saarup i Ræhr sogn, Thisted amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Tudsker	28	Gift	Husmand med jord
Kirsten Jacobsdatter	26	Gift	Hans kone
Karen	1	Ugift	En datter
Jacob Tudsner	72	Enke(mand)	Mandens fader indsidder

Jacob Mogensen Tuskjær døde den **30. januar 1816** i Savbjerg i Ræhr sogn, Thisted amt og blev begravet den 11. februar 1816 på Ræhr kirkegård.

111. Karen Jensdatter Isager. Hun blev født ca. 1737.

Navnet Isager er angivet ved Karens bryllup i 1768 i Bur kirke i Ringkøbing amt og senere da datteren Karen Marie bliver døbt i 1781 i Ræhr sogn i Thy (Thisted amt). Navnet Isager er i Ringkøbing amt knyttet til Rindom sogn, hvor der er en gård med dette navn, men det har ikke været muligt at finde Karen født i hverken Rindom sogn eller i Bur sogn (hvor hun bliver gift).

Karen Jensdatter Isager blev gift med **Jacob Mogensen Tuskær** den **4. november 1768** i Bur kirke i Ringkøbing amt (trolovet den 3. oktober 1768 i Store Raborg i Bur sogn), se ovenfor ane nr. 110 Jacob Mogensen Tuskær vedr. deres fælles børn mv.

Karen Jensdatter Isager døde i **september 1797** i Ræhr sogn, Thisted amt og blev begravet den 15. september 1797 på Ræhr kirkegård.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføældre	Tip-2-oldeforældre

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

F Kays mormor: Oline Johanne Kirstine Olsen - og hendes aner

Kays mormor og hendes forfædre stammer fra Nordsjælland fra den nordligste del af det tidligere Frederiksborg amt.

De kommer fra sognene Græsted, Søborg, Esbønderup, Maarum, Blistrup og Valby, der alle ligger i det tidligere Holbo herred.

På figur 26 er sognene angivet med blå.



Figur 26. Den blå markering angiver de sogne, som Kays aner kommer fra på mormoderens side (Oline Johanne Kirstine Olsen): Græsted, Søborg, Esbønderup, Maarum, Blistrup og Valby, der alle ligger i det tidligere Holbo herred.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre

7. **Oline Johanne Kirstine Olsen.** Hun blev født den 12. november 1878 i Aggebo – eller Aggebo Skovhuse - i Græsted sogn, Frederiksborg amt og døbt den 2. februar 1879 i Græsted kirke.

Hun blev kaldt Oline.

Aggebo og Aggebo Skovhuse er ikke egentlige byer men blot nogle gårde og huse, der ligger ved vejen mellem Græsted og Valby. Aggebo ligger i Valby sogn, mens Aggebo Skovhuse overvejende ligger i Græsted sogn men også omhandler matrikler, der ligger i Valby sogn³². Ved Olines dåb er hendes forældre i Hovedministerialbogen anført at være indsiddere (dvs. bo til leje) i Aggebo Skovhuse, mens de i kontramministerialbogen er anført at være indsiddere i Aggebo. Da Oline er døbt i Græsted kirke, har hendes hjem formentlig ligget i Græsted sogn i Aggebo Skovhuse.

Ved folketællingen den **1. februar 1880** er Oline 1 år. Hun bor sammen med sine forældre og søskende i et hus i Aggebo by i Valby sogn, Frederiksborg amt. De bor til leje (er indsiddere) hos en arbejdsmandsfamilie, der også bor i huset. Olines familie får fattigunderstøttelse:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Nils Hansen	47	Gift	Husfader, Arbejdsmand
Stine Niels Datter	38	Gift	Hans Hustru
Lars Peter Hansen	15	Ugift	Deres Barn
Mads Hansen	11	Ugift	Deres Barn
Sine Kirstine Hansen	7	Ugift	Deres Barn
Niels Peter Hansen	4	Ugift	Deres Barn
Karen Marie Hansen	1	Ugift	Deres Barn
Niels Olsen	78	Enkemand	Forsørges hos Husfaderen
Ole Olsen	44	Gift	Husfader, Indsidder, Nyder Fattigunderstøttelse
Ane Marie Petersen	36	Gift	Hans Hustru, Nyder Fattigunderstøttelse
Hans Peter Olsen	12	Ugift	Deres Barn, Nyder Fattigunderstøttelse
Karl Olsen	9	Ugift	Deres Barn, Nyder Fattigunderstøttelse
Nicolai Olsen	7	Ugift	Deres Barn, Nyder Fattigunderstøttelse
Niels Kristian Olsen	5	Ugift	Deres Barn, Nyder Fattigunderstøttelse
Anton Theodor Olsen	3	Ugift	Deres Barn, Nyder Fattigunderstøttelse
Oline Johanne Kristine Olsen	1	Ugift	Deres Barn, Nyder Fattigunderstøttelse

Ved folketællingen den **1. februar 1890** er Oline 11 år. Hun bor sammen med sine forældre og søskende i et hus på Græsted Mark i Græsted sogn, Frederiksborg amt (Græsted Mark er ikke fundet som et officielt stednavn, men anvendes ved folketællingen tilsyneladende for store områder uden for Græsted og inkluderer måske Aggebo Skovhuse). Ved tællingen er Olines far anført som arbejdsmand i landbruget, og de er ikke længere på fattigunderstøttelse:

³² Aggebo Skovhuse ejerlav ligger i Græsted sogn, mens ejerlavet Aggebo ligger i Valby sogn og også omhandler de matrikler i området benævnt Aggebo Skovhuse, der ligger i Valby sogn.

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Ole Olsen	54	Gift	Husfader, Arbejdsmand i Landbruget
Nikolaj Olsen	17	Ugift	Barn
Anton Teodor Olsen	13	Ugift	Barn
Oline Johanne Kristine Olsen	11	Ugift	Barn

Kommentarer: Ægtefællen, se Tillægsliste B No. 2.

På tillægslisten står Ane Marie Pedersen (Olines mor) anført med kommentaren "Midlertidigt opholdssted Dønnevælde Græsted Sogn Fr. A., se Familie No. 12".

Ane Marie Pedersen	46	Gift	Husmoder
--------------------	----	------	----------

Oline blev konfirmeret den **2. oktober 1892** i Maarum kirke, Frederiksborg amt. Hun bor da hos forældrene i Aggebo Skovhuse (det oplyses i kirkebogen, at det hører til Græsted Mark).

Oline blev gift første gang med **Anton Severin Simonsen** den **17. marts 1896** i Valby kirke, Frederiksborg amt (lysning den 23. februar 1896). Hun var da 17 år gammel, mens Anton Severin var 27 år gammel.

Se kapitel E vedrørende Anton Severin Simonsen.

En måned efter vielsen føder Oline sit første barn, der kaldes Kathrine:

Barn af Oline Johanne Kirstine Olsen og Anton Severin Simonsen:

3. i **Elvira Kathrine Olivia Simonsen**, født den 24. april 1896, død den 15. marts 1969.

Da Oline føder Kathrine, er faderen Anton Severin arbejdsmand, og de bor til leje (er indsiddere) i Aggebo i Valby sogn.

Anton Severin Simonsen døde allerede den **26. august 1898**. Han var da 29 år gammel og boede med Oline og deres datter i Dønnevælde i Græsted sogn, Frederiksborg amt, hvor han var parcellist (havde et mindre stykke jord (en parcel)). Han blev begravet den 1. september 1898 på Græsted kirkegård.

I **1899** flytter Oline fra Græsted sogn til Valby sogn, begge i Frederiksborg amt (det oplyses ved folketællingen i 1901). Hun er blevet gravid og er formentlig flyttet hjem til moderen, Ane Marie Olsen, idet Oline bor der ved folketællingen i 1901.

I **1899** føder Oline en søn uden for ægteskab. Hun er da 21 år gammel. Hun "har til huse" (som kirkebogen anfører) hos parcellist Niels Hansen i Aggebo i Valby sogn. Som barnefader bliver udlagt Hans Peter Olsen, der oplyses at være ungkarl på Kildegaard i Gentoft. Ved dåben oplyses desuden, at Oline 10 måneder før barnets fødsel opholdt sig i Dønnevælde i eget hus (i Græsted sogn, Frederiksborg amt): Det var der hun boede sammen med sin mand, Anton Severin ind til han døde den 26. august 1898).

Barn af Oline Johanne Kirstine Olsen og Hans Peter Olsen:

- ii **Ole Peter Severin Olsen**, født den 21. december 1899.

Ved folketællingen den **1. februar 1901** bor Oline sammen med sine to børn hos moderen, Ane Marie Pedersdatter i Aggebo i Valby sogn, Frederiksborg amt. Oline er da 22 år gammel. De bor i Niels Hansen hus, matrikel nr. 5a (har i dag adressen Valbyvej 39B). I huset bor 3 familier:

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Familie 1			
Anne Jensdatter	10/9 1824	Enke	Husmoder, Fatigfolk
Familie 2			
Karen Pedersen	15/11 1843	Enke	Husmoder, Fatigfolk
Nora Jensine Andersen	21/12 1895	Ugift	Barn
Familie 3			
Ane Marie Pedersen	4/6 1843	Enke	Husmoder
Anton Theodor Olsen	19/8 1876	Ugift	Arbejdskarl
Oline Johanne Kristine Olsen	12/11 1878	Enke	Husmoder
Elvira Katrine Olivia Simonsen	24/4 1896	-	Barn
Ole Peter Severin Olsen	21/12 1899	-	Barn

Den **5. december 1902** gifter Oline sig anden gang, med **Vilhelm Peter Christian Jørgensen** i Valby kirke, Frederiksborg amt. Oline var da 24 år. Vilhelm var ligeledes 24 år gammel.

Han var født den 31. december 1880 i Farum, Frederiksborg amt og blev døbt den 26. maj 1881 i Farum kirke.

Børn af Oline Johanne Kirstine Olsen og Vilhelm Peter Christian Jørgensen:

- iii **Mathilde Vilhelmine Petrea Marie Jørgensen**, født den 18. juli 1904, død den 4. september 1949.
- iv **Niels Peter Otto Jørgensen**, født den 14. februar 1906.
- v **Erik Jørgensen**, født den 28. januar 1908.
- vi **Elisabet Jørgensen**, født den 17. januar 1909.
- vii **Lykke Jørgensen**, født den 2. juli 1911.

Da Oline den **18. juli 1904** føder datteren Mathilde, er Oline 25 år gammel, og hun og manden Vilhelm bor i Gadevang i Nødebo sogn, Frederiksborg amt.

Ved folketællingen den **1. februar 1906** er Oline 27 år gammel og bor sammen med sin mand og to børn. De bor nu i Ullerød i Tjæreby sogn, Frederiksborg amt (ligger lige vest for Hillerød):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Vilhelm Jørgensen	31/12 1881	Gift	Husfader, Arbejder ved Tilfældigt arbejde
Oline Jørgensen	12/11 1879	Gift	Husmoder
Katrine Jørgensen	25/4 1896	Ugift	Barn
Ole Olsen	21/12 1900	Ugift	Pleiebarn

Angivelserne i folketællingen er ikke helt præcise i forhold til navne og fødselstidspunkter. Det er desværre ikke usædvanligt ved folketællinger, men der er ingen tvivl om, at det er Oline Johanne Kirstine og hendes familie. Oline og Vilhelms datter Mathilde, der er født i 1904 (i Gadevang i Nødebo sogn), er ikke nævnt som beboer ved tællingen. Hun kan være i pleje et andet sted, men der er ikke anført bemærkninger om det. Hun bor dog ikke hos mormoderen (Olines mor) ved tællingen.

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Da Oline føder børnene Niels (**1906**), Erik (**1908**) og Elisabet (**1909**) bor hun og manden Vilhelm fortsat i Ullerød i Tjæreby sogn. Han anføres ved børnenes dåb at være arbejdsmand.

I **1909** flytter Oline fra Tjæreby sogn til Frederiksborg slotssogn, Frederiksborg amt. Det oplyses ved folketællingen i 1911.

Ved folketællingen den **1. februar 1911** er Oline 32 år gammel. Hun bor sammen med sine seks børn i Løngangsgade (anført som matr.nr. 10d 15) i Nyhuse i Frederiksborg Slotssogn, Frederiksborg amt (ligger midt i Hillerød by. Den præcise placering på Løngangsgade er dog uvis, da det anført matrikelnummer ikke kan findes på matrikelkortet). På et tillægsskema er anført, at Olines mand Vilhelm, der er arbejdsmand, midlertidigt opholder sig i København:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Oline Johanne Jørgensen	12/11 1879	Gift	Husmoder
Kathrine Simonsen	25/4 1896		Barn
Ole Olsen	21/12 1899		Barn
Mathilde Jørgensen	18/7 1904		Barn
Niels Jørgensen	14/2 1906		Barn
Erik Jørgensen	28/1 1908		Barn
Elisabet Jørgensen	17/1 1909		Barn

Da Oline den **2. juli 1911** føder datteren Lykke, anføres Oline og manden Vilhelm fortsat at bo i Nyhuse i Frederiksborg slotssogn, Frederiksborg amt. Han er arbejdsmand.

4. juli 1915: Da Oline i 1916 føder tvillingerne August og Marie bliver det ved deres dåb i kirkebogen oplyst, at Oline 10 måneder før fødslen opholdt sig på gården "Aggersbøl" i Grejsingbjerg sogn. Der er en hovedgård (et gods), der hedder Aggersbøl i Sindbjerg sogn i Vejle amt (hørte tidligere til Øster Snede sogn). Nabsognet hedder Grejs sogn. I Olines samtale med præsten kan både Grejs og Sindbjerg have været nævnt. Tvillingerne bliver døbt i Sønder Dalby sogn i Præstø amt. Uden et dybere kendskab til sognenavne i Jylland kan præsten have skrevet Grejsingbjerg sogn. Meget tyder derfor på, at Oline har tjent på godset Aggersbøl nord for Vejle i en periode mellem juli 1911 og februar 1916.

Ved folketællingen den **1. februar 1916** bor Oline i Rode (landsby) i Dalby sogn (Sønder Dalby) i Præstø amt. Hun bor sammen med 6 af sine børn: Ole, Mathilde, Niels, Erik, Elisabeth og Lykke. Desuden bor der Adolf Nielsen, der er arbejdsmand ved landbruget:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Adolf Nielsen	23/10 1884	Ugift	Landarbejdsmand, Landbrug
Oline Jørgensen	12/11 1879	Gift	Moder, Landarbejder
Ole Olsen	21/12 1900	Ugift	Barn
Mathilde Jørgensen	18/7 1904	Ugift	Barn
Niels Jørgensen	14/2 1906	Ugift	Barn
Erik Jørgensen	17/1 1908	Ugift	Barn
Elisabeth Jørgensen	28/1 1909	Ugift	Barn
Lygge Jørgensen	2/7 1911	Ugift	Barn

Den **4. maj 1916** føder Oline tvillingerne August og Marie Olsen. Hun er da 37 år gammel og bor i Aabrohuset på Rode Mark i Sønder Dalby sogn i Præstø amt. Hun anføres i kirkebogen som forladt hustru, og der står intet om, hvem faderen til børnene er.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre

Børn af Oline Johanne Kirstine Olsen og ukendt:

viii **August Olsen**, født den 4. maj 1916.

ix **Marie Olsen**, født den 4. maj 1916.

22. februar 1918: Da Oline i 1919 føder datteren Carla, bliver det oplyst, at Oline 10 måneder før fødslen opholdt sig på Juellinge (hovedgård) i Hellested sogn, Præstø amt.

Den **22. april 1919** føder Oline datteren Carla Olsen. Oline er da 40 år gammel. Det anføres, at hun er forladt hustru efter Vilhelm Peter Kristian Jørgensen og bor i Bregnerød i Farum sogn, Frederiksborg amt. Som udlagt barnefader anføres arbejdsmand Adolf Nissen, Korsør. Det er den samme Adolf, som Oline boede sammen med i Rode i Dalby sogn, Præstø amt, ved folketællingen tre år tidligere (1. februar 1916). Han var her anført med efternavnet Nielsen, men hans fødselsdato er den samme som Adolf Nissens fra Korsør.

Barn af Oline Johanne Kirstine Olsen og Adolf Nissen:

x **Carla Olsen**, født den 22. april 1919.

I **1920** flytter Oline fra Nødebo sogn til Asminderød sogn, begge i Frederiksborg amt. Det oplyses ved folketællingen i 1921. Det er uvist hvornår Oline er flyttet fra Bregnerød i Farum sogn til Nødebo sogn.

Ved folketællingen den **1. februar 1921** bor Oline i Danstrup (landsby) i Asminderød sogn, Frederiksborg amt. Hun bor sammen med 7 af sine børn: Ole, Erik, Elisabeth, Lykke, Marie, August og Carla. Oline arbejder som malkekone. Feltet vedr. Olines ægteskabelige stilling er ikke udfyldt (kun for sønnen Ole):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Oline Johanne Kristine Jørgensen	12/11 1878		Husmoder, Malkekone
Ole Peter Severin Olsen	21/12 1899	Ugift	Barn, Fodermester
Erik Jørgensen	19/2 1908		Barn
Elisabeth Jørgensen	28/1 1908		Barn
Lygge Jørgensen	2/7 1911		Barn
Marie Olsen	4/5 1916		Barn
August Olsen	4/5 1916		Barn
Karla Olsen	23/4 1919		Barn

Den **5. november 1924** bor Oline i Langerød (landsby) i Fredensborg i Asminderød sogn, Frederiksborg amt. Det oplyses ved folketællingen ét år senere (5. november 1925).

Ved folketællingen den **5. februar 1925** bor Oline på Esrumgaard i Esbønderup sogn, Frederiksborg amt. Hun bor sammen med 5 af sine børn: Niels, Lykke, Marie, August og Carla. Desuden bor der husmand Christian Rasmussen. Oline anføres at være fraskilt.

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jørgensen Oline Johanne Kirstine	12/11 1878	Fraskilt	Husmoder
Jørgensen Nils Peter Otto	14/2 1905	Ugift	Tjenestekar
Jørgensen Lygge	2/7 1911		Barn
Olsen Marie	4/5 1916		Barn
Olsen August	4/5 1916		Barn
Olsen Karla	22/4 1919		Barn
Rasmussen Christian	16/8 1888	Gift	Husmand

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Den **5. november 1929** bor Oline i Langehus, der er et hus i Esrum, Esbønderup sogn, Frederiksborg amt. Det oplyses ved folketællingen ét år senere (5. november 1930).

Ved folketællingen den **5. november 1930** bor Oline i Esrum i Esbønderup sogn, Frederiksborg amt. Hun er da 51 år gammel og bor fortsat sammen med 5 af sine børn: Niels, Lykke, Marie, August og Carla. Hun er fortsat malkekone:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jørgensen Oline	12/11 1879	*	Husmoder, Malkekone **
Jørgensen Niels	14/2 1906	Ugift	Karl
Lykke Jørgensen	2/7 1909	Ugift	Pige
Olsen Marie	4/5 1914	Ugift	Pige
Olsen August	4/5 1914	Ugift	Dreng
Olsen Karla	22/4 1919	Ugift	Pige

*: Den anførte ægteskabelige stilling for Oline er vanskelig at læse, og det er svært at afgøre om der står F eller G for fraskilt henholdsvis gift.

** Ud for Oline er der yderst til højre i en kolonne, der ikke udfyldes ved tællingen skrevet "Fattighjælp". Oline har formentlig modtaget en form for fattighjælp til sig selv og sine (mange) børn.

Oline Johanne Kirstine Olsen døde den **31. januar 1939**. Hun var da 60 år gammel og boede i Løngangsgade 16, Nyhuse i Hillerød (Frederiksborg slotssogn, Frederiksborg amt). Hun blev begravet den 5. februar 1939 på Nyhuse kirkegård i Frederiksborg slotssogn.

Det oplystes ved hendes død, at hun var aldersrentenyder og gift med efterladte Vilhelm Peter Christian Jørgensen.

Oline er formentlig ikke formelt blevet skilt fra Vilhelm, men hun har tilsyneladende ikke boet sammen med ham de seneste mindst 25 år af sit liv.

Ved folketællingen den 1. februar 1911 boede Vilhelm midlertidigt i København, mens Oline boede i Hillerød med 6 af sine 7 børn. Som det fremgår af ovenstående, begyndte Oline ikke længe derefter at flytte forskellige steder hen uden Vilhelm, og hun anføres flere gange som forladt hustru eller fraskilt.

Vilhelm er ikke fundet ved folketællingen i 1916, men ved folketællingen i 1921 bor han på Lyngbyvej 25a^{1. sal} i Københavns kommune, hvor han er logerende og anført som ugift. Ved folketællingen den 5. november 1925 bor han i Holmensgade 17^{4. th.} i København (Holmensgade eksisterer ikke længere, men lå der hvor Bremerholm i dag ligger). Han er anført om ugift.

Ved folketællingen den 5. november 1930 bor Vilhelm i et havehus i have nr. 93 i Højdevejens haveforening i Sundby, Københavns kommune. Han er logerende hos en anden mand og anført som ugift.

Der er ikke fundet senere oplysninger om ham, men der er intet der tyder på, at han boede sammen med Oline i Hillerød i 1939, da hun dør.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre



Figur 27. Oline Johanne Kirstine Olsens aner (Kays mormor).

På faderens side var Oline Johanne Kirstine Olsens aner overvejende daglejere og arbejdsmænd.

På moderens side var Oline Johanne Kirstine Olsens aner ligeledes daglejere og husmænd i forhold til morfaderen (ane nr. 30 Peder Larsen). På mormoderens side (ane nr. 31 Kirsten Hansdatter) finder vi også gårdmænd.

Hos begge Oline Johanne Kirstine Olsens forældre finder vi "udlagte barnefædre" (ane nr. 56 Hans Olsen og ane nr. 60 Lars Nielsen), hvor oplysningerne er meget sparsomme.

Oline Johanne Kirstine Olsens aner beskrives i det følgende.

F.1 Oline Johanne Kirstine Olsens forældre (Kays oldeforældre)

14. **Ole Olsen.** Han blev født den 5. marts 1835 i Dragstrup by i Søborg sogn, Frederiksborg amt og døbt den 15. marts 1835 i Søborg kirke.

Ved folketællingen den **1. februar 1840** er Ole Olsen 4 år og bor sammen med sine forældre og søskende. De bor til leje (er inderste) i et hus i Dragstrup by i Søborg sogn, Frederiksborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Ole Hansen	43	Gift	Inderste og Dagleier
Johanne Svendsdatter	38	Gift	Hans Kone
Lars Olsen	15	Ugift	Deres Barn
Jørgen Olsen	11	Ugift	Deres Barn
Ole Olsen	5	Ugift	Deres Barn
Svend Olsen	3	Ugift	Deres Barn
Petternille Olsdatter	7	Ugift	Deres Barn
Karen Marie Olsdatter	1	Ugift	Deres Barn

Ved folketællingen den **1. februar 1845** er Ole Olsen 9 år gammel og bor fortsat sammen med sine forældre og søskende til leje i et hus i Dragstrup i Søborg sogn, Frederiksborg amt. I huset bor tillige en enke og ugift kvinde:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Ole Hansen	48	Gift	Indsider, Dagleier
Johanne Svendsdatter	43	Gift	Hans Kone
Ole Olsen	10	Ugift	Deres Barn
Svend Olsen	8	Ugift	Deres Barn
Petternille Olsdatter	12	Ugift	Deres Barn
Karen Marie Olsd.	6	Ugift	Deres Barn
Nicoline Olsdatter	2	Ugift	Deres Barn
Sophie Bendsen	54	Enke	Ernærer sig ved Spinderokken
Ane Kirstine Pedersdatter	26	Ugift	Understøttes af Fattigvæsenet

Ole Olsen blev konfirmeret i **1849** i Søborg kirke i Frederiksborg amt.

Ved folketællingen den **1. februar 1850** er Ole Olsen 14 år gammel og tjener hos gårdmand Ole Pedersen i Fjellenstrup i Gilleleje sogn, Frederiksborg amt.

Ved folketællingen den **1. februar 1860** er Ole Olsen 24 år gammel og tjener hos gårdmand Hans Jørgensen på en gård i Blakshejede, der er et område i den østlige del af Gilleleje men ligger i Søborg sogn.

Ole Olsen blev gift med **Ane Marie Pedersdatter** den **27. januar 1866** i Maarum kirke, Frederiksborg amt. Ole var da 30 år gammel og boede i Dragstrup i Søborg sogn, mens Ane Marie var 22 år gammel og boede i Holgerskøb i Maarum sogn, begge steder i Frederiksborg amt.

- Børn af Ole Olsen og Ane Marie Pedersdatter:*
i **Hans Peter Olsen**, født den 29. december 1867.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre

- ii **Carl Olsen**, født den 26. september 1870.
- iii **Nicolai Olsen**, født den 13. december 1872.
- iv **Niels Christian Olsen**, født den 26. marts 1874.
- v **Anton Theodor Olsen**, født den 19. august 1876.
- 7. vi **Oline Johanne Kirstine Olsen**, født den 12. november 1878, død den 31. januar 1939.

Ved folketællingen den **1. februar 1870** er Ole Olsen 34 år. Han bor sammen med sin kone og deres søn i et hus i Græsted by i Græsted sogn, Frederiksborg amt. Ole er arbejdsmand. I huset bor tillige en enke med sine tre børn, der alle forsørges af fattigvæsenet (er ikke vist her):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Ole Olsen	33	Gift	Huusfader, Arbejdsmand
Ane Marie Pedersen	26	Gift	Huusmoder
Hans Peder Olsen	2	Ugift	Deres Barn

Ved folketællingen den **1. februar 1880** er Ole Olsen 44 år. Han bor sammen med sin kone og børn i et hus i Aggebo by i Valby sogn, Frederiksborg amt. De bor til leje (er indsiddere) hos en arbejdsmandsfamilie, der også bor i huset. Ole og hans familie får fattigunderstøttelse:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Nils Hansen	47	Gift	Husfader, Arbejdsmand
Stine Niels Datter	38	Gift	Hans Hustru
Lars Peter Hansen	15	Ugift	Deres Barn
Mads Hansen	11	Ugift	Deres Barn
Sine Kirstine Hansen	7	Ugift	Deres Barn
Niels Peter Hansen	4	Ugift	Deres Barn
Karen Marie Hansen	1	Ugift	Deres Barn
Niels Olsen	78	Enkemand	Forsørges hos Husfaderen
Ole Olsen	44	Gift	Husfader, Indsidder, Nyder Fattigunderstøttelse
Ane Marie Petersen	36	Gift	Hans Hustru, Nyder Fattigunderstøttelse
Hans Peter Olsen	12	Ugift	Deres Barn, Nyder Fattigunderstøttelse
Karl Olsen	9	Ugift	Deres Barn, Nyder Fattigunderstøttelse
Nicolai Olsen	7	Ugift	Deres Barn, Nyder Fattigunderstøttelse
Niels Kristian Olsen	5	Ugift	Deres Barn, Nyder Fattigunderstøttelse
Anton Theodor Olsen	3	Ugift	Deres Barn, Nyder Fattigunderstøttelse
Oline Johanne Kristine Olsen	1	Ugift	Deres Barn, Nyder Fattigunderstøttelse

Ved folketællingen den **1. februar 1890** er Ole Olsen 54 år. Han bor sammen med sin kone og børn i et hus på Græsted Mark i Græsted sogn, Frederiksborg amt. Ole er arbejdsmand i landbruget, og familien er ikke længere på fattigunderstøttelse:

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Ole Olsen	54	Gift	Husfader, Arbejdsmand i Landbruget
Nikolaj Olsen	17	Ugift	Barn
Anton Teodor Olsen	13	Ugift	Barn
Oline Johanne Kristine Olsen	11	Ugift	Barn

Kommentarer: Ægtefællen, se Tillægsliste B No. 2.

På tillægslisten står Ane Marie Pedersen (Oles kone) anført med kommentaren "Midlertidigt opholdssted Dønnevolde Græsted Sogn Fr. A., se Familie No. 12".

Ane Marie Pedersen	46	Gift	Husmoder
--------------------	----	------	----------

Ole Olsen døde den **7. maj 1896** på Esbønderup Sygehus, Frederiksborg amt, 61 år gammel. Han blev begravet den 13. maj 1896 på Græsted kirkegård. På dødstidspunktet var han røgter og boede i Holt i Græsted sogn, Frederiksborg amt.

- 15. Ane Marie Pedersdatter.** Hun blev født den 4. juni 1843 i Boserup i Esbønderup sogn, Frederiksborg amt og døbt den 6. august 1843 i Esbønderup kirke.

Ved folketællingen den **1. februar 1845** er Ane Marie 1 år og bor sammen med sine forældre og søskende i et hus i Boserup i Esbønderup sogn, Frederiksborg amt. Faderen er daglejer:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Larsen	29	Gift	Dagleier
Stine Hansdatter	36	Gift	Hans Kone
Caroline Pedersen	9	Ugift	Deres Barn
Lars Pedersen	7	Ugift	Deres Barn
Hans Pedersen	5	Ugift	Deres Barn
Ane Marie Pedersen	2	Ugift	Deres Barn

Ane Maries mor dør den **20. juni 1847**. I september samme år flytter faderen Peder Larsen fra Boserup i Esbønderup sogn til Harager Hegn i Maarum sogn (begge i Frederiksborg amt), hvor faderen skal være hegnsmand. I oktober samme år gifter faderen sig igen, med Kirsten Nielsdatter.

Ved folketællingen den **1. februar 1850** er Ane Marie 6 år og bor sammen med sin far og stedmor Kirsten Nielsdatter samt søskende. De bor fortsat i Maarum sogn men bor nu i Holgerskøb (et hus og skovløbersted³³), hvor faderen er hegnsmand. Ved tællingen er faderen dog anført som daglejer:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Larsen	35	Gift	Daglejer, husfader
Kirsten Nielsdatter	32	Gift	Hans Hustru
Caroline Pedersdatter	14	Ugift	Deres barn
Lars Pedersen	12	Ugift	Deres barn
Ane Marie Pedersdatter	7	Ugift	Deres barn
Andreas Pedersen	4	Ugift	Deres barn

³³ Postadressebog for Kongeriget Danmark. Niende førende Udgave. Udgivet af Generaldirektoratet for Postvæsenet, G.E.C. Gads Forlag – København, 1921.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre

Ved folketællingen den **1. februar 1855** er Ane Marie 11 år og bor sammen med sin far og stedmor Kirsten Nielsdatter samt søskende og halvbror Niels Peter. De bor fortsat i Holgerskøb i Maarum sogn, Frederiksborg amt. Faderen er hegnsmand og huset, de bor i, angives at være et hegns hus:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Larsen	40	Gift	Hegnsmand, Huusfader
Kirsten Nielsdatter	34	Gift	Hans Kone
Lars Pedersen	17	Ugift	Deres barn
Ane Marie Pedersen	12	Ugift	Deres barn
Andreas Pedersen	9	Ugift	Deres barn
Niels Peter Pedersen	4	Ugift	Deres barn

Ane Marie Pedersdatter blev konfirmeret den **4. oktober 1857** i Maarum kirke, Frederiksborg amt.

Ane Marie er ikke fundet ved folketællingen den **1. februar 1860**.

Ane Marie blev gift med **Ole Olsen** den **27. januar 1866** i Maarum kirke, Frederiksborg amt. Ane Marie var da 22 år gammel og boede i Holgerskøb i Maarum sogn, mens Ole var 30 år gammel og boede i Dragstrup i Søborg sogn, begge steder i Frederiksborg amt. Se i øvrigt ovenfor ane nr. 14 Ole Olsen vedr. deres fælles børn mv.

Ane Maries mand, Ole Olsen, dør den **7. maj 1896**. De boede på det tidspunkt i Holt i Græsted sogn, hvor Ole Olsen var røgter.

Senere flytter Ane Marie til Aggebo i Valby sogn, Frederiksborg amt. Her bor hun ved folketællingen den **1. februar 1901** sammen med sin datter Oline Johanne Kirstine, der ligeledes er enke, samt datterens datter og søn. De bor i et hus, matrikel nr. 5a, der ejes af Niels Hansen (har i dag adressen Valbyvej 39B). I huset bor 3 familier:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Familie 1			
Anne Jensdatter	10/9 1824	Enke	Husmoder, Fatigfolk
Familie 2			
Karen Pedersen	15/11 1843	Enke	Husmoder, Fatigfolk
Nora Jensine Andersen	21/12 1895	Ugift	Barn
Familie 3			
Ane Marie Pedersen	4/6 1843	Enke	Husmoder
Anton Theodor Olsen	19/8 1876	Ugift	Arbejdskarl
Oline Johanne Kristine Olsen	12/11 1878	Enke	Husmoder
Elvira Katrine Olivia Simonsen	24/4 1896	-	Barn
Ole Peter Severin Olsen	21/12 1899	-	Barn

Ved folketællingen den **1. februar 1906** bor Ane Marie samme sted i Aggebo (matrikel nr. 5a, Valbyvej 39B) i Valby sogn, Frederiksborg amt. Ane Marie bor alene, men i huset bor tillige en anden familie, Karen Andersen med sine to børn samt to af hendes slægtninge. Karen Andersen boede ligeledes i huset i 1901. Hun er anført med navnet Karne Andersen (hendes korrekte navn er Karen Margrethe Andersen (fremgår af kirkebogen ved datteren Noras dåb)):

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Familie 1			
Karne Andersen	15/11 1843	Enke	Husmoder, Fattighjælp
Marie Andersen	4/9 1879	Ugift	Slægtning
Anders Andersen	7/9 1877	Separeret	Slægtning, Arbejder ved Landbrug
Nora Andersen	11/12 1894		Barn
Kaj Hansen	14/1 1904		Barn
Familie 2			
Ane Olsen	4/6 1843	Enke	Husmoder, Fattighjælp

Ved folketællingen den **1. februar 1911** bor Ane Marie samme sted i Aggebo (matrikel nr. 5a, Valbyvej 39B) i Valby sogn, Frederiksborg amt. Der bor fortsat 3 familier i huset, men Ane Marie bor nu alene sammen med Karen Andersen, der ligeledes boede i huset i 1901 og 1906:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Familie 2			
Karen Andersen	15/11 1843	Enke	Fattighjælp
Ane Marie Olsen	4/6 1843	Enke	Fattighjælp

Ane Marie flytter senere fra Aggebo i Valby sogn til Græsted sogn, begge i Frederiksborg amt. Hun bor nemlig i Græsted sogn da hun dør i 1915:

Ane Marie Pedersdatter døde den **8. oktober 1915** i Græsted Breddam, Græsted sogn, Frederiksborg amt og blev begravet den 14. oktober 1915 på Græsted kirkegård.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeførelde	Tip-2-oldeforældre

F.1.1 Oline Johanne Kirstine Olsens farfar og farmor og deres aner (Kays tipoldeforældre)

Figur 28. Figuren viser relationen mellem Kay (ane nr. 1) og Oline Johanne Kirstine Olsen (ane nr. 7) og hans aner på faderens side (ane nr. 14, 28, 29 etc.).

Ane nr. 14 (Ole Olsen, Oline Johanne Kirstine Olsens far) er beskrevet ovenfor, mens ane nr. 28, 29, 56, 57, 58 og 59 (angivet på figuren) – og deres kendte forfædre (nr. 114, 115, 116, 117, 118 og 119) - beskrives i kapitlet nedenfor.



28. Ole Hansen. Han blev født i 1797 i Villingebæk i Esbønderup sogn, Frederiksborg amt og døbt den 17. december 1797 i Esbønderup kirke.

Ole Hansen er ikke fundet ved folketællingen i 1801. Ole er født uden for ægteskab (se under Oles mor, ane nr. 57 Karen Olsdatter side 184), men moderen og Ole, der er 3 år gammel ved tællingen, er ikke fundet.

Ole blev konfirmeret den **5. april 1812** i Esbønderup kirke, Frederiksborg amt. Han anføres da at bo hos morfaderen Ole Pedersen i Villingebæk i Esbønderup sogn.

Ole Hansen blev gift med **Johanne Svendsdatter** den **17. februar 1826** i Søborg kirke, Frederiksborg amt. Ole var da 28 år gammel og kom fra Øverup i Esbønderup sogn, mens Johanne var 23 år gammel og kom fra Dragstrup i Søborg sogn, begge steder i Frederiksborg amt.

Børn af Ole Hansen og Johanne Svendsdatter:

- i **Lars Olsen**, født den 30. september 1825.
- ii **Jørgen Olsen**, født den 30. juli 1829.
- iii **Petronilla Olsdatter**, født den 20. marts 1833.
14. iv **Ole Olsen**, født den 5. marts 1835, død den 7. maj 1896.
- v **Svend Olsen**, født den 22. februar 1837.
- vi **Karen Marie Olsdatter**, født den 22. november 1839.
- vii **Nicoline Olsdatter**, født den 26. januar 1844.
- viii **Hanne Kirstine Olsdatter**, født den 1. maj 1847.

Bemærk, at deres første barn, Lars Olsen, er født før deres vielse, og med Ole Hansen som udlagt barnefader.

Ved flere af børnenes fødsler bliver Ole i kirkebogen anført som Ole Hansen Sandmand. Hans far (udlagt barnefader) boede i Sandhuset ved Hornbæk. Måske kommer navnet herfra.

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Ved folketællingen den **18. februar 1834** bor Ole Hansen sammen med sin kone og børn i et hus i Dragstrup by i Søborg sogn, Frederiksborg amt. Ole Hansen er daglejer og de bor til leje (inderste) hos en husmand og hans kone:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Olsen	60	Gift	Huusmand og Dagleier
Ane Katrine Pedersdatter	43	Gift	Hans Kone
Ole Hansen	37	Gift	Inderste og Dagleier
Johanne Svendsdatter	32	Gift	Hans Kone
Lars Olsen	8	Ugift	Deres Barn
Ole Olsen	6	Ugift	Deres Barn
Jørgen Olsen	4	Ugift	Deres Barn
Peternille Olsdatter	1	Ugift	Deres Barn

Ved folketællingen den **1. februar 1840** bor Ole Hansen fortsat sammen med sin kone og børn til leje (er inderste) i et hus i Dragstrup by i Søborg sogn, Frederiksborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Ole Hansen	43	Gift	Inderste og Dagleier
Johanne Svendsdatter	38	Gift	Hans Kone
Lars Olsen	15	Ugift	Deres Barn
Jørgen Olsen	11	Ugift	Deres Barn
Ole Olsen	5	Ugift	Deres Barn
Svend Olsen	3	Ugift	Deres Barn
Petternille Olsdatter	7	Ugift	Deres Barn
Karen Marie Olsdatter	1	Ugift	Deres Barn

Ved folketællingen den **1. februar 1845** bor Ole Hansen fortsat sammen med sin kone og børn til leje (er indsidder) i et hus i Dragstrup by i Søborg sogn, Frederiksborg amt. I huset bor tillige en enke og hendes datter:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Ole Hansen	48	Gift	Indsidder, Dagleier
Johanne Svendsdatter	43	Gift	Hans Kone
Ole Olsen	10	Ugift	Deres Børn
Svend Olsen	8	Ugift	Deres Børn
Petternille Olsdatter	12	Ugift	Deres Børn
Karen Marie Olsd.	6	Ugift	Deres Børn
Nicoline Olsdatter	2	Ugift	Deres Børn
Sophie Bendsen	54	Enke	Ernærer sig ved Spinderokken
Ane Kirstine Pedersdatter	26	Ugift	Understøttes af Fattigvæsenet

Ved folketællingen den **1. februar 1850** bor Ole Hansen fortsat sammen med sin kone og børn i Dragstrup by i Søborg sogn, Frederiksborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Ole Hansen	53	Gift	Arbejdsmand, husfader
Johanne Svendsdatter	48	Gift	Hans Hustru
Svend Olsen	13	Ugift	Deres barn
Karen M. Olsdatter	11	Ugift	Deres barn

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre

Nicoline Olsdatter	7	Ugift	Deres barn
Hanne Olsdatter	3	Ugift	Deres barn

Ved folketællingen den **1. februar 1860** bor Ole Hansen fortsat sammen med sin kone og søn i et hus i Dragstrup by i Søborg sogn, Frederiksborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Ole Hansen	62	Gift	Huufader og Arbejdsmand
Johanne Svendsdatter	56	Gift	Hans Kone
Svend Olsen	22	Ugift	Deres Søn

Ved folketællingen den **1. februar 1870** bor Ole Hansen fortsat sammen med sin kone i et hus i Dragstrup by i Søborg sogn, Frederiksborg amt. Alle børnene er nu flyttet hjemmefra:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Ole Hansen	72	Gift	Huufader, forsøges af Fattigvæsenet
Johanne Svensen	67	Gift	Huusmoder forsørges af Fattigvæsenet

Ole Hansen døde den **30. november 1875** i Dragstrup i Søborg sogn, Frederiksborg amt og blev begravet den 7. december 1875 på Søborg kirkegård. Han blev 77 år.

- 29. Johanne Svendsdatter.** Hun blev født i 1802 i Alme i Græsted sogn, Frederiksborg amt og døbt den 22. august 1802 i Græsted kirke.

Hun blev gift med **Ole Hansen** den **17. februar 1826** i Søborg kirke, Frederiksborg amt. Johanne var da 23 år gammel og kom fra Dragstrup i Søborg sogn, mens Ole var 28 år gammel og kom fra Øverup i Esbønderup sogn, begge steder i Frederiksborg amt. Se i øvrigt ovenfor vedr. ane nr. 28 Ole Hansen og deres fælles børn mv.

Johanne Svendsdatter døde den **26. februar 1878** i Dragstrup i Søborg sogn, Frederiksborg amt

F.1.1.1 Oline Johanne Kirstine Olsens oldeforældre på faderens side (Kays tip-tip-oldeforældre)

56. Hans Olsen.

Der kendes stort set ikke noget til Hans Olsen, kun at han i 1797 er udlagt som barnefader til Ole Hansen, og at han på det tidspunkt bor i Sandhuset ved Hornbæk i Frederiksborg amt. Hans Olsen kan ikke med sikkerhed findes ved folketællingen i 1801, og da der ikke er bevaret folketællinger fra Hornbæk sogn fra 1787 og 1834 er det vanskeligt at finde sikre oplysninger om ham.

Barn af Karen Olsdatter og Hans Olsen (udlagt barnefader):

28. i **Ole Hansen**, døbt den 17. december 1797, død den 30. november 1875.

- 57. Karen Olsdatter.** Hun blev født i 1779 i Esbønderup sogn, Frederiksborg amt og døbt den 11. april 1779 i Esbønderup kirke.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Karen 8 år og bor sammen med sine forældre og søskende i Villingebæk i Esbønderup sogn, Frederiksborg amt. Faderen er arbejdsmand:

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Ole Houlgaard Persen	37	Gift	Husbonde, Arbejdsmand
Bente Fensdatter	39	Gift	Madmoder
Per	13	Ugift	Barn
Jens	11	Ugift	Barn
Niels	1	Ugift	Barn
Karen	8	Ugift	Barn
Christiane	6	Ugift	Barn
Anne Marie	3	Ugift	Barn

Karen Olsdatter blev konfirmeret den **3. april 1796** i Esbønderup kirke.

I **1797** føder hun en "uægte" søn Ole (dvs. født uden for ægteskab), med Hans Olesen som udlagt barnefader, se ovenfor, ane nr. 56. Karen var da 18 år gammel og boede i Villingebæk i Esbønderup sogn, Frederiksborg amt, formentlig hjemme hos forældrene.

Barn af Karen Olsdatter og Hans Olsen (udlagt barnefader):

28. i **Ole Hansen**, døbt den 17. december 1797, død den 30. november 1875.

I **1800** føder Karen igen et "uægte" barn. Her blev Niels Pedersen fra Villingebæk i Esbønderup sogn, Frederiksborg amt udlagt som barnefader. Karen var da 20 år gammel og boede ligeledes i Villingebæk i Esbønderup sogn (formentlig hos sine forældre).

Barn af Karen Olsdatter og Niels Pedersen (udlagt barnefader):

ii **Pernille Nielsdatter**, døbt den 19. januar 1800.

Karen Olsdatter (og sønnen Ole) er ikke fundet ved folketællingen i 1801. Datteren Pernille er ved den tælling registreret som boende hos Karens forældre (Pernilles bedsteforældre) i Villingebæk i Esbønderup sogn.

Karen Olsdatter blev gift med **Niels Olsen** den **20. oktober 1802** i Esbønderup kirke, Frederiksborg amt (trolovet den 16. maj 1802). Karen boede da i Villingebæk i Esbønderup sogn.

Niels Olsen var født ca. 1761 og var altså ca. 41 år gammel ved vielsen, mens Karen var 23 år gammel.

Han var skrædder i Villingebæk i Esbønderup sogn, Frederiksborg amt.

Barn af Karen Olsdatter og Niels Olsen:

iii **Kornelius Nielsen**, døbt den 3. marts 1803.

Ved folketællingen den **18. februar 1834** bor Karen Olsdatter sammen med sin mand og et plejebarn i et hus i Villingebæk i Esbønderup sogn, Frederiksborg amt. Desuden bor der en ældre ugift kvinde i huset:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Olsen	73	Gift	Huusmand og Skrædder
Karen Olsdatter	55	Gift	Hans Kone
Jens Hansen Jensen	13	Ugift	Pleiebarn, Fattiglem fra Tikjøb Sogn
Ellen Svendsdatter	70	Ugift	Almisselem

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre

Karen Olsdatters mand, Niels Olsen, døde den **10. januar 1840** i Villingebæk i Esbønderup sogn, Frederiksborg amt. Han anføres da at være husmand og fisker, 77 år gammel. Han blev begravet den 17. januar 1840 på Esbønderup kirkegård.

Ved folketællingen den **1. februar 1840** er Karen Olsdatter netop blevet enke. Hun bor sammen med sin søn og sin søster i et hus i Villingebæk Fiskerleje i Esbønderup sogn, Frederiksborg amt. Desuden bor der en ældre ugift kvinde i huset:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Karen Olsdatter	61	Enke	Huusmandsenke lever af at spinde
Cornelius Nielsen	35	Ugift	Hendes Søn, Fiskerkarl
Ane Marie Olsdatter	58	Ugift	Enkens Søster, Spinderske
Ellen Svendsdatter	76	Ugift	Almisselem her i Huuslye

Ved folketællingen den **1. februar 1845** bor Karen Olsdatter hos sin søn og svigerdatter og deres søn i et hus i Villingebæk Fiskerleje i Esbønderup sogn, Frederiksborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Cornelius Nielsen	40	Gift	Fisker
Ane Marie Sundborg	38	Gift	Hans Kone
Niels Corneliusen	2	-	Deres Søn
Karen Olsdatter	66	Enke(mand)	Mands Moder

Ved folketællingen den **1. februar 1850** bor Karen Olsdatter fortsat hos sin søn og svigerdatter og deres søn i et hus i Villingebæk i Esbønderup sogn, Frederiksborg amt (deres søn Niels er fejlagtigt anført som datter):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Cornelius Nielsen	45	Gift	Fisker, husfader
Ane Marie Sundberg	43	Gift	Hans Hustru
Nille Corneliusdatter	7	Ugift	Deres barn
Karen Olsdatter	61	Enke	Husfaderens svigermor

Ved folketællingen den **1. februar 1860** bor Karen Olsdatter fortsat hos sin søn og svigerdatter i et hus i Villingebæk i Esbønderup sogn, Frederiksborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Cornelius Nielsen	55	Gift	Huusfader, Fisker
Ane Marie Sundberg	53	Gift	Hans Kone
Karen Olsdatter	72	Enke	Huusfaderens Moder, forsørges af ham

Karen Olsdatter døde den **5. juni 1862** i Villingebæk i Esbønderup sogn, Frederiksborg amt. Hun var da 83 år gammel. Hun blev begravet den 10. juni 1862 på Esbønderup kirkegård.

57. Karen Olsdatter var datter af:

114. Ole Pedersen. Han blev født ca. 1750.

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Han blev gift med **Bente Jensdatter**. Der er ikke fundet oplysninger om deres vielse, og der er heller ikke fundet oplysninger om Ole Pedersen før deres vielse.

Børn af Ole Pedersen og Bente Jensdatter:

- i **Per Olsen**, født ca. 1774.
- ii **Jens Olsen**, født ca. 1776.
- 57. iii **Karen Olsdatter**, døbt den 11. april 1779, død den 5. juni 1862.
- iv **Christiane Olsdatter**, døbt den 8. april 1781.
- v **Anne Marie Olsdatter**, døbt den 19. september 1784.
- vi **Niels Olsen**, født ca. 1787.
- vii **Lars Olsen**, født ca. 1790.

De to første børn, Per og Jens, er ikke fundet født i Esbønderup sogn, Frederiksborg amt. De tre næste børn, Karen, Christiane og Anne Marie, er født i Villingebæk i Esbønderup sogn. De sidste to børn, Niels og Lars, er heller ikke fundet født i Esbønderup sogn, men der er ikke noget der tyder på, at forældrene ikke boede i dette sogn ved deres fødsler.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Ole 37 år og bor sammen med sin kone og deres børn i Villingebæk i Esbønderup sogn, Frederiksborg amt. Ole er arbejdsmand. Han kaldes Ole Houlgaard Pedersen – det vides ikke hvorfra dette navn kommer:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Ole Houlgaard Persen	37	Gift	Husbonde, Arbejdsmand
Bente Jensdatter	39	Gift	Madmoder
Per	13	Ugift	Barn
Jens	11	Ugift	Barn
Niels	1	Ugift	Barn
Karen	8	Ugift	Barn
Christiane	6	Ugift	Barn
Anne Marie	3	Ugift	Barn

Ved folketællingen den **1. februar 1801** bor Ole Pedersen fortsat sammen med sin kone og deres børn i Villingebæk i Esbønderup sogn, Frederiksborg amt. Desuden bor der et barnebarn, Pernille, der er "uægte" (dvs. født uden for ægteskab) datter af Ole og Bentes datter Karen:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Ole Pedersen	52	Gift	Mand, Dagleyer
Bendte Jensdatter	54	Gift	Hans Kone
Marie Olsdatter	18	Ugift	Deres Barn
Niels Olsen	14	Ugift	Deres Barn
Lars Olsen	11	Ugift	Deres Barn
Pernille Nielsdatter	1	-	Deres Datters uægte Barn

Ole Pedersen er ikke (med sikkerhed) fundet død i Esbønderup sogn.

115. Bente Jensdatter. Hun blev født ca. 1748.

Hun blev gift med Ole Pedersen, se ovenfor ane nr. 114 Ole Pedersen vedr. deres fælles børn mv.

Der er ikke fundet oplysninger om deres vielse, og der er heller ikke fundet oplysninger om Bente Jensdatter før deres vielse.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre

Bente Jensdatter er heller ikke fundet død i Esbønderup sogn.

58. Svend Larsen. Han blev født i 1772 i Græsted by i Græsted sogn, Frederiksborg amt og døbt den 10. juni 1772 i Græsted kirke.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Svend 15 år gammel og tjenestedreng hos gårdmand Svend Nielsen i Holt by i Græsted sogn, Frederiksborg amt.

Svend Larsen blev gift første gang med **Mette Hansdatter** den **29. marts 1795** i Græsted kirke, Frederiksborg amt (trolovet den 27. februar 1795). Svend var da 22 år gammel, mens Mette var 27 år gammel.

Børn af Svend Larsen og Mette Hansdatter:

- i **Nille Svendsdatter**, døbt den 19. juni 1796, død den 1. april 1873.
- ii (ukendt fornavn, præsten har ikke anført navnet) **Svendsdatter**, døbt den 2. juni 1800, begravet den 25. januar 1801.
- 29. iii **Johanne Svendsdatter**, døbt den 22. august 1802, død den 26. februar 1878.
- iv **Hans Svendsen**, døbt den 3. marts 1805.
- v **Larine Svendsdatter**, døbt den 2. november 1807.
- vi **Birthe Svendsdatter**, døbt den 6. maj 1810.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** bor Svend Larsen og hans kone og datter i Alme i Græsted sogn, Frederiksborg amt. Svend Larsen er husmand og gevorben soldat (dvs. hvervet soldat). I huset bor tillige Svends svigermor, Birthe Hansdatter:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Svend Larsen	28	Gift	Mand, Husmand uden Jord og Gev: Soldat
Metthe Hansdatter	35	Gift	Hans Kone
Nille Svendsdatter	5	Ugift	Deres Datter
Birthe Hansdatter	78	Enke(mand)	Konens Moder

I **1802** – ved datteren Johanne's dåb – er Svend Larsen fortsat husmand i Alme, men ved sønnen Hans' dåb i **1805** er Svend Larsen husmand i Græsted by, hvilket han også er i **1807** (ved datteren Larines dåb) og i 1810 (ved datteren Birthes dåb).

Mette Hansdatter, Svend Larsens første kone, døde i **marts 1820** i Holt i Græsted sogn, Frederiksborg amt og blev begravet den 29. marts 1820 på Græsted kirkegård. Svend Larsen bor altså nu i Holt i Græsted sogn.

Svend Larsen blev gift anden gang med **Bente Jensdatter** den **10. november 1820** i Græsted kirke. Hun var født i 1788 i Dønnævælde i Græsted sogn, Frederiksborg amt og blev døbt den 15. juni 1788 i Græsted kirke. Bente var således 32 år gammel ved vielsen, mens Svend var 48 år gammel. Han anføres ved vielsen at være husmand i Holt i Græsted sogn, Frederiksborg amt.

Børn af Svend Larsen og Bente Jensdatter:

- vii **Mette Svendsdatter**, døbt den 12. august 1821.
- viii **Karen Svendsdatter**, født den 12. december 1823.
- ix **Lars Svendsen**, født den 10. oktober 1826.
- x **Ingeborg Svendsdatter**, født den 10. oktober 1826.
- xi **Niels Svendsen**, født den 7. april 1829.

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Svend Larsen døde den **2. juni 1832** i Holt i Græsted sogn, Frederiksborg amt. Har var da 60 år gammel og husmand. Han blev begravet den 7. juni 1832 på Græsted kirkegård.

58. Svend Larsen var søn af:

116. Lars Jørgensen. Han blev født ca. 1734.

Han blev gift med **Ellen Ludvigsdatter** den **29. november 1761** i Græsted kirke, Frederiksborg amt (trolovet den 10. oktober 1761). Lars var da ca. 27 år gammel, mens Ellen var ca. 21 år gammel.

Børn af Lars Jørgensen og Ellen Ludvigsdatter:

- i **Jørgen Larsen**, døbt den 11. februar 1762.
- ii **Niels Larsen**, døbt den 24. april 1764.
- iii **Ludvig Larsen**, døbt den 30. november 1766.
- iv **Pernille Larsdatter**, døbt den 2. april 1769.
- v **Nille Larsdatter**, døbt den 7. juni 1771, begravet den 11. august 1771.
- 58. vi **Svend Larsen**, døbt den 10. juni 1772, død den 2. juni 1832.
- vii **Nille Larsdatter**, døbt den 13. oktober 1775.
- viii **Stine Larsdatter**, døbt den 7. marts 1779, begravet den 25. juli 1779.
- ix **Lars Larsen**, døbt den 16. juli 1780.
- x **Jørgen Larsen**, døbt den 28. marts 1784.

Da Lars og Ellen bliver gift i 1761 oplyses, at de bor i Skovhusene i Græsted sogn. Her bor de også ved dåben af deres fire første børn, dvs. **frem til april 1769**.

Da deres femte barn, Nille, bliver døbt i **juni 1771**, er familien flyttet til Græsted by. Her bor de til Lars og Ellen dør i 1805.

I Oeders Efterretninger fra **1771** angives Lars Jørgensen at være husmand og kroholder i Græsted sogn, Frederiksborg amt. Han oplyses at være 36 år, mens konen er 30 år. De er begge i deres første ægteskab.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** bor Lars Jørgensen med sin kone og tre af deres børn i Græsted by i Græsted sogn, Frederiksborg amt. Lars Jørgensen anføres nu at være husmand og slagter:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Jørgensen	53	Gift	Husbonde, Husmand, slagter
Ellen Ludvigsdatter	48	Gift	Madmoder
Nille Larsdatter	12	Ugift	Barn
Lars Larsen	8	Ugift	Barn
Jørgen Larsen	4	Ugift	Barn
Lars Nielsen	2	Ugift	Barnebarn

Ved folketællingen den **1. februar 1801** bor Lars Jørgensen og hans kone fortsat i Græsted by i Græsted sogn. Lars oplyses nu at være husmand uden jord og daglejer:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Jørgensen	67	Gift	Mand, Husmand uden Jord og Daglejer
Ellen Ludvigsdatter	60	Gift	Hans Kone

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre

Lars Jørgensen døde i **april 1805** i Græsted by i Græsted sogn, Frederiksborg amt. Han var da ca. 71 år gammel. Han blev begravet den 7. april 1805 på Græsted kirkegård. Det anføres da, at han var fattiglem i Græsted.

117. Ellen Ludvigsdatter. Hun blev født ca. 1740.

Hun døde i **maj 1805** i Græsted by i Græsted sogn, Frederiksborg amt. Hun var da ca. 65 år gammel. Hun blev begravet den 19. maj 1805 på Græsted kirkegård. Det anføres da, at hun var fattiglem i Græsted.

59. Mette Hansdatter. Hun blev født i 1767 i Paarup i Græsted sogn, Frederiksborg amt og døbt den 10. maj 1767 i Græsted kirke.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Mette Hansdatter 20 år og tjenestepige hos gårdmand Jørgen Olsen i Alme i Græsted sogn, Frederiksborg amt.

Mette Hansdatter blev gift med **Svend Larsen** den **29. marts 1795** i Græsted kirke, Frederiksborg amt. Mette var da 27 år gammel, mens Svend var 22 år gammel. Se i øvrigt ovenfor ane nr. 58 Svend Larsen vedr. deres fælles børn mv.

Mette Hansdatter døde i **marts 1820** i Holt i Græsted sogn, Frederiksborg amt. Hun var da 52 år gammel. Hun blev begravet den 29. marts 1820 på Græsted kirkegård.

59. Mette Hansdatter var datter af:

118. Hans Jensen. Han blev født ca. 1717.

Han blev gift med **Birthe Hansdatter.**

Børn af Hans Jensen og Birthe Hansdatter:

- i **Lars Hansen**, født ca. 1746.
- ii **Jens Hansen**, døbt den 16. februar 1755.
- iii **Hans Hansen**, døbt den 10. september 1758.
- iv **Mette Hansdatter**, døbt den 25. oktober 1761, død i 1761.
- v **Peder Hansen**, døbt den 28. november 1762.
- vi **Mette Hansdatter**, døbt den 28. november 1762, begravet den 27. december 1762.
- 59. vii **Mette Hansdatter**, døbt den 10. maj 1767, begravet den 29. marts 1820.

De kan have fået flere børn, men kirkebogen for Græsted sogn er ikke bevaret tidligere end 1754. Det først anførte barn, Lars Hansen, der er født ca. 1746, har vi kendskab til fra folketællingen i 1787. Det var desuden Lars Hansen, der overtog gården i Paarup i Græsted sogn, Frederiksborg amt efter faderen Hans Jensen.

I Oeders Efterretninger fra **1771** angives Hans Jensen at være bonde i Græsted sogn, Frederiksborg amt. Han oplyses at være 56 år, mens konen er 40 år. De er begge i deres første ægteskab.

Hans Jensen døde i **juni 1776** i Paarup i Græsted sogn og blev begravet den 30. juni 1776 på Græsted kirkegård. Han oplyses da at være 59 år og gårdmand i Paarup i Græsted sogn.

Der er ikke fundet en fæsteprotokol for Hans Jensens fæste af gården i Paarup i Græsted sogn. Gården hørte under Kongen (Krongods), men fæsteprotokoller for

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Kronborg Amtstue er ikke bevaret tidligere end 1754. Hans Jensen har derfor formentlig overtaget fæstet tidligere end 1754.

Kort før Hans Jensen dør i juni 1776, overtager sønnen Lars Hansen fæstet af gården, og denne fæsteprotokol er bevaret og kan findes under Kronborg Amtstue. I fæstet dateret 9. maj 1776 er anført, at Lars Hansen, soldat, efter sin far overtager fæstet af gård nr. 4 i Paarup, hartkort agre og eng: 6 tønder og 2 fjerdingkar (se kapitel G2 Ordforklaringer for en forklaring af hartkorn).

Ilse Kirk har beskrevet udskiftningen af gårde i bl.a. Græsted sogn³⁴. Udskiftningen i Paarup i Græsted sogn sker i 1789, hvor Lars Hansen har overtaget gården efter Hans Jensen. Ved udskiftningen var der 8 gårde i Paarup, og Ilse Kirk beskriver, at bønderne på det tidspunkt i det store og hele klarede sig ganske godt. Faktisk var der kun én bonde i byen, der til stadighed havde svært ved at klare betalingen af skatter og afgifter, og hvis gård betegnes »som... en af de ringeste af bygning«: Det er Lars Hansen. Ilse Kirk skriver, at Lars Hansens far (Hans Jensen) også altid var i knibe. Ilse Kirk anfører, at vi ikke i dag kan sige noget om årsagerne, men at Lars Hansens økonomiske forhold blev klart forbedret efter udskiftningen.

Ved udskiftningen blev fire af de 8 gårde i Paarup liggende i byen, og 4 gårde måtte flytte ud. Ud fra bygningernes beskaffenhed var det klart, at Lars Hansens gård var en af de ringeste og måtte flytte. Ved lodtrækning får Lars Hansen matrikel nr. 6, og sommeren 1790 opbygger alle fire udflyttere deres nye gårde. På matrikel nr. 6 opfører Lars Hansen Porsagergård (gården har i dag adressen Porsagervej 9).

Lars Hansen havde gennem alle årene måttet slås med gæld, og han forfølges nu fortsat af uheld. Ilse Kirk beskriver, at han nu har fået opbygget en ny og smuk gård på sin udlod, men den 3. april 1791, søndag eftermiddag, brænder hans 4-længede gård ned, *»hvorved han tillige havde det uheld at miste ej alene alt hans indbo undtagen et sengested med de dertil hørende sengeklæder, men endog 4 stk. rejseheste, 2 stk. køer, 4 stk. fjorkalve [kalve født det foregående år], 2 stude à 3 år, 2 små kalve, 4 stk. får og 6 stk. lam, 12 tdr. rug, 16 tdr. byg, 6 tdr. havre, 5 læs hø, 6 læs langhalm og 10 anden halm, item [ligeledes] 5 læs rør, så og 2 beslagne vogne og 2 træ ditto med behør samt alt hans seletøj, og endelig en jernharve, 2 træ ditto, og en ny tromle, alt med behør og at han alene har tilbage af sin gårds besætning 3 små udgangsbester og 2 føl, som var i marken da ildebranden eksisterede«*.

Hvordan branden er opstået, ved hverken han eller hans naboer. Lars Hansen får nu igen tildelt bygningshjælp og derudover penge til at starte ny besætning og bedrift. Desuden får han 3 års skatte- og afgiftsfrihed samt frihed for hoveri.

119. Birthe Hansdatter. Hun blev født ca. 1723.

Birthe Hansdatter blev gift med **Hans Jensen**, se ovenfor ane nr. 118 Hans Jensen vedr. deres fælles børn mv.

Birthes mand, Hans Jensen, døde i **juni 1776**.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Birthe Hansdatter enke og bor hos sin søn i Paarup by i Græsted sogn, Frederiksborg amt. Birthe oplyses at være 53 år (hun er formentlig nogle år ældre):

³⁴ Ilse Kirk: Da enhver fik sit ... Udskiftningen i Græsted, Esbønderup og Blistrup Sogne. Lokalhistorisk Arkiv for Græsted og Omegn. 1990. Nordkystens Bogtrykkeri ApS, 3250 Gilleleje. Bogen kan ses digitalt på Slægtsforskerens Bibliotek: <https://bibliotek.dis-danmark.dk>

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Hansen	41	Gift	Husbonde, Gårdmand
Karen Olsdatter	30	Gift	Madmoder
Hans Larsen	1	Ugift	Barn
Birthe Hansdatter	53	Enke	Husbonds moder
Peder Hansen	24	Ugift	Husbonds bror
Dorthe Henrichsdatter	25	Ugift	Tjenestepige
Niels Hansen	16	Ugift	Tjenestedreng

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Birthe Hansdatter enke og bor sammen med sin datter og svigersøn i Alme i Græsted sogn, Frederiksborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Svend Larsen	28	Gift	Mand, Huusmand uden Jord og Gev: Soldat
Metthe Hansdatter	35	Gift	Hans Kone
Nille Svendsdatter	5	Ugift	Deres Datter
Birthe Hansdatter	78	Enke(mand)	Konens Moder

Birthe Hansdatter døde i **april 1803** i Græsted sogn, Frederiksborg amt og blev begravet den 14. april 1803 på Græsted kirkegård. Det oplyses da, at hun var enke efter gårdmand Hans Jensen ved Paarup i Græsted sogn og var 81 år gammel.

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

F.1.2 Oline Johanne Kirstine Olsens morfar og mormor og deres aner (Kays tipoldeforældre)

Figur 29. Figuren viser relationen mellem Kay (ane nr. 1) og Oline Johanne Kirstine Olsen (ane nr. 7) og hendes aner på moderens side (ane nr. 15, 30, 31 etc.).

Ane nr. 15 (Ane Marie Pedersdatter, Oline Johanne Kirstine Olsens mor) er beskrevet ovenfor, mens ane nr. 30, 31, 60, 61, 62 og 63 (angivet på figuren) – og deres kendte forfædre (nr. 122, 123, 124, 125, 126, 127, 246, 247, 250, 251, 252, 253, 502 og 503) - beskrives i kapitlet nedenfor.



30. Peder Larsen. Han blev født i 1815 i Græsted Skovhuse i Græsted sogn, Frederiksborg amt og døbt den 15. april 1815 i Græsted kirke.

Han er ikke med sikkerhed fundet ved folketællingen den **18. februar 1834**. Det er dog sandsynligvis den Peder Larsen, der ved tællingen er 15 år og tjenestekarl hos gårdmand Niels Pedersen i landsbyen Saane i Tikøb sogn, Frederiksborg amt (landsbyen anføres på det tidspunkt som Saande). Dette støttes af, at han ved vielsen i 1836 anføres at opholde sig i Saande i Tikøb sogn.

Han blev gift første gang med **Kirsten Hansdatter** den **15. juli 1836** i Esbønderup kirke, Frederiksborg amt. Hun var født i 1809 i Smidstrup i Blistrup sogn, Frederiksborg amt og blev døbt den 19. marts 1809 i Blistrup kirke. Hun var således 27 år gammel ved vielsen, mens Peder Larsen var 21 år gammel. Kirsten Hansdatter anføres at komme fra Boserup i Esbønderup sogn, mens Peder Larsen kom fra Saande (Saane) i Tikøb sogn, begge i Frederiksborg amt.

Børn af Peder Larsen og Kirsten Hansdatter:

- i **Caroline Dorthea Pedersdatter**, født den 3. oktober 1836.
- ii **Lars Pedersen**, født den 13. oktober 1838.
- iii **Hans Pedersen**, født den 18. december 1840, død den 29. november 1846.
- 15. iv **Ane Marie Pedersdatter**, født den 4. juni 1843, død den 8. oktober 1915.
- v **Andreas Pedersen**, født den 7. april 1846.

Ved folketællingen den **1. februar 1840** bor Peder Larsen sammen med sin kone og børn i et hus i Boserup i Esbønderup sogn, Frederiksborg amt. Hans kone, der hedder Kirsten, kaldes Stine. Peder er daglejer:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Larsen	26	Gift	Daglønner
Stine Hansdatter	31	Gift	Hans Kone
Karoline Pedersdatter	4	Ugift	Deres Barn
Lars Pedersen	2	Ugift	Deres Barn

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre

Ved folketællingen den **1. februar 1845** bor Peder Larsen fortsat sammen med sin kone og børn i et hus i Boserup i Esbønderup sogn, Frederiksborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Larsen	29	Gift	Dagleier
Stine Hansdatter	36	Gift	Hans Kone
Caroline Pedersen	9	Ugift	Deres Børn
Lars Pedersen	7	Ugift	Deres Børn
Hans Pedersen	5	Ugift	Deres Børn
Ane Marie Pedersen	2	Ugift	Deres Børn

Peders kone, Kirsten Hansdatter, døde den **20. juni 1847** i Boserup i Esbønderup sogn, Frederiksborg amt. Hun var da 38 år gammel. Hun blev begravet den 25. juni 1847 på Esbønderup kirkegård.

Den **12. september samme år** (1847) flytter Peder med sine 4 børn fra Boserup i Esbønderup sogn til Harager Hegn i Maarum sogn (begge i Frederiksborg amt), hvor Peder skal være hegnsmænd.

Måneden efter gifter han sig igen:

Peder Larsen gifter sig anden gang den **16. oktober 1847** med **Kirsten Nielsdatter** i Esbønderup kirke, Frederiksborg amt. Hun var født den 16. september 1819 i Gilleleje i Gilleleje sogn, Frederiksborg amt. Hun blev hjemmedøbt den 17. oktober 1819 og efterfølgende den 28. november 1819 fremstillet i Gilleleje kirke. Ved vielsen var hun således 28 år gammel, mens Peder var 32 år gammel.

Børn af Peder Larsen og Kirsten Nielsdatter:

- vi **Niels Peter Pedersen**, født den 30. april 1851.
- vii **Anton Theodor Pedersen**, født den 16. september 1856.
- viii **Carl Frits Pedersen**, født den 26. februar 1859.

Ved folketællingen den **1. februar 1850** bor Peder Larsen og hans kone og Peders børn fra første ægteskab fortsat i Maarum sogn i Frederiksborg amt, men de bor nu i Holgerskøb (et hus og skovløbersted³⁵), hvor Peder er hegnsmænd. Ved tællingen er Peder dog anført som daglejer:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Larsen	35	Gift	Daglejer, husfader
Kirsten Nielsdatter	32	Gift	Hans Hustru
Caroline Pedersdatter	14	Ugift	Deres barn
Lars Pedersen	12	Ugift	Deres barn
Ane Marie Pedersdatter	7	Ugift	Deres barn
Andreas Pedersen	4	Ugift	Deres barn

Ved folketællingen den **1. februar 1855** bor Peder Larsen og hans kone og børn fortsat i Holgerskøb i Maarum sogn, Frederiksborg amt. De anføres at bo i et hegnshus, og Peder er fortsat hegnsmænd:

³⁵ Postadressebog for Kongeriget Danmark. Niende førende Udgave. Udgivet af Generaldirektoratet for Postvæsenet, G.E.C. Gads Forlag – København, 1921.

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Larsen	40	Gift	Hegnsmænd, Huusfader
Kirsten Nielsdatter	34	Gift	Hans Kone
Lars Pedersen	17	Ugift	Deres barn
Ane Marie Pedersen	12	Ugift	Deres barn
Andreas Pedersen	9	Ugift	Deres barn
Niels Peter Pedersen	4	Ugift	Deres barn

Ved folketællingen den **1. februar 1860** bor Peder Larsen og hans kone og børn fortsat i et hegnshus i Holgerskøb i Maarum sogn, Frederiksborg amt, og Peder er fortsat hegnsmænd:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Larsen	45	Gift	Huusfader, Hegnsmænd
Kirsten Nielsdatter	43	Gift	Hans Kone
Andreas Pedersen	14	Ugift	Deres Barn
Niels Peter Pedersen	9	Ugift	Deres Barn
Anthon Theodor Pedersen	4	Ugift	Deres Barn
Carl Fritz Pedersen	1	Ugift	Deres Barn

Peder Larsen døde den **7. november 1866** i Maarum Tinghuse i Maarum sogn, Frederiksborg amt. Han var da 51 år gammel og anføres at have været skovløber i Holgerskøb og bo til leje i Maarum Tinghuse. Han blev begravet den 14. november 1866 på Maarum kirkegård.

Peder Larsens anden kone, Kirsten Nielsdatter, døde umiddelbart efter, den **27. november 1866** i Maarum Tinghuse i Maarum sogn, Frederiksborg amt og blev begravet den 2. december 1866 på Maarum kirkegård.

- 31. Kirsten Hansdatter.** Hun blev født 1809 i Smidstrup i Blistrup sogn, Frederiksborg amt og døbt den 19. marts 1809 i Blistrup kirke.

Hun blev konfirmeret den **6. april 1823** i Blistrup kirke.

Kirsten Hansdatter er ikke med sikkerhed fundet ved folketællingen den **18. februar 1834**. Det er dog sandsynligvis den Stine Hansdatter (hun kaldte sig ved de senere tællinger for Stine), der ved tællingen er 25 år og tjenestepige hos Jørgen Olsen i et hus i Esrum i Esbønderup sogn, Frederiksborg amt (Jørgen Olsen var udrider ved Amtstuen, dvs. var ansat til at ride rundt med breve, beskeder, påbud mv.).

Kirsten Hansdatter blev gift med **Peder Larsen** den **15. juli 1836** i Esbønderup kirke, Frederiksborg amt, se ovenfor ane nr. 30 Peder Larsen vedr. deres fælles børn mv. Kirsten var da 27 år gammel og kom fra Boserup i Esbønderup sogn, mens Peder Larsen var 21 år gammel. og kom fra Saande (Saane) i Tikøb sogn, begge steder i Frederiksborg amt.

Kirsten Hansdatter døde den **20. juni 1847** i Boserup i Esbønderup sogn, Frederiksborg amt. Hun var da 38 år gammel. Hun blev begravet den 25. juni 1847 på Esbønderup kirkegård.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføældre	Tip-2-oldeforældre

F.1.2.1 Oline Johanne Kirstine Olsens oldeforældre på moderens side (Kays tip-tip-oldeforældre)

60. Lars Nielsen.

Lars Nielsen blev udlagt som barnefader til Ane Larsdatters barn, der blev døbt den 15. april 1815 i Græsted kirke, Frederiksborg amt. Lars Nielsen var da ungkarl og kom fra Aggebo Skovhuse, mens Ane Larsdatter kom fra Græsted Skovhuse (begge steder i Græsted sogn).

Barn af Lars Nielsen og Ane Larsdatter:

30. i **Peder Larsen**, døbt den 15. april 1815, død den 7. november 1866.

Lars Nielsen er ikke med sikkerhed fundet ved folketællingerne hverken i 1801 eller i 1834.

61. Ane Larsdatter. Hun blev født i 1791 i Græsted Skovhuse i Græsted sogn, Frederiksborg amt og døbt den 21. april 1791 i Græsted kirke.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Ane Larsdatter 10 år og bor sammen med sine forældre og søskende i Græsted Skovhuse i Græsted sogn, Frederiksborg amt. Faderen er husmand og savskærer (dvs. brændesaver):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Sørensen	42	Gift	Mand, Husmand med Jord og Saug-Skiærer
Dorthe Ipsdatter	42	Gift	Hans Kone
Ane Larsdatter	10	Ugift	Deres Datter
Hans Larsen	8	Ugift	Deres Søn
Maren Larsdatter	1	Ugift	Deres Datter

I **1815** føder hun sin "uægte" søn Peder (dvs. født uden for ægteskab), med Lars Nielsen som udlagt barnefader, se ovenfor, ane nr. 60.

Barn af Lars Nielsen og Ane Larsdatter:

30. i **Peder Larsen**, døbt den 15. april 1815 (i Græsted kirke), død den 7. november 1866.

Ane Larsdatter blev gift med **Lars Christiansen** den **17. marts 1818** i Græsted kirke, Frederiksborg amt. Han anføres da at være 30 år gammel men har nok været ca. 35 år (født ca. 1783). Ved vielsen boede han i Maarum (Maarum sogn, Frederiksborg amt).

Ved vielsen var Ane Larsdatter 27 år gammel og det oplyses, at hun opholder sig hos sin far Lars Sørensen i Græsted Skovhuse.

Ved folketællingen den **18. februar 1834** bor Ane Larsdatter i et hus i Boserup i Esbønderup sogn, Frederiksborg amt. Hun bor sammen med sin mand Lars Christiansen, der er daglejer:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Christiansen	50	Gift	Dagleier
Ane Larsdatter	43	Gift	Hans Kone

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Ved folketællingen den **1. februar 1840** bor Ane Larsdatter fortsat i et hus i Boserup i Esbønderup sogn, Frederiksborg amt sammen med sin mand Lars Christiansen, der er daglejer:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Christiansen	57	Gift	Daglønner
Ane Larsdatter	49	Gift	Hans Kone

Ane Larsdatter døde den **10. januar 1844** i Boserup i Esbønderup sogn, Frederiksborg amt. Hun var da 52 år gammel. Hun blev begravet den 18. januar 1844 på Esbønderup kirkegård.

Hendes mand, Lars Christiansen, døde kort efter - den **25. april 1844** ligeledes i Boserup i Esbønderup sogn, Frederiksborg amt. Han anføres da at være 61 år gammel. Han blev begravet den 4. maj 1844 på Esbønderup kirkegård.

61. Ane Larsdatter var datter af:

122. Lars Sørensen. Han blev født ca. 1759.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Lars Sørensen tjenestekarl hos gårdmand Ole Hansen i Haagendrup i Græsted sogn, Frederiksborg amt (Ole Hansen var fæster af Bygaard i Haagendrup. Den har i dag adressen Almevej 98).

Lars Sørensen blev gift med **Dorthe Ipsdatter** den **1. februar 1789** i Græsted kirke, Frederiksborg amt (trolovet den 3. december 1788). Lars boede da i Græsted Skovhuse³⁶, mens Dorthe boede i Haagendrup, begge i Græsted sogn.

Børn af Lars Sørensen og Dorthe Ipsdatter:

- i Dødfødt datter, begravet den 18. april 1790.
- 61. ii **Ane Larsdatter**, døbt den 21. april 1791, død den 10. januar 1844.
- iii **Søren Larsen**, døbt den 21. april 1791.
- iv **Hans Larsen**, døbt den 17. november 1793.
- v **Maren Larsdatter**, døbt den 1. januar 1797, begravet den 3. december 1797.
- vi **Maren Larsdatter**, døbt den 6. juli 1800.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** boede Lars Sørensen og Dorthe Ipsdatter i Græsted Skovhuse i Græsted sogn, Frederiksborg amt sammen med deres børn. Lars er husmand og savskærer (dvs. brændesaver):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Sørensen	42	Gift	Mand, Husmand med Jord og Saug-Skiærer
Dorthe Ipsdatter	42	Gift	Hans Kone
Ane Larsdatter	10	Ugift	Deres Datter
Hans Larsen	8	Ugift	Deres Søn
Maren Larsdatter	1	Ugift	Deres Datter

³⁶ Græsted Skovhuse lå lige syd for Græsted by og udgjorde den nordlige del af Græsted Overdrev. I løbet af 1700-tallet blev der i Græsted Skovhuse etableret en række husmandssteder. Området er i dag en del af Græsted by.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre

Lars Sørensens kone, Dorthe Ipsdatter, døde i **januar 1819**. De boede da fortsat i Græsted Skovhuse i Græsted sogn, Frederiksborg amt.

Lars Sørensen døde i **maj 1822** i Græsted Skovhuse i Græsted sogn, Frederiksborg amt. Han anføres da at være husmand og enkemand, 66 år gammel. Han blev begravet den 20. maj 1822 på Græsted kirkegård.

- 123. Dorthe Ipsdatter.** Hun blev født i 1759 i Haagendrup i Græsted sogn, Frederiksborg amt og døbt den 23. september 1759 i Græsted kirke.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Dorthe Ipsdatter 27 år og bor sammen med sin mor og søskende i Haagendrup i Græsted sogn, Frederiksborg amt. Moderen er enke (faderen døde i 1768) og lever af at væve. Den anførte dattersøn er formentlig søn af Ingeborgs datter Birthe, men hans fødsel er ikke fundet:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Ingeborg Jensdatter	65	Enke	Madmoder, Huskone og væverske
Dorthe Ipsdatter	27	Ugift	Barn, Væverske
Simon Ipsen	24	Ugift	Barn, Skomager
Jørgen Ipsen	22	Ugift	Barn, Skrædder
Jeppe Andersen	8	Ugift	Dattersøn

Dorthe Ipsdatter blev gift med **Lars Sørensen** den **1. februar 1789** i Græsted kirke, Frederiksborg amt, se ovenfor ane nr. 122 Lars Sørensen vedr. deres fælles børn mv.

Dorthe Ipsdatter døde i **januar 1819** i Græsted Skovhuse i Græsted sogn, Frederiksborg amt. Hun anføres da at være 60 år gammel. Hun blev begravet den 12. januar 1819 på Græsted kirkegård.

123. Dorthe Ipsdatter var datter af:

- 246. Jeppe Hansen.** Han blev født ca. 1727.

Han blev gift med **Ingeborg Jensdatter**. Vielsen er ikke fundet i kirkebøgerne. De kan være gift i Græsted sogn, Frederiksborg amt, men her er kirkebøgerne ikke bevaret tidligere end 1754, og de er formentlig gift kort før det tidspunkt (præstegård og degnebolig i Græsted by brændte i 1754 – inklusiv kirkebøgerne).

Børn af Jeppe Hansen og Ingeborg Jensdatter:

- i **Hans Ipsen**, døbt den 2. juli 1755, død i januar 1756.
- ii **Birthe Ipsdatter**, døbt den 6. februar 1757.
- 123. iii **Dorthe Ipsdatter**, døbt den 23. september 1759, begravet den 12. januar 1819.
- iv **Hans Ipsen**, døbt den 10. januar 1762.
- v **Simon Ipsen**, døbt den 11. marts 1764, begravet den 26. april 1814.
- vi **Jørgen Ipsen**, døbt den 2. marts 1766.
- vii **Niels Ipsen**, døbt den 2. marts 1766, død 9. marts 1766.

Jeppe Hansen var husmand i Haagendrup i Græsted sogn, Frederiksborg amt.

Jeppe Hansen døde i **juli 1768** i Haagendrup i Græsted sogn, Frederiksborg amt og blev begravet den 24. juli 1768 på Græsted kirkegård.

247. Ingeborg Jensdatter. Hun blev født ca. 1722

Ved folketællingen den **1. juli 1787** anføres Ingeborg Jensdatter at være 65 år gammel. Hun bor sammen med sine børn og et barnebarn i Haagendrup i Græsted sogn, Frederiksborg amt. Ingeborg er enke (manden døde i 1768) og lever af at væve. Barnebarnet er formentlig en søn af Ingeborgs datter Birthe, men hans fødsel er ikke fundet:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Ingeborg Jensdatter	65	Enke	Madmoder, Huskone og Væverske
Dorthe Ipsdatter	27	Ugift	Barn, Væverske
Simon Ipsen	24	Ugift	Barn, Skomager
Jørgen Ipsen	22	Ugift	Barn, Skrædder
Jeppe Andersen	8	Ugift	Dattersøn

Ved folketællingen den **1. februar 1801** anføres Ingeborg at være 78 år. Hun bor hos sin søn Jørgen Ipsen og svigerdatter Kirsten Pedersdatter og deres børn i Haagendrup i Græsted sogn, Frederiksborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jørgen Ipsen	35	Gift	Mand, Husmand med Jord og Skoemager
Kirsten Pedersdatter	32	Gift	Hans Kone
Hans Jørgensen	6	Ugift	Deres Søn
Peder Jørgensen	3	Ugift	Deres Søn
Ingeborg Jensdatter	78	Enke(mand)	Mandens Moder

Ingeborg Jensdatter døde i **oktober 1808** i Haagendrup i Græsted sogn, Frederiksborg amt og blev begravet den 11. oktober 1808 på Græsted kirkegård. I kirkebogen er anført, at hun var 66 år gammel, men hun har været ca. 86 år gammel.

62. Hans Arndtsen. Han blev født i 1767 i Smidstrup i Blistrup sogn, Frederiksborg amt og døbt den 4. oktober 1767 i Blistrup kirke.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Hans Arndtsen 19 år gammel og bor hos sine forældre i Smidstrup by i Blistrup sogn, Frederiksborg amt. Faderen er fæstegårdmand (han var fæster af gården Rennebjerggaard, der lå i Smidstrup by):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Arndt Hansen	54	Gift	Manden, Fæstegaardmand
Karen Larsdatter	50	Gift	Konen
Hans Arndtsen	20	Ugift	Barn
Giertrud Arndtsdatter	21	Ugift	Barn
Lars Andersen	7	Ugift	Konens brorsøn
Peder Nielsen	29	Ugift	Tjenestekar, Landsoldat
Giertrud Jensdatter	21	Ugift	Tjenestepige

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre	Tip-2-oldeforældre

Hans Arndtsen blev gift med **Maren Jacobsdatter** den **4. december 1791** i Blistrup kirke. Frederiksborg amt (trolovet den 8. november 1791).

Børn af Hans Arndtsen og Maren Jacobsdatter:

- i **Kirsten Hansdatter**, døbt den 16. september 1792, begravet den 22. juni 1804.
- ii **Karen Hansdatter**, døbt den 11. oktober 1795, død den 22. marts 1875.
- iii **Jacob Hansen**, født i september 1797³⁷, død den 18. november 1797.
- iv **Jacob Hansen**, født den 16. januar 1800, død den 16. marts 1800.
- v **Ellen Hansdatter**, født den 27. februar 1801.
- vi **Jacobine Hansdatter**, døbt den 26. juni 1803, død den 5. juli 1873.
- vii **Kirsten Hansdatter**, døbt den 11. maj 1806, begravet den 31. januar 1808.
- 31. viii **Kirsten Hansdatter**, døbt den 19. marts 1809, død den 20. juni 1847.
- ix **Ole Hansen**, døbt den 4. august 1811.

Hans Arndtsen var husmand i Smidstrup i Blistrup sogn, Frederiksborg amt, hvor han i 1797 overtog en jordlod fra faderens gård, se tekstboks næste side.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Hans Arndtsen 33 år gammel (anføres at være 34 år) og bor sammen med sin kone og børn i Smidstrup by i Blistrup sogn, Frederiksborg amt. Hans er anført som husmand med jordlod:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Hans Arentsen	34	Gift	Huusbonde, Husmand med Jordlod
Maren Jacobsdatter	30	Gift	Hans Kone
Kirsten Hansdatter	7	-	Deres Børn
Karen Hansdatter	5	-	deres Børn

Ved folketællingen den **18. februar 1834** er Hans Arndtsen 66 år gammel og er blevet aftægtsmand. Han bor sammen med sin kone og deres yngste barn hos deres datter og svigersøn og deres barn i Smidstrup i Blistrup sogn, Frederiksborg amt. Svigersønnen har overtaget Hans Arndtsens husmandssted og er anført som parcellist, dvs. har en mindre jordlod (parcel):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Rasmussen	44	Gift	Parcellist
Karen Hansdatter	39	Gift	Hans Kone
Birthe Larsdatter	10	Ugift	Deres Barn
Hans Arildsen	65	Gift	Aftægtsmand
Maren Jacobsdatter	64	Gift	Hans Kone
Ole Hansen	23	Ugift	Opholdes af Forældrene formedelst Svaghed

³⁷ Jacobs fødsel er ikke fundet. Der er en blank side i kirkebogen, hvor fødsler i september og oktober 1793 skulle have stået.

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Hans Arndtsens husmandssted i Smidstrup (Blistrup sogn) - Krageredegaard

Hans Arndtsen blev født i 1767 på Rennebjerggaard i Smidstrup by i Blistrup sogn, Frederiksborg amt.

Hans Arndtsens far, Arndt Hansen, havde den 25. marts 1761 fæstet Rennebjerggaard (matr.nr. 5a) efter den tidligere fæster, Hans Nielsen. I 1795 fik Arndt Hansen kongeligt skøde som arvefæster af Rennebjerggaard. Arvefæste var en form for begrænset selveje og gav fæsteren flere beføjelser end en almindelig fæster. Han kunne nu bl.a. frasælge dele af jorden, og fæsterens arvinger havde ret til at overtage fæstet.

Arndt Hansen fik i alt 7 børn, men kun de to blev voksne, og Hans var eneste søn. Det var imidlertid datteren Giertrud Arndtsdatter og svigersønnen Peder Nielsen, der 16. oktober 1797 overtog Rennebjerggaard, mens Hans på samme tidspunkt fik et stykke jord, der blev udstykket fra gården og fik matr.nr. 5b.

Rennebjerggaard var på det tidspunkt en af de største gårde i Smidstrup og havde et areal på 98 tdr. land (54 ha) hvortil kom overdrevsjord (1/5 af den fælles overdrevsjord). Hans Arndtsen fik ca. 7 ha af overdrevsjorden, placeret i det yderste nordøstlige hjørne (mod Tinkerup), mens Hans' søster og svoger fik Rennebjerggaard med resten af jorden. Det vides ikke hvad der lå til grund for netop denne – noget usædvanlige - deling mellem søn og svigersøn.

På sin jord byggede Hans Arndtsen en gård, der trods alt var et pænt stort husmandssted. Han havde stedet ind til 10. november 1819, hvor svigersønnen Lars Rasmussen (gift samme måned med datteren Karen) får skøde på ejendommen. Hans Arndtsen og hans kone Maren bliver dog boende på gården som aftægtsfolk.

Den 14. juni 1845 overtages gården af Karen og Lars Rasmussens svigersøn, Hans Andersen, der gifter sig med datteren Benthe den 11. juli samme år. Hans Arndtsen er fortsat aftægtsmand på gården, mens Hans' kone, Maren, var død i 1843. Det skal nævnes, at Lars Rasmussen den 27. juni 1845 hænger sig, dvs. lige efter han har afstået gården til den kommende svigersøn og lige før datteren og svigersønnen gifter sig.

Hans Andersen dør imidlertid allerede i maj 1848 af tuberkulose, hvorefter enken Benthe Larsdatter har gården. Hun gifter sig igen i december 1848, men i april 1853 flytter hun med sin mand og børn fra gården i Smidstrup til landsbyen Stokkerup i Græsted sogn.

Benthe Larsdatter afstår gården til Søren Christensen, der får skøde på gården den 13. juli 1853. Søren Christensen havde hidtil haft et husmandssted i Alme i Græsted sogn (Alme er nabolandsby til Smidstrup). Søren Christensen havde ingen familiemæssige relationer til Benthe Larsdatter, og husmandsstedet i Smidstrup går således ud af slægtens eje.

Selv om Benthe Larsdatter, Hans Arndtsens barnebarn, fraflytter gården i Smidstrup, bliver Hans Arndtsen formentlig boende på gården hos de nye ejere. I hvert fald bor Hans Arndtsen i Smidstrup da han dør den 22. oktober 1854.

Senere - i 1898 - får sognepræst C.P.S. Krag skøde på gården, og i 1912 overtages den af hans datter, frøken Julie Dorthea Krag. I 1900-tallet får gården først navnet Kragereden dernæst Krageredegaard, og det er nærliggende at antage, at dette navn har udspring i Krag-navnet.

I dag (2021) er jorden udstykket til sommerhusgrunde, men gården eksisterer fortsat med navnet Krageredegård på adressen Breine-åsen 7, og den har senest været anvendt til Bed & Breakfast og som bosted for unge med autisme.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre

Ved folketællingen den **1. februar 1840** er Hans Arndtsen 72 år gammel. Han er fortsat aftægtsmand og bor fortsat sammen med sin kone hos deres datter og svigersøn på husmandsstedet i Smidstrup i Blistrup sogn, Frederiksborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Rasmussen	53	Gift	Parcellist
Karen Hansdatter	45	Gift	hans Kone
Bendte Larsdatter	16	Ugift	Deres Datter
Hans Arildsen	71	Gift	Aftægts-Huusmand
Maren Jacobsdatter	70	Gift	Hans Kone

Ved folketællingen den **1. februar 1845** er Hans Arndtsen 77 år gammel og er blevet enkemand (konen døde i 1843). Han bor fortsat hos sin datter og svigersøn på husmandsstedet i Smidstrup i Blistrup sogn, Frederiksborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Rasmussen	58	Gift	Parcellist
Karen Hansdatter	51	Gift	Hans Kone
Benthe Larsdatter	21	Ugift	Deres Datter
Hans Arildsen	77	Enke(mand)	Aftægtsmand

Ved folketællingen den **1. februar 1850** er Hans Arndtsen 82 år gammel. Han er fortsat aftægtsmand og bor på husmandsstedet i Smidstrup i Blistrup sogn, Frederiksborg amt. Han bor sammen med datten Karen Hansdatter, der er enke og barnebarnet Benthe Larsdatter og hendes mand. Benthe Larsdatter har overtaget husmandsstedet efter sin første mand, der døde i 1848, jf. tekstboksen om Hans Arndtsens husmandssted i Smidstrup:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Hansen	26	Gift	Parcellist, husfader
Benthe Larsdatter	25	Gift	Hans Hustru
Grethe Hansdatter	4	Ugift	Deres barn
Maren Hansine Nielsdatter	1	Ugift	Deres barn
Karen Hansdatter	55	Enke	Husfaderens svigermor
Hans Arildsen	82	Enkemand	Aftægtsmand

Hans Arndtsen døde den **22. oktober 1854** i Smidstrup i Blistrup sogn, Frederiksborg amt og blev begravet den 30. oktober 1854 på Blistrup kirkegård. Han var da 87 år gammel. Det anføres i kirkebogen, at han døde i Smidstrup. Hans Arndtsen var som aftægtsmand blevet boende på husmandsstedet i Smidstrup, som barnebarnet Benthe Larsdatter senest havde, men hun solgte og fraflyttede stedet i 1853. Det er sandsynligt, at Hans Arndtsen er blevet boende på husmandsstedet med den nye ejer, Søren Christensen.

62. Hans Arndtsen var søn af:

124. Arndt Hansen. Han blev født ca. 1732. Det er uvist hvor Arndt er født. Han er ikke fundet født i Blistrup sogn (i Frederiksborg amt), og nabosognene har ikke bevaret kirkebøger så tidligt.

Arndt blev gift med **Karen Larsdatter** i **1761** i Blistrup kirke, Frederiksborg amt. Datoen for vielsen kendes ikke, men de blev trolovet den 8. maj 1761 i Smidstrup i Blistrup sogn. Der er ikke ved trolovelsen anført hvor Arndt Hansen kom fra.

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Børn af Arndt Hansen og Karen Larsdatter:

- i **Giertrud Arndtsdatter**, døbt den 14. februar 1762, begravet den 16. maj 1762.
- ii Dødfødt barn, begravet den 6. marts 1763.
- iii **Giertrud Arndtsdatter**, døbt den 18. marts 1764, død den 20. august 1823.
- iv **Ole Arndtsen**, døbt den 25. maj 1766, begravet den 22. juni 1766.
- 62. v **Hans Arndtsen**, døbt den 4. oktober 1767, død den 22. oktober 1854.
- vi **Lars Arndtsen**, døbt den 22. november 1772, begravet den 11. august 1776.
- vii **Lars Arndtsen**, døbt den 24. august 1777, begravet i september 1777.

Arndt Hansen overtog den 25. marts 1761 fæstet af gård nr. 2 (matrikel nr. 5a) i Smidstrup i Blistrup sogn, Frederiksborg amt efter den tidligere fæster, Hans Nielsen. Gården havde navnet Rennebjerggaard (på nogle kort er steder kaldt Rønnebjerggaard og Rendebjerggaard), og den lå ved gadekæret i Smidstrup med jorden liggende mod nordøst.

I Oeders Efterretninger fra **1771** angives Arndt Hansen at være 39 år og fæstebonde i Blistrup sogn, Frederiksborg amt. Han er gift i sit første ægteskab. Konen er 36 år og ligeledes i sit første ægteskab.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** anføres Arndt Hansen at være 54 år. Han er fæstegårdmand i Smidstrup by i Blistrup sogn, Frederiksborg amt. Han bor sammen med sin kone og børn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Arndt Hansen	54	Gift	Manden, Fæstegaardmand
Karen Larsdatter	50	Gift	Konen
Hans Arndtsen	20	Ugift	Barn
Giertrud Arndtsdatter	21	Ugift	Barn
Lars Andersen	7	Ugift	Konens brorsøn
Peder Nielsen	29	Ugift	Tjenestekarl, Landsoldat
Giertrud Jensdatter	21	Ugift	Tjenestepige

Smidstrup by blev i 1789 udskiftet³⁸. Ved udskiftningen blev fire af Smidstrups seks gårde fortsat beliggende i Smidstrup by, mens to gårde skulle udflyttes. Rennebjerggaard var én af de fire gårde, der kunne beholde sin placering.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Arndt Hansen på aftægt (undertægt) i Smidstrup by i Blistrup sogn, Frederiksborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Arenth Hansen	71	Gift	Huusbonde, Jordløs Huusmand – nyder Undertægt
Karen Larsdatter	69	Gift	Hans Kone

³⁸ Ilse Kirk: Da enhver fik sit ... Udskiftningen i Græsted, Esbønderup og Blistrup Sogne. Lokalhistorisk Arkiv for Græsted og Omegn. 1990. Nordkystens Bogtrykkeri ApS, 3250 Gilleleje. Bogen kan ses digitalt på Slægtsforskernes Bibliotek: <https://bibliotek.dis-danmark.dk>

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre

Arndt Hansens gård i Smidstrup, Blistrup sogn - Rennebjerggaard

Arndt Hansen fæstede den 25. marts 1761 gård nr. 2 (matrikel nr. 5a), Rennebjerggaard, i Smidstrup i Blistrup sogn, Frederiksborg amt efter den tidligere fæster, Hans Nielsen (på nogle kort er gården kaldt Rønnebjerggaard og Rendebjerggaard). Jorden var ejet af Kongen (Krongods), og fæstet blev indgået med Kronborg Amtstue på Kongens vegne.

Som fæster ejer bonden ikke selv gården (i modsætning til selvejeren), men får ved fæstets indgåelse overdraget brugsretten til gården, jf. forklaring i kapitel G Forkortelser og ordforklaringer. Til gengæld skulle bonden betale fæsteafgifter i form af landgilde (årlig afgift) og hoveri (arbejde for ejeren af jorden). Ved indgåelse af fæsteaftalen skulle bonden desuden betale et engangsbeløb (indfæstning).

Smidstrup by blev i 1789 udskiftet³⁹. Ved udskiftningen blev fire af Smidstrups seks gårde fortsat beliggende i Smidstrup by, mens to gårde skulle udflyttes. Rennebjerggaard var én af de fire gårde, der kunne beholde sin placering (lå lige nordøst for byens gadekær ved det der i dag hedder Helsingvej 27. Gården er i dag revet ned (skete ca. 1970).

Ved udskiftningen var Rennebjerggaard en af de største gårde i Smidstrup, og den havde et areal på 98 tdr. land (54 ha) hvortil kom overdrevsjord (1/5 af den fælles overdrevsjord).

I 1795 fik Arndt Hansen kongeligt skøde som arvefæster af Rennebjerggaard. Arvefæste var en form for begrænset selveje og gav fæsteren flere beføjelser end en almindelig fæster. Han kunne nu bl.a. frasælge dele af jorden, og fæsterens arvinger havde ret til at overtage fæstet.

Arndt Hansen fik i alt 7 børn, men kun de to blev voksne: sønnen Hans og datteren Gjertrud. Noget usædvanligt for den tid var det datteren Giertrud Arndtsdatter og svigersønnen Peder Nielsen, der 16. oktober 1797 overtog Rennebjerggaard, mens sønnen Hans Arndtsen på samme tidspunkt fik et mindre stykke jord, der blev udstykket fra gården og fik matr.nr. 5b: ca. 7 ha af overdrevsjorden, placeret i det yderste nordøstlige hjørne (mod Tinkerup). Det vides ikke hvad der lå til grund for denne noget usædvanlige deling mellem søn og svigersøn.

Giertrud Arndtsdatter og Peder Nielsen havde Rennebjerggaard ind til 1825, hvor deres svigersøn Lars Jacobsen, gift med datteren Karen, overtager gården (får skøde).

Peder Nielsen havde dog allerede i 1807 udstykket og frasolgt en mindre del af Rennebjerggaards jord (matr.nr. 5c). Også i 1823 blev en mindre del udstykket og frasolgt (matr.nr. 5d).

Lars Jacobsen og Karen Pedersdatter har Rennebjerggaard ind til 1857, hvor deres søn, Jacob Larsen (og konen Gjertrud Larsen), overtager gården.

Jacob Larsen (og senest enken Gjertrud Larsen) har Rennebjerggaard ind til deres eneste barn, sønnen Niels Christian Jacobsen Larsen, i 1900 overtager gården. Niels Christian gifter sig i 1915 med Anne Hansine Frank og de får to sønner, men på et tidspunkt mellem 1921 og 1924 fraflytter de Rennebjerggaard, hvorefter Niels Christian bliver arbejdsmand på Jægerspris Hovedgaard i Horns herred. Niels Christian Jacobsen Larsen, Arndt Hansens tipoldebarn, ser således ud til at være den sidste i slægten på Rennebjerggaard.

³⁹ Ilse Kirk: Da enhver fik sit ... Udskiftningen i Græsted, Esbønderup og Blistrup Sogne. Lokalhistorisk Arkiv for Græsted og Omegn. 1990. Nordkystens Bogtrykkeri ApS, 3250 Gilleleje. Bogen kan ses digitalt på Slægtsforskernes Bibliotek: <https://bibliotek.dis-danmark.dk>

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Arndt Hansens kone, Karen Larsdatter, døde i september 1804

Arndt Hansen døde i **marts 1814** i Smidstrup i Blistrup sogn, Frederiksborg amt. Han anføres da at være 87 år gammel og undertagsmand (på aftægt). Han blev begravet den 2. april 1814 på Blistrup kirkegård.

125. Karen Larsdatter. Hun blev født 1738 i Smidstrup i Blistrup sogn, Frederiksborg amt og døbt den 27. juli 1738 i Blistrup kirke.

Karen Larsdatter blev gift med **Arndt Hansen** i **1761** i Blistrup kirke, Frederiksborg amt, se ovenfor vedr. ane nr. 124 Arndt Hansen og deres fælles børn mv.

Karen Larsdatter døde i **september 1804** i Smidstrup i Blistrup sogn, Frederiksborg amt og blev begravet den 23. september 1804 på Blistrup kirkegård.

125. Karen Larsdatter var datter af

250. Lars Jensen. Han blev født ca. 1706.

Han blev gift med **Gjertrud Jørgensdatter** den **1. januar 1735** i Blistrup kirke, Frederiksborg amt (trolovet den 15. oktober 1734 i Smidstrup i Blistrup sogn).

Børn af Lars Jensen og Gjertrud Jørgensdatter:

- i **Jens Larsen**, døbt den 12. august 1736.
- 125. ii **Karen Larsdatter**, døbt den 27. juli 1738, begravet den 23. september 1804.
- iii **Maren Larsdatter**, døbt den 28. februar 1740.
- iv **Jørgen Larsen**, døbt den 25. august 1743.
- v **Maren Larsdatter**, døbt den 15. april 1745.
- vi **Ellin Larsdatter**, døbt i februar 1747.
- vii **Anna Larsdatter**, døbt den 21. april 1748.
- viii **Anders Larsen**, døbt i juni 1749.

Lars Jensen døde i **december 1749** i Smidstrup i Blistrup sogn, Frederiksborg amt og blev begravet den 14. december 1749 på Blistrup kirkegård.

251. Gjertrud Jørgensdatter. Hun blev født i 1712 i Smidstrup i Blistrup sogn, Frederiksborg amt og døbt den 7. februar 1712 i Blistrup kirke.

Gjertrud Jørgensdatter døde i **november 1761** i Smidstrup i Blistrup sogn, Frederiksborg amt og blev begravet den 29. november 1761 på Blistrup kirkegård.

251. Gjertrud Jørgensdatter var datter af

502. Jørgen Larsen. Han blev født ca. 1681.

Han blev gift med **Karen Andersdatter** den 28. oktober 1708 i Blistrup kirke, Frederiksborg amt.

Børn af Jørgen Larsen og Karen Andersdatter:

- i **Maren Jørgensdatter**, døbt den 2. februar 1710.
- 251. ii **Gjertrud Jørgensdatter**, døbt den 7. februar 1712, begravet den 29. november 1761.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre

Jørgen Larsen døde i **maj 1741** i Smidstrup i Blistrup sogn, Frederiksborg amt og blev begravet den 17. maj 1741 på Blistrup kirkegård.

503. Karen Andersdatter. Hun blev født ca. 1680

Hun døde i **april 1737** i Smidstrup i Blistrup sogn, Frederiksborg amt og blev begravet den 28. april 1737 på Blistrup kirkegård.

63. Maren Jacobsdatter. Hun blev født i 1769 i Paarup i Græsted sogn, Frederiksborg amt og døbt den 13. august 1769 i Græsted kirke.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Maren Jacobsdatter 18 år. Hun bor hos sin stedfar Lars Jensen og hans tredje kone, Ane Hansdatter. Stedfaderen er gårdmand i Paarup by i Græsted sogn, Frederiksborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Jensen	41	Gift	Husbonde, Gaardmand
Ane Hansdatter	18	Gift	Madmoder
Maren Jacobsdatter	18	Ugift	Stedbarn af husbonds første ægteskab
Lisbeth Larsdatter	2	Ugift	Husbonds barn af andet ægteskab
Peder Christiansen	27	Ugift	Tjenestekarl
Claus Willumsen	16	Ugift	Tjenestedreng

Maren Jacobsdatter blev gift med **Hans Arndtsen** den **4. december 1791** i Blistrup kirke. Frederiksborg amt (trolovet den 8. november 1791), se ovenfor vedr. ane nr. 61. Hans Arndtsen og deres fælles børn mv.

Maren Jacobsdatter døde den **6. maj 1843** i Smidstrup i Blistrup sogn, Frederiksborg amt og blev begravet den 11. maj 1843 på Blistrup kirkegård.

63. Maren Jacobsdatter var datter af

126. Jacob Povelsen. Han blev født ca. 1720.

Jacob Povelsen var gift tre gange (fremgår af Oeders Efterretninger fra 1771, hvor han angives at være i sit tredje ægteskab).

Vi kender ikke navnet på Jacob Povelsens første kone. Hun var født ca. 1685, dvs. hun var ca. 25 år ældre end Jacob.

Hun døde i **december 1760** i Paarup i Græsted sogn, Frederiksborg amt og blev begravet den 27. december 1760 på Græsted kirkegård. Ved hendes begravelse oplyser kirkebogen blot, at der er tale om Jacob Povelsens hustru og at hun var 75 år, men altså ikke noget navn på hende.

Vi kender heller ikke navnet på Jacob Povelsens anden kone. De er formentlig viet kort efter Jacob Povelsens første kone døde, dvs. i begyndelsen af 1761 (deres første barn er døbt den 27. september 1761). Deres vielse er ikke fundet i kirkebøgerne for Græsted og Maarum sogne. De kan være viet i Søborg sogn, da der var faddere herfra ved deres første barns dåb, men her er kirkebøgerne først bevaret fra 1816.

Ane nr.	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023	1.024 - 2.047
Generation nr.	Tip-3-oldeforældre	Tip-4-oldeforældre	Tip-5-oldeforældre	Tip-6-oldeforældre	Tip-7-oldeforældre

Jacob Povelsens anden kone var født ca. 1733. De fik 3 børn:

- Børn af Jacob Povelsen og hans anden kone:*
- i **Gunnil Jacobsdatter**, døbt den 27. september 1761.
 - ii **Mette Jacobsdatter**, døbt den 6. januar 1763, begravet den 31. december 1786.
 - iii **Pernelle Jacobsdatter**, døbt den 16. maj 1765.

Når vi ikke kender navnene på Jacob Povelsens første og anden kone, selv om vi har andre oplysninger om dem, skyldes det, at deres vielse ikke er fundet, og ved deres død (og ved børnenes døb) oplyses kun mandens (børnenes faders) navn.

Jacob Povelsens anden kone døde i **maj 1768** i Paarup i Græsted sogn, Frederiksborg amt og blev begravet den 13. maj 1768 på Græsted kirkegård.

Jacob Poulsen blev gift tredje gang med **Kirsten Jensdatter** den **16. oktober 1768** i Græsted kirke (trolovet den 28. juni 1768).

- Børn af Jacob Povelsen og Kirsten Jensdatter:*
- 63. iv **Maren Jacobsdatter**, døbt den 13. august 1769, død den 6. maj 1843.
 - v **Nille Jacobsdatter**, døbt den 8. januar 1775.
 - vi Dødfødt barn, begravet den 17. marts 1776.

I Oeders Efterretninger fra **1771** angives Jacob Povelsen at være 51 år og bonde i Græsted sogn, Frederiksborg amt. Han er i sit tredje ægteskab. Hans kone er 26 år og i sit første ægteskab (hustruers navne angives aldrig i disse efterretninger).

Jacob Povelsen døde i **november 1776** i Paarup i Græsted sogn, Frederiksborg amt og blev begravet den 15. november 1776 på Græsted kirkegård.

Det oplyses ved hans død, at han var 56 år og gårdmand i Paarup.

126. Jacob Povelsen var søn af:

252. Povel Smed.

Han blev gift med **Fru Povel Smed**. Vi kender ikke navnet på Povel Smeds kone. Ved hendes begravelse oplyser kirkebogen blot, at der er tale om Jacob Povelsens hustru.

- Børn af Povel Smed:*
- 126. i **Jacob Povelsen**, født ca. 1720, begravet den 15. november 1776.
 - ii **Henrich Povelsen**.

Povel Smed døde i **maj 1760** i Alme i Græsted sogn, Frederiksborg amt og blev begravet den 23. maj 1760 på Græsted kirkegård.

253. Fru Povel Smed. Vi kender ikke hendes navn. Ved hendes begravelse oplyser kirkebogen blot, at der er tale om Jacob Povelsens hustru.

Hun døde i **august 1754** i Alme i Græsted sogn, Frederiksborg amt og blev begravet den 18. august 1754 på Græsted kirkegård.

127. Kirsten Jensdatter. Hun blev født ca. 1745.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63
Generation nr.	Kay	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeføldre	Tip-2-oldeforældre

Hun blev gift første gang med **Jacob Povelsen** den **16. oktober 1768** i Græsted kirke (trolovet den 28. juni 1768). Se ovenfor vedr. ane nr. 126. Jacob Povelsen og deres fælles børn mv.

Jacob Povelsen døde i **november 1776** i Paarup i Græsted sogn, Frederiksborg amt og blev begravet den 15. november 1776 på Græsted kirkegård.

Kirsten Jensdatter blev gift anden gang med **Lars Jensen** den **16. marts 1777** i Græsted kirke, Frederiksborg amt (trolovet den 17. januar 1777). Han var født ca. 1747.

Kirsten Jensdatter døde i **april 1782** i Paarup i Græsted sogn, Frederiksborg amt og blev begravet den 19. april 1782 på Græsted kirkegård.

Lars Jensen, Kirsten Jensdatters anden mand, døde i **februar 1802** i Paarup i Græsted sogn, Frederiksborg amt og blev begravet den 22. februar 1802 på Græsted kirkegård.

G Forkortelser og ordforklaringer

G.1 Forkortelser

Alb. = album
Do. = ditto = det samme, ligeledes
Fdk = fjerdingkar
Fkr. = fjerdingkar
Htk. = hartkorn
Matr. = matrikel
Mk. = mark
Rdl. = rigsdaler
Skp(r). = skæppe(r)
Td(r). = tønde(r)

For en nærmere forklaring af ordenes betydning, se under Mål og vægt, Hartkornsystemet og Matrikulering i nedenstående afsnit G.2 Ordforklaringer.

G.2 Ordforklaringer

Aftægtskontrakt

Et dokument, hvor en aftægtsydelse er specificeret i form af penge, naturalier, tjenesteydelser eller andre rettigheder.

Almisselem

En person, der forsørges via almisser, dvs. via barmhjertighed.

Aner

En persons forældre, bedsteforældre, oldeforældre osv.

Anetavle

En skematisk oversigtstavle over en persons - probandens - aner.

Bondefoged

Kongelig embedsmand i 16- og 1700-tallet. Varetog kongens interesser på tingene og havde en vis politimyndighed. Kaldes også delefoged.

Borgerskab

For at blive selvstændig næringsdrivende i en by måtte man løse borgerskab og aflægge borgered. De nye borgere blev indført i borgerskabs- og justitsprotokoller.

Delefoged

Samme som bondefoged. Se dette.

Fattiglem

En person, der modtager fattighjælp i form af ophold i en familie eller fattighus.

Fæstebrev

Dokument, hvori en godsejer eller myndighed på visse betingelser - som enten kan være lovbestemte eller aftalte og som fremgår af fæstebrevet - overlader brugsretten af en ejendom, dvs. et jordstykke, en gård eller et hus til en anden person, kaldet fæsteren. Fæsteren ejer

således ikke selv ejendommen (i modsætning til selvejeren), men får ved fæstets indgåelse overdraget brugsretten til gården. Til gengæld skulle en fæstebonde eksempelvis betale fæstafgifter i form af landgilde (årlig afgift) og hoveri (arbejde for ejeren af jorden). Ved indgåelse af fæsteaftalen skulle bonden desuden betale et engangsbeløb (indfæstning).

Halvgård

Mellemstort landbrug med et jordtilliggende fra ca. 3 til godt 5 tønder hartkorn. Se også helgård.

Hartkorn systemet

Hartkorn = beskatningsværdi

1 tønde (td.) hartkorn = 8 skæpper (skp.) hartkorn
1 skæppe (skp.) hartkorn = 4 fjerdingkar (fkr.) hartkorn
1 fjerdingkar (fkr.) hartkorn = 3 album (alb.) hartkorn
1 album (alb.) hartkorn = hartkornets mindste enhed.

Hartkorn betyder egentligt "hårdt korn", dvs. rug eller byg, og hartkornet var – dengang statens skatteindtægter stort set udelukkende var lagt på landbrugsjorden - et udtryk for, hvor stort et skattetryk en gård kunne bære. Når en gård er på fx 3 tønder hartkorn, betyder det, at den - når det dyrkes forsvarligt - kan beskattes med 3 tønder hårdt korn eller en tilsvarende værdi, uden at beskatningen bliver så hård, at landbrugsdriften lider skade.

Der skal stadig være nok tilbage til, at gårdmanden og hans familie kan overleve, at han kan vinterfodre sin besætning, lønne nødvendig medhjælp, have korn mv. til udsæd det følgende år samt kunne svare andre udgifter og afgifter, bl. a. landgilde og tiendeafgifter og jævnlige pålagte ekstraskatter.

Gårdens hartkorn afhænger derfor af to grundlæggende faktorer - dels den tilliggende jords areal, og dels jordens godhed = bonitet.

Hartkornsansættelsen af en gård skete ved matrikuleringen (se dette).

Helgård

Et større landbrug med et jordtilliggende på ca. 6 tønder hartkorn eller mere. Se også Halvgård.

Herred

Et geografisk område bestående af et varierende antal, normalt 6-20 sogne, som stort set siden vikingetiden har haft et fælles tingsted, hvor retslige uoverensstemmelser blev afgjort og pådømt. Allerede i den tidlige middelalder udgjorde herrederne grundlaget for landets inddeling i retskredse.

Inderste

Person, som bor til leje hos en anden. Det samme som innsidder.

Innsidder

Person, som bor til leje hos en anden. Det samme som inderste.

Jordebog

En fortegnelse over en hovedgårds jordtilliggende af privilegeret (skattefri) og uprilegeret jord. Indeholder oplysninger om fæstebøndernes navne og størrelsen af deres fæstede ejendomme samt oplysninger om deres skatter og landgilde (fæsteafgifter til godsejeren). Jordebøgerne anvendtes i forbindelse med afregningerne af de kongelige skatter.

Kirkebog

Protokol, hvori sognepræsten - i nyere tid kordegnen i byerne - registrerer de kirkelige handlinger, som fandt sted i hans sogn. Føring af kirkebøger blev påbudt ved lov i 1646 af Christian d. IV.

Der var oprindeligt ikke faste regler for, hvordan kirkebøgerne skulle føres udover at barnedåb, ægteskaber og begravelser skulle registreres, og derfor er de ældste kirkebøger frem til ca. 1814 temmelig forskellige i form og indhold. De ældste kirkebøger giver således oplysning om dåbsdato, mens fødselsdatoen meget ofte er udeladt. Ved dødsfald er det begravelsesdatoen, der registreres, mens dødsdatoen langt sjældnere anføres. Kvinder og børn registreres ofte uden anførsel af navn som fx Jens Pedersens kone, søn eller datter eller blot som Jens Pedersens barn.

Ved kirkebogsreformen 1814 fremkom nye skematiske kirkebøger, hvori registreres såvel fødselsdag som dåbsdag, barnets og begge forældrenes navne mm. Desuden registreres konfirmationer, vielser og dødsfald, sidstnævnte altid med både dødsdag og begravelsesdag. I visse perioder registres tillige koppevaccinationer, tilflytninger til sognet samt fraflytninger fra dette.

Fra 1814 førtes kirkebøgerne – også kaldet ministerialbøgerne - i to ens eksemplarer. De blev kaldt henholdsvis hovedministerialbogen, der var præstens eksemplar, og kontramministerialbogen, der var degnens eksemplar. De to ministerialbøger måtte af hensyn til brandfare aldrig opbevares under samme tag.

I 1892 gennemføres den 2. kirkebogsreform, hvorefter der registreres fødsel og dåb, konfirmation, vielser og dødsfald som tidligere, men nu mere detaljeret. Arkiverne udleverer ikke originale kirkebøger til studiebrug, når de er ældre end 1892, men derimod kan de studeres som fotokopier eller som mikrofotos. Nyere kirkebøger udleveres i original, dog kun når de er mindst 50 år gamle regnet fra sidste indførsel. Dødsfald kan dog studeres selv om de er mindre end 50 år gamle.

Landgilde

Den årlige afgift, som en fæstebonde betalte til husbonden (herremanden, godsejeren) for retten til at bebo fæstegården eller -huset og udnytte fæstejorden.

Lavvæрге

Betød oprindeligt "lovlig væрге" - senere anvendes betegnelsen lavvæрге om den væрге, som en enke vælger og antager i bl.a. skiftesager. Lavværgen kan dog også beskikkes af retten. Lavværgen optræder altid sammen med og som rådgiver for den lavværgede, og han har ikke myndighed til at træffe afgørelser, som den lavværgede er uenig i.

Locus sigili (ofte forkortet L.S.)

Latin for seglets plads. Anvendes i afskrifter af forseglede dokumenter for at angive seglets plads på originaldokumentet.

Lægd

Et geografiske område, hvor potentielle soldater registreres i en lægdsrulle (fra 1788). Som regel svarende til sognet.

Lægdsrulle

Fortegnelse over lægdets potentielle soldater.

Matrikel

Fortegnelse over ejendomme (jorder) med angivelse af deres beskatningsgrundlag.

Matrikulering

I Danmark har der i tidens løb foregået matrikulering 4 gange, hvoraf de to første matrikuleringer kun fik kortvarig gyldighed.

Den første matrikulering fandt sted i årene umiddelbart efter enevældens indførelse i 1660. Den blev udført af en regeringskommission på grundlag af indberetninger fra godsejerne om de enkelte bønders landgildeydelse og trådte i kraft 1662. Denne matrikulering omtales i historien som "kommissionsmatriklen". Den var næppe trådt i kraft, før man måtte konstatere, at den var både uretfærdig og på flere måder mangelfuld.

Den blev derfor udsendt til lokal vurdering og justering i amtstuerne, således at en revideret matrikel kaldet "amtstuematriklen" eller "Frederik d. III's matrikel" kunne træde i kraft allerede i 1664.

Efter af denne matrikel havde fungeret i 15-16 år, måtte man imidlertid erkende, at heller ikke den var tilstrækkelig god, og i 1681 påbegyndte man derfor forarbejdet til en ny og endelig matrikulering. Forarbejdet bestod i, at hver eneste stump dyrket agerjord blev målt af landinspektører og kvalitetsbedømt af landbrugskyndige mænd. Opmålingsresultaterne og bonitetsbedømmelserne blev noteret i såkaldte markbøger for de enkelte sogne og indsendtes til kancelliet, hvor man foretog de nødvendige beregninger, der findes herredsvise i såkaldte modelbøger, og endelig blev den færdige matrikel indskrevet i matrikelbøger. Såvel mark-, model- som matrikelbøgerne opbevares nu i matrikelsarkivet og giver vigtige landbrugs-historiske oplysninger.

Denne nye tredje matrikel, som efter udgiveren blev kaldt Christian d. V's matrikel, var færdig og blev sat i kraft i 1688. Efter denne matrikel svarer 1 tønde hartkorn til et jordareal på mellem 2 og 8 tønder land, afhængigt af jordens bonitet, der i markbøgerne beskrives som "god rugjord" for bedste kvalitet til "ond havrejord" for dårligste jordkvalitet. Flere kvalitetsgrader derimellem forekommer.

I modsætning til de to første matrikler, der blev ansat alene på grundlag af de dyrkede jorder, så medtog man i 1688-matriklen også udyrkede arealer, idet enge og mosearealer blev hartkornsansat efter høstudbyttet i antal hølæs, og skovarealer blev hartkornsansat efter, hvor mange oldensvin de kunne føde. 1688-matriklen eller Christian d. V's matrikel var gældende indtil 1844.

Den 4. og sidste matrikel er efter ikrafttrædelsesåret kaldet 1844-matriklen. Forarbejdet til den blev påbegyndt i 1820 efter at rentekammeret allerede i 1802 havde fået ordre til at udarbejde præcise retningslinjer for matrikuleringen og der efter disse var foretaget forskellige prøvematrikuleringer. Arbejdet opdeltes i 3 faser, nemlig 1. opmåling og udarbejdelse af matrikelkort, 2. bonitering og 3. beregninger.

Til anvendelse som matrikelkort indkaldte man fra amterne alle bevarede udskiftningskort til kvalitetsbedømmelse, og hvis man fandt dem tilstrækkeligt nøjagtige blev de kopieret og anvendt. Ellers blev der foretaget nye opmålinger og tegnet nye kort.

Hvad jordboniteringen angår, fandt man frem til en "idealjord" i Karlslunde på Sjælland. Andre jorder blev efter idealjorden klassificeret i 24 takster, som afspejlede nettoudbyttet pr. arealenhed i forhold til idealjorden, og hartkornet beregnes derefter som et produkt af jordarealet og jordboniteten.

Mølleskyld

Indtil 1688 en skat på en mølle i forhold til dens hartkorn. Herefter i forhold til det den producerede.

Mål og vægt

Gamle markmål – arealer:

1 tønne land (td. land.) = et stykke jord, der kan tilsås med 1 td. korn

1 td. land = 8 skæpper (skp.) land = 14.000 alen² = 5.516 m²

1 skp. land = 4 fjerdingkar (fdk.) land = 689,5 m²

1 fdk. land = 3 album (alb.) land = 172,2 m²

1 alb. land = 57,4 m²

1 kvadratreb = 10.000 kvadratfod = 985 m²

1 kvadratrode = 100 kvadratfod = 9,85 m²

Skifte

Arvedeling. Et skifte kan foretages privat eller med assistance fra øvrigheden: Ved privatskifter findes som regel intet bevaret om dem, men ved offentligt skifte findes skiftereferater indført i særlige skifteprotokoller. Skifterne er vigtige personalhistoriske kilder, fordi de giver oplysninger om arvingernes navne og deres slægtskab med arveladeren.

Desuden rækker skiftearkivalierne ofte længere tilbage i tid end kirkebøgerne. Skiftearkivalier findes bl.a. i de private godsarkiver samt i retsbetjentarkiverne, amtstuerne mv.

Skudsmålsbog

Med Forordning om Skudsmaalbøgers Indførelse for Tjenestetyender af 5. september 1832 blev det bestemt, at alle tjenestefolk skulle have en skudsmålsbog. Det var en lille fortrykt bog, hvori forskellige attester kunne indføres.

Første indførelse var ofte konfirmationsattesten. Derefter kunne der komme vaccinationsattester, påtegning ved flytning til et andet sogn og vidnesbyrd fra præsten.

Ved flytning fra et sogn til et andet skulle skudsmålsbogen forelægges for sognepræsten i begge sogne. Han påtegnede den og førte flytningen ind i kirkebogen i til- og afgangslisterne. Efter 1873 overgik denne funktion til sognefogeden hhv. byfogeden, der førte flytningen ind i tyendeprotokollen.

Loven krævede, at alle der søgte arbejde uden for deres fødesogn, skulle have en skudsmålsbog. En person, der mistede sin skudsmålsbog, kunne derfor straffes for det. Under en ansættelse blev skudsmålsbogen opbevaret af husbonden. Dermed var det umuligt for den ansatte at forlade pladsen i utide.

I 1867 blev det forbudt for husbonden at skrive andet end tjenestetidens varighed i skudsmålsbogen. Ordningen med skudsmålsbøger blev ophævet i 1921.

Sørulle

Fortegnelse over potentielt personel til flåden. Jf. Lægssrulle.

Udskiftningen

Udskillelse af en ejendoms jord fra det almindelige jord- og dyrkningsfællesskab, som blev praktiseret på landet ind til landbrugsreformerne i slutningen af 1700-tallet. Udskiftningens formål var at reducere det store antal små agerlodder, som hidtil havde udgjort ejendommenes jordtilliggende til forholdsvis få, sammenhængende markarealer.

Udskiftningen blev påbegyndt i 1760'erne, men først afsluttet et stykke ind i 1800-tallet. Udskiftningen blev underlagt amtslige landvæsenskommissioner og udført efter indstillinger fra landinspektører.

H Navneindex

Adsersen, Truels	81	Carlsdatter, Birthe	42; 45; 55
Andersdatter Føhrby, Nicoline Petrine ...	138	Carlsdatter, Gundil	55
Andersdatter Søe, Anne	154	Carlsdatter, Mette	55
Andersdatter Søe, Bodil Christine.....	154	Carlsen, Jens.....	55
Andersdatter Søe, Dorethe.....	154	Carlsen, Lars	55
Andersdatter Tilsted, Anne	141	Christensdatter Kløvborg, Dorethe.....	161
Andersdatter Tilsted, Dorte.....	143; 145	Christensdatter, Ane	161; 163
Andersdatter, Ane.....	116	Christensdatter, Anne	61; 145; 146
Andersdatter, Anne Magrethe.....	70	Christensdatter, Inger Marie.....	165
Andersdatter, Anne Marie.....	137	Christensen Kløvborg, Morten.....	160; 161; 162; 163
Andersdatter, Bodil	115	Christensen Markmann, Niels	145
Andersdatter, Catrine	137	Christensen Møller, Herman	126
Andersdatter, Dorothea	143	Christensen Røes, Jørgen	133
Andersdatter, Dorthea Marie	143	Christensen Vestergaard, Jeppe.....	148
Andersdatter, Else	147; 148	Christensen, Hans	134
Andersdatter, Else Cathrine.....	125; 138	Christensen, Jacob	61
Andersdatter, Else Dorothea	143	Christensen, Jens	59; 61
Andersdatter, Else Dorthea	143	Christensen, Niels.....	61
Andersdatter, Karen	205; 206	Christensen, Peder	61
Andersdatter, Kirsten.....	70; 115	Christensen, Jens	61
Andersdatter, Maren.....	134; 135; 137	Christiansen, Doris.....	7
Andersdatter, Marie	138	Christiansen, Lars.....	196
Andersdatter, Zidsel Marie.....	137	Clemmensdatter	76
Andersen Degn, Niels.....	140; 143; 148	Clemmensdatter Maren.....	76
Andersen Kløvborg, Peder	154	Clemmensdatter, Anna	75
Andersen Søe, Morten.....	153; 154; 163	Clemmensdatter, Bodil.....	75
Andersen Søe, Peder	154	Clemmensdatter, Dorothea	76
Andersen Thilsted, Poul.....	143	Clemmensdatter, Margrethe	76
Andersen Tilsted, Michel	141	Clemmensen, Anders	75
Andersen Tilsted, Peter Michael	141	Clemmensen, Peder	76
Andersen, Anders.....	115	Clemmensen, Thomas.....	73; 76; 78
Andersen, Christen.....	137	Corfitsdatter, Sidse	91
Andersen, Hans Christian Begtrup	143	Danielsdatter, Ane	84
Andersen, Jens	138	Danielsdatter, Cathrine	84
Andersen, Karen Kirstine.....	112	Danielsdatter, Ingeborg.....	84
Andersen, Lambert.....	137	Danielsdatter, Johanna	84
Andersen, Lars	70; 106; 112; 114; 115	Danielsdatter, Marie.....	83
Andersen, Mogens	115	Danielsen, Anders.....	84
Andersen, Ole	53	Danielsen, Hans	84; 85
Andersen, Peder.....	53; 77; 143	Danielsen, Jens	82; 84; 87
Andersen, Rasmus	53	Danielsen, Jep	85
Anne.....	77	Danielsen, Lars.....	83; 85; 86
Arildsdatter, Birgitte	53	Danielsen, Niels.....	84; 85
Arildsdatter, Inger	51; 53	Danielsen, Peder	84
Arildsen, Jørgen	53	Danielsen, Simon.....	132; 133
Arndtsdatter, Giertrud	203	Danielsen, Søren	84
Arndtsen, Hans.....	199; 203; 206	Drap.....	90
Arndtsen, Lars	203	Drap, Adam.....	90
Arndtsen, Ole	203	Drapsdatter, Cathrine.....	90
Bendtsdatter, Cathrine.....	85; 86	Erichsdatter, Kirsten.....	74
Bendtsdatter, Kirsten	37	Eriksen, Lars.....	52
Carl Ludvig	53; 58	Friderichsdatter, Ane Margrete.....	89
Carlsdatter, Ane.....	55		

Friderichsdatter, Martha Lene	89	Jensdatter, Ane Margrethe	89; 90
Friderichsdatter, Martha Malene	89	Jensdatter, Anna	60
Friderichsen, Jens	88; 89	Jensdatter, Anna Margreta	88
Friderichsen, Marcus	89	Jensdatter, Anne	73
Hansdatter, Birthe	190; 191	Jensdatter, Bente	187; 188
Hansdatter, Bodil	47	Jensdatter, Birgitte	74
Hansdatter, Ellen	200	Jensdatter, Birgthe	60
Hansdatter, Inger	110	Jensdatter, Birthe	64; 82; 87; 88
Hansdatter, Jacobine	200	Jensdatter, Catarini	82
Hansdatter, Johanna	110	Jensdatter, Ingeborg	89; 198; 199
Hansdatter, Karen	47; 116; 117; 200	Jensdatter, Johanne	64; 66; 82; 87
Hansdatter, Kirsten	193; 195; 200	Jensdatter, Karen	60
Hansdatter, Maria	110	Jensdatter, Kirsten	60; 116; 207
Hansdatter, Mette	108; 110; 188; 190	Jensdatter, Maren	106; 145; 146
Hansen, Anders	47	Jensdatter, Mette	60; 84; 86; 87
Hansen, Arild	52	Jensdatter, Sicil	55; 58; 60
Hansen, Arndt	202; 205	Jensdatter, Sidse	64; 82
Hansen, Christen	110; 134	Jensen, Anders	97; 98; 101; 102
Hansen, Hans	52; 190	Jensen, Ane Elisabeth	98; 102
Hansen, Jacob	200	Jensen, Christen	59
Hansen, Jens	85; 87; 190	Jensen, Hanne Marie	98
Hansen, Jeppe	198	Jensen, Hans	190; 191
Hansen, Jørgen	110	Jensen, Hans Frederik	98
Hansen, Lars	52; 190	Jensen, Hermand	78
Hansen, Michel	133; 134; 135	Jensen, Jacob	60; 68
Hansen, Nilaus	48; 50; 68	Jensen, Jens	100
Hansen, Nillaus	42; 45; 48	Jensen, Jens Peter	98
Hansen, Ole	182; 184; 185; 200	Jensen, Jesper	88
Hansen, Peder	48; 52; 190	Jensen, Lars	64; 66; 68; 70; 205; 208
Hansen, Søren	107	Jensen, Larsine Vilhelmine	98
Hermansdatter, Margrethe	73; 77; 78	Jensen, Laurs	60
Hermansdatter, Sidse	78	Jensen, Marcus	88
Hermansen Møller, Christian	126	Jensen, Marie Christiane	29; 94; 98
Hermansen, Peder	78	Jensen, Marie Sophie	98
Hugger, Arild	53	Jensen, Morten	106
Ibsdatter, Ingeborre	76	Jensen, Niels	101; 102; 116; 117
Ipsdatter, Birthe	198	Jensen, Nora Alfrida	32
Ipsdatter, Dorthe	197; 198	Jensen, Peder	64; 68; 107
Ipsen, Hans	198	Jensen, Rasmus	79; 81; 98
Ipsen, Jørgen	198	Jensen, Søren	102; 105; 106
Ipsen, Niels	198	Jepsen, Niels	165
Ipsen, Simon	198	Jespersen, Christian	91
Jacobsdatter, Ane Margrethe	89; 90	Jespersen, Corfitz	91
Jacobsdatter, Gunnil	207	Jespersen, Niels	91
Jacobsdatter, Karen Marie	164; 165; 166	Jespersen, Stephen	90; 91
Jacobsdatter, Maren	200; 206; 207	Jørgensdatter, Gjertrud	205
Jacobsdatter, Mette	207	Jørgensdatter, Maren	133; 205
Jacobsdatter, Nille	207	Jørgensen, Elisabet	172
Jacobsdatter, Pernelle	207	Jørgensen, Erik	172
Jacobsen Tuskær, Peder	166	Jørgensen, Lars	189
Jacobsen, Christen	60	Jørgensen, Lykke	172
Jacobsen, Jens	67; 68	Jørgensen, Mathilde Vilhelmine Petrea Marie	172
Jensdatter Isager, Karen	166; 167	Jørgensen, Niels Peter Otto	172
Jensdatter, Ana	82	Jørgensen, Vilhelm Peter Christian	172
Jensdatter, Ane	37; 40; 64		

Lambert	137	Mogensen, Jens	115
Lambertsdatter, Kiersten	137	Mortensdatter Kløvborg, Ane	161; 163
Lambertsen, Anders	136; 137	Mortensdatter Kløvborg, Gertrud.....	162
Lambertsen, Fru Anders	136; 137	Mortensdatter Kløvborg, Maren.....	154; 159; 161; 163
Larsdatter, Ane.....	196; 197	Mortensdatter Søe, Bodil Kirstine.....	154
Larsdatter, Anna.....	205	Mortensdatter, Anne	77
Larsdatter, Birte.....	107	Mortensdatter, Birthe	90; 91
Larsdatter, Cathrine.....	85; 86	Mortensdatter, Else.....	140; 148; 153
Larsdatter, Ellin	205	Mortensdatter, Ingeborg Chatrine	153
Larsdatter, Engeborg.....	85; 86	Mortensdatter, Karen	106; 153
Larsdatter, Karen.....	202; 205	Mortensdatter, Maren.....	153
Larsdatter, Maren	85; 86; 197; 205	Mortensen Kløvborg, Christen	161; 162; 163
Larsdatter, Mette	68	Mortensen, Hans.....	110
Larsdatter, Nille	189	Nielsdatter, Ane	49; 50; 83; 116; 164
Larsdatter, Pernille	189	Nielsdatter, Anne	74
Larsdatter, Stine	189	Nielsdatter, Birthe	116
Larsen, Anders.....	67; 70; 112; 205	Nielsdatter, Bodil.....	115
Larsen, Ane Marie	112	Nielsdatter, Bolette Cathrine	132; 133
Larsen, Anne Marie	112	Nielsdatter, Cathrine	110; 111
Larsen, Daniel	83; 85; 86	Nielsdatter, Christiane.....	112; 114; 116
Larsen, Hans.....	67; 70; 85; 86; 112; 197	Nielsdatter, Else.....	164
Larsen, Jens.....	64; 66; 67; 70; 205	Nielsdatter, Ingeborg.....	164
Larsen, Jørgen	189; 205	Nielsdatter, Jane Kirstine	141; 148
Larsen, Karen Kirstine	98; 99; 112	Nielsdatter, Johanne	141; 148; 153; 163; 164
Larsen, Lars	189	Nielsdatter, Johanne Maria	116
Larsen, Ludvig.....	189	Nielsdatter, Kirsten.....	109; 110; 194
Larsen, Niels	67; 70; 112; 189	Nielsdatter, Maren..	116; 147; 148; 161; 163; 165
Larsen, Peder. 67; 70; 85; 86; 193; 195; 196		Nielsdatter, Maren Kirstine.....	141; 148
Larsen, Svend	188; 189; 190	Nielsdatter, Mette.....	110
Larsen, Søren.....	197	Nielsdatter, Pernille.....	185
Laursdatter, Ingeborg	85	Nielsdatter, Sicil	59
Ludvigsdatter, Ellen	189; 190	Nielsdatter, Sidse.....	115; 116
Madsdatter, Birte	60; 61	Nielsen Føhrbye, Christian.....	165
Madsdatter, Johanne.....	48; 102; 103; 108	Nielsen Føhrbye, Peder	164; 165
Madsdatter, Karen	108	Nielsen Marchmann, Michel.....	143; 145
Madsdatter, Kirsten	108	Nielsen Schinderup, Peder	163
Madsdatter, Lisbeth	108	Nielsen, Anders Christian	138; 140; 141; 148
Madsen, Christen	108	Nielsen, Bendt	86
Madsen, Jens.....	108	Nielsen, Christen.....	164
Madsen, Svend	109	Nielsen, Christian.....	116
Marcusdatter, Magdalene.....	89; 90	Nielsen, Daniel.....	85
Marcusdatter, Margrethe Marie.....	89; 90	Nielsen, Hans	52; 85
Marcussen Svendler, Friderich	88; 90	Nielsen, Hans Larsen.....	141; 148
Marcussen Svendler, Johan	89; 90	Nielsen, Jeppe	165
Marcussen, Friderich	89	Nielsen, Kornelius	185
Michelsdatter, Anne.....	131; 134	Nielsen, Lars.....	196
Michelsdatter, Christiana	134	Nielsen, Lauritz	164
Michelsdatter, Karen.....	134; 135	Nielsen, Michael Christian.....	141; 148
Michelsdatter, Karen Marie.....	134	Nielsen, Morten.....	141; 148
Michelsen Tilsted, Anders.....	141; 143; 147	Nielsen, Poul.....	148
Mogensdatter, Kirsten	47	Nielsen, Povel.....	147; 148
Mogensdatter, Maren	115	Nielsen, Rasmus.....	81; 116
Mogensen Tuskær, Jacob	166; 167		
Mogensen, Anders	114; 115		
Mogensen, Hans	115		

Nilausen, Anders Carl Christian	29	Pedersdatter, Ana	72
Nilausen, Anders Karl Kristian	17; 25; 29	Pedersdatter, Ane	77
Nilausen, Anne	68	Pedersdatter, Ane Marie	177; 179; 193
Nilausen, Arne Jensenius	29	Pedersdatter, Anne	68
Nilausen, Birger	8	Pedersdatter, Apollone.....	72
Nilausen, Carl	35; 41; 42	Pedersdatter, Bodil.....	52; 53
Nilausen, Erling	32	Pedersdatter, Boel	78; 79
Nilausen, Gitte	8	Pedersdatter, Caroline Dorthea.....	193
Nilausen, Hans	42; 47; 49; 50	Pedersdatter, Dorte.....	79
Nilausen, Henning	21	Pedersdatter, Dorthe.....	141
Nilausen, Jens	37	Pedersdatter, Ellen.....	77
Nilausen, Jens Laurits Johannes	29	Pedersdatter, Inger	72
Nilausen, Jette.....	8	Pedersdatter, Johanne.....	78
Nilausen, Karen	42	Pedersdatter, Karen	47; 50; 52
Nilausen, Karen Kirstine	37	Pedersdatter, Kirsten	59; 61; 62; 72; 75; 77; 156; 159
Nilausen, Karl	29	Pedersdatter, Maren	145
Nilausen, Kay	7; 21	Pedersdatter, Margrethe	72
Nilausen, Kirsten.....	21; 42; 68	Pedersdatter, Mette.....	59
Nilausen, Kirstine.....	37	Pedersdatter, Sidse.....	67; 69; 72
Nilausen, Lena.....	8	Pedersen Schinderup, Niels.....	163
Nilausen, Hans Peter	28; 37; 95	Pedersen S�e, Anders.....	154; 156
Olsdatter, Anne Marie.....	187	Pedersen S�e, Jens.....	156
Olsdatter, Christiane	187	Pedersen S�e, Peder.....	156
Olsdatter, Hanne Kirstine.....	182	Pedersen Tilsted, Anders	145
Olsdatter, Karen	62; 63; 184; 187	Pedersen Tilsted, Peder.....	145
Olsdatter, Karen Marie.....	182	Pedersen, Anders	53; 72; 78
Olsdatter, Nicoline	182	Pedersen, Andreas	193
Olsdatter, Petronilla	182	Pedersen, Anton Theodor	194
Olsen, Anders.....	70	Pedersen, Carl Frits	194
Olsen, Anton Theodor.....	178	Pedersen, Hans	72; 193
Olsen, August.....	174	Pedersen, Jens.....	72; 87
Olsen, Carl.....	178	Pedersen, Lars.....	193
Olsen, Carla.....	174	Pedersen, Niels.....	72
Olsen, Hans.....	107; 184	Pedersen, Niels Peter	194
Olsen, Hans Peter	177	Pedersen, Ole	62; 186
Olsen, Jens.....	187	Pedersen, Peder	51; 52; 72
Olsen, J�rgen	182	Pedersen, S�ren.....	107
Olsen, Lars	182; 187	Pedersen, Tomas.....	145
Olsen, Marie	174	Poulsdatter, Anne Marie.....	147
Olsen, Nicolai	178	Poulsdatter, Maren.....	143; 147
Olsen, Niels	85; 185; 187	Poulsen, Anders.....	147
Olsen, Niels Christian	178	Poulsen, Christen.....	147
Olsen, Ole.....	177; 180; 182	Poulsen, Kiersten.....	147
Olsen, Ole Peter Severin	171	Poulsen, Niels	147
Olsen, Oline Johanne Kirstine	121; 170; 178	Povelsen, Henrich.....	207
Olsen, Peder.....	62	Povelsen, Jacob.....	206; 207; 208
Olsen, Per.....	187	Rasmusdatter, Dorthe	72; 79; 80; 81
Olsen, Svend.....	182	Rasmusdatter, Kirsten.....	80; 81
Olufsdatter, Sidsel	48	Rasmusdatter, Maren.....	137
Panum, Ane Cathrine	124	Rasmusdatter, Sidse.....	79; 80; 81
Pedersdatter F�hrbye, Ane....	138; 140; 164	Rasmusdatter, Sidse.....	82
Pedersdatter S�e, Bodil.....	156	Rasmusen, Jens	80; 81
Pedersdatter S�e, Karen	156	Rasmusen, Truels.....	80; 81
Pedersdatter S�e, Maren.....	156	Rasmussen, Christen.....	80; 81
Pedersdatter, Abelone	62		

Rasmussen, Hans	50	Svendsen, Lars	188
Rasmussen, Jens	103	Svendsen, Mads	108; 109; 110
Simonsdatter, Anne Cathrine	132	Svendsen, Niels	188
Simonsdatter, Cicilia	132	Sørensdatter, Johanne	105
Simonsdatter, Karen	132	Sørensdatter, Lisbeth	84
Simonsdatter, Marie	132	Sørensdatter, Maren	105; 106; 107
Simonsen, Anders Christian ...	123; 127; 131	Sørensen, Hans	105
Simonsen, Anton Severin	119; 120; 124; 127; 171	Sørensen, Jens	102; 103; 105; 106
Simonsen, Bollette Marie	131	Sørensen, Lars	105; 197; 198
Simonsen, Elvira Kathrine Olivia	21; 23; 121; 171	Sørensen, Ole	107
Simonsen, Maren Kirstine	131	Sørensen, Peder	77; 105; 107
Simonsen, Michael	131	Sørensen, Søren	105
Simonsen, Nicolay	132	Thomasdatter, Anna	76
Simonsen, Severin	131	Thomasdatter, Anne	74
Simonsen, Simon	130; 132	Thomasdatter, Dorthe	73; 78
Simonsen, Søren	132	Thomasdatter, Johanne	73; 78
Smed, Fru Povel	207	Thomasdatter, Kirsten	74
Smed, Povel	207	Thomasdatter, Margrethe	74
Stephansen, Jesper	91	Thomasen, Anders	73; 78
Stephensdatter, Chisten	88; 90	Thomasen, Christian	74
Stephensdatter, Dorthe	90	Thomasen, Clement	73; 78
Stephensdatter, Sidse	90	Thomasen, Clemmen	75; 76
Svendler, Marcus	89; 90	Thomasen, Hans	74
Svendsdatter, (ukendt fornavn)	188	Thomasen, Jens	73
Svendsdatter, Birthe	188	Thomasen, Jørgen	74
Svendsdatter, Ingeborg	188	Thomasen, Niels	73; 78
Svendsdatter, Inger	109	Thomasen, Ole	74
Svendsdatter, Johanne	182; 184; 188	Thomasen, Peder	72; 73; 78; 79
Svendsdatter, Karen	188	Thomasen, Rasmus	74
Svendsdatter, Larine	188	Thomsen, Niels	164
Svendsdatter, Mette	188	Truelsdatter, Karen	81
Svendsdatter, Nille	188	Truelsdatter, Kirsten	81
Svendsen, Carsten	109	Truelsdatter, Mette	81
Svendsen, Hans	188	Truelsen, Niels	81
		Truelsen, Rasmus	81
		Væver, Clemend	76