



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

CHRISTIAN MAIBØLL

MAIBØLL SLÆGTEN

FRA ALS



MAIBØLL-SLÆGTEN
FRA ALS
GENNEM 300 AAR



*»Vor egen Tid er kort,
men Slægtens lang«.*

Jeppe Aakjær.

1944

TH. LAURSENS BOGTRYKKERI . TØNDER

MAIBØLL=SLÆGTEN
FRA ALS
GENNEM 300 AAR

BRØDRENE MAIBØLLS ANETAVLE
MED OPLYSNINGER OM DE ENKELTE FAMILIER
OG EJENDOMME

VED
CHRISTIAN MAIBØLL



I KOMMISSION
BOGFORLAGET GULDHORN
TØNDER

INDHOLD:

	Side
I. Indledning	7
II. Slægten og Navnet	9
III. Slægtsgaardens Historie	15
IV. Stamtavle:	
A. De ældste Slægtled og Hans Maibølls Efterkommere (med Plan A)	27
B. Christen Maibølls Efterkommere (med Plan B)	44
V. Brødrene Maibølls Anetavle med Oplysninger om de enkelte Familier og deres Ejendomme	78
Nogle Aktstykker til Slægtens Historie	169
Kilder og Litteraturfortegnelse	171
Navneliste	173

I Mindet om vore Forældre

HANS CHRISTIAN MAIBØLL
OG
MÁRIE DOROTHEA MATHIESEN

INDLEDNING

Omkring Midten af det attende Aarhundrede fandtes paa Als to Slægter med Navnet Maibøll, den ene ved Høruphav, den anden i Sønderborg. Den første stammer fra Landsbyen Majbøl i Hørup Sogn, mens den anden ikke har Forbindelse med Slægten ved Høruphav og tilsyneladende heller ikke med Byen Majbøl.

Sønderborg Kirkebog oplyser, at Christian Paulsen vulgo Maybül døde 62 Aar gammel 1773 og at hans Hustru Anna Sophie, en Datter af Høker Hans Jacobsen i Augustenborg, afgik ved Døden samme Aar, 65 Aar gammel. De havde tre Børn: Hans Paulsen kaldt Maibüll (død 1802), Christian Paulsen, der 1767 blev gift med Anne Marie Jürgensen, og Cathrine, gift med Christian Jensen fra Ulkebøl. Hans Paulsens Søn, Christian Paulsen Maibøll, viedes den 25. Maj 1805 i Lysabild Kirke til Kirstine, en Datter af Hans Wulf Hansen i Vibøge. En af Deres Døtre findes nogle Aartier senere i Avnbøl, Ullerup Sogn, men dermed tabes denne Families Spor. Den 4. Februar 1760 fik Christian Maybüll, Borger og Daglejer i Sønderborg Lov til at tage sin gamle, svagelige Moder, Cathrine Christens i Vibøge, Lysabild Sogn, til sig, for at kunne give hende en god Pleje (C III 1 Nr. 20, Dekretprotokol). Efter Lysabild Kirkebog døbttes Christian Povlsen 21. p. Trin. 1710 (den 9. November) som Søn af Povel Christensen i Fjelby. Maaske er Familien, der først findes i Sønderborg 1754, da Sønnen Christian blev konfirmeret, flyttet fra Augustenborg eller Lysabild Sogn over Majbøl til Byen ved Als Sund. Efter 1840 er denne Slægt forsvundet, og i Skiftesagerne fra de fire nordslesvigske Amter findes kun Oplysninger om Maibøll-Slægten fra Høruphav, der bredte sig til Ulkebøl, Sønderborg, Kegnæs og andre Sogne paa Als.

I den foreliggende Stamtavle tages der kun Hensyn til den sidstnævnte Slægt. For Oversigtens Skyld er Personerne nummereret fortløbende, svarende til Numrene paa de to Planer A og B. Den første Plan med tilhørende Tekst viser de ældste Slægtled fra Stamfaderen Hans Sørensen til Sønnesønnen Hans Maibøll (født 1709) og derefter dennes Efterslægt. Paa Plan B findes Christen Maibøll (født 1712) og dennes Efterkommere.

Bag Navnet anføres i Parantes først Faderens Løbenummer, dernæst efter en Tankestreg Generationsbetegnelsen med Romertal; de forskellige Søkendeflokke indenfor samme Generation kendetegnes med et stort Bogstav og Personernes Rækkefølge indenfor Søkendeflokken med smaa Bogstaver. — Ved Hjælp af det første Tal i Parantesen er det let at finde tilbage til Stamfaderen.

Materialet er især blevet indsamlet i Landsarkivet i Aabenraa, og jeg benytter Lejligheden til at bringe Landsarkivar Gribsvad, Arkivar Hvidtfeldt og Arkivbetjent Juhl min bedste Tak for udvist Gæstfrihed gennem de mange Aar og for deres aldrig svigtende Interesse.

I mange Tilfælde har jeg kunnet støtte mig til mundtlige Fortællinger om Forhold og Hændelser i gamle Dage, saaledes af Farmoder Mette Marie Bruun (1820-1904), Faster Anne Marie (1848-1943), Landmand Lorens Madsen, Klinting, nu Helved, Notmark Sogn (født 6. 9. 1858) og vor Nabo Snedkermester Peter Jacobsen, der ogsaa har laant mig Mormoderens Optegnelser og Breve fra Tiden omkring Trearskrigen. Sognefoged Frederik Hansen, Kongshoved, har givet mig Oplysninger om flere Medlemmer af Slægten paa Kegnæs, og Gaardejer Hans Hansen Knes i Hørup har meddelt mig Navnene paa alle nuværende Ejere af Gaardene i Hørup Sogn. Dem alle og iøvrigt enhver af Familien og alle andre, der har vist Interesse for vor Slægts Historie, bringer jeg ikke alene min egen, men ogsaa Slægtens Tak for deres Støtte.

En særlig Tak retter jeg til Arkivar Hvidtfeldt, fordi han paatog sig det store Arbejde med Gennemlæsningen af Manuskriptet, og til Arkivar Harald Jørgensen, Rigsarkivet, for flere vigtige Meddelelser af Sønderborg Bys Arkiv.

Endvidere bringer jeg Bestyrelsen for »Den Hielmstjerne Rosencroneske Stiftelse« min ærbødige Tak for den Hjælp, der er ydet mig til Indsamling af Materiale til Hørup Sogns Historie.

Med Haabet om, at Slægterne Maibøll i kommende Tider maa holde sammen og vedvarende holde vort gode Navn i Ære, afslutter jeg dette Arbejde.

Enhver Rettelse eller Tilføjelse modtages med Tak.

Jejsing, Julen 1943.

Christian Maibøll.

II.

SLÆGTEN OG NAVNET

CHRI**S**TIAN K**N**UD**S**EN, der fra 1861 til 1871 var Kapellan hos Biskop Jørgen Hansen i Egen og derefter til 1901 Præst paa Avernakø, har efterladt sig 34 haandskrevne Bind, indeholdende samlede Efterretninger til en historisk-topografisk Beskrivelse af Øen Als. I denne værdifulde og righoldige Kilde til mange alsiske Sognes Historie, der findes i Det kgl. Bibliotek (Ny Kgl. Samling 4. 2683 og 2684) er to Bind (16. og 17.) paa over 300 tætskrevne Sider helliget Maibøll-Slægten Hjemstavn, Hørup Sogn. Christian Knudsen, der begyndte Arbejdet paa de to Bind hos Broderen paa Lysholm den 3. November 1868, slutter sine Meddelelser om Landsbyen Majbøl med følgende Ord: »Af denne By har flere Familier, baade i Høruphav og Sønderborg, taget Navn. Familien af dette Navn fandtes allerede i forrige Aarhundrede. I Sønderborg er der for Tiden en Skipper Maibølle, en god dansksindet Mand«.

Inden for den Gren af Slægten, der omkring 1740 flyttede til Ulkebøl Sogn og derfra til Sønderborg og som den nævnte Skipper Hans Maibøll tilhører, gaar der endnu Fortællinger om, at Stamfaderen skal have været Ejer af Majbølgaard.

Byen Majbøl hørte i gamle Dage sammen med Kirkebyen Hørup, Lambjerg, Lambjergskov, Vollerup, Sundsmark og otte Gaarde i Ulkebøl til Ladegaards Len. Ved Tiden omkring 1630, da Maibøll-Slægten træder ind i Historiens Lys, naede Majbøl Grandelags Jorder ned til Havet syd for Byen, ligesom Hørup, Mintebjerg og Lambjerg. Mod Nord boede i det egentlige Majbøl i Aaret 1605 tolv Bønder, fire eller fem Kaadnere og maaske en enkelt Inderste, mod Syd i Nærheden af Havet to Bønder, en Møller og fem Kaadnere. Fra sidst-

nævnte Aar foreligger den første fuldstændige Tiendeliste for Hørup Sogn. Hver af de tolv Gaarde i Majbøl, der alle var Fæstegaarde, ydede da aarlig til Kirken 5 Sk. 3 Fjk. Byg og $9\frac{1}{2}$ Sk. Havre. Hans Nielsen, som dengang boede paa den ene Majgaard ved Havet, skyldte i aarlig Tiende til Kapellanen 1 Ørtug¹⁾ Byg og 1 Ørtug Havre, mens Naboen Thomas Krogh paa den anden Majgaard svarede i Ørt. Byg og 1 Ørt. Havre til Degnen i Hørup. 1608 mødte Thomas Krogh og Hans Nielsen af Majbøl paa Sønderherreds Ting for med en Del andre Mænd at aflægge Vidnesbyrd vedrørende nogle Jorder, som Hertug Hans den Yngre førte Strid om med Præsten Jørgen Cruckow fra Notmark. Thomas Krogh, der som Tolvmænd har underskrevet Præsten Johan Rasmussens Kaldsbrev den 21. Marts 1591, maa altsaa ligesom Hans Nielsen have været Sandemand eller Synsmand.

1640 oprettede Hertug Hans Christian af Sønderborg Herregaarden Majbølgaard ved at nedlægge tre Gaarde i Mintebjerg og to Gaarde i Majbøl, mens de fire Kaad i Nærheden af Majgaard flyttedes til Lysabild Sogn og opførtes paa Kobbertoft. Hertugen tilsikrede ved et Brev af 1640 (Pr. Arkiv) Kirken, Præsten, Kapellanen, Degnen og Sønderborg Hospital deres aarlige Tiende af de nedlagte Gaarde. De to Gaarde i Majbøl ejedes af *Melcher (Melchior) Sørensen* og Jørgen Jebsen. Den førstnævnte, der boede paa Majgaard, havde aarlig svaret $2\frac{1}{2}$ Sk. Rug, 13 Sk. Byg og 20 Sk. Havre til Præsten, 1 Ørt. Byg og 1 Ørt. Havre til Degnen, endvidere to Skæpper Byg, den saakaldte Degnebyg, altsaa det samme som Thomas Krogh i 1605. Jørgen Jebsen, der sad paa Hans Nielsens Gaard, havde følgende aarlige Ydelse: til Præsten: $2\frac{1}{2}$ Sk. Rug, 13 Sk. Byg og 1 Ørt. Havre, til Kapellanen 1 Ørt. Byg og 1 Ørt. Havre, til Degnen 2 Sk. Byg. *Melcher Sørensen* ejede desuden den ene af de tre Gaarde i Mintebjerg, der lagdes ind under Majbølgaard, hans aarlige Tiende var her: 2 Sk. Rug, 2 Sk. Byg og 10 Sk. Havre til Præsten, 6 Sk. Byg og 10 Sk. Havre til Kirken. Paa denne Gaards Hussted oprettedes et Kaad, der 1821 købtes af Jørgen Rasmussen fra Lebøl (se Stamtavle Nr. 28-29 f).

Om de forsvundne Gaarde har Chr. Knudsen meddelt følgende ved Omtalen af Majbølgaard: »Ved denne Tid (1640) har der altsaa

¹⁾ 1 Ørtug Byg = 12 Skæpper, 1 Ørtug Havre = 20 Skæpper.

her i Majbøllegaards Kobler syd for Byen ligget to Gaarde eller Boel, der kaldes Majgaarde, og hvoraf den ene førte Navnet Majbølgaard. I det saakaldte Melchersens Kobbelt, der rimeligvis har faaet Navn efter Melcher Sørensen, har fra gammel Tid ligget en Borg med Grave omkring. Det kaldes i Almindelighed blot Husstedet. Man har jævnlig kunnet grave baade gamle Fliser, Tagpander og Mursten op af Jorden. I den sidste Tid har Gaardens Ejer jævnet dette gamle Voldsted, hvor efter Sagnet en Baron skal have boet. Efter andre skulde her have staaet et Taarn og en Kirkelade, hvor Kirkens Tiende henlagdes. Navnet tyder hen paa, at her har Gaarden før ligget, og altsaa maa man antage, at den ene af hine to Gaarde: Thomas Kroghs, senere Melcher Sørensens Boel, altsaa Majbølgaard, har ligget her. Den anden Gaard skal efter Sagnet have ligget, hvor Gaarden nu staaer. Majbølgaard har da rimeligvis, hvad Navnet synes at antyde, i ældre Tid været en Junkergaard eller et befæstet adeligt Sæde før end Hertug Hans' Tid. Da denne Hertug udkøbte alle adelige Familier paa Øen, blev alle de Junkergaarde, som ikke udvidedes i Areal til Herregaarde, blot almindelige Boelssteder eller Fæstegaarde. Saaledes gik det Tandsgaard, Steensgaard, Jestrupgaard foruden saa mange adelige Gaarde, og saaledes gik det ogsaa Majbølgaard; den sank ned til at blive en Fæstegaard, indtil Hertug Hans Christian atter ophøjede den i Værdighed ved at gøre den til en stor Mejerigaard«.

Melcher Sørensen, der altsaa i Tiden før 1640 var Ejer af Junkergaarden Majbølgaard eller Majgaard og en Bondegaard i Mintebjerg, der laa øst for det nuværende Majbølgaard ved Vejen til Mintebjerg, er sikkert Stamfader til Slægten Melchertsen, der i Tiden før 1800 vandt Udbredelse i Hørup og Lysabild Sogne og senere især paa Kegnæs. Der er stor Sandsynlighed for, at han ogsaa er Maibøll-Slægten Stamfader, men da Hørup Kirkebog først begynder med Aaret 1690, kan der ikke findes Beviser. Slægten Stamfader, Hans Sørensen, fødtes 1631 og kan derfor godt være en Sønesøn af Melcher Sørensen. Denne har muligvis haft en Sønesøn af samme Navn, idet en Maren Melchers omkring 1715 var Sognets Jordemoder, og da hun først er død 1729 eller 1730 (Lakune), har hun sikkert været den anden Melcher Sørensens Hustru. Et andet Bevis for, at der har været en vis Forbindelse mellem Melcher og Hans Sørensen, er den Kends-

gerning, at flere af Familien Melchertsen i Tiden mellem 1690 og 1700 var bedt som Faddere, da Hans Sørensens Børnebørn døbt. Endelig kan der henvises til, at Navnene Sørensen og Søren kun brugtes i denne Familie og at Sørensen ligesom de sjældne Melchertsen og Lassen (i Hørup) allerede før 1730 blev faste Slægtsnavne.

Maibøll-Slægten nedstammer fra en af Hans Sørensens yngste Sønner, Hans Hansen, der i 1704 giftede sig med Marie Foged fra Hørup og bosatte sig ved Høruphav. Om denne By har Pastor Johs. Krag skrevet følgende i Stiftsbogen fra 1690: »Af gammel Tid er byggt nogle Fiskerhuse ved Strandbredden paa Præstegaardens Toft, hvori der bo nogle fattige Inderster, som mest nære sig af Fiskeri og Søfart eller Søhandel. Enhver har et lille Stykke Kaalgaard til deres Huse og giver Præsten i Jordskyld aarlig, enten Penge 4-6 Mark lybsk eller Fisk, eller ogsaa gøre nogle visse Arbejdsdage«. I Tiden efter 1700 spillede Søfarten en større Rolle for Sognets Befolkning. Flere af de yngre Gaardmandssønner søgte deres Lykke til Søs, ligesom Skipperslægterne Klev, Haumann, Foged og andre ved Høruphav, af hvilke enkelte Medlemmer før 1750 var ansete Borgere i Sønderborg. Lorens Klev, Borger og Skipper i Sønderborg, var saaledes gift med en Datter af Rektor Peter Lorentzen og Svigerfader til Kapellan Mathias Boldt i Hørup. Kirkebogen fortæller, at Mænd fra Hørup Sogn kom hjem fra Holland eller at de boede i Amsterdam, hvor de tog Hyre paa Skibe, der sejlede til Vestindien og til det fjerne Østasien. Flere af disse Søfolk vendte hjem som velhavende Styrmand eller Kaptajner, men mange af dem fandt deres Grav i fremmede Lande eller paa de store Verdenshave. Den første Bærer af Navnet Maibøll har sikkert ogsaa været Sømænd (1722 boede her kun Sømænd, Fiskere eller Enker), og at Havet øvede en dragende Magt paa den opvoksende Slægt ved Høruphav, ses bedst af den Kendsgerning, at ikke færre end 24 af Hans Sørensens 50 mandlige Efterkommere, blev Sømænd. Blandt disse var to Skibskaptajner, fire selvstændige Skippere, to Styrmand, der senere blev Lodser, og 16, der kun kaldes Sømænd, Søfarende eller Matroser. Paa deres gamle Dage levede de i Reglen som Købmænd eller Fiskere, men ni af de 24 har i Kirkebogen faaet Vedtegningen »omkom til Søs«, en blev sammen med en Matros myrdet paa sit Skib og en døde af Blodgang i Singapore.

De 26, der blev paa Landjorden, havde følgende Erhverv: 2 Gaard-

ejere (den ene var først Skovfoged), 9 Husmænd og Kaadnere, 3 Murere, 1 Skrædder, 1 Urmager, 1 Husslagter, 1 Købmand, 1 Grosserer og Fabrikejer, 1 Direktør (Leder af Fabrikvirksomhed), 1 Ingeniør og Landmaaler, 1 juridisk Candidat, 2 Lærere, 1 Konduktør ved Statsbanerne og 1 Skovfoged.

De 63 Mænd af Maibøll-Slægten fødtes i følgende Sogne: Ulkebøl 28, Hørup 27, Sønderborg 4, Kegnæs 1, Aabenraa 1, Løgumkloster 1 og Flensborg 1. Ordnet efter Bopælen faas følgende Billede: Ulkebøl 22, Hørup 15, Kegnæs 7, Sønderborg 5, København 3, Graasten 2, Lysabild 1, Tandslet 1, Asserballe 1, Aabenraa 1, Tønder 1, Jejsing 1, Agtrup ved Læk 1, Middelfart 1 og Spanien 1. — 30 af Mændene var gift en Gang, fem to Gange og en tre Gange. Hustruerne var i 14 Tilfælde fra Hørup og i 8 fra Ulkebøl Sogn; de øvrige var fra Tandslet (2), Kegnæs (2), Lysabild (1), Notmark (1), Asserballe (1), Dybbøl (1), Graasten (1), Bov (1), Flensborg (1), Ladelund (1), Højst (1), Højrup (1), Lintrup (1), Slesvig (1), Fyn (1), Jylland (1) og Kiel (1).

De 69 Kvinder af Maibøll-Slægten fødtes i følgende Sogne og Byer: Ulkebøl 31, Hørup 22, Sønderborg 3, København 2, Ullerup 2, Tandslet 1, Varnæs 1, Haraldsted 1, Agtrup ved Læk 1, Husum 1. Efter Bopælen er Ulkebøl Sogn igen paa Førstepladsen med 24; saa følger Hørup 11, Sønderborg 5, Amerika 4, Fyn 3, Asserballe 2, Ærø 2, København 2, Lysabild 1, Hellevad 1, Løgumkloster 1, Jejsing 1, Flensborg 1, Fredericia 1, Horsens 1, Amager 1, Slesvig 1, Kiel 1, Hannover 1, ubekendt 1. — 35 af Kvinderne var gift en Gang og fire to Gange. Mændene var fra Ulkebøl 7, Hørup 5, Jylland 4, Sønderborg 3, Lysabild 3, Ærø 3, Ketting 2, Asserballe 2, Fyn 2, Kegnæs 1, Dybbøl 1, Aabenraa 1, Taasinge 1, Kiel 1, Hannover 1 og Hemelingen ved Achim 1.

Mændene har i Tidens Løb haft 20 forskellige Fornavne. Efter Slægtens Stamfader, Hans Sørensen, opkaldtes 16, mens den første Hans Maibølls Svigerfader, Christen Foged, gaar igen i to Christen og senere i 15 Christian. De øvrige Navne er: Peter 7, Jørgen 5, Hans Peter 4, Hans Christian 3, Frederik 3, Christian Peter 2, Claus 2, Jens Peter 2, Andreas 1, Erik 1, Esben 1, Frederik Christian (Fritz) 1, Hans Aage 1, Hans Asmus 1, Hans Erik 1, Paul Vilhelm 1 og Søren 1.

Kvindernes 35 Navne viser en større Mangfoldighed, ogsaa med

Hensyn til S sammensætninger, men Stammoderen Ellen har dog faaet 7 Efterfølgere. Mest yndet var desuden Anne Marie 11, Cathrine Marie 6, Anne Kjestine 5 og Kjestine Marie 3. To Gange forekommer: Anne, Anne Cathrine, Cathrine, Marie, Marie Kjestine og Marie Dorothea; en Gang: Anne Margrethe, Anne Marie Grethe, Anne Sophie Marie, Astrid Louise, Cathrine Marie Kirstine, Dorothea, Dorothea Helene, Elli Eline, Elsemarie, Helene, Helle Birgit, Ingeborg Elisabeth, Karen, Karla, Kjestine Magdalene, Kirstin, Kirsten, Maren, Marie Christiane, Meta Cathrine Cæcilie, Meta Christine, Mette Marie, Sophie Cathrine og Sophie Frederikke.

Af Drengene døde 13 i Alderen mellem fire Dage og 14 Aar. Fem af Mændene blev mellem 81 og 89 Aar gamle. De 33 Mænd, hvis Alder kendes, levede i Gennemsnit 59 Aar 8 Maaneder. Blandt Pigerne var to dødfødte. Desuden døde 13 i Alderen mellem en halv Time og 12 Aar. Fem Kvinder blev mellem 80 og 95 Aar gamle, og den gennemsnitlige Alder for 23 af dem var 64 Aar.

Slægtsnavnet Maibøll, der i denne Form er blevet brugt af den yngre Høruphav-Ulkebøl-Linie i de sidste 125 Aar, har voldt Præsterne adskilligt Hovedbrud, og Skrivemaaden er vidt forskellig i Tiden mellem 1723 og 1850. I Hørup Kirkebog findes følgende Former i Daabsregistret: *Maibøl* 1723, 1815, 1821 og 1843, *Maibølle* 1734 og 1769, *Maibøll* 1771, 1843, 1846 og 1850, *Maybøll* 1779, 1792 og 1793, *Maybølle* 1777 og 1792, *Maibül* 1795 og 1839, *Maibüll* 1798, *Maybüll* 1834; i Vielsesregistret: *Maibøl* 1821, *Maibølle* 1734, 1737 og 1759, *Maybøll* 1779, *Maybølle* 1786 og 1791, *Maibül* 1804, 1813, 1824 og 1836; i Begravelsesregistret: *Maibøl* 1820, *Maibølle* 1731 og 1732, *Maibøll* 1812, *Maybøl* 1779, *Maybølle* 1790, *Maibül* 1822, 1825 og 1836, *Maibyl* 1832, tilsammen ni Skrivemaader i de 112 Aar fra 1723 til 1834.

Flere af Skibskaptajnerne i Sønderborg og Ingeniør Fritz Maibøll har brugt Formen *Maybøll*. I den af Slægten nu anvendte Form *Maibøll* er Navnet unddraget fra Tilegnelse ved Øvrighedsbevis i Henhold til Bekendtgørelse af 8. Marts 1920 angaaende 15. Tillæg til Fortegnelse over saadanne Navne. Dette skyldes, at nuværende Politiasistent *Hans Niels Peter Einar Maibøll*, København, i 1919 fik Bevilling til at føre Slægtsnavnet.

III.

SLÆGTSGAARDENS HISTORIE GENNEM 300 AAR

Slægtsgaarden i Majbøl hører til de Ejendomme, der ved Bymarkens Udskiftning 1773 og 1774 blev paa den gamle Plads. I første Omgang udflyttedes kun fem af de tolv Fæstegaarde, men senere blev yderligere to Gaarde nedbrudt og genopbygget i deres Land uden for Byen. Gaarden, der er den eneste af de tolv, hvis Historie omspænder mere end 300 Aar, ligger i den gamle Landsbys nordlige Udkant øst for Vejen. Nabogaarden mod Vest ejes siden 1830 af Familien Krogh fra Sarup, Lysabild Sogn.

I Præstens Tiendeliste fra Aaret 1605 er hver af Byens tolv Gaarde nævnt med 5 Sk. 3 Fjk. Byg og 10 Sk. Havre til Kirken, men da Rækkefølgen skifter lidt i de forskellige Registre, er det ikke muligt at sige, hvem der ved denne Tid var Gaardens Ejer. I Hans Sørensens Tid maatte der regnes med følgende Jordebogsafgifter: Landgilde 24 Skil., Bedesvin = 1 Rdl. 24 Skil., 3 Ørt. 2 Sk. Byg²⁾ = 6 Rdl. 24 Skil., 13 Sk. Havre = 3 Rdl. 15 Skil., 2 Gæs = 24 Skil., 3 Høns = 6 Sk., 10 Æg = 1 Skil. 6 Pg., endvidere sammen med tre andre af Byens Fæstere 1 Lam, 20 Æg og 4 Høns. Omkring 1700 angives Gaardens Størrelse med 18 Ørt., og i Stedet for Hoveri betaltes aarlig 12 Rdl. Fripenge til Forpagteren paa Sønderborg Ladegaard. Der var ved denne Tid 2 Heste og 3 Køer paa Gaarden, og den aarlige Udsæd var 2 Ørt. 2 Sk. Rug, 2 Ørt. 6 Sk. Byg, 2 Ørt. 10 Sk. Havre og 5 Sk.

²⁾ 1 Læst Rug = 24 Ørtug = 30 Tønder = 240 Skæpper. 1 Ørt. Rug = 10 Sk. — 1 Læst Byg = 24 Ørt. = 36 Td. = 288 Sk. — 1 Ørt. Byg = 12 Sk. — 1 Læst Havre = 24 Ørt. = 60 Tdr. = 480 æk. — 1 Ørt. Havre = 20 Sk. — 1 Tønde Rug, Byg eller Havre = 8 pk.

Ærter og Vikker. Fæstebrevet paa hver af de tolv Gaarde i Majbøl betaltes dengang med 15 Rdl. — I Taksations-Instrumentet af 1754 er Gaardens Bygninger vurderet til 822 Mk., og Husdyrholdet var øget til 6 Heste og et Føl (150 Mk.), 6 Køer (114 Mk.), 3 Kvier (21 Mk.), 2 Kalve (6 Mk.), 4 Faar og 3 Lam (12 Mk.), 2 Svin (8 Mk.) og 2 Grise (2 Mk.); samlet Vurdering: 1135 Mark. Udsæden var dengang 2 Td. 4 Sk. Rug, 4 Td. 4 Sk. Byg, 9 Td. 8 Sk. Havre, og der kunde aarlig bjerges 8 Læs Hø. — 1829 var Gaardens Skatteareal 54 Tønder og Vurderingssummen 8640 Rdl.

Af gamle Stednavne paa Gaardens Grund nævner Chr. Knudsen følgende efter Synsmand Jacob Jørgensens Meddelelse: Have, Piil, Grydkjær, Pøtager, Lundager, Lysholm, Kjellinghoi, Solbjerg, Solbjerglund, Melbjerg, Stenkoffel, Havmai og Rensmose.

PETER JENSEN,

Gaardens første kendte Ejer fra omtrent 1632 til 1660, er maaske en Sønesøn af den Peter Jensen, hvis Navn findes i et Register fra 1575 og som med flere andre henregnedes til Kapellanens Tjenere i Hørup og aarlig ydede 6 Skilling lybsk og to Læs Brænde, vistnok til Regeringen. Den yngre Peter Jensen blev 10 p. Trin. 1632 i Lysabild trol. med *Ellen*, Datter af Gaardejer og Tolvmand Henrik Hansen i Lysabild. Vidner ved Trolovelsen var: Jep Christensen, Jürgen Jensen (Broder til Brudgommen?), Henrik Hansen, Jürgen Smit, Peter Hansen og Christen Duus. Peter Jensen og Ellen Henriksdatter er form. Svigerforældre til Maibøll-Slægtens Stamfader

HANS SØRENSEN,

der var Ejer af Gaarden fra 1660 til 1703. Han fødtes 1631 og døde 82 Aar gl. 1713, begr. 21. p. Trin. Hans Hustru, *Ellen*, født 1635, døde i sit 80. Leveaar 1715 og begr. 15 p. Trin.

Hans Sørensen overtog Gaarden i en vanskelig Tid. Svenskekrigen 1657 til 1659 havde sat dybe Spor i alle alsiske Sogne, og i Præsternes og Degnenes Indberetninger fra 1690 om deres Embedsindtægter fortælles der om øde Gaarde og Røvier af Kvæg og Ejendele. Præsten Johannes Krag den ældre har efterladt sig en Del Optegnelser om Landbruget, der ogsaa giver et godt Indblik i Bøndernes Forhold paa

Hans Sørensens Tid. Han fortæller saaledes, at der i 1661 blev stor Misvækst paa Kornet. Præsten, der havde langt mere Jord til sin Raadighed end alle Bønder i Sognet, avlede i dette Aar 42 Td. 4 Sk. Rug efter en Udsæd paa 12 Td. 5 Sk., af Byg 25 Td. 3 Sk. efter 11 Td. 3 Sk. og af Havre kun 54 Td. 5 Sk. efter 36 Td. 5 Sk. Bøndernes Høst var tilsvarende daarlig, og det var derfor intet Under, at de ikke saa sig i Stand til at yde deres Tiendekorn til Kirken, Præsten og Degnen. Adskillige af dem førtes med Restancer helt til 1664 og 1665. Præsten skriver til sidst: »Der var megen Dyrtid og Hunger alle Vegne«. 1662 var igen et godt, frugtbart Aar, men med en vanskelig Høst paa Grund af Regnvejr. 1669 var der efter flere daarlige Aar rigelig med Olden i Sognets Skove, saa Præsten og Bønderne fik gode Svin, men deres Køer og Kvier aad sig ihjel deraf. Præsten mistede fem Køer, Kapellan Esben Jacobsen tre (omtrent hele Besætningen), Bonde Hans Kock i Lambjerg seks eller syv og Peter Degn fire Køer. 1681 og 1694 var ligeledes gode Aar, og Præsten kunde, da han havde sørget for mere Græsland til Køerne, hvert Aar sælge fra en halv til en hel Tønde Smør, mens hans Formænd med en langt mindre Husstand (Pastor Krag havde 20 Børn) altid havde maattet købe Smør. — Af Hans Sørensens og Ellens Børn kendes følgende:

a) *Søren Hansen*, Eftermand paa Gaarden!

b) *Anna*, født 1665, død 1740, begr. 3. Pinsedag; gift første Gang 18. p. Trin. 1695 med Gaardejer *Jørgen Christensen* i Majbøl, der døde samme Aar og begr. den 6. Nov.; han havde tidligere været gift to Gange: a (før 1690 med N. N., der døde 40 Aar gl. 1691 og begr. Lætare; b (23. p. Trin. 1691 med *Ellen Stephensen* fra Mjang, sikkert Datter af Stephen Smed, født 1658, begr. den 14. Marts 1695. *Jørgen Christensen* var fra 1680 til 1695 Ejer af den Gaard, der 1696 købtes af Niels Jørgensen Kaad fra Mintebjerg. (Se Stamtavle Nr. 126-127). *Anna* blev Søndag efter Nytaar 1696 gift med Ejeren af Nabogaarden, *Jørgen Hansen*, født 1665, begr. Septuages. 1720. Denne Gaard har senere haft følgende Ejere: *Hans Jørgensen*, Tolvmænd (Søn, fra 1720 til 1760), *Hans Hansen* den ældre (Søn, til 1795), *Hans Hansen* den yngre (Søn, til omtrent 1829), *Hans Hansen* (Søn, til 1830); *Jørgen Andersen Krogh* fra Sarup (købt, til 1861), *Andreas Andersen Krogh* (Søn), *Chresten Andersen Krogh* (Søn, til 1935), *Andreas Andersen Krogh* (Søn).

c) *Maren*, født 16. . , Dødsfald ikke i Kirkebogen, Enke efter en Jørgen Hansen, gift Reminiscere 1697 med *Jørgen Stephensen* i Majbøl, form. Søn af Stephen Smed og Kirsten i Mjang, født 1666, begr. Oculi 1701. Han var først gift med Ellen, der døde 49 Aar gl. 1696, begr. den 8. Juni.

d) *Søn: N. N.*, født 1670, død 23 Aar gl. 1693, begr. den 15. Juli.

e) *Jørgen Hansen*, født 1673, begr. den 28. April 1696; gift 24 p. Trin 1695 med Anna Stephensdatter af Mjang, sikkert Søster til Jørgen Stephensen.

f) *Hans Hansen*, senere kaldt *Hans Maibøll* — se Stamtavle Nr. 2.

g) *Søn N. N.*, født 1678, død 14 Aar gl. 1692, begr. 9. p. Trin.

SØREN HANSEN.

Ejer af Gaarden fra 1703 til 1724, født 16. . , død 1729 eller 1730 i Majbøl (Lakune); gift 19 p. Trin. 1694 med *Maren*, Datter af Gaardejer Niels Nissen og Synnet i Majbøl, født 1672, begr. 2. Advent 1737. (Vielsesregister: Hans Sørensens Søn og Niels Nissens Datter *Maren*). Da den ældste Søn ikke er født i Majbøl, har de vistnok først boet i et af Nabosognene. — Af Børn kendes 5 : a-e.

a) *Hans*, død 10 Aar gl. 1706, begr. Esto mihi.

b) *Niels Sørensen*, Eftermand paa Gaarden.

c) *Jørgen Sørensen*, Gaardejer i Hørup fra 1724 til 1760, døbt 18. p. Trin. 1700, begr. Skærtorsdag 1768; gift 1729 med *Ellen*, Datter af Gaardejer Markus Jørgensen og Anna Lasdatter i Hørup, døbt 3. p. Trin. 1700, begr. 4. p. Epif. 1772. Fra 1744 til 1747 fik Jørgen Sørensen sine Skatter til Amtstuen nedsat fra 10 Rdl. til 6 Rdl. aarlig, fordi han havde haft megen Sygdom blandt Kreaturerne. — Datteren Anne Marie blev 1750 gift med Christen Petersen Kock, der ejede Gaarden fra 1760 til 1790. Følgende Ejere: Jørgen Christensen Kock (Søn, til 1814); Christen Jørgensen Kock (Søn, til 1842 — Se Stamtavle Nr. 81!); Jørgen Christensen Kock (Søn, til 1854); Christen Jørgensen Kock (Søn, til 1890); Niels Christensen Kock (Søn, til 1920), Christen Christensen Kock (Søn). Gaarden flyttedes ved Udskiftningen til Tornemose.

d) *Ellen*, døbt 1. Advent 1703, død ugift 1770, begr. den 4. Marts.

e) *Christen Sørensen*, Kaadner i Hørup, døbt December Maaned

Bededag 1707, begr. den 12. August 1767; gift første Gang Septuages. 1732 med *Marie*, døbt Oculi 1707, begr. Remin. 1758, Søster til Brødrenes Hustruer; anden Gang 3. Paaskedag 1758 med *Karen*, Datter af Hans Petersen i Kær, døbt Ulkebøl 3. p. Epif. 1718, begr. den 25 Juni 1783. — Christen Sørensen fik Myndighedernes Tilladelse til at opføre et Kaad i »Laues Abildgaard«, den lille Toft paa højre Haand ved Indkørselen til Hørup Præstegaard, idet han paastod, at der her havde ligget et øde Kaad. Han var imidlertid en trættekær Nabo, og Præsten Otto Franck vilde derfor gerne have ham ud af Gaardens Grund. 1735 bestemte det kongelige Rentekammer derfor, at Præsten skulde udvise ham 2 Skæpper Land af lige Godhed paa et passende Sted i Byens Nærhed. Pastor Franck maatte mageskifte nogen Jord med sine Naboer, Christen Clausen og Nis Kock, og Christen Sørensen fik sin nye Grund i Nærheden af Knøses Led. — Der vedblev at herske et fjendtligt Forhold mellem Præsten og Christen Sørensen, hvilket ses af følgende: »Da Christen Sørensen i Hørup udi offentlige Krohuse ved Drik og i en ukristelig Overløbelse havde udstødt nogle ublue og ærerørige Ord: »Tyve og Løgners Navne« imod sin Sjælesørger og Præst, uden nogen given Aarsag, alene af Had og Ondskab, saa handlede Præsten først med ham derom i al Kærlighed i Enrun, og da han tilstod sin uforsvarlige Opførsel og lovede Bedring, lod Præsten Sagen falde; men stævnede ham for sig i Kirken 7. Søndag efter Trin. 1743 og i Nærværelse af to Mænd, Nis Kock og Hans Christensen af Hørup der begge havde hørt hans onde Tale, tilgav ham af ganske Hjerter saafremt han for Fremtiden forbedrede sig. Hørup, den 1. August 1743. Til Vitterlighed: Jens Pedersen Degn. Nis Christenszen Kock. Hans Christenszen Knøsz«. (Hørup Pr. Arkiv). — Stedet gik i Arv til Sønnen *Christian Sørensen* (1742-1771), hvis Enke Lisbeth Hansdatter giftede sig med Peter Christiansen (ogsaa kaldt Sørensen) fra Mjang, der døde 71 Aar gl. den 14. Jan. 1804, som Aftægtsmand hos Kaadner Jørgen Nicolaisen Høj.

NIELS SØRENSEN,

Ejer af Gaarden fra 1724 til 1746, døbt 3. Pinsedag 1698, begr. 2. p. Trin. 1746, gift 18. p. Trin. 1724 med *Anna*, Datter af Gaardejer Markus Jørgensen og Anna i Hørup (Søster til Jørgens og Christens Hu-

struer), døbt Remin. 1697, begr. fra Mjang den 19. Juni 1755, hvor hun var gift anden Gang (Vielse 15. Dec. 1752) med Sandemand og Synsmænd *Jacob Thomsen*, Søn af Sandemand Thomas Jacobsen og Kirsten Blad, døbt 19. p. Trin. 1700, begr. 2. p. Trin. 1755. — 5 Børn: a-e.

a) *Jørgen*, døbt 3. Advent 1724, begr. 6. p. Trin. 1725.

b) *Niels Sørensen*, døbt 9. p. Trin. 1726, begr. 3. Advent 1752; ugift.

c) *Jørgen Nielsen Sørensen*, Faderens Eftermand!

d) *Hans*, døbt Quasim. 1733, død samme Aar, begr. Jubilate.

e) *Hans Nielsen Sørensen*, Gaardejer i Mintebjerg fra 1763 til 1783, døbt 2. Paaskedag 1735, begr. den 18. Juni 1783; gift som Enkemand (1. Vielse ?) 1. p. Epif. 1764 med *Karen*, Enke efter Gaardejer Jørgen Andersen i Mintebjerg, Datter af Gaardejer Hans Petersen Kaad og Synnet s. Steds, døbt 2. Juledag 1719, begravet den 4. Juni 1789. — Ingen Børn! — Gaarden ejedes fra 1784 til 1807 af Stedsønnen Andreas Jørgensen (kaldt Sørensen). Dennes Søn Jørgen Andresen (Sørensen) solgte Ejendommen 1818 og rejste til Angel. Nuværende Ejer: Jørgen Jørgensen.

JØRGEN NIELSEN SØRENSEN,

Ejer af Fødegaarden i Majbøl fra 1752 til 1782, derefter Enken til 1788, døbt Cantate 1730, begr. Quasim. 1782; gift to Gange: a) den 28. Juni 1753 med *Inger* Datter af Bonde Nis Kock og Maren paa Skivegaard, Daaben mangler i Kirkebogen, begr. 2. Advent 1763, 33 Aar gl.; b) den 28. Juni 1764 (de havde løst Kongebrev!) med *Anna*, Datter af Bonde Hans Hansen Kock og Inge i Lambjerg, døbt 1. p. Trin. 1735, død hos Sønnen Hans paa Laaddenbjerg den 7. Juli 1803.

I Jørgen N. Sørensens Tid var der stor Utilfredshed blandt Bønderne i Majbøl, fordi de havde deres Udmarker mod Vest fælles med Byerne Mjang og Vollerup, mod Øst med Mintebjerg, Tandslet og Jestrup. I et Brev af 26. Nov. 1755 hedder det: »Byen er en af de daarligste i Sønderborg Amt indtil dato og altid, fordi deres Boelslandrier ikke alene og for sig er daarligere, lerede og til Dels ufrugtbare, men desuden i den saakaldte Øster Fred er mere vidtløftige og desuden er udsat i Fællesskab med Byerne Mintebjerg, Tandslet og Jestrup, hvorpaa Maibøllerne som en Følge heraf benytter denne Grund

i Fællesskab og ikke kan drage rigtig Nytte deraf. Dette har medført, at nævnte Byer efterhaanden har indhegnet flere og flere Tofter og udskilt dem af Fællesskabet, baade ved de tre Byer men enkelte ogsaa ved Majbøl. Derfor har Supplicanterne ogsaa ønsket Udskiftning«. Paa Øster Marken, ogsaa kaldt Æbre Holm, begærer derefter ti af de Maibøller Bønder fra 1½ til 13½ Sk. hart Land, Eng eller Mose. Jørgen Sørensen udtalte Ønsket om at faa 4½ Sk. ved Holms Mose. — Da Beboerne fra Mintebjerg, Tandslet og Jestrup den 21. Januar 1756 har ført Klage over, at de Maibøller uden deres Samtykke har indhegnet nogle Lykker, synes de fremskridtsvenlige Bønder at have sat deres Vilje igennem. Klagen slutter saaledes: »Som disse Maibøller da altsaa — ved denne deres egennyttige og ubetænksomme Misgerning — haver billigen overdraget dem baade vores og deres egen Øvrigheds Unaade, naar det bliver vel anset, og for Resten tilføjer os — deres Næste — saa stor Skade, at, om vi kunde forsmerte det for vor egen Skyld, vi dog aldrig kunde forsvare det for vore Efterkommere«. Om Sagens Udfald savnes Oplysninger, men da den stedlige Øvrighed støttede de sagsøgte, har Klagen næppe haft Fremgang. (C III 279). I Foraaret havde de søgt om at blive fri for Fællesskabet med Mjang og Vollerup. (C III 1, Nr. 20, Decretprotokol). Om Udskiftningen i Majbøl findes flere Oplysninger ved Anetavlens Nr. 126-127. — Jørgen Nielsen Sørensen havde ti Børn: a-j.

a) *Anna*, døbt den 6. Januar 1754, begr. 1. p. Epif. 1763.

b) *Niels*, døbt 26. p. Trin. 1755, begr. 2. p. Epif. 1779.

c) *Nis Jørgensen Sørensen*, Faderens Eftermand!

d) *Maren*, døbt den 16. Oktober 1760, død 1767, begr. 5. p. Epif.

e) *Margrethe*, døbt den 11. Febr. 1762, begr. Rogate 1791; gift den 5. August 1786 med Kaadner *Christian Melchertsen ved Kobbelled*, senere Parcellist paa Kegnæs, Søn af Kaadner Jørgen Melchertsen og Anne Marie, døbt Hørup 4. Adv. 1759, død paa Kongshoved den 8. April 1818. Han var gift anden Gang (Hørup den 7. Oktober 1791) med *Maren Kaad*, konf. 1776, død paa Kegnæs den 27. Dec. 1831, Datter af Bonde Christen Hansen Kaad og Ellen f. Kock i Mintebjerg. — Stamfader til Melchertsen-Slægten paa Kegnæs.

f) *Jørgen Sørensen*, døbt den 1. Nov. 1763, død den 19. April 1833; gift den 23. Juni 1797 med *Anne Marie*, Datter af Smed Hans Christensen og Ellen i Majbøl, født den 29. Aug. 1772, død den 3. Okt.

1820. Jørgen Sørensen, der 1793 var i Tjeneste paa Majbølgaard, købte i Foraaret 1797 Ejendommen Aghøj, der senere overtoges af Svigersønnen *Jens Blad Jensen Rasmussen* fra Majbøl, gift med den ældste Datter Inger.

g) *Inger*, døbt Søndag efter Jul 1765, begr. 2. Pinsedag 1768.

h) *Hans Sørensen*, Ejer af Laaddenbjerg eller Mjanghai, født den 16. Okt. 1771, død den 22. Juni 1808; gift den 27. Okt. 1798 med *Ellen*, Datter af Hans Høj og Trinke i Sønderby, Kegnæs, født 1775, død den 8. Jan. 1842. Hun blev den 17. Dec. 1808 gift anden Gang med *Jørgen Jørgensen Ingemann* (f. T. i Kgl. Tjeneste ved Jægerkorpset i Augustenborg), Søn af Jørgen Ingemann og Sille i Tandslet, født 1780, død den 1. Nov. 1831. — Hans Sørensen oprettede et nyt Sted ved (den 28. Juni 1798) at købe en Toft af Bonde Jørgen Schmidt i Mjang. Han nægtede, ligesom Eftermanden Jørgen Ingemann, at gøre den aarlige Høstdag for Præsten, idet de foregav, at det var et nyoprettet Sted. J. Ingemann blev derfor 1813 indstævnet af Herredsfoged, Hofraad Matthiesen, Augustenborg, og erklærede sig da villig til at yde denne Tiende. Af Hans Sørensens fem Døtre var Anne Kathrine og senere Mette Cathrine gift med *Jørgen Christensen* paa Mjanghai, mens Ellen den 30. Juni 1832 i Lysabild viedes til Gaardejer *Jørgen Christiansen* i Lysabildskov. Jørgen Christensen, der var en Søn af Lærer Christen Christensen og Maren i Skovby, var Svigerfader til Eftermanden paa Mjanghai, *Thomas Hansen Christensen* og til den kendte Gaardejer *Jørgen Nielsen*, Mjang.

i) *Christian*, født den 28. Febr. 1774, død samme Aar, begr. Palm.

j) *Christian*, født den 24. December 1777, begr. Cantate 1785.

NIS JØRGENSEN SØRENSEN,

Ejer af Slægtsgaarden fra 1788 til 1802, født 1758, døbt 3. Paaskedag, død den 24. November 1802; gift to Gange: a (den 12. Sept. 1788 med *Anne Marie*, Datter af Gaardejer og Tolvmænd Peter Jørgensen og Anne Cathrine i Mintebjerg, født den 18. April 1771, død 1792, begr. den 29. Aug. — Ingen Børn — b (den 26. Okt. 1792 med *Mette Kirstine*, Datter af Gaardejer Hans Jacobsen Kock og Kirsten i Hørup (senere Hørupris), født den 8. Marts 1773, død den 24. April 1806. — 4 Børn: a-d.

a) *Jørgen*, født den 1. November 1793, konf. 1809, død den 20. Juni 1809.

b) *Hans Kock* (senere *Hans Nissen Kock*) — Stedfaderens Eftermand paa Gaarden.

c) *Niels*, født den 14. Maj 1798, død den 26. Januar 1799.

d) *Anne Marie*, født den 17. Jan. 1800, død den 30. Okt. 1801.

JØRGEN PETERSEN KOCK,

Sættemand paa Gaarden fra 1803 til 1823, gift den 30. Juli 1803 med Formandens Enke, Søn af Kaadner Peter Jacobsen Kock og Mette Kirstine i Lebøllykke, Tandslet Sogn, døbt den 5. Maj 1776, død den 5. Juli 1854. Han var gift anden Gang (viet 1. Nov. 1806) med *Mette Kirstine*, Enke efter Christian Clausen i Præste Sneddet (død 3. Maj 1806), Datter af Jørgen Petersen Bødker og Anna Jacobsdatter s. Steds, født den 18. Marts 1779, død den 5. Febr. 1851. — I det første Ægteskab fødtes den 6. April 1805 Trillinger: Peter, Nis og Mette Kirstine, der døde den 17. Okt. 1805 henholdsvis 2. Jan. 1806 og 12. Dec. 1805.

HANS NISSEN KOCK,

Ejer af Fødegaarden fra 1823 til 1861, født den 29. November 1795, døbt 6. Dec., død som Aftægtsmand hos Svingersønnen den 9. Marts 1876, begr. 15. Marts; gift den 3. Juli 1818 med *Anne Cathrine Jacobsen*, Datter af Gaardejer og Synsmand Jørgen Jacobsen og Anne Marie i Majbøl, født den 6. Marts 1799, døbt 10. Marts, død af Kræft den 1. December 1869, begr. 5. December. (Hendes Broder Hans Jørgensen, Præst i Dedsbøl fra 1821-50 og igen fra 1864-75, var Medlem af Landsforsamlingen 1848-50). — 3 Børn: a-c.

a) *Kirstin Marie*, født den 22. Marts 1819, døbt den 28. Marts, død i Barselseng den 5. Juni 1843, gift med Boelsarving *Jørgen Andresen Hovlykke* paa Lambjerg Mark, Søn af Gaardejer Jørgen Andresen og Synnet s. Steds, født den 16. September 1809, død den 18. Marts 1891. Gaarden Hovlykke ejes 1943 af deres Sønnesønssøn. — Se Anetavle Nr. 134-135!

b) *Anne Marie*, født den 28. Marts 1825, døbt 2. Paaskedag den 4. April, død den 10. Marts 1837, begr. 15. Marts.

c) *Anne Marie*, født den 6. Maj 1838, døbt den 13. Maj, død den 30. December 1908 gift med Eftermanden den 6. Juli 1860.

JØRGEN MADSEN,

Ejer af Gaarden fra 1861 til 1891, Søn af Selvejerbonde Christen Madsen og Marie Kathrine f. Duus paa Kildegaard i Mintebjerg, født den 2. Oktober 1829, døbt 11. Oktober, død den 12. Juli 1903. (Om Kildegaard se Anetavle Nr. 14-15). Jørgen Madsen var Moders Fætter, og Gaarden i Majbøl gik dermed over til den mødrene Slægt. — Jørgen Madsen og Anne Marie havde 6 Børn: a-f.

a) *Anne Kathrine*, født den 25. Maj 1861, død den 28. Marts 1914, gift den 12. Maj 1882 med Møller *Christen Hansen Johnsen*, Søn af Møller Christen Hansen Johnsen og Kathrine Marie f. Blad i Hørup, født den 27. Juli 1858, død den 14. Oktober 1939 i Hørup.

b) *Hans Madsen*, Eftermand paa Gaarden.

c) *Christen Madsen*, oprindelig Mejeribestyrer, senere Vært i Borgerforeningen i Flensborg, født den 8. Juni 1868, død paa Hejsager Station 1934, gift med *Marie Jessen* fra Tumbøl, Felsted Sogn; efter Mandens Død bosiddende i Felsted.

d) *Jørgen Madsen*, født den 18. Oktober 1873, døbt den 30. November, død af Lungebetændelse den 3. Marts 1875, begr. 7. Marts.

e) *Jørgen Madsen*, født den 8. December 1876, døbt 21. Januar 1877, død den 13. Marts 1888, begr. 20. Marts.

f) *Marie Kathrine Madsen*, født den 31. Marts 1879, gift med Gaardejer *Mathias Peter Madsen* paa Ravnskobbøl, Dybbøl Sogn, Søn af Mathias Madsen og Ingeborg Marie Petersen f. Schmidt i Nybøl, født den 22. December 1880, død nogle Aar efter Genforeningen. Marie Kathrine beholdt Ravnskobbøl til 1941 og styrede Gaarden med stor Dygtighed.

HANS MADSEN,

Ejer af Gaarden fra 1891 til 1915, født den 16. April 1864, døbt den 29. Maj, død den 23. Juni 1915; gift med *Kathrine Margrethe Esbensen*, Datter af Gaardejer Vesti Esbensen og Kathrine Margrethe f. Bladt paa Tandshede, Tandslet Sogn, født den 23. Maj 1869, død den 17. April 1920. (Om Slægten Esbensen se Anetavle Nr. 298, Ka-

pellan Esben Jacobsen). — Hans Madsen bortforpagtede Gaarden for et Tidsrum af otte Aar fra 1. April 1901 til N. Due, der nu bor som Aftægtsmand i Majbøl. Selv beholdt han 12 Tønder Land og lod opføre en ny Ejendom, der fra 1909 til 1911 blev passet af en Bestyrer. I sidstnævnte Aar solgtes det nye Brug med yderligere 8 Tønder Land til Claus Brock fra Ulkebøl. Fra Hans Madsens Død til 1920 sad Enken for Gaarden, hvis Stamparcel nu er henved 25 Tønder Land. — Hans Madsen og Kathrine Margrethe havde 9 Børn: a-i.

a) *Jørgen Madsen*, født den 10. Oktober 1894, død den 5. Juli 1921; ugift.

b) *Vesti Esbensen Madsen*, Eftermand.

c) *Anne Marie Madsen*, født den 2. Oktober 1898, død den 15. Februar 1916.

d) *Kathrine Margrethe Madsen*, født den 5. Maj 1900, gift med Landmand *Peter Hansen*, Kravlund Mark ved Tinglev.

e) *Cecilie Madsen*, født den 1. Maj 1902, gift med Landmand *Hans Andersen Krogh* i Kettingskov, født i Majbøl den 13. April 1901, Søn af Gaardejer Chresten Andersen Krogh og Anne Christine f. Knøs.

f) Dødfødt Søn, født den 28. April 1904, begr. den 1. Maj.

g) *Christine Madsen*, født den 5. Februar 1906, gift med Maskinbygger *Mathias Jacobsen*, Ormstoft, Ulkebøl Sogn.

h) *Hans Madsen*, Maskinbygger, født den 13. April 1908.

i) *Margrethe Madsen*, født den 21. Januar 1911, gift med Landmand *Hans Frederiksen* i Bolderslev Skov ved Bolderslev, Bjolderup Sogn.

VESTI ESBENSEN MADSEN,

var fra 1920 til 1922 Forpagter og overtog Fødegaarden som Ejer den 1. April sidstnævnte Aar, men solgte den i 1926 til Eftermanden. Vesti Madsen, der paa mødrene Side nedstammer fra Præsterne Vesti Egeberg i Lysabild, Esben Jacobsen i Hørup og Morten Aabye i Vallekilde, fødtes i Majbøl den 15. November 1896, (døbt 17. December) og er gift med *Dorothea Cathrine*, Datter af Landmand Hans Christian Petersen og Cathrine Marie ved Ulkebøl Kirke (paa Søgaarden), født den 10. Februar 1898. Han er nu Landmand i Stenholt, Ulkebøl Sogn.

PETER JENSEN,

Gaardens nuværende Ejer fødtes i Hundslev, Nøtmark Sogn, den 21. April 1895 som Søn af Murer Andreas Jensen og Marie f. Thomsen, og er gift med *Anne Marie*, Datter af Landmand Christen Bertelsen Christensen og Anne Marie f. Brock i Stenholt, født samme Steds den 21. Januar 1894.

Deres Datter *Anne Marie Christine Jensen*, fødtes i Stenholt den 4. Maj 1920.

STAMTAVLE

A. DE ÆLDSTE SLÆGTLED OG HANS MAIBØLLS EFTERKOMMERE.

(Med Plan A.)

1. **Hans Sørensen**, (I), Slægtens Stamfader, var Gaardejer i Majbøl, Hørup Sogn, fra 1660 til 1703. Han fødtes 1631 og begr. paa Hørup Kirkegaard 21. p. Trin. 1713, 82 Aar gl. Hans Hustru, **Ellen**, form. Datter af Formanden paa Gaarden, Peter Jensen og Ellen Henriksdatter, døde i sit 80. Leveaar 1715 og begr. 15. p. Trin. — I Ulkebøl og Lysabild Sogne fandtes samtidig Familier med Navnet Sørensen, men der synes ikke at være nogen forbindelse med dem. — Af deres Børn kendes syv, fem Sønner og 2 Døtre; om dem og Forholdene i Hans Sørensens Tid findes Oplysninger i Afsnittet »Slægtsgaardens Historie«, om Sønnen Hans Hansen Maibøll nedenfor under Nr. 2.
2. **Hans Hansen**, (I-II a), fra 1717 af kaldt **Hans Maibøll**, Bondekaadner og Daglejer ved Høruphav, født i Majbøl 16., død ved Høruphav 1732, begr. 24. p. Trin. Alder mangler i Kirkebogen; trol. Hørup 11. p. Trin. 1704, viet 16. p. Trin. samme Aar: Hans Hansen og **Marie Christensdatter**; som Forlovere deres Fædre: Hans Sørensen fra Majbøl og Christen Foged i Hørup. Hendes Moder hed Anna (se Anetavle Nr. 258-259). Hans Maibølls Hustru ved Høruphav døde 1731 og begr. 2. Advent. Alder mangler.

Hans Hansen var, da han i 1704 overtog et Kaad paa Selvejrbonde Christen Kocks Grund ved Høruphav, den eneste af dette Navn i Byen. Onsdag før Dom. Quasim. 1723 hjemmedøbtes Sønnen af en fremmed Kvinde (Johan Daniel), hvis Mand var Tambour i Kongens Tjeneste i Haderslev, og i denne Anledning var Hansz Maibøll med flere ved Høruphav, deriblandt ogsaa en Hans Keinisz, bedt som Faddere. Denne Hans Keinisz hed ligeledes Hans Hansen og var Rogate 1717 blevet viet til Lisbeth Frederiksdatter ved Høruphav (se nedenfor under Nr. 4!). Navnet Maibøll er derfor sikkert blevet taget i Brug 1717.

I Jordebogen af Amtsforvalter Lobedanz fra Aaret 1722 nævnes Hans Hansen som Bondekaadner paa Nis Kocks Grund sammen med Inderste Peter

Andersen paa Christen Hansens Grund og Jørgen Iversen hos Markus Jørgensen. Stedet maa efter Faderens Død være gaaet i Arv til den ældste Datter, der i Kirkebogen altid kaldes Ellen Majbøll, mens den yngre Søster Anna efter Tidens Skik trol. og viedes som Anna Hansdatter. Det synes, som om den ældste Søn Hans kort Tid efter Faderens Død er flyttet bort fra Sognet, da han ikke findes i Registret af 1734. — Bondekaadet, der hørte til de ældste ved Høruphav, laa omtrent midt i Byen, lige for Vejen fra Hørup Kirke. (Se Bykortet fra Udskiftningstiden). Stedets senere Historie findes under Nr. 3 og 84. — Hans Maibøll og Anna Christensdatter havde fire Børn, to Sønner og to Døtre: Nr. 3, 4, 5, 6.

3. **Ellen Maibøll**, (2-III A a), født ved Høruphav 1704, døbt 21. p. Trin. 1. Altergang 1721, død s. Steds 1774, begr. den 28. Oktober (Peder Erresboes Kone) gift med (trol. 8. November, viet 23. p. Trin 1737) **Peder Hansen** (senere kaldt **Peder Erreboe**), Søn af Hans Hansen Erreboe og Dorthe Christin Christensdatter i Hørup, døbt 12. p. Trin. 1715, død ved Høruphav 1778, begr. F. Trin. Han var Aaret før (19. Oktober), blevet viet til **Cæcilie Pedersdatter**, der den 29. Januar 1782 trol. med Enkemand og Kaadner Christen Christiansen Hohnborg i Lebollykke, Tandslet Sogn. — Ifølge Sønderherreds Skyld- og Panteprotokol Side 133 var Peder Hansen Bondekaadner paa Nis Kocks Grund ved Høruphav fra 25. Januar 1737. Stedet maa han have faaet med Hustruen, idet Ellen Hansdatter 1734 findes som Ejer af et gammelt Bondekaad ved Høruphav, hvortil der hørte en Kaalgaard. (C III 1, Nr. 113). Den følgende Ejer er Peter Christensen fra Mjang (død 1812), ligeledes kaldt Erreboe, hvis første Hustru Margrethe Marie var en Datter af Claus Hansen Bager og Anna Maibøll (Nr. 4). Deres Søn, Claus Petersen Erreboe, fik Kaadet den 19. Oktober 1813 og overlod det 1843 til Svigersønnen Chr. Petersen Maibøll (Se Nr. 84). — Peder Erreboe og Ellen havde to Børn: Hans Christian og Peder (Tvillinger), der døbt 2. p. Trin. 1738 og begr. 11. p. Trin. samme Aar.
4. **Anna Maibøll**, (2-III A b), født ved Høruphav 1706, døbt 4. Advent (holdt over Daaben af Præstens Søster Lenor Lisbeth Krag), 1. Altergang 1723, død 1754, begr. 3. Advent (Anna Laurses ved Høruphav), gift 1. Gang Hørup den 20. Juni 1738 med **Claus Hansen Bager**, Søn af Fisker Hans Clausen Bager (død 1738) og Margrethe Madsdatter (død 1731) ved Høruphav, døbt Sexages. 1709, begr. Rogate 1751. Sømand Claus Bager overtog den 2. Januar 1739 Faderens Ejendom, et Hus paa Kapellanigrund ved Høruphav. — 2 Børn: Hans, døbt Mis. Dom. 1740, Markfoged i Hørup, begr. Mis Dom. 1765; Margrethe Marie, døbt 1. p. Trin. 1743, død 1793, begr. 6. 11. Se Nr. 3! gift 2. Gang Hørup Exaudi 1752 med **Lars Thomsen**, Søn af Thomas Lauritzen og Anna Lauritzdatter ved Høruphav, døbt den 1. Januar 1711, begr. Mis. Dom 1787. Han havde før været gift med (Vielse 14. November 1738) **Anne Marie** Datter af Hans Hansen (Keinis) og Lisbeth Frederiksdatter ved Høruphav, døbt 20. p. Trin. 1718, begr. 24. Juni 1751. Jubilate 1755 viedes han til

A g a t h e (O v e d), Datter af Mads Thomsen og Inger Jørgensdatter ved Høruphav, døbt 21. p. Trin. 1723, begr. Quinqu. 1758, og endelig holdt han Palm. 1758 sit fjerde Bryllup med C a t h r i n e, Datter af Kaadner Christen Clausen ved Mintebjerghav, døbt Hørup 3. p. Trin. 1733, begr. 24. Juni 1768. Se Anetavle Nr. 74-75 g!

5. **Hans Maibøll**, (2-III A c), født ved Høruphav 1709, døbt Mis. Dom. den 14. April, 1. Altergang 1725, flyttede før 1740 til Ulkebøl, hvor han nævnes blandt Byens Præste- og Bondekaadnere i et Mandtal til Fattigforsørgelsen 1741 (Acta C III 6 Nr. 570). Stedet i Ulkebøl ejedes 1737 af en Peter Søfrensen. Hans »Madbøl« skulde i hvert Kvartal svare 2 Skil. til de fattiges Kasse. Hans Dødsfald findes ikke i Kirkebogen (Lakune 1723 til 1756). Af Skiftet efter Præste-Kaadner Lauritz Jensen Frost i Ulkebøl den 1. November 1752 ses det, at Hans Maybüll paa Dødsboauktionen købte en Bænk af Fyrretræ for 5 Skil. — I Lægsregistret fra 1740 nævnes Hans Hansen, 33 Aar gl., som Bonde-Inderste og Matros i Ulkebøl. 1751 idømtes Peter Lorentzen og Peter Hattesen paa Ormstof en Bøde, fordi de havde sat et ærerørigt Rygte i Omløb om Hans Maibøll, og Herredsfoged Wilmerding afsløg deres Bøn om at faa Bøden eftergivet. (C IV Nr. 455; 19. Juni 1751).
Gift Ulkebøl omtrent 1739 (Lakune) med K i r s t e n, Datter af Peter Jørgensen og Bodel Terkelsdatter ved Spang, Ulkebøl Sogn, døbt 22. p. Trin. 1703, død paa Teglgaarden i Sønderskoven som Sognets ældste den 21. Juni 1789, begr. 24. Juni, paa Ophold hos Sønnen. (2 Børn: Nr. 7, 8).
6. **Christen Maibøll**, (2-III A d), født ved Høruphav 1712, døbt 25. p. Trin. den 13. November — se Side 44.
7. **Marie Maibøll**, (5-IV A a), født i Ulkebøl 1740 (Lakune), boede 1817 i Horsens, hvor hun form. er død. Gift med (trol. Ulkebøl den 26. November 1764, viet 25. Januar 1765) J ø r g e n P e d e r s e n, Præste-Inderste i Ulkebøl, der var død den 11. November 1772, da hans Enke var Fadder ved Brodersønnens Daab. Marie Maibøll beholdt Huset efter Mandens Død og nævnes senest i Kirkegaards-Registret af 15. Marts 1815 (Acta C IV Nr. 126). Ved Udskiftningen 1795 bad hun sammen med Byens Præste-Inderster om Tildeling af Land og fik i en Skrivelse, dat. Gottorp den 5. 5. 1797, den Besked, at de skulde træffe en godvillig Overenskomst med Provst Hoeck. (Pr. Arkiv). Den 7. Maj 1817 solgte hun Ejendommen for 180 Rdl. Cour. eller 288 Rbdl. til Claus Hansen (senere Ejere: 1826 Andreas Petersen, 1859 Christen Christensen Petersen. — Datteren K i e s t i n e M a g d a l e n e, døbt Ulkebøl den 16. August 1767, var gift med Borger og Brændevinsbrænder N i e l s J a c o b s e n i Horsens.
8. **Hans Hansen Maibøll**, (5-IV A b), født i Ulkebøl 1744, døbt den 2. Februar, død paa Teglgaarden i Sønderskoven den 7. Februar 1814, begr. Ulkebøl den 13. Februar.

Gik efter Konfirmationen til Søs; købte 1769 den gamle Teglgaard; betegnes 1775 som Matros, senere Ejer af Jagten »Søerider« (1½ C. L.), som han den

25. Marts 1808 solgte med Jolle, Skibsredskaber, Ankre, Tovværk og Sejl til Sønnen Esben for 133 Rdl. 16 Skil. sl. holst. Courant. Jagten, der var gældfri, laa ved Augustenborg Bro.

Teglgaarden i Sønderskoven, der oprindelig hørte til Sønderborg Ladegaard, nævnes første Gang i Daabsregistret 1736. Den 10. April 1759 solgte Hertug Frederik Christian Ejendommen for 455 Rdl. Courant til Skoleholder Frederik Hammer i Ulkebøl og Skovfoged Peter Christensen i Sønderskoven. Sidstnævnte, der var gift med Hammers Moster, stod som Sælger, da Snedkersvend Hans Christensen Søgaard den 23. September 1768 fik Arvefæste paa Stedet. Købesummen var 500 Rdl. Nogle Maaneder senere, den 8. April 1769, solgte han igen Teglgaarden med Stuehus, Stald, Kaalgaard, andet Tilbehør og indhegnede Jorder for 572 Rdl. til Hans Hansen Maibøll og Johan Frederik Esbensen. Sidstnævnte, der var en Halvbroder til Hans Maibølls Hustru, blev senere Kromand i Sandbjerg, Sottrup Sogn. Hans Maibøll overtog Ejendommen til Mikkelsdag 1769 og betalte straks de 450 Rdl., Resten et Aar senere. Den aarlige Rekognition til Hertugen var 2 Rdl., endvidere ved Ejerskifte 1 Species Dukater. (Decretprotokol C IV Nr. 457 og 458).

Efter Gaardejer Hans Rasmussens Død 1794 bad Hans Hansen Maibøll om at blive udnævnt til Skovfoged i Klinting (Sønderskoven). Hertugen imødekom hans Ønske og anmodede den 7. August samme Aar Hofraad og Overinspektør Matthiesen om at udstede Ansættelsesbrevet (Decretprotokol C IV Nr. 461).

Hans Maibøll var ligesom Navnefætteren paa Teglgaarden i Hørup Sogn ret velhavende, da han havde Indtægter som Skovfoged, af Landbrug, Teglværk og Skibsfart. Ved Skiftet efter ham fik Sønnen Frederik Teglgaarden med 2 Køer, 1 Kvie, 1 Faar, 1 Haandkværn, 2 Dejgtrug, 1 Slibesten, 1 Vogn og de paa Stedet liggende løse Mur- og Tagsten for 800 Rdl. eller 1280 Rbd. i Sølv-specier. Enken skulde have 100 Rdl. og visse Aftægtsydelse. Hvert af de ti Børn fik 75 Rdl., dog maatte de to gifte Døtre, der havde faaet deres Udstyr, nøjes med det halve. Desuden blev Esben og Frederik fælles om Faderens Jagt. (Bibog Side 7710).

Ved Skiftet efter Moderen den 6. Juli 1826 gav Sønnerne og de tre Sviger-sønner deres Minde til, at hendes Ejendele overlodes til den yngste Broder Erik, der forpligtede sig til at aflægge Regnskab. Gift med (trol. Ulkebøl den 21. November 1771, viet den 4. Januar 1772) **K a r e n**, Datter af Selvejerbonde **A n d e r s A n d e r s e n** og Kiesten (Esben Clausens Enke) i Ulkebøl, døbt den 8. Juli 1750, død paa Teglgaarden den 25. Maj 1826, begr. 30. Maj. (10 Børn: Nr. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

9. **Hans Maibøll**, (8 — V A a), født paa Teglgaarden Ulkebøl S. den 11. November 1772, døbt 15. November, død i Sønderborg den 4. Februar 1847, begravet 12. Februar.

Skipper i Sønderborg, Ejer af et Hus i Slotsgade Nr. 52 i II Kvarter (Ejer før 1787 Johan Thortzen, derefter Sømand Chr. Bartholdsen og dennes Enke). Den 13. September 1797 købte han Jagten »Frau Louise«, 3½ C. L., af Købmand

- Hans Momsen, Augustenborg, for 223 Rdl. 16 Sk. (Bibog Side 3782). Den 15. Marts 1802 laante han 100 Rdl. til 4¼ % af deputeret Borger og Købmand Valentin Gorrissen, der var Formynder for den til Søs fraværende Johan Thortzen. Laanet tilbagebetales 1850, da Huset solgtes til Frøken Marie Dorothea Hinrichsen. Gift med Mette Cathrine Ley, Datter af Tømmermand Christian Ley og Christiane f. Juhler, født omtrent 1771, død i Sønderborg den 16. Maj 1834, begr. 21. 5., 63 Aar gammel. (4 Børn: Nr. 19, 20, 21, 22).
10. **Andreas Maibøll**, (8 — V A b), født paa Teglgaarden den 5. Juni 1775, døbt Ulkebøl den 11. 6. (holdt over Daaben af Forpagter Brandt paa Ladegaarden), død i Marts 1806, begr. Sønderborg den 30. Maj s. Aar. Efter alle Omstændigheder at dømme blev Skipper Andreas Maibøll i Begyndelsen af Marts 1806 slaet ihjel om Bord paa sit Skib paa en Rejse fra Kiel til Sønderborg. Hans Lig fandtes d. 28. Maj ved Dyttebøl, Gelting Sogn. Sammen med ham forsvandt den 54-aarige Matros Frederik Thomsen Brandt fra Sønderborg, en Søn af Bager Jørgen Brandt og Elsabe Cathrine f. Vette. Denne Mordsag er vist aldrig bleven opklaret. — Andreas Maibøll ejede Huset I. Kvarter Nr. 146 Bag Raadhuset (nu: Lille Raadhusgade), som den 10 April 1826 solgtes til Asmus Delff. Den 27. September 1805 laante Andreas Maibøll mod Sikkerhed i Huset 500 Mark (Rentefod 4½%) af Købmand Thomas Thomsen i Sønderborg. Gift Sønderborg den 6. Juni 1800 med Eleonora Maria Lange f. Petersen, Enke efter Skipper Heinrich Jacobsen Lange, der den 24. December 1798 paa Hjemrejsen fra Vestindien faldt over Bord og druknede i Nærheden af England. Han tilhørte en kendt alsisk Skipperslægt og var Søn af Baadsmænd Jakob Hinrichsen Lange (forulykket 1773) og Marie Christine f. Lassen. — Den 12. Juli 1807 blev Eleonora Maria viet til Skipper og Borger i Sønderborg Hans Christian Lassen, Søn af Gaardejer Jørgen Lassen og Marie Cathrine i Lysabild, født 1744, død i Sønderborg den 12. Maj 1816 (Mavekræmpe), begr. 5. Maj. — Om Eleonora Marias Død haves ingen Oplysninger. (Ingen Børn).
11. **Kiestine Marie Maibøll** (8 — V A c), født paa Teglgaarden den 10. August 1778, døbt Ulkebøl den 16. 8., konf. 1794; hun var ved Skiftet efter Faderen 1814 gift med Hoboist Joseph Möllheimer i Fredericia.
12. **Christian Hansen Maibøll** (8 — V A d), født paa Teglgaarden den 23. Sept. 1780, døbt Ulkebøl den 24. 9. (holdt over Daaben af Hans Juhler paa Grubbemøllen), konf. 1797, død den 17. August 1837, begr. Ulkebøl den 20. 8. (døde i Skoven). Han var først Inderste i Ulkebøl, senere Husmand i Sundsmark, hvor han boede i et Hus i Nærheden af Sønderskoven. Gift Ulkebøl den 4. November 1819 med Elske Marie (ogsaa kaldt Elsabe Marie), Datter af Selvejrbonde Jens Pedersen Thomsen og første Hustru Anna Pedersdatter i Sundsmark, født den 21. August 1800, døbt 24. 8., død ved Ulkebøl Kirke den 18. Juli 1849, begr. 22. 7. (8 Børn: Nr. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30).
13. **Esbén Hansen Maibøll**, (8 — V A e), født paa Teglgaarden den 9. Marts 1783, døbt Ulkebøl den 12. 3. (holdt over Daaben af Esben Esbensen fra Sønder-

borg) konf. 1800, død i Klinting den 24. Januar 1872 (Alderdomssvækkelse) begr. 28. 1.

Esben Maibøll gik efter Konfirmationen til Søs, købte 1803 Faderens Jagt (se Nr. 8) og nævnes ved Vielsen som Præste-Inderste og Jagtfører ved Høruphav. Han boede her i kort Tid paa det Sted, som Svigerfaderen købte 1812 (se Nr. 66), men flyttede allerede 1815 som Parcellist til Stenholt (se Nr. 79). Den 17. Maj 1817 mageskiftede han denne Ejendom med Bonde-Inderste Hans Christensen i Ulkebøl. Denne havde efter Udskiftningen den 22. November 1796 først købt Husstedet af Jørgen Detlefsens Gaard i Ulkebøl (udflyttet til Tombølgaard) og den 24. Juni 1799 Husstedet af Peter Petersens Gaard (udflyttet til Fiskebækgaard i Vestermarken). Hans Christensen, der ved den sidste Handel fik et syv Fags Hus i Tilgift, betalte hver Gang 480 Rdl. (Areal: 6 og 7 Skæpper). Esben skulde have 443 Rdl. Grovcourant eller 708 Rdl. 76 4/5 Sk. Sølvmont i Bytte og fik straks 200 Rdl. udbetalt. Den 26. Juni 1819 blev Gaardejer Mathias Davidsen Ejer af Stedet (Købsum: 600 Rdl. Grovcourant eller 960 Rdl. Sølvmont), og Esben boede paa Ormstoft, indtil han den 2. Juli 1827 fik et blivende Sted i Klinting ved at købe et Hus paa ni Fag af Lærer Christian Peter Petersen i Rødby, Laaland. Sælgeren havde arvet det efter Bedstefaderen af samme Navn, og Prisen var 90 Rdl. Cour. eller 144 Rbd. S. M. Gift Hørup den 6. November 1813 med Ellen Maibøll (se Nr. 78), født paa Teglgården ved Lambjerglund, Hørup Sogn, den 8. Februar 1792 som Datter af Skovfoged Hans Hansen Maibøll og første Hustru Ellen Jørgensdatter, døbt den 12. Februar, død den 11. Juni 1881, begr.. Ulkebøl den 15. Juni.

Ellen Esbens, som hun sædvanlig kaldtes, var kendt og søgt som »klog Kone«. Pastor Krog Meyer kunde ikke lide denne Lægevirksomhed og meldte hende til Myndighederne. Gendarmen aflagde to Gange et Besøg i Klinting, men traf naturligvis ingen hjemme, og da han omsider fandt Esben andet Steds i Byen, fik han det Svar, at Ellen var gaaet til Stranden for at bade.

Ellen Esbens samlede selv de forskellige Lægeurter, som hun brugte ved sine Kure, og købte kun nogle faa Dele paa Apoteket. Bedst kendt er hendes Kur mod engelsk Syge, der skulde foregaa stiltiende en Torsdag Aften efter Solnedgang, ved særlig vanskelige Tilfælde tre Torsdage efter hinanden. Barnet førtes af Moderen eller gik tre Gange fra venstre til højre rundt om et Bordben. Paa Bordpladens Hjørne stod nogle Potteplanter, i Reglen Geranier, og under Bordet var hensat en Plade eller Skovl med Gløder, paa hvilke der var strøet forskellige Lægeurter. Derefter blev Barnet gnedet med en Vædske, som den kloge Kone havde tilberedt, især i Knæled, Albueled og under Armhulerne. Til sidst fik Patienten en lille Pose med Kamfer, tørrede Urter og Blomster bundet om Halsen. Saadanne Poser, der efter en vis Tid skulde fornyes, blev ogsaa lagt i Vuggen eller Sengen, naar Tilfældet var af mere alvorlig Art.

Ellen Maibøll havde til Tider ret gode Indtægter af denne Virksomhed, men

mere oplyste af Sognets Folk kunde naturligvis ogsaa finde paa at drille hende lidt. Da en Karl ved Navn Chr. Lorenzen engang pløjede i Marken lige uden for hendes Vinduer, hvor det smukke Dyssekammer findes, fik Ploven pludselig Nykker. Ellen, der var sysselsat i sin Have, raabte over til Karlen: »Den vil nok ikke gaa«! — »Nej«, kom det rapt tilbage, »du maa vist hellere hente en Pose til den«, og Ellen havde ikke mere, hun skulde have sagt.

Esben Maibøll var godt skaaret for Tungebaandet. Da han første Gang havde Ærinde i Præstegaarden i Krog Meyers Tid, sagde Præsten: »Ja saa, De er altsaa Manden, der har den kloge Kone«. Esben havde straks sit Svar paa rede Haand: »Ja, helt tombe er hun nu ikke«, og saa blev der ikke talt mere om Ellen denne Gang. (4 Børn: Nr. 31, 32, 33, 34).

14. **Frederik Hansen Maibøll**, (8-V A f), født paa Teglgaarden den 9. August 1785, døbt Ulkebøl den 14. August, konf. 1802, død paa Teglgaarden, som han overtog efter Faderens Død, den 10. Maj 1851, begr. 16. Maj. 1817 kaldes han Parcellist paa Heleshøj. Gift Ulkebøl den 1. Juni 1815 med **Anne Marie**, Datter af Selvejerbonde og Synsmand Peter Jensen Thomsen og Marie Jensdatter i Sundsmark, født den 3. Juli 1791, døbt Ulkebøl den 10. Juli, død hos Datterdatteren i Sønderborg den 5. Marts 1874, begr. Ulkebøl den 10. Marts efterladende en Datter Cathrine Marie. (10 Børn: Nr. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44).
15. **Anne Kiestine Maibøll**, (8-V A g), født paa Teglgaarden den 16. November 1788, døbt Ulkebøl den 23. November, konf. 1804, død den 14. Marts 1859, begr. 20. Marts. — 9 Døtre, af hvilke den ældste og den yngste var døde før Moderen. Gift Ulkebøl den 17. August 1811 med **Adolph Reichardt**, Skræddermester ved Kirken, Søn af Friedrich Reichardt (død 1830) og Hanne Margrethe (død 1830), døbt i Asserballe den 1. Juli 1787, død den 8. November 1857, paa Aftægt hos Svigersønnen Hans Jebsen Johansen, der var gift med Datteren Anne Kirstine. (Sønnesøn: Murer Adolf Johansen i Kapellaniet).
16. **Sophie Cathrine Maibøll**, (8-V A h), født paa Teglgaarden den 13. September 1790, døbt 19. September, holdt over Daaben af Madam Brandt paa Lade-
gaarden, konf. 1806. Hun nævnes 1816 blandt Fadderne i Ulkebøl og ved Skif-
tet efter Moderen den 6. Juli 1826, men hendes senere Skæbne kendes ikke. —
Tvilling — se Nr. 17.
17. **Christina Magdalena Maibøll**, (8-V A i), født paa Teglgaarden den 13. Septem-
ber 1790, døbt 19. September, holdt over Daaben af Overskovfoged Erik Chris-
tensens Hustru i Sønderskoven, konf. 1806, død paa Fiskebækgaard i Ulkebøl-
Vestermark den 16. April 1846, begr. den 22. April, paa Aftægt hos Sønnen
Peter Petersen. — 6 Sønner og 2 Døtre, af hvilke en Datter døde før Moderen.
Gift Ulkebøl den 18. April 1816 med Gaardejer **Peter Petersen**, Søn af
Gaardejer Peter Petersen og Dorothea Christensdatter, født i Ulkebøl, døbt
den 7. December 1766, død paa Fiskebækgaard den 30. Marts 1848. Ejer af
Gaarden fra 1818 til 1844.
18. **Erik Hansen Maibøll**, (8-V A j), født paa Teglgaarden den 5. Marts 1793, døbt

6. Marts, opkaldt efter Overskovfoged Erik Christensen, konf. 1809, død i Ulkebøl den 27. Juli 1860, begr. 31. Juli. Husmand og Almisselem. Sømand ligesom Brødrene Hans, Andreas og Esben; boede forskellige Steder i Ulkebøl Sogn, saaledes 1830 i Kapellaniet og 1856 ved Spang. Gift Ulkebøl den 27. November 1828 med *Margrethe Marie Kock*, Datter af Inderste Jakob Christiansen Bruun (Kock) og Margrethe Jørgens, født i Gabel (Gaffel), Ragebøl, den 6. Juni 1806, døbt Dybbøl den 8. Juni, død i Ulkebøl den 15. September 1873 (Tæring), begr. 21. September. — J. C. Bruun var senere Kaadner i Ulkebøl. Se Anetavle Nr. 20-21 a! (2 Børn: Nr. 45, 46).
19. **Cathrine Maibøll**, (9-VI A a), født i Sønderborg den 14. December 1800, døbt 17. December, død den 18. Januar 1880, begr. 23. Januar. Ved Folketællingen 1845 boede hun hos Faderen i Slotsgade. Sypige. — Ugift.
20. **Hans Maibøll**, (9-VI A b), født i Sønderborg den 15. Januar 1804, døbt 18. Januar, holdt over Daaben af Hr. Johs. Bock, død den 5. September 1880 (Nyrelidelse). Borger og Skibskaptajn i Sønderborg, 1845 Fører af Skibet »Hertha« (36 C. L.) og nogle Aar senere af Jagten »Als« (35 C. L.). Familien boede 1845 i Huset I. Kvarter Nr. 128 bag Raadhuset, men flyttede 1848 til Huset Nr. 151 i II. Kvarter i Søndergade, som H. Maibøll købte af Skipper Erich Detlefsen. Det solgtes den 31. Maj 1879 til Gæstgiver Hans Peter Jessen for 6450 Mk. — Den 1. Juni 1840 laante H. Maibøll 320 Rdl. S. M. af Borger Valentin Christensen mod Sikkerhed i Tredieparten af Skonnerten »Hertha«. Paa Ejendommen optoges i hans Tid følgende Laan: Den 9. November 1848 af Dr. phil. Schmidt 320 Rdl. (bet. 1867), den 21. Januar 1863 af Købmand Peter Karberg 700 Rdl. (bet. 1868), den 20. Juni 1867 af Lysabild Sparekasse 1312 Mk., som indløstes 1875 ved et Laan paa 1575 Mk. af Sønnen, Ingeniør Fritz Maibøll i Sevilla (Spanien).
- Hans Maibøll var, som Chr. Knudsen skriver, en god dansk Mand og hørte ligesom de to Sønner til Byens ansete Borgere. I J. Rabens Bog om Sønderborg Skipperlaug nævnes han i Redaktør Kühlers Skildring af en Skipperlaugsfest i Tiden mellem de slesvigske Krige, omkring 1855. Gift i Sønderborg den 20. Oktober 1839 med *Anna Sophie Friederike Brodersen*, Datter af Bagermester Friedrich Brodersen og Anna Sophie f. Roll i Slesvig, født den 17. Juli 1819, død i Sønderborg den 20. Januar 1868, begr. 27. Januar. (4 Børn: Nr. 47, 48, 49, 50).
21. **Anna Christina Maibøll**, (9-VI A c), født i Sønderborg den 24. Oktober 1809, døbt 29. Oktober, død i Slesvig. Gift Sønderborg den 11. Oktober 1835 med *Friedrich Christian Samuel Peschcke*, Søn af Skorstensfejer Karl Ludwig Peschcke og Anna f. Lehne i Sønderborg, født den 23. November 1808, døbt 27. November, død i Slesvig den 3. December 1879.

Lærte Faderens Haandværk. Fra 1835 Borger og Skorstensfejermester i Slesvig. 1860 Senator, Dannebrogsmænd. Organiserede 1866 i Forening med *Gustav Johannsen* et Opdagelses- og Efterretningskorps for Slesvig (Sønderj. Aarbøger 1940, Side 235). Dansk Kandidat i 3. Kreds ved Valgene til det nord-

tyske Forbunds grundlovgivende Rigsforsamling den 12. Februar 1867 og til Forbundets første — og eneste — ordinære Rigsdag den 31. August s. Aar. (Fr. von Jessen; Haandbog; 1901).

Peschckes Søstersøn, den kendte Forretningsmand og Politiker *A n d r e a s P e s c h c k e K ø e d t* har i sine Erindringer («Mit Hjem» 1912) givet følgende Skildring af Slægten og Morbroderen i Slesvig: »Min Moder var høj og smuk og optraadte under alle Livets Forhold med en velgørende Ro og Værdighed, der indgød ubetinget Tillid. Hendes Faders Familienavn var Peschcke, og hun havde arvet hans Ansigtstræk. Faderen var i en ung Alder kommet til Sønderborg. Ingen kendte hans Families Fortid. Og han nægtede at give Oplysninger om den. »Se aldrig tilbage. For min Slægt er der kun et Haab i Fremtiden«, plejede han at sige til sine Sønner. Men der gik i Familien et Sagn om, at en af hans Forfædre, ifølge gamle Familiepapirer, havde været en højt placeret Adelsmand i russisk Tjeneste. Under et Oprør i Polen ydede han en nær Slægtning, der under hans eget Førerskab var indesluttet af Russerne i en belejret By, hemmelig Hjælp ved ej at standse en Tilførsel af Levnedsmidler. Han blev anklaget, dømt og landsforvist til Sibirien. Hans Gods blev konfiskeret, og hans Hustru flygtede under det antagne Navn Peschcke med sine to Sønner over Grænsen. Min Bedstefader fra mødrene Side var en Efterkommer af en af disse Sønner. Saaledes meldte Rygtet. Men har det været sandt, saa hindrede hans adelige Herkomst i ethvert Tilfælde ikke min Bedstefader i at overtage Embedet som Skorstensfejermester i Sønderborg. Og en af hans Sønner, der i 20 Aars Alderen med overhængende Livsfare havde reddet fem Børn ud af en brændende Bygning, nød i samme Egenskab en anset borgerlig Stilling i Byen Slesvig, hvor den for sit danske Sindelag bekendte »Senator Peschcke« endnu mindes blandt Byens afdøde Hædersmænd. En af hans Sønner har senere overtaget Skorstensfejerembedet i Slesvig efter ham.

Hvad Familiestammen angaar, saa er det sikkert, at den af min Oldefader og Bedstefader repræsenterede polske Type — høj, rank og spænstig med graa Øjne, mørkt Haar og skarp Profil — har haft en »Genganger« i hvert Slægtled. Ligheden skal være saa slaaende, at overtroiske Folk, der har kendt to Repræsentanter af den gamle Stamme, har fablet om en overnaturlig Genfødselse — en Art hævnende Sjælevandring, der ad endnu ukendte Veje fører til Rusland og Polen. Det faste Holdepunkt i denne Familiemyte er det gennem tre Slægtled hæderligt fuldførte Levnedsløb som Skorstensfejer. En uransagelig Skæbne har midlertidigt givet det »blaa« Blod et sort Overtræk.

Jeg mindes et enkelt Træk af min Onkel Peschckes Optræden. Under et Besøg hos ham i Slesvig gik vi ind i en Ølknejspe, hvor Byens Borgere plejede at drøfte Stadens Anliggender en halv Times Tid før Middag. Ved et Ulykkestilfælde havde en Haandværkerkone med flere smaa Børn mistet sin Mand. Og dette Dødsfald blev omtalt med megen Beklagelse. Efter at min Onkel i nogen Tid havde hørt paa de deltagende Udtalelser, tog han sin Hat og henvendte sig til Gæsterne med de Ord: »Det nytter den stakkels Enke ikke det

mindste, at vi sidder her og beklager hende. Hun trænger til øjeblikkelig Hjælp. Jeg foreslaar, at vi hver især lægger en Skærv i min Hat. Saa samler vi Pengene og sender hende dem uden at lade hende vide, hvorfra de kommer. Hun sparer Taksigelsen. Og vi gaar mere tilfredse hjem, end naar vi nøjes med tomme Ord«. Der indkom rigelige Bidrag, og bifaldende Udtalelser som: »Hvor det ligner Peschcke«, ledsagede den danske Skorstensfejer, da han med et venligt Afskedsnik til Stamtægterne forlod Kneipen«.

Forhenværende Herredsfoged og Borgmester i Slesvig, August Jørgensen, har i »Nogle Meddelelser om min Embedsvirksomhed i Staden Slesvig fra 1856 til 1864« (Sønderj. Aarbøger 1906, Side 275) givet følgende Karakteristik af sin mangeaarige Ven, Skorstensfejermester Peschcke: »En anden Vacance mellem de borgerlige Raadmænd gav mig Lejlighed til at faa denne Plads besat med en sand Hædersmand. »Dansk født, men Tydsk lært«, som han selv kaldte sig var han gennem mangeaarig Kaldsvirksomhed bleven fortrolig med Alt og Alle indenfor Byens Omraade. Hans Egenskab af en varm Menneskeven, der var Enkers, Faderløses og Trængendes fødte Forsvarer, gav ham en i Medborgernes Agtelse urokkelig Stilling, uanset den ærligste og uforbeholdeneste Sympathi for Danmarks naturlige og historiske Ret. Et urokkeligt Venskab knyttede denne Mand til mig og min Familie lige til hans Død i 1879. Af det kongelige Hus var han en velkendt og skattet Personlighed, hvad jeg fik bekræftet af hans Majestæt Kong Christian den IX ved enhver Audients paa den skønneste Maade«. Og senere (Side 298) hedder det: »Kun een Gang har jeg besøgt selve Staden Slesvig siden hin Tid. Det var, da jeg i Foraaret 1879 rejste over for at være med at følge Senator Peschcke til Jordan. Hans Jordefærd blev, endskjønt Himmelens Sluser aabnede sig over os, et i Sandhed imponerende Vidnesbyrd om, at ogsaa en udpræget dansk Mand uimodstaaeligt kunde vinde og bevare Medborgernes Agtelse. Den preussiske Gejstlige, der talte over den Afdøde, aflagde et smukt Vidnesbyrd om upartisk Anerkjendelse af hans usvigelige Troskab mod sin gamle Konge og sit gamle Fædreland«.

I Sønderborg Kirkebog nævnes, at der var tre Børn i Ægteskabet: 1. Carolus Ludovicus, 2. Hans Christian Heinrich, og 3. Catharina Mathilde Friederica Peschcke.

22. **Christian Maibøll**, (9-VI A d), født i Sønderborg den 7. Marts 1813, døbt 10. Marts — maa være død som Barn.
23. **Ane Kathrine Maibøll**, (12-VI B a), født i Ulkebøl den 15. Juni 1820, hjemmedøbt straks efter Fødslen, død den 15. Juni, begr. 18. Juni — levede kun en halv Time.
24. **Cathrine Marie Maibøll**, (12-VI B b), født i Sundsmark den 8. Oktober 1821, hjemmedøbt samme Dag, døde før Fremstillingen i Kirken den 10. Oktober s. A., begr. 14. Oktober i Ulkebøl.
25. **Pige**, (12-VI B c), født i Sundsmark den 7. Januar 1824, død 18 Timer gammel Dagen efter og blev ikke døbt, begr. den 11. Januar i Ulkebøl.
26. **Hans Christian Maibøll**, (12-VI B d), født i Sundsmark den 21. September

- 1826, døbt den 24. September, død den 31. Oktober samme Aar, begr. 3. November i Ulkebøl.
27. **Hans Peter Maibøll**, (12-VI B e), født i Sundsmark den 7. Oktober 1827, døbt den 14. Oktober, konfirmeret Ulkebøl 1843. Han var Fisker i Middelfart. — En Datter!
28. **Jens Peter Maibøll**, (12-VI B f), født i Sundsmark den 16. April 1830, døbt den 25. April i Ulkebøl, konfirmeret samme Sted 1846, død efter længere Tids Sygdom i Aabenraa den 27. December 1900, begr. 31. December. Han var ved Sønnens Fødsel 1877 Daglejer, senere Købmand (Melhandler) i Aabenraa, Skibbrogade. Gift Aabenraa den 3. Maj 1873 med **Mette Margaretha Hansen**, Datter af Gaardejer **Niels Hansen** og **Helena Margaretha f. Jepsen i Bov** (ved Flensborg), født der den 28. September 1839, døbt den 13. Oktober, død efter fire Ugers Sygeleje den 9. Januar 1911, paa Ophold hos Sonnen, Urmager Chr. H. Maibøll i Graasten. (1. Barn: Nr. 51).
29. **Christian Peter Maibøll**, (12-VI B g), født i Sundsmark den 2. September 1833, døbt Ulkebøl den 8. September, konfirmeret 1849, død hos Datteren i Asserballe den 26. November 1914. — Inderste i Stenholt og Vollerup, senere paa Ormstoft, i Tiden fra 1898 til 1910 i Ulkebøl, hvor han boede ved Tvigaden; kendt som en dygtig Husslagter. Gift Ulkebøl den 11. Maj 1862 med **Marie Christine Jepsen**, Datter af Inderste **Ole Lauritzen Jepsen** (fra Ærø; død 1861) og **Anne Marie f. Kock** (død 1863), født paa Ormstoft den 23. Maj 1834, døbt Ulkebøl 1. Juni, død i Klinting den 28. April 1877, begr. 4. Maj i Ulkebøl. (6 Børn: Nr. 52, 53, 54, 55, 56, 57).
30. **Anne Marie Maibøll**, (12-VI B h), født den 2. November 1837 (efter Faderens Død) i Sundsmark, døbt i Ulkebøl den 12. November, død i Kær, Ulkebøl Sogn, den 30. Marts 1900. — Ugift. — Var ved Folketællingen 1860 i Tjeneste hos Gaardejer H. Chr. Duus i Hørup; lærte senere at væve og ernærede sig som Væverske. Efter Svigerindens tidlige Død var hun i en Aarrække Husholderske hos Broderen **Christian Peter**. (Nr. 29).
31. **Ellen Maibøll**, (13-VI C a), født ved Høruphav den 8. December 1813, døbt Hørup 12. December, konfirmeret Ulkebøl 1828, død af Mavekræft den 20. September 1872, begr. 26. September (Ulkebøl). 3 Børn, se nedenfor a-c! Barnefader: **Rasmus Mortensen** fra Tønder Amt, der 1843 kaldes **Rasmus Mathiesen** og opholdt sig i Klinting, 1844 paa Augustenborg Herregaard.
- a) **Helene Mortensen**, født d. 29. Juli 1841 i Klinting, hjemmedøbt 3. Aug., fremstillet 8. Aug., viet den 5. Januar 1866 i Ulkebøl Kirke til **Jørgen Avildsen**, Søn af Kaadner **Christen Jørgensen Avildsen** og **Anne Margrethe f. Kock** ved Hestehave, født den 10. December 1839, døbt Ulkebøl 22. December. — Familien udvandrede til Amerika og boede ved **Ellen Maibølls Død** i Chikago. Nogle af deres Efterkommere var før den anden Verdenskrig hjemme paa Besøg og mindedes endnu deres Forbindelse med Slægten.
- b) **Hans Mathiesen Maibøll**, født den 16. Januar 1843 i Klinting, døbt Ulkebøl den 7. Februar, død den 25. April 1845, begr. 1. Maj.

- c) **Anne Marie Mortensen**, født den 9. Januar 1844 i Klinting, døbt Ulkebøl 11. 2., konf. 1858, viet den 2. November 1865 i Hørup Kirke til **Lars Larsen** (en Fynbo, som 1864 var Soldat paa Als), Søn af Husfæster Lars Hansen og Karen i Vornæs, Landet Sogn, paa Taasinge. De boede ved Svigermoderens død i Klinting, men udvandrede senere til Amerika.
32. **Cathrine Marie Kirstine Maibøll**, (13-VI C b), født i Stenholt den 28. August 1816, døbt Ulkebøl 1. 9., død paa Ormstoft den 4. August 1824, begr. 8. 8.
33. **Anne Marie Maibøll**, (13-VI C c), født den 17. Januar 1822 i Ulkebøl, døbt den 20. 1., død i Klinting den 31. December 1827, begr. 6. Januar 1828.
34. **Cathrine Marie Maibøll**, (13-VI C d), født i Klinting den 24. August 1835, døbt den 30. 8. i Ulkebøl, konf. Palm. 1850, død for 1906. Gift Ulkebøl den 23. November 1856 med **Hans Thomsen Wehl** (for Tiden i Sønderskoven), Søn af Kaadner Thomas Hansen Wehl og Ellen f. Petersen i Asserballeskov, født den 1. December 1923, døbt Asserballe 14. 12., død som forhenværende Skovfoged og Enkemand i Guderup, Egen Sogn, den 31. Marts 1906, begravet paa Augustenborg Kirkegaard den 5. 4. — Han nævnes 1872 som Skovfoged i Augustenborg, senere i Asserballeskov.
35. **Hans Peter Maibøll**, (14-VI D a), født paa Teglgaarden i Sønderskoven den 9. Juli 1816, døbt Ulkebøl 14. 7., død den 14. November 1824, begr. 21. 11.
36. **Cathrine Marie Maibøll**, (14-VI D b), født paa Teglgaarden den 15. Februar 1818, døbt Ulkebøl 22. 2. — Hendes Datter **Anne Marie Maibøll**, født paa Teglgaarden den 15. Maj 1841, (Barnefader: Musikus Chr. Petersen i Sønderskoven, Søn af Vognmand Peter Hansen Brandt i Sønderborg), døbt 13. 6. konf. Ulkebøl 1856, blev den 22. November 1867 i Sønderborg viet til Kobbersmedemester **Søren Eriksen**, Søn af Indsiddet Erik Jensen og Else Kathrine Jensdatter i Torning, Viborg Amt, født den 1. Juli 1834, død i Sønderborg den 24. November 1878. Søren Eriksen var Ejer af Huset Nr. 66 i I. Kvarter, som efter hans Død arvedes af Enken Anne Marie Eriksen, f. Maibøll. Hos dem døde Mormoderen 1874. (se Nr. 14). Cathrine Marie Maibøll blev den 20. Maj 1846 i Ulkebøl gift med **Hans Christian Elnif**, Søn af Husmand Hans Hansen Elnif og Johanne Dorothea Clausen i Almsted, Notmark Sogn, født den 9. Juli 1821, døbt 15. 7., konf. 1837. De overtog Teglgaarden den 15. Oktober 1872, men solgte allerede den 8. Februar 1873 til Skrædder Christian Hansen og udvandrede til Amerika. Deres Datter **Cathrine Marie Elnif**, født den 19. August 1849 i Sønderskoven, blev den 4. Marts 1875 i Sønderborg Kirke viet til Skipper **Paul Sørensen Bill**, Søn af Gæstgiver Paul Sørensen Bill og Anne Christine f. Callsen i Sønderborg.
37. **Anne Kirstine Maibøll**, (14-VI D c), født paa Teglgaarden den 23. Oktober 1819, døbt Ulkebøl 31. 10., død den 21. Maj 1826, begr. 28. 5.
38. **Peter Hansen Maibøll**, (14-VI D d), født paa Teglgaarden den 12. November 1821, døbt 18. 11., død den 30. Juni 1832, begr. 4. 7. Ulkebøl.
39. **Frederik Maibøll**, (14-VI D e), født paa Teglgaarden den 29. November 1823, hjemmedøbt 3. 12., død samme Dag, begr. 7. 12. Ulkebøl.

40. **Hans Maibøll**, (14-VI D f), født paa Teglgaarden den 1. Februar 1825, døbt Ulkebøl 6. 2., død den 25. Maj 1826, begr. 28. 5.
41. **Frederik Maibøll**, (14-VI D g), født paa Teglgaarden, Ulkebøl Sogn, den 3. Maj 1827, døbt 6. 5., konf. 1843, — var død 1874, maaske omkommet til Søs.
42. **Anne Marie Maibøll**, (14-VI D h), født paa Teglgaarden, Ulkebøl Sogn, den 23. Juni 1828, døbt 29. 6., død den 9. Maj 1832, begr. 13. 5.
43. **Marie Kirstine Maibøll**, (14-VI D i), født paa Teglgaarden, Ulkebøl Sogn, den 30. Oktober 1830, døbt 7. 11., død den 27. Marts 1832, begr. 1. 4.
44. **Anne Marie Maibøll**, (14-VI D j), født paa Teglgaarden, Ulkebøl Sogn, den 14. April 1833, døbt 21. 4., død af Tæring den 20. Febr. 1835, begr. 1. 3.
45. **Hans Erik Maibøll**, (18-VI E a), født i Ulkebøl den 12. Februar 1827, døbt 18. 2., konf. 1. Søndag efter Paaske 1842 (meget gode Kundskaber), død i Hospitalet i Singapore i Marts 1845. (Sønderborg Bys Arkiv, Lægdspapirer).

Hans Erik Maibøll gik efter Konfirmationen til Søs og var to Aar senere Dæksdreng paa Fregatten »Fortuna« af Sønderborg, der i Foraaret 1844 forlod Als for at sejle til Østasien. Skibet førtes af Kaptajn Thomas H. Biehl, mens Sønnen Frederik Biehl var Styrmand. Sidstnævnte afgav den 28. August 1852 en Erklæring, af hvilken det fremgaar, at Hans Erik fulgte med Skibet til Singapore. Her spiste han for megen Frugt, blev alvorlig syg og indlagdes paa Hospitalet, hvor han døde af Blodgang, mens »Fortuna« endnu laa i Havn. Ved Skibets Tilbagekomst til Hamborg afleveredes en Opgørelse over den afdøde Drengs Tilgodehavende, og hans Ejendele toges i Forvaring af den derværende danske Konsul.

46. **Karen Maibøll**, (18-VI E b), født i Ulkebøl den 29. September 1829, døbt den 4. Oktober, konf. 1845 (gode Kundskaber), død samme Steds den 18. December 1883, begr. 23. December. Ugift.
47. **Hans Asmus Maibøll**, (20-VII A a), født i Sønderborg den 28. September 1840, døbt 20. September (som Fadder Faderens gode Ven: Købmand og Raadmand Asmus Behn), død i Sønderborg, Bjerggade, den 28. Januar 1893. Gift med Henriette Agnes Nicoline A d e l e M a r r, Datter af Toldkontrollør Heinrich Friedrich Ferdinand Marr og Ida Charlotte f. Kreutz i Kiel, født der den 10. Juli 1842, død i Sønderborg, Perlegade 65, den 18. September 1927. Gravmindet, en smuk Obelisk i første Række ved Kirkealléen, er mærkværdigt ved den tve-sprogede Indskrift: dansk paa to Sider for Faderen Hans Maybøll og Hustru, tysk for Hans Asmus Maybøll og Adele f. Marr.

Hans Asmus Maibøll valgte ligesom alle Forfædre med Navnet Hans Søfar-ten som Levevej og avancerede efterhaanden til Skibskaptajn. I mange Aar førte han Skibe, der tilhørte den kendte Købmand Peter Karberg i Sønderborg, saaledes Barkskibet »Java« 154½ C. L.), der var bygget 1860 paa Jørgen Reimers Værft i Aabenraa (S. A. 1943 Side 164). Under den fransk-tyske Krig 1870-1871 var seks Sønderborg-Skibe interneret i Hongkong, herunder ogsaa »Java«, ført af Kaptajn Maibøll (J. Raben: Sønderborg Skipperlaug S. 29). 1880 trak han sig tilbage fra Soen, og da han som Ejer af Skibsparter havde

været interesseret i Rederens Handel, var det kun naturligt, at han fortsatte som Købmand i det Hus, som han overtog den 1. September nævnte Aar. Ejendommen, Nr. 26 i III. Kvarter, i den høje Bjerggade, købtes af Frøken Wilhelmine Amalie Andersen, kostede 14000 Mk., deraf 5000 Mk. for Butiks- og andet Inventar i Forretningen. 8000 Mk. udrededes kontant, og Køberen overtog en første Hypotek paa 1800 Mk. til Kaptajn J. Steffen Birk, mens Resten, 4200 Mk. indførtes som anden Hypotek. I Huset blev der ligesom før drevet Handel med Kolonialvarer, særlig Kaffe.

Familien boede først i Huset Nr. 151, II. Kvarter, i Søndergade. Af et Andragende, som Kaptajn Maybøll indsendte til Komiteen, der var dannet for at hjælpe de skadelidte i Byen efter Stormfloden den 13. November 1872, ses det, at han opgjorde Skaden paa Møbler, Sengetøj og andre Ting i Huset til 55 Daler.

Ogsaa paa anden Maade blev Familien Maibøll i Sønderborg udsat for Overlast paa deres Ejendom, en Skade, der aldrig blev godtgjort. Ved de tyske Troppers Indmarsch i Byen i Juli 1871 pyntede de tysksindede Borgere deres Huse med Grønt, Blomster og Flag, mens Folk, der var tro mod deres danske Fortid, som rimeligt var, forholdt sig passive. Følgerne heraf skildres i »Dyb-bølposten« Nr. 40 af 11. Juli 1871 saaledes: »Mage til Skandale, som den der leveredes af Pøbelen forrige Fredag Nat, efter at Tropperne havde holdt deres Indtog her, erindrer vi ikke at have oplevet i al den Tid, vi har boet i Sønderborg. Begyndende oppe ved Bommen ved Jernstøberiejer Petersen med at slaa Vinduer og Vinduessprosser itu og mange Steder rive Gardinerne ned, fortsattes Excessen hele Byen igennem, hvor der fandtes Folk, som ikke havde deres Huse smykkede«. — Blandt de danske Borgere, som fik deres Lejligheder i større eller mindre Grad ramponerede, nævner Bladet Kaptajn Maibøll som den første. — Disse Begivenheder var ligesom den store Ulykke med Færgebaaden ved Høruphav i frisk Minde i Tiden før 1900. Adskillige danske Familier fra Sønderborg maatte 1871 søge Tilflugt paa Landet; saaledes boede flere af den nævnte Støberiejers Slægtninge i nogen Tid hos Moders Fætter, Mads Madsen paa Kildegaard i Mintebjerg.

Hans Asmus Maibøll, der var Medstifter af Frimurerlogen i Sønderborg, efterlod sig ingen Livsarvinger.

48. **Friedrich Christian Maibøll**, (20.VII A b), sædvanlig kaldt Fritz, født i Sønderborg den 12. November 1842, døbt 27. November, udvandrede efter 1868 til Spanien, hvor han blev gift, boede 1875 i Sevilla, og 1908 i Almonaster (Huelva).

Uddannet som Landmaaler og Ingeniør, var han gennem flere Aar sysselsat ved Bygningen af de nordslesvigske Jernbaner, saaledes 1867-68 ved Strækningen Aabenraa-Rødekro. Under Opholdet i Aabenraa vandt han »Jomfru Fannys« Tillid og fik Indpas i hendes Hjem. Efter Udvandringen vedligeholdte han Forbindelsen med sine danske Venner i Aabenraa, og da han hørte, at Jomfru Fanny havde ondt ved at klare sig, sendte han hende en aarlig Hjælp.

Et Brev, skrevet til Fru Junggreen den 21. Juli 1908 og meddelt i Marie Thomsens Bog »Jomfru Fanny«, viser, at han aldrig glemte deres fælles Veninde, og han underskriver sig som »Deres uforanderlig dansksindede Ven F. Maibøll«.

Den 16. April 1866 bad Fritz Maibøll de tyske Myndigheder om Bestalling som Landmaaler for Hertugdømmet Slesvig, efter at han i Forvejen (den 14. December 1863) havde indsendt et lignende Andragende til den danske Regering. Sønderborg Bys Magistrat oplyste i den Anledning ved en Skrivelse af 7. September 1867, at Fritz Maibøll, f. T. sysselsat ved de nordslesvigske Jernbaneanlæg, er af agtværdig Familie og kendt som en stræbsom og paalidelig ung Mand, der slutter sig nøje til det herværende danske »Parti«, men holder sig fjærn fra agitatorisk Virksomhed. (Sønderborg Bys Arkiv). Hvilket Udfald Ansøgningen fik, vides ikke, men Fr. Maibøll forlod som saa mange andre i hin Tid sin Hjemegn og blev spansk Statsborger.

Et Minde om hans Virke i Hjemstavnens findes i Sønderborg Byplan fra 1862, der er opmaalt af ham, tegnet og litograferet af F. Christiani. Det udmærkede Kort, der bærer Vidne om hans Dygtighed som tyveaarig, er optaget i J. P. Trap »Hertugdømmet Slesvig«, 1864.

49. **Meta Catharina Cæcilia Maibøll**, (20-VII A c), født i Sønderborg den 8. September 1844, døbt 29. September. Gift samme Steds den 27. Marts 1866 med Styrmand **Niels Simon Michelsen**, Søn af Lærer Simon Michelsen og Marie Christine f. Petersen paa Fyn. — Familien boede nogle Aar i Sønderborg, hvor en Søn (Friedrich Matthias) fødtes den 8. Januar 1867.
50. **Anna Sophia Marie Maibøll**, (20-VII A d), født i Sønderborg den 27. August 1847, døbt den 25. September. Gift i Sønderborg den 13. Juli 1874 med Handelsmedhjælper **Nicolai Petersen Bøgh** i Svendborg, Søn af Toldassistent Thomas Bøgh og Marie Margarethe f. Federmann s. Steds, født i Søby paa Ærø den 29. Marts 1833, døbt den 4. August 1834, konf. s. Steds den 11. April 1847.
51. **Christian Hansen Maibøll**, (28-VII B a), født den 8. September 1877 i Aabenraa, døbt 23. September, konf. den 12. Marts 1893 s. Steds, død i Meggerdorf, Bergenhusen Sogn, Slesvig Amt, den 8. Juni 1937.
Kom efter Skoletiden i Urmagerlære og var selvstændig i Varnæs, Tandslet og Graasten. Gift i Varnæs den 26. Januar 1900 med **Jensine Marie Lorenzen**, Datter af Snedkermester Andreas Carstensen Lorenzen og Anne Christine f. Hansen i Øster Højst, født den 18. Marts 1877, døbt 5. April, konf. den 10. April 1892, Bopæl: Store Raadhusgade 14, Sønderborg. (3 Børn: Nr. 58, 59, 60).
52. **Christian Hansen Maibøll**, (29-VII C a), født i Stenholt den 21. September 1863, døbt Ulkebøl den 10. Oktober, død af Tæring den 11. Maj 1877, begr. den 16. Maj.
53. **Anne Marie Maibøll**, (29-VII C b), født i Stenholt den 19. December 1865, døbt 7. Januar 1866, død af Tæring den 5. Sept. 1878, begr. 9. Sept., Ulkebøl.

54. **Maria Christina Maibøll**, (29-VII C c), født i Stenholt den 29. November 1867, døbt 26. December, konf. Ulkebøl Palm. den 30. Marts 1882, udvandrede til Amerika, gift med Farmer **Karl Tiedemann** fra Aabenraa, bosiddende i Detroit, Michigan, U. S. A.
55. **Hans Peter Maibøll**, (29-VII C d), født den 23. August 1869 i Stenholt, døbt 19. September, konf. Ulkebøl Judica (30. Marts) 1884; Bopæl: Tønder, Richtsengade.
Kom efter Konfirmationen i Skomagerlære og nedsatte sig efter Brylluppet i Slægtens Hjemsovn Hørup, hvor Familien boede til 1912. Fik i dette Aar Ansættelse ved Statsbanerne og blev Konduktør med Tønder som Tjenestested. Ved Genforeningen fortsatte han under dansk Styre, men maatte 1922 søge sin Afsked paa Grund af Svagelighed og købte senere Ejendommen i Richtsengade. Guldbryllup 1943.
Gift Notmark den 6. Oktober 1893 med **Kjestic Elisabeth Fogt**, Datter af Kaadner **Hans Fogt** og **Marie Cathrine f. Petersen**, født i Hundslev, Notmark Sogn, den 13. Maj 1868. (1 Barn: Nr. 61).
56. **Jens Peter Maibøll**, (29-VII C e), født i Stenholt den 18. September 1871, døbt Ulkebøl den 8. Oktober, død den 7. Juli 1885, begr. 12. Juli.
57. **Cathrine Marie Maibøll**, (29-VII C f), født i Vollerup den 25. Marts 1873, døbt Ulkebøl 20. April, konf. s. Steds 1887, død i Asserballe den 22. Maj 1918; gift med Murer og Høker **Peter Hansen Rasmussen** (fra Sønderborg), der efter Hustruens Død flyttede til København.
58. **Anne Margretha Maibøll**, (51-VIII A a), født i Varnæs den 3. April 1902, hjemmedøbt den 27. April; gift i Kiel 1922 med **Adolf Grether**, Kiel, Hospitalstrasse 23.
59. **Meta Christina Maibøll**, (51-VIII A b), født i Tandslet den 2. April 1904, viet paa Raadhuset i Odense den 20. December 1924 til Maskinmester **Axel Louis Knudsen**, født i Nyborg den 10. Juli 1899, Søn af Lokomotivfører **Paul Ferdinand Knudsen** og Hustru **Johanne f. Brandt**. — Bopæl 1943: Kastrup Krogen 24, Kastrup, Amager.
60. **Karla Maibøll**, (51-VIII A c), født i Husum den 17. Juni 1914, viet i Sønderborg den 24. September 1938 til Købmand **Helge Lorentsen**, Logumkloster, født i Vamdrup den 7. August 1909, Søn af Stadsdyrlæge **Niels Lorentsen** i Sønderborg (død 1943) og Hustru **Emma f. Jørgensen**.
61. **Christian Maibøll**, (55-VIII B a), født i Hørup den 28. Oktober 1894, død i Agrtrup, Læk Sogn, den 30. Juni 1922; Ligprædiken: Esaias 54,10.
Chr. Maibøll besøgte Seminariet i Tønder og eksamineredes Juli 1919, var i kort Tid Lærer i Drengsted, Døstrup Sogn, derefter i Havikhorst ved Oldesloe (Holsten) og til sidst i Agrtrup.
Gift i Ravsted den 7. Maj 1920 med **Metta Maria Nicolaisen**, Datter af Landmand **Nicolai Peter Nicolaisen** og **Ingeborg f. Hansen** i Bækhus paa Ladelund Mark, Mellemslesvig, født her den 24. December 1899, død 1950 i Sosti (Wassersleben) ved Flensborg. (1 Barn: Nr. 62).

62. **Ingeborg Elisabeth Maibøll**, (61-IX A a), født i Agtrup, Læk Sogn, den 28. Juli 1921, opholdt sig efter Forældrenes Død hos Bedsteforældrene i Sosti og havde i flere Aar Sysselsættelse paa Postkontoret i Flensborg. Gift i Hannover med Husejer **Karl Fedderke**, Hannover, under den anden Verdenskrig Forvaltnings-Officiant i Kiel.



Fig. 1. Høruphav ved Udskiftningen, Anno 1794.

LODSEJERNES NAVNE:

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Jens August Glaser | 16. Claus Hansen | 31. Hans Christensen |
| 2. Jens Thaysens Enke | 17. Math. Sørensen Hell | 32. Thomas Johansen |
| 3. Rasmus Rasmussen | 18. samme | 33. Konrad Thomsen |
| 4. Hans Chr. Hansen (Meier) | 19. Christian Jacobsen | 34. Peter Færgemand |
| 5. Christian Lassen | 20. Laust Beck | 35. Matthias Matzen |
| 6. Chr. Simonsen (Colderup) | 21. Jacob Rasmussen | 36. Christen Knøs |
| 7. Claus Petersen | 22. Peter Erreboe | 37. Præstens Skov |
| 8. Christian Maibøll | 23. Peter Petersen | 38. Jakob Christensen Bonde |
| 9. Rasmus Jørgensen | 24. Peter Ellegaard | |
| 10. Jørgen Hansen Maibøll | 25. Jørgen Thomsen | |
| 11. Hans Chr. Maibøll | 26. Christen Sørensen Hell | |
| 12. Nicolai Petersen Ende | 27. Laust Mohnsens Enke | |
| 13. Thomas Hansen Kaad | 28. Thomas Jørgensen | |
| 14. Daniel Petersen | 29. Christian Nicolaisen | |
| 15. Jørgen Bager | 30. Christian Kock | |

Endvidere fire Parceller østen for Præstens Skov til Christian Lorenzen Moose, Jørgen Bertelsen, Peter Kaad og Anne Cathrine Clausens.

B.

CHRISTEN MAIBØLLS EFTERKOMMERE

(med Plan B.)

6. **Christen Maibøll** (2-III A d), f. ved Høruphav 1712, døbt 25. p. Trin. 13. November, død før den 25. Januar 1737, sikkert omkommet paa Havet. Trol. den 28. Januar 1734 i Hørup Præstegaard med **Karen Jacobsdatter**, der døde 44 Aar gl. 1751, begr. 18. August. (Hun viet Hørup den 24. Nov. 1739 til **Jørgen Jørgensen Bager**, der ligeledes maa være omkommet til Søs) (1 Barn: Nr. 63).
63. **Hans Christensen Maibøll** (6-IV B a), født ved Høruphav 1734, døbt 18. p. Trin., død den 18. August 1820. Sømand ligesom Faderen, til sidst Fisker. Den 16. Februar 1759 købte han det Sted ved Høruphav, der før ejedes af Rasmus Andersen, og skulde som Grundleje betale 1 Rdl. 1 Mk. 14 Sk. d. til Sognepræsten. Den 1. Maj 1776 overlod Hans Chr. Maibøll nogle visse Favne til sin Nabo Paul Petersen og fik i Stedet for et Stykke af Bakken paa den østre Side af Vandrenden. Hans Maibøll skulde som Fæstets Indehaver svare 4 Mk. 9 Sk. lybsk 1782 fik Hinrich Petersen et Stykke af Kaalgaarden, og Afgiften nedsattes derfor til 4 Mk. 1 Sk. (Pr. Arkiv). Den 14. Marts 1803 solgte H. Chr. Maibøll sit Præste-Inderstested ved Høruphav med tre Haver (den søndre, mellemste og Hesses Have kaldet) og et Stykke Land (1 Sk.) til Sønnen Peter for 132 Rdl. Cour. Køberen overtog straks de to sidstnævnte Haver med en Ladebygning i Hesses Have, mens den søndre Have med Stuehuset skulde tilfalde Sønnen efter Faderens Død. Gift 1. Gang Hørup 5. p. Epif. 1759 **Ellen**, Datter af Hans Christensen Pade og Karen ved Høruphav, døbt 12. p. Trin 1735, begr. 12. p. Trin. 1779. Gift 2. Gang Hørup 5. November 1779, **Anne Marie**, Enke efter Kaadner Jens Hansen ved Ulkebøl Kirke, født ca. 1720, begr. 19. p. Trin. 1790. Gift 3. Gang Hørup 22. Januar 1791, **Dorothea**, Enke efter Nicolai Pedersen Ellegaard (Huus) ved Høruphav, Datter af Peter Jørgensen og Maren i Tandselle, Tandslet Sogn, døbt 1744, død den 29. September 1824 hos Sønnen Mathias Nicolaisen Huus i Eskelandstoft. — Se Ane-tavle Nr. 74-75 i! (7 Børn: Nr. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70).
64. **Dødfødt Datter** (63-V B a), begr.. Hørup 25. p. Trin. 1760.

65. **Christian Hansen Maibøll** (63-V B b), født ved Høruphav 1762, døbt 12. p. Trin., død samme Sted den 25. Februar 1828, begr. den 28. Februar. Den 30. April 1787 købte han det Præste-Inderstested, der ejedes af Peter Petersen Kallesen, og skulde foruden en Dags Arbejde i Høsten hvert Aar til 1. Maj svare 1 Rdl. Grundleje til Sognepræsten. 1794 foretoges Udskiftningen for Hørup og Høruphav. Da langt de fleste af Beboerne ved Høruphav var Inderster paa Præstegrund, fik de efter den vedtagne Bestemmelse kun hver en Skæppe Land af Præstegaardens Grund. I dette Øjemed ryddedes en Del af Præstens Skov ved Stranden, og her fik de fleste af dem deres Land udlagt. Disse Jordlodder fik Navn af »Toftene«, og en Del af Beboerne flyttede i de følgende Aar op i deres Tofter, hvorved Byen vandt i Udstrækning; thi tidligere laa Husene alt for meget klinede paa hinanden. Udflytterne fik nogle Frugttræer som Gave fra Hertugen. Chr. Hansen Maibøll byggede i sin nye Toft, og nogle Aar senere bad han om Lov til at opføre et Hus i sin gamle Have. Den 19. September 1799 gav Hertugen ham den ønskede Tilladelse, men ved muligt Salg skulde han give Sognepræsten og Ledelsen af Fattiggassen Forkøbsret, for at de kunde sikre sig mod uheldige Tilflyttere. (C IV Nr. 462, Decretprotokol). Se Kortet fra Udskiftningsaaret 1794!

Chr. H. Maibøll betegnes ved Folketællingen 1803 som Teglværksarbejder, og af Kontraktprotokollen ses det, at han i flere Tilfælde har haft Penge til Gode for Mursten. Han har derfor sikkert arbejdet paa Teglgården ved Lambjerglund, der fra 1785 til 1790 ejedes af Pastor Brolund og senere af Broderen Hans Hansen Maibøll. Gift 1. Gang Hørup 10. September 1786, **K i r s t e n**, Datter af Kaadner Hans Hansen og Anne Marie ved Mintebjerg-hav, døbt Rogate 1763, død den 10. April 1822, begr. 14. 4. Gift 2. Gang Hørup 12. Okt. 1822, **A n n a M a r i e K a a d**, Datter af Gaardejer Christen Jørgensen Kaad og anden Hustru Elsebeth Hansdatter i Maibøllykke, f. i Majbøl den 13. Januar 1773, døbt 17. 1., død den 19. Juli 1830, begr. 23. 7., paa Ophold hos Stedsønnen Christian Christiansen Maibøll.

Anm. i Forloverprotokollen: Christian Hansen Maibøll ved Hørup, som den 23. August 1822 lod beskikke Forlovere for sig og Metta Katharina Lavstes samme Steds, anmelder, førend der endnu begyndes med Tillysningen, at han og hun havde besluttet at ophæve den indgaaede Forbindelse. Ved hans Død har Pastor Schwensen skrevet følgende: Var i den første Del af sin Levetid en ordentlig og meget arbejdsom Mand, men faldt i de sidste Aar til Drukkenskab. Mandagen sidstleden gik han, uden at opvække Mistanke imod sig, i sin Huggelade, hvor Konen kort efter søgte ham, og fandt ham, som havde hængt sig, død. — Paa Ophold hos Sønnen Chr. Chr. M. (7 Børn: Nr. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77).

66. **Hans Hansen Maibøll** (63-V B c), født ved Høruphav 1764, døbt 3. Adv., død paa Teglgården ved Lambjerglund den 9. Februar 1831, begr. 13. 2.

Ved Faderens tredie Vielse 1791 var han i Tjeneste hos Overskovfoged Erik Christensen i Sønderskoven og udnævntes nogle Aar senere til Skovfoged

i Lambjerg Indtægt, en Stilling, som han varetog til sin Død. Den 29. September 1791 købte Hans Hansen Maibøll af Provst Brolund i Hørup et Beboelseshus af den gamle Teglgaard ved Lambjerglund med to Sk. hart. Land. Ejendommen kaldtes Teglgaarden og kostede 385 Rdl. sl. holst. Courant. Desuden skulde Køberen aarlig til Mortensdag betale 8 Rdl. til Byerne Lambjerg og Lambjergskov for Landet, til Byen Klinting, der hidtil havde haft Ret

Christian Maibøll

Young Christian Maibøll

Christian Laurin Maibøll

H. Maibøll

Fig. 2. 4 Slægtled i Underskifter. Nr. 65, 72, 86 og 110.

til Lergravning, 2 Rdl. 32 Sk. aarlig, og paa Jørgen Christensens Gaard i Lambjergskov skulde han hjælpe med en Le i Høsten. — Ved Udskiftningen 1794 i Lambjerg og Lambjergskov fik han godt to Tønder Land ved Stranden syd for Lund. — Da Hans Petersen Klev ved Høruphav 1812 blev erklæret fallit, købte Hans Maibøll dennes Præste-Inderstedet, der før havde været i Slægtens Eje (se Nr. 63 og 70), og overlod det tre Aar senere til Svigersønnen Esben Maibøll (se Nr. 14). Gift 1. Gang Tandslet den 18. Juni 1791, Ellen, Datter af Gaardejer Jørgen Christensen og Dorothea Jacobsdatter i Mjang (senere Tomhave), døbt Hørup 17. p. Trin. (11. Okt.) 1767, død den 13. Februar 1812, begr. 19. 2. Gift 2. Gang Hørup 23. Maj 1812, Anna Katha-

r i n e, Datter af Kapellani-Inderste Anders Jørgensen Kurvmænd (Stamfader til Familien Hovlykke) og Anne Marie i Eskelandstoft paa Hørup Mark, født i Lambjergskov den 1. September 1768, døbt 4. 9., død hos Svogeren Mathias Nicolaisen Huus i Eskelandstoft den 24. Aug. 1832, begr. 28. 8. (5 Børn: Nr. 78, 79, 80, 81, 82).

67. **Jørgen Hansen Maibøll**, (63-V B d), født ved Høruphav 1766, hjemmedøbt den 15. August, omkom paa Havet ca. 1806.

Den 27. December 1792 købte han Søren Sørensen Becks Præste-Indersted ved Høruphav for 40 Rdl. og betalte straks 24 Rdl. Sælgeren forbeholdt sig to Fag til Aftægt. Den aarlige Grundleje til Præsten var 2 Rdl. og en Hostdag eller Penge, som Præsten synes (Pr. Arkiv). Ved Udskiftningen fik han 1 Sk. Land i Fredemarken, desuden for Sandgrøften og slet Land til Godtgørelse af Jakob Christensen Bonde i Kvantitet 10 Kvadratroder. Den 11. Maj 1812 solgte Enken Stedet for 228 Rdl. sl. holst. Cour. til Hans Christian Hansen Gram. — Jørgen Maibøll var Sømand og aftjente sin Værnepligt som Orlogsmatros. Efter Trolovelsen den 21. Juli 1794 blev han tagen til Orlog, og Vielsen fandt derfor først Sted den 8. November samme Aar.

Hans Hustru **L i s b e t h**, Datter af Kaadner Peter Hansen og Maren i Aborg, Brahesborg Stavn (Fyn), var født 1765 og døde ved Høruphav den 17. Sept. 1825, begr. den 21. 9. Hendes Søn, **P e t e r C h r i s t i a n s e n**, født paa Fyn 1787, konf. Hørup 1803, 16 Aar 3 Md. gl., omkom paa Havet nogen Tid efter Stedfaderen. (1 Barn: Nr. 83).

68. **Cathrine Maibøll**, (63-V B e), født ved Høruphav den 2. August 1769, døbt 11. p. Trin. (6. 8.), død den 19. December 1846, begr. den 26. Dec., gift Hørup den 28. Okt. 1817 med Enkemand **H a n s C h r i s t i a n H a n s e n M e i e r**, Præste-Inderste og Skomager ved Høruphav, født 1766 i Kolding, død som Aftægtsmand paa Ohle Ohlsens Sted den 20. December 1846 (otte Timer efter Hustruen) og nedsattes i samme Grav. Han kom 1792 til Als og levede fra 29. Juni 1793 til 7. April 1817 i barnløst Ægteskab med Anna, Datter af Skipper Thomas Carstensen og Ellen ved Høruphav, døbt den 28. Marts 1753.
69. **Peder Hansen Maibøll**, (63-V B f), født ved Høruphav den 22. September 1771, døbt samme Dag (17. p. Trin.), død 1772, begr. Exaudi.
70. **Peder Hansen Maibøll**, (63-V B g), født ved Høruphav den 18. September 1777, døbt den 21. September (17. p. Trin.), død den 14. April 1836, begr. den 20. April. Om hans Dod har Pastor Schwensen skrevet følgende i Hørup Kirkebog: »Af Tegn paa Hovedet slutter man, at en Rørelse haver bragt ham til at falde. Muligen ogsaa, at Redskaberne til Steenklovning ere faldne ham paa Hovedet. Da han den 14. April sidstleden vilde gaa hjem fra Kekenis, hvor han havde kløvet Steen, faldt han i en Grøft med noget Vand, hvor man fandt ham død og bragte ham ind i et Hus paa Skovby Mark, hvorfra man som Lig bragte ham til Mintebjerghav«. — Ved Folketællingen 1803 var Peter Maibøll i Tjeneste paa Majbølgaard. Samme Aar overtog han en Del af Faderens Ejendom ved Høruphav (se Nr. 63!), men mageskiftede den 2. Marts 1805 med

Hans Petersen Klevs Kaad ved Mintebjerghav, der vurderedes til 720 Rdl. Senere arvede han Svigerfaderens Sted ved Høruphav, men overlod det den 16. Juli 1827 til Brødersønnen Jørgen Christiansen Maibøll for 115 Rdl. Cour. eller 184 Rbd. Sølvmont; Køberen forpligtede sig til at respektere den Overenskomst vedrørende et Stykke Land, som den 10. November 1796 blev truffet mellem Peter Kaad, Chr. L. Kræmer og Hans Bendixen. Den 19. Oktober 1827 solgte Peter Maibøll Kaadet ved Mintebjerghav til Jørgen Hansen Nicolaisen og levede de sidste Aar som Opholdsmand. Gift Hørup den 7. April 1804, *Helene Elisabeth Kræmer*, Datter af Præste-Inderste og Fisker Christen Lorentzen Kræmer (sædvanlig kaldt Moose) og Katharine Madsdatter ved Høruphav, født i Asserballeskov omtrent 1777, død den 18. Marts 1832, begr. 21. Marts, efter Angivelse 55 Aar gammel. (1 Barn: Nr. 84).

71. **Hans Christiansen Maibøll** (65-VI F a), født ved Høruphav den 27. December 1786, døbt den 31. December, død 1788, begravet den 21. December, 4. Advent.
72. **Hans Christiansen Maibøll**, (65-VI F b), født ved Høruphav den 18. Oktober 1789, døbt samme Dag (19. p. Trin), død paa Ulkebøl-Sten den 8. Januar 1843, begravet den 13. Januar. Kapellani-Inderste ved Hørup Kirke, senere Kaadner og Skræddermester paa Ulkebøl Sten. Den 6. Maj 1815 købte han Svigermoderens Hus med Have i Hørup for 100 Rdl. Cour. eller 160 Rbd. S. M. Den 23. Februar 1818 solgtes dette Sted til Jacob Jacobsen Møller for 290 Rdl. Cour. Svigermoderen, der i Mellemtiden var flyttet til Datteren i Mjang, skulde have den i 1815 fastsatte Aftægt og Bolig (3 Fag). Den 1. April 1818 flyttede Hans Chr. Maibøll til Ulkebøl Sten, hvor han havde købt det Kaad, der fra 1797 til 1817 ejedes af Hustruens Moster Sophie Marie og hendes Mand Peter Hansen.

Hans Christiansen Maibøll havde faaet sin Skolegang i Hørup, hvor Børnene dengang undervistes af Degn Lorents Lassen, der var kendt som en samvittighedsfuld Mand i sin Gerning og en for den Tid duelig Lærer. Oldefader var derfor en veloplyst Mand, der som den første i Byen holdt Avis sammen med de to Naboer, Peter Petersen Schmidt (gift med Anne Kirstine Hammer, en Kusine til H. P. Hanssens Moder) og Dannebrogsmænd Jørgen Iversen i Bjørnemose (gift med Anne Helene Hammer, H. P. Hanssens Moders Moster og Enke efter Lærer Mathias Ottens Friis i Elstrup). Tilskyndelsen hertil fik de vel nok af Pastor Krog-Meyer, der ved en større Udvidelse af Præstegaardshaven i Trediverne gav Stødet til, at Oldefader plantede Linden og Elmen paa hver sin Side af Vejen syd for Huset, hvor de to store Træer med deres mægtige Kroner helt til 1918 dannede en smuk, naturlig Æreport. Elmen, hvis Stamme var mindst to Meter i Omfang, maatte da vige og gøre Nytte som Gavntræ og Brænde. Linden fik i sin første Tid en ret ublid Medfart, idet nogle lystige Gæster, der sent om Natten vendte hjem fra et Bryllup i Vollerup, havde rykket den op og sat den hen for Døren. — Om Hans Chr. Maibøll vides ellers, at han i den travleste Tid maatte arbejde med Læredreng og et Par Svende, deriblandt Svogeren Hans Thomasen (Nr. 76). Gift i Hørup den 25. Oktober 1814 med *Anne Marie*, Datter af Væver og Kapellani-Inderste

Jens Christensen (Kaad) og Anne Margrethe, født ved Hørup Kirke den 23. November 1784, døbt 23. November (1. Adv.), død paa Ulkebøl Sten den 15. Januar 1843 (en Uge efter Manden), begr. 22. Januar. — I den Kirkebog der opbevares i Præstegaarden, har Pastor Krog-Meyer skrevet følgende: »Under hendes Mands Sygeleje havde hun ved at pleje ham paadraget sig en Forkølelse, der gik over til en heftig Brystinflammation, der efter nogle Dages Forløb bragte hende i Graven«. (2 Børn: Nr. 85, 86).

ULKEBØL STEN GENNEM 250 AAR.

VED at sammenholde de Oplysninger, der findes i Kirkebøgerne, med Jordebøger fra Tiden mellem 1700 og 1800, Fæstesager, Register i Amtstuearkivet, Degnen Paul Hammers Fortegnelse over Altergæster 1721 (Acta C III 6 Nr. 569), et Sognemandtal fra 1737 (Acta C III 6, Nr. 570), et Taksations-Instrument fra 1754 (Acta C III 1, Nr. 175) og de originale Kontrakter i Familiearkivet kan der faas en nogenlunde fuldstændig Liste over Kaadnerne paa Ulkebøl Sten tilbage til Slutningen af det syttende Aarhundrede. Paa Stenen fandtes allerede dengang tre kgl. Kaad, af hvilket det ene laa i det saakaldte Hussted, hvor Jacob Jacobsen i 1942 byggede sit nye, store Værksted. De to andre staar paa deres gamle Plads nord for Vejen og ejes 1943 af Peter Maibøll og Hans Jørgensen.

Stenen, der fra gammel Tid hørte under Rønhaves Len, nævnes allerede 1693, da Anders Hansen og Synned lod deres Søn Jørgen døbe. Oculi 1694 blev *Peder Johansen* (ogsaa kaldt *Peder Jyde*) viet til *Elsabe* fra Stenen, der maaske var en Datter af den *Lauritz Pedersen*, der døde 1721, 84 Aar gammel. *Jørgen Pedersen Kock* overtog Stedet 1715 og havde det endnu 1734, men nogle Aar senere var Kaadet delt og ejedes af *Christen Markussen* (eller *Marquardsen*) og Snedkermester *Nicolai Sørensen*. Sidstnævntes Enke *Mette Nicolais* (død den 8. Januar 1786) blev 1750 gift med *Hans Pedersen Møller* (død paa Stenen den 10. December 1771). I Følge C IV Nr. 455 ejedes den anden Halvdel omkring 1750 af *Karen*, Enke efter Kaadner *Hans Frederiksen*. 1754 var der igen kun en Ejer, *Christen Christensen*. (Se Anetavle 74-75 c!) Huset vurderedes til 252 Mk., mens Besætningen, 2 Faar og 3 Lam, var

bogført med 4 Mk. Christen Christensens Søn *Christian Peter Christensen* købte den 28. Juli 1797 en Byggegrund af Grubbemøller Hans Juhler i Mølby og solgte den 12. Januar 1798 den østre Halvdel af Kaaedet for 300 Rdl. til Sømand *Samuel Hammer*. Maaske har Chr. P. Christensen ogsaa været Sælger, da *Christian Jensen* den 4. September



Fig. 3. Ulkebøl Sten set fra Præstegaardshaven 1910.

1788 købte den vestre Halvdel. Christian Jensen overlod den 10. April 1797 sit halve Kaaed til Samuel Hammers Svoger *Peter Hansen*, efter hvis Død 1817 Enken Sophie Marie solgte Stedet til *Hans Christiansen Maibøll*, der var gift med hendes Søsterdatter. I Kontrakten af 10. Marts 1818 var der truffet Aftale om en Købesum paa 421 Rdl. Grovcourant eller 673 Rbd. 57 ³/₅ Skil. Sølv mønt, af hvilke de 291 Rdl. skulde betales ved Overtagelsen den 1. April. Endvidere skulde Køberen sørge for Forrentningen af 130 Rdl. Cour. protokolleret Gæld, deraf 80 Rdl. til Christen Christensen paa Kværs Ladegaards Mark og 50 Rdl. til Degneenken Louise Ebeling i Augustenborg. Desuden skulde der ydes Aftægt til Sophie Marie Hansen: fri Bolig i Stedets Aftægt, der vedligeholdes af Køberen, to Stykker Kaaljord med Frugttrær,

aarlig 2 Sk. Rug, 2 Sk. Byg, 1 Sk. Boghvede, 2 Pund Sommersmør, 2 Pund Vintersmør, fri Brødbagning og Tørring af Korn, fri Adgang til Brønd og Bagehus, endvidere Opvartning, Vask, Bagning og øvrige Tjenesteydelser, naar hun paa Grund af Alder og Sygdom trænger dertil. — Om Brønden hedder det, at den er fælles for det hele Kaad, men samtidig ogsaa for Naboen Ernst Hinrichsen. De aarlige Høstdage paa Brocks Gaard bortfaldt ved Udskiftningen, da Gaardens Ejer fik en Godtgørelse. Ved Udskiftningen blev der tillagt det hele Kaad to Lykker ved Stien fra den saakaldte Søgaard ved Kirken til Fjorden. H. Chr. Maibølls Lykke laa nærmest Maderne, og ved Stormfloden 1872 oversvømmedes den nordlige Trediedel af Marken. Lykken solgtes efter 1920 til Hans Chr. Petersen paa Søgaarden.

Hans Chr. Maibøll skulde i 1839 ligesom Naboen *Peter P. Schmidt* udrede følgende Afgifter: Contribution 16 Skil., Skrivepenge 4 Sk., Rejsepenge 1 Sk., Jordebogsafgifter og Tjenestepenge 1 Mk. 32¼ Sk., Skrivepenge 1 Sk., Amtsforvalterpenge 1½ Sk., Fysikatpenge ½ Sk., Tjenesteydelser tilsammen tre Dage paa Rønhave og fire Dage paa Sønderborg Slot. 1855 afløstes de tre Dages Tjeneste paa Rønhave med en aarlig Afgift paa 1 Rdl. R. M.

Kaadets anden Halvdel ejedes, som før nævnt, af Sømand *Samuel Hammer*, en Broder til Degn og Skolelærer Hans Jørgen Hammer. Samuel Hammer, hvis Hustru var en Søster til Naboen Peter Hansen, foretog mange og lange Rejser. Omsider blev han Styrmand og fik under Krigen 1807 af Rederiet overdraget Hvervet som Skibsfører, fordi Kaptajnen under de vanskelige Forhold ikke ønskede at fortsætte. Hammers Skib blev imidlertid paa Nordhavet kapret af Englænderne. Han fik en Prisevagt paa tre Mand om Bord, og der gaves ham samtidig Ordre til at sætte Kursen mod den nærmeste engelske Havn. Til alt Held var Skibet godt forsynet med Fødevarer, Øl, Brændevin og Vin, saa Englænderne snart sad bænket ved et veldækket Bord, og da de uvelkomne Gæster var døddrukne, satte Kaptajnen Kursen mod den nærmeste norske Havn og naaede den i god Behold. Englænderne var ikke lidet overraskede, da de kom i dansk Fangenskab, men Hammer fik ogsaa paa anden Maade et godt Udbytte af sin farefulde Rejse, idet Rederen forhøjede Lønnen med et større Beløb, fordi han havde bjerget den værdifulde Ladning. Efter Hjemkomsten byggede Ham-

mer, der hidtil havde boet i Husets østre Del, et nyt Kaad paa Grunden nord for det gamle. Hammers Del af Kaadet brugtes senere som Af-tægt, der efter den kortfattede Beskrivelse i Kontrakten af 1818 maa have haft samme Grundplan med Stue, Alkover, Køkken, lille Kammer og Spisekammer, som den endnu var bevaret helt til 1924, da Peter



Fig. 4. Ejendommen paa Ulkebøl Sten 1920.

Maibøll foretog sin første Ombygning. Dette Kaad har siden 1800 haft følgende Ejere: Samuel Hammer, Peter Petersen Schmidt (Svigersøn), Peter Jacobsen (Svigersøn), Snedkermester Peter Jacobsen (Søn), 1942 Jacob Jacobsen (Søn).

Kaadet mod Vest havde følgende Ejere: Ernst Godelykke (Golck) omkring 1700, Hinrich Ernst, Ernst Hinrichsen, Hans Christensen Kyd (død 1822); Stedet nedbrudt. Paa Kaadet mod Øst boede følgende: Anders Hansen (nævnt 1693) Niels Rasmussen, Rasmus Nielsen

(Søn), Christian Rasmussen (Søn), Peter Clausen (Svigersøn), Jens Peter Jørgensen (Lærer i Ulkebøl og Kær) fra 1831 til 1846, Christian Hansen og dennes Enke Dorothea, Christian Fr. Jørgensen, Hans Jørgensen (1943).

73. **Christian Christiansen Maibøll**, (65-VI F c), født ved Høruphav den 27. Juni 1792, døbt den 1. Juli (4. p. Trin.), død samme Steds den 22. Juli 1868, begr. den 26. Juli, paa Ophold hos Svigersønnen. Gift 1. Gang Hørup den 25. Oktober 1821 med **A n n a**, Datter af Gaardejer og Synsmand Jørgen Jørgensen og Anne Marie i Tørvebæk, Sønderby, Kegnæs Sogn, født den 2. Januar 1791, døbt 9. Januar, død den 6. Januar 1836, begr. 10. Januar. Gift 2. Gang Hørup den 27. Oktober 1836 med **K i r s t e n**, Datter af Inderste Peter Christensen og Kirsten Kaad ved Hørup Kirke, født den 4. April 1788. døbt 6. April, død den 5. December 1851, begr. 10. December.

Chr. Chr. M., der var Præste-Inderste og Murer, overtog Faderens Sted og solgte det den 17. Marts 1857 til Svigersønnen. (1 Barn: Nr. 87).

74. **Ellen Maibøll**, (65-VI F d), født ved Høruphav den 3. Oktober 1795, døbt den 4. Oktober (18. p. Trin.), død i Skovby, Lysabild Sogn, den 11. Marts 1879, begr. 15. Marts. Gift 1. Gang Hørup den 6. Oktober 1821 med Daglejer **A n d e r s B o n d e s e n** ved Høruphav, Søn af Bonde Bertelsen og Ellen i Oksbøl By, Aal Sogn, Ribe Amt, døbt den 5. Februar 1792, død den 16. Oktober 1834, begr. 21. Oktober, (to Børn: Christian, født 3. December, død 17. December 1821, og Kirstin, født 27. November 1828, død 18. April 1829). Gift 2. Gang Lysabild den 6. August 1843 med Enkemand og Smedemester **N i c o l a i L a u s e n** i Skovby, der døde som Aftægtsmand den 20. Oktober 1863, 69 Aar 9 Maaneder gammel. (Ingen Børn).

75. **Jørgen Christiansen Maibøll**, (65-VI F e), født ved Høruphav den 1. Januar 1798, døbt samme Dag, død den 2. Maj 1881 hos Svigersønnen Hans Andersen i Østerby, Kegnæs, begr. 6. Maj.

Jørgen, der var Daglejer og Præste-Inderste, overtog 1827 Farbroderens Hus med Have ved Høruphav (se Nr. 70), som han efter Hustruens Død solgte til Peter Petersen Danielsen. Gift Hørup den 12. Juli 1823 med **A n n e D o r o t h e a**, Datter af Parcelist Christen Hansen og Anna Katharina f. Moldt i Vesterkobbøl, Kegnæs, født den 8. Juni 1795 i Grønmark, døbt 14. Juni; død den 27. Maj 1879 ved Høruphav. (7 Børn: Nr. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94).

76. **Anne Marie Maibøll**, (65-VI F f), født ved Høruphav den 5. August 1802, døbt den 8. August, gift Hørup den 6. Oktober 1827 med Skræddersvend **H a n s T h o m a s e n**, født omtrent 1802 i Bregninge, Ærø, Søn af Kaadner Thomas Christensen. De flyttede efter Brylluppet til Ærø for at overtage Svigerfaderens Kaad. Hans Thomasen arbejdede om Vinteren som Skræddersvend i Ulkebøl, sikkert hos Svogeren H. Chr. Maibøll, mens han i Sommeren 1825 var i Tjeneste

hos Gaardejer Jakob Bonde, i Sommeren 1826 hos Gaardejer Jørgen Andersen, begge Hørup.

77. **Peter Christiansen Maibøll**, (65-VI F g), født ved Høruphav den 24. Februar 1805, døbt 3. Marts. død den 8. April 1806, begr. 13. April.
78. **Ellen Maibøll**, (66-VI G a), født paa Teglgaarden, Hørup Sogn, den 8. Februar 1792, gift med Esben Maibøll. — Se Nr. 13.
79. **Jørgen Hansen Maibøll**, (66-VI G b), født paa Teglgaarden i Hørup Sogn den 30. Marts 1793, døbt 1. April, konf. 1809, død i Faarhus, Øster Løgum Sogn, den 29. Januar 1828, begr. 3. Februar. Gift Ulkebøl den 19. Juni 1813 med **Kirstine**, Datter af Parcellist Peter Madsen og første Hustru Dorothea Elisabeth i Stenholt, Ulkebøl Sogn, født den 17. Marts 1794, døbt 19. Marts. Ægteskabet opløstes, og Kirstine blev den 3. Maj 1825 i Egvad viet til Skomager **Hans Christensen Hansen**, Søn af Skomager Hans Christensen Hansen i Stokkeby, Rise Sogn, Ærø.

Jørgen Maibøll, der ved Skiftet efter Heinrich Jensen i Mølby den 5. Juli 1815 var fraværende som Soldat, havde den 4. Marts samme Aar solgt det Parcelsted i Stenholt, som han overtog efter Svigerfaderen, for 890 Rdl. Cour. eller 1424 Rbdl. Sølvmont til Esben Hansen Maibøll (se Nr. 13) fra Høruphav. Esben betalte straks 144 Rdl. og overtog desuden en Gæld paa 100 Rdl. til fyrstelig Kusk Andreas Andersen, Augustenborg, og 50 Rdl. til Skovfoged Hans Maibøll, Lambjerglund (se Nr. 66). Peter Madsens Enke, der var gift i Vollerup, skulde have følgende aarlige Aftægtsyndelse: 1 Td. Rug, 1 Td. Byg, 2 Sk. Boghvedegryn, 1 Lispund røget Flæsk, 16 Pund Smør og endelig til Slagtetiden et godt Lam med Uld. — 1814 havde Jørgen Maibøll aftalt et Mageskifte med Inderste Hans Christiansen Indkild ved Ulkebøl Kirke, men da Hustruen som Kaadets rette Arving var imod, nægtede Hertugen den 28. November samme Aar at stadfæste denne Byttehandel. (Decretprotokol C IV Nr. 465). Efter Salget i 1815 flyttede Jørgen til Høruphav, hvor han fik Esbens Sted (Se Nr. 66).

Jørgen Maibøll, en fremmed Arbejder, kom den 28. Januar 1828 om Aftenen fra Aabenraa til Landevejskroen Faarhus i Øster Løgum Sogn, hvor han blev syg og Dagen efter pludselig afgik ved Døden. (1 Barn: Nr. 95).

80. **Dorothea Maibøll**, (66-VI G c), født paa Teglgaarden, Hørup Sogn, den 10. Februar 1796, døbt den 14. Februar, død i Asserballe den 29. November 1854, begr. 7. December. Gift 1. Gang Kegnæs den 23. September 1815 med Smed, senere Parcellist paa Hjortholm, **Andreas Lorenzen**, Søn af Kaadner Lorenz Hansen og Elisabeth Lorenzen i Taskland, Lysabild Sogn, døbt 1. p. Trin. 1786 (18. 6.), død paa Kegnæs den 5. Juli 1840, efterladende en Søn Lorenz Lorenzen. Gift 2. Gang Asserballe den 20. Juli 1844 med Enkemand, Gaardejer og Smed **Peter Jørgensen Schmidt** i Asserballe, Søn af Gaardejer Jørgen Pedersen Schmidt (død 1844, 91 Aar gl.) og Maria Jacobsdatter i Asserballe, født 1782, døbt den 26. Maj, død som Kaadner og Smed i Asserballe den 30. November 1856, begr. 7. December. Hans første Hustru Anne Kirstine døde 47 Aar gammel den 2. Marts 1839, begr. 10. Marts.

81. **Hans Hansen Maibøll**, 66-VI G d), født paa Teglgaarden, Hørup Sogn, den 22. Maj 1797, døbt 25. Maj, død i Ulkebøl den 9. Juli 1854.

Uddannet ved Land- og Skovbrug, 1814 som Tjenestekarl til Ulkebøl, fra 1820 Kaadner i Lundehave, senere Faderens Eftermand som Skovfoged, fra 1833 til sin Død Gaardejer i Ulkebøl, i flere Aar Tolvmænd og Skoleforstander. Den 31. Juli 1820 købte han et stort Kaad i Lambjerglund af Nicolai Hinrichsens Enke Anne Cathrine. Stedet ejedes fra 1795 til 1807 af hendes Svigerfader Hinrich Mohnsen, der 1798 købte 8 Td. af Claus Petersen paa Lambjerglund. Mikkelsdag 1933 flyttede Hans Maibøll til Ulkebøl for at overtage den Gaard, som Moders Morbroder Jørgen Madsen fra Mintebjerg den 21. April 1829 havde købt af H. P. Hanssens Morfader Hans Christian Andresen, hvis Forfædre tilbage til det syttende Aarhundrede i mindst fem Slægtled havde siddet paa samme Gaard. (Ejer 1943: Jørgen Jacobsen). Gift 1. Gang Hørup den 6. Juli 1821 med **A n n e M a r i e**, Datter af Selvejrbonde Andreas Christensen og Anne Cathrine paa Sarupgaard, Lysabild Sogn, født den 14. Maj 1801, døbt Jubilate, død i Barselseng den 16. August 1822, begr. Hørup den 20. August. Gift 2. Gang Hørup den 21. Marts 1823 med **K a t h a r i n a M a r i a**, Datter af Gaardejer Christen Jørgensen Kock og Maren f. Lassen i Tornemose (Hørup), født den 17. Juni 1804, døbt den 24. Juni, død i Ulkebøl den 8. August 1883, begr. 12. August.

Den 28. Januar 1823 gjorde H. Maibøll Udsigelse til sin eneste Datter (Ellen) af første Ægteskab: 480 Rbdl. Sølvmonet, deraf 80 Rdl. for Moderens Tøj, endvidere to fuldstændige Senge, to Kister, et lille Egetræs Chatol, et Egetræs Klædeskab, og et Egetræs Skrin, naar hun blev myndig eller, hvis hun blev gift før; de 480 Rdl. skulde efter hendes 16. Aar forrentes med 3½ pCt. (3 Børn: Nr. 96, 97, 98).

82. **Christian Hansen Maibøll**, (66-VI G e), født paa Teglgaarden, Hørup Sogn, den 29. September 1798, døbt den 30. September, døde til Søs i Efteraaret 1837.

Chr. H. Maibøll, Præste-Inderste og Matros ved Høruphav, købte den 27. Juni 1824 Peter Lorenz Thiesens Bonde-Inderstested, som Arvingerne den 7. April 1839 afhændede til Andreas Andresen for 355 Rdl. Cour. Desuden paatog Køberen sig Enkens Forpligtelser (Aftægt) overfor den tidligere Ejer. Ved fremtidigt Salg havde Ejeren af Hans Christian Kocks Gaard Forkøbsret. Gift 1. Gang Hørup den 8. Oktober 1824 med **A n n e M a r i e**, Datter af Kaadner Niels Jensen og Sille i Lambjergskov, født den 27. Marts 1804, døbt 29. Marts. Ægteskabet opløstes ifølge Sønderherreds Tingsdom af 6. Juni 1827. Om Grunden meddeles følgende i Daabsregistret 1827: Anne Marie, Chr. H. Maibølls Hustru ved Høruphav, drog for flere Maanedes siden i Mandens Fraværelse bort med Fisker og Skomager Rasmus Ludvig Nilmann; hun kom i forrige Uge tilbage med et Barn og opholder sig indtil videre hos Faderen i Lambjergskov. Barnet, der efter Angivelse var født i Hjordkær Sogn den 24. Februar, fik ved Daaben den 21. Marts Navnet Sille Marie Nilmann.

- Familien Nilmann boede ved Folketællingen 1860 i Sognets Fattighus. Gift 2. Gang Hørup den 19. December 1827 med Sille Kathrine, sidst i Tjeneste paa Hørup Mølle, Datter af afdøde Kaadner Peter Rasmussen og Sille Marie Jørgens i Ertebjerg, Tandslet Sogn, født den 7. Februar 1804, døbt den 12. Februar, død den 11. April 1871 (Astma), begr. 14. April. Aftægtskone hos Inderste Jørgen Kaad ved Høruphav. (4 Børn: Nr. 99, 100, 101, 102).
83. **Ellen Maibøll**, (67-VI H a), født ved Høruphav den 29. September 1802, døbt 3. Oktober; hendes Datter Kirstine Marie Maibøll (Barnefader: Fætterten, Matros Chr. H. Maibøll, Nr. 82), født ved Høruphav den 18. December 1824, døbt 19. December, død den 14. April 1825 (Røde Hunde), begr. 17. April. Gift med (trol. Hørup 3. Juni 1826, viet Lysabild 15. Juli s. A.) Kaadner Hans Christian Nymand, Søn af Kaadner Peter Nymand i Nypøl, født den 2. Maj 1788, døbt Cantate. Han var først gift med Kirstine Marie, Datter af Jens Nissen i Lysabild, død 38 Aar gl. den 29. Januar 1826. Familien flyttede 1829 til Stokkeby (Rise Sogn), Æro.
84. **Christian Petersen Maibøll**, (70-VI I a), født ved Mintebjerghav den 2. Januar 1815, døbt 8. Januar, død paa Kegnæshøj den 7. November 1874 (Slagtilfælde), begr. 11. November. Gift Hørup den 4. Marts 1838 med Marie Kirstine, Datter af Inderste Claus Petersen (Errebøe) og Kathrine ved Høruphav, født den 1. Juli 1815, døbt 9. Juli, død paa Kegnæs den 13. Decbr. 1898. Chr. P. Maibøll, Sømand (Styrmand) ved Høruphav, senere Lods paa Kegnæshøj, overtog den 9. Marts 1843 Svigerfaderens Sted ved Høruphav, der tidligere havde været i Slægtens Eje (se Nr. 2). 1859, da han laante 100 Rdl. af Pastor Mumsen i Flensborg (for Sottrup), var Familien flyttet til Kegnæs, men Huset ved Høruphav solgtes først efter hans Død til Fisker Thomas Johansen Thomsen (19. April 1876). (6 Børn: Nr. 103, 104, 105, 106, 107, 108).
85. **Anne Marie Grethe Maibøll**, (72-VII D a), født ved Hørup Kirke den 12. December 1815, døbt den 17. December, død i Sønderborg den 7. Marts 1889. Gift Ulkebøl den 17. Marts 1850 med Jens Clausen Lauritzen, Købmand og Gæstgiver i Sønderborg (Arnkilsgade), Søn af Chresten Lauritzen og Marie Cathrine f. Bager i Marstal, født i Ommel 1815, død i Sønderborg den 18. Juni 1896. — To Børn: 1. Christian Peter Clausen Lauritzen, født i Sønderborg den 12. Maj 1851, døbt 1. Juni, opterede for Danmark og døde da han aftjente sin Værnepligt. — 2. Marie Catharina Lauritzen, født den 6. November 1853, døbt 27. November, ejede en Modepyntforretning og døde i Sønderborg den 23. Februar 1894.
86. **Christian Hansen Maibøll**, (72-VII D b), født paa Ulkebøl Sten den 14. December 1819, døbt 26. December, konf. Palm. 1835 (særdeles gode Kundskaber), død den 25. December 1887, begr. 30. December. Gift i Ulkebøl den 2. April 1848 med Mette Marie Bruun, Datter af Husmand Christian Christensen Bruun og Anne Kirstine i Kær, født den 26. Marts 1820 (efter Kirkebogen den 20. Marts?) døbt Ulkebøl 30. Marts, konf. 1834 (meget gode Kundskaber),

død den 12. Maj 1904 paa Ulkebøl Sten, begr. 18. Maj. (3 Born: Nr. 109, 110, 111).

Christian Hansen Maibøll havde efter Konfirmationen Plads paa flere Gaarde i Ulkebøl Nørremark. 1842-43 aftjente han sin Værnepligt og var hjemme paa Orlov til Forældrenes Begravelse i Januar 1843. Efter Hjemsendelsen overtog han Ejendommen paa Stenen ved Kontrakt af 23. November 1843. Af Købesummen paa 210 Rdl. Cour. eller 336 Rbdl. Sølvmønt var de 50 Rdl. Forældrenes Gæld, de 80 Rdl. egen Arvepart, og de sidste 80 Rdl. skulde han udrede til Søsteren i Sønderborg, der kvitterede for Beløbet den 9. Februar 1852. Fæstebrevet, udstedt i Augustenborg den 17. December 1843, bærer Hertug Christian Augusts Underskrift. Det betaltes ligesom i 1818, med 1 Rdl. 28½ Skil., mens Omkostningerne var 1 Rdl. 32 Skil. sl. holst. Cour. — Chr. H. Maibøll lejede den 22. Marts 1856 den femte Parcel af Degnefondslandet i Bølkemose for et Tidsrum af ti Aar mod en aarlig Afgift af 18 Mk. 28 Skil. Den 25. November 1873 traf han Aftale med Sognepræsten om Leje af godt 5. Sk. Land paa Rævehøj, i umiddelbar Nærhed af det østre Kaad paa Stenen, foreløbig for ni Aar; Afgiften var 14 Daler 19 Groschen aarlig, og Kontrakten fornyedes med de følgende Præster til 1921, da Moder opgav Landbruget.

Bedstefader havde fra Skoletiden af interesseret sig meget for Husflidsarbejder og var kendt i Sognet som en dygtig Skemand. Mange af de Brugs-ting, der fandtes i Hjemmet, vidnede om hans gode Haandelag til Arbejde ved Høvlebænken og i Huggeladen. Sammen med de før nævnte Naboer holdt han en Avis, først »Ugebladet«, saa »Dybbølposten« og efter 1864 ogsaa et københavnsk Ugeblad »Søndagsposten«. Den i 1839 oprettede Kær Bogsamling, der i Tiden efter 1800 havde haft en Forløber i det af Lærer Hans Carlsen stiftede Landalmue-Læseselskab, fandt ivrige Læsere paa Stenen og i Bjørnemose, og denne Læselyst er gaaet i Arv til de følgende Slægtled.

Bedsteforældrenes Bryllup fandt Sted i en bevæget Tid. Paa selve Dagen opskræmtes Sognets Befolkning ved Rygtet om, at Slaverne i Rendsborg var brudt ud af Fængslet eller maaske med Vilje sluppet løs af Oprørerne, og at de i en større Bande drog nord paa gennem Halvøen. Gamle Geværer og Bøsser fandtes frem fra Krogene, Forke, Grebe, Leer, skæftedes dels som Sabler, dels som en Slags Hellebarder, store Knive fastbundne til lange Stænger, Knipler, Ispigge, Aalejern og andre Ting søgtes sammen til Forsvar. Sognets Haandværkere, især Smedene, fik samme Dag travlt med at omdanne de nævnte Redskaber til brugelige Vaaben. Da den værste Slaveforskrækkelse havde lagt sig, maatte Bedstefader tage Afsked med Hjemmet som Soldat i 10. Bataillon og deltog i denne Afdelings Kampe i hele Trearskrigen, først ved Slesvig, saa paa Sundeved, hvor han ligesom Svogeren Hans Hansen var med til at synge »Den tapre Landsoldat«, da de danske Soldater den 5. Juni om Aftenen rykkede gennem Graasten. Senere var han bl. a. med ved Isted og Mysunde. Chr. H. Maibøll, der havde en pæn Haandskrift, sendte mange Breve til Hjemmet, der dog alle er gaaet tabt. Han nævnes to Gange i de



Fig. 5. Christian Hansen Maibøll og Mette Marie f. Bruun.

Breve, som Naboen paa Stenen, Anne Kiestine Schmidt f. Hammer skrev til Sønnen Samuel Schmidt, der fra 1850 til 1852 var Elev paa Skaarup Seminarium, først i Brev af 26. September 1850 med følgende Ord: »Vi kan hilse dig fra Maibøll. Der er kommen Brev fra ham i disse Dage. 10. Bataillon har mistet mange, da de sloges den 12. (ved Mysunde). Her fra vores Sogn er Jørgen Peter Kock, Ormstoft, saaret, C. Bertelsens Søn i Kjær saaret, C. Kocks Søn i Klinting saaret, C, Thomsens Søn paa Langdel saaret og fangen, Smedens Søn i Kjær saaret og død«. I Brevet af 23. Marts 1851 skriver hun: »Jeg kan hilse dig fra Maibøll. Han er nu kommen hjem og er frisk og sund«. — Bedstefader slap uskadt gennem de tre Aar, og han, der var en rask og statelig Mand, kunde ogsaa i sine sidste Læveaar deltage i Arbejdet paa Ejendommen og var kun sengeliggende i kort Tid, inden han døde.

Bedstemoder, der opnaaede en Alder af godt 84 Aar, var ligeledes rask til det sidste. Hun var fra tidlig Morgen til sen Aften flittig ved sin Spinderok og afbrød kun dette Arbejde, naar hun i Høstens Tid sammen med Sønnesønnerne drog ud for at samle Aks, eller naar hun skulde høre dem i deres daglige Lektier. Hun havde faaet sin Skolegang i Kær hos den før nævnte Lærer Hans Carlsen og kunde fortælle meget om svundne Tiders Forhold og Oplevelser, især fra Krigsaarene 1848-1850 og 1864, da der overalt var stor Indkvartering, ikke mindst i den nærliggende Præstegaard, hvor bl. a. General

Rye havde sit Hovedkvarter. Den gamle Feltpræst, E. Høyer Møller, boede en Tid lang hos Naboen, Hjuler Jørgen Iversen i Bjørnemose.

87. **Kirstin Marie Maibøll**, (73-VII E a), født i Hørup, hvor Forældrene sad til Leje, den 14. September 1822, døbt 22. September, konf. 1837 (har et meget svagt Syn. saa hun daarligt kan læse, — dog gode Kundskaber), død ved Høruphav den 29. April 1899, begr. 5. Maj; gift Hørup den 8. Oktober 1852 med **Jørgen Jørgensen Skipper**, Søn af Sømænd Jørgen Hansen Skipper og Mette Kathrine Thomsen i Skovby, Lysabild Sogn, født den 8. Maj 1824, død den 19. April 1891, paa Aftægt hos Svingersønnen, Inderste Peter Christensen ved Høruphav (gift med Datteren Anne Dorothea). Desuden var der tre Børn: Christian og Jørgen i Amerika, og Datteren Kathrine Marie, ugift.
88. **Kirstin Maibøll**, (75-VII F a), født ved Høruphav den 27. Juli 1823, døbt 3. August, rejste i Foraaret 1839 til Kegnæs som Tjenestepige og blev her den 16. September 1849 viet til Inderste **Hans Andersen** i Sønderby, Søn af Hans Andersen og Trinke Iversen, født den 23. April 1824.
89. **Christian Jørgensen Maibøll**, (75-VII F b), født paa Christen Jacobsen Bondes Gaard i Hørup den 6. Marts 1826, døbt 12. Marts, konf. 1842, død i Alnor ved Graasten den 29. Oktober 1887, begr. 1. November, (Brystsyge).
Gik efter Konfirmationen til Søs, deltog i Trearskrigen som Søvant om Bord paa Fregatten »Thetis« (Pr. Arkiv), bosat i Sønderborg og senere som Skipper i Alnor. Gift Graasten den 4. Juni 1852 med **Anne Cathrine Matthiesen**, Datter af Hans Jørgen Clemmensen og Christine Christiane Matthiesen, født i Alnor den 11. September 1822, død den 3. Juni 1883 (Mavekræft). To dødfødte Døtre: født 4. Juni 1852, begr. 6. Juni og født 22. August 1853, begr. 28. August.
90. **Jørgen Jørgensen Maibøll**, (75-VII F c), født ved Høruphav, den 19. September 1828, døbt 28. September, død den 29. August 1897 hos Stedsønnen Nicolai Lausen Schmidt i Ertebjerg. Gift Tandslet den 26. April 1867 med **Anne Cathrine**, Enke efter Nicolai Lausen Schmidt i Ertebjerg (som var død den 10. Juli 1865), Datter af Jørgen Christiansen Thomsen og Martha Margrethe f. Jacobsen, født i Sundsmark den 23. September 1818, døbt Ulkebøl den 27. September, død i Ertebjerg den 27. Marts 1891, begr. 2. April. (Tandslet). Ingen Børn.
91. **Anna Katharina Maibøll**, (75-VII F d), født ved Høruphav, den 13 August 1831, døbt 21. August, konf. 1846, død i Mjang den 17. Februar 1902, begr. 24. Februar. Gift Hørup den 18. Juni 1852 med **Jakob Møller** fra Mjang, Søn af Væver Niels Jacobsen Møller og Anne Thomsen, født den 9. Marts 1830, døbt 14. Marts. Af deres 3 Børn levede 1902 kun Sønnen, der var udvandret til Amerika.

92. **Anna Maria Maibøll**, (75-VII F c), født ved Høruphav den 24. December 1833, døbt den 19. Januar 1834, død den 28. November 1867 og begr. sammen med et dødfødt Barn af Kvindekøn den 1. December. (Hørup). Gift Hørup den 25. Oktober 1866 med Indsieder Peter Petersen Nicolaisen i Mjang, Søn af Fisker Peter Nicolaisen og Anne Marie Jensen ved Høruphav, født den 21. November 1823, døbt 30. November. Han blev den 17. September 1871 i Ulkebøl gift anden Gang med Enke Anne Frederikke Clausen i Vollerup, Ulkebøl Sogn, og døde her den 14. December 1892. Anne Frederikke Clausen, Datter af Kaadner Jørgen Jørgensen Lorenzen og Frederikke Louise Christensdatter i Stenholt, fødtes den 23. Oktober 1824 (døbt 31. Oktober) og døde i Vollerup den 27. December 1892, begr. 2. Januar 1893. Hun var først gift med Inderste Peter Petersen Clausen i Vollerup, der døde 1869.
93. **Hans Jørgensen Maibøll**, (75-VII F f), født ved Høruphav den 24. Maj 1839, døbt den 23. Juni, konf. den 9. April 1854, var død 1881, vistnok omkommet som Sømand.
94. **Marie Maibøll**, (75-VII F g), født ved Høruphav den 24. November 1843, døbt 26. November, død den 25. Februar 1855, begr. 4. Marts.
95. **Marie Dorothea Maibøll**, (79-VII G a), født i Klinting, Ulkebøl Sogn, den 31. Maj 1814, døbt 5. Juni. — Ved Skiftet efter Farfaderen den 28. Maj 1831 nævnes hun i Hellevad med Stedfaderen Hans Chr. Hansen som Formynd. 1828, ved Faderens Død, opholdt hun sig i Hjemmet hos Christen Nielsen paa Lunderup Mark, Ris Sogn.
96. **Ellen Maibøll**, (81-VII H a), født i Lambjerglund den 9. August 1822, døbt Hørup 11. August, død paa Straabjerggaard (Sundsmark) den 16. November 1850, begr. 24. November. Gift 1. Gang Ulkebøl den 28. Oktober 1842 med Selvejrbonde og Synsmand i Sundsmark Peter Christensen Paulsen, Søn af Bonde og Synsmand Peter Petersen Paulsen og Louise Augusta f. Christiansen paa Straabjerggaard, født den 9. September 1814, døbt 18. September. Han havde overtaget Fødegaarden den 19. Oktober 1841, var 1849 bortvist fra Als, blev syg paa Graasten Slot og døde dér af Nervefeber den 24. Maj 1849, begr. 27. Maj, efterlod Hustru og Moder, men ingen Børn. »Nærmere er mig ikke bekendt« (Graasten Kirkebog). Gift 2. Gang Ulkebøl den 17. Juli 1850 med Christian Frederik Vilhelm Paulsen, der efter Broderens Død overtog Gaarden, født den 13. September 1820, døbt 24. September, død den 27. Februar 1865. Ingen Børn.
97. **Anna Maria Maibøll**, (81-VII H b), født i Lambjerglund den 26. September 1823, døbt 5. Oktober, død i Ulkebøl den 28. Marts 1866 (Tæring), begr. 4. April, efterlod 3 Sønner og 1 Datter. Efter Faderens Død arvede hun Gaar-

- den, der 1857 solgtes til Jørgen Jacobsen for 4024 Rdl. Gift Ulkebøl den 20. Juni 1845 med Gaardejer Peter Christensen Petersen, Søn af afdøde Gaardejer og Tolvmænd Christen Petersen og Anne Kirstine (Stedfader: Gaardejer Peter Jensen Thomsen i Ulkebøl), født den 23. November 1823 i Ulkebøl, død samme Steds 20. Oktober 1898.
98. **Cathrine Marie Maibøll**, (81-VII H c), født i Ulkebøl den 20. April 1846, døbt 10. Maj, død hos Datteren i Spang den 25. Februar 1929. Gift Ulkebøl den 2. September 1869 med Gaardejer Jes Petersen paa Ellegaard, Søn af Gaardejer Christen Jessen Petersen og Anne Christine f. Jacobsen, født den 19. Maj 1840, døbt 31. Maj, død den 13. Januar 1917.
99. **Katharine Marie Maibøll**, (82-VII I a), født i Hørup Sogn den 19. Oktober 1827, døbt 28. Oktober. (Barnefader: Matros Peter Petersen fra Odense). Vedtegning i Daabsregistret: »Daaben bestilt af Præste-Inderste og Matros Christian Hansen Maibül ved Høruphav, som har forlovet sig med Barne-moderen og forlangte, at det maatte faa det Navn »Maibül«, fordi han, som han sagde, skont ikke Barnets Fader, dog havde besluttet at drage faderlig Omsorg for samme«. Ved Konfirmationen 1842 var Katharine Marie i Huset hos Skomager Iver Hansen i Hørup. Hun døde den 28. December 1857, i Tjeneste hos Bonde Christian Hansen i Lambjerg, begr. den 1. Januar 1858.
100. **Hans Christiansen Maibøll**, (82-VII I b), født ved Høruphav den 4. December 1829, døbt den 13. December, konf. 1845, Sømand; omkom til Sos. Ifølge Augustenborg Herreds Skyld- og Panteprotokol, Side 513, er Gaardejer Christen Nielsen, Hørup, den 17. Marts 1870 Formynder for de fraværende Brødre Hans og Peter Christensen Maibøll (se Nr. 102).
101. **Ellen Maibøll**, (82-VII I c), født ved Høruphav den 3. September 1832, døbt 16. September, konf. 1847, ved Folketællingen 1860 i Tjeneste hos Gaardejer Hans Petersen Kock i Lambjerg. Gift Ulkebøl den 8. November 1868 med Gæstgiver i Sønderborg Jens Didrich Thøming, Søn af Snedkersvend Tønnes Christian Thøming og Dorothea f. Hansen, født ved Høruphav den 15. November 1834, døbt Sønderborg den 5. December s. Aar. Thøming var først gift med Marie Cathrine f. Friedrichsen, der døde i Ulkebøl den 15. Marts 1868, 25 Aar gammel.
102. **Peter Christiansen Maibøll**, (82-VII I d), født ved Høruphav den 13. November 1834, døbt 30. November, konf. den 24. Marts 1850; Sømand, død efter 17. Marts 1870. (Se Nr. 100).
103. **Dødfødt Datter**, (84-VII J a), født ved Høruphav den 23. Februar 1839, begr. 27. Februar.
104. **Claus Christiansen Maibøll**, (84-VII J b), født ved Høruphav den 29. Juli 1840, døbt 16. August, død s. Steds den 25. April 1843, begr. den 30. April.
105. **Peter Christiansen Maibøll**, (84-VII J c), født ved Høruphav den 30. Oktober 1843, døbt den 12. November, ved Vielsen Fisker paa Kegnæs, senere Parcellist

- paa Nygaard (Kegnæs), hvor han døde den 21. Juli 1898. Gift Kegnæs den 30. Juni 1876 med **Anna Magdalene Plet**, Datter af Lods i Sønderby, Kegnæs, Rasmus Christensen Plet og Kirstine Marie f. Iversen, født den 6. Marts 1841, død under et Ophold i Lysabild Sogn den 19. Januar 1909, begr. paa Kegnæs. Ingen Børn.
106. **Christian Christiansen Maibøll**, (84-VII J d), født ved Høruphav den 8. December 1845, døbt 11. Januar 1846, død som Lods paa Kegnæshøj den 19. December 1894, begr. 23. December.
- Sømand ligesom Faderen, ved Vielsen Styrmand, senere Lods paa Kegnæshøj, hvor han byggede sig et Hus, med Tjeneste paa Fyrskibet »Kalkgrund«. Gift Kegnæs den 18. Juni 1874 med **Dorothea Helene**, Datter af Baadfører Christian Christiansen og Anna f. Sørensen i Flensborg, født den 31. Marts 1851, døbt den 17. April, konf. 1866, død hos Datteren paa Kegnæshøj den 31. Januar 1941, næsten 90 Aar gammel. Hun var altid rask og rørig. Da hun blev Enke, rejste hun ud som Husholderske for at tjene sit Underhold til sig selv og sine. De sidste 20 Aar boede hun i det gamle Hjem. (4 Børn: Nr. 112, 113, 114, 115).
107. **Klaus Christiansen Maibøll**, (84-VII J e), født ved Høruphav den 26. December 1848, døbt den 28. Januar 1849, døde til Søs Oktober 1873 (Kegnæs Kirkebog).
108. **Hans Christiansen Maibøll**, (84-VII J f), født ved Høruphav den 6. November 1850, døbt den 22. December, døde til Søs, formodentlig 1869 (Kegnæs Kirkebog).
109. **Anne Marie Maibøll**, (86-VIII C a), født paa Ulkebøl Sten den 31. Maj 1848, døbt 18. Juni, død som den ældste Kvinde i Sønderborg, den 1. Marts 1943, begr. den 6. Marts. Gift Ulkebøl den 7. Maj 1880 med **Christian Friedrich Ebsen**, Søn af afdøde Christopher Esben og Marie Regine f. Feldschau i Sønderborg, født den 30. November 1851, døbt den 21. December, død i Mølby den 18. Marts 1913. Chr. F. Ebsen, Husejer i Mølby, havde i mange Aar Sysselsættelse paa Sønderborg Eksportbryggeri. 2 Børn: a-b.
- a) **Marie Regine Ebsen**, født i Ulkebøl den 13. Februar 1881, gift i Sønderborg den 6. Oktober 1905 med Lokomotivfører **Jørgen Nicolaisen** i Sønderborg, Søn af Husejer Nicolai Nicolaisen og Arngodt Sophie f. Petersen i Dynt, Broager Sogn, født i Dynt den 5. Oktober 1881.
- b) **Christian Ebsen**, ligesom Svogeren Lokomotivfører ved Statsbanerne, født i Sønderborg-Mølby den 6. Oktober 1885, gift i Sønderborg den 19. Marts 1910 med **Cathrine Boldt**, Datter af Inkassator Detlef Boldt og Cathrine f. Sindt i Sønderborg, født den 16. September 1890. — Bopæl: Sønderborg.
110. **Hans Christian Maibøll**, (86-VIII C b), Kaadner og Murer paa Ulkebøl Sten, født her den 8. Juli 1850, døbt 21. Juli (Faderen Soldat i 10. Bataillon), konf. den 24. Marts 1866, død den 18. November 1899, begr. den 22. November. Gift i Ulkebøl den 10. Juni 1881 med **Marie Dorothea Mathiesen**, Datter af Landmand Hans Peter Mathiesen og Anne Marie f. Jørgensen i



Fig. 7. Hans Christian Maibøll ved Konfirmationen 1866 med sine to Søstre Anne Marie og Anne Kirstine.

Sundsmark, født den 19. Februar 1851, døbt den 9. Marts, (holdt over Daaben af Mosteren Karen Jacobsen fra Asserballe), konf. den 9. April 1865, død den 24. Januar 1936 paa Ulkebøl Sten, begr. den 30. Januar. — Mindesten paa Familiegravstedet.

Hans Chr. Maibøll besøgte Skolen i Ulkebøl, kom ved en af de dengang hyppige Vakancer i Andenlærerembedet otte Aar gammel i Degnens Klasse og blev der, da han havde ualmindelig gode Evner og let kunde følge med ved de ældre Børns Undervisning. I de sidste Aar fik han udenfor Skoletiden Privatundervisning i Tysk, Matematik og Geometri, men ogsaa paa andre Omraader havde han solide Kundskaber. Sit Modersmaal skrev han ligesom Faderen smukt og fejlfrit, og hans Kendskab til Tysk, der tillod ham uden Vanskelighed at læse Bøger paa det fremmede Sprog, var ham til Nytte, da han senere fik Arbejde i Sønderborg i dagligt Samvær med Kammerater fra sydlige Egne. I Tiden efter Konfirmationen til 1881, altsaa i samfulde femten Aar, havde han kun een Plads, paa Tombølgaard hos Jørgen Detlefsen. Da han var lille og spinkel ligesom Moderen, fritoges han for tysk Militærtjeneste.

Den 1. April 1881 overtog han Forældrenes Ejendom paa Stenen. Ved Kontrakten af 3. Oktober samme Aar fastsattes Købesummen til 900 Mk., der skulde forrentes med $3\frac{1}{2}$ pCt. p. A. Endvidere skulde Forældrene have følgende Aftægtsydelse til en Værdi af 60 Mk. om Aaret: fri Bolig i Aftægten,



Fig. 6. Hans Christian Maibøll
(siddende i Midten) 1897.

Have og Kaalgaard med fire Ribsbuske, et Stykke Land i Marken til at lægge $\frac{1}{2}$ Sk. Kartoffler, 50 Pund Rug, 14 Pund Flæsk, 25 Pund Æbler (hvis der er saa mange paa Stedet), ugentlig 4 Liter Mælk de første 20 Uger efter Koens Kælving, senere to Liter, Hjælp og Pleje i Sygdomstilfælde. (Besætningen var i Reglen: en Ko — til Tider to, — to Faar og to Svin).

Stalden og Laden trængte straks til at fornyes, og 1893 foretoges en gennemgribende Ombygning af Lejligheden, der udvidedes med en Del af Loen; kun Aftægten lodes urørt. — Nogle Aar i Forvejen havde Hans Chr. Maibøll af Naboen Christian Fr. Jørgensen købt den saakaldte Have syd for Vejen, af hvilken en Del senere solgtes som Byggegrund til Inspektør Jørgen Brock.

Efter Brylluppet gik Hans Chr. Maibøll i Murerlære hos Byens Mester Jørgen Hansen og var 1890 med ved Kirkens Ombygning. Derefter arbejdede han hos flere Mestre i Sønderborg og var kendt som en dygtig Haandværker, der tit fik betroet særlig vanskelige Opgaver. Under Arbejdet paa Rigsban-



Fig. 8. Marie Dorothea Maibøll,
f. Mathiesen.

kens Nybygning i Jernbanegade kom han med flere Arbejdsfæller i Februar 1899 ud for en Nedstyrtning og slap tilsyneladende uskadt fra Faldet. Men tre Maaneder efter blev han alvorligt syg og maatte opgive sit Arbejde. Han var sengeliggende omtrent et halvt Aar, først tolv Uger paa Universitetets Klinik i Kiel, saa ni Uger paa Amtssygehuset i Sønderborg i den Fløj, som han nogle Aar før selv havde været med til at opføre, og tilsidst henimod fjorten Dage hjemme.

Efter hans Død førte Enken med stor Dygtighed Driften videre og havde, da hun i 1921 trak sig tilbage fra Landbruget, ikke alene afviklet hele Gælden (henved 3000 Mark allerede før 1914) men ogsaa sammensparet sig en pæn Formue. Hun syslede i sine sidste Leveaar meget i sin store Blomsterhave, aflagde gerne hver Vinter et langt Besøg hos Sønnen i København og var rask og rørig lige til det sidste. Efter et kortvarigt Sygeleje sov hun stille hen den 24. Januar 1936 som den sidste af de ni Søkende. (5 Børn: Nr. 116, 117, 118, 119, 120).

111. **Anne Kirstine Maibøll**, (86-VIII C c), født den 18. Maj 1856, paa Ulkebøl Sten, døbt den 8. Juni, død i Ulkebøl den 30. Maj 1921, begr. 3. Juni. Gift i Ulkebøl den 6. Maj 1887 med Kaadner og Murer Claus Jørgensen i Ulkebøl, Søn af Jørgen Christensen Jørgensen og Anne Sophie f. Zimmer.

mann, født den 15. Maj 1861 (Ulkebøl), død paa Statshospitalet i Sønderborg den 28. Februar 1924 begr. Ulkebøl den 3. Marts. 1 Barn: a.

a. **Jørgen Jørgensen**, Husmand i Ulkebøl, født samme Steds den 21. Februar 1888, viet i Ulkebøl Kirke den 14. August 1914 til Margrethe Seifert, født i Rufas, Ullerup Sogn, den 17. September 1889, Datter af Slagter Johannes Seifert (i Flensborg, senere i Norborg) og Hustru Mathilde, f. Thomsen.

112. **Marie Christiane Maibøll**, (106-VIII D a), født paa Kegnæshøj, den 9. Oktober 1876, døbt 17. November, konf. 1891. Gift Kegnæs den 6. November 1896 med **Rasmus Frederik Hansen**, Søn af Murer Andreas Arnold Hansen og Cathrine Marie, f. Jacobsen i Bro, Ketting Sogn, født den 14. Januar 1866, døbt 18. Februar, konf. 1880.

113. **Anna Christina Maibøll**, (106-VIII D b), født paa Kegnæshøj den 8. December 1878, døbt 22. Januar 1879, konf. 1893 i Flensborg. Gift Kegnæs den 12. Oktober 1900 med Tjenestekar, senere Fisker i Sønderby (Kegnæs) **Peter Svend Olsen Klein**, Søn af Enke Marie Frederikke Johanne Christensen, født i Dybbøl den 28. Marts 1875, døbt 18. April, konf. i Steinbæk, Holsten, den 30. Marts 1890.

114. **Dorothea Helene (eller Magdalene) Maibøll**, (106-VIII D c) født paa Kegnæshøj den 15. September 1881, døbt den 6. November. Gift Kegnæs den 20. Oktober 1909 med **Friedrich Adolph Stork** fra Hemelingen, Kr. Achim, Tyskland. Manden er død, og Enken bor i Flensborg. (1 Datter).

115. **Christian Peter Maibøll**, (106-VIII D d), født paa Kegnæshøj den 4. August 1884, døbt den 10. September, død den 29. Februar 1908 i Neustadt (Holsten, hvor han var sat i Pleje fra Sindssygehospitalet i Slesvig, begr. paa Kegnæs Kirkegaard.

116. **Christian Hansen Maibøll**, (110-IX B a), født paa Ulkebøl Sten, den 10. April 1882, døbt den 7. Maj, død den 26. Juni samme Aar, begr. 1. Juli (Ulkebøl).

117. **Christian Hansen Maibøll**, (110-IX B b), født paa Ulkebøl Sten den 29. Maj 1883, døbt 24. Juni, konf. 1898. Gift med (Vielse Ribe Domkirke) **Maren Eline Svendsen**, Datter af Smedemester og Landmand Johannes Svendsen og Stine Marie f. Delfs i Mejlby, Lintrup Sogn, født den 15. Februar 1889, døbt 5. Maj samme Aar, konf. 1903.

Christian Maibøll kom fire Aar gammel i Moderens Skole og læste snart om Kap med Faderen af den righoldige Kær Bogsamling, der dengang havde til Huse hos Peter Petersen ved Kirken. Det stod ham tidlig klart, at han vilde blive ved Bogen. Dertil bidrog vel ogsaa Venskabet med den jævnaldrende **Theodor Lawaetz**, i hvis Hjem han gennem mange Aar var en daglig Gæst, senere ogsaa hos Broderen, Proprietær **Herman Lawaetz**, den kendte Frøavler. Forældrene, Pastor **Heinrich Lawaetz** og Hustru **Catharine f. Wolff**, var udmærkede og særprægede Mennesker, og den gamle Præstegaard i Ulkebøl var i Sommerferien et aabent Hus for mange Medlemmer af den store, landskendte Slægt, ligesom der ellers ofte var Gæster



Fig. 9. Christian Maibøll, Eline f. Svendsen, Helle Maibøll.

fra Præstegaarde og andre Hjem paa Als og Sundeved. Der var saaledes altid Lejlighed til at stifte interessante Bekendtskaber, og Mindet om mange gode Timer og udbytterigt Samvær i Præstegaardens hyggelige Stuer og dens store, smukke Have bevares i taknemmelig Erindring af Sønerne fra Nabohjemmet.

Efter ni Aars Skolegang i Ulkebøl, der dengang havde en fremragende Førstelærer i Christian Sørensen, besøgte Chr. Maibøll Forberedelsesskolen i Aabenraa (1898-1900) og Seminariet i Tønder til 1903 med Embeds-eksamen 1906, var fra 1903 til 1920 Enelærer i Mejlby, Lintrup Sogn, og fra November 1920 til 1. Juli 1929 Leder af den danske Skole i Jejsing. Den 17. November 1914 indkaldtes han som Forstærkningsreservist og sendtes efter 6 Maaneders Ophold paa Kompagni-Skrivestuen i Lübeck den 17. August 1915 til Fronten i Rusland, deltog med 1. Kompagni, Reserve Infanteri Regiment Nr. 259 i Fremmarchen gennem Kurland fra Stillingen ved Schateksnja mod Dvinsk (Dünaburg) med afsluttende Slag ved Illuxt den 23. Oktober 1915. Derefter var han med i Skyttegravskampene syd og nord for denne By og længere mod Nord ved Gorny og Dweten til den 8. April 1917 da han udnævntes til Officersaspirant og samtidig sendtes til Kursus i Tyskland. Fra den 3. November 1917 var han igen i Felten, denne Gang i Nærheden af Metz (Raucourt, Eply, Dampvitoux, St. Baussant, Seicheprey) og slap uskadt fra et Stormangreb den 20. April 1918. I Slutningen af Maj 1918 flyttedes Regimentet til Egnen ved Laon og afløste efter 5 Dages Marcher den 2. Juni om Aftenen ved Dammard, 18 km fra Chateau Thierry. Næste Dags Morgen saa-



Fig. 10. Chr. Maibølls Ejendom i Jejsing.

redes han ved et Stormangreb og hjemsendtes efter Lazaretophold i Frankfurt a/M. og Flensborg kort før Jul som Løjtnant i Reservén. En Ørelidelse, som han havde paadraget sig i Felten 1918, tvang ham til at søge sin Afsked fra Skoletjenesten.

Chr. Maibøll har gennem mange Aar drevet en omfattende journalistisk Virksomhed og skrevet om vidt forskellige Emner. Fra 1. Juni 1909 har han været Medarbejder ved »Flensborg Avis«, efter at han Aaret før var blevet fast knyttet til det førende tyske Cyklesportsblad »Rad Welt«, senere ogsaa til »Bühne und Sport« (1909), »Illustrierter Radrenn-Sport« (1925) og »Der Deutscher Radfahrer« (fra 1933). I de sidste syv Aar har han samlet Materiale til Maibøll-Slægtens Historie, Overretssagfører Peter Paulsens Anetavle (Manuskript, 1942-43), Skotøjsfabrikant Jørgen Petersens og Hustrus Slægt (1943-44), Bøndergaardens Historie i Hørup Sogn m. m. — Litterære Arbejder: Jubilæumsbogen til Sønderborg Ringriderfest (1912), Thorvald Ellegaard, en Sportsbiografi (1914 og 1920), Rad Welt-Kalender (1914), Taschen-Rad Welt (Materiale til 3. Udgave 1920), Dansk Bicycle Clubs Historie 1881-1931 (Manuskript) og mange Afhandlinger i danske og tyske Tidsskrifter og Dagblade. (1 Barn: Nr. 121).

118. **Mette Marie Maibøll**, (110-IX B c), født paa Ulkebøl Sten den 28. Juli 1886, døbt den 29. August, død den 15. Marts 1888, begr. den 20 Marts. Hun var



Fig. 11. Hans Peter Maibøll og Ellen f. Juhl, Paul V. Maibøll, Hans Chr. Maibøll.

rask om Morgen og døde ved Middagstid af Hjernebetændelse, saa Faderen, der ved denne Tid var paa Gaarden Stødager, ikke naaede hjem forinden.

119. **Hans Peter Maibøll**, (110-IX B d), Grosserer og Fabrikejer i København F., født den 15. November 1888 paa Ulkebøl Sten, døbt den 9. December, gift i Løgumkloster Kirke den 17. Oktober 1911 med Ellen Juhl, Datter af Gaardejer Poul Madsen Juhl og Hustru Jensine Caroline f. Jessen, født i Højrup den 17. Oktober 1883, død paa Diakonissestiftelsen i København den 13. September 1933 efter 18 Aars Sygdom, begravet paa Solbjerg Kirkegaard den 16. September.

Hans Maibøll færdedes ligesom Broderen meget i Præstegaarden. Han har i høj Grad arvet Moderens praktiske Sans og Forretningstalent, og det var kun naturligt, at han allerede som Dreng begyndte at bogføre sine smaa Indtægter og Udgifter. I Tiaarsalderen mødte han en Lørdag Aften hos Herman Lawaetz med et lille Hæfte, i hvilket han havde optegnet Ugens forskellige Arbejder med Antallet af Timer, delt efter Dagløn og Akkord. Lawaetz, der dengang havde henvend 50 Personer i sit Brød, fandt Tanken udmærket og indførte straks denne Arbejdsbog for alle Folk i sin Virksomhed. Tolv Aar gammel kom Hans Maibøll i Tjeneste hos Gaardejer Peter Petersen i Sundsmark (paa samme Gaard havde Moderen været i fem Aar hos den tidligere



Fig. 12. Hans P. Maibølls Ejendom, Lindevangsalle 4, Frederiksberg.



Fig. 13. Hans P. Maibølls Fabrik, Hvidovrevej 80, København Va.



Fig. 14. Hans P. Maibølls Beboelsesejendom Hvidovrevej 82, 84, 84a. København Va.

Ejer Chr. Jacobsen), var efter Skoletiden et Aar hos Gæstgiver Chr. Møller, Kathrinelund, og et Aar paa Kontoret hos Amtsforsander Chr. Andersen, Bagmose. I Kathrinelund indførtes den første Cyklestald paa Egnen efter Hans Maibølls Forslag; Idéen, der straks viste sig at være en god Indtægtskilde, vandt snart Indpas andre Steder.

Efter tre og et halvt Aars Læretid hos Grossererfirmaet C. H. Bock Søner i Løgumkloster blev Hans Maibøll yderligere seks Aar i denne Virksomhed, først som Handelsrejsende, senere som Lagerist og Disponent, indtil han den 1. Juli 1914 sammen med en Kollega fra Løgumkloster, Wilhelm Pauls, grundlagde sin egen en gros-Forretning i Flensborg. Firmaet »Maibøll & Pauls«, der snart fik en stor Kundekreds i Hertugdømmerne, udvidedes stærkt under Verdenskrigen og sysselsatte ved dens Slutning 11 Personer. Hans Maibøll, der klarede sig med 18 Maaneders Soldatertjeneste ved Garnisonen i Flensborg, blev kort efter Starten Eneindehaver af Forretningen, da Pauls afgik ved Døden i fransk Fangenskab. Den 15. Juni 1920 solgtes Virksomheden til den tidligere Chef, og H. Maibøll flyttede til Sønderborg, hvor Rammerne imidlertid snart sprængtes. Den 1. August 1922 fulgte derfor allerede Flytningen til København, hvor Forretningen med Hovedartiklerne: Piber, Shagpiber, samt Lædervarer og Kufferter yderligere udvidedes.



Fig. 15. Peter Hansen Maibøll og Anna f. Madsen.

Den 1. April 1932 oprettedes en Fabrik for Kufferter, først i lejede Lokaler og fra 1. Oktober 1936 i en ny Fabriksbygning i Hvidovre, der flere Gange har maattet forsynes med Tilbygninger og nu har 4200 Kvadratmeter Gulvflade. Fabrikken, der sysselsætter ca. 50 Personer, har ogsaa en vis Betydning for Hjembyen, idet Naboen paa Ulkebøl Sten, Snedkermester Peter Jacobsen straks overtog Leveringen af alle Kuffertrammer og derved til Stadighed holder flere Mand i Arbejde. Paa Fabrikkens Grund, hvor der i 1936 var bygget en Portnerbolig, opførtes desuden i 1939-40 en stor Beboelsesejendom.

Hans Maibøll, der med Dygtighed og utrættelig Flid har oparbejdet to Virksomheder, der hører til de største af deres Art her i Landet har gennem den lange Aarrække ved utallige Rejser haft Forbinde'se med Firmaer i de fleste europæiske Lande.

I Foraaret 1930 flyttede han ind i sit nye Hus i Lindevangs Allé 4, København F., hvor der ogsaa er god Plads til Handels-Virksomheden. Fabrikken er siden 1939 bleven ledet af den ældste Søn. (2 Børn: Nr. 122, 123).

120. **Peter Hansen Maibøll**, (110-IX B e), Murer og Husmand paa Ulkebøl Sten, født samme Steds den 20. November 1891, døbt den 13. December, gift i Ulkebøl den 10. Maj 1917 med **Anne Madsen**, Datter af Landmand Lorens Madsen i Klinting og Sophie Frederikke f. Andersen, født i Vollerup den 12. Januar 1890, døbt i Ulkebøl den 16. Februar.



Fig. 16. Ejendommen paa Ulkebøl Sten efter Ombygningen 1937.

Peter Maibøll besøgte Skolen i Fødebyen, og kom efter Konfirmationen i Tjeneste hos Gaardejer Johannes Matthiesen paa Vællinghøj i Ulkebølskov, der Aaret efter overtog en Gaard i Holm, Højst Sogn. Efter to Aar ved Landbruget lærte han Faderens Haandværk i Sønderborg og arbejdede forskellige Steder i Nordslesvig, indtil han i Oktober 1913 indkaldtes som Kanonér ved 4. Bateria, Feltartilleri-Regiment Nr. 73 i Allenstein, Øst Prøjsen. Ved Verdenskrigens Udbrud skulde han have været hjem paa Orlov, men kom i Stedet for straks i Felten og var med i Slagene ved Tannenberg og de masuriske Soer og senere i Fremmarchen fra Schlesien gennem Valfartstedet Czestochowa med haarde Kampe i Polen og det store Slag ved Warszawa. Her blev han alvorligt syg (Tyfus) og kom efter længere Ophold i Lazaret og Rekreationshjem til Hestekarantænen i Gehsen, hvor han blev i ni Maaneder. Saa gik Rejsen igen til Garnisonen i Allenstein, og her kom hans Læretid i Landbruget ham til Gode, idet han i længere Tid var Bestyrer af Godset Trautzsig, der ejedes af en Premierløjtnant. Fra den 25. Oktober 1916 til den 31. December 1918 var Peter Maibøll igen ved Østfronten, denne Gang ved 9. Bateria, Feltartilleri-Regiment Nr. 98, først i Nærheden af Smorgon, hvor der fandt heftige Kampe Sted, senere i Ukraine ved Kiew og Suny. Efter en farefuld Rejse, der var rig paa spændende Oplevelser, naaede Delingen endelig den 25. Januar 1919 efter 25 Døgn Kørsel den tyske Grænse ved Prostken (Øst-



Fig. 17. Hans Christian Maibøll og Edith f. Carlsen. Elsemarie og Kirsten Maibøll.

Prøjsen), og to Dage senere gænsaa han Hjemmet efter fem Aar og fire Maa-
neders Soldatertjeneste.

Peter Maibøll var fra den 15. Marts 1919 til 1924 Ejer af Petersdal i Blans-
skov, Ullerup Sogn, overtog Hjemmet paa Stenen den 1. Oktober sidstnævnte
Aar og foretog straks en omfattende Ombygning af hele Stuehuset, ligesom
der indrettedes en smuk Aftægtslejlighed til Moderen. I de følgende Aar ind-
til 1929 fortsatte han med Haandværket, men fornyede saa Ejendommens
Stald- og Ladebygning, lejede godt 12 Tønder Land af Præstegaardens Jorder
og sysselsætter sig nu udelukkende med Landbruget. Broderens Hus i Jejsing,
der i Sommeren 1929 rejstes under hans Ledelse, staar som et smukt Minde
om hans Dygtighed som Haandværker. Desuden har han naturligvis været
Raadgiver for Broderen i København ved de store Bygninger, som han i de
senere Aar har ladet opføre. I Sommeren 1937 lod han Stuehuset paa Ulke-
bøl Sten forsyne med Tegltag og gennemførte senere væsentlige Forbedringer
af Ejendommen.

Peter Maibøll har gennem sit Virke som Haandværker og Landmand vundet
et godt Navn indenfor Sognets Grænser, og han sidder derfor inde med man-
ge Tillidshverv. Her skal kun nævnes, at han gennem mange Aar har været



Fig. 18. Paul Vilhelm Maibøll, København F.

Formand for Ulkebøl Sogns Husmandsforening, Medlem af Menighedsraadet og af Bestyrelsen for Andelsmejeriet i Sønderborg. (5 Børn: Nr. 124, 125, 126 127, 128).

121. **Helle Birgit Maibøll**, (117-X A a) født den 10. Januar 1925, døbt den 20 Juli 1926; 1943-44 Elev paa Børnehjemmet Lyshøj i Sønderborg.
122. **Hans Christian Maibøll**, (119-X B a), Direktør i København, Vanløse, født i Løgumkloster den 8. April 1913, gift i Skødstrup Kirke den 7. August 1938 med **Edith Wester Carlsen**, Datter af Købmand Th. C. Carlsen og Maria f. Wester i Løgten, Skødstrup Sogn, født i Gern den 7. August 1910. Hans Christian Maibøll uddannedes ved Handelen, besøgte Handelshøjskolen i Aarhus 1933-34, var paa Studieophold i store Virksomheder i Berlin og Hamborg og overtog den 1. Maj 1939 Ledelsen af Faderens Fabrik i Hvidovre. (2 Børn: Nr. 129, 130).
123. **Paul Vilhelm Maibøll**, (119-X B b), cand. jur. i København F., født i Flensborg den 5. Oktober 1914. — Student fra Svanholms Gymnasium i København, 1933, ligesom Broderen uddannet ved Handelen, besøgte Niels Brocks Handelshøjskole, Studieophold i London og St. Claude (Frankrig), paabegyndte 1938 det juridiske Studium ved Københavns Universitet. Embedsek-samen 1944.
124. **Sophie Frederikke Maibøll**, (120-X C a), født i Klinting, Ulkebøl Sogn, den 10. Juli 1917, hjemmedøbt den 29. Juli samme Aar; Husassistent.
125. **Marie Dorothea Maibøll**, (120-X C b), født den 3. December 1919 paa Petersdal, Blansskov, Ullerup Sogn, hjemmedøbt den 4. Januar 1920, gift i Ulkebøl



Fig. 19. Marie Dorothea Liltorp, f. Maibøll.



Fig. 20. Arne Sachse Liltorp.



Fig. 21.
Leif Maibøll Liltorp.

Kirke den 28. Februar 1942 med Politibetjent Arne Sachse Liltorp, Søn af Lars Jensen Liltorp og Marie Kristine f. Sachse, født i Vester Hassing, Aalborg Amt, den 19. November 1914; havde ved Vielsen Tjeneste i Stege, senere Middelfart. 1 Søn: Leif Maibøll Liltorp, født i Middelfart den 2. Februar 1943, døbt i Ulkebøl den 9. Maj samme Aar.

126. Astrid Louise Maibøll, (120-X C c), født paa Petersdal, Ullerup Sogn, den 5. Maj 1922, hjemmedøbt den 28. Maj samme Aar; Husassistent.



Fig. 22. Elli Eline Maibøll.



Fig. 23. Sophie Frederikke Maibøll.

127. **Elli Eline Maibøll**, (120-X C d), født paa Ulkebøl Sten den 23. Maj 1925, døbt den 21. Juni samme Aar.; Husassistent.
128. **Hans Aage Maibøll**, (120-X C e), født paa Ulkebøl Sten den 25. September 1927, døbt den 30. Oktober samme Aar i Ulkebøl Kirke; har efter Konfirmationen været sysselsat i Landbruget; i Vinteren 1943-44 Elev paa Nørborg Slots Efterskole.
129. **Elsemarie Maibøll**, (122-XI A a), født i København, Vanløse, den 30. September 1939, døbt i Lindevangskirken den 5. December samme Aar.
130. **Kirsten Maibøll**, (122-XI A b), født i København, Vanløse, den 26. Maj 1943, døbt i Greve Kirke den 13. August samme Aar.



Fig. 24. Astrid Louise og Hans Aage Maibøll.

V.

BRØDRENE MAIBØLLS ANETAVLE

MED OPLYSNINGER OM DE ENKELTE FAMILIER
OG EJENDOMME.

I.

- 1 a) **Christian Hansen Maibøll**, Lærer i Mejlby og Jejsing, født paa Ulkebol Sten den 29. Maj 1883. — Se Stamtavle Nr. 117!
- 1 b) **Hans Peter Maibøll**, Grosserer og Fabrikant i København F., Lindevangsallé 4, født paa Ulkebol Sten den 15. November 1888. — Se Stamtavle Nr. 119!
- 1 c) **Peter Hansen Maibøll**, Husmand og Murer paa Ulkebol Sten, født s. Steds den 20. November 1891. — Se Stamtavle Nr. 120!

II. FORÆLDRE.

2. **Hans Christian Maibøll**, Kaadner og Murer paa Ulkebol Sten, født den 8. Juli 1850, død den 18. November 1899. — Se Stamtavle Nr. 110!
3. **Marie Dorothea Mathiesen**, født i Sundsmark den 19. Februar 1851, død paa Ulkebol Sten den 24. Januar 1936. — Se Stamtavle Nr. 110!

III. BEDSTEFORÆLDRE.

4. **Christian Hansen Maibøll**, Kaadner paa Ulkebol Sten, født den 14. December 1819, død den 25. December 1887. — Se Stamtavle Nr. 86!
5. **Mette Marie Bruun**, født i Kær den 26. Marts 1820, død paa Ulkebol Sten den 12. Maj 1904. — Se Stamtavle Nr. 86.
6. **Hans Peter Mathiesen**, Landmand i Sundsmark, født s. Steds den 8. Februar 1806, døbt 9. Februar, blev syg i Sønderskoven og døde efter halvandet Dogns Lidelser (Tarmslyng) den 18. Oktober 1861, begr. 22. Oktober. — Viet Ulkebol den 11. November 1831.
7. **Anne Marie Madsen**, født paa Kildegaard i Mintebjerg den 27. Oktober 1811, døbt Hørup den 3. November, død i Sundsmark den 12. April 1859 (Vattersot).
Hans Peter Mathiesen, der overtog Ejendommen efter Faderen den 16

April 1832, var ligesom Hustruen levende interesseret i Tidens Spørgsmaal og derfor en af de første paa Egnen, der holdt Aviser, i de sidste Aar »Berlingske Tidende« sammen med Præsten og Degnen. — 10 Børn, alle født i Sundsmark, Ulkebøl Sogn: a—j.

a) *Cathrine Marie*, født den 28. Oktober 1832, døbt 11. November, død i Sønderborg den 15. December 1919, viet Ulkebøl den 31. Maj 1863 til *Hans Andersen*, Søn af Gaardejer Jørgen Andersen og Anne Marie f. Knudsen paa Trompetergaard, født den 25. September 1831, døbt Hørup 9. Oktober, død i Sønderborg den 31. December 1914. Han aftjente sin Værnepligt i Flensborg 1854 og indkaldtes efter Nytaar 1864 til København ved 20. Regiment, som senere flyttedes til Fredericia. Den 11. April kom han med Brigaden Scharffenberg til Als var fra den 14. blandt Forposterne paa Dybbøl og deltog den 18. April i Fremstødet fra Reserven mod de fremstormende Tyskere. Han slap uskadt, men blev taget til Fange (Magdeburg). Hans Andersen var i 40 Aar Fyrbøder paa Schaus Fabrik og Farveri, der i 1895 overtoges af Fabrikant Lauterlein. — En Datter: Anna.

b) *Jørgen Mathiesen* født den 29. Juli 1835, døbt 9. August, død den 23. Maj 1836.

c) *Christian Peter Mathiesen*, Landmand i Sundsmark, født den 7. September 1837, døbt 17. 9., død den 20. April 1926, begr. 24. 4., viet Ulkebøl den 21. Maj 1875 til *Anne Helene*, Datter af Husmand Henrik Nielsen og Marie Elisabeth f. Hansen i Vollerup, født den 11. April 1846, døbt 19. 4., død den 23. Maj 1916 (Slagtilfælde). Chr. P. Mathiesen overog Faderens Ejendom 1861, udvidede den før Aarhundredskiftet med Chr. Kromands nyopførte Husmandsbrug og trak sig først tilbage kort før den første Verdenskrig. Ved Forældrenes tidlige Død maatte han sørge for fire ukonfirmerede Søkende, og Søsteren Anne Marie blev dem en anden Moder. Under Krigen 1864 laa Dele af Sundsmark inden for de tyske Kanoners Rækkevidde, og Broderen gravede derfor nogle Dækningsgrave, som Familien kunde søge Tilflugt i. Nabogaarden, der tilhørte Synsmand Frederik Jensen Duus, ramtes og nedbrændte til Grunden. — 2 Børn: Anna og Hans.

d) *Anne Marie Mathiesen*, født den 26. August 1840 (i Kirkebogen: 27. 8.), døbt 6. 9. død 17. Marts 1910, gift den 26. Juli 1878 med Murer *Christian Hansen Rasmussen* i Sundsmark, Søn af Husmand Christian Hansen Rasmussen og Ingeborg f. Weber i Landeshøj, Hørup S., født den 12. November 1830, døbt 21. 11., død den 18. December 1906. Han var først gift med Marie Christine Hansen, der døde den 23. Juli 1873.

e) *Anne Cathrine Mathiesen*, født den 3. Juni 1843, døbt den 18. 6., død i Sønderborg den 19. September 1907, viet i Sønderborg den 11. Maj 1880 til *Peter Sørensen*, Søn af Husmand Hans Peter Sørensen og Birthe Marie f. Jørgensen i Vollerup, født den 11. Februar 1850, død i Sønderborg den 29. December 1914. — 2 Sønner: Hans i Aabenraa, Peter i Guderup. Datter: Bertha, død 13 Aar gammel.

f) **Hans Peter Mathiesen**, Muremester ved Ulkebøl Kirke, født den 21. Februar 1846, døbt 8. 3., død den 30 Juli 1910, gift to Gange: a) den 30. Juni 1876 med **Anne Marie**, Datter af Niels Sørensen og Anne Kirstine f. Christensen ved Kirken, født den 17. Februar 1851, døbt den 23. 2., død den 14. Maj 1880; b) den 22. Juni 1883 med **Anne Cathrine**, Datter af Skræddermester Hans Peter Jørgensen og Anne Marie f. Føgh i Kær, født den 29. Marts 1859, død den 20. Maj 1910. — 5 Børn: Hans, Jørgen (faldt i Verdenskrigen den 7. August 1918), Anna, Marie, Cathrine. — Hans Peter Mathiesen optræder for Danmark og aftjente sin Værnepligt i Nyborg 1870.

g) **Marie Kirstine (Mistin)**, født den 9. April 1849, døbt den 6. Maj død i Jamestown, Nebraska 1916, gift med John J. Johnsen (fra Ærø), der først døde efter den første Verdenskrigs Afslutning og var gift anden Gang. De udvandrede i Halvfjerdserne og boede i Jamestown Po., Dodge Co., Nebraska, U.S.A. hvor de ejede en stor Farm, paa hvilken der 1890 holdtes henved hundrede Malkekøer. — I Sommeren 1900 aflagde John J. Johnsen et længere Besøg paa Als og Ærø. — To Sønner: John og Louis . . . , begge Farmere i Nebraska, og tre Døtre: Mary, Emma og Ida, alle gift med Farmere.

h) **Marie Dorothea**, gift med **Hans Christian Maibøll**; — Se Nr. 3 og Stamtavle Nr. 110!

i) **Mads Peter Mathiesen**, Landmand og Muremester i Mommark, Lysabild Sogn, født den 20. December 1853, døbt den 15. 1. 1854, død den 8. September 1927, gift i Lysabild den 7. Juni 1885 med **Cathrine Marie Christensen**, Datter af Kaadner Christen Christensen og Anne Cathrine f. Duus i Mommark, født den 5. November 1861, død den 12. November 1925. — Mads P. Mathiesen interesserede sig levende for det nationale Spørgsmaal og var flere Gange dansk Valgmand ved Valgene til den projsiske Landdag. — To Sønner: Hans Peter og Chresten Peter Mathiesen.

j) **Jørgen Mathiesen**, født den 6. August 1857, døbt den 6. September, døde af Tæring den 14. Juli 1870, begr. 19. Juli.

IV. OLDEFORÆLDRE.

8. **Hans Christian Maibøll**, Kaadner og Skræddermester paa Ulkebøl Sten, født ved Høruphav den 18. Oktober 1789, død den 8. Januar 1843. — Se Stamtavle Nr. 73!
9. **Anne Marie Jensdatter**, født ved Horup Kirke den 23. November 1784, død den 15. Januar 1843.
10. **Christian Christiansen Bruun**, Husmand i Kær, Ulkebøl Sogn, født den 3. Maj 1788, døbt den 4. 5., konf. 1804, død den 7. Marts 1846, begr. 11. 3. Velse den 14. Maj 1818.
11. **Anne Kirstine Jørgensdatter**, født den 16. Oktober 1792 i Dybbøl, døbt den 18. 10., død hos Svigersønnen paa Ulkebøl Sten den 19. September 1868, begravet den 23. September.



Fig. 25. Marie Dorothea Maibøll
f. Mathiesen (1851-1936).

Christian Chr. Bruun var i Napoleonstiden Soldat i syv Aar og vendte hjem med nedbrudt Helbred. Han boede i et Hus i Nærheden af Kær Skole (senere Aftægtshus til Jørgen Hansens Gaard) og havde mange Aar fast Arbejde hos Skovrider Maag i Arnkil. — 3 Børn, alle født i Kær: a-c.

a) Mette Marie Bruun, gift med Christian Hansen Maibøll; se Nr. 5.

b) Anne Kirstine Bruun, født den 18. August 1821, døbt den 2. September, død den 29. April 1912, omtrent 91 Aar gammel, efter at hun fem Aar før havde holdt op med at væve; gift den 10. April 1855 med Kaadner og Murer Hans Hansen i Kær, Søn af Murer Peter Christensen Hansen (se Nr. 44-45 h) og Helene Marie f. Christensen, født paa Ormstoft den 6. December 1827, død i Kær den 16. November 1897. Han var ligesom Svogeren Veteran fra Treaarskrigen. Deres Søn, Hjulere og Kommuneformand Peter Hansen, oprettede 1906 det første Elektricitetsværk i Sognet.

c) Dødfødt Datter begr. den 13. April 1823.

12. **Jørgen Mathiesen**, Kaadner i Sundsmark, Ulkebøl Sogn, født ved Hørup Kirke den 4. Maj 1769, døbt Exaudi, død den 16. April 1837, begr. den 21. April. — Vielse Ulkebøl den 28. Maj 1796.
13. **Cathrine Pedersdatter**, født i Sundsmark den 16. Marts 1771, døbt Dagen efter, død den 20. Marts 1848, begr. den 26. Marts.

Jørgen Mathiesen overtog Svigerfaderens Bonde-Inderstested 1796 og udvidede den 29. September 1809 Arealet ved Køb af en Toft paa 2 Td. 3 Sk. 35 Kvr. af Fribonde Chr. Jacobsen for 1140 Rdl. — Ved Skiftet efter Hustruens Farbroder Hans Henningsen den 5. Maj 1801 tilfaldt der Familien en Arvepart paa 400 Rdl. i Frederiksdor'. — 6 Børn: a-f.

a) **Mette Marie**, født den 6. April 1797, døbt den 9. April, død paa Ormstoft den 10. Marts 1881, gift den 6. Februar 1819 med Kaadner Hans Andersen, Søn af Kaadner Anders Hattesen og Anne paa Ormstoft, født den 9. April 1785, døbt 10. April, død den 14. Marts 1858. Familien boede i det saakaldte Kraghus. — 2 Sønner og 1 Datter.

b) **Cathrine Marie**, født den 31. Maj 1798, døbt den 3. Juni, død den 12. September 1874, gift den 5. Juli 1823 med Husmand og Skrædder Frederik Meyer i Ulkebøl, født 1788, død den 29. Marts 1868, begr. 3. April. — 4 Sønner og 2 Døtre. Fr. Meyer var først gift med Marie Sophie, der døde den 23. Marts 1823, 42 Aar gammel.

c) **Anne Dorothea**, født den 21. Marts 1800, døbt den 23. Marts, var Jordemoder i 18 Aar og døde af Svindsot den 26. Oktober 1855 paa den Gaard i Vollerup, som Kromand Mathias Mathiesen nu ejede; gift i Ulkebøl den 4. Februar 1838 med Enkemand, Gaardejer Christian Hansen i Vollerup, Søn af Gaardejer Hans Christensen og Syndet s. Steds, født den 11. December 1790, døbt 12. December, død den 20. December 1847 som Aftægtsmand hos Gaardejer Hans Christensen. — Christen Hansen var gift 1. Gang (3. November 1814) med Sophie Cathrine, der døde den 16. Juli 1830, 2. Gang (8. April 1831) med Marie Christine Frost, der døde den 22. Februar 1837.

d) **Maria**, født den 14. November 1802, døbt den 21. November, død i Barselseng med Tvillinger den 15. Maj 1840, gift den 28. Juli 1833 med Præster-Inderste og Skrædder Jørgen Jørgensen Kock fra Klinting, Søn af Gaardejer Jørgen Hansen Kock og Anne Helene, født den 7. December 1806, døbt den 14. December, døde af Svindsot og en stor Byld den 15. August 1854 (Bopæl Vollerup). — Han var gift igen (Vielse 27. Juni 1841) med Sille Marie, Datter af Kaadner Christian Clausen og Marie i Ulkebøl, født den 13. Oktober 1820.

e) **Hans Peter Mathiesen**, se Nr. 6.

f) **Cathrine Dorothea**, født den 28. November 1809, døbt den 3. December, døde af Tæring og Brystsyge den 6. Juni 1833, begr. den 9. Juni.

14. **Mads Jørgensen**, Selvejrbonde paa Kildegaard i Mintebjerg, Hørup Sogn, født den 15. Juli 1773 i Lebøl, Tandslet Sogn, døbt den 13. August. konf. 1789. død den 3. November 1829, begr. 8. November. — Vielse Hørup den 13. September 1793.

15. **Anne Cathrine Jørgensdatter**, født i Hørup den 8. Marts 1773, døbt den 14. Marts, død i Mintebjerg den 15. Februar 1841, begr. 21. Februar, paa Ophold hos Sønnen Christen Madsen.

Mads Jørgensen fik Gaarden som Ejendom den 28. Marts 1795 efter Far-

moderens Broder, Synsmand Christen Jørgensen. I den bevægede Tid fra 1807 til 1814 blev han indkaldt til Soldatertjeneste, laa meget inde og blev svækket. Han genvandt aldrig helt sin Sundhed, og i Vinteren 1828-29 blev han alvorligt syg, saa den ældste Søn Christen, der i fem Aar havde været Forpagter paa Svigerfaderens Gaard i Vibøge, maatte vende hjem og overtage Fødegaarden. Ved Kontrakten, der blev skrevet den 28. Marts 1829, skulde Christen Madsen udrede 426 Rdl. Sølvmont til Faderen, 480 Rdl. til Broderen Jørgen, 160 Rdl. til Søsteren Karen og 533 Rdl. til Søsteren Anne Marie (se Nr. 7). — 1829 var Gaardens Skatteareal 46 Tønder og Vurderingssummen 7360 Rdl. — 6 Børn: a-f.

a) Christen Madsen, Ejer af Kildegaard fra 1829 til 1855, født den 17. Maj 1794, døbt 18. Maj død den 7. Juni 1866 begr. 10. Juni, gift i Hørup den 3. August 1821 med Marie Kathrine Duus. Datter af Gaardejer og Synsmand Jørgen Christensen Duus og Maren i Vibøge, Lysabild Sogn, f. 21. Maj 1801, døbt 2. Pinsedag, død den 3. Juni 1870 (Vattersot), begr. 7. Juni.

b) Anne Kathrine, født den 21. Juli 1796. døbt 24. Juli, død den 15. September 1797, begr. 20. September.

c) Anne Kathrine, født den 1. November 1798, døbt 4. November, død den 8. Juni 1804, begr. 17. Juni.

d) Jørgen Madsen, nogle Aar Gaardejer i Ulkebøl, til sidst Daglejer ved Høruphav, født den 5. August 1801, døbt 9. August, død ved Høruphav den 7. Juni 1849, begr. 10. Juni. — Gift 2 Gange: a) Hørup den 30. December 1825 med Dorothea Kirstine, Datter af Kaadner Jens Thomsen og Anne Marie i Egehave paa Lambjergskov Mark, født den 6. Marts 1809, døbt 8. Marts, død i Vollerup den 28. Oktober 1832, begr. Ulkebøl 4. November. — b) Ulkebøl den 6. September 1835 med Anne Marie Petersen fra Mølby, født omtrent 1813 (?), død i Sønderborg den 2. April 1865 (52 Aar gammel).

Jørgen Madsen købte den 21. April 1829 den Gaard i Ulkebøl, der ejedes af H. P. Hanssens Morfader, Hans Christian Andresen, for 3054 Rdl. 18. Sk. Cour. eller 4887 Rdbl. Sølvmont. Køberen udbetalte 1200 Rdl., overtog en Gæld paa 600 Rdl. til Sælgerens Fader Andreas Christensen og et Krav fra Sælgerens Søn Andreas Andresen paa 80 Rdl.; endvidere skulde han betale de forfaldne Skatter (Rigsbank-, Grund- og Benyttelsesskat) med 100 Rdl. Jørgen Madsen kunde ikke klare sig, og 1833 maatte han overlade Gaarden til Hans Hansen Maibøll (Stamtavle Nr. 81). Han boede senere i Vollerup, Mølby, Sønderborg og til sidst til Leje paa Christian Hansens Inderstested ved Høruphav.

e) Karen, født den 26. Februar 1804, døbt den 29. Februar, konf. 1819, død i Asserballe den 31. August 1859, begr. 4. September. Gift i Asserballe den 11. Juli 1823 med Gaardejer Ernst Jacobsen, Søn af Gaardejer Jacob Ernst (Broder til Christen Ernst) og Anne Kirstine Pedersdatter, født

i Asserballe den 5. December 1794, døbt 7. December, død den 17. Juli 1859, begr. den 20. Juli (Asserballe).

f. *Anne Marie*, født den 27. Oktober 1811, døbt 3. November, konf. 1826 (meget gode Kundskaber), tjente før Brylluppet hos Broderen i Ulkebøl. — gift med Landmand *Hans Peter Mathiesen* i Sundsmark. — Se Nr. 6 og 7!

KILDEGAARDS SENERE HISTORIE.

Christen Madsen og Marie Kathrine f. Duus havde 6 Børn: a-f.

a) *Anna Kathrine*, født den 22. December 1821 i Mintebjerg, døbt den 26. December, viet Hørup den 20. Oktober 1843 til Ungkarl *Nicolai Nicolaisen*, Søn af Parcellist *Jørgen Nicolaisen* og *Kirstine Marie f. Elley paa Kegnæshøj*, født den 12. November 1820, døbt 18. November. *Nicolai Nicolaisen* overtog til Foraaret 1844 en Gaard i Holballe, Tandslet Sogn. I sine »Minder fra Tandslet Præstegaard 1850-1867« (Sønderjydske Aarbøger 1925, S. 201) nævner *General A. P. Tuxen Nicolai Nicolaisen* og Hustru blandt de mange Mænd og Kvinder, hvis Navne han bevarer i venlig Erindring, og den da 80-aarige eneste Søn, *Jørgen Nicolaisen* og Hustru horte til hans personlige Venner. *Nicolai Nicolaisen* døde den 2. Oktober 1896, *Anna Kathrine* den 25. Oktober 1884.

b) *Marie Kathrine*, født i Mintebjerg den 24. December 1823, døbt den 28. December, viet i Lysabild den 24. Oktober 1845 til Gaardejer *Andreas Andersen*, Søn af Gaardejer *Peter Andersen* og *Anne Cathrine Hansdatter* i Lysabild, født den 2. Marts 1815, døbt den 5. Marts, død den 8. November 1892, begr. 12. November. *Marie Kathrine* døde den 2. Juli 1902, begr. 7. Juli, efterladende en Søn, Gaardejer *Peter A. Andersen* i Lysabild, og en Datter.

c) *Mads Christensen Madsen*, Faderens Eftermand — se nedenfor!

d) *Jørgen Christensen Madsen*, født i Mintebjerg den 2. Oktober 1829 — Gaardejer i Majbøl — se Slægtsgaardens Historie!

e) *Anne Marie*, født den 26. August 1832 i Mintebjerg, døbt den 16. September, død i Balle, Lysabild Sogn, den 4. Juni 1894, begr. den 8. Juni, efterlod en Datter, gift med Gaardejer *Mathias Petersen* i Skovby; viet i Lysabild Kirke den 21. September 1856 til Gaardejer *Andreas Jørgensen Duus* i Balle, Søn af Gaardejer *Jørgen Jørgensen Duus* og *Kirstine Marie f. Bladt* i Balle, født den 24. Maj 1829, døbt den 31. Maj, død som Aftægtsmand i Skovbyballe den 14. August 1910, begr. 18. August.

f) *Cathrine Marie Madsen*, født i Mintebjerg den 28. Februar 1836, døbt den 13. Marts, død den 27. Marts 1857, begr. 1. April.

Mads Christensen Madsen, Ejer af Kildegaard fra 1855-1887.

Født i Vibøge, Lysabild Sogn, den 19. April 1826, død den 22. Oktober 1909, begr. den 28. Oktober; gift i Hørup den 7. Juli 1854 med Marie Kathrine, Datter af Selvejrbonde Andreas Fr. Andresen og Anne Marie f. Jacobsen i Mintebjerg, født den 19. November 1828, døbt den 23. November, død den 15. August 1895. — Mads C. Madsen var kendt som en dygtig Bonde, og som en af Danskhedens Førere i Sognet valgtes han i 1869 til Kirkeældste. Den 2. Januar 1849 indkaldtes han som Rekrut til 1. Bataillon i Sønderborg, med hvilken Afdeling han deltog i Feltogets to sidste Aar. Næppe nok var Rekrutskolen gennemgaaet, førend de kom i Ilden paa Dybbøl Banke den 17. April 1849 og der erobrede to saksiske Kanoner. Aaret efter var Mads Madsen med i Slaget ved Isted den 24. og 25. Juli, ved Mysunde den 10. September og ved Møllhorst den 31. December, den sidste Kamp i Trearskrigen.

I Kildegaards Arkiv opbevares et Minde fra denne Tid, et Brev, som Mads Chr. Madsen nogle Aar senere modtog fra sin gode Ven og Kammerat i Krigsaarene, den lille Hornblæser. »Flensborg Avis« s'uttede sit Eftermæle med følgende Linier: »Faa kunde fortælle som Mads C. Madsen. Med forbavsende Sikkerhed kunde han endnu huske og fortælle Tildragelser under Trearskrigen. Mads Madsen var alle sine Dage en god dansk Mand, og han slap vel aldrig helt den Tanke, der stod som hans Ungdoms stolteste Maal, et enigt Norden fra Ejderen til Nordkap«. (Nr. af 31. Oktober 1909). Mads Chr. Madsen og Marie Kathrine havde 5 Børn: a-e.

a) Marie Cathrine Madsen, født den 1. Oktober 1855, døbt den 4. November, død i Lille Mommark, Lysabild Sogn, den 14. December 1906; gift den 19. November 1878 med Gaardejer Hans Hansen i Lille Mommark, Søn af Gaardejer Hans Christian Hansen og Kirstine Marie f. Blad samme Steds, født i Majbøl den 31. August 1853, død den 28. Oktober 1926.

b) Christen Madsen, Faderens Eftermand. — Se nedenfor!

c) Anne Marie Madsen, født den 3. Juni 1862, døbt den 6. Juli, død i Egen den 13. Juni 1940; gift i Hørup den 18. Marts 1887 med Christen Hansen Knøs, Gaardejer i Egen, Søn af Gaardejer Hans Hansen Knøs og Dorothea Christine i Hørup, født den 30. Maj 1858, død i Egen den 19. December 1938. Christen Hansen Knøs blev i 1932 udnævnt til Dannebrogsmænd.

d) Anne Kathrine Madsen, født den 6. Maj 1865, døbt den 11. Juni, død i Torp, Ensted Sogn, den 16. August 1935; gift den 25. September 1885 med Christen Jørgen Iversen, den Tid Andenlærer i Hørup, Søn af Gaardejer Andreas Hansen Iversen og Marie Kathrine f. Jørgensen i Hønkys, Egvad Sogn, født den 5. November 1859, død i Aabenraa den 17. August 1930, ligesom Hustruen begravet paa Ensted Kirkegaard. Christen J. Iversen besøgte Seminariet i Tønder (den danske Afdeling), eksamineredes 1881 fik 1885 Ansættelse i Ladegaardskov, siden i Traasbøl, hvor han blev til efter

Genforeningen. Hans Hustru blev kendt ved sit Arbejde i Fredssagens Tjeneste.

e) **Andreas Madsen**, Gaardejer i Blans (Lille Eje), Ullerup Sogn, født den 1. Februar 1871, døbt den 12. Marts. — Gift 2 Gange: a) Hørup den 8. Marts 1895 med **Marie Cathrine Vogelsang**, Datter af Gaardforpagter i Guderup (senere Gaardejer i Mjang) Mathias Vogelsang og Marie Cathrine f. Rasmussen, født i Guderup den 17. August 1871, døbt 21. September, død af Tuberkulose den 21. November 1897. b) den 12. Maj 1899 med **Marie Petersen** fra Snogbæk Mark, Sottrup Sogn Datter af Parcellist Chr. Petersen og Marie f. Nicolaisen.

Christen Madsen, Ejer af Kildegaard fra 1887-1921.

Født den 21. September 1858, døbt 17. Oktober, død den 21. August 1936; gift den 29. Juli 1887 med **Marie Cathrine Jørgensen**, Datter af Gaardejer Jens Jørgensen i Sarup og Hustru Anne Marie f. Jørgensen, født den 31. Oktober 1858, døbt Lysabild den 3. December.

Christen Madsen var Optant fra 10. November 1870 og blev først 1907 proj-sisk Statsborger. I Vinteren 1873-74 var han Elev paa Sandbjerg Højskole. Han har udført et stort Arbejde med at samle Kildegaards Arkiv fra Midten af det syttende Aarhundrede til Nutiden. — Kirkeuret i Hørup, der 1927 led af Ælde, lod han istandsætte og opmale. I J. Rabens Bog »Fra Hørup Sogn« har Christen Madsen givet en fængslende Skildring af det gamle Bylav i Mintebjerg. (Side 68 til 72). Se endvidere Nr. 114-115 f. — Christen Madsen og Marie Cathrine havde 3 Børn: a-c.

a) **Marie Kathrine Madsen**, født i Mintebjerg den 21. Oktober 1888, døbt den 25. November, gift den 23. Juni 1910 med **Fritz Brodersen**, Ejer af Egeskovgaard, Avnbøl, Ullerup Sogn.

b) **Anne Marie Madsen**, født den 10. November 1891, døbt den 18. December, død den 29. November 1916; ugift.

c) **Kathrine Madsen** gift med Eftermanden.

Hans Michelsen fra Klinting, overtog Kildegaard den 1. April 1921, født den 20. September 1896, Søn af Gaardejer Jørgen Michelsen og Anne Marie f. Bonefeld, gift den 31. Marts 1921 med Kathrine Madsen, født i Mintebjerg den 2. Marts 1894, døbt den 9. April.

V. TIPOLDEFORÆLDRE.

16. **Christian Hansen Maibøll**, Præste-Inderste ved Høruphav, døbt 12. p. Trin. 1762, død den 25. Februar 1828; — Se Stamtavle Nr. 65.
17. **Kirsten Hansdatter**, født ved Mintebjerg 1763, døbt Rogate, død den 10. April 1822. — Se Stamtavle Nr. 65.
18. **Jens Christensen**, Væver og Kapellani-Inderste ved Hørup Kirke, født ved Mintebjerg 1752, døbt Hørup 19. p. Trin., død den 23. Januar 1813, begr.

31. Januar trol. Ulkebøl den 17. Januar 1784, viet s. Steds den 7. Februar 1784.
19. **Anne Margrethe Jensdatter** ved Ulkebøl Kirke, døbt den 1. Januar 1756, konf. 1771, død hos Svigersønnen paa Ulkebøl Sten den 18. Maj 1822, begr. den 23. Maj.

Jens Christensen boede i et Hus øst for Vejen, der fra den gamle Vej til Sønderborg fører forbi Kirken til Mjang. Ved Udskiftningen fik han en Skæppe Land lige syd for Kirkegaarden med Naboerne Henrik Mohnsen mod Øst og Jørgen Christensen mod Vest. Om Husets Salg: Se Stamtavle Nr. 72. Det ejedes senere af Familien Tækker. — 2 Børn: a-b.

a) **Anne Marie**, født den 23. November 1784, gift med **Hans Christiansen Maibøll**. — Se Stamtavle Nr. 72.

b) **Marie Margrethe**, født den 29. April 1794, døbt den 4. Maj, konf. 1809; gift i Hørup den 19. Juni 1817 med **Nicolai Nicolaisen**, Son af Gaardejer Nicolai Clausen og Anne Cathrine i Mintebjerg, født den 10. Maj 1785, døbt den 16. Maj, konf. 11. April 1802. Han havde ved Vielsen forpagtet Kroen i Mjang, var ved Chr. H. Maibølls Daab 1819 bosiddende i Sandkær (Sandbjerg) paa Sundved, 1835 Kaadner i Stensgaard, Tandslet Sogn.

20. **Christian August Bruun**, Præste-Inderste og Sømand paa Ormstoft, Ulkebøl Sogn, født i Arnkil, døbt den 26. December 1760 (holdt over Daaben af Hertugens Husfoged Christian August Steingardt, Augustenborg), konf. 1776, død i Holland eller omkommet til Sos før 1804. — Viet Ulkebøl den 9. December 1780 til
21. **Marie Jørgensdatter** fra Ormstoft, døbt den 22. Juni 1760, konf. 1776, død den 17. August 1822, begr. 21. August. »Christian Augustes ved sin Bortrejse til Holland efterladte Hustru paa Ormstoft«.

Chr. August Bruun var Ejer af et Inderstested paa Ormstoft, som ved hans Konkurs den 24. Oktober 1791 overtoges af Svogeren Jørgen Kock, fra 1823 Peter Jørgensen Kock, 1856 Jørgen Peter Kock. — 4 Børn: a-d.

a) **Jacob Bruun Kock**, Kaadner og Præste-Inderste ved Kirken, født den 7. Maj 1781 i Arnkil, døbt 11. Maj, død den 8. Januar 1849 som Aftægtsmand hos Christian Bruun Kock; gift med **Anne Grethe Jenses eller Jørgens**, der døde 62 Aar gammel af Svindsot den 8. Juli 1844. Familien boede først nogle Aar i Gabel, Dybbøl Sogn. Den 24. April 1827 købte Hustruen, der stod som Ejer, Christian Jensen Bjørnemoses Land, det saakaldte »Hussted« lige vest for Stenen. Sønnen Christian fik Stedet 1844. Datter: Margrethe Marie, gift med Erik Hansen Maibøll. — Se Stamtavle Nr. 18.

b) **Anne Marie**, født paa Ormstoft den 9. August 1782, døbt den 11. August, død den 20. Maj 1809 i Mølby, begr. 22. Maj. — Gift den 14. Januar 1809 med **Peter Nielsen** fra Vollerup, Foged paa Ladegaarden. En Datter Mette Maria, født den 10. April 1809, døde den 20. Februar 1863.

c) **Jørgen Bruun**, født den 14. Juni 1785, døbt den 19. Juni (holdt over Daaben af Hr. Fribert paa Rønhave) død af Skarlagensfeber den 16. Oktober

1797, begr. 22. Oktober. »Han var en Son af den fra sin Kone Marie Kockes i Ormstoft bortvigte Matros Christian August Bruun, som længe ikke kom til hende, endskjønt hun kunde høre og spørge til ham, men nu længe har været forsvunden«.

d) Christian Christiansen Bruun, født den 3. Maj 1788 — se Nr. 10.

22. **Jørgen Hansen**, Inderste i Dybbøl, senere Kaadner i Kær paa Hoved, født her den 17. Marts 1770, døbt den 18. Marts, død s. Sted den 15. Juli 1818, begr. 19. Juli, — viet Dybbøl den 14. September 1792.

23. **Marie Povlsdatter**, født i Dybbøl den 25. Februar 1764, døbt Dagen efter, død som Aftægtskone hos Kaadner Christen Jacobsen paa Hoved (Kær) den 26. Maj 1826, begr. Ulkebøl den 30. Maj.

Jørgen Hansen tjente nogle Aar i Dybbøl, hvor han nævnes som Inderste fra 1792 til 1796. Fire Aar senere var han igen i Ulkebøl Sogn og overtog den 29. Juni 1801 Faderens Ejendom, der fra Slutningen af det syttende Aarhundrede var gaaet i Arv fra Fader til Søn. Den ældste Søn, der som de fleste af Slægten førte Tilnavnet »Høj« (= Hoved), solgte Kaadet den 4. Februar 1821 til Christen Jacobsen for 1120 Rdl. S. M. — 7 Børn: a-e født i Dybbøl, f-g i Kær paa Hoved.

a) Anne Kirstine født den 16. Oktober 1792 — gift med Christian Chr. Bruun — se Nr. 10 og 11.

b) Cathrine, født den 2. November 1793, døbt den 6. November, død i Dybbøl den 5. April 1796, begr. 10. April.

c. Hans Jørgensen Høy, født den 3. Marts 1795, døbt den 6. Marts, død som Kaadner og Skræddermester i Broager den 19. Februar 1869; gift i Broager den 25. Maj 1822 med Synnet Marie, Datter af Gaardejer Jens Andersen og Cathrine Marie i Skelle, født den 16. Februar 1794, død den 9. Februar 1878. — 3 Døtre.

d) Peder Jørgensen, født den 16. November 1796, døbt den 20. November, død den 8. Juli 1807 i Kær (paa Hoved), efter at han tre Uger før havde tildraget sig alvorlige Kvæstelser ved et Fald fra en Hest, begr. Ulkebøl den 12. Juli.

e) Cathrine Marie, født den 26. Oktober 1800, døbt 27. Oktober, konfirmeret 1816, gift i Ulkebøl den 18. Juli 1822 med Jens Peter Jensen fra Sundsmark, Son af Gaardejer Jens Petersen og Anne Petersdatter, født den 19. Marts 1797, døbt den 22. Marts. Han var Købmand og Gæstgiver i Dybbøl og døde her den 1. Maj 1850, begr. 6. Maj. Sønesønnen, Peter Jensen (død 1944) blev Gaardejer i Ragebøl.

f) Sille Marie, født den 30. September 1804, døbt 7. Oktober, konfirmeret 1820, død i Sundsmark den 2. Marts 1883, begr. 8. Marts — gift Ulkebøl den 14. November 1828 med Husmand Andreas Andresen Mogenssen, Søn af Kaadner Andreas Mogenssen og Anna Clausdatter i Vollerup, født den 22. Januar 1787, døbt den 28. Januar, konf. 1803, død den 31. Marts

1864. Datteren Frederikke Mogensen var gift med Skræddermester Jens Christensen; deres Søn er Viceskoleinspektør Jens Christensen i Sønderborg.

g) *Cathrine*, født den 26. Oktober 1805, døbt 27. Oktober, konf. 1821, død i Smøl, Broager Sogn, den 13. Oktober 1876, begr. med Gravtale og Ligprædiken den 18. Oktober, gift med *Peter Hansen* kaldet *Vesten*, Inderste i Smøl, Søn af Parcellist Hans Hansen i Rufas, Ullerup Sogn, og Hustru Sille Jepsen, født den 29. December 1791, død den 13. Oktober 1863, begr. 18. Oktober — 8 Børn, 4 i Live. Sønnen *Christian Westen*, der var Avlskarl paa Nørremølle, udvandrede til Amerika; han omtales af H. P. Hanssen i »Et Tilbageblik« I, Side 85-86, som en intelligent, energisk og overordentlig dygtig Mand. — Faderen, *Peter Westen*, en lille, pukkelrygget Mand, var ualmindelig klog og dygtig i sin Virksomhed som Produkthandler. (Meddelt af Anne Marie Ebsen, f. Maibøll — Stamtavle Nr. 109).

24. **Mathias Thomsen**, Degne-Inderste i Hørup, skal være født 1733, konf. Hørup 1747, 16 Aar gammel, død den 1. Februar 1802, begr. 7. Februar. — Viet Hørup den 24. September 1762.

25. **Marie Jørgensdatter**, født ved Hørup Kirke, døbt 9. p. Trin. 1737, konf. 1753, død hos Sonnen *Thomas Mathiesen* den 1. Juli 1822, begr. 4. Juli.

Mathias Thomsen var Ejer af det eneste Inderstedet paa Degnegrunden, som købtes paa Kirkens Bekostning og efter hans Død igen forenedes med Degnekaldet. Han kaldtes sædvanlig »Bødker« efter Sted-Svigerfaderen. Sønnen *Th. Mathiesen* solgte Huset til en *Maren Krestensdatter*, men da Degnen efter Fæstekontrakten havde Forkøbsret, kunde Handelen ikke stadfæstes, og Degn *Lorenz Lassen*, blev ved Kontrakt af 30. Januar 1806 Ejer af Stedet. *Thomas Mathiesen* fik den aftalte Købesum, 196 Rdl., men skulde straks nedbryde Sædehuset, istandsætte Laden til Opholdshus for Moderen og yde hende Aftægt. Efter Moderens Død skulde han fjerne Laden og gøre Pladsen ryddelig. (Acta C IV Nr. 4, Hørup Skole) — 6 Børn, a-f, alle født i Hørup:

a) *Jørgen*, døbt 6. p. Trin. 1763, begr. 14. p. Trin. 1764.

b) *Peder*, døbt den 25. Marts 1765, konf. 1780, form. Sømand, død mellem 1802 og 1822.

c) *Thomas Mathiesen*, Inderste ved Kirken, døbt 4. p. Epif. 1767, død den 5. November 1845 hos Svigersønnen *Nis Høj*, begr. 9. November, gift i Ulkebøl den 8. Juni 1792 med *Anna*, Datter af Gaardejer *Claus Christensen* og *Kirsten* i Vollerup, døbt Ulkebøl den 15. Februar 1767, død den 18. December 1844, begr. 22. December. — 8 Børn.

d) *Jørgen Mathiesen*, født den 4. Maj 1769 — se Nr. 12.

e) *Mette Marie*, født 24. Maj 1772, døbt 28. Maj, begr. 9. p. Trin. 1775.

f) *Mathias Mathiesen*, født den 20. Februar 1777, døbt 23. Februar, konf. 1793, død den 15. April 1801, begr. 19. April — Han blev hjemført fra *Hundslev*, Notmark Sogn, hvor han var i Smedelære, og døde den fjerde Dag efter Hjemkomsten.

26. **Peter Henningsen**, Bonde-Inderste i Sundsmark, Ulkebøl Sogn, født i Vollerup

1716, døbt 2. p. Epif., død den 29. November 1796, begr. 4. December. — Han var første Gang gift med N. N. (form. Cathrine), maaske Datter af Christen Brock og Anne i Klinting; hun begr. 44 Aar gammel den 7. Juli 1765. Gift igen Ulkebøl den 17. Nov. 1765 med

27. **Mette Clausdatter**, født i Kær, Ulkebøl Sogn, i Foraaret 1735, død 83 Aar gammel 12. April 1818, begr. 17. April.

Peter Henningsen byggede 1750 paa Jørgen Christensens Grund, østen for den gamle Bydam Foldbæk. Huset vurderedes 1754 til 252 Mk. Besætningen var: 2 Køer (33 Mk.), 1 Faar (1 Mk. 8 Sk.) og 1 Gris (10 Skil.). Ved Udskiftningen 1793-94 fik han 7 Sk. Land, deraf 6 Sk. 13 Kvr. af Christen Jørgensens Have (udflyttet til Lysmose) og af Gaden. — 5 Børn, a-e.

a) **Hans Petersen**, Parcellist i Stenholt, døbt den 31. Oktober 1751, død den 16. Maj 1813, begr. 23. Maj — gift to Gange: a) Ulkebøl den 13. Juni 1775 med **Anne Marie**, Datter af Bonde Peter Christensen i Vollerup, døbt 28. Juli 1754, død den 2. Jan. 1799, begr. 6. Jan., b) viet Ulkebøl 1. Juni 1799 til **Marie**, Christen Brocks Enke, Ulkebøl, Datter af Kaadner Christen Christensen i Spang, døbt den 12. September 1751, død hos Sønnen Jens Brock, Ulkebøl, den 18. November 1838.

b) **Christen**, døbt den 12. Januar 1755; Tvilling, død før 17. April 1757.

c) **Karen**, døbt den 12. Januar 1755; Tvilling, død før 17. April 1757.

d) **Anna**, døbt den 18. September 1757; konf. 1773, var død 1801.

e) **Cathrine**, født den 16. Marts 1771, gift med **Jørgen Mathiesen**; se Nr. 13.

28. **Jørgen Rasmussen**, Gaardejer i Lebøl, Tandslet Sogn, født 1749, konf. 1765 (16 Aar gammel), død den 27. November 1827, begr. 2. December — trol. Hørup 24. Juni 1769, viet Tandslet 13. September s. A.

29. **Anna Katharine Madsdatter** fra Mintebjerg, døbt Hørup 22. p. Trin. 1746, død i Lebøl den 13. December 1790, begr. 18. December.

Jørgen Rasmussen, der var en stor, stærk Mand, giftede sig senere to Gange: a) den 22. Juli 1791 med **Kirstin Nicolaisdatter** fra Tandselle, der døde 62 Aar gammel den 22. Juni 1803 (ingen Børn), b) den 17. November 1804 med **Anne Marie**, Datter af Peter Nicolaisen i Tandselle, døbt den 19. Juni 1759, død den 4. Maj 1831. — Gaarden, der har Navnet »Egeskovgaard«, overtoges den 27. Juni 1812 af Sønnen Jørgen Rasmussen, der solgte den 1821 til Peter Petersen Kock fra Tandslet. Den ejes nu af Familien Bonfeld. — 10 Børn: a-j, født i Lebøl.

a) **Kirstin Marie**, døbt den 26. Februar 1770, død 8 Dage gammel, begr. den 3. Marts.

b) **Anna Magdalena**, døbt den 1. April 1771, død den 14. Januar 1786, begr. 22. Januar.

c) **Mads Jørgensen**, født den 15. Juli 1773, Bonde i Mintebjerg — se Nr. 14.

d) **Kirsten Marie**, døbt den 17. Sept. 1775, død den 28. Febr. 1779.

e Anna Cathrine, døbt den 26. Oktober 1777, begr. den 2. April 1783.

f) Jørgen Rasmussen, født den 8. December 1779, døbt 3. Adv., død den 7. August 1863 hos Sønnen af samme Navn i Mintebjerg, begr. 11. August — gift a) Tandslet den 11. Juli 1812 med Kirstine Marie, Datter af Kaadner og Hjuler Jens Petersen og Ellen i Lambjerg, født i Hørup den 1. December 1791, døbt den 4. December, død den 16. November 1833, begr. 21. November. — b) Hørup den 2. Februar 1834 med Karoline Augusta, Enke efter Thomas Johansen, Høruphav, Datter af Smed Nicolai Nicolaisen og Ingeborg i Mommark, Lysabild Sogn, født den 1. April 1775, døbt Skærtorsdag, død den 22. Marts 1843, begr. 26. Marts. — Jørgen Rasmussen, der i Vinteren 1803-1804 var i Tjeneste hos Chr. Blads Enke i Lambjergskov, købte 1821 et Kaad i Mintebjerg.

g) Rasmus, døbt den 15. Maj 1782, konf. 1797, nævnes 1801 som Fadder.

h) Dødfødt Barn født den 11. September 1785, begr. den 18. September.

i) Anna Maria, født den 12. November 1786, døbt den 19. November, konfirmeret 1802, fødte den 27. Oktober 1808 Tvillinger: Jørgen Rasmussen og Anne Cathrine; Barnefaderen: en Dragon Jens

j) Anna Magdalene, født den 19. Februar 1788, døbt den 24. Februar, konfirmeret 1802, fødte den 30. Oktober 1808 en Datter, Anna Marie; Barnefader: Hans Andersen paa Tandsgaard.

30. Jørgen Andersen, Gaardejer i Hørup (Trompetergaard), født 1733 i Balle, Lysabild Sogn, død 1787, begr. Sexages. Vielse Hørup den 22. Juni 1756.
31. Anne Christensdatter Kock, døbt Hørup den 3. Søndag efter Helligtrekonger 1732, død den 14. Februar 1807 hos Sønnen, Gaardejer og Tolvmand Anders Jørgensen, begr. 18. Februar. — 10 Børn, a-j, født i Hørup.

Trompetergaarden har fra gammel Tid været en Fæstegaard og har maaske sit Navn deraf, at en Trompeter i gamle Dage er blevet indstukken paa Gaarden og tvungen til at modtage den. Dengang skælvede man for at faa en Gaard i Fæste, især hvis den havde ligget øde, og blev det alt for broget, løb man fra Gaard og alt (C. Kn.). Den 3. December 1766 fik Jørgen Andersen af Præsten Tilladelse til at indhegne et Stykke Grønland af Præstegaardens Grund i »Nord Flyge« (Flyde) i Østermarken, for hvilket han igen gav Vederlag i andet Grønland, som han med Christen Jacobsen udhævede, og desuden noget i Svenslykke, der alt laa Præsten belejligt. — Gaardens senere Ejere: Anders Jørgensen 1787-1820, Jørgen Andersen, der deltog i Slaget ved Sehested, 1820-1833, Christen Knos (gift med Enken) 1834-1841, Anders Jørgensen Andersen 1842-1846, Jørgen Blad (gift med Enken) 1847-1867, Jørgen Andersen 1867; 1908, Andreas Andersen 1908-1931; Enken.

a) Anna Cathrine, døbt 14. p. Trin. 1756, begr. 2. Pinsedag 1763.

b) Andreas Jørgensen, født den 6. Marts 1758, døbt Judica, død den 3. Maj 1820. Faderens Eftermand, gift den 18. Juli 1783 med Anne Cathrine, Datter af Gaardejer Hans Hansen og Inger i Majbøl, døbt den 16. Marts 1763, død den 19. Oktober 1844, begr. 23. Oktober.

- c) **Anna Maria**, døbt Sexages. 1760, begr. 6. p. Epif. 1764.
- d) **Anna**, døbt 2. Advent 1761, begr. 3. Advent samme Aar.
- e) **Anne Cathrine**, døbt Trin. Søndag 1764, begr. 2. Juledag 1767.
- f) **Anna Maria**, døbt Quasim. 1766, begr. Mis. Dom. 1780 den 9. April.
- g) **Christen**, født den 7. Maj 1768, døbt 12. Maj, begr. Invocavit 1772.
- h) **Jørgen**, født den 9. Marts 1771, døbt den 13. Marts, begr. den 16. September 1789.
- i) **Anna Cathrine**, født den 8. Marts 1773, gift med **Mads Jørgensen** — se Nr. 14-15.
- j) **Dødfødt Datter**, begr. Quasim. 1775.

VI. TIPTIPOLDEFORÆLDRE.

- 32. **Hans Christensen Maibøll**, Præste-Inderste og Fisker ved Horuphav, døbt 18. p. Trin. 1734, død den 18. August 1820. — Se Stamtavle Nr. 63.
- 33. **Ellen Hansdatter Pade**, født 1735 ved Horuphav, døbt 12. p. Trin., begr. 12. p. Trin. 1779. — Se Stamtavle Nr. 63.
- 34. **Hans Hansen**, Kaadner og Skrædder ved Mintebjerghav, Horup Sogn, født i Taskland, Lysabild Sogn, 1729, døbt 2. Advent, død den 9. December 1809, begr. 17. December. — Viet Hørup den 13. Juli 1757:
- 35. **Anne Marie Nielsdatter** fra Mintebjerghav, døbt Cantate 1734, begravet 11. p. Trin. den 18. August 1776.

Hans Hansen indgik senere tre Ægteskaber: a) trol. Lysabild den 21. April 1777, viet Hørup den 5. Juli samme Aar til **Anne Marie**, Datter af Christen Petersen og Cathrine Jacobsdatter i Lysabild, døbt den 25. Marts 1738, døde før Kirkegang 1778, begr. 4. p. Epif. — b) Viet Hørup den 30. Juni 1778 til **Anna Dorothea**, Datter af Anders Andersen og Anne Marie Petersdatter i Lambjergskov, døbt Invocavit 1740, død 1786, begr. den 15. Marts. — c) Viet Hørup den 5. August 1786 til Anne Lene, Datter af Peter Hansen Plett og Birthe ved Mintebjerghav, døbt 1. Advent 1748, død den 10. Marts 1823 hos Datteren i Hørup Kapellani, begr. 16. Marts, Opholdskone paa Hans Chr. Hansens Kaad ved Mintebjerghav.

Hans Hansen fik Kaadet efter Jens Jørgensen Hjulmands Enke Margrethe, og beholdt det til sin Dod. Ved Skiftet, der fandt Sted den 3. Januar 1810, blev Kaadet overladt til Hans Jørgensen, der var hjemme paa Orlov som Soldat. Han var den ældste Søn af Hans Hansens Datter Maren. Hans Jørgensen paatog sig alle Forpligtelser: en Gæld paa 288 Rdl. 19 Sk., deriblandt 140 Rdl. til Christen Jørgensen paa Kildegaard, at yde Aftægt til Faderens fjerde Hustru Lene og at sørge for sin fattige Fader Jørgen Thomsen. Hans Hansens Efterladenskaber vurderedes samme Dag af Tolvmand og Synsmand Niels Christensen fra Mjang og af Hans Christian Møller fra Lebløgaard. Der fandtes følgende Besætning og Indbo:

1 Ko = 12 Rdl., 2 Faar = 3 Rdl. 16 Sk., 1 Lispund $3\frac{1}{2}$ Pund Hør, halvskaget 2 Rdl. 28 Sk., 6 Pund Uld 2 Rdl., en Egetræs Kiste, to Skrin 6 Rdl. 32 Sk., en Kornkasse, en Balje og et Skrin paa Loftet 1 Rdl. 32 Sk., et Dejgrug og en Haandkværn 2 Rdl. 32 Sk., tre Save og et Egetræs Skab med noget Jerntøj, et Driftetrug 1 Rdl. 8 Sk., et Saltkar, to Baljer og nogle andre Smaating i Loen 2 Rdl., en Spinderok og en Garnvinde 36 Sk., 4 Dynner, 3 Langpuder, 4 Puder og 2 Par Sengelagener 18 Rdl., $8\frac{3}{4}$ Skæpper Byg 2 Rdl. 7 Sk., 7 Skæpper Brød- og Sæderug 2 Rdl. 16 Sk., 4 Lispund 8 Pund Flæsk 6 Rdl., $4\frac{1}{2}$ Lispund Kød 3 Rdl. $13\frac{1}{2}$ Sk., alt, hvad der findes i Mælkekammeret 6 Rdl., et Bord, en Valkestok og andre Smaating 32 Sk., et Egetræs Hængeskab 1 Rdl., Klædevarer i et ikke vurderet Skrin i Piselen 9 Rdl., en Huspostil og to Salmebøger 24 Sk., Stentøjet i Stuen, et Ølkrus af Tin, et Stenkrus med Tinlaag og en Lysestage af Tin 1 Rdl. 16 Sk., et Strygejern med to Bolte 32 Sk., en gammel Tepotte og tre Par Kopper 8 Sk., en Jern-Kakkelovn i Stuen 5 Rdl., et Stueur 2 Rdl. 32 Sk., Kakkellovnen i Aftægtens Stue 6 Rdl., Kaadnerhuset, bestaaende af syv Fag »Indhus« og fem Fag Lo og Stald 86 Rdl., tilsammen 185 Rdl. $28\frac{1}{2}$ Sk.

Hans Jørgensen solgte Stedet den 31. Dec. 1816 til Christen Nicolaisen, hvis Enke blev gift med den følgende Ejer: Hans Christian Hansen. Kaadet købtes 1866 af Hans Christiansen fra Asserballe, der 1879 fulgtes af Stedsønnen Nicolai Iversen fra Ertebjerg, hvis Efterkommere endnu findes i Hørup Sogn.

Hans Hansen havde følgende 14 Børn i de fire Ægteskaber: a-n.

a) **M a r e n**, født 1758, døbt 1. p. Epif., død i Faderens Opholdslade den 16. April 1809, begr. 23. April, gift Hørup den 8. Juli 1780 med **J ø r g e n T h o m s e n**, Søn af Thomas Pøhler og Anne i Asserballeskov, død omtrent 79 Aar gammel den 22. Marts 1814, begr. 27. Marts. — Efter Folketællingen 1803 skulde Alderen være 75 Aar. Ved Hustruens Død siges han at stamme fra Kettingkov, ved Vielsen fra Tandslet. 1814 levede 2 Sønner og 4 Døtre.

b) **H a n s**, døbt Himmelfartsdag den 15. Maj 1760, begr. 4. Adv. s. Aar.

c) **K i r s t e n**, døbt Rogate 1763, gift med **C h r i s t i a n H a n s e n M a i b ø l l**, se Stamtavle Nr. 65.

d) **M a r g r e t h e**, døbt Mikkelsdag 1765, død samme Aar, begr. 25. p. Trin.

e) og f) to utidige hjemmedøbte Piger begr. 4. p. Epif. 1767. (Tvillinger).

g) **G r e t h e**, født den 1. September 1768, hjemmedøbt af Jordmoderen, død tre Dage gammel, begr. den 7. September (Tvilling).

h) **A n n e M a r i e**, født den 1. September 1768, hjemmedøbt, død 2 Dage gammel, begr. 14. p. Trin. (Tvilling).

i) **M a r g r e t h e**, født den 31. Oktober 1770, døbt den 4. November (21. p. Trin.), død 1777, begr. 26 p. Trin.

j) **A n n a M a r i e**, født den 19. Maj 1774, døbt den 23. Maj (2. Pinsedag), død den 5. December 1849, begr. 9. December, i Aftægt hos Inderste Hans Chr. Rasmussen ved Høruphav; gift Hørup den 2. November 1799 med

Præste-Inderste Hans Hansen Blad ved Høruphav, Søn af Kaadner Hans Blad i Kobbertoft, Lysabild Sogn, døbt Lætare 1768, død den 30. April 1855.

k) Dødfødt Søn, begr. sammen med Moderen 11. p. Trin. 1776.

l) Hans Christian Hansen, Kaadner i Kjødbeck ved Mintebjerghav (paa Faderens Sted), født den 25. Januar 1778, døbt 3. p. Epif. den 25. Januar, død den 15. Februar 1829, begr. 20. Februar, gift den 2. November 1822 med Sille Magdalene, Enke efter Formanden, Kaadner Christen Nicolaisen (Lau- sen), Datter af Parcellist Peter Jørgensen og Hanne Marie paa Kegnæs, død 60 Aar 6 Maaneder gammel den 2. Februar 1840, begr. 9. Februar; døde hos sin ældste Søn, Kaadner Nicolai Peter Nicolaisen ved Mintebjerghav.

m) Anna, født den 17. Januar 1779, døbt 24. Januar, død 14 Dage gammel, begr. Sexages.

n) Marie Dorothea, født den 26. Maj 1787, døbt den 28. Maj, tjente ved Faderens Død i Præstegaarden, 1823 Væverpige i Kappelianiet, flyttede 1825 til Lysabild og blev den 27. Maj viet til Inderste Mathias Mathiesen (Knudsen), Søn af Mathias Mathiesen og Sille Cathrine, født den 7. Maj 1802, døbt 9. Maj. Marie Dorothea døde den 13. August 1844, begr. den 18. August. Manden blev i 1836 idømt 15 Aars Tugthusstraf, fordi han havde gjort Forsøg paa at forgive hende med Arsenik. 1844 var han endnu i Live.

36. Christen Jensen (Kaad), Kaadner ved Mintebjerghav, født i Mintebjerg 1714, døbt 17. p. Trin., konf. 1731, død 1770, begr. 2. p. Epif. — trol. Hørup den 20. Oktober 1744, viet 22. p. Trin. 1747.

37. Anne Christensdatter ved Mintebjerghav, døbt Mis. Dom. 1726, død 1784, begr. den 22. Juni (hun kaldes her Christen Jensens Enke Kirsten).

Christen Jensen afløste Svigerfaderen Christen Clausen som Ejer af Kaadet. Han kaldes ved Vielsen og ved Sønnens Daab 19. p. Trin. 1752 Christen Jensen Kaad, men taber saa det gamle Slægtsnavn, sikkert fordi der fra 1764 til 1782 sad en Christen Hansen Kaad paa den Gaard i Mintebjerg, som hans Oldefader havde ejet i Tiden omkring 1650. — 6 Børn: a-f.

a) Jens, døbt 3. p. Trin. 1748, død samme Aar, begr. den 2. Juli.

b) Kirsten, døbt 9. p. Trin. 1750, konfirmeret i Ulkebøl 1766, hvor hun formentlig har været i Huset hos Morfaderens Slægtinge; trol. her den 12. Oktober 1774, viet 19. November samme Aar til Peter Hansen, født i Sønderborg.

c) Jens Christensen, døbt 19. p. Trin. 1752. — Se Nr. 18.

d) Anna, døbt den 22. Juni 1756, konfirmeret 1771, død i Mintebjerg den 5. Marts 1811, begr. 10. Marts, viet den 20. November 1784 til Enkemand, Kaadner Jens Petersen i Mintebjerg, Søn af Kaadner Peter Jensen (Ryiter) og Anne Marie samme Steds, født omtrent 1750, konfirmeret 1766, død som Væver og Opholdsmand hos Kaadner Claus Jacobsen, Hjuler, i Mintebjerg, den 19. Marts 1826, begr. 24. Marts. Han var først gift med Kathrine Jacobs fra Ketting, der døde efter et halvt Aars Ægeskab og begr. den 18. Juli 1783. Den 16. November 1811 blev han gift tredie Gang med Ellen, Datter af Jacob

Jørgensen i Tandselle, der var Enke efter Peter Bink i Asserballeskov og Thomas Kaad i Ketting (død 1809). Hun fødtes 1748 og døde den 11. April 1839 hos Steddatteren Anne Marie, der var gift med Inderste Mathias Clausen i Lambjerg.

e) **Christen Christensen**, Kaadner i Kær, Ulkebøl Sogn, døbt 2. Advent 1759, konfirmeret 1775, død i Kær den 5. Januar 1796, begr. 10. Januar; gift i Ulkebøl den 25. Oktober 1783 med **Anne Marie**, Enke efter Kaadner Hans Nielsen, der døde den 16. Februar 1782, Datter af Stedets tidligere Ejer Paul Jørgensen og Anne, døbt i Ulkebøl den 28. April 1754, død den 2. August 1827 som Aftægtskone hos Kaadner Paul Christensen i Kær ved Kobbelledet.

f) **Mette Cathrine**, døbt 9. p. Trin. 1764, død 1766, begr. Invocavit.

38. **Jens Christensen**, Kaadner og Murer ved Ulkebøl Kirke, født omtrent 1712, død den 3. Februar 1786, begr. 5. Februar. Vielse omtrent 1750.

39. **Maren Jørgensdatter Kock**, født i Ulkebøl November 1722, døbt 22. p. Trin., død ved Kirken den 24. Februar 1793, begr. 27. Februar.

I Lægdsregistret fra 1740 findes en Jens Christensen, 27 Aar gammel, der var i Tjeneste hos Gaardejer Hans Christensen i Ulkebøl. Den 23. Februar 1758 fik Hans Hansen i Ulkebøl Lov til at overlade Halvdelen af sit Fæstekaad til Jens Christensen, men de skulde i Fællesskab være ansvarlige for de aarlige Afgifter. (C III 1 Nr. 20). I Jordebogen af 1765 nævnes Jens Christensen paa Byens største Kaad med 3. Rdl. som aarlig Afgift. Før 1700 boede Christen Andersen Vogt paa samme Sted. — 4 Børn: a-d.

a) **Christen Jensen**, døbt den 21. November 1751, konfirmeret 1767, død i Mølby den 19. September 1798 begr. 23. September; gift den 28. Oktober 1786 med **Dorthe**, Jeb Kromands Datter fra Ulkebøl, døbt den 3. Maj 1765 (Datter af Jacob Jepsen ved Kirken og Cathrine Margrethe), død i Mølby den 21. November 1844. Hun var gift anden Gang (viet den 16. August 1800) med **Hans Christian Simonsen** fra Ketting Sogn, død som Husmand i Mølby den 23. Maj 1816, begr. 26. Maj, 43 Aar gammel.

b) **Sophia Maria**, døbt den 25. Marts 1754 (holdt over Daaben af Sophie Amalie Lange, Præstens Hustru), død den 11. Maj 1843 paa Ulkebøl Sten, begr. 14. Maj, gift den 30. Oktober 1784 med **Peder Hansen**, Søn af Hans Jørgensen og Maren i Ulkebøl, døbt den 31. Januar 1745, død som Kaadner paa Stenen den 3. August 1817, begr. 10. August. Aaret efter overtog Hans Christiansen Maibøll dette Kaad. Se Stamtavle Nr. 72.

c) **Anne Margrethe**, døbt den 1. Januar 1756, gift med **Jens Christensen** ved Hørup Kirke. Se Nr. 18 og 19.

d) **Jørgen Jensen**, døbt den 13. April 1759 (holdt over Daaben af Skoleholder Frederik Hammer) død den 5. Marts 1833 som Aftægtsmand hos Kaadner Jørgen Jørgensen, Skrædder ved Kirken; gift den 10. Februar 1787 med **Maren Hansdatter** fra Ulkebøl, formentlig den Maren, Enke efter Kaadner Jørgen Jørgensen Skrædder ved Kirken, der døde den 19. Januar 1841, 87 Aar og 4 Maaneder gammel.

40. **Jacob Jacobsen Bruun**, Skovfoged i Arnkil, Ulkebøl Sogn, født i Kær 1727, døbt den 28. September, død som højfyrstelig augustenborgsk Pensionist i Sønderborg Slots Portnerbolig den 30. Januar 1805 (Vattersot), begr. den 4. Februar, trol. i Lysabild den 3. Oktober 1755.

41. **Anna Hansdatter**, født 1723 i Nypøl, Lysabild Sogn, døbt 2. p. Epif., død i Arnkil den 19. September 1783, begr. den 21. September.

Jacob Bruun blev den 15. November 1783 igen gift med **Marie Kiestine Petersdatter**, der i Sønderborg angives at være en Datter af Snedker Peter Jørgensen og Marie, født omtrent September 1740 (Lakune), død i Sønderborg den 24. Februar 1814 (Brystsyege), begr. 2. Marts.

Jacob Bruun overtog 1764 Embedet som hertugelig Skovfoged i Arnkil efter Faderen og betegnes, da han er Vidne i Sagen med Klapjagten paa Rønhaves Marker, flere Gange som Overskovfoged. Lodsejerne i Ulkebøl og Kær blev i Aaret 1779 enige om at drive Hertugens Vildt bort fra deres Marker. Jagten fandt Sted den 15. og 16. April nævnte Aar, og de to Forstandere, Peter Hansen i Ulkebøl og Christian Hansen i Kær, idømtes den 21. Maj 1781 en Bøde paa 50 Rdl., fordi en Del Vildt løb i Vandet og maatte dræbes. Jacob Bruun havde den første Dag anmodet de 200 Klappere, der lededes af 12 Mand til Hest, om at gaa tilbage, men de lystrede ikke og gav ham grove, usømmelige Svar. (Acta C IV Nr. 355). 1763 havde han indsendt et Andragende til Rentekammeret om to Stolestader i Ulkebøl Kirke blandt dem, der tilhørte Godset Rønhave. Den 18. Juli 1769 købte han en Plads ved Siden af Løjtnant Handingsmann, men den 16. December 1774 fik han tilkendt en Plads i Brudgomsstolen uden særlig Afgift. (Acta C IV Nr. 126). Ved Skiftet efter Gaardejer Jens Christensen i Ulkebøl den 20. September 1781 var han Værge for Enken Cathrine, en Datter af Skovrider J. L. Kochendorffer i Vollerup. Jacob Bruun flyttede omkring 1788 til Sønderborg. Hans Ansættelsesbrev, dateret Augustenborg den 8. December 1766 og underskrevet af Hertug Frederik Christian, findes i Dekretprotokol C IV Nr. 457, Side 112-114.

Efter Mandens Død beholdt Enken sin Fribolig paa Sønderborg Slot, frit Brænde og 10 Rigsdaler aarlig som Pension. (Decretprotokol C IV Nr. 463, 19. Februar 1805). — 3 Børn: a-c, alle født i Arnkil.

a) **Jacob**, døbt den 16. Oktober 1757 (holdt over Daaben af Mons. Joh. Lorentz Kochendorffer i Vollerup), død samme Aar, begr. den 20. November.

b) **Christian August Bruun**, døbt den 26. December 1760 — Se Nr. 20.

c) **Jacob Bruun**, født den 17. Oktober 1785, døbt den 23. Oktober i Ulkebøl; han gik efter Konfirmationen til Søs og druknede ved Skagen den 25. November 1803. (Sønderborg Kirkebog).

42. **Jørgen Kock**, Væver paa Ormstoft, født i Ulkebøl 1724, døbt den 14. Marts, død den 28. September 1805, begr. den 6. Oktober. — Vielse før 1753.

43. **Anna født Jørgensen**, født 1723 i September, død 67 Aar 4 Maaneder 14 Dage gammel den 3. Februar 1791, begr. 6. Februar. — I Dødsregistret Sønderborg

den 7. December 1817 kaldes hun Anna f. Jørgensen og er maaske Datter af Christen Jørgensen i Sundsmark, hvis Barn (Navnet glemte) døbt 11. p. Trin. 1723.

Jørgen Kock kaldes ved sin Død Jørgen Jørgensen Kock, og i Taksations-Instrumentet fra Maj 1754 nævnes en Jørgen Jørgensen som Kaadner i Kær nærmest Bagmose; Bygningen fandtes endnu ikke i Jordebogen, og om Besætningen oplyses, at der var 2 Køer (30 Mk.), 2 Faar (3 Mk.) og 2 Svin (12 Mk.) 3 Børn: a-c.

a) Jørgen Jørgensen Kock, født 1753, døbt den 19. August, konf. 1769, død hos Sønnen af samme Navn den 14. April 1831, begr. 17. April — viet Ulkebøl den 26. Oktober 1781 til Ingeborg, Datter af Peter Lauritzen i Kær, døbt den 25. November 1753, død den 3. Februar 1807, begr. 8. Februar — 2 Sønner og 3 Døtre.

b) Ellen, døbt den 1. November 1755, død i Sønderborg den 7. December 1816, Enke efter Skipper Rasmus Clausen.

c) Maria, født 1760, døbt den 22. Juni (holdt over Daaben af Jomfru Paulses paa Rønhave) — gift med Christian August Bruun — Se nærmere Nr. 20 og 21.

44. **Hans Jørgensen**, Kaadner i Kær paa Hoved, født samme Steds omtrent 1732, død den 19. December 1800, 68 Aar 7 Maaneder gammel, begr. den 26. December — viet Ulkebøl den 11. August 1765.

45. **Kirstin Christensdatter** fra Kær, døbt den 29. September 1739, død den 3. Oktober 1789, 50 Aar og 5 Dage gammel, begr. den 11. Oktober.

Hans Jørgensen blev gift anden Gang den 20. Februar 1790 med Anne Margrethe, Datter af Christen Christensen (død 1783) og Karen (død 1761) paa Ulkebøl Sten, født omtrent 1758, død den 22. Februar 1840 hos Sønnen, Murer Peter Christian Hansen paa Ormstoft. Hun var gift anden Gang (Vielse den 26. Februar 1803) med Enkemand Jens Jensen Carstensen, født omtrent 1737, død den 3. Juni 1822 som Aftægtsmand hos Inderste Jens Peter Clausen paa Ormstoft. (Han kaldes her Jens Christensen og ved første Vielse den 22. Februar 1766 Jens Jensen fra Kær). Hans Jørgensen var Ejer af Fødestedet i Kær paa Hoved fra omtrent 1767 til 1801. — 8 Børn: a-h.

a) Anne Kiestine, døbt den 20. December 1767, død den 6. Februar 1772 begr. 9. Februar.

b) Birret (Birthe) døbt den 6. Januar 1769, død den 3. Juni 1781, begr. 10. Juni.

c) Jørgen Hansen, født den 17. Marts 1770 — se Nr. 22.

d) Christen Hansen Hoved (Hoi), Kaadner i Kær, født den 27. Juli 1771, døbt den 28. Juli, konfirmeret 1788, død den 8. Maj 1841, gift den 14. Juli 1798 med Ellen, Datter af Kaadner Jørgen Christensen og Anne Lauridsdatter paa Ormstoft, født den 6. August 1775, døbt 13. August, død den 8. Maj 1854. — Deres Datter Marie Christine (født 1804, død 1865) var gift med Gaardejer og Synsmand Peter Clausen i Ulkebøl (født 1799, død 1874).

e) **A n n e K i e s t i n a**, født den 15. November 1774, døbt den 20. November, konfirmeret 1790, død i Sundsmark den 21. November 1857; gift den 27. Maj 1809 med **C l a u s C h r i s t e n s e n** fra Ulkebølskov, Søn af Bonde Christen Petersen og Anna, Claus Esbensen's Enke, i Ulkebøl, døbt den 14. Juni 1767, død som Kaadner i Sundsmark den 6. December 1840.

f) **M a r i a**, født den 4. November 1777, døbt 9. November, død af Kopper den 24. September 1778.

g) **S i l l e M a r i a**, født den 7. Juli 1780, døbt 9. Juli, konfirmeret 1795, gift i Ulkebøl den 10. Juni 1809 med **L o r e n s P e t e r L o r e n z e n** fra Sønderskoven, Søn af Laust Petersen og Anna Lassedatter i det nye Hus i Sønderskoven, født her den 22. Maj 1779, døbt den 24. Maj, konfirmeret 1794. Faderen, Laust Petersen, var Foged paa Ladegaarden og boede paa det Sted, der nu kaldes Katrinelund, som maa være bygget 1779.

h) **P e t e r C h r i s t i a n H a n s e n**, Inderste og Murer paa Ormstoft, født den 25. Januar 1791, døbt samme Dag, død den 9. Oktober 1861 som Aftægtsmand hos Sønnen, Murer samme Steds; gift den 6. Oktober 1825 med **H e l e n e M a r i e**, Datter af Kaadner Andreas Andresen og Cathrine Marie i Vollerup, født den 19. August 1799, døbt den 25. August, konfirmeret 1815, død den 13. April 1877. Om Sønnen, Hans Hansen, se under Nr. 10/11 b.

46. **P o u l P e t e r s e n**, Inderste og Hjuler i Dybbøl, født i Skodsbøl. Bro:ger Sogn, 1713, døbt den 1. Juni, død den 22. Januar 1769, begr. den 26. Januar. Vielse Dybbøl den 30. November 1758.

47. **C a t h r i n e C h r i s t e n s d a t t e r**, født i Stenderup, Nybøl Sogn, 1729, døbt 3. Juledag, død i Dybbøl den 23. Juli 1802, begr. 27. Juli.

Povl Petersen var først gift med (trol. Dybbøl August 1739, viet den 18. September samme Aar) **M a r i a**, Datter af Peter Skolemester i Dybbøl, født 1710, døbt den 27. Juli, begravet Midfaste Søndag (Lætare) 1758. Senere nævnes af dette Ægteskab tre Sønner: Peter, Johannes og Jens. Om den sidste haves ingen Oplysninger. 8 Børn: a-h.

a) **P e t e r** (ved Daaben Peer), Paul Jollers Søn, døbt den 6. Oktober 1743, holdt over Daaben af Hans Peersen.

b) **H a n s**, døbt den 1. April 1746, holdt over Daaben af Jens Jensen.

c) **J o h a n n e s V i l h e l m F r e d e r i k P o v l s e n** (senere kun Johannes Paulsen), døbt i Dybbøl den 16. Marts 1749, blandt Fadderne Præstens Hustru Charlotte Augusta Desenis), død 91 Aar gammel i Rojum ved Sundsmark, Ulkebøl Sogn, den 13. Marts 1840, gift 1. Gang i Ulkebøl den 8. Juni 1775 med **A n n a D o r o t h e a**, Enke efter Kaadner Peter Hansen i Rojum, Datter af Nicolai Petersen og Syndet samme Steds, døbt den 24. Juni 1736, død den 9. Februar 1810, begr. 15. Februar. (Peter Hansen var død af Plettyfus den 29. April 1773). Johannes Paulsen havde i dette Ægteskab en Søn, Peter, der var Overstyrmand og gift med Anna Breier; han døde paa en Rejse i Marts 1818, 40 Aar gammel (Sonderborg Kirkebog). Johs. Paulsen blev den 24. Juni

1810 gift anden Gang med Karen, Datter af Christen Frost i Ulkebol. døbt den 23. Maj 1763, død den 4. Februar 1852, 89 Aar gammel.

d) **Johannes**, død den 29. December 1755, Alder mangler.

e) **Maria**, født 1759, døbt i Førstningen af August, død den 16. September 1763, begr. 18. September.

f) **Christen Paulsen**, Skibskaptajn i Dybbøl, født i September 1761, døbt 18. p. Trin., gik i sin Ungdom til Søs og tjente sig op gennem Graderne, var til sidst Købmand og døde som Rentier den 18. Januar 1836, gift den 23. Juni 1801 med **An Dorthe Marie Piels**, Datter af Sømand Johan Madsen Piels og Ingeborg Jensdatter, født den 6. December 1765, død den 28. Februar 1826. — To Sønner, Johan og Poul, døde omtrent 7 Aar gamle.

g) **Maria**, født den 25. Februar 1764, gift med **Jørgen Hansen**. — Se Nr. 22 — 23.

h) **Ingeborg**, født den 21. April 1766, døbt den 25. April (holdt over Daaben af Ingeborg Christens, Barnets Mormoder fra Stenderup), død den 17. Maj 1832, begr. 23. Maj, gift med **Skrædder Nis Johansen** i Dybbøl, født 1758, Stedsøn af Snedker Johan Friedrich i Bovrup, død den 25. Juni 1834; han havde altid været rask, og var kun syg de sidste ti Dage før sin Død (Feber). Der var 5 Sønner og 3 Dotre, af hvilke de tre Sønner døde i Barndommen.

48. **Thomas Petersen** ved Høruphav født 1697, død 66 Aar gammel 1763, begravet 1. Advent; viet omtrent 1730 (Lakune).

49. **Mette**, født 1708, død 32 Aar gammel 1740, begravet den 30. Marts. Da den ældste Søn hedder Mathias, er hun maaske Datter af den Mathias Kræmer, der efter Amtsforvalter Lobedanz' Jordebog (1722) var Høker ved Hørup Kirke og boede i det Hus, der ejedes af Peter Murmand.

Thomas Pedersen kaldes ved Sønnens Død Thomas Thomsen, men Charlotte Marie, der fødtes ved Høruphav 1737, er afgjort en Søster til Mathias Thomsen, og ved hendes Daab kaldes Faderen Thomas Petersen. Han blev den 9. December 1740 gift anden Gang med Maren, Datter af Hans Lauritzen og Synnet i Majbøl, døbt 1. Adv. 1701, begr. 3. Adv. 1746. Thomas Petersen kaldes ved sin Død 1763 Thomas Kræmer, et Navn, som han sikkert har arvet efter den første Svigerfader. Thomas Kræmer faar to Børn døbt 1748 og 1755, saa han maa have været gift tredie Gang. Sønnen af det sidste Ægteskab var bosiddende i Vollerup, og Fadderlisterne i Ulkebøl viser, at der er Forbindelse med ovennævnte Mathias Thomsen, Søn af Thomas Petersen. — 4 Børn: a-d.

a) **Mathias Thomsen**, født 1733 — se Nr. 24.

b) **Charlotte Marie**, født ved Høruphav 1737, døbt 2. p. Epif. (holdt over Daaben af en Pige hos Hertuginde af Lyksborg paa Augustenborg), konfirmeret 1752, død i Bro, Ketting Sogn, 1786, begr. den 8. Oktober; viet i Hørup den 20. September 1765 (Forlover: Mathias Thomsen) til **Andreas Jørgensen Top**, Væver i Bro, født 1741, død 1786 (Anders Væver), begr. den 14. April.

c) **Kirsten**, døbt 17. p. Trin. 1748.

d) **Thomas Thomsen**, Kaadner i Vollerup, Ulkebøl Sogn, døbt Epif. 1755, konfirmeret 1771, død som Aftægtsmand i Vollerup den 2. Juli 1830; gift 1. Gang i Ulkebøl den 3. Maj 1788 med **Synet**, Enke efter Kaadner Hans Christensen, Datter af Christen Jørgensen i Vollerup, døbt den 30. Oktober 1763, død i Barselseng den 11. December 1793, begr. 15. December; gift 2. Gang i Tandslet den 15. Februar 1794 med **Elisabeth Christensdatter**, form. født i Vollerup 1759, døbt den 16. December, konfirmeret 1776, Datter af Kaadner Christen Hansen. — Thomas Thomsen har flere Gange Tilnavnet Pyt (Pøt), ligesom Formanden Hans Christensen, efter Pytgaden i Vollerup.

50. **Jørgen Petersen** ved Hørup Kirke, form. Bødker, født ved Høruphav 1706, døbt 22. p. Trin., 1. Altergang 1722, død 1741, begr. den 18. Juli; viet 21. p. Trin. 1733.

51. **Maren Jensdatter** fra Hørup, døbt Onsdag efter Invocavit 1703, 1. Altergang 1718, død 71 Aar gammel 1773, begr. 22. p. Trin. (Sal. Nis Bødkers Enke). Hun blev den 9. November 1743 gift anden Gang med Nis Petersen, der døde 1773 som Nis Bødker ved Kirken og begr. Invocavit. En Søn af dette Ægteskab, Jørgen, døbt Mis. Dom. 1746, døde samme Aar og begr. 23. p. Trin. — Skiftet efter Nis Petersen Bødker af 29. Maj 1773, viser, at han døde den 23. Februar uden Livsarvinger. Han fødtes 1715 i Skovby, Lysabild Sogn (døbt Torsdag p. Epif. og var en Søn af Peter Thorsen. — Huset solgtes for 90 Rdl., Møbler og Indbo for 29. Rdl. 2 Sk., tilsammen 119 Rdl. 2 Sk. Da Udgælden var 35 Rdl. 35 Sk., kunde Arvingerne dele 83 Rdl. 15 Sk. Hertil kom 14 Rdl. 39 Sk. for afdødes Klæder og Sengetøj. Halvparten tilfaldt Enken. — Jørgen Petersen og Maren havde tre Børn: a-c.

a) **Inger**, født den 24. August 1734, døbt 10. p. Trin., konfirmeret 1750, død 92 Aar 4 Maaneder gammel, den 24. December 1826, begr. 1. Januar 1827, paa Ophold hos Sonnen Jørgen Petersen Egemose i Hørup; gift den 21. Oktober 1766 med Inderste og Skrædder **Peter Christensen Egemose**, født 1741 ved Egemose, Søn af Christian Christiansen og Birthe Petersdatter, døbt Oculi, død den 24. September 1805, begr. den 29. September. Han hjalp i Præstegaarden ved at aflade det indhøstede Korn, faldt ved dette Arbejde den 21. September fra Bjælken ned paa Tærsegulvet og fik et Stød paa Hovedet, af hvilket han døde. Af Børnene levede dengang kun Sønnen Jørgen, der ligesom Faderen og Farfaderen var Skræddere. Ejendommen ved Egemose synes at være oprettet 1736.

b) **Marie**, døbt 9. p. Trin. 1737 — gift med **Mathias Thomsen** — se Nr. 24-25.

c) **Peter**, født 1740, døbt 4. p. Epif., død 1742, begr. Reminiscere.

52. **Henning Henningsen**, Gaardejer i Vollerup, Ulkebøl Sogn, født 16 . ., død efter 1730. — Vielse omtrent 1705.

53. **Karen Hansdatter**, som den 6. Søndag efter Trin. 1715 holdt Christen Christens Barn over Daaben og 1721 sammen med Manden nævnes blandt Altergæsterne.

Henning Henningsen stammer muligvis fra Sønderborg, hvor en Købmand af samme Navn findes omkr. 1650 og hvis Datter Cecilie var gift med Præsterne Peter H. Glamdorf og Philip Petersen. Henning Henningsen havde først været gift med Augusta Jørgensdatter fra Vollerup (Vielse 16. p. Trin. 1697), der sikkert er en Datter af Jørgen Hansen (Fodsvend), som endnu var i Live 1721, da han var til Alters sammen med sin Hustru og boede hos Bonde Anders Petersen. I et Brudstykke af en Jordebog fra Tiden før 1700 nævnes Jørgen Fuszknacht paa Gaarden, som Henning Henningsen 1697 eller 1698 fik efter en Claus Christensen. Han brugte en Formue til en grundig Istandsættelse af Gaardens Bygninger og blev den 6. April 1708 fritaget for Hoveri mod aarlig at svare 12 Rdl. Tjenestepenge. (C III 1 Nr. 8, Side 443). Til Forpagteren paa Sønderborg Ladegaard ydede han desuden aarlig 3 Ørtug 6½ Sk. Byg, 4 Ørtug 16 Sk. Havre og i rede Penge 2 Rdl. 28 Skil., til Præst og Kirke 1 Ørtug 2 Sk. Byg og 1 Ørtug Havre. 1719 klagede alle Bønder under Sønderborg Ladegaard over, at fire Bønder i Vollerup, Henning Henningsen, Andreas Petersen, Niels Kyd og Niels Christensen, ligesom Thomas Andersen i Hørup og Jørgen Kock i Lambjerg, var fritagne for Hoveri. De fik dog ikke noget ud af deres Klage. (C III 1, Nr. 7, Side 80). Den 12. December 1721 fik Henning Henningsen sammen med sine Naboer Jørgen Nielsen, Thomas Petersen og Hans Matzen af Myndighederne Lov til at opføre et Kaad til Detlef Lorentzen, Stamfaderen til den kendte Slægt Detlefsen paa Tombølgaard (C III 1, Nr. 8, Side 222). Den 23. April 1720 og følgende Dage undersøgtes Bøndernes Skøder og Fæstebreve paa Sønderborg Slot. Henning Henningsen meddelte da, at han havde haft Gaarden i Fæste i 23 Aar og betalt 9 Speciedaler, men ingen Kvittering faaet. Aaret huskede han ikke, men for omtrent seks Aar siden betalte han igen 4 Spec., fordi han af samme Grund var bleven eksekveret og havde givet en Mark i Bøde. Den fulde Fæste i Vollerup var 18 Speciedaler. — Omkring 1700 hørte 18 Ørtug Land til Gaarden; der holdtes 4 Heste og 3 Køer, og den aarlige Udsæd var 3 Ørt. Rug, 3 Ørt. Byg, 3 Ørt. Havre og 2 Sk. Ærter og Vikker. — Den 31. Januar 1730 trak Henning Henningsen sig tilbage og overlod Gaarden til Sønnen Jørgen. — Henning Henningsen havde i sine to Ægteskaber 11 Børn: a-k.

a) **Cathrine Maria**, døbt 1. p. Trin. 1698.

b) **Maria**, døbt Quasim. 1701, begr. 1. p. Trin. samme Aar, 16 Uger gammel.

c) **Jørgen Henningsen**, Faderens Eftermand paa Gaarden, født 1702, døbt 5. p. Trin., død den 23. September 1790, begr. 26. September — gift 1. Gang: **N. N.**, død 1734; gift 2. Gang (trol. Hørup 6. p. Trin. 1734) med **Syndet**, Datter af Gaardejer og Sandemand Thomas Jacobsen og Kirsten i Mjjang, døbt Hørup Oculi 1709, død omtrent 1737 i Vollerup; gift 3. Gang med **Anna**, der døde efter mere end 50 Aars Ægteskab den 1. April 1788, begr. 6. April —

79 Aar 10 Maaneder gammel, maaske Datter af Gaardejer Peder Tagzen i Vollerup, døbt den 6. Juni 1708. — I Jørgen Henningsens Tid (1754) vurderedes Gaardens Bygninger til 786 Mk., og Besætningen var øget til 4 Heste, 1 Føl, 5 Koer, 3 Kvier, 1 Kalv, 5 Faar, 3 Svin og 5 Grise; der avledes 5 Læs Flo, og den aarlige Udsæd var 2 Td. Rug, 3 Td. Byg og 5 Td. Havre.

d) E t B a r n ikke i Daabsregistret, begr. 10 Uger gammel den 9. Maj 1704.

e) H a n s, døbt 21. p. Trin. 1706, Tvilling, begr. Exaudi 1707.

f) M e t t e, døbt 21. p. Trin. 1706, Tvilling, kaldes den 16. August 1744 som Fadder Mette Jørgens i Vollerup.

g) A u g u s t a, ved Vielsen i Hørup Anna Augusta, døbt Oculi 1708, død i Hørup, begr. 20. p. Trin. 1774; viet den 4. November 1745 til Gaardejer J a k o b K a a d, Søn af Ejendomsbonde Christen Hansen Kaad og Anne i Mintebjerg, døbt Quasim. 1703, begr. 15. p. Trin. 1764. Han var først gift med Formandens Enke Syndet Nisdatter, form. Datter af Nis Thomsen og Maren, født 1688, 1. Altergang Judica 1705, død 48 Aar gammel 1736, begr. Quasim; hendes første Mand, Jakob Christensen, fik Gaarden 1716 og maa være død 1729. Jakob Kaads anden Hustru, Anna Johannisdatter fra Tandslet, døde 40 Aar gammel 1745, begr. Mis. Dom. — Gaarden, der ved Udskiftningen laa mellem Præstegaarden og Smedien i Hørup, fik 1797 eller 1798 sin Plads i Hørupris. I gammel Tid skal den have ligget i Nærheden af Kirken.

h) A n n a, døbt Exaudi 1712 holdt over Daaben af Anna Ragbøls af Sønderborg, form. død mellem 1712 og 1715 (Lakune). — Tvilling.

i) M a r i a, døbt Exaudi 1712, død i Augustenborg 1775, begr. Ketting den 30. Marts, gift omkring 1745 (Ulkebøl?) med J o h a n H u h n h o l t z, her-tugelig Staldbetjent i Augustenborg, født 1719, død 1773, begr. i Ketting den 1. August. Deres Søn, Christian Uldrich, døbt Augustenborg den 26. Maj 1749, i mange Aar fraværende, 1791 i Amsterdam, var omkring Aarhundredskiftet Gartner i Østindien. Datteren Sophie Charlotte, døbt den 8. Juni 1751, blev den 31. August 1781 viet til den herskabelige Kok Andreas Iwersen. De fik som Arvepart efter Marias Farbroder Hans Henningsen hver 800 Rdl. i Frederiksdor. Se under k.

j) P e t e r H e n n i n g s e n, døbt 2. p. Epif. 1716, holdt over Daaben af Iver Møller af Sønderborg. Se Nr. 26.

k) H a n s H e n n i n g s e n, døbt 1. p. Trin. 1720, bosat i Berlin, hvor han form. har været en ret velhavende Købmand, død før 1796. Han var gift med D o r o t h e a E l i s a b e t h W ü r s t (død omtrent 1799), som den 18. August 1796 oprettede et Testamente, efter hvilket Mandens Slægtninge paa Als arvede 3287 Rdl. 14 Skil. Christian Ulrich og Sophie Charloite Huhnholz fik, som ovenfor nævnt, hver 800 Rdl., mens den anden Halvdel med hver 400 Rdl. tilfaldt Parcellist Hans Petersen i Stenholt (Peter Henningsens Søn), Cathrine, Datter af Peter Henningsen, gift med Jørgen Mathiesen i Sundsmark, Cathrine, Datter af Jørgen Henningsen, gift med Inderste Claus Clausen i Vollerup, og

endelig Børnene af Jørgen Petersen Bodker og Anna Kaad (sidstnævnte Datter af Anna Augusta Henningsen og Jakob Kaad i Hørup).

Dorothea Elisabeth Henningsen f. Würst havde følgende Søskende: Anne Marie, gift med Hofbundtmager Rösler, Posementmager Christian Albrecht Würst (1 Søn), Gottfried Hinrich Würst (8 Børn), Forstraad Johann Gottlieb Würst (1 Søn) og Naalemager og Købmand Daniel Anton Würst (7 Børn). — I Augustenborg døde den 12. Oktober 1816 fyrstelig Hofkonditor Georg Wilhelm Würst, som den 1. December 1769 var bleven viet til Louise Henriette Dorothea Schöndorph (død 21. Marts 1821) og maaske hører til samme Slægt.

54. **Claus Hansen**, Gaardejer i Kær, Ulkebøl Sogn, født i Sundsmark 1791, døbt Jubilate, død før den 5. Oktober 1747, gift før 1735 med
55. **Dorothea** (form. Christensdatter), begravet den 16. Marts 1757. (Navn og Alder mangler). Hun blev i Henhold til Skiftet gift anden Gang med **Hans Clausen** fra Ulkebøl, født 1726, døbt den 27. Januar, død som Opholdsmand paa Claus Hansens Gaard i Kær den 30. Maj 1812, begr. 7. Juni. Han var en Søn af Claus Hansen, sikkert den Claus Snedker, der den 2. Marts 1749 holdt Sønnen Nicolai over Daaben. Hans Clausen giftede sig anden Gang den 5. Oktober 1757 med **Margrethe Petersdatter** fra Kær, formodentlig Datter af Peter Møller i Ulkebøl, døbt 21. p. Trin. 1719, død i Kær den 9. April 1800, begr. 14. April. Hans Clausens Søn af første Ægteskab, Nicolai Hansen, var Kaadner i Dybbøl og døde her den 28. Maj 1789; han trolovedes i Ulkebøl den 16. Juli 1779 med Anna Dorothea Petersdatter ved Sønderborg Færgested.

Claus Hansen overtog Gaarden i Kær 1721, efter at en Claus Hinrichsen havde haft den i 13 Aar. Det følgende Aar betalte han sit Fæstebrev med 18 Rdl. 1732 fik han af Myndighederne Tilladelse til at indhegne et lille Stykke Sædejord, dog med den Betingelse, at Naboerne ikke havde noget at indvende. Ved Fremsættelsen af Ønsket om denne Indhegning henviste han til, at han var en fattig Mand, der ejede det ringeste Bol i Byen og alligevel for tre Aar siden havde faaet paalagt Hoveri (C III 1 Nr. 12, Side 98, 19. December 1732). Det drejer sig sikkert om de 5½ Sk. Bygland, der omtales af Troels Fink i »Udskiftningen i Sønderjylland indtil 1770«, Side 131. Claus Hansen havde efter hine Tidens Forhold en temmelig stor Besætning paa Ejendommen, og det synes, at han især har haft Interesse for Hesteavl. 1754 var Gaardens Bygninger vurderet til 1074 Mk., og Besætningen var 7 Heste (1747 ogsaa en Hingst), 3 Køer, 5 Kvier, 3 Kalve, 7 Faar og 5 Grise; samlet Vurdering: 1376 Mk. 8 Skill. Udsæden var dengang: 2 Td. Rug, 4 Td. 4 Sk. Byg, 7 Td. Havre, og der kunde aarlig bjerges 5-6 Læs Hø. — 7 Børn: a-g.

a) **Mette**, født omtrent April 1735, gift med **Peter Henningsen** — Se Nr. 26-27.

b) **Hans Clausen**, Gaardejer i Kær, Stedfaderens Eftermand, døbt den 23. September 1736, død den 7. Maj 1795, begr. 10. Maj, gift den 5. Juli 1769 med **Marie** formodentlig Datter af Selvejrbonde Niels Petersen og Anna

Dorothea ved Kirken, født omtrent Marts 1740 (Lakune), død den 27. Juni 1801, begr. 5. Juli. — Ved Udligningen i Ulkebøl og Kær, der fandt Sted i 1762, fik Hans Clausen, der i Forvejen havde 3 Td. $\frac{1}{4}$ Sk. indhegnet Havre-land, tillagt yderligere 1 Td. $2\frac{3}{4}$ Sk. paa den saakaldte Nørremark. Gaarden gik efter Enkens Død i Arv til Sønnen Claus Hansen (1801-1844), derefter Hans Peter Hansen (Søn, til 1864), Claus Hansen (Søn), der den 3. Marts 1879 byttede med Peter Mathiesen, Ulkebølskov; 1885 Jacob Nielsen fra Asserballeskov.

c) Christen Clausen, Inderste i Mølby, født 1738, ved Skiftet efter Faderen 9 Aar 6 Maaneder gammel, formodentlig døbt den 1. Juni (Faderen kaldes Claus Christensen), død efter en langvarig og smertefuld Sygdom den 18. August 1803, begr. 21. August; gift den 31. Oktober 1778 med Cathrine Hansdatter fra Sottrup, født 1742, død i Mølby den 14. Februar 1814, begr. 19. Februar — ingen Livsarvinger! Mandens Skifte den 7. Juni 1814.

d) Marie, døbt den 22. Februar 1741, død før Skiftet efter Faderen.

e) Karen, døbt den 22. Marts 1742, død ved Kirken den 2. December 1827, gift den 25. Oktober 1772 med Jørgen Christensen, senere med Tilnavnet Sørensen, Snedker ved Kirken, født samme Steds 1741, døbt den 13. August, død den 10. Januar 1808, begr. 17. Januar, Søn af Christen Sørensen og Dorothea.

f) Maria, døbt den 22. Marts 1744, død som den ældste i Ulkebøl Sogn den 14. November 1835, gift den 27. Oktober 1773 med Gaardejer (Hospitalsfæster), Synsmand og Tolvmand Christen Hansen i Kær, Søn af Hans Christensen og Kirstine samme Steds, døbt den 2. Februar 1728, død den 11. Juli 1787, begr. 15. Juli. Han var den 31. Maj 1758 blevet gift første Gang med Maren, Datter af Selvejerbonde Esben Clausen og Christine i Ulkebøl, døbt den 8. September 1737, død den 14. Juni 1773, begr. 20. Juni. — Følgende Ejere: Esben Christensen (Søn), Nicolai Jacobsen (Svigersøn), Christian Jacobsen, Nicolai Jacobsen, der 1884 solgte godt 19 ha til Jens Petersen, mens Sønnen Christian Jacobsen fik Resten.

g) Claus Clausen, Inderste i Vollerup, født efter Faderens Død og døbt den 31. Marts 1748, død den 26. Maj 1809, begr. den 28. Maj, gift første Gang den 31. Juli 1779 med Dorothea, Datter af Christen Sørensen og Dorothea ved Kirken (se ovenfor under e), døbt den 8. April 1753, døde i Barselseng den 19. September 1781, begr. den 23. September; gift anden Gang den 31. Juli 1779 med Marie, Datter af Skræddermester Bertel Jørgensen og Elsabe i Vollerup (se Nr. 88/89) døbt den 24. December 1758, død den 28. Marts 1828. Claus Clausen var Skrædder ligesom Svigerfaderen Bertel Jørgensen. — Halvbroderen Nicolai Hansen, der som nævnt boede i Dybbøl Sogn, havde to Børn: Hans Peter Nicolaisen og Dorothea Cæcilie.

56. Rasmus Jørgensen, Gaardejer og Skoleforstander i Lebøl, Tandslet Sogn, for modentlig født der 1711, død 1775, begr. den 7. Januar; troløvet Hørup 17. p. Trin. 1748.

57. **Malene (Magdalene) Jørgensdatter** af Mintebjerg, døbt Hørup den 6. Januar 1719, begr. Tandslet den 20. Februar 1771.

Rasmus Jørgensen, der formentlig har overtaget Gaarden efter Faderen 1734, var først gift med (trolovet Lysabild 2. Paaskedag 1734) S y n d e t, Datter af Gaardejer Jørgen Hansen paa Pommersgaard i Vibøge, hun døde før den 4. Oktober 1748. Hendes Broder, Peter Jørgensen paa Pommersgaard, var Synsmand i mange Aar, og den yngre Jørgen Jørgensen, der 1740 opholdt sig i Hjemmet, Gaardejer i Tandslet. 1736 skyldte Rasmus Jørgensen 11 Rdl. 32 Skil. Cour. til Hans Hansen Møller, kgl. Kaadner i Lebøl og 1740 5 Rdl. 24 Skil. til Borger og Købmand Carsten Knudsen i Sønderborg. Samme Aar laante han 20 Rdl. af Svogeren Jørgen Jørgensen og den 9. November 1745 80 Mk. af Præstekaadner Hans Jørgensen Krog ved Lysabild Kirke.

I Rasmus Jørgensens Tid svarede følgende Jordebogs-Afgifter: 30 Skil., Bedesvin 1 Rdl. 24 Sk., 3 Ørt. 5 Sk. Byg, 3 Ørt. 10 Sk. Havre, 1 Lam, 1¹/₃ Gaas, 3 Høns og 10 Æg. — 3 Børn: a-c (deraf en Datter i første Ægteskab):

a) S y n n e d, født omtrent 1737, død som Hans Skrædders Kone i Lambjergskov, Hørup Sogn, 1790, begr. 2. Adv.; trol. Tandslet den 5. Maj, viet 21. Maj 1765 til H a n s J ø r g e n s e n T a s k l a n d, født i Lebøllykke, Tandslet Sogn, 1736, død i Lambjergskov den 12. Oktober 1796, begr. 16. Oktober, Søn af Jørgen Hansen og Sindet. Han blev den 5. Marts 1791 gift anden Gang med A n n e M a r g r e t h e, Enke efter Mathias Hansen i Sundsmark, Datter af Kaadner Jørgen Jørgensen og Birret i Ulkebøl, døbt den 24. April 1739, død i Lambjergskov den 13. Marts 1817, paa Ophold hos Steddatterens (Cecilie) Mand, Kaadner Niels Jensen. — Ved Udsigelsen efter Moderen den 4. Oktober, 1748 fik Synned følgende Arvepart: to Senge med Tilbehør, en Borddug, to Par Haandtørklæder, et dagligt do., seks Stole, en Kobbergryde, to Messingkedler, tre Kister, et Skrin, et Skab, i rede Penge 100 Mk. Moderens Klæder = 67 Mk., som Minde for Stedet 20 Rdl.

b) J ø r g e n R a s m u s s e n, født 1749, Faderens Eftermand — se Nr. 28.

c) A n n a M a g d a l e n a (ved Daaben Anne Marie), født 1755, konfirmeret 1770, død i Vesterkobbøl, Kegnæs, den 1. Januar 1820, begr. 9. Januar, trolovet Hørup den 22. September 1787, viet Tandslet den 27. Oktober samme Aar til C h r i s t e n P e t e r s e n P l e t t. Kaadner ved Mintebjerghav, senere i Vesterkobbøl, Søn af Kaadner Peter Hansen Plett og Birthe, Mintebjerghav, døbt Hørup 15 p. Trin. 1756, død i Vesterkobbøl den 30. Juli 1837. To Sønner: Rasmus Christensen Plett (døbt Hørup den 9. Marts 1788) og Jørgen Christensen Plett (født i Hørup Sogn den 12. April 1790). Se Stamtavle Nr. 105 og Anetavle Nr. 34-35.

58. **Mads Hansen**, Selvejerbonde i Mintebjerg, Hørup Sogn, født i Tandslet Sogn, død 53 Aar gammel 1760, begr. Skærtorsdag. — Vielse Hørup den 23. November 1740.
59. **Kirstin Jørgensdatter**, Enke efter Selvejerbonde Jacob Andersen, født i Mintebjerg 1708, døbt Quasim, død samme Steds den 21. Maj 1797 paa Aftægt hos

Tolvmænd Frederik Christensen begr. den 25. Maj. Kirsten Jørgensdatter blev formentlig 1729 gift med J a c o b A n d e r s e n, Søn af Gaardejer Anders Jacobsen og Karen i Mintebjerg, døbt 4. Adv. 1697, død 1740, begr. 2. Paaskedag. Han har, som det synes, først faaet Skøde paa Gaarden efter Svigerfaderens Dod.

Gaarden, en af Byens gamle Selvejergaarde, nævnes i Jordebogen fra Aaret 1700 med 18 Ørt. Land, 4 Heste og 2 Køer. Udsæden var 2. Ørt. 5 Sk. Rug, 2 Ørt. 8 Sk. Byg, 2 Ørt. Havre og 4 Sk. Ærter og Vikker. Ejeren betalte aarligt 12 Rdl. Fripenge. Jordebogs-Afgifter: 1 Rdl. 32 Sk. 11 Pg., Bedesvin 1 Rdl. 24 Sk., 3 Ørt. 2 Sk. Byg, 2 Ørt. 19½ Sk. Havre, 1⅓ Faar, 1 Lam, 1⅓ Gaas, 5 Hons. 10 Æg, 1 Læs Hø og 2 Læs Halm, ialt 6 Rdl. 40 Sk. 1 Pg. — 1829 var Gaardens Skatteareal 49 Tønder og Vurderingssummen 7840 Rdl. — Af gamle Stednavne paa Gaardens Østermark nævner Chr. Knudsen følgende: Roslund, Bjavmose Ager Bjavmose (før Biauermosze), Hagenshøj, paa Vestermarken: Toft, Holmsmose, Stedsager, Bramholm (Brænholm og Brænholmstof), Haven (Haugen eller e Hau). Gaarden, der nu kaldes Rosenlund, har et Jordtilliggende paa 31,7 ha. Efter Mads Hansen har den haft følgende Ejere: Andreas Jacobsen, død 1783, Frederik Christensen Smed fra Sarup, gift med Enken (1784-1799), Andreas Andresen (Søn, 1799-1805), Hans Jørgensen fra Kegnæs (1806-1826, gift med Enken), Andreas Fr. Andresen (Søn, 1826-1861), Hans Hansen Laue fra Mommark (Svigersøn, 1861-1876), Hans L. Laue (1876-1901). Hans Hansen Laue, Hans Hansen Laue, f. 1901.

9 Børn: a-i, Jacob Andersens: a-c, Mads Hansens: f-i.

a) D o r o t h e a, døbt 4. Adv. 1730, begr. Løtare 1732 (Jacob Andersens Barn).

b) D o r o t h e a, døbt 2. p. Epif. 1733, konfirmeret 1749, død 1791 i Tomhave, begr. Cantate, gift den 9. November 1756 med Gaardejer J ø r g e n C h r i s t e n s e n, Mjang (efter Udskiftningen i Tomhave), Søn af Gaardejer Christen Hansen og Kirstin, født i Mjang, døbt Mikkelsdag 1729, død den 17. April 1811, begr. 21. April. — 13 Børn, de første var Firlinger. Jørgen Christensen blev igen gift den 8. Oktober 1791 med A n n e M a r i e, Datter af Gaardejer Rasmus Nicolaisen fra Almsted, født 1744, død den 7. Maj 1819. — Se Stamtafle Nr. 66, Hans Hansen Maiboll.

c) A n d r e a s J a c o b s e n, Bonde og Tolvmænd i Mintebjerg, døbt den 15. Februar 1735, død 1783, begr. 17. p. Trin., trol. Tandslet 8. Juni 1760, viet Horup den 30. Oktober samme Aar til A n n e M a r i e N i e l s d a t t e r fra Tandslet, født omtrent 1735, død den 5. August 1816, paa Ophold hos Bonde Hans Jørgensen. Den 5. November 1784 giftede hun sig med Tolvmænd Frederik Christensen Smed, Søn af Gaardejer Christen Smed og Karen i Sarup, født omtrent 1763, død den 13. September 1813.

d) J ø r g e n J a c o b s e n, døbt Remin. 1737, død som Kaadner i Lambjergskov 1774, begr. 15. p. Trin. (39 Aar?), gift den 7. Juli 1761 med E l l e n, Datter af Hans Rasmussen og Anna i Lambjergskov, døbt 3. p. Trin. 1739,

død den 16. Januar 1815. Hun blev den 5. Juli 1775 gift med Peter Hansen Kock, der døde den 16. April 1829, begr. 20. April, 78 Aar gammel hvis Forældre og Fødested man ikke vidste. — Jørgen Jakobsen er Snedkermester Peter Jacobsens (Ulkebøl Sten) Tipoldefader.

e) **Jacob**, døbt 1. p. Epif. 1740, begr. 6. p. Trin. 1751.

f) **Hans Madsen**, Gaardejer og Synsmand i Lebøl, Tandslet S., døbt Hørup 1. Adv. 1741, død som Aftægtsmand paa Jørgen Andersens Gaard i Lebøl den 27. December 1820, begr. 1. Januar 1821; gift tre Gange: 1) Tandslet den 5. Juli 1771 med **Syndet**, Datter af Gaardejer Nis Knos og Kirsten i Hørup, døbt 1. p. Epif. 1753, begr. 1. Febr. 1778. — 2) Tandslet den 21. Marts 1778 med **Maren**, Jens Jacobsens Datter fra Tandslet Sogn, født 1734, døbt sidst paa Aaret, begr. den 3. Marts 1790. — 3) trol. Hørup den 1. Juli 1790 med Gaardejer Hans Kocks Enke **Anne Marie** i Hørup, Datter af Gaardejer Nis Clausen og Anne i Kær, døbt Ulkebøl den 30. Juni 1748, død i Lebøl den 5. Maj 1816 (Vattersot), begr. 10. Maj. — Sønnen Niels, født 1774, døbt den 3. Juli, døde den 27. Januar 1797 af Smaakopper, og da der ellers ingen Børn var i Live, blev Gaarden den 27. Oktober 1806 overladt til Brodersønnen Jørgen Andersen der 1829 efterfulgtes af Sønnen Hans Andersen, som med sin Hustru desuden fik to Gaarde, først en i Lambjerg og siden en i Mjang. Hans Madsen, der var en meget velhavende Bonde, udnævntes den 28. September 1792 til Synsmand efter Bonde Christen Jørgensen i Mintebjerg. Af sin betydelige Formue legerede han 300 Rdl. s. h. Cour., hvis Renter skulde bruges til Understøttelse af Husarme i Tandslet Sogn.

g) **Marie**, døbt 1. p. Epif. 1744, død i Lebøl, Tandslet S., den 10. April 1813, begr. 16. April, paa Ophold hos Sønnen, Gaardejer, Synsmand og Tolvmand Hans Kristian Møller; viet Tandslet den 14. Oktober 1763 til Gaardejer Jørgen Jørgensen (Møller) i Lebøl, født ca. 1738, død den 29. December 1804 i Lebølgaard.

h) **Anna Katharine**, døbt 22. p. Trin. 1746 — gift med Jørgen Rasmussen, se Nr. 28.

i) **Kirsten**, døbt 3. Adv. 1749, død den 22. Januar 1818, gift den 8. November 1775 med Gaardejer og Tolvmand Peter Jørgensen Thomsen i Mintebjerg. Søn af Gaardejer og Tolvmand Jørgen Thomsen og anden Hustru Maren f. Kock, døbt 3. Adv. 1746, død den 17. Februar 1818.

60. **Anders Jørgensen**, Gaardejer i Balle, Lysabild Sogn, født 1694, begr. den 2. Juli 1764, trol. 16. December 1730, viet Septuages. 1731 til

61. **Anne Marie Christensdatter** af Lysabild, døbt 13. p. Trin. 1706, død 1788 hos Sønnen Andreas Andersen i Lysabild, begr. 2. Paaskedag den 24. Marts.

Anders Jørgensen, der i Lægsregistret 1753 kaldes Andreas Jørgensen Nielsen, var først gift (Vielse 1. p. Trin. 1723) med **Syndet**, Datter af Jacob Hansen i Lysabild, som døde 41 Aar gammel 1730 og begr. 23. p. Trin. — I Skyld- og Pantebogen, Side 339, nævnes Fæstebolsmand Andreas Jørgensen Nielsen i Skovby den 6. Marts 1742 som Værge for Ivar Nissen, Søn af afdøde

Bolsmand Nis Jørgensen i Skovby, med Arvepart efter Faderen: 12 Rdl. 8 Sk. 1¹/₈ Pg. og en Seng til 12 Rdl. — I Jordebogen C III 1, Nr. 122 findes Gaarden med følgende Afgifter: 20 Skil., 2 Ørt. 3 Sk. Byg, 2 Ørt. 14 Sk. Havre, 1 Gaas, 3 Høns, 10 Æg, desuden sammen med tre andre Gaarde 1 Lam, 4 Høns og 20 Æg. — 11 Børn: a-l., alle født i Balle (Skovby) Lysabild Sogn:

a) Dødfødt Søn, begravet 20. p. Trin. 1728.

b) Jacob Andersen, Faderens Eftermand paa Gaarden 1760, døbt 15. p. Trin. 1729, begr. den 6. Juli 1785, gift med Anne Kathrine, der døde hos Svigersønnen, Jacob Jørgensen Elholm i Jestrup den 12. Januar 1812, 76 Aar 6 Maaneder gammel. Jacob Andersen, der blev taget ved Session den 4. Juni 1750, er gennem Sønnerne, Andreas Jacobsen i Balle, Thomas Jacobsen (Gaardejer i Fjelby) og Jørgen Jacobsen, Gaardejer og Synsmand i Majbøl, Stamfader til en vidt udbredt Slægt i Als Sønderherred.

c) Dødfødt Barn, begravet 3. Adv. 1731.

d) Jørgen Andersen, Ejer af Trompetergaard i Hørup, født 1733, se Nr. 30-31.

e) Anna, døbt 14. p. Trin. 1736, begr. 21. p. Trin. samme Aar.

f) Anna, døbt 1. Adv. 1737, død 5 Uger gammel, begr. Søndag efter Nytaar 1738.

g) Christen Andersen, Gaardejer i Mintebjerg, Hørup S., døbt Mis. Dom. 1739, begr. 22. p. Trin. 1787, viet Hørup den 8. Februar 1766 til Cathrine, Enke efter Bolsarving Thomas Jørgensen, Datter af Gaardejer Jørgen Hansen og Kathrine i Lebøl, Tandslet S., født 1732, død den 17. November 1796, begr. 20. November. — Hendes Søster Marie, gift med Gaardejer Hans Jørgensen i Majbøl, var Svigermoder til den under b) nævnte Synsmand Jørgen Jacobsen. — Gaarden i Mintebjerg ejedes fra 1787 til 1796 af Stedsønnen Jørgen Thomsen, hvis Enke blev gift med Hans Hansen Bladt fra Tandsgaard.

h) Nicolai, døbt den 11. Februar 1742, begr. Septuges. 1746.

i) Christian, født og hjemmedøbt i Ugen mellem 3. og 4. p. Trin. 1744, begr. 4. p. Trin.

j) Andreas Andersen, Gaardejer, Tolvmænd og Kirkeværge i Lysabild, døbt 12. p. Trin. 1745, død den 31. Maj 1804, begr. 5. Juni, gift den 16. November 1770 med Margrethe Cathrine, Datter af Gaardejer Peter Christensen og Anna Hansdatter i Lysabild, døbt 17. p. Trin. 1750, død den 4. November 1823 af Brystsygdom, begr. 9. November.

k) Nicolai Andersen, Gaardejer, Tolvmænd og Kirkeværge i Vibøge, Lysabild Sogn, døbt Judica 1749, død den 28. Februar 1809, begr. 5. Marts, gift den 5. December 1772 med Kirstine Marie, Datter af Gaardejer Claus Christensen i Viby, døbt 2. Adv. 1753, død den 27. August 1817, begr. 31. August. (Se Nr. 136-137).

l) Peter, døbt Jubilate 1752, begr. den 20. November 1755.

62. Christen Kock, Ejer af Trompetergaard i Hørup fra 1728 til 1756, døbt 12. p.

Trin. 1694, død 1767 hos Svigersønnen Jørgen Andersen, begr. den 8. Juni, viet 4. p. Trin. 1727 til

63. **Karen Nielsdatter Kaad**, født i Majbøl 1697, døbt 25. p. Trin., død 1772, begr. 16. p. Trin. — Christen Kock har muligvis købt Gaarden af Thomas Andersen, der døde uden Livsarvinger 1743. Fæstebrevet udstedtes den 10. Marts 1728 og kostede 18 Rdl. Den 2. Januar 1735 laante Thomas Andersen, Aftægtsmand hos Chr. Kock, 18 Rdl. Cour. til 5 % af Præstekaadner Jørgen Hansen i Hørup. Samme Aar fik Chr. Kock 15 Rdl. som Laan af Borger Henrich Clausen i Sønderborg (5 %) og ti Aar senere 30 Rdl. til 6 % af Købmand Carsten Knudsen i Sønderborg. I Jordebogen fra 1700 angives Gaardens Størrelse med 16 Ørt., og der betales 12 Rdl. Fripenge til Forpagteren paa Sønderborg Ladegaard. Der fandtes ved denne Tid 2 Heste og 2 Køer paa Gaarden, og den aarlige Udsæd var 2 Ørt. 4 Sk. Rug, 2 Ørt. 6 Sk. Byg, 2 Ørt. 10 Sk. Havre og 4 Sk. Ærter og Vikker. 1754 vurderedes Gaardens Bygninger til 1026 Mk., og Besætningen var øget til 8 Heste, 8 Køer, 2 Kvier, 11 Faar, 8 Lam, 3 Svin og 3 Grise til en samlet Værdi af 374 Mk. Udsæden var nu: 3 Td. Rug, 4 Td. Byg og 8 Td. Havre, og der bjergedes aarlig 6 Læs Hø. — Som først kendte Ejere af Gaarden nævner Chr. Knudsen: 1605, Las Hansen, hvis Tiende til Kirken var 4 Sk. Byg og 7 Sk. Havre, og fra 1660 til 1670 Peter Lassen (Søn). Acta C III 1, Nr. 8, Side 453-55 oplyser imidlertid, at Andreas Hansen, Foged paa Majbølgaard, har overtaget det Bol i Hørup, som Jes Hansen havde forladt, og Anders Foged blev den 8. Juli 1665 fritaget for Hoveri i 25 Aar, et Privilegium, der stadfæstedes den 12. Marts 1690. Anders Foged ejede Gaarden fra 1665 til 1705, da Thomas Andersen (Søn?) fik den og betalte 3 Speciedalere i Fæstepenge. — Christen Kock og Karen havde 5 Børn: a-e.

a) **Christen Kock**, døbt 15. p. Trin. 1727, konfirmeret 1743, begr. den 27. Juni 1755 — ugift.

b) **Niels Kock**, døbt Oculi 1729, begr. Exaudi 1731.

c) **Anne Kock**, døbt 3. p. Epif. 1732, gift med Jørgen Andersen. . . Se Nr. 30-31.

d) **Inger Kock**, døbt 8. p. Trin. 1734, død i Majbøl den 30. Marts 1809, begr. 3. April, gift den 11. September 1766 med Muremester **Christian Christensen Skipper Søn** af Christen Jørgensen Hjulmand og Marthe i Mjang, døbt den 2. Juli 1742, død den 20. Februar 1800, begr. 2. Marts. — De havde to Døtre, Martha, gift med Jørgen Davidsen i Maibøl, og Anne Cathrine, gift med Selvejrbonde Hans Christian Ellei i Mintebjerg. — Chr. Christensen Skipper havde meget Arbejde, ogsaa i Nabosognene, 1781 opførte han den nye Skole i Hørup.

e) **Kirsten Kock**, døbt 19. p. Trin. 1741, konfirmeret 1756, begr. 1. p. Trin., gift den 2. Oktober 1767 med **Peter Thomsen**, Kapellani-Inderste og Matros ved Kirken, Søn af Inderste Thomas Møller og Ellen i Mjang, døbt 13. p. Trin. 1738, død den 26. September 1825, begr. 2. Oktober. Han var gift anden Gang (Vielse den 3. August 1771) med **Sophie Marie**,

Datter af Peter Jensen og Anne i Padholm, Notmark S., født 1739, død den 19. April 1828, begr. 27. April.

VII. TIPTIPTIPOLDEFORÆLDRE.

64. **Christen Maibøil**, Bonde-Kaadner og Sømand ved Høruphav, født samme Steds 1712, døbt 25. p. Trin. den 13. November, død omtrent 1737, formodentlig omkommet paa Havet. Trol. i Hørup Præstegaard den 28. Januar 1734 med
65. **Karen Jaccbsdatter**, født omtrent 1707, død 1751, begr. den 18. August. Se Stamtavle Nr. 6.
66. **Hans Christensen Pade**, Somand ved Høruphav, døbt Fastelavns Søndag 1692, 1. Altergang 1707, død 1737, begr. den 4. September; trol. 21. p. Trin. 1734, viet 1. Januar 1735.
67. **Karen Jensdatter** fra Lambjergskov, døbt 15. p. Trin. 1699, død 1766, begr. 1. Juni. Hun blev den 6. Januar 1738 igen gift med **Peter Christensen Lykemand**, Søn af Gaardejer Christen Lykkemand og anden Hustru Anna Nielsdatter, døbt 24. Trin. 1712, boede en Tid i Ulkebøl Sogn, hvor Datteren Marie døbt den 2. Juli 1737 (konfirmeret Hørup 1754), ved Skifter af 23. Juli 1768 bosat i Vejebæk ved Flensborg (Bov Sogn) og gift med en **Marie Rasmussen**; han var dengang forlist med Skibet og havde mistet hele sin Ejendom.
- Hans Pade var gift yderligere to Gange: 1) 1. Adv. 1722 med **Ellen**, Datter af Jørgen Kock ved Høruphav, døbt 20. p. Trin. 1690, 1. Altergang 1708, formodentlig død 1729 eller 1730. — 2) 2. Juledag 1731 med **Cathrine**, Datter af Jørgen Blad ved Høruphav, døbt Onsdag p. Oculi 1704, 1. Altergang 1721, døde i Barselseng 1734, begr. 16. p. Trin. — 4 Børn: a-d.
- a) **Christian**, født 1724, døbt 6. p. Trin.; formodentlig død 1729 eller 1730 (Lakune).
- b) **Marie Pade**, hjemmedøbt af Jordemoderen Maren Jeppes fra Majbøl, 19. p. Trin. 1727, sikkert den Marie Pade, **Christen Wegerslews** Hustru, der begr. fra Høruphav 3. Adv. 1778, 43 Aar gammel. Christian Wegerslew er blandt Fadderne 17. p. Trin. 1771, da Hans Christensen Maibølls Søn Peter døbt. Familien af dette Navn, der ogsaa findes i Tandslet 1749, stammer vistnok fra Byen Veggerslev i Randers Amt.
- c) **Jørgen Pade**, døbt 16. p. Trin. 1734, død 3 Uger gammel, begr. 18. p. Trin.
- d) **Ellen Pade**, døbt 12. p. Trin 1735, gift med Hans Christensen Maibøll, se Stamtavle Nr. 32-33.
68. **Hans Clausen**, Kaadner i Vibøge (Taskland), Lysabild Sogn, født 1697, død 34 Aar gammel 1731, begr. 21. Februar, trol. Oculi, viet Jubilate 1725.
69. **Maren Hansdatter** af Vibøge, født 1708, døbt Esto mihi, — Dødsaar og Dag kendes ikke. Hun nævnes ikke blandt Fadderne hos Sønnens, Hans Hansens, Børn, i Hørup Sogn.

Hans Clausen, der ved Sonnens Død nævnes i Taskland, overtog Christen Christensens Kaad i Vibøge og betalte Fæstebrevet med 3 Rdl. den 18. Februar 1729. Stedet solgtes efter hans Død til Hans Lassen paa Majbølgaards Mølle, der straks maa have overladt det til en Jørgen Jepsen. I December 1734 krævede Enken Maren Hanses af forstnævnte den Aftægt, der var bleven hende lovet: Bolig i et Fag nybygget Hus, aarlig 1 Td. Rug, 4 Sk. Byg, 1 Sk. Ærter og 8 Rdl., der skulde betales til Claus Mohr, den Tid Forpagter paa Nygaard og Fribonde i Sundsmark. (C III 1, Nr. 14). 3 Børn: a-c.

a) H a n s H a n s e n, døbt Septuages. 1726, død 14 Dage gammel, begr. Esto mihi.

b) C l a u s H a n s e n, døbt Esto mihi 1727, formodentlig død i spæd Alder.

c) H a n s H a n s e n, Kaadner og Skrædder ved Mintebjerghav, døbt 2. Adv. 1729. Se Nr. 34.

70. **Niels Nielsen**, Kaadner ved Mintebjerghav, født i Majbøl 1787, 1. Altergang Oculi 1702, død 1737, begr. 4. p. Epif.; trol. 22. p. Trin. 1725, viet 13. p. Trin. 1726.

71. **Christin Jørgensdatter** fra Lambjergskov, døbt Quasim. 1697, 1. Al.ergang 1712, død 1762, begr. 4. Adv. — Hun havde først været gift med Møller J e n s A n d r e s e n B e y e r h o l m i Hørup (Vielse 10. p. Trin. 1717), hvilket fremgaar af en Klage, der fremsattes af Mons. Fr. Gorrisen, senere Borgmester i Sønderborg, fordi Christins Broder H a n s J ø r g e n s e n havde generet Klagerens Svigerfader, ved at trække Hjulet af hans Vøgn, saa den væltede. Dette skete ved Brylluppet i Hørup, og Nis Kock, der først havde nægtet at vidne i Sagen, fik ligesom Gerningsmanden en Bøde paa 5 Mark. Fr. Gorrisens Svigerfader var Bymusikant og har sikkert spillet til Festen. (C III 1, Nr. 7, Side 82-83). — Christin giftede sig tredje Gang med en H a n s J ø r g e n s e n, født 1712, død 66 Aar gammel 1778, begr. Trin. Søndag. Han var gift anden Gang (2. Søndag efter Paaske 1765) med Maren Peters, en Enke fra Tandslet, der døde 74 Aar gammel 1775, begr. den 26. Juli. — Se Nr. 142-143 d.

Niels Nielsen, der hørte til de kongelige Kaadnere, var gift første Gang (viet 17. p. Trin. 1721) med M a r e n, Datter af Kaadner Rasmus Thomsen (Svin) og Maren Nielsdatter ved Mintebjerghav, døbt 19. p. Trin. 1700, død 1725, begr. 16. p. Trin. Svigerfaderen, der havde faaet Ejendommen 1697, overlod den til Niels Nielsen, som den 13. Januar 1727 betalte 3 Rdl. for sit Fæstebrev. Jordebogs-Afgifterne var 28 Skil. — Ved Udsigelsen den 16. Juli 1737 fik de to Døtre, Synnet og Marie, som Arv efter deres Moder: en forsvarlig Seng, en Egetræs Kiste, en Kobbergyde, en Messingkedel og i Stedet for en Ko 5 Rdl. til hvert af Børnene, endvidere Moderens Klæder og efter Faderen hver 3 Rdl. Hans Jørgensen lovede at sørge for dem, til de selv kunde tjene deres Underhold. (Skyld- og Pantebog Side 153 og 243). Niels Nielsen havde 1734 14 Sk. Land, Abildgaard og Kaalgaard, en Ko og et Faar.

5 Børn: a-e.

a) S y n n e d (Syndeth), døbt 19. p. Trin. 1722, trol. Hørup den 1. November

1750 med Christen Jørgensen fra Kegnæs; ikke nævnt i Kegnæs Kirkebog.

b) Marie, døbt 6. p. Trin. 1724, død i Mjang 1763, begr. den 23. Februar; gift den 11. September 1752 med Kaadner Hans Christensen i Mjang, Søn af Christen Hansen og Kirsten i Majbøl, døbt 15. p. Trin. 1721, død 1783, begr. 19. p. Trin. Han var gift anden Gang (8. p. Trin.) med Maren, Datter af Kaadner Hans Jørgensen (Møller) og Sindet i Mjang, døbt den 26. Mars 1739, død den 3. April 1802, begr. 11. April; hendes anden Mand, Kaadner Peter Jørgensen Davidsen, Søn af Jørgen Davidsen og Maren ved Høruphav, døbt 23. p. Trin. 1751, døde som Aftægtsmand hos Kaadner Nicolai Bendixen i Mjang den 30. September 1811.

c) Dødfødt Søn begr. Kr. Himmelfartsdag 1727.

d) Et Barn begr. Mis. Dom. 1728.

e) Anne Marie, døbt Cantate 1734, konfirmeret 1750; gift med Hans Hansen. Se Nr. 34-35.

72. Jens Jørgensen Kaad, Bonde-Inderste i Mintebjerg, født samme Steds 1681, død 1747, begravet Jubilate. Vielse 24. p. Trin. 1708.

73. Anna Christensdatter Lykkemand, der døde 1729 eller 1730 i Mintebjerg. — Jens Kaad var senere gift to Gange. Den anden Vielse maa have fundet Sted 1730 (Lakune), og Kirkebogen oplyser derfor kun, at Karen Jensens i Mintebjerg begr. 62 Aar gammel 1. p. Trin. 1742. Aaret efter, den 8. Juli 1743 viedes han til Ellen Jørgensdatter i Mintebjerg, født 1689, men ikke nævnt i Listen over de første Altergæster 1704 eller 1705; hun døde 1761, 72 Aar gammel, begr. 18. p. Trin. — Jens Jørgensen Kaad var halt og svagelig, og derfor tilsikrede Faderen ham ved Skiftet den 28. Februar 1708 »for hans Vanførligheds Skyld« flere Agre til sit Underhold for Livstid: 2 Sk. Land paa Gaasevold i Østermarken og 2 Sk. Land i Ruglykke paa Vestermarken, i alt 4 Sk. Bygland, som han selv maatte passe og som ved hans Død igen skulde lægges ind under Gaarden. Dette skete dog ikke, og Huset var sikkert det ene af de to, der ved Udskiftningen 1786 laa paa Gaardens Grund, da en Jens Jørgensen Jeb nævnes som Ejer. Se nedenfor under d. 1734 holdtes en Ko og et Faar paa Stedet. — 4 Børn: a-d.

a) Jørgen, døbt 15. p. Trin. 1709, død 9 Maaneder gammel, begr. Torsdag efter Pinse 1710.

b) Jørgen, døbt Jubilate 1711, konfirmeret 1726. — Jens Kaads Søn Jørgen Jensen er ligesom Broderen Christen nævnt i Lægdsregistret 1740.

c) Christen Jensen, døbt 17. p. Trin. 1714. — Se Nr. 36 og 37.

d) Anna, døbt 3. p. Epif. 1718, konfirmeret 1734, død 40 Aar gammel 1758, begr. Remin. trol. Septuages. 1745, viet den 26. Oktober 1747 til Jørgen Christensen (Jeppe), Søn af Christen Jebsen og Karen Jørgensdatter i Hørup, døbt 22. p. Trin. 1715, død 1795, begr. 5. p. Epif. Han var gift anden Gang med Karen Hansens i Mintebjerg (Vielse 25. p. Trin. 1758), formodentlig Datter af Hans Christensen og Anna ved Kirken, døbt 19. p. Trin. 1724,

begr. 3. p. Epif. 1768; tredie Gang Jubilate 1768 med Kirsten Christiansdatter fra Tandslet, født 1730, død 1786, begr. Septuages. Jørgen Christensen Jeppe har sikkert faaet Svigerfaderens Sted i Mintebjerg. Den ældste Søn, Jens Jørgensen Jeppe, døbt 23. p. Trin. 1748, død den 23. December 1834 hos Sønnen, Bødker Jørgen Jensen Jeppe i Mintebjerg, fik ved Udskiftningen 1 Td. Land af Nicolai Kaads Bondegaard. Familien, der senere har antaget Navnet Jepsen, nedstammer fra Selvejerbonde Jeb Christensen i Mjang (1653-1726).

74. **Christen Clausen**, Kaadner ved Mintebjerghav, Hørup Sogn, født i Ulkebøl 1689, død 1761 (ved Høruphav?), begr. Lætare. — Vielse Hørup 21. p. Trin. 1723.

75. **Kirstin Christensdatter** fra Tandslet, født 1697, død 79 Aar gammel 1776, begr. Jubilate den 28. April.

Christen Clausen var først gift med (trol. Ulkebøl, viet Hørup 17. p. Trin. 1719) **Anne Christensdatter**, født 1692, begr. Jubilate 1723, døde i Barselseng. — Han maa før den første Vielse have købt det Kaad ved Mintebjerghav, der fra 1688 af ejedes af Jacob Christensen, sædvanlig kaldt Jacob Møller. Den 28. August 1723 fik han Fæstebrevet og betalte 3 Rdl. — At han er en Søn af Claus Hartwigsen, ses af Skiftet efter Aftægtsmand Hans Clausen i Ulkebøl den 29. Januar 1767. Her findes ogsaa Oplysninger om Børnene. 1734 hørte 4 Sk. Land til Stedet, og der holdtes en Ko og et Faar. — 9 Børn: a-i.

a) **Claus Christensen**, døbt 2. Paaskedag 1721, Bonde-Inderste i Ulkebøl.

b) **Anne Cathrine**, døbt Skærtorsdag 1723; ikke nævnt ved Skiftet 1767.

c) **Christen Christensen**, fyrstelig Kaadner paa Ulkebøl Sten, døbt Hørup 6. p. Trin. 1724, død paa Stenen i Ulkebøl den 23. December 1783, begr. den 26. December, 60 Aar 6 Maaneder gammel; gift før 1754 med **Karen**, der døde 32 Aar gammel 1761, begr. den 29. Marts; gift anden Gang den 23. Oktober 1761 med **Anne Petersdatter** fra Blans, der døde 66 Aar gammel den 11. Januar 1794, begr. 19. Januar. — En Søn: Christen, døbt den 27. Oktober 1754, holdt over Daaben af Farfaderen.

d) **Anne**, døbt Mis. Dom. 1726, gift med **Christen Jensen** ved Mintebjerghav. Se Nr. 36-37.

e) **Hans Christensen**, døbt den 1. November 1728, konfirmeret 1743, bosat i Husum, 2 Børn, en Søn og en Datter. Sønnen var 1767 hos Fasteren ved Høruphav.

f) **Jørgen Christensen**, fyrstelig Kaadner i Sundsmark, Ulkebøl Sogn, døbt Hørup 4. p. Trin. 1731 (holdt over Daaben af Mons. Boye Boyesen fra Majbølgaard), død den 13. Juli 1801, begr. 19. Juli, 71 Aar gammel; gift før 1754 med **Marie Hansdatter**, som i Følge Skiftet efter Bonde-

Inderste Christen Hansen i Vollerup af 3. December 1776 var dennes Søster. Blandt hans Arvinger nævnes ogsaa deres Moder Maren. Jørgen Christensens Hustru døde den 5. Februar 1793, 62 Aar 9 Maaneder gammel, begr. den 10. Februar. Deres Datter Kirsten døbt den 15. September 1754 og holdtes over Daaben af Farmoderen Kirsten Christens fra Mintebjerghav.

g) **Cathrine**, døbt 3. p. Trin. 1733, konfirmeret 1749, gift med Enkemand **Lars (Lorenz) Thomsen ved Høruphav**. Se Stamtavle Nr. 2, Anna Maibøll.

h) **Christian**, døbt Quasim 1736, død 1737, begr. den 6. Juni.

i) **Kirsten**, døbt 1. p. Trin. 1738, konfirmeret 1752, død ved Høruphav 1781, begr. 23. p. Trin., trolovet 13. p. Trin., viet 21. Oktober 1760 til **Nicolai Pedersen**, senere med Tilnavnene **Ellegård** eller **Huus**, maaske fra Mjang og Søn af Peder Christensen, døbt 25. p. Trin. 1739, konfirmeret 1757 fra Høruphav (16 Aar 3 Maaneder gammel), død samme Steds 1787, begr. Jubilate. Om hans anden Hustru **Dorothea** (Vielse den 20. Oktober 1782) se Stamtavle Nr. 63, Hans Christensen Maibøll. Dorotheas Søn, **Mathias Nicolaisen Huus** i Eskelandstoft, født 1770 i Tandslet, død den 28. Oktober 1843, var en slem Krybskytte. (S. M. 9. Aarg. Side 32).

76. — 77. kendes ikke.

78. **Jørgen Kock** ogsaa kaldt **Jørgen Petersen** i Ulkebøl, død før 1757. Vielse før 1714 (Lakune 1711-1714), 1734 kgl. Kaadner paa Ulkebøl Sten.

79. **N. N. Christensdatter** (?), maaske en Datter af Christian Petersen ved Kirken, der nogle Gange er blandt Fadderne; død før 1757.

I Degnen Paul Hammers Register over Altergæster fra 1721 nævnes Jørgen Kock som Inderste hos Peder Johansen (Peter Jyde) paa Stenen, (1734 Ejer af Stedet), og boede saaledes i det Kaad, der 1943 ejes af Peter Maibøll. 1734 holdt han to Faar. — 6 Børn: a-f.

a) **Mette**, døbt 18. p. Trin. 1714, holdt over Daaben af Karen Hennings, Vollerup (Se Nr. 53), død 5 Aar gammel 1719, begr. den 23. August.

b) **Christen**, døbt 2. Pinsedag 1716, begr. den 3. August 1718

c) **Peter**, døbt den 7. September 1718, død 1720, begr. 1. Advent.

d) **Elske**, døbt 19. p. Trin. 1720, gift med **Bertel Jørgensen** — se Nr. 88—89 a.

e) **Maren**, døbt 22. p. Trin. 1722, gift med **Jens Christensen** — se Nr. 38—39.

f) **Jørgen**, døbt den 14. Marts 1725, senere **Jørgen Kock** eller **Jørgen Jørgensen Kock**, Væver paa Ormstoft — se Nr. 42.

Anetab. Maren (e) hører til Farfaders, Jørgen (f) til Farmoders Aner.

80. **Jacob Jacobsen Bruun**, (ogsaa Jacob Jacobsen eller Jacob Bruun), Kaadner og Sømmand i Kær, senere Skovfoged i Arnkil, født 1690, form. i Kær, død 75

Aar gammel 1766, begravet den 30. November (i Kirkebogen den 31.), viet før 1715:

81. **Anne Marie Petersdatter**, form. Datter af den Peter Hansen og Marie Peters fra Kær, der nævnes som Faddere 1715 og 1718; død før 1757.

Jacob Bruun var gift anden Gang med *A n n e*, der døde den 10. Juli 1791 i Arnkil, 89 Aar 14 Dage gammel, begr. Ulkebøl den 13. Juli. — Han boede i 1720 ligesom Svogeren Niels Jørgensen i et Kaad i Nærheden af Rønhave, som han for nogle Aar siden havde overtaget af en Enke, hvis Datter han var gift med. Da han hver Sommer var fraværende som Sømand og Konen ikke kunde faa Stedet passet, bad han om Tilladelse til at sælge det til en Hans Hansen, men henviste samtidig til, at Fogeden paa Rønhave, Andreas Petersen, ønskede at bo der. (C III 1, Nr. 9. Side 233, 23. Februar 1720). En Uge før havde han faaet den Besked, at han maatte overlade Kaadet til Hans Hansen, dog skulde denne straks betale den fulde Fæste, holde Huset i god Stand og svare alle Afgifter. Fogeden klagede nu til Myndighederne og fremførte, at Jacob Bruun før denne Handel havde truffet Aftale med ham om Salg af Kaadet, som han gerne vilde have, da hans Kone hidtil havde maattet bo i Tandslet. Følgen blev, at Myndighederne kasserede Salget til Hans Hansen, der skulde aflevere Fæstebrevet til Amtsforvalteren og fik sine 3 Rdl. tilbage. Andreas Petersen Foged fik saa Stedet, mens Jacob Bruun idomtes en Bøde paa 2 Daler til Kongens Kasse. (C III 1, Nr. 7, Side 132, 135—136). I en Revisions-Fortegnelse over Kaadner i Rønhaves Len fra Aaret 1729 er Jacob Bruun igen blevet Ejer af det samme Kaad (Fæstebrev af 31. Marts 1729) og har form. boet her til omkring 1740. Fra 1742 til 1764 var han Skovfoged i Arnkil, vistnok den første, da Huset efter en Beskrivelse af Rønhave var bleven opført nævnte Aar. Det var 8 Fag langt og 14 Alen bredt, indeholdt en Stue med tre Vinduer, et Køkken med to, et Kammer med to, Stald, Lo, en ny Skorsten med Bageovn og havde lerklinede Vægge og Straatag. (C IV Nr. 353) 1754 vurderedes den herskabelige Kaadner Jacob Bruuns Bygninger til 324 Mark; paa Ejendommen, der omfattede 3 Td. Havreland, holdtes en seks Aars Hest, to Køer, en Kalv, fem Faar med Lam, et Svin og tre Grise (Værdi: 90 Mk.); ingen Udsæd.

Ved Skiftet efter Jacob Bruun den 8. December 1766 blev der bl. a. truffet følgende Bestemmelser: Stedmoderen maa tage forud, hvad hun har indført: en Seng med to Dynner, to Langpuder, to Puder, to Par Sengelagener, en Vævestol med Tilbehør, tre Messingkedler, en Kobbergryde, tre Skrin og et gammelt Hængeskab, alle hendes Gangklæder, ulden og linned hvad som er skaa-ren til hendes Krop, 10 Alen ny brun Væv, en Halvtønde til Øl, en Fjerding, en liden Balje, en Træ Bismær, et Strygejern, to Stole et Bord og endelig en Ko til Omkostningerne ved hendes Begravelse. Hernæst tilbyder Børnene, at Enken foruden det forestaaende skal nyde en Søns Part af alt det, som af Boets Behold bliver tilovers. — Sønnen Jacob Bruun forpligter sig til at modtage den fraværende Søsters Arvepart, som andrager 6 Rdl. 23½ Skil. Han

tilsiger sin vanvittige Søster Husværelse og Føde, saalænge hun lever og bor paa Stedet, ligesom Stedmoderen og de øvrige Søskende lover at hjælpe ham ved Opfyldelsen af denne Forpligtelse. — 6 Børn: a-f.

a) **P e d e r**, døbt 19. p. Trin. 1715 (Faddere: Peter Hansen, Kær, Jacob Bruun) ikke nævnt ved Skiftet.

b) **A n n a**, døbt Sexages. 1718, død i Kær den 16. August 1783, begr. 21. August, gift før 1748 med Kaadner, Sømand og Tømmermand **C h r i s t i a n H i n r i c h s e n**, født 1714, død den 22. Juli 1771, begr. 28. Juli. — Deres Søn, **Jacob Christiansen**, døbt 18. August 1748, blev den 9. November 1771 gift med Marie Hansdatter fra Ulkebøl. Christian Hinrichsen overtog Svigerfaderens Kaad i Kær 1756. Ved Kontrakten af 26. Januar bestemtes det, at Jacob Bruun og Hustru Anna fik fri Bolig, et Kammer mod Syd og et mod Vest, med et Stykke Havejord, hvis Tjenesten som Skovfoged ikke skulde gaa i Arv til en af Familien. Dersom den svagelige Datter Anne Marie overlevede Faderen, skulde Chr. Hinrichsen give hende en bekvem Soveplads, men ikke sørge for hendes Underhold. (C III 1, Nr. 20).

c) **M a r i e C h r i s t i n e**, døbt den 5. August 1722, fraværende ved Skiftet; hun rejste for mange Aar siden her fra Landet, og Faderen havde ikke faaet nogen Efterretning om hendes Ophold i 17 Aar.

d) **M e t t a**, døbt 4. Adv. 1724, form. opkaldt efter Farmoderen (holdt over Daaben af Mette Jørgensdatter, Kær), død den 28. December 1774, begr. 1. Januar 1775, gift omtrent 1750 med **M a t t h i a s P e t e r s e n**, Snedker i Kær (Ormstoft), Søn af Peter Jørgensen og Marie ved Kirken, døbt den 2. Oktober 1727, død paa Ormstoft den 18. Maj 1816, begr. 23. Maj. — Han var gift igen viet 22. Juli 1775) med Elisabeth, Datter af Christian Christiansen og Birthe Petersdatter i Egemose, Hørup Sogn, døbt Cantate 1737, Stedet byggedes 1751 paa Gaardejer Claus Christensens Grund og ejedes 1816 af Sviger sønnen Lorens Jensen paa Ormstoft.

e) **J a c o b J a c o b s e n B r u u n**, Skovfoged i Arnkil. — Se Nr. 40 og 41.

f) **A n n e M a r i e B r u u n**, født 1729 (Lakune), død i Kær den 13. Maj 1804, begr. 21. Maj — den gamle skrøbelige Pige Anne Marie Bruuns af Arnkil, som døde hos Bolsmand Christian Christensen i Kær, omtr. 75 Aar gammel.

82. **Hans Pedersen**, Kaadner i Nypøl, Lysabild Sogn, født 1683, død 1731, begr. Sexagesima.

83. **N. N.**, Enke efter Hans Petersen i Nypøl, begr. 9. p. Trin. 1768, 78 Aar gammel.

84. **Jørgen Kock** eller Jørgen Petersen i Ulkebøl. Anetab, se Nr. 78.

85. **N. N. Christensdatter**, Anetab. Se Nr. 79.

88. **Jørgen Bertelsen**, Kaadner i Kær paa Hoved, Ulkebøl Sogn født 1687, død 80 Aar gammel den 20. Februar 1777, begr. 23. Februar; levede 50 Aar i Ægteskab med sin efterladte Hustru. Vielse omtrent 1727:

89. **Anna Christensdatter** fra Kær, døbt den 5. August 1696, død den 10. September 1780, begr. 17. September, 84 Aar gammel.

Jørgen Bertelsen fik Stedet efter Faderen i 1729 og betalte den 10. Juni samme Aar sit Fæstebrev med 3 Rdl. I Landgilde ydedes aarlig 12 Skill., og 1737 svarede han ligesom Naboen Jacob Jacobsen Bruun i hvert Fjerdingaar 2 Skil. til Sognets Fattigkasse. 1754 i Maj var hans Bygninger vurderet til 399 Mk., men han havde hverken Udsæd eller Høavl. Besætningen, to Heste, to Køer, en Kvie, tre Faar og et Svin, havde en samlet Værdi af 83 Mk.

I Tiden omkring 1750 fandt mange Tiggere Vej til Als, og Myndighederne søgte paa forskellige Maader at komme dette Uvæsen til Livs. Byernes Forstandere fik Paalæg om at anholde Tiggere og Omløbere, der søgte deres Underhold ved Musik, Taskespiller-Kunster og deslige Gøgleri, og Færgemændene ved Als Sund, Høruphav, Mømmark og Fynshav blev mindet om, at de ikke maatte tage saadanne Landstrygere med i deres Baade. 1756 havde Myndighederne fra paalidelig Kilde faaet Meddelelse om at Kaadner Jørgen Bertelsen »auf der Høye«, der ikke ejede nogen Færgerettighed, førte allehaande Tiggerpak fra Sundved til Als og omvendt. I et Brev af 28. August samme Aar blev dette Uvæsen ham paa det strengeste forbudt, og der trueedes med en Bøde paa 5 Rdl. for hvert Tilfælde. Historien melder ikke, om Jørgen Bertelsen har indstillet sit private Færgeri, men da 5 Rdl. i hine Tider var Prisen paa en god Ko, har han senere næppe povet at tage Tiggere med. — 5 Børn: a-e.

a) *Berthel Jørgensen*, Skræddermester i Vollerup, døbt den 18. Maj 1728, død den 6. Juni 1775, begr. 11. Juni; gift omtrent 1755 med *Elske* (ved Dødsfald *Elsabe*) *Kock*, født i Oktober 1720, døbt 19. p. Trin., død den 2. Maj 1810 begr. 6. Maj, Datter af Jørgen Kock i Ulkebøl (Se Nr. 78-79). 1 Søn og 4 Døtre.

c) *Christen Jørgensen Hoed* (Hoved), efter Aldersangivelsen ved Dødsfald født den 7. Marts 1728 (?), Kaadner i Ulkebøl, død af Alderdomssvaghed den 11. Marts 1804, begr. 14. Marts, 76 Aar 4 Dage gammel. Gift 1. Gang den 27. September 1761 med *Anna*, Datter af Kaadner Jørgen Knudsen i Ulkebøl, døbt den 12. Juni 1722, død den 5. Januar 1778, begr. 11. Januar; gift 2. Gang den 11. Juli 1778 med *Birreth* (*Birthe*) Datter af Gaardejer Hans Jepsen og Sidsel i Sundsmark, døbt den 17. Juni 1742, død den 8. December 1810, begr. 16. December. — Christen Jørgensen Hoed har sikkert ejet Svigerfaderens Kaad.

c) *Hans Jørgensen*, født omtrent 1732. — Se Nr. 44.

d) *Jens Jørgensen Høi*, Kaadner i Kær, døbt den 20. Januar 1738, død den 31. Maj 1787, begr. 3. Juni; gift den 2. November 1770 med *Maria Pedersdatter* fra Kær, født omtrent 1734 død den 15. Maj 1802, begr. den 23. Maj. — 1 Søn og 2 Døtre. Sønnen *Jørgen Jensen Hoved*, gift med Cathrine Marie, Datter af Gaardejer Christen Frost og Birthe i Ulkebøl, døde den 19. Maj 1838 paa Sønnens, Skolelærer Jørgensens Kaad i Ulkebøl (paa Stenen). *Jens Peter Jørgensen* født den 9. Januar 1804, besøgte Seminariet i Vesterborg paa Lolland, fra Juli 1825 til 1838 Andenlærer i

Ulkebøl, derefter til 1864 Enelærer i Kær. Jørgensen, der havde et svageligt Helbred, var kendt som en flittig og dygtig Lærer. Han var gift med Cathrine Margrethe og Kirstine Rasmussen, Døtre af Degn og Førstelærer Edvard Rasmussen og Christine Marie i Ulkebøl.

e) Birreth (i Sønderborg Birgitte), døbt den 18. Oktober 1739 (holdt over Daaben af Joachim Hollænders Kone paa Rønhave), død i Sønderborg den 13. Oktober 1815; gift samme Steds den 6. Februar 1780 med Christian Christensen, Søn af Christian Hansen og Maria f. Nissen i Lysabild. Manden, der ved Vielsen var Daglejer, arbejdede sig frem til at blive Skibsbymester.

90. **Christen Clausen**, Gaardejer i Kær, Ulkebøl Sogn, fra 1727 til 1754, født samme Steds 1695, døbt 11. p. Trin., død før den 14. Marts 1754 (Skifte), gift efter den 7. August 1732 med

91. **Kirsten**, der døde før den 26. Januar 1741.

Christen Clausen var gift tre Gange, først med Synnet, Datter af Gaardejer Peter Matzen i Kær, døbt 2. Pinsedag 1691, der døde før den 7. August 1732, saa med ovennævnte Kirsten, der i Følge Skyld- og Pantebogen døde før den 26. Januar 1741, og med Anna, der maa være død før 1757. — Peter Matzen, Gaardejer i Kær, der var 67 Aar gammel og tilmed svagelig, fik den 27. Januar 1727 Lov til at overlade Ejendommen til Christen Clausen, der var gift med Datteren Synnet. (C III 1 Nr. 11, Side 137-138). Peter Matzen havde været Ejer af Gaarden i 43 Aar, og Fæstebrevet betaltes med 18 Rdl. I Jordebogen fra 1700 angives Størrelsen med 18. Ørt., og der ydedes Hoveri paa Rønhave. Besætningen var ved denne Tid 5 Heste og 3 Køer, den aarlige Udsæd 2 Ørt, 5 Sk. Rug, 3 Ørt. 6 Sk. Byg, 3 Ørt. Havre og 2 Ørt. Ærter og Vikker. 1754 vurderedes Bygningerne til 1207 Mk., og der fandtes nu 8 Heste, 6 Køer, 2 Kvier, 4 Kalve, 6 Faar, 1 So og 6 Grise paa Gaarden (Værdi 532 Mk.). Udsæden var dengang 2 Td. 4 Sk. Rug, 4 Td. 4 Sk. Byg, 5 Td. Havre, og der bjergedes aarlig 4-5 Læs Hø. — Familien synes at have været ret velhavende, for ved Skiftet fik Døtrene foruden de sædvanlige to Senge med Tilbehør af Kister og Skrin yderligere hver 12 Rdl. 36 Skil. og tre Køer. — Gaardens Ejerrække: Peter Matzen til 1729 Christen Clausen, Peter Christensen (Søn), Christen Christensen (gift med Enken), Christen Petersen (Søn, død 1828), Peter Christensen (Søn fra 1819—1840), Enken Dorothea til 1844, Christen Petersen (Søn, 1844—1876), Peter Christensen Petersen (Søn). 6 Børn, tre i første og tre i andet Ægteskab: a-f.

a) Peter Christensen, kaldes ogsaa Peter Christensen Matzen, døbt Trin. Søndag 1722 (holdt over Daaben af Morfaderen Peter Matzen), død før den 31. Oktober 1752 (Skifte), gift før 1749 med Marie, der efter den 14. Marts 1754 ægtede Christen Christensen.

b) Synnet, født 1725 (Daaben mangler), død 41 Aar gammel i Sundsmark, begr. den 24. Marts 1766; gift 1. Gang med Gaardejer Niels Petersen, Søn af Peter Nielsen død før 1757) og Hustru (død 1763), født 1719, død

1763, begr. den 24. April. (Skifte efter Peter Nielsen 10. Marts 1753); gift 2. Gang den 29. Januar 1764 med Hans Jacobsen, (Kongebrev), Gaardejer og Tolvmand i Sundsmark, efter Udflytningen paa Lavbrinke, Søn af Selvejrbonde Jacob Christensen og 1. Hustru Maren i Sundsmark, født i September 1731, død paa Lavbrinke den 7. Maj 1808, begr. 15. Maj. — Hans Jacobsen blev den 11. Juli 1766 med Kongebrev for Slægtskabs Skyld viet til Anne Christensdatter fra Sundsmark, døbt den 6. Februar 1746, død den 16. Marts 1828, paa Aftægt hos Christen Hansen Jacobsen paa Lavbrinke.

c) Ingeborg, døbt den 5. September 1728, død i Kær den 5. Maj 1773, begr. 9. Maj; gift før 1749 med Gaardejer Christen Clausen i Kær, Søn af Gaardejer Claus Christensen samme Steds, døbt den 10. Maj 1715, død den 30. Januar 1798. Han overtog Gaarden den 11. Marts 1749 (Skifte), derefter Claus Christensen (Søn, til 1827), Christen Clausen (Søn, til 1857). Christen Christensen Clausen.

d) Sille, født efter 1732, død 1766, begr. den 3. August, 27 Aar gammel (?), gift den 19. Oktober 1757 med Gaardejer Christen Hansen i Ulkebøl, Søn af Hans Christensen og Maren, samme Steds, født omtrent 1734, død den 13. August 1793, begr. den 18. August. »Den svage Christen Hansen af Ulkebøl, som i de sidste 32 Aar ikke har haft Forstandens rette Brug«.

e) Birret, døbt den 2. Februar 1736, død i Ulkebøl den 7. Januar 1794, begr. 12. Januar; gift den 22. Juli 1767 med Ungkarl Hans Lassen i Kær, i Følge Skifte af 18. Juli 1765 Søn af Gaardejer, Sandemand og Synsmand Lars Christensen og første Hustru Sidsel i Bagmose, født 1729, nævnes 1773 som Gaardejer i Ulkebøl og døde den 2. Januar 1819 som Aftægtsmand paa Peter Christensens Gaard, begr. 10. Januar. — Den 29. Marts 1800 viedes han til Margrethe, der før havde været gift med Kaadner Christen Jørgensen paa Ormstoft (død 1780) og med Gaardejer Claus Paulsen i Ulkebøl (død 1798), født 1738 i Vollerup, død den 23. November 1823.

f) Kirsten, døbt den 29. September 1739, i Følge Skifte efter Søsteren Synnet (14. April 1766) gift med Kaadner Hans Jørgensen i Kær. — Se Nr. 44-45.

92. **Peter Hansen**, Skrædder og Inderste i Skodsbøl, Broager Sogn, født 16. . . , død 1727, begr. den 18. Januar; viet Broager den 8. Juni, 3. p. Trin. 1704:

93. **Maricke Paulsdatter**. 4 Børn: a-d.

a) Marie, døbt den 17. April 1706 (Faddere mangler), gift den 20. Juni 1728 med Andreas Andresen i Skodsbøl, der døde 1745 og begr. den 23. Maj. Alder?

b) Dorte, døbt den 15. Januar 1707, gift den 29. Juli 1731 med Jørgen Jørgensen.

c) Anna Kistin, døbt den 16. Juli 1709.

d) Paul, døbt den 1. Juni 1713. — Se Povl Petersen Nr. 46.

94. **Chresten Lorentzen** (kaldes i Dybbøl: Lausen), Kaadner og Skræddermester

i Stenderup, Nybøl Sogn, fød: 1701, død i sit 55. Aar 1756. begr. Rogate; viet Mis. Dom 1728 til

95. **Ingeborg Jensdatter** fra Dybbøl, født 1696, død i Dybbøl hos den ældste Datter den 11. Marts 1772, begr. 15. Marts, 76 Aar gammel. — 8 Børn: a-h:

a) **Dødfødt Søn** begr. 2. Adv 1728.

b) **Catrine**, døbt 3. Juledag 1729 — gift med Povl Petersen. — Se Nr. 46—47.

c) **Lorentz Christensen**, Kaadner i Stenderup, døbt 27. p. Trin. 1731, død 69 Aar 1 Maaned gammel den 26. December 1800, begr. 30. December; viet Nybøl 2. p. Trin. 1766 til **Cathrin Lisbeth**, Datter af Hans Jacobsen i Skodsbøl, død 44 Aar 6 Md. gammel den 25. Marts 1787, begr. 30. Marts; to Sønner: Hans Christian og Peter, en Datter: Ingeborg. Stedet ejedes 1794 af Svigersønnen Mathias Matzen, 1828 af dennes Søn: Christian Matzen.

d) **Jens**, døbt den 21. April 1733 (Tvilling); Søn begr. 1. p. Trin. 1735.

e) **Claus**, døbt den 21. April 1733 (Tvilling); Søn begr. Septuages. 1736.

f) **Anna**, døbt Søndag efter Jul den 30. December 1736, død i sit 25. Aar den 15. Oktober 1761, begr. 23. p. Trin.; ugift.

g) **Ingeborg**, døbt den 17. Oktober 1738, Fadder i Dybbøl 1764.

h) **Mergreth**, døbt den 21. December 1740, var i 1772 endnu ugift ligesom Søsteren Ingeborg.

Chresten Lorentzens Kaad i Stenderup ejedes 1794 af Frederik Meyer og 1828 af Johann Meyer.

96. — 99. kendes ikke.

100. **Peter Thomsen**, Præste-Inderste paa Toften ved Høruphav, født 16. . . , maaske død 1729 eller 1730 (Thomas Christensens Søn Peter ved Høruphav, Fadder 19. p. Trin. 1693); trol. 2. p. Epif., viet 24. p. Trin. 1702 til

101. **Ellen Jørgensdatter**, hvis Dødsfald heller ikke findes i Kirkebogen.

Peter Thomsen var Sømand og boede 1722 paa det Sted, der for ejedes af Thomas Christensen. (Amtsforvalter Lobedanz' Jordebog). Da Peter Degn. Laurids Foged paa Majbølgaard, Christian Ahlmanns Hustru fra Sønderborg, Philip Møller fra Sønderborg (gift med Sognepræstens Søster) nævnes blandt Fadderne, har han sikkert været selvstændig Skipper. — 8 Børn: a-h:

a) **Thomas**, døbt 12. p. Trin. 1705, begr. 21. p. Trin. samme Aar. (1. Nov.)

b) **Jørgen**, døbt 22. p. Trin. 1706, — **Jørgen Petersen** — se Nr. 50-51.

c) **Anne Marie**, døbt 16. p. Trin. 1709, 1. Altergang 1724, død 1775 begr. Judica den 2. April; gift den 6. November 1738 med Præstekaadner **Christen Hansen** ved Hørup Kirke, døbt 1. Adv. 1709, død 1783, begr. Palm. den 13. April, Søn af Kaadner Hans Christensen og Anna Jepsdatter.

d) **Thomas**, døbt 15. p. Trin. 1712; ingen Oplysninger om 1. Altergang, maaske død 1729 eller 1730.

e) **Dødfødt Søn** begr. 19. p. Trin. 1715.

f) Ni cl as, døbt 24. p. Trin. den 22. November 1716, død 1740, begr. St. Stefans Dag; ugift.

g) P e d e r P e d e r s e n, Inderste ved Høruphav, døbt 18. p. Trin. 1720, død den 1. December 1803, begr. 4. December, opholdt sig paa sit Fødested hos Stedsvigersønnen Claus Hansen Skrædder, levede fra 15. November 1776 i barnløst Ægteskab med A n n e M a r i e T o f t fra Høruphav, Datter af Skipper Hans Jørgensen Haumand og Marie, døbt 18. p. Trin. 1725, død den 5. December 1803 (fire Dage efter Manden) begr. 11. December. Hun var først gift (Vielse 21. p. Trin. 1745) J ø r g e n E r n s t, født ca. 1722, konfirmeret 1739, form. omkommet til Søs omkring 1755, Søn af Ernst Jensen og Maren ved Høruphav.

h) H a n s C h r i s t i a n P e d e r s e n, Sømand, døbt 13. p. Trin. 1724, konfirmeret 1740, død omtrent 1757, vistnok omkommet paa Havet; gift den 10. November 1747 med M a r i e, form. Datter af Peter Skrædder i Lambjergskov, døbt den 2. Februar 1714, død 72 Aar gammel 1785, begr. 12. p. Trin. den 14. August. Hun var gift anden Gang (24. Februar 1758) med P e t e r S k r æ d d e r (H e n r i k s e n), der døde 77 Aar gl. 1774, begr. 28. Oktober.

102. J e n s T h o m s e n, Smedemester i Hørup, født 1663 i Vibøge, Lysabild Sogn, død 1727, begr. 20. p. Trin. (Jens Smed); trol. Søndag efter Nytaar, viet Rogate 1696.

103. M a r i e C h r i s t e n s d a t t e r fra Mintebjerg, født 1671, død 65 Aar gammel 1736, begr. Rogate. — Jens Thomsen var ved Vielsen form. Smedesvend i Mintebjerg, og efter Jordebogen maa han have overtaget det Kaad i Hørup, der før ejedes af en Paul Hansen Refsheu (død 1691). Afgiften var 24 Skil. aarlig. Bygningerne vurderedes 1754 til 345 Mk. Besætningen, 3 Køer, 1 Kalv, 5 Faar, 4 Lam og 2 Svin havde en samlet Værdi af 86 Mk. 8 Sk. Smeden havde dengang 2 Sk. Land til sin Raadighed. — Den 16. April 1728 fik Svigersønnen, Christen Nielsen, Fæste paa Stedet. — Ved Udskiftningen 1794 fik Sonnen Christian Nielsen i alt 3 Td. 7 Sk. Land, af hvilke 1 Td. 7 Sk. i Fredemarken tilhørte ham som Smed. Hver af Byens 10 Gaarde afgav 1 Sk. 20 Kvr. til dette Formaal. — Jens Thomsen og Marie havde syv Børn: a-b (født i Mintebjerg), c-g (født i Hørup):

a) E l s k e, døbt 19. p. Trin. 1696 (Tvilling), døde som Barn.

b) D o r t h e, døbt 19. p. Trin., 1. Altergang 1712, død 1777, begr. Quasim. den 6. April, gift 3. p. Trin. 1723 med Smedemester C h r i s t i a n N i e l s e n i Hørup, Søn af Gaardejer Niels Jørgensen Kock og Maren i Mjang, døbt Onsdag efter 15. p. Trin. 1701, begr. Cantate den 3. Maj 1779. (En ældre Broder, Peter Nielsen, var Smed i Mjang).

c) C h r i s t e n, døbt den 2. Juli 1700, 1. Altergang 1716, død 1729 eller 1730 (?)

d) M a r e n, døbt Onsdag p. Invocavit 1703, gift med J ø r g e n P e d e r s e n, — se Nr. 50-51.

e) A n n e M a r i e, døbt 1. Adv. 1706, død 1762, begr. Cantate; ugift.

f) **Karen** født 1709 og hjemmedøbt (ikke i Daabsregistret), begr. Mis. Dom. samme Aar.

g) **Margrethe**, døbt 6. p. Trin. 1710, 1. Altergang 1726, døde den 14. Oktober 1800, begr. 19. Oktober, 90 Aar 3 Maaneder gammel. Grethe Smeds, som hun sædvanlig kaldtes, var ugift og døde i sal. Peter Ellegaards Hus ved Høruphav, der omkring 1800 ejedes af Christian Thomsen.

104.—105. Kendes ikke.

106. **Hans Matzen**, Selvejrbonde i Vollerup og mangeaarig Tolvmand født omtrent 1653, form. død 1736. Vielse omtrent 1680.

107. **Maren** form. Hansdatter, født 1661, død 34 Aar gammel 1695, begr. 21. p. Trin. Hans Matzen blev 1. p. Epif. 1696 anden Gang viet til **Anne Pedersdatter** fra Vollerup, der i et Sognemandtal af 11. Januar 1737 er nævnt som Ejer af Bondegaarden (C III 6, Nr. 570). Hun var Datter af Peter Christensen, Stamfader til Slægten Petersen, Hesselgaard. 1719 bad Gaardejer Christen Andersen i Vollerup om Lov til at opføre et Kaad til sin Halvbroder Hans Jørgensen, der ønskede at nedsætte sig som Hjulmand. De to Brødre fik Bymændenes Anbefaling forsynet med Underskrifter af Synsmand Thomas Petersen og Byens Ældste Hans Matzen (H. M.), der henviste til, at der for Tiden ikke fandtes nogen Hjulmand i Ulkebøl Sogn. — Oplysningerne om Hans Matzens Alder findes i Papirerne vedrørende Sagen om et Gravsted til et Kapellanihus i Vollerup, som Hans Mohr, Borger i Sønderborg havde købt (C III 6 Nr. 567, 1. April 1735). Degnen Paul Hammer, der skrev det før nævnte Sognemandtal, havde i Tiden omkring 1720 en Strid med Sogneboerne om Offeret, der var blevet ham og hans to Forgængere i Embedet nægtet; i et Brev til Myndighederne har han den 1. Marts 1721 skildret Forholdene og siger heri, at Hans Matzen fra Vollerup siden den Tid har tilføjet ham meget ondt. (C III 1 Nr. 7, Side 154-155).

Gaarden, nu Abildgaard paa Langdel, har fra gammel Tid været en Ejendomsgaard, der siden 1645 er gaaet i Arv fra Fader til Søn. I den ene Længe er indmuret en Sten, i hvilken Ejernes Navne gennem tre Aarhundreder er indhugget: Niels Madsen Mads Nielsen, Hans Matzen, Peter Hansen, Peter Petersen, Pe'er Petersen, Peter Petersen, Chr. Petersen (til 1904), Peter Petersen (faldt i den første Verdenskrig, 24. November 1917), Hans Petersen (Broder). Den første Peter Petersen (død 1822), der som mange af hans Forfædre var Synsmand, hædredes af det Kgl. danske Landhusholdningsselskab med den store Sølvmedaille, fordi han i 1795 som den første i Byen fik Gaarden udflyttet, Markskel og Hegn i Orden. — Hans Matzen, der fik Gaarden efter Faderen i 1680, havde 10 Børn: a-j.

a) **Matz Hansen**, Selvejrbonde ved Ulkebøl Kirke, født 1681, død 1762, begr. den 5. September; gift omtrent 1722 med **Maren**, Datter af Christian Petersen ved Kirken, døbt den 1. November 1697, død den 3. September 1783, begr. 7. September. Matz Hansen fik den Bondegaard, der fra 1681 til efter 1724 ejedes af en Peter Moritzen.

b) Karen, født 16..., gift med Henning Henningsen i Vollerup — Se Nr. 52-53.

c) Hans Hansen, født 16..., han ejede det før nævnte Kapellanihus i Vollerup, men drog bort fra Kone og Hjem og gav Huset i Pant til Broderen Matz for Penge, han skyldte ham. Maaske er det den Hans Hansen i Vollerup, der 5. p. Epif. 1715 »med Musik i Kirken« viedes til Anna Sophia Jensdatter.

d) Peter, døbt Septuages. 1693, død 5 Dage gammel, begr. 15. Februar.

e) Jacob, døbt 17. p. Trin. 1694, død 4 Uger gammel begr. 20. p. Trin.

f) Peter Hansen, Selvejerbonde i Vollerup, Faderens Eftermand fra omrent 1741 til 1761, døbt 4. Advent 1700 (holdt over Daaben af Husfoged Gottfried Zoffmann fra Sønderborg), død 1761, begr. den 16. August; gift med Anna, som døde før den 29. Oktober 1756, efterladende 4 Sønner og 2 Døtre. Sønnerne fik hver en Seng, en Kiste, et Skrin, en Kobbergryde og en Ko, Døtrene hver 2 Senge, to Kister, et Skrin, en Hest, en Ko, en Messingkedel og en Kobbergryde. Af Sønnerne var Peter Petersen (1736-1822) Faderens Eftermand, Mathias Petersen (1740-1795) Selvejerbonde i Vollerup (paa den Gaard, der senere ejedes af Familierne Knøs og Kaad), Christen Petersen (1746-1826), gift med Bonde Andreas Petersens Enke paa Hesselgaard, og Jørgen Petersen (1743-1817), døvtstum, opholdt sig paa Fødegaarden. De to Døtre var gift med Selvejerbønder: Anna Augusta (1738-1802) med Mathias Christensen ved Kirken og Anne Marie (1748-1827) med Thomas Christensen paa Frørupgaard. — Af Kirkebogen kan det ikke ses, om Peter Hansen har været gift anden Gang.

g) Christen, døbt 12. p. Trin. 1703 holdt over Daaben af David Boy, Tingskriver og Raadmand i Sønderborg. — Hans Skæbne kendes ikke.

h) Maren, døbt 4. Advent 1706, blandt Fadderne Anthoni Freese, Billedhugger i Bromølle, død 9 Maaneder gammel 1707, begr. 18. p. Trin.

i) Jacob Hansen, Selvejerbonde i Lambjerg, døbt 15. p. Trin. 1708, holdt over Daaben af Raadmand David Boy, død i Lambjerg Hørup Sogn, 1755, begr. Kr. Himmelfartsdag; viet i Hørup den 27. September 1740 til Inger, Enke efter Selvejerbonde Hans Kock (begr. 4. Adv. 1739), Datter af Selvejerbonde og Synsmand Jørgen Andersen og Kirsten i Lambjergskov (se Nr. 142-143), døbt Palm. 1700, død 1775, begr. 9. p. Trin. (sal. Christen Skippers Enke af Lambjerg).

j) Anna, døbt Cantate 1713, holdt over Daaben af Præstens Datter Christine Lovise Harboe, død i Kær den 24. Juli 1789, begr. 26. Juli; gift med Gaardejer (Hospitalsfæster) Nis Clausen af Kær, Søn af Claus Nissen og Maren Clausdatter, døbt Jubilate 1709, død den 29. Juni 1786, begr. 2. Juli. (Vielsen findes ikke i Kirkebogen, men har funde: Sted omkring 1735, og som Faddere nævnes Mormoderen Anna Hanses (23. Februar 1738). Morbrødrene Matz (16. December 1742), Peter (6. Januar 1746) og Jacob (24. Februar 1751).

108. Hans Christensen, Selvejerbonde i Sundsmark, Ulkebøl Sogn, født i August

1649, død 57 Aar 1 Maaned gammel 1706, begr. den 15. September. — Viet for 1686.

109. **Karen**, født 16..., i Live 1721, da hun var til Alters sammen med Manden, to Sønner og to Døtre. — Hans Christensen, der boede paa den Gaard i Sundsmark, som ved Udskiftningen 1793-1794 flyttedes til Straabjerg og fik dette Navn, døde anden Dagen efter at han var bleven syg. Enken giftede sig den 2. Februar 1708 med en Hans Hansen, der i Følge Revisionsfortegnelsen 1720 og 1729 passede Gaarden for Stedsønnen, som endnu ikke havde faaet Skøde. Hans Hansen i Sundsmark døde 92 Aar gammel 1761, begr. den 19. Juli, mens Karen maa være død for 1757.

Gaarden var fra gammel Tid en af Byens største, omkring 1700 med 18. Ørt. Land, fem Heste, fem Køer og en aarlig Udsæd paa 2 Ørt. 5 Sk. Rug, 4 Ørt. Byg, 3 Ørt. 10 Sk. Havre og 1½ Ørt. Ærter og Vikker. Der betaltes aarlig 12 Rdl. Fripenge til Forpagteren paa Sønderborg Ladegaard, og Ydelserne efter Jordebogen var: 1 Rdl. 27 Sk. 3 Pg., 3 Ørt. 2 Sk. Byg, 3 Ørt. 15¼ Sk. Havre, 1 Faar, 1 Lam 1 Gaas, 3 Høns 10 Æg, 1 Læs Hø og 2 Læs Halm. — 1754 vurderedes Gaardens Bygninger til 1350 Mk. Besætningen var nu: 9 Heste, 8 Køer, 3 Kvier, 5 Faar, 2 Svin og 5 Grise til en samlet Værdi af 465 Mk. 8 Sk. Til Udsæd brugtes 2 Td. Rug, 6 Td. Byg, 8 Td. Havre, og der bjergedes aarlig 8 Læs Hø. — Ved Udskiftningen 1793-1794 fik den daværende Ejer Pe'er Paulsen i Møllemarken og med Jørgen Beckers Have 36 Td. 1 Sk. 35 Kvr. og i Kæret 2 Td. 1 Sk. 7 Kvr. Hans Jørgensen Bødker købte en Skæppe Land af den gamle Boplads i Byen, mens Resten med Have og Gadedam tilfaldt Naboen Hans Matzen. — Af Gaardens Ejere kendes følgende: Christen Hansen (før 1690), Hans Christensen, Hans Hansen (gift med Enken), Peter Hansen, Peter Christensen Paulsen (form. gift med Enken), Peter Petersen Paulsen til 1811, Peter Petersen Paulsen (1811-1841) Peter Christensen Paulsen (1841-1849), Christian Fr. W. Paulsen (Broder gift med Enken, 1851-1880, Peter Christian Paulsen, Christian Paulsen, Enken. (Se Stamtavle Nr. 96) — Af Hans Christensens og Karens Børn kendes følgende seks: a-f.

a) **Peter**, født i Foraaret 1686, død 10 Aar 6 Maaneder gammel, 1696, begr. 20. p. Trin.

b) **Claus Hansen**, Gaardejer i Kær, døbt Jubilate 1691, holdt over Daaben af Tingskriver Daniel Christensen i Sønderborg. Se Nr. 54-55.

c) **Synet**, døbt 2. p. Epif. 1694, i Live 1721 (til Alters).

d) **Hans Hansen**, døbt 3. Pinsedag 1695, holdt over Daaben af Forvalter Hans Fecht paa Sønderborg Ladegaard.

e) **Karen**, døbt 7. p. Trin. 1698, i Live 1721 (til Alters).

f) **Peter Hansen**, døbt Reminiscere 1701, overtog Gaarden omtrent 1730 efter Stedfaderen og form. gift med **Maren**, der døde 61 Aar gammel den 16. August 1772, begr. 23. August. — I Kirkebogen er Peter Hansen ikke nævnt fra 1736 til 1745, og han er muligvis død før 1744, idet Peter Christensen da betaler Afgifter til Sønderborg Amtstue. Denne Peter Christensen,

- ogsaa kaldt Peter Christensen Paulsen, var gift med Maren og en Søn af Gaardejer Christen Paulsen og tredie Hustru Maren Pedersdatter i Kær, født 1712, døbt den 1. November, død den 1. Juni 1774, begr. 5. Juni.
110. — 111. Kendes ikke.
112. **Jørgen Hansen**, født i Lebøl, Tandslet Sogn 1679, først Kaadner, senere Gaardejer og Tolvmænd samme Steds, død efter 1748. — Trolovet Hørup Oculi 1705:
113. **Christin Rasmusdatter** fra Mintebjerg, Hørup Sogn. — Jørgen Hansen fra Lebøl ønskede 1722 at overtage den øde Gaard i Byen, der før tilhørte Christen Christensen og var bleven ødelagt ved Ildebrand. Jorderne var hidtil blevet brugt af to Bønder i Mintebjerg, der hvert Aar betalte 24 Rdl. til den Kgl. Forpagter paa Majbølgaard og Afgifterne til Tandslet Kirke. Jørgen Hansen var Kgl. Kaadner, havde fire Sønner, boede i Nærheden af Gaardens Jorder, og dersom han kunde faa tilstrækkelig Frihed og noget Træ fra de Kgl. Skove, vilde han gerne bygge før Høsten. Den 20. Juni 1722 fik han Tilladelse mod at svare ovennævnte Ydelser, dog fritoges han for et Tidsrum af ti Aar for ordinære og ekstraordinære Kontributioner og Hoveripligt, ligesom han for sin Person ikke skulde udrede Fæstepenge. (C III 1, Nr. 8, Side 109-110). Nogle Aar senere klagede Kaadner Lorens Danielsen i Tandslet over, at hans Kone i Kirken havde maattet vige Pladsen for Jørgen Hansens Tjenestepige. Jørgen Hansen fremlagde en Attest fra Provsten, der havde tildelt ham Stolestadet, men Tolvmændene holdt paa, at Kaadneren havde Retten paa sin Side. Jørgen Hansen, der ved denne Tid var blevet Tolvmænd, kunde ikke udtale sig, men Faderen, der henviste til Provstens Udtalelse: »Det bliver ved det, der er skrevet og vedtaget«, foreslog en ny Fordeling af Stolestaderne. (C III 1, Nr. 11, Side 44, 45 og 48; 27. Marts 1727). Sagens videre Forløb kendes ikke.
- 4 Børn: a-d. (Kirkebogen mangelfuld): —
- a) **Hans Jørgensen**, født 1708 (Faddere: Christen Hansen, Hans Thorsen, Jørgen Andersen, Michel Andersen, Maren Smeds, Maren Hansdatter), død som Opholdsmand i Jestrup den 13. August 1792 73 Aar 10 Maaneder gammel, begr. 19. August, efterladende Enke Anne Johanses og af to Ægteskaber syv Børn.
- b) **Rasmus Jørgensen**, Faderens Eftermand paa Gaarden, født omtrent 1711, ikke i Daabsregistret. — Se Nr. 56-57.
- c) **Anna**, født 1715 i Lebøl, ingen Faddere.
- d) **Nicolai**, ligeledes født i Lebøl 1715.
114. **Jørgen Christensen**, Selvejrbonde paa Kildegaard i Mintebjerg, Hørup Sogn, født omtrent 1684, død 49 Aar gammel 1733 begr. den 11. Marts. Trol. Hørup Judica 1717, viet 21. p. Trin. samme Aar.
115. **Anna Christensdatter** i Mintebjerg, født 1691, døbt 18. p. Trin., død 75 Aar gammel 1766, begr. 7. p. Trin. — Jørgen Christensen har i Følge Chr. Knud-

sens Optegnelser overtaget Bondegaarden 1717, men ved Undersøgelsen af Skøder og Fæstebreve paa Sønderborg Slot den 23. April 1720 og følgende Dage hedder det, at Moderen holdt Hus. Forholdet mellem de to maa have været lidt spændt. Giftermaalet med Anna Christensdatter, der var født paa en af Byens Fæstegaarde, var i hvert Fald ikke efter hendes Ønske, for Præsten har ved Vielsen skrevet: »Stoet længe nok før hand fik sin Moders Samtykke, saadant som det var giver sig med Fred Lyk«. Slige Bemærkninger findes ellers aldrig i Kirkebogen, og Moderen, der døde fire Aar senere end Sonnen, nævnes ikke blandt Fadderne, da Sønnedatteren Elsbeth døbttes og heller ikke ved de øvrige Børnebørn. — Gaarden var fra gammel Tid en Bondegaard, en af Byens største, der fra 1650 er gaaet i Arv i samme Slægt. I Tiden omkring 1700 angives Gaardens Størrelse med 18. Ørt., og i Stedet for Hoveri betalte Ejeren aarlig 12 Rdl. til Forpagteren paa Majbølgaard. Paa Gaarden fandtes ved denne Tid 4 Heste og 4 Køer, og den aarlige Udsæd var 3 Ørt. Rug, 3 Ørt. Byg, 4 Ørt. Havre og 1 Ørt. Ærter og Vikker. — Jordebogen viser, at der hvert Aar skulde udredes følgende Afgifter: 1 Rdl. 33 Skil. 5 Pg., Bedesvin = 1 Rdl. 24 Sk., 3 Ørt. 2 Sk. Byg, 2 Ørt. 19½ Sk. Havre, 1⅓ Faar, 1 Lam, 1⅓ Gaas, 5 Høns, 10 Æg, 1 Læs Hø og 2 Læs Halm. — I 1605 var Kirkens Tiende 1. Ørt. Byg og 1 Ørt. Havre, og i Christen Petersens Tid fik Præsten aarlig 2 Sk. Rug, 11 Sk. Byg, og 14 Sk. Havre (1693). — Ved Udskiftningen 1786 fik Gaarden følgende Arealer: Husstedet, Abildgaard og alle Haver ved Gaarden 3 Td. 4 Sk. i Ruglykke (Raauykke) 1 Sk., Kældemais Hauve 1 Td. 3 Sk., i Østermarken 3¼ Td. 2 Sk., Freimarken paa Langbencke 3 Td., i Kjøbæk 4 Sk., Øster- og Vester Mosen 1 Td. 2 Sk., i alt: 44 Td. 2 Sk. (Kvadratroder, Fod og Tommer er udeladt). — Paa Gaardens Grund findes følgende Stednavne: Vestermark, Fin, Toft, Østermark, Kældmai og Kældmaislyk, gammelt Navn: Keelmaj og Kieldemay, Vislykke, Prunsager, gammelt Navn: Prys Agger, Braadholm, Tverbalk, Leffelei, Kjøbæk (Skov), Øster- og Vesterrose; i Freimarken ligger Langbænk. (Chr. K. XVI 9). — Gaardens Bomærke, et Anker, findes over Indgangsdøren. — Et Oltidsminde, en Sten med skaalformede Fordybninger blev for nogle Aar siden opdaget paa Hjørnet af en Lade paa Kildegaard. Stenen har engang gjort Tjeneste som Ledstolpe, og et Stykke er afkløvet, men paa dens Skraaflade findes 17 skaalformede Fordybninger. — I meget gammel Tid skal en offentlig Sti have ført gennem Gaardens Køkken.

Jørgen Christensen og Anna havde seks Børn: a-f.

a) **M a g d a l e n a** (opkaldt efter Mormoderen), døbt den 6. Januar 1719, konfirmeret 1734 — gift med **R a s m u s J ø r g e n s e n**, Gaardejer i Lebol — se Nr. 56-57.

b) **C h r i s t e n**, døbt Sexages. 1721, død samme Aar, begr. Dagen efter Fasteonsdag.

c) **E l s b e t h** (opkaldt efter Farmoderen), født den 26. Februar 1722, døbt Onsdag efter 3. p. Epif., konfirmeret 1738, død i Mjang den 24. April 1800,

begr. 27. April, gift den 30. Juni 1756 med Gaardejer Jacob Nielsen i Mjang, Søn af Gaardejer Niels Rasmussen og Maren samme S.eds, døbt den 25. Februar 1728, død den 29. Januar 1800 paa Jørgen Christensen Kocks Gaard, som han havde været Ejer af, begr. 2. Februar. — Datteren Maren var gift med Thomas Jørgensen Kaad, der ejede Gaarden fra 1784-1797. Hans anden Hustru Synnet giftede sig med nævnte Jørgen Kock (1797-1823), der efterfulgtes af Christen Hansen fra Majbøl, som var gift med Synnets Datter af andet Ægteskab, Anne Marie.

d) Anna' døbt 9. p. Trin. 1724 (opkaldt efter Morfaderens anden Hustru), konfirmeret 1740, død 1757, begr. Jubilate. — Ugift.

e) Karen, døbt Quinqu, 1727, (opkaldt efter Morfaderens tredje Hustru), konfirmeret 1745, død i Hørup 1795, begr. den 11. November; gift den 5. Oktober 1764 med Selvejerbonde Christen Jacobsen, Søn af Gaardejer Jacob Christensen og Synnet Nisdatier, døbt 23. p. Trin. 1716, død 1790, begr. 1. p. Epif. — Christen Jacobsen, hvis Efterfølgere paa Gaarden fik Tilnavnet Bonde, var før gift tre Gange: a) 1. Adv. 1746 med Birthe, Datter af Selvejerbonde Christen Hansen og Anna i Hørup, døbt 22. p. Trin. 1715, begr. 18. p. Trin. 1757; b) den 17. November 1757 med Malene, Datter af Christian Petersen (Paradis) og Synnet i Majbøl, døbt den 24. Juni 1722, begr. Oculi 1760; c) 3. p. Trin. 1760 med Inger, Datter af Gaardejer David Jørgensen og Synnet i Majbøl, døbt den 1. November 1734, begr. den 23. Maj 1764. — Karens Datter Anne Cathrine blev gift med Gaardejer Mathias Esbensen fra Tandslet.

f) Christen Jørgensen, Selvejerbonde og Synsmand paa Kildegaard i Mintebjerg, Stedfaderens (se nedenfor) Eftermand fra 1756 til 1795, døbt 16. p. Trin. 1732, konfirmeret 1748, død den 16. Juli 1814, begr. 20. Juli; gift den 24. September 1756 med Karen, Søster til Elsbeths Mand født i Mjang 1721, døbt 1. Adv., konfirmeret 1738, død den 5. Februar 1809, begr. 12. Februar — ingen Børn. — Om hans Eftermand paa Gaarden se Nr. 14. Ved hans Død har Pastor Schwensen bl. a. skrevet følgende i Kirkebogen: »Han har i Aaret 1784 skjænket en betydelig Pengesum til Kirkeurværkets første Anskaffelse. Derfor læses ogsaa hans og Kones Navn paa Skiven, som i nuværende Aar (1814) paa Kirkekassens Bekostning overtrækkes med en lakeret Kobberplade. Efter hans Anordning have Arvingerne efter hans Død udbetalt til Sognets Fattigkasse 32 Rbd. Sølv«. — I 1792 maatte Christen Jørgensen paa Grund af Svagelighed nedlægge Hvervet som Synsmand, og efter hans Forslag blev Hans Madsen af Lebøl den 28. September samme Aar udnævnt af Hertug Frederik Christian. — Christen Jørgensen har i Følge Optegnelser i Kildegaards Arkiv (samlet af Mads Jørgensens Sønnesøn Christen Madsen, død 1936) i Aaret 1770 delvis opbygget Gaarden, alt med Egetræs-Tømmer og Bindingsværk. Skyld- og Pantebøgerne for Augustenborg Herred viser, at Christen Jørgensen har været en velhavende Bonde, og han har haft mange Gældsbreve i sit Chatols hemmelige Gemmeffag. Christen Madsen har i Ar-



Chr. Jørgensen (Tegning)

kivet nedlagt en Bestemmelse om, at et Maleri af den gamle Synsmand og et Bornholmerur, der har været i Slægtens Eje siden Christen Jørgensens Tid, ikke maa fjernes fra Gaarden. Maleriet er sandsynlig udført efter en farvelagt Bly-antstegning, der opbevares i Vindsbjerggaard i Majbøl (før Lykkegaarden), Ejer Jens Hansen Beck, hvis Hustru Anne Cathrine er en Datter af Gaardejer Hans Hansen i Lille Mommark og Anne Cathrine fra Kildegaard (sidstnævnte Christen Madsens Søster).

Christen Jørgensens Moder Anne Christens var gift anden Gang (viet 16. p. Trin. 1733) med Nicolai Hansen, der sad for Gaarden fra 1733—1756. Det er maaske den Nicolai Hansen Lassen, der den 21. November 1778 blev gift med Kirsten, Datter af Jørgen Tækker og Kirstin i Lebøllykke, født den 18. August 1747, død den 1. November 1810. Nicolai Hansen Las-

sen døde omtrent 1781 i Philadelphia. Han stammer sikkert fra Kegnæs, da Christen Hansen Lassen og Marie Cathrine Hansdatter fra Kegnæs er blandt Fadderne ved Datteren Maren; Daab den 3. Marts 1779. Hans Enke Kirsten blev 1796 gift med Aftægtsmand Christen Hansen Kaad i Mintebjerg.

116. **Hans Matzen**, Gaardejer i Tandsgaard, Tandslæt Sogn, i Tiden omkring 1710.

117. **Mette Hansis** (?), der 1710 nævnes som Fadder ved Jørgen Matzens Søn Matz.

Jørgen Matzen var bosiddende i Ertebjerg og form. Hans Matzens Broder. Førstnævnte var Tolvmand og levede endnu 1727. (C III 1, Nr. 11, Side 44). Da der samtidig fandtes en Hans Matzen i Kirkebyen og Daabsregistret er mangelfuldt, er Oplysningerne om Børnene usikre; form. 6 Børn: a-f.

a) **Matz**, døbt den 30. Marts 1702, form. død før 1710.

b) **Jørgen**, døbt 1705, holdt over Daaben af Jørgen Matzen.

c) **Hans**, døbt den 6. Juli 1708, form. den Hans Hansen fra Tandslæt, der den 10. Juni 1740 er Forlover for Broderen Mads. — En Hans Hansen fra Lebøl, trol. 17. p. Trin. 1738 i Hørup med Kirsten Christensdatter fra Mintebjerg; Forlovere: Hans Knøs af Hørup og Jørgen Hansen af Lebøl. Kirsten er form. Datter af Gaardejer Christen Hansen og Anna, døbt Oculi 1716, konfirmeret 1731.

d) **Matz**, døbt 1710, holdt over Daaben af Christen Elholm. Mads Hansen, se Nr. 58-59.

e) Peter, døbt 1713, Christen Elholm holdt Barnet.

f) Cathrine, døbt 1714, Dorothea Jensis holdt Barnet. — Dorothea er sikkert Sandemand Jens Jørgensens Hustru, Datter af Kapellan Esben Jacobsen i Hørup.

118. **Jørgen Rasmussen**, Selvejrbonde i Mintebjerg, Hørup Sogn, født i Holballe, Tandslet Sogn, 1669, død 68 Aar gammel 1737, begr. Exaudi. trol. og viet i Hørup 1698:

119. **Dorthe Kirstine Jørgensdatter** fra Mintebjerg, født omtrent 1675, død 79 Aar gammel 1754, begr. den 11. Februar. — Hun er sikkert blevet opkaldt efter Dorthe Kirstine, der først var gift med Forpagter Rudolf Jessen, derefter med Forvalter Jens Jørgensen (Møller) paa Majbølgaard. — Jørgen Rasmussen overtog Bondegaarden efter Svigerfaderen i 1698 og beholdt den til sin Død.

Af deres 19 Børn var de 9 dødfødte og tre døde nogle faa Dage eller Uger gamle. Følgende ni har faaet Navn: a-i.

a) Christen, døbt Nytaarsdag 1699, begr. før 4. p. Epif. samme Aar.

b) Rasmus, døbt 3. Advent 1699, konf. 1716, form. død 1729 eller 1730.

c) Jürgen døbt Palm. 1701, konf. Oculi 1717, form. død 1729 eller 1730.

d) Anna, døbt 23. p. Trin. 1703, konf. 1719, vis:nok død 1729 eller 1730; gift 19. p. Trin. 1727 med Gaardejer Christen Christensen Lykkemand i Majbøl, Søn af Gaardejer Christen Christensen Lykkemand og 1. Hustru Maren samme Steds, døbt 22. p. Trin. 1695, død den 22. Maj 1748, begr. Exaudi. Han var gift igen med Syndet, form. Datter af Gaardejer Christen Michelsen i Mjang; hun døde 1751, og Gaarden gik i 1766 fra hendes anden Mand Jørgen Pedersen Kaad i Arv til Sønnen af første Ægteskab, Hans Christensen.

e) Christian, døbt første Fasteonsdag 1705, begr. Onsdag p. Cantate 1706.

f) Kirstin, døbt Quasim. 1708, konf. 1723; gift med Mads Hansen. Se Nr. 58-59.

g) Synnet, døbt Quasim. 1714, død samme Aar, begr. Onsdag p. Quasim.

h) Marie, døbt Lætare 1715, ingen Oplysninger om første Altergang.

i) Laurids (Lauris), døbt 10. p. Trin. 1719, død samme Aar, begr. 1. Adv.

Et Barn, hjemmedøbt af Jordemoderen den 29. April 1712, begr. Mis. Dom. samme Aar. Dødfødte Børn begravedes 1702 sidst paa Aaret, en Søn Cantate 1706, en Datter Oculi 1707, en Datter 1. p. Epif. 1710, en Datter Nytaarsdag 1711, en Datter Mis. Dom. 1713, en Datter Judica 1717, et Barn Mis. Dom. 1718 og en Søn 4. p. Trin. 1725.

120. **Jørgen Nielsen**, Gaardejer i Balle, Lysabild Sogn, i Tiden omkring 1700, født Mikkelsdag 1654, død over 74 Aar gammel 1728, begr. 4. Advent.

Jørgen Nielsen nævnes blandt Sandemændene i den Sag, der 1685 førte til Afskedigelse af Degnen Andreas Knudsen i Lysabild (Chr. Kn. X, Side 55),

og han har sikkert ogsaa været Tolvmænd, da hans Navn og Bomærke findes under Kontrakten af 27. Marts 1691 mellem Sognepræsten Laurids Krag og Degnen Niels Henriksen. (Pr. Arkiv). Bomærket er gengivet i »Die Sippe der Nordmark« Nr. 5-6 1941-42, Side 129, Nr. 51. — Af Børn kendes med Sikkerhed kun to Sønner: a-b.

a) Anders Jørgensen (Nielsen), Gaardejer i Balle — se Nr. 60-61.

b) Christen Jørgensen, Gaardejer i Balle, født 1700, død som Opholdsmand 1784, begr. 2. Pinsedag, form. gift med Karen Jørgensdatter fra Balle (trol. 14. p. Trin 1734. Vielse mangler, Lakune).

122. **Christen Christensen**, Gaardejer i Lysabild, født omtrent 1665, død 69 Aar gammel 1734, begr. 22. p. Trin. Gift med (trol. den 15. Februar 1703, viet 23. p. Trin.)

123. **Margrethe Clausdatter**, født omtrent 1674, død 56 Aar gammel 1730, begr. den 30. Juni. — Christen Christensen, der var Selvejrbonde paa en Gaard, der før 1700 ejedes af Christen Petersen (Faderen?) kaldes i Jordebogen den gamle. Af Gaarden svaredes følgende Afgifter til Herskabet: Landgilde 1 Rdl. 27 Skil. 11 Pg., Bedesvin = 3 Rdl., 3 Ørt. 1 Sk., 1 Fjk. Byg, 2 Ørt. 7 Sk. Havre 1 Faar, 1 Lam, 1 Gaas, 6 Høns og 10 Æg. — Af deres Børn kendes 7: a-g.

a) Peter, født 1705, døbt Septuages. — maa være død som Barn.

b) Anna Maria, døbt 13. p. Trin. 1706, gift med Anders Jørgensen fra Balle — se Nr. 60-61.

c) Christen, døbt Onsdag efter 6. p. Trin. 1707; form. den Christen Christensen, der nævnes blandt Fadderne, 1736 fra Balle.

d) Jørgen, døbt Skærtorsdag 1708, maaske den Jørgen Christensen, der 1730 trol. Asserballe og den 25. Januar 1731 i Lysabild viedes til Mallen Jørgens af Asserballeskov. En Jørgen Christensen nævnes 1736 og 1737 blandt Fadderne ved Anders Jørgensens Døtre.

e) Lisbeth, døbt 11. p. Trin. 1709, død samme Aar, 10 Uger gammel, begr. 20. p. Trin.

f) Anna, døbt Torsdag efter 2. p. Trin. 1711.

g) Peter, døbt 9. p. Trin. 1713, maaske den Peter Christensen, der trol. 8. p. Trin. og 23. p. Trin 1735 viedes til Anna Hansdatter af Sarup, Lysabild Sogn.

124. **Christen Kock** (den ældre), Selvejrbonde paa Skivegaard i Hørup, født 1655, død 60 Aar gammel 1715, begr. Torsdag efter 12. p. Trin. Vielse før 1685.

125. **Anna Kock**, nævnt som Fadder i Hørup den 1. Januar 1711, form. død 1729 eller 1730. — Christen Kock overtog Gaarden efter Faderen 1686 og ejede den til sin Død. Den 20. Januar 1700 fik han Skøde paa Ejendommen. — Af deres Børn kendes følgende fem: a-e.

a) Nis Kock, Ejendomsbonde og Tolvmænd i Hørup, Faderens Eftermand fra 1718 til 1757, født 1685, død 72 Aar gammel 1757, begr. 2. p. Trin.,

gift 21. p. Trin. 1711 med Maren, Datter af Selvejerbonde, Sandemand og Synsmand Jørgen Andersen og Kirsten i Lambjergskov, døbt Mis. Dom. 1692, død 1768, begr. Remin. se Ær. 142-143 c.

b) Synnet, født 1686. 1. Altergang 1702, død i Lambjerg 1762, begr. Rogate; gift 3. p. Trin. 1707 med Gaardejer Jørgen Kock, form. Søn af Selvejerbonde Hans Kock i Lambjerg, født 1677, død 1742, begr. Sexages. Chr. Knudsen kalder ham gamle Jørgen Kock.

c) Peter Kock ogsaa kaldt Peter Christensen Kock, Gaardejer, Sandemand og Synsmand i Mintebjerg, født 1688, 1. Altergang Kyndelmisse 1704, død 62 Aar gammel 1750, begr. Kr. Himmelf.; gift 20. p. Trin. 1716 med Anne, Datter af Gaardejer Anders Christensen og første Hustru Maren i Mintebjerg, født omtrent 1685, død 1753, begr. 3. p. Epif. — Peter Kock var Svigerfaderens Eftermand paa Gaarden fra 1719 til 1750. Den fik ved Udskiftningen sin Plads i Fredemarken og kaldes 1799 »i Lindelykkerne«, senere Mintebjergryd.

d) Hans Kock, Selvejerbonde i Mjang, født i Hørup 1690, døbt 20. p. Trin. den 2. November, 1. Altergang 1707, død 75 Aar gammel 1766, begr. Cantate; gift tre Gange: a) den 5. Søndag efter Trin. 1722 med Ellen Jørgensdatter, form. Datter af Jørgen Jebsen og Enke efter Niels Nielsen, begge paa samme Gaard; hun døde 1728, begr. Quinquages.; ingen Alder meddelt. b) 1728 eller 1729 med Anne Marie, der døde 46 Aar gammel 1738 og begr. den 11. Februar. c) den 29. Oktober 1738 med Synnet, Datter af Gaardejer Thomas Christensen og Ellen i Mjang, døbt 2. p. Trin. 1703, begr. den 10. Marts 1756.

e) Christen Kock, døbt 12. p. Trin. 1694, holdt over Daaben af Forvalter Hans Fecht paa Sønderborg Ladegaard, gift med Karen Kaad — se Nr. 62-63.

126. Niels Jørgensen Kaad, Gaardejer i Majbøl, Hørup Sogn, født 1668 i Mintebjerg, død 57 Aar 6 Maanedes gammel 1726, begr. Jubilate — trol. 14. p. Trin. viet 19. p. Trin. 1696:

127. Anna Petersdatter i Majbøl, født 1669, død 71 Aar gammel 1740, begr. 26. p. Trin. — Niels Jørgensen, som han kaldes ved Vielsen (ved alle Børns Daab og 1726 Niels Kaad), overtog 1695 den Gaard i Majbøl, der fra 1680 ejedes af Jørgen Christensen, og fik Aaret efter Kvittering for 8 Rdl. Fæstepenge. Han maa have købt Ejendommen efter Formandens Død. Til Gaarden hørte 18 Ørt. Land, og han betalte aarlig 12 Rdl. Fripenge til Forpagteren paa Sønderborg Ladegaard. 1700 var der 3 Heste og 2 Køer paa Gaarden, og den aarlige Udsæd var 2 Ørt. 2 Sk. Rug, 2 Ørt. 6 Sk. Byg, 2 Ørt. 10 Sk. Havre og 5 Sk. Ærter og Vikker. Jordebogs-Afgifterne var flg.: 24 Skil. Landgilde, Bedesvin = 1 Rdl. 24 Sk., 3 Ørt. 3 Sk. Byg, 2 Ørt. 13 Sk. Havre, 2 Gæs, 4 Høns, 10 Æg, endvidere sammen med tre andre Bymænd 1 Lam 4 Høns og 20 Æg. Til Kirken leveredes 5¾ Sk. Byg og 10 Sk. Havre (1605), til Præsten 1¾ Sk. Rug, 6¾ Sk. Byg og 9½ Sk. Havre. — Udskiftningen af Byens Jorder fandt Sted 1773,

da Sønnesønnen Christen Jørgensen Kaad var Ejer af Gaarden. Aaret før var det blevet bestemt, at Hans Jørgensen Kaad, Jens Jørgensen og Jørgen Davidsen skulde flytte deres Gaarde ud af Byen, men 1773 gav de to Boniteringsmænd, Jørgen Andersen fra Mømmark og Esben Esbensen fra Tand-slet, til Kende, at der yderligere maatte udflyttes to, Christen Kock og Christen Kaad. Sidstnævnte vilde nok tage imod sin Jord i Majbøllykke, mens Christen Paradis traadte i Christen Kocks Sted. De syv Mænd, der blev boende i Byen, erklærede sig rede til, at give hver af de udflyttede 57 Rdl. 8 Skil. (de tre første havde faaet det samme); desuden skulde hver af dem fra Byen give 4 Traver Tag og 2 Traver til Laans, 40 Lægter, 40 Vægstolper, 40 Dæk-slyder, yde to Kørsler til Skoven og to til Sønderborg. Ved Byggearbejdet skulde enhver udføre 8 Dages Tjeneste, og endvidere gav de Løfte om at hjælpe ved Nedbrydningen og ved Kørslen af Materialerne til den nye Bygge-plads. Da denne Afgørelse blev truffet den 6. Oktober 1773 (C IV 332), er den nye Gaard i Majbøllykke form. blevet bygget i Sommeren 1774. — Gaarden, hvis Skatteareal i 1829 var 50 Tønder med Vurderingssum 8000 Rdl., har siden 1695, altsaa i 250 Aar været i Familien Kaads Eje. Den første kendte Ejer er Klaus Jørgensen fra 1660 til 1679, efterfulgt af den før nævnte Jørgen Christensen (1680-1695), Niels Kaad (1695-1726), Jørgen Nielsen Kaad (1726-1760) Christen Jørgensen Kaad (1760-1790) — se Stamtavle Nr. 65), Christen Christensen Kaad (1790-1815), Christen Christensen Kaad (1815-1840), Hans Christensen Kaad (1844-1854), Enken 1854-1867, Christen Christensen Kaad død 1919), Hans Christensen Kaad (død 1934), Christen Christensen Kaad (død 1939), Enken.

Niels Jørgensen Kaad og Anna havde seks Børn: a-f.

a) Karen, døbt 25. p. Trin. 1697, konf. 1714, gift med Gaardejer Christen Kock i Hørup. Se Nr. 62-63. Karen gjorde efter Faderens Død Forsøg paa at faa Fødegarden i Fæste, men den 16. Maj 1725 fik Broderen Jørgen Besked om, at han var den retmæssige Arving og at han skulde betale Fæstebrevet med 15 Rdl. (C III 1, Nr. 11, Side 112).

b) Jørgen Nielsen Kaad, Gaardejer i Majbøl, døbt Rogate 1700, død 1778, begr. 2. Adv.; gift to Gange: a) 18. p. Trin. 1727 med Kirstin, Datter af Gaardejer Christen Nielsen og Karen i Majbøl, døbt 11. p. Trin. 1708, død 1735, begr. Cantate. b) 7. p. Trin. 1735 med Synnet, Datter af Selvejrbonde Hans Kock og Maren i Lambjerg, døbt Rogate 1711, begr. fra Majbøllykke den 18. Juni 1783. — 10 Børn, deriblandt Eftermanden og Hans Jørgensen Kaad, Gaardejer i Lambjerg.

c) Peter Nielsen Kaad, form. Sømand, døbt Jubilate 1703, begr. Nyt-aarsdag 1723; han kom syg hjem fra Holland og døde i Sønderborg.

d) Inger, døbt Lætare 1706, konf. Judica 1721, død 1728, begr. Quinquages., ugift.

e) Niels Nielsen Kaad, døbt Skærtorsdag 1709, konf. Lætare 1724, maaske død 1729-1730 eller fraflyttet Sognet.

f) **Hans Nielsen Kaad**, form. Sømand, Stamfader til Familien Kaad ved Høruphav, døbt 15. p. Trin. 1713, død 1749 ved Høruphav, begr. den 21. August; gift den 18. November 1738 med **Marie**, Datter af Thomas Lauritzen og Anne Lauritzdatter ved Høruphav, døbt 17. p. Trin. 1707, død 78 Aar gammel 1784, begr. Jubilate (Thomas Kaads Moder Maria ved Høruphav).

VIII. FIRE GANGE TIPOLDEFORÆLDRE.

128. **Hans Maibøll**, Bonde-Inderste ved Høruphav, død 1732, begr. den 23. November. Viet Hørup 16. p. Trin. 1704:
129. **Marie Christensdatter Foged** fra Hørup, død ved Høruphav 1731, begr. 2. Adv. Se Stamtavle Nr. 2.
132. **Christen Jørgensen**, ogsaa kaldt **Christen Padde**, Gaardejer i Benvedris, Lambjergskov, Hørup Sogn, født 1649, begr. 3. p. Epif. 1713. Vielse omtrent 1670:
133. **Kirstin**, der en enkelt Gang nævnes som Fadder.

I et Register fra Tiden før 1700 er vedføjet: »Benditries, da Christen Pat wohnt«, og Christen Jørgensen nævnes saa med 13 Rdl. 15 Skil. 6 Pg., samme Afgift som Byens øvrige Bønder. Gaarden synes derefter at være flyttet til Lambjerg (paa Bjerget), hvor en Hans Petersen optræder som Ejer, mens Christen Jørgensen beholdt Kaadet, der ved denne Lejlighed oprettedes paa Hustoften. Chr. Knudsen fortæller følgende om Stedets ældste Historie: »Anno 1584 solgte Hans Blome til Gammelgaard alle sine Besiddelser paa Als til Hertug Hans den yngre, deriblandt nævnes ogsaa en Fæstebonde Laurentz Kock i Bennris. Han ydede aarlig 2 Ørt. Byg, 2 Ørt. Havre, 2 Mk. for en Vædder, 2 Gæs, 4 Høns og for at føde en Okse: 1 Ørt. Havre, 17 Skill. Anno 1662 fandtes endnu en Boelsmand Peter Kock i Benvedriisz; efter to Aars Misvækst 1660 og 1661 skyldte han for 1662 8 Sk. Byg til Præsten, 1664 igen 3 Sk. — Efter fleres Vidnesbyrd har denne Gaard ligget i Lambjergskov ved Siden af Stedet Egehøve. Det er det Sted, der efter 1800 ejedes af Jørgen Færgemand og senere af Kaadner Thomas Christiansen. Der ligger endnu en temmelig stor Toft ved Huset. Boelet laa lidt vestlig for det nuværende Kaadsted. Det blev nedbrudt og flyttet op i Lambjerg, hvor det nu (1868) ejes af Boelsmand Hans Davidsen paa Bjerget. Det er rimeligvis sket i Slutningen af det 17. eller Begyndelsen af det 18. Aarhundrede. Dog maa der være blevet liggende et Kaadsted paa dets gamle Plads i Skoven. Det var dengang det sydligste Boel, og man kan tildels endnu se det deraf, at Hans Davidsen (i Kirken) sidder øverst af alle Mænd i Lambjerg og Lambjergskov, og derefter kommer Bonde Jørgen Lorentzen. Kaadstedet betaler endnu Korentes«.

Af Christen Jørgensens Børn kendes tre: a-c.

a) **Anne Sophie**, født 1671, død 1757, begr. 24. p. Trin., gift 26. p. Trin. 1701 med Skovfoged **Jens Christensen**, der overtog Svigerfaderens Ejendom og Navnet **Padde** (Padde), født 1676, død 1739, begr. 12. p. Trin. Deres Søn **Hans Jensen Pade**, født 1714, døbt 15. p. Trin., var 1744 og 1745

Lærer i Lebøl, Tandslet Sogn, derefter i Asserballeskov. Lærere af dette Navn findes senere i Bovrup, og omkring 1800 paa Fyn. (Hørup Kirkeregnskab. Troels Fink, Side 92).

b) **D a n i e l**, født omtrent 1688, 1. Altergang 1704; han nævnes som Fadder 1710.

c) **H a n s C h r i s t e n s e n P a d e**, døbt Esto mihi 1692 — se Nr. 66-67.

134. **Jens Paulsen**, Gaardejer i Lambjergskov, født 1649, død 1719, begr. 2. p. Trin. gift før 1690 med

135. **Anna Hansdatter Kock** fra Kær, Ulkebøl Sogn, født 1663, død 1726, begr. August Maanedes Bededag.

Jens Paulsen overtog 1689 den Gaard i Lambjergskov, der tidligere ejedes af Jakob Berthelsen (1660-1664), Peder Hansen (1664-1675) og Christen Christensen Smed (1675-1689). Gaarden laa lidt syd for Blads Bol, dog lidt længere mod Øst. Efter Jordebogen fra 1700 omfattede dens Jorder 18 Ørt., og Jens Paulsen betalte aarlig 12 Rdl. Fripenge til Forpagteren paa Sønderborg Ladegaard. Han havde 4 Heste og en Ko, og der saeedes aarlig 2 Ørt. Rug, 2 Ørt. Byg, 3 Ørt. Havre og 4 Sk. Ærter og Vikker. Jordebogsaftifterne var i Tiden før 1700 11 Rdl. 24 Skill. 6 Pg., og efter Præstebogen var den aarlige Ydelse i Peder Hansens Tid 11 Sk. Byg og 1 Ørt. Havre. 1754 vurderedes Bygningerne til 1224 Mk., Besætningen, 6 Heste, 1 Føl, 7 Køer, 2 Kvier, 1 Kalv, 3 Faar, 3 Svin og 4 Grise, til 342 Mk., tilsammen 1566 Mk. Udsæden var nu 3 Td. Rug, 4 Td. Byg, 10 Td. Havre, og der kunde aarlig bjerges 6 Læs Hø. — Ved Udskiftningen 1794 flyttedes Gaarden til Hovlykke og fik Navn efter denne Mark, over hvilken der i gammel Tid skal have ført en Hovvej. Der tilmaaltes Jørgen Christensen godt 46 Td., heri indbefattet det ham privat tilhørende Kaad. Han afgav 20 Kvr. til Skolemesteren, til de fyrstelige Kaadnere godt 1 Sk., til Smeden 2 Sk. — Gaarden, der nu omfatter 33,4 ha, var med sine 59 Skattetønder i 1829 vurderet til 9440 Rdl. — Jens Paulsen maa i 1706 have solgt den til Christen Nielsen, fra hvem Slægten Hovlykke nedstammer. De følgende Ejere var: Christen Christensen (Søn, 1740-1782), Jørgen Christensen (Søn, 1783-1814), Jørgen Andersen (Svigerson), Jørgen Jørgensen Andresen (Søn, til 1870), Jørgen Andresen Hovlykke (Søn, 1870-1903), Jørgen Jørgensen Andresen Hovlykke (1903-1936), Jørgen Andresen Hovlykke. Jørgen Jørgensen Andresen var gift med Kirstine Marie Kock fra Slægtsgaard i Majbøl. — Jens Paulsen og Anna havde 7 Børn: a-g.

a) **P a u l**, døbt 2. Paaskedag 1691, 1. Altergang 1706, nævnes 1735 i Augustenborg, hvor han døde som hertugelig Køkkensvend 1737, begr. den 21. November.

b) **H a n s**, døbt 13. p. Trin. 1692, begr. den 6. Oktober 1693.

c) **C h r i s t e n**, døbt Esto mihi 1695, ingen Oplysning om 1. Altergang.

d) **J e n s**, døbt Skærtorsdag 1697, begr. Onsdag efter Trin. Søndag 1713.

e) **K a r e n**, døbt 15. p. Trin. 1699, blandt Fadderne Moderens Søster fra Kær, — gift med **H a n s C h r i s t e n s e n P a d e** — se Nr. 66-67.

f) Jørgen, døbt Rogate 1704, død 1711, begr. 3. Paaskedag (blandt Fadderne Barnets Morbroder fra Kær, Jørgen Kock.

g) P e t e r J e n s e n, døbt Remin. 1707, begr. Exaudi 1751, ugift.

136. **Claus Jepsen**, Gaardejer og Synsmand i Vibøge, Lysabild Sogn, født 1643 ved Tiden omkring Pinse, død 85 Aar gl. 1728, begr. 22. p. Trin.; gift med

137. **Kirsten**, født Nytaarsdag 1656, død 64 Aar gammel 1720, begr. Jubilate.

Claus Jepsens Gaard hørte til Nygaards Len og ejedes før hans Tid af en Christen Petersen. Til Herskabet svarede følgende Afgifter: Landgilde 1 Rdl. 21 Skil., desuden for Almindings-Jorden 11 Skil. 8 Pg.; et Svin 1 Rdl. 24 Sk., 4 Ørt. Byg, 3 Ørt. 5 Sk. Havre, $\frac{1}{2}$ Faar, 1 Gaas, 3 Høns, 10 Æg, 1 Læs Hø, 2 Læs Halm. Endvidere betalte han sammen med Byens øvrige Bønder 24 Skil. aarlig for Almindingsjorden. Gaarden var den største i Vibøge. — Af deres Børn kendes 4: a-d.

a) **Christen Clausen**, Faderens Eftermand paa Gaarden, født 1686, død 1731, begr. Exaudi; gift 7. p. Trin. 1715 med **Maren Pedersdatter Duus** af Lysabild, født 1696, død 1737, begr. 3. Paaskedag. Christen Clausen betalte 1714 6 Speciedaler i Fæstepenge. To Aar senere blev han Faderens Efterfølger som Synsmand, og den 17. December 1729 var han med de øvrige Sandemænd til Stede paa Sønderherreds Ting, da Herredsfoged og Amtsforvalter Peter Petersen udfærdigede Skødet til Bonde Christen Hansen i Ulkebøl (C III 2, Nr. 210). Efter Christen Clausens Død tænkte Maren først paa et Ægteskab med Christen Hansen, i Tjeneste hos Jørgen Lassen i Skovby. Familien var imidlertid ikke rigtig tilfreds med dette Giftermaal, men da Synsmand Jørgen Jepsens Søn Jørgen Jepsen fra Stensgaard, Tandslet Sogn, meldte sig som Frier og blev vel modtaget, indgav Christen Hansen en Klage ved Tamperretten i Odense for Brudt Ægteskabsløfte. Denne Sag hævedes den 11. November 1731 ved et »venligt Forlig« i Lysabild Præstegaard med Degnen Edvard Schultz, Gaardejer Christen Hansen, Lysabild, og Sognepræsten som Vidner. Ti Dage senere trol. Maren sig med Jørgen Jepsen, der allerede den 10. August havde betalt Fæstebrevet med 18 Rdl. — Ved Skiftet efter Maren den 11. Juni 1737 fik de tre Børn af første Ægteskab: Peter Christensen (Formynder: Peter Clausen, Vollerup), Hans Christensen (Formynder: Jørgen Jepsen) og Cathrine (Christen Bladt, Bolsmand, Vibøge) som Arv efter Forældrene 40 Rdl. 7 Skil. 6 Pg. og fire fuldstændige Senge, mens Sønnen af andet Ægteskab, Christen Jørgensen, modtog sin mødrene Arv: 10 Rdl., 1 Seng, 1 Kobbergyde, 1 Messingkedel, 1 Egetræs Kiste og et Skrin. Jørgen Jepsen var gift anden Gang (9. Okt. 1737) med Anna, Datter af Christen Bonde (Jørgensen) og Birthe Jørgensdatter i Majled (Hørup Sogn) døbt Quinquages. 1717. Jørgen Jepsen døde 51 Aar gammel 1758, begr. den 7. Juli. Han maa have været gift tre Gange, da hans Hustru N. N. begr. 35 Aar gammel 22. p. Trin. 1757.

b) **Kirsten Clausdatter**, er nævnt som Fadder Fastelavns Søndag 1708.

c) **Hans Clausen**, 1697 til 1731, Kaadner i Taskland — se Nr. 68-69.

d) **Peter Clausen**, døbt den 30. November 1701, Gaardejer i Vollerup, Ulkebøl Sogn, fra 1728, da han betalte Fæstepenge for Peter Christensens Bol samme Steds. 1737 blev han Formynder for Brodersønnen Peter Christensen, men 1744 er Gaarden bleven overtaget af en Claus Christensen. Peter Clausens Søn, Claus Petersen (født 1737, død 1813) ejede Gaarden til 1799, da han afløstes af Sønnen Peter Clausen (født 1763, død 1817), hvis Enke Cathrine Marie den 12. November 1818 blev gift med Peter Jacobsen Wrang fra Klingbjerg, Svenstrup Sogn. Som følgende Ejere af Gaarden nævnes fra 25. Februar 1826 Hans Clausen og fra 10. Juli 1861 Jørgen Christensen Schmidt. — Gaardens Bygninger vurderedes 1754 til 558 Mk., Besætningen, 4 Heste, 3 Køer, 2 Kvier, 1 Kalv og 3 Faar, til 157 Mk. Den aarlige Udsæd var 2 Td. Rug, 3 Td. Byg, 5 Td. Havre, og der kunde aarlig bjerges 5 Læs Hø.

138. **Hans Iversen**, Selvejerbonde i Fjelby, Lysabild Sogn, født omtrent 1678 i Vibøge, død 64 Aar gammel 1727, begr. 22. p. Trin. trol. Cantate, viet 2. p. Trin. 1702:

139. **Anna Christensdatter** af Fjelby, der form. døde i Barselseng 1708.

Hans Iversen, der først var bosiddende i Vibøge, fik Skøde paa Bøndegaarden i Fjelby 1710. Han blev gift anden Gang (Vielse 21. p. Trin. 1708) med **Cathrine Christensdatter** af Fjelby, sikkert en Søster til den første Hustru. Trolovelsen fandt Sted 6. p. Trin. samme Aar i Thomas Petersens, Brudens Stedfaders, Hus i Venners og Vidners Nærværelse efter Loven. Cathrine, der var født 1684, døde omtrent 43 Aar gammel 1727, begr. Jubilate. Samme Aar, 20. p. Trin., to Uger før sin Begravelse, fejrede Hans Iversen sit tredje Bryllup med **Maren Christensdatter** af Lysabild. Hun viedes 2. Paaskedag 1728 til **Hans Jørgensen** af Vibøge, der døde 52 Aar gammel 1748, begr. 13. p. Trin. — 1780 døde Maren, Enke efter Hans Foged i Vibøge, i en Alder af 81 Aar og begr. Jubilate. Om Hans Iversens 14 Børn haves kun følgende Oplysninger: a-n.

a) **Iver**, døbt 22. p. Trin. 1702, ligesom de tre følgende født i Vibøge.

b) **Maren**, døbt 27. p. Trin. 1704, holdt over Daaben af Synnet Christensdatter i Fjelby; maa være død som Barn.

c) **Karen**, døbt 19. p. Trin. 1705; blandt Fadderne Thomas Petersen fra Fjelby.

d) **Maren**, døbt Esto mihi 1708, holdt over Daaben af Kirsten, Claus Jepsens i Vibøge; gift med **Hans Clausen** — se Nr. 68-69.

e) **Kirsten**, ligesom de følgende Børn født i Fjelby, døbt 11. p. Trin. 1711.

f) **Anne Marie**, døbt 19. p. Trin. 1713.

g) **Catharina**, døbt 2. Advent 1715, begr. Onsdag efter 2. p. Epif. 1716.

h) **Iver**, døbt 24. p. Trin. 1716, død 3 Dage gammel, begr. Mikkelsdag.

i) **Dødfødt Datter** begravet den 6. Juli 1717.

j) og k) **tvillingfødte Børn** begravet Judica 1718.

l) **Dødfødt Datter** begr. Esto mihi 1719.

m) **Christen**, hjemmedøbt 2. Advent 1720, død 8 Dage gammel, begr. 3. Advent.

n) **Christen**, døbt i Hjemmet Septuages. 1726, død 14 Dage gammel, begr. Esto mihi.

140. **Niels Nissen**, Gaardejer i Majbøl, Hørup Sogn, født 1640, død 66 Aar gammel 1706, begr. 16. p. Trin.; gift før 1672 med

141. **Synnet Nielses**, født 1645, død 69 Aar gammel 1714, begr. Onsdag p. Quadr.

Niels Nissen overtog Gaarden i Majbøl efter Faderen (1673) og beholdt den til sin Død. Efter en Jordebog fra Tiden før 1700 var hans aarlige Afgifter 12 Rdl. 14 Sk. 6 Pg. Gaardens Areal var i 1700 18 Ørt., og der svaredes 12 Rdl. Fripenge til Forpagteren paa Sønderborg Ladegaard. Der fandtes ved denne Tid 4 Heste og 3 Køer paa Ejendommen, og den aarlige Udsæd var 3 Ørt. Rug, 3 Ørt. 6 Sk. Byg, 4 Ørt. Havre og 7 Sk. Ærter og Vikker. 1754 vurderedes Bygningerne til 891 Mk., og Besætningen, 5 Heste, 1 Føl, 8 Køer, 4 Kalve, 5 Faar, 1 Svin og 7 Grise, til 242 Mk., tilsammen 1133 Mk. Udsæden var nu 2 Td. 4 Sk. Rug, 4 Td. 4 Sk. Byg, 9 Td. Havre, og der kunde aarlig bjerges 8 Læs Hø. I Jordebogen fra 1765 er Afgifterne omtrent ens for alle Gaarde i Majbøl: Landgilde 24 Skil., Bedesvin 1 Rdl. 24 Sk., 3 Ørt. 3 Sk. Byg, 2 Ørt. 13 Sk. Havre, 2 Gæs, 3 Høns, 10 Æg, endvidere sammen med tre andre af Bymændene 1 Lam, 4 Høns og 20 Æg. Ved Udskiftningen af Bymarken fik Gaarden sin Plads i Majbøllykke (se Nr. 126-127, Niels Jørgensen Kaad), dog synes Udflytningen først at være sket i Tiden mellem 1788 og 1791. Skattearealet var i 1829 59 Td. og Vurderingen 9440 Rdl. — Af Niels Nissens og Synnets Børn kendes følgende fem: a-e.

a) **Maren**, født 1672, død 1737, begr. 2. Adv., trol. Exaudi, viet 19. p. Trin. 1694 til Gaardejer **Søren Hansen** i Majbøl (Broder til den første Hans Maibøll). Se Slægtsgaardens Historie.

b) **Christen Nielsen**, Gaardejer i Majbøl, Faderens Eftermand fra 1707-1730, født 1675, død 77 Aar 6 Maaneder gammel 1752, begr. den 24. Juni; viet den 27. September 1705 til **Karen**, form. Datter af Hans Smed i Majbøl, født 1678, død 1737, begr. Invocavit.

c) **Anna**, født 1679, gift med Christen Lykkemand. Se Nr. 146-147 a.

d) **Jørgen Nielsen**, født 1681, død ved Høruphav 1715, begr. Quasim.; gift 4. p. Trin. 1706 med **Birthe**, Datter af Gaardejer Las Christensen og Anna i Hørup, født 1682, død 1742, begr. Judica. Hun blev 20. p. Trin. 1717 gift anden Gang med **Jens Jørgensen**, der maa være omkommet til Søs eller ogsaa død 1729-30.

e) **Niels Nielsen**, Kaadner ved Mintebjerghav, født 1687 — se Nr. 70-71.

142. **Jørgen Andersen**, Selvejerbonde, Synsmand og mangeaarig Sandemand i Lambjergskov, Hørup Sogn, født 16..., død 1728, begr. Palm. den 21. Marts. Alder mangler, gift omtrent 1685 med

143. **Kirsten**, form. Datter af Gaardens tidligere Ejer, Sandemand Hans Petersen (død 1701), født 1659, død 1748, begr. den 8. August.

Jørgen Andersen, der ved sin Død havde været Sandemand i 34 Aar, fik Skøde paa Bondegarden den 6. Oktober 1685. Den var før Udskiftningen Sognets største og anseligste Gaard, og i tidligere Tid var dens Ejer ogsaa Skovfoged. Dette er maaske Aarsagen til, at Embedsmænd og ansete Borgere fra Sønderborg hørte til Jørgen Andersens Omgangskreds, idet Husfoged Gottfried Zoffmann med Hustru, Provst Harboes Hustru, Amtsforvalter David Samland, Raadmand Bertel Jessen, Hans Jepsen fra Ladegaarden, Sille Jessen paa Majbølgaard og Raadmand David Boy nævnes blandt hans Børns Fædere. — I en Jordebog fra Hans Petersens Tid har Gaarden samme Størrelse som de fleste andre i Lambjerg og Lambjergskov, 18 Ørt., og Ejeren betalte 12 Rdl. Fripenge til Forpagteren paa Sønderborg Ladegaard. Med en Besætning paa 4 Heste og 3 Køer var den aarlige Udsæd 2 Ørt. 5 Sk. Rug, 3 Ørt. Byg, 4 Ørt. Havre og 1 Ørt. Ærter og Vikker. 1754 vurderedes Gaardens Bygninger til 1698 Mk., Besætningen, 6 Heste, 1 Føl, 10 Køer, 2 Kvier, 6 Faar, 5 Lam, 2 Svin og 7 Grise, til 561 Mk. 4 Skil. tilsammen 2158 Mk. 4 Skilling. — Ved Udskiftningen 1794 blev Gaarden liggende paa sin gamle Plads, og den daværende Ejer, Hans Davidsen, fik tilmaalt 64 Td. 6 Sk. — Den 5. Oktober 1829 blev Gaarden skrevet med 65 Skattetønder og Vurderingssum 10.400 Rdl. — Af Jørgen Andersen og Kirstens Børn kendes 7: a-g.

a) **E n D a t t e r N. N.** født 1687, død 8 Aar gammel 1695, begr. Palm. den 17. Marts.

b) **A n d e r s J ø r g e n s e n**, Selvejerbonde i Lambjerg, født 1689, 1. Altergang Sexages. 1705, død 1755, begr. den 27. Juni; gift den 7. Februar 1714 med **E l l e n**, Datter af Bonde Jens Clausen og Karen i Lambjerg, døbt Septuages. 1691, død 1755, begr. den 30. Maj. Anders Jørgensen var Svigerfaderens Eftermand paa Gaarden fra 1714 til 1755. Af deres Sønner blev **H a n s C h r i s t i a n** (født 1729) Skovrider i Dronninglund, **J o h a n J a c o b** (født 1732) Skovfoged i Lambjerglund.

c) **M a r e n**, født 1692, døbt Mis. Dom., begr. Remin. 1768 — gift med Selvejerbonde Nis Kock i Hørup. — Se Christen Kock Nr. 124-125 a.

d) **H a n s J ø r g e n s e n**, Selvejerbonde, Faderens Eftermand paa Gaarden og Sandemand, født 1694, døbt 2. Adv. den 9. December, død 1748, begr. Exaudi den 26. Maj; gift den 16. Juli 1719 med **A n n a**, en Søster til Broderens Hustru (se under b), døbt 2. Pinsedag 1693, død 1751, begr. den 24. Juni. Efter Hans Jørgensens Død fik Sønnen David Hansen Gaarden, og da han døde 1759, giftede Enken sig med Klaus Andersen fra Vollerup (1760-1777). De følgende Ejere er: Hans Davidsen (Søn, 1777-1802), Peter Petersen Smed (1806-1838, gift med Enken), Jørgen Lorentzen fra Mjang (Svigersøn, 1738-1872), Hans Jacobsen fra Majbøl (Svigersøn, 1872-1897), Jørgen Jacobsen (Søn — død 1924); solgt til Johannes Thomsen, se Nr. 70-71.

e) **K i r s t e n**, født 1697, døbt Quasim., holdt over Daaben af Husfoged

Gottfried Zoffmanns Hustru fra Sønderborg; gift med Niels Nielsen — Se Nr. 70-71.

f) Inger, døbt Palmarum 1700, (4. April), død 1775, begr. 9. p. Trin.; hun var gift tre Gange: a) 25. p. Trin. 1717 med Selvejerbonde Hans Kock i Lambjerg, Søn af Bonde Hans Kock og Synnet paa samme Gaard, født 1689, 1. Altergang 4. p. Epif. 1705, Begr. 4. Adv. 1739. — b) 27. September 1740 med Jacob Hansen fra Vollerup — se Nr. 106-107 i. c) Mis. Dom. 1756 med Christian Jørgensen Skipper, Søn af Jørgen Christensen og Karen i Mjang, døbt 16. p. Trin. 1722, begr. 11. p. Trin. den 30. August 1772.

g) David Jørgensen, født 1702, døbt Onsdag p. 7. p. Trin. (holdt over Daaben af Amtsforvalter David Samland), død i Majbøl 1771, begr. 22. p. Trin. den 27. Oktober, gift omtrent 1728 med Synnet, Datter af Gaardejer Christen Nielsen og Karen Hansdatter i Majbøl, døbt 17. p. Trin. den 16. September 1706, død den 4. Marts 1796, begr. 9. Marts. — David Jørgensen er Stamfader til den vidt udbredte Slægt Davidsen. Han var Ejer af Svigerfaderens Gaard fra 1728 til 1764. Om Gaarden og Svigerforældrene se Nr. 140-141 b.

144. **Jørgen Christensen Kaad**, Selvejerbonde i Mintebjerg, Hørup Sogn, fra 1666 til 1708, født 1631, død 93 Aar 6 Maaneder gammel 1724, begr. 1. Adv. gift omtrent 1665:

145. **Inger Hjort**, Formandens Datter, født 1643, død 1705, 62 Aar gammel, begr. 16. p. Trin.

Gaarden, der endnu er i Slægtens Eje, nævnes i Jordebogen fra 1700 med 20 Ørt. Jord, 4 Heste, 4 Køer, Udsæd: 2 Ørt. 5 Sk. Rug, 3 Ørt. Byg, 4 Ørt. Havre og 1 Ørt. Ærter og Vikker. Omkring 1720 svarede flg. Afgifter til Herskabet: Landgilde 1 Rdl. 30 Sk. 11 Pg., 3 Ørt. 2 Sk. Byg, 2 Ørt. 19½ Sk. Havre, Bedesvin 1 Rdl. 24 Sk., 1⅓ Faar = 1 Rdl. 16 Sk., 1 Lam = 18 Sk. 1⅓ Gaas = 10 Sk. 8 Pg., 6 Høns = 12 Sk., 10 Æg = 1 Sk. 6 Pg., 1 Læs Hø = 1 Rdl. og 1 Læs Halm = 24 Sk., i alt: 6 Rdl. 41 Sk. 1 Pg. — »Den 28. Februar 1708 blev der holdt Skifte og Deling paa Bonde Jørgen Kath's Gaard i Mintberg, ved hvilken Lejlighed han formedelst Alderdom og Skrøbelighed afstod Gaarden til sin Søn Christen Jørgensen Kath. Nærværende var Kgl. Amtsforvalter og Herredsfoged Hr. David Samland, Tingskriver David Boy, følgende Sande- og Synsmænd af Sønderherred: Klaus Hattesen og Hans Christensen, Ulkebuill, Jørgen Andersen i Lambiereskov, Jens Jørgensen i Mintbiere, Thomas Jakobsen i Miang og Peter Christensen i Hørup. 1. I Contribution til Kgl. Maytt. Kasse skyldtes paa denne Bondegaard fra A. 1675-1707 i alt 794 Rdl. Cour. Denne Post synes at have staaet paa alle Boel og Bøndergaarde, som en Gæld, der aldrig er bleven betalt, men til sidst blev eftergivet af Regeringen. 2. Udgjælden beløb sig til 119 Mk. 1. og 3. Indgjælden og hvad der fandtes af Fæ og Løsøre beløb sig til 122 Mk., saa at der blev i Behold 3 Mk. 1. Den gamle Bonde skal have sin Opholds-Lejlighed: de syv nordlige Fag baade oven og neden i den vestlige Lade og en indhegnet Kaalhave nord

for Huset. Ligesom sin Formand fik han forskellige Agre i Marken til Dyrkning: et Stykke ved Stenten eller Stegget indtil Linden, Foeltoft, Rauluckye, Mølstolp, i alt 11½ Sk. Land, hvilket den unge Hosbonde skulde forarbejde for ham. Til Tying og Engbund fik han et Stykke i Presmay og Keelmay samt Reimelkiærs mosze. Den yngste Datter Kirsten Jørgensdatter skal ved Faderens Død have forud for sine andre Søskende en Ko eller 5 Rdl. De tre Sønner Hans, Jørgen og Peter skulle ligeledes ved hans Død hver have forud en Seng, som befindes paa Stedet. Den gamle anbefaler til sidst alle sine Børn i Alting smukt søskendeligt at anskikke sig imod hverandre«. (Chr. Kn.) — Om Jens Jørgensen Kaads Arvepart findes Oplysninger Nr. 72. — Af Jørgen Christensen Kaads Børn kendes følgende syv: a-g.

a) Christen Jørgensen Kaad, Selvejerbonde i Mintebjerg fra 1708 til 1733, Faderens Eftermand, født 1666, begr. Rogate 1744; trol. Tandslet, viet Hørup 18. p. Trin. 1696 til Anna Christensdatter fra Lebøl, der maa være død 1729 eller 1730. I Fadderlisterne findes ingen Oplysninger om hendes Forældre. — Gaardens senere Ejere: Jørgen Christensen Kaad (Søn, 1733-1770), Nicolai Jørgensen Kaad (Søn, 1770-1800), Andreas Nicolaisen Kaad (Søn, 1800-1838), Peter Andresen Kaad (Søn, 1838-1860), Andreas Kaad (Søn, 1860-1893), Peter Andresen Kaad (Søn, Gaardejer i Mintebjerg og Volterup, død den 29. April 1933, se Sprogforeningens Almanak 1934, Side 67-69), Andreas Kaad, født den 11. December 1890.

b) Niels Jørgensen Kaad, født 1668, Gaardejer i Majbøl, Ane i den mødrene Slægt, se Nr. 126-127.

c) Jørgen Kaad, Gaardejer i Majbøl, født 16..., død 1732, begr. Søndag efter Jul, 29. December. Alder mangler; gift 21. p. Trin. 1714 med Kirsten, Datter af Gaardejer Jeb Hansen og Maren i Majbøl, døbt den 27. December 1693, død 85 Aar gammel 1778, begr. Invocavit, fra Majbølroj. Hun var gift igen (19. p. Trin. 1733) med Hans Christensen, Søn af Christen Petersen og Elsbeth paa Kildegaard i Mintebjerg, døbt Remin. 1695, død 1755, begr. 3. Paaskedag. Hans Jørgensen Kaad solgte 1782 Majbølroj til Christen Nielsen fra Dyndved.

d) Jens Jørgensen Kaad, Inderste paa Gaardens Grund i Mintebjerg, født 1681, Ane i den fædrene Slægt; se Nr. 72-73.

e) Peter Jørgensen Kaad, døbt Judica 1687, 1. Altergang Lætare 1703, død ved Høruphav 1752, begr. den 23. Februar; form. Somand. Gift fire Gange: a) 18. p. Trin. 1718 med Cathrine Jørgensdatter, der maa være død 1729 eller 1730; b) 1729-30 med Maren, der begr. 38 Aar gammel 12. p. Trin. 1734; c) 2. Juledag 1734 med Ingeborg (Inger) Petersdatter, der døde 49 Aar gammel 1747, begr. 1. p. Epif.; d) 3. p. Epif. 1749 med Cathrine Jørgensdatter, der begr. 23. p. Trin. 1763, 62 Aar gammel.

f) Hans Jørgensen Kaad (nævnt i Skiftebrevet) viet 3. Advent 1719 til Anna Hansdatter i Majbøl. Deres Skæbne kendes ikke.

g) **Kirsten Kaad**, døbt 4. p. Epif. 1691, 1. Altergang 1706 (nævnt ved Skiftet 1708) 1714 blandt Fadderne, ikke gift i Hørup Sogn.

146. **Christen Jørgensen Lykkemand**, Ejer af Lykkegaard i Majbøl (nu Vindsbjerggaard) fra 1675 til 1693, født 1620, begr. den 26. December 1704; gift med

147. **Anna Christens**, født 1620, død 81 Aar gammel 1701, begr. 1. p. Trin.

Christen Jørgensen, der ogsaa kaldes Lykkegaard, overtog Ejendommen efter Peter Jørgensen den yngre (Jebbes Peter). 1754 vurderedes Gaardens Bygninger til 1074 Mk., og Besætningen, 5 Heste, 1 Føl, 7 Køer, 2 Kvier, 2 Kalve, 5 Faar, 6 Lam, 2 Svin og 2 Grise, til 299 Mk. 12 Sk. Den aarlige Udsæd var 2 Td. 4 Sk. Rug, 2 Td. 4 Sk. Byg, 9 Td. Havre, og der avledes 8 Læs Hø. Gaarden, der i 1829 blev vurderet til 8160 Rdl. med et Skatteareal paa 51 Td., nedbrændte den 11. Oktober 1816 til Grunden og hele Avlen med en Del af Indboet blev et Bytte for Luerne. Ilden opstod i Bakhuset, hvor der ved Middagstid skagedes Hør, som man Dagene før havde braaddet i Bageovnen. Da Vejret var stille, lykkedes det at frelse Nabohuset, og Sprøjterne fra Augustenborg og Sønderborg ydede god Hjælp. — Gaardens Ejere efter 1693: Christen Christensen Lykkemand til 1728 (se nedenfor under a), Chr. Chr. Lykkemand (Søn, 1729-1748), Jørgen Petersen Kaad fra Lysabild (gift med Enken, 1748-1766); tre af hans Sønner var bosiddende paa Kegnæs: Peter Jørgensen, Degn og Lærer, Morfader til den kendte Skolemand H. P. H. Grünfeld; Niels Jørgensen, Lærer i Bredsten; Jørgen Jørgensen, Gaardejer og Synsmand i Tørvebæk — se Stamtavle Nr. 73); Hans Christensen (Søn, 1766-1789), Jens Rasmussen, Tolvmand (Svigerson, til 1828), Hans Jensen Rasmussen (Søn, til 1852), Jens Hansen Rasmussen (Søn; til 1870), Hans Sørensen Beck (gift med Form. Søsterdatter, til 1881), Hans Sørensen Beck (Søn, til 1910), Jens Hansen Beck, f. 28. April 1883. — Af Christen Lykkemands Børn kendes 4: a-d.

a) **Christen Christensen Lykkemand**, født 16..., overtog Fødegaarden 1693 og maa være død 1728, da Sønnen den 19. Februar 1729 fik sit Fæstebrev; gift tre Gange: a) 17. p. Trin. 1694 med **Maren**, Datter af Gaardejer Jørgen Jørgensen og Ellen i Majbøl, født 1669, død 33 Aar 6 Maaneder gammel 1702. Begr. mangler. — b) **Septuages**. 1703 med **Anna Nielsdatter**, sikkert Datter af Niels Nissen og Synnet i Majbøl, født 1679, død 1725, begr. Jubilate. (se Nr. 140-141); c) **Kirsten Christens**, en Enke, da der ved Vielsen 4. p. Trin. 1725 er skrevet: viedes efter Skifte til Børn til begge Sider; hun døde 1736, begr. 7. p. Trin. 56 Aar gammel eller 1749, begr. 25. p. Trin., 57 Aar gammel.

b) **Peter Christensen Lykkemand**, født 1670, bosat i Kettingsskov, hvor han form. var Gaardejer og døde 74 Aar gl. 1744, begr. den 9. August 11. p. Trin. (Asserballe S.). Han nævnes flere Gange blandt Fadderne i Hørup.

c) **Synnet**, gift 3. Advent 1711 i Hørup med **Peter Nissen** fra Lysabild, der boede i Majbøl og døde 1720, 34 Aar gammel, begr. 4. Adv. En Synnet Nisses i Majbøl begr. 4. Adv. 1746, 69 Aar gammel. Deres Datter Synnet (1719-1791) var gift med Peter Danielsen i Majbøl, der døde den 6. Juni 1800.

d) **A n n e**, død 1729 eller 1730, gift med Jens Jørgensen Kaad. Se Nr. 72-73.

148. **Claus Hartwigsen**, Selvejrbonde, Synsmand og Tolvmand i Ulkebøl, født 1639, død 1717, 78 Aar gammel, begr. 17. p. Trin. Vielse før 1690:

149. **Cathrine Esbensdatter**, født i Hørup 16...; død i Ulkebøl efter 1722.

Claus Hartwigsens Bondegaard, nu Bukegegaard i Ulkebølskov, laa før Udskiftningen ved Tvigaden og var med sine 102 Skattetønder i 1829 den største i det fyrstelige Distrikt. Gaarden har i over 400 Aar været i samme Slægts Eje, idet en Claues Hertigesen (Claus Hartichsin) allerede i 1533 nævnes blandt Kronens Bønder i Hans Terkelsens Len. Han svarede 1 Mk. 8 Skil. i Plovskat, forskellige Pengeafgifter 2 Mk. 6 Skil. 6 Pg., Jagtpenge 6 Skil., 2 Ørt. 4 Sk. Byg, 4 Ørt. 10 Sk. Havre, 2 Sk. 2 Fjk. Hvede, 1 Trave Rug, 3 Læs Hø, 15 Læs Brænde, 6 Td. Kul, 2 Faar, 2 Lam, 2 Gæs, 7 Høns. I Ulkebøl Kirkes ældste Regnskabsbog findes en Fortegnelse over de tiendepligtige Sognefolk for Aaret 1589, og blandt Bønderne i Ulkebøl er igen en Claus Hartigsen med 8 Sk. Byg og 13 Sk. Havre. I Jordebogen fra 1700 staar Claus Hattesen for 20 Ørt. Jord med 5 Heste og 4 Køer, og som Synsmand slap han med 12 Rdl. Fripenge til Forpagteren paa Rønhave, mens de øvrige Bymænd betalte 14 Rdl. Gaardens aarlige Udsæd var 4 Ørt. 5 Sk. Rug, 5 Ørt. Byg, 6 Ørt. Havre, 2 Ørt. Ærter og Vikker, mens Claus Paulsen i 1754 saæde 3 Td. Rug, 7 Td. Byg, 10 Td. Havre og bjergede 6 Læs Hø. Gaardens Bygninger maa dengang have været i daarlig Stand, da de kun vurderedes til 888 Mk., mens Naboen Christen Mattsen blev skrevet for 1356 Mk., Peter Christensen for 1317 og Hans Espensen for 1332 Mk. Besætningen, 8 Heste, 6 Køer, 3 Kvier, 6 Kalve, 10 Faar, 8 Lam, 3 Svin og 9 Grise, bogførtes med 396 Mk. 12 Skil. — Ved Udskiftningen 1795 flyttedes Gaarden til Ulkebølskov og kaldtes senere Bukegegaard efter Naturnavnet Bukege. — Af Claus Hartwigsens og Cathrines Børn kendes følgende 10: a-j.

a) **E s b e n C l a u s e n**, Selvejrbonde i Ulkebøl (Moderen havde Gaarden i nogle Aar), født før 1690, død før den 6. Februar 1749. (Skifte); gift første Gang før 1723 med **A n n a**, der døde efter 1726, anden Gang med **K i e s t e n**, som døde 82 Aar 5 Maaneder gammel den 10. Januar 1793. Hun var maaske en Datter af Hans Christensen i Kær, døbt 13. p. Trin. 1710. Hun var senere gift to Gange a) med **A n d e r s A n d e r s e n** fra Mintebjerg, Søn af Gaardejer Anders Jacobsen og Karen Kaad, døbt 20. p. Trin. 1709 i Hørup, død før den 11. Marts 1754 (Skifte); b) med **C l a u s P a u l s e n** fra Tandslet, født omtrent 1722, død den 2. September 1798. — Esben Clausens ældste Søn Claus Esbensen fik Gaarden efter Claus Paulsen, men døde allerede 1764. De følgende Ejere var: Christen Petersen fra Kær (gift med Enken) til 1790; Niels Clausen til 1822, Claus Nielsen til 1842, Enken, Niels Clausen Nielsen til 1881, Claus Nielsen til 1911, Niels Clausen Nielsen.

b) **B o d i l**, født før 1690, maaske den Boel Christens i Ulkebøl, der begravedes den 10. August 1766, 89 Aar gammel. Hun var først gift med **C l a u s**

Christensen, Gaardejer i Ulkebøl fra 1715 til 1734, derefter med Christen Jacobsen, der døde før 1757.

c) Hans Clausen, døbt 12. p. Trin. 1692, død som Aftægtsmand paa Jens Petersens Gaard den 6. Januar 1767. Han var gift med Kirsten, Enke efter den tidligere Ejer Peter Jensen, der var bleven viet 11. p. Trin. 1715. En Kirsten Hanses Enke af Ulkebøl døde den 17. December 1777, 88 Aar 6 Maaneder gammel. Gaarden var et saakaldt Klosterbol under Sønderborg Hospital og ejedes før 1700 af en Christen Hansen paa Højen. Slægten fik senere Navnet Høj, og Gaarden flyttedes ved Udskiftningen til »Frydendal« paa Vestermarken.

d) Christen Clausen, Kaadner ved Mintebjerghav. Se Nr. 74-75.

e) Anna, døbt 17. p. Trin. 1693, gift med Jørgen ; en Søn Christian Jørgensen var 1767 Forpagter paa Avnbølgaard.

f) Cathrine, døbt 14. p. Trin. 1696; gift før 1722 med Selvejrbonde Christen Hansen i Ulkebøl, der form. døde før den 13. September 1742. Sønnen Hans Christensen Clausen var 1767 Bonde i Ulkebøl.

g) Dorothea, døbt 15. p. Trin. 1699, død i Mjang, Hørup Sogn, den 11. April 1772 hos Stedsønnen, Smedemester Niels Petersen; viet i Hørup den 8. November 1731 til Sogndegn Peter Jessen, der døde 65 Aar gammel 1735, begr. den 10. Marts. Han havde tidligere været gift med Magdalene, Datter af Degn Peter Petersen Brun og Enke efter Degn Christian Cruckow. Af Dorotheas Sønner i dette Ægteskab var Claus bosiddende i Basel og Peter Nicolai i Sønderborg. Førstnævnte, der vistnok var Købmand, arvede 143 Alen Lærred, mens Broderen fik Moderens øvrige Ejendele. Dorothea giftede sig anden Gang 21. p. Trin. 1746 med Smedemester Peter Nielsen, Søn af Gaardejer Niels Jørgensen Kock og Maren i Mjang, døbt 2. p. Epif. 1696, begr. Rem. 1765.

h) Maria, døbt Fastelavn 1702, ikke nævnt ved Skiftet 1767, form. død ung.

i) Claus Clausen Hattesen, døbt 2. Adv. 1705, holdt over Daaben af Christen Kaad paa Rønhave, død som Aftægtsmand paa Christen Petersens Gaard i Ulkebøl den 14. September 1776. — 1. Hustru: N. N. begr. den 4. Juni 1760, 62 Aar gammel; gift 2. Gang den 26. Januar 1762 med N. N., der døde 64 Aar gammel 1763 og begr. den 8. Maj; gift 3. Gang den 28. Juli 1764 med Christine Jacobsdatter fra Fyn (Horne), født 1735, død den 13. Juni 1790, paa Aftægt hos Bonde Niels Clausen. — Claus Clausen Hattesen har form. arbejdet paa Fødegaarden.

j) Birgitta, død 27 Aar gammel 1705, begr. 3. p. Epif.

156. Peter Kock, form. i Ulkebøl, død før 1690. Anetab. Se Nr. 168.

158. Christian Petersen ved Ulkebøl Kirke (?), levede omkring 1700.

160. Jacob Bruun, kongelig Kaadner i Kær, Ulkebøl Sogn, under Rønhaves Len, i Live 1721, da han var til Alters sammen med sin Hustru.

161. Mette, død efter 1721.

Jacob Bruun overlod i 1714 Stedet til Svigersønnen Niels Jørgensen (senere kaldt Bruun), der betalte Fæstebrevet med en Speciedaler. Hustruens Navn findes ikke i Kirkebogen, men de to Børnebørn med Navnet Mette er sikkert opkaldt efter hende. Af deres Børn kendes følgende 4: a-d.

a) Jørgen Jacobsen, født 16..., gift Fer. 3. Pasch. 1694 med Anna Hansdatter fra Ulkebøl, hvor Familien boede i en Aarrække, 1722 Kaadner og Matros paa Præstegrund i Kær; levede endnu 1734.

b) Merta Jacobsdatter, i en Del Aar Mejerske paa Majbølgaard, viet Hørup 18. p. Trin. 1719 til Laurids Foged paa Majbølgaard, hvor han fra 1712 var i Tjeneste hos Raadmand Barthel Jessen fra Sønderborg, senere hos Boy Hansen. Familien maa være fraflyttet omkring 1735.

c) Birgitte Jacobsdatter, gift 2. p. Epif. 1709 med Niels Jørgensen Bruun. Blandt Fadderne ved deres Børn findes: Jacob Jacobsen og Merret Jacobsdatter fra Kær 1709, Lorenz Foged paa Majbølgaard 1718.

d) Jacob Jacobsen Bruun, Skovfoged i Arnkil. Se Nr. 80-81.

168. Peter Kock, form. i Ulkebøl, død før 1690. Anetab. Se Nr. 156.

176. Bertel Hansen, Kaadner i Kær paa Hoved til 1729. (Ulkebøl Sogn).

177. N. N. Jørgensdatter, form. Datter af Kaadner Jørgen Kortsen og Fike, Søster til Cort Jørgensen, der var Kaadner i Kær til 1724.

I Jordebogen fra 1722 ved Amtsforvalter Lobedanz nævnes Bertel Hansen i Kortes Hus. Her boede ogsaa 1704 Peter Henningsen, sikkert Broder til Henning Henningsen (Nr. 52) og Svoger til Bertel Hansen. Peter Henningsens anden Datter Fike døbt fra Vollerup 1. p. Epif. 1706. — Bertel Hansen havde 11 Børn: a-k.

a) Jørgen Bertelsen, født 1687. Se Nr. 88-89.

b) Fike, døbt den 1. Januar 1691, begr. den 15. Januar samme Aar. Sognets ældste Kirkebog indledes med følgende: In Nomine Jesu. Ao. 1691 Festo Circumcis J. C. fremstillede Conjux meo, Anna Brandt, Bertel Hansens Barn paa Hovedet, noie Fike. Testes: Hans Hinrichsen i Sønderborrig, Jørgen Hansen i Sundsmark, Bertel Lassen i Ulkebølle, it. Maren Christens i Wolderup.

c) Ernst, døbt den 11. Februar 1692, begr. den 13. Marts 1695, 3 Aar 5 Uger gammel.

d) Peter, døbt 4. p. Epif. 1694.

e) Anna, døbt 3. Adv. 1695, død 48 Uger gammel, 1696, begr. 23. p. Trin. f—h) Ernst, Claus og Anna (Trillinger), hjemmedøbt, fremstillet i Kirken Lætare 1698. Ernst blev tre Uger gammel og begr. Palm., mens Claus og Anna kun levede i 14 Dage og begr. Judica 1698.

i) Anna, døbt den 25. Oktober 1699, død 6 Uger gammel, begr. 1. Adv.

j) Niels, døbt den 25. Marts 1701.

k) Lina, døbt Exaudi 1703.

178. Christen Clausen, Gaardejer i Kær, født omtrent 1648, død 61 Aar gammel 1709, begr. Skærtorsdag. Gift før 1690.

179. **Anna**, der nævnes som Fadder Palmesøndag 1698.

Christen Clausen, der ved sin Død kaldes den ældre, ejede en Gaard paa 18 Ørt. Land med Hoveriplt til Rønhave. I Jordebogen fra 1700 er Oplysningerne om Kvæghold og Udsæd glemt, men Sønnensønnen saade 1754 2 Td. Rug, 6 Td. Byg, 7 Td. Havre og bjergede 5-6 Læs Hø til Besætningen, der var paa 8 Heste, 6 Køer, 3 Kvier, 3 Kalve, 8 Faar, 3 Svin og 7 Grise. Gaardens Bygninger vurderedes til 1203 Mk., Besætningen til 322 Mk. — Af deres Børn kendes 4: a-d.

a) **Claus Christensen**, født før 1690, overtog Fødegaarden efter Moderen 1715 og maatte den 11. Marts 1749 paa Grund af sin høje Alder lade Sønnen faa Ejendommen. Hans Hustru er sikkert den **Synned Clausen**, der døde 89 Aar gammel den 5. Juni 1770. Claus Christensen maa være død før 1757. Om Sønnen Christen Clausen og Gaardens senere Ejere findes Oplysninger under Nr. 90-91 c.

b) **Maren**, født 1692 (?), gamle Maren, sal. Hans Petersens Enke i Kær døde den 4. December 1774, begr. 11. December uden Livsarvinger. Hans Petersen, der døde før 1757, nævnes 1734 og 1749 i et Hus ved Gaarden og gift med Claus Christensens Søster.

c) **Anna**, døbt den 5. August 1696, gift med **Jørgen Bertelsen** — Se Nr. 88-89.

d) **Anne Marie**, døbt Esto mihi 1698.

180. **Claus Søfrensen**, Gaardejer i Kær, Ulkebøl Sogn, fra 1695 til 1712, form. død sidstnævnte Aar. Gift før 1690 med

181. **Ingeborg**, der er nævnt som Fadder 16. p. Trin. 1701.

Claus Søfrensen er sikkert en Broder til Bonde og Synsmand Hans Sørensen i Ulkebøl, født 1666. Hans Gaard, der var paa 18 Ørt. Land, havde Hoveriplt til Rønhave. Bygningerne vurderedes i 1754 til 1014 Mk., Besætningen, 8 Heste, 1 Føl, 5 Køer, 2 Kvier, 3 Kalve (1700: 6 Heste og 5 Køer), 7 Faar, 5 Lam og 6 Svin, til 374 Mk. Den aarlige Udsæd var 2 Td. Rug, 5 Td. Byg, 6 Td. Havre, og der bjergedes aarlig 4 Læs Hø. — Den følgende Ejer Christen Andersen, der fik Fæstebrev 1712, har maaske været gift med Claus Søfrensens Enke. 1754 var unge Claus Christensen blevet afløst af Hans Christensen, der døde den 13. September 1761. Claus Søfrensen og Ingeborg havde 5 Børn: a-e.

a) **Christen**, født i Ulkebøl 1694, døbt Septuages.

b) **Christen Clausen**, født i Kær, døbt 11. p. Trin. 1695 — se Nr. 90-91.

c) **Claus**, død fire Uger gl. 1697, begr. den 6. Januar; ikke i Daabsregistret.

d) **Ellen**, døbt den 2. Marts 1698.

e) **Peter**, døbt anden Juledag 1700.

188. **Lorenz Jørgensen**, form. Gaardejer i Stenderup, Nybøl Sogn, født den 28. Januar 1664, død 1737, begravet Oculi; viet den 24. Juni 1694 til

189. **Trincke Petersdatter** fra Nybøl, født den 5. Februar 1671, død den 7. Juli 1751 i Stenderup, begr. den 10. Juli. — 8 Børn: a-h, alle født i Stenderup:

- a) **Jürgen**, født Tirsdag den 22. September 1696, døbt 16. p. Trin.
- b) **Peter**, født Onsdag den 20. December 1699, døbt 2. Juledag, død Pinsemandag den 9. Juni 1710, begr. Dom. Trin.
- c) **Chresten**, født omtrent 1700 — Christen Lorentzen (Lausen) se Nr. 94-95. Moderen døde i hans Hjem.
- d) **Nis**, født mellem Mandag og Tirsdag den 5. December 1702, døbt 2. Advent, død 5 Aar 6 Maaneder gammel den 11. Juni 1708, begr. 2. p. Trin.; han druknede i Vandet i Nærheden af Huset.
- e) **Dødfødt Søn** den 16. December 1705.
- f) **Maria**, født Fredag den 23. September 1707, død samme Dag. Nøddaab.
- g) **Nis Lorenzen**, sikkert Gaardejer i Stenderup, født Onsdag den 6. Februar 1709, døbt Quinquages., død den 18. December 1778, begr. 22. December. Præsten kalder ham »den gamle, brave Nis Lorenzen«; gift 4. p. Trin. 1735 med **Anna**, Datter af Peter Andresen i Stenderup og Anna Lorentzdatter (fra Ragebøl), født Mandag den 26. Februar 1714, døbt Oculi, død den 13. December 1776, begr. 4. Adv.
- h) **Lorentz Lorenzen**, bosiddende i Stenderup, født den 19. Marts 1713, døbt Skærtorsdag, død den 22. Februar 1785 uden Livsarvinger, begr. den 27. Februar; gift 4. p. Trin. 1744 med **Anna Christiansdatter** fra Sottrup, Enke efter Nis Petersen i Stenderup (død 1. August 1743), født ca. 1703, død den 27. November 1770, begr. 1. Adv.

190. **Jens Didrichsen**, Inderste i Dybbøl i Tiden før 1700; gift med

191. **Karen Petersdatter** fra Jylland, født 1664, død hos Datteren i Stenderup, Nybøl Sogn, den 8. December 1750, begr. 3. Adv.

200. **Thomas Christensen**, Præste-Kaadner paa Toften ved Høruphav, født 1631, død 93 Aar gammel 1724, begr. 20. p. Trin. gift med

201. **Maren**, født 1635, død 71 Aar gammel 1706, begr. 8. p. Trin.

Thomas Christensen var sammen med de øvrige Præstekaadnere 1666 til Stede i Lysabild, da Biskoppen, Doctor Niels Bang, indviiede Præsten Petrus Conradi til sit Embede. »Da foreholdt Bispem dem, at de skulle hjælpe os i store paakommende Skatter, og de svarede alle: ja! De haffde gjort saa tilforn, oc vilde fremdelis gjøre det. Hvilcket de oc icke nægtede at være skeed, de som leffuer af dem, som da leffede oc tilstede vare i Lysappel, oc paa denne Dag bekender dette, saasom Jørgen Aand, Jørgen Schomager, **Thomas Christensen** etc. A. 1681 den 4. Januar. (Optegnelse af Provst Johs. Krag, Hørup). — Af deres Børn kendes med nogenlunde Sikkerhed følgende 4: a-d.

a) **Peter Thomsen**, født 16..., Sømand ved Høruphav. Se Nr. 100-101.
 b) **Christen Thomsen**, født 16..., form. Sømand ved Høruphav, trol. 22. p. Trin. 1691, viet 1. p. Epif. 1692 til **Elsbeth Madsdatter**, født omtrent 1665, død 1721, begr. 7. p. Trin.; vist Søster til Fisker Jørgen Madsen ved Høruphav.

c) **Hans Thomsen**, født 16..., form. Sømand ved Høruphav. Begravelse mangler; gift to Gange a) Mis. Dom. 1692 med **Maren Jørgensdatter** fra

Asserballekov, Asserballe Sogn, død 1706, begr. den 1. November, 40 Aar gammel. b) 4. p. Epif. 1707 med Anna Jørgensdatter fra Notmark Sogn, form. Datter af Jørgen Petersen og Anne Marie i Notmark, født 1670, begr. den 20. Marts 1754, 84 Aar gammel.

d) Lauritz Thomsen, født 1679, død ved Høruphav 1707, begr. 12. p. Trin.; gift 2. Adv. 1701 med Elisabeth, Datter af Frederik Christensen og Christina ved Høruphav, født 1680, begr. den 9. August 1759. Hun viedes anden Gang Rogate 1717 til Hans Hansen fra Kegnæs, der døde 76 Aar gammel 1760, begr. Quasim. — Elisabeths Datter af andet Ægteskab var gift med Lars Thomsen — Se Stamtavle Nr. 4.

204. **Thomas Smed** i Vibøge, Lysbild Sogn, levede før 1700. En Søn, Mads Thomsen, Smed i Vibøge, døde 1715, 62 Aar gammel, begr. 16. p. Trin.

206. **Christen Møller**, Kaadner i Mintebjerg, Hørup Sogn, født 1629, død 1703, begr. Onsdag p. Judica. gift med

207. **Dorothea**, født 1631, død 1705, begr. 19. p. Trin.

Kaadet hørte til Majbølgaards Len og var et af de største i Byen med en aarlig Afgift til Herskabet paa 2 Rdl. 12 Skil. 1720 havde Christen Hansen i seks Aar været Ejer af samme Kaad og betalte 1717 3 Speciedalere for Fæstebrevet. — Af Christen Møllers Børn kendes 2: a-b.

a) Marie Christensdatter, født 1671 — gift med Jens Thomsen — se Nr. 102-103.

b) Christen Møller, død 1690, Gaardejer i Mintebjerg. Hans Enke Kirsten blev 16. p. Trin. 1690 viet til Hans Jensen fra Skovby, Lysbild Sogn, der fra 1690 til 1720 var Ejer af Gaarden og maa være død 1729 eller 1730. Kirsten døde 50 Aar gammel 1713 og begr. 1. p. Trin. Hans Jensen var gift igen (14 p. Trin. 1713) med Karen Hansdatter, der døde 74 Aar gammel 1751, begr. Cantate. — Gaarden ejes nu af Christen Hansen (1943).

212. **Mads Nielsen**, Selvejerbonde i Vollerup, Ulkebøl Sogn, født 16..., form. død mellem 1710 og 1715, gift med

213. **Birreth**, født omtrent 1631, død 84 Aar gammel 1715, begr. 3. p. Epif. — Mads Nielsen nævnes blandt Fadderne Palmesøndag 1708. Af hans Børn kendes 3: a-c.

a) Hans Matzen, født 1653, Ejendomsbonde i Vollerup. Se Nr. 106-107.

b) Niels Matzen, ligesom Broderen Ejendomsbonde i Vollerup, i Live 1721, da han var til Alters sammen med sin Hustru. Han var først gift med Anna, der døde 63 Aar gammel 1717, begr. 5. p. Trin. Samme Aar, 24. p. Trin., viedes han til Anna Jensens i Vollerup, der ved sit første Giftermaal med Jens Hansen (død 1707 paa Kapellaniets Grund, begr. 6. p. Trin. 42 Aar 4 Maaneder gammel) kaldes Anna Matzdatter paa Kapellanigrunden. Hun var gennem en Aarrække Mejerske paa Sønderborg Ladegaard, mens Jens Hansen var Fodsvend, Kusk og til sidst Fuldmægtig hos den daværende Forpagter, Borgmester Jacob Jensen, Sønderborg. Jens Hansen og Anna Mejersk

købte det under Nr. 106-107 nævnte Kapellanihus i Vollerup. Paa deres Grav i Ulkebøl, der hørte til Ladegaarden, laa seks Fliser i en Træramme, og der meddeles endvidere, at hendes anden Mand, der var Jørgen Nielsens Fader i Vollerup, blev begravet i Bondegaardens Gravsted. I Følge Sønderborg Amts Decretprotokol (C III 1, Nr. 7) Side 10 blev Jørgen Nielsen skrevet for Gaarden, og hans Skøde udstedtes den 26. Februar 1718. Sønnen Mads Nielsen fik af Faderen 100 Mk. lybsk forud for Sønnen af andet Ægteskab. — Jørgen Nielsens Datter **A n n a**, døbt den 20. Januar 1738, blev den 6. Oktober 1762 gift med **F r e d e r i k H a m m e r**, Skoleholder i Ulkebøl, H. P. Hanssens Tipoldefader.

c) **J a c o b M a t z e n**, Kaadner og Daglejer paa Jørgen Nielsens Grund i Vollerup. Tre Sønner, Jacob, Peter og Hans, døbt 1708, 1712 og 1715, men Hustruens Navn findes ikke i Kirkebogen. 1737 betalte Jacob Matzen 8 Skil. til Sognets Fattigkasse.

216. **Christen Hansen**, Selvejerbonde i Sundsmark, død før 1690; gift med

217. **Maren Christens**, Hans Christensens Moder i Sundsmark, født 1615, død 80 Aar gammel, begr. Invocavit.

224. **Hans Christensen**, Gaardejer og Tolvmand i Lebøl, Tandslet Sogn, i Tiden omkring 1700, levede endnu 1727. Se Nr. 112.

228. **Christen Petersen**, Selvejerbonde paa Kildegård i Mintebjerg, Hørup Sogn, fra 1678 til sin Død, født 1656, død 1708, begr. 4. p. Epif. gift før 1684 med

229. **Elsbeth Christensdatter**, født 1651, død 86 Aar gammel 1737, begr. 3. Pinse-dag. — Af deres Børn kendes 5: a-e.

a) **J ø r g e n C h r i s t e n s e n**, født 1684, Faderens Eftermand — se Nr. 114-115.

b) **M a r e n**, født 1688, døbt Mis. Dom. 1. Altergang Sexages. 1703, død 1755, begr. den 6. Januar; gift 11. p. Trin. 1717 med **T h o m a s C h r i s t e n s e n (M i c h e l s e n)**, Gaardejer i Mjang, Søn af Christen Michelsen og første Hustru Karen, født 1680, død 1748, begr. 4. Adv. Han var tidligere gift to Gange a) 22. p. Trin. 1711 med **K i r s t e n**, Datter af Stephan Smed og Kirsten i Mjang, født 1686, begr. Quinquages. 1715; b) 22. p. Trin. 1716 med **I n g e r**, Datter af Gaardejer Jørgen Christensen og Margrethe i Mjang, døbt 9. p. Trin. 1693, begr. Trin. Søndag 1717.

c) **P e t e r C h r i s t e n s e n**, Gaardejer i Majbøl, døbt 4. p. Trin. 1691, begr. Septuages. 1768. Han var gift tre Gange: a) 7. p. Trin. 1723 med **A n n a**, Enke efter Gaardejer Christen Mathiesen (død 1723), Datter af Bonde Claus Bertelsen og Maren i Hørup, døbt 7. p. Trin. 1690, begr. Remin. 1753; b) 3. Paa-skedag 1754 med **A n n e M a r i e**, Enke efter Gaardejer Christen Nielsen i Lambjergskov (død 1753), Datter af Laurids Snedker og Marie Lisbeth ved Kirken, døbt Oculi 1691, begr. Invocavit 1761; c) Lætare 1763 med Enke **K a r e n J ø r g e n s**, der begr. den 2. April 1769, 66 Aar gammel. — Gaarden købtes 1818 af Chr. Chr. Blad fra Lambjergskov.

d) **Hans Christensen**, Gaardejer i Majbøl, døbt Remin. 1695, begr. Fer. 3. Pasch. 1755, gift med **Jørgen Kaads Enke** — se Nr. 144-145 c.

e) **Anna**, døbt Palm. 1698, begr. 7. p. Trin. 1733, gift 1728 med **Jørgen Christensen Ibsen**, Gaardejer og Synsmand i Mintebjerg, Søn af Gaardejer Christen Hansen og Anna (Jørgen Ibsens Datter), døbt Exaudi 1696, begr. 3. p. Epif. 1754. Han var gift 2. Gang (24. p. Trin. 1733) med **Kirsten**, Datter af Gaardejer Thomas Jacobsen og Synnet i Mjang, døbt Trin. 1706, begr. den 17. November 1758.

230. **Christen Nielsen**, Gaardejer i Mintebjerg, født 1667, begr. 3. p. Epif. 1733; gift i Hørup 19. p. Trin. 1691 med

231. **Magdalene Nisdatter** fra Mjang, født 1668, begr. Onsdag efter 1. Advent 1711.

Christen Nielsen var senere gift to Gange: a) 21. p. Trin. 1712 med **Anna Petersdatter** fra Tandslet Sogn, der døde i Barselseng 1718 og begr. Onsdag p. Judica, 46 Aar 6 Maaneder gammel; b) 6. p. Trin 1718 med **Karen**, Enke efter Gaardejer Christen Michelsen i Mjang, form. Datter af Gaardejer Jørgen Jepsen s. Steds, født 1669, begr. 4. Adv. 1733.

Som Ejere af denne Gaard før 1691 nævner Chr. Knudsen: Christen Petersen (1660-1662), Jørgen Andersen (1662-1666), Jørgen Kock (1666-1678), Thomas Kock til 1688, og Hans Petersen til 1691. Der oplyses, at Christen Nielsen intet havde betalt, da Gaarden var helt øde. Fæstebrevet kostede ellers 18 Rdl. Efter Jordebogen fra 1722 havde Gaarden Hoveripligt til Majbølgaard, men den daværende Forpagter, Raadmand Barthel Jessen i Sønderborg, lod meget Arbejde udføre ved sine egne Folk og Heste, og Lorens Foged gav ligeledes Bønderne forskellige Lempelser, saa Hoveriet ikke var særlig trykkende. (C III 557). I 1700 havde Chr. Nielsen 4 Heste og 4 Køer, og han saaede 2 Ørt. 5 Sk. Rug, 3 Ørt. Byg, 3 Ørt. Havre og 1 Ørt. Ærter og Vikker. Den aarlige Afgift til Herskabet var: Landgilde 27 Skil., Bedesvin 1 Rdl. 24 Sk., 3 Ørt. 6 Sk. Byg, 3 Ørt. Havre, 2 Gæs, 3 Høns, 10 Æg. 1829 var Gaardens Skatteareal 40 Td., Vurderingssummen 6400 Rdl. — Christen Nielsen havde 11 Børn: a-k.

a) **Anna**, døbt 18. p. Trin. 1691, gift med **Jørgen Christensen** — se Nr. 114-115.

b) **Niels**, døbt den 24. Juni 1694, død i Slutningen af Dec. 1695, begr. 1. Januar 1696.

c) **Jørgen**, døbt Oculi 1696, begravet den 20. Maj samme Aar.

d) **Maren**, døbt Oculi 1697, begr. Palmarum 1731; gift 19. p. Trin. 1725 med Kaadner **Jens Jørgensen** i Mintebjerg, Søn af Bonde Jørgen Jensen og Anna i Lambjergskov, døbt den 1. Januar 1697, begr. 22. p. Trin. 1755. Han blev gift anden Gang 20. p. Trin. 1731 med **Margrethe Petersdatter** fra Mintebjerg, som den 16. Juli 1757 i Tandslet blev viet til Peter Hansen fra Tandsgaard.

e) **Nyfødt Datter** begr. den 25. Marts 1699.

f) **Karen**, døbt 18. p. Trin. 1700, død i Lebøl, Tandslet Sogn, 1762; trol.

Hørup Sex. 1724 med Gaardejer og Tolvmand Jørgen Hansen i Lebøl, født 1697, begr. den 28. Oktober 1762.

g) **M a g d a l e n e**, døbt Oculi 1703, begr. Septuages. 1744; gift 1729 eller 1730 med Gaardejer J e n s K o c k i Lambjergskov, Søn af Gaardejer Christen Petersen Kock og første Hustru Maren s. St., døbt den 4. Februar 1696, begr. den 31. December 1741; anden Gang den 3. Januar 1743 med J ø r g e n N i s s e n K o c k, Søn af Bonde Nis Christensen Kock og Maren i Hørup, døbt 19. p. Trin. 1713, død den 27. Januar 1799; han gift anden Gang den 30. Juni 1744 med Maren, Datter af Gaardejer Jørgen Laursen og Karen i Mjang, døbt den 11. Februar 1718, begr. 13. p. Trin. 1792.

h) **E l l e n**, døbt 7. p. Trin. 1707, begr. 3. p. Epif. 1762; gift 1728 eller 1729 med Gaardejer J ø r g e n J e n s e n i Majbøl (senere udflyttet til Bjørnemose), Søn af Gaardejer Jens Hansen og 1. Hustru Synnet, døbt 1. p. Epif. 1701.

i) **D ø d f ø d t D a t t e r**, begr. 13. p. Trin. 1709.

j) **S y n n e t**, døbt Onsdag efter 7. p. Trin. 1710, begr. Mis. Dom. 1752; gift 22. p. Trin. 1732 med Tolvmand J a c o b C h r i s t e n s e n K o c k fra Lambjergskov (Broder til Jens — se under g), døbt 2. Pinsedag 1701, begr. den 21. Marts 1787. Han var gift anden Gang (15. September 1752) med K i r s t e n Datter af Paul Christensen og Mette i Fjelby, Lysabild Sogn, født 1722, død den 4. Maj 1797 hos Sviger sønnen Jens Thomsen i Majbøl. Jakob Chr. Kock var fra 1730 til 1780 Ejer af Svigerfaderens Gaard. Han efterfulgtes af: 1. Christen Kock (Søn, til 1784), 2. Hans Kock (gift med Enken, til 1796, drog til Ketting Sogn), 3. Thomas Christensen (Svigersøn af 2, til 1829), 4. Christen Thomsen (Søn, til 1866), 5. Thomas Thomsen (Søn), 6. Jørgen Bladt (Svigersøn), 7. Thomas Bladt (Søn, født 1901).

k) **D ø d f ø d t S ø n**, begr. Lætare 1718.

236. **Rasmus Knudsen**, Gaardejer i Holballe, Tandslet Sogn, i Tiden før 1700.

237. Hustru, form. **Anna**, nævnt som Fadder i Hørup 3. Adv. 1699 ved Sønnesønnen Rasmus; samme Dag desuden Rasmus Knudsens Datter fra Holballe.

238. **Jørgen Svin**, Selvejerbonde i Mintebjerg, Hørup Sogn, fra 1680 til 1698, født 16..., form. død 1730; gift før 1675 med

239. **Kirstin Jørgens**, der døde hos Sviger sønnen Jørgen Rasmussen 1732, begr. 1. p. Epif. Alder mangler. — Af deres Børn kendes 5: a-e.

a) **D o r t h e K i r s t i n e**, født 1675, gift med Jørgen Rasumssen, — se Nr. 118-119.

b) **M a r e n**, nævnt som Fadder 23. p. Trin. 1703. — Onsdag p. Remin. 1714 begr. hendes Slegfredatter Marie, som hun havde født i Nørreherred og blev døbt i Egen Sogn.

c) **C e c i l i e**, døbt 22. p. Trin. 1691, holdt over Daaben af Margrethe Jesen paa Majbølgaard, 1. Altergang 1703, Fadder 1714 Quasim.

d) **D ø d f ø d t B a r n** begr. den 1. Marts 1693.

e) **M e t t e**, døbt 3. Paaskedag 1694, holdt over Daaben af Sille Rudolphs paa Majbølgaard; form. død som Barn!

248. **Peter Kock**, Selvejerbonde paa Skivegaard i Hørup, født 1622, død 1711, begr. Reminiscere. Hans Hustru maa være død før 1690.

Peter Kock, den første kendte Ejer af Bondegaarden (fra 1660-1685), var ved en Forhandling om Markhegn 1676 Byens Forstander, og 4. Advent 1677 var han blandt Sognets Tolvmænd, da Hans Mikkelsen i Mjang blev beskikket til dette Hverv. »Christen Petersen af Hørup bekendte da, at hver af de Hørup Mænd giver 1 Sk. 3 Fjk. Rug til Præsten; hvorledes det er kommet i vor Præstebog og Rugregister staar 1¼ Sk. Rug, ved jeg ikke. Hans Nielsen og Peter Kock stode hos oc samtykkede«. — Før Peter Kocks Tid, mellem 1640 og 1650, var Gaarden bleven nyopført, og da Nis Kock (1824-1868) rejste nye Bygninger, fandt man, ved at grave dybere under den sidst nedbrudte Ejendom, Hustomten med Lergulve til en endnu ældre Gaard. — Skivergaard (Skiftgarde eller Schiffuegaard) kaldes saaledes efter Marken nord for Gaarden, og betyder maaske det skæve Hegn, eller Gaard, Gærde. — 1693 udgjorde Præstens Tiende: 2 Skj. Rug, 6½ Sk. Byg og 7½ Sk. Havre. I Jordebogen føres den med flg. Afgifter: Landgilde 1 Rdl. 33 Skil. 5 Pg., Svin = 3 Rdl., 3 Ørt. 2 Sk. Byg, 2 Ørt. 19½ Sk. Havre, 1 Faar, 1 Lam, 1 Gaas, 6 Høns, 10 Æg, 1 Læs Hø og 2 Læs Halm. — 1754 vurderedes Bygningerne til 1347 Mk., Besætningen, 6 Heste, 1 Føl, 6 Køer, 1 Kvie, 4 Kalve, 11 Faar, 8 Lam, 2 Svin og 8 Grise, til 320 Mk. 1829 var dens Skatteareal 43 Tønder, Vurderingssummen 6880 Rdl. — Ved Udskiftningen 1794 boede tre Inderster paa Gaardens Grund: Peter Erreboe, Peter Petersen og Christian Sørensen Hell. — Gaardens Ejere: 1. Peter Kock, 2. Christen Kock (Søn, til 1715) 3. Nis Kock (Søn, til 1757), 4. Christen Nissen Kock (Søn, til 1784), 5. Nis Christensen Kock (Søn, til 1796), 6. Hans Christensen (Kock), gift med Enken, til 1824, 7. Synsmand Nis Hansen Kock (Søn af 5, til 1868), 8. Christen Nissen Kock (Søn); 9. Christen Matthiesen fra Kettingskov (købte Gaarden), 10. Jørgen Jacobsen (Svigersøn, født 1880). Af Peter Kocks Børn kendes 2: a-b.

a) **Christen Kock**, født 1655, Faderens Eftermand paa Gaarden — se Nr. 124-125.

b) **Klaus Kock**, Gaardejer i Majbøl, født 1656, begr. 5. p. Trin. 1736. Gift to Gange: a) med **Mert** før 1690; hun fødtes 1667 og døde 1709, begr. Esto mihi. — b) 6. p. Trin. 1709 med **Margrethe Jørgensdatter** fra Majbøl, født 1667, begr. 15. p. Trin. 1744. Efter Klaus Kocks Død gik Gaarden i Arv til Peter Christensen Kock, der efter Fadderlisterne at domme maa være kommet fra Hørup. Gaarden i Majbøl, som han var Ejer af, blev efter Udskiftningen udflyttet fra Byen til »Stendeshøj« og »Stendesmose« og opkaldt efter disse Naturnavne. Gaarden ejes 1943 af Christian Petersen.

252. **Jørgen Christensen Kaad**, Selvejerbonde i Mintebjerg.

253. **Inger Hjort**. Anetab: udførlig Omtale Nr. 144-145.

254. **Peter Svin**, Gaardejer i Majbøl, Hørup Sogn, fra 1686 til 1707, født 1637, død 1707, begr. Invocavit.

255. N. N., form. **Karen**, død 1690, begr. den 26. November. Alder og Navn mangler.

Første kendte Ejer af denne Gaard er maaske Peter Jørgensen, om hvem det 1573 hedder, at han er vor Hertug Johans Tjener og yder for Brugen af den halve øde Gaard 1½ Ørt. Havre; han har endnu desuden en Skov i en Lykke. I samme Register anføres Peter Markvartsen som Ejer af en Gaard i Majbøl, og for Brugen af en halv Gaard giver han det samme som Peter Jørgensen. Sidstnævntes Søn er maaske den Jørgen Persen, der den 21. Marts 1591 sammen med Sognets øvrige Tolvmænd underskrev Kaldsbrevet til Sognepræsten Hans Rasmussen. Fra 1660 til 1677 er Hans Dusz, der var Kirkeværge, Ejer af Gaarden. Saa følger Christen Molt (død 1697) fra 1678 til 1685, og endelig Peter Svin fra 1686 til 1707.

Gaarden er saaledes kun en Halvgaard, men Ejerne har fra gammel Tid svaret den fulde Kirke- og Præstetiende. Den anden halve Gaard skal i 1640 være gaaet ind under Majbølgaard. Før Udskiftningen laa Gaarden ogsaa lidt uden for Byen, men blev senere rykket længere ud i sin Mark.

1754 vurderedes Gaardens Bygninger til 1116 Mk., Besætningen, 4 Heste, 1 Føl, 7 Køer, 1 Kalv, 6 Faar, 1 Buk, 2 Svin og 8 Grise, til 264 Mk. Den aarlige Udsæd var 1 Td. Rug, 3 Td. Byg, 5 Td. Havre, og der bjergedes 6 Læs Hø. Peter Svin betalte 6 Rdl. Fripenge, og han havde 7 Ørt. Jord til sin Raadighed. Afgifterne til Herskabet var følgende: Landgilde 24 Skil., Svin 1 Rdl. 24 Skil., 1 Ørt. Byg, 2 Gæs, 3 Høns, 10 Æg, desuden sammen med tre andre Bymænd: 1 Lam, 4 Høns og 20 Æg.

Peter Svin var senere gift to Gange: a) *Judica* 1691 med *Maren Petersdatter* fra Mintebjerg, der døde 42 Aar 6 Maaneder gammel 1702, begr. Onsdag p. Lætare. — b) 1702 med *Pauls Datter* af Majbøl, født 16..., død 1731, begr. 2. Pinsedag. Hendes Navn var *Kirsten*, sikkert Datter af Gaardejer *Paul Hansen Svin* og *Karen*. Hun blev *Mis*. Dom. 1707 gift med *Eftermanden* paa Gaarden, Tolvmand *Klaus Petersen Møller*, form. Søn af *Peter Møller* i Hørup, født 1667, begr. 2. p. Epif. 1746. 1731, 21. p. Trin. var han blevet gift anden Gang med en *Ellen Hansdatter*, der døde 56 Aar gammel 1746 og begr. 2. p. Epif. (samme Dag som Manden). Gaarden har siden 1746 haft følgende Ejere: 1. *Jørgen Hansen (Kaad)* til 1765, Svoger til *Klaus Møllers Datter Kirsten*, 2. *Niels Thorsen*, gift med *Enken*, til 1775, 3. *Hans Jørgensen*, Søn af Nr. 1., til 1796, 4. *Jørgen Jacobsen* fra Balle, Svigersøn, til 1835 (Søn af *Jacob Andersen* — se Nr. 60-61 b); 5. *Jacob Jørgensen Jacobsen*, Synsmand ligesom *Faderen*, men afsat paa Grund af sit danske Sindelag; 6. *Hans Jacobsen (Søn)*; nuværende Ejer: *Valdemar Paulsen*.

Af Peter Svins Børn kendes følgende 4: a-d.

- a) *Jørgen*, født 1667, død 25 Aar gammel 1692, begr. Jubilate.
- b) *Anna*, født 1669; gift med Gaardejer *Niels Jørgensen Kaad* — se Nr. 126-127.
- c) *Datter N. N.*, født 1673, død 19 Aar gammel 1692, begr. den 18. Maj.
- d) *Margrethe*, født 1676, død 23 Aar 6 Maaneder gammel 1700, begr. Skærtorsdag.

IX. FEM GANGE TIPOLDEFORÆLDRE.

256. **Hans Sørensen**, Gaardejer i Majbøl fra 1662 til 1703, født 1631, død 1713, begr. 21. p. Trin.; gift med
257. **Ellen**, født 1635, død i sit 80. Aar 1715, begr. 15. p. Trin. — Se Stamtavle Nr. 1. og Slægtsgaardens Historie.
258. **Christen Foged**, Gaardejer i Hørup fra 1673 til 1700, født 1627, død 93 Aar 7 Maaneder gammel 1721, begr. 4. p. Trin.; gift med
259. **Anna Fogds Kone** i Hørup, født 1638, død 75 Aar gammel 1713, begr. Faste-lavns Søndag.

Christen Foged har maaske ligesom Anders Hansen Foged faaet sit Navn, fordi han før var Foged paa en af Herregaardene. De første Oplysninger om denne Gaard findes i Præstens Tiendeliste fra 1605, da Ejeren, Klaus Christensen, leverede 4 Sk. Byg og 7 Sk. Havre til Kirken. Fra 1661 til 1672 nævnes Jørgen Svin, der maa være død før 1690. — I Christen Fogeds Tid fik Præsten aarlig $1\frac{3}{4}$ Sk. Rug, $5\frac{1}{2}$ Sk. Byg og 8 Sk. Havre. Til Ejendommen hørte 16 Ørt. Land, og 1754 var den aarlige Udsæd 3 Td. Rug, 4 Td. Byg og 8 Td. Havre. Ved samme Tid vurderedes Gaardens Bygninger til 1047 Mk., Besætningen, 7 Heste, 6 Køer, 3 Kalve, 6 Faar, 4 Lam og 2 Svin, til 337 Mk. — Gaardens Ejere efter 1700: 1. Christen Lauritzen, Christen Fogeds Svigersøn, til 1712; 2. Peter Rasmussen, til 1728; 3. Christen Christensen, Søn af 1, fra Februar til August 1728; 4. Rasmus Petersen, gift med Enken, til 1750; 5. Christen Christensen, Søn af 3, til 1789, druknede i Dammen ved Gaarden; 6. Rasmus Christensen, Søn, til 1804; 7. Hans Jensen Duus fra Vibøge, gift med Enken, til 1822, Enken Sille Marie Duus til 1825; 8. Christian Rasmussen Duus, Søn af 6, til 1858; 9. Hans Christensen Duus, Søn, til 1890; 10. Christian Duus, Søn, til 1920; Jens Michelsen fra Klinting, Svigersøn. — Christen Foged og Anna havde følgende Børn: a-d.

a) **Engel**, død 1728, begr. Jubilate, Alder mangler; gift to Gange: a) 24. p. Trin. 1693 med Faderens Eftermand paa Gaarden, Christen Lauritzen, født 1660, begr. den 1. Juni 1712; b) 20. p. Trin. 1712 med Peter Christensen, Gaardejer og Sandemand ved Hørup Kirke, Søn af Gaardejer og Tolvmand Christen Petersen og Anna, f. 1668, begr. den 25. Marts 1738.

b) **Marie**, død 1731, begr. 2. Adv., gift med den første **Hans Maibøll**; se Stamtavle Nr. 2.

c) **Hans Christensen Foged (Vogt)**, Præste-Inderste og Skipper ved Høruphav, druknede 1715 ud for Rostock; sammen med ham omkom Matros Lauritz Christensen fra Hørup. 1715 solgtes hans Hus ved Høruphav til Peter Jørgensen Kaad for 180 Mk. lybsk, og 1717 fik han Fæste paa Stedet. (Se Nr. 144-145 e). Hans Foged fejrede 3. p. Epif. 1706 sit Bryllup med **Syndet Petersdatter**. I Fadderlisterne oplyses, at hun var Søkendebarn til Bertel Jessens Moder i Sønderborg. Denne Bertel Jessen, der var en velhavende Købmand og Raadmand i Sønderborg, døde den 30. April 1728. Fra 1701 til 1728 havde han Majbølgaard i Forpagtning, ligesom før ham

Faderen Rudolf Jessen, der var gift med den flere Gange nævnte D o r o t h e a C h r i s t i n e B a r t e l s.

d) Peter Foged, Kaadner og Sømmand ved Høruphav, begr. den 25. Marts 1728, Alder mangler. Hans første Hustru Kirsten døde 46 Aar gammel 1701 og begr. 5. p. Trin. — 1707, 6. p. Trin. blev han trol. med Ellen Frantzes af Lambjergskov, men da han sejlede længe udenlands, fandt Brylluppet først Sted 13. p. Trin. 1710. Ellen er maaske død 1730. — I Peter Fogeds Hus havde der 1719 været Krohold i 40 Aar; han var flyttet ind for ni Maaneder siden og fik en Bøde paa 3 Rdl., fordi han ikke havde faaet Concession. (C III 1, Nr. 7, Side 48).

270. **Hans Kock**, Gaardejer og Tolvmand i Kær, Ulkebøl Sogn, født 1631, død 1717, 86 Aar 5 Uger gammel, begr. Reminiscere; gift før 1663 med

271. **Maren**, født 1628, død 1703, begr. 2. Advent. — Hans Kock ejede en Fæste-gaard under Rønhave, som han 1703 overlod til Sønnen Jørgen Kock. Gaardens Areal var 18 Ørt. med 6 Heste, 5 Køer og en aarlig Udsæd paa 3 Ørt. Rug, 4 Ørt. 6 Sk. Byg, 3 Ørt. 10 Sk. Havre og 2 Ørt. Ærter og Vikker. 1754 vurderedes Gaardens Bygninger til 993 Mk., Besætningen, 8 Heste, 7 Køer, 1 Kvie, 3 Kalve, 7 Faar, 5 Lam, 3 Svin, 5 Grise, til 442 Mk. — Gaardens Ejere har i de sidste 250 Aar været følgende: 1. Christen Kock omkring 1630, Hans Kock til 1703, Jørgen Kock til 1734, Hans Hansen Kock til 1747 (Skifte den 17. April), Jens Clausen (Kock) gift med Enken, Hans Hansen Kock til 1814, Hans Hansen Kock til 1818, Enken gift med Hans Jørgensen, kaldt Hans Hansen Kock, derefter Hans Hansen Kock født omtrent 1821, ældste Søn Hans Hansen Kock fra 1. April 1884. — Af Hans Kocks og Marcens Børn kendes 3: a-c.

a) **Anna**, født omtrent 1663, gift med Gaardejer **Jens Paulsen** i Lambjergskov; se Nr. 134-135.

b) **Jørgen Kock**, Gaardejer i Kær fra 1703, død før 1744; gift 15. p. Trin. 1702 med **Ellen Bertelsdatter** fra Kær, form. Datter af Gaardejer Bertel Mortensen. Jørgen Kock overlod i 1734 Gaarden til Hans Hansen Kock, og samme Aar den 13. December laantes 200 Mk. Cour. til 6 % af Joh. Jac. Clausen i Sønderborg.

c) **Maren**, født omtrent 1675, død 1707, begr. den 16. Februar; gift 8. p. Trin. 1702 med **Hans Jørgen Hartwigsen** i Kær, der begr. den 12. Marts 1721 (Hans Hattesen i Kær, Alder glemt). Ved den anden Vielse Jubilate 1707 med **Anne Christensdatter** kaldes han Jørgens Søn.

276. **Iver Hansen**, Selvejerbonde i Vibøge, Lysabild Sogn, født Midsommer 1630, død 87 Aar gammel 1717, begr. den 21. Juli; gift med

277. **Karen**, født omtrent 1630, død 79 Aar gl. 1709, begr. Torsdag efter Exaudi.

Iver Hansen har sikkert været Tolvmand, da hans Navn findes under en Kontrakt af 27. Marts 1691 mellem Præsten Laurids Krag og Degnen Niels Henriksen. Hans Bomærke er gengivet i »Die Sippe der Nordmark, 1941-42, Side 128, Nr. 50. — Af deres Børn kendes med nogenlunde Sikkerhed 4: a-d.

a) **Anders Iversen** af Lysabild, født 1653, død 1718, begr. 17. p. Trin. 65 Aar gammel.

b) **Peter Iversen** af Vibøge, Synsmand fra 1695 til sin Død, født den 1. Maj (Phil. Jacobi) 1659, begr. 23. p. Trin. 1716.

c) **Christen Iversen** af Fjelby, 1711 i Vibøge, født 1670, død i Balle 1736, begr. 3. p. Epif.

d) **Hans Iversen**, født 1678 — se Nr. 138-139.

278. **Christen Hansen**, Gaardejer i Fjelby, Lysabild Sogn, i Tiden før 1700; gift med

279. **Maren**, født omtrent 1655, død 73 Aar gammel 1728, begr. Søndag efter Nytaar; hun var gift anden Gang med **Thomas Petersen**, Gaardejer i Fjelby, født 1653, død 64 Aar gammel 1717, begr. 22. p. Trin.

Fra 1715 til 1718 havde Maren en Strid med Svigersønnen **Hans Jørgensen** vedrørende Aftægten, der var blevet fastsat i et Delingsbrev af 15. Juni 1715 og som hun tilsyneladende ikke har været tilfreds med. Der siges, at hun skal have alt, hvad der med Rette kan tilkomme hende, og **Hans Jørgensen** trues med 8 Rdl. Bøde, dersom han ikke efterkommer sine Forpligtelser. Striden fortsattes imidlertid, og det synes, som om Maren har været lidt urimelig med sine Krav. Det hedder nemlig senere, at hun engang har været tilfreds med Aftægten og ikke maa kræve mere, det være sig da, at **Hans Jørgensen** viser sin gode Vilje og giver hende et lille Tillæg. (C III 1, Nr. 7, Side 49 og 53-64).

280. **Nis Jensen**, Gaardejer i Majbøl, Hørup Sogn, fra 1664 til 1672, død før 1690; han kaldes ogsaa **Nis Hendriksen**. Hustruens Navn kendes ikke.

Gaardens senere Ejere: 1. **Niels Nissen**, Søn, til 1706; 2. **Christen Nielsen**, Søn til 1728; 3. **David Jørgensen** fra Lambjergskov, Svigersøn, til 1764; 4. **Jørgen Davidsen**, Søn, til 1774; 5. **Andreas Christensen** Klyne fra Tandslet, gift med Enken, til 1782; 6. **Christen Clausen** fra Kær, gift med Enken, til 1791; 7. **Hans Jørgensen Davidsen**, Søn af 4, til 1814; 8. **Jørgen Davidsen**, Søn, til 1842; 9. **Hans Davidsen**, Søn, til 1870; 10. **Jørgen Hansen Davidsen** til 1909; 11. **Hans Davidsen**, Broder, købte Ejendommen; 12. **Jørgen Blom**. — **Nis Jensen** havde foruden **Niels Nissen** (se Nr. 140) form. en Søn, **Lauris Nissen** fra Majbøl, der døde 1731 og begr. Sexages. Han blev 2. Pinsedag 1695 viet til **Karen Paulsdatter** fra Lambjergskov, der døde samme Aar som Manden og begr. den 16. April.

288. **Christen Hansen Kaad**, Selvejerbonde i Mintbjerg, fra 1623 til 1665.

Chr. Knudsen har i 1870 skrevet følgende: »Over Døren paa det gamle Hus, som for nogle Aar siden blev nedrevet, læstes »Christen Hansen Kaad, Anno 1623«.

Af hans Børn kendes følgende: a-b.

a) **Jørgen Christensen Kaad**, født 1631 — se Nr. 144-145.

b) **Hans Christensen Kaad**. Faderens Eftermand paa Bondegården fra 1665 til 1705, født 1635, død 79 Aar gl. 1714, begr. 2. Adv. — 1665 betalte han 2 Mk. Skiftepenge til Præsten. — Gaardens Tilliggende var i 1700 20 Ørt.

Land, og Hans Kaad betalte aarlig 12 Rdl. til Forpagteren paa Majbølgaard. Den aarlige Udsæd var 3 Ørt. Rug, 3 Ørt. 2 Sk. Byg, 3 Ørt. Havre og 1 Ørt. Ærter og Vikker. — 1829 var hele Gaardens Skatteareal 58 Td., Vurderingssummen 9280 Rdl. — Gaardens senere Ejere: 1. Christen Hansen Kaad, Søn, til 1719; 2. Enken, til 1728; 3. Hans Christensen Kaad, Søn, til 1764. (I den gamle Lo fandtes en Egebjælke med følgende Indskrift: Anno 1735 D 8 Junius Hans C. Kaad. — Hans Gravsten ligger foran Indgangsdøren). 4. Christen Hansen Kaad, Søn, til 1788; 5. Hans Christensen Kaad, Søn, til 1810; 6. Christen Hansen Kaad, Søn, til 1815; 7. Hans Christian Elley, Svingerfader til 6, til 1844; 8. Hans Christensen Kaad, Søn af 6, til 1877; 9. Christen Hansen Kaad, Søn, til 1896; Jens Andersen Jensen fra Holdan, til 1907; Hans Christensen Bonde fra Mintebjerg, til 1913; Chresten Michelsen fra Klinting, død 1942. — Nr. 6, Chr. Hansen Kaad solgte 1814 Halvdelen af Gaarden for 1600 Rdl. Cour. til Jacob Hansen Kock af Hørup, der 1838 overlod den nye Ejendom til Sønnen Hans Jacobsen Kock. Dennes Søn Jacob Hansen Kock (1865-1870) arvede en Gaard i Stenderup, og Hans Christensen Kaad købte Halvgaarden tilbage.

290. Nis Hjort, Selvejrbonde i Mintebjerg til 1666, gift med

291. Maren Hjort, født 1622, død 70 Aar gammel 1692, begravet 19. p. Trin. Hun sad i Vaabehuset og døde før Prædiken.

Nis Hjorts sidste Aar paa Bondegaarden faldt i en Tid med Krig og Misvækst, og Jordebøgerne fra Tiden før 1700 fortæller om øde Gaarde og Kaad i mange alsiske Sogne. At Forholdene ogsaa paa de øvrige Gaarde ikke var de bedste, ses af Skiftet 1666, der her meddeles efter Chr. Knudsens Uddrag: »Anno 1666 den 29. Oktober var der Skifte og Deling i Nisz Hjorts Bondegaard i Myntbirg, da overlod han Bondegaarden til sin Svinger søn Jørgen Koed. Nærværende vare Hr. Rudolf Jessen, Herredsfoged over Sønderherreds Ting, Klaus Boy, Forvalter paa Majbølgaard, Sandemændene Christen Hansen og Peter Moritzen, begge af Ulkebøl, Jakob Jørgensen og Thomas Hansen, begge af Mjang, Jørgen Jebsen af Mintebjerg og Andreas Hansen af Lebøl. 1) Af offentlig Gjæld skyldtes: 9 Rdl. 47 Sk. lybsk, deriblandt Kgl. Mayett. paabudne Krigs-Contribution 6 Rdl. og Herskabsgjælden: 1 Bedesvin ansat til 1½ Rdl., Jordgift 1 Rdl. 31 Skil., 1 Faar 1 Rdl., 1 Lam ½ Rdl., 1 Læs Halm ½ Rdl., 1 Traw Havre ½ Rdl. (Klaus Boy havde betalt de 6 Rdl. Krigs-Contribution og fik i Pant en Ko, som blev vurderet til samme Pris). 2) Den private Gjæld beløb sig til 106 Mk. 12 Sk., deraf skyldtes til flere Mænd i Sønderborg og til følgende i Mintebjerg: Jørgen Hanszen 3 Mk., Hansz Jørgensen 1 Mk. 8 Skil., Jørgen Koed 9 Mk., Hans Koed 4 Mk. — 3) Til at betale Gælden vurderedes en Del Ting af Bohavet: 6 Rdl. 24 Skil. lybsk, og Bondegaarden blev takseret til 20 Rdl., ialt 26 Rdl. 24 Skil. Heraf toges den offentlige Gjæld forud, og af Resten maatte de private Creditorer fornøies med 7 Skil. af hver Mark. — 4) Til Aftægt bestemtes for Nis Hjort og hans Kone følgende Agre i Marken: 1 Ager paa Lang Lycke 3 Sk. Land, Pryszager 3 Sk. Land,

Rouw-Lycke 1 Ager, paa Kongens Toft 1 Ager. Et Engskifte i Præstemai. 2 Køer om Sommeren i Græs hos Husbonden og om Vinteren selv at holde dem. 1 Svin i Gaarden. 1 Gaas med Tillæg. ½ Sk. Land til Hør og Hamp. Deres Bolig i et Kammer bag Ovn. Alt Arbejde med at pløje og høste osv. skal Husbonden besørge«.

Nis Hjorts Datter Inger var gift med Jørgen Christensen Kaad — se Nr. 144-145.

298. **Esben Jacobsen**, Kaldskapellan i Hørup fra 1660 til sin Død den 1. Januar 1694; gift med

299. **Anna**, der døde 1693 i en Alder af 65 Aar og begravedes den 17. Oktober. Efter hin Tids Skik har de sikkert faaet deres sidste Hvilested i Sognekirken.

Esben Jacobsen fødtes omtrent 1621 i Faaborg, besøgte Latinskolen i Odense og imm. den 25. Maj 1646 ved Københavns Universitet. Fyns Biskop Laurids Jacobsen (Hindsholm) skrev 1660 følgende i sin Dagbog: »Den 15. Aprilis ordinerede ieg Hr. Anders Christensen, Capellan i Suenborg, oc Hr. Esben Jacobsen, Capellan i Hørup Sogn paa Alsøe«. Han var saaledes 39 Aar gammel, da han tiltraadte Tjenesten i Hørup, og har sandsynlig som andre teologiske Kandidater i flere Aar virket som Huslærer. Sognepræsten, Provst Johs. Krag, der ogsaa stammede fra Sydfyn (Stenstrup), har i Anledning af Esben Jacobsens Død skrevet følgende: »Anno 1694 den 1. Januar døde den hæderlige og vellærde Mand Hr. Esben Jacobsen, min kjære Medtjener i Ordet og elskelige Broder i Christo, som jeg selv hjalp til Tjenesten og lefde med mig i Embedet fast 34 Aar. Hans Alder var 73 Aar. Han var den sidste Capellan her i Synderherrit. Thi efterat der kom en og anden Capellan med Successions Breve og vilde forskyde Sognepræsternes Enker og Børn, saasom Hr. Hans Hodme i Liusappel og Hr. Hans Olufsen i Ulkebülle, da saadan Ulempe og Fortredelighed at forekomme, forhvervede vor vellærde Biskop Hr. Thomas Kingo Anno 1683 den 24. Marts kgl. Befaling, at naar de residerende Capellaner, som da vare, enten døde eller andetsteds hen blev forfremmede, skulde ingen i deris Sted ordineris, men Capellanierne lægges til Hovedkaldene, og hvor Præste Enker ere eller vorde, da leggis til deris Ophold. Der denne salig Mand vaar død, lod jeg hans tre Døtre, som endda vare uforsørgede, nyde Naadsens Aar, endog jeg ikke hafde haft det behoff! Lod dem bruge alt Grundet, og hvad der faldt Aaret omkring, uden det lille rene Korn, som jeg beholdt for min Ulempe i dette Aar«. Esben Jacobsen, der i 1685 var Medlem af Provsteretten i den Sag, der førte til Afskedigelse af Degnen Andreas Knudsen i Lysabild (Chr. Kn. X, Side 55) har i Stiftsbogen fra 1690 givet en Oversigt over Hørup Kapellans Jorder og Indtægter. — Esben Jacobsen og Anna havde fem Døtre; der nævnes ved Skiftet den 24. Februar 1694 (Provste-Protocollen for Als Sønder-Herred, autoriseret Odense Bispegaard den 26. November 1689 af Thomas Kingo): a-e.

a) **Dorothea** (Føde- og Dødsaar kendes ikke) var før 1690 gift med Gaardejer **Jens Jørgensen** i Tandslet, Sandemand fra 1695 til sin Død

1726. Chr. Knudsen meddeler, at i hendes Udstyr fandtes følgende Ting, der paa hine Tider hørte til de store Sjældenheder i en Bondegaard: et Stueur, som ikke kan slaa, en jernbeslaaet Vogn og en Kakkellovn. Jens Jørgensen var Ejer af den store Bondegaard paa Tandshede (nu Døbbelgaard), og Sønnen Esben Jensen blev ligeledes Sandemand og Synsmand. Til Esben Jensens Efterkommere hører bl. a.: Frederik August Esbensen, Danmarks første Indenrigsminister og Amtmand over Hjørring Amt; Synsmand Esben Esbensen i Tandslet, gift med Ester, Datter af Præsten Vesti Egeberg i Lysabild; Andreas Esbensen, Lærer ved Bernstorffsminde Seminarium, senere Degn og Førstelærer i Tandslet; Præsten Johan Ribes Esbensen; Vesti Esbensen, kendt Landmaaler og Ejer af Bondegaarden i Tandslet; den sidste Vesti Esbensen paa Tandshede, fra 1896-1901 Medlem af den nordslesvigske Skoleforenings Bestyrelse, solgte Slægtsgaarden i 1904 til Hans Rasmussen og købte den store Gaard Solbjerg i Nørre Bjært ved Kolding.

b) Cathrine Esbensdatter, før 1690 gift med Bonde, Synsmand og Tolvmand Claus Hartwigsen i Ulkebøl — se Nr. 148-149.

c) Eleonora (Lenore) Esbensdatter, født 1670, død 80 Aar gammel i Øster Højst 1750, begr. den 22. April; trol. Hørup 2. Pinsedag, viet 11. p. Trin. 1695 til Peter Hansen fra Snogbæk, Sottrup Sogn, Stedsøn af Kaadner Hans Christensen Knøs ved Hørup Kirke og Anna (fra Snogbæk). Peter, Lenor Esbens Mand, døde allerede 1698. Deres Søn, Esben Petersen Hørup, døbt Hørup den 1. Juni 1696, død i Øster Højst den 8. December 1737, begr. den 8. Januar 1738, var fra 1732 til 1737 Sognepræst i Højst. Her blev han den 25. November 1732 viet til Mette Magdalene, Datter af Sognepræst Niels Ewald og Kathrine Prætorius, født i Højst den 2. August 1710, død s. St. den 12. Januar 1769. Esben Petersen Hørup blev ved sit Giftermaal Svoger til Vajsenhuspræsten Enevold Ewald (Digteren Johs. Ewalds Fader), til Selvejerbonde og Sognefoged Johannes Ewald i Holm, til Købmand Thomas Hoyer i Tønder, til Gaardejer og solvigsk Sognefoged Peter Michelsen i Hostrup, til Gaardejer Boe Martensen i Alslev og til Sogndegn Hans Asmussen Schmidt i Højst. — Esben Petersen Hørup og Mette Magdalene havde to Sønner: Nicolai, født den 2. August 1733, død i Surinam den 7. Marts 1757; Peter, født den 7. April 1735, form. Sømand, blev 1758 ihjelslaet af de sorte paa Rejsen til Guinea. Datteren Mette Magdalene, født i Højst den 10. November 1737, død den 10. Juni 1766, var gift med Bonde Ingvar dt Petersen Høeck og efterlod en Datter Anna Friderica, som den 28. Februar 1789 i Ulkebøl viedes til Behrend Christiansen Helmer.

d) Anna Esbensdatter, boede i Hørup Kapellani; gift 1. Gang (20. September 1694) med Christian Clausen, der døde 32 Aar gl. og begr. den 1. Januar 1696; 2. Gang (1698) med Jesper Hansen, hvis Død ligesom Hustruens ikke findes i Kirkebogen.

e) Maren Esbensdatter, nævnt som Fadder fra 1690 til 1694; hun

- boede i et Kapellanhus, som Præsten maatte overtage for 40 Mk. Hun er muligvis fraflyttet.
376. **Jørgen Lorentzen** i Stenderup, Nybøl Sogn, form. Gaardejer, født 1637, død den 14. September 1698, begr. 13. p. Trin.; gift Sexages. 1651 med
377. **Mette Asmusdatter** fra Nybøl, født 1619, død den 9. September 1695. 6 Børn: a-f.
- a) **Maren**, født i November 1661.
 - b) **Dødfødt Datter**, Fredag den 12. September 1662.
 - c) **Lorentz Jørgensen**, født den 28. Januar 1664 — se Nr. 188-189.
 - d) **Ingeborg**, født i Foraaret 1665, død i Stenderup den 16. Maj 1716, begr. 2. Pinsedag, gift 4. p. Trin. den 22. Juni 1684 med **Jes Petersen**, født 1624, død den 13. April 1698, begr. 21. April.
 - e) **Ellina**, født den 10. Maj 1667.
 - f) **Birte**, født den 7. December 1669, gift med **Zacharias Petersen** — se Nr. 378-379 c.
378. **Peter Jensen**, form. Gaardejer i Nybøl, død den 20. November 1680; viet i Hjemmet Søndag den 18. Juli 1652 til
379. **Trincke** fra Angel, født omtrent 1621, død 69 Aar gammel Mandag den 25. August 1690. — 6 Børn, alle født i Nybøl: a-f.
- a) **Magdalene**, døbt den 17. Januar 1652, gift 21. p. Trin. den 20. Oktober 1678 med **Lorenz Jørgensen** fra Stenderup.
 - b) **Jens Petersen**, født den 14. April 1654, død den 23. Juni 1682.
 - c) **Zacharias Petersen**, født Torsdag den 4. September 1656, død i Nybøl 1730, begr. 21. p. Trin. Gaardejer i Nybøl; gift 2. p. Trin. 1690 med **Birte**, Datter af **Jørgen Lorentzen** og **Mette Asmusdatter** i Stenderup (se Nr. 376-377 f), født den 7. December 1669, død Mandag den 11. Maj 1716, begr. Rogate; form. Stamfader til Slægten Zachariassen.
 - d) **Hans Petersen**, født den 22. Oktober 1658, død i Stenderup 1736, begr. 19. p. Trin.; gift 9. p. Trin. den 27. Juli 1684 med **Karen Clausen** fra Stenderup, vist Enke efter **Claus Sørensen**, der maa være død samme Aar.
 - e) **Peter Petersen**, født Torsdag den 30. Juli 1663, død 22 Aar gammel den 9. August 1685, 8. p. Trin.
 - f) **Trincke**, født Søndag den 5. Februar 1671 om Eftermiddagen Kl. 5; gift med **Lorenz Jørgensen** fra Stenderup — se Nr. 188-189.
424. **Niels Madsen**, Selvejrbonde i Vollerup, Ulkebøl Sogn, omkring 1645.
458. **Christen Hansen**, Selvejrbonde paa Kildegaard i Mintebjerg, Hørup Sogn, fra 1660 til 1678; død før 1690. Hustruens Navn kendes ikke. 3 Børn: a-c.
- a) **Peter Christensen**, sædvanlig kaldt **Peter Skolemester** i Mintebjerg, født 1646, død 1719, begr. 21. p. Trin., gift med **Trincke**, der døde 81 Aar gammel 1727, begr. 13. Trin.
 - b) **Elsbeth**, født 1651; gift med **Christen Petersen** — se Nr. 228-229.

c) Jørgen Christensen i Mintebjerg, nævnt som Fadder 4. p. Trin. 1691 og kaldes her Elsbeths Broder.

Folk i Hørup Sogn fortæller, at Slægten paa Kildegaard skal nedstamme fra en Præst, og da det af Skiftet efter Degnen Christian Cruckow i Hørup (Provste-Protokol, Side 11) fremgaar, at denne er en Søn af ovennævnte Peter Skolemester i Mintebjerg, drejer det sig sikkert om Præstslægten Cruckow i Notmark. Det sjældne Navn Elsbeth, der kun brugtes af Familien paa Kildegaard, vidner muligvis ogsaa om denne Afstamning. Desuden er Peter Skolemester, hans Hustru og Sønnen Christian Degn blandt Fadderne ved Elsbeths Børn. Da Hørup Kirkebog begynder med Aaret 1690 og Notmark med 1688, er det ikke muligt, at finde Forbindelsen mellem de to Slægter. I Notmark fandtes ved denne Tid en Christen Skolemester, der boede i Helved. 1689 trol. den 8. December 2 Adv. Christen Christensen Skolemester og Karen Jørgensdatter Daniels, som var lidt beslægtede. (Vielse 1. p. Epif.) Hun var en Datter af Jørgen Danielsen, hvis Fader Daniel Cruckow var født i Notmark Præstegaard og sal. Hr. Georgii Crucowie ældste Søn.

Stamfaderen, Jørgen Cruckow, var Præst i Notmark fra 1550 til sin Død den 30. Maj 1606. I Følge Indskriften paa Gravstenen, der 1827 endnu fandtes i Kirken, var han gift to Gange: a) med Maren Rasmusdatter, der døde 1556, b) med Birte Jørgensdatter, der døde 1623 (Chr. Kn. XXVII, bag i Bogen, upag.) Jørgen Cruckows ældste Søn, Daniel Cruckow, var Gaardejer i Notmark paa Ejendommen Klingbjerg og nævnes her fra 1603 til 1631, fra 1615 som Kirkeværge. Han havde seks Sønner: Peter, Jacob, Jørgen, Hans, Daniel og Klaus, endvidere en Datter Kirsten, der alle boede i Notmark Sogn, Peter som Gaardejer, Jacob, Jørgen og Hans som Kaadnere.

Jørgen Cruckows anden Søn, Frederik Cruckow, blev Faderens Medhjælper 1596 og fra 1606 til 1648 Efterfølger i Embedet som Sognepræst i Notmark. Hans Enke blev begravet den 24. April 1674. Af deres Børn skal her nævnes følgende: a) Jørgen Cruckow, født 1610, død den 1. Juni 1682, Sognepræst i Notmark fra 1648 til sin Død; gift med Margrethe, Datter af Nicol. Brandt, Præst i Egen. b) Samuel Frederiksen Cruckow, Sogndegn i Ulkebøl fra 1642 til 1704, født 1618, død 1704, begr. Fastelavns Søndag; gift med (Vielse Hagenbjerg den 2. Juli 1643) Agathe, Datter af Sognepræst i Ulkebøl Paul Ewald og Cathrine Johannesdatter Monrad. Deres Sønne datter var gift med Sogndegn Paul Hammer, H. P. Hanssens Tiptipoldefader. c) Peter Cruckow, viet i Sønderborg 28. Okt. 1627 til Anna Mathieses. d) Anna Cruckow viet i Sønderborg 4. November 1627 til Peter Jørgensen. e) Dorteaa, sal. Fr. Cruckows Datter fra Notmark, viet i Sønderborg den 5. Februar 1660 til Bendix Andersen Møller. f) Berta Cruckow, viet Sønderborg den 30. Januar 1653 til Jost Thomsen, form. Broder til Raadmand Tho-

mas Thomsen (Kramer). g) en Datter N. N. gift 1635 med Jens Ravn (Janus Corvinus). (Nørborg Kirkebog).

462. **Nis Kock**, Gaardejer i Mjang, Hørup Sogn, maa være død før 1690. Han nævnes paa Gaarden i Aarene fra 1660 til 1685; Hustruens Navn findes heller ikke i Kirkebogen. Af Børnene kendes kun en Datter, Magdalene — se Nr. 230-231.

Gaarden, der i gammel Tid var en Fæstegaard under Ladegaards Len, maa efter Nis Kocks Død være bleven solgt til den følgende Ejer, Christen Nielsen. I 1605 var den aarlige Kirketiende 5 Sk. Byg og 8 Sk. Havre, og i Chr. Nielsens Tid fik Præsten 2 Sk. Rug, 6 Sk. Byg og 8 Sk. Havre. Afgifterne til Herskabet var i Nis Kocks Tid følgende: Landgilde 14 Skil., 1 Svin = 1 Rdl. 24 Skil., 3 Ørt. 5½ Sk. Byg, 3 Ørt. 10 Sk. Havre, 1 Gaas, 1 Høne, 10 Æg, desuden sammen med tre af Bymændene: 1 Lam, 4 Høns og 10 Æg. — I Jordebogen fra 1700 er Gaarden nævnt med et Tilliggende paa 18 Ørt. Land, Hoveripligt til Sønderborg Ladegaard, 4 Heste, 3 Køer; aarlig Udsæd: 2 Ørt. 5 Sk. Rug, 3 Ørt. 6 Sk. Byg, 4 Ørt. Havre og 6 Sk. Ærter og Vikker. — 1754 vurderedes Gaardens Bygninger til 1254 Mark, Besætningen: 5 Heste og 1 Føl (162 Mk.), 5 Køer (84 Mk.), 2 Kvier (12 Mk.), 2 Kalve (8 Mk.), 5 Faar og 3 Lam (13 Mk.), 1 Svin (7 Mk.) og 5 Grise (3 Mk. 12 Skil.) til sammen 1543 Mk. 12 Skil. Den aarlige Udsæd var dengang 3 Td. Rug, 4 Td. Byg, 8 Td. Havre, og der bjergedes 7 Læs Hø. — 1829 var Gaardens Skatteareal 43 Tønder og Vurderingssummen 6880 Rigsdaler.

Den før nævnte Christen Nielsen, der døde som Tolvmænd 1720, har form. overladt Gaarden til Sønnen Niels Christensen, som den 1. November 1710 viedes til Karen, form. Datter af Bonde Jens Clausen og Karen i Lambjerg, født omtrent 1686-87, 1. Altergang 4. p. Epif. 1702, død 1753 og begr. sammen med sin anden Mand Jens Christensen Dom. Sexagesima. I Taksationsregistret fra 1754 findes Jens Christensen som tidligere Ejer af Gaarden med Niels Christensens ældste Søn Christen Nielsen som Eftermand. Han var baade Synsmand og Sandemand og døde 75 Aar gammel 1792, begr. den 1. Januar 1793. I Aaret 1784 havde han overladt Gaarden til Sønnen, Synsmand og Tolvmænd Niels Christensen, der døde den 8. Marts 1810. En af hans Sønner, Boghvedemøller Niels Christensen Nielsen, var gift med Kathrine Margrethe, Søster til Biskop Jørgen Hansen. Den ældste Søn, Jørgen Nielsen (død 9. Oktober 1849), ejede Gaarden fra 1810 til 1841. Saa følger Niels Christensen Nielsen (1805-1875), der i nogle Aar var Ejer af Gaarden Tørvebæk paa Kegnæs, inden han i 1841 overtog Fodegaarden. Sønnen Jørgen Nielsen, født den 3. Januar 1833, gik i sin Ungdom til Søs og var under Trearskrigen dansk Marinesoldat. Som Ejer af Gaarden fra 1868 valgtes han til Kirkeældste og Medlem af Provstisynoden, hvor han Gang paa Gang fremsatte det danske Sprogandragende. Han var gift med Anne Kathrine, Datter af Jørgen Christensen og Mette Cathrine f. Sørensen paa Laad-

denbjerg, og Sønnen, Amsraadsmedlem Niels Christensen Nielsen, har saaledes Maibøll-Slægtens Stamfader, Hans Sørensen, blandt sine Aner. (Se Slægtsgaardens Historie). — Gaarden i Mjang ejes nu af Carsten Schmidt.

476. **Thomas Svin**, Selvejerbonde i Mintebjerg, Hørup Sogn, fra 1660 til 1680, født omtrent 1623, død 81 Aar gammel 1704, begr. 14. p. Trin. gift før 1653 med

477. **N. N.** (maaske **Maren**), født omtrent 1615, død 1691, begr. Septuages.

1664 skyldte Thomas Svin 4 Sk. Byg til Præsten, Aaret efter igen 3 Sk., sikkert som Følge af Misvæksten i 1661. — Af Thomas Svins Børn kendes følgende tre: a-c.

a) **Jørgen Svin**, Faderens Eftermand paa Bondegarden. Se Nr. 238-239.

b) **Peter Thomsen Svin**, Kaadner og Træskomager ved Mintebjerg-hav (enkelte Gange skrives Mintebjerg) født 1653, død 1723, begr. den 2. Juli (han kaldes her Peter Thomsen); gift første Gang med **Karen**, der døde 47 Aar gammel 1705, begr. Torsdag p. 1. p. Trin. (Peter Svins Hustru **Karen** i Mintebjerg); gift anden Gang 17. p. Trin. 1705 med **Inger Jørgensdatter** fra Tandslet, født 1670, død 68 Aar gammel 1738, begr. 18. p. Trin. — Peter Thomsen havde 1720 haft sit Kaad i Fæste i 17 eller 18 Aar og betalte 1718 1 Speciedaler i Fæstepenge. Som hans Eftermand nævnes en **Jacob Jepsen**, der 1724 betalte 3 Rdl. og 1734 havde en Tønde Land, en Ko og et Faar.

c) **Rasmus Thomsen Svin**, sædvanlig Rasmus Thomsen, Kaadner ved Mintebjerg-hav fra 1695 til 1727, født 1667, død 1739, begr. Dom. Trin.; gift 20. p. Trin. 1694 med **Maren Nielsdatter** ved Mintebjerg-hav, født omtrent 1672, begr. Exaudi 1740. — Rasmus Svin betalte 1695 1 Speciedaler i Fæstepenge og senere igen det samme Beløb. 1727 overlod han Stedet til Svigersønnen **Niels Nielsen** (om denne se Nr. 70-71).

504. **Christen Hansen Kaad**, Selvejerbonde i Mintebjerg (Anetab. Se Nr. 288).

506. **Nis Hjort**, Selvejerbonde i Mintebjerg.

507. **Maren Hjort**. (Anetab. Se Nr. 290-291).

X. SEKS GANGE TIPOLDEFORÆLDRE.

512. **Søren Melchersen** (?).

514. **Peter Jensen**, Ejer af Slægtsgaarden i Majbøl, gift med

515. **Ellen Henriksdatter** af Lysabild. Se Slægtsgaardens Historie.

540. **Christen Kock**, Gaardejer i Kær, Ulkebøl Sogn, i Tiden omkring 1630. Sønnen kaldes **Hans Christensen Kock**, se Nr. 270.

552. **Hans Iversen**, Ejendomsbonde og Tolvmand i Vibøge, Lysabild Sogn, fra omtrent 1627 til 1660, gift med

553. **N. N.**, der døde 1641, begr. Cantate. — Hans Iversen er nævnt i Tiendelisterne i Sognets ældste Kirkebog fra 1627 til 1642. Han skulde levere 9 Sk. Byg,

10½ Sk. Havre, 1 Sk. Rug og 1 Sk. Ærter. Onsdag efter 12. p. Trin. 1627 valgtes han til Tolvmænd. — Af hans Børn kendes følgende 2: a-b.

a) **Christen Hansen**, trol. 22. p. Trin. 1641 med **Kirsten**, en Datter af Gaardejer og Tolvmænd **Andreas Iversen** i Skovby. Ved Trolovelsen gav **Hans Iversen** sin Søn Tilsagn om følgende Medgift: en sort Hest: den bedste paa Gaarden, to Køer næst efter den bedste og at sørge passende for Brylluppet; men der skal tilsiges de øvrige Børn saa meget, at det er lige saa meget værd som tre Heste og de to Køer.

b) **Iver Hansen**, Selvejerbonde i Vibøge, form. Faderens Eftermand — se Nr. 276-277.

560. **Hendrich Hansen**, der ogsaa kaldes **Jendre Hansen**, Gaardejer i Majbøl, Hørup Sogn, nævnt i Registrene fra 1661-1664; gift med

561. **Synnet Jendres**. — Af deres Børn kendes 2: a-b.

a) **Nis Jensen**, ogsaa kaldt **Nis Hendriksen**, Faderens Eftermand — se Nr. 280.

b) **Christen Jendresen**. »De havde en Søn, **Mons. Christen Jendresen**, der fødtes paa Gaarden, tjente først flere Steder her i Menigheden og gav sig siden til at lære Skrædderhaandværket, hvorved han har ernæret sig ærlig og christelig. 31 Aar gammel gift med sin første sal. Hustru **Mahren Christensdatter**. Det er uden tvivl den samme Mand, som var Degn i Tandslet«. (Saavidt paa en afklippet Lap løs Papir. Chr. Knudsen, Bind XVII, Gaardene i Majbøl).

576. **Hans Kaad**, Selvejerbonde i Mintebjerg, Hørup Sogn, i Tiden efter 1600. Hans Navn findes i Præstens Tiendeliste af 10. April 1605. (Acta A VI 209), og den aarlige Ydelse til Kirken var en Tønde Byg og to Tønder Havre. — Af hans Børn kendes to Sønner: a-b.

a) **Christen Hansen Kaad**, Faderens Eftermand — se Nr. 288.

b) **Hans Hansen Kaad**, Præste-Inderste paa Kongenstoft i Mintebjerg. Under Overskriften »Et Præste-Inderstested oprettes 1653« bringer Chr. Knudsen følgende i XVII. Bind ved Omtalen af Byen Mintebjerg: »Anno 1640 har Hertug Hans Christian til Sønderborg tilladt Præsten Hr. Søren Nielsen Steenløse i Hørup at opføre et nyt Kaad paa Præstegrunden Kongenstoft i Mintebjerg og at Præsten paa dette Sted maa sætte enten en af sine egne eller af Fyrstens Folk, der da altid Mand efter Mand maa blive og boe der uforstyrret, og at hverken Hertugen eller hans Tjenere skal lade en saadan Mand flytte til noget øde Boel. — Denne Tilladelse traadte i Kraft Anno 1653, da Hr. Søren bortfæstede denne Jord paa Mintebjerg Mark til Hans Hansen Kaad, der ved samme Lejlighed maa have faaet et Præste-Inderstested opført; thi lige fra Anno 1660 benævnes dette Sted i Mintebjerg. Tidligere, fra 1620 omtrent, havde Christen Nielsen i Maigaards Mølle haft denne Jord i Fæste. Hans Kaad skulde aarlig betale i Afgift af denne Jord, der udgjorde ialt 5 Ørt. 5 Sk. Havreland: 8 Rdl. eller 24 Mk. Iybsk. Han har formodentlig været en Broder til Bonde Christen Hansen Kaad i Mintebjerg.

siden denne og Jørgen Christensen gaar i Borgen for ham for Contractens Efterlevelse. Den 1. April 1786 fik Sonnen Jørgen Hansen Kaad denne Grund i Fæste af Sognepræsten Johs. Knudsen Krag. Kapellaniets Grund paa Mintebjerg Mark havde Bolsmand Jørgen Jepsen i Fæste af Hr. Esben Jacobsen for aarlig 4 Mark lybsk, og da han døde 1695, fik Jørgen Hansen Kaad Aaret efter ogsaa denne Grund i Fæste for 4 Mk. om Aaret. Jørgen Hansen Kaads Datter Margrethe blev 22. p. Trin. 1722 gift med Christian Petersen Kock, der var Fæster paa Stedet fra 1722 til 1753, da han paa Grund af Svagelighed maatte gaa paa Aftægt. Sønnen, Jørgen Christiansen Kock fik den 1. Februar 1753 af Præsten Otto Franck Fæste paa Stedet og Præstens og Kapellaniets Grund paa Byens Mark, som hans Fader og Formænd fra gammel Tid havde haft i Brug: i Westermarken: Hagenshøi 5 Ager $\frac{1}{2}$ Sk., Kongenstof 8 Sk., Møllstolpe 3 Sk., Gammel Mintebjerg 7 Sk., Mørkehøye 5 Sk., Hellelunds 3 Ager: 8 Sk. — I Østermarken: Levellaye 3 Sk., ved Hestehave 5 Sk. I Freymarken: Brændelykkes Skifte, 41 Sk. Land, altsammen beregnet efter Bygland i Christian Kocks Tid. Herfor skulde han aarlig betale 11 Rdl. i Penge og 18 Sk. Byg in natura, eller hvis han hellere vil betale dette med Penge, da beregnes 1 Sk. Byg til 8 Skil. I saa Fald bliver den hele Sum: 14 Rdl. For sin Høstdag skal han betale 5 Skil. og levere 8 Kyllinger til Præstekonen Madam Lucia Hedvig Franck.

580. **Peter Hjort**, Selvejrbonde og Tolvmand i Mintebjerg i Tiden efter 1600. I Følge den lige nævnte Tiendeliste fra 1605 skulde Peder Hiort aarlig levere 1 Ørt. Byg og 1 Ørt. Havre. Den 15. September 1620 stadfæstede han sammen med Lauritz Hansen fra Mintebjerg og de øvrige Sogne-Tolv mænd Kontrakten med Sognepræsten Hr. Jørgen Olufsen om fremtidige Tiendeydelser i rent Korn.

752. **Lorentz Jørgensen**, Gaardejer i Stenderup, Nybøl Sogn, død Lørdag den 29. August 1657; gift med

753. **Maren Lorentzis** i Stenderup, der døde den 1. Januar 1660.

Sognepræsten Samuel Nicolai har skrevet følgende i Kirkebogen: Anno 1657 er Svenskerne igen faldet ind i Landet, og Søndag den 10. August har en Del været i vor By, ogsaa i Stenderup, hvor de tog tre af Lorentz Jørgensens Heste og ligeledes slæbte Sonnen Nis Lorentzen med. Lorentz Jørgensen fulgte efter dem for at faa Sonnen med hjem og indhentede dem ved Bøgeskov. Rytterne slog ham paa en gruelig Maade og tilføjede ham syv Sabelstik i Laaret, men Sonnen vilde de ikke lade komme fri. Han maatte blive hos Rytterne i otte Dage, men ved Nattetid sneg kan sig bort og kom til Faderens store Glæde lykkeligt hjem. Den lidte Overlast, Saarene og Slagene, voldte dog Lorentz Jørgensens Død, og han hensov salig i Herren Lørdag den 29. August. — Af deres Børn kendes 2: a-b.

a) Jørgen Lorentzen — se Nr. 376-377.

b) Nis Jørgensen, sikkert den Nis Lorentzen, der nævnes ovenfor; død i Stenderup Onsdag den 12. August 1674 om Morgenen Klokker 2.

Alder mangler. Fjerde Søndag efter Trin. den 22. Juni 1651 har Nis Jørgensen i Stenderup holdt sin Æredag med Maren, Peter Asmussens Datter i Nybøl. Hun blev Mis. Dom. den 11. April 1675 igen gift med Hans Nissen fra Nybøl. Sal. Nis Jørgensens Hustru, Maren Nisses i Stenderup, døde 76 Aar gammel 1708, Lørdag den 25. Februar, begr. Reminiscere.

754. **Asmus Petersen** i Nybøl, form. Gaardejer, død før 1642.

755. **Hustru N. N.**, død den 22. Juni 1642. Datter: se Nr. 376-377.

756. **Jens Petersen** i Nybøl, død før 1642; gift med

757. **Magdalene**, der døde Tirsdag den 20. Oktober 1746.

952. **Thomas Svin**, Selvejerbonde i Mintebjerg, Hørup Sogn, i Tiden efter 1600. Han nævnes i Præstens Tiendeliste af 10. April 1605 med en aarlig Afgift paa 1 Ørt. Byg og 1 Ørt. Havre til Kirken.

1008. **Hans Kaad**, Selvejerbonde i Mintebjerg. — Anetab. Se Nr. 576.

1012. **Peter Hjort**, Selvejerbonde i Mintebjerg. — Anetab. Se Nr. 580.

XI. SYV GANGE TIPOLDEFORÆLDRE.

1024. **Melcher Sørensen**, Ejer af Junkergaarden Majgaard og en Bondegaard i Mintebjerg, Hørup Sogn, i Tiden før 1640. — Se Indledning.

1030. **Henrik Hansen**, Gaardejer og Tolvmand i Lysabild fra omtrent 1627 til 1642. — Han nævnes i Tiendelisterne for dette Tidsrum og blev ligesom Hans Iversen fra Fjelby Onsdag efter 12. p. Trin. 1627 valgt til Tolvmand. — I Bind XII, Side 18 fortæller Chr. Knudsen følgende: »I Pontoppidans Annaler meddeles, at en kgl. Kammerjunker von Tap i Odense havde hørt fortælle, at Indvaanerne paa Als i denne Krigstid holdt saa streng Strandvagt, at det ikke var muligt for nogen Fjende at komme i Land. Han prøvede paa det, men blev tillige med sin Tjener ilde modtaget og hugget ihjel af Bønderne. 1628. Dom. 8. p. Trin. fik Præsten Peter Conradi Befaling fra den strenge Hr. Hovmester, at han skulde offentlig absolvere og tage til Skrifte Thomas Schmidt og Thomas Christensen i Mommark, Henrik Hansen og Peter Jepsen i Lysabild, som vare indviklede i de to Fangers Sag: Hans Christensen og Iver Christensen. De blev tilligemed disse to sidste førte op til Alteret, og Præsten tilspurgte dem nu, om de havde Skyld i de fem Rytteres Mord, hvortil de svarede : »Ja«, men svarede tillige, at de havde ikke lagt Haand paa ham, men alene brugt Ord. Iver svarede ikke, men var stum, hvorpaa Præsten absolverede dem og bad Herren tilgive ham dem og alle hans andre Synder. De blev forvist Landet, efter at Udsoningen var sket ved Hoffet«. Af de nævnte var Iver Christensen Gaardejer, Thomas Schmidt Gaardejer og Tolvmand, begge fra Mommark. — Af Henrik Hansens Børn kendes følgende 5: a-e.

a) **Jørgen Henriksen**, fra 1642 Faderens Eftermand paa Gaarden.

- b) **Anna Henriksdatter**, viet Oculi 1628 til Nis Hansen fra Robsballe (Skovby). Efter 1700 nævnes en Nis Henriksen i Lysabild, form. Sønesøn.
- c) **Hans Henriksen**, trol. 3. Adv. 1629 med Cathrine Hansdatter; viet Søndag efter Nytaar 1630.
- d) **Peter Henriksen**, trol. 2. p. Epif. 1630 med Maria Jørgensdatter, Vielse Septuagesima samme Aar.
- e) **Ellen Henriksdatter**, trol. 10. p. Trin. 1620 med Gaardejer Peter Jensen fra Majbøl, Hørup Sogn. — Se Slægtsgaardens Historie.
1120. **Hans Jørgensen den gamle**, Ejer af en Fæstegaard i Majbøl i Tiden før 1660.
1152. **Christen Hansen Kaad**, Selvejrbonde i Mintebjerg i Tiden før 1600.
1160. **Nis Hjort**, Selvejrbonde og Sandemand i Mintebjerg i Tiden omkring 1572. Nis Hjort var 1572 tilligemed tre andre Sandemænd fra Sønderherred: Andreas Christensen af Schowbye, Jørgen Lausen af Elholm og Klaus Kuert af Wolderup, til Stede paa Tinget under Forhandlingen af en Strid mellem Hertug Hans den Yngre og Kronen angaaende en Del Jordegods paa Øen, som hin mente at have Ret til.
2016. **Christen Hansen Kaad**, Selvejrbonde i Mintebjerg; Anetab — se Nr. 1152.
2024. **Nis Hjort**, Selvejrbonde i Mintebjerg. Anetab — se Nr. 1160.

XII. OTTE GANGE TIPOLDEFORÆLDRE.

2304. **Hans Christensen Kaad**, nævnes 1524 blandt Kronens Bønder i Mintebjerg, Hørup Sogn. Gartner Peter Hansen Kaad (1732-1822) har i sin Dagbog (1813) meddelt, at Navnet Kaad er 300 Aar gammelt paa den Bondegaard, der 1896 gik ud af Slægtens Eje og 1913 købtes af Chresten Michelsen fra Klinting. (Vor Hjemstavn, Side 92). Af Gaarden, der 1533 hørte til Hans Terkelsens Len, betalte Hans Christensen (Kaad) 1 Mk. 8 Skil. i Plovskat, mens de aarlige Ydelser efter Pengeregistret fra 1535 var følgende: forskellige Pengeafgifter 1 M. 10 Skil. 7 Pg., Jagtpenge 6 Skil., 2 Ørt. 2 Sk. Byg, 2 Ørt. 19½ Sk. Havre, 1 Sk. 3 Fjk. Hvede, 1 Trave Rug, 3 Læs Ho, 15 Læs Brænde, 6 Tønder Kul, 1 Faar, 1 Lam, 1 Gaas, 6 Hons, endvidere sammen med Claues Louesen i Hørup 1 Faar og 1 Gaas. — Chr. Knudsen henviser i sine Optegnelser om Familien Kaad til, at det maaske er det rigtigste, at Slægtens Stamfader er den i de gamle Registre nævnte **Iver Hansen (Kaad)**, og at der saa mellem ham og Sonnesønnen Hans Christensen Kaad (Nr. 572) skal indskydes en Christen Iversen Kaad, der saa træder i Stedet for Nr. 1152. (Vor Hjemstavn, Side 52). —
- Navnet Kaad, der i Tiden mellem 1500 og 1600 var meget udbredt blandt Bondestanden paa Als, fandtes allerede 1494 i Mintebjerg, idet de ældste danske Arkivregistraturer i dette Aar omtaler en **Jes Kooldt** paa en Gaard i Myntteberg. (1481-1513 ÆDA V 11).
2320. **Anders Jort** (eller Hiort), nævnes 1533 blandt Kronens Bønder i Mintebjerg, Hørup Sogn. Anders Hjort var Ejer af en af de største Gaarde i Mintebjerg

og betalte i 1535 ligesom Loui Persen 1 Mk. 12 Skil. aarlig i Plovskat. I Pengereg. fra 1535 findes han med de samme Ydelser som Hans Christensen Kaad, dog skulde han kun udrede 1 Mk. 8 Skil. 11 Pg. og levere 1 Sk. 2 Fjk. Hvede.

Den sidste af denne Slægt i Mintebjerg, Hans Hjort, døde 52 Aar gammel 1692 og begravedes den 2. December. Han er muligvis en yngre Broder til Nis Hjort (Nr. 290) og Søn af Peter Hjort (Nr. 580).

4032. **Hans Christensen Kaad** — Anetab — se Nr. 2304.

4048. **Anders Hjort** — Anetab — se Nr. 2320.

LIDT STATISTIK TIL ANETAVLEN.

Af Anerne kendes følgende:

	Mænd	Kvinder	Tilsammen
Forældre	1	1	2
Bedsteforældre	2	2	4
Oldeforældre.....	4	4	8
Tipoldeforældre	8	8	16
Tiptipoldeforældre	16	16	32
Tiptiptipoldeforældre	26	21	47
4 Gange Tipoldeforældre	32	24	56
5 Gange Tipoldeforældre	17	10	27
6 Gange Tipoldeforældre	13	4	17
7 Gange Tipoldeforældre	7	—	7
8 Gange Tipoldeforældre	4	—	4
I alt	130	90	220

Blandt Anerne findes 76 Gaardejere, heraf 31 Selvejrbønder, 1 residerende Kapellan, 2 Kaadnere, heraf 2 Murere, 3 Skræddere og 1 Sømmand, 14 Husmænd og Inderster af forskellig Art, heraf igen 1 Skrædder, 1 Væver, 1 Sømmand og 1 Fisker. Desuden er der to Smede (Kaadnere), to Skovfogeder, 1 Væver, 1 Hjuler, 1 Kræmmer (?) og 1 Sømmand. En af Selvejrbønderne, Jørgen Andersen (Nr. 142) var form. ogsaa Skovfoged og Gæstgiver.

De 61 Mænd, hvis Alder findes i Kirkebøgerne, levede gennemsnitlig 61 Aar, de 68 Kvinder 68 Aar.

De ældste Mænd er følgende: Jørgen Christensen Kaad (Nr. 144 og 252) 93 Aar 6 Maaneder, Christen Foged (Nr. 258) 93 Aar 7 Maaneder, Thomas Christensen (Nr. 200) 93 Aar, Jørgen Bertelsen (Nr. 88) 90 Aar. De yngste er: Christen Maibøll (Nr. 64) 25 Aar, Hans Clausen (Nr. 68) 34 Aar, og Jørgen Petersen (Nr. 50) 36 Aar. — Blandt Kvinderne var Kirsten, Jørgen Andersens, den ældste med 89 Aar (Nr. 143). Saa følger Karen Petersdatter (Nr. 191) og Elsbeth (Nr. 229) med 86 Aar, Marie Jørgensdatter (Nr. 25) 85 Aar og Marie Dorothea Mathiesen (Moder) omtrent 85 Aar. I en Alder af kun 32 Aar døde Anne Marie Nielsdatter (Nr. 35) og Mette (Nr. 49).

Af de mindst 37 Bøndergaarde, som har været i Anernes Eje, findes de 16 i Hørup Sogn, deraf fem i Majbøl, nemlig foruden Slægtsgaarden de to Gaarde i Majbøllykke, Vindsbjerggaard (før Lykkegaard) og Halvgaarden; fem i Mintebjerg: Kildegaard, de andre tre Selvejergaarde i Byen og den Gaard, der nu ejes af Th. Bladt; tre i Hørup: Skivegaard, Trompetergaard og Jens Michelsens

Gaard; i Lambjergskov: Hovlykkegaard og den Bondegaard, der nu ejes af Johannes Thomsen; i Mjang den Gaard, der nu ejes af Carsten Schmidt.

I Ulkebøl Sogn var det følgende ni Gaarde: Straabjerggaard i Sundsmark, fem Gaarde i Kær, to i Vollerup (den ene af dem Abildgaard paa Langdel) og Bukgegaard i Ulkebølskov.

I Tandslet Sogn fire Gaarde, deraf to i Lebøl (Egeskovgaard) en i Tandslet og en i Holballe.

I Lysabild Sogn seks Gaarde, to i Vibøge, to i Skovby (Balle) en i Lysabild og en i Fjelby.

Hertil kommer yderligere mindst to Gaarde i Nybøl og Stenderup, Nybøl Sogn.



Anefamiliernes Bopæl.

Af Anetavtlens Familier boede 65 i Hørup Sogn, deraf i Mintebjerg 29, i Hørup 10, Majbøl 10, ved Høruphav 8, ved Mintebjergshav 4, Lambjergskov 3 og i Mjang en Familie. Af de 34 Familier i Ulkebøl Sogn havde de 11 deres Bopæl i Kær, 9 i Ulkebøl, 6 i Sundsmark, 4 i Vollerup, 2 paa Ormstoft og 2 i Arnkil. De 11 Familier i Lysabild Sogn boede i Vibøge (4), Lysabild (2), Balle (2), Fjelby (2) og Taskland (1). De seks Familier i Tandslet Sogn fandtes i Lebøl (4), Tandslet (1) og Holballe (1). — Paa Sundved boede 10 Familier i tre Sogne, deraf 4 i Stenderup, 3 i Nybøl, 2 i Dybbøl og 1 i Skodsbøl (Broager Sogn).

De fleste Aner, 38 Mænd og 29 Kvinder, fødtes i Maibøll-Slægtens Hjemsgn, Hørup, deraf i Mintebjerg 23 Mænd og 10 Kvinder, i Hørup 5 M. og 7 K., ved Høruphav 5 M. og 2 K., i Majbøl 3 M. og 4 K., ved Mintebjergshav 1 M. og 3 K., i Lambjergskov 1 M. og 2 K., i Mjang 0 M. og 1 K. I Ulkebøl Sogn fødtes 20 Mænd og 14 Kvinder med følgende Fordeling paa de enkelte Byer: Kær 7 M. og 6 K., Ulkebøl 6 M. og 4 K., Sundsmark 2 M. og 2 K., Vollerup 3 M. og 1 K., Ormstoft 1 M. og 1 K. og Arnkil 1 M. og 0 K. I Lysabild Sogn fødtes seks Mænd og fire Kvinder, deraf i Vibøge 3 M. og 1 K., i Lysabild 0 M. og 3 K., i Balle 2 M. og 0 K. og i Taskland 1 M. og 0 K. I Tandslet Sogn fødtes 6 Mænd og 1 Kvinde, deraf i Lebøl 4 M. og 0 K., i Tandslet 1 M. og 1 K., og i Holballe 1 M. og 0 K. For Nybøl Sogn er Tallene 3 M. og 3 K., deraf i Kirkebyen 0 M. og 2 K. og i Stenderup 3 M. og 1 K. I Skodsbøl, Broager Sogn fødtes tre Mænd og en Kvinde, i Angel en Kvinde, i Faaborg en Mand og i Jylland en Kvinde.

Af faste Slægtsnavne findes i Anetavlen følgende: *Bruun* (fra Tiden før 1700), *Foged* (før 1700), *Henningsen* (før 1700), *Hartwigsen* eller *Hattesen* (1533 til 1692), *Kaad* i Mintebjerg (før 1500), *Kock* (i Hørup Sogn 1533), *Kock* (i Ulkebøl Sogn 1533) *Lykkemand* eller *Lykkegaard* i Majbøl (før 1700) *Maibøll* (fra 1717), *Møller* (i Hørup Sogn 1650), *Pade* (før 1700) og *Svin* (1599 i Ertebjerg, Tandslet Sogn, efter 1600 i Hørup Sogn, hvor Navnet forsvandt omkring 1730). *Hjort* (1533).

Mændene har i de fleste Tilfælde et Fornavn, idet Hans Peter kun findes anvendt to Gange (efter 1800), Hans Christian en Gang (1850) og Christian August en Gang (1760). De hyppigst brugte Fornavne er ellers: Christen 23, Hans 20, Jørgen 17, Peter 11, Jens og Nis hver 6, Thomas 5, Christian 5, Niels 4, Claus 4, Anders, Jakob og Mads hver 3, Lorens og Rasmus hver 2, Henrik 1, Jendre 1, Asmus, Bertel, Henning, Iver, Mathias, Melchior (Melcher), Esben, Povl og Søren hver en Gang.

Kvinderne har i 12 Tilfælde to jævnsides Fornavne, nemlig i følgende S sammensætninger: Anne Marie 5 Gange, Anne Cathrine 2, Anne Kirstine 1, Anne Margrethe 1, Marie Dorothea og Mette Marie ligeledes hver en Gang. S sammensætningen Dorthe Kirstin er den eneste, der forekommer før 1700, og skyldes sikkert den Omstændighed, at Barnet er holdt over Daaben af Fruen paa Majbølgaard. Ellers har følgende Kvindenavne været brugt: Anne 16, Maren 11, Kirsten 9, Karen 7, Marie 5, Ellen 4, Mette 4, Kathrine 3, Magdalene (Malene) 3, Dorothea 2, Inger 2, Ingeborg 2, Christin 2, Trincke 2, Synnet 2, Birreth 1, Elsbeth 1, Maricke 1 og Margrethe 1 Gang.

NOGLE AKTSTYKKER TIL SLÆGTENS HISTORIE.

A. I Familiearkivet hos Bogens Forfatter:

Kontrakter vedrørende Ejendommen paa Ulkebøl Sten:

1. fra Christian Hansen til Peter Jensen af 18. April 1797.
2. fra Peter Jensens Enke Sophie Marie til Hans Christiansen Maibøll af 10. Marts 1818.
3. til Christian Hansen Maibøll af 23. November 1843.
4. fra Chr. H. Maibøll til Hans Christian Maibøll af 3. Oktober 1881.
5. Fæstebrev af 13. Februar 1819.
6. Fæstebrev af 17. December 1843.
7. Forpagtnings-Kontrakt vedrørende Præstegaardsjorden paa Rævehøj af 25. November 1873.

B. I Christian Knudsens Samlinger til en Beskrivelse af Øen Als, Bind 16 og 17 (Afskrift hos Bogens Forfatter):

1. Skifte efter Selvejrbonde Nis Hjort i Mintebjerg af 29. Oktober 1666 (Anetavle Nr. 290 og 506).
2. Skifte efter Selvejrbonde Jørgen Kaad i Mintebjerg af 28. Februar 1708. (Anetavle Nr. 144 og 252).

C. I Landsarkivet i Aabenraa:

1. Jacob Bruun, Skovfoged i Arnkil, Skifte af 8. December 1766 (Anetavle Nr. 80).
2. Jacob Bruun, Skovfoged i Arnkil, Skifte efter anden Hustru af 23. Juni 1814 (Anetavle Nr. 40).

3. Christen Clausen, Gaardejer i Kær, Skiftebrev af 31. Oktober 1752, endvidere af 14. Marts 1754 og 14. April 1766 (Anetavle Nr. 90).
4. Claus Hansen, Gaardejer i Kær, Skiftebrev af 5. Oktober 1747 (Anetavle Nr. 54).
5. Hans Hansen, Kaadner ved Mintebjerghav, Skifte af 3. Oktober 1810 (Anetavle Nr. 34).
6. Hans Jørgensen Hoj, Kaadner i Kær, Enkens Skifte af 29. Juni 1801 (Anetavle Nr. 44).
7. Jørgen Hansen Hoj, Kaadner i Kær, Enkens Skifte af 26. Maj 1826 (Anetavle Nr. 22).
8. Dorothea Elisabeth Henningsen f. Würst, Testamente af 18. August 1796, endvidere Maria Huhnholz, to Breve fra Gartner Christian Ulrich Huhnholz i Amsterdam 1791 (Anetavle Nr. 52).
9. Esben Jacobsen, Kaldskapellan i Hørup, Skifte af 24. Februar 1693 i Als Sønderherreds Provsteprotokol 1689-1795, Blad 1. (Anetavle Nr. 298).
9. Kapellan Esben Jacobsens Indberetning om Hørup Kapellani og dets Indtægter i Stiftsbogen 1690 (Anetavle Nr. 298).
10. Mads Jørgensen, Selvejerbonde i Mintebjerg, Skiftebrev af 28. Marts 1829 (Anetavle Nr. 14).
11. Rasmus Jørgensen, Gaardejer i Lebøl, Udsigelse til Datteren Synnet af 4. Oktober 1748 i Skyld- og Panteprotokol, Side 87. (Anetavle Nr. 56).
12. Cathrine Marie Maibøll, Tjenestepige i Lambjerg, Skifte af 12. Maj 1858. (Stamtavle Nr. 99).
13. Christian Christiansen Maibøll, Bonde-Inderste ved Høruphav, Skifte af 5. Oktober 1836 (Stamtavle Nr. 73).
14. Christian Hansen Maibøll, Præste-Inderste ved Høruphav, Skifte af 23. August 1822 (Stamtavle Nr. 65).
15. Christian Hansen Maibøll, Præste-Inderste og Matros ved Høruphav, Skifte af 26. Juli 1838 (Stamtavle Nr. 82).
16. Hans Christensen Maibøll, Fisker ved Høruphav, Skifte af 12. August 1820 (Stamtavle Nr. 63).
17. Hans Christiansen Maibøll, Kaadner paa Ulkebøl Sten, Forsegling af 16. Januar 1843 (Stamtavle Nr. 72).
18. Hans Hansen Maibøll, Skovfoged i Lambjerglund, Skifte af 28. Maj 1831, Udsigelse af 6. April 1823. (Stamtavle Nr. 66).
19. Hans Hansen Maibøll, Skovfoged i Lambjerglund, senere Gaardejer i Ulkebøl, Udsigelse af 28. Januar 1823 — Enkens Skifte, se Nr. 21. — (Stamtavle Nr. 81).
20. Karen Maibøll, Enke efter Skovfoged Hans Hansen Maibøll paa Teglgården i Sønderskoven, Skifte af 6. Juli 1826 (Stamtavle Nr. 8).
21. Kathrine Marie Maibøll, f. Kock i Ulkebøl, Skifte af 26. Marts 1855 (se Nr. 19).
22. Peter Hansen Maibøll, Kaadner ved Mintebjerghav, Skifte af 10. September 1836 (Stamtavle Nr. 70).
23. Hans Peter Mathiesen, Landmand i Sundsmark, Skifte af 30. Januar 1862 (Anetavle Nr. 6).
24. Jørgen Mathiesen, Landmand i Sundsmark, Skifte af 15. Februar 1849 (Anetavle Nr. 12).
25. Niels Nielsen, Kaadner ved Mintebjerghav, Udsigelse af 16. Juli 1737, Skyld- og Panteprotokol Side 153 og 243, Hans Jørgensen (Anetavle Nr. 70)
26. Nis Petersen, Bødker i Hørup, Skifte af 29. Maj 1773 (Anetavle Nr. 50).
27. Jørgen Rasmussen, Gaardejer i Lebøl, Udsigelse Marts 1791 (Anetavle Nr. 28).
28. Jørgen Rasmussen, Fæstebrev, udstedt af Hertugen den 9. Marts 1769 (Præste-Arkiv).

KILDER OG LITTERATURFORTEGNELSE.

Kirkebøger: Aabenraa, Asserballe, Augustenborg, Bov, Broager, Dybbøl, Graasten, Hellevad-Egvad, Hørup, Kegnæs, Ketting, Lysabild, Notmark, Nybøl, Sønderborg, Tandslet, Ulkebøl, Ullerup, Varnæs.

Breve fra Anne Kjestine Schmidt f. Hammer til Sønnen Samuel Schmidt; ejes af Peter Jacobsen, Ulkebøl.

Bøndergaardene i Hørup Sogn ved C. Maibøll (Manuskript).

Christian Knudsens Samlinger fra Als, Ny Kgl. Samling 2683, Det kgl. Bibliotek, København (Afskrifter af Bind 16 og 17, Hørup Sogn).

Kildegaards Arkiv i Mintebjerg, samlet af Gaardejer Chr. Madsen.

Skyld- og Panteprotokoller fra Als Sønderherred med Bibøger.

Skittebreve fra Als Sønderherred.

Provste-Protokollen for Als Sønderherred.

Registre over Kontributioner og Fæsteafgifter 1716-1762, Sønderborg Amtsstue.

Revisionsfortegnelse over Bønder og Kaadnere i Ladegaards og Rønhaves Len, 1720 og 1729.

Jordebøger for Sønderborg Amt 1700, C III Nr. 122, ved Amtsforvalter Lobedanz 1722, og 1765 (C IV Nr. 189).

Taksations-Instrument for Ladegaards og Rønhaves Len 1754, C III 1, Nr. 175.

Kaadnere i Sønderborg Amt 1734, C III 1, Nr. 113.

Lægdsregistre 1740-1753.

Sandemænd og Synsmænd i Als Sønderherred 1729 (C III 84) og senere (C IV 65).

Stiftsbogen 1690 med Oplysninger om Præsternes og Degnenes Indtægter (A VI 209).

Sønderborg Amts Dekretprotokoller, C III 1, Nr. 7 og 20. Augustenborg Dekretprotokoller C IV Nr. 457, 458, 461, 463 og 465.

Sønderborg Amtsprotokoller, C III 1, Nr. 8, 9, 10, 12 og 13.

Protokoller vedr. Breve til Underordnede, C III 1, Nr. 16 og 17.

Protokoller vedr. Amtmandens Jurisdiktion, C III 1, Nr. 11 og 14.

Hørup Præstearkiv; Hørup Kirkeregnskab, C III 557; Hørup Skole, C IV Nr. 104; Majbølgaard, C III 1, Nr. 169; Tiendeliste for Hørup Kirke 1605, A VI 209; Folketællinger 1803 og 1860, sidstnævnte i Rigsarkivet; Udskiftning i Hørup 1794 (Jordebog fra Gaarden Hørupris); Udskiftning i Majbøl (C III c Nr. 279 og C IV 332) og i Mjang (C IV 333). Udskiftningskort fra Hørup og Lambjerg.

Ulkebøl Præstearkiv; Ulkebøl Kirkeregnskab; Ulkebøl Sogns Skoler; C IV 128; Forhør vedr. et Gravsted i Ulkebøl 1735, C III 6, Nr. 567; Degneoffer i Ulkebøl, C III 6, Nr. 569, med Fortegnelse over Altergæster af Degnen Paul Hammer fra 1721; Fattigsager, Ulkebøl 1737—1742, C III 6 Nr. 570, med Fortegnelse af Paul Hammer fra 1737; Kirkesager og Kirkegaard i Ulkebøl, C IV 126; Klapjagt paa Rønhave 1779, C IV 355; Rønhave og de fyrstelige Undersaatter 1746-1857, C IV 353. Udskiftning i i Sundsmark, Vollerup og Ulkebøl-Kær, C III 3, Nr. 281.

Lysabild Præstearkiv.

Sønderborg Bys Arkiv. Folketælling Sønderborg 1845.

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten. København 1932.

Bornstedt, Günther v.: Reserve-Infanterie-Regiment 259. Oldenburg 1926.

Die Sippe der Nordmark, Folge 5-6 / 1941-42, Kiel.

Falkenstjerne, F. og Hude, A.: Sønderjydske Skatte- og Jordebøger, København 1895-99.

- Fink, Troels: Udskiftningen i Sønderjylland indtil 1770. København 1941.
Hansen, Frederik: H. P. H. Grünfeld fra Kajnæs. Sønderborg 1938.
Hanssen, H. P.: Et Tilbageblik I. København 1928.
Biskop Laurids Jakobsen Hindsholms Dagbog; Kirkehistoriske Samlinger V. Række, 3. Bind.
Jessen, Franz von: Haandbog i det nordslesvigske Spørgsmaals Historie. København 1901.
Lawaetz, Dr. theol. H.: Otto Lawaetz. København 1929.
Mit Hjem. København 1912.
Pontoppidan, Erik: Annales Ecclesiae Danicae. 1741—1754.
Raben, J.: Fra Hørup Sogn og Sønderborg Skipperlaug. Sønderborg.
Thomsen, Marie: Jomfru Fanny. Haderslev 1940.
Trap, J. P.: Hertugdømmet Slesvig (1864); De sønderjydske Landsdele (1929). Vor Hjemstavn; udgivet af Historisk Samfund for Als og Sundeved.
Ældste danske Archivregistraturer.
-

Sprogforeningens Almanak. — Sønderjydske Aarbøger. — Sønderjydsk Maa-
nedsskrift. — Sønderjydske Stednavne. — Dybbøl Posten. — Flensborg Avis.
Sønderjyllands Historie (C. A. Reitzels Forlag, København) IV Bind, Side 459;
Billede af Senator Peschcke.

NAVNEREGISTER.

(Anetavlens Familier er fremhævede).

Aabye, Morten, Præst	25	Blad, Jørgen, Høruphav	110
Abildgaard paa Langdel 122, 147,	159	Bladt, Thomas, Mintebjerg	150
Andersen, Anders, Ulkebøl ...	30, 142	Bock, C. H., Løgumkloster	71
— Andreas, Lysabild	84, 108	— Johannes, Købmand	34
— Christian, Bagmose	71	Boldt, Detlef, Inkassator	62
— Christen, Mintebjerg	108	— Mathias, Kapellan	12
— Hans, Ormstoft	82	Bonde, Jacob Chr., Hørup	47
— Hans, Sønderby	59	Bondesen, Anders, Høruphav ...	53
— Hans, Sønderborg	79	Boy, David, Raadmand	138
— Hans Christian, Skovrider ...	138	Brandt, Forpagter	31
— Jacob, Balle	108	— Frederik Thomsen	31
— Jacob, Mintebjerg	105	— Jørgen	31
— Johan Jacob, Skovfoged ...	138	— Peter Hansen	38
— Jørgen, Hørup	91	Brock, Christen	90
— Jørgen, Lebøl	107	— Claus, Majbøl	25
— Jørgen, Lambjergskov	137	— Jens, Ulkebøl	90
— Nicolai, Vibøge	108	Brodersen, Fr. Slesvig	34
— Peter, Høruphav	28	— Fritz, Egeskovgaard ...	86
— Rasmus, Høruphav	44	Brolund, H. G., Præst	46
Andresen, Andreas, Høruphav ...	55	Brun, Peter, Degn i Hørup	143
— Andreas, Skodsbøl	119	Bruun, Chr. Christensen, Kær ...	56, 80
— Andreas Fr., Mintebjerg ...	85	— Christian August, Sømand ...	87
— Hans Christian, Snøgbæk ...	55, 83	— Jacob, Kaadner, Kær	143
Asmussen, Peter, Nybøl	165	— Jacob, Chr.	34
Avildsen, Christen, Kær	37	— Jacob Jacobsen, Skovf. 96, 114-116	96, 114-116
		— Niels Jørgensen, Kær	144
Bager, Claus Hansen, Høruphav ...	28	Bukegegaard	142
— Hans Clausen, Høruphav ...	28	Bødker, Jørgen Petersen, Sneddet	23
— Jørgen Jørgensen, Høruphav ...	44	— Nis Petersen, Hørup	100
Beck, Jens Hansen, Majbøl	128	Bogh, Nicolai P., Købmand	41
— Slægten paa Vindsbjerggaard ...	141		
— Søren Sørensen	47	Carlsen, Hans, Lærer	57, 58
Bendixen, Hans, Høruphav	48	— Th. C., Købmand	75
Bertelsen, Bonde, Oksbøl	53	Christensen, Andreas, Sarupgaard	55
— C., Kær	58	— Christen, Bonde i Lysabild ...	130
— Jørgen, paa Hoved	116	— Christen, Kaadner p. Stenen 49,	113
Beyerholm, Jens Andresen, Hørup	111	— Christen, Lærer i Skovby	22
Biehl, Frederik, Styrmand	39	— Christen, Kværs	50
— Thomas, Kaptajn	39	— Christen Bertelsen	26
Bill, Paul Sørensen, Skipper	38	— Christian Peter	50
Birk, Steffen J., Kaptajn	40	— Claus, Kær	145
Blad, Hans, Høruphav	94	— Claus, Ulkebøl	142

Christensen, Claus Ulkebølskov ...	98	Cruckow, Jørgen, Præst	10, 160
— Erik, Overskovfoged	33, 45	— Slægten fra Notmark	160
— Hans, Husum	113	Danielsen, Peter Petersen	53
— Hans, Smed i Majbøl	21	Davidson, Jørgen	112
— Hans, Gaardejer i Lebøl	148	— Mathias, Ulkebøl	32
— Hans, Bonde i Sundsmark	123	— Slægten	139
— Hans, Ulkebøl	32	Degn, Peter (Brun), Hørup ...	17, 143
— Hans, Mjang	112	Delff, Asmus, Sønderborg ...	31
— Jens, Væver v. Hørup Kirke 48,	86	Detlefsen, Erich, Skipper	34
— Jens, Viceskoleinspektør	89	— Jørgen, Ulkebøl	32, 63
— Jens, Kaadner i Ulkebøl	95	Didrichsen, Jens, Dybbøl	146
— Jep, Mjang	113	Due, N., Forpagter	25
— Jørgen, Kildegaard	125	Duus, Andreas Jørgensen, Balle ...	84
— Jørgen, Lambjergskov	46	— Christen	16
— Jørgen, Majbøl	17	Ebsen, Christian Fr., Mølby	62
— Jørgen, Mjanghaij	22	Egeberg, Vesti, Præst	25, 158
— Jørgen, Sundsmark	113	Egehav	83
— Jørgen, Tomhave	46, 106	Egemose, Peter Christensen	100
— Lorenz, Stenderup	120	Egeskovgaard i Lebøl ...	90, 104, 125
— Peter, Hørup	53, 153	Elholm, Christen	128
— Peter, Høruphav	59	Ellegaard, Nicolai Petersen ...	44, 114
— Peter, Majbøl	148	Ellegaard, Thorvald, Verdensmester	68
— Peter, Skovfoged	30	Elnif, Hans Christian	38
— Povl, Fjelby	7, 150	Eriksen, Søren, Kobbersmed	38
— Thomas Bregninge	53	Ernst, Christen, Asserballe	83
— Thomas, Høruphav	146	— Hinrich, paa Stenen	52
— Thomas, Mjang	131	— Jacob, Asserballe	83
— Thomas Hansen, Mjanghaij ...	22	Erreboe, Slægten, i Hørup	28, 56
— Valentin, Sønderborg	34	Esbensen, Claus	142
Christian IX	36	— Esben, Sønderborg	31
Christiansen, Christian, Flensborg	62	— Fr. Aug., Indenrigsminister ...	158
— Jørgen, Lysabildskov	22	— Joh. Fr., Gæstgiver	30
— Peter, Høruphav	47	— Joh. Riber, Præst	158
Clausen, Christen, Hørup	19, 158	— Mathias, Tandlet	127
— Christen, Gaardejer i Kær 118,	144	— Vesti, Tandshede	24, 84, 158
— Christen, Mintebjerghav ... 29,	113	Ewald, Johannes, Digter	158
— Christen, Mølby	104	— Niels, Præst	158
— Christen, Vibøge	135	— Paul, Præst	160
— Christian, Præste Sneddet ...	23	Fanny, Jomfru	40
— Claus, Vollerup	104	Fedderke, Karl, Hannover	43
— Esben, Ulkebøl	30, 142	Foged, Slægt ved Høruphav	12
— Hans, Ulkebøl	143	— Christen, Hørup	13, 27, 153
— Hans, Kær	103	— Hans Christensen	153
— Hans Christensen, Ulkebøl ...	143	— Laurids (Lorens), Majbølgaard	144, 149
— Hans, Vibøge	110	— Peter,	154
— Nis, Kær	123	Fogt, Hans, Hundslev	42
— Peter paa Stenen	53	Franck, Otto, Præst	19
— Peter, Stenholt	60	Frederiksen, H., Bolderslev Skov ...	25
— Peter, Vollerup	136		
— Rasmus, Skipper	97		
Clemmensen, Hans J., Graasten ...	59		
Cruckow, Christian, Degn ...	143, 160		

Friis, Mathias Ottsen, Lærer	48	Hansen, Peter, Ormstoft	29
Frost, Lauritz Jensen, Ulkebøl	29	— Peter, Skodsbøl	119
Godelykke, Ernst, paa Stenen	52	— Peter, paa Stenen	48, 50, 95
Gorrissen, Fr., Borgmester	111	— Peter, Vollerup	123
Gram, Hans Chr. H., Høruphav	47	— Peter Christian, Ormstoft	98
Grether, Adolf, Kiel	42	— Rasmus Fr., Kegnæs	66
		— Soren, Majbøl	18-19
Hammer, Frederik, Lærer	30, 148	Hanssen, H. P., Minister	48, 55, 83, 89, 148, 160
— Hans Jørgen, Lærer	51	Harboe, Niels, Provst	138
— Paul, Degn	49, 160	Hartwigsen, Claus, Ulkebøl	142
— Samuel, Styrmand	50, 51	Hattesen, Claus Clausen	143
Hansen, Anders, paa Stenen	49, 52	Haumann, Skipperslægt	12
— Bertel, Kær	144	Henningsen, Hans	102
— Christen, Fjelby	155, 163	— Henning	100-102
— Christen, Hørup	28	— Jørgen	101
— Christen, Kildegaard	159	— Peter, Sundsmark	89
— Christen, Kær	104	— Peter, Kær	144
— Christen, Sundsmark	148	Henriksen, Hans, Lysabild	166
— Christen, Ulkebøl	119	— Jørgen, Lysabild	165
— Christen, Vesterkobbel	53	— Nis, Majbøl	155
— Christen, Vollerup	82	— Peter, Lysabild	166
— Christian, Hørup	127	Hertug Hans Christian	10, 11
— Christian, Lambjerg	61	Hertug Hans den Yngre	10, 11, 133
— Christian, paa Stenen	53	Hertug Frederik Christian	30
— Claus, Kær	103	Hinrichsen, Christian, Kær	116
— Claus, Ulkebøl	29	— Ernst, paa Stenen	51, 52
— Hans, Kær	57, 81, 98	— Nicolai, Lambjerglund	55
— Hans, Lille Mommarmark	85	Hjort, Anders, Mintebjerg	166, 167
— Hans, Majbøl	17	— Nis, Mintebjerg	156, 162, 166
— Hans, Mintebjerglav	45, 92	— Peter, Mintebjerg	164, 165
— Tandslæt	123	Høj (Hoved), Christen Hansen	97
— Vollerup	123	— Christen Jørgensen	117
— Hans Christensen, Egvad	54	— Hans Jørgensen	117
— Henrik, Lysabild	16, 165	— Jens Jørgensen	117
— Henrik, Majbøl	163	Hovlykke, Jørgen Andresen	23, 134
— Iver, Hørup	61	Huhnholz, Johan	102
— Iver, Vibøge	154	Huus, Mathias Nicolaisen	47, 114
— Jacob, Lambjerg,	123, 139	— Nicolai Petersen	44, 114
— Jens, Ulkebøl	44	Hoeck, Peter P., Provst	29
— Jesper, Hørup	158	— (en Broder)	158
— Jørgen, Kær	88	Høhnborg, Christen Chr., Lebøll.	28
— Jørgen, Lebøl	125, 150	Høj, Hans, Kegnæs	22
— Jørgen, Majbøl	17, 18	— Slægt i Ulkebøl	143
— Lorenz, Taskland	54	Hørup, Esben Petersen, Præst	158
— Mads, Mintebjerg	105		
— Mads, Ulkebøl	122	Ibsen, Jørgen Chr., Mintebjerg	149
— Nicolai, Mintebjerg	128	Indkild, H. Chr., Ulkebøl	54
— Niels, Bov	37	Ingemann, Jørgen	22
— Peter, Aborg	47	Iversen, Christen J., Lærer	85
— Peter, Kravlund Mark	25	— Hans, Bonde i Fjelby	136, 162
— Peter, Kær	81	— Jørgen, Bjørnemose	48, 59

Iversen, Slægt i Vibøge	155	Jørgensen, Anders, Lambjerg	138
Jacobsen, Andreas, Mintebjerg ...	106	— Andreas, Hørup	91
— Christen, Hørup	127	— August, Borgmester	36
— Christen, Ulkebøl	143	— Bertel	104, 114, 117
— Christian, Sundsmark	71	— Christen, Kildegaard	127
— Ernst, Asserballe	83	— Christen, Balle	130
— Esben, Kapellan 17, 25, 129, 157, 164		— Christian Fr., paa Stenen	53
— Hans, Lavbrinke	119	— Claus, Ulkebøl	65
— Jacob, paa Stenen	49, 52	— David, Majbøl	139
— Jørgen, Kær	144	— Hans, Majbøl	17, 166
— Jørgen, Lambjergskov	106	— Hans, Præst	23
— Jørgen, Majbøl	23	— Hans, paa Hoved	97
— Jørgen, Ulkebøl	55	— Hans Peter, Kær	80
— Mathias, Maskinbygger	25	— Hans, paa Stenen	53
— Niels, Horsens	29	— Jacob, Synsmand i Majbøl 16, 151	
— Peter, paa Stenen	52, 72, 107	— Jens, Sandemand i Tandslet ...	158
— Thomas, Mjang	20, 101, 149	— Jens, Mintebjerg	149
Jepsen, Claus, Vibøge	135	— Jens Peter, Lærer	53, 117
— Jørgen, Majgaard	10	— Jørgen, Synsmand i Tørvebæk	53
— Jørgen, Mintebjerg	164	— Jørgen Christensen, Ulkebøl ...	65
— Ole Lauritzen	37	— Lorenz, Stenderup	145, 164
Jendresen, Christen, Degn	163	— Mads, Bonde i Mintebjerg ...	82
Jensen, Christen, Mintebjerghav ...	94	— Markus, Hørup	18, 19, 28
— Christen, Mølby	95	Jørgensen, Nis, Stenderup ...	146, 165
— Christian, paa Stenen	50	— Peter, Mintebjerg	22
— Esben, Sandemand, Tandslet ...	158	— Peter, Spang	29
— Jacob, Borgmester	147	— Peter, Tandselle	44
— Jens Peter, Dybbøl	88	— Peter, Ulkebøl	96, 116
— Jürgen	16	— Rasmus, Lebøl	104
— Jørgen, Majbøl	150	Kaad, Christen Hansen, Mintebjerg	
— Jørgen, Ulkebøl	95	21, 155, 162, 166	
— Nis, Majbøl	155	— Christen Jørgensen, Majboll ...	45
— Peter, Nybøl	159	— Christen Jørgensen, Minteb. ...	140
— Peter, Majbøl	16, 26, 27, 162	— Hans, Mintebjerg	163, 165
Jeppe, Familien i Mintebjerg	112	— Hans Christensen	166, 167
Jepsen, Hans, paa Ladegaarden ...	138	— Hans Hansen	163
Jessen, Bertel, Raadmand 138, 149, 154		— Hans Nielsen	133
— Hans P., Gæstgiver	34	— Hans Petersen, Mintebjerg	20
— Peter, Degn	143	— Jacob, Hørup	102
— Rudolf, Herredsf., Forp. 129, 154		— Jens Jørgensen	112
Johansen, Adolf	33	— Jørgen, Majbøl	140
— Hans Jepsen	33	— Jørgen Christensen	139, 150
— Nis, Dybbøl	99	— Niels Jørgensen, Majbøl ...	17, 131
— Peter, paa Stenen	49	— Peter	48
Johannsen, Gustav	34	— Peter Jørgensen, Høruphav ...	140
Johnsen, Christen Hansen Hørup ...	24	— Peter Nielsen	132
— John J., Nebraska	80	Karberg, Peter	34, 39
Juhl, Povl., Højrup	69	Keinis, Hans, Hørup	27, 28, 147
Junggreen	41	Kildegaards Historie 82-86, 125, 148, 159	
Jyde, Peter, paa Stenen	49	Klein, Peter S. O., Kegnæs	66
Jørgensen, Anders, Balle	107	Klev, Hans Petersen	46

Klev, Lorenz	12	Lassen, Hans Christian, Skipper ...	31
Knudsen, Axel L., Maskinmester ...	42	— Jørgen, Lysabild	31
— Christian, Præst	9, 10, 34	— Slægt i Hørup	12
— Rasmus, Holballe	150	— Lorents, Degn	31, 89
Knos, Christen Hansen	85	Laue, Slægt i Mintebjerg	106
— Hans Christensen	19, 128	Lauritzen, Jens Cl., Sønderborg ...	56
— Hans Hansen	85	— Thomas, Høruphav	28
Kochendorffer, Skovrider	96	Lausen, Nicolai, Smed i Skovby ...	53
Kock, C., Klinting	58	Lawaetz, Heinrich, Præst	66
Kock, Christen, Kær	162	— Hermann, Proprietær	66, 69
— Christen, Skivegaard	130	— Theodor, Ingeniør	66
— Christen, Trompetergaard ...	108	Ley, Christian, Tømrer	31
— Christen Jørgensen, Tornemose	55	Liltoorp, Arne S., Politibetjent ...	76
— Claus, Majbøl	151	Lobedan, Amtsforvalter	27
— Hans, Lambjerg ... 17, 131, 132, 139		Lorentsen, Helge, Købm. Løgumk.	42
— Hans, Kær	134, 154	— Niels, Stadsdyrlæge	42
— Hans, Mjang	131	Lorenzen, Andreas C., Højst	41
— Hans Christian, Hørup	55	— Andreas, Parcellist, Hjortholm	54
— Hans Hansen, Lambjerg	20	— Chresten, Stenderup	119
— Hans Jacobsen, Hørupris	22	— Jørgen, Stenderup	159
— Hans Nissen, Majbøl	23	— Jørgen Jørgensen, Stenholt ...	60
— Jacob Christensen, Lambjergs.	150	— Lorenz Peter, Kathrinelund ...	98
— Jacob Bruun, Ulkebøl	87	Lorentzen, Peter, Rektor i Sønderb.	12
— Jens, Lambjergskov	150	— Peter, Ormstoft	29
— Jørgen, Ormstoft	96-97, 114	Lykkemand, Christen, Majbøl	112, 129
— Jørgen, Kær	154	— Christen Christensen	141
— Jørgen, Lambjerg	131	— Christen Jørgensen	141
— Jørgen Jørgensen, Klinting ...	82	— Peter Christensen	110, 141
— Jørgen Jørgensen, Ormstoft ...	97	Madsen, Andreas, Blans	86
— Jørgen Peter, Ormstoft	58	— Christen, Mintebjerg 24, 83,	86
— Jørgen Petersen, Majbøl	23	— Christen, Mejeribestyrer	24
— Jørgen Petersen, Ulkebøl 114, 116		— Hans, Majbøl	24
— Nis, Hørup	19, 20, 27, 125	— Hans, Maskinbygger	25
— Nis, Mjang	160	— Hans, Lebøl	107
— Peter, Skivegaard	151	Matzen, Hans, Vollerup	122
— Peter, Ulkebøl	143, 144	— Hans, Tandsgaard	128
— Peter Christensen, Mintebjerg	131	— Jacob, Vollerup	147
— Peter Jacobsen, Lebøllykke ...	23	Madsen, Jørgen, Majbøl	24, 84
Kortsen, Jørgen, Kær	144	— Jørgen, Ulkebøl	55, 83
Krag, Johs., Præst	12, 16, 131	— Lorens	2, 72
Krogh-Meyer, Præst	32, 33, 48, 49	— Mads, Kildegaard	40, 85
Krogh, Familie i Majbøl	15, 17, 25	— Mathias P., Ravnskobbel	24
Krogh, Thomas, Majgaard	10	Madsen, Niels, Vollerup	147, 159
Kræmer, Christen L., Høruphav ...	48	— Peter, Stenholt	54
Kurvmand, Anders Jørgensen	47	— Peter, Kær	118
Kühler, Redaktør	34	— Vesti Esbensen	25
Kyd, Hans Chr., paa Stenen	52	Maibøll, Andreas, Skipper	31
Koedt, Andreas Peschcke, Politiker	35	— Christen, Sømand	29, 44
Lange, Hinrich Jacobsen, Skipper	331	— Christian	36
Larsen, Lars fra Vornæs, Taasinge	38	— Christian, Lærer	42
Lassen, Hans, Kær	119	— Christian Christiansen, Murer	53

Maibøll, Christian Christiansen, Lods	26	Maibøll, Jens Peter, Købmand	37
— Christian Hansen, Husmand	31	— Jens Peter, Barn	42
— Christian Hansen, Urmager	41	— Jørgen Christiansen, Inderste	53
— Christian Hansen, Barn	41	— Jørgen Hansen, Sømand	47
— Christian Hansen, Inderste	45	— Jørgen Hansen, Parcellist	54
— Christian Hansen, Matros	55	— Jørgen Jørgensen, Kaadner	59
— Christian Hansen, Kaadner	56	— Paul Vilhelm, cand. jur.	54
— Christian Hansen, Lærer	66	— Peter Christiansen, Barn	54
— Christian Hansen, Barn	66	— Peter Christiansen, Sømand	61
— Christian Jørgensen, Skipper	59	— Peter Christiansen, Fisker og Parcellist	61
— Christian Peter, Huslagter	37	— Peter Hansen, Barn	38
— Christian Peter, fra Kegnæs	66	— Peter Hansen, Barn	47
— Christian Petersen, Lods	56	— Peter Hansen, Kaadner ved Mintebjergshav	47
— Claus Chr., Barn	61	— Peter Hansen, Kaadner og Murer	72
— Claus Chr., Sømand	62	— Ane Kathrine, Barn	36
— Erik Hansen, Sømand	33	— Anna, gift Bager og Thomsen	28
— Esben Hansen, Skipper	31, 46, 54	— Anna Christina, gift Peschcke	34
— Frederik, Børn	38, 39	— Anna Christina, gift Klein	66
— Frederik Christian (Fritz), In- geniør	14, 34, 40	— Anna Katharina, gift Møller	59
— Frederik Hansen, Parcellist	33	— Anne Kiestine, gift Reichardt	33
— Hans, Barn	39	— Anne Kirstine, Barn	38
— Hans, Bondekaadner	27	— Anne Kirstine, gift Jørgensen	65
— Hans, Kaadner og Matros i Ul- kebøl	29	— Anne Marie, ugift	37
— Hans, Skipper i Sønderborg	30	— Anne Marie, tre Børn	38, 39
— Hans, Kaptajn	9, 34	— Anne Marie, gift Eriksen	38
— Hans Aage, Landmand	77	— Anne Marie, gift Thomassen	53
— Hans Asmus, Kaptajn	39	— Anne Marie, gift Nicolaisen	60
— Hans Christiansen, Sømand	44	— Anne Marie, gift Petersen	60
— Hans Christian, Barn	36	— Anne Marie, gift Ebsen	62
— Hans Christian, Kaadner og Murer	62	— Anne Marie Grethe, gift Lau- ritzen	56
— Hans Christian, Direktør	75	— Anne Margretha, gift Grether	42
— Hans Christiansen, Barn	48	— Anne Sophie Marie, gift Bøgh	41
— Hans Christiansen, Kaadner og Skrædder	48	— Astrid Louise	76
— Hans Christiansen, Sømand	61	— Cathrine, ugift	34
— Hans Christiansen, Sømand	62	— Cathrine, gift Meier	47
— Hans Erik, Sømand	39	— Cathrine Marie, Barn	36
— Hans Hansen, Skipper og Skov- foged	29	— Cathrine Marie, ugift	61
— Hans Hansen, Skovfoged	45	— Cathrine Marie, gift Elnif	38
— Hans Hansen, Gaardejer	55	— Cathrine Marie, gift Rasmussen	42
— Hans Jørgensen, Sømand	60	— Cathrine Marie, gift Wehl	38
— Hans Mathiesen, Barn	37	— Cathrine Marie Kirstine, Barn	38
— Hans Niels P. E., Politass.	14	— Cathrina Magdalena, g. Petersen	33
— Hans Peter, Fisker	37	— Dorothea, gift Lorenzen og Schmidt	54
— Hans Peter, Barn	38	— Dorothea Helene, gift Stork	66
— Hans Peter, Konduktør	42	— Ellen, ugift	37
— Hans Peter, Grosserer og Fa- briker	69	— Ellen, gift Erreboe	28
		— Ellen, gift Bondesen og Lausen	53

Maibøll, Ellen, gift Maibøll ...	31, 54	Mogensen, Andreas, Vollerup ...	88
— Ellen, gift Nymand ...	56	Mohnsen, Hinrich, Lambjerglund	55
— Ellen, gift Paulsen ...	60	Momsen, Hans, Købmand ...	31
— Ellen, gift Thøming ...	61	Mortensen, Rasmus ...	37
— Elli Eline ...	77	Møller, Christian, Gæstgiver ...	71
— Elsemarie ...	77	— Christen, Mintebjerg ...	147
— Helle Birgit ...	75	— E. Høyer, Præst ...	59
— Ingeborg Elisabeth, g. Fedderke	43	— Jacob, Mjang ...	59
— Karen, ugift ...	39	— Jørgen Jørgensen, Lebølgaard	107
— Karla, gift Lorentsen ...	42	— Klaus Petersen, Majbøl ...	152
— Katharine Marie, ugift ...	61		
— Kiestine Marie, g. Möllheimer ...	31	Nicolaisen, Jørgen, Lokomotivfører	62
— Kirsten ...	77	— Nicolai, Mintebjerg ...	87
— Kirstin, gift Andersen ...	59	— Nicolai Peter, Bækhus ...	42
— Kirstin Marie, gift Skipper ...	59	— Peter Petersen, Mjang ...	60
— Kirstine Marie, Barn ...	56	Nielsen, Anders Jørgensen, Balle ...	107
— Marie, gift Pedersen ...	29	— Christen, Mintebjerg ...	149
— Marie, Barn ...	60	— Christen, Majbøl ...	137
— Maria Christina, g. Tiedemann	42	— Christen, Hørup ...	61
— Marie Christiane, gift Hansen	66	— Christian, Smed i Hørup ...	121
— Marie Dorothea ...	60	— Hans, Majgaard ...	10
— Marie Dorothea, gift Liltorp ...	75	— Jacob, Mjang ...	127
— Marie Kirstine, Barn ...	39	— Jørgen, Balle ...	129
— Meta Catharina Cæcilia, gift Michelsen ...	41	— Jørgen, Mjang ...	22, 161
— Meta Christina, g. Knudsen ...	42	— Jørgen, Høruphav ...	137
— Mette Marie, Barn ...	68	— Mads, Vollerup ...	147
— Sophie Cathrine ...	33	— Niels, Mintebjerg ...	111
— Sophie Frederikke ...	75	— Niels Christensen, Mjang ...	162
Majbøllykke ...	131, 132, 137	— Peter, Smed i Mjang ...	143, 221
Markussen, Christen, paa Stenen ...	49	— Peter, Vollerup ...	87
Marr, Heinrich Fr. F., Toldkontroll.	39	— Rasmus, paa Stenen ...	52
Mathiesen, Christian Peter, Sundsm.	78	Nilmann, Rasmus, Høruphav ...	55
— Hans Peter, Sundsmark ...	62, 78	Nissen, Jens, Lysabild ...	56
— Hans Peter, Ulkebøl ...	79	— Niels, Majbøl ...	18, 137
— Johannes ...	73	— Peter, Majbøl ...	141
— Jørgen, Sundsmark ...	81	Nymand, Hans Chr., Lysabild ...	56
— Mads Peter, Mommark ...	80		
— Mathias, Asserballe ...	94	Ohlsen, Ohle, Høruphav ...	47
— Thomas, Hørup ...	89		
Matthiesen, Hofraad ...	22	Pade, Christen, Lambjergskov ...	133
Meier, Hans Chr. Hansen, Høruph.	47	— Hans Christensen, Høruphav	44, 110, 134
Meyer, Frederik, Ulkebøl ...	82	— Jens Christensen ...	133
Melchertsen, Christian, Kegnæs ...	21	— Hans Jensen, Lærer ...	134
— Jørgen ...	21	Pauls, Wilhelm, Købmand ...	71
— Søren ...	162	Paulsen, Christen, Kaptajn ...	99
— Slægten ...	11	— Christian, vulgo Maibøll ...	7
Michelsen, Christen, Mjang	129, 148, 149	— Claus, Ulkebøl ...	142
— Hans, Mintebjerg ...	86	— Jens, Lambjergskov ...	134
— Niels Simon, Styrmand ...	41	— Johannes, Rojum ...	98
— Rasmus ...	37	— Peter, Overretssagfører ...	68
— Thomas Christensen, Mjang ...	148	— Peter, Styrmand ...	98

Paulsen, Peter Christensen, Straa- bjerggaard 60,	125	Rasmussen, Jørgen, Bonde i Minte- bjerg 129
Peschcke, Fr. Chr. S., Senator i Sles- vig 34		— Niels, paa Stenen 52
— Karl Ludvig 34		— Peter Hansen, Murer og Høker 42
Petersen, Støberiejer 40		— Peter, Ertebjerg 56
— Andreas, Ulkebøl 29		Reichardt, Adolf 33
— Asmus, Nybøl 165		— Friedrich 33
— Christen, Kildegaard 148		Reimer, Jørgen, Aabenraa 39
— Christen, Ulkebøl 61		Samland, David, Amtsforvalter ... 138
— Chr., Musikus 38		Schwensen, Chr., Præst 45, 47
— Christen Christensen, Ulkebøl 29		Seifert, Johannes 66
— Christen Jessen 61		Skipper, Christian Christensen ... 109
— Christian Peter, Lærer 32		— Christian Jørgensen, Lambjerg 139
— Hans, Kær 19		— Jørgen Jørgensen 59
— Hans, Nypøl 116		Skivegaard i Hørup 130, 151
— Hans, Stenholt 90		Skolemester, Peter, Dybbøl 98
— Hans Christian, Høruphav ... 121		— Peter, Mintebjerg 159
— Hans Christian, Søgaard 25,	51	Slægtsgaarden i Majbøl 15
— Hinrich, Høruphav 44		Smit, Jürgen 16
— Jens, Mintebjerg 94		Schmidt, Jørgen, Bonde i Mjang ... 22
— Jens, Nybøl 165		— Nicolai Lausen, Ertebjerg 59
— Jes, Ellegaard 61		— Peter Jørgensen, Asserballe ... 54
— Jørgen, Hørup Kirke 100		— Peter Petersen, p. Stenen 48, 51, 52
— Jørgen, Ulkebøl 29		— Samuel, Lærer 58
— Jørgen, Fabrikant 68		Smed, Stephan, Mjang 17
— Lauritz, paa Stenen 49		— Thomas, Vibøge 147
— Mathias, Kær 116		Stephensen, Jørgen, Majbøl 18
— Niels, Sundsmark 118		Stork, Fr. A., Hemelingen 66
— Paul, Dybbøl 48		Straabjerggaard 124
— Paul, Høruphav 44		Svendsen, Johannes, Mejlbjby 66
— Peter, Fiskebækgaard 32, 33		Svin, Jørgen, Mintebjerg 150
— Peter, Høruphav 121		— Peter, Majbøl 151
— Peter, Sundsmark 69		— Peter Thomsen 162
— Peter Christensen, Ulkebøl ... 61		— Thomas, Mintebjerg 162, 165
— Thomas, Fjelby 155		Søgaard, Hans Christensen 30
— Thomas, Høruphav 99		Sørensen, Andreas Jørgensen, Min- tebjerg 20
— Zacharias, Nybøl 159		— Christen, Kaadner, Hørup 18
Piels, Johan Madsen, Sømand 99		— Christian 19
Plet, Christen Petersen 105		— Christian, Lærer 67
— Peter Hansen 92		— Claus, Kær 145
— Rasmus Christensen 62		— Hans, Majbøl 11, 12, 13, 15, 16, 27
Raben, J., Sønderborg 34,	39	— Hans, Laaddenbjerg 22
Rasmussen, Christian, paa Stenen ... 53		— Hans, Ulkebøl 145
— Christian Hansen, Sundsmark 79		— Hans Nielsen, Mintebjerg 20
— Edvard, Degn 118		— Jørgen, Aghøj 21
— Hans, Gaardejer, Klinting 30		— Jørgen, Hørup 18
— Jens Blad Jensen, Aghøj 22		— Jørgen Andresen, Mintebjerg 20
— Johan (Hans), Præst 10		— Jørgen Christensen, Ulkebøl ... 104
— Jørgen, Lebøl 10, 90		— Jørgen Nielsen, Majbøl 20
— Jørgen, Mintebjerg 91		— Melchior, paa Majaard 10, 11, 165

Sørensen, Nicolai, paa Stenen	49	Thomsen, Thomas, Sønderborg 31, 160,	
— Niels	19		161
— Nis Jørgensen	22	— Thomas, Sønderborg 31, 160, 161	
— Peter, Sønderborg	79	— Thomas, Vollerup	100
— Peter, Ulkebøl	29	— Thomas Johansen, Høruphav 56	
— Peter, Christiansen	19	Thorsen, Peter, Skovby	100
Taskland, Hans Jørgensen	105	Thortzen, Johan, Sønderborg 30, 31	
Thiesen, Peter Lorenz, Høruphav ...	55	Thøming, Jens D., Gæstgiver	61
Tiedemann, Karl, Farmer	42	Top, Andreas Jørgensen, Bro	99
Thomasen, Hans	48, 53	Tornemosegaard i Hørup	18, 55
Thomsen, C., Langdel	58	Trompetergaard i Hørup	79, 91, 108
— Christen, Høruphav	146	Ulkebøl Sten gennem 250 Aar	49
— Hans, Høruphav	146	Wegerslew, Christian, Høruphav ...	110
— Jacob, Mjang	20	Wehl, Hans Thomsen, Skovfoged 38	
— Jens, Smed i Hørup	121	Westen, Christian	89
— Jens Petersen, Sundsmark	31	— Peter, Smøl	89
— Jørgen, Mintebjerghav	93	Wilmerding, Herredsfoged	29
— Jørgen Christiansen, Ertebjerg 59		Vogelsang, Math., Gaardejer, Mjang 86	
— Lars (Lauritz), Høruphav 28, 143		Wrang, Peter Jacobsen, Vollerup ...	136
— Mads, Høruphav	29	Würst, Slægten	102, 103
— Mathias, Høruphav	89	Væver, Anders, Bro	99
— Peter, Høruphav	120, 146	Zoffmann, Gottfried, Husfoged 138, 139	
— Peter, Hørup	109		
— Peter Jensen, Sundsmark	33		
— Peter Jørgensen, Mintebjerg ...	107		

TILFØJELSER OG RETTELSESR.

- S. 8 L. 11 f. o. Knes læs Knøs.
- S. 17 L. 9 f. n. Stamtavle læs Anetavle.
- S. 46 L. 11 f. n. Uderskifter læs Underskrifter.
- S. 66 L. 20 f. o. Adolp læs Adolph.
- S. 80 L. 11 f. n. Hans Christian læs Hans Christiansen. Henvisning til Stamtavle Nr. 72, ikke 73.
- S. 82 L. 2 f. n. Chrisen læs Christen.
- S. 84 Marie Kathrines Søn, Gaardejer Peter Andresen Andersen i Lysabild, R. a. D., født den 24. Marts 1854, døde den 30. Marts 1944. Biografi i »Sprogforeningens Almanak« 1945.
- S. 85 Lærer Chr. J. Iversens Søn, Dr. polit. Mads Iversen, er Kontorchef i Statistisk Departement.
- S. 94 Ægeskab læs Ægteskab.
- S. 96 L. 4 f. n. 1724 læs 1725.
- S. 103 L. 10 f. o. 1791 læs 1691.
- S. 104 L. 2. f. n. død 1775 læs 1776.
- S. 116 Nr. 82, Hans Petersen, Nypøl, er først fundet, da en Del af Bogen var trykt, og Familien er derfor ikke medtaget i Oversigten og Kortet Side 167-169.
- S. 131 L. 3 f. o. Ær. læs Nr.

