



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



Albert Bayer

*Slægten
Bayer*

SLÆGTEN BAYER

SLÆGTEN BAYER

BIOGRAFISK SLÆGTREGISTER

OVER

BLOMSTERMALER

JOHANN CHRISTOPH BAYERS
EFTERKOMMERE

UDARBEJDET

AF

ALBERT BAYER



AARHUS

ALBERT BAYERS FORLAG

— JYDSK FORLAGS-FORRETNING —

1912

TIL DE YNGSTE I SLÆGTEN

FORORD

Paa dette Slægtregister har jeg arbejdet i mange Aar med lange Afbrydelser.

Min Interesse for min Faders Slægt vakttes, mens jeg endnu var en ganske ung Mand, af en Del Familieoptegnelser i en gammel Slægts-Bibel. Optegnelserne hidrørte fra Stamfaderens næstældste Søn, Cancelliraad Christian Frederik Bayer, og Bibelen fandtes hos dennes yngste Søn, Ingeniør, Hotelejer Carl Bayer i København, fra hvem den senere er gaaet i Arv til Datteren, Fru Anna Thiele.

Fra denne Bibel har jeg hentet mange Oplysninger Slægten vedrørende og takker herved for dem.

Senere udvidedes min Viden om Slægten meget gennem Samtaler med mine Farbrødre, Kammerassessor J. T. Bayer og Etatsraad Carl Bayer, som begge opmuntrede mig stærkt til at indsamle Materiale. De er begge døde, og jeg bevarer dem i kærlig Erindring.

En særlig Tak for fortrinlig Hjælp skylder jeg Hr. Klokker ved Andreaskirken i København K. G. Ochsner, hvis interessante og grundige Slægtsoptegnelser venligst har været mig overladte til Gennemlæsning og Uddrag, og Slægtens to Ældste, d'Hrr. cand. phil. Carl Bayer, København, og Rentier V. V. Hertz sen., Randers, for mange interessante og vejledende Breve.

For de Oplysninger, jeg bringer om Stamfaderens kunstneriske Virke, maa jeg takke Kunsthistorikeren Hr. Museumsdirektør Karl Madsen; de hidrører fra en Afhandling af ham om »Den kgl. Porcellænsfabrik« i Tidsskrift for Kunstindustri.

Til Slutning takker jeg alle Slægtens Medlemmer, som har hjulpet mig og velvilligt sendt mig Oplysninger og Svar paa mine mange Forespørgsler. Det skulde glæde mig meget, om de maatte finde, at det foreliggende Resultat er det store Arbejde værd.

Aarhus, i Januar 1912.

Albert Bayer

STAMFADEREN

JOHANN CHRISTOPH BAYER,
FØDT 7. NOVBR. 1738, DØD 20. DECBR. 1812,
indkaldtes til Danmark 1768 og giftede sig med
CHARLOTTE BIRGITTE BELING,
FØDT 16. DECBR. 1760, DØD 21. AUG. 1834,
med hvem han fik tre Sønner:

JOHAN THEODOR,
FØDT 21. FEBR. 1782, DØD 10. FEBR. 1873,

CHRISTIAN FREDERIK,
FØDT 19. APRIL 1783, DØD 30. JUNI 1870,

GOTTFRED CARL,
FØDT 26. NOVBR. 1784, DØD 12. SEPTBR. 1846,

fra hvem Efterslægtens tre Linier udgaar.

STAMFADEREN



Johann Christoph Beyer,

BLOMSTERMALER

JOHANN CHRISTOPH BAYER

er Stamfader til hele den danske Slægt *Bayer*. Hans Forfædre levede gennem hele det attende Aarhundrede i Nürnberg (paa de Tider en kejserlig fri Rigsstad og Hovedstaden i den saakaldte bayerske Kreds). Det har vist sig umuligt at finde Navne og Data dem vedrørende, da de paagældende Kirkebøger forlængst er ødelagte ved Ildsvaade, men det vides af Johann Christophs egen Beretning til sin næstældste Søn, at de har været i forskellige borgerlige Livsstillinger og med disse forenet Raads- og Domherreværdigheden i deres Stad. Paa Johann Christophs Vægge hang flere Kobberstik af disse Familie-medlemmer, men de ødelagdes desværre under Københavns Bombardement i 1807.

Johann Christophs Fader var i Nürnberg Indehaver af en Fabrik for det den Gang meget benyttede Glas-maleri og var dertil en fortrinlig musikalsk Kunstner, som navnlig dyrkede Violinspil med Virtuositet. Johann Christoph var selv en meget dygtig Musiker og spillede med Liv og Lyst.

Han fødtes i Nürnberg d. 7. November 1738 og blev tidligt uddannet til Kunstner. I sin Kunst fulgte han den berømte Dietsch' *) Maner (rimeligvis er han opkaldt efter ham). Han har arbejdet en Tid i Leipzig og senere ved den berømte Fabrik i Meissen.

Herfra indkaldtes han til Danmark i 1768 (iflg. Spenglers »Artistiske Efterretninger«) til den kongelige Porcellænsfabrik, ved hvilken han blev fast ansat den 16. November 1776 som Maler med en aarlig Løn af 200 Rbd.

Han blev en af Fabrikens bedste Malere.

Den 1. Juni 1780 giftede Johann Christoph sig med Charlotte Birgitte Beling, Datter af Snedkermester Johan Gottfried Beling **) og Methe Lihme, og 1782 fødtes den første Søn. Snart fulgte to andre efter, og det har begyndt at knibe med Indtægterne. I 1793 ansøger Johann Christoph om et aarligt Tillæg til sin Søns Opdragelse og Undervisning. Paa Grund af de haardt fornødne Sparsommelighedshensyn, som Porcellænsfabrikens Direktion maa tage, kan dette dog ikke bevilges ham; men da Administrator Müller giver ham det fordelagtige Vidnesbyrd, at hans Arbejde stedse og hidindtil har været godt og forsvarligt, »ville man i Forventning af,

*) Johann Christoph Dietsch, født i Nürnberg 1710, død 1769, var Akvarelmaler og malte især Landskaber, Blomster og Frugter.

**) B. var indvandret fra Mecklenburg og fik Borgerskab $13/6$ 1746. Døde $10/6$ 1772 i Lille Kongensgade 77.

at han fremdeles vedbliver at være Fabriken til Nytte og Fordel, have ham forundt en Gratification af 40 Rbd.«.

Paa dette Tidspunkt var det berømte Flora-Danica Stel i Arbejde ved Fabriken.

Iflg. den i mit Forord nævnte Afhandling af Hr. Karl Madsen besøgte to franske Rejsende, Grev Fortia de Piles og Boisgelin, Fabriken og omtaler den vidtløftig i deres Rejsebeskrivelse. Om Flora-Danica Stellet skriver de bl. a., at Planterne paa dette Stel skal udføres med en saadan Nøjagtighed, saa Fabrikens fortrinligste Dekoratorer nægter at give sig i Kast med dette slaviske Arbejde.

Fabrikens Regnskaber udviser, at dette Arbejde blev overdraget Bayer; han var gennem mange Aar den eneste, der (for en Løn af 274 Rbd. aarlig) malede Dekorationerne paa Flora-Danica Stellet, men blev saa i denne Tid heller ikke taget i Brug til andre Dekorationer.

Længere henne i den nævnte Afhandling omtales en Kritik af den tyske Kunstelsker, Ramdohr, der havde besøgt Fabriken i 1791 og beskrevet dette Besøg i et Værk, betitlet: Studien der Kentniss der schönen Natur, der schönen Künste, der Sitten und der Staatsverfassung in Dänemark (Hannover 1792).

Denne Kritik var langt fra saa anerkendende som de tvende Franskmænds. Hr. Karl Madsen skriver: Ramdohrs Kritik er ingenlunde uberettiget. Hvor meget der

lader sig sige til Fabrikens Ros, hvor ærefuld en Plads den indtog mellem Datidens Fabriker, hvor beundringsværdigt Resultatet var, naar man saa hen til de tornefulde Veje, ad hvilke det var naaet, den havde dog væsenlige Mangler, og den stod i Flertallet af sine Produktioner tilbage for Fabriken i Berlin. Hvad Flora-Danica Stellet angaar, kan det jo heller ikke nægtes, at selve Tanken var temmelig dristig, at den dekorative Virkning af de med Planter dekorede Fade og Genstande ikke altid er lige heldig, den kan være ret mager og tør, men Bayers nydelige og smagfulde Planteafbildninger stadfæster dog ikke Sandheden af Ramdorhs Udtalelser. I sin Vovethed, i sin Naivitet, i sin uomtvistelige Originalitet er dette den gamle Fabriks fornemste Størværk dog et af det danske Kunsthaandværks interessanteste og mest monumentale Værker.

Ved Siden af sit Arbejde paa Porcellænsfabriken udfoldede Johann Christoph en stor kunstnerisk Virksomhed. Han medvirkede ved Holmskjolds store Værk over Svampene og malte Blomsterbilleder. Spengler siger om ham: »Mange skønne Blomsterstykker af hans Arbejde i Vandfarve prydede det forrige Christiansborg og ødelagdes med samme. Som Blomster- og Frugtmalere var han udmærket, thi han fulgte ikke alene særdeles nøje Naturen, men behandlede tillige sine Arbejder med en sjælden Flid og Nethed«.

Efter Weilbachs Kunstnerlexicon formodes han at

have malet et Portræt af Frederik VI' Vartfrue, Madam Schönberg. I Krohns Fortegnelse over danske Kobberstik nævnes en Række Blade med Blomster og Frugter, raderede af J. C. Bayer.

I Juli 1802 standsede Tilvirkningen af Flora-Danica Stellet paa Grund af Pengemangel. Den gamle Kunstner mistede da det Arbejde, med hvilket han var bleven vant. Det bestemtes, at han vedvarende skulde have den samme Løn, han hidtil havde faaet og anvendes til andre Dekorationsarbejder, men han var afvænned med dette og kunde ikke gøre Fyldest; desuden var han bleven gammel og skrøbelig.

Fra 1804 arbejdede han paa Grund af Øjensvaghed ikke længere ved Fabriken; i Betragtning af hans Livsværks store Værd gaves der ham en Pension paa 300 Rbd.

Han døde den 20. Decbr. 1812 i sit 75de Aar.

JOHAN THEODOR'S
LINIE



F. Bayer.

BLOMSTERMALER, KGL. DESSINATOR OG KOBBERSTIKKER

**TEGNET EFTER ET DAGUERREOTYPI
AF SONNESØNNEN CHIL. BAYER**

JOHAN THEODOR BAYER

fødtes i København den 21. Februar 1782. Han havde i rigt Maal arvet sin Faders kunstneriske Evner og be-



bestemtes i en meget ung Alder for Kunsten og sattes i Lære hos Kobberstikker Møller i København. Han tegnede og malede Blomster med stor Dygtighed og foretog allerede i sit 15de Aar (1797) sin første Rejse som botanisk Tegner med Professor Vahl (død 1804) til Fyn, Slesvig og Holsten.

Senere rejste han i Reglen hvert andet Aar paa botaniske Excur-sioner i Danmark og Norge med Professorerne Vahl, Hornemann, Schouw, Dreyer og Liebmann.

Da Kobberstikker Møller i 1814 trak sig fuldstændig tilbage, leverede Johan Theodor, som Kongelig Dessinatør og Kobberstikker, enhver Originaltegning, saavel sort som

koloreret, til *Flora-Danica Værket* — ved Porcellænsstellet af samme Navn har han, trods alle Formodninger i den Retning, *aldrig* arbejdet. Som botanisk Tegner og Maler vedblev han at arbejde lige til sit 85de Aar — altsaa i over 70 Aar —, men da svækkedes pludselig hans Synskraft betydeligt og han maatte opgive sin Virksomhed. Men da havde han ogsaa leveret over 3000 Plader og personlig stukket en stor Del af dem i Kobber.



MARIE BAYER
f. POST
Efter et Miniaturmaleri af
Sønnen Theodor.

Paa hans Guldbryllupsdag, den 1. Maj 1857, blev han af Kong Frederik VII dekoreret med Fortjenstmedaillen i Guld.

Johan Theodor var gift med Marie Post, Datter af en Købmand i Næstved, og havde med hende 7 Børn. Han levede hele sit Liv stille og tilbagetrukket og passede sin Gerning med en sjælden Samvittighedsfuldhed. Han var en fin, ridderlig og hensynsfuld Natur, fordringsløs og altid i godt Humør og glad for enhver lille Opmærksomhed. Hans høje Alder trykkede ham ikke. Der fortælles om ham, at da han fik Meddelelse om sin Broder, Christian Frederiks Død, udbrød han: »Herregud, er Fritz død! Ja, jeg har jo altid sagt, at han ikke blev nogen gammel Mand«. — Broderen blev dog

87 Aar. Johan Theodor naaede selv den høje Alder 91 Aar; han hensov rolig og stille d. 10. Febr. 1873. Sine sidste Aar tilbragte han i sin ældste Datters og Svigersøns, Major i Borgervæbningen, Vinhandler C. E. Bøchers Hjem.

Johan Theodor Bayer,

Blomstermaler, Kgl. Dessinatør og Kobberstikker
i København,

født 21. Febr. 1782, død 10. Febr. 1873, g. m.

Marie Post,

født 5. Novbr. 1783, død 6. Marts 1861,

havde 7 Børn:

1. Cathrine Charlotte 1807—1881.
2. Marie Cathrine 1810—1899.
3. Emilie Caroline 1811—1892.
4. Johan Christian Theodor 1817—1861.
5. Carl Frederik Vilhelm 1822—1882.
6. Emil Valdemar 1825—1896.
7. Vilhelm Ludvig 1825—1892.

1. Cathrine Charlotte, født 9. Novbr. 1807, død 15. Septbr. 1881,
g. m. Carl Emil Bøcher, Vinhandler, Major i Borgervæbningen, R. af D., født 12. April 1805, død 4. Decbr. 1874.

Søn af Vinhandler i København Ulrich Bugge Bøcher og Hustru

Børn:

1. Ulrich Bugge, Handelsfuldmægtig, født 15. Novbr. 1835, død 2. Januar 1869.
2. Anna Maria Mariane, født 20. Juli 1837, g. m. August Lassen, Kancelliraad, født 6. Maj 1835, død 15. Marts 1901.

I 37 Aar Bogholder ved Forsikringsselskabet »Danmark«. Søn af Justitsraad, Kontorchef i Admiralitetet Emil Lassen og Hustru, født Cathala.

Ingen Børn.

3. Emilie Caroline, født 27. Decbr. 1839.
4. Thora Johanne Agathe, født 13. Oktbr. 1842, død 22. Aug. 1894.
5. Carl Christian, Læge i Jægerspris, født 4. Januar 1848, død 10. Oktbr. 1909, g. m. Emilie Wittrock, født 9. Januar 1852. Datter af afd. Oberstløjtnant i Randers Frederik Christian Wittrock og Hustru, født Unna.

Børn:

1. Johannes Emil Einar, Læge paa Christianshavn, født 8. Novbr. 1877,
g. m. Cathinca Andersen, født 7. Septbr. 1876.
Datter af Forpagter paa Lundsgaard Peter Andersen og Hustru, født Rützebeck.

Børn:

1. Steen Bugge, født 18. Juli 1906.
 2. Tyge Wittrock, født 25. Oktbr. 1909.
 3. Gunnar, født 20. Decbr. 1879, død i Maj 1895.
 3. Frederik August Georg, Arkitekt. Siden 1906 Møbelarkitekt og Lærer ved Süddeutschen Schreiner Fachschule i Nürnberg, født 5. Oktbr. 1883,
g. m. Marie Seufert, født 28. Febr. 1887.
Datter af Restauratør i Nürnberg Konrad Seufert og Hustru, født Kreutzer.
 4. Carl Peter Richard, Kunstmaler, født 1. Oktbr. 1887.
2. Marie Cathrine, født 1810, død i Horsens 20. Maj 1899,
g. m. Nikolaj Andreas Davidsen, Malermester i København, født Oktbr. 1811, død. Aug. 1855.

Børn:

1. Valdemar Nikolaj, Snedkermester i København, født 3. Septbr. 1839,
g. m. Karen Kristine Jensen, f. 2. April 1839.
Datter af Husmand Jensen og Hustru.

Børn:

1. Charles Henrik Valdemar, Snedkermester i København, født 25. Juni 1873,
g. m. Thilda Andersdatter.
Datter af Anders Poulsen, Skaane.

Børn:

1. Agnes Kristine, født 3. Januar 1900.
2. Ejnar Valdemar, født 13. Febr. 1902.
2. Richard Vilhelm, Snedkermester i København, født 28. April 1876,
g. m. Julie Hansen, født 24. Febr. 1880.
Datter af Gaardmand Hansen, Frederiksborg Amt.

Børn:

1. Valborg, født 22. Januar 1897.
2. Ejnar Vilhelm, født 5. Marts 1898.
2. Cathrine, født 24. Aug. 1847,
g. m. Snedker Rasmussen, Horsens, født 1842.
Udvandret til Amerika.

Ingen Børn.

3. Emilie Caroline, født 11. Febr. 1811, død 8. Septbr. 1892,
g. m. Berenth Christian Meyer, Købmand i Horsens, født 24. Novbr. 1807, død 26. Decbr. 1881.

Forældre ubekendt.

Ingen Børn.

4. Johan Christian Theodor, Blomster- og Portrætmaler i København, født 6. Novbr. 1817, død 28. April 1861.

Han var sin Faders Lærling i Blomstermaleriet, besøgte Kunstakademiet (1833—37) og konkurrerede 1843 til den Neuhausenske Præmie med »En blomstrende Plante« i Vandfarvemaleri, uden dog at opnaa den, idet den blev tilkendt Thornam. Da han ikke følte sig oplagt til at afløse Faderen i hans Virksomhed som Maler ved Flora-Danica Værket, levede han senere som Vandfarvemaler og malede dels Blomster- og Frugtstykker, dels Miniaturportrætter (Weilbach).

G. m. Sofie Frederikke Vilhelmine Daunii.

Børn:

1. Et Pigebarn, død ganske ung.
2. Christian Frederik, Revisor og Fuldmægtig i Bikuben i København, født 6. Juli 1841.

Lærte Boghandelen hos F. H. Eibe 1854—60. Kom derefter i Huset hos A. C. F. Flinch for at udnytte sine kunstneriske Evner og uddannes til Xylograf. Var der 3 Aar, men vendte tilbage til Boghandelen og arbejdede hos Fr. Woldike i 3 Aar. Ansattes i Bikuben 1867. Har fra 1860 til Dato ved Siden af sin Virksomhed som Sparekasse-Embedsmand udfoldet en ikke ringe kunstnerisk Virksomhed. Har malet og tegnet en Mængde Portrætter, Prospekter og Illustrationer til Værker samt udgivet en Børne-Billedbog og i de senere Aar en Række Prospekter af det forsvundne København. Er Ejer af og har selv tilvejebragt en stor og meget værdifuld Autografsamling.

G. m. Andrea Margrethe Kirstine Rasmussen,
født 15. Novbr. 1843.

Datter af Bagermester i Helsingør Jacob Ernst Rasmus-
sen og Hustru, født Høybye.

Børn:

1. Aage Ernst Andreas, Sognepræst til Nordby,
Samsø, født 15. Aug. 1872.

Theolog. Kand. 1897. Residerende Kapellan for Karby-
Hvidbjerg-Redsted Menigheder i Aalborg Stift 1900.
Sognepræst for Redsted og Hvidbjerg 1903. Sogne-
præst for Nordby, Samsø, 1908.

G. m. Anna Cathrine Jensen, født 15. Januar 1874.
Datter af Partikulier, Husejer i København Rasmus
Jensen og Hustru, født Lund.

Børn:

1. Svend Ivar, født 18. Aug. 1901.
 2. Tage Christian, født 14. Oktbr. 1902.
 3. Estrid Margrethe, født 24. Juli 1904.
 4. Vibeke Ingeborg, født 20. April 1906.
 5. Kirsten, født 15. Juni 1907, død i Marts 1908.
 6. Ellen Elisabeth, født 24. Januar 1909.
2. Erik Christian, Kunstmaler i København, født
22. Novbr. 1875,
g. m. Daisy Hinding, født 7. Maj 1886.
Datter af Justitsraad, praktiserende Læge i Nykøbing M.
Johan Christian Hinding og Hustru, født Olufsen.

Børn:

1. Inger Margrethe, født 12. Juni 1907.
2. Aase Erika, født 24. Septbr. 1908.
3. Else Agnete, født 12. Novbr. 1909.

5. Carl Frederik Vilhelm, Købmand i Horsens, født 17. Juli 1822, død 13. Febr. 1882, g. m. Marie Cathrine Møller, født 1. Juli 1838. Datter af Karethmager i Horsens Jens Peter Møller og Hustru, født Jensen.

Børn:

1. Cathrine, født 28. April 1863, g. m. 1. Louis Armand Büron, Musiker i København, født 27. Septbr. 1856, død 1896.
Søn af Frisør Jean Büron, København (Paris).
2. Hans Christian Rasmussen, Skolelærer i Skagen, født 13. Septbr. 1862, død 5. Juli 1907.
Søn af Husejer i Fangel Rasmus Larsen.

Børn, af 1. Ægteskab:

1. Louise, født 5. April 1887.
2. Elna, født 28. Oktbr. 1888, g. m. Frederik Valdemar Willadsen, Landmand, Ullerslev, Fyen, født 24. April 1889.
Adoptivson af Enkefru Eveline Willadsen, Enke efter Købmand i København Ferdinand Willadsen.
3. Stella, født 21. April 1891, g. m. Bent Petersen, Gartner, Marslev, Fyen, født 21. Oktbr. 1884.
Søn af Parcellist i Brandelev ved Næstved Hans Petersen og Hustru, født Petersen.
4. Henry, født 29. Novbr. 1893.

Af 2. Ægteskab:

5. Aksel, født 5. Juli 1904.
 6. Sigrid, født 28. Aug. 1906.
2. Johan Theodor, Malermester i Horsens, født 29. Oktbr. 1864.

Arbejdede i Berlin 1886—87 og besøgte Haandværker-skolen dér. Foretog derefter en Rejse gennem Tyskland, Østerrig og Schweitz. Tog 1889 fast Ophold i Berlin og besøgte i de tre paafølgende Vintre den tekniske Skole. Arbejdede derefter som Dekorationsmaler til 1908, hvilket Aar han drog hjem og ned-satte sig i Horsens.

- G. m. 1. Anna Wilhelmine Frederike Schüler, født 4. Marts 1866, død 9. Maj 1902. Datter af Murermester i Diensdorf Johan Carl Ludvig Schüler og Hustru, født Hvenow.
2. Martha Poulina Emma Wöytschätzki, født 2. Decbr. 1874.

Datter af Skipper i Tschieherzig Carl August Wöytschätzki og Hustru, født Schwalbe.

Børn, af 1. Ægteskab:

1. Friedrich Karl Walther, født i Berlin 15. Septbr. 1898.
2. Paul Erich Emanuel, født i Berlin 4. Septbr. 1901.

Af 2. Ægteskab:

3. Erna Frederika Selma, født i Berlin 29. Novbr. 1904.
4. Fritz August Kurt, født i Berlin 7. Juni 1907.

3. Carl Emil, Blikkenslagermester i Horsens, født 24. Novbr. 1866,
g. m. Anna Kirstine Buhl, født 13. Aug. 1877.
Datter af Baneformand i Hedensted Thule Nielsen Iversen Buhl og Hustru, født Samsø.
- Børn:
1. Poul Emil, født 6. Oktbr. 1900.
 2. Alfred Frederik Thulesen, født 4. Aug. 1902.
 3. Erik Otto Samsø, født 9. Marts 1904.
 4. Kaj Aage Halfdan, født 10. Marts 1907.
 5. Carl Johannes Henry, født 20. Juni 1909.
 6. Gerda Cathrine Cecilie Elisabeth, født 31. Marts 1911.
4. Vilhelm, født 22. Oktbr. 1868, død i Maj 1873.
5. Emilie Karoline Kirstine, født 6. Decbr. 1870,
g. m. Jens Christian Christensen, Fabrikant i Horsens, født 22. Maj 1863.
Søn af Tugthusbetjent i Horsens Jens Christian Christensen og Hustru, født Olsen.
- Børn:
1. Kristine Emilie, født 15. Maj 1892.
 2. Knud Alfred, født 11. Januar 1894.
 3. Jens Christian, født 29. Aug. 1895.
 4. Gerda Theresa, født 31. Marts 1897.
 5. Ruth Elisabeth, født 2. Septbr. 1898.
 6. Aage Johannes. født 27. Febr. 1904.
6. Ane Marie Mariane, født 9. Juli 1876,

g. m. Hans Christian Hansen, Murermester i
Tersløse, født 7. Novbr. 1872.

Søn af Købmand i Flinterup v. Sorø Hans Peter Hansen og
Hustru, født Jensen.

Børn:

1. Henry Valter, født 17. Marts 1904.
2. Ruth Kathrine Marie, født 18. Septbr. 1908.
7. August Johan, født 2. Oktbr. 1877, død 15.
Novbr. 1877.
8. Karoline Louise Frederikke, født 20. Aug. 1879,
g. m. Niels Peter Rolsted, Cyclehandler i Hol-
bæk, født 28. Novbr. 1877.

Søn af Væver i Saltofte Niels Godtfred Rolsted og Hustru,
født Hansen.

Børn:

1. Emil Bayer, født 5. Juli 1905.
 2. Svend Bayer, født 25. Febr. 1910.
 3. Kai Bayer, født 12. Juni 1911.
6. Emil Valdemar, født 18. Januar 1825, død
12. Febr. 1896.

Købmand i Brønderslev; senere i Taastrup-Valby og Øverrød.
Derefter i c. 15 Aar Bogholder paa Højbygaard Sukkerfabrik.
Flyttede efter at have taget sin Afsked til København. Døde
paa Sct. Josefs Søstres Hospital i Fredericia.

G. m. Johanne Henriette Payberg, født 29.
Decbr. 1829, død 26. Juni 1887.

Datter af Landmand Payberg og Hustru.

Børn:

1. Johanne Theodora Marie, født i Ø. Brønderslev 16. Marts 1863,
g. m. Johannes Bloch, Sognepræst til Falslev-Vindblæs Menigheder, født i Lønborg Præstegaard 30. Septbr. 1848.
Søn af Provst, lic. theol. Jørgen Victor Bloch, Sognepræst til Lønborg og Egvad Menigheder, og Hustru, født Thorlacius.
Student 1868. Cand. theol. 1876. Huslærer hos Grev Rantzau paa Braesholm 1876—80, hos Grev Scheel, Rygaard, 1880—83, hos Pastor Müller, Stadager, 1883—84. Sognepræst paa Jegindø 1885—89 og i Falslev-Vindblæs fra 1889.
2. Elvira Eleonora Emilie, født 23. Oktbr. 1865,
død 6. Oktbr. 1873.
7. Vilhelm Ludvig, Possementmager i København (Tvillingbroder til Emil Valdemar),
født 18. Januar 1825, død 13. Septbr. 1892.

CHRISTIAN FREDERIK'S
LINIE



Christian Frederik Bayen

CANCELLIRAAD, APOTHEKER

CHRISTIAN FREDERIK BAYER

fødtes i København den 19. April 1783. Som Barn frequenterede han den saakaldte latinske Skole, konfirmeredes den 4. April 1796 i Frue Kirke og anbragtes derefter ved Pharmacien paa Svaneapotheket i København. I 1802 absolverede han den pharmaceutiske Eksamen med enstemmig Laudabilis og conditionerede derpaa i 6 Aar som Provisor paa Apothekerne i Christiania og Køge.

Han var en stræbsom og sparsommelig ung Mand, der allerede i 1808 ved egne Midler formaaede at etablere sig som Apotheker i Korsør og efter kun fire Aars Virksomhed at oprette et helt nyt Apothek samme Sted.

Fra 1812 til 1824 oparbejdede han dette og erhvervede samtidig en fremskudt Stilling blandt Byens Borgere. Den 9. November 1824 solgte han Apotheket til Apotheker Forbech for 5250 Rbd., efter at han kort Tid i Forvejen havde købt Apotheket i Kallundborg. Dette havde været stillet til Tvangsauktion og ved 4. Auktion blev det tilslaaet Hr. Cancelliraad, Apotheker Bayer i Korsør for 16,000 Rbd. rede Sølv.

Apotheket i Kallundborg drev han til 1844, hvilket Aar han solgte det til sin ældste Søn, Christian Adolf, og flyttede til København.

Christian Frederik Bayer blev i 1824 udnævnt til Cancelliraad som Belønning for en Opfindelse (en Knaldsats) og for den Assistance, han havde ydet sin Ven Kap-tajn A. A. F. Schumacher *) ved dennes Arbejde med nye Skytskonstruktioner. Hans Udnævnelse synes at skyldes Kongens direkte Initiativ, thi nogen »Indstilling« kan ikke findes i Rigsarkivet.

Kongen skriver til Cancelliet:

„Vi ville herved allernaadigst have Apothekerne Jens Peter Groth her i Staden og Christian Frederik Bayer i Kallundborg udnævnt til Cancelliraader, og skulle Bestallingen herpaa udfærdiges aldeles gratis“.

Den 28. Maj 1824 er indført i Protocollen:

„Gøre vitterligt: at Vi allernaadigst have fundet for got at bestikke os elstelige C. F. B. til Cancelliraad og dertil hermed i fgl. Naade udnævne ham; og maa og skal han i Kraft heraf fra denne vor Bestallings Dato ved alle forekommende Lejligheder ikke alene have Del i alle de Rettigheder og Friheder, som Rangs personer efter Loven er tillagt, men endog efter sin Anciennité nyde den Rang udi Sæde og Gang, som han efter Rangforordningen af ¹⁴/₁₀ 1746, dens 7de Klasse Nr. 1 kan tilkomme og derfor af Alle agtes og anses“.

*) Angaaende Schumacher se: Biografisk Leksikon XV, S. 355.

Samtidig med at Christian Frederik Bayer blev Apotheker i Korsør, giftede han sig med Hanne Sophie Voigt, født Gercken, Enke efter Læge i Lemvig Daniel Gottlieb Voigt (1768 — 1797); hun døde allerede i Septbr. 1828, hvorefter Christian Frederik indgik nyt Ægteskab i Febr. 1829 med Erasmine Theodora Antoinette Melchior, Datter af By- og Raadstueskriver Melchior i Kallundborg.

Christian Frederik Bayer var en elskværdig og meget jovial Mand; han var i Besiddelse af megen Vid og Lune, der undertiden gav sig de kosteligste Udslag.

Efter Faderen havde han arvet en stor Kærlighed til Musik, og da han havde en god Stemme og kunde traktere baade Violoncel, Fagot og Fløjte, spillede Musiken en fremtrædende Rolle i Hjemmet, hvor der Aften efter Aften musiceredes baade af en Sang- og en Strygekvartet. Ved disse muntre Sammenkomster kom — efter Tidens Skik — Punchebollen paa Bordet, og mens Tonerne til Rahbeks Sange lød ud i Stuen, foretoges den højtidelige Blanding



ERASMINE BAYER
F. MELCHIOR

af Gudedrikken efter aldeles bestemte Regler og af de en Gang afprøvede Ingredienser: Rom, Citron og Sukker, et Tillidshverv, der absolut ikke betroedes til andre end »Apothekeren«.

I disse Musikaftener var Svigersønnen, Læge Herman Adolf Hertz, der var gift med den ældste Datter Cathrine, en ivrig Deltager. Ægteparret boede i Hus sammen med Svigerforældrene i det herskabelige Palæ, hvori Apotheket var installeret.

Hvilken stor Interesse disse Mennesker nærrede for Musik og Kunst og hvilke menneskekærlige og frisindede Anskuelser, der maa have besjælet disse den lille Bys Spidser, fremgaar bedst af følgende Uddrag af Sønnen V. V. Hertz' Erindringer om sin Fader:

»Min Fader tog sig meget af de dengang yderst tarvelige, kummerlige, forhultede og i Reglen ulykkeligt stillede omrejsende Skuespillerselskaber, der hjemsøgte Smaabyerne i min Ungdom. Jeg erindrer »Det Ehlerske«, »Rau's« og »Orlamundts« Selskaber. Omtrent subsistensløse kom de til Byen, og naar de atter skulde forlade den, hændte det ofte, at Byens Indvaanere maatte skiltinge sammen for atter at blive af med dem. Som oftest kom de og bad Fader om at yde dem Orkestermusik, og mangfoldige Aftener har han og Cancelliraad Bayer, Snedker Petersen eller Købmand Hartvigsen, og Inspektør Baagøe siddet i det uhyggelige Kallundborg Theaters Orkester, om Vinteren i knagende Kulde, indsvøbte i

Tæpper og Fodposer, og spillet deres Ouverturer og Sonater som Mellemaktsmusik, og accompagneret til Vaudevillesangene. Disse sidste fordrede jo ogsaa Prøver om Formiddagene — og det var sandelig ikke for Fornøjelsens Skyld, de ofrede Tid paa disse problematiske Kunstnydelser«.

Naar man betænker, hvor lidet agtede Thalias farende Sønner og Døttre var i de Tider, og hvor kummerlig en Stilling de indtog i Samfundet, maa man beundre de Mænd, som, fri for al Standsfordom, ofrede deres kostbare Tid for personlig at yde den primitive Kunst og dens Udøvere deres Støtte.

Poesien spillede alle Dage en stor Rolle i Christian Frederik Bayers Liv — navnlig dog den Poesi han selv var Fader til. Han havde en ikke ringe poetisk Aare og Versene formede sig let og naturligt for ham, dog meget ofte efter Tidens noget svulstige Forbilleder, og ved given Lejlighed udtrykte han gjerne sine Tanker paa Rim.

Medens han var Apotheker i Korsør fejredes dér i 1817 en tre Dages Fest, kaldet »Reformations-Jubelfestens Højtideligholdelse«. Til denne Festlighed havde han skrevet to gudelige Kantater, der benyttedes paa Festens 1. og 3. Dag og hver Dag uddeltes i 200 Expl. gratis. De fortjener at kendes af Slægten, hvorfor de anføres her.

See! Paa Andagts Æthervinger
Støvet for Dit Aasyn sig
Godheds Gud! mod Himlen svinger,
Helligste! med Bøn til Dig.

Til Dig, Verdnens milde Fader,
ved hvis almagtsfulde Bud
Liv og Fryd til Myriader
over Jorden strømme ud.

Og, som med Din rene Lære,
sendt ved Luther til os ned,
knuste Lysets Fjenders Hære,
skænkte Jorden Held og Fred.

Lyd, fra jublende Millioner,
da Guds Pris om viden Jord,
og igjennem Jublens Toner
hæve sig Eet Takkekor.

Luttret det mod Skyen stige
og i festlig Harmonie
gjennem alle Himles Rige
tone: Gud! Dig prise Vi!!

Musiken hertil var uddraget af »salig Kapelmester Kuntzens Mesterværker«. 14 Musici, »paa een nær alle Dilettanter«, accompagnerede paa de forskellige Instrumenter. Musiken til næste Kantate var »efter en bekjendt udmærket skøn Andante af Rode«.

Fader! Gud af Evighed!
Som ej Støvet mægter
at begribe; — for Dig ned
knæle Jordens Slægter
andagtsfuld, i helligt Chor,
eenigt de istemme:
Du, som over Stjerner boer,
huld vor Bøn fornemme.

Styrk os Gud i Haab og Troe.
Lad Din rene Lære
altid i vort Hjerte boe,
dyrebar os være.
Gjennem Livets trange Vej
kjærligst Du os lede,
i vor Død forlad os ej,
Herre! Vi Dig bede.

Men blandt Englene os giv,
løst fra Livets Møje,
hist i et forklaret Liv
Naade for Dit Øje!
Gud! bønør os! Hør den Sang,
som fra Andagts Læber,
Du ved hvem alt Held udsprang,
mod Din Himmel stræber.

Naar en god Ven døde, maatte Christian Frederik stemme sin Lyre og give sin Sorg Udtryk i klagende Toner. Efterfølgende Brudstykke af en Klagesang ved hans Ven Sognepræst Johannes Langes Død er typisk Rahbeksk:

Med vemodsfuld, men med retfærdig Smerte
sig hæver gennem Harpens Lyd min Røst;
dens Toner var jo før en Genklang fra mit Hjerte
i Livets bitre Sorg min stille Trøst.
Den gav jo før, naar elsket Ven drog heden,
mit knuste Hjerte Lindring, Roelighed;
den smilte før som Glimt fra Evigheden
igjennem Kummers Nat til Sjælens Fred.

Han slutter det lange Digt saaledes:

Lig trygt! Ej Livets Byrder mer Dig saare,
Dit Støv i Graven hvile blidelig;
men ved dens Rand jeg tit en venlig Taare
skal ofre ædle, gode Lange! Dig. —

At han ogsaa kunde skrive Vers i den muntre Stil
er velbekendt — men de egner sig ikke alle til at trykkes.
Helt op i sin høje Alder rimede han og ofte med megen
Lune. Paa Bagsiden af det her foran reproducerede Por-
træt — et Daguerreotypi — skrev han i 1850 til sin Søn
Christian Adolf følgende gode Vers:

»Alt som man nærmer sig Halvfjerds —
paalangs saavel som og paatværs —
man faar jo i sit Ansigt Rynker.
Engang de jævnes skal igjen?
(Maaske! — vi lade det staa hen)
naar Dækket for vort Jordliv synker.
Dog tag (som han for Tiden er)
Portrættet, som fremstilles her

CHRISTIAN FRÉDERIK BAYER

af Bayer — Faderen — Din »Gamle«.
Erindre ham i Kærlighed!
Og gaar han bort, vær trøstet ved
os Evigheden vil gensamle«.

Christian Frederik Bayer døde i København den 30. Juni 1870. Hans anden Hustru overlevede ham i 1^{1/2} Aar; hun døde 14. Decbr. 1871. De hviler i een Grav paa Assistents Kirkegaard i København.

Christian Frederik Bayer,
Cancelliraad,

Apotheker i Korsør, senere i Kallundborg,
født 19. April 1783, død 30. Juni 1870,
g. 1. Gang m.

Hanne Sophie Voigt, født Gercken,
døbt 22. Decbr. 1774, død 5. Septbr. 1828,
g. 2. Gang m.

Erasmine Theodora Antoinette Melchior,
født 26. Febr. 1795, død 14. Decbr. 1871.

Børn af 1. Ægteskab:

1. Cathrine Elisabeth 1808—1885.
2. Christian Adolf 1811—1879.
3. Ida Charlotte 1813—1834.

Børn af 2. Ægteskab:

4. Johannes Carl Theodor 1830.
5. Alfred Georg Frederik 1832—1833.
6. Alfred Georg Frederik 1833—1887.

1. Cathrine Elisabeth, født 29. April 1808, død 24. Juli 1885,
g. m. Herman Adolf Hertz, Distriktslæge i Kallundborg, født i Nørhaa 1. Novbr. 1796, død 4. Juni 1863.

Søn af Biskop i Ribe Jens Michael Hertz*) og Hustru, født Koch. Hans Bedstemoder var den bekendte Salmedigterinde Birgitte Cathrine Boye. Hertz var første Gang gift med sit Søskendebarn Ketty Potter og havde med hende 3 Børn.

H. blev Student 1814 og tog 1818 kirurgisk Eksamen. Nedsatte sig Aaret efter som praktiserende Læge i Kallundborg, hvor han i Aarenes Løb — indsigtfuld og menneskekærlig som han var — udøvede stor Indflydelse og blev højt skattet. 1858 udnævntes han til Distriktslæge, i hvilken Egenskab han virkede til sin Død. H. skal have været en ualmindelig begavet Personlighed. I de Timer, hans Lægegerning levede ham, dyrkede han Poesien og har foruden en Del patriotiske Sange fra Krigsaarene udgivet et historisk Digt ›Gustav Erikson Vasa, Sverigs Befrier‹ (1856), for hvilket han af Kong Oscar I modtog den svenske Fortjenstmedalje ›Memorial Pignus‹ i Guld. Som hans betydeligste Arbejde maa nævnes ›Udkast til Temperamentslærens Historie‹ (1856), en Række psykologiske Betragtninger med Tilknnytning til fysiologiske Iagttagelser.

Børn:

1. En lille Pige, som døde spæd.

*) ›Domprovsten i Roskilde‹. Angaaende Familien Hertz se: Memoirer og Breve, udgivne af Julius Clausen og P. Fr. Rist, X.

2. Viggo Valdemar, fhv. Kasserer ved de engelske Gasværker i Randers, født 21. Decbr. 1830.
Deltog som Frivillig i Slagene ved Fredericia og Isted.
Opholdt sig senere 5 Aar i England.
G. m. Caroline Marie Møller, født 15. April 1843.
Datter af Dampskibsekspeditor i Aarhus, Kammerassessor
Vilhelm Møller og Hustru, født Høy.

Børn:

1. Fritz Theodor Adolf, født 15. Maj 1873, død 11. Septbr. 1879.
2. Harry Holger, Fabrikant i Slagelse, født 1. Juni 1875.
Opholdt sig som yngre paa Tømmerprofessionen flere Aar i Manchester, London, Nizza og Paris.
G. m. Jonna Kongsted, født 8. Januar 1880.
Datter af Gartner i Slagelse Christian Kongsted og Hustru, født Lützöft.

Børn:

1. Missle, født 26. Juni 1907.
2. Jørgen Torkild, født 25. Oktbr. 1908.
3. Carl Viggo, Fabrikant i Randers, født 25. Septbr. 1876,
g. m. Valborg Petersen, født 7. Januar 1878,
Datter af Købmand i Roskilde Peter Petersen og Hustru, født Clemensen.

Børn:

1. Vika Elisabeth, født 18. Marts 1904.
2. Ulla Annette, født 26. April 1907.
3. Kai Herman Carl Viggo, født 21. Novbr. 1908.

4. Herman Vilhelm Oskar, fhv. Købmand i Aarhus, født 29. Juni 1878.
 5. En udøbt Pige, født 14. Jan. 1880, død 7. Febr. 1880.
 6. Magda Kathrine, Assistent ved Københavns Sporvejselskabs Kassererkontor, født 17. Novbr. 1881.
3. Frits Balduin Leopold, fhv. Forpagter og Økonom paa Herlufsholm, Villa »Trollehøj«, Næstved, født 13. April 1835,
g. m. Andrea Andersen, født 22. Septbr. 1833.
Datter af Vognmand i Kolding Carl Christian Andersen og Hustru, født Sorensen.

Børn:

1. Herman Adolf, Forpagter paa Herlufsholm, født 6. Febr. 1864,
g. m. Fanny Hansine Sofie Florence Nielsen, født 4. Maj 1877.
Datter af Isenkræmmer paa Fejo Anders Nielsen og Hustru, født Brandstrup.

Børn:

1. Fritze Caja Elisabeth, født 22. April 1901.
2. Gudrun Elisa, født 14. Juli 1903.

2. Christian Adolf, Apotheker i Kallundborg til 1876, født 9. Aug. 1811, død 14. Novbr. 1879, g. m. Sofie Hedevig Larsen, født 17. Maj 1831. Datter af Distriktslæge i Bogense Peter Clausen Larsen og Hustru Sophie Magdalene, født Utcke*).

*) Navnet Utcke findes som: Utcke, Utche, Utke, Utge. Den danske

Børn:

1. Peter Frederik, Overretssagfører i Aarhus, R. af D., født 8. Oktbr. 1851.

Student fra Herlufsholm 1869, cand. juris 1874. Sagførerfuldmægtig i København til 1879. Herredsfuldmægtig i Aarhus til 1886, samme Aar Overretssagfører. Er tillige Stiftskasserer samt Godsforvalter for Støvringgaard og Administrator for Stamhuset Herschendsgave.

G. m. Ulrikka Krøyer, født 17. Oktbr. 1859.

Datter af Jægermester Georg Krøyer, Engelsholm, og Hustru, født Secher.

Børn:

1. Gerda, født 2. Maj 1892.
 2. Ida, født 27. Febr. 1895.
 3. Herman Adolf Hertz, født 1. Novbr. 1896.
2. Hanne Sofie Magdalene, født 14. Febr. 1853, g. m. Vilhelm Carl Christian Schousboe, Pastor emer., København, født 21. Febr. 1839. Student fra Viborg 1857. Cand. theol. 1864. Adjunkt paa Herlufsholm 1866—77. Sognepræst til »Landet »Taasinge 1877. Taget Afsked 1910.

Børn:

1. En Søn, født 19. Septbr. 1878, død samme Dag.

Slægt nedstammer fra Skrædermester Utcke fra Pommern, der fik Borgerskab i København den 4. Maj 1750. Hans Søn giftede sig ind i Familien Hejlmann og fik derved Ejendommen »Brolykke« ved Kjerteminde, hvor Fru Bayers Moder fødtes 1797.

Se: K. G. Ochsner: En genealogisk Studie. Odense 1902.

2. Johannes, cand. phil., Struer, født 28. Novbr. 1879.
Fra 1904—1907 Børnehjemsassistent, fra 1907 Privat-
lærer.
G. m. Ingeborg Louise Hebert, født 6. Aug. 1874.
Datter af Proprietær Nicolai Ehrnfred Hebert, Lind-
holt (Taars Sogn) og Hustru, født Petersen.

Børn:

1. Vilhelm Carl Christian, født 13. April 1909.
 2. Sophie Hedvig, født 10. April 1911.
3. Sophie Hedvig, født 5. Maj 1881, død 29. Juni 1904.
g. m. Johannes Rützou, Sognepræst til Sevel, født
i Svendborg 6. Septbr. 1870.
Søn af fhv. Købmand i Stege Carl Rützou og Hustru,
født Jessen.
Student 1888. Cand. theol. 1894. Fra 1895—1901
ordineret Medhjælper ved Domkirken i Aarhus. 1901
udnævnt til Sognepræst til Sevel.

Børn:

1. Knud Christopher Carl Johannes, født 12. Juli 1902.
4. Ellen, født 18. Oktbr. 1882,
g. m. Hans Frederich Nielsen Østergaard, Skole-
bestyrer, Brenderup Realskole, født 5. Aug. 1860.
Søn af Gaardejer i Lihme Sogn i Salling Niels Lar-
sen og Hustru Karen Jesperdatter Bagge.
Cand. phil. Arkitekt. Har bygget Amtssygehuse, Skoler.
Præstegaarde, Embedsboliger og private Bygninger.
Var i 4 Aar teknisk Amtsvejassistent. 1899—1909
Ejer og Bestyrer af Nørresundby Realskole. Fra 1.
Aug. 1911 Bestyrer af Brenderup Realskole.
5. Alhed, født 24. Febr. 1884.
6. Frits, Læge, født 21. April 1885.

7. Vilhelm, cand. juris, født 23. Febr. 1887.
 8. Karen Marie, født 13. Juni 1888, død 28. Maj 1901
 9. Thorkild, stud. polyt., født 8. Novbr. 1889.
 10. Ingvar, født 10. Maj 1892, død 8. Marts 1903.
 11. Randi, født 22. Septbr. 1893.
 12. Birger, født 5. Novbr. 1897.
3. Ida Louise, født 21. Juni 1854,
- g. m. Knud Gad Ochsner, Klokker ved Andreas-kirken i København, født i Bogense 13. Maj 1849. Søn af Kateket i Bogense Johan Georg Ochsner og Hustru, født Willinger.
- Bedstefaderen, Hans Georg Ochsner, født i Oberhallau (Schweitz), kom c. 1783 til Danmark og døde som Tømmermester i Helsingør, 84 Aar gl. Han ægtede Anna Cecilia Horndahl, der døde som blind Enke, 86 Aar gl. Hendes Fader nævnes i St. Olav Kirkebog i Helsingør som »Skræder Horendall, natione svecus« og døde 74 Aar gl.
- Bedstefaderen, Friederich Willinger, var Son af »Georg Willinger, Unterofficier bey dem Cronburgischen Bataillon, und Ingeborg Peterstochter«. Han forsvandt sporløst en Decemberdag i 1817, maaske myrdet, maaske bortrømt. Hans eneste Barn, Ochsners Moder, var da 2 Aar gl. Hustruen, Maren Bolette Meyer, der ganske sikkert var af jødisk Extraction, levede 73 Aar som Enke og døde 93 Aar gl.
- Børn:
1. Johan Georg, cand. phil., Lærer, Esbjerg, født 31. Marts 1879.
Student Januar 1898. Cand. phil. Sommeren 1898.
Seminarist fra Skaarup Seminarium 1901. Vikar for-

skellige Steder i det følgende Aar. Aftjent Værnepligt 1902—03. Secondløjtnant ved Feltartilleriet 1904. Fra 1. Novbr. 1903 Lærer ved Esbjerg kommunale Skole. G. m. Anna Ingeborg Hansine Christiansen, født 13 Aug. 1886.

Datter af Portner ved Frk. Zahles Skole i København Hans Peter Christiansen og Hustru, født Hansen.

2. Sophie Hedvig, født 16. April 1880, død 15. April 1881.

3. Hjalmar, cand. polyt., Ingeniør, Valby, født 2. Aug. 1881.

Student 1898. Cand. polyt. 1905. Secondløjtnant ved Ingeniørregimentet 1907.

G. m. Ellen Marie Bergstrøm, født 24. Aug. 1883. Datter af Toldassistent i København Emil Laurits Bergstrøm og Hustru, født Madsen.

Børn:

1. Bjørn, født 4. April 1910.

4. Inger Elisabeth, stud. art., født 16. Juni 1894.

4. Herman Adolf, cand. pharm., Brygger i Assens, født 14. Decbr. 1855.

Uddannet som Brygger under J. C. Jacobsen, Gl. Carlsberg, fra 1882—1885. I 1885 Medstifter og siden da Leder af Aktieselskabet Bryggeriet »Vestfyen«, Assens.

- G. m. 1. Karen Marie Rasmussen, født 3. Oktbr. 1862, død 8. Febr. 1891.

Datter af Gaardejer i Kjerte Claus Rasmussen og Hustru, født Andersen.

2. Ingeborg Marie Frederikke Strøyberg,
født 30. Septbr. 1867.

Datter af Justitsraad, Apotheker i Assens J. N. H.
Strøyberg og Hustru, født Satterup.

Børn, af 1. Ægteskab:

1. Henrik, Gartner, Assens, født 23. Aug. 1886.
2. Agnes, Lærerinde, London, født 8. Decbr. 1887.
3. Otto, Gartner, Brahetrolleborg, født 21. Juni 1889.

Af 2. Ægteskab:

4. Marie, født 14. Oktbr. 1897.
 5. Rasmus Samuel, født 12. Juli 1899.
 6. Dina, født 27. Decbr. 1900.
 7. Rachel, født 26. Juni 1902, død 25. Febr. 1903.
 8. Ernst, født 3. Novbr. 1903.
 9. Jørgen Nicolaj Hannibal, født 2. Novbr. 1904.
5. Cathrine Elisabeth, født 13. Septbr. 1857.
6. Peter Clausen, Løjtnant i Artilleriet, Varemægler,
København, født 21. April 1859.
g. m. Anna Birgitte Treschow, født 27. Marts
1863.

Datter af Toldkontrollor i Norsminde Michael Treschow
og Hustru, født Petersen.

Børn:

1. Elisabeth, Porcellænsmalerske, født 20. Maj 1889.
2. Ove, Bygningstegner, født 1. Juni 1890.
3. Viggo, stud. polyt., født 3. Juni 1891.
4. Johanne, Lærerinde, født 17. April 1893.

7. Fritze, født 23. Jan. 1861, død 29. Jan. 1861.
 8. Emma, født 4. April 1862, død 11. April 1862.
 9. Ernst, født 8. Jan. 1864, død 15. Marts 1866.
3. Ida Charlotte, født 23. Oktbr. 1813, død 17. Juli 1834.
4. Johannes Carl Theodor, cand. phil., pens. Kommunalærer i København, født 1. Juli 1830. Anden Eksamen 1851. Dansk juridisk Eksamen 1859. Huslærer fra 1851—54. Bestyrer af den Jacobsenske Realskole i Randers fra 1854—56. Arbejdede fra 1859—62 paa juridiske Kontorer. 1. Februar 1864 ansat som Lærer ved Københavns Kommuneskoler. Pensioneret 1. August 1903. Har udgivet 2 Skoleprogrammer i Randers og er Oversætter af forskellige æsthetiske Arbejder. Har dog særligt syslet med det danske Theaters, danske Skuespilleres og Musikers Historie og har til københavnske Blade skrevet Nekrologer og dramaturgiske Feuilleton-Artikler. Udgav i 1882 »Københavns Folke-theater« i Anledning af dets 25aarige Jubilæum.
- G. m. Emilie Adelgunde Petersen, født 25. Juli 1849, død 18. Decbr. 1890. Datter af Skolebetjent under Københavns kommunale Skolevæsen Joachim Peter Petersen og Hustru, født Clausen.
- Børn:
1. Christian, Prokurist og Bestyrelsens Sekretær i D. F. D. S., født 2. Septbr. 1867. Ansat i D. F. D. S. 1. Septbt. 1883.

G. m. Aslaug Bjørnskau, født 8. Aug. 1865,
død 21. Oktbr. 1908.

Datter af Skibsmægler i Christiania Axel Bjørnskau og
Hustru, født Madsen.

2. Hertha, født 10. Novbr. 1868,
g. m. Knud Ringsted, Grosserer i København,
født 20. Septbr. 1866.

Søn af Kaptain i Artilleriet Peder Ringsted og Hustru.
født Holm.

Børn:

1. Gerda Emilie, født 3. Januar 1896.
 2. Knud Bjørn, født 10. Aug. 1897.
 3. Eva Marie, født 20. Septbr. 1898.
 4. Axel Carl, født 3. Febr. 1904.
3. Johannes, Afdelingschef i D. F. D. S., født 28.
Novbr. 1870.
4. Emil, født 29. Marts 1873, død 3. Febr. 1874.
5. Frits Chr. Rohmann, Forretningsmand i Sidney
N. S. W., født 19. April 1876,
g. m. Emily John Mac-Lead fra Sidney.
6. Ellen Margrethe, født 25. Maj 1879.
7. Ida Elise Emilie, født 4. Novbr. 1880, død som
Lærerinde i Randers 11. Septbr. 1901.
5. Alfred Georg Frederik, født 20. Juli 1832,
død 1. April 1833.

6. Alfred Georg Frederik, Ingeniør, Hotelejer i Kallundborg, senere i København (Hotel »København«), født 27. Juni 1833, død 21. Juni 1887,

g. m. Petra Jutta Buemann, født 28. Januar 1848, død 25. Febr. 1883.

Datter af Herredsfuldmægtig i Skanderborg Jens Peter Buemann og Hustru, født Müller.

Børn:

1. Anna, født 12. Oktbr. 1871,

g. m. Frederik Axel Thiele, Instrumentmager i København, født 25. Febr. 1866.

Søn af Instrumentmager i København Johan Thiele og Hustru, født Muus.

Børn:

1. Ellen Betty, født 26. Novbr. 1894.

2. Johan Frederik Axel, født 9. Juni 1896.

3. Svend Aage, født 5. Maj 1898.

4. Ejnar, født 29. Septbr. 1901.

5. Inger Margrethe, født 20. Septbr. 1905.

6. Eigil, født 13. Juli 1908.

2. Helga, født 17. Marts 1873, død 7. Aug. 1873.

3. Hjalmar, født 13. Juli 1874, død 14. Decbr. 1874.

4. Emmy, født 17. Novbr. 1875, død 7. Aug. 1876.

5. Valdemar, født 1. Novbr. 1877, død 3. April 1878.
 6. Elisabeth, født 20. Novbr. 1879, død 21. Decbr. 1880.
-

GOTTFRED CARL'S LINIE



JENSINE HELENE MARIE BAYER
FØDT THORBJØRNSEN

GOTTFRED CARL BAYER

er den af de tre Sønner, der er mindst kendt af den nulevende Slægt. For en Del kan dette have sin Grund i, at han i Sammenligning med Brødrene døde forholdsvis tidligt; skønt han blev 62 Aar, overlevede de ham dog begge i over 20 Aar. Jeg har forgæves søgt mundtlige Overleveringer om ham, men hvad jeg herigennem har indsamlet er yderst ringe. Det Billede jeg nedenfor har forsøgt at tegne af min Farfar støtter sig da næsten udelukkende paa Uddrag af forskellige Kirkebøger samt paa nogle Opnoteringer paa en Del smaa løse Lapper Papir, foretagne af ham selv og fundne i min Faders Gemmer.

Det lidet jeg veed fra min Fader er, at Gottfred Carl Bayer var en dygtig og velbegavet Mand — to Livsværdier, der blev nedarvet paa alle hans Børn —; at han var en stor Ynder af Musik og havde en smuk Sangstemme, som han gjerne brugte; at han var meget gæstfri i sit Hjem, men stræng mod sine Børn og sine Omgivelser og havde let til Vrede.

Om hans Barndom vides intet; den er, ligesom hans Brødres, hengledet under smaa men lykkelige Kaar. Hans Moder var en udmærket Kvinde, som forstod at faa meget ud af lidt, og hun var Midtpunktet i det hyggelige lille Hjem i København.

Han blev ligesom Brødrene sat i en god Skole; men knap 16 Aar gammel var den lykkelige Skoletid forbi og han maatte ud og forsørge sig selv. Han blev sat i Lære hos Urtekræmmer Johan Friedrich Crell, Medlem af Urtekræmmerlauget i København.

Der affattedes et meget højtideligt Lærebrev; det er dateret 12. Februar 1801 og udstedt paa stemplet Papir til »Een Halv Rigsdaler«. Læretiden regnedes dog fra 1. Oktbr. 1800; de fire Maaneder har antagelig været Prøvetid. Lærebrevet er underskrevet baade af Gottfred Carl og af Faderen Johann Christoph Bayer, samt forsynet med dennes Segl: Et Vaabenskjold med en Vildmand, foroven en Hjelm med 2 Ørnevinger og mellem disse en sextakket Stjerne.

Efter Lærebrevet skal Drengen staa syv Aar i Lære:

„han skal være mig hørig og Lydig ihvad som jeg befaller ham samt ikke aabenbare noget min Handel angaaende, og naar Drængen Ærlig og tro haver Utiendt, Giver jeg ham en stikkelig Klædning med videre tilbehør som jeg da selv ham forgodt finder at give“.

At Gottfred Carl opfylder, hvad han har forpligtet

sig til, og udstaar sin Læretid, fremgaar af følgende senere Paategning af Lærebrevet:

„Jndført i Svendeprotocolen Pag. 513 den 1. Øftober 1807.

Just N. Aagaard,
p. t. Ølbermand“.

Det var en urolig Tid, paa hvilken den unge Mand fik sit Svendebrev, og det var meget trykkede Tider for al Handel. Muligvis har hans Principals Forretning været for lille til at holde »Svend«, eller den 23aarige Gottfred Carl har været for selvstændig og energisk til at fortsætte bag Disken i den lille Bod. I hvert Fald bryder han ud. I de paafølgende Aar finder vi ham som »Proviantforvalter ved Flotillen i Grenaa«; denne Stilling har han altsaa beklædt under Krigen med England, og det vides bestemt, at han har deltaget i Kaperiet.

Hvorlænge han har været ansat ved Flotillen vides ikke, men i 1814, i hvilket Aar hans Bryllup stod, har han i hvert Fald ikke været det, thi i en Afskrift af hans Vielsesattest, udstedt i 1816 af Sognepræst Barfod efter Lyngby Sogns Ministerialbog Fol. 148, benævnes han *forhenværende* Proviantforvalter.

Under sit Ophold i Grenaa stiftede Gottfred Carl Bekendtskab med Birkedommer Thorbjørnsen og dennes Hustru Cathrine Marie, født Bierring. I denne elskværdige og gæstfri Familie traf han jævnaldrende af begge Køn, men det var navnlig Datteren, den livlige og kloge Marie,

som paa dette Tidspunkt maa have været 18—19 Aar, der har udøvet den stærkeste Tiltrækning paa ham. Med hende forlovede han sig, antageligt 1812 eller 1813.

Da det unge Par har Udsigt til Bryllup, maa Marie ud for at lære Husholdning under andre Forhold, og hun kommer i Huset hos Godsejer Otto Chrf. Mønsted paa Lykkesholm, Lyngby Sogn, Randers Amt. Hun maa have vundet sit Herskabs Bevaagenhed og Hengivenhed, thi hendes Bryllup stod paa Lykkesholm den 24. Febr. 1814 »efter hertil erholdt Kongelig allernaadigst Bevilling af 20. Januar 1814«.

Paa en af de forannævnte Papirslapper staar: »Aaret 1814, den 24. Februari hafte jeg Bryllup med min Kone og det stod paa Lykkesholm hos Mønsted og vi var der i 7 Dage, og derfra tog vi til Grenaa«.

Hvad er der nu sket? Har den unge Mand opgivet sin Stilling i Grenaa, eller har han havt Beskæftigelse i København *før* Brylluppet og er rejst til Grenaa for at blive gift? Ægteparret rejser nemlig til København, hvor det første Barn, Datteren Elisabeth Marie, fødes den 29. Septbr. 1815 og døbes i »Helliggeistes Kiirge« den 8. Febr. 1816 af Doctor Kofod. I Kirkebogen betegnes Faderen som Skibsproviantforvalter. Familien maa paa denne Tid have levet under ret gode økonomiske Vilkaar; en af de nævnte Lapper udviser, at Udgifterne ved Fødsel og Daab har beløbet sig til 23 Rbd., heraf alene til Jordemoderen 15 Rbd., et efter den Tids Forhold ret anseeligt Beløb.

Indkomsterne maa imidlertid være blevet mindre, thi en anden Lap Papir siger: »Mandagen den 19. Februari 1816 blev jeg antaget som Bud i det Fordelagtige Laan og Livrenteselskab«.

Bestillingen kan næppe have været fed, da den samme Lap Papir yderligere oplyser følgende:

»Onsdagen den 1. Maj 1815 modtaget Bødkersvend Ibsens Datter 12 Aar gammel for at nyde alt i mit Hus tillige med undervisning og skal jeg derfor have 100 Rbd. aarlig«. Det synes altsaa, som om Familien har søgt at forøge sine Indtægter ved en Pensionær, der rimeligvis samtidig skulde holde en Barnepige ude.

Indtægternes Nedgang konstateres ogsaa af den Omstændighed, at da der den 31. Maj 1818 fødes en Søn, Johan Thorbjørn, tildeles der kun Jordemoderen 5 Rbd.

I det følgende Aar udnævntes Gottfred Carl til Told-assistent og Kgl. Vejermester i Rudkøbing, og Familien flyttede der til.

Her fødtes de fem yngste Børn, af hvilke Otto Emil og hans ældste Søster, Marie Elisabeth, slog Rod i den lille By, hvor de begge stiftede stor Familie og blev boende lige til deres Død.

Gottfred Carl og hans Hustru fandt sig hurtigt tilrette i Rudkøbing. Familien blev meget velset og fandt sig en behagelig Omgangskreds inden for Byens Embeds- og Købmandsstand. At Samkvemmet med Familien i København holdtes vedlige ses af en af de efterladte Notitser,

der beretter, at ved den yngste Søns Daab, den 7. Septbr. 1831, »havde Jomfru Trine Bayer fra København ikke skyet den lange og besværlige Rejse, men var kommen tilstede for at holde Huen«.

I c. 20 Aar boede Familien i Rudkøbing, hvorefter Gottfred Carl efter Ansøgning forflyttedes til Kyst-Toldvæsenet ved København og havde Station i Taarbæk, Vedbæk og Skodsborg indtil 1845, i hvilket Aar han blev forflyttet til København. Her overraskede Døden ham allerede efter et Aars Forløb.

I Juli 1846 kastedes han paa Sygelejet af en Underlivssygdom; i et Brev af 19. Juli 1846 til min Fader, der da var Toldfuldmægtig i Rudkøbing, skrev han: »Jeg er meget syg af en stærk Forkølelse, jeg har ligget fra 9. dennes men haaber med Guds Hjælp at blive snart restitueret«.

Dette Haab gik dog ikke i Opfyldelse; Sygdommen forværredes og tog Overhaand, og den 12. Septbr. døde han. Om Dødsfaldet skrev den yngste Søn til min Fader:

»At Døden den 12. d. M. berøvede os vor kjære Fader efter 8 Ugers Sygeleje af et Underlivstilfælde gives Dig herved sørgeligst tilkjende. Han var ved sin Samling til det Yderste. Onkel Fritz, som ofte har besøgt ham under Sygdommen, var her kort før han døde; han tog han i Haanden og takkede ham, fordi han saa ofte havde set til ham. Han tog os Alle i Haanden; men det var ham besværligt at tale; derpaa sov han blidt og

roligt hen om Aftenen Kl. 9¹/₂. . . . Det er en stor Trøst for os i vor Sorg, at Alle tage saa levende Del i den. . . .«

Den følgende Onsdag blev han begravet paa Assistentens Kirkegaard og Talen holdtes af Pastor Schmidt.

Jeg kan ikke slutte denne lille Skildring af min Farfars Liv uden at mindes den Kvinde, der i onde og gode Aar stod trofast og tapper ved hans Side. Alle, som har kendt hende i hendes Ægteskabs Dage, vidner, at hun var en udmærket Hustru og en kærlig og altopofrende Moder.

Jeg har kun kendt hende, efter at hun paa sine gamle Dage atter tog Ophold i Rudkøbing. Først boede hun i mine Forældres Hus, men flyttede senere hen i sin egen lille Lejlighed, der i min Erindring endnu staar som et lille Paradis. Her havde hendes yngste Børnebørn et sikkert Fristed, og her hentede vi Trøst og Opmuntring, naar Verden udenfor gik os imod. Ved sin Klogskab, sin Humor og sin inderlige Kærlighed til os Børn vandt hun fuldstændig vore Hjærter og blev til det sidste vor kære »Gamle-Bedste«.

Hun hensov — mæt af Dage — den 25. Febr. 1880, elsket og savnet!

Da der ikke findes noget Billede af hendes Mand, har jeg med Glæde givet hende Hæderspladsen foran Slægtens 3. Linie.

Gottfred Carl Bayer,

Kgl. Toldassistent og Vejermester,

født 26. Novbr. 1784, død 12. Septbr. 1846, g. m.

Jensine Helene Marie Thorbjørnsen,

født 21. Aug. 1793, død 25. Febr. 1880,

havde 7 Børn:

1. Marie Elisabeth 1815—1889.
2. Johan Thorbjørn 1818—1905.
3. Hans Christian Carl 1820—1879.
4. Otto Emil 1823—1898.
5. Carl Gottfred 1826—1827.
6. Charlotte Caroline Amalie 1828—1907.
7. Carl Gottfred 1831—1902.

1. Marie Elisabeth, født i København 29. Septbr. 1815, død i Rudkøbing 2. Aug. 1889, g. m. Frederik Vilhelm Knudsen From, cand. pharm., Købmand i Rudkøbing, født 10. Juli 1817, død 1. Juli 1872.

Børn:

1. Kirstine Marie Mathilde, født 17. Marts 1845, død 17. Marts 1908.
2. Knud Carl Vilhelm, Købmand i Rudkøbing, født 29. Novbr. 1846, udvandrede til Amerika 1882 og døde der 4. Marts 1902.
3. Caroline Jacobine Emilie, født 21. Juli 1849, udvandrede til Amerika i 1882, g. m. Cigarmanufactor August Gartner i Brooklyn, født 25. Febr. 1834.
4. Christiane Johanne Frederikke, født 30. Marts 1851, g. m. Niels Alfred Oscar Fischer, Grosserer i København, født 19. Septbr. 1847, død 22. Januar 1910.

Son af Tømremester i København Otto Fischer og Hustru, født Gudmundsen.

Børn:

1. Christiane Marie Elisabeth, født 2. Septbr. 1876,

g. m. Albert Meldorf-Hanssen, Tandlæge i Nykøbing S., født 26. Januar 1866.

Søn af Tandlæge i København Emanuel Albertus Hanszen og Hustru, født Nielsen.

Børn:

1. Erik Sigurd Ernst, født 3. April 1901.
2. Gudrun Elisabeth, født 29. Septbr. 1902.
2. Knud Otto Gudmund From-Fischer, født 22. Juni 1878.
3. Mathilde Emilie Ingeborg, født 31. Januar 1880, g. m. Otto Haase, Bogholder i København, født 27. Decbr. 1867.

Søn af Manufakturhandler i København Peter Nicolai Edvard Haase og Hustru, født Melbye.

Børn:

1. Elisabeth Kirstine Ingeborg Fischer, født 24. Juli 1910.
2. Frits Alfred Fischer, født 1. Septbr. 1911.

2. Johan Thorbjørn, Kammerassessor, født i København 31. Maj 1818, død i København 29. April 1905.

Uddannedes ved Toldvæsenet i Rudkøbing. Toldkontrollør i Ribe 1846, forflyttedes til Rønne 1851, til København 1860, samme Aar udnævnt til virkelig Kammerassessor. Tog Afsked 1878 og knyttedes i 1880 til D. F. D. S. som Statistiker. Har udgivet en Mængde socialøkonomiske Arbejder, flere Toldtarifer, hvoraf den største endnu benyttes af Toldvæsenet, samt »Dansk Provinsindustri, statistisk fremstillet«. Paa Geheimeetatsraad Tietgens Initiativ paabegyndte han Udgivelsen af et mægtigt

statistisk Værk angaaende en Toldunion mellem de tre nordiske Riger, hvilket han ikke naaede at fuldende. Blandt hans øvrige Arbejder maa nævnes hans Bidrag til »Traps Beskrivelse af Danmark«.

G. m. Laura Elisabeth Sørensen, født 20. Marts 1826, død 26. Aug. 1894.

Datter af Procurator i København Søren Sørensen og Hustru, født Dein.

Børn:

1. Ludvig Marius Laurentius, født 8. Novbr. 1848, død 27. Septbr. 1857.
2. Vilhelm Carl, født 8. Oktbr. 1850, død 4. September 1857.
3. Johan Nicolai, Assistent i »Nye danske Brandforsikring«, født 28. Januar 1852.
Ansattes i 1868 paa det Kgl. Pakhus-Kontor paa Københavns Toldbod og et Par Aar senere paa et større Handelskontor. Forlod 1884 Danmark og rejste til New-York, hvor han i 10 Aar arbejdede i »The Hamburg-Bremen Fire Insurance Company«. Vendte tilbage til København i 1894 og arbejdede som Acquisiteur i Forsikrings Branchen, indtil han i 1904 fik Ansættelse som Assistent i »Nye danske Brandforsikrings Selskab«s Hovedkontor.
4. Johanne Pauline, født 30. Aug. 1853, død 17. Septbr. 1854.
5. Gottfriede Johanne, født 25. Oktbr. 1856.
6. Louise Vilhelmine Marie, født 31. Marts 1860,

g. m. Fabrikejer, Grosserer Svend William Christensen, København, født 22. April 1852.

Søn af Tøjfabrikant i København Niels Peter Christensen og Hustru, født Jensen.

Børn:

1. Agnes, født 18. Juli 1886.
2. Laura Elisabeth Bayer, født 17. Septbr. 1889.
3. Niels Peter, Handelsmedhjælper, født 14. Decbr. 1890.
4. Johan Valdemar Thorbjørn Bayer, cand. phil., stud. theol., født 5. Septbr. 1892.
7. Valdemar Thorbjørn, Assistent paa Orlogsværftet, født 25. Maj 1864, død 21. Maj 1883.

3. Hans Christian Carl, Vinhandler i København, født 1. Decbr. 1820, død 5. April 1879, g. m. Olivia Jessine Degn, født 27. Febr. 1822, død 23. Maj 1901.

Datter af Krigskancellisekretær og »Rodemester« i København Jacob Jessen Degn (død af Kopper i Decbr. 1821) og Hustru Oline, født Sørensen.

Børn:

1. Jens Ole Christian, Kontorchef i Livsforsikringsselskabet Hafnia i København, Translatør, født 2. Oktbr. 1865.
Student fra Herlufsholm 1884. Cand. phil. 1885. Studerede Jura og Sprog. Fra 1894—97 Redaktør ved Ritzaus Bureau.

1898 Korrespondent til udenlandske Blade. 26. Jan. 1899 Fuldmægtig i Forsikringsselskabet MUNDUS. 1. Jan. 1904 Kontorchef og Prokurist; 1905 Kontorchef (Chef for den udenl. Afdeling) i Det Forenede Danske Livsforsikrings-Aktieselskab HAFNIA (ved MUNDUS' Sammensmæltning med dette), 24. Septbr. 1911 tillige Prokurist. 8. Aug. 1905 Translatør i Tysk. I 90erne Formand for Volapükforeningen i København og Redaktør af TIMAPENÄD VOLAPÜKIK PLO DÄN E NORGÄN. 1906 Formand i Det Danske Gabelberger-Stenograf-Selskab. 1907 Vicepræsident for den 4. Internationale Gabelberger-Stenograf-Kongres i Graz og 1911 for den 5. i København. Har været Medarbejder ved FREDSSBLADET og inden- og udenlandske Verdenssprogs- og Stenografblade. Har udgivet: Die Entwicklung der stenographischen Bewegung in Dänemark (Wolfenbüttel 1908, Særtryk af Forhandlingerne paa Kongressen i Graz).

g. m. Henrieta Helena Serafina Enderneit, født $\frac{3}{15}$. (Novbr.) 1865 i St. Petersburg.

Datter af Landbrugskandidat og Geolog (Opdagelsesrejsende i Sibirien) Andrei Andrejevitsj Enderneit og Hustru Augusta Grigörjevna, født Enderneit.

Børn:

1. Kira Enderneit-Bayer, født 10. Septbr. 1898.

4. Otto Emil, Cancelliraad, Sparekassedirektør i Rudkøbing, født i Rudkøbing 23. Febr. 1823, død 14. Marts 1898.

Ansattes 1837 ved Toldvæsenet i Rudkøbing, hvor han avancerede til Toldfuldmægtig og arbejdede som saadan til 1. Novbr. 1864,

da han modtog Stillingen som Bogholder i Langelands Sparekasse. Udnævntes 26. Maj 1892 til Cancelliraad. Tog sin Afsked i Sparekassen 1. Novbr. 1895. Var i mange Aar og til sin Død Kgl. Klasselotteri-Kollektor for Langeland. Valgtes gentagne Gange til Medlem af Byraadet.

G. m. Augusta Vilhelmine Cathrine Rasmussen, født 12. Septbr. 1824, død 5. Juni 1897.

Datter af Opfinderen og Forfatteren, Byskriver og Procurator i Rudkøbing Peter Rasmussen *) og Hustru, født Jensen.

Børn:

1. Carl Peter Thorbjørn, Direktør for Aktietømmerhandelen i Randers, født i Rudkøbing 29. Septbr. 1851, død 15. April 1901.

Uddannedes ved Handelen i Køge. Blev som ung Mand ansat i Randers Aktietømmerhandel, hvor han efterhaanden svang sig op til Direktør. Under hans dygtige Ledelse oparbejdedes Forretningen og var ved hans Død en af de betydeligste i sin Art her i Landet. Han døde i Byraadsalen i Randers under et Byraadsmøde.

G. m. Kirstine Frederikke Nielsen. født 7. Juli 1855.

Datter af Partikulier, fhv. Købmand i Randers Jens Nielsen og Hustru, født Andersen.

Børn:

1. Jens Otto, cand. polyt., Ingeniør, Oakland, U. S. A., født 17. Maj 1878.

*) Angaaende Slægten Rasmussen se: P. Rasmussen: Et Par Blade af mit Liv og Levnet, samt Slægttavle over Forfatterens Efterkommere, udgivet af Albert Bayer. Aarhus 1907.

2. Tom Christian, cand. pharm., Brygger, Indehaver af Amager Bryghus, født 9. Juli 1880, g. m. Emmy Valborg Jørgensen, født 8. Juli 1881. Datter af afd. Oversergent og Gymnastiklærer i København Carl Peter Jørgensen og Hustru, født Christiansen.

Børn:

1. Erik Thorbjørn, født 20. Juli 1911.
 3. Carl August William, cand. phil., Handelsfuldmægtig i København, født 5. Januar 1882.
 4. Ellen, født 21. Juli 1884, g. m. Frederik With, Bankassistent i Randers, født 25. Marts 1878. Søn af Rebslager i Randers, Dbmd. Christian Frederik With og Hustru, født Løfgren.
- Børn:
1. Beata, født 25. Febr. 1907.
 2. Karen, født 8. Septbr. 1909.
 5. Carl Albert, født 15. Oktbr. 1886, død 8. Febr. 1888.
 6. Povl Evert, stud. juris, født 7. Juli 1889.
2. Jørgen Otto Joachim, exam. jur., Sagfører i Rudkøbing, Assistent i Langelands Sparekasse, født 5. Januar 1854, død 7. Maj 1885, g. m. Amalie Dorthea Knudsen, født 30. Oktbr. 1853. Datter af afd. Jærnstøber i Rudkøbing Ole Knudsen og Hustru, født Rhein.
 3. Johan Frederik Christian Marius, født 21. Aug. 1855, død af gul Feber ombord paa Skonnert

- »Elisabeth« paa Rejse fra Vestindien til Danmark 1. Decbr. 1872.
4. Anna Marie Elisabeth, Lærerinde i Rudkøbing, født 10. Marts 1857, død 12. Marts 1906.
 5. Olivia Christiane, født 14. April 1858, død 3. Juni 1891,
g. m. Frederik Christian Kierulf-Petersen, Landbrugskandidat, født 19. Marts 1856.
Søn af Forpagter af Forslev Peter Carl Claudius Petersen og Hustru, født Hansen.
Tidl. Ejer af Thoruplund v. Odense. Siden 1. April 1902 Secretær ved Randers Amts Landhusholdningsselskab. Forfatter til Selskabets Jubilæumsskrift 1910.
- Børn:
1. Otto Emil Claudius, cand. juris, ansat i Københavns Magistrat, født 14. April 1887.
 2. Svend, cand. pharm., f. T. i le Locle, Schweiz, født 13. Januar 1890.
6. Jørsine Caroline Dorthea, født 1. Marts 1860.
 7. Laura Wilhelmine, født 24. Febr. 1862, død 30. April 1883.
 8. Johan Albert, Forlagsboghandler i Aarhus, født 3. Juni 1864.
Uddannet til Sortimentsboghandler i Fredericia. København og Aarhus (1879—1889). Etableret som Boghandler i Aarhus 1. Juli 1889—1. April 1895. Begyndte paa Forlagsvirksomhed 1891 med Udgivelsen af Maanedsskriftet

»Jylland«, der gav Stødet til Oprettelsen af Interessentskabet »Jydsk Forlags-Forretning« (1892), af hvilket Firma han nu er Eneindehaver. Optoges 1910 som Medlem af »Den danske Boghandlerforening« i København. Siden 1900 tilføjede Forretningsfører og Hovedkasserer for Aktieselskabet Aarhus Theater samt dets Repræsentantskabs Secretær. Er Udgiver af nærværende Slægtregister og af »Slægttavle over Byskriver Peter Rasmussen og Hustru født Jensen's Efterkommere«.

G. m. Marie Thomsen, født 16. Febr. 1866.

Datter af Partikulier, fhv. Kreaturhandler i Aarhus Rasmus Secher Thomsen og Hustru Karen Marie, født Sørensen.

Børn:

1. Karen Marie (Musse), født 26. Febr. 1892.
 2. Vibeke, født 9. Novbr. 1896, død 13. Juli 1897.
9. Rud Emil, født 24. Oktbr. 1866, død 23. Novbr. 1893.
- Efter at have taget 4. Klasses Hovedeksamen paa Soro Akademi anbragtes han paa et Sagførerkontor og læste senere til dansk juridisk Eksamen, men en frembrydende Tuberculose, der allerede i hans Barndom havde givet sig tydelige Udslag, svækkede hans Energi og Arbejdskraft. Han uddannede sig da til Fotograf og nedsatte sig i Randers, hvis barske Klima meget hurtigt gav Sygdommen Fart. Fuldstændig legemlig nedbrudt maatte han i 1893 opgive sin Virksomhed, rejse til Rudkøbing og lade sig indlægge paa Sygehuset der, hvor han døde.
10. Maria Augusta, født 29. Aug. 1868, død 18. Oktbr. 1909,

g. m. Frederik Albrecht Kruhöffers*), Landinspektør, Branddirektør i Rudkøbing, født 22. Maj 1861.

Søn af Forstraad, Skovrider paa Grevskabet Langeland Ernst Wilhelm Kruhöffers og Hustru, født Hansen.

Børn:

1. Otto, Bankassistent i Rudkøbing, født 5. Aug. 1891.
2. Axel, Ingeniørelev ved Marinen, født 30. Aug. 1892.
3. Erik Emil Bayer, født 2. Septbr. 1894. Uddannes ved Handelen.

5. Carl Gottfred, født 1826, død 27. Maj 1827.

6. Charlotte Caroline Amalie, født 12. Marts 1828, død 21. Novbr. 1907,

g. m. Christian Henrik Funder, Proprietær, Ejer af Resengaard ved Skive, senere af Vamdrupgaard, født 14. Maj 1819, død 8. Septbr. 1893.

Søn af Sognepræst Jørgen Christian Funder til Sønder Onsild, senere Storning og Galten ved Aarhus, og Hustru, født Skytte.

Børn:

1. Jørgen Christian, Landmand, født 18. Jan. 1856. Bestyrer af Hesselagergaard paa Fyn 1892—98. Bestyrer

*) Angaaende Slægten Kruhöffers se: Familien Kruhöffers. Biografiske Skitser af E. W. Kruhöffers. Udg. af F. A. Kruhöffers. Aarhus 1904.

og Forpagter af Fredsholm og Bogøgaard ved Nakskov 1898—1908. Nu Forpagter paa Frørodgaard ved Vedbæk. G. m. Laura Christine Henriette Thorning, født 24. Decbr. 1863.

Datter af Karethmager i Næstved Christian Thorning (døde 1864 efter Hjemkomsten fra Krigen) og Hustru, født Schwenn.

Børn:

1. Laura Cathrine Charlotte, født 28. Febr. 1896.
 2. Christian Henrik, født 27. Maj 1897.
 3. Carl Frederik, født 13. Marts 1899.
 4. Aage Poul, født 6. Marts 1901.
 5. Jørgen Oscar, født 12. Maj 1902.
 6. Svend Thorning, født 17. Novbr. 1905.
2. Carl Gotfred Marius, Blomsterfabrikant, tidl. Urtekræmmer i København, født 23. Septbr. 1857.

Hustruen begyndte at lave Papirblomster 1871, fra hvilket Tidspunkt Forretningens Grundlæggelse regnes. Fik i 1885 Hæders Diplom i Slagelse for Papirblomster. Samtidig solgte Funder sin Urtekramforretning og begyndte at udvide Blomsterforretningen til Tøjblomster og kunstige Blade. Fik Hæders Diplom København 1888, Broncemedaille Malmø 1896 og Broncemedaille Aarhus 1909.

G. m. Julie Ferdinandine Peetz, født 25. Oktbr. 1856.

Datter af fhv. Sæbefabrikant Chr. Peetz og Hustru, født Dünchel.

Børn:

1. Carl Christian Peetz Funder. Siden 1910 Com-

- pagnon i Blomsterforretningen, født 30. Decbr. 1885.
2. Ketty Elisabeth Peetz Funder, født 5. Septbr. 1894.
 3. Peder, Direktør for Hof Chocoladefabriken »Elisabethsminde«, København, født 21. Marts 1859.
Uddannet ved Handelen i Holbæk 1875—80 og i Vejle 1880—83. Købmand i Vejle 1883—1907. Flyttede til København 1907. Fra 1908 Direktør for Chocoladefabriken »Elisabethsminde« (Hintz & Co.).
G. m. Emilie Christine Christiane Nielsen, født 23. Marts 1864.
Datter af Smedemester i Vejle Johannes Peter Nielsen og Hustru, født Stallknecht.
Børn:
 1. Marie Charlotte Caroline Amalie, Sygeplejerske, født 12. Januar 1887.
 2. Svend Aage, cand. juris, født 30. Oktbr. 1888.
 3. Inger Margrethe, født 18. Januar 1890.
 4. Peder, Handelslærling, født 29. Oktbr. 1894.
 4. Mette Marie, født 12. Juni 1861, død 17. April 1879.
 5. Thomas, Rodemester i København, født 31. Marts 1863,
g. m. Hermine Henriette Bøker, født 16. April 1862.
Datter af Tandlæge i Haderslev Carl August Bøker og Hustru, født Americaner.

6. Wilhelmine Marie Elisabeth, født 24. Juni 1864, død 2. Juli 1864.
 7. Wilhelmine Marie Elisabeth, født i Juli 1865, død 12. Marts 1868.
 8. Karen, Bogholderske i København, født 8. Decbr. 1867.
7. Carl Gottfred, Elatsraad, Formand i Patentkommissionen, K. af D., Dbmd., født i Rudkøbing 29. Juni 1831, død i København 30. Januar 1902.
- Løjtnant ved Ingeniørerne 1853, Premierløjtnant 1858. Ved Vejvæsenet i Slesvig til Krigen 1864. Deltog i denne og forlod Hæren 1865. Baneingeniør 1867, senere Overbaneingeniør. Driftsbestyrer ved Randers—Grenaabanen 1876—1881, derefter Kommitteret hos Statsbanernes Generaldirektor (Holst). Afdelingschef i København for samtlige Statsbaner 1885. Tog Afsked fra Statsbanerne 1893 og udnævntes i 1894 til Formand for Patentkommissionen.
- G. m. Marie Augusta Thorbjørnsen*), født 24. April 1836.
- Datter af Auktionholder, Kgl. Klasselotteri-Kollektor i København Peter Laurentius Thorbjørnsen og Hustru, født Dein.

*) Søster til Laura Elisabeth Sørensen (Side 76), hvis Moder giftede sig 2. Gang med Peter Laurentius Thorbjørnsen, der var Broder til denne Linies Stammer, Jensine Helene Marie Thorbjørnsen.

Børn:

1. Carl Peter Gottfred, Grosserer i København, født 16. Juni 1860.

Uddannedes ved Handelen i 1876—85. Rejste derefter til Skotland for at sætte sig ind i Kulbranchen og arbejdede hos det store Kulexportør-Firma Stevenson & Drynan i Leith og Glasgow, der betroede ham Stillingen som Leder af Firmaets skandinaviske Afdeling, hvilken førte ham paa en 3 Maaneders Rejse gennem Norge, Sverrig, Danmark og Tyskland. Det blev imidlertid ikke til Kullene men til Landbrugsprodukterne han knyttede sin Fremtid. Sammen med Skotten Mr. Shiells startede han en Forretning i Smør og Æg under Firma Shiells & Bayer, men efter halvandet Aars Forløb ophævedes den og i 1889 drog B. til København og tog Borgerskab som Grosserer. Det lykkedes ham at oparbejde en meget betydelig Æg-Export-Forretning, der nu ogsaa omfatter »Københavns Ægforsyning«. Ved Artikler og Foredrag har B. bidraget meget til, at Æg-Exporten her hjemme har haft et saa stort Opsving, navnlig ved stadig at paapege Betydningen af en forbedret Kvalitet. B. repræsenterer i Danmark betydelige udenlandske Firmaer, navnlig Jærnværker, Fabriker for Jærnbanomateriel, Jærnskilsværfter o. l. og har haft meget store Leverancer til den danske Stat i Skinner, Lokomotiver, Boggievogne, Færger, Torpedobaade etc. Han er Næstformand i Grosserer-Societetets Æg-Sektion og Formand for Foreningen af danske Æg-Exportører.

G. m. Else Dagmar Jytte Brock Comtesse Scheel, født 11. Decbr. 1882.

Datter af Greve Jørgen Scheel (fra Gl. Estrup) og Hustru, fodb. Jacobs.

2. Louise Marie Frederikke, Kommunelærerinde i København, født 10. Juni 1862.

3. Knud Ove, prakt. Læge i Aarhus, født 7. Juni 1864.

Student fra Aarhus Kathedralskole 1883. Medicinsk Embedseksamen Januar 1890. Amanuensis i Nakskov fra April 1890—Novbr. 1891, Kandidat paa Oringe og det kgl. Fred. Hospital fra Decbr. 1892—Septbr. 1894. Praktiserende Læge i Aarhus Novbr. 1894. Reservelæge i Hæren Aug. 1898—Novbr. 1899. Jærnbanelæge Juli 1900. Værgeraad-medlem 1905.

G. m. Rigmor Ulrikke Agnete Dan, født 12. Oktbr. 1873.

Datter af afd. Konsul og Købmand i Nakskov Emilius Frederik Dan og Hustru, født Lissner.

Børn:

1. Ulla Ingeborg, født 2. Marts 1896.
 2. Carl Emil, født 27. Marts 1898.
 3. Valdemar Thorbjørn, født 21. Oktbr. 1899.
 4. Knud Ove, født 18. Maj 1907.
 5. Poul Holger, født 4. Januar 1909.
4. Holger, født 15. Juli 1866, død 21. April 1868.
5. Ellen Augusta, født 16. Aug. 1869.
6. Laura Olivia Mathilde, født 10. Aug. 1872, g. m. Erik Thaning, Sognepræst til Nordrup og

Farringløse, født 25. Maj 1872 i Sulsted Præstegaard, Vendsyssel.

Søn af fhv. Sognepræst i Lunde paa Fyen Jakob Georg Thaning og Hustru, født Winde.

Student fra Odense 1890. Theolog. Kand. 1896. Manuduktør 1897—98. Personel Kapellan i Gladsakse—Herløv 1898—1901. Kaldet til Sognepræst for Nordrup-Farringløse 1901.

Børn:

1. Carl Erik, født 30. Septbr. 1905.
7. Thyra, født 1. Juli 1874, død 5. Januar 1897.
8. Ejnar Thorbjørn, Bankassistent i København, født 8. Aug. 1876.

ANDRE SLÆGTER, INDGIFTEDE I SLÆGTEN BAYER

	Side		Side
Andersen	27	From	74
Andersen	52	Funder.....	83
Beling	9	Gartner	74
Bergstrøm	56	Gercken.....	49
Bjørnskau	59	Haase.....	75
Bloch.....	35	Hansen	28
Buemann	60	Hansen	34
Buhl.....	33	Hanszen	75
Büron	31	Hebert.....	54
Bøcher	26	Hertz	50
Bøger.....	85	Hinding.....	30
Christensen.....	33	Jensen	27
Christensen.....	77	Jensen	30
Christiansen	56	Jørgensen.....	80
Dan..	88	Kierulf Petersen...	81
Daunii.....	29	Knudsen	80
Dauidsen... ..	27	Kongsted.....	51
Degn	77	Kruhöfler.....	83
Enderneit.....	78	Krøyer.....	53
Fischer	74	Larsen.....	52

	Side		Side
Lassen	26	Rasmussen	79
Mac-Lead	59	Ringsted	59
Melchior	49	Rolsted	34
Meldorf-Hanssen	75	Rützou	54
Meyer	28	Scheel	87
Møller	31	Schousboe	53
Møller ..	51	Schüler	32
Nielsen	52	Seufert	27
Nielsen ..	79	Strøyberg	57
Nielsen	85	Sørensen	76
Ochsner	55	Thaning	88
Payberg ..	34	Thiele	60
Peetz ..	84	Thomsen	82
Petersen ..	31	Thorbjørnsen	73
Petersen ..	51	Thorbjørnsen	86
Petersen	58	Thorning	84
Post	25	Treschow	57
Poulsen	28	Willadsen	31
Rasmussen	28	With	80
Rasmussen	30	Wittrock	26
Rasmussen	31	Wöytschätzki	32
Rasmussen	56	Østergaard	54

*Alle Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald
i Slægten bedes mig venligst fremtidig med-
delt til Slægtregistret.*

Aarhus, i Febr. 1912.

ALBERT BAYER.

SLÆGTEN BAYER

OVERSIGTSTAVLE

D = Datter.
S = Søn.

JOHANN CHRISTOPH BAYER



JOHANN CHRISTOPH BAYER



Øpgørelse:
 Børn
 3.
 Sønner.

Børnebørn
 20.
 13 Sønner,
 7 Døtre.

Børnebørnsbørn
 82.
 39 Sønner,
 43 Døtre.

Tip-Børn
 123.
 79 Sønner,
 44 Døtre.

Tip-Tip-Børn
 33.
 14 Sønner,
 19 Døtre.

Ialt: 261 Efterk.
 148 Sønner,
 113 Døtre.

Sluttet i Januar 1912.

Albert Bayer.