



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Slægten Poulsen

Lærer Simon Kjærsgaard Poulsen og Maren Sørensen

efterkommere og aner



1827-1903



1836-1913

Slægten Poulsen

Lærer Simon Kjærsgaard Poulsen og Maren Sørensen
efterkommere og aner



1827-1903



1836-1913

Redigeret og udgivet af Egon Ebbe

Bogen er sat med Times
og trykt hos FORTUN TRYK ApS, Ordrup

EDB-programmer:

REUNION 4.0 til Macintosh (Leister Productions, USA)

CLARIS WORKS 5.0 til Macintosh (Claris Corporation, USA)

Copyright © Egon Ebbe 1999

Tidligere er udgivet:

VORE ANER - 1991

SLÆGTEN FRA TØNNESMINDE gennem 200 år - 1992

SLÆGTEN FRA DALBAKKEGÅRD gennem 200 år - 1993

SLÆGTEN RIGENSTRUP - 1997

Indholdsfortegnelse

Vejledning	4
Forord	5
Simon Kjærsgaard Poulsen og Maren Sørensen	6
Efterslægt	12
Aner	75
Treårskrigen 1848-50	81
Kalender	83
Kilder	85
Index	86

Efterslægtstavler og biografier:

Ane Pouline Mathilde - kaldet <i>Thilde</i>	12
Søren Bødker	24
Rasmus Peter	36
Rasmine Kirstine - kaldet <i>Dinna</i>	36
Marianne Kirstine Abelone - kaldet <i>Jane</i>	37
Thyra Annine Marie	37
Niels Karl	38
Kirstine Karoline	49
Anna Gregersine Andrea	57
Petrea Julie	58
Peter Julius	61
Marie Magdalene Julie - kaldet <i>Magda</i>	68

Poulsen-slægten og Steen-slægten	79
---	-----------

Vejledning

Proband er **Simon Kjærsgaard Poulsen**.

Hans og **Maren Sørensen**'s levnedbeskrivelse findes på side 7.

Deres 12 børn er beskrevet i hver sit afsnit, som er nummereret fra 1 til 12.

7 af børnene har stiftet familie og fået efterkommere. I disse tilfælde indledes hvert afsnit med en efter-slægtstavle efterfulgt af en levnedbeskrivelse af hvert familiemedlem.

Adoptivbørn er medtaget på lige fod med biologiske børn, men det er angivet, når det er adoptivbørn.

Derefter følger søskendeflokkens anetavle med 6 generationer med så mange aner, som det har været muligt at finde frem til, efterfulgt af korte personbeskrivelser.

Simon havde ingen søskende, og hans børn derfor ingen fætre og kusiner på hans side.

Maren havde 4 søskende. En niece blev gift med en købmand Steen i Århus. Den gren - i det efterfølgende kaldet **Steen-slægten** - havde megen omgang med **Poulsen-slægten** og er medtaget i efterslægtstavler på siderne 79 og 80.

Kvindelige familiemedlemmer er medtaget ved deres ungpigenavn.

Tegnforklaring:	*	=fødselsdag	S.	= Sogn
	†	=dødsdag	A.	= Amt
	~	= gift	FT	= Folketælling
	s.a.	= søn af		
	d.a.	= datter af		
	g.m.	= gift med		

Efterslægtstavlen:

Probanden	= Simon Kjærsgaard Poulsen	
2. generation:	= Børn	18 pkt.
3. generation:	= Børnebørn	16 pkt.
4. generation:	= Oldebørn	14 pkt.
5. generation:	= Tipoldebørn	12 pkt.
6. generation:	= Tip-tipoldebørn	10 pkt.

Anetavlen:

Nr. 1 er søskendeflokken

Deres far har nr. 2 og deres mor nr. 3.

Bedsteforældrene har nr. 4, 5, 6 og 7.

Oldeforældrene har numrene 8 til 15.

Tipoldeforældrene har numrene 16 til 31.

En mands anenummer har altid lige numre. Kvinderne har et ulige nummer. En mands anenummer er altså det dobbelte af hans barns. Modersn det dobbelte af barnets plus 1.

I anetavlen er medtaget 7 generationer, hvoraf søskendeflokken udgør den ene.

Mange af de fotografier, der velvilligst er stillet til rådighed af familiemedlemmer, bærer præg af mange år i fotoalbums, hvorfor det i flere tilfælde har været nødvendigt at gå på kompromis med hensyn til billedkvalitet.

Redaktion og udgivelse:

Egon Ebbe, Strandvejen 194 G, 2920 Charlottenlund.

Tlf.: 39 63 21 35

E-mail: egonebbe@image.dk

Redaktionen sluttet: 15. marts 1999

Forord

Formålet med udgivelsen af denne slægtsbog er at give nuværende og kommende medlemmer af slægten **Poulsen** et indblik i slægtens historie og oprindelse.

Som proband har jeg valgt **Simon Kjærsgaard Poulsen** (1827-1903), der var lærer i Hvilsted i årene 1855-1869 og derefter landmand forskellige steder i Århus-området.

Første afsnit i bogen omhandler ham og hans hustru **Maren Sørensen** og deres efterkommere frem til i dag - i alt 6 generationer.

I næste afsnit er en beskrivelse af de af deres aner, som det har været muligt at finde frem til - i alt en anetavle på 5 generationer.

Hele forløbet strækker sig således over 10 generationer.

Simon's aner på faderens side stammer fra en smedeslægt i Amstrup. Hans mor stammer fra gårdmandsslægter i egnen syd for Århus.

Af deres 12 børn stiftede de 7 familier, og det er bl.a. om disse familier, denne bog omhandler. Ingen af efterkommerne bærer i dag familienavnet Poulsen.

Simon deltog i Treårskrigen 1848-50 som frivillig. En ganske kort beskrivelse krigens forløb er medtaget i bogen, ligesom der er en oversigt over større familiebegivenheder, ordnet kronologisk og sammenholdt med historiske begivenheder.

Intet er fuldkomment. Heller ikke denne slægtsbog.

Der er mangler, og der kan være fejl. Andre kunne have gjort det bedre, men ingen har hidtil gjort det, så derfor besluttede jeg mig for at gøre det til min hobby. Det har været en stor hjælp at støtte sig til alt det forarbejde, som ældre familiemedlemmer - ikke mindst Carl Bonnesen Hansen, Erling Johansen og Ulla Christensen, f. Bendix-Poulsen har udført og stillet til rådighed.

Emnet er langt fra udtømt, men jeg har valgt at stoppe her og lade det være op til eftertiden at afgøre, om der skal komme mere.

Tak til de mange, der i øvrigt har hjulpet med oplysninger, og som har stillet fotografier til rådighed.

Charlottenlund, den 15. marts 1999

Egon Ebbe

Simon Kjærsgaard Poulsen's børn og svigerbørn:

Simon Kjærsgaard POULSEN (1827-1903) & Maren SØRENSEN (1836-1913)	
1	Ane Pouline Mathilde POULSEN (1855-1939) & Anders Kristian LARSEN (1849-1926)
2	Søren Bødker POULSEN (1856-1895) & Petrea Marie BENDIXEN (1858-1940)
3	Rasmus Peter POULSEN (1859-1889) & Johanne Marie Kirstine QUIST (1862-1936)
4	Rasmine Kirstine POULSEN (1861-1909) & Niels Juel CHRISTENSEN
5	Marianne Kirstine Abelone POULSEN (1864-1889) & Christen NIELSEN (1862-1922)
6	Thyra Annine Marie POULSEN (1866-1879)
7	Niels Karl POULSEN (1868-1955) & Karen Louise BRÆNDGAARD (1873-1923)
	Niels Karl POULSEN (1868-1955) & Vibeke Marie Charlotte ENGHOLM (1886-1985)
8	Kirstine Karoline POULSEN (1871-1942) & Johan Peter Bonnesen HANSEN (1843-1931)
9	Petrea Julie POULSEN (1873-1874)
10	Ane Gregersine Andrea POULSEN (1873-1962) & Louis Johan Vilhelm SJØSTRØM f. Petersen (1872-1940)
11	Peter Julius POULSEN (1876-1956) & Henny Petra RIGENSTRUP (1896-1989)
12	Marie Magdalene Julie JENSEN f. Poulsen (1879-1962) & Michael Frederik JOHANSEN (1872-1944)

Simon Kjærsgaard POULSEN

Proband

Født: 7.9.1827 Mosegård, Hundslund S. Århus A.
Dåb: 11.11.1827 Hundslund Kirke
Død: 12.1.1903 Odder Mark, Odder
Begr.: Odder Kirkegård
Arbejde: Lærer, senere landmand

Vielse: 5.6.1855 Hvilsted Kirke

Ægtefælle: **Maren SØRENSEN**
Født: 18.11.1836 Hvilsted S. Århus A.
Dåb: 26.12.1836 Hvilsted Kirke
Død: 23.12.1913 Frederiks Alle 151, Århus
Begr.: 29.12.1913 Odder Kirkegård
Fader: Søren Sørensen BØDKER (1802-1877)
Moder: Maren RASMUSDATTER (1800-1866)

Børn: Ane Poulina Mathilde
Søren Bødker
Rasmus Peter
Rasmine Kirstine
Marianne Kirstine Abelone
Thyra Annine Marie

Niels Karl
Kirstine Karoline
Petrea Julie (Tvilling)
Anna Gregersine Andrea (Tvilling)
Peter Julius
Marie Magdalene Julie

Simon Poulsen blev født på et husmandssted i Kjærsgaard, Hundslund sogn midtvejs mellem Horsens og Odder. Faderen var 49 og moderen 41 år. De havde da været gift i 22 år.

Da han var ét år, flyttede han med forældrene til Gedved Mark i Tolstrup sogn - mellem Horsens og Skanderborg - og hurtigt derefter til Lundumskov Mark i Lundum sogn. Her døde moderen, da han var 3 år.

Faderen giftede sig relativt hurtigt igen og efter en kort periode i Trebjerg, flyttede de til Lund Mark, hvor Simon blev konfirmeret i 1842.

Ved konfirmationen fik han følgende karakterer: Kundskaber: Udmærket gode. Opførsel: Sædelig (= god).

Et par år efter konfirmationen tog han ophold i ét år hos skolelæreren i Hatting for at forberede sig til seminariet. Derefter var han hjælpelærer ved Skårup Biskole ved Skanderborg - ligeledes i ét år.

Her forsøgte han sig udi digterkunsten, dog uden noget gennembrud.

Fra Skårup Biskole sendte han sin ansøgning om optagelse på *Det kongelige Skolelærer-Seminarium* i Lyngby ved Århus, hvor han blev optaget den 1. oktober 1847.

Krigen brød ud i april 1848, og i begyndelsen af maj meldte han sig som frivillig. Det må være på dette tidspunkt, han antog mellemnavnet Kjærsgaar efter sit fødested. Mens han var rekrut i Århus, var han i en kortere tid indlagt på lazarettet i Aalborg.

Senere blev han overført til 11. bataillon, hvor han gjorde tjeneste indtil den første våbenstilstand i september måned. Han genoptog straks studiet ved seminariet, og dimitteredes derfra den 21. marts 1850 - på grund af

krigen - med ét års forsinkelse.

Våbenstilstanden varede kun til juli måned 1849, hvorefter krigen fortsatte. En uge efter sin eksamen trådte han igen ind i hæren den 1. april 1850 - denne gang ved 12. lette Infanteri-bataillon under oberst Læssøe's kommando.

Denne bataillon deltog i nogle hårde og blodige træfninger, bl.a. i Slaget ved Isted den 25. juli 1850, hvor bl.a. oberst Læssøe faldt. Sammen med ham faldt andre 47 officerer og 793 underofficerer og menige.

Der foreligger intet om, hvilke træfninger Simon deltog i. Han var menig, men gjorde i en periode tjeneste som skriver og regnskabsfører.

Han blev hjemsendt den 6. april 1851, hvorefter han tog ansættelse som lærer forskellige steder i Slesvig, for - som han udtrykte det - *dér at bidrage til at bringe Modersmaalet til sin Ret.*





Hvilstedgård
Billedet er af nyere dato.



Thyras Minde, Fårup Mark



Hvilsted Kirke

I forgrunden skolen, bygget i 1891 og nedrevet 1962, og som erstattede den skole, Simon virkede i.



Solhøj, Odder Mark
Simon's og Maren's sidste fælles bopæl

Maren Sørensen er født på *Hvilstedgård* i Hvilsted som eneste pige i en søskendeflok på 5. Hun boede hjemme, indtil hun den 5. juni 1855 som 18-årig blev gift med Simon i Hvilsted Kirke.

Han fik ansættelse som lærer og kirkesanger i Hvilsted den 25. juli samme år.

Med ansættelsen fulgte tjenestebolig på skolen, der lå tæt ved kirken. I skolen var 80 børn. Boligen var på det tidspunkt meget simpel, men en forbedring og udvidelse skulle finde sted senere på året.

Til boligen hørte et jordlod på 6 tdr.land særdeles god jord, tæt ved boligen. Der holdtes én hest og to køer.

Han var ansat i Hvilsted indtil oktober 1869, og dér blev de 7 ældste børn født.

Han søgte sin afsked i en alder af kun 42 år, antagelig på grund af et dårligt helbred, som han pådrog sig under krigen.

Efter fratrædelsen boede familien i nogle få måneder til leje i Astrup. I de følgende år, flyttede de ofte. Først blev han gårdejer i Galtén, i Hasle og på Skæring Mark. Derefter boede de en kort tid i Århus, flyttede videre til Holme, og derfra tilbage til Århus - nu i Søndergade 32.

Den store børneflokk, de mange flytninger, et dårligt helbred, og en ringe lærerpension, har alt sammen været

medvirkende til at skabe trange kår for familien. Og efter den yngste datter Magda's fødsel i 1879, blev den da 5-årige søster Anna sat i pleje hos en snedkermester Niels Jensen og hustru, der var nære venner af familien.

Imidlertid led Anna stærkt af hjemvé, hvorfor hun blev udskiftet med den nyfødte Magda. Plejeforholdet blev senere ændret til adoption, og Magda fik efternavnet Jensen. Fra Søndergade flyttede familien til husmandsstedet *Thyras Minde* på Fårup Mark - opkaldt efter en datter, som netop var død. Senere flyttede de tilbage til Århus, denne gang som husejer i Ny Munkegade 5.

Hjemmet var stærkt religiøst, og børneopdragelsen streng. Julius har berettet, at børnene måtte stå op, når der spistes, og de yngste i børneflokkén sagde *De* til deres ældre søskende, når de om søndagen kom hjem på besøg.

I 1876 fik Simon - med 25 års forsinkelse - *Hærens Erin- dringsmedaille for Deeltagelse i Krigen 1848-50*. Det var en stor skuffelse for ham, at han, som ventet, ikke var blevet udnævnt til Dannebrogsmænd.

I slutningen af 1893 flyttede han og Maren til deres sidste fælles bopæl *Solhøj* på Odder Mark, hvor han døde 1903. Maren flyttede til Frederiks Alle 151 i Århus, hvor hun døde 1913. De blev hhv. 75 og 77 år.

Simon skrev i sin bortadopterede datter Magda's poisibog disse vers:

Til Jesus hold dig stedse nær,
Og nægen dig, såsom han har været,
Din eldste funder bedret Ven,
Hvordan du nu vil dig hæv.

Til Jesus hold dig stedse nær,
Hvad er såmt han dit Hjerte værd,
Han med sit Blod ja købte dig
Om Arvelad i Himmelsrig.

Til Jesus hold dig stedse nær,
Din mod hans Ord og Tørke værd,
Din i din Offring, i din Bøn
Og rose af Lind i Rids og Læn.

Til Jesus hold dig stedse nær,
Om end hans Ord dig ejner søv,
Følg i hans Fodspor, det far dig
Om ligesid til Himmelsrig.

Til Jesus hold dig stedse nær
Lad ham hidskænne og din Tænk,
Lad du dig ligge i hans evige
Dag med i Dødens sidste Skrid.

Mit Barn! vil her du være glad,
Hvad du og Jesus følger ad,
Og vil du her blandt Engle hæv,
Til Jesus hold dig altid nær.

Din underlig begrundet S.K.P

Underskrevet SKP, idet Magda på det tidspunkt ikke vidste, at han var hendes biologiske far.

Thilde's efterslægt:



1 Ane Pouline Mathilde POULSEN

2. generation

Født: 18.8.1855 Hvilsted S. Århus A.
Dåb: 28.9.1855 Hvilsted Kirke
Død: 2.11.1939 Odder
Begr.: 10.11.1939 Odder Kirkegård
Kaldenavn: *Thilde*

Vielse: 26.2.1875 Holme Kirke

Ægtefælle: **Anders Kristian LARSEN**
Født: 26.2.1849 Flødstrup S. Svendborg A.
Dåb: Flødstrup Kirke
Død: 16.4.1926 Århus
Begr.: 23.4.1926 Odder Kirkegård
Arbejde: Lærer, senere skoleinspektør i Odder
Fader: Lars ANDERSEN
Moder: Maren KRISTENSDATTER

Børn:

Laurits Marius	se næste side
Mary Laurine Simonia	se næste side
Laurits Marius	se side 16
Sørine Petra Anine	se side 16
Rudolf Valdemar	se side 16
Aksel	se side 16
Alfred Ejner	se side 17

Straks efter sin konfirmation kom Anders ud at tjene ved landbruget i 4 år, indtil han i 1867 blev optaget på Skårup Seminarium, hvorfra han i 1870 dimitteredes med første-karakter.

Efter nogle år i forskellige lærerstillingen bl.a. i Middelfart, Brårup, Ove og Svendstrup, blev han i 1884 ansat som førstelærer og kirkesanger i Odder. Senere blev han skoleinspektør og kordegn og virkede desuden som aften-skolelærer. I en årrække var han sognerådssekretær og kommunerevisor, ligesom han var i bestyrelsen for Odder Begravelsesforening, Livsforsikringsforeningen *Fremtiden* og for Lærerstandens Sygeforsikring.

Han tog sin afsked 1917 og flyttede til Århus, hvor han var aktiv som kasserer i de pensioneredes kreds, samtidig med at han sad i bestyrelsen for Lærerstandens Pensionistforbund. Endvidere var han vejleder ved landsbyskolebørns besøg i Århus.

I nekrologen ved hans død gav hans pensionistkolleger følgende skudsmål:

“han var en klog rådgiver, en yderst nobel personlighed, fintfølelse, når det gjaldt andre, beskeden og tilbageholdende for sin egen persons vedkommende, stedse opofrende og tjenende i vor forening”.

Anders døde som 77-årig, *Thilde* blev 84 år.



Thilde 1855-1939



Anders K. Larsen 1849-1926

1.1 Laurits Marius LARSEN

3. generation

Født:	16.6.1876	Svendstrup S. Randers A.
Dåb:	23.7.1876	Svendstrup Kirke
Død:	25.4.1877	Svendstrup S. Randers A.

1.2 Mary Laurine Simonia LARSEN

3. generation

Født:	16.2.1878	Svendstrup S. Randers A.
Dåb:		Svendstrup Kirke
Død:	11.4.1966	Haderslev
Begr.:		Kolding Kirkegård - ukendtes grav
Arbejde:		Lærerinde
Kaldenavn:		<i>Maja</i>

Maja bestod Almindelig Forberedelseksamen med Udmærkelse fra Odder Realskole i 1894 .

Dimitteredes fra Vordingborg Seminarium i 1902 med hovedkarakter mg.

Ansæt som lærerinde på *Blæsbjergskolen* ved Kolding Kjøbstads kommunale Skolevæsen fra 15. april 1906 til hun tog sin afsked ved udgangen af 1926 p.gr.a. TB og en fjernet nyre.

Hun havde mange interesser, bl.a. gemmologi og historie. Håndarbejde var også hendes store lidenskab. Mange større begivenheder, såvel glædelige som alvorlige, forevige hun i korsstingsbroderier, som hun sendte til familiemedlemmer og venner.

I mange år designede hun damask-mønstre til Tommerup Damaskvæveri.

Under besættelsen boede hun i det gamle hus Helligkorsgade 18 i Kolding, og senest boede hun som pensionist i Hernhutternes *Søstrehuset* i Christiansfeld, hvor hun som 83-årig modtog en pengegave fra Forsikringsselskabet *Fremtiden*, i anledning af selskabets 75-års jubilæum. Hendes livsforsikring var tegnet, da hun var 8 år. Hun var selskabets første kunde.

Efter befrielsen fik hun opfyldt et gennem mange år næret ønske og var til den første efterkrigsopførelse af Passionsspillene i Oberammergau.

Maja blev 88 år.



Maja som ung...



.... og på sine gamle dage

Maja forevige de begivenheder i broderier, som hun forærede venner og familie:



I anledning af sin morbror Karl's 80-års fødselsdag.



Tæppe syet på gamle strømpekafter sendt til en konkurrence under krigen 1940-45 om arbejder af unyttigt materiale.



I anledning af Kong Christian X's 75-års fødselsdag 26.9.1945 Blev overbragt på Amalienborg af Erling Johansen



Til minde om sin fætter Holger Bendix-Poulsen.



Til minde om sin mor.



Til minde om faldne landsmænd i Anden Verdenskrig.

1.3 Laurits Marius LARSEN

3. generation

Født: 4.5.1879 Hastrup Huse, Hørby S. Hjørring A.
Dåb: 15.6.1879 Hørby Kirke
Død: Odder - dato kendes ikke
Arbejde: Snedker
Levnedsforløb kendes ikke

1.4 Sørine Petra Anine LARSEN

3. generation

Født: 21.11.1880 Hastrup Huse, Hørby S. Hjørring A.
Dåb: 26.12.1880 Hørby Kirke
Død: 29.3.1881 Ove S. Aalborg A.
Begr.: Ove Kirke

1.5 Rudolf Valdemar LARSEN

3. generation

Født: 15.7.1882 Ove S. Aalborg A.
Dåb: Ove Kirke
Død: Kommunehospitalet, København - dato kendes ikke

1.6 Aksel LARSEN

3. generation

Født: 21.7.1886 Odder
Dåb: Odder Kirke
Død: dato kendes ikke
Ægtefælle: Valborg
Levnedsforløb kendes ikke

Barn: Svend Aage

1.6.1 Svend Aage LARSEN

4. generation

Født: 1914
Arbejde: Bager
Levnedsforløb kendes ikke

Ejner's efterslægt:



1.7 Alfred Ejner LARSEN

3. generation

Født: 7.8.1897 Nørregade, Odder
Dåb: 19.9.1897 Odder Kirke
Død: 19.11.1952 Hjørring
Arbejde: Fuldmægtig på *Langesø Gods*, senere forsikringsinspektør.
Kaldenavn: Ejner

Vielse: 6.8.1922 Gentofte Kirke

Ægtefælle: **Gerda Inger BRUMMERSTEDT**
Født: 18.5.1900 Julianehåb, Grønland
Dåb: 17.6.1900 Julianehåb Kirke
Død: 5.1.1993 Frederikshavn
Kaldenavn: Gerda
Fader: Conrad Poul Emil BRUMMERSTEDT (1857- ?)
Moder: Anna Johanne Kathrine MATHIESEN (1865-1932)

Børn: Birte se næste side
Poul Aksel Brummerstedt se næste side
Henning Brummerstedt se næste side
Inger Johanne se side 21

Ejner tog sin Realeksamen fra Odder Realskole 1914. I godt et års tid var han ansat i Forsikringsselskabet *Fremtidens* hovedkontor, indtil han i 1916 blev ansat som godsfuldmægtig på godset *Gisselfeldt* ved Haslev. Her traf han sin kommende hustru Gerda Brummerstedt, med hvem han blev ringforlovet i 1917. Han af tjente sin værnepligt ved 26. Batl. i Næstved 1918/19 og efter endnu nogle måneder ved *Gisselfeldt* blev han i sommeren 1919 ansat ved Forsikringsselskabet *Skandinavia's* hovedkontor i København. Men allerede 3 måneder senere overto han en bedre stilling i *Transatlantisk Kompagni* i København. I efteråret 1921 søgte og fik han stillingen som godsfuldmægtig på Baroniet *Holstensborg* ved Fåborg. I 1925 blev han af ejeren af baroniet forflyttet til *Langesø Gods*, hvor han blev godsfuldmægtig, privatsekretær og kommunesekretær. Stillinger som han bestred indtil 1935.

I et års tid derefter drev han en kaffebar i Odense, men i 1936 blev han ansat som inspektør i Forsikringsselskabet *London* (senere Codan) først med bopæl i Glamsbjerg, senere i Middelfart. 1941 forflyttedes han til Hjørring som selskabets filialbestyrer for Hjørring Amt. Efter krigen var han ansat i Forsikringsselskabet *Nordlyset* i Ålborg indtil sin død i 1952. Han blev 55 år.

I 1956 blev Gerda gift med Søren Peter Hansen, som døde allerede året efter.

Gerda døde som 92-årig.

Hun var født på Grønland, hvor hendes far som attenårig var blevet ansat som assistent ved Kolonien Holsteinsborg. Han avancerede til Kolonibestyrer og boede i Julianehåb, indtil han i 1903 tog sin afsked og slog sig ned i Fredensborg.



Gerda og Ejner Larsen

1.7.1 Birte LARSEN

4. generation

Født: 5.4.1925 Diernæs S. Svendborg A.
Dåb: 4.5.1925 Diernæs Kirke
Død: 4.6.1994 Fredericia - påkørt af en spritbilist - 69 år.
1. ægtefælle: **Alfred Viberg JENSEN**

Børn: Erik Viberg se nedenfor
 Jørgen Viberg se nedenfor
2. ægtefælle: **Børge THOMSEN**
3. ægtefælle: **Poul NIELSEN**

Birte blev dræbt af en spritbilist, da hun en morgen kom cyklende på Prangervej i Fredericia. Bilisten flygtede, men blev senere sigtet for spirituskørsel og uagtsomt manddrab. Hun boede de sidste år på Søndermarksvej og var værtinde for Naverne i Fredericia.

1.7.1.1 Erik Viberg JENSEN

5. generation

Født: 3.12.1945 Levnedsløb kendes ikke

1.7.1.2 Jørgen Viberg JENSEN

5. generation

Født: 14.9.1946 Levnedsløb kendes ikke

1.7.2 Poul Aksel Brummerstedt LARSEN

4. generation

Født: 11.8.1926 Langesø, Vigerslev S. Odense A.
Dåb: 12.9.1926 Langesø Kapel
Arbejde: Ejer af cementstøberi
Kaldenavn: Poul

Vielse: 2.10.1949 Sankt Catharinæ Kirke, Hjørring

Ægtefælle: **Karen LARSEN**
Født: 31.7.1926 Horsens
Dåb: 12.9.1926 Vor Frelsers Kirke, Horsens
Død: 8.2.1995
Begr.: 13.2.1995
Arbejde: Medhjælpende hustru
Fader: Johannes LARSEN
Moder: Rasmine Margrethe RASMUSSEN
Bosiddende i Lystrup

Børn: Marianne Brummerstedt se nedenfor
 Bente Brummerstedt se næste side

1.7.2.1 Marianne Brummerstedt LARSEN

5. generation

Født: 18.7.1951
Arbejde: Kontorassistent ved hjemmeplejen

1. ægtefælle: **Allan S. LARSEN**
Født: 24.4.1951
Vielse: 19.5.1973 Ægteskabet senere opløst.

Børn: Kevin Brummerstedt se næste side
 Tanja Brummerstedt se næste side

2. ægtefælle: **Peter RASMUSSEN**
Vielse: 24.4.1982 Ægteskabet senere opløst.

1.7.2.1.1 Kevin Brummerstedt RASMUSSEN 6. generation

Født: 24.12.1976
Arbejde: Elektriker

1.7.2.1.2 Tanja Brummerstedt LARSEN 6. generation

Født: 11.12.1978

1.7.2.2 Bente Brummerstedt LARSEN 5. generation

Født: 16.6.1964
udøbt
Arbejde: Kontorassistent v. A.M.U.

Ægtefælle: **Ole LEMMING**
Vielse: 7.3.1987

1.7.3 Henning Brummerstedt LARSEN 4. generation

Født: 13.12.1928 Langesø, Vigerslev S. Odense A.
Dåb: 24.3.1929 Langesø Kapel

Vielse: 26.5.1951

Ægtefælle: **Karen Sørine SØRENSEN**
Født: 9.8.1928
Arbejde: Ansat i børnehave, senere rengøringsassistent
Fader: Harry SØRENSEN (1909-1974)
Moder: Dagmar LARSEN (1908-1983)

Henning Larsen blev 1. maj 1943 ansat som landvæsenselev, og var i en periode ansat på *Bruhnsminde*. Forlod landbruket og blev derefter ansat på væverier, som isolatør og som gulvlægger. Bosiddende i Vejle.

Børn: Per se nedenfor
Lene se nedenfor

1.7.3.1 Per BRUMMERSTEDT 5. generation

Født: 19.6.1955
Arbejde: Revisor

Ægtefælle: **Lise Lotte STENBYE**

Ægteskabet opløst: 1994

Børn: Sabrina Stenbye se næste side
Maria Stenbye se næste side

1.7.3.1.1 Sabrina Stenbye BRUMMERSTEDT

6. generation

Født: 15.4.1981

1.7.3.1.2 Maria Stenbye BRUMMERSTEDT

6. generation

Født: 3.6.1986

1.7.3.2 Lene BRUMMERSTEDT

5. generation

Født: 13.1.1958

Arbejde: Sygehjælper på Vejle Sygehus

Vielse: 26.5.1984

Ægtefælle: **Søren Peter SKOUENBORG**

Født: 3.5.1952

Arbejde: Værkfører

Kaldenavn: Peter

Fader: Ejnar Schouenborg BUHL

Moder: Ruth PEDERSEN

Bosiddende i Vejle

Børn: Jesper Brummerstedt se nedenfor
Anders Brummerstedt se nedenfor**1.7.3.2.1 Jesper Brummerstedt SKOUENBORG**

6. generation

Født: 15.4.1985

1.7.3.2.2 Anders Brummerstedt SKOUENBORG

6. generation

Født: 3.3.1988

1.7.4 Inger Johanne LARSEN

4. generation

Født: 13.6.1931 Langesø, Vigerslev S. Odense A.

Dåb: 19.7.1931 Langesø Kapel

Kaldenavn: Inger

Vielse: 18.5.1950

1. ægtefælle: **Knud Magnus GUSTAFSEN**

Født: 24.1.1923 Frederikshavn

Død: 19.9.1967 Frederikshavn - 44 år

Begr.: Frederikshavn

Arbejde: Bankuddannet, senere bogholder

Kaldenavn: Knud

2. ægtefælle: **Knud Erik PEDERSEN**

Født: 14.6.1929

Vielse: 6.12.1969

Børn i 1. ægteskab: Kirsten se nedenfor
Ulla se nedenfor
Peter Ejnar se næste side
Claus Just se næste side

1.7.4.1 Kirsten GUSTAFSEN

5. generation

Født: 30.1.1951 Hjørring
Arbejde: Vicedadsbibliotekar

Vielse: 1.5.1976 Frederikshavn

Ægtefælle: **Henning MØLLER**

Født: 29.11.1946

Arbejde: Elektriker

Børn: Marianne se nedenfor
Martin se nedenfor

1.7.4.1.1 Marianne MØLLER

6. generation

Født: 13.11.1979
Arbejde: Gymnasieelev

1.7.4.1.2 Martin MØLLER

6. generation

Født: 21.7.1984

1.7.4.2 Ulla GUSTAFSEN

5. generation

Født: 14.12.1952 Hjørring
Arbejde: Butiks- og kontorudd., revisor, souchef

Vielse: 7.1973 Skilt: 1983
1. ægtefælle: **Erik Sylvester LARSEN**

Født: 26.12.1948

2. ægtefælle: **Henrik DALSGAARD**

Vielse: 19.7.1997

Børn i 1. ægteskab: René se nedenfor
Tina se nedenfor

1.7.4.2.1 René LARSEN

6. generation

Født: 17.9.1971
Arbejde: Maskinarbejder

1.7.4.2.2 Tina GUSTAFSEN

6. generation

Født: 2.11.1976
Arbejde: Seminarieelev

▪

1.7.4.3 Peter Ejnar GUSTAFSEN

5. generation

Født: 14.8.1954 Hjørring
Dåb: 2.10.1954 Hjørring
Arbejde: Drejer
Vielse: 26.5.1984
Ægtefælle: **Gitte Engelbrecht PEDERSEN**
Født: 25.4.1962
Død: 30.3.1991
Børn: Anne se nedenfor
 Per se nedenfor

1.7.4.3.1 Anne GUSTAFSEN

6. generation

Født: 11.3.1985

1.7.4.3.2 Per GUSTAFSEN

6. generation

Født: 17.6.1988

1.7.4.4 Claus Just GUSTAFSEN

5. generation

Født: 7.8.1959
Dåb: 13.9.1959
Arbejde: Seniorsergent i Søværnet
Vielse: 23.12.1989
Ægtefælle: **Anabela DA CLUZ RIBEIRO**
Født: 9.2.1961 Portugal
Arbejde: Selvstændig translatør

Børn: Tanja Maria se nedenfor
 Thomas se nedenfor

1.7.4.4.1 Tanja Maria GUSTAFSEN

6. generation

Født: 6.3.1994

1.7.4.4.2 Thomas GUSTAFSEN

6. generation

Født: 13.8.1996

Søren's efterslægt



2. Søren Bødker POULSEN

2. generation

Født: 31.12.1856 Hvilsted S. Århus A.
Dåb: 11.3.1857 Hvilsted Kirke
Død: 6.1.1895 Hammel, Skanderborg A.
Begr.: 13.1.1895 Assistens Kirkegård, København
Arbejde: Tricotagegrosserer

Vielse: 6.4.1882 Århus Domkirke

Ægtefælle: **Petrea Marie BENDIXEN**
Født: 6.1.1858 Århus
Død: 12.12.1940 Strandvejen 9 III, København
Begr.: 14.12.1940 Bispebjerg Kirkeg. St. Kapel, Assistens Kirkegård, København
Kaldenavn: Marie
Fader: Hans BENDIXEN (1812-1893)
Moder: Anc RAAE (1826-1893)

Børn: Anna Irene se næste side
Lydia Valborg se side 28
Holger Aage se side 29

Søren Bødker Poulsen var manufakturhandler i Hammel. Indtil han blev gift i 1882 boede han på gæstgivergården, hvor han indgik i gæstgiverens husstand. Hans 3 børn er alle født i Hammel, men i 1890 flyttede han og familien til Nørre Farimagsgade 48, København, hvor han var grosserer. I 1893 flyttede familien til Ryesgade 4. Her er han opført som handelsagent. Under et ophold på Hammel Gæstgivergård i begyndelsen af 1895 døde han af bughindebetændelse efter en sprængt blindtarm, 38 år gammel. Forinden havde han oprettet en livrente, som han kun havde nået at betale oprettelsesgebyr og én helårspræmie

på. Det sikrede Marie kr. 500,- årligt - et pænt beløb dengang. Det blev i alt i ca. 49 år.

I 1896 flyttede Marie og børnene til Skindergade 23, i 1899 til Kong Georgsvej 6A på Frederiksberg og senere til Willemoesgade 60 og Østerbrogade 84.

Hun forsørgede familien ved i hjemmet at sy korsetter.

Alle muligheder for at spare blev udnyttet, f.eks. løb Holger ud på Nørrebro efter petroleum, der dér var 1 øre billigere pr. liter.

Sine sidste år boede Marie hos datteren *Ly* på Strandvejen på Østerbro. Hun blev 82 år.



Søren Bødker Poulsen som konfirmand og som voksen



Marie Poulsen, f. Bendixen - 1938

2.1 Anna Irene POULSEN

3. generation

Født: 5.1.1884 Hammel S. Skanderborg A.
Dåb: 1.6.1884 Hammel Kirke
Død: 1.1.1978 Nyborg
Begr.: 6.1.1978 Nyborg Kirke
Arbejde: Før sit ægteskab ansat i *Bikuben*
Kaldenavn: Anna

Vielse: 17.5.1913 Kastelskirken, København

Ægtefælle: **Guldbrandt Frederik Heramb SUHR**
Født: 24.9.1880 *Nøjsomhed*, Svendstrup, Købelev S. Maribo A.
Dåb: 13.12.1880 Købelev Kirke
Død: 12.1.1976 Nyborg
Begr.: 17.1.1976 Nyborg Kirke
Arbejde: Inspektør på *Søholt*, senere proprietær på *Bruhnsminde*.
Kaldenavn: *Gulle*
Fader: Frederik Christian SUHR
Moder: Juliane Caroline HERAMB

Børn: udøbt datter
Lillemor Eva Lytte se næste side

Anna tog præliminæreksamen fra *Karen Kjær's Skole* i Nørregade og fik derefter en bankuddannelse i *Bikuben*. Senere blev hun lærerinde for forpagterens børn på godset *Engestofte* ved Maribo.

Gulle havde tidligere været forvalter på *Hjortholm* på Langeland og kom derfra til *Engestofte*, hvor han traf Anna. Ved vielsen ejede de gården *Fredstofte* i Hørsholm.

Et par år senere købte *Gulle*'s bror, vekselerer Peter Ole Suhr godset *Søholt* ved Maribo, og på hans opfordring blev *Gulle* inspektør på godset. Senere overtog han og Anna *Bruhnsminde*, Hjerndrup ved Christiansfeld.

Under landbrugskrisen i 1930'erne åbnede Anna en kaffere-

staurant *Bondestuen* på Torvet i Haderslev. Hun kørte hver dag i hestevogn fra *Bruhnsminde* til Haderslev med de retter, hun havde forberedt derhjemme, og som skulle sælges i *Bondestuen*.

De ejede *Bruhnsminde* indtil 1959, hvorefter de købte *Pederstrupgård*, Sønder Højrup, men solgte den senere uden at have haft bopæl på gården. Anna og *Gulle* flyttede som pensionister til et hus, som de kaldte *Gulleannaly* på Dyrehavevej i Nyborg, hvor de boede til deres død hhv. 1976 og 1978 - 96 og 94 år gl..



Anna, *Gulle* og Lillemor



Anna, *Gulle* og Kresten

2.1.1 udøbt datter

4. generation

Født: 13.12.1921 *Søholt*, Fuglse S. Maribo A.
Død: 15.12.1921 *Søholt*, Fuglse S. Maribo A.
Begr.: Maribo Kirkegård

2.1.2 Lillemor Eva Lytte SUHR

4. generation

Født: 3.10.1923 *Søholt*, Fuglse S. Maribo A.
Dåb: 16.12.1923 Børsø Kirke
Arbejde: Indtil sit ægteskab gymnastik- og svømme- og danselærerinde
Kaldenavn: Lillemor

Vielse: 30.9.1955 Tyrstrup Kirke

Ægtefælle: **Kaj Beck LYNGBANG**
Født: 16.10.1923 *Rønninge Søgård*, Rønninge S. Odense A.
Død: 28.5.1988 *Holckenhavn*
Begr.: 4.6.1988 Nyborg Kirke
Arbejde: Forpagter på *Holckenhavn* og gårdejer på *Rørmosegård*.
Fader: Christian Lyngvang
Moder: Edith Caroline Bech

Barn: Kresten Suhr se næste side

Lillemor blev student fra Haderslev Katedralskole og derefter uddannet Gymnastik-, svømme- og danselærerinde på *Danmarks Højskole for Legemsøvelser*.

I 1946/47 deltog hun sammen med andre 36 unge danske gymnaster i Flensted-Jensen's gymnastikturné til bl.a. Sydtykland, Paris, USA, Canada, Mexico og Cuba.

1948 blev hun ansat som gymnastik- og svømmelærerinde på Rysensteen Gymnasium indtil 1955.

1949 udgav hun gennem *Strandbergs Forlag* i Odense bogen *Flik-Flak gennem Amerika* om oplevelserne på turen.

Kaj tog realeksamen fra Sorø Kostskole 1940. Gennemgik derefter en omfattende landbrugsuddannelse på større

gårde igårde i ind- og udland samt et længere studieophold i USA.

Ved krigens slutning fik han en officersuddannelse i England.

Efter hjemkomsten i 1950 blev han overforvalter og fra 1961 forpagter på godset *Holckenhavn* på Fyn, som hans far havde forpagtet siden 1933.

Siden 1970 var han i bestyrelsen for *L.Dæhnfeldt A/S*. Endvidere i bestyrelsen for *Dæhnfeldts Avlerforening*, deraf 10 år som formand.

Efter Kaj's død overtog Lillemor forpagtningen af *Holckenhavn*, indtil Kresten i 1990 tog over, hvorefter familien gik på pension på egen mindre gård *Rørmosegård* i nærheden af *Holckenhavn*.



Lillemor og Kaj



Lillemor ved Anna og Gulle's gravsted

2.1.2.1 Kresten Suhr LYNGVANG

5. generation

Født: 5.5.1960 Nyborg
Arbejde: Forpagter og proprietær

Vielse: 5.7.1986 Holckenhavn Kapel
Ægtefælle: **Helle THEJL-HANSEN**
Arbejde: Opr. kontoruddannet. Senere zoneterapeut.

Børn: Josephine Thejl se nedenfor
Therese Ann-Sophie Thejl se nedenfor

Kresten overtog forpagtningen af landbruget på godset *Holckenhavn* efter sin mor i 1990 og er således 3. generations forpagter på godset. Er desuden forpagter af forskellige andre landbrug, herunder *Juulsskov* og *Rørmosegård*.

Kresten købte i slutningen af 1998 *Sludegård* syd for *Holckenhavn*, og han forestår herefter driften af et landbrugsareal på 758 ha samt 25-28 ha skov. Helle er praktiserende zoneterapeut.

2.1.2.1.1 Therese Ann-Sophie Thejl LYNGVANG

6. generation

Født: 24.8.1991 Nyborg
Kaldenavn: Therese

2.1.2.1.2 Josephine Suhr LYNGVANG

6. generation

Født: 24.3.1994 Nyborg

2.2 Lydia Valborg POULSEN

3. generation

Født: 21.1.1885 Hammel S. Skanderborg A.
Dåb: 2.4.1885 Hammel Kirke
Død: 30.3.1954 Strandvejen 9, København
Begr.: 3.4.1954 Assistens Kirkegård, København
Kaldenavn: *Ly*

Vielse: 17.11.1915 Skt. Jakobs Kirke, København

Ægtefælle: **Oluf Peter Frederik PARLO** f. Petersen
Født: 14.1.1883 Lykkesholmsvej 34 II, Frederiksberg
Dåb: 26.3.1883 Frederiksberg Kirke
Død: 29.11.1948 Hotel Randers, Randers
Begr.: 6.12.1948 Assistens Kirkegård, København
Arbejde: Kontorchef i *Nordisk Liv- og Ulykkesforsikring*. R.af Dbg.
Kaldenavn: *Bøes*
Fader: Søren Ole PETERSEN
Moder: Ane Pauline FREDERIKSEN

Ly var indtil sit ægteskab ansat i *Bikuben*. Oluf Parlo var kontorchef i *Nordisk Liv- og Ulykkesforsikring* i København. Brevduer var hans store hobby, og i en snes år var han næstformand for *De danske Brevdueforeninger*. Han fik ridderkorset, som påskønnelse for sin store indsats indenfor brevduesporten.

Han døde af hjertelammelse på Hotel Randers under foreningernes repræsentantskabsmøde, hvor han netop var blevet genvalgt til bestyrelsen. Han blev 65 år. Han og *Ly* var i mange år bosiddende på Strandvejen, København Ø., hvor hun døde 69 år.

2.3 Holger Aage BENDIX-POULSEN

3. generation

Født: 7.12.1886 Hammel S. Skanderborg A.
 Døb: 7.4.1887 Hammel Kirke
 Død: 29.7.1944 Rigshospitalet, København
 Begr.: Solbjerg Kirkegård
 Arbejde: Amtslæge, R. af Dbg.
 Kaldenavn: Holger

Vielse: 7.4.1917 Lønne Kirke
 Ægtefælle: **Martha Marie HANSEN**
 Født: 9.3.1884 O.N. Kjettinges Alle 7, Frederiksberg
 Døb: 27.7.1884 Frederiksberg Kirke
 Død: 22.7.1968 Frederiksberg Hospital
 Begr.: Solbjerg Kirkegård
 Arbejde: Kontorassistent
 Kaldenavn: Martha
 Fader: Rasmus HANSEN
 Moder: Birthe Marie JENSEN

Børn: Ulla
 Flemming
 Gorm

Iflg. Krak's Blå Bog:

1905:	Student fra Slomanns Skole	1931/34:	Næstform. i bestyrelsen for <i>Kronprins Frederiks Fond</i>
1905/06:	Gummi- og kaffeplanter i Mexico	1923:	Dansk deltager i <i>League of the Nations 2.nd.Int. Interchange of public Health Office.</i>
1906/10:	Jern- og metalhandler i Tyskland og Skandinavien	1928/34:	Næstformand i <i>Foreningen til Husdyrtuberkulosens Bekæmpelse</i> for Ringkøbing Amt .
1916:	Cand. med.	1936:	Formand for <i>Embedslægeforeningen</i>
1920:	Embedslægeeksamen	1936/40:	Medlem af <i>Den almindelige danske Lægeforenings Hygiejnekomite.</i>
1917/22:	Praktiserende læge i Bække		
1924/34:	Praktiserende læge i Ringkøbing		
fra 1934:	Praktiserende læge i Aalborg		
1924:	Konstitueret amtslæge i Ringkøbing - kgl.udnævnt 1926		
1934:	Amts- og kredslæge i Aalborg - Orlov fra 1.dec.1942.		



Holger Bendix-Poulsen



Martha Bendix-Poulsen, f. Hansen

Holger fik friplads på *Slomanns Skole*. Han fik studenter-eksamen, men hans længe nærede ønske om at blive læge kunne ikke realiseres straks - først måtte der tjenes penge *over there*.

Han opsøgte H.N.Andersen i Ø.K. og bad om at måtte arbejde sig over på et skib. Han fik gratis overfart uden arbejdspligt og hoppede af i Mexico, hvor han fik arbejde i en kaffe- og gummiplantage. Blev angrebet af Tropfeber og tog til Mexico City, hvor han kom sig.

Han kom hjem som en sæk knogler. Kraftig bygget, ca. 180 cm høj - vejede under 50 kg.

Der skulle spares op til studiet, så han fik job hos *Levin & Sønner* - en slags skrotfirma, der lå på Østerbro. Her traf han sin kommende hustru, Martha, der arbejdede som skrive-dame og stenograf.

Ind imellem fik han tid til sin fodboldinteresse, og i 1913 sejlede med et hold fra AB til Riga med Rusland som mål. I en tid betalte *Ly* hans lærebøger. Senere fik han et 4-årigt legat til Regensen.

Han og Martha blev forlovet i 1908 og gift i 1917.

Martha arbejdede hos *Levin & Sønner*, indtil de blev gift. Hun havde da arbejdet dér i 16 år. Derefter fungerede hun indtil ca. 1930 som sekretær for sin mand.

Under sin tid som amanuensis i Midtjylland fik han tilbudt at blive praktiserende læge i Bække, hvor der efter hans ønske blev bygget en Doktorgård, som han selv var arkitekt på.

Han kaldte sig oprindelig Holger Poulsen, men i hans studentertid var der en student af dette navn, som gjorde sig så uheldigt bemærket, at Holger for at undgå forveksling kaldte sig Holger Bendix Poulsen. Senere kom bindestregen til - formedelst 33 kr.

Som amtslæge i Ålborg havde han flere gange utvetydigt tilkendegivet sin negative indstilling til *Die Wehrmacht*. Efter en episode i august 1942 forlangte de ham fjernet fra sit embede, og det blev til *amtsforvisning* 1. januar 1943. Mens han gik og pakkede mærkede han stærkt svækket syn på højre øje, og den 8. januar fik han på Rigshospitalet fjernet en kræftssvulst.



Martha med Ulla

Han og Ulla flyttede ind i en flygtet jødisk læges møble-rede lejlighed på Frederiksberg.

Den 1. juli 1944 blev han indlagt på Rigshospitalet, hvor man havde overladt et pænt lille kontor som enestue med telefon, som bl.a. blev brugt til at ringe til venner og sige pænt farvel og tak. Den 29. juli lige over midnat blev der ringet fra hospitalet til Ulla med beskeden: *Deres far er sovet ind*. Han blev 57 år.

Mange år tidligere havde han betroet Ulla, at han og én af hans allerbedste venner fra studietiden - nu en særdeles velrenommeret speciallæge, med hvem kontakten var opretholdt gennem alle årene - i deres ungdom - usvigeligt bindende havde lovet hinanden, at hvis en af dem skulle blive offer for en uhelbredelig sygdom og bad om at blive hjulpet afsted, så hjalp man.

Martha og Holger var blevet separeret i 1941, men ikke skilt, idet skilsmissebegæringen senere blev trukket tilbage.

Martha flyttede til en enebolig på Amagerfælledvej og havde i mange år job i *Ingeniørforeningen*. Hun begyndte i en alder af næsten 70 år at rejse til Italien. Første gang på selskabsrejse, senere rejste hun individuelt sammen med en lidt yngre dame til Rom, og samtidig begyndte hun at lære italiensk.

Efter et kort ophold på *Liobasøstrenes Plejehjem* blev hun indlagt på Frederiksberg Hospital med et brækket lårben, fik Gulsot og et par dages Lungebetændelse, hvorefter hun sov stille ind 84 år gammel.

Poul Dix.

Mens han endnu fungerede som praktiserende læge, var han på en skitur i Norge, da det pludselig blev tøvejr. Tiden faldt ham lang, og han brugte tiden til at skrive en kriminalroman, der fik titlen *De brasilianske Fingeraftryk* og udkom under pseudonymet *Poul Dix*. Den var oprindelig trykt som føljeton i *Politiken* under titlen *HVEM* og udkom i 1944 i bogform på *Carl Allers Bogforlag*. Bogen er utrolig spændende. Den er på 191 sider og kostede dengang kr. 4,25.



Martha, Ulla, Flemming og Holger Bendix-Poulsen

Kaj Munk og ham amtslægen.

Der eksisterede et langvarigt, varmt venskab mellem Bendix-Poulsen og Kaj Munk. Det gik tilbage til amtslægeperioden i Ringkøbing. De var begge regensianere, gik på jagt sammen, var lystfiskere og meget interesserede i biler.

I forbindelse med episoden med *Die Wehrmacht* i Ålborg skrev Kaj Munk dette brev:



Vedersø.
12/9 42
Lykkelige Mand,
der kæmper paa den rette Front
og dog gør noget!
Vi mødes, om ikke før saa
dog i Valhal!
Besøg mig, kommer De til
Ringkøbing
Deres med Haandslag
Kaj Munk

Vedersø, 12.9.42

Lykkelige Mand, der kæmper paa den rette Front
og dog gør noget!

Vi mødes, om ikke før saa dog i Valhal!

Besøg mig, kommer De til Ringkøbing.

Deres med Haandslag

Kaj Munk.

Kaj Munk blev myrdet om natten den 4. januar 1944. Dagen efter gik Bendix-Poulsen under jorden, idet han længe havde vidst, at uidentificerede personer havde erklæret, at *Kaj Munk og ham Amtslægen* skulle de nok få ram på. Et halvt år senere døde Bendix-Poulsen.



Bendix-Poulsen's gravsted på Solbjerg Kirkegård, hvor også Gorm og Else Margrethe er begravet.

Mindeord i Nordisk Medicin 1944:

29. juli 1944 døde H. Bendix-Poulsen på Rigshospitalet. I januar 1943 var hans højre øje blevet fjernet for et lille Melanosarcom; i foråret 1944 viste de første symptomer sig på Metastaser i Hepar, og i den sidste måneds tid gik det hastigt mod afslutningen. Han var ganske klar over sin sygdoms natur og den skæbne, der ventede ham. Han arbejdede så længe kræfterne tillod det, og han var til det sidste optaget af lægegerningens saglige, etiske og organisatoriske problemer. Med ro og omtanke bragte han sine forhold i orden og forberedte, så godt han kunne, sine efterladtes fremtid. At kunne dø i sin rede i det Aalborg, som han holdt så meget af, og hvor han havde virket med så utrættelig iver og ildhu - dette hans sidste store ønske forblev uopfyldt.

Bendix-Poulsen var en fremragende læge, en forståelsesfuld og nidkær embedsmand og et stort menneske. På så mange områder har han sat i gang og præget udviklingslinier, at det ikke er muligt for enkeltmand at udrede og vurdere hans gerning. I kommende dansk medicinalhistorie vil hans navn blive nævnt og hans betydning blive klarlagt af fagfolk indenfor de forskellige felter.

Gennem 5 års virksomhed i det praktiske erhvervsliv, mest i udlandet, forud for sit medicinske studium og gennem andre 5 års landpraksis i det sydlige Jylland efter sin uddannelse havde han med sin klare forstand og sin lysvågne iagttagelsessevne skaffet sig en alsidig menneskekundskab og en bred dybtgående forståelse bevisende, overfor kiropraktorer og andre ondartede kvaksalvere, men ikke mindre overfor læger, der ved uduelighed eller ved handlen i grov strid mod god lægeetik var til skade. Det pinte han at tilføjede andre mennesker lidelse, han kendte følgerne, for sig selv, men det måtte jo gøres.

I den kriminalroman, som han i påtvungen lediggang morede sig med at skrive, hedder det på sidste side: "Man må selvfølgelig føle væmmelse ved forbrydelser, når man sedisses virkninger; men derfor behøver man jo ikke at føle modbydelighed over for selve forbryderne, der jo næsten alle er abnorme eller nogle ganske almindelige skrogmenesker. Men ikke mindst fordi de kan være "smittefarlige" for ubefæstede sjæle, skal man naturligvis uskadeliggøre dem - uden øllebrødsbarmhjertighed - men også uden hævnfølelse eller modbydelighed."

Indtil han blev tvunget til at søge orlov, havde Bendix-Poulsen under den tyske okkupation med fasthed og overbevisende saglig dygtighed værnet sit områdes befolkning, så langt det var ham muligt - og det var langt. Herom kan ikke meget siges i dag, men det skal nævnes, at han modtog de fremmede lægers respekt og tak for godt samarbejde.

Mange kolleger har modtaget et stærkt indtryk af Bendix-Poulsen's personlighed, når han med års mellemrum stod som taler ved det almindelige lægemøde. Hans indlæg var rent saglige, de var omhyggeligt udarbejdede, de byggeres på et væld af dokumenterede kendsgerninger, de bares af en logisk udvikling, de blev holdt med kraftig og rolig stemme, og de lod hånt om alle retoriske kunstgreb. Hans tale var oftest lægemødets oplevelse - og dets drejepunkt.

Sine store talenter opfattede Bendix-Poulsen ikke som en forret, men som en forpligtelse. Hans sind var blødt og følsomt; men han forlangte af sig selv redelig kamp for det, han så som sandhed, og mod det, han var overbevist om var skadeligt og uhæderligt. Deraf hans ofte barske maske og hårde tone. - Han var meget modtagelig for belæring ved andres mening og viden; aldrig var forudfattede anskuelser en hindring for hans forståelse af personer og forhold. Overfor "fiskale hensyn" (et andet yndlingsudtryk) var han ganske kold. For sine venner og for enhver, der kom i samarbejde med ham, var han en stadig kilde til ny viden og en bestandig spore til at søge karakteren styrket i fasthed, renhed og forståelse.

Hans valgsprog kunne have været:

Justum fac et neminem time. (gør det rette og frygt ingen) sign. A. Gullestrup.

20 år senere:

Den 11.10.1964 skrev Ernst Schwencke i Berlingske Tidende en artikel:

Mænd, man mødte - små erindringer i tilslutning til ikke-ventede dødsfald:

"Javist dør adskillige af dem, man kendte, tidligere end man kunne vente. I sommeren 1944 døde daværende amtslæge i Aalborg H. Bendix-Poulsen i sit 58. år. Jeg lærte-

ham at kende i mit arbejde omkring 1940.

Et år eller to senere blev han (efter en konflikt med en af den tyske besættelsesmagts overordnede læger) af den daværende regering sendt på orlov med fuld løn.

Han flyttede til København, og i den følgende tid sås vi nogle gange.

En aften havde jeg budt ham på gule ærter, mad som denne stærke og livskraftige mand kunne lide.

Han kom med en sort klap for det ene øje. "Hvad er nu det", sagde jeg.

"Det er det sorte sarcom", råbte han barsk. Jeg har et år tilbage! Men lad os tale om noget andet. Jeg har taget en krukke sønderjysk sennep med til flæsket, for sønderjyders sennep er bedre end det, I bruger i København.

Efter denne aften, på hvilken Bendix-Poulsen lagde for dagen al sin sædvanlige vitalitet og talte, så de øvrige lyttede til ham, mødtes vi endnu et par gange.

Derpå hørte jeg intet fra ham før en eftermiddag i sommeren 1944. Han ringede til mig på avisen og sagde: - "Goddag! Det er amtslægen. Jeg er på Rigshospitalet, og om en uge er det forbi. De skal ikke besøge mig. Men tak for den tid, vi har kendt hinanden.

FARVEL!"

Bendix-Poulsen døde 10 dage senere.



T.v.: Ulla på Ollerup Gymnastikhøjskole som 16-årig. T.h.: Gorm og Ulla 1937.

2.3.1 Ulla BENDIX-POULSEN

4. generation

Født: 2.3.1918 Kolding
 Arbejde: Kriminalassistent

Vielse: 16.5.1947 Frederiksberg Kirke

Ægtefælle: **Jens CHRISTENSEN**
 Født: 17.6.1910 Hobro
 Død: 13.10.1988 Bispebjerg Hospital
 Begr. 19.10.1988 Hans Tausens Kirke, Vor Frelzers Kirkegård.
 Arbejde: Kriminalassistent
 Fader: Sigurd CHRISTENSEN
 Moder: Herdis MILTERSEN

Ulla blev konfirmeret i Ringkøbing i 1932.

Som 16-årig kom hun på Ollerup Gymnastikhøjskole og rejste derfra til Ålborg, hvortil forældrene i mellemtiden var flyttet.

Hun blev nysproglig student fra Ålborg Katedralskole 1937 og blev derefter ansat i *Nordisk Liv- og Ulykke*, indtil hun den 1. juni 1942 blev ansat som schweizisk korrespondent i *Nordisk Brown Boveri* efter for egen regning at have lært tysk stenografi.

Da hendes far flyttede fra Ålborg, boede han og Ulla i en møbleret lejlighed på Frederiksberg. Senere flyttede Ulla til Solsortevej - ligeledes på Frederiksberg.

I maj 1944 var aviserne landet over præget af nyheden om 6 kvinders ansættelse i politiet. Blandt disse var Ulla. Hidtil havde der kun været ansat en håndfuld kvindelige betjente. De 6 nyansatte mødte op på politiskolen den 1. juni. Ulla kom til at gøre tjeneste i Krisepolitiet, der havde til huse i en barak i Hambroesgade. De første opgaver bestod i prøveindkøb med henblik på at konstatere, om maksimalpriserne blev overholdt samt observationer vedrørende sortbørshandel.

Senere kom der mere spændende opgaver til - ikke mindst som tolk ved afhøringer af udlændinge.

Da politiet den 19. september 1944 blev interneret, blev de kvindelige betjente straks frigivet, hvorefter Ulla gik ind i *Komiteen for de internerede Polititjenestemænd* og arbejdede dér indtil krigens slutning. Det var i den periode, hun første gang traf Jens, med hvem hun blev gift 2 år efter befrielsen.

Jens stammer fra Hobro, hvor hans far havde en stor blanded landhandel. Senere blev han brugsuddeler i Esbjerg og endnu senere flyttede familien til Svendborg. Jens kom på Skårup Statsseminarium, hvorfra han dimmitteredes i

1932. Virkede et par år som efterskolelærer, blev lærer hos Torben Brix. På grund af den store arbejdsløshed blandt lærere søgte han rent midlertidigt ind i politiet, hvor han tiltrådte i marts 1936. Han blev tilknyttet *Centralbureauet for Identifikation* på Politigården i København med fingeraftryk som speciale.

Den 19. september 1944 blev Jens interneret på Politigården i København sammen med ca. 100 kolleger. Den 9. marts 1945 blev han overført til Frøslev-lejren for ca. 2 uger senere at blive indlagt på Åbenrå Sygehus med Skarlagensfeber. Den 5. maj udskrev han sig selv, tog toget til København næste dag og mødtes med Ulla i hendes lejlighed på Solsortevej.

Jens havde tidligere været gift med Karen Svendsen. Dette ægteskab blev opløst efter hjemkomsten fra Frøslevlejren. Ulla og Jens flyttede ind i Jens's lejlighed Bremensgade 41, hvor de boede i mange år.

Efter en kortere periode i Valby flyttede de til Snorresgade, København S., hvor Ulla stadig bor.

Jens's store interesser var fotografering og musik. I mange år var han medlem af Københavns Politiorkester, og det var i øvrigt kun som politi-musiker, han bar uniform - ellers var han altid i sin civile pæklædning. Foruden at komponere spillede han fløjte og klaver, deltog i flere amatør-musikkonkurrencer og var solist ved flere koncerter.

Den midlertidige ansættelse ved politiet varede for Jens's vedkommende i 41 år, idet han gik på pension 1. juli 1977.

Den 19. september 1988 blev han sengeliggende i hjemmet, en vagtlæge indlagde ham på Sundby Hospital. Derfra blev han hurtigt overført til Bispebjerg Hospital, hvor han døde 13. oktober - 78 år gammel.



Jens 1953



Ulla fik i 1973 det italienske ridderkors



Ved Jens's 75-års fødselsdag

2.3.2 Flemming BENDIX-POULSEN

4. generation

Født: 23.5.1919 Bække S. Ribe A.
Død: 25.11.1944 Aalborg Amtssygehus
Begr.: 30.11.1944 Aalborg
Arbejde: Murer, senere reservepolitibetjent

Vielse: 11.11.1944 på sit dødsleje på Ålborg Amtssygehus

Ægtefælle: **Karen HAVEN**
Født: 20.5.1922 Hellevad S. Hjørring A.

Flemming tog realeksamen fra Rantzausgades Skole i Ålborg i 1937 - samme år, som Ulla blev student. Derefter kom han i murerlære og blev uddannet murer.

På grund af den store arbejdsløshed blandt håndværkere søgte han ind til politiet og mødte den 4. januar 1944 på politiskolen i København som nyansat reservebetjent. Senere blev han udstationeret på *Søbysøgård* tæt ved den tyske grænse.

Engang i februar blev han indlagt på Aabenraa Sygehus

med dobbeltsidet lungehindebetændelse og suspekt for TB. Blev udskrevet og kom på skånetjeneste for atter at blive indlagt og senere overført til Aalborg Amtssygehus. Den 11. november blev han viet på hospitalet til sin kæreste Karen Haven. 14 dage senere døde han - 25 år gammel.

Karen Haven blev senere ansat på Aalborg Politigård, og blev gift med en politimand.



2.3.3 Gorm BENDIX-POULSEN

4. generation

Født: 30.11.1929 Holstebro
Død: 26.10.1988 Bruxelles
Begr.: 7.11.1988 Solbjerg Kirkegård
Arbejde: Cand.polit., Ekspeditionsskretær i EU

Vielse: 5.8.1955 Frederiksberg Kirke

Ægtefælle: **Else Margrete PESCHARDT**

Født: 28.11.1930
Død: 9.1.1991
Begr.: 15.1.1991 Solbjerg Kirkegård
Arbejde: Korrespondent
Fader: Johannes PESCHARDT
Moder: Ingeborg WILMS

Adoptivbørn: Vibeke
Martin Jens Aage

Efter realeksamen fra Stenhus Kostskole fik Gorm et job på et blad i Herning, hvor han traf sin tilkommende hustru, Else Margrethe. Det blev til en meget hurtig forlovelse, og de rejste begge til København.

Gorm blev redaktionssekretær på *Dagbladet Børsen*. Derefter en tid bankassistent med aftenstudie til bankeksamen. Studentereksamen, ligeledes på aftenkursus.

Under sit studium som stud. polit. solgte han *Studenternes Juletræer*. Han blev hjemmeværnsmand og som sådan sendt på en kort rejse til USA. Arbejdede ulønnet på *Kofoeds Skole* og i *Sct. Nikolaj-Tjenesten*.

Cand.polit. 1966. Efter korte jobs i *Danmarks Statistik* og Udenrigsministeriet fik han i 1974 ansættelse i EU-Kommissionen i Bruxelles, hvor han var ansat i 14 år, indtil han blev fundet død i sin lejlighed. Han blev 58 år.

En af Gorm's studiekammerater og ven gennem mange år forrettede begravelseshøjtideligheden og holdt en meget gripende og personlig tale ved bålet. Else Margrethe havde et kontorjob, inden de flyttede til Bruxelles. Efter mange års kræftlidelser med angst-neuroser flyttede hun tilbage til København. De var blevet separeret, og hun døde på et plejehjem 60 år gammel.



Else Margrethe og Gorm

2.3.3.1 Vibeke BENDIX-POULSEN

5. generation

Født: 14.9.1964
Bor sammen med sin Ray og en datter i England.

2.3.3.2 Martin Jens Aage BENDIX-POULSEN

5. generation

Født: 29.4.1967 Athen
Kaldenavn: Martin
Siden 1984 bosat i Sverige.

3 Rasmus Peter POULSEN

2.generation

Født: 13.4.1859 Hvilsted S. Århus A.
Dåb: 15.5.1859 Hvilsted Kirke
Død: 4.2.1889 København
Begr.: Svendborg
Arbejde: Boghandler
Kaldenavn: Peter

Vielse: 4.2.1886 Skt. Nicolai Kirke, Svendborg

Ægtefælle: **Johanne Marie Kirstine QUIST**
Født: 6.2.1862 Svendborg
Død: 25.6.1936 *Voldgård*, Volderslev, Stenløse S. Odense A.
Begr.: 30.6.1936 Garnisons Kirkegård - Gravsted 0.14
Kaldenavn: Marie
Fader: Hans QUIST
Moder: Anc Augusta RANDRUP

Peter Poulsen kom i boghandlerlære i Århus og senere i Svendborg. Var derefter boghandlermedhjælper i København, indtil han den 1.1.1884 sammen med en kollega overtog den forretning, han var ansat i, og som lå i Vaisenhusets gamle gård i Købmagergade. Forretningen havde import af tysk, engelsk, fransk og italiensk litteratur, drev forlagsvirksomhed og var desuden papir- og kunsthandel.

Han var i et par år i bestyrelsen for Boghandlermedhjælperforeningen.

Han nåede kun at være selvstændig boghandler i fem år, idet han døde 1889 i sit hjem Dossringen 44 af en hjertesygdom og nyrelidelse, endnu før han var fyldt 30 år.

Efter Peter's død giftede Marie sig med Christen Nielsen - se næste side.

4 Rasmine Kirstine POULSEN

2. generation

Født: 7.9.1861 Hvilsted S. Århus A.
Dåb: 19.10.1861 Hvilsted Kirke
Død: 1.5.1909 hos Marie og Christen Nielsen, Vendersgade 7, København - 47 år
Begr.: 7.5.1909 Nordre Kapel, Vestre Kirkegård.
Kaldenavn: *Dinna*

Ægtefælle: **Niels Juul CHRISTENSEN**
Arbejde: Kontorbud - Bopæl: Ny Carlsbergvej 4, København



Kirstine - kaldet *Dinna*



Peter



Marianne - kaldet *Jane*

5 Marianne Kirstine Abelone POULSEN

2. generation

Født: 12.2.1864 Hvilsted S. Århus A.
Dåb: 22.4.1864 Hvilsted Kirke
Død: 6.2.1889 F.H. København - én uge før hun fyldte 25 år
Begr.: 12.2.1889 Assistens Kirkegårds Kapel
Kaldenavn: *Jane*

Ægtefælle: **Christen NIELSEN**
Født: 17.12.1862 Hørup S. Sønderborg A.
Død: 21.1.1922 København - på vej til Kommunehospitalet
Begr.: 26.1.1922 Garnisons Kirke, København
Arbejde: Bankfuldmægtig og bogholder i Bikuben
Efter *Jane*'s død giftede Christen sig med Peter Poulsens enke, Marie. Se nedenfor.

6 Thyra Annine Marie POULSEN

2. generation

Født: 15.7.1866 Hvilsted S. Århus A.
Dåb: 16.9.1866 Hvilsted Kirke
Død: ca. 1879 ca. 13 år gammel

Peter og *Jane* døde med to dages mellemrum, hvorefter Christen og Marie giftede sig. Sammen fik de datteren Else.

Christen og *Jane* boede:
1885-1886: Frederiksborggade 30, 4
1886-1888: Rømersgade 20, 4

Christen og Marie boede:
1889-1890: Linnésgade 35
1890-1891: Nørre Farimagsgade 55, 4
1892-1906: Vendersgade 13, 2
1907-1909: Vendersgade 7, 4
1910-1922: Østerbrogade 3, 1

Christen døde af Paralysis cordis i 1922 - 59 år.
Marie blev boende på Østerbrogade til 1931.
Hun døde på *Voldgård* på Fyn i 1936 - 74 år gammel.



Marie, Else og Christen Nielsen

Karl's efterslægt:



7 Niels Karl POULSEN

2. generation

Født: 24.12.1868 Hvilsted S. Århus A.
Dåb: 25.4.1869 Hvilsted Kirke
Død: 30.11.1955 Kommunchospitalets optagelse, København
Begr.: 5.12.1955 Bispebjerg Krematoriums Kapel, urnesat Hellerup Kgd.
Arbejde: Direktør
Kaldenavn: Karl

Vielse: 5.11.1897 Kalundborg Kirke - ægteskabet senere opløst.

1. ægtefælle: **Karen Louise BRÆNDGAARD**
Født: 19.5.1873 Kalundborg
Dåb: 23.6.1873 Kalundborg Kirke
Død: 28.6.1923 50 år gl.
Fader: Mads Andersen BRÆNDGAARD
Moder: Julie Vilhelmine Frederikke GØTZSCHE

Vielse: 27.7.1918 Sct.Lukas Kirke, Frederiksberg

2. ægtefælle: **Vibeke Marie Charlotte ENGHOLM**
Født: 15.7.1886 *Helgenæs*, Branderslev S. Maribo A..
Dåb: 17.10.1886 Branderslev Kirke
Død: 11.3.1985 Omsorgshjemmet *Fælledgården*, København Ø
Begr.: Sct. Jakobs Kirke, urnesat Bispebjerg Kgd., fællesgrav
Kaldenavn: *Vivi*
Fader: Poul Rudolph Julius ENGHOLM
Moder: Charlotte Emilie BRINCH-NISSEN

Børn: Margit sc side 42
Elsce sc side 42

Iflg. **Krak's Blå Bog:**

1882-86:	I handelslære i Århus	I bestyrelsen for
1887-91:	Handelsmedhjælper i Århus	<i>Foreningen af Korn- og Foderstofhandlere på</i>
1892-1902:	Prokurist i firmaet <i>Wilh. Colding</i> , Kalundborg	<i>Københavns Børs</i> : 1923-29
1902-16:	Direktør i <i>A/S Importkompagniet</i> , Kalundborg	<i>Hellerup Grundejerforening</i> : 1920-36
1918-29:	Direktør <i>Provinskøbmændenes A/S</i> , København	<i>Forsikrings A/S Codan</i> : 1923-40
1906-09:	Komunalrevisor i Kalundborg	<i>Bank A/S Københavns Diskontokasse</i>
1918-33:	Formand for bestyrelsen samme sted	<i>A/S Importkompagniet</i> , Kalundborg
		<i>A/S Kulkompagniet</i> , Kalundborg
		samt medlem af
		<i>Københavns Bedømmelses- og Voldgifts Udvalg</i>
		<i>for Korn- og Foderstofhandlen</i>



Karl ...som konfirmand



..... som soldat



... og som 22-årig

Da Karl blev konfirmeret i Lading Kirke den 1. oktober 1882 boede forældrene på Fårup Mark i Mundelstrup. 3 dage efter sin konfirmation kom han i handelslære i én af de større købmandsgårde i Århus, hvor han i løbet af sine fire læreår deltog i alt arbejdet i en sådan gammeldags købmandsgård. Han boede på et lille værelse ovenpå kornloftet sammen med 3 handelsbetjente og en anden lærling. De to lærlinge delte en dobbeltseng. Måltiderne indtog lærlingene hos købmanden, efter at købmanden og hans familie samt handelsbetjentene havde spist.

Da han fire år senere var udlært, var hans månedsløn kr. 25 + fri station.

Den 5. august 1890 tiltrådte han en stilling som fuldmægtig i et importfirma i Kalundborg med en begyndelsesgage på kr. 50 + fri station.

En storbrand i 1901, der lagde en stor del af byen i ruiner, gav anledning til, at firmaet blev slået sammen med to andre firmaer under navnet A/S Importkompagniet, hvor Karl overtog stillingen som direktør - en stilling som han bestred, indtil han i 1916 trak sig tilbage. Han var desuden komunalrevisor og medlem af havneudvalget og var i de 15 år i høj grad med til at præge byens erhvervslev.

Hans første ægteskab blev opløst, og omkring 1916 flyttede han til Marievej 1 i Hellerup.

Samtidig med hans øvrige hverv administrerede han sine mange ejendomme i København og Kalundborg.

Efter sit ægteskab med Vivi flyttede de til *Villa Frem*, Marievej 17 i Hellerup. 1937 flyttede de til Henrik Hertz Vej 2 A i Charlottenlund og derfra i 1942 til Strandvejen 16 B st. Fra 1950 boede de Gl. Vartovvej 29 I i Hellerup, der blev deres sidste fælles bopæl.

I anledning af sin 85-års-fødselsdag skrev han den 21. december 1953 i *Dagbladet Børsen* en interessant og morsom skildring af en handelslærings kår i 1882-86, da han selv stod i lære i Århus. Se side 45.

Karl blev syg i hjemmet, blev hentet i ambulance og bragt til Kommunchospitalet, hvor han døde i optagelsen - knapt en måned før han fyldte 87.

Vivi er født på proprietærgården *Helgenæs*, lige uden for Nakskov, som hendes far havde købt i 1885 men afhændet kort tid efter. Hun var den ældste af tre søstre, kaldet *Vivi*, *Dodo* og *Misse*.

Efter Karl's død blev *Vivi* boende endnu nogle år på Gl. Vartovvej, men efter en hospitalsindlæggelse flyttedes hun til Omsorgshjemmet *Fælledgården* på Jagtvej, hvor hun døde trekvart år, før hun fyldte 100 år.



Karl og *Vivi* på Holmenkollen 1917



Vivi



Else, *Vivi*, Margit og Karl



Karl - 1948



Tante Vivi elskede at holde tale ved familiefester. Her ved Gorm og Else Margrethe's bryllup på Søpavillonen og ved Henny's 75-års fødselsdagsfest på Pejsegården.



Karl's 70-års fødselsdag hos Oscar Davidsen 23. december 1938

Siddende f.v.: Marie Poulsen, f. Bendixen - Karl og Vivi - Caroline Bonlov, f. Poulsen.

Stående f.v.: Lydia Parlo, f. Poulsen - Oluf Parlo - *Misse*, søster til *Vivi* - Esther Marker Larsen, f. Sjøstrøm - Holger Bendix-Poulsen - *Dodo*, søster til *Vivi* - Knud Marker Larsen - Else Poulsen - Martha Bendix-Poulsen, f. Hansen - Margit Poulsen - Flemming Bendix-Poulsen (næsten skjult) - Rita Bonlov, f. Matzen - Carl Bonnesen Hansen - Grethe Bonnesen Hansen, f. Jensen - Helgenæs, g.m. *Misse* - Anna Sjøstrøm, f. Poulsen.

Stående bagest: Ulla Bendix-Poulsen - Knud Bonlov.

7.1 Margit POULSEN

3. generation

Født: 2.6.1919 Solbjerg S. Frederiksberg
Dåb: 27.7.1919 Messias Kirke
Død: 23.8.1940 Amtssygehuset i Gentofte
Begr.: Hellerup Kirkegård

Under et ferieophold i Norge i vinteren 1939/40 blev Margit syg og måtte indlægges på et hospital. Umiddelbart før den 9. april 1940 blev hun af sin far hentet hjem til hospitalsindlæggelse i Danmark, hvor der blev konstateret Leukæmi. Få måneder senere afgik hun ved døden - 21 år.



Margit 1938

7.2 Else POULSEN

3. generation

Født: 5.2.1921 Hartmannsvej 11, Maglegård S.
Dåb: 29.5.1921 Hellerup Kirke

1. vielse: 23.9.1943 Garnisons Kirke

1. ægtefælle: **Jørgen KAMPMANN**
Født: 7.10.1916 Nykøbing Mors
Arbejde: Løjtnant
Fader: Carl M. E. KAMPMANN
Moder: Emmy Marie HANSEN
Ægteskabet opløst: 1948

2. vielse: 21.12.1948 Københavns Rådhus, senere
velsignet i Hellerup Kirke

2. ægtefælle: **Johan Anton SILCHENSTEDT**
Født: 22.10.1915 Bergen, Norge
Død: 7.2.1998 Bergen
Arbejde: Shippingagent
Kaldenavn: *Bojsen*

Adoptivørn: Johan Anton næste side
Vibeke næste side

Else og *Bojsen* mødte hinanden på Stalheim Højfjeldshotel i 1940.

På grund af krigen skildtes deres vej, og *Bojsen* rejste til England. Han rejste ombord på Shetland-Larsen's *Blia* til Shetlands-øerne med kun 6 mand. På sin næste tur forliste *Blia* med 30 mand ombord!

Han blev ansat i *Det norske Flyvåben* i Kingston House i London - først som kontorist og senere i administrationen. Han vendte hjem til Bergen i 1946, hvor han blev ansat i sin fars shippingagentur, som han i de kommende år overtog og oparbejdede til en stor virksomhed.

I 1948 mødtes han og Else igen i Oslo, og midt under festen på Restaurant *Den kongelige Skydebane* i København i anledning af Else's far's 80-års-fødselsdag blev deres bryllup bekendtgjort. Vielsen havde fundet sted samme dag på Københavns Rådhus.



Else og *Bojsen*

I de følgende mange år rejste de sammen rundt i verden på forretningsbesøg i den internationale kundekreds.

Under sit ophold i England havde *Bojsen* lært at spille Golf - en sport som de sammen havde megen glæde af i alle årene.

Hele livet havde han haft medvind, men i 1996 blev han angrebet af Cancer, og efter to år med denne sygdom, sov han stille ind - 82 år gl..

Bosiddende i Bergen.

Inden *Bojsen* døde, købte de en lejlighed i Charlottenlund, som de benytter under deres besøg i Danmark

7.2.1 Johan Anton SILCHENSTEDT jr.

4. generation

Født: 5.4.1955 Hønefoss, Norge
Arbejde: Afdelingsleder i *Vestpak A/S* i Bergen
Kaldenavn: *Toni*

Ægtefælle: **Ellen WASMUTH**
Født: Bergen, Norge
Fader: Bengt WASMUTH

Børn: Ove
Monica
Erik

7.2.1.1 Ove SILCHENSTEDT

5. generation

Født: 16.9.1975 Bergen, Norge

7.2.1.2 Monica SILCHENSTEDT

5. generation

Født: 29.3.1979 Bergen, Norge

7.2.1.3 Erik SILCHENSTEDT

5. generation

Født: 20.1.1983 Bergen, Norge

7.2.2 Vibeke SILCHENSTEDT

4. generation

Født: 4.10.1957 Oslo, Norge
Kaldenavn: *Vivi*

Vielse: 22.10.1983 Os Kirke, Norge

Ægtefælle: **Tore LUNDE**
Født: 10.6.1956 Os, Norge
Arbejde: Konsulent

Børn: Aleksander
Benedikte

7.2.2.1 Aleksander LUNDE

5. generation

Født: 14.6.1984 Bergen, Norge

7.2.2.2 Benedikte LUNDE

5. generation

Født: 10.10.1987 Bergen, Norge

Familiefest hos Karl og Vivi 1952



Siddende forrest, f.v.: Bodil, Kirsten og Svend Poulsen - Else Margrethe og Gorm Bendix-Poulsen - Lillemor Suhr.

Bagved, f.v.: Lydia Perlo, f. Poulsen - Magda Johansen, f. Poulsen - Anna Sjøstrøm, f. Poulsen - Vivi og Karl Poulsen.

Stående, f.v.: Camilla Bendixen g.m. Hans Bendixen - Martha Bendix-Poulsen, f. Hansen - Ulla, f. Bendix-Poulsen og Jens Christensen - Anna Suhr, f. Poulsen - Erling Johansen - *Misse*, søster til Vivi - Brændgaard (ikke familie) - Carl Bonnesen Hansen - Ellen Johansen, f. Jensen, g.m. Erling - Grethe Bonnesen Hansen, f. Jensen - ukendt - Rita Bonlov, f. Matzen - Hans Bendixen g.m. Camilla - Knud Bonlov.

Ved N. K. Poulsens 85-års fødselsdag skrev han denne artikel i Børsen 21.12.1953:

Da handelslærlingen arbejdede 16 timer i døgnet og måtte varme sig på det kolde loft med Snaps

Min læreplads var i Århus' vistnok største blandede forretning med kolonial, korn, foderstoffer, markfrø, cement, kunstgødning og smøreksport. Der var således nok for en dreng at tage fat på og lære.

Til købmandsgården var indkørsel fra to gader og et stræde. Der var tre gårdskarle, og der var staldplads til ca. 150 heste, idet magasinbygningerne tidligere havde været benyttet til hærens rytteri. Lørdag var den store torvedag, og staldene var ofte på en sådan fuldt optaget, mens der stod op til 100 vogne i gården. Af baner var der dengang kun den jyske stambane og banen til Grenå, så de fleste bønder kom agende til byen.

Butikspersonalet i træsko

Jeg var kun lille af vækst, men brændende af lyst til at lære handelen, og jeg fik lov til at bruge mig.

Butikspersonalet bestod af tre handelsbetjente og to lærlinge, som skiftevis foruden i butikken arbejdede på magasiner, kornlofter og i kældrene. Fodbeklædningen var for alle træsko med overlæder. Også købmanden gik ofte i træsko.

Købmanden opkøbte smør på bønder- og herregårde langt uden for Århus' naturlige opland. Han var en meget fin smørkender, men smagte aldrig på smørret. Med en lang søger tog han prøver og lod så søgeren med smørret passere hen under næsen. Hans fine lugtesans sagde ham kvaliteten.

Smørret blev i kælderen sorteret i tre kvaliteter. Nr. 1 og 2 blev efter at være sammenæltet pakket i dritler og eksporteret til England. Nr. 3 solgtes som regel til bagere, stats- og kommuncinstitutioner. Det kom til tider navnlig fra mindre brug - smør af en kvalitet, som vi kaldte vognsmørelse.

Smøræltekonen ensrettede farven.

Dagen efter min ankomst blev jeg beordret i kælderen for at dreje smøræltemaskinen. Vi havde en fast "smøræltekone", som lagde smørret i maskinen og satte farven til, så kvaliteten blev ensartet i farven.

Efter æltningen kom det i dritler, som ugentligt eksporteredes til England. Om efteråret var smørret tit meget hårdt, og æltemaskinen derfor tung at dreje, og når vi var færdige, havde jeg drejet mindst 10 dritler. Jeg var så udaset, at jeg næppe kunne stå oprejst.

Butikken lukkede op kl. 6,30 om morgenen, og der lukkedes ikke før tidligst kl 10 om aftenen. Så skulle gulvet fejtes og bestrøs med rent sand.

Fryseboks til personalet

Butikspersonalet boede sammen på et værelse, der var 6 x 4 m. Det var adskilt fra kornloftet ved en bræddevæg, der var tapetseret. Vi havde ingen kakkellovn. Vinduerne var magasinvinduer og mange af ruderne var sammensatte. Adgangen til kammeret skete ad en udvendig trappe, og fra denne kom man først ind i et vaskerum, der var ca. 1 m i kvadrat. Her stod et umalet vaskebord med to vandkander og to vandfade. Vi havde to håndklæder, der kun udskiftedes om lørdagen, hvor de var alt andet end hvide, når vi alle fem havde brugt dem.

I værelset var der tre senge, en til hver af handelsbetjente og en dobbeltseng til lærlingene. Endvidere et lille træbord, to stole, et par klædeskabe og en petroleumslampe, så megen plads til at bevæge sig var der ikke.

Som nævnt var der ingen kakkellovn, og det skete tit i stærk frost, som vi ofte havde dengang, at vi lærlinge måtte tage en lerdunk med vand i sengen for at kunne vaske os om morgenen. Det skete, at lagenets overfald var frosset om morgenen, og dynen tilløjet med sne, der kom ind gennem de utætte ruder.



Alle fem plankede den

Vi gik i handelsskole en gang om ugen i vinterhalvåret. Lektierne måtte vi læse på værelset iført islandsk trøje, overfrakke og sivsko, når frosten var for hård. Det foregik om aftenen efter lukketid.

Det hændte enkelte gange, vi skulkede fra handelsskolen, når militærmusikken drog gennem gaderne og spillede "Aarhus Tappenstreg". Den kunne de fleste lærlinge ikke stå for og måtte marchere med.

Kl. 10 om aftenen skulle personalet være hjemme og portene lukkes.

Handelsbetjentene skaffede sig dog nøgler, eller klatrede over plankeværket til strædet, og vi lærlinge lærte hurtigt det samme.

Skufferne dannede stige

Aftentimerne i butikken gik gerne med afvejning af kolonialvarer og krydderier for at kunne fremme ekspeditionen på den store torvedag, lørdag.

Der var ingen trappestige i butikken, og når vi skulle nå varerne på de øverste hylde, smed vi træskoene og trak skufferne ud, mens vi på strømpe sokker stod på kanterne for at hente varerne ned. Det kunne ses, i hvert fald på sokkerne, om det var mel-, gryn-, sukker- eller risskufferne, vi havde brugt som stige.



Morgenmåltidet bestod af en kop kaffe med et tørt kaffebrød til, men da vi havde smør i butikken, var det ikke vanskeligt at gøre kaffebrødet lidt mere velsmagende. Købmanden opdagede det en dag, og vi fik en alvorlig straffeprædiken.

Vi havde også anskaffet os et mindre kaffestel for at få en kop varm kaffe engang imellem på det kolde værelse. Fruen fandt det en dag, og så fik vi varmen - gennem nogle varme lussinger af købmanden.

Middagen spistes kl. 12. Handelsbetjentene spiste sammen med købmanden, lærlingene bagefter og alene.

Det hændte, vi fik noget, vi ikke kunne lide, hvorfor vi altid havde en papirpose i lommen til eventuel brug. Navnlig kunne jeg ikke lide sagovælling eller øllebrød med sigtebrøds klumper, som derfor endte i papirposen.

En dag blev jeg opholdt af fru, og da jeg kom ned i butikken var posen opløst og lommen fuld af øllebrød.

Den hellige brændevin

Der var hver lørdag lagt tre oksehofter brændevin, hvert på ca. 600 liter på lad, og mindst 2 oksehofter var inden aften aftappet på ankere eller dunk. Brændevin kostede dengang kun 28 øre literen, og en større landmand havde i reglen et anker, der tog ca. ca. 40 liter, en mindre gårdmand et anker til 20 liter og en husmand en dunk til ca. 10 liter.

Vi fik rom og kirsebærsaft hjem på store tønder og aftappede det på flasker. Rommen solgtes aftappet til 100 eller 125 øre flasken, kirsebærvinen til 80 eller 100 øre flasken. Forskellen var kun en finere etiket på den dyrere vare. Jeg morede mig ofte indvendig, når jeg blev spurgt til råds, hvilken kvalitet man burde vælge, og altid anbefalede den dyre.

Der var en stor bondestue ved siden af butikken, hvor der altid stod øl og brændevin fremme til gratis afbenyttelse for kunderne. Om lørdagen sad der en kone i stuen og søgte wienerbrød og kager. Mange af de finere kunder blev in-

viteret til kaffe oppe i privatlejligheden.

Hårdt at dreje rensmaskine

Når der skulle skibes korn, blev vi ofte af købmanden purret ud kl. 6 om morgenen for at gå op på loftet og rense korn eller fylde det i sække. Karlene øste korn på rensmaskinen, den ene lærling drejede svinget, og den anden kastede kornet i dyng. Tænk nu en vinterdag, ofte i hård frost, stå på et kornloft og arbejde for åbne vinduer uden at have fået hverken vådt eller tørt, kun en halv flaske brændevin, som vi delte for at få lidt varme i kroppen. Først kl 8 fik vi kaffe.

Retiraden og petroleum

I gården var de tre sammenbyggede retirader af træ, hvoraf det ene benyttedes til petroleumshus. Når man så sad og tappede petroleum af, og der kom kunder, og navnlig damer, der skulle benytte et af de andre rum, kan det ikke undre, at det var meget generende for begge parter.

En lørdag havde en kunde glemt et tørklæde med 10 stk. wienerbrød, og søndag morgen spiste vi det med velbehag til morgenkaffen. Men hvad sker? Kl. henad 9 kom en karl ridende ca. 10 km ude fra landet for at hente wienerbrødet, og vi måtte bide i det sure æble og løbe hen til bageren og købe erstatning.

Salg af margarine var bandlyst i forretningen, og dette blev der reklameret med. Men det skete ret ofte, at jeg blev sendt ned til Otto Mønsted for at købe et par pund, som en kunde fra landet ønskede, men det skulle altid skjules og omhyggeligt indpakkes, da folkene hjemme på gården ikke måtte vide, at der var margarine i huset.

Alle fem på søndagsarbejde

Om søndagen var butikken åben til kl. 9. Så skulle der ryddes op, fejles gulv m.m. til hen ad kl. 12, hvor der var middag, men forinden skulle man være klædt om i søndagsøj. Klokkeren henad 1 slog endelig frihedens time, og om sommeren kunne man lige nå at komme ud i den grønne skov, inden man skulle være hjemme igen, for kl. 4 skulle butikken lukke op. Selvom der en sommersøndag ikke blev solgt for 10 kr., forlangte købmanden, at hele personalet skulle være der. Kl. 7 lukkedes der.

Det kunne ske, at der en søndag eftermiddag kom en bonde og skulle have et læs foderstoffer, og hvis det var hvedeklid, det drejede sig om, måtte vi klæde os om i arbejdstøj. Vi syntes han skulle straffes lidt, fordi han ødelagde vores korte fritid, og så hændte det, vi kned en lille smule på vægten.

2 kr. om måneden i lomme penge

Det var småt med lomme penge hjemme fra. Min far var pensioneret lærer, og vi var 12 søskende. Af købmanden fik vi kun et par kroner om måneden i lomme penge, men mellem landkunderne var der tre særdeles velhavende bønder, som tog sig et lille bæger om lørdagen, før de kørte hjem ved midnatstid eller senere. Dem skulle vi sidde oppe og vente på, hvad vi gerne gjorde, fordi hver af dem lønnede os med hver en krone, og hvad kunne man ikke få for en krone i de tider. En i nærheden boende smørek-

sportør, som kun handlede med smør i dritler, købte sit privatforbrug i forretningen hos os. Hver lørdag blev jeg sendt ind til ham med de tre prøver, som han kunne vælge imellem, og han smagte gentagne gange på dem alle tre, før han bestemte sig. Det knob for mig at holde masken, thi ofte var alle tre prøver taget af den samme bøsse, men han havde ord for at være en meget fin smørkender.

På frøloftet i påskehelligdagene

Købmanden skaffede sig frøagenter ved at skrive rundt til alle venstre-folketingsmændene i Jylland og på Fyn og bede dem opgive sig ansete og pålidelige mænd i hver by, som han kunne henvende sig til, og på den måde skaffede han sig gode agenter.

I alle påskehelligdagene måtte hele personalet arbejde på frøloftet for at afveje frø, der skulle forsendes med banen. Da jeg havde været et par år i lære, blev jeg sat op på loftterne for at modtage korn og udlevere foderstoffer og andre grovvarer, en meget betroet post i min alder, idet jeg skulle kontrollere kvalitetsvægten og afgøre kornets kvalitet, hvorefter afregningen fandt sted.

Alt korn og andet sækkedods blev hejst op på loftterne med et primitivt hejseværk. Oppe under taget var anbragt et ca. en halv meter bredt træhjul, hvorom der var viklet et endeløst tov, hvis ender gik ned til det første loft, hvor al ophejsning fandt sted. Det skete på den måde, at en mand trak i tovet indtil godset var udfør lugen, hvor det skulle trækkes ind. Det var et strengt job for en 16-årig dreng, især når det drejede sig om cementtønder, der vejede omkring 75 kg.

Ud på landhandel

Som skoledreng handlede jeg med næsten alt, knapper, knive, blyanter, penne m.m.

Som lærling fik jeg en boghandleragentur for små lom-mestempler, som dengang var meget på mode. Jeg tjente 25 øre pr. stk. og jeg solgte mange til forretningens kunder. Jeg opdagede navnet på den fabrik i Tyskland, hvorfra boghandleren fik stemplerne, skrev til denne og fik agentur. Fortjenesten kom derefter op på 50 øre pr. stk.

Når der var lejlighed til det, tog jeg om søndagen ud i omegnen og gik fra gård til gård for at sælge stempler og i reglen med et tilfredsstillende resultat.

Fest tre døgn i træk

Jeg kom ofte på landet til høstgilder og julegilder, hvilket var meget fornøjeligt. Engang mellem Jul og Nytår var jeg til sådanne gilder tre aftener i træk. Afsted med tog ved 10-tiden om aftenen og hjem med tog ved 6-7-tiden om morgenen. Altså ingen søvn i tre døgn, men hvad kunne man ikke byde sig selv i den alder, når der var en sjælden lejlighed til at more sig. Det var jo småt med fornøjelserne.

Det var en yndet sport at give drengene fra landet en figen, fyldt med kayennapeber og så se den virkning, det havde, når peberet begyndte at brænde i munden.

Min principal sendte mig ofte i banken med penge. En dag viste det sig i banken, at der var 10 kr. for mange,

som jeg ved hjemkomsten leverede købmanden. Nogle måneder senere var der engang 50 kroner for mange, som jeg pligtsskyldigt afleverede til købmanden. Han sagde så til mig, at han de to gange havde villet prøve min ærlighed, og det glædede ham, at jeg havde havde bestået prøven.

Dengang fandtes ingen kasseapparater. Pengene, der gik over disken, lagdes i en uaflåst skuffe i bagdisken, og for svage sjæle var der altså rig lejlighed til at falde for fristelsen.

En god cigar - til 6 øre

Da jeg en måneds tid før jeg var udlært mødte min principal på gaden en søndag, sagde han til mig dagen efter: "Nå, du røg cigar på gaden i går, har du råd til det?" Han antog sandsynligvis, at det var en cigar fra forretningen, jeg røg, hvad det også var, men dengang kostede en cigar kun 6 øre, og det var en uskreven lov, at personalet, naturligvis indenfor rimelige grænser, til eget brug måtte ryge af forretningens cigarer.

Så var mit fjerde læreår til ende.

Jeg havde på det tidspunkt endnu aldrig siddet på en restaurant eller smagt en bajer.

Den 4. oktober 1886 var jeg 17 3/4 år gammel udlært, og jeg var den yngste handelsbetjent i Århus. Jeg begyndte med en månedsløn på 25 kr. + fri station.

Det var et meget lille beløb, målt med nutidens alen, men jeg kunne opspare 5 kr. om måneden, så jeg, da jeg i april 1888 skulle ind som soldat, havde lidt at stå imod med.

Et håb, der gik i opfyldelse

Da jeg ca. 20 år senere besøgte min gamle principal, hed det stadigt: "Karl" og "du", hvad der naturligvis ikke generede mig, idet jeg betragtede det som et udslag af en gammel købmands mentalitet og glæde over at hilse på en gammel lærling.

I min læretid kom jeg jævnlig på Otto Mønsted og Hans Broges kontorer for at betale regninger på foderstoffer. De store flotte kontorer og det store personale imponerede mig, og jeg nærrede det forfængelige håb og ønske, at jeg engang med tiden måtte blive leder af en sådan stor forretning.

I 1902 gik dette håb og ønske i opfyldelse.

Nutidens unge mennesker vil sikkert korse sig over de forhold, der for 70 år siden blev budt en handelslærling. - Ja, der blev ikke taget meget hensyn til en, arbejdet var strengt, arbejdsdagen lang, og så godt som ingen frihed. Men desuagtet følte man glæde ved arbejdet, glæde ved at føle et ansvar, når man fik et sådant, og så håbet om i fremtiden at kunne udnytte de kuds-kaber og de færdigheder og den erfaring, man havde tilegnet sig i læretiden.

N. K. Poulsen
sign.

Tegningerne er fra avisartiklen.

Karl's 85-års fødselsdagsfest

på Restaurant Grønningen, København - 23. december 1953



Bageste bordende: Else Margrethe og Gorm Bendix-Poulsen.

Venstre side af bordet, bagfra: Poul Brændgaard - ukendt - ukendt - Carl Bonnesen Hansen - *Misse* (*Vivi's* søster) - Lydia Parlo f. Poulsen - Karl - Emma Silchenstedt - *Dodo* (*Vivi's* søster) - Erling Dam, Oslo - Johanne Silchenstedt - Jens Christensen - Anna Suhr, f. Poulsen - Ijnar Steen - Bodil Poulsen.

Højre side af bordet, bagfra: Kirsten Ebbe, f. Poulsen - Niels Helgenæs - Lilli Darville - *Bojsen* Silchenstedt - Rita Bonlov, f. Matzen - Martha Bendix-Poulsen, f. Hansen - Hans Bendixen - Magda Steen, f. Christensen - Julius Poulsen - Grethe Bonnesen Hansen, f. Jensen - *Vivi* - Mads Laier - Henny Poulsen, f. Rigenstrup - Camilla Bendixen - Knud Marker Larsen - Else Silkenstedt, f. Poulsen - Knud Bonlov - Esther Marker Larsen, f. Sjøstrøm - Igon Ebbe.

Kusine-komsammen 1938 og 1998



Nørregade, Maribo 1938:
Margit, Kirsten, Svend, Ulla, Else og Bodil



Rørmosegård 1998:
Ulla, Else, Lillemor, Bodil og Kirsten

Karoline's efterslægt:



8 Kirstine Karoline POULSEN

2. generation

Født: 10.8.1871 Hasle S. Århus Amt
Dåb: 7.9.1871 Hasle Kirke
Død: 6.6.1942 Allegade 15, Frederiksberg
Begr.: 12.6.1942 Søndermark Krem.Kapel - urnesat 17.6.42, V.Kirkegård
Kaldenavn: Karoline

Vielse: 22.4.1897 Frederiksberg Kirke

Ægtefælle: **Johan Peter Bonnesen HANSEN**
Født: 17.4.1843 Turup S. Odense A.
Dåb: 30.4.1843 Turup Kirke
Død: 17.1.1931 Valbygårdsvej 66, København
Begr.: 23.1.1931 Vestre Kirkegård
Arbejde: Læderhandler
Kaldenavn: Johan
Fader: Peter Bonnesen HANSEN (1804-1884)
Moder: Anna Johanne HANSDATTER (1817-1893)

Børn: Carl Peter Sophus Bonnesen se næste side
Kristian Knud Johan Bonnesen se side 53

Borgerbrev som detailhandler i København 19.9.1872

Løst Kongebrev 21.4.1897

Bryllupsmiddag på Søpavillonen i København

Sølvbryllupsmiddag på Den kongelige Skydebane i København 22.4.1922

Bosiddende Valbygårdsvej 66 fra 1908 til sin død.



Knud og Rita



Karoline Bonlov



Knud's 25-års jubilæum

50



Peter, Birgit, Carl og Grete

8.1 Carl Peter Sophus Bonnesen HANSEN

3. generation

Født: 12.5.1904 Nørregade 4, København, Vor Frue S.
Dåb: 26.6.1904 Vor Frue Kirke
Død: 28.11.1990 Plejehjemmet på Hans Knudsens Plads, København
Arbejde: Grosserer
Kaldenavn: Carl, blandt venner: "CB"

Vielse: 10.10.1931 Frederiksberg Kirke

1. ægtefælle: **Karen Rigmor NIELSEN**

Født: 1904 Sions S., København
Dåb: 23.12.1904 Sions Kirke
Død: 24.10.1933 Rosbækvej 1, Betlehem sogn, København
Begr.: 29.10.1933 Frederiksberg Kirke - urnesat 31.10.33 Vestre Kirkegård
Fader: N.P. NIELSEN (-1945)
Moder: Emilie NIELSEN
Karen døde i barselsseng, da hun fødte et dødfødt barn.

Vielse: 12.2.1936 Taarnby Kirke

2. ægtefælle: **Margrethe Christine JENSEN**

Født: 14.12.1908 Filips S. Kastrup
Dåb: 8.4.1923 Filips Kirke, Kastrup
Død: 7.1.1988 Plejehjemmet på Englandsvej, København
Kaldenavn: Grethe
Fader: Christian JENSEN
Moder: Alma TRANSTRØM

Børn: Birgit Bonnesen se nedenfor
Peter Bonnesen se næste side

Carl blev mat.-naturvidsk. student fra Schneeklotts Skole, juni 1923. Cand. Phil. 1925. Kontor- og handelsuddannelse: København, Hamburg og Antwerpen 1923-1930. Grossererborgerskab i København 4.11.1930
Grethe og Carl boede i mange år i Tibirkegade og flyttede derfra til Jul.Thomsensgade, som blev deres sidste fælles bopæl, inden - først Grethe og senere Carl - flyttede på plejehjem.

8.1.1 Birgit Bonnesen HANSEN

4. generation

Født: 22.5.1939 Dr. Møllers Klinik, Bakkegårds Alle, Frederiksberg
Dåb: 25.6.1939 Vor Frue Kirke, København
Arbejde: Cand. Psych. Klinisk psykolog med egen praksis.

Nyspr. student fra Østersøgades Gymnasium 1958, 4-sproglig korrespondenteksamen fra Handelshøjskolen 1960.
I en periode ansat ved Danmarks Radio og som stewardesse. Cand.Psych. 1982.
Christina's far: tandlæge Leon Jørgen Kinegaard * 4.6.1939.

Datter: Christina Bonnesen se nedenfor

8.1.1.1 Christina Bonnesen HANSEN

5. generation

Født: 28.6.1974 København

Student fra Ingrid Jespersens Skole. Læser p.t. Historie og Kommunikation på Københavns Universitet.

8.1.2 Peter Bonnesen HANSEN

4. generation

Født: 26.11.1941 Dr. Møllers Klinik, Bakkegårds Alle, Frederiksberg
Dåb: 28.12.1941 Vor Frue Kirke, København
Arbejde: Prokurist

Vielse: 26.8.1967 Hobro Kirke
Ægteskabet senere opløst

1. ægtefælle: **Ulla RIEKEHR**
Født: 5.4.1943 Aalborg
Fader: Harry RIEKEHR
Moder: Carmen RIEKEHR

2. ægtefælle: **Birthe WIBERG**
Ægteskabet senere opløst

Børn i 1. ægteskab: Claus Peter Bonnesen se nedenfor
Christine Bonnesen se nedenfor

Peter blev nysproglig student Østre Borgerdyd Skole 1961.
Højere handelseksamen Niels Brock 1962.
Fra 1965 ansat hos CBH A/S, hvor udnævnt til prokurist

8.1.2.1 Claus Peter Bonnesen RIEKEHR

5. generation

Født: 20.12.1969 Gyda Wengs Fødeklínik, Rødovre Centrum
Dåb: Holmens Kirke
Arbejde: Børsmægler
Kaldenavn: Claus

Vielse: 18.6.1998

Ægtefælle: **Marie-Louise Pold CHRISTENSEN**
Arbejde: Jurist

8.1.2.2 Christine Bonnesen RIEKEHR

5. generation

Født: 22.12.1972 Wengs Fødeklínik, Rødovre Centrum
Dåb: Skovshoved Kirke
Arbejde: Civiløkonom

8.2 Kristian Knud Johan Bonnesen BONLOV f. Hansen

3. generation

Født: 19.5.1905 Maria Sogn, København
Død: 2.1.1987 Gammeltoftsgade 16 III tv. København
Begr.: 9.1.1987 Frederiksberg Kirke
Arbejde: Landsretssagfører
Kaldenavn: Knud

Vielse: 28.5.1932 Vedbæk Kirke
Ægteskabet senere opløst

1. ægtefælle: **Rita Gyda Aagot MATZEN**
Født: 23.9.1908
Død: 5.5.1995
Kaldenavn: Rita
Fader: Carl Frederik MATZEN (1874-1942)
Moder: Olga THOMSEM (1882-1951)

2. ægtefælle: **Vibeke MARCUSSEN**
Arbejde: Møbelarkitekt

Børn i 1. ægteskab: Jørgen Bonnesen se nedenfor
Jytte Aagot se nedenfor
Merete Christl se side 55
Henrik Gregers se side 56

Knud blev student fra Metropolitanskolen 1924. Cand.jur. 1932. Navneforandring til Bonlov 27.5.1932. Ansat i Landbrugsministeriet og Statsboligfonden indtil 1936, da han fik selvstændig sagførerforretning. I 1937 fik han bestilling som landsretssagfører og senere møderet for Højesteret.

Utallige tillidsposter bl.a. i Advokatrådet og 1. kredsbestyrelse samt i talrige bestyrelser for erhvervsselskaber.

8.2.1 Jørgen Bonnesen BONLOV

4. generation

Født: 30.9.1934 København
Død: 2.7.1935 København
Beg.r: 6.7.1935 Vestre Kirkegård, København

8.2.2 Jytte Aagot BONLOV

4. generation

Født: 8.1.1938 Frederiksberg
Dåb: 6.3.1938 Holmens Kirke
Arbejde: Jordemoder, cand.mag.
Kaldenavn: Jytte

Jytte blev student fra Østersøgades Gymnasium 1957. Jordemoder 1961, amtsjordemoder i Storstrøms Amt 1975-80. Cand. mag. 1990. Forkvinde for Dansk Kvindesamfunds Københavnskreds fra 1998. Medlem af bestyrelsen i Landsforeningen af Landsbysamfund, i Landdistrikternes Fællesråd og i Skelby-Gunderslev Sogneforening.

1.vielse: 18.11.1961 Brøndbyøster Kirke
Ægteskabet opløst: 11.1.1978

1. ægtefælle: **Povl Heitman MØLLER**

Født: 29.3.1938 Sundby S. København
Arbejde: Sognepræst

Povl Heitman Møller blev ligeledes student fra Østersøgade Gymnasium 1957. Kandidat fra Københavns Universitet 1971. Sognepræst i Tyvelse-Sandby-Vrangstrup-Næsby fra 1971. Timelærer ved Haslev Gymnasium 1971-81.

2. vielse: 8.1.1981 Tappernøje

2. ægtefælle: **Alfred Immanuel JENSEN**
Født: 18.9.1917 Helligkors S. København
Arbejde: Kunstmaler og grafiker
Kaldenavn: Alfred
Fader: Alfred Immanuel JENSEN
Moder: Johanne Elisabeth GREEN

Alfred Jensen er uddannet på Kunsthåndværkerskolen i København 1936-39. Malerskole og grafisk skole 1944-50. Mosaik- og freskoskolen 1955-62. Stiftede Kunstnergruppen "SE" i 1948 og har som formand ledet den i årene 1949-76, hvor gruppen i september havde sin faste udstilling på Charlottenborg. Trak sig derefter tilbage fra udstillingsvirksomheden. Eneste undtagelse: "80-års fødselsdagsfestival i Susålandet", september-oktober 1997. Hidtil sidste grafiske serie "Hjemmet", 1996. Hidtil sidste trefløjede komposition i olie, 1998.

Børn i 1. ægteskab: Kirstine Cecilie se nedenfor
Karen Regine Heitmann se næste side
i 2. ægteskab: Eva Maria Lærke se næste side

8.2.2.1 Kirstine Cecilie MØLLER

5. generation

Født: 24.8.1962 Tagensbo S. København
Dåb: 18.11.1962 Vartov Kirke
Arbejde: Lærer
Kaldenavn: Stine

Ægtefælle: **Einar HYLLESTED**
Født: 21.1.1958 Hornum
Arbejde: Langturschauffør
Kaldenavn: Buller
Fader: Svend HYLLESTED
Moder: Elly HYLLESTED

Børn: Lasse Kræn se nedenfor
Anna Sofie se nedenfor

8.2.2.1.1 Lasse Kræn HYLLESTED

6. generation

Født: 17.6.1993 Frederikssund
Dåb: 3.10.1993 Tyvelse Kirke
Kaldenavn: Lasse

8.2.2.1.2 Anna Sofie HYLLESTED

6. generation

Født: 12.9.1994 Annisse
Dåb: 18.6.1994 Annisse Kirke
Kaldenavn: Anna

8.2.2.2 Karen Regine Heitmann MØLLER

5. generation

Født: 18.5.1965 København
Dåb: 27.6.1965 Vartov Kirke
Arbejde: Afspændingspædagog
Kaldenavn: Karen Regine

Ægtefælle: **Bjarne JENSEN**
Født: 20.9.1957 Everdrup
Dåb: 20.10.1957
Arbejde: Arkitekt

Børn: Simon Dawit se nedenfor

8.2.2.2.1 Simon Dawit JENSEN

6. generation

Født: 17.9.1998 Etiopien
Kaldenavn: Simon

8.2.2.3 Eva Maria Lærke JENSEN

5. generation

Født: 20.3.1981 Næsby, Glumsø
Kaldenavn: Lærke

8.2.3 Merete Christl BONLOV

4. generation

Født: 20.6.1940 København
Arbejde: Sundhedsplejerske
Kaldenavn: Merete

Vielse: 16.5.1964 Grundtvigskirken

Ægtefælle: **Finn BOJSEN-MØLLER**
Født: 16.2.1933 Vedbæk
Arbejde: Læge, Dr.med.
Fader: Olaf BOJSEN-MØLLER (-1951)
Moder: Signe Solvejg SCHRØDER

Merete blev ygeplejerske 1962. Sundhedsplejerske 1972.

Finn blev tudent fra Holte Gymnasium 1951. Cand. med. 1960 - Dr. med. 1979

I 1986 flyttede Finn og Merete fra deres hus på Plantagevej i Hundested og overtog Ridecentret "Slettebjerggård" på Torupvej.

Børn: Jens se nedenfor
 Jesper se nedenfor
 Signe (Adoptivbarn) se næste side
 Anders se næste side
 Mette se næste side

8.2.3.1 Jens BOJSEN-MØLLER

5. generation

Født: 8.6.1966

8.2.3.2 Jesper BOJSEN-MØLLER

5. generation

Født: 22.11.1967

8.2.3.3 Signe BOJSEN-MØLLER

5. generation

Født: 5.5.1968 Korea

8.2.3.4 Anders BOJSEN-MØLLER

5. generation

Født: 7.4.1969

8.2.3.5 Mette BOJSEN-MØLLER

5. generation

Født: 26.2.1970

8.2.4 Henrik Gregers BONLOV

4. generation

Født: 21.6.1946 København
Kaldenavn: Gregers

1. ægtefælle: Grethe
Ægteskabet senere opløst

Vielse: 28.10.1990
2. ægtefælle: Ulla

Anna's efterslægt:



9 Petrea Julie POULSEN - tvilling

2. generation

Født: 20.11.1873 Århus
Død: 1.8.1874 Holme S. Århus Amt
Begr.: 6.8.1874 Holme Kirke

10 Anna Gregersine Andrea POULSEN - tvilling

2. generation

Født: 20.11.1873 Århus
Død: 21.2.1962 Frederiksberg Hospital
Begr.: 27.2.1962 Solbjerg Kirkegård
Kaldenavn: Anna

Vielse: 14.11.1911

Ægtefælle: **Louis Johan Vilhelm SJØSTRØM** f. Petersen
Født: 21.9.1872 Møntergade 9, København
Dåb: 13.10.1872 Trinitatis Kirke
Død: 22.9.1940 Frederiksberg Hospital
Begr.: 29.9.1940 Søndermark Kirkegård, Frederiksberg
Arbejde: Købmand
Kaldenavn: Louis
Fader: Vilhelm Emilius PETERSEN
Moder: Emilie Sophie TRUBERG

Adoptivbarn: Esther Margrethe

Da Anna var 5 år, fik hun lillesøsteren, Magda. Men i hjemmet var der mange munde, der skulle mættes, så Anna blev sat i pleje hos en familie, der var nære venner af forældrene. Hun fik imidlertid så megen hjemvé, at forældrene byttede de to børn om, så det i stedet blev *Magda*, der kom i pleje, og Anna kom igen hjem hos sine forældre. Senere blev *Magda's* plejeforhold ændret til adoption.

Louis' døbenavn var Petersen, men da hans mor døde, da han blev født, kom han i pleje hos en skrædder Svinning Johansen Sjøstrøm og hustru Marie Emilie, som ved kgl. bevilling af 12.7.1879 adopterede ham, hvorefter ham fik efternavnet Sjøstrøm. I 1880'erne boede familien i den indre by - bl.a. i Ll.Kongensgade 11, Brogade 11 og i Holmensgade 19.

Ved hans dåb var hans kommende adoptivmor Marie Emilie Sjøstrøm hans gudmor.

I 1913 overtog Sjøstrøm en købmandsforretning på Fr. Alle 151 i Århus for kr. 250 i afståelse, men allerede i 1916 solgte han den igen for at tiltræde en stilling i København.

Fra 1918 til 1933 boede han og Anna Carl Bernhardsvej 17 st., 1834-35 Gl. Kongevej 127, hvorfra de flyttede til Carit Etlarsvej 5. Sjøstrøm boede ved sin død på Nyclandsvej 6, Frederiksberg. Han blev 68 år.

Efter hans død drev Anna i mange år pensionat på Frederiksberg.

Hun boede ved sin død Godthåbsvej 162 A, Frederiksberg. Inden da boede hun en del år på Howitzvej. Hun blev 88.



Anna



Anna



Anna, Esther og Louis Sjøstrøm

10.1 Esther Margrethe SJØSTRØM f. Laulund

3. generation

Født: 12.3.1914 København
Død: 15.12.1998
Kaldenavn: Esther

Vielse: 24.11.1935

Ægtefælle: **Knud Marker LARSEN**
Født: 21.7.1903 Svaneke
Død: 29.1.1992 Frederiksberg
Begr.: 3.2.1992 Søndermark Kirkegård, Frederiksberg
Arbejde: Kontorchef i Privatbanken

Børn: Svend se nedenfor
 Eva Marker se nedenfor

Knud Marker Larsen blev efter Realeksamen i 1918 ansat i Privatbanken, hvor han var ansat, indtil han i 1960'erne blev pensioneret. Boede i mange år på P.G.Ramms Alle på Frederiksberg. Knud blev 88 år. Esther blev 84 år.



Esther og Knud Marker Larsen

10.1.1 Svend MARKER-LARSEN

4. generation

Født: 2.5.1941 Frederiksberg
Dåb: 17.8.1941 Lindevang Kirke
Arbejde: Cand.polit., Lektor V. Handelshøjskolen I København

Vielse: 22.3.1968

Ægtefælle: **Else Juul HANSEN**
Født: 6.3.1945 Brønshøj, København
Ægteskabet opløst: 9.12.1993

Cand.polit 1969, lektor ved Handelshøjskolen, København.
Bosiddende på Frederiksberg.

10.1.2 Eva Marker LARSEN

4. generation

Født: 17.1.1946 Frederiksberg

Vielse: 21.3.1970 Viborg

Ægtefælle: **Ivan Skovby JØRGENSEN**
Født: 7.9.1945 Viborg

Børn: Niels se nedenfor

10.1.2.1 Niels JØRGENSEN

5. generation

Født: 11.4.1975 Sengeløse

Anna Sjøstrøm's 80-års fødselsdagsfest

i selskabslokalerne Godthåbsvej 162, Frederiksberg

20. november 1953



Ved bageste bordende f.v.: Fru Overgaard (ikke familie) - Carl Bonnesen Hansen.

Ved forreste bordende f.v.: Svend Poulsen - Esther Marker Larsen, f. Sjøstrøm.

Venstre side af bordet, bagfra: Skau-Hansen (ikke familie) - Vivi Poulsen, f. Engholm - Hansen (ikke familie) - Fru Gerda Skau-Hansen (ikke familie) - Erling Johansen - Grethe Bonnesen Hansen, f. Jensen - Karl Poulsen - Fru Kjelstrup (ikke familie) - Peter Overgaard (ikke familie) - Rita Bonlov, f. Matzen - Magda Johansen, f. Poulsen.

Højre side af bordet, bagfra: Henny Poulsen, f. Rigenstrup - Egon Ebbe - Ellen Johansen, f. Jensen - Julius Poulsen - Anna Sjøstrøm, f. Poulsen - Knud Marker Larsen - Bodil Poulsen - Knud Bonlov - Kirsten Ebbe, f. Poulsen - Overgaard, jun. (ikke familie).

Julius's efterslægt:

11



11 Peter Julius POULSEN

2. generation

Født: 6.8.1876 Holme S. Århus A.
Dåb: 7.9.1876 Holme Kirke
Død: 21.7.1956 Københavns Amtssygehus i Gentofte
Begr.: 26.7.1956 Bispebjerg Krem. Kapel, urnesat Bispebjerg Kgd., Afd. Q-18
Arbejde: Kæmner i Maribo
Kaldenavn: Julius

Vielse: 24.6.1922 Skt. Jakobs Kirke, København

Ægtefælle: **Henny Petra RIGENSTRUP**
Født: 29.3.1896 Borgergade, Esbjerg
Dåb: 24.5.1896 Esbjerg Kirke
Død: 12.1.1989 Plejehjemmet *Søndervang*, Frederiksberg
Begr.: 17.1.1989 Skovlunde Kirke, urnesat Bispebjerg Kgd. Afd. Q-18
Kaldenavn: Henny
Fader: Peter Larsen Andersen RIGENSTRUP d.y. (1871-1946)
Moder: Mine Caroline SCHMIDT (1871-1930)

Børn:
Bodil Rigenstrup
Kirsten Rigenstrup
Svend Kjærsgaard Rigenstrup

Julius kom efter sin konfirmation i handelslære i en af Århus' store købmandsforretninger, og var efter endt uddannelse i nogle år kommis i Varde. Kom senere til Helsingør, men havde kun været dér i kort tid, da han i 1897 som 20-årig fik stillingen som bogholder ved Maribo Dampmølle. Da stillingen som kæmner blev ledig i 1912, meldte han sig som ansøger og fik stillingen.

Kæmnerkontoret lå dengang i privatboligen i ejendommen Nørregade 13. Forholdene var beskedne. Foruden kæmneren var der ansat én kontordame.

Henny boede i sin barndom i Esbjerg, men flyttede i 1912 med sine forældre til Randers, hvor hun som ung havde forskellige jobs, bl.a. i en kort tid som telefonistinde. Lærte husholdning på Hotel Phoenix i København, hvorefter hun havde forskellige stillinger som husbestyrerinde. Den sidste stilling fik hun hos kæmner Julius Poulsen, Maribo, med hvem hun blev gift i 1922.

I 1921 blev kæmnerkontoret flyttet til Maribo Rådhus og fik i årenes løb et omfang af helt andre dimensioner. Foruden stillingen som kæmner var han revisor ved Maribo Svineslagteri og fra 1924 ved den nyåbnede Maribo-Torrig Bane. Desuden var han regnskabsfører ved Maribo Sygehus, indtil dette fik egen sygehusinspektør.

Da han i 1946 på grund af alder skulle gå af som kæmner, var der netop sket et borgmesterskifte i byen, hvorfor han blev bedt om at fortsætte for at støtte den nytiltrådte borgmester, og først i foråret 1948 gik han som 71-årig på pension efter i mere end 36 år at have haft medindflydelse på byens udvikling.

4 år senere solgte de ejendommen i Nørregade og flyttede

til Nærum.

I juli 1956 blev Julius indlagt på Københavns Amts Sygehus i Gentofte, hvor han døde efter nogle få dages indlæggelse - 2 uger før sin 80-års fødselsdag.

Efter Julius' død boede Henny endnu et par år i Nærum og flyttede derfra til Julius Valentinersvej 25 på Frederiksberg.

I 1985 kom hun på Plejehjemmet *Søndervang* - ligeledes på Frederiksberg - og boede dér til sin død som 92-årig.



Henny 1946

Julius 1946



Henny m. Mikkel 1980.

Overst f.v.: Henny og Julius
 Dernæst: Bodil, Lillemor og Kirsten på Søholt 1928.
 Bodil, Svend og Kirsten 1939.
 Julius m. Susanne 1955.
 4 generationer julen 1987:
 Merete, Kirsten, Henny og Susanne med Martin.
 Lillemor og Henny på Holchenhavn 1985.

Henny 92 år - et halvt år før sin død.



Bodil



Kirsten 1951



Svend 1951

11.1 Bodil Rigenstrup POULSEN

3. generation

Født: 1.6.1923 Nørregade 13, Maribo
 Døb: 19.8.1925 Maribo Domkirke
 Arbejde: Sundhedsplejerske

Vielse: 14.5.1977 Gladsaxe Rådhus

Ægtefælle: **Arne Christian LANGKJÆR**
 Født: 30.9.1925 Skælskør Sygehus
 Døb: 29.11.1925 Skælskør Kirke
 Død: 2.7.1996 Søborg Torv 7, Søborg
 Beg.: 5.7.1996 Skovlunde Kirke, urnesat Bispebjerg Kgd.
 Arbejde: Assurandør
 Kaldenavn: Arne
 Fader: Alfred Christian Larsen LANGKJÆR (1894-?)
 Moder: Helga Dagmar Christine HANSEN (1897-?)

Efter realeksamen fra Maribo Gymnasium blev Bodil sygeplejeelev på Københavns Amts Sygehus i Gentofte 1943-46. Uddannet sygeplejerske 1946. Sundhedsplejerske 1951.

Derefter skolesundhedsplejerske ved Københavns Kommune 1951-1984.

Fra ca. 1965 til 1978 medlem af Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse. Bosiddende i Søborg.

Arne var bankuddannet i Skælskør Bank, men gik over i forsikringsbranchen, hvor han virkede de fleste af sine erhvervsaktive år. Han døde af cancer 70 år gammel. Ægteskabet med Bodil var Arne's andet ægteskab.



Arne og Bodil 1981

11.2 Kirsten Rigenstrup POULSEN

3. generation

Født: 6.1.1925 Nørregade 13, Maribo
Dåb: 9.4.1925 Maribo Domkirke
Arbejde: Sygeplejerske

Vielse: 3.10.1953 Nærum Kirke

Ægtefælle: **Egon Pedersen EBBE**

Født: 5.12.1922 "Anderstrupgård", Hunseby S. Maribo A.
Dåb: 4.3.1923 Hunseby Kirke
Arbejde: Direktør
Fader: Poul Valdemar PEDERSEN-EBBE (1884-1973)
Moder: Karen Margrethe Nielsen KAMPER (1886-1979)

Børn: Susanne
Merete

Et års tid efter realeksamen fra Nysted Realskole blev Egon trafikelev og senere trafikassistent.

11 år senere skiftede han til rejsebranchen og fik ansættelse i et københavnsk rejsebureau, hvor han var ansat i 7 år. Trangen til at blive selvstændig resulterede i, at han sammen med et par kolleger i begyndelsen af 1958 etablerede *Dansk Centralkontor for Sommerhus Udlejning AIS*. Selskabet blev etableret efter tilskyndelse fra den daværende *Turistforeningen for Danmark*, der havde efterlyst et organ, til at centralisere udlejning af danske sommerhuse til udenlandske turister.

Det blev til et mangeårigt samarbejde. Selskabets navn blev senere ændret til det mere mundrette *Dancerter*, og Turistforeningen blev senere omdannet til det statslige *Danmarks Turistråd*.

I 1972 blev oprettet et tysk datterselskab *Dancerter GmbH* i Hamburg til at forestå salg og markedsføring på det tyske marked.

Sideløbende med sommerhusudlejningen oprettedes det billetudstedende *Frederiksberg Rejsebureau* i Falkonercentret. Senere blev det også til charterrejsearrangementer. Det hele var organiseret i tre af hinanden uafhængige selskaber.

Rejsebureauvirksomheden var det mest spændende, men mindst givtige og sluttede ved udgangen af 60'erne.

Men intet er så galt, at det ikke er godt for noget. Der var nu mere tid til hovedaktiviteten - sommerhusudlejningen, og i midten af 70-erne var der stor aktivitet med byggeri af feriebyer. Det blev til 1 ferieby ved Vestkysten, 3 på Bornholm, 1 på Møn samt *Hotel Nørrevang* på Falster. I alle årene har *Dancerter* været langt det største og det toneangivende indenfor branchen i Danmark.

Da *Feriehusudlejernes Brancheforening* blev oprettet, var Egon foreningens første formand.

Omkring selskabets 25-års jubilæum blev der forberedt et generationsskifte, hvorefter en af selskabets betroede medarbejdere kunne overtage selve udlejningsaktiviteten, medens de faste ejendomme forblev hos de oprindelige ejere. Skiftet blev gennemført i midten af 1985, hvorefter feriebyerne - med undtagelse af *Hotel Nørrevang* - blev opdelt og frasolgt til private ejere.

På samme tid overgik Egon i pensionisternes rækker.

Kirsten tog realeksamen i 1942 fra Maribo Gymnasium. I 1944 påbegyndte hun en 3-årig barneplejerske-uddannelse ved Københavns Kommunes Børneinstitutioner. Var i 1946-47 barneplejerske ved Dansk Røde Kors' Astmahjem i Norge. Fra 1950 til 53 sygeplejerske på Bispebjerg Hospital og derefter sygeplejerske samme sted indtil 1955. Kirsten tog sig derefter af de hjemlige og de familiemæssige gøremål.



Kirsten 1986



Merete, Kirsten og Susanne 1963



Egon 1982

11.2.1 Susanne EBBE

4. generation

Født: 13.5.1955 Bispebjerg Fødeklínik, København
Dåb: Gladsakse Kirke
Arbejde: Sygeplejerske - Plejehjemsleder
Kaldenavn: "Sus"

Vielse: 12.2.1978 Væggerløse Kirke
Ægteskabet opløst: 1986

1. ægtefælle: **Søren ANDERSEN**
Født: 29.7.1949 Frederiksberg
Arbejde: Urmager og konservator
Fader: Svend Aage ANDERSEN (1912-?)
Moder: Ellen ERICHSEN (1927-

Vielse: 21.6.1997 Nykøbing F. Rådhus

2. ægtefælle: **Finn Deleuran ROMANOWSKI**
Født: 5.8.1950 Varde
Arbejde: Uddannelsessupervisor ved Falck i Nykøbing F.

Børn i 1. ægteskab: Mikkel Jon
Martin Bo

Susanne er nysproglig student fra Holte Gymnasium 1973. Sygeplejeelev på Bispebjerg Hospital. Sygeplejerske på Bisbjerg Hospital og Centralsygehuset, Nykøbing. F.
Fra 1.8.1992 plejehjemsleder i Stubbekøbing Kommune. Finn blev ansat 1. marts 1973 som redder ved Falck i Rødovre. Flyttede senere til Nykøbing F. - først som redder, senere som vagtmester og fra 1997 som uddannelsessupervisor.

Susanne og Finn er bosiddende i Horreby, Nykøbing F. I Finn's første ægteskab er to børn: Christine * 5.11.1974 og Maria * 30.4.1978

I Søren's andet ægteskab med Anne Beate Damgaard Jensen er to døtre: Ida og Clara. Anne Beate døde af cancer 4.11.1998 i hjemmet i Virket.

11.2.1.1 Mikkel Jon ANDERSEN

5. generation

Fød: 26.1.1980 Centralsygehuset, Nykøbing F
Dåb: Toreby Kirke
Kaldenavn: Mikkel

11.2.1.2 Martin Bo ANDERSEN

5. generation

Født: 16.2.1982 Centralsygehuset, Nykøbing F
Dåb: Falkerslev Kirke
Kaldenavn: Martin

11.2.2 Merete EBBE

4. generation

Født: 3.4.1958 Bispebjerg Fødeklínik, København
Dåb: 31.8.1958 Gladsakse Kirke
Arbejde: Læge

Vielse: 12.11.1990 Lyngby Rådhus

Ægtefælle: **Klaus BRASSO**
Født: 3.8.1956 København
Arbejde: Læge
Fader: Bernardo Vittorio Antonio BRASSO
Moder: Maja Marie HANSEN

Børn: Ida Marie
Theis

Merete er nysproglig student fra Lyngby Statsskole 1978. Bosiddende i Hjortekær, Lyngby
Cand. med. 1989. I Klaus's første ægteskab er datteren Ditte.
Klaus er student fra Niels Steensens Gymnasium 1974.
Cand. med. 1985

11.2.2.1 Ida Marie BRASSO

5. generation

Født: 17.2.1992 Amtssygehuset i Herlev
Kaldenavn: Ida

11.2.2.2 Theis BRASSO

5. generation

Født: 19.12.1994 Amtssygehuset i Gentofte

11.3 Svend Kjærsgaard Rigenstrup POULSEN

3. generation

Født: 8.10.1930 Maribo Sygehus
Dåb: 30.11.1930 Maribo Domkirke
Død: 15.2.1957 Amtssygehuset i Gentofte
Begr.: 21.2.1957 Bispebjerg Krem. Kapel, urnesat Bispebjerg Kgd, afd. Q-18
Arbejde: Maskinist

Realeksamen fra Maribo Gymnasium 1947.
I maskinarbejderlære på Maribo Sukkerfabrik 1.7.1947-
30.6.1951
Efter udstået læretid arbejdet som svend samme sted 1.7. -
27.10.1951.
Arbejdede nogle måneder hos *Thrige* i Odense, indtil han
blev optaget på Maskinisteskolen på Jagtvej i København.
Boede på Håndværkerkollegiet på Tuborgvej.

Maskinisteksamen 13.1.1953.
Havde i nogle år lidt af dissimineret Sclerose, og da syg-
dommen efterhånden tiltog, og hospitalsindlæggelserne
blev hyppigere, måtte han opgive sin uddannelse.
Boede herefter hos Bodil, Søborg Torv 7, indtil den sidste
indlæggelse på Københavns Amtssygehus i Gentofte,
hvor han lå i respirator i 5 måneder, inden han døde.
Svend blev 26 år.

Magda's efterslægt:



12 Marie Magdalene Julie JENSEN f. Poulsen

2. generation

Født: 26.3.1879 Vor Frue S. Århus
Dåb: 26.6.1879 Vor Frue Kirke, Århus
Død: 23.8.1962 Gentofte
Begr.: Hellerup Kirkegård
Kaldenavn: *Magda*

Vielse: 28.5.1903 Århus Domkirke

Ægtefælle: **Michael Frederik JOHANSEN**
Født: 28.5.1872 Blågårdsgade, København
Dåb: 30.6.1872 Sct. Johannes Kirke, København
Død: 15.1.1944 Gentofte
Begr.: Hellerup Kirkegård
Arbejde: Tricotagehandler, R. af Dbg.
Kaldenavn: Michael
Fader: Johan JOHANSEN (1834-)
Moder: Louise Jensine NIELSEN (1837-)

Adoptivbørn: Erling Aksel
Ruth Rigmor

Magda var den yngste af børneflokket på 12. Efter hendes fødsel blev hendes da 5-årige søster Anna sat i pleje hos en snedkermester Niels Jensen og hustru, der var nære venner af familien, men p. gr.a. hjemvé blev Anna *byttet* med den nyfødte søster, *Magda*.

I 1896 blev plejeforholdet ændret til adoption, og *Magda* fik efternavnet Jensen.

De to familier kom meget sammen, og det faldt derfor meget naturligt, at hun kaldte sine biologiske forældre for tante og onkel og sine søskende for fætre og kusiner. Først ved sit bryllup blev hun klar over det rette forhold. Sammen med adoptivforældrene boede hun indtil 4-årsalderen i Munkegade 4 1. sal i Århus, hvor hendes adoptivfar havde en møbelfabrik. Derfra flyttede familien til Østergade 3, hvor han havde sin møbelforretning med beboelse på første sal. Forretning og ejendom blev solgt i 1898.

De flyttede til en 6-værelses lejlighed på hjørnet af Fredensgade og Fredenstov, men ret hurtigt derefter købte de en ejendom i Risskov med udsigt over Århus Bugt.

Michael afsluttede Voldkvarterets Betalingsskole's højere afgangsklasse den 26. oktober 1886.

Den 1. november samme år kom han i lære i den gamle Warburgske Tricotageforretning på Højbro Plads, hvor han fik hele sin livsgerning.

I 1899 overtog han forretningen, og i 1903 blev han og *Magda* gift. De boede den første tid på Dosseringen. Nogle år senere købte hendes adoptivforældre en villa på 5. juni Plads og flyttede fra Århus til Frederiksberg, hvor begge familier boede.

1921 kunne forretningen fejre sit 175-års jubilæum.

Da moderen døde, flyttede faderen tilbage til Århus, hvor han døde i 1914. Villaen på 5. Juni Plads, blev solgt, og *Magda* og Michael flyttede til Frederiksborggade.

Hér adopterede de Erling. Senere flyttede de til Malmø-

gade, hvor Ruth blev adopteret.

De boede nogen tid ved Søllerød Sø, på Nygårdsvej og et par steder i Gentofte.

I 1919 blev han Ridder af Dannebrog.

Han blev syg under et besøg i Odense og blev kørt i ambulance til Københavns Amts Sygehus i Gentofte, hvor han døde samme aften 71 år gammel.

Mens han var i lære, faldt han ned fra en stige, og efter den tid led han i mange år af en slags epilepsi og var resten af livet plaget af sygdom.

Han var medlem af *KFUM* fra sin konfirmation, og han bevarede forbindelsen med foreningen resten af sit liv.

Da *Landsudvalget for KFUM's Soldatermission* blev oprettet i 1910, blev han medlem af det snævrere forretningsudvalg og udvalgets kasserer. Formålet var at oprette soldaterhjem i de garnisonsbyer, hvor der var fast garnison.

I årene 1914-19 blev der oprettet 40 soldaterhjem, hvis drift blev betalt af frivillige bidrag og gaver fra hele landet. Han var medlem af bestyrelsen for *Lindevangshjemmet*. *Magda* døde i Gentofte. Hun blev 83 år.



Ruth, Michael, *Magda* og Erling

12.1 Erling Aksel JOHANSEN

3. generation

Født: 25.7.1914
Adoptionsbevilling 15.2.1915
Arbejde: Tricotagehandler - derefter inspektør i Dalls Varehus
Kaldenavn: Erling

Vielse: 10.8.1939 Kristkirken, Sankt Nikolaj Sogn, Kolding

Ægtefælle: **Ellen Marie JENSEN**
Født: 3.10.1913 Kristkirken, Sankt Nikolaj Sogn, Kolding
Død: 18.6.1987 Rigshospitalet, København
Begr.: 24.6.1987 Skovlunde Kirke - begravet Hellerup Kirkegård
Kaldenavn: Ellen
Fader: Søren Andersen JENSEN (1883-1973)
Moder: Maren Anine HANSEN (1884-1973)

Datter: Jette
Adoptiv søn: Niels

Erling overtog Tricotageforretningen L.C. WARBURG & SØN's EFTF. kgl. Hofleverandør, Højbro Plads 3 efter sin far og drev den indtil midten af 60'erne, da han blev inspektør i Dall's Varehus.

Ellen var i mange år ansat som telefonistinde ved KTAS og senere som kontorassistent ved Københavns Begravelsesvæsen. De boede i mange år i Romsøgade på Østerbro og flyttede derfra til Sankt Kjelds Gade, der blev deres sidste fælles bopæl.

Ellen døde efter længere tids sygdom 73 år gammel.

Erling blev boende dér endnu nogle år, men efter en sygdomsperiode flyttede han til Omsorgshjemmet *Fallegården* på Jagtvej.

Ellen var tip-tip-oldebarn af Simon Kjærsgaard Poulsen's farfar Simon Pedersen Smed - se side 73.



Erling 1928



Ellen 1986 - Erling 1981



Ellen og Erling i London 1985

Uddrag af Niels' tale ved sin mors begravelse:

"Mor var afholdt overalt, hvor hun arbejdede. Dels fordi hun var, som hun var. Dels fordi hun både var dygtig og flittig. Som morfar. Aldrig bange for at give en hånd med. Også efter kontortid. Og endelig lad os bare sige med et smil ... på grund af hendes tusindvis og atter tusindvis af hjemmebagte boller og franskbrød. Det var i både mors og fars ånd, at døren hjemme altid stod åben. Jette og jeg har somme tider spøgefuldt spurgt, om vi nogensinde har været alene med mor og far ... Det har vi jo nok. Men det har ikke været mange aftner, fordi der altid var et par frikadeller tilovers og en ekstra plads ved vores bord. For mors og fars venneklok var stor. Fra deres familie. Fra ungdommen. Fra Sions kirken. Fra Kildevældskirken, ja, fra fjern og nær. Også fra England, Tyskland, Norge og ikke mindst fra Sverige! De fleste af mors og fars venner blev venner for livet, hvad de stærkt oplevede i de svære perioder. Og ikke mindst her til sidst. Det var mors inderlige ønske at være den, der holdt sammen på familien. Vi skulle helst være der allesammen. Det kneb med kræfterne til sidst. Alligevel forsøgte hun at fastholde de store familietraditioner".

12.1.1 Jette JOHANSEN

4. generation

Født: 24.11.1941 København
Arbejde: Sygeplejerske

Vielse: 23.3.1963 Helleruplund Kirke
Ægteskabet er senere opløst

Ægtefælle: **Per THIM**
Født: 21.4.1942 Samuels sogn, København

Børn: Bolette
 Nicolai Jesper



Jette med Bolette

12.1.1.1 Bolette THIM

5. generation

Født: 10.9.1963 København

12.1.1.2 Nicolai Jesper THIM

5. generation

Født: 18.1.1966 København
Arbejde: Restauratør
Kaldenavn: Nicolai

Vielse: 10.1990 Reykjavik, Island

Ægtefælle: **Margaret JONSDOTTIR**
Født: 11.7.1960 Reykjavik, Island

Barn: Camilla Gudbjörg

12.1.1.2.1 Camilla Gudbjörg THIM

6. generation

Fød: 15.1.1991 København
Dåb: Skovlunde Kirke
Kaldenavn: Camilla

12.1.2 Niels JOHANSEN

4. generation

Født: 11.9.1944 København
Arbejde: Sognepræst og forfatter
Vielse: 5.9.1970 Emdrup Kirke
Ægteskabet senere opløst

Ægtefælle: **Tove PEDERSEN**

Født: 15.11.1947 Frederiksberg
Fader: Keld PEDERSEN
Moder: Iris Valborg LARSEN

Børn: Mette Marie
Anders Michael
Merete Benedikte

Niels er student fra Schneecloths Skole 1964. Cand. teol. 1971. Præst ved Kildevældskirken 1972-80. Sognepræst i Skovlunde fra 1.8. 1980. Han er meget aktiv som kirkespil-forfatter, sang- og viseskriver og romanforfatter. Han laver konfirmandfilm, skriver børnebøger o.m.m. På hans initiativ har Skovlunde Kirke nu egen dramagruppe med folk i alle aldre.

Frem til 1981 var Niels Johansen medlem af Amtsprogramrådet i Danmarks Radio for København og Frederiksberg, han er tidligere medlem af programrådet for Kirkens Undervisning, tidligere medlem af udvalget for kirkespil i Dansk Amatør Teater Samfund, formand for Kirkefondets udvalg til gudstjenestefornyelse, medlem af TV 2 Lorry's bestyrelse og desuden medredaktør af bogen

Gudstjeneste - også for børn og Filmguide.

Udgivelser:

Med Mette i kirke, 1976

Tør du?, 1978

Sidste udkald, 1982

Du har smukke øjne, Rakel

Træet, der lyste af glæde. Balladen om Zakæus, 1992

Marta og Maria fra Nyborggade

... Skæve vers og replikker, 1994

samt kirkespillene:

Evas drøm, 1985 og

SKAK ... men før en springer er der håb, 1989.



Niels med tanterne Henny og Vivi

12.1.2.1 Mette Marie JOHANSEN

5. generation

Født: 19.8.1972 København

12.1.2.2 Anders Michael JOHANSEN

5. generation

Født: 28.3.1974 København

12.1.2.3 Merete Benedikte JOHANSEN

5. generation

Født: 25.2.1977 København

12.2 Ruth Rigmor JOHANSEN

3. generation

Født: 28.10.1916
Adoptionsbevilling: 29.11.1917
Død: 12.6.1935 Københavns Amts Tuberkulosehospital, Lyngby
Begr.: 16.6.1935 Hellerup Kirkegård - 18 år gl.
Kaldenavn: Ruth

Ellen g.m. Erling Johansen er direkte efterkommer af ane 8 i "Poulsen-slægten":



Kilde: S.A.Jensen's slægtsoversigt - modtaget af Erling Johansen - ukendt forfatter



Simon's forældre:

4: Poul SIMONSEN.

Født: 1778 Amstrup, Falling S.
Dåb: 19.7.1778 Falling Kirke.
Død: efter 1850 o/ 72 år
Arbejde: Husmand.
Gift: 4.7.1805 Falling Kirke
med:

5: Anne HANSDATTER.

Født: 1786 Halkær, Falling S. Århus A.
Dåb: 1786 Falling Kirke.
Død: 30.1.1831 Lundumskov Mark, Lundum
Begr.: 4.2.1831 Lundum Kirke - 45 år

Hans 2. hustru: Anne Marie Isaacsdatter

Født: 22.3.1806 Lundum S. Skanderborg A.
Dåb: 22.3.1806 hjemmedøbt
Død: efter 1850

Poul Simonsen er født i Amstrup, hvor faderen var smed. Har sandsynligvis lært smedehåndværket af sin far, idet han står opført som smed, da han i 1805 blev gift med Ane Hansdatter, der var gårdmandsdatter fra Halkær.

Undertiden brugtes navnet Poul AMSTRUP.

I 1819 flyttede de til Nebsager, og i de næste par år flyttede de en del, indtil de i 1822 slog sig ned på Kjærsgård Mark i Hundslund, hvor sønnen **Simon** blev født i 1827.

De havde da været gift i 22 år og var hhv. 49 og 41 år.

Allerede i juli 1828 flyttede de til Gjedved Mark og senere til Lundumskov Mark, hvor Ane døde i 1831 - 43 år gammel.

Simon giftede sig relativt hurtigt igen med Anne Marie Isaachs datter og de flyttede i de følgende år flere gange - i 1832 til Rådved Mark, i 1834 boede de på Gjedved Mark, i 1837 flyttede de til Trebjerg, og i 1838 til Vrønding. Samme år flyttede de til Lund Mark i Tamdrup Sogn, hvor Simon blev konfirmeret i 1842.

I 1845 var hans svigermor, Ane Erichsdatter flyttet ind hos dem, og Simon var flyttet hjemme fra, men endnu ved folketællingen i 1850 boede de på Lund Mark.

Han var da 72 år og Ane Marie 43.

Deres levnedsløb efter 1850 kendes ikke.

Maren's forældre:

6: Søren Sørensen BØDKER.

Født: 6.3.1802 Ingerslev, Tiset S. Århus A.
Dåb: 1802 Tiset Kirke.
Død: 1.1.1877 Hvilsted S. Århus A.
Begr.: 8.1.1877 Hvilsted Kirke - 74 år
Arbejde: Gårdmand
Gift: 11.2.1831 Hvilsted Kirke
med

7: Maren RASMUSDATTER.

Født: 17.11.1800 Hvilsted S. Århus A.
Dåb: 1.1.1801 Hvilsted Kirke.
Død: 6.5.1866 Hvilsted S. Århus A.
Begr.: 15.5.1866 Hvilsted Kirke - 65 år

Maren blev gift første gang i 1827 med gårdmand Jens Nielsen, som døde i 1830.

De fik børnene Søren * 1828 og Ane Marie * 1830.

Hurtigt derefter giftede Maren sig med Søren Bødker - gårdmand på *Hvilstedgård* matr.nr. 7a i Hvilsted - en gård på 64 tdr.land. I 1851 opførtes en ny lade og staldlænge.

Efter Søren Bødker's død blev gården overtaget af sønnen Niels, som i 1887 mageskiftede med en Jens Mogensen fra Århus, hvorved gården kom ud af Bødker-slægtens eje. Søren Bødker døde 74 år gammel. Maren blev 65 år.

I ægteskabet kendes 5 børn:

Jens	* 1832
Søren Peder	* 1834
Maren	* 1836 - ane 3
Rasmus	* 1840
Niels	* 1842

Niels's datter Marianne, kaldet *Jane* blev gift med købmand Hans Steen i Århus. Deres efterslægtstavle findes på siderne 79 og 80.

Simon's bedsteforældre:

8: Simon Pedersen SMED.

Født: 1746 Amstrup, Falling S. Århus A.
Dåb: 21.12.1746 Falling Kirke.
Død: 1792 Amstrup, Falling S. Århus A.
Begr.: 22.3.1792 Falling Kirke - 46 år.
Arbejde: Smed i Amstrup.
Gift: 15.11.1765 Falling Kirke
med

9: Johanne JACOBSDATTER.

Født: 1746 Falling S. Århus A.
Dåb: 16.1.1746 Falling Kirke.
Død: 21.2.1823 Amstrup, Falling S. Århus A.
Begr.: 2.3.1823 Falling Kirke - 77 år.

5 børn kendes:

Peder * 1773
Poul * 1778 - ane 4
Rasmus * 1780
Kirsten * 1783
Karen * 1785

Peder overtog smedien i Amstrup efter faderen.

Rasmus tog efternavnet Schmidt, blev lærer og degn i Nepsager.

Hans tipoldebarn Ellen Marie JENSEN (*1913-1997) blev gift med Erling Johansen (nr. 12.1 fra Simon's gren)

Kirsten's og Karen's skæbne kendes ikke.

10: Hans NIELSEN.

Født: 1741.
Dåb: 8.7.1741 i skal checkes!.
Død: 23.12.1805 Amstrup, Falling S. Århus A.
Begr.: 28.12.1805 Falling Kirke.
Arbejde: Gårdmand i Amstrup.
Gift: ca. 1782
med

11: Maren STEPHANSDATTER.

Født: ca. 1757.
Dåb: 30.7.1757 i skal checkes!.
Død: 11.7.1802 Falling S. Århus A.
Begr.: 16.7.1802 Falling Kirke.

Det var Hans's 1. ægteskab og Maren's 2. ægteskab

5 børn kendes:

Niels * 1782 - † 1782
Ane * 1783 - † 1785
Anne * 1786 - ane 5
Anders * 1790 - † 1790
Chralotte Amalie * 1793 - † 1793

Maren's bedsteforældre:

12: Søren Rasmussen BØDKER.

Født: 1765 Ingerslev, Tiset S. Århus A.
Dåb: 9.4.1765 Tiset Kirke.
Død: 15.3.1824 Ingerslev, Tiset S. Århus A.
Begr.: 19.3.1824 Tiset Kirke - 59 år.
Arbejde: Gårdmand i Ingerslev.
Gift: 1793
med

13: Maren SØRENSDATTER.

Født: 1776 Battrup, Tiset S. Århus A.
Dåb: 25.2.1776 Tiset Kirke.
Død: 12.12.1848 Ingerslev, Tiset S. Århus A.
Begr.: 19.12.1848 Tiset Kirke - 72 år.

4 børn kendes:

Kirsten * 1795
Else Marie * 1797
Ane * 1800
Søren * 1802 - ane 6

14: Rasmus RASMUSSEN.

Født: 1773 Venge S. Skanderborg A.
Dåb: 13.9.1773 Venge Kirke.
Død: 6.9.1851 Hvilsted S. Århus A.
Begr.: 10.9.1851 Hvilsted Kirke - 78 år.
Arbejde: Gårdmand i Hvilsted. .
Gift: 3.5.1799 Hvilsted Kirke
med

15: Anna SØRENSDATTER.

Født: 1764 Søballe, Venge S.
Dåb: 25.11.1764 Venge Kirke.
Død: 18.8.1827 Hvilsted S. Århus A.
Begr.: 23.8.1827 Hvilsted Kirke - 63 år.

Anna Sørensdatter blev gift første gang 1794 med Rasmus Vestergaard, som døde 1799. De fik 3 børn.

I ægteskabet med Rasmus Rasmussen kendes 4 børn:

Maren * 1800 - ane 7
Rasmus * 1803
Søren * 1804
Niels * 1808

Efter Anna Sørensdatter's død i 1827 giftede Rasmus

Rasmussen sig med Maren Jensdatter. De fik 7 børn.

Simon's oldeforældre:

16: Peder SIMONSEN.

Født: 1718 Falling S. Århus A.
Dåb: Falling Kirke.
Død: 1782 Amstrup, Falling S. Århus A.
Begr.: 9.4.1782 Falling Kirke - 64 år.
Arbejde: Smed i Amstrup.
Gift: ? 1740 med:

17: Karen ANDERSDATTER.

Født: 1721.
Død: 1784.
Begr.: 22.10.1784 Falling Kirke - 63 år.
Kun sønnen **Simon** - ane 8 kendes.

18: Jacob ANDERSEN.

Født: 1718 Amstrup, Falling S. Århus A.
Dåb: 2.11.1718 Falling Kirke.
Død: 1791.
Begr.: 25.5.1791 Falling Kirke - 73 år.
Arbejde: Husmand i Amstrup
Gift: 11.6.1745 Falling Kirke med:

19: Anna POULSDATTER.

Født: 1712 Amstrup, Falling S. Århus A.
Dåb: 1712 Falling Kirke.
Død: 1797 Amstrup, Falling S. Århus A.
Begr.: 28.7.1797 Falling Kirke - 85 år.
Kun datteren **Johanne** - ane 9 kendes.

20: Niels PEDERSEN.

Født: 1702.
Død: 1765.
Begr.: 2.2.1765 Falling Kirke - 63 år.
Arbejde: Gårdmand i Amstrup.
Gift: 1736 med:

21: Anne HANSDATTER.

Født: 1704.
Død: 1771.
Begr.: 27.1.1771 Falling Kirke - 67 år.

22: Stephan RASMUSSEN.

Født: 1721.
Død: 1783.
Begr.: 29.10.1783 Falling Kirke - 62 år.
Arbejde: Gårdmand i Falling.
Gift: 1748 med:

23: Mette CHRISTENSDATTER.

Født: 1722.
Død: 1757.
Begr.: 3.8.1757 Falling Kirke - 35 år.
Kun datteren **Maren** - ane 11 kendes.

Maren's oldeforældre:

24: Rasmus KNUDSEN.

Født: 1722 Ingerslev, Tiset S. Århus A.
Dåb: 25.1.1722 Tiset Kirke.
Død: 5.9.1804 Ingerslev, Tiset S. Århus A.
Begr.: 1804 Tiset Kirke - 82 år.
Arbejde: Gårdmand i Ingerslev.
Gift: 1764 med:

25: Maren SØRENSDATTER.

Født: ca. 1727.
Død: 9.5.1809 Ingerslev, Tiset S. Århus A.
Begr.: 1809 Tiset Kirke 82 år.
4 børn kendes:
Knud * 1753
Maren * 1756
Søren * 1758 - † før 1765
Søren * 1765 - ane 12

26: Søren Rasmussen NYGAARD.

Født: ca. 1739.
Arbejde: Gårdmand i Battrup, Tiset S.
Gift: 9.8.1774 Tiset Kirke med:

27: Sidsel CHRISTENSDATTER.

Født: 1754 Battrup, Tiset S. Århus A.
Dåb: 1754 Tiset Kirke.
Død: 8.3.1800 Battrup, Tiset S. Århus A.
Begr.: 1800 Tiset Kirke 46 år.
3 børn kendes:
Maren * 1776 - ane 13
Rasmus * 1779
Christen * 1786

28: Rasmus Rasmussen BAK.

Født: 1739 Venge S. Skanderborg A.
Dåb: 1739 Venge Kirke.
Død: 1.4.1807 Venge S. Skanderborg A.
Begr.: 10.4.1807 Venge Kirke - 68 år.
Arbejde: Gårdmand i Venge.
Gift: med:

29: Anne JENSDATTER.

Født: 1736 Venge S. Skanderborg.
Dåb: 1736 Venge Kirke.
Død: 1783 Venge S. Skanderborg A.
Begr.: 21.5.1783 Venge Kirke 47 år.
3 børn: Kirsten * 1762
Rasmus * 1773 - ane 14
Maren * 1776

30: Søren THOMSEN.

31: Mette BERTELSDATTER.
2 børn: Thomas * 1761
Anna * 1764 - ane 15

"Poulsen-slægten" og "Steen-slægten"

Søren Sørensen BØDKER (1802-1877)		ane nr. 6
	Jens Sørensen BØDKER (1832-)	
	Søren Peder Sørensen BØDKER (1834-)	
Maren SØRENSEN (1836-1913)		"Poulsen-slægten"- ane nr. 3
1	Ane Pouline Mathilde POULSEN (1855-1939)	
2	Søren Bødker POULSEN (1856-1895)	
3	Rasmus Peter POULSEN (1859-1889)	
4	Rasmine Kirstine POULSEN (1861-1909)	
5	Marianne Kirstine Abelone POULSEN (1864-1889)	
6	Thyra Annine Marie POULSEN (1866-1879)	
7	Niels Karl POULSEN (1868-1955)	
8	Kirstine Karoline POULSEN (1871-1942)	
9	Petrea Julie POULSEN (1873-1874)	
10	Ane Gregersine Andrea POULSEN (1873-1962)	
11	Peter Julius POULSEN (1876-1956)	
12	Marie Magdalene Julie JENSEN f. Poulsen (1879-1962)	
	Rasmus Sørensen BØDKER (1840-)	
	Niels Sørensen BØDKER (1842-1900)	
	Kresten Pilgaard SØRENSEN (1869-)	
	Mariane Søren sine SØRENSEN (1871-1955) "Steen-slægten"- se næste side	
	Søren Bødker SØRENSEN (1872-1875)	
	Jensine Marie Kathrine SØRENSEN (1874-)	
	Søren Bødker SØRENSEN (1875-1876)	
	Hans Søren Bødker SØRENSEN (1876-1877)	
	Knud Marius Bødker SØRENSEN (1876-1876)	
	Rasmus SØRENSEN (1878-)	
	Søren Carl Anton SØRENSEN (1879-1914)	
	Jens Peder SØRENSEN (1880-1908)	
	Frandsine Mathilde Marie Kathrine SØRENSEN (1882-)	
	Rasmus Martinius Marius SØRENSEN (1883-)	
	Søren SØRENSEN (1885-1934)	

Marianne (kaldet Jane) Sørensen's efterslægt:

"Steen-slægten"



"Steen-slægten" og "Poulsen-slægten" havde i mange år omgang med hinanden.

Treårskrigen 1848-50



Kong Frederik den Syvendes Revue over Hæren ved Vejle

19. september 1848

Krigen 1848-50 begyndte i et festbrus til tonerne af *Den gang jeg drog afsted*, fortsatte med skiftende våbenheld og sluttede med slaget ved Isted - det største militære opgør, man nogensinde har oplevet i Norden, og en ret selvfølgelig dansk sejr, for så vidt som danskerne var klart overlegne.

Der blev begået nogle forfærdelige fadæser i den krig - navnlig det halvhjertede angreb på Eckernförde i 1849, hvor linjeskibet *Christian 8.* blev et offer for de slesvig-holstenske batterier inde på land; men i øvrigt var krigsledelsen fremragende, hærens organisation helt i toppen og moralen upåklagelig. Det er på plads at nævne dette her, for det forekommer ikke ofte i vor historie.

Men når dette er sagt, må det rigtignok også tilføjes, at denne krig ikke bare blev udkæmpet ved Bov, Dybbøl, Fredericia, Isted og Frederiksstad, men nok så meget afspejlede en større magtkamp, hvis brændpunkter lå i Wien, Berlin og St. Petersborg. Det var en revolutionær krig, som sådan ugleset af Europas reaktionære regeringer, der var ligeglade med, om de liberale kaldte sig danskere eller slesvig-holstenere, bare de ville holde op med at forstyrre Europas fred. Det var virkelig af stor vigtighed, om man i 1848 turde tillade hæren at foretage et mindre udfald fra stillingerne på Dybbølsbjerg eller ej. Hensynet til troppernes kampmoral talte for et angreb; frygten for, at zar Nikolaj skulle blive vred, talte afgjort imod.

Da de revolutionære i Berlin løb regeringen over ende, var der fri bane for preussisk hjælp til slesvig-holstenerne, og det kunne Danmark ikke klare, så hæren retirerede. Men da revolutionen ude i Europa blev knust af russiske og østrigske soldater, og Preussen blev ydmyget af sine reaktionære naboer og hentet hjem i folden, da stod Danmark på ny overfor en isoleret slesvig-holstensk hær og dermed over for en uundgåelig sejr.

Triumfen kunne dog ikke tilsløre, at også fredens betingelser blev dikteret udefra. Stormagterne kunne ikke tillade, at Slesvigs forhold til Danmark undergik nogen radikal ændring, så hvad slesvig-holstenerne havde tabt, havde danskerne ikke vundet.

Kilde og illustrationer:

Erik Kjærsgaard's DANMARKSHISTORIE, Gyldendahl's DANMARKS HISTORIE af Olaf Olsen samt Vilh. Holst's FELTTOGENE 1848, 1849 og 1850.



Oberst Læssøe blev ramt af en kugle i brystet og segnede af hesten.

Det var på Isted hede, endnu før det blev dag...

Slaget begyndte kl. to om natten den 25. juli 1850 og varede til langt op ad dagen. Den slesvig-holstenske hær talte 27.000 mand - for en stor del uøvede frivillige fra Tyskland, medens den danske hær talte 41.000 mand regulære tropper. Den almindelige værnepligt var blevet indført året i forvejen. Kamppladsen var uoverskuelig, og det blev slaget også.

Det samlede tab på dansk side var 48 officerer og 793 underofficerer og menige.



Slaget ved Isted 25. juli 1850

Kalender

Historiske begivenheder		Begivenheder i slægten	
1746	Frederik V bliver konge	1746	21/12 Simon Pedersen Smed (Simon's farfar) bliver født i Amstrup
1759/60	Bønderne får arvefæste	1746	16/01 Johanne Jacobsdatter (Simon's farmor) døbes i Falling Kirke
1766	Frederik V dør - Christian VII bliver konge	1765	15/11 Simon Smed vies i Falling Kirke til Johanne Jacobsdatter
1787	Folketælling i Danmark	1778	19/07 Poul Simonsen (Simon's far) døbes i Falling Kirke
1788	Stavnsbåndet ophæves	1786	Anne Hansdatter (Simon's mor) bliver født i Halkær
1788	Udskrivning af soldater overgår til statsligt sessionsvæsen	1792	Simon Pedersen Smed afgår ved døden
1791	Forbud mod prygling af fæstebønder, men ikke af husmænd	1800	17/11 Maren Rasmusdatter (Simon's mormor) bliver født i Hvilsted
1801	Folketælling i Danmark	1802	06/03 Søren Sørensen Bødker (morfar) bliver født i Ingerslev
1801	02/04 Slaget på Reden	1805	04/07 Poul Simonsen vies til Anne Hansdatter i Falling Kirke
1803	01/01 Der indføres forbud mod slavehandel		
1807	Englænderne bombarderer København		
1808	Christian VII dør - Frederik VI bliver konge		
1813	Danmarks statsbankerot		
1814	Danmark afstår Norge til Sverige		
		1820	15/10 Poul Simonsen og Ane flytter til Hundslund S.
		1822	22/01 Poul Simonsen og Ane flytter til Kjærgård Mark
		1823	21/12 Johanne Jacobsdatter afgår ved døden i Amstrup
		1827	07/09 Simon bliver født på Kjærgård Mark, Hundslund S
		1831	30/01 Anne Hansdatter (Simon's mor) afgår ved døden - 44 år gl.
		1831	11/02 Søren Sørensen Bødker vies til Maren (Simon's mormorforeldre)
		1836	18/11 Maren bliver født på Hvilstedgård i Hvilsted
		1838	? Poul Simonsen og Anne Marie flytter til Lund Mark
1834	Folketælling i Danmark	1842	Simon konfirmeres i Tamdrup Kirke
1839	Frederik VI dør - Christian VIII bliver konge	1847	01/10 Simon bliver elev på Lyngby Seminarium
1840	Folketælling i Danmark	1848	Simon melder sig som frivillig til arméen
1845	Folketælling i Danmark		
1848	Christian VIII dør - Frederik VII bliver konge		
1848	apr. Treårskrigen bryder ud		
1848	aug. Danmark og Preussen underskriver våbenstilstand		
1849	26/02 Danmark opsiger våbenstilstandsftalen		
1849	05/06 Frederik 7. underskriver Danmarks Riges Grundlov		
1849	10/07 Ny våbenstilstandsftale underskrives		
		1850	01/04 Simon dimitteres fra Lyngby Seminarium
1850	Folketælling i Danmark	1850	25/07 Slaget ved Isted
1850	25/07 Slaget ved Isted	1850	01/02 Ved FT bor Poul Simonsen og Anne Marie på Lund Mark
1850	Fredsftale mellem Preussen og Danmark underskrives i Berlin	1851	06/04 Simon hjemsendes fra arméen
		1851	Simon tager til Sydslesvig som lærer
		1855	05/06 Simon og Maren vies i Hvilsted Kirke
		1855	25/07 Simon ansættes som lærer og kirkesanger i Hvilsted
		1855	18/08 Thilde bliver født i Hvilsted
		1856	31/12 Søren Bødker Poulsen bliver født i Hvilsted
1860	Folketælling i Danmark	1859	13/04 Rasmus Peter Poulsen bliver født i Hvilsted
1863	Frederik VI dør - Christian IX bliver konge	1861	07/09 Dinna bliver født i Hvilsted
1864	31/01 Preussen og Østrig indleder besættelsen af Slesvig	1864	12/02 Jane bliver født i Hvilsted
1864	De danske tropper rømmer Dannevirke		
1864	18/04 Preusserne stormer Dybbøl Skanse		
		1866	15/07 Thyra bliver født i Hvilsted
1867	jan. Preussen indlemmer hertugdømmerne Slesvig-Holsten	1866	06/05 Maren Rasmusdatter (Simon's mormor) afgår ved døden
		1868	24/12 Karl bliver født i Hvilsted
		1869	03/10 Thilde konfirmeres i Hvilsted
		1869	Simon og Maren flytter til Astrup
		1869	06/12 Simon og Maren flytter til Galten som gårdejere
1870	Folketælling i Danmark	1871	03/05 Simon og Maren flytter til Hasle ved Århus
		1871	10/08 Karoline bliver født i Hasle
		1871	03/11 Simon og Maren flytter til Skæring Mark
		1873	20/11 Tvillingerne Anna og Julie bliver født i Århus
		1873	Peter konfirmeres i Egå Kirke
		1874	01/08 Julie afgår ved døden - 8 mdr. gl.
		1874	06/07 Simon og Maren flytter til Holme
		1875	26/02 Thilde og Anders K. Larsen vies i Holme Kirke
		1876	06/08 Julius bliver født i Holme ved Århus
		1876	24/04 Dinna konfirmeres i Holme Kirke
		1877	01/01 Søren Sørensen Bødker afgår ved døden - 74 år gl.
		1877	? Simon og Maren flytter til Søndergade 32, Århus
		1878	16/02 Thilde og Anders' datter kaldet Maja bliver født
		1879	Thyra afgår ved døden - 13 år gl.
		1879	26/03 Magda bliver født i Århus
1880	Folketælling i Danmark	1880	26/12 Simon og Maren flytter til Fårup Mark
1880'erne	Er udvandringernes største årti	1882	15/07 Thilde og Anders får sønnen Valdemar i Ove
		1882	06/04 Søren B Poulsen og Marie Bendixen vies i Århus Domkirke
		1882	01/10 Karl konfirmeres i Lading Kirke og kommer i handelslære
		1884	05/01 Anna Irene Poulsen bliver født i Hammel
		1885	21/01 Lydia Poulsen - senere kaldet Ly bliver født i Hammel
		1886	07/12 Holger Bendix-Poulsen bliver født i Hammel
		1886	04/02 Rasmus Peter Poulsen og Marie Quist vies i Svendborg
		1886	15/07 Vibeke Engholm - senere kaldet Vivi bliver født i Brandstrup
		1887	Anna konfirmeres
		1888	Simon og Maren flytter til Ny Munkegade 5, Århus
		1889	04/02 Rasmus Peter Poulsen afgår ved døden - 29 år gl.
		1889	06/02 Jane afgår ved døden - 24 år gl.
1890	Folketælling i Danmark	1890	Julius konfirmeres
		1893	ult. Simon og Maren flytter til Odder Mark

Kalender

		1895	06/01	Søren Bødker Poulsen afgår ved døden i Hammel - 39 år gl.
		1896	29/03	Henny Poulsen f. Rigenstrup bliver født i Esbjerg
		1897	07/08	Thilde og Anders får sønnen Ejner i Odder
		1897	05/11	Karl og Karen Louise Brændgaard vies i Kalundborg Kirke
1901	Folketælling i Danmark	1901		Karl bliver direktør for Importkompagniet i Kalundborg
		1903	12/01	Simon afgår ved døden - 75 år gl.
		1903	28/05	Magda bliver gift med Michael Johansen
1906	Folketælling i Danmark	1906	15/04	Maja ansættes ved Kolding skolevæsen
1906	Christian IX dør - Frederik VIII bliver konge	1909	01/05	Dinna afgår ved døden - 47 år gl.
1912	Frederik VIII dør - Christian X bliver konge	1911	14/11	Anna og Louis Sjøstrøm vies i Århus
		1913	23/12	Maren afgår ved døden i Århus - 77 år gl.
		1913	17/05	Anna og Gulle vies i Kastelskirken i København
1914	Første Verdenskrig bryder ud. Danmark erklærer sig neutral	1914	25/07	Erling Johansen bliver født
1915	05/06	1915	17/11	Ly vies til Oluf Parlo i Skt. Jakobs Kirke i København
		1916		Holger Bendix-Poulsen får sin lægeeksamen
		1916		Karl fratræder som direktør og flytter til København
1917	05/01	1917	07/04	Holger Bendix-Poulsen og Martha Hansen vies i Lønne Kirke
1918	Island bliver selvstændig stat. Kongefællesskab med Danmark	1918	02/03	Ulla Bendix-Poulsen bliver født i Kolding
		1918	27/07	Karl og Vivi vies i Sct. Lucas Kirke
1919	28/06	1919	23/05	Flemming Bendix-Poulsen bliver født i Bække
1920	01/01	1919	02/06	Margit Poulsen bliver født
1920	10/02			
1920				
1922				
		1921	05/02	Else Poulsen bliver født
		1922	06/08	Ejner Larsen og Gerda Brummerstedt vies i Gentofte Kirke
		1922	24/06	Julius og Henny Rigenstrup vies i Skt. Jakobs Kirke
		1923	03/10	Lillemor Suhr bliver født på Søholt
1924		1923	01/06	Bodil Poulsen bliver født i Maribo
1925		1925	06/01	Kirsten Poulsen bliver født i Maribo
		1926	16/04	Anders K. Larsen afgår ved døden i Århus
		1929	30/11	Gorm Bendix-Poulsen bliver født i Holstebro
1930		1930	08/10	Svend Poulsen bliver født i Maribo
		1934		Holger Bendix-Poulsen bliver amtslæge i Ålborg
1935	14/05	1935	24/11	Esther Sjøstrøm og Knud Marker Larsen vies
1938		1939	02/11	Thilde afgår ved døden i Odder
1939	03/09	1939	10/08	Erling vies til Ellen Marie Jensen i Kristkirken i Kolding
1940	09/04	1940	12/12	Marie Poulsen f. Bendixen afgår ved døden 82 år gl.
		1940	23/08	Margit Poulsen afgår ved døden - 21 år gl.
		1940	22/09	Louis Sjøstrøm afgår ved døden - 68 år gl.
1943	28/08			
		1944	29/07	Holger Bendix-Poulsen afgår ved døden på Rigshospitalet
1944	ult. juni	1944	25/11	Flemming Bendix-Poulsen afgår ved døden - 25 år gl.
1944	19/09	1944	15/01	Michael Johansen afgår ved døden i Gentofte
1945	04/05			
1947		1947	16/05	Ulla Bendix-Poulsen vies til Jens Christensen
		1948	29/11	Oluf Parlo afgår ved døden - 65 år gammel
1949	24/03	1948	21/12	Else Poulsen vies til Johann Anton Silchenstedt (Bojsen)
1953	05/06	1952	19/11	Ejner Larsen afgår ved døden i Hjørring - 55 år gl.
		1953	03/10	Kirsten Poulsen vies til Egon Ebbe i Nærum Kirke
		1954	30/03	Lydia Parlo f. Poulsen afgår ved døden - 69 år gl.
		1955	30/09	Lillemor Suhr og Kaj Lyngvang vies i Tyrstrup Kirke
		1955	05/08	Gorm Bendix-Poulsen og Else Margrethe vies
		1955	30/11	Karl afgår ved døden - 86 år gl.
1956	26/09	1956	21/07	Julius afgår ved døden - 79 år gl.
		1957	15/02	Svend Poulsen afgår ved døden - 26 år gl.
1960		1962	21/12	Anna Sjøstrøm f. Poulsen afgår ved døden - 88 år gl.
1962	31/05	1962	23/08	Magda afgår ved døden i Gentofte
		1966	11/04	Maja afgår ved døden 88 år gl.
1967	29/03	1968	22/07	Martha Bendix-Poulsen f. Hansen afgår ved døden - 82 år gl.
1970	01/01			
1972	02/10	1976	12/01	Gulle afgår ved døden i Nyborg - 95 år gl.
1972	14/01	1977	14/05	Bodil Poulsen vies til Arne Langkjær
1973		1978	01/01	Anna Suhr f. Poulsen afgår ved døden i Nyborg - 92 år gl.
1976	01/04	1985	11/03	Vivi afgår ved døden - 99 år gl.
		1987	18/06	Ellen Johansen f. Jensen afgår ved døden - 73 år gl.
		1988	28/05	Kaj Lyngvang afgår ved døden - 64 år gl.
		1988	13/10	Jens Christensen afgår ved døden - 78 år gl.
		1988	26/10	Gorm Bendix-Poulsen afgår ved døden - 58 år gl.
		1989	12/01	Henny Poulsen afgår ved døden - 93 år gl.
		1991	09/01	Else Margrethe Bendix-Poulsen afgår ved døden - 60 år gl.
		1992	29/01	Knud Marker Larsen afgår ved døden - 88 år gl.
		1993	05/01	Gerda Larsen, f. Brummerstedt afgår ved døden - 92 år gl.
		1996	02/07	Arne Langkjær afgår ved døden - 70 år gl.
		1998	07/02	Bojsen afgår ved døden - 82 år gl.
1978	18-års valgretsalder indføres	1998	15/12	Esther Marker Larsen afgår ved døden - 84 år gl.

Kilder:

Rigsarkivet, København:

Folketællingslister
Kirkebøger
Lægdsruller
Ansøgningskemaer om erindringsmedalje
for deltagelse i krigen 1848-50

Landsarkivet, København:

Folketællingslister
Kirkebøger
Gamle årgange af Kraks Vejviser

Landsarkivet, Viborg:

Skifteprotokoller
Protokol fra Lyngby Seminarium
Kirkebøger

Solbjerg og omegns Lokalhistorisk Arkiv:

Ejerliste for Hvilstedgård
Solbjergbogen bd.3
Fotografier

Lokalhistorisk Arkiv, Hammel:

Folketælling 1880
Handelskalenderen 1887/88

Lokalhistorisk Arkiv, Århus:

Folketællinger 1787 og 1801 - internet

Universitetsbiblioteket, København:

Mikrofilm af avisers nekrologer

Litteratur:

*Beskrivelse over Landsbyskolens off. Lærerem-
beder etc. i Kongeriget Danmark -*
2. del af Jesper Bering - 1859

*Dimittender fra danske Skolers Seminarier 1781-
1880 - af H. Friis-Petersen*

*Krigen i Aarene 1848, 1849, 1850 og de Faldnes
Minde, udarbejdet af A.D.Cohen 1851*

Oversigt over familien Brummersted...
af Lene Brummersted og Peter Skouenborg, Vejle

Aarhus Stifts Aarvog - 1923

Den danske Lægestand

Teologisk Stat - Kirkelig Håndbog

Felttogene 1848, 1849 og 1850 af Vilh. Holst

Danmarks Historie 1800-1850 af Olaf Olsen

Danmarkshistorie af Erik Kjærsgaard

Danske Gårde - 1. samling - J.B.C. la Cour

Danske Gårde i Tekst og Billeder, Århus Amt

Større Danske Landbrug - 1932

De kgl. danske Ridderordener og Medailler, 1929

Weilbach, v. Sys Hartmann - Bd. 4

Kraks Blå Bog - 1943

Juridisk og Økonomisk Stat.

Danmarks Boghandlere 1837-1892 - udg. 1912

Magda Johansens erindringer - 1953

Lærerne og Samfundet - 1913

Folkeskolen nr. 14 og 45/1917 og nr. 19/1926

Index:

ANDERSDATTER, Karen	ane 17		
ANDERSEN, Jacob	ane 18		
ANDERSEN, Martin Bo		66	
ANDERSEN, Mikkel Jon		66	
ANDERSEN, Søren		66	
BAK, Rasmus Rasmussen	ane 28		
BENDIX-POULSEN, Flemming		34	
BENDIX-POULSEN, Gorm		35	
BENDIX-POULSEN, Holger Aage		29	
<i>BENDIX-POULSEN, Martin Jens Aage</i>		35	
BENDIX-POULSEN, Ulla		32	
<i>BENDIX-POULSEN, Vibeke</i>		35	
BENDIXEN, Petrea Marie		25	
BERTELSDATTER, Mette	ane 31		
BOJSEN-MØLLER, Anders		56	
BOJSEN-MØLLER, Finn		55	
BOJSEN-MØLLER, Jens		55	
BOJSEN-MØLLER, Jesper		55	
BOJSEN-MØLLER, Mette		56	
<i>BOJSEN-MØLLER, Signe</i>		56	
BONLOV, Henrik Gregers		56	
BONLOV, Jytte Aagot		53	
BONLOV, Jørgen Bonnesen		53	
BONLOV, Kristian Knud Johan Bonnesen		53	
BONLOV, Merete Christl		55	
BRASSO, Ida Marie		67	
BRASSO, Klaus		67	
BRASSO, Theis		67	
BRUMMERSTEDT, Gerda Inger		18	
BRUMMERSTEDT, Lene		21	
BRUMMERSTEDT, Maria Stenbye		21	
BRUMMERSTEDT, Per		20	
BRUMMERSTEDT, Sabrina Stenbye		21	
BRÆNDGAARD, Karen Louise		39	
BØDKER, Søren Rasmussen	ane 12		
BØDKER, Søren Sørensen	ane 6		
CHRISTENSDATTER, Mette	ane 23		
CHRISTENSDATTER, Sidsel	ane 27		
CHRISTENSEN, Jens		32	
CHRISTENSEN, Marie-Louise Pold		52	
CHRISTENSEN, Niels Juul		36	
DA CLUZ RIBEIRO, Anabela		23	
DALSGAARD, Henrik		22	
EBBE, Egon Pedersen		65	
EBBE, Merete		67	
EBBE, Susanne		66	
ENGHOLM, Vibeke Marie Charlotte		39	
GUSTAFSEN, Anne		23	
GUSTAFSEN, Claus Just		23	
GUSTAFSEN, Kirsten		22	
GUSTAFSEN, Knud Magnus		21	
GUSTAFSEN, Per		23	
GUSTAFSEN, Peter Ejnar		23	
GUSTAFSEN, Tanja Maria		23	
GUSTAFSEN, Thomas		23	
GUSTAFSEN, Tina		22	
GUSTAFSEN, Ulla		22	
HANSDATTER, Anne	ane 21		
HANSDATTER, Anne	ane 5		
HANSEN, Birgit Bonnesen		51	
HANSEN, Carl Peter Sophus Bonnesen		51	
HANSEN, Christina Bonnesen		51	
HANSEN, Else Juul		59	
HANSEN, Johan Peter Bonnesen		50	
HANSEN, Martha Marie		29	
HANSEN, Peter Bonnesen		52	
HAVEN, Karen		34	
HYLLESTED, Anna Sofie		54	
HYLLESTED, Einar		54	
HYLLESTED, Lasse Kræn		54	
JACOBSDATTER, Johanne	ane 9		
JENSDATTER, Anne	ane 29		
JENSEN, Alfred Immanuel		54	
JENSEN, Alfred Viberg		19	
JENSEN, Bjarne		55	
JENSEN, Ellen Marie		70	
JENSEN, Erik Viberg		19	
JENSEN, Eva Maria Lærke		55	
JENSEN, Jørgen Viberg		19	
JENSEN, Margrethe Christine		51	
JENSEN, Marie Magdalene Julie f. Poulsen		69	
JENSEN, Simon Dawit		55	
<i>JOHANSEN, Anders Michael</i>		72	
<i>JOHANSEN, Erling Aksel</i>		70	
<i>JOHANSEN, Jette</i>		71	
<i>JOHANSEN, Merete Benedikte</i>		72	
<i>JOHANSEN, Mette Marie</i>		72	
JOHANSEN, Michael Frederik		69	
<i>JOHANSEN, Niels</i>		72	
<i>JOHANSEN, Ruth Rigmor</i>		72	
JONSDOTTIR, Margaret		71	
JØRGENSEN, Anders			
JØRGENSEN, Ivan Skovby		59	
<i>JØRGENSEN, Niels</i>		59	
KAMPMANN, Jørgen		42	
KNUDSEN, Rasmus	ane 24		
LANGKJÆR, Arne Christian		64	
LARSEN, Aksel		16	
LARSEN, Alfred Ejner		18	
LARSEN, Allan S.		19	
LARSEN, Anders Kristian		13	
LARSEN, Bente Brummerstedt		20	
LARSEN, Birte		19	
LARSEN, Erik Sylvester		22	
<i>LARSEN, Eva Marker</i>		59	
LARSEN, Henning Brummerstedt		20	
LARSEN, Inger Johanne		21	
LARSEN, Karen		19	
LARSEN, Knud Marker		59	
LARSEN, Laurits Marius	14-16		
LARSEN, Marianne Brummerstedt		19	
LARSEN, Mary Laurine Simonia		14	
LARSEN, Poul Aksel Brummerstedt		19	
LARSEN, René		22	
LARSEN, Rudolf Valdemar		16	
LARSEN, Svend Aage		16	
LARSEN, Sørine Petra Anine		16	
LARSEN, Tanja Brummerstedt		20	

LEMMING, Ole	20	RASMUSDATTER, Maren	ane 7	
LUNDE, Aleksander	43	RASMUSSEN, Kevin Brummerstedt		20
LUNDE, Benedikte	43	RASMUSSEN, Peter		20
LUNDE, Tore	43	RASMUSSEN, Rasmus	ane 14	
LYNGVANG, Josephine Suhr	28	RASMUSSEN, Stephan	ane 22	
LYNGVANG, Kaj Beck	27	RIEKEHR, Christine Bonnesen		52
LYNGVANG, Kresten Suhr	28	RIEKEHR, Claus Peter Bonnesen		52
LYNGVANG, Therese Ann-Sophie Thejl	28	RIEKEHR, Ulla		52
		RIGENSTRUP, Henny Petra		62
MARCUSSEN, Vibeke	53	ROMANOWSKI, Finn Deleuran		66
MARKER-LARSEN, Svend	59			
MATZEN, Rita Gyda Aagot	53	<i>SILCHENSTEDT, Erik</i>		43
MØLLER, Henning	22	<i>SILCHENSTEDT, Johan Anton jr.</i>		43
MØLLER, Karen Regine Heitmann	55	SILCHENSTEDT, Johan Anton		42
MØLLER, Kirstine Cecilie	54	<i>SILCHENSTEDT, Monica</i>		43
MØLLER, Marianne	22	<i>SILCHENSTEDT, Ove</i>		43
MØLLER, Martin	22	<i>SILCHENSTEDT, Vibeke</i>		43
MØLLER, Povl Heitman	53	SIMONSEN, Peder	ane 16	
		SIMONSEN, Poul	ane 4	
NIELSEN, Christen	37	<i>SJØSTRØM, Esther Margrethe</i>		59
NIELSEN, Hans	ane 10	SJØSTRØM, Louis Johan Vilhelm		58
NIELSEN, Karen Rigmor	51	SKOUENBORG, Anders Brummerstedt		21
NIELSEN, Poul	19	SKOUENBORG, Jesper Brummerstedt		21
NYGAARD, Søren Rasmussen	ane 26	SKOUENBORG, Søren Peter		21
		SMED, Simon Pedersen	ane 8	
PARLO, Oluf Peter Frederik	28	STENBYE, Lise Lotte		20
PEDERSEN, Gitte Engelbrecht	23	STEPHANSDATTER, Maren	ane 11	
PEDERSEN, Knud Erik	21	SUHR, Guldbrandt Frederik Heramb		26
PEDERSEN, Niels	ane 20	SUHR, Lillemor Eva Lytte		27
PEDERSEN, Tove	72	SØRENSDATTER, Anna	ane 15	
PESCHARDT, Else Margrete	35	SØRENSDATTER, Maren	ane 13	
POULSDATTER, Anna	ane 19	SØRENSDATTER, Maren	ane 25	
POULSEN, Anna Gregersine Andrea	58	SØRENSEN, Karen Sørine		20
POULSEN, Ane Poulne Mathilde	13	SØRENSEN, Maren		7
POULSEN, Anna Irene	26			
POULSEN, Bodil Rigenstrup	64	THEJL-HANSEN, Helle		28
POULSEN, Else	42	<i>THIM, Bolette</i>		71
POULSEN, Kirsten Rigenstrup	65	<i>THIM, Camilla Gudbjørg</i>		71
POULSEN, Kirstine Karoline	50	<i>THIM, Nicolai Jesper</i>		71
POULSEN, Lydia Valborg	28	THIM, Per		71
POULSEN, Margit	42	THOMSEN, Børge		19
POULSEN, Marianne Kirstine Abelone	37	THOMSEN, Søren	ane 30	
POULSEN, Niels Karl	39			
POULSEN, Peter Julius	62	WASMUTH, Ellen		43
POULSEN, Petrea Julie	58	WIBERG, Birthe		52
POULSEN, Rasmine Kirstine	36			
POULSEN, Rasmus Peter	36			
POULSEN, Simon Kjærsgaard	7			
POULSEN, Svend Kjærsgaard Rigenstrup	67			
POULSEN, Søren Bødker	25			
POULSEN, Thyra Annine Marie	37			
QUIST, Johanne Marie Kirstine	36			

Aner og biologiske efterkommere er skrevet med halvfed skrift,

indgifte familiemedlemmer med almindelig skrift,

adoptivbørn og deres efterkommere med kursiv.



Kort over Østjylland

FREDERIKSBERG BIBLIOTEK



3251216982