



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

EMMERIK REUMERT

SLÆGTEN REUMERT

DENS HISTORIE OG STAMTAVLE



EJNAR MUNKSGAARD

København

1948

SLÆGTEN REUMERT



EMMERIK REUMERT

SLÆGTEN REUMERT

DENS HISTORIE OG STAMTAVLE



EJNAR MUNKSGAARD

København

1948



Le Marquis de Mirquitz
Jor

Denne lille Bog maa betragtes som et beskedent Forsøg paa at kaste Lys over en Slægt, dens Oprindelse og Historie; en Slægt, om hvilken der gennem Tiderne har foreligget et Utal af mangelfulde og ukorrekte Oplysninger. Det er tilstræbt at give en orienterende og samtidig fængslende Redegørelse om Slægten, bygget op ved Hjælp af de ofte vanskeligt tilgængelige og især ret sparsomme Arkivalier der, bl. a. ved Undersøgelserne af den vestindiske Slægtsgren, har staaet til Raadighed, hvorfor en Mængde Detailler, der ellers vilde være blevet betragtet som Petitesser, nu i vid Udstrækning er medtaget. Det samme gælder iøvrigt Forsøget paa en Udredning af Slægtens Oprindelse, i hvilken Forbindelse jeg gerne vil bringe en Tak til Ekspeditionssekretær *J. O. Kock* for velvillig Hjælp med det spanske Stof.

Hvad angaar selve Stamtavlen, maa jeg i første Række takke alle, der saa beredvilligt har stillet Oplysninger og Billeder til Disposition, samt svaret paa alle de mange stillede Spørgsmaal. Uden denne Hjælp havde det faktisk været en Umulighed at faa Tavlen saa fuldstændig, som den nu er. For enkelte, hovedsagelig emigrerede Personers Vedkommende, har det dog været næsten umuligt at skaffe fyldige Data, hvorfor disse desværre ofte er noget mangelfulde. Ogsaa en Tak til Lands- og Rigsarkiv for Velvillie og Taalmodighed.

Angaaende Billedstoffet har det været Tanken hovedsagelig kun at bringe de ældre i Slægten, da Materialet ellers vilde være blevet altfor omfattende. Endelig vil det nu bragte Billedstof heller ikke være fuldstændigt, idet enkelte ikke har ønsket

at faa Billede med, medens det for andres Vedkommende har været ganske umuligt at fremskaffe et saadant. Jeg haaber dog, ingen vil tage Udvalget fortrydeligt op.

Sluttelig vil jeg gerne bede enhver, som maatte have eventuelle Kommentarer eller Tilføjelser at give til Stamtavlen, at meddele mig saadanne.

København, Oktober 1948.

EMMERIK REUMERT

DEN FØRSTE REUMERT



S. C. Reumert

Sophie Christiane f. Rosenbeck*)
1790—1852



Reumert

Alexander Balthasar Reumert
1787—1829

*) Det har vist sig umuligt at fremskaffe et yngre Billede af Depotforvalterens Hustru der rent aldersmæssigt maatte passe bedre.



**Andrea Christine Nielsine
f. Fonnesbech
1818–1901**



**Ludvig Lorentz Joseph Jacob
August Reumert
1812–1890**



**Angélique Ernestine Alexandrine
Christiane Laurentze Reumert
1815–1888**



**Thora Alvilda Sigrid Reumert
1816–1889**



Anne Christine f. Ponsaing
1821–1880



Alexander Balthasar Carl Reumert
1818–1877



Sophia Christiane Marie Louise
Reumert
1819–1872



Josephine Andrea Wilhelmine
Laura Reumert
1820–1885



**Emma Elise Hilda Charlotte
Amalie Reumert**
1824–1888



**Malvine Emilia Conradine
Mathilde Valborg Reumert**
1825–1870



Andreas Balthasar Reumert
1847–1911



Mariane f. Christensen
1857–1946



Anne Marie Sophie Augusta
Reumert
1849–1937



Georg Wilhelm Reumert
1857–1930



Elisabeth f. Schroll
1861–1886



Agnes Helene Margrethe Kjær
f. Sørensen
f. 1878



Jørgine Cathrine f. Jacobsen
1850–1896



Carl Alexander Ponsaing Reumert
1846–1901



Kristian Ponsaing Reumert
1848–1931



**Augusta Cathrine Elisabeth
f. Wium**
1857–1932



Johan Anton Ponsaing Reumert
1850–1919



Antonia Elisabeth Ponsaing Reumert
1853–1925



Athalie Anna Henriette f. Flamme
f. 1858



Elith Poul Ponsaing Reumert
1855–1934



Alexander Carl Ponsaing Reumert
1856–1912



Ellen Marie Sophie f. Kaarsberg
1866–1934



Charlie Juliette Petra f. Bistrup
f. 1872



Sophus Carl Ponsaing Reumert
1862–1931



Georg Louis Reumert
1876—1939



Carl Sophus Reumert
1879—1938



Carl Johan Reumert
1884—1916



**Anita Edith Agnes Ponsaing
Reumert**
f. 1901



Eigil Damouskis Reumert
f. 1884



**Anna Sophie Antonie Augusta
Reumert**
f. 1885.



Else Flammé Reumert
f. 1886



Johan-Frederik Reumert
f. 1889



Poul Hagen Reumert
f. 1883



Anna f. Borg
f. 1903



Alexander Balthasar Carl Reumert
1881–1939



Aage Henrik Reumert
f. 1886



Ellen Ponsaing Reumert
f. 1889



Vibeke Elisabeth Reumert
f. 1909



Anne-Louise Dyveke Reumert
f. 1911



**Michael Ponsaing Flammé
Vinding Reumert**
f. 1914

SLÆGTEN REUMERT'S OPRINDELSE

Ifølge en gammel skriftlig Overlevering (og eventuelt tidligere mundtlig) meddeles følgende stærkt romantiske Historie om Slægten Reumert's Oprindelse: »Stamfaderen, en italiensk Adelsmand ved Navn Karmelo di San Giovanni fra Florens, kom til Spanien 1683 og blev gift med Blanca Senducconi, Datter af Marquis Ignatius de Muzquiz, hvis Navn og Titel Svigersønnen arvede. Deres Søn, Don Miguel, var religiøst begejstret, blev Maltheserridder og steg højt i Magt og Rang. Trods sit Cølibatsløfte indgik han en Forbindelse med den dejlige Celimene, en nær Slægtning af Fabeldigteren la Fontaine, flygtede med hende fra Malta til Spanien, hvor de blev hemmelig viiede i Kirken Sct. Paolo i Nærheden af Cordova. I Løbet af ti Aar fik de tre Sønner og en Datter. Men saa fik hans politiske Fjender Nys om Forholdet, og han maatte over Hals og Hoved sende Kone og Børn afsted, først til Belgien, og derefter til Holland; men da Forfølgerne stadig var i Hælene paa dem, flygtede de ombord paa et Skib, der laa sejlklart til England, og antog nu Navnet Räumers. Skibet blev imidlertid af Stormen forslaaet til Sønderjylland. Den næstældste Søn var død paa Flugten fra Belgien til Holland, Datteren døde ombord paa Skibet. Langt om længe havnede Moderen og den ældste og yngste Søn i Kjbhvn., hvor de 1787 fik Besøg af Faderen Don Miguel, der iøvrigt sørgede godt for dem og bl. a. fik sin ældste Søn anbragt som Inventarieforvalter hos Fred. VI. Denne Søn, altsaa vor Bedstefader, giftede sig med en borgerlig Pige Ané Hansdatter, fra hvem vi altsaa alle nedstamme. Ved Moderens andet Giftermaal med Kjbmd. Pätzold forlod den yngste Søn Landet og havnede efter mange Omskiftelser i Amerika, hvor han giftede sig. En af hans Efterkommere er Advokat, boer i 145 Street i New York og kalder sig Reymert. Celimene havde



en Søster, som blev gift med en Retsskriver i Châlons sur Rhône; deres Søn var en under Revolutionen ret ukjendt Girondist ved Navn Bernadotte, der var Fader til den kjendte General og senere Konge af Sverige.«

At disse »Betragtninger« maa anses for meget fantasifulde, kan vist næppe nogen være i Tvivl om. Paa den anden Side findes her Personer og Hændelser, som meget vel kan placeres i det virkelige Billede, hvorfor visse Dele maaske kunde udlægges som sandsynlige. Men at det er uhyre vanskeligt at sige noget konkret om Slægtens Oprindelse, noget adskillige gennem Tiderne har forsøgt og hvorom diverse ret divergerende Redegørelser *) iøvrigt vidner, er givet. Og endnu vanskeligere stiller det sig med at skaffe eventuelle Beviser. Efter en Gennemgang af alle tænkelige Kilder, som maatte formodes at bringe Oplysninger eller blot spinkle Antydninger, er dog et og andet fremkommet, som kan være med til at støtte forlængst skabte Teorier og Traditioner. Disse Undersøgelser danner Grundlaget for den i de følgende Afsnit fremsatte Hypotese til Belysning af Slægtens Oprindelse og Afstamning.

*) J. Aldal: Holstebro Historie gennem Tiderne, S. 86.
 Alb. Fabritius i »Dansk Biografisk Leksikon«.
 Hans Kaarsberg: Memoirer, Bd. I, S. 26 ff.
 Elith Reumert: Fra Livet og Theatret, Bd. I, S. 27.
 Slægtstavlesamlingen (1932).

DE MUZQUIZ

Ifølge Traditionen fortælles Slægtens Stamfader at være Don Miguel de Muzquiz, Markis og Malteserridder, men denne Antagelse maa under alle Omstændigheder forkastes. For at redegøre nærmere for denne Paastand, skal der her berettes lidt om den spanske Slægt, de Muzquiz.

I Provinsen Navarra ligger en lille Landsby ved Navn Muzquiz, og herfra maa denne Slægt formodes at stamme. De baskiske Familienavne er ofte Stednavne, ligesom iøvrigt flere af Slægten de Muzquiz som »andet Familienavn« (segundo apellido) har baskiske Navne (Arraiz, Leoz, Goyeneche), opstaaet ved indgaaede Ægteskaber. Efter Oplysninger fra det spanske Udenrigsministerium, indhentede i det nationale historiske Arkiv, kendes en Bærer af Navnet Muzquiz saa tidligt som omkring 1600, idet Juanes de Muzquiz angives at være døbt før 1602. Direkte fra denne de Muzquiz nedstammer den Gesandt Ignacio, der muligvis kan udlægges som Familiens Stamfader. Hans Fader, der bar Navnet Miguel de Muzquiz y Goyeneche, døbes 15. Jan. 1719. Han har saaledes, paa det Tidspunkt da den første »Reumert« fødes, været ca. 70 Aar gammel. Paa Grund af Alderen kan Teorien om, at han skulde være Stamfaderen, dog ikke forkastes, men derimod er der intet der tyder paa, at han overhovedet skulde have haft nogen Forbindelse med Danmark, endsig diplomatisk Ærinde her, hvorfor man ganske roligt kan udelukke denne Paastand. Han gifter sig i 1749 med Ignacia Clemente y Leoz og deres førstefødte døbes i Aug. 1750 og faar Navnet Agustin. Efter dette at dømme kan Ignacio de Muzquiz tidligst være født 1751 og hans sandsynlige Alder ved Ankomsten til København maa have været ca. 32—33 Aar. Til dette kan føjes, at Don Miguel heller ikke bar Titlen: Markis. Denne ansøger Sønnen nemlig om, idet han anmoder om, at der tilstaaes



ham og hans Ascendenter Benævnelsen: Markis de Muzquiz. At det saaledes maa være Marquis Ignatio de Muzquiz der er Slægtens »Stamfader«, saafremt der overhovedet kan være Tale om nogen Muzquiz, turde være indlysende.

Ignacio de Muzquiz har tjent i den diplomatiske Karriere siden Aaret 1783, idet han først har tilbragt 18 Maaneder i Paris, derefter, 1784, udnævnt til Befuldmægtiget i de forenede Stater, hvilken Stilling han dog ikke tiltraadte, i 1785 kommer han til Danmark, 1794 i Sverige. Januar 1795 rejser han derfra og udnævnes s. A. til overtallig Raadsherre i Krigsministeriet i Madrid. I 1797 befuldmægtiget Minister i Berlin og endelig Ambassadør i Paris 1799.

Ifølge »Fortegnelse over fremmede Magters diplomatiske Agenter, som have været accrediterede hos den kgl. danske Regjering fra Aar 1730 indtil 1835 & seq.«, akkrediteres le Marquis de Muzquis (ogsaa anført som: Marquis Ignatius de Musquitz) som spansk Gesandt i København d. 12. April 1785. Nyt Kreditiv 21. Dec. 1788. Hans Rappel er dateret 24. Juni 1793; i saaledes godt 8 Aar opholder han sig i Danmark. Om han, som Diplomat og senere, som ophøjet i Adelsstanden, har haft noget Vaaben, har det ikke været muligt at faa opklaret, trods ihærdige Undersøgelser. Ingen Korrespondance fra ham, beroende i de hjemlige Arkiver, ses forsynet med noget Vaabensmærke eller Segl. Det »Vaaben«, Slægten Reumert har betragtet som sit, og som først af alle anvendtes af Depotforvalteren Alexander Balthasar, maa vel antages at have Tilknytning til noget bestemt. Den spanske Adel var paa de Muzquiz' Tid meget stor. Af godt 10 Mill. Indbyggere i hele Spanien var de godt 480,000 adelige. I Provinsen Navarra fandtes Aar 1797 knap 222,000 Indbyggere, heraf var 18,753 »nobles«, — altsaa en meget stor Procent i Forhold til det samlede Folketal. Enhver »adelig« havde sit Vaabenskjold, der placeredes paa Facaden af vedkommendes Ejendom. Det er sandsynligt, at de Muzquiz netop har haft et saadant Vaaben og muligen endogsaa anvendt det som Signet e. lign. Det er derimod næppe tænkeligt, at Alexander Balthasar Reumert som »illegitimt Barn« skulde have arvet eller have haft Tilladelse til at »føre« dette Vaaben efter de Muzquiz, men at han derimod har ladet et Signet forarbejde

paa Grundlag af de Muzquiz' Segl. Kendere paastaar, at meget i Slægten Reumerts »Vaabenmærke« minder om de baskiske Vaabenskjolde. Den klassiske Devise *Dulce periculum* (Faren er sød), kan Depotforvalteren ganske foregen Regning have indføjet i Signetet — der iøvrigt i den foreliggende Udførelse virker særdeles dekorativt. Muligvis er der altsaa her et Holdpunkt, der er værd at tage i Betragtning.

Anetavle for de Muzquiz:

Juanes de Muzquiz, døbt før 1602,
g. $^{15}/_3$ 1633 m. Maria Martin de Arraiz

Pedro Sanz de Muzquiz, døbt $^{10}/_3$ 1644,
g. $^{23}/_8$ 1676 m. Juana Martin de Elvete

Pedro, døbt $^2/_6$ 1688,
g. $^{15}/_9$ 1715 m. Catalina de Goyeneche

Miguel de Muzquiz y Goyeneche, *conde de
Gausa, **vizconde de Mores, døbt $^{15}/_1$ 1719,
g. $^{28}/_6$ 1749 m. Ignacia Clemente y Leoz

Agustin de Muzquiz y Clemente, Ignacio de Muzquiz y Clemente
marques de Villar de Ladron,
døbt $^{20}/_8$ 1750

*

Men medens Stamfaderen saaledes stadig er et staaende Spørgsmaal, tør man nu, efter nærmere Undersøgelser, faktisk med Sikkerhed sige, at Stammoderen er Josephine Maria (Elisabeth) Fontaine, af fransk Emigrantslægt stammende fra Provinsen Languedoc i Sydfrankrig, f. 1770 (el. 1769) og † 1812 i Kbhvn. For derfor yderligere at uddybe de faa Muligheder, bl. a. ved at granske, om der overhovedet kan ses nogen berettiget Forbindelse mellem hende og Gesandten, maa man forsøge at drage visse Slutninger.

Angelique Frederikke Dreyer, f. Fontaine, en Søster til Josephine, var ansat som Kammerjomfru hos Grevinde Ernst Schimmelmänn. Grev Schimmelmänn, der var en meget indflydelsesrig Person, han var bl. a. Statsminister i det Tidsrum

de Muzquiz var her i Landet, maa vel tænkes at have haft Omgang eller paa anden Maade af og til faaet Besøg af den spanske Gesandt. Om de Muzquiz saaledes her har faaet Forbindelse med Frøken Fontaine og f. Eks. antaget hende som Tyende eller anden dermed beslægtet Gerning, kan der selvfølgelig intet bestemt siges, men blot anføres som værende en Udvej til at faa dem ført sammen. Endvidere kan det berettes, at de Muzquiz, som boede i det Reventlovske Palæ i Norgesgade (Bredgade), Mtr. Nr. 71 NN, af en eller anden Grund har nægtet at lade sig opføre paa Folketællingslisten 1787 (Alex. Balth. R. er f. Jan. 1787, Tællingen var først i Juli Maaned). Om Frøken Fontaine har været den egentlige Aarsag hertil, kan selvfølgelig kun formodes, da der kan have været mange andre Bevæggrunde. Paa Listen staar blot »den engelske Minister med Domistiquer vil ikke lade sig skrive«. At det skulde have været den engelske Minister, maa bero paa en Fejltagelse eller Listebærerens Uvidenhed; denne boede nemlig ikke her, idet Staden Kjøbenhavns Vejviser for 1790 fortæller Sandheden: »Marquis Musquiz, spansk Envoie, Norgesgade i det Reventlovske Palais«.

Men en Kendsgerning er det, — Josephine Fontaine nedkommer Aaret 1787 med en Dreng som døbes i St. Petri Kirke og faar Navnet Balthasar Alexander Reumert. Som Forældre til denne Dreng staar anført: Ditlev Rømert (senere rettet til Reumert) og Sophia Emilia f. Lawal (om disse senere). Drengen, der iøvrigt kalder sig Alexander Balthasar (og hvorom Bemærkning staar indført i St. Petri Daabsprot. Jvf. S. 27), er den Reumert, der senere bliver Depotforvalter ved det kgl. Klædeoplæg. Hun faar endnu et Barn, der fødes 1789(?). Han er identisk med den senere Fuldmægtig Joseph Ludvig Reumert i Dansk Vestindien, der faar tre Sønner (se Afsnit om vestindiske Gren). Hvorvidt der er født flere Børn, kan der intet bevises om, men efter de foreliggende Kendsgerninger kan man ikke ganske se bort fra Myten om det yngste Barn, der spædt ved Gesandten Afrejse (1793), skulde være fulgt med til Spanien og der have faaet Navnet Don Miguel, det samme Navn som Gesandten Fader bar. St. Petri Daabsprotokoller melder nemlig intetsteds noget om et formodet tredie Barn, ligesom det andet, Joseph

Februar samme Aar har født ham en Datter, kaldet Angelique. Den yngste, Joseph Ludvig, er at finde i en Art Kostskole i Grønderup i Brahetrolleborg Sogn paa Fyn. Han er her anbragt hos en Skolelærer Christian August Schmidt, sammen med adskillige andre »Pensionærer«. Efter dette at dømme kan man sikkert roligt gaa ud fra, at der hverken har været Tale om nogen Adoption, idet Børnene i saa Fald maatte være at finde hos de paagældende Forældre, eller om nogen Opdragelse hos Grev Schimmelmann (Elith R. nævner S. som en Art Formyndere, men det er en næppe holdbar Antagelse. Den eneste Forbindelse, der eventuelt kan være Tale om mellem disse Børn og Greven er, at Alexander under hans Protektion kommer ind ved Klædeoplaget, medens Joseph Ludvig er ansat i de schimmelmanske Plantager i Dansk Vestindien fra ca. 1815—21). At endvidere Navnene (de tidligere nævnte) i Kirkebøgerne maa være fingerede, tør dermed anses for temmelig givet. Man har heller ikke, hverken før eller senere, kunnet finde disse i nogen Daabs-, Vielses- eller Begravelsesprotokol. Med Grosserer Petzholdt fik Josephine Fontaine tre Børn: Angelique Jacobine Wilhelmine Maria, Alexandrine Josephine Augusta og Ernst Christian Frederik. Sønnen Ernst Christian kaldet Fritz er identisk med den senere Landskabsmaler, som tog sig af Dage i Patras 1838, kun 33 Aar gammel. Datteren Angelique blev gift med Dr. Levin Jacobson og Augusta med Gottlieb Collin, en Søn af Jonas Collin. I Brevvekslingen mellem H. C. Andersen og Collin optræder Familien Petzholdt ofte. Følgende Citat er fra et Brev til H. C. A. fra Edv. C. d. $20/8$ 1833: »Hvad siger De om Følgende: i dette Efteraar skal Gottlieb og Augusta have Bryllup, de skulle boe hos den gamle Petzholdt; er det ikke en glædelig Nyhed?« — Dette er iøvrigt et meget kendetegnende Eksempel paa Petzholdts altid redbonne Gæstfrihed og Offervilje. Som nævnt havde Hustruens Søn Alexander ogsaa været i Huset her, og det kan eksempelvis nævnes, at han som Medlem af St. Petri Menighed i sin Tid har skænket en Glas-Lysekrone, som stadig hænger i det imponerende Gravkapels Korsgang; den er dog lidet skøn og efterhaanden noget forfalden. Dertil kommer, at han som nedenfor anført, understøttede Reumerterne med betydelige Pengesummer.

Disse tre Børn er altsaa Halvsøskende til Reumerterne; men som en Kilde til yderligere at styrke Beviset paa en Forbindelse mellem Madame Petzholdt, f. Fontaine og de to Dreng Alexander og Joseph, maa Grosserer Petzholdts Pengegaver fremhæves. Da Depotforvalteren, hendes ældste Barn i 1829 forøver Selvmord efter et begaaet Underslæb ved Klædeoplaget (se S. 30), træder Petzholdt hjælpende til og formaar Myndighederne til at lade hans Enke beholde sit Hjem, mod at han betaler Vurderingssummen. I en Skrivelse desangaaende udtrykker han iøvrigt sit Slægtsforhold til Forvalterens Enke saaledes: »... ved fjerne Ægteskabsbaand med denne ulykkelige Familie forbunden ...«. Endvidere giver de Paulliske Papirer i det kgl. Bibliotek bl. a. følgende Oplysninger: »at Johan Jacob Petzholdt indtil sin Død understøttede Reumerts Enke og Børn*) i Vestindien og i sin »Disposition« af $\frac{8}{3}$ 1820 bestemte, at »hans Kones nærmeste Slægting«, Forvalteren ved det kgl. danske Klædeoplag »Alexander Balthasar Reumerts samtlige Børn til lige Deling skulde arve i kgl. Obligationer 3000 Rdl.« (I en ændret »Disposition« af $\frac{31}{8}$ 1827 er dog denne Bestemmelse udgaaet)«.

I 1835, da hendes andet Barn, kgl. Fuldmægtig i Dansk Vestindien Joseph Ludvig Reumert, dør fra tre umyndige Børn, træder Petzholdt atter hjælpende til. Han anholder de vestindiske Myndigheder om Tilladelse til, at der for hans Regning maa udbetales disse gennem Kammerraad Erichson 100 Rdl. aarlig. Senere meddeler han, at han agter at udsætte 2.100 Rdl. i kgl. 4 % rentebærende Obligationer, saaledes at Renterne anvendes til Alexander og Jacob Reumert's Opdragelse (at George, det tredie Barn, ikke nævnes at skulle have Del i disse Renter, virker for saa vidt uforstaaeligt), »og at Kapitalen maa blive dem udbetalt, naar de ere myndige i trende lige store Dele«. De nævnte Renter ønsker han at supplere saaledes, at det aarlige Beløb bliver paa ialt 100 Rdl., men stiller samtidig den Betingelse, at den tidligere lovede Udbetaling paa 100 Rdl. ophører.

Alle de nævnte Kendsgerninger taler deres tydelige Sprog

*) hvad der er en Misforstaaelse, idet det ikke var Enkens, men hendes Svogers Børn i Dansk Vestindien, der modtog Understøttelse.

om, at i hvert Tilfælde mellem Fontaine og Reumert er der en meget nær Tilknytning. At Petzholdt, efter at have giftet sig med Josephine Fontaine, tager hendes ene Barn i Huset, maa jo endvidere være tilstrækkeligt Bevis for, hvad Folketællingslisten iøvrigt ogsaa meddeler, at der bestaar et Slægtskab mellem disse. Endvidere Petzholdts Generøsitet i Form af de mange Pengedonationer, samt den spinkle Formodning om, at Slægtens Sigillum eventuelt maatte være af baskisk Oprindelse, og endelig (jvf. S. 30) Grosserer Petzholdt og Kammerjomfru Dreyer's Tilstedeværelse ved Depotforvalterens førstefødtes Daab.

Herefter turde de Kilder hvoraf Kendsgerninger til Belysning af Slægtens Oprindelse kan øses, saa nogenlunde være udtømt. Men forhaabentlig vil det, der her har kunnet meddeles om de Muzquiz, om Josephine Fontaine og deres — som det saa ofte foragteligt er udtalt — illegitime Børn, have bidraget til et solidere og mere reelt underbygget Kendskab til disse Forfædre og dermed samtidig til et mere velbegrundet og sandsynligt Slægtskab.

Om de Muzquiz har der gennem Generationer været taget Parti — for eller imod. Nogle har helst slet ikke villet høre ham nævne, andre derimod har, med sand Pietet overfor Slægts-Traditionen, værnet om ham og endog givet deres Børn hans Navn omend i yderst forvanskede Ortografier.

DEN VESTINDISKE GREN

I Aaret 1666 hejste en lille Flok Danske for første Gang Dannebrog paa den fjerne vestindiske Ø, St. Thomas, men først 1671 begynder vi for Alvor Kolonisationen. I 1733 købtes St. Croix af Frankrig og efter at Øerne 1755 blev overtaget af Kronen, har Danmark nu atter føjet en Koloni til sine Besiddelser i Troperne — Dansk Vestindien, som herefter styredes af danske Embedsmænd. Mange fik saaledes et Hverv i den fjerne Koloni og blandt disse var ogsaa Joseph Ludvig Reumert. Han er født i København 1789(?) som en yngre Broder til Depotforvalteren Alexander Balthasar, (f. 1787). At dømme efter Folketællingen 1801 maa han være vokset op i Grønderup paa Fyn, men er 1809(?) indtraadt i Tjenesten ved det kgl. danske Dug Manufactur i København. Han er herefter overgaaet (iflg. Anbefaling fra Manufacturet) til andet Erhverv. Hvilket er ikke oplyst. Det er endvidere bevist, at han 3. Dec. 1815 iflg. St. Petri Daabsprotokol stod Fadder til en Broderdatter (Angelique) i København, og at han, saaledes endnu paa dette Tidspunkt befinder sig her i Landet. Kort herefter maa han imidlertid være rejst til Dansk Vestindien, idet han, iflg. anden bevaret Anbefaling fra Bestyrer E. Dewhurst, St. Croix, meddeles at have været ansat hos Grev Schimmelmänn i adskillige Aar (han oplyser i en Ansøgning selv: »henved 7 Aar«). Der maa her regnes med Tidsrummet ca. sidste Halvdel af 1815—Begyndelsen af 1821, idet han nemlig ansættes i det kgl. Bogholder Contoir i Christiansted paa St. Croix, hvor han bevist (iflg. flere skriftlige Udtalelser) har ført Bøgerne allerede fra 1821. Her forbliver han og udnævnes efterhaanden til Fuldmægtig (1832) og tilsidst, kort før sin Død d. 7. Febr. 1835, til Bogholder.

Han blev nær Ven med Overkrigskommissær Kaalund, hvem

han efterfulgte i Embedet som kgl. Fuldmægtig, og som bl. a. under Reumerts sidste Aars økonomiske Vanskeligheder ofte var rede til at yde en Hjælp, naar Anmodning derom blev fremført. Det samme gjaldt Kammerraad C. G. Erichson, hvilket følgende Brev, som han sandsynligvis har skrevet kort før sin Død, vidner om:

Gode Herr Kammerraad.

Min økonomiske Forfatning er paa Grund af de mange Lap-salverier jeg i de sidste Dage har maattet brugt — i en ynkelig Forfatning og jeg beder Dem derfor at hjælpe mig i Veiret med 25 Rdl. Det gjorde mig saa ondt at jeg i Fredags ikke kunde see Dem — thi jeg længes inderlig atter at vexle et Par Ord med min Trøster — er De saa vel at jeg tør giøre mig Haab om at see Dem til Middag? Den Forkjølelse jeg tog for nogle Dage siden har gjort at jeg siden maatte holde Sengen, hvortil Jacobs*) har raadet mig — den skrækkelige Smerte jeg havde imellem mine Skuldre naar jeg trak Veiret er dog noget bedre — og Abscessen Gud ske Lov ogsaa.

Følgende Skudsmaal, dateret St. Croix 5. Sept. 1825, som ovennævnte Kammerraad, daværende Bogholder Erichson giver Ludvig Reumert, er vist iøvrigt kendetegnende for det Billede man kan danne sig af ham i hans unge Dage som flink og energisk Kontorassistent i Statstjenesten:

». . . Jeg vover derfor underdanigst at bemærke, at den Orden og Kiærlighed hvorved Herr. Reumert har affattet de sidste 4re Aars Hovedbøger langt overgaar de forhen af andre affattede Regnskaber, hvilket vist nok ikke vil undgaae den høie Revisions Opmærksomhed — og at jeg føler det Pligt, underdanigst at yttre ham mit inderlige Ønske, at der i sin Tid maatte blive taget gungstigt Hensyn paa Herr. Reumert som en Mand der i alle Henseender er værdig til at blive forfremmet i hans kongelige Majestæts Tieneste«.


Senere fremhæves »hans gode moralske Character saavel som hans Duelighed og Orden i Contoir Forretninger . . .«.

*) William S. Jacobs, Dr. med., Garnisonskirurg i Vestindien.

Om noget Giftermaal findes intet oplyst, og man har Lov til at nære Tvivl om, hvorvidt han overhovedet har været gift. Hans ældste Barn Johan Jacob blev, iflg. »Vitterlighedsdokument« udstedt Christiansted 1. Febr. 1849, baaret til Daaben d. 31. Maj 1820 af Moderen, Madame Anna Cathrine Hatchett*). Da der i Skiftet efter Fuldmægtig Reumerts Død overhovedet intet nævnes om en Hustru — død eller levende — maa man gaa ud fra, at den kgl. Fuldmægtig har indgaaet en Forbindelse med »Madame« Hatchett, og at Barnet derefter har faaet Faderens Navn. Blandt Fadderne ved Barnets Daab var iøvrigt ogsaa den senere Justitsraad Kaalund, som efter Faderens Død blev Plejefader for de efterladte umyndige Børn. Om de tre Drengene han faar, Johan Jacob (sandsynligvis opkaldt efter Grosserer Johan Jakob Petzholdt, Farmoderens Mand i andet Ægteskab og Børnenes senere Velynder), Alexander Balthazar (opkaldt efter Farbroderen, Depotforvalteren) og George Waldemar, overhovedet er født af samme Mor er langt fra givet, ja, vel næppe antageligt, men kan rimeligvis aldrig nogenlunde undersøges til Bunds.

Om disse Børn, der umyndige ved Faderens Død, opdrages af Overkrigscommissair, kgl. Bogholder og Justitsraad Carl Alexander Kaalund paa St. Croix (f. 1798), findes kun Oplysninger om Johan Jacob og Alexander Balthazar. Johan Jacob var Plantageforvalter paa St. Thomas og blev senere (1847) bl. a. Ejer af Plantagerne »Klein Caneelbay« og »Lindholm & Salomon« paa St. Jan. Han fødtes d. 28. Maj 1820 paa St. Croix og døde ung og ugift efter en Rejse til København 1850 paa det kgl. Frederiks Hospital, og blev begravet paa Assistents Kirkegaard. Han maa have været syg paa Afrejsens Tidspunkt eller have betænkt at noget eventuelt kunde støde til paa en saa lang Rejse, idet han, inden han begav sig af Sted, oprettede Testamente, hvor han testamenterede alle sine Efterladenskaber til Broderen Alexander og Plejefaderen Carl Alexander Kaalund. Den tredie Broder George Waldemar kendtes der

*) Iflg. Folketællingen f. St. Croix, Christiansted 1846, findes kun et Navn blandt de talrigt forekommende Hatchett'er, som kan være identisk med denne Kvinde, nemlig Ann Hatchett, ugift, 52 Aar, — altsaa er hun antageligt født 1794.



Alexander Balthazar Reumerts egenhændige Underskrift.

intet om, hvorvidt han var i Live eller hvor han eventuelt opholdt sig, hvorfor han intet tilkom.

Med Hensyn til hvornaar Alexander Balthazar er født kan der herske nogen Tvivl. I Christiansted Registreringsprotokol staar der, at Faderen ved sin Død Febr. 1835, efterlader sig 3 Sønner:

Alexander Balthasar 15 Aar.

Johan Jacob 13 Aar.

George Waldemar 8 Aar.

Efter dette at dømme skulde Johan Jacob, der som allerede nævnt ifølge Udskrift af Kirkebogen er født 1820, først være født ca. 1821—22 og Alexander være den ældste, født ca. 1819—20. Da Kirkebogen imidlertid maa anses for at være den mest paalidelige, maa man gaa ud fra, at der er sket visse Forvekslinger eller Hukommelsesforskydninger. Det vil herefter være det mest rimelige at antage, at Alexander Balthazar er født ca. 1821.

Han døde, som Broderen, ugift, d. 3. Okt. 1855 paa St. Thomas. Ingen af dem naaede saaledes en højere Alder end ca. 30 Aar. I Oktober 1848, netop det Aar, hvor Slaveriet ophæves og de økonomiske Vanskeligheder truer Plantageejerne, ligesom Øerne, der tidligere havde været inde i en Blomstrings-tid, der bl. a. naaede sit Højdepunkt under Revolutions- og Napoleonskrigene 1793—1807, nu er gaaet en Nedgangstid i Møde, erhverver han Borgerskab efter et indgivet Andragende »om at nedsætte og ernære sig som Planter paa St. Jan«. Efter Broderens Død 1850 arvede han bl. a. et Beløb paa \$ 2.371 (samme Beløb som tilfaldt Justitsraad Kaalund). Han køber straks herefter (1851) paa Auktion af Fallitboet efter Planter Edward Veitch, bl. a. »Quægplantagen Løvenlund«, stor 250

ESTATE
LØVENLUND

Beliggenhed: Store Nordside Kvarter, St. Thomas, indeholdende cirka 250 Agre Land i Provisioner, udyrket og i Græsgang, Bygninger og Hestemølle til de forrige Sukkerværker, Vaaningshuus, Sygehuus, samt 28 Huse for Arbeidere, og en Qvægbesætning af 17 Muler, 86 Køer og Kalve, 6 Heste og 8 Asler, m. m.

ESTATE
CANAAN & SCHERPENJEWEL

Beliggenhed: Store Nordside Kvarter, St. Thomas, indeholdende cirka 150 Agre Land i ucultiveret Græsgang, Vaaningshuus, nogle Bygninger, samt Hestemølle som have været anvendte til Sukkerproduction, og en Qvægbesætning af 2de Muler og 15 større og mindre Hovt Hornqvæg.

ESTATE
ROSENDAL & ST. JOSEPH

Beliggenhed: Store Nordside Kvarter, St. Thomas, indeholdende cirka 250 Agre Land i Græsgang, et lidet Vaaningshuus, og en Qvægbesætning af 19 Køer og Kalve.

(En detailleret Oversigt over Planter Alexander Balthazar Reumerts Ejendomme i Vestindien, der giver et tydeligt Billede af de indbyrdes Størrelsesforhold.)

Proclama.

ALLE de, der formene at have nogen Fordring af hvilkensoinhelst Oprindelse eller Beskaffenhed nævnes kan, imod Skiftet efter afdøde Planter **ALEXANDER BALTHAZAR REUMERT**, indkaldes herved med Tolv Ugers Varsel til at anmelde og bevisliggjøre deres Krav for St. Thomæ Skifteret som behandlende Boet.

St. Thomæ Skifterets Contoir, den.
26de Januar 1856.

CARL HANSHELL.

Avertissement i »St. Croix Avis« 1856.

acres*), beliggende Store Nordside Quarter paa St. Thomas, og bliver yderligere Ejer af Plantagerne »Rosendal & St. Joseph«, 250 acres og »Canaan & Scherpenjewel«, 150 acres. Selv bosætter han sig paa »Løvenlund«. For at give et Indtryk af denne Plantages Størrelse, hvor der, foruden at være en betydelig Kvægfarm, ogsaa fandtes »33 Agre med Sukkerrør« samt et meget stort Areal uopdyrket Jord (Sump), kan det nævnes: at der af Arbejdere findes »40 af 1ste Klasse, 15 af 2den Klasse, 5 af 3die Klasse, foruden hvilke sunde 31 Børn og 6 gamle Folk.«

Han maa i Løbet af faa Aar være blevet en holden Mand. Efter hans Død 1855 kommer alle Besiddelserne paa offentlig Auktion. Da man ikke havde Kendskab til, om han havde Slægtninge, der maatte gøre Krav paa hans Bo, mødte Prokurator Lars Caspar Gad »for de ubekendte Arvinger og varetog deres Tarv«. Af Plantagerne sælges »Løvenlund« til Major, Ridder A. I. Holm for \$ 5.400, »Canaan & Scherpenjewel« til samme for \$ 2.310 og »Rosendal & St. Joseph« til Planter C. R. Brookes for \$ 1.400. Endvidere sælges de to Kaj(Quay)-Øer Store og Lille Hans Lollik, ligeledes til Planter Brookes, for \$ 100, en Seilbaad, et Hus i Kongens Gade 14, Charlotte Amalie, Meubler o. m. a. Til Skifteretten indløber iøvrigt under Boets Behandling en Skrivelse fra Gouvernementssekretær, senere Governør Wilhelm Ludvig Birch, der bl. a. skriver:

*) 1 Acres = 0,40468 Hektar.

I Henhold til tidligere Meddelelse har jeg den Ære her ved at indsende nogle faa Gjenstande tilhørende afgangne Alexander Reumert, som vare efterladte af hans tidligere afgangne Broder Jacob Reumert, og som Medarvingen, senere afdøde Justitsraad Kaalund, ikke ønskede at modtage Andeel af, nemlig:

- 1 Tegnebog
- 1 Port-Monnaie
- 1 Brystnaal
- 2 Ringe, hvoraf den ene var mærket 14 Karat.

Det kan tilføjes, at ovennævnte Alexander Reumert, iflg. bevarede Breve, ofte kom i den derværende Præst for de lutherske Menigheder, Julius Ferd. Tolderlunds Hjem, i den Tid (1843—51) han var kaldet til Præst for de vestindiske Øer St. Thomas og St. Jan. Han var her en meget afholdt Gæst — ligesom han ogsaa skal have udtrykt sin Glæde over at kunne besøge Præstefamilien. Pastor Tolderlund, der bl. a. udgav en lille Salmebog paa Engelsk til Brug i Vestindien, var gift med Alexander Reumerts Kusine, Thora.

Med disse to ugifte Brødre uddør faktisk den vestindiske Gren. Den tredie Broder, George Waldemar, er forlængst emigreret til U. S. A., og man hører intet mere til ham, undtagen da han 1851 skriver fra Boston til de vestindiske Myndigheder og gør sit Krav paa en Obligationspart gældende (hvilket faktisk beviser, at han har været i Live, da Broderen Johan Jacob gjorde sit Testamente. Ang. Kravet, se Side 17 om Petzholdts Pengegaver bl. a. til de vestindiske Reumerter). Af den i denne Anledning førte Korrespondance fremgaar det, at Obligationsbeløbet allerede skulde have været frit fra 1844 (formentlig Myndighedsaaret), hvilket igen vil sige, at George Waldemar antagelig er født 1827.

Beløbet, som af Grosserer Petzholdt blev udsat ved Faderens Død til Anvendelse ved Børnenes Opdragelse, har været særdeles paakrævet, idet denne, iflg. bevaret og efterset Skifte, i den Grad var forgældet, at næsten intet blev efterladt. Eksem-

pelvis var en Regning fra Apoteker Benzon*) paa diverse Medicamenter meget stor.

Ifølge en i samme Skifte meddelt Fortegnelse over Neger-slaver i hans Tjeneste, viser disse sig at være de største »Aktiver« hans Bo kan opvise:

Negerinden Rebecca med hendes tvende Børn Johan- nes og Maria	200 Rdl.
Negerinden Magdalena med spæde Barn	125 »
Negerinden Mariana med Barnet Isack	150 »

Noget taler for, at Fuldmægtig Reumert muligvis havde flere end de nævnte tre Børn, idet der i Registreringsprotokollen for St. Thomas 1849 staar anført: den ²⁵/₃ 1849 meddelte Sarah Thomas, at Frederick Reumert fra St. Croix, som arbejdede for Planter Brown i dennes Plantage »Mandal« paa St. Thomas, var død fattig. Det har dog ikke været muligt at fastslaa noget nærmere om denne Reumert, samt bevise et eventuelt Slægtskab med Joseph Ludvig Reumert.

Et kort, men broget — og desværre samtidig saa uklart Kapitel i Slægtens Historie har her taget sin Afslutning. Og den velstaaende Planter Alexander Balthazar Reumert's mange Værdier er rimeligvis gaaet i den altopslugende Statskasse.

*) Peter Eggert Benzon, 1788—1848, Apoteker i Frederiksted.

DEPOTFORVALTEREN OG HANS EFTERKOMMERE

Alexander Balthasar Reumert — Depotforvalteren ved det kgl. Klædeoplag — er den første Bærer af Navnet Reumert. Han fødtes i København d. 7. Jan. 1787, og døbt d. 12. sm. Md. En Afskrift efter St. Petri Daabsprotokol giver følgende Oplysninger:

Den 12. Jan. von B. Münter get.
Balthasar Alexander gebb. den 7es
Vater: Detlev Rømert, Schiffsschreiber
Mutter: Sophia Emilia gebb. Lawal
Gev. 1) Maria Luffe Kleidenschneiderin
2) Jgf. Caren Wiliam Theehandlern Tochter
3) Ditlev Luffe Schneider
4) Kapitain von Cleift
5) Friderich Jacobsen Handelsmann

Bei Bestellung der Taufe wurde die Name des Vaters unrichtig Rømert anstatt Reumert von der Baedemutter*) angegeben.

Som foran nævnt kan man givet gaa ud fra, at Forældrenes Navne er fingerede. Endvidere findes en Skrivelse (jvf. S. 14), hvori Alexander R. protesterer mod urigtig Indførelse i Kirkebogen idet han kalder sig: Alexander Balthasar.

Af Udseende var Depotforvalteren en smuk Mand. Han bar tydeligt Præg af, at i hvert Tilfælde hans Moder var af sydlandsk Afstamning, hans Øjne og Lød var mørk, hans Haar sort og krøllet. Hans korte Liv, idet han kun blev 42 Aar, giver Stof til et meget »dramatisk« Kapitel i den Reumertske Slægts-historie.

I en Alder af 24 Aar gifter han sig med den 3 Aar yngre

*) Baedemutter = Jordemoder.

Christiane, Datter af Gartner Jens Christian Rosenbeck og Hustru Kirsten Sørensdatte paa Brahetrolleborg (er der mon her en Forbindelse mellem Broderen, Joseph Ludvigs Barndomsophold paa Kostskolen i Grønderup, som ligger i Brahetrolleborg Sogn og dette Ægteskab — maaske en Ungdomsforelskelse, stammende fra et eventuelt Besøg hos denne Broder?). Han bosætter sig i Grønnegade 355, flytter senere til Løvstræde 124 for endelig omkring 1818 at rykke ind paa Høibroplads 51, hvor han forbliver til sin Død. Hans opofrende og flittige Hustru føder ham nu med faa Aars Mellemrum 10 Børn — hvoraf den ene, en Pige, dog dør som spæd. Af disse bliver de otte gift, medens den niende, Mathilde, forbliver »Jomfrue« hele sit Liv og bl. a. bestyrer Hus for en Præst i Akkerup. At de to unge nygifte har holdt meget af hinanden, vidner et Par yderst naive — men uden Tvivl dybt alvorligt mente Digte fra 1811—12 om. Først et Digt fra ham skrevet medens de endnu var forlovede, dateret 1. Januarii 1811, og dernæst hendes »Hyldest« til ham efter at de var blevet Mand og Hustru. De bringes her begge in extenso:

Til min Christiane!

I Dag, da Aarets første Morgenstund frembrød,
 Mit Hjerte hævet sig til vores Skaber,
 Med Tak og Pris, for hvad jeg i forgangne nød
 Af Godhed, kort for alle Lykkens Gaver.

Saa mangan Tanke stilte sig for mig.
 Du kære Pige! — var især min Tanke!
 Maa dette Aar Dig gøre lykkelig;
 Af Glæde skal mit Hjerte henrykt banke.

Ret glad jeg skued denne Aarets Morgen
 Og tænkte glad paa Fremtids Held med Dig
 Faar jeg Dit glade Smil, ja, væk er Sorgen,
 Om den end stundom virket lidt paa mig.

Ja, Du skal se vor Fremtid, Hels skal blive
 Vi nærer jo den ene sande Lyst
 At skabe Glæde i hverandres Bryst
 Og ved fornuftig Vandring blive lykkelig.

Vi ej foragte vil de Gamles Lære
 Som siger, Torne tit er strøet paa Menneskers Vej
 Men skulde disse ogsaa for os være,
 Forenede vi da undlade ej
 At rykke disse Tøjler op med Roden
 Og plante Roser hen, hvor disse sad
 Der hvor da Tornen stak os lidt i Foden
 Der vandrer vi paa Roser sund og glad.

Modtag da her, min kære bedste Pige
 Mit varme Ønske for Din Fremtids Held.
 Langt mere end jeg Dig kan sige,
 Bestemmer Du mit Ve, mit Vel.
 Tro derenæst, at Du stedse er
 Den, som jeg overalt vil have kær
 Og naar jeg ser, Du lykkelig er
 forlanger jeg ej mer!

Din A. R.

Til min Mand.

Bedste: Glæde krone dine Dage,
 Nøjsomt Held Dig gøre lykkelig,
 Aldrig fra Din Læbe høres Mismods Klage
 Ingen Aftensol i Kummer skue Dig.
 Hvad den Eviggode os bereder
 Alting, alting sigter til vort Gavn.
 Elskede! Kun denne Bøn jeg beder
 Ikkun Døden udrive mig af Din Favn.

Fuld af Tillid til Dit ædle Hjerte
 Gav jeg Dig min Troskabs-Ed,
 Elskede! Det Baand skal aldrig smerte,
 Som min Kærlighed er bundet med.
 Bliv mig tro, bliv stedse øm som nu,
 Og Dit Løfte stedse kom ihu!

Dette Aar og mange flere til
 Da i Fryd for os henrinde vil.

fra Din Christiane.

I Oktober 1812 faar de deres førstefødte, en Dreng, som faar Navnet Lud(e)wig Lorentz Joseph Jacob August. Det kan i denne Forbindelse være paa sin Plads at nævne, at Grosserer Johan Jakob Petzholdt og Kammerjomfru Dreyer, f. Fontaine, var blandt Fadderne, hvilket igen peger hen paa det nu engang fastslaaede Slægtskab.

Som Aarene gaar og Børnene vokser op, bliver de ham ganske givet en stor økonomisk Byrde. Begge Sønnerne, Ludvig (Louis) og Alexander, faar Lov til at læse — den ene til Læge, den anden til Præst. I Kraft af sin Stilling og visse Tilbøjeligheder til flotte Vaner maa han havde ført et stort Hus. Det koster ham mange Penge, mere end den Gage Staten kan betale ham. En skønne Dag opdages det, at der er begaaet Underslæb paa Depotet. Mistanken samler sig i første Omgang om Assistent Johan Gebhard Harboe (f. ^{12/11} 1799). Men han berøver sig Livet ved et Skud gennem Munden d. 21. Marts 1829 inden Fængslingen. I denne Anledning skriver Depotforvalteren i et Andragende bl. a.: »Saa uendelig megen Kumm r uagtet, jeg med de allermildeste Udtryk kan sige, at nu afdøde Assistent Harboe har forvoldet mig i min Embedsstilling, kan m:t for hans 58 Aar gamle Moder, med endnu tvende uforsørgende Børn, ømtfølende Hjerte ikke nægte mig den Beroligelse at have opfyldt en af den Afdødes sidste Bønner til mig, ved herhos underdanigst at fremsende hosfølgende hans Ansøgning til Kongen, krafteligen at anbefale en ulyksalig Moder, der intet Tilskud har, en af Pension eller anden offentlig Understøttelse; med den afdøde Søn J. G. Harboe er hendes eneste Støtte tabt.«

Om Harboes Skyld i Underslæbet er der aldrig blevet bevist noget, idet man senere (1836) da Undersøgelserne sluttedes, frafaldt Sigtelserne mod ham. Hvorvidt han dog er ganske uden Skyld, lader sig næppe opklare. Johanne Louise Heiberg skriver i sine Erindringer bl. a.: »... Faa Dage efter Hermanns (Pseudonym for Harboe) Død berøvede den egentlige ansvarlige sig ligeledes Livet, og Flere mente, at denne var den egentlige Skyldige i det Underslæb, som man havde opdaget, og at Hermann ved at berøve sig Livet havde i meer end een Henseende handlet overilet.« Under de ovennævnte videre Undersøgelser

i Harboe-Sagen viste det sig imidlertid, at Underslæbene først og fremmest skyldtes Forvalteren selv. Men ogsaa han unddrog sig Regnskabets Time. I et Brev dateret 28. April 1829 skriver han:

Min Velgører, og min Velynder!
 Conferensraad Bertelsen, Etatsraad Dankwart*)
 om ikke for min Skyld — da for min Kone og Børn, som
 ere uskyldige — — forbarm Dem!! — — — — —
 — — — — —

d. 28. April 1829.
 Reumert.

Og d. 4. Maj sm. A. findes følgende Avertissement i »Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger«: Min inderlig elskede Mand og mine 9 Børns kjerlige Fader, Alexander Baltazar Reymert, Forvalter ved det kongelige Klædeoplag, afgang pludseligt ved Døden Natten imellem den 27de og 28de April. Dette bekendtgjøres for deeltagende Slægt og Venner af hans dybtsørgende Enke. S. C. Reymert, fød Rosenbeck.

Hun sidder nu alene tilbage med de mange Børn, hvoraf den ældste kun er 17 Aar. Efter Manden faar hun intet — tværtimod —; hans Underslæb har vist sig at beløbe sig til 40.507 Rd. 1 Mk. 12 Sk. Hun er endvidere i Fare for at miste alt hvad hun ejer, men her er det, som tidligere omtalt, at Grosserer Petzholdt træder til og sørger for, at hun faar Lov til at beholde sit Hjem. Hun flytter nu, først til en mindre Lejlighed i Nørregade, et Par Aar senere igen til en billigere i et mindre »mondænt« Kvarter. Alligevel har hun trange Kaar. Hele 13 Gange ansøger hun indenfor en kortere Aarrække, det høje General-toldkammer og Kommercecollegium om Hjælp til Børnenes Opdragelse og Husleje. Men det bliver afslaaet.

Hun dør 1852 i en Alder af knapt 62 Aar af en »Bronchitis Chronica«.

I Mellemtiden er Børnene nu blevet voksne og gifte. Det ældste Barn, Louis R. var en ejendommelig Personlighed; en lille, smuk Mand med romanske Ansigtstræk, fulde af Liv og Karakter. Han gjorde Krigen i 48 med som Feltlæge og blev

*) Frederik Christian Emil Theodor Claus Danckwarth, 1782—1856.

senere Distriktslæge i Odense. Hans Hustru Christine, f. Fonnesbech, en Søster til Ministeren Fonnesbech, var, skriver Hans Kaarsberg i sine Memoirer, ikke smuk, men brav og dydig. De faar deres første Barn i 1847 og herom skriver Søsteren Angelique til Conferentsraad Danckwarth bl. a.: . . . den lille Søn, som er kommet til Huset, er et smukt og raskt Barn, som ligner meget Louis; d. 5. Juni var han i Kirke og fik Navnet »Andreas Balthasar«, — det sidste Navn efter vores kjære Fader, og »Andreas« efter min Svigerindes Fader. At Danckwarth iøvrigt har spillet en stor Rolle indenfor denne Familie, og, — foruden at være nær Ven med Depotforvalteren samt dennes, som han udtrykker det i sit Afskedsbrev, »Velgører og Velnyder«, — ogsaa har betydet meget for de efterladte, vidner følgende Brudstykke af et Brev fra Louis R. til ham om: . . . Endnu har jeg tilbage, at bringe min Søster Angeliques hjertelige Tak for den smukke Gave, De værdigedes at betænke hende med; vi mindes ofte med Taknemmelighed og Glæde Dem, høivelbaarne Hr. Conferentsraad, vor Faders og Families Velgjører. Gud give, at De endnu mange Aar maa indtage den høie Plads, Deres Fortjenester berettiger Dem til, at godt Helbred maa understøtte Dem i at bære Deres høie Stillings Byrder, at De stadig, som hidtil, maa være velvilligen og gunstigt stemt imod os. (skrevet ca. 1846).

Dr. med. Louis Reumert, der ogsaa blev titulær Professor, døde som Privatlæge paa Frederiksberg 1890.

Den ældste Datter, Angelique Ernestine Alexandrine Christiane Laurentze blev gift med Pastor Brandis ved den tyske Frederikskirke, senere Præst i Bergstedt i Holsten. Hun var meget mørk, livfuld og fin. Om Brandis skriver Kaarsberg, at han var en besynderlig Skikkelse i legemlig Henseende. Hans lavbenene, »firskaarne« Krop bar paa den korte Hals et Hoved med uhyre stort, barskt Ansigt, et Par runde, gode Øjne. Naar han gik, syntes hans Ben at begynde der, hvor andre af Guds Naade har deres Knæer. Der var kun to Børn i Ægteskabet, en Datter som døde ca. fire Aar gammel samt en Søn, der bl. a. studerede ved Universitetet i Bonn, blev Dr. phil. og senere Direktør ved Universitetsbiblioteket i Jena.

Thora Alvilda Sigrid blev gift med Præsten Julius Ferdinand



Tolderlund og de syv første Aar af deres Ægteskab levede de paa St. Thomas i Dansk Vestindien, hvor Pastor Tolderlund var kaldet til Præst og Missionær for denne Ø og St. Jan. Det var her, at Fætteren Alexander Balthazar Reumert, som tidligere nævnt, besøgte Præstehjemmet — rimeligvis den eneste Forbindelse de vestindiske Reumerter har haft med den anden Gren af Slægten. Pastorinde Tolderlund var, som de fleste andre af den store Søskendeflok, en meget smuk Dame, med et som ældre mildt og meget udtryksfuldt Ansigt. Kaarsberg skriver et Sted »... at det er underligt »forædlende« at have kendt saa skøn og god en Kvinde«. De tre af Ægteskabets fire Børn fødtes her ude i det Fremmede.

Depotforvalterens anden Søn, Alexander Balthasar Carl blev født 1818. Han demitteredes allerede 1835 til Universitetet og blev 1841 theologisk Candidat med bedste Karakter. Aaret forud havde han forlovet sig med Anne Christine Ponsaing, en Datter af Legationsraad, Chef for det udenrigske Departement, Carl Georg Anton Ponsaing. Efter at han i 1845 har faaet Ansættelse som Adjunkt ved Aalborg Katedralskole, gifter de sig. Det har næppe været noget lukrativt Embede, idet han i et Indbydelsesskrift fra Skolen 1848, hvor han bl. a. giver en Biografi af sig selv, meget betegnende slutter med følgende Udtalelse: »... er senere bleven Fader til en Søn, for hvis Skyld, ikke mindre end for min egen, jeg med Længsel imødeser den længe paatænkte, men hidtil kun halvt realiserede Forandring ved Adjunktgagerne.« Denne Søn var iøvrigt Carl Alexander Ponsaing R., den ældste af en Søskendeflok paa seks Dreng og een Pige. Han bliver senere gift med en Købmandsdatter fra Vejle, Jørgine Jacobsen.

Efter at have beklædt Adjunktembedet i 12 Aar blev han nu udnævnt til Sognepræst for Holstebro og Maabjerg, og var her i en lang Aarrække, ikke mindst paa Grund af sin Menneskelighed og stærke Tro, en afholdt og agtet Præst, Men Pastor Reumert var dertil en livfuld og begavet Mand, smuk af Ydre og i Besiddelse af kolerisk Temperament. Følgende usædvanlige Beretning* vil tilfulde bekræfte netop denne Side af hans Karakter.

*) J. Aldal: Holstebros Historie gennem Tiderne.

Pastor Reumert vakte i 1865 stor Opsigt i hele Landet, ved i Holstebro Kirke at holde Brudetale paa tysk ved en østrigsk Officer Medritzer's Bryllup, som under Østrigernes Besættelse af Byen 1864 var blevet forlovet med Amtsforvalter Møllers Adoptivdatter. Flere af Byens fornemste Borgere forlod demonstrativt Kirken efter Reumerts Indledningsbøn paa Tysk, og Byskriver, Kancelliraad Kühnel skrev i Holstebro Avis en Artikel om usømmelig Imødekommenhed mod Fjenden med Adresse til Pastor Reumert. Biskoppen udbad sig en Forklaring, idet han sendte en Afskrift af Indberetningen til Ministeriet, og uagtet intet i vor Lovgivning forbød at bruge fremmed Sprog ved en Vielse, endte Sagen dog med, at Kultusministeriet tildelte Pastor Reumert en »Næse«.

De nærmere Omstændigheder vedrørende denne Sag er følgende: De østrigske Besættelsesofficerer viste sig at være uhyre indsmigrende; de roste Danskernes Tapperhed, og søgte ad denne Vej at trænge sig ind hos Familierne i Byen, hvad der dog kun lykkedes for dem enkelte Steder. En af dem, det var lykkedes for, var Løjtnant Medritzer, der var indkvarteret hos Amtsforvalteren, som havde en nydelig Adoptivdatter, Otilia, paa en Snes Aar. Det endte med at de blev forlovede, og spadserede Arm i Arm paa Gaden til stor Foragelse for mange. Ogsaa Pastor Reumert, der var en livlig Selskabsmand, tog venligt mod de østrigske Officerer og menes at have skaffet dem Adgang i enkelte Familier, hvorfor han efter Fjendens Bortmarch blev angrebet offentligt af Byskriver Kühnel. Dette erklærede den fyrige Præst »kort og godt for Løgn«.

Værre blev det imidlertid, da Løjtnant Medritzer den næste Sommer holdt Bryllup med Otilia Møller. En August Søndag 1865 var Kirken festligt pyntet med Blomster og Dannebrogsgflag samt fyldt med Bryllupsgæster og Nysgerrige, da Bruden, stærkt bevæget og ledsaget af sin Fader, modtoges af sin Brudgom med et galant Haandkys. Da Salmesangen var forstummet, traadte Pastor Reumert ved Alteret frem foran Brudeparret og begyndte paa tysk en Bøn for dem. I samme Øjeblik Bønnen var til Ende og Præsten gjorde en Pause, rejste Kühnel og Frue sig, blussende af Harme, og under stort Spektakel for-

lod de deres Pladser og gik ud af Kirken. Fra en halv Snes Kirkestole fulgte man Byskriverens Eksempel og udvandrede. Uanfægtet heraf fortsatte Præsten sin Brudetale paa tysk: I Guds Kærlighedsrige var alle Mennesker et eneste Samfund, der var ingen Landegrænser og der skiltes man ikke ved forskellige Tungemaal og alle de verdslige Hensyn, der paa Jorden avler Kiv og Had.

Selvom Pastor Reumert saaledes havde adskillige Modstandere blev han dog faa Aar efter valgt til Medlem af Byraadet, hvor han blev siddende lige til han 1873, efter at have søgt om Forflyttelse, blev kaldet til Præst for Sorterup og Ottestrup. Her døde han i 1877. Hans Søn, Skuespilleren og Forfatteren, Elith Reumert, skriver i sine Erindringer: Fra Livet og Theatret bl. a. om sin Fader: »... da Aarene havde modnet min Livserfaring, lærte jeg tilfulde at forstaa hans Personligheds Særpræg, hans Klogskab og omfattende Viden og ikke mindst hans brændende Sandhedskærlighed, der bragte ham til at trodse alle Hensyn, naar det gjaldt at kæmpe for, hvad han ansaa for Ret og Retfærdighed.«

Elith Reumert blev født 1855. I en Alder af godt to Aar kommer han i Pleje hos sin Moster, Antonia Elisabeth Hagen f. Ponsaing, gift med den kendte Theolog, Professor Johan Frederik Hagen, i København. Da Ægteskabet var barnløst, havde Antonia Hagen udtalt sit brændende Ønske om at tage et Barn i Huset, og da Pastorinde Reumert netop havde været syg og en længere Rekonvalescens ventede hende, indvilligede man efter store Overvejelser i, at Drengen tog med til Hovedstaden. Faa Aar efter dør Professor Hagen, men Barnet bliver fremdeles hos Mosteren og faar sin Opdragelse her. Efter Studentereksamen ønsker han af Hjertet at gaa Teatervejen, men Faderen er meget imod det og skriver i et Brev til ham bl. a.: »— Kan Du undre Dig over, at jeg er bekymret for den Fremtid der kunde vente Dig? Og selvom Du muligvis ejer Evner, jeg ikke paa Forhaand kan være forsikret om, hvor meget i Theaterverdenen afhænger da ikke af tilfældige Forhold, der betinger den Lykke, der efterstræbes saa stærkt, men saa ofte ret beset kun er rent ydre og meget forskellig fra den indre sande:

Lykke. Men glipper Evnerne, udebliver Lykken, og føler Du Dig skuffet — hvad saa? — — — Hvem tror Du har Brug for en afdanket, halvgammel Aktør?»

Men det blev alligevel Teatret og Elith Reumert knyttedes til baade det kgl. Teater og Folketeatret. Ogsaa gennem sit Forfatterskab vandt han mange og trofaste Beundrere. Af hans Romaner maa de folkeligt anlagte »Skøn Jomfru« (1908) og »Jeg elsker Dig« (1909) nævnes som de mest udbredte.

I 1877 forlover han sig med den unge Danserinde, Athalie Flammé, Elev af August Bournonville; en Danserinde af første Rang, hos hvem især maatte beundres det Temperament, der var forbundet med hendes ualmindelige fysiske Kraft; særlig maa fremhæves Rollen som Asta i »Fjeldstuen«.

Athalia Reumert, der i Dag, 90 Aar gammel, er Slægtens ældste, udtalte 1945 i et Interview i Anledning af 70 Aars Dagen for sin Debut paa det kgl. Teater bl. a. paa Spørgsmaalet om, hvordan Bournonville var: »Aah, sød! Det hændte naturligvis, at vi kom op at skændes, men herregud, saa blev vi altid enige om, at det skyldtes det franske Blod, vi havde i Aarerne.« Om sig selv siger hun: »— Man skal ikke dø i Utide, og det gør jeg — men tænk engang, Frk. Sophie Alberti*) fylder 97. Det ærgrer mig lidt, at jeg alligevel ikke er ældre, men i Virkeligheden er man jo ikke til megen Nytte.« Da hun Oktober 1948 fyldte de halvfems, var hun det straalende og vitale Midtpunkt ved en større Familiefest, — ukuelig og livsglad.

Der var tre Børn i Ægteskabet, hvoraf Skuespilleren Poul Reumert**) er den ældste; i Dag vor Nationalscenes førende Kraft. Poul R., der er født 1883, begyndte allerede som Dreng at spille Komedie — som Elev i Gammelholms Latin- og Realskole. Forældrene, der var meget mod hans kunstneriske Tilbøjeligheder, maatte dog efterhaanden forsone sig med Tanken om Teaterlivet. Efter Studentereksamen kommer han ind paa det kgl. Teaters Elevskole, men allerede efter et Aars Forløb knyttes han til Folketeatret; Opholdet her havde overmaade stor Indflydelse paa hans Evners Udvikling og Modning. I 1908

*) Sophie Alberti, 1846—1947.

**) Litteratur, se: Poul Reumert: Masker og Mennesker, 1940. Gustav Bau-ditz: Poul Reumert, 1917. Soya: Poul Reumert, 1942.

knyttedes Poul R. til Det ny Teater, hvor han tildeltes store og krævende Roller i et stærkt varieret Repertoire. Derefter vender han tilbage til det Kgl., senere igen til Dagmarteatret, for endelig 1937 atter at blive knyttet til den nationale Scene paa Kgs. Nytorv.

Foruden sin store Indsats paa hjemlige Teatre har Poul R. været paa talrige Gæstespil i Udlandet, som har været med til at hævde og gøre hans Navn kendt langt ud over Landegrænserne. Særlig maa fremhæves hans Optræden paa »Théâtre Français« og Gæstespil paa Fransk paa »Odéon«, Paris; men ogsaa andre Lande, Belgien, Sverige, Norge, Finland samt Færøerne og Island har Poul R. besøgt.

Dr. phil. Torben Krogh giver i »Dansk biogr. Leksikon« følgende Karakteristik af Poul Reumert som Skuespiller: »Hele R.s Kunstnerskab hviler paa den eminente Iagttagelsesevne, en til Tider næsten skaanselløs Karaktertegning, levendegjort ved en suveræn Teknik; der er Staal og psykisk Spændkraft i denne Kunst . . .«.

Følgende Linier stammer fra en Anmeldelse Dr. phil. Frederik Schyberg skrev efter en af Poul Reumerts store Oplæsningsaftener: »Det var aldeles imponerende, med hvilken Spændstighed han levendegjorde Optrinene, og med hvilken magtfuld Plastik han placerede hver enkelt af de talløse Personer som lydige Slaver omkring sin egen autoritative Midtpunktsfigur.« Han blev 1932 gift med Skuespillerinden Anna Borg.

En anden af Pastor Reumert's Sønner var Alexander Carl Ponsaing, født 1856, senere Driftsinspektør paa Gl. Carlsberg og gift med Forfatterinden Ellen Reumert f. Kaarsberg, Ellen Reumert, der var Datter af Pastor Hans Berlin Kaarsberg og Hustru Emma f. Reumert, og saaledes Kusine til Alexander — Alex — som han iøvrigt altid kaldtes, blev gift i 1890; hun var da 24 Aar.

Gl. Carlsberg, hvor Ellen og Alexander Reumert fik deres Hjem, blev et Samlingssted for Familien Reumert. Ellen Reumert udtrykker sig desangaaede selv saaledes: »Hjemmet stod aabent — baade Dag og Nat«. »Og man kedede sig ikke, naar Reumerterne var paa Besøg« siger hun i sin Erindringsbog: »To lykkelige Hjem«. »De kunde skændes og gestikulere med

en sydlandsk Glød, saa man skulde tro de var ved at slaa hinanden ihjel, for et Øjeblik efter at falde i hinandens Arme med Øjnene fulde af Taarer og de hedeste Kærlighedsforsikringer.«

Alexander lignede, maaske mest af de Brødre, en Sydlænding. Han havde kulsort, krøllet Haar, Knebelsbart, mørkegraa Øjne og sorte, kraftige Øjenbryn. Efter først at have forsøgt Apotekervejen som dog ikke tiltalte ham, lod han sig uddanne til Brygger paa Carlsberg, hvor han meget hurtigt blev særdeles afholdt. Følgende, som Ellen Reumert har skrevet om sin Mand, giver et klart Indtryk af hans mange fine Karakteregenskaber: »... han var fuld af Liv og Lystighed — dette var mit første Indtryk. Senere skulde jeg lære hans rige, varme Hjerte at kende, der følte for alle i Nød og altid var parat til Hjælp og Trøst, hans usnobbede, frie Syn og Dom, hans uendelige Trofasthed mod alt og alle, som han havde elsket, hans Lyst til altid at tage den svageres Parti, hans Mod til at sige sin Mening rent ud, selv paa Steder, hvor han risikerede, det kunde skade ham selv . . .«. Han dør i 1912, knap 56 Aar gammel.

Ellen Reumert selv, der var i Besiddelse af udprægede kunstneriske Anlæg, ejede et stort Hjerte og udpræget Retfærdighedssans, levede endnu i 22 Aar. Ved Alexander Reumerts Død indtraadte det afgørende Skel i hendes Liv og Forfatterskab, og fra hendes Haand foreligger nu efterhaanden en Mængde litterære Arbejder, Romaner, Skuespil, Børnebøger samt de to Erindringsbøger »To lykkelige Hjem« og »Mit Hjem paa Nørrevold«. Der var kun eet Barn i Ægteskabet, en Pige, Karen, der nu er gift Kurzenberger.

Endelig havde Pastor Alexander Reumert Sønnerne Kristian, den senere Læge i Kolding og Store Heddinge og Fader bl. a. til den kendte Lektor og Geograf Johannes Reumert, Tandlægen Alexander Reumert og Lærer Eigil Reumert, — Johan Anton, bl. a. Fader til nu afdøde Sognepræst Alexander Balthasar Carl Reumert og Slotspræst Aage Henrik Reumert, — samt Sophus Ponsaing og endelig den eneste Datter, Antonie Elisabeth.

Videre i Rækken af Depotforvalterens mange Døtre er der Sophie Christiane Marie Louise. Louise Reumert blev gift med den sønderjyske Præst Nis Bertelsen, der en Overgang var Kateket ved St. Petri Kirke, senere Præst i Frederiksstad og Nr.

Brarup. Pastor Bertelsen var en meget indesluttet Natur, pligt-opfyldende og retskaffen. I 1862 søgte han Kaldet i Nr. Brarup, hvilket han dog senere bitterlig fortrød, idet Befolkningen i Angel i den Grad satte sig op mod de dansksprogede Præster, at det næsten var uudholdeligt for ham at virke her. I Bjolderup, hvor han gentagne Gange havde vikarieret, opfordredes han til at søge det nu ledige Præstekald — og fik det. Men han naaede aldrig at holde sin Tiltrædelsesprædiken — Juledag 1864 døde han, kun 49 Aar gammel.

Hans Kaarsberg skriver, at han kun een Gang havde Lejlighed til at hilse paa ham — »en lang, mager, graa, alvorlig Sikkelse«. Der var flere Børn i dette Ægteskab, hvor bl. a. Datteren Emma ægtede den kendte Professor, Dr. med. Hans Andreas Nielsen, og Marie en Søn af den store, sønderjyske Politiker Hans Krüger, den senere Apoteker i Reykjavik, Niels Schmidt Krüger. En tredie Datter, Thora, forblev ugift; følgende Brev (antagelig fra ca. 1875) skrevet til hende af en af Faderens Studiekammerater, giver et meget morsomt Indtryk af hendes — og dermed ogsaa af Pastor Bertelsens Karakteregenskaber:

Min kjære solide og meget taknemmelige Thora Berthelsen, Præstedatter af min hensovede gode Ven og College paa Haderslev-Latinskole i Aarene 1832 indtil 1834. Jeg erkjender i Dem Deres salige Faders Karakter og Præg og glæder mig ret inderlig ved at finde i Dem en ligesaa elskværdig og retskaffen og beskeden Datter som jeg fandt for 43 Aar siden i Deres kjære Fader som Ven og Com-milito. Jeg ønsker Dem af ganske Hjerte, at De endnu i nogle flere Aar maa nyde det frie og jomfruelige Liv og ikke saa snart attraae at træde ind i Ægtestanden; thi der ligger sandelig en stor og vigtig Sandhed i det tydske Ordsprog:

»Ehestand, Wehestand«

Disse Linier haaber jeg optaget af Dem med et velvilligt og godt Hjerte

fra Deres oprigtige
og 72 Aar gamle Ven

B. Petersen, Cand. theol.

Efter Louise kommer Josephine Andrea Wilhelmine Laura — »en sombre, mørk Skønhed, aldeles spansk, tidligt meget fed«. Hun blev gift med Harald Jensen, Redaktør og Udgiver af »Folkets Nisse«, et satirisk Ugeskrift om hvilket det i et samtidigt Avertissement bl. a. hedder: »Hver Løverdags vil Lærerne saaledes for 4 sk. erholde tilstrækkeligt Griin, og skulde endogsaa En og Anden faae Anledning til at sætte et suurt Ansigt op, saa trøste han sig med: at hvad der falder fra Næsen og i Munden er ikke spildt«. Hos »Onkel Jensen«, som han altid kaldtes, og »Tante Thine« var Samlingsstedet for den Tids reumertske Ungdom. »Onkel Jensen« var Godheden selv, aldrig bange for at hjælpe eller give ud paa de Unge, som elskede at komme i dette Hjem — uanset om de var i Naade eller Unaade hos den temperamentsfulde, men iøvrigt lige saa ejegode og behjertede Josephine.

De ligger begge jordet paa Assistens Kirkegaard i København, hvor Graven endnu er at finde. En Plejedatter, Kornelia Jans, blev senere gift med Søstersønnen Elif Reumert Herskind.

Emma Elise Hilda Charlotte Amalie Reumert var kun 19 Aar, da hun ægtede Sognepræst til Græse og Sigerslevvester Hans Berlin Kaarsberg. Græse Præstegaard, hvor hun nu fik sit Hjem, var en idyllisk gammel Bygning fra det 16. Aarhundrede, med mosgroet Tag og Bjælkeloft, men dertil meget forfalden og særdeles usund som Bolig betragtet. Hvilket bl. a. viser sig ved at seks Børn dør som ganske smaa, givetvis Offer for den fugtige og kolde Luft der bestandig fandtes i Præsteboligen.

Emma Kaarsberg var som ung ret fyldig, med mørkt, svært Haar og store, alvorlige Øjne i et smalt Ansigt med udpræget romanske Træk. Som ældre blev hun meget mager, hendes Haar graat. Det har taget meget paa hende at føde de mange Børn, — og ikke mindre at miste de fleste igen. Men udover visse Perioder af Tungtsind, affødt vel netop af disse mange Sorgens Stunder, var hun en taknemlig, livsglad Kvinde, straalende vittig og i Besiddelse af megen Lune. Ellen Reumert har engang udtalt: »Mor havde et ukueligt Humør og var rædsom grinagtig. Alle Sorger gled af hende, ogsaa det at miste en Mængde smaa Børn . . .«.

Pastor Kaarsberg var derimod en meget streng og alvorlig Mand, præget af megen Modgang. Hans Haar var aldeles hvidt allerede da han indgik Ægteskab med Emma Reumert, selvom Aldersforskellen ganske vist var næsten 20 Aar. Et Billede, vel taget i 40-Aars Alderen, viser Pastor Kaarsberg som en rank Mand med et klogt, noget groft, Ansigt, en høj Pande, buskede Bryn samt forsynet med et Par rigtig gammeldags »Præstebriller«. Ellen Reumert fortæller bl. a. om ham: — selv lo han aldrig, fordi »Kristus ikke lo«.

Om et Besøg i Græse Kirke skriver I. P. Mynster i sin Visitationdagbog (1835—52) bl. a.: Sognepræst Kaarsberg prædikede over Epistlen 4, 1—6. . . . Ret godt, men for meget i Bogsproget (endog Ordet »autoritet« forekom) og nogen tom Skønssnak, saa Prædikenen ikke var indtrængende og varm. Foredraget, skønndt efter Papiret, dog frit og levende, men ofte skrigende.

Efter næsten 41 Aars Ægteskab dør Hans Berlin Kaarsberg i Skelby, hvor han, efter at være blevet forflyttet, kom til at virke som Præst i over 25 Aar, og Emma Kaarsberg flytter derefter til København; men knap fire Aar efter dør hun ganske pludseligt af Lungebetændelse. Hun begravnes ved Siden af sin Mand paa Skelby gamle Kirkegaard. Der var, da Emma Kaarsberg en Februardag skulde stedes til Hvile, faldet saa megen Sne, at Kisten maatte køres paa Slæde fra Sorø til Skelby. Om denne sidste Rejse skriver Ellen Reumert: »Vejen var ujævn, og Slæderne skumplede af Sted. Kisten stod snart paa den ene Ende, snart paa den anden, — aldrig glemmer jeg den Tur! Den var noget af det uhyggeligste, jeg har oplevet. — — og Mor, der havde elsket alt, hvori der var Skønhed og Harmoni — —«.

Af de mange Børn i Emma Reumert's Ægteskab med Hans Berlin var bl. a. Sønnerne Hans Sophus og Johannes Friedrich. Hans Kaarsberg blev Læge, først i Skelby, derefter i Glumsø. Han elskede Naturen, og foretog store Rejser, til bl. a. Tunis, Lilleasien, Transkaukasien og Lappland. Hans stærke Interesse for Friluftsliv og primitive Menneskeskæbner præger hans mange Rejsebøger og novellistiske Arbejder. Han

har desuden skrevet et Par Bind interessante og bidske Memoirer. Han dør som Distriktslæge i Sorø 1929.

Johannes Friedenreich blev ligeledes Læge, Dr. med., Kirurg og Kvindelæge og titul. Professor. Særlig maa fremhæves hans store Indsats for St. Lucas-Stiftelsen i København, som han, takket været sin kolossale Energi og alsidige Dygtighed, oparbejdede til et landskendt Hospital. I hans Ægteskab med Læge Henriette Irminger, en Datter af Kommandør Otto I., var der to Børn; en Søn, Otto Irminger Kaarsberg, i Dag Højesteretsdommer i København, og en Datter, Therese.

Jutta Camilla Hertha Adeleide Hulda var den yngste af Depotforvalterens ti Børn. Elith Reumert fortæller, at han en Dag fik Besøg af Tante Hertha, en meget indtagende Dame, om hvem det fortæltes, at hun i sin Ungdom havde været en sjælden Skønhed, der endnu var velbevaret. Hendes Teint var ferskenagtig fin og frisk. Den lyse Lød stod aldeles udmærket til hendes sorte, fyldige Haar og hendes livfulde Væsen i Tale og Bevægelser var saa typisk en Reumert's. Det var hende, der, ivrig efter at udforske Slægtens Forfædre, vilde have Elith Reumert til at rejse til Spanien for at gøre Familiens Rettigheder gældende overfor de Muzquiz' formodede Søn, hendes eventuelle Farbroder. Dette eventyrlige Forsæt blev naturligvis aldrig til noget. Hun blev gift med Overlærer ved Aalborg Latinskole, Jens Anton Herskind. I Ægteskabet var kun to Sønner, hvoraf den ene døde ganske ung, den anden, Elif Reumert Herskind, blev Læge og gift med det tidligere nævnte Plejebarn hos Mosteren, Kornelia Jans.

Og hermed slutter Beretningen — en Beretning paa godt og ondt, om kendte og ukendte.

Det Arbejdsmateriale, der har foreligget til Hjælp ved Udarbejdelsen, har været af højst uensartet Karakter — noget mere omfattende end andet — hvorfor det behandlede Stofs Fylde paa sine Punkter maa bero paa Tilfældigheder, hvilket forhaabentlig ingen vil tage Anstød af. Efter bedste Evne, uden derfor at gøre Krav paa at være fuldkommen, skulde denne Slægtshistorie dog gerne have formaaet, først og fremmest at

give et Bidrag til yderligere Forstaaelse af Slægtens Oprindelse og de dermed forbundne Mystifikationer, dernæst at tegne et skarpere Billede i Læserens Bevidsthed af de Bærere af Slægtsnavnet Reumert, der har levet forud for vor egen Tid. Maatte dette, saa vidt muligt, være opnaaet, har Arbejdet med denne Bog ikke været ganske forgæves.



[Marquis Ignatio de Muzquiz, spansk Gesandt i København 1785—93.] Josephine Maria (Elisabeth) Fontaine, f. 1769, † 8. Marts 1812 i Kbhvn. Børn: A—B (g. 2° 11. Juli 1799 Johann Jacob Petzholdt, f. 10. Aug. 1766, † 14. Apr. 1836 i Kbhvn. Grosserer (han g. 1° 23. Apr. 1794 i Kbhvn., St. Petri, Amalie Wiingaard)).

A. Alexander Balthasar Reumert, f. 7. Jan. 1787 i Kbhvn., † 28. Apr. 1829 i Kbhvn. Depotforvalter ved det kgl. Klædeoplæg, g. 4. Dec. 1811 i Kbhvn. Sophie Christiane Rosenbeck, døbt 20. Juni 1790 paa Brahetrolleborg, † 26. Apr. 1852 i Kbhvn. D. af Gartner Jens Christian R. og Kirsten Sørensdatter. Børn: 1—10.

1. Lud(e)wig Lorentz Joseph Jacob August Reumert, f. 8. Okt. 1812 i Kbhvn., † 10. Marts 1890, Frbrg. Distriktslæge, Professor, g. 4. Apr. 1846. Andrea Christine Nielsine Fønnesbech, f. 15. Juli 1818 i Kbhvn., † 7. Maj 1901, Frbrg. D. af Silke- og Klædehandler Anders Christensen F., og Marie Cathrine Rørvig. Børn: a—c.

a. Andreas Balthasar Reumert, f. 21. Febr. 1847 i Odense, † 8. Sept. 1911 i Aalborg, Stationsforstander, g. Mariane Christensen, f. 8. Dec. 1857, † 16. Juli 1946. Børn: I—VI.

I. Georg Louis Reumert, f. 20. Juli 1876, † 2. Juli 1939. Revisor. g. 1° Emma Petrine Nielsen, f. 24. Nov. 1881, † 12. Aug. 1948. Børn: A—H. g. 2° Nikoline Serine Pedersen, f. 11. Febr. 1893 i Thisted, † 20. Jan. 1946 i Kbhvn.

A. Georg Emilius Reumert, f. 25. Juni 1899 i Viborg, Stenograf. g. 4. Dec. 1924 i Esbjerg Harriet Eleonora Knudsen, f. 1. Marts 1901 i Kbhvn. Børn: 1—5.



1. Johannes Emanuel Reumert, f. 14. Jan. 1926 i Esbjerg.
 2. Inger Andrea Reumert, f. 8. Juni 1928 i Esbjerg.
 3. Ida Jytte Reumert, f. 17. Aug. 1936 i Kbhvn.
 4. Ole Hans Reumert, f. 23. Juni 1938 i Kbhvn.
 5. Edith Emma Reumert, f. 17. Maj 1942 i Kbhvn.
- B. Johanne Reumert, f. 29. Juni 1900 i Rødkjærsbro. g. 1° 1. Okt. 1922 Jens Kristian Jensen, f. 23. Sept. 1899 i Kbhvn. Børn: 1. g. 2° 23. Juni 1945 i Kbhvn. Adolf Johannes Larsen, f. 27. Apr. 1901. Revisor.
1. Billy Reumert Jensen, f. 15. Jan. 1924.
- C. Angelica Fransiska Reumert, f. 6. Okt. 1901 i Aalborg. g. Niels Ludvig Eigil Christensen, f. 22. Dec. 1891. Børn: 1—3.
1. Nina Sofie Christensen, f. 26. Nov. 1922 i Kbhvn. g. 9. Nov. 1942 i Hornbæk m. Agnar Højer Sørensen, f. 21. Febr. 1911, Direktør. Børn: a—b.
 - a. Peter Sørensen, f. 29. Marts 1943 i Kbhvn.
 - b. Britt Sørensen, f. 26. Sept. 1946 i Nørresundby.
 2. Poul Anders Christensen } f. 24. Apr. 1924.
 3. Erik Knud Christensen }
- D. Maryanne Sofie Andrea Reumert, f. 28. Marts 1903 i Elsborg Sg. g. 27. Febr. 1926 paa Frbrg. Svend Aage Løvingreen, f. 15. Sept. 1898 Frbrg. Direktør. Børn: 1—3.
1. Finn Løvingreen, f. 28. Okt. 1928 Frbrg.
 2. Maryanne Birte Løvingreen, f. 28. Nov. 1931 Frbrg.
 3. Hans Peter Løvingreen, f. 7. Marts 1933 Frbrg.

- E. Edith Kristine Reumert, f. 8. Aug. 1904 i Elsborg Sg. g. 28. Okt. 1927 i Elsborg Gregers Ferdinand Willumsen, f. 1. Okt. 1896 i Køge. Afdelingsingeniør ved Statsbanerne. Børn: 1—4.
1. Jørgen Lauritz Willumsen, f. 28. Aug. 1929.
 2. Birgit Johanne Willumsen, f. 28. Nov. 1931.
 3. Lars Willumsen, f. 23. Aug. 1937.
 4. Ulla Maryanne Willumsen, f. 22. Feb. 1945.
- F. Carl Johan Reumert, f. 27. Dec. 1906 i Aalborg. Garver. g. 25. Juli 1931 i Kbhvn. Ane Johanne Pedersen, f. 22. Maj 1902 i Thisted. Børn: 1—2.
1. Per Nicolai Reumert, f. 22. Okt. 1938 i Kbhvn.
 2. Jørn Erik Reumert, f. 19. Apr. 1944 i Kbhvn.
- G. Ellen Reumert, f. 1. Okt. 1910 i Aalborg. g. 1° 4. Maj 1930 i Kbhvn. Poul Anders Levring, f. 16. Marts 1907, Børn: 1. g. 2° 11. Aug. 1934 i Kbhvn. Thorvald Madsen, f. 15. Febr. 1902 i Odense. Salgschef. Børn: 2.
1. Bjarne Reumert Levring, f. 30. Sept. 1930, † 20. Febr. 1931.
 2. Ingelise Margrethe Madsen, f. 6. Sept. 1940 i Kbhvn.
- H. Emma Andrea Reumert, f. 17. Juli 1913., g. 22. Juli 1933 i Kbhvn. Tage Michelsen, f. 23. Apr. 1907.
- II. Christine Reumert, f. 2. Jan. 1878, † 31. Jan. 1893.
- III. Carl Sophus Reumert, f. 25. Okt. 1879, † 23. Nov. 1938. Kontorchef. g. 1° 5. Juni 1913 m. Edith Svirkjær-Madsen, f. 17. Juli 1898. Børn: A—B. g. 2° Anna Rasmussen, f. 16. Jan. 1893. Børn: C.
- A. Mogens Svirkjær Reumert, f. 28. Sept. 1915. g. 27. Febr. 1944 i Kbhvn. Ellen Lemming Andersen, f. 24. Jan. 1915. Barn: 1.
1. Erling Reumert, f. 24. Aug. 1943.

- B. Ragnhild Svirkjær Reumert, f. 3. Marts 1918 i Kbhvn. g. 3. Aug. 1945 i Kbhvn. Aage Kærungaard, f. 7. Dec. 1910. Børn: 1—2.
1. Morten Kærungaard, f. 15. Maj 1945.
 2. Mette Kærungaard, f. 5. Okt. 1947.
- C. Ove Einar Reumert, f. 29. Maj 1918. Boghandler.
- IV. Anna Elisabeth Reumert, f. 11. Sept. 1886. ugift.
- V. Andrea Louise Reumert, f. 6. Dec. 1890, † 26. Sept. 1913 i Aalborg. ugift.
- VI. Christine Marie Reumert, f. 27. Nov. 1894 i Rødkjærsbro. g. 19. Apr. 1921 i Aalborg Carlo Elvinus Edward Gunvald, f. 6. Sept. 1895 i Aalborg, † 1944. Købmand. Børn: A—D.
- A. Carsten Gunvald, f. 1. Okt. 1921 i Aalborg. stud. med. g. 15. Apr. 1946 Jutta Christensen, f. 8. Juni 1924. Børn: 1.
 1. Finn Gunvald, f. 1. Nov. 1947 i Kbhvn.
 - B. Jytte Gunvald, f. 27. Marts 1923 i Aalborg. Massøse.
 - C. Tove Gunvald, f. 30. Nov. 1924 i Aalborg. Massøse.
 - D. Else Gunvald, f. 24. Sept. 1926 i Aalborg. Massøse.
- b. Anne Marie Sophie Augusta Reumert, f. 4. Juli 1849, † Febr. 1937. Lærerinde. g. 1875 Carl Leonidas Ekeroth, f. 14. Juni 1843, † 1. Aug. 1876 i Aarhus. Premierløjtnant.
- c. Georg Vilhelm Reumert, f. 11. Maj 1857 i Fredericia, † 28. Dec. 1930. Kontorchef. g. 1° 28. Maj 1883 Elisabeth Schroll, f. 9. Juni 1861, † 12. Juni 1886. D. af Generalmajor Johannes Zeuthen S. og Else Jacobine Schwitzer. Børn: A. g. 2° 10. Nov. 1915 Agnes Helene Margrethe Kjær Sørensen, f. 7. Jan. 1878.
- A. Carl Johan Reumert, f. 13. Marts 1884, † 23. Maj 1916. Kemiker. g. Irma Jensen, f. 24. Sept.
2. Thora Alvilda Sigrid Reumert, f. 28. Dec. 1816 i Kbhvn. † 4. Nov. 1889 Frb. g. 10. Apr. 1843 i Kbhvn. Julius

Ferdinand Tolderlund, f. 15. Aug. 1815 i Kbhvn., † 1. Nov. 1869 i Middelfart. Adjunkt. Sognepræst. S. af Forpagter Albrecht Christopher T. og Sara Christensen. Børn: a—d.

- a. Anna Sophie Tolderlund, f. 1. Febr. 1844 paa St. Thomas, † 25. Maj 1925 i Kbhvn. Kommunalærerinde. ugift.
- b. Julius Christopher Tolderlund, f. 9. Maj 1846 paa St. Thomas, † 18. Sept. 1933 i Thisted. Distriktslæge. g. 19. Okt. 1883 Frbrg. Anna Ingeborg Caroline Møller, f. 21. Jan. 1848 i Kbhvn. † 17. Jan. 1935 i Thisted.
- c. Theodor Carl Alexander Tolderlund, f. 14. Okt. 1847 paa St. Thomas, † 18. Maj 1878 i New York. Sømand. ugift.
- d. Sigurd Alfred Christian Tolderlund, f. 2. Marts 1852 i Kbhvn., † 17. Okt. 1937. Mejeriejer i Moseby. g. 22. Sept. 1877 Frbrg. Wilhelmine Severine Amalie Paulsen, f. 8. Febr. 1851 i Kbhvn., † 9. Dec. 1931 i Kbhvn. Børn: I—V.
 - I. Olga Tolderlund, f. 7. Apr. 1879 i Moseby. Kommunalærerinde. g. 15. Juli 1908 Carl Emil Jordan, f. 6. Nov. 1874 i Birkerød. Lektor, cand. theol.
 - II. Frederik Sigurd Adolf Julius Tolderlund, f. 7. Apr. 1880 i Moseby. Direktør i Buenos Aires. g. 10. Maj 1906 Anna Petersen, f. 29. Apr. 1886. Børn: A—C.
 - A. Julio Tolderlund, f. 29. Dec. 1908, g. 11. Maj 1933 i Kbhvn. Karen Louise Wilhelmine Tolderlund, f. 18. Juni 1908. Børn: 1—2.
 1. Bodil Tolderlund, f. 3. Marts 1936.
 2. John Tolderlund, f. 12. Febr. 1940.
 - B. Otto Tolderlund, f. 11. Dec. 1910 i Buenos Aires, g. 11. Dec. 1937 Alcira Angela Vincenti, f. 25. Okt. 1910 i Buenos Aires. Børn: 1.
 1. Julio Otto Carlos Tolderlund, f. 17. Okt. 1940 i Buenos Aires.
 - C. Eduard Alfred Frederik Tolderlund, f. 5. Marts 1913 i Buenos Aires, g. 30. Apr. 1938 i Buenos

- Aires Lucy Marie Angela Lundberg, f. 17. Dec. 1916 i Buenos Aires. Børn: 1—2.
1. Alicia Tolderlund, f. 30. Okt. 1939 i Buenos Aires.
 2. Cecilia Olga Tolderlund, f. 23. Febr. 1942 i Lomas de Zamora.
- III. Ida Helene Adelgunde Johanne Tolderlund, f. 25. Apr. 1881 i Moseby. g. 18. Aug. 1903 i Kbhvn. Knud Bille Hansen, f. 6. Jan. 1875 paa Frederikskilde v. Sorø. Børn: A—B.
- A. Olga Wilhelmine Bille Hansen, f. 26. Okt. 1905 paa Ditlevshøj v. Sorø. Assistent.
 - B. Knud Sigurd Julius Erling Bille Hansen, f. 3. Aug. 1909 paa Stakhavegaard. Afdelingschef. g. 18. Juli 1937 Gudrun Sandgaard Hansen, f. 6. Marts 1907 Frbrg. Børn: 1—2.
 1. Sven Bille Hansen, f. 18. Maj 1939. Frbrg.
 2. Gunvor Bille Hansen, f. 17. Jan. 1947. Frbrg.
- IV. Thora Julie Anna Haralda Tolderlund, f. 17. Sept. 1882 i Moseby. g. 11. Aug. 1908 i Kbhvn. Frederik Carl Christian Poulsen, f. 19. Jan. 1856 i Kbhvn. † 24. Sept. 1932. Kasserer. Børn: A—B.
- A. Wilhelmine Magdalene Johanne Poulsen, f. 24. Maj 1909. g. 2. Dec. 1932 Robert Emil Kjeld Kjerside, f. 4. Apr. 1910. Børn: 1—5.
 1. Jørgen Frederik Emil Kjerside, f. 21. Febr. 1933.
 2. Ole Christian Kjeld Kjerside, f. 20. Maj 1937.
 3. Poul Robert Carl Kjerside. f. 21. Jan. 1939.
 4. Kaj Johan Wilhelm Kjerside, f. 23. Aug. 1943.
 5. Helene Julie Johanne Kjerside, f. 12. Sept. 1947.
- V. Carl Andreas Tolderlund, f. 12. Nov. 1884 i Moseby. Prokurist. g. 18. Okt. 1908 Thora Sophie

- Pedersen, f. 10. Jan. 1888 i Kbhvn., † 11. Dec. 1943 sst. Børn: A—B.
- A. Karen Louise Wilhelmine Tolderlund, f. 18. Juni 1909. g. 11. Maj 1933 i Kbhvn. Julio Tolderlund, f. 29. Dec. 1908 (s. d.).
- B. Grethe Tolderlund, f. 26. Juli 1931 i Kbhvn.
3. Angelique Ernestine Alexandrine Christiane Laurentze Reumert, f. 10. Okt. 1815 i Kbhvn, † 8. Okt. 1888 i Bergsted. g. 6. Juni 1849 i Kbhvn. Christian Wilhelm Theodor Diedrich Brandis, f. 29. Apr. 1810 i Kiel, † 22. Okt. 1878 i Bergsted. Præst. S. af Carl Friedrich Georg Brandis og Juliane Sophie Christine f. Brandis. Børn: a—b.
- a. Julie Angelique Johanne Christiane Mathilde Brandis, f. 16. Juli 1858 i Kbhvn., † ca. 1862.
- b. Carl Georg Diedrich Ludwig Brandis, f. 10. Apr. 1855 i Kbhvn., † 28. Juli 1931 i Jena. Dr. phil., Direktør v. Universitetsbiblioteket i Jena. g. 4. Maj 1891 i Weimar Frieda Emilie Zinserling, f. 13. Dec. 1866 i Denstedt v. Weimar, † 20. Juli 1931 i Jena. Børn: I—II.
- I. Angelika Emilie Brandis, f. 26. Maj 1892 i Berlin. Sygeplejerske. ugift.
- II. Leonie Brandis, f. 1. Dec. 1899 i Berlin, † 6. Febr. 1900 sst.
4. Alexander Balthasar Carl Reumert, f. 7. Aug. 1818 i Kbhvn. † 25. Jan. 1877 i Sorterup. Sognepræst. g. 1. Nov. 1845 Anne Christine Ponsaing, f. 15. Nov. 1821, † 9. Nov. 1880. D. af Carl Georg Anton Ponsaing og Elisabeth Larsen. Børn: a—g.
- a. Kristian Ponsaing Reumert, f. 18. Maj 1848 i Aalborg, † 13. Sept. 1931 i Kbhvn. Læge. g. 7. Aug. 1881 i Kongsted Augusta Cathrine Elisabeth Wium, f. 7. Aug. 1857, † 22. Jan. 1932. D. af Købmand Peter Wilhelm W. og Sophie Dortha Jacobsen. Børn: I—V.
- I. Alexander Wilhelm Mouritz Ponsaing Reumert, f. 24. Juni 1882, Tandlæge. g. 1^o 16. Sept. 1910

- i Kbhvn. m. Karin Margrethe Caroline Østrup Schønberg, f. 3. Aug. 1890 i Kbhvn. Børn: A—B. g. 2° 21. Juli 1923 paa Frbrg. m. Ingeborg Nielsen, f. 30. Marts 1900 i Kbhvn. Børn: C.
- A. Per da Mouskis Reumert, f. 3. Okt. 1911 i Kolding. Direktør. g. 1° m. Randi Bolt, f. 23. Aug. 1911, † 21. Jan. 1937 i Kbhvn. g. 2° 1938 m. Tove Brydegaard. g. 3° 20. Juni 1944 m. Karen Bolt, f. 19. Juni 1919. Børn: 1—2.
1. Kristian Reumert, f. 8. Jan. 1945.
 2. Jens Reumert, f. 10. Okt. 1947.
- B. Ole da Mouskis Reumert, f. 21. Apr. 1913 i Kolding. Emigreret til U. S. A.
- C. Karsten Ponsaing Reumert, f. 14. April 1936 i Kbhvn.
- II. Eigil Damouskis Reumert, f. 28. Maj 1884 i Kolding. Kommunalærer. g. 3. Aug. 1917 i Kolding m. Karen Helga Metha Jagd, f. 26. Jan. 1894 i Kolding. Børn: A—B.
- A. Emmerik Damouskis Reumert, f. 25. Juli 1922 i Kbhvn. Reklamechef. g. 25. Nov. 1944 i Kbhvn. m. Ayoë Karen Leffland Larsen, f. 21. Okt. 1923 i Kbhvn. Børn: 1—2.
1. Sven-Uffe Reumert, f. 26. Juni 1945 i Kbhvn.
 2. Marianne Ayoë Reumert, f. 16. Dec. 1947 i Kbhvn., † 19. Dec. sm. A.
- B. Astrid Reumert, f. 26. Juli 1925. Sygeplejerske.
- III. Anna Sophie Antonia Augusta Reumert, f. 17. Okt. 1885 i Kolding, g. m. Feruccio Martellucci (Ægteskabet opløst).
- IV. Svend Erik Damouskis Reumert, f. 29. Maj 1888 i Kolding. Emigreret til U. S. A. ugift.
- V. Johannes Karl Kristian Ponsaing Reumert, f. 18. Okt. 1894 i Kolding. cand. mag., Lektor. g. 16. Febr. 1924 m. Inger Augusta Berg Green, f. 1. Juni 1898 i Saksøbing. Børn: A—B.

- A. Jørgen da Mouskis Reumert, f. 8. Jan. 1925 i Kbhvn.
- B. Anne Lisbeth Reumert, f. 12. Juli 1928 i Kbhvn.
- b. Antonia Elisabeth Ponsaing Reumert, f. 20. Jan. 1853, † 7. Apr. 1925, g. Mads Aggerholm, f. 19. Apr. 1836, † 9. Juni 1891 i København. Børn: I—IV.
- I. Svend Aage Alexander Reumert Aggerholm, f. 19. Jan. 1875 i Aarhus, † 6. Febr. 1940, Skuespiller og Teaterdirektør, g. 20. Juni 1903 i Holstebro Ellen Abrahams, f. 11. Apr. 1882 i København, Skuespillerinde. D. af Carl Julius Sophus A. og Wilhelmine Petersen. Børn: A.
- A. Anne Dorthe Aggerholm, f. 14. Okt. 1914 i København, g. 18. Marts 1941 Maurice Wecker, f. 29. Juni Børn: 1.
1. Frank Wecker, f. 14. Juni 1942.
- II. Axel Einar Reumert Aggerholm, f. 5. Maj 1877 i København, Grosserer, g. 1° 1901 i Amerika m. Anna Marie Caroline Hansen. Børn: A. g. 2° 27. Okt. 1911 m. Rigmor Agnes Bistrup, f. 10. Nov. 1890.
- A. Niels Aage Lorentz Aggerholm, f. 27. Sept. 1904, g. Sept. 1927 m. Eva
- III. Ellen Reumert Aggerholm, f. 6. Okt. 1879 paa Frbrg, g. smst. 1908 Hans Hvenegaard, f. 10. Okt. 1880. Tømremester. Børn: A—B.
- A. Ib Aggerholm Hvenegaard, f. 19. Marts 1909 i Præstø.
- B. Tony Aggerholm Hvenegaard, f. 24. Juli 1914 i Kbhvn.
- IV. Kaja Reumert Aggerholm, f. 1. Maj 1881 i Kbhvn., † 1941 g. 1900 i Baranquilla m. Frederik Jacobsen, f. 10. Marts 1867 i Lemvig, † 1943. Børn: A—D.
- A. Elsita Antonia Jacobsen, f. 16. Dec. 1902, g. 1922 m. Stuart Hosie.
- B. Anton Jacobsen, f. 3. Febr. 1904.
- C. Carlos Jacobsen, f. 24. Juli 1908.

- D. Kaia Alice Jacobsen, f. 16. Juli 1911, g. 16. Okt. 1937 Leo Frankel, f. 1902(?)
- c. Elith Poul Ponsaing Reumert, f. 9. Jan. 1855 i Aalborg, † 24. Juni 1934, Skuespiller, Forfatter, g. 2. Maj 1882 i Karise m. Athalia Anna Henriette Flammé, f. 5. Okt. 1858 i Kbhvn. D. af Herman Carl Christian Ludvig F. og Henriette Christine Restorff. Børn: I—III.
- I. Poul Hagen Reumert, f. 26. Marts 1883, Skuespiller, g. 1° 30 Juli 1906 i Ordrup m. Helga Ingeborg Meyer, f. 9. Nov. 1886 i Aarhus. Børn: A—C, g. 2° 2. Maj 1919 i Kbhvn. m. Rigmor Julie Emmy Dinesen, f. 3. Sept. 1893 i Kbhvn. Børn: D, g. 3° 5. Aug. 1932 i Reykjavik m. Anna Borg, f. 30. Juli 1903 i Reykjavik. D. af Borgþór Josefsson og Stefania Guðmundsdóttir. Børn: E—F.
- A. Vibeke Elisabeth Reumert, f. 3. Okt. 1909, g. 31. Jan. 1941 i Kbhvn. m. Erik Wagtman, f. 21. Maj 1912 i Kbhvn., cand. jur., Ambassadesekretær. Søn af Grosserer Jens Jørgensen og Elne Hahn-Thomsen. Børn: 1—3.
1. Jens Michael Adam Reumert Wagtman, f. 19. Maj 1942.
 2. Merete Reumert Wagtman, f. 9. Jan. 1945.
 3. Anne Irmelin Reumert Wagtman, f. 21. Juli 1947.
- B. Anne-Louise Dyveke Reumert, f. 17. Maj 1911 i Kbhvn., g. 23. Jan. 1936 m. Poul Ulrik Axel Keel, f. 23. Febr. 1912 i Kbhvn., † 4. Juni 1944 som Flying Officer i R.A.F. i Oxford. Børn: 1.
1. Klaus Ulrik Keel, f. 18. Sept. 1936 i Kbhvn.
- C. Michael Ponsaing Flammé Vinding Reumert, f. 5. Jan. 1914 i Kbhvn., Landsretssagfører, g. 20. Okt. 1938 m. Grete Øst Hansen, f. 7. Sept. 1916 i Nyk. S. D. af Dir. i Ø.K. C. C. Hansen og Emilie Borre. Børn: 1—3.
1. Annette Reumert, f. 9. Maj 1940.
 2. Jane Louise Reumert, f. 1. Dec. 1942.
 3. Charlotte Reumert, f. 24. Marts 1944.

- D. Anne Mette Dorine Flammé Reumert, f. 28. Dec. 1925, † 5. Nov. 1930.
- E. Stefan Borg Reumert, f. 19. Maj 1934 i Kbhvn.
- F. Torsten Borg Reumert, f. 28. Juni 1935 i Kbhvn.
- II. Else Flammé Reumert, f. 23. Juni 1886 i Kbhvn., g. 29. Okt. 1907 i Kbhvn. m. Knud Aage Schaltz, f. 14. Juni 1880 i Kbhvn. Grosserer. Børn: A—C.
- A. Grethe Reumert Schaltz, f. 11. Dec. 1908, g. 1° 31. Jan. 1932 m. Knud Riemann, f. 21. Sept. 1906, † 11. Marts 1937 i Kbhvn. Ingeniør, Kaptajnløjtnant. S. af Ingeniør Frederik Edvard R. og Ingeborg Jensen. Børn: 1—2, g. 2° 2. Aug. 1947 m. Hans Helge Müller, f. 14. Okt. 1903 i Kbhvn. Disponent.
1. Birgitte Riemann } f. 25. Juni 1935.
2. Hanne Riemann }
- B. Jørgen Elith Reumert Schaltz, f. 9. Jan. 1914. Fabrikant, g. 31. Okt. 1937 i Asminderød m. Edel thor Straten, f. 22. Dec. 1910. D. af Ferdinand Heinrich Christian Birger thor S. og Henriette Christiane Jensen. Børn: 1—3.
1. Elith Birger Reumert Schaltz, f. 26. Marts 1938.
2. Hans Henrik Reumert Schaltz, f. 23. Aug. 1940.
3. Bente Flammé Reumert Schaltz, f. 9. Juni 1946.
- C. Jytte Elisabeth Reumert Schaltz, f. 15. Marts 1918 paa Frbrg., g. 4. Apr. 1947 i Kbhvn. m. Anker Boesgaard, f. 22. Aug. 1908 i Humble. Forvalter.
- III. Johan-Frederik Reumert, f. 17. Okt. 1889 i Kbhvn. Instrumentmager, g. 30. Nov. 1925 i Hørsholm m. Anna Elisabeth Lindquist, f. 31. Dec. 1898 i Helsingborg.
- d. Alexander Carl Ponsaing Reumert, f. 27. Nov. 1856 i Aalborg, † 29. Maj 1912 i Kbhvn. Driftsbestyrer,

- g. 12. Apr. 1890 i Skelby m. Ellen Marie Sophie Kaarsberg, f. 12. Aug. 1866 i Skelby, † 17. Apr. 1934 i Kbhvn. D. af Hans Berlin Kaarsberg og Emma Elise Hila Charlotte Amalie Reumert. Børn: I.
- I. Karen Reumert, f. 17. Okt. 1892 i Kbhvn., g. 1° Niels Johan Wagtmann, f. 9. Febr. 1882 i Skanderborg. Driftsinspektør. Børn: A—B, g. 2° 8. Apr. 1922 i Kbhvn. m. Max Ferdinand Kurzenberger, f. 11. Sept. 1889 i Flensborg. Direktør. Børn: C—D.
- A. Kirsten Wagtmann, f. 23. Marts 1914, † 13. Juli 1914.
- B. Birthe Wagtmann, f. 15. Marts 1915, † 31. Juli 1915.
- C. Ruth Kurzenberger, f. 27. Jan. 1923 i Kbhvn. Børnehavelærerinde.
- D. Poul Alexander Kurzenberger, f. 9. Febr. 1925 i Kbhvn., stud. jur.
- e. Johan Anton Ponsaing Reumert, f. 28. Febr. 1850 i Aalborg, † 18. Apr. 1919 paa Frbrg. Manufakturhdl., g. 8. Sept. 1876 i Rind m. Anna Sofie Margrethe Kastrup, f. 20. Okt. 1854 i Jungshoved, † 6. Febr. 1923 paa Frbrg. D. af Sognepræst Peter Henrik K. og Caroline Amalie Worsøe. Børn: I—IV.
- I. Alexander Balthasar Carl Reumert, f. 19. Nov. 1881 i Herning, † 2. Maj 1939, Sognepræst, g. 4. Febr. 1910 i Kbhvn. m. Borghild Bech, f. 21. Juni 1886 paa Frbrg. Børn: 1—3.
1. Elisa Reumert, f. 24. Dec. 1910 i Aalborg, g. 30. Juni 1936 i Hørsholm m. Niels Otto Olsen, f. 24. Nov. 1906 i Kbhvn. Organist. Børn: a—b.
- a. Kirsten Rønbak Olsen, f. 2. Aug. 1938 i Kbhvn.
- b. Lisbet Rønbak Olsen, f. 4. Apr. 1941 i Hørsholm.
2. Grete Reumert, f. 8. Juni 1915 i Rønne.
3. Birte Reumert, f. 9. Febr. 1918 i Rønne, g. 21.

- Nov. 1942 i Rungsted m. Viggo Wilhelm Straupe, f. 4. Febr. 1919 i Kbhvn. Fuldmægtig. Børn: a.
- a. Anne-Mette Straupe, f. 17. Jan. 1947 i Kbhvn.
- II. Aage Henrik Reumert, f. 19. Aug. 1886 i Aalborg, Slotspræst, g. 15. Aug. 1918 i Vejgaard m. Agathe Lorenzen, f. 4. Maj 1894 i Aalborg. Børn: A—C.
- A. Bodil Reumert, f. 21. Maj 1919 i Vejgaard. Børnehavelærerinde.
- A. Agnete Reumert, f. 31. Dec. 1921 i Frederik, Lysgaard Herred, g. 4. Juli 1947 i Asminderød m. Gunnar Korsby, f. 1. Aug. 1921 i Lynge. Cand. pharm.
- C. Else Reumert, f. 25. Dec. 1924 i Frederik, Lysgaard Herred. Stud. odont.
- III. Ellen Ponsaing Reumert, f. 25. Maj 1889 paa Frbrg. Forstanderinde paa Blegdamshospitalet.
- IV. Johanne Margrethe Ponsaing Reumert, f. 2. Juli 1897, † 21. Sept. 1938 paa Frbrg., ugift.
- f. Sophus Carl Ponsaing Reumert, f. 2. Jan. 1862 i Holstebro, † 8. Juni 1931 i Kbhvn., Købmand, g. 7. Aug. 1895 i Kbhvn. m. Charlie Juliette Petra Bistrup, f. 31. Juli 1872 i Rønne. Børn: I—II.
- I. Preben Carl Ponsaing Reumert, f. 27. Aug. 1897 i Kbhvn., † 28. Apr. 1946 i New York, g. 1927(?) m. Emily Lucas, f. 1901(?) i Irland.
- II. Anita Edith Agnes Ponsaing Reumert, f. 8. Sept. 1901, g. 30. Aug. 1929 m. Erik Siegfred Edvard Freitag, f. 14. Jan. 1903 i Kbhvn. Sagfører. S. af kgl. Mundkok Julius Ferdinand F. og Siegfrieda Caroline Svendsen. Børn: A—B.
- A. Preben Erik Ponsaing Reumert Freitag, f. 17. Maj 1932.
- B. Anette Ponsaing Reumert Freitag, f. 1. Juli 1934.
- g. Carl Alexander Ponsaing Reumert, f. 26. Apr. 1846

- Aalborg, † 11. Aug. 1901 i Kbhvn., Købmand, g. Jørgine Cathrine Jacobsen, f. 7. Juni 1850 i Vejle, † 8. Juli 1896 i Aalborg.
5. Sophia Christiane Maria Louise Reumert, f. 25. Aug. 1819 i Kbhvn., † 23. Okt. 1872 i Odense, g. m. Nis Bertelsen, f. 15. Marts 1815 i Holm, † 25. Dec. 1864 i Bjolderup. Præst. S. af Hans B. og Cathrine Nielsdatter. Børn: a—e.
- a. Emma Kathrine Sophie Bertelsen, f. 3. Okt. 1851, i Kbhvn., † 21. Dec. 1927 i Kbhvn., g. 2. Maj 1878 i Ribe m. Hans Andreas Nielsen, f. 27. Okt. 1850 i Skærbæk, † 22. Juli 1932. Professor, Dr. med. Kreds-læge. Børn: I—IV.
- I. Godske Nielsen, f. 13. Marts 1879, † 10. Nov. 1941 i Middelfart, Bankdirektør, g. 14. Juli 1914 paa Frbrg. m. Agnes Nørgaard, f. 8. Maj 1880. Børn: A—C.
- A. Kirsten Godske Nielsen, f. 29. Apr. 1916, g. 1937 i Middelfart m. Erling Kristian Pihlkjær, f. 10. Jan. 1909 i Aarhus. Adjunkt. Børn: 1—2.
1. Annemarie Pihlkjær, f. 20. Juni 1942.
2. Niels Pihlkjær, f. 13. Dec. 1946.
- B. Hans Godske Nielsen, f. 2. Febr. 1918 paa Frbrg., Civilingeniør, g. 3. Maj 1947 m. Birgitte Reklings, f. 6. Okt. 1925 paa Frbrg. D. af Overlæge Eigil R. og Rigmor Bierring.
- C. Niels Frederik Nørgaard-Nielsen, f. 10. Maj 1920 paa Frbrg., Civilingeniør, g. 16. Maj 1946 i Kbhvn. m. Mette Merete Hess Petersen, f. 13. Jan. 1927 i Rønne. Børn: 1—2.
1. Kirsten Vibeke Nørgaard-Nielsen, f. 6. Jan. 1947.
2. Hans Ulrik Nørgaard-Nielsen, f. 24. Marts 1948.
- II. Karen Christiane Nielsen, f. 11. Juli 1881 i Sønderø, ugift.
- III. Ali Johannes Nielsen, f. 17. Apr. 1880 i Sønderø, † 10. Febr. 1913 i Kbhvn., ugift.

- IV. Thora Marie Nielsen, f. 28. Febr. 1883 i Sønder-
sø. Kommunelærerinde, ugift.
- b. Alexander Nis Bertelsen, f. 8. Aug. 1860 i Frede-
riksstad, † 27. Juli 1878 i Tarm.
- c. Johannes Balthasar Bertelsen, f. 29. Nov. 1849 i
Kbhvn., † 5. Jan. 1874 i Memphis, U.S.A. Ingeniør,
ugift.
- d. Marie Josephine Angelique Bertelsen, f. 14. Jan. 1855,
† 31. Aug. 1882 i Reykjavik, g. 26. Juni 1877 i
Odense m. Niels Schmidt Krüger, f. 26. Juni 1850 i
Bevtoft, † 1. Juni 1916 i Kbhvn. Apoteker. S. af
Hans Andreasen K. og Bolette Christine Thomsen.
Børn: I.
I. Louise Johanne Krüger, f. 27. Febr. 1880. Hus-
holdningslærerinde, ugift.
- e. Thora Sophie Bertelsen, f. 1. Apr. 1861 i Frederiks-
stad, † 11. Jan. 1929 i Kbhvn., ugift.
6. Josephine Andrea Wilhelmine Laura Reumert, f. 3. Dec.
1820 i Kbhvn., † 19. Apr. 1885, g. m. Harald Jensen, f. 9.
Juni 1828, † 4. Juli 1885 i Kbhvn. Redaktør. Pleje-
barn: a.
a. Cornelia Jans, f. 3. Okt. 1866, † 9. Apr. 1945, g. 21.
Maj 1890 m. Elif Reumert Herskind, f. 4. Nov. 1861 i
Frederikshavn, † 15. Jan. 1942. Distriktslæge. S. af
Overlærer Jens Anton H. og Jutta Camilla Hertha
Hulda Reumert. Børn: se sidstnævnte.
7. Emma Augusta Caroline Mathilde Reumert, f. 1. Maj
1822 i Kbhvn., † 14. Sept. 1823 i Kbhvn.
8. Emma Elise Hilda Charlotte Amalia Reumert, f. 5. Sept.
1824 i Kbhvn., † 21. Febr. 1888 i Kbhvn., g. 2. Okt. 1843
paa Frbrg. f. Hans Berlin Kaarsberg, f. 2. Marts 1805 i
Aalborg, † 11. Juli 1884 i Skelby. Sognepræst. S. af Hans
K. og Sophie Kristine Berlin (g. 1° 19. Okt. 1833 i Sølle-
rød m. Regina Isabella Barbara Jung, f. 28. Aug. 1812,
† 15. Juni 1836, en Datter af 1. Ægtesk.: Louise K. blev
gift m. Etatsraad Anton Kaarsberg). Børn: a—k.
a. Alexander Johannes Regulus Sophus Berlin Kaars-
berg, f. 7. Juli 1844 i Græse, † 22. Maj 1847 i Græse.

- b. Regine Angelica Frederikke Talke Berlin Kaarsberg, f. 15. Sept. 1845 i Græse, † ... 1919 i Kbhvn. Sygeplejerske. ugift.
- c. Jens Wilhelm Kaarsberg, f. ... 1847 i Græse, † 26. Maj 1849 i Græse.
- d. Anna Alvilda Maren Berlin Kaarsberg, f. 26. Maj 1848 i Græse, † 16. Aug. 1875, ugift.
- e. Ida Marie Louise Jesephine Berlin Kaarsberg, f. 18. Juli 1849 i Græse, † 21. Juni 1851 i Græse.
- f. Hertha Andrea Conradine Mathilde Berlin Kaarsberg, f. 21. Nov. 1850 i Græse, † 10. Marts 1853 i Græse.
- g. Johannes Berlin Kaarsberg, f. 10. Juni 1852 i Græse, † 3. Sept. 1852 i Græse.
- h. Hans Sophus Kaarsberg, f. 26. Jan. 1854 i Græse, † 16. Marts 1929 i Sorø. Læge, Forfatter, g. 1° 10. Sept. 1880 i Skelby m. Komtesse Anna Elise Margrete Platen-Hallermund, f. 30. Maj 1854 i Kbhvn., † 6. Febr. 1932 i Kbhvn. (Ægteskabet opløst 1888). D. af Rigsgreve Emil Rudolph Platen-H. og Julie Lucie Jacobine Hansen. Børn: I—V. G. 2° 20. Maj 1891 m. Agnes Sidonie Overbeck-Petersen, f. 28. Febr. 1864 paa Børglum Kloster, † 25. Dec. 1944. D. af Godsforvalter Heinrich Christopher Gottfried P. og Catharina Frederikke Elisabeth Benedicte Caroline Overbeck. VI—XI.
- I. Margrethe Kaarsberg, f. 10. Dec. 1880 i Skelby, † 28. Maj 1948 i Kbhvn., g. 1902 i Kbhvn. m. Jørgen Jensen, f. 12. Aug. 1870 i Vonsbæk. Overlæge, Dr. med. Børn: A—B.
- A. Eva Kaarsberg Jensen, f. 13. Dec. 1902 paa Frbrg., ugift.
- B. Aase Kaarsberg Jensen, f. 4. Aug. 1904 paa Frbrg., † 1. Apr. 1938, g. 9. Nov. 1927 m. Ernst Ejlers Jensen, f. 19. Marts 1904. Journalist. Børn: 1.
1. Hans Ejlers Jensen, f. 23. Apr. 1929.
- II. Hans Bjørn Kaarsberg, f. 15. Febr. 1884 i Skelby,

- udvandret til U.S.A. og † 24. Nov. 1906(?) i Chicago. Skæbne iøvrigt ukendt.
- III. Ingrid Antoinette Kaarsberg, f. 9. Maj 1885 i Skelby, † 4. Apr. 1931, g. 12. Juli 1909 m. Kristian Sindballe, f. 5. Marts 1884. Professor, Dr. jur. Børn: A—D.
- A. Jens Jørgen Sindballe, f. 20. Apr. 1910 i Kbhvn., cand. jur., Forretningsfører, g. 1. Maj 1943 m. Rigmor Sigwardsen, f. 7. Febr. 1913. Børn: 1—2.
1. Ane Mette Sindballe, f. 9. Febr. 1945.
 2. Kristine Helle Sindballe, f. 29. Okt. 1946.
- B. Børge Hakon Sindballe, f. 31. Maj 1911, † 21. Okt. 1911.
- C. Anne Margrethe Sindballe, f. 12. Juli 1918 i Kbhvn., g. 28. Febr. 1938 i Gentofte m. Poul Holm Joensen, f. 13. Nov. 1916 i Vordingborg. Kommunalærer. Børn: 1—3.
1. Poul Johannes Holm Joensen, f. 5. Sept. 1938 i Kbhvn.
 2. Anders Gudmund Holm Joensen, f. 6. Maj 1940 i Kbhvn.
 3. Inger Christine Holm Joensen, f. 1. Maj 1944.
- D. Birgitte Sindballe, f. 11. Dec. 1920 i Kbhvn., g. 2. Nov. 1945 m. Knud Poul Stecher, f. 9. Febr. 1921 i Odense. Civilingeniør. Børn: 1.
1. Anne-Marie Stecher, f. 14. Juli 1947.
- IV. Svend Olaf Kaarsberg, f. 16. Nov. 1886 i Glumsø, † 31. Juli 1891 i Glumsø.
- V. Hakon Stefan Kaarsberg, f. 4. Marts 1888 i Glumsø, † 15. Febr. 1935 i Kbhvn. Overingeniør, g. 1° 18. Okt. 1913 i Buenos Aires m. Agnes Hermine Hedegaard Jeppesen Borgbjærg, f. 2. Marts 1882 i Lundby. Lærerinde. Børn: A—B. G. 2° 8. Okt. 1929 i Kbhvn, m, Karen Margrethe Thorsen, f. 4. Juni 1905 i Aalborg. D. af Overlæge Carl T. og Harriet Anna Jensen. Børn: C.

- A. Inger Elisa Kaarsberg, f. 7. Okt. 1914 i El Pieblito, Argentina. Kommunelærerinde, g. 1. Jan. 1939 i Kbhvn. m. Kai August Mønsted, f. 22. Apr. 1913 i Chicago. Civilingeniør. Børn: 1—2.
1. Jørgen Myrch Mønsted, f. 1. Okt. 1940 paa Frbrg.
 2. Birgitte Myrch Mønsted, f. 21. Aug. 1943 paa Frbrg.
- B. Karen Kaarsberg, f. 18. Juli 1918 i Kbhvn., g. 25. Marts 1939 paa Frbrg. m. Knud Westphal Eriksen, f. 19. Dec. 1913 i Brønderslev. Civilingeniør. Børn: 1—4.
1. Bjørn Westphal Eriksen, f. 17. Marts 1941 i Kbhvn.
 2. Steen Westphal Eriksen, f. 5. Okt. 1942 i Skørping.
 3. Gunvor Westphal Eriksen, f. 26. Febr. 1944 i Thisted.
 4. Finn Westphal Eriksen, f. 15. Apr. 1947 i Rebild.
- C. Kirsten Kaarsberg, f. 17. Apr. 1930 i Kbhvn.
- VI. Sven Kaarsberg, f. 12. Juni 1892 i Glumsø, † Okt. 1892 i Glumsø.
- VII. Rolf Henry Kaarsberg, f. 31. Aug. 1893 i Glumsø. Forfatter. G. 1° 20. Apr. 1929 m. Inger Margrethe Hassing, f. 13. Marts 1904 i Kbhvn. Børn: A—C. g. 2° 10. Apr. 1942 i Kbhvn. m. Eva Nielsen, f. 24. Dec. 1908.
- A. Hans Peter Kaarsberg, f. 7. Marts 1931 i Sorø.
- B: Grete Kaarsberg, f. 18. Dec. 1934 i Vejle.
- C. Bjørn Kaarsberg, f. 28. Juli 1938.
- VIII. Jens Ulf Kaarsberg, f. 16. Marts 1895 i Glumsø, Tandlæge, g. 1° 23. Maj 1923 m. Carla Rigmor Wiingaard Nielsen, f. 9. Apr. 1901 i Roskilde. Børn: A. (Ægteskabet opløst 1933). g. 2° 20. Dec.

- 1934 m. Edith Havsbøl, f. 28. Maj 1907. Børn: B—E.
- A. Mette Ulfdatter Kaarsberg, f. 6. Nov. 1930.
 B. Hanne Ulfdatter Kaarsberg, f. 28. Marts 1936.
 C. Gunvor Ulfdatter Kaarsberg, f. 21. Febr. 1938.
 D. Tove Ulfdatter Kaarsberg, f. 21. Febr. 1940.
 E. Bente Ulfdatter Kaarsberg, f. 26. Sept. 1942.
- IX. Helge Kaarsberg, f. 13. Okt. 1896 i Glumsø. Redaktør, Forfatter, g. 27. Marts 1934 i Aalborg m. Edith Fisker Nielsen, f. 7. Febr. 1911 i Mejlbj, † 28. Jan. 1939 i Aalborg. Børn: A.
 A. Hanne Kaarsberg, f. 14. Maj 1936 i Aalborg.
- X. Agnes Lucie Catharina Kaarsberg, f. 1. Apr. 1899 i Glumsø, g. 19. Frbr. 1922 i Sorø m. Vilhelm Riemke, f. 19. Jan. 1895. Læge, Dr. med.
- XI. Peter Edvard Garchajeff Kaarsberg, f. 5. Febr. 1904, † 22. Febr. 1942 i Gørlev, Tandlæge, g. 8. Apr. 1936 paa Frbrg. m. Emma Kirsten Nathansen, f. 26. Marts 1916. Børn: A—B.
 A. Jette Kaarsberg, f. 23. Apr. 1938.
 B. Hans Kaarsberg, f. 6. Marts 1941.
- i. Peder Johannes Friedenreich Kaarsberg, f. 21. Apr. 1856 i Græse, † 25. Marts 1917 i Kbhvn., Læge, Professor, g. 1. Juli 1892 i Fredensborg m. Henriette Helene Therese Irminger, f. 25. Nov. 1865 i Kbhvn., † 17. Aug. 1930. Børn: I—II.
- I. Otto Irminger Kaarsberg, f. 26. Nov. 1894 i Kbhvn. Højesteretsdommer. g. 24. Okt. 1918 i Kbhvn. m. Ebba Nonny Rosita Hilda Grüner, f. 23. Jan. 1895 i Føllenslev.
- II. Therese Irminger Kaarsberg, f. 18. Juni 1893 i Kbhvn. g. 24. Juni 1915 i Kbhvn. m. Harald Møller, f. 23. Dec. 1889 i Dronninglund. Overkirurg, Dr. med. Børn: A—D.
 A. Jonas Møller, f. 19. Maj 1916. Læge. g. 27. Dec. 1942 m. Ellen Wang, f. 10. Juli 1920. Børn: 1—3.

1. Peter Møller, f. 12. Nov. 1943.
2. Harriet Møller, f. 29. Apr. 1945.
3. Bodil Møller, f. 1. Marts 1946.
- B. Eva Henriette Møller, f. 2. Okt. 1917. cand. mag.
- C. Marchen Møller, f. 11. Juli 1921. g. 8. Apr. 1944 m. Hans Aage Pedersen, f. 1. Febr. 1915 i Kbhvn. Adjunkt. Børn: 1—2.
 1. Anna Irminger Pedersen, f. 19. Marts 1945.
 2. Thøger Irminger Pedersen, f. 1. Aug. 1946.
- D. Hans Jørgen Møller, f. 23. Sept. 1928. stud. med.
- j. Anton Louis Alexander Kaarsberg, f. 22. Okt. 1858 i Græse, † 21. Jan. 1860 i Skelby.
- k. Ellen Marie Sophie Kaarsberg, f. 12. Aug. 1866 i Skelby, † 17. Apr. 1934 i Kbhvn. Forfatterinde. g. 12. Apr. 1890 paa Frbrg. m. Alexander Carl Ponsaing Reumert, f. 27. Nov. 1856 i Aalborg, † 29. Maj 1912 i Kbhvn. Børn: se sidstnævnte.
9. Malvina Emilia Conradine Mathilde Valborg Reumert, f. 21. Okt. 1825 i Kbhvn., † 4. Jan. 1870 i Akkerup. ugift.
10. Jutta Camilla Hertha Adelaide Hulda Reumert, f. 31. Marts 1829 i Kbhvn., † 17. Nov. 1890. g. 23. Juni 1858 m. Jens Anton Herskind, f. 17. Nov. 1829, † 21. Febr. 1897. Overlærer. Børn: a—b.
 - a. Elif Reumert Herskind, f. 4. Nov. 1861 i Frederikshavn, † 15. Jan. 1942. Distriktslæge. g. 21. Maj 1890 m. Cornelia Jans, f. 3. Okt. 1866, † 9. Apr. 1945. Børn I—IV.
 - I. Poul Herskind, f. 22. Marts 1891, † 24. Marts 1891.
 - II. Knud Herskind, f. 1. Apr. 1892. g. 1919 m. Judith Eriksen, f. Børn: A.
 - A. Roger Elif Konrad Herskind, f. 22. Dec. 1920 i New York.
 - III. Karen Margrethe Herskind, f. 22. Juli 1895. g. 19. Dec. 1931 m. Engmann August Andersen, f. 15. Maj 1892 i Nyk. S. Kaptajn. Børn: A.

- A. Elif August Andersen, f. 18. Okt. 1932 i New York.
- IV. Peter Anton Herskind, f. 3. Okt. 1899 i Brande.
g. 5. Apr. 1932 i Kbhvn. m. Tove Elisabeth Andersen, f. 1. Jan. 1904 i Kbhvn.
- b. Asmund Alexander Reumert Herskind, f. 28. Marts 1860, † 18. Apr. 1884.
- B. Joseph Ludvig Reumert, f. 1789(?), † 7. Febr. 1835 paa St. Croix. Kgl. Fuldmægtig og Bogholder i Dansk Vestindien. g.(?) m. Anna Cathrine Hatchett, f. 1794. Børn: 1—3[4].
1. Johan Jacob Reumert, f. 28. Maj 1820 paa St. Croix, døbt 31. Maj 1821, Konfirmeret 25. Febr. 1838 St. Croix, † 23. Okt. 1850 i Kbhvn. (Frederiks Hosp.) Plantageforvalter, St. Thomas. ugift.
 2. Alexander Balthazar Reumert, f. 1821(?) paa St. Croix, † 3. Okt. 1855 paa St. Thomas. Plantageejer (Planter). ugift.
 3. George Waldemar Reumert, f. 1827(?). Udvandret til Boston, U. S. A. Skæbne ukendt.
- [4. Frederick Reumert, f. . . . paa St. Croix, † Marts 1849 paa St. Thomas.]

PERSONREGISTER

Dette Register omfatter alle i Tekstafsnittet forekommende Personer. Kvinder født Reumert, men giftet ind i anden Familie, staar under Reumert, men med Navn efter indgaaet Ægteskab som en Tilføjeelse. Kvinder gift ind i Slægten Reumert er at finde under Ungpigenavnet med Navnet Reumert tilføjet.

- Alberti, Sophie 36.
Andersen, H. C. 16.
Benzon, Peter Eggert 26.
Bertelsen, Emma Katharine
Sophie 38.
Bertelsen, Marie Josephine
Angelique 38.
Bertelsen, Nis 38 ff.
Bertelsen, Thora Sophie 39.
Birch, Wilhelm Ludvig 24.
Borg, Anna, g. Reumert 37.
Bournonville, August 36.
Brandis, Carl Georg Diedrich
Ludvig 32.
Brandis, Christian Wilh.
Theodor Diedrich 32.
Brookes, C. R. 24.
Brown, Planter 26.
Collin, Edvard 16.
Collin, Gottlieb 16.
Collin, Jonas 16.
Danckwart, Frederik Chri-
stian Emil Theodor Claus
31 ff.
de Muzquis, Ignacio 11 ff., 40.
de Muzquis, Juanes 11, 13.
de Muzquiz, Miguel y Goyene-
che 11 ff.
Dewhurst, E. 19.
Erichson, C. G. 20.
Flammé, Athalie Anna Hen-
riette, g. Reumert 36.
Fonnesbech, Andrea Christine
Nielsine, g. Reumert 32.
Fonnesbech, Chr. A. 32.
Fontaine, Angelique Frede-
rikke [g. Dreyer] 13, 17, 30.
Fontaine, Josephine Marie Eli-
sabeth g. 2° Petzholdt 13 ff.
Gad, Lars Caspar 24.
Hagen, Johan Frederik 35.
Harboe, Johan Gebhard 30.
Hatchett, Anna Cathrine [g.
Reumert ?] 21.
Heiberg, Johanne Louise 30.
Herskind, Elif Reumert 40, 42.
Herskind, Jens Anton 15, 42.

- Holm, A. J. 24.
 Irminger, Henriette Helene
 Therese 42.
 Irminger, Otto 42.
 Jacobs, William S. 20.
 Jacobsen, Jørgine Cathrine, g.
 Reumert 33.
 Jacobson, Ludvig Levin 16.
 Jans, Kornelia 40, 42.
 Jensen, Harald 40.
 Kaalund, Carl Alexander 19,
 21 ff.
 Kaarsberg, Ellen Marie Sophie
 g. Reumert 37 ff.
 Kaarsberg, Hans Berlin 37,
 40 ff.
 Kaarsberg, Hans Sophus 41 ff.
 Kaarsberg, Johannes Frieden-
 reich 41 ff.
 Kaarsberg, Otto Irminger 39.
 Kaarsberg, Therese Irminger
 39.
 Krüger, Niels Schmidt 39.
 Kühnel, Kancelliraad 34.
 Lawal, Sophia Emilia 14, 27.
 Medritzer, Løjtnant, 34.
 Mynster, I. P. 41.
 Møller, Otilia, 34.
 Nielsen, Hans Andreas 39.
 Petersen, B. 39.
 Petzholdt, Alexandrine Jose-
 phine *Augusta* 16.
 Petzholdt, *Angelique* Jacobine
 Wilhelmina Maria 16.
 Petzholdt, Ernst Christian Fre-
 derik 16.
 Petzholdt, Johan Jacob 9, 15
 ff., 21, 25, 31.
 Ponsaing, Anne Christine, g.
 Reumert 33.
 Ponsaing, Antonia Elisabeth
 35.
 Ponsaing, Carl Georg Anton
 33.
 Reumert, Aage Henrik 38.
 Reumert, Alexander Balthasar
 12, 14 ff., 19, 27 ff.
 Reumert, Alexander Balthasar
 Carl, f. 1818, 30, 33 ff.
 Reumert, Alexander Balthasar
 Carl, f. 1881, 38.
 Reumert, Alexander Balthasar
 Carl Ponsaing 37 ff.
 Reumert, Alexander Balthazar
 17, 21 ff.
 Reumert, Alexander Wilhelm
 Mouritz Ponsaing 38.
 Reumert, Andreas Balthasar
 32.
 Reumert, Angelique Ernestine
 Alexandrine Christiane
 Laurentze, g. Brandis 19, 32.
 Reumert, Antonia Elisabeth
 Ponsaing, g. Aggerholm, 38.
 Reumert, Carl Alexander Pon-
 saing 33.
 Reumert, Ditlev 14, 27.
 Reumert, Eigil Damouskis 38.
 Reumert, Elith Poul Ponsaing
 35 ff., 42.
 Reumert, Emma Elise Hilda
 Charlotte Amalie, g. Kaars-
 berg, 37, 40 ff.

- Reumert, Frederick 26.
 Reumert, George Waldemar
 17, 21, 25.
 Reumert, Johan Anton Ponsaing 38.
 Reumert, Johan Jacob 17,
 21 ff.
 Reumert, Johannes Karl Kristian Ponsaing 38.
 Reumert, Joseph Ludvig 14,
 17, 19 ff.
 Reumert, Josephine Andrea
 Wilhelmine Laura, g. Jensen, 40.
 Reumert, Jutta Camilla Hertha Adeleide Hulda, g. Herkind, 15, 42.
 Reumert, Karen, g. Kurzenberger 38.
 Reumert, Kristian Ponsaing 38.
 Reumert, Ludvig Lorentz Joseph Jacob Aug. 30, 31 ff.
 Reumert, Malvina Emilia Conradine *Mathilde* Valborg 28.
 Reumert, Poul Hagen 36 ff.
 Reumert, Sophie Christiane Marie Louise, g. Bertelsen 38.
 Reumert, Sophus Carl Ponsaing 38.
 Reumert, Thora Alvilda Sigrid, g. Tolderlund, 25, 32 ff.
 Rosenbeck, Jens Christian 28.
 Rosenbeck, Sophie Christiane, g. Reumert, 15, 28 ff.
 Schimmelman, Ernst 13, 15, 19.
 Schmidt, Christian August 16.
 Sørensdatter, Kirsten 28.
 Thomas, Sarah 26.
 Tolderlund, Julius Ferdinand 25, 33.
 Veitch, Edward 22.
 Wiingaard, Amalie 15.