



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

# STAMTAVLE

OVER

## MIN MODERS

JOHANNE MARIE MEINERTSEN (FØDT PEDERSEN)

Slægt

---

VED PROVST H. P. MEINERTSEN

# Min Moders Slægts Stamtavle.

A: Paa fædrene Side.

B: Paa mødrene Side.

## Indledning.

For henimod 20 Aar siden udarbejdede jeg min Faders Slægts, Slægten Meinertsens, Stamtavle. Dette Arbejde havde jeg megen Glæde af, ikke blot den rent personlige, at jeg derved lærte mine nærmere og fjernere Slægtninge bedre at kende, men jeg havde ogsaa den Tilfredsstillelse, at saa mange af Slægten glædede sig over dette Arbejde.

Allerede for flere Aar siden besluttede jeg da, at om jeg maatte opleve den saakaldte Aldersgrænse for Embedsmænd og have mine Kræfter i Behold, saa vilde jeg paa samme Maade udarbejde min Moders Slægts Stamtavle. Og det er dette Arbejde, jeg herved forelægger denne min Slægt, idet jeg beder undskyldt Mangler, eller om der skulde være indløbet en eller anden Fejltagelse med et Navn eller lignende. Der har jo været en Mængde Oplysninger at indordne under de enkelte Grupper.

Mit Udgangspunkt har egentlig været enkelte Ytringer af min Moder i mit Hjem gaaende ud paa, at foruden hendes nærmere Familie, dertil regnet ogsaa hendes Fætttere og Kusiner, saa var der ogsaa Slægtskab med forskellige andre Familier. Navnlig erindrer jeg, at hun nævnte N. Fr. Petersens Familie i Sandby og Niels Jensens Familie i Brændholdt (paa fædrene Side), endvidere Familien Chr. Christensen paa Lynggården i Søndersted Sogn (paa mødrene Side). Ved nu at følge disse Antydninger samt ved Henvendelse til nulevende Repræsentanter for disse Familier, navnlig Musiker Chr. Olsen, Torpelund, og Rentier Peder Pedersen, Ringsted, samt Pastor emer. Gade og Hustru, Roskilde, og ved et omfattende Arbejde især i Landsarkivet med de gamle Kirkebøger kom jeg til det Resultat, at der kunde findes et passende Grundlag for min Moders fædrene Slægts Stamtavle ved at begynde

med mine Tipoldeforældre: Gmd. Peder Rasmussen og Hustru, Maren Jensdatter af Uggerløse Nyrup. De havde nemlig 3 Sønner: 1) Rasmus Pedersen, Gmd. i Hellestrup (min Oldefar, Stamfader til Hellestrupslægten), 2) Anders Pedersen, Gmd. i Sandby (Stamfader til Sandbyslægten), og 3) Jens Pedersen, Gmd. i Brændholdt (Stamfader til Brændholdtslægten). Hertil kom nu desuden 4) en Halvbroder, Gmd. Peder Hansen, Nyrup (Stamfader til Nyrupslægten), idet min Tipoldemor efter hendes første Mands Død giftede sig med Gmd. Hans Pedersen, Nyrup. Disse 4 Slægtsgrene eksisterer den Dag i Dag. Navnlig Hellestrupslægten er i Tidernes Løb blevet meget talrig, hvorfor jeg har maattet fordele den paa flere Tavler: A I, II og III, — Sandbyslægten findes paa A IV, Brændholdtslægten paa A V, — og Nyrupslægten paa A VI.

Med Hensyn til min Moders Slægt paa mødrene Side, da har jeg ogsaa der ment, at kunne gaa ud fra mine Tipoldeforældre: Gmd. Peder Jensen og Hustru, Mette Larsdatter af Hellestrup. Stamtavle B I viser, hvorledes deres Efterkommere har bredt sig ud i Tidernes Løb. Men forinden min Tipoldemor blev gift med Peder Jensen, havde hun været gift med Gmd. Christoffer Nielsen, Hellestrup. I Universitetets Arkiv har jeg fundet en Genpart af Peder Jensens Fæstebrev af 4. Febr. 1766, som oplyser dette. Den gl. Slægtsgaard hørte under Universitetet. Efterkommerne af dette Ægteskab findes paa Stamtavle B II. Mette Larsdatter er altsaa fælles Stammoder for begge disse Slægtsgrene, paa samme Maade som paa den fædrene Side. Maren Jensdatter af Nyrup er fælles Stammoder for 2 Slægtsgrene, fordi hun havde været gift 2 Gange, først med Gmd. Peder Rasmussen, siden med Gmd. Hans Pedersen, Nyrup.

Haslev, i Maj 1936.

E. P. Meinertsen.



# Stamtavle A I

(min Moders Slægt paa fædrene Side).

**Stamforældrene: Gmd. Peder Rasmussen, Nyrup, f. ca. 1732, d. 1772, og Hustru Maren Jensdatter, f. ca. 1738,**

**deres Børn og Børnebørn samt Efterkommere gennem Sønesønnen N. Rasmussen, Gudmandstrup.**

Deres Børn var:

- Gmd. Anders Pedersen, Sandby, f. 1763, d. 1836, gift med Enken Karen Marie Jørgensdatter, f. ca. 1755, d. 1833.

Deres Datter var:

- Lisbeth Andersdatter, f. 1796, d. 1835, gift med Gmd. Niels Pedersen, Sandby.

- Gmd. Jens Pedersen, Brændholdt, f. 1765, d. ca. 1829, gift med (1. G.) Enken Karen Thomasdatter, f. ca. 1743, d. 1814, (2. G.) Karen Pedersdatter af Tjørntved.

Børn af 2. Ægteskab var:

- Gmd. Peder Jensen, Estrup, f. 1815, d. 1895, gift med (1. G.) Enken Maren Jensdatter af Estrup, (2. G.) Karen Nielsdatter af Kyringe.
- Gmd. Jens Jensen, Uggerløse, f. 1816, d. ca. 1872, gift med Maren Sørensen af Stenmagle.
- Gmd. Niels Jensen af Brændholdt, f. 1821, d. ca. 1891, gift med (1. G.) Kirsten Larsdatter af Hellestrup, f. 1835, (2. G.) Maren Nielsdatter af Gudmandstrup, f. 1836.

Sønesønnen: N. Rasmussen, Gudmandstrup, og Hustrus Efterkommere:

Deres Børn var:

- Christian Nielsdatter, f. 1828, gift med Gmd., Folketingsmand Hans Jensen, Kundby.

Deres Børn var:

- Else Marie, f. 1849, gift med Gmd. Jens Jensen, Bjærgby. — Deres Børn var:
  - Laurine, gift med P. Petersen, Kundby (Børn: Ellen, gift med L. Larsen, Høed, Johannes, gift med Else Larsen, Mørkøv, Marie, gift med Chr. Andersen, Kundby, Ingeborg, gift med Harald Meinertsen, Holbæk Old, Signe, gift med Thory. Nielsen, Hjembæk, Thyge, ugift).
  - Fr. Jensen, gift med Petrea, Ny Bjærgby (Børn: Svend, Bodil og Ingrid).
  - Elisabeth Jensen, ugift.
  - Dagny, gift med Ivar Bentsen, Holbæk (Børn: Knud, gift med Helga Bentsen, Søstrup, Else, ugift, Ane Kirstine, gift med Bjørn Jensen, Strandmarken, Birgitte, Signe, Asta og Andreas, ugifte).
  - Holger Jensen, gift med Marie Hansen, Langevang (Børn: Karen, Jens, Margrethe, Hans, Erik, Erling og Frede, ugifte).
  - Signe, gift med Grdr. P. Hansen, Sørslev (Børn: Karen, Esther, Knud og Sigrid, ugifte).
  - Helga, gift med Gudmund Bentsen (Elektriker) (Børn: Andreas, Hanne og Otto, ugifte).
  - Hans Kryger Jensen, gift med Marie Lehmann, Langerød (Børn: Gerda, Gunner og Inger, ugifte).
- Gmd. Jens Hansen, f. 1851, gift med Kirstine Jensen, Sandby. — Deres Børn var:
  - Christiane, gift med N. Aug. Nielsen, Sandby (Børn: Viggo, Ernst, Inger, Jens Otto, Kirstine, Poul, Henry og Svend, ugifte).
  - Thorvald Hansen, gift med Margrethe Kjeld, Sandby (Børn: Tormod og Frede, ugifte).
- Kristine, f. 1855, gift med Gmd. N. Davidsen, Marke, f. 1854. — Deres Børn var:
  - Laura, f. 1878, gift med Gmd. Chr. Nielsen, Gudmandstrup (ingen Børn).
  - Chr. Davidsen, f. 1882, Gmd. i Torslunde, gift med Kirstine Poulsen, Ødis (Børn: Margrete, gift med Selmer Petersen, Holbæk, Gudrun og Kirstine, ugifte).
  - Hans Davidsen, f. 1892, gift med Kirstine Olsen af Kundby, Gmd. i Marke (Datter: Elly).
- Susanne, f. 1857, gift med Grdr. N. M. Nielsen, Trønninge. — Deres Børn var:
  - Anna, gift med Grdr. Chr. Meinertsen, Trønninge (Børn: Sigrid, ugift, Harald, gift med Ingeborg Petersen, Holbæk Old og Niels, ugift).
  - Niels Fr. Nielsen, Grdr. i Trønninge, gift med Karen Meinertsen (Børn: Meinert, gift med Vitha Petersen, Kundby, bor i Trønninge, og Asta, gift med Slagtermester Hansen, Holbæk [Barn: Christian]).
  - Christian Nielsen, gift med Astrid Helgogaard, Bjærgby (Børn: Gunner, gift med Astrid Kristoffersen, Torslunde, Esther, gift med Erhardt Jørgensen, Tømrer i Mørkøv, Aage og Susanne, ugifte).
  - Christiane, gift med Aage Helgogaard, Trønninge (Børn: Helge, Ejlif og Frede).
- Sofie, f. 1860, gift med Gmd. Jens Chr. Nielsen, Bjærgby (ingen Børn).
- Signe, f. 1863, gift med Gmd. Lars Andersen, Kundby. — Deres Børn var:
  - Christiane, gift med Gmd. Poul Helgogaard, Kundby (Børn: Else og Rigmor).
  - Hans Andersen, ugift.
  - Sofie, gift med Andreas Riis, Kundby (ingen Børn).

- Niels Nielsen, f. 1833, Gmd. i Gudmandstrup, gift med Karen Pedersen af Estrup.

Deres Børn var:

- Niels Nielsen, f. 1864, Gmd. i Østrup, gift med Elise. Carl. — Deres Børn var:
  - Anna, gift med Gmd. Ejner Dyrholt, Ondløse.
  - Karen, ugift.
  - Ejner, ugift.
  - Harry Nielsen, Gmd. i Ondløse, gift med Ida Dyrholt.
- Jens Peter Nielsen, Grdr. i Svinninge, f. 1867, gift med (1. G.) Marie Jensen, Svinninge, (2. G.) Marie Jensen, Haugbyrd. — Deres Børn var:
  - Olga, gift med Forpagter Chr. Andersen, Vallekilde.
  - Ingeborg, gift med Valdemar Olsen, Hellestrup.
  - Dagny, ugift.
  - Charles, ugift.
- Lars Nielsen, Gmd. i Svinninge, f. 1872, gift med Andrea Andrea- sen, Torslunde. — Barn: Karen Helene.
- Chr. Nielsen, f. 1872, Gmd. i Gudmandstrup, gift med Laura Davidsen, Marke. — (Ingen Børn).

- Maren Nielsdatter, gift med Gmd. Niels Jensen, Brændholdt, f. 1836.

(Efterkommere: se Stamtavle A V).

- Gmd. Rasmus Pedersen, Hellestrup, f. 1761, d. 1828, gift med Enken Maren Pedersdatter, f. ca. 1766.

Deres Børn var:

- Gmd. Niels Rasmussen, Gudmandstrup, f. 1788, d. 1841, gift med Ane Christoffersdatter af Jonstrup.
- Gmd. Peder Rasmussen, Alkestrup, f. 1797, d. ca. 1866, gift med (1. G.) Enken Susanne Mortensen af Alkestrup, f. ca. 1800, d. 1829, (2. G.) Pigen Christiane Jensdatter af Hellestrup, f. 1811, d. ca. 1883.
- Gmd. Jens Rasmussen af Tostrup, f. 1800, d. 1865, gift med Ane Sørensdatter af Tostrup, f. 1814, d. 1861.
- Gmd. Lars Rasmussen af Hellestrup, f. 1803, d. 1857, gift med Mette Kirstine Christiansdatter.

- Sidse Marie Nielsen, f. 1825, gift med Grdr. Zakarias Jørgensen, Svinninge.

Deres Børn var:

- Gdr. Niels Zakariassen, gift med Bodil Tønnesen, Thorslunde ved Tostrup. — Deres Børn var:
  - Christian Zakariassen, Handelsmand (ugift).
  - Jens Zakariassen, Statshusmand, Hørve, gift med Amalie Jensen (Børn: Lilly, Børge, Aage, Ellen, Ester, Edith, Gunni, Vagner, Elmer og Egon Zakariassen).
  - Jørgen Zakariassen, Husmand, Svinninge, gift med Klara Hansen (Børn: Helga, Frida, Verner og Svend Zakariassen).
  - Marie Zakariassen, gift med Arbejdsmand J. Chr. Hansen, Glostrup.
  - Husmand Peter Zakariassen, Hørve, gift med Sofie Petersen.
  - Thomas Zakariassen, Hørve Lammefjord, gift med Laura Bache.
  - Frederikke Zakariassen, gift med Arbejdsmand Otto Glerup, København.
  - Lars Zakariassen, Chauffør, Sorø (ugift).
- Katrine Zakariassen, gift med Grdr. Ole Larsen, Følleslev. — Deres Børn var:
  - Marie Larsen, gift med Brønderiarbejder Otto Holst, København (Børn: Aage og Axel Holst).
  - Parcellist Jens Larsen, Følleslev, gift med Ingeborg Christiansen (Barn: Agnes Larsen).
  - Grdr. Vilhelm Larsen, Følleslev, gift med Kristine Jeppesen (Ingen Børn).
- Grdr. Lars Zakariassen, Gudmandstrup, gift med Dorthea Larsen. Deres Børn var:
  - Niels Zakariassen, Boghandler, Korsør, gift med Magda Lund (Børn: Mogens, Poul og Else).
  - Grdr. Joakim Zakariassen, Gudmandstrup, gift med Hanne Vind (Børn: Inger, Else, Edith og Kirsten Zakariassen).
  - Henriette Zakariassen, gift med Grdr. Robert Hilden, Svinninge (Børn: Harry og Povl Hilden).
- Grdr. Christian Zakariassen, Vejleby, gift med Sofie Larsen. — Deres Børn var:
  - Mathilde Zakariassen, gift med Smed Chr. Bøllentoft, Skibbinge.
  - Hans Zakariassen, Maskinforhandler i Holbæk, gift med Helga Nielsen.
  - Jørgine Zakariassen, gift med Slagteriarbejder Chr. Holst, Holbæk.
  - Valdemar Zakariassen, Sadelmager i Holbæk, gift med Kirstine Jensen.
- Marie Zakariassen, gift med Boelsmand Rasmus Villumsen, Svinninge. — Deres Børn var:
  - Carl Villumsen, Skomager i Svinninge (ugift).
  - Christian Villumsen, Gartner i Svinninge, gift med Sofie Sørensen (Børn: Anton og Herlov Villumsen).
  - Frederik Villumsen (rejst til Amerika).
- Grdr. Jens Peter Zakariassen, Svinninge, gift med Rasmine Møller. — Deres Børn var:
  - Jens Peter Zakariassen, Chauffør i Kundby, gift med Hilma Jeppesen (Barn: Poul Zakariassen).
  - Hans Henning Zakariassen, Betjent, Holbæk Amtssygehus (ugift).

## Anmærkninger til Stamtavle A I.

Stamforældrene, Gmd. Peder Rasmussen og Hustru, Maren Jensdatter, boede altsaa i Uggerløse Nyrup (mærkeligt nok den samme lille By, hvorfra ogsaa Slægten Meinertsen et halvt Aarhundrede tidligere er udgaaet). De havde, som Stamtavlen viser, 3 Sønner. Der var ogsaa en Datter, men hun synes at være død tidlig. Formentlig har de levet i smaa Kaar, thi ved Skiftet efter Peder Rasmussens Død i 1772 nævnes det, at Boet viste et Underskud paa 100 Rigsdaler (200 Kr.), som dog Enken lovede at betale, naar hun maatte blive siddende ved Gaarden, ligesom hun lovede at give Børnene en god og kristelig Opdragelse og holde dem til Skole. Drengene var den Gang: Rasmus 10 Aar, Anders 8 Aar og Jens 6 Aar. Imidlertid giftede hun sig snart efter med Hans Pedersen, Nyrup, der altsaa blev Børnenes Stedfader. Da Sønerne blev voksne, blev de alle tre gifte med Enker og kom derved i Besiddelse af Bøndergaarde, henholdsvis i Hellestrup, Sandby og Brændholdt. Her skal nu særlig omtales Sønnen Rasmus Pedersen og hans Efterkommere gennem hans ældste Søn, Niels Rasmussen, Gudmandstrup. Brødrene Anders og Jens Pedersen vil blive nærmere omtalt ved Stamtavlerne A IV og V, der omhandler deres Efterkommere.

Rasmus Pedersen, f. 1761, død 1828, blev altsaa gift med Enken Maren Pedersdatter af Hellestrup. De beboede utvivlsomt den Gaard, hvor siden den yngste Søn Lars Rasmussen og siden dennes Dattersøn boede, beliggende lige Øst for Gaden. De havde 4 Sønner, hvoraf her særlig skal omtales den ældste, Niels Rasmussen, Gudmandstrup; de andre 3: Peder, Jens og Lars vil blive omtalt ved Stamtavlerne A II og III. Af Niels Rasmussen, født 1788, findes der en smuk Levnedsskildring i Bogen „Fremragende danske Bønder, udgivet af daværende Folketingsmand Lærer Rugaard i 1871. Den indeholder ca. 50 Skil-

dringer af Bønder fra forskellige Dele af Landet, deriblandt altsaa N. Rasmussen, Gudmandstrup. Om ham bemærker Forfatteren, at det vil billiges, at der i Bogen „rejses et hædrende Eftermæle for ham, da Mindet om ham som en fremragende Bonde endnu lever (ca. 30 Aar efter hans Død) i Venskab og Kærlighed hos ikke faa blandt de ældre i Holbæk Amt, selv om han ikke hørte til de mest fremragende blandt sine Standsfæller.“ Forfatteren fortæller endvidere, at da N. R. var 19 Aar gl. begyndte han paa en ret omfattende Kreaturhandel, idet „han attraaede at se sig om i andre Egne, dels for at lære Livet at kende udenfor sin Hjemstavn, dels for om muligt at erhverve sig lidt Formue, der satte ham i Stand til at faa en fast og nogenlunde uafhængig Samfundsstilling i Fremtiden.“ Da han var 31 Aar gl., købte han Gaarden i Gudmanstrup og giftede sig med Pigen Ane Christoffersdatter, Datter af Gmd. Christoffer Pedersen i Jonstrup, Uggerløse Sogn. Handelen fortsatte han indtil videre. Men Tiderne i 1820erne var jo svære, men ved Flid og Stræbsomhed samt trofast Sammenhold sled de unge Ægtefolk sig „ved Guds Bistand, hvorpaa Niels Rasmussen stolede i al sin Gøren og Laden med tryk Tillid“ dog noget fremad i Velstand. Og omsider oprandt der jo bedre Tider for Bonden. Men samtidig aftog hans Helbred, saa han maatte opgive Handelen og holde sig alene til Gaardens Drift. Han blev heller ingen gammel Mand, men døde allerede 1841, kun 53 Aar gl. — Enken fortsatte i 22 Aar Gaardens Drift, indtil Sønnen Niels Nielsen, der ved Faderens Død kun var 8 Aar gl., kunde overtage den i Aaret 1863. Moderen henlevede saa sin Alderdom hos ham „under kærlig Pleje af Børn og Børnebørn.“ Der var i Ægteskabet foruden denne Søn tillige 3 Døtre.

Niels Nielsen blev gift med sin Slægtning Karen Pedersen, Datter af Gmd. Peder Jensen, Estrup (se Stamtavle A V). De havde den Modgang, at Gaar-



den brændte for dem 1867, men den blev godt genopbygget. Nu indehaves Slægtsgaarden af N. Niensens Søn, Christian Nielsen, gift med sin Slægtning Laura Davidsen af Marke. Disse mine Slægtninge har vist stor Interesse for nærværende Arbejde og skaffet mig mange gode Oplysninger til Stamtavlen, især fra deres nærmere Slægtninge, hvorfor jeg er dem meget taknemmelig. — 3 af Niels Niensens andre Børn er som Stamtavlen viser bosat som Gaardmænd paa Holbæk-egnén.

Niels Rasmussens Datter Christiane blev gift med den meget bekendte Gaardmand Hans Jensen i Kundby. I Holbæk Amts historiske Aarvog for 1914 findes der en meget smuk Skildring af dette Ægtepar, forfattet af Højskolelærer J. P. Jensen, Høng. Hans Jensen var foruden at være en dygtig Landmand tillige meget virksom i det offentlige Liv. I 21 Aar var han som den første Bondemand i Sognet Formand for Kundby Sogneraad, desuden i 24 Aar Aamtsraadsmedlem og i 12 Aar Folketingsmand for Svinningekredsen, foruden mere andet. Det siger jo nu sig selv, at naar Manden er saa meget optaget i det offentlige Livs Tjeneste, paalægger det Hustruen mange Pligter udover de sædvanlige i Hjemmet, men Christiane Nielsdatter skal have været fortrinlig skikket til at løse denne Opgave. I J. P. Jensens nævnte Afhandling hedder det saa smukt om hende: „Det var en prægtig Hustru, Hans Jensen 1847 førte ind i sin Gaard, hun blev ham en kærlig, trofast og virksom Støtte i det mangesidige Arbejde, han i Aarenes Løb maatte tage op. Man faar et stærkt Indtryk af, at hun har været en Kvinde, der kunde holde sammen paa Hjemmet og faa alt ude og inde til at gaa, som det skulde, selv naar hendes Mand for lange Tider maatte være fraværende. Hun fik mange Børn, og hun var ikke stærk hverken af Legemsbygning eller Helbred, men alligevel forstod hun at gøre sig gældende, saa det mærkedes, hun var „Livet i Huset“.

Hun fik meget at tage vare paa, men hun lod sig aldrig mærke med, at hun havde travlt.“ „Smukkere Familieforhold end det, man fik at se i Hans Jensens hyggelige, gæstfri Hjem i Kundby, kunde næppe findes, blev der sagt. Men dette skønne Hjemliv skyldtes som foran nævnt i høj Grad hans brave Hustru“. „Begge var stærkt religiøse,“ skriver deres yngste Datter, „vi Børn kan vist ikke sige, der er præket Kristendom for os i Hjemmet; men her er levet Kristendom. Fader og Moder gav os det bedste Eksempel i dem selv. Om Søndagen var alt Arbejde indstillet, og Kirken blev besøgt. Naar der ikke kom nogen i Kirke, blev der læst en Prædiken af Luthers Huspostil, men i Reglen var der altid nogen i Kirke.“ Vilhelm Beck var vel nok den Kirkehøvding, som Hans Jensen og Hustru især saa op til. Senere fik man dog mere Sans og Syn ogsaa for det grundtvigske Livssyn, især efterat Hans Jensens ældste Datter og hendes Mand løste Sognebaand til Valgmenigheden i Vallekilde, og andre af Slægten besøgte Højskolen der. 6 af Hans Jensens Børn blev Gaardmandsfolk paa Holbækegnen, som Stamtavlen viser. Den yngste, g. m. Gmd. Lars Andersen, bor paa Fødegaarden. Flere af Hans Jensens Børnebørn er jeg kommet i nærmere Forhold til: Laura Davidsen, Marke, og Signe Jensen, Bjærgby, har vi haft den Glæde at have i Huset som unge Piger i Fodby Præstegaard. 2 andre, Niels Fr. Nielsen og Anna N., Børn af Susanne og Niels Nielsen, Storgaarden, Trønninge, er gift med mine 2 nære Slægtninge Karen og Christian Meinertsen af Trønninge og saaledes nær tilknyttede.

En anden af Niels Rasmussens Døtre, Maren, blev gift med den ogsaa meget bekendte Gmd. Niels Jensen, Brændholdt, men herom se Anmærkninger til Stamtale A V, der omhandler Brændholdtslægten.

N. Rasmussens tredje Datter, Sidse Marie, blev gift med Gaardejer Zakarias Jørgensen, Svinninge. Fra dem nedstammer, som Stamtavlen viser, en talrig

Efterslægt, mest boende paa Holbækegnen, men nogle dog ogsaa længere borte fra Slægtens Hjemstavn. En Sønedatter, Henriette Zakariassen af Gudmandstrup, nu boende i Svinninge, hørte til den Flok af unge Piger i Slægten, som vi en Aarrække glædede os ved efterhaanden at have i Huset i Fodby Præstegaard.

# Stamtavle A II.

Stamfaderens Sønnesøn: Gmd. Peder Rasmussen, Alkestrup, født 1797, død ca. 1866, og hans Efterkommere.

1. Gang gift med Enke Susanne Mortensen, Alkestrup, født 1800, død 1829. 2. Gang gift med Pigen Christiane Jensdatter, Hellestrup, født 1811, død ca. 1883.

Børn af 1. Ægteskab var:

- Maren Christine, f. 1827, d. ca. 1893, gift med Gmd. Niels Sørensen, Nyrup.  
Deres Børn var:
  - Susanne Marie Nielsen, f. 1847, gift med Gmd. Jens Hansen, Taastrup, f. 1841. — Deres Børn var:
    - Karen Kristine Anna H., f. 1877, g. m. Gmd. Carl Hansen, Taastrup (Barn: Jens Hansen, Taastrup).
    - Hans Peter H., Ølhandler, Holbæk, f. 1878, d. 1934, g. m. Sara Valborg Holmgaard Andersen (Børn: Helge, Frede og Verner).
  - Søren Nielsen, Parc. ved Løvenborg, g. m. en Datter af Gmd. Hans Jensen, Trønninge (1 Datter).
  - Ane Nielsen, f. 1856, g. m. Vognmand Niels Petersen, København. — Deres Børn var:
    - Søren Peter P., f. 1876, Vognstyrer ved Sporvejene, g. m. Thora Marie Jespersen (ingen Børn).
    - Nielsine Susanne Maren Kirstine, f. 1886, g. m. F. A. C. Schmidt, Bogbinder, Kbhvn. (Barn: Sigurd Vilh. S., Stentrykker).
  - Peder Nielsen, f. 1857, d. 1917, boede i Holbæk.
  - Maren Nielsen, f. ca. 1860, d. 1933, g. m. Hestehandler Chr. Hansen, Holbæk. — Deres Børn var:
    - Hans Hansen, Gmd., Tudse, f. 1883, g. m. Christa Christensen, f. 1882 (Børn: Christian, Else og Hans Martin H.).
    - Olga Kristine H., f. 1884, g. m. Købmd. F. J. Andersen, Nakskov.
    - Susanne Marie H., f. 1881, g. m. Hestehandler A. Poulsen, Roskilde. (Børn: Erik Kristian, f. 1905, g. m. Karen Margrethe Steffensen [Børn: Ole og Kirsten P.], Poul Karl, f. 1908, Karen Inger Ruth, f. 1909, Ejner Anders Peter, f. 1910, Arne Emil, f. 1913).
    - Anna Emilie H., f. 1887, d. 1935.
    - Niels Valdemar H., f. 1889, d. 1918, g. m. Kristine Petersen (Børn: Poul og Carl Chr. H.).
    - Else Louise H., f. 1898, d. 1921.
- Niels Nielsen, Gmd. i Nyrup, f. 1867, d. 1920, g. m. Johanne Marie Weinreich, f. 1872, d. 1934. — Deres Børn var:
  - Susanne Marie Kirstine N., f. 1898, g. m. C. V. Kromann, Driftsleder ved Gasværket, Hellerup (Børn: Jytte Marie Elinor og Vivi Fritze Johanne K.).
  - Niels Søren Weinreich N., f. 1901, Gmd. i Nyrup, g. m. 1) Maren Marie Magdalene Nielsen, d. 1927, 2) Gerda Jensen, f. 1910.
  - Niels Gunner W. Nielsen, f. 1903, Gmd. i Uggerløse, g. m. Ella Marie Carlsen, f. 1906 (Børn: Frede Niels Frederik, Inger Johanne Kirstine og Ruth Julie N.).

- David Pedersen, f. 1829, d. ca. 1886, Gmd. i Vindstrup, g. m. Johanne Svendsdatter.

Datter:

- Susanne Marie Pedersen, f. 1855, g. m. Gmd. Rasmus Jensen, Vindstrup, f. 1848. — Deres Børn var:
- Jens Kristoffer Jensen, f. 1881, Gmd. i Uggerløse, g. m. Karen Nielsen, f. 1891 (Børn: Johanne, Svend, Johannes, Ingeborg, Frede, Ellen Margrete og Inga).
  - Sander Jensen, f. 1884, Skellingsted, ugift.
  - Christian Jensen, f. 1885, Grdr. i Gislinge, g. m. Anna Jensen, f. 1885 (Børn: Sigrid, Frode, Gerda, Dagny og Viola).
  - Ellen Kristine, f. 1887, Husbestyrerinde i Allerslev, ugift.
  - Dagmar, f. 1889, g. m. Smed Mülius Sørensen, Skellingsted (Børn: Inger Marie, Villy Sander, Vagn Rasmus, Sonja, Helge og Hega (Tvillinger)).
  - Andrea, f. 1891, g. m. Frits Rasmussen, Kvandløse Græsmark, (ingen Børn).
  - Marie, f. 1895, g. m. Rasmus Jensen, Odense (ingen Børn).
  - Peder Jensen, f. 1897, Gmd. i Vindstrup, g. m. Olga, f. 1906 (Børn: Eva Marie og Vera Kristine).

- Rasmus Pedersen, f. 1831, d. 1874, Gmd. i Lunderød, g. m. Karen Hansen, f. ca. 1829.

Deres Børn var:

- Niels Chr. Pedersen, f. 1859, g. m. Birthe Kristine Frederiksen, f. 1860, boende sidst i Holbæk. — Deres Børn var:
  - Maskinmester i „Ø. K.“ Rasmus Pedersen, f. 1895, g. m. Karen Tofte af Holbæk (Barn: Bente Tofte P.).
  - Petrea Pedersen, f. 1890, Sygeplejerske i Holbæk, ugift.
  - Johannes Pedersen, f. 1899, Banefunktionær ved Høng-Tølløse Banen, g. m. Johanne Jensen, boende i Holbæk.
  - Karen Noomi Pedersen, f. 1900, g. m. Købmd. Valdemar Jacobsen i Holbæk (Barn: Keld).
- Petrea Pedersen, f. 1866 i Lunderød, g. m. Gmd. Gunnar Olsen, Stenmagle Nyrup. — Barn: Petrea Olsen, g. m. Gmd. Jacob Dines Pedersen af Vandløse Deres Børn: a) Dines P., Grdbst. for sin Moder, ugift. b) Anna Louise P., ugift. c) Gunnar P., Landmand i Østrup, g. m. Marie P., d) Kristen Jacob P., Maskinist, ugift.

- Kirsten Susanne Marie Petersen, f. 1833, d. 1901, g. m. Gmd. Niels Jørgensen, Snevre, f. 1828, d. 1884.

Deres Børn var:

- Christian Nielsen, f. 1855, d. 1890, ugift.
- Karen Marie Nielsen, f. 1857, d. 1874, ugift.
- Lars Peter Nielsen, f. 1863, d. 1921, Grdr., Sognefoged i Snevre, g. m. Karen Thorsen, f. 1868. — Børn:
  - Alfred Nielsen, f. 1891, Gmd. i Snevre, g. m. Johanne Christiansen, f. 1894 (Børn: Christian og Marie).
  - Hedvig Nielsen, f. 1895, ugift.
  - Marie Nielsen, f. 1898, g. m. Gmd. Jørgen Christiansen Marup (Børn: Jens og Svend Aage).
  - Martha Nielsen, f. 1905, ugift.
- Peder Adolf Nielsen, f. 1872, Fabrikant i Glostrup, g. m. Karoline Sørensen, f. 1873. — Børn:
  - Axel Nielsen, f. 1902, cand. mag., Astronom, ansat v. Observatoriet i Aarhus.
  - Holger Nielsen, f. 1905, cand. mag., Seminarielærer, Blaagaards Seminarium. g. m. Ingeborg Andersen, f. 1904 (Børn: Jørgen og Inger Lise).
  - Poul Nielsen, f. 1908, stud. mag., Glostrup.

Børn af 2. Ægteskab var:

- Jens Pedersen, f. 1838, d. 1902, Gmd. i Lunderød, g. m. Ane Jørgensen, f. 1841.

Deres Børn var:

- Hansine Pedersen, f. i Lunderød, g. m. Gmd. Jørgen Jørgensen, Marup. Ingen Børn.
- Karen Rasmine Pedersen, f. 1875, g. m. Gmd. Hans Pedersen, Lunderød, f. 1875. — Børn:
  - Hansine Petrea Petersen, f. 1899, g. m. Frederik Larsen, bor Hedehusene (1 Barn).
  - Jens Chr. Pedersen, f. 1903, Købmand i Karlslunde, g. m. Margrete Pedersen af Marup (Børn: Hans Chr., Anna Lise og Hans Jac.).
  - Ellen Margrete Pedersen, f. 1910, g. m. Gmd. Ernst Hansen i Lunderød (1 Barn).
  - Poul Pedersen, f. 1916, Bager, ugift.

- Johanne Marie Pedersen, f. 1840, d. 1910, g. m. Gmd. Lars Meinertsen, Østrup, Ondløse Sogn, f. 1832, d. 1905.

Deres Børn var:

- Hans Peter Meinertsen, f. 1865, Seminarist, cand. theol., Højskolelærer Brøderup 1893—1896, Sognepræst i Fodby 1896—1907, Sognepræst i Mern 1907—1935, Provst over Baarse og Møenbo Herreder 1919—1935, R. af Dbg. 1928, g. m. Anna Frederikke Cæcilie (Møller) Jensen af Maglegaard, f. 1865. — Børn:
  - Svend Meinertsen, f. 1895, Forvalter.
  - Johanne Meinertsen, f. 1897, Student, g. m. Lektor Chr. Nielsen, Haslev (Børn: Esther, Annalise og Ulla).
  - Erik Meinertsen, f. 1899, Lærer, Haderslev, g. m. Anna Sofie Pind.
  - David Meinertsen, f. 1903, Toldassistent, Odense, g. m. Grete Rode af Mern (Børn: Karen og Hans Jørgen).
  - Cæcilie Meinertsen, f. 1905, Forskolelærerinde.
  - Ivar Meinertsen, f. 1907, Mejerist, Kanada.
- Christian Meinertsen, f. 1872, Grdr. i Østrup, Sparekassekontorbestyrer i Uggerløse, g. m. Christine Pedersen af Jonstrup (Datter: Johanne, f. 1908).

- Else Christine Pedersen, f. 1849, d. 1917, g. m. Gmd. Rasmus Hansen, Bukkerup, f. 1843 i Tv. Merløse.

Søn:

Hans Peter Hansen, Grdr. i Eukkerup, født der 1873, g. m. Ella Marie Hansen, f. 1885 i Stignæs. — Datter: Bertha Rigmor Hansen.

- Christian Pedersen, f. 1852, d. 1920, Gmd. i Alkestrup, g. m. Karen Margrethe Hansen, f. 1857.

Søn:

Peder Rasmus Pedersen, f. 1881, Parc. Eriksholm, g. m. Anna Dorthea Frederikke Jespersen, f. 1879 i Lunderød. — Børn:

- Hans Rørbæk Pedersen, f. 1909.
- Karl Rørbæk Pedersen, f. 1911.
- Karen Margrete Pedersen, f. 1912.
- Eno Johanne Pedersen, f. 1915.
- Ella Berthine Petersen, f. 1917.
- Ernst Christian Rørbæk Petersen, f. 1918.

den i Krøjerup, g. m. Bodil Hansine Hansen, ogsaa han døde tidlig barnløs. — Hjemmet i Krøjerup, hvor jeg er kommet en Del i min Ungdom, var meget smukt og tiltalende og havde i flere Henseender gode Interesser. Ole Christiansen var den Gang gaaet bort. Men Enken, støttet af sine 3 yngste endnu hjemmeverende Børn, gjorde Hjemmet meget hyggeligt.

Lars Rasmussens anden Datter, Kirsten Christine Larsdatter, f. 1835, blev gift med Gmd. Niels Jensen, Brændholdt (se Stamtavle A V). Hun saavel som deres 2 smaa Børn døde meget tidlig.



menter blandt Folkene forsvandt, medens de andre forbedrede sig. De havde en stor Børneflokk, 9 Børn (se Stamtavlen). De har antaget deres Moders Efternavn, Fehr, som Familienavn. — Niels Jensens Datter, Anna Emilie Jensen, f. 1868, blev gift med Proprietær Gustav Valentin Blom og boede paa Jyderupegnen, siden i Villakvarteret ved Holbæk.

b) Jens Rasmussens Datter hed Ane Marie Jensen og var født i Tostrup 1845. Hun blev gift med Gmd. Jens Peter Olsen, Nyby, hvor Slægten endnu bor (se Stamtavlen). Det var et Hjem med gode Interesser i aandelig Henseende.

## II: Gmd. Lars Rasmussen, Hellestrup, og hans Efterkommere.

Lars Rasmussen var yngste Søn af Rasmus Pedersen, Hellestrup, og født 1803. Han fik Fødegaarden og var gift med Mette Kirstine Christiansdatter. Saa vidt vides havde de ingen Sønner, men dærimod 2 Døtre. Den ældste, Maren Sofie Larsdatter, f. 1828, blev gift med Grdr. Ole Christiansen, Krøjerup. De havde 5 Børn, hvoraf den ældste Søn, Lars Peter Olsen, g. m. Sofie Elisabeth Petersen, overtog Slægtsgaarden i Hellestrup, hvor ogsaa en af hans Sønner, Valdemar, boede, men siden afhændede den. Der var 5 Børn hos L. P. Olsen.

Ole Christiansens ældste Datter, Susanne, var gift med Gmd. Hans Christensen, Holløse. Der var 9 Børn. Fra en af Døtrene, Agnes Marie, gift Petersen, boende i Uggerløse, har jeg modtaget gode Oplysninger til Stamtavlen her, som jeg er taknemmelig for. Næstældste Datter, Kirsten, gift med Restauratør P. Andersen, boede i mange Aar i Slagelse, hvor de havde først Postgaarden. siden Jernbanerestaurationsen. Der var 4 Børn. — Den yngste Datter, Anna, var gift med Forpagter F. K. A. Pedersen og boede i Krøjerup. Hun døde tidlig uden at efterlade sig Børn. — Den yngste Søn, Lars Rasmus Olsen, havde Fødegaar-

## Anmærkninger til Stamtavle A III.

I: Gmd. Jens Rasmussen, Tostrup, og hans Efterkommere.

Jens Rasmussen var 3die ældste Søn af Gmd. Rasmus Pedersen, Hellestrup, og født 1800. I sin Ungdom synes han ligesom sine 2 ældre Brødre at have drevet Kreaturhandel, thi da Broderen, Peder Rasmussen, Alkestrup, fik sin ældste Søn, David, døbt, kaldes en af Fadderne „Pranger Jens Rasmussen, Hellestrup“, hvilket utvivlsomt er J. R. hér. Siden blev han imidlertid gift med Ane Sørensdatter af Tostrup. Hun var en Datter af den meget velhavende Gmd. Søren Nielsen af Tostrup, kaldet „den rige“, og Hustru Ane Kirstine Rasmusdatter. Hun var følgelig Søster til Niels Sørensen, Nystrup (se Stamtavle A II). De fik en Nabogaard i Tostrup, den, der senere blev udflyttet og opbygget meget smukt tæt ved Landevejen mellem Holbæk og Ringsted og kaldtes Spaanebæksgaard. Jens Rasmussen døde 1865 og efterlod sig 2 Børn.

a) Sønnen Niels Jensen boede paa Spaanebæksgaard. Han var født 1842, g. m. Christine Hansen. Niels Jensen var en høj, statelig Mand. Af ydre Antrækning var han noget finere end Bønder i Almindelighed. Jeg husker ham fra de store Familiesammenkomster ved Bryllupper og lignende, iført sort Diplomatfrakke og høj Silkehat. Iøvrigt gjorde han Indtryk af at være en tiltalende Mand af et nærmest stilfærdigt Væsen.

Niels Jensen og Hustru havde 2 Børn. Sønnen Jens Rasmus Jensen, f. 1866, g. m. Johanne Charlotte Amalie Fehr, boede paa en større Forpagtergaard, Rønninge Søgaard paa Fyn. En af mine Fætttere har fra dette Hjem fortalt følgende smukke Træk: Da det viste sig, at der indenfor det ret store Folkehold herskede en temmelig raa Tone, besluttede Familien at indrette en stor fælles Spisestue for sig og Folkene, hvilket havde den gode Følge, at de uheldigste Ele-

vist overmaade lykkeligt sammen, men Sygdom formærkede tidligt deres Lykke, og efter ikke ret mange Aar døde Karen Margrethe. Efterat Morbroder havde siddet Enkemand en Del Aar, afhændede han Gaarden og boede paa sine ældre Dage hos sin Søn i Eriks-holm. Min Morbroder var en god og venlig Mand. Det var hyggeligt at komme i det gamle Hjem, baade mens han styrede Gaarden for Bedstemoder og i hans egen Tid. Han var tillige en Mand med gode Interesser ogsaa i kirkelig Henseende. — Sønnen, Peder Rasmus Pedersen, g. m. Anna Dorthea Frederikke Jespersen, bor som anført i Eriksholm.

Hermed har jeg nu anført lidt til Belysning af de 8 Hjem, som udgik fra Hjemmet paa Engholm i mine Bedsteforældres, Peder Rasmussen og Hustrus, Dage

nemlig: a) Svend, Forvalter; b) Johanne, Student, g. m. Lektor, cand. theol. og mag. Chr. Nielsen, Haslev (Børn: Esther, Annalise og Ulla); c) Erik, Lærer, Haderslev, g. m. Annesofie Pind; d) David, Toldassistent i Odense, g. m. Grete Rode (Børn: Karen og Hans Jørgen); e) Cæcilie, Lærerinde; f) Ivar, Mejerist i Canada. Min Hustru, der i flere Aar var meget svagelig, døde 1921. — Min Broder, Chr. Meinertsen, blev Landmand og overtog vor Fødegaard. Han er g. m. Christine Pedersen af Jonstrup. De havde i 1913 den Modgang, at Gaarden brændte, idet der opkom Ild i Nabogaarden, som forplantede sig til hele den Del af Byen. De fik Gaarden bygget meget smukt op igen. Men min Broder følte sig alligevel ikke hjemme dér som i den gamle Gaard, og da hans Hustru tillige ikke var saa rask, solgte de Gaarden og købte en smuk Villa i Uggerløse. Dér som i Gaarden har de et saare hyggeligt og propert Hjem. De har en eneste Datter, Johanne, som er dem til megen Trøst og Hjælp, da min Svigerinde efterhaanden er blevet meget svagelig. — I sin Østruptid havde min Broder meget med kommunale Sager at gøre, var i 11 Aar Medlem af Sogneraadet. I Uggerløse er han især optaget af Sparekassevirksomhed, idet han i en Aarrække har været og stadig er Kontorbestyrer i Bondestandens Sparekasse.

7) *Else Kristine Pedersen*, gift med Grdr. Rasmus Hansen, Bukkerup. De havde et smukt og tiltalende Hjem. Rasmus Hansen var en velbegavet og interesseret Mand, foruden at være en dygtig Landmand. Min Moster, der var proper og dygtig i Huset, havde som ung Pige undertiden hjulpet min Moder, hvad jeg husker mine Forældre var hende taknemmelig for. Der var i Hjemmet kun en Søn, der naaede den voksne Alder. Han ejer nu Fødegaarden.

8) *Christian Pedersen*, min yngste Morbroder, gift med Karen Margrethe Hansen af Alkestrup, fik sin Fødegaard, Engholm paa Alkestrup Mark. De levede

tidlig. Hun var vist noget svagelig allerede fra sin Ungdom af. — Den anden Datter, Karen, blev gift med Hans Pedersen og boede i mange Aar paa Fødegaarden. Hun er nu gaaet bort, men en Datter og Svigersøn bor paa Gaarden.

6) *Johanne Marie Pedersen*, gift med Lars Meinerntsen, Gmd. i Østrup. Dette var mine Forældre. Min Moder satte ligesom sine Søstre en Ære i at holde sit Hjem pynteligt og propert. Hun var i mange Aar svagelig, men holdt tappert ud og styrede Huset i de over 40 Aar, mine Forældre levede sammen. Min Moder var tillige et meget fromt Menneske. Om Søndagen saa vi hende sidde med sin Prædikenbog og Salmebog og læse til sin Opbyggelse. Det var især Skat Rørdams Prædikener, hun læste. Mod os Børn var vor Moder en omsorgsfuld og opofrende Moder i alle Maader. — Iøvrigt var vort Hjem præget af, at Fader havde megen Interesse for offentlige Sager, baade kommunale og politiske. I 15 Aar sad han i Sogneraadet og var i 3 Aar Formand. Paa sine ældre Dage blev han af Holbæk Amtsraad valgt til Landvæsenskommissær. — Vi var i Hjemmet kun 2 Børn. Jeg foretrak i min Ungdom at gaa den læsende Vej, blev først Seminarist, derefter cand. theol. 1893. Siden har jeg min hele Tid været knyttet til Sydsjælland. Først Højskolelærer paa Brøderup i 3 Aar, saa Præst i Fodby i 11 Aar, derefter i Mørn i 27 Aar, de sidste 16 Aar tillige Provst for Baarse og Møenbo Herreder. Ved det fyldte 70 Aar trak jeg mig jo tilbage fra Embederne, hvorfra jeg har mange gode Minder, og ligesaa fra Højskolen. Min Hustru Anna (Møller) Jensen var Datter af Gmd. Niels Jensen og Hustru Cæcilie Birch Møller, Skovsø, men min Svigerfader ejede tillige Maglegaard i Østrup, som hans 2 ældste Børn, min Hustru og hendes Broder styrede i nogle Aar, hvorved vi lærte hinanden at kende. Vort aandelige Livssyn faldt ogsaa sammen. Vi har haft 9 Børn, men kun 6 er blevne voksne,



i Holbæk. Denne min Fætter har været mig en meget ihærdig Medhjælper med at samle Oplysninger til Stamtavlen her, hvad jeg er ham meget taknemmelig for. — Datteren, Petrea Pedersen, blev gift med Grdr., senere Sognefoged og Amdsraadsmedlem Gunnar Olsen, Stenmagle Nystrup. Men hun døde desværre tidlig, efter at have født en lille Pige til Verden, som blev opkaldt efter sin Moder.

4) *Susanne Marie Pedersen*, gift med Gmd. Niels Jørgensen, Snevre. Ogsaa de havde et smukt Hjem i en god Gaard, nyopbygget efter en Lynildsbrand. 2 af deres Børn døde forholdsvis tidlig. Det var vistnok Eftervirkningerne efter en ondartet Skarlagensfeber, der havde gjort dem svage. Den næste Søn derefter, Lars Peter Nielsen, fik Fødegarden. Sammen med sin Hustru, Karen Thorsen fra Kvandløse, dannede han et godt Hjem. Han var Sognefoged i S. Jærnløse Sogn og var baade i den Egenskab og som Menneske en vel anset og afholdt Mand. Han er død for nogle Aar siden. En Søn, Alfred Nielsen, bor nu paa Gaarden. — N. Jørgensens yngste Søn, Peter Adolf Nielsen, tog i sin Ungdom Præliminæksamen, og er nu Fabrikant i Glostrup. Han er gift med Karoline Sørensen fra Kvandløse. De har et smukt Hjem. Deres 3 Sønner er alle gaaet den studerende Vej. Den ældste, Axel, er cand. mag., Astronom og ansat i Aarhus. Den næstældste, Holger, er ogsaa cand. mag., er Seminarielærer og tillige Medarbejder ved Udgivelsen af en ny dansk Ordbog. Han er gift med Ingeborg Andersen og har 2 smaa Børn. Den yngste Søn, Poul, er endnu Student, stud. mag.

5) *Jens Pedersen*, Gmd. i Lunderød, gift med Ane Jørgensen. Ogsaa de havde et godt Hjem. De var Naboer med Broderen, Rasmus Pedersen og Hustru. Kun en Stakhave skilte de 2 Gaarde. Ogsaa dette Hjem var stærkt kristeligt præget. Der var kun 2 Døtre i Hjemmet. Den ældste, Hansine, blev gift med Jørgen Jørgensen fra Marup, men døde meget

gift med Driftsleder Kromann ved Gasværket i Hellerup, har jeg med Tak modtaget meget gode Oplysninger til Stamtavlen her.

2) *David Pedersen*, Gmd. i Vindstrup, Naboby til Alkestrup, var en velbegavet, livlig og interesseret Mand. Han og hans Hustru dannede et smukt og vist meget harmonisk Hjem. — Haven var --- husker jeg — ejendommeligt udstyret. Der var Springvand, Solskive, hvor man kunde aflæse Tiden, en Glaskugle, hvori man kunde spejle sig, og en saakaldet Deliriums-bjælke, som Gæsterne forsøgte at spasere ud ad, men vist som Regel til almindelig Morskab faldt ned af, naar den begyndte at ryste, hvad den gjorde mere og mere, jo længere man kom ud. — Morbror David havde arvet noget af sin Faders Sans for Kreaturhandel, omend han ikke drev denne som Forretning. Derimod valgtes han til Dommer ved Dyrskuer i Landboforeningen. Min Mor har fortalt, at han betød saa meget for Bedstemor i hendes Enkestand. Han indfandt sig saa at sige daglig i Hjemmet og gav gode Raad med Hensyn til Driften af den store Gaard samt satte Humøret op ved sit friske og livlige Sind. Jeg husker ogsaa, hvorledes han var en kærkommen og fornøjelig Gæst i mit Hjem. Der var kun én Datter i Hjemmet, Susanne Marie. Hun blev gift med Rasmus Jensen af Merløse og boede paa hendes Fødegaard i Vindstrup. R. Jensen var en velbegavet og interesseret Mand, men i mange Aar svagelig af Helbred. Fra Hjemmet udgik en stor Børneflokk, hvoraf 8 naaede den voksne Alder. De har utvivlsomt medtaget mange gode Minder baade fra deres Forældre og Bedsteforældre.

3) *Rasmus Pedersen*, Gmd. i Lunderød. Han og hans Hustru, Karen Hansen, havde et smukt og tiltalende, varmt kristeligt interesseret Hjem. Kun 2 af deres Børn naaede at blive gifte og faa eget Hjem. Sønnen Niels Christian Pedersen fik sin Fødegaard, som han dog senere afhændede og boede i mange Aar

Jens Christensen og Hustru, Kirsten Pedersdatter, og født 1811. — Disse, mine Bedsteforældre, levede sammen i over 36 Aar til min Bedstefars Død i 1866. De havde 6 Børn, foruden altsaa de 2 Børn af første Ægteskab. Min Bedstemor sad Enke en længere Aarrække. Hendes yngste Søn, Christian Pedersen, styrede da Gaarden, efterat han havde naaet den voksne Alder. Han var kun 14 Aar, da hans Fader døde. Men Bedstemor var ogsaa selv en dygtig og myndig Kone. Hjemmet var gæstfrit. Det duftede og skinnede af Renhed og Properhed og var et dejligt Sted særlig ogsaa for os Børnebørn at komme.

Alle Peder Rasmussens 8 Børn blev gifte og fik Bøndergaarde paa Holbækegnen:

1) *Maren Kristine* blev gift med Niels Sørensen af Tostrup ved Holbæk, de boede i Uggerløse Nyrup. Niels Sørensen var vist fra et velhavende Hjem, Gaarden i Nyrup var god og N. S. en dygtig Landmand, der tidlig var med paa Fremskridt i Driften (f. Eks. Maskiner). Hjemmet gjorde ogsaa i Niels Sørensens og hans Hustrus Velmagtsdage et velhavende Indtryk og var vist meget gæstfrit. De havde 6 Børn, der alle blev voksne, men de fleste af dem naaede ingen høj Alder. Kun den yngste Datter, Maren Nielsen, naaede op omkring hvad man kalder Støvets Aar. Hun var gift med Hestehandler Chr. Hansen, Holbæk, hvis Forretning var viden bekendt paa Grund af Chr. Hansens reelle og solide Handelsprincipper. Der vistes stor Gæstfrihed mod Kunderne. Og da der tillige var en større Børneflokk, har der jo sikkert i Hjemmet ogsaa været meget at gøre for Hustruen. Fra en Søn, Gmd. Hans Hansen, Tudse, har jeg med Glæde modtaget mange gode Oplysninger til Stamtavlen, ligesaa fra en Datter, Fru Susanne Poulsen, Roskilde. Niels Sørensen og Hustrus yngste Søn, Niels Nielsen, fik Fødegaarden i Nyrup, men ogsaa han døde tidlig, nu bor en af Sønnerne, Niels S. W. Nielsen, paa Gaarden. Fra en Datter, Susanne Marie,

## Anmærkninger til Stamtavle A II,

omfattende Grdr. Peder Rasmussen, Alkestrup,  
og hans Efterkommere.

P. Rasmussen var næstældste Søn af Rasmus Pedersen, Hellestrup, altsaa Sønesøn af Stamfaderen. Han var født 1797 og var min Morfader. I sine yngre Aar drev han en ret omfattende Kreaturhandel helt nedad Kalundborgkanten til. Mor har fortalt mig om hendes Far, at han færdedes ridende, naar han var ude paa Handel. Rimeligvis har han jo nok tjent nogen Formue ved denne Handel, men sin store Bondegaard, Engholm, paa Alkestrup Mark, fik han dog med sin første Hustru, idet han blev gift med Susanne Mortensen, Enke efter Grdr. og Sognefoged David Pedersen, Alkestrup. Formodentlig er Handelsrejserne væsentlig set ophørt, efterat han havde overtaget den store Ejendom paa 96 Td. Land, som han skal have drevet med fremragende Dygtighed. Som Mindelser om hans Rejser kan det rimeligvis anføres, hvad min Moder har fortalt, at rejsende Handelsmænd undertiden fik Nattelogi paa Engholm. Peder R. kendte jo af Erfaring, hvad Gæstfrihed under slige Forhold betød. Mor fortalte ogsaa, at der i hendes Hjem fandtes en hel Del Sølvtoj, som Bedstefar havde modtaget af Folk i Stedet for rede Penge, naar de var kómne i Gæld til ham. Bedstefar havde Sans for Oplysnings Betydning for den opvoksende Slægt. En lille Tid blev der holdt Lærerinde i Hjemmet for de ældste Børn. Sønnerne blev ogsaa holdt til at øve sig i Skrivning om Vinteraftenerne. Et Par af dem kom da ogsaa senere paa Højskole.

Min Bedstefars første Ægteskab varede kun i 4 Aar 1825—29. Hustruen døde nogle Dage efter at have født sin Søn David Pedersen til Verden. Datteren, Maren Kristine, var da ca. 1½ Aar gl. — Senere paa Aaret 1829 blev Bedstefar gift paany med Pigen Christiane Jensdatter af Hellestrup, Datter af Gmd.

# Stamtavle A III.

## Stamfaderens Sønesønner: Jens Rasmussen, Tostrup, og Lars Rasmussen, Hellestrup, og deres Efterkommere.

I. Jens Rasmussen, Gmd. i Tostrup v. Holbæk, f. 1800, d. 1865, gift med Ane Sørensdatter, f. 1814, d. 1861.

Deres Børn var:

1. Ane Marie Jensen, f. 1845, d. 1904, g. m. Jens Peter Olsen af Nyby, f. 1840, d. 1916.
2. Niels Jensen, f. 1842, g. m. Christine Hansen, f. 1846, boede i Tostrup (Spaanebæksgaard) ved Holbæk.

Deres Børn var:

1. Peter Rasmus Olsen, f. 1868, d. 1922, g. m. Hansine Rasmussen af Skinnede. — Deres Børn var:
    - a) Jens Olsen, Kvarmløse.
    - b) Frits Olsen, København.
  2. Ane Dorthea Olsen, f. 1870, d. 1931, g. m. Chr. Larsen (Søn af Dyrlæge L., Alkestrup), f. 1866, d. 1926. — 1 Søn:  
Jens Peter Theodor Larsen, f. 1901, boende i Nyby.
1. Jens Rasmus Jensen, f. 1866, Forpagter, Rønninge Søgaard paa Fyen, g. m. Johanne Charlotte Amalie Fehr, f. 1866. — Deres Børn (har antaget Modereffternavn Fehr) var:
    - a) Thomas Fehr, f. 1895, g. m. Frida Schlyntz, Nørresundby.
    - b) Karen Fehr, f. 1896, ugift.
    - c) Anton Fehr, f. 1897, g. m. Karen Margrethe Saksø, Nyborg (3 Børn).
    - d) Valborg Fehr, f. 1898, g. m. Grosserer Sonne, København (2 Børn).
    - e) Viggo Fehr, f. 1899, ugift.
    - f) Herluf Fehr, f. 1900, ugift.
    - g) Rigmor Fehr, f. 1901, ugift.
    - h) Helga Fehr, f. 1902, g. m. Læge Buhl, Fredericia (2 Børn).
    - i) Ragnhild Fehr, f. 1904, g. m. Fabrikant K. Appel, Aarhus (2 Børn).
  2. Anna Emilie Jensen, f. 1868, g. m. Proprietær Gustav Valentin Blom, f. 1861 i Lyngby, boende først paa Jyderupegnen, siden i Villakvarteret ved Holbæk.

II. Lars Rasmussen, Gmd. i Hellestrup, f. 1803, d. 1857, gift med Mette Kirstine Christiansdatter.

Deres Børn var:

1. Maren Sofie Larsdatter, f. 1828, d. 1907, g. m. Ole Christiansen, Gmd. i Krøjerup i 1850.
2. Kirsten Christine Larsdatter, f. 1835, g. m. Gmd. Niels Jensen, Brændholdt Hun døde tidligt; ligesaa hendes 2 smaa Børn.  
Se iøvrigt Stamtavle V (Brændholtslægten).

Deres Børn var:

1. Lars Peter Olsen, Gmd. i Hellestrup, f. 1851, g. m. Sofie Elisabeth Petersen. — Deres Børn var:
  - a) Carl Viggo Olsen.
  - b) Oluf Valdemar Olsen.
  - c) Anine Marie Olsen.
  - d) Amanda Christine Olsen.
  - e) Ellen Ingeborg Olsen.
2. Susanne Olsen, g. m. Gmd. Hans Christensen, Holløse. — Deres Børn var:
  - a) Christen Carl Christensen.
  - b) Agnes Marie Christensen.
  - c) Maren Sofie Christensen.
  - d) Ole Christian Christensen.
  - e) Vilhelmine Christine Christensen.
  - f) Ingeborg Kristjane Christensen.
  - g) Johannes Wortziger Christensen.
  - h) Hedevig Lydia Christensen.
  - i) Susanne Marie Christensen.
3. Lars Rasmus Olsen, f. 1857, Grdr. i Krøjerup, g. m. Bodil Hansigne Hansen. — Ingen Børn.
4. Kirsten Christine Olsen, f. 1859, g. m. Restauratør P. Andersen, Slagelse. — Deres Børn var:
  - a) Osvald Andersen.
  - b) Folmer Andersen.
  - c) Zenia Andersen.
  - d) Lilly Andersen.
5. Anna Kirstine Olsen, f. 1862, d. 1894, g. m. Grdbst. Frederik Kristian Adolf Pedersen i Solbjerg, boede i Krøjerup. — Ingen Børn.



# Stamtavle A IV.

## Stamforældrenes 2den Søn, Anders Pedersen, Sandby, og hans Efterkommere.

Anders Pedersen, født 1763, i Nyrup, død 1836, var gift med Enken Karen Marie Jørgensdatter af Sandby og boede dér.

Deres eneste Datter var:

Lisbeth Andersdatter, f. 1796, d. 1835, g. m. Gmd. Niels Pedersen, Sandby.

Deres eneste Datter var:

Cathrine Nielsdatter, f. 1816, d. 1844, g. m. Gmd. Hans Hansen, Sandby.

Deres 2 Børn var:

I. Lisbeth Hansen, f. 1841, d. 1920, g. m. Gmd. Niels Frederik Pedersen, Sandby (Familien antog senere Navnet Sandby og boede i København).

Deres Børn var:

1. Kathrine, f. 1861, g. m. Grdr. Folketingsmd., Landbrugsminister Kr. Pedersen, Sandby. — Deres Børn var:
  - a) Ingeborg, f. 1883, g. m. pens. Lærer Fogtmann, Gislinge. — Børn: Ernst og Rigmor.
  - b) Astrid, f. 1885, g. m. Westengaard, bor Elmely, Gislinge. — Ingen Børn.
  - c) Thorvald, f. 1890, Overlæge, Brønderslev, gift, Hustruen fra Sønderjylland. — Flere Børn.
  - d) Aage, f. 1892, Gdr. i Kundby, gift. — Flere Børn.
  - e) Gerda, f. 1894, g. m. fhv. Gdr. i Sandby Jacob Jensen. — 1 Barn.
  - f) Svend, f. 1898, studerer Landbrugsvidenskab i Amerika, har taget flere Eksaminer, ugift.
2. Henriette, f. 1864, g. m. Lærer Sørensen, Bregninge. — Deres Børn var:
  - a) Povl, f. 1890, Revisor i Landbrugsministeriet, g. m. Oda, bor i Glostrup. — Barn: Ole.
  - b) Esther, f. 1892, har et Chokoladeudsalg i Brønderslev.
  - c) Kaj, f. 1894, ansat paa Statsbanernes Maskinværksted i København, gift.
  - d) Knud, f. 1896, Grdr. i Eskebjerg, gift. — Flere Børn.
  - e) Henriette, f. 1903, Husbestyrerinde hos sin Kusine, Fru Fr. Marke.
3. Kristian, f. 1868, kgl. Kapelmusikus, Lærer ved Musikkonservatoriet, R. af Dbg., ugift.
4. Frederik, f. 1870, Læge i Sdr. Jærnløse, g. m. Louise, Enke efter norsk Forfatter Kristoffer Janson. — Ingen Børn.
5. Henrik, f. 1872, Ingeniør i Tyskland, g. m. Tonny Bossest, bor i Offenbach am Main. — Søn: Erik.
6. Hans, f. 1875, cand. mag., Grosserer, København, g. m. 1) Astrid, f. Petersen, skilt, 2) g. m. Astrid. — Børn: Niels Frederik og Thora.
7. Anna, f. 1879, g. m. 1) Ingeniør Hjalmar Lange (Døtre: Lisa og Ingeborg, begge Søstre studerer Sang i Schweitz, Ingeborg har været gift Sass [1 Barn: Søren Hendrik Sass]), Ægteskabet opløst, g. m. 2) Osvald Henriksen, Ægteskabet opløst.
8. Herman, f. 1881, kgl. Kapelmusikus, Komponist og Violoncelvirtuos, g. m. Alfhild de Luce, f. i Norge, Kunstnerinde. — Ingen Børn.

II. Johanne Marie Hansen, f. 1844, g. m. Gmd. Jens Olsen, Torpelund.

Deres Børn var:

1. Kathrine, f. 1866, Pianistinde, g. m. kgl. Kapelmusikus Frederik Marke, R. af Dbg., København. — Deres Børn var:
  - a) Povl, Ingeniør i Bulgarien, Musiker, dyrker mest denne Kunst, g. m. en tysk Dame. — Ingen Børn.
  - b) Ingrid, Violinistinde, g. m. Dommer Schultze Rhondorf, Berlin. — Ingen Børn.
  - c) Karen, Pianistinde, København, ugift.
  - d) Johannes, Violinist og Bratschist i Radioorkestret, København, ugift.
2. Marie, f. 1868, Malerinde, bor i København.
3. Christiane, f. 1870, Pianistinde, opholder sig i Hjemmet paa Torpelund, har været g. m. Kunstmaler Rützou.
4. Hans, f. 1876, d. 1902, Violinist i Frankrig.
5. Christian, f. 1881, Violinist, Samler af Folkeminder og især Folkemusik, bor Torpelund.
6. Johannes, f. 1884, Landmand, Gaardbestyrer for sin Moder paa Torpelund, g. m. Mary Houmøller Jensen. Ægteskabet opløst.

## Anmærkninger til Stamtavle A IV,

omfattende Grdr. Anders Pedersen, Sandby, og hans Efterkommere.

Anders Pedersen var næstældste Søn af Stamfaderen, Gmd. Peder Rasmussen, Nyrup, og født dér 1763. Han kom til at bo i Sandby, Kundby Sogn, hvor han blev gift med Enken Karen Marie Jørgensdatter, Enke efter Grdr. Chr. Hansen, Sandby. I 2 overordentlig interessante Afhandlinger i Holbæk Amts historiske Aarvog for 1922 og 1923 har en af Anders Pedersens Efterkommere, Musiker og Musikhistoriker Chr. Olsen, Torpelund, skildret de ældre Slægtled af Anders Pedersens Familie med ham som Stamfader for den mødrene Slægt. Skildringen er væsentlig bygget paa mundtlig Fortælling af Chr. Olsens Moder, den endnu levende Enkefru Johanne Olsen, Torpelund, som trods sine 91 Aar endnu er aandsfrisk og en god Fortæller. Fra den nævnte Skildring er det følgende væsentlig set hentet, idet det store kulturhistoriske Stof i Afhandlingerne er udeladt.

Anders Pedersen var en meget velhavende Mand og kaldtes „den rige“. Hans Gaard kaldes „Andershvile“, et Navn, taknemmelige Efterkommere formentlig har givet den. Der var i Ægteskabet kun 1 Barn, Lisbeth Andersdatter, som blev gift med Naboen, Gmd. Niels Pedersen, Sandby. Hun var meget livlig og god og gavmild. Hun havde ogsaa Sans for smukt Haandarbejde. Hun har syet et Par Navneklude, der endnu findes i Slægten, og hvorved hun har støttet Erindringen om forskellige Slægtsnavne. Niels Pedersen var en for sin Tid meget dygtig Landmand. Dette Ægtepar havde ogsaa kun 1 Datter, Cathrine Nielsdatter.

Hun blev gift med Hans Hansen fra Kværkeby ved Ringsted, der som Soldat havde ligget indkvarteret paa Niels Pedersens Gaard og dér vundet Datterens Kærlighed. De fik Gaarden i Sandby

og fik 2 Døtre, Lisbeth og Johanne. Men Cathrine Nielsdatter døde 1844, kun 28 Aar gl. Hun skal have været en smuk og rank ung Kvinde med Interesser ud over det almindelige. Hun efterlod sig en hel Kiste fuld af Tidsskrifter, Bøger og gamle Haandskrifter. Ogsaa hendes Mand, Hans Hansen, havde Sans for Læsning, holdt flere Blade og Tidsskrifter og havde ogsaa Bøger, saa det har utvivlsomt været et interesseret Hjem, hvori de 2 Døtre voksede op. Nogle Aar efter Hustruens Død giftede Hans Hansen sig paany med hendes Plejesøster, Karen Marie Pedersen, der blev de smaa Piger en god Stedmoder efter Johanne Olsens Vidnesbyrd. Hun skal have været af Familien længere ude.

Det mest ejendommelige ved den Efterslægt, der gennem de 2 Døtre udgik fra Hjemmet i Sandby, er den overordentlig fremragende Begavelse i musikalsk Henseende, som udmærker en Række af Slægtens Medlemmer. For saa vidt dette maatte bero paa Slægtsarv, skyldes det vist delvis, at begge Døtre blev gift med musikalsk begavede Mænd.

H. Hansens Datter, Lisbeth, blev gift med Niels Frederik Petersen fra Svinninge. De fik den ene af de 2 Slægtsgaarde i Sandby. Slægten tog senere Navn efter denne By. 2 af Sønnerne, Kristian og Herman Sandby, er begge kgl. Kapelmusici. Navnlig Herman Sandby har som Violoncellist skabt sig et Navn, langt ud over Fædrelandets Grænser, baade i Evropa og Amerika. Ogsaa som Komponist er han optraadt, bl. a. med flere Værker for Kammermusik. Kristian Sandby er Lærer ved det kgl. Musikkonservatorium. — Datteren Anna er Pianistinde. — Nogle af N. Fr. Petersens Sønner gik den studerende Vej, saaledes er Frederik en paaskønnet Læge paa sin Fødeegn i Sønder Jærnløse. — Datteren Kathrine blev gift med Grdr., senere Folketingsmand og Landbrugsminister Kr. Pedersen og fik den ene af Gaardene i Sandby. Se iøvrigt Stamtavlen.

H. Hansens 2den Datter, Johanne, blev gift med Jens Olsen, Søn af Sognefoged Anders Olsen, Jyderup, og kom til at bo paa Torpelund pr. Eskebjerg. — Jens Olsen dyrkede den store magre Gaard godt op, men var, siger Sønnen Chr. Olsen, ellers ikke særlig interesseret Landmand. Derimod var han i høj Grad musikalsk interesseret og spillede adskilligt ogsaa finere Musik. Ogsaa Fru Johanne havde megen Sans for Musik og kunde endnu paa sine gamle Dage supplere Sønnen, Chr. Olsen, Musikhistorikerens, Granskning, naar det gjaldt ældre Musik. Den ældste Datter, Kathrine, er gift med kgl. Kapelmusikus Fr. Marke og selv Pianistinde. Datteren Christiane er ligeledes Pianistinde; Sønnen Hans var Violinist i Frankrig, hendes Datteren Marie er Malerinde og Sønnen Johannes styrer Gaarden for sin Moder paa Torpelund.

Det har været mig en stor Fornøjelse paa mine ældre Dage at lære disse fjernere Slægtninge, den interessante Familie paa Torpelund, at kende, ikke mindst den gamle Moder, der bl. a. kunde fortælle mig, at hun havde været med til mine Forældres Bryllup for over 70 Aar siden og huskede flere Træk derfra (det var i Aaret 1863). Især min Fader, „Lars Meinertsen fra Trønninge“, kendte hun jo ogsaa fra tidligere Tid, da de begge var vokset op i Kundby Sogn. Hun fortæller ogsaa, at min Fader jævnlig kom i hendes Hjem for at spille til Gilder og nævner hans Bravournummer „Tallerkenstykket“, der, takket være Chr. Olsen, sammen med hans Fader, Jens Olsens, 2 Virtuosnumre „Ole Bulls Polka“ og „Thema med Variationer“ nu gaar Landet rundt som Folkemusik, spillet paa Hardangerfele.

## Anmærkninger til Stamtavle A V, omfattende Gmd. Jens Pedersen, Brændholdt, og hans Efterkommere.

Jens Pedersen var 3die Søn af Stamfaderen, Peder Rasmussen, Nyrup. Han var kun 6 Aar gl., da hans Fader 1772 døde, men de 3 Sønners Moder giftede sig snart efter med Gmd. Hans Pedersen, Nyrup (se Stamtavle A VI), som altsaa blev deres Stedfader. — I sine yngre Aar tjente Jens Pedersen som Kusk hos Baronon paa Løvenborg, hvad vel nok har forøget hans Chancer for at faa en Fæstegaard paa Godset til sin Tid. Det skete ogsaa. Han blev ca. 1796 gift med Enken Karen Thomasdatter i Brændholdt og fik Gaarden dér. Hustruen var en hel Del ældre end sin Mand, saa der fødtes ingen Børn i Ægteskabet. Men efter hendes Død i 1814 giftede Jens Pedersen sig paany med Pigen Karen Pedersdatter af Tjørntved i Stenlille Sogn. I dette Ægteskab fødtes 3 Søner, som nedenfor skal omtales.

Ældst var Peder Jensen, født 1815. Han maatte tidlig til at gøre Gavn som Gaardbestyrer, idet hans Fader døde, da han var 13 Aar gl., og baade efter sin Moders og andres Vidnesbyrd løste han denne Opgave meget tilfredsstillende. 21 Aar gl. giftede han sig med en ung Enke, Maren Jensdatter, af sit Bekendtskab, boende i Estrup ved Ringsted, og kom altsaa til at bo der. Ægteskabet blev kun kortvarigt, idet Hustruen døde i Barselseng Aaret efter. En lille Pige, Karen Pedersdatter, overlevede hende og blev senere gift med Niels Nielsen, Gudmandstrup (se Stamtavle A I). Efter Sørgeaarets Udløb giftede P. Jensen sig paany med Karen Nielsdatter af Kyringe. De fik Lov at leve et langt og ogsaa lykkeligt Samliv, naaede endog at holde Guldbryllup. P. Jensen var vist en efter sin Tid dygtig Landmand, drænedede f. Eks. sine Marker, hvad Godsejeren paa Skjoldnæsholm udtalte sin Paaskønnelse af. Men især er han



blevet bekendt for sin dygtige Deltagelse i det offentlige Liv. Nogen Vanskelighed havde han her paa Grund af sin ringe Skolegang i Barndommen. Den gamle Lærer lærte dem egentlig kun at regne. Og selv om det kan være meget rart at kunne udregne Kubikrod og Rentes Rente, er det jo en slem Mangel, naar man ved Udgangen af Skolen knap nok kan skrive sit eget Navn. Men det er betegnende for P. Jensens Energi, at efterat han var blevet selvstændig Gaardmand, formaaede han en af Sognets unge Lærere til at komme og give ham Hjemmeundervisning. Herved blev han efterhaanden flink til at bruge Pennen og har efterladt sig adskilligt baade i Retning af Udkast til Breve, Taler osv. Han fulgte ogsaa godt med i Tidens Blade og Tidsskrifter (Stændertidenden fra Roskilde, Bladet „Fædrelandet“, foruden det lokale Blad „Sjællandsposten“, der udgik i Ringsted). Tidlig havde Offentligheden sin Opmærksomhed henvendt paa den begavede og solide unge Bonde. Kun 27 Aar gl. blev han Sognefoged i Allindemagle Sogn, en Bestilling, han sad inde med i over 43 Aar, men frasagde sig i de skarpe politiske Kampaar (Provisorietiden). Da den første Landkommunallov kom i 1841, blev P. J. straks valgt ind i Sogneforstanderskabet. Siden sad han i 18 Aar i Sorø Amtsraad og i mange foldige Aar i Amtsskoledirektionen. Han blev ogsaa opfordret til at stille sig til den grundlovgivende Rigsdag i 1848 i Ringstedkredsen, og flere Gange i den følgende Tid fik han lignende Opfordringer, men disse sagde han nej til. Han ønskede at blive ved sit Hjem og sin kommunale Virksomhed, være en Bonde blandt Bønder. Det er for saa vidt meget træffende, at Landstingsmand, Redaktør J. V. Christensen, Ringsted, har givet sin smukke Skildring af P. Jensen Titlen „En Bonde“. Denne Skildring er der gjort meget Brug af her. P. Jensen, der i og for sig ikke var nogen radikal Natur, kom dog i Kamp-aarene til at indtage et ret stejlt Standpunkt. For

Bondestanden (i videre Forstand) havde han altid kæmpet. Og nu forekom ham i Provisorietiden selve Folkefriheden (Grundloven) at være i Fare. P. Jensen blev da Ordfører for den Bondedeputation til Christian d. 9., der efter et tusindtalligt Møde i Herthadalen 1883 henvendte sig til Kongen om at faa afskediget Ministeriet Estrup. Kongen afviste Henvendelsen med en Henvisning til, at kun Rigsdagen havde Ret til at tale paa Folkets Vegne. Og P. J. var meget utilfreds. Men fra den Dag var hans Navn som en af Bøndernes ypperste Førere kendt over det ganske Land.

P. Jensen var ogsaa stærkt interesseret i kristelig Henseende. Han har ved given Lejlighed udtalt, at det var Læsning i Søren Kierkegaards Skrifter, der fra først af havde sat ham i stærkere aandelig Bevægelse. Især kom han til at staa Præsten Johannes Clausen nær, da denne i 5 Aar fra 1858—1863 var Kapellan i Nabosognet Stenmagle. Der findes en meget smuk Brevveksling mellem de to Mænd, som den Gang hjerteligt sluttede sig til den begyndende Indremissionsbevægelse. Senere fik de begge mere aaben Sans for den grundtvigske Bevægelse. Men saa kom Politiken til at virke skillende mellem dem. Clausen blev ivrig for Forsvarssagen, som jo den Gang uheldigvis var bleven en Partisag, medens P. J. i Kamptiden stod paa den anden Side. — P. J., der jo al Tid var ivrig for den folkelige Sag, var i sin Tid stærkt oppe for at faa rejst Hindholm Højskole, ligesom han gik i Spidsen, naar det gjaldt at ofre noget ved mange andre Lejligheder. — Han var dekoreret med Danneborsordenen.

P. Jensen og Hustru overlevedes af 2 Sønner og 2 Døtre (se Stamtavlen). Den yngste af Sønnerne, P. Pedersen, Ringsted, har jeg i de senere Aar faaet nogen Forbindelse med, hvilket har været mig til stor Glæde, og han har skaffet mig mange Oplysninger til Stamtavlen, som jeg er taknemmelig for.

En stor Sorg havde Slægten, og jo især den nærmeste Familie, da i Aar ved Flyveulykken ved Ringsted en lovende ung Officer, Ove P. Schnack, Datterdattersøn af P. Jensen, var blandt de dræbte.

Næstældste Søn af Jens Pedersen, Brændholdt, var Jens Jensen, f. 1816, boende som Gmd. paa Uggerløse Mark. Han deltog ikke saa meget i det offentlige Liv som sine 2 Brødre, men var utvivlsomt en solid og god Mand i Hjemmets Liv. Ret sent giftede han sig, 40 Aar gl., med den unge, kvikke og livlige Maren Sørensdatter fra Stenmagle. Jeg erindrer dette tiltalende Ægtepar fra deres Besøg i mit Hjem i Nabo-byen Østrup. Jeg husker ogsaa, at vi hjemmefra var budt med til et storstilet og smukt Bryllup hos Jens Jensens, da den ældste Datter, Ellen Sofie, blev gift med Hans Nielsen fra Ordrup. De fik hans Hjem, en stor og smuk Bondegaard. Ellen Sofie forekom mig at ligne sin Moder meget og har sikkert sammen med sin Mand dannet et godt Hjem for den ret store Børneflokk, der voksede op dér, 6 ialt, og som jo alle (se Stamtavlen) blev Gaardmandsfolk mest i Midt-sjælland.

Jens Jensens yngste Datter, Marie, blev gift med Jens Jensen, Sognefogdens Søn i Kvandløse, og fik hendes Fødegaard, boede siden i Brændholdt. Han var en velbegavet, livlig og interesseret ung Mand, der hurtigt vandt sig en fremskudt Stilling i Sogn og Egn. Han havde faaet Uddannelse paa Højskole og Landbrugsskole. Han gik i Spidsen for Foredragsforening og Oprettelse af Andelsmejeri, kom i Sogneraad og Amtsråd og blev tilsidst Folketingsmand for Møens kredsen, efter at Frede Bojsen havde trukket sig tilbage. Han tilhørte Venstre reformpartiet, som den Gang, ca. 1895, blev dannet, men vistnok den mere moderate Fløj af Partiet. Han kunde sikkert, baade paa Grund af sin Dygtighed og sit vennelske Væsen, have haft Udsigt til en lang Rigsdagsvirksomhed, men en haard Sygdom rev ham forholdsvis tid-

lig bort. Enken og Børnene boede siden i København, hvor disse ogsaa har faaet deres Virksomhed (se Stamtavlen).

Jens Pedersens 3die Søn var Niels Jensen, f. 1821. Han fik Fødegaarden i Brændholdt, blev først gift med en Slægtning, Kirsten Larsdatter, Datter af Gmd. Lars Rasmussen i Hellestrup (Stamtavle A III, II 2.). Hun skal have været en sjælden yndig ung Kvinde, baade af Ydre og Væsen, efter hvad jeg har hørt, saavel af min Moder som fra anden Side i Slægten. Men hun blev meget tidlig revet bort af Brystsyge. Ogsaa hendes 2 smaa Børn døde ganske tidlig. — Senere blev Niels Jensen gift med en anden Slægtning, Maren Nielsdatter, Datter af Gmd. Niels Rasmussen, Gudmandstrup (Stamtavle A I). De levede sammen i mange Aar og havde 4 Børn, hvoraf dog Sønnen og den ældste Datter døde i de yngre Aar, medens Slægten fortsættes gennem de 2 yngste Døtre (se Stamtavlen). Niels Jensen, Brændholdt, var en særdeles velbegavet og i offentlige Forhold interesseret Mand. Han havde ogsaa fremragende repræsentative Evner, hvilket kom ham til Gode, f. Eks. som Præsident (som det den Gang hed) for den betydelige Holbæk Amts Landboforening. Iøvrigt tog han ivrig Del i det kommunale Liv, ikke blot hjemme i Sognet, men var i mange Aar et vist meget indflydelsesrigt Medlem af Holbæk Amtsraad. Ogsaa politisk og kirkeligt interesseret var han og læste en hel Del udover det almindelige. Jeg erindrer saaledes hos ham at have truffet en Bog som Professor Rasmus Nielsens „Hindringer og Betingelser for det aandelige Liv i Nutiden“. Brændholdt var ogsaa en Naboby til min Fødeby, og Niels Jensen og min Fader havde en Del Samarbejde baade i Landboforeningen og Politikens Tjeneste. De var begge ivrige Venstremænd. — Selv holdt jeg meget af i min Ungdom, naar jeg var hjemme i Ferierne, at komme hos Niels Jensen, fordi det interesserede mig at tale med denne velbegavede,

interessefyldte og aandslivlige Mand, skønt han jo den Gang hørte til det ældre Slægtled, var oppe i Tredserne. — Desværre blev hans økonomiske Stilling omsider undergravet. Han havde vistnok ofret meget, baade af Tid og Penge, paa sine offentlige Gøremaal, men hvad der gav ham sit egentlige økonomiske Knæk var, at han var gaaet i Kaution for den bekendte Politiker I. A. Hansen, og da det saa gik galt med denne Mands Forhold til Brandkassen, som han var Formand for, mistede Niels Jensen som Kautionist hele sin Formue (jfr. J. V. Christensens fornævnte Bog „En Bonde“, Side 76). Han blev dog siddende ved sin Gaard en Aarrække endnu, men i trykkende Omstændigheder. Paa sine gamle Dage maatte han afhænde den, men fik saa en lille Ansættelse i København i Smøreksporforeningen. Derinde døde han.

Foruden de 3 nævnte Brødre var der en 4de Mand, som de altid regnede for Broder, nemlig den bekendte Smed Peder Jensen fra Tudse, men som formentlig kun har været deres Plejebroder, thi der er intet Spor i Uggerløse Sogns Kirkebog af, at han hverken er født, døbt eller konfirmeret dér. I Tudse Kirkebog hedder det derimod ved hans Død 1888, at han er født i København. Mærkeligt vilde det jo ogsaa være, om Jens Pedersen skulde kalde 2 af sine Sønner med det samme Navn „Peder Jensen“. — Samme Smed P. Jensen var forøvrigt kendt viden om som „Dyrlæge“ (Kvaksalver vil Nutiden jo sige, men Datiden regnede meget med den Slags Hjælpere til deres Dyr, og det var vist ikke saa sjældent Smedene). Smed P. Jensen var iøvrigt en begavet og flersidig interesseret Mand (ogsaa i kirkelig Henseende). Han var gift med en Søster til min Farfader, Meinert Nielsen. Da de, efter at have afstaaet Smedien, en Tid boede paa en Gaard i Jonstrup, erindrer jeg med mine Forældre at have besøgt dem. Det staar for mig som et tiltalende Hjem, som mine Forældre satte Pris paa. P. Jensen skal forøvrigt have haft et noget skiftende Stem-

ningsliv, f. Eks. snart meget livlig og talende, til andre Tider yderst faamælt. Tilsidst flyttede de tilbage til Tudse Sogn, til Allerup, hvor ogsaa deres eneste Datter, Ellen, boede som Gaardmandskone, gift først med Peder Mathiesen, senere med Anders Hansen.

# Stamtavle A V.

Gmd. Jens Pedersen, Brændholdt, 3die Søn af Stamfaderen, og hans Efterkommere.

Sønnerne: Peder Jensen, Estrup, Jens Jensen, Uggerløse, og Niels Jensen, Brændholdt.

I. Grdr. Peder Jensen, Estrup, f. 1815 i Brændholdt, d. 1895, gift 1. Gang med Enke Maren Jensdatter af Estrup (deres Datter, Karen Pedersen, g. m. Gmd. Niels Nielsen, Gudmandstrup, se Stamtavle A I), gift 2. Gang med Karen Nielsdatter af Kyringe, f. 1822.

Deres Børn var:

1. Gmd. Jens Pedersen, Maltesminde, f. 1842, g. m. Marie Jensen af Vindstrup. -- Deres Børn var:
  - a) Niels Pedersen, Ny Hagested, f. 1871, g. m. Marie Jørgensen. — Ingen Børn.
  - b) Theodor Pedersen, Kongstrup, f. 1872, g. m. Hanna Poulsen. — Børn: a) Bernhard P., b) Ahlman P., g. m. Rigmor Christensen, c) Edvard P., g. m. Ellen Pedersen, d) Poul P., g. m. Eva Christiansen.
  - c) Valdemar Pedersen, Brobjerggaard, f. 1876, g. m. Marie Nielsen fra Ordrup. -- Børn: a) Margrete P., f. 1905, g. m. Ferdinand Johansen, b) Karl P., f. 1907.
  - d) Villiam Pedersen, Maltesminde, f. 1882, g. m. Marie Thomsen. — Barn: Lilly Pedersen.
2. Stine Pedersen, f. 1844, g. m. Gmd. Peder Jensen, Haugbyrd. — Deres Børn var:
  - a) Marie Jensen, f. 1874, g. m. Hans Chr. Rasmussen, København. — Børn: a) Cand. jur. Ejner R., f. 1905, g. m. Rigborg Nielsen, b) Margrete R., f. 1909, g. m. Aage Petersen, c) Bertha R., f. 1911, g. m. Orla Buchardt.
  - b) Johan Jensen, Frederikskilde, f. 1877, g. m. Henniine Kristine Johansen, Almistofte. — Børn: a) Dagny Kristine J., f. 1902, b) Johan Herman J., f. 1909.
  - c) Laura Jensen, f. 1876, g. m. Chr. Schnack, Klostergaard. — Børn: a) Elsebeth S., f. 1906, b) Ove Peder S., f. 1908, Flyverløjtnant, død 1936 ved Ringsted.
3. Maren Kristine Pedersen, f. 1849, g. m. Gmd. Hans Hansen, Valsømagle. — Ingen Børn.
4. Grdr. Peder Pedersen, Fredsgaard, f. 1859, sidst boende i Ringsted, g. m. Marie Kristoffersen af Haraldsted, f. 1859, d. 1921. — Deres Børn var:
  - a) Asta Pedersen, f. 1888, Konfekturforretning i Ringsted.
  - b) Eleonora Petersen, f. 1890, g. 1. G. m. Hjalmar Petersen, Sydsjællands Planteskole. — Børn: a) Poul Helge P., f. 1916, b) Aase P., f. 1921, Ægteskabet opløst, g. 2. G. med Bogholder Mathiasen, Hillerød.

II. Grdr. Jens Jensen, f. i Brændholdt 1816, d. ca. 1872, gift med Maren Sørensen af Stenmagle.

Deres Børn var:

1. Ellen Sofie Jensen, f. ca. 1858, g. m. Grdr. Hans Nielsen, Ordrup. — Deres Børn var:
  - a) Grdr. Søren Nielsen, Snoldelev, f. 1881, g. m. Engelborg Overgaard.
  - b) Grdr. Jens Nielsen, Bredtved, f. 1885, g. m. Henriette Jakobsen.
  - c) Signe Nielsen, g. m. Grdr. A. Andersen, Ramsømagle.
  - d) Maren Nielsen, g. m. Grdr. Elmer Petersen, Egholm Møllegaard.
  - e) Laura Nielsen, g. m. Grdr. Oluf Henriksen, Ordrup.
  - f) Marie Nielsen, g. m. Valdemar Petersen (se Spalte 1).
2. Marie Jensen, g. m. Grdr., Folketingsmand Jens Jensen, boede først i Uggerløse, senere i Brændholdt. — Deres Børn var:
  - a) Grosserer Alfred Jensen, f. 1888, København (hans Hustru død).
  - b) Karen Jensen, f. 1890, Sygeplejerske, København.
  - c) Grosserer Jens Jensen, f. 1892, København.
  - d) Karl Jensen, f. 1894, København.

III. Grdr., Amsraadsmedlem Niels Jensen, f. 1821 i Brændholdt, d. i København ca. 1892 gift 1. G. med Kirsten Larsdatter af Hellestrup (hun døde tidligt, ligesaa deres to smaa Børn), gift 2. G. med Maren Nielsen af Gudmandstrup.

Deres Børn var:

1. Kirsten og
2. Jens Peter Nielsen (begge døde som yngre).
3. Ane Sofie Nielsen, f. 1868, g. 1895 m. Hans P. Petersen af Broager, Slesvig. — Deres Børn var:
  - a) Harry Petersen, død ung.
  - b) Anna Petersen, g. 1925 m. Helmuth Tilgren af Taastrup.
  - c) Ingeborg Petersen, g. m. Henry Petersen, København. -- Barn: Poul P.
4. Marie Nielsen, g. 1905 m. Jens Sørensen Veile af Ringgive. — Deres Børn var:
  - a) Leo Sørensen, g. m. Dagny Olsen af København. — Barn: Daisy S.
  - b) Viggo Sørensen, ugift.
  - c) Helmuth Sørensen, g. m. Erna Nielsen af København. — Barn: Birthe S.



# Stamtavle A VI.

Stammoderen Maren Jensdatter, f. 1738, 2. Gang gift med Grdr. Hans Pedersen, Nyrup, f. 1744, og deres Efterkommere.

Deres Børn var:

1. Maren Hansdatter f. ca. 1776.

2. Peder Hansen, f. ca. 1780, d. 1852, gift med Karen Christensdatter, d. 1848.

Peder Hansen og Karen Christensens Børn var:

I. Christen Pedersen, vistnok f. 1808 (Navnet dér skrevet Christjan), g. m. Dorthea Nielsdatter. — Christen Pedersen døde 1847.

II. Maren Pedersen, f. 1813, g. m. Grdr. Christen Jensen i Hellestrup.

III. Peder Pedersen, f. 1818, Grdr. og Lægprædikant i Nyrup, g. m. Johanne Sørensen af Allindelille. Han døde 1878.

Deres Børn var:

1. Maren Christensen, f. 1833.
2. Hans Christensen, f. 1837.
3. Ane Christensen, f. 1842.
4. Niels Christensen, f. 1845.
5. Christen Peder Christensen, f. 1847 (ca. 3 Uger efter Faderens Død).

Deres Børn var:

1. Maren Christensen, g. m. Herman Jensen i Bjærgby. — Deres Børn var:

- a) Ida Jensen, g. m. Grdr. Hans Larsen, Brokøb. — Børn: a) Herman L., b) Hans Richard L., c) Christense L.
  - b) Jens Jensen. Gmd., Assingløse, ugift.
  - c) Herman Jensen og
  - d) Hans P. Jensen, begge i Amerika.
2. Jens Christensen, Grdr. i Kvandløse, g. m. Karen Petersen.
3. Karen Marie Christensen, f. 1840, g. m. Grdr. Jens Reutzer i Langerød. Hun døde 1914 i Holbæk. — En Søn, Theodor, død c. 1925 i Holbæk.
4. Christine Christensen, g. m. Forp. Chr. Arild, Haslev. Ingen Børn.

Deres Søn var:

Proprietær paa Pedersminde Søren Ferdinand Pedersen (Pedersminde, som Gaarden nu kaldes, er Slægtsgaarden lige fra Hans Pedersens Tid). S. F. Pedersen var født 1850, g. m. Christine Hansen af Brorfælde, f. 1849. — Deres Børn var:

1. Fritz Pedersen, f. 1875, Forpagter Minnislyst i Uggerløse Sogn, siden ansat ved Sukkerfabriken i Nakskov, g. m. Marie Christensen fra Orebogaard, Stenlille Sogn. — Deres Børn var:
  - a) Johanne Pedersen, f. 1898, g. m. Godsejer Ohm, Ussinggaard ved Horsens.
  - b) Elisabeth Pedersen, f. 1900.
2. Olga Pedersen, f. 1883, g. m. Proprietær H. M. Stensgaard fra Fyn. Forp. paa Pedersminde, boede senere paa Dronning Mølle i Nordsjælland. — Deres Børn var:
  - a) Vagn Pedersen Stensgaard, f. 1912, d. 1936.
  - b) Isa Pedersen.
  - c) Inge Pedersen.
  - d) Else Pedersen.

## Anmærkninger til Stamtavle A VI,

omfattende Stammoderen, Maren Jensdatter, i hendes 2det Ægteskab med Hans Pedersen, Nyrup, og deres Efterkommere.

Efter Peder Rasmussens Død 1772 giftede Enken Maren Jensdatter sig med Hans Pedersen, Nyrup. Muligvis har de de første Aar boet paa hendes Gaard, men i 1776 fæstede Hans Pedersen Gaard i Nyrup, hedder det. Rimeligvis har det været hans Fødegaard, der senere gik i Arv i Slægten under Navnet „Pedersminde“. Ved sit Giftermaal blev Hans Pedersen altsaa Stedfader til de 3 Brødre Rasmus, Anders og Jens Pedersen (se Stamtavlerne A I—V). Han har rimeligvis været dem en god Stedfader, idet de stadig synes at have bevaret Forbindelsen med deres Hjem, baade i hans og hans Søn, Peder Hansens, Tid, som altsaa var deres Halvbrøder. Forbindelsen ses i de gamle Kirkebøger ved Familiens kirkelige Handlinger, som Bryllupper og Parnedaab. — Hans Pedersen og Hustru fik i deres Ægteskab foruden Datteren Maren Hansdatter, som der ikke vides noget nærmere om, tillige Sønnen Peder Hansen, født ca. 1780, død 1852, der fik Fødegaarden og blev gift med Karen Christensdatter. Peder Hansen skal foruden at have været en meget velhavende Mand tillige have været en gudfrygtig Mand. I den „Indre Missions Historie“ af Pastor Blauenfeldt fortælles om P. Hansen (i Anledning af Sønnen Peder Pedersen, den bekendte Lægprædikant og første Formand for den Indre Missions Forening), at han gerne om Søndagen læste en Prædiken og kunde blive bevæget til Taarer derover. Men da Sønnen i Ungdommen iik sin særlige Vækelse og holdt sig til Forsamlingsfolkene, syntes Faderen dog slet ikke derom. Dette nye religiøse Røre forstod han altsaa ikke. — Peder Hansen og Hustru havde foruden den nævnte Søn tillige en Datter, Ma-

ren, og en Søn, Christen (ved Daaben i Kirken kaldet Christjan).

Christen Pedersen blev gift med Dorthea Nielsdatter og Gmd. i Uggerløse. Han var født 1808 og døde allerede 1847, der var som Stamtavlen viser 5 Børn, men om denne Slægtsgren vides intet nærmere.

Datteren Maren Pedersen, født 1813, blev gift med Gmd. Christen Jensen i Hellestrup. De havde 4 Børn. Sønnen Jens Christensen blev gift med Karen Pedersen af Kvandløse og fik hendes Fødegaard. Datteren Maren blev gift med Herman Jensen fra Havreholm og boede i Bjærgby. De havde, som Stamtavlen viser, 4 Børn, hvoraf Datteren Ida er gift med Gmd. Hans Larsen, Brokøb, og har 3 Børn. Af hende har jeg faaet en Række gode Oplysninger til Stamtavlen her, som jeg er taknemmelig for. — 2 andre af Christen Jensens Døtre blev gift henholdsvis med Gmd. Chr. Arild i Haslev og Jens Reutzer, Gmd. i Lange-rød. — Mellem denne Slægtsgren i Hellestrup og Slægten i Sandby var der en meget livlig Forbindelse i Følge Chr. Olsen, Torpelund. Chr. Jensens Kone var f. Eks. Gudmoder til Johanne Olsen (Torpelund), ligesom Forbindelsen spores ved andre Lejligheder.

Mest bekendt af Peder Hansens Børn blev dog den yngste Søn, Peder Pedersen, født 1818. Han fik Fødegaarden i Nyrup, var ihærdig og dygtig som Landmand og blev meget velhavende, selv om det jo nok kun er et Sagn, naar det fortælles, at han en Gang skal have kunnet laane Baronens paa Løvenborg 50,000 Rigsdaler. Han var gift med Johanne Sørensen fra Ordrup, en Søster til en af hans Medarbejdere i Missionens Tjeneste. Hvad der har gjort Peder Pedersens Navn berømt over det ganske Sjælland er jo hans ihærdige Arbejde som kristelig Lægprædikant. Allerede i 40erne begyndte han paa denne Virksomhed, og hvor den begavede, høje og smukke Mand traadte frem, strømmede Folk sammen i store Skarer. Han var i høj Grad veltalende, skal have kunnet tale

i Timevis uden at trættes, om end han efter en saadan Tur var saa gennemsvedt, at han maatte skifte Tøj fra yderst til inderst. Hans Tale var hjertevarm, og han var saare offervillig overfor sin Sag og overfor de mange Venner, der samledes i Anledning af Møder paa hans store Gaard, ofte helt inde fra Hornsherred f. Eks. — Præsterne saa ret velvilligt paa hans Virksomhed, rimeligvis paa Grund af de nævnte fremragende Egenskaber ved Manden. Betegnende er f. Eks., hvad der fortælles fra et Møde, P. Pedersen holdt i Kundby Skole i selve Provstens, Provst Formanns Sogn. De Kundby Bønder var troppet op i stort Tal for at se, hvordan det vilde spænde af, naar en Bondemand optraadte som Prædikant indenfor selve den myndige Provsts Enemærker; men der skete, siges der, intet andet, end da P. Pedersen havde talt, gik Provst Formann hen og takkede ham, hvad der jo synes at tale til lige megen Ære for baade Prædikanten og Provsten. — Derimod holdt Præsteskabet sig tilbage, da Peder Pedersen og hans Venner vilde danne en „Forening for den indre Mission“, der skulde udsende Indremissionærer, udgive et Blad og i det hele virke for aandelig Vækkelse paa den gamle kirkelige Trosgrund. Foreningen blev stiftet 1853 i Landsbyen Ordrup i Tostrup Sogn af lutter Lægfolk. P. Pedersen var den drivende Kraft og blev valgt til Formand, hvad han var til 1858. Han efterfulgtes af den første Præst, der sluttede sig til Bevægelsen, C. F. Rønne i Høve; siden blev Vilh. Beck jo den alt beherskende Skikkelse indenfor den Indre Mission. Men P. Pedersen var altsaa denne Forenings første Formand. Grunden til hans Tilbagetræden var dels svigtende Helbred, dels forskellige Stridigheder, navnlig med Foreningens iøvrigt udmærkede Missionær, Smeden Jens Larsen fra Værløse, men som i Aarenes Løb var blevet altfor egenraadig, f. Eks. med Hensyn til at skrive i Bladet „Den indre Missions Tidende“ ved visse Lejligheder. Men P. Pedersen lovede jo at

ville vedblive at støtte Sagen, saa længe man holdt sig paa det efter hans Mening rette Grundlag. Imidlertid kom der senere den Tid, hvor P. Pedersen ikke blot gik ud af Indre Mission, men endog udtraadte af Folkekirken og dannede en Frimenighed paa sin Hjemegn. Med dette forholdt det sig saaledes: P. Pedersen havde efterhaanden sat sig mere og mere fast i den Tanke, at de vakte, eller Guds Børn, hvad han nu kaldte dem, ikke burde gaa til Alters sammen med de andre Folk i Sognet, som han ansaa for aandeligt sløve, vantro eller hvad Udtryk han nu brugte. Han holdt altsaa paa det, man har kaldt „det rene Nadverbord“. Den gamle Præst i Uggerløse Sogn, hvor P. Pedersen boede, saa nu egentlig med Velvilje paa de vakte, men naturligvis kunde han ikke indlade sig paa at bekendtgøre om Søndagen, at næste Søndag bliver her Altergang, men kun for de troende, eller hvad han nu kaldte dem. P. Pedersen tog dette meget alvorligt og holdt sig i længere Tid borte fra Nadverbordet. Men det var jo uholdbart i Længden, og saa kom det til en Overenskomst, idet Præsten velvilligt tog ud og holdt Altergang paa P. Pedersens Gaard i Nyrup, hvor hans Trosfæller saa flokkedes. Man mener, at det skete med stiltiende Tilladelse af Autoriteterne. Provst Formann var jo P. Pedersen velvillig stemt, og Biskop Martensen har antagelig taget det Standpunkt at lade det gaa, saa længe der ikke blev klaget over Forholdet. Men den Tid kom. Den gamle Præst blev syg og hans Kapellan var en bestemt Modstander af denne Hjemmealtergang, og da en Kapellan fra Holbæk var villig til at træde til, meldte Kollegaen i Uggerløse det til Biskoppen, og saa blev det hele forbudt. — Saa meldte P. Pedersen sig ud af Folkekirken og dannede Frimenighed. Der blev bygget en lille Kirke i Nærheden af Igelsø. Efter P. Pedersens Død blev Menigheden i alt Fald en Tid betjent af Frimenighedspræst Grunnet, København, der vistnok var beslægtet med P. Pedersen i

Anskuelser. Nu er Frimenigheden efterhaanden svundet meget ind. Den tilbageværende lille Kreds betjenes vist nu især af enkelte velvillige Sognepræster paa Egnen. — P. Pedersen blev ikke nogen gammel Mand. Han døde allerede 1878, kun 60 Aar gammel, men efter et virksomt og stærkt bevæget Liv. Han efterlod sig kun 1 Søn, Søren Ferdinand Pedersen, født 1850, der overtog Pedersminde, hvor han opførte en ny, stor og smuk Gaard, og hvor han og hans Hustru, Christine Hansen af Brorfælde, udfoldede megen Gæstfrihed. — S. F. Pedersen var en vel anset og afholdt Mand. I en Aarrække var han Sogneraadsformand i Uggerløse Sogn.

S. F. Pedersen og Hustru havde 2 Børn. Sønnen Fritz Pedersen, født 1875, g. m. Marie Christensen fra Orebogaard, var først nogle Aar Forpagter af Minnislyst i Uggerløse Sogn, senere ansat under Sukkerfabriken i Nakskov. I dette Ægteskab var 2 Døtre: 1) Johanne, født 1898, gift med Godsejer Ohm, Usinggaard ved Horsens. 2) Elisabeth, født 1900. — S. F. Pedersens Datter Olga var født 1883 og gift med Proprietær H. M. Stensgaard, boede først paa hendes Fødegaard, Pedersminde, siden i Nordsjælland. Der var i Ægteskabet 4 Børn, nemlig Døtrene Isa, Inger og Else samt 1 Søn, Vagn Pedersen Stensgaard, født 1912, uddannet som Officer, Løjtnant ved Flyvevæsenet. Men i 1936 ramtes Familien af den store Sorg, at den unge, lovende Officer, ligesom Løjtnant Schnach (jfr. Stamtavle A V), omkom ved Flyveulykken ved Ringsted.

## Anmærkninger til Stamtavle B I,

omfattende min Moders Slægt paa mødrene Side, begyndende med mine Tipoldeforældre, Gmd. Peder Jensen og Hustru, Mette Larsdatter, boende i Hellestrup, Asmindrup Sogn.

Peder Jensen og Hustru holdt Bryllup i 1765. Mette Larsdatter var da Enke efter Gmd. Christoffer Nielsen, Hellestrup. Gaarden hørte under Universitetsgodset der paa Stedet. I deres Ægteskab var 2 Døtre: Karen Pedersdatter, gift med Gmd. Peder Larsen i Mogenstrup, samt Kirsten Pedersdatter, gift med Jens Christensen fra Kirke Saaby, som døde 1831, 60 Aar gl. De fik hendes Fødegaard i Hellestrup. Fra dem nedstammer gennem deres 3 Døtre Maren, Margrethe og Christiane en talrig Efterslægt (se Stamtavle B I her og Stamtavle A II).

### I. Maren Jensdatter, f. 1803.

Hun blev gift med Gmd. Peder Davidsen, Hellestrup. Han var Søn af Gmd. og Sognefoged David Pedersen i Alkestrup. P. Davidsen var en meget dygtig Landmand, flere Gange belønnet af det kgl. Landhusholdningsselskab, bl. a. med dettes Sølvbæger. I 1826 blev han sin Faders Eftermand som Sognefoged i Asmindrup Sogn, en Stilling, han beklædte i 55 Aar til sin Død 1881. Han var dekoreret baade med Dannebrogskorset og Fortjenstmedaljen i Sølv. Ved Diamantbrylluppet 1881 rejste „Sognefolk og Venner“ en Æresstøtte for dem i deres Have af bornholmsk Sandsten, som staar der fremdeles. Kort efter døde P. Davidsen, mens hans Hustru levede til 1887 og boede paa Gaarden hos sin yngste Søn, Søren Davidsen, der blev Faderens Eftermand som Sognefoged. Hun var en stille, huslig Kvinde, der holdt et smukt og sirligt Hjem, og som de talrige Børn og Børnebørn satte megen Pris paa. Men det var P. Davidsen, der regerede i Hjemmet som noget af en Enehersker, siger



Sønnesønnen, Carl Davidsen, i sin Slægtsbeskrivelse. Peder Davidsen var iøvrigt en gudfrygtig Mand, der troede paa Guds Styrelse i sit Liv, hvad han fandt sig bekræftet gennem sine Oplevelser. Saaledes har han fortalt sin Sognepræst, Pastor Petersen, Asmin-drup, om et „Syn“, han havde haft i sin Ungdom (meddelt af Sønnesønnen Carl Davidsen). Der var i Hjemmet 8 Børn, som alle ved P. Davidsens Omsorg kom ind i gode Bondehjem paa Holbækegnen.

1) Christian Davidsen, Gmd. i Grandløse, blev ogsaa Sognefoged i sit Sogn. Slægten bor paa Gaarden i Grandløse endnu. Han var gift med sin Kusine Lene Reutzer fra Tostrup Mølle.

2) Christen Davidsen blev Gmd. i Holløse. Ældste Søn, Niels Davidsen, er omtalt under Stamtavle A I. Næstældste Søn, Carl D., gift med sin Kusine Emilie fra Bredtved, bor paa sine ældre Dage i Sorø. Han er meget slægtsinteresseret og har samlet mange gode Oplysninger om Familien Davidsen, som supplerer den ældre Stamtavle om den „Davidsenske og Jespersenske Familie“, og som jeg har været glad ved at have til Raadighed ved Stamtavlen her, ligesom det i det hele taget har været mig en Glæde at forny Bekendtskabet med Carl Davidsen og hans Familie paa vore ældre Dage. — Hans Søster Marie fik Fødegården i Holløse.

3) P. Davidsens ældste Datter, Else, blev gift med Jens Andersen, Bredtved. Af deres Børn kendte jeg bedst Sønnen Anders Jensen, N. Hyllinge. Han var en meget anset Mand paa sin Egn og indtog navnlig en anset Stilling i Bondestandens Sparekasse. Des større blev Skuffelsen for ham som for adskillige andre ved Formanden, Albertis, Krak. — En af A. Jensens Døtre, Ida, var som ung Pige i Huset hos os, og vi kom til at sætte megen Pris paa hende for hendes trofaste Sind. Siden, da hun boede i København og min ældste Datter læste derinde, boede hun hos Ida, ligesom min Hustru under sin sidste Sygdom paa Hospitalet i København havde Trøst af Idas Be-

søg. Nu er Ida selv ogsaa gaaet bort. En Broder til hende, Jens Jensen, har Fødegaarden, medens hendes Søster Jensine bor i et Nabsogn. Fra hende og hendes Mand, Hans Christensen, har jeg faaet adskillige gode Oplysninger til Stamtavlen.

4) P. Davidsens Datter, Emilie, blev gift med sin Fætter Theodor Reutzer fra Tostrup Mølle og boede paa en Gaard i Kundby. Deres eneste Datter, Hansine Margrete, blev gift med Gmd. Jens P. Larsen, Kundby. En af deres Sønner har antaget Familienavnet Reutzer (se Stamtavle B I).

5) P. Davidsens Søn, Jens D., blev Gmd. i Asmindrup. Han og hans Hustru havde 9 Børn. En af de ældste Døtre, Christine D., blev gift med Gmd. Ole Larsen, Engelstrup, Naboby til Brøderup Højskole, hvor jeg i mine unge Dage var Lærer. De hørte til Højskolens bedste Venner, saa baade af den Grund og af Hensyn til Familieskabet fik vi megen Forbindelse med hinanden, og det har holdt til denne Dag. Deres eneste Datter, Karen, der nu bor paa Gaarden, har jeg baade konfirmeret og viet, og hun og mine Døtre staar stadig hinanden meget nær. — Et Par af Christines Søkende, Peter D., Tømrermester i Aarhus, og Ida Davidsen, der bor paa Fødegaarden i Asmindrup, har været mine kære Elever paa Højskolen, ligesom Ida har været i Huset hos os. Flere af de andre Søkende har jeg jævnlig truffet ved Møder og Familiesammenkomster og deslige, hvad altid har været mig en Glæde.

6) P. Davidsens Datter, Ida, var gift med Gmd. Anders Larsen, Strade Bro. Der var en Søn, Chr. L., som nu har Gaarden, og en Datter, Emilie, gift med Gmd. Jens Rasmussen, Nørup. De havde en Datter, Gerda, gift med Lærer Hermansen, Lumbsaas, hvor hendes Moder nu bor som Enke. Det har været mig en Fornøjelse ved Møde i Lumbsaas at træffe disse Slægtninge, som jeg ogsaa har modtaget Oplysninger fra til Stamtavlen ved Emilie Rasmussen.

7) David Davidsen, 4de Søn af P. Davidsen, var Gmd. i Asmindrup. Han havde en eneste Søn, Peder Andreas Davidsen, der nu bor paa Gaarden. Han var mig i sin Tid en god og kær Elev paa Højskolen, ligesom han nyder Anseelse i sit Sogn, hvor han en Tid har været Sogneraadsformand. Ogsaa gennem ham har jeg modtaget gode Oplysninger til Stam-tavlen.

8) P. Davidsens yngste Søn, Søren D., boede som anført paa sin Fødegaard og afløste sin Fader som Sognefoged, ligesom han i mange Aar var Formand for Sogneraadet og var en meget anset Mand, hvilket iøvrigt gælder Davidslægten i det hele taget.

## II. Margrethe Jensdatter,

gift med Møller Reutzer, Tostrup Mølle, var født 1806. De var meget ansete og afholdte og havde et smukt og anseligt samt gæstfrit Hjem, hvor der kom mange. Mølleren var beslægtet med den berømte Biskop og Politiker D. G. Monrad, der i sine unge Dage ligesom hans Søster besøgte Tostrup Mølle. Fru R. skal have været en myndig Kone. Der fortælles, at en Gang, de havde Haandværkere, og disse efter hendes Mening gav sig alt for god Tid ved Frokostbordet, bemærkede Fru R., da de endelig rejste sig: Vær saa god at blive siddende lidt, saa kan I faa Middags-maden med det samme. Det tyder jo unægtelig paa, at hun var selv hjemme i sit Hus. — Reutzers havde 5 Børn. De to blev, som foran anført, gifte med deres Slægtninge fra Hellestrup. En Søn, Jens Reutzer, blev Gmd. i Langerød, gift med Karen Marie, Datter af Gmd. Chr. Jensen, Hellestrup. Hun skal have været en særlig god og elskværdig Kvinde, nær Veninde af Johanne Olsen, Torpelund, der jo ogsaa var hendes Slægtning og satte hende meget højt, efter Chr. Olsens Vidnesbyrd. De boede paa deres ældre Dage i Holbæk. En Datter af Møller Reutzer, Ida, blev gift med Landmand Clausen i Grandløse. Og

endelig blev den yngste Datter, Hansine, gift med Møller Niels Vilhelmsen og fik Tostrup Mølle, hvor de boede i en Aarrække. Efter at have afhændet Møllen boede de i København, ligesom ogsaa deres eneste Søn, Hans Reutzer Vilhelmsen, der havde Ansættelse som Økonom ved en Skole, boede i Hovedstaden.

### III. Christiane Jensdatter,

født 1811, blev gift med en Enkemand, Gmd. Peder Rasmussen, Alkestrup. Det var mine Bedsteforældre, fra hvem en ret talrig Efterslægt stammer, men den er anført og omtalt under Stamtavle A II og skal derfor ikke omtales her.

# Stamtavle B I.

Min Moders Slægt paa mødrene Side.

Stamforældre: Stammoderen Mette Larsdatter, f. ca. 1730, d. 1812, i hendes 2det Ægteskab med Gmd. Peder Jensen, Hellestrup, f. 1743.

Deres Børn var:

1. Kirsten Pedersdatter, f. 1776, g. 1798 m. Gmd. Jens Christensen, Hellestrup, f. ca. 1770, d. c. 1831.

2. Karen Pedersdatter, f. 1773, g. 1793 m. Gmd. Peder Larsen, Mogenstrup.

Jens Christensen og Kirsten Pedersdatters Børn var:

I. Maren Jensdatter, f. ca. 1803, d. 1887, g. m. Gmd., Sognefoged Peder Davidsen, Hellestrup, f. ca. 1800, d. 1881.

Deres Børn var:

1. Christian Davidsen, Grdr., Sognefoged i Grandløse, f. 1822, d. ca. 1895, g. m. Lene Sofie fra Tostrup Mølle. — Deres Børn var:

a) Hans Davidsen, g. m. Johanne Hansen af Grandløse, har hans Fødegaard. — Barn: 1 Søn.

b) Johanne Davidsen, g. m. Grdr. Niels Hansen Clausen i Aagerup. — Børn: 5 Døtre.

2. Christen Davidsen, Grdr. i Holløse, f. 1824, d. 1904, g. m. Margrete Jespersen af Kvandløse. — Deres Børn var:

a) Niels Davidsen, Gmd. i Marke, f. 1854, d. 1932, g. m. Christine Hansen af Kundby. — Børn: se Stamtavle A I.

b) Carl Davidsen, f. 1856, g. m. sin Kusine, Emilie Jensen, Bredtved, Forp. i Holløse, boede siden i København og Sorø. — 1 Datter, Jensine Davidsen, f. 1885, g. m. Grdr. Johannes Nielsen, Næsby. — Ingen Børn.

c) Marie Davidsen, f. 1864, d. 1934, g. m. Laurits Hansen, Holløse, boede siden i Svinninge. — Ingen Børn.

3. Else Kristine Davidsen, f. 1826, d. 1899, g. m. Grdr. Jens Andersen, Bredtved. — Deres Børn var:

a) Anders Jensen, Grdr., N. Hyllinge, f. 1848, d. 1923, g. m. Regine J. — Børn: a) Ida Kristine, f. 1875, d. 1933, g. m. Gartner Peder Nielsen af Næsby, boede i København. — Børn: Erik N., g. m. Helga Knudsen (1 Datter og 1 Søn), Parc. i Sadserup, og Johannes N., g. m. Dora, bor Gershøj (1 Datter), b) Anna Jensine, f. 1876, g. m. Grdr. Hans Christensen, Stensledgaarden, Selsø Sogn. — Børn: Ane Johanne, f. 1902, g. m. Tolver Jensen, Højstedgaard (Børn: Edith og Villum), og Alfred Christensen, f. 1904, Stensledgaarden, g. m. Gudrun Larsen, Rørbæk (Barn: Ingrid), c) Jens A. Jensen, f. 1887, Gdr., Nørre Hyllinge, g. m. Laura Jensen (Børn: Magnus, Asta, Vagner og Irga).

b) Søren Jensen, Gmd. i Bredtved, f. 1851, d. 1921, g. m. Eline Weinreich. — Ingen Børn.

c) Marie Jensen, f. 1854, d. 1912, g. m. Købmand P. Christensen, Tingerup. — Børn: 2 Døtre og 1 Søn.

d) Emilie Jensen, f. 1857, g. m. sin Fætter, Carl Davidsen (se foran under 2 b).

e) David Jensen, Gmd. i Agerup, f. 1860, g. m. Ane Olsen, sidst boende i Vipperød. — Ingen Børn.

4. Marie Emilie Davidsen, f. 1830, d. 1905, g. m. Theodor Reutzer af Tostrup Mølle, boende i Kundby. — En Datter: Hansine Margrete R., g. m. Grdr. Jens P. Larsen, Kundby. Børn: a) Hans Reutzer Larsen, Grdr. i Kundby (senere antaget Familienavnet Reutzer), g. m. Agnes Larsen af N. Vallingrød (Børn: Erna, Poul og Dora R.), b) David Larsen, Malermester i Svinninge, g. m. Christine Christensen (Barn Ellen L.), c) Emilie Larsen, g. m. Møller Lars P. Larsen, Kundby (Børn: Torkild, Elsa og Rigmor L.), d) Niels Fr. Larsen, ugift, rejst til Amerika, e) Ingeborg Larsen, g. m. Urmager Hagbard Sustmann Hansen, Holbæk (Børn: Svend Erik og Helmuth H.).

5. Jens Davidsen, Grdr. i Asmindrup, f. 1833, d. 1909, g. m. Karen Larsen. — Deres Børn var:

a) Søren Davidsen, f. 1857, d. 1924, ugift, Mejerist.

b) Marie Davidsen, f. 1858, d. 1931, g. m. Grdr. Chr. Møllegaard.

c) Jens Davidsen, Grdr. i Asmindrup, f. 1861, d. 1928, g. m. Kirstine Nielsen. — Børn: Karl, Hans, Katrine, Ingrid (g. m. Grdr. Viggo Nielsen, Engelstrup), Holger og Agnete.

d) Christine Davidsen, f. 1865, g. m. Ole Larsen, Engelstrup. — Datter: Karen L., f. 1893, g. m. Grdr. Henrik Ulsø, Engelstrup. — Børn: Ole, Ida Marie, Christen og Hans Henrik.

e) Augusta Davidsen, f. 1868, d. 1932, g. m. Grdr. H. P. Rasmussen, Hellestrup. — Børn: a) Ove R., g. m. Magda Nielsen (2 Sønner), b) Solvejg R. (død).

f) Ida Davidsen, f. 1871, g. m. Grdr. August Rasmussen, Asmindrup. — Børn: Margrete (g. m. Gmd. Poul Jensen) og Jenny.

g) Peder Davidsen, Tømrermester, Aarhus, f. 1874, g. m. Marie Hansen. — Børn: Svend, Knud, Erik og Axel.

h) Kristian Davidsen, Grdr., Rersø, f. 1877, g. m. Maren (Jerslev Mølle). — Børn: Ejvind, Bodil, David, Else og Jens.

i) Alfred Davidsen, Grdr., Havreholm, f. 1880, g. m. Kristine (Havrebjerg). — Ingen Børn.

6. David Davidsen, Gmd. i Asmindrup, f. 1837, d. 1915, g. m. Marie Larsen. — Søn: Peter Andreas Davidsen, Grdr. i Asmindrup, f. 1875, g. m. Marie Hansine, f. Olsen. — Børn: Astrid D., f. 1905, g. m. Landbrugskonsulent Ingemann Petersen, Næstved, og Ejner D., f. 1910.

7. Ida Davidsen, f. 1840, d. 1917, g. m. Grdr. A. Larsen, Strade Bro. — Deres Børn var:

a) Grdr. Chr. Larsen, Strade Bro, f. 1868, g. m. Sofie Christiansen.

b) Emilie Larsen, f. 1864, g. m. Grdr. Jens Rasmussen, Nørup. — Datter: Gerda R., f. 1886, g. m. Lærer Hermansen, Lumbaas.

8. Søren Davidsen, Grdr., Sognefoged i Hellestrup, f. 1845, d. 1915, g. m. Kirsten Hermansen af Vindstrup. — Ingen Børn.

II. Margrethe Jensdatter, f. 1806, g. m. Møller Reutzer, Tostrup. —

Deres Børn var:

1. Lene Sofie, f. 1825, g. m. Sognefoged Chr. Davidsen, Grandløse (se Stamt. her Punkt 1).

2. Theodor Reutzer, f. 1827 (se Stamt. her Punkt 4).

3. Jens Reutzer, Grdr., Lange-rød, f. 1837, g. m. Karen Marie Christensen af Hellestrupp. — Søn: Theodor.

4. Ida Reutzer, f. 1835, g. m. Landmand Clausen, Grandløse. — Ingen Børn.

5. Hansine Reutzer, f. 1829, g. m. Møller Niels Vilhelmsen, Tostrup Mølle. — Søn: Hans Reutzer Vilhelmsen, g. m. en Datter af Grdr. Chr. Jensen, Særslev (1 Datter), boende i København.

III. Christiane Jensdatter, f. 1811, d. ca. 1883, g. m. P. Rasmussen, Alkestrup (Efterkom-mere: se Stamtavle A II).

# Stamtavle B II.

Stammoderen Mette Larsdatter i hendes 1ste Ægteskab med Gmd. Christoffer Nielsen, Hellestrup, og deres Efterkommere.

Deres Børn var:

I. Tobias Christoffersen, f. 1756.

II. Anders Christoffersen, f. 1760, d. 1829, g. 1. Gang 1791 m. Kirsten Jensdatter af Sipperup, d. 1798, boede der.  
G. 2. Gang m. Else Kristoffersen, d. 1805 (ingen Børn).  
G. 3. Gang 1805 m. Maren Nielsdatter, f. ca. 1769, d. 1842.  
Efterkommere af 1. og 3. Ægteskab se nedenfor.

III. Maren Christoffersdatter, f. 1764.

Anders Christoffersen og Kirsten

Jensdatters Børn var:

1. Karen, f. 1793.
2. Christoffer, f. 1795.
3. Maren, f. 1798.

Om denne Slægtsgren vides intet nærmere.

Anders Christoffersen og Maren Nielsdatters Børn var:

1. Ellen Kirstine, f. 1807, g. m. Gmd. Jørgen Nielsen, Asmindrup. — En Datter, Stine, g. m. Redaktør Conrad Hansen, Holbæk.
2. Niels Andersen, Gmd. i Sipperup, f. 1811, d. 1892, g. m. Birthe Jensdatter af Lille Knabstrup. — Deres Datter var:  
Maren Nielsdatter, f. 1842, d. 1929, g. m. Proprietær N. Chr. Christensen, Lynggaarden, Søndersted Sogn, f. 1826, d. 1921. — Deres Børn var:
  - a) Anna Christine Marie Christensen, f. 1863, g. m. Læge Hjalmar H. E. G. Svensson, f. i Kolding 1866, d. i København 1932. Ægteskabet opløst 1912. Søn: Eugèn Gunnar Svensson, f. 1901, Redaktør, g. m. Lilli Hoffmann. — 1 Barn: Finn Eugèn Gunnar Svensson, f. 1935.
  - b) Emilie Dorthea Christensen, f. 1866, g. m. Sognepræst Christen Gade, f. i Sevel 1866, bor nu i Roskilde. — Børn: a) Ejnar Halfdan G., f. 1896, cand. mag., Bibliotekar, Fredericia, ugift, b) Dagmar Astrid Ingeborg G., f. 1897, Assistent i Statsbanernes Regnskabsafdeling, ugift, c) Agnes Elisabeth G., f. 1899, g. m. Førstelærer i Trelde Ejnar Egholm Sørensen (2 Børn: Jørgen og Inger Margrethe Egholm Sørensen), d) Tage Skat G., f. 1902, Bogholder, Taastrup, g. m. Helga Andrea Mathisen, e) Svend Harald G., f. 1904, Farmer, Alberta, Canada, g. m. Inge Petersen, f. i Flensborg, (Barn: Margaret Dorothy G.), f) Arne Johannes G., f. 1912, Andenlærer, Hareskov, ugift.
  - c) Niels Peter Christensen, f. 1868, Ingeniør, New Jersey, Amerika, g. m. Rose, Englænderinde. (1 Datter: Anna Elisabeth C). N. P. Christensen død 1932.
  - d) Dagmar Christine Christensen, f. 1871, g. m. Adjunkt ved Svanholms Gymnasium cand. phil Carl Johannes Andreas Jensen, f. i København 1865, d. 1926. — Ingen Børn.

## Anmærkninger til Stamtavle B II,

omfattende Stammoderen, Mette Larsdatter, i hendes 1ste Ægteskab med Gmd. Christoffer Nielsen, Hellestrup, og deres Efterkommere.

Det var ca. 1755 at Christoffer Nielsen, der Aaret i Forvejen var blevet Enkemand, ægtede Pigen Mette Larsdatter; hun maa efter Aldersangivelsen ved hendes Død 1812, ca. 83 Aar, antages at være født ca. 1729, men hvor hun er født, har jeg ikke kunnet faa oplyst. Ægteparret var gift i 10 Aar til 1765, da Christoffer Nielsen døde. Der var i Ægteskabet 3 Børn: Tobias, født 1756, Anders, født 1760, og Maren, født 1764, men kun om Sønnen, Anders Christoffersen, fra hvem en ret talrig Efterslægt stammer, haves nærmere Oplysninger. Familien synes at have staaet i særligt venligt Forhold til Præstegaarden og saa antagelig ogsaa til Kirken, idet Præsten, Provst Bring, Asmindrup, oplyser ved Anders Christoffersens Daab, at Præstens Hustru bar Barnet. Efter Christoffer Nielsens Død giftede Enken sig vistnok i Slutningen af Aaret 1765 med Ungkarl Peder Jense: af Hellestrup, der saaledes blev Stedfader til Børnene af 1ste Ægteskab. I sit 2det Ægteskab fik Mette Larsdatter, som Stamtavle B I viser, 2 Døtre, Karen og Kirsten, der altsaa var Anders Christoffersens Halvsøstre.

Efter at Anders Christoffersen er bleven voksen, maa han antages at have taget Plads ude, thi ved hans første Giftermaal i 1791 med Kirsten Jensdatter af Sipperup, angives hans Hjemsted at være N. Jærnløse. De boede i Sipperup, Søndersted Sogn, har maaske faaet Hustruens Fødegaard. Ægteskabet varede kun i 7 Aar, idet Konen døde allerede 1798, kun 28 Aar gl. Der var i Ægteskabet 3 Børn, som Stamtavlen viser, men om dem vides intet nærmere. Derefter blev Anders Christoffersen gift 2den Gang med Ellen Christoffersen, der døde allerede 1805, og-



saa kun 28 Aar gl. I dette Ægteskab synes der ikke at have været Børn. Men derefter blev han gift 3die Gang med Maren Nielsdatter. De levede sammen lige til Anders Christoffersens Død i 1829. De havde 2 Børn, som har efterladt sig Efterslægt, nemlig Datteren Ellen Kirstine, gift med Gmd. Jørgen Nielsen, Asmindrup, og Sønnen Niels Andersen, der fik Fødegården i Sipperup. Anders Christoffersens Hjem synes at have været anset som et af Søndersted Sogns bedste. Et lille Træk kan være oplysende i saa Henseende. Det var i Aaret 1811, en Søndag Formiddag i Høstens Tid, at Sognepræsten i Ondløse, Th. Skat Rørdam (Bedstefader til den senere Biskop af samme Navn), kom til sit Annex, Søndersted, og der kun fandt 3 voksne Tilhørere og nogle Børn, hvilket skuffede Rørdam, der plejede at have god Kirkegang, saa at han var lige ved at køre hjem igen, men bestemte sig dog til at blive og forrette Tjeneste. Efter denne kom saa en fremmed Herre op i Koret for at bevidne Præsten sin Tilfredshed, idet han præsenterede sig som Biskop Plum fra Odense, der var kommet til Stede for at høre Pastor R. og eventuelt tilbyde ham det ledige Stiftprovsti i Odense, men som for at komme i Kirke var ankommet Aftenen før og havde boet hos Gmd. Anders Christoffersen i Sipperup om Natten. Man kan nu tænke sig Situationen. Biskoppen vil ikke en Lørdag Aften tage ind i Præstegaarden, tilmed paa Grund af sit særlige Ærinde, han ønsker heller ikke at bo paa Kroen, saa spørger han sig for om det pæneste Gaardmandshjem og faar anbefalet Anders Christoffersens. — Saaledes er det sikkert gaaet til, og derfor kan dette lille Træk tjene til Belysning af Hjemmet i Sipperup i Anders Christoffersens Tid.

Det næste Slægtled repræsenteres saa af Anders Christoffersens 2 Børn, hvoraf Datteren, Ellen Kirstine, som anført blev gift med Gmd. Jørgen Nielsen, Asmindrup. I dette Ægteskab var blandt flere Børn

en Datter, Stine, der blev gift med Redaktør Conrad Hansen, Holbæk; han var vistnok en Lærersøn fra Egnen og oparbejdede efterhaanden sit Blad „Holbæk Posten“ til en betydelig Udbredelse blandt Landbo-befolkningen paa Egnen. I dette Ægteskab var ingen Børn. -- Sønnen, Niels Andersen, fik Fødegaarden i Sipperup og blev gift med Birthe Jensdatter af Lille Knabstrup, Sønder Jærnløse Sogn. Niels Andersen blev en meget gammel Mand, døde først 1892, 80 Aar gl. Antagelig har han i sin Tid været en dygtig Landmand. Han ansaas i alt Fald for meget velhavende, og sligt naas jo normalt ikke uden virksom Dygtighed i Manddomsaarene. I Ægteskabet var kun en Datter, Maren Nielsdatter, født 1842.

Næste Slægtled repræsenteres saa af denne Datter i hendes Ægteskab med N. Chr. Christensen, Lynggaarden, en Proprietærgaard i Søndersted Sogn. N. C. C. var en Smedesøn fra Kidserup paa Tudse Næs, f. 1826. De boede i mange Aar paa Lynggaarden, men afhændede den omsider og flyttede til Frederiksberg. Der var i Ægteskabet, som Stamtavlen viser, 4 Børn: Døtrene Anna, Emilie og Dagmar og Sønnen Niels Peter. Han blev sat til Bogen, rejste senere til Amerika, blev gift med en Englænderinde og boede som Ingeniør i New Jersey, hvor han døde 1932. — Datteren Anna C. blev gift med en Læge, H. H. E. G. Svensson, Hotelejersøn fra Kolding, boede i København. — Datteren Emilie C. blev gift med Præsten Christen Gade. Han begyndte som Realskolelærer i Nykøbing Mors 1893—96, derefter Rkp. i Karby—Redsted—Hvidbjerg 1896—1900, derpaa Sognepræst i Skorup—Tvilum 1900—1905, derefter Sognepræst i Vejerslev—Blidstrup 1905—1913 og endelig Sognepræst i Himmelev ved Roskilde 1913—1931, da han tog Afsked og nu bor i Roskilde. Navnlig i denne sidste Periode har jeg ofte haft den Glæde at mødes med Pastor Gade, som altid var til Stede ved de Gudstjenester, der holdes i Roskilde Domkirke ved

Biskoppens aarlige Landemoder med Provsterne, eller i udvidet Form undertiden med alle Stiftets Præster. Ligesaa er vi mødtes ved større kirkelige Møder, som f. Eks. et grundtvigsk Vennemøde eller det nordiske Præstemøde i Frederiksborg. I dette Præstehjem opvoksede en stor Børneflokk, der, som Stamtavlen viser, nu er spredt ud over Landet i forskellige Stillinger, de 6, der er i Live, mens 2 er gaaet bort. Fra Pastor Gade og Hustru har jeg modtaget en Række gode Oplysninger til denne Stamtavle, som jeg er taknemmelig for. — Dagmar C. blev gift med Adjunkt C. H. A. Jensen, Grosserersøn fra København. Men han døde 1926. Der var ingen Børn. Hun bor nu som Enke sammen med sin ældste Søster i København.