



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

STRANGE-SLÆGTEN

FRA URUP

*med en Omtale af de Slægtled, der gik forud
samt af deres Efterkommere*



STRANGE-SLÆGTEN
FRA URUP

STRANGE-SLÆGTEN

FRA URUP

*med en Omtale af de Slægtled, der gik forud
samt af deres Efterkommere*

UDARBEJDET AF
C. BUNCH-CHRISTENSEN
1955

**Tilegnet Mindet om min Mor,
Christiane Johanne Amalie Bunch Christensen,
født Strange.**

Flere af Slægtens Medlemmer har gennem Aarene forsøgt at samle Oplysninger sammen om STRANGE-SLÆGTEN fra Urup og om de Slægtled, der gik forud, men det er ikke hidtil lykkedes at lave en samlet Beretning om Slægtens Historie.

Der er gjort mange gode Tilløb, uden hvilke det i Dag vilde have været umuligt at løse en saadan Opgave. Takket være Snedkermester Frederik Strange, Horsens, findes der i Dag saa mange Optegnelser og Dokumenter, at jeg har dristet mig til paa Grundlag af dette Materiale og gennem nye Undersøgelser og Forespørgsler at udarbejde denne Bog.

Jeg er klar over, at den er mangelfuld, idet der er flere Grene af Slægten, det ikke har været muligt at komme i Forbindelse med, men alene Beretningerne fra „Uruptiden“ maa formodes at ville interessere mange.

For at begrænse Stoffet noget, er kun første Slægtled efter de „kvindelige Stranger“ anført. Bag i Bogen er nogle blanke Supplementsblade, hvorpaa Efterkommere af disse kan opnotere deres Slægtskabsforhold.

Forbindelse med den gamle danske Adelslægt af samme Navn er ikke konstateret, men Undersøgelserne heraf er ikke indstillet. Da denne Slægt jo menes uddød omkring Aar 1600 maa den eventuelle Forbindelse søges paa „Spindesiden“.

Ringsted i Januar 1955.

C. BUNCH-CHRISTENSEN.



**Peter Skrams »Urup« ved Horsens,
som Arkitekt Ebbe Norn mener den saa ud omkring Aar 1500.**



**»Urup« som den saa ud i 1783.
Efter Maleri af V. A. C. Abel paa Horsens Museum**



Tiburtz Tiburtius Strange

1780 - 1832

Ejer af »Nybøllegaard« paa Fyn og senere »Urup« ved Horsens.



Johan Erich Strange

1770 - 1848

Købmand i Nykøbing F. og Ejer af flere store Gaarde, bl. a. »Dansted«
og »Nørregaard« paa Lolland og Forpagter af »Frisenfeldt«
under »Gedsergaard« paa Falster.



»Strangesønnerne« fra »Urup«

Foroven fra venstre:

Jens Steen Johan Elias Adam Nicolaj Strange.
 Frederik Vilhelm Tiburtz Tiburtius Strange. Erik Christian Strange.

I Midten:

Poul Abraham Strange.

Forneden fra venstre:

Niels Byschou Strange. Peder Otto Strange. Thomas Tiburtius Strange.



Forsiden af Tiburtz Tiburtius Stranges Borgerbrev og Næringsbevis som »Brændevinsbrænder og Ølbrygger« i Odense. En Gengivelse i almindelig Skrift findes i Bogen.



**Niels Byschou Strange og Birgitte Strange, født Birch,
omgivet af Døtre og Svigersønner.**

Fra venstre:

Nielsine Christiane Strange og Fabrikant B. Preisler.
Ritmester Munk og Ida Sofie Adrienne Margrethe Strange.
Anna Juliane Strange og Proprietær A. Andersen.

Siddende foran Forældrene, fra venstre:

Emma Hilda Andrea Strange og Tora Camilla Strange.



Adolphine Frederikke Vilhelmine Beistrup

1827 - 1900

gift med Poul Abraham Strange

1825 - 1908



**Poul Abraham Strange og Adolphine Frederikke Vilhelmine,
f. Beistrups Søn og Døtre.**

Fra venstre:

**Christiane Johanne Amalie Strange, Marie Amalie Strange,
Viggo Harald Valdemar Strange og Frederikke Christiane Laura Ottilia Strange.**



Christiane Johanne Amalie Strange

født 1860 - død 1930

gift med Købmand C. Bunch Christensen



»Urup« ved Horsens, som den ser ud i Dag.

Den Slægt, der her skal berettes om, vil jeg kalde STRANGE-SLÆGTEN fra Urup, Peder Skrams gamle Herresæde ved Horsens, da det navnlig er den Gren af Slægten og dens Efterkommere Beretningen vil omhandle.

Det er dog muligt at gaa nogle Slægtled længere tilbage, nemlig til

Erich Elias Erichsen Strange, født 1737,

der maa betragtes som denne Slægts Stamfader.

Man ved, at hans Fader var en Inspektør Strange, der 1735 blev gift med Chatarina Erichsdatter, født 1713 i Falun i Sverige, men det er ikke hidtil lykkedes at udrede, hvor eller hvornaar han er født, og der er indtil nu ikke konstateret nogen Forbindelse med de tidligere eksisterende Slægter med samme Navn. (Se Efterskriften).

Derimod kender man Chatarina Erichsdatters Slægt paa mødrene Side, den svenske Slægt Tiburtius, helt tilbage til 1600-Tallet, idet hendes Oldefader, Tiburtz Kristoffersen, var Toldforvalter i Eksjö i 1640.

Paa en af de efterfølgende Sider viser en Stamtavle over denne Slægt, hvorledes Navnet Tiburtius i forskellige Variationer gaar igen i mange Slægtled.

FØRSTE SLÆGTLED.

Erich Elias Erichsen Strange blev født 1737. Han er Søn af den omtalte Inspektør Strange, om hvis Herkomst man ikke ved nærmere, og Chatarina Erichsdatter, født 1713.

Ifølge Nykøbing F. Hospitals Fæsteprotokol har „Kringelborg

Gaard's Ejer, Mogens Lacoppidan, solgt „bemeldte Gaards Bygninger til Siegneur Johan Erichsen, Forpagter paa „Cortzelitse“ „og er af Samme begæret i Fæste til dennes Søstersøn Erich Strange“. Aar 1770 solgte Strange, der nu kaldes „Kringelborg Gaard“'s Ejer, „Sr. Erik Strange“, Bygningerne og afstod Fæstet til Hs. Excellence Hr. Geheimeraad Greve Gustav Holck, Herre til Staurby Gaard. Han døde 1782 og blev begravet den 29. Novbr.

Erich E. E. Strange var gift 3 Gange.

I Gang med *Lene Catrine Pedersdatter* i Septbr. 1760. Hun døde den 17. Novbr. s. A. efter at hun 3 Dage før havde født en Søn. (Se II Slægtled I).

II Gang med *Kirstine Bjerring* den 29. Oktbr. 1761. Hun var født 1725 og var Søster til Pastor Bierring i Mosby Præstegaard, Aastrup Sogn.

Om sidstnævnte fortælles i Rohdes Falsters Historie følgende Tildragelse:

„I 1763 beklager Pastor Bierring sig Søndagen efter Jul i en Prædiken sig over sit ringe Juleoffer, som han lignede med den aftagende Maane. Næste Paaske ofrede en Møller i Vejringe 15 Sk., skønt han til Jul havde ofret 24. Sk. og skrev af den Grund paa Offersedlen: „Nu ligner jeg ogsaa Næerne“. Hr. Bierring var ikke den, som tav til en Stikpille. Han samlede alle de Skriftsteder, som handlede om Møllere og anvendte disse i sin Prædiken næste Søndag, saa Møllerne kom ikke til at staa i et godt Lys.

Samtidig traf det sig saa uheldigt, at Forpagter *Strange* paa „Kringelborg“ vilde „af med sin Kone“, som var en Søster til Præsten, og en Procurator Toft i Nysted lod Præsten vide, at der vilde ske ham en Ulykke for hans Prædiken (den saakaldte Møllerprædiken), dersom han ikke vilde tage Søsteren til sig, saa hans gode Ven, Strange, kunde blive hende qvit. Da Biering, som Ret var, foragtede denne Trusel, fremlagde Toft en Fuldmagt fra 17 Møllere (3 faldt siden fra) og stævnedes Præsten for sin Prædiken, hvori han i alt Fald efter Aktors Paa-stand beskyldte Møllerne for at være „tyvagtige og skammelige Mennesker, hvem Satan nok engang vilde sigte og male paa sin egen Mølle“.

Bierring klarede sig og Toft blev dømt til at betale 100 Rdl. i Omkostninger, og Møllerne at give Afbigt og betale 50 Rdl. i Mulkt. Om Sagens Udøvelse vides intet.“

Det synes dog som Strange er „bleven Konen qvit“, hun dør i hvert Fald hos Broderen i Mosby Præstegaard, Aastrup Sogn, den 8. Juni 1768 efter et barnløst Ægteskab.

III Gang gifter Erich E. E. Strange sig med *Else Margrethe Samuelsdatter* i 1768. Hun var født i 1745 og døde 1790, Datter af Degnen Mart. Ernst Samuel, født 1715 og død 1773.

Hun bliver efter Mandens Død gift med *Johan Frid. Loof (Loof)*, Forpagter paa Gottesgabe. En Søn i dette Ægteskab er *Johan Christoffer Louf*, født 1789, død 1873, som altsaa er en Halvbroder til Johan Erik, Martinus E. og Tiburtz Tiburtius Strange. Han tog senere „Strangenavnet“, da han „syntes saa godt om det“.

Johan Christoffer Louf var gift 2 Gange. I Gang med Ellen Christensdatter, kl. „Ellen Hollænder“, med hvem han havde 2 Døtre, som blev døbt „Strange“ som Efternavn. Den ene af disse blev gift, og hendes Efterkommere bærer Navnet „Strange-Petersen“, men dette „Sideskud“ er altsaa ikke beslægtet med den i nærværende Bog beskrevne Strangeslægt.

Erich Elias Erichsen Strange og Else Margrethe Samuelsdatter fik 7 Børn. (Se II Slægtled II).

ANDET SLÆGTLED

I.

Erich Elias Erichsen Strange og Lene Catrine Pedersdatters Barn:

1. *Johan Berner Strange*, født den 14. Novbr. 1760. Død 14. Septbr. 1763.

II.

Erich Elias Erichsen Strange og Else Margrethe Samuelsdatters Børn:

1. *Johanne Magdalene Strange*, født den 7. April 1769, døbt i

Idestrup Kirke. Gift med Degnen Jak. Olsen, Radsted, død 15. Febr. 1799, der var Formynder for Johan Erik Strange. De har en Datter: Ane Diderikke Olsen, f. 8. Aug. 1796, gift 1824 med Jakob Gerding, f. 18/3 1787.

2. *Johan Erik Strange*, født 1770 paa „Højtegaard“, Væggerløse Sogn, og død i Vordingborg den 7. Febr. 1848. Han var gift 3 Gange.

I Gang den 26. Aug. 1796 med en Datter af Regimentskvartermester i Maribo Lars Jensen Reimer, Anna Marie Reimer, født den 22. Septbr. 1766 og død 12. Decbr. 1807.

II Gang den 4. Maj 1808 med Birgitte Gjerding, født den 11. Novbr. 1784 og død den 16. Aug. 1828, Datter af Postmester Gjerding, Nysted.

III Gang med Lamberthine Henriette Borck fra Ribe, født 1796, Datter af Herman Treschou Borck, Præst i Gørding.

Som ung Mand kom Johan E. i en stor Købmandsforretning tilhørende Jens Nielsen, Nykøbing Falster. Da denne var ugift, indsatte han Johan E., der blev gift med hans Søsterdatter fra Maribo, som hans Universalarving. J. E.s første Søn blev kaldt „Niels Jensen Strange“, og Jens Nielsen forærede Drengen „Kongens Have“, nu kaldet „Dronningens Gade“ i Faddergave.

I Aaret 1805 overtog han Forretningen, idet han den 25. Juni nævnte Aar fik Borgerskab som Købmand i Nykøbing F.

Johan Erik drev en stor Forretning og havde mange Skibe paa Søen, men i 1807 tog Englænderne dem, og i den senere Pengekrise gaar det stærkt tilbage for ham. Aaret 1815 indsætter han sin Broder Martinus Elias som Forpagter paa „Aalholm“ og laaner ham dertil 70.000.- Rdl.? Broderen gaar fallit og Johan E. tabte Pengene. Han maa have haft mange forgrenede Forretninger, thi allerede før 1815 havde han hjulpet sin Broder, nævnte M. E., til Forpagtning af „Nørregaard“ og „Dansted“, og i et Brev dateret 29. Marts 1815 meddeler han sin Broder T. T. Str., at han har solgt 200 Td. Land af „Nørregaard“ og henlagt 100 Td. Land under „Dansted“ og tilbyder T. T. Str. „Dansted“ i Forpagtning. Imidlertid maa han efter M. E.s Fallit i 1819 ifølge Brev af 7. Jan. 1826,

i Aaret 1819 opgive sit Bo og Boet staar usluttet i 1826. I dette Brev meddeler J. E., at han har 12 Børn, og at disse har maattet bestemme sig til at overtage Faderens Købmandsgaard og Kornmagasiner og sælge disse skønne Ejendomme for at skaffe sig deres Mødrene-Arv, men derved „blev intet tilovers for de 8 mest uforsørgede Børn“. (Efter dette maa der have været 4 Børn i første Ægteskab).

Johan Erik „antog“ omkring 1825 en Fæstegaard tilhørende Justitsraad Friis, „Gedsergaard“, i Fæste. Af et Brev af 16. Aug. 1827 ser man at J. E. da var Forpagter paa „Frisenfeldt“, en Parcelgaard under „Gedsergaard“, og samtidig Opsynsmand paa Gjedser Fyr.

Han døde som Toldbetjent i Vordingborg. (7. Febr. 1848).

19 Børn i 3 Ægteskaber. (Se III Slægtled I—III).

3. *Mette Margrethe Strange*, gift den 27. Febr. 1807 med Peder Jørgensen Grubbe. Han fik Borgerskab som Skipper i Nysted den 21. Maj 1801 og i Nykøbing F. den 2. Maj 1812.

4. *Elisabeth Kirstine Strange*, født den 30. Juni 1773. Gift med Lærer Johan Claudi Tommerup, født ca. 1799 og død 1856.

5. *Martinus Elias Strange*, født 1777 paa „Ulriksdal“, Lolland, og død i Nysted den 25. Decbr. 1831. Blev den 26. Oktbr. 1811 gift med Anna Margrethe Gjerding, født den 21. Marts 1789 og død den 28. Marts 1850. Hun var Datter af Postmester Gjerding, Nysted, altsaa Søster til Johan Erik Stranges 2. Kone.

Martinus Elias Strange, alm. kaldt Elias Strange, var Snedker og rejste som saadan i Tyskland. Da han kom hjem blev han af Broderen, Johan Erik, ansat som Forpagter paa „Nørregaard“ og „Dansted“, Lolland. Senere — i 1815 — som Forpagter paa „Aalholm“, den Gang kaldet „Christiansholm“, hvor han var i 4 Aar. Under den daværende Pengekrise gik han „fallit“ (1819), hvorefter han rejste til Avnede Sogn paa Lolland, hvor han havde en Gaard. (Det lyder lidt mærkeligt, han er sikkert ikke gaet fallit, men har formodentlig faaet en Ordning med sine Kreditorer).

Han flyttede senere til Nysted som Snedkermester og lavede her Mesterstykke, 50 Aar gammel.

Elias Strange blev tillige meget benyttet som Læge og Dyrlæge. Medens han var i Ullerslev (Avnede Sogn) kom han meget sammen med Grev Christian Raben. Denne forelskede sig i Forpagter Lunds Datter, Anna Margrethe Lund, fra Øen Egholm under „Aalholm“, men da hun ikke var adelig, maatte han ikke faa hende. Parret flygtede da og kom til Elias Strange i Ullerslev. Denne hjalp dem bort fra Lolland. Den gamle Greve anviste dem senere en Ø, hvor de boede til Christian den VIII hævede hende op i Adelstanden (Anna Lund-Raben), hvorefter de blev gift den 26. April 1821. Hun døde 23. Novbr. 1851.

Elias Strange og Anna Margrethe Gjerding fik 7 Børn. (Se III Slægtled IV).

6. *Tiburtz Tiburtius Strange*, født 1779 paa „Sædingegaard“ paa Lolland og død paa „Urup“ ved Horsens den 6. Febr. 1832. Blev den 25. April 1807 gift med Christiane Byschou, født den 11. Oktbr. 1787 og død den 5. Septbr. 1861 i Horsens.

Som ganske ung kom T. T. Strange til Fyn og blev tildels opdraget af Kammerherre Lehn paa Hvidkilde (Poul Abraham Lehn). Han kom til Kammerherren i 1794 som Skriverdreng og blev der til 1802. Der findes en Anbefaling fra Kammerherren dateret 24. Maj 1802. Det fortælles, at Kammerherrens Sønner, muligvis var det Brodersønnerne, gik paa Jagt med T. T., men da han derved forsømte sit Arbejde paa Kontoret, blev han bebrejdet dette. T. T. satte derefter Kammerherrens Segl paa sin Bøsse og erklærede, at han ikke selv kunde bryde Seglet. Kammerherrens Sønner (Brodersønner) plagede derfor Faderen (Onklen) for at faa Seglet brudt, da de savnede deres Kammerat, og tilsidst maatte Kammerherren indgaa paa at bryde Seglet.

Fra „Hvidkilde“ kom Tiburtz Tiburtius Strange til „Frederikslund“, Ørsted Sogn, Fyn, som Godsforvalter hos Kammerherre, Greve Rantzau. Han blev forlovet med Christiane Byschou, hvis Fader, Niels Byschou, ejede „Nybøllegaard“, Hillerslev Sogn, Fyn. Den 25. April 1807 giftede T. T. sig og forpagtede „Kragssberg“, tilhørende Komtesse Levetzau i Vor Frues Landsogn ved Odense.

For at holde Sønnerne fri for Krigstjeneste købte T. T. ifølge Købe-kontrakt et Brændevinsbrænderi i Odense. (Paa det Tidspunkt var unge Mennesker født i Købstaden fritaget for Krigstjeneste). Borgerbrev er udstedt den 16. Jan. 1811:

No. 4	Fr. Rex	Syv og Tyve Skilling.
	VI	Betales med 41 Skilling.
Meincke.	Anden	
	Klasse.	
	Ebbesen.	

BORGEMESTER OG RAAD I ODENSE

giøre vitterligt, at Aar 1811 Onsdagen den 16. Januarii, mødte for os inden Raadstueretten:

Tiburtz Tiburtius Strange,

30 Aar gammel, barnefødt paa Hovedgaarden „Sædingegaard“ i Lolland, og tilkiendegav, at han fornyelig havde tilkiøbt sig her i ODENSE en Gaard med derved værende Brændevinsbrænderi, hvilket Brændevinsbrænderi han agtede at drive, da han med Familie havde taget Bopæl i fornævnte Gaard, i hvilken Anledning han som frifød — nu begjærede at vinde sit Borgerskab efter Loven til paa lovlig Maade at ernære sig her i Odense som Brændevinsbrænder og Ølbrygger. Og da han med Attest fra vedkommende Borger, Kaptajn Møller, beviste at have anskaffet sig det ved den kongl. Anordning befalede Borger-Armatur, saa fandtes imod saadan hans Begjæring intet at erindre.

Thi blev bemeldte *Tiburtz Tiburtius Strange* nu herved antaget og indskrevet som Borger her i Odense til paa lovlig Maade at ernære sig som Brændevinsbrænder og Ølbrygger, hvorefter han nu her for Retten aflagde den sædvanlige Borger- og Troskabsed og derefter som Borger nyder Deel i Odense Stads Priviligier og Friheder lige med andre Borgere, ligesom han og derimod er pligtig at svare de Onuser og bære de Byrder, han efter Formue og Næring kan tilfalde.

Sign. Sundved.

Til Stadfæstelse under Stadens Segl og Raadstueskriverens Underskrift.

Datum Odense ut supra.

Laksegl.

Ulæseligt Navn.

Næringsbevis for Tiburtz Tiburtius Strange.

En Uges Tid efter Kontraktens Underskrift blev der født et

Barn, men det blev en Pige. Hun fik Navnet Marie Kirstine, men blev kaldt „Mie“. (Født den 22. Jan. 1811).

Den 7. April 1812 forpagtede Tiburtz Tiburtius Strange „Tamdrup Bisgaard“ ved Horsens, tilhørende Steen Hasselbalch. Forpagtningen ophørte dog inden Kontraktens Udløb, og den 2. Marts 1818 forpagtede han ifl. Kontrakt „Urup“ Hovedgaard, Østbirk Sogn ved Horsens, tilhørende Kancelliraad, Hospitalforstander Kjær, Horsens. Kontrakten lyder paa 2 Aar til 1. Maj 1820.

Den 6. Febr. 1820 køber T. T. af sin Svigerfader „Nybøllegaard“ paa Fyen for 11.000 Rdl. mod at Svigerfaderen faar sin Aftægt paa Gaarden.

Den 3. Juli 1824 solgte han „Nybøllegaard“ til Forpagter Hansen, Gjelskov, efter at Svigerfaderen var død 1822. Han købte derefter „Urup“ Hovedgaard den 25. Juli 1825.

„Urup“ var Peder Skrams gamle Herresæde. Under hans Ophold her laa den danske Flaade tit for Anker i Horsens Fjord.

Dette Herresæde som stammer helt fra 1540, ja nogle mener, at det er helt fra 1448, har ført en meget omtumlet Tilværelse. En nærmede Omtale findes paa de efterfølgende Sider.

Tiburtz Tiburtius Strange skal have været af et meget hidsigt og stridigt Gemyt. Han førte saaledes mange Processer, dels angaaende Lønspørgsmaal (til Degnen bl. a.) og om Vejrettigheder og lignende Sager. Han taber dem næsten alle. Hans Hidsighed gav sig ogsaa Udslag paa andre Maader. Engang, da han skulde finde nogle Papirer i sit Chatol, var Nøglen til den lille Laage bortkommen. Han tog da en Økse og ødelagde Laagen. Denne bærer den Dag i Dag Mærker af Handlingen. Chatollet er endnu i Slægtens Besiddelse. Heri er bl. a. fundet alle de gamle Papirer fra „Tiden omkring Urup“. Det ejes af Snedkermester Fr. Vilhelm Tiburtz Tiburtius Strange, Horsens, og det skyldes hans store Interesse for Slægten, at alle disse Breve og Dokumenter er bevaret for Eftertiden.

Tiburtz Tiburtius Strange boede paa „Urup“ til sin Død den 6.

Febr. 1832. Han døde af Tyfus og er begravet paa Østbirk Kirkegaard.

Følgende mærkelige Tildragelse — kort før T. T.s Død — er fortalt i Evald Tang Christensens „Danske Sagn“ 1929, Side 348:

„En Aften kom min Fader kørende hjem fra Horsens, og en ældre Søster var med. Da de kom lige til Udkørslen fra Urup, siger han til Søsteren: „Det var da kedeligt, at vi ikke var mere „fremmelig“, for der kommer en Ligs-kare ud fra Gaarden, og nu kan vi ikke komme om ved den.“ Han var nemlig bange for at blive smidt i Grøften, hvis han havde kørt forbi. Lige i det samme kom Ligvognen svingende ud paa Vejen. „Det var da en vældig stor Kiste“, sagde han. „Ti stille“, sagde hans Søster, for hun var bange. Han talte Vognene, og der var 31 eller 32 ialt, og der var en sort og en broget Hest for Ligvognen. Ligtoget gik jo langsomt op ad Vejen, og de kørte i Fodgang lige efter det helt til Østbirk Kirkegaard. Der slap de fra det. Han var slet ikke bange for det, han vidste jo ogsaa, at det slet ikke gjorde nogen Fortrød.

Kort efter døde den gamle Strange, som var Ejer af Urup, og da hans Ligkiste blev baaren ud og sat paa Ligvognen, var der 10 Mand om at bære den, for det var en stor dobbelt Kiste. Tallet i Ligfølget passede ogsaa godt nok med, hvad min Fader havde set.?!

Musiker R. P. Aase, Østbirk.“

Tiburtz Tiburtius Strange var som nævnt gift med Christiane Byschou, der var født paa Hovedgaarden Gelskov paa Fyn. Hun døde i Horsens og er ligeledes begravet paa Østbirk Kirkegaard. * 1787
5/9/1861/7401
11/9 --

Hendes Fader, Niels Byschou, var født 1740. Han døde 1822, den 8. Juni, 82 Aar gammel. Han var Godsfuldmægtig, senere Godsforvalter, paa Hovedgaarden „Hillerup“ under Grevskabet Arreskov paa Fyn. Senere Forpagter paa Gjelskov under samme Grevskab. Forpagtningskontrakten af 20. Marts 1783 lyder paa 12 Aar fra 1. Maj 1783 til 1. Maj 1795. Forpagtningen har nok varet til 1804, da han køber „Nybøllegaard“ af Fr. Vilh. Rasmussen. Her boede han til sin Død 1822. Han var gift med Marie Breckling fra Espe Præstegaard, Datter af Pastor Frederik Breckling, født i Hol-

sten den 8. Aug. 1712 og død den 11. Jan. 1783, som var gift med Birgitte Hviid, af en gammel Slægt paa Fyn.

Tiburtz Tiburtius Strange og Christiane Byschou fik 13 Børn. (Se III Slægtled V).

Efter en gammel Avis: Ved Ejeren af Urup, Hr. Proprietær Stranges Grav.

Dødningslaget dækker dig,
Bleg du hviler som et Lig.
Dog endnu dit Blus paa Kind
Vidned om din Kraft, dit Sind.

Ak, i tause Midnatstund,	Du stod fast i Livets Storm,
Saa jeg dig i Dødens Blund.	Smerted dig end Hjertets Orm.
Du, som var mig meget kjær	O, kun Glæde, Kjærlighed,
Smilte som en Dødning der.	Var, o Mand, dit Øjemed.

Kom en dunkel Modgangssky,
Saa du til Guds Morgengry.
Og i Østens Purpurlands,
svæved Englen med sin Krands.

Og af Krandsen tog du Blad.	Nu, i Dødens tause Bo
Glædens Engel saa dig glad.	Faar du Slummer, faar du Ro.
Men da Smerter tynged dig.	Nu du frigjort skal fremgaa
Vinked han dig huldt til sig.	og for Herrens Throne staae.

Svæv da paa din Bane frem
I det lyse Himmelhjem.
Mage, Børn! Han er i Havn
Udi Almagts trygge Favn.

O. P. WEGENER.

Tavle, der viser Navnet „Tiburtz“ som Fornavn, Efternavn eller Mellemlavn bevaret i tiende Slægtled:

Tiburtz Kristoffersen,
Toldforvalter i Eksjö fra 1640

Kristoffer Tiburtzon,
Bergmann i Falun, død 1714

Margaretha Tiburtia, f. 1684,
g. m. Bergmann Erich Johansen

Chatarina Erichsdatter, f. 1713,
g. m. Inspektør Strange, Danmark

Erich Elias Erichsen Strange, f. c. 1737,
Ejer af „Kringelborg“ Gaard

Tiburtz Tiburtius Strange, født 1780,
Ejer af Herregaarden „Urup“

Frederik Vilhelm Tiburtz Tiburtius Strange, f. 1812,
Ejer af „Wederslund“ og „Lundgaard“

Carl Ludvig Tiburtz Tiburtius Strange, f. 1856,
Ejer af „Lundgaard“ m. fl.

Frederik Vilhelm Tiburtz Tiburtius Strange, f. 1885,
Snedkermester

Erik Elias Tiburtz Tiburtius Strange, f. 1921,
Lagerekspedient

Udskrift af Sædinge Kirkebog.

14de April 1780, den tredie Søndag efter Trinitatis, blev Hollænderen paa Sædingegaard Erick Stranges hjemmedøbte Søns Daab konfirmeret, efter at han tilforn for 5 Uger siden var blevet hjemmedøbt og kaldet Tiburtz Tiburtius (Strange).

Frembaaren af Forvalterens Kæreste (Kone?) til Søholt Md: Dahl. Fadderne vare Jfr: Lemeier, ibidem, Hollænderen paa Kjerstrup, Johan Low, Hollænderen paa Højbygaard Fr. Vilh. Rasmussen, Degnen i Godsted, Mons: Jakob Olsen og Skoleholderen i Sløsse, Mons: Rasmus Kølle.

Samme Dag blev Moderen Else Margrethe Martinius Samuelsdatter introduceret.

Tiburtz Tiburtius Strange er formodentlig opkaldt efter sin Tip-Tip-Oldefader paa Bedstemoderens Side, som hed Tiburtz Kristoffersen.

Der knytter sig dog den Ejendommelighed til denne Navngivning, — — — at den fjortende April ifølge Almanakken hedder Tiburtius, altsaa Datoen for den ovennævnte Fremstilling i Kirken, men Navnet havde han jo faaet allerede 5 Uger før.

Den ovenfor nævnte „Fadder“ Johan Low er muligvis den Forpagter Johan Christoffer Louf, der senere bliver gift med Moderen til Barnet. Og den anden „Fadder“, Degnen Jakob Olsen i Godsted kan være den Degn i Radsted, Jakob Olsen, som bliver gift med den døbtes ældste Søster.

Md: Dahl fra Søholt er Frederikke Sølline Lemeier og Jfr: Lemeier er Søsteren Helene Margrethe, Døtre af Pastor Lemeier i Væggerløse (Falster), hvor Erick Elias Strange havde haft en Gaard „Højgaard“.

»Urup-s Historie.

Hovedgaarden „Urup“ er opført 1540. Den er „de Skram'ers“ gamle Slægtsgaard. Her boede „Rigens Admiral“ Peder Skram. Skønt Gaarden nu ligger 12 km fra Vandet, kunde man dengang sejle helt op til denne.

Urup kom senere i „Ulfeld-Slægten“s Besiddelse og gik som saa meget andet af Corfitz's Gods i 1663 over til Kronen, der afhændede den til en Hamborgerkøbmand, der igen solgte den til den første Baron Güldenchrone 1680. Urup gik senere ud af denne Slægts Eje og var paa mange Hænder, bl. a. den historiske Forfatter, Landsdommer Casper Peter Rothe, som døde 1784.

Senere kom den i den kendte „Gaardslagter“ Ulrik Christian von Schmidts Eje. Han bortsolgte, hvad han kunde af Gaardens Jord. Dens

Glanstid var forbi. Den oprindelige Gaard var opført af røde Sten (Munkesten) i 3 Stokværk, 3-fløjet, med Taarne og Grave. Over alle Vinduer var der Sandstenstrekanter med Englehoveder med Vinger paa.

Nu er Herlighederne forsvundet. Der er kun en lav, hvidkalket Bygning med Kvistgavle tilbage (dog tre-fløjet mod Haven) og alligevel virker den ret imponerende med en vældig Gaardsplads mellem de mægtige Længer.

I Aarene 1736—38 blev det øverste Stokværk nedbrudt af den daværende Ejer, der brugte Materialerne til Opførelsen af et Apotek i Horsens, Helms Apotek, paa Søndergade i Horsens. Ejendommen fremtræder med den samme Udsmykning, Sandstenstrekanterne, Vinduer og Døre som paa Urup, og den er fredet i Klasse A.

Paa Horsens Museum findes en Dør med Karm fra Urup samt et Maleri af Gaarden, eller Borgen, som den saa ud i Peder Skrams Dage.

1810 blev andet Stokværk nedbrudt, og Gaarden fik det Udseende, den har i Dag. (Ejeren var da Kancelliraad Kjær, Horsens).

Den 2. Marts 1818 forpagtede Tiburtz Tiburtius Strange Urup, og købte den som før nævnt den 25. juli 1825 af „Aarhus Stifts offentlige Midler“, som havde overtaget den efter den nævnte Kancelliraad Kjær, der helt havde ødelagt Gaarden.

I hans Tid var det, at en Del af Jorden blev frasolgt — ca. 300 Td. Land, og lagt til Nabogaarden „Julianelyst“ eller som den hed først „Sophieslyst“.

Denne Gaard, der blev opført 1792—93, kom ogsaa i Strange-Slægtens Eje, idet Tiburtz Tiburtius Stranges ældste Søn, Niels Byschou Strange ved sit Giftermaal fik Skøde paa den. „Julianelyst“ var da paa ca. 650 Td. Land.

Efter Faderens Død bestyrede Niels Byschou Strange tillige „Urup“ for Moderen til den blev solgt i 1843.

„Urup“s oprindelige Tilliggende var paa over 1000 Tdr. Land. Nu er den paa ca. 225 Td. Land (21 Td. Hartkorn).

I 1916 blev Urup overtaget af Skanderborg Amts Udstykningsforening, der solgte den tilhørende Skov og ca. 550 Td. Ager og Eng til Udstykning.

11. Juni 1943 solgtes den til Godsejer Enggaard. I 1950 fandt han i Haven Rester af Fundamenterne til Peder Skrams gamle Borg, og han lod Nationalmuseet undersøge Fundet, der betragtes som en stor Sensation.

Til Belysning af Pengeforholdene omkring Statsbankerottens Tid bringes i det følgende Uddrag af en Brevveksling mellem Johan Erik Strange og Broderen, Tiburtz Tiburtius Strange, Afskrift af en Aftægtskontrakt samt en Udskrift af Skifteprotokollen:

**Kopi af Brev fra Johan E. Strange
til Tiburtz Tiburtius Strange.**

Nykiøbing F., d. 29. Marts 1815.

Kært skal det være for mig og øvrige din Familie og spørge fra dig og dine om de alle lever vel. — Dernæst maa jeg have dig anmodet kære Broder, at du straks Juni Termin tjener mig med Resten af de 5000 Rdl., til Peder Grubbe haver nok Broder indkøbt nogen ? Korn og istaar Mellemlægning med ham, derved tilkommer nogen Penge, hvilke du kan fradrage paa vores Mellemlægning. Var jeg ikke saa haardt behøvende til denne forestaaende Termin ville jeg langt fra ikke have dig anmodet derom, men urimelig mange Gange tabte jeg forrige Aar, saa Savnet af dem nøder mig det saa at have dig anmodet at tilstille mig det bevidste.

Jeg haver nu solgt af Nørregaards Jorder 200 Td. Land og henlagt til Dansted ca. 100 Td. Land af bemeldte Nørregaards Jorder, saa du kan tro, at Dansted nu kan blive en vakker og meget fordelagtig Gaard, hvad siger du kære Broder, om jeg antog Dansted, som jeg formoder lod sig gøre, siden Dall skal modtage sin Sædingegaard. Naar du ikke havde saa mange Aar tilbage at holde Bistropgaard ville jeg proponere Dansted for dig, om du dertil finder Lyst, og min Halvpart i Christiansholms Forpagtning med Broder Elias, dette haver jeg endnu ikke talt om for nogen andre, vil ikke heller førend jeg haver indhentet din behagelige Mening, thi jeg formoder, du kan vente nogen Afstaaelse af Ejeren til Tandrup Bisgaard, fordi du overlader samme igen til ham. Til Dansted følger ingen Besætning, men den formoder jeg, du kan medbringe, omtrent 10 a 12 Heste og 40 Stk. Qvæg samt øvrige Redskaber og Hollænderi-Inventarium. Ikke haver jeg endnu aftalt med Dall om Dansteds Afstaaelse førend jeg først maa have dine Tanker forudhentet, hvilke jeg maa uophødeligen være meddelt med første omgaaende Post. Næst mange kærlige Hilsener for dig og gode Kone og Børn fra os alle,

din troe Broder

Joh. E. Strange.

Brev fra Johan E. Strange til Tiburtz Tiburtius Strange.

Nykøbing Falster, 7. Jan. 1826.

Kære Broder Tib. Tib. Strange til Urupgaard.

Da jeg aldrig har hørt noget fra dig siden du forlod Bisgaard og Urupgaard i Jylland, men derimod har maattet erhvervet mig Oplysninger fra andre Venner, at du og Familie havde tiltraadt din Svigerfaders Gaard i Nybølle — og da jeg siden denne din Beslutning med Forandring af Ophold paa Nybøllegaard — aldrig blev værdiget noget Svar paa mine forskellige Breve, saa besluttede jeg og min Søn os til at rejse til Fyn d. 14. Oktb. f. Aar, dels for at endnu engang maatte talt, du kære Broder med Familie — men forgæves tragtede vi derefter at opnaa dette Ønske og du kan tro Broder — saa fornøjede som vi begge var, da vi stod af Vognen i Nybøllegaards Portrum og beordrede vor Kusk fra Nyborg til at forsyne sine Heste inde paa Stalden, og derpaa bringe vort Rejsetøj over i Værelserne, men saa blev vor Glæde vendt. Og du kan Broder været forsikret paa, at hvem der tog sig denne bekostelige Rejse nær, det var min Søn og jeg, thi da vi kom ind i Værelserne, kom der os straks en Jomfru Hansen i Møde, som jeg antog der havde været din Kones Søster — og ved at spørge om dig og Kone med Familie, svarede denne Jomfru Hansen mig at du og Familie var rejst til Jylland, umuligt kunde jeg fatte mig at det var for bestandigt, og altsaa forespurgte jeg mig videre naar du og Familie var ventet tilbage til Nybøllegaard, saa oplyste Jomfru Hansen det først, at du havde solgt Gaarden til hendes Fader og igen købt Urupgaard i Jylland og var flyttet dertil Maj f. A., hvortil jeg maa gratulere dig — og endelig da vi havde opholdt os omtrent en halv Time paa Nybøllegaard, kom Forpagter Hansen og Søn spaserende derfra paa Gaarden, saa forklarede de mig baade dit Køb og Salg, hvorover jeg igen blev sat udi en bedre Rolighed end jeg i Førstningen var. Og endelig ved Savnet af dig og Familie maatte jeg endnu spørge om jeg da ikke havde en anden Broder i Nærheden ved Nybølle ved Navn Johan Christoffer, og straks var Jomfru Hansen galant til at vejlede os til ham, og takke maa jeg Gud, at han hjalp mig broderlig tilrette, at jeg igen kunde rejse hjem, hvilket jeg umuligt kunde have bekostet, da mine faa Rejsepenge var sluppen, da jeg havde klareret Fragt og Drikkepenge til Nybøllegaard, og at rejse dig længere i Møde kære Broder, det var for mig umuligt. —

Johan Christoffer tilbød altsaa, at han vilde paatage sig Rejsen til dig ind til Jylland for at bringe vort Mellemværende i det Rene og til endelig Opgørelse, og jeg haaber, at Johan Christoffer dermed har været mig og sit Løfte tro, og naar du altsaa min Broder faar talt med J. C. saa kan du

bedst erfare, hvorledes at min nuværende Forfatning virkelig forholder sig, og skulde du være af en anden modsat Mening, saa tænker du baade Synd og falske Begreber om din Broder.

Først vil jeg gøre dig opmærksom paa, at mit Bo har henstaaet i 7 Aar usluttet og Realisationen over mine faste Ejendomme er først blevet endt i afvigte Aar, i denne langvarige Tid, har jeg uden ringeste Næringsvej maattet søgt et rettænkende Hverv for at tilvejebringe for mig, Kone og 12 Børn Livets første Nødvendighed, for det andet, da Konjunkturernes Forandring stedse har gjort mig det mere og mere umuligt at tilvejebringe mine Børn deres Mødrene Arv. Maatte mine Børn selv bestemme dem for at overtage min Købmandsgaard og Kornmagasiner, disse skønne Ejendomme har mine Børn solgt under Haanden til det Beløb, som de tilkom i Arv, men derimod blev intet til overs for mig, Kone og 8 mest uforsørgede Børn, og for det tredie, da jeg saa mig udsat for baade Husvildhed og de vedvarende Næringsssorger, maatte jeg beslutte mig for at antage en Fæstegaard, Justitsraad Friis til Gedsergaard tilhørende, ca. 200 Td. Land, men af Mangel paa Afhjælpning staar jeg endnu tilbage med den akkorderede Indfæstning 500 Rd., som der allerede i den forbigangne Decbr. Termin f. A. skulde være betalt, samt at anskaffe mig det fornødne Sæd og føde Kærne samt Besætning og Inventarier. Men til alt dette skal jeg nu med blotte Hænder imødegaa og daglig maa befrygte mig, naar en broderlig Tilskyndelse uden nogen Opofrelse endnu skulde standse denne min attraaede Vej, da igen byde mig og min talrige Familie at erhverve os det daglige Brød. Jeg vil ikke paatænke, mod hvem jeg har vist Hjælpen, hvad enten det har været fjern eller nær vedkommende og nu ønsker jeg kuns allene hvad jeg med Rette har tilgode uden at bede eller trygle for det jeg har maattet paatage mig til Afgørelse, thi du ved kære Broder, at jeg indgik Borgen for det Laan, som du antog af Anders Madsen i Nysted, som straks blev omskrevet til 1000 Rbd., og hvorfor jeg i mit Navn maatte udstede til bemeldte Anders Madsen Veksel-Obligation og efter denne din og ikke min Creditors dødelige Afgang, har jeg maatte udbetale denne Summa for dig samt i den Tid maatte forny Vekslen og promte for dig den af..... udlagte Renter, og dersom jeg ikke havde sørget for at dække dette Laan for dig saa vilde din Creditor ikke have sparet mig og ligesaa lidt kan jeg nu dig under min yderlig Trang, — og da jeg nu derimod i en Række af Aar har holdt paa Ryk og hjulpet dig til Rette, svarer jeg at denne min Afhjælpning under dens Langvarighed endnu er bleven conserveret for mig som din haardt trængende Broder.

I Aaret 1815 den 7. Septbr. sendte du mig Brev med 350 Rbd., og det er alt, hvad jeg har modtaget paa Kapital og Renter, men du har derimod

været en ligegyldig Broder under mine endnu værende bedrøvelige Næringsorger. Selv kendte du Tiden da du modtog Beløbet 1000 Rbd. ligesom og Maaden dette Laan blev rejst, og den som skaffede dig Summen var min Svigerfader, og naar du nu broderlig sender mig de 1000 Rbd., saa bliver vi begge hjulpen og alt bliver som forglemt. Under 19. Maj forrige Aar havde jeg overleveret min Kones Broder, Hr. Procurator Niels Gjerding i Nysted i Commission og han altsaa sendte dig Brev og Regning i den Forventning, at du da var paa Nybøllegaard, men da du allerede ved første Maj f. A. var taget fra Fyn, saa er vel bemeldte Brev ligesaa vel kommen for sildig, som jeg der rejste bagefter. Johan Christoffer lovede mig at han vilde skrive mig til efter at han havde været hos dig, men endnu har jeg hverken hørt fra ham eller dig. Imidlertid er jeg blevet skuffet i mit Haab med 500 Rbd. som jeg endnu staar tilbage med at skal betale til Indfæstning af bemeldte Gaard og som muligt gaar til Rykke, der som længere denne Afhjælpning og videre ikke sker og naar du nu sender, hvad jeg tilkommer, saa behager du at adressere Pengene til min Svigersøn, Hospitalsforstander A. Bergstrøm i Nykøbing, men dog ønsker jeg mig først selv et aparte Brev fra dig, og hvad det saa øvrigt angaar mig og min haardttrængende Familie, saa kan jeg ikke anføre min Stilling saa bedrøvelig, som den virkelig forholder sig, Jeg vil nu alene til Slutning have dig anmodet, at du ufortøvet svarer paa dette Brev og dernæst at fremsende vore mange Hilsener for dig og dine og at tilønske det Aar et glædeligt Nytaar.

Din oprigtige Broder

Joh. E. Strange.

**Skrivelse fra Johan E. Strange
til Højvelbaarne Hr. Amtmand Greve af Spornick.**

Underdanigst.

Hos min Broder T. T. Strange til Orup eller Urup ved Horsens formener jeg at have tilgode saaledes som hoslagte Concept til en ham under 19. Maj 1825 tilsendt Regning viser 1162 Rbd. 1 M. 10 Sk. — Denne Fordring hidrører alene fra Pengelaan, hvorved jeg i min Velstands Dage har hjulpet ham, hvilket for en Del vedgaaes af ham i hans hermed følgende Brev af 30. August 1814, men jeg har ingen Sinde kunnet bringe det dertil, at han har vedgaaet en Opgørelse af mit Tilgodehavende, ja han har end ikke besvaret mine Breve om deres Genstand eller paa nogen som helst Maade gjort Afdrag paa denne Gæld, skønt det fuldkommen var ham

bekendt at jeg i Aaret 1819 maatte opgive mit Boe til Skifterettens Behandling, og at jeg saadan har hensiddet indtil 1. Maj f. A. uden Næringsvej med Kone og 8 Børn, og at de undertiden manglede baade Føde og Klæder. Ved Auktion over mit Boes Tilgodehavende hos ovenmeldte min Broder, 7. Decbr. 1824, lod jeg mig tilslaa Boets Fordring hos min Broder angivet til ca. 1000 Rbd. Sedler, hvilket gunstigst vil (sees) af det und: vedlagte Auktionsskøde.

Da min vedvarende Trang om Gældsforhold, som jeg absolut maa søge afgjorte, gjør det umuligt for mig at lade indbemeldte Fordring paa min Broder henstaa efter hans Lejlighed, allerhelst da det lader, at broderlig Medfølelse for min uheldige Forfatning er ham formened saavel som den Evne at kunne erindre tidligere oppebaarne Velgerninger, saa vover jeg underdanigst at bede Deres Højvelbaarenhed om gunstigst at beskikke en Mand til paa mine Vegne at indkalde ham for „Forligelses-Commissionen“ om Afgørelse af hans Gæld til mig.

Denne Begæring tør jeg underdanigst haabe opfyldt paa Grund af den endvidere vedføjede Præsts Attest om min vedvarende Fattigdom. — Det bemærkes, at jeg i Foraaret har tilskrevet min Broder og tilladt ham at afgjøre al hans Gæld til mig med 600 Rd. Sedler og imod saadan Sum er jeg endnu villig til at quittere min Fordring, naar han ved Forlig vil forpligte sig til at præstere dette Beløb i de 3 første Terminer med $\frac{1}{3}$ hver Gang.

Jeg vover under: at imødesee Underretning fra Deres Højvelbaarenhed om Udfaldet af Deres naadigste Medvirken i denne Sag.

Frisenfeld paa Gedser Odde paa Falster.

Den 16. Aug. 1827.

Under:

J. E. Strange.

At forhenværende Kjøbmand, nu Forpagter paa Frisenfeld i Gjedesby Sogn, Hr. Joh. E. Strange, hvis Boe i flere Aar har været under Skifterettens Behandling og han uden Næringsvej, er med en meget talrig Familie nedsænkt i højst trykkende og trange Kaar, det bliver herved, efter Forlangende bevidnet under min Haand og Segl.

Skjelbye Præstegaard, d. 27. Marts 1827.

J. Petersen, Sognepræst til Skjelbye og Gieddesbye.

(Bilag til ovenstaaende Brev).

Amtet har under 4de ds. tilstillet mig indesluttede Andragende med 3

Bielag fra J. E. Strange paa Frisenfeld og begieret Deres Erklæring derom indhentet. Denne Erklæring anmodes De om snarest mulig at meddele mig med Andragendet og Bielagene tilbage.

Herredskontoret i Horsens, d. 5te Sept. 1827.

Lassen, const.

Til

Hr. Proprietær (T. T.) Strange.

REGNING

over følgende som min Broder T. T. Strange paa Nybøllegaard i Fyn har bekommet i Contanter, og hvad jeg derpaa til Afdrag er bleven betalt:

Efter Postbevis af 19. Jan. 1806 sendt i Brev	300 Rbd.
Betalt Fragt af Varer med Skipper Erich Pedersen fra E..... af 3475 Potter Brændevin har jeg maattet betale, men tilkommer min Broder at betale	200 Rbd.
Efter Postbevis d. 26. Jan. 1810 sendt	800 Rbd.
Fra min Skipper Hans Birkholm er afsendt 1 Brev ifl. min Ordre	800 Rbd.
Ligeledes haver jeg ladet Hr. Mønster i Kbhvn. for min Regning remitere til min Broder	4000 Rbd.
	<u>6100 Rbd.</u>
eller	<u>1016 Rbd. 4 Mk.</u>

Efter Brev fra min Broder har jeg ifølge samme ved Caution ved Anders Madsen i Nysted til ham udstedt en Veksel-Obligation for 5000 Rbd., der blev omskrevet i Aaret 1814 til	1000 Rbd. 0 Mk.
	<u>2016 Rbd. 4 Mk.</u>

Derimod har min Broder paa omstaaende afbetalt med følgende:

I Aaret 1811 d. 25. Maj bekommet følgende:	
55½ Alen Dynevaar og 5 Stk. uldne Overdyner,	
13 Td. norsk Sild — men var bedervet — 300 tørre Villinger. Disse Dele koster ca.	800 Rbd.
64 Tdr. Rug a 8 Rbd.	512 Rbd.
10 Tdr. Ærter a 10 Rbd.	100 Rbd.
3475 Potter Brændevin a 40 Sk.	1364 Rbd. 2 Mk. 4 Sk.

I Decbr. Termin 1811 betalt mig paa Anvisning af Herr Teisen i F.	1000 Rbd.
Af Lars Hansen Norre imod Anvisning imodtaget	100 Rbd.
Af min broder har jeg endvidere bekomt en sortblisset Hoppe til en bestemt Betaling at skulle koste, men da min Broder igen imodtog den tilbage og derfor igen leverede mig en gammel lysebrun, der vel ikke kand anføres for videre end $\frac{1}{2}$ Værdi imod, hvad den sortblissede skulle koste, saa overlader jeg denne Handel til min Broder at maatte bestemme ...	350 Rbd.
	<u>4226 Rbd. 2 Mk. 4 Sk.</u>
eller	<u>704 Rbd. 2 Mk. 6 Sk.</u>
Den 7. septbr. 1816 imodtaget fra min Broder et Brev med	350 Rbd.
	<u>ialt betalt 1054 Rbd. 2 Mk. 6 Sk.</u>
Altsaa naar det anførte bliver fradraget mit Tilgodehavende paa omstaaende Side, saa tilkommer jeg af ham den Summa	962 Rbd. 1 Mk. 10 Sk.
og da jeg har maattet svare Renter af de 1000 Rbd. paa Veksel til Anders Madsen i Nyested fra 1815 til 1819 er altsaa tilkommende Renter 5 P.C. i 4 Aar	200 Rbd.
	<u>kommer mig tilgode 1162 Rbd. 1 Mk. 10 Sk.</u>

Nykøbing 25. Juni 1825.

Skrevet d. 19. Maj 1825.

J. E. Strange.

(Bilag til foranstaaende Brev).

Skrivelse fra Tiburtz Tiburtius Strange.

Til

Woer og Nim Herreds Contoir.

Hermed har jeg den Ære at tilbagesende det mig under 6te f. M. tilsendte Andragende fra min Broder Hr. Forpagter J. E. Strange paa Frisenfeld, samt dermed fulgte Bielage, hvorved jeg maa anmærke, at det i

Andragendet paaberaabte 4. Bilag: Et Brev af 30. Aug. 1814, ikke har været mig tilstillet.

Ifølge de gientagne Opfordringer jeg har modtaget om paa dette Andragende at afgive Erklæring meddeles herved:

Hvis det behagede min Broder (der, som jeg tror at vide fra en vel underrettet og efter min Broders eget Udsigende, er Opsynsmand ved Gjedser Fyr med en betydelig Løn, hvortil jeg af Hjertet lykønsker ham) at komme til mig, ville, hvad han med Rette og Billighed skulle formene at kunne have at fordre for eller af mig, bedst, venkabelig afgøres, eller i manglende Fald ved „Forligelses-Commissionen“ prøves en Mægling.

Skulle hans Stilling eller andre Omstændigheder hindre ham deri, da skulle det fornøje mig, om enten hans Søn, Hr. N. J. Strange eller en af hans Svoger Hr. Gerdinger eller en af hans Svigersønner, som jeg ikke kiender, eller vores fælles Broder, Hr. Elias Strange i hans Sted maatte og ville komme til mig.

Med Agtelse og Venkab skal min Broder, eller hvem der kommer i hans Ærinde til mig, blive modtaget og omgaaedes i mit Hus nu som før. — I Anledning af det bitre Foredrag, den, der har skrevet Andragendet, har tilladt sig, saavel som den vedlagte Regning og Auktionsskøde seer jeg mig beføjet til at bemærke:

At mit Vel og Vee hidtil ikke nogen Sinde var afhængig af min Broders Tilstedeværelse. Jeg er mig ikke bevidst, at have fornærmet ham, og finder ikke Fornøjelse i at sige ham Ubehageligheder. — Jeg indser ikke, hvormed denne Sag egner til eller kand være af den Beskaffenhed, at Skanderborg Amts og Woer og Nim Herreds Contoir derom og dermed skulle foreulejligen. Min Broders Formues Omstændigheder har vel meget forandret sig, men hans paaberaabte yderligere Fattigdom har jeg anden Grund til at drage i Tvivl.

Det vil være unyttigt at udnævne en Mand til paa min Broders Vegne at indkalde mig for „Forligelses-Commissionen“, naar denne Mand ikke kiender anderledes det Forhold, der har fundet Sted imellem min Broder og mig, end hvad hand maae slutte og uddrage af Andragendet og de mig presenterede Bielage.

Urup, den 27ende Oktober 1827.

T. T. Strange.

Udskrift af Woer og Nim Herreds Forligelsescommissions Protokol.

No. 258.

Torsdagen d. 20. Decbr. 1827.

Landvæsenscommissair, Proqurator Holst, som da efter Beruths Ordre indklaget Hr. Proprietær Strange til Urup for 1000 Rbd. Sedler, som han skal være hans Broder Joh. Erich Strange paa Frisenfeld skyldig. Parterne mødte.

Proprietær Strange (T. T. Str.) foreviste et Brev fra hans Broder af 29. Marts 1815, hvori han tillader at „dequelere“ i Mellemværendet 50 Rbd. Sedler, som han havde tilgode hos Grubbe, og et Bevis af 12. Jan. 1816 ligeledes fra hans Broder, hvorefter Indklagedes Debit kuns var 483 Rbd. 2 M., og da de ommeldte 50 Rbd. Sedler ikke i denne Regning var ført til Afdrag, saa forment Proprietær Strange Debet kun kan blive 433 Rbd. 2 Mk., hvori han endvidere bør fragaa 50 Rbd. som er betalt til Snedker Johan Christoffer Strange (Louf) i Nybølle, hvem Johan E. Strange skyldte denne Sum. Resten 383 Rbd. 2 Mk., hvilke Strange forøgede til 400 Rbd. Sedler og deraf betale Juni 1828 100 Rbd., 11. Decbr. 1828 100 Rbd. og Resten 200 Rbd. Sedler i Juni Termin 1829 alt uden Renter. Holst kunde ei antage dette Tilbud, men Sagen blev imod fælles Samtykke udsat 4 Uger til Torsdagen den 17. Januar 1828. De fremviste Breve bleve med Paategning tilbageleverede. — — —

Torsdagen den 17ende Januar 1828.

Sagen No. 258 som 20. Decbr. 1827 Proqurator Holst imod Strange blev foretaget og Parterne paaberaabte, men ingen mødte. Commissionen udsatte Sagen, formedelst det er Snevej, til den 31. Jan. 1828.

Torsdagen den 31. Januar 1828.

No. 258 som blev udsat 20. Decbr. til 17. Jan. og da atter udsat til i Dag blev igen foretaget. Parterne mødte personlig. Hr. Landvæsenskommissionair Holst foreviste et Brev, fra Stiftfuldmægtig Lund i Nykøbing af 21. d. M., hvori han for Johan Erich Strange paa Frisenfeld antager det af Hr. Proprietær Strange til Urup ved Commissionen 20. Decbr. her gjorde Tilbud. Hr. Strange forpligtede sig ifølge deraf under Exequationstvang at betale til sin Broder, fornævnte Joh. E. Strange i Juni Termin dette Aar 100 Rbd, i den næst paafølgende 11. Decbr. 100 Rbd. og Resten 200 Rbd. i Juni Termin 1829, hvormed al deres Mellemværende skal være afgjort.

Forliget blev med Underskrift bekræftet og Landvæsenscommisair Holst tilbageleveret.

Holst. Strange.

Underskriftens Rigtighed bevidnes

Heegaard. Friis.

Læst inden Woer og Nim Herreders Ret den 14. Marts 1828 og indført i samme Rets Skøde- og Panteprotokol folio 633. Beruth.

De til Juni Termin 1828 forfaldne 100 Rbd. Sedler er betalt til Friis.

De til Decbr. Termin 1828 forfaldne 100 Rbd. Sedler er betalt til Friis.

De til 11. Juni 1829 forfaldne 200 Rbd. Sedler ere betalte i Febr. 1830 til Friis.

Læst til Udslettelse i Woer og Nim Herreders Ret den 5. Marts 1830 og annulleret i samme Rets Skøde- og Panteprotokol.

Transport paa Forliget fra Joh. E. Strange til Ritmester Friis forevist. Beruth.

Gebyr efter § 80 og 81	3 Mk. Sølv
Afgift til Justitsf.	0 Mk. $\frac{9^3}{5}$
	<u>ialt 3 Mk. $\frac{9^3}{5}$</u>

skriver tre Mark ni $\frac{3}{5}$ Sk. Sølv.

T r a n s p o r t .

Jeg undertegnede Johan Erich Strange, Forpagter af Frisenfeld under Gedsergaard paa Falster tilstaar herved at have transporteret til Velbaarne Hr. Ritmester J. v. Friis, Herre til Lyngbygaard og Gods i Jylland vedhæftede imellem Proprietær Strange til Urupgaard i Jylland og mig, under 31. Januar dette Aar inden Woer og Nim Herreders Forligelses Kommission indgaaet Forlig om Udbetaling af 400 Rbd. Sølv, og hvilket Forlig under 14. Marts dette Aar er læst ved dets Værneting, saaledes at han maa afbenytte sig af samme og det eie og beholde med samme Ret og Rettighed som jeg det efter dets Indhold besiddet have, og da han har betalt mig Forligets Paalydende Summa Fire Hundrede Rigsbankdaler Sedler, forskriver jeg mig herved al videre Ret til som herved transporterere Forlig.

Frisenfeld, den 1ste Juli 1828.

John E. Strange.

FLEDFØRINGS-CONTRACT

(Aftægts-Kontrakt)

hvorefter jeg underskrevne Tiburtz Tiburtius Strange forbinder mig og Arvinger eller Nybøllegaards Ejere at give min Svigerfader Hr. Niels Byschou, som til mig har afstaaet Nybøllegaard, Ophold og Underhold med videre. Skal velbemeldte min Svigerfader, Hr. Niels Byschou saalænge han lever blive forsynet her paa Gaarden med frie Kammer, Kost og Forplejning samt Brænde, Vask, Lys, Opvartning og Tilsyn i Sygdomstilfælde alt uden Mangel og uden Aarsag til Paaanke. Af den paa Nybøllegaard værende Ind- og Udboe udtager min Svigerfader til Brug saalænge han lever: Hans Seng, med Sengested og Omhæng, 6 Par Lagner, en Folkeseng, med Sengested, og 4 Par Lagner, et Chatol, et halvt Anker, en Thekjedel, en Kaffekjedel, Thepotte og 6 Par Kopper, en Køkkenlysestage, et Spejl, 6 Servietter og 6 Haandklæder, et Ottedages Stueuhr, en toetages Jernkakkelovn til Brænde, foruden hvad han alene finder for godt at udtage og til fri Brug forbeholde sig, hvoriblandt 2 Svin, som med deres Afgrøde græsses og fodres hos Gaardens egne, hvilket alt efter min Svigerfaders Død tilfalder mig, imod at jeg besørger og betaler hans Begravelse paa anstændig Maade.

Skulde min Svigerfader om kort eller længere Tids Forløb blive til Sinds at holde sin egen Husholdning, forpligter jeg mig til at indrette for ham en anstændig Bolig i den østre Ende af Gaardens Stuehus paa 6 Fag og deri at forskaffe Indgang, en Dagligstue, Sengekammer og Køkken samt 2 Kamre, saa og en Skorsten forsvarlig opført, alt i behørig Stand, og saaledes at min Svigerfader dermed finder sig tilfreds og fornøjet, hvilket Huus' Renlighed af mig eller Nybøllegaards Ejere holdes anstændig vedlige paa Tag og Væg, saaledes at det er tæt og frie for Vand ude fra. Ud fra denne Huuslejlighed maa min Svigerfader selv vælge sig en Haugeplads, som staar ham frie til sin Husholdning behøves, hvilken Hauge jeg eller Gaardens Ejere holder forsvarlig indhegnet, saaledes at der deri kan være Fred til alle Tider.

Alt i denne Post benævnte skal fra min Side være i complet Stand, naar min Svigerfader derom et Aar i Forvejen underretter mig. Hvis min Svigerfader da skulde antage sin egen Husholdning forpligter jeg mig eller efterkommende Ejere af Gaarden at levere ham aarlig sin Levestund til Underholdning nemlig: 3 Td. Rugmel, 3 Td. Bygmalt, et Lispund Hvedemel, 1 Skp. Havregryn, 4 Lispund røget Flæsk, en halvotting Græsmør, en halvotting.....Smør, 2 sunde Gæs, 3 Svin, 3 Par Ænder, 3 Skp. Boghvedegryn, 2 Lispund Tælle, 4 Favne Brænde. Af forannævnte leveres

Mel, Mælk, Smør og Gryn 2 Gange om Aaret, nemlig 1. Maj og 1. Novbr. hver Gang det halve forskudsvis og det øvrige efter Aarets Tider, som det maatte behøves og af min Svigerfader forlanges.

Saa udtager og min Svigerfader aarlig af Besætningen ved Gaarden Kjør til Malkning, et Svin til Afbenyttelse, der tilligemed Svinenes Afgrøde frit fodres og græsses tilligemed Gaardens øvrige Kreaturer. Endelig forpligter jeg mig til at befordre min Svigerfader til og fra Kirke, naar han forlanger og 4 Gange om Aaret befodres han, hvor han i belejlige Tider vil hen paa 2 a 3 Miles Afstand ligesom og i Sygdoms Tilfælde at hente Læge til ham saa ofte det behøves og forlanges. Hver Gang der bages skal der tillige blive bagt for min Svigerfader saameget Maal som han behøver og forlanger samt frie Brygning og Vask i Bryghus og Brug af Kiedel og Kar samt frie Brænde og hvad dertil videre behøves saa ofte det paafordres.

Min Svigerfader skal aarlig i sin Levestund af mig blive betalt 80 Rbd. Sølv siger Firsindstyve Rigsbankdaler Sølv, det halve i 11. Decbr. og det øvrige i hvert Aars 11. Juni saa at tage sin Begyndelse næstkommande 11. Juni 1820.

Denne Contract, hvori mine, Niels Byschous øvrige Børn er enige og til den Ende underskriver er saaledes med fælles Overlæg indgaaet og bliver samme ved Sallings Herreds Ret at læse og protokollere, ligesom der og herved bestemmes at der gives Niels Byschou første Prioritet i Nybøllegaard og alle øvrige ved Købe-Contract af Dags Dato solgte Ejendomme, som af mig Strange er købt, næst efter Nationalbankens Hæftelse og at i Tilfælde af at den aarlige Afgift ikke betales prompte i Overensstemmelse med denne Aftægts-Contract skal.....Nybøllegaards Ejere kunne udpantes uden forudgaaende Lovmaal og Dom paa Aftægts-Ejers Requisition, naar han ikke lader Aftægten henstaa over et halvt Aar.

For det stemplede Papir og Afgiften til Kongens Coitor Skyld bestemmes herved, at Aftægten anses at være af Værdi 200 Rbd., der for 5 Aar beløber sig til 1000 Rbd. siger Et Tusinde Rigsbankdaler.

Denne Contract bekræftes herved med Underskrift.

Nybøllegaard, 6. Februar 1820.

N. Byschou. F. Byschou. Marie Kirstine Byschou. T. T. Strange.

Som Værge:

N. Byschou.

Til Vitterlighed:

Joh. G. Schroll. Holm.

Læst under Salling Herredskontor d. 20. Marts 1820.

Udskrift af Salling Herreds Skifteprotocol p. 160.

Aar 1822 10. Juni indfandt Skifteretten sig paa Nybøllegaard i Hillerslev Sogn efter Anmeldelse om at Hr. Niels Byschou boende paa bemeldte Gaard ved Døden er afgaaet. Som Vidner og Vurderingsmænd vare tilstede Bondo Rasmussen og Rasmus Jensen, begge Gaardmænd af Nybølle.

Den afdødes Arvinger blev angivet at være:

Den afdødes Søn Frederik Byschous Børn,
Den afdødes tvende Døtre, hvoraf den ene Christiane Byschou er i Ægteskab med Hr. Strange paa Nybøllegaard, og den anden Marie Kirstine Byschou, Enke efter Forpagter Mikkelsen, hvilken sidste var tilstedeværende ligesom og bemeldte Strange, ligesom og Frederik Byschous Enke, Madam Byschou.

Hr. Strange fremlagde en Contract, dateret 6. Febr. 1820, hvoraf ses at han af den afdøde har købt Nybøllegaard med Tilliggende for 10.000 Rbd. Sølv og desuden 1000 Rbd. Sølv som et aparte Vederlag til Frederik Byschou. Denne Købesum er i Contracten med de myndige Arvingers Samtykke delt af den afdøde saaledes: Frederik B. skulde have Halvdelen, nemlig 5000 Rbd. Sølv, foruden den benævnte aparte Godtgørelse paa 1000 Rbd. Sølv, tilsammen 6000 Rbd. Sølv, som uopsigelige endnu indestaar i Nybøllegaard, af de øvrige Købesummer disponerer Hr. Strange selv over sin Hustrus tilkommende 2500 Rbd. Sølv, ligesom Madam Michelsen og som myndig selv kan afgøre, naar de hende efter Contracten tilkommende 2500 Rbd. Sølv, hvoraf de 500 ere betalte, skal til hende udredes.

I Anledning af Contractens sidste Post da bestemmes, at afdøde Frederik Byschou skal have det halve af Beløbet for de Møbler som findes paa Nybøllegaard samt den afdødes Gangklæder, fremlagde Hr. Strange en Fortegnelse over det Ind- og Udbo, der findes vurderet for 374 Rbd. 4 Mk. 2 Sk., hvilket Gods først efter Bestemmelsen skulde være solgt ved Auktion, men efter senere Bestemmelse overladt Hr. Strange efter Vurderingen, hvilket Frederik Byschous tilstedeværende Enke vedgik at forholde sig rigtigt. Hr. Strange vil altsaa blive pligtig til Fr. B's Strævbo at udbetale det halve af bemeldte Vurderingssumma med 187 Rbd. 2 Mk. hvilket Hr. Strange lovede snarest skulde ske i dette Aars 11. Decbr. Termin. Den afdødes efterladte Gangklæder blev paaviste og taget under Registrering som følger. (Herefter følger nogle og halvtreds Poster paa Vadmels Bukser og Klædes Kjoler).

Frederik Byschous Enke ytrede den Formodning, at den afdødes Guldur vel ogsaa burde henregnes til hans Gangklæder eller noget han ikke havde afhændet, men da den fremlagte Købecontract i sidste Post

udtrykkelig bestemmer at alt øvrigt undtagen afdødes Gangklæder skal tilhøre Hr. Strange, saa dristede Skifteretten sig ikke til mod Herr Stranges Protest at tilkende Frederik Byschous Bo bemeldte Ur.....

Saaledes blev denne Forretning sluttet og med alle vedkommendes Underskrifter bekræftet.

Wiborg.

Strange. Petria Byschou. Marie Kirstine Byschou.
Bondo Rasmussen. Rasmus Jensen,
 begge med ført Pen.

Paa en Opfordring fra GOUVERNEMENTET OVER FYENS STIFT, dateret Odense den 8. Maj 1819 og underskrevet af

Prins Christian Frederik

om at medvirke ved Oprettelsen af en CREDIT-FORENING for Ejendomsbesidderne i Fyen svarede

Proprietær (Godsejer) Niels Byschou til Nybøllegaard som anført herunder.

Opfordringen var sendt til Godsejerne paa Fyen.

Efter at have modtaget

DERES KONGELIG HØJHEDS Indbydelse af 8de dennes, om at tiltræde en mellem Stiftets Jordeiere agtende Kredit Forening, maae jeg herved underdanigst melde: at jeg ikke under mine nuværende Omstændigheder ønsker at været Medlem af bemeldte Kredit Forening eller attraaer noget Pengelaan, da jeg gierne om muelig wille paa denne liden Eiendom, undgaae Laan.

Nybøllegaard, den 12te Maj 1819.

underdanigst

N. Byschou.

Deres Kongelig Højhed

Prinds Christian Frederik

Gouvernør over Fyens Stift i Odense.

7. *Peder Strange*, døbt den 19. Juli 1782. Begravet den 11. Oktober samme Aar.

TREDIE SLÆGTLED.

I.

Johan Erik Strange og Anna Marie Reimers Børn:

1. *Niels Jensen Strange*, født 28. Decbr. 1796, død 1827 vistnok efter en Drukneulykke. Skibsfører. Var gift 2 Gange.

I Gang med Marie Marquart, født 1796, død 1824. I dette Ægteskab var en Datter. (Se IV Slægtled I).

II Gang med Augusta John, født 1802, død 1892. 1 Datter. (Se IV Slægtled II).

2. *Erikdine Dorothea Strange*, født den 7. Juni 1799, død 30. Decbr. 1887. Gift den 14. Jan. 1821 med Hospitalsforstander i Nykøbing F. Andr. Bergstrøm. Han døde paa Nykøbing Hospital 30. Decbr. 1887. Deres Børn er:

- a. *Ane Marie Johanne Bergstrøm*, gift med Sognepræst N. P. Grønberg, Vorning-Kvorning-Hammershøj, født 28. Novbr. 1816.
- b. *Julius Bergstrøm*, Smedemester.
- c. *Carl Bergstrøm*, Købmand, gift med Caroline West.
- d. *Peder Bergstrøm*, Sparekasseassistent i Køge, gift med Ida Lund.
- e. *Laura Jensine Bergstrøm*.
- f. *Jens Chr. Valdemar Bergstrøm*, Sognepræst i Karise-Alslev, gift med Anna Johanne Jacobsen.

3. *Anna Margrethe Strange*, født 15. Oktbr. 1802. Død 17. Juni 1807.

4. *Petra Marie Strange*, født den 3. Decbr. 1804, død 14. Febr. 1879. Gift den 15. April 1825 med Havnefoged, senere Stiftsfuldmægtig Lund, Nykøbing F. — Deres Børn er:

- a. *Hedvig Lund*, ugift.
- b. *Christian Lund*, ugift.
- c. *Sine Lund*, gift med Købmand Christensen, Næstved. I dette Ægteskab er en Søn: Hans Peder Christensen *Strangen*, Sognepræst i Panderup, Ærø.

5. *Jensine Strange*, født den 19. Oktbr. 1806. Død 5. Maj 1815.
6. *Anna Marie Strange*, født 12. Decbr. 1807. Død 20. Septbr. 1826.

II.

Johan Erik Strange og Birgitte Gjerdings Børn:

1. *Hans Strange*, født 26. Marts 1809, død ?, begravet 1. April 1809.
2. *Jens Nielsen Strange*, født 25. Jan. 1811. Procurator i København. Gift med Amalie Schmidt, født 1814 og død 1904. 4 Børn. (Se IV Slægtled III).
3. *Hansine Strange*, født 4. Oktbr. 1812. Død 19. Febr. 1814.
4. *Jakob Eli Strange*, døbt 7. Decbr. 1813. Vistnok druknet.
5. *Peder Johansen Strange*, døbt 29. Jan. 1815. Gift med en Irer. Har en Del Efterkommere i Toronto.
6. *Johanne Strange*, født 19. Febr. 1816. Gift med Jakob Hansen, Næstved. Ingen Børn.
7. *Elsine Strange*, født 27. Marts 1817. Død 8. Juli 1817.
8. *Edvardine Strange*, født 22. Septbr. 1818. Død 17. Decbr. 1896 i Nykøbing Kloster. Optoges her 12. Febr. 1872.
9. *Kristian Strange*, født 19. Septbr. 1819. Død 27. Septbr. 1819.
10. *Kristian Frederik Strange*, født 3. Decbr. 1820. Død 9. Marts 1909. Gift med Anna Kirstine Nielsen fra Lerchenborg Nordstrand. Født 29. Juni 1831. Død 7. Febr. 1909. Han var Købmand i Kalundborg, senere Retsvidne i Vordingborg.
I dette Ægteskab blev der født 7 Børn. (Se IV Slægtled IV).
11. *Karl Johan Strange*, født 18. Marts 1822. Død 26. Maj 1833.
12. *Johan Bernhard Strange*, født 14. Maj 1823, død 15. Aug. 1831.

At Jakob Strange er druknet fremgaar af nedenstaaende Beretning i Evald Tang Christensens „Danske Sagn“ 1929 Side 401:

„Min Bedstemoder havde en Broder, som var Sømand og som hed Jakob Strange. Ham holdt hun særlig meget af. Saa skulde han paa en længere Rejse og havde en Eftermiddag været ved hendes Dør for at sige Farvel, men havde ikke truffet hende. Han gik saa om Bord paa Jagten og sejlede til København. Om Natten vaagnede hun ved, at noget slog mod Vinduet. Det var en Lyd som om et Sejl slog imod det, eller et stort Halmlæs skurede hen derimod. Noget efter vaagnede den ældste Datter og sagde: „Mor, hvad er det for en Mand, der staar ved din Seng“. Senere kom der Efterretning om, at han den Nat var blevet slaaet over Bord af Storsejlet. Det sidste han havde sagt var: „Hils min Søster.“ Skibsted.“

III.

Johan Erik Strange og Lamberthine Henriette Borcks Barn:

1. *Birgitte Caroline Strange*, født 21. Aug. 1833. Gift 2 Gange.
I Gang 10. Aug. 1855 med Snedker Jens Sjøstrøm.
II Gang med Købmand Nissen, København. Ingen Børn.

IV.

Martinus Elias Strange og Anna Margrethe Gjerdings Børn:

1. *Hans Erik Strange*, født ?. Døbt 10. Septbr. 1813.
Godsforvalter paa Hovedgaarden „Vennerslund“, Stadager Sogn, Falster, tilhørende Justitsraad Grandjean. Han var gift med Petrine Jantzen.
De senere Aar boede de i København, hvor han levede af „Skriverier“. Efter hans Død boede hans Enke hos Datteren i Slagelse.
2 Børn. (Se IV Slægtled V).
2. *Vilhelmine Strange*, eller *Elsemine Kirstine Strange*, døbt 31. Jan. 1815.
3. *Jakobine Elisa Strange*, født den 14. Septbr. 1816.
Gift med Lods Larsen, Nysted.

4. *Johan Peder Strange*, født den 10. Decbr. 1817. Død i Maribo den 23. April 1909. Han var født paa „Aalholm“. Virkede som Skrædermester i Maribo. Han var gift med Louise Marie Tuxen, født den 3. Septbr. 1819, død den 6. Febr. 1895.

2 Døtre. (Se IV Slægtled VI).

5. *Frederik Ludvig Strange*, født den 3. Maj 1819.

Snedkermester i København.

Gift med ?.

4 Børn. (Se IV Slægtled VII).

6. *Marie Strange*.

Ugift. Husbestyrerinde for Broderen Frederik, da han blev Enkemand.

7. *Sofie Diderikke Frederikke Strange*, født den 10. Jan. 1821. Gift med Skovfoged Lange paa „Aalholm“.

7 Børn, hvoraf kun kendes 3:

a. *Preben Lange*, Ingeniør.

b. *Berta Lange*, Kommunelærerinde i Velle ved Randers.

c. *Jes Lange*, Bankdirektør, Engsgaarden, Orehoved.

V.

Tiburtz Tiburtius Strange og Christiane Byschous Børn:

1. *Niels Byschou Strange*, født den 5. Aug. 1807 paa „Kragberg“ i Vor Frues Landsogn ved Odense. Død den 14. Maj 1902. Gift med Birgitte Birch, f. den 19. Jan. 1816 og død den 29. Aug. 1889. Hun var Datter af Skibskaptajn Søren Birch og Hustru Adriane Margrethe Hansen. Søren Birch druknede og Datteren blev derfor opdraget hos sin Faster og Onkel, Niels Glud, „Julianelyst“, Nabogaarden til „Urup“.

(Vedr. „Julianelyst“ kan oplyses følgende: Christian Ulrich von Schmidten, som tillige ejede Herregaarden „Urup“, byggede Gaarden op fra Grunden af 1792/93 og kaldte den „Sophieslyst“ efter sin Kone. Han solgte den til Ove Henrik Friherre Juel Rysensteen, der kaldte den „Julianelyst“ efter sin Kone.

Han solgte den 1832 til Godsejer N. Glud, der atter solgte den til sin Svigersøn, Niels Byschou Strange, 1840, som senere solgte den til Peter Andreas Lund.

„Julianelyst“ blev under 2. Verdenskrig solgt for Kr. 700.000.-).

Niels Byschou Strange bestyrede „Urup“ for sin Moder efter Faderens Død 1832 til han den 17. Juni 1840 giftede sig med forannævnte Birgitte Birch. Ved Giftermaalet fik han Skøde paa „Julianelyst“, som han ejede til 1879.

I Haven findes en stor Høj, som Strange lod køre sammen. Fra denne er der en vid Udsigt over de store Skovarealer. Til Gaarden hørte 300 Td. Land Agerjord og 300 Td. Land Skov. Jorden er i sin Tid udstykket fra „Urup“.

Niels Byschou Strange og Birgitte Birch fik 8 Børn.

(Se IV Slægtled VIII).

Niels Byschou Stranges og Birgitte Strange, f. Birch's Grave findes paa Østbirk Kirkegaard.

I Aarhus Stifts Aarbøger 1941 findes en Artikel om Gaarden Julianelyst, hvori Forfatteren Ejler Haugsted under Gennemgangen af Gaardens forskellige Ejere skriver følgende om

Niels Byschou Strange.

Ved Landbrugskrisen i Begyndelsen af 19. Aarhundrede gik det økonomisk tilbage for Ejeren af Julianelyst, Baron Ove Henrik Juel Rysensten, og i 1828 blev Julianelyst stillet til Tvangsauktion. Ved den fjerde og sidste Auktion den 15. Novbr. blev Gaarden tilslaaet Forpagter Niels Glud paa Møgelkjær for 20.500 Rdl. Sølv kontant.

Den nye Ejer var bondefødt og hørte til dem, der fulgte Frederik VI.s Parole: Nu ville vi alle spare. Han havde som Forpagter paa den store Gaard, der laa under Frijsenborg (Grevskabet), lagt Sølvdaler paa Sølvdaler, indtil en stor Kiste blev fuld, den som han efter en mundtlig Tradition, der ogsaa kendes fra andre Gaardsalg, havde bag i Vognen, da han kørte til Auktionen paa Julianelyst.

Da Tiderne saa smaat gik fremad i Trediverne klarede han sig. Han havde en Adoptivdatter, Birgitte Mariane Birch, der 1840 blev gift med Niels Byschou Strange, som styrede Urup for sin Moder Christiane

Byschou. Gamle Niels Glud tilskødede efter Brylluppet sin Svigersøn Julianelyst for 26.000 Rbdl. Sølv og Aftægt. Han døde 1846.

Niels Byschou Stranges Forældre var begge udgaaet fra Godsforvalterhjem, og de havde givet ham en god Optragelse. Han var en solid og dygtig Landmand og havde det Held at virke i en Opgangstid. Der var Fremgang paa Julianelyst i hans næsten 40-aarige Ejertid. Det kan nævnes, at han ved Køb af flere Stykker Bønderskov afrundede Skovomraadet, og at han udvidede Avlsgaarden med nye gode Bygninger, af hvilke den store Lade har sin egen Historie. Under den anden slesviske Krig 1864 fik Gaarden Indkvartering af Østrigere, og de menige skulde sove i Laden. Ved en Uforsigtighed kom denne i Brand, men heldigvis blev de øvrige Bygninger reddede ved resolut Optræden af de fremmede Officerer. En Oberst udarbejdede en Tegning til en ny Lade og forærede den til Strange, der efter Krigens Afslutning benyttede den til Byggearbejdet. Denne østrigske Lade, der ses paa en Tegning af Hans Fischer fra 1870, havde nogle meget ejendommelige høje Gavle. Da Officererne drog bort, forærede de Fru Strange en høj Bordlampe med Porcelænsfod. Som Eksempel paa Stranges Pietet for vore Oldtidsminder kan nævnes, at han i en Tid, da den ene Stendysse efter den anden blev tilintetgjort, lod Dyssekamret „Gammel Mand“ paa Skanhede frede (1878).

Efter en lang og travl Arbejdsdag trak denne dygtige og ansete Landmand sig tilbage og solgte (1880) sin Gaard til Forpagter Niels Juel Lund paa Palsgaard for 375.000.- Kr. Næsten hele det store og værdifulde Indbø fulgte med i Handelen.

I Forbindelse med denne Omtale af Niels Strange og Hustru findes Fotografier af dem begge.

Under det ene staar: Niels Byschou Strange (1808-1902).

Under det andet staar: Birgitte Mariane Strange, f. Birch. (1816-1889).

2. *Frederik Vilhelm Strange*, født 13. Oktbr. 1809.

Død som Barn.

3. *Marie Kirstine Strange*, født den 22. Jan. 1811. Død ugift den 13. Novbr. 1906. Blev af næsten hele Familien kaldt „Tante Mie“. Hun havde i Horsens Pensionat for Latinskoleelever, og efter hvad man kan læse i hendes Efterladenskaber, har hun arbejdet „troligt“ i sin Gerning og omtrent været som en Moder for de Elever, hun havde i Pension. Overfor sine Søskende var hun „den gode milde Søster“.

(En Søster til Tiburtz Tiburtius Stranges Svigerfader, Niels Byschou, blev kaldt „Gamle Tante Mie“. De er tit blevet forvekslet).

4. *Frederik Vilhelm Tiburtz Tiburtius Strange*, født den 22. Febr. 1812 i Odense og død den 30. Novbr. 1891. Gift med Charlotte Binzer, født den 28. Jan. 1819 og død den 16. Septbr. 1872. Hun var Datter af Kaptajn Carl Ludvig Binzer (f. i Kiel den 14. Maj 1785 og død i Horsens som Toldkontrollør den 5. Novbr. 1831) og Maren Kirstine Schmidt, som døde i Ringsted den 16. Aug. 1871 under et Ophold hos sin Datter, Christine, der var gift med Dyrlæge Peter Frederik Staun, Nørregade 57, Ringsted. Denne havde tillige „Pengeskittegaarden“ ved Ringsted i Forpagtning. Paa Horsens Klosterkirkegaard staar et Jernkors til Minde om Carl Ludvig Binzer.

Efter at den ældre Broder, Niels Byschou Strange, giftede sig i 1840, bestyrede Fr. Vilh. Strange „Urup“ for sin Moder, til Gaarden solgtes i 1843. Før den Tid var han Forvalter paa „Moesgaard“ ved Aarhus. I Aaret 1844 købte han „Wederslund“ ved Skanderborg. Husholdningen forestodes af Søsteren Margrethe til hendes Død 1849. Derefter af hans anden Søster Marie.

Den 28. Maj 1855 giftede han sig med Charlotte Binzer. 1874 sælger han „Wederslund“ og bor en Tid i København, til han køber „Lundgaard“ ved Randers. Charlotte Binzer havde i sine unge Dage været Selskabsdame hos en russisk Konsul v. Geert. Efter denne Familie arvede hun en Del Møbler, Malerier og Dækketøj.

De fik 1 Søn. (Se IV Slægtled IX).

Stamtavle

for

Charlotte Binzer, født d. 28/1 1819, død d. 16/9 1872.

Christoffer Daniel Binzer
f. 1707

g. m. Elisabeth v. Cürli
1706—1770

Christian Ericus
Etatsraad

g. m. Ukendt

Jacob Ludvig Binzer, S. K. af Dbg.
1746—1811. Generalmajor.

g. m. Margrethe Louise Ericus

Carl Ludvig Binzer, Kaptajn, Toldkontrollør, 1785—1831
g. m. Maren Kirstine Schmidt, død 1871

Charlotte Binzer 1819—1872

g. m. Frederik Vilhelm TiburtzTiburtius Strange 1812—1891

5. *Erik Christian Strange*, født paa „Bisgaard“ den 3. Oktbr. 1813. Død den 12. Marts 1874. Ugift, exam. juris. Ansat paa „Barritskov“ Godskontor 1833—1836. Det ses af et Brev, at han den 2. Oktbr. 1837 er paa Roskilde Byfogedkontor og derefter hos en Prokurator Ingerslev. 1840 er han paa Vejle Amtstue. Senere køber han en Gaard i Woerladegaard By ved Skanderborg, hvor han senere afgik ved Døden.

At han har været meget afholdt ses af, at han som Tak for Bistand ved juridiske Forretninger har faaet foræret Møbler med Inskription paa Sølvplader fra Beboerne i Woerladegaard og Søndervissing Sogne. Disse Sølvplader er endnu opbevaret i Slægten, hvorimod Møblerne er gaaet til.

6. *Thomas Tiburtz Strange*, født paa „Bisgaard“ den 5. Juli 1815 og død ugift den 22. Febr. 1899. Er begravet paa Østre Kirkegaard, Horsens. Var i 1849 Forvalter paa „Dybvad“ og ejede 1852 „Agentoftegaarden“ ved Randers. Solgte Gaarden i Halvfjerdserne og rejste til København. Han var en stor, statelig Skikkelse med et langt sølvhvidt Skæg og dyb Basstemme.

En Samtale mellem ham og Søsteren „Mie“ kunde forme sig saaledes:

„Hvordan gaar det med Hørelsen, Mie?“

„Jeg kan ikke høre, hvad du siger, Thomas.“

„Jeg siger, du hører daarligt, Mie.“

„Hvad siger du, Thomas?“

Hvorpaa Thomas med vældig Stemme raaber:

„Jeg siger, du er døv, Mie.“

Det fortælles, at han, naar han mødte en smuk Dame paa Gaden, tog Hatten dybt af for hende. Blev han saa spurgt, om han kendte hende, sagde han: „Nej, men jeg hilser altid Skønheden, naar jeg møder den paa Gaden.“

7. *Jens Steen Johan Elias Adam Nicolai Strange*, født den 14. April 1817 og død den 18. Aug. 1877. Er begravet paa Nordre Kirke-

gaard i Horsens. Han var Isenkræmmer og gift med Marie Sørensen, f. den 14. Novbr. 1825 og død den 28. Jan. 1896.

Han sagde spøgende, at han havde et Navn til hver Dag i Ugen, om Søndagen hed han Strange.

8. *Christiane Strange*, født den 31. Jan. 1819 paa „Urup“ og død den 26. Maj 1898. Gift med Proprietær Ejler Schwensen, f. den 29. Aug. 1818 og død den 12. Marts 1908. Han ejede „Baastrupgaard“ ved Skanderborg og var i flere Aar Taxationsmand for Kreditforeningen. Gaarden blev senere forpagtet af Sønnen, Andreas, og efter dennes Død i 1898 solgtes den, og Proprietær Schwensen flyttede til Aarhus, hvor han var til sin Død i 1908.

De fik 4 Børn:

- a. *Laura Schwensen*, f. den 20. Septbr. 1854, død den 24. April 1894. Ugift. Lærerinde.
- b. *Lovise Schwensen*, f. den 29. Aug. 1856. Gift med Proprietær Jørgen Jørgensen, f. den 10. Juli 1850, død den 21. Febr. 1927. Forpagter paa Snoghøj samt Ejer af forskellige Gaarde. Ingen Børn.
- c. *Andreas Christian Schwensen*, f. den 1. Juni 1858 og død den 22. Oktbr. 1898. Forpagter af Faderens Gaard til sin Død. Gift med Betty Andreasen, f. den 12. Aug. 1862, død den 5. Jan. 1915. 2 Børn.
- d. *Christiane Schwensen*, født den 29. Juni 1860. Gift med Kulgrosserer Møller i Aarhus. 3 Døtre.

9. *Margrethe Strange*, født 1820, død den 20. Oktbr. 1849. Bestyrede Huset for sin Broder, Frederik, paa „Wederslund“, hvor hun døde. Hendes Dødsannonce lød saaledes:

Saa uventet er det min sørgelige Lod at tilkjendegive for Slægt og Venner, at min Datter, MARGRETHE, den 20de ds. efter 14 Dages Sygeleje, bortgik ved Døden. Hun var mig en elsket Datter, og sine Søskende en kjær Søster, og hun fortjente at være det, og

derfor gjør det saa ondt, saa tidligt at maatte miste hende. Kun 27 Aar oplevede hun.

Horsens, den 25de October 1849.

C. sal. Strange.

10. *Birgitte Nicoline Strange*, født paa „Nybøllegaard“ den 22. Decbr. 1821. Død som Barn.

11. *Poul Abraham Strange* er født den 22. Juli 1825 paa „Urup“ og er uden Tvivl opkaldt efter Kammerherre Poul Abraham Lehn, hos hvem Faderen, Tiburtz Tiburtius Strange jo opholdt sig i 8 Aar. Han døde den 8. Maj 1908 paa Frederiksberg, hos Svigersønnen, Etatsraad, Fabrikejer Christian Vilhelm Hansen, hos hvem han havde Ophold i sine sidste Leveaar.

Efter Konfirmationen kom han paa et Kontor i Horsens. Senere var han i Handelslære. Han skal have været en meget smuk, ung Mand, da han nogle Aar senere kom til København, hvorfor han var meget omsværmet. 26 Aar gammel blev han gift med Adolphine Frederikke Vilhelmine Beistrup, født den 28. Aug. 1827. Hun var Datter af Silkefarver Frantz Terkelsen Beistrup og Frederikke Vilhelmine Weinholtz.

I København ernærede han sig ved Handelen. I en Aarrække havde han en „Porcelainsforretning“ paa Strøget. Senere var han ansat som Bogholder i Svigersønnens Forretning.

P. A. var en sorgløs og fredsommelig Mand, men noget egoistisk anlagt. Hans Kone var hans absolutte Modsætning, impulsiv, til Tider nærmest „vulkansk“ — og dertil gavmild. Det fortælles, at hun, da hun engang paa Gaden traf en fattig Kvinde, forærede hende sin Nederdel, efter at hun i en Port havde afført sig denne. Hun skyede intet, naar hun ville opnaa noget, om hun saa skulle gaa til Kongen, hvilket hun havde gjort flere Gange.

De fik 4 Børn. (Se IV Slægtled XI).

12. *Søren Haae Strange*, født paa „Urup“ d. 28. Sept. 1827 og død 11. Febr. 1851. Han afløste sin Broder Thomas som Forvalter paa „Dybvad“, men kom med i Krigen og døde af Tyfus paa et Laza-

ret i Haderslev, paa hvis Kirkegaard hans Grav — og Gravsten — endnu findes. Han var ugift.

13. *Peder Otto Strange*, født paa „Urup“ den 11. April 1829. Død 6. April 1893. Gift med Sofie Nielsen. Han var Isenkræmmer i Vejle. De fik 3 Børn i et Aar. (Se IV Slægtled XII).

Poul Abraham Stranges 80 Aars Fødselsdag 22. Juli 1905.

(Forfattet af Sønnen, Viggo Harald Valdemar Strange).

Mellem Lund og Østbirk ligger Urup Gaard,
Som af Danmarks Vov'hals ejedes i mange Aar.
Der i Fred han leved, naar den undtes ham,
Hvilket sjældent hændte dog for Peder Skram.
Hvilen fandt han endelig forvist,
Gaarden den blev solgt og kom til Strangerne tilsidst.
Og den gamle „Urup“ Gaard saa god
blev det Sted, hvor P. A. Stranges Vugge stod.

Poul han voxed op, til Idræt blev han god.
Ride, svømme, fiske, skyde alting han forstod.
Et kun ej han ynder, finder ej er Grin,
Naar hans Far ham lærer spille Violin.
Derfor ofte han sig lister væk.
Istedet for at spille, svinger sig paa Hesten kæk.
Men en Dag hans Far ham griber saa-
ledes det gaar galt, kan De vel nok forstaa.

Han blev konfirmeret, kom til Horsens, hvor
Hans Bestilling var at være no'et paa et Kontor.
Der han hurtigt lærte, hvad han engang saa,
Ja, han kunde rulle selv den nydeligste Skraa.
Lave Snus og ryge en Cigar,
Sidste „Prokuristen Crome“ sikkert lært ham har.
Thi naar denne ud om Aft'nen gik
Strange førte Bøger og lidt Røg sig fik.

— — — —

Faa Aar derefter i Hovedstad'n
 Ser man Hr. Strange saa fjong paa Gad'n.
 I fineste Klæ'r som strunk Militær
 Ham Damerne straks faar kær.
 Som Livjæger han gør sig godt
 Og har en Holdning fin og flot.
 At sikkert det staar for en klart
 Forlovet han blev i en Fart.
 Og han og hans „Fine“ formælede bli'r,
 De faar dem en Dreng og tre dejlige Pi'er.
 Det er de ej mer, nej, nu man dem ser,
 som blide elskværdige Fruer, jeg be'r.

Nu staar Hr. Strange som General,
 Som Chef for et Stab, som er ikke saa gal,
 Der er tretifem, som han ligefrem
 Henregne kan til sit Hjem.
 Paa Hyldgaard findes tre jeg tror,
 I Herning fjorten af dem bor.
 I Hammel fire, een paa Fyn,
 Som nylig var her i By'n.
 Og otte paa Amicisvej,
 Nej, ni, Johanne forglemte jeg.
 Til Slut er der fire i Stengaardsallé.
 Hvis nogen jeg glemte, undskylder vel de.

$1 \div 1 = 0.$

Stamtavle

for

Poul Abraham Strange

paa mødrene Side:

Niels (Nicolai) Brechling,
født i Holsten

g. m. Anna Sophia Weichel(lin)

Axel Hviid, Forpagter paa Glorup
og Anhof (1699—1748)

g. m. Maria Kirstine Friis
1707—1782

Frederik Nielsen Brechling
(1712—1783), Præst

g. m. Birgitte Kirstine Axeldatter
Hviid (1733—1797)

Marie K. Brechling (1756—1803)

g. m. Niels Byschou (1740—1822)

Ejer af Nybøllegaard paa Fyn

Christiane Byschou (1787—1861)

g. m. Tiburtz Tiburtius Strange (1779—1832)

Ejer af bl. a. Hovedgaarden „Urup“ ved Horsens

Poul Abraham Strange (1825—1908)

g. m. Adolfine Frederikke Wilhelmine Bejstrup (1827—1900)

Stamtavle
for
Adolfine Frederikke Vilhelmine Bejstrup.



FJERDE SLÆGTLED

I.

Niels Jensen Strange og Marie Marquarts Barn:

1. *Marie Elisabeth Strange*, født den 15. Novbr. 1824, død 1907. Gift 2 Gange. I Gang med:

Købmand Otto Ditlev Schoubo i Nysted, født 17. April 1821, død 18. Jan. 1858. De fik 4 Børn:

- a. *Søren Schoubo*, f. 31. Marts 1852. Død i København. Justitsraad, Viceprovst paa Regensen. Ugift.
- b. *Cornelia Augusta Schoubo*, født 1853, død s. A.
- c. *Johanne Helene Schoubo*, født 16. Oktbr. 1855. Inspektrice v. Komtesse Moltkes Skole. Ugift.
- d. *Andrea Catrine*, født 1857, død s. A.

I andet Ægteskab med Købmand William Jensen, Nysted, født den 6. Aug. 1832, var en Datter:

- a. *Inger Marie Jensen*, født den 9. Juli 1866 og død den 14. Decbr. 1945. Havde i mange Aar et Annoncebureau paa Nørrebro, Blaagaardsgade 3. Hun var gift med sin Slægtning, Viggo Harald Valdemar Strange, f. 29. Jan. 1863 og død 1. Juni 1925. (Se IV Slægtled XI-3).

II.

Niels Jensen Strange og Augusta Johns Barn:

1. *Nielsmine Jensine Strange*, født den 11. Oktbr. 1827. Gift med Christian Nordberg, Procurator i Nysted, født den 15. Juni 1826, død 18. April 1897. De fik 6 Børn:

- a. *Augusta Erika Nordberg*, ugift.
- b. *Ingeborg Nordberg*, gift med Læge Thorgren Bekker, Nakskov.
- c. *Svend Nordberg*.
- d. *Ragnhild Nordberg*, gift med Kaptain Lassen.
- e. *Marie Nordberg*, gift med Godsinspektør Schrader paa „Aalholm“.
- f. *Erik Nordberg*.

III.

Jens Nielsen Strange og Amalie Schmidts Børn:

1. *Jens Vilhelm Strange*
Sømand. Er rejst til England.
2. *Emilie Strange*
Modehandlerinde i København. Ugift.
3. *Anna Strange*
Død i 1941.
Gift med Redaktionssekretær Hammershøj, København.
4. *Augusta Strange*
Død 1888.
Gift med Agent Hans Klint, København.
1 Søn og 2 Døtre.

IV.

Kristian Frederik Strange og Anna Kirstine Niensens Børn:

1. *Birgitte Kirstine Amalie Strange*
Gift med Slagtermester C. Schrøder, Vordingborg.
6 Børn.
2. *Johan Jacob Eduard Strange*, født 1857, død 1938. Sagfører i Vordingborg. Gift med Ida Monrad.
5 Børn. (Se V Slægtled I).

3. *Niels Peder Strange*

Blikkenslagermester i København.

Gift med Elmine Wriedt.

1 Adoptivbarn.

4. *Hanne Margrethe Strange*

Gift med Sadelmagermester Chr. Jørgensen, Vordingborg.

1 Søn.

5. *Maren Kathrine Strange*

Gift med Farmer Bergh, U.S.A. (Berghs Tvillingbroderdatter er gift med Poul Johan Strange. (Se IV Slægtled I).

6. *Jens Christian Erik Strange*, født den 13. Aug. 1864, død den 8. Maj 1951 i Vedbæk. Blikkenslagermester i København. Gift med Sara Marie Benedikte Poulsen, født den 2. Aug. 1865, død den 20. Jan. 1943 i København.

6 Børn. (Se V Slægtled II).

7. *Valborg Hedvig Strange*, født den 21. Oktbr. 1871. Gift med Ingeniør Sophus Georg Jerichow, født den 26. Septbr. 1872, død 29. April 1940. Var i Aarene 1911—1940 Godsinspektør paa Gram i Sønderjylland.

8 Børn:

a. *Georg Herbert Jerichow*, født den 12. Juli 1899.

Grosserer. Gift med Anna Jacobsen.

b. *Peter Andreas Jerichow*, født den 20. April 1901.

Ingeniør. Gift med Isidora Møller, Assistent i Indenrigsministeriet.

c. *Kirstine Johanne Jerichow*, født den 18. Septbr. 1902. Gift med Læge Ejnar Ørkild, Kolding.

d. *Aino Margrethe Jerichow*, født den 9. Jan. 1904. Gift.

I Gang med Vaskeriejer Henning Illum.

II Gang med Malermester William Rose.

e. *May Hedvig Sofie Jerichow*, født den 5. Maj 1905.

Gift med Læge Kay Ahrentecht.

- f. *Ingeborg Elisabeth Jerichow*, født den 5. Jan. 1907, død den 28. Marts 1949.
- g. *Kristian Frederik Strange Jerichow*, født den 5. Jan. 1907. Formand. Gift med Elise Thyssen.
- h. *Poul Strange Jerichow*, født den 1. Decbr. 1908, død den 18. Maj 1914.

V.

Hans Erik Strange og Petrine Janzens Børn:

- 1. *Hansine Margrethe Strange*
Gift med Stationsforstander Sarauw, Slagelse.
- 2. *Preben Strange*, død som Barn.

VI.

Johan Peder Strange og Louise Marie Tuxens Børn:

- 1. *Vilhelmine Strange*, født den 3. Septbr. 1846, død ugift 14. Aug. 1922.
- 2. *Hulda Alvilda Strange*, født den 29. Novbr. 1848. Ugift.

VII.

Frederik Ludvig Strange og 's Børn:

- 1. *Ludvig Strange*
Snedker i København.
- 2. *Christian Strange*
Rejst til U. S. A.
- 3. *Anna Strange*, gift med en Bogtrykker i København.
- 4. *Jensine Strange*
Kommunelærerinde. Gift med Urtekræmmer Andersen, Pileallé, København.

VIII.

Niels Byschou Strange og Birgitte Birchs Børn:

1. *Nielsine Christiane Strange*, født 23. Jan. 1841, død 3. Maj 1917. Gift med Fabrikant B. Preisler, Aarhus, født den 16. Maj 1834, død 27. Febr. 1899. De fik 4 Børn:

- a. *Frederikke Sofie Amalie Preisler*, født 14. Novbr. 1868.
- b. *Olga Birgitte Birch Preisler*, født den 30. Jan. 1873.
Gift med Forstkandidat Christian Mathiasen, f. 12. Septbr. 1862, død 27. April 1912.
- c. *Oscar Christian Strange Preisler*, født d. 6. Jan. 1879, død 16. Maj 1920.
Gift med Ruth Bahnson den 7. Aug. 1906.
- d. *Emma Camilla Strange Preisler*, født den 28. Decbr. 1881.

2. *Ida Sofie Adrienne Margrethe Strange*, født den 7. Decbr. 1842, død 1936.

Gift med Ritmester Munk.

De fik 3 Børn:

- a. *Anna Munk*.
- b. *Bea Sophia Munk*.
- c. *Christian Munk*.

3. *Christian Strange*, født 15. Marts 1845, død 24. Oktbr. 1854.

4. *Oskar Frederik Strange*, født 11. Jan. 1848, død 28. Febr. 1849.

5. *Olga Margrethe Strange*, født 30. Marts 1850, død 16. Aug. 1865.

6. *Anna Juliane Strange*, født 6. Septbr. 1851, død 15. Febr. 1927, gift med Proprietær Anders Andersen, født 18. Febr. 1840 og død 18. Novbr. 1919. R. af Dbg., Amtsraadsmedlem, Ejer af Engelsholm ved Randers.

De fik 4 Børn:

- a. *Olga Birgitte Strange-Andersen*, f. 1. Juni 1877,
gift med Gaardejer P. Vejby.
 - b. *Niels Byschou Strange-Andersen*, f. 13. Maj 1879,
død 1. Septbr. 1916.
 - c. *Andrea Kirstine Strange-Andersen*, født 26. Aug. 1882.
Gift med Gaardejer Juhl-Mikkelsen.
 - d. *Andreas Christian Oskar Strange-Andersen*, født 26. April
1888.
Gift med Petra Brendstrup.
7. *Tora Camilla Strange*, født den 1. Marts 1853, død den 18.
Novbr. 1932.
Gift den 7. Marts 1885 medAsplund, som senere døde
i U. S. A.
8. *Emma Hilda Andrea Strange*, født den 17. Maj 1857, død
20 Aar gammel, den 28. Febr. 1878.

IX.

**Frederik Vilhelm Tiburtz Tiburtius Strange
og Charlotte Binzers Barn:**

Carl Ludvig Tiburtz Tiburtius Strange, født den 8/4 1856 paa
Wederslund. Død i Horsens den 14/3 1919. Begravet paa Ørum
Kirkegaard ved Randers den 21. Marts 1919.

Fik sin første Undervisning i Svejstrup Præstegaard hos Pastor
Mikkelsen sammen med dennes Sønner. Kom først i Halvfjerserne
til Horsens for at gaa i Latinskolen der. Tog Afgangsexamen herfra.
Lærte derefter Landvæsen paa Lyngballegaard ved Hammel. Kom
saa paa Landbohøjskolen. Blev Landbrugskandidat 1877. I Aarene
derefter var han Forvalter paa Rosendal ved Faxe. I 1879—80
Forvalter paa Bredholt og 1881—83 Forvalter paa Storgaarden.
1884 køber han Lundgaard, Ørum Sogn, ved Randers, paa 170
Tdr. Land.

Giftede sig den 31/3 1884 med *Maren Chirstine Christensen*,

som han havde truffet paa Rosendal, hvor hun var Overmejerske. Ifølge en Avisartikel i Anledning af hendes 80 Aars Fødselsdag skal hun i sine unge Dage have været Landets dygtigste Mejerske. Hun blev saaledes opfordret til at rejse til Holland for at sætte sig ind i den hollandske „Ostelavning“ paa Foranledning af Professor Segelche ved Landbohøjskolen, men hun afslog det, og hun opnaaede store Stillinger herhjemme. Det var før Andelsmejeriernes Tid. De større Gaarde havde deres eget Mejeri.

De havde Lundgaard i 25 Aar. Den blev kort efter Sølvbrylluppet solgt (1909). Herefter boede de en kort Tid i Jebjerg. Var derefter Bestyrer paa Aldumgaard ved Horsens. Boede en Tid i Horsens og købte saa i 1912 en Gaard paa Helnæs ved Assens. Denne Gaard solgtes under Krigen i 1918. De flyttede saa til Horsens, hvor han kort efter døde.

En Mindeartikel, skrevet af en god Ven, Forretningsfører Klinge, gengives, da den giver et godt Billede af Carl Ludvig Tiburtz Tiburtius Strange.

Hans Enke, der var født den 18/4 1849 i Elling Sogn ved Frederikshavn, døde den 19/12 1929.

3 Børn. (Se V Slægtled III).

Udskrift af Randers Avis.

Mindeord om Tiburtz Tiburtius Strange.

I Fredags, den 21. Marts, jordedes under megen stor Deltagelse paa Ørum Kirkegaard Landbrugskandidat Carl Ludvig Tiburtz Tiburtius Strange.

Tiburtius Strange var Ejer af Store Lundgaard ved Jebjerg i Aarene 1884 til 1909 og saaledes i en lang Aarrække nøje knyttet til Randers-egnen. Han hørte til Egnens dygtige og ansete Landmænd. Men det, der særligt karakteriserede Strange, det, der bevirkede, at hans Navn overalt havde den smukkeste Klang, var hans retliniede Personlighed, der satte Præg paa al hans Virken. Hans Karakter og Tankegang var ædel, redelig og retskaffen, han skelnede skarpt mellem Godt og Ondt, og han gik ikke paa Akkord med Uretten. Enhver der lærte ham at kende, maatte faa Indtryk af hans Retsind, og det gjorde, at han vandt Agtelse og Tillid overalt. Og dog var det vistnok kun de færreste, som lærte Strange fuldtud at kende, og som forstod at skatte ham som den brave Mand han var, thi han vandt endnu langt mere ved nøjere Bekendtkab, ved Venskab. Hans Livssyn var ideelt. Han glædede sig over sin Samfundsstilling som Landmand. Han saa i den noget kønt og stort, og som den dygtige og pligt-opfyldende Mand, han var, viede han den sin fulde Arbejdskraft. Han saa selvfølgelig gerne Frugt af sit Arbejde, men selve Økonomien i Landbruget var vistnok ikke det, der interesserede ham mest. Kunde han sikre sig og sin Familie et for deres Stilling passende økonomisk Udkomme, stiledede han ikke højere, det var ikke Penge, der for ham gav Livet Fylde og Værdi.

Ved Siden af sin daglige, rolige og støtte Virken var Strange en Mand med mange Interesser, og særlig udpræget hos ham var hans Kærlighed til og Sans for Naturen, noget han bevarede usvækket gennem Aarene, og han søgte stadig, dels gennem Læsning, dels gennem Selvstudier, at opfriske og uddybe de engang vundne Kundskaber. Hans Blik var skarpt for de mindste Enkeltheder i Naturen og alt, hvad han saa, fremtraadte i en for ham særegen Skønhed. Intet Under da, at den hjemlige Bedrift, hvor stor den end var, til Tider blev ham for snæver. Det var hans største Fryd, naar han nu og da i ledige Timer kunde komme ud til fremmede Steder, og da helst til saadanne, hvor Kulturen endnu ikke havde baandlagt Naturens frie Liv. Man kunde se ham tage ud med Bøsse og Hund, og det var ikke fordi Jagtudbyttet fristede ham, men fordi han alt imens kunde faa Lejlighed til at opfriske kære gamle Minder og berige sig i

Tanke og Sind med nye Indtryk. Eller man kunde se ham søge ud til Mose, Kær og Skov fjernt fra Alfarvej. Han saa meget, og han forstod, hvad han saa. Han kendte de fleste af Egnens Planter, og det frydede ham at se dem paa de Pladser, han vidste bød dem gunstige Vilkaar. Men hans fornemste Interesse paa disse Ture knyttede sig dog til Dyrelivet og deraf særligt til Fuglelivet. Helst ønskede han Ledsagelse paa saadanne Ture, han søgte Venner, der kunde dele hans Følelser, og dette gjorde, at jeg allerede som ganske ung, trods den store Aldersforskel, kom til Stranges Hjem. Vi tog ud sammen, og vi var aldrig i Tvivl om, hvor Vejen skulde gaa. Vi kendte næsten hvert Sted paa Egnen med dets Ejendommeligheder. Vi kendte hver Stemme, der lød i Naturen. Vi levede os ind i hver Fuglearts karakteristiske Væsen og vidste nøjagtigt, hvor dens Fordringer til Livet bedst kunde fyldestgøres. Det var store Dage, vi oplevede sammen, og senere i Livet, da vore Veje skiltes, var det os altid til største Glæde, naar der kunde blive en Lejlighed til sammen at gæste de kendte Steder og opfriske de utallige, rige Minder. Denne specielle Interesse gjorde, at Strange i 1906 blev Medstifter af Dansk ornitologisk Forening, en Forening, hvis sunde Trivsel laa ham meget paa Sinde, og for hvilken han gennem Aarene vedblev at være Kredsformand for Randers Amt.

I Aaret 1911 forlod Strange Randerseggen og flyttede til Helnæs paa Fyn. Ogsaa her vandt han hurtigt Venner, og som det bedste Bevis paa, at han tillige vandt alles Agtelse og Tillid kan nævnes, at han, skønt ny Mand paa Egnen, blev overdraget Hvervenes som Formand for det stedlige Mejeri og for det store kulturelle Udtørringsarbejde af Helnæs Vig. Jeg ved at dette sidste Hverv optog Strange meget. Han saa, at det for Egnens Beboere betød en stor økonomisk Vinding, og da Arbejdet var vedtaget og planlagt, røgtede han sit Hverv med den for ham saa udprægede Pligtfølelse, men det kunde dog ikke undgaaes, at han tillige maatte se paa Sagen fra Naturforskerens og Naturvonnens Synspunkt. Den store Fjordvig, der grænsede tæt ind til hans nye Hjem, havde gennem mangfoldige Aar været et yppigt Hjem for Tusinder af Svømme- og Vadefugle, og det skar ham i Hjertet at skulle være Vidne til, at dette saa rige og smukke Naturliv helt skulde fortrænges. Ofte lagde han sine Vandringer ud over disse Strækninger. Han saa og noterede op, og han tænkte sit derover. I Sommeren 1918, efter at Hjemmet var solgt, og før han forlod Helnæs, samlede han sine Optegnelser og nedskrev en Beretning om, hvad Helnæs Vig havde været som Naturfristed, og hvad den blev, efterhaanden som Kulturen greb ind med sin ubarmhjertige Haand.

Baade Strange og hans Venner havde haabet paa og glædet sig til Gensyn paa Randerseggen, men det skulde ikke blive saaledes. Forhol-

dene medførte, at han maatte bosætte sig i Horsens, hvor han under Sygdom henlevede de faa Maaneder, der endnu blev ham forundt. Men Strange hørte dog Randersegnen til. Det lange Fravær havde ikke formaet at løsne de faste Baand, der knyttede ham hertil. Hans Tanker og Sind førte ham stadig tilbage til den Egn, der havde vundet hans Kærlighed, og til de gamle Venner, der havde forstaaet ham i hans inderligste og dybeste Følelser.

Trofasthed, Redelighed og Retsind i Forbindelse med det ideelle Livsyn prægede Strange i hele hans Færd, og han gav sine Venner det sidste Vidnesbyrd herom i Ønsket om at blive stedt til Hvile paa Ørum Kirkegaard.

Ære være hans Minde.

Randers, den 23. Marts 1919.

M. Klinge.

Udskrift af en anden Avis:

I Gaar jordedes paa Ørum Kirkegaard Rentier Tiburtz Tiburtius Strange af Horsens.

Efter Salmen „Hvor er det godt at lande“ talte Pastor Ørsted, Værum, i smukke Ord over Afdøde. Især mindedes han ham som den sjældnen retlinjede og retseende Mand, har var.

Ved Graven takkede Afdødes Fætter, Handelsagent *Viggo Strange*, København, for den store Deltagelse.

X.

**Jens Steen Johan Elias Adam Nicolai Strange
og Marie Sørensens Børn:**

1. *Vilhelm Tiburtz Strange*, født den 8. Juni 1850, død den 23. Febr. 1890. Han overtog Faderens Isenkramforretning i Horsens. Var gift med Mary Nielsen, der døde den 12. Febr. 1886. Ingen Børn.

2. *Ingeborg Marie Strange*, født den 31. Marts 1854 i Horsens og død i Kolding den 15. Marts 1946. Gift med Tandlæge A. M. G. Friis, Kolding, R. af Dbg. Han var Museumsdirektør og den egentlige Skaber af Museet paa Koldinghus, født 24/4 1847, død 5/11 1924. De havde 6 Børn:

- a. *Viggo Strange-Friis*, født den 3. April 1877, død den 22. Oktbr. 1902. Tandlæge i Kolding. Ugift.
- b. *Ellen Strange-Friis*, født den 4. Febr. 1879, død 9. Novbr. 1939. Gift med Direktør Carl Frederik Holm, Roskilde, født den 21. Septbr. 1873, og død i København den 1. Marts 1936.
- c. *Otto Strange-Friis*, født den 20. Novbr. 1880 i Kolding, død den 5. Juli 1929. Guldsmed i Kolding. Gift med Marie Johanne Bruhn, født den 19. April 1881 i Ringkøbing, død i København den 20. Septbr. 1930.
- d. *Helga Strange-Friis*, født den 7. April 1883 i Kolding, død den 16. April 1924.
- e. *Harald Strange-Friis*, født den 22. Maj 1886 i Kolding. Tandlæge i Kolding. R. af Dbg. Gift den 31. Oktbr. 1912 i Frederiksberg Kirke med Helen Pfalzgraf, født den 7. Juni 1890 i New York, død 16/4 1954.
- f. *Marie Strange-Friis*, født den 6. Maj 1887 i Kolding, død den 11. Novbr. 1890.

3. *Margrethe Strange*, født den 16. Aug. 1857, død den 4. April 1920. Telefonistinde i Horsens. Ugift.

4. *Otto Frederik Byschou Strange*, født den 31. Juli 1869.

Konsul i Port Arthur, Canada. Gift I Gang med Evelyn Kennedy, død 1930. Gift II Gang med Cecilia Maria Robichaud. Ingen Børn.

XI.

Poul Abraham Strange og Adolphine Frederikke Vilhelmine Beistrups Børn:

1. *Frederikke Christiane Laura Ottilia Strange*, født den 13. Novbr. 1854, død i Herning den 12. Febr. 1931. Gift den 24. Novbr. 1874 med Købmand Christoffer Strøjberg Eyde, Herning, af den kendte norske Eyde-Slægt, født den 26. Juni 1842 i Maabjerg og død paa „Hyldgaard“ ved Ikast, som han tillige ejede til sin Død, 11. Maj 1905. Han drev i Herning en stor Land-Købmandshandel. Den gamle Købmandsgaard laa paa Hjørnet af Torvet og Bredgade, hvor nu Hedebankens Bygning ligger. Hans Far ejede den gamle Kro, det senere Hotel „Eyde“, som laa skraas overfor, og som fik Navn efter denne Ejer.

Hans Mor var Datter af Proprietær Frederik Brechling Byschou, Nybøllegaard, og var saaledes en Sønnedatter af Proprietær Niels Byschou, omtalt under II Slægtled II No. 6. Christoffer Eyde var altsaa Halvfætter til sin Kone. De fik 5 Børn:

- a. *Christine Eyde*, født i Herning den 14. Oktbr. 1876. Gift den 28. Juli 1908 med Proprietær J. P. Nielsen, Lyngbakkegaard, Buddinge, født den 20. Septbr. 1875. Død den 14. Jan. 1935.
- b. *John Eyde*, født den 24. Marts 1878. Død 26. Septbr. 1931. Overtog „Hyldgaard“ ved Ikast efter Faderens Død. Gift med Kathrine Andersen, Herning, født den 16. Marts 1889.
- c. *Ellen Strange Eyde*, født i Herning den 16. Jan. 1880. Gift den 14. Novbr. 1900 i Ikast med Dyrslæge Jørgen Jørgensen, Hammel, født den 23. Novbr. 1873, død den 6. April 1932.
- d. *Marie Eyde*, kl. Misse, født den 7. Marts 1882 i Herning, død 1. Febr. 1915. Gift den 28. Oktbr. 1902 med Købmand N. K. Hansen, Herning. R. af Dbg., Formand for Bestyrel-

sen for Herning Handels- og Landbrugsbank, Byrådsmedlem, født 16. Septbr. 1875, død 9/5 1951.

- e. *Volmer Eyde*, født den 27. Septbr. 1885. Rejste til U.S.A. som ung. Gift 20/12 1914 med Valborg Karen Marie Petersen, f. 18/6 1885 i København.

2. *Christiane Johanne Amalie Strange*, født i København den 21. Marts 1860, død i Herning den 27. Juli 1930. Gift 1883 med Manufakturhandler Christen Bunch Christensen, Herning. Han var først Bestyrer af Forretningen, der laa Østergade 17, for Broderen, Hans Christensen, Viborg, som havde aabnet denne som en Filial af sin Forretning. Det var den første Manufakturforretning i Herning. Byen havde da ca. 1000 Indbyggere, nu ca. 22,000 1954. Nogle Aar senere overtog han Forretningen for egen Regning, og den havde efter den Tids Forhold en stor Omsætning, navnlig i Sengeudstyr og Konfektion. Der var i de første Aar en stor Systue, hvorfra der ogsaa leveredes Overtøj efter Maal.

Christen Bunch Christensen var født i Skovsted i Thy den 9. Juli 1852 og døde i København den 19. April 1920 efter en Operation. De er begge begravet paa Assistenskirkegaarden i København.

De fik ialt 13 Børn, hvoraf 3 døde som smaa (Ifølge kongelig Bevilling af 13/3 1906 fører Børnene Familienavnet „Bunch-Christensen“ med Undtagelse af den under a nævnte, der nu fører Navnet: Strange-Christensen):

- a. *Adolph Johannes Strange-Christensen*, født den 2. Jan. 1884 i Herning. Fabrikant i København, Kjoler en gros. Gift den 26. Marts 1915 med Sigrid Høeg Junget, født i Herning den 25. April 1893.
- b. *Johanne Marie Amalie Bunch-Christensen*, født den 21. Septbr. 1885 i Herning. Gift den 25. Novbr. 1922 i Leicester med Stutterimester Albert James Castle. Født 1. Maj 1880 og død 8. Decbr. 1948 i Fulbourn (England).
- c. *Poula Elisebeth Christensen*, født 24/8 1887 og død 3/10 1892.

- d. *Helga Bunch-Christensen*, født den 11. Marts 1889 i Herning, og død 10. Decbr. 1945.
- e. *Ida Kirstine Christensen*, født den 5. April 1890, død den 12. April 1890.
- f. *Morten Borregaard Bunch-Christensen*, født den 10. Septbr. 1891 i Herning. Inspektør i „De gamles By“, København. Gift med Ellen Strange Hansen, født den 22. Maj 1893. (Se IV Slægtled XI No. 4c).
- g. *Poula Elisabeth Strange Bunch-Christensen*, født den 10. Febr. 1893 i Herning. Bestyrerinde i „Frk. Barners Hjem for unge Piger“ i København. Uddannet som Sygeplejerske. Ugift.
- h. *Ida Kirstine Bunch-Christensen*, født den 7. Septbr. 1895 i Herning.
Gift den 15. April 1926 med Bagermester Marinus Christian Nielsen, Herning, født den 21. Juni 1889, død den 4. Febr. 1950 efter en Operation. Medlem af Folkebankens Repræsentantskab og i en Periode af Herning Byraad.
- i. *Amalia Beistrup Bunch-Christensen*, født den 23. Maj 1897 i Herning. Uddannet som Sygeplejerske. En Tid Sekretær paa det danske K.F.U.K. i London.
Gift den 11. Febr. 1934 med Kontorchef Theodor Madsen, født den 2. Maj 1893 i Herning. R. af Dbg.
- j. *Christen Bunch-Christensen*, født den 2. Jan. 1899 i Herning. Kontorchef i Banken for Ringted og Omegn. Gift den 27. Febr. 1923 med Gerda Baden, født den 11. Novbr. 1901.
- k. *Viggo Strange Bunch-Christensen*, født den 16. Jan. 1902 i Herning. Afdelingschef i Daells Varehus i København. Gift den 10. Juli 1931 med Ruma Mary Torp Andersen, født den 21. Septbr. 1909.
- l. *Hans Jacob Christensen*, født 18/11 1903. Død 25/12 1903.
- m. *Marie (Mie) Strange Bunch-Christensen*, født den 13. Novbr. 1906. Gift den 28. Juli 1927 med Værkfører Johan-

nes Paul Wagner, født den 22. Juli 1890 i Apolda, Thüringen. Dansk Statsborger fra 1936.

3. *Viggo Harald Valdemar Strange*, født i København den 29. Jan. 1863. Repræsentant for Vilhelm Hansen & Co., A/S, København. Død den 1. Juni 1925. Var i sine unge Aar i Amerika og havde i en Aarrække en Materialhandel i Herning.

Var gift med sin Slægtning Inger Marie Jensen (Se under IV Slægtled I), født den 9. Juli 1866 i Nysted, død den 14. Decbr. 1945 i København.

2 Døtre. (Se V Slægtled IV).

Viggo Strange var en Mester til at skrive Festsange, og det var sjældent, han unddrog sig fra at give sit „Bidrag“, naar der i den store Familiekrede forefaldt en eller anden større Begivenhed. At han ikke selv tillagde sin „Produktion“ stor Betydning ses af, at han skrev Sangene under Mærket

„1 ÷ 1 = 0.“

Han var tillige meget slægtsinteresseret, og han er en af dem, der har en stor Andel i, at denne Bog blev til.

4. *Marie Amalie Strange*, kl. Mie, født i København den 12. Marts 1896. Død den 26. Septbr. 1921 paa Villa „Højstrup“ i Hellerup.

Gift den 30. Novbr. 1886 med Grosserer, senere Etatsraad, Fabrikejer Christian Vilhelm Hansen, København, født den 30. November 1859, og død den 20. Juni 1925. Begge er begravet paa Assistenskirkegaarden, København.

Han drev i mange Aar en meget stor Handelsvirksomhed, først under Navnet Vilhelm Hansen & Co. A/S og senere Handelshuset Vilhelm Hansen, København (Kemikalier en gros). Det sidstnævnte Firma drives videre af Svigersønnen, Grosserer Holger Viggo Jensen.

Der er i Ægteskabet 6 Børn. Ifølge Navnebevilling fører Sønerne Familienavnet: Strange-Hansen.

a. *Adolf Strange-Hansen*, født den 6. Decbr. 1889. Fabrikation af Malkemaskinen „Benzona“ m. m. Var tidligere Direktør

for en Handelsvirksomhed i Malmø. Var Ejer af Lystgaarden „Abbellund“ i Nordsjælland til 1949.

Gift den 12. Febr. 1914 med Aase Madsen, født den 15. Jan. 1892, Datter af Direktør Oscar Madsen, Hellerup.

- b. *Carla Strange Hansen*, født den 28. Febr. 1891. Lærerinde ved Kbhvn.s kommunale Skolevæsen i en Aarrække. Gift den 7. Novbr. 1916 med Grosserer Holger Viggo Jensen, København, født den 24. April 1892. Indehaver af Firmaet Handelshuset Vilh. Hansens Eftf.
- c. *Ellen Strange Hansen*, født den 22. Maj 1893. Gift den 19. Maj 1916 med Fuldmægtig, senere Inspektør i „De gamles By“ i København, Morten Borregaard Bunch-Christensen, født i Herning den 10. Septbr. 1891. (Se IV Slægtled XI No. 2f).
- d. *Asta Strange Hansen*, født den 24. Juni 1895. Gift med Universitetssekretær, cand. mag. Olaf Waage, født den 9. Juli 1896.
- e. *Poul Strange-Hansen*, født den 30. Juni 1898. Sognepræst for Hagedsted og Gislinge Menigheder. Gift den 10. Maj 1923 med Inge Rübner-Petersen, født den 20. Aug. 1899, Datter af Apotheker Rübner-Petersen, Nørre-Sundby.
- f. *Christian Vilhelm Strange-Hansen*, født den 5. Maj 1902. Sognepræst for Gadstrup og Kirke-Syv Menigheder. Gift 1930 med Marie Søgaard Jørgensen, Nakskov, født den 21. Marts 1902.

XII.

Peder Otto Strange og Emilie Sofie Nielsens Børn:

1. *Aage Tiburtius Nielsen Strange*, født den 24. Jan. 1874. Udvandret til Argentina. Gift med Emma ?.
2. *Erik Christian Nielsen Strange*, født den 4. Febr. 1875, død den 17. Septbr. 1932. Tandlæge i København. Gift med Ellen Ibsen.
3. *Peder Otto Nielsen Strange*, født den 4. Febr. 1875, død

den 15. Marts 1938. Tandlæge i København. Gift med Olga Jacobsen. De har en Datter. (Se V Slægtled V).

De to sidstnævnte var Tvillinger.

FEMTE SLÆGTLED

I.

Johan Jacob Eduard Strange og Ida Monrads Børn:

1. *Poul Johan Strange*, født den 29. Novbr. 1892. Bor i U.S.A. Gift med en Datter af Farmer Berghs Tvillingbroder. (Se IV Slægtled IV).

2 Børn. (Se VI Slægtled I).

2. *Ester Augusta Ida Strange*, født den 24. Maj 1894. Gift med ?????? Nielsen. 2 Børn:

a. *Else Strange Nielsen*, født den 3. Marts 1915.

b. *Eva Strange Nielsen*, født d. 14. April 1916. Gift Henriksen.

3. *Svend Erich Strange*, født den 29. Juli 1896. Bor i U.S.A. 1 Barn. (Se VI Slægtled II).

4. *Erik Johannes Strange*, født den 30. Decbr. 1899. Civilingeniør i Jyderup. Gift med

2 Børn. (Se VI Slægtled III).

5. *Arne Strange*, født den 10. Febr. 1903. Død Oktbr. 1945. Opholdt sig ved sin Død i U.S.A.

2 Børn. (Se VI Slægtled IV).

II.

**Jens Christian Erik Strange
og Sara Benedikte Poulsens Børn:**

1. *Kaj Johan Marinus Strange*, født den 21. Decbr. 1890 paa Frederiksberg. Vinkyper i København. Viet den 5. Juli 1914 i Kapernaumskirken til Johanne Margrethe Bærentzen, født den 14. Aug. 1891 i København.

3 Børn. (Se VI Slægtled V).

2. *Aage Strange*, født den 10. Febr. 1893 paa Frederiksberg. Hospitalsarbejder. Død den 8. Marts 1934 i København. Gift med Mary Elisabeth....., født den 7. Decbr. 1892 i Esbjerg.

2 Børn. (Se VI Slægtled VI).

3. *Ellen Birgitte Valborg Strange*, født den 1. Jan. 1895 i København. Viet den 10. Juli 1921 i Blaagaards Kirke til Typograf Svend Gunnar Helmo, København, født den 6. Decbr. 1892.

4. *Ada Marie Birgitte Strange*, født den 28. Septbr. 1896 paa Frederiksberg. Viet den 3. April 1921 i Sundby Kirke til Carl Christian Johansen, Repræsentant i København, født den 3. Decbr. 1893 i København.

III.

Carl Ludvig Tiburtz Tiburtius Strange og Chirstine Christensens Børn:

1. *Frederik Vilhelm Tiburtz Tiburtius Strange*, født den 8. Jan. 1885 paa „Lundgaard“ ved Randers.

Gift den 10. Novbr. 1911 med Agnete Høeg, født den 12. Septbr. 1888, Datter af Gaardejer J. L. Høeg fra Jebjerg ved Randers. Fr. Strange kom i Snedkerlære i Randers og fremviste Svendestykke den 12. Maj 1905, for hvilket han fik Medaille. Rejste derefter til Hamborg en Sommer og gik paa teknisk Dagskole en Vinter. Blev indkaldt til Garden, arbejdede saa forskellige Steder her i Landet samt et halvt Aar i Schweiz. Overtog i 1911 en Snedkerforretning i Horsens.

Han har alle Dage været en ivrig Jæger og Ornitolog, og han har gjort et stort Arbejde indenfor Skytteforeningerne.

Helt fra sine unge Dage interesserede han sig meget for at studere de forudgaaende Slægtleds Historie, og det er navnlig ham vi kan takke for, at det har været muligt, at udarbejde denne Bog.

De har 2 Børn. (Se VI Slægtled VII).

2. *Valdemar Tiburtz Tiburtius Strange*, født den 15. Marts

1886. Lærte Landvæsen paa Wedellsborg og Taarnholm v. Korsør. Var Forvalter paa flere Gaarde og senere paa Nørre Flødal Kridtfabrikker v. Aalborg. Har nu en Ejendom ved Kalø, hvor han tillige driver Hønseri og Hundekennel for Schäferhunde. Han er ugift.

3. *Ellen Strange* er født den 30. Jan. 1889.

Lærte Husvæsen bl. a. paa Hotel „Phønix“, København, hos sin Kusine, Fru Søborg. Er nu Husbestyrerinde paa Stenvad Vandmølle ved Kolding. Har været i denne Stilling siden 1923. Er ugift.

IV.

Viggo Harald Valdemar Strange og Inger Marie Jensens Børn:

1. *Marie Amalie Strange*, kl. Misse, født den 27. Febr. 1889 i København.

Gift den 5. Maj 1918 med Lædervarefabrikant Harald Lindstrøm Sørensen, København, født den 28. Jan. 1892 i Aarhus. De har 3 Børn:

- a. *Svend Strange Sørensen*, født den 15. Decbr. 1918. Fabrikant i København. Gift den 27/1 1951 med Gertrud Petersen.
- b. *Inger Strange Sørensen*, født den 20. Febr. 1920. Gift den 5. Maj 1943 med Gaardejer Christen Ludvig Henrik Larsen, født den 20. Maj 1906, Stokkebjerg pr. Jyderup.
- c. *Else Strange Sørensen*, født den 3. Decbr. 1923 i København.

2. *Margrethe Strange*, født den 22. Septbr. 1894 i København. Stod for Husførelsen i mange Aar i Barndomshjemmet. Har senere taget Del i Svogerens Virksomhed, Københavns Lædervarefabrik. Har en Søn:

- a. *Viggo Strange*, født den 25. Septbr. 1933 i København. Modelsnedker.

V.

Peder Otto Nielsen Strange og Olga Jacobsens Barn:

1. *Karen Strange*. Gift 1940? Har en Datter:

a. *Bea*

SJETTE SLÆGTLED

I.

Poul Johan Strange og

s Børn:

1. *John Strange*, født den 2. Febr. 1924.

2. *Nels Strange*, født den 25. Decbr. 1926.

II.

Svend Erich Strange og

s Børn:

1. *Else Strange*.

III.

Erik Johannes Strange og

s Børn:

1. *Erik Strange*, født den 1. Jan. 1933.

2. *Sven Strange*, født den 14. Febr. 1937.

IV.

Arne Strange og

s Børn:

1. *Robert Strange*.

2. *Florence Strange*.

V.

**Kaj Johan Marinus Strange og Johanne Margrethe
Bærentzens Børn:**

1. *John Kaj Hilmar Jordy Strange*, født den 6. Decbr. 1914 i København. Kriminalbetjent i København.

Viet den 23. Maj 1937 i Vrangstrup Kirke til Else Kirstine Andersen, født den 24. Juli 1916 i Vrangstrup.

3 Børn (Se VII Slægtled I).

2. *Alice Anna Margrethe Strange*, født den 12. Maj 1916 i København.

3. *Udøbt Pige*, født den 12. Maj 1916 i København. Død samme Dag.

VI.

Aage Strange og Mary Elisabeth **s Børn:**

1. *Poul Børge Strange*, født den 5. Decbr. 1914 i København.

2. *Else Strange*, født den 25. Febr. 1920 i København.

VII.

**Frederik Vilhelm Tiburtz Tiburtius Strange
og Agnete Høegs Børn:**

1. *Inger Margrethe Strange*, født den 23. April 1917. Telefonistinde i Horsens.

2. *Erik Elias Tiburtz Tiburtius Strange*, født den 29. Aug. 1921. Lagerekspedient i Horsens.

Gift den 12. Oktbr. 1946 med Rosa Jessen, født den 27. Juni 1924.

SYVENDE SLÆGTLED

I.

**John Kaj Hilmar Jordy Strange og Else Kirstine
Andersens Børn:**

1. *Per John Strange*, født den 22. Maj 1943 paa Frederiksberg.

2. *Jette Else Strange*, født den 29. April 1948 i København. Død 30. Juni 1948 paa Frederiksberg.

3. *Dorte Strange*, født den 28. April 1949 paa Frederiksberg.

PERSON-REGISTER

	Pag.		Pag.
Ahrentech, Kay	73	Bunch-Christensen, Viggo Strange...	84
Andersen, Anders ..	75	Bunch Christensen Christen	83
„ Else Kirstine	91	Byschou, Christiane	34
„ Kathrine	82	„ Frederik Breckling	82
„ Ruma Mary Torp	84	„ Niels	37
Andreasen, Betty	65	Bærentzen, Johanne Margrethe	87
Baden, Gerda	84	Castle, Albert James	83
Bahnson, Ruth	75	Christensen, Christen Bunch	83
Beistrup, Adolphine Frederikke Vil-		„ Hans Jacob	84
helmine	66	„ Ida Kirstine	84
„ Frantz Therkelsen	66	„ Maren Chirstine	76
Bekker, Thorgren	72	„ Poula Elisabeth	83
Bergstrøm, Andr.	56	Erichsdatter, Chatharina	29
„ Ane Marie Johanne	56	Erichsen, Johan	30
„ Carl	56	Eyde, Christine	82
„ Jens Chr. Valdemar	56	„ Christoffer Strøjberg	82
„ Julius	56	„ Ellen Strange	82
„ Laura Jensine	56	„ John	82
„ Peder	56	„ Marie (Misse)	82
Binzer, Carl Ludvig	62	„ Volmer	82
„ Charlotte	62	Friis, A. M. G.	81
Birch, Birgitte	59	Gerding, Anna Margrethe	33
Bjerring, Kirstine	30	„ Birgitte	32
Borck, Herman Treschou	32	„ Jakob	32
„ Lamberthine Henriette	32	Glud, Niels	59
Breckling, Frederik	37	Grubbe, Peder Jørgensen	33
„ Marie	37	Grønberg, N. P.	56
Brendstrup, Petra	76	Hammershøj	72
Bruhn, Marie Johanne	81	Hansen, Christian Vilhelm	85
Bunch-Christensen, Amalia Beistrup.	84	„ Jakob	57
„ Christen	84	„ N. K.	82
„ Helga	84	Helmo, Svend Gunnar	88
„ Ida Kirstine	84	Holm, Carl Frederik	81
„ Johanne Marie		Hviid, Birgitte	38
„ Amalie	83	Høeg, Agnete	88
„ Marie (Mie)		Ibsen, Ellen	86
„ Strange	84	Illum, Henning	73
„ Morten Borre-			
gaard	84		
„ Poula Elisabeth			
„ Strange	84		

Jacobsen, Anna	73	Munk, Christian	75
„ Anna Johanne	56	Møller	65
„ Olga	86	„ Isidora	73
Jantzen, Petrine	58	Nielsen, Anna Kirstine	57
Jensen, Holger Viggo	86	„ Else Strange	87
„ Inger Marie	71	„ Eva Strange	87
„ William	71	„ Jens	32
Jerichow, Aino Margrethe	73	„ Jens Peter	82
„ Georg Herbert	73	„ Marinus Christian	84
„ Ingeborg Elisabeth	74	„ Mary	81
„ Kirstine Johanne	73	„ Sofie	67
„ Kristian Frederik Strange	74	Nissen	58
„ May Hedvig Sofie	73	Nordberg, Augusta Erika	72
„ Peter Andreas	73	„ Christian	71
„ Poul Strange	74	„ Erik	72
„ Sophus Georg	73	„ Ingeborg	72
Jessen, Rosa	91	„ Maric	72
John, Augusta	56	„ Ragnbild	72
Johansen, Carl Christian	88	„ Svend	72
Juhl-Mikkelsen	76	Olsen, Ane Diderikke ..	32
Junget, Sigrid Høeg	83	„ Jak	32
Jørgensen, Chr.	73	Pedersdatter, Lene Catrine	30
„ Jørgen	65	Petersen, Gertrud	89
„ Jørgen	82	„ Karen Marie	83
„ Marie Søgaard	86	Pfalzgraf, Helen	81
Kennedy, Evelyn	82	Poulsen, Sara Marie Benedikte	73
Klint, Hans	72	Preisler, B.	75
Lange, Bertha	59	„ Emma Camilla Strange	75
„ Jes	59	„ Frederikke Sofie Amalie	75
„ Preben	59	„ Olga Birgitte Birch	75
Larsen, Chr. Ludvig Henrik	89	„ Oscar Chr. Strange	75
Lassen	72	Reimer, Anna Marie	32
Louf, Johan Christoffer	31	„ Lars Jensen	32
„ Johan Frid	31	Robichaud, Cecilia Maria	82
Lund, Christian	56	Rose, William	73
„ Hedvig	56	Rübner-Petersen, Inge	86
„ Ida	56	Samuelsdatter, Else Margrethe	31
„ Sine	56	Sarauw	74
Madsen, Aase	86	Schmidt, Amalie	57
„ Theodor	84	„ Maren Kirstine	62
Marquart, Marie	56	Schoubo, Andrea Catrine	71
Mathiasen, Christian	75	„ Cornelia Augusta	71
Monrad, Ida	72	„ Johanne Helene	71
Munk	75	„ Otto Ditliv	71
„ Anna	75		
„ Bea Sophia	75		

Schoubo, Søren.....	71	Strange, Ester Augusta Ida.....	87
Schrader.....	72	„ Florence.....	90
Schrøder, C.	72	„ Frederik Ludvig.....	59
Schwensen, Andreas Christian.....	65	„ Frederik Vilhelm... ..	61
Schwensen, Christiane.....	65	„ Frederik Vilh. Tiburz Tibur-	62
„ Ejler.....	65	tius.....	62
„ Laura.....	65	„ Frederik Vilh. Tiburz Tibur-	88
„ Lovise.....	65	tius.....	88
Sjöström, Jens.....	58	„ Frederikke Christiane Laura	
Strange, Aage.....	88	Ottilia.....	82
„ Bea.....	90	„ Hanne Margrethe.....	73
„ Aage Tiburtius Nielsen... ..	86	„ Hans.....	57
„ Ada Marie Birgitte.....	88	„ Hans Erik.....	58
„ Alice Anna Margrethe.....	91	„ Hansine.....	57
„ Anna.....	72	„ Hansine Margrethe.....	74
„ Anna.....	74	„ Hulda Alvilda.....	74
„ Anna Juliane.....	75	„ Ida Sofie Adrienne Margrethe	75
„ Anna Margrethe.....	56	„ Ingeborg Marie.....	81
„ Anna Marie.....	57	„ Inger Margrethe.....	91
„ Arne.....	87	„ Jakob Eli.....	57
„ Augusta.....	72	„ Jakobine Elisa.....	58
„ Birgitte Caroline.....	58	„ Jens Christian Erik.....	73
„ Birgitte Kirstine Amalie... ..	72	„ Jens Nielsen.....	57
„ Birgitte Nicoline.....	66	„ Jens Steen Johan Elias Adam	
„ Carl Ludvig Tiburz Tibur-		Nicolai.....	64
tius.....	76	„ Jens Vilhelm.....	72
„ Christian.....	74	„ Jensine.....	57
„ Christian.....	75	„ Jensine.....	74
„ Christiane.....	65	„ Jette Else.....	91
„ Christiane Johanne Amalie.	83	„ Johan Berner.....	31
„ Dorte.....	91	„ Johan Bernhard.....	57
„ Edvardine.....	57	„ Johan Erik.....	32
„ Elisabeth Kirstine.....	33	„ Johan Jacob Eduard.....	72
„ Ellen.....	89	„ Johan Peder.....	59
„ Ellen Birgitte Valborg... ..	88	„ Johanne.....	57
„ Else.....	90	„ Johanne Magdalene.....	31
„ Else.....	91	„ John.....	90
„ Elsine.....	57	„ John Kaj Hilmar Jordy... ..	90
„ Emilie.....	72	„ Kaj Johan Marinus.....	87
„ Emma Hilda Andrea.....	76	„ Karen.....	90
„ Erich Elias Erichsen.....	29	„ Karl Johan.....	57
„ Erik.....	90	„ Kristian.....	57
„ Erik Christian.....	64	„ Kristian Frederik.....	57
„ Erik Christian Nielsen... ..	86	„ Ludvig.....	74
„ Erik Elias Tiburz Tiburtius	91	„ Maren Kathrine.....	73
„ Erik Johannes.....	87	„ Margrethe.....	65
„ Erikdine Dorothea.....	56	„ Margrethe.....	81

Strange, Margrethe.....	89	Strange, Vilhelmine	58
„ Marie.....	59	„ Vilhelmine	74
„ Marie Amalie	85	Strange-Andersen, Andrea Kirstine..	76
„ Marie Amalie	89	„ Andreas Christian	
„ Marie Elisabeth	71	„ Oskar	76
„ Marie Kirstine	61	„ Niels Byschou	76
„ Martinus Elias	33	„ Olga Birgitte	76
„ Mette Margrethe	33	Strange-Christensen, Adolph Johannes	83
„ Nels	90	Strange-Friis, Ellen	81
„ Niels Byschou	59	„ Harald	81
„ Niels Jensen	56	„ Helga	81
„ Niels Peder	73	„ Marie	81
„ Nielsine Christiane	75	„ Otto	81
„ Nielsmine Jensine	71	„ Viggo	81
„ Olga Margrethe	75	Strange-Hansen, Adolf	85
„ Oskar Frederik	75	„ Christian Vilhelm	86
„ Otto Frederik Byschou	81	„ Poul	86
„ Peder Johansen	57	Strange Hansen, Asta	86
„ Peder Otto	67	„ Carla	86
„ Peder Otto Nielsen	86	„ Ellen	86
„ Per John	91	Strangen, Hans Peter Christensen . .	56
„ Petra Marie	56	Sørensen, Else Strange	89
„ Poul Abraham	66	„ Harald Lindstrøm	89
„ Poul Børge	91	„ Inger Strange	89
„ Poul Johan	87	„ Marie	65
„ Preben	74	„ Svend Strange	89
„ Robert	90		
„ Sven	90	Thyssen, Elise	74
„ Sven Erich	87	Tommerup, Johan Claudi	33
„ Sofie Diderikke Frederikke	59	Tuxen, Louise Marie	59
„ Søren Haae	66		
„ Thomas Tiburtz	64	Vejby, P.	76
„ Tiburtz Tiburtius	34	Waage, Olaf	86
„ Tora Camilla	76	Wagner, Johannes Poul	84
„ Valborg	73	Weinholtz, Frederikke Wilhelmine . .	66
„ Valdemar Tiburtz Tiburtius	88	West, Caroline	56
„ Viggo	89	Wriedt, Elmene	73
„ Viggo Harald Valdemar	85		
„ Vilhelm Tiburtz	81	Ørkild, Ejnar	73

Efterskrift.

Navnet „STRANGE“ forekommer — ifølge Danmarks Adels Aarvog for 1923 (XL Pag. 501) — første Gang Aar 1186 i en Stadfæstelse underskrevet af Kong Knud (Valdemarsøn). En Søn af denne Strange, Peder Strangesøn, hørte 1193 til Kong Knuds fornemste Mænd, gift med Esbern Snares Datter Ingeborg.

I B. S. Ingemanns Roman „Valdemar Sejv“ staar: „Blandt de danske Riddere havde næst Grev Albert, Junker Strange Ebbesen, Forsædet. Han var Kongens fortrolige Ven og Raadgiver og var Fader til de unge Riddere Ebbe og Peder Strange Strangesøn.“

Niels Ebbesen var ligeledes af Strangeæt, idet hans Fader angives at være Ebbe Strangesøn. Hans Brødre hed Esge Ebbesen og Strange Ebbesen. Junker Strange, omtalt i Christian Winthers „Hjortens Flugt“, hed egentlig Strange Nielsøn, og han var en Ætling af Niels Ebbesens Broder Strange Ebbesen.

Ifølge „Danske Samlinger for Historie og Topografi m. m. 1867—71“ er den adelige Strange-Slægt uddød omkring Aar 1600.

Det sidste Skud paa Stammen skal være Karen Strangesen, Datter af Klavs Strangesen til Nørholm. Hun blev gift med Kristen Juel til Donslund (Hejnsvig Sogn) den 23. Oktbr. 1597. Han døde i 1608 (Begravelsen fandt Sted den 28. Marts).

A. Thiset (1850—1917), der har foretaget adskillige genealogiske Undersøgelser, nævner i et Skrift, at en Karen Klavsdatter Strange var gift med Hans Lange til Lundrup. Hun døde 1607.

Om disse to er en og samme Person, der blot har været gift 2 Gange, bliver antagelig aldrig opklaret.

I Ægteskabet med Hans Lange har Karen Klavsdatter Strange en Datter, Dorte Lange, der blev gift med Bendix Norby, som ejede

„Urup“ ved Grindsted, ikke at forveksle med „Urup“ ved Horsens, som er omtalt i denne Bog.

Har den nulevende Strange-Slægt Tilknytning til den uddøde adelige Strangeslægt, maa Forbindelsen sikkert søges mellem Efterkommere af den forannævnte Karen Strangesen, gift enten med Hans Lange eller Bendix Norby, idet en af disse Efterkommere, som det ofte skete dengang, kan have antaget det gamle Slægtsnavn.

Tryk:
Ahrent Flensborgs Bogtrykkeri, Ringsted

Klichéerne er fremstillet af
Dietrich & Fabers Eftf., København

Udgivet paa eget Forlag.

*Inspektør Strange's mandlige
Descendenter:*

1. Led Erich Elias Erichsen Strange 1737/82

gift med

I. Lene Catrine Pedersdatter

II. Else Margrethe Samuelsdatter

død 1760

1745/90

2. Led

Johan Berner Strange 1760/63

0

2. Led

Johan Erich Str.
1770/1848

Martinus Elias Str.
1777/1831

Tiburtz Tib. Str.
1779/1832

Peder Str.
1782/82

0

Se de følgende Sider:

3. Led Tiburtz Tiburtius Stranges Sønner:



3. Led Johan Erich Stranges Sønner:

1. Niels Jensen Str. <u>1796 1827</u> 0	2. Hans Str. <u>1809/09</u> 0	3. Jens Nielsen Str. <u>1811/ ?</u>	4. Jacob E. Str. <u>1813/ ?</u> 0	5. Peder Joh. Str. <u>1815/ ?</u> ?	6. Kristian Str. <u>1819/19</u> 0	7. Kristian Fr. Str. <u>1820/ ?</u>	8. Karl J. Str. <u>1822/33</u> 0	9. Johan B. Str. <u>1823/31</u> 0
---	-------------------------------------	--	---	---	---	--	--	---

4. Led

Jens Vilhelm Strange
? / ?
?

4. Led

1. Johan Jakob Edv. Str. <u>1857/1938</u>	2. Niels P. Str. <u>? / ?</u> 0	3. Jens Chr. Str. <u>1864/ ?</u>
--	---------------------------------------	-------------------------------------

5. Led

Poul J. Str. <u>1892—</u>	Sv. Erich Str. <u>1896—</u> 0	Erik Johs. Str. <u>1899—</u>	Arne Str. <u>1903/45</u>
------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

5. Led

Kaj Johan M. Str. <u>1890—</u>	Aage Str. <u>1893—1934</u>
-----------------------------------	-------------------------------

6. Led

John Str. <u>1924—</u>	Nels Str. <u>1926—</u>
---------------------------	---------------------------

6. Led

Erik Str. <u>1933—</u>	Sven Str. <u>1937—</u>
---------------------------	---------------------------

6. Led

Robert Str.

6. Led

John Kaj Hilmar J. Str. <u>1914—</u>

6. Led

Poul Børge Str. <u>1914—</u>

7. Led

Per John Strange
1943—

3. Led Martinus Elias Stranges Sønner:

