



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Marinus Kristensen
og hans 2 koner:
Emma Larsen
og Agnes Emilie Pedersen.
Deres familier, forfædre og efterslægt.

Forord

1 del

Med dette skrift har jeg forsøgt at efterforske og nedfælde nogle oplysninger om min hustru Erna Christensens forældre Emma Larsen og Marinus Kristensen, deres liv og virke, deres familier og slægt, som jeg gerne ser bevaret.

Endvidere deres forfædre og indgifte familier.

Marinus Kristensens anden hustru Agnes Emilie Pedersen og deres børn, samt en begrænset del af hendes familie og forfædre er ligeledes medtaget.

2 del

Da der har vist sig at være interesse for også at medtage hele Christine og Jens Peter Christensens familie og slægt, omfatter 2 del af dette skrift disse.

Kildehenvisninger

Landsarkivet for Nordjylland, Viborg

Vensyssels historiske arkiv, Hjørring

Lokalhistorisk arkiv for Aalborg kommune herunder:

Kirkebøger, Folketællinger og Mormon arkivet .mm.

Mundtlige beretninger fra afdøde og nulevende menesker mm.

Anders Fisker, Fjerritslev.

Indholdsfortegnelse.

Nummer i Side.
anetavlen.

1.del.			
Forord			2
Probaner: Edith, Børge, Erna, Kaj og Ove. Hanne og Kirsten Julie.			
Far	Marinus Kristensen	2	4
Mor	Emma Larsen	3	3
Mor for andet hold	Agnes Pedersen		11
Farfar og farmor	Jens Peter Christensen og Christine Steffens.	4,5	12
Morfar og mormor	Otto Alexander Larsen og Ane Marie Jensen	6,7	15
Oldeforældre far side	Chresten Chrestensen, Ane Marie Olesdatter	8,9	19,20
" " "	Steffen Nielsen, Christiane Christensdatter	10,11	22
" mor side	Andreas Schultz Larsen og		
" "	Kirstine Amalie Christensdatter, Aalborg.	12,13	16,17
" "	Jens Chr. Larsen og Mariane Jensen	14,15	18
Tipoldeforældre	Chresten Andersen, Anna Catrine Christensd.	16,17	23
"	Ole Pedersen og Mette Jensdatter, Vrejlev.	18,19	24
"	Niels Stephensen og Karen Christensdatter	20,21	25
"	Chresten Jensen Vogensen og		
"	Alhed Kirstine Jensdatter, Holmsø.	22,23	26
"	Lars Nielsen Kise og Sophie Kristine (David)	24,25	17
"	Christen Mariager og Ane Jørgensdatter, Frh.	26. 27	18
"	Jens Thomsen, Bollegade, Dronninglund.		
"	Johanne Marie Thomsensdatter, Bollegade.	30,31	18
Tip 2 Oldeforældre	Anders Chrestensen, Mette Jensdatter, Lindum	32,33	28
"	Martin Kristensen, Kirsten Godshedsdatter "	34,35	28
"	Peder Olsen, Johanne Jacobsen, Vrejlev	36,37	28
"	Jens Pedersen, Ane Hermandsdatter, Vrejlev	38,39	28
"	Anders Stephensen, Mette Johansdatter, Jersl.	40,41	28
"	Lars Christensen, Else Jensdatter, Jerslev.	42,43	28
"	Jens Wogensen, Ane Marie Laursdatter, Torslev.	44,45	29
"	Jens Wogensen, Ane Christensdatter, Brovst	46,47	30
Tip 3 Oldeforældre	Wogn Jensen og Maren Nielsdatter, Holmsø.	88,89	31
"	Laurs Christensen og Kjirstine Jensdatter	90,91	31
"	Wogn Nielsen og Dorthe Sørensdatter.	92,93	31
"	Christen Nielsen og Alhed Larsdatter.	94,95	31
Tip 4 Oldeforældre	Niels Christensen Ladegaard, Anne Christensd.	188-89	31
	Ole Christian Christensen		21
2.del.			
	Christine og Jens Peter Christensens familie og slægt.		32
Bedsteforældre	Jens Peter Christensen, Abilgaard, Flyvbjerg, Jerslev og		
"	Christine Steffensen, Vangen, Bonderup.		34
Forældre og efterslægt,	Steffen Kristian Kristensen og Mariané, Bonderup.		35
"	Christiane Marie Kristensen og Niels Christian		
"	Pedersen, Húsby Møllegaard.		35
"	Kristen Kristensen, U. S. A.		35
"	Henriette Laurine Kristensen og Peter Christian		
"	Mølgaard, Hobro.		36
"	Ottillie Kristensen og Peter Christian Mølgaard		36
"	Marinus Kristensen og Emma Larsen, Nørresundby.		38
"	Agnes og Marinus Kristensen		46
"	Valdemar Kristensen og Marie, Seattle, Washington.		47
"	Kirstine Kristensen og Henrik Sørensen, Kirkedal		48
"	Anine Margrethe Kristensen og Julius Keller,		
"	Bonderup.		49
"	Oskar Constantin Abilgaard Kristensen og		
"	Emmy Godiksen, Allingaabro.		49
Kildehenvisninger			2
Slægts og anetavle			50

2 Marinus Kristensen,Ernas far.

30.03.1891 blev Marinus Kristensen født i barndomshjemmet Vangen,Bonderup.

17.05.1891 blev Marinus døbt i Haverslev kirke.

Fader: Jens Peter Christensen fra Abilgaard,Flyvbjerg,Jerslev.

Moder:Christine Steffensen.Vangen,Bonderup:

Hjemmet,moderens fødehjem,var et lille stråtækt husmandsted,man kommer til det fra hovedvejen ad en smal,ujævn og kroget markvej.

Faderen var jordbruger og slagter.

Moderen havde været mejerske,eller mejerist,som det hedder på nudansk.

Det var nu nok Christine Steffensen,der var slagter,og Jens Peter der kørte rundt i et lille hestetrukket køretøj og faldbød varerne.

I et båndinterview,foretaget den 24 november 1979 fortæller Marinus Kristensen om sin barndom og ungdom.

Min far var ikke i stand til at slagte et dyr,det måtte min mor tage sig af,og hun var god til det.

Far var derimod god til at sælge slagtevarerne.Der var sjældent ben med tilbage,dem havde han været god til at få gemt i kødet og solgt.

Jens Peter kørte også rundt og solgte fisk,når han kunne få fat på et parti af denne vare,

Stedet de boede på,var ikke stort nok til,at de kunne leve af det alene..

1898 begyndte Marinus sin 7 årige skolegang.

De første 3 år gik han i skole 4 gange om ugen i sommerhalvåret,og 2 gange om ugen i vinterhalvåret.De følgende 4 år omvendt 2 gange om ugen i sommerhalvåret,og 4 gange ugentligt i vinterhalvåret. Undervisningen har vel næppe været særlig effektiv.

Skolen lå 3 til 4 km fra hjemmet.Børnene i det lille samfund måtte naturligvis gå til skole,og i samlet flok travede de afsted i den tidlige morgen.

Undervejs skulle de passere en mosestrækning med grøfter.

I vintermånederne,hvor det var mørkt,havde de en flagermuslygte med, til at lyse op for at finde vejen.

Den blev efterladt ved brynet af en lille skov,indtil de efter skoletid kom tilbage,og det igen var blevet mørkt,og lygten igen blev tændt.

1906 kom Marinus i lære hos en bagermester i Haverslev.Her virkede han i 2 år.

1908 fik Marinus Kristensen et job som forbunder hos bagermester Niels Christensen Christiansgade 35,Aalborg.Forretningen er i dag ført videre under navnet Othello bageren,i dag en af byens bedste og mest søgte forretninger.

1910 fik Marinus svendebrev som bagersvend.

Emma Larsen,der var født i København,var kort forinden kommet til Aalborg sammen med sine forældre og sin lillesøster Mary.Familien havde fået en lejlighed i Christiansgade nr 16.

Emma fik plads som ekspeditrice eller bagerjomfru,som det dengang hed, hos bagermester Niels Christensen,samme sted som Marinus arbejdede.

3 Emma Larsen, Ernas mor.

13.10.1890 blev Emma født i hjemmet på Gl.Kongevej 58, Frederiksberg.

Emma Larsens barndom i København kender vi ikke meget til.

Familien boede forskellige steder i København, de har boet på Nørrebro, ved vi.

Men nu tilbage til morfars beretning.

Da Marinus opdagede den kønne ekspeditrice, blev han straks interesseret. De lærte hinanden at kende og faldt for hinanden.

Morfar fortæller, at da han en aften havde afleveret sin elskede ved fordøren, og Emma kom op til forældrene, modtog hendes far hende med ordene: "Nå, fik du så taget afsked med din bagerdreng". Emma svarede rapt: "Du skulle hellere se lidt efter lillesøster Mary, hun står nede ved trappen med en hattemager".

02.04.1911 blev Emma og Marinus gift i Budolfi Kirke, Aalborg.

Om brylluppet, der sandelig foregik med stil, fortæller morfar videre: Der boede en vognmand nede i Danmarksgade, der havde 2 gule Nordbakker og en vogn, der blev brugt som brudekaret. Hestene havde sølvbeslået seletøj. På kuskesædet sad kusken, der var udstyret med Kuskeslag og høj hat.

Vi lejede Bryllupskareten og blev kørt til kirken, hvor vi blev sat af foran indgangsdøren.

Vielsen forløb fint, men da Marinus, der havde hvide handsker på, ville tage dem af, for lettere at kunne sætte vielsesringen på brudens finger, kom han i sin nervøsitet til at rive tommelfingeren af handsken. Den blev omgående stoppet i lommen.

Resten af ritualet forløb uden uheld, og det lykkelige par forlod kirken.

Foran kirkedøren holdt brudekareten, og Emma og Marinus steg til vogns.

Næste stop var fotografen, hvor brudeparret skulle foreviges.

For at skjule fadæsen med den afrevne tommel, stak Marinus hånden ind bag reverset på jakken, i bedste Napoleon stil, da billedet blev taget. Bryllupsbilledet bekræfter hændelsesforløbet.

Nu gik turen tilbage til Christiansgade 16, hvor bryllupsmiddagen ventede. Hele turen kostede 5 kr, fortæller morfar.

Middagen bestod af suppe, oksesteg og dessert. Hvad drikkevarerne bestod af, melder historien intet om.

Normalt startede Marinus i bageriet kl. 24⁰⁰. I dagens anledning havde han fået udsættelse til at møde kl. 3⁰⁰. Mere frihed kunne der ikke bevilliges, folk skulle jo have deres morgenbrød.

Næste dag blev Marinus præsenteret for regningen på bryllupsmiddagen, Den lød på 50 kr. Som det unge menneske jeg var, betalte jeg uden kommentarer, tilføjer morfar.

Marinus Kristensen arbejdede stadigvæk hos bagermester Niels Christensen. Lønnen var 19 kr om ugen.

1912 fik Marinus arbejde hos bagermester H.P. Jørgensen i Nørresundby. Ugelønnen steg nu til 21 kr.

1912-1923 Arbejdede Marinus Kristensen for bagermester H.P. Jørgensen, hvis bageri lå på hjørnet af Borgergade og Østergade i Nørresundby.

Efter 3 års forløb blev han udnævnt til mestersvend, og ugelønnen blev hævet til 125 kr. En normal svendeløn var den gang 35 kr om ugen.

1914 udbrød den første verdenskrig.

Marinus Kristensen blev straks indkaldt. Det hele forløb meget hurtigt. De indkaldte skulde stille på Frederikstorv. Herfra marcherede de til banegården.

De skulle med toget til Frederikshavn, hvor de skulle stå vagt ved et eller andet.

Emma stod på perronen med Edith på armen og vinkede farvel, da toget kørte.

Opholdet i Frederikshavn blev af kort varighed.

Marinus Kristensen kom tilbage til Aalborg. Her fik han en ordning med militæret, der gik ud på, at han kunne være soldat om dagen og bager om natten.

Det lod sig gøre, da han udmeldte sig af fagforeningen.

Han traf en aftale med forsvaret, hvorefter han skiftevis skulle gøre tjeneste i 2 1/2 måned som soldat, og være fri for soldatertjenesten i 5 måneder.

Det passede også Marinus godt, nu kunne han fortsat passe sit arbejde og ernære sin familie.

I alt var han soldat sammenlagt i 22 måneder.

Tjenesten foregik i Aalborg området. Marinus Kristensen holdt blandt andet vagt ved fregatten Jylland, der lå i Nørresundby havn under krigen.

I de indkaldte perioder var Marinus Kristensen, som nævnt, soldat om dagen og bager om natten. Han svigtede ikke en eneste dag, eller nat.

Marinus boede hjemme i Christiansgade, Aalborg, og måtte stille om morgenen til vagttjeneste i Nørresundby.

Efter endt soldatertjeneste hjem og få en kort hvil, inden han kl 12 nat igen gik til Nørresundby for at arbejde i bageriet til næste morgen. Derefter igen i uniform og på vagt.

Ret megen søvn og hvile har der ikke været tid til i disse perioder.

Det må have været en fantastisk præstation.

Marinus var i en periode syg, han havde høj feber, ikke desto mindre mødte han op dag og nat.

Forhåbentlig gav det ikke anledning til smitte, men det var næppe blevet tilladt i dagens Danmark.

Kort efter Marinus Kristensens indkaldelse, rejste Emma til København. Hendes søster Olga, der arbejdede hos Glud og Marstrand, havde skaffet Emma arbejde samme sted.

Emma skulle arbejde om natten. Hendes job bestod i, at hun skulle sidde ved en maskine, der stansede små bliklåg ud, når hun med foden trykkede på en pedal.

Emma tjente 5 øre for hver hundrede låg, hun afleverede.

Det var en meget træt Emma, der om morgenen kl 6 skulle amme Edith, inden hun selv fik noget at spise og lidt søvn.

Edith og senere også Børge, der var kommet til verden i den periode, blev oftest passet af Emmas forældre i Aalborg, når de var blevet så store, at de kunne unvære deres mor.

1916 fik Emma og Marinus Kristensen en lejlighed i Ane Damsgade nr 19 i Nørresundby.

Hertil flyttede den lille familie og det har jo nok lettet Marinus en hel del, ikke at skulle tage turen over Limfjorden hver dag.

Ved Emma og Marinus Kristensens bryllup havde de fået en lille 2. værelses lejlighed i Christiansgade 9, over gården. Den årlige leje var 135 kr.

Da Edith i 1912 blev født og Marinus fik hævet sin løn, blev der råd til en større lejlighed og familien flyttede over i en 3 værelser lejlighed i Christiansgade 1. Den årlige husleje var her 210 kr.

13.09.1912 blev Edith født i hjemmet. Christiansgade 9.
Edith blev døbt i Budolfi kirke, Aalborg.

22.01.1915 blev Børge født i hjemmet, Christiansgade nr 1
Børge blev døbt i Budolfi kirke.

1918 flyttede hele familien til Ane Damsgade nr.19, Nørresundby.

01.12.1918 blev Erna født i hjemmet Ane Damsgade.

30.03.1919 blev Erna døbt i Nørresundby kirke.

14.07.1922 blev Kaj Leo født i hjemmet Ane Damsgade
Kaj Leo blev ligeledes døbt i Nørresundby kirke.

1923 Forpagtede Marinus Kristensen H.P.Jørgensens bageri Østergade 23, Nørresundby, hvor han havde været mestersvend siden 1915.
Der var en lejlighed på 1 sal, som familien overtog og flyttede ind i.

25.03.1925 blev Ove født i hjemmet i Østergade 23.
Ove blev døbt i Nørresundby kirke.

1928 da kontrakten med H.P.Jørgensen udløb købte Marinus Kristensen en gammel ejendom i Skraagade 5, Nørresundby, hvor der havde været både bager- og købmandsbutik.
Bygningen blev restaureret. Der blev indrettet privatbolig i den ene ende af bygningen og forretning i den anden. I de to øverste etager var der lejligheder, der blev udlejet.
En helt ny bageribygning blev opført i gården, hvor der også blev plads til en lille have og et havehus. Senere blev også spisestuen udvidet ud i gården.
Sammen med sin hustru Emma, der trofast havde fulgt sin mand gennem de første trange år, opbyggede Marinus Kristensen en forretning, der ofte er blevet betegnet som Nørresundbys bedste.
Skrågade blev familiens faste hjem gennem mange år.

De mange års hårde slid med forretningen, regnskaberne, som Emma måtte tage sig af og børnepasning havde taget hårdt på Emma.
21.04.1941 døde Emma Kristensen, i en alt for ung alder kun 51 år.
Emma Kristensen blev begravet på Nørresundby kirkegård.

Erna og Ove fortæller følgende om deres mor, som de husker hende.

Erna og Ove erindrer deres mor som ikke ret høj, omkring 158 cm, med tilbøjelighed til overvægt, og derfor på evig afmagring, og det blev der talt meget om. Feks. var kogt rosenkål kaloriefrit, en solid klat smør skadede kun lidt. Ove husker også, at tante Minne, som havde de samme problemer, var på portvinskur, oksebøffer og portvin, sammen med mor.

De honette ambitioner skulle også plejes, så Ove måtte til danselektioner hos Lulla Beck i Aalborg. De stolte mødre overvågede podernes udfoldelser siddende langs væggene som høns på en stang. Engang havde mor og tante Minne forladt danseundervisningen til fordel for kaffe og flødeskumskager hos Holle.

Da der efter opvisningen ikke var nogen til at følge Ove hjem, tog han sagen i egen hånd og gik alene. Broafgiften var 5 øre for voksne, børn i følge med voksne kom gratis med, Ove udså sig en formodet mor med barnevogn, gik ind i hendes feldt, og kom lykkelig til Nørresundby og hjem.

Det var en noget ophedet Emma, der senere dukkede op i hjemmet, og fandt sin søn i bedste velgående. Ove var dengang omkring 5 år og kom ikke mere i danseskole. Hans forældre underholdt senere deres gæster med den morsomme historie, lagde han mærke til.

Det var nu nok heller ikke let at holde sig fra Marinusses flødekager, når man stod og solgte dem hver dag, og man kunne lide dem. Erna erindrer, at hun af og til, når hun kom fra skole, kunne finde sin mor siddende på kanten af badekarret med en napoleonskage i hånden. Også jeg lærte at sætte pris på netop disse kager.

Et stykke tid før sin død fik Emma Kristensen en hjerneblødning, der set med Oves øjne forandrede hendes intellekt fuldstændigt. Han havde set sin mor sidde grædende for at forsøge på at føre forretningens kassebog, det havde altid før været en let sag for hende, nu voldte det helt uoverskuelige vanskeligheder.

Emmas død var et hårdt slag for Marinus Kristensen, som utvivlsomt havde holdt meget af sin kone. Det var hende, der havde styret hjemmet og taget sig af børnene, det var også hende, der havde taget sig af regnskaberne. Bageriet var hans arbejdsplads, der herskede han helt suverænt.

Nu var han pludselig blevet alene og rådvild.

Erna måtte træde til. Et planlagt ophold på en husholdningsskole, hvor hun var indskrevet, måtte annulleres. Erna måtte også sige sin stilling i Danalith op. Nu måtte hun tage sig af husholdningen i Skrågade, som foruden 2 yngre brødre, hvoraf en stod i lære, også omfattede bagersvende, bagerikarl og bud, en køkkenpige og foruden Marinus, naturligvis Agnes, der nu måtte tage sig af forretningen og regnskaberne.

Ove fortæller her om sin far, som han har oplevet ham.

Den nye bageribygning i Skrågade blev udstyret med de mest moderne maskiner, indkøbt efter brochurer fra den sidste verdensudstilling. Min far var naturligvis stolt af at fremvise sin virksomhed for enhver, der var interesseret i at se den.

Marinus havde i en periode en stor og stærk, men ikke særlig velbegavet svend i bageriet.

Marinus Kristensen havde flere gange været efter ham, da han havde for vane at snuppe dejen fra den flere hundrede kg tunge dejlægger (en slags blandemaskine), inden den var standset.

En dag gik det galt. Manden fik sin vielsesring i dejkrogen, der stadigvæk roterede. Med brøl af skræk hev han hele maskinen ned fra fundamentet, ringen sprak, og han var fri.

Svenden fik ikke men af ulykken, maskinen blev igen anbragt på sit fundament, og efter en rengøring af ulykkestedet, gik arbejdet videre i bageriet.

Marinus Kristensens svigersøn Hjalmar Dodensig har engang fortalt om en oplevelse, han overværede, da han selv var svend i bageriet.

Efter arbejdstid var det bagerikarlens opgave at gøre rent i bageriet og tappe sirup op i en skål til næste dags produktion.

Siruppen er meget tyktflydende, det tager derfor tid med at fylde skålen.

Fustagen med siruppen stod i en lille kælder under bageriet. Når skålen var sat under aftapningshanen, og hanen åbnet, varede det en rum tid med at fylde skålen. Det havde bagerikarlen ikke tid til at vente på, men fortsatte med sit arbejde i bageriet.

Det gik normalt godt. Men en dag glemte bagerikarlen at lukke for hanen, inden han forlod bageriet.

I løbet af natten blev skålen fyldt, og siruppen løb ud på kældergulvet. Svigersønnen Hjalmar var den første, der mødte på arbejde i bageriet næste morgen.

Da han skulle bruge sirup, løb han ned i kælderen for at hente skålen med siruppen, som han regnede med stod der, da den ikke var på sin plads.

Hjalmer mødte det kedelige syn, inden han trådte ud på kældergulvet, ca 10 cm sirup overalt på gulvet.

Hjalmer anede hvad, der ville ske, når mester opdagede katastrofen, og listede tilbage til bageriet, hvor han fandt anden beskæftigelse, indtil mester arriverede.

Da Marinus var ankommet, og skulle bruge sirup, der jo ikke stod på sin vandte plads, løb han som Hjalmar tidligere havde gjort, ned i kælderen og havnede med begge ben midt ude i siruppen.

Der lød nogle meget høje brøl nede i dybet, Hjalmar huskede ikke den nøjagtige anvendelse af gloserne.

Hvad der skete med den arme synder, der havde glemt at lukke for den udstrømmende Sirup foreligger der intet om.

Ove fortæller videre.

Under krigen var der som bekendt mangel på sukker, der var rationeret.

Bagersvendene forsynede sig af og til fra mesters lager, deponeret i poser som de anbragte i deres stortrøjer.

Når jeg så mit snit til det, tog jeg poserne, hældte sukkeret tilbage på sin plads, og fyldte dem op igen med salt.

Først nu er denne hændelse blevet bekendtgjort.

Om morfars bil U 79 fortæller Ove.

Det var en Willys Knight årgang 1931, med 4 cylindre og 3 fremadgående gear og 1 bakgear.

Der var 2 reservehjul, et i hver forhjulsskærm. Der var en voksdugsbetrukken bagagekuffert bag på.

Der var plads til en havebænk bag ved forsædet. Da vognen også blev brugt til udbringning af vare til brødudsalgene, blev disse anbragt her.

Min far ville altid have vognen fyldt ved den årlige tur til Blokhus.

Jeg brækkede mig engang på Agnes, det var i nærheden af Birkelse. Undskyld Agnes, at jeg spyttede på dig.

Det var sædvane, at man besøgte faster Stinne, Kirkedal mejeri, på hendes fødselsdag. En gang måtte Marinus melde afbud, det regnede og så kunne man ikke tage bilen ud.

Vognen fik 2 årlige serviceeftersyn. Så blev der bla. skifter til henholdsvis sommer- og vinterolie, det var underordnet hvor mange kilometer, den havde kørt.

Om vinteren stod vognen altid uden vand. Skulle den ud at køre, blev der hældt skoldhedt vand på køleren et par gange forinden.

Bilen var ofte vanskelig at starte pga. en dårlig opladet akkumulator.

Under krigen var U 79 klodset op i garagen. Den blev ofte skubbet ud på gårdspladsen og motoren blev tørnet.

Engang i 1946, da jeg lige havde erhvervet kørekort, var jeg med min far på en tur ud ad Østergade. Udfør. skotøjshandler Bertelsen var der fuld stop, det blev naturligvis respekteret

Da far kørte frem, startede han i 3. gear.

Jeg spurte spagfærdigt, om han ikke burde begynde i 1 gear.

Hertil svarede min far: "Der har jeg jo lige været".

Da Ove i 1949 skulle læse videre, kørte hans far ham til Århus sammen med sit habengut.

På hjemturen eksploderede et dæk.

Dækkene revnede altid pga. alder, de nåede aldrig at blive slidt op.

Benzinmåleren var efterhånden slidt op. Far klarede sig med en pind med nogle mærker, som blev stukket ned i benzintanken og på den måde fandt man ud af, om der manglede brændstof.

Udskiftning af en revnet forrude og et dårligt tudehorn ville Marinus ikke ofre penge på, det blev senere katastrofalt.

I forbindelse med et Odense besøg kørte Marinus i grøften.

Agnes blev slemt forskåret i ansigtet og fik et kompliceret lårbensbrud.

Agnes lå adskillige uger på Bredstrup sygehus med en sølvnagle i benet og med benet i stræk.

Bilen blev repareret hos H.H. Kjærulff, hvor den også var købt.

I 1956 blev vognen solgt. U 79 indbragte lige så stort et beløb, som den havde kostet 25 år tidligere.

Den havde da kørt 90.000 km af Marinus Kristensen og hans 3 sønner.

Nørresundby taxavognmand Adolf Jensens søn Erik, der var bilinspektør, har senere fortalt, at U 79 kom til at køre som veteranbil i København

I 1956 havde tidens tand kun gnavet i pedalgummiet, og de før omtalte skader.

Agnes Emilie Pedersen.

24.02.1904 blev Agnes født i Nørre Uttrup
Agnes blev døbt i Hvorup kirke.

1923 blev Agnes antaget i forretningen i Østergade 23.

Den første tid som søndagshjælp. Det var dengang bagerbutikkerne havde åbent fra kl.7 morgen til kl.10 om aftenen alle ugens 7 dage.

Senere blev Agnes fast ansat som ekspeditrice og barnepige m.m.

05.11.1943 giftede Marinus Kristensen sig med Agnes. Vielsen fandt sted i Støvring kirke.

Agnes kendte forretningen ud og ind. Efter Emmas død var det hende, der førte regnskaberne.

Agnes havde været en elsket barnepige for de mindste drenge, hun havde gennem årene været som et medlem af familien, og var anerkendt af dem alle.

Marinus kunne vel næppe have fundet en bedre afløser for Emma, og børnene fandt det forståeligt og fornuftigt at deres far giftede sig igen.

Marinus og Agnes fik sammen to børn Hanne og Kirsten Julie.

08.11.1943 blev Hanne født på fødeklinikken i Nørresundby.

1943 blev Hanne døbt i Nørresundby kirke.

30.09.1946 blev Kirsten Julie født på fødeklinikken i Nørresundby.

1946 blev Kirsten Julie døbt i Nørresundby kirke.

Marinus Kristensen (morfar) købte et sommerhus med grund i Bisnap nær Hals, et dejligt sted hvor børn og børnebørn af første ægteskab ofte var gæster og hvor de legede med Hanne og Kirsten Julie.

1960 solgte Morfar og Agnes forretningen i Skrågade.

De erhvervede en ejendom Rolighedsvej 5 og 5A i Nørresundby.

Her levede de til deres død.

17.12.1982 døde Marinus Kristensen og blev begravet på Nørresundby kirkegård, næsten 92 år gammel.

27.09.1985 døde Agnes Kristensen og blev begravet ved siden af sin mand på Nørresundby kirkegård. Agnes blev godt 81 år gammel.

4. Jens Peter Christensen. Ernas farfar.

14.02.1858 blev Jens Peter født i hjemmet Abilgaard, Flyvbjerg, Jerslev.

17.02.1858 døbt i hjemmet.

22.08.1858 fremstillet i Jerslev Kirke.

07.04.1872 blev Jens Peter konfirmeret i Jerslev præstegård.

Jens Peters skudsmålsbog oplyser, at han forlader Jerslev sogn den 7. november 1874, efter at han formentlig har arbejdet i præstegården det halve år.

Efter at have arbejdet omkring en snes forskellige steder i Nordjylland, havner Jens Peter i Bonderup. Han blev tilmeldt Tanderup sogn d. 10/11 1882.

Det er formentlig her Jens Peter har lært Christine Steffensen at kende.

27.12.1882 blev Jens Peter Christensen og Christine Steffensen viet i Haverslev kirke.

De overtog hendes barndomshjem, Vangen, Bonderup, der efterhånden blev familiens faste opholdssted.

Ejendommen ligger der endnu, den er blevet meget smukt renoveret.

5. Christine Steffensen. Ernas farmor.

12.10.1856 blev Christine født hjemme, Vangen.

20.10.1856 hjemmedøbt.

01.01.1857 blev hun fremstillet i kirken i Haverslev.

01.04.1871 blev Christine konfirmeret i Haverslev kirke.

Ifølge Christines skudsmålsbog blev Christine udskrevet af skolen den 13 april 1871.

Herefter kom hun ud at tjene. Efter at have tjent forskellige steder i Haverslev, Tanderup og Ørum sogne kom Christine til Kjellingbro, hvor hun fra 1. maj 1877 til 1. maj 1878 lærte mejeridrift.

Herfra flyttede hun til Bjørnsholm sogns søndre del, hvor hun de følgende 3 år, indtil 1. maj 1881 arbejdede hos H.S. Bie, Padkjær mejeri som meyerske, som det dengang hed.

Her har hun stået for såvel bølge- som vandmejeri og ostelavning. To gange har hun fået første præmie for sit smør ved Løgstør-Landboforening.

Bie anbefaler hende som en dygtig, frisk og gemytlig pige.

Indtil 1/11 1881 arbejdede Christine Steffensen som husholderske i Møndrup for endelig igen at virke som meyerske i Jerslev hos G. Weimann indtil 1. maj 1882.

Christine og Jens Peter Christensens liv og virke er nærmere beskrevet først i dette skrift.

Jens Peter og Christine Christensen fik sammen 10 børn,
der alle blev født i hjemmet Vangen, Bonderup.

04.06.1882	blev Steffen Kristian Kristensen født.	døbt 02.07.1882
20.10.1883	Kristiane Marie Kristensen	" 25.11.1883
11.09.1885	Kristen Kristensen	" 01.11.1885
14.05.1888	Henriette Laurine Kristensen	" 17.06.1888
30.03.1891	Marinus Kristensen	" 17/5 1891
1893	Valdemar Kristensen	
23.03.1896	Kirstine (Stinne) Kristensen	
05.08.1898	Otilie (Tille) Kristensen	
23.02.1900	Anine Margrethe (Grethe) Kristensen	
31.05.1903	Oskar Constantin Abilgaard Kristensen.	

Alle børn er døbt i Haverslev kirke.

1926 solgte Christine og Jens Peter Christensen Bonderup Vang, og købte
et hus beliggende på hovedgaden nær ved stationen i Bonderup.

27.12.1932 3. juledag fejrede Christine og Jens Peter Christensen deres guldbryllup.
De fleste af børnene deltog i festlighederne, hvortil også pressen
var mødt op, og samme dag bragte et stykke i den lokale avis.

1935 døde Christine Christensen, født Steffensen, 79 år gammel.
I hendes seneste år havde Christine været stærkt plaget af gigt.

1942 døde Jens Peter Christensen, 84 år gammel.
Han havde haft et godt helbred.

De er begge begravet på kirkegården i Haverslev.

Ove fortæller:

Christine Steffensen var under 1,5 m høj.
Min far har fortalt, at hun på tredje dagen efter Ottilies fødsel var oppe og slagte en tyr. Den gang var der krummer i hende.

I de sidste af Christine Steffenses leveår var hun lammet i benene.
Under et besøg hos mine bedsteforældre, hvor jeg var med, ønskede min far flækkepandekage med purløg.

Jeg mindes, at far snuppede sin mor, og stolen hun sad i, og gik ubesværet ud i køkkenet, hvor han satte hende foran komfuret.
Her tilberedte farmor den ønskede ret.

Marinus og Emma, samt et par af deres børn, besøgte regelmæssigt forældrene i Bonderup. Traditionelt medbragte de altid et righoldigt udvalg af sønnens bagværk.

Det betød nok noget for prestigen at kunne invitere naboer og venner på "fint brød" dagen efter sønnens besøg.

Engang havde min mor i forvirringen glemt gaverne, og undskyldte det meget.
Efter en passende tænkepause mente den gamle Jens Peter, at det nok ikke gik alt for godt med forretningen.

Min mor var tydeligt angst for at være alene sammen med sin svigerfar, som talte et ekstra stærkt ravjysk, med tudser i halsen, når han henvendte sig til mor, som ikke forstod et kuk af, hvad han sagde til hende.
Var far til stede, kværnede hun løs: "Hvad siger han Møjns?" (Marinus).
Til mig blinkede han polisk under udførelsen af nummeret.

Jeg husker engang, at Jens Peter under en samtale med far, sagde "knejt" til ham.

Jeg tænkte: av nu får han da nogen på huden! Men nej, respekten for sin far sad åbenbart dybt, far reagerede ikke.

Min farfar havde ulægte skinnebenssår fra soldater tiden.
Når en hund døde i Bonderup, erhvervede farmor kadaveret, og kogte fedt af det.

Det afkog blev brugt til at smøre Jens Peters dårlige ben med.

Engang betroede min farfar mig: A hå wott fløi maj i livgardens regiment.

Under hjemturen nævnte jeg samtalen med Jens Peter for min far.
Marinus mente nok, at det kunne være rigtigt. Når man er sidste mand i sidste deling, bliver man jo fløjmand, når der bliver kommanderet: ooomkring.

Da jeg blev konfirmeret den 26/3 1939 blev festligheden afholdt på Clausens hotel i Nørresundby.

Jens Peter blev overordentlig fuld, og havde en fin fest.
Det blev der grinet meget af det forår.

Da Jens Peter Christensen døde, tog min far og jeg med toget til Haverslev og deltog i begravelsen.

6 Otto Alexander Larsen, Ernas morfars søn.

06.03.1855 blev Otto Alexander født i hjemmet, Skolegade, Aalborg.

10.06.1855 blev han døbt i Budolfi kirke.

Hans far var snedker Andreas Schultz Larsen, og hans mor Kirstine Amalie Christensdatter fra Frederikshavn.

Otto Alexander blev uddannet møbelsnedker, vist nok ved Anker Sørensen i Aalborg.

Otto Alexander lærte Ane Marie fra Bolle, Dronninglund at kende.

15.05.1875 blev de gift i Budolfi kirke.

Senere efter brylluppet rejste Ane Marie og Otto Alexander Larsen til København, hvor Otto Alexander Larsen havde fået arbejde på Hornung og Møllers pianofabrik i Dehns palæ, Bredgade, København. Familien boede forskellige steder i København i de mange år, de levede der, bl. andre steder Gl. Kongevej 58, Frederiksberg.

7 Ane Marie Jensen, Ernas mormor.

16.03.1852 blev Ane Marie født i hjemmet, Bollegade, Dronninglund.

03.04.1852 blev hun døbt i Dronninglund.

Vi kender ikke til Ane Maries barndom og ungdom. Men Otto Alexander lærte hende at kende og

15.05.1875 blev de gift i Budolfi kirke, Aalborg.

Sammen fik de 6 børn.

Alexandra, der blev gift med sølvvarefabrikant Alfred Hostrup, Købh,

Olga, der blev gift med metalstøber Wilhelm Sørensen.

Elfrida, der blev gift med typograf Louis Andersen.

Emma, der blev gift med bagermester Marinus Kristensen, Nørresundby.

Mary, der blev gift med grovsmed Niels Stockholm, fra Esbjerg.

Alfred der blev snedker og gift med Ozinka

1907 Rejste Ane Marie og Otto Alexander Larsen med deres 2 døtre Emma og Mary tilbage til Aalborg. De fik en lejlighed i Christiansgade nr 16.

Otto Alexander arbejdede en tid hos Anker Sørensen, Aalborg.

Efter Marinus Kristensens etablering som selvstændig bager købte han en villa Gothaabsgade 34 i Nørresundby.

Her boede Otto Alexander og Ane Marie til Otto Alexanders død.

15.05.1925 fejrede Ane Marie og Otto Alexander Larsen deres guldbryllup

September 1928 døde Otto Alexander Larsen. Han blev begravet på Nørresundby kirkegård.

Otto Alexander Larsen blev 73 år gammel.

Efter sin mands død flyttede Ane Marie Jensen hen til sin datter Emma i Skrågade.

Senere flyttede hun over til en anden datter Olga i København. Her levede hun til sin død.

1931 døde Ane Marie Jensen i København, Hendes urne blev begravet ved siden af hendes mands urne på kirkegården i Nørresundby. Ane Marie blev 79 år gammel.

12 Andreas Schultz Larsen, Otto Alexanders far.

25.05.1813 blev Andreas Schultz Larsen født i Aalborg

25.05.1813 samme dag blev han døbt i Vor Frue kirke i Aalborg.

1827 blev Andreas Schultz konfirmeret i Vor Frue kirke, Aalborg

Drengen var nu 14 år gammel. Kirkebogen anfører Løssted som hans plejefar.

Faderen er formentlig død, og moderen har måske giftet sig med Løssted, der i al fald har taget sig af ham.

Det har ikke været muligt at finde flere oplysninger om Lars Nielsen Kise, Sophie Kristine eller Løssted.

De kan alle være flyttet til andre sogne.

1834 opholder Andreas Schultz Larsen sig i Skolegade i en familie, hvis overhoved er en 79-årig enkemand Moritz Møller.

Foruden Andreas Schultz er der 10 andre unge mennesker i hjemmet i aldere fra 11 til 39 år.

Jeg har uden held forsøgt at finde ud af hvorfra navnet Schultz stammer. I Aalborg findes der adskillige med det navn, men sammenhæng har ikke kunnet spores.

Andreas Schultz Larsen blev udlært som snedker.

Efter udstået læretid har han formentlig været på valsen i Tyskland.

I folketællingen 1860, da familien boede i Vandgyden Skolegade, Aalborg, blev han betegnet som Zunftig snedkersvend.

Andreas Schultz Larsen har måske arbejdet i Frederikshavn.

Han lærte i al fald Kristine Amalie Christensdatter fra Frederikshavn at kende.

10.08.1836 blev Andreas Schultz Larsen og Kristine Amalie Christensdatter viet i Frederikshavn.

Han er snedkersvend og 23 år gammel. Hun er 21 år gammel.

Efter brylluppet flytter de til Læsø.

Folketællingerne betegner ham nu som gårdejer og snedkermester.

Omkring 1851 flytter familien tilbage til Aalborg.

1860 boede de i Vandgyden Skolegade.

Der gik 4 år før deres første barn blev født.

Sammen fik de 9 børn.

1840 blev Ane Sophie født	på Læsø.
1842 blev Frederich Wilhelm født	" "
1844 blev Emanuel Anton født	" "
1848 blev Laurits Carsten født	" "
1850 blev Rasmine Christine født	" "
1852 blev Hans Peter Christian født	i Aalborg. Tante Minnes far.
1855 blev Otto Alexander født(6)	i Aalborg. Emmas far.
1857 blev Fransiska Marta født	" "
1859 blev Ema Karoline Mathilde født	" "

Om Anders Schultz Larsen har startet egen virksomhed efter tilbagekomsten til Aalborg er ukendt, men han har jo nok arbejdet som snedker i de følgende år.

15.02.1883 døde Andreas Schultz Larsen i Fjordgade nr 6, knap 70 år gammel.

Han blev begravet i Aalborg.

13 Kristine Amalie Christensdatter. Otto Alexanders mor.

14.02.1815 blev Kristine Amalie født i Frederikshavn, Fladstrand.

16.02.1815 blev hun døbt i kirken.

16.02 1830 blev hun konfirmeret i Frederikshavn.

Der foreligger intet om hendes virke i tiden, indtil hendes giftemål med Andreas Schultz Larsen.

Når Kirstine Amalie Christensdatter døde, er ukendt, men hun overlevede sin mand.

24 Lars Nielsen Kise. Matros.

25 Sophie Kristine (David)

Sammen fik de et barn

Andreas Schultz Larsen.

Udover navnene og Lars Nielsens erhverv, som er opgivet ved Andreas Schultz Larsens fødsel, har det ikke været muligt at finde flere oplysninger om forældrene.

De har sandsynligvis boet i Vor Frue sogn i en periode, og derefter flyttet til en anden kommune.

De er heller ikke fundet i folketællingerne.

26 Christen Mariager, Fladstrand, Frederikshavn var Kristine Amalies far.

27 Ane Jørgensdatter, Frederikshavn var hendes mor.

Ved datterens vielse i 1836 var de betegnet som skrædderfolk.
Der er ikke fundet flere oplysninger om dem.

14 Jens Chr.Larsen, Frederikshvile kro.Hjallerup.

Udlagt barnefar for Ane Marie Jensen.
Ved Ane Maries fødsel er Jens Chr.Larsen anført som tjenende i Frederikshvile kro.
Han er ikke fundet i folketællingen 1850 over Dronninglund sogn.
Frederikshvile kro findes ikke i folketællingen for Dronninglund sogn.

15 Mariane Jensen, Bollegade, Dronninglund. Hun var Ane Marie Jensens mor.

23.01.1827 blev Mariane Jensen født i hjemmet Bollegade, Dronninglund, og senere døbt i Dronninglund kirke.

Mariane Jensen (eller Jensdatter) og Jens Chr.Larsen fik sammen en datter.
Ane Marie Jensen.

16.03.1852 blev Ane Marie Jensdatter født i barndomshjemmet Bollegade, og døbt i Dronninglund kirke.

En ældre bror til Mariane, Thomas Jensen var fadder til Ane Marie.
Om Mariane Jensdatter blev i barndomshjemmet, Bollegade, hvad hun senere foretog sig og hvornår hun døde, er ikke fundet.

30 Jens Thomsen, Bollegade, Dronninglund, var Mariane Jensens far.

1789 blev Jens Thomsen født, formentlig i Bolle.

3.1 Johanne Marie Thomasdatter var Mariane Jensens mor.

1790 blev Johanne Marie Thomsensdatter født formentlig i Bolle.

Folketællingerne i 1834 og 1850 oplyser følgende om familien:

Forældrene Jens Thomsen og Johanne Marie Thomsensdatter bor i et hus Bollegade Dronninglund. Huset har i 1850 nr 17. 1. rækken.

De har 4 børn.

Thomas Jensen	Født	1820
Ane Marie Jensdatter	"	1823
Nicolai (?) Jensen	"	1825
Mariane Jensdatter	"	1827

I 1850 er Johanne Marie Thomasdatter enke, Jens Thomsen må således være død. Hvornår Johanne Marie Thomasdatter dør er ikke fundet.

Johanne Maries efternavn er formentlig det, hun erhvervede ved sit giftemål med Jens Thomsen.

16.11.1996 Kirkebogen for Dronninglund sogn anfører:
6.søndag efter trin.1789 blev Johanne Marie født.
Forældre Hans Christensen og hustru Martha Marie Jørgensdt.Gl.Kiøllerup(?)
Johanne Maries dåbsnavn må have været Hansdatter, eller Christensdatter.

Jens Thomsen er ikke fundet i nogen kirkebog.

Jens Thomsen og Johanne Marie er formentlig blevet gift omkring 1820, men kirkebogen for Dronninglund for perioden 1813 til 1830 findes ikke.

9 Ane Marie Olesdatter. Hun var Jens Peter Christensens mor.

19.06.1819 blev Ane Marie født på en gård Krogholm, Vrejlev.
22.06.1819 blev hun døbt i hjemmet.

Folketællingen 1834 oplyser, at Ane Marie opholdt sig i hjemmet.

Hun lærer Christian Pedersen at kende, hvornår og hvor er ukendt.

23.12.1810 blev Christian Pedersen født i Steerup, Jerslev sogn.
hans forældre var : Jens Pedersen og Margrethe Christensdatter.

21.10.1836 blev Ane Marie Olesdatter og Christian Pedersen gift i Vrejlev kirke.
Ane Marie er kun 17 år gammel. Christian er 26 år.

De erhvervede en lille gård, eller som det senere er blevet betegnet,
et hus, eller et huslod Abilgaard, Flyvbjerg, Jerslev.

Sammen fik de et barn.

21.04.1838 blev Mette Kirstine Christiansdatter født.

22.04.1838 døbt i Jerslev kirke.

Forældrene er nu betegnede som Boelsfolk på Abilgaard Mark.

Folketællingen 1845 oplyser, at Ane Marie Olesdatter er enke, og lever
af sin huslod Abilgaard, et hus.

Der foreligger intet om, at Christian Pedersen er død i sognet.
Han er formentlig rejst hjemmefra, uden at opgive hvorhen. Men de er
ikke blevet lovformligt skilt.

Det har ikke været muligt at finde mere om Christian Pedersen.

18.07.1846 Føder Ane Marie en søn, der får navnet Jens Christian Christensen

21.07.1846 bliver han døbt i Jerslev kirke.

Udlagt barnefar: Tjeneste karl Peder Jensen Christensen (?).

17.06.1850 Føder Ane Marie endnu en søn, der får navnet Ole Christian Christensen.

23.06.1850 bliver han døbt i Jerslev kirke.

Her lægger Christian Christensen, Ane Maries anden mand navn til.

Ane Marie er ved denne lejlighed betegnet som fraskilt.

Anders Fisker, Fjerritslev, der er efterkommer af Steffen Nielsen i
en anden gren af familien, fortæller følgende:

Da min far som dreng tjente på en gård, havde de der i høsttiden en
medhjælper, som var god til at bruge en le.

Det var Ole Christian Christensen, der ved en lejlighed fortalte;

Da jeg som lille lå i min vugge på Abilgaard, kom min mors mand hjem
fra krigen 1848-50, som han havde deltaget i.

I vuggen fandt han en lille sørthåret unge, som han ikke ville kendes
ved. Det var mig Ole Christian.

Om det var Ane Maries første mand Christian Pedersen, der var vendt til-
bage, har ikke kunnet opspores, eller det har været en anden samlever,
feks. Jens Christian Christensens far, hvem det så har været.

Gensynet med moderen Ane Marie har jo nok ikke, pga. drengen i vuggen,
været alt for hjerteligt.

Hvem det er, der kommer hjem, efter at have deltaget i 3 års krigen med tyskerne er, som nævnt ukendt, men vedkommende har formentlig fået nok af Ane Marie, og har forladt hjemmet.

8 Chresten Chrestensen

13.08.1820 blev Chresten Chrestensen født i Ulvsig, Lindum sogn.

14.08.1820 blev Chresten døbt i Lindum.

Chresten Chrestensen er formentlig kommet til Vrejlev, og har fået arbejde hos Ane Marie på Abilgaard.

De forelsker sig i hinanden, og ønsker at blive gift.

Ane Marie er imidlertid stadigvæk gift med Christian Pedersen, men manden har forladt hjemmet, og ingen ved, om han stadigvæk er i live.

Bekendtskabet får følger, i 1950 føder Ane Marie en søn, der som nævnt kommer til at hedde Ole Christian, og som Chresten Chrestensen anerkender at være far til.

Ane Marie og Chresten Chrestensen søger Kongen om tilladelse til at gifte sig.

De får en kongelig bevilling til at indgå ægteskab. I den er Ane Marie anført som fraskilt.

19.07.1851 bliver Ane Marie Olesdatter gift med Chrøsten Chrestensen i Vrejlev kirke.

Sammen får de yderligere 3 børn.

01.09.1852 blev Peder Christian Christian født i hjemmet Abilgaard, Flyvbjerg.

1854 blev Ane Petrine Christensen født i hjemmet Abilgaard.

14.02.1858 blev Jens Peter Christensen født i hjemmet Abilgaard.

I hjemmet havde de i en periode et plejebarn Lars Peter Chrestensen, det kan have været Chresten Chrestensens bror, og naturligvis, foruden førnævnte 3 børn også Ole Christian Christensen.

Ane Maries død er ukendt

Chresten Chrestensens død er ligeledes ukendt.

De er formentlig døde efter 1891, hvor kirkebøgerne endnu ikke er frigivet.

Ole Christian Christensen fortjener en nærmere omtale.

Hele sit liv ernærede han sig som tjenestekarl, eller arbejdsmand, fortrinsvis indenfor landbruget.

Han byggede selv et lille hus i Bonderup, hvor han boede til sin død.

Sammen med Margrethe Pedersen fra Tanderup fik han en søn.

26.05.1901 er Marinus Pedersen født i Bonderup, Haverslev sogn.

Moderen Margrethe Pedersen er formentlig død i barselssengen, hun blev begravet samme dag som Marinus blev døbt.

Marinus kom i pleje i Løgsted.

10.09.1933 blev Magda Gravesen og Marinus Pedersen gift.

Magda Gravesen er født 29.11.1903 i Klim.

Sammen fik Magda og Marinus Pedersen 4 børn.

Anne Grethe Pedersen

Jens Oluf "

Knud Erik "

Børge. "

Magda og Marinus Pedersen havde først en lille ejendom i Bonderup.

Senere ernvervede de Bonderup Østergaard, som sønnen Jens Oluf overtog i 1981.

Marinus Pedersen døde i 1987.

Magda døde 6/8 1991. De er begge begravet i Haverslev.

Marinus Pedersen var fætter til Marinus Kristensen, Nørresundby.

Førstnævnte blev derfor indenfor familien kaldt fætter Marinus.

Ove fortæller:

Min far har engang fortalt mig, at hans farfar, min oldefar, Chresten Chrestensen blev kaldt Kræn Hjappelgaard (Abilgaard).

Kræn Hjappelgaard havde en søn, der hed Ole, førnævnte Ole Christian Christensen som var ugift og boede alene i sit eget hus.

Ole Christian var lille og trind af vækst. Jeg husker ikke hvor han boede, men huset han boede i var lavt. Det må have været et han selv havde klinet op.

Jeg har engang besøgt ham, sammen med min tante Minne, min mors kusine, en høj og statelig dame.

Alle de tilstedeværende morede sig kosteligt over, at tante Minne måtte bukke sig dybt, for at komme gennem de lave døråbninger.

Herdis, Kirstine Kristensens datter, fortæller, at huset stadigvæk eksisterer, det ligger ved vejen mellem Bonderup og Trekroner.

Beboerne i huset ligner Ole Christian for så vidt, at de også må kline videre på huset, for at holde det tåleligt beboeligt.

06.06.1932 døde Ole Christian Christensen i sit lille hus i Bonderup, han blev 82 år. Ole Christian blev begravet på kirkegården i Haverslev.

Herdis husker Ole Christian Christensen som lille og tynd de sidste år han levede.

Det er senere oplyst, at Ole Christian Christiansen har været i Amerika og at han der havde været gift.

- 10 Steffen Nielsen, Christine Steffensens far,
27.01.1813 blev Steffen født i Rønnene, og døbt i Saltum kirke.
- 11 Christiane Christensdatter, Alheds datter og Christine Steffensens mor.
04.10.1826 blev Christiane født i Holmsø, og døbt i Haverslev kirke.
- Folketællingerne oplyser:
1845 Christiane tjener på en gård i Haverslev.
1850 tjener de begge hos gårdejer Christian Nielsen, Helberskov og
dennes kone Inger Marie Christensdatter, Alhed og Christen Jensen Vogen-
sens datter og søster til Christiane.
De er begge ugifte.
Steffen Nielsen er 37 år og tjenestekarl.
Christiane er 24 år tjenestepige.
Det er formentlig her, de er faldet for hinanden.
- 26.12.1851 bliver de gift i Haverslev kirke. Steffen er anført som tjenestekarl,
Christiane er tjenestepige. Brylluppet har formentlig stået hos hendes
forældre i Holmsø.
I folketællingen 1855 er Steffen Nielsen betegnet som husmand og dag-
lejer.
- Omk. 1852 erhverver de det lille husmandssted Vangen, Bonderup. De har antageligt
Nu betegnes han som gårdmand eller jordbruger. selv opført ejendom-
men.
- Sammen får Christiane og Steffen Nielsen 8 børn.
- 14.10.1852 bliver Niels Peter født i hjemmet Vangen. Han dør som barn.
22.10.1854 bliver Karen Kristine født. Hun dør 24.12.1857 af skarlagensfeber.
12.10.1856 bliver 5 Christine født i hjemmet Vangen. Hun blev senere gift med
Jens Peter Christensen.
- 29.10.1858 bliver Christen Andersen Steffensen født i hjemmet Vangen.
1861 bliver Karen Christine født i Vangen.
1864 bliver Inger Marie født i Vangen.
1866 bliver Ane Marie født i Vangen.
1869 bliver Jønsine Marie født i hjemmet Vangen.
- 15.01.1884 dør Steffen Nielsen, Bonderup Vang. 71 år gammel.
03.03.1899 dør Christiane Christensdatter, 73 år gammel.
- Marinus Kristensen har engang fortalt, at Steffen Nielsen var født på
en større gård med vindmølle og at han var møllersvend, da Christiane
lærte ham at kende.

16 Chresten Andersen, Chresten Chrestensens far.

06.05.1792 blev Chresten Andersen født i hjemmet, og døbt i Ulvsig, Lindum.

17 Anna Catrine Chrestensdatter, Chresten Chrestensens mor.

29.01.1792 blev Anna Catrine Chrestensdatter født i Skærum.

26.05.1815 blev Anna Catrine og Chresten Andersen gift i Skærum kirke.

Ved brylluppet var han insidder i Ulvsig, 23 år gammel.

Anna Catrine var ligeledes 23 år gammel.

Sammen fik de 1 barn, muligvis flere.

13.08.1820 blev Chresten Chrestensen født i hjemmet i Skærum.

14.08.1820 blev han døbt i Lindum kirke.

I 1835 var familiens adresse Kaabendal Mark.

Ved sønnen Chrestens vielse var adressen Flyvbjerg, Jerslev.

18 Ole Pedersen,

06.03.1797 blev Ole Pedersen født i Tolstrup, Vrejlev.

19 Mette Jensdatter,

24.03.1793 blev Mette Jensdatter født i Sønder Kragholm. Hun er døbt i Vrejlev sogn.

16.08.1818 blev der anmeldt ægteskab mellem Mette Jensdatter og Ole Pedersen

i Vrejlev kirke, han er ungkarl fra Holt, Tolstrup, hun er fra Sønder

04.10.1818 blev de viet i Vrejlev kirke, Ole er 21 år gammel, Mette er anført til ^{Kragholm.}
at være 22 år gammel.

Sammen fik de mindst 2 børn.

19.06.1819 blev Ane Marie Olesdatter født i hjemmet Kragholm, Vrejlev.

22.09.1819 blev Ane Marie døbt i Vrejlev kirke.

1823 blev søsteren Zidsel Marie Olesdatter født, og døbt i Vrejlev,

1819 ved Ane Maries fødsel var Ole Pedersen Gaardmand.

Folketællingen 1834 oplyser: Ole Pedersen 37 Aar gift Boelsmand, Vrejlev.

Mette Jensdatter 44 Aar hans Hustru

9. Ane Marie Olesdatter 15 Aar Deres børn.

Zidsel Marie "_ 11 Aar

Søren Pedersen 14 Aar formentlig Ole
Pedersens bror.

Endvidere Jens Pedersen, 87 Aar, og Ane Hermandsdatter 83 Aar. Gifte
Aftægtsfolk.

Jens Pedersen og Ane Hermandsdatter er Mette Jensdatters forældre.

17.04.1873 døde Ole Pedersen i Rakkeby, 76 år gammel.

20) Niels Stephensen, Steffen Nielsens far.

05.10.1788 blev Niels Stephensen født, og døbt i Jerslev.

21) Karen Christensdatter, Steffen Nielsens mor.

01.06.1789 blev Karen Christensdatter født, og døbt i Jerslev.

21.02.1813 blev Karen og Niels Stephensen viet i Saltum kirke efter en forudgående lysning i kirken.

Adressen ved giftemålet er Rønnerne, Saltum.

Han var 25 år, hun var 24 år gammel. De var begge af bondeslægt.

Sammen fik de 1 barn.

27.01.1813 bliver Steffen Nielsen født i hjemmet Rønnerne, Saltum.

07.09.1817 dør Karen Christensdatter, hun er kun 28 år gammel, det blev et kort ægteskab, Dødsårsagen er ukendt.

Folketællingen 1834 for Saltum kommune giver følgende oplysninger:

Niels Stephensen 59 aar, gift Gaardmand. (Forkert udregning, han er kun 46 år

Maren Jensdatter 53 aar, gift, hans Kone, Det må være hans anden kone.

Johanne Nielsdatter 15 aar, deres Datter.

Efter sin første kone Karen Christensdatters død i 1817 må Niels Steffensen have giftet sig igen med Maren Jensdatter. Hendes data er ikke fundet,

Sammen får de en datter.

21.05.1819 bliver Johanne Nielsdatter født,

Kirkebogen i Saltum oplyser:

27.08.1840 døde husmand Niels Steffensen. 65 år.

Ovennævnte 20 Niels Stephensen ville have været 52 år gammel.

Denne sidste Niels Steffensen svarer aldersmæssigt til den i Folketællingen nævnte Niels Steffensen der i 1834 var 59 år gammel.

Der må være tale om to forskellige mennesker, eller udregningen af aldre har fejlet, hvad der ikke var ualmindeligt dengang.

Oplysningerne om Karen Christendatter og Niels Stephensens fødsler og giftemål er imidlertid korrekte, ligeledes, at de sammen fik en dreng Steffen Nielsen.

22 Chrøsten Jensen Vogensen, Christiane Christensdatters far.

18.01.1767 blev Chrøsten Jensen født,døbt i Holmsø,Haverslev.

Inger Sørensdatter blev hans første kone

1779 er Inger Sørensdatter født,hendes fødested er ukendt.

Når og hvor vielsen fandt sted er ligeledes ukendt.

Christen Jensen Vogensen var selvejer gårdmand i Holmsø,Haverslev.

Sammen fik de 5 børn heraf :

22.10.1801 Kirsten Chrøstensdatter født i Holmsø.

09.02.1828 blev hun gift med Peder Sørensen Fisker.Gårdmand og sognefoged i Bonderup.Anders Fiskers tipoldefar.

24.04.1812 døde Inger Sørensdatter i Bonderup,og blev begravet på Haverslev Kirkeg.

23 Alhed Kirstine Jensdatter blev Christen Jensen Vogensens anden hustru.

1791 anden søndag efter påske blev Alhed født i Brovst, og introd i kirken 2.pinsedag.Alhed var datter af Jens Wogensen,gårdbonde og sognefoged i Brovst.

16.07.1812 blev der anmeldt til ægteskab mellem Alhed Kirstine og Chrøsten Jensen

19.11.1812 blev de viede i Brovst. Det var Alheds første ægteskab. Vogensen.

Sammen fik de 11 børn.

22.11.1813 blev Inger Chrestensdatter født.. Hun døde 14 dage gammel og blev begravet 13.12.1813.

03.12.1814 blev Inger Marie født.Hun blev konfirmeret 1829,og gift med Christen Nielsen Helberskov,Holmsø.

26.05.1816 blev Lars Christian født. Han døde før dåbspublikationen.

01.08.1817 blev Maren Chrøstensdatter født.

21.01.1819 blev Ane født. Hun dør 05.07.1820,1 år og 4 md. gammel.

12.07.1820 bliver Ane Marie født.

19.12.1821 blev Kristiane født. Også hun dør 46 dage efter dåben.

01.03. 1823 fødes den tredie Ane.Ane Marie må formentlig være død.Men også den tredie Ane dør 15.01.1827 godt 3 år gammel.

16.01.1825 bliver Jens Christian født,men dør 15.05.1825.

04.10.1826 bliver Christiane Chrøstensdatter født.Hun bliver senere gift med Steffen Nielsen.

21.01.1829 bliver Jens Peter Christian Chrestensøn født.

Ud af disse 11 børn dør de 7 og kun 4 overlever barndommen.

05.03 1830 dør Chrøsten Jensen.63 år,1 måned,3 uger og 5 dage gammel,står der i afgangslisten for Haverslev kirke.Han benævnes selvejer gårdmand.

Christen Andersen blev Alhed Kirstine Jensdatters anden mand.

1790 blev Christen Andersen født i Tranum.

Hvor og hvorledes de har lært hinanden at kende er uvist men

14.11.1830 blev de viede i Haverslev kirke.

Christian Andersen er af Aalegaard, 39 år gammel. Alhed Kirstine er 39 år gammel og selvejergårdmands enke, Holmsø, Haverslev.

Sammen får de 2 børn.

26.02.1833 bliver Maren Christensdatter født.

11.04.1835 bliver Anders Christian Christensen født.

Christian Andersen dør før sin kone. Tidspunktet er ukendt.

Alhed Kirstine Jensdatter må have været en rask kone, hun fødte 13 børn og blev 83 år gammel inden hun

18.09.1874 dør, som enke efter gårdmand Chr. Andersen, Holmsø, Haverslev.

Marinus Christensens tipoldeforældre, og hans børns tip2 oldeforældre var følgende :

32 Anders Chrøstensen, Lindum, }
33 Mette Jensdatter, Lindum, } Chrøsten Andersens forældre.

34 Martin Kristensen, Lendum, }
35 Kirsten Godshesdatter, Lendum. } Anna Catrine Christensdatters forældre.

Der er usikkerhed om disse 2 par. Deres fødsler er ikke fundet i kirkebøgerne.

36 Peder Olsen, født 1/1 1767 i Vrejlev. }
37 Johanne Jacobsen, } Ole Pedersens forældre.

02.12.1795 blev Peder Olesen og Johanne Jacobsen gift i Saltum.

Når de er født, og når de døde er ikke fundet.

38 Jens Pedersen, født omkring 1747, formentlig i Vrejlev, Mette Jensdatters far.

39 Ane Hermandsdatter, født omk. 1751, formentlig i Vrejlev, Mettes mor.

11.11.1784 blev Ane og Jens Pedersen gift i Øster Brønderslev.

Folketællingen 1834 oplyser, at Jens Pedersen er 87 år gammel og hans kone Ane Hermandsdatter er 83 år.

De er gifte ægtefolk hos datter og svigersøn Mette Jensdatter og Ole Pedersen.

40 Anders Stephensen, Jerslev, }
41 Mette Johansdatter, Jerslev. } Niels Steffensens forældre.

Deres fødsel og giftermål er ikke fundet.

42 Lars Christensen, Jerslev, }
43 Else Jensdatter, Jerslev } Karen Christensdatters forældre,

Deres fødsel og giftemål er heller ikke fundet.

44 Jens Wogensen, Holmsø. Chresten Jensen Wogensens far.

1715 blev Jens Wogensen født i Holmsø, Haverslev.

Maren Lauritsdatter blev Jens Wogensens 1.kone.

14.01.1714 blev Maren Lauritsdatter født i Haverslev sogn.

Kirkebogen i Haverslev oplyser følgende om dette ægteskab:

Jens Wogensen og Maren Laurits Nielssøns datter, begge af Holmsø by, som var Søskendebørn, blev efter allernaadigste kongelig Bevilling--- Denne Meddelelse under Dato -----Slot den 9 Oktober 1739, saavel som og ifølge Niels Lauritsen i Haverslev og Mads Nielsen fra Bonderup deres Ord ved Han-Herreds Ting endeligen aflagt Vidnesbyrd og mig desuden givne Forløfter om, at disse tvende Personer ej var hinanden nærmere, end som meddelt var, udi Slægt eller Svogerskab, paarørende.

24.11.1739 blev Maren Lauritsdatter og Jens Wogensen trolovet.

06.03.1740 blev de ægteviiede i Haverslev kirke.

Sammen fik de børn, det er uoplyst hvor mange.

1740 blev Laurids Jensen født. Han blev døbt i Haverslev kirke.

Kirkebogen i Haverslev oplyser senere:

20.09.1748 døde Maren Lauritsdatter i barselssengen. Det var Jens Wogensens hustru af 1.ægteskab.

Dog blev hun forinden forløst fra sit Livs brynde, er der føjet til.

25.09.1748 blev Maren Lauritsdatter jordet på Haverslev kirkegård.

45 Anne Marie Laursdatter blev Jens Wogensens 2.kone.

05.08.1726 blev Anne Marie født i Torslev sogn.

Kirkebogen i Haverslev oplyser under indgåede ægteskaber:

02.09.1749 Anne Marie Laursdatter og Jens Wogensen fra Holmsø er blevet viet.

Sammen fik de flere børn, det er ukendt hvor mange.

18.01.1767 blev Christen Jensen født i Holmsø. Han blev døbt i Haverslev sogn.

1787 oplyser folketællingen:

Jens Wogensen er Gaardbonde i Holmsø, 72 Aar gammel.

Anne Marie Laursdatter, hans kone. 61 Aar.

Christen Jensen deres søn . 20 Aar ugift.

Det er ikke fundet når Anne Marie og Jens Wogensen døde.

46 Jens Wogensen. Alhed Kirstine Jensdatters far.

Omk. 1753 blev Jens Wogensen født.

47 Anne Christensdatter. Alhed Kirstines mor.

Omk. 1757 blev Anne Christensdatter født.

Hvordan de lærte hinanden at kende er uopklaret, men de blev gift. Det var Jens Wogensens første ægteskab, og Anne Christensdatters andet ægteskab.

Sammen fik de 4 børn, måske flere.

Omk. 1785 blev Maren Jensdatter født.

" 1787 blev Dorthe Jensdatter født

1791 anden søndag efter påske blev Alhed Kirstine født i Brovst

Omk. 1793 blev Christen Jensen født.

Folketællingen 1787 oplyser følgende:

Jens Wogensen	34 år	Bonde og gaardbeboer.	Gift 1`gang
Anne Christensdatter	30 "	Hans kone	Gift 2`gang.
Maren Jensdatter	2 "	} Børn af andet ægteskab	
Dorthe Jensdatter	1 "		
Niels Wogensen	40 "	} Gaarbondens broder	
Anne Marie Pedersdatter	25 "		
Ole Lundsted	14 "	} Tjenestefolk.	
Siesel Lundsted	11 "		
		} Alle ugifte.	

Folketællingen 1801 oplyser følgende:

Jens Wogensen	49 år	Gaardbonde.	Gift 1`gang.	Bonde og	
Anne Christensdatter	44 "	Hans kone	Gift 2`gang.	gaardbeboer	
Maren Jensdatter	16 "	} Deres børn		og Sognefoged	
Dorthe Jensdatter	14 "				i Brovst.
23 Alhed Kirstine Jensdatter.	10 år.				
Christen Jensen	8 År	} Nationale soldater.			
Ole Knudsen	30 "				
Morten Nielsen	24 "				

Det var dengang en borgerpligt at huse soldater. Det var kort efter, at englænderne havde røvet vores flåde, og vi lå stadigvæk i krig med dem.

De indkvarterede soldater har formentlig måttet arbejde i bedriften, der var ingen tjenestefolk på gården i 1801, som der var i 1787.

88 Wogn Jensen, Holmsø.

Omk. 1653 blev Wogn Jensen født.

16.03.1741 døde Wogn Jensen.

Wogn Jensen var gift med.

89 Maren Nielsdatter.

Wogn er nævnt i Kokkedals Jordbog 1691-1703.176.

Jens Wogensen i Holmsø, nævnt i Jordbog 1662-1683.352.

Der er ikke fundet mere om Wogn Jensen.

92 Wogn Nielsen.

93 Dorthe Sørensdatter.

Deres fødsel, giftemål og død er ukendt.

Men de fik sammen en søn Jens Wogensen, der var gårdbonde og sognefoged i Brovst.

Wogn Nielsen er nævnt i Holmsøgaard 1606-1647.704.

Niels Nielsen nævnt i Holmsøgaard 1580 og 1585.

94 Christen Nielsen,

95 Alhed Larsdatter.

Deres fødsel, giftemål og død er ligeledes ukendt.

Men de fik sammen en datter Ane Christensdatter, der blev gift med sognefogeden i Brovst.

188. Niels Christensen Ladegaard,

189 Anne Christensdatter.

Deres fødsel, giftemål og død er ukendt.

men sammen fik de en søn Christen Nielsen.

Oplysningerne om de sidste 3 familier, Wogn Nielsen og Dorthe Sørensdatter, Christen Nielsen og Alhed Larsdatter, samt Niels Christensen Ladegaard og Anne Christensdatter er hentet i Anders Fisker, Fjerritslevs register over "Nørgaard-slægten på Aggersborggaard i Aggersborg sogn".

Niels Christensen og Anne Christensdatter er Marinus Christensens børns tip4 oldeforældre, som vel er født i sidste halvdel af 1600 tallet.

90 Laurs Christensen, Torslev

91 Kjirsten Jensdatter.

Sammen fik de Anne Marie.

Vi kender ikke mere til familien.

November 1996.

H. DAVID NIELSEN
Langersvej 18
Hasseris
9000 AALBORG
Tlf. 98 12 68 45

2 del.

Christine og Jens Peter Christensens Familie og slægt



Billederne viser Vangen, som den så ud i 1980, efter en istandsættelse. Slagteriet var indrettet i en selvstændig bygning, der lå foran staldbygningen, som ses på det øverste billede.

Bygningen er vist på de gamle tegninger, men den er forlængst nedrevet. Såvidt vides blev hjemmet i attenhundrede og halvfemserne udvidet. Det var nok nødvendigt at skabe bedre plads til de mange børn, som blev født her.

Vangen blev det faste samlingssted for børn og børnebørn indtil, Jens Peter og Christine Christensen solgte stedet og flyttede til Bonderup.

4 Jens Peter Christensen

14.02.1858 blev Jens Peter Christensen født i hjemmet Abilgaard, Flyvbjerg, Jerslev.
Senere blev han døbt i hjemmet og vist i Jerslev kirke.

5 Christine Steffensen

12.10.1856 blev Christine Steffensen født i hjemmet Vangen, Bonderup.
Senere blev hun døbt i hjemmet og vist i Haverslev kirke.

17.12.1882 blev Christine Steffensen og Jens Peter Christensen gift i Haverslev kirke.

De bosatte sig i hendes barndomshjem Vangen, Bonderup. Efter faderen Steffen Nielsens død 15/1 1884 overtog de hjemmet.

Deres liv og virke er beskrevet i :

Beretningen om

Marinus Kristensen

og hans 2 koner:

Emma Larsen

Og Agnes Pedersen.

Deres familier, forfædre og slægt, 1 del af dette skrift.

Sammen fik Jens Peter Christensen og Christine Steffensen 10 børn.

Steffen Kristian Kristensen

Christiane Marie Kristensen

Kristen Kristensen

Henriette Laurine Kristensen

2 Marinus Kristensen

Valdemar Kristensen

Kirstine (Stinne) Kristensen

Ottilie (Tante Tille) Kristensen

Anine Margrethe (Grethe) Kristensen

Oskar Constantin Abilgaard Kristensen.

Steffen Kristian Kristensen

02.06.1882 blev Steffen Kristian født i hjemmet Vangen, Bonderup, og døbt i Haverslev.

1884 blev hans hustru Mariane født.

De havde først en lille landejendom i Fjerritslev kommune.
Den var imidlertid for lille til, at den efterhånden store familie kunne leve af den.

Ejendommen blev solgt, og Steffen Kristian Kristensen ernærede sig af forefaldende arbejde i Fjerritslev kommune.

Mariane og Steffen Kristian Kristensen fik sammen 11 børn.

Jens Peter
Herta
Ejvin
Reinhardt
Johannes
Henning
Tage
Daggy
Gunhild
Gunnar
og Rita

1965 døde Mariane, 81 år gammel. Hun blev begravet i Fjerritslev.

1975 døde Steffen Kristian Kristensen, han blev begravet ved siden af sin hustru i Fjerritslev, 93 år gammel.

Christiane Marie Kristensen

20.10.1883 blev Christiane Marie født i hjemmet Vangen, og døbt i Haverslev.

31.07.1880 blev hendes mand Niels Christian Pedersen født i Haverslev.

Efter giftemålet bosatte Christiane og Niels Chr. Pedersen sig i Husby Møllegård.

Sammen fik de 6 børn.

Magdy Krista f. 10.07.1905
Haakon " 19.02.1907
Kristine " 22.06.1909, gift med Oskar Andersen. Hun døde 23.05.1974.
Laurine " 13.09.1911
Elna Erikka " 27.08.1917 Hun blev senere gift med Mads Muus.
Helga " 13.07.1922

06.12.1941 døde Niels Christian Pedersen, og han blev begravet i Haverslev.

09.10.1952 døde Christiane Marie Pedersen, hun blev begravet ved siden af sin mand.

Kristen Kristensen

11.05.1885 blev Kristen Kristensen født i hjemmet Vangen, Bonderup.

Kristen Kristensen fik en uddannelse ved handlen, men fandt ingen muligheder i Danmark.

1902 Som 21 årig udvandrede Kristen Kristensen til Amerika.

Kristen havnede i Chicago, hvor han blev bogholder i et større mælkeforsyningsselskab. Jobbet bestred han i 35 år.

I årenes løb havde Kristen Kristensen erhvervet nogle etageejendomme, som han senere levede af.

Kristen skrev jævnligt til sin mor, så længe hun levede. Efterhånden skrev han på amerikansk, som hans moder måtte have oversat af en bekendt, som selv havde været i Amerika.

Familien mistede forbindelsen med Kristen Kristensen. Han døde som 77 årig mener man.

Henriette Laurine Kristensen

14.05.1888 blev Henriette Laurine født i hjemmet Vangen, Bonderup.

Henriette Laurine lærte Peder Christian Bach Mølgaard at kende.

11.05.1870 blev Peder Christian Bach Mølgaard født i hjemmet i Klitmøller.

26.07.1917 blev Henriette Laurine gift med Peder Christian Mølgaard i Haverslev.

Peder Chr. Mølgaard havde fået ansættelse i det Kongelige danske Postvæsen.

Først kørte han postvogn mellem Thisted og Aalborg.

Henriette Laurine og Peder Chr. Mølgaard fik sammen 2 børn, Lydia og Arild

Lydia Mølgaard

07.07.1918 blev Lydia født i hjemmet, Holbergsgade 9, Aalborg, og døbt i Budolfi kirke

1921 blev Mølgaard udnævnt til overpostpakkemester i Hobro.

Derefter flyttede den lille familie til Hobro.

Arild Mølgaard

21.01.1923 blev Arild født i hjemmet i Hobro, og døbt i Hobro kirke.

14.05.1923 kort efter Arilds fødsel døde børnenes mor, kun 35 år gammel.

Henriette Laurine Mølgaard blev begravet på kirkegården i Haverslev.

Henriettes søster Ottilie rejste, ved Arilds fødsel og søsterens sygdom ned til Hobro, for at pleje den syge og sørge for familien.

Ottilie Kristensen

05.08.1898 blev Ottilie født i hjemmet i Vangen, Bonderup, og døbt i Haverslev kirke.

De følgende år forblev Ottilie i hjemmet som husbestyrerinde.

1928 byggede Peder Christian Bach Mølgaard eget hus i Hobro.

1931 blev Ottilie og Peder Chr. Mølgaard viet på borgmesterkontoret i Silkeborg.

Det var nok et fornuftægteskab affødt af de 2 moderløse børn Lydia og Arild.

04.02.1933 Døde Peder Christian Bach Mølgaard, 63 år gammel.

Mølgård blev begravet ved siden af sin hustru Henriette Laurine på kirkegården i Haverslev.

Ottilie Mølgaard, nu tante Tille blandt familie og venner, flyttede til Nørresundby, hvor hendes bror Marinus boede.

De fik en lejlighed Østergade 31.

Det var en lille pension Mølgaard efterlod dem at leve af.

98 kr. til Tille og 5 kr. til hver af børnene ialt 108 kr. om måneden.

Der måtte spares meget i den lille husholdning for at få det hele til at løbe rundt

Børnene fik en streng opdragelse. Ottilie havde vel ikke andre muligheder, end at spare alle vegne, hvor det var muligt.

Da Lydia begyndte at tjene penge, afleverede Lydia halvparten til Tille.

Lydia blev uddannet som modist.

Senere uddannede hun sig til designer i hatte og underviser i denne genre.

Kaj Jensen

22.12.1912 blev Kaj Jensen født, og døbt i Sankt Pouls sogn, Århus

Lydia lærte Kaj Jensen at kende, de blev forelskede i hinanden, og
05.09.1943 blev de viet i Gødvad kirke.

Sammen fik de 3 børn.

17.05.1946 blev Per Mølgaard Jensen født, og døbt i Gødvad kirke.

06.09.1952 blev Jette Mølgaard Jensen født, og døbt i Silkeborg.

20.08.1957 blev Gitte Mølgaard Jensen født, og døbt i Silkeborg.

Lydia og Kaj Jensen byggede en villa på Lærkevej nr. 2, Silkeborg.

30.08.1970 døde Kaj Jensen, og blev begravet i Silkeborg.

Lydia bor stadigvæk på Lærkevej.

Arild Mølgaard blev uddannet indenfor handlen, hos Tage Overgaard, Aalborg. Kort efter anden verdenskrig var Arild udlært, men da han ikke fandt, at mulighederne for at skabe sig en god tilværelse her i Danmark var gode, besluttede han at udvandre.

Arild rejste til Amerikas forenede stater.

Ved ankomsten til New York blev hans navn omgående ændret til: Arild Mølgaard.

Arild arbejdede forskellige steder og havnede indenfor frugtindustrien, og kom til at rejse meget rundt i Staterne.

I Monterey lærte Arild en ung pige Mary Gail Gordon at kende.

1952 blev Mary Gail og Arild Mølgaard gift i Monterey, Californien.

Sammen fik de 3 børn.

24.04.1953 blev Peter Bach Mølgaard født. Han er senere blevet gift med Poula.

Sammen har de fået en pige og en dreng.

Monica og Michael.

18.06.1956 blev Janine Mølgaard født. Hun er senere blevet gift med David.

Sammen har de fået 2 børn

Alistair,

Kendall.

18.10.1960 blev Eric Lee Mølgaard født. Han blev senere gift med Dawn.

Sammen har de fået et barn.

Alexis.

Gail og Arild Mølgaard har besøgt Danmark 3 gange, sidste gang i sommeren 1995. Da var Arild imidlertid syg og nedbrudt og de nåede kun at besøge Arilds søster Lydia i Silkeborg.

I 1994, da Arild var gået på pension, byggede de hus i Arnold, Stockton, Californien. Deres adresse er: P.O. Box 684, Arnold, Ca 95223-0684, Californien.

Da Lydia og Arild var rejst hjemmefra, fik Ottilie et job på æggepakkeriet i Nørresundby. Her arbejdede Tille i flere år, og fik efterhånden tjent så mange penge, at hun kunne realisere en gammel drøm om igen at få sit eget hus.

Ottilie købte en grund i Bonderup, byggede et nyt hus, sagde lejligheden i Nørresundby op og flyttede til Bonderup.

Huset kom imidlertid ikke til helt at indfri drømmen om eget hus. Der var for meget arbejde med at holde det. Tille var jo blevet ældre.

Da hendes bror Marinus Kristensen havde erhvervet en ejendom på Rolighedsvej i Nørresundby, hvor han selv og Agnes flyttede op, og der blev en lejlighed ledig, som Tille blev tilbudt, slog hun til, solgte huset i Bonderup og flyttede tilbage til Nørresundby.

Her levede tante Tille stille og roligt til hun fik en smertefuld sygdom.

02.06.1978 døde Ottilie Mølgaard på sygehus syd, Aalborg.

Efter sit eget ønske blev tante Tille begravet i Silkeborg,

2 Marinus Kristensen

30.03.1891 blev Marinus født i hjemmet Vangen, Bonderup, og døbt i Haverslev kirke.

Marinus kom i bagerlære i Haverslev. Efter 2 års forløb fik han plads som forbunder hos Niels Christensen, Christiansgade 35, Aalborg.

1910 blev han udlært bagersvend.

3 Emma Larsen

13.10.1890 blev Emma født i hjemmet, København, og døbt i Mathæus kirke, Frederiksberg.

Emmas forældre Ane Marie og Otto Alexander Larsen var fra Aalborg.

De var flyttet til København, hvor Otto Alexander i 25 år arbejdede i Hornung og Møllers pianofabrik i Bredegade.

Nu var de vendt tilbage til Aalborg, sammen med 2 af deres piger, Emma og Mary. De havde fået en lejlighed Christiansgade 16, stuen.

Emma var blevet ansat som ekspeditrice hos bagermester Christensen, samme sted som Marinus arbejdede.

Emma og Marinus faldt for hinanden og de blev enige om at ville holde sammen resten af livet.

02.04.1911 blev Emma og Marinus Kristensen viet i Budolfi kirke, Aalborg.

Der var bryllupsmiddag hos svigerforældrene, Christiansgade 16.

Normalt måtte Marinus på arbejde kl. 24⁰⁰, i dagens anledning havde han fået bevilliget først at skulle møde kl. 3⁰⁰, Men bryllupsnatten blev kort.

Emma og Marinus Kristensen havde fået en lejlighed Christiansgade 9 over gården, Senere, da Marinus havde fået lønforhøjelse, fik de en større i nr 1.

En mere omfattende beskrivelse af Emma og Marinus Kristensens liv og gerning kan læses i første del af dette skrift.

Sammen fik Emma og Marinus 5 børn.

Edith Kirstine Christensen

13.09.1912 er Edith født i hjemmet Christiansgade 9, og blev døbt i Budolfi kirke.

Hjalmar Dodensig

09.04.1908 er Hjalmar Dodensig født i Støvring, og døbt i Støvring kirke.

Hjalmar arbejdede i en periode hos Marinus Kristensen som bagersvend. Her lærte Edith ham at kende og de faldt for hinanden.

19.05.1931 blev Edith og Hjalmar gift i Nørresundby kirke.

Edith og Hjalmar drev selvstændig bagermester-forretning på Boulevar- den, på Østerbro og i Herluf Trollesgade, Aalborg.

Sammen fik Edith og Hjalmar 2 børn, Poul og Hans Jørn.

Poul Christensen Dodensig

28.08.1931 blev Poul født i hjemmet og døbt i Budolfi kirke, Aalborg.

08.03.1933 blev Anny Hansen født på Østerbro, og døbt i Stephans kirke, Købh.

10.07.1955 blev Anny og Poul Dodensig viet i Sankt Jacobs kirke, København.

Anny og Poul Dodensig drev selvstændig bagermesterforretning i Holte, og senere i Dronninglund, hvor forretningen blev udvidet til også at drive restaurationsvirksomhed.

Sammen fik de 4 børn.

13.08.1957 blev Marianne Dodensig født i hjemmet i Vanløse.

Marianne lærte Kjeld Stubberup at kende.

14.02.1982 blev Marianne og Kjeld Stubberup viet i Dronninglund.

Sammen fik de 4 børn

- 19.11.1978 blev Kim Dodensig Stubberup født,og døbt i Dronninglund
14.11.1982 blev Danni Dodensig Stubberup født,og døbt i Dronninglund
31.07.1986 blev Tino Dodensig Stubberup født,og døbt i Dronninglund.
13.07.1995 blev Mia Dodensig Stubberup født,og døbt i Dronninglund.

08.11.1960.blev Lone Dodensig født i Holte.

Lone er født Mongol i lettere grad.
Lone kan ikke klare sig selv,og har derfor opholdt sig hos
forældrene i de første år,indtil hun blev voksen.Lone er et
kærligt og let barn.
Lone opholder sig nu i et kollektiv.

25.11.1963 blev Morten Dodensig født i Holte.

Morten lærte Tina Præsius Petersen at kende.

10.07.1966 blev Tina født ,og døbt i Dronninglund.

De blev de gift i Dronninglund.

Sammen fik de 2 børn.

- 29.06.1990 blev Dennis Dodensig født,og døbt i Dronninglund.
17.06.1994 blev Camilla Dodensig født,og døbt i Dronninglund.

09.05.1969 blev Michael Dodensig født,og døbt i Dronninglund.

Anni og Poul Dodensig har solgt forretningen og nyder nu deres otium.

De har erhvervet eget hus på Tjørnevej 29,Dronninglund.

Hans Jørn Dodensig

20.04.1949 blev Hans Jørn født i hjemmet,Herluf Trollesgade,døbt i Vør Frelser.
Hans Jørn lærte Anne Marie Væversted at kende.

27.08.1948 blev Anne Marie født,og døbt i Klokkerholm, Hellevad sogn.

26.05.1977 blev Anne Marie og Hans Jørn Dodensig viet på Dronninglund rådhus.
De har ingen børn sammen.

Hans Jørn . er driftleder på asfaldfabrikken Phønix i Hjallerup.

AnneMarie,der er ansat i Dronninglund kommune,har været meget syg.
hun har i 1994 fået indopereret nye lunger,og føler sig som
født på ny,efter sit eget udsagn,og arbejder igen på fuld tid.

Anne Marie og Hans Jørn . har bygget eget hus,hvor de bor i dag,
Lindenovsvej 56,Dronninglund.

Efter at have solgt bageri og forretninger flyttede Edith og Hjalmar op i deres sommerhus i Hov,og senere i et nedlagt husmandssted i Aakær,Dronninglund.

Hjalmar arbejdede i nogle år på Dansk Eternit Fabrik inden han
01.03.1978 døde i hjemmet.

Hjalmar Dodensig blev begravet på kirkegården i Dronninglund.

Edith flyttede til Dronninglund,hvor hun
12.07.1992 døde på Dronninglund sygehus.

Edith blev begravet ved siden af sin mand på kirkegården i Dronninglund.

Børge Kristensen.

22.01.1915 blev Børge født i hjemmet Christiansgade 1, og blev døbt i Budolfi k.

Børge blev udlært som konditor, og han var på konditorfagskole i Tyskland. Her oplevede Børge Krystalnatten i Berlin. Da han var kommet hjem, og fortalte kammeraterne i rokklubben, at han havde set hvordan nazisterne havde smidt jødernes bohøve ud af vinduerne, troede de ham ikke, men hævdede, at han var fuld af løgn.

Børge kom kun i en kort periode til at virke i konditorfaget, hvorefter han gik ind i det danske politi.

Da tyskerne tog det danske politi, gik Børge under jorden. Han kom til Sverige og blev indrulleret i den danske brigade.

Ved krigens afslutning kom Børge tilbage til Danmark med brigaden.

Astrid Larsen lærte Børge at kende i rokklubben.

21.01.1920 blev Astrid født i hjemmet på Østerbro, Aalborg.

15.10.1942 blev Astrid og Børge gift i Budolfi kirke, Aalborg.

Børge og Astrid fik sammen 2 børn Jane og Alice.

Jane Kristensen

16.04.1943 blev Jane født, og døbt i Vor Frelsers kirke, Aalborg.

Jane lærte Mogens Blomsterberg at kende.

11.04.1937 blev Mogens Blomsterberg født, og døbt i Sct. Olai kirke, Helsingør.

12.03.1988 blev Jane og Mogens Blomsterberg gift.

Der er ingen børn i ægteskabet.

Jane er uddannet som korrespondent og virker i shippingbranchen.

Jane og Mogens bor Knudsvej 5, Nivå.

Alice Kristensen

27.03.1947 blev Alice født i hjemmet Schleppegrellsgade 57, Aalborg.

Alice blev ligesom sin søster døbt i Vor Frelsers kirke, Aalborg.

Alice lærte Ole Emanuelsen at kende.

14.12.1944 blev Ole Emanuelsen født, og døbt i Vor Frelsers kirke, Aalborg.

30.09.1967 blev Alice og Ole Emanuelsen viet i Vor Frelsers kirke, Aalb.

Sammen fik Ole og Alice 2 børn, Søren og Lise.

11.05.1968 blev Søren Emanuelsen født, og døbt i Hans Egede kirke, Aalborg.

20.05.1973 blev Lise Emanuelsen født, og døbt i Hans Egede kirke, Aalborg.

Lise er konstabel i det danske forsvar, Søren er elektriker.

Ole Emanuelsen driver selvstændig snedker- og tømrerforretning i Nørresundby.

26.02.1991 døde Astrid Kristensen efter længere tids alvorlig sygdom.

Det var en uheldelig cancer. Astrid blev 71 år gammel.

Astrid Kristensen blev begravet på Almenkirkegården i Aalborg.

Børge elskede børn, og vore drenge, navnlig Kjell og Torben elskede Børge. Onkel Børge var altid parat til leg og skæg.

Han lærte dem at snitte i træ, og det var onkel Børge meget dygtig til.

Han lærte dem at snitte figurer, en hobby, som de oppe i den voksne alder, har haft glæde af. Navnlig Kjell.

Erna og David var begyndt at tænke på at erhverve en grund og bygge eget hus. Vi fandt ikke noget egnet sted i Nørresundby.

I en annonce i Ålborg Stiftstidende fandt vi en byggegrund i Hasseris. Den lå helt udenfor kortets rækkevidde, men da den bød på at være anlagt med plæne, blomsterbede og æble- og blommetræer, lige til at høste af, der var endda et havehus, og gyng og vippe til børnene, ja så cyklede vi ud for at se på herlighederne.

Det viste sig at være helt ude i Gl. Hasseris på Syrenvej, vejen blev ved kommunesammenlægningen omdøbt til Ligustervej.

Haven var helt ideel for os, men den lå for langt ude, syntes vi, til at bygge eget hus på og bo for resten af livet.

Prisen var rimelig, vi drøftede sagen med onkel Børge og tante Astrid. Og så blev vi enige om i fællesskab at købe havegrunden, som var bygge-moden. Den ville være let at sælge, når den tid kom.

Jeg vil ikke tro, at nogen af os fortrød den beslutning. Vi har, ikke mindst børnene, haft megen glæde af den have.

Mange gange i somrernes løb har vi på cykel, jeg med Kjell på stangen og Torben i en cykelanhænger, og Erna belæsset med fourage, kørt den lange vej fra Hjerringvej, Nørresundby til Syrenvej. Senere med Kjell på egen cykel og Torben på stangen.

Onkel Børge, Astrid, Jane og Alice gjorde på tilsvarende måde turen fra Schleppegrellsgade.

Børnene morede sig dejligt med leg i gyng og vippe og ikke mindst i varme somre med vandplaskeri.

Børnene kom tæt på hinanden og de kom til at elske den have. Og onkel Børge var en pragtfuld legeonkel.

Æble og blomlehøsten om efteråret var også en dejlig tid. Selv om David, efter Børges mening, tyndede for meget ud i blommetræet, og David syntes, at Børge begyndte at høste lidt for tidligt, gav det ikke anledning til alvorlige uoverensstemmelser.

Da tiden kom, da Erna og David ville bygge eget hus, det var i 1953, blev Børge og Astrid tilbudt at erhverve grunden, men da de ikke var interesseret blev grunden solgt. Prisen var den samme, som vi havde givet kr 4500.

Erna og David havde erhvervet byggegrund på Langersvej 18, hvor vi nu gik i gang med byggeriet.

Børge og Astrid købte Havegrund i havekolonien Bartholine Jørgensens minde. Også der var vore børn flittige og glade gæster.

Da vi efter villabyggeriet fik bygget et legehuse i haven, skabte onkel Børge og drengene den kendte Totempæl, som i mange år stod foran hytten. Kahytten som Claus omdøbte den til. Han havde selv været med til at bygge den.

Efter Astrids død forblev Børge boende i Schleppegrellsgade i nogle år. Børge var med årene blevet syg. Han havde bla. fået sukkersyge.

1993 fik Børge Kristensen en lejlighed i Frejaparken i Ålborg, hvor han får en fin pleje, og hvor han er glad for at bo.

1996 flyttede Børge ind i plejehjemmet Vestergården, Annebjergvej.

1 Erna Christensen.

01.12.1918 er Erna født i hjemmet Ane Damsgade 19, Nørresundby.
Senere blev Erna døbt i Nørresundby kirke.

1940 lærte Erna David Nielsen at kende i Aalborg.

27.09.1914 blev Helge David Nielsen født i Brundby på Samsø.

David er bygningsingeniør udgået fra Horsens bygningssteknikum i 1939.

11.04.1943 blev Erna og David viet i Nørresundby kirke.

Efter brylluppet flyttede de nygiftede ind i en 1 sals villalejlighed i Nørresundby. Senere byggede de eget hus på Langersvej 18, Hasseris, som er blevet familiens faste opholdssted indtil nu.

David var ansat i ingeniør- og entreprenørselskabet Danalith A/S 1939-1979.

Erna og David fik sammen 4 børn.

Kjell David Nielsen

01.11.1944 blev Kjell født på fødeklinikken i Nørresundby, og senere døbt i Nørresundby

03.09.1945 er Merete Sønderlund Christiansen født på Sct. Joseph hospital, Frederiksberg

08.05.1971 blev Kjell og Merete gift på Aalborg rådhus.

Kjell er civilingeniør og ansat i Tele Danmark.

Merete er kemiingeniør og ansat ved diverse undervisningsinstitutioner.

Sammen fik de 2 børn.

19.03.1974 blev Bo David Sønderlund Nielsen født på Sct. Joseph hospital, Frederiksberg.

Døbt i Ølstykke. Bo er udlært elektromekaniker hos Haldor Topsøe A/S Lyngby.

02.10.1979 er Uffe David Sønderlund Nielsen født på Rigshospitalet i København.

Uffe går på Hampelandsskolen i Ølstykke.

1977 Købte Kjell og Merete hus Roarsvej 9, Ølstykke.

1988 blev Kjell og Merete separeret og senere skilt.

Efter skilsmissen købte Merete eget hus Krebsen 25, Ølstykke.

Kjell blev boende i huset Roarsvej 9.

Torben David Nielsen

16.04.1948 blev Torben David født på Aalborg Amtssygehus. Torben er døbt i Nørresundby

1968 rejste Torben til Århus for at læse økonomi. Her traf han Mariane.

De forelskede sig og blev senere gift.

20.05.1954 blev Mariane Prang født i Viby. Mariane er døbt i Viby kirke.

Senere meldte både Torben David og Mariane sig ud af Den Danske Folkekirke.

17.02.1973 blev Mariane og Torben David gift i Jehovas Vidners Rigssal i Viby.

De første 5 år af deres ægteskab boede de i Sct. Annagade 19, Århus.

01.06.1978 købte de hus på Horsevænget 42 i Tranbjerg J.

Sammen fik de tvillinger

24.06.1980 blev Michael David født på Århus Amtssygehus.

24.06.1980 er også Christian David født på Århus Amtssygehus.

Begge drenge går på Tranbjerg skole.

Torben David har siden 1973 været ansat i forskellige selskaber i F.E. Bording koncernen, hvor han primært har arbejdet med informations-teknologi.

Claus David Nielsen,

21.01.1953 blev Claus født i hjemmet Landevejen 7, Nørre Uttrup. I dag Nørresundby.
17.05.1953 er Claus døbt i Nørresundby kirke.

1978 fik Claus sit eksamensbevis som civilingeniør,
Claus arbejdede flere steder i København som bygningsingeniør.

Under sit studium lærte Claus Anne Mette Jonassen at kende.

31.08.1955 blev Anne Mette født i Hellerup.

22.04.1978 blev Claus og Anne Mette gift i Korskirken, Herlev.

Anne Mette Jonassen blev også civilingeniør.

23.07.1981 blev Claus og Anne Mette skilt. Der var ikke børn i ægteskabet.

Bende Rindbo.

01.09.1954 blev Bende Rindbo født i Tagensbo sogn, København.
Bende Rindbo havde en dreng, Jesper Bonde, fra et tidligere ægteskab.

Jesper Thue Bonde.

03.09.1978 blev Jesper født på Herlev sygehus, Ballerup. Jesper blev døbt i
Kildevælde kirke, København Ø.

1978 var Bende blevet uddannet økonoma.

1984 blev hun husholdningslærer.

Pt. underviser Bende på Suhrs`Husholdningsskole i København.

1980-1986 arbejdede Claus i Oslo med projektering af offshoreboreplatforme. I 1981
foregik det dog hos Brown & Root i London.

Claus lærte Bende Rindbo at kende og i året

1982 rejste Bende og Jesper op til Claus i Oslo.

Bende og Claus fik sammen en datter

Line Nielsen.

04.03.1986 blev Line født på Ullevål sykehus i Oslo.

01.07.1986 flyttede hele familien tilbage til Danmark. De købte en villa på
Stadfeldtsvej 13, Valby, som er deres nuværende adresse.

21.09.1986 blev Line døbt i Vigerslev kirke, Valby.

22.09.1990 blev Bende og Claus viet i Johannes Døberens kirke, Valby.

Eva Nielsen.

06.01.1959 blev Eva født på fødeklinikken i Nørresundby.
Eva blev døbt i Nørresundby.

1978 fik Eva studentereksamen fra Aalborg Katedralskole.

1978/79 Au pair pige i Paris og i kibbutz i Israel.

1981 blev hun korrespondent i fransk og engelsk fra Aalborg Handelshøjskole.

1982 blev Eva ansat i Udenrigsministeriet i København, hvorfra hun kort tid
efter blev udsendt til Abidjan på Elfenbenskysten, Afrika.

Her lærte Eva shippingmanden Per Størling at kende.

01.10.1986 blev Eva og Per Størling sendt til Genova, Italien, for hans firma.
De var i Genova i 3 år.

28.05.1988 blev Eva og Per Størling gift i Hasseris kirke.

1990 blev Eva og Per Størting skilt.
Der var ingen børn i ægteskabet.

01.01.1992 flyttede Eva til København for at arbejde for det franske kosmetikfirma
Capilex A/S-L'Oréal.

En mere fyldig beskrivelse af Erna og David Nielsens familie findes i:

Beretningen om mine foeældre
Albertine og Hans Christian Nielsen,
deres familie, forfædre og efterkommere.
af H. David Nielsen.

Kaj Leo Kristensen.

14.07.1922 blev Kaj Leo født i barndomshjemmet Ane Damsgade, Nørresundby.

17.12.1922 blev Kaj Leo Kristensen døbt i Nørresundby kirke.

Grethe Hauge.

14.09.1922 blev Grethe Hauge født i barndomshjemmet på Kastetvej, Aalborg.

05.11.1922 er Grethe døbt i Vor Frelzers kirke, Aalborg.

08.11.1945 blev Grethe Hauge og Kaj Leo Kristensen viet i Vor Frelzers kirke, Aalborg.

Kaj og Grethe fik sammen en datter.

Lene Shirin Kristensen.

30.01.1961 blev Lene Shirin født i Theran.

20.08.1961 blev Lene Shirin døbt i Vor Frelzers kirke Aalborg.

Peter Holmgaard.

31.01.1959 blev Peter Holmgaard født på Frederiksberg.

29.05.1993 blev Lene og Peter Holmgaard gift i Store Magleby kirke.

Sammen har de fået 2 børn.

Emilie Shirin Holmgaard.

05.12.1992 blev Emilie Shirin født.

29.05.1993 blev hun døbt i Store Magleby kirke.

Magnus Emil Holmgaard.

23.09.1994 blev Magnus Emil født.

21.05.1995 blev Magnus Emil døbt i Store Magleby kirke.

Peter Holmgaard er flyspeci­alist.

Lene Shirin er bibliotekar.

25.05.1991 døde Kaj Leo Kristensen.

Kaj Leo Kristensen er begravet på Almenkirkegården i Aalborg.

Ove Kristensen

- 25.03.1925 blev Ove født i hjemmet Østergade 23, Nørresundby. Ove blev døbt i Nørresundby kirke 11.11.1925.
- 12.07.1929 blev Johanne Jensen Truelson født, hun blev døbt 18.07.1929 i Århus.
- 10.11.1951 blev Ove og Hanne gift i Vor Frue kirke, Aalborg.
- 05.10.1946 blev Ove udlært som elektromekaniker hos G.F. Kristiansen, Aalborg.
1951 fik Ove eksamen som elektroingeniør, stærkstrøm, fra Århus Elektroteknikum.
Ove har arbejdet for De Smithske, Aalborg, I/S Nørresundby Højspændingsværk, Statens Luftfartsvæsen, Danfos, København, som leder af teknisk kontor, og derefter, fra 1963 til 1985 Den tekniske højskole, Københavns teknikum, produktionsteknisk afd., som lektor.
Hanne var kontorassistent, indtil hun blev hjemmegående.

De erhvervede ejendom, Båringvej 11, Kastrup, hvor de stadigvæk bor.
Sammen fik de et barn.

Per Ole Kristensen

- 03.05.1954 blev Per Ole født på Sygehus Syd, Aalborg.
- 08.08.1954 blev Per Ole døbt i Nørresundby kirke.
- 03.06.1958 blev Kirsten Henriette Hansen født.
- 12.08.1989 blev Per Ole og Kirsten Henriette gift i Holte kirke.
1972 blev Per Ole student fra Tårnby gymnasium.
1980 Civilingeniør, svagstrøm.
1980-1991 Philips mobiltelefon,
1991-1994 Hong Kong Production Compagny.
Derefter Free Lance for en forretningsmand (Elmer) i Hong Kong.
Arbejdet ligger herefter 2 uger i Hong Kong og 2 uger herhjemme skiftevis.
Kirsten Henriette Kristensen er uddannet civiløkonom.
1987-1990 ansat som personalechef hos Philips.
Herefter eget firma, der beskæftiger sig med lederuddannelse.

Sammen har de fået 2 børn

- 10.05.1990 blev Maj Kristina Kristensen født, Forhåbningsholms Alle 33.
12.08.1990 døbt i Værløse. Frederiksberg.
- 10.08.1992 blev Lin Pernille Kristensen født, 13 York Road, Kowloon Tong, Hong Kong.
27.12.1992 døbt i Værløse.
Kirsten og Per Ole Kristensen bor Anyvej 16, Vanløse.

Agnes Pedersens forældre var:

Anton Martinus Pedersen, boelsmand.

30.09.1869 er Anton Martinus Pedersen født i Nørre Uttrup, Hvorup sogn
Rikke Marie Eriksen.

29.09.1871 blev Rikke Marie Eriksen født i Nørre Uttrup, Hvorup sogn.
Rikke Marie og Anton Martinus Pedersen er gift i Hvorup kirke.
De erhvervede et landeri på Hjørringvej i Nørre Uttrup.
Sammen fik de 8 børn, som alle er født i hjemmet på Hjørringvej.
Ella Pedersen, der blev gift med Ingemand Holmgaard.
Anna Pedersen, der blev gift med Niels Poulsen.
Helga Pedersen, der blev gift med Nikolaj Severin Christensen.
Agnes Pedersen, der blev gift med bagermester Marinus Kristensen, Nrsb.
Gerda Pedersen, der blev gift med Eukarius Olsen.
Maria Pedersen, der blev gift med Lars Andersen.
Peder Pedersen, der blev gift med Inga Christensen.
Ingrid Pedersen, der blev gift med skrædermester Leo Nielsen.

Agnes Emilie Pedersen. Marinus Kristensens anden hustru.

24.02.1904 blev Agnes født i Nørre Uttrup og døbt i Hvorup kirke.

05.11.1943 giftede Marinus Kristensen sig med Agnes Pedersen i Støvring kirke.
Sammen fik de 2 børn.

08.11.1943 blev Hanne Christensen født på fødeklinikken i Nørresundby.

23.04.1944 er Hanne døbt i Nørresundby kirke.

07.08.1943 er Arne Valentin Christensen født i Aalborg.

06.08.1944 er Arne Valentin Christensen døbt i Vor Frelser kirke, Aalborg.

30.11.1963 blev Hanne og Arne Valentin Christensen gift i Nørresundby kirke.

Sammen fik de 3 børn.

27.03.1964 er Torben Valentin Christensen født, og 24.05.64 døbt i Nørresundby.

27.12.1963 blev Helene Heinsøe, født, og 01.03.64 døbt i København.

Helene og Torben Valentin Christensen blev gift i København.

Sammen har de fået 2 børn

22.03.1991 er Julie Emilie Heinsøe Christensen født, og døbt i Gladsaxe 28/7 91.

18.12.1994 er Anne-Mie Heinsøe Christensen født, og døbt 16/4 95 døbt i Gladsaxe.

04.12.1966 er Erik Valentin Christensen født, og 29/1 1967 døbt i Nørresundby.

22.09.1965 blev Birgitte Borgensgaard født, og 4/12 1965 døbt i Ballerup.

Sammen har de 1 barn

15.04.1995 er Pernille Valentin Borgensgaard Christensen født, og døbt 16/7 i Baller.

05.11.1969 er Søren Valentin Christensen født, og 29/3 1970 døbt i Nørresundby.

30.09.1946 blev Kirsten Julie Christensen født på fødeklinikken i Nørresundby.

09.02.1947 er Kirsten Julie døbt i Nørresundby kirke.

06.09.1947 er Carl Vibech Laursen født, og 19/10 1947 døbt i Skelund kirke.

18.10.1969 blev Kirsten Julie og Carl Vibech Laursen viet i Nørresundby kirke.

Sammen fik de 2 børn

09.12.1971 er Nikolaj Vibech Laursen født i Aalborg, på Sygehus Nord.
døbt i Biersted kirke.

15.11.1973 er Louise Vibech Laursen født i Aalborg, på Sygehus Nord.
døbt i Biersted kirke.

Valdemar Kristensen

1893 blev Valdemar Kristensen født i hjemmet Vangen, Bonderup, og senere døbt i Haverslev kirke

1910 Som syttenårig rejste Valdemar, på foranledning af sin ældre bror Kristen Kristensen, til Amerikas forenede Stater. Valdemars navn blev ændret til Walter.

De første år i Amerika, med skiftende beskæftigelser, ved forefaldende arbejde, blev hårde for Walter.

Indtægterne var så små, at der næppe var nok til at blive mæt hver dag.

Walter kom på et tidspunkt til Seattle i staten Washington.

Her kom han til at køre mælkevogn i negerkvarteret.

Senere fik han etableret en forretning med udbringning af råis til husholdningernes isskabe.

Da isskabene efterhånden blev erstattet af køleskabe, gled den forretning ud.

Walter gik nu ind i byggeindustrien, han erhvervede nogle etageejendomme.

Efterhånden kunne han leve af disse. Helt op i sin høje alder administrerede Walter sine ejendomme, som gav ham og familien en rimelig indtægt

Walter lærte en pige Marie at kende.

1903 blev Marie født, vist nok i Seattle.

Marie var datter af danske forældre, havde lært dansk i sit barndoms-hjem og efter at være blevet uddannet lærer, kom hun til at undervise i dansk.

Marie og Walter blev gift og bosatte sig fast i Seattle.

Sammen fik de en dreng John.

Omk. 1930 blev John født i Seattle. Senere blev han uddannet som advokat.

1932 besøgte den lille familie for første gang Danmark, efter Walders udvandring.

Anledningen var hans forældre Christine og Jens Peter Christensens guldbryllup.

Erna fortæller: John, der dengang var omkring 2 1/2 år gammel havde med sig fra Amerika en lille leddelt krokodille af træ, som han legede med. Den bevægede sig på en lidt apparde måde, lige som en af deres rejsefælder, der hed Mike, syntes John, og kaldt derfor krokodillen Mike. Forældrene var bange for, at drengen skulle komme til at genere Mike på hjemrejsen ved at kalde sin krokodille Mike. Derfor fik John ikke sin krokodille med hjem.

Efter krigen var Marie og Walter i Danmark 3 gange.

Erna og undertegnede havde lejlighed til at være sammen med dem, Erna hver gang. Det var et par hyggelige og sympatiske mennesker.

De havde kørt fra Seattle i deres egen amerikanske vogn til New York.

I Danmark lejede de en folkevogn, som de kørte rundt i. Morfar havde lige erhvervet en mere beskeden europæisk Ford Taunus. Morfar pralede lidt med sin vogn overfor Walters folkevogn. Det havde de to brødre megen morskab af.

Omkring 1980 døde onkel Walter, mente morfar.

Det vides ikke om tante Marie er død og når det skete, hvis hun ikke lever mere. Familien i Danmark har mistet forbindelsen med familien i Seattle.

Kirstine Kristensen

23.03.1896 blev Kirstine (Stinne) født i hjemmet Vangen, Bonderup. Kirstine blev senere døbt i Haverslev kirke.

29.07.1890 blev Henrik Sørensen født i Ræhr ved Hanstholm.

20.08.1919 Kirstine og Henrik Sørensen lærte hinanden at kende og blev de gift i Haverslev kirke.

Henrik Sørensen var mejerist og blev mejeribestyrer af Kirkedal mejeri, Bonderup.

Nyt mejeri blev opført i årene 1931-32.

Henrik Sørensen var en dygtig mejerimand, der gennem årene erhvervede en masse anerkendelser navnlig for sit smør.

Kirkedal mejeri blev et samlingssted for familien, fætre og kusiner mfl.

Sammen fik Kirstine og Henrik Sørensen 2 børn.

Herdis og Aage.

12.07.1920 blev Herdis født på Kirkedal mejeri. Senere blev Herdis døbt i Haverslev.

Igennem mange år havde Henrik en mejerist Poul Pedersen.

21.09.1916 blev Poul Pedersen født i Astrup ved Hjørring.

Da Henrik Sørensen døde, overtog Poul Pedersen, der også var en meget dygtig mejerist Kirkedal mejeri som bestyrer.

Herdis og Poul Pedersen havde i lang tid været glade for hinanden.

24.01.1960 blev de viede i Haverslev kirke.

Sammen fik de ingen børn.

Da Kirkedal mejeri blev nedlagt flyttede Herdis og Poul Pedersen til Korsholm mejeri som bestyrerpar.

Også Poul Pedersen erhvervede mange anerkendelser, navnlig for sit fine smør. Utallige er de førstepræmier Poul Pedersen modtog.

Da Poul Pedersen gik på pension byggede parret en villa på Korsholmvej 12, hvortil de flyttede.

18.05.1991 døde Poul Pedersen og blev begravet på kirkegården i Fjerritslev.

Aage Sørensen

19.04.1923 blev Aage født i hjemmet Kirkedal mejeri

03.07.1926 blev Aages kone Karen Margrethe født i Blenstrup.

Omkring 1955 blev de gift på rådhuset i Randers.

Sammen fik de et barn.

Alf Thorkild Sørensen.

29.10.1952 blev Alf Thorkild født.

19.12.1959 døde Henrik Sørensen, og blev begravet på kirkegården i Haverslev.

03.02.1977 døde Kirstine Kristensen, og blev begravet ved siden af sin mand på kirkegården i Haverslev.

14.11.1980 døde Aage Sørensen og blev begravet i Randers.

Anine Margrethe Kristensen (tante Grethe)

- 23.02.1900 blev Anine Margrethe født i hjemmet Vangen, Bonderup og senere døbt i Haverslev kirke.
Under et ophold på kuranstalten Hald lærte Anine Margrethe Julius Keller at kende.
- 24.07.1887 er Julius Keller født i Hamburg.
Han var uddannet bager og kom før anden verdenskrig til Danmark og havde arbejde hos en bagermester på Islands Brygge, Amager.
Julius Keller havde været gift, men konen var død. Sammen havde de en datter pianisten Margot Keller, der i en periode har været leder af Danmarks radios børnekor.
- 19.12.1943 blev Anine Margrethe og Julius Keller viet i København.
I den første tid boede de på Amager, hvor Julius Keller havde sit arbejde, i begyndelsen som bager, senere arbejdede han på Kastrup glasværk.
Da Julius Keller holdt op med at arbejde flyttede de til Bonderup, hvor de fik bygget hus, som blev deres hjem i nogle år.
Derefter flyttede de til Fjerritslev, hvor de boede i lejligheder.
Senere flyttede de til et plejehjem i Fjerreitslev, hvor de boede til deres død.
- 05.09.1980 døde Julius Keller 93 år gammel.
03.09.1988 døde Anine Margrethe Keller, 88 år gammel.
De blev begge begravet på kirkegården i Fjerritslev.

Oskar Constantin Abilgaard Kristensen.

- 31.05.1903 er Oskar Constantin Abilgaard født i Vangen, Bonderup.
Senere blev Oskar døbt i Haverslev kirke. Han er den eneste af Christine og Jens Peter Christensens børn, der fik tilnavnet Abilgaard efter faderens barndomshjem.
Oskar Abilgaard lærte Emmy Godiksen at kende.
- 31.05.1905 kom Emmy til verden i Skrøm. Hendes forældre var: Johannes Godiksen og Margrethe Bisgaard Nielsen. De havde en kolonialforretning i Skrøm. Senere drev de en trælsthandel med korn og foderstoffer i Bonderup.
- 24.09.1931 blev Emmy Godiksen og Oskar Abilgaard viet i Skrøm.
Sammen fik de en dreng. Den
- 25.03.1934 er John Abilgaard født i Allingåbro. John er døbt i Allingåbro kirke.
John lærte Hanne Høg at kende
- 15.03.1944 blev Hanne Høg født, senere blev hun døbt i Randers.
Hanne og John blev gift.
Sammen fik de 4 børn.
- 25.05.1962 er Pia Abilgaard født.
21.11.1964 er Dorthe Abilgaard født.
31.12.1966 er Claus Abilgaard født.
23.04.1972 er Tina Abilgaard født.
- Da Oskar Abilgaard blev pensioneret flyttede han og Emmy til Esbjerg.
- 23.11.1984 døde Oskar Constantin Abilgaard Kristensen i en alder af 81 år.
Han er begravet i Gravlunden Esbjerg.

April 1996

David Nielsen
Rev. november 1996

54. 27. Ane Jørgensdatter, Frederikshavn.	55.	56. 28.	57.	58. 29.	59.	60. 30. Jens Thomsen Bollegade, Dronninglund Født 1789.	61.	62. 31. Hans Christensen. Johanne Marie Thomsen, Bollegade, Dronl Født 1789.	63. Martha Maria Jørgensdatter.
Amalie Christens- 14/2 1815, Fladst. n.		14. Jens Chr. Larsen. Frederikshvile kro, Hjallerup.		15. Mariane Jensen, Bollegade, Dronninglund. Født 23/1 1827.					
		7. Ane Marie Jensen. Født 16/3 1852 i Bolle, Dronninglund. 1931 døde Ane Marie Jensen i København. Hendes urne blev nedsat ved siden af hendes mand i Nørresundby.							
		Emma Larsen. Født 13/10 1890 i hjemmet Gl. Kongevej, Frederiksberg. e 21/4 1941 i hjemmet Skraagade 5, Nørresundby og blev begravet i Nørresundby.							

1925

Anetavle for Erna Christensen og hendes søskende.