



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Holger A. Frisenette

SLÆGTEN FRISENETTE

F

Holger A. Frisenette

SLÆGTEN FRISENETTE

5. udgave

Denne bog har nr.

31

Denne bog er beskyttet mod kopiering iflg. gældende dansk lov og må derfor ikke kopieres mekanisk, fotokemisk eller elektronisk under nogen form uden forfatterens skriftlige tilladelse.

Copyright ©1989, ©1990, ©1991, ©1992, ©1993 Holger A. Frisenette.

Bogen er skrevet på en NCR computer type 386sx på grundlag af slægtsforskningsprogrammet »Brother's Keeper« version 5, skrevet af John Steed, Rockford, USA. Herfra er det overført til dokumentbehandlingsprogram WordPerfect version 5.1 og udskrevet på en Laserprinter OkiLaser 400.

Indholdsfortegnelse

Efterslægtstavle	Første generation	7
	Anden -	8
	Tredie -	12
	Fjerde -	18
	Femte -	23
	Sjette -	28
Historiske notater	Fortiden	35
	Frisenette	
	Aksel Gunner	76
	Christian Jacob Gunner	68
	Frantz Carl Joseph	61
	Frantz Heinrich Adolf	50
	Friederich Wilhelm	46
	Georg Carl Konstantin	80
	Georg Christian Hannibal	49
	Hannibal Emanuel	58
	Harald Otto	75
	Helene	71
	Holger Aksel	82
	Johan Christian (1)	38
	Johan Christian (3)	62
	Johan Christian Ewald	70
	Johan Reimer Schultz Vilhelm Rathje	64
	Karl August	48
	Karoline Vilhelmine	57
	Kirstine Emilie	59
	Ludvig Ferdinand (1)	51
	Ludvig Grandjean	72
	Marie Sofie Frederikke	69
	Peter Emil Valdemar	65
	Løwe, Herkules Christian Vilhelm	88
	Philipsen, familien	89
Diverse	Menukort og sange	91, 93
	Forklaringer og noter	98
	Kilder	99
	Efterskrift	103
Registre	Datoregister	105
	Navne- og stedregister	119

EFTERSLÆGTSTAVLE

1. **Johan Christian Frisenette**, født 31. oktober 1784 i Magdeburg, Tyskland, gartner i Nykøbing F., gift 31. juli 1808 i Everdrup kirke, Præstø Amt med **Maren Andreassen**, født 21. maj 1786 i Store Heddinge, døbt 21. maj 1786, (datter af Andreas Andreassen og Birthe Nielsen), død 24. januar 1839 i Nykøbing F. Johan død af kræft i maven 7. december 1845 i Nykøbing F., konfirmeret 8. april 1798 i Magdeburg, Tyskland. Udlært i Braunschweig. Løst borgerskab i Nykøbing F. 16. oktober 1812, se RÅA folio 156. Se historiske notater side 38.
børn:
 2. i **Friederich Wilhelm Frisenette**, født 10. september 1808.
 3. ii **Karl August Frisenette**, født 3. april 1810.
 4. iii **Georg Christian Hannibal Frisenette**, født 2. februar 1812.
 - iv **Marie Louise Frisenette**, født 24. januar 1814 på Gl. Kirstineberg hovedgård, død 6. juni 1894 i Sakskøbing, begravet i Nykøbing F. Optaget på Nykøbing Kloster (hospital), den 23. juni 1867.
 - v **Frantz Heinrich Adolf Frisenette**, født 15. oktober 1815 i Nykøbing F., skomagermester, død 25. december 1901 i Sakskøbing. Løst borgerskab 1. november 1844 i Nykøbing F., se RÅA folio 382. Se historiske notater side 50.
 5. vi **Ludvig Ferdinand Frisenette**, født 24. juni 1817.
 6. vii **Julius Cæsar Frisenette**, født 16. juli 1819.
 7. viii **Karoline Vilhelmine Frisenette**, født 17. maj 1821.
 - ix **Hannibal Emanuel Frisenette**, født 14. marts 1823 i Nykøbing F., malermester, gift 27. maj 1855 med **Karoline Kirstine Dorthea Berg**, født 1. august 1836 i København, (datter af Peter Kristian Berg og Kristine Marie Mortensen), død 24. maj 1862 i Nykøbing F. Hannibal død 25. maj 1856, Nykøbing F. Løst borgerskab i Nykøbing F. 23. marts 1850, se RÅA folio 460. Se historiske notater side 58.
 - x **Gustav Edvard Frisenette**, født 7. november 1824 i Nykøbing F., død 29. december 1825 i Nykøbing F.
 8. xi **Octavia Augusta Frisenette**, født 29. maj 1826.
 - xii **Kirstine Emilie Frisenette**, født 7. juli 1828 i Nykøbing F., modehandlerinde, død 13. februar 1921 i Nykøbing F. Løst borgerskab 13. december 1865 i Nykøbing F., se RÅA folio 31. Se historiske notater side 59.
 - xiii **Andreas Peter Daniel Frisenette**, født 18. april 1830 i Nykøbing F., styrmand, død 1855 på Ishavet. Forliste på ishavet.

2. **Friederich Wilhelm Frisenette**, født 10. september 1808 på Bækkeskov Gods i Præstø Amt, døbt 16. oktober 1808 i Everdrup kirke, Præstø Amt, kunstgartner, frøhandler, gift 19. februar 1834 i Helligaands kirke i København med **Antonine Amalie Christensen**, født 11. februar 1813 i København, (datter af Niels Christensen og Karen Marie Høffding), død 6. maj 1881 på Frederiksberg. Friederich død 23. november 1880 på Frederiksberg. Se historiske notater side 46.

børn:

9. i **Frantz Carl Joseph Frisenette**, født 28. april 1834.
10. ii **Minna Marie Wilhelmine Frisenette**, født 25. maj 1836.
11. iii **Jensine Charlotte Christiane Frisenette**, født 15. januar 1838.
12. iv **Johan Christian Frisenette**, født 30. oktober 1839.
13. v **Anton Daniel Frisenette**, født 29. januar 1842.
vi **Frederik Ferdinand Frisenette**, født 29. januar 1842 på Frederiksberg, gartner, købmand, gift 11. november 1887 i Lyngby kirke med **Karen Sofie Larsen**, født 2. april 1852 i Frederiksdal ved Lyngby, død 18. april 1920 i København. Frederik død 9. november 1915 i København. Slotsgartner på Sorgenfri Slot, kontrollør i Zoologisk have.
vii **Anna Marie Frederikke Amalie Frisenette**, født 1. januar 1844 på Frederiksberg, gift 3. juni 1881 med **Hans Ludvig Arneberg**, født 9. november 1827 i Karise, eksam. jur., herredsfuldmægtig, død 13. maj 1912 på Frederiksberg. Anna død 6. november 1929 på Frederiksberg.
viii **Arnoldine Julie Edwardine Frisenette**, født 8. januar 1846 på Frederiksberg, død 12. juli 1923 på Frederiksberg.
ix **Julius Waldemar Rudolf Oliver Frisenette**, født 16. januar 1849 på Frederiksberg, gartner, frø- og blomsterhandler, død 27. januar 1906 på Frederiksberg.
x **Hedvig Sophie Frisenette**, født 4. maj 1851 på Frederiksberg, død 6. august 1928 på Frederiksberg.
xi **Antonie Amalie Frisenette**, født 15. december 1853 på Frederiksberg, død 3. september 1880 på Frederiksberg.

3. **Karl August Frisenette**, født 3. april 1810 på Gl. Kirstineberg hovedgård, døbt 16. september 1810 i Tingsted kirke, malermester, gift (1) 11. november 1844 i Kappel kirke med **Henriette Vilhelmine Grandjean**, født 5. marts 1815 på Sønderkovgaard, døbt 17. april 1815 i Folding kirke, (datter af Hendrik Joachim Godske Grandjean og Catharina Sophie Wilhelmine Fabritius), død 29. september 1845 i Nykøbing F., gift (2) 5. maj 1852 i Stadager kirke med **Helene Margrethe Andersen**, født 29. maj 1827 i København, død 1. april 1884 i Nykøbing F. Karl død 9. februar 1889 i København, begravet 14. februar 1889 i Nykøbing F., konfirmeret i Tingsted kirke. Løst borgerskab 7. april 1841 i Nykøbing F., se RÅA folio 353. Se historiske notater side 48.

barn med Henriette Vilhelmine Grandjean:

14. i **Henriette Vilhelmine Frisenette**, født 2. august 1845.

børn med Helene Margrethe Andersen:

- ii **Augusta Karoline Vilhelmine Frisenette**, født 3. juni 1853 i Nykøbing F., sygeplejerske, død 6. december 1933.
15. iii **Marie Sofie Frederikke Frisenette**, født 13. januar 1855.
- iv **Emilie Hansine Frisenette**, født 21. oktober 1856 i Nykøbing F., død 27. april 1874 i Nykøbing F.
- v **Karl Daniel Emanuel Frisenette**, født 21. oktober 1858 i Nykøbing F., handelskommis, købmand, død 7. maj 1888 i København.
- vi **Louise Emma Frisenette**, født 12. august 1860 i Nykøbing F., død 12. februar 1939.
16. vii **Johan Christian Ewald Frisenette**, født 8. april 1862.
17. viii **Helene Frisenette**, født 27. juni 1866.

4. **Georg Christian Hannibal Frisenette**, født 2. februar 1812 på Gl. Kirstineberg hovedgård, døbt 23. august 1812 i Tingsted kirke, købmand, bager, klubvært, gift 28. oktober 1839 i Kappel kirke med **Karen Marie Frederikke Grandjean**, født 9. december 1813 på Sønderkovgaard, døbt 9. marts 1814 i Folding kirke, (datter af Hendrik Joachim Godske Grandjean og Catharina Sophie Wilhelmine Fabritius), død 22. januar 1874 i Nykøbing F. Georg død 2. juni 1883 i Nykøbing F. Løst borgerskab som købmand 7. november 1838, se RÅA folio 37, afmeldt 8. september 1866 og løst nyt som bager. Se historiske notater side 49.

børn:

- i **Johan Christian Frisenette**, født 1. oktober 1840 i Nykøbing F., løjtnant, toldforvalter, død 11. april 1913 i København. Student 1860 fra Nykøbing F. latinskole. Dekoreret med Ridder af Dannebrog 3. klasse den 24. juli 1908. Pensioneret 30. september 1908 pga svagelighed. Se historiske notater side ?.
18. ii **Vilhelmine Marie Frisenette**, født 3. april 1842.
19. iii **Ludvig Grandjean Frisenette**, født 8. marts 1844.
- iv **Agnes Hulda Frisenette**, født 29. juni 1846 i Nykøbing F., død 23. april 1927 i København.
- v **Karen Marie Frederikke Frisenette**, født 26. december 1847 i Nykøbing F., død 26. november 1887 i Nykøbing F.
20. vi **Johan Reimer Schultz Vilhelm Rathje Frisenette**, født 27. oktober 1850.

5. **Ludvig Ferdinand Frisenette**, født 24. juni 1817 i Nykøbing F., døbt 7. juni 1818 i Nykøbing F., købmand, dampmøller, gift 24. august 1842 i Nykøbing F. med **Ane Kathrine Margrethe Philipsen**, født 24. august 1821 i Nysted, døbt 25. november 1821 i Nysted, (datter af Christian Jacob Philipsen og Ester Margrethe Nielsen), død 1. august 1895 i Nykøbing F., konfirmeret 13. april 1836 i Frue kirke i Nysted. Ludvig død 19. juli 1906 i Nykøbing F. Løst borgerskab 16. december 1842 i Nykøbing F., se RÅA folio 365. Se historiske notater side 51.

børn:

- i **Eduard Christian Frisenette**, født 2. juni 1843 i Nykøbing F., kontorchef, gift 21. juli 1896 i København med **Petra Louise Dreyer**, født 30. april 1860 i Hammer i Norge. Eduard død 6. juni 1908 i Brunnen i Schweiz. Ansat i De forenede Bryggerier A/S. Var også justitsråd.
 - ii **Peter Emil Valdemar Frisenette**, født 21. april 1845 i Nykøbing F., kontorist, løjtnant, død 18. april 1864 ved Dybbøl mølle, begravet 29. april 1864 i Nykøbing F. Se historiske notater side 65.
21. iii **Georg Axel Frisenette**, født 4. februar 1847.
- iv **Udøbt Frisenette**, født 23. december 1848 i Nykøbing F., død 16. januar 1849 i Nykøbing F.
22. v **Philippa Louise Marie Frisenette**, født 23. februar 1850.
23. vi **Christian Jacob Gunner Frisenette**, født 14. september 1852.
- vii **Dagmar Daniella Petrea Frisenette**, født 19. september 1855 i Nykøbing F., bogholderske, død 3. januar 1922 i København. Ansat i De forenede Bryggerier A/S.
24. viii **Minna Charlotte Emilie Frisenette**, født 9. marts 1857.
- ix **Ludvig Ferdinand Frisenette**, født 28. januar 1861 i Nykøbing F., hande­lsgartner, gift 28. august 1897 i Køge med **Caroline Vilhelmine Lund**, født 11. maj 1863 i Saks­købing, (datter af Edvard Gotfred Lund og Thora Hermantine Jensen), Ludvig død 10. august 1914 i København. Virkede i Nykøbing F. og senere i Haslev.
6. **Julius Cæsar Frisenette**, født 16. juli 1819 i Nykøbing F., døbt 16. juli 1820 i Nykøbing F. kirke, mølle­ejer, gift med **Christine Marie Andersen**, død 9. januar 1877 i Falkerslev. Julius død december 1910 i Vedbæk. Ejede møllen i Meelse eller Falkerslev på Falster og Kirstinely eller Kristinely i København.

børn:

- i **Cornelius Alfred Ferdinand Frisenette**, født 23. november 1844 i Meelse, billedskærer, død 3. maj 1864 i Falkerslev.
25. ii **Johannes Michael Anders Christian Frisenette**, født 8. oktober 1846.
- iii **Vilhelm Julius Cæsar Frisenette**, født 26. februar 1849 i Meelse, skolelærer, død 26. august 1878 i Falkerslev. Ansat på Stadager skole.
26. iv **Augusta Christine Mathilde Frisenette**, født 18. januar 1852.

7. **Karoline Vilhelmine Frisenette**, født 17. maj 1821 i Nykøbing F., bager, modehandlerinde, gift 10. august 1852 i Stubbekøbing med **Carl Christian Frederik Hansen**, født 1. maj 1825 i Brarup, (søn af Rasmus Hansen), købmand, død 23. oktober 1867 i Stubbekøbing. Karoline død 7. maj 1904 i Nykøbing F. kloster (hospital). Se historiske notater side 57.

børn:

- 27. i **Ludvig Carl Christian Hansen**, født 7. januar 1848.
 - ii **Christine Olovia Rasmine Hansen**, født 8. juli 1854 i Stubbekøbing, gift med **ukendt Holst**, organist i Sæby.
 - 28. iii **Jacob Thorvald Hansen**, født 19. juli 1856.
 - 29. iv **Caroline Vilhelmine Hansen**, født 18. november 1861.
 - 30. v **Carl Christian Frederik Hansen**, født 20. april 1864.
8. **Octavia Augusta Frisenette**, født 29. maj 1826 i Nykøbing F., gift med **Jens Terpger Lange**, født 15. juni 1828, (søn af Hans Peter Lange og Anna Cathrine Bentzen), købmand i København, død 18. april 1893 i København. Octavia død 30. januar 1914.

børn:

- i **Viktoria Hortensia Lange**, født 24. juli 1855, død 26. september 1929.
- ii **Johan Viggo Fergos Lange**, født 26. april 1860, bogholder, particulier, død 9. februar 1930.

9. **Frantz Carl Joseph Frisenette**, født 28. april 1834 i København, frøhandler og gartner, gift 10. februar 1871 i Sct. Johannes kirke i København med **Karen Kirstine Nielsen**, født 16. marts 1843, død 26. november 1925. Frantz død 26. oktober 1912 på Frederiksberg. Se historiske notater side 61.

børn:

- i **Antonine Mathilde Kirstine Frisenette**, født 23. juni 1923 på Frederiksberg, gift 23. august 1895 på Frederiksberg med **Adolf Henry Whittard Dalberg**, født 25. december 1866 i Helsingør, gartner, død 26. november 1925.
 - 31. ii **Knud Georg Oluf Frisenette**, født 16. juli 1873.
 - 32. iii **Carl Sophus Valdemar Frisenette**, født 28. november 1874.
 - 33. iv **Richardt Wilhelm Frisenette**, født 7. februar 1877.
 - v **Valborg Anna Josepha Frisenette**, født 27. september 1878 på Frederiksberg.
 - vi **Antonine Amalie Frisenette**, født 29. november 1880 på Frederiksberg, død 23. april 1881 på Frederiksberg.
 - vii **Amalie Sofie Charlotte Frisenette**, født 9. januar 1882 på Frederiksberg, kommunelærerinde, død 25. august 1945 på Frederiksberg. Uddannet på N. Zahles Seminarium 1910.
10. **Minna Marie Wilhelmine Frisenette**, født 25. maj 1836 på Frederiksberg, gift 23. april 1861 på Frederiksberg med **Henrik Adolf Madsen**, født 22. januar 1827 i Slagelse, (søn af Jørgen Frederik Madsen og Ane Margrethe Lisberg), kontorchef i finansministeriet, død 18. juni 1901 på Frederiksberg. Minna død 5. oktober 1906 på Frederiksberg.

barn:

- i **Hans Richardt Madsen**, født 21. februar 1862, postmester, gift med **Astrid Jürgensen**. Hans død 21. juni 1919.
11. **Jensine Charlotte Christiane Frisenette**, født 15. januar 1838 på Frederiksberg, gift med **Carl Ferdinand Göttsche**, født 29. juli 1827 i Hitzhausen i Holsten, død 23. januar 1899. Jensine død 7. november 1919 på Frederiksberg.

børn:

- i **Charles Heinrich Göttsche**, født 22. juni 1865, apoteker i Borup på Sjælland, død 22. maj 1930.
- ii **Arthur Amandus Göttsche**, født 25. august 1866, arkitekt på Frederiksberg.
- iii **Albert Wilhelm Göttsche**, født 8. februar 1869 på Frederiksberg, cand. polit., død 20. september 1920 på Frederiksberg. Postekspeditør.
- iv **Olga Charlotte Göttsche**, født 1870, død 1870.
- v **Olga Charlotte Amalie Göttsche**, født 3. januar 1871.
- vi **Carl Ferdinand Göttsche**, født 16. maj 1873, løjtnant, gift med **Esther Gehlsen**. Carl død 3. marts 1928.
- vii **Mary Eugenie Göttsche**, født 20. januar 1876, gift med **Jens Martin Hansen**, brygger. Mary død 25. januar 1923.
- viii **Axel Holger Göttsche**, født 2. august 1878, prokurist, død 25. januar 1923.

12. **Johan Christian Frisenette**, født 30. oktober 1839 på Frederiksberg, døbt 2. april 1840 på Frederiksberg, handelsgartner, blomsterhandler, gift (1) 19. februar 1869 med **Hansine Hansen**, død 1903, gift (2) 26. maj 1881 i København med **Adolphine Johanne Nicholine Schielder**, født 5. oktober 1849 i Løgstør, døbt 9. december 1849 i Løgstør kirke, (datter af Carl Jørgensen Schielder og Christine Vilhelmine Berger), død 14. april 1940 i Klampenborg. Johan død 8. oktober 1906 i København.

børn med Adolphine Johanne Nicholine Schielder:

- i **Wilhelmine Nicholette Amalie Frisenette**, født 18. juli 1881 i København, døbt 19. august 1881 i Sct. Matthæus kirke i København, bogholderske, kontorist, død 14. april 1959 i Klampenborg, konfirmeret 13. oktober 1895 i Sct. Matthæus kirke i København.
 - ii **Hedvig Arnoldine Christine Frisenette**, født 6. maj 1884 i København, døbt 30. maj 1884 i Sct. Matthæus kirke i København, kontorist, prokurist, konfirmeret 9. april 1899 i Sct. Matthæus kirke i København.
34. iii **Albert Johan Christian Frisenette**, født 2. juni 1886.
13. **Anton Daniel Frisenette**, født 29. januar 1842 på Frederiksberg, kolonialgrosserer, gift 19. juni 1875 med **Bodil Helene Christiane Stilling**, født 11. februar 1843 i Viborg, kgl. lotterikollektrice, død 23. februar 1914 i København. Anton død 17. januar 1885 i København.

børn:

- 35. i **Frederik Wilhelm Frisenette**, født 21. maj 1876.
 - 36. ii **Anna Franziska Emilie Frisenette**, født 1. december 1877.
 - 37. iii **Adolf Christian Zander Frisenette**, født 16. februar 1879.
 - 38. iv **Alfred Daniel Frisenette**, født 25. juli 1880.
 - 39. v **Karen Helene Frisenette**, født 29. november 1883.
14. **Henriette Vilhelmine Frisenette**, født 2. august 1845 i Nykøbing F., gift 21. juni 1868 i Systofte kirke med **Carl Sofus Sørensen**, født 14. december 1846, (søn af Carl Gustav Sørensen og Hedvig Sophie Frederikke Grandjean), proprietær, død 12. januar 1932. Henriette død 8. august 1929 i København. Carl var broder til Louise Sophie Sørensen. Proprietær på Kallchavegaard.

børn:

- i **Udøbt barn**, død spæd.
 - ii **Sofus Carl Grandjean Sørensen**, født 11. juli 1868 i Nakskov, forretningsfører, gift med **Anna Schytte**, født 11. juni 1870 i Kolding.
 - iii **Gustav Vilhelm Grandjean Sørensen**, født 8. marts 1880 på »Mosegaard«, død april 1880 på »Mosegaard«. Død 8 uger gammel.
 - iv **Agnès Grandjean Sørensen**, født 25. februar 1882 på »Læsø« ved Nakskov, boghandler.
15. **Marie Sofie Frederikke Frisenette**, født 13. januar 1855 i Nykøbing F., gift 14. december 1887 i Nykøbing F. med **Hans Olsen Hansen**, født 31. december 1860 på Fejøl, (søn af Hans Andreas Hansen og Karen Nielsen), købmand, død 17. august 1915 i Nykøbing F. Se historiske notater side 69.

børn:

- i **Lilly Meta Frisenette-Hansen**, født 2. august 1890 i Nykøbing F.
- 40. ii **Robert Gustav Frisenette-Hansen**, født 21. september 1891.
- iii **Edith Karen Frisenette-Hansen**, født 30. september 1894 i Nykøbing F.
- iv **Emilie Louise Frisenette-Hansen**, født 1. marts 1896 i Nykøbing F.

16. **Johan Christian Ewald Frisenette**, født 8. april 1862 i Nykøbing F., købmand, gift 22. november 1887 med **Karoline Kirstine Kaufmann**, født 14. november 1862 i København, (datter af ukendt Kaufmann), død 21. juni 1941. Johan død 15. juni 1939 i København. Se historiske notater side 70.

børn:

41. i **Clerry Helene Kirstine Frisenette**, født 27. august 1888.
ii **Kate Paula Frisenette**, født 18. juni 1892 i Nykøbing F., døbt 17. juli 1892 i Nykøbing F., slipsesyerske, konfirmeret 7. april 1907 i Faaborg.
17. **Helene Frisenette**, født 27. juni 1866 i Nykøbing F., døbt 16. september 1866 i Nykøbing F. kirke, gift 25. april 1891 i København eller Nykøbing F. med **Hans Christian Fich**, født 29. marts 1865, købmand, grosserer, død 3. juli 1924. Helene konfirmeret 20. oktober 1880 i Nykøbing F. kirke. Se historiske notater side 71.

børn:

42. i **Edvard Christian Frisenette-Fich**, født 21. marts 1899.
ii **Bodil Fich**, født 26. februar 1907 i København.
18. **Vilhelmine Marie Frisenette**, født 3. april 1842 i Nykøbing F., døbt 10. juni 1842 i Nykøbing F., gift 14. juni 1872 i Nykøbing F. med **Jens Martinus Jensen Digmann**, født 16. maj 1838 i Nørresundby, boghandler, død 5. august 1926 i Silkeborg. Vilhelmine død 10. februar 1925 i Silkeborg.

børn:

43. i **Jens Christian Digmann**, født 30. august 1873.
44. ii **Ludvig Grandjean Digmann**, født 2. august 1875.
19. **Ludvig Grandjean Frisenette**, født 8. marts 1844 i Nykøbing F., handelsgartner, frøhandler, gift 10. oktober 1879 i Gloslunde kirke med **Louise Sophie Sørensen**, født 16. februar 1845 på »Mosegaard« i Kappel, (datter af Carl Gustav Sørensen og Hedvig Sophie Frederikke Grandjean), død 20. marts 1924 i København. Ludvig død 7. maj 1920 i København, konfirmeret 11. april 1858. Vognsynsmand for København. Dekoreret med Ridder af Dannebrog 1. klasse den 25. januar 1912. Medlem af Jernbaneraadet. Louise var søster til Carl Sofus Sørensen. Se historiske notater side 72.

børn:

- i **Karen Sofie Frisenette**, født 17. juni 1882 i København, døbt 30. juli 1882 i Sct. Jacobs kirke, lærerinde, død 5. maj 1965 i København, konfirmeret 3. oktober 1897.
ii **Anna Louise Frisenette**, født 26. marts 1886 i København, døbt 3. juni 1886 i Sct. Jacobs kirke, ekspeditionssekretær, konfirmeret 29. februar 1901 i Garnisons kirke.
45. iii **Vilhelmine Henriette Frisenette**, født 24. april 1889.
46. iv **Johannes Frisenette**, født 10. juli 1891.

20. **Johan Reimer Schultz Vilhelm Rathje Frisenette**, født 27. oktober 1850 i Nykøbing F., handlungartner, gift 20. juli 1894 i Gentofte med **Camilla Andresen**, født 27. juli 1857 i Maglebylille, (datter af Andreas Andresen og Christiane Sofie Møller), død 25. juni 1940 i København. Johan død 9. november 1935 i København. Se historiske notater side 64.

barn:

- i **Else Camilla Frisenette**, født 23. juni 1896 i København, døbt 4. oktober 1896 i Simons kirke i København, kontorassistent i DSB, død 28. november 1976 i Hellerup, konfirmeret 29. september 1912 i Marmorkirken.
21. **Georg Axel Frisenette**, født 4. februar 1847 i Nykøbing F., købmand, grosserer, øhandler, gift 8. maj 1877 i København med **Gunlie Vilhelmine Emilie Margrethe Chrestensen**, født 23. september 1853 i Tønningen i Norge, død 16. januar 1924 på Frederiksberg. Georg død 18. november 1906 i København.

børn:

- i **Valborg Frisenette**, født 22. september 1878 i København, døbt 27. oktober 1878 i Garnisons kirke i København, kontorassistent, død 5. oktober 1959 på Frederiksberg, konfirmeret 7. oktober 1894 i Garnisons kirke i København. Ansat i Østifternes Kreditforening.
- ii **Elisabeth Frisenette**, født 27. oktober 1880 i Nykøbing F., døbt april 1881 i Nykøbing F., død 6. juli 1937 på Frederiksberg, konfirmeret 12. april 1896 i Garnisons kirke i København.

47. iii **Otto Frisenette**, født 15. september 1884.

22. **Philippa Louise Marie Frisenette**, født 23. februar 1850 i Nykøbing F., døbt 25. august 1850 i Nykøbing F. kirke, gift 18. november 1886 i Nykøbing F. med **Albert Ludvig Philipsen**, født 23. august 1844 i Nykøbing F., døbt 26. oktober 1844 i Nykøbing F., (søn af Anton Martinus Philipsen og Ane Marie Løye), kantor, klokker, lærer, død 14. november 1919 på Frederiksberg. Philippa død 21. maj 1929 på Frederiksberg.

børn:

- i **Udøbt barn**, død spæd.
- ii **Anne Kathrine Margrethe Philipsen**, født 12. oktober 1890 i Viborg, gift 15. november 1918 i København med **Emil Rose**, født 12. juni 1888, repræsentant, død 17. april 1954 i København. Anne død 24. maj 1956 på Frederiksberg.

23. **Christian Jacob Gunner Frisenette**, født 14. september 1852 i Nykøbing F., skibsfører, gift 5. april 1882 i København med **Anne Kirstine Marie Jensen**, født 6. april 1853 i Lyngby i Frederiksborg Amt, døbt 16. maj 1853 i Lyngby, (datter af Therkild Jensen og Karen Marie Hansen), død 17. maj 1937 på Frederiksberg, konfirmeret 19. april 1868 i Frederiksberg kirke. Christian død 9. juni 1924 på Frederiksberg. Ansat i Det forenede Dampskibs Selskab A/S. Se historiske notater side 68.

børn:

- i **Valdemar Frisenette**, født 2. februar 1883 i København, død 29. april 1883 i København.
48. ii **Harald Otto Frisenette**, født 19. juni 1884.
- iii **Karen Margrethe Frisenette**, født 24. juli 1887 i København, død 30. juni 1890 i København.
49. iv **Aksel Gunner Frisenette**, født 4. februar 1890.

24. **Minna Charlotte Emilie Frisenette**, født 9. marts 1857 i Nykøbing F., gift 28. december 1886 i Nykøbing F. med **Jens Sofus Johannes Mencke**, født 11. august 1854 i Nyborg, (søn af Hans Jacob Hermann Mencke og Ottomine Høeg), død 3. september 1892 i København. Minna død 7. marts 1931 i Kgs. Lyngby, konfirmeret 16. april 1871 i Nykøbing F. kirke.

barn:

- i **Esther Margrethe Frisenette Mencke**, født 23. december 1887 i Nyborg, gift 29. juni 1910 i Frederiksberg kirke med **Carl Gunner Petersen**, født 1. april 1883 i Nykøbing F., boghandler. Carl havde boghandel i Kgs. Lyngby.

25. **Johannes Michael Anders Christian Frisenette**, født 8. oktober 1846 i Horbelev, døbt 8. oktober 1846 i Horbelev kirke, købmand, gift 1. juni 1879 i Stubbekøbing med **Fanny Marie Teodora Hansen**, født 28. december 1855 i Stubbekøbing, (datter af Johan Hansen), død 12. november 1922 i København. Johannes død 3. december 1922 i København, konfirmeret 30. september 1860 i Trinitatis kirke. Havde forretning i Nakskov.

børn:

50. i **Poul Johan Cæsar Frisenette**, født 31. marts 1880.
51. ii **Johannes Ferdinand Vilhelm Frisenette**, født 10. september 1881.
iii **Ingeborg Christine Frisenette**, født 14. september 1883 i Nakskov, døbt 7. oktober 1883 i Nakskov kirke, musiklærerinde, død 23. oktober 1965, konfirmeret 8. oktober 1899 i Nakskov kirke.

26. **Augusta Christine Mathilde Frisenette**, født 18. januar 1852 i Meelse i Horbelev sogn, gift 3. januar 1882 i København med **Johan Henrik Nebelong**, født 9. november 1847, organist, sanginspektør, professor, død 14. september 1931. Augusta død 3. marts 1931 i København.

børn:

- i **Thorkild Nebelong**, født 7. december 1882.
ii **Svend Nebelong**, født 7. december 1883.
iii **Ellen Kirstine Nebelong**, født 17. december 1884, violinistinde.
iv **Gerda Nebelong**, født 1. august 1887, organist, død 31. august 1943.

27. **Ludvig Carl Christian Hansen**, født 7. januar 1848 i Stubbekøbing, købmand, bogtrykker, fyrværkerifabrikant, gift 18. august 1878 med **Mathea Caroline Christine Møller**, født 30. marts 1856 i Rønne, (datter af Mathias Møller), død 1931 i Nykøbing F. Ludvig død 3. april 1925. Udlært hos P.W. Wulff i Stubbekøbing. Virkede i Nykøbing F. - Maleri malet af Mogens Vantore hænger i Gerdings stue på »Falsters Minder«.

børn:

- i **Udøbt barn**, død spæd.
ii **Holger Aage Hansen**, født 11. maj 1879 i Nykøbing F., ingeniør.
iii **Ove Ingolf Hansen**, født 16. januar 1881 i Nykøbing F., overingeniør.
iv **Karen Elisabeth Hansen**, født 24. september 1882 i Nykøbing F., broderihandlerske.
52. v **Elisabeth Johanne Hansen**, født 20. november 1884.
vi **Poul Richard Hansen**, født 24. september 1886 i Nykøbing F., bestyrer.
53. vii **Ingeborg Louise Hansen**, født 5. september 1888.
54. viii **Else Vilhelmine Hansen**, født 27. februar 1891.
ix **Ludvig Hansen**, født 7. januar 1892 i Nykøbing F., død 9. januar 1892 i Nykøbing F.

28. **Jacob Thorvald Hansen**, født 19. juli 1856 i Stubbekøbing, købmand i Køge, gift med **Helga Møller**, død 14. august 1928. Jacob død 18. november 1918, konfirmeret 1870. Fik fem børn som døde spæde.

børn:

- i **Johanne Frisenette Hansen**, født 20. oktober 1886, gift 25. november 1917 med **Anton Christoffersen**, forvalter, død 23. marts 1923.
 - ii **Jutta Hansen**, født 16. februar 1888, gift med **Wilfred Flindt**, købmand.
 - iii **Svend Aage Hansen**, født 28. september 1891.
 - iv **Hugo Hansen**, født 20. december 1894.
 - v **Tom Erik Hansen**, født 4. juni 1898, forretningsbestyrer.
29. **Caroline Vilhelmine Hansen**, født 18. november 1861 i Stubbekøbing, gift 12. marts 1882 med **Jens Peter Henrichsen**, født 8. april 1853 i Præstø, skomagermester i Skagen. Caroline konfirmeret 1876.

børn:

- i **Ellen Ingeborg Henrichsen**, født 15. september 1882 i Stubbekøbing.
 - ii **Carl Henrichsen**, født 3. september 1883 i Stubbekøbing.
 - iii **Valborg Caroline Vilhelmine Henrichsen**, født 24. februar 1886 i København.
 - iv **Johanne Henrichsen**, født 7. marts 1888 i København.
 - v **Holger Aage Henrichsen**, født 21. september 1894 i Sæby.
 - vi **Axel Henrichsen**, født 4. november 1897 i Sæby.
 - vii **Alfred Johannes Henrichsen**, født 19. juni 1900 i Sæby.
30. **Carl Christian Frederik Hansen**, født 20. april 1864 i Stubbekøbing, købmand i Rudkøbing, gift med **Laura Christine Jeppesen**, født 9. februar 1869 i Lindelse på Langeland, (datter af Rasmus Jeppesen og Karen Hansen), Carl død 14. april 1905, konfirmeret 1878.

børn:

- i **Aage Hansen**, født 1. juli 1897 i Rudkøbing, herreekviperingshandler i Gjørlev ved Kalundborg.
- ii **Holger Hansen**, født 13. august 1899 i Rudkøbing.

31. **Knud Georg Oluf Frisenette**, født 16. juli 1873 på Frederiksberg, frøhandler og gartner, gift 7. september 1900 på Frederiksberg med **Elsa Axeline Poulsen**, født 16. maj 1879 i København, (datter af Lauritz Poulsen), død 17. juli 1955. Knud død 14. januar 1938.

børn:

- i **Karen Marie Alice Frisenette**, født 23. oktober 1899 på Frederiksberg, gift 24. september 1929 med **Christian Knud Roulund Wilken**, født 30. juni 1899, inspektør.
55. ii **Frantz Georg Frisenette**, født 28. januar 1905.
32. **Carl Sophus Valdemar Frisenette**, født 28. november 1874 i Frederiksberg sogn, døbt 28. februar 1875 i Frederiksberg kirke, frøhandler, ekspeditient, musiker, gift 20. april 1900 i Sct. Matthæus kirke i København med **Louise Mathilde Andersen**, født 10. marts 1880 i Sct. Matthæus sogn i København, døbt 2. maj 1880 i Sct. Matthæus kirke i København, (datter af Ferdinand Frederik Andersen og Christine Marie Rasmussen), Carl død 2. februar 1945 i København.

barn:

56. i **Georg Carl Konstantin Frisenette**, født 16. juli 1900.
33. **Richardt Wilhelm Frisenette**, født 7. februar 1877 på Frederiksberg, døbt 28. april 1877 på Frederiksberg, vinhandler, gift 23. december 1900 i Helligkors kirke med **Alfrida Oline Christensen**, født 10. december 1875, (datter af Christensen og Louise Augusta Larson), død 10. oktober 1946. Richardt konfirmeret 25. september 1892 i Frederiksberg kirke.

børn:

57. i **Ellen Erika Frisenette**, født 11. september 1896.
58. ii **Eddy Mathilde Frisenette**, født 29. maj 1901.
59. iii **Gerda Frisenette**, født 2. marts 1908.
34. **Albert Johan Christian Frisenette**, født 2. juni 1886 i København, døbt 25. juni 1886 i Sct. Matthæus kirke i København, repræsentant, gift 24. april 1913 på Frederiksberg med **Helga Cæcilie Marie Christensen Mølbæk**, født 20. februar 1886 i Silkeborg, døbt 26. april 1886 i Silkeborg, (datter af Andreas Kristiansen Mølbæk og Petra Olivia Johansen), død 28. december 1970 i København. Albert død 7. januar 1958 på Frederiksberg, konfirmeret 7. oktober 1900 i Sct. Matthæus kirke i København. Leder af Politikens Rejsebureau.

børn:

60. i **Rigmor Emmy Schielder Frisenette**, født 28. februar 1913.
- ii **Edith Schielder Frisenette**, født 5. april 1919 i København, døbt 18. august 1919 i Maria-kirken i København, kontorassistent, konfirmeret 22. oktober 1933 i Frederiksberg kirke.
35. **Frederik Wilhelm Frisenette**, født 21. maj 1876 i København, handelsagent, repræsentant, manufakturhandler, gift 28. juni 1901 med **Ellen Augusta Ørsted**, født 21. december 1879 i København. Frederik død 18. maj 1911 i København.

børn:

61. i **Clara Helene Frisenette**, født 2. januar 1902.
62. ii **Kaja Frisenette**, født 13. marts 1904.
63. iii **Ketty Frisenette**, født 19. juli 1910.

36. **Anna Franziska Emilie Frisenette**, født 1. december 1877, døbt 1. december 1877, levet sammen med ukendt russisk diplomat. Anna død 23. januar 1938 i Belgien.

barn:

- i **Ancka Frisenette**, født 25. september 1910, gift med **Joe Petroni**, musiker. Bosat i Californien USA.

37. **Adolf Christian Zander Frisenette**, født 16. februar 1879 i København, døbt 20. juli 1879 i Holmens kirke, regnskabsfører, telegrafbestyrer, gift 24. januar 1908 i Shanghai med **Augusta Marie Emilie Lührss**, født 25. oktober 1886, (datter af Wilhelm Lührss og Auguste Lührss), død 2. januar 1944 i Hellerup. Adolf død 4. april 1924 i Shanghai. Overassistent i Store Nordiske Telegrafskab A/S.

børn:

64. i **Alfred Valdemar August Frisenette**, født 25. oktober 1912.
ii **Olaf Bjørn Frisenette**, født 22. december 1915 i Shanghai, disponent, gift (1) med **Anne-grethe Sørensen**, gift (2) 9. april 1945 i Hamburg med **Else Henriette Breiter**, født 15. februar 1915 i Hamburg. Olaf død 24. juni 1958, konfirmeret 12. oktober 1930 i Hellerup.
65. iii **Karen Helene Frisenette**, født 28. august 1919.

38. **Alfred Daniel Frisenette**, født 25. juli 1880 i København, snedker, pianobygger, levet sammen med ukendt Dagmar, død 1917. Alfred død 20. marts 1914 i USA. Ansat i Hornung & Møller.

barn:

66. i **Alfred Daniel Frisenette**, født 19. august 1904.

39. **Karen Helene Frisenette**, født 29. november 1883 i København, gift 16. februar 1908 i København med **Friederich Hermann Acker**, født 12. december 1884 i Tyskland, grosserer, direktør. Karen død 31. august 1927 i Charlottenlund, konfirmeret i Vor Frue kirke i København.

børn:

- i **Sven Hermann Acker**, født 27. februar 1911, cand. jur., turistchef, gift med **Drude Kvalsund**, født 26. marts 1915 i Norge. Sven død 21. februar 1981.
ii **Gerda Helene Acker**, født 24. april 1912, gift 29. september 1934 i Skovshoved kirke med **Kell Christian Martin von Barnekow**, født 29. december 1907 i Malmö, ekspeditionssekretær.
iii **Holger Preben Acker**, født 13. januar 1924, død 7. maj 1940.

40. **Robert Gustav Frisenette-Hansen**, født 21. september 1891 i Nykøbing F., repræsentant, ansat ved Berlingske Tidende.

barn:

67. i **Erik Frisenette-Hansen**.

41. **Clerry Helene Kirstine Frisenette**, født 27. august 1888 i Nykøbing F., døbt 23. september 1888 i Nykøbing F., gift 24. februar 1914 i Kristi kirke i København med **Aage Dyring Bergmann**, født 7. juni 1886 i Rønne, (søn af Bergmann), frimærkehandler, forretningsfører. Clerry konfirmeret 5. oktober 1902 i Nykøbing F.

barn:

- i **Elise Frisenette Bergmann**, født 19. januar 1915.

42. **Edvard Christian Frisenette-Fich**, født 21. marts 1899 i Turinge ved Stockholm, adopteret.

børn:

- i **Carsten Frisenette-Fich**, gift med ukendt **Kristina**.
ii **Erik Frisenette-Fich**, reklamemand.
iii **Lene Frisenette-Fich**.
iv **Henrik Frisenette-Fich**, gift 11. december 1992 i Garnisons kirke med **Anne Heisterberg**.

43. **Jens Christian Digmann**, født 30. august 1873 i Silkeborg, boghandler, gift 17. november 1899 med **Elisabeth Jutta Karoline Brahde**, født 16. juni 1872 i Hørsholm, (datter af Carl Viggo Valdemar Johnsen Brahde og Jutta Elisabeth Mechtele Landsberg).

barn:

68. i **Ingeborg Elisabeth Brahde Digmann**, født 26. december 1902.

44. **Ludvig Grandjean Digmann**, født 2. august 1875 i Silkeborg, læge, gift med **Elise Ibsen**. Ludvig død 21. august 1923 i Kolding.

børn:

- i **Udøbt barn**, død umyndig før 1923.
ii **Ellen Louise Digmann**, født 25. december 1908, død 17. oktober 1923.

45. **Vilhelmine Henriette Frisenette**, født 24. april 1889 i København, døbt 16. juni 1889 i Sct. Jacobs kirke, gift 17. maj 1921 i København med **Knud Waldemar Luytkis**, født 28. juli 1891 i Aalborg, (søn af Harald Waldemar Luytkis og Caroline Marianne Bech), købmand, død oktober 1983 i Aalborg. Vilhelmine død 3. november 1945 i Aalborg, konfirmeret 16. april 1905 i Garnisons kirke.

børn:

- i **Inge Laurberg Luytkis**, født 17. juni 1922 i Aalborg.
ii **Svend Otto Luytkis**, født 19. oktober 1927 i Aalborg.

46. **Johannes Frisenette**, født 10. juli 1891 i København, døbt 28. august 1891 i Sct. Jacobs kirke, frøhandler, grosserer, gift 4. juni 1921 i Silkeborg med **Ingeborg Elisabeth Brahde Digmann**, født 26. december 1902, (datter af Jens Christian Digmann og Elisabeth Jutta Karoline Brahde), massøse. Johannes død 13. december 1922 i København, konfirmeret 24. marts 1907 i Garnisons kirke.

barn:

69. i **Vibeke Frisenette**, født 13. juli 1922.

47. **Otto Frisenette**, født 15. september 1884 i København, døbt 9. november 1884 i Garnisons kirke i København, tømmerhandler, bygningskonduktør, gift 21. maj 1914 i Århus med **Karen Sorena Jensen**, født 14. juni 1891 i Århus, døbt 13. december 1891 i Århus Domkirke, (datter af Jens Jensen og Kirstine Marie Laursen), syerske, død 6. december 1969 i Kgs. Lyngby. Otto død 18. april 1960 i København, konfirmeret 1. oktober 1899 i Jesuskirken i København.

børn:

- i **Kirsten Inge Frisenette**, født 21. november 1918 i København, døbt 27. april 1919 i Aldersro kirke, død 21. februar 1958 i Kgs. Lyngby, konfirmeret 22. oktober 1933 i Lyngby kirke.
70. ii **Ellen Margrethe Frisenette**, født 1. marts 1921.
71. iii **Ib Jens Axel Frisenette**, født 22. marts 1923.
48. **Harald Otto Frisenette**, født 19. juni 1884 i København, døbt 27. juli 1884 i Sct. Stefans kirke i København, overretssagfører, cand. jur., gift 24. december 1910 på Frederiksberg med **Julie von der Recke**, født 31. marts 1884 i Kolding, (datter af Carl Valdemar von der Recke og Agnethe Adolph), død 26. december 1953 på Frederiksberg. Harald død 24. november 1975 på Frederiksberg, konfirmeret 9. april 1899 i Vor Frue kirke i København. Se historiske notater side 75.

barn:

72. i **Jørgen Frisenette**, født 3. oktober 1915.
49. **Aksel Gunner Frisenette**, født 4. februar 1890 i København, døbt 23. marts 1890 i Sct. Matthæus kirke i København, boghandler, direktør, gift 14. juli 1914 i Frederiksberg kirke med **Olga Elisabeth Wulfius**, født 8. april 1893 i Riga, døbt 21. maj 1893 i Domkirken i Riga, (datter af Friederich Eugen Wulfius og Ida Adeline Charlotte Thonagel), lærerinde, bankassistent, død 30. juli 1978 i Knebel, konfirmeret 12. november 1910 i Domkirken i Riga. Aksel død 22. december 1962 i Kgs. Lyngby, konfirmeret 2. oktober 1904 i Holmens kirke. Løst borgerskab som grosserer i København 12. juni 1914. Se historiske notater side 76.

børn:

73. i **Esbén Frisenette**, født 26. juli 1918.
74. ii **Ove Gunner Frisenette**, født 27. oktober 1930.
75. iii **Holger Aksel Frisenette**, født 4. marts 1932.
50. **Poul Johan Cæsar Frisenette**, født 31. marts 1880 i Nakskov, døbt 17. maj 1880 i Nakskov, boghandler-medhjælper, gift 26. juli 1909 i Helligaands kirke i København med **Inger Torp**, født 29. september 1877, (datter af August Torp og Petrine Georgia Primon), død 1947. Poul død 2. oktober 1953 i København, konfirmeret 12. april 1894 i Nakskov.

barn:

76. i **Else Kathrine Frisenette**, født 11. november 1914.

51. **Johannes Ferdinand Vilhelm Frisenette**, født 10. september 1881 i Nakskov, døbt 6. november 1881 i Nakskov kirke, kontorbud, inkassator, gift 19. november 1912 i Nakskov med **Julie Petra Petersen**, født 22. juni 1886. Johannes død 14. marts 1956 i København, konfirmeret 11. september 1896 i Nakskov kirke.

barn:

- i **Irma Frisenette**, født 14. januar 1914 i Thisted, døbt 10. april 1914 i Thisted kirke, gift med **Poul Møller**. Irma konfirmeret 14. oktober 1928 i Hans Tausens kirke i København.

52. **Elisabeth Johanne Hansen**, født 20. november 1884 i Nykøbing F., gift 15. februar 1924 med **Harald Valdemar Hansen**, boghandler, indehaver af Mackeprangs Boghandel og Papirlageret i Langgade 22.

barn:

- i **Margrethe Harald Hansen**, født 6. juni 1929.

53. **Ingeborg Louise Hansen**, født 5. september 1888 i Nykøbing F., gift 1930 med **Harald Valdemar Hansen**, boghandler. Ingeborg død 7. februar 1922. Harald var indehaver af Mackeprangs Boghandel og Papirlageret i Langgade 22.

børn:

- i **Lise Harald Hansen**, født 19. maj 1917.
- ii **Jørgen Harald Hansen**, født 13. april 1919, død 1979.
- iii **Inge Harald Hansen**, født 14. maj 1921, gift 1943 med **Holger Rasmussen**, museumsinspektør, dr. phil.

54. **Else Vilhelmine Hansen**, født 27. februar 1891 i Nykøbing F., gift med **C.H. Suhr**, grosserer. Else død 2. november 1931.

børn:

- i **Jeppe Suhr**, født 13. juli 1920.
- ii **Ole Suhr**, født 22. april 1924.

55. **Frantz Georg Frisenette**, født 28. januar 1905 på Frederiksberg, døbt 20. april 1905 på Frederiksberg, kontorassistent hos Gosch, gift 28. maj 1940 i Høng med **Rosa Meta Hansen**, født 25. juni 1918. Frantz konfirmeret 3. oktober 1920 på Frederiksberg.

barn:

77. i **Inge Frisenette**, født 25. april 1942.

56. **Georg Carl Konstantin Frisenette**, født 16. juli 1900 i Sct. Matthæus sogn i København, døbt i Sct. Matthæus kirke i København, artist, hypnotisør, gift (1) 1925 med **Poula Rasmussen**, født 12. januar 1904, gift (2) 12. april 1931 i København med **Gerda Jørgensen**, død 7. februar 1934 i København, gift (3) 18. december 1938 med **Agnete Ida Jørgensen**, født 16. maj 1909 i Næstved, sygeplejerske, gift (4) 1947 med **Karna Nielsen**, født 10. august 1915, død 17. marts 1991 i Rødovre, begravet 21. marts 1991 i Rødovre. Georg død 1990. Se historiske notater side 80.

barn med Poula Rasmussen:

- i **Carl Georg Frantz Frisenette**, født 30. maj 1925 i New York, døbt 1. november 1925 i Sct. Matthæus kirke i København, kemiker, gift 12. juni 1948 i Rødovre med **Inge Grethe Valentius**, født 12. april 1925. Carl konfirmeret 2. april 1939 i Sct. Matthæus kirke i København. Carl kalder sig Carli Frisenette.

barn med Karna Nielsen:

78. ii **Elisabeth Frisenette**.

57. **Ellen Erika Frisenette**, født 11. september 1896 i København, døbt 13. december 1896 i København, gift 31. oktober 1916 i København med **Erik Meinung**, født 8. februar 1893 i København, (søn af Emil Meinung), afdelingschef. Ellen konfirmeret 2. april 1911 i København.

børn:

- i **Grethe Meinung**, født 9. februar 1918.
ii **Lis Meinung**, født 26. juli 1923.

58. **Eddy Mathilde Frisenette**, født 29. maj 1901, døbt 30. juni 1901 i Sct. Jacobs kirke i København, gift 1927 med **Lauritz Thermöhlen**, født 21. juni 1898. Eddy konfirmeret 26. september 1915 i Sct. Matthæus kirke i København.

barn:

- i **Jørgen Thermöhlen**, født 4. maj 1928.

59. **Gerda Frisenette**, født 2. marts 1908 i København, døbt 16. april 1908 i Sct. Matthæus kirke i København, gift 6. april 1934 i Sct. Matthæus kirke i København med **Carl Johan Clemen Thranum**, født 8. januar 1908. Gerda konfirmeret 25. marts 1923 i Sct. Matthæus kirke i København.

barn:

79. i **Claus Carl Thranum**, født 27. januar 1939.

60. **Rigmor Emmy Schielder Frisenette**, født 28. februar 1913 på Frederiksberg, døbt 31. august 1913 i Frederikskirken i København, kontorassistent, gift 17. juli 1943 i Frederiksberg kirke med **Aage Falster Petersen**, født 7. maj 1918, bogholder. Rigmor konfirmeret 21. oktober 1928 i Sct. Johannes kirke i København.

barn:

- i **Birgit Falster Petersen**, født 17. september 1943, arkitekt, gift med **Stig Boutrup Eriksen**, arkitekt.

61. **Clara Helene Frisenette**, født 2. januar 1902, gift i Bruxelles med **Charles Cassoth**, født 31. august 1897 i Belgien, fabrikant.

barn:

80. i **Nanette Cassoth**, født 31. august 1929.

62. **Kaja Frisenette**, født 13. marts 1904, gift med **Eggert Emil Sletting**, født 9. november 1886, inkassator.

barn:

81. i **Ulla Sletting**, født 26. juli 1936.

63. **Ketty Frisenette**, født 19. juli 1910, gift (1) med **Leo Jessen**, gift (2) med **Jørgen Bjerregaard**.

barn med Leo Jessen:

82. i **Flemming Jessen**, født 2. august 1931.

64. **Alfred Valdemar August Frisenette**, født 25. oktober 1912 i Shanghai, døbt 24. januar 1913 i Union Church i Shanghai, repræsentant, salgschef, gift 15. oktober 1938 i Ordrup kirke med **Grete Kramp**, født 26. februar 1914 i København, døbt 26. april 1914 i Frihavnskirken i København, (datter af Poul Lassenius Kramp og Marie Bolette Blædel), fysioterapeut, konfirmeret 7. april 1929 i Messiaskirken i Hellerup. Alfred død 27. april 1964 i Glostrup, konfirmeret 3. april 1927 i Hellerup. Ansat i Skandinavisk Motor Co. A/S.

børn:

83. i **Axel Frisenette**, født 24. august 1939.

84. ii **Kirsten Frisenette**, født 5. maj 1942.

- iii **Vibeke Frisenette**, født 24. december 1946 i Sions sogn, døbt 26. januar 1947 i Sions kirke i København, astrolog, konfirmeret 9. april 1961 i Ordrup kirke. Har adopteret broderen Axel's datter Tine.

65. **Karen Helene Frisenette**, født 28. august 1919 i Shanghai, sygeplejerske, gift 3. august 1946 i Tromsø i Norge med **Bjørnar J. Poulsen**, født 13. september 1924 i Tromsø i Norge, død 11. maj 1974. Karen død 5. august 1982, konfirmeret 8. april 1934 i Hellerup kirke.

børn:

- i **Bjørn Poulsen**, født 13. september 1946, revisor.

- ii **Lisbeth Poulsen**, født 15. september 1953, børnehavepædagog, gift 9. august 1980 med **Kurt Nielsen**, elektriker.

66. **Alfred Daniel Frisenette**, født 19. august 1904 i København, døbt 6. september 1904 på Kong Frederiks Hospital i København, formand, gift 11. april 1927 i København med **Martha Sophie Larsen**, født 16. oktober 1901. Alfred død 20. december 1960, konfirmeret 6. oktober 1918 i Fredens kirke i København.

barn:

85. i **Helge Frisenette**, født 30. juli 1927.

67. **Erik Frisenette-Hansen**, gift med Lis Vibeke Hansen.

børn:

i **Kirsten Frisenette-Hansen**.

ii **Lisbeth Frisenette-Hansen**.

68. **Ingeborg Elisabeth Brahde Digmann**, (Se ægteskab med nummer 46.)

69. **Vibeke Frisenette**, født 13. juli 1922 i København, døbt 30. august 1922 i Luthers kirke, korrespondent, gift 1. marts 1947 i Århus med **Gunnar Johannes Jensen**, født 23. januar 1921 i Hørret skov, direktør. Adopteret af kontorchef Gudmund Grue.

børn:

i **Søren Alfred Frisenette Jensen**, født 4. juli 1949, Århus.

ii **Erling Marius Frisenette Jensen**, født 5. december 1952, Århus.

iii **Klaus Frisenette Jensen**, født 28. oktober 1954, Århus.

70. **Ellen Margrethe Frisenette**, født 1. marts 1921 i København, døbt 15. maj 1921 i Aldersro kirke, post-assistent, gift (1) 11. oktober 1940 i Lyngby kirke med **August Licht Larsen**, født 13. september 1903, ekspeditant, gift (2) 15. januar 1944 i Frederiksberg Birk med **Ludvig Frederik Ferdinand Thonboe**, født 29. juni 1892 i Ærøskøbing, døbt 24. juli 1892 i Ærøskøbing, (søn af Ludvig Frederik Thonboe og Marie Christine Olsen), postmester, død 29. maj 1967 i Rørvig. Ellen død 26. juni 1982 på Frederiksberg, konfirmeret 14. april 1935 i Lyngby kirke.

barn med Ludvig Frederik Ferdinand Thonboe:

i **Vibeke Thonboe**, født 30. december 1946 i Sct. Thomas sogn, døbt 6. april 1947 i Lindvangskirken, overassistent, konfirmeret 19. marts 1961 i Holmens kirke.

71. **Ib Jens Axel Frisenette**, født 22. marts 1923 i Ordrup, døbt 9. december 1923 i Skovshoved kirke, manufakturhandler, lagerchef, gift 17. juli 1948 i Hellerup kirke med **Henni Thelander**, født 4. februar 1924 på Frederiksberg, døbt 21. april 1924 i Simeonskirken i København, (datter af Carl Richard Thelander og Gretha Ottilia Sundberg), sekretær, konfirmeret 2. oktober 1938 i Messiaskirken i København. Ib Jens død 19. januar 1989 i Virum, konfirmeret 25. april 1937 i Lyngby kirke. Var sidst inspektør og driftschef i Daells Varehus.

børn:

86. i **Kean Frisenette**, født 5. januar 1949.

87. ii **Jan Frisenette**, født 21. september 1953.

72. **Jørgen Frisenette**, født 3. oktober 1915 i Lyngø i Sorø Amt, døbt 5. december 1915 i Lyngø kirke, cand. jur., politifuldmægtig, gift 6. april 1944 i Grundtvigs kirke i København med **Norma Hansen**, født 1. december 1921 i Nærum, døbt 29. marts 1936 i Kildevælds kirke, (datter af Mogens Andreas Hansen og Agda Emilie Mathilde Olson), kontorassistent, konfirmeret 5. april 1936 i Kildevælds kirke. Jørgen død 18. januar 1993 på Frederiksberg, begravet 23. januar 1993 fra Sct. Marcus kirke, konfirmeret 6. oktober 1929 i Sæby kirke.

børn:

i **Ulla Frisenette**, født 27. juni 1946 i København, døbt 25. august 1946 i Alle Helgens kirke i København, hospitalslaborant, død 17. juli 1985 på Frederiksberg, konfirmeret 2. oktober 1960 i Alle Helgens kirke i København.

88. ii **Anne Birgit Frisenette**, født 7. august 1951.

73. **Esben Frisenette**, født 26. juli 1918 på Frederiksberg, døbt 15. september 1918 i Frederiksberg kirke, repræsentant, disponent, gift 23. november 1945 i Hellerup kirke med **Conny Hartvig**, født 7. marts 1925 på Frederiksberg, døbt 9. april 1925 i Citadelskirken, (datter af Ludvig Hartvig og Helga Kirstine Andersen), kontorassistent, konfirmeret 2. april 1939 i Dyssegaards kirke. Esben død 14. december 1991 i Birkerød, konfirmeret 23. april 1933 i Frederiksberg kirke.

børn:

89. i **Lars Axel Frisenette**, født 13. maj 1946.

ii **Erik Frisenette**, født 26. januar 1951 i Hellerup, døbt 13. maj 1951 i Gentofte kirke, snedker, fotohandler, gift 7. oktober 1978 i Birkerød kirke med **Nina Søndergaard Olsen**, født 22. april 1953 i København, døbt 5. juli 1953 i Koldby kirke på Samsø, (datter af Ernst Olsen og Anna Marianne Sørensen), sekretær, konfirmeret 15. september 1967 i Kastels kirke.

74. **Ove Gunner Frisenette**, født 27. oktober 1930 i Basel i Schweiz, døbt 7. december 1930 i Münster Dohm i Basel, smede- og maskinarbejder, driftsleder, gift (1) 14. november 1953 i Virum kirke med **Lisbeth Terkildsen Nielsen**, født 13. juli 1931 i Virum, (datter af Edvard Terkildsen Nielsen og Edith Øster), kontorassistent, gift (2) 1. juni 1980 i Ebeltoft med **Ester Alma Christensen**, født 2. december 1932. Ove konfirmeret 8. oktober 1944 i Lundtofte kirke.

børn med Lisbeth Terkildsen Nielsen:

90. i **Uffe Gunner Frisenette**, født 7. maj 1956.

91. ii **Lone Elisabeth Frisenette**, født 27. juni 1958.

75. **Holger Aksel Frisenette**, født 4. marts 1932 i København, døbt 5. juni 1932 i Frederiksberg kirke, papirhandler, gift 3. september 1955 i Hellerup kirke med **Nina Helena Karpinska**, født 1. april 1935 på Frederiksberg, døbt 9. november 1935 i Sct. Andreas Kirke, Ordrup, (datter af ukendt polsk mand og Helena Karpinska), kontorassistent, konfirmeret 10. april 1944 i Døves Kirke i København. Holger konfirmeret 28. september 1947 i Søllerød Kirke. Nina adopteret med justitsministeriel bevilling af 3. november 1936 af bogholder Erik Øster, født 21. februar 1899 og Inge Marie Elisabeth Rolsted, født 21. juli 1897, død 26. januar 1958, og samtidig fået navneforandring til Birthe Nina Øster. Se historiske notater side 82.

børn:

92. i **Peter Frisenette**, født 20. september 1958.
ii **Svend Frisenette**, født 10. maj 1960 i Lundtofte sogn, døbt 10. juli 1960 i Lundtofte kirke, skoleelev, død 23. september 1972 i Rolsø sogn. Dræbt ved traktorulykke.
iii **Kirsten Nina Frisenette**, født 23. juni 1976 i Aarhus, døbt 12. september 1976 i Rolsø kirke i Vridders, konfirmeret 6. maj 1990 i Knebel kirke.
76. **Else Kathrine Frisenette**, født 11. november 1914 i København, døbt 8. januar 1915 i Christianskirken i København, gift 29. april 1941 i Simon Peders kirke med **Svend Cordt Dyrkov**, født 4. juli 1919 i København, chauffør. Else konfirmeret 17. april 1929 i Vor Frelsers kirke i København.

børn:

- i **Jørgen Dyrkov**, født 6. august 1942 i København.
ii **Flemming Jens Dyrkov**, født 8. juli 1944 i København.

77. **Inge Frisenette**, født 25. april 1942, gift med **Ole Kronhøj**.

børn:

- i **Flemming Kronhøj**.
- ii **Karsten Kronhøj**.

78. **Elisabeth Frisenette**, gift med **Ole Jensen**, restauratør. Adopteret.

børn:

- i **Henrik Jensen**.
- ii **Jesper Jensen**.

79. **Claus Carl Thranum**, født 27. januar 1939.

barn:

- i **Hanne Thranum**.

80. **Nanette Cassoth**, født 31. august 1929, gift med **Paul Habault**.

børn:

- i **Catharine Habault**, gift med **Pierre Amand**.
- ii **Charles Habault**, gift med **ukendt Sylvie**.

81. **Ulla Sletting**, født 26. juli 1936, lærer, gift (1) med **Ib Ewald Grunow**, født 24. juni 1921, død 19. juni 1974, gift (2) med **Verner Andersen**, født 9. januar 1930.

børn med Ib Ewald Grunow:

- i **Elise Maria Grunow**, født 22. maj 1965, gift 26. september 1987 med **Henrik Colding**.
- ii **Kenneth Michael Grunow**, født 2. april 1967.

82. **Flemming Jessen**, født 2. august 1931, gift med **Jytte Jessen**.

børn:

- i **Nanette Jessen**.
- ii **Githa Jessen**.

83. **Axel Frisenette**, født 24. august 1939 i Sions sogn i København, døbt 15. oktober 1939 i Sions kirke i København, salgstræner, redaktør, levet sammen med (1) **Inge Lise Brünnich Nielsen**, født 6. maj 1934, gift (2) med **Dorthe Leidecker**, født 25. marts 1957 i Næstved, døbt 21. juli 1957 i Herlufholms kirke. (datter af Robert Korfitz Leidecker og Annelise Ditlevsen), korrespondent, konfirmeret 4. september 1971 i Herlufholms kirke. Axel konfirmeret 3. oktober 1954 i Ordrup kirke. Ansat i Skandinavisk Motor Co. A/S.

barn med Inge Lise Brünnich Nielsen:

- i **Tine Frisenette**, født 27. februar 1964, døbt 15. november 1964, studerende. Adopteret af fasteren Vibeke Frisenette.

børn med Dorthe Leidecker:

- ii **Camilla Frisenette**, født 12. oktober 1984 i Gentofte, døbt 10. februar 1985 i Ordrup kirke.
iii **Line Frisenette**, født 7. marts 1991.

84. **Kirsten Frisenette**, født 5. maj 1942 i Sions sogn i København, døbt 14. juni 1942 i Sions kirke i København, socialrådgiver, gift 15. januar 1966 med **Ole Meldgaard Henningsen**, født 19. juni 1943. Kirsten konfirmeret 30. september 1956 i Ordrup kirke.

barn:

- i **Peter Nikolai Henningsen**, født 22. oktober 1965, døbt 15. januar 1966.

85. **Helge Frisenette**, født 30. juli 1927 i København, døbt 16. oktober 1927 i Sct. Jacobs kirke i København, maskinarbejder, direktør, gift (1) 11. april 1955 med **Alice Laursen**, født 8. november 1929, (datter af A. Laursen), gift (2) marts 1983 med **Regitze Hammer**, født 20. juni 1947.

børn med Alice Laursen:

- i **René Frisenette**, født 1. november 1957.
ii **Pia Frisenette**, født 11. maj 1961.

børn med Regitze Hammer:

- iii **Helge Frisenette**, født 16. oktober 1979.
iv **Anne Frisenette**, født 12. januar 1982.

86. **Kean Frisenette**, født 5. januar 1949 på Frederiksberg, døbt 10. april 1949 i Lyngby kirke, bygningskonduktør, gift 18. september 1971 i Virum kirke med **Lissi Elise Rasmussen**, født 20. oktober 1949 i Virum, døbt 10. april 1950 i Virum kirke, (datter af Magnus Peder Rasmussen og Dyveke Ingeborg Irene Jensen), sparekasseassistent, konfirmeret 6. oktober 1963 i Virum kirke. Kean konfirmeret 6. oktober 1963 i Lundtofte kirke.

børn:

- i **Gitte Frisenette**, født 21. december 1973 i Gentofte, døbt 31. marts 1974 i Lundtofte kirke.
ii **Thomas Frisenette**, født 28. september 1976, døbt 26. december 1976.

87. **Jan Frisenette**, født 21. september 1953 i Virum, døbt 7. februar 1954 i Virum kirke, tandtekniker, personalechef, gift 1. april 1978 i Svendborg med **Lisbeth Jensen**, født 18. oktober 1950 i Aalborg, døbt 14. januar 1951 i Aalborg, (datter af Holger Kristensen og Tove Andersen), socialrådgiver, konfirmeret 9. maj 1965 i Vesterkær kirke i Aalborg. Jan konfirmeret 24. september 1967 i Lundtofte kirke.

børn:

- i **Mads Frisenette**, født 13. februar 1979 i Svendborg, døbt 6. december 1992 i Svendborg, konfirmeret 7. maj 1993 i Svendborg.
- ii **Rasmus Frisenette**, født 13. juni 1981 i Svendborg, udøbt.
- iii **Kathrine Frisenette**, født 30. januar 1986 i Svendborg, udøbt.

88. **Anne Birgit Frisenette**, født 7. august 1951 i København, døbt 28. oktober 1951 i Alle Helgens kirke i København, lærer, gift 18. marts 1972 i Lyngby kirke med **Jan Peter Fuglsang**, født 8. juni 1948, lærer. Anne konfirmeret 26. september 1965 i Sct. Marcus kirke i København.

børn:

- i **Charlotte Naja Fuglsang**, født 31. december 1972.
- ii **Christian Andreas Fuglsang**, født 21. juni 1974.

89. **Lars Axel Frisenette**, født 13. maj 1946 i Gentofte, døbt 18. august 1946 i Dyssesgaards kirke, automekaniker, telefonovermontør, gift 1. august 1970 i Gentofte kirke med **Lise Allerelli**, født 9. juli 1951 i København, døbt 30. september 1951 i Gentofte kirke, (datter af Harald Friederich Allerelli og Alice Høy Christensen), kontorassistent, konfirmeret 11. april 1965 i Gentofte kirke. Lars konfirmeret 1. oktober 1961 i Gentofte kirke.

børn:

- i **Rikke Frisenette**, født 12. oktober 1972 i Gentofte, døbt 14. januar 1973 i Gentofte kirke, konfirmeret 10. maj 1987 i Stengårds kirke.
- ii **Thomas Axel Frisenette**, født 15. september 1975 i Gentofte, døbt 23. november 1975 i Stengårds kirke.

90. **Uffe Gunner Frisenette**, født 7. maj 1956 i Kølvråa, døbt 8. juli 1956 i Virum kirke, laborant, gift 10. april 1981 i Knebel kirke med **Hanne Jensen**, født 23. februar 1955 i Mårslet, døbt 10. april 1955 i Mårslet kirke, (datter af Willy Jensen og Inga Dora Jensen), konfirmeret 31. marts 1969. Uffe konfirmeret 20. september 1970 i Lundtofte kirke.

børn:

- i **Anders Gunner Frisenette**, født 19. november 1983 i Ebeltoft, døbt 13. februar 1984 i Knebel kirke.
- ii **Jens Peter Frisenette**, født 28. november 1987 i Randers, døbt 21. februar 1988 i Tved kirke.

91. **Lone Elisabeth Frisenette**, født 27. juni 1958 i Lundtofte sogn, døbt 9. november 1958 i Lundtofte kirke. beskæftigelsesvejleder, gift 4. august 1984 i Auning kirke med **Mogens Gerstrøm**, født 6. oktober 1951 i Århus, døbt 26. december 1951 i Auning kirke, (søn af Axel Johan Gerstrøm og Hilma Kirstine Axeline Anine Christensen), købmand, konfirmeret 17. april 1966 i Auning kirke. Lone konfirmeret 1. april 1973 i Knebel kirke.

børn:

- i **Pernille Gerstrøm**, født 17. maj 1986 i Randers, døbt 7. september 1986 i Auning kirke.
 - ii **Morten Gerstrøm**, født 2. januar 1989 i Randers, døbt 19. marts 1989 i Auning kirke.
92. **Peter Frisenette**, født 20. september 1958 i Kgs. Lyngby, døbt 9. november 1958 i Lundtofte kirke, re-prokopist, konsulent, gift 31. december 1984 i Ebeltoft med **Tove Skovdal Larsen**, født 31. juli 1954 i Grødde ved Ikast, døbt 12. september 1954, (datter af Tage Skovdal Larsen og Anna Sommer), Peter konfirmeret 1. april 1973 i Knebel kirke.

børn:

- i **Johan Christian Frisenette**, født 8. oktober 1983 i Ebeltoft, døbt 11. marts 1984 i Knebel kirke.
- ii **Jan Jacob Frisenette**, født 20. juni 1987 i Ebeltoft, døbt 11. oktober 1987 i Rolsø kirke, Vrinders.

HISTORISKE NOTATER

Fortiden

Med det specielle familienavn, melder spørgsmålet sig jævnlige: hvorfra kommer vi? Det er jo helt givet ikke et almindeligt dansk navn og gætterierne er mange. Det man oftest hører er, at familien er af fransk afstamning og det ældst kendte udsagn, fra Johan Christian Frisenette (3), går da også netop i den retning. At man også har villet forbinde navnet med provinsen Toscana i Italien, er måske heller ikke helt forkert, men den største sandsynlighed knytter sig dog til Frankrig.

Jeg har forsøgt at grave ned i fortiden og har taget udgangspunkt i den tyske provins Brandenburg med byen Magdeburg, hvorfra Johan Christian Frisenette kom mellem 1801 og 1807. Frisenette er jo ikke noget særligt tysk klingende navn, så måske er påstanden om, at det er fransk ikke helt ved siden af.

Dykker man så ned i historien, vil man hurtigt opdage, at der i Brandenburg boede mange efterkommere af franske Huguenotter som flygtede fra Frankrig i rædselsårene mellem 1650 og 1700, altså tog jeg fat på at klarlægge begivenhederne dengang.

Går vi tilbage til Frankrig omkring 1550 ser vi, at den reformerte lære i franskmændens Calvins udformning, havde vundet stor udbredelse, dels i sydfrankrig, dels i hans hjemegn Picardiet og i de belgiske landskaber Flandern og Hainaut, og herfra bredte den sig ud over hele Frankrig. Allerede i 1551 samledes en del reformerte i Tours, og her fik de det navn, der skulle følge dem siden: Huguenotter. Navnet var kendt her som fornavn før 1400 og optræder som pigenavn (Huguenote Maraye) 1405. Det optræder som efternavn siden 1509 og er stadig et familienavn. Fra 1552-60 anvendes det specielt om de reformerte og har dermed fået sin plads i verdenshistorien.

Man har også villet hævde, at navnet stammer fra fransk udtale af »Eidgenossen«, som schweizerne kaldtes, men dette er næppe rigtigt. Huguenotterne fik væsentligst deres tilhængere blandt adelen, de studerede og de mellemstore byers borgere. Deres fornemste ledere var Kong Anton af Navarra, hans broder Louis Condé og admiral Gaspard de Coligny. Huguenotternes modstandere var befolkningens brede lag og især byen Paris og slægten Guise, samt ikke mindst den katolske kirke. Efter forskellige forfølgelser, under hvilke

Huguenotternes antal stadig var vokset, afbrudt af perioder, hvor regeringen søgte at vinde Huguenotterne ved tolerance, kom det 1562-94 til i alt otte religionskrige (jfr. Bartholomæusnatten den 24. august 1572), afbrudt af uholdbare fredsslutninger, der gav Huguenotterne begrænset religionsfrihed og visse garantier. Ved Ediktet i Nantes 1598 fik Huguenotterne religionsfrihed undtagen i Paris og omegn og man tillod dem at beholde de sikkerhedssteder, de havde opnået som garanti for tolerancens overholdelse. I den følgende tid undergravedes dog Huguenotternes magt, sikkerhedsstederne blev frataget dem, og 1681 indledtes en formelig forfølgelse, der kulminerede i det nantiske Edikts ophævelse 1685, hvorefter ca. 200.000 Huguenotter flygtede ud af Frankrig, hovedsagelig til England og Holland.

Forfølgelserne fortsatte i den følgende tid, men ebbede ud i det 18. århundrede. Resultatet var dog, at Huguenotternes tal og betydning i Frankrig blev meget betydeligt forringet.

Kurfyrste Friederich Wilhelm (den store) i Kurfyrstendømmet Brandenburg i Tyskland åbnede af politisk-økonomiske grunde 1642 for indvandring af hollændere og schweizere til at hjælpe landbruget og jøder til handelslivet, hvilket forårsagede en rivende udvikling på det økonomiske område. Dette gjorde staten til en af Europas stærkeste. Han omgav sig med efterkommere af franske flygtninge og hele hoffet var meget fransk præget, ligesom han selv talte og skrev fransk og hans foretrukne skribenter, kunstnere og generaler var franskreformerte. Ni af hans generaler var således disse efterkommere og med dem besejrede han i syvårskrigen (1756-63) de franske hære.

I 1684, da flugten fra Frankrig tog til, fik han anmodning fra den nederlandske synode forsamlet i Arnheim, om at støtte de flygtende huguenotter, og den 29. oktober 1685, ugedagen efter at Ludvig XIV tilbagekaldte det nantiske edikt, udstedte Friederich Wilhelm det potsdamske edikt, der tilbød de flygtende franskmænd et sikkert tilflugtssted og arbejdsmuligheder. I 1697 var der kommet 10.568, i 1703 15.770 og alene i Berlin var der i 1724 8.496.

Til Brandenburg kom flygtninge af alle stænder, og ikke mindst bønder. De fik her en langt større betydning, end man kunne have formodet af deres

forholdsvis ringe antal, idet de lærte prøjserne de mere rationelle vesteuropæiske arbejdsmetoder inden for alle felter. De fransk-reformerte blev således aktive lærere, hvis erfaringer tyskerne trængte til og forstod at tilegne sig. Det var nok heller ikke de mindst energiske emigranter, der kom så langt mod nordøst, og hvis arbejdsmetoder, levevis og sprog i over et århundrede kom til at præge netop denne fjernest liggende tyske stat så stærkt.

Bønderne, hvoraf en del var fra Dauphiné og Champagne, resten fra nordfransk-belgiske egne, fik overladt øde arealer i distriktet Uckermark med hovedstaden Prenzlau ved Ücker-floden mellem Berlin og Østersøen, som kongen disponerede over. I mange tilfælde anvistes jorden ikke til de enkelte familier, men til den samlede menighed eller til kirken, idet hver familie så lejede sin part.

De medbragte talrige køkkenurter, der ikke tidligere var dyrket her og som franskmændene ikke kunne undvære, såsom blomkål, artiskok, asparges, scorsonné, bønner, salater, vistnok grønærter osv. De var sandsynligvis her ligesom i Hessen de første til at dyrke kartofler og spergel. I begyndelsen var den vigtigste produktion dog tobak, som jorden viste sig fortræffeligt egnet til, og som gav større udbytte end kornavl. De første forsøg med tobaksavl i landet var gjort 1676, netop af flanderse flygtninge. 1685 nævnes kolonien i Battin, til hvilken der hørte adskillige landsbyer, bl.a. Wodow og kolonien Bergholz 120 km nord for Berlin. 1686 oprettedes kolonierne Klein- og Gross-Ziethen 60 km, Parstein og Angermünde 70 km og Gramzow 100 km nord for Berlin, Pasewalk etc.

Omkring 1700 var det i Frankfurt an der Oder skik, at en tysker, der giftede sig ind i flygtningemenigheden, oversatte eller omformede sit navn til fransk; kort efter forsvandt dette bevis på fransk som talesprog; 1727 oprådte i kirkebøgerne tyske bemærkninger midt i de franske formulærer; snart efter fortyskedes de franske navne, samtidig med at mange udtrådte af menigheden, så at efterkommerne nu forlængst har glemt, at de nedstammer fra franske forfædre.

Kirkebogen for menigheden i Frankfurt an der Oder kan statistisk belyse denne ændring: 1686-1725 var af samtlige medlemmers navne kun 2-3% tyske; 1725-50 derimod 20%, og 1750-1800 30%. 1686-1700 var der 154 forskellige franske navne;

1725-50 kommer kun 21 igen; 1750-1800 er antallet dalet til 10, og 1853 er der kun 3 franske navne tilbage; 1832 døde en gammel enke, »die letzte Huguenottin« i byen.

Under syvårskrigen (1756-63), og efter Friedrich Wilhelms død skete sprogændringen, hvor det tyske sprog tog herredømmet over det franske, også inden for de franske kolonier, hvoraf den største var i Berlin (1724: 8.496, 1785: 6.000 medlemmer). Ved den nationale rejsning 1809 udslettedes den sidste rest af offentlighedens sympati for fransk. Forretningsmænd med franske navne måtte oversætte eller omforme disse til tysk for ikke at miste kunderne. Tysk blev det enerådende sprog, alle, også de fransk-reformertes efterkommere, glødede af national begejstring og hadede undertrykkeren Napoleon og hans sprog. Indtil 1810 havde man efter gammel skik skrevet adresser uden på brevene på fransk; også dette blev nu rettet. Fra disse franske kolonier i Brandenburg indforskrev den danske konge i anden halvdel af 1700-tallet, gennem udsendte agenter, plantører til at hjælpe de danske bønder med at dyrke tobaksplanter. Disse plantører blev installeret i den fransk-reformerte koloni i Fredericia, hvorfra de blev rekvireret til de forskellige købstæder rundt i landet. Blandt disse kolonister ses imidlertid ikke nogen Frisenetter.

Når vi så ser lidt nærmere på de Brandenburgske koloniers indbyggere, er der snart et navn som påkalder sig særlig interesse, nemlig *Fraissinet*, som man godt kan tænke sig fortysket til Frisennette. Der findes bl.a. en »hovedliste over flygtede eller emigrerede franske Huguenotter fra 31. december 1699«, hvor der for den franske koloni i Königsberg står en farverlærling Jacob Fraissinet fra Nîmes, og fra kolonien i Magdeburg en Ancien Jac. Dan. Fraissinet.

Ligeledes finder vi i »alderstlisten over flygtede eller emigrerede Valdenser-Huguenotter fra de samlede departementer d'Embrun og Die-Bas Dauphiné« en Jean Fraissinet, hans kone og svigermøder. De to departementer ligger ca. 100 km sydøst for Grenoble i sydfrankrig. Dertil kommer, at min far, Aksel Gunner Frisennette, formentlig i 1926, har haft korrespondance med, så vidt det kan tydes Alfred Fraissinet i Marseilles og hans svar lyder i oversættelse:

Som svar på Deres brev af 3. kan jeg meddele Dem, at Fraissinetterne stammer fra departementet Lozère; tre landsbyer i dette departement bærer endnu navnet Fraissinet. Det er meget sandsynligt, at Protestantismen har bevirket at nogle medlemmer af min familie er udvandret, da Ediktet fra Nantes blev ophævet. Jeg ved, da jeg har korresponderet med dem, at der boede Fraissinet'ter i Magdeburg. Omkring 1700 har mine forfædre forladt Cévennes, een af dem indtog en høj diplomatisk stilling under Ludvig XIV, andre rejste til Montpellier og videre til Marseille. Der eksisterer et våbenskjold efterladt af en forfader. Fraissinet'ter lever i Holland, det er vore fætre; Jaques Marc Fraissinet har for hundrede år siden giftet sig med en frøken van Arp der - og endelig har, på samme tid, Jeanne Fraissinet slået sig ned i Danmark, hvor hun giftede sig med en dansk admiral Svenson.

De tre landsbyer der omtales ligger i omegnen af Florac, som ligger på nationalvej 106 nordvest for Nîmes. Fraissinet da Fourgues ved floden Fraissinet ligger sydvest for Florac, Fraissinet de Lozère øst for Florac og Fraissinet-de-Poujols la Citerne vest for. Den nævnte admiral Svenson er ikke admiral, men generalkonsul Niels (Nicolas) Anthoniusen Svendsen (1731-1805) som blev gift med Jeanne Fraissinet. Det var deres søn Jean André Suenson, født 30. november 1773, som blev admiral. Af disse tre er det kun Ancien Jac. Dan. Fraissinet der har forbindelse med Magdeburg, så interessen må nok koncentrere sig om ham. Valdenser-Huguenotten Jean Fraissinet er ikke særlig sandsynlig, da disse huguenotter er en retning indenfor Romerkirken, som på reformationstiden blev evangelisk.

Nu er jeg så gået i gang med at prøve at finde en forbindelse mellem disse flygtninge og vor familie, og håber naturligvis det vil lykkes en dag.

Johan Christian Frisenette (1)

Så er vi tilbage til Johan Christian Frisenette, som skulle være flygtet fra sin fødeby Magdeburg i 1804 for at slippe for militærtjeneste under Napoleon, og dette kan meget vel være rigtigt, for det var meget almindeligt blandt efterkommerne af de fransk-reformerte Huguenotter, men vi ved det ikke. Det kan slås fast, at Johan Christian er kommet mellem 1801 og 1807, formodentlig i efteråret 1807, for han og Maren bliver viet den 16. juli 1808 i Everdrup kirke i Præstø amt og i kirkebogen står at læse:

D 16 July 1808 indskreves til Ægteskab, - Gartner paa Bækkeskov Hr. Joh. Christian Frisinetti og Pigen Maren Andersdatter, sammesteds. Hendes Skudsmal blev forevist, dat. Engelholm og Snesere Præstegaard d. 17. Oktbr. 1807 og han selv gav et skriftligt bevidnelse sin Haand, at han er Confirmeret i Magdeburg i Paasken 1798 i den Lutherske Kirke af Overconst. A. Rehbeck. Deres Forlovere indstaar, at der er intet som Deres Ægteskab lovligt kan forhindre.

C.F. (eller T.) Als og Mads Haureberg.

Om det er rigtigt at Johan Christian er konfirmeret i den Lutherske kirke i Magdeburg er nok tvivlsomt, dels fordi en forespørgsel i 1985 er blevet besvaret benægtende, man kendte sågar ikke Überconsistoralrat A. Rehbeck, dels fordi han formodentligt var franskreformert, men også dette står åbent.

I 1801 var der folketælling, men hverken Johan Christian eller Maren findes på listerne for Bækkeskov Gods eller Snesere Sogn ved Præstø.

En kendsgerning er det, at han ikke figurerer i lægdsrullerne for lægd 75 i Præstø amt, Everdrup sogn i årene 1805, 1806, 1808, 1809 og 1810, men da han var indvandret og ikke født her, behøver det ikke at sige så meget.

En familieoverlevering fortæller, at Johan Christian havde en ugift broder i Magdeburg, en anden, at han boede i Hamburg, var farver og at hans kone blev sindssyg under en ildebrand. Denne broder skal sønnen Karl August have besøgt.

Bækkeskov's ejer, englænderen baron Charles August Selby, foretog netop på dette tidspunkt omfattende forst- og planteforsøg, så det er måske gartneren her, Alexander Gottfried (32 år gam-

mel), der har kendt Johan Christian fra sit hjemland og derfor har foranlediget ansættelsen af ham, men det er også kun gætteeri. Familien flytter om efteråret 1808 til Gl. Kirstineberg hovedgård tre km nordøst for Nykøbing Falster, hvor Johan Christian får ansættelse som gartner.

Johan Christian løser den 16. Oktober 1812 borgerskab som gartner og frøhandler i Nykøbing F. og vi læser i rådsstueprotokollen på folio 156:

6te Johan Christian Frisenette Gartner, barnfødt i Magdeburg og har lært Gartneriet i Brunsvig. Han ernærer sig her som Gartner og ved Frøe Handel, hvorpå han tager Borgerskab. - Han aflagde nu Borger Eden som han med Underskrift bekræfter. Skattekræverpengene blev bestemt til 2 Rbd.

S:V: Gevæhr med videre til Borgervæbningen har han af Byens.

sign. J.C. Frisenette

På denne tid er der i Nykøbing 1079 indbyggere, hvoraf ca. 50-60 er handlende, og her driver han et ret betydeligt gartneri med frugt, grøntsager og blomsterløg. Gartneriet, eller »Haugen« som man kaldte det, lå i en lavning ved Grønsundvej udenfor byen, der i dag afgrænses på de andre tre sider af Enighedsvej, Finlandsvej og Grønlandsvej, som dengang kaldtes Natkulevejen, fordi natrenovationen (latrinen) blev hældt ud her. Gården blev nedrevet i 1960'erne og var så sent som i 1984 kendt af de ældre beboere i omegnen som »Frisenette-Gaarden« og stedet for »Frisenette-Jorden«. Herfra forhandlede han fin bordfrugt som æbler, pærer og ferskner og var bekendt over hele stiftet for udmærkede kirsebær og storfrugtede stikkelsbær, ligesom han afsatte sine varer på torvet i Nykøbing. Han dyrkede hyacinter og andre blomsterløg, særlig Amaryllis, som han endog afsatte til Hamburg og Holland. Johan Christian avlede også en del frø, bl.a. gulerodsfrø, og vi ved, at hans børn i skolen blev beskyldt for at være »lussedede«, fordi der hang gulerodsfrø i deres klæder. Familien flytter fra Gl. Kirstineberg til Slots-gade 17 i Nykøbing den 24. januar 1814. Den 21. februar 1823 ser man den første egentlige salgsannonce i den lokale Lolland Falsters kongelig privilegerede Adresse-Contoires Efterretninger, Ride-Posten, 17de Aargang, No. 15, Side 104:

T i l k j ø b s

Hos Gartner Frisenette i Nykjøbing kan, som sædvanlig, bekommes alle Sorter godt Haugefrøe, tillige over 100 Sorter Blomsterfrøe, hvoriblandt diverse Coulører af den almindelig yndede Georgia variabilis.

Avisen blev udgivet af den privilegerede bogtrykker i Maribo, pastor emeritus Chr. E. Schultz, og den blev trykt tirsdag og fredag og omdelt af den beredne post.

Den 16. september 1823 kommer den næste annonce, nu hedder avisen Lolland-Falsters Stifts-Tidende og teksten lyder:

T i l k j ø b s

Hos undertegnede kan bekommes Blomster, Svibler af forskellige Sorter saasom: Hyacinter, Tulipaner, Narcisser med mere. Kataloger er til eftersyn hos Herr Kjøbmand Lystager i Nakskov, Herr Maler Benzon i Mariboe, paa Adresse-Contoirtet og hos Undertegnede.

*Nykøbing paa Falster, den 14 Septbr.
J.C. Frisenette*

Først den 29. marts 1831 finder vi den næste annonce i 2. Aargang, No. 25 med følgende ordlyd:

Foruden alle Sorter Køkkenhavefrø kan hos mig bekommes de mest smukkeste Sorter Blomsterfrø, i Assortimenter af 100, 50 og 25 Sorter, til 3, 6 og 12 Mk. pr. sortiment; ligeledes flere hundrede Sorter perennerende Blomster- eller Staude-Verter; Træ- og Busk-Verter til Have-Anlæg; extra skjønnne Aurikler og Primula veris, af Sidstnævnte over 200 udsøgte Sorter Valnød- og alle øvrige Sorter Frugt-Træer, udsøgte Sorter Stikkelsbær-, Soelbær-, røde og hvide Ribs-Planter; flere skjønnne Sorter Roser, 10 Sorter Jordbær-Planter, hvoriblandt den allernyeste engelske Dawnton Skawberri kaldet, den fortræffeligste af alle Jord-bærarter; item: extra skjønnne Nellike-Aflæggere; unge Asparges-Planter m.m. alt til den mest billigste Pris.

*Nykøbing, den 27de Marts 1831.
J.C. Frisenette.*

For at belyse udviklingen i Johan Christians annoncering, som var et helt ukendt begreb på den tid, er her ordlyden fra endnu en annonce i Stiftstidende, denne gang fra den 30. marts 1832:

T i l k j ø b s

Hos Undertegnede faaes, som sædvanlig, alle Sorter oprigtig godt friskt Køkkenhavefrø, og over 150 Sorter Blomsterfrø. For dets Godhed og Spirekraft indestaas, saasom det meste er af min egen Avl og de udenlandske Sorter er prøvede. Blomsterfrøet kan bekommes saavel i Assortimenter som enkelte Sorter, og overlades Liebhavere til de mest billigste Priser, nemlig: Et Assortiment af 100 Sorter for 2 Rld.; et Ditto paa 50 Sorter for 1 Rld.; et Ditto paa 25 Sorter for 3 Mk. Af de meest smukkeste og udvalgte Arter, hvoriblandt en Deel nye, overlades Assortimentet paa 50 Sorter for 2 Rld.; Ditto paa 25 Ditto for 1 Rld. Af extra skjønnne Arter, 50 Varieteter, sammenbandede, en Portion til 1 á 2 Mk.; af høj- og lavvoxende dobbelte Ridderspore, hver bestaaende af 6 Sorter, sammenbandede, en Portion til 8 á 16 Sk.; 10 Sorter dobbelte Balsaminer, sammenbandede, en Portion til 8 á 16 Sk. Endvidere: Frugt- og Plantage-træer, samt Buskverter til Haveanlæg; perennerende Blomster eller Staudeverter, 100 Sorter for 5 Rld.; 100 Sorter af de meest smukkeste Ditto for 8 Rld. 10 Sorter Jordbærplanter, hvoriblandt ægte Boskopper, 100 Planter af disse for 24 Sk.; immerbærende eller Maaned-Jordbær, 100 Ditto for 3 Mrk.; Roseberri, ægte Sort, 100 Ditto for 8 Mrk.; Davnton-Jordbær, det største og fortrinligste af alle Jordbærarter, 100 Ditto for 2 Rld. Til de 2de sidste Sorter faae Kjøberne en skriftlig Anvisning om deres Dyrknings- og Behandlingsmaade. For Liebhavere af dobbelte Georgia-Blomster bekjendtgjøres, at jeg er i Besiddelse af over 100 udmærket skjønnne Sorter, som sælges saaledes: 50 Sorter, under No. og Navn, for 12 Rld.; i mindre Quantiteter for 2 Mk. pr. Stke.; en saa moderat Pris, som hidtil ei har fundet Sted, saavidt mig er bekjendt. Planterne og Knollerne udleveres ei før de have viist deres Spirer, som formodentlig vil skee sidst i April eller i Begyndelsen af Mai Maaned; dog maatte Bestilling er behageligen skee forinden April Maanedes Udgang, eller før. Af

mine noksom bekjendte skjønne *Primula veris* og *Aurikel-Samlinger* overlader jeg af Førstnævnte 100 Sorter udmærket smukke for 5 Rld.; i mindre Quantiteter end 50 Sorter for 6 Sk. pr. Stke. Af *Aurikler* 100 Sorter for 8 Rld.; i mindre end 50 Sorter for 10 Sk. pr. Stke. Slutteligen forsikres *Kjøberne* reel og promte *Behandling*.

J.C. Frisenette,

Handelsgartner i Nykøbing paa Falster.

Den 26. november 1832 blev Johan Christian formand for vejene og skulle bl.a. påse, at lodsejerne ved den nyanlagte landevej til Gedses ikke blev bebyrdet med grundforbedringsarbejde.

I 1834 var der atter folketælling og listen fra Nykøbing, fortæller om beboerne i Slotsgade 17:

Johan Christian Frisenette, 50 Aar

Maren Andersen, 48 Aar

Lovise, 20 Aar

Cæsar, 15 Aar

Caroline, 13 Aar

Manuel, 11 Aar

Augusta, 8 Aar

Emilie, 6 Aar

Daniel, 4 Aar

Birthe Andersen, 78 Aar

Friederich Wilhelm er 26 år og i København, Karl August er nu 24 år og er formentlig på valsen som maler, Georg Christian Hannibal er 22 år og købmand, og Frantz Heinrich Adolf, der er 19 år, er blevet skomager, medens Ludvig Ferdinand er 17 år og er i lære hos købmand og brygger (og apoteker i Saksøbing) Frederik Theodor Vilhelm Grundtvig i Langgade 3 i Nykøbing F., så ingen af dem bor hjemme. Birthe Andersen er jo Maren's moder, som rigtigt hedder Andreasen.

Den 24. januar 1839 dør Maren og i skifteprotokollen kan vi på folio 149 læse:

Anmeldelse om Maren Andreasens, Gartner Frisenettes Kones Død. See Folio 151.

Aar 1839 den 25. Januarii anmeldte Gartner Frisenette, at hans Kone Maren Andreasen, ved Døden er afgået og efterlader sig følgende med ham avlede Børn. 1. Frederik Wilhelm 30 Aar i Kiøbenhavn Gartner, 2. Carl August 28 Aar Maler i Sverig, 3. Georg Christian 26 Aar Kiøbmand hersteds, 4.

Frantz Hendrik Adolph 23 Aar Skom: i Dresden, 5. Ludvig Ferdinand 21 Aar Handelsbetjent i Nykiøbing, 6. Julius Cæsar 20 Aar Møllersvend i Nykiøbing, 7. Hannibal Emanuel 15 Aar i Malerlære hersteds, 8. Andreas Peter Daniel 8 Aar hjemme, 9. Caroline Vilhelmine 19 Aar hjemme, 10. Marie Lovise 25 Aar hjemme, 11. Octavia Augusta 12 Aar hjemme, 12. Christiane Emilie 11 Aar hjemme. Enkemanden vil søge Bevilling til at hensidde i uskiftet Boe hvorfor Boets Behandling stilles i Beroe.

Som Vidner

Lindholm Willken Møller

På folio 151 ser vi så:

Bevilling

at sidde i uskiftet Boe, og i sin Tid at skifte med Samfrænder, for Handelsgartner Johan Christian Frisenette, i Nykiøbing paa Falster

Wi Frederik den Siette af Guds Naade Konge til Danmark, de Wenders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenburg.

Giøre vitterligt: at Wi efter Handelsgartner Johan Christian Frisenette af Nykiøbing Kjøbstad paa vort Land Falster, hvis Hustru Maren Andreasen, ved Døden er afgaaet, hans herom allerunderdanigst gjorde Ansøgning og Begjæring, allerunderdanigst have bevilget og tilladt, saa og herved bevilge og tillade, at bemeldte Handelsgartner J.C. Frisenette, efter fornævnte hans afdøde Hustru maa foruden Rettens Widners Forsegling, Registrering og Vurdering efter Loven med fælleds sammenavlede Børn i uskiftet Boe blive hensiddende saalænge han i eenlig Stand forbliver saafremt de umyndige Arvinger heri samtykke. Og om han imidlertid skulde blive til Sinds at skifte og dele, maa han med Samfrænder slutte en Skifteforhandling om den Arv, som bemeldte Børn efter deres afdøde Moder kan tilkomme, saaledes som han veed den til Børnenes Tarv bedst kunne forenes, foruden Rettens Vidners Overværelse eller videre Registrering og Vurdering efter Loven; dog have bemeldte Samfrænder et skriftligt Document derover at forfatte, som billigt kan være og de i Fremtiden, naar de komme i myndig Stand, eragte at Og ville vi herhos allernaadigst have befalet

dem, som dette Skifte i saa Maade forrette, at de i alle Maader holde sig Loven og Anordningerne, saavidt i Særdeleshed Forordningerne af 23. August 1793 og 28. August 1816 allerunderdanigst efterrettelige, hvilket og skal skee af den Øvrighed og Rettens Betient, som det ellers kunne tilkomme samme Skifte at forvalte, forsaavidt disse dem angaae, i hvis Rettighed dog intet derfor skal afgaae.

Forbydende alle og enhver imod det, som foreskrevet staar, Hinder at gjøre.

Givet i Vor Kongelige Residentsstad Kiøbenhavn den 31. Januar 1839. Under vort Kongelige Segl (L.S.)

Efter han Kongelige Majestæts allernaadigste Befaling.

Stemann Caisen Hansen Bentzen/Feddersen
Aldeles gratis.

Rønne

Forevist mig som Skifteforvalter og indført i Skifteprotocollen Folio 151.

I udlægges

Til Skifteforvalteren	6 Rbd. Sølv
Skifteskriveren	2 Rbd. Sølv
Justitsfondet	1 Rbd. 3 Mark 9 3/5 Sk.
	<hr/>
	9 Rbd. 3 Mark 9 3/5 Sk.

Sedler og Tegn 9 Rd. 58 Sk.
ni Rigsbankdaler 58 Skilling

Nykjøbing den 31. Januar 1839

Møller

Ved folketællingen i 1840 siger listen for Slots-gade 17:

Johan Christian Frisenette, 56 Aar
Karl August, 30 Aar
Daniel, 10 Aar
Marie Lovise, 20 Aar
Caroline, 19 Aar
Octavia, 14 Aar
Christine Emilie, 12 Aar

og ved tællingen i 1845 nævner listen:

Johan Christian Frisenette, 60 Aar,
enkemand, født i Magdeburg, Handelsgartner
Marie Lovise, 31 Aar, ugift, Nykjøbing
Caroline Wilhelmine, 23 Aar, ugift, Nykjøbing
Emilie Christine, 16 Aar, ugift, Nykjøbing
Andreas Peter Daniel, 14 Aar, ugift, Nykjøbing

Den 5. april 1845 kan vi læse en annonce i avisens nr. 40, hvor den første henvisning til Friedrich Wilhelm findes:

T i l k j ø b s

Hos Handelsgartner Frisenette i Nykjøbing bekommes i dette Foraar som sædvanlig alle Sorter friske og ægte Have-Frø, over 100 udsøgte Sorter Blomsterfrø, hvoriblandt Weimarske Sommer-Levkøjer, Frugttræer, Viinranker, Træ- og Buskværter til Anlæg af skjønne blomsterbærende Sorter, udmærkede Sorter unge Stikkelsbær, røde og hvide Ribs og Soelbærbuske, vedvarende Blomstervækster eller Siirplanter, fortrinlige og nye Sorter Jordbærplanter, unge Lambertske Nøddebuske, 1- á 2- aarige Aspargesplanter m.v. til de meest billige Priser. - Trykte Kataloger over min Søns Potteplanter og udmærkede Georginer kan faaes hos mig gratis.

Den 8. maj 1845 er der atter en annonce fra Johan Christian, hvor han tilbyder »Georgineknoller« og den 6. oktober ses den sidste annonce fra ham.

Den 7. december 1845 døde Johan Christian af kræft i maven og anmeldelsen i skifteprotokollen lyder:

Anmeldelse om Handelsgartner Johan Chr. Frisenettes Dødsfald.

Aar 1845 den 7. december anmeldte Malermester Frisenette at hans Fader Handelsgartner Johan Christian Frisenette, som hensad i uskiftet Boe efter hans forud afgangne Hustrue, er afgaaet ved Døden, efterladende sig følgende i dette Ægteskab avlede Børn, nemlig Søn Frederik Wilhelm 37 Aar Gartner og boende paa gammel Kongevei ved Kiøbenhavn, 2 en ditto Carl August 35 Aar Malermester her i Byen, 3 en ditto Georg Christian 34 Aar Kiøbmand her i Byen, 4 en ditto Frantz Hendrik Adolph 30 Aar Skomagermester her i Byen, 5 Ludvig Ferdinand 28

Aar Kiøbmand heri Byen, 6 Julius Cæsar 26 Aar Møller i Meelse herpaa Falster, 7 Hannibal Emanuel 22 Aar i Udlandet, 8 Andreas Peter Daniel 16 Aar til søes i Udlandet, 9 en Datter Marie Lovise 32 Aar hjemme, 10 Caroline Wilhelmine 24 Aar hjemme, 11 Octavia Augusta 20 Aar hjemme og 12 Christiane Emilie 18 Aar hjemme.

Registrering beroe til efter Begravelsen.

Som vidner

Lindholm Møller

og derefter følger så selve registreringen:

Registrering efter *Handelsgartner Johan Christian Frisenette Folio 434*

Aar 1845 den 16. December indfandt Skifteforvalteren, Justitsraad Møller sig, ved hans Justitsraadsfuldmægtig Lindholm i Stervboet efter afdøde *Handelsgartner Johan Christian Frisenette* og forhen afdøde Hustru Maren Andreasen, for at foretage Registrering og Vurdering over Boet til paafølgende Skifte og Deling imellem deres sammenavlede myndige og umyndige Børn som ved Dødsfaldenes Anmeldelse ere opgivne.

Af Arvingerne vare tilstede Malermester Carl August Frisenette og Kiøbmand Christian Frisenette af hvilke førstnævnte herved beskikkes til Værge for hans umyndige og mindreaarige Søskende, som tilstedeværende Broder, og blev Forretningen derpaa fremmet i Overværelse af Vidnerne og Vurderingsmændene Politibetjentene Philipsen og Rossing saaledes:

1 Egetræs Chatol	6		
1 Ahornsbord	1	-3	
6 Stole med Lærredsbetræk	3		
1 Speil i brun Ramme	2		
1 Tobakskasse	1		
1 Spillebakke		-1	
4 forskellige Underdyner	20		
4 do Overdyner	20		
8 do Hovedpuder	10		
6 Par do Lagen	12		
4 Duge	2	-3	
6 Haandklæder	1		
6 Par Sokker		-4	-8
6 Skjorter	6		
6klæder		-3	

4 Kraver			-2
1 brun Frakke	5		
1 gl. grøn ditto	1		
3 Par forsk. Benklæder	8		
1 sort Kiøle	2		
3 Veste	4		
1 Hat ...			-3
2 Par Støvler	2		
1 Nattrøie			-3
1 Vandsold og 1 Kniv			-3
3 Stole	1		-3
1 Merskumspibe med Sølvbesl.	5		
1 Haglbøsse	2		
1bord	1		
1 gl. Bord	1		
1 Stol og 1 Speil			-2
1 gl.			-1
1 Skilderie	1		
1 Kobber Themaskine	5		
1	3		
1			-3
12 Flasker			-3
1lampe	1		
2			-1
3 Styk Kurve			-3
1 M.....			-3
	133	-2	-8

1 Anker			-2
2 Halvankere			-3
20 Leerdunde	1		-3
1 Kobberkjedel 9	3		
1 Kasse med Vægtlodder	2		
1bord			-2
1 gl. Bord			-4
1	2		
1 rund Flisebord	3		
1 Deigtrug	1		-2
1 til Saltkar	2		
1 Stormløgte, 2 Stokke m.v.			-3
1 gl. Sengested			-3
8 Viinglas			-3
1 gl. Jernfad			-2
1	1		
2 do Lysestager	1		
1 do Klokke og 1 Deig.....			-1
1 Kaffemølle			-2
1 Sauge			

1 Sabel		-3		6 Kasser		1			
1 gl. Bøsse	1			6stager		1			
1 og Taugsten		-2		3 Vandsold		1			
10 Par Knive og Gafler	1	-4		1 Hagelbøsse		3			
1krog		-3		1 Musefælde			-1		
1 Ildtang		-2		1 gl. Bøger		1			
1 Trefoed		-2		2 Krudthorn og 1 Hagel.....			-2		
1 Stegepande		-3		1		1	-2		
1 Komfurgrøde		-3		Forskjellige smaa Kasser			-2		
1 Thekjedel	1	-3		3 Vandsold			-4		
1 Kaffe-kande		-3		Noget gammelt Ros			-3		
1 4 L. Bageovn	3			3 Termometer		1			
1 Jerngrøde	1			6 gl. Servietter		2			
1 ditto	1	-2							
2 Blikmaal		-1						196	-1 -8
1 Jernmaal		-1							
1 af blik		-1		7			-4		
1 Kobber Fyrfad		-1		3 gl. Stole		1			
1		-1		1 Sengested		2			
1 Par Vægtskaal		-1		1		2			
1 Skorstens.....		-3		1 Skuffe					-8
1 do		-1	-8	3 gl. Bolter					-12
	167	-3	-8	1 Baillie med Jernbaand			-1		
				1 Kasse og 1 Bordblad			-1		
				1 Kav			-2		
1 Par Morsing Vægtlodder		-4		3 Høeriver			-3		
1 Kaalkurv		-1	-8	8 gl. Sække		4			
1 Hjulbør med Skovl		-4		1 gl. Jern			-3		
3 Mælkebøtter		-1	-8	1 Termometer			-3		
2 Stropper		-1	-8	8 forsk. Kurve			-2		
1 Jernbaandet Vandspand	1			2 gl. Vinduer			-1	-8	
1 Jernkurv		-1	-8	1 Alkoveseng		1			
2 dobbelte Dørre	1			1 Blik Vandkande			-4		
1 Klædekurv m.m.	1			1 gl. Tang			-1		
1	1			1 Saugbuk med Saug			-3		
1 Høekurv		-1		1 Stage			-4		
1 Kurv med Humle		-1		1 gl. Saug			-4		
6 Skp. Havre	2			2 røde Køer		35			
5 gl. Stole	1							-8
1 gl. Kuffert		-4		19 Blomsterkieppe			-2		
2 gl. Kasketter		-3		2 Hyppejern og 2 Spader			-3		
1 gl. Rok og 1 gl. Vugge		-3		1 Muursten			-3		
100 stk Urtepotter	1			1 Jerngreb og 1 Træ do			-2		
1 Birkestænger	1	-2		3 Spader		1			
2 D.....stænger		-2		4 gl. River			-2		
1 gl. Jern	1			4 Skuffejern		1			
1 Tjærekost		-1	-8	4 Hyppejern		1	-2		

1 Do og 1 gl. Hammer	1	
2		-2
6 Sølvtheskeer og 3 do Spiseskeer	8	
Summa =		262 Rd 1 M 12 Sk

Endvidere forefandtes en Deel
forskjellige Frøsorter og Rødder
som de myndige Arvinger paatog
sig at foranledige og sorteret
og derved aflevere Fortegnelse og
ansætte det i Værdi på 100 Rd

= 363 Rd 1 M 12 Sk

Faste Eiendomme.

1. Huset No. 17. Slotsgaden, bestaaende af .. Fag gennem .. alle 2 Etage Forhuset med Kjælder under og 2 bilægger Kakkelovne. 6 Fag 5 Fags Halvtags med Grund for	900 Rd
1263 Rd 1 M 12 Sk	

2. Parcellerne af Vangene No. 11 og 12i i Hundestrædet med der- værende Svibler og forskjel- lige Blomster	600 Rd
3. Jordlodden No. 21 paa Byens Mark, Indeholdende circa 5 Tønder Land med de paa samme værende forskjellige Træer, Planter og Sæden	1200 Rd
9063 Rd 1 M 12 Sk	

Arvingerne erklærede at det er dem ikke bekendte at Boet eier videre, uden hvad den afdøde efter hans efterladte Bøger har til gode, og vedtoges det at de i Boet værende Fødevarer benyttes til Huusholdningen for de hjemmeværende Søsken, som vedbliver at beboe Stervboehuset til April Flyttetid 1846. Det vedtoges og at Proclama udstedes snarest med Frist med ... Aars og Dags Varsel, da den afdøde har staaet i Forbindelse med Udlandet. Derpaa blev Boets Papirer gennemgaaet, og Adkomsterne paa de

faste Eiendomme, saa vel som quitterede Regninger taget i Skifterettens bevaring, tillige med 2 af afdøde førte Kladebøger over udestaaende Fordringer, hvilke sidste nærmere blive at gennemgaa og bedømme. Forretningen blev derpaa sluttet og bekræftet med Underskrift.

Lindholm C.A. Frisenette G.C. Frisenette

Som Vidner
C.J. Philipsen Fr. Rossing

i avisen kan man den 13. december læse følgende digt:

J.C. Frisenette

Endt er Striden, Dødens kolde Haand
Har dit Øie lukket, ved Din Baare
Rinder Dine Børns og Venners Taare
Dem Du bandt til dig ved mangt et Baand.
Blomsten hviler nu i Jordens Skød,
Men, naar Vintren svinder, Vaaren kommer,
Blomsterne forladt i næste Sommer
Sørge vil, thi deres Ven er død.

ej vil tegne Din Bedrift,
hvor Husets Gader Krandsen binde,
er vil rejses Dig et varigt Minde,
Dit Navn vil Staa med Gylden Skrift.
ved Hjemmets Glæder var du riig
Du i Aand og Sandhed var en Fader
Veemodstaarerne nu Øiet bader
Dine Børn vil aldrig glemme dig.

Friheds Genius har tabt en Ven
Vold og Nedrigthed og lumske Rænker
Haded' Du, som Despotiets Lænker.
For din Tro Du gjerne Alt gav hen
Sov da sødt, snart Blomster frodigt groer
Paa din Grav, de Dig i Døden følger.
Vi som Du vil trodse Stormens Bølger
Og Dit Minde i vort Hjerte boer.
Haar

Avisen indeholder ingen anden omtale eller bekendtgørelse, så hvem var denne Carl August Haar, som skrev dette tunge, men trods alt livfulde digt, som iøvrigt passer udmærket til beskrivelsen i »Bedstemoders Manuskript«. Carl August

Haar var købmandskollega til Georg Christian og Ludvig Ferdinand, og kom sikkert i familien. Han har løst borgerskab i Nykøbing 29. juni 1844 som købmand og cand. pharm.

Johan Christian havde ellers netop planlagt at flytte gartneriet fra byjorden til København, men nu bliver det solgt.

Den 17. december kan man i avisen finde hvad man nu om stunder ville kalde en dødsannonce med følgende ordlyd:

*J.C. Frisenette
Borger og Havemand i Nykjöbing,
död d. 7de Decbr. 1845.
trætte Olding gik til Aften-Hvile
Sikkert did, hvor gode Engle smile;
Han troede vist
Paa Jesus Christ,
Paa Herren, som aldrig i Nöd,
og mindst i den bitre Död,
din ærlige Ven forlader!
Jac. Chr. Lindberg.*

Dr. phil. Jacob Christian Lindberg (1797-1857) var en kendt dansk teolog der sluttede sig tæt til Grundtvig og i hvis hjem der samlede sig en kreds til religiøse møder, der dannede grundlag for Grundtvigs senere frimenighed. Lindberg blev kaldt til sognepræst i Tingsted i 1844, hvor han den 24. september 1845 stiftede Falsterske Missions-Forening sammen med proprietær Tesdorpf fra Ourupgaard og pastor Carl Koch fra St. Kirkeby og hvor han i 1853 fuldførte sit livsværk, en ny oversættelse af bibelen. Hvilket forhold der kan være opstået mellem de to på det ene år er endnu ikke fundet, men da den købmand Grundtvig som Ludvig Ferdinand var i lære hos er fra den store præstefamilie med bl.a. N.F.S. Grundtvig, kan man måske gætte på, at der er en forbindelse her.

En anden mulighed er, at Lindberg, der var stærkt politisk interesseret og en overgang sad i folketinget, og Johan Christian har delt denne interesse.

Friederich Wilhelm Frisenette

Den 16. oktober 1808 blev Friederich Wilhelm døbt i Everdrup kirke og kirkebogen beretter:

1808 16 Oct.

Friederich Wilhelm. Bækkeskov, Gartner Joh. Chrst. Frisinetti og Hustru Maren Andersdatter. Bares af Moderen selv.

(Faddere) *Mads' Møller
Skov-Rid: Møller
Muremester Niels Hansen
Skoleholder Kr. Als. i Engelstrup*

Mads' Møller var Mads Haureberg der var møller af profession.

I Dansk Biografisk Lexikon, bind 5, side 460 kan man læse:

Frisenette, Frederik Vilhelm, 1808-80, Gartner, var født 10. Sept. 1808 paa Bækkeskov, hvor Faderen var Gartner. Forældrene vare Joh. Chr. F. (f.i Magdeburg 31. Okt. 1784, +7. Dec. 1845) og Marie f. Andersen. Sin Uddannelse som Gartner fik F hos Handeltgartner Danckert i Kjøbenhavn og i Rosenborg Slotshave. Som Medhjælper i Botanisk Have hørte han Forelæsninger af Professorerne Hornemann og Schouw og underkastede sig saavel den almindelige Gartnerexamen som botanisk Gartnerexamen. Efter en længere Rejse i Tydskland, Østerrige og Holland beskæftigede han sig nogle Aar med Pasning og Anlæg af Haver, indtil han i 1838 blev ansat som Gartner i Haveselskabets Have i Frederiksberg Allè. I denne Stilling virkede han med stor Interesse og Dygtighed indtil 1843, da han, utilfreds med den meget begrænsede Virksomhed, Selskabets vanskelige pekuniære Forhold nødvendiggjorde, opgav den og købte et Handeltgartneri på Gammel Kongevej. Han har særlig gjort sig fortjent ved at virke for Havebrugsudstillinger, han var en af de første, der havde Øje for, hvor stor Betydning Udstillinger have i retning af at vække og nære Sansen for Plantekultur. Han var derfor ikke blot en ivrig Deltager i de Udstillinger, Haveselskabet foranstaltede, men holdt ogsaa oftere selv mindre Udstillinger af Blomster og Køkkenurter. 19. Febr. 1833 ægtede

*han Antonine Amalie Christensen, Datter af Muremester C. i Kjøbenhavn. Han døde 23. Nov. 1880. Dansk Havetidende 1880.
L. Helweg*

Da gartnerembedet ved Fredensborg Slotshave blev ledigt i 1833 søgte Friederich Wilhelm det sammen med sytten andre gartnere, men fik det ikke. Han var ellers eksamineret gartner og mestersvend i Botanisk Have.

I 1845 forpagtede han Det kongelige danske Landhusholdningsselskabs planteskole på Avedøre mark for en årlig lejeafgift på 120 Rdl. og med forkøbsret.

Friederich Wilhelm blev medlem af De kongelige danske Skydebrødre den 24. juli 1846 og fik den 2. juni 1847 sin skive under nr. 720, hvis motiv er afskårne blomster.

I 1851 tiltrak han kirsebær-, æble- og pæretræer i sin planteskole på Avedøre mark.

I 1854 købte han planteskolen på Avedøre mark for 3000 Rdl, og havde den unge gartner Hans Christian Bredsted i lære.

I 1858 deltog han sammen med professor Fenger, docent Johan Lange og gartnerne Rudolph Rothe, Carl Danckert og J.A. Benzien i en kommission nedsat af ministeriet til forbedring af undervisningen af unge gartnere.

I 1859-60 havde Friederich Wilhelm stadig ret store annoncer i Lolland-Falsters Stifts-Tidende med tilbud på planter fra gartneriet på Gl. Kongevej og i 1864 optog han sønnen, Frantz Carl Joseph, som kompagnon i gartneriet og frøhandelen efter at denne havde fået en grundig uddannelse her og i udlandet.

I 1875 havde gartnerforeningen Hortulania den første nordiske udstilling af frugt. Blandt udstillerne var de flittigste udstillere fra denne tid, bl.a. Frantz Wendt fra Roskilde, H.C. Bredsted fra Odense, G.J. Bøgh fra Horsens, J.E. Ohlsens Enke og Friederich Wilhelm, og i fagkredse taltes der om den meget initiativrige udvikling for erhvervsgartnerne, som selv var begyndt tiltrækningen af deres egne stammer og også selv avlede deres egne frø, fordi de erkendte, at de sorter og stammer som var almindelige til køkkengartneriet,

var af en temmelig ringe kvalitet. Friederich Wilhelm gjorde sig stærkt gældende ved tiltrækningen af blomkålen »Stor Dansk«. Gartner Peter Hansen havde bragt nogle skulper af gartneren Haages »Erfurter Dværg« med sig hjem. Friederich Wilhelm fik 13 planter heraf, og af disse frembragte han »Store Danske« og bragte dem i handelen gennem V. Løwes Handelsgartneri. I 1875 solgte Friederich Wilhelm og sønnen Frantz Carl Joseph gartneriet, og frøhandelen fortsattes af Frantz Carl Joseph, der i 1889 omdannede den til aktieselskab under navnet Carl Frisenette A/S og i 1906 optoges sønnen Knud Georg Oluf som medansvarlig deltager i selskabet. I »Dansk Have-tidende« fra 1880 kan man på side 190 læse følgende nekrolog:

Frederik Vilhelm Frisenette er efter længere Tids Svagelighed vandret bort i disse Dage i en Alder af 72 Aar som den ældste af Handelsgartnerne her i Landet. Han stammede fra en Gartnerfamilie, idet hans Fader i sin Tid var Gartner paa Bækkeskov. Efterat have tilbragt en Del af sine Læreaar i Rosenborghave under Lindegaards grundige Veiledning, blev han Medhjælper i Botanisk Have og søgte her ved at høre Forelæsninger af Hornemann og Schouw at skaffe sig forøgede Kundskaber. Efter en længere Reise i Tydskland, Østerrig og Holland, hvortil han ikke havde anden Hjælp end hvad han

selv fortjente sig, beskæftigede han sig i nogen Tid med Pasning og Anlæg af Haver, indtil han i 1839 blev ansat som Gartner hos Selskabet til Havedyrkningens Fremme, efterat dette havde fået sin egen Have. I denne Stilling virkede han med stor Interesse og Dygtighed indtil 1843, da han utilfreds med den meget begrænsede Virksomhed, Selskabets yderlig smaae Forholde nødvendiggjorde, opgav den og købte et Handelsgartneri paa gamle Kongevei, som nu hører til det forsvundne Kjøbenhavn. Her fandt han en vid Mark for den store Virkelyst og den Energi, som var fremherskende hos ham lige til Sygdom fængslede ham til Stuen. Frisenette var en meget dygtig og intelligent Gartner, der omfattede sin Kunst med stor Kjærlighed og altid var beredvillig til at række en kraftig Haand til at hjælpe til at hæve den. Han var en af de ældre, for hvem det tidligst blev klart, hvormeget Udstillinger af Haveprodukter bidrage til at vække og nære Sands for Plantekultur, og var derfor ikke blot en ivrig Deltager i de Udstillinger, Haveselskabet har foranstaltet, men holdt selv flere mindre Udstillinger af Produkter, saavel Blomster som Kjøkenurter, han dyrkede i sin Have, blandt hvilke hans fortrinlige Samling af Stokroser vistnok endnu mindes af Flere. Han vil derfor længe bevares i venlig Erindring ikke blot af de mange Standsfæller, med hvilke han stod i Berøring, men ogsaa af de mange andre, der kjendte ham.

Karl August Frisenette

Karl August Frisenette løste som nævnt borger-
skab som maler den 7. april 1841 og i rådstuepro-
tokollen kan vi på side 353-54 læse:

*Aar 1841, den 7. April mødte for Borgmesteren Ma-
lersvend Carl August Frisenette, 31 Aar gammel, en
Søn af Borger og Handelsgartner Frisenette her i By-
en, har lært Maler Professionen i Marieboe, og den
17. November 1833 er meddelt Lærebrev fra Maler-
lauget i Kiøbenhavn, samt under 31. forrige Maaned
har forevist et forsvarligt Mesterstykke, - han begiæ-
rede at blive antaget til Borger her i Byen, for at er-
nære sig af sin lærte Profession. - Han indleverede
Attest fra Borgercapitainen for at han er forsynet
med de befalede ?.*

*Han aflagde derpaa sin borgerlige Troeskabs Eed,
og blev antaget til Borger her i Byen og tilladt til at
drive Malerprofessionen; hvorimod han bliver ube-
rettiget til at drive anden Næringsvey og i særdeles-
hed til at holde Værtshus eller Skiænkestue.*

*For Borgerskabsbrevet erlagde han 2 rd 3 mrk 12
sk og til stemplet Papir 5 mrk 4 sk og i Skattekræ-
verpenge 2 rd i alt 5 rd 3 mrk P. (penge? evt. S.T. =
sedler og Tegn) og underskrev sin Forpligtelse i
Protokollen.*

C:A Frisenette

Det passerede blev med Underskrift bekræftet.

Møller

Som Vidner

Lindholm Wilner

Den 11. annoncerer han så sin etablering som
mester i Lolland-Falsters Stifts-Tidende nr. 45 på
side 180:

*Undertegnede har etableret sig her i Byen som Ma-
ler, og anbefaler sig med forskellige Stiil i Decorati-
onsmalerier, samt Alt til samme Fag henhørende,
forsikrende Enhver, som vil forunde mig Arbejde, re-
el Behandling.*

Nykøbing, den 10de April 1841.

Ærbødigst

K.A. Frisenette

Maler

Den 7. juli 1845 finder vi i den samme avis på
side 326 følgende annonce:

*Førstkommende October Flyttetid bliver en Lejlighed
til Leje bestaaende af 3 Værelser, Kjøkken, Spise-
kammer, Pigekammer samt Brændehuus med mere
hos*

C.A. Frisenette

Maler

Nykøbing, den 7de Juli 1845.

Georg Christian Hannibal Frisenette

I Rådstueprotokollen for Nykøbing F. kan vi den 7. november 1838 på folio 37 læse:

Aar 1838, den 7de November mødte for Borgmesteren Handelsbetient Georg Christian Frisenette, 26 Aar gammel, som foreviste Attest fra Stadshauptmand og Kiøbmand Schultz for at han hos ham har tient i 11 Aar, hvori blandt 5 Aar som Handelsbetient, og begiærede at blive antaget til Borger her i Byen, for at ernære sig af Kiøbmandshandel. Han indleverede Attest fra Borgercapitænen, for at han er forsynet med befalet Armatur.

Han aflagde derpaa sin borgerlige Troeskabs Eed, og blev antaget til Borger her i Byen og tilladt, at drive Kiøbmandshandel, hvorimod han bliver uberettiget til at drive anden Næringsvej og i særdeleshed til at holde Vertshuus eller Skænkestue.

For Borgerskabsbrevet bliver at erlægge 12 rd 1

*mrk 8 sk til stemplet Papir 1 rd 4 mrk 8 sk og i Skattekræverpenge 4 rd, i alt 18 rd, som han strax erlagde og underskrev sin forpligtelse i Protocollen.
sign. G.C. Frisenette*

*Det Passerede blev med Underskrift Bekræftet
Som Vidner*

Wilner C.J. Philipsen J. Møller

Georg Christian Hannibal var ikke nær så aktiv med annonceringen som de øvrige familiemedlemmer, men i 1859-60 finder vi dog enkelte eksempler, f.eks.:

*Baiersk Øl paa hele og halve Flasker, Kjøbenhavnsk
hvidt Øl Nr. 1 paa Flasker kan faaes hos
G.C. Frisenette
Hjørnet af Frisegade og Kirkestræde*

Frantz Heinrich Adolf Frisenette

I rådstueprotokollen kan vi under den 1. november 1844 på folio 382 læse:

4. Skoemagermester Frans Henrik Adolph Frisenette, 29 Aar gammel, født i Nykiøbing, som har lært Skoemagerhaandværket og indskrevet som Mester i Lauget har indlevered Attest fra Stadshauptmand Sidenium for at han er ansat i Brandcorpset.

Han aflagde derpaa sin Borgerlige Troeskabs Eed. Blev antaget til Borger for at ernære sig af Skoemagerhaandværket, hvorimod han bliver uberegtiget til at drive anden Næringsvey og i Særdeleshed til at holde Vertshuus eller Skiænkestue.

For Borgerskabsbrevet erlagte han 3 rd - 32 Mark og i Skattekræverpenge 2 sk og underskrev sin Forpligtelse i Protocollen.

Adolph Frisenette

Ludvig Ferdinand Frisenette

Fra folketællingslisterne fra 1834 har vi den første tilkendegivelse om Ludvig Ferdinand efter han har forladt hjemmet, idet han står opført under købmand Frederik Theodor Vilhelm Grundtvig i Langgade 3. Her må han være i lære, for han er jo 17 år gammel. Samme købmand Grundtvig var også brygger og apoteker i Saksøbing.

Bemærk den lange tid der går mellem Ludvig Ferdinand åbner sin købmandsforretning på Torvet (nuværende Axelhus) den 6. april 1842 og til han får sit officielle borgerbrev den 16. december 1842. Grunden hertil kan man læse i Stifttidende for den 24. august 1892 ved Ane Kathrine og Ludvig Ferdinands guldbryllup.

Også Ludvig Ferdinand var som sin far en flitig annoncør i den lokale avis og det giver et lille indblik i datidens forhold at studere disse annoncer. Således kan man den 10. juli 1845 læse på side 330:

Svenske Bræder af forskellige Dimensioner, feed norsk Koge- og Spegesild faas til billig Priis hos

L.F. Frisenette

og den 11. august er det:

Kjøbenhavnsk Øl til 4 á 6 Sk. Flasken kan atter faaes hos

L.F. Frisenette

Nu er der imidlertid en københavnsk købmand som har åbnet forretning i Nykøbing og det må naturligvis imødegås, så den 27. september indrykker Ludvig Ferdinand en ny annonce:

At jeg i Løbet af næste Maaned udvider den af mig hidtil førte Urtekramhandel saaledes, at et betydeligt Udvalg af udsøgte courante Urtekramvarer vil blive at erholde, skal jeg ei unnlade herved foreløbigen at tilkjendegive, med tilføjende, at jeg endog vil sælge disse varer under den Priis, der af Hr. Lion Levison er udbasuneret i denne Tidende Nr. 117.

Nykøbing, d. 27de September 1845.

L.F. Frisenette

At aktiviteten er hektisk viser de næste annoncer den 15. december 1845, hvor vi kan læse:

L.F.F. Stearin- og Margarin-Lys af Holmblads Fabrik, argandiske og hvide kjøbenhavnske Formelys i alle Størrelser faaes til Fabrikspriser hos

L.F. Frisenette

Grøn Olie-Sæbe i 1/4 Tønder og Ottinger, bedste Carolina-, Taffel- og Java-Riis, fiin og middelfiin Raffinade og Melis, hvid, guul og bruun Candis, fiin og middelfiin Java-, Laguayra-, Brasil- og Domingo-Caffe, lyst St. Croix Sukker, fiint raffineret Puddersukker, Congo-Haysan, Pecco- og Pousehong Thee, hvid og guul St. Croix-Rom, engelsk raffineret Taffel Salt i Pakker, raffineret Lampeolie og Lampepetran faaes billigt hos

L.F. Frisenette

Bildahls Klipfisk

Denne for sin Godhed bekendte Fisk faaes á 9 Skill. Pundet, samt nye afnakket islandsk Klipfisk 6 á 7 Skill. Pundet hos

L.F. Frisenette

Nye Citroner, Rosiner, Bamberg Kirsebær, franske Svedsker og Cathrineblommer, Vanille- og Krydder-Chokolade af Chr. Deichmanns Fabrik faas til meget billige Priser hos

L.F. Frisenette

Feed gl. Stoltzer-, Eidammer- og Schweitzerost samt grøn og Sundhedsost, faas saavel i hele Oste som mindre Vægt hos

L.F. Frisenette

Det er jo juletid, så allerede den 22. december gentages annonceringen, denne gang dog lidt udvidet:

L.F.F. Stearin- og Margarin-Lys af Holmblads Fabrik, argandiske og hvide kjøbenhavnske Formelys i alle Størrelser faaes til Fabrikspriser hos

L.F. Frisenette

Nye flamske Sild, samt feed norsk Spegesild er arri- veret hos

L.F. Frisenette

Syltet Ingefær i 6-Punds Bojanger á 21 Mk., Pundet 60 Sk., ægte franske Capers pr. Glas 40 Sk., vest-

*indisk Salep Bout. 6 Mk. 8 Sk., ægte chinesisisk Soya i hele og halve Bout. á 8 Mk. 8 Sk., dansk ditto á 40 Sk., chinesiske Lemon-Asier Pundet 20 Sk., raspet Hjortetak Pundet 20Sk., oprigtig Lövetand Pundet 16 Sk., Huusblas i Blade pr. Lod 12 Sk., Vanille- i Stænger pr. Lod 10 Mk., fin Kryder- og Vanille-Chokolade fra 28 Sk. til 80 Sk., nye Bamberg Kirsebær Pundet 24 Sk., nye Rosiner, franske Svedsker og Cathrineblommer, Confect-Rosiner, Krakmandler, nye Figen, Tamarinther, Citroner, ægte ostindisk Carry, Cajennepeber, italienske Macaroni, Nudler, Muskatnödder, Pomerantser, Succade faas tilligemed alle andre gode Urtekramvarer til billige Priser hos
L.F.Frisenette*

I 1849 gennemførtes den første danske værnepligtslov, og Ludvig Ferdinand fik det offentlige ombud at være lægdsmand og i 1853 vælges han til Borgerrepræsentationen i Nykøbing.

Formentlig på denne tid overdrager han købmandsforretningen til nevøen, købmand Ludvig C. Hansen, og den 15. marts 1856 grundlægger han, 39 år gammel, Dampmøllen i Nykøbing på Falster på en bevilling som først blev givet til købmand Isak Sidenius, men siden blev overdraget Ludvig Ferdinand efter en del diskussion i borgerrepræsentationen. Møllen blev bygget overfor købmandsforretningen mellem Langgade og havnen og udstyret med en dampmaskine på 12 hk. I 1859 beskæftigede den 9 mand og formalede ca. 8.500 tønder »diverse kornvarer« som der står i avisen.

I februar-marts måned 1858 nedsætter borgerrepræsentationen i Nykøbing, efter en idé fremsat af Ludvig Ferdinand, en brokommité bestående af godsejer Edward Tesdorpf, prokurator C.J.F. Blæsberg, vej- og vandinspektør Hamburger, den sjællandske godsejer Peter de Neergaard til Førsløv og Ludvig Ferdinand for at forberede opførelsen af en bro til Lolland. Det har været morsomt her under skrivningen af bogen, at opleve, at en tunnel under Guldborgsund blev indviet i 1988.

Den 24. April 1863 besluttes det i Nykøbing at nedsætte et udvalg bestående af kancelliråd Carl Ludvig Ferdinand Pontoppidan, kancelliråd Hans Henrik Grønæk, kobbersmedemester Christian Frederik Ferdinand Haagensen, glarmester, lieutenant (i borgervæbningen) Knud Knudsen, bogbinder J.F. Nielsen og Ludvig Ferdinand for at arbej-

de på oprettelsen af en industriforening.

Den 18. april 1864 var den forfærdelige dag i Danmarks historie, hvor det store og afgørende slag i krigen mellem Danmark og Tyskland stod på Dybbøl skanser og hvor Ludvig Ferdinands søn, Peter Emil Valdemar, deltog som officersaspirant og faldt. Efter Ludvig Ferdinand og Ane Kathrines ønske blev han ført til Nykøbing og begravet den 29. april og i kirken blev opsat en mindetavle over alle faldne fra Nykøbing.

I 1865 byggede Ludvig Ferdinand et dampbageri på dampmøllen. Da Ludvig Ferdinands ældre broder, Georg Christian Hannibal, den 8. september 1866 opsiges borgerskabet som købmand og samtidig løser borgerskab som baker, kan man måske gætte på, at han skal bestyre det nybyggede dampbageri på dampmøllen.

I dette år blev Ludvig Ferdinand udnævnt til Justitsraad som påskønnelse af hans arbejde som lægdsmand.

I 1860erne ved vi, at dampmøllens kontor lå i Ludvig Ferdinands ejendom i Langgade 114A (nuværende nr. 23) ved siden af Emilies modesalon og i hans gamle forretning var der nu J.P. Jepsens kaffeforretning.

I 1882 sælger Ludvig Ferdinand dampmøllen for 20.500 kr. og maskinerne for 29.500 kr. til Ewald Thielsen, søn af købmand N.C.E. Thielsen, og direktør M.N. Bay.

En anden af Nykøbings større forretningsdrivende var Julius Bernth, som i 1874 var kommet fra Køge og som tog rundt i byen og på landet og handlede med alt man kunne handle med. Efterhånden fandt han tiden moden til at åbne en forretning i byen og hertil udså han sig et skævt et-etages hus i Langgade overfor dampmøllen, som ejedes af Ludvig Ferdinand. Da Bernth spurgte om han kunne leje huset, svarede Ludvig Ferdinand: »Hvad Fanden vil De med det, min gode Mand?«, hvortil Bernth svarede: »Drive Forretning«. »Drive Forretning? Det gaar Fanden broderemig aldrig!« svarede Ludvig Ferdinand, hvis trumf altid var dette »brodereri«. Ludvig Ferdinand havde allerede erfaringer, for huset havde været lejet ud til flere forskellige formål tidligere, men alle var ophørt igen. Bernth lejede alligevel huset, som imidlertid nedbrændte en aften i 1886,

hvortil Ludvig Ferdinand triumferende råbte: »Hvad sa'e jeg, den gik Fanden brodere mig ikke!«. Bernth byggede dog en ny forretning på tomten, som er grundlaget for den forretning der kendes i dag.

I 1877 sluttede handelens mænd sig sammen og Ludvig Ferdinand var med til at stifte Handelsforeningen, som senere blev en del af Lolland-Falsters Kjøbstæders Handelsforening og han var dens formand i den første snes år.

I vejviseren for 1878 kan vi læse, at Ludvig Ferdinand stadig bor i Langgade 114A og Emilie på første sal i nr. 114B, ovenover nevøen, købmand Ludvig C. Hansen, som havde købt eller overtaget Ludvig Ferdinands forretning.

Som formand for Handelsforeningen foreslog Ludvig Ferdinand i 1879 oprettelse af en handelskole, hvilket vedtoges, men forslaget blev atter stillet i bero indtil 1882, hvor man sendte andragende ind til indenrigsministeriet om understøttelse til skolen, som vist nok allerede var sat i gang i 1881, men denne kan ikke have haft lang levetid, for i 1885 blev det vedtaget, at man skulle oprette en skole i hver købstad på Lolland-Falster og dette forslag blev genfremsat med et par års mellemrum indtil 1895, hvor den første handelsskole blev oprettet.

I 1887-89 betalte Ludvig Ferdinand ifølge skatelisterne 2500 kr. i skat om året.

Den 24. August 1892 kan Ludvig Ferdinand og Ane Kathrine Margrethe fejre deres guldbryllup, og med deres position i byen kan det ikke undre, at aviserne har noget at skrive om. Således skriver Lolland-Falsters Stifts-Tidende, Tirsdagen den 23de August 1892:

Imorgen (Onsdag) kan en af Nykøbings mest agtede Borgere, en af dem, paa hvis Kræfter i det Offentliges Tjeneste der, som nedenfor skal vises, til forskellige Tider har været lagt ikke lidet og endnu for endel lægges Beslag, Kammerraad L.F. Frisenette med Hustru fejre deres 50de Bryllupsdag. Guldbrugommen er forøvrigt ogsaa 50-aarig Borger, idet han nedsatte sig som Købmand her den 6te April 1842, men først kom til at aflægge Borgereden 16de Decbr. s. Aa. Frisenettes første offentlige Virksomhed falder i Krigsaarene 1848-50, i hvilke han fungerede som Lægdsmand for Nykøbing Købstad og røgtede dette Hverv saaledes, at han efter Krigens Op-

hør modtog gennem Krigsministeriet en af Hs. Maj. Kong Frederik den Syvende underskrevet Anerkendelsesskrivelse. 1852 var han Medindbyder til Oprettelse af Foreningen til Understøttelse af trængende Handlende, Fabrikanter og disses Familier i Lolland-Falsters Stifts Kjøbstæder, i hvilken Forening han fra 1ste Januar 1856 indtraadte som Bestyrelsesmedlem og fra 1ste Januar 1860 overtog Formandsposten. Foreningen har et Grundfond af c. 23.000 kr. og uddeler aarlig til trængende Medlemmer c. 3000 Kr. Fra 1852 til 1870 var han Borgerrepræsentant og endel Aar Næstformand i Repræsentationen, ligesom i samme Tidsrum Medlem af Havnekommissionen, Bygningsog Skolekommissionen samt Medbestyrer af De Fattiges Kasse. I Koleraaaret 1853, der slemt hærgede Nykøbing, satte han sig i Spidsen for en Kommitee til Indsamling til et Fond til opdragelse til deres Konfirmation af fattige Børn, hvis Forsørgere vare borttrykkede af Smitsoten. Repræsentant i Kjøbstædernes Brandforsikringsselskab i 34 Aar, fra 1859 Repræsentant for Falster i Kreditforeningen af Grundejere i de danske Østifter, Formand for den i 1877 stiftede Handelsforening for Lolland-Falsters Kjøbstæder og Medlem af Handelsmødets Forretningsudvalg alle disse Tillidshverv godtgjøre tilfulde Rigtigheden af, hvad vi i Begyndelsen have ytret. Parret har havt 9 Børn, hvoraf 7 ere ilive, 4 Sønner og 3 Døtre. En Søn har det maattet ofre paa Fædrelandets Alter, Officersaspirant Frisenette, der faldt ved Dybbøl 18de April 1864.

Lolland-Falsters Folketidende, Maribo Amts politiske Avis og Avertissementsblad kan onsdag den 24de August 1892 berette:

GULDBRYLLUP. I Dag fejrer Hr. Købmand, Kammerraad L.F. Frisenette og Hustru i Nykøbing deres Guldbryllup. Da Ægteparret stadig harhaft deres Hjem her i Byen, og Hr. L.F. Frisenette altid været en fremskudt Mand i denne, vil der kunne oprulles et helt og ganske interessant kulturhistorisk Billede af Byen og dens Forhold og Udvikling om man greb Lejligheden til at fremdrage de Erindringer, der knytter sig til de saaledes i Dag henrundne halvt hundrede Aar.

Dette kan vi dog ikke helt inklade os paa, men skal nøjes med at tage et enkelt Træk fra Ægteparrets Bryllupsaar, og for den følgende Tid kun nævne de forskellige offentlige Hverv, Hr. L.F. Frisenette

har haft overdraget.

H. L.F. Frisenette aabnede sin Købmandsforretning den 6te April 1842 i det Sted paa Torvet, der nu nævnes Axelhus. Han kunde altsaa allerede for snart et halvt Aar siden have fejret sit 50 Aars Jubilæum som Borger her i Byen. Ser man imidlertid efter i Optegnelserne over de Borgere, der har løst Borgerskab i de sidste 50 Aar, vil man finde L.F.F. opført den 16de December 1842, sammen med Snedker A. Philipsen, som dog har været Borger i Byen fra Juni 1842. Lignende Tilfælde forekommer oftere i de Aar; således findes Fabrikant Chr. Haagensen og de nu afdøde Købmand Wulf og Bager Junior opførte samtidigt under 27de Oktober 1847, uagtet de havde begyndt deres Virksomhed tidligere og til forskellige Tider. Grunden hertil var, at Byens daværende Borgmester helst »samlede til Bunke« af de ny Borgere, naar de skulde aflægge den da fordrede Borgered efter hvilken de først kunde faa deres Borgerbrev udleveret, »for at han kunde slaa saa mange Fluere som muligt i samme Smæk« ved saadan Lejlighed. »Saadan var det Skik i Sorø«, hvorfra Borgmesteren var kommen hertil, og alt i Nykøbing skulde da indrettes efter hans Ideal: Sorø, enten det saa passede eller ikke. Han kunde ikke lide, at jævne Borgere var velklædte, og særlig var han i den retning vred paa Smaakøbmand og Haandværkere, navnlig de sidste, naar de trak lidt pænere Klæder paa; »i Sorø gik de i Skindpels og med Træsko og kunde godt selv forrette deres Gærning inde og ude, og derfor havde de noget« faldt hans Ord; »saadan var det i Sorø«, var det stadige Omkvæd paa hans Tale, og derefter havde Nykøbing at rette sig, om ogsaa Udviklingen derved skruedes tilbage. Vedrørende det offentlige måtte der næsten intet bekostes, og Følgen var, at meget forfaldt eller forsømtes og faldt saa meget haardere på Byen i de efterfølgende Aar, da en anden Betragtning blev raadende.

1847 flyttede L.F. Frisenette til den Gaard i Langgade hvor han endnu bor, og samme Aar, der som bekendt var et slemt Dyrtidsaar, næsten Hungeraar, udfoldede han en rig Virksomhed ved at være med til at foranstalte en omfattende Indsamling af Penge og Levnedsmidler og havde ene at udføre den omfangsrige og ofte besværlige Gærning daglig og ugentlig at uddele det indsamlede til de trængende. Da den almindelige Værnepligtslov kom i 1849, fik han det for Købstæderne ny og just i sin Begyndelse vanskelig Ombud at være Lægdsmand og udførte

det paa en saadan Maade gennem alle Aarene, til det overgik til Øvrighedens Haand, at han fra højere Autoriteter modtog en særlig udtalt Anerkendelse. 1852 var han Medstifter af Lolland-Falsters Stifts Forening til Understøttelse af trængende Handlende, Fabrikanter og disses Familier, der har virket til Velsignelse for mange, og allerede for et Par Aar siden fejrede han sit 25 Aars Jubilæum som Formand for denne Forening.

Samme Aar (1852) var han Medstifter af Foreningen for værdige trængende Borgere og deres Efterladte i Nykøbing F., blev 1856 Medlem af Styrelsen og fra 1860 dennes Formand. Fra 1853 til 1870 var han Medlem af Byens Borgerrepræsentation, senere Byraadet. Da Koleraen 1853 rasede her og lod en Del forældreløse Børn efter sig, foranledigede L.F.F. Dannelsen af et Fond med Formaal for Øje at sørge for disse forældreløse Børns omhyggelige Pleje og Opdragelse til deres Konfirmation samt Udstyrelsen ved denne, hvilket Maal ogsaa naaedes for alle disse Børn. Adskillige flere Tillidshverv og Sider af L.F.F.s Virken kan fremdrages; vi skal sluttelig kun tage med, at han i 1877 var Medstifter af Handelsforeningen og er dens Formand siden da, er delegeret i Handelsmødernes Forretningsudvalg og siden 1859 Repræsentant i Østifternes Kreditforening.

Guldbrudeparret er forholdsvis rask og rørig efter deres Alder: Brudgommen 75 Aar siden St. Hansdag, Bruden 71 Aar selve Bryllupsdagen.

og Stifts-Tidende skriver:

Idag har, som det forud kunde ventes, vakt stor Deltagelse i den By, hvor Parret, Hr. Kammerraad L.F. Frisenette og Hustru, ikke alene nu har henlevet et halvt Aarhundrede ved hinandens Side, men hvortil de ogsaa ere knyttede ved Fødebyens Baand og altsaa kjendte af saagodtsom Alle. Som berørt i Gaarsnummeret har Brudgommen været med til mange vigtige og betydningsfulde Foretagener, ligesom han har siddet i Byens Raad paa en Tid, da den, siden Broforbindelsen i 1867 med Lolland, begyndte at tage et stort Opsving. Parret vækkedes imorges ved, at Byens Musikkorps blæste Melodierne til en Bryllupssalme samt til »Vor Gud han er saa fast en Borg« og »Dejlig er Jorden«, medens derefter fulgte Afsyngelsen af en Sang ved en Dobbeltkvartet af »Brage«. Den temmelig almindelige Flagning overalt i Byen minder smukt og livligt om det højag-

tede Brudepars sjeldne Højtidsdag, paa hvilken Guldruden endvidere fejrer sin 71de Fødselsdag. Brudgommen er 75 Aar.

Parret nød i Formiddags med Børn og Nærmeste Alterens Sakramente og iaften finder der i Industribygningen af kjærlige Hænder nydeligt med Flag og Guirlander pyntede Teatersal et festligt Maaltid Sted, hvor de hæderlige To samles med Slægt, Venner og Bekendte. Mangt et godt Ord vil sikkert her lyde for dem og gjøre dem Dagen dobbelt minderig. Fra Lolland-Falsters Stifts Forening til Understøttelse af trængende Handlende, Fabrikanter og disses Familier har Parret modtaget en overordentlig smuk Sølvopsats, ledsaget af en kalligraferet Skrivelse og overrakt af Bestyrelsen, samt af Repræsentantskabet for Kreditforeningen af Grundejere i de danske Østifter en prægtig Sølvpokal med Parrets Navnetræk og ligeledes ledsaget af en kalligraferet Skrivelse, ligesom der fra privat Side er tilflydt Parret et Utal af større og mindre Gaver, Blomster, Lykønskningstelegrammer, Breve osv. En Masse Gratulanter har indfundet sig i Løbet af Dagen. Parret lader Beboerne paa Fattiggaarden traktere med Steg, Punsch og Kage.

Begivenheden fortsætter torsdag den 25. august 1892 i Lolland-Falsters Folketidende:

Guldbryllupsfest. Købmand L.F. Frisenettes og Hustrus Guldbryllupsfest begyndte med, at et Musikkorps i den tidlige Morgenstund vækkede Brudeparret ved i deres Hjem at udføre flere Koraler, hvorpaa en Dobbeltkvartet af Sangforeningen »Brage« fulgte med nogle passende Sange. Byen viste sig fra tidlig Morgen rigt flagsmykket.

Om Formiddagen var det gamle Brudepar til Alters med Børn og Svigerbørn. I Dagens Anledning lod de Lemmerne paa Byens Fattiggaard bespise. Kl. 2 mødte en deputation fra Handelsforeningen med en smukt udstyret Adresse og fra Foreningen for handlende og Fabrikanter i hele Stiftet med en Mindegave i Form af en Sølvopsats til ca. 500 Kr. Ligeledes kom fra Kreditforeningens Repræsentantskab en Sølvpokal, som ogsaa andre mere private Mindegaver for Dagen.

Kl. 5½ samledes Guldrudeparret i Industribygningen med Børn, Slægt og en Del ind budne Venner, ialt nogle og halvfjerdsindstyve Personer, hvorpaa de tog Plads ved et særdeles smagfuldt ordnet Bord i den festligt smykkede Teatersal.

Ved hver Dames Plads var her henlagt en Buket af Roser og Guldax. Ved Bordet herskede en fornøjelig Stemning og udbragtes mange Skaaler, deriblandt naturligvis flere for Guldrudeparret og deres Børn, ligesom der blev sunget flere til dagen skrevne Sange, og et Musikkorps ydede Taffelmusik.

G.-H.

Rettelse. Ved en Misforstaaelse har der i Gaar i vor Artikel »Guldbryllup« indsneget sig en Fejl. Ordene: »blev 1856 Medlem af Styrelsen og fra 1860 dennes Formand« er at henføre til den næstforudnævnte Forening for handlende og Fabrikanter.

G.-H.

Fra festen er et to-fløjet menukort og fire sange bevaret som ogsaa giver os et godt billede af forholdene dengang (se side 91, 93).

I 1903 fortæller vejviseren, at Ludvig Ferdinand bor i Langgade 23 (det gamle matrikelnummer 114A). Huset blev revet ned under en almindelig saneringsbølge i årene 1898-1910 og en ny bygning, hvor nu Jyske Bank har til huse, opførtes.

Ved Ludvig Ferdinand's død står følgende omtale i Stifttidende fredag den 20. juli 1906:

L.F. Frisenette Nykøbings ældste Borger, Justitsraad Ludvig Ferdinand Frisenette, er i Gaar Aftes død, 89 Aar gammel. Han var født i Nykøbing F. den 24. Juni 1817 som Søn af Handelsgartner Joh. Christian Frisenette (født i Magdeburg 31. Oktober 1784 og død i Nykøbing 7. Decbr. 1845). Faderen, der alt i en ung Alder udvandrede for at slippe for Militærtjenesten under Napoleon, som da hærgede hans Fædreland, var en ualmindelig flittig, energisk og stræbsom Mand; ved hans Død helligede den som Præst og teologisk Forfatter højtansete Jac. Chr. Lindberg ham et kønt lille Mindedig i dette Blads Spalter.

Energi og Virkelyst har været et Særkende for flere af den gamle Gartners Børn, saaledes den i 1880 døde udmærkede dygtige Gartner F.W. Frisenette, der i høj Grad gjorde sig fortjent af sin Stand. Hos Justitsraad Frisenette laa der da ogsaa en hel Del af dette i Blodet. Tidligt viede han Handelen sine Kræfter, men dette blev ham ikke nok. Han grundlagde det for sin Tid temmelig betydelige Etablissement Nykøbing Dampmølle, som nu efter i en Aarrække at have været paa andre Hænder, staar som i alt Fald en af de største Forretninger i denne Branche

her i Stiftet.

At man tidligt fik Øjnene op for Frisenettes store Evner og Handlekraft, fulgte af sig selv. Han fik snart Sæde i Nykøbing Borgerrepræsentation, som den da kaldtes og senere til forskellige Tider i det Byraad, som afløste denne.

Ved Indvielsen den 4. Juli 1867 af det for Nykøbing saa overordentlig betydningsfulde Foretagende, som Broen over Guldborgsund i Virkeligheden var, havde han som Udvalgsmedlem i Byraadet en væsentlig Del af Æren for den prægtige Maade, Byen i Anledning af Kongebesøget var udsmykket paa. Dette kun som et enkelt Træk, der viste den praktisk dygtige Mand, som ikke gjorde noget halvt. Som Medlem gennem lange Tider af Byens Raad fik han for øvrigt rig Lejlighed til at vise, at han forstod at gøre sine Anskuelser gældende og til enhver Tid vidste, hvad han ville, til held for mangen god Sag.

Endnu indtil de seneste Aar repræsenterede han her paa Pladsen saa vigtige Institutioner som Østifternes Kreditforening af Grundejere, Lolland-Falsters Købstæders Handelsforening, Foreningen til Understøttelse af trængende Handlende, Fabrikanter osv. samt Foreningen til Understøttelse af trængende Borgere og deres Efterladte. Han var i mange Aar Formand for de tre sidste Foreninger. Endelig var han fleraarigt Bestyrelsesmedlem og en kort Tid Formand for Byens daværende Haandværkerforening og senere Sekretær i Industriforeningen, Forløberen for den nuværende Industriog Haandværkerforening.

Fædrelandsven, som han var saa fuldt som nogen, har han været med til at fremme, hvad der i patriotisk Retning har været oppe nu og da i Tiden. Det lagde han for Dagen alt under Treaarskrigen 1848-50, hvor han var med til at forestaa Indsamlingen af Bidrag til Saarede samt Faldnes Efterladte.

En sjælden Nøjagtighed og Akkuratesse prægede al hans Gærning, hvad der gjorde ham vel skikket

til de ikke saa faa vigtige Tillidshverv, han i Aarenes Løb fik med at gøre.

Overalt, hvor han har kunnet lægge Skuldre til har han i sine Velmagtsdage været den redebonne og virksomme Mand, hvor det gjaldt om at gøre sig til Tolk for en vigtig Sag. Byens Vel laa ham til enhver Tid paa Hjerte. Den 24. August 1892 fejrede han og hans senere afdøde Hustru under megen Deltagelse deres Guldbryllup.

Af offentlige Udmærkelser blev i Begyndelsen af Halvfemserne tildelt ham Titel af Kammerraad og for nogle Aar siden udnævntes han til Justitsraad.

Det er en smuk og værdig Repræsentant for den ældre Tid, der her er gaaet bort. Med ham forsvinder et Stykke Nykøbing Historie, som ikke har været det mindst begivenhedsrige, det nemlig, hvor Byen begyndte for Alvor at arbejde sig op og frem.

-n.

Fra »Jul i Nykøbing F. 1932« kan vi hente en beskrivelse »Glimt fra Langgade i Halvfemserne«, hvor der på side 12 står:

Næst Ludvig C. Hansen kom Justitsraad »Frisenettes« Ejendom. Justitsraadens Navn var fra 1864 specielt knyttet til Byen, idet hans Søn, Løjtnant Frisenette, faldt ved Dybbøl og under store Hædersbevisninger blev begravet paa Kirkegaarden ved Højbroen, hvor Monumentet endnu fortæller om hans Skæbne. Justitsraaden var knyttet som Bestyrelsesmedlem til forskellige foreninger, og jeg erindrer, at det ikke altid var den bare Spøg at komme som Bud fra sit faderlige Ophav til Justitsraaden, der efter Samtidens Udtalelser havde Løvens Evner til at sætte sig i Respekt hos Folk, der ikke var Justits eller andet Raad

Denne karakteristik af den gamle kammerråd møder man stadig i levende live hos nogle af hans efterkommere.

Karoline Vilhelmine Frisenette

blev som anført gift den 10. august 1852 med købmand Carl Christian Frederik Hansen i Stubbekøbing, som imidlertid døde den 23. oktober 1867 efterladende sig en større gæld, som efter børnebørnenes udsagn skulle stamme fra et liv i sus og dus. Den ene datter siger ligefrem: »der var stor Fallit!«. Karoline fik så hjælp, formentlig af broderen Ludvig Ferdinand, til at finde en udvej for at klare underholdet af de fem børn i alderen 3-19 år. Hun drog da til København med sejlskib, men blev ufrivilligt opholdt i fire dage ud for Kastrup

for at afvente mere vind. I København skulle hun lære finere kagebagning og at sy pyntede hatte. Herfra vendte hun tilbage til Stubbekøbing og åbnede en forretning for modehatter samtidig med at hun bagte kager, ikke som nu til dags til kaffen, men til de store fester rundt omkring på de større gårde og godser på Lolland og Falster. Kagerne blev kørt ud af et bud i lukket hestevogn med kusk, så det var en større sag. Gennem sin store flid og dygtighed lykkedes det hende at betale hele gælden tilbage til familien.

Hannibal Emanuel Frisenette

Den 17. marts 1843 kan vi læse følgende i rådstueprotokollen:

Aar 1843 den 17 Martz mødte for Borgmesteren Malerlærling Hanibal Emanuel Frisenette, 20 Aar gammel, en Søn af Handelgartner Frisenette heri Byen, der i 5 Aar har staaet i Lære hos Malermester Hvalsøe heri Byen, og foreviiste det af ham forfærdigede Svendeprøvestykke bestaaende af et Ornament med Oliefarver med tilhørende Tegning, og da de udmeldte Mænd Malermestrene Broge og Carstensen erklærede at dette var forfærdiget af ham selv og at de intet havde imod samme at erindre som et forsvarligt Svendeprøvestykke og Borgmesteren heller intet havde imod samme, saa blev Hanibal Emanuel Frisenette udskreven som Malersvend og Svendestykket antaget som forsvarligt.

sign. Møller

og den 12. marts 1850 læser vi:

Aar 1850 den 12 Martii mødte for Borgmesteren Malersvend Hanibal Emanuel Frisenette, 27 Aar, født og lært her i Byen, og foreviste det af ham, i Medhold af Stiftamtets Skrivelse af 24 Januarie dette Aar forfærdiget Mesterstykke »et Landskab i Oliefarve« efter et af Borgmesteren approberet Lithographi. De udmeldte Skuemestere Malermestrene Broge og Hvalsøe vare mødte og erklærede at foreviseren selv har forfærdiget det foreviste Prøvestykke og at de fandt samme antagelig. Da Borgmesteren og fandt det foreviste Mesterstykke for forsvarligt, saa

blev Hanibal E. Frisenette antaget til Malermester heri Byen og det passeret bekræftet med Underskrevet.

*Broge E. Hvalsøe
Som Vidne Lindholm*

og igen den 23. marts 1850 står der:

Aar 1850, den 23de Martz mødte for Borgmesteren Malermester Hannibal Emanuel Frisenette, 27 Aar gammel, født i Nykøbing og har her lært Maler Haandværket samt den 12te denne Maaned har forevist et som forsvarligt antaget Mesterstykke, og begjærede at blive antaget til Borger her i Byen for at ernære sig af sit lærte Haandværk. Han indleverede Attest fra Stadshauptmand Sidenius for at han er ansat ved Brandcorpset. Da Intet findes at erindre imod hans Begjæring aflagde han sin borgerlige Troeskabs Eed, blev antaget til Borger i Nykøbing og tilladt at ernære sig af Malerhaandværket, hvorimod han bliver uberettiget til at drive anden Næringsvej og i Særdelshed til at holde Værtshuus eller Skiænkestue. - For Borgerskabet med stemplet Papir betalte han 3 Rd 3 Mrk og i Skattekræverpenge 2 Rbdlr, i alt 5 Rd 3 Mrk, og vedtog sin Forpligtelse med sin Underskrevet i Protocollen.

Hanibal Emanuel Frisenette

*Saaledes passeret bekræftes med Underskrevet
J. Møller*

*Som Vidner
Lindholm Jansen*

Kirstine Emilie Frisenette

Et lille tids- og personbillede fra 1830-ernes Nykøbing Falster får man gennem en bog med titlen »Bedstemoders Manuskript«, udgivet af Gustav Wied i 1897, men formentlig skrevet af hans moder, Cathrine Caroline Wied, datter af fuldmægtig J. Boesen på stiftamtmandens kontor i Nykøbing Falster.

Bogen er blevet tillagt Gustav Wied, men at det er Cathrine Wied mener Andreas Friberg at have leveret beviset for, idet han i 1944 har udgivet »Gustav Wied-Puslerier« i Gustav Wied-Selskabets skrifter 2 på Nordiske Landes Bogforlag - Alfred Christensen. Familien Wied boede i Slotsgade 16 og i note 3 fortælles, at naboen i Slotsgade 17 i virkeligheden hed Johan Christian Frisenette og var handelsgartner og at hans kone hed Maren Andreasen. Cathrine Boesen fortæller i bogen, at hun især holdt sig til »Gartnerens Milla«. I note 5 står der: »Emilie F lever endnu«. Emilie må have været tre år ældre end Cathrine.

Ved siden af mine Forældre boede Handelsgartner Frisch, tysk af Fødsel; en rigtig Bulderbasse, som ofte var til stor Skræk for os Børn. Det ligefrem godtede Manden at lægge Mærke til den Respekt, vi, ligesom hans egne Børn, nærrede for ham. Og var vi uartige, truede Moder os med at hente Gartner Frisch; og det hjalp. Min yngre Broder, eneste Dreng blandt alle os Pigebørn, var et lidt svageligt og forkælet Barn, der ikke saa sjældent skraalede i vilden Sky naar vi legede ude i Gaarden. Traf det sig saa, at vor Nabo var i sin Gaard, tordnede han løs med sin dybe Basstemme: »Var du min, du Djæfels Dreng, skulde du ha' Stryk! Drei, für' Gang' um Daken var ikke for meket til saadan en Køter! Pftøj!» og saa spyttede han. Denne Salve virkede som en Trylleformular - Drengen blev straks skikkelig. - Bag sit barske Ydre viste denne samme Gartner dog til Tider, at han gemte Godhed for os Børn. Det var ikke saa sjældent, at han, naar han bragte Frugt hjem fra sin Have, med et Par Kraftudtryk som: »I Djæfels Unger« eller »I smaa Tiefeknægte, kom saa med Forklædet« men rigtignok med en Mine som om han bagefter mindst ville æde os.

Men saa bange var vi dog ikke for Manden, at vi ikke kunde spille ham en Streg, naar Lejlighed gaves!

En dag var jeg paa Besøg hos hans omtrent

jævnaldrende lille Datter. Ved at lege ude i Gaarden opdagede vi, at Nøglen sad i Døren til »Soldaterkammeret« - et meget mørkt Rum i en Sidelænge, som husede Rotter og Mus i Mængde. Derind blev den Frugt sat, som Dagen efter skulde forhandles paa Torvet. Den Tanke at benytte os af Lejligheden til at smage paa de forbudne Herligheder maa jeg til min egen Ros sige udgik fra selve Gartnerens Milla! Og straks var jeg jo lidt betænkelig af Frygt for »Bussemanden«. Men Udsigten til alt det dejlige, vi kun behøvede at række Haanden ud for at faa, overvandt hurtig min svage Modstand.

Og saa stod vi da lidt efter i Rummet omgivne af Kurve, fyldte med Ferskner, Æbler, fine Pærer o.m.a., næppe vidende, i hvilken Kurv vi skulde gjøre det første Greb. Lommer og Forklæder fyldte vi; da - o Himmel! - hørte vi de velkendte Skridt nærme sig Kammeret! At flygte hen i den mørkeste Krog og at kaste os ned bag nogle Sække fulde af Kartoffler var et Øjeblik's Sag. Og der laa vi da, næppe dragende Aande, medens Gartneren i et Par Minutter, som syntes os Evigheder, puslede om derinde og halvhøjt mumlende talte med sig selv. Endelig gik han - men lukkede Døren i Laas efter sig! Vi sad vel en Time derinde som grædende Rotter i en Fælde. Da kom til alt Held den ældste Datter ud i Gaarden og hørte gennem Sprækkerne paa Døren vor Graad og Klynken. Under et falsk Foregivende fik hun Nøglen af sin Fader og udfriede os af Pinen - dog først efter for Alvor at have læst os Teksten og givet hver af os en eftertrykkelig Lussing. Og i Stedet for, som Meningen var, at blive hos Milla hele Dagen, forføjede jeg mig skyndsomst hjem - og krøb i Seng. Gartneren selv fik aldrig noget at vide om denne Historie.

Samme hæderlige Mand gav et smukt bevis paa, at Stræbsomhed, Flid, Udholdenhed og Sparsommelighed kan bringe Velstand til Huse: hver af sine otte Sønner efterlod han 1200 Rigsdaler, og hver af de fire Døtre fik 600.

Nu er der i hvert fald ikke tvivl om, hvorfra det Frisenette'ske temperament stammer. De små eksempler viser os jo, at sådan et temperament kan nedarves i adskillige generationer.

En annonce i Lolland-Falsters Stifts-Tidende no. 106 den 2den Mai, Aften 1860 fortæller os, at også Emilie havde lært reklamens magt, for her ser vi een af de største annoncer i avisen:

Emilie Frisenettes Modehandel er i disse dage, ved min hjemkomst fra Kjøbenhavn, bleven forsynet med et meget stort Udvalg af de nyeste moderne Varer, som henhører til Sommerpynt, hvoriblandt forefindes et betydeligt Udvalg af de iaar meget moderne stribede Biqués Damehatte fra 7 Mk. 8 Sk. til 20 Mk., hvide og graa franske Straahatte i Hestehaar og Italienske til forskellige Priser, store rundskyggede brune Palmehatte til 7 Mk. 8 Sk. Stk., spættede Straahatte fra 2 Mk. 8 Sk. til 5 Mk. Stk., brune og hvide Altonahatte for smaa Piger, hvide og brune italienske Modenahatte samt hvide Florentinerhatte

fra 11 Mk. til 16 Mk. Panamahatte fra 22 Mk. til 32 Mk. hvide og brune franske fra 4 Mk. 8 Sk. til 2 Rd. For smaa Dreng paa et Aar hvide og garnerede Turbanhatte til forskellige Priser, til højere Alder i alle Sorter Straa. Endvidere anbefales Pyntekapper, Morgenkapper og Haarpynter, samt et smukt Udvalg af Modebaand som anvendes til Haarpynten, Kapper og Hatte - Straahatte modtages fremdeles til Vask og Modernisering.

Modeforretningen lå i broderen Ludvig Ferdinands ejendom i Langgade 114B.

Frantz Carl Joseph Frisenette

I 1864 blev Frantz Carl Joseph, efter at han havde gennemgået en grundig uddannelse her og i udlandet, optaget som kompagnon i Friederich Wilhelm's gartneri og frøhandel.

Ifølge Strandveiens Vejviser for 1885 boede familien i 1880-erne om sommeren i Taarbæk Fiskerleje nord for København, hvor de lejede sig ind hos tømrer J. Petersen i det nye Taarbæk.

I 1889 oprettede Frantz Carl Joseph et aktiesel-

skab med navnet Carl Frisenette A/S, hvor han selv var eneste ansvarlige deltager. Formålet var at drive handel. I 1906 blev sønnen, gartner Knud Georg Oluf, som boede på Howitzvej nr. 9, optaget i selskabet som medansvarlig deltager.

Da Frantz Carl Joseph døde på Frederiksberg den 26. oktober 1912, 78 år gammel, fortsattes frøhandelen af Knud Georg Oluf og i 1913 indtrådte en kommanditist, hvem vides ikke.

Johan Christian Frisenette (3)

Johan Christian Frisenette blev student fra Nykøbing Latinskole i 1860 og står anført i »Veiviser for Kjøbenhavn og Omegn for 1863 Udgivet af Kapitaen og Stadsconducteur Krak og Boghandler L.B. Thiesens Enke« på side 266 som boende i Vestergade 11.

Han meldte sig i efteråret 1863 til hæren og gennemgik aspirantskolen i tiden 8. januar til 16. marts 1864, hvorefter han ansattes som aspirant ved 7. regiments 6. kompagni og deltog i forsvaret af Dybbøl den 17. marts. Den 30. maj blev han udnævnt til secondløjtnant (R). I hans soldaterpapirer kan vi læse at »han viste sig ved Dybbøl den 17. marts som en duelig delingsfører« og »indstillet til med. f. T.«, dvs tapperhedsmedalje.

Nedenstående beskrivelse har han selv skrevet da han blev dekoreret med Ridder af Dannebrog den 24. juli 1908 og indsendte sin levnedsbekræftelse til Ordenskapitlet som man skal. Her skriver han:

Til Ordens-Kapitlets Kontor, København.

Da Hans Højhed Ordenskansleren under 29de d.M. efter Hans Kongelige Majestæts Befaling har givet Undertegnede Paalæg om snarest muligt at indsende en kort Optegnelse af mit Levnetsløbs vigtigste Begivenheder til brug ved de Ordenshistografer paalagte Arbejder, tillader jeg mig herved at meddele Følgende.

Jeg er født den 1ste Oktober 1840 i Nykøbing p. Falster, Søn af Købmand Georg Christian Frisenette og Hustru Karen Frederikke Marie født Grandjean, nedstammer saavel paa fædrene som mødrene Side fra franske Familier, der i sin Tid udvandrede fra deres Fædreland. Efter at have gennemgaaet alle Klasser i min Fødeby Latinskole og i Sommeren 1860 var bleven Student, underkastede jeg mig det følgende Aar ved Universitetet den filosofiske Eksamen og begyndte at studere Theologi.

Den 8de Januar 1864 mødte jeg paa Landkadet-akademiet i København til Uddannelse ved den i Anledning af Krigen etablerede Reserveofficersaspirantskole, hvorfra jeg den 16de Marts afgik til Hæren og meldte mig til Tjeneste i Sønderborg ved 7de Infanteriregiments 6te Kompagni. Den følgende Dag deltog jeg som Fører af 1ste Delings højre Fløjsektion i Træfningen ved Dybbøl.

Da vi om Eftermiddagen den 17de Marts kom nær ind paa Fjenden og stormede frem over en aaben Mark, blev 2 Menige af den Sektion jeg førte, dødeligt saarede og faldt ved min Side i Nærheden af Dybbøl By, medens fjentlige Geværkugler gennemhullede min Feltkappe og mine Benklæder paa 5 forskellige Steder uden at gøre mig ringeste Skade. Efter at Angrebet paa Fredericia var begyndt, afsendtes Regimentet til Hjælp for Fæstningen, hvor jeg gjorde Tjeneste til den 29de April, da Fredericia blev forladt med de sidste Tropper. Den 30te Maj s.A. udnævntes jeg til Sekondløjtnant i Infanteriets Krigsreserve.

Resten af Felttoget var jeg med Regimentet i Vendsyssel og paa Fyn indtil 28de November, da jeg blev hjempermitteret.

I Begyndelsen af Aaret 1865 genoptog jeg mine ved Krigen afbrudte Studier, men efter nogen Tids Forløb blev jeg som Følge af Feltlivets Anstrengelser angreben af en nervøs Sygdom, der gentagne Gange nødte mig til at lade Studeringerne hvile, indtil jeg endelig mod Slutningen af Aaret 1868 maatte opgive at naa frem til theologisk Embedseksamen og efter min Læges Raad søge anden Livsstilling. Da jeg interesserede mig meget for Toldvæsenet, valgte jeg dette Fag, men forinden jeg begyndte derpaa, tog jeg, for at styrke mit Helbred, Ophold paa Gaarden Frederikkesminde ved Ebeltoft, hvor jeg virkede som Huslærer i Tiden fra 1ste Februar 1869 til 1ste November 1870, dog med Afbrydelse af 6 uger i Sommeren 1869, da jeg var indkaldt til Lejrøvelserne ved Hald, hvorefter jeg for stedse blev fri for al Militærtjeneste. Ved Krigsministeriets Skrivelse, dateret i Oktober 1876, erkendtes jeg berettiget til den af Hans Majestæt Kongen allerhøjst indstiftede Erindringsmedalje.

Den 14de Marts 1871 kom jeg som Volontør til Nykøbing paa Falster Toldsted for at gøre mig bekendt med de forefaldende Forretninger i det Øjemed at søge Ansættelse i Toldfaget. For yderligere at uddanne mig tiltraadte jeg den 1ste Februar 1872 Pladsen som Fuldmægtig paa Toldkontoret sammesteds, i hvilken Stilling jeg forblev i noget over 2 Aar, idet jeg nemlig af Generaldirektoratet for Skattevæsenet fra 1ste April 1874 blev ansat som Medhjælper ved Marstal Toldsted.

Den 30te April 1875 blev jeg af Finansministeriet

udnævnt til Toldassistent og af Generaldirektoratet sat til Tjeneste i Bandholm, hvorfra jeg den 22de April 1876 blev forflyttet til Nykøbing p. Falster.

Ifølge Generaldirektoratets Skrivelse af 17de Februar 1883 blev mig overdragen Funktion indtil videre at varetage Bestyrelsen af Hillerød Toldsted, hvorefter jeg fra 7de Marts til 1ste Juni s. A. fungerede som konstitueret Toldforvalter samme Sted og ligeledes fra 1ste Juni til 1ste September s.A. som konstitueret Toldforvalter paa Samsø for begge de nævnte Embeders Vedkommende under Vakancerne. Fra den 1ste Juli 1886, da Jernbanen mellem Nykøbing p. Falster og Gedser blev aabnet for Driften som Led i den direkte Forbindelse København Berlin og den i Anledning heraf oprettede Toldkontrolpost ved Gedser samtidig traadte i Virksomhed, har jeg forestaaet bemeldte Kontrolpost i et Tidsrum af 2 Aar. Ved Allerhøjeste Resolution af 6te Oktober 1886 blev mig forundt Allerhøjeste Udnævnelse i Toldvæsenets 4de Lønningsklasse, ved Allerhøjeste Resolution af 16de Juni 1888 blev jeg beskikket til Toldkontrollør i Middelfart og ved Allerhøjeste Resolution af 12te April 1901 til Toldforvalter i Kerteminde.

Jeg er ugift. I de sidste 25 Aar har en ugift Søster (Agnes Hulda) bestyret mit Hus. I noget over 37 Aar har jeg arbejdet i Toldfaget og i hele denne Aarrække havt et meget godt Helbred indtil i Efteraaret 1907, da jeg begyndte at mærke en Forringelse af min Arbejdsevne, som efter en Influenza i Februar Maaned d.A. mere og mere tager af, saa at mine Kræfter ikke strække til for paa fyldestgørende og tilfredsstillende Maade at kunne opfylde mine Embedspligter. Efter min Læges Tilskyndelse indsendte jeg den 6te Juli d.A. min Ansøgning om Afsked, hvorefter det har behaget Hans Majestæt Kongen ved Allerhøjeste Resolution af 24de s.M. at afskedge mig paa Grund af Svagelighed i Naade og med Pension fra Udgangen af September Maaned d. A. at regne samt allernaadigst at udnævne mig til Ridder af Dannebrogordenens 3die Klasse.

Kerteminde den 10de August 1908

Allerærbødigst

Johan Christian Frisenette

Toldforvalter, Løjtnant

Johan Reimer Schultz Vilhelm Rathje Frisenette

Da Johan Reimer Schultz Vilhelm Rathje blev døbt, må han være blevet opkaldt efter købmand, borgervæbningens chef, stadshauptmand, købmand

Johan Reimer Schultz, og søkrigskommissær Johan Vilhelm Rathje, hvorfor vides ikke.

Peter Emil Valdemar Frisenette

Peter Emil Valdemar meldte sig til og gennemgik i tiden 8. januar til 12. marts 1864 reserveofficersaspirantskolen. Den 16. marts blev han ansat ved 9. regiments 3. kompagni som aspirant og deltog i forsvaret af Fredericia fæstning indtil den 11. april, hvor regimentet rykkede til Als for at deltage i Dybbøllstillingens forsvar. Den 18. april 1864 faldt han ved Dybbøl Mølle under 8. brigades modangreb og kompagniets forsøg på at generobre møllen. Efter forældrenes ønske blev hans lig ført til Nykøbing og begravet den 29. april 1864 på Nykøbing kirkegård.

I bogen »En rekrut fra 64« kan vi finde følgende korte beskrivelse:

Fra kl. fire om morgenen den 18. april og til kl. ti, da stormen satte ind, blev der affyret godt 8000 tyske granater mod resterne af skanserne - én hvert tredie sekund. Alt i alt var der nu blevet brugt omkring 70.000 granater mod Dybbøl.

Kl. ti stormede 11.000 prøjsiske soldater op fra den forreste parallelgrav, opildnet af et messingblæseorkester (der dog blev nede i læ), frem mod de fire sydligste skanser, hvor 2.200 danske soldater gjorde sig rede til forsvar.

Inden der var gået en halv time, var alle fire skanser faldet, de fleste dog først efter en blodig nærkamp.

Kl. 10.30 satte Scharffenberg-brigaden sit modstød ind. Det forsinkede preussernes fremmarch i nogle timer, men det kunne ikke ændre på det uafvendelige. Mest gny stod der siden om løjtnant Redsted og sekondløjtnant Vilhelm Dinesen, der i spidsen for ca. 50 mand en kort tid generobrede Dybbøl Mølle.

Modstødet gav størstedelen af den danske forsvarsstyrke ro til at komme over til Als. Kl. 14.30, da de sidste af VIII. brigades enheder fulgte efter, blev brohovedet rømmet og pontonbroerne ødelagt. Et af de blodigste slag i dansk krigshistorie var slut.

Den danske hær havde mistet 5000 mand (1000 flere end ved Isted), heraf godt 800 dræbte (preusserne havde 257 faldne) - og 2900 »usårede fanger«.

Men der var blevet kæmpet!

To dage før den officielle Dybbøldag den 16. april 1914, står følgende at læse i Nykøbing F. Folketidende:

Ved Kriegergraven paa Lørdag. Valdemar Frisenette

Som omtalt vil der paa Foranledning af Forsvarsbrødrene Lørdag Middag Kl. 12½ blive afholdt en Mindehøjtidelighed ved Kriegergraven paa den gamle Kirkegaard, hvor Officersaspirant Valdemar Frisenette ligger begravet.

Vi ser os i Stand til at bringe et Billede af den lovende unge Mand, der fandt Døden under Stormen paa Dybbøl den 18. April 1864. 8. Brigade som han tilhørte, mistede over Halvdelen af sit Mandskab. Af Brigadens 3000 Mand var 340 (deriblandt Frisenette) dræbt, mens 1062 var saarede eller paa anden Maade gjort ukampdygtige.

Frisenettes Lig blev efter Familiens Ønske ført til Nykøbing og begravet paa den gamle Kirkegaard. Over hans Grav blev rejst et smukt, stort Monument, der bærer følgende Indskription:

PETER EMIL VALDEMAR FRISENETTE

*født den 21. April 1845
i Nykøbing p. F.*

Faldt ved Dybbøl den 18. April 1864.

*Mindet om ham og alle de trofaste,
som have ofret Livet for Fædrelandet,
være hædret og velsignet.*

*Ingen haver større Kjærlighed, end denne,
at een sætter sit Liv til for sine Venner.
Joh. 45,13*

Til Mindehøjtideligheden paa Lørdag er Adgang for alle, og Tidspunktet er valgt saa bekvemt, at mange kan komme med. Stiftsprovst Kemp har lovet at holde Mindetalen, og »Brage« vil synge et Par for Lejligheden passende Sange. Saafremt Vejret bliver godt, vil det sikkert blive en smuk Mindehøjtidelighed.

Sct.

Den omtalte gravsten stod i 1956 i et offentligt anlæg ved Brovejen, men ved Højbroens ombyg-

ning blev dette anlæg sløjftet og stenen flyttet til den nuværende Østre Kirkegård, hvor den endnu i 1984 stod sammen med andre gamle gravsten.

Stenen er på min foranledning blevet restaureret i 1988 og med hjælp af Østre Kirkegård genopstillet den 18. april 1989, i 125 året for begravelsen, i et lille anlæg med historiske gravsten. Genopsætningen blev markeret med en buket røde og hvide nelliker lagt foran stenen af min datter Kirsten. I Nykøbing Kirke er indmuret en mindetavle over de fra Nykøbing F. faldne.

Lolland-Falsters Stifts-Tidende fortsætter:

Dybbøldagen.

Mindefesten ved Frisenettes Grav.

Straks fra Morgenstunden mindedes Dybbøldagen ved stærk Flagnig rundt om i Byen.

Ved Middagstid begyndte Klokkerne at ringe og lidt efter samledes der ved Løjtnant Frisenettes Grav paa den gamle Kirkegaard en betydelig Menneskemængde - vel henved 1000.

Bl.a. saas Byens Embedsmænd og en talrig Repræsentation for Forsvarsbrødfølgeskab, der jo havde taget Initiativet til Højtideligheden. Graven, hvor der foruden nogle Kranse i Dagens Løb var henlagt Palmedekorationer fra Forsvarsbrødreselskabet og sønderjydsk Forening, var pyntet med en Række mindre Flag, og foran var plantet Vaabenbrødrene og Forsvarsbrødrenes Bannere. Ved Siden var rejst en dannebrogssmykket Talerstol.

Kl. 12½ tog Formanden for Forsvarsbrødreselskabet, Malermester Chr. Jensen, Ordet og udtalte paa Selskabets Vegne et hjerteligt Velkommen til de mange, der var kommet til Stede. Det er, som alle ved, 50 Aars Dagen for Stormen paa Dybbøl, 50 Aar siden, at han, ved hvis Grav vi her er samlet, fandt sin Død. Vi har ikke villet lade Dagen gaa til Ende uden at mindes ham og de andre, der kæmpede og gav Deres Liv for Fædrelandet. Det var en Sorgens Tid for Danmark, for saa godt som hvert eneste Hjem. Bragte Krigen end ikke personligt Tab for hvert Hjem, saa var dog den Omstændighed, at Krigen fik et saa ulykkeligt Forløb, Aarsag nok til, at der blev Sorg overalt.

Og der var noget, der næsten trængte længere ind end Sorgen. Det var Mistilliden til Hæren, til den danske Soldat. De, der kom hjem fra Krigen, mindes

med Sorg, hvorledes de blev modtaget. Der var ikke noget af det, man kaldte Aanden fra 48, og det var ikke langt fra, at man mente, at den danske Soldat ikke havde gjort sin Pligt. Men det er vi nu alle enige om, at den danske Soldat i 64 fuldt ud gjorde sin Pligt og fjøede et nyt Mindeblad til Danmarks Æreskrans.

Et andet sted i avisen er aftrykt en beretning skrevet af Otto Waupel som selv deltog:

Den blodige Kamp paa Skanse Nr. 3, hvor en Afdeling af Kompagniet Jæger var sat til at forsvare Skansen, var ved en Tværvold delt i to Dele. Den nordre Del var betroet den 20-aarige Officersaspirant Jens Kjørboe Smidth, der raadede over 16 Mand - mens den søndre var betroet Korporal Hess med 8 Mand! Kun to af Skansens Kanoner var tjenstdygtige - og den ene stod endda kun paa halvandet Hjul.

Da Kompagnichefen Jæger blev spurgt om, hvorledes han turde betro Skansens Forsvar til en saa ung Mand som Smidth, svarede han: »Jeg sætter Smidth højere end mig selv. Jeg kender ingen, som fører bedre Kommando, og saa længe han kan staa paa sine Ben, bliver Skansen ikke taget«.

Kompagnichefens Ord blev ikke gjort til Skamme. De fremstormende Prøjsere blev modtaget med en velrettet Ild fra Skansen, og Krudtkampen stod saa tæt omkring dem, at de ikke kunde tage 10 Skridt frem for sig, hvorfor de 20 Skridt fra Skansen kastede sig ned paa Jorden. De dristigste sprang trods Krudtrøgen op og stormede paany op mod Skansen, som de faa Sekunder efter besteg. Da Hess havde affyret 4 Kanonskud, faldt den ene Kanon omkuld, og den første prøjsiske Fendrik forsøgte at plante Ørnen i Skansen, men blev i det samme strakt til Jorden med en Revolverkugle fra Smidth og hans Fane blev samtidig nedtrampet. Nu begyndte en forfærdelig Kamp Mand mod Mand; under denne blev Smidth truffet i Bryst og Arm og rullede tilsidst om paa den slibrige Jord sammen med en prøjsisk Løjtnant, som han stødte ned i Graven. Soldaterne fulgte deres unge Chefs Eksempel, fyrede straks og slog løs paa de fremstormende Prøjsere - som der staar i den prøjsiske Generalstabs Værk - og Kampen endte i Krudtmagasinet, hvor der kæmpedes drabeligt, saa længe nogen kunde røre sig. Fjenden angiver selv sit Tab i denne Batalje til 10 Officerer og

138 Mand, et propert Stykke Arbejde, besørget af 24.

Den prøjsiske Generalstabschef, Grev Waldersee, siger om Smidths Forsvar: »Det tyder paa en sjelden Energi og Dygtighed med faa Mand at forsvare en Skanse med sliq Ihærdighed«.

Af de prøjsiske Generaler blev Smidth betragtet som et Vidunder. Prins Friederich Carl besøgte ham flere Gange paa Sygelejet og tog det Løfte af ham, at han frit vilde henvende sig til ham, hvis han nogen Sinde skulle faa Brug for hans Tjeneste - og han sørgede ydermere for, at Smidth blev plejet og opvar- tet som en fyrstelig Person. Efter et Aars Sygeleje kom Smidth hjem med sin sønderskudte Arm; han var ikke bleven dekoreret, men i Stedet fik han Præsteembedet paa Femø. Trods det, at Embedet var yderst beskeden lønnet, fratog man ham dog hans Invalidepension - et ikke synderligt smukt Træk af Datidens Ministerium.

Som Kuriosum kan tilføjes, at blandt de Stykker Bly og Tin, der blev skaaret ud af Smidths Krop, stod der paa et Stykke med tydelige Bogstaver Ordet »Christ«. Da Smidth var Theolog, gav det paa Laza- rettet Anledning til mange Betragtninger. Man blev

dog senere enig om, at det var et Stykke af en Knap, paa hvis indvendige Rand havde staaet »Christen- sen«. Waupel beretter endvidere om Løjtnant Ankers og Korporal Nellemanns Forsvar af Skanse Nr. 2, som endte med, at de to Helte maatte aflevere Deres Sabler - men da laa ogsaa alle Deres Kammerater i Hobetal som døde eller saarede omkring dem. Blandt de dræbte var foruden begge Bataljonschefer- ne og to Kompagnicher og mange Underofficerer og menige tillige Løjtnant Dieter Kemp - en Broder til Stiftsprovst Kemp i Nykøbing. Endvidere faldt under disse Massemyrderier en ung Nykøbingenser, Valde- mar Frisenette.

Under aftjening af værnepligten i Padborglejren i Sønderjylland i 1953 fandt jeg, under en udflugt til Dybbøl Mølle, en kampesten med indskriften:

HER FALDT
SEKLT. A.F.V. SCHULTZ
OG
OFFASP. FRISENETTE
VED 9. RGT.
DEN 18.4.1864.

Christian Jacob Gunner Frisenette

Der forekommer forskellige skrivemåder i rækkefølgen af Christian Jacob Gunner's fornavne, men rækkefølgen i kirkebogen er Christian Jacob Gunner, hvorimod alle andre steder, også i Det forenede Dampskibs Selskab's arkiver, står der Jacob Christian Gunner og min far har også altid kun omtalt sin far som Jacob. Muligvis er han opkaldt efter sin morfar, Christian Jacob Philipsen, derfor den rækkefølge i kirkebogen.

I bogen »Dansk Sømandsliv - Kaptajn Søllings Optegnelser« siges det på side 44:

Vi havde i Kjøbenhavn faaet hel ny Besætning, ja, nu i Cardiff gik Kaptajn Grove i Land, og der kom en ny Kaptajn C. Bondo, der hørte hjemme i Svendborg. Vi var saa anden Styrmand Bang, Letmatros Carl Frisenette, Letmatros Kallundborg, Drengen Axel Lassen og en Tømmermand, der var født paa Christianshavn, en ganske ung, rask og dygtig, noget forsoren Mand, og flere, jeg ikke kan huske. Vi gik med Kul til Demecrara.

Det må nu have været Christian Jacob Gunner der er tale om, for han blev netop forhyret den 1.

november 1872 som letmatros på briggen Dronning Louise fra Det forenede Dampskibs Selskab A/S for rejse til østen.

Den 3. december 1880 blev han optaget som officersaspirant i samme selskab og den 20. april 1881 blev han forfremmet til 2. styrmand, den 29. august 1882 udnævnes han til 1. styrmand og den 1. december 1891 kom så forfremmelsen til skibsfører. I oktober måned 1913 vender han hjem og den 1. januar 1914 tager han sin afsked på grund af dårligt helbred og pensioneres.

Ved Christian Jacob Gunnens død den 9. juni 1924 indrykker Kirstine følgende annonce i Berlingske Tidende:

Min elskede Mand, fhv. Skibsfører i D.F.D.S. J. Frisenette døde pludseligt i Dag.

*København, d. 9. Juni.
Paa Børns og egne Vegne.
Kirstine Frisenette*

Ligbrændingen finder Sted paa Krematoriet den 13. Kl. 2, hvortil Kranse bedes sendt.

Marie Sofie Frederikke Frisenette

Marie Sofie Frederikke Frisenettes søn, Robert Gustav Frisenette-Hansen har i høj alder fortalt mig, at hans moder tog navneforandring til Frisenette, men kendsgerningen er jo, at hun er født Frisenette, hvorfor det må være faderen, Hans Olsen Hansen, eller Robert Gustav Frisenette-Hansen, der har slettet bindestregen og navnet Hansen.

Robert Gustav Frisenette-Hansen, fik en søn, Erik, der blev gift med Lis Vibeke Hansen, med hvem han fik to piger, Kirsten og Lisbet.

Eriks kone kalder sig Lis Vibeke Frisenette uden Hansen og deres børn kalder sig, eller er blevet døbt, Kirsten Frisenette-Jørgensen og Lisbet Frisenette, hvilket vist ikke er helt lovligt.

I Justitsministeriets »Fortegnelse over forbeholdte navne indtil 1. januar 1980« er følgende tre navne anført: Frisenette, Frisenette-Fich og Frisenette-Hansen, hvilket betyder, at ministeriet har udstedt navnebevis til disse grene i henhold til lov nr. 140 af 17. maj 1961, § 7.

Johan Christian Ewald Frisenette

Også Johan Christian Ewald, som jo var købmand, dannede et aktieselskab, som kom til at hedde Aktieselskabet Frisenette og som blev stiftet den 10. april 1912 med en aktiekapital på 2000 kroner i aktier på 100 kroner lydende på navn og med

det formål at drive kolonialhandel. I bestyrelsen sad han selv sammen med en Hansenius Sørensen, som vi ikke ved hvem er. Aktieselskabet blev ophævet allerede i 1913.

Helene Frisenette

Også her tages moderens navn og sættes sammen med den indgiftede faders navn, hvorved navnet Edvard Christian Frisenette-Fich fremkommer. Det er formodentligt deres børn eller børnebørn

der hedder Carsten Frisenette-Fich, Erik Frisenette-Fich, Lene Frisenette-Fich og Henrik Frisenette-Fich, med bindestreg. Hvem der har fået navnebevis for navnet Frisenette-Fich er ikke klarlagt.

Ludvig Grandjean Frisenette

kom i lære den 1. september 1859 hos farbroderen Friederich Wilhelm i dennes gartneri på Gammel Kongevej og den 3. juni 1861 blev han elev i Løwes Handelsgartneri (se side 88 om Løwe), hvor han hurtigt blev forfremmet til medhjælper. I 1866 tog han gartnereksamen i Rosenborg Slots-have og i 1875 optog Løwe ham som parthaver. Løwes Handelsgartneri blev oprindeligt drevet på 6½ td. land lejet jord beliggende på Østerbrogade 92-96, men i årenes løb frasolgtes adskillige parceller, således at der i 1882 var 54.000 kvadratalen tilbage som Løwe købte.

Den 23. september 1879 døde H.C.V. Løwe og Ludvig Grandjean blev forretningens leder.

Nu købte han 7½ td. land på Jagtvej 199-201 til planteskoledrift og frøavl. Hvor anlæg af villahaver var den største indtægtskilde før Ludvig Grandjean kom til, blev det frøhandel og frøavl der blev det fremherskende under Ludvig Grandjeans ledelse. En af specialiteterne mellem løg og knoldvæksterne var tiltrækningen af liliekonvaller til drivning, som blev udført i større målestok. Planteskoleartikler og stauder var også store artikler, ligesom han havde en ret betydelig handel med nyheder til herregårdene.

Løwes Handelsgartneri er blevet tilkendt talrige ærespræmier og medaljer fra den første udstilling i 1869 til den sidste i 1894.

I 1885 blev Ludvig Grandjean valgt ind i bestyrelsen for Dansk Gartnerforening og i 1898 blev han næstformand i Alm. dansk Gartnerforening som Dansk Gartnerforening var blevet sluttet sammen med. Fra 1886 var han formand for redaktionsudvalget for Gartner-Tidende og fra 1887 medlem af undervisningsudvalget og eksaminator i blomsterdyrkning samt censor i frugttrædyrkning.

I 1894 blev der af Landbohøjskolen nedsat et udvalg til ændring af undervisnings- og eksamensplaner, hvori Ludvig Grandjean deltog. Samme år nedsattes et fællesudvalg af Haveselskabet og Garterforeningen for at få dannet et samarbejde om kontroldyrkningens udførelse, hvor Ludvig Grandjean også deltog.

Fra 1901 har han været formand for udstillingskomiteens forretningsudvalg, ligesom han har været medlem af bestyrelsen for Det kgl. danske Haveselskab.

I 1902 solgtes gartneriet på Gl. Kongevej til bebyggelse og samtidig købte Ludvig Grandjean forretningen af Løwes arvinger, men beholdt retten til at fortsætte forretningen under det gamle firmanavn, nogle kilder siger dog, at han ændrede navnet til L.G. Frisenette & Søn.

Den 25. januar 1912 blev Ludvig Grandjean udnævnt til Ridder af Dannebrog 1. klasse i anledning af Hjælpeforeningens 50 års jubilæum, og hans levnedbeskrivelse i ordenskapitlet lyder:

København, Østerbrogade No 102, IV, den 26de August 1912.

I Anledning af min Udnævnelse til Ridder af Dannebrog, har jeg herved den Ære at fremsende en kort Oversigt over mit Levnedsløbs vigtigste Begivenheder:

Jeg er født i Nykøbing p. Falster, Søn af Købmand Georg Christian Frisenette og Hustru Karen Frederikke Marie F. født Grandjean, Konfirmeret den 11te April 1858. Gift den 10de Oktbr. 1879 med Louise Sophie F. født Sørensen, Datter af Proprietær Sørensen, Kallehavegaard Lolland og Hustru Sophie S. født Grandjean. Den 1ste Septbr. 1859 kom jeg i Gartnerlære hos Kunst- og Handelsgartner F.W. Frisenette, Frederiksberg og fik derefter den 3de Juni 1861 Plads i V Løwe's Handelsgartneri, Østerbrogade, København for at uddanne mig videre i Faget.

Til dette Firma har jeg, siden da, været uafbrudt knyttet, dels som Elev, dels som Medhjælper og senere som Forretningsfører.

I 1866 tog jeg den daværende, autoriserede Gartnereksamen paa Rosenborg kgl. Driverihaver, uden at have frekventeret denne Læreanstalt.

Den 1ste Januar 1877 optages jeg som Interesse-ret i ovennævnte Løwe's Handelsgartneri, af hvilket jeg har været eneindehaver fra 1902.

Har været Vognsynsmand for København fra 1896-1910, de tre sidste Aar Formand for denne Institution.

Medlem af Jernbaneraadet fra 1890 til dets ophævelse i 1903.

Medlem af Bestyrelsen for det Kgl. Danske Haveselskab fra 1880-1902.

Medlem af Bestyrelsen for Alm. Dansk Gartnerforening fra 1885-1906, Næstformand for samme fra 1898-1906.

Medlem af Bestyrelsen for Gartneres Hjelpeforening fra 1890 og Formand for samme fra Aar 1900.

Medlem af Komiteen for Havebrugsudstillingen under Den Nordiske Industri-, Landbrugs og Kunstudstilling i København 1888.

Næstformand i Komiteen for Havebrugsudstillingen under Almäna Konst- og Industriudstilling i Stockholm 1894.

Næstformand i Komiteen for den Nordiske Havebrugsudstilling i Malmö 1900, hvor jeg af Hs. Majestæt Kong Oscar II udnævntes til Ridder af 1ste Klasse af Vasa Ordenen.

I 1902 bortsolgte til Bebyggelse det paa Østerbrogade No 92 - 96 beliggende Blomstergartneri med tilhørende Jord. I 1905 bortsolgte, ligeledes til Bebyggelse den mig tilhørende Planteskole paa Jagtvejen Nr. 199 - 201. I de derpaa følgende Aar har jeg udelukkende beskæftiget mig med Frøhandel og Frøavl, særlig Avl af Blomsterfrø til Eksport.

Den af mig underskrevne Edsformular samt mit Fotograf tillader jeg mig samtidig at fremsende.

Ærbødigst

Ludvig Grandjean Frisenette
Handelsgartner

Til Højvelbaarne Herr Professor, Dr. phil, Ordenshistorograf Troels Lund Storkors af Dannebrog, Dannebrogsmænd p.p.

I 1920 blev gartneriet omdannet til aktieselskab under navnet Ludv. G. Frisenette & Søn (fhv. V. Løwes Handelsgartneri) A/S med Ludvig Grandjean og sønnen Johannes som ansvarlige deltagere og med det formål at drive handel.

Ved Ludvig Grandjeans Død i 1920 kan vi læse følgende mindeartikel i Gartner-Tidende for den 18. maj nr. 20:

Dødsfald.

Som meddelt i sidste Nummer af Gartner-Tidende afgik Handelsgartner Ludvig G. Frisenette ved Døden i sit Hjem paa Østerbrogade i København Fredag den 7. Maj, efter et langt og smertefuldt Sygeleje.

Atter er en af Gartnerstandens veltjente Veteraner gaaet bort, og naar vi sænker Fanen over hans Grav, er det i taknemlig Erkendelse af, at han ved stor Dygtighed og sin altid taktfulde Fremtræden i væsentlig Grad har bidraget sit til at højne Gartnerstanden i det almindelige Omdømme.

Handelsgartner Ludvig Frisenette var født den 8. Marts 1844 i Nykøbing paa Falster, hvor hans Fader var Købmand. Hans Bedstefader var i sine unge Aar Gartner paa Bækkeskov ved Præstø, men bosatte sig senere som Handelsgartner i Nykøbing paa Falster. Ludvig Frisenettes Farbroder var den bekendte Fr. Wilh. Frisenette, der i 1839 blev Gartner i Selskabet for Havedyrkningens Fremme i København og i 1843 nedsatte sig som Handelsgartner paa Gamle Kongevej ved Svanholmsvej.

Alle der kom i Berøring med Ludvig Frisenette kunde ikke undgaa at lægge Mærke til han medfødt Kærlighed til Planter, der i Forbindelse med hans sjældne Evner som Kultivatør, uden Tvivl var Egen-skaber, han havde taget i Arv efter sin Farfar og sin Farbroder.

For alt, hvad det praktiske Gartneri angaar, nærede han en levende Interesse, som laa ham i den Grad i Blodet, at kom man i Samtaler ind paa Emner af denne Art, var det saa tydeligt at mærke paa Udtrykket i hans Ansigt, at det var de dybeste Strænge i han Karakter, man derved rørte ved.

1859 kom han i Lære hos ovennævnte F.W. Frisenette og 1. Juni 1861 blev han Elev i Løwes Handelsgartneri paa Østerbro. 1875 optog Handelsgartner Løwe ham som Parthaver og fra 1902 at regne blev han Eneindehaver af Forretningen. Det var alt saa nu omtrent 60 Aar, at han havde været knyttet til Forretningen.

Løwes Handelsgartneri var oprindeligt blandet Gartneri med Salg af Potteplanter, Planteskoleartikler, Stauder og andet lignende. Allerede i 1862 havde Handelsgartner Løwe begyndt med lidt Frøhandel, men det var dog først, efter at Frisenette var blevet Parthaver i Forretningen, at Frøhandelen antog et større Omfang. Dette medførte, at man tillige efterhaanden slog ind paa en efter danske Forhold ret betydelig Frøavl.

Det var et banebrydende Pionerarbejde paa flere af Frøavlens Omraader, som Frisenette fik Lykke til at gennemføre. Første Gang, der her i Danmark har været gennemført en rationel Familieavl, var i 1896 i Haven ved Gartneriet paa Østerbrogade, hvor Frisenette havde udsaaet ca. 20 Familier af Blomkaal, høstet af hver Plante for sig, blandt hvilke enkelte af Familierne viste sig at være virkelige Forbedringer. Denne nye Avlsmetode vakte en ikke ringe Opmærksomhed, og blandt andre aflagde daværende Lektor ved Landbohøjskolen, nuværende Professor

i *Plantefysiologi*, W. Johannsen, et Besøg i Haven for at se dette første Udslag af Pedigree-Avl bragt i Anvendelse paa Tiltrækning af forbedrede Blomkaalsstammer.

Ingen Anstrengelse eller Bekostning veg Frisenette tilbage for, naar det gjaldt om at tiltrække forbedrede Stammer. Det var ikke alene Blomkaal og Hvidkaal, men ogsaa flere andre gængse Køkkenurter, som Gulerødder, Radiser m.m., der blev avlet Frø af. Endvidere blev der tillige drevet en ret betydelig Frøavl af forskellige Sommerplanter, blandt hvilken navnlig en fortrinlig Lobelia vakte betydelig Opsigt. Ogsaa af Reseda, Tropæolum, Sommerasters, Helianthus o.l. blev der fra Tid til anden avlet en Del Frø, ligesom ogsaa af en Del Stauder.

En Afslutning paa hele denne Virksomhed blev Forretningen imidlertid tvungen ind paa, da Byggeriet i 1902 tog et saadant Omfang, at al Jorden maatte sælges. At det for en Natur som Frisenettes var en tung Lod at skulle ombytte Pasningen og Plejen af Planterne med Arbejdet i Butikken og paa Kontoret, kan enhver forstaa.

Men uden at klage tog han fat paa Opgaven, og hans Pligtroskab i Forbindelse med han aldrig svigtende Samvittighedsfuldhed og Akkuratesse hjalp ham, og det varede derfor ikke længe før Frøhandelen paa Østerbrogade 104 havde erhvervet sig en stor Kundekreds og et godt Navn.

Fra denne Periode i Frisenettes Liv stammer hans talrige Artikler om en- og toaarige Sommervækster i Nordisk illustreret Havebrugsleksikon. Det forekommer mig, at man ved Læsningen af disse Artikler faar et levende Indtryk af, at det for ham har været kære gamle Minder fra hans Ungdoms- og Manddomstid at sysle med Nedskrivningen af disse ved Selvsyn indhøstede Erfaringer med Hensyn til de nævnte Planters Kultur og Anvendelse. Hans Artikler afgiver slaaende Vidnesbyrd om, hvor rigt et Fond af Kendskab til disse for alle Havevenner saa taknemmelige Planterformer, Frisenette har haft at øse af. Det vil vistnok staa alle Læsere af Leksikonet klart, at med disse Artikler, som er det eneste større litterære Arbejde, der foreligger fra Frisenettes Haand har han i overskuelig Fremtid sikret sit Navn mod Forglemmelse.

Fra hans Kollegers Side har der altid været set op

til Ludvig Frisenette med Højagtelse. Der har derfor paa mange Maader været tildelt ham Tillidshverv baade ved Udstillinger og ved Arbejder indenfor Alm. dansk Gartnerforening, i hvis Bestyrelse han i mange Aar har haft Sæde og fra 1898 til 1906 som Næstformand.

I Bestyrelsen for Gartnernes Hjelpeforening blev Ludvig Frisenette optaget som Medlem efter Overgartner Kellers Død i 1890, og i 1900 afløste han Kommunegartner Høgh Hansen som Formand. Han har altsaa været Medlem af Hjelpeforeningens Bestyrelse i 30 Aar og dens Formand i 20 aar; den længste Tid nogen har fungeret som Formand. Hjelpeforeningens Kapitalformue var, da han over tog Stillingen som Formand, 81.718 Kr. og den er nu 162.679 Kr., altsaa henved fordoblet. Ludv. Frisenette blev i 1909 udnævnt til Ridder af Dannebrog i Anledning af Hjelpeforeningens 50 Aars Jubilæum, og han blev i 1900 udnævnt til Ridder af Vasa i Anledning af den nordiske Havebrugsudstilling i Malmø.

Det var i Januar 1886, at jeg overtog Redaktionen af Gartner-Tidende med Ludv. Frisenette som Redaktionsudvalgets Formand, og det er altsaa nu i over en Menneskealder, jeg har staaet i Forbindelse med ham. Til Medlem af Bestyrelsen for Gartnernes Hjelpeforening, blev jeg valgt i 1898, og i dennes Bestyrelse har jeg altsaa siddet sammen med Frisenette i over 20 Aar.

Jeg føler Trang til nu ved Afskeden at bringe min gamle Ven en hjertelig Tak for de mange Aars Samarbejde og Samliv og for de talløse Vidnesbyrd, han har givet mig, om aldrig svigtende trofast Venskab!

Ære være dit Minde!

L. Helweg, forsøgsleder.

Efter Ludvig Grandjean's død fortsatte sønnen Johannes som eneste ansvarlige deltager og da han døde i 1922 fortsattes selskabet af hans enke, Ingeborg Elisabeth Brahde Frisenette, med svigerindens søn, Jens Christian Digmann som beskikket kurator og en Ib Kierulff Rosenthal fik prokura og indtrådte senere på året som ansvarlig deltager i selskabet. Senere samme år udtrådte så Ingeborg Elisabeth Brahde af selskabet, som fortsattes af Rosenthal alene.

Harald Otto Frisenette

I Candidati et Examinati Juris 1736-1936, bind 1, side 433 af A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen kan vi læse:

Frisenette, Harald Otto, 19. Feb. 1909 cand. jur. (h.I.), se Danske Sagførere S. 112 - Tilføjelse: Ved Vestre Landsrets Dom af 24. Juni 1932 frakendt Retten til at udøve Sagførervirksomhed; senere Revisor i Kbh.

og i Danske Sagførere 1869-1919, side 112 af H. Hjorth-Nielsen ser vi så:

Frisenette, Harald Otto, f. 19. Juni 1884 i Kbhvn.; S af Dampskibsfører Jacob Christian Gunner F. og

Hustru Anne Kirstine Marie Jensen; g. 24. Dec. 1910 paa Frederiksberg m. Julie von der Recke, f. 31. Marts 1884 i Kolding; D. af Direktør Carl von der R. og Hustru Agnethe Adolph. - 1902 Student fra Borgerdydskolen i Helgolandsgade. 1909 cand. jur., 8. Juni 1909 - 1. Okt. 1910 Fuldm. ved Sorø Amt. 23. Okt. 1912 Sagfører, Sorø, praktiserede der til 1917, derefter i Kbhvn. 9. Nov. 1915 Overretssagfører, nov. 1919 Beskikkelsen deponeret, Politifuldm. i Sæby. 1922 Beskikkelsen atter udleveret, praktiserede i Sæby til 1931. - Fhv. Formand for Turistforeningen i Sæby.

Den nævnte dom er beskrevet i Berlingske Tidende den 25. juni 1932.

Aksel Gunner Frisenette

Danmarks Boghandlere, bind IV, 1906-18, side 112 af A. Dolleris skriver:

Frisenette, Aksel Gunner, Boghandler i København, født 4. Febr. 1890 i København, Søn af Kaptajn i Det forenede Dampskibsselskab, Jacob Christian Gunner Frisenette (f. 6. April 1853). Lærling hos August Bang; derefter Medhjælper hos Samme. Medhjælper hos H. Udbye i Svendborg; hos Ernst Harder i Middelfart; hos Martin Nielsen, Falkonér-allé. Etableret 16. Decbr. 1917 i København, Amager Boulevard 134. Firma: A.G. Frisenette. Forretningsart: Forlagsvirksomhed, Papir-, Musik- og Kunsthandel.

Forlagsvirksomheden grundlagt 15. Decbr. 1915. Forlaget blev overdraget til et Aktieselskab, men gik konkurs og ophævedes 1. Juni 1919 - opholdt sig tre Aar, fra 1911-14, i Rusland. (Portræt hos Fotograf Emil Clausen i Kbhvn. julekatalog 1916).

**14. Juli 1917: Olly Elisabeth (Fedrowna) Wulffius, født 9. April 1893 i Riga (Rusland), Datter af Godsadministrator, Cand. i Landbrugsvidenskab, Friederich Eugen Wulffius (f. 20. Juli 1866, d. 23. Novbr. 1895) og Ida Thonagel (f. 9. April 1869).*

Den 1. april 1904 kommer Aksel Gunner i lære i August Bang's bog- og papirhandel. Den 1. september 1908 er læretiden forbi, hvorefter han fortsætter som boghandlermedhjælper samme sted. Opholdet i Rusland i årene 1911-14 drejede sig om en stilling som medhjælper på Prowodnik Gummifabrik i Riga i Letland. Denne stilling fratrådte han i 1914 og vendte tilbage til København.

Den 12. juni 1914 fik Aksel Gunner Fuldmyndigheds-Bevilling fra Københavns Overpræsidium til opnåelse af næringsbrev, da han endnu ikke var fyldt 25 år som det krævedes og den 26. juni 1914 løste han borgerskab som grosserer.

12. maj 1915 etablerer eller køber Aksel Gunner Skandinavisk Bogforlag, Boldhusgade 6, København K, og indgår kontrakt om udgivelse af Bernhard Jensen: Af Vildmosens Saga, N. Boesen: Paa Løvholm, Nordre Birks Tidende ved redaktør Carl Roed: Lyngby-Taarbæk og Søllerød Kommunes Vejviser og Edmund Melander: Henriks Skoleaar.

27. september 1916 flyttes forlaget til Admiralgade 21 og herfra findes kopier af kontrakter om

udgivelse af C.S. Torgin: Schumanns Sten, P.C.B. Bondesen: Fra Ristinge Overdrev, Axel Nielsen: Det Lykkelige Fald, Richard Jensen: Frk. Gertrud, Carl C. Lassen: Gustav Frøding, Viktor Bruun: De sidste af Slægten, Chr. E.L. Mortensen: Yelva, Hans Helland: Den sorte Harpe, Richard Jensen: Nattens Børn, Flemming Algreen Ussing: Op og Ned og Aage Brodersen: Hospitalshistorier.

Den 15. juni 1917 stiftedes A.G. Frisenettes Forlag A/S af grosserer Harald Ludvig Julius Aagaard, overretssagfører Svend Carl Warburg og cand. phil. Johan Peter Engholm. Selskabet fik en aktiekapital på 12.000 kroner i aktier på 500 kroner og 200 kroner der lød på ihændeoveren, men kunne noteres på navn. 9.000 kroner af de 12.000 kroner var vederlag for overtagelse af varelager, inventar m.v. fra Aksel Gunners forlag.

Den 16. december 1917 etablerer Aksel Gunner boghandel på Amager Boulevard 134, medens familien bor i et baglokale i Hollænderdybet.

9. juli 1918 sælges forlaget til et konsortium med broderen, overretssagfører Harald Frisenette, som køber og overretssagfører Svend Carl Warburg som sælger, formentlig i et forsøg på at redde Aksel Gunners 9.000 kroner, men den 1. juni 1919 likvideres aktieselskabet og Aksel Gunner mister sine penge.

Følgende bøger fra forlagets tid findes hos A.G. Frisenette & Sønner ApS i Ebeltoft: N. Boesen: Paa Løvholm, Richard Jensen: Frk. Gertrud og andre noveller (med dedikation af forfatteren), Edmund Melander: I Krigens Spor, Flemming Algreen Ussing: Op og Ned, Aage og Morris Lotinaga: Evighedsvalsen, Hans Helland: Den Store Harpe, Chr. E.L. Mortensen: Conchita, Olaf Poulsen: Album.

Den 9. februar 1920 ansættes Olga Elisabeth som medhjælper i bogholderiet i Københavns Kul og Koks Kompagni A/S medens familien bor i et havehus som af naturlige årsager blev døbt »Blæsenborg« da det lå på en åben mark. Denne stilling fratrådte hun 16. juli 1923.

1. marts 1920 blev Aksel Gunner ansat som fuldmægtig i Aktieselskabet Københavns Flydedok og Skibsværft, Søndre Værft, men fratrådte allerede den 1. april 1921 og får ansættelse i KKKK, men forlader også snart denne stilling.

Den 1. juni 1922 får Aksel Gunner ansættelse

i William Hansen & Co., Raadhusstræde 11, København B. i ekspeditionen og bogholderiet, men fratræder også denne stilling allerede den 1. oktober 1923 efter gensidig overenskomst.

I 1924 foretager Aksel Gunner en rejse med S/S Tjaldur, men vi kender ikke formålet. Da han dette år er ansat hos A/S Ejnar Høyer i Slagelse, er det måske for dette firma han foretager rejsen.

I juli måned 1924 foretager Olga Elisabeth og Esben en rejse til Letland for at besøge Olga Elisabeth's søster Ellen og hendes mand, Walther Pfeil, som var direktør på Ligat Papirfabrik.

I begyndelsen af 1925 er Olga Elisabeth endnu ansat i KKKK og Aksel Gunner rejser til Schweiz og ansættes på en glødelampefabrik SASFE i Stäfa ved Zürichsøen, men fabriken nedlægges.

Derefter får Aksel Gunner ansættelse som hovedbogholder i firmaet Raco AG, Tellstrasse 48 i Basel, et datterselskab af det danske Robinson Andersen & Co., hvorefter han henter familien ned til Schweiz, hvor den bosætter sig i Stäfa. Senere flytter den til Basel, hvorfra vi ved, at både Aksel Gunner og Olga Elisabeth ivrigt deltog i det evangelisk-lutherske menighedsarbejde i byen, og i Chr. Wagner's bog »Geschichte der Evangelisch-lutherischen Kirche in der Schweiz« fra 1929 kan man på side 40 læse:

Ein Wachstum nach aussen und innen zeigte sich besonders deutlich bei der Gemeinde in Basel. Hatte noch Pfarrer v. Hörschelmann über diese Gemeinde schreiben müssen: Basel macht den Eindruck einer in sich zusammensinkenden Gemeinde, so kan jetzt gesagt werden, dass diese Gemeinde wieder am Aufblühen ist. Ein grosses Verdienst daran hat eine dänische Familie Frisenette. Durch Vermittlung dieses Frisenette, jetzt Vorsteher der Gemeinde, erhielt die Gemeinde in Basel eine Spende von 200 Kronen und ein Altarbild von Herrn Professor D. Jørgensen Kopenhagen. Die Gemeinde wuchs von 47 Seelen im Jahre 1926 auf über 70 im Jahre 1928. In den Gottesdiensten sind oft weit mehr als die Hälfte der Gemeindeglieder vertreten. Und anden Gemeindegliedern den, die etwa zwei oder drei Mal im Jahr stattfinden, vereinigen sich nicht nur die Gemeinden Basel und Lörrach, sondern zeigt sich auch, wie die Gemeindeglieder einander innerlich immer näher kommen.

Det omtalte billede af professor D. Jørgensen er i øjeblikket (1986) i Uffe Gunner Frisenette's besiddelse.

I januar 1931 kom Aksel Gunner hjem fra Schweiz med sin familie og blev ansat hos Robinson Andersen & Co. i Hellerup medens de boede på Mozartsvej. Det er formentlig en Lindberg herfra der har tegnet karikaturtegninger af Aksel Gunner. Senere flyttede de til Ole Suhrsgade, hvor Aksel Gunner begyndte som agent for Ligat Papirfabrik og drev anden handel. Fra 1. januar 1933 indtil dens opløsning 30. september 1933 var Aksel Gunner ansat ved Frederiksberg Kommunes Hjælpekasse.

I 1934 kom han til I.C. Modeweg & Søn A/S (Brede Klædefabrik) ved Lyngby og da man herfra ville starte fabrikation af springmadrasser, blev en søn af direktør Daverkosen og Aksel Gunner sat til dette og fabriken Pilatus blev navnet (måske en inspiration fra tiden i Schweiz). Senere blev navnet ændret til Madrasfabrikken LAMA da fabrikationen blev flyttet til Ørholm Værk. Her fremstilledes de dengang meget kendte LAMA krøluldstæpper, -soveposer og -madrasser af oprevet og kartet fiberflor, der blev lavet af gamle klude blandet med nyt materiale. Siden begyndte man at lave de moderne springmadrasser med assistance af en hidkaldt engelsk ingeniør France (senere France & Søn).

I 1934 flyttede familien til Ørholm og her fortsatte Aksel Gunner de i det små tidligere udførte forretninger, denne gang hovedsageligt med forhandling af forskellige specialpapirer, som målebånd til klæderuller, som han havde set anvendt under sin ansættelse på Brede Klædefabrik, filterpapir og millimeterpapir, som han importerede fra Tyskland.

I 1941 blev den ældste søn Esben, som var handelsuddannet, ansat i firmaet til at besøge kunder, i 1953 blev Holger Aksel, efter tre års læretid i papir en gros, ansat til at klare det daglige bortset fra bogholderiet som Olga Elisabeth havde stået for i mange år, og i 1956 blev Ove Gunner, uddannet smede- og maskinarbejder, ansat til at klare den efterhånden større egenproduktion.

I foråret 1955 lykkedes det endelig for Aksel Gunner at købe en ejendom, hvorfra han kunne drive sin virksomhed, som hidtil havde været dre-

vet fra lejede lokaler. Det blev en større villa på Kulsviervej 112 i Ørholm ved Kgs. Lyngby, hvor der var to lejligheder, fuld kælder og en garage til to lastbiler. I disse lokaler blev firmaets første større maskiner anskaffet. Den første var en gammel fodbetjent stansemaskine som blev ombygget med elektrisk motor, hvorved det pludseligt blev muligt selv at lave de meget store runde filtre på helt op til 70 cm diameter, som på dette tidspunkt skulle leveres til Løvens kemiske Fabrik til fremstilling af den første penicillin i landet. Den 1. november 1957 blev det personligt drevne firma omdannet til aktieselskab under navnet A.G. Frisenette & Sønner A/S med Aksel Gunner, Olga Elisabeth, Esben, Ove Gunner og Holger Aksel og en advokat som aktionærer. I 1960 kom så den anden større maskine, en Rotaprint kontor-offsettrykmaskine, hvorved vel nok den største udvikling startede, idet det blev muligt selv at trykke det efterhånden større og større salg af grafiske papirer såsom millimeter- og logaritmepapir og i en kvalitet fuldt på højde med det man kunne købe i udlandet og højere end andet dansk produceret. Med anskaffelsen af denne maskine startede også anskaffelsen af hjælpeudstyr i form af hydraulisk skæremaskine, tegnemaskine (en såkaldt koordinatograf), mørkekammerudstyr med kamera, lyspulte, kopirammer osv, således at hele fremstillingsprocessen foregik i selve huset.

Den 22. december 1962 døde Aksel Gunner og i Berlingske Tidende ser vi denne annonce:

Min kære mand, vor kære far, svigerfar og farfar

A.G. Frisenette

er stille hensovet den 22. dec. 1962.

*Olli Frisenette
Esben og Conny,
Lisbeth og Ove,
Holger og Birthe
Børnebørnene*

Bisættelsen foregår i stilhed.

Med sorg må vi meddele, at vor grundlægger direktør A.G. Frisenette er hensovet den 22. dec. 1962.

A.G. Frisenette & Sønner A/S.

Bisættelsen foregår i stilhed.

og i en anden avis finder vi følgende omtale:

Dødsfald

Direktør A.G. Frisenette

Direktør A.G. Frisenette, der havde grundlagt virksomheden A.G. Frisenette & Sønner A/S, Lyngby, er død 72 år. Direktør Frisenette var den første, der iværksatte en større import her til landet af tekniske papirer - filtrerpapir, millimeterpapir og logaritmepapir.

Da importrestriktionerne satte ind for ca. 30 år siden, blev han afskåret fra forbindelse med de tyske producenter, han havde agentur for. Bistået af sin hustru, fru Olli Frisenette og efterhånden af tre sønner startede han da en dansk produktion af disse papirer - en produktion, der er taget til med den tekniske udvikling. Virksomheden vil blive ført videre af fru Olli Frisenette og sønnerne.

Efterhånden blev forholdene på Kulsviervej 112 for trange, så i 1963 flyttedes firmaet til en lejet industribygning i Farum, hvor der var een stor hal i eet plan, hvilket var et stort fremskridt rent produktionsmæssigt.

1972 var året for afstemningen om, hvorvidt Danmark skulle tilslutte sig det europæiske fællesmarked eller ej og hvor bølgerne gik højt over hele landet om, hvilke konsekvenser både et ja og et nej ville få. For firmaet kunne et ja betyde, at udenlandske storkoncerner ville trænge ind i landet og gøre det umuligt for et lille firma at eksistere og da der var al sandsynlighed for, at afstemningen ville blive et ja og da lejen for industribygningen i Farum skulle reguleres i 1973 (til det dobbelte!), besluttedes det efter forskellige undersøgelser, at flytte firmaet til udkanten af Ebeltoft, hvor man købte et nedlagt snedkerværksted med beboelse på ca. 750 m², en forøgelse af arealet på 50%. Beboelsen blev bygget om til kontorer og værkstedet blev renoveret og indrettet til formålet.

Den 29. september 1975 blev selskabet, pga de ændrede selskabslove efter landets indtræden i EF, ændret til anpartsselskab.

31. december 1984 fratrådte Esben sin stilling i selskabet og solgte sin andel til de andre to brødre, idet han følte at have gjort sin borgerpligt og godt ville nyde livet lidt mere medens helbredet var til det, ligesom landets skattelovgivning

umuliggjorde en, efter tidligere tiders opfattelse, mere human fratræden.

I sommeren 1986 indviedes så den foreløbigt sidste udvidelse, en lagerhal på 245 m².

Denne lagerhal kom til at koste 1,5 mil. kr. eller næsten det dobbelte af anskaffelsen og ombygningen af de første lokaler, som kom til at koste 800.000 kr.

Georg Carl Konstantin Frisenette

Georg Carl Konstantin er nok det familiemedlem som har været mest kendt i offentligheden gennem sit virke som artist og hypnotisør. Når man taler med andre mennesker, får man altid spørgsmålet, om man er i familie med hypnotisøren.

Andre husker ham for megen avisomtale i 1934, hvor han med revolver skød sin anden kone under dramatiske omstændigheder. For at aflive de rygter jeg selv er blevet præsenteret for, er her de klare kendsgerninger, som fremgår af udskriften fra den påfølgende retssag:

Udskrift af Østre Landsrets retsbog:

Under nord- og østsjællandsske Nævningesag Nr 11/1934 var Georg Carl Konstantin Frisenette, født den 16. juli 1900 og ustraffet, tiltalt for den 7 Februar 1934 at have dræbt sin fraseparerede Hustru, idet han med en Revolver først skød hende i venstre Tinding og derefter, da hun faldt om, i Nakken. Han rettede derpaa Revolveren mod sit eget Hoved og søgte at skyde sig selv, men Revolveren klikkede, idet Patronen paa Vejen fra Magasinet til Løbet kom i Klemme. Oprinet fandt Sted under et Besøg i hans Svigermoders Lejlighed, og hun saa hans Forsøg paa at skyde sig selv. Ægtefællerne havde levet sammen i ca 6 Aar, de sidste 3 som gifte, og de var kort før Oprinet efter Ansøgning fra Hustruen blevet separeret.

Hustruen havde hidtil hjulpet ham i hans Virksomhed som Illusionist og Tryllekunstner. Han savnede nu Hustruen og søgte at formaa hende til at genoptage Samlivet. Forholdet mellem dem var ikke godt; hun havde før forladt ham og ligesom nu søgt Interesse for andre. Ifølge hans forklaring begyndte Oprinet med, at han truede med Selvmord, hvis hun ikke vendte tilbage til ham, og da hun, efter at han havde fremtaget Revolveren, haanede ham og opfordrede ham til at tage hende med, holdt han uden Drabshensigt Revolveren til hendes Tinding, forlangende Svar af hende, og da hun derpaa raabte paa sin Moder, gik Skudet af, uden at han bagefter kunde gøre Rede derfor. Det andet Skud skød han af Medlidenhed, fordi han saa, at hun efter Faldet rørte sig. Revolveren med de deri værende 9 skarpe Skud havde han anskaffet godt 8 Dage forinden. I nogle Optegnelser, som han vilde efterlade til Offentliggørelse til Fordel for sin Søn af første Ægteskab, havde han bl a skrevet: »i de sidste Dage kommer Tanken

om Mord og Selvmord mere og mere ind i mit Hoved«. Et Vidne havde derhos hørt ham tale om, at Hustruen ikke skulle komme til at tilhøre en anden. Han, der ellers ikke var drikfældig, havde Aftenen før deltaget i et Drikkelag. I Lægeerklæringen anføres, at hans Fader to gange havde været behandlet paa Sct. Hans Hospital for Sindslidelse, og at han selv paa Grundlag af sin noget psykopatiske Indstilling ikke har haft Modstandskraft nok til at modstaa sine impulsive Tilskyndelser, hvortil han ogsaa var drevet ved Hustruens Karakterejendommeligheder og hele provokerende Optræden.

Fra Forsvarets Side var stillet Hovedspørgsmaal om, hvorvidt Drabet kun kunne tilregnes Tiltalte som uagtsomt, men Tiltalte blev af Nævningene fundet skyldig i forsætligt Manddrab, saaledes at Til lægsspørgsmaal om Anvendelse af Straffelovens Paragraf 85 Stk 1 og Tilstedeværelse af formildende Omstændigheder besvaredes bekræftende. Tiltalte ansaas derefter ved ØLD 29 Maj 1934 i Medfør af Straffelovens Par. 237, jfr. Par. 85 med Fængsel i 6 Aar. De borgerlige Rettigheder frakendtes Tiltalte for 10 Aar.

Onsdag den 17. september 1975 kunne man i »Posten« i Rødovre læse et interview med Georg Frisenette:

Verdenskendt tryllekunstner hygger sig nu i Rødovre. Troldmand, tankelæser og hypnotisør. Sådan betegner den 75-årige George Frisenette sig selv. Han er Rødovreborger og er kendt af mange mennesker her i kommunen. Mange husker ham fra sine glimrende tryllerier rundt om i landet, i TV og her i kommunen.

George Frisenette er født på Lolland i år 1900, men ret hurtigt udvandrede familien til Amerika, og her fik han sin skolegang. I 1914 vendte familien imidlertid tilbage til Danmark igen, og her kom Frisenette i lære som skrædder og tilskærer. I begyndelsen af tyverne vendte han tilbage til Amerika alene, og her fik han ret hurtig plads som skrædder. Dette kedede ham imidlertid meget, og da nogle af hans venner samtidig anbefalede ham at blive butler, sprang han til. Først var han butler hos en meget rig bankdirektør i et par år (G.A. Rentschler i Hamilton, Ohio) og derefter butler hos en jernbanedirektør.

Da han så havde været her et par år, ville han prøve noget nyt, så han blev repræsentant indenfor fødevarer og levnedsmidler. Dette var imidlertid heller ikke sagen, så han vendte snart tilbage som butler. Denne gang kom han ind hos en meget dygtig doktor, og det var denne doktor, der ved et tilfælde fandt frem til Frisenettes evner som hypnotisør, og da Frisenette samtidig interesserede sig for trylleri, var vejen jo klar.

Derefter fik han så eneundervisning af en gammel hypnotisør, og efter et par år havde han lært en masse. Så besluttede han sig for at vende tilbage til Danmark igen, for at vise alt det forskellige han havde lært i den tid, han havde været væk. Meget hurtigt blev han et mægtigt navn i hele Norden og han tjente masser af penge. Så kom anden verdenskrig, og Frisenette måtte derfor blive her i landet. Den første tid arbejdede han hos Brdr. Smidt, som havde et stort cirkus, men i 1943 blev han meget mod sin vilje sendt til Tyskland for at underholde de tyske soldater, og han betegner det selv som lidt af et mirakel, at han slap levende hjem igen. Han var i Tyskland i ca. 1 måned og blev så sendt hjem på alle tiders bluff.

En af Frisenettes venner havde givet ham en falsk kontrakt med Prater i København om en optræden, og derfor skulle han sendes hjem. Den historie troede tyskerne på, men hvis de havde været lidt mere vågne, havde de nok opdaget, at Prater var lukket under hele den anden verdenskrig. Da krigen var slut, begyndte Frisenette igen at optræde uden for Danmarks grænser.

Dette blev han ved med, indtil fjernsynet begyndte at dukke op og tage publikummet fra varieteerne. Frisenette fortæller om en forestilling, han engang skulle give i Glostrup, og der kun kom 10 mennesker. Grunden var, at der samme aften var noget godt i fjernsynet.

I 1955 lagde han sit trylleri på hylden og begyndte i stedet for at skaffe andre artister til Danmark. I 1960 stoppede han helt. For kort tid siden har Georg Frisenette haft 50 års jubilæum, og dette blev

fejret i al stilhed. Han fortæller videre, at han vistnok har lavet over 2000 forestillinger og har optrådt i over 20 lande, der i blandt Amerika, Polen og Island.

Den største succes syntes han selv, han har haft i Island, og Islands publikum er også det, han har syntes bedst om. Han fortæller også, at det bedste indenfor artistverdenen er det gode kammeratskab og sammenhold, der findes her.

Frisenette er både medlem af professionelle tryllekunstnere og æresmedlem i artisternes klub. Han har optrådt i alle danske og store udenlandske varieteer, og hans store forbillede er den nu afdøde Black Stone. I dag tryller Frisenette næsten aldrig mere og han har solgt alle sine bøger og redskaber for et par år siden.

Georg Frisenette slutter med at fortælle, at hans store interesse for trylleri stammer helt tilbage til hans barndom, hvor han tryllede lidt sammen med sin far. Det var især familien, de tryllede lidt for, men senere udvidede det sig altså.

Bjarne.

Det er nu ikke korrekt, at han blev født på Lolland. Hans dåbsattest siger klart Sct. Matthæus sogn på Frederiksberg.

I Politiken håndbogsserie »Truxas Tryllebog« er der en biografi med billede, der fortæller:

Frisenette, Georg, født 16. juli 1900 i København, og emigrerede med forældrene til Amerika. Begyndte allerede at trylle i 10-års alderen, inspireret af sin fader, som var amatørtryller og pianist i amerikanske biografer, hvor der dengang også var artistoptræden og som regel tryllekunstnere på programmet. Den unge Frisenette blev professionel i 1920 og vendte tilbage til Danmark i 1928, hvor han optrådte overalt i landet samt i Tyskland, Polen, Holland og Belgien indtil 1960. Siden da egen impresariervirksomhed.

Holger Aksel Frisenette

Mit eget bidrag til slægtsbogens historiske del bliver naturligt nok det længste, ikke fordi jeg selv synes det er noget særligt, men fordi jeg selvfølgelig kan referere mest fra mit eget liv.

Jeg er født den 4. marts 1932, hvor mine forældre og brødre boede på Mozartsvej i København i en lille lejlighed, som jeg naturligvis ikke husker noget om.

Min mors herkomst fortjener nok lidt forklaring, da hendes forhold er mindre kendte for den menige dansker og da hendes baggrund uomtvisteligt har sat sit præg på vort hjem og dermed også på os børn, som jo ikke fik en almindelig dansk opdragelse. Hun blev født og opvoksede i Riga, hovedstaden i det daværende Letland, og tilhørte de såkaldte tyskbalttere.

Disse tyskbalttere var oprindeligt nordtyskere fra Hamburg-Kiel-området, som 400-500 år tidligere var udvandret til de baltiske stater Estland, Letland og Lithauen og havde dannet kolonier her. Da det fortrinsvis var veluddannede mennesker såsom præster, sagførere og embedsmænd, er det ikke underligt, at det netop var fra disse kolonier, at samfundet rekrutterede sine ledende personer. Mors forfader på fædrene side var således præst fra Kiel.

Under min fars ophold i Letland i årene 1911-14 lærte han min mor at kende, og de blev gift den 14. juli 1914 og da revolutionen brød ud i Rusland i 1917 var min farfar, som jo var kaptajn i DFDS, netop i Riga og kunne derfor tage min mormor og min moster Frida og mange andre der ønskede at flygte, med på sit skib. Min mor og mormor blev under store besværligheder, hvorunder min mor bl.a. besatte indenrigsministerens kontor, sat af i København, hvorimod resten af flygtningene blev sejlet videre til England. Da forholdene atter blev mere rolige i Riga, tog min mormor tilbage hertil, hvor hun døde i 1938, hvorimod min moster blev her i landet.

Siden flyttede vi til Ole Suhrgade på Østerbro i København, men herfra har jeg også kun meget svage erindringer.

I 1934 flyttede vi til Ørholm udenfor Lyngby og herfra stammer mine første egentlige erindringer.

Vi boede i et særdeles godt hus med navnet »Bakkehuset« på Ørholmvej (den gamle) med masser af plads, et par hundrede meter fra Ør-

holm station. Som umiddelbare naboer havde vi to familier i et dobbelthus på Nymøllevej ved navn »Kildehuset«, familien Edvard Jensen med konen Olga, datteren Hildur og sønnerne Poul og Tage. Især den sidste blev min bror Ove's og min legekammerat selv om han var lidt ældre end vi. Ved siden af dem boede familien Holger Hansen, kaldet »Kildehansen« efter husets navn; det var dem der ejede huset. De havde to ældre døtre som jeg ikke husker navnene på da de var noget ældre end vi, sønnen Ejnar og datteren Jytte. Ejnar var også ældre end vi, men vi havde dog lidt med ham at gøre, men især Jytte legede jeg en del med. Deres nabo igen var familien Berri længere henne på Nymøllevej der havde en datter og en søn som også begge var ældre end vi.

De to familier i »Kildehuset«, især »Kildehansens« var dem der kom til at præge min opvækst mest. Kildehansens står for mig som noget af det bedste et barn kan opleve. De havde en have, som for os børn var det rene paradys. Af areal var den nok større end en hel tønde land; der var et lille stykke skov, vel på størrelse med en almindelig parcelhushave, med store egetræer og derudover en køkkenhave, som vel at mærke var blæst for ukrudt. Altid var græsset slået, kanterne stukket af og gangene revet. Alligevel mindes jeg ikke nogensinde at have hørt, at vi børn ikke måtte lege der.

Holger Hansen var smed på Burmeister & Wain i København og tog derfor hver morgen med toget »Grisen« ind til arbejde og kom hver aften hjem samme vej. Han havde et værksted i et sidehus, så rent og perfekt som man kun sjældent ser. Hvem ved, om ikke den orden og renlighed har givet inspiration til nogle af os børn, for her kunne man virkelig se, hvor rationelt man arbejder, når hver ting har sin egen plads og er ren. I dette værksted reparerede Kildehansen alt fra cykler til knækkede spader og køkkenredskaber. I den enorme have havde de bl.a. to kæmpestore kirsebærtræer som vi tilsyneladende altid måtte forsøge at ribbe for bær, men det lykkedes aldrig.

Jeg gik i skole i Lundtofte, så jeg havde en ret pæn skolevej at tilbagelægge hver dag til fods, for jeg havde ikke cykel i begyndelsen. Den fik jeg først senere, da mor så en annonce i den lokale avis om en brugt cykel til salg for 15 kr. i Virum.

Så gik mor derud, så på cyklen, købte den for mine sammensparede fødselsdagspenge og trak den hjem. Når man så ved, at mor havde et usandsynligt dårligt tag på cykler, forstår man bedre, at hendes venstre ankel var slået til blods af pedalerne da hun kom hjem.

Jeg mindes også den tids sociale tabere, som ikke var så mange i antal, men som til gengæld nok havde det værre end nutidens. Jeg er nu ikke helt så sikker på, at de selv følte, at de havde det så slemt, men når »Lange Aksel« (Jørgensen) havde stillet sin cykel op ad en lysmast for at give sadlen en pris snus når han selv skulle have en, så kunne vi unger ikke lade være med at lave sjov. Vel var der noget tragisk over scenen, men der var også noget meget menneskeligt, som nutiden sikkert slet ikke forstår.

Fra barndommen i Ørholm kunne jeg selvfølgelig fortælle mange andre sjove oplevelser, men det vil nok føre for vidt. På et tidspunkt skulle »Bakkehuset« sælges og far ville gerne købe det, men regnede desværre forkert og kom til det resultat, at han ikke havde penge, hvorfor det blev solgt til anden side og vi måtte flytte.

Det blev så til et lejet hus på Danmarksvej ved Lundtofte kirke hos søskendeflokken Ella, Anna, Emma og Hjalmar Westerdahl. Herfra flyttede vi så, på grund af pladsmangel, til stuehuset på gården »Lille Ørholm« på Nøjsomhedsvej, hvor vi fik al den plads vi kunne ønske os, men til gengæld også syv kakkellovne, som skulde tændes op hver morgen og en latrinspand som skulle tømmes mindst een gang om ugen og som var bundfrossen i de værste vintermåneder. Det blev mit arbejde at tømme den.

Da mine forældre gerne så at jeg fik en realeksamen gik jeg til optagelsesprøve på Kongevejens skole men kom ikke ind. Det viste sig senere, at det var på grund af pladsmangel og ikke mine manglende evner der havde skylden. Så lykkedes det mor at overtale rektor Oskar Schlichtkrull på Holte Gymnasium at tage mig. Det var en betalings-skole, så selv om mor og far slet ikke havde råd til det, klarede de det alligevel. Det blev en begivenhedsrig skoletid, for mange af mine skolekammerater var fra velhavende Søllerød-Vedbæk-Skodsborg-hjem, og de skulle ikke betale skolepenge fordi de boede i kommunen. De økonomiske forskelle mellem deres og mit hjem var

store og mange gange følte de ubehagelige, men jeg har hele livet været taknemmelig for at have været under påvirkning af lærerkræfterne på denne skole, som jo netop i den alder jeg havde, dannede hele min person og såkaldte intellekt. Herfra stammer min musik- og litteraturinteresse og min åbenhed og interesse for mange af livets forhold, som jeg mener er kommet mig tilgode senere i livet. Lærere som lektor Aage Salling i dansk og Karl Smidt i sløjd og matematik (som jeg dog aldrig fik lært), skrappe frøken Ellen Hansen i engelsk og milde Andreas Slettebo i naturhistorie, de to pragtfulde gymnastiklærere Egon Sander (håndboldlandsholdets træner!) og inspector Viggo Teisen, lidt stive Oscar Børløs Jensen i tysk, Edele Kruchow i historie og ikke mindst organist Svend Koch i sang og kunstmaler Alexander Klingspor i tegning og keramik (det var før formning var opfundet), har alle et stort ansvar for min ringheds udvikling.

I min skoletid var min største interesse bygning af radioer, som jeg stykkede sammen af gamle apparater, som jeg hentede gratis hos radiohandlerne og slagtede. Jeg sad mange gange hele natten sammen med en skolekammerat for at bygge færdig og afprøve resultatet. Der var nemlig mest aktivitet i æteren om natten.

Samme skolekammerats mor, »Besse«, Maja Ingerslev Jensen, var også med til at inspirere min tankevirksomhed især om kunst og kultur.

Da jeg så var færdig med skolen i 1949, var mit største ønske at komme i lære som radiotekniker, men det viste sig umuligt at få en læreplads andre steder end hos radiofabriken Bang & Olufsen (B&O) i Struer og her havde far ikke råd til at sende mig hen på kost og logi. Den tanke måtte jeg altså slå ud af hovedet og da jeg ikke havde ringeste interesse for papirbranchen, prøvede jeg forskellige muligheder såsom banker og postvæsenet, men sidstnævnte væsen kunne jeg ikke komme ind i, da mit franske ikke var godt nok. Det tænker jeg tit på når jeg i dag går på posthuset. Så til slut kom jeg i lære hos et manufaktur en gros-firma Ejnar Haagensen i Admiralgade i København. Far tvang mig absolut ikke til noget, jeg fik selv lov at vælge, men da jeg kom hjem med ansættelseskontrakten, underskrev han den, men undlod ikke at fnyse og sige, at det i hvert fald ikke var noget for mig, jeg var den fødte papir-

mand. Det var nu nok mere udtryk for hans inderste ønske end for en nøgtern bedømmelse.

Mit første møde med forretningsverdenen varede da også kun fjorten dage, så måtte jeg erkende, at fars opfattelse af, at »kludekræmmer det bliver du aldrig!« holdt stik (hans bedstefar, Ludvig Ferdinand, skinnede stærkt igennem her!). Den branche var bestemt ikke noget for mig. Så fik far sin vilje og den 1. juni 1950 kom jeg så i lære hos vel nok landets mest rennomerede papirfirma L. Levi-son junr. A/S på Købmagergade i København. Som almindeligt på det tidspunkt, gik jeg på købmandsskolen om aftenen, så den flere år tidligere påbegyndte undervisning i trompetspil måtte jeg desværre opgive på grund af tidsnød.

Ved min bror Oves forlovelsesfest i 1952 traf jeg så Birthe, som var kusine til Oves forlovede, og som jeg blev gift med i 1955.

I maj 1953 tog jeg den statskontrollerede handelsmedhjælpereksamen og blev, p.g.a. fars sygdom, løst fra min lærekontrakt og begyndte hjemme at hjælpe far i forretningen. Far havde været syg siden 1941 af angina pectoris, så der kom jo udbrud med mellemrum. Vi fandt så tiden moden til, at jeg kom hjem for at tage mig af den daglige drift. I vintersæsonen 1953/54 frekventerede jeg Akademiet for Fri og Merkantil Kunst i København, hvor jeg bestod prøver i reproduktionslære og typografisk skrift, som skulle vise sig at være til meget stor gavn i mit senere arbejde.

Den 11. maj 1954 oprandt en af de dage i mit liv som jeg ikke mindes med særlig begejstring, nemlig den dag da jeg blev indkaldt til soldat. Jeg skulle aftjene min værnepligt ved Sjællandske Trainregiments 1. Trainafdelings 4. kompagni (Forsyningstropperne) og blev altså det man i fagsproget kalder papkriger. Vort arbejde bestod i kontorarbejde, forsyningstjeneste m.h.t. mad, ammunition, personel m.v. samt redningstjeneste i forbindelse med køretøjer.

Foreteelser som denne har aldrig været min livret, bl.a. på grund af min afsky for kadaverdisciplin og flokmentalitet, hvor ens egne valgmuligheder bliver sat ud af spillet. Jeg erkender dog nødvendigheden af disse ting i visse situationer, men de er mig alligevel imod.

Egentlig hørte regimentet hjemme i København, men af pladsmangel skulle vi uddannes hos Jyske Trænregiment. Jeg drog fra Københavns

Hovedbanegård om aftenen klokken ni med bumletog vestpå og havnede klokken fem næste morgen på Faarhus station i Sønderjylland, sidste station før Padborg grænse. Her blev vi behørigt afhentet af befalingsmænd, som eskorterede os til den gamle fangelejr Frøslevlejren fra krigens tid, som i mellemtiden var blevet omdøbt til Faarhuslejren og nu havde fået navnet Padborglejren. Det var den skønneste forårmorgen man kan tænke sig, og vi skulle gå de fem kilometer fra stationen til lejren. Her mødte vi livets barske realiteter i form af den karakteristiske røde indgangsport som førte ind til en lejr af røde træbaracker i stjerneform, omkranset af fire rækker pigtråd og med et skydetårn i hvert hjørne og et i midten og med de lige lejr-gader. Da vi efter nogle uger skulle have vore træsenge skiftet ud, kunne vi underneden læse hvem der havde ligget i dem før os. Det gav stof til eftertanke for nogle af os.

Efter et halvt års rekruttjeneste blev jeg så flyttet til Ryvangens kaserne i København. Det havde selvfølgelig den fordel, at jeg kom nærmere mit hjem, men det havde rigtignok den store bagdel, at maden på kasernen var utrolig ringe. Vi sagde ligefrem efter en kendt filmtitel: »Lev stærkt, dø ung, spis i Ryvangen!«.

Efter endnu et halvt års tjeneste blev jeg hjemsendt og hermed startede min egentlige livsgering, som blev spændende og interessant, men som ikke blev noget »fars søn«-job som mange tror.

På dette tidspunkt lå far igen i sengen med et nyt anfald af angina pectoris, mor forsøgte at klare tingene så godt som muligt og min bror Esben besøgte kunderne som han havde gjort siden 1941. Salget lå på omkring 180.000 kr. om året og min løn lød på 300 kr. om måneden, så der var kun eet at gøre, nemlig at bestille noget og prøve at få omsætningen i vejret, når så mange mennesker skulle leve af forretningen.

Det gik da også stille og roligt fremad, langsomt steg omsætningen og indtjeningen, så far i 1955 kunne købe den første ejendom, som lå på Kulsviervej 112 i Ørholm, hvor firmaet havde fabrikation, lager og kontor i underetagerne og far og mor en lejlighed på første sal.

Da Birthe og jeg samme år blev gift, fik vi to værelser og køkken i stueetagen til at starte på. Måske ikke den bedste løsning, men det var heller

ikke dengang let at få noget at bo i. Vi havde allerede været skrevet op til en lejlighed i Lundtofteparken i flere år.

Året efter kom så min anden broder, Ove, hjem fra Flyvevåbnet for at forestå den daglige drift af produktionen som efterhånden var blevet større. Hermed var der ved at komme facon på firmaet og belastningen for mor og far blev mindre.

Birthe og jeg havde endnu ingen børn og alligevel syntes vi ikke vi boede godt nok. Ikke fordi vi var utilfredse, men vi var unge og ville gerne fremad. Da der netop i disse år blev opført rækkehuse på Læsøvej, den sidste af tværvejene fra Egegårdsvej, gik vi tit og drømte om at få sådan et lille hus. En henkastet bemærkning fra mig førte til at vi i 1957 lånte 5.000 kr. af Birthes far og 5.000 kr. af hans søster Gudrun. Huset kostede 63.500 kr. og var selvfølgelig det rene skinbarlige slot for os. Her fik vi hele 82 m² beboelse, men rigtignok med fuld kælder, centralvarme og vaske-maskine.

Det må have været frugtbare forhold vi kom til, for allerede i 1958 fik vi vort første barn, Peter, som dog blev født på Lyngby Fødeklínik, og i 1960 fik vi vort andet barn, som fik navnet Svend. Ham havde vi en del bekymringer med da det viste sig, at han havde en svag mave og ikke kunne tåle komælk, men det gik da trods alt meget godt.

I 1962 døde min far og det betød et større ansvar for mig, for selv om jeg havde haft den daglige ledelse i nogle år, kunne jeg dog altid spørge far, når jeg var i tvivl om noget, men nu skulle jeg alene klare tingene. Far havde i forbindelse med firmaets omdannelse til aktieselskab i 1957 bestemt, at det skulle være mig der skulle føre firmaet videre, så nu sad jeg med det egentlige ansvar. Selvfølgelig havde jeg både min mor og mine brødre at diskutere tingene med, men den egentlige afgørelse og dermed ansvaret havde jeg selv.

Vi havde selvfølgelig ikke haft bil, men Esben havde fået en Fiat 600 til afløsning af en knallert til at køre rundt og besøge kunder i. Denne blev nu afløst af en anden ny bil til ham og det gjorde, at Oves familie og min fik den gamle til deling med en uge ad gangen for hver. Det var jo endnu et trin opad på den materielle stige, som vi alle dengang forsøgte at kravle op ad. Det var først senere, da velstanden i hele samfundet havde bredt sig, at den megen hykleriske tale om statussymbo-

ler lød overalt, mest fra statsansatte og akademikere, som dog selv gerne deltog.

Forholdene på Kulsviervej 112 blev efterhånden for små, så i 1963 lejede vi en industribygning i Farum, hvor firmaet blev flyttet over. Mor blev boende på første sal på Kulsviervej og vi ville så udleje stueetagen og udbygningen og gik i forhandling med en muremester fra Lyngby. Resultatet blev, at han lejede sig ind og gav os så mange ubehageligheder, at vi i 1965 solgte huset til ham.

Vi købte nu et større hus på Kulsviervænget 7 på 135 m² og min mor flyttede ind i vort rækkehus på Læsøvej. Så var Peter efterhånden blevet skolemoden og begyndte at gå på Baunegårds-skolen på Kulsviervej og i 1967 blev det Svends tur til at begynde skolegangen.

I slutningen af 1960-erne var vi begyndt at holde ferie på Mols, som vi ellers ikke kendte meget til. Det begyndte med, at vi skulle til Gistrup syd for Aalborg for at besøge en af mine gamle skolekammerater og hans kone, Ingrid og Stig Andersen, og som vanligt ville vi have så meget ud af turen som muligt, så vi ville finde et sted at bo i undervejs. Svend havde en klassekammerat Søren, som med sin familie var flyttet til Hadsten og de havde et sommerhus på Ahl Hage ved Ebeltoft. Det spurgte vi om at måtte låne, hvilket vi godt måtte, men de mente nu det ville blive for koldt. Disse mennesker, Hanne og Jens Rosborg, skulle senere blive nogle af vore bedste venner. Gennem andre venner fik vi så opsporet en lejlighed på en gård ved Vrinners på Mols, bestående af to værelser, køkken og toilet.

Her bestilte vi så ophold i op til otte dage og drog afsted til ferieog landlivets glæder. Vi ankom til gården Karensminde og blev modtaget af en meget bistert udseende bondemand Martin Pedersen. Vi blev lidt forskrækkede, men det viste sig snart, at sådan så manden bare ud. Han var i virkeligheden jordens rareste menneske ligesom konen Agnes.

Vi havde en ualmindelig dejlig efterårsferie selvom vi ikke blev begunstiget af vejret, som var tåget og regnfuldt. Det afholdt os dog ikke fra at komme igen, for de nye oplevelser af livet på landet fandt vi alle, ikke mindst Peter og Svend, så gode, at vi fortsatte med at komme her i flere år. Under disse ferier spirede tanken om at rykke

teltpælene på Sjælland op og flytte til Jylland med virksomhed og familier.

Samfundsudviklingen havde efterhånden gjort livet i Københavns omegn noget broget, og især Peter havde det svært i omgangen med kammeraterne i skolen, hvor hash også havde vundet indpas.

I 1972 tog vi så springet, købte et hus i landsbyen Vrinner på Mols, gjorde det i stand og flyttede. I hele denne proces fik vi en helt enestående hjælp af Martin Pedersen. Det er jo ikke nogen enkel sag at skifte både landsdel og miljø, men han hjalp os med at finde en bygning til firmaet og huse til os at bo i. Han mobiliserede alle han kendte, fra borgmesteren, Jens Aage Rasmussen, til kommunens teknikere og mange flere, som alle hjalp til med at fuldføre planen. Det viste sig bagefter, at det var 21 store lastvognstog der skulle fra Farum til Ebeltoft. Flytningen gik over al forventning, hvor alt klappede som det skulle.

Selv vor gamle mor på 79 år flyttede såmænd også med, selv om det var 21. gang hun skulle flytte i sit liv.

Glæden over alt det nye og spændende varede dog ikke ret længe, for allerede den 23. september ramte ulykken vor lille familie. Birthe og jeg var kørt en tur til Ebeltoft for at orientere os om bilmarkedet, for det var meningen, at hun skulle have kørekort og en lille bil til at futte rundt i. Peter og Svend var hjemme og Peter var hos landsbyens smed for at pleje sine mekaniske interesser medens Svend var kørt op på en gård for at opleve livet dér som var hans lidenskab. Her kørte han sammen med gårdens søn på traktor, som kom for tæt på en skråning og væltede.

Herunder kom Svend til at ligge under traktoren og blev dræbt. Det ændrede selvfølgelig vort liv radikalt.

Det blev en svær tid at komme igennem, for savnet af Svend var meget stort, blandt andet fordi han altid var så glad og velfornøjet. Det var også ubehageligt at opleve, hvorledes andre mennesker reagerer og er på overfor een, der står i sådan en situation. Det er ikke noget jeg vil gå i detaljer med, for det tjener ikke noget formål, men det er i hvert fald ikke til menneskenes fordel at blive beskrevet. Nu fik Peter nye besværligheder i skolen, for naturligvis var han ikke uberørt af tabet af sin broder, og det var beskæmmende at opleve,

hvor lidt lærerne i skolen forstod hans situation. I stedet for at støtte ham, fandt de ham temmelig umulig, men til sidst skiftede han skole til Rønde Kursus sammen med flere kammerater og her fik de alle deres realeksamen, hvorefter han kom i lære i Randers som reprokopist, det der tidligere hed litograf.

Birthes og mit liv skulle jo fortsætte og det gjorde det selvfølgelig også, selvom den belastning vi havde været igennem, lavede skår i vort forhold. Lykkeligvis fik vi så i 1976 vort tredje barn, Kirsten, som unægtelig blev en efternøler. At det blev en pige var på mange måder opmuntrende. For det første havde jeg desværre ikke haft en søster, for piger er ikke særlig almindelige i vor gren af familien, og for det andet ville det måske nok være svært ikke at drage sammenligninger med Svend. Det viste sig senere, at Kirsten kom til at ligne Svend på mange måder, men da hun jo var en pige, blev det nogle charmerende sammenligninger.

Med det lille nye menneske i familien var vi ikke så trygge ved at bo på hovedgaden i Vrinner med ret stærk trafik lige udenfor døren, så i 1979 købte vi en grund i Knebel og byggede et dejligt hus dér med den skønneste udsigt over Knebelvig og mollandet, hvor Kirsten kom til at vokse op.

Tiden gik uden de store begivenheder, Kirsten kom i børnehave, børnehaveklasse og til sidst i den rigtige første klasse på Molsskolen. Hun kom til at dyrke en hel del idræt såsom spring og løb, hvorimod det moderne pigefodbold aldrig rigtig fængede hos hende. Det gjorde til gengæld ridesporten og omgangen med heste, som hun begyndte på da hun var syv år. De første par år gik hun på rideskole, ikke den dyreste, men hun fik da grundbegreberne om at omgås heste og at sidde på dem. Det gik op for hende, at det ikke kun var kæledyr, men de skulle også have mad hver dag og jævnligt skulle der også gøres rent ved dem. Der var nu ikke noget af det der afskrækkede hende. Når hendes veninder gik til fodbold eller andet, gik hun troligt ned til hesten og gjorde det hun skulle.

En skønne dag fik hun så sin første pony som hed »Jolly«. Det var lidt af en ustyrlig krikke, som hendes ridelærer havde solgt os, men igen lærte hun noget af at have den. Den næste måtte vi helt til Farsø for at købe, så vi fik både lejet hestetræi-

ler og mobiliseret en hestekyndig til at hjælpe os. Det blev til den hvide »Garçon«, som hun havde megen glæde af i tre år. Nu har børn det i den alder jo med at vokse, så efterhånden kom Kirsten til at ligne Don Quixote når hun sad der med sine lange ben og hesten var for lille. Det kunne selvfølgelig ikke gå i det lange løb, og interessen var stadig lige stor.

Siden blev Kirsten konfirmeret og blev stadig højere og pludselig skulle hun finde ud af, hvad hun ville beskæftige sig med, når hun var færdig med skolen, dvs efter ottende/niende klasse. Det er jo ikke blevet lettere for unge mennesker selv at danne deres fremtid.

Herkules Christian Vilhelm Løwe

I Bogen »Danmarks Havebrug og Gartneri til Aaret 1919« kan vi på side 434 læse:

Til de ældste Gartnerier hører ogsaa F.W. Mohr & Søns paa Vesterbro i Nærheden af Jernporten. Det har sandsynligvis nærmest været Frilandsgartneri, Køkkengartneri i Forbindelse med Frøhandel. Denne sidste skal have været ret betydelig og har bl.a. leveret Frø til Amagerne. ... Frøhandelen overdroges i 1863 til V. Løwe.

Slægtsforskning bringer mange forskellige mennesker sammen og ad sære kanaler er jeg kommet i forbindelse med Karen Elisabeth Nielsen, f. Ilsøe, som har skrevet følgende, som jeg har fået en kopi af:

»Minder fra mit Liv«

Min mors far, Herkules Christian Vilhelm Løwe, født 26. februar 1827, død 23. september 1879, gift 1864 med Erica Petrea Cathrine Petersen, død 1876. Min morfar var en meget dygtig gartner. 1858 grundlagde han sit eget gartneri på Østerbro (København), det begyndte under beskedne former som torvegartneri og på forpagtet jord, men snart blev det oparbejdet til et af de betydeligste gartnerier i datiden, ligesom han blev selvejer og ved køb af andre grunde udvidede sit gartneriareal. Løwe drev sit gartneri med stor dygtighed, vidste altid at forsyne sig med de nyeste frembringelser. Da han døde, blev gartneriet overtaget af hans kompagnon, L. Frisenette (Ludwig

Grandjean), som jeg kan huske fra min barndom. Løwe pyntede Grundtvigs kiste, da han døde, og så vidt jeg ved også Frederik den 7. togvogn, da han skulle føres til Roskilde. - 1863. Min morfars gartneri lå lige overfor Jacobskirken og strakte sig ned til Kalkbrænderivej. Hans villa hed »Nøjsomheden«, - og derfra navnet Nøjsomhedsvej. Løwe havde fem børn, Andreas Løwe, kaptajn i hæren, senere medindehaver af en frøhandel, gift med Antoniette Scharf. Nr. to, Axel Løwe, præst i Horne, Fjellerup og Damsholte på Møn, gift f.g. med Elisa Højlund, og a.g. med Dagmar Thorsen.

Så kom min mor, Ingeborg Løwe. - Derefter Ejnar Løwe, - havde først en blomsterhandel på strøget, senere, lidt før fars død, købte han et teglværk i Vordingborg. Han blev først gift omtrent samtidig med mig, med Karen ?. Til sidst Karen Løwe, g.m. pastor H.I.F.C. Matthiesen i Aså, Husby, Uggerløse, derefter redaktør af Kristeligt Dagblad, igen sognepræst i Vamdrup og Haderslev.

I avisen står følgende omtale af begravelsen: Dødsfald. Idag jordefæstedes fra Jacobskirken, hvor der havde indfundet sig et særdeles talrigt Følge, Handelsgartner H.C.V. Løwe, der i forrige Uge afgik ved Døden, 52½ Aar gammel. Den afdøde, der var en almindelig afholdt og i sit Fag særdeles dygtig Mand, etablerede sig for nogle og tyve Aar siden paa Østerbro og udviklede efterhaanden sit Gartneri, i hvilket Hr. L.G. Frisenette i de senere Aar er indtraadt som Kompagnon, saaledes, at det nu er et af de største heri Norden.

Familien Philipsen.

Lidt oplysninger fundet her og der, som måske kan hjælpe på at holde rede på nogle af de implicerede personer i denne familie.

Ludvig Ferdinand's femte barn, Philippa Louise Marie, blev som anført gift med Albert Ludvig Philipsen. Hans forhistorie er følgende:

En hollandsk skipper ved navn Philip eller Philips skal være forlist ved Gedser og gået i land og må så være draget til København, hvor han, vist nok i 1788, fik en søn som fik navnet Christian Jacob Philipsen. Samme Christian blev indskrevet i snedkerlære hos mester Johan Peltz i Borgergade den 23. juni 1803 og var 7½ år hos denne, nemlig til Skt. Hansdag 1810. Han må så være rejst til Nysted på Lolland, hvor han fik borgerskab som snedker og fisker i 1818 og i Nykøbing F. i 1833 som snedker. Samtidig var han politibetjent og arrestforvarer.

Han blev viet den 3. juni 1816 i Skelby kirke på Falster til Ester Margrethe Madsen (Nielsdatter), der blev født den 1. april 1788 som datter af Niels

Madsen og Cathrine Mortensdatter i Nysted og som på dette tidspunkt var ansat på Gedsergaard.

De bosatte sig året efter i Nysted og fik i alt fire børn, nemlig: Anton Martinius, født 22. september 1816 i Skelby, Niels Peter, født 26. september 1818 i Nysted, Ane Kathrine Margrethe, født 24. august 1821 i Nysted og Hanne Elise Christine, født 15. januar 1825 i Nysted. Ane Kathrine Margrethe, blev så gift med Ludvig Ferdinand Frisenette (1).

Christian Jacob deltog som snedker i opførelsen af Gedser fyr og skrev i 1837 til sønnen Anton Martinius i Tyskland om at komme hjem og hjælpe til med arbejdet.

Anton Martinius blev gift første gang med Ane Marie Løye, datter af Jens Jørgensen Løye og Kirstine Frederikke Svartz, med hvem han fik en søn som blev døbt Albert Ludvig, som blev gift den 18. november 1886 med Philippa Louise Marie Frisenette. Anden gang blev han gift med Marie Jørgensen Mailand.

DIVERSE

Det omtalte menukort har følgende indhold:

D I N E R

<i>Suppe</i>	<i>Bordeaux</i>
<i>Laks</i>	<i>Sauterne</i>
<i>Lammesteg</i>	<i>Champagne</i>
<i>Melon</i>	<i>Madeira</i>
<i>Salt, Gemyse</i>	<i>Bordeaux</i>
<i>Andesteg</i>	<i>Champagne</i>
<i>Is</i>	<i>Madeira</i>
<i>Kaffe, Likør</i>	

M U S I K

<i>Fröhlich: Riberhus-Marsch.</i>
<i>Bellini: Duet af Op. »Norma«.</i>
<i>Aug. Enna: Arie af Op. »Heksen«.</i>
<i>Donizetti: Kor af Op. »Marino Faliero«.</i>
<i>Schubert: Ständchen.</i>
<i>Carafa: Ouverture til Op. »Der Einsiedler«.</i>
<i>Mendelsohn-Bartholdy: Duet.</i>
<i>Rossini: Arie af Op. »Barberen i Sevilla«.</i>
<i>Pøckel: Guldbryllups-Marsch.</i>

Den første af de fire sange fra guldbrylluppet lyder:

Til vore kjære Forældre - Guldbryllupsdagen den 24de August 1892

Tonen: Hr. Peder kasted Runer over Spange.

*Med Hjertet fuldt af Haabets glade Tanker
og Sjælen tryk i Havn ved Pligtens Anker,
med Viljens Kraft i Armen
til god og gavnrig Daad,
med ædel Drift i Barmen,
med Klogskabs vise Raad:
saadan her I ved Ungdom mødtes;
da hos hver ömt i Hjertet fødtes
Kærlighed.*

*Du, Fader! fletted Bur med Mod og Snilde;
Du, Moder! drog derind med Alfer milde.
I lyse Fremtidsdrömme
fra første Samlivsstund
I bægge lige ömme
da formed Reden lun.
Höjtidsfærd blev med Höjtidskærte,
Hjertenskær fandt ved trofast Hjerte
Kærlighed.*

*De Drömme svandt for Livets Alvorsmærke;
dog Med- og Modgang fandt Jer lige stærke.
Vi Börn fandt i vor Rede
et Ly mod ondt og raat;
og Venner kom til stede
og jubled: »O, hvor godt!«
Fader snildt vandt for Hjemmet Lykke,
Moder mildt spredte om det Hygge,
Kærlighed.*

*Og Aar for Aar gled hen - den lange Række
Vi unge maatte stærke Vinger strække.
Vi svang os ud i Livet
paa egne Baner frem;
men hvad os end blev givet:
bedst var vort Barndomshjem!
Altid fandt det trætte Hjerte
Hjælpen nær for hver Sorg og Smerte:
Kærlighed.*

*Og ensomt ej I gamle bo i Reden
med Minderne fra den Tid, som er forleden
Nej! - tro det kun, I kære! -
vi altid favne Jer!
Hver Fryd, hver Sorg maa bære
vort Hjerte Eder nær.
:| Hil Jer! Hil! - Höjt vor Fryd skal klinge!
Hjertet vil Jer med Takken bringe
Kærlighed! |:*

Og nr. to som ingen melodiangivelse har:

*Ved Ludvig Ferdinand og Ane Kathrine Margrethe Frisenettes Guldbryllupsfest
den 24de August 1892.*

*»Samlet her i en fortrolig Klynge«
hilse vi Guldbrudeparret fro:
Gid dem Festens Glæde maa foryngel!
Livets Lykke længe hos dem bo!*

*Halvt Aarhundrede er rundet, siden
de holdt Bryllupsfest med Hanegal;
mangt og meget mødte frem med Tiden:
Sorg, men ogsaa Glæder uden Tal.*

*I hvad Sorg og Glæde end der mødte:
stedse tro de stod hinanden bi.
Hun var hans, som han var hendes Støtte;
Brodden brødes af hvert Bryderi.*

*Gik det trægt, og tegned det til værre,
han hjalp frem med klog og kraftig Daad:
han var Husets milde Kammerherre
til i Aar, - da han blev Kammerraad.*

*Hun Husfrue var med Tugt og Ære,
altid kærlig mild mod Venner tog;
Lyst det var ved Bordet Gæst at være,
Lyst i Kakkelovnens lune Krog.*

*Om mod Børn og Venner Sorger spøjte,
tit hun mildt brød Smertens værste Brod;
i Lønkammer, naar man Bistand søgte,
altid han var prægtig Kammerraad.*

*Naar i Dag vi skue her tilbage
paa de mange Aar tilbagelagt,
mindes vil vi alle glade Dage,
der har Lys og Lyst i Hjemmet bragt.*

*Og til jer i Festens Hæderssæde
vi af ganske Hjerte bryde ud:
Tak for hver en skænket Hjælp og Glæde!
Tak, Du Brudgom! - Tak, Du ædle Brud!*

*Venner! vi af Hjertets Fylde synge
end til Slutning for de kære to:
:| Gid dem Festens Glæde maa foryngel!
Livets Lykke længe hos Dem bo! |:*

Nummer tre i rækken lyder:

Et Par Ord endnu specielt om Trine

Den 24. August 1892.

Mel.: En lillebitte Mand

*Herovre i Falsters den kjære, kjendte By,
Som, trods sine mange Aar, dog stadig kaldes »ny«,
Der strømmer os imøde fra hvert et Sted, vi gaar,
Et Pust af gode Minder fra vore Barneaar;
Og vistnok, - ikke sandt!
Hos Trine og Ferdinand
De fleste glade Timer i vor Barndom svandt.*

*Hvor har vi dog leget saa dejligt her som Børn,
Naar Trines og Lises Flok omkap slog til Søren,
i »L. F.«'s Gaard og Have saa lystigt Tiden gik,
Om ogsaa sommetider lidt Knubs og Klø vi fik.
Og husk, hvor vi var glad
Ved Trines »Pandemad«,
Naar vi hver Lørdag stillede os op paa Rad.*

*Ja, Trine hun sparer sig aldrig nogen Tid,
Hun sørger for Forpleiningen og passer den med Flid,
Og det er just ikke et simpelt Mundheld blot:
At spiser man hos Trine, saa spiser man skam godt.
Naar Keiten er paa Gled
Og Panden staar i Sved,
Ja, saa har Trine travlt, - lad hende saa i Fred!*

*Har Tiden end taget en smule ugalant
Paa vores kjære Trine og hendes Ferdinand,
Saa sidde de dog begge så veltilfreds og tryk
Med de »Halvtredsinstyve« paa deres gamle Ryg.
Og derfor skal de ha'e
Et rigtig stolt Hurra
Af alle os vi veed, de holde meget af.*

F.

Den sidste er nok en »købesang«:

For vordende Guldbrude.

Mel.: Der var en Gang en tapper Mand.

O Mandfolk, skammer I Jer ej?
Mens Stemningen er steget.
Har I Jer holdt fra Dydens Vej
Og Idealet sveget.
Jer Rædsel gribe maa og Gru,
Naar jeg om det maa minde,
At ej I have tømt endnu
Et Glas for Eders Kvinde!

Maaske det nu er Eders Agt
Med fagre Ord og Smiger
Kun at faa Komplimenter sagt
Til skønne unge Piger.
Dog det I overlade bør
Til de Certosa-Joner,
Thi de, som mest os Glæde gjør,
Det er de rare Koner.

Saa tidt vi ved en fager Blomst
Har lignet Danmarks Kvinde,
Men vi saamænd fik vor Bekomst,
Hvis blot vi kunde finde
Hos hende et romantisk Skjær,
Thi snart det bort kan glide;
Dog heldigvis vor Hjertenskær
Forstaar det meer solide.

Hun laver os den gode Mad,
Hun dygtig ved sin Slev er,
Hun gjør endog os ganske glad
Ved Øllebrød og Lever.
Ja hun fra Himlen er os sendt,
Hun skaber os et Eden,
Thi aldrig er vor Steg forbrændt
Og Grøden aldrig sveden.

Lad prise Pigerne, hvo vil,
Skaal for de gifte Koner!
Dem ville vi nu drikke til
I høje Jubeltoner.
Af Alting mest hun er os kjær,
Hun leve alle Dage,
Thi skjønt hun vores Mage er,
Vi har ej hendes Mage!

Hun stopper vore Piber godt
Saavelsom vores Uldtøj,
Hun er aldeles ikke flot
Og sværmer ej for Guldtøj.
En Silkekjole fra sin Mand!
Derpaa vil ej hun tænke,
Før hun af Sparepenge kan
Sig selv en saadan skjænke.

Hun vil ej ha'e det sidste Ord,
Vil ej i Droske kjøre.
Hun aldrig paa vort Skrivebord
Den mindste ting vil røre.
Selv i Rengjøringsroderi
Ej Noget bliver borte,
Og ingensinde savne vi
En Knap i vores Skjorte.

Om hvor vi færdes paa vor Vej,
Hun aldrig ud os pumper,
Hun spør' saa tidt: »Vil du dog ej
Snart have dig en L'hombre?«
Og komme vi fra Gilde hjem
Lidt ud paa Morgenstunden,
Et venligt Smil hun viser frem
Og bru'r til Kys kun Munden.

I gamle Dage veed Enhver,
Det ofte kunde hændes,
Paa Kjælderskilte stod, at: Her
Klinkes og sammenbrændes.
Men af Erfaring i vort Liv
Det lærtes os med Gammen:
Vi klinke gjerne med vor Viv
Og brænde aldrig sammen.

Borgerbrev. Alle grundejere, for så vidt de ikke nød særlige privilegier, skulle deltage i byens udgifter, og kun de havde ret til at erhverve borgerkab, forudsat at deres ejendomme var af en vis, nærmere fastsat værdi. Det borgerbrev, de fik, gav ret til at drive borgerlig næring; men de behøvede ikke at drive noget erhverv for at få borgerbrev. Ved modtagelsen af dette brev skulle de vedblivende aflægge borgered. Skatter blev udskrevet dels efter grundværdi, dels efter næring. Opgav man sit borgerskab, måtte man også opgive deltagelse i kommunestyret. Stemmeret havde enhver med borgerbrev. Valgbare var grundejere og næringsdrivende, som var ansat til næringssskat af en nærmere bestemt størrelse. Valg gjaldt i 6 år.

Dødeblad. Københavns Politis protokol over personer afdøet ved døden.

Forbeholdte navne. Er navne man ikke uden videre må antage i henhold til navnelov nr. 140 af 17. maj 1961. Fortegnelse udgivet af Justitsministeriet findes på ethvert bibliotek.

Handelsbetjent. Tidligere betegnelse for handelsmedhjælper, dvs månedslønnet funktionær.

Henrichsen, Jens. Friederich Wilhelms svigermøder, Karen Marie Høffding, blev gift anden gang i 1819 med murermester Jens Henrichsen (1786-1845), hvoraf kommer, at navnet Henrichsen nævnes i forbindelse med familien Frisenette.

Justitsraad. Efter enevældens indførelse i Danmark i 1660 skulle titlen anvendes om medlemmer af højesteret. Senere blev den tildelt mænd i forskellige livsstillinger. I rangforordningen sondredes mellem J. der har rang i klasse nr. 3, og »virkelig« J. med rang i 4. klasse nr. 3.

Kammerraad. Oprindelig en betegnelse for visse embedsmænd under rentekammeret, senere blot titel af underordnet rang.

Kancelli. Administrativt organ (regeringskontor) under en Kansler. Ved Enevældens indførelse i 1660 fik borgerlige adgang til K's embedsposter og samtidig omdannedes K til et kollegium hvorved ledelsen overdroges til en flerhed af overordnede embedsmænd.

Kancellikollegium. Bestod af kancelliråder eller assessorer. Ophævet i 1848.

Kancelliraad. Titel for medlemmer af kancellikollegiet, senere titel af lavere rang.

Møller, Mathias. Justitsraad, borgmester, byfoged, by- og herredsskriver i Nykøbing F. til 1851.

Ordenskapitlet. Ordensvæsenets administration, oprettet 28. juni 1808 af kong Frederik VI. Forestås af »De kongelige Ordeners Histograf«, hvem det er pålagt »med omhyggelighed at samle alt, hvad der henhører til de danske ridderordeners ældre historie samt mærkelige tildragelser, såvel angående ordenerne som deres medlemmer, samt ved enhver ridders dødelige afgang at fremskaffe dennes biografi så fuldstændig som muligt«. P.t. beklædes denne post af professor Tage Kaarsted.

Particulier. Person der lever af sin formue, rentier.

Pedigree-Avl. Stamtræs-avl.

Perennerende. Flerårige

RÅA. Rådstueprotokol i Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm i København.

Stadshauptmand. Var byens højeste myndighed, idet han både var borgmester, byfoged, by- og rådstueskriver.

Synode. Kirkemøde, koncil.

Andersen, Fr., *Handelsgartner.: Nykøbing F. fra gamle dage.*

Avisårbogen

Boetius, Vilhelm: *Industri- og Haandværkerforeningen i Nykøbing paa Falster 1852-1902.*

Bruun, Svend og Lange, Axel: *Danmarks Havebrug og Gartneri til Aaret 1919, Udviklingen gennem Tiderne med c. 300 Illustrationer, Gyldendalsk Boghandel, Nordisk Forlag, 1920.*

Bulletin de la Societé de l'Histoire du Protestantisme Français 51 (1902) p. 10 f. og p. 671, og 80 (1931) p. 559.

Dansk Biografisk Lexikon 3. udg. bind 5 og 7

Dansk Handel og Industri, bind II, 1933

Der deutsche Huguenot, 56. årgang, nr. 2 1992, side 44.

Dictionaire de Biographie Francaise, Bind 14

Dolleris, A.: *Danmarks Boghandlere IV 1906-18*

Falk-Jensen, A. og H. Hjorth-Nielsen: *Candidati og Examinati Juris 1736-1936 Bd. 1*

Falk-Jensen, A. og H. Hjorth-Nielsen: *Candidati og Examinati Juris Bd. 5, Personregister*

Hansen, Knud: *Et Udvalg af Populær litteratur om Lolland-Falsters Historie og Topografi*

Hjorth-Nielsen, H.: *Danske Prokuratorer med kgl. Bevilling 1660-1867. 1935*

Hjorth-Nielsen, H.: *Danske Sagførere 1869-1919*

Holm, Viggo: *Efterretninger om Borger- og Kjøbmandslauget i Nykøbing paa Falster, 1883*

Jul i Nykøbing F.

Københavns Kommunes Stadsarkiv.

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, København.

Lolland-Falster Stifttidende

Lolland-Falsters historiske Samfund, Årbøger.

Luknam, N.C.: *Fredericia-Kolonien, Vort Lille Frankrig, Universitetsforlaget i Aarhus, 1939.*

Lyngby-Bogen 1981, udgivet af Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Mænd og Kvinder, som har været Medlemmer af Byrådet i Nykøbing F. 1869, 1958, Fortegnelse over

Mørch, Sigvard: *Nykøbing F. By og Borger 1898-1945.*

Norwin, W.: *Hjælpebidler til Studiet af Lolland-Falsters Historie, Udarbejdet på foranledning af Historisk Samfund. 1915.*

Ordenskapitlet.

Petersen, C.P.: *Strandveiens Vejviser for 1885*

Politikens Håndbøger: *Truxas Tryllebog, Politikens Forlag, 1969.*

Richter, N.: *100 Aars Dødsfald 1791-1890, 1901.*

Rist, Peter Frederik: *En Rekrut fra 64. Udkom første gang i 1889. Genudgivet 1989 hos P. Haase og Søn's forlag as med ny retskrivning af Ebbe Kløvedal Reich.*

Stamtavle over familien Grandjean, 1934

Statens Erhvervsarkiv, Århus

Sølling, Anton Jacobæus: *Dansk Sømandsliv - Kaptajn Søllings Optegnelser i Aar 1872. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag 1925, genoptrykt ved August Bangs Forlag 1974.*

Søvad, C.E.: *Industri- og Haandværkerskolen 125 Aar (1978)*

Wied, Caroline Margrethe, f. Boesen: Bedstemoders Manuskript, Gustav Wied 1897. Genoptrykt 1988 af Det danske Forlag af 1988.

Et udsnit af foreningsfortegnelserne i bogen »Industri- og Haandværkerforeningen i Nykøbing paa Falster 1852-1902« viser følgende:

Haandværkerforeningen:

Bestyrelsesmedlem nr.:

- 17 Niels Peter Philipsen, snedkermester * Nysted 26.9.1818 (s.a. snedkermester og politibetjent i Nykøbing F. Christian Jacob Philipsen).
- 18 Julius Cæsar Frisenette, møller * Nykøbing F. 16.7.1819 (s.a. handelsgartner i Nykøbing F. J.C. Frisenette (broder til A 20), valgt 19.7.1858 (sekretær); fratraadt 6.9.1858.
- 20 Ludvig Ferdinand Frisenette, Møller - senere Justitsraad * Nykøbing F. 24.6.1817 (s.a. J.C. Frisenette (Broder til A 18) valgt 4.7.1859, afgaaet 2.1.1860

Industriforeningen:

- 10 Ludvig Ferdinand Frisenette, Møller, Justitsraad. Valgt 17.3.1863 (sekretær); genvalgt 25.2.1864; afgaaet 27.2.1866. (Se A 20).

Industri- og Haandværkerforeningen:

- 45 Købmand Johan Christian Ewald Frisenette, * 8.4.1862 (s.a. Malermester Karl August Frisenette), valgt 29.6.1892, afgaaet 25.7.1892.

For at give et lille indtryk af byens størrelse og en købmands eventuelle kundekreds var der i

1801	1.079	indbyggere
1834	1.610	-
1840	1.845	-
1845	2.028	-
1850	2.163	-
1855	2.608	-
1860	3.242	-
1870	3.645	-
1880	4.560	-
1890	6.087	-
1901	7.345	-

Af Falsters 18.185 indbyggere i 1840 kan man antage, at omkring 10.000 handlede hos købmændene i Nykøbing F. medens resten handlede i Stubbekøbing. Vigtigst for disse var kornhandelen.

Borgerrepræsentanter 1850-1868 var:

Hospitalsforstander Hans Henrik Grønbæk
Prokurator Chr. Fr. Tidemand
Stiftsfysikus J.G. Købke
Bagermester Carl Krüger
Apoteker O.F. Dyrlund
Adjunkt C. Lüttken
Redaktør Chr. Jørgensen
Kobbersmedemester Chr. Haagensen
Tobaksfabrikant H. Baagøe
Vinhandler I. Chr. Sidenius
Købmand Ludvig Ferdinand Frisenette
Købmand E.C. Bentzon

Iflg. lov af 26.5.1868 afløses borgerrepræsentanterne af 9 byrådsmedlemmer. Borgere under 60 år havde pligt til at modtage valg og at tage sæde i udvalg.

Det første byråd fra 4. januar 1869 bestod af:

Købmand, vicekonsul E.C. Bentzon
Købmand Ludvig Ferdinand Frisenette
Snedkermester H. Gjerding
Kobbersmedemester Chr. Haagensen
Overlærer C. Lüttken
Prokurator, kancelliraad S.L. Müller
Vinhandler I. Chr. Sidenius
Tobaksfabrikant H. Baagøe
Købmand I.F. Marschner
sekretær blev kæmner Schmidt

Et lille kig i de lokale bøger fortæller os:

**VEJVISER OG ADRESSEBOG FOR
LOLLAND-FALSTERS STIFT, 2. Aargang 1879
siger**

Nakskov central

Frisenette, J.C., Particulier¹⁾
Sct. Nicolajgade 211
Frisenette, J.M., Kjøbmand²⁾
Torvet 60

Nykøbing central

Frisenette, A., Maler³⁾
Frisegade 232
Frisenette, L.F., Kjøbmand⁴⁾
Langgade 164A
Frisenette, E., Modehandlerinde⁵⁾
Langgade 164B
Frisenette, C., Toldassistent⁶⁾
Frisegade 173

Stubbekøbing central

Frisenette, Handelsbetjent⁷⁾
Torvet 65

**VEJVISER OG ADRESSEBOG FOR
LOLLAND-FALSTERS STIFT, 25. Aargang 1903
siger**

Nakskov central

Frisenette, J.²⁾
Akseltorvet 18

Nykøbing central

Frisenette, C.E.J., Kjøbmand⁸⁾
Østergade 15
(Arbejderforeningens Udsalg, Brugsen)
Frisenette, L.F., Justitsraad, Kjøbmand⁴⁾
Langgade 23

¹⁾ Wilhelm Julius Cæsar

²⁾ Johannes Michael Anders Christian

³⁾ Karl August

⁴⁾ Ludvig Ferdinand

⁵⁾ Kirstine Emilie

⁶⁾ Johan Christian (3)

⁷⁾ Carl Christian Frederik Hansen (1)

⁸⁾ Johan Christian Ewald

Til 1. og 2. udgave.

Denne slægtsbog er skrevet på grundlag af en af min fader, Aksel Gunner Frisenette, i slutningen af 1920'erne påbegyndt opsamling af data vedrørende familien. Efter hans død i 1962 blev materialet liggende hos min moder, Olga Elisabeth Frisenette, og ved hendes død overgik det til mig.

Jeg har benyttet min faders slægtsbog som studiemateriale ved selvstudiet af den siden midten af 1970'erne fremstormende elektroniske databehandlingsteknik, idet jeg begyndte med at danne en såkaldt database med alle oplysningerne om hvert enkelt familiemedlem. Hertil føjede jeg en ny base med indgiftede personer, en base for registeropbygningen osv.

At det har været et meget større arbejde end jeg havde forestillet mig da jeg startede kan man måske forestille sig, (der er over 1000 henvisninger i registret), men meget spændende har det været og i den historieløse tid vi har gennemlevet de senere år, har jeg i hvert fald kunnet konstatere, at jeg har fået en helt fantastisk kontakt med min fortid, hvilket måske skinner lidt vel meget igennem noterne, som nogle måske vil finde for udpenslede.

Jeg vil gerne takke de mennesker jeg har været i kontakt med for de mange oplysninger de har givet mig, uden hvilke bogen var blevet meget tyndere, men samtidig opfordre til, hvis man under læsningen finder fejl eller mangler, at oplyse mig om dem, for selv om bogen nu er skrevet, vil alt nyt materiale blive indføjet og gemt og vil senere kunne udskrives enten som rettelser eller tilføjelser.

En særlig tak vil jeg gerne rette til min familie og omgangskreds som har måttet tåle meget i form af den evige tale om »slægtsbog« og jævnlige bejstringsudbrud når jeg havde fundet noget nyt.

Bogen vil blive overladt Det egnshistoriske Arkiv i Nykøbing F., Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm i København, Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg samt selvfølgelig Det kgl. Bibliotek og Statsarkivet i Århus og andre specielt interesserede.

En ikke uvæsentlig drivkraft ved fremstillingen af bogen har været mindet om en usædvanlig dejlig barn-

dom, som jeg delvis har genoplevet under arbejdet, samt en med alderen fremkommen erkendelse af, hvilke livsværdier mine forældre har givet mig med hjemmefra.

Mine forældre havde et ægteskab ikke meget anderledes end andres, men vi børn blev voksne og fik selv børn før vi opdagede, hvordan deres samliv virkeligt var og hvilke utroligt vanskelige vilkår, ikke mindst økonomisk, de havde haft, kraftigt bistået i vanskelighederne fra mennesker som de nok kunne have ventet hjælp fra i stedet.

Nogle af de morsomste oplevelser jeg har haft, har været, gennem beskrivelser o.l. af forfædrene, at kunne genfinde levemåder, vaner, sindsstemninger og karakterudbrud fra familiemedlemmer jeg har kendt.

Nu går jeg med tanker om at lave en tilsvarende billedbog over familien og er derfor begyndt indsamlingen af fotografier med mere. Skulle der være familiemedlemmer eller andre som har materiale liggende som de vil overlade mig midlertidigt, er jeg meget interesseret i at høre fra Dem. Selve affotograferingen eller kopieringen vil ikke komme til at koste andet end ulejligheden.

I håb om at læserne må have lige så stor glæde af at læse i bogen som jeg har haft med at skrive den, håber jeg at få tilkendegivelser fra nær og fjern.
Knebel, efteråret 1986.

Til 3. udgave.

Nu er jeg så blevet færdig med en ny udgave og der er kommet flere nye ting med som jeg i mellemtiden har fundet, så bogen er i hvert fald ikke blevet mindre interessant. Det har bl.a. givet sig udslag i, at der nu er over 1200 henvisninger i registret, samtidig med, at jeg har udarbejdet et specielt datoregister, så man hurtigt kan finde en person, hvis man har en dato.

Som nogen måske vil se, er den tekniske udførelse også ændret meget, men det er endnu ikke lykkedes mig at komme »billedbogen« nærmere, bl.a. fordi jeg ikke har fået billeder fra andre familiemedlemmer, men måske kommer det engang.
Knebel, foråret 1989.

Til 4. udgave.

Der er igen sket mange ting på det tekniske område, ligesom jeg har fået flere personoplysninger, så nu har jeg fuldstændig omredigeret bogen.

Derimod har jeg stadig måttet afstå fra at lave en billedbog, for det er ikke lykkedes mig at finde flere billeder end jeg selv har, men til gengæld er jeg kommet løsningen af de tekniske problemer ved fremstillingen af bogen nærmere, så nu håber jeg på bidrag fra nær og fjern.
Knebel, efteråret 1990.

Til 5. udgave.

Nu foreligger så 5. udgave, som igen er fuldstændig omredigeret, delvis pga flere oplysninger, som jeg har fundet, men først og fremmest, fordi det databaseprogram jeg benytter har undergået en temmelig stor forbedring. Således kan jeg idag, udover de oplysninger, som fremgår af denne bog, føre mine direkte aner på min moders side tilbage til år 1430 og med sidelinier tilbage til begyndelsen af 1300-tallet.

Jeg vil stærkt opfordre alle læsere af bogen til at komme med nye oplysninger og korrektioner, for dermed at bidrage til så rigtige oplysninger om familien som muligt.

Billedbogen har jeg nu endeligt opgivet, idet jeg ikke har modtaget materiale udefra.

Jeg fortsætter selvfølgelig arbejdet, men om jeg udskriver nye udgaver vil tiden vise, da også det er et temmelig stort arbejde.

Knebel, marts 1993.

Holger Aksel Frisenette

DATOREGISTER

Datoregister

1572	august	24.	35	1820	juli	16.	10
1685	oktober	29.	35	1821	maj	17.	7, 11
1699	december	31.	36		august	24.	10, 89
1784	oktober	31.	7, 46, 55		november	25.	10
1786	maj	21.	7	1823	februar	21.	38
1788	april	1.	89		marts	14.	7
1793	august	23.	41		september	16.	39
1798	april	8.	7	1824	november	7.	7
1803	juni	23.	89	1825	januar	15.	89
1807	oktober	17.	38		maj	1.	11
1808	juli	16.	38		december	29.	7
		31.	7	1826	maj	29.	7, 11
	september	10.	7, 8, 46	1827	januar	22.	12
	oktober	16.	8, 46		februar	26.	88
1810	april	3.	7, 9		maj	29.	9
	september	16.	9		juli	29.	12
1812	februar	2.	7, 9		november	9.	8
	august	23.	9	1828	juni	15.	11
	oktober	16.	7, 38		juli	7.	7
1813	februar	11.	8	1830	april	18.	7
	december	9.	9	1831	marts	29.	39
1814	januar	24.	7, 38	1832	marts	30.	39
	marts	9.	9		november	26.	40
1815	marts	5.	9	1833	februar	19.	46
	april	17.	9	1834	februar	19.	8
	oktober	15.	7		april	28.	8, 12
1816	juni	3.	89	1836	april	13.	10
	august	28.	41		maj	25.	8, 12
	september	22.	89		august	1.	7
1817	juni	24.	7, 10, 55, 101	1838	januar	15.	8, 12
1818	juni	7.	10		maj	16.	14
	september	26.	89, 101		november	7.	9, 49
1819	juli	16.	7, 10, 101	1839	januar	24.	7, 40
						25.	40
						31.	41
					oktober	28.	9
						30.	8, 13

Datoregister

1840	april	2.	13	1847	februar	4.	10
	oktober	1.	9, 62		april	4.	15
1841	april	7.	9, 48		juni	2.	46
		10.	48		oktober	27.	54
		11.	48		november	9.	16
1842	januar	29.	8, 13		december	26.	9
	april	3.	9, 14	1848	januar	7.	11, 16
		6.	51, 53, 54		december	23.	10
	juni	10.	14	1849	januar	16.	8, 10
	august	24.	10		februar	26.	10
	december	16.	10, 51, 54		oktober	5.	13
1843	februar	11.	13		december	9.	13
	marts	16.	12	1850	februar	23.	10, 15
		17.	58		marts	12.	58
	juni	2.	10			23.	7, 58
1844	januar	1.	8		august	25.	15
	marts	8.	9, 14, 73		oktober	27.	9, 15
	juni	29.	45	1851	maj	4.	8
	august	23.	15	1852	januar	18.	10, 16
	oktober	26.	15		april	2.	8
	november	1.	7		maj	5.	9
		11.	9		august	10.	11, 57
		23.	10		september	14.	10, 15
1845	februar	16.	14	1853	april	6.	15, 76
	april	5.	41			8.	17
		21.	10, 65		maj	16.	15
	maj	8.	41		juni	3.	9
	juli	7.	48		september	23.	15
		10.	51		december	15.	8
	august	2.	9, 13	1854	juli	8.	11
		11.	51		august	11.	16
	september	24.	45	1855	januar	13.	9, 13
		27.	51		maj	27.	7
		29.	9		juli	24.	11
	december	7.	7, 41, 45, 46, 55		september	19.	10
		13.	44		december	28.	16
		15.	51	1856	januar	1.	53
		16.	42		marts	15.	52
		17.	45			30.	16
		22.	51		maj	25.	7
1846	januar	8.	8		juli	19.	11, 17
	juni	29.	9		oktober	21.	9
	juli	24.	46				
	oktober	8.	10, 16				
	december	14.	13				

Datoregister

1857				1866			
	marts	9.	10, 16		februar	27.	101
	juli	27.	15		juni	27.	9, 14
1858					juli	20.	76
	april	11.	14, 72		august	25.	12
	juli	19.	101		september	8.	9, 52
	september	6.	101			16.	14
	oktober	21.	9		december	25.	12
1859				1867			
	juli	4.	101		juni	23.	7
	september	1.	72		juli	4.	56
1860					oktober	23.	11, 57
	januar	1.	53	1868			
		2.	101		april	19.	15
	april	26.	11		maj	26.	102
		30.	10		juni	21.	13
	august	12.	9		juli	11.	13
	september	30.	16	1869			
	december	31.	13		januar	4.	102
1861					februar	1.	62
	januar	28.	10			8.	12
	april	23.	12			19.	13
	juni	1.	73		april	9.	17, 76
		3.	72	1870			
	november	18.	11, 17		juni	11.	13
1862					november	1.	62
	februar	21.	12	1871			
	april	8.	9, 14, 101		januar	3.	12
	maj	24.	7		februar	10.	12
	november	14.	14		marts	14.	62
1863					april	16.	16
	marts	17.	101	1872			
	april	24.	52		februar	1.	62
	maj	11.	10		marts	1.	52
1864					juni	14.	14
	januar	8.	62, 65			16.	20
	februar	25.	101		november	1.	68
	marts	12.	65	1873			
		16.	62, 65		maj	16.	12
		17.	62		juli	16.	12, 18
	april	11.	65		august	30.	14, 20
		18.	10, 52, 65, 67	1874			
		20.	11, 17		januar	22.	9
		29.	10, 52, 62, 65		april	1.	62
	maj	3.	10			27.	9
		30.	62		november	28.	12, 18
	november	28.	62	1875			
1865					februar	28.	18
	marts	29.	14		april	30.	62
	juni	22.	12		juni	19.	13
	december	13.	7		august	2.	14, 20
					december	10.	18

Datoregister

1876	januar	20.	12	1882	januar	3.	16
	april	22.	63			9.	12
	maj	21.	13, 18		februar	25.	13
1877	januar	1.	72		marts	12.	17
		9.	10		april	5.	15
	februar	7.	12, 18		juni	17.	14
	april	28.	18		juli	30.	14
	maj	8.	15		august	29.	68
	september	29.	21		september	15.	17
	december	1.	13, 19			24.	16
1878					december	7.	16
	august	2.	12	1883	februar	17.	63
		18.	16		april	1.	16
		26.	10			2.	15
	september	22.	15			29.	15
		27.	12		juni	2.	9
	oktober	27.	15		september	3.	17
1879						14.	16
	februar	16.	13, 19		oktober	7.	16
	maj	11.	16		november	29.	13, 19
		16.	18		december	7.	16
	juni	1.	16	1884	marts	31.	21, 75
	juli	20.	19		april	1.	9
	september	23.	72, 88		maj	6.	13
	oktober	10.	14, 72			30.	13
	december	21.	18		juni	19.	15, 21, 75
1880					juli	27.	21
	marts	8.	13		september	15.	15, 21
		10.	18		november	9.	21
		31.	16, 21			20.	16, 22
	maj	2.	18		december	12.	19
		17.	21			17.	16
	juli	25.	13, 19	1885	januar	17.	13
	september	3.	8	1886	februar	20.	18
	oktober	20.	14			24.	17
		27.	15		marts	26.	14
	november	23.	8, 46		april	26.	18
		29.	12		juni	2.	13, 18
	december	3.	68			3.	14
1881						7.	20
	januar	16.	16			22.	22
	april	20.	68			25.	18
		23.	12		juli	1.	63
	maj	6.	8		september	24.	16
		26.	13		oktober	6.	63
	juni	3.	8			20.	17
	juli	18.	13			25.	19
	august	19.	13		november	9.	24
	september	10.	16, 22				
	november	6.	22				

Datoregister

1886	november	18.	15, 89	1892	august	25.	55
	december	28.	16		september	3.	16
1887	juli	24.	15			25.	18
	august	1.	16		december	16.	53
	november	11.	8	1893	februar	8.	23
		22.	14		april	8.	21
		26.	9			9.	76
	december	14.	13			18.	11
		23.	16		maj	21.	21
1888	februar	16.	17	1894	april	12.	21
	marts	7.	17		juni	6.	7
	maj	7.	9		juli	20.	15
	juni	12.	15		september	21.	17
			16, 63			30.	13
	august	27.	14, 20		oktober	7.	15
	september	5.	16, 22		december	20.	17
			23, 20	1895	august	1.	10
1889	februar	9.	9			23.	12
			14, 9		oktober	13.	13
	april	24.	14, 20		november	23.	76
	juni	16.	20	1896	marts	1.	13
1890	februar	4.	21, 76		april	12.	15
	marts	23.	21		juni	23.	15
	april	4.	15		juli	21.	10
	juni	30.	15		september	11.	18, 22, 23
	august	2.	13		oktober	4.	15
	oktober	12.	15		december	13.	23
1891	februar	27.	16, 22	1897	juli	1.	17
	april	25.	14			21.	27
	juni	14.	21		august	28.	10
	juli	10.	14, 20			31.	24
			28, 20		oktober	3.	14
	august	28.	20		november	4.	17
	september	21.	13, 19	1898	juni	4.	17
			28, 17			21.	23
	december	1.	68	1899	januar	23.	12
			13, 21		februar	21.	27
1892	januar	7.	16		marts	21.	14, 20
			9, 16		april	9.	13, 21
	juni	18.	14		juni	30.	18
			29, 25, 101		august	13.	17
	juli	17.	14		oktober	1.	21
			24, 25			8.	16
			25, 101			23.	18
	august	23.	53		november	17.	20
			24, 51, 53, 56, 94-96				

Datoregister

1900	april	20.	18	1908	juni	6.	10
	juni	19.	17		juli	24.	9, 62
	juli	16.	18, 23, 80		august	10.	63
	september	7.	18		september	1.	76
	oktober	7.	18		december	25.	20
	december	23.	18	1909	februar	19.	75
1901	februar	29.	14		maj	16.	23
	april	12.	63		juni	8.	75
	maj	29.	18, 23		juli	26.	21
	juni	18.	12	1910	juni	29.	16
		28.	18		juli	19.	18, 24
		30.	23		september	25.	19
	oktober	16.	25		oktober	1.	75
	december	25.	7		november	12.	21
1902	januar	2.	18, 24		december	24.	21, 75
	oktober	5.	20	1911	februar	27.	19
	december	26.	20		april	2.	23
1903	september	13.	25		maj	18.	18
1904	januar	12.	23	1912	januar	25.	14, 72
	marts	13.	18, 24		april	10.	70
	april	1.	76			24.	19
	maj	7.	11		maj	13.	8
	august	19.	19, 25		august	26.	72
	september	6.	25		september	29.	15
	oktober	2.	21		oktober	23.	75
1905	januar	28.	18, 23			25.	19, 24
	april	14.	17			26.	12, 61
		16.	20		november	19.	22
		20.	23	1913	januar	24.	24
1906	januar	27.	8		februar	28.	24
	juli	19.	10		april	11.	9
		20.	55			24.	18
	oktober	5.	12			28.	18
		8.	13		august	31.	24
	november	18.	15	1914	januar	1.	68
1907	februar	26.	14			14.	22
	marts	24.	20			30.	11
	april	7.	14		februar	23.	13
	december	29.	19			24.	20
1908	januar	8.	23			26.	24
		24.	19		marts	20.	19
	februar	16.	19		april	10.	22
	marts	2.	18, 23			16.	65
	april	16.	23			26.	24
					maj	21.	21
					juni	12.	21, 76

Datoregister

1914			1920		
	juni	26.	76	april	18. 8
	juli	14.	21, 82	maj	7. 14
	august	10.	10	juli	13. 22
	november	11.	21, 27	september	20. 12
1915				oktober	3. 23
	januar	8.	27	1921	
		19.	20	januar	23. 25
	februar	15.	19	februar	13. 7
	marts	26.	19	marts	1. 21, 25
	maj	12.	76	april	1. 76
	august	10.	23	maj	14. 22
		17.	13		15. 25
	september	26.	23		17. 20
	oktober	3.	21, 26	juni	4. 20
	november	9.	8, 75		24. 28
	december	5.	26	december	1. 26
		15.	76	1922	
		22.	19	januar	3. 10
1916				februar	7. 22
	september	27.	76	juni	1. 76
	oktober	31.	23		17. 20
1917				juli	13. 20, 25
	maj	19.	22	august	30. 25
	juni	15.	76	november	12. 16
	juli	14.	76	december	3. 16
	november	25.	17		13. 20
	december	16.	76	1923	
1918				januar	25. 12
	februar	9.	23	marts	22. 21, 25
	maj	7.	24		23. 17
	juni	25.	23		25. 23
	juli	9.	76	juni	23. 12
		26.	21, 26	juli	12. 8
	september	15.	26		16. 76
	oktober	6.	25		26. 23
	november	15.	15	august	21. 20
		18.	17	oktober	1. 77
		21.	21		17. 20
1919				december	9. 25
	april	5.	18	1924	
		13.	22	januar	13. 19
		27.	21		16. 15
	juni	1.	76	februar	15. 22
		21.	12	marts	20. 14
	juli	4.	27	april	4. 19, 25
	august	18.	18		21. 25
		28.	19, 24		22. 22
	november	7.	12	juni	9. 15, 68
		14.	15	juli	3. 14
1920				september	13. 24
	februar	9.	76		
	marts	1.	76		

Datoregister

1925	februar	10.	14	1932	januar	12.	13
	marts	7.	26		marts	4.	21, 27, 82
	april	3.	16		juni	5.	27
		9.	26			24.	75
		12.	23			25.	75
	maj	30.	23		december	2.	26
	november	1.	23	1933	januar	1.	77
		26.	12		april	23.	26
1926	august	5.	14		september	30.	77
1927	april	3.	24		oktober	22.	18, 21
		11.	25		december	6.	9
		23.	9	1934	februar	7.	23, 80
	juli	30.	25, 29		april	6.	23
	august	31.	19			8.	24
	oktober	16.	29		maj	6.	29
		19.	20		september	29.	19
1928	marts	3.	12	1935	april	1.	27
	maj	4.	23			14.	25
	august	6.	8		november	9.	15, 27
		14.	17	1936	marts	29.	26
	oktober	14.	22		april	5.	26
		21.	24		juli	26.	24, 28
1929	april	7.	24		november	3.	27
		17.	27	1937	april	25.	25
	maj	21.	15		maj	17.	15
	juni	6.	22		juli	6.	15
	august	8.	13	1938	januar	14.	18
		31.	24, 28			23.	19
	september	24.	18		oktober	2.	25
		26.	11			15.	24
	oktober	6.	26		december	18.	23
	november	6.	8	1939	januar	27.	23, 28
		8.	29		februar	12.	9
1930	januar	9.	28		april	2.	23, 26
	februar	9.	11		juni	15.	14
	maj	22.	12		august	24.	24, 29
	oktober	12.	19		oktober	15.	29
		27.	21, 26	1940	april	14.	13
	december	7.	26		maj	7.	19
1931	marts	3.	16			28.	23
		7.	16		juni	25.	15
	april	12.	23		oktober	11.	25
	juli	13.	26				
	august	2.	24, 28				
	september	14.	16				
	november	2.	22				

Datoregister

1941	april	29.	27	1950	april	10.	29
	juni	21.	14		juni	1.	84
1942	april	25.	23, 28		oktober	18.	30
	maj	5.	24, 29	1951	januar	14.	30
	juni	14.	29			26.	26
	august	6.	27		maj	13.	26
1943	juni	19.	29		juli	9.	30
	juli	17.	24		august	7.	26, 30
	august	31.	16		september	30.	30
	september	17.	24		oktober	6.	31
1944	januar	2.	19			28.	30
		15.	25		december	26.	31
	april	6.	26	1952	december	5.	25
		10.	27	1953	april	22.	26
	juli	8.	27		juli	5.	26
	oktober	8.	26		september	15.	24
1945	februar	2.	18			21.	25, 30
	april	9.	19		oktober	2.	21
	august	25.	12		november	14.	26
	november	3.	20		december	26.	21
		23.	26	1954	februar	7.	30
1946	maj	13.	26, 30		april	17.	15
	juni	27.	26		maj	11.	84
	august	3.	24		juli	31.	31
		18.	30		september	12.	31
		25.	26		oktober	3.	29
	september	13.	24			28.	25
	oktober	10.	18	1955	februar	23.	30
	december	24.	24		april	10.	30
		30.	25			11.	29
1947	januar	26.	24		juli	17.	18
	marts	1.	25		september	3.	27
	april	6.	25	1956	marts	14.	22
	juni	20.	29		maj	7.	26, 30
	september	28.	27			24.	15
1948	juni	8.	30		juli	8.	30
		12.	23		september	30.	29
	juli	17.	25	1957	marts	25.	29
1949	januar	5.	25, 29		juli	21.	29
	april	10.	29		november	1.	29, 78
	juli	4.	25	1958	januar	7.	18
	oktober	20.	29			26.	27
					februar	21.	21
					juni	24.	19

Datoregister

1958	juni	27.	26, 31	1972	marts	18.	30
	september	20.	27, 31		september	23.	27, 86
	november	9.	31		oktober	12.	30
1959					december	31.	30
	april	14.	13	1973	januar	14.	30
	oktober	5.	15		april	1.	31
1960					december	21.	29
	april	18.	21	1974	marts	31.	29
	maj	10.	27		maj	11.	24
	juli	10.	27		juni	19.	28
	oktober	2.	26			21.	30
	december	20.	25	1975	september	15.	30
1961	marts	19.	25			17.	80
	april	9.	24			29.	78
	maj	11.	29		november	23.	30
	oktober	1.	30			24.	21
1962	december	22.	21, 78	1976	juni	23.	27
1963					september	12.	27
	oktober	6.	29			28.	29
1964	februar	27.	29		november	28.	15
	april	27.	24		december	26.	29
	november	15.	29	1978	april	1.	30
1965	april	11.	30		juli	30.	21
	maj	5.	14		oktober	7.	26
		9.	30	1979	februar	13.	30
		22.	28		oktober	16.	29
	september	26.	30	1980	juni	1.	26
	oktober	22.	29		august	9.	24
		23.	16	1981	februar	21.	19
1966	januar	15.	29		april	10.	30
	april	17.	31		juni	13.	30
1967	april	2.	28	1982	januar	12.	29
	maj	29.	25		juni	26.	25
	september	15.	26		august	5.	24
		24.	30	1983	oktober	8.	31
1969	marts	31.	30		november	19.	30
	december	6.	21	1984	februar	13.	30
1970	august	1.	30		marts	11.	31
	september	20.	30		august	4.	31
	december	28.	18		oktober	12.	29
1971	september	4.	29		december	31.	31, 78
		18.	29				

Datoregister

1985				1989			
	februar	10.	29		januar	2.	31
	juli	17.	26			19.	25
1986					marts	19.	31
	januar	30.	30		april	18.	66
	maj	17.	31	1990			
	september	7.	31		maj	6.	27
1987				1991			
	maj	10.	30		marts	7.	29
	juni	20.	31			17.	23
	september	26.	28			21.	23
	oktober	11.	31		december	14.	26
	november	28.	30	1992			
1988					december	6.	30
	februar	21.	30			11.	20
				1993			
					januar	18.	26
						23.	26
					maj	7.	30

NAVNE- OG STEDREGISTER

7. regiments 6. kompagni 62
8. brigade 65
9. regiments 3. kompagni 65, 67
Acker
 Drude, f. Kvalsund 19
 Friederich Hermann 19
 Gerda Helene 19
 Holger Preben 19
 Karen Helene, f. Frisenette 19
 Sven Hermann 19
Admiralgade 83
 21 76
Adolph, Agnethe 75
Ahl Hage 85
Akademiet for Fri og Merkantil Kunst 84
Aldersro kirke 21, 25
Alle Helgens kirke 26, 30
Allerelli
 Alice Høy, f. Christensen 30
 Harald Friederich 30
 Lise 30
Als 65
Als, Kr., skoleholder 38, 46
Amager Boulevard 134 76
Amand
 Catharine, f. Habault 28
 Pierre 28
Andersen
 Christine Marie 10
 Ferdinand Frederik 18
 Helene Margrethe 9
 Helga Kirstine 26
 Ingrid og Stig 85
 Louise Mathilde 18
 Tove 30
 Ulla, f. Sletting 28
 Verner 28
Andersen & Co., Robinson 77
Andreasen
 Andreas 7
 Birthe 40
 Maren 7, 40, 42, 46, 59
Andresen
 Andreas 15
 Camilla 15
 Christiane Sofie, f. Møller 15
Angermünde 36
Anker, løjtnant 67
Arneberg
 Anna Marie Frederikke Amalie, f. Frisenette 8
 Hans Ludvig 8
Aså 88
Auning kirke 31
Avedøre mark 46
Axelhus, Nykøbing F. 51, 54
Baagøe, H. 101, 102
Bager Junior, købmand 54
Bandholm 63
Bang
 August, boghandel 76
 styrmand 68
Bang & Olufsen 83
Barnekow
 Gerda Helene, f. Acker 19
 Kell Christian Martin von 19
Bartholomæusnatten 35
Basel 26, 77
Battin 36
Baunegårdsskolen 85
Belgien 19, 24
Bentzen, Anna Cathrine 11
Bentzon, E.C. 101, 102
Benzien, J.A., gartner 46
Benzon, maler 39
Berg
 Karoline Kirstine Dorthea 7
 Kristine Marie, f. Mortensen 7
 Peter Kristian 7
Berger, Christine Vilhelmine 13
Bergholz 36
Bergmann
 Aage Dyring 20
 Clerry Helene Kirstine, f. Frisenette 20
 Elise Frisenette 20
Berlin 36
Berlingske Tidende 19, 68, 75, 78
Bernt, Julius 52
Berri, familien 82
Birkerød 26
 kirke 26
Bjerregaard
 Jørgen 24
 Ketty, f. Frisenette 24
Blædel, Marie Bolette 24
Blæsberg, C.J.F., prokurator 52
Boesen
 J., fuldmægtig 59
 N., forfatter 76
Boldhusgade 6 76
Bondesen, P.C.B., forfatter 76
Bondo, C., kaptajn 68
Borgerbrev 98
Borgerdydskolen 75
Borgergade 89
Borgerrepræsentationen i Nykøbing 52, 56
Borup 12

- Botanisk Have 46, 47
Brage, sangforeningen 54, 55, 65
Brahde
 Carl Viggo Valdemar Johnsen 20
 Elisabeth Jutta Karoline 20
 Jutta Elisabeth Mechtele, f. Landsberg 20
Brandenburg 35, 36
Brarup 11
Braunschweig 7, 38
Brede Klædefabrik 77
Bredsted, Hans Christian, gartner 46
Breiter, Else Henriette 19
Brodersen, Aage, forfatter 76
Broge, malermester 58
Brovejen 66
Brunnen 10
Bruun, Victor, forfatter 76
Bruxelles 24
Byens Mark 21 44
Bækkeskov Gods 8, 38, 46, 47, 73
Bøgh, G.J., gartner 46
Californien 19
Calvin, reformator 35
Carstensen, malermester 58
Cassoth
 Charles 24
 Clara Helene, f. Frisenette 24
 Nanette 24, 28
Cévennes 37
Champagne 36
Charlottenlund 19
Chrestensen, Gunlie Vilhelmine Emilie Margrethe 15
Christensen
 Alfrida Oline 18
 Alice Høy 30
 Antonine Amalie 8, 46
 Ester Alma 26
 Hilma Kirstine Axeline Anine 31
 Karen Marie, f. Høffding 8
 Louise Augusta, f. Larson 18
 Niels 8
Christianskirken 27
Christoffersen
 Anton 17
 Johanne Frisenette, f. Hansen 17
Citadelskirken 26
Colding
 Elise Maria, f. Grunow 28
 Henrik 28
Coligny, Gaspard de 35
Condé, Louis 35
D'Embrun 36
Daells Varehus 25
Dalberg
 Adolf Henry Whittard 12
 Antonine Mathilde Kirstine, f. Frisenette 12
Dampmøllen i Nykøbing F. 52, 55
Damsholte 88
Danckert, Carl, gartner 46
Danmarksvej 83
Dansk Gartnerforening 72
dansk Gartnerforening, Alm. 72, 74
Dauphiné 36
Daverkosen, direktør 77
Die-Bas Dauphiné 36
Digmann
 Elisabeth Jutta Karoline, f. Brahde 20
 Elise, f. Ibsen 20
 Ellen Louise 20
 Ingeborg Elisabeth Brahde 20, 25
 Jens Christian 14, 20, 74
 Jens Martinus Jensen 14
 Ludvig Grandjean 14, 20
 Udøbt 20
 Vilhelmine Marie, f. Frisenette 14
Dinesen, Vilhelm, sekondløjtnant 65
Ditlevsen, Annelise 29
Dresden 40
Dreyer, Petra Louise 10
Dybbøl 65
 By 62
 Mølle 10, 65, 67
 skanser 52
 Stormen paa 65, 66
Dyrkov
 Else Kathrine, f. Frisenette 27
 Flemming Jens 27
 Jørgen 27
 Svend Cordt 27
Dyrlund, O.F. 101
Dyssegaards kirke 26, 30
Dødeblad 98
Døves Kirke 27
Ebeltoft 26, 30, 31, 78, 85, 86
Ediktet fra Nantes 35
Egegårdsvej 85
Engelholm og Snesere Præstegaard 38
Engelstrup 46
Engholm, Johan Peter 76
Enighedsvej 38
Eriksen
 Birgit Falster, f. Petersen 24
 Stig Boutrup 24
Estland 82

- Everdrup
 kirke 7, 8, 38, 46
 sogn 38
 Faarhus station 84
 Faarhuslejren 84
 Fabritius, Catharina Sophie Wilhelmine 9
 Falkerslev 10
 Falsters Minder 16
 Falsterske Missions-Forening 45
 Farum 78, 85, 86
 Fejø 13
 Femø 67
 Fenger, professor 46
 Fich
 Bodil 14
 Hans Christian 14
 Helene, f. Frisenette 14
 Finlandsvej 38
 Fjellerup 88
 Flandern 35
 Flindt
 Jutta, f. Hansen 17
 Wilfred 17
 Florac 37
 Folding kirke 9
 Forbeholdte navne 98
 forenede Bryggerier A/S, De 10
 forenede Dampskibs Selskab A/S, Det 15, 68, 76
 Forsvarsbrødrene 65
 Forsvarsbrødresekskabet 66
 Forsyningstroppeperne 84
 Fraissinet 37
 Alfred 36
 Ancien Jac. Dan. 36, 37
 Jacob 36
 Jaques Marc 37
 Jean 36, 37
 Jeanne 37
 Fraissinet da Fourgues 37
 Fraissinet de Lozère 37
 Fraissinet-de-Poujols la Citerne 37
 France & Søn 77
 France, ingeniør 77
 Fredens kirke 25
 Fredensborg Slotshave 46
 Fredericia 36, 62, 65
 Frederik den Syvende, konge 53, 88
 Frederikkesminde ved Ebeltoft 62
 Frederiksberg 8, 12, 13, 15, 18, 21, 23-27, 29, 81
 Birk 25
 kirke 15, 16, 18, 21, 24, 26, 27
 kommunes Hjælpekasse 77
 Frederiksdal 8
 Frederikskirken 24
 Friberg, Andreas 59
 Friederich Carl, prins 67
 Frihavnskirken 24
 Frisch, handelsgartner 59
 Frisegade 102
 Frisenette
 A.G., firma 76
 Adolf Christian Zander 13, 19
 Adolphine Johanne Nicholine, f. Schielder 13
 Agnes Hulda 9, 63
 Agnete Ida, f. Jørgensen 23
 Aksel Gunner 15, 21, 36, 76, 103
 Aktieselskabet 70
 Albert Johan Christian 13, 18
 Alfred Daniel (1) 13, 19
 Alfred Daniel (2) 19, 25
 Alfred Valdemar August 19, 24
 Alfrida Oline, f. Christensen 18
 Alice, f. Laursen 29
 Amalie Sofie Charlotte 12
 Ancka 19
 Anders Gunner 30
 Andreas Peter Daniel 7, 40-42
 Ane Kathrine Margrethe, f. Philipsen 10, 51, 95
 Anna Franziska Emilie 13, 19
 Anna Louise 14
 Anna Marie Frederikke Amalie 8
 Anne 29
 Anne Birgit 26, 30
 Anne Kirstine Marie, f. Jensen 15, 68, 75
 Annegrethe, f. Sørensen 19
 Anton Daniel 8, 13
 Antonie Amalie 8
 Antonine Amalie 12
 Antonine Amalie, f. Christensen 8, 46
 Antonine Mathilde Kirstine 12
 Arnoldine Julie Edwardine 8
 Augusta Christine Mathilde 10, 16
 Augusta Karoline Vilhelmine 9
 Augusta Marie Emilie, f. Lührss 19
 Axel 24, 29
 Birthe Nina, d. Øster 27, 78
 Birthe Nina, f. Karpinska 27
 Bodil Helene Christiane, f. Stilling 13
 Camilla 29
 Camilla, f. Andresen 15
 Carl Georg Frantz 23
 Carl Sophus Valdemar 12, 18
 Carl, letmatros 68
 Carli 23
 Caroline Vilhelmine, f. Lund 10
 Christian Jacob Gunner 10, 15, 68, 75, 76

Frisenette

- Christine Marie, f. Andersen 10
 Clara Helene 18, 24
 Clerry Helene Kirstine 14, 20
 Conny, f. Hartvig 26, 78
 Cornelius Alfred Ferdinand 10
 Dagmar Daniella Petrea 10
 Dorthe, f. Leidecker 29
 Eddy Mathilde 18, 23
 Eduard Christian 10
 Elisabeth 15, 23, 28
 Ellen Augusta, f. Ørsted 18
 Ellen Erika 18, 23
 Ellen Margrethe 21, 25
 Elsa Axeline, f. Poulsen 18
 Else Camilla 15
 Else Henriette, f. Breiter 19
 Else Kathrine 21, 27
 Emilie Hansine 9
 Erik 26
 Esben 21, 26, 77, 78, 84, 85
 Ester Alma, f. Christensen 26
 Fanny Marie Teodora, f. Hansen 16
 Frantz Carl Joseph 8, 12, 46, 47, 61
 Frantz Georg 18, 23
 Frantz Heinrich Adolf 7, 40, 41, 50
 Frederik Ferdinand 8
 Frederik Wilhelm 13, 18
 Friederich Wilhelm 7, 8, 40, 41, 46, 61, 72, 73, 98
 Georg Axel 10, 15
 Georg Carl Konstantin 18, 23, 80
 Georg Christian 44
 Georg Christian Hannibal 7, 9, 40-42, 45, 49, 52, 62, 72
 Gerda 18, 23
 Gerda, f. Jørgensen 23, 80
 Gitte 29
 Grete, f. Kramp 24
 Gunlie Vilh. Emilie Marg., f. Chrestensen 15
 Gustav Edvard 7
 Hanne, f. Jensen 30
 Hannibal Emanuel 7, 40, 42, 58
 Harald Otto 15, 21, 75, 76
 Hedvig Arnoldine Christine 13
 Hedvig Sophie 8
 Helene 9, 14, 71
 Helene Margrethe, f. Andersen 9
 Helga Cæcilie Marie Christensen, f. Mølbæk 18
 Helge (1) 25, 29
 Helge (2) 29
 Henni, f. Thelander 25
 Henriette Vilhelmine 9, 13
 Henriette Vilhelmine, f. Grandjean 9
 Holger Aksel 21, 27, 77, 78, 82
 Ib Jens Axel 21, 25
 Inge 23, 28
 Inge Grethe, f. Valentius 23
 Ingeborg Christine 16
 Ingeborg Elisabeth Brahde, f. Digmann 20, 25, 74
 Inger, f. Torp 21
 Irma 22
 Jan 25, 30
 Jan Jacob 31
 Jens Peter 30
 Jensine Charlotte Christiane 8, 12
 Johan Christian (1) 7, 35, 38, 41, 42, 46, 55, 59, 101
 Johan Christian (2) 8, 13
 Johan Christian (3) 9, 35, 62, 102
 Johan Christian (4) 31
 Johan Christian Ewald 9, 14, 70, 101, 102
 Johan Reimer Schultz Vilhelm Rathje 9, 15, 64
 Johannes 14, 20, 73, 74
 Johannes Ferdinand Vilhelm 16, 22
 Johannes Michael Anders Christian 10, 16, 102
 Julie Petra, f. Petersen 22
 Julie, f. von der Recke 21, 75
 Julius Cæsar 7, 10, 40, 42, 101, 102
 Julius Waldemar Rudolf Oliver 8
 Jørgen 21, 26
 Kaja 18, 24
 Karen Frederikke Marie, f. Grandjean 62, 72
 Karen Helene 13, 19, 24
 Karen Kirstine, f. Nielsen 12
 Karen Margrethe 15
 Karen Marie Alice 18
 Karen Marie Frederikke 9
 Karen Marie Frederikke, f. Grandjean 9
 Karen Sofie 14
 Karen Sofie, f. Larsen 8
 Karen Sørena 21
 Karl August 7, 9, 38, 40-42, 44, 48, 101, 102
 Karl Daniel Emanuel 9
 Karna, f. Nielsen 23
 Karoline Kirstine Dorthea, f. Berg 7
 Karoline Kirstine, f. Kaufmann 14
 Karoline Vilhelmine 7, 11, 40-42, 57
 Kate Paula 14
 Kathrine 30
 Kean 25, 29
 Ketty 18, 24
 Kirsten 24, 29
 Kirsten Inge 21
 Kirsten Nina 27, 66, 86
 Kirstine Emilie 7, 40-42, 52, 59, 102
 Knud Georg Oluf 12, 18, 47, 61
 Lars Axel 26, 30

Frisenette

- Line 29
 Lisbet 69
 Lisbeth, f. Jensen 30
 Lisbeth, f. Terkildsen Nielsen 26, 78
 Lise, f. Allerelli 30
 Lissi Elise, f. Rasmussen 29
 Lone Elisabeth 26, 31
 Louise Emma 9
 Louise Mathilde, f. Andersen 18
 Louise Sophie, f. Sørensen 14, 72
 Ludvig Ferdinand (1) 7, 10, 40, 41, 45, 51, 84, 89, 95,
 101, 102
 Ludvig Ferdinand (2) 10
 Ludvig Grandjean 9, 14, 72, 88
 Mads 30
 Maren, f. Andreasen 7, 40, 42, 46, 59
 Marie Louise 7, 40-42
 Marie Sofie Frederikke 9, 13, 69
 Martha Sophie, f. Larsen 25
 Minna Charlotte Emilie 10, 16
 Minna Marie Wilhelmine 8, 12
 Nina Søndergaard, f. Olsen 26
 Norma, f. Hansen 26
 Octavia Augusta 7, 11, 40-42
 Olaf Bjørn 19
 Olga Elisabeth, f. Wulffius 21, 76-78, 103
 Otto 15, 21
 Ove Gunner 21, 26, 77, 85
 Peter 27, 31, 85, 86
 Peter Emil Valdemar 10, 52, 65, 67
 Petra Louise, f. Dreyer 10
 Philippa Louise Marie 10, 15, 89
 Pia 29
 Poul Johan Cæsar 16, 21
 Poula, f. Rasmussen 23
 Rasmus 30
 René 29
 Richardt Wilhelm 12, 18
 Rigmor Emmy Schielder 18, 24
 Rikke 30
 Rosa Meta, f. Hansen 23
 Svend 27, 85, 86
 Thomas 29
 Thomas Axel 30
 Tine 24, 29
 Tove Skovdal, f. Larsen 31
 Udøbt 10
 Uffe Gunner 26, 30, 77
 Ulla 26
 Valborg 15
 Valborg Anna Josepha 12
 Valdemar 15
 Vibeke 20, 24, 25, 29
 Vilhelm Julius Cæsar 10
 Vilhelmine Henriette 14, 20
 Vilhelmine Marie 9, 14
 Wilhelmine Nicholette Amalie 13
 Frisenette & Søn A/S, Ludvig G. 73
 Frisenette & Søn, L.G. 72
 Frisenette & Sønner A/S, A.G. 78
 Frisenette A/S, Carl 47, 61
 Frisenette-Fich
 Carsten 20, 71
 Edvard Christian 14, 20, 71
 Erik 20, 71
 Henrik 20, 71
 Kristina, f. ukendt 20
 Lene 20, 71
 Frisenette-Gaarden 38
 Frisenette-Hansen
 Edith Karen 13
 Emilie Louise 13
 Erik 19, 25, 69
 Kirsten 25
 Lilly Meta 13
 Lis Vibeke, f. Hansen 69
 Lisbeth 25
 Robert Gustav 13, 19, 69
 Frisenette-Jorden 38
 Frisenette-Jørgensen
 Kirsten 69
 Frisenettes Forlag A/S, A.G. 76
 Frøslevlejren 84
 Fuglsang
 Anne Birgit, f. Frisenette 30
 Charlotte Naja 30
 Christian Andreas 30
 Jan Peter 30
 Gammel Kongevej 46
 Garnisons kirke 14, 15, 20, 21
 Gartner-Tidende 72-74
 Gedser 40, 63, 89
 fyr 89
 Gedsergaard 89
 Gehlsen, Esther 12
 Gentoft 15, 29, 30
 kirke 26, 30
 Gerstrøm
 Axel Johan 31
 Hilma Kirstine Axeline Anine, f. Christensen 31
 Lone Elisabeth, f. Frisenette 31
 Mogens 31
 Morten 31
 Pernille 31
 Gistrup 85

- Gjerding, H. 102
Gl. Kirstineberg hovedgård 7, 9, 38
Gl. Kongevej 46, 47, 72, 73
Gloslunde kirke 14
Glostrup 24, 81
Gosch 23
Gottfried, Alexander 38
Gramzow 36
Grandjean
 Catharina Sophie Wilhelmine, f. Fabritius 9
 Hedvig Sophie Frederikke 13, 14
 Hendrik Joachim Godske 9
 Henriette Vilhelmine 9
 Karen Frederikke Marie 62, 72
 Karen Marie Frederikke 9
Grenoble 36
Gross-Ziethen 36
Grove, kaptajn 68
Grue, Gudmund 25
Grundtvig
 Frederik Theodor Vilhelm 40, 45
 Frederik Theodor Vilhelm, købmand 51
 N.F.S. 45, 88
Grundtvigs kirke 26
Grunow
 Elise Maria 28
 Ib Ewald 28
 Kenneth Michael 28
 Ulla, f. Sletting 28
Grødde 31
Grønbæk, Hans Henrik, kancelliråd 52, 101
Grønlandsvej 38
Grønsundvej 38
Guise, slægten 35
Guldborgsund 52
Göttsche
 Albert Wilhelm 12
 Arthur Amandus 12
 Axel Holger 12
 Carl Ferdinand (1) 12
 Carl Ferdinand (2) 12
 Charles Heinrich 12
 Esther, f. Gehlsen 12
 Jensine Charlotte Christiane, f. Frisenette 12
 Mary Eugenie 12
 Olga Charlotte 12
 Olga Charlotte Amalie 12
Haage, gartner 47
Haagensen
 Chr. 52, 54, 101, 102
 Ejnar 83
Haar, Carl August 44
Habault
 Catharine 28
 Charles 28
 Paul 28
 Sylvie 28
Haderslev 88
Hadsten 85
Hainaut 35
Hamburg 19, 38
Hamburger, vej- og vandinspektør 52
Hammer 10
Hammer, Regitze 29
Handelsbetjent 98
Handelsforeningen 53
Hans Tausens kirke 22
Hansen
 Aage 17
 Agda Emilie Mathilde, f. Olson 26
 Carl Christian Frederik (1) 11, 57, 102
 Carl Christian Frederik (2) 11, 17
 Caroline Vilhelmine 11, 17
 Christine Olovia Rasmine 11
 Ejnar Wehner 82
 Elisabeth Johanne 16, 22
 Ellen 83
 Else Vilhelmine 16, 22
 Fanny Marie Teodora 16
 Hans Andreas 13
 Hans Olsen 13, 69
 Harald Valdemar 22
 Helga, f. Møller 17
 Holger 17, 82
 Holger Aage 16
 Hugo 17
 Høgh, kommunegartner 74
 Inge Harald 22
 Ingeborg Louise 16, 22
 Jacob Thorvald 11, 17
 Johan 16
 Johanne Frisenette 17
 Jutta 17
 Jytte 82
 Jørgen Harald 22
 Karen 17
 Karen Elisabeth 16
 Karen Marie 15
 Karoline Vilhelmine, f. Frisenette 11
 Laura Christine, f. Jeppesen 17
 Lis Vibeke 25, 69
 Lise Harald 22
 Ludvig 16
 Ludvig Carl Christian 11, 16, 53, 56
 Margrethe Harald 22

Hansen

Marie Sofie Frederikke, f. Frisenette 13, 69
 Mary Eugenie, f. Göttsche 12
 Mathea Caroline Christine, f. Møller 16
 Mogens Andreas 26
 Niels, muremester 46
 Norma 26
 Ove Ingolf 16
 Peter, gartner 47
 Poul Richard 16
 Rasmus 11
 Rosa Meta 23
 Svend Aage 17
 Tom Erik 17

Hansen & Co., William 77

Harder, Ernst, boghandler 76

Hartvig

Conny 26, 78
 Helga Kirstine, f. Andersen 26
 Ludvig 26

Haslev 10

Haureberg, Mads 38, 46

Havedyrkningens Fremme, Selskabet til 47

Haveselskabet 72

Haveselskabets Have 46

Heisterberg, Anne 20

Helland, Hans, forfatter 76

Hellerup 19, 24, 26, 77
 kirke 24-27

Helligaands kirke 21

Helligkors kirke 18

Helsingør 12

Helweg, L., forsøgsleder 74

Henningsen

Kirsten, f. Frisenette 29
 Ole Meldgaard 29
 Peter Nicholai 29

Henrichsen

Alfred Johannes 17
 Axel 17
 Carl 17
 Caroline Vilhelmine, f. Hansen 17
 Ellen Ingeborg 17
 Holger Aage 17
 Jens 98
 Jens Peter 17
 Johanne 17
 Valborg Caroline Vilhelmine 17

Herlufholms kirke 29

Hess, korporal 66

Hillerød Toldsted 63

Hitzhausen 12

Holland 37, 38

Hollænderdybet 76

Holmens kirke 19, 21, 25

Holst

Christine Olovia Rasmine, f. Hansen 11
 ukendt 11

Holsten 12

Holte Gymnasium 83

Horbelev 16

kirke 16

Horne 88

Hornemann, professor 46

Hornung & Møller 19

Hortulania, gartnerforeningen 46

Howitzvej nr. 9 61

Huguenotter 35, 38

Hundestræde

11 44

12i 44

Husby 88

Hvalsøe, malermester 58

Høeg, Ottomine 16

Høffding, Karen Marie 8, 98

Højbroen 66

Højlund, Elisa 88

Høng 23

Hørret skov 25

Hørsholm 20

Høyer A/S, Ejnar 77

Ibsen, Elise 20

Ikast 31

Isøe, Karen Elisabeth 88

Ishavet 7

Jacobskirken 88

Jagtvej 199-201 72, 73

Jensen

Anne Kirstine Marie 15, 68, 75
 Bernhard, forfatter 76
 Chr., malermester 66
 Dyveke Ingeborg Irene 29
 Edvard 82
 Elisabeth, f. Frisenette 23, 28
 Erling Marius Frisenette 25
 Gunnar Johannes 25
 Hanne 30
 Henrik 28
 Hildur 82
 Inga Dora 30
 Jens 21
 Jesper 28
 Karen Marie, f. Hansen 15
 Karen Sørensen 21
 Kirstine Marie, f. Laursen 21
 Klaus Frisenette 25

Jensen

Lisbeth 30
 Maja Ingerslev 83
 Ole 28
 Olga 82
 Oscar Børløs 83
 Poul 82
 Richard, forfatter 76
 Søren Alfred Frisenette 25
 Tage 82
 Therkild 15
 Thora Hermandine 10
 Vibeke, f. Frisenette 25
 Willy 30

Jeppesen

Laura Christine 17
 Rasmus 17

Jeppesens kaffeforretning, J.P. 52

Jernbaneraadet 72

Jessen

Flemming 24, 28
 Githa 28
 Jytte 28
 Ketty, f. Frisenette 24
 Leo 24
 Nanette 28

Jesuskirken 21

Johannsen, W., professor 74

Johansen, Petra Olivia 18

Jul i Nykøbing F. 1932 56

Justitsraad 98

Jürgensen, Astrid 12

Jyske Trænregiment 84

Jæger, kompagnichef 66

Jørgensen

Agnete Ida 23
 Aksel 83
 Chr. 101
 D., professor 77
 Gerda 23, 80

Kalkbrænderivej 88

Kallehavegård 13

Kallundborg, letmatros 68

Kalundborg 17

Kammerraad 98

Kancelli 98

Kancellikollegium 98

Kancelliraad 98

Kappel 14

kirke 9

Karensminde 85

Karise 8

Karpinska

Helena 27
 Nina Helena 27, 78, 84

Kastels kirke 26

Kaufmann, Karoline Kirstine 14

Kemp

Dieter, løjtnant 67
 Stiftsprovst 65, 67

Kerteminde 63

kgl. Bibliotek, Det 103

kgl. danske Haveselskab, Det 72

kgl. danske Landhusholdningsselskabs planteskole, Det 46

kgl. danske Skydebrødre, De 46

Kgs. Lyngby 16, 21, 31, 78

Kiel 82

Kildevælds kirke 26

Kirstinely 10

Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft A/S 76

Kjøbenhavns Kul og Koks Kompagni A/S 76

Klampenborg 13

Klein-Ziethen 36

Klingspor, Alexander 83

Knebel 21, 86

kirke 27, 30, 31

Knebelvig 86

Knudsen, Knud, glarmester, lieutenant 52

Koch

Carl, præst 45
 Svend, organist 83

Koldby kirke 26

Kolding 13, 20, 21, 75

Kong Frederiks Hospital 25

Kongevejens skole 83

Kramp

Grete 24
 Marie Bolette, f. Blædel 24
 Poul Lassenius 24

Kristeligt Dagblad 88

Kristensen

Holger 30
 Tove, f. Andersen 30

Kristi kirke, København 20

Kristinely 10

Kronhøj

Flemming 28
 Inge, f. Frisenette 28
 Karsten 28
 Ole 28

Kruchow, Edele 83

Krüger, Carl 101

Kulsviervej 112 78, 84, 85

Kulsviervænget 7 85

Kvalsund, Drude 19

- København 7-27, 29, 30, 40, 45, 57, 76, 82, 83, 89
 Københavns Overpræsidium 76
 Købke, J.G. 101
 Købmagergade 84
 Køge 17, 52
 Kølvråa 30
 LAMA, madrasfabriken 77
 Landkadetakademiet 62
 Landsarkivet for Nørrejylland 103
 Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm 103
 Landsberg, Jutta Elisabeth Mechtele 20
 Lange
 Anna Cathrine, f. Bentzen 11
 Hans Peter 11
 Jens Terpger 11
 Johan Viggo Fergos 11
 Octavia Augusta, f. Friseneuve 11
 Viktoria Hortensia 11
 Lange, Johan, docent 46
 Langeland 17
 Langgade 52, 54, 56, 102
 3 40, 51
 22 22
 23 52, 55
 114A 52, 53, 55
 114B 53, 60
 Larsen
 August Licht 25
 Ellen Margrethe, f. Friseneuve 25
 Karen Sofie 8
 Martha Sophie 25
 Tage Skovdal 31
 Tove Skovdal 31
 Larson, Louise Augusta 18
 Lassen
 Axel 68
 Carl C., forfatter 76
 Laursen
 A. 29
 Alice 29
 Kirstine Marie 21
 Leidecker
 Annelise, f. Ditlevsen 29
 Dorthe 29
 Robert Korfitz 29
 Letland 77, 82
 Levison junr. A/S, L. 84
 Levison, Lion, købmand 51
 Ligat Papirfabrik 77
 Lindberg 77
 Lindberg, Jacob Christian 45, 55
 Lindelse 17
 Lindevangskirken 25
 Lindholm, justitsraadsfuldmgtig 42
 Lisberg, Ane Margrethe 12
 Lithauen 82
 Lolland-Falsters Folketidende 53, 55
 Lolland-Falsters Kjøbstæders Handelsforening 53
 Lolland-Falsters Stifts-Tidende 39, 46, 48, 53, 59, 66
 Louise, briggen Dronning 68
 Lozère 37
 Lund
 Caroline Vilhelmine 10
 Edvard Gotfred 10
 Lund, Troels, ordenshistograf 73
 Lundtofte 82
 kirke 26, 27, 29-31, 83
 sogn 27, 31
 Luthers kirke 25
 Luytkis
 Caroline Marianne, f. Bech 20
 Harald Waldemar 20
 Inge Laurberg 20
 Knud Waldemar 20
 Svend Otto 20
 Vilhelmine Henriette, f. Friseneuve 20
 Lührss
 Augusta Marie Emilie 19
 Auguste 19
 Wilhelm 19
 Lyngby 8, 77, 78, 82
 Fødeklínik 85
 kirke 8, 21, 25, 29, 30
 Lyngby-Taarbæk og Søllerød Kommuner Vejviser 76
 Lyngby 15
 kirke 26
 Lystager, købmand 39
 Lüttken, C. 101, 102
 Læsø 13
 Læsøvej 85
 Løgstør 13
 kirke 13
 Løvens kemiske Fabrik 78
 Løwe
 Andreas 88
 Antoniette, f. Scharf 88
 Axel 88
 Dagmar, f. Thorsen 88
 Ejnar 88
 Elisa, f. Højlund 88
 Erica Petrea Cathrine, f. Petersen 88
 Herkules Christian Vilhelm 72, 73, 88
 Ingeborg 88
 Karen 88
 Løwes Handelsgartneri 47, 72, 73

Løye

Ane Marie 15, 89
Jens Jørgensen 89
Kirstine Frederikke, f. Svartz 89

Mackeprangs Boghandel, Nykøbing F. 22

Madsen

Ane Margrethe, f. Lisberg 12
Astrid, f. Jürgensen 12
Ester Margrethe 89
Hans Richardt 12
Henrik Adolf 12
Jørgen Frederik 12
Minna Marie Wilhelmine, f. Frisenette 12
Niels 89

Magdeburg 7, 35-38, 41, 46, 55

Maglebylille 15

Mailand, Marie Jørgensen 89

Malmö 19

Maribo 39

Marmorkirken 15

Marschner, I.F. 102

Marseille 36, 37

Marstal Toldsted 62

Matthiesen

H.I.F.C. 88
Karen, f. Løwe 88

Meelse 10, 16, 42

Meinung

Ellen Erika, f. Frisenette 23
Emil 23
Erik 23
Grethe 23
Lis 23

Melander, Edmund, forfatter 76

Mencke

Esther Margrethe Frisenette 16
Hans Jacob Hermann 16
Jens Sofus Johannes 16
Minna Charlotte Emilie, f. Frisenette 16
Ottomine, f. Høeg 16

Messiaskirken 24, 25

Middelfart 63, 76

Modeweg & Søn A/S, I.C. 77

Mohr & Søn, F.W. 88

Mols 85

Molsskolen 86

Montpellier 37

Mortensdatter, Cathrine 89

Mortensen

Chr. E.L., forfatter 76
Kristine Marie 7

Mosegård 13, 14

Mozartsvej 77, 82

Müller, S.L. 102

Münster Dohm 26

Mølbæk

Andreas Kristiansen 18
Helga Cæcilie Marie Christensen 18
Petra Olivia, f. Johansen 18

Møller

Christiane Sofie 15
Helga 17
Irma, f. Frisenette 22
justitsraad 42
Mathea Caroline Christine 16
Mathias 16, 98
Poul 22
skovrider 46

Mårslet 30

kirke 30

Nakskov 13, 16, 21, 22, 39

kirke 16, 22

Nantes, Ediktet fra 37

Napoleon 38

Natkulevejen 38

Navarra, Anton, konge 35

Nebelong

Augusta Christine Mathilde, f. Frisenette 16
Ellen Kirstine 16
Gerda 16
Johan Henrik 16
Svend 16
Thorkild 16

Neergaard, Peter de, godsejer 52

Nellemann, korporal 67

New York 23

Nielsen

Axel, forfatter 76
Birthe 7
Birthe, f. Andreasen 40
Edith Terkildsen, f. Øster 26
Edvard Terkildsen 26
Ester Margrethe 10
Inge Lise Brünnich 29
J.F., bogbinder 52
Karen 13
Karen Elisabeth, f. Ilsøe 88
Karen Kirstine 12
Karna 23
Kurt 24
Lisbeth Terkildsen 26, 78
Lisbeth, f. Poulsen 24
Martin, boghandler 76

Nîmes 36, 37

Nordisk illustreret Havebrugsleksikon 74

Nordre Birks Tidende 76

- Norge 19, 24
 Nyborg 16
 Nykøbing F. 7, 9-11, 13-16, 19, 20, 22, 38, 40, 89, 101
 Det egnshistoriske Arkiv 103
 handelsskole 53
 kirke 10, 15, 16, 66
 kirkegård 65
 Kloster 7, 11
 latinskole 9, 62
 Nymøllevej 82
 Nysted 10, 89, 101
 Frue kirke 10
 Nærum 26
 Næstved 23, 29
 Nøjsomhedsvej 83, 88
 Nørresundby 14
 Ohlsens Enke, J.E., gartneri 46
 Ole Suhrsgade 82
 Olsen
 Anna Marianne, f. Sørensen 26
 Ernst 26
 Marie Christine 25
 Nina Søndergaard 26
 Olson, Agda Emilie Mathilde 26
 Ordenskapitlet 62, 98
 Ordrup 25, 27
 kirke 24, 29
 Oscar II, konge 73
 Padborg 84
 Padborglejren 84
 Papirlageret, Nykøbing F. 22
 Parstein 36
 Particulier 98
 Pasewalk 36
 Pedersen
 Agnes 85
 Martin 85, 86
 Pedigree-Avl 98
 Peltz, Johan, snedkermester 89
 Perennerende 98
 Petersen
 Aage Falster 24
 Birgit Falster 24
 Carl Gunner 16
 Erica Petrea Cathrine 88
 Esther Margrethe Frisenette, f. Mencke 16
 J., tømrer 61
 Julie Petra 22
 Rigmor Emmy Schielder, f. Frisenette 24
 Petroni, Joe 19
 Pfeil
 Ellen 77
 Walther 77
 Philipsen 89
 Albert Ludvig 15, 89
 Ane Kathrine Margrethe 10, 51, 89, 95
 Ane Marie, f. Løye 15
 Anne Kathrine Margrethe 15
 Anton Martinus 15, 54, 89
 Christian Jacob 10, 42, 44, 68, 89, 101
 Ester Margrethe, f. Madsen 89
 Hanne Elise Christine 89
 Marie Jørgensen, f. Mailand 89
 Niels Peter 89, 101
 Philippa Louise Marie, f. Frisenette 15
 Picardiet 35
 Pilatus, madrasfabrik 77
 Politikens Rejsebureau 18
 Pontoppidan, C.L.F., kancelliråd 52
 Poulsen
 Bjørn 24
 Bjørnar J. 24
 Elsa Axeline 18
 Karen Helene, f. Frisenette 24
 Lauritz 18
 Lisbeth 24
 Prenzlau 36
 Primon, Petrine Georgia 21
 Prowodnik Gummifabrik 76
 Præstø 17, 38, 73
 amt 38
 Raadhusstræde 11 77
 Raco AG 77
 Randers 30, 31, 86
 Rasmussen
 Christine Marie 18
 Dyveke Ingeborg Irene, f. Jensen 29
 Holger 22
 Inge Harald, f. Hansen 22
 Jens Aage, borgmester 86
 Lissi Elise 29
 Magnus Peder 29
 Poula 23
 Rathje, Johan Vilhelm 64
 Recke
 Agnethe, f. Adolph 21
 Carl Valdemar von der 21, 75
 Julie von der 21, 75
 Redsted, løjtnant 65
 Rehbeck, A., Überconsistoralrat 38
 Ridder af Dannebrog 62
 1. klasse 14, 72
 3. klasse 9, 63
 Riga 21, 76, 82
 Domkirke 21
 Roed, Carl, redaktør 76

- Rolsted, Inge Marie Elisabeth 27
- Rolsø
kirke 27, 31
sogn 27
- Rosborg
Hanne og Jens 85
Søren 85
- Rose
Anne Kathrine Margrethe, f. Philipsen 15
Emil 15
- Rosenborg kgl. Driverihaver 72
- Rosenborg Slotshave 46, 72
- Rosenborghave 47
- Rosenthal, Ib Kierulff 74
- Rossing, Fr., politibetjent 42, 44
- Rothe, Rudolph, gartner 46
- Rudkøbing 17
- Rusland 82
- Ryvangens kaserne 84
- Rødovre 23
- Rønde Kursus 86
- Rønne 16, 20
- Rørvig 25
- RÅA
folio 37 9
folio 156 7, 38
folio 353 9
folio 365 10
folio 382 7
folio 460 7
- Rådstueprotokol 98
- Sakskøbing 7, 10, 40, 51
- Salling, Aage 83
- Samsø 63
- Sander, Egon 83
- SASFE, glødelampfabrik 77
- Scharf, Antoniette 88
- Schilder
Adolphine Johanne Nicholine 13
Carl Jørgensen 13
Christine Vilhelmine, f. Berger 13
- Schlichtkrull, Oscar 83
- Schmidt, kæmner 102
- Schouw, professor 46
- Schultz
A.F.V., secondløjtnant 67
Chr. E. 39
Johan Reimer 64
Stadshauptmand og købmand 49
- Schytte, Anna 13
- Sct. Andreas Kirke 27
- Sct. Jacobs kirke 14, 20, 23, 29
- Sct. Johannes kirke 24
- Sct. Marcus kirke 26, 30
- Sct. Matthæus
kirke 13, 18, 21, 23
sogn 23, 81
- Sct. Stefans kirke 21
- Selby, Charles August, baron 38
- Shanghai 19, 24
- Sidenius
I. Chr., vinhandler 101, 102
Isak, købmand 52
Stadshauptmand 58
- Silkeborg 14, 18, 20
- Simeonskirken 25
- Simon Peders kirke 27
- Simons kirke 15
- Sions
kirke 24, 29
sogn 24, 29
- Sjællandske Trainregiment
1. Trainafdelings 4. kompagni 84
- Skagen 17
- Skandinavisk Bogforlag 76
- Skandinavisk Motor Co. A/S 24, 29
- Skelby 89
kirke 89
- Skovshoved kirke 19, 25
- Slagelse 12, 77
- Slettebo, Andreas 83
- Sletting
Eggert Emil 24
Kaja, f. Frisenette 24
Ulla 24, 28
- Slotsgade
16 59
17 38, 40, 41, 44, 59
- Smidt, Karl 83
- Smidth, Jens Kjørboe, officersaspirant 66
- Snesere Sogn 38
- Sommer, Anna 31
- Sorgenfri Slot 8
- Sorø 75
amt 75
- St. Kirkeby 45
- Stadager
kirke 9
skole 10
- Stadshauptmand 98
- Statsarkivet i Århus 103
- Stengårds kirke 30
- Stilling, Bodil Helene Christiane 13
- Store Heddinge 7
- Store Nordiske Telegrafelskab A/S 19
- Strandveiens Vejviser 61

- Stubbekøbing 11, 16, 17, 57, 101
 Ståfa 77
 Suenson
 Jean André 37
 Niels (Nicolas) Anthoniusen, f. Svendsen 37
 Suhr
 C.H. 22
 Else Vilhelmine, f. Hansen 22
 Jeppe 22
 Ole 22
 Suhrsgade, Ole 77
 Sundberg, Gretha Ottilia 25
 Svanholmsvej 73
 Svartz, Kirstine Frederikke 89
 Svendborg 30, 68, 76
 Svendsen, Niels (Nicolas) Anthoniusen 37
 Synode 98
 Systofte kirke 13
 Sæby 11, 17, 75
 kirke 26
 Søllerød Kirke 27
 Sønderborg 62
 Sønderjydsk Forening 66
 Sønderskovgård 9
 Sørensen
 Agnes Grandjean 13
 Anna Marianne 26
 Anna, f. Schytte 13
 Annegrethe 19
 Carl Gustav 13, 14
 Carl Sofus 13, 14
 Gustav Vilhelm Grandjean 13
 Hansenius 70
 Hedvig Sophie Frederikke, f. Grandjean 13, 14
 Henriette Vilhelmine, f. Frisenette 13
 Louise Sophie 13, 14, 72
 Sofus Carl Grandjean 13
 Taarbæk 61
 Teisen, Viggo 83
 Tesdorpf, Edward 45, 52
 Thelander
 Carl Richard 25
 Gretha Ottilia, f. Sundberg 25
 Henni 25
 Thermöhlen
 Eddy Mathilde, f. Frisenette 23
 Jørgen 23
 Lauritz 23
 Thielsen
 Ewald, bestyrer 52
 W., grosserer 52
 Thisted 22
 kirke 22
 Thomas sogn 25
 Thonagel, Ida Adeline Charlotte 21, 76
 Thonboe
 Ellen Margrethe, f. Frisenette 25
 Ludvig Frederik 25
 Ludvig Frederik Ferdinand 25
 Marie Christine, f. Olsen 25
 Vibeke 25
 Thorsen, Dagmar 88
 Thranum
 Carl Johan Clemen 23
 Claus Carl 23, 28
 Gerda, f. Frisenette 23
 Hanne 28
 Tidemand, Chr. Fr. 101
 Tingsted 45
 kirke 9
 Torgin, C.S., forfatter 76
 Torp
 August 21
 Inger 21
 Petrine Georgia, f. Primon 21
 Torvet
 Nakskov 102
 Nykøbing F. 51, 54
 Stubbekøbing 102
 Tours 35
 Trinitatis kirke 16
 Tromsø 24
 Turinge ved Stockholm 20
 Tved kirke 30
 Tyskland 19
 Tønningen 15
 Uckermark 36
 Udbye, H., boghandler 76
 Uggerløse 88
 Ukendt
 Dagmar 19
 Kristina 20
 Union Church 24
 Ussing, Flemming Algreen, forfatter 76
 Vaabenbrødrene 66
 Valentius, Inge Grethe 23
 Vamdrup 88
 Vantore, Mogens, maler 16
 Vasa Ordenen
 Ridder af 1ste Klasse 73
 Veiviser for Kjøbenhavn og Omegn 62
 Vendsyssel 62
 Vestergade 11, København 62
 Vesterkær kirke 30
 Viale, dampmøller 52
 Viborg 13, 15

- Virum 25, 26, 29, 30, 82
 kirke 26, 29, 30
Vor Frelsers kirke 27
Vor Frue kirke, København 19, 21
Vordingborg 88
Vridders 27, 31, 85, 86
Wagner, Chr. 77
Waldersee, grev, generalstabschef 67
Warburg, Svend Carl 76
Waupel, Otto 66
Wendt, Frantz, gartner 46
Westerdahl
 Anna 83
 Ella 83
 Emma 83
 Hjalmar 83
Wied
 Cathrine Caroline 59
 Gustav 59
Wied-Puslerier, Gustav 59
Wilhelm, Friederich, kurfyrste 35
Wilken
 Christian Knud Roulund 18
 Karen Marie Alice, f. Frisenette 18
Woddow 36
Wulf, købmand 54
Wulff, P.W. 16
Wulffius
 Frida 82
 Friederich Eugen 21, 76
 Ida Adeline Charlotte, f. Thonagel 21
 Olga Elisabeth 21, 76-78, 103
Ücker-floden 36
Zoologisk have 8
Zürichsøen 77
Ærøskøbing 25
Ørholm 77, 78, 82-84
 Værk 77
Ørholmvej 82
Ørsted, Ellen Augusta 18
Øster
 Birthe Nina, f. Karpinska 27, 84
 Edith 26
 Erik 27, 85
 Gudrun 85
 Inge Marie Elisabeth, f. Rolsted 27
Østerbro 88
Østerbrogade 72
 92-96 72, 73
 102 72
 104 74
Østergade 102
Østifternes Kreditforening 15