



## **Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online**

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### **Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor**

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### **Ophavsret**

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### **Links**

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

## Idræt i Trolldhede i 1950'erne og 1960'erne

- Oplevet og fortalt af Poul Dahl



Poul Dahl,  
Grindsted,  
Vendsyssel

*Idræt i 1950'erne og 1960'erne i Trolldhede blev af de flestes dyrket enten i Trolldhede Skole, hvor der primært var gymnastik og atletik på programmet eller i TGIF. Her var der ligeledes gymnastik ved siden af de to sommer-sportsgrene håndbold og fodbold. Badminton kunne vi spille i TBK - Trolldhede Badmintonklub - håndbold kunne også spilles i Trolldhede KFUM. Det var en periode med mange børn og unge i by og opland - krigs- og efterkrigs-generation - så ud over den organiserede sportsudøvelse spillede vi meget fodbold, enten på græsplæner eller på stadion.*

### Prolog

Jeg er født i juni 1947, opvokset hos Esper og Kristine Dahl, Dalgasgade 44 og begyndte at gå i Trolldhede Skole i 1954 hos frk. Krogh. Forlod Trolldhede skole i 1961. Fortsatte på Videbæk Realskole til 1964. Var herefter i lære som maskinarbejder i Herning indtil 1968, hvor jeg forlod Trolldhede for at videreuddanne mig.

### Gymnastik

Så vidt jeg husker, startede vi med aftengymnastik fra 1. klasse!

I hvert fald var det Abel Nielsen, der var gymnastikinstruktør. Han startede med at vise os noget af det, han kunne – havde gået på Ollerup Gymnastikhøjskole – så han var utrolig dygtig – vi så på med beundring og har nok hver i sær undret over, om vi kunne lære at gå så rank, stå og gå på hænder, slå flikflak, springe over buk og plint som Abel. I praksis var det vist ikke mange, der kom i nærheden af Abel, men vi prøvede af al magt.

Vi fik lært den tids gymnastik, som, så vidt jeg husker, dels var øvelser på gulv, hvor en række øvelser, med sigte på at smidiggøre arme og ben, blev gennemført taktfast! Dels øvelser med redskaber som buk og plint. Hertil kom kraftspring og vejrmøller samt håndstand. Vi startede og sluttede altid med at gå taktfast rundt i gymnastiksalen og syngte: "I alle de riger og lande". Lærerne og instruktørerne elskede mavebøjninger, fødder under ribber og så op med overkroppen - mange gange – Pyha. I ribben skulle vi først og fremmest hænge i armene og løfte ben og krop.



*Drengegygnastik i Trolldhede Skole ca. 1956/57  
TV. ses instruktør Abel Nielsen sammen med bl.a. Jørgen Bruun Petersen (yderst th på gulv),  
Gunnar Haahr Svendsen, Ejvind Ahrendsen, Ulf Kabel Pedersen & Erik Poulsen (Træhandler Poulsens søn).  
Foto venligst udlånt af Jørgen Bruun Petersen*

Gymnastik gik ud på at blive stærk i arme, ben og mavemuskler og så bruge musklerne i smidighedsøvelser og spring!

Senere fik vi Vagn "Bager"(Dueholm Jensen) som instruktør. Han var en dygtig gymnast og instruktør, men lunten var knap så lang som Abels! Jeg husker et år, vi skulle til et opvisningsstævne i Herning Hallerne (dengang inde i Herning by). Jeg var nok 11 – 12 år, der var utrolig mange tilskuere, mange hold på gulvet ad gangen, så Vagn havde svært ved at få os til at lave de indlærte øvelser. Han skældte i hvert fald mig ud, så jeg stadig kan huske det!! Vagn, der var en dygtig all round sportsmand, kom jeg senere til at spille både fodbold og badminton sammen med. Vi havde mange gode sportstimer sammen. Men også socialt, han og Jonna åbnede gerne deres hjem for festivitas.

Gymnastik var vores vintersport og grundlag for det, mange af os allerhelst ville: Løbe med en bold, hånd- eller fodbold.

### Håndbold

Jeg kan ikke huske, hvornår jeg startede med håndbold i TGIF, men tror, at det skete ved 8-9 års alderen. Vi fik under alle omstændigheder en forsmag i skolen, hvor vi ind i mellem kunne få lov at spille håndbold.

Håndbold var dengang markhåndbold, som blev spillet på TGIFs baner tættest på klubhuset, på det gamle stadionanlæg, som dengang var relativt nyt(fra 1943)! Vi trænede og spillede turnering med de omkringliggende klubber. Her kunne vi møde hold fra de mindste landsbyer: Bøvl, Stakroge, Sandet og lignende – her var omklædningsfaciliteterne absolut ikke ekstravagante – et læskur, hvis vi var heldige – ellers måtte det ske i et buskads! Bad kunne der ikke være tale om – sådan var det heldigvis ikke i TGIF, her havde vi klubhus (bygget 1951) med bruser - godt nok kun med koldt vand, men det gik! Modstanderne kunne naturligvis også være Sdr. Felding, Borris, Kibæk, Hemmet, Herning mm.

Jeg var ikke nogen stor håndboldspiller, men mosedede på, så godt jeg kunne! Jeg spillede sammen med de samme drenge, som spillede fodbold.

Vores trænere var Kristian Lysgaard og Mads Rahbek – begge var rigtig dygtige håndboldspillere.

### Fodbold

Fodbold var den store "sommersport" i TGIF.

Jeg begyndte at spille drengefodbold i 1956, men var kommet på Stadion længe inden. Både for at lege/spille med lånt bold, se min far spille krocket med naboerne: formand Kai Hansen, Thorvald Ahrendsen, Ove Lykke Jensen, Evald Frandsen, Vaaben og andre samt naturligvis se A-holdet spille.

Det var koryfæer som Arne Gaardsvig, Tage, Henning og Kaj "Bager" Jensen, Peter Sundgaard (kom fra Spjald, som han i midten af 1940'erne havde været med til at spille fra A- til Mellemrækken - Peter Sundgaard var bagersvend hos bager Jensen). Andre spillere var førstelærer Øyvind Lier Hansen, Christian Lysgaard, Leif Gaardsvig, Svend Gaardsvig, Jørgen Villadsen og Gunnar Nielsen (brugs/købmand). Bager Jensen var i øvrigt en stovt person, der altid stod ved rækværket, når vi spillede kamp søndag eftermiddag. I 1957 rykkede holdet op i Mellemrækken (serie 3).



TGIFs førstehold i anden halvdel af 1940'erne. Jeg kan ikke genkende alle, men i øverste række i midten ses Øyvind Lier Hansen, yderst til højre holdleder bager M.P. Jensen. I midterste række i midten Peter Sundgaard. Siddende yderst til højre Arne Gaardsvig. Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Trolldhede

Senere kom bl.a. Henrik Horn, Benny Frandsen (yderst effektiv centerforward), Ejvind Vaaben (målmænd), Niels Eigil Christensen (en meget elegant spiller, som var god til at bruge kropsfinter). Gunnar Haahr Svendsen, Finn Thim Sørensen, Leo Kold var i særklasse "Mr. Fodbold" i Troldhede. I mange år en bundsolid spiller, der med sin kompakte krop må have været træls for modstanderne at stå over for. Først angrebsspiller, siden stopper. Jeg kan ikke komme i tanke om flere navne!



*TGIFs A-hold i anden halvdel af 1950'erne. Bagerst fra venstre. Niels Eigil Kristensen?, Vagn "bager", Kaj "bager", Leo Kold, Tage "bager". Midterst række fra venstre Henning "bager", Gunnar "købmand" Nielsen, ukendt. Forrest Svend Gaardsvig?, målmænd Erik Stensballe og Henrik Horn. Foto Lokalhistorisk Arkiv i Troldhede.*

I hvert fald begyndte jeg at spille drengefodbold sammen med bl.a. "Kette" (Kristian Gårdsvig), Visti S. Andersen, "Bumse" (Bent Mikkelsen), "Polle" (Poul Erik Johansen), Jørgen Bruun Petersen, Niels Veje og Hans Henrik Lindberg. Lidt senere med "Hejse" (Hans Christian Hansen), Birger Vaaben, Erik Lykke Jensen.



*Jens Hansen med drengehold, 1956. Bagerst fra venstre: Gunnar Haahr, Hejse Hansen, Carl Lindbjerg, Bent Mortensen, Erik Poulsen. Midterst Kaj Hansen, ukendt, Ulf Kabel Petersen. Forret: Jørgen Gaardsvig, Erik Lykke Jensen og Bjarne? Foto venligst udlånt af Hans Lindbjerg.*

Aksel Dahl, Christian Lysgaard og Leif Gaardsvig var vore trænere. Til udekampene kørte Storm, den lokale lillebilvognmand; Storm gik meget op i fodbold, så vi fik masser af gode råd under køreturen af ham og træneren. Storms søn, Godtfred kom senere med på holdet.



*Aksel Dahl med drengehold 1957. Bagerste række: Henning Høj, Kaj Lund, Jørgen Bruun P, Erik & Erling Moesgaard.  
Midten: Hans Jørgen Nielsen, Visti S. Andersen og Kette Gaardsvig.  
Forrest: Hans Lindbjerg, Birger Vaaben og Bent Mikkelsen. Foto venligst udlånt af Hans Lindbjerg.*

Vi trænede en eller to gange om ugen på de små baner nærmest klubhuset, der i øvrigt var bygget, da jeg begyndte at spille - vi fik lys på banerne da jeg var stor dreng - omkring 1960 - så kunne vi begynde træning tidligere på året end før - endnu, mens der lå sne på banerne. Det var Villiam Gaardsvig, der slog græs og kridtede baner, vist egentlig ikke meget for - han var meget øm over sit græs! Og i øvrigt også over sine bolde. Det var nemlig Villiam, der havde både trænings- og kampboldene i sin varetægt.

Vi drenge var ofte på stadion for at spille bold uden for træningstiderne, men måtte som oftest låne en fodbold hos Villiam - dengang i 1950'erne havde stort set ingen børn selv en bold - i hvert fald ikke i Trolldhede. Det var ikke så lige til at låne hos Villiam - for han ville jo sikre sig, at han fik bolden tilbage, derfor måtte en, som han stoledede på have tjansen med at låne. Det var ofte Bumse, Niels veje eller mig. Jeg er mange gange gået med Villiam ud i han skur bag ved huset på Dalgasgade og her hjulpet med at pumpe og "snørre" en læderbold - altid en gammel tyndslidt bold, men OK for os. Herefter over på Stadion, som lå lige bagved, til de andre drenge for at "sparke" fobol, som det hed på vestjysk.

Jeg har ingen erindring om specielle kampe, men vi spille jo mod nabobyerne, og Sdr. Felding og Borris var arvefjender, her skulle vi vinde - både ude og hjemme! Bumse fortæller en historie om, at vi mødte Nr. Virum og tævede dem 33-0. Han scorede selv 16 mål.

Vi klarede os pænt i turneringerne, jeg husker en kamp, hvor Polle kom på skudhold noget uden for straffesparfeltet, her "tyrede" han med sit venstreben og sparkede så hårdt til bolden, at den røg gennem netmaskerne. Polle havde et utroligt hårdt spark - det var i hvert fald verdensberømt i Trolldhede - desværre holdt Polle op med at spille fodbold, da han fik knallert; han havde mere benzin end fodbold i årene - en skam, for vi savnede ham på vores juniorhold, han var nemlig en dygtig venstrekantsspiller.



I en weekend i sommeren 1960 var den københavnske klub Fremad Amager på besøg i Troldhede - jeg er ikke sikker på, om de kun besøgte TGIF, for jeg kan ikke huske, hvordan deres indkvartering var. Men i hvert fald kan jeg huske, at vi om søndagen kørte tur til Vesterhavet i Storms bus med disse københavnerdrengene, som kunne en masse løjerlige ord, som vi aldrig havde hørt i vores vestjyske udørk. Det var ikke det, der ikke kunne "købes for en 25-øre" den sommer. Der blev arrangeret en fodboldkamp på Troldhede Stadion mod drengene fra Fremad lørdag aften kl. 19. For at skabe en nogenlunde lige kamp, blev der lavet et hold bestående af 6 drenge fra Troldhede, som så blev suppleret med dygtige spillere fra Videbæk, Skjern, Borris, Hanning og Sdr. Felding. Fra Troldhede var Jørgen Bruun Petersen, Niels Veje, Poul Erik Johansen, Bent Olesen, Bent Mikkelsen og jeg selv med. Vi tabte desværre, men med ære!



*København-fodbold med følgende Troldhedespillere:  
Niels Veje, Poul Erik Johansen, Poul Eriksen (Dahl), Bent Mikkelsen, Jørgen Bruun Petersen  
og Bent Olesen. Undskyld for streger!!!  
Kilde: Skjern Dagblad, 1960*

I sæson 1961 var vi - juniorholdet - rigtig godt kørende idet vi vandt kredsmesterskabet. Vi skulle spille mod en anden kredsvinder - Hoven tror jeg nok; desværre tabte vi, men ære havde vi da af kampen.

Jeg havde selv en pause fra fodbold i en halv sæson som juniorspiller. Der var "vokseværk" i benene og dr. Berg ordinerede en længere pause fra fodbold; det var trøls, for jeg elskede at spille og være sammen med mine fodboldkammerater på stadion.

Denne pause medførte, at jeg efter juniortiden rykkede op på B-holdet - mine kammerater rykkede op på serie 3-holdet - jeg fulgte dog med op i efterårssæsonen. På B-holdet spillede jeg bl.a. sammen med Erik Stensballe Jensen (målmænd), Egon Jacobsen, maler Aksel Johansen, Æ Fiskemand (Brynningsen), Niels Veje og lærer Aage Nielsen; jeg kan ikke erindre flere spillere herfra.

Jeg fik adskillige gode år på Troldhedes førstehold, hvor jeg spillede fra 1963. Her mødte jeg nye spillere: Bl.a. Henning "Bager", "Hejse" (Hans Christian Hansen), Leo Kold, Vagn "Bager" og Carl "smed" (Carl var i smedelære hos smed Nygaard).

I midten af 1960'erne fik vi en ambitiøs træner fra Herning - Harder Petersen, der havde spillet og været træner i Herning Fremad. Det betød mere træning. Der var installeret lys på træningsbanerne, hvilket medførte, at vi kunne starte med træningen allerede i februar måned. Vi var også en tur ved Vesterhavet for at løbetræne i det bløde sand! Klubben satse virkelig ressourcer på, at vi nu skulle længere op i tabellen og helst rykke op i serie 2! Efter træningen var der fælles

hygge på Hotel Troldhøj - det var min mor nu ikke så glad for - hun frygtede at jeg skulle få lært at drikke øl - nå, der kunne jo da også købes sodavand på kroen!



*En aften efter træning på Afholdshotellet. Fra venstre: Erling Moesgaard Madsen, Polle (Poul Erik Johansen), Bente Højland (serverede), Poul Dahl og Kette Gaardsvig.*

Resultaterne af den intensive træning udeblev da heller ikke - vi rykkede opad i tabellen, og så vidt jeg husker blev sæson 1967 den bedste for os nogen sinde. Vi havde dette år et rigtig stærkt hold og lå i toppen af tabellen sammen med Vildbjerg og Kibæk - vi var meget tæt på oprykning til serie 2. En skæbnekamp skulle spilles i Kibæk - en bane vi ikke brød os om at spille på - den havde de mindste mål en fodboldbane kunne have - Troldhede, vores hjemmebane havde derimod de største mål.

Jørgen kom hjem fra Århus, hvor han læste til læge, Hans Henrik og Visti var inde som soldat, de kom også hjem for at spille. Det blev et brag af en kamp, hvor der blev kæmpet som en besat om hver eneste bold. Desværre for TGIF tabte vi kampen til Kibæk og forspildte dermed chancen for at rykke op i serie 2, men det var tæt på!



*Poul Dahl til familiefest umiddelbart inden omskiftning til TGIFs fodbolddress: Rød trøje og sribede rødhvide sokker. Privat foto.*

Næste sæson 1968 blev et antiklimaks. Adskillige spillere var indkaldt til Forsvaret og kunne ikke spille alle kampe. Nye spillere rykkede op og skulle spilles ind på holdet, men havde endnu ikke tilstrækkelig erfaring til fuldt ud at kunne erstatte de forsvundne. Jeg blev selv udlært sommeren 1968 og forlod Troldhede for at drage til København for at læse på Københavns Maskinmesterskole. Siden har jeg ikke dyrket idræt i TGIF, men ofte tænkt tilbage på de mange gode år med idræt i klubben. Her fik jeg næret kærlighed til at dyrke idræt og lagt grunden til et langt liv med sport, både som aktiv spiller - håndbold, fodbold, cykling og badminton - golf og som træner, holdleder og bestyrelsesarbejde.

Ofte har jeg tænkt tilbage på de folk, der ydede en bestyrelsesindsats i Troldhede og som gennem dette arbejde skabte rammerne for den idrætsforening, som jeg og de andre børn og unge fik lov at boltre sig i. Jeg kan huske Aksel Dahl, der var formand i 1950'erne. Aksel Dahl var i øvrigt sort dommer, temmelig temperamentsfuld. Aksel var også vores træner i drengene! Hans Puglund, der var formand i 1960'erne, Christian Lysgaard, Leif Gaardsvig og Jørgen Villadsen. Så vidt jeg husker kom lærer Nielsen også ind i bestyrelsen og Jørgen Bruun Petersen som repræsentant for ungdommen. Carl "Smed" Berg Jakobsen var også med i bestyrelsen og var i en årrække formand.

Bent Mikkelsen kom i bestyrelsen som kasserer allerede som 15-årig! Den tidligere kasserer måtte gå af på grund af uregelmæssigheder, så formand Hans Puglund mente, at det job lige var noget for Bent, der, som led i sin uddannelse på Troldhede Korn & Foderstofforretning, gik på Herning Handelsskole og her lærte om kredit og debet og sætte et regnskab op. Han måtte derfor have de rette kompetencer til at løfte kassererembedet. Bents mor, Johanne var ikke ubetinget begejstret for ideen, men blev dog overtalt; så mon ikke Bent er den yngste kasserer i TGIF's lange, gløvedige historie. Og sikken tillid, men han var nu også en bundsolid dreng!

Mint bud på holdopstilling, som dog kunne ændres efter forholdene:

Pladser	Drengehold	Junior hold	Serie 3	B-holdet
Målmand	Birger Vaaben	Birger Vaaben	Birger Vaaben/	Erik Stensballe Jensen/Erik Lykke Jensen/Aksel Johansen
Venstre back	"Kette" Kristian Gaardsvig	Kette Gaardsvig	Kette Gaardsvig	Egon Jacobsen
Venstre Half back	Visti S. Andersen	Visti S. Andersen	Visti S. Andersen/Niels Veje	Leif Gaardsvig
Center half back/Stopper	Niels Veje	Niels Veje	Bent Mikkelsen/ "Hejse" Hans Christian Hansen	Chr. Lysgaard
Højre back	Poul Dahl	Poul Dahl	Brynningsen Æ fiskemand, Niels Veje	Brynningsen Æ fiskemand
Højre half back	Poul Erik Dahl	Poul Dahl	Poul Dahl	Lærer Nielsen
Venstre yder wing	"Polle" Poul Erik Johansen	Poul Erik Johansen	Vagn "Bager"	
Venstre inder wing	Bent Mikkelsen	Bent Mikkelsen	Henning "Bager", Bent Mikkelsen, Carl "smed" (Berg Jakobsen)	
Centerforward	Jørgen Bruun Petersen	Jørgen Bruun Petersen	Leo Kold*	
Højre inder wing	Bent Olesen	Bent Olesen	Jørgen Bruun P./ Bent Olesen	
Højre yder wing	Hans Henrik Lindberg	Hans Henrik Lindbjerg	Hans Henrik Lindbjerg	

\* På et tidspunkt, 1965 – 1966 flyttede Leo Kold fra centerforwardpladsen til centerhalf - stopper, som vi kaldte pladsen. Han sagde, at han var blevet for gammel og langsom til angrebsspillet. Med sin fylde og sans for spillet gjorde Kold god gavn på stopper-pladsen. Jørgen Bruun Petersen blev centerforward.



Leo Kold var kommet til klubben fra en anden vestjysk klub i slutningen af 1950'erne. Han havde den særhed, set fra vores vinkel, at han ved pausen fik te med citron. Det var hans kone, der sørgede for det. Vi unge forstod ikke rigtigt, hvad det skulle gøre godt for. Vi var tørstige efter vand, men dengang fik man ikke vand i pausen. Det er senere, at vandflaskerne blev introduceret.

Andre spillere jeg husker, og som jeg spillede med:

Ældre end mig:

- Egon Jacobsen ("Amager")
- Ejvind Ahrendsen,
- Poul Erik Dahl, Viumkrog
- Lille Johan, hønseriejer fra Fjeldstevangvejen

Yngre end mig

- Varny Puglund
- Godfred Storm
- Martin Lillelund

Der er jo sådan set meget mere at fortælle, men historien skal jo have en ende. Dog skal følgende berettes:

Jørgen Bruun Petersen spillede under sine medicinstudier i Aarhus for AIA, Tranbjerg. Jørgen har fortalt, at han ind imellem spillede sammen med Poul Pedersen, der var landsholdsspiller og med på det berømte sølvhold. Fodboldholdet, som ved de Olympiske Lege i 1960 i Rom, vand sølv.

Bent Mikkelsen fortalte i 2006, at han i mange år var aktiv på lederniveau i Haderslev Fodboldklub (HFK) og i SønderjyskE (Sønderjyske Elitesport). Bent var indtil sin død HFK's bestyrelsesrepræsentant i SønderjyskE. Før etableringen af SønderjyskE pr. 1. januar 2004 var Bent i perioden fra 1. juli 1997 og til 31. december 2003 bestyrelsesformand for HFK- Sønderjylland A/S, som var HFK's eliteafdeling, etableret som et selvstændigt juridisk A/S.

John Søndergaard Nielsen var fra 1989 til 1991 adm. direktør i Aalborg Boldspilklub A/S. Mange andre Trolldhedespillere har sikkert ydet en indsats inden for idrætsverdenen.

## Skoleidræt

Skoleidræt var i 1950'erne i Trolldhede stort set lig med gymnastik. Da vi kom i 5. medklasse fik vi førstelærer Øjvind Lier Hansen til gymnastik. Lier Hansen var en lærer vi både så op til og havde respekt for. Det var der to grunde til. For det første var han en respektfuld lærer, som vi ikke kunne lave numre med; i hans timer var alle seriøse. For det andet kendte mange af os lærer Hansen fra Stadion. Han var en dygtig fodboldspiller, der siden midten af 1940'erne spillede på Trolldhedes førstehold. De voksne spillere talte altid med respekt om ham.

Med lærer Hansen som idrætslærer kom vi for alvor i gang med atletik i sommerhalvåret. Det skete oppe på stadion, her skulle vi øve højde- og længdespring; slyng- og spydkast; 60 og 400 meter løb. Vi konkurrerede om at få medaljer: bronze-, sølv- og guldmedaljer. Endvidere fik vi et fint certifikat påført vore resultater og med lærer Hansens underskrift; jeg har mit endnu!



*Trolldhede skoles 7. klasse blev nr. 2 ved skoleidrætsstævne i Skjern sommeren 1960. Kilde: Skjern Dagblad, 1960.*

Lærer Hansen sørgede for, at vi kom med til skoleidrætsstævner. Jeg tror, at han selv var med til at indføre disse stævner i Vestjylland. I 1960 var der stævne på Skjern Byskole med hold fra større dele af Jylland, vores klasse var med og blev nummer to; vi var meget stolte over resultatet, det tror jeg for resten også lærer Hansen var og med god grund, for det var i høj grad hans fortjeneste. Det hjalp også på selvtilliden, at der blev skrevet om det i de lokale aviser.

### **Badminton i TBK**

Jeg fik min første "badmintonopdragelse" i Troldhede Badmintonklub. Det hele startede omkring 1957/58, hvor jeg begyndte jeg at spille badminton i Troldhede Badmintonklub - jeg har dog kun medlemskort fra 1961! Vi spillede i Troldhede Skoles gymnastiksal, der jo, set fra en badmintonvinkel, var stærkt præget af lavt til loftet, hvilket blev yderligere sænket af bomme, der hang oppe under loftet. Så vi spillede et temmelig fladt spil.

Lidt ind i 1960'erne fik vi mulighed for at træne i Nørre Vium nye skoles skolehal, det hjalp lidt på spillet, i hvert fald fik vi større øvelse i at modtage og returnere høje bolde og i det hele taget bruge højden.

Det var min kammerat Niels Veje, der fik mig med. Niels spillede med dr. Poul Berg og hans hustru. Niels ville gerne have en makker på sin banehalvdel. Ketcher lånte jeg af dr. Berg - en gammel tung træketcher. Det var ikke let at sende bolden til baglinien med den; bolden var i øvrigt af plast, fjerbolde var der ikke mange, der spillede med. Sko blev købt i Brugsen! Sokker og shorts var fra fodbold (TGIF). Siden blev der dog købt hvide tennissokker hos Moesgaard Madsen!



*Niels Veje, min barndoms- og ungdomskammerat, der introducerede mig til badminton i TBK.*

Den første sæson gik med at spille een gang om ugen med Niels og dr. Berg og fru Berg. Dr. Berg lærte os reglerne og grundlagene, sådan som han kendte dem. Det var ren sidemandsoplæring. Vi skulle lære at serve - kort og langt og altid forhåndsserv; vi skulle lære at skyde langt - en slags clear, selvom vi ikke vidste, at det var det slag, vi prøvede at slå.

Vi skulle lære at smashe og droppe, endelig skulle vi lære at slå baghåndsslag. Det sidste var et meget svært slag at slå. Stort set ingen i klubben kunne dengang slå baghåndsslag korrekt. Ingen vidste hvordan det/de skulle slås, så det varede en del år, inden Niels og jeg kunne håndtere dem nogenlunde. Endelig lærte dr. Berg os at slå bolden "væk" fra spilleren på den anden side. "Det er sku ikke havebadminton, vi spiller, I skal slå bolden væk fra mig, ikke til mig," råbte Berg til os! Jeg tror nok, at vi slog "stegepandeslag", det der med at holde korrekt på ketcheren tror jeg ikke, vi fik lært sådan lige med det samme!

Jeg fik dog nogenlunde færtten af spillet og tiggede mine forældre om at få min egen ketcher. Min far mente, at en brugt måtte være tilstrækkeligt til mig. Sådan blev det! Jeg var meget stolt af dette redskab, som fulgte mig trofast i adskillige år.

Formand i klubben var formand Andersen (Andersen var formand på asfaltfabrikken, der lå lidt uden for byen i Viumkrog). Han og hans kone var herlige mennesker, som gjorde meget for at skabe et godt klima i klubben og sørge for, at nye medlemmer følte sig velkommen. Jeg var meget fascineret af dem begge og kom til at spille med deres to piger, der var lidt yngre end jeg selv.



*Jonna Jensen og Else Jensen i EL-hallen i Herning i midten af 1960'erne.  
"Hvor pokker bliver den bold dog af?"  
Foto: Mogens E.G. Jensen, venligst udlånt af Jeanett Maagaard.*

Jeg kom i næste sæson til at spille med Niels, Ejvind Kristensen, Bent Mikkelsen (Bumse) og Jørgen Bruun Petersen, Grethe Hansen og Karen Marie Johnsen - alle klassekammerater fra Troldhede Skole. Men jeg spillede i øvrigt med alle, der manglede en makker, bl.a. Anna Grethe og Godtfred Storm. Og, hvis de gad, med bl.a. Erik Lykke Jensen og Hejse (Hans Chr. B. Hansen). Vi kom også til at spille turnering og klarede os rimeligt. Vi spillede mod naboklubberne, jeg husker bl.a. kampe i Kibæk og Videbæk. Den største vanskelighed lå i kørsel. Der var ikke mange biler til rådighed for børn og unge, der skulle køres til kamp uden for ens hjemby dengang. Klubben havde ikke råd til at leje den lokale lillebilvognmand Storm til at køre med os, så formand Andersen måtte køre selv. Deltagelse i åbne turneringer kunne der slet ikke være tale om, ja, vi vidste vel dårligt nok, at de fandtes! Det var senere i midten af 1960'erne, at det skete.



*Ejvind Kristensen og Bent Mikkelsen i gang med en doublekamp i EL-hallen i Herning ved en åben turnering midt i 1960'erne.  
Foto: Mogens E.G. Jensen, venligst udlånt af Jeanett Maagaard.*

Denne sæson blev afsluttet med klubmesterskaber. Her opdagede jeg til min store overraskelse, at jeg i single vandt over ungdomsspillere, der var ældre end mig selv. Jeg slog blandt andre Erik Lykke Jensen. Jeg var dog ikke den bedste i single, det var Jørgen, der vandt over mig. Men, resultaterne gav mig blod på tanden og i den efterfølgende sæson, hvor vi rykkede op og blev juniorer, kom jeg til at spille med en ung lærer på Troldhede Skole - lærer Martin Panum. Ved at spille med/mod ham, lærte jeg og mine kammerater mere om badmintonspillet.

Martin Panum mente, at vores ketchere var håbløse, vi skulle have en betydelig lettere og hårdere opstrenget ketcher. Mogens Jensen kørte os en vinteraften til Herning, hvor der dengang i midten af 1960'erne lå en ketcherfabrik. Her købte jeg min første nye ketcher - den havde træhoved, var blåmalet med fabrikkens logo, havde kattetarme, og hvad mere var, stilken var af stål - en stålketcher - Gud Fader Bevares hvor var jeg stolt! Martin Panum har senere fortalt, at mange af de dygtigste spillere i Danmark spillede med ketcher fra Herning ketscherfabrik.

Der var ingen træner i Troldhede Badmintonklub, så teknik og spilforståelse måtte udvikles ved at spille mod andre i klubben - og naturligvis ved at spille i turnering.

Trafikassistent Mogens E.G. Jensen erstattede i begyndelsen af 1960'erne Andersen som formand. Mogens sørgede bl.a. for, at vi kunne træne i Nr. Virum skole, hvor der var højere til loftet. Det var også Mogens, der fik os i gang med at deltage i åbne turneringer. Vi spillede bl.a. i El-hallen i Herning. Det var i starten noget af en katastrofe, for her var stor lofthøjde. Vi havde temmelig stort besvær med at ramme fjerbolden, når den kom ned fra højden.



*Troldhedespillerne ser noget betænkelige ud. Fra højre mod venstre: Poul Dahl, Jeanett Jensen(Maagaard), Else Jensen, Jonna Jensen, Vagn Dueholm Jensen. Skråt bag Vagn ses Niels Veje og Jørgen Bruun Petersen. Åben Turnering i EL-Hallen i Herning i midten af 1960'erne.*

*Foto: Mogens E.G. Jensen, venligst udlånt af Jeanett Maagaard.*

Mogens var også den, der satte det sociale liv i klubben højt. Et år organiserede han og resten af bestyrelsen, at spillerne ved sæsonafslutning kørte til Kolding, hvor der var spisning og dans på restaurant Sans Souci. Det blev en herlig aften/nat! Jonna og Vagn Jensen var også aktive og med til at skabe liv i klubben og ikke mindst, når vi spillede; de var begge dygtige badmintonspillere. Mogens var holdleder på klubbens serie 5-hold; her spillede han og han kone Else - altid kaldet "Høne", en aldeles fantastisk dame med stor social indstilling. Her spillede også vores lokale



frisørmester Peter Jørgensen og hans kone. Jeg startede som reserve på holdet og blev senere fast mand.



*Jonna Jensen i kamp i EL-Hallen i Herning. Åben turnering i midten af 1960'erne.  
Foto: Mogens E.G. Jensen, venligst udlånt af Jeanett Maagaard.*

På førsteholdet - serie 4 - spillede Jørgen Bruun Petersen, Hans Christian B. Hansen (Hejse), Vagn og Jonna "Bager" Jensen og Nina Grene. Jonna var vores bedste kort. Hvis Trolldhede Badmintonklub nogensinde har fostret et talent, så er det Jonna! Havde hun spillet i en storklub, kunne hun have skabt sig en badmintonkarriere - der var virkelig potentiale i den pige. Men nu spillede hun i Trolldhede, første damesingle og hun vandt hver gang. Jonna og Nina dannede en rigtig god damedouble; de vandt stort set altid deres kampe. Året efter rykkede jeg op på serie 4-holdet og blev fjerdemand.

Det efterfølgende år fik vi kraftig forstærkning. En landmand fra Rimmerhus købte en gård i Gaasdal. Aksel Mortensen hed han, og han og hans kone begyndte at spille badminton i klubben. Aksel Mortensen var et kærkommen løft på førsteholdet og blev hurtigt førstesingle. Han havde lært badmintons grundslag og var gennem sit spil med til at vise os andre, hvordan badminton på et højere niveau kunne spilles. Vi var specielt imponeret af hans baghåndssmash, det var utrolig hårdt og præcist.

Der var dog fortsat ikke tale om decideret træning af slag etc. - vi trænede ved at spille, og udviklede os herigennem. Med Aksel i hallen fik vi og klubben en gevaldig forstærkning. I min hukommelse blev vi så gode, at vi året efter rykkede op i serie 3.

Jeg mener, at vi spillede i DBFs turnering. Jeg kan huske, at Peter "Barber" Jørgensen havde bladet "Badminton" liggende i sin forretning; det blev udgivet af Danmarks Badminton Forbund.

Vore kampe blev stort set altid spillet "midt" i ugen. Det var som regel en langvarig affære. Vi spillede i gymnastiksale, hvor hovedreglen var én bane. Så der var megen ventetid. Det var inden hallerne med flere baner blev normalen.

Jeg stoppede med badminton Trolldhede i foråret 1968, da var jeg udlært maskinarbejder og rejste efter sommerferien til København for at læse på maskinmesterskole. Det blev mange gode år i TBK, både badmintonmæssigt og socialt, og grundlaget for livslang "kærlighed" til denne idrætsgren var skabt.