



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Fra sogneforstanderskab til kommunalbestyrelse 1841 - 1991



KORT

ØST

Kirkeværlose Sogn

*Fra
sogneforstanderskab
til
kommunalbestyrelse
1841 - 1991*

Forord

Grundlaget for det danske kommunale selvstyre blev lagt, da kong Christian Den Ottende den 13. august 1841 underskrev en kongelig anordning. Faksimilerne på side 3, 4 og 5 gengiver titlen samt første og sidste side af "Anordning angaaende Land-communevæsenet". Det bestemtes heri, at der skulle vælges sogneforstanderskaber, som skulle være i funktion fra begyndelsen af 1842. Det nåede vi i Kirke Værløse sogn, hvor det fremgår af arkiverne, at amtmanden for Sjælland den 28. december 1841 godkendte valget af 9 personer.

Sogneforstanderskabet afløstes senere af sognerådet og i 1963 skiftede Værløse over til en styreform, baseret på lovgivningen for købstadskommuner. Efter kommunalreformen i 1970 fremkom så den nugældende kommunale styrelseslov.

Få år efter, at den kongelige anordning blev underskrevet, blev denne begivenhed overskygget af en endnu større. Enevælden ophørte og Grundloven af 5. juni 1849 trådte i kraft. Så der er et nyt stort jubilæum at fejre om få år.

I Værløse Kommune vil vi dog ikke helt forbigå 150-årsdagen for de første skridt mod det kommunale nærdemokrati.

Det gjorde vi heller ikke på 125-årsdagen i 1966. Historisk Forening udsendte dengang et lille skrift, forfattet af J. K. Skov. Nu 25 år senere er foreningen og kommunen gået sammen om at markere jubilæet ved et genoptryk af dette skrift, suppleret med et afsnit om perioden 1966 - 1991. Dette afsnit er skrevet af kommunalbestyrelsesmedlem Viggo Murmann Jensen, der har været en af Kommunalbestyrelsens repræsentanter i Historisk Forenings bestyrelse i det meste af den forløbne periode.

Ernst Ellgaard
borgmester

Bent Damsgaard-Sørensen
formand for Historisk Forening

Note

Når Jens K. Skov i 1966 kaldte sit skrift "Fra Sogneforstanderskab til Magistrat" har årsagen været, at da kommunen i 1963 fik "Gentoftestatus" og sognerådet overgik til at hedde kommunalbestyrelse, begyndte man også at benævne det hidtidige kasse- og regnskabsudvalg som "Magistraten".

Denne betegnelse anvendtes i Værløse kommune indtil 1971, hvor man ændrede betegnelsen til "Økonomiudvalget".

Titlen burde retteligt have været "Fra Sogneforstanderskab til kommunalbestyrelse".

Anordning

angaaende

Landcommunevæsenet.



Kjøbenhavn, den 13^{de} August 1841.



Kjøbenhavn.

Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schulz,
Kongelig og Universitets-Bogtrykker.



Ni Christian den Ottende,

af Guds Naade Konge til Danmark,
de Benders og Gothers, Hertug til Slesvig,
Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og
Oldenborg, Gjøre vitterligt: I den Overbeviisning,
at en fri og velordnet Communalforfatning ikke alene giver Bor-
gerne en forsøget Betyggelse for en paalidelig og hensigtsmæssig
Bestyrelse af de Anliggender, der vedkomme det Samfund, hvortil
de nærmest høre, men at den og maa have en gavnlig Indfly-
delse paa at nære Iver og rigtig Sands for det almindelige
Vel, have Vi lige fra Vor Thronbestigelse ladet det være Os
magtpaaliggende at fuldende den Ordning af Communalforholdene
i Vort Rige Danmark, som af Vor forevigeede Forgjænger deels
allerede var begyndt, deels forberedet.

Vi have derfor ladet de sidstforsamlede danske Provindsial-
stænder förelægge Udkaft til en Anordning angaaende Landcom-
munevæsenet, og, efter at have taget de af disse Vore troe
Provindsialstænder afgivne allerunderdanigste Betænkninger over
bemeldte Udkaft i nøieste Overveielse, byde og befale Vi som
følger:

1*

alene med den Forandring, som bliver en Følge af hvad der er foreskrevet med Hensyn til Ligningerne af Skoleudgifterne.

§ 36.

Da det er Vor landsfaderlige Villie, at de i nærværende Vor Anordning omhandlede Sogneforstanderskaber skulle træde i Virksomhed ved Begyndelsen af 1842, saa vil det være Pligt saavel for Bore Amtmænd som for alle andre Bedkommende at anvende al Flid og Nidkjærhed for at see denne Vor Villie fuldbyrdet. Derhos ville Vi, at der, saasnart Sogneforstanderskaberne ere indrettede, uopholdelig iværksættes det Fornødne til Organisationen af Amtsraadene, saa at disse overalt kunne træde i Virksomhed i Mai Maaned s. A. Hvorefter alle Bedkommende sig allerunderdanigst have at rette.

Givet paa Vort Slot Christiansborg i Vor Kongelige Residensstad Kjøbenhavn, den 13^{de} August 1841.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.
Christian R.



Stemann.

Ørsted. Lange. Bentzen. Holm.

Fra sogneforstanderskab til magistrat

1841-1966

Ved J. K. Skov

Ved kongelig anordning af 13.08.1841 blev der i Danmark indført sogneforstanderskab til at træffe bestemmelse om landkommuners forhold. Forstanderskaberne skulle bestå af sognepræsten og de lodsejere, som ejede mere end 32 tdr. hartkorn, samt 4-9 andre mænd, som ejede eller havde fæstet en landejendom på mindst 1 tdr. hartkorn eller en bygning til en assuranceværdi af 1000 rbd. sølv. Også de, der havde en ejendom på mindst 6 tdr. hartkorn i forpagtning, kunne vælge eller vælges. Herredsfogden kunne deltage i møderne med stemmeret. Valget gjaldt for 6 år, men halvdelen af de valgte medlemmer skulle afgå hvert 3. år. Forstanderskaberne skulle selv udpege deres formænd hvert år, fattig- og skolekommissionerne skulle ophøre; men sognepræsten fortsatte med at tage vare på disse sager, og det var ham, der enten han var formand eller ikke, skulle forelægge dem i forstanderskabet. Anordningen bestemte iøvrigt, at et sognedistrikt skulle omfatte alle sogne i et pastorat, hvis disse i forvejen havde fælles fattigvæsen; var det ikke tilfældet, skulle de hver have deres eget forstanderskab.

Ved lov af 22.03.1855 indskrænkedes sognepræstens stemmeret til kun at gælde fattig- og skolesager, og herredsfogdens stemmeret faldt helt bort. Desuden ophørte de større lodsejere med at være selvskevne medlemmer af forstanderskabet, og i stedet indførtes en deling af vælgerne i to klasser. Den ene af disse, bestående af den højst beskattede femtedel, skulle vælge den største del af medlemmerne, mens resten valgtes af dem, der havde valget til folketinget. De to kategorier af medlemmer skiftedes til at afgå, således at der altså hveranden gang var valg af repræsentanter for de højst beskattede, hveranden gang af de andre.

Ved landkommunalloven af 06.07.1867 blev forstanderskaberne erstattet med sogneråd, mens bestemmelserne fra loven af 1855 i alt væsentligt forblev uændrede; dog mistede sognepræsten nu bestyrelsen af sognets skole- og fattigvæsen, der helt skulle varetages af sognerådet, idet dog selve tilsynet med undervisning og lærerne skulle overgå til en skolekommission med præsten som formand. Loven gav iøvrigt nærmere regler om amtsrådets og amtmandens tilsyn med sognerådets virksomhed. Ved lov af 20.04.1908 om kommunale valg blev den privilegerede valgret ophævet, og valgret og valgbarhed tilkom nu alle uberygtede mænd og kvinder, som var fyldt 25 år, havde haft bopæl i kommunen i det skatteår, hvori valget fandt sted, og i det foregående skatteår, samt havde betalt skat til kommunen. Bestemmelserne om ophold og skatteydelse er flere gange blevet ændret, så det nu kun forlanges, at man er skatteyder i kommunen og har opholdt sig der siden 15/11 i det år, der går forud for valgåret. Ved lov af 12.04.1949 er valgets alderen ændret til 23 år.

(Efter håndbog for danske lokalhistorikere. 1952.).

* I Værløse kommunes arkiv har man forhandlingsprotokollerne fra sogneforstanderskabets oprettelse og til dato med undtagelse af året 1850 og perioden 01.01.1855–07.01.1864, og vi kan derfor opstille en komplet liste over formænd for sogneforstandere og sognerådsformænd med undtagelse af tiden 1856–63.

Den første valghandling er indgående beskrevet, og efter en omstændelig og besværlig proces kom man til følgende resultat ifølge kopi af en skrivelse fra amtmanden:

At jeg efter Omstændighederne Intet finder at erindre ved den foretagne Valghandling, hvorved efterfølgende 9 Mænd, nemlig: Gaardmand Lars Torbensen i Kirkeværløse, Gaardmand Anders Jørgensen i Bringe, Gaardmand Niels Andersen i Lilleværløse, Procurator Knudsen i Kollerkolle, Gaardmand Jens Hansen i Kirkeværløse, Gaardmand Knud Olsen, ibidem, Skolelærer Bjergen, ibidem, Gaardmand Lars Andersen i Lilleværløse og Sognefoged Anders Mouritzen, ibidem, ere valgte til Medlemmer af Sogneforstanderskabet for Kirkeværløse Sogn, det unnlader jeg ikke tjenstligt at melde Valgbestyrelsen ifølge Anordningen om Landcommunalvæsenet af 13de August sidst leden § 9. Valgforhandlingsprotocollen følger hoslagt tilbage.

Sjællands Stiftsammandskab, d. 28de December 1841.

Knuth

Til Valgbestyrelsen for Kirkeværløse Sogn!

Efterat Amtets Approbation af 28 December 1841 over Valget af Sogneforstandere for Kirkeværløse Sogn er indløben, og paa Grund af Forordningen af 13de August, 1841, § 11 har bemeldte Forstanderskabs ældste Medlem, Skolelærer Bjergen i Kirkeværløse indbudet samtlige Medlemmer af bemeldte Forstanderskab til at møde i Kirkeværløse Skole Fredagen d. 7de Januar 1842 Kl. 2 Eftermiddag for at stemme for en Formand. Samtlige Medlemmer mødte til ovenanførte Tid med Undtagelse af Procurator Knudsen, og Valget af en Formand, Skolepatron samt Skole- og Fattigforstandere blev foretaget saaledes: Alle stemte for Pastor Aagaard som Formand med Undtagelse af Pastor Aagaard, der stemte paa Procurator Knudsen som Formand.

Herr Pastor Aagaard blev altsaa valgt til Formand for Forstanderskabet i Kirkeværløse. Foged Anders Mouritzen i Lilleværløse vedblev at være Skolepatron efter Medlemmerne af Communalvæsenets Ønske. Ligeledes blev Gmd. Knud Olsen i K.W., Gmd. Niels Andersen i L.W. og Gmd. Anders Jørgensen i Bringe udvalgt til Skoleforstandere. Til Fattigforstandere udnævntes Skolelærer Bjergen og Gmd. Jens Hansen af K.W., Gmd. Anders Jørgensen af Bringe og Gmd. Lars Torbensen af K.W. – Ligeledes udnævntes til Fattigforstandere i L.W. Lars Andersen med Løfte om Assistance af Niels Andersen i L.W.

Alle Medlemmerne af Forstanderskabet forpligtede sig til at staae hinanden bi i alle de Forpligtelser, som efter Anordningen paaligger dem. Angaaende Opsynet med Veien synes det passende, at Procurator Knudsen i Forening med Sognefogden og Gmd. Lars Torbensen paatager sig dette. I Henseende til Brandtaxationen, Op-

syn med Løsgængere og Uorden i Sognet udnævntes den, som i Distriktet er Stedet nærmest. Men i Særdeleshed udnævntes i Lilleværlose Niels Andersen, i K.W. Lars Torbensen og i Bringe og Jonstrup Anders Jørgensen i Bringe.

Angaaende Skolestier, androg Sognepræsten paa, at saasnart det er muligt maatte disse Veiie istandsættes ved at omlægge i det Mindste en ophøiet Sti ved een af Siderne af Gruus og Steen paa henimod 2 Alens Bredde. I Henseende til Forstanderskabets Møder blev det vedtaget af Alle, at Møderne bleve hos Medlemmerne skifteviis, og begynde hos Gaardmand Lars Torbensen, der har fleest Stemmer for sit Valg, og saa Fremdeles efter denne Orden hos enhver. Det første Møde blev vedtaget at staa d. 2den Marts 1842. —

At saaledes, som foranført, er passeret, og da Hensigten af Forsamlingen er opnaaet, blev for denne Gang Forsamlingen ophævet.

Kirkeværløse, d. 7de Januar 1842.

Aagaard. Bjergen. Anders Mouritzen. Niels Andersen. Lars Andersen. Jens Hansen. Anders Jørgensen. Lars Torbensen. Knud Olsen.

Pastor Aagaard førte sognets regnskab foruden de andre hverv, han ifølge sit arbejde havde i forvejen. Vi gengiver hans karakteristiske, men ikke særlig letlæselige håndskrift, i form af en påtegning på et brev til sogneforstanderskabet. Den gives ordret med hans egen stavemåde.

*P. Sognepastors Regnskab modtog ieg som først den 3die Novemb. om Aftenen sildig med vores Postbud Simon Larsen. — Er den anførte Dato rigtig — har Brevet været opholdt og forsinket en heel Maaned, og kommer vel for sildig til Værlose Vælgeres Kundskab. — Ieg har derfor betalt 4 sk. — og har disse — tilligemed mange udlagte Penge for Papirer, Breve m. v. tilgode, som ieg beder at De vil notere, og mig allers igjennem Deets Værlose Kundskab vil være et forlystelse for mig. — Ieg har endst maaltaget i Værlose Vælgeres, og alle tilgode for 1841. — Af det saam. omkommet er det
 Datum d. 30de October 1848. Aagaard*

Skrivelse til Sogneforstanderskabet for Kirkeværløse Sogn.

Kirkeværløse pr. Lyngby.

(Angående omvalg af et rigsdagsmedlem).

Kjøbenhavn, d. 30 October 1848.

PS: Ovenstaaende Skrivelse modtog ieg beviisligt først den 3die November om Aftenen sildig med vores Postbud Simon Larsen. — Er den anførte Dato rigtig — har Brevet været opholdt og forsinket en heel Maaned, og kommer vel for sildig til Værlose Vælgeres Kundskab. — Ieg har derfor betalt 4 sk. — og har disse — tilligemed mange udlagte Penge for Papirer, Breve m. v. tilgode, som ieg beder at De vil notere,

da ieg ellers igjennem Amtsdirektionen skal vide at forskaffe mig dem. Ieg har intet modtaget siden Galbergs Tid, og ikke engang for sidste Aar af hans Formands Tid.

Farum, d. 4 November 1848.

Aagaard

(Aagaard læser datoen forkert; der *staar 30 October*, men med så mange kruseduller, at den let kan forveksles med 3 October. JKS.).

Ved et møde d. 3. september 1842 hos gmd. Jens Hansen, Dalgården i Kr. Værløse var samtlige medlemmer af sogneforstanderskabet mødt, og vi gengiver her deres underskrifter.

Vi er alle med og har alle underskrevet, Modet fornt
Adm. ut supra - -
Aagaard) *Wieding, Bjergere*
Lars Forberg
Niels Andersen
Lars Andersen
Anders Jørgensen
Jens Hansen
Sten Olesen
Anders Andersen

Aagaard blev genvalgt til formand hvert år, indtil gmd. Chr. Galberg som den første bonde ved mødet 19. nov. 1846 blev valgt til formand for 1847. Han overtog nu at føre regnskabet, og var særdeles velegnet dertil, da han var i besiddelse af en skrive- og regnefærdighed, der var enestående blandt bønder på hans tid, og vi gengiver da også en prøve på hans håndskrift. Han blev atter formand i 1851-55, og muligvis har han fortsat endnu nogle år; men det vides ikke.

Endelig ses i folketællingslisten af 1. feb. 1860, at Niels Mogensen var sogneforstander (rimeligvis formand), og måske har han været det indtil 1864, da Niels Andersen trådte til; men det vides ikke.

Ved et møde på Kr. Værløse kro 11.12.65 valgtes sogneforstander Lind, Kolløkke, til formand for næste år; men ved næste møde 04.01.66 forelå en skrivelse fra ham, indført således i protokollen:

Da Lind i Møde 11/12 f. A. blev udnævnt til Formand for Sogneforstanderskabet erklærede han sig villig til at overtage Posten, dog vilde han først underkaste sig en Operation, da hans Syn var svækket. Forstanderskabet maa derfor beklage, at Lind vil udtræde, da han er en meget agtet og afholdt Mand . . .

Lars Andersen fortsatte derfor med at være formand uden nærmere kommentarer.

27.12.1867 vælges Jens Larsen til formand for næste år; men ved mødet 06.01.68 blev følgende indført i protokollen: Skrivelse fra *Sogneraad* og Gaardejer Jens Larsen af Kirkeværløse dateret 30 Dec. f. A., hvori han paa grund af, at han er aldeles ukyndig i baade læsning og skrivning andrager om at blive fritaget for den formandspost hvortil han blev valgt . . .

Sognerådets medlemmer på nær Jens Larsen var enige om, at valget skulle stå ved magt; men amtet blev dog forespurgt, og Jens Larsen fortsatte, endda i to år. Han har sikkert været i besiddelse af gode administrative evner. Man vil vide, at han var en af de få bønder i sognet, der kunne køre til København og handle og alligevel drive gården mønsterværdigt.

Ved dette møde anvendtes for første gang udtrykket sogneråd og sognerådsmedlem.

Kirkeværdsen Sogneforstanderskab 11 Juli 1850
Nagaard
Ole Andersen Christen Thomsen;
Jens Thomsen Lars Jensen
Kent Kjergaard og Joh. Jørgensen

Efter denne indledning og udredning for sogneforstanderskabets første år kan vi nu gå over til at opstille den samlede fortegnelse over formændene for årene 1841–1966, og derefter en kort redegørelse for de enkeltes liv og levned. Når deres børns fødsler er registreret så grundigt, er det med henblik på, at deres efterkommere skal kunne nikke genkendende til dem. Det er ikke muligt indenfor denne artikels rammer at kunne fortælle ret meget om de enkeltes kvalitet og indsats; men det kan måske komme senere i en anden forbindelse.

Det tjener disse jævne bønder til ære, at de trods manglende skrive- og regnefærdighed modtog og udnyttede den frihedsgave, som loven af 1841 virkelig var, efter de mange år under enevælden.

Rundt om i Danmarks sogne vil man sikkert på forskellig måde fejre 125-året for sogneforstanderskabets oprettelse. Hvis denne artikel kan bidrage til, at disse mænd og deres virke her i kommunen ikke går i glemme, er forfatterens hensigt nået.

Fortegnelse over formænd for sogneforstanderskabet og sognerådsformænd

Værløse Kommune 1841-1966

1841-46.	Rasmus Aagaard	Sognepræst		Farum
1847.	Chr. Galberg	Gårdmand	Lundsgård	Kr. Værløse
1848.	Niels Mogensen	»	Højloftsgd.	Ll. »
1849.	Jens Knudsen	»	Stengården	Kr. »
1850.	Ole Andersen	»	Baunegård	Ll. »
1851-55.	Chr. Galberg	»	Lundsgård	Kr. »
1856-59.	(Vides ikke).			
1860.	Niels Mogensen	Gårdmand	Højloftsgd.	Ll. Værløse
1861-63.	(Vides ikke).			
1864.	Niels Andersen	Gårdmand		Bringe
1865-66.	Lars Andersen	»	Hareskovgd.	Ll. Værløse
1867.	Anders Nielsen	»	Langkærgård	» »

Sognerådsformænd: (Første gang nævnt ved mødet 06.01.1868).

1868-69.	Jens Larsen	Gårdmand	Kristianshøj	Kr. Værløse
1870-71.	Aug. E. Lundsteen	»	Skatholm	Bringe
1872-73.	Chr. S. Andersen	»	Fruegård	Kr. Værløse
1874-79.	Karl O. H. T. Kalkar	Sem.lærer	Jonstrup sem.	Jonstrup
1880-16/7 96.	Jørgen Beyerholm	»	» »	»
16/7 96-1906.	Carl S. Nielsen	Førstelærer	Skolen	Ll. Værløse
1907-13.	Ch. Grut Hansen	Proprietær		Kollekollé
1913-18.	Niels Sejersen	Kedelpasser	Vandværket	Søndersø
1918-21.	Stig V. Bredstrup	Sem.forstander	Jonstrup sem.	Jonstrup
1/4-1/7 1921.	L. Bartholdy Norrby	Direktør	Skandrupalle	Hareskovby
1/7 21-1946.	Chr. Hauch	Sem.lærer	Jonstrup sem.	Jonstrup
1946-50.	Poul A. Hansen	Arbejdsformand		Ll. Værløse
1950-54.	Chr. Hauch	Sem.lærer	Jonstrup sem.	Jonstrup
1954-58.	Poul A. Hansen	Arbejdsformand		Ll. Værløse
1958-	Olaf Beck	Major	Højlundshusene	» »

RASMUS AAGAARD f. 19.06.1777 i Rønninge.

1841-46.

Forældre: Degn Lauritz Aagaard og Anna From i Rønninge, Odense amt.

Blev student fra Odense 1794; cand. theol. 16.10.1800. Gift 18.05.05 med Axeline Sophie Pingel, f. 22.03.1786, datter af sognepræst Jacob Severin Pingel og Elisabeth Kühl i Nr. Søby.

Børn: Lauritz Jacob Aagaard, f. 27.08.07. Johan Christian Aa., f. 09.04.08. Frederik Aa., f. 03.12.09. Ludvig Nicolaj Aa., f. 16.12.10. Theodor Ludvig Nicolaj Aa., f. 14.01.12. Anna Elise Aa., f. 25.02.14. Erasmie Axeline Aa., f. 14.11.16. Louise Noline Aa., f. 08.09.18. Charlotte Amalie Aa., f. 04.10.20. Hanne Michaeline Aa., f. 02.09.22 og Poulina Henriette Aa., f. 14.08.24.

Alle disse børn er født i Kullerup, Odense amt, hvor Rasmus Aagaard blev ordineret som sognepræst 19.12.1804 og virkede til 04.07.28, da han kom til Farum og således også blev præst for Værløse kirke.

Aagaard var rationalist; kunne virke temmelig grovkornet, men var praktisk, livlig og velbegavet. Digteren H. V. Kaalund og andre skønånder kom i hans hus, og hans mange børn og deres bekendte gjorde præstegården i Farum til et sted med liv og glade dage.

Han blev den første formand for sogneforstanderskabet her i Værløse 1841-46. I 1854 blev han konferensråd. Hustruen dør 23.03.55, og Rasmus Aagaard dør i Velling 24.04.1857.

CHRISTIAN GALBERG f. 13.04.1805 i Kr. Værløse.

1847. 1851-55.

Forældre: Kromand og gmd. Niels Galberg og Ane Dorthea Olsdt. på Lundsgård i Kr. Værløse.

26.03.30 gifter han sig i Birkerød kirke med Karen Sophie Jørgensdatter, f. 25.06.1810, datter af gmd. og sognefoged Jørgen Jørgensen og Birgitte Galberg i Bistrup, Birkerød sogn. Han noteres i 1834 som ejer af Lundsgård og kroen i Kr. Værløse. Bliver formand for året 1847 og senere for årene 1851-55. Ægteskabet er barnløst og hustruen dør 27.10.58. Han gifter sig igen 02.04.62 med Ane Marie Jensen, f. 13.01.1832, datter af smed Jens Pedersen og Lise Christensdt. i Kr. Værløse. Heller ingen børn i dette ægteskab, og 02.09.78 dør Chr. Galberg. Hustruen fortsætter gårdens drift; men i 1901 noteres hun som bestyrerinde på fattighuset i Kr. Værløse. Hun dør på Københavns amts sygehus 22.01.1902 og begravnes på Værløse kgd. 29.01.02.

og alligevel som min. Gælden er selvfølgelig mig til
der. Børnegrub og Ulemper i sig - og der
for fortæller jeg, Ulla og Sofus ad ejov
Lidgrub i denne min. Gælden.
Aabenrås 13 Mai 1850.

Chr. Galberg



NIELS MOGENSEN
1848. 1860.



OLE ANDERSEN
1850.

NIELS MOGENSEN f. 22.06.1814 i Ll. Værløse. 1848. 1860.

Forældre: Gmd. Mogens Nielsen og Mette Larsdt. på Højeloftsgård i Ll. Værløse.
03.11.37 bliver han gift i Ganløse kirke med Kirsten Frederiksd., f. 04.12.1813,
datter af gmd. Frederik Hansen og Inger Larsdt. på Jagtgården i Ganløse.

Børn: Maren Nielsdt., f. 03.11.38; d. 05.07.1916. Inger N., f. 16.07.40; d. 28.11.93.
Mette Kirstine N., f. 29.08.43; d. 14.04.1929. Frederik N., f. 21.02.45; d. 20.01.1912.
Marie Mogensine N., f. 25.03.48; d. 07.08.99 og hendes tvillingesøster Ane Jensine N.,
som samme dag, hun bliver døbt, kommer med sin morbroder, gmd. Niels Frederik-
sen, til Ganløse og opdrages der. Hun dør 19.11.79. Karen N., f. 02.10.49; d. 30.09.
50. Jens Mogens N., f. 16.07.51; d. 08.11.1924 og Lars Peder Nielsen, f. 04.12.54;
d. 24.04.97.

Moderen er enke, da han gifter sig, og i 1840 er han ejer af sin fødegård i Ll.
Værløse. I 1848 og 1860 er han formand for sogneforstanderskabet.

Hustruen dør 31.12.92, og Niels Mogensen 21.06.1898.

JENS KNUDSEN f. 06.06.1812 i Bringe. 1849.

Forældre: Gmd. Knud Jensen og Inger Christensdt. på Bellemosegård* i Bringe.

I 1834 og 1840 noteres han som plejebarn og tjenestekarl hos svogeren Lars Olsen
og søsteren Kirsten Knudsd. på fødegården. Han gifter sig 13.03.40 med Side
Andersdatter, f. 18.10.1818, datter af gmd. Anders Christensen og Kirsten Jørgensdt.
på Fruegård i Kr. Værløse, overtager afbyggergården, Stengården, i Kr. Værløse og
er formand i 1849.

*Hjørnegården

Børn: Inger Kirstine Jensdt., f. 23.01.41; d. 08.11.60. Ane Marie J., f. 09.03.42. Anders Christen J., f. 29.03.45 og Lars Knud J., f. 13.03.49.

Han dør 14.08.79, og hustruen overlever ham til 31.08.1886.

OLE ANDERSEN db. 10.10.1813 i Ll. Værløse.

1850.

Forældre: Gmd. Anders Hansen og Sidse Jensdt. på Baunegård i Ll. Værløse.

Han gifter sig 08.11.39 med Inger Jensdatter, f. 22.03.1817, datter af jordbruger og skræder Jens Knudsen og Marie Christensdt. i Jonstrupvang, overtager fødegården i Ll. Værløse og er formand i 1850.

Børn: Anders Olsen, f. 16.09.40. Svend O., f. 23.12.42. Sidse Marie O., f. 21.06.45. Jens O., f. 14.01.49. Lars Christen O., f. 04.03.52. Sine Kirstine O., f. 13.03.55 og Christine O., f. 14.07.57.

Hustruen dør allerede 09.12.68, og Ole Andersen noteres ved sin død 07.09.1898 som enkemand, aftægtsgårdmand og dannebrogsmænd.

NIELS ANDERSEN f. 20.06.1833 i Bringe.

1864.

Forældre: Gmd. Anders Jørgensen og Inger Nielsdt. på Langdyssegård i Bringe.

Han gifter sig 08.10.59 med Inger Kirstine Larsdatter, f. 17.10.1834, datter af gmd. Lars Olsen og Inger Kirstine Knudsdt. på Bellemosegård i Bringe.

Børn: Lars Andersen, f. 19.07.60. Anders Jørgen A., f. 13.11.61. Inger Christine A., f. 15.12.63. Jens A., f. 17.09.66. Kirstine Jørgine A., f. 12.05.72; d. 22.06.72 og hendes tvillingesøster Birthe Marie A., f. 12.05.72

Niels Andersen overtager ved sit giftermål fødegården i Bringe og er formand i 1864. Ved sin tidlige død 19.02.85 noteres han som gårdejer og sognefoged i Bringe. Hustruen overlever ham til 17.08.1911, da hun dør på Københavns amts sygehus på Frederiksberg og begravnes på Værløse kgd. 24.08.1911. Hendes sidste bopæl var Eigårdsgade 11, Ordrup.

LARS ANDERSEN f. 31.07.1815 i Ll. Værløse.

1865–66.

Forældre: Gmd. Anders Larsen og Ellen Johansdt. på Hareskovgård i Ll. Værløse.

Han overtager Hareskovgård, og 10.10.47 gifter han sig med Ida Magdalene Johnsen, f. 25.06.1827, datter af kroejer Henrich Johnsen og Christine Suze i Ballerup.

Børn: Christine Marie Andersen, f. 09.10.48, der bliver plejebarn hos mosteren Marie Henriette Dorthea Johnsen, g. Christensen i København, og senere adopteres af dem. Ida Petrea Henriette A., f. 18.09.64.

I 1860 noteres han som vandsynsmand og er i 1865–66 formand. Lars Andersen dør 25.01.78, og hustruen overlever ham til 13.10.97.



ANDERS NIELSEN
1867.



JENS LARSEN
1868-69.

ANDERS NIELSEN f. 16.12.1828 i Ll. Værløse. 1867.

Forældre: Gmd. Niels Andersen og Ane Kirstine Jensdt. på Langkærgård i Ll. Værløse.

Han overtager sin fødegård i Ll. Værløse og er formand i 1867. 13.11.68 gifter han sig med Inger Nielsdatter, f. 16.07.1840, datter af gmd. Niels Mogensen og Kirsten Frederiksd. på Højeloftsgård i Ll. Værløse.

Børn: Niels Christian Nielsen, f. 24.11.72 og Jens Carl N., f. 11.08.75.

Hustruen dør 28.11.93, og Anders Nielsen overlever hende til 03.11.1910.

JENS LARSEN f. 12.09.1824 i Kr. Værløse. 1868-69.

Forældre: Jordbruger Lars Hansen og Maren Andersdt. i Kr. Værløse.

07.02.54 bliver han gift i Slagslunde kirke med Inger Andersdatter, f. 28.10.1826, datter af afbyggergårdmand Anders Andersen og Kirstine Jørgensdt. på Søsum mark i Stenløse sogn.

Børn: Hans Jensen, f. 06.02.56. Maren Kirstine J., f. 04.10.57. Lars Hans J., f. 03.10.59. Anders Jørgen J., f. 23.01.62; d. 10.05.62. Ane Sophie J., f. 19.08.63. Anders Jørgen J., f. 11.05.65. Jørgen Peder J., f. 29.12.68 og Karen Marie J., f. 12.03.71.

Ved sit giftermål overtager han gården Kristianshøj i Kr. Værløse, og han bliver formand i 1868-69. Han dør 27.03.96, og hustruen overlever ham til 31.05.1908.



AUG. E. LUNDSTEEN
1870-71.



CHR. S. ANDERSEN
1872-73.

AUGUST EGGERTSEN LUNDSTEEN f. 04.03.1843 i København. 1870-71.

Forældre: Arbejdsmand Jacob Lundsteen og Ane Børresen på Nørrebro, 136.
Litra A: 3.

Han bliver plejesøn hos gmd. Niels Larsen på Skatholm i Bringe, der er gift med hans moster, Karen Marie Børresen. Han gifter sig 11.07.65 med Ane Marie Jensen, f. 21.05.42, datter af gmd. Jens Hansen og Karen Marie Jensdt. på Dalgården i Kr. Værløse, og overtager gården Skatholm efter mosteren, der er enke, og drev den med stor dygtighed i mange år. Han er formand i 1870-71.

Børn: Ane Jensine Lundsteen, f. 11.12.66. Niels Larsen L., f. 16.07.68. Karen Marie L., f. 13.05.70. Laurits Eggertsen L., f. 22.03.72. Augusta Andrea L., f. 08.01.77 og Jacobine Eggertdine L., f. 19.08.80.

Hustruen dør 28.11.1920, og ved sin død 29.11.1929 boede August Eggertsen Lundsteen på Skatholmhøj, huset ved siden af Skatholm, sammen med den ugifte datter Augusta Andrea Lundsteen.

CHRISTEN SØREN ANDERSEN f. 21.09.1821 i Kr. Værløse. 1872-73.

Forældre: Gmd. Anders Christensen og Kirsten Jørgensdt. på Fruegård i Kr. Værløse.

29.05.49 overtager han gården efter moderen, der er enke, og 22.10.52 gifter han sig i Ganløse kirke med Margrethe Olsdatter, f. 02.03.1827, datter af gmd. Ole Pedersen og Ane Hansdt. i Knardrup.

Børn: Ane Marie Christensen, f. 14.05.56. Karen Sophie C., f. 15.07.58. Anders C., f. 15.06.60; d. 28.04.61. Anderssine Mettea C., f. 02.03.63; d. 12.12.66 af skarlagensfeber.



KARL O. H. T. KALKAR
1874-79.



JØRGEN BEYERHOLM
1880-16/7 1896.

Han er sognerådsformand i årene 1872-73. Ved sin død 10.01.92 noteres han som aftægtsgårdejer, og enken overlever ham til 12.01.1901.

KARL OTTO HERMAN TRYDE KALKAR f. 09.06.1837 i Odense. 1874-79.

Forældre: Sognepræst, dr. Chr. H. Kalkar og Eggertine Dorothea Tryde.

Gift 1. gang 02.08.66 i Jebjerg med Ursula Glud, f. 02.05.1843 i Vildbjerg, datter af sognepræst, sidst i Jebjerg, Hans Jacob Glud (1799-1879) og Ane Rebekka Arfmann (1806-1905).

Børn: Kristian Andreas Herman K., f. 05.12.73 og Anna Rebekka K., f. 01.11.75.

Hustruen dør 30.11.75 i Jonstrup, og han gifter sig 2. gang 14.12.77 i Lyngby med Ida Augusta Nielsen, f. 14.12.45 i Jelling, datter af sognepræst, sidst i Frørup, Peter Frederik Nielsen (1802-76) og Lucie Nicoline Fuglsang (1807-92).

Børn: Frederik Axel K., f. 16.11.80.

Kalkar blev student fra Borgerdydskolen i Kbh. 1854 og cand. theol. 1859. Forstander for Oddens folkehøjskole 1865, derefter andenlærer ved Lyngby skolelærer-seminarium fra 1866-70 og kom så til Jonstrup statsseminarium, hvor han var andenlærer til 1884. Blev senere sognepræst i Himmelev, hvorfra han tog sin afsked i 1898 og flyttede til Lyngby, hvor han døde 06.01.1926, og hustruen døde 02.05.1928; begge begravet på Gladsaxe kgd.

Bekendt for sit store værk: „Ordbog til det ældre danske sprog“, 1881-1907, og et stort tillægsbind i 1908-10. Ridder af Dannebrog 1913. Han var sognerådsformand i Værløse 1874-79, og han roses for sin omgængelighed og villighed til at hjælpe.

JØRGEN BEYERHOLM f. 30.10.1829 i Skrydstrup.

1880–16/7 1896.

Forældre: Gdr. Jens Knudsen Beyerholm og Anna Kathrine Søndergård i Skrydstrup.

Gift 1. gang 25.11.51 med Anna Knudsen, f. 19.10.1831, datter af gdr. Knud Hansen og Karen Jensen i Skårup på Fyn.

Børn: Jens Ditlev Juhl Beyerholm, f. 13.10.52; d. 01.04.63. Karen Maria Kathrine B., f. 09.04.54. Knud Frederik Kristian B., f. 12.03.56; d. 25.01.67. Jens Carl Francisco Johannes B., f. 05.03.58. Hans Peter Christian Georg B., f. 24.05.60; d. 31.03.62. Anna Cathrine Julie Georgine B., f. 29.05.63; d. 24.09.63. Anna Cathrine Julie Georgine B., f. 21.07.64. Knud Frederik Kristian B., f. 18.04.67 og Sylvestra Elisabeth B., f. 15.06.70.

Hustruen dør 20.03.84, og J. Beyerholm gifter sig 2. gang i okt. 1889 i København med Juliane Helene Caroline Cathrine Stuhr, f. 17.10.1847, datter af teglbrænder Carl Stuhr og Catinza Marie Magdalene Henriette Zücht i Lundum ved Horsens. Hun er fraskilt møller Madsen i Ganløse og har børnene Georg Madsen og Ingeborg Jørgine Madsen.

Jørgen Beyerholm blev optaget på Skårup seminarium 1848, dimitteret 1850 og blev hjælpelærer ved St. Nicolaj hovedskole i Flensborg; 31.12.51 degn i Fjølde. Ansat ved Jonstrup seminarium 16.11.57 og var inspektør til 1865. Underviste overvejende i matematik. Han var meget talende, livlig og impulsiv, og hans undervisningstimer var absolut ikke kedelige.

Han var sognerådsformand i 16½ år, og ved mødet 16.07.96 kl. 3 i Kr. Værløse kro kunne han med matematisk præcision udbetale differencen mellem indtægt og udgift for den del af året, som var gået, med 1612 kr. 95 øre.

Han flyttede til København, hvor han døde 05.04.97. Hustruen overlevede ham til 15.11.1926.

CARL SEVERIN NIELSEN f. 12.03.1852 i Balle.

16/7 1896–1906.

Forældre: Tømrer Niels Sørensen og Ane Marie Jensdt. i Balle, Rosmos sogn, Randers amt.

Gift 24.08.75 i Kongens Lyngby med Marie Charlotte Jørgensine Skjoldager, f. 28.10.1853, datter af lærer Christian Gjødert Skjoldager og Emma Emilie Halberg i Rådvad skole ved Lyngby.

Børn: Margrethe Nielsen, f. 04.05.76 og Valdemar N., f. 03.12.77, begge i Snøde på Langeland. Kristian N., f. 07.01.82. Severin N., f. 03.04.86 og Ingeborg N., f. 01.01.89, alle i Overdrevsskolen ved Staunsholt, Farum sogn.

Dimitteret 1871 fra Lyngby seminarium. Blev andenlærer i Snøde på Langeland fra 1873–79 og derefter i Staunsholt til 1892, da han blev lærer i Ll. Værløse, hvor han virkede, til han blev pensioneret. Han havde været sekretær for Farum sogneråd i lang tid og derfor velegnet til kommunalt arbejde, og han blev da også sognerådsformand i Værløse fra 16/7 1896–1906.

Carl Severin Nielsen var en afholdt lærer og en myreflottig mand, der, foruden skolearbejdet og organistembedet ved Værløse kirke, drev sin skolelod på ca. 10 tdr.



CARL S. NIELSEN
16/7 1896–1906.



CH. N. GRUT HANSEN
1907–13.

land, og fik dog tid til at dyrke sin hobby: Violinbygning og bogbinding. Han var levende interesseret i Slangerupbanens oprettelse og oplandets trivsel.

Hustruen dør 03.01.1914, og han tager sin afsked 01.05.17, men dør allerede 05.08.17 på Badstrup (Nymølle) skole hos sønnen, skolelærer Valdemar Nielsen. Begr. 10.08.17 på Værløse kgd.

CHARLES NICOLAJ GRUT HANSEN f. 23.10.1867 i København. 1907–13.

Forældre: Etatsråd, grosserer Alfred Hansen og hustru f. Gottschalk i København. Blev student og cand. phil. og tog derefter på Lyngby Landboskole og senere ud til dygtige landmænd på Sjælland og Fyn, hvor han blev sat grundigt ind i kvægavl. Det var sikkert ikke helt efter familiens ønske, at han som 25-årig overtog Kollekolle i Værløse d. 1. maj 1892; men det skulle vise sig, at han indenfor landbrug, og især kvægavlen, kunne gøre sig lige så bekendt, som familien var det indenfor handelen. Utallige var de hverv, han påtog sig. Han kom hurtigt i bestyrelsen for Københavns Amts Landboforening, hvor han blev næstformand i 1898 og formand fra 1906–20. Fra 1907–1912 var han sognerådsformand her i Værløse. Han var en mand med stor social forståelse; ikke bange for at hjælpe, når han fandt, at der var trang. Han var ugift og i grunden en ensom mand; men hans store virketrang bidrog til at gøre ensomheden mindre.

Han døde 30.05.1922 efter en svær sygdom og blev begravet i familiegravstedet på Holmens kgd.

Før sin død havde han oprettet en række legater og indsat Sjællands Stifts Kvægavlerforening som universalarving, idet han ønskede Kollekolle bevaret for avlsarbejdet indenfor foreningen.



NIELS SEJERSEN
1913-18.



STIG V. BREDSTRUP
1918-21.

NIELS SEJERSEN f. 16.05.1874 i Horn. 1913-18.

Forældre: Gdr. Thøger Sejersen og Karen Sørensen i Horn, Tvillum sogn, gl. Skanderborg amt.

Gift 26.03.1901 i Skorup kirke, Gern herred, med Inger Marie Kristensen, f. 10.10.1879, datter af gdr. Peder Kristensen og Maren Kjerstine Hansen i Horn, Tvillum sogn.

Børn: Ingemann Sejersen, f. 06.08.1902.

Han lærte til mejerist, tog kedelpasserprøven og gjorde tjeneste ved Sundby vandværk. Kom til værket ved Sønderløse i 1903 og boede i Jonstrupvang. Han blev formand for Socialdemokratisk Forening her i Værløse, for sygekassen, og han arbejdede kraftigt for sociale forbedringer. Blev sognerådsmedlem, da Grut Hansen var formand, og man vil vide, at denne skal have anbefalet og opfordret til, at Niels Sejersen burde blive hans efterfølger. I de vanskelige krigsår 1914-18 blev der god brug for hans administrative evner, og endnu huskes han af sine samtidige her i sognet for sin retsindighed og pålidelighed.

Efter 1918 kom han til værket ved Axeltorv i København som kvartermand; en stilling han beklædte, til han blev pensioneret i 1943. Hustruen døde 27.05.27, og 09.01.1947 døde Niels Sejersen i København.

STIG VOLRAT BREDSTRUP f. 13.09.1863 på Rane ladegård. 1918-21.

Forældre: Proprietær Jacob Holm Bredstrup (1827-1908) og Andrea Nielsine Henriette Kolding (1844-1930) på Rane ladegård ved Æbeltoft.

Gift 06.12.1889 på Frederiksberg med Christiane Johanne Henriette Jürgensen, f. 06.04.1862 på Hagedstedgård ved Holbæk, datter af forpagter Jørgen Christian Jürgensen og Sofie Ingeborg Magdalene Næsted (1830–1912).

Børn: Ellen Andrea Sofie Bredstrup, f. 19.09.1890 i Køge; d. 10.12.1916 i København.

Blev student 1882 fra Randers; cand. theol. 1888 og i 1889 kateket og førstelærer i Køge. Forstander på Jonstrup seminarium fra 13.12.1895 til 31.07.1929, og under hans inspirerende ledelse havde seminariet en rig udvikling.

I 1917 blev han valgt ind i sognerådet og var fra 1918–20 sognerådsformand; et hverv han passede pligtopfyldende, men uden særlig lyst. Han boede efter forstandertiden i Farum, hvor hustruen døde 26.07.30, og han selv 09.02.39. Begge ligger begravet på Værløse kgd.

LAURITZ BARTHOLDY NORRBY f. 09.06.1884 i København. 1/4–1/7 1921.

Forældre: Blomsterhandler Lauritz Bartholdy Norrby og Anna Feill på Østerbro i København.

Gift 21.04.1910 med Anna Emilie Jensen, f. 12.04.1891, datter af Niels Jensen og Thora Christoffersen i København.

Børn: Karen Bartholdy Norrby, f. 01.09.10, gift Fjelsted (første vielse i Hareskovby nye kirke). Kaj B. N., f. 11.11.12; d. i 1930. Esther B. N., f. 24.11.19.

L. B. Norrby blev uddannet i handelsfaget, og han var direktør, da han i 1918 kom til Hareskovby og bosatte sig i Skandrupalle 20. Ved sognerådsvalget 1/4 1921 kom han i sognerådet og blev valgt til formand; men klager over valglisternes gyldighed bevirkede, at der måtte foretages omvalg 1/7 1921, og da blev Chr. Hauch valgt til formand for det nye sogneråd. L. B. Norrby fortsatte dog som medlem af dette sogneråd, men kun perioden ud. I 1928 blev han den første sognefoged i Hareskovby, men måtte opgive hvervet i 1931, da han flyttede til København. I 1938 overtog han „Hotel Lucca“, Nørrealle 11 og boede der til sin død 15.10.57. Hustruen overlevede ham til 12.04.1963.

CHRISTIAN HAUCH f. 02.05.1888 i Sdr. Nissum. 1921–46 og 1950–54.

Forældre: Gdr. Olaf Rye Hauch og Laurentse Christensen på Sudergård i Sdr. Nissum ved Ulfborg.

30.09.1915 vies han i Galten kirke til Britta Maria Benzon, f. 07.01.1892, datter af sognepræst Peter Eggert Benzon og Vilhelmine Christine Julie Schrøder i Hjerminde pgd. ved Jelling.

Børn: Aase Rye Hauch, f. 31.10.16. Palle Rye H., f. 21.05.19 og Drude Laurentse Rye H., f. 09.09.27.

Dimitteret fra Jelling seminarium 1909 og blev derefter lærer på Grundtvigs højskole; senere ved Samsø realskole, Jelling kommuneskole og Galtrup højskole, til han i 1917 blev lærer ved Jonstrup seminarium. Blev sognerådsformand 1/7 1921; en stilling han beholdt til 1/4 1946, og endnu en gang fra 1950–54. Han sad i mange bestyrelser og udvalg i denne lange periode i kraft af hans store indsigt og arbejds-



L. BARTHOLDY NORRBY
1/4-1/7 1921.



CHRISTIAN HAUCH
1921-46. 1950-54.

evne, og 29.06.61, på 40-årsdagen for hans indtræden i Værløse sogneråd, blev han fejret og hyldet fra alle sider.

Hustruen døde 23.05.43, og efter nogen tids svaghed døde Chr. Hauch i hjemmet i Jonstrup 31.10.1961.

POUL ALFRED HANSEN f. 17.07.1901 i Asminderød. 1946-50 og 1954-58.

Forældre: Parcellist Peter Hansen og Kristine Alfrida Margrethe Madsen af Båstrup, Asminderød.

Kom som 9-årig ud at tjene hos rare mennesker og var der, til han blev konfirmeret, og fik, efter en alsidig uddannelse som gartner og ved anlægsgartneri, arbejde ved Københavns kommunes begravelsesvæsen. Efter et par vintres kursus på Teknologisk Institut kom han til Københavns kommunes håndværksafdeling som jord- og betonarbejder, og havde fast arbejde der i 30 år, de fleste af årene som arbejdsformand, til han i 1957 overtog og genopbyggede den nedbrændte Hareskovpavillon.

Han indtrådte i Værløse sogneråd 29.10.43, var sognerådsformand 1946-50 og 1954-58 og er nu 2. viceborgmester og medlem af magistraten.

Boede nogle år på Ll. Værløsevej 38, men er nu flyttet til Toftebo 9 i Ll. Værløse.

OLAF BECK f. 10.09.1921 i Fredericia.

1958-

Forældre: Stationsforstander Anker Mortensen Beck og Lucinda Jørgensen i Fredericia.

Gift på Frederiksberg med Fanny Didriksen, datter af herreekviperingshandler Thorvald Andreas Didriksen og Marie Nissen i Års.



POUL A. HANSEN
1946-50. 1954-58.

Uddannet som fotograf og derefter ved artilleriet i forsvaret. Blev overflyttet til flyvevåbnet i 1950 som flyverløjtnant. Uddannet som våbeningeniør ved Royal Air Force i England og efterhånden avanceret til major.

Indtrådte i Værløse sogneråd ved valget i 1958, blev sognerådsformand og i 1962 amtsrådsmedlem. Ved overgang til købstadskommunal styrelse her i kommunen 1. april 1963 blev han borgmester og formand for magistraten.

De første 100 år under det kommunale selvstyre forløb stille og roligt her i sognet. Med undtagelse af Hareskovby, der begyndte at vokse omkring århundredskiftet, skete der ingen større ændringer i beboernes tilværelse. End ikke Slangerupbanens oprettelse i 1906 bragte nogen større forandring i Ll. Værløse bys udvikling, og sognets indbyggertal steg kun langsomt. Anlæggelsen af Værløse flyveplads førte endda til Bringe bys totale udslettelse i 1930-erne, og tyskernes udvidelse af flyvepladsen under 2. verdenskrig til nedlæggelsen af mange gårde og huse på Kr. Værløse mark og i Jonstrupvang.

Efter 2. verdenskrigs ophør begyndte udviklingen at tage fart, hvad der ganske givet var daværende sognerådsformand Chr. Hauch inderligt imod. Det socialdemokratiske flertal under Poul A. Hansen i perioderne 1946-50 og 1954-58 forstod bedre, hvad tiden krævede, og megen nybygning kom i gang i kommunen. Under det konservative flertals styre fra 1958- er denne udvikling fortsat med rivende fart, med en uhyre aktivitet indenfor vej anlæg og skolebyggeri, og ved folketællingen 27.09.65 var indbyggertallet vokset til 11.198.

Dette har selvsagt ført til en stor udvidelse af administrationen, og i skrivelse af 12.02.63 ansøgte sognerådet indenrigsministeriet om godkendelse af, at Værløse kommune fra 01.04.1963 overgår fra landkommunal til købstadskommunal styrelsesform – den såkaldte „Gentofte-status“, jfr. § 34 i lov nr. 328 af 06.07.50 om købstadskommunernes styrelse. Dette blev godkendt af indenrigsministeriet i skrivelse af 29.03.63.

Kommunalbestyrelsen bestod da af følgende 11 medlemmer: Major Olaf Beck, fru Rigmor Christensen, arb.fmd. Poul A. Hansen, muremester Mogens Brandt, o.lærer Asger Byrnak, fmd. Elo Christensen, fru Ellen Ferbing, boghandl. Sven Hvidberg, ing. Willy E. Johansen, bankfuldm. W. Gydesen Larsen, lærer Gerhard Thorsen.

Ifølge Værløse kommunes nye vedtægter er der nu til deltagelse i styrelsen af kommunens anliggender oprettet en *magistrat*, bestående af borgmester Olaf Beck som formand, 1. viceborgmester, fru Rigmor Christensen og 2. viceborgmester Poul A. Hansen, som udfører kommunalbestyrelsens lovligt trufne beslutninger og har den øvrige udøvende myndighed i kommunens anliggender, hvis varetagelse ikke efter vedtægten er overdraget til stående udvalg, borgmesteren eller enkelte rådmænd.

Årene 1966 - 1991

ved Viggo Murmann Jensen

I 60'erne var Værløse kommune midt i en rivende udvikling, og et omfattende byggeri ændrede i disse år landkommunen til den omegnskommune, vi kender idag.

For at modvirke jordspekulation, var generalplan og dispositionsplan fulgt op af store kommunale jordkøb til de fremtidige boligområder, bycenteret og de offentlige institutioner. Hovedsigtet med hele planlægningen var dengang at udvikle en grøn haveboligkommune, og mange unge familier købte grund eller hus, tiltrukket af de naturskønne omgivelser og den nære beliggenhed til København. Det hovedsigtet er siden fastholdt.

Der arbejdedes også på at skabe et bycenter i Ll. Værløse, og omkring 1962 anlagde Værløse almennyttige Boligselskab (VAB) "Den røde Plads" og forretningerne på vestsiden, i forbindelse med opførelsen af Toftebo 2. Bymidten var dengang planlagt langt større end den endeligt blev, men set idag, i forhold til centre i andre udviklingskommuner, må det siges at være god planlægning, at man indenfor en cirkel med en radius på godt 200 meter, finder alle gængse byfunktioner samlede: Forretninger - offentlig og privat service - station - posthus - bibliotek - kirke - museum - idrætshaller - biograf - kommunekontor - almennyttige boliger - ældrecenter - og samtidig parkeringsmuligheder i passende omfang.

Værløse kommunes fortid og især den nyere historie, er godt og indgående fortalt af kommunens overbibliotekar gennem mange år, Poul Brams, i bogen "En ny by på en gammel egn", som blev udgivet i 1988, i anledning af at 25 år var forløbet siden Værløse kommune gik over til at styre sine anliggender efter Lov om Købstadskommunernes Styrelse.

Det efterfølgende må derfor læses som en kortere beskrivelse af det lokalpolitiske forløb og væsentlige hovedpunkter fra de 7 valgperioder, der snart er forløbet siden 1966.

Valgperioden 1-4 1966 til 31-3 1970

Kommunevalget den 8. marts 1966 gav resultatet:

Konservative 7 mandater
Socialdemokrater 3 mandater
Socialistisk Folkeparti 1 mandat

Olaf Beck (C) valgtes for tredje gang til borgmester.

I 1966 var befolkningstallet rundet de 10.000, og der var fortsat en høj byggeaktivitet i de nye udstykninger Nørreskov Park og Jomfrubakken, men også etageboliger i Ryethave, Borgerbo og Ryetbo blev bygget i denne periode.

Kommunen fortsatte de store jordkøb og erhvervede 4 store gårde: Højgård, Lundsgård, Bøgely og Christianshøj. I den forbindelse købtes den store grusgrav i Kr. Værløse, og man fik stoppet grusgravningen, der ikke alene skabte dybe kratere i landskabet, men også var godt på vej øst på mod Ll. Værløse.

I 1966 søgte kommunen Indenrigsministeriet om ret til at oprette apotek, og i 1967 kom tilladelsen ved en kongelig bevilling.

Med henvisning til den store stigning i befolkningstallet, vedtoges det at udvide antallet af medlemmer i kommunalbestyrelsen fra 11 til 13, gældende fra det forestående valg i 1970.

Valgperioden 1-4 1970 til 31-3 1974

Kommunevalget den 3. marts 1970, hvor antallet af mandater altså var øget fra 11 til 13, gav resultatet:

- Konservative 7 mandater
- Socialdemokrater 4 mandater
- Socialistisk Folkeparti 1 mandat
- Radikale Venstre 1 mandat

Olaf Beck (C) genvalgtes til borgmester.

Store planer var under fortsat udarbejdelse, deriblandt en plan for udbygningen af de vestlige områder i Ll. Værløse. Planen, der forelå som en bog med titlen "Værløse Vest - en ny by", blev i 1970 godkendt som arbejdsgrundlag for det videre byplanarbejde. Endnu er kun Søndersøhave og Dalsø Park i den sydlige del af planområdet blevet bygget. De mange byggeaktiviteter i 60'erne, havde nemlig medført et krav om en overordnet planlægning, en såkaldt regionsplan, og Hovedstadsrådet, der var oprettet i 1970, lagde nu begrænsninger for de enkelte kommuners byggemuligheder. I den kommuneplan som blev vedtaget i 1980, blev planlægningen af den nordlige del af Værløse Vest udsat til efter 1992.

I 1970 besøgte over 2000 mennesker en udstilling på biblioteket, der viste planen for den store udbygning af Bymidten. En trafikprognose og en plan for det fremtidige overordnede vejnet var udarbejdet i samme forbindelse, og det medførte starten på en lang og omfattende debat om kommunens vejplaner. I efteråret 1971 måtte kommunalbestyrelsen åbne for en generel høring, hvor alle interesserede fik alt relevant materiale, planer og prognoser stillet til rådighed. Borgerne tog vel imod tilbuddet om medindflydelse, og over 60 foreninger og mange enkeltpersoner deltog. - Vejdebatten sluttede med et stort borgermøde, og resultatet var positivt og blev vel modtaget. En del af vejene fik "reduceret attraktion", hvilket betød færre spor, og der skulle ved fremtidige anlæg tages større miljømæssige hensyn. Debatten fik også betydning for den senere udbygning af Bymidten, hvor en ny og i omfang reduceret plan afløste forslaget fra 1970.

En række pyromanbrande hærgede kommunen i 1971, og i marts brændte en fløj af Syvstjerneskolens og en del af kommunekontoret, og uerstattelige tekniske arkiver gik tabt.

I 1970 blev Værløse Museum anerkendt som tilskudsberettiget museum, et resultat der i særlig grad skyldtes kulsvier Karl K. Nielsen, som i mange år var formand for Historisk Forening.

Søndersøskolen blev indviet i 1973. - Samme år vedtog kommunalbestyrelsen at udvide antallet af medlemmer fra 13 til 15, gældende fra det forestående valg.

Valgperioden 1-4-1974 til 31-3-1978

Kommunevalget d. 5.marts 1974 bragte 7 partier i kommunalbestyrelsen, efter at denne var udvidet til 15 medlemmer:

- Konservative 5 mandater
- Socialdemokrater 3 mandater
- Socialistisk Folkeparti 2 mandater
- Radikale Venstre 2 mandater
- Venstre 1 mandat
- Fremskridtspartiet 1 mandat
- Centrumdemokraterne 1 mandat

Ernst Ellgaard (C) valgtes til borgmester.

Ved en udstilling og et oplæg om det fremtidige bycenter, indroges borgerne igen i planlægningen, og der nedsattes 13 arbejdsgrupper. Deres arbejde samledes i en rapport, der fik væsentlig indflydelse på den byplanvedtægt for Værløse bymidte, der vedtoges i 1977. - Borgerne blev også inddraget i arbejdet efter den ny planlov om kommuneplanlægning. Der blev udarbejdet oplæg, afholdt bydelsmøder og over 200 borgere i 22 arbejdsgrupper deltog.

Ved Højesteret indgik kommunen i et forlig med overfredningsnævnet om golfbanen, der var anlagt på arealerne ned mod Farum sø. De fredningsmæssige forhold var ikke i orden inden banen blev anlagt, og banen krævedes nedlagt. Forliget gav ret til at bevare banen indtil 1994, men i reduceret omfang. Værløse Golfklub fik så af Miljøministeriet tilbudt arealer ved Bastrup sø, som klubben foretrak, og golfbanen i Ll. Værløse groede til igen.

Ved revisionen i 1974 af den kommunale arealinddeling, fik Værløse kommune tillagt mindre arealer fra Ballerup og Gladsaxe, i Hareskovby og ved Kulhus.

Egeskolen blev taget i brug 1975, det år hvor børnetallet toppede med 3500 skolebørn. (I 1991 er der 1900). - Det nye bibliotek i Hareskovby blev indviet 1976. Skovhuset holdt åbningsudstilling i pinsen 1977.

Bistandsloven trådte i kraft den 1.april 1976, hvilket medførte omfattende ændringer i den kommunale forvaltning.

Efter mange års ventetid, og efter i en periode at være betjent af motortog, der kørte til Svanemøllen station i stedet for som tidligere til Lygten station på Nørrebro, kom endelig den 24.september 1977. Det blev en stor festdag i strålende sol, da S-toget kom til Værløse!

Valgperioden 1-4-1978 til 31-12-1981

Kommunevalget den 7.marts 1978 gav resultatet:

- Konservative 5 mandater
- Socialdemokrater 4 mandater
- Radikale Venstre 2 mandater
- Liste H 1 mandat
- Venstre 1 mandat

Fremskridtspartiet 1 mandat
Venstresocialisterne 1 mandat

Gunnar Christensen (A) valgtes til borgmester.

Oliekrisen i 1973, fremmede interessen for at cykle, og alle kommunens 4 bydele blev forbundet med cykelstier. - Kommunen tabte en retssag mod Københavns Amtsråd, der havde pålagt kommunalbestyrelsen at holde en 10 år gammel aftale med Ballerup kommune, om en tilslutning af Måløv Parkvej til Jonstrupvej. Vejen blev anlagt. De tidligere planer om en østvej langs Jonstrupvang blev skrinlagt. - Der afholdes en arkitektkonkurrence om den østlige del af Bymidten, og Stiager blev gennemført i 1979, så centerkvadranten nu er vej­mæssigt indrammet. - Posthuset finder et blivende sted i Bymidten, efter at have haft til huse 3 steder. - Det nye hovedbibliotek indvies i 1980, og det gamle, der oprindeligt var bygget af VAB og lejet af kommunen, erhverves og overtages af Pædagogisk Central.

Den første kommuneplan gældende fra 1980 til 1992 vedtages og udgives i bogform. Der reserveres et stort areal i Bymidten til ældreboliger og beskyttede boliger. - Hareskov idrætshal tages i brug 1979.

Valgperioden er denne gang afkortet med 3 måneder, idet fremtidige valgperioder skal følge kalenderåret.

Valgperioden 1-1-1982 til 31-12-1985

Kommunevalget den 17. november 1981:

Konservative 7 mandater
Socialdemokrater 3 mandater
Radikale Venstre 2 mandater
Venstre 1 mandat
Liste H 1 mandat
Venstresocialister 1 mandat

Ernst Ellgaard (C) valgtes til borgmester.

Kommunen købte "amtets grund" i Hareskov by, hvor der senere byggedes boliger og anlagdes fodboldbane. VAB byggede Hesselbo og andelsboliger i den nedlagte Nørgaards plantage. Borgerbo byggede 43 boliger i Bymidten.

Varmeplanen godkendtes i 1983, idet hele kommunen blev naturgasforsynet, medens det nuværende fjernvarmeområde blev bibeholdt, med en mindre reduktion.

Der blev vedtaget en lokalplan for industriarealet i Kr. Værløse, og i 1984 påbegyndtes salget af grundene. I området anlagdes en ny fodboldbane. 1985 toges de nye idrætshaller i Ll. Værløse i brug.

Værløse blev frikommune i 1985 sammen med 22 andre udvalgte kommuner. Det indebærer at kommunen, hvis projekter godkendes, kan fastsætte egne bestemmelser på områder, der ellers er lov- eller cirkulærestemte.

Valgperiode 1-1-1986 til 31-12-1989

Kommunevalget den 19.november 1985:

Konservative 7 mandater
Socialdemokrater 3 mandater
Socialistisk Folkeparti 2 mandater
Venstre 1 mandat
Radikale Venstre 1 mandat
Tværsocialister 1 mandat

Ernst Ellgaard (C) valgtes til borgmester.

I 1986 indvies ældrecentret Skovgården og 20 ældreboliger. - Det ny foreningshus og baneanlæg på Sandet i Kr. Værløse tages i brug. - Samme år etableres genbrugsstationen ved Ballerupvej, og der indgås aftale med KTAS om etablering af Hybridnet i kommunen (1987).

I 1987 blev den påtænkte forlægning af Gl.Hareskovvej op forbi stationen opgivet, og en omfattende trafiksaneringsplan blev gennemført i Hareskovby. Den blev afsluttet i 1989, da Månedalen blev udvidet, og 20 års debat afsluttedes.

I denne periode vedtages 3 store planer, Kloakplanen, Affaldsplanen og Miljøplanen.
- VAB opfører 90 boliger, Ravnekrogen og Vesterbovænge.

Valgperioden 1-1-1990 til 31-12 1993

Kommunevalget den 21. november 1989:

Konservative 5 mandater
Socialdemokrater 4 mandater
Venstre 3 mandater
Socialistisk Folkeparti 2 mandater
Radikale Venstre 1 mandat

Ernst Ellgaard (C) valgtes for fjerde gang til borgmester.

2.etape af Skovgården er opført med 26 boliger. - I august 1990 bliver Hareskov station busbetjent med bus 151 fra Herlev station. - Planlægningen af det centrale areal i Jonstrup skaber stor debat i bydelen.

I forbindelse med modernisering af forvaltningen, opdeles denne i fire områder: Borgerservice - Intern Service - Børn og Kultur - Teknisk Forvaltning.

5 kommuner har samarbejdet om udbygning af Måløv renselanlæg, så det opfylder kravene i Vandmiljøplanen. Værløses andel udgjorde 22 mill.kr. 1991 arbejdes der fortsat på planer for en renovering af Den røde Plads.

Den 13.august 1991 er det 150 år siden der blev lovgivet om landkommunernes styreform, det jubilæum dette skift markerer. - Kommunalbestyrelsen besluttede, i lyset af de seneste års udvikling, at søge om tilladelse til at lade "Lille" i bynavnet Lille



Olaf Beck
1958 - 1974



Gunnar Christensen
1978 - 1982

Værløse falde bort. Tilladelse fra Kulturministeriet blev givet og den 23. august 1991 skiftede byen navn til Værløse, som den i årevis har heddet i daglig tale.

Og herfra kan historien om de næste 25 år så passende begynde - til sin tid.

GUNNAR CHRISTENSEN 1978 - 1982

Gunnar Christensen f. 12.10 1922 i København.

Udlært som litografisk trykker i 1943. Ansat i Danmarks Nationalbank fra 1950 til 1978, udnævnt til overfaktor i 1955.

Gunnar Christensen blev medlem af Socialdemokratiet i 1940, og da familien i 1960 flyttede ud i selvbygget hus i Hareskovby, blev han hurtigt aktiv i det lokalpolitiske arbejde. Han var formand for Værløse Sygekasse fra 1966 til 1973, hvor sygekasserne afløstes af sygesikringen. Han var medlem af kommunalbestyrelsen i 20 år, fra 1966 til 1986.

OLAF BECK 1958 - 1974

Olaf Beck indvalgte i Værløse sogneråd i 1958 for Det Konservative Folkeparti, og valgtes som sognerådsformand. Da kommunen d. 1. april 1963 overgik fra landkommunal til købstadskommunal styrelse (Gentofteordningen), valgtes Olaf Beck til borgmester.



Ernst Ellgaard
1974 - 1978 og 1982 -

Medlem af Københavns amtsråd fra 1962 - 1974. Var den første formand for Vestforbrænding fra 1966 - 1974. Formand for sygehusudvalget fra 1969 - 1972 samt for Institutionsvask.

Formand for Værløse almennyttige Boligselskab fra 1958 - 1974.

Olaf Beck udtrådte, efter eget ønske, af kommunalbestyrelsen i 1974 og virkede siden i 9 år som hospitalsdirektør i Jerusalem og Gaza, udsendt af Folkekirkens nødhjælp. I 1991 er han fortsat aktiv i organisationens arbejde.

ERNST ELLGAARD
1974 - 1978 1982 -

Ernst Ellgaard f. 22.1 1932 i Knabstrup.

Uddannet som civilingeniør. Indtrådte i kommunalbestyrelsen i 1972, hvor han siden har haft sæde, valgt af Det Konservative Folkeparti. Efter valget i 1974 blev Ernst Ellgaard valgt til borgmester, men han bevarede i mange år en tilknytning til den private erhvervssektor, hvor han var overingeniør i F.L. Smidth & Co.

Efter perioden 1978 - 1982, hvor Ernst Ellgaard var 1. viceborgmester, valgtes han påny som borgmester fra 1982, et hverv han siden har varetaget.

Udover de hverv, der følger med opgaven som borgmester, er Ernst Ellgaard medlem af bestyrelsen i I/S Vestforbrænding, og er endvidere valgt af de konservative grupper til næstformand i Hovedstadsområdets Naturgasselskab I/S samt til bestyrelsen for Kommunernes Landsforening. Er i sidstnævnte sammenhæng valgt til formand for Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab, og som medlem af bestyrelsen for A/S Kommunekemi i Nyborg.



Værløse kommunalbestyrelse
1-1 1990 - 31-12 1993

Civilingeniør Ernst Ellgaard

Bibliotekar Ulla Skipper

Afdelingsleder Kurt Bork Christensen

Kontorchef Erik Eefsen

Skolekonsulent Jørgen Høeg-Jensen

Seminarielektor Jørn Nielsen

Keramiker Anna-Lise Frølich

Overlærer Jan Pehrsson

Konsulent Hans Sterler

Typograf Viggo Murmann Jensen

Afdelingsleder Lis Dybkjær

Laborant Dorte Schmaltz-Jørgensen

Fuldmægtig Bengt Børsen Hansen

Kontorassistent Gitte Schack

Defektrice Grete Frederiksen

Medlemmerne er opført i den rækkefølge, hvori de er indvalgt.

Söe.

Farum

Plantage.

Ul. Farum

Ul. Gendløse

Gandløse
Bjæs
Jorder

Kirkeværlose

Lilleværlose

Knartrup

Bjæs

Sønder Söe.

rk

Bringe

Jonstrup

Maaløv

Bjæs

Mark

