



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

1
9
2
2



2
0
2
2

Thorshøj Lokalhistoriske Forening



100 ÅR

Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening

Forhandlingsprotokol for Thorslunde-Ishøj Idrætsforening, Jubilæumsskrift fra 1972, jubilæumsavis fra 1997, indlæg fra Birte Lindgren, Else Christiansen, Ole Olsen og Frits Ahlstrøm samt en grundig research har dannet baggrunden for dette jubilæumsskrift.



Hej du gamle – 100 år - det er en god alder for de fleste!

I hundrede år har du omfavnet børn og barnlige sjæle, skabt rammerne for både sjov og alvor. Mange af os, vi der i dag er voksne, har fået vores opdragelse og

socialt læring gennem dig. Du er kendt for den kontinuitet du skaber, når unge voksne, i dit navn, har budt nye børn og unge velkommen til dit fællesskab, og senere når de så var blevet ældre, - ja så har du haft troen på, at også næste generation var i stand til at byde de mange nye velkommen.

Du tog os i hånden og lærte os om fællesskabets nødvendighed, introducerede os til demokrati gennem møder og generalforsamlinger. Du fortalte os, at hvis andre, lige som vi, skulle nyde godt af din tilstedeværelse, så var det de nye generationers forpligtigelse at bære fanen videre.

Sådan var det, og sådan bør det selvfølgelig også være. En forening lever ikke af sig selv, men kun i kraft af dens medlemmer. De mange aktive entusiaster der oplever glæden ved, at være til for andre end sig selv.

Jeg selv kan også takke idrætsforeningen for min foreningsmæssige opdragelse, for kort efter at min mor og far valgte at flytte til Ishøj i 1963, blev jeg meldt ind i Torsslunde-Ishøj Idrætsforening – TIIF.

Det var i starten gymnastik – arme bøj, arme stræk og spring over plint – i skolens gymnastiksal. Vi lavede opvisninger i forsamlingshuset og ved Roskilde Amts Gymnastikforenings store stævner i Roskilde-

hallerne. Vi havde Folmer Nielsen som instruktør, en af de mange der havde været på Ollerup Gymnastikhøjskole, hvilket tydeligt satte sit præg på de øvelser vi lavede – Det var rigtig ”Ollerup gymnastik”. – Jeg fik flidspræmie til gymnastik, i øvrigt den eneste flidspræmie jeg nogensinde har fået.

Gymnastik var en vinteridræt, om sommeren spillede vi drenge fodbold. Jeg er nu ret sikker på, at min tilstedeværelse på banen var til større glæde for modstanderholdet end vores eget. Fodboldt var ikke mig, indrømmet, nej så gik det langt bedre da vi halvstore knægte fik mulighed for at spille håndboldt. Det var også inden for håndbold at klubben gav mig mulighed for at uddanne mig som træner og dommer, uddannelser jeg også har haft stor gavn af, efter jeg flyttede fra Ishøj.

Nu er jeg tilbage i Ishøj igen, ikke i TIIF, men min far var aktiv så længe han levede, og min mor er såmænd stadig medlem. Flere af mine gamle skolekammerater, venner og bekendte er stadig medlemmer, så det er til stadighed en rar og tryk fornemmelse, at smutte forbi klubben og hilse på dem jeg kender.

For mig som historiemand er det specielt, at få lov til at være involveret i dette jubilæumsskrift 100 år – og jeg har kendt foreningen i snart 60 år.

Det er lidt lige som at være med til at skrive en familiekrønike.

Stort tillykke med de 100 år.

Steen Skovhus, Formand

Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening.



*TIIF's fodboldhold
Voksen
Juni 1972*



Torslunde-Ishøj Idrætsforening—TIIF - 100 år med organiseret sport

TIIF kan den 9. maj 2022 fejre sine første 100 år som den første stadig aktive ikke politiske forening i Torslunde-Ishøj og Ishøj Kommune.

En bedrift, som man kun kan være stolt af.

Skal man se tilbage på sport i det hele taget, har der også i Ishøj, Torslunde og Tranegilde været dyrket en eller anden form for motion i mange år før idrætten i Ishøj blev organiseret.

Karlene og pigerne har helt tilbage til 1800'tallet uformelt "moret" sig med fodbold for drengenes vedkommende og gymnastik for pigernes.

Allerede i 1907 ved man, at der blev sparket til en fodbold på Hundie-Strandeng, og det har nok været til en del forargelse og uro blandt den ældre del af beboerne. Det gik noget bedre for pigerne. De var mere rolige med deres gymnastiske øvelser på et tilfældigt græsstykke eller grusplads.





TIIF's fodboldhold Drenge 1928

Sognerådsprotokollen

August 1930
Sag 15

Thorslunde-Ishøj Idrætsforening an-
søger om tilskud

Bevilges 75 kr.



Fodbold inden 1922

Interessen for fodbold greb mere og mere om sig. Der havde været spillet boldspil i Ishøj i mange år.

I 1910'erne blev fodboldspillerne i Ishøj kaldt "De Blå Djævle". De havde vist noget i retning af en blå trøje på, når de spillede på udebane hos klubberne i nabosognene, samtidig var Ishøj-spillerne slemme til at vinde de fleste af kampene.

Foreningsarbejde blev der ikke rigtigt talt om. Hvert forår mødtes de unge fra land og by, og der blev dannet noget der kunne minde om en komite, som varetog opgaverne med at få stablet et fodboldhold på benene. Om der var 8 spillere på et hold, eller 11, det betød ikke så meget. Det var det hyggelige sammenhold, som det drejede sig om. Der var som regel en der ledede spillet, måske kaldet "formanden". Han havde denne tjans i en sæson; derefter blev en ny formand som regel valgt, til at tage sig af dette i den følgende sæson.

Fodboldbanen svarede slet ikke til den internationale standard, hverken i udstrækning eller jævnhed.

Der blev tit skiftet boldbane; den ene gang blev der spillet ved Ole Niensens grusgrav, det næste år lige vest for Ishøj Forsamlingshus fra vejen ned til Baldersbæk – senere måske bag Bollelets have - eller på et areal lige øst for Kirkebjerggård - flere andre lokaliteter kunne nævnes.

I 1920 var der i kommunen to fodboldklubber, nemlig Ishøj Klub og Thorslunde Klub. Ishøj havde bane ved Perlegården og Torslunde ved Solhøj.



TIIF så dagens lys

Lærer Elm fra Ishøj gamle skole var meget interesseret i fodbold. I 1921/22 såede han kimen til at oprette en rigtig idrætsforening bl.a. ved at sammenlægge Ishøj Klub og Thorslunde Klub til Thorslunde-Ishøj Idrætsforening. Det skete den 9. maj 1922 på en generalforsamling, hvor Laurits Andersen blev valgt til formand og Ejnar Nielsen og Blankensteiner blev menige medlemmer. På det tidspunkt var det kun fodbold, det drejede sig om.

Hvor mange medlemmer, der var med i klubben fra start, melder historien intet om, men et rundt tal må være, ikke under de to sognes fodboldhold, altså 22 fodboldspillere.



TIIF's fodboldhold 1938



TIIF's fodboldhold Ynglinge 1987

Sognerådsprotokollen

3. september 1931 Ansøgning om tilskud fra Thorslunde- Bevilges 75 kr.
Sag 225 Ishøj Idrætsforening



TIIF - en væsentlig del - af dansk fodbolds historie

... et tilbageblik af Frits Ahlstrøm

Da jeg begyndte i Thorslunde-Ishøj Centralskole i 1952, var der et had-kærligheds-forhold mellem Thorslunde-Ishøj Idrætsforening og min klub Strandens Boldklub af 1950. Men det skulle lykkeligvis hurtigt ændre sig; i al fald for mig.

Strandens Boldklub blev stiftet 13. juli 1950. Ungdommen flokkedes hurtigt om foreningen, og SB 50 tilmeldte straks et ungdomshold til turneringen under Sjællands Boldspil-Union (SBU). Samtidigt købte klubben en fodbold. Indtil da havde drengene spillet med en bold lavet af sammenrullede gamle sokker. Alle over 16 år var stadig 'forvist' til TIIF, hvis de ville spille kampe.

TIIF var KLUBBEN i sognet.

Fodbold var allerede blevet etableret i Danmark i 1800-tallet. KB, grundlagt 26. april 1876, fik i 1879 tilladelse til at træne på eksercerpladsen ved Rosenborg Slot, hvor den første officielle fodboldkamp fandt sted 16. december 1883, da et hold fra Birkerød Kostskole vandt 4-0 over juniorerne fra KB.

Ti år senere var der 86 foreninger i Danmark med omkring 4.000 spillere (i såvel fodbold som cricket). 26 af dem – 21 københavnske og 5 jyske – deltog i det møde 18. maj 1889, hvor Dansk Boldspil-Union (DBU) blev stiftet.

SBU blev dannet 14. september 1902. To år senere – 21. maj 1904 i Paris – tog Frankrig sammen med Belgien, Danmark, Holland, Schweiz, Spanien og Sverige initiativet til at grundlægge FIFA.

Interessen for fodboldspillet i Thorslunde-Ishøj opstod i 1907-08, da unge mennesker for første gang sparkede til en fodbold på Hundige Strandeng. Den forplantede sig, og omkring 1920 var der klubber i begge landsbyer; én i Thorslunde og én i Ishøj.

9. maj 1922 samledes de under navnet Thorslunde-Ishøj Idrætsforening. De spillede i mange år på tilfældige enge og græsmarker indtil de kunne leje nogle parceller i nærheden af den gamle skole og få deres faste indhegnede bane.



Det var dog først i 1940, da Thorslunde-Ishøj Centralskole blev indviet, at de kunne rykke ind på skolens bane med tilhørende omklædningsrum.



TIF's fodboldhold 1940/41

Sognerådsprotokollen

10. januar 1935
Sag 275

Thorslunde-Ishøj Idrætsforening an-
søger ved lærer Elm om at faa den
Del af Skolelodden, der ligger vest
for Fodboldbanen, med ind under
idrætsanlægget.

Det vedtages, at
overlade det omhand-
lende Jordareal til
Idrætsforeningens
Afbenyttelse i lig-
hed med, de Parcel-
ler man tidligere
har overladt For-
eningen; det hen-
stilles at Forenin-
gens Bestyrelse, at
denne medvirker til
at holde den offent-
lige Vej fri for
tilskuere ved sted-
fundne kampe.

9 Førstelæreren Ejvind Elm, der også var foreningens formand, var vild med fodbold og omtalte altid TIIF som verdensmester på Sjælland. TIIF spillede en betydelig rolle, eftersom klubben i 1941 rykkede op i Mellemrækken; den bedste række på Sjælland og lige under Danmarksturneringen. To år senere bad den om at blive flyttet ned i A-rækken.



I 1950 havde SB ikke tilstrækkeligt mange medlemmer til at kunne mønstre et seniorhold. Af den grund måtte alle over 16 år i strandområdet melde sig ind i TIIF, hvis de ønskede at spille kampe.

Hans Friis var en af dem; dog kun i en kort periode. Han fornemmede, at "vi fra Stranden skulle spille dobbelt så godt for at komme på holdet". Så han meldte sig ind i Greve IF. Men begrebet 'arvefjender' var skabt, og det varede for denne generation i mange år.

Året efter havde SB 50 fået så mange voksne medlemmer, at klubben kunne tilmelde et seniorhold i B-rækken under SBU. Og ydermere kunne alle glæde sig over, at fiskerlejet for enden af Lille Strandvej blev inddraget og overladt klubben som spilleplads. Arealet var dog ikke stort nok til, at det kunne og måtte benyttes til turneringskampe. Det betød, at alle klubbens hold måtte spille deres hjemmekampe på banen ved Centralskolen indtil den Skærtorsdag 1954 kunne indvie sine egne på Skovvej.

Jeg erindrer ikke at have oplevet TIIF som en 'fjende' – tværtimod. Mine modspillere på banen var mine skolekammerater. Den eneste forskel var, at de

optrådte i blå- og hvidstribede trøjer; vi i grøn- og hvidstribede. Og dertil kom, at flere af mine lærere i deres fritid var beskæftiget i TIIF – for eksempel min religionslærer Karl Johan Petersen, min dansk-lærer og senere klasselærer Erik Ramløse, min fysiklærer Børge Teglbjørner og min gymnastiklærer Mogens Larsen.

Der var en naturlig beundring og respekt for dem.

Karl Johan Petersen, et elskeligt menneske, blev i 1952, som den første nogensinde, udnævnt til Æresmedlem i TIIF, Erik Ramløse var foreningens formand og desuden medlem af sognerådet i to perioder fra 1962 til 1970 ligesom Børge Teglbjørner var i sognerådet fra 1958 til 1962.

Børge Teglbjørner og Erik Ramløse var selv fremragende fodboldspillere. Førstnævnte spillede på Lolland-Falsters udvalgte hold ved DBU's årlige traditionelle landsjuniorstævne, og Erik Ramløse var som teenager på hold sammen med Henry From og Aage Rou Jensen i AGF inden han flyttede til Sjælland for at aftjene sin værnepligt ved Livgarden og uddanne sig på seminaret.

Jeg har set Erik Ramløse spille som centerforward på 1. holdet i TIIF, og han imponerede mig dybt. Han kunne have drevet det vidt, hvis han havde prioriteret fodbolden højere.

I stedet gjorde han karriere indenfor skolevæsnet – med ansættelse på Thorslunde-Ishøj Centralskole i 1950, forfremmelse til førstelærer to år senere og til skoleinspektør i 1957; et job han bestred til UG indtil 1990.

Min hustru Sekita og jeg havde den glæde, at Erik Ramløse og hans hustru Inge forblev vore private venner indtil deres død.



TIIF's fodboldhold Lilleput 1984

Sognerådsprotokollen

11. juni 1936
Sag 90

Thorslunde-Ishøj Idrætsforening an-
drager om økonomisk Støtte til Gen-
nemførelse af Anlægget af Idræts-
pladsen samt opførelse af klubhus
paa det Idrætsforeningen overlade
Areal af Ishøj Skolelod.
I Henhold Til Sagens Behandling i
Mødet den 13. februar 1936; forhand-
ling 320 fremsender Idrætsforeningen
Tegninger og Overslag over projek-
tet.

Beslutning:
Da Udgifterne ifølge
det fremsendte over-
slag viser sig at
være noget højere
end Sognerådet havde
regnet med ved sa-
gens første Behand-
ling, ønsker man en
konference med For-
eningens Formand
forinden endelig Be-
slutning tages.

11 I min skoletid havde vi først weekend fra lørdag klokken 14:00. Da jeg som junior i KB ofte skulle spille et eller andet sted i København klokken 15:30, måtte jeg bede om fri for den sidste time for at kunne være med. Det var ikke noget problem for Erik Ramløse at give mig tilladelse, så længe jeg opførte mig ordentligt og passede mine lektier.

I 1961 blev jeg udtaget til det danske hold til den årlige skolelandskamp mod Sverige. Den foregik i Malmö, og jeg fik fri hele dagen. Jeg scorede, men vi tabte 2-1. Da jeg skulle hente bolden ude ved rækværket på byens gamle stadion for at tage et indkast, var der pludselig én blandt de 8.000 tilskuere, der råbte: "Hej, Frits."

Det var såmænd Erik Ramløse, der havde taget turen over Øresund for at støtte en af sine elever.



Jeg husker med glæde mange af koryfæerne i TIIF; for eksempel Arne 'Store' Petersen og især alt-mulig-manden Ib 'Boston' Nielsen, en af alle tiders bedste ledere i dansk fodbold. Jeg har set dem begge spille på 1. holdet i TIIF, og jeg forstår fuldt ud, hvorfor Ib fik sit tilnavn. Han lignede i stil og statur til forveksling den fem år ældre Svend 'Boston' Nielsen, venstre backen i B 93, der opnåede 13 A-landskampe og blev professionel i udlandet. Ib Nielsen blev født 18. maj 1923 og døde 22. august 2015. I sit 92 år lange liv var han bil-

ledet på alle de bedste og smukkeste udtryk for frivilligheds-idrætten i Danmark. Han spillede uegennytigt – ligesom nogle i SB 50 – alle mulige roller i TI-IF; og ofte flere af dem på én gang.

Sjældent har én person gjort så meget for så mange. Ib blev Æresmedlem i TIIF i 1980 og fik talrige hæderspriser. En af dem betød, at jeg fik lejlighed til at hilse på ham i Moskva. Da han i 1985 fra DBU modtog Leo Dannins Rejselegat, valgte han at tage med landsholdet til VM-kampen mod Sovjetunionen 25. september 1985.

Vi var begge blandt de 103.000 tilskuere på Luzhniki Stadion; Ib som fan og jeg som Politikens sportsredaktør og udsendte medarbejder.

Danmarks Fodboldmuseum

I 2006, mens jeg stadig boede i Schweiz og arbejdede for UEFA, tog jeg initiativet til et nationalt fodboldmuseum i Danmark. Jeg har siden kørt landet rundt for at indsamle hundredvis af effekter og klenodier.

Danmarks Fodboldmuseum (med mig som formand for bestyrelsen) placeres i Aarhus Idrætspark i den smukke gamle røde bygning og åbnes i 2026 i forbindelse med indvielsen af det nye fodboldstadion i byen. Det vil omfatte en såvel fysisk som især digital omtale af samtlige omkring 2.500 tidligere og nuværende klubber i dansk fodbolds historie; deriblandt Thorslunde-Ishøj Idrætsforening og SB 50.

SB 50 er beklageligvis blevet slået sammen med Ishøj Boldklub til Ishøj IF. Men TIIF består stadig; forhåbentlig også om 100 år.

Hjertelig tillykke.



Thorslunde-Ishøj Idrætsforening . Sjællandsmesterhold A-Rækken 1941

Haakon Gustavsen

Ernst Andersen Anders Andersen

Helge Jensen Harry Jensen Kaj Hansen

Thorkild Dahl Frøde Sørensen Poul Larsen Kaj Nielsen Juul Petersen



Fodbold!

Den første bane havde man på Stavnsbjerggårds mark. Senere havde man bane på Kirkebjerggårds jord. I 1936 lå banen nord - syd på den gamle skolelod. Det var også i disse år at TIIF blev tilsluttet Sjællands Boldspils-Union.

Med hensyn til omklædningsfaciliteter hjalp det, at Torslunde-Ishøj Centralskole blev bygget i slutningen af trediverne. I 1947 var fodbolden inde i en tomgangsperiode, men blev bl.a. på ”Store” Arne's initiativ genoplivet. Samtidig skete der noget på den politiske front.

Den daværende sognerådsformand Emil Francke var meget interesseret i sport og især fodbold. På hans foranledning blev der i 1947 anlagt nogle nye baner til skolen med rigtig græs og dræning. Som sædvanlig fattedes Torslunde-Ishøj Kommune penge, men det gav ingen skår i glæden. Frivilligt arbejde kendte man også på den tid. En håndfuld medlemmer stod side om side med måske knap så frivillige heste fra Hans Olsens og Olav Friis Jensens stalde. Mens banen blev lavet, trænede man på Bondegårdens mark og havde så hjemmekampe andre steder, bl.a. i Højetaastrup.

Gennem årene er det blevet til mange vundne rækker, oprykninger til en bedre række og flere Sjællands- og Amtsmesterskaber.

De gode resultater er opnået både hos drenge-, ungdoms- og seniorspillerne.

I 1941 blev TIIF således mestre i A-rækken i Sjællands Boldspils-Unions (SBU) turnering og rykkede

op i mellemrækken. Holdet blev aldrig fortrængt fra mellemrækken, men i 1943 bad foreningen selv om at blive flyttet tilbage i A-rækken.



TIIF's fodboldhold 1937

I 1960 vandt 1. holdet serie IV og rykkede op i serie III. I 1970 kom 3. holdet i finalen om Sællandsmesterskabet, men blev nr. 2 efter Virum Sorgenfri. Det blev til et Sjællandsmesterskab i 1981 i serie V og oprykning til serie IV. Denne række blev vundet igen i 1993 med oprykning til serie III til følge.

I ungdomsrækkerne har der også været flotte resultater: Det er gennem årene blevet til mange kredsvindere og gode placeringer i kampene om Sjællandsmesterskabet.

Sådan går det op og ned i fodbold – men TAB OG VIND MED SAMME SIND.

Det har altid været et gennemgående træk ved TIIF's holdning til idrætten, at det var bredden, det at være med, som var i højsædet.



TIIF's Gymnastik i Borrevejle 1941



TIIF's Gymnastik Herrehold 1957



TIIF's Gymnastik i Borrevejle 1953



Gymnastik

Gymnastikken kom ikke med fra starten ved dannelsen af Torslunde-Ishøj Idrætsforening, men først noget senere. Inden da havde der været dyrket gymnastik i både Ishøj og Torslunde sogne.

Da Niels Bukh i 1920 begyndte med sin primitive gymnastik, blev det en total revolution inden for dansk gymnastik. Han fik bygget gymnastikskolen i Ollerup og så kom der gang i gymnastikken overalt i landet. I Ishøj havde man altid benyttet Ishøj Forsamlingshus. Efterhånden som en del af de unge mennesker havde været på Ollerup, blomstrede gymnastikken rigtig i Ishøj. Her virkede Ishøj som en magnet, der trak mange til fra omegnen.

Jo flere gode gymnaster og ledere der kom, jo flere trak holdene til. Nogle år fik man ledere, som gik på Tune Landbrugsskole, andre år var der nok af ledere "hjemme", i TIIF.

Når holdene fra Ishøj var til opvisning i Roskilde eller Borrevejle hørte man ofte: "Vi skal lige se Ishøj, inden vi går hjem". Der var ofte 4 – 5 mænd i håndstand på plinten.

Da Torslunde-Ishøj Centralskole i 1940 stod helt færdig, flyttede man selvfølgelig derover. Der var gode forhold, med omklædningsrum og varmt bad. Man havde karle- og pige-gymnastik samme aften; først karlene, og når pigerne en time senere var klædt om, byttede de lokale.

Det gik fint til alles tilfredshed i mange år.

Men en vinter først i 50'erne mente den daværende sognerådsformand, socialdemokraten Emil Francke, at det var umoralsk at karle og piger benyttede gym-

nastiksalen samme aften. Men det var der stor utilfredshed med. Ungdommen mente, de havde rent mel i posen. Men sådan blev det! – OG SÅ flyttede gymnastikholdene tilbage til Ishøj Forsamlingshus.

Man ansøgte derefter sognerådet, om tilladelse til at låne redskaberne fra Ishøj Centralskole. Karlene gik fra forsamlingshuset over i skolen og hentede redskaberne, og efter brug blev de båret tilbage igen til skolen.

Sognerådet var hurtig klar over, at de var blevet til grin, og karlene og pigerne fik igen lov til at benytte skolen.

Sådan fortsatte det til den nye Ishøj Skolehal var bygget. Gymnastikken flyttede derover, hvor der var endnu bedre forhold end på skolen.

Med tiden kom der nye ledere med nye ideer og nye systemer, så gymnastikken i TIIF kunne være helt "fremme på beatet".

Gymnastikken opfattes mere som motion end som sport her i foreningen. Men ikke et ondt ord om det.

Der er mange gode gymnaster endnu, men det er ikke rigtigt "in" for unge mere at gå til gymnastik.

Der er så mange andre sportsgrene, der virker mere tillokkende.



TIIF's Håndbold - Damestævne 1954





Han spillede Internationale - når der blev gået march

Som pige spillede jeg både håndbold og dyrkede gymnastik i TIIF.

Jeg havde nogle dejlige timer til håndbold, men da TIIF på det tidspunkt havde et meget stærkt både pige- og damehold, var jeg sjældent med til kampe, derfor stoppede jeg med årene.

Derimod gik jeg til gymnastik lige fra jeg var en lille pige, de første mange år i den gamle gymnastiksal på skolen og senere i hallen. Når jeg tænker tilbage, kan jeg godt smile lidt, når musikken til dameholdet i en periode blev spillet af Michael Ramløse på klaver.

Han yndede at spille Internationale, når der blev gået march.

På holdet var fruer fra gårdene og det var jo nok ikke lige den melodi, de plejede at gå i takt til. Øvelserne var ofte med køller eller bolde.

Gymnastikopvisningerne i forsamlingshuset trak mange mennesker til, når holdene fra TIIF

var på gulvet. Især herreholdet eller karleholdet, som det hed, var berømt på hele Sjælland og gymnasterne kom kørende langvejs fra for at være med på holdet. Om sommeren cyklede vi til amtsopvisningerne på Borrevejle Vig, hvor holdene fra TIIF også var populære på skråningerne ned til vandet.

Også de årlige sportsuger med fodbold, håndbold, gymnastik, folkedans, boder og keglebane var dejlige dage, hvor mange mødtes.

Et stor TIL LYKKE med de første 100 år!

Birte Lindgren



TIIF's Gymnastik i Borrevejle 1953



TIIF's Håndbold - Sjællandsmestre 1951/52

Edith Christensen

*Hanne Hansen
Else Christensen*

*Inge Jensen
Winni Petersen*

*Ellen Christensen
Ulla Jensen*



Håndbold

Håndbold i Torslunde-Ishøj Idrætsforening startede i begyndelsen af 30'erne.

Initiativtagerne var brødrene Henry & Bernhard Erland-Jensen, som fra Roskilde Katedralskole havde fået kendskab til spillet.

Bernhard indviede pigerne i spillereglerne og var i øvrigt en inciterende leder. Man rådede kun over en enkelt bold, som opbevarede på skolen.

Kanonholdet

Håndboldtræningen kunne først starte i begyndelsen af maj måned, for der var ingen indendørs faciliteter. For både piger og drenge var interessen stor for at deltage i håndbold.



TIIF's Håndbold - Kanonholdet 1940

Det såkaldte "kanonhold" deltog i 1940 i nogle håndboldstævner i Ringsted. Der var deltagere fra mange egne af Sjælland. Torslunde-Ishøj klarede sig

altid flot! Dengang betalte man selvfølgelig selv transporten med toget og havde naturligvis madpakke med.

Senere kom amtsmesterskaberne, som blev afholdt ved den skønne Borrevejle-Vig. Og naturligvis kørte man dertil på cykel.

Mange deltagere fra dengang mindes endnu de skønne sommeraftener ved Borrevejle.

Samtidig med håndboldstævnet ved Borrevejle var der også et stort gymnastikstævne.

Håndboldfolket fra Torslunde-Ishøj Idrætsforening vandt i øvrigt disse mesterskaber flere gange. Samtidig var håndboldspillerne fra Ishøj kendt og frygtet af mange klubber på Sjælland.

Ludvig fra Taastrup

En af holdets damer, Else Elm, har engang berettet: "Jeg kan ikke berette om min holdboldtid uden at nævne vognmand "Ludvig" fra Taastrup.

Jeg tror nok, at han hed Jensen til efternavn.

Han kom til at fatte en sådan stor interesse for os håndboldpiger, at han kørte gratis for os.

Vi var jo unge og slanke og taxaen var rimelig stor med 2 klapsæder og 3 almindelige pladser bagerst og en enkelt foran hos chaufføren, så der var 6 pladser, og med lidt god vilje kunne vi godt være 7 spillere i vognen.



TIF's Badminton - Mona Hansen, Leo & Alice Pedersen



Badminton

I sin tid, da der var ribber i forsamlingshuset, var der også stregt op til badminton. Torslunde-

Ishøj Centralskoles gymnastiksal var en god udvidelse. Højden, især på grund af bommene, gjorde dog, at Ishøjspillerne var handicappet, når de spillede, hvor der var højt til loftet. Spillet blev helt anderledes, når de spillede andre steder.

Derfor var der flere dygtige spillere, der gik til Taastrup for at udfolde sig

Badminton var ikke på foreningens program før efter 2. verdenskrig, hvor der, som tidligere nævnt, kunne spilles i den nye gymnastiksal på Ishøj Centralskole.

Det blev først organiseret, da Arne Munk kom til Ishøj i 1947.

I lang tid var der kun 4 spillere. Senere kom der flere til og foreningen fik også to hold med i Roskilde Amts Gymnastikforenings turnering.

Der kom endnu flere spillere til selvom der kun var få timer til rådighed med den ene bane i gymnastiksalen.

Salen skulle også deles med gymnastikken, og kl.22 skulle der sluttes hver aften. Der var på dette tidspunkt ingen ungdomsafdeling.

Vilkårene for TIIF's badminton blev væsentligt ændret og forbedret med ibrugtagning af Vejlebrohallen i 1971 og da især Ishøj Skolehal var opført.

Ungdomsafdelingen fik et kæmpe opsving. Afdelingen voksede fra 4 til 100 medlemmer de første ti år af 70'erne.



TIIF's Badminton - Lis Pedersen & Wini Pawelczuk

Nu, hvor Vejlebrohallen og Ishøj Skolehal kom til, kom et stort antal af de tidligere "flygtende" spillere tilbage til det hjemlige TIIF Badminton.

Gennem tiden har badmintonspillere fra TIIF vundet mange mesterskaber, både som enkeltpræstation og som hold.

Ikke alle synes at turnering er sagen. Men "cirkushesten" forsvinder aldrig, så mange dyrker stadig badmintonnet, men nu på motionsbasis sammen med en masse andre, som kun synes, at deres motionering skal foregå med en ketsjer i hånden.



TIIF's Gymnastik Dreng 1954 - Instruktør Børge Teglbrønder

Sognerådsprotokollen

14. oktober 1937
Sag 244

Thorslunde-Ishøj Idrætsforening fra fremsendt regningen fra smedemester A. P. Andersen, Ishøj for levering og opsætning af hegn omkring Idrætspladsen kr. 1.450,00. Regning fra Johannes Nielsen, Snekkersten for leveret målnet kr. 66,20 og regning fra Thorslunde-Ishøj Brugsforening for levering af græsfrø til tilsåning af pladsen kr. 126,05, med ansøgning om at regningerne må blive betalt af Sognerådet under henvisning til Sognerådets tilsagn af 14. november 1936.

Sagen henlagdes til senere behandling; forinden forhandles der med Idrætsforeningen selv kan udrede neget af udgiften.



Petanque

I 1999 kom sidste skud på TIIF's idrætstilbud – Petanque. En sportsgren som er inspireret af sydens siestaspil. Herhjemme har petanque'en især fået "fat" i pensionisterne. Man kan også sige, at det måske er pendanten til golf eller krolf. Under alle omstændigheder er det en idrætsgren, som har fået godt fat i den bre-

de befolkning.

Ishøj Petanque har omkring 50 medlemmer og har hold med i turneringer arrangeret af såvel DPF (Dansk Petanque Forbund) som DGI (Danske Gymnastik Og Idrætsforeninger).

Endvidere deltager de i diverse venskabsturneringer, ligesom de en gang om året spiller mod Ishøj Kommunes svenske venskabsby Svedala.



Nedrivning af de indre faciliteter i bygningerne på Torbens Eje



— Stalden er ikke til at kende igen, sagde sognerådsformanden, Peter Eriksen (til venstre), der her ses sammen med formanden, Ib Nielsen og bestyrelsesmedlemmerne Egon Sørensen, Kaj Jespersen, Else Kristiansen, Bent Molgaard og Mogens Hansen.

Indvielse af Torbens Eje 1968

Sognerådsprotokollen

12. oktober 1944
Sag 270

Thorslunde-Ishøj Idrætsforening ansøger om tilladelse til at benytte Thorslunde-Ishøj Centralskoles Gymnastiksal til gymnastik og badminton i vinteren 1944/45 i lighed med tidligere år - gratis lokaler og lys.

Tilladelse gives, således at gymnastiksalen må benyttes som sidste vinter, der skal være afsluttet hver aften kl. 22.00 og foreningen må selv afholde eventuelle ekstraudgifter til rengøring; i øvrigt skal reglementet for gymnastiksalens benyttelse overholdes.



TORBENS EJE

– nyt klubhus og nye baner !

Efterhånden blev omklædnings- og baneforhold for beskeden på skolen i forhold til behovet. Midt i 60'erne købte kommunen Torbensens ejendom. Da Torbensen døde, anlagde man to baner på marken vest for bygningerne. Heste- og kostalden blev hulet ud og indrettet til omklædningsrum og klublokale. Det blev indviet i 1968. Indretningen af de nye klublokaler og omklædningsrum blev udført med frivillig arbejdskraft af foreningens medlemmer – bortset fra de autoriserede håndværksområder.

Der blev i den forbindelse brugt rigtig mange timer fra klubbens medlemmer.

Laden, som var opbevaringssted for nogle af kommunens maskiner, blev også overdraget foreningen, som nu har fået den indrettet til et stort, lyst og rart lokale, hvor der kan afholdes fester, spilles bordtennis osv.

Klubhuset er senere blevet ud- og ombygget og restaureret, så den lever op til nutidens krav.

I 1969 gravede man dybe huller og fik rejst fire 18-meters lysmaster så træningen kan foregå hele året på alle døgnets tider. Sidste år planerede man yderligere et stykke jord, således at baneplassen i de nærmeste år må anses for at være tilstrækkeligt.



Torslunde-Ishøj Idrætsforening viste sognerådet og andre indbudte rundt i det nye klubhus på „Torbensenseje“ i lørdags, hvor der var officiel indvielse af klubhuset. I over tre år har medlemmerne, assisteret af tre håndværkere, bygget huset om, så der nu står to omklædningsrum, en opholdsstue samt bad og toiletter klar. Ved indvielsen overrakte sognerådsformand Peter Eriksen, klubbens formand, Ib Nielsen, 500 kroner. Formanden udnævnte ved lejligheden to æresmedlemmer: De tidligere bestyrelsesmedlemmer, sognerådsmedlem Harry Espensen og Holger Nielsen, som begge har gjort et stort arbejde for klubben. Formanden ses her flankeret af de to æresmedlemmer.

Avisen skrev efter indvielsen

Torslunde-Ishøj Idrætsforening viste sognerådet og andre indbudte rundt i det nye klubhus på ”Torbens Eje” i lørdags, hvor der var officiel indvielse af klubhuset. I over tre år har medlemmerne, assisteret af tre håndværkere, bygget huset om, så der nu står to omklædningsrum, en opholdsstue samt bad og toiletter klar. Ved indvielsen overrakte sognerådsformand Peter Eriksen, klubbens formand, Ib Nielsen, 500 kroner. Formanden udnævnte ved lejligheden to æresmedlemmer: De tidligere bestyrelsesmedlemmer, sognerådsmedlem Harry Espensen og Holger Nielsen, som begge har gjort et stort arbejde for klubben.

Formanden ses her flankeret af de to æresmedlemmer.



Sognerådsprotokollen

14. juni 1945
Sag 164

Thorslunde-Ishøj Idrætsforening ansøger om at få udført forskellige arbejder ved idrætsbanen, samt om at pigerne, der spiller håndbold, må benytte Thorslunde-Ishøj Centralskoles omklædningsværelse til omklædning.

Det vedtoges, at overlade vejudvalget, at besigtige forholdene og træffe beslutning om indstilling til Sogneraadet om hvilke reparationer og mulige andre foranstaltninger der bør træffes.



Fra håndbold over bestyrelse - til petanque

Jeg startede i TIIF med at spille håndbold og det var i 1950/51.

Det foregik dengang i Thorslunde på en græsmark, lige der hvor køerne græssede om dagen. Det gjaldt om at få fjernet ”kagerne” inden vi gik i gang. Det hændte indimellem at nogle af spillerne fik sig en ordentlig glidetur i ”Kokassen”.

Senere spillede vi på skolebanen, men fik ikke lov til at klæde om i klublokalerne, som lå i gavlen på Torslunde-Ishøj Centralskole. Lokalerne lå ellers meget bekvemt under gymnastiksalen, men de var forbeholdt fodbold. Da vi blev ældre og skulle spille kampe, fik vi allernådigst lov til at bruge de bagerste rum i kælderen.

Som ung og voksen spillede håndboldpigerne hvert år fodbold mod sognerådet. Det var altid morsomt at få lov til at tackle sognerødderne – de havde godt af at blive sparket lidt over benene.

Denne morskabskamp blev altid afviklet en aften i spotsugen, som i øvrigt blev afholdt hvert år i juni måned lige omkring Sankt Hans. Vi unge piger kunne naturligvis ikke spille i håndboldtøj, så vi lånte nogle af fodbolddrengenes trøjer, selvom de var nogle numre større end vi var vant til – vi nærmest ”svømmede” gennem kampen til stor morskab for kampens tilskuere.

Jeg har ry for altid at ytre mig, hvilket medførte at jeg blev valgt til formand for håndboldafdelingen. Som formand skulle du den-

gang sørge for, at der var trænere til alle håndboldholdene. Det endte da også med at jeg måtte tage en tørn som træner for pigerne.

Den første rigtige træner vi havde hed John Bjørklund. Han kom med damptoget til Tåstrup Station, hvor han havde en cykel stående for at trampe til Ishøj i alt slags vejr. Det var jo ikke allemandseje at have bil dengang.

Det var ikke alvor alt sammen. En gang om måneden holdt foreningen bal i Forsamlingshuset og det kan nok være at kommunens ikke sportsaktive ungdom fandt vej hertil. Samtidig fik vi også mulighed for at lære dem at kende.

Jeg har været med i TIIF hele vejen fra halvtresserne og indtil i dag. Jeg har også spillet badminton, men er gået over til den mere rolige ældrevenlige sportsgren – PETANQUE.





TIIF's Håndboldbold træningsaften 1941

Sognerådsprotokollen

8. maj 1947
Sag 73

Viderebehandling af Thorslunde-Ishøj
Idrætsforenings ansøgning om tilskud

Thorslunde-Ishøj
Idrætsforening be-
vilges et tilskud på
500 kr. i anledning
af 25 års jubilæet
den 9. maj 1947

29 Jeg har været med i inderkredsen af Idrætsforeningen i mange år og har i den forbindelse "siddet på pengekasen". Det har været svært en gang imellem ikke at sige sin mening, når man har været med til at vurdere om klubben havde råd til diverse ting, og til i dag, hvor man bare kræver.

I rigtig mange år "passede" jeg klubhuset, Torbens Eje, som en slags kustode eller plejemor. Samtidig havde jeg tjansen med at vaske trøjer for fodboldafdelingen.

Når jeg tænker på "Torbens Eje" og det der skete der siden 1968, så er det ligesom jeg "falder hen" i mine egne tanker og fryder mig over alle de glade minder, som kommer til overfladen.

Jeg blev virkelig overrasket, da klubben på sin 75 års fødselsdag i 1997 gjorde mig til æresmedlem.

Jeg vil ønske Torslunde-Ishøj Idrætsforening rigtig hjerteligt til lykke med de første 100 år og en stor tak for de mange minder, venner og kammerater, jeg har mødt gennem mine mere end 70 år i "klubben".

Else Christiansen





Pokalfest 1976

Sognerådsprotokollen

12. juni 1947
Sag 86

Sognerådet godkender ydelsen til
Thorslunde-Ishøj Idrætsforening af
et tilskud på 500 kr.

Til Efterretning



Der gik et lys op for - Torslunde-Ishøj Idrætsforening!

I mine første år, hvor jeg spillede fodbold, trænede vi og spillede kampe på skolebanen til Torslunde-Ishøj Centralskole.

Fra jeg var 16 år, trænede vi store "drenge" sammen med seniorerne, tirsdag og torsdag. Om efteråret blev det hurtigt mørkt.

I de sidste år inden vi rykkede til de nye lokaler og den nye bane ved Torbens Eje fik vi lavet en lille "lysbane" på godt en håndboldbanes størrelse. Banen lå ned mod gartner Madsens ejendom.

Der blev fra en entreprenør skaffet byggepladsbelysning, bestående af 4 træmaster med en hvid skærm monteret lodret i toppen. I midten af skærmen var der 6-8 fatninger med almindelige lyspærer. Arrangementet blev kaldt "sole".

Vi var stolte over vores "lysbane". Vi havde dengang ikke bolde med vandtæt belægning men brugte en læderbold, som blev malet hvid med plastikmaling. Det var vådt om efteråret og boldene sugede vand og vejede næsten "et ton".

Da vi fik det nye anlæg ved Torbens Eje, opstod ønsket om en lysbane hurtigt. Mange af omegnens klubber havde også fået lysbaner.

Det blev drøftet i bestyrelsen, og Niels Stein Jensen og jeg påtog os, at stå for udarbejdelse af et projektforslag og skrive ansøgning til kommunen,

samt at stå for organiseringen af etableringen af anlægget. Klubben ville gerne med frivillig arbejdskraft stå for arbejdet.

Den 6. januar 1969 sendte vi en ansøgning til sognerådet med forslag til etablering af et lysanlæg. Forslaget var baseret på 8 træmaster placeret med 4 master ud for klubhuset mod nord og 4 master parallelt med disse delvis gennem hele græsbaneanlægget. Samtidig ansøgte om et tilskud fra kommunen på 25.000 kr. Klubben ville med frivillig arbejdskraft, selv stå for at få anlægget stablet på benene.

Vi oplyste samtidig, at S.B. 50 også var interesseret i at bruge lysbanen, da klubbens baner ved den daværende Vejlebrohal ikke var anlagt, samt at banen ved "Stranden" ofte stod under vand om foråret og efteråret.

Sognerådet behandlede ansøgningen den 18. januar 1969, og det blev besluttet at det fremsendte forslag ikke kunne godkendes, idet en bedre og mere økonomisk placering må overvejes.

I TIIF fortolkede vi beslutningen som, at en bedre placering betød ved de nye baner ved Vejlebrohallen. Mange af sognerådets medlemmer kom fra Strandområdet. Vi valgte dog at forstå beslutningen således, at det var

masterne der skulle placeres mere hensigtsmæssigt, så de ikke stod inde på græsbanerne.





Juniorfodbold 1983 Træner Kurt Jensen

Sognerådsprotokollen

14. august 1947
Sag 202

Thorslunde-Ishøj Idrætsforening an-
drager om, at Sogneraadet genoptager
spørgsmålet om istandsættelse af
sportspladsen.

Det vedtoges at an-
mode foreningen at
fremkomme nærmere
med plan og overslag
til næste møde. Det
må pågå idrætsfor-
eningen i første om-
gang at påtage ud-
gifter. Men sogne-
raadet stiller sig
velvilligt til for-
slaget.

33 Foreningen gav dog ikke op så let, og vi fik så skrevet en ny ansøgning. Denne gang med 4 18 m master placeret i banen ud for klubhuset. Lysarmaturerne skulle være enten kviksvølvlamper eller jodlamper. Der blev ansøgt om et tilskud fra kommunen på 14.000 kr.

Klubben ville etablere anlægget ved frivillig arbejdskraft og selv skaffe finansiering til de resterende udgifter. Vi argumenterede for, at sognerådets ønske om en bedre og mere økonomisk placering, dermed var imødekommet.

Sognerådet besluttede den 12. februar 1969, godt hjulpet af de lokale medlemmer Erik Ramløse, Andreas Malmose og Harry Esbensen, at imødekomme ansøgningen.

Dog blev det tilføjet, at idrætsforeningerne (TIIF og S.B. 50) måtte finde en "endeløsning" på deres ønsker og behov for idrætsanlæggenes fremtidige udbygning.

Stor jubel i TIIF. Arbejdet gik straks i gang. Niels sørgede for at få tilbud på og bestilt alle materialerne.

Jeg stod for at få den frivillige arbejdskraft organiseret.

Det blev besluttet at anvende 4 18m stålmaster.

De skulle anbringes på et betonfundament, og senior spillerne blev opdelt i hold, som i stedet for at træne gravede de 4 huller.

Niels fik en aftale med entreprenørfirmaet Grunnet og Svendsen om uden beregning at levere dagens sidste læs beton og 4 gange fylde i de udgravede huller. Her havde Niels inden placeret de særlige jernstænger og en jernramme, der skulle bruges til at skrue masterne fast på.

Vi fik en håndværksmester fra Taastrup til uden beregning at grave renderne til elkablerne til masterne. El-arbejdet blev også uden beregning udført af elinstallatør Jørgen Andersen fra Torslunde.

Lysarmaturerne blev et på hver mast med en 2000w jodlampe.

Anlægget var klar til efterårstræningen 1969.

Inden lyset kunne tages i brug, skulle lamperne finindstilles, så de lyste de rigtige steder på banen.

Jeg lånte Jørgen Andersens læderbælte til at klatre i master med og kravlede en mørk aften op i masterne og fik projektørerne indstillet. Jeg prøvede at dreje den rundt og den kunne delvis oplyse Vestervangkvarteret.

Det var en stor dag, da anlægget kunne tages i brug og det har efterfølgende været benyttet i mange hundrede timer, både til træning og kampe.

Udviklingen på armaturer og pærer er gået meget stærkt de seneste år.

De 4 store strømforbrugene projektører, som brugte i alt 8000w i timen blev erstattet af nogle natriumlamper med meget mere lys og mindre strømforbrug. Lyset var meget gult.

Senest er armaturer og pærer blevet udskiftet i 2021 med den nyeste type lamper med LED-pærer. Endnu mere lys og meget mindre strømforbrug i forhold til lysstyrken..

Ja, "der er sandelig gået lys op for TIIF"

Stort TIL LYKKE fra os i Nykøbing !

Ole Olsen

- medlem af TIIF siden 1955.

Love

for

TORSLUNDE-ISHØJ IDRÆTSFORENING

§ 1.
Foreningens navn er TORSLUNDE-ISHØJ IDRÆTSFORENING og dens formål er at dyrke idræt.

§ 2.
Som medlem af foreningen kan enhver optages, dog kan bestyrelsen, om den finder anledning dertil, nægte optagelse, og kun en majoritet af mindst $\frac{2}{3}$ af de mødte på en generalforsamling kan i sådant tilfælde ændre bestyrelsens beslutning.

§ 3.
Ind- og udmeldelse sker til kassereren. Hvis et aktivt medlem ikke i 3 måneder har betalt kontingent, efter gentagne gange at være opfordret til at betale, kan vedkommende slettes af medlemslisten og kan kun påny indtræde i foreningen mod at betale sine restancer.

§ 4.
Passive medlemmer betaler 2 kr. årlig i kontingent.

§ 5.
Enhvert medlem, der udviser mangel på orden og god tone under øvelserne, kan bortvises af den af bestyrelsen valgte leder og kan eventuelt i gentagestilfælde af bestyrelsen suspenderes af foreningen.

§ 6.
Beskadiger et medlem noget af foreningens materiale ved misbrug, er vedkommende forpligtet til at betale skaden.

§ 7.
Enhvert medlem — over 18 år — er pligtig til at modtage valg, såfremt ikke gyldig grund for fravigelse fremføres. Genvalg kan finde sted.

§ 8.
Ordinær generalforsamling afholdes een gang årlig i januar måned. Regnskabsåret løber fra 1. november til 31. oktober.

§ 9.
Generalforsamlingen er højeste myndighed. Kun den kan give, forandre eller opløse love.

§ 10.
Enhver generalforsamlings afholdelse skal bekendtgøres med mindst 8 dages varsel i Taastrup-Bladet og Køge-Dagb.

§ 11.

Kun medlemmer over 14 år har stemmeret. Simpel stemmeforbed er afgørende, dog skal ved hovedrøtter mindst $\frac{2}{3}$ af de afgivne stemmer være for forslaget. Vigtige sager afgøres ved skriftlig afstemning.

§ 12.

Generalforsamlingen vælger formænd, kasserer og sekretær. Alle vælges for 2 år. Formænd og kasserer må ikke afgå samtidig. Desuden vælger generalforsamlingen udvalg på 3 medlemmer og en suppleant for hver af de sportsgrene, som fodbold, håndbold, gymnastik, badminton o. s. v., der arbejdes med i foreningen. Udvalgene vælger selv deres formænd, og disse — formændene — udgør sammen med foreningens formand og kasserer foreningens bestyrelse. De enkelte udvalg leder det daglige arbejde indenfor deres respektive sportsgrene, medens alle spørgsmål, der ikke kan henrykkes hertil, kun kan afgøres af bestyrelsen. Udvalgene kan således ikke hæfte foreningen økonomisk. Af udvalgsformændene afgår halvdelen hvert år, første gang ved lodtrækning.

§ 13.

Generalforsamlingen er, når lovlig indvarsling har fundet sted, beslutningsdyg-

tig, uden hensyn til, hvor mange, der har givet møde. (Undtagelse i § 21).

§ 14.

Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst $\frac{1}{3}$ af samtlige aktive medlemmer indsender skriftlig begæring herom.

§ 15.

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet for de aktive medlemmer.

§ 16.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen og bestyrer dens anliggender, betunder formen, for hvis tilværelse bestyrelsens medlemmer er solidt ansvarlige. Bestyrelsens medlemmer forpligter foreningen ved deres underskrifter i forening.

§ 17.

Bestyrelsen er berettiget til at afholde de nødvendige administrationsudgifter med ansvar for generalforsamlingen.

§ 18.

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsen er kun beslut-

ningsdygtig, når mindst een over halvdel af dens medlemmer er mødt.

§ 20.

Revisorerne har ret til at efterse kassebeholdningen og regnskabsbøgerne med bilag påseendeligt. Kassereren skal aflevere regnskabet til revisorerne senest 8 dage før generalforsamlingen, og det skal tilhæveleveres i revideret stand senest 2 dage før generalforsamlingen.

§ 21.

Foreningen kan kun opløses, såfremt $\frac{2}{3}$ af samtlige aktive medlemmer på en generalforsamling stemmer derfor. I tilfælde af foreningens opløsning skal et muligt overskud henføres på en sparekassebøg, som administreres af Torslund-ISHØJ sngerskole, der har ret til at disponere over beløbet. — dog kun til idrætslige formål.

Således vedtaget på generalforsamling den 2. maj 1947.

ARNE PETERSEN ULLA THOMSEN
Mogens Hansen HARRY EISENSEN
BØRGE IBSEN ANTON PAWELCZUK

Sognerådsprotokollen

13. november 1947
Sag 405

Sagen om istandsættelse af idrætspladsen.

Det vedtoges, at overlade idrætsforeningen selv at foretage arbejderne under ledelse af Friis Jensen.



Organisationen

Fra den 9. maj 1922 og indtil omkring årtusindskiftet har der altid været en bestyrelse med formand osv. Et par år før 50 års jubilæet

blev vedtægterne lavet om, hvorved der skete en opdeling med en hovedbestyrelse og en afdelingsbestyrelse inden for de enkelte sportsgrene.

Den første formand for TIIF var Laurits Andersen. Han blev efterfulgt af – i rækkefølge – Ejnar Rasmussen, Ejvind Elm, Poul Wind, Koggersbøl, K. J. Petersen, Hans Hansen, Erik Ramløse, Erik Rasmussen, Haakon Gustavson, Mogens Larsen, Harry Stein Jensen, Ib Boston Nielsen, Anders Larsen (af to omgange), Ole Christensen, Finn Hansen, Jens Hansen, Flemming Christiansen og Stig Christiansen.

Formændene har jo ikke kunnet lave hele foreningen, og der har da også gennem tiderne været gode kasserere og bestyrelsesmedlemmer, som har ydet en kæmpeindsats i foreningen. For selv om det er med-

lemmerne, der danner foreningen, er det dog ledelsen, der skal drive værket, hjulpet af få, men heldigvis interesserede andre.

Her, som i mange andre foreninger, kan generalforsamlingerne være lidt småt besøgt. Det er den gamle garde, der går igen. Trods vanskeligheder nogen gange har det dog altid været muligt at samle en bestyrelse.

Mange medlemmer har gennem tiden viet deres fritid/liv til foreningen, og ikke uden grund. En må dog nævnes i denne forbindelse.

Else Christiansen har siden 1967 været engageret i TIIF. Var det ikke som bestyrelsesmedlem, var det som hovedkasserer.

Else har altid været der!



Støtteforening

Der var engang det var i foråret 1984, at en kreds af forældre fik den gode ide at danne en støtteforening til fordel for ungdommen i TIIF.

Støtteforeningens formål var, at yde økonomisk støt-

te til aktiviteter for TIIF's børn og unge under 18 år.

Støtteforeningen har, naturligt nok, ændret sig en smule i løbet af de år den har eksisteret, men formålet var stadig det samme.

Støtteforeningen stoppede sit virke i 10'erne. Formuen blev overført til foreningens drift.

Æresmedlemmer



Ejvin Elm
Æresmedlem 1932
Initiativtager til stiftelse af
Thorslunde-Ishøj Idrætsforening



Henry Erland-Jensen
Æresmedlem 1947
”Arbejdshesten” til glansperioden
for fodbold og håndbold i perio-
den 1936-1943



Karl Johan Petersen
Æresmedlem 1950
Ledede i mange år drengeholdet
gymnastik.



Harry Esbensen
Æresmedlem 1968
Formand for gymnastikafdelingen.
Gymnast på TIIF's berømte herre-
hold, som i 1930'erne, 1940'erne
og 1950'erne var kendt over hele
Sjælland.



Holger Nielsen
Æresmedlem 1968
Kasserer i mange år og fodbold-
dommer.
For at skaffe penge til TIIF for-
midlede han de berømte baller på
Kildebrønde Kro og i Ishøj For-
samlingshus.

Læs de enkelte æresmedlemmers biografi på www.tif.dk



Æresmedlemmer



Arne "Store" Petersen
Æresmedlem 1975
Initiativtager til stiftelse af
Thorslunde-Ishøj Idrætsforening



Ib "Boston" Nielsen
Æresmedlem 1980
"Arbejdshesten" til glansperioden
for fodbold og håndbold i perio-
den 1936-1943



Else Christiansen
Æresmedlem 1997
Formand for håndboldafdelingen.
Kasserer for hovedforeningen.
"Trøjevasker" for fodboldafdelin-
gen og passede i mange år klubhu-
set på Torbens Vænge.



Poul Gavron
Æresmedlem 2011
Dygtig gymnast på TIIF,s berømte
herrehold.
Var en af det hold frivillige, som
brugte mange timer på ombygning-
gen og indretningen af det nye
klubhus på Torbens Eje.



Kurt Jensen
Æresmedlem 2011
Fantastisk fodboldspiller og træ-
ner.
Energisk, loyal, pligttopfyldende og
flittig TIIF'er.
Modtog Ishøj Kommunes Idræts-
lederpris

Læs de enkelte æresmedlemmers biografi på www.tiif.dk



Pokalfest 1975

Sognerådsprotokollen

13. juli 1950
Sag 200

Thorslunde-Ishøj Idrætsforening,
skrivelse med tak for benyttelse af
banen og indbydelse til sognerådet
om at deltage i indvielsesfesten og
i 5-a-side kamp.

Sognerådet godkendte
anvendelse af bane
til sommerstævnerne
og modtager tilbud-
det om 5-a-side
kamp.



Fest og farver

For at drive en idrætsforening skal der ildsjæle til, og dem er der mange af i TIIF. Alligevel er det som regel den gamle garde, som må tage slæbet.

Der skal penge i kassen for at drive en forening, og her er det kun fantasien som kan sætte grænser.

I fordums tid holdt man dilettantforestillinger og foreningsboller i Ishøj Forsamlingshus og skulle det være stort og prangende rykkede man til Kildebrønde Kro, hvor foreningen havde engageret levende orkestre.

Der blev holdt SPORTSUGER i mange år.

Ved sportsugen i 50 året skulle der også sættes fut i gaden. Det skete i forbindelse med en showkamp mellem TIIF og et hold sammensat til lejligheden af kommunens ansatte. Gennem Ishøj Bygade kørte en ambulance under fuld udrykning og drejede af til Torbens Eje. Folk i byen troede, at der var sket en ulykke på sportspladsen – der var næsten en folkevandring dertil – Ind kørte ambulancen på banen og ud sprang dommeren i hvid kittel. Det viste sig at han kom fra Bispebjerg Hospitals Neurokirurgiske afdeling. Selve den lille gimmick gav mange tilskuere til kampen, men stor forargelse i byen efterfølgende. Og sådan er der jo så meget!



*Sportsuge 1971
Vandkamp mellem Falck, Taastrup og TIIF*





Lilleput fodbold 1983

Lilleput fodbold 1994





Jubilæum 1947

I forbindelse med 25 års jubilæet i 1947 blev der traditionen tro afholdt sportsuge, hvor både fodbold, håndbold og gymnastik var repræsenteret. Naturligvis skulle der også afholdes en gigantisk fest.

Optakten

TIIF Bestyrelsesmøde torsdag den 6. februar 1947 hos Grethe Hansen.

Foreningen kan den 9. maj fejre 25 års jubilæum. I den anledning afholdes jubilæumsfest for tidligere og nuværende aktive og passive medlemmer søndag den 11. Maj.

Programmet vil omfatte:

1. Sportsarrangementer for juniorer og seniorer på selve dagen eller i nær tilknytning dertil.
2. Om aftenen en festlighed i Forsamlingshuset med deltagelse af repræsentanter fra de sportsunioner, som foreningen står i forbindelse med; specielt fodbold og gymnastik. Der bliver fællesspisning eller fælles kaffebord. Man vil derfor undersøge mulighederne for spisning, og hvad det eventuelt vil koste. Der udgår en passende tid i forvejen indbydelse til forhenværende og nuværende medlemmer, som må tegne sig bindende i god tid. Angående underholdningen kunne man tænke sig et afvekslende program af taler, sange og sketch med videre. I den anledning vedtog man at invitere vort gamle prøvede medlem af foreningen,

Henry Erland Jensen til at deltage i næste bestyrelsesmøde for at drøfte et lettere og gennemførligt program.

3. Udsendelse af et jubilæumsnummer af vort medlemsblad, sidst i april 1947.

Næste møde 24. marts kl. 19½.

Underskrevet: Karl Johan Petersen, Grethe Hansen, Erik Rasmussen, Niels Koggersbøl og Svend Larsen.

Bestyrelsesmøde mandag den 24. marts 1947 hos Erik Rasmussen.

Som særlig indbudt var tidligere formand og kasserer, Henry Erland Jensen, kommet til stede.

Siden sidste bestyrelsesmøde har der den 23. februar 1947 været en underholdningsaften med oplæsning af muntre fortællinger af kgl. skuespiller Rasmus Christiansen.

Aftenen var særligt baseret på de ældre aktive medlemmer. Oplæsningen var selvfølgelig fortrinlig, men lovlig kort.

De godt 100 tilhørere havde moret sig fortræffeligt, men de kunne godt have tænkt sig, at underholdningen havde været noget længere.

Til sidst var der dans til Viggo Frederiksens 4-mands amatørorkester.

Fodboldafdelingen har holdt møde med spillerne. Der startes i Thorslunde-Ishøj Skoles Gymnastiksal med indendørs øvelser: Gymnastik, løbeøvelser og specialtræning af en sådan art, at skolen ikke på nogen måde lider derved.

43 Mandag den 17. mart havde vi en festlighed for foreningens børn, og denne ordnedes - af hensyn til den strenge vinter - underhånden uden noget forudgående bestyrelsesmøde. Trods det dårlige føre, var der mødt 47 børn i skolens spisekælder.

Programmet for underholdningen: Sange og oplæsning af lærer Petersen.

En "Hvem ved hvad" konkurrence, som var arrangeret af maskinmester Niels Koggersbøl. 5 drenge og 5 piger deltog; de sidste vandt. Alle børnene var interesserede og glade.

Derefter kom 3 morsomme tegnefilm.

Til sidst en lille times dans til Ib Pedersens harmonika. Børnene var meget begejstrede og ønsker en lignende fest hvert år.

Med hensyn til sportsarrangementet ved jubilæumsfesten foresloges i FODBOLD: 1 juniorkamp og 1-2 seniorkampe. Henry Erland Jensen påtog sig at arrangere en kamp mellem det tidligere Lendemarkshold og et hold af nuværende spillere.

I HÅNDBOLD: Blandt andet kampe mellem tidligere og nuværende spillere.

I GYMNASTIK: Man vil forsøge at invitere "Sydslesvigholdene" - Karle og piger: Gymnastik og folkedans til at give en opvisning i ugen før festen.

Selve festen skal forme sig som fællesspisning: 3 stk. smørrebrød/snitter med snaps og øl. Steg og dessert (is). Det tænkte underholdningsprogram fravalgtes af hensyn til det fremskrevne tidspunkt og skal i stedet afløses af vekslende taler og sange.

Som særlig gæster indbydes repræsentanter for Sjællands Boldspilunion, Sjællands Håndboldforbund og Roskilde Amts Gymnastikforening samt sognerå-

det. Ellers indbydes tidligere og nuværende medlemmer, hvis deltagerantal ikke må overstige 150. Prisen pr. kuvert kommer til at ligge mellem 8-10 kr. Ingen nyttegning finder sted til denne festlighed, ligesom selve festen og det påfølgende bal kun må blive betragtet som for en sluttet kreds af medlemmer.

Niels Koggersbøl og Henry Erland vil arbejde på at fremskaffe adresser på gamle medlemmer, som derefter modtager indbydelse til festen. Politiet ansøges om spiritusbevilling.

Forud for festen sælges 2500 lodsedler á 50 øre, hvortil der købes gevinster til 4-500 kr. Stiftsamtet ansøges om tilladelse.

Underskrevet: Karl Johan Petersen, Grethe Hansen, Erik Rasmussen, Niels Koggersbøl og Svend Larsen.

Bestyrelsesmøde onsdag den 9. april 1947 hos maskinmester Niels Koggersbøl.

Den 4.-11. maj arrangeres en sportsuge med følgende program:

1. Pokalstævne i fodbold for juniorer og seniorer mandag, tirsdag, onsdag og torsdag mellem kl. 18 -21½.
2. Pokalturnering i håndbold for småpiger og damer samme dage mellem kl. 19-21.
3. Gymnastikopvisning fredag i forsamlingshuset af de to sydslesvigske hold fra kl. 19½.
4. Søndag den 11. maj:
Fodbold: Juniorkamp kl. 13½-14½ mellem Lendemarksholdet og nuværende TIF spillere. Kl. 15-16 tovtækning mellem de to hold.

44 Håndbold: Børnekamp mellem gamle spillere og nuværende fra kl. 14½ - De forskellige udvalg sørger for arrangementet.

Entre til banen: Hverdag gratis. Om søndagen: 50 øre - Til gymnastikopvisningen 1,00 krone.

"Tivoli" opfordres til at påtage sig traktementet på banen på hverdagene. Til om søndagen indkøber Niels Koggersbøl 2 kasser øl og 2 kasser sodavand.

Til fællesspisningen beregnes 10,00 kr. pr. kuvert for 3 stykker smørrebrødssnitter med 1 snaps og 1 øl, flæskesteg og is med 2 glas vin og entre til det efterfølgende bal. Nydes der spiritus derudover betales der for 1 snaps 1 kr. og for et glas vin 75 øre.

Desuden afleveres ved tegningen et 30 gram smørmærke pr. person. Tegningen hertil afsluttes inden 1. maj. Indbydelsen til festen udgår på bagsiden af lodsedlen. Til tidligere medlemmer udsender Niels Koggersbøl en trykt invitation. Til vore gæster, som foruden repræsentanter for sportsunionerne omfatter Holger Larsen, Taastrup og vor mangeårige revisor Søren Andersen, Thorslunde, sender lærer Pedersen indbydelse, desuden fremkommer der en indbydelse til Taastrup Avis.

Af hensyn til kontrol med deltagernes antal konferrer bestyrelsen, når hver enkelt har tegnet 30.

Fra festens begyndelse til kl. 20 eller rettere til spisingen er forbi musiceres af violin og klaver og til ballet, der slutter kl. 1, af 4 mands orkester.

Spisearrangementet: 3 snitter + øl og is + tilberedning af maden og servering besørgeres af forsamlingshuset til en pris af 4,00 kr. Resten påhviler foreningen: Erik Rasmussen sørger for snaps og Svend Larsen har ansvaret for indkøb af steg, kartofler, rødkål, vin og service. Pyntning af sal og hjælp til servering overlades til et udvalg på 8 til 10 personer med Grethe Hansen i spidsen.

Som en selvfølge averteres programmet 2 gange i Taastrup Avis. Desuden anmodes de lokale blade om at

skrive om jubilæet.

Medlemsbladet (jubilæumsnummer) udkommer sidst i april.

Generalforsamling lørdag den 31. maj 1947.

Næste møde hos Svend Larsen onsdag den 23. april 1947 kl. 19½.

Underskrevet: Karl Johan Petersen, Grethe Hansen, Erik Rasmussen, Niels Koggersbøl og Svend Larsen. 46

**Thorslunde Ishøj
Idrætsforening.**
Til Foreningens Jubilæumsfest 11. Maj indbydes tidligere og nuværende Medlemmer til en Fællesspisning i Forsamlingshuset Kl. 17,30. Tegning hertil kan ske hos Bestyrelsen ved Tlf. Ishøj 241, Thorslunde 61 og Hundige 45 inden 1. Maj. Af Hensyn til Forholdene kan kun et begrænset Antal deltage. Se Bagsiden af Lodsedlen. Nærmere om Festen i næste Nr. af Taastrup Avis.
Bestyrelsen.

45 Bestyrelsesmøde onsdag den 23. april 1947 hos

Svend Larsen

Program for pokalturneringen i fodbold:

Søndag den 4. maj

kl. 121/4 Vallensbæk—TIIF junior,

kl. 1330 TIIF—Vallensbæk senior.

Mandag den 5. maj

kl. 1830 Taastrup—TIIF junior,

kl. 1930 Hedehusene HF—Høje Taastrup

senior

Tirsdag den 6. maj

kl. 1830 Greve—TIIF junior,

kl. 1930 Greve—Høje Taastrup senior

Onsdag den 7. maj

kl. 1930 L.K.—TIIF - turneringskamp

Torsdag den 8. maj

kl. 19 - 21 Afsluttende kampe.

Håndbold:

Tirsdag, onsdag og torsdag

fra kl. 19.30 kampe med Brøndby Strand,

TIK og Greve.

Adgang til håndbold og fodbold på hverdagen er gratis.

Ved opvisning fredag den 9. maj bliver der fælles kaffebord.

De fremmødte gymnaster er vore gæster.

Entré denne aften er 1 kr.

Programmet for festaften skitseres således:

Velkomst.

Tale af formanden om de forløbne 25 år.

Der forventes taler af repræsentanterne fra

unionerne og samarbejdsforeninger

Sange ind imellem.

Ordet er frit.

Næste møde torsdag den 1. Maj klokken 19½.

Underskrevet: Karl Johan Petersen, Grethe Hansen, Erik Rasmussen, Niels Koggersbøl og Svend Larsen. **47**

Thorslunde Ishøj Idrætsforening

25 Aars Jubilæum

Program:

4.—11. Maj afholdes paa Banen i Ishøj en Sportsuge.

Fodbold: Søndag den 4. Maj Kl. 12,15: Vallensbæk junior—Thorslunde—
Ishøj junior.

Kl. 13,30: Thorslunde—Ishøj mod Vallensbæk senior.

Mandag den 5. Maj Kl. 18,30: Taastrup junior mod Thorslunde—
Ishøj junior.

Kl. 19,30: Hedehusene (A. I. K.) mod Taastrup senior.

Tirsdag den 6. Maj Kl. 18,30: Greve junior—Thorslunde—Ishøj
junior.

Kl. 19,30: Greve—Høje Taastrup senior.

Onsdag den 7. Maj Kl. 19,30: L. K.—Thorslunde—Ishøj (Turneringskamp).

Torsdag den 8. Maj Kl. 19—21: Afsluttende Kampe.

Haandbold: Tirsdag, Onsdag og Torsdag Kl. 19,30: Kampe mod henholdsvis
Brøndby Strand—T. I. K.—Greve.

Gymnastik: Fredag den 9. Maj Kl. 19 i Forsamlingshuset: Opvisning af
det mandlige og kvindelige Sydslesvighold.

Entré 1,00 Kr.

Derefter Samvær med fælles Kaffebord.

Festdagen Søndag den 11. Maj:

Fodbold: Kl. 13,30—14,30 Juniorkamp.

Kl. 15—16: Lendemarkholdet mod Thorslunde—Ishøj.

Haandbold: 14,30—15: Gl. Spillere imod nuv. Spillere.

Kl. 16: Tovtrækning.

Entré 50 Øre.

Kl. 17,30: Jubilæumsfest.

Fællesspisning med efterfølgende Dans til Kl. 1.

Bestyrelsen.

46 Bestyrelsesmøde torsdag den 1. maj 1947 i Ishøj Forsamlingshuset

Tegningslisterne til fællesspisningen til 150 personer blev opgjort, og tegningen må så vidt betragtes, som afsluttet. Dog kan der endnu optages en ganske enkelt, om hvem man mener absolut bør tages med.

Der beregnes bespisning og servering af 160 personer. Hertil skal bruges 120 - 130 flæskestege. Det service, der skal anvendes, ud over det lidt forsamlingshuset råder over, anskaffes som tidligere omtalt af Svend Larsen.

Grisen, der skal anvendes har Tove Larsen, Vibeholm beredvilligt lovet at skaffe og sælge til forsamlingen til en pris og omkostninger, han selv får.

Flæskestegene afleveres i forsamlingshuset lørdag morgen, og service samme sted senest lørdag eftermiddag. Til dansen søndag aften, kan de der ikke deltager i spisningen få adgang mod 1,50 kr. i éntre.

Averteres i Taastrup Avis.

Ved opvisningen den 9. maj beregnes fælles kaffebord til 100 personer. Prisen er 1,65 pro persona

Pyntning af salen må begyndes torsdag aften.

Næste møde mandag den 5. maj hos formanden.

Underskrevet: Karl Johan Petersen, Grethe Hansen, Erik Rasmussen, Niels Koggersbøl og Svend Larsen.

Bestyrelsesmøde mandag den 5. maj 1947 hos Petersen

Til stede var foruden bestyrelsen Henry Erland-Jensen og Otto Friis Jensen.

Sidste forberedelser til jubilæumsfesten blev foretaget.

På jubilæumsdagen nedlægges en blomsterbuket på tidligere formand for TIIF, lærer Elms grav.

Festbordet dækkes nærmest i hesteskoform med et hovedbord på tværs i salen og med 3 tilstødende borde på langs. Ved hovedbordet og ved langbordene nærmest hovedbordet reserveres plads til gæsterne og bestyrelsen. Der lægges bordkort ved disse kuverter. Der udfærdiges en bordliste over bordenes opstilling og med gæsternes navne ud for deres i forvejen aftalte pladser.

Henry Erland udnævnes til festens dirigent.

Programmet for festen skitseres således:

Formanden byder gæsterne til bords ved at bekendtgøre navnene på de særligt indbudte gæster og deres pladser ved bordet.

2 Formanden byder velkommen.

3 Henry Erland overtager dirigenthvervet.

3 a Formanden aflægger beretning om de 25 år.

4 Der forventes taler af formændene for Sjællands Boldspilunion, Sjællands Håndboldforbund og Roskilde Amts

Gymnastikforening samt sognerådsformanden .

5 Formanden kvitterer for talerne.

6 Ordet gives frit.

7 Ind imellem synges sange forfattet til lejligheden.

9 Indkomne telegrammer og gaver oplæses

10 Afslutning

Man forsøger efter festen at ansøge politiet om fritagelse for spiritusafgiften.

Betjeningen i forsamlingshuset opkræver for ekstra øl og vi sørger selv for den ekstra snaps og vin.

Underskrevet Karl Johan Petersen





Gymnastik i Borrevejle 1943

Gymnastikopvisning

Sydslesvigholdenes opvisning i Forsamlingshuset fredag den 9. maj 1947.

Sammen med lederen af turen for sydslesvigerne og formanden for Roskilde Amts Gymnastikforening, Valdemar Hansen ankom de to sydslesvigske hold hertil i privatbiler. Lederen for det mandlige hold var Kristian Kristiansen og for det kvindelige, Rigmor Hansen.

Om opvisningerne skal der siges at de fuldt ud opfyldte formålet for turen; de viste god dansk folkelig gymnastik.

Holdene består af udvalgte folk, dog således at forstå, at de ikke skulle danne elitehold, men var udtaget ikke blandt de ganske unge, derimod af mere modne folk, som man mente havde interesse for og forståelse af det sydslesvigske spørgsmål.

Det mandlige holds gymnastikalder var således 34 år, oplyste Valdemar Hansen.

Opvisningerne var selvfølgelig helt igennem smukke. Man lagde mærke til det hjertelige kammeratlige forhold, der var indbyrdes mellem gymnasterne og mellem gymnaster og ledere. Det var et kammeratskab, man sikkert ikke har kunnet undgå at bemærke i Sydslesvig. Det har derfor også været med til at vise, hvilken betydning gymnastikken har i det danske folkelige ungdomsarbejde.

Bagefter var der fælles kaffebord, hvor lærer Pederesen takkede ledere og gymnasterne fordi de var kommet helt her op. Valdemar Hansen fra Roskilde Amts Gymnastikforening havde på forhånd afgivet løfte om, at der ved denne lejlighed måtte blive fortalt noget om de indtryk af forholdene i Sydslesvig deltagerne havde hentet med dernede fra.

Valdemar Hansen lagde selv for med at fortælle om hvilken rolle Dannebrog havde spillet under den fælles indmarch til opvisningen, og hvor smukt fanden var blevet præsenteret af fanebæreren Poul Larsen, Ishøj. ”Netop således burde flaget altid præsenteres”, bemærkede han. Men først og fremmest drejede hans tale sig om Sydslesvig, og han omtalte forholdene dernede gennem tiderne og indtil i dag og gjorde sig til en varm fortæller for, at sydslesvigerne kamp for at komme tilbage til Danmark måtte krones med sejr for dem.

Den kvindelige leder for det sydslesvigske damehold, Rigmor Hansen omtalte, hvorledes man først for alvor fik befæstet følelsen af at være dansk ved at færdes dernede mellem mennesker, for hvem det er en livssag at være dansk. Desuden kom hun ind på de usle beklædningsforhold og de dårlige ernæringsforhold i Sydslesvig og i Tyskland i særdeleshed.

Lærer Petersen takkede talerne og ønskede at mange flere måtte få lejlighed til på nærmere hold at sætte sig ind i det slesvigske spørgsmål; måske da mange flere fik dannet sig et selvstændigt standpunkt derom, frigjort for alle politiske partiers sagn.

Desværre var det ikke nogen særlig stort antal tilskuere, der havde givet møde til opvisningen.



Jubilæumsfesten den 11. maj 1947

Endelig oprandt den med store forberedelser og med spænding omtalte FESTDAG

Salen i forsamlingshuset var så smukt pyntet som aldrig før med flag og guirlander. Særlig nydeligt havde man arrangeret musiktribunen. Bordene var dækket med foreningens farver; blå og hvidt og med enkelte, fikst arrangerede blomsterbuketter i foreningens sølvbægre. Bordene var opstillet med et hovedbord på tværs i salen - beregnet for de særligt rigtige hovedpersoner blandt gæsterne - og med 3 tilstødende langborde.

De særlige indbudte gæster var: Formændene for Sjællands Boldspilunion, Sjællands Håndboldforbund og Roskilde Amts Gymnastikforening samt medlemmer af sognerådet, foreningens æresmedlemmer, revisoren ”Lassen”, Taastrup, lærer Elms familie og tidligere formænd for TIIF.

Førstelærer Wind blev som den første anvist plads ved hovedbordet af formanden. Herefter de øvrige gæster tog plads ved henholdsvis hovedbordet og langbordene.

Efter en kort velkommen af formanden til gæsterne overtog Henry Erland hvervet som dirigent for festen, en post han var som selvskrevet til.

Spisningen varede fra kl. 18 til 23. Der rådede aftenen igennem den mest fortræffelige stemning. Taler og sange vekslede med hinanden og ind imellem var der udemærket musik.

Formanden for TIIF aflagde i sin tale beretning om de 25 år, idet han brugte artiklen i medlemsbladet jubilæumsnummer ”Træk af” foreningens historie, som grundlag. Han omtalte, hvorledes det så ud med

sporten før 1922, men kom derefter udførligt ind på tiden mellem 1922-1947. Han skitserede baneforholdene gennem tiderne og gymnastikken i forsamlingshuset. Han omtalte den nuværende bane fra starten og indtil Torslunde-Ishøj Centralskole begyndte, hvor banen blev tilknyttet skolen. Sognerådet og dermed kommunen overtog lidt efter lidt vedligeholdelsen af banen. Han nævnte navnene på foreningens stiftere og fremhævede blandt andet de navne, der havde betydet mest for foreningen: lærer Elm og Henry Erland. Han kom også ind på glansperioden for håndbold og fodbold tiden 1936-37 til 1942-43, hvor man i fodbold i 1941 blev sjællandsmester i A-rækken og derefter fortsatte i oprykningsrækken i 4 sæsoner. Og så håndbolden, hvor man i 1942 med førsteholdet blev sjællandsmestre i opvisningsrækken - andeholdet blev nr. 2 i A rækken om Sjællandsmesterskabet - småpigerne på 14-15 år, der også vandt et sjællandsmesterskab og endelig i 1943 førsteholdet som deltog i mesterrækken.

Gymnastikken havde i årene 1940 - 47 en glansperiode med gymnaster med stadig stigende formkurve. Det bevirkede at man i foråret 1946 stod med et absolut fint gymnastikhold, som man fra en vis side havde været tilbøjelig til at benævne elitehold, hvad der ikke kan siges at være rigtigt, da det ikke var udvalgte gymnaster. Man havde altid lagt an på at samle så mange som mulig, og hvis man så nåede de fine resultater, var det godt.

Formanden udtalte som et ønske for fremtiden, at det måtte lykkes at fremelske en gennemgribende forståelse af og interesse for sportens betydning hos ældre og unge.

Under spisningen blev denne sangsunget:

Mel: En sømand elsker havets blå ...

Vor idrætsklub har fødselsdag,
hvor tiden dog går,
ja tænk blot den har lagt sig bag
et kvart hundred år.
Vi samles for at fejre denne fest
fra nord som fra syd og vest

Så mangen gammel ven vi ser
fra tiden, der svandt,
vi frisker minder op og ler,
det var ikke sandt
en herlig tid med boldspil, gymnastik,
for hurtigt den ende fik.

Hver sommerkvæld vi troppes' p
på grønsværen hist,
når træneren så fløjted' op,
da var vi der pist.
Vi trænede til mørket det faldt i
så gik vi "Tivoli".

Dog resultater nåed' vi
af træningens slid,
i fodbold var vi "lige ved"
en gruelig tid;
Et Sjællandsmesterskab vi fik hurra!
Ja, det var en dejlig dag.

De håndboldpiger frygtet var
i omegnen vidt,
de sølvtøj hjem til klubben bar
og gjorde det tit;
Ja mesterskaber vandt så der gik ry
langt væk om vor lille by.

I vort forsamlingshus var koldt
ved midvintertid,
men gymnastik os varme holdt,
og så kom en tid,
da vi i skolens nye sal fik plads,
og så var det hele spas.

Ved diletant og andespil
humøret var højt,
ustandselig "en time til"
det raged' en døjt
om klokken den blev fire eller fem,
når vi skulle tage hjem.

Vi dagens jubilar til slut
vil takke fordi
den os har med til festen budt,
og nu siger vi:
Gid held og lykke stadig følge må,
vi drikker et glas derpå.

51 Der blev udråbt et leve for foreningen.

Formanden for Sjællands Boldspilunion, Henry Petersen mindedes lærer Elm som en handlingens mand. Der kunne være op- og nedgangsperioder i en klub.

Det var også ligegyldigt, hvilken placering holdene opnåede i foreningen, når man blot var med i størst mulig udtrækning.

Det var de små skoledrenge, der skulle lægge grunden, og derfor skulle der arbejdes særligt energisk med dem. En forening, der kunne fostre mænd som Henry Erland, måtte have betingelser for en god fremtid.

Replicerede til sognerådets formand gjaldt det om at få lukket op for pengeposen til støtte for idrætten.

Formanden for Sjællands Håndboldforbund, Svend O. Jørgensen huskede godt de store dage for håndbolden i TIIF. Nævnte en af de gamle TIIF spillere, Else Elm, som for nylig havde været med til at vinde Danmarksmesterskabet for K.J.

Næstformanden for Roskilde Amts Gymnastikforening, lærer Svend Allerslev, Ejby, mindedes sit kendskab til foreningen gennem årene og bragte en hilsen og en lykønskning fra RAG.

Sognerådsformand Emil Francke tilsagde Sognerådets støtte til foreningens arbejde og omtalte foreningen, som den eneste bestående ungdomsforening i kommunen.

Han sluttede sin tale med at overrække Sognerådets gave til jubilæet, en check på 500 kroner, som måtte anvendes efter bestyrelsens skøn til gavn for idrætten i kommunen.

I en svartale til de "officielle talere" udtrykte formanden sin tak for godt samarbejde med unionerne.

Desuden omtalte han, at bestyrelsen som foreningens tak til lærer Elm i anledning af jubilæet, havde nedlagt en blomsterbuket på lærer Elms grav.

Henry Erland Jensen blev herefter udnævnt til foreningens æresmedlem. Idet han som påskønnelse for sit arbejde i og for foreningen af formanden fik overrakt en skrivelse med udnævnelsen.

Derefter oplæste formanden en maskinskreven tale fra et tidligere medlem og træner i håndbold, dyrlæge Bernhard Erland-Jensen, Gødstrup, som desværre var forhindret i at være til stede. Han opfriskede her de glade minder fra drenge- og ungdomsårene i TI-IF. Han omtalte manglen på interesse for idrætten hos lærere og sogneråd andre steder i landet, medens man i Torslunde-Ishøj altid havde haft et velvilligt indstillet sogneråd, samt havde haft og har lærere ved skolen, der gør børnene interesseret i idræt og altid havde haft en stab af dygtige ledere og instruktører. Det var hans ønske, at de samme forhold altid måtte være til stede til gavn og glæde for både unge og ældre.

Desuden havde Bernhard Erland-Jensen haft den smukke tanke at tilsende foreningen en gave, en check på 100 kroner, som han kunne tænke sig anvendt med for eksempel - halvdelen til drengene (de økonomiske ikke bedst stillede) til overværelse af en større idrætsbegivenhed og den anden halvdel til en del af udgifterne for de yngste af håndboldpigerne til en for dem stor idrætsbegivenheder.

Formanden takkede for den store gestus og bad Henry Erland overbringe sin bror en personligt tak fra forening.

Mel: Jeg elsker den gamle

I aften vi samlet er her til et gilde,
det er for at mindes de tider, der gik,
for 25 år siden var det de ville
begynde på fodbold og lidt gymnastik.

Den gang var det slet ikke fint, at de unge
ville ha' motion og gå til gymnastik,
men de tiders ungdom de havde en vilje,
de fik af de ældre em dårlig kritik.

I dag har man heldigvis helt andre tanker,
man idrætten dyrker, knap før man kan gå,
ja selv i vor radio gymnastik vanker,
se det kan de ældre nok ikke forstå.

Ja, tiden går, og der sker mangt og meget,
foreningen vokser fra år til år,
vor' piger vil spille, det blev overvejet,
nu håndboldspil fint i Ishøj jo går.



Træner Bent Mølgård

Bagerste række fra venstre:

*Keld Therkelsen, Palle Larsen (søn af afdød lærer Mogens Larsen, Ishøj Skole), Dan Folke Jakobsen (søn af forstander på Ellekilde),
Jan Olsen og Klaus Pedersen (best.medlem TIIF Badminton).*

Forreste række fra venstre:

Søren (Basse) Larsen, Flemming Larsen (begge fra Perlegården), Kim Johansen (jeg mener han er død), Per Nielsen, Søren Evers

53 Ordet blev derefter givet frit, hvor en lang række talere havde noget på hjertet. Her skal nævnes: Ivar Elm - Hans Friis Jensen, som opfriskede mange muntre begivenheder fra den tid, han var medlem - Brøndmester Carl Rasmussen, som sagde at "fodbold er Danmarks nationalsport" - Holger Larsen, Taastrup fortalte om de muntre oplevelser, blandt andet fra centralen i Ishøj - Lærer Wind oplæste et digt forfattet til lejligheden - Harry Stein Jensen.

Til slut oplæste Henry Erland sin avis "Thorslunde-Ishøj Folkeblad", som høstede stort bifald. I morsomme vendinger opfriskede han de store begiven-



Jubilæumsfest 1982 Ishøj Forsamlingshus

heder i foreningens historie. Desuden fortalte han om mange små muntre oplivende episoder fra hans tid, samt opsummerede for de enkelte rækker, hvor mange kampe man havde spillet i fodbold, hvor mange vundne og hvor mange tabte og hvor mange mål, der var scoret.

Indimellem blev der sunget udmærkede sange, forfattet af Else Elm, Inge Larsen og "Lassen".

Formanden fik så ordet for afsluttende bemærkninger. Han opfordrede til endnu større sammenhold mellem beboerne i Thorslunde Ishøj, således at de sidste rester af det gamle skel mellem Thorslunde og Ishøj måtte forsvinde. I Stedet måtte man indgå i et interessefællesskab mellem beboerne i Thorslunde og Ishøj til løsning af et godt og sundt foreningsarbejde, således at - hver enkelt - det om hver enkelt måtte kunne siges, at han er "en rigtig Thorslunde-Ishøj'er".

Dirigenten sluttede den smukke fest, hvorefter formanden ønskede "velbekomme".

Om festen har man bagefter kun hørt lovord.

Det var en fest, som tidligere og nuværende medlemmer længe vil mindes med glæde, og som foreningens bestyrelse vil kunne bruge som kraft i arbejdet for at befæste og videreføre et godt og sundt ungdomsarbejde i Thorslunde-Ishøj Idrætsforening.

Karl Johan Petrsen.



En sand klubmand

Ib Nielsen, også kaldet "Boston" var specialarbejder, og blev født i Ishøj. Han begyndte som stor dreng at spille fodbold. Dengang og i mange år frem, cyklede spillere og trænere til udekampene, nogen gange helt til Avedøre og Tune. Allerede i 1947 kom Ib i bestyrelsen, hvor han i flere omgange har været med i både hovedafdelingen og i fodboldafdelingen. Ib har været med til alt i TIIF. Han trænede i flere år ungdomshold, og sørgede samtidigt for klubbens bolde, støvler til nye drenge, snørebånd, kridtning af fodboldbanen og meget mere. Sodavandskassen var også Ib's, og har i årenes løb solgt tusindvis af sodavand, fra først sodavandsfabrikken "Odin" i Taastrup og senere fra andre bryggerier.

Der er mange drenge, der kan huske at de har fået sodavand af Ib, når de havde vundet en fodboldkamp.

I mange år var Ib en del af TIIF sammen med Arne Petersen, og de to har sammen brugt tusinder af timer på Torbens Eje. Ib fik tilnavnet "Boston" efter fodboldspilleren Svend "Boston" Nielsen fra B93.

I 1965 kom Ib ud for en ulykke på sit arbejde. I årene herefter måtte Ib hellige sig leder- og bestyrelsesposterne, hvor han har ydet et kæmpe arbejde for TIIF. Ib var formand i en periode sidst i 1960'erne bl.a. i forbindelse med indvielsen af det nye klubhus på Torbens Eje den 14. december 1968. Han blev udnævnt til æresmedlem i TIIF – Han fik tildelt Sjællands Boldspils Unions æresnål - I 1985 fik Ib af DBU tildelt Leo Daneni's rejelegat for sin store indsats. - I 1987 fik Ib Nielsen overrakt Ishøj Kommunes idrætslederpris.

Ib kom som nævnt ud for en arbejdsulykke i begyndelsen af 60'erne, hvor han fik sat højre ben af, under knæet.

Ib kom i gang igen og var fortsat en meget aktiv person i TIIF.

Han fik en erstatning for tabt arbejdsevne.

Han gav 100.000,00 kr. af erstatningen til en fond, som i mange år gav tilskud til ungdomsarbejdet i fodboldafdelingen.

Ved hans død arvede TIIF 552.192,00 kr., som sammen med den tidligere fond blev hensat på en konto til i alt 651.242,00 kr.

Forretningsudvalget i TIIF har udarbejdet regler for arvens anvendelse. Den skal som hovedregel anvendes til støtte for ungdomsafdelingerne. Afdelingerne kan søge om støtte til initiativer, arrangementer m.v., der kan være med til at forbedre rammerne for medlemmer, trænere og andre frivillige. Der kan maksimalt anvendes kr. 50.000 af arven om året.

Mange medlemmer i ungdomsafdelingerne har i årenes løb nydt godt af Ib Niensens arv. Der er støttet spillertøj, rejser, materiel, afslutningsarrangementer, træneruddannelse m.v.

Ib "Boston" Nielsen gik bort den 22. august 2015. Sidenhen har TIIF's kampbane fået det uofficielle navn BOSTON PARK, til ære for en sand klubmand.



Billedliste

Side	Beskrivelse	Fotograf/Tegner	Side	Beskrivelse	Fotograf/Tegner
FOR	Indgang til stadion	Peter Kay	20	Sjællandsmestre 1951/52	Privat
3	Portræt Steen Skovhus	Peter Kay	21	Håndbold tegning	Oles Forlag
4	Voksen Fodbold 1972	Ole Rasch	21	Kanonholdet 1940	Privat
4	Voksen Fodbold 1972	Ole Rasch	22	Badminton	Privat
5	Fodbold miniput 1971	Ole Rasch	23	Badminton tegning	Oles Forlag
6	Fodbold drenge 1928	Ukendt	23	Badmintonpiger	Privat
7	Fodbold tegning	Oles Forlag	24	Gymnastik drenge 1954	Privat
7	Fodboldhold 1938	Ukendt	25	Petanque tegning	Oles Forlag
8	Fodbold Ynglinge 1987	Privat	25	Petanque	Carsten Kramer
9	Frits Ahlstrøm	Privat	26	Nedrivning	Privat
9	Ishøj Skole tegning	Egon Clausen	26	Indvielse 1968	Ukendt
10	Fodbold 1940/41	Ukendt	27	Torbens Eje	Sylvester
11	SB 50 Logo	SB 50	27	Æresmedlemmer	Ukendt
12	Fodbold Lilleput 1984	Privat	28	Håndbold	Ukendt
13	Ib Boston Nielsen	Ole Rasch	29	Else Christiansen	Løvendal
14	Sjællandsmestre 1941	Ukendt	29	Petanquepause	Jens Hansen
15	Fodboldspil tegning	Oles Forlag	30	Træningsaften 1941	Ukendt
15	Fodbold 1937	Ukendt	31	Torbens Eje	Ole Rasch
16	Gymnastik dame 1941	Ukendt	32	Pokalfest 1976	Ole Rasch
16	Gymnastik Herrer 1957	Ukendt	33	Ole Olsen	Peter Kay
16	Gymnastik herrer 1953	Ukendt	33	Lysmast	Ole Rasch
17	Spring over buk tegning	Oles Forlag	34	Juniorfodbold 1983	Privat
18	Damestævne 1954	Ukendt	37	Klokke	Peter Kay
18	Håndbold Vejlebrohallen	Privat	37	Trøje	Privat
18	Håndboldpiger	Privat	37	Støtteis	Oles Forlag
19	Birte Lindgren	Privat	38	Ejvin Elm	Ukendt
19	Gymnastik 1953	Ukendt	38	Henry Erland-Jensen	Privat

Side	Beskrivelse	Fotograf/Tegner	Side	Beskrivelse	Fotograf/Tegner
38	Karl Johan Petersen	Ukendt	45	Annonce	Taastrup Avis
38	Harry Esbensen	Aasmul	46	Annonce	Taastrup Avis
38	Holger Nielsen	Privat	47	Annonce	Taastrup Avis
39	Laurbærkrans	Ukendt	48	Gymnastik 1943	Ukendt
39	Arne Store Petersen	Ole Rasch	49	Gymnastikhunør	Ukendt
39	Ib BOSTON Nielsen	Privat	50	Fodbold drenge 1977	Privat
39	Else Christiansen	Løvendal	54	Drengefodbold	Privat
39	Poul Gavron	Privat	55	Jubilæumsfest 1982	Privat
39	Kurt Jensen	Privat	56	Bus øtv	Privat
40	Pokalfest 1975	Ole Rasch	56	BOSTON gaver øth	Grethe Skovhus
41	Klovner tegning	Oles Forlag	56	Æresmedlem mtv	Privat
41	Vandkamp tv	Ole Rasch	56	BOSTON og Ole	Grethe Skovhus
41	Vandkamp øm	Ole Rasch	56	BOSTON nytv	Privat
41	Vandkamp nm	Ole Rasch	56	BOSTON PUB ntv	Jens Hansen
41	Vandkamp th	Ole Rasch	56	Fødselsdagslagkage nth	Grethe Skovhus
42	Lilleput 1983	Ukendt	58	Gymnastikhold ø	Ukendt
42	Lilleput 1994	Privat	58	Gymnastikhold n	Ukendt
43	25 flag tegning	Oles Forlag	59	Fotograf tegning	Oles Forlag
				BAG KLUBFANE	Ukendt

1. udgave. 1. oplag 2022

Tekst/Redaktion og layout: Peter Kay

Korrektur: Lise Due Kay

Foto: Se særskilt liste

Antal: 2.000 stk.

Tryk: **LasørTryk·dk**

ISBN: 978-87-986192-4-6

Udgiver: Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening ©

