



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

UHRSKOVGAARD  
OG  
SLÆGTEN UHRSKOV

UHRSKOVGAARD  
OG  
SLÆGTEN UHRSKOV  
AF  
ANDERS UHRSKOV

Læ wos aalti blyw ve de!  
Faaer sin Baaen ka kjennes ve!  
Søen et Sind da hæer i Noer  
haall sæ ve, te aalt faagoer!

*St. St. Blicher.*

---

H I L L E R Ø D 1 9 4 4

*Udgivet med Støtte af en  
Kreds af Slægtninge.*

## FORORD



EN LÆNGERE AARRÆKKE har jeg nu og da beskæftiget mig med min fædrene Slægts Historie, men først for et Par Aar siden fik jeg Lejlighed til at paabegynde den mere metodiske Indsamling af Stofet, hvis Resultater foreligger her.

Angaaende Uhrskovgaards Historie har jeg især dvælet ved den ældre Tid, men det skal straks tilføjes, at der er den væsentlige Mangel, at det aandelige Liv kun i ringe Grad er medtaget i Skildringen. Aarsagen hertil er en dobbelt, dels den, at Bogen let vilde blive for omfangsrig, naar en nogenlunde fyldig Skildring af de skiftende Slægtsleds Aandsliv skulde gives, og dels den, at jeg haaber ad Aare at kunne gøre Rede for dette Forhold i en anden Forbindelse.

Med Hensyn til Personnavnenes Stavemaade har jeg holdt mig til de officielle Angivelsers Form. Hvor den Bogstavering, vedkommende Person senere i Livet selv valgte at anvende i sit Navn, afveg fra Daabsindførelsen, er dog den første anvendt, men den sidste tilføjet i Parentes. I alle Citater er den originale Stavemaade bibeholdt, men rene Stavefejl rettet. Hvor en Person har flere Fornavne, er det, vedkommende kaldtes med — for saa vidt jeg da vidste Besked dermed — sammen med Efternavnet sat med *Kursiv*.

Jeg tilføjer, at en Slægtsbog gerne skulde tjene til to Ting: dels til at give Oplysning om Slægten og dens Fortid, men ogsaa til at anspore hver enkelt til at arbejde videre paa det nu foreliggende Grundlag. Alle Begivenheder af Betydning, Bryllupper, Barnefødsler, Dødsfald, Forandringer i Livsstilling og Bopæl og meget andet, der belyser personlige, økonomiske og aandelige Forhold, bør fremtidig nedskrives. Nærværende Bog afsluttes med en Række hvide Blade, hvorpaa saadanne Oplysninger kan meddeles. Der kan skrives med Blæk paa Papiret, naar en blød Pen anvendes, og man skriver med Forsigtighed.

Til Slut bringer jeg alle dem, jeg i Anledning af nærværende Bog har ulejligen — Institutioner saa vel som private — min bedste Tak. Asbjørn Uhrskov, som har læst en Korrektur paa Bogen, takker jeg for god Hjælp.

*Anders Uhrskov.*

## UHRSKOVGAARD



DER VAR TO TING, som i gamle Dage bidrog til at give Tørring Sogn sit særlige Præg. Det var Gudenaen og Vejle —Viborg Landevej. Gudena, der ligesom Skernaa udspringer i Nabsognet Øster Nykirke, løber igennem Havstrup Sø, der for nogle Aar siden blev udtørret, og fortsætter gennem den sydlige Del af Tørring Sogn, Vrads Herred, Aarhus Amt. Omkring Gudena er der store Strækninger af Eng og Kær, og alle vi ældre, der er født og opvokset i Tørring Sogn, vil fra vor Barndom og Ungdom have en Række Minder om den blanke Aa, der snoede sig ud og ind mellem Kærstrækningerne, hvor man i Sommertiden skar Tørv i Moserne og bjergede Hø fra de store Enge, alt imens Børn og unge, naar Lejlighed gaves, tog sig et Bad i Gudenaens Vande. Et Stykke ind i dette Aarhundrede blev Aaen reguleret, hvorved der blev indvundet ret store Arealer, mens Aaens Skønhed gik tabt. Tilbage er nu en smal Kanal, hvis Vande synes smittede af Nutidens bestandige Travlhed.

Tværs igennem Tørring Sogn fra Sydøst til Nordvest gaar Landevejen fra Vejle til Viborg. I gamle Dage var denne Færdselsaare saa at sige Sognets eneste Forbindelse med den store Verden. Ad den kørte

man til Vejle, hvor man købte Varer og spurgte Nyt. Ad den færdedes Handelsfolk, Fragtmænd og mange andre, som bragte et Pust med sig fra fremmede Egne, og som man derfor tog imod med Gæstfrihed, hvis de tog ind i en af Gaardene for at bede eller overnatte.

Kom man fra Vejle og var naaet igennem Ølholm, Langskov Sogn, passerede man lidt fra Sogneskellet Halvtrediemilestenen paa Stovgaards Mark. Man fortsatte over Gudenaen, igennem Tørring By og op ad et Par Smaabakker, til man ud for Gaarden Hørsholm naaede Stenen, der meddelte, at nu var man tre Mil fra Vejle. Fra Hørsholm Bakke saa man paa den anden Side af et lille Dalstrøg, hvorigennem en Smule Bæk rislende banede sig Vej, en jævn stor Gaard paa højre Side af Vejen. Den laa solret med Hjørnet nogle faa Alen fra Vejen. For halvandet hundrede Aar siden laa Stuehuset Syd i Gaarden, og i Trekanten, hvoraf Stuehuset og Landevejen udgjorde de to Sider, laa Gaardens Have.

Denne Gaard var *Uhrskovgaard*.

Af denne Gaards ret vidtstrakte Jorder laa en Del Nord for Landevejen, men den største Del Syd for, hvor de strakte sig ned over en stor Flade til Havstrup Sø.

Her boede en Mand, der hed *Anders Christensen*. Som baade tidligere og senere Besiddere af Gaarden fik han Navn efter denne og blev kaldt *Anders Uhrskou*. Stavemaaden af Navnet har skiftet gennem Tiderne, indtil det i de sidste Slægtled har fæstnet sig som: *Uhrskov*.

Anders Christensen Uhrskou var født i 1745. Han er ikke født i Tørring Sogn, men hvor han stammer fra, og hvem hans Forældre var, har man ikke kunnet oplyse hverken paa Landsarkivet i Viborg eller Rigs-



arkivet i København. Denne Mand er paa vor Slægts fædrene Side den ældste Stamfader, vi kender. Paa Slægtens mødrene Side kan vi naa lidt længere tilbage.

Uhrskovgaard eller Uhrskov, som den tidt bliver benævnt, var dengang Fæstegaard under Herregaarden *Stovgaard*, og om dens ældre Historie skal her anføres det, jeg har kunnet fremskaffe.

Først er der Navnet. Hvorfra stammer denne Benævnelse, der skulde synes at have mere med det varme Indien at gøre end med en jævn Bondegaard i Midtjylland? I min Barndom hørte jeg fortælle, at der engang var fundet et Ur i en Skov, og paa det Sted blev der opført en Gaard, som efter Fundet og Stedet fik Navnet Uhrskovgaard. I ældre Tider skrev man ofte Urskov, men senere har man flottet sig med et stumt h ligesom i Theodor, Therkelsen o. fl. andre Navne. Ovennævnte Forklaring paa Navnets Oprindelse er selvfølgelig hjemmelavet og har intet paa sig.

At sidste Del af Navnet stadig har sin rette Betydning, er der ikke Tvivl om. Paa Grænsen mellem Tørring og Øster Nykirke Sogne ligger endnu den smukke *Alsted Skov*, men ogsaa i andre Dele af Sognet har der i sin Tid været Skov. Herom vidner Stednavne som *Tørringskov* og *Bøgelund Bro*. Paa Uhrskovgaards Jorder har der saa sent som for hundrede Aar siden været Rester af en Skov. I en Beskrivelse af Gaardens Jorder, som senere vil blive anført, nævnes det, at der i 1830'erne „i Midten af Nørre Indelukke var et lille Stykke Skov, hvoraf kun nogle faa Træer havde synderlig Størrelse.“

Det, der volder Vanskelighed, er Navnets første Stavelse, og i den Anledning har jeg henvendt mig til den mest sagkyndige Institution, vi har, nemlig *Stednavneudvalget* i København. Herfra har man

sendt mig en fyldig Redegørelse, hvoraf jeg gengiver det væsentligste.

Urskov — skriver Stednavneudvalget — nævnes for første Gang i et udateret Dokument fra Tiden 1401—50, hvor der tales om en Gaard i *Wrskogh*. I Matriklen fra 1664 nævnes Gaarden *Wrschou* og i Matriklen fra 1844 *Uhrskovgaard*. Forleddet i Urskov maa sammenstilles med Landsbynavnet *Ure*, der forekommer i Sognene Brande, Grove, Hover, Ikast, Lejrskov, Tistrup, Tvis, altsaa alle i Amterne Ringkøbing, Ribe og Vejle, et Par af dem meget nær ved Tørring Sogn. Det drejer sig i alle Tilfælde om smaa Byer. Tidligst nævnes *Ure* i Brande Sogn, nemlig 1329 og i samme Form som nu: *Vræ*; Navnene udtales alle Steder *u.r* med langt *u*. Længere mod Nord finder vi en hel Del Landsbynavne, der skrives *Voer*, *Vore* eller lignende, men udtales *u.r* ligesom de førnævnte. *Vore* maa være identisk med Navneordet gammeldansk *waræ* „udyret Jord“, et Ord, der er almindelig i danske Stednavne, som Regel i Formen *Ore*, f. Eks. i Landsbynavnene *Oreby*, *Ordrup*, *Orup* og i Herredsnavnet *Vore* (*Vor* og *Nim Herreder*). I en Afhandling i „*Namn och Bygd*“ har Dr. Marius Kristensen gjort det sandsynligt, at *Vore* og *Ure* er samme Navn, ikke alene fordi Udtalen er den samme; men ogsaa fordi *Ure* findes inden for et Omraade, hvor *Vore* ikke forekommer og omvendt. Saa vidt Stednavneudvalget.

Navnet *Urskov* (*Uhrskov*) maa altsaa formenes at betyde: *udyret Jord i eller ved en Skov*, og da der saa sent som i 1870erne paa Gaardens Areal var udyret Jord i Form af Hede, stemmer denne Forklaring jo godt med Stedets Naturforhold, saadan som vi kender dem.

Saa meget om Navnet. Vi vender os derefter til

Gaardens Ejendomsforhold. Herom findes nogle spredte Oplysninger i „Orion“, Historisk Kvartals-skrift, redigeret af T. A. Becker, andet Bind, København 1851. Nævnte Bind indledes med en længere Afhandling af Udgifveren „Rejse gennem Jylland til Skagen og Læssø i Sommeren 1843,“ hvis første Af-snit hedder „Ophold paa Mattrup og Udflugter til mærkelige Steder i Omegnen.“ Af denne Afhandling har jeg benyttet forskellige Oplysninger til den følgende Skildring.

Det er en kendt Sag, at Adelen i visse Perioder i Middelalderen udviste megen Iver i Retning af at samle Bøndergods, hvad der hverken var til Fordel for Kronen eller Bonden. En af vore mest mandhaf-tige Regenter, *Dronning Margrete*, der regerede fra 1375 til 1412, viste sig imidlertid at være de adelige Herrer overlegen. Hun forstod paa forskellig Vis at sætte sig i Besiddelse af en stor Del af det Gods, som Herremændene Tid efter anden havde faaet samlet. Blandt de Borge, *Dronning Margrete* saaledes blev Ejer af, var 1406 *Tranholm* i Klovborg Sogn, der ligger Nord for Linnerup Sogn, som atter støder op til Tørring Sogn. *Tranholm* var anset for at være en betydelig Fæstning, og her var den mægtige Ridder og Rigs-raad, *Johan Skarpenberg*, Herre. Men det blev han ikke ved med at være, thi *Dronning Margrete* afkøbte ham — næppe med hans gode Vilje — Borgen, som hun straks efter lod nedrive, og af Godset oprettedes et lille Len, som findes nævnt 1467.

Til *Tranholm* hørte der et Møllested, en Aalegaard, 37 Gaarde, et Bol, en Toft og en Mark. De 37 Gaarde var spredte over en Række Sogne, Klovborg, Nørre Snede, Tyrsting, Ring, Grædstrup, Vinding, Tem, Tørring o. fl. Af dette Gods laa Møllestedet, 25 Gaarde, Bolet og Marken øde, hvad der var en Følge

af den sorte Død, som i 1350 bortrev henved Halvdelen af Danmarks Befolkning. Sine Steder laa store Strækninger fuldstændig øde efter Pesten.

I et Diplom med Fortegnelse over Tranholms Bøndergods staar bl. a. følgende: „Item en bygt Gaard i Thøringskogh i det samme (nemlig Tørring) Sogn. Item en øde Gaard i Wrskogh.“ Her findes altsaa Uhrskovgaard nævnt, men den ligger øde. Beboerne er alle døde af Pesten omkring Aar 1350.

Uhrskovgaard var altsaa nu under Kronen, men kom senere atter i Adelsmandseje, idet *Frederik II*, der var Konge fra 1559 til 1588, og som foretog mange Godshandeler, 1573 overdrog to Gaarde i Tørringskov og Uhrskovgaard til *Erik Hardenberg*, der bl. a. ejede Herregaarden Matrups i Tyrsting Sogn.

Da Uhrskovgaard kom under Matrups, skyldte den: 1 Ørte Rug, 1 Ørte Byg, 1 Ørte Havre, 1 Skovsvin, 5 Sk. 1 Alb. Erridspenge samt et Fornød, hvilket udgjorde noget over 5 Tdr. Rug. Det var altsaa Gaardens aarlige Ydelse som Fæstegaard af Godset.

Af Erik Hardenbergs Børn døde alle tre Sønner før Faderen og uden at efterlade sig Arvinger. Af Døtrene overlevede tre Forældrene og arvede alt deres Gods. Af disse Døtre holdt *Kirsten Hardenberg* 1589 Bryllup i Odense med Rigsraad *Axel Brahe* til Elved paa Fyn. Han var Broder til Astronomen *Tyge Brahe* og arvede ved Svigerfaderens Død 1604 Matrups, Faarevejle og Eskebjerg. Samme Aar foretog Axel Brahe et Mageskifte med *Erik Lunge* til Stovgaard i Tørring Sogn, hvorved han af denne fik to Gaarde og et Hus i Hjortsvang, Linnerup Sogn, samt en Gaard i Grejs Sogn, mens han afstod to Gaarde i Tørringskov samt Gaarden Urskov.

Uhrskovgaard hørte i omtrent 200 Aar under Stovgaard, og om enkelte af Fæsterne i dette Tidsrum

ved vi en lille Smule. 1664 nævnes en Mand ved Navn *Christen Sørensen* som Fæster af Gaarden. I et Skøde, tinglæst 23. April 1722, anføres „*Urschou Jøren Mortensen* Hartkorn 5 Tdr. 1 Alb. Skou Skyld 1 Fk. 1 Alb. Landgilde Rug 1 Ørte, Byg 1 Ørte, Aure (Havre) 1½ Ørte, 1 Svin, 1 Fæenød, 1 Gaas, 2 Høns, Gæsteri 1 Rdlr.“

Disse to Mænd har formentlig ikke noget med vor Slægt at gøre. Det har derimod sikkert *Søren Hansen Ladefoged*, der nævnes som Fæster af Uhrskovgaard 1731. Det er utvivlsomt hans Datter *Maren Sørensdaughter*, der 1747 blev gift med *Matz Matzeen Uhrschou*, født 1720 og død 1785, som i en Aarrække havde Gaarden i Fæste. Han nævnes i et Skøde af 1751, hvor det anføres, at han havde givet 4 Rd. i aarlig Landgilde. I et andet Skøde af 1770 nævnes, at han „gjør Hoveri og giver Landgilde 4 Rd.“

Mads Madsen Uhrskou havde mange Børn, af hvilke det næstældste hed *Anne Cathrine Madsdaughter*, født 1750 og død 1815. Hun blev gift første Gang 9. Okt. 1773 med Enkemand *Christen Pedersen* af Tørring, der var født 1725, men døde halvandet Aar efter Brylluppet og blev begravet den 8. April 1775. Han har ogsaa været Fæster af Uhrskovgaard. Samme Aar, den 14. Oktober 1775 blev *Anne Cathrine* gift anden Gang med Ungkarl *Anders Christensen*, f. 1745, d. 1811. Ved dette Giftermaal blev *Anders Christensen* Fæster og 1792 Ejer af Uhrskovgaard.

I sit første Ægteskab havde *Anne Cathrine Datteren Sidsel Christensdaughter*, født 1774, der blev gift med Gaardfæster *Anders Vistesén* i Plovstrup. Denne Bebyggelse, der talte tre Gaarde, laa Nabo til Uhrskovgaard, men lidt længere ud mod Hammer. Hermed indtraadte *Vistesén-Familien* i Slægtskab med Familien paa Uhrskovgaard. Det blev dog ikke sidste

Gang, idet Anders Vistesen og Sidsel Christensdatters Sønesøn *Anders Wiste Andersen*, kaldet *Anders Vistesen*, f. 1843, d. 1902, den 23. Oktober 1868 blev gift med *Anne Cathrine Uhrskov*, kaldet *Trine*, f. 1845, d. 1913, der var Datter af *Anders Christensen Uhrskou*, f. 1806, d. 1890, en Sønesøn af den ovenfor nævnte Mand af samme Navn.

Sidst i det attende Aarhundrede kom Bondefrigørelsen, hvormed bl. a. fulgte Fæstegodsets Overgang til Selveje. Det blev Anne Cathrine og Anders Christensens Lod at opleve denne store Begivenhed for Uhrskovgaards Vedkommende.

Som nævnt hørte Uhrskov i næsten 200 Aar under Stovgaard. I Aaret 1787 blev denne Hovedgaard ved Auktion solgt til Justitsraad *T. J. de Thygeson* til Matrups, og han fik 1791 Bevilling paa, at Stovgaard maatte beholde sin Frihed, naar Godset frasolgtes. Efter at have solgt det meste af Godset til de enkelte Fæstere, skødede de Thygeson Stovgaard med ufri Jord for 36666 Rd. til Bønderne, som straks solgte Stovgaard alene for 22500 Rd. til *Poul Glud Langballe*. Under dette Fællessalg til Bønderne var Uhrskovgaard indbefattet, og hermed var Gaarden blevet Selveje, saaledes som det fremgaar af følgende Dokument:

„Skiøde af Justits Raad Thyggeson til Anders Christensen i Uhrschou Nr. 11. Ctimus 1792 5 rd.

Thyge Thygeson til Stamhuuset Mattrup Deres Kongl. Mayestæts Justitz Raad tilstaaer hermed og vitterlig Gjør at have Solgt og afhændet, ligesom ieg og hermed Sælger Skiøder og overdrager fra mig og mine Arvinger til Forrige Fæster under Stougaards Gods Anders Christensen den Gaard Urschou kaldet i Tørring Sogn Vrads Herred Silcheborg Amt som han hidintil har haft i Fæste bestaaende efter

nye Landmaalings Matricul af Ager og Engs hartkorn 5 tdr. ... 1 album og Skovskyld 1 fr. 1 alb. Hvilken Gaard med alle dets tilliggende Herligheder og Rættigheder være sig Bygninger Ager og Eng, Skov og Kratt, Jagt, Fiskevand og Fægang, Moese og Kiær, Tørvegrøft og Lyngslett vaadt og tørt inden og uden Markerskiæll, ligesom samme af Alders Tiid været haver og hvad med Rætte dertil bør at ligge og ieg det Selv eyet haver, skal nu herefter i Overensstemmelse med Kiøbe Contracten af 4de April 1791 og derved hæftede Interessentskabs For Eening tilhøre Anders Christensen og Arvinger for et frit og uigienkaldelig kiøbt Kiøb, og ieg eller mine Arvinger efter denne Dag ingen ydermeere Lod eller Deel derudi at have, men samme Benævnte Anders Christensen og Arvinger herved skal være tilskiødet og hiemlet, samt sig deraf at benytte alt i Overensstemmelse med de Kongelige love og Anordninger. Siden han for denne Gaard og Eiendom har gjort mig fornøvelig og god Betaling for dets Kiøbe Summa ved Benævnte Interessentskabs For-Ening Bestemt til 900 rd. Siiger Nie Hundrede Rigsdaler Dansk Courant, Men da Stougaards Hoved Gaard ved høykongelig Bevilling af 7de December 1791 beholder sin Friihed under de Vilkaar de høykongelige Resolutioner af 8de Decbr. 1784, 13de Martij 1785 og 9de Martij 1791 befaler, maae denne oftbenævnte Bønde-gaard hverken Sælges for igien at Completere nogen Hoved Gaard eller som nogen Hovninge Stæd. —

Dets til Bekræftelse under min Haand og Zigarette samt 2de Vitterligheds Vidners Underskrift.

Matrup den 11te Junij Ao 1792.

Thygeson

(L. S.)

Til Vitterlighed efter Begiær.

Z. Nyegaard.

J. Andersen.“

Der er imidlertid den Forskel paa Uhrskovgaard og andre af Sognets Gaarde, at dens Jord altid havde ligget samlet. Der blev derfor hverken Tale om Udstykning eller Udflytning med de dermed følgende store og besværlige Byggearbejder. Med Hensyn til Købesummen, 900 Rd., ejede Anders Christensen naturligvis ikke dette Beløb. Han pantsatte Gaarden til de Thygeson for 725 Rd. og maa formentlig have udbetalt Resten.

Anders Christensen Uhrskou ejede Gaarden til 1807, da han solgte den til sin Søn *Christen Anderssen Uhrskou*. Ved denne Lejlighed blev der udstedt en Aftægtskontrakt med følgende Ordlyd:

#### „AFTÆGTS-CONTRACT

imellem os underskrevne Anders Kristensen og Hustrue Ane Katrine Madsdatter af Uhrskou paa den ene Side og vores Søn Kristen Andersen ibidem paa den anden Side angaaende hvad Ophold han eller Uhrskougaardens Eiere til os vores Livstid skul udrede.

#### 1.

De 8 Fag i den vestre Ende af Stuehuset, som dertil er indrettet, skal Aftægtsfolkene Anders Kristensen og Hustrue beholde til frie Beboelse og Brug deres Livstid, og skal Christen Andersen eller Uhrskougaardens Eiere vedligeholde det i forsvarlig Stand ligesaa godt som Uhrskovgaardens øvrige Stuehuus uden Udgift for Aftægtsfolkene. Det Haugejord vesters i Haugen, som er afsadt skal Aftægtsfolkene nyde til frie Brug og Raadighed, og er berettiget til af Gaardens Giødning frit at tage hvert Aar det behøvende til bemeldte Haugejord. Hegnet omkring samme skal Gaardens Eier forsvarlig holde vedlige.



## 2.

Til Ophold for Aftægtsfolkene skal Kristen Andersen eller Uhrskougaardens Eiere aarlig levere fire Tønder Rug, Tolv Skiepper Byg og Tolv Skiepper Malt, som skal være reent og forsvarligt Korn og hvoraf det halve leveres hvert Aars første November og det andet halve hvert Aars første May desuden Sex Skiepper Boghvedegryn eller Syv Skiepper om Aftægtsfolkene maatte behøve det, hvilke leveres Skieppevis, naar Aftægtsfolkene forlanger samme, saa og Een halv Skieppe Havregryn alt aarlig saavel som To LPd tørt Flesk hvert Aars første Januarii.

## 3.

Anders Kristensen og Hustrue udtager en af Gaardens Kiør, hvilken de vil, som er med Kalv, til deres Nytte og Brug, denne beholder de til 1 May, og da er de berettigede til at udvælge een anden af Gaardens Kiør, som er med Kalv, den de malter og benytter til 1 November, da de igien, og hvert halv Aar, maa vælge sig een anden af Gaardens Kiør, hvilken de vil, som skal kælve, eller er med Kalv, denne Koe skal fodres eller tøyres og vogtes lige med Uhrskougaardens Malke Kiør forsvarlig og godt. Desuden skal Gaardens Eiere ligeledes foedere og græsse Aftægtsfolkene deres Livstid 4 Faar og deres Lam om Sommeren, saa leverer Gaardens Eiere dem og til Ildebrand 16 gode Læsser Tørv og To Læsser Klyne, hvilke skal graves, reises, stakkes og hiemføres frit af Gaardens Eiere, der skal give forsvarlig Huusværelse til dem, og Tørvene skal være ligesaa gode, som dem Gaardens Eiere selv faar samt ligesaa store læs.

## 4.

Det Boehave, som Aftægtsfolkene ved Gaardens Salg har udtaget til Brug og bestaaer udi 4re Dyner,

3 Hoved-Dyner og Sex firekantede Puder, og et Sængested med grønstribet Omhæng, en Dragkiste, en halv Kiste, et Hængskab, et stor rød Skab, to Stoele, en Spindestol, en Rok, et lidet Speil, et Stue-Uhr, en Ildtang, 2 Theekiedler, 1 Kaffeqværn, 1 The-Potte, Sex pr. Theekopper, 2 flasker, 1 Ølfierding, Sex hvide Talerkener, To Jerngryder, et Bord med Dug og 1 Pande, skal naar Aftægtsfolkene dør tilbageleveres Gaardens Eiere, da samme som meldt kuns til Brugelighed er udtaget, men hvad Aftægtsfolkene selv maatte anskaffe sig, vedkommer ikke Gaardens Eiere, men tilhører deres Arvinger. Aftægtsfolkene forbeholder sig ogsaa fri Brug baade af Ævn Bryggers og Bryg-Kiedler i Gaarden, naar de maatte behøve samme, frie Rettighed til at tage Vand i Brønden i Gaarden saavel som og Adgang og Brug af Hughhuuset sammesteds. Aftægts-Folkenes Korn fra og til Mølle skal Gaardens Eier være pligtig at besørge ligesom og at betale deres Extraskat for dem. Det skal være Aftægtsfolkene tilladt til fri Raadighed at benytte alle de Sive, som groer i Søen for Uhrskou-Mark som og at bruge Baaden ved det Arbeide imod at levere 8 Lispund tørre Siver til Gaardens Eier hvert Aar.

## 5.

Naar den ene af Aftægtsfolkene ved Døden afgaaer, leveres til den længst levende kuns det halve af hvad som i 2 Post er bestemt til deres ophold, ligeledes maae den efterlevende kuns engang om Aaret nemlig hver 1 Nov. omvexle Koen, men naar det maatte træffe, at denne Koe var seen, da skal Gaardens Eiere saafremt det er for St. Michelie Dag, Daglig levere til den længstlevende af Aftægtsfolkene 2 Potter Sød nysmalket Mælk, og naar det er efter St. Michelie Dag 1 Potte saadan Mælk daglig, hvilket

ophører naar Aftægtskoen har kælvet. Skulle den længstlevende af Aftægtsfolkene blive til Sinds at flytte fra Uhrskou, skal Gaardens Eiere være forpligtet at tilføre den efterlevende af Aftægtsfolkene sit Korn med videre, som den efter 2den Post tilkommer, til det Sted i Tørring Sogn, hvor den maatte opholde sig, og skal Korn og Gryn være saa forsvarlig, at det ved lovlig Syn ikke kan casseres. Huuset bliver da til Raadighed for Gaardens Eiere ligeledes som Ildebrand, Koe og Faars Foeder og Græs bortfalder, men den bortflyttende er berettiget at medtage Aftægts Koen, hvilken samme beholder til Eiendom.

Saaledes paa begge Sider at være sluttet og indgaet, og forpligter jeg Kristen Andersen mig og efterkommende Eiere af Uhrskougaarden saalænge nogen af mine Forældre lever, uryggelig at opfylde samme, det bekræftes herved under vores Hænder og forseglinger i Overværelse af 2de Vitterligheds Vidner.

Uhrskougaard den 20de November 1807.

Kristen Andersen (L. S.)      Anders Kristensen  
med ført Pen (L. S.)

Til Vitterlighed efter Begiæring

Anders Vistisen.      Søren Jensen.“

Jeg vil anbefale Læserne at gaa denne Aftægtskontrakt igennem to Gange, de vil da faa et Indtryk af de yderst sparsomme Kaar, hvorunder en forhenværende Gaardmand og hans Kone dengang levede. Penge faar Aftægtsfolkene ingen udbetalt af. Maaske kan de sælge et Lam eller to om Efteraaret og ad den Vej komme i Besiddelse af et Par Skilling. Deres Klæder maa de skaffe sig af Faarenes Uld. Til Mad og Drikke har de Rug, Byg, Boghvedegryn, Havregryn, Flæsk, et slagtet Faar eller Lam, Malt og Mælk at raade over. Man kan regne med, at Mid-

dagsmaden i Almindelighed bestod af Boghvedegrød eller Byggrød med stegt Flæsk og Rugbrød til. Af Køkkenudstyr nævnes en Kaffekværn og en Thepote. Kaffe og The har de altsaa kendt, men der har kun været faa Skillinger at købe Kolonialvarer for. Bohavet er ligesaa sparsomt som i det fattigste Arbejderhjem sidst i forrige Aarhundrede. Aftægtsfolkene faar to Stole og en Spindestol til Afbenyttelse. Forudsat at Husmoderen sidder paa Spindestolen, kan de altsaa byde en — een — Gæst en Siddeplads. Sølv-tøj nævnes overhovedet ikke.

Aftægten blev ikke af særlig lang Varighed, idet Anders Christensen døde 1811 og hans Kone Anne Cathrine 1815.

Christen Andersen har som Landets andre Bønder oplevet en Række daarlige Aar. 1813 indtraf Statsbankerotten. 1818—1828 hærgedes Landet af den store Landbrugskrise. Dertil kom, at 1826 var et ualmindelig tørt Aar, der sammen med 1868 staar som et Par mørke Minder i dansk Landbrugs Historie i forrige Aarhundrede.

At det har knebet for Christen Uhrskou at komme igennem de trange Aar, er der Vidnesbyrd om. Da han 1807 overtog Uhrskovgaard, var Købesummen 980 Rdl. Hvordan det iøvrigt har forholdt sig med Udbetaling, vides ikke. Men 1819 pantsatte han Gaarden til *Schmidts Enke Bodil Kirstine Jensdatter* i Horsens for 500 Rdl. Dette har imidlertid ikke klaret Sagen, for 1820 giver han Vrads Herreds Overformynderi 2. Pant for 356 Rbd.

Et overordentlig værdifuldt Bidrag til Uhrskovgaards Historie i 1830erne og Fyrreerne findes i pens. Skolelærer *Frederik Christian Maximilianussens*: „Erindringer af mit Liv og om min Familie“ (Vejle 1909. 299 S.) Maximilianussen er født paa Tørring

Melhede 1830 og tog Lærereksamen fra Jelling 1851. Efter i en lang Aarrække at have været Lærer paa Sjælland tog han sin Afsked 1895. Derefter bosatte han sig i København, hvor han 1903 begyndte Nedskrivningen af sine Erindringer, „skjøndt de ere lidet mærkelige og kun vil blive læst af min Familie og to Døtre, for hvøm de især ere skrevne.“

Frederik Maximilianussens Fader hed *Maximilianus Christiansen*, kaldet *Max*, han var født i Tørring Kro 1807 og døde 1879. Moderen hed *Ane Cathrine Jensdatter*, var født 1806 og døde 1868. Ane Cathrines Fader hed *Jens Jensen* og Moderen *Johanne Kirstine Jensdatter*. Denne var gift to Gange og blev Moder til ialt fem Døtre. Sidst boede Ægteparret i Vester Sogn, hvor de havde en lille Gaard. De døde imidlertid tidligt, og deres Slægtning *Christen Andersen Uhrskou*, der var gift med Johanne Kirstines Søster, *Frederikke Jensdatter*, f. 1776, d. 1858, traadte da hjælpende til. Maximilianussen fortæller, at han blev disse fem Pigebørns Formynder. Han solgte Gaarden i Vester for 900 Rdl., men kunde ikke faa en Skilling af Køberen. Dette var vel nok begrundet i en Fejl i Købekontrakten. Han førte i lang Tid Proces med Køberen, der blev siddende ved Gaarden uden Skøde, men Processen blev tabt, og Pigerne fik ingen Arv efter deres Forældre. Christen Uhrskou tog dem da hjem til sig og lovede dem hver en Ko, en Sengs Klæder og andet Udstyr ved deres Giftermaal. „Han og hans Kone opdrog Pigebørnene og holdt troligt det givne Løfte. Disse retskafne Mennesker vil jeg senere komme til at omtale, da jeg ogsaa blev deres Plejebarn,“ skriver Maximilianussen videre.

Af disse fem Piger var *Ane Cathrine* den tredie.

Max mistede tidligt sine Forældre, kom i Lære hos en Skrædder og begyndte derefter paa egen Haand.

Først havde han Ophold hos sin Søster Marie Kirstine i Hørsholm, men den 1. Januar 1828 flyttede han til Nabogaarden Uhrskov, og her blev han forlovet med Plejedatteren Ane Cathrine Jensdatter. og gift 1830.

Allerede i 1829 havde Christen Uhrskou i Forening med Max købt deres fremtidige Hjem, et Sted paa Tørring Melhede, for 600 Rdl. Marken grænsede op til de Nord for liggende Uhrskovjorder. Det var et yderst tarveligt Hjem, fortæller Sønnen, Husene lavt Bindingsværk, Marken 18 Tdr. Land Sandjord, hvorpaa de holdt tre Køer, en Stud og nogle Faar. Studen brugtes som Trækraft sammen med en anden, som de laante i Uhrskov. I Haven groede der to Træer, et Birke træ og et Grantræ, hvilket sidste groede frodigt, indtil dets Rod naaede Ahlunderlaget, hvorefter det til hele Familiens Sorg gik ud. Af dette Landbrug og af Skrædderhaandværket skulde Familien bjerge sit Udkomme. Det kneb jo nok af og til. „Fra først af modtog de megen Hjælp fra Urskov, og naar de manglede noget, kunde de blot henvende sig der, saa blev de strax og villigt hjulpne,“ meddeler Sønnen.

Max' ældste Søn blev opkaldt efter Christen Uhrskou og hans Hustru Frederikke og fik Navnet *Frederik Christian Maximilianussen*. Da der i Hjemmet paa Melhede i Sommeren 1833 ventedes en ny Arving, bragte Faderen Frederik op til Uhrskov, og Opholdet blev ikke af kort Varighed. Drengen blev der nemlig i omtrent ti Aar og følte Gaarden som sit andet Hjem. I sine Erindringer beskriver han den saaledes:

„Det var en stor velbygget Bondegaard med et Tiliggende af over 100 Tdr. Land, det meste af temmelig simpel Beskaffenhed, noget deraf var udyrket Kjær og Hede. Noget af Jorden var indhegnet med beplantede Jorddiger, som en af Chr. Urskovs Forfædre

havde bekostet ved holstenske Jordarbejdere. Der var saaledes Nørre, Østre og Vestre Indelukke. I Midten af Nørre Indelukke var et lille Stykke Skov, hvoraf kun nogle faa Træer havde synderlig Størrelse. Østre Indelukke var for Størstedelen Eng med kun lidet Græs, men mange dejlige Koblonner og Kabbelejer. Vestre Indelukke var baade sandet Agerjord, Kjærjord med Pors og en Deel Elletræer og nogen Hede. Den grændsede mod Vest til Havstrup Sø, hvori vi havde en stor Part, og hvor vi stagede os omkring i en fladbundet Baad... En temmelig vandrig Grøft skilte Østre og Vestre Indelukke fra min Faders Ejendom paa Melhede. Denne Grøft udmundede i Søen, og i den kunde man ofte fange Gjedder og Aal, der fra Søen vare vandrede herop. Gaarden laa i den østlige Side af Marken ved en lille Bæk, der løb fra Nord mod Syd og mundede ud i den omtalte Grøft. Denne Bæk dannede Grændseskjellet mellem Urskov og Hørsholm Jorder. Gaardens Stuehus laa i den søndre Side af Gaarden. Det var af Bindingsværk med mange store Lokaler. I den østre Ende var et stort Bryggers med Bagerovn, Steenbro til Gulv, derefter kom det store Kjøkken med Ildsted og et Mælkekammer mod Nord. Derefter kom Dagligstuen med mine Plejeforældres Sovekammer og et Spisekammer, begge ved Nordsiden. Derpaa kom Forstuen med Udgang til Gaarden og Trappe til Loftet og mod Syd et Pige-kammer. Derpaa kom Øverstestuen eller Liigstuen, som de ogsaa kaldte den, af anseelig Størrelse og ved Siden deraf to store Gjæstekamre, der havde Senge med Omhæng af blaat Lærred med hvide Blonder og Striber. Allervestligst var en saakaldet Endestue, der vist tidligere havde været til Beboelse for Aftægtsfolk, men i min Barndom brugtes til Huggehus og Opbevaringssted for Seletøj og en Deel an-

dre Redskaber. Der var tre Indgange fra Gaarden, den førømtalte Forstue, een til Bryggerset og een til den sidst omtalte Endestue. Der var tre Skorstene paa Huset. I alle Stuer var Leergulv, ret højt til Loftet og ret store Vinduer med blyindfattede Vinduer, der mod Syd var meget solbrændte og vanskelige at see igjennem. Syd for Stuehuset laa Haven, der var temmelig stor med mange Frugttræer, just ikke af den fineste Frugt, men de bar rigeligt, og eet af dem blev mig tilstaaet som mit eget. Frugttræerne vare plantede 1806 af Christen Urskov. I Haven fandtes desuden nogle Ribs- og Stikkelsbærbuske og enkelte andre Træer, der var endog et Lysthus. Haven var omgivet af en stor Jordvold, beplantet med adskillige Slags Buskvækster, men den var holdt mindre godt, som alle jydsk Bondehaver paa den Tid... Tæt vesten for Gaarden førte Vejle—Viborg Landevej, der den Gang var ret meget befærdet....

Fra Urskov førte en eensporet Vej mod Syd tæt forbi mine Forældres Hus til Egholm Mølle... Fra Gaarden, der laa paa en Flade, der skraaned mod Syd, var Udsigten meget begrænset, især mod Nordvest, Nord og Nordøst. Nogle Mærkepunkter i Synskredsen vil jeg dog nævne: Mod Vest Havstrup Sø i Forgrunden, længer ude Nykirke, ja endog Kollemorten Vejrmølle, der den Gang blev opført og var den første af den Slags Møller der i Egnen. I Mellemgrunden Resterne af Vonge Skov, der bestod af en halv Snes høje Bøgetræer. Mod Syd begrænsedes Horisonten af nogle Højder og Alsted Skov. Mod Sydøst havdes nogle længere Udsigter over Engstrækninger ved Gudena.

Et Bidrag til Forstaelsen af Gaardens Bygninger og deres Værdi har vi i en Brandtaksering fra samme Tid, nemlig 20. Oktober 1832, og den lyder saaledes:



## „TØRRING SOGN OG BYE

368. Christen Andersens Gaard, Uhrskovgaard kaldet, som forhen under Hoved Nr. 127 var assureret for 1340 Rbr. befandtes nu saaledes forandret og forbedret:

a, Stuehuset, Sønden i Gaarden 17 Fag,  $8\frac{1}{2}$  Al. dyb, af Ege Under og Fyrovertømmer, murede Vægge og Straatag bestaar 13 Fag, de øvrige 4re Fag af Grundmur med Straatag og Fyrovertømmer, 15 Fag er til Beboelse med Loft, Vinduer og Dørre, Kiøkken og Bryggers, en Toetage Jernvindovn med Rør og en Bilæggerovn, i 3 Fag er Gulvet belagt med brændte Fliser, en indmuret Kobberkiedel paa 1 Td. samt 2 Skorstene og Bagerovn, taxeret for 700 Rbr. S. T. reduceret til 680.

b, Det vestre Huus 18 Fag,  $9\frac{3}{4}$  Al. dyb, Ege Under og Fyrovertømmer, murede Vægge og Straatag til Lade taxeret for 649 Rbr. S. T. reduceret til 630.

c, Det nordre Huus 11 Fag,  $7\frac{1}{4}$  Al. dyb, af samme Materialer som Litra b, til Stald, taxeret for 278 Rbr. S. T. reduceret til 270.

d, Det østre Huus 19 Fag,  $9\frac{1}{2}$  Al. dyb, af samme Materialer som Litra b og c til Koestald taxeret for 587 Rbr. S. T. reduceret til 570 = 2150.“

Forsvarlig mod Ildsfare og som mældt forhen forsikret for 1340 Rbr. De anordnede Brandredskaber ere forefundne.“

Frederik Christian benævnte Christen Uhrskou som Morbroder, hvad der for saa vidt ikke var helt nøjagtigt, idet Christen var Moderens Morbroder. Benævnelsen er altsaa gaet i Arv fra hende til Sønnen. Om Familien og om Livet i Uhrskovgaard har Frederik Christian Maximilianussen meget at berette. Heraf skal i denne Forbindelse gengives følgende:

„Min Morbroder var en høj Mand med et mildt, alvorligt Ansigt, der fuldkomment afspejlede hans Karakter. Han gik stille og sagtmødig omkring og passede sin Dont. Jeg mindes aldrig at have seet ham hidsig eller opfarende. Min Moster var en mere livlig Natur, hun holdt meget af at tale om sin Ungdom og meest om sit lange Ophold i Horsens som Tjenestepige, sidst paa Palaiet hos den længstlevende af de russiske Prinsesser, der døde den 23. April 1807. Et Fjerdingaar før dette Dødsfald havde hun forladt denne Tjeneste for at blive gift med Christen Urskov. Hun beklagede sig ofte over, at hun ikke var blevet der dette Fjerdingaar med, thi saa havde hun faaet 60 Rigsdaler aarlig til hendes Dødsdag i Pension af den russiske Regering, men det var jo ikke til at forudsee, at den russiske Prinsesse skulde dø saa kort efter. — Min Moster var en middelhøj, temmelig svær Kone. Jeg seer hende endnu saa tydelig, især i hendes ældre Alder, siddende i en Armstol med flettet Halmsæde tæt ved Kakkelovnen, iført et grønt Livstykke eller Bul, som hun kaldte det, højrøde strikkede Ærmer, Vadmelsskjørt og med Snip paa Hovedet. Dette sidste var af fint hvidt Lærred over Baghovedet og fortil meget brede Blonder, der var krusede i Forsiden og stod ud i lige Flugt med Ansigtet. Hos disse gode Mennesker tilbragte jeg min Barndom, der ingenlunde var tornefuld, da jeg næsten blev føjet i alt og vist sjelden blev dadlet og aldrig straffet. Anders Urskov vilde gjerne drille mig, men det var ogsaa mine eneste Genvordigheder.“

Anders Christensen Uhrskou handlede en Del med Stude. Det samme gjorde *Ulrich Holgersen Bremer*, f. 1780, d. 1833, der ejede Dalsgaard i Klovborg Sogn. Efter Faderens Død overtog den ældste Søn, *Holger Ulrichsen*, Gaarden. Det er rimeligt at antage,

at Anders Uhrskou paa Handelens Vegne er kommet i Dalsgaard, men Besøgene førte mere med sig. Der var i Gaarden to Sønner og tre Døtre, og Resultatet blev, at Anders Uhrskou blev forlovet med den ældste af disse, *Ane Kirstine Ulrichsdatter*, født 1810. Forlovelsen er sket 1834, og i den Anledning forærede Anders sin Kæreste seks Sølvspiseskeer med Indskriften

A C S Ur  
A K U D  
1834.

Den 24. September 1836 blev det unge Par gift, og om Brylluppet fortæller Frederik Christian Maximilianussen følgende:

„Til mine tidligste Minder hører ogsaa Anders Urskovs Bryllup i Dalsgaard, Klovborg Sogn. Denne Bondegaard laa paa en Flade i en Dal, hvorigjennem rislede en Bæk lidt nedenfor Gaarden, og begge Sider af Dalen vare bedækkede med Skov. Denne romantiske Beliggenhed gjorde et saadant Indtryk paa mig, at det aldrig senere er blevet udslettet. Kjørse-len fra Uhrskov dertil, omtrent en Mil, og derfra igen til Klovborg Kirke mindes jeg ganske tydeligt, især det sidste Stykke. I Spidsen for den store Brude-skare red 6 à 8 Forridere. Derefter kom den første Vogn med nogle klarinetblæsende Musikanter, derefter Bruden og dernæst Brudgommen, hver i sin Vogn, saa kom Brudeførerne og derefter Parrets Forældre. Hendes Fader var død og kunde saaledes ikke være med. Den øvrige Skare var ordnet i Rangfølge efter det nærmere eller fjernere Slægtskab eller Bekjendtskab. I Kirken blæste Musikken Koraler, og alt gik meget højtideligt til. Ved Tilbagekomsten til Gaarden var Musikken straks tilrede og blæste os et Stykke, da vi marscherede ind. I Storstuen var

Bordet dækket til Middagsmaaltidet med Sølvkruse, Bægere og Skeer, det meste laant hos Deltagerne i Brylluppet. Ved Bordet vankede der i det mindste 6 solide Retter og Maaltidet varede vel henved 3 Timer, i hvilken Tid Musikken spillede. Gjæsterne vare ordnede i bestemt Rangfølge, og efter deres nærmere eller fjernere Forhold til Familien. Det var en meget vigtig og kilden Sag for de Mænd og Karle, som gik for Borde som Opvartere, at faa dem saaledes ordnede, at der ikke skulde blive Fortrydelse, — den var formodentlig nøje overvejet itide. Præsten og Degnen sad vis-a-vis Brudeparret, og Degnen læste til og fra Bords og sang et Psalmevers. Efter Bordet og naar Borde og Bænke var ryddede ud, dansedes der. Især kan jeg huske Præsten, der nok hed Barfod<sup>1)</sup>, som en ivrig Dandser, der ret svingede Bønderkonerne og Pigerne af Hjertens Lyst. — Næste Dag kørte vi hjem til Urskov, jeg dygtig ør i Hovedet af Gaardagens og Nattens Tummel. Vor smukke nye holsteenske Vogn, der havde grønmalet Understel med Fadningsstel og Stole af samme Farve, samt Kurvefletning af dejlig guul Farve, var ogsaa noget medtaget af Smuds ved Hjemkomsten.“

Ved Brylluppet blev afsunget følgende „Sang i Anledning af Anders Christensen Uhrskous og Pige Anne Kjerstine Ulrichsd's Bryllup i Dahlsgaard den 24de September 1836.

*Mel: Samlet her i en fortrolig Klynge.*

- 1) Elskte Brudgom! i din gyldne Morgen  
 hæv dit glade Hjærte op til Gud;  
 :: han, som skjænker Fryd, tildeler Sorgen  
 han har skjænket dig din elskte Brud. ::

---

1) Hans Christian Theodor Barfoed, født i Brandup 1799, var Provst i Klovborg, Tyrsting og Grædstrup fra 1834 til 1851.

- 2) Denne gode, vennefulde Pige,  
 som idag blev knyttet til din Haand.  
 :: Hende ei du nogensinde svige;  
 helligt holder eders Ægtebaand. ::
- 3) Ofte skjænker Herren Dage blide,  
 og bestrør med Roser dine Fjed,  
 :: glad din Pige iler ved din Side,  
 og forsøeder din Lyksalighed. ::
- 4) Men og stundom mørknes dine Veie,  
 Modgang hører Jordelivet til;  
 :: Da en sand og trofast Ven at eie,  
 det dig skjenker Trøst og salig Fred. ::
- 5) Tag din Pige, slut hend' i din' Arme,  
 lettet vorder dit beklemt Bryst;  
 :: Da forglemmes al din Sorg og Harme,  
 hun dig yder kjerligt Raad og Trøst. ::
- 6) Nu vor Ven, vær glad og fryd dig længe  
 ved din elskelige Piges Bryst.  
 :: Ingen Sorger til din Boelig trænge.  
 Lad din Stine være al din Lyst. ::
- 7) Tømmer Venner! dette Par til Ære  
 disse Glas med skønne fyldte Maal.  
 :: Stedse glad og lykkelig du være!  
 Brud og Brudgom det er eders Skaal! ::

Om det daglige Liv paa Uhrskovgaard under de nye Forhold fortæller Maximilianussen følgende:

„De Gamle og Unge gik rolige og fredelige ved Siden af hinanden uden at jeg mærkede Konflikter, og i min Stilling skete der kun den Forandring, at de Gamle mere og mere vilde have mig om sig til enhver Tid. Min Morbroder pløjede Grønjorden med 4 Heste for Hjulploven og jeg maatte gaa ved Siden af ham med en Pisk i Haanden og drive paa Hestene. Naar han havde pløjet nogle Omgange af de skrækkelig

lange Agre, og han troede, jeg ikke kunde udholde at gaa længere, satte han mig paa den „Tehaands“ eller Nærmere af det forreste Par Heste og saa red jeg, indtil vi holdt Hvil. Min Morbroder havde lagt sig efter at lave Puder af Siv til Hestes og Studes Seletøj. Dette Arbejde udførte han i de lange Vinteraftener inde i selve Dagligstuen, hvor han i Vintrens Løb flettede en Mængde Puder, der anvendtes dels til Gaardens eget Behov, dels som Foræringer til hans gode Venner og Bekjendte. Disse Puder blev lavede af Siv, der voxede i Havstrup Sø. I Forsommeren blev disse Siv skaarne der af min Morbroder. I en lille fladbundet Baad laa han og jeg ude, hvor Sivene groede, mange Dage i Træk. Han havde en Segl eller en kort Lee, hvormed han afskar Sivene nede ved Roden og leverede hver Haandfuld til mig, der maatte rette dem og lægge dem bag i Baaden. Naar vi da havde faaet en Ladning saa stor, som Baaden kunde bære, sejlede vi i Land ved at stage os frem med en lang Stage og bar Sivene i Land og bredte dem ud for at tørres paa Agerjorden ovenfor Søen. Under disse Baadfarer vankede der megen Snak, især fra min Side. Jeg spurgte og han svarede. I Høstens Tid maatte jeg ogsaa følge min Morbroder overalt. Efterhaanden som Høstfolkene fik mejet og bundet Kornet, satte han Negene og i Hobe, 2 imod hinanden, 12 Nege i hver Hob, saaledes at 5 Hobe dannede en Trave. Jeg maatte rejse Negene til ham, for at han kunde blive fri for at bukke sig. Naar vi kjørte Sæden ind, var han altid i Laden, og jeg ved hans Side for at række ham Kjærvene med den rigtige Ende til; han lagde dem da til Rette, og gav dem et Tryk med det højre Knæ, for at de kunde komme til at ligge fast sammen og fylde desmindre. Dette Arbejde sled naturligvis stærkt paa hans Beenklæ-

der, og han havde derfor altid et Par gule Skind Knæbeenklæder paa, der, inden de gik af Brug, havde været brugte til Stads; thi der var ved hvert af Knæene en Rem med stor Sølvspænde paa den udvendige Side, og vare til at knappe paa samme Side med 10 store Sølvknapper. Desuden havde han gule Skindhandsker paa for ikke at blive altfor ilde tilredt af de mange Tidsler, der fandtes i Sæden. Mange Gange blev Indkjørslen ved til langt ud paa Natten, og Laden blev da oplyst af en Lygte, der hængte i et Reb under Hanebjælken. Vi havde 2 Tjenestekarle og en Tjenstedreng, samt 2 Piger, der i mange Tilfælde hver havde sit bestemte Arbejde at udføre. Den Karl, der passede Hestene, i Reglen 6, skjar Hakkelse ved Haandkraft paa en saakaldt Hakkelseskiste, om Vinteren næsten altid ved Lygteskin. I de lange Vinteraftener herskede der en livlig Virksomhed i Dagligstuen, min Morbroder flettede de omtalte Sivpuder, den yngste Karl og Drengen kartede Ulden, og den unge Kone og Pigerne spandt, medens der taltes og fortalte Historier. Da jeg kom saa vidt, at jeg kunde læse, maatte jeg læse Historier for dem af en eller anden Historiebog. En saadan var meget søgt, og blev laant hos Venner og Kjendinge. Endnu holdt vi ingen Aviser, først senere kom *Aarhus Stiftstidende* til, og den kom meget uregelmæssig og i Bunker, da der i Regelen var 5 à 6 Familier om at holde et Exemplar, som da gik paa Omgang. Vilde vi have Aviser eller Breve, maatte vi selv lade dem afhente i Vejle, 3 Mil derfra, og det skete ganske lejlighedsvis, undertiden med Maaneders Mellemrum, senere hen fik nogle af Sogneboerne en Mand til at gaa til Vejle hver Fredag for at hente Aviser, men han havde ofte Forfald, og saa maatte vi vente til næste Fredag.“

Om Anders Uhrskous Studehandel og de særlige

Oplevelser, Gaardens Beliggenhed ved Vejle—Viborg Landevej fremkaldte, meddeler han følgende:

„Anders Urskov handlede meget med Stude og havde gjerne 6 à 8 Stykker, der ogsaa blev benyttede som Trækdyr. Han drog i den Anledning til Marker i vid Omkreds, og der kom ofte Studehandlere til Gaarden, men deres Passiar, der udelukkende drejede sig om denne Handel og iblandedes med stærk Banden, var mig nærmest modbydelig. Da Landevejen førte tæt forbi Gaarden, kom der mange Kjørende, især nordfra, med Varer, som de havde Afsætning paa mod Syd; saaledes Kalkmænd, der kom kjørende med store lukkede Vogne fra Daugbjerg med ulæsket Kalk; Aalmænd med saltede og røgede Aal fra Thy, ligeledes i lukkede Vogne; Pottemænd med sorte Gryder og Potter, og efter Høst kom store Flokke af Gjæs drivende nordfra. Disse Flokke vare paa mange Hundrede og havde gjerne 6 à 8 Drivere. De kunde ikke passere længere end højst 2 Mil daglig. Alle de her nævnte Handelsfolk fik undertiden Lov til at overnatte paa Gaarden, og det var en Afvexling i vort sædvanlige ensformige Liv. — Til vore nærmeste Kjøbstæder, Vejle og Horsens, var der sjelden Ærinde, vist næppe en Gang maanedlig, alt, hvad der behøvedes til Føde og Klæder, tilvirkedes hjemme, kun nogle Kolonial- og Urtekramvarer hentedes der, og kunde ikke faaes nærmere ved. Saa tog de en 3, 4 à 5 Tdr. Sød i Vognen og solgte dem for at faa Penge til at gjøre Indkjøb. De store Udgifter til Renter og mange andre Ting, som nu er nær ved at voxte Folk over Hovedet, kjendte man ikke til i Urskov. Kun Skatterne og de meget smaa Folkelønninger maatte der skaffes Penge til. Men Indtægterne var ogsaa faa og smaa, og bestod meest i Salget af tillagte Heste og Kreaturer, der



forhandlede paa de nærmeste Markeder. Salget af Sviin, Smør og Æg var næsten slet ikke kommen i Brug paa den Tid. Kalve, Lam, Ænder og Høns for-tæredes i Husholdningen, kun naar vi havde en større Flok Gæs, blev nogle slagtede og solgte paa Torvet i Horsens, hvor det hed sig, at de kostede mere end i Vejle, der jo ogsaa den Gang var en meget lille By, der let kunde blive forsynet, saa det der havde sin Vanskelighed at faa dem solgte.“

Og senere hedder det:

„Som tidligere nævnte holdt Anders Urskov meget af at handle med Stude, hvoraf der dengang holdtes mange i den Egn af Jylland. Følgen heraf var, at der kom mange Studeprangere til Urskov, blandt andre endog en Gang en saa notabel Personlighed som Lehnsbaron *Krag-Juel-Vind* til Steensballegaard ved Horsens. Han var en meget stor og interesseret Studehandler. Da Omsætningen saa at sige udelukkende foregik i Sølvpenge paa Grund af Mistilliden til Sedler efter Statsbankerotten, førte disse Handelsfolk Masser af Sølvpenge med sig, som de havde deels i en saakaldt Kat, en Beholder af stærkt Læder, der var spændt om Livet, deels i en „Mantelsæk“, der ligeledes var af stærkt, tykt Læder og naar de havde særdeles mange Penge med sig, i et Skrin, der var forsynet med mange Jernbaand og stod bag i Vognen. Det første en saadan Handelsmand gjorde, efter at være kommen ind i Stuen, var at spænde „Katten“ af sig, thi den var meget tung og besværlig at bære. „Mantelsækken“ blev ogsaa baaren ind i Stuen, og den var saa tung af Sølvpenge, at jeg mangan Gang ikke kunde løfte den fra Gulvet. Skrinet blev derimod ude i Vognen, da den ikke var let at løbe med. Handelen foregik baade i Rigsbankpenge og Kurantmønt, hvilke to Møntberegninger brugtes jævnsides. Der

taltes altid om Daler Rigsbank og Daler Kurant, og Handelsmændene vare naturligvis lige godt inde i Beregningen af disse to Møntsorter og deres Forhold til hinanden. Dog handledes der ogsaa undertiden blot i Specier. En Specie var fire Kroner i vore nuværende Penge.“

At Hjemmets Lefevod er blevet en anden og større end den, Aftægtskontrakten af 1807 bar Vidne om, ser man af følgende Skildring:

„Engang i min tidlige Barndom var der stort 2 eller 3 Dages Gilde i Urskov, i hvilken Anledning husker jeg ikke, men det har vel enten været Bryllup eller Barnedaab. Derimod kan jeg mindes Forberedelserne og noget af Gildet. Det første, der foregik, var, at der blev forhandlet med Kokkekonen om, naar hun kunde være til Tjeneste, thi hun, der boede enten i Aale eller Hjortsvang, var uundværlig og havde en meget stor Kundekreds. Naar Tiden var aftalt, gav hun en Opskrift af, hvad der skulde købes i nærmeste Kjøbstad i Forhold til Gjæsternes Antal, og adskillige andre Forskrifter. Omtrent 8 Dage før Gildet blev hun hentet og havde nu fuldstændig Raadighed over Køkken og Bryggers samt over Konen og Pigerne indtil Gildet var endt, og hun var af den Slags, der herskede myndig og absolut, thi af hende afgang det, om Bagningen og Brygningen samt Tillavningen af alle de andre Madvarer skulde lykkes og blive til Ære for hende og Huset, hvor Gildet holdtes, thi Kritikken var meget stræng, især af den kvindelige Del af Gjæsterne. Alle rede inden Indbydelsen, der foregik ved en Bedemand, blev Bergens Fiske, der var en af de staaende Retter ved alle Gilder, lagt i Blød. Tre eller fire Dage før Gildet gik vore Piger rundt til alle de Indbudne for at laane deres Sølvtøj af Kruse, Bægere, Spise-

skeer samt Gafler og Knive, og hvad der ellers skulde bruges. Jeg har senere undret mig over den Masse Sølvtoj, der dengang fandtes i Bøndernes Eje... Der var pragtfulde Sølvkruse, som vejede flere Pund, store Sølvbægere og en Mængde Sølvskeer, Sølvsukker-tænger med mere, alt smukt udgraveret, men meget deraf af betydelig Ælde, saa det vist har været Arve-gods i Familierne i flere Slægtled. Hver Bondekone havde sit Hovedvandsæg af Sølv, ofte hele Pragt-stykker, der indeholdt en lille Svamp, overhældt med Eau de Cologne eller, som det kaldtes, Hovedvand. Ved Gilder og andre Lejligheder gik de rundt blandt Konerne for at lugtes til og beundres. Det var gjerne Arvestykker eller Gaver fra den Forlovede ved Tro-lovelsen i Stedet for de senere brugte Forlovelses-ringe. I Urskov havde vi endog Sølvsporer foruden en Masse Spænder og Knapper af samme Metal. Alt dette tyder just ikke paa Fattigdom hos Bonden i gammel Tid. To eller tre Dage før Gildet kom de indbudte Gjæsters Piger med „Sendelse“ i to Kurve, i den ene var levende Fjerkræ, enten Ænder eller Høns eller begge Dele, i den anden var Smør og Æg. Smørret var sat paa en stor Tallerken og meget kunst-færdigt opsat. Man havde udskaarne Trævalser, der førtes op og ned ad Siderne af det runde Stykke Smør, der dannede en afstumpet Kegle. Derved frem-kom mange Figurer og Forsiringer, og øverst var det formet som en Krone eller anden Figur. Et saadant Stykke Smør vejede gjerne otte à tolv Pund fra de mere velhavende og var ofte Gjenstand for megen Kritik. Naar Pigerne, som havde bragt „Sendelsen“, vare tilstrækkelig beværtede, fik de deres Kurve, og i den med Smørret var der saa lagt et temmelig stort rundt Sigtebrød, som de saa bragte hjem, for at de Indbudne kunde smage, hvorledes Bagningen var

lykkedes. Selve Gildet forløb omtrent ligesom jeg har beskrevet ved Brylluppet i Dalsgaard. Dog skal jeg bemærke, at der aldrig saaes drukne Mænd eller andre Gæster, der vare berusede, uagtet al den Mængde Godtøl, Brændevin og Kaffepunscher, der blev fortæret.“

Med Hensyn til Beskrivelsen af det megen Sølvtoj, man var i Besiddelse af, bør det tilføjes, at Sølv dengang var et Udtryk for Kapitalanbringelse. Sølv vidste man havde Værdi, og Sparekasser var endnu for Størstedelen ukendte.

Tre Aar efter sit Giftermaal bliver Anders Uhrskou Ejer af Gaarden, idet Faderen den 14. December 1839 giver ham Skøde paa Ejendommen. Købesummen er 500 Rbd. Sølv, og endvidere skal Køberen svare Sælgeren og hans Hustru Aftægt, saa længe de lever.

Aftægtskontrakten, der giver et godt Indblik i en Række af Tidens Forhold, lyder saaledes:

### „AFTÆGTSCONTRACT

imellem Christen Andersen Uhrskou og Søn Anders Christensen begge af Uhrskougaard i Tørring Sogn angaaende den Aftægt, som førstnævnte har betinget sig og sin Hustrues Frederikke Jensdatters Levetid af bemeldte Uhrskougaard med sammes Afstaaelse den 14de Decbr 1839.

1. Til fri Boepæl reservere Aftægtsfolkene sig deres Livstid 4re Fag af Stuehusets vestre Ende med derover værende Loftsrum. Disse 4re Fag Huus er Aftægtsyderen Anders Christensen pligtig paa Aftægtsfolkernes Forlangende, efter et foregaaende Fjerdingaars Varsel, at sætte i behørig Stand med Loft, Gulv, Skorstene, Vinduer og Dørre med tilhørende Lukelse. — Forøvrigt indrettes Boeligen saaledes som Aftægtsfolkene selv nærmere bestemmer. — Den

aarlige Vedligeholdelse med Klinen eller Udspækning, Kalkning og Hvidtning, saavel ind som udvendig paaligger Aftægtsyderen, hvis Pligt det desuden er at sørge for, at Aftægtsboeligen til enhver Tid er forsvarlig baade paa Tag og Fag ude som inde. Alt uden Udgift og Uleilighed for Aftægtsfolkene.

2. Aftægtsfolkene ere berettigede til at gaae i Gaardens Hauge og der tage Kaal og andre Urter til deres Fornødenhed. At Aftægtsfolkene ogsaa er berettiget til at gaae i Gaard og Mark, hvor de ville, er en Selvfølge. Af de i Haugen værende Frugttræer reserverer Aftægtsfolkene sig aarlig Frugten af hvilke 2 Træer de selv udvælge.

3. I aarlig Aftægt leveres Aftægtsfolkene i sunde og gode Varer og til vedføjede Tider, nemlig: 4 Td. tort Rug, 1 Td. 2 Skpr. Bygmalt 1 Td. Byggryn 1 Td. Boghvedegryn 4 Skp. Bygmeel  $1\frac{1}{2}$  Skp. Salt 1 Pd. Kaffebønner 8 Pd. Cicori 8 Pd. Kandis 3 Pd. Grøn Sæbe  $\frac{1}{4}$  Pd. The. Disse Præstationer leveres 2 Gange aarlig nemlig 1ste Mai og 1ste Novbr. hver Gang det Halve. — Skulde Boghvedegryn ikke kunne præsteres, kan et lige Quantum Byggryn leveres istedet, i saa Fald leveres altsaa i alt 2 Td. Byggryn. Fremdeles 2 LPd. Smør, som leveres 4 Gange aarlig nemlig  $\frac{1}{2}$  LPd. den første Dag i hvert Qvartal, 2 LPd. Ost, deraf leveres  $\frac{1}{2}$  LPd. St. Hansdag og  $1\frac{1}{2}$  LPd. den 1ste Novbr. 4 LPd. torret og røget Flesk midt over Siden til hvert Aars Juul, 2 Pd. Humle den 1. Novbr. 1 LPd. reenskaget Hør om Mortensdag, 100 Hønsæg leveres 2 Gange aarlig nemlig 1ste Mai og Mikkelsdag hver Gang 50, 2 levende fede Gjæs hver 10de Novbr. 3 Td. Kartoffler i Opgravningstiden, 12 Pd. Faar Talg hver Mortensdag,  $1\frac{1}{2}$  Skp. Bageaske, halvt 1ste Mai og halvt 1ste Novbr., 1 godt uklippet Slagtefaar hver Mortensdag, 4 forsvarlige Læs Klyn-

tørv af Gaardens Tørveskifte i Kollemorten Mose og 14 Læs Hedetørv af Gaardens Hede. Tørvene hjemkøres i Juli eller senest i August Maaned og sættes i Huus paa et for Aftægtsfolkene beqvemt Sted i Gaarden. — Endvidere leveres Aftægtsfolkene 1 Potte god sund Korn Brændeviin hver Søndag, 1 Pd. Røgtobak til 24 Sk. pr. Pd. hveranden Søndag, 4 Potter nymalket Mælk daglig fra 1ste Mai til Mikkelsdag og den øvrige Tid af Aaret 2 Potter nymalket Melk daglig. Melken indbæres til Aftægtsfolkene saa snart den er malket i reen og uforfalsket Stand. Endelig er Aftægtsyderen pligtig til aarlig at betale Aftægtsfolkene til Smaaudgifter 4 Rbd. Sedler nemlig 2 Rbd. den 1. Mai og 2 Rbd. den 1ste Novbr.

4. Aftægtsyderen er pligtig til for Aftægtsfolkene at fodre og græsse 3 Faar med deres Yngel, dog Lamene ei længere end til Slagtetiden. Faar og Lam nyde Græsning, Foder og Røgt lige med Aftægtsyderens egne Faar og skulle staae i samme Huus som disse. — Skulde Faarene døe eller komme til Vanheld, er Aftægtsfolkene berettigede til af Gaardens Faareflok at udtage Faar i den eller de dødes Sted. At den som passer Gaardens Faar, ogsaa passer Aftægtsfolkenes er en Selvfølge, og Aftægtsyderen er pligtig at tillægge det fornødne Tøirereb.

5. Naar Aftægtsyderen kører til Mølle, er han pligtig til derom med betimeligt Varsel at underrette Aftægtsfolkene og at tage deres Korn med til og fra Mølle, eller i alfald at hente det, naar det er malet. Endvidere er Aftægtsyderen pligtig til at besørge Aftægtsfolkenes Øl brygget og deres Brød bagt (Deigens Lægning og Brødenes Dannelse derunder forstaaet). Alt naar forlanges, dog vil Aftægtsfolkene ei forlange Bagning andre Tider end naar Gaardens Eier bager for sig selv med mindre de lader en egen

lille Bagerovn indrette i deres Aftægtsbolig, hvortil Gaardens Eier i saa Fald leverer det fornødne Ildebrændsel. Gaardens Brygkar afbenyttes ved Brygningen. — Fremdeles er Aftægtsyderen pligtig til at drage Omsorg for Aftægtsfolkernes Tøis Tvætning og Vask naar forlanges, saavel som for deres videre fornødne Reenlighed og han er pligtig til saavel i Almindelighed som i Særdeleshed i Sygdom og Alderdoms Tilfælde at yde Aftægtsfolkene al fornøden Pleie og Opvartning, saaledes som han trøster sig til engang at forsvare for den almægtige Gud.

6. Aftægtsfolkernes Faars og Lams Vask og Klipping besørger Aftægtsyderen hvert For- og Efteraar. Han er og pligtig til daglig at lade Aftægtsfolkernes Faar malke om forlanges og lade Melken indbære i Aftægtsstuen.

7. Aftægtsfolkene have fri Adgang til og Afbenyttelse af Gaardens Brønd og Aftægtsyderen er pligtig til om forlanges 2 Gange daglig at lade det til Aftægtsfolkernes Brug fornødne reene Vand indbære i deres Stue.

8. Til Gaardens Hughuus reserverer Aftægtsmanden sig fri Adgang og Ret til at benytte Gaardens Haandværkstøi. Ligeledes reserverer han sig ene Ret til Sivene i Havstrup Søe, saavidt Uhrskovgaard's Grund strække sig, men han er som Erstatning derfor pligtig til at holde Gaardens Sive-Hestepudder vedlige. Gaardens Eier skal skaffe Baad til at skjære Sivene og seile samme iland paa, naar forlanges.

9. Aftægtsfolkene have Ret til at have Bistader i Gaardens Have paa et beqvemt og passende Sted.

10. Aftægtsfolkernes Høitids-Offet betaler Aftægtsyderen.

11. Aftægtsyderen er pligtig til saa ofte Aftægtsfolkene anmode derom at befordre dem med Heste

og Vogn til Tørring Kirke, bie til Gudstjenesten er forbi og saa kjøre dem tilbage. Han er endvidere pligtig til aarlig at forrette 2 a 3 Reiser for eller med Aftægtsfolkene, dog ei til noget Sted, som er længere end 3 Mil borte fra Uhrskougaard. Reiserne der saavel som Kirkekjørslerne afgives med anstændig og passende Befordringstøi, forrettes paa Anfordring dog ei i nogen travl Høst eller Sædetid, med mindre den høieste Nødvendighed maatte fordre det.

12. Af den ved Uhrskougaard værende Besætning Ind og Udboe, som Aftægtsmanden tilligemed Gaarden har overdraget til sin Søn Aftægtsnyderen, forbeholder Aftægtsfolkene sig som Eiendom 3 Faar og om de udtages i Foraaret eller Sommeren inden Slagtetiden tillige deres Lam, 2 Sengesteder med Omhæng og Klæder nemlig til hver Seng 3 Dyner 1 lang og 2 korte Hovedpudder, 1 Par Hørgarns og 1 Par Blaargarens Lagener, videre et lille rødt Bord, et andet Bord, 4 Stoele 1 Dragkiste 1 Klædekiste et Hængeskab, en Jern Kakkellovn, som staaer i Dagligstuen, et Stueuhr, 4 Sølv Spiseskeer, 2 do. Theskeer, en do. Sukkertang, 1 Messing Kjedel, 1 Jern Gryde, 1 Speil, 1 Fyrbækken, 1 Malm Morter, 1 Strygejern, 2 Messinglysestager og en Lysesax, 1 Spand en Strippe, 2 Korn Sække, 1 Spinderok med tilhørende Spindestoel, 1 Par Karter, 1 Garnvinde, 1 Haspetræ, 1 Jern-Pander, 1 Jern Trefod, 1 Skorstenslænke, en Ildklemme, 1 Kaffeqværn, 6 Par Thekopper, 1 Kaffekande, 1 Thepotte, 1 Kobber Thekjedel, 4 Par Knive og Gafler, 6 Porcelains Tallerkner, de fornødne Lerkar med flere nødvendige Smaating. — Aftægtsfolkene ere berettigede til at udtage hvilke Ting af de nævnte Slags, som de finde for godt.

13. Gaardens Eier er pligtig til at bekoste Aftægtsfolkernes hæderlige og anstændige Begravelse efter



Egnens Skik og Brug og deres Stand og Stilling. — Aftægtsfolkenes Efterladenskaber tilhører deres Arvinger.

14. Aftægten leveres ubeskadiget til den længstlevendes Død, dog bortfalder Tobak og det halve Brændeviin ved Mandens Død, om han dør først. Skulde Aftægtsfolkene faa isinde at flytte fra Uhrskougaard er Aftægtsyderen pligtig at tilføre dem deres Aftægt, dog ei længere end 2 Miil. I Flytnings Tilfælde bortfalder Huusværelse, Benyttelse af Hauge, Ildebrændsel, Faars Foder og Græs, Melk, Opvartning og Reiser og som Erstatning derfor betaler Aftægtsyderen aarlig 25 Rbd. Sedler, hvoraf 12 Rbd. 3 Mk. erlægges 1ste Mai og 12 Rbd. 3 Mk. den 1ste Novbr.

16. Naar Aftægtsfolkene flytte paa deres Aftægt, er Aftægtsyderen pligtig til at forsyne dem med de fornødne Fødevarer af alle Slags indtil de kan hæve deres Aftægt, som leveres prænumerando til de foran bestemte Tider.

17. De ved nærværende Contract betingede Præstationer og Rettigheder, der med Prioritet næst efter 500 Rbd. Sølv skal hæfte paa og udredes af Uhrskougaard i Tørring Sogn staaende for Hartkorn Ager og Eng 5 Tdr — — 1 Alb. Skovskyld 1 Fk. 1 Alb. med Konge og Kirketiender, ansættes deals efter Capitelstaxt og dels efter gangbare Priser til en aarlig Værdie af 120 Rbd. Sølv altsaa for 5 Aar 600 Rbd. Sølv, hvortil kommer for Værelsets Indretning 30 Rbd. og Begravelsesomkostninger 50 Rbd. ialt 680 Rbd. Sølv, hvilket herved anmærkes ifølge Frd. 3 Decbr. 1828 § 17. — Denne Aftægtscontract, som jeg Anders Christensen forpligter mig og efterkommende Eiere af Uhrskougaard at efterleve og opfylde i alle dens Puncter, Ord og Meninger, stadfæstes med Con-

trahenternes Underskrivter i Overværelse af 2de Vidner.

Uhrskougard den 14de Decbr. 1839.

Christian Andersen Uhrskou.

Anders Christensen.

Til Vitterlighed Hansen Knudsen.“

Ved at sammenholde Indholdet af denne Aftægtskontrakt fra 1839 med den af 1807 faar man et godt Indtryk af, hvor stærkt Levefoden og dermed Bondens økonomiske Stilling i det hele havde forandret sig i den sidste Menneskealder.

Imidlertid kom der Smaafolk til Huse i Uhrskovgaard. Den 24. Sept. 1837 paa Aarsdagen efter Brylluppet fødte Ane Kirstine en Datter, som fik Navnet *Frederikke Uhrskou*, og den 20. Februar 1840 forøgedes Familien med en Søn, der blev kaldt op efter sin Morfar og fik Navnet *Ulrik Uhrskov*.

Et Par Aar efter, Vinteren 1842—43, forlod Frederik Christian Uhrskovgaard og tog tilbage til sit Hjem paa Melhede. Kort efter fik han at vide, at Christen Uhrskou var blevet alvorlig syg. Drengen gik da straks op til Uhrskov og naaede at faa hilst paa sin Plejefar, inden han gik bort den 27. April 1843.

Denne Begivenhed tog stærkt paa Drengen, men den gjorde ogsaa Indtryk paa hans Fader. Da de fulgtes ad hjem fra Begravelsen, græd Drengen bitterligt. Faderen, der ogsaa var meget bevæget, standsede da, lagde sin Haand paa Sønnens Hoved og sagde: „Græd nu ikke længere, lille Frederik Christian, din Morbroder er nu gaaet hen, hvor han skal være, men stræb, min lille Søn, at blive ligesaa god og retsindig, som han har været, da kan du maaske blive ligesaa agtet og æret som han, baade blandt Høje og Lave.“

Om Opholdet i Uhrskov skriver Maximilianussen: „Det er med stor Taknemmelighed, jeg mindes min Morbroder og Moster for al den Kjærlighed, de viste mig, og ligeledes Anders Urskovs Hustru, Ane Kirstine. Senere har jeg ogsaa betragtet Urskov som mit andet Hjem, ogsaa efter, at mine kjære Plejeforældre, Christen Urskov og Frederikke, ere gaaede bort.“

Det kan være rimeligt her at tilføje, at vi af Slægten ogsaa er Frederik Christian Maximilianussen meget taknemmelig, dels for de mange Minder om Uhrskovgaard og dens Slægt, han saa trofast har bevaret, og dels for den smukke Maade, han har fremført dem paa. —

Christen Andersen Uhrskou var paa sine gamle Dage næppe nogen særlig fremragende Landmand. Da Anders fik Gaarden, avlede han det Aar, han blev gift, ikke mere Byg end to Bindinger til Bjælkerne, og det skulde de bygføde sig af hele Aaret. Den unge Kone, Ane Kirstine, var imidlertid meget dygtig. Hun var den første i Gaarden om Morgen og passede paa alle Vegne. Anders gav sig til at opdrætte Føl, og ved Salg af Heste tjente han en god Skilling.

Som tidligere nævnt handlede han ogsaa med Stude. Han købte dem som magre, fedede dem og solgte dem. Han og *Wolle Krowwe*, Bedstefader til *Hans Kristian Kristiansen*, der bor i Linnerup Sogn ved Vejen fra Tørring til Aale, var tidt ude paa Handelen sammen. De var ridende og handlede mest med Stude, men ogsaa med Heste. De var i det hele gode Venner, men det forhindrede ikke, at den ene kunde drille den anden. Nu havde Anders Uhrskou den Svaghed, at han var *wammelkraaset*, som man kaldte det, han fik let Kvalme. En Dag da de var kørende i Snede, var de inde i Kroen, hvor de spiste Medister-

pølse og vel ogsaa fik en Dram til. Det var altsammen meget godt, men da de bagefter sad i Vognen og var paa Vej ad Tørring til, dukkede Drillelysten op i Wolle Krowwe. „De wa gue Pøls, vi fik.“ — „Ja,“ svarede Anders. „Men A tøtt — wa æ Tarm' hiel rene —?“ Anders Uhrskov fik ikke svaret andet end: Øh! og Pølse, Dram og det hele blev ofret ud over Fadingen og ned paa Vejle—Viborg Landevej.

Men altsaa ved Hjælp af Hesteopdræt, Studedefning og Handel gjorde Anders Uhrskou god Fremgang og blev efterhaanden en velhavende Mand, hvad der ogsaa gav sig Udtryk i Fremskridt paa Gaarden.

I 1847 skete der saaledes en stor Forandring i Uhrskov, idet der blev bygget et nyt Stuehus. Det blev opført af Grundmur og med Fjælegulve overalt. Det var et meget stort Fremskridt. Stenene har man formentlig selv brændt. Maximilianussen fortæller, at der endnu mens han var i Gaarden — altsaa før 1843 — blev brændt en Ovnfuld Sten, ialt 24000, i en Teglovn, der blev indrettet i et Hul, der blev gravet ind i Bakken ved Uhrskov Bæk. Disse Sten kan dog næppe være gemt til 1847, men er antagelig blevet anvendt til Reparation af brøstfældigt Bindingsværk i Gaardens daværende Bygninger.

Det nye Stuehus blev opført i Gaardens Nordside paa det Sted, hvor der før var Hestestald. Naar man valgte at rive den nordre Længe ned, har Aarsagen rimeligvis ligget deri, at det var den mindste, idet den kun var paa 11 Fag,  $7\frac{1}{4}$  Al. dyb, mens den østre og den vestre Længe efter Takseringen af 20. Okt. 1832 var henholdsvis 19 Fag,  $9\frac{1}{2}$  Al. dyb, og 18 Fag,  $9\frac{3}{4}$  Al. dyb.

Det gamle Stuehus, Gaardens Sydlænge, der beholdt sin Størrelse, 17 Fag,  $8\frac{1}{2}$  Al. dyb, blev indrettet til Hestestald. Det østre Hus var som forhen Kostald og det vestre Hus Lade.

Brandassurancen af 20. Sept. 1847 androg for det søndre Hus 510 Rbdr., det vestre 630, det nordre 1040 og det østre 480, ialt 2660 Rbdr. mod 2150 i 1832. Stuehuset bragte en Stigning fra 680 til 1040 Rbdr.

Det nye Stuehus var paa 13 Fag, 37 Al. langt, 12 Al. dybt og 4 Al. højt. Man havde nu faaet en baade rummelig og fuldt ud tidssvarende Bolig. Med Hensyn til Stuehusets Beliggenhed og Indretning synes der iøvrigt i Sognet at være skabt en Tradition for de Gaarde, der laa ude paa Marken. I Gaardene *Nørredamsgaard* og *Nørremarksgaard* var Stuehuset ligesom ogsaa Udbygningernes Beliggenhed og Stuehusets Indretning i alt væsenligt den samme som i Uhrskov.

Stuehuset holdt iøvrigt godt ud, idet det gjorde Tjeneste, indtil Lynet 1911 slog ned i Gaarden, hvor alle fire Længer nedbrændte og hermed alle Skøder og andre gamle Familiepapirer. De to Udhuse, det søndre og det østre, er blevet ombygget i Tidens Løb, men hvornaar det er sket, kan ikke oplyses. Saa længe jeg kan huske, d. v. s. til o. 1890, var der Kostald i den østre, Hestestald i den vestre og Lade i den søndre Længe, og den første og den sidste var grundmurede, mens den vestre Længe var Bindingsværk.

Medens Anders Christensen Uhrskou (1745—1811) havde to Børn, Christen Andersen Uhrskou og Maren Andersdatter, og Christen Andersen Uhrskou (1776—1843) kun efterlod sig Sønnen Anders Christensen Uhrskou (1806—1890), fik Anders og Ane Kirstine en stor Flok Børn. De to ældste, Frederikke og Ulrik, er tidligere nævnt. Den 5. April 1843 kom Sønnen *Kristen Uhrskov* til Verden. *Anne Cathrine Uhrskov* blev født den 28. August 1845, *Søren Uhrskov* den 19. Juli 1848, *Martin Andreas Uhr-*

skov den 4. Januar 1851 og *Sophie Charlotte Uhrskov* den 7. Februar 1854. Dermed var Børneflokken vokset til syv.

I økonomisk Henseende havde Familien haft Lykken med sig. Anders Uhrskou sad godt i det, og han var, som min Fader engang har udtrykt det, en agtet og æret Mand i hele Sognet. Ane Kirstine var meget hjælpsom over for Smaafolk, og dem var der mange af i hine Tider.

Men Ulykken skulde paa andre Omraader indhente Familien, endda i usædvanlig Grad. Da Kristen var to—tre Aar gammel, var han saa uheldig at stikke en Kniv, han stod og legede med, ind i det ene Øje, saa det mistede Synet. Havde det været nu, kunde man have taget det ud og sat et Glasøje ind i Stedet, men det forstod man ikke dengang. Da han var mellem syv og otte Aar, gik Betændelsen over i det andet Øje, og Drengen blev helt blind.

I Vinteren 1872—73 begyndte en galopperende Tæring at hæрге Gaarden. Juledag, den 25. December 1872, døde Charlotte, knap 18 Aar gammel, Paaske-dag, den 13. April 1873, døde Søren, og kort før Pinese, den 13. Maj, døde Martin. Kristen mente iøvrigt ogsaa, at han var ved at blive angrebet af Sygdommen, men han gik hver Aften, naar de malkede, ned og drak al den Sødme, han kunde orke, og han kom sig. Det er klart, at en saadan Række Dødsfald, hvor tre haabefulde og velbegavede unge blev revet bort, maatte tage haardt paa Forældrene. Faderen ejede i høj Grad det tilknappede jydsk Væsen, og den eneste Ytring af Sorg, der er overleveret fra ham, er den, at han, da Martin døde, til en Ven sagde: „Ham vild' A hejsen nøde wan aa mej.“

Martin var vist den bedst begavede af Sønnerne, men han var stiltfærdig og tilbageholdende af Natur,

mens Søren var mere Verdensmand. Havde Martin levet, skulde Gaarden have været delt mellem ham og Ulrik. Nu fik Ulrik det hele.

Var Anders Uhrskou stærk nok til at bære Sorgen, lykkedes det ikke for hans Kone. Ane Kirstine havde lidt meget under Ulykken med Kristen, og nu kom saa alt dette til. Følgen var, at hun blev sindssyg, og for dette vidste man dengang ligesaa lidt som for et blindt Øje noget Raad. Aaret efter det sidste Barns Bortgang afgik hun den 23. Juli 1874 pludseligt ved Døden.

Inden vi gaar videre med Omtalen af Slægten, kunde det maaske have Interesse at se lidt paa, hvem Familien i Uhrskov omgikkes. Det er naturligvis ikke meget, vi ved om det, men i Daabsindførelserne gives der dog en Række Oplysninger, som ikke er uden Interesse.

Da Anders Christensen Uhrskous Søn Christen 1776 var i Kirke, blev han baaret af „Jomfrue Elisabeth Guldbierg i Skoelen“. Hun blev iøvrigt senere gift med Sognets Skoleholder — mulig hendes Faders Eftermand — Søren Jensen, der var Enkemand. Med den Guldbergske Familie havde man i Uhrskov Samkvem langt frem i Tiden. Fadderne var Gaardmand Jørgen Knudsen, Gmd. Søren Madsen, Broder til Barnets Moder, Anne Cathrine Madsdatter, Gmd. Søren Pedersens Hustru, Anne Madsdatter, hendes Søster, samt Christen Laustsen.

Da Anders og Anne Cathrines Datter Maren blev døbt den 18. April 1779, blev hun baaret af Maren Christensdatter fra Alsted Mølle. Faddere var to af de samme, som var Faddere sidst, nemlig Jørgen Knudsen og Søren Pedersens Hustru samt Anders Madsen og Ole Hansen.

Da Christen Andersen og Frederikke Jensdatters Søn, Anders, den 25. Januar 1807 blev „confirmeret i

Daaben“ — han var hjemmedøbt, saadan som Tidens Sædvane var — blev han frembaaren af Anders Vistesens Hustru i Plovstrup, Sidsel Christensdatter, hans Faders Halvsøster, og Faddere var hans Farfar, Anders Christensen, Anders Vistesen, Anders Christensen Hauge, der var gift med hans Faster, Maren Andersdatter, samt Jens Jensens Hustru i Koutrup. Om Anders Christensen Uhrskou og Anne Kirstine Ulrichsdatters syv Børn kan vi give de fleste Oplysninger oversigtsmæssigt. Først skal det anføres, at de alle er hjemmedøbte, i flere Tilfælde to, tre Dage efter Fødselen, højst otte Dage efter. Aarsagen er rimeligvis den samme, som man kender her i Nordsjælland, hvor der herskede den Tro, at Troldtøjet kunde gøre det nyfødte Barn Fortræd, forbytte det, i Tiden fra Fødsel til Daab. Derfor var det meget om at gøre, at Daaben fandt Sted hurtigt.

Det ældste Barn, Frederikke, blev frembaaret af Skolelærer Niensens Hustru i Vester Sogn, Ane Kirstine Jensdatter, hvis Moder Johanne Kirstine Jensdatter var Søster til Barnets Farmor, Frederikke Jensdatter.

Ulrik Uhrskov blev baaret af Hans Peter Niensens Hustru, Sophie Charlotte Ulriksdatter i Burgaarde, en Søster til Barnets Moder. Kristen Uhrskov blev baaret af Stephan Lauritsens Hustru i Brædstrup, Anne Cathrine (Trine) af Gaardmand Hans Mølgaards Hustru, Tørring Mark, senere Kollemorten Kro. Hun hed Sidsel Marie Ulriksdatter og var Anne Kirstines yngste Søster, Søren blev baaret af Opholdsmand Søren Jensens Hustru, Hjortsvang Mark, Martin af Gaardmand Jeppe Andersens Hustru i Tørring. Jeppe Andersen Hagues Moder var Maren Andersdatter, hun var, som tidligere nævnt, Søster til Christen Andersen Uhrskou. Jeppe Hauge og An-



ders Uhrskou var altsaa Søskendebørn. Det yngste af Børnene, Charlotte, blev formentlig baaret af Gaardmand Hans Peter Nielsens Hustru i Burgaarde, Grædstrup Sogn. Som nævnt bar hun ogsaa Ulrik.

Der var ingen Mangel paa Faddere, mindst fire og i flere Tilfælde seks foruden den Kone, som bar BARNET. I en Række Tilfælde er det de samme Personer, der optræder som Faddere. Paa Moderens Side er det forskellige af hendes Slægtninge, hendes ældste Broder, Gaardmand Holger Ulrichsen, Dalsgaard, fire Gange, hans Hustru een Gang, den yngre Broder Gaardmand Søren Peter Ulrichsen, Sønderdal Kro, to Gange, Svogeren Kromand Hans Mølgaard, Kollermorten, een Gang. Paa Faderens Side har Skolelærer Nielsens Hustru, Vester, staaet Fadder, Viste Andersen i Plovstrup fire Gange, Anders Hauge og hans Søn Jeppe Andersen Hauge hver tre Gange. Dernæst de nærmeste Venner. Laurits Christensen var Fadder fire Gange, her gik Venskabet saa vidt, at hans Søn Laust Laursen blev gift med Familiens ældste Datter Frederikke. Desuden var Gaardmand H. H. Schmidt, Tørring By, Fadder to Gange, Enkemand P. Danding ikke mindre end fire Gange, Steffen Lauritsens Hustru to Gange, Pigen Anne Marie Lauritsdatter og tre forskellige Mænd een Gang hver. Ialt havde de syv Børn 35 Faddere.

Vi vender tilbage til Anders Uhrskous ældste Søn.

Den 30. Oktober 1872 var Ulrik blevet gift med *Jensine Hansen Ballegaard*, kaldet *Sine*, fra Ballegaard i Hvejsel (1847—1914), de overtog Gaarden, paa hvilken Ulrik fik Skøde den 2. Maj 1874, medens Faderen som Aftægtsmand blev boende i Gaarden. Ogsaa i dette Ægteskab kom der en stor Flok Børn, men om deres Navne og Data skal jeg ligesom for de øvrige Slægtnings Vedkommende henvise til det senere Afsnit om *Slægten Uhrskov*.

Da Ulrik blev Mand, begyndte han at brække Hede op. Af det var der meget ned ad Søen til. Min Moder, som har fortalt herom, mente ogsaa, at det meste af den Jord, Hans Jepsen senere fik, var Hede. Faderen kunde ikke lide den Hedeopdyrking, der aabenbart har været noget nyt, maaske fremkaldt under Paavirkning af Oberst Dalgas og hans Virke i Det kgl. danske Hedeselskab, men Ulrik blev ved. Nede ved Søen var der et Areal, der var bevokset med Pors og altsaa intet Udbytte gav. Det blev senere omdannet til Kunsteng og gav nu store Afgrøder. Imidlertid blev Ulriks Fremdrift hæmmet af den Landbrugskrise, som med de faldende Kornpriser dukkede op midt i Firserne, og inden den var rigtig overvundet omkring ved Aarhundredskiftet, var Ulrik ved at blive gammel.

Ulrik og Sine havde den Glæde at se en stor Flok flinke Børn vokse op omkring sig. Ogsaa af dem døde dog en, Hans Peter, af Tæring — eller Tuberkler, som man nu benævnte Sygdommen — men alle de øvrige var sunde og raske. Der var god Plads at tumle sig paa, dels paa de udstrakte Marker og dels i den rummelige Have, der var anlagt Nord for Stuehuset, og hvor der var mange store Træer, for Resten ogsaa et Lysthus. Blandt Træerne var der et meget frugtbart Pæretræ og nogle Æbletræer, hvoriblandt *det søde* nød en særlig Yndest blandt Gaardens Børneflokk og dens Gæster, hvortil den, der skriver disse Linjer, ofte hørte. Men der var udstedt Forbud mod *at plukke* af det Træ. Man maatte nøjes med at tage dem, der var faldet ned. Nu kan Æbler jo falde ned af flere Aarsager, og det er blevet mig fortalt — set det har jeg ikke — at det kunde foregaa paa den Maade, at en af Drengene stillede sig med Munden lige op ad et stort og tillokkende Æble, der endnu

hang paa sin Gren. Naar en anden Dreng gav ham et godt Skub, saa han for ind imod Æblet, faldt det næsten altid ned, og dermed var det jo lovligt Bytte.

Drengene havde ogsaa en Salonbøsse, hvormed man skød Stære eller sigtede efter bestemte Maal, f. Eks. den røde Postkasse, der hang paa det nederste Hjørne af den vestlige Længe ud mod Landevejen. Den lykkedes det en af dem at ramme, og der opstod da i Postkassens Side et lille Hul paa Størrelse med en Ært. En Dag kom Postmesteren, ledsaget af Distriktets Post, en ældre Mand, der hed *Henrik Winther*, paa Inspektion. Han studsede noget ved at se Hullet i Postkassens ene Side. „Ja, det er en Kuh, der haa jawwet en Hwon ind,“ svarede Henrik Winther. Med den Forklaring følte Postmesteren sig tilfredsstillet, og Inspektionen fortsattes.

Uhrskovgaard var et meget gæstfrit Sted, og man kom ogsaa jævnlig ud. En Foraarsdag i 1907 var Ulrik og Sine kørt til en Begravelse i et nærliggende Sogn. Det var raakoldt, og et Par Dage efter blev Ulrik syg og maatte gaa til Sengs. Det viste sig at være Lungebetændelse, og Tilstanden var alvorlig. Ulrik var i Besiddelse af et tørt Lune, og det fornægtede sig ikke selv under disse Forhold. En Dag, da Læge *Fryd* kom for at tilse ham, hilste han ham med Ordene: „God Dag Ulrik Uhrskov, hvordan har De det?“. — „Aa, A haar’et jo da ett saa godt, som Di haar’et,“ lød Svaret. Det var ogsaa sandt, for et Par Dage efter døde han.

Hans Enke ejede nu Gaarden i halvandet Aar, men dette var noget rent foreløbigt, og hvordan det skulde gaa med den gamle Slægtsgaard, var usikkert. Da skete den store Sensation: Helga blev forlovet med en 31-aarig Gaardmand fra Vendsyssel ved Navn *Peter Skrubbeltrang*. Deroppe havde endnu ingen hentet en

Kæreste fra. Navnet forekom ogsaa noget mærkeligt. Helt almindelig var Manden iøvrigt heller ikke. Han viste sig imidlertid i Stand til at købe Uhrskovgaard, og — hvad mere var — han viste sig ogsaa egnet til at drive den.

Den 1. November 1908 købte Peter Skrubbeltrang Gaarden for 40,000 Kr., og den 17. November blev han og Helga gift. Gaardens Størrelse var dengang ca. 88 Tdr. Land, og Besætningen var 4 Heste og 1 Føl, 20 Køer og 15 Ungkreaturer.

Det er paa Tide, at vi ser lidt nøjere paa Gaardens Areal. Denne var oprindelig ca. 140 Tdr. Land, et Skovskifte i Alsted Skov, samt en Engparcel paa 3 Tdr. Land i Tørring Nederkær, formentlig tilkøbt af Anders Uhrskou. Da hans Datter, Trine, blev gift med Anders Vistesen i Plovstrup, fik hun 15 Tdr. Land i Medgift. De to andre, Frederikke, der var blevet gift tidligt, og Kristen, fik deres Arvepart i Penge, mens Ulrik jo altsaa fik Gaarden.

Da Ulriks næstældste Datter, *Kirstine*, den 19. Maj 1899 holdt Bryllup med *Hans Jepsen*, fik de Bolig i *Lille Uhrskov*, hvis Bygninger var blevet opført paa 33 Tdr. Land, som Ulrik havde overdraget det unge Par. Af dette Areal laa de 1½ Tdr. Land i Nederkæret. 1808 solgte Sine 7 Tdr. til Hans Jepsen, hvorefter Lille Uhrskov var paa 40 Tdr. Land, mens der af de oprindelige 143 Tdr. Land var 88 tilbage. Hans Jepsen ejede Lille Uhrskov til 1940.

Med Peter Skrubbeltrang holdt det moderne Landbrug sit Indtog paa Uhrskovgaard. Han var som Landmand i Besiddelse af adskillig Erfaring og en betydelig landbrugsfaglig Viden. Desuden var han en administrativ Dygtighed, hvad der er af afgørende Betydning i enhver større Bedrift. Men han fik ogsaa nok at gøre, ikke mindst derved, at alle den gamle

straatækte Gaards fire Længer brændte i 1911 som Følge af Lynnedslag. Brandassurancen for Bygningerne var ca. 19500 Kr., og deraf blev godt 19000 udbetalt, idet Ejeren samtidig fik Raadighed over de tilbagestaaende Mure og et Bagehus, der laa lidt for sig og derved var blevet reddet.

Det var en stor Opgave, der laa for, men Peter var i Stand til at løse den. Han opførte en stor firlænget Gaard paa den anden Side af Vejen, hvorved Bygningerne kom til at ligge paa Gaardens største Areal, men lidt længere op ad Plovstrup til. Gaarden kom til at ligge tæt ved Landevejen og solret. Det store og anselige Stuehus laa mod Sydvest, og fra Stuerne er der en vid Udsigt.

Det var en ny Gaard, der var blevet opført, en ny Gaard i mere end een Forstand. Kom man, saadan som de fleste fremmede gør det, ad Vejen fra Vejle eller Tørring og naaede op paa Hørsholm Bakke, laa den gamle Gaard ligesom og dukkede sig med Ryggen mod Landevejen, mens den nye Gaard ligger knejsende oppe paa Bakken og ser Beskueren lige i Øjnene. Hvis man nu betænker, at denne Forandring i Bygningernes Beliggenhed og ydre Karakter fandt Sted faa Aar efter Systemskiftet i 1901, da Bøndernes Stilling efter mange Aars bitre politiske Kampe var blevet en hel anden, bliver det hele til noget mere end en Tilfældighed.

Skrubbeltrang var en meget foretagsom Mand. Han købte 10 Tdr. Land Eng og lagde ind under Gaarden, han gennemdræned Jordene, merglede den og bragte den i det hele under bedre Kultur. Han forsynede Gaarden med moderne Redskaber og Maskiner, hvad der repræsenterer store Beløb. I den Forbindelse kan nævnes, at 1943 var Gaardens Bygninger brandforsikret for 100,000 Kr. og Besætning, Avl, Redskaber,

samt Indbo for andre 100,000 Kr., og intet af Beløbene var for højt.

Et større Foretagende var Havstrup Søes Udtørring og Gudenaas Regulering. Det havde flere Gange været paa Tale at købe Egholm Mølle og faa den nedlagt, saa Gudenaan kunde faa frit Løb og Vandstanden sænkes. Peter Skrubbeltrang nærede ikke nogen egentlig Begejstring for Planen. Det lave Areal mellem Egholm og Hammer Møller udgjorde højst 100 Tdr. Land, og han betvivlede, at Arealet kunde afvandes tilstrækkeligt, da der mellem saadanne høje Bakkedrag, som her findes, næsten altid er Kildevæld, som det er meget vanskeligt at tørlægge.

Vandet var flere Gange brudt igennem Dæmningen, dette gentog sig 1928, da *Hartvig Jensen* var Ejer af Møllen. Lodsejerne begyndte atter at røre paa sig, og skønt Skrubbeltrang, som nævnt, ikke fandt Planen saa tiltrækkende, gik han dog med og blev Udvalgets Formand, idet han syntes, at naar nu hvert Slægtled i hundrede Aar havde haft denne Tanke, saa burde den vel nok, naar Lejligheden var der, føres ud i Livet. Man afkøbte Hartvig Jensen Stemmeretten for 15,000 Kr., søgte Hedeselskabets Assistance til at faa Aaen reguleret og uddybet. Der blev nedsat en Landvæsenskommission, og det hele var ret indviklet, idet Gudenaan paa det Sted danner Skel imellem Vejle og Aarhus Amter, som altsaa begge var interesserede i Sagen. Aaens Uddybning fandt Sted 1930. Udgifterne til Foretagendet blev udlagt af Amtskommunerne, hvorefter Lodsejerne tilbagebetaler Kapitalen halv-aarsvis, sidste Gang December Termin 1945.

Skrubbeltrangs Spaadom gik i Opfyldelse. De indvundne Arealer er ikke gode nok, idet der er for mange Væld i Jorden. Søbunden har sat sig omtrent en Alen, saa den er ogsaa for daarlig afvandet. Men

den Sag, som man havde set hen til i saa mange Aar, er dog altsaa blevet løst. Nogen Arealforøgelse for Uhrskovgaard betød Havstrup Søes Udtørring ikke, idet den Del af Søen, som Gaarden ejede, var medregnet i det tidligere anførte Areal.

Om Uhrskovgaards fremtidige Skæbne var der som i Aarene efter Ulriks Død atter Spænding. Helga og Peter havde kun een Søn, Ulrik, og han havde, da Lejligheden bød sig, 1940 købt Faderens Fødegaard, Skrubbeltrang, i Bindslev Sogn. Skulde den gamle Slægtsgaard nu gaa ud af Familiens Eje?

I 1942 blev Skrubbeltrang budt 180,000 Kr. for Gaarden af en Mand, der agtede at handle med den, men han sagde nej. Aaret efter kom imidlertid et Resultat. Gaarden gik som forrige Gang over til en Svigersøn, idet *Thorvald Ullum*, gift med Helga og Peters ældste Datter, *Hanne*, købte Gaarden for 150,000 Kr. Thorvald Ullum havde fra 1934 til 1943 ejet en Gaard i Hygum ved Jelling, den blev nu solgt, og den 1. November 1943 overtog han Uhrskovgaard, efter at Skrubbeltrang i nøjagtig 35 Aar havde været dens Ejer. Om Thorvald Ullum kan det siges, at han baade er kapitalstærk og dygtig nok til at overtage en saa stor Bedrift, som Uhrskovgaard efterhaanden er blevet. Besætningen var ved Afstaaelsen 3 Hopper med Føl, 3 Plage paa 1—3 Aar, 24 Malkekøer, 2 Tyre og ca. 30 Kvier og Kalve. Folkeholdet var 1 Fodermester, 3 Karle og 2 Piger.

Helga og Peter har bygget sig et Hus i Tørring By, hvor de nu bor, ikke langt fra Hans og Kirstine. Uhrskovgaard staar altsaa nu overfor et nyt Afsnit af sin Historie, og det er da i og for sig paa et meget passende Tidspunkt, denne Bog bliver skrevet. Skrubbeltrang kan trække sig tilbage som en velhavende Mand — det er forøvrigt, saa vidt vides, første Gang,

en tidligere Ejer af Gaarden efter Salget har taget Ophold uden for denne — han har været en dygtig Landmand, men han har ogsaa haft den Vind paa Ryggen, som to Verdenskriges stigende Priser giver den større Besidder, der har sit Produktionsapparat i Orden.

Det er før nævnt, at Uhrskovgaard i den forrige Ejer Ulrik Uhrskovs Tid — som vist forøvrigt altid, saa vidt jeg har kunnet skønne — var et gæstfrit Hjem. Dette gjaldt nu ikke mindre i Helga og Peters Tid, og da Slægten efterhaanden er blevet meget større, har der jo været adskilligt flere at tage imod. Der er Grund til fra Slægtens Side at rette en Tak til Helga og Peter for den — til Tider meget store — Gæstfrihed, de har udvist over for baade unge og gamle.

Samtidig kan jeg om Hanne og Thorvald sige, at jeg nærer de bedste Forhaabninger til dem som fremtidige Ejere og Værtsfolk i Uhrskovgaard.

Som det vil ses af det forudgaaende, har Uhrskovgaard nu været i samme Slægts Besiddelse i noget over 200 Aar, idet Søren Hansen Ladefoged 1731 nævnes som Gaardens Fæster. Derefter gik den tre Gange i Arv paa Kvindesiden og tre Gange paa Mandssiden for nu atter to Gange at være gaaet i Arv paa Kvindesiden.

Jeg har ikke set det som min Opgave at forsøge at give en egentlig Karakteristik af Slægten eller dens enkelte Medlemmer, men jeg vil dog ikke slutte dette Afsnit uden at sige, at saa vidt jeg forstaaer, saa er der tre Ting, der altid har haft til Huse i Uhrskovgaard, og det er Flid, Trofasthed og Guds frygt. Disse tre Ting har i Tidens Løb baaret mange Mennesker gennem Livets Vanskeligheder, og med de tre Ting i Behold vil Uhrskovgaard og dens Slægt ogsaa med Tillid kunde se Fremtiden i Møde.



## FÆSTERE AF UHRSKOVGAARD

*Christen Sørensen*, nævnt 1664.

*Jørgen Mortensen*, nævnt 1722.

*Søren Hansen Ladefoged*, nævnt 1731.

*Matz Matzen Uhrschou*, f. 1720, d. 1785, gift 1747 med foregaaendes Datter Maren Sørensdatter, nævnt 1751.

*Christen Pedersen Uhrschou*, f. 1725, d. 1775, gift 1775 med foregaaendes Datter Anne Cathrine, nævnt 1774.

*Anders Christensen Uhrskou*, f. 1745, d. 1811, gift 1775 med nævnte Anne Cathrine, Fæster af Gaarden til 1792.

## EJERE AF UHRSKOVGAARD

*Anders Christensen Uhrskou*, fra 11. Juni 1792 til 20. December 1807.

*Christen Andersen Uhrskou*, Søn af foregaaende, f. 1776, d. 1843, fra 1807 til 14. Dec. 1839.

*Anders Christensen Uhrskou*, Søn af foregaaende, f. 1806, d. 1890, fra 14. Dec. 1839 til 2. Maj 1874.

*Ulrik Uhrskov*, Søn af foregaaende, f. 1840, fra 2. Maj 1874 til sin Død 7. Maj 1907.

*Ulrik Uhrskovs Enke, Sine Uhrskov*, fra 7. Maj 1907 til 1. Nov. 1908.

*Peter Skrubbeltrang*, f. 1876, gift med foregaaendes Datter Helga Uhrskov, fra 1. Nov. 1908 til 1. Nov. 1943.

*Thorvald Ullum*, f. 1905, gift med foregaaende Datter Hanne Skrubbeltrang, fra 1. Nov. 1943.

## SLÆGTEN UHRSKOV

*Søren Hansen Ladefoged* nævnes 1731 som Fæster af Uhrskovgaard.

Hans Datter, *Maren Sørensdatter*, døbt 29. April 1725, død 17. Nov. 1815 som Aftægtskone i Uhrskovgaard, blev den 16. Juni 1747 gift med *Mads Madsen* (Matz Matzen), f. 1720, begravet 4. Nov. 1785. Fæster af Uhrskovgaard.

### **Mads Madsens og Maren Sørensdatters Børn.**

1. *Anne Madsdatter*, døbt 31. Marts 1748.

2. *Anne Cathrine Madsdatter*, døbt 7. Maj 1750, d. 23. Jan. 1815 i Uhrskovgaard. Gift 1. Gang 9. Okt. 1773 med Enkemand *Christen Pedersen* af Tørring, f. 1725, begravet 8. April 1775. Gift 2. Gang 14. Okt. 1775 med Ungkarl *Anders Christensen*, f. 1745, d. 30. Marts 1811. Han er ikke født i Tørring Sogn, Fødestedet iøvrigt ubekendt. Fæster og fra 1792 Ejer af Uhrskovgaard.

3. *Søren Madsen*, døbt 6. Jan. 1754.

4. *Birthe (Birrette) Madsdatter*, døbt 30. Maj 1756, begravet 13. Juni s. A.

5. *Anne Madsdatter*, døbt 30. Jan. 1757. Den ældste Datter af samme Navn maa altsaa være død, da dette Barn blev født.

6 *Barbara Madsdatter*, døbt 8. Maj 1758, begravet 24. Maj 1759.

7. *Frederikke (Frederica) Madsdatter*, døbt 21. Juni 1760.

8. *Mads Madsen*, døbt 6. Febr. 1763.

I Kirkebogen benævnes Faderen i de to første Tilfælde Matz Matzen, senere enten Matz Matzen Uhrschou eller Matz Uhrschou, i sidste Tilfælde Mads Uhrschou.

### **Christen Pedersen og Anne Cathrine Madsdatters Barn.**

*Sidsel (Citzel) Christensdatter*, døbt 14. Aug. 1774. Gift med Gaardfæster *Anders Vistesen*, Plovstrup, Tørring Sogn.

### **Anders Christensen af Urschou og Anne Cathrine Madsdatters Børn.**

1. *Christen Andersen (Uhrskou)*, f. 1776 paa Uhrskovgaard. Død som „Opholdsmand i Uhrskougaard“ 27. April 1843. Gift med *Frederikke Jensdatter*, døbt den 23. Juni 1776, død som „Aftægtsenke paa Uhrskovgaard“ 13. Dec. 1858.

2. *Maren Andersdatter*, født paa Uhrskovgaard, døbt den 18. April 1779. Gift med Gaardejer *Anders Christensen Hauge*, f. 1777.

### **Christen Andersen Uhrskou og Frederikke Jensdatters Søn.**

*Anders Christensen (Uhrskou)*, f. 4. Dec. 1806 paa Uhrskovgaard, død som Aftægtsmand paa Uhrskovgaard 14. Jan. 1890. Trolovet 14. Aug. 1836 og gift 24. Sept. 1836 med *Ane Kirstine Ulriksdatter*, f. 21. Aug. 1810, Datter af Gaardfæster, Skoleforstander Ulrich Holgersen (Bremer) og Hustru Anne Cathrine Sørens datter, Dalsgaard, Klovborg Sogn, d. 23. Juli 1874. Anders Uhrskou var i en Aarrække Sognefoged.

## Anders Christensen Uhrskou og Ane Kirstine Ulriksdatters Børn.

1. *Frederikke (Frederiche) Uhrskou*, f. 24. Sept. 1837 paa Uhrskovgaard, d. 21. Sept. 1876 af Brysttæring. G. 24. Sept. 1857 med Ungkarl og Gaardmand *Lauritz Lauritzen* i Tørring, f. 28. April 1827, Søn af Gaardmand Laurs Christensen og Hustru Mette Laursdatter i Tørring By, d. 26. Maj 1885. Frederikkes Mand blev i daglig Tale benævnt Laust Laursen. I de officielle Benævnelser gaar Laurs, Laurits og til Dels Lars i eet.

2. *Ulrik Uhrskov (Uldrich Uhrskou)*, f. 20. Febr. 1840 paa Uhrskovgaard, d. 7. Maj 1907. Elev paa Kolds Skole. Gift 30. Okt. 1872 med *Jensine Hansen Ballegaard*, kaldet *Sine*, f. 9. Febr. 1847, Datter af Gdr. Hans Peter Jensen Ballegaard og Hustru Martha Jensdatter, Ballegaard, Hvejsel, d. 30. Juli 1914.

3. *Kristen Uhrskov (Christen Uhrskou)*, f. 5. April 1843 paa Uhrskovgaard, d. 9. Febr. 1919 i Frederiksborg Slotssogn. Blind, da han var 7—8 Aar, som Følge af et Ulykkestilfælde. Elev paa Det kgl. Blindeinstitut 1859—62, hvor han lærte Rebslageri og Violinspil. Elev paa Kolds Skole. Ejede Husmandsstedet Uhrskovhus paa Tørring Mark 1880—1903. Sølvmedalje for Landboflid 1896. G. 11. Marts 1880 med *Kirsten Nielsen*, f. 13. Marts 1853, Datter af Husmand Niels Thomsen og Hustru Ane Dorthea Olesdatter i Astrup, Brøndum Sogn ved Esbjerg, d. 3. Aug. 1834 i Tjæreby Sogn ved Hillerød.

4. *Anne Cathrine Uhrskov*, kaldet *Trine*, f. 28. Aug. 1845 paa Uhrskovgaard, d. 22. Dec. 1913 i Grejs ved Vejle. G. 23. Okt. 1868 med Gaardmand *Anders Wiste Andersen*, kaldet *Anders Vistesen*, f. 9. Juli 1843 i Plovstrup, Tørring Sogn, Søn af Gaardmand

og Sognefoged Wiste Andersen og Hustru Mariane Pedersdatter i Plovstrup. Anders Vistesens var Ejer af Faderens Gaard, der var paa ca. 60 Tdr. Land, men byttede 1891 med P. Mathiassen og fik en Gaard i Grejs paa 52 Tdr. Land. Denne Gaard var altsaa mindre, men dens Jord langt bedre. Denne Gaard ejede han til sin Død 4. April 1902.

5. *Søren Uhrskov*, f. 19. Juni 1848 paa Uhrskovgaard, død af Tæring 13. April (Paaskedag) 1873. Elev paa Vinding Højsk.

6. *Martin Andreas Uhrskou*, f. 4. Jan. 1851 paa Uhrskovgaard, død af Tæring 13. Maj 1873.

7. *Sophie Charlotte Uhrskov*, f. 7. Febr. 1854 paa Uhrskovgaard, død af Tæring 25. Dec. (Juledag) 1872.

### **Laust Laursen og Frederikke Uhrskovs Børn.**

1. *Laurits Lauritsen*, kaldet *Laust Laursen*, f. 6. Decbr. 1858. Ejede i en Aarrække den Gaard i Tørring Overby, som Dyrslæge Madsen senere købte. Sidstnævnte rev de gamle Bygninger ned og opførte en ny Gaard. Laust Laursen solgte Gaarden og købte et Sted hen ad Vejle til, solgte senere det og ernærede sig ved at slaa Læder paa Træsko.

2. *Mette Marie Laursen*, f. 4. Nov. 1861. Gift med en Landmand i Nykirke.

3. *Ane Kirstine Laursen*, f. 14. Nov. 1865. Gift med Tandlæge *Jacobsen* i Randers.

4. *Anders Uhrskov Lauritsen*, f. 1. Sept. 1869. Lærte Handelen, senere bosat i København.

5. *Sophie Charlotte Lauritsen*, f. 13. Okt. 1872. Gift med en Sømand i Vejle.

### **Ulrik Uhrskov og Jensine Ballegaards Børn.**

1. *Sofie Charlotte Sørine Martine Andrea Uhr-*

skov, f. 12. Juli 1873 paa Uhrskovgaard, d. 19. Sept. 1917 paa Amtssygehuset i Give. Elev paa Ollerup Folkehøjsk. Gift 19. Maj 1899 med Tømrer Hans *Frederik Rasmussen*, f. 10. Aug. 1873 i Fraugde Sogn paa Fyn, Søn af Indsidder Rasmus Andersen og Hustru Maren Nielsen, d. 10. Juni 1943. Arbejdede som Tømrer i Vejle fra 1898 til sin Død. Brandmand i mange Aar. Byggede o. 1910 Ejendommen *Nybohus* i Vejle.

2. Ane *Kirstine Uhrskov*, f. 18. Marts 1875 paa Uhrskovgaard. Elev paa Ollerup Folkehøjsk. Gift 19. Maj 1899 med *Hans Peter Jepsen*, f. 18. Dec. 1872 i Bramdrup ved Kolding, Søn af Indsidder Mads Jepsen og Hustru Ane Marie Møller. Elev paa Ollerup Folkehøjsk. Ejede Gaarden *Lille Uhrskov* i Tørring fra 1899 til 1940. Bor nu i Tørring By.

3. *Anders Frederik Uhrskov*, f. 25. Jan. 1877 paa Uhrskovgaard, d. 24. Juni 1938 i Herning. Lærte Handelen hos Peter Hansen i Rask Mølle, Kommiss i Vejle (Fr. Christiansen) og Herning. Etablerede sig som Købmand i Hammerum 1904, købte 1917 Købm. Stengaards Forr. i Herning, som han drev op til en stor Forr. i Kolonial, Korn og Foderstoffer samt Frø og Brændsel. Overdrog 1932 Kolonialafd. til sin Søn Henry Uhrskov. I Hammerum stiftede han Midtjydsk Handelsforening, hvis Formand han var til 1911. I Bestyrelsen for Herning Hjelpekasse i 8 Aar, i Best. for Herning Handelsstandsforening i 10 Aar, deraf de 3 sidste som Næstformand. Medlem af Odd Fellow Ordenen fra 1918, Kasserer for samme fra 1928 til 34. G. 7. Marts 1906 i Herning med Ane *Sørine Amalie Christensen*, f. 29. Okt. 1883 i Herning, Datter af Snedkermester Christian Christensen og Hustru Karoline Petrine Pedersen. Medl. af Odd Fellow Ordenens Rebekkaloge siden 1924.

4. *Hans Peter Uhrskov*, f. 26. Dec. 1879 paa Uhrskovgaard, d. 13. Juni 1893.

5. *Martin Uhrskov*, f. 8. Febr. 1881 paa Uhrskovgaard, d. 29. Juni 1944 i Horsens. Elev paa Flemming Efterskole og Ladelund Landbrugsskole, deltog i to Gymnastikkursus paa Vallekilde Højskole. Ledede Gymnastik i Tørring i 5 Aar. Landmand paa Uhrskovgaard til 1908. Isenkræmmer i Hammerum, Gellerup Sogn, fra 1908 til 1921, Købm. i Tjørring ved Herning 1921—25 og i Bryrup 1925—27. Vejerassistent ved Horsens Havn 1927—36. Fra dette Aar og til sin Død fabrikerede han Bagagebærere. I Best. for Gellerup Sogns Sygekasse fra 1914, Formand 1918—21, Form. for Stakroge og Engebæk Tørve- og Mergelbane 1917—19. G. 5. Nov. 1908 i Bundgaard, Ringgive Sogn, men *Olivia Marie Olesen Bundgaard*, f. 13. April 1878 smsteds., Datter af Gdr. Iver Olesen Bundgaard og Hustru Else Kathrine Skyggebjerg. Afgangsprøve fra Hoven Kvindeskole 1901. Lærerinde ved Barslund Vinterskole i Hoven Sogn 1901—03 og ved Hammer Privatskole, hvis Formand var Jens Madsen, Hammergaard, fra 1903—06, paa hvilket Tidspunkt Skolen ophævedes, idet Lærer Jensen tog sin Afsked, og en ung Lærer blev kaldet til Embedet.

6. *Helga Marie Uhrskov*, f. 30. Dec. 1882 paa Uhrskovgaard. Elev paa Ollerup Folkehøjsk. G. 17. Nov. 1908 med Gaardejer *Peter Sørensen Skrubbeltrang*, f. 13. Marts 1876 i Skrubbeltrang, Bindslev Sogn, Vendsyssel, Søn af Gdr. Lassen Sørensen og Hustru Hanne Nielsdatter. Elev paa Ollerup Folkehøjsk. Fra 1898 til 1901 Forpagter og fra 1901 til 1908 Gaardejer i Skrubbeltrang. Fra 1908 til 1943 Ejer af Uhrskovgaard. Har haft en Række offentlige Hverv, hvoraf anføres: Medlem af Tørring Sogneraad 1917—

33, Vurderingsformand for Landbygningernes alm. Brandass., Kasserer i Hesteforsikringsfor. siden 1912. Bor nu i et Hus, han har ladet opføre i Tørring By.

7. *Martha Mette Kirstine Uhrskov*, f. 17. April 1884 paa Uhrskovgaard. Elev paa Frederiksborg Højskole. Gift 18. Dec. 1909 paa Uhrskovgaard med Landmand *Jens Peder Madsen*, f. 20. Febr. 1883 i Helstrup, Snejbjerg Sogn, Søn af Landmand Peder Madsen og Hustru Sidsel Marie Jensen. Præliminær-eksamen 1899. Ejer af Holtbjerg ved Herning 1913—1931. Landmand og Tørvefabrikant. Bor i Herning.

8. *Aage Uhrskov*, f. 27. Jan. 1886 paa Uhrskovgaard. I Snedkerlære hos J. Chr. Nielsen, Tørring St., Svendestykke med Broncemedalje. Korporal ved Ingeniørregimentet. Elev paa Vallekilde Haandværkerskole. Aabnede 1910 en Møbelforr. i Vinderup. Var under Verdenskrigen 1914—18 indkaldt 4 Gange. Solgte 1927 Forr. i Vinderup og overtog en Stilling som Forretningsfører i en Møbelforr. i Hjørring. Har desuden Hovedagenturet for Forsikringsselskabet *Absalon*. Form. for Vinderup og Omegns Haandværkerfor. i 5 Aar, i Best. for Hjørring rad. Venstrefor. G. 3. Nov. 1911 i Tørring med *Theodina Kjær*, f. 3. Nov. 1887 i Løve Skole, Bryrup Sogn, Datter af Lærer Jens Jacob Christensen Kjær og Hustru Abelone Madsen Brorson.

8. *Axel Asbjørn Uhrskov*, f. 16. Juli 1891 paa Uhrskovgaard. Lærereksamen 1913 (Gjedved). Statens eetaarige Kursus i Gymnastik 1913—14. Ansat ved Københavns Skolevæsen 1914. To eetaarige Kursus paa Statens Lærerhøjskole i Tysk. Lærer i samme Fag ved de kommunale Fortsættelseskursus 1928. Forstander sammesteds 1936. G. 1. G. i Tørring 30. Juli 1918 med Elna Meta (kaldet *Jess*) *Jensen*, f. 12. Jan. 1894 i Aarhus, Datter af Skræddermester Laurs Jen-



sen og Hustru Jensigne Larsen, d. 28. Febr. 1933 i Københ. G. 2. G. 3. Nov. 1934 i Københ. med Kommunelærerinde Anna *Johanne Marie Lund*, f. 18. Marts 1894 i Aarhus, Datter af Rektor Johan Otto Lund og Hustru Caroline Gummine Krøyer.

### **Kristen Uhrskov og Kirsten Niensens Børn.**

1. *Anders Kristensen Uhrskov*, f. 30. Dec. 1881 i Uhrskovhus, Tørring Mark. Lærereksamen (Gjedved)) 1902. Lærer ved Sdr. Friskole i Odense 1902—04, ved forsk. Skoler i Hillerød og Omegn 1904—07, ved Frederiksborg Højskole 1907—34. Forstander for Hillerød Handelsskole 1910—21. Bibliotekar ved Hillerød Folkebibliotek 1933, Overbibliotekar 1943. Har skrevet ca. 40 Bøger og Skrifter, mest Folkeminder og Kulturhist. samt forsk. Lærebøger for Højskoler. Stifter af og Formand for Nordsjællandsk Museumsforening 1922. Leder af Nordsjællandsk Folke-museum i Hillerød siden 1925. I Bestyrelsen for Frederiksborg Amts historiske Samfund siden 1914. G. 18. Maj 1909 i Odense med *Signe Jakobsen Østergaard*, f. 14. Sept. 1883, Datter af Jens Jakobsen, Møller og Bager i Dalum ved Odense, og Hustru Margrethe Nielsen.

2. *Uffe Kristensen Uhrskov*, f. 7. Juni 1883 i Uhrskovhus, d. 15. Aug. 1883.

3. *Idunne Uhrskov*, f. 29. Juli 1884 i Uhrskovhus, d. 6. Nov. 1884.

## **PLOVSTRUP-SLÆGTEN**

Folketællingen af 1787 meddeler om Beboerne i en Gaard i Plovstrup følgende: Viste Andersen, Husbonde, 52 Aar, Bonde og Gdbeboer., Anne Else Jensdt., Madmoder, 39 Aar. Begge i 1. Ægteskab. Deres Børn: Kirsten Vistesdt., 17 Aar. Anders Viste-

sen, 12 Aar. Mandens Forældre: Anders Vistesen, 81 Aar, Karen Pedersdt., 80 Aar. Begge i 1. Ægteskab. Nyder Ophold af Gaarden.

Nævnte Anders Vistesen, der maa være født o. 1775, blev som tidligere omtalt gift med Sidsel Christensdatter, døbt 14. Aug. 1774, Datter af Anne Cathrine Madsdatter i hendes 1. Ægteskab med Christen Pedersen, og altsaa Halvsøster til Christen Andersen Uhrskov (1776—1843) og Maren Andersdatter.

### **Anders Vistesen og Sidsel Christensdatters Børn.**

1. *Ane Else Andersdatter*, f. 30. Juli 1800.
  2. *Ane Cathrine Andersdatter*, f. 4. Nov. 1802.
  3. *Wiste Andersen*, f. o. 1805. Viet 1. Okt. 1836 i Linnerup Kirke til Pige Mariane Pedersdatter, 24½ Aar, Linnerup.
  4. *Karen Andersdatter*, f. 25. Nov. 1809.
  5. *Marie Kirstine Andersdatter*, døbt 21. Maj 1813.
- Om der skulde være flere Børn end disse — f. Eks. døde som smaa — vides ikke.

### **Wiste Andersen og Mariane Pedersdatters Børn.**

1. *Anne Else Andersen*, f. 18. Jan. 1837.
2. *Maren Andersen*, f. 19. Nov. 1838.
3. *Sidsel Marie Andersen*, f. 18. Januar 1841.
4. *Anders Wiste Andersen* (kaldet *Anders Vistesen*), f. 9. Juli 1843, d. 4. April 1902. Gift som tidligere anført 23. Okt. 1868 med Anne Cathrine Uhrskov (1845—1913).
5. *Jens Peter Wiste Andersen*, f. 7. Dec. 1845.
6. *Jens Christian Wiste Andersen*, f. 2. Marts 1848, d. 5. April 1850.
7. *Jens Christian Wiste Andersen*, f. 23. Okt. 1850.
8. *Hansine Petrea Wiste-Andersen*, f. 20. Juni 1852.
9. *Hans Viste Andersen*, f. 17. Maj 1854.

## Anders Vistesen og Anne Cathrine Uhrskovs Børn.

1. *Viste Andersen*, f. 9. Febr. 1869 i Plovstrup, d. 4. Juni 1872.

2. *Anders Uhrskov Andersen*, f. 24. Nov. 1870 i Plovstrup. Elev paa Vestbirk Højskole to Vintre. Bestyrede efter Faderens Død 1902 Gaarden til 1909, da den blev delt, idet Broderen Alfred fik den gamle Gaard og Anders 25 Tdr. Land i Østermarken, hvor han byggede Gaarden *Solbjerg*, som han ejede til 1936, da han solgte den og opførte Villa Nancy i Grejs By. Medlem af Menighedsraadet i 9 Aar. Formand for Bestyrelsen for Grejs Forsamlingshus i 8 Aar. Gift. 5. Nov. 1910 med *Johanne Andersen*, f. 22. Okt. 1873 i Givskud, Datter af Boelsmand Laust Andersen og Hustru. Ægteskabet barnløst. To Adoptivbørn: *Henry Johannes Uhrskov Andersen*, f. 20. Juli 1911, og *Martha Vilhelmine Uhrskov Andersen*, f. 29. Juli 1917.

3. *Viste Andersen*, f. 28. Dec. 1872 i Plovstrup, d. 23. Maj 1874.

4. Søren Martin Andreas *Viste Andersen*, f. 23. Marts 1875 i Plovstrup, d. 27. Dec. 1888.

5. *Anne Andersen*, f. 14. Maj 1877 i Plovstrup, d. 28. Aug. 1913 i Grejs.

6. *Kirstine Frederikke Andersen*, f. 9. Juli 1880 i Plovstrup, d. 6. Marts 1919 paa Vejle Amts Sygehus. Elev paa Testrup og Ubberup Højskoler samt Silkeborg Husholdningsskole. G. 24. Nov. 1904 med Gdr. *Kristen Jacobsen*, Salemsgaard, Ulkjær, Sindbjerg Sogn, f. 8. Marts 1872, Søn af Gdr. Hans Jacobsen og Hustru Nielsine Christensen, Salemsgaard (Matr. 11 a, ca. 80 Tdr. Land. Gaarden har siden 1721 gaaet i Eje fra Fader til Søn). Elev paa Grejsdals Landbrugsskole en Vinter og paa Askov Højsk. to Vintre. Medlem af Sogneraadet 1907—14. Kommunal Revi-

sor. Form. for Ulkjær Andelsmejeri 1905—10 og 1917—44. Repræsentant for Vejle Amt i Andelsbanken fra Starten 1925 til nu, i samme Tid Formand for Kredsledelsen ved Vejlekontoret. En Broder til Kristen Jacobsen er Dr. phil. J. P. Jacobsen, f. 13. Dec. 1869, d. 10. Sept. 1918, gift med Dr. phil. Lis Jacobsen, Datter af Nationalbankdirektør Marcus Rubin.

Frederikke, der døde i Barselseng fra otte Børn, ligger begravet paa Sindbjerg Kirkegaard. Paa hendes Gravsten findes foruden de sædvanlige Data Indskriften: „Ja, jeg tror paa Korsets Gaade.“ I Familiegravstedet hviler ligeledes hendes Svoger. Indskriften paa hans Mindesten begynder med Ordene: Her hviler i Fædrenes Jord Dr. phil. J. P. Jacobsen.

7. *Alfred Kristian Andersen*, f. 3. Febr. 1883 i Plovstrup. Gift 21. Nov. 1923 med *Mathilde Hansen Botelbro*, f. 26. Maj 1892 i Varnæs, Aabenraa Amt, Datter af Landmand Peter Hansen Botelbro og Hustru Mathilde Hansen. Kusk i Vejle. Ægteskabet barnløst.

8. *Charlotte Johanne Andersen*, f. 24. Juni 1885 i Plovstrup. G. 2. Nov. 1910 med *Hans Hansen Pladsbjerg*, f. 27. Aug. 1884 i Olstrup ved Karise, Søn af Gdr. Hans Olsen. Repræsentant. Bor i Vejle.

9. *Sørine Martine Kirstine Andersen* (kaldet *Stinne*), f. 31. Dec. 1889 i Plovstrup, d. 26. Juni 1908 i Grejs.

### **Frederik Rasmussen og Charlotte Uhrskovs Børn.**

1. *Ingrid Uhrskov Rasmussen*, f. 24. Febr. 1900 i Vejle, d. 12. Juni 1917 paa Give Sygehus.

2. *Elna Uhrskov Rasmussen*, f. 28. Okt. 1901 i Vejle. Postassistent. G. 30. Dec. 1928 med *Thomas Jørgensen*, f. 9. Marts 1899 i Over Veje, Ulfborg, Søn af Gdr. Karl Theodor Jørgensen og Hustru Johanne.

Lærereksamen. Lærer ved Realskolen i Dronninglund.

3. *Signe Uhrskov Rasmussen*, f. 31. Jan. 1904 i Vejle.

4. *Ulrik Uhrskov Rasmussen*, f. 20. Nov. 1905 i Vejle. G. 22. Okt. 1939 med *Ingrid Nørgaard Riis*, f. 2. Okt. i Sejling ved Skæggær, Datter af Gdr. Povl Michaelsen Riis og Hustru Ane Cecilie Nørgaard. 1. Mejerist ved Nørre Snede Andelsmejeri fra 1938.

5. *Asta Uhrskov Rasmussen*, f. 28. Maj 1908 i Vejle.

### **Thomas Jørgensen og Elna Uhrskov Rasmussens Børn.**

1. *Gerda Jørgensen*, f. 14. Nov. 1929.

2. *Else Johanne Jørgensen*, f. 12. Febr. 1931.

### **Ulrik Uhrskov Rasmussen og Ingrid Riis' Barn.**

*Povl Erik Rasmussen*, f. 28. Sept. 1941.

### **Hans Jepsen og Kirstine Uhrskovs Børn.**

1. *Gunhild Uhrskov Jepsen*, f. 18. Maj 1900 i Lille Uhrskov. Elev paa Ollerup Folkehøjsk. G. 24. Nov. 1922 i Tørring med *Hans Peter Kjærsgaard Hansen*, f. 21. Juli 1894 i Oksenbjerge, Nykirke Sogn, Søn af Niels Kjærsgaard Hansen og Hustru Maren Pedersen. Elev paa Ollerup Folkehøjsk. Gaardejer i Grøn-bæklund, Jelling Sogn, siden 1922. Har haft forskellige Bestyrelshverv i Jelling.

2. *Maks Uhrskov Jepsen*, f. 19. Nov. 1903 i Lille Uhrskov. Elev paa Ollerup Folkehøjsk. G. 8. Okt. 1926 med *Anna Buhl*, f. 7. Aug. 1900 i Stemgaard, Alminde Sogn, Datter af Gdr. Søren Buhl, Alminde, og Hustru Maren Margrethe Jensen. Elev paa Frederiksborg Højsk. Boelsmand i Horsted, Højen Sogn ved Vejle.

3. *Ane Marie Uhrskov Jepsen*, f. i Lille Uhrskov 30. Juli 1907. Elev paa Ollerup Folkehøjsk. Delingsførerkursus. Ledede i nogle Aar Kvindegymnastik i Tørring. G. 22. Maj 1935 med *Harald Edvard Pedersen*, f. 12. Jan. 1912 i Hoven, Søn af Gdr. Jens Iver Pedersen, Ure, Hoven Sogn, og Hustru Ane Marie. Købmand i Silkeborg fra 1935 til 1944.

4. *Sinne Uhrskov Jepsen*, f. 30. Maj 1909 i Lille Uhrskov. G. 24. Nov. 1932 med *Julius Andersen*, f. 25. Juli 1899 i Klovborg, Søn af Niels Kristian Andersen og Hustru Maren Kristensen. Elev paa Uldum Højsk. Boelsmand i Lindved, Sindbjerg Sogn, 1932—42, derefter Ejer af en lignende Ejendom paa Tørring Mark.

### **Peter Kjærsgaard og Gunhild Jepsens Børn.**

1. *Ingrid Uhrskov Kjærsgaard*, f. 22 Okt. 1924 i Grønbæklund.

2. *Nanna Uhrskov Kjærsgaard*, f. 5. Dec. 1926 i Grønbæklund.

3. *Ane Kirstine Uhrskov Kjærsgaard*, f. 14. Maj 1929 i Grønbæklund.

4. *Ulrik Uhrskov Kjærsgaard*, f. 19. Jan 1932 i Grønbæklund.

5. *Elisabeth Uhrskov Kjærsgaard*, f. 26. Dec. 1933 i Grønbæklund.

### **Maks Uhrskov Jepsen og Anna Buhls Børn.**

1. *Karen Margrethe Buhl Jepsen*, f. 15. Dec. 1926 i Horsted.

2. *Hans Kristian Buhl Jepsen*, f. 10. Marts 1928 i Horsted.

3. *Gerda Buhl Jepsen*, f. 9. Marts 1932 i Horsted.

4. *Aksel Buhl Jepsen*, f. 15. Juli 1935 i Horsted.

5. *Søren Buhl Jepsen*, f. 5. Juni 1938 i Horsted, d. 28. Nov. 1943.

6. *Hanne Buhl Jepsen*, f. 1. Sept. 1942 i Horsted.

### **Edvard Pedersen og Marie Uhrskov Jepsens Barn.**

*Inger Uhrskov Pedersen*, f. 25. Marts 1942 i Silkeborg.

### **Julius Andersen og Sinne Uhrskov Jepsens Børn.**

1. *Grethe Uhrskov Andersen*, f. 22. Febr. 1933 i Sindbjerg.

2. *Inger Uhrskov Andersen*, f. 26. Maj 1934 i Sindbjerg.

3. *Hans Kristian Uhrskov Andersen*, f. 2. Dec. 1936 i Sindbjerg.

4. *Karen Uhrskov Andersen*, f. 16. Okt. 1939 i Sindbjerg.

### **Anders Uhrskov og Amalie Christensens Børn.**

1. *Henry Christian Ulrik Uhrskov*, f. 9. Dec. 1906 i Hammerum. Overtog Faderens Kolonialforr. 1932, den øvrige Forr. 1939. Medlem af Odd Fellow Logen 1941. G. 16. Okt. 1932 med *Thora Amalie Jeppesen*, f. 1. Nov. 1905 i Ulfborg, Datter af Vognmand Anton Jeppesen og Hustru Sidsel Marie Svendsen.

2. *Inga Elisabeth Uhrskov*, f. 13. Sept. 1908 i Hammerum. G. 16. Okt. 1928 i Herning med *Christian Pedersen*, f. 12. Juli 1902 i Ørre ved Herning, Søn af Kreaturhandler Marinus Pedersen og Hustru Ane Pedersen. Handelsskoleeksamen. Driver Herrekviperingsforr. i Kolding og Esbjerg. Medl. af Odd Fellow Logen 1934, af Kolding Ligningskommission 1943.

3. *Elna Uhrskov*, f. 4. Marts 1911 i Hammerum. G. 24. Okt. 1930 i Herning med *Alfred Poulsen Birkegaard*, f. 30. Okt. 1897 i Hasselager, Søn af Gdr. Poul Thomsen Birkegaard og Hustru Sine Marie Kjerstine Nielsen. Dyr lægeeksamen 1921. Dyr læge i Randers.

4. *Ebba Uhrskov*, f. 19. Aug. 1912 i Hammerum.

G. 2. Febr. 1935 i Herning med *Vagn Peder Kragh Gade*, f. 16. Sept. 1907 i Skovlunde ved Ballerup, Søn af Kommunalærer Mikkel Christian Gade og Hustru Ane Christine. Præliminæreks. 1922. Driver Isenkramforr. i København.

5. *Verner Uhrskov*, f. 11. Febr. 1923 i Herning. Handelsskoleeks. 1941. Lagerekspedient i Sthyr og Kjærs Afd. i Herning.

### **Henry Uhrskov og Thora Amalie Jeppesens Børn.**

1. *Anders Frederik Uhrskov*, f. 3. Juli 1935 i Herning.

2. *Kristian Ulrik Uhrskov*, f. 22. Febr. 1941 i Herning.

### **Christian Pedersen og Inga Uhrskovs Børn.**

1. *Bjørn Uhrskov Pedersen*, f. 7. Juni 1931 i Herning.

2. *Olaf Uhrskov Pedersen*, f. 22. Dec. 1933 i Herning.

### **Alfred Birkegaard og Elna Uhrskovs Barn.**

*Miriam Birkegaard*, f. 6. Okt. 1931 i Aarhus.

### **Vagn Peder Kragh Gade og Ebba Uhrskovs Barn.**

*Anna Rita Uhrskov Gade*, f. 23. Sept. 1938 i København, d. 28. April 1944.

### **Martin Uhrskov og Olivia Bundgaards Børn.**

1. *Ulrich Uhrskov*, f. 7. Marts 1909 i Hammerum. Student 1928. Lærereks. (Gjedved) 1930. Ansat ved Horsens Skolevæsen 1933. G. 28. Marts 1937 med *Elly Brøsted Jensen*, f. 1. Sept. 1911 i Horsens, Datter af Skibsprovianteringshandler Georg Brøsted Jensen og Hustru Anna Jørgensen.



2. *Else Kathrine Uhrskov*, f. 9. Maj i Hammerum. G. 18. Maj 1935 i Horsens med Typograf *Hugo Christensen*, f. 17. Nov. 1907, Søn af Arbejdsmand Jørgen Christensen og Hustru Johanne Marie Pedersen.

3. *Herdis Uhrskov*, f. 15. Juli 1911 i Hammerum. G. 31. Jan. 1934 med Musiker *Henry Kjær*, f. 21. Jan. 1908 i Thorsted, Søn af Gdr. Johannes Kjær og Hustru Anne Marie Cecilie Oppenhagen.

4. *Svend Bundgaard Uhrskov*, f. 22. Sept. 1913 i Hammerum. Ved Landvæsenet til 1939. Brænder paa et Teglværk siden 1939. G. 11. Nov. 1938 i Stensballe med *Margrethe Kirstine Petersen*, f. 10. Nov. 1920 i Stensballe, Datter af Gdr. Andreas Marthin Petersen og Hustru Else Møller Jensen.

5. *Ivar Uhrskov*, f. 1. Maj 1920 i Hammerum. Maskinarbejder.

6. *Jensine Elisabet Uhrskov*, f. 30. Sept. 1921 i Tjørring. G. 4. Nov. 1941 i Horsens med Maskinarbejder *Egon Jensen*, f. 9. Nov. 1915 i Horsens, Søn af Restauratør Jens Peter Jensen og Hustru Marie Mikkeline Anna Oline Mikkelsen.

7. *Hans Peter Uhrskov*, f. 7. Juni 1924 i Tjørring. Glarmester.

### **Ulrich Uhrskov og Elly Brøsted Jensens Børn.**

1. *Bent Uhrskov*, f. 19. Jan. 1938 i Horsens, d. 17. April 1938.

2. *Lis Uhrskov*, f. 4. Febr. 1939 i Horsens.

3. *Jørn Uhrskov*, f. 14. April 1942 i Horsens.

### **Hugo Christensen og Else Kathrine Uhrskovs Barn.**

*Arne Christensen*, f. 3. Sept. 1939 i Horsens.

### **Henry Kjær og Herdis Uhrskovs Børn.**

1. *Elo Kjær*, f. 6. Sept. 1935 i Horsens.

2. *Inger Kjær*, f. 16. Febr. 1937 i Horsens.
3. *Henning Kjær*, f. 2. Marts 1939 i Horsens.
4. *Frede Kjær*, f. 30. Juli 1941 i Horsens, d. 2. Aug. 1941.

### **Svend Bundgaard Uhrskov og Margrethe Kirstine Petersens Børn.**

1. *Finn Bundgaard Uhrskov*, f. 3. Jan. 1939 i Stensballe.
2. *Per Bundgaard Uhrskov*, f. 16. Okt. 1942 i Haldrup.

### **Egon Jensen og Jensine Elisabet Uhrskovs Barn.**

*Preben Erik Jensen*, f. 10. Sept. 1942 i Horsens.

### **Peter Skrubbeltrang og Helga Uhrskovs Børn.**

1. *Hanne Uhrskov Skrubbeltrang*, f. 8. Aug. 1909 paa Uhrskovgaard. Elev paa Ollerup Folkehøjsk. Uddannet som Delingsfører, har ledet Gymnastik. G. 25. Jan. 1935 med Gaardejer *Thorvald* Kristian Ullum, f. 12. Nov. 1905 paa Gaarden Nylund i Tørring, Søn af Gdr. Peter Kr. Ullum, Nylund, og Hustru Marie Margrethe Eriksen. Elev paa Vestbirk Højsk. Delingsførerudd. Har ledet Gymnastik i mange Aar. Gaardejer i Hygum ved Jelling 1934—43. Ejer af Uhrskovgaard siden 1943.

2. *Ulrik Uhrskov Skrubbeltrang*, f. 9. Okt. 1910 paa Uhrskovgaard. Elev paa Ollerup Folkehøjsk. og Ladelund Landbrugssk. Fra 1940 Gaardejer i Skrubbeltrang, Bindslev Sogn. G. 28. Marts 1940 i Bigum ved Viborg med Direktrice *Agnes Christoffersen*, f. 4. Jan. 1910 i Bigum, Datter af Statshusmand Christoffer Marius Christoffersen og Hustru Otilie Marie Jensen.

3. *Karen Uhrskov Skrubbeltrang*, f. 29. Juli 1912

paa Uhrskovgaard. Handelseks. Elev paa Andelskolen. Ansat paa F. D. B.s Kontor i Kolding.

4. *Jensine Uhrskov Skrubbeltrang*, f. 11. Juli 1914 paa Uhrskovgaard. Elev paa Vallekilde Højsk. Sygeplejeelev paa Brædstrup Sygehus.

5. *Astrid Uhrskov Skrubbeltrang*, f. 8. Febr. 1920. Realeksamen. Elev paa Ollerup Gymnastikhøjsk. G. 24. Okt. 1943 med Mekaniker *Verner Hansen*, Tørring Station, f. 19. Nov. 1915 paa Tørring Station, Søn af Mekaniker *Martin Hansen* og Hustru *Mette Marie Jørgensen*. Realeksamen.

### **Thorvald Ullum og Hanne Skrubbeltrangs Børn.**

1. *Svend Erik Ullum*, f. 12. Maj 1936 i Hygum.
2. *Karl Peter Ullum*, f. 2. April 1938 i Hygum.
3. *Helga Uhrskov Ullum*, f. 1. Okt. 1943 i Hygum.

### **Ulrik Skrubbeltrang og Agnes Christoffersens Børn.**

1. *Karen Skrubbeltrang*, f. 3. Jan. 1941 i Skrubbeltrang.
2. *Helge Uhrskov Skrubbeltrang*, f. 12. Febr. 1942 i Skrubbeltrang.

### **Verner Hansen og Astrid Skrubbeltrangs Barn.**

*Eva Munkebo Hansen*, f. 25. Juli 1944 i Tørring.

### **Jens Madsen og Martha Uhrskovs Børn.**

1. *Marie Margrethe Uhrskov Madsen*, f. 5. Dec. 1910 i Jelling. G. 4. Juni 1931 i Herning med Landsretssagfører *Carl Christian Møller*, Herning, f. 29. Juli 1897 i Sæby, Søn af Købm. *Jens Christian Møller*, Sæby, og Hustru *Petrea Wilhelmine Jensen*.

2. *Peder Madsen*, f. 24. Jan 1913 i Jelling. Elev paa Tune Landbrugsskole. Ejer af Gaarden Grøndal i Blaahøj Sogn. G. 4. Juni 1943 med eksam. Hus-

holdningslærerinde *Elisabeth Andersen*, f. 14. Dec. 1912 i Nørre Hauge, Gellerup Sogn, Datter af Gdr. Anders Peter Andersen, Store Lundgaard, Tjørring ved Herning, og Hustru Ciliane Knudsen.

3. *Ulrik Uhrskov Madsen*, f. 17. Aug. 1915 paa Holtbjerg, Herning. G. 19. Sept. 1942 med Lærerinde *Margrethe Okkels Birk*, f. 3. Febr. 1910 i Lægdsgaard, Ikast, Datter af Gdr. Jens Peter Kr. Okkels Birk, Lægdsgaard, Ikast, og Hustru Anna Kristoffersen. Ulrik Uhrskov Madsen er Kasserer ved Esbjerg Andels-Svineslagteri, hans Hustru Lærerinde ved Esbjerg kommunale Skolevæsen.

### **Carl Christian Møller og Marie Uhrskov Madsens Børn.**

1. *Christian Erik Møller*, f. 1. Juni 1932 i Herning.
2. *Kirsten Elisabeth Møller*, f. 10. Maj 1935 i Herning.
3. *Else Marie Møller*, f. 13. April 1944 i Herning.

### **Peder Madsen og Elisabeth Andersens Barn.**

*Ole Madsen*, f. 30. Juni 1944 i Blaahøj.

### **Ulrik Uhrskov Madsen og Margrethe Birks Barn.**

*Jens Okkels Uhrskov Madsen*, f. 10. Juli 1943 i Esbjerg.

### **Aage Uhrskov og Theodina Kjærs Børn.**

1. *Jens Jacob Kjær Uhrskov*, f. 11. Aug. 1912 i Vinderup, Sahl Sogn, d. 13. Juli 1930 under Badning i Vesterhavet. Præliminæreks. Handelseks. Ansat paa Politikontoret i Hjørring.

2. *Ulrik Uhrskov*, f. 11. Okt. 1915 i Vinderup. Ansat paa Politikontorerne i Hjørring og senere Silkeborg. Skriver paa Politigaarden i København. Politi-

betjent i Aalborg 1940, Opdagelsesbetjent i Rigsregistraturen i Københ., Kriminalbetjent i Kolding 1942.

3. *Sigurd Kjær Uhrskov*, f. 11. Sept. 1918 i Vinderup. Lærte Snedkerhaandværket hos Holt Sørensen, Hjørring. Svendestykke med Broncemedalje. Arbejder paa Høyers Møbelfabrik i Hjørring. G. med *Valborg Christensen*, Datter af Hestehandler Christensen, Hjørring.

4. *Sigrid Charlotte Kjær Uhrskov*, f. 24. Juni 1926 i Vinderup. Realeksamen. Klinikdame.

### **Sigurd Kjær Uhrskov og Valborg Christensens Børn.**

1. *Mogens Uhrskov*, f. 14. Marts 1942 i Hjørring.
2. *Lona Uhrskov*, f. 5. Aug. 1943 i Hjørring.

### **Asbjørn Uhrskovs Børn i 1. Ægteskab med Jess Jensen.**

1. *Elisabet Uhrskov*, f. 19. Marts 1926 i København. Realeksamen 1941. Stud. art.
2. *Jørn Ulrik Uhrskov*, f. 4. Juli 1930 i København.

### **Asbjørn Uhrskovs Barn i 2. Ægteskab med Johanne Lund.**

3. *Niels Uhrskov*, f. 9. Maj 1938 i København.

### **Anders Uhrskov og Signe Østergaards Børn.**

1. *Bent Uhrskov*, f. 14. Juni 1910 i Ullerød, Tjæreby Sogn. Student 1929 fra Frederiksborg Statsskole. Handelsfaglærereksam. i Bogføring 1935. Manuduktør i Bogholderi til juridisk Embedseksamen 1932—38. Cand. jur. Jan. 1936. Sekretær i Hovedrevisoraterne i Finansministeriet 1936—44. 1938—44 tillige Revisor ved Københavns Byret og Sagførerfuldmægtig. Bestalling som Landsretssagfører 1943. Kontorchef i Foreningen af danske Manufakturgrossister 1944. G.

28. Jan. 1942 i Hellerup med *Ingeborg Eugénie Krebs*, f. 11. Okt. 1913, Datter af Afdelingsingeniør Georg Otto Krebs og Hustru Anne Marie Schurig. Lærerindeeksamen 1934 i Gym., Dans, Svømmn. og Idræt fra Paul Petersens Institut.

2. *Else Uhrskov*, f. 18. Nov. 1911 i Ullerød. Elev paa Antvorskov Højskole. Lærerindeeksamen (Zahle) 1935. Lærerinde ved Holte Skole 1938. Statens eetaarige Kursus 1942—43 i Psykologi og dens pædagogiske Betydning og Smaabørns Hygiejne og Psykiatri.

3. *Tage Uhrskov*, f. 14. Dec. 1913 i Ullerød. Elev paa Frederiksborg Højsk. Udlært Typograf. Handelseksamen fra Købmandsskolen i Københ. 1937. Student fra Akademisk Kursus 1940. 1. Del af statsvidenskabelig Eksamen Jan. 1942. G. 14. Aug. 1943 i Frederiksborg Slotskirke med Elisabeth (*Lis*) *Huus*, f. 28. Marts 1915 i Københ., Datter af fhv. Dampskibsfører Charles Huus, Rungsted, og afd. Hustru Anna Catrine Marie Jensen. Student 1933. Assistent paa K. T. A. S.' Kontor i Køb.

4. *Sven Kristen Uhrskov*, f. 22. Okt. 1915 i Frederiksborg Slotssogn. Lært Handelen i Vett & Wessels Uds., Hillerød. Handelseksamen. Uddannet som Dekorator i Køb. Gik 1937 over i Skotøjsfaget og har siden med kortere Afbrydelser været Disponent i Firmaet Hauge-Sko i Hillerød. Elev paa Askov Højsk.

### **Bent Uhrskov og Ingeborg Krebs' Barn.**

*Anders Uhrskov*, f. 8. Sept. 1942 i København.

### **Kristen Jacobsen og Frederikke Andersens Børn.**

1. *Signe Jacobsen*, f. 6. Nov. 1905 i Ulkjær. Lærerindeeksamen (Ribe), Køkkenskoleeks. (Sorø). Lærerinde ved Alsted-Fjenneslev Centralskole 1941.

2. *Hans Jacobsen*, f. 22. Febr. 1907 i Ulkjær. Elev paa Vestbirk Højsk. og Ladelund Landbrugssk. Ejer af Gaarden *Skovly* (50 Tdr. Land) paa Kalhave Mark i Hornborg Sogn. G. 19. Sept. 1941 i Grejs med *Eva Hasseriis Gormsen*, f. 3. Jan. 1914 i Grejs, Datter af Gdr. Eskild Gormsen, Romsdal, Grejs Vestermark, og Hustru Gudrun Jensen Hasseriis. Elev paa Rødding og Askov Højskoler.

3. *Kirstine Kathrine Jacobsen*, f. 22 Okt. 1908 i Ulkjær. Elev paa Rønshoved Højsk.

4. *Andrea Jacobsen*, f. 15. Febr. 1910 i Ulkjær. Elev paa Frederiksborg Højsk. G. 30. April 1931 med *Martin Johannes Lund*, f. 20. Okt. 1900 i Horne By og Sogn ved Faaborg, Søn af Gdr. Sogneraadform. Hans Jørgen Lund, d. 1914, og Hustru Kirsten Madsen, Horne, d. 1913. Fra 1931 Ejer af Gaarden *Stenbæksholm* (30 Tdr. L.) i Bøjden, Horne Sogn, ud til Stranden ved Lille Bælt.

5. *Anders Martin Jacobsen*, f. 19. Okt. 1911 i Ulkjær. Cand. polit. 1939. Sekretær i Københavns Kommunes Lønnings- og Pensionsvæsen 1939. Fuldmægtig sammesteds 1942. G. 24. Juni 1935 i Kastelskirken, Køb., med *Grethe Kirstine Friis*, f. 11. Dec. 1913 i Køb., Datter af Assurandør Bendix Friis, Køb., og Hustru Ella Eugénia Weiss.

6. *Oluf Peter Jacobsen*, f. 27. Jan. 1913 i Ulkjær. Elev paa Uldum Højsk. og Ladelund Landbrugssk.

7. *Anna Sofie Jacobsen*, f. 7. Aug. 1916 i Ulkjær. Elev paa Rønshoved Højsk.

8. *Kristen Jacobsen*, tvangsfødt 6 Uger for tidlig 27. Januar 1919 paa Vejle Sygehus. Elev paa Rødding Højsk.

### **Hans Jacobsen og Eva Gormsens Barn.**

*Frede Hasseriis Jacobsen*, f. 18. Juni 1943 i Kalhave.

### **Martin Lund og Andrea Jacobsens Børn.**

1. *Kristen Jacobsen Lund*, f. 29. April 1932 i Bøjden.
2. *Tove Jacobsen Lund*, f. 11. Febr. 1937 i Bøjden.
3. *Lis Jacobsen Lund*, f. 2. Febr. 1939 i Bøjden.
4. *Aase Jacobsen Lund*, f. 17. Juni 1944 i Bøjden.

### **Anders Jacobsen og Grethe Kirstine Friis' Børn.**

1. *Ulla Gerd Jacobsen*, f. 25. Sept. 1936 i Københ.
2. *Birgit Merete Friis Jacobsen*, f. 8. Maj 1941 i Københ.

### **Hans Pladsbjerg og Charlotte Andersens Børn.**

1. *Esther Pladsbjerg*, f. 4. Aug. 1911 i Grejs. Gift i Køb.
2. *Arne Pladsbjerg*, f. 14. Dec. 1912 i Grejs. Tømrer i Vejle.
3. *Gunnar Pladsbjerg*, f. 7. Okt. 1915 i Grejs. Sadelmager i Vejle.

## SLÆGTEN HAUGE

Som tidligere nævnt havde Anders Christensen af Uhrskou og Hustru Anne Cathrine Madsdatter to Børn: Christen Andersen (Uhrskou) (1776—1843) og Maren Andersdatter, f. 1779. Den sidste blev gift med Gaardejer Anders Christensen Hauge, f. 1777. Af deres Børn er fundet følgende:

1. *Christen Andersen Hauge*, døbt 13. April 1808.
2. *Anders Andersen*, døbt 7. Sept. 1810.
3. *Anne Cathrine Andersdatter*, døbt 11. Dec. 1812.
4. *Christiane Andersdatter*, f. 11. April 1815.
5. *Jeppe Andersen Hauge*, f. 4. Juli 1818. Gift med *Anne Marie Lauritsdatter*.
6. *Anne Marie Andersdatter*, f. 23. Febr. 1821.



7. *Friderich Christian Andersen*, f. 16. Dec. 1826, d. 9. Nov. 1829.

### **Jeppe Andersen Hauge og Anne Marie Lauritsdatters Børn.**

1. *Mette Marie Jeppesen Hauge*, f. 20. Sept. 1851. Gift med Gaardejer Laurs Pedersen i Tørring Næderby.

2. *Anders Jepsen Hauge*, f. 18. Aug. 1853. Gift med *Oline Kirstine Madsen*. Anders Hauge ejede Nørredamsgaard paa Tørring Mark, var i en Aar-række Sogneraadformand og havde flere andre offentlige Hverv.

3. Lars (kaldet *Laust*) *Peter Jepsen Hauge*, f. 1. Maj 1856. Gift med *Maren Hauge*. Gaardejer i Tørring By.

4. *Maren Jepsen Hauge*, f. 30. Marts 1858. Gift med Gaardejer *Rasmus Sørensen*, Tørring Mark. Ægteskabet barnløst.

5. *Marie Frederikke Jeppesen Hauge*, f. 28. Febr. 1862. Gift med Gaardejer *Christian Christiansen*, Stovgaards Mark.

Disse fem Søkende var ligesom deres Fader Jeppe Hauge og hans Søkendebarn Anders Christensen Uhrskou ret fyldige. Omkring ved Aarhundredskiftet kunde man i et af Egnens Blade læse en Notits om, at de fem Søkende ved en Familiesammenkomst var blevet vejet og tilsammen havde naaet noget over 1100 Pund.

### **DALSGAARD-SLÆGTEN**

Som tidligere anført var *Anders Christensen Uhrskou* (1806—1890) gift med *Anne Kirstine Ulriksdatter*, der var født paa Gaarden *Dalsgaard* (Dahlsgaard) i Klovborg Sogn 1810 og døde paa Uhrskov-

gaard 1874. Om Dalsgaard-Slægtens Familieforhold har afdøde Udvandningschef *H. F. Ulrichsen* (1888—1941) samlet forskellige Oplysninger navnlig om de tre ældste Generationer. Disse Oplysninger har jeg suppleret og videreført.

Den ældste Mand, der kendes inden for denne Slægt, er *Ulrich Bremer*, f. 1677, d. 1765. Han var Møller i Matrup Mølle og gift med *Elsebeth Andersdatter*, f. 1690, d. 13. Juni 1753.

### **Ulrich Bremer og Elsebeth Andersdatters Børn.**

1. *Henrik Bremer*, f. 16. Sept. 1725.
2. *Christence Bremer*, f. 7. Marts 1728.
3. *Margarete Bremer*, f. 7. Marts 1728.
4. *Andreas (Anders) Bremer*, f. 14. Juli 1729. Byfoged i Lemvig.

5. *Holger Ulrichsen Bremer*, f. 16. Sept. 1734, d. 2. Juli 1788. Gift 1. Gang 1762 med *Anne Stefansdatter*, f. 1702, d. 15. Dec. 1778. Gift 2. Gang med *Anne Kirstine Rasmusdatter*, d. 1799. Efter Holger Ulrichsens Død 1788 gifter hans Enke, Anne Kirstine, sig med *Christian Christensen*, der ligesom Holger Ulrichsen er Fæster af Dalsgaard, som hører under Stamhuset Matrup. Efter Anne Kirstine Rasmusdatters Død 1799 gifter Christian Christensen sig med *Ane Pedersdatter*. Han dør imidlertid 1802, og herefter overtager Ulrich Holgersen Bremer formentlig Dalsgaard.

Angaaende Slægten *Ulrichsen* bemærkes, at Kirkebøgerne snart staver Navnet *Ulriksen*, snart *Ulrichsen*.

### **Holger Ulrichsen Bremer og Anne Kirstine Rasmusdatters Børn.**

1. *Ulrich Holgersen Bremer*, f. 2. Jan. 1780, d. 30. Aug. 1833. Gift med *Anne Cathrine Sørensdatter*, f.

3. Marts 1781 paa Tranholm i Klovborg Sogn, Datter af Søren Jensen, d. 21. Juli 1841 paa Dalsgaard. Fæster af Dalsgaard, Studehandler, Skoleforstander. Ifølge Skøde af 28. Jan. 1836 køber hans Enke Anne Cathrine, Dalsgaard af *Thyge de Thygeson*, Ejer af Matrup, for 1600 Rbd. rede Sølv. Ved Skøde af 24. Juni 1840 sælger Anne Cathrine Sørensdatter, Enke efter Ulrich Holgersen, Dalsgaard til sin Søn Holger Ulrichsen for 1600 Rbd. Sølv. Gaarden er paa 1 Td. 3 Fdk. Hartkorn.

2. *Heinrich Bremer*, f. 1782.

3. *Rasmus Bremer*, f. 1785, Skrædder i Føvling.

4. *Holger Bremer*, f. 1788.

### **Christian Christensen og Anne Kirstine Rasmusdatters Barn.**

*Marie Katrine Christensdatter*, f. o. 1791.

### **Christian Christensen og Ane Pedersdatters Børn.**

1. *Ane Kierstine Christiansdatter*, f. o. 1799.

2. *Peder Christiansen*, f. o. 1801.

### **Ulrich Holgersen Bremer og Anne Cathrine Sørensdatters Børn.**

1. *Anne Kirstine Ulriksdatter*, f. 21. Aug. 1810 i Dalsgaard, d. 23. Juli 1874 i Uhrskovgaard. G. 24. Sept. 1836 med *Anders Christensen Uhrskou*, f. 4. Dec. 1806, d. 14. Jan. 1890. Ejer af Uhrskovgaard.

2. *Holger Ulrichsen*, f. 12. Juni 1813 i Dalsgaard, d. 29. Marts 1888 i Hammer ved Tørring. G. 28. Sept. 1839 i Tørring med *Karen Lauritzdatter*, f. 25. Nov. 1818, Datter af Gaardmand Laurs Christensen og Hustru Mette Laursdatter i Tørring. Holger Ulrichsen kommer senere paany i Slægtskab med Uhrskov, idet hans Søsterdatter Frederikke Uhrskou (1837—

1876) i Aaret 1857 bliver gift med hans Svoger Lauritz Lauritzen, Søn af Gaardmand Laurs Christensen i Tørring, Holger Ulrichsen sælger ved Skøde af 28. Juni 1873 Dalsgaard til Claus Clausen.

3. *Sophie Charlotte Ulriksdatter*, f. 9. Febr. 1816 i Dalsgaard, d. 11. Juni 1850. Gift med Gaardmand og Kroejer *Hans Peter Nielsen*, Burgaarde, Grædstrup Sogn, f. i Dauding 6. Juli 1812, Søn af Niels Hansen Ballum og Hustru Kiersten Pedersdatter i Dauding. Hans Peter Nielsen bliver gift 2. Gang med *Kirsten Thomsen*, f. i Ry Sogn o. 1830.

4. *Søren Peter Ulrichsen*, f. 22. Febr. 1819 i Dalsgaard, d. 2. Okt. 1883. 1. Juli 1844 faar han af Niels Hansen Skøde paa Gaarden Sønderdal, Klovborg Sogn, den er delt i 3 Parceller, Nr. 1 af Hartkorn 2 Tdr. 1 Skp. 1 Fdk.  $2\frac{1}{4}$  Alb., Nr. 3 2 Fdk.  $\frac{3}{4}$  Alb. Nr. 2 er Køberen uvedkommende. Hans Enke faar senere Tilladelse til at sidde i uskiftet Bo, men sælger 24. Juni 1884 Gaarden til H. Seiersen. Søren Peter Ulrichsen i Sønderdal vies 3. Aug. 1844 til Jomfru *Pouline Hansen* i Haubjerre, Aale Sogn, født 27. Juni 1822, Datter af Poul Hansen og Hustru Anne Kirstine paa Haubjerre.

5. *Sidsel Marie Ulriksdatter*, f. 7. April 1822 i Dalsgaard. Gift med *Hans Jensen Mølgaard*, f. 18. Jan. 1819, Søn af Hr. Jens Hansen Mølgaard og Madamme Charlotte Balduin, Ejer af Egholm Mølle. Hans Mølgaard er i nogle Aar Avlsbestyrer i Hørsholmgaard, senere Ejer af Kollemorten Kro i Øster Nykirke Sogn. Nogle Aar efter benævnes han som Møller, senere som Gaardmand i Oksenbjerge, Ø. Nykirke Sogn.

**Anders Christensen Uhrskou og Anne Kirstine  
Ulriksdatters Børn.** Se Side 60–61.

### **Holger Ulrichsen og Karen Laursdatters Børn.**

1. *Ulrik Holgersen Dalsgaard*, f. 10. Juni 1840.
  2. *Petrine Holgersen*, f. 23. Sept. 1841.
  3. *Laurs Holgersen Dalsgaard*, f. 24. Jan. 1843.
  4. *Peder Holgersen*, f. 28. April 1845.
  5. *Mathea Marie Holgersen*, f. 7. Marts 1847.
  6. *Rasmine Henrikke Holgersen*, f. 16. Juni 1848.
  7. *Sophie Charlotte Holgersen*, f. 27. Febr. 1850.
  8. *Rasmus Peter Holgersen*, f. 30. Dec. 1851.
  9. *Peter Anton Christian Holgersen*, f. 28. Maj 1853, d. 16. Marts 1854.
  10. *Antonette Holgersen*, f. 5. Febr. 1855.
  11. *Søren Christian Holgersen*, f. 17. Dec. 1856, d. 28. Dec. s. A.
  12. *Halvor Holgersen*, f. 17. Sept. 1859.
  13. *Søren Peter Holgersen*, f. 20. Dec. 1860.
  14. *Valdemar Teodor Holgersen*, f. 25. Juli 1863.
- Kaldes ved Konfirmationen 1878 med Efternavnet Dalsgaard.

### **Hans Peter Nielsens Børn i 1. Ægteskab med Sophie Charlotte Ulriksdatter.**

1. *Søren Peter Hansen*, f. 12. Juli 1842, d. 6. Febr. 1901. Timelærer ved Sorø Akademi, Overlærer og Kordegn i Sorø. Dbmd. G. 11 Okt. 1867 med *Emma Juliane Tolderlund*, f. 1. Sept. 1844, d. 1922. Datter af Kordegn og Førstelærer i Sorø Laurids Nicolai Vilhelm Tolderlund og Hustru Barbara Christine Schneider.
2. *Ulrik Hansen*, f. 7. Okt. 1844. Møller i Grædstrup Sogn. G. 27. Okt. 1871 med *Sidsel Marie Christensen*, f. 27. Dec. 1844. Datter af Gaardmand Christian Pedersen og Hustru Marie Kristine Andersen i Dauding.
3. *Niels Christian Hansen*, f. 31. Okt. 1846, d. 5.

Okt. 1928. Ejede en Gaard i Ring. G. 9. Dec. 1870 med *Karoline Møller*, f. 28. Maj 1848, d. 4. Jan. 1904. Datter af Skolelærer Laurits Møller og Hustru Bodil Marie Andersen, Føvling.

### **Hans Peter Nielsens Søn i 2. Ægteskab med Kirsten Thomsen.**

4. *Thomas Hansen*, f. 25. Sept. 1853. Gaardmand i Burgaarde i Grædstrup Sogn. G. 25. Juli 1882 med *Maren Christensen*, f. 18. Febr. 1854, Datter af Gaardmand og Hestehandler Christen Pedersen Bødker og Hustru Marie Kirstine Andersen, Dauding Mark.

### **Søren Peter Ulrichsen og Pouline Hansens Børn.**

1. *Pauline Ane Kirstine Ulrichsen*, f. 6. Sept. 1845, d. o. 1889. G. med Proprietær *Fr. Christensen*, Overbygaard.

2. *Ulrik Holger Ulrichsen*, f. 13. Febr. 1847, d. 13. Maj 1848.

3. *Ulrik Holger Ulrichsen*, f. 27. Juni 1848, d. 19. April 1850.

4. *Ane Cathrine Ulrichsen*, f. 27. Nov. 1849, d. 1891 af Tuberkulose. Gift med Lærer *J. P. Jørgensen* i Hove.

5. *Ulrikke Charlotte Ulrichsen*, f. 29. Marts 1851, d. 1916 i Aarhus. G. med Proprietær *R. Therkelsen*, Kejlstrupgaard.

6. *Peter Marius Ulrichsen*, f. 4. Aug. 1853, d. o. 1902. I en Aarrække Ejer af Oksholmsminde i Kattrup.

7. *Hans Paulli Ulrichsen*, f. 11. April 1855, d. 1902. Først Ejer af Overbyndergaard, saa af Søborggaard ved København, senere Ejendomskommissionær.

8. *Elieser Christian Ulrichsen*, f. 14. Okt. 1858, d.

14. Nov. 1936. Viceskoleinspektør i København. G.  
20. Maj 1887 med *Hulda Winde*.

9. *Holger Oscar Ulrichsen*, f. 13. Juli 1860, d. i  
København. Kommunalærer i København. G. med  
*Louise Herman Petersen*.

10. *Elise Mathilde Dagmar Ulrichsen*, f. 12. Okt.  
1862, d. 11. Marts 1864.

11. *Ane Kirstine Elise Mathilde Dagmar Ulrichsen*,  
f. 7. Juni 1864, d. 29. April 1866.

12. *Regnar Ulrichsen*, f. 3. Jan. 1869, d. 4. Febr.  
1875.

### **Hans Mølgaard og Sidsel Marie Ulriksdatters Børn.**

1. *Ane Cathrine Mølgaard*, f. i Tørring 21. Dec.  
1842.

2. *Jens Mølgaard*, f. i Tørring 21. April 1845, d. 16.  
Febr. 1856 af Hjernebetændelse.

3. *Charlotte Sophie Mølgaard*, f. i Kollemorten, Ø.  
Nykirke Sogn, 27. Nov. 1847.

4. *Ulrikke Mølgaard*, f. i Kollemorten 24. Febr.  
1850.

5. *Ulrik Mølgaard*, f. i Kollemorten 22. Juni 1852,  
d. 18. April 1856, fik Hovedet knust af en Mølle-  
vinge.

6. *Jens Mølgaard*, f. i Kollemorten (Faderen Møl-  
ler) 22. Nov. 1854.

7. *Jens Mølgaard*, f. 5. Marts 1857.

8. *Johanne Henriette Mølgaard*, f. 1. Juli 1859.

9. *Peder Ulrik Mølgaard*, f. 5. Maj 1862 i Oksen-  
bjergerne.

### **Søren Peter Hansen og Emma Juliane Tolderlunds Børn.**

1. *Laurids Nikolaj Vilhelm Tolderlund-Hansen*,  
f. 8. Juli 1868 i Sorø, d. 17. Jan. 1927. Cand. theol.

Jan. 1892. Medstifter af Studenterhjemmet. Personel Kapellan i Søllerød, derefter Sognepræst i Vejlbj-Homaa, tillige Rejsepræst for Kirkeligt Samfund af 1898 fra 1904—09, senere Sognepræst i Fjelstrup i Sønderjylland til sin Død. G. 17. Maj 1899 i Homaa med *Johanne Govertz-Jensen*, f. 6. Dec. 1874 paa Lyngdal ved Trustrup, Datter af Branddirektør Axel Fr. Jensen.

2. *Karl Tolderlund-Hansen*, f. 30. Juli 1871 i Sorø, d. 17. Sept. 1872..

3. *Alfred Tolderlund-Hansen*, f. 31. Marts 1876 i Sorø, d. 3. Maj 1876.

4. *Eiler Tolderlund-Hansen*, f. 24. Maj 1880 i Sorø, d. 11. Sept. 1880.

### **Laurids Nikolaj Vilhelm Tolderlund-Hansen og Johanne Govertz-Jensens Børn.**

1. *Helga Benedicte Tolderlund-Hansen*, f. 15. Maj 1900. Lærerinde i København.

2. *Margrete Tolderlund-Hansen*, f. 15. Nov. 1902. G. 1927 med Sognepræst *S. Jørgensen*, Nr. Bjert.

3. *Ingrid Tolderlund-Hansen*, f. 5. Okt. 1903. G. 1930 med Ingeniør, cand. polyt. *J. Hansen*.

4. *Astrid Tolderlund-Hansen*, f. 1. Juni 1908. G. 1932 med Skovfoged *M. Mørk-Hansen*, Ravnholt.

5. *Gustav Tolderlund-Hansen*, f. 2. Febr. 1911. Cand. mag. Adjunkt ved Christianshavns Gymnasium. Har bl. a. skrevet *Kirken i Folkets Eje* (1941). Oversætter fra Svensk. Medarbejder ved *Kristeligt Dagblad*. G. 1936 med *Ellen Thomsen*.

6. *Povl Tolderlund-Hansen*, f. 18. Juni 1915. Redaktør i *Toftlund*. Har bl. a. skrevet *Fortællingerne Skygger af os selv* (1940) og *Søndag og de andre Hverdage* (1943). G. 1941 med *Trüdel Petersen*.



### **Ulrik Hansen og Sidsel Marie Christensens Børn.**

1. *Sophie Charlotte Hansen*, f. 12. Sept. 1873. G. med Sognefoged *Hans Krogh* i Sdr. Vissing.

2. *Hans Peter Hansen*, f. 6. Aug. 1875. Kontorfuldmægtig paa Dommerkantoret i Brædstrup. G. med *Marie Ballum*, Dauding Nygaard.

3. *Marie Kirstine Hansen*, f. 10. Dec. 1877. Død. G. med Gdr. *Anker Schultz*, Addit.

4. *Catrine Hansen*, f. 5. Sept. 1882. Ugift. Bor i Brædstrup.

### **Niels Christian Hansen og Caroline Møllers Børn.**

1. *Christiane Charlotte Hansen*, f. 15. Sept. 1873 i Ring, d. 20. Maj 1936. Gift med Gaardejer *Adolf Christensen*, nu Rentier i Slagballe.

2. *Bodil Marie Laurine Hansen*, f. 1. Okt. 1875 i Ring, d. 30. Jan. 1940. Ugift.

3. *Søren Hansen*, f. 1. Aug. 1879 i Ring, Kreaturhandler i Brædstrup. Gift med *Ane Sofie Christensen*, Datter af Møllejejer i Hammer Christen Christensen og Hustru, Ane Mette.

4. *Hans Peter Hansen*, f. 17. Sept. 1883 i Ring. Ejer af Fædrengaarden i Ring til 1941. Medlem af Sogneraadet i 18 Aar og af Menighedsraadet i 8 Aar. Bor i Brædstrup. Gift med *Nanna Christensen*, født i Bjerres Mølle, Aale Sogn, 15. April 1885, d. 17. Jan. 1940. Datter af Jørgen Christensen og Hustru Abelone.

5. *Kirstine Hansen*, f. 11. Juni 1886 i Ring. Gift med *Vilhelm Eskildsen*, Aastrup, f. 11. Okt. 1884, Søn af Gdr. M. Eskildsen og Hustru Anna i Velling.

6. *Laura Hansen*, f. 11. Dec. 1888 i Ring. Gift med *Laurits Jensen*, Rask Mølle, f. 20. Juli 1895, Søn af Gdr. Bernhard Jensen og Hustru Amalie, Sdr. Lindelse, Langeland.

7. *Sofie Charlotte Hansen*, f. 23. Maj 1891 i Ring. Gift med Gdr. *Niels Larsen*, Træden, f. 11. Febr. 1877, Søn af Gdr. *Peter Nielsen* og Hustru *Anne Marie*, Hovedskov, Grædstrup.

Desuden var der i Ægteskabet to dødfødte Pigebørn, født 1877 og 1882.

### **Thomas Hansen og Maren Christensens Børn.**

1. *Hans Peter Hansen*, f. 7. Febr. 1886. Bosat i Molde i Norge, hvor han driver Forretning. Gift med norsk Dame.

2. *Kristen Hansen*, f. 28. Juni 1888. Ingeniør hos *Christiani & Nielsen*. Bor i Buenos Ayres i Argentina.

3. *Marie Kirstine Hansen*, f. 31. Okt. 1889. Gift med Landsretssagfører *Henrik Boje Hartmann*, Tønder.

4. *Alfred Hansen*, o. 50 Aar. Maskinmester ved D. F. D. Bor i København.

### **Elieser Christian Ulrichsen og Hulda Windes Børn.**

1. *Hans Frederik Ulrichsen*, f. 25. Jan. 1888 i København, d. 22. Juni 1941. Cand. jur. 1912. Sekretær i det danske Gesandtskab i Konstantinopel 1914—16. Redaktionssekretær ved *Nationaltidende* 1917—19. Overretssagfører 1919, Chef for Statens Udvandringskontor 1939. Folketingsmand (Det konservative Folkeparti) i Hjørring Amt 1924—29 og 1932—39. Har bl. a. skrevet *Politisk Haandbog* (1910). R. af D. p. p. G. 12. Dec. 1916 med *Euphrosina*, Datter af Sekretær og Dragoman i det tyrkiske Udenrigsministerium *Wladimir Guartelli Bey* og Hustru *Aurelie Barberon*.

2. *Cato Paulli Ulrichsen*, f. 12. April 1891 i København. Realeks., Lærereks. fra Den danske Realskoles Seminarium 1913, Student 1921, cand. phil. 1922. An-

sat ved Københavns Skolevæsen 1916. Kaptajn af Reserven 1937, gjorde 1938 Tjeneste som Kontrol-officer ved den spansk-franske Grænse. Indkaldt 1. Sept. 1939, Kompagnichef i Odense, senere en Tid i Fredericia. I Bestyrelsen for Den konservative Vælgerforening siden 1920, i flere Aar Kredsformand. Ugift.

## SLÆGTEN CHRISTIANSEN

Det er tidligere nævnt, at af de to Søstre *Johanne Kirstine Jensdatter* og *Frederikke Jensdatter* (1776—1858) var den sidste gift med *Christen Andersen Uhrskou* (1776—1843), mens den førstnævnte var gift to Gange, første Gang med en Mand, der hed *Jens Jensen*. Hendes anden Mand maa ogsaa have heddet *Jens*, men hans Efternavn har jeg ikke kunnet fremskaffe. C. F. Maximilianussen, hvis Mormor *Johanne Kirstine Jensdatter* var, mener, at hun var født i et Hus, der laa Sydvest for Tørring Kro. Hun og hendes første Mand boede først i Koutrup, Hammer Sogn. Sidst boede de i Vester Sogn, hvor de havde en lille Gaard. *Johanne Kirstine* blev Moder til fem Pige-børn, men de blev tidligt forældreløse, og om deres videre Skæbne findes der nogle Oplysninger Side 21.

De fem Piger var: I første Ægteskab:

1. *Ane Mette*, gift med en Murer ved Navn *Thomas*. De boede først i Grejsdalen, siden i Vejle.
2. *Johane Jensdatter*, gift med *Hans Skovsbøl*, først boende i Honum, siden i Tørring.
3. *Ane Cathrine Jensdatter*, f. 1. Febr. 1808, d. 30. Dec. 1868. G. 23. April 1830 med Skrædder og Husmand *Maximilianus Christiansen*, kaldet *Max*, f. 28. Maj 1807 i Tørring Kro, d. 27. Okt. 1879 i Vejle.

I andet Ægteskab:

4. *Ane Kirstine Jensdatter*, d. 1898. Gift med Skole-

lærer *Jens Nielsen*, først i Vesterlund, senere i Eltang og sidst i Kolding, hvor han døde 1889.

5. *Jensine Jensdatter*, gift med Gaardmand *Ole Johansen* i Tørring, senere i Linnerup Sogn.

### **Maximilianus Christiansen og Ane Cathrine Jensdatters Børn.**

1. *Frederik Christian Maximilianussen*, f. paa Tørring Melhede 25. Juli 1830, d. 8. Nov. 1911 i København. Lærereksamen fra Jelling 1851. Andenlærer i Frølund ved Korsør, senere Lærer i Trønninge og i Tudse ved Holbæk i 38 Aar. Sogneraadsformand i en Aarrække. Afsked 1895. Derefter bosat i København, hvor han 1903 begyndte Nedskrivningen af sine Erindringer. G. 26. Aug. 1870 med *Karen Marie Christiansen*, d. 17. Juni 1877, Datter af Væver *Christian Christiansen* og Hustru *Dorthea Olsdatter* i Trønninge.

2. *Inger Magdalene Maximilianussen*, f. 11. Juli 1833 i Tørring. Holdt i 13 Aar Hus for ovennævnte Broder, der var Lærer i Trønninge. Gift 1. Gang med Enkemand, Gdr. *Anders Pedersen*, Gislinge, 2. Gang med Ungkarl *Rasmus Jensen*, Gislinge. Da ogsaa han døde, flyttede *Magdalene*, der ingen Børn havde, til Vejle, hvor hun døde 6. Dec. 1912.

3. *Jens Christian Christiansen*, f. 23. April 1836 i Tørring, d. 14. Aug. 1908 i Vejle. Lærte Skrædderhaandværket hos sin Fader, hvor han senere sammen med Haandværket drev Landhandel med Uld, Havre, Skind m. m. og havde, da han var 27 Aar, samlet sig 1200 Rigsdaler. Paa Grund af en Øjensvaghed opgav han sit Haandværk og købte en lille uanselig Købmandsgaard i Vejle, nemlig Ejendommen Vester-gade, Matr. Nr. 493, der laa paa Hjørnet af Vester-gade og Nørregade, ogsaa kaldet Nørreport efter en

tidligere Acciseport. Her drev han fra 1. Maj 1863 sammen med sin 22-aarige Broder *Mads Christiansen*, der havde lært Handelen, Købmandsforretning. De to unge Mænd, der var kommet ind fra Landet, begyndte deres Virksomhed under adskillig Mistro fra flere af Vejle-Købmændenes Side, men ved Hjælp af medfødte Forretningsevner parret med Flid og megen Sparsommelighed gjorde de stor Fremgang. Nogle Aar senere blev Mads Christiansen Ejer af Forretningen, mens J. C. Christiansen overtog en Købmandsforretning i den modsatte Ende af Byen, Søndergade<sup>29</sup>. Senere gik han over til at drive Fabriksvirksomhed (Brændevinsbrænderi), og en yngre Broder, *Frederik Christiansen*, overtog Forretningen. De blev alle tre meget velhavende Mænd. J. C. Christiansen var i nogle Aar Medlem af Byraadet. R. af D. G. 2. Aug. 1874 med sin Kusine *Johanne Kirstine Nielsen*, f. 17. April 1846 i Vesterlund Skole, d. 21. Sept. 1937 i Vejle, Datter af Lærer Jens Nielsen, d. 1889, og Hustru Ane Kirstine Jensdatter, d. 1898. I Ægteskabet var der en lille Pige, der døde som Barn.

4. *Johanne Henrikke Christiansen*, kaldet *Rikke*, f. 23. Jan. 1839 i Tørring, d. 20. Aug. 1921 i Vejle. G. 23. Nov. 1876 med Ungkarl *Jens Christian Madsen*, f. i Uldum 23. Nov. 1832, d. i Vejle 1. Dec. 1913. Han blev Medhjælper hos sin Svoger M. Christiansen, der efterhaanden foruden sin Butikshandel havde faaet en meget stor Foderstofforretning. Madsen forestod Udleveringen fra Skibe og Pakhusloftet. Ægteskabet barnløst.

5. *Mads Christiansen*, f. 18. Maj 1841 i Tørring, d. 6. Jan. 1918 i Vejle. Om hans Købmandshandel, hvis Begyndelse er omtalt ovenfor, kan tilføjes, at den blev drevet op til en meget stor Handel med Korn, Foderstoffer og Markfrø. Men ogsaa Kolonialforret-

ningen var betydelig. Denne afstod M. Christiansen 1. Maj 1899 til sin tidligere Kommis J. J. Christensen, der døde 1931. Forretningen drives nu af hans Søn Viggo Christensen. R. af D. G. 14. Nov. 1872 med *Laura Margrete Therkildsen*, f. 17. Nov. 1848 i Vester Ørum, d. 26. Dec. 1930 i Vejle, Datter af Gdr. Chresten Therkildsen, V. Ørum, og Hustru Margrete Laursen, f. i Ølsted ved Horsens, d. i Vejle 1899.

6. *Dorthea Christiansen*, d. 1850.

7. *Johan Severin Christiansen*, f. 18. Maj 1849 i Tørring, d. 21. Dec. 1908 i Horsens. Han opholdt sig hos sin Broder i Trønninge fra 1858 til 1864 og blev konfirmeret her, hvorefter han kom i Handelslære hos sine to Brødre J. C. og M. Christiansen i Vejle. Fra 26. Nov. 1877 og til sin Død drev han Købmandsforretning Sønerbrogade 13, Horsens. G. med *Margrethe Aline Kraul*, f. 5. Febr. 1862, d. 8. Marts 1895.

8. *Johan Frederik Leth Christiansen*, f. 1. Marts 1853 i Tørring, d. 28. April 1931 i Vejle. Lærte Handelen hos sin Broder M. Christiansen i Vejle og overtog senere J. C. Christiansens Forretning Søndergade 9, Vejle. R. af D. G. 21. Marts 1885 med sin Kusine Dosine Semine *Helvig Nielsen*, f. 5. Jan. 1854 i Eltang Skole, d. 11. Okt. 1944. Datter af Lærer Jens Nielsen, d. 1889, og Hustru Ane Kirstine Jensdatter, d. 1898.

De nævnte otte Børn er alle Helsøskende, og naar de to ældste har faaet Efternavnet Maximilianussen, mens de seks yngste blev døbt Christiansen, maa Aarsagen have været den, at man ved de to førstes Daab fulgte den gamle Sædvane at give Børnene Efternavn efter Faderens Fornavn, mens man med Hensyn til de følgende gik over til den nye Skik at give dem samme Efternavn som Faderens.

## Frederik Christian Maximilianussen og Karen Marie Christiansens Børn.

1. *Ane Cathrine Maximilianussen*, f. 19. Aug. 1871 i Tudse Skole. G. 18. Sept. 1898 med *Bernhard Nicolai Høy*, f. 27. Nov. 1873, d. 12. Febr. 1939, Søn af Skolelærer Peter Høy, Dramstrup, Nr. Jernløse Sogn, f. i Tørring 3. Dec. 1830, d. i Københ. 16. Aug. 1899, og Hustru Maren Pedersen, f. i Tørring, Datter af Gdr. Christen Pedersen. Høy var Manufakturhandler i Holbæk fra 2. April 1898 til 15. Okt. 1912, da Familien flyttede til København, hvor Høy løste Grossererborgerskab og handlede med engelske og belgiske Klædevarer samt franske og italienske Silkestoffer. Af den Grund rejste han og Hustruen meget i de paagældende Lande for at gøre Indkøb. Derved kom han til at fejre sit 25 Aars Købmandsjubilæum i Milano den 2. April 1923.

2. *Mathea Elisabeth Maximilianussen*, f. 25. Juli 1872 i Tudse Skole. Ugift. Bor i København.

3. *Frederikke Dorthea Maximilianussen*, f. 27. Nov. 1873 i Tudse Skole, død Sommeren 1874.

## Mads Christiansen og Laura Margrethe Therkildsens Børn.

1. *Johanne Margrethe Christiansen*, f. 8. Nov. 1875 i Vejle. G. 18. Maj 1899 med Sagfører *Peter Knudsen Møller*, f. i Nykøbing F., d. i Vejle 1917.

2. *Christian Therkild Christiansen*, f. i Vejle 14. Febr. 1881. Lærte Handelen i Fredericia. Handelseksamen fra Grüners Handelsakademi i Københ. 1903. Opholdt sig nogle Aar i Tyskland og England. Grossererborgerskab i Vejle 1908. Driver Agentur- og Kommissionsforretning i Korn og Foderstoffer, Vin og Spirituosa m. m. G. 27. Okt. 1911

med *Anna Lovise Larsen*, f. 20. Juli 1882 i Aalborg, Datter af Købm., Konsul Hans Larsen, f. 1851, d. 1919, og Hustru Anne Rendbeck, f. 1853, d. 1941.

3. *Frederik Christian Maximilianussen Christiansen*, f. 25. Juli 1882 i Vejle. Var i mange Aar Kap-tajn i Birma og var gift med en siamesisk Dame fra Bangkok. Siden 1931 bosat i Vejle, hvor han døde 26. Aug. 1944.

4. Erik *Theodor Maximilianussen Christiansen*, f. 4. Febr. 1888. Rejst til Amerika.

5. *Maximilianus Christiansen*, kaldet *Max*, f. 27. Aug. 1890 i Vejle. Rejst til Amerika.

### **Johan Christiansen og Margrethe Aline Krauls Børn.**

1. Emilie Cathrine *Pouline Christiansen*, f. i Horsens 19. Dec. 1884. G. 17. Nov. 1906 med *Ludvig Ad-ser Lund*, f. i Skodborg, Sønderjyll., 22. Maj 1873, Søn af Gdr. Hans Mathisen Lund og Hustru Mette Marie Dall i Skodborg. Lund er Købmand og overtog ved sin Svigerfaders Død 21. Dec. 1908 Forretningen Sønderbrogade 13, Horsens.

2. Johanne *Elisabeth Christiansen*, f. 13. Juli 1889 i Horsens, Student, cand. phil. G. med Valgmenighedspræst i Odense *Skat Rørdam Clausen*, f. 9. Jan. 1893 i Aalborg, Søn af fhv. Valgmenighedspræst i Københ. Johan Peter William Clausen og Hustru Herdis Rørdam.

### **Frederik Christiansen og Helvig Nielsens Børn.**

1. Ane *Cathrine Christiansen*, f. 9. Jan. 1886 i Vejle. Handelsskoleeksamen i Københ. 1904. Student fra Vejle højere Almenskole 1907. Ugift. Bor i Vejle.

2. *Jens Anton Christiansen*, f. 6. Sept. 1888 i Vejle. Student fra Vejle højere Almenskole, cand. polyt 1911.



Assistent ved Carlsberg Laboratorium 1911—15, ved Universitetets kemiske Laboratorium fra 1915. Dr. phil. 1921. Lektor i Kemi ved Københavns Universitet samme Aar; ekstraordinær Docent 1931, Professor samme Aar. Bestyrer af Den polytekniske Lærestalts Kemisk Laboratorium A. Formand for Kemisk Forening 1931—34. Medlem af Det kgl. Danske Videnskabernes Selskab 1934 og af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937. Har skrevet forskellige videnskabelige Afhandlinger, væsentlig om de kemiske Reaktioneners Hastighed. R. af D. G. 24. Febr. med *Inger Christiansen*, Storehedinge, Datter af Tømrermester I. C. Nybølle, d. 1913, og Hustru Eleonora Petersen, d. 1916.

3. *Amanda Helvig Frederikke Christiansen*, f. 22. Sept. 1890 i Vejle, d. 8. Jan. 1924 i Vejle.

4. *Christian Maximilianus Christiansen*, f. 1. Nov. 1891 i Vejle. Handelseksamen ved Den jydsk Handelshøjskole i Aarhus 1913. Derefter ansat i Kiel og senere i Flensborg indtil Verdenskrigen. Købmand i Vejle. G. med *Astrid Ingeborg Christensen*, f. i Aarhus 16. Marts 1899, d. i Vejle 7. Febr. 1939, Datter af afd. Sognepræst Chr. Christensen, Hejnsvig, og afd. Hustru Anna Christensen.

5. *Valdemar Leth Christiansen*, f. 28. Nov. 1892 i Vejle. Handelseksamen fra Købmandsskolen 1914. Ansat i Ø. K., København, fra 1915—20 i samme Selskabs London-Afdeling. Gik derefter over til Fabrikvirksomhed. Ejer Fabrikken „*Elektro-Isola*“ i Vejle. G. med *Ellen Laura Møller*, f. 25. Jan. 1908 i Vejle, Datter af afd. Sagfører Peter Knudsen Møller og Hustru Johanne Margrete Christiansen (Datter af M. Christiansen, se ovenfor.)

6. *Dagmar Johanne Magdalene Christiansen*, f. 14. April 1894 i Vejle. Afgang fra Musikkonservatoriet i

Københ. G. med Kunstmaler *Laurits Schmidt Nielsen*, f. 23. Aug. 1879 i Randers, Søn af afd. Farver P. C. Nielsen og afd. Hustru, f. Nellemann. Bor p. t. i Vejle.

7. *Aage Johan Frederik Christiansen*, f. 5. Marts 1898 i Vejle. Handelseksamen fra Købmandsskolen 1918. Ansat i et dansk Firma i Warszawa 1919—26. Købmand, Bopæl Riisskov. G. med *Helen & Sigrid Steenberg*, f. 1. Nov. 1900 i Københ., Datter af afd. Kontorchef Frederik Steenberg og Hustru Anna Lerche-Jørgensen.

### *Trykfejl.*

S. 28 Fodnoten staar: „...Barfoed, født i Brandup 1799, var Provst i Klovborg...“ Læs: „Barfoed, født i Branderup 1799, var Præst i Klovborg...“

S. 64 L. 9 fra neden staar: 8. Læs: 9.

## RETTELSER OG TILFØJELSER

S. 69 mangler Hans Jepsen og Kirstine Uhrskovs næstældste Barn *Ulrik Uhrskov Jepsen*, f. 17. Nov. 1901, d. 14. Marts 1904.

S. 70. Peter Kjærsgaard Hansen og Gunhild Jepsens fem Børn hedder ikke som angivet Uhrskov Kjærsgaard til Efternavn, men *Kjærsgaard Hansen*.

S. 75. Thorvald Ullum og Hanne Skrubbeltrangs Søn *Karl Peter Ullum* er født i Vejle.

S. 77 mangler Asbjørn Uhrskov og Jess Jensens ældste Barn *Elisabeth Uhrskov*, f. 11. April 1919, d. 15. April 1919.

S. 77. Asbjørn Uhrskov og Johanne Lunds Søn *Niels Uhrskov* er født i Gentoftø.

S. 81. Laust Peter Jepsen Hauges Hustru hed *Marie Sørensen* og var Søster til den senere nævnte Gaardejer Rasmus Sørensen.

S. 97. Professor *Jens Anton Christiansen* blev gift 24. Febr. 1914.

*Bedes indklæbet i „Uhrskovgaard og Slægten Uhrskov“ efter S. 98.*