



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Slægtsbog
for
Jens Raunkjær Graungaard

Bind 1 - Side 1-322
1998

B O G E N

om

Jens Raunkjær Graungaard

og

slægten omkring ham.

Indholdsfortegnelse. 1. side.

Forord	Side	1
Indledning	Side	2
Jens Raunkjær Graungaard	Side	3
Partnere til Jens Raunkjær Graungaard	Side	3
Forgængere til Jens Raunkjær Graungaard	Side	5
Sideslægt efter Thorvald Graungaard	Side	137
Sideslægt efter Jens Pedersen Graungaard	Side	143
Sideslægt efter Hans Bertram Sommer Ravnkjær	Side	310
Sideslægt efter Peder Hansen (Graungaard)	Side	323
Sideslægt efter Mette Kirstine Christensdatter	Side	333
Sideslægt efter Jens Peder Poulsen	Side	335
Sideslægt efter Jørgen Vad Thjellesen Christensen (Raunkj	Side	359
Sideslægt efter Nielsine (Sine) Pallesen	Side	405
Sideslægt efter Kristen (Kresten) Sørensen	Side	413
Sideslægt efter Hans Pedersen (Graungaard)	Side	432
Sideslægt efter Christen Nielsen	Side	434
Sideslægt efter Poul Jacobsen	Side	435
Sideslægt efter Niels Hansen Villumsen	Side	470
Sideslægt efter Johan Kristian Hansen (Raunkjær)	Side	471
Sideslægt efter Palle Peder Nielsen	Side	574
Sideslægt efter Søren Hansen	Side	588
Sideslægt efter Christian Jochumsen	Side	590
Sideslægt efter Maren Hansdatter	Side	591
Sideslægt efter Jens Nielsen	Side	593
Sideslægt efter Jacob Nielsen	Side	594
Sideslægt efter Daniel Andersen	Side	621
Sideslægt efter Hans Christensen (Præst)	Side	622
Sideslægt efter Thjelluf Jørgensen	Side	689
Sideslægt efter Niels Pallesen	Side	798
Sideslægt efter Niels Christensen Graungaard	Side	815
Sideslægt efter Christen Gundesbøl	Side	819
Sideslægt efter Niels Mortensen	Side	820
Sideslægt efter Jens Jensen	Side	822
Sideslægt efter Jens Jepsen	Side	823
Sideslægt efter Christen Pedersen	Side	859
Sideslægt efter Ane Jensdatter	Side	972
Sideslægt efter Peder Pedersen	Side	1012
Sideslægt efter Jørgen Hansen Wad	Side	1013
Sideslægt efter Johannes Adamsen	Side	1018
Sideslægt efter Palle Nielsen	Side	1332
Sideslægt efter Morten Nielsen	Side	1417
Sideslægt efter Thomas Nielsen	Side	1418
Sideslægt efter Jens ?	Side	1422
Sideslægt efter Peder Hansen	Side	1425
Sideslægt efter Peder Christensen	Side	1426
Sideslægt efter Hans Wad	Side	1427
Sideslægt efter Thjelle Jensen	Side	1430
Sideslægt efter Kirsten Jensdatter	Side	1432
Sideslægt efter Adam Hansen	Side	1433
Sideslægt efter Anna Hansdatter	Side	1444
Sideslægt efter Christen Hansen	Side	1445
Sideslægt efter Anna Christensdatter	Side	1470
Sideslægt efter Christen ?	Side	1477
Sideslægt efter Jens ?	Side	1478
Sideslægt efter Hans Madsen	Side	1479
Sideslægt efter Anne Cathrine Copie	Side	1844
Sideslægt efter Hans Sørensen	Side	1845
Sideslægt efter Anne Mortensdatter	Side	1846
Sideslægt efter Hans Nielsen	Side	1853

Indholdsfortegnelse. 2. side.

Sideslægt efter Christen Lauridsen	Side 1854
Sideslægt efter Mads Andersen	Side 1855
Sideslægt efter Johan Copie	Side 1860
Sideslægt efter Anne Dorthe Hane	Side 1870
Sideslægt efter N. N. Copie	Side 1873
Appendiks for tilstødende familier	Side 1879
Forgængere til T.Fam: Asta Vind	Side 1880
Sideslægt efter Jens Jørgen Vind	Side 1882
Efterslægt til T.Fam: Ib Kildehøj	Side 1884
Forgængere til T.Fam: Ib Kildehøj	Side 1884
Sideslægt efter Herløv Kildehøj (Nielsen)	Side 1887
Efterslægt til T.Fam: Susanne Balle	Side 1889
Forgængere til T.Fam: Susanne Balle	Side 1889
Sideslægt efter Preben Balle	Side 1890
Efterslægt til T.Fam: Lars Christian Sønderstrup	Side 1892
Forgængere til T.Fam: Lars Christian Sønderstrup	Side 1892
Sideslægt efter Villy Sønderstrup	Side 1893
Efterslægt til T.Fam: Søren Scott Nesbit	Side 1895
Forgængere til T.Fam: Søren Scott Nesbit	Side 1895
Efterslægt til T.Fam: Dan Bratbjerg Lynghede	Side 1897
Forgængere til T.Fam: Dan Bratbjerg Lynghede	Side 1897
Efterslægt til T.Fam: Thorvald Larsen	Side 1900
Forgængere til T.Fam: Thorvald Larsen	Side 1900
Sideslægt efter Hans Larsen	Side 1901
Efterslægt til T.Fam: Kirstine Mortensen	Side 1903
Forgængere til T.Fam: Kirstine Mortensen	Side 1903
Sideslægt efter Morten Hansen	Side 1904
Efterslægt til T.Fam: Peder Bollerup Tang Sørensen	Side 1906
Forgængere til T.Fam: Peder Bollerup Tang Sørensen	Side 1906
Sideslægt efter Peder Tang Sørensen	Side 1930
Sideslægt efter Maren Lauridsen	Side 1933
Sideslægt efter Søren Nielsen	Side 1935
Efterslægt til T.Fam: Peder Christensen	Side 1954
Forgængere til T.Fam: Peder Christensen	Side 1954
Sideslægt efter Kristen Pedersen	Side 1958
Sideslægt efter Christen Andersen	Side 1962
Efterslægt til T.Fam: Bodil Kirstine Kristensen	Side 1966
Forgængere til T.Fam: Bodil Kirstine Kristensen	Side 1966
Sideslægt efter Niels Christen Nielsen	Side 1970
Sideslægt efter Frands Nielsen	Side 1972
Sideslægt efter Anna Olufsdatter	Side 1973
Partnere til T.Fam: Johanne Marie Christensdatter	Side 1974
Efterslægt til T.Fam: Johanne Marie Christensdatter	Side 1975
Forgængere til T.Fam: Johanne Marie Christensdatter	Side 1989
Sideslægt efter Christen Madsen	Side 1992
Sideslægt efter Elisabeth Larsdatter	Side 2036
Sideslægt efter Mads Nielsen	Side 2041
Efterslægt til T.Fam: Poul Christensen	Side 2044
Forgængere til T.Fam: Poul Christensen	Side 2044
Kirkeappendiks	Side 2045
Erhvervsappendiks	Side 2154
Register for beskrevne personer	Side 2190
Register for nævnte personer	Side 2317

→

Spørgsmål, rettelser, tilføjelser eller kommentarer bedes
venligst rettet til bogens redaktør:

Jens Raunkjær Graungaard
Parkvej 63
4140 Borup

57 52 21 81

→

Som dybest brønd gi'r altid klarest vand,
og lifligst drik fra dunkle væld udrinder,
så styrkes slægtens marv hos barn og mand
ved folkets arv af dybe, stærke minder.
Din egen dag er kort, men slægtens lang;
læg øret ydmygt til dens rod forneden;
årtusind toner op i gråd og sang,
mens toppen suser imod evigheden.

Vi søger slægtens spor i stort og småt,
i flinteøksen efter harvens tænder,
i mosefundets smykke, plumpt og råt,
i kirkens kvadre, lagt af brede hænder.
Hvert skimlet skrift, hver skjoldet alterbog
har gemt et gran af slægtens ve og våde;
nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drog,
og løfte mig en flig af livets gåde.

Lad mig kun flagre hen som blad i høst,
når du mit land, min stamme, frit må leve,
og skønne sange på den danske røst
må frie, stærke sjæle gennembæve.
Da står en ny tids bonde på sit toft
og lytter ud mod andre lærkesange,
mens himlen maler blå sit sommerloft,
og rugen gulnes tæt om vig og vange.

Jeppe Aakjær.

Jens Raunkjær Graungaard

Søn af Thorvald Graungaard
og Anne Nielsine Raunkjær.

Født fredag den 1. juni 1945 i Solvang, Sønder Omme.

Om navnet Jens:

Navnet er opstået af det danske navn Johannes.

Matematisk Student fra Vestjysk Gymnasium i Tarm 1965. Uddannet Civilingeniør paa Bygningsretningen, men samtidig uddannet inden for EDB indtil 1976. Dernæst EDB-Konsulent. Fra 1980-89 selvstændig EDB-Konsulentvirksomhed. Fra 1990 Førtidspensionist og fuldtidsbeskæftiget med Slægtsforskning og Lokalhistorie.

I 1945 da Jens Raunkjær Graungaard blev født:

Den 5. maj, ophæves besættelsen af de tyske tropper.

NOTAT:

Adresse: * Parkvej 63, 4140 Borup - 57 52 21 81.

1. Partner:**Doris Irene Jensen**

Datter af Christian Jensen
og Ingeborg Christensen.

Født lørdag den 25. februar 1939 i Tidselbjerggaard, Ugerløse.

Om navnet Doris:

Græsk nymfe; som dansk pigenavn optaget fra engelsk.

I 1939 da Doris Irene Jensen blev født:

2. verdenskrig 1939 - 1945.

Viet lørdag den 16. september 1967 i Høje-Taastrup kirke, Høje-Taastrup sogn. Han var knap 22 1/2 år. Hun var 28 1/2 år. Forskellen i alder var knap 6 1/2 år.

I 1967 da Jens Raunkjær Graungaard og Doris Irene Jensens ægteskab startede:

Momsen bliver indført i Danmark. Den 3. december 1967 gennemførtes den første hjertetransplantation.

2. Partner:**Karin Jacobine Magnussen, g. Nolsø**

Datter af Poul Magnussen
og Marianne Midjor.

Født 1931 i Vaag, Suderø, Færøerne.

Om navnet Karin:

Svensk kvindenavn; kortform af Katrina.

Viet 1976. Han var ca. 31 år. Hun var ca. 45 år. Forskellen i alder var ca. 14 år.

3. Partner:**Oluva Sufia Sørensen**

Datter af Navnet ukendt
og Navnet ukendt.

Født lørdag den 4. april 1942 i Færøerne.

I 1942 da Oluva Sufia Sørensen blev født:
Århus Rådhus åbnes, det er opført i perioden 1938-42. Opført af
Arne Jacobsen og Erik Møller.

Viet lørdag den 23. maj 1987, Høje-Taastrup Raadh. Han var knap 42
år. Hun var godt 45 år. Forskellen i alder var godt 3 år.

I 1987 da Jens Raunkjær Graungaard og Oluva Sufia Sørensens ægteskab
startede:
Den første produktion af den elektriske trehjulet nærtrafikkøretøj
ELLERT, tages i brug.

--- === 000 === ---

Forgængere til Jens Raunkjær Graungaard

Ane nr: 2

Far

Thorvald Graungaard

Søn af Jens Pedersen Graungaard
og Ingeborg Christiane Poulsen.

Født torsdag den 17. februar 1910 i Troldholm Mølle, Vrøgum, Aal.
Død søndag den 16. november 1997 i Ølgod.
Blev godt 87 1/2 år.

Om navnet Thorvald:

Er et gammelt nordisk (norsk) navn, sammensat af gudenavnet Thor og efterleddet -vald "hersker".

Thorvald har været beskæftiget ved Landbruget siden sin allertidligste Ungdom. I Barneaarene hjalp han til i Landbruget derhjemme, bl.a. hjalp han Hans at tærse med Plejl. Ind imellem hjalp han sine ældre Søskende, som havde faaet deres eget Landbrug. Som 10-aarig var han en hel Sommer hos sin ældste Bror Peder og hans Kone Asta i Billum Mølle. Fra 1. April 1925 - kun 15 Aar gammel - og indtil 1. November 1936 tjente han hos Fremmede, med undtagelse af et Skoleophold i Vinteren 1930/31 paa Borris Landbrugsskole.

Thorvald arbejdede først som Enekarl paa mindre Gaarde, senere som Fodermester, og sidst som Bestyrer hos sin senere Svigermor Kirstine Raunkjær, Nyholm i Strellev. Den 11. December 1936 købte han Statshusmandsbruget Solvang i Kirkeby, Sdr Omme, for kr 22.000. Solgte Solvang den 11. December 1945 for kr 43.000 og købte Bakkegaarden i Vestkjær, Ølgod, for kr 85.000. Afstod Bakkegaarden til Sønnen Bent den 1. August 1977 for kr 900.000 og købte den 1. Juni 1977 huset Søndergade 61, Ølgod, for kr 325.000.

Thorvald døde en fredfyldt død søndag den 16. november 1997 med familien omkring sig. Han blev begravet torsdag den 20. november 1997 ved Strellev kirke.

NOTAT:

Adresse: * Søndergade 61, 6870 Ølgod - 75 24 43 74.

Børn: Sommer Raunkjær Graungaard.

Født fredag den 13. oktober 1939.

Kirsten Solveig Graungaard.

Født fredag den 13. december 1940.

Jens Raunkjær Graungaard.

Født fredag den 1. juni 1945.

Bent Graungaard.

Født tirsdag den 9. november 1954.

Ane nr: 3

Partner:

Anne Nielsine Raunkjær

Datter af Hans Bertram Sommer Ravnkjær
og Kirstine Sørensen.

Født søndag den 27. april 1913 i Nyholm, Adsbøl, Strellev.

Om navnet Anne:

Er den franske, engelske og til dels tyske form af Anna.

Anna skriver om de knap 9 Aar paa Statshusmandsbruget Solvang i Sdr. Omme, og om Aarene der fulgte:

Vi havde overtaget Solvang den 11. December 1936, det vil sige Thorvald flyttede derop alene de første to Maaneder. Vi havde Bryllup den 8. Januar 1937. "Det var lige den sidste Sommerdag", sagde Fru Møller-Andersen. Det havde været ualmindelig mildt i Vejret helt til efter Jul; men fra den 8. Januar var Sommervejret forbi. Et par Dage efter havde vi det mest forrygende Vintervejr med Driver saa høje, at det var helt ufremkommeligt. Vi skulle ha' haft de Naboer, der havde vist Opmærksomhed, til en Kop Kaffe; men der kom kun Niels Skovbjergs (og Marie), og vi kunne da heller ikke hverken fyre eller bage, da baade Komfur og Skorsten røg i det forfærdelige Vejr.

Hvor jeg frøs den første Vinter. Huset var saa utæt. Jeg forstaar ikke, hvordan vi kom over det; men vi var jo Unge. Senere fik vi Forsatsvinduer i Køkkenet, det hjalp meget. Vi havde nogle gode Aar i Sdr. Omme; men hvor vi sled og havde det smaat. De tre ældste Børn er født deroppe. Jens den 1. Juni det dejlige Aar, da vi fik vor Frihed igen i 1945. Foraaret kom meget sent det Aar. Sneen va knap smeltet 1. juni kan jeg huske.

Hvordan kom man over det, - jeg forstaar det ikke. Hvert Foraar knøg Sandet paa vore Marker, saa vi troede, at nu var det hele ødelagt; men det var det for det meste ikke. Vi havde en, efter Forholdene, god Høst. "De to Store" blev født henholdsvis 13. Oktober 1939 og 13. December 1940. Det var dengang, vi havde saa haarde Vintre, at man kunne gaa over Storebælt. Jeg forstaar ikke, de overlevede, for vi havde ikke Varme i Soveværelset. Hvor var det godt, de ikke blev alvorlig syge, for sikken Uvidenhed med alt, man var i Besiddelse af dengang.

Den 11. December 1945 flyttede vi saa her til Vestkjær, og hvor var det godt, at vi fik flyttet. Selvom det var at begynde forfra, og det hele var frygtelig forfaldent, saa var det vel nok godt, at vi kom hertil. Nu er der gaaet 31 Aar siden, og vi har efterhaanden faaet det dejligt her, baade ude og inde; men det har kostet, baade Slid og Penge, at komme saa vidt; men det er det hele værd. Nu har vi været gift i 40 Aar, og det er ikke til at forstaa; men vi er da heldigvis raske. Naar vi nu skal flytte op til Ølgod, saa var det jo Mening, at vores "Mindste" skulle overtage det her, og det er vi da glade for.

I 1913 da Anne Nielsine Raunkjær blev født:

23. august: Den lille Havfrue blev afsløret på Langelinie i København i 1913.

NOTAT:

Adresse: * Søndergade 61, 6870 Ølgod - 75 24 43 74.

Viet fredag den 8. januar 1937 i Strellev kirke, Strellev sogn. Han var knap 27 år. Hun var godt 23 1/2 år. Forskellen i alder var godt 3 år. Ægteskabet varede knap 61 år, afsluttet ved hans død søndag den 16. november 1997. Hun lever stadig 9 mdr. efter.

Om Strellev kirke, se kirke appendiks.

Ane nr: 3

Mor

Anne Nielsine Raunkjær

Se side 5.

Børn: Sommer Raunkjær Graungaard.

Født fredag den 13. oktober 1939.

Kirsten Solveig Graungaard.

Født fredag den 13. december 1940.

Jens Raunkjær Graungaard.

Født fredag den 1. juni 1945.

Bent Graungaard.

Født tirsdag den 9. november 1954.

Ane nr: 2

Partner:

Thorvald Graungaard

Se side 5.

Ane nr: 4

Farfar

Jens Pedersen Graungaard

Søn af Peder Hansen (Graungaard)

og Mette Kirstine Christensdatter.

Født onsdag den 30. juli 1862 i Graungaard, Hemmeth

*.

Død mandag den 31. marts 1941 i Vrøgum, Aal.

Blev godt 78 1/2 år.

Hjemmedøbt 31 Juli. 1862.

Døbt 7. September 1862 i Hemmeth Kirke.

Faddere: Hmd. Jens Chr. Eskesens Kone, Bandsbøl, Gmd. Søren Chr. Hansens Kone, Nordenaa, Hmd. Dines P. Sørensen og Ungkarl Søren Ingv. Dinesen, begge af Graungaard, Pigen Ane Dorthe Ch???, Pagaarden.

Konfirmeret 1. Søndag efter Paaske 1877 i Hemmeth Kirke med mg for Kundskab og mg for Opførsel.

Udskrevet af Skolen med Karakteren mg for Kundskab, og for Opførsel Prædikaten "meget god i enhver Henseende". Flytter fra Hemmet Sogn til Aal Sogn 29. December 1883. Var Møller og Gaardejer i Vrøgum. I 1925 afhændede han Gaarden til Sønnen Hans, og Møllen blev solgt til anden Side. Møllen nedbrændte i 1927. I 1927 købte han Hus i Vrøgum By. Ligger begravet ved Aal Kirke.

Er døbt Jens Pedersen, men fik i 1896 ret til at føre Familienavnet Graungaard efter Fødegaarden. Navnet paa Fødegaarden var i ældre Tid Gravengaard, men det vides, at saavel hans Far som Bedstefar anvendte Stavemaaden Graungaard. Andre i familien har ligeledes antaget navn efter Gaarden, men har anvendt Stavemaaden Gravengaard. Det gælder bl.a. Broderen Niels Peder, som rejste til Amerika.

Sønnen Thorvald om hjemmet i Vrøgum:

Egentlig blev den kaldt Troldholm Mølle. Lige saa længe, jeg kan huske, havde vi en Møllersvend, der hed Niels Peder. Vi syntes, han var gammel og lidt af en Særling, men han var vistnok ikke mere end 50 Aar. Naar jeg tænker tilbage paa mit Hjem, er det paa de gode og trygge Forhold, der var. Hvad der var Grunden til det, ved jeg ikke rigtigt, men der var vel nok forskellige Ting. F.eks. vidste vi altid, hvad vi maatte og ikke maatte, uden at det blev sagt til os.

Vi havde allesammen smaa eller større Pligter, alt efter Alder. Noget af det første, vi Drengene skulle, var at flytte Faarene Morgen og Aften. De stod meget af Tiden ved Grøfte- og Vejkanterne, og flytningen skulle vi selv huske at faa gjort. Senere, naar vi blev større, skulle vi saa hjælpe i Stalden. Til at begynde med var det med at feje og deslige, og senere steg det saa til at muge og malke, men det var ikke saadan, at vi skulle arbejde hele Tiden.

Hvordan de kunne holde os i Arbejde og holde Orden paa det Hele, ved jeg ikke, men det var ligesom det gik helt af sig selv. Vi var jo mange Mennesker hver Dag. Det første, jeg husker, var at vi 5 mindste gik i Skole. Saa var der en Pige og en Karl hjemme foruden Møllersvenden Niels Peder. Saa var Marie ogsaa hjemme en del. Hun gik ud at sy. Jeg kommer til at tænke paa at vores gamle Post engang ved en festlig Lejlighed (vistnok ved Mor's 70-Aars Fødselsdag) sagde: "Der var Orden i alting. Blandt andet stod Træskoene altid i en pæn Række."

Det er næsten mest Hans, der har lært mig at arbejde, for Far var ikke saa rask, og Mølleregnskabet tog meget af hans Tid. Baade Far og Hans var interesserede i Heste og gode til at køre dem. Det prøvede de ogsaa at lære mig. Nu jeg er ved det med Hestene: Mor og Far kørte altid til Kirke (Mor lærte aldrig at cykle). En dag var Niels og jeg med. Det var den

Vinter, Hans var paa Landbrugsskole. Jeg var Karl de 5 Maaneder og var lige konfirmeret. Far kørte, og Hestene var jo lidt kaade. Det er sært, som der er visse Ting, man kan blive ved med at huske, for Far sagde saa: "Du er noget mynde. Du skal have noget Byghalm." Det var der ellers næsten ingen, der brugte dengang. Hestene fik Havrehakkelse.

Vi tærskede med Plejl dengang, men jeg synes ikke, jeg nogensinde har set Far gøre det. Hans hjalp inden han tog paa Skole, og lidt i Juleferien, og saa havde vi en Daglejer (Karl Broeng) til at hjælpe i Marts.

Eva Skriver om sin farfar:

Den sidste dag min bedstefar i Vrøgum levede sagde han trods frygtelige smerter:

"Det er den bedste dag i mit liv, for de er her alle sammen."

Slægten, alle tretten børn og flere børnebørn, hvilket viser hvor højt denne mand satte familien.

Daab:

====

Hjemmedøbt 31. juli 1862. I kirke 7. september 1862.

 Jens Raunkjær Graungaard og slægt

Faddere: Søren Chr. Hansens kone, husmand Dines P. Sørensen, ungkarl Søren Ingvard Dinesen, begge af Graungaard Mark, pigen Ane Dorthe Clausen, Pagaarden.

Skudsmaalsbog:

=====

Jens Petersen, Søn af Gaardmand Peter Hansen og Hustru Kirstine Kristensen af Graungaard, er født den 30' Juli 1862, hjemmedøbt den 31' Juli, Daaben publiceret den 7' august, vaccineret den 17' Juni 1863 af Dr. Volter?, udskreven af Hemmet Skole den 1. Mai 1876 med Karakteren mg for Kundskab og var hans Oopførsel under Forberedelse til Konfirmation ??? meget god i enhver Henseende. Første Søndag efter Paaske 1877 bekræftede han sin Daabspagt og var Derefter til Herrens Bord i ??

Hemmet Præstegaard

den 15' april 1877

P. skolek?? V.

Qvistgaard

Navneændring:

=====

Vi Christian den Tiende

af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders

og Gothers Hertug til Slesvig Holsten, Stormarn,

Ditmarsken, Lauenborg og Oldenburg,

Gøre vitterligt:

Efter derom allerunderdanigst indgiven Ansøgning bevilge Vi herved allernaadigst, at Møller Jens Pedersen af Vrøgum Mølle under Ribe Amt udi Vort Land Nørrejylland, der er født i Hemmet Sogn under Ringkøbing Amt udi bemeldte Vort Land Nørrejylland den 30' Juli 1862, døbt i Hjemmet den 31' s. M. og fremstillet til Daabens Publikation i Hemmet Kirke den 7' August s. A., og efternævnte hans to Børn, nemlig:

Peder Hansen Pedersen, der er født i Øster Vrøgum den 4' September 1893 og døbt i Aal Kirke den 15' Oktober s. A., og

Jens Peder Pedersen, der er født i Øster Vrøgum den 31' august f. A. og døbt i Aal Kirke den 6' Oktober f. A., man

for Fremtiden føre Familienavnet Graungaard, saaat deres fulde Navn bliver henholdsvis: Jens Pedersen Graungaard, Peder Hansen Pedersen Graungaard og Jens Peder Pedersen Graungaard.

Iøvrigt er det en Selvfølge, at denne Navneforandring bliver uden nogensomhelst Følge for de paagældendes Retsforhold til Trediemand, saa at de hverken kan tabe de af dem forhen under det tidligere Navn erhvervede Rettigheder eller fritages for de Forpligtelser, som de hidtil under dette Navn maatte have paadraget sig.

Givet i Kjøbenhavn, den 17' Marts 1896.

Under Vort Kongelige Segl.

Sang Skrevet af Sofie Graungaard til den første Slægtsfest den 10. August 1974 paa Korskroen.

Melodi: Langt højere Bjerge...

I Vrøgum vi mindes en mølle der lå
og alle, der på egnen den kendte.

Om morgenen straks ud på møllen vi så
at se hvorhen nu vinden den vendte
den maledede bedst, når der rigtig var blæst
og det er der nok af her ude i vest.

Ved siden af møllen lå møllerens hus
der flytted' Far nu ind med vor Moder
så ung og så smækker med håret i brus
hun lærte os så mange mange goder
når folk kom til mølle ret ofte de fik
hos Mor en kop kaffe som den gang var skik.

I møllen opvoksed' en børneflokk stor
dusinet fuldt og så nummer tretten
og orden vi lærte hos Far og hos Mor
til rette tid at være på pletten
for store og små hver sin opgave fik
og tidlig at starte det altid var skik.

Og selv om man syntes at flokken var stor
jeg tror at ingen rolle det spilled'
vi følte det som om det ej gjorde spor
at også nabo-børnene stilled'
for selv om til arbejd' jo alle blev sat
til morskab og lej var vi altid parat.

I haven af stikkelsbær spiste man fri
vist ingen steder dertil var magen
i laden der fandtes en slynge til ti
så slap Far fri for trøtte og klagen
i slyngen i stalden vi slog os til ro
og sludred' med pigen som malked' sin ko.

Men vi børn blev voksne og alle blev gift
vi stifted hjem og øgede slægten
vort ønske er nu at de børn som vi fik
på sammenhold må lægge vægten
og feste i dag som vi altid forstår
og mindes Kristiane og Jens Graungaard.

I 1862 da Jens Pedersen Graungaard blev født:
Kraks Vejviser: adressebog og handelskalender for Danmark udgives
første gang.

 Jens Raunkjær Graungaard og slægt

Børn: Peder Hansen Pedersen Graungaard.
 Født mandag den 4. september 1893.
 Jens Peder Pedersen Graungaard.
 Født lørdag den 31. august 1895.
 Metha Marie Kristine Graungaard.
 Født fredag den 29. januar 1897.
 Dagny Graungaard.
 Født fredag den 18. marts 1898.
 Hans Graungaard.
 Født mandag den 28. august 1899.
 Marie Graungaard.
 Født onsdag den 7. november 1900.
 Sofie Hansine Graungaard.
 Født mandag den 16. juni 1902.
 Ane Kristine Graungaard.
 Født fredag den 9. oktober 1903.
 Aksel Graungaard.
 Født torsdag den 14. september 1905.
 Emma Graungaard.
 Født torsdag den 11. april 1907.
 Betty Graungaard.
 Født søndag den 9. august 1908.
 Thorvald Graungaard.
 Født torsdag den 17. februar 1910.
 Niels Graungaard.
 Født mandag den 22. januar 1912.

Ane nr: 5

Partner:**Ingeborg Christiane Poulsen**

Datter af Jens Peder Poulsen
 og Mette Villumsen.

Født tirsdag den 9. februar 1869 i Frisvad Mølle, Varde Landsogn.
 Død tirsdag den 21. august 1951 i Outrup.
 Blev 82 1/2 år.

Om navnet Ingeborg:
 Nordisk, af gudenavnet Ing og Bjærge.

*I sin Ungdom opholdt hun sig hos Morbroderen, Gaardejer
 Daniel Villumsen i Lundtang.*

*Døbt 26. marts i Varde Kirke. Faddere ved dåben var: Smed
 Niels Jørgensen, Frisvad. Ungkarl Daniel Villumsen, Lunde.
 Ungkarl Hans Nielsen, Frisvad. Gmd Anders Jensens Kone af
 Rosengaard. Pige Kirstine Marie Andersen. Pige Ane Nielsen,
 Frisvad.*

*Konfirmeret 1. april 1883 i Outrup Kirke med mg i kundskab
 og opførsel.*

Begravet 24. august 1951 ved Aal Kirke.

Udskrift af Varde Købstad m.v.'s Skifteprotokol:

*Aar 1941 den 22/4 Formiddag Kl. 9 blev Varde Købstad
 Landjurisdiktions med Øster og Vester Herreds Skifteret sat
 paa Dommerkantoret i Varde i Skifteforvalterens Forfald af
 Dommerfuldmægtig V. Nielsen med Vidner, hvor da foretoges:
 Boet efter fhv. Møller Jens Pedersen Graungaard, Vrøgum, død*

Jens Raunkjær Graungaard og slægt

31/3 1941 og efterlevende Ægtefælle Kristiane, f. Poulsen. Mødt var Afdødes Sviger søn, Gaardejer Jørgen Pedersen, Vrøgum, der oplyser, at der bestod almindelig Formuefællesskab mellem Ægtefællerne, at afdøde ikke har været i andet Ægteskab, at der ikke er oprettet Testamente, at Afdøde ikke efterlader sig andre Livarvinger end Fællesbørnene:

- 1) Landpostbud Jens Peder Pedersen Graungaard, Sig.
- 2) Arbejdsmand Peder Pedersen Graungaard, København.
- 3) Fru Metha Pedersen, g.m. Komparenten.
- 4) Fru Dagny Bruun, g.m. Gdr. Kr. Bruun, Stausø.
- 5) Gaardejer Hans Graungaard, Vrøgum.
- 6) Fru Anna Simonsen, g.m. Gdr. Hans simonsen, Starup.
- 7) Fru Betty Hansen, g.m. Slagter Magnus Hansen, Starup
- 8) Hotelejer Aksel Graungaard, Sdr. Nissum.
- 9) Gaardejer Thorvald Graungaard, Sdr. Omme.
- 10) Mejerist Niels Graungaard, Bork.
- 11) Fru Marie Hansen, g.m. Mælkehandler Hans Hansen, Hjerting.
- 12) Enke Sofie Simonsen, Vrøgum.
- 13) Fru Emma Andersen, g.m. Arbejdsmand Sv. Aage Andersen, Egense Mark, Otterup, Fyn.

og at Enken er myndig og raadig over sit Bo og ønsker at hense i uskiftet Bo med de nævnte Fællesbørn, idet hun er bekendt med sin Forpligtelse til at tilsvare Boets Gæld og til at indgive Fællesboopgørelse.

Komparenten begærede Boet udsat for at han kunne fremskaffe en fuldmagt fra Enken.

Boet Udsat.

Jørgen Petersen

Skifteretten hævet.

V. Nielsen

Fm.

Vidner:

N. Nielsen.

G. Jensen.

Aar 1941 den 26/4 Formiddag Kl. 10 blev Varde Købstad og Landjurisdiktions med Øster og Vester Herreders Skifteret sat paa Dommerkontoret i Varde i Skifteforvalterens forfald af Dommerfuldmægtig V. Nielsen med Vidner, hvor da foretoges:

Boet efter fhv. Møller Jens Pedersen Graungaard, Vrøgum, død 31/3 1941 og efterlevende Ægtefælle Kristiane, f. Poulsen.

Der fremlagdes Fuldmagt fra Enken til Jørgen Pedersen, hvorefter den 22.ds. fremsatte Begæring om enkens Overtagelse af Boet til Hensidten i uskiftet Bo toges til Følge.

Der fremlagdes en Fællesboopgørelse.

Skifteretten hævet.

V. Nielsen

Fm.

Vidner:

N. Nielsen

G. Jensen

I 1869 da Ingeborg Christiane Poulsen blev født:
Suez-kanalen indviedes 17. november 1869.

NOTAT:

Adresse: 6855 Outtrup.

Viet fredag den 7. oktober 1892 i Lunde kirke, Lunde sogn. Han var godt 30 år. Hun var godt 23 1/2 år. Forskellen i alder var 6 1/2 år. Ægteskabet varede 48 1/2 år, afsluttet ved hans død mandag den 31. marts 1941. Hun levede knap 10 1/2 år efter.

Om Lunde kirke, se kirke appendiks.

I 1892 da Jens Pedersen Graungaard og Ingeborg Christiane Poulsens ægteskab startede:

Ved lov blev ligbrænding tilladt i Danmark.

Ane nr: 5

Farmor

Ingeborg Christiane Poulsen

Se side 11.

Børn: Peder Hansen Pedersen Graungaard.
 Født mandag den 4. september 1893.
 Jens Peder Pedersen Graungaard.
 Født lørdag den 31. august 1895.
 Metha Marie Kristine Graungaard.
 Født fredag den 29. januar 1897.
 Dagny Graungaard.
 Født fredag den 18. marts 1898.
 Hans Graungaard.
 Født mandag den 28. august 1899.
 Marie Graungaard.
 Født onsdag den 7. november 1900.
 Sofie Hansine Graungaard.
 Født mandag den 16. juni 1902.
 Ane Kristine Graungaard.
 Født fredag den 9. oktober 1903.
 Aksel Graungaard.
 Født torsdag den 14. september 1905.
 Emma Graungaard.
 Født torsdag den 11. april 1907.
 Betty Graungaard.
 Født søndag den 9. august 1908.
 Thorvald Graungaard.
 Født torsdag den 17. februar 1910.
 Niels Graungaard.
 Født mandag den 22. januar 1912.

Ane nr: 4

Partner:

Jens Pedersen Graungaard

Se side 7.

Ane nr: 6

Morfar

Gmd. **Hans Bertram Sommer Ravnkjær**

Søn af Jørgen Vad Thjellesen Christensen (Raunkjær)
 og Nielsine (Sine) Pallesen.

Født lørdag den 13. maj 1882 i Amstelborg, Katrevel, Strellev*.
 Død tirsdag den 26. august 1930 i Nyholm, Adsbøl, Strellev.
 Blev knap 48 1/2 år.

Om navnet Hans:

Tysk kortform af Johannes; som helgennavn brugt om Johannes døberen.

Døbt 25. Juni 1882 i Strellev Kirke.

Faddere: Moderen bar Barnet; Pige Jakobine Marie Pallesen, Østergaard, Lyne Sogn, stod hos; Gaardmand Palle Peder

Nielsen, Østergaard, Lyne Sogn; Husmand Johan Kristian Hansen, Knude, Lyne Sogn, samt Gaardmand Hans Christiansen, Ravnkjær, Lyhne Sogn.

Døde på Tarm Sygehus af bughindebetændelse.

Var paa Ryslinge Højskole Vinteren 1901-02 og senere 9 Mdr. paa Tune Landbrugsskole. I 1911 købte han Gaarden Nyholm i Adsbøl, Strellev, og blev den 13. Oktober samme Aar gift med Kirstine.

I Aarenes løb havde han adskillige Tillidshverv og var i forskellige Bestyrelser, Formand for Mejeriet, Medlem af Sogneraadet og dets Formand i nogle Aar.

Efter hans ret tidlige død i 1930 havde Kirstine saa Gaarden til 1946, da Sønnen, der bærer de fire Slægtsnavne Jørgen Vad Thjellesen Raunkjær, fik den.

I Sommeren 1911 var Faster Nora Husholderske for Far.

I 1882 da Hans Bertram Sommer Ravnkjær blev født: Musikhuset i Århus åbnes i forbindelse med Århus Festuge.

NOTAT:

Adresse: Nyholm, Adsbøl, Strellev, 6870 Ølgod.

Børn: Anne Nielsine Raunkjær.

Født søndag den 27. april 1913.

Sine (Sisse) Raunkjær.

Født søndag den 28. november 1915.

Jørgen Vad Thjellesen Raunkjær.

Født mandag den 27. september 1920.

Ane nr: 7

Partner:

Kirstine Sørensen

Datter af Kristen (Kresten) Sørensen
og Ane Kirstine Christiansen.

Født torsdag den 29. november 1888 i Karlskov Mark, Ringgive.

Død søndag den 1. februar 1970 i Ølgod Plejehjem.

Blev godt 81 år.

Om navnet Kirstine:

Eldre dansk afledning af det latinske Christina, den kristne.

Døbt 30. December 1888 i Filskov Kirke. Faddere: Gudmor Husmand Peder Lauridsens Hustru, Hjortlund Mark (Else Jensen, Loftlund), Aftægtsmand Peder Friis, Hjortlund, Husmand Kristian Pedersen Friis, Ungkarl Terkel Kristian Terkelsen, Filskov Mark.

Brylluppet var ikke ret stort. Der var kun den nærmeste Familie, nogle faa personlige Venner, og saa de kommende Naboer derovre i Adsbøl. Nyholm hed det nye Hjem, og det var ogsaa temmelig nyt, bygget 1888 paa 30 Tdr Ld udstykket fra Adsbølgaard til en Datter og hendes Mand (Ane og Niels Nielsen). De vedblev at blive kaldt med navnet Nyholm som Efternavn. Niels døde efter faa Aars Ægteskab; men Ane drev Gaarden videre med en Bestyrer. Hun havde en Datter, Karen.

Far købte Nyholm i Foraaret 1911, og Faster Nora holdt Hus for ham den Sommer indtil Brylluppet.- Mor var paa Borris Husholdningsskole.- Forstanderparret var Frida og Jens Nielsen. De havde forinden haft Klank Højskole. Jeg tror at Borris var en hel ny Højskole den gang. Der lærte Mor Ascelline Nielsen at kende, og hun blev Mors Veninde for Livet. De skrev sammen indtil Ascelline døde. Mor fik Brev fra hendes ældste Søn, Kristian, hvor i han fortalte om sin Mors sidste Dage. Mor havde frygtet det, for hun fik ikke Svar paa sit sidste Brev.

Viet fredag den 13. oktober 1911 i Strellev kirke, Strellev sogn. Han var 29 1/2 år. Hun var knap 23 år. Forskellen i alder var 6 1/2 år. Ægteskabet varede knap 19 år, afsluttet ved hans død tirsdag den 26. august 1930. Hun levede 39 1/2 år efter.

Om Strellev kirke, se kirke appendiks.

I 1911 da Hans Bertram Sommer Ravnkjær og Kirstine Sørensens ægteskab startede:

21. august bliver Mona Lisa stjålet.

Ane nr: 7

Mormor

Kirstine Sørensen

Se side 14.

Børn: Anne Nielsine Raunkjær.

Født søndag den 27. april 1913.

Sine (Sisse) Raunkjær.

Født søndag den 28. november 1915.

Jørgen Vad Thjellesen Raunkjær.

Født mandag den 27. september 1920.

Ane nr: 6

Partner:

Gmd. **Hans Bertram Sommer Ravnkjær**

Se side 13.

Ane nr: 8

Farfars far

Gmd. **Peder Hansen (Graungaard)**

Søn af Hans Pedersen (Graungaard)

og Sophie Kirstine Pedersdatter.

Født tirsdag den 16. oktober 1827 i Toftum, Hemmeth

*

Død mandag den 15. juli 1889 i Graungaard, Hemmeth

*.

Blev godt 61 1/2 år.

Om navnet Peder:

Mandsnavn, af Petrus; sideformer er Peter, Per, Pelle.

I Kirkebogen staar Gaardmand Hans Thomsen, Toftum, som Fader.

Hjemmedøbt 17. Oktober 1827.

Døbt 23. November 1827 i Hemmeth Kirke.

Faddere: Niels Bisgaard Kone, Tarm, Jacob Toftums Kone, Gmd.

 Jens Raunkjær Graungaard og slægt

Niels Bisgaard, Tarm, Christen Olesen, Nordenaa, Christen H???, ??? Niels Boel, Pagaard, Bøjle ???, Toftum.

Konfirmeret 23. April 1843 i Hemmeth Kirke med g for Kundskab og mg for Orden.

I 1827 da Peder Hansen (Graungaard) blev født:
 Fattiges vilkår er nu så ringe, at de er nødt til at tigge, hvilket straffes med fængsel eller forbedringshus. Fattigfogeder (stodderkonger) ansættes.
 Ramsonpenge (afgift for søfolk) ophæves.

NOTAT:

Adresse: Graungaard, Hemmeth, 6893 Hemmeth.

Børn: Sophie Kirstine Pedersen.

Født tirsdag den 8. januar 1856.

Hans Pedersen.

Født onsdag den 20. januar 1858.

Christen Pedersen.

Født fredag den 29. juli 1859.

Jens Pedersen Graungaard.

Født onsdag den 30. juli 1862.

Niels Peder (Pedersen) Gravengaard.

Født mandag den 17. april 1865.

Christian Martin Pedersen.

Født onsdag den 20. februar 1867.

Kirsten Marie Pedersen.

Født torsdag den 4. august 1870.

Mette Kristine Pedersen.

Født lørdag den 28. oktober 1882.

Mette Marie Pedersen.

Født mandag den 10. marts 1884.

Kristine Pedersen.

Født søndag den 25. april 1886.

Ane nr: 9

1. Partner. (Probandens slægt):

Mette Kirstine Christensdatter

Datter af Christen Nielsen
 og Kirsten Marie Jensdatter.

Født onsdag den 5. december 1832 i Bandsbøl, Hemmeth

Død lørdag den 11. december 1880 i Graungaard, Hemmeth

*.

Blev 48 år.

Om navnet Mette:

Navnet er kortform af Margaretha.

Døbt 9. December 1832 i Hemmeth Kirke.

Faddere: Gudmor pigen Karen Nielsdatter, sognefoged Jens Nielsen (MF), Lønborg, Laust Gregersen Houm Mark, Jens Høj og Christen Bertelsen af Bandsbøl, Niels Peder Pedersens kone (Maren Jensdatter), Hemmet, Chr. Johansens kone (Kirsten Thomasdatter) af Bandsbøl, pige Christiane Christensdatter i Houm, Hans Clausens datter Ane Marie Hansdatter af Bandsbøl.

Konfirmeret 11. April 1847 i Hemmeth Kirke med mg for

Kundskab og mg for Orden.

Forlovere: Hans Pedersen, Graungaard, og Christen Nielsen, Bandsbøl.

Begravet 18. December 1880 ved Hemmeth Kirke.

Viet tirsdag den 17. april 1855, Hemmeth * . Han var 27
1/2 år. Hun var knap 22 1/2 år. Forskellen i alder var godt 5 år.

2. Partner:

Abelone Christensdatter

Datter af Navnet ukendt
og Navnet ukendt.

Født mandag den 30. december 1844 i Vostrup, Lønborg?

Død tirsdag den 15. januar 1924.

Blev 79 år.

Om navnet Abelone:

Er en udvikling af det græsk-latinske for Apollonia, dannet til
mandsnavnet Apollonius, "den til guden Appollon indviede".

*Forlovere: Gaardmand Hans Dinesen af Bandsbøl og Aftægtsmand
Christen Jensen af Vostrup, Lønborg Sogn.*

OBS: Ved Vielsen er hun omtalt som værende af Graungaard!!!

I 1844 da Abelone Christensdatter blev født:

Da den nye matrikel af 1844 skulle træde i kraft, blev
jordskatterne delt i gammelskat og landskat. Gammelskat blev
beregnet een gang for alle efter matriklen af 1688 og udgjorde
5 rigsdaler pr. tønde privilegeret hartkorn og 6 rigsdaler og
80 skilling pr. tønde uprivilegeret hartkorn som fast årlig afgift.
I 1850 blev forskellen mellem det privilegerede og det
uprivilegerede hartkorn udjævnet. Landskat svaredes efter den nye
matrikel. Gammelskat og landskat afløstes i 1903 af moderne
ejendomsskatter.

Viet tirsdag den 27. december 1881, Hemmeth * . Han var
godt 54 år. Hun var knap 37 år. Forskellen i alder var godt 17 år.
Ægteskabet varede 7 1/2 år, afsluttet ved hans død mandag den 15.
juli 1889. Hun levede 34 1/2 år efter.

I 1881 da Peder Hansen (Graungaard) og Abelone Christensdatters
ægteskab startede:

Danmarks Alholdsforening stiftes, den er ubestridt den største
hovedorganisation med næsten 70.000 medlemmer i 1907, en betydelig
del af dens medlemmer er gårdmænd, husmænd og tjenestefolk på
landet.

Ane nr: 9

Farfars mor

Mette Kirstine Christensdatter

Se side 16.

Børn: Sophie Kirstine Pedersen.
 Født tirsdag den 8. januar 1856.
 Hans Pedersen.
 Født onsdag den 20. januar 1858.
 Christen Pedersen.
 Født fredag den 29. juli 1859.
 Jens Pedersen Graungaard.
 Født onsdag den 30. juli 1862.
 Niels Peder (Pedersen) Gravengaard.
 Født mandag den 17. april 1865.
 Christian Martin Pedersen.
 Født onsdag den 20. februar 1867.
 Kirsten Marie Pedersen.
 Født torsdag den 4. august 1870.

Ane nr: 8

Partner:Gmd. **Peder Hansen (Graungaard)**

Se side 15.

Ane nr: 10

Farmors far**Jens Peder Poulsen**

Søn af Poul Jacobsen

og Ingeborg Christiane Sørensdatter.

Født lørdag den 12. oktober 1833 i Terpager, Sneum

Død torsdag den 18. februar 1897 i Lundtang Mølle, Lunde.

Blev knap 63 1/2 år.

*.

Døbt 17. november 1833 i Sneum Kirke.

Faddere: Ane Sørensdatter, Mulvad, Ane Kirstine Hansdatter,
 Terpager, Hans Peder Hansen ibid, Mads Kristensen ibid, Poul
 Snedker fra ??? og alle af Bondestand.

Konfirmeret 30. april 1848 i Sneum Kirke med mg i Kundskab
 og mg i Opførsel.

Han har ført en ret omstørfende tilværelse. Efter først at
 have tjent forskellige steder i omegnen af Terpager kom han
 i 1866 til Mejls ved Varde. Efter sit bryllup var han i små
 10 år forpagter af Frisvad Mølle nordøst for Varde. Herefter
 var han i en kortere årrække møller i Lundtang, derefter i
 1880'erne gårdejer, først i Vejrs, Senere i Aal, inden han i
 begyndelsen af 1890'erne atter kom til Lundtang som
 gårdejer.

Han var mandskabsmedlem til en redningsbåd i Vejrs og fik en
 fortjenstmedalje for ædel redningsdåd. Den gik i arv til
 hans søn og sønnesøn.

Jens Peder Poulsens Redningsmedalje ifølge Sønnesønnen Frede
 Bech Poulsen:

Ifølge Rigsarkivet fik Jens Peder 16 rigsdaler som
 belønning, men da han ønskede en medalje i stedet blev det
 ham bevilget mod at tilbagebetale beløbet.

Min far af samme navn forsøgte gennem flere år at få oplyst
 baggrunden for medaljen, hvilket endeligt lykkedes januar

1978 fra Rigsarkivet, hvorfra far fik både indstillingen til belønningen eller ændringen heraf og indstillingen til medaljen. Selve indstillingen til belønningen eller ændringen heraf er stort set ulæselig, hvorfor jeg her vil nøjes med at gengive indstillingen til kongen om medaljen, som følger:

Allerunderdanigst Forestilling om at Jens Peder Poulsen af Kjærbølling under Ribe Amt må forundes Medaljen for Druknedes Redning med tilladelse til at bære samme. Efterfulgt af 3 signaturer, uden at jeg kan se hvem.

Indstillingen bifaldet: Amalienborg 14. marts 1863 - CR

Herefter følger baggrunden herfor:

Under en stormflod, der opstod 31. oktober 1863 og hvor marker og enge i Hviding Sogn under Ribe amt overskylledes af Nipsaaen???? (kan ikke læse hvad åen hedder og heller ikke finde den på kortet), lykkedes det tjenestekarl Jens Peder Poulsen af Kjærbølling med egen livsfare at redde karlen Jens Lassen fra at drukne.

Jens Lassen var ved middagstid, da floden stod temmelig højt, gået ud på engen for at redde sin faders, gårdmand Laust Jessen Nielsens får, der alle vare omringede af vandet på det højeste sted i engen. Dengang kunne Jens Lassen endnu vade derud, medens han gjorde sig umage for at få fårene med tilbage, steg vandet højere og højere, så at han tilsidst ikke kunde komme tilbage, eftersom han ikke kunde svømme. Stedet hvor han lå var 1000 alen ude i vandet, og har ved tidligere tilfælde af stormflod oftere været ganske under vand.

Efterat Jens Lassen havde været derude i omtrent tre timer, besluttede tjenestekarl Jens Peder Poulsen at redde ham. Han lånte derfor en hest og red ud til stedet, hvilket var meget besværligt, da hesten i begyndelsen ikke vilde ud i vandet. Flere steder underveis måtte hesten svømme. Endelig nåede han ud til Jens Lassen, satte denne op på hesten, og bandt sig selv til et reb, som var fastgjort til hesten og lod sig således trække bagefter indtil de begge kom i sikkerhed. Redningen havde medtaget i en time, og Jens Peder Poulsen var i en meget forkommen tilstand. Redningen var forbundet med en meget stor fare, da engen er gennemskåret af dybe grøfter, og redningsmanden ikke synes at have haft kundskab i at svømme. Dette sidste punkt er vel ikke ganske klart oplyst under de optagne forhør, men selv om han har kunnet svømme, vilde han dog i betragtning af stedets lange afstand fra det tørre land og den voldsomme blæst og bølgegang ligefuldt have været udsat for livsfare.

Ministeriet tilstod ham derfor ved skrivelse af 25. februar at få fuld belønning 16 rigsdaler, idet man ligesom amtmanden over Ribe amt gik ud fra, at han ifølge sin stilling nærmest måtte ønske at erholde en pengebelønning.

I et hertil indkommet andragende har han imidlertid anholdt om istedetfor denne belønning at forundes Medaljen for Druknedes Redning med tilladelse til at bære samme, og har

han derefter på given anledning tilbagebetalt det af ham modtagne pengebeløb.

Da jeg finder, at hans dåd fuldkommen kvalificerer ham til at forundes den af ham ansøgte udmærkelse, tillader jeg mig i dybeste underdanigheder at indstille:

at tjenestekarl Jens Peder Poulsen af Kjærbølling under Ribe amt allern. må forundes Medaljen for Druknedes Redning med tilladelse til at bære samme.

Justitsministeriet 10. marts 1863. Skal ifølge vedlagte kopi af brevet fra Rigsarkivet være 10. marts 1865 og ikke som anført ovenfor 1863. Det passer tidsmæssigt også bedre, da hændelsen var 31. oktober 1863.

Konceptet, hvor jeg formoder han anmoder om ændringen til medaljen er dateret 26. december 1864.

Brev fra Rigsarkivet af 11. januar 1978:

Hr. Jens Peder Poulsen
Skolegade 80, Lunde
6830 Nr. Nebel

Som svar på Deres forespørgsel oversendt hertil fra justitsministeriet d. 8. december 1977 vedrørende Jens Peder Poulsens redningsmedalje kan Rigsarkivet oplyse følgende:

I skrivelse fra justitsministeriet d. 25. februar 1864 tildeltes tjenestekarl Jens Peder Poulsen en redningsløn på 16 rigsdaler for d. 31. oktober 1863 under en stormflod i Hviding sogn i Ribe amt at have reddet tjenestekarl Jens Lassen fra druknedøden. Den 26. december 1864 indsendte han imidlertid gennem amtmanden i Ribe et andragende om at blive belønnet med medaljen for druknedes redning mod at tilbagesende belønningen på 16 rigsdaler, idet han anførte, at han havde sammensparet en del penge og lagde mere vægt på at modtage en hædersbevisning.

Justitsministeriet belønnede ham derfor ved kongelig forestilling af 14. marts 1865 med medaljen for druknedes redning i sølv med ret til at bære denne.

Rigsarkivet fremsender til orientering fotokopier af Jens Peder Poulsens andragende om redningsmedaljen samt konceptet til den kongelige forestilling. (Justitsmin. 1.ktr. journalsag 263 i 1865). Dateringen på konceptet er fejlagtig. Den rigtige dato er 10. marts 1865.

Med venlig hilsen
Susanne Clemmesen
arkivarvikar
Rigsarkivets 2. afd.

Børn: Ingeborg Christiane Poulsen.
 Født tirsdag den 9. februar 1869.
 Poul Jacobsen Poulsen.
 Født lørdag den 18. februar 1871.
 Niels Marinus Poulsen.
 Født fredag den 4. april 1873.
 Marie Rebekka Poulsen.
 Født torsdag den 22. april 1875.
 Jens Gregersen Poulsen.
 Født mandag den 16. juli 1877.

Ane nr: 11

Partner:**Mette Villumsen**

Datter af Niels Hansen Villumsen
 og Anne Marie Danielsdatter.
 Født søndag den 31. juli 1831 i Lundtang, Lunde?

*I kirke 19. april 1846 i Lunde Kirke. Faddere: Baaret af Gmd
 Anders Madsens Kone. Gmd Villum Hansen, Lundtang, Christen
 Christensen, Lunde, Pige Ane Nielsen, Allerslev.*

*Konfirmeret 1. Søndag efter Paaske i Lunde Kirke med mg for
 Kundskab og sædelig for Opførsel.*

Død efter 1910.

Viet fredag den 20. november 1868 i Varde kirke, Varde sogn. Han
 var godt 35 år. Hun var knap 37 1/2 år. Forskellen i alder var
 godt 2 år. Ægteskabet varede godt 28 år, afsluttet ved hans død
 torsdag den 18. februar 1897.

Om Varde kirke, se kirke appendiks.

Ane nr: 11

Farmors mor**Mette Villumsen**

Se foranstående.

Børn: Ingeborg Christiane Poulsen.
 Født tirsdag den 9. februar 1869.
 Poul Jacobsen Poulsen.
 Født lørdag den 18. februar 1871.
 Niels Marinus Poulsen.
 Født fredag den 4. april 1873.
 Marie Rebekka Poulsen.
 Født torsdag den 22. april 1875.
 Jens Gregersen Poulsen.
 Født mandag den 16. juli 1877.

Ane nr: 10

Partner:**Jens Peder Poulsen**

Se side 18.

Ane nr: 12

Morfars far**Gmd. Jørgen Vad Thjellesen Christensen (Raunkjær)**Søn af Johan Kristian Hansen (Raunkjær)
og Ane Thjellesdatter.Født søndag den 27. juli 1856 i Raunkjær, Østergaard, Lyhne *.
Død fredag den 13. juli 1917 i Amstelborg, Katrevel, Strellev.
Blev knap 61 år.

Om navnet Jørgen:

Dansk mandsnavn; fra tysk overtaget form for det græske Georgios;
jordbruger.

Døbt 31. August 1856 i Lyhne Kirke.

Faddere: Aftægtsmand Thjelle Jørgensen, Uldbæk, Møller Jens Pedersen af Egvad Sogn, Seminarist A. Thjellesen af Borris, Pigen Anna Cath. Hansen af Egvad, Pigen Grethe Thjellesen af Varde, som bar Barnet.

Sognerådsformand. Sognefoged i Strellev.

De købte Gaarden Amstelborggaard i Strellev (lige over for Kirken) af Efterkommere af "den gamle Kaptajn", Jens Sørensen, der er født i Hemmet. Han flygtede fra Stavnsbaandet, kom til Holland og endte som Koffardikaptajn. Kom tilbage til Danmark som en velhavende Mand, der kunne hjælpe andre med Pengelaan.

<ANR:> Han var en meget elskelig Mand og meget afholdt af alle, der kom i Kontakt med ham. <ANR>.

NOTAT:

Adresse: Amstelborg, Katrevel, Strellev, 6870 Ølgod.

Børn: Kristian Ravnkjær.

Født torsdag den 26. august 1880.

Hans Bertram Sommer Ravnkjær.

Født lørdag den 13. maj 1882.

Anna Eleonora Ravnkjær.

Født torsdag den 27. marts 1884.

Palle Peder Ravnkjær.

Født mandag den 4. januar 1886.

Ludvig Reventlov Ravnkjær.

Født lørdag den 9. juni 1888.

Eleonora (Nora) Kirstine Ravnkjær.

Født mandag den 11. maj 1891.

Hans Jensen Raunkjær.

Født mandag den 31. oktober 1904.

Thjelle Horsbøl Raunkjær.

Født torsdag den 14. februar 1907.

Anna Margrethe Raunkjær.

Født lørdag den 13. november 1909.

Ane nr: 13

1. Partner. (Probandens slægt):**Nielsine (Sine) Pallesen**

Datter af Palle Peder Nielsen
og Maren Nielsdatter.

Født mandag den 18. september 1848 i
Pallesminde, Østergaard, Lyhne*.

Død mandag den 1. maj 1899 i Amstelborg, Katrevel, Strellev*.
Blev godt 50 1/2 år.

Om navnet Nielsine:
Er dannet til mandsnavnet Niels.

♣ Født samme år som Christian VIII dør, torsdag den 20. januar 1848, efter en regerings periode på godt 8 år. Christian VIII blev knap 61 1/2 år. Frederik VII bliver regent samme dag. Frederik VII er da knap 39 1/2 år. Død samme år som Frederik IX bliver født, lørdag den 11. marts 1899.

Døbt 26. September 1848 hjemme.

Døbt 18. Oktober 1848 i Lyhne Kirke.

Faddere: Gaardmand Chr Gylding Nielsen af Thistrup, Ungkarl Johan Chr. Hansen af Østergaard, Pigen Anne Cathrine Mieldatter ibid, førstnævntes Kone, som bar Barnet.

Forlovere: Palle Peder Nielsen og Johan Christian Hansen.

<ANR:> Var som den øvrige Pallesen-Familie meget livlig og selskabelig. <ANR>.

I 1848 da Nielsine (Sine) Pallesen blev født:
Justitsministeriet oprettes.

Viet tirsdag den 2. september 1879, Lyhne *. Han var godt 23 år. Hun var knap 31 år. Forskellen i alder var knap 8 år.

I 1879 da Jørgen Vad Thjellesen Christensen (Raunkjær) og Nielsine (Sine) Pallesens ægteskab startede:
Polarforskeren Knud Rasmussen blev født 7. juli 1879.

(408) gddhh

2. Partner:**Kirstine Marie Jensen**

Datter af Hans Jensen
og Anna Margrethe Horsbøll.

Født mandag den 21. maj 1877 i Østergaard, Ounbøl, Thorstrup.

Død tirsdag den 24. november 1964 i Amstelborg,
Katrevel, Strellev.

Blev 87 1/2 år.

Om navnet Marie:
Er den danske form af Maria.

Mor til Hans, Thjelle og Anna Margrethe.

A.R.:

De store gamle Træer med Anemoner og Krokus og Paaskelilier ind under. Og saa Bedstemors Frugthave, den laa lige op ad

det vestlige Kærgaardsdige. Vi gik altid op over Kirkegaarden og saa til Familiegravstedet. Det har Bedstemor ogsaa lært os, som en ganske naturlig Ting. At vandre rundt paa Kirkegaarden. Efterhaanden er jo alle "de gamle" havnet der oppe. Der er mange Gravsteder at besøge. Saadan en Sommeraften, naar man har god Tid.

Jeg kan huske et Aar, at Bedstemors Søsterdatter havde en stor Buket med fra hendes Hjemms Have og Eng. Den var stor og flot, der var alt hvad man kan tænke sig af Foraarsblomster. Det jeg allerbedst kan huske var nogle store Engblommer, hvor var de kønne. Det er lige ved at være en Sjældenhed ude i Naturen, fordi Højengene bliver pløjet. Og saa Syrenerne, hvilken duft.

Hvad der ogsaa hører til hos Bedstemor var, naar Fars Brødre kom fra København med Koner og Børn. De boede mest hos Bedstemor. Det var jo ogsaa deres Hjem, og de har altid elsket "den gamle Gaard" med alt hvad der var af Minder fra deres Barndom. Bedstemor havde helt god Plads. Der var fra gammel Tid en Aftægtslejlighed i den østre Ende af Stuehuset med Indgang i Hjørnet. Det ser man ikke ret meget mere. Den gamle firlængede Gaard med Porten ind til Gaardspladsen og Straatag. De gamle Straatage, hvor var de smukke.

<ANR:> Hun bragte Glæden tilbage til Bedstefar og de store Børn. Hun blev midtpunkt for den store Familie. Hun forstod at skabe Fest. Alle Fødselsdage blev fejret, og hele Familien var med. <ANR>.

Partnerskab.

Ane nr: 13

Morfars mor

Nielsine (Sine) Pallesen

Se side 23.

Børn: Kristian Ravnkjær.

Født torsdag den 26. august 1880.

Hans Bertram Sommer Ravnkjær.

Født lørdag den 13. maj 1882.

Anna Eleonora Ravnkjær.

Født torsdag den 27. marts 1884.

Palle Peder Ravnkjær.

Født mandag den 4. januar 1886.

Ludvig Reventlov Ravnkjær.

Født lørdag den 9. juni 1888.

Eleonora (Nora) Kirstine Ravnkjær.

Født mandag den 11. maj 1891.

Ane nr: 12

Partner:

Gmd. **Jørgen Vad Thjellesen Christensen (Raunkjær)**

Se side 22.

Ane nr: 14

Mormors far**Tækkemand Kristen (Kresten) Sørensen**

Søn af Søren Hansen
og Kirsten Sørensdatter.

Født onsdag den 20. marts 1850 i Gammelby, Ringgive.

Død fredag den 6. juli 1934 i Ubberup, Tømmerup.

Blev knap 84 1/2 år.

Om navnet Kristen:

Er en dansk udvikling af Christian.

Om erhvervet Tækkemand se appendiks.

Døbt 1850.05.25 i Ringgive Kirke. Begravet ved Ubberup Valgmenighedskirke, Tømmerup.

De boede først i Hjortlund, Sdr Omme. Senere flyttede de til Karlskov Mark, Ringgive. De havde det vist meget smaat i Hjemmet paa Karlskov Mark. Megen Sygdom havde de haft. Bedstemor døde, da Mor var i Konfirmationsalderen og Moster saa de Aar yngre. Børnene var ude at tjene om Sommeren, men dog vist hjemme for at gaa i Skole om Vinteren. Ihvertfald pigerne.

Bedstefar var jo Tækkemand, men om Vinteren maatte han gaa ud og tærse med Plejl paa Gaardene, for at tjene lidt. Jeg tror han fik 25 øre om Dagen og saa maaske en Kande Mælk eller lidt andet. Om Sommeren, naar han havde Tækkearbejde, kunne han saa tjene det dobbelte.

De havde en enkelt Ko, den kunne Børnene passe og flytte. Saa havde de jo ogsaa Mælk, naar den ikke var sen, for det blev Køerne den Gang, naar de ikke fik Kraftfoder. En enkelt Kalv havde de saa ogsaa og vel ogsaa en Gris, som de fedede og slagtede om Efteraaret eller til Jul. Mor har fortalt, at hun med undren saa paa, at de paa St Karlskov satte Køer ud. En hel Række var der, Og der gik en Mand med en stor Mave og saa paa dem. Det var Karlskov Jensens Bedstefar. Høet kunne Børnene ogsaa rive sammen. Det foregik med noget de kaldte en Hark, en stor Rive, som Mor og Moster kunne slæbe op og ned ad Agrene, naar de tog fat paa en Gang.

Der var jo fem Børn, tre Drengene og to Piger. Men den ene af Drengene, Hans Henrik, døde i 11 Aars Alderen af Strubehoste. Han tjente den Gang paa Lindeballegaard. Han var hjemme om Vinteren, for at gaa i Skole. Moster har fortalt, at hun gerne ville kravle op til ham paa Bænken, naar han sad og læste, for han var saa rar, sagde hun.

Christen kom på Alderdomshjemmet i Give; men der var han ked af at være. Saa kom han over at bo hos Moster og Morbror Thorvald.

Daab:

====

Døbt 26. maj 1850. Faddere: Gudmor Tjenestepige Petrine Pedersen, Gammelby, Gmd Niels Iversen og Jens Christian Nielsen, Gammelby, Ungkarl Laust Pedersen og Marie Pedersen af Stilbjerg.

Konfirmation:

=====

En søn af Huusmand Søren Hansen og Hustru Kirsten Sørensdatter, er født i Ringgive Sogn den 20. Marts og døbt den 26. Maii 1850, vaccineret den 17. August 1857 og udkreven af Skolen den 26. September 1864 med følgende

Læsning mg

Religion g?

Skrivning g

Regning g+

Den 2. October 1864 confirmeredes han af Undertegnede og deltog derefter i den hellige Nadver.

N. Fogth

Sogneprøst

Skudsmaalbog:

=====

Forbemeldte Christen Sørensen har tjent mig fra 1. April 1864 til 1. November samme Aar og i den Tid opført sig Tro og Lydig, hvorfor jeg vil anbefale ham paa det bedste i fremtiden.

Ulkind den 6. November 1864

J. B. Sørensen

Christen Sørensen har tjent mig fra den 1. November 1865 til 1. November 1868 og i den Tid været Flittig, Tro og Lydig. Det bevidnes af mig

Just Jacobsen

Ulkind November 1868

Paagældende Christen Sørensen har tient mig 2 1/2 Aar til min fuldkomne Tilfredshed.

Mygstedklint den 1. November 1871

Jens Christian Marcussen

Ovennævnte Kristen Sørensen har tjent mig fra den 1. November 1871 til samme Dato 1872 og i den Tid opført sig til min Tilfredshed.

Ulkind den 1. November 1872

Anders Nielsen

Afgang fra Ringgive til ??? 1-11-74

Aalsgaard

Meldt Afgang fra Ringgive til Sdr Omme Sogn den 24. November 1878.

H. H. Jensen

Meldt Tilgang til Filskov den 26. December 1878.

P. Nielsen Birkebak.

I 1850 da Kristen (Kresten) Sørensen blev født:

Den første danske rigsdag mødtes 30. januar 1850.

Børn: Søren Christian Sørensen.
 Født mandag den 26. juli 1880.
 Hans Henrik Marius Sørensen.
 Født søndag den 31. december 1882.
 Kirstine Sørensen.
 Født fredag den 16. januar 1885.
 Kristian Jochum Sørensen.
 Født torsdag den 27. maj 1886.
 Kirstine Sørensen.
 Født torsdag den 29. november 1888.
 Maren Sørensen.
 Født tirsdag den 10. marts 1891.

Ane nr: 15

Partner:**Ane Kirstine Christiansen**

Datter af Christian Jochumsen
 og Maren Hansdatter.
 Født lørdag den 8. september 1855 i Bindeballe, Randbøl.
 Død lørdag den 5. marts 1904 i Ringgive.
 Blev 48 1/2 år.

Om navnet Ane:

Kortform til navne, der ender på -ane, f.eks. Kristiane.

*Hjemmedøbt 1855.09.12 og fremstillet i Randbøl Kirke
 1855.09.29.*

*Datter af Husmand Christian Jochumsen af Binnballe i Randbøl
 Sogn og Hustru Maren Hansdatter, er født i Binneballe den 9.
 August 1855, døbt den 29. September samme Aar, vaccineret
 23. August 1858 af Doctor K???, udskrevet af Ringgive Skole
 Foraaret 1870, confirmeret i Ringgive Kirke 1. Søndag efter
 Paaske 24. April 1870 med Vedtegning i Kirkebogen for
 Kundskab: temmeliggod,
 Opførsel: meget god.
 Derefter deltog hun med Menigheden i den hellige Nadver.
 Ringgive Præstegaard den 5. Juni 1870
 P. F. Fielberg
 Sognepræst.*

Viet tirsdag den 5. november 1878 i Ringgive kirke, Ringgive sogn.
 Han var godt 28 1/2 år. Hun var godt 23 år. Forskellen i alder var
 5 1/2 år. Ægteskabet varede knap 25 1/2 år, afsluttet ved hendes
 død lørdag den 5. marts 1904. Han levede knap 30 1/2 år efter.

Om Ringgive kirke, se kirke appendiks.

Ane nr: 15

Mormors mor**Ane Kirstine Christiansen**

Se foranstående.

Børn: Søren Christian Sørensen.
Født mandag den 26. juli 1880.
Hans Henrik Marius Sørensen.
Født søndag den 31. december 1882.
Kirstine Sørensen.
Født fredag den 16. januar 1885.
Kristian Jochum Sørensen.
Født torsdag den 27. maj 1886.
Kirstine Sørensen.
Født torsdag den 29. november 1888.
Maren Sørensen.
Født tirsdag den 10. marts 1891.

Ane nr: 14

Partner:
Tækkemand **Kristen (Kresten) Sørensen**
Se side 25.

Ane nr: 16

Farfars farfar
Gmd. **Hans Pedersen (Graungaard)**
Søn af Peder Thomsen
og Maren Nielsdatter.
Født 1789.
Død 1873.
Blev ca. 84 år.

NOTAT:
Adresse: Toftum og Gravengaard, Hemmeth, 6830 Nørre Nebel.

Børn: Maren Hansdatter.
Født onsdag den 20. december 1820.
Maren Hansdatter.
Født søndag den 24. november 1822.
Kirsten Marie Hansdatter.
Født torsdag den 4. august 1825.
Peder Hansen (Graungaard).
Født tirsdag den 16. oktober 1827.
Inger Marie Hansdatter.
Født torsdag den 28. januar 1830.

Ane nr: 17

Partner:
Sophie Kirstine Pedersdatter
Datter af Peder Christensen
og Maren Christensdatter Gundesbøll.
Født 1801.

Om navnet Sophie:
Græsk kvindenavn, med betydningen visdom. Staves ofte Sofie.

I 1801 da Sophie Kirstine Pedersdatter blev født:
Kongens Livjægerkorps: dansk frivilligt militærkorps; bestod
1801-70, fra 1885 til begyndelsen af 1890erne samt 1911-37.
Er særligt kendt for sin indsats under forsvaret af København 1807.

Viet fredag den 1. august 1817, Hemmeth * . Han var ca.
28 år. Hun var ca. 16 år. Forskellen i alder var ca. 12 år.
Ægteskabet varede ca. 56 år, afsluttet ved hans død 1873.

Ane nr: 17

Farfars farmor**Sophie Kirstine Pedersdatter**

Se side 28.

Børn: Maren Hansdatter.

Født onsdag den 20. december 1820.

Maren Hansdatter.

Født søndag den 24. november 1822.

Kirsten Marie Hansdatter.

Født torsdag den 4. august 1825.

Peder Hansen (Graungaard).

Født tirsdag den 16. oktober 1827.

Inger Marie Hansdatter.

Født torsdag den 28. januar 1830.

Ane nr: 16

Partner:Gmd. **Hans Pedersen (Graungaard)**

Se side 28.

Ane nr: 18

Farfars morfarGmd. **Christen Nielsen**

Søn af Niels Christensen (Dejrup)

og Mette Kirstine Laustdatter.

Født 1803.

I 1803 da Christen Nielsen blev født:

Geworbne soldater: hvervede soldater i modsætning til udskrevne nationale landsoldater.

Hvervningen foretoges ofte i udlandet. Antallet af geworbne soldater i fredstid var ringe, da de var kostbare at holde.

Hvervningen ophævedes i 1803.

NOTAT:

Adresse: Bandsbøl, 6893 Hemmeth.

Børn: Niels Christensen.

Født 1827.

Jens Christensen.

Født 1829.

Mette Kirstine Christensdatter.

Født onsdag den 5. december 1832.

Ane nr: 19

1. Partner. (Probandens slægt):**Kirsten Marie Jensdatter**

Datter af Jens Nielsen.

Født 1792 i Lønborg.

Om navnet Kirsten:

Dansk afledning af Christina, den kristne.

I 1792 da Kirsten Marie Jensdatter blev født:

Arveafgiften indføres.

Partnerskab.

(38) b

2. Partner:**Abelone Nielsdatter**

Datter af Jens Nielsen.
Fødselsdatoen er ukendt.

Partnerskab.

Ane nr: 19

Farfars mormor**Kirsten Marie Jensdatter**

Se side 29.

Børn: Niels Christensen.
Født 1827.
Jens Christensen.
Født 1829.
Mette Kirstine Christensdatter.
Født onsdag den 5. december 1832.

Ane nr: 18

Partner:**Gmd. Christen Nielsen**

Se side 29.

Ane nr: 20

Farmors farfar**Poul Jacobsen**

Søn af Jacob Nielsen
og Dorthe Jensdatter.
Født fredag den 29. april 1803 i Terpager, Sneum.
Død lørdag den 9. maj 1874 i Terpager, Sneum.
Blev 71 år.

Om navnet Poul:

Er den danske udvikling af Paulus.

I Aarene efter Faderens Død hjalp han Moderen med at drive Gaarden, indtil han selv overtog den i 1828. Efter Hustruens Død i 1855 solgte han den til Jep Christensen Beyer og gik paa Aftægt hos denne. Ny Ejer blev fra 1860'erne Christen Hansen.

Hvem han har Navn efter vides ikke. Ingen hverken fædrene eller mødrene Slægtninge har baaret dette Navn. Blandt Fadderne ser vi Moderens Svoger Mathias Nielsen i Ajke, og hendes Søster Karen fra Gredsted. Konfirmeret i Sneum Kirke 1818. Efter Begæring fra Moderen, der ikke kunne undvære ham i Driften af Gaarden efter Faderens Død, blev han fritaget fra Militærtjeneste. Højde 63 1/4 Tommer = 1,65 Meter. I Aarene efter Faderens Død hjalp han moderen med at drive Gaarden, indtil han selv overtog den i 1828, antagelig som Ejendom.

Ligesom han var blevet Gaardejer i en tidlig alder, afstod han ogsaa Gaarden tidligt. Kun 52 Aar gammel solgte han den, efter Hustruens Død i 1855, til en Mand ved Navn Jep Christensen Beyer fra Sønderjylland, og gik selv paa aftægt hos denne. Han vedblev saaledes at bo paa sin gamle Slægtsgaard, ogsaa da Jep Beyer i begyndelsen af 1860'erne

solgte den til Christen Hansen fra Tjæreborg. Hos denne endte han sine Dage.

Børn: Jacob Poulsen.

Født mandag den 4. august 1828.

Søren Poulsen.

Født lørdag den 24. oktober 1829.

Jens Peder Poulsen.

Født lørdag den 17. september 1831.

Jens Peder Poulsen.

Født lørdag den 12. oktober 1833.

Niels Poulsen.

Født lørdag den 5. marts 1836.

Margrethe Mette Poulsdatter.

Født onsdag den 5. december 1838.

Povl Povlsen.

Født fredag den 21. januar 1842.

Poul Poulsen.

Født fredag den 25. august 1848.

Ane nr: 21

Partner:

Ingeborg Christiane Sørensdatte

Datter af Søren Ibsen

og Mette Margrethe Jensdatter.

Født søndag den 27. marts 1803 i Mulvad, Hunderup.

Død søndag den 4. februar 1855 i Vilslev.

Blev knap 52 år.

Viet lørdag den 24. november 1827 i Hunderup kirke, Hunderup sogn. Han var 24 1/2 år. Hun var godt 24 1/2 år. Forskellen i alder var 1 mdr. Ægteskabet varede godt 27 år, afsluttet ved hendes død søndag den 4. februar 1855. Han levede knap 19 1/2 år efter.

Om Hunderup kirke, se kirke appendiks.

Ane nr: 21

Farmors farmor

Ingeborg Christiane Sørensdatte

Se foranstående.

Børn: Jacob Poulsen.

Født mandag den 4. august 1828.

Søren Poulsen.

Født lørdag den 24. oktober 1829.

Jens Peder Poulsen.

Født lørdag den 17. september 1831.

Jens Peder Poulsen.

Født lørdag den 12. oktober 1833.

Niels Poulsen.

Født lørdag den 5. marts 1836.

Margrethe Mette Poulsdatter.

Født onsdag den 5. december 1838.

Povl Povlsen.

Født fredag den 21. januar 1842.

Poul Poulsen.

Født fredag den 25. august 1848.

Ane nr: 20

Partner:
Poul Jacobsen
Se side 30.

Ane nr: 22

Farmors morfar
Gmd. **Niels Hansen Villumsen**
Søn af Hans Villumsen
og Ane Sophie Pedersdatter.
Født 1796.
Død fredag den 4. marts 1892.
Blev ca. 96 år.

Om navnet Niels:
Dansk munk; broder i Sorø Kloster omkring 1480.

Konfirmeret 14. april 1811 i Lunde Kirke.

NOTAT:
Adresse: Lundtang, Lunde, 6830 Nørre Nebel.

Børn: Mette Villumsen.
Født søndag den 31. juli 1831.
Daniel Villumsen.

Ane nr: 23

Partner:
Anne Marie Danielsdatter
Datter af Daniel Andersen
og Johanne Kirstine Jensdatter.
Født 1795 i Lundager, Lunde.
Død fredag den 8. oktober 1886 i Lundtang, Lunde.
Blev ca. 91 år.

Viet lørdag den 20. november 1830 i Lunde kirke, Lunde sogn. Han var ca. 34 år. Hun var ca. 35 år. Forskellen i alder var ca. 1 år. Ægteskabet varede knap 56 år, afsluttet ved hendes død fredag den 8. oktober 1886. Han levede 5 1/2 år efter.

Om Lunde kirke, se kirke appendiks.

Ane nr: 23

Farmors mormor
Anne Marie Danielsdatter
Se foranstående.

Børn: Mette Villumsen.
Født søndag den 31. juli 1831.
Daniel Villumsen.

Ane nr: 22

Partner:
Gmd. **Niels Hansen Villumsen**
Se foranstående.

Ane nr: 24

Morfars farfar**Johan Kristian Hansen (Raunkjær)**

Søn af Hans Christensen (Præst)
og Elleds Catrine Pedersdatter.

Født mandag den 2. maj 1825 i Østergaard Hovedgaard, Lyhne*.
Død lørdag den 7. maj 1904 i Hedegaarden, Østergaard, Lyhne.
Blev 79 år.

Om navnet Johan:

Kommer fra det tyske Johannes.

Døbt 2. Maj 1825 hjemme.

Døbt 4. Juni 1825 i Lyhne Kirke.

Faddere: Opholdsmand Peder Pedersen og Proprietair Niels Pallesens Hustru, begge af Østergaard, Gaardmand Christen Sørensen af Nørhede og Hustru, sidste Barnets Moster, bar det.

Forlovere: Hans Christensen, Brudgommens Fader, Thjelle Jørgensen, Brudens Fader.

Begyndte opdyrkningen af Raunkjær hede i 1847 ifølge mindsten i Kongenshus Mindepark. Ejer af Raunkjær indtil sønnen Hans overtager i 1876. Flytter så til Knude, som overtages af sønnen Niels Thelle i 1890. Er derefter ejer af Hedegaarden til sin død.

A.R. skriver:

Johan Christian eller Christian Raunkjær, som han efterhaanden blev kaldt, blev gift med en fattig Pige, Ane Thjellesdatter, som var født paa Anebjerg lige Syd for Lyhne By. Hendes Far var Husmd. og Tømrer Thjelle Jørgensen. De gamle paa Østergaard var ikke begejstrede for den Svigerdatter, men han satte sin Vilje igennem. Hun blev meget afholdt og elsket af alle i Familien.

Hun var sammen med sine Søskende blevet vældig godt oplært af sin Bedstemor, som i sine unge Dage havde tjent i Huset hos Brorsons i Ribe. Hendes Far var Degn dernede. Ann Raunkjær skrev godt. Hun skrev mange Breve til Venner og Bekendte og blev ved at holde Forbindelsen vedlige med Præster som hun satte Pris paa. Hun gik meget i Kirke, og naar hun saa kom hjem, kunne hun gengive Prædikenen for sin Mand og Venner af Huset, som hun tit og gerne samlede omkring sig. Hun gik f.Eks. den lange Vej fra Raunkjær til Hoven for at høre Vilhelm Birkedahl.

(SMS): Opdyrkede Hede i den helt store Stil. Da Mindeparken i Kongenshus blev oprettet, blev han indstillet til denne Hædersplads af det hjemlige Sogneraad og blev selvfølgelig optaget blandt Pionererne der. Var nogen berettiget til denne Plads, saa var han det. Disse Gamle Pionerer har jo ved deres Opdyrkningsarbejde ikke alene, næsten alle, efterladt sig en Velstand, der kommer Efterkommerne til Gode, men ogsaa gavnet Landet i en saadan Grad, at dette Minde om deres Virke skyldte Landet dem. Det kan vist ogsaa

betragtes som mere værd end Kors og Stjerner paa Brystet. Jeg mener bare, at flere burde have haft et Minde der. (Slut SMS).

I 1825 da Johan Kristian Hansen (Raunkjær) blev født:
I Frankrig opfindes stearinlyset; fremstilles i Danmark siden 1843 som afløser for vokslys og lyspinde.

Børn: Hans Christensen (Raunkjær).
Født fredag den 21. oktober 1853.
Jørgen Vad Thjellesen Christensen (Raunkjær).
Født søndag den 27. juli 1856.
Christen Christiansen (Raunkjær).
Født torsdag den 29. marts 1860.
Niels Thjelle Christiansen (Raunkiær).
Født søndag den 28. januar 1866.

Ane nr: 25

Partner:**Ane Thjellesdatter**

Datter af Thjelluf Jørgensen
og Ane Kirstine Johannesdatter.
Født mandag den 21. juli 1823 i Anebjerg, Uldbæk, Lyhne *.
Død torsdag den 24. oktober 1901 i Hedegaarden,
Østergaard, Lyhne.
Blev knap 78 1/2 år.

Døbt hjemme 21. Juli 1823.

Døbt 24. August 1823 i Strellev Kirke.

Faddere: Gaardmænd Peder Christiansen Geil i Glibstrup og
Peder Christian Pedersen i Nørhede, Ungkarl Eske Mortensen
af Uldbæk og Forpagter Christian Johansens Kone af Quong
Præstegaard, som bar Barnet.

Viet fredag den 1. oktober 1852, Lyhne *. Han var 27
1/2 år. Hun var godt 29 år. Forskellen i alder var knap 2 år.
Ægteskabet varede 49 år, afsluttet ved hendes død torsdag den 24.
oktober 1901. Han levede 2 1/2 år efter.

Ane nr: 25

Morfars farmor**Ane Thjellesdatter**

Se foranstående.

Børn: Hans Christensen (Raunkjær).
Født fredag den 21. oktober 1853.
Jørgen Vad Thjellesen Christensen (Raunkjær).
Født søndag den 27. juli 1856.
Christen Christiansen (Raunkjær).
Født torsdag den 29. marts 1860.
Niels Thjelle Christiansen (Raunkiær).
Født søndag den 28. januar 1866.

Ane nr: 24

Partner:**Johan Kristian Hansen (Raunkjær)**

Se side 33.

Ane nr: 26

Morfars morfarGmd. **Palle Peder Nielsen**Søn af Niels Pallesen
og Ane Jacobsdatter.

Født torsdag den 8. august 1816 i Pallesminde, Østergaard, Lyhne*.

Død lørdag den 12. maj 1883 i Pallesminde, Østergaard, Lyhne*.

Blev knap 67 år.

Om navnet Palle:

Er udviklet af det gamle nordiske navn Palni, muligvis en omdannelse af et oprindeligt tilnavn Polina "polak".

*Døbt 9. August 1816 Hjemme.**Døbt 8. September 1816 i Lyhne Kirke.**Faddere: Mads Christensen af Lyhne og Nijels Kristian Nijelsen af Østergaard, begge Gaardmænd, Huusmand Søren Nijelsens Hustrue af Knude og Pigen Kirsten Nijelsdatter af Paabøl i Hoven Sogn.**Forlovere Niels Christensen og Niels Pallesen.**Begravet 4. Maj 1883 ved Lyhne Kirke.**Niels Jacob Pallesen og hans Bror Niels Møller Pallesen delte Hjemmet imellem sig, og der blev bygget en ny Gård til Niels Møller. Der var et tredje Barn, Sommer, men han døde som Lille, og så en hel Flok Piger, hvoraf een, Nielsine, blev min (Anna Nielsine Raunkjær's) Bedstemor. Palle Peder Nielsens Kone, Maren Nielsdatter, var født i Hemmet Mølle, Datter af Møller Niels Christensen.*

I 1816 da Palle Peder Nielsen blev født:

En hærforordning fastsætter tjenestetiden til to år og herefter kortere omskolingsindkaldelse i fire år.

Politiet indfører mandtalslister.

Borgerskab gøres til en betingelse for at drive handel.

NOTAT:

Adresse: Pallesminde, Østergaard, Lyhne, 6880 Tarm.

Børn: Ane (Tante) Pallesen.
 Født onsdag den 6. august 1845.
 Abelone Elise Pallesen.
 Født onsdag den 19. august 1846.
 Nielsine (Sine) Pallesen.
 Født mandag den 18. september 1848.
 Jacobine (Bine) Marie Pallesen.
 Født tirsdag den 23. marts 1852.
 Elisabeth Marie Pallesen.
 Født lørdag den 18. november 1854.
 Niels Jacob Pallesen.
 Født torsdag den 17. september 1857.
 Nicoline Cathrine Pallesen.
 Født torsdag den 13. februar 1862.
 Abelone Elise (Lise) Petrea Pallesen.
 Født tirsdag den 9. oktober 1866.
 Hans Bertram Sommer Pallesen.
 Født 1869.
 Niels Møller Pallesen.

Ane nr: 27

Partner:**Maren Nielsdatter**

Datter af Niels Christensen Graungaard
 og Abelone Laustdatter.
 Født tirsdag den 19. april 1825 i Hemmeth Mølle, Hemmeth *.
 Død tirsdag den 4. marts 1890 i Pallesminde, Østergaard, Lyhne*.
 Blev knap 65 år.

Om navnet Maren:
 Kvindenavn; af helgenindenavnet Marina.

Hjemmedøbt 20. April 1825.

Døbt 29. Maj 1825 i Hemmeth Kirke.

Faddere: (Ulæseligt)

Begravet 10. Marts 1890 i Lyhne.

Viet lørdag den 16. november 1844, Hemmeth *. Han var
 knap 28 1/2 år. Hun var 19 1/2 år. Forskellen i alder var godt 8
 1/2 år. Ægteskabet varede 38 1/2 år, afsluttet ved hans død lørdag
 den 12. maj 1883. Hun levede knap 7 år efter.

I 1844 da Palle Peder Nielsen og Maren Nielsdatters ægteskab
 startede:
 Den 24 marts dør billedhuggeren Bertel Thorvalsen, sidende i sin
 stol i Det Kongelige Teater i København.

Ane nr: 27

Morfars mormor**Maren Nielsdatter**

Se foranstående.

Børn: Ane (Tante) Pallesen.
 Født onsdag den 6. august 1845.
 Abelone Elise Pallesen.
 Født onsdag den 19. august 1846.
 Nielsine (Sine) Pallesen.
 Født mandag den 18. september 1848.
 Jacobine (Bine) Marie Pallesen.
 Født tirsdag den 23. marts 1852.
 Elisabeth Marie Pallesen.
 Født lørdag den 18. november 1854.
 Niels Jacob Pallesen.
 Født torsdag den 17. september 1857.
 Nicoline Cathrine Pallesen.
 Født torsdag den 13. februar 1862.
 Abelone Elise (Lise) Petrea Pallesen.
 Født tirsdag den 9. oktober 1866.
 Hans Bertram Sommer Pallesen.
 Født 1869.
 Niels Møller Pallesen.

Ane nr: 26

Partner:

Gmd. **Palle Peder Nielsen**
 Se side 35.

Ane nr: 28

Mormors farfar

Landmand, Løbedegn **Søren Hansen**

Søn af Hans Sørensen.

Født 1805 i Gammelby, Ringgive.

Død søndag den 25. november 1877 i Stilbjerg, Ringgive.

Blev ca. 72 år.

Om navnet Søren:

Dansk mandnavn; form af Severin (us).

Levede af sin jordlod på Langelund Mark, Ringgive. Var løbedegn og boede i Stilbjerg bag ved skolen.

I 1805 da Søren Hansen blev født:

Fra 1805 bliver det forbudt ved lov at begrave inde i selve kirken.

Der anlægges assistenskirkegårde med kapeller uden for byerne.

Ifølge lov skal begravede registreres i særlige kirkegårdsprotokoller, desuden skal kirkegårde have en vedtægt for orden og drift.

NOTAT:

Adresse: Stilbjerg, Ringgive, 7323 Give.

Børn: Hans Sørensen.

Født mandag den 21. december 1835.

Søren Peder Sørensen.

Født søndag den 29. juli 1838.

Peder Christian Sørensen.

Født torsdag den 10. februar 1842.

Kristen (Kresten) Sørensen.

Født onsdag den 20. marts 1850.

Ane nr: 29

Partner:**Kirsten Sørensdatter**

Datter af Søren Olesen
og Mette Pedersdatter.
Født 1808 i Nørre Langlund, Ringgive.
Død fredag den 10. maj 1872 i Elkjær, Ringgive.
Blev ca. 64 år.

♣ Født samme år som Frederik VII bliver født, torsdag den 6. oktober 1808. Født samme år som Christian VII dør, søndag den 13. marts 1808, efter en regerings periode på godt 42 år. Christian VII blev godt 59 år. Frederik VI bliver regent samme dag. Frederik VI er da godt 40 år.

Viet lørdag den 13. september 1834 i Ringgive kirke, Ringgive sogn. Han var ca. 29 år. Hun var ca. 26 år. Forskellen i alder var ca. 3 år. Ægteskabet varede godt 37 1/2 år, afsluttet ved hendes død fredag den 10. maj 1872. Han levede 5 1/2 år efter.

Om Ringgive kirke, se kirke appendiks.

I 1834 da Søren Hansen og Kirsten Sørensdatters ægteskab startede: Folkeoptælling dette år, landets befolkning er nu 1.2 millioner.

Ane nr: 29

Mormors farmor**Kirsten Sørensdatter**

Se foranstående.

Børn: Hans Sørensen.
Født mandag den 21. december 1835.
Søren Peder Sørensen.
Født søndag den 29. juli 1838.
Peder Christian Sørensen.
Født torsdag den 10. februar 1842.
Kristen (Kresten) Sørensen.
Født onsdag den 20. marts 1850.

Ane nr: 28

Partner:

Landmand, Løbedegn **Søren Hansen**

Se side 37.

Ane nr: 30

Mormors morfar**Husmand Christian Jochumsen**

Søn af Jochum Andersen.
Født 1812 i Bindeballe, Randbøl.
Død torsdag den 20. september 1855 i Bindeballe, Randbøl.
Blev ca. 43 år.

Om navnet Christian:
Er et græsk navn der betyder "kristen".

Om erhvervet Husmand se appendiks.

Begravet ved Ubberup Valgmenighedskirke, Tømmerup.

I 1812 da Christian Jochumsen blev født: Tvungen kirkebogsførelse med til- og afgangslister. Nyt kirkebogs-system med fortrykte skemaer, samt bestemmelse om at der føres 2 kirkebøger, som aldrig må være under samme tag. I 1812 fattes den danske statskasse penge, der indføres en "Ildstedskat", det var en skat af husrum med ildsted beregnet efter rummets kubikindhold, for landbrugernes vedkommende blev der afregnet i korn. Skatten bortfaldt igen i 1816, men i 1813 udskrives en eengangsskat, mobilie-skat, der var 10 gange ildstedsskatten.

NOTAT:

Adresse: Bindeballe, 7183 Randbøl.

Børn: Jens Christiansen.
 Født 1846.
 Jochum Christiansen.
 Født 1849.
 Ane Kirstine Christiansen.
 Født lørdag den 8. september 1855.

1. Partner:

Kirsten Jensdatter

Datter af Navnet ukendt
 og Navnet ukendt.
 Født 1812 i Ødsted.

Viet lørdag den 5. oktober 1844 i Ødsted kirke, Ødsted sogn. Han var ca. 32 år. Hun var ca. 32 år. Forskellen i alder var ca. 0 år.

Om Ødsted kirke, se kirke appendiks.

Ane nr: 31

2. Partner. (Probandens slægt):

Maren Hansdatter

Datter af Hans Madsen
 og Ane Andersdatter.
 Født torsdag den 24. april 1817 i Ullerslev.
 Død i Bindeballe, Randbøl.

Hjemmedøbt 1917.04.26 og fremvist i Ullerslev Kirke
 1817.07.08. Gift 1. gang 1853.07.24 i Randbøl Kirke.

Viet søndag den 24. juli 1853. Han var ca. 41 år. Hun var knap 36 1/2 år. Forskellen i alder var ca. 5 år. Ægteskabet varede godt 2 år, afsluttet ved hans død torsdag den 20. september 1855.

Ane nr: 31

Mormors mormor

Maren Hansdatter

Se foranstående.

Børn: Hans Hansen.

Født lørdag den 20. juli 1850.

Ane Marie Hansen.

Født lørdag den 20. juli 1850.

Ane Kirstine Christiansen.

Født lørdag den 8. september 1855.

Anders Christiansen.

Født lørdag den 8. september 1855.

Terkel Christian Terkelsen.

Født mandag den 22. juli 1861.

Ane nr: 30

1. Partner. (Probandens slægt):

Husmand **Christian Jochumsen**

Se side 38.

2. Partner:

Hans Thor Hansen

Fødselsdatoen er ukendt.

Om navnet Thor:

Navnet på krigsguden i den nordiske mytologi og samme ord som første led i sammensætningen "torden".

Er ikke gift med Maren Hansdatter, men er udlagt Barnefader til hendes førstfødte Tvillinger.

Viet søndag den 24. juli 1853. Hun var knap 36 1/2 år.

3. Partner:

Henrik Therkelsen

Født 1831.

Om navnet Henrik:

Dansk mandsnavn; fra tysk Heinrich, betyder hjem-mægtig.

Viet søndag den 24. juli 1853. Han var ca. 22 år. Hun var knap 36 1/2 år. Forskellen i alder var ca. 14 år.

Ane nr: 32

Farfars farfars far

Gmd. **Peder Thomsen**

Søn af Thomas Christensen

og Inger Kirstine Nielsdatter.

Født 1750.

Død 1831.

Blev ca. 81 år.

NOTAT:

Adresse: Toftum, 6893 Hemmeth.

Barn: Hans Pedersen (Graungaard).

Født 1789.

Ane nr: 33

Partner:**Maren Nielsdatter**

Datter af Niels Mortensen
og Johanne Pedersdatter.
Født 1757.

Død mellem 1834 og 1845.

Partnerskab.

Ane nr: 33

Farfars farfars mor**Maren Nielsdatter**

Se foranstående.

Barn: Hans Pedersen (Graungaard).
Født 1789.

Ane nr: 32

Partner:

Gmd. **Peder Thomsen**

Se side 40.

Ane nr: 34

Farfars farmors far**Gmd. Peder Christensen**

Søn af Christen Bertelsen
og Maren Sørensdatter.
Fødselsdatoen er ukendt.

NOTAT:

Adresse: Nordenaa, 6893 Hemmeth.

Barn: Sophie Kirstine Pedersdatter.
Født 1801.

Ane nr: 35

Partner:**Maren Christensdatter Gundesbøll**

Datter af Christen Gundesbøl
og Maren Nielsdatter.
Født 1772 i Oddum.

Døbt 1772.07.12.

I 1772 da Maren Christensdatter Gundesbøll blev født:
Der gennemføres et kup mod Struensee, Enevold Brandt og dronning
Caroline Mathilde, der havde taget magten i Danmark.

Viet 1795 i Hemmeth kirke, Hemmeth sogn. Hun var ca. 23 år.

Om Hemmeth kirke, se kirke appendiks.

Ane nr: 35

Farfars farmors mor**Maren Christensdatter Gundesbøll**

Se foranstående.

Barn: Sophie Kirstine Pedersdatter.
Født 1801.

Ane nr: 34

Partner:

Gmd. **Peder Christensen**
Se side 41.

Ane nr: 36

Farfars morfars far

Gmd. **Niels Christensen (Dejrup)**
Søn af Christen ?
Fødselsdatoen er ukendt.

NOTAT:

Adresse: Bandsbøl, 6893 Hemmeth.

Barn: Christen Nielsen.
Født 1803.

Ane nr: 37

Partner:

Mette Kirstine Laustdatter
Datter af Laust Henriksen
og Mette Mortensdatter.
Født 1767.

Død efter 1845.

Partnerskab.

Ane nr: 37

Farfars morfars mor

Mette Kirstine Laustdatter
Se foranstående.

Barn: Christen Nielsen.
Født 1803.

Ane nr: 36

Partner:

Gmd. **Niels Christensen (Dejrup)**
Se foranstående.

Ane nr: 38

Farfars mormors far

Sognefoged **Jens Nielsen**
Søn af Niels ?
Fødselsdatoen er ukendt.

Om erhvervet Sognefoged se appendiks.

NOTAT:

Adresse: Lønborg, 6880 Tarm.

Børn: Kirsten Marie Jensdatter.
Født 1792.
Abelone Nielsdatter.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 40

Farmors farfars far

Jacob Nielsen

Søn af Niels Mortensen
og Ane Tomsdatter.

Født 1763 i Terpager, Sneum.

Død onsdag den 18. maj 1825 i Terpager, Sneum

Blev ca. 62 år.

*.

Døbt 22. januar 1764 i Sneum Kirke.

Konfirmeret 1780 i sneum Kirke.

Forloverattest:

At den velagte og velforstandige unge Karl Jacob Nielsen fra Terpager i Sneum Sogn og den gudfrygtige Pige Dorret Jensdotter af Bierndrup ere hinanden ubeslegtede og ubesvogrede, saa aldeles intet deres forehavende Ægteskab i nogen Maade kand være hinderlig, godsige vi underskrevne tvende Dannemænd, som sande Forlovere.

Bierndrup 26. Marts 1790

Jep Jensen

Jepe Nielsen

Begravet 23. Maj 1825 ved Sneum Kirke.

Levede hele sit Liv i Terpager. I sin Ungdom har han næppe været ude at tjene, men har hjulpet faderen med at drive Gaarden, som han var nærmeste Arvtaget til, efter at hans to ældre Brødre havde slaaet sig ned udensogns. I 1795 overtog han Faderens Fæstegaard.

Fra Bramminge Gods' Fæsteprotokol:

Fæstebrev for Jacob Nielsen i Terpager.

Terman Øllgaard til Bramminge, Deres Kongelig Maistæts Cancellieraad, Giør Vitterlig: At have Stedt og Fæst, som ieg herved steder og fæster Jacob Nielsen den halve Gaard i Terpager, som hans Fader Niels Mortensen hidintil har havt i Fæste og nu til denne sin Søn mod Aftægtsnydelse efter Contract godvillig afstanden haver, staaende for Hartkorn 4 Tdr., 0 Skp., 2 1/2 Alb. Hvilken halve Gaard med ald dens rette Tilliggende fornævnte Jacob Nielsen maa have, nyde, bruge og i Fæste sin Livstiid beholde, saalænge han deraf aarlig og til rette Tiider svarer og udreder alle kongelige Skatter og Contributioner, som ere eller paalagt vorder; hvorunder forstaaes Extraskatten af sig, Familie, Aftægtsfolk og sig paa Stedet opholdende Huusfolk; betaler til hvert Aars Martinij i Landgilde 10 Rd., lige som han nu ved Stedets Antagelse betaler i Recognition af Eng til Sneum Kirke Eier 3 Rd. 2M. og til samme ved hvert Aars Martinij deraf i Jordskyld 5 Skilling Danske. -

I Stedet for halv Gaards Hoverie, som Stedet forhen har forrettet, er han forbunden fra hvert Aars Maydag at forrette og præstere følgende: - 1) Slaaer, bjerger og hertil Gaarden hjemfører han aarlig Afgrøden af en fierde

Part i den Eene Fønne af Tostløse Eng, uden Forskiel hvad Fønne Eieren dertil vælger. Hvilken Engslet ansettes til noget over 6 Dags Slet, hver Dags Slet til noget over 14000 Kvadratalen. Bemeldte Engslet udlægges ham paa tvende Steder i den Fønne, som aarlig til Bierring vælges, der deeles efter Lodkastning eller Omgang, og bliver hvert Sted slaget og bierget for sig, eftersom Veierliget falder og Eieren finder for godt, Arbeidet forrettes forsvarlig naar han dertil tilsagt Vorder. - 2) Forretter han aarlig 4 Haanddage til bemeldte Engs Rydning og Grovning, samt 2 Ægter til Riibe, Hierting eller ligelangt Sted, og - 3) betaler for det øvrige Hoverie han er befriet for i Penger 5 Rd. tilligemed Landgilden. - Men Skulde Tostløse Eng blive solgt herfra Gaarden, eller Eieren som meldt ey vilde have den bierget hertil, ophører ogsaa følgelig den Forpligt desangaaende, som i berørte trende Poster derom er anført i alle Deelee. - Og er da Fæsteren forbunden at forrette halv Gaards Hoverie hertil med Avlsdrift, Ægter, Arbeide og Flidsarbejde, ligesaafuldt som en anden halv Gaard her i Sognet. - I Fald Ligningen imellem ham og øvrige Beboere om de sidst fra Tømmerbye udskiftede Enge ej skulde være lagt saa nøie, som billigt og Ret kunde eragtes, maae en liden Forandring dermed, enten fra eller til, i Fæsterens deraf bekomne Lod, herudi ingen Forandring i nogen Maade foraarsage. - At Stedet paa Bygning, Besætning og Inventarium, i Følge Forordningen af 8. Junij 1787, hannem i fuldkommen god Stand er overleveret, udviiser den derover tagne og herved hæftede lovformige og til Ting afhiemlede Syns- og Taxations-Forretning, og forbindes han til sammes aarlige Vedligeholdelse og Forbedring, ligesom og forsvarlig at drive, dyrke og vedligeholde Avlen, intet af dens Eiendomme udleie, til Upligt bruge eller Afgrøden deraf at sælge. - Holder sig den med hans Fader, om Aftægtsnydelse, oprettede Contract af 22. December 1794 i alle Deelee efterrettelig. Iøvrigt retter sig som Fæste-Bonde efter Hans Maiestæts Lov og Forordninger, er mig og mit Bud hørig of lydig, alt under dette sit Fæstes Fortabelse m.m. Indfæstningen er efter Accord betalt. Til Stedfæstelse under min Haand og Segl.

Bramminge den 16. Julij 1795.

T. Øllgaard.

Ligelydende Originalfæstebrev med vedhæftede Syns- og Taxationsforretning har ieg i Dag modtaget, som ieg lover i alle Deelee at efterkomme under dette mit Fæstes Fortabelse og anden vilkaarlig Straf. - Bramminge ut supra.

Jacob Nielsen.

Til Vitterlighed underskriver
R. Øllgaard R.Hansen.

Børn: Ane Jacobsdatter.

Født søndag den 13. marts 1791.

Niels Jacobsen.

Født torsdag den 1. november 1792.

Karen Jacobsdatter.

Født fredag den 22. august 1794.

Maren Jacobsdatter.

Født torsdag den 20. april 1797.

Jens Jacobsen.

Født lørdag den 5. april 1800.

Karen Jacobsdatter.

Født fredag den 29. april 1803.

Poul Jacobsen.

Født fredag den 29. april 1803.

Ane nr: 41

Partner:

Dorthe Jensdatter

Datter af Jens Jensen

og Karen Jensdatter.

Født 1765 i Bjerndrup, Gørding.

Død søndag den 6. april 1845.

Blev ca. 80 år.

Om navnet Dorthe:

Er en udvikling af Dorothea.

Efter mandens død drev hun gården videre i nogle år, indtil hun overgav den til sønnen Poul Jacobsen, hos hvem hun derefter boede som aftægtskone intil sin død.

Viet fredag den 23. april 1790 i Gørding kirke, Gørding sogn. Han var ca. 27 år. Hun var ca. 25 år. Forskellen i alder var ca. 2 år. Ægteskabet varede 35 år, afsluttet ved hans død onsdag den 18. maj 1825. Hun levede knap 20 år efter.

Om Gørding kirke, se kirke appendiks.

I 1790 da Jacob Nielsen og Dorthe Jensdatters ægteskab startede:

Det første Aarhus Amtssygehus åbnes, det er flyttet og udvidet mange gange.

Ane nr: 41

Farmors farfars mor

Dorthe Jensdatter

Se foranstående.

Børn: Ane Jacobsdatter.

Født søndag den 13. marts 1791.

Niels Jacobsen.

Født torsdag den 1. november 1792.

Karen Jacobsdatter.

Født fredag den 22. august 1794.

Maren Jacobsdatter.

Født torsdag den 20. april 1797.

Jens Jacobsen.

Født lørdag den 5. april 1800.

Karen Jacobsdatter.

Født fredag den 29. april 1803.

Poul Jacobsen.

Født fredag den 29. april 1803.

Ane nr: 40

Partner:

Jacob Nielsen

Se side 43.

Ane nr: 42

Farmors farmors far

Søren Ibsen

Søn af Ib ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Ingeborg Christiane Sørensdatter.

Født søndag den 27. marts 1803.

Ane nr: 43

Partner:

Mette Margrethe Jensdatter

Datter af Jens ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Om navnet Margrethe:

Dansk kvindenavn; af det græske ord for perle.

Partnerskab.

Ane nr: 43

Farmors farmors mor

Mette Margrethe Jensdatter

Se foranstående.

Barn: Ingeborg Christiane Sørensdatter.

Født søndag den 27. marts 1803.

Ane nr: 42

Partner:

Søren Ibsen

Se foranstående.

Ane nr: 44

Farmors morfars farGmd. Sognefoged **Hans Villumsen**

Søn af Villum Hansen.

Født 1746.

Død søndag den 18. juni 1826 i Lunde.

Blev ca. 80 år.

Om erhvervet Sognefoged se appendiks.

♣ Født samme år som Christian VI dør, lørdag den 6. august 1746, efter en regerings periode på knap 16 år. Christian VI blev godt 46 1/2 år. Frederik V bliver regent samme dag. Frederik V er da knap 23 1/2 år.

Døbt i Lunde Kirke. Konfirmeret og gift i Outrup.

NOTAT:

Adresse: Lundtang, Lunde, 6830 Nørre Nebel.

Barn: Niels Hansen Villumsen.

Født 1796.

Ane nr: 45

1. Partner. (Probandens slægt):**Ane Sophie Pedersdatter**

Datter af Peder Niels Nielsen

og Anna Nielsdatter.

Født 1753.

Død fredag den 10. juni 1796.

Blev ca. 43 år.

I 1753 da Ane Sophie Pedersdatter blev født: Stavnsbåndet blev indført i Danmark den 4. februar 1753 og landmilitsten genoprettes. Værnepligtige bønder mellem 14 og 36 år må ikke forlade det gods, hvortil de hører.

Partnerskab.

2. Partner:**Mette Nielsdatter**

Datter af Navnet ukendt

og Navnet ukendt.

Født 1769 i Allerslev, Outrup.

Født på "æ Buelsgoer" i Allerslev.

I 1769 da Mette Nielsdatter blev født: Den første folketælling gennemføres. Kun det statistiske materiale er bevaret i Rigsarkivet. Dog findes der enkelte fuldtallige lister i landsarkiverne.

Partnerskab.

Ane nr: 45

Farmors morfars mor**Ane Sophie Pedersdatter**

Se foranstående.

Barn: Niels Hansen Villumsen.
Født 1796.

Ane nr: 44

Partner:

Gmd. Sognefoged **Hans Villumsen**
Se side 47.

Ane nr: 46

Farmors mormors far

Borger i Varde **Daniel Andersen**
Søn af Anders Olufsen
og Ingeborg Jensdatter.
Født 1752 i Lundager, Lunde.

Om navnet Daniel:

Er et hebraisk navn som betyder "gud (min) dommer".

Børn: Ane Danielsdatter.

Født 1791.

Maren Danielsdatter.

Født 1792.

Anne Marie Danielsdatter.

Født 1795.

Rebekke Danielsdatter.

Født 1799.

Jens Debel Danielsen.

Født fredag den 13. marts 1807.

Ane nr: 47

Partner:

Johanne Kirstine Jensdatter

Datter af Jens Jepsen

og Maren Christensdatter.

Født 1771 i Øster Debel, Outrup.

Om navnet Johanne:

Er et hebraisk navn, dannet til mandsnavnet Johannes.

I 1771 da Johanne Kirstine Jensdatter blev født:

Lov om at børn skulle døbes med familiens slægtsnavn (kun Sønderjylland). Ved fødselsstiftelsen på Frederikshospitalet opstiles en kasse, (en kasse i muren, som kan trækkes ud og skubbes ind) hvori ugifte mødre, anonymt, kan lægge deres nyfødte barn. Heraf udtrykket skuffebarn.

Partnerskab.

Ane nr: 47

Farmors mormors mor

Johanne Kirstine Jensdatter

Se foranstående.

Børn: Ane Danielsdatter.
 Født 1791.
 Maren Danielsdatter.
 Født 1792.
 Anne Marie Danielsdatter.
 Født 1795.
 Rebekke Danielsdatter.
 Født 1799.
 Jens Debel Danielsen.
 Født fredag den 13. marts 1807.

Ane nr: 46

Partner:

Borger i Varde **Daniel Andersen**
 Se side 48.

Ane nr: 48

Morfars farfars far**Hans Christensen (Præst)**

Søn af Christen Pedersen
 og Ane Jensdatter.
 Født søndag den 11. april 1779 i Østbæk, Ølgod.
 Død torsdag den 23. oktober 1862 i Østergaard Hovedgaard,
 Lyhne*.
 Blev 83 1/2 år.

I kirke 11. april 1779. Faddere: Chr. Pedersens søster, Kiersten Pedersdatter, bar barnet, Hans Knudsen, Morten Krasborg, Daniel Poulsen, Søren Jensens Hustru, alle af Østbæk.

Forlovere: Søren Christensen og Peder Pedersen.

Begravet 2. November ved Lyhne Kirke.

Herregaarden Østergaard blev 1755 solgt til Kristen Hansen paa Lønborggaard, som udstykkede den i 3 Dele. Halvdelen blev 1756 bortfæstet til Peder Christensen, og efter hans Død fæstet til Sønnen Peder Pedersen, der købte Gaarden til Selveje 12. juni 1815. 1817 solgte han den til Hans Christensen (Præst) fra Vognslund i Ølgod Sogn. Hans Christensen blev gift med Peder Pedersens Datter Elleds Catrine Pedersdatter.

Ved ægteskabets indgaaelse i 1817 bliver der oprettet 10 Punkter, hvoraf det følgende er Nr. 10:

Denne Ophold, som jeg, Hans Christensen, herved har forbundet mig til at svare, skal have Fortrinsret frem for anden Gæld paa Gaarden og skal for deres Livstid hæfte paa samme frem for andet Pant. Dette saaledes i Mindelighed indgaaede, og som paa begge Sider skal være holdet og efterlevet i alle Maader, stadfæstes med vore Hænders Underskrift i Vidners Overværelse.

Østergaard den 10. September 1817.

<i>Hans Christensen</i>	<i>Peder Pedersen</i>
<i>Mads Peder Pedersen</i>	<i>Christen Sørensen</i>

Skødet til Hustruens Fødegaard, der ogsaa er dateret 10. September 1817, lyder saaledes:

Jeg underskrevne Peder Pedersen paa Østergaard i Lyne Sogn, tilstaar herved at have solgt, ligesom jeg herved uden foregaaende Købekontrakt sælger, skøder og fra mig og Arvinger aldeles afhænder til Hans Christensen fra Hodde min efter Skiøde af 12. Juni 1815 ejende Gaard med Bygning, Besætning og Tilliggende paa Østergaard i Lyne Sogn, Nørre Herred, Ringkiøbing Amt, der staar for Hk. fri Hovedgaards Takst 10 Tdr. 1 Skp. 2 Fjdk., og det med samme fulde Rettighed, som jeg det ejet haver i alle mulige Maader, dog bliver dette Kiøb at agte, at denne Gaard aldrig maa sælges for derved at komplettere nogen Sædegaard eller til Hoveri. Jagten er og Kiøberen aldeles uvedkommende.

Hæftelse til Rigsbanken er ej indfriet og bliver følgelig de aarlige Renter eller i sin Tid Kapitalen at tilsvare af Kiøberen, ligesom og alle kongelige Skatter, Contributioner, Udgifter og Byrder, i hvad Navn nævnes kan, bliver samme Dag at udrede af Kiøberen af dette Hartkorn. Og da Kiøberen, Hans Christensen, for ovenmeldte Ejendom har betalt mig den accorderede Kiøbesum med 800 Rigsdaler S.M., siger otte Hundrede Rigsdaler Sølv mønt, saa erklærer jeg for mig og Arvinger ingen yderligere Lod eller Del, Ret eller Rettighed at have til eller udi bemeldte Ejendom, men forpligter mig til at være Kiøberen og hans Arvingers faste Hjemmel for dette Kiøb efter Loven.

Dette Skiøde maa uden mig at indvarsle Tinglases og protocolleres. Østergaard d. 10. September 1817. Peder Pedersen Hans Christensen Til Vitterlighed: Mads P. Pedersen Søren Christensen

I 1848 udstykkede Hans Christensen Gaarden, og deraf fik Sønnen Peder Christian Hansen, Hovedparcellen samt Parcellen Matr.No. 1.c, og som en del af Købesummen betingede han sig Aftægt for sig og Hustru. Aftægtskontrakten, der er indført i Bølling Nørre Herreds Skøde og Panteprotokol lyder saaledes:

1.

Det af os opførte og til vores Aftægtsbolig bestemte Hus holder Aftægtsyderen stedse vedlige i forsvarlig Stand saavel foruden som forinden.

2.

Af Gaarden Faareflok udtager vi 4 Faar, hvilke tillige med deres Yngel Aftægtsholderen fodrer og græsser lige saa godt som sine egne, dog Yngelen kun fra Fødslen til næst paafølgende Slagtetid. Yngelen og Ulden af disse tilhører os selv. Skulle et eller flere af Faarene dø eller forkomme, da indsætter Aftægtsyderen paa egen Bekostning lige saa mange og lige saa gode, som er gaaet tabt. - Af Gaardens Hauge forbeholder vi os saa stort et Stykke, som kan være tilstrækkeligt for os til deri at avle Kaal og andre Madurter til vor Nødvendighed, og Aftægtsyderen aarligen skal dyrke og gjøde efter vor Forlangende og Anvisning.

3.

I gode, sunde og forsvarlige Varer med rigtig Tal, Maal og

Vægt, skal Aftægtsyderen levere os indbragt i vort Aftægtshus, hvor vi ønsker det:

Aarlig hver 1. Maj og Mortensdag med Halvdelen hver Gang, 4 1/2 Td. Rug, 3 1/2 Td. Byg, og 2 Skp. Boghvedegryn. Rugen og Byggen afhenter Aftægtsyderen, naar vi forlanger det, i vor Aftægtsbolig, bringer det til Mølle, besørger det malet og derefter igien hjemkørt og indbragt i vor Aftægtsbolig, hvor vi ønsker det.

Hver Mortensdag 6 Pund Tobak, 1 Skp. Humle, 1 Skp. Mellemsalt, 2 Tdr. Kartoffler og 12 Pund uheglet Hør samt 3 Lispund fersk Kød og 6 Pund Talg, hver Jul 3 Lispund tør Flask, 4 Pund Ister og en Kande dansk Kornbrændevin. Hver Midsommer 2 Kulreskrupper og 1 Lispund tør Torsk, hvert Foraar 2 Snese ferske Hvilling, hver Sct. Hansdag 1 Lispund tør, sød Ost, den 1. hver Maaned 1 Pund Kaffe, 1 Pund Kandis og 1 Pund Cikorie, ugentlig 1 Potte dansk Kornbrændevin, daglig 7 Potter nymalket Mælk og 1 Hønseæg. Mælken leveres morgen og Aften med Halvdelen hver Gang.

4.

Vi forbeholder os Ret til af Aftægtsyderens Klyne- og Tørvestak at tage den Ildebrændsel vi aarligen behøver, og er det saaledes en selvfølge, at Aftægtsyderen stedse maa have et saadant Kvantum Ildebrændsel hjembjerget aarlig, at vi ikke skulde komme til at mangle i denne Henseende.

5.

Aftægtsyderen skal aarlig betale Højtidsoffer for os; men forøvrigt skal han ikke betale de Terminsbidrag, som maatte blive os paalignede.

6.

Vi forbeholder os stedse fri og uhindret Adgang til og Afbenyttelse af Gaardens Brønd, Bryggers og Bageovn og af de til disse Dele hørende Redskaber, hvilket alt Aftægtsyderen maa holde i forsvarlig, brugelig Stand. Saa skal han ogsaa, naar vi forlanger det, levere os til Laans Kar og Ballier og andet Husgeraad, som vi maatte behøve.

7.

Saa tit og ofte, vi forlanger det, giver Aftægtsyderen os anstændig Befordring med Heste og Vogn til og fra Kirke, samt til og fra Slægt og Venner. - I vor Sygdom eller Alderdom giver han os al fornøden Pleje og Opvartning, og desuden besørge vore Klæder vaskede og vore Faar vaskede og klippede.

Efter vor død giver han os en hæderlig og anstændig Begravelse mod derhos at erholde vore Efterladenskaber undtagen min, Hans Christensens Klæder, som mine Sønner skulde dele, og min Kones Klæder, som mine Døtre dele, og den bedste Seng, som min Søn Niels skal have, ligesom denne ogsaa skal have mit, Hans Christensens, Chatol.

8.

Naar den ene af os ved Døden afgaar, bortfalder for den Efterlevende af foranstaaende Aftægt aarlig 2 Tdr. Rug, 1 Tdr. Byg og 1 Faar med dets Yngel, Fodring og Græsning, samt daglig 3 Potter Mælk.

9.

Det staar os frit for at flytte med vort Ophold og da at medtage alt vort Indbo og Boskab, og i Tilfælde vi flytter, skal Aftægtsyderen levere os foranstaaende Ophold til det Sted, vi saaledes flytte til. Dog skal der intet Mælk leveres og heller intet Vederlag derfor, men for de øvrige Genstande, som ikke kunde flyttes, gives os et aarligt

Vederlag efter uvildige Mands Skiønnende, og hvilket Vederlag ydes 2 Gange om Aaret, nemlig 1. Maj og 1. Novb., med Halvdelen hver Gang.

Vor Begravelse skal han imidlertid lige fuldt gjøre, og med vore Efterladenskaber forholdes som foran i 7. Post nævnt.

10.

Til hver af sine Søskende, Ane Johanne, Ane og Ane Catrine, skal Aftægtsyderen, hvis de bliver gifte, give hver en sort og en sribet hjemmegjort Kjole, en forsvarlig Sengs Klæder, velfyldte med gode Fyld, og frit Bryllup.

Til hans Søstre, Ane og Ane Catrine skal hver, naar de fylder 18 Aar, have et Chatol i enhver Henseende forsvarligt. Hans tvende Brødre skal han, hvis de gifter sig, give [her er kilden mangelfuld].

Endelig skal hans yngste Bror, Niels, hvis han ikke erholder sit Helbred, have Husvarelse i Aftægtshuset og Brugen af den der værende Kakkellovn, saa længe han lever. Naar den ene af os, hans Forældre, ved Døden afgaar, erholder han daglig i Aftægtshuset af Aftægtsyderen en Kande nymalket Mælk, og naar vi begge er døde, fornøden Ildebrændsel og Husgeraad, alt til hans Død.

Foranstaaende Kontrakt, der er efter Ord og Aftale, lover og forpligter jeg, Peder Christian Hansen, mig og Arvinger og efterkommende Ejer af den mig Dags Dato tilskiødede Ejendom nøjagtigen at opfylde, og til Sikkerhed herfor pantsætter jeg med 1. Prioritet ommeldte Ejendom, der er Hovedparcellen No. 1.a og Parcellen No. 1.c af den med det forrige Rentekammers Tilladelse af 14. Marts 1848 udstykkede Gaard, Østergaard i Lyne Sogn, med Bygninger og Ejendomme til Hartkorn ny Matrikel 7 Tdr. 4 Skp. 1 Fjdk. 1 Album Gammelskat 60 Rdl. 88 Skl.

Bygningernes Assurancesum for dennes Avl og Afgrøde og Parcellens Andel i det nye [her er kilden mangelfuld] Ejendommen i Forhold til den samlede Gaards Andel deri, som efter Hartkorn gl. Matricel 5 Tdr. 1 Skp. 3 Fjdk.

Derhos bemærkes:

1. At Bankhæftelsen er indfriet og Aktieretten afhændet.
2. At jeg efter mit Skøde skal respektere en Vejføring, indgaaet imellem Østergaards og en Del Beboere i Lyne Sogn, og hvilken Forening er tinglæst 17. April 1822.
3. At jeg skal deltage efter mit Hartkorn i Holdelsen af den Rytterhest, som paahviler den samlede Østergaard.

For den stemplede Papiers Skyld ansattes Præstationerne saavel de aarlige 5 Gange tagne som de, der skulle leveres en Gang for alle, til 920 Rdl.

Saaledes afsluttet og indgaaet bekræftes ved Underskrift i Vitterlighedsvidners Overvarelse med Bemærkning, at vi ere blevne enige om følgende Forandring i foranstaaende 9. Post:

- 1) At vi ikke maa flytte længere bort end 1 1/2 Mil fra Østergaard, og hvis vi gjøre dette, skal Aftægtsyderen dog levere Præstationerne til et Sted, som er 1 1/2 Mil fra Østergaard, og hvor vi da selv hente dem.
- 2) At Vederlaget bestemmes til 24 Rdl., skriver tyve og fire Rigsbankdaler, men hvis en anden end min Søn eller dennes Kone skulle blive Aftægtsyder, da det dobbelte.

Pedersmind i Skjern, den 21. Juli 1850.

Hans Christensen

P. Chr. Hansen

Aftægtstager

Aftægtsyder

Til Vitterlighed: N. P. Jensen

Christen Sørensen

Parcellen Matr.No. 1.b af Østergaard, den Gaard der senere fik Navne Raunkjærgaard, afstod Hans Christensen i 1848 til Sønne Johan Christian Hansen for 600 Rdl. rede Sølv. Gaarden Hartkorn var ny Matrikel 1 Tdr. 2 Fjdk. 1 1/2 Alb.

I Anledning af en Tvistighed, som i nogen Tid havde fundet Sted imellem Hans Christensen og Niels Callesen, begge af Østergaard, og de øvrige Lyne Sogns Beboere angaaende Vejen over Broerne fra Forsom Skel til Østergaard og derfra til Landevejen, blev paa Østergaard den 8. Februar 1822 indgaaet følgende Forening:

Hans Christensen paa Østergaard holder af den store Broe næst Sønden sin Gaard vedlige de 3 Parter, og Niels Callesen, sin Nabo, den fjerde Part. - Den Bro i samme Engs søndre Side, som er til Hans Christensens egen Fordel, for med det Vand, som løber under samme, at gjøre sine Enge mere frugtbringende, beholder han selv til Vedligeholdelse alene. - Stenkisten næst Vesten for lader Hans Christensen og istandsætte og vedligeholde alene, hvorimod Niels Callesen vedligeholder Stenkisten Norden sin Gaard. - Broen ved den saakaldte Torpenseng, som nu er brøstfældig, bliver optagen og igjensat af Sten med samme Vidde og Højde, den nu har, hvortil Hans Christensen gjør selv Bekostning og Arbejde og Niels Callesen og Niels Christian Nielsen hver en Fjerdedel og sidstnævnte forbeholder sig Ret til at bruge Vejen over Broen, til hvad han finder for godt.

Hvad benævnte Vej angaar samme Steds, da indgaar Niels Christian Nielsen at modtage og vedligeholde et Stykke af Vejen til Vesten for Torpensbro, nemlig 1 Alen mod 4 Alen af det, han har paa Sognevejen igiennem Lyne Mark, sammes Maal Udgjør 423 Alen, altsaa har han fra Torpensbro 105 3/4 Alen at vedligeholde.

Det øvrige af merbemeldte Vej fra Forsom Skel til Østergaard og derfra til Landevejen har Hans Christensen og Niels Callesen indgaaet selv at beholde til Vedligeholdelse imod, at Sognets Beboere betaler den derpaa allerede gjorte Bekostning, og saa modtage og vedligeholde Sognets Beboere de 3 Østergaards Beboere deres Anpart af Sognevejen paa Lyne Mark samt at holde de trende Østergaards Beboere fri for Deltagelse af de Broer, som nu allerede er anlagte paa Sognets Bekostning paa Sognevejen, eller herefter kunne blive oprettet i Sognet for egen Fordels Skyld.

Hans Christensen og Niels Callesen blev endvidere enige om at dele Vejen fra Østergaard til Sønder og Nør i Forhold til Hartkornet, saaledes at Hans Christensen tager først til Vedligeholdelse Søndens for Gaarden det Stykke, hvor Broerne til Vejen, som kommer fra sin Liimgrav, hvorimod Niels Callesen tager et Stykke til Vedligeholdelse til Nør fra Gaarden, Alen mod Alen, saa vidt sammen kan rækkes efter sit Hartkorn, imod Teglværket. - Resten af Vejen til Sønder og

Nør deles ligeligt Alen mod Alen i Forhold til Hartkornet efter nærmere Overenskomst.

Saaledes er denne Tvistighed nu afgjort, og skulle mod Formodning efter høje Øvrigheds Ordre mere Vejarbejde blive paalagt, da er det nu Selvfølge, at selv Sognets Beboere forbinder sig til at bære Byrden med hverandre, hvorfor denne Forening bliver herved at indsende til Amtets høje Øvrighed for at blive bindende og tvingende for nuværende Ejere og Efterkommere for Eftertiden.

I 1779 da Hans Christensen (Præst) blev født:
Adam Oehlenschläger fødtes 14. november 1779.

Børn: Peter Christian (Pe Kresten) Hansen.

Født mandag den 18. januar 1819.

Friderick Hansen.

Født tirsdag den 30. januar 1821.

Niels Hansen.

Født mandag den 24. november 1823.

Johan Kristian Hansen (Raunkjær).

Født mandag den 2. maj 1825.

Ane Johanne Hansdatter.

Født torsdag den 3. juli 1828.

Ane Hansdatter.

Født torsdag den 19. april 1832.

Ane Catrine Hansdatter.

Født tirsdag den 8. marts 1836.

Ane nr: 49

Partner:

Elleds Catrine Pedersdatter

Datter af Peder Pedersen

og Johanne Madsdatter.

Født 1797 i Østergaard Hovedgaard, Lyhne.

Død lørdag den 30. april 1881 i Østergaard Hovedgaard, Lyhne*.

Blev ca. 84 år.

Døbt 25. september 1797. Blev båret til dåben af Christian Madsens hustru, Else Pedersdatter fra Lyhe. Faddere var: Christian Christensen fra Lønborg, Margrethe Thomasdatter fra Lyhne, Ellen Christiansdatter fra Hemmet og Thomas Frandsen fra Opsig.

Begravet 7. Maj 1881 ved Lyhne Kirke.

Viet lørdag den 11. oktober 1817, Lyhne

*. Han var 38

1/2 år. Hun var ca. 20 år. Forskellen i alder var ca. 18 år.

Ægteskabet varede 45 år, afsluttet ved hans død torsdag den 23.

oktober 1862. Hun levede 18 1/2 år efter.

Ane nr: 49

Morfars farfars mor

Elleds Catrine Pedersdatter

Se foranstående.

 Jens Raunkjær Graungaard og slægt

Børn: Peter Christian (Pe Kresten) Hansen.
 Født mandag den 18. januar 1819.
 Friderick Hansen.
 Født tirsdag den 30. januar 1821.
 Niels Hansen.
 Født mandag den 24. november 1823.
 Johan Kristian Hansen (Raunkjær).
 Født mandag den 2. maj 1825.
 Ane Johanne Hansdatter.
 Født torsdag den 3. juli 1828.
 Ane Hansdatter.
 Født torsdag den 19. april 1832.
 Ane Catrine Hansdatter.
 Født tirsdag den 8. marts 1836.

Ane nr: 48

Partner:**Hans Christensen (Præst)**

Se side 49.

Ane nr: 50

Morfars farmors far**Tømmermand, Husmand Thjelluf Jørgensen**Søn af Jørgen Hansen Wad
og Ane Thjellesdatter.

Født tirsdag den 1. januar 1793 i Anebjerg, Uldbæk, Lyhne.

Død torsdag den 20. maj 1875 i Anebjerg, Uldbæk, Lyhne *.

Blev knap 82 1/2 år.

Om erhvervet Husmand se appendiks.

*Forlovere: Peder Christiansen og Johannes Adamsen.**Begravet 28. Maj 1875 ved Lyhne Kirke.**Var tømmermand og spillemand. Anebjerg dreves med et par stude. Der var 3-4 køer og nogle får.*

NOTAT:

Adresse: Anebjerg, Uldbæk, Lyhne, 6880 Tarm.

Børn: Jørgen Vad Thjellesen.
 Født onsdag den 1. september 1819.
 Karen Thjellesdatter.
 Født tirsdag den 27. marts 1821.
 Ane Thjellesdatter.
 Født mandag den 21. juli 1823.
 Johannes Thjellesen.
 Født tirsdag den 20. september 1825.
 Kirsten Marie Thjellesdatter.
 Født tirsdag den 24. april 1827.
 Grethe Thjellesdatter.
 Født onsdag den 18. februar 1829.
 Hans Thjellesen.
 Født søndag den 14. august 1831.
 Hansine Thjellufsdatter.
 Født tirsdag den 29. januar 1833.
 Andreas Thjellesen.
 Født onsdag den 1. april 1835.

Ane nr: 51

Partner:**Ane Kirstine Johannesdatter**

Datter af Johannes Adamsen
og Karen Christensdatter.

Født torsdag den 8. maj 1794 i Starbæk Mølle, Kvong.

Død mandag den 21. april 1873 i Anebjerg, Uldbæk, Lyhne *.

Blev knap 79 år.

Begravet 29. April 1873 ved Lyhne Kirke.

I 1794 da Ane Kirstine Johannesdatter blev født:

Aarhus Stiftstidende blev grundlagt i 1794, tidligere konserva-
tivt, nu politisk uafhængigt dagblad. Oprindeligt grundlagt som
adresseavis; det nuværende navn er fra 1831.

Viet fredag den 30. oktober 1818, Kvong

*. Han var

knap 26 år. Hun var 24 1/2 år. Forskellen i alder var knap 1 1/2
år. Ægteskabet varede 54 1/2 år, afsluttet ved hendes død mandag
den 21. april 1873. Han levede 2 år efter.

Ane nr: 51

Morfars farmors mor**Ane Kirstine Johannesdatter**

Se foranstående.

Børn: Jørgen Vad Thjellesen.

Født onsdag den 1. september 1819.

Karen Thjellesdatter.

Født tirsdag den 27. marts 1821.

Ane Thjellesdatter.

Født mandag den 21. juli 1823.

Johannes Thjellesen.

Født tirsdag den 20. september 1825.

Kirsten Marie Thjellesdatter.

Født tirsdag den 24. april 1827.

Grethe Thjellesdatter.

Født onsdag den 18. februar 1829.

Hans Thjellesen.

Født søndag den 14. august 1831.

Hansine Thjellufsdatter.

Født tirsdag den 29. januar 1833.

Andreas Thjellesen.

Født onsdag den 1. april 1835.

Ane nr: 50

Partner:

Tømmermand, Husmand **Thjelluf Jørgensen**

Se side 55.

Ane nr: 52

Morfars morfars far**Niels Pallesen**

Søn af Palle Nielsen

og Mette Christensdatter.

Født 1779 i Paabøl, Hoven.

Død mandag den 11. marts 1867 i Pallesminde, Østergaard, Lyhne*.

Blev ca. 88 år.

Begravet 17. Marts 1867 ved Lyhne Kirke.

Fæstegården Østergaard blev 1755 solgt til Kristen Hansen paa Lønborggaard, som udstykkede den i 3 Dele. En Fjerdedel fæstedes 1756 til Niels Gregersen, og efter hans død fæstedes den 1782 til Jacob Christensen, der ægtede Niels Gregersens Enke. Han købte den til Selveje 12. juni 1815. Den 5. juli 1815 solgte han Gaarden til Niels Pallesen fra Paabøl, der blev gift med en Datter af Jacob Christensen, Ane Jacobsdatter.

Børn: Palle Peder Nielsen.

Født torsdag den 8. august 1816.

Christian Gylding Nielsen.

Født tirsdag den 21. marts 1820.

Mette Marie Nielsdatter.

Født tirsdag den 12. juli 1825.

Ane nr: 53

Partner:

Ane Jacobsdatter

Datter af Jacob Christensen
og Maren Larsdatter.

Født 1785 i Pallesminde, Østergaard, Lyhne.

Død fredag den 30. november 1860 i

Pallesminde, Østergaard, Lyhne*.

Blev ca. 75 år.

Begravet 9. December 1860 ved Lyhne Kirke.

I 1785 da Ane Jacobsdatter blev født:

Militæret var i behov for soldater, der blev udskrevet til "Landrekrut", med tjeneste i 8 år, der blev udskrevet 1 landrekrut for hver 532 tønder hartkorn, ordningen blev ophævet i 1803.

Partnerskab.

Ane nr: 53

Morfars morfars mor

Ane Jacobsdatter

Se foranstående.

Børn: Palle Peder Nielsen.

Født torsdag den 8. august 1816.

Christian Gylding Nielsen.

Født tirsdag den 21. marts 1820.

Mette Marie Nielsdatter.

Født tirsdag den 12. juli 1825.

Ane nr: 52

Partner:

Niels Pallesen

Se side 56.

Ane nr: 54

Morfars mormors far

Møller Niels Christensen Graungaard

Søn af Christen Nielsen Pagaard.

Født 1792 i Hemmeth Mølle, Hemmeth.

Om erhvervet Møller se appendiks.

Forlovere: Gaardmænd Laurids Jensen og Jens Christensen af Adsbøl.

NOTAT:

Adresse: Hemmeth Mølle, 6893 Hemmeth.

Børn: Maren Nielsdatter.

Født tirsdag den 19. april 1825.

Christen Nielsen.

Født tirsdag den 27. maj 1828.

Kirsten Nielsdatter.

Født tirsdag den 26. november 1833.

Anna Marie (Misse) Nielsdatter.

Født mandag den 24. september 1838.

Ane nr: 55

Partner:

Abelone Laustdatter

Datter af Laurids ?

Født 1801 i Adsbøl, Strellev *

Død onsdag den 25. juni 1856 i Hemmeth Mølle, Hemmeth *

Blev ca. 55 år.

Døbt 1801 i Strellev Kirke.

Begravet 13. Juni 1856 ved Hemmeth Kirke.

Datter af Kirsten Christensdatter og Laust Jensen, Adsbøl.

I 1801 da Abelone Laustdatter blev født:

2. april førte den engelske admiral Nelson sin flåde i kampen på Københavns Red.

Viet søndag den 11. april 1824, Strellev *. Han var ca. 32 år. Hun var ca. 23 år. Forskellen i alder var ca. 9 år.

Ægteskabet varede godt 32 år, afsluttet ved hendes død onsdag den 25. juni 1856.

Ane nr: 55

Morfars mormors mor

Abelone Laustdatter

Se foranstående.

Børn: Maren Nielsdatter.

Født tirsdag den 19. april 1825.

Christen Nielsen.

Født tirsdag den 27. maj 1828.

Kirsten Nielsdatter.

Født tirsdag den 26. november 1833.

Anna Marie (Misse) Nielsdatter.

Født mandag den 24. september 1838.

Ane nr: 54

Partner:

Møller Niels Christensen Graungaard

Se side 57.

Ane nr: 56

Mormors farfars far**Hans Sørensen**

Søn af Søren ?

Fødselsdatoen er ukendt.

NOTAT:

Adresse: Gammelby, Ringgive, 7523 Give.

Barn: Søren Hansen.

Født 1805.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 58

Mormors farmors far**Søren Olesen**

Søn af Ole ?

Fødselsdatoen er ukendt.

NOTAT:

Adresse: Nørre Langelund, Ringgive, 7323 Give.

Barn: Kirsten Sørensdatter.

Født 1808.

Ane nr: 59

Partner:**Mette Pedersdatter**

Datter af Abraham Jessen.

Født 1768.

Død 1836.

Blev ca. 68 år.

♣ Født samme år som Frederik VI bliver født, torsdag den 28. januar 1768.

I 1768 da Mette Pedersdatter blev født:

Københavns befolkningstal opgøres til ca. 92.000 indbyggere, inklusive garnisonen.

Viet 1806. Hun var ca. 38 år. Ægteskabet varede ca. 30 år, afsluttet ved hendes død 1836.

Ane nr: 59

Mormors farmors mor**Mette Pedersdatter**

Se foranstående.

Barn: Kirsten Sørensdatter.

Født 1808.

Ane nr: 58

Partner:**Søren Olesen**

Se foranstående.

Ane nr: 60

Mormors morfars far**Jochum Andersen**

Søn af Anders ?
Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Christian Jochumsen.
Født 1812.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 62

Mormors mormors farHusmand **Hans Madsen**

Søn af Mads ?
Fødselsdatoen er ukendt.
Død i Ullerslev.

Om erhvervet Husmand se appendiks.

NOTAT:

Adresse: 5540 Ullerslev.

Barn: Maren Hansdatter.
Født torsdag den 24. april 1817.

Ane nr: 63

Partner:**Ane Andersdatter**

Datter af Anders ?
Fødselsdatoen er ukendt.
Død i Ullerslev.

Partnerskab.

Ane nr: 63

Mormors mormors mor**Ane Andersdatter**

Se foranstående.

Barn: Maren Hansdatter.
Født torsdag den 24. april 1817.

Ane nr: 62

Partner:Husmand **Hans Madsen**

Se foranstående.

Ane nr: 64

Farfars farfars farfarGmd. **Thomas Christensen**

Søn af Christen ?
Født 1720.
Død 1777.
Blev ca. 57 år.

Om navnet Thomas:
Hebraisk mandnavn; betyder tvillingen.

I 1720 da Thomas Christensen blev født:
Søhelten Tordenskjold bliver dræbt i en duel den 12.11.1720.

NOTAT:

Adresse: Toftum.

Barn: Peder Thomsen.
Født 1750.

Ane nr: 65

Partner:

Inger Kirstine Nielsdatter

Datter af Niels ?

Født 1727.

Død 1805.

Blev ca. 78 år.

Om navnet Inger:

Gammelnordisk, kortform af Ingefred.

I 1727 da Inger Kirstine Nielsdatter blev født:

I 1727 oprettedes Det Kgl. Vajsenhus i Danmark i København, oprettet af Frederik 4. Formålet er, dels ved pengehjælp, dels ved undervisning og understøttelse, at hjælpe forældrelose børn over hele Danmark.

Vajsenhuset opretholdes især ved udbytte fra et privilegium på udgivelse af bibler, samlebøger og katekismer.

Partnerskab.

Ane nr: 65

Farfars farfars farmor

Inger Kirstine Nielsdatter

Se foranstående.

Barn: Peder Thomsen.
Født 1750.

Ane nr: 64

Partner:

Gmd. **Thomas Christensen**

Se side 60.

Ane nr: 66

Farfars farfars morfar

Gmd. **Niels Mortensen**

Søn af Morten ?

Født 1737.

NOTAT:

Adresse: Pagaard.

Barn: Maren Nielsdatter.
Født 1757.

Ane nr: 67

Partner:**Johanne Pedersdatter**Datter af Peder ?
Født 1735.

Partnerskab.

Ane nr: 67

Farfars farfars mormor**Johanne Pedersdatter**

Se foranstående.

Barn: Maren Nielsdatter.
Født 1757.

Ane nr: 66

Partner:Gmd. **Niels Mortensen**

Se side 61.

Ane nr: 68

Farfars farmors farfarGmd. **Christen Bertelsen**Søn af Bertel ?
Født 1720.

NOTAT:

Adresse: Houm, 6893 Hemmeth.

Barn: Peder Christensen.

Ane nr: 69

Partner:**Maren Sørensdatter**Datter af Søren ?
Født 1719.I 1719 da Maren Sørensdatter blev født:
Føring af fæsteprotokol påbudt.

Partnerskab.

Ane nr: 69

Farfars farmors farmor**Maren Sørensdatter**

Se foranstående.

Barn: Peder Christensen.

Ane nr: 68

Partner:Gmd. **Christen Bertelsen**

Se foranstående.

Ane nr: 70

Farfars farmors morfar**Christen Gundesbøl**

Født 1734 i Østerbøel ??????

Børn: Jess Gundesbøl.
 Født 1770.
 Maren Christensdatter Gundesbøll.
 Født 1772.
 Niels Gundesbøl.
 Født 1774.
 Abelone Gundesbøl.
 Født 1777.

Ane nr: 71

Partner:**Maren Nielsdatter**

Datter af Niels ?
 Født 1737.

Partnerskab.

Ane nr: 71

Farfars farmors mormor**Maren Nielsdatter**

Se foranstående.

Børn: Jess Gundesbøl.
 Født 1770.
 Maren Christensdatter Gundesbøll.
 Født 1772.
 Niels Gundesbøl.
 Født 1774.
 Abelone Gundesbøl.
 Født 1777.

Ane nr: 70

Partner:**Christen Gundesbøl**

Se side 62.

Ane nr: 72

Farfars morfars farfar**Christen ?**

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Niels Christensen (Dejrup).

Ingen kendt partner.

Ane nr: 74

Farfars morfars morfar**Gmd. Laust Henriksen**

Søn af Henrik ?
 Født 1729.

Om navnet Laust:
 Er en jysk udvikling af Laurids.

NOTAT:

Adresse: Bandsbøl, 6893 Hemmeth.

Barn: Mette Kirstine Laustdatter.
 Født 1767.

Ane nr: 75

Partner:**Mette Mortensdatter**

Datter af Morten ?
Født 1742.

Partnerskab.

Ane nr: 75

Farfars morfars mormor**Mette Mortensdatter**

Se foranstående.

Barn: Mette Kirstine Laustdatter.
Født 1767.

Ane nr: 74

Partner:**Gmd. Laust Henriksen**

Se side 63.

Ane nr: 76

Farfars mormors farfar**Niels ?**

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Jens Nielsen.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 80

Farmors farfars farfar**Gmd. Niels Mortensen**

Søn af Morten Nielsen
og Ane Jacobsdatter.
Født 1722.
Død 1797.
Blev ca. 75 år.

Gmd. i Terpager, hvor han døde ved årsskiftet 1797 og blev begravet 5. januar 1798. I de sidste 2 år var han på aftægt hos sønnen Jacob Nielsen.

Fra Bramminge Gods' Skifteprotokol:

Skifte efter Niels Mortensens, hans afgangne Hustru Anna Thomasdatter af Terpager.

Anno 1779, 12. Februar indfandt sig udi Stervboen efter Niels Mortensens Hustru Anna Thomasdatter i Terpager - der for 4 Aars Tiid siiden ved Døden er afgangen og i hvilken Tiid Niels Mortensen ugift har hensiddet i uskiftet Boe med sine egne Børn - paa Hosbonden Hr. Cancellieraad Øllgaard til Bramminge Hans vegne Hans Bach fra Varde med tiltagne tvende Witterligheds mænd, for at holde lovlig Skig'fte og Deeling mellem Enkemanden Niels Mortensen paa den eene, og hans med dend salig Kone i Ægteskab samavlede 5 Børn, nemlig 1 Søn Morten Nielsen gammel 26 Aar, ditto Thomas Nielsen 18 Aar, 1 ditto Jacob Nielsen 14 Aar, 1 ditto Niels Nielsen 11

Aar og 1 Dotter Magrette Nielsdatter 24 Aar, paa den anden Siide. Alle hiemme og nærværende.

Børnenes nærmeste Paarørende paa mødrene Siide, saasom Niels Thomsen fra Lille Darum, Christen Thomsen fra Allerup og Laust Thomsen fra bemeldte Allerup, var tilstede, Item var til stede Deres Farbroder Sørren Mortensen fra Spøtterup. Og passerede da som følger.

Faderen Niels Mortensen og øvrige tilstedeværende som Frender gjorde med hverandre Overslag paa Stervboens Gode og Giæld, hvor de da med hverandre blev eenig at hver af Sønnerne i mødrene Arv skulde tillegges 40 Rd. Og Datteren i Betragtning at hun har gaaet hiemme hos Faderen og tiendt baade ham og hendes Sødskende uden Løn, ligesaa som een af Sønnerne, med hvilken Foreening begge de ældste Sønner erklærede at være for deres Deel fornøiede. Og begierede de samtlig, at denne Foreening saaledes af Skifteretten maatte vorde approberet, samt Skiftet uden videre Vitløftighed sluttet og til Ende bragt. Og gav den ældste Søn derhos tilkiænde, at hand, skiønt han var myndig, ikke strax ville forlange hans Arv udbetalt, men for egen Regning vilde betroe hans Fader Samme som en anden Giæld for det Første og til hand maatte behøve Samme.

Som Familien saalunde samtlig er Eenig, og det derfor noksom skiønnes, at de umyndige derved intet taber, men meget meere vinder, saa vilde Skifteretten ikke heller forandre den gjorde Froeening, men antog og approberede Samme, følgelig bliver bemeldte Børns mødrene Arv som meldt, nemlig:

Morten Nielsen	tilkomme	40 Rd.,
Thomas Nielsen	-	40 - ,
Jacob Nielsen	-	40 - ,
Niels Nielsen	-	40 - , og
Magrette Nielsdatter	tilkommer	40 Rd.,

som bliver i Boen hos Enkemanden indestaaende saalenge hand i Enkestand bliver hensiddende, og indtil De, nemlig de 4 sidste, opnaa deres myndige Aar, samt uden Renter til Sønnerne opnaae deres 18'de Aar, men af Dotterens, som selv kand fortjene Klæde og Føde, betales Renter fra næste Snabs-Ting af, om hun ikke forinden bliver myndig og selv annammer hendes Gods, og forstaar det sig selv, at Hosbonden til sin Sikkerhed naar hand agter det nødvendig, skal have magt at opsiges, selv imodtage eller andensteds at udsætte bemeldte BørnePenge, men saalænge de umyndiges Midler uden Rente indestaar hos Faderen, skal hand være pligtig at føde og klæde dem samt give dem en gudlig og anstendig Opdragelse. I ligemaade lovede Enkemanden at betale aldt henskyldig Giæld, at Skifteforvalteren skal blive Kræves- og Skaades-løs. Skifteretten paraabte om nogen havde videre ved dette Skifte at erindre, eller imod dens Slutning at indvende, men ingen melte sig. Thi blev da dette Skifte saaledes sluttet og tilendebragt.

Terpager den 12. Februarij 1779.
Enkemanden Niels Mortensen.

Paa Skifteforvalters vegne H. Bach.

Som ovenværende og Børnenes nærmeste Slægt

Niels Thomsen	Christen Thomsen
Laust Thomsen	Sørren Mortensen.

De tvende ældste Sønner
 Morten Nielsen Thomas Nielsen.
 Til Witterlighed
 Hans Påedersen Niels Jessen.

Fra Bramminge Godsarkiv. Aftægtskontrakt:

Underskrevne Niels Mortensen og Søn Jacob Nielsen fra
 Terpager har i Dag indgaaet og skifted følgende Contract:

1.

Afstaar jeg Niels Mortensen min i Fæste havende Gaard med al
 dens Befæstning af levende og dødt inden og uden Døre, intet
 undtaget af hvad Navn Nævnes kan, mod at jeg nyder følgende
 Aftægt og Opholdning: Beholder jeg bestandig min nu havende
 Kammer med Kakkelovn og Seng min LivsTiid, som holdes i
 Stand af Beboerne, der og til sine Tiider holder fornøden
 Varme derudi. Dernæst giver min Søn mig al behøvende Ophold
 af Mad og Drikke ved hans eget Bord ligesaa godt som han
 selv, ligesom han og har Tilsyn med mine Gangklæder og
 besørger min Vask. Efter min Villie og Kræfter skal jeg være
 min Søn behjælpelig med Tilsyn.

2.

I Fald Dødsfald eller Misforstaaelse skulde hindre at jeg ey
 kunde søge Dug og Disk hos ham, skal han i dets Sted aarlig
 give mig til mit Ophold 2 Tdr. Rug, 12 Skp. Byg, 1 Skp.
 Boghvede og 1 Skp. BygGryn, 1 Lod Flesk, 2 Lod Smør, 1 Pot
 SødMælk daglig samt 1 Rd. i Penger. Min Mad og Føde
 forskaffer han mig da tillavet i alle Deelee som sit eget og
 i sine egne Kar og Potter.

3.

Den Arv Mine andre trende Sønner ved Skiftet efter deres
 Moder er tollagt udbetaler han dem tilligemed den Gield til
 andre, som bemeldte min Søn efter Optegning har medtaget at
 udrede, og viidere har han ey til Nogen at udbetale.

4.

I Min Alderdom giver han mig fornøden Opsyn og Pleye,
 ligesom efter min Død lader mig sømmelig jorde, da al mit
 Efterladenskab eene tilhører ham.

5.

Disse Poster lover jeg, Jacob Nielsen, i alle Deelee at
 opfylde og efterkomme mod at Alt som meldt tilhører mig og
 Arvinger.

At vi saaledes ere foreenede bekræftes med hænders
 Underskrifter.

Terpager, den 22. December 1794

Niels Mortensen
 [med ført Pen]

Jacob Nielsen
 [egenhändig Underskrift].

I 1722 da Niels Mortensen blev født:

Det første danske teater, Grønnegadeteatret, åbner den 23. sep. med
 opførslen af Molières skuespil Den gerrige.

NOTAT:

Adresse: Terpager, 6740 Bramminge.

Børn: Morten Nielsen.
 Født 1752.
 Margrethe Nielsdatter.
 Født 1754.
 Thomas Nielsen.
 Født 1757.
 Thomas Nielsen.
 Født 1759.
 Thomas Nielsen.
 Født 1761.
 Jacob Nielsen.
 Født 1763.
 Niels Nielsen.
 Født 1767.

Ane nr: 81

Partner:**Ane Tomsdatter**

Datter af Thomas Nielsen
 og Margrethe ?
 Født 1723 i Allerup?
 Død 1774.
 Blev ca. 51 år.

♣ Født samme år som Frederik V bliver født, onsdag den 31. marts 1723.

Viet fredag den 27. november 1750 i Sneum kirke, Sneum sogn. Han var ca. 28 år. Hun var ca. 27 år. Forskellen i alder var ca. 1 år. Ægteskabet varede ca. 24 år, afsluttet ved hendes død 1774. Han levede ca. 23 år efter.

Om Sneum kirke, se kirke appendiks.

Ane nr: 81

Farmors farfars farmor**Ane Tomsdatter**

Se foranstående.

Børn: Morten Nielsen.
 Født 1752.
 Margrethe Nielsdatter.
 Født 1754.
 Thomas Nielsen.
 Født 1757.
 Thomas Nielsen.
 Født 1759.
 Thomas Nielsen.
 Født 1761.
 Jacob Nielsen.
 Født 1763.
 Niels Nielsen.
 Født 1767.

Ane nr: 80

1. Partner. (Probandens slægt):

Gmd. **Niels Mortensen**

Se side 64.

(160) B

2. Partner:**Søren Mortensen**

Søn af Morten Nielsen
og Ane Jacobsdatter.
Fødselsdatoen er ukendt.

Viet fredag den 27. november 1750 i Sneum kirke, Sneum sogn. Hun var ca. 27 år. Ægteskabet varede ca. 24 år, afsluttet ved hendes død 1774.

Om Sneum kirke, se kirke appendiks.

Ane nr: 82

Farmors farfars morfarHusmand **Jens Jensen**

Søn af Jens Sørensen
og Johanne Jensdatter.
Født 1737 i Hisselund, Gjørding.
Død lørdag den 19. april 1828 i Ajke, Gjørding.
Blev ca. 91 år.

Om erhvervet Husmand se appendiks.

NOTAT:

Adresse: Bjerndrup, 6690 Gørding.

Børn: Dorte Jensdatter.
Født 1765.
Johanne Jensdatter.
Karen Jensdatter.

Ane nr: 83

Partner:**Karen Jensdatter**

Datter af Jens ?
Født 1730.
Død 1768.
Blev ca. 38 år.

Om navnet Karen:

Dansk kvindenavn, fra Katarina; kendt siden 12. årh.

♣ Født samme år som Frederik IV dør, onsdag den 11. oktober 1730, efter en regerings periode på godt 31 år. Frederik IV blev 59 år. Christian VI bliver regent samme dag. Christian VI er da knap 31 år. Død samme år som Frederik VI bliver født, torsdag den 28. januar 1768.

Partnerskab.

Ane nr: 83

Farmors farfars mormor**Karen Jensdatter**

Se foranstående.

Børn: Dorthe Jensdatter.
Født 1765.
Johanne Jensdatter.
Karen Jensdatter.

Ane nr: 82

Partner:
Husmand **Jens Jensen**
Se side 68.

Ane nr: 84

Farmors farmors farfar
Ib ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Om navnet Ib:
Dansk mandsnavn; kommer af Jeppe (Jakob), kendt siden slutningen af
middelalderen.

Barn: Søren Ibsen.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 86

Farmors farmors morfar
Jens ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Mette Margrethe Jensdatter.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 88

Farmors morfars farfar
Villum Hansen

Søn af Hans ?
Fødselsdatoen er ukendt.

NOTAT:
Adresse: Lundtang, Lunde, 6830 Nørre Nebel.

Barn: Hans Villumsen.
Født 1746.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 90

Farmors morfars morfar
Peder Niels Nielsen

Søn af Niels ?
Født 1732 i Bøel?

Barn: Ane Sophie Pedersdatter.
Født 1753.

Ane nr: 91

Partner:**Anna Nielsdatter**

Datter af Niels ?

Født 1723.

Om navnet Anna:

Hebraisk kvindenavn: nåde, ynde. Hertil svarer det engelske og franske navn Anne.

♣ Født samme år som Frederik V bliver født, onsdag den 31. marts 1723.

Partnerskab.

Ane nr: 91

Farmors morfars mormor**Anna Nielsdatter**

Se foranstående.

Barn: Ane Sophie Pedersdatter.

Født 1753.

Ane nr: 90

Partner:**Peder Niels Nielsen**

Se side 69.

Ane nr: 92

Farmors mormors farfar**Anders Olufsen**

Søn af Oluf ?

Født 1723 i Lundager, Lunde.

Om navnet Anders:

Middelalderdansk form af græsk Andreas: mand.

♣ Født samme år som Frederik V bliver født, onsdag den 31. marts 1723.

Barn: Daniel Andersen.

Født 1752.

Ane nr: 93

Partner:**Ingeborg Jensdatter**

Datter af Jens ?

Født 1725.

Partnerskab.

Ane nr: 93

Farmors mormors farmor**Ingeborg Jensdatter**

Se foranstående.

Barn: Daniel Andersen.

Født 1752.

Ane nr: 92

Partner:**Anders Olufsen**

Se side 70.

Ane nr: 94

Farmors mormors morfarFæster **Jens Jepsen**

Søn af Jeppe ?

Født 1735 i Øster Debel, Outrup.

Om erhvervet Fæster se appendiks.

Børn: Jeppe Jensen.

Født 1763.

Birthe Jensdatter.

Født 1765.

Christen Jensen.

Født 1767.

Johanne Kirstine Jensdatter.

Født 1771.

Karen Jensdatter.

Født 1772.

Christine Jensdatter.

Født søndag den 13. december 1778.

Ane nr: 95

Partner:**Maren Christensdatter**

Datter af Christen Jensen

og Birgitte Christensdatter.

Født onsdag den 31. januar 1731 i Houm, Hemmeth.

Død 1812 i Outrup.

Blev ca. 81 år.

En stor og indflydelsesrig slægt.

I 1731 da Maren Christensdatter blev født:

Den militære tjenestetid for bønderkarle under 29 år sættes til 8 år og for bønderkarle over denne alder til 6 år.

København fik tvungen brandforsikring.

Viet 1762. Han var ca. 27 år. Hun var ca. 31 år. Forskellen i alder var ca. 4 år. Ægteskabet varede ca. 50 år, afsluttet ved hendes død 1812.

I 1762 da Jens Jepsen og Maren Christensdatters ægteskab startede: Hæren sættes på krigsfod (70.000 mand) på grund af en truende krig fra Rusland.

Ane nr: 95

Farmors mormors mormor**Maren Christensdatter**

Se foranstående.

Børn: Jeppe Jensen.
 Født 1763.
 Birthe Jensdatter.
 Født 1765.
 Christen Jensen.
 Født 1767.
 Johanne Kirstine Jensdatter.
 Født 1771.
 Karen Jensdatter.
 Født 1772.
 Christine Jensdatter.
 Født søndag den 13. december 1778.

Ane nr: 94

Partner:

Fæster **Jens Jepsen**
 Se side 71.

Ane nr: 96

Morfars farfars farfarGmd. **Christen Pedersen**

Søn af Peder Hansen
 og Anne Nielsdatter.
 Født lørdag den 25. marts 1752 i Egknud, Ølgod.
 Død lørdag den 25. juli 1829 i Hjedding, Ølgod.
 Blev knap 77 1/2 år.

Faddere: Nis Vestkier og Hans Sørensen ibid; Christen Nissens Søn af Ekknud; Peder Skrædders Hustru og Niels Toftenis Hustru samt Anne Nielsdatter, tjennende her.

Konfirmeret i Ølgod 1769.

Trolovet den 2. Maj 1776 og Copuleret den 23 Juni 1776 i Ølgod Kirke blev Ungkarlen Christen Pedersen af Ekknud, nu tjennende Sr. T. Kr. Pertov, med den ugifte Møe Anne Jensdatter af Østbæk, tiennende der.

Gmd. Vognslund, senere Filskov ?? . Begravet 1829.07.31. Købte sin gård, der havde hørt under Lønborggaard, til selveje. Nogle af pengene lånte han af Jens Sørensen, Amstelborggaard, Strellev. En sønnesøn af Hans Præst blev senere ejer af Amstelborggaard.

[Dårlig afskrift, som jeg håber at kunne forny]

SKIFTE:

Aar 1794 den 8. Oktober mødte Skifteforvalteren og Ø. Horne Herreds By- og Herredsfoged Fogtmann paa hans Vegne Examinatus Juris Andr. Nørup af Varde udi Vognslund i Ølgod Sogn hos Selveier Christen Pedersens Stervboe efter hans ved Døden afgangne Hustru Anna Jensdatter for at foretage Registrering og Vurdering til paafølgende Skifte og Deeling imellem Enkemanden og hans i ægteskab med den afdøde avlede Børn, der ere:

1 Søn	Hans Christensen	15 Aar
1 -	Peder	12 -

Jens Raunkjær Graungaard og slægt

1 -	Jens	7 -
1 Datter	Johanne	17 -
1 -	Gynne	9 -
1 -	Anna	4

Disse er undtagen den ældste der tiener i Ekknud - alle hjemme i Stervboet og for dem alle var som tilsynsværge tilstede deres Mosters Mand Christian Sørensen af Lunde.

Som Vitterlighedsmand var nærværende Sognefoged Christen Nielsen Ølgaard i Ølgod og Peder Jørgensen af Hjulund. Der blev registreret som følger:

Enkemanden fremlagde et ham under 13. Juni 1787 paa Stervbostedet og underliggende Eiendomme meddelt Auctionsskøde, der blev læst og lyder under nr. 1 folio 4.

Hvorefter Gaarden med sine Bygninger, saaledes som disse den 5. September under nr. 3 p. 1-2-3 for 300 Rdr. i Brandcassen taxeret og med det Hartkorn, som Skiødet nævner blev vurderet for 600 Rdr. - Enkemanden tilkiendegav at have købt endnu et Sted, denne sidste her i Byen, men paa denne Handel er endnu intet betalt og det er uvis om denne bliver separat, da det endnu søges om i Rentekammeret denne Købssum paa 294 Rdr. og sammes allerhøieste Værdi kun er dette saaledes at dettes byrder kunne bære sig selv, derfor beregnes intet til dette Sted.

Løsøre:	Rdr.	Mk.	Skl.
-----	----	----	----

1 grønmalet Egekiste, denne tilkiendegav Enkemanden at være givet til Datteren Gynne			
1 gl. Egekiste	5	-	-
1 Hængeskab	-	2	-
1 Pyramide	-	-	4
1 Steenpotte og 1 par Kopper	-	-	2
1 Tinsaltkar	-	-	4
1 langt Führbord med Skuffe	-	3	-
2 Træstole	-	-	8
1 gl. Skab	-	1	8
6 Steen Tallerkener	-	-	10
2 - Fade	-	-	4
2 Tin Fade	-	1	8
2 - Tallerkener	-	1	-
2 Messing Lysestager	-	1	4
1 Pot Kande	-	-	2
1 Jernpande	-	-	12
6 sorte Leerkar	-	-	4
1 Ildklemme	-	-	8
1 Jerngryde	-	1	8

I et opslagen Sengested:

1 rød- og blaastribet ulden Dyne	1	5	-
1 - - - - -	1	-	-
1 - - - - -	-	1	8
2 Puder med hvidt Lærredsovertræk	-	4	-
2 sribede Puder uden Overtræk	-	1	-
1 - - - - -	-	-	8

Jens Raunkjær Graungaard og slægt

1 1/2 Par Hørlærredslagener var givet til
Døtrene, hver 1 Lagen.

1 gl. trykt Omhæng	-	-	12
1 - - - fra et andet Sengested	-	-	10
1 rødtribet ulden Dyne	1	1	-
1 hvid - - -	-	3	-
1 ulden Lagen	-	1	-
1 lang Hovedpude	-	-	14
2 korte Hovedpuder	-	1	8

Den Afdødes Gangklæder vare delte mellem Døtrene,
som Stervboens vedkommende intet havde imod.

I et andet Sengested:

1 rødtribet Dyne	-	4	-
2 korte Puder	-	1	2
1 lang Læderpude	-	-	8
1 Blaalærredslagen	-	1	-
1 ulden Lagen	-	-	10
1 gl. Underdyne	-	-	10
1 Vognskriin	-	1	-
1 gl. Egeskrin	-	1	8
1 Spinderok	-	1	-
1 Kierne	-	-	12
1 Grynfierding	-	-	6
1 Kierne	-	-	6
1 Egebord	-	2	-
1 Skægmand	-	-	8
1 Fierdingkar	-	-	6
1 Smørfjerding	-	-	6
1 gl. Hægte	-	-	6
1 Kar med Jerngjorde	-	2	-
1 - - -	-	-	12
1 gl. Tønde	-	-	10
1 Ølfierding	-	1	-
1 Øltragt	-	-	4
1 Spand	-	-	6
1 Kobbergruekeddel	4	-	-
1 Drivtetrug	-	-	4
1 Halmsælde	-	-	4
1 Deigtrug	-	-	8
1 Sold	-	-	8
6 gl. Sække	-	3	-
1 gl. Skieppe	-	-	8
2 Glasflasker	-	-	4
1 Loftstige	-	-	4

I Gaarden:

1 beslagen Vogn med Tilbehør	9	3	-
1 Trævogn med Fielle	4	-	-
1 Plov med Tilbehør	1	4	-
1 Jernharve	-	3	-
1 Sæt Hestetøi til 2 Heste	1	-	-
1 - - - - - gl.			
1 Spade med Skaft	-	2	-
1 Jerngreb	-	1	-
1 Lynglee	-	-	10

Jens Raunkjær Graungaard og slægt

1 Møgkrog	-	-	6
1 Trægreb	-	-	6
1 Skoul	-	-	4
1 Fork	-	-	10
1 Hølee med Skaft	-	4	-
4 gl. River	-	1	8
2 Pleile	-	-	12
1 Kornbiug	1	-	-

Kreaturer:

1 brun Aaringsplag	8	-	-
1 sort Hoppe 9 Aar	8	-	-
1 gl. -	4	-	-
1 - -	3	2	-
1 sortbroget Ko	6	-	-
1 - -	7	-	-
1 gl. graabroget Ko	5	-	-
1 sortbroget Quie	6	-	-
1 graabroget -	1	-	-
1 - Koe	4	4	-
1 - -	6	-	-
1 sortbroget -	6	-	-
1 sortskiernet Quie	3	2	-
1 liden graa -	2	1	-
1 sortbroget Tyrkalv	1	-	-
1 - Quiekalv	1	1	-
1 - -	1	-	-

Faar:

10 stk. Faar	6	4	-
9 - -	2	3	-
7 - -	3	3	-
1 Svin	2	-	-
1 Bistade	1	4	-

Summa Indtægt	728	5	14
---------------	-----	---	----

Mere blev ikke fundet og ingen af de tilstede-
værende vidste mere at angive, som Boet til
Indtægt kunne beregnes, dog erklærede Enke-
manden, at have til gode hos en udensogns Mand
4 Rdr., hvilke og kunde beregnes, da han
ventede næst at faae dem, men af rede eller
liggende Penge Eiede han ingen.

Boets ganske Indtægt bliver da	732	5	14
--------------------------------	-----	---	----

Derimod blev angivet følgende Gield:

Sr. Captain Jens Sørensen af Strellev frem- lagde en Panteobligation af 15. November 1787, hvorefter han fordrede	450	-	-
---	-----	---	---

Renterne ere afskrevne til Dato.

Obligation lyder under Nr. 2 fol. 4 og 5.
Endvidere fremlagde Sr. Sørensen en dito
Panteobligation dateret 24. Juni 1787 paa

Jens Raunkjær Graungaard og slægt

Kapital	49	-	-
Obligation fra Hans Tomsen af Barslund af 25. Juni 1793, hvor han kræved	70	-	-
Selv anmeldte Enkemanden at være Skyldig til:			
Kaptain Sørensen i Strellef	8	4	-
Laust Jensen i Adsbøl	9	3	-
Jørgen Pedersen Muf i Nørboe	3	3	-
Kjøbmand Jørgen Trauberg i Varde	8	-	-
Anders Hansen ved Ølgod Kirke	4	-	-
Niel Pedersen i Ekknud	4	-	-
Christen Christensen Nægaard i Hoven	2	3	-
Simon Nielsen i Grimlund	1	1	-
Hans Tomsen i Barslund	2	-	-
Mads Grønfeld i Grønfeld	1	-	-
Christen Madsen i Dyrvig	-	1	12
Peder Madsen i Vesterlist	-	2	-
Jens Nielsen paa Lindbjerg	6	-	-
Sognefoged Christen Nielsen i Ølgoed	-	5	12
Kongelige Skatter for April og Juli Qvartal - nu forfalden omtrent	10	-	-
Endvidere fordrede Enkemanden Vederlag til sin Begravelse lige imod hans salig Kones, der havde kostet 10 Rdr.	10	-	-
Da Enkemanden erklærede han Gield ei var større end anført og samtlige Vedkommende intet havde imod den paa det vurderede satte Taxt, ligesom Enkemanden og lovede at betale al Boets Gield naar det samlede Bo ham til fri Disposition maatte overdrages samt og i overensstemmelse med den ham paaliggende faderlige Pligt og hans Stand og Vilkaar, at opdrage hans endnu uopdragne Børn, saa sees ikke at være noget, som kunde hindre dette Skiftes Slutning, saa meget mindre, som de nærværende Creditorer ogsaa dermed vare fornøiede; altsaa beregnes dette Skiftes Bekostninger	8	5	9
Summa Udgivt	650	1	12
Fradraget Indtægten	732	5	14
Bliver igien til Deeling	82	4	2
Deraf tilkommer Enkemanden det halve	41	2	1
Den anden Halvdeel deles mellem Børnene saa hver af de 3 Sønner tilkommer	9	1	2
og Døtrene	4	3	9
Hvilket tilsammen udgjør	41	2	1

I Overensstemmelse med Anordningerne blev det tilladt Enkemanden at anvende disse smaa Arvekapitaler til Børnenes Opdragelse, dog at han for saadan anvendelse aarlig saalænge noget er i Behold for Overformynderiet gjør Forklaring.

Enkemanden erklærede at omendskiønt han saaledes til Børnenes Opdragelse anvendte deres Arveparter og i Tilfælde deraf vilde han dog som Gave af sin egen Lod, tillægge dem nemlig hver af de 3 Sønner 1 Kiste til 6 Rdr. eller disse i

 Jens Raunkjær Graungaard og slægt

Penge og den yngste Datter, som ingen har, 1 Kiste til 16 Mk. eller disse in natura samt alle 3 Døtre hver 1 Dyne til 4 Rdr. eller Pengene alt efterhaanden som de alle bliver voxne og kommer ud af Faderens Værgemaal; dog da det er Gave vil han ikke have samme til anderledes at hæfte paa hans Sted og Eiendele end som anden simpel betroet Gield; foruden saadant igientog han atter sit Løfte at opdrage Børnene, holde dem til Ære og Lære saalænge og saaledes indtil de selv ere i Stand til at holde dem.

Da der ikke var meer ved dette Skifte at erindre blev det derfor slettet og tilendebragt.

Dermed var Værgerne velfornøiede og Skiftet sluttet i Vognslund den 8. Oktober 1794.

M. Nørup

Enkemanden: Christen Pedersen
 Tilsynsværge: Christen Sørensen
 Vurderingsmændene: Ølgaard og Peder Jørgensen

 Da Christen Pedersen købte sin gaard fri ved Auctionen 1785 blev følgende Kjøbekontract dateret 1787:

Hans Friderich Bloch deres kgl. Majestæts Justits of Byfoged i Varde og Herredsfoged i Øster, Nør og Vester Herreder og Laurits Fogtman, kgl. Majestæts beskikkede By- og Raadstueskriver i Varde samt Hospitalsforstander ibid saa og tillige Herredsskriver i Ovenbenævnte Herreder, gjøre vitterlig at Aar 1785 den 20. October blev efter begiæring af Sr. Haahr til Lindbjerg foretaget auction over Lindbjerggaards tilhørende Gods og den 28. September 1786 derpaa given Auctionsprobation, paa hvilken Auction Christen Pedersen i Vognslund af Commisionair som højstbydende er bleven tilslagen Niels Madsens paaboende Sted i bemeldte Vognslund af Hartkorn 3 tdr. 6 sk. 3 f. 2 $\frac{3}{5}$ alb. for den Summa 470 Rdr. og da Kiøbesummen er betalt efter foreviste og saaledes lydende Qvittering.

Ved Auctionen paa Lindbjerg den 20. Oct. 1785 og Approberet den 28. September 1787 for Niels Madsens i Vognslund i Commission af Christen Pedersen i bemeldte Vognslund bleven højstbydende af hans paaboende Sted i bemeldte Vognslund Hartk. 3 tdr. 6 skp. 3 f. 2 $\frac{3}{5}$ alb. for den Kjøbesum 470 Rdr. som er betalt, hvorfor Qvitteret og kan altsaa bemeldte Christen Pedersen behagelig meddele Skiøde.

Lindbjerg den 13. Juni 1787
 I. Haahr

Saa i allerunderdanigste følge Fd. af December 1693 skiødes afhændes og overleveres herved af os paa Embeds Vegne, forbemeldte Gaard med Bygninger og Hartkorn, samt alle sine rettelig tilhørende Ejendomme, Herligheder og Rettighed uden Undtagelse saaledes som Sr. Haahr det eiet og havt haver og alt efter de Conditioner samt den Auction Jordebog som holder sig efterrettelig saavel som og efter kgl. Resolution af 19. Juli 1786 forbindes til saavidt muligt at besørge

hans Jorder af Fællesskab udskiftet, til Kiøberen fornævnte Christen Pedersen og Arvinger som et uigenkaldeligt Kiøb, hvortil Sr. Haahr og Arvinger er deres Kiemmel efter Loven.

Varde den 13. Juni 1787
H. Bloch
L. Fogtmann

Samme tid laante han Pengene til Køb af Gaarden af velagtede Jens Sørensen, der boede ved Strellef Kirke i Strellef Sogn, hvilke han aarlig skulde give 18 Rdr. i Rente af indtil den opsiges fra en af siderne.

I 1789 laaner han 49 Rdr. af Jens Sørensen. Dem betaler han 4% Renter af Aarlig.

I 1793 laaner han 70 Rdr. af Hans Thomsen i Baslund ved at pantsætte 1 stk. Eng, navnlig Engholm som er beliggende i Nordemarken imellem Oxlund Enge. Deraf skal han ikke betale Rente førend Laanet indfries, men dette skal leveres mig eller mine Arvinger tilbage, naar de 70 Rdr. tilbagebetales.

Børn: Johanne Christensdatter.

Født søndag den 3. november 1776.

Hans Christensen (Præst).

Født søndag den 11. april 1779.

Peder Christensen (Præst).

Født 1783.

Gunder Christensdatter.

Født mandag den 27. september 1784.

Jens Christensen (Præst).

Født søndag den 25. november 1787.

Anna Christensdatter.

Født 1790.

Kirsten Christensdatter.

Født 1799.

Ane nr: 97

1. Partner. (Probandens slægt):

Ane Jensdatter

Datter af Jens Povelsen
og Else Sørensdatter.

Født 1747 i Østbæk, Ølgod.

Død søndag den 14. september 1794 i Vogslund, Ølgod.

Blev ca. 47 år.

Konfirmeret 1764 i Ølgod.

Begravet 14. september 1794 i Ølgod.

I 1747 da Ane Jensdatter blev født:

Aviserne indeholder de første annoncer, hvori landboere tilbyder københavnerne værelser til sommerophold.

Viet søndag den 23. juni 1776 i Ølgod kirke, Ølgod sogn. Han var godt 24 år. Hun var ca. 29 år. Forskellen i alder var ca. 5 år.

Om Ølgod kirke, se kirke appendiks.

2. Partner:**Johanne Kirstine Andersdatter**

Datter af Navnet ukendt
og Navnet ukendt.

Fødselsdatoen er ukendt.

Partnerskab.

Ane nr: 97

Morfars farfars farmor**Ane Jensdatter**

Se side 78.

Børn: Johanne Christensdatter.

Født søndag den 3. november 1776.

Hans Christensen (Præst).

Født søndag den 11. april 1779.

Peder Christensen (Præst).

Født 1783.

Gunder Christensdatter.

Født mandag den 27. september 1784.

Jens Christensen (Præst).

Født søndag den 25. november 1787.

Anna Christensdatter.

Født 1790.

Ane nr: 96

Partner:**Gmd. Christen Pedersen**

Se side 72.

Ane nr: 98

Morfars farfars morfar**Gaardfæster Peder Pedersen**

Søn af Peder Christensen
og Ellids Pedersdatter.

Født 1750 i Vostrup, Lønborg.

Død tirsdag den 28. januar 1834 i Østergaard Hovedgaard,
Lyhne*.

Blev ca. 84 år.

Begravet 4. Februar 1834 ved Lyhne Kirke.

Fæster af Østergaard Hovedgaard fra 1783 til 1815, hvor han købte Gaarden til Selveje.

Fødselsdag og -sted kan ikke uden videre efterprøves, da kirkebøgerne for Lønborg Sogn først begynder 1815. Overtog i 1783 Fæstet af Østergaard efter sin Far, og hans Fæstebrev lyder saaledes:

"Niels Hansen til Stamgodset Lønborggaard samt Lundenæs og Skrumsager, Deres Kongelige Majestæts virkelige Kanceliraad, gjør Vitterligt: at jeg herved stæder og fæster til Peder Pedersen, fød paa Østergaard, den halve Del af bemeldte Østergaard Hovedgaard, som hans Fader sidst paaboede og fradøde, hvilken halve Del, Hartkorn Hovedgaards Takst 10 Tdr. 1 Skp. 2 Fjdk., bemeldte Peder Pedersen beholde i Fæste hans Livstid ifølge Loven, paa disse Vilkaar:

1. Deraf at svare alle Slags kongelige Skatter, af hvad Navn nævnes kan, som nu er eller maatte blive, ligesom og at holde den allernaadigst anordnede Rytterhest og Stutteriehop uden at nyde videre eller ande Refusion end den, Kongen allernaadigst tilstaar.

2. At erlægge udi aarlig Landgilde til hver Martini paa Lønborggaard 30, siger tredive Rigsdaler.

3. At forrette Kiørsel efter Tilsigelse ligesom Godsets hovfri Bønder.

4. Intet fra Gaarden, være sig af Fodring, Brændsel eller Ejendom, at sælge eller lade bortkomme, og holde Gaarden paa Drift, Bygning og Besætning i god Stand og samme forbedre.

5. Være mig, Fuldmægtig eller anden paa lovlig Maade hørig og lydlig, og iøvrigt holde sig til Kongens Lov og Anordninger allerunderdanigst efterrettelig, altsammen under Gaardens og videre Fæste Rettigheds Fortabelse samt anden lovlig Erstatning og Straf.

Gaarden er modtaget i fuldkommen og god Stand paa Drift, Bygning og Besætning.

Til Bekræftelse under min Haand og Forsegling.

Lønborggaard d. 12. Juni 1783.

Med Gaarden er, desuden taget følgende Besætning og Kreaturer, nemlig: 5 Heste, 9 Køer, 6 Stude, 3 -----, 4 Kalve, 3 Vogne, samt Plov og Harve med Tilbehør, Altsammen i forsvarlig Stand.

Datum ut Supra.

N. Hansen

Ligelydende original Fæstebrev have jeg Dags Dato modtaget, hvis Indhold, som i alt er rigtigt, jeg herved forbinder mig til at efterleve.

Ut Supra

Peder Pedersen."

I 1815 købte Peder Pedersen Gaarden til Selveje, og hans Skøde lyder saaledes:

"Frederik Juel til Lønborggaard og Lundenæs gjør vitterligt at have solgt, ligesom jeg herved sælger, Skiøder og for mig og mine Arvinger aldeles afhænder til Peder Pedersen af Østergaard hans hidtil i Fæste havende og mig tilhørende Gaard med sammes Bygninger, Besætning og Tilliggende, der staar for Hartkorn Ager og Eng 10 Tdr. 1 Skp. 2Fjdk. fri Hovedgaardstaxt og er beliggende i Lyhne Sogn, Nørre Herred, Ringkøbing Amt, Østergaard kaldet, alt ligesom jeg efter skiøde og Adkomst ejer samme og i Overensstemmelse med Købekontrakt af 22. December 1814.

Og da Kiøberen, Peder Pedersen, har betalt mig den for omtalte Ejendom Akkorderede Kiøbesum med 2400, siger to Tusinde og fire Hundrede Rigsdaler, som er i Rigsbankpenge Sølvmonnt 5420 Rdl., Saa kiendes mig og Arvinger ingen yderligere Lod eller Del at have til eller udi bemeldte Ejendom, men forpligtelse til at hjemle Kiøberen og hans Arvinger samme fri for hver Mands Tiltale.

Dette Skiøde kan til Tinge læses og protocolleres uden mig deri at indvarsle.

Lønborggaard d. 12. Juni 1815.

F. Juel."

NOTAT:

Adresse: Østergaard Hovedgaard, Lyhne, 6880 Tarm.

Børn: Maren Pedersdatter.

Født 1781.

Peder Pedersen.

Født 1786.

Elles Pedersdatter.

Født 1788.

Mads Peder Pedersen.

Født 1794.

Elleds Catrine Pedersdatter.

Født 1797.

Ane nr: 99

Partner:

Gaardfæster **Johanne Madsdatter**

Datter af Mads Christensen
og Maren Mortensdatter.

Født 1753 i Lyhne.

Død torsdag den 13. januar 1825 i Østergaard Hovedgaard,
Lyhne*.

Blev ca. 72 år.

Hjemmedøbt og derpaa fremstillet i Kirken 3. Februar 1754.
Faddere: Christen Hansens Hustru fra Nørhede b.B. ; Kirstine
Lasdatter; Maren Jensdt.; Christen Pedersen, Smed; Poul,
Soldat i Kirkegaarden.

Begravet 21. Januar 1825 ved Lyhne Kirke.

NOTAT:

Adresse: Østergaard Hovedgaard, Lyhne, 6880 Tarm.

Viet torsdag den 7. juni 1781 i Lyhne kirke, Lyhne sogn. Han var
ca. 31 år. Hun var ca. 28 år. Forskellen i alder var ca. 3 år.
Ægteskabet varede godt 43 1/2 år, afsluttet ved hendes død torsdag
den 13. januar 1825. Han levede 9 år efter.

Om Lyhne kirke, se kirke appendiks.

Ane nr: 99

Morfars farfars mormor
 Gaardfæster **Johanne Madsdatter**
 Se foranstående.

Børn: Maren Pedersdatter.
 Født 1781.
 Peder Pedersen.
 Født 1786.
 Elles Pedersdatter.
 Født 1788.
 Mads Peder Pedersen.
 Født 1794.
 Elleds Catrine Pedersdatter.
 Født 1797.

Ane nr: 98

Partner:
 Gaardfæster **Peder Pedersen**
 Se side 79.

Ane nr: 100

Morfars farmors farfar
 Landmand, Tømmermand **Jørgen Hansen Wad**
 Søn af Hans Wad.
 Født 1754.
 Død lørdag den 13. juli 1816 i Anebjerg, Uldbæk, Lyhen.
 Blev ca. 62 år.

Efter Brylluppet flyttede de til Ulbæk i Lyhne, hvor de byggede Anebjerg. Jørgen blev sognefoged og lægdsmand.

NOTAT:
 Adresse: Anebjerg, Uldbæk, Lyhne, 6880 Tarm.

Børn: Kirsten Jørgensdatter.
 Født lørdag den 10. juli 1790.
 Thjelluf Jørgensen.
 Født tirsdag den 1. januar 1793.
 Kirsten Marie Jørgensdatter.
 Født tirsdag den 25. august 1795.
 Hans Adolf Jørgensen.
 Født torsdag den 10. oktober 1799.

Ane nr: 101

Partner:
Ane Thjellesdatter
 Datter af Thjelle Jensen
 og Kirsten Jensdatter.
 Født søndag den 25. april 1762 i Ribe.
 Død søndag den 22. september 1839 i Uldbæk, Lyhne
 *.
 Blev 77 1/2 år.

♣ Død samme år som Frederik VI dør, tirsdag den 3. december 1839, efter en regerings periode på godt 31 1/2 år. Frederik VI blev knap 72 år. Christian VIII bliver regent samme dag. Christian VIII er da godt 53 år.

Begravet 29. September 1839 ved Lyhne Kirke.

Hun var lærerdatter fra Ribe og tjente hos Hans Adolf Brorson's enke, der i 1782 flyttede fra Ribe til Varde. Ane fulgte med. Hun blev i slægten kendt som An Jørgens.

NOTAT:

Adresse: 6800 Varde.

Viet torsdag den 1. oktober 1789 i Varde kirke, Varde sogn. Han var ca. 35 år. Hun var 27 1/2 år. Forskellen i alder var ca. 8 år. Egteskabet varede knap 27 år, afsluttet ved hans død lørdag den 13. juli 1816. Hun levede godt og vel 23 år efter.

Om Varde kirke, se kirke appendiks.

Ane nr: 101

Morfars farmors farmor

Ane Thjellesdatter

Se side 82.

Børn: Kirsten Jørgensdatter.

Født lørdag den 10. juli 1790.

Thjelluf Jørgensen.

Født tirsdag den 1. januar 1793.

Kirsten Marie Jørgensdatter.

Født tirsdag den 25. august 1795.

Hans Adolf Jørgensen.

Født torsdag den 10. oktober 1799.

Ane nr: 100

Partner:

Landmand, Tømmermand **Jørgen Hansen Wad**

Se side 82.

Ane nr: 102

Morfars farmors morfar

Møller **Johannes Adamsen**

Søn af Adam Hansen

og Anna Hansdatter.

Født søndag den 23. oktober 1757 i Hallum, Kvong.

Død onsdag den 5. maj 1824 i Starbæk Mølle, Kvong.

Blev 66 1/2 år.

Om navnet Johannes:

Bibelsk mandsnavn; en græsk form af hebraisk Jochanan.

Om erhvervet Møller se appendiks.

Fæstemøller i 1787. Selvejer i 1790.

NOTAT:

Adresse: Starbæk Mølle, Kvong, 6800 Varde.

Børn: Christen Johannesen.
 Født lørdag den 16. maj 1789.
 Ane Johannesdatter.
 Født søndag den 22. januar 1792.
 Ane Kirstine Johannesdatter.
 Født torsdag den 8. maj 1794.
 Adam Henrich Johannesen.
 Født lørdag den 28. januar 1797.
 Hans Johannesen.
 Født onsdag den 18. september 1799.
 Anne Marie Johannesdatter.
 Født torsdag den 15. april 1802.
 Ane Margrethe Johannesdatter.
 Født onsdag den 6. marts 1805.
 Ane Cathrine Johannesdatter.
 Født mandag den 6. juli 1807.

Ane nr: 103

Partner:**Karen Christensdatter**

Datter af Christen Hansen
 og Anna Christensdatter.
 Født torsdag den 29. september 1768 i Starbæk Mølle, Kvong.
 Død tirsdag den 14. august 1849 i Starbæk Mølle, Kvong.
 Blev knap 81 år.

♣ Født samme år som Frederik VI bliver født, torsdag den 28. januar 1768.

Viet fredag den 29. december 1786 i Lyhne kirke, Lyhne sogn. Han var godt 29 år. Hun var knap 18 1/2 år. Forskellen i alder var knap 11 år. Ægteskabet varede knap 37 1/2 år, afsluttet ved hans død onsdag den 5. maj 1824. Hun levede knap 25 1/2 år efter.

Om Lyhne kirke, se kirke appendiks.

Ane nr: 103

Morfars farmors mormor**Karen Christensdatter**

Se foranstående.

Børn: Christen Johannesen.
 Født lørdag den 16. maj 1789.
 Ane Johannesdatter.
 Født søndag den 22. januar 1792.
 Ane Kirstine Johannesdatter.
 Født torsdag den 8. maj 1794.
 Adam Henrich Johannesen.
 Født lørdag den 28. januar 1797.
 Hans Johannesen.
 Født onsdag den 18. september 1799.
 Anne Marie Johannesdatter.
 Født torsdag den 15. april 1802.
 Ane Margrethe Johannesdatter.
 Født onsdag den 6. marts 1805.
 Ane Cathrine Johannesdatter.
 Født mandag den 6. juli 1807.

Ane nr: 102

Partner:**Møller Johannes Adamsen**

Se side 83.

Ane nr: 104

Morfars morfars farfar**Palle Nielsen**

Søn af Niels Pallesen

og Karen Olufsdatter.

Født 1740 i Paabøl, Hoven.

Død tirsdag den 21. januar 1817 i Paabøl, Hoven.

Blev ca. 77 år.

Døbt 29. september 1774.

Børn: Niels Pallesen.

Født 1779.

Christen Pallesen.

Født 1779.

Ane nr: 105

Partner:**Mette Christensdatter**

Datter af Christen Christensen

og Anne Jacobsdatter.

Født 1746 i Hoven Anneksgaard, Hoven.

Død onsdag den 9. februar 1825 i Paabøl, Hoven.

Blev ca. 79 år.

♣ Født samme år som Christian VI dør, lørdag den 6. august 1746, efter en regerings periode på knap 16 år. Christian VI blev godt 46 1/2 år. Frederik V bliver regent samme dag. Frederik V er da knap 23 1/2 år.

Viet søndag den 26. juni 1774 i Hoven kirke, Hoven sogn. Han var ca. 34 år. Hun var ca. 28 år. Forskellen i alder var ca. 6 år.

Ægteskabet varede 42 1/2 år, afsluttet ved hans død tirsdag den 21. januar 1817. Hun levede 8 år efter.

Om Hoven kirke, se kirke appendiks.

I 1774 da Palle Nielsen og Mette Christensdatters ægteskab startede:

Staten overtager al handel på Grønland og opretter den Kongelige Danske Handel.

Ane nr: 105

Morfars morfars farmor**Mette Christensdatter**

Se foranstående.

Børn: Niels Pallesen.

Født 1779.

Christen Pallesen.

Født 1779.

Ane nr: 104

Partner:**Palle Nielsen**

Se foranstående.

Ane nr: 106

Morfars morfars morfar**Jacob Christensen**

Søn af Christen ?

Født 1753.

Død onsdag den 2. maj 1821 i Pallesminde, Østergaard, Lyhne*.

Blev ca. 68 år.

Begravet 6. Maj 1821 ved Lyhne Kirke.

Barn: Ane Jacobsdatter.

Født 1785.

Ane nr: 107

Partner:**Maren Larsdatter**

Datter af Lars ?

Født 1758.

Død 1797 i Pallesminde, Østergaard, Lyhne.

Blev ca. 39 år.

Viet 1782 i Lyhne kirke, Lyhne sogn. Han var ca. 29 år. Hun var ca. 24 år. Forskellen i alder var ca. 5 år. Ægteskabet varede ca. 15 år, afsluttet ved hendes død 1797. Han levede ca. 24 år efter.

Om Lyhne kirke, se kirke appendiks.

I 1782 da Jacob Christensen og Maren Larsdatters ægteskab startede: Københavns brand, der raserede næsten halvdelen af byen, var anledningen til oprettelsen af Københavns Brandforsikring.

Ane nr: 107

Morfars morfars mormor**Maren Larsdatter**

Se foranstående.

Barn: Ane Jacobsdatter.

Født 1785.

Ane nr: 106

1. Partner. (Probandens slægt):**Jacob Christensen**

Se foranstående.

2. Partner:Gaardfæster **Niels Gregersen**

Fødselsdatoen er ukendt.

Død 1782.

Fæstede i 1756 Een af Fjerdepartsgaardene fra Østergaard, som senere kaldes Pallesminde. Efter hans Død Fæstes den af Enken, Maren Larsdatter's nye Mand Jacob Christensen, der købte Gaarden til Selveje 12. Juni 1815.

NOTAT:

Adresse: Pallesminde, Østergaard, Lyhne, 6880 Tarm.

Viet 1782 i Lyhne kirke, Lyhne sogn. Hun var ca. 24 år. Ægteskabet varede ca. 0 år, afsluttet ved hans død 1782. Hun levede ca. 15 år efter.

Om Lyhne kirke, se kirke appendiks.

Ane nr: 108

Morfars mormors farfar

Christen Nielsen Pagaard

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Niels Christensen Graungaard.

Født 1792.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 110

Morfars mormors morfar

Laurids ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Abelone Laustdatter.

Født 1801.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 112

Mormors farfars farfar

Søren ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Hans Sørensen.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 116

Mormors farmors farfar

Ole ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Om navnet Ole:

Dansk mandnavn; kortform af Olaf.

Barn: Søren Olesen.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 118

Mormors farmors morfar

Abraham Jessen

Søn af Jes ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Om navnet Abraham:

Bibelens Abraham hed oprindelig Abram, hebraisk "den ophøjede fader", senere ændret til Abraham "far til mange".

NOTAT:

Adresse: Langelund.

Barn: Mette Pedersdatter.
Født 1768.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 120

Mormors morfars farfar

Anders ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Jochum Andersen.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 124

Mormors mormors farfar

Mads ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Om navnet Mads:

Kortform af de bibelske navne Matthæus og Mathias.

Barn: Hans Madsen.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 126

Mormors mormors morfar

Anders ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Ane Andersdatter.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 128

Farfars farfars farfars far

Christen ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Thomas Christensen.
Født 1720.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 130

Farfars farfars farmors far

Niels ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Inger Kirstine Nielsdatter.
Født 1727.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 132

Farfars farfars morfars far
Morten ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Om navnet Morten:

Mandsnavn af helgennavnet Martin(us). Tillige et folkeligt navn for haren.

Barn: Niels Mortensen.
Født 1737.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 134

Farfars farfars mormors far
Peder ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Johanne Pedersdatter.
Født 1735.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 136

Farfars farmors farfars far
Bertel ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Om navnet Bertel:

Kommer af det tyske navn Bertold, sammensat af ord med betydningen "lysende" og "hersker".

Barn: Christen Bertelsen.
Født 1720.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 138

Farfars farmors farmors far
Søren ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Maren Sørensdatte.
Født 1719.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 142

Farfars farmors mormors far
Niels ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Maren Nielsdatte.
Født 1737.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 148

Farfars morfars morfars far**Henrik ?**

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Laust Henriksen.

Født 1729.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 150

Farfars morfars mormors far**Morten ?**

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Mette Mortensdatter.

Født 1742.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 160

Farmors farfars farfars far**Gmd. Morten Nielsen**

Søn af Niels ?

Født 1690.

Død 1776.

Blev ca. 86 år.

I 1690 da Morten Nielsen blev født:
Peder Wessel, senere kendt som søhelten Tordenskjold blev født 28 oktober 1690. Og det begyndte at blive almindeligt at bære paryk.

NOTAT:

Adresse: Terpager, 6740 Bramminge.

Børn: Niels Mortensen.

Født 1722.

Søren Mortensen.

Ane nr: 161

Partner:**Ane Jacobsdatter**

Datter af Jacob ?

Født 1689.

Død 1775.

Blev ca. 86 år.

Partnerskab.

Ane nr: 161

Farmors farfars farfars mor**Ane Jacobsdatter**

Se foranstående.

Børn: Niels Mortensen.

Født 1722.

Søren Mortensen.

Ane nr: 160

Partner:

Gmd. **Morten Nielsen**
Se foranstående.

Ane nr: 162

Farmors farfars farmors farGmd. **Thomas Nielsen**

Søn af Niels ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Død 1738.

I 1738 da Thomas Nielsen døde:

Skøde- og panteprotokoller indføres for landdistrikterne.

NOTAT:

Adresse: Allerup, Sneum, 6731 Tjæreborg.

Børn: Niels Thomsen.

Født 1716.

Ane Tomsdatter.

Født 1723.

Christen Thomsen.

Født 1726.

Lars Thomsen.

Født 1731.

Maren Thomasdatter.

Ane nr: 163

Partner:**Margrethe ?**

Født 1688.

Død 1757.

Blev ca. 69 år.

I 1688 da Margrethe ? blev født:

En ny matrikel er udarbejdet. Landbrugsjorden inndeles herefter arealmæssigt i tønder land og værdimæssigt i tønder hartkorn.

Fæsternes vilkår er forringet, ikke mindst på grund af indvardring af en tysk godsejerstand.

Træhest og hundehus kom i anvendelse.

Partnerskab.

Ane nr: 163

Farmors farfars farmors mor**Margrethe ?**

Se foranstående.

Børn: Niels Thomsen.

Født 1716.

Ane Tomsdatter.

Født 1723.

Christen Thomsen.

Født 1726.

Lars Thomsen.

Født 1731.

Maren Thomasdatter.

Ane nr: 162

Partner:**Gmd. Thomas Nielsen**

Se side 91.

Ane nr: 164

Farmors farfars morfars far**Jens Sørensen**

Søn af Søren ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Død 1738.

Barn: Jens Jensen.

Født 1737.

Ane nr: 165

Partner:**Johanne Jensdatter**

Datter af Jens ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Partnerskab.

Ane nr: 165

Farmors farfars morfars mor**Johanne Jensdatter**

Se foranstående.

Barn: Jens Jensen.

Født 1737.

Ane nr: 164

Partner:**Jens Sørensen**

Se foranstående.

Ane nr: 166

Farmors farfars mormors far**Jens ?**

Fødselsdatoen er ukendt.

Børn: Christen Jensen.

Født 1724.

Karen Jensdatter.

Født 1730.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 176

Farmors morfars farfars far**Hans ?**

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Villum Hansen.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 180

Farmors morfars morfars far**Niels ?**

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Peder Niels Nielsen.
Født 1732.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 182

Farmors morfars mormors far**Niels ?**

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Anna Nielsdatter.
Født 1723.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 184

Farmors mormors farfars far**Oluf ?**

Fødselsdatoen er ukendt.

Om navnet Oluf:
Middelalderform af det oldnordiske Olaf.Barn: Anders Olufsen.
Født 1723.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 186

Farmors mormors farmors far**Jens ?**

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Ingeborg Jensdatter.
Født 1725.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 188

Farmors mormors morfars far**Jeppe ?**

Fødselsdatoen er ukendt.

Om navnet Jeppe:
Dansk mandsnavn; af Jakob.Barn: Jens Jepsen.
Født 1735.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 190

Farmors mormors mormors far**Fæster Christen Jensen**

Fødselsdatoen er ukendt.

Om erhvervet Fæster se appendiks.

NOTAT:

Adresse: Houm, Hemmeth.

Barn: Maren Christensdatter.

Født onsdag den 31. januar 1731.

Ane nr: 191

Partner:**Birgitte Christensdatter**

Fødselsdatoen er ukendt.

Om navnet Birgitte:

Birgitte: svensk Birgitta; egentlig et keltisk gudindenavn.

Partnerskab.

Ane nr: 191

Farmors mormors mormors mor**Birgitte Christensdatter**

Se foranstående.

Barn: Maren Christensdatter.

Født onsdag den 31. januar 1731.

Ane nr: 190

Partner:**Fæster Christen Jensen**

Se foranstående.

Ane nr: 192

Morfars farfars farfars far**Peder Hansen**

Søn af Hans Gregersen

og Malene Christensdatter.

Født søndag den 17. juli 1707 i Hjedding, Ølgod.

Død søndag den 24. november 1771 i Egknud, Ølgod.

Blev knap 64 1/2 år.

*Faddere: Malene Meilvang bar Barnet; Rasmus Sørensen, Feld;
Hans Thomsen, Feld; Else Gregersdatter; Anne Larsdatter.**Den 31. Oktober 1742 blev Peder Hansen af Ølgod Bye og Anne
Nielsdatter trolofvede i Ekknud. Parret copuleredes 3.
Pinsedag som vare den 4. Juni 1743 i Ølgod Kirke.**Begravet 24. november 1771 i Ølgod.*

I 1707 da Peder Hansen blev født:

England og Skotland forenes til "Storbritannien".

Børn: Niels Pedersen.
 Født 1743.
 Anne Pedersdatter.
 Født 1745.
 Christen Pedersen.
 Født lørdag den 25. marts 1752.
 Kirsten Pedersdatter.
 Født 1753.

Ane nr: 193

Partner:**Anne Nielsdatter**

Datter af Niels Jensen (Ekknud)
 og Maren Nisdatter.
 Født søndag den 4. april 1717 i Egknud, Ølgod.
 Død søndag den 26. januar 1772 i Egknud, Ølgod.
 Blev knap 55 år.

*Faddere: Kjersten Nisdatter bar Barnet; de øvrige Vidner
 vare: Nis Knudsen Hedager; Christen Nissen Ekknud; Thomas
 Jensen Ekknuds Hustru; Hans Nissens Hustru og hans Pige.*

Begravet 26. januar 1772 i Ølgod.

Viet tirsdag den 4. juni 1743 i Ølgod kirke, Ølgod sogn. Han var knap 36 år. Hun var godt 26 år. Forskellen i alder var godt 9 1/2 år. Ægteskabet varede 28 1/2 år, afsluttet ved hans død søndag den 24. november 1771. Hun levede 2 mdr. efter.

Om Ølgod kirke, se kirke appendiks.

I 1743 da Peder Hansen og Anne Nielsdatters ægteskab startede:
 Rusland besætter Finland.

Ane nr: 193

Morfars farfars farfars mor**Anne Nielsdatter**

Se foranstående.

Børn: Niels Pedersen.
 Født 1743.
 Anne Pedersdatter.
 Født 1745.
 Christen Pedersen.
 Født lørdag den 25. marts 1752.
 Kirsten Pedersdatter.
 Født 1753.

Ane nr: 192

Partner:**Peder Hansen**

Se side 94.

Ane nr: 194

Morfars farfars farmors far**Jens Povelsen**

Søn af Povel Pedersen
og Kiersten Pedersdatter.
Født onsdag den 10. november 1717 i Østbæk, Ølgod.
Død søndag den 1. januar 1764 i Østbæk, Ølgod.
Blev godt 46 år.

Faddere: Peder Billunds Hustrue bar Barnet; den yngre Gregers Andersen; Præstens Auflskarl Jens; Jep Olufsens Hustru; Christen Jensens Datter.

Troloftet d. 11. Maj 1744 i Ølgod blev Jens Povelsen af Østbæk og Else Sørensdatter og copuleredes 3 post. trinitatis den 21 Juny samme Aar i Ølgod Kiercke.

Begravet i Ølgod.

Barn: Ane Jensdatter.
Født 1747.

Ane nr: 195

Partner:**Else Sørensdatter**

Datter af Søren Christensen
og Kiersten Jensdatter.
Født søndag den 9. maj 1706 i Ekknud, Ølgod.
Død 1771.
Blev ca. 65 år.

Om navnet Else:
Kortform af Elisabeth.

Faddere: Anders Ekknuds Kone bar Barnet; Niels Macse; Christen Pedersen; Præstens Auflskarl; Leene Maria Marcusdatter; Maren Holgersdatter.

Man har ikke fundet hendes Død oplyst, men Kirkebøgerne er mangelfulde i en Del Aar.

I 1706 da Else Sørensdatter blev født:
I den spanske arvefølgekrig 1701-13 fører Marlborough (Mallerbrok) den Engelske hær.

Viet søndag den 21. juni 1744 i Ølgod kirke, Ølgod sogn. Han var godt 26 1/2 år. Hun var godt 38 år. Forskellen i alder var 11 1/2 år. Ægteskabet varede 19 1/2 år, afsluttet ved hans død søndag den 1. januar 1764. Hun levede ca. 7 år efter.

Om Ølgod kirke, se kirke appendiks.

Ane nr: 195

Morfars farfars farmors mor**Else Sørensdatter**

Se foranstående.

Barn: Ane Jensdatter.
Født 1747.

Ane nr: 194

Partner:**Jens Povelsen**

Se side 96.

Ane nr: 196

Morfars farfars morfars farGaardfæster **Peder Christensen**

Søn af Christen ?

Født 1720.

Død 1782 i Østergaard Hovedgaard, Lyhne.

Blev ca. 62 år.

Var først Fæstegaardmand i Vostrup, Lønborg Sogn; men i 1756 fæstede han Østergaard i Lyhne Sogn. Fæstebrevet, der er indført i Lønborggaard Gods's Fæsteprotokol lyder saaledes:

Jeg underskrevne Christen Hansen stæder og fæster herved til ærlig og velagtet Dannemand, Peder Christensen, den Halvdel af Østergaard, som bliver Hartkorn efter nye Matricul 10 Tdr. 1 Skp. 2 Fjdk., med tilhørende Bygninger efter den, Den 27. Februari næst afvigte, gjorde Deling samt tilhørende Ejendom af Ager og Eng, saa at fornævnte Peder Christensen fra denne Dag at antage samme til Beboelse og med alle dens rette Tilliggende i Eng, Mark og Hede, bruge og beholde sin Livstid mod efterskrevne Conditioner og Vilkaar nemlig:

at han aarlig betaler i Landgilde til hvert Aars Martinidag rede Penge 30 Rdlr., svarer til rette Tid alle kongelige ordinære og ekstraordinære Skatter, dyrker Agermarken forsvarligen og intet af Ager og Eng bortøde, og heller noget af Høe eller Halmforening sælger, men altsammen til Stedet indavler og der fortære. Lader holde Bygningen i fuldkommen Stand, konserverer og forbedrer Besætningen, hvortil samme (foruden den fra forrige Sted i Vostrup Bye med bekomne Besætning af Heste, Kiør samt andet Føde og Faarehoveder, item Vogne, Plove og Harver) er leveret rede Penge, 200 Sldr. - Videre er til hannem foruden Rugsæden, der paa hans Port er 22 Tdr. 3 Skp., leveret til Vaarsæd: Byg 5 Tdr. 5 Skp., Boghvede 1 Tdr. 4 Skp., Havre 2 Tdr., i Ædekorn: Rug 5 Tdr. 5 Skp.

I alt øvrigt at holde sig Kongelig Majestæts allernaadigste Lov og Forordninger efterrettelig, saavidt ham vedkommende være kand med Ægter eller Kørsel, forholdes saaledes, som hidtil med hovfri Bønder paa dette Gods sædvanlig været haver alt i Almindelig og hvert i Særdeleshed at efterkomme under dette Fæstes Forbrydelse? efter hans til mig paa ligelydende Genpart derpaa udgivne Revers.

Lønborggaard den 29. April Anno 1756.

Christen Hansen

Ligelydende Fæstebrev bekommet, hvis Indhold jeg mig forpligter at efterleve.

Lønborggaard den 29. April 1756

Peder Christensen

Østergaard, tidligere ogsaa kaldet Nærild, oprettedes 1583 til en Hovedgaard af nogle Bøndergaarde i Nærild, som Mads Nielsen Skade samme Aar havde erhvervet ved Mageskifte med Kronen for sin Hovedgaard, Skabelund i Hundslund Sogn. - Han skrives til den endnu 1618; men 1632 solgte hans Brodersøn, Niels Skade, den til sin Broder, Hans Skade til Rolsøgaard, i hvis Tid den var beboet af Bønder. I 1635 skrives Inger Nielsdatter Skades Søn, Kristen Harbou, til Østergaard. I 1648 skrives Niels Skade til Nærild. Med hans Søster, Elsbe Skade, kom Gaarden til Ritmester Jesper Vagnsen til Ralsøgaard, i hvis Tid den brændte. Med hans Døtre, Elisabeth Magdalene og Ingeborg Marie, kom den til deres Ægtefæller, Ritmester Otto Andreas Lindenquist til Ralsøgaard og Ritmester Augustin Permoser?. I Permosers Tid synes Eva Unger og hendes Søn, Knus Henrik Galt til Viunggaard, der skriver sig til Østergaard, at have opholdt sig paa Gaarden. Lindenquists Halvdel (10 Tdr. Hartkorn) købtes 1697 paa Auktion i hans Dødsbo uden Gods af Bent Müller og skødes 1702 af Herredsfoged Jacob Knudsen til Niels Andersen Boltrup til Frastrup?, der 1703 købte den anden Halvdel uden Gods af Permoser, og saaledes samledes Gaarden (ialt 20 Tdr. Hartkorn). Den købtes atter af ovennævnte Jacob Knudsen, efter hvis Enke, Birgitte Catrine Christensdatters Død 1750 Arvingerne solgte den ved Auktion 1752 med noget Gods til Forpagter Niels Zellemann, som ved Auktion 1755 solgte den (20 og 22 Tdr. Hartkorn) for 30.090 Rdl. til Christen Hansen til Lønborggaard, hvorefter den deltes i 3 Gaarde (10, 5 og 5 Tdr. Hartkorn), som var Fæstegaarde under Lønborggaard, til Frederik Juel 1815 solgte dem. Østergaard er nu delt i flere Gaarde.

NOTAT:

Adresse: Østergaard Hovedgaard, Lyhne, 6880 Tarm.

Børn: Peder Pedersen.

Født 1750.

Maren Pedersdatter.

Født 1757.

Kiersten Pedersdatter.

Født 1761.

Else Pedersdatter.

Karen Pedersdatter.

Ane nr: 197

Partner:**Ellids Pedersdatter**

Datter af Peder ?

Født 1721.

Død 1776 i Østergaard, Lyhne.

Blev ca. 55 år.

Efter Ellids Pedersdatters Død blev der afholdt følgende Skifte:

Anno 1777 d. 2. Januar, som rette 30'te Dag efter afgangne, Ellids Pedersdatter, Peder Christensens Hustru paa Østergaard, hendes dødelige Afgang, indfandt sig samme Steds paa Herskabets og Skifteforvalterens, velædle og velbyrdige Hr. Assessor Hansen til Lønborggaard, hans Vegne, Fogeden ved bemeldte Lønborggaard, Bent Klau, med tiltagne

Vurderingsmænd og Vitterligheds mænd, Niels Gregersen og Frands Nielsen, begge af Østergaard, for Registrering og Vurdering at foretage til paafølgende Skifte og Deling imellem Enkemanden, Peder Christensen, og deres udi Ægteskab sammenavlede Børn, nemlig:

- Peder Pedersen, 26 Aar gl. - Karen Pedersdt. gift med Chgristen Bertelsen fra Nordenaa i Hemmet Sogn - Else Pedersdt. gift med Christen Madsen fra Kammesgaard i Kvong Sogn - Maren Pedersdt. 20 Aar - Kiersten Pedersdt. 16 Aar, begge hjemme.

Paa de to umyndige Pigebørns Vegne var nærværende som Værg, Faderen Peder Christensen tillige med Farbroderen Christen Christensen af Lønborg Sogn og Bye, og paa egne Vegne var til Stede Sønnen Peder Pedersen, og paa deres Hustruers Vegne var ligeledes til Stede deres Mænd, bemeldte Christen Bertelsen og Christen Madsen, udi hvis samtlige Hos og Overværelse blev begyndt, foretaget og forrettet saaledes som følger: [fortsættelse mangler i kilde].

I 1721 da Ellids Pedersdatter blev født:
Der indføres adskillige ekstraskatter p.g.a. den store statsgæld.

Partnerskab.

Ane nr: 197

Morfars farfars morfars mor

Ellids Pedersdatter

Se side 98.

Børn: Peder Pedersen.
Født 1750.
Maren Pedersdatter.
Født 1757.
Kiersten Pedersdatter.
Født 1761.
Else Pedersdatter.
Karen Pedersdatter.

Ane nr: 196

Partner:

Gaardfæster **Peder Christensen**

Se side 97.

Ane nr: 198

Morfars farfars mormors far

Gaardfæster **Mads Christensen**

Søn af Christen ?

Født 1723 i Lyhne.

Død 1764 i Østergaard Hovedgaard, Lyhne.

Blev ca. 41 år.

♣ Født samme år som Frederik V bliver født, onsdag den 31. marts 1723.

Fæster af Østergaard Hovedgaard fra 1755 til 1781.

Blev begravet 2. Juli 1764 sammen med en dødfødt datter.

NOTAT:

Adresse: Østergaard Hovedgaard, Lyhne, 6880 Tarm.

Barn: Johanne Madsdatter.
Født 1753.

Ane nr: 199

Partner:

Maren Mortensdatter

Datter af Morten ?

Født 1724.

Død 1809 i Østergaard Hovedgaard, Lyhne.

Blev ca. 85 år.

Begravet 5. Marts 1909.

Viet lørdag den 7. september 1748 i Lyhne kirke, Lyhne sogn. Han var ca. 25 år. Hun var ca. 24 år. Forskellen i alder var ca. 1 år. Ægteskabet varede ca. 16 år, afsluttet ved hans død 1764. Hun levede ca. 45 år efter.

Om Lyhne kirke, se kirke appendiks.

Ane nr: 199

Morfars farfars mormors mor

Maren Mortensdatter

Se foranstående.

Barn: Johanne Madsdatter.
Født 1753.

1. Partner:

Christen Mikkelsen

Fødselsdatoen er ukendt.

Viet fredag den 7. juni 1748 i Lyhne kirke, Lyhne sogn. Hun var ca. 24 år.

Om Lyhne kirke, se kirke appendiks.

Ane nr: 198

2. Partner. (Probandens slægt):

Gaardfæster **Mads Christensen**

Se side 99.

Ane nr: 200

Morfars farmors farfars far

Hans Wad

Fødselsdatoen er ukendt.

NOTAT:

Adresse: Vostrup, Lønborg, 6880 Tarm.

Børn: Jeppe Hansen Wad.
Født 1749.

Jørgen Hansen Wad.
Født 1754.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 202

Morfars farmors farmors far**Thjelle Jensen**

Søn af Jens ?

Født 1709.

Død torsdag den 7. april 1763 i Ribe.

Blev ca. 54 år.

I 1709 da Thjelle Jensen blev født:
 Det første ugeblad "The Tatler", i England.

Børn: Frands Thjellesen.
 Født søndag den 5. april 1739.
 Jens Thjellesen.
 Født ?? .01.1741.
 Mathis Thjellesen.
 Født 1743.
 Giertrud Maria Thjellesdatter.
 Født lørdag den 2. oktober 1745.
 Anne Margrethe Thjellesdatter.
 Født søndag den 20. april 1749.
 Kiersten Thjellesdatter.
 Født søndag den 12. december 1751.
 Jens Thjellesen.
 Født fredag den 14. marts 1755.
 Andreas Thjellesen.
 Født fredag den 19. august 1757.
 Johannes Thjellesen.
 Født fredag den 11. maj 1759.
 Hans Thjellesen.
 Født fredag den 11. maj 1759.
 Ane Thjellesdatter.
 Født søndag den 25. april 1762.

(406) a

1. Partner:**Giertrud Maria Frandsdatter**

Datter af Jens ?

Født 1714.

Død fredag den 13. januar 1741.

Blev ca. 27 år.

Om navnet Maria:
 Græsk form af det hebræiske Mirjam; et bibelsk kvindenavn.

I 1714 da Giertrud Maria Frandsdatter blev født:
 Den første skrivemaskine tages i brug.

Viet onsdag den 12. juni 1737. Han var ca. 28 år. Hun var ca. 23 år. Forskellen i alder var ca. 5 år.

Ane nr: 203

2. Partner. (Probandens slægt):**Kirsten Jensdatter**

Datter af Jens ?

Født 1719.

Død fredag den 22. september 1775.

Blev ca. 56 år.

Viet onsdag den 8. maj 1754 i Sankt-Katharine kirke,
Sankt-Katharine sogn. Han var ca. 45 år. Hun var ca. 35 år.
Forskellen i alder var ca. 10 år.

(406) b

3. Partner:**Anne Jensdatter**

Datter af Jens ?

Født søndag den 25. november 1714.

Død onsdag den 3. januar 1753.

Blev godt 38 år.

Partnerskab.

Ane nr: 203

Morfars farmors farmors mor**Kirsten Jensdatter**

Se side 101.

Børn: Jens Thjellesen.

Født fredag den 14. marts 1755.

Andreas Thjellesen.

Født fredag den 19. august 1757.

Johannes Thjellesen.

Født fredag den 11. maj 1759.

Hans Thjellesen.

Født fredag den 11. maj 1759.

Ane Thjellesdatter.

Født søndag den 25. april 1762.

Ane nr: 202

Partner:**Thjelle Jensen**

Se side 101.

Ane nr: 204

Morfars farmors morfars far**Gmd. Adam Hansen**

Søn af Hans Madsen

og Anne Cathrine Copie.

Født tirsdag den 7. august 1725 i Starbæk Mølle, Kvong.

Død i Hallum, Kvong.

Om navnet Adam:

Af hebraisk oprindelse som betyder "jord" eller "menneske".

Død efter 1802.

NOTAT:

Adresse: Hallum, Kvong, 6800 Varde.

Børn: Hans Adamsen.

Født tirsdag den 19. december 1752.

Hans Jørgen Adamsen.

Født søndag den 20. april 1755.

Johannes Adamsen.

Født søndag den 23. oktober 1757.

Anna Kathrine Adamsdatter.

Født søndag den 9. november 1760.

Ane Margrethe Adamsdatter.

Født mandag den 23. maj 1763.

Ane Catrine Adamsdatter.

Født mandag den 27. maj 1765.

Ane Dorthe Adamsdatter.

Født søndag den 12. marts 1769.

Ane nr: 205

1. Partner. (Probandens slægt):

Anna Hansdatter

Datter af Hans Sørensen
og Anne Mortensdatter.

Født søndag den 18. januar 1733 i Hallum, Kvong.

Død søndag den 23. november 1760 i Hallum, Kvong.

Blev knap 28 år.

Døbt 23. november 176?

Viet onsdag den 3. november 1751 i Lyhne kirke, Lyhne sogn. Han var godt 26 år. Hun var knap 19 år. Forskellen i alder var 7 1/2 år.

Om Lyhne kirke, se kirke appendiks.

(411) d

2. Partner:

Anna Magrethe Bertelsdatter

Datter af Bertel Sørensen
og Anne Mortensdatter.

Født søndag den 27. februar 1735.

Død søndag den 24. marts 1793.

Blev 58 år.

Viet onsdag den 24. juni 1761 i Lyhne kirke, Lyhne sogn. Han var knap 36 år. Hun var knap 26 1/2 år. Forskellen i alder var 9 1/2 år. Ægteskabet varede knap 32 år, afsluttet ved hendes død søndag den 24. marts 1793.

Om Lyhne kirke, se kirke appendiks.

I 1761 da Adam Hansen og Anna Magrethe Bertelsdatters ægteskab startede:

Regeringen sender en videnskabelig ekspedition til Arabien under ledelse af den danske filolog Christian v. Haven.

Ane nr: 205

Morfars farmors morfars mor

Anna Hansdatter

Se foranstående.

 Jens Raunkjær Graungaard og slægt

Børn: Hans Adamsen.

Født tirsdag den 19. december 1752.

Hans Jørgen Adamsen.

Født søndag den 20. april 1755.

Johannes Adamsen.

Født søndag den 23. oktober 1757.

Anna Kathrine Adamsdatter.

Født søndag den 9. november 1760.

Ane nr: 204

Partner:

Gmd. **Adam Hansen**

Se side 102.

Ane nr: 206

Morfars farmors mormors far

Fæster og Møller **Christen Hansen**

Søn af Hans Nielsen

og Anne Hansdatter.

Født søndag den 17. september 1730 i Ølgod.

Død torsdag den 22. februar 1798 i Starbæk Mølle, Kvong.

Blev 67 1/2 år.

Om erhvervet Fæster, - Møller se appendiks.

♣ Født samme år som Frederik IV dør, onsdag den 11. oktober 1730, efter en regerings periode på godt 31 år. Frederik IV blev 59 år. Christian VI bliver regent samme dag. Christian VI er da knap 31 år.

(SMS): Boede først i Anneksgaarden, Moesbøl, Strellev. Overtog Fæstet af Starbæk Mølle 1768 og afstod den 1786 til Svigersonnen Johannes Adamsen, der er gift med Karen. Skønt ingen sikre Beviser giver ham ret til at anses for Hans Madsens Søn i Starbæk Mølle, er han det nok alligevel. [408j] og [408j-1] boede i Møllen fra 1763 og til Hans Madsens Død i 1768. Fra 1755 til 1768 er han Gmd. i Moesbøl, men overtager straks efter Hans Madsens Død Fæstet af Møllen og fornævnte overtager den Gaard, Christen Hansen har haft i Moesbøl. Naar Hans Madsens Datter boede i Møllen, da Faderen døde og almindelig Praksis var, at enten Søn eller Datter overtog Fæstet efter Forældrene, var det jo mærkeligt at lade en Fremmed fæste, ogsaa fordi der jo var andre Sønner nok af Hans Madsen til at overtage Møllen. Om Christen Hansens Virke er mig ikke andet bekendt, end at han har Møllen til ca. 1786, da [102] og [102-1] faar den. Han tilskøder 1773.03.03 en Eng til [102-1], og hun skøder samme Eng til en Søn i 1829, saa det har ingen Pro forma Historie været. Christen Hansen og hans Hustru fik Aftægt fra og døde i Møllen. De to og Adam Hansen i Hallum, Kvong, er manges Oprindelse af denne Slægt, uanset om Christen Hansen er gamle Hans Madsens Søn eller ej, stammer vi gennem Adam Hansen alligevel fra Hans Madsen. (Slut SMS).

NOTAT:

Adresse: Starbæk Mølle, Kvong, 6800 Varde.

Børn: Hans Christensen.

Født søndag den 14. marts 1756.

Johanne Marie Christensdatter.

Født søndag den 18. februar 1759.

Christen Christensen.

Født søndag den 20. december 1761.

Kirsten Christensdatter.

Født mandag den 15. juli 1765.

Karen Christensdatter.

Født torsdag den 29. september 1768.

Johanne Marie Christensdatter.

Født lørdag den 8. januar 1820.

Ane nr: 207

Partner:

Anna Christensdatter

Datter af Christen Lauridsen

og Johanne Christensdatter.

Født søndag den 9. maj 1728 i Strellev?

Død mandag den 26. januar 1801 i Starbæk Mølle, Kvong.

Blev godt 72 1/2 år.

Viet onsdag den 10. september 1755, Strellev *.
 Han var knap 25 år. Hun var knap 27 1/2 år. Forskellen i alder var knap 2 1/2 år. Ægteskabet varede 42 1/2 år, afsluttet ved hans død torsdag den 22. februar 1798. Hun levede knap 3 år efter.

I 1755 da Christen Hansen og Anna Christensdatters ægteskab startede:

Staten overtager de vestindiske øer og Baron von Prøck udnævntes til kongelig generalguvernør.

Ane nr: 207

Morfars farmors mormors mor

Anna Christensdatter

Se foranstående.

Børn: Hans Christensen.

Født søndag den 14. marts 1756.

Johanne Marie Christensdatter.

Født søndag den 18. februar 1759.

Christen Christensen.

Født søndag den 20. december 1761.

Kirsten Christensdatter.

Født mandag den 15. juli 1765.

Karen Christensdatter.

Født torsdag den 29. september 1768.

Ane nr: 206

Partner:

Fæster og Møller **Christen Hansen**

Se side 104.

Ane nr: 208

Morfars morfars farfars far**Gmd. Niels Pallesen**

Søn af Palle Nielsen.

Født 1712 i Bjerremose, Horne.

Død søndag den 22. juli 1787 i Paabøl, Hoven.

Blev ca. 75 år.

I Skøde og Panteregister for Bølling og Nørre Herred oplyses det, at Niels Pallesen var den første Ejer af Slægtsgaarden i Paabøl, og at han skødede den til sin Søn Palle Nielsen.

I 1712 da Niels Pallesen blev født:

Den Danske hær går mod de Svenske besiddelser i Nordtyskland. I august besættes Bremen-Verden.

NOTAT:

Adresse: Paabøl, Hoven, 6880 Tarm.

Barn: Palle Nielsen.

Født 1740.

Ane nr: 209

Partner:**Karen Olufsdatter**

Datter af Oluf Nielsen

og Karen Thomasdatter.

Født 1710 i Paabøl, Hoven.

Død 1779 i Paabøl, Hoven.

Blev ca. 69 år.

Viet 1739 i Hoven kirke, Hoven sogn. Han var ca. 27 år. Hun var ca. 29 år. Forskellen i alder var ca. 2 år. Ægteskabet varede ca. 40 år, afsluttet ved hendes død 1779. Han levede ca. 8 år efter.

Om Hoven kirke, se kirke appendiks.

Ane nr: 209

Morfars morfars farfars mor**Karen Olufsdatter**

Se foranstående.

Barn: Palle Nielsen.

Født 1740.

Ane nr: 208

Partner:**Gmd. Niels Pallesen**

Se foranstående.

Ane nr: 210

Morfars morfars farmors far**Christen Christensen**

Søn af Christen Pedersen

og Karen Pedersdatter.

Født 1708 i Barslund, Hoven.

Død lørdag den 17. juli 1773 i Anneksgaarden, Hoven.

Blev ca. 65 år.

Barn: Mette Christensdatter.
Født 1746.

Ane nr: 211

Partner:**Anne Jacobsdatter**

Datter af Jacob Pedersen
og Maren Jensdatter.
Født 1719 i Hulmose, Hoven.

Viet 1743 i Hoven kirke, Hoven sogn. Han var ca. 35 år. Hun var ca. 24 år. Forskellen i alder var ca. 11 år. Ægteskabet varede ca. 30 år, afsluttet ved hans død lørdag den 17. juli 1773.

Om Hoven kirke, se kirke appendiks.

Ane nr: 211

Morfars morfars farmors mor**Anne Jacobsdatter**

Se foranstående.

Barn: Mette Christensdatter.
Født 1746.

Ane nr: 210

Partner:**Christen Christensen**

Se side 106.

Ane nr: 212

Morfars morfars morfars far**Christen ?**

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Jacob Christensen.
Født 1753.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 214

Morfars morfars mormors far**Lars ?**

Fødselsdatoen er ukendt.

Om navnet Lars:
Dansk mandsnavn; fra helgennavnet Laurentius.

Barn: Maren Larsdatter.
Født 1758.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 236

Mormors farmors morfars far**Jes ?**

Fødselsdatoen er ukendt.

Om navnet Jes:
Er den særlige sønderjyske form af Jens.

Barn: Abraham Jessen.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 320

Farmors farfars farfars farfar

Niels ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Morten Nielsen.

Født 1690.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 322

Farmors farfars farfars morfars

Jacob ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Ane Jacobsdatter.

Født 1689.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 324

Farmors farfars farmors farfar

Niels ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Thomas Nielsen.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 328

Farmors farfars morfars farfar

Søren ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Jens Sørensen.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 330

Farmors farfars morfars morfars

Jens ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Johanne Jensdatter.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 384

Morfars farfars farfars farfar

Fæstebonde **Hans Gregersen**

Søn af Gregers Christensen
og Ellen Hansdatter.

Født 1660 i Østbæk, Ølgod.

Død søndag den 19. december 1734 i Ølgod.

Blev ca. 74 år.

Født mellem 1650-70.

Trolovede udi Heibøl den 29. November 1705 Hans Gregersen af Østbæk og Malene Christensdatter af Hjedding. De blev copulerede i Ølgød Kirke den 27. December samme Aar.

Den 4. Søndag i Advent som ere dend 19. December 1734 begravedes i Ølgod Hans Gregersen [ingen aldersangivelse].

I 1660 da Hans Gregersen blev født:
Ved enevældens indførelse i 1660 blev kongemagten arvelig.

Barn: Peder Hansen.
Født søndag den 17. juli 1707.

Ane nr: 385

Partner:

Malene Christensdatter

Datter af Christen ?
Født 1680 i Hjedding, Ølgod.
Død fredag den 16. april 1756 i Ølgod.
Blev ca. 76 år.

Om navnet Malene:
Er en sammentrækning af Magdalene.

Begravet 16. april 1756 i Ølgod.

Viet søndag den 27. december 1705 i Ølgod kirke, Ølgod sogn. Han var ca. 45 år. Hun var ca. 25 år. Forskellen i alder var ca. 20 år. Ægteskabet varede knap 29 år, afsluttet ved hans død søndag den 19. december 1734. Hun levede knap 21 1/2 år efter.

Om Ølgod kirke, se kirke appendiks.

Ane nr: 385

Morfars farfars farfars farmor

Malene Christensdatter

Se foranstående.

Barn: Peder Hansen.
Født søndag den 17. juli 1707.

Ane nr: 384

Partner:

Fæstebonde **Hans Gregersen**
Se side 108.

Ane nr: 386

Morfars farfars farfars morfar

Niels Jensen (Ekknud)

Søn af Jens ?
Fødselsdatoen er ukendt i Ekknud, Ølgod.
Død fredag den 2. juli 1756 i Ekknud, Ølgod.

Begravet 2. juni 1756 i Ølgod uden Aldersangivelse.

I 1756 da Niels Jensen (Ekknud) døde:
En ekspedition fra Trankebar tager i den danske konges navn øerne
Nicobarerne i besidelse og omdøber dem til Ny-Danmark.

Barn: Anne Nielsdatter.
Født søndag den 4. april 1717.

Ane nr: 387

Partner:**Maren Nisdatter**

Datter af Nis Knudsen Hedeager
og Margrethe Christensdatter.
Fødselsdatoen er ukendt i Hedeager, Ølgod.
Død søndag den 7. juni 1750 i Ekknud, Ølgod.

Begravet i Ølgod uden Aldersangivelse.

Viet søndag den 1. november 1711 i Ølgod kirke, Ølgod sogn.
Ægteskabet varede godt 38 1/2 år, afsluttet ved hendes død søndag
den 7. juni 1750. Han levede 6 år efter.

Om Ølgod kirke, se kirke appendiks.

I 1711 da Niels Jensen (Ekknud) og Maren Nisdatters ægteskab
startede:
Opfindelsen af hammerklaveret, antagelig omkring 1711, blev et
vendepunkt i instrumentets historie.

Ane nr: 387

Morfars farfars farfars mormor**Maren Nisdatter**

Se foranstående.

Barn: Anne Nielsdatter.
Født søndag den 4. april 1717.

Ane nr: 386

Partner:**Niels Jensen (Ekknud)**

Se side 109.

Ane nr: 388

Morfars farfars farmors farfar**Povel Pedersen**

Søn af Peder ?
Fødselsdatoen er ukendt i Østbæk, Ølgod.
Død torsdag den 29. november 1725 i Ølgod.

Begravet 29. november 1725 i Ølgod uden Aldersangivelse.

Barn: Jens Povelisen.
Født onsdag den 10. november 1717.

Ane nr: 389

Partner:**Kiersten Pedersdatter**

Datter af Peder Bøllund.

Født 1687.

Død søndag den 18. august 1720 i Ølgod.

Blev ca. 33 år.

*Død efter barnefødsel. Begravet 18. august 1720 i Ølgod 33
Aar og 18 Uger gl.*

Viet 1710. Hun var ca. 23 år. Ægteskabet varede ca. 10 år,
afsluttet ved hendes død søndag den 18. august 1720. Han levede
knap 5 1/2 år efter.

Ane nr: 389

Morfars farfars farmors farmor**Kiersten Pedersdatter**

Se foranstående.

Barn: Jens Povelsen.

Født onsdag den 10. november 1717.

Ane nr: 388

Partner:**Povel Pedersen**

Se side 110.

Ane nr: 390

Morfars farfars farmors morfar**Søren Christensen**

Søn af Christen Pedersen

og Christen Pedersens Enke i Mosbøl.

Fødselsdatoen er ukendt i Moesbøl, Strellev.

Død 1716 i Ekknud, Ølgod.

*Dend 6. Martii 1701 som var Midfastesøndag blev han og
Kiersten Jensdatter trolofede i Wallund, Ølgod Sogn og
copulerede udi Ølgoed Kiercke den 4. Søndag efter Trinitatis
som er dend 19. Juny 1701.*

Begravet i Ølgod 1716 uden Aldersangivelse.

Barn: Else Sørensdatte.

Født søndag den 9. maj 1706.

Ane nr: 391

Partner:**Kiersten Jensdatter**

Datter af Jens ?

Fødselsdatoen er ukendt i Vallund, Ølgod.

Død tirsdag den 19. april 1746 i Ekknud, Ølgod.

♣ Død samme år som Christian VI dør, lørdag den 6. august 1746,
efter en regerings periode på knap 16 år. Christian VI blev godt 46
1/2 år. Frederik V bliver regent samme dag. Frederik V er da knap 23
1/2 år.

Begravet 19. april 1746 i Ølgod uden Aldersangivelse.

Viet søndag den 19. juni 1701 i Ølgod kirke, Ølgod sogn.
Ægteskabet varede ca. 15 år, afsluttet ved hans død 1716. Hun
levede ca. 30 år efter.

Om Ølgod kirke, se kirke appendiks.

I 1701 da Søren Christensen og Kiersten Jensdatters ægteskab
startede:

Von Dessau opbygger hæren, strækmarch indføres.

Ane nr: 391

Morfars farfars farmors mormor

Kiersten Jensdatter

Se side 111.

Barn: Else Sørensdatte.

Født søndag den 9. maj 1706.

Ane nr: 390

Partner:

Søren Christensen

Se side 111.

Ane nr: 392

Morfars farfars morfars farfar

Christen ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Børn: Peder Christensen.

Født 1720.

Christen Christensen.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 394

Morfars farfars morfars morfar

Peder ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Ellids Pedersdatte.

Født 1721.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 396

Morfars farfars mormors farfar

Christen ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Mads Christensen.

Født 1723.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 398

Morfars farfars mormors morfar

Morten ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Maren Mortensdatter.
Født 1724.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 404

Morfars farmors farmors farfar

Jens ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Thjelle Jensen.
Født 1709.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 406

Morfars farmors farmors morfar

Jens ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Børn: Giertrud Maria Frandsdatter.
Født 1714.
Anne Jensdatter.
Født søndag den 25. november 1714.
Kirsten Jensdatter.
Født 1719.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 408

Morfars farmors morfars farfar

Fæster og Møller **Hans Madsen**

Søn af Mads Andersen.

Født 10.09.1683 i Linding Mølle, Thorstup.
Død søndag den 1. maj 1768 i Starbæk Mølle, Kvong.
Blev godt 84 1/2 år.

Om erhvervet Fæster, - Møller se appendiks.

♣ Død samme år som Frederik VI bliver født, torsdag den 28. januar 1768.

(SMS): Hans Madsen var ved Ægteskabets Indgaaelse Fæster af Starbæk Mølle, og noget tyder paa, at Ane Catrine har bragt i hvert Fald nogen Velstand til denne. Hendes Faders økonomiske Forhold kender jeg ganske vist intet til, men - efter samtidige Beretninger, lidt til Mølleres og Bønders i den Tid. Starbek Mølle, som den da kaldes, ikke Starbæk som nu - kaldes i 1686 og 1688 "et ringe Møllested, der lider meget af Ulve". Dette er den ikke ene om. - Det varede lang Tid, inden Forholdene bedredes efter Svenskernes Plyndringer og Ødelæggelser i Landet. - Det hedder stadig i de samtidige Beskrivelser af Landets Tilstand, at en stor Del af Gaarde og Møller laa øde. Dette er selvsagt ikke ensbetydende med, at ret mange var ubeboede, men at mange maatte nøjes med at besa en ringe Del af Marken paa Grund af manglende Sædekorn - maaske ogsaa Trækkraft. Nogen Hjælp var vel i de første Aaringer efter Krigen ikke til at faa fra Herskaberne, da disse vel for de flestes Vedkommende selv havde for lidt til Brug paa Hovedgaardene, og værre var det sikkert for de

Ejendomme, hvis Herskaber var Præster eller Købstadsfolk og andre. Virkelig Bedring synes først at kunne spores omkring 1700. At saadanne Forhold maatte ramme Møllerne haardt er indlysende. - Ringe Avl lidt at male -. Deres egen Avl var nok ogsaa ringe. Der skulle nok længere Tid til, inden Kaarene bedredes ved Mølle og Gaard alene. Dog ses det, at i 1725 da Adam døbes, er de mellem Fadderne Signeur Mads Torp og Signeur Laus Rohde. Saa Møllefolkenes Anseelse har altsaa været stor nok til, at de kunne faa Folk, der stod over almindelige Bønder til Faddere for Sønnen. - Et Skifte i 1753 efter Ane Catrines Farbroder, Adam Henrik Copie, der havde været "Trompeter ved Lifgaarden til Hest", og ved sin Død boede hos en Steddatter i Sædding, Nr. Nebel Sogn, viser, at denne var ret velstaaende. Som Arvinger Mødte foruden Starbæk Mølle Børnene to Arvinger helt nede fra Holsten "der ikke var Sproget mægtig". Naar denne i en Stilling, der vel nok nærmest var mindre end Johann Copies, har faaet saa meget samlet, er det vel ikke utænkeligt, at denne har haft saa Meget, at det sammenlagt med Hans Madsens Arvepart kunne give en pæn Start for de unge Møllerfolk. Hans Madsens anden og eventuelle tredie Hustru kendes kun dette om: Efter Fadderne til den sidste Hustrus Børn at dømme, maa hun nok være fra Skyhede i Outrup Sogn. (Slut SMS).

I 1683 da Hans Madsen blev født:

Christian d. V danske Lov offentliggøres som den første samlede lovbog for hele landet og som bl.a. påbød at der skulle skiftes, før en efterlevende ægtefælde kunne indgå nyt ægteskab. Et ensartet mål- og vægtsystem indføres.

NOTAT:

Adresse: Starbæk Mølle, Kvong, 6800 Varde.

Børn: Johan Hansen.

Født torsdag den 20. november 1710.

Karen Hansdatter.

Født lørdag den 3. december 1712.

Niels Hansen.

Født søndag den 4. april 1717.

Mads Hansen.

Født søndag den 4. april 1717.

Adam Hansen.

Født tirsdag den 7. august 1725.

Margrethe Hansdatter.

Født søndag den 13. juni 1728.

Ane Catrine Hansdatter.

Født tirsdag den 7. juni 1740.

Anna Louise Hansdatter.

Født mandag den 1. januar 1742.

Ane Marie Hansdatter.

Født søndag den 21. april 1743.

Mads Hansen.

Født lørdag den 12. december 1744.

Anders Hansen.

Født lørdag den 12. december 1744.

Kjesten Hansdatter.

Født søndag den 27. februar 1746.

Anders Hansen.

Født søndag den 6. oktober 1748.

Johanne Hansdatter.

Født lørdag den 15. januar 1752.

Dorthea Marie Hansdatter.

Anna Dorthea Hansdatter.

Ane nr: 409

Partner:

Anne Cathrine Copie

Datter af Johan Copie

og Anne Dorthe Hane.

Født 1690 i Aarre.

Død onsdag den 14. december 1729 i Starbæk Mølle, Kvong.

Blev ca. 39 år.

Viet søndag den 24. juni 1708. Han var knap 25 år. Hun var ca. 18 år. Forskellen i alder var ca. 7 år. Ægteskabet varede 21 1/2 år, afsluttet ved hendes død onsdag den 14. december 1729. Han levede knap 38 1/2 år efter.

Ane nr: 409

Morfars farmors morfars farmor

Anne Cathrine Copie

Se foranstående.

Børn: Johan Hansen.

Født torsdag den 20. november 1710.

Karen Hansdatter.

Født lørdag den 3. december 1712.

Adam Hansen.

Født tirsdag den 7. august 1725.

Margrethe Hansdatter.

Født søndag den 13. juni 1728.

Dorthea Marie Hansdatter.

Anna Dorthea Hansdatter.

Ane nr: 408

Partner:

Fæster og Møller **Hans Madsen**

Se side 113.

Ane nr: 410

Morfars farmors morfars morfar

Gmd. **Hans Sørensen**

Søn af Søren ?

Fødselsdatoen er ukendt i Staukjær, Horne.

Død efter 1755.04.20.

NOTAT:

Adresse: Hallum, Kvong, 6800 Varde.

Børn: Peder Hansen.

Født onsdag den 28. februar 1731.

Anna Hansdatter.

Født søndag den 18. januar 1733.

Søren Hansen.

Født søndag den 21. november 1734.

Søren Hansen.

Født mandag den 8. oktober 1736.

Søren Hansen.

Født 1738.

Ingeborg Hansdatter.

Født søndag den 10. juli 1740.

Kirsten Hansdatter.

Født søndag den 25. februar 1742.

Søren Hansen.

Født søndag den 14. juni 1744.

Ane nr: 411

Partner:

Anne Mortensdatter

Datter af Morten ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Viet søndag den 4. april 1728 i Kvong kirke, Kvong sogn.

Om Kvong kirke, se kirke appendiks.

Ane nr: 411

Morfars farmors morfars mormor

Anne Mortensdatter

Se foranstående.

Børn: Peder Hansen.
 Født onsdag den 28. februar 1731.
 Anna Hansdatter.
 Født søndag den 18. januar 1733.
 Søren Hansen.
 Født søndag den 21. november 1734.
 Anna Magrethe Bertelsdatter.
 Født søndag den 27. februar 1735.
 Søren Hansen.
 Født mandag den 8. oktober 1736.
 Søren Hansen.
 Født 1738.
 Ingeborg Hansdatter.
 Født søndag den 10. juli 1740.
 Kirsten Hansdatter.
 Født søndag den 25. februar 1742.
 Søren Hansen.
 Født søndag den 14. juni 1744.

Ane nr: 410

Partner:Gmd. **Hans Sørensen**

Se side 116.

Ane nr: 412

Morfars farmors mormors farfar**Hans Nielsen**

Fødselsdatoen er ukendt.

Død mellem 1747 og 1749.

Børn: Kiersten Hansdatter.
 Født søndag den 26. august 1725.
 Christen Hansen.
 Født søndag den 17. september 1730.
 Maren Hansdatter.
 Født mandag den 6. juli 1733.
 Niels Hansen.

Ane nr: 413

Partner:**Anne Hansdatter**

Fødselsdatoen er ukendt.

Viet søndag den 16. juli 1724 i Ølgod kirke, Ølgod sogn.

Om Ølgod kirke, se kirke appendiks.

Ane nr: 413

Morfars farmors mormors farmor**Anne Hansdatter**

Se foranstående.

Børn: Kiersten Hansdatter.
 Født søndag den 26. august 1725.
 Christen Hansen.
 Født søndag den 17. september 1730.
 Maren Hansdatter.
 Født mandag den 6. juli 1733.
 Niels Hansen.

Ane nr: 412

Partner:**Hans Nielsen**

Se side 117.

Ane nr: 414

Morfars farmors mormors morfar**Christen Lauridsen**

Søn af Lauritz Christensen.
 Født søndag den 10. februar 1704 i Ølgod eller Strellev.

Børn: Anna Christensdatter.
 Født søndag den 9. maj 1728.
 Sidsel Christensdatter.
 Født søndag den 21. oktober 1731.
 Sidsel Christensdatter.
 Født søndag den 10. august 1732.

Ane nr: 415

Partner:**Johanne Christensdatter**

Datter af Christen ?
 Fødselsdatoen er ukendt.

Viet søndag den 11. maj 1727 i Strellev? kirke, Strellev? sogn.
 Han var godt 23 år.

Ane nr: 415

Morfars farmors mormors mormor**Johanne Christensdatter**

Se foranstående.

Børn: Anna Christensdatter.
 Født søndag den 9. maj 1728.
 Sidsel Christensdatter.
 Født søndag den 21. oktober 1731.
 Sidsel Christensdatter.
 Født søndag den 10. august 1732.

Ane nr: 414

Partner:**Christen Lauridsen**

Se foranstående.

Ane nr: 416

Morfars morfars farfars farfar**Gaardfæster Palle Nielsen**

Søn af Niels Christensen
 og Anne Pallesdatter.
 Født 1680.

NOTAT:

Adresse: Bjerremose, Horne, 6800 Varde.

Barn: Niels Pallesen.
Født 1712.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 418

Morfars morfars farfars morfar

Gmd. **Oluf Nielsen**

Søn af Niels Eskildsen
og Sidsel Olufsdatter.
Født 1669 i Paabøl, Hoven.
Død 1748 i Paabøl, Hoven.
Blev ca. 79 år.

NOTAT:

Adresse: Paabøl, Hoven, 6880 Tarm.

Barn: Karen Olufsdatter.
Født 1710.

Ane nr: 419

1. Partner. (Probandens slægt):

Karen Thomasdatter

Datter af Thomas Nielsen
og Karen Pedersdatter.
Født 1675.
Død 1714 i Paabøl, Hoven.
Blev ca. 39 år.

Partnerskab.

2. Partner:

Bodil Pedersdatter

Datter af Navnet ukendt
og Navnet ukendt.
Født 1657.
Død 1726.
Blev ca. 69 år.

Om navnet Bodil:

Oldnordisk Bothildr, sammensat af bot: bod, bedring, og hildr: kamp.

I 1657 da Bodil Pedersdatter blev født:

Kongens Retterting: i tiden op til enevælden den øverste domstol i Danmark. Beklædes af Kongen og rigsrådet. Holdtes sidste gang 1657 og afløstes i 1661 af Højsteret.

Partnerskab.

Ane nr: 419

Morfars morfars farfars mormor

Karen Thomasdatter

Se foranstående.

Barn: Karen Olufsdatter.
Født 1710.

Ane nr: 418

Partner:
Gmd. **Oluf Nielsen**
Se side 119.

Ane nr: 420

Morfars morfars farmors farfar
Christen Pedersen

Søn af Peder Christensen
og Sophie Jørgensdatter.
Født 1660 i Barslund, Hoven.
Død søndag den 8. januar 1713 i Barslund, Hoven.
Blev ca. 53 år.

Barn: Christen Christensen.
Født 1708.

Ane nr: 421

Partner:
Karen Pedersdatter
Datter af Peder ?
Født 1669.
Død onsdag den 15. april 1739 i Barslund, Hoven.
Blev ca. 70 år.

Partnerskab.

Ane nr: 421

Morfars morfars farmors farmor
Karen Pedersdatter
Se foranstående.

Barn: Christen Christensen.
Født 1708.

Ane nr: 420

Partner:
Christen Pedersen
Se foranstående.

Ane nr: 422

Morfars morfars farmors morfar
Jacob Pedersen

Søn af Peder Nielsen
og Anne Jacobsdatter.
Født 1686 i Hulmose, Hoven.
Død søndag den 10. februar 1732 i Hulmose, Hoven.
Blev ca. 46 år.

Barn: Anne Jacobsdatter.
Født 1719.

Ane nr: 423

Partner:**Maren Jensdatter**

Datter af Jens ?

Fødselsdatoen er ukendt i Forsum, Egvad.

Viet søndag den 24. juni 1714 i Hoven kirke, Hoven sogn. Han var ca. 28 år. Ægteskabet varede godt 17 1/2 år, afsluttet ved hans død søndag den 10. februar 1732.

Om Hoven kirke, se kirke appendiks.

Ane nr: 423

Morfars morfars farmors mormor**Maren Jensdatter**

Se foranstående.

Barn: Anne Jacobsdatter.

Født 1719.

Ane nr: 422

Partner:**Jacob Pedersen**

Se side 120.

Ane nr: 768

Morfars farfars farfars farfars far**Gregers Christensen**

Søn af Christen ?

Født 1626.

Død søndag den 8. oktober 1702 i Østbæk, Ølgod.

Blev ca. 76 år.

Om navnet Gregers:

Græsk mandnavn af Gregorios: årvågen.

Begravet i Ølgod.

Barn: Hans Gregersen.

Født 1660.

Ane nr: 769

Partner:**Ellen Hansdatter**

Datter af Hans ?

Født 1633.

Død søndag den 15. marts 1705 i Østbæk, Ølgod.

Blev ca. 72 år.

Om navnet Ellen:

Dansk form af Helene.

Begravet i Ølgod 1705.03.15.

Partnerskab.

Ane nr: 769

Morfars farfars farfars farfars mor**Ellen Hansdatter**

Se foranstående.

Barn: Hans Gregersen.

Født 1660.

Ane nr: 768

Partner:**Gregers Christensen**

Se side 121.

Ane nr: 770

Morfars farfars farfars farmors far**Christen ?**

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Malene Christensdatter.

Født 1680.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 772

Morfars farfars farfars morfars far**Jens ?**

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Niels Jensen (Ekknud).

Ingen kendt partner.

Ane nr: 774

Morfars farfars farfars mormors far**Nis Knudsen Hedeager**

Søn af Knud ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Død torsdag den 22. december 1729 i Hedeager, Ølgod.

Om navnet Nis:

Sønderjydske mandsnavn; kortform af Niels.

Begravet 22. december 1729 i Ølgod uden Aldersangivelse.

Barn: Maren Nisdatter.

Ane nr: 775

Partner:**Margrethe Christensdatter**

Datter af Christen ?

Født 1648.

Død torsdag den 6. juni 1720 i Hedeager, Ølgod.

Blev ca. 72 år.

♣ Født samme år som Christian IV dør, 28.02.1648, efter en regeringsperiode på knap 60 år. Christian IV blev knap 71 år. Frederik III bliver regent samme dag. Frederik III er da knap 39 år.

Begravet 6. juni 1720 i Ølgod.

Partnerskab.

Ane nr: 775

Morfars farfars farfars mormors mor

Margrethe Christensdatter

Se side 122.

Barn: Maren Nisdatter.

Ane nr: 774

Partner:

Nis Knudsen Hedeager

Se side 122.

Ane nr: 776

Morfars farfars farmors farfars far

Peder ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Povel Pedersen.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 778

Morfars farfars farmors farmors far

Peder Bøllund

Fødselsdatoen er ukendt.

Død torsdag den 9. august 1736 i Ølgod.

Begravet 9. august 1736 i Ølgod uden Aldersangivelse.

I 1736 da Peder Bøllund døde:

Ved lov indføres i Danmark Konfirmation: en offentlig stadsfæstelse, bekræftelse. I teologien specielt om den bekræftelse, hvorved fra kirkens side dåbens gyldighed stadfæstet ved håndspålæggelse.

Barn: Kiersten Pedersdatter.

Født 1687.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 780

Morfars farfars farmors morfars far

Christen Pedersen

Søn af Peder ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Død søndag den 12. februar 1730 i Ølgod.

♣ Død samme år som Frederik IV dør, onsdag den 11. oktober 1730, efter en regerings periode på godt 31 år. Frederik IV blev 59 år. Christian VI bliver regent samme dag. Christian VI er da knap 31 år.

Begravet 12. februar 1730 i Ølgod?

NOTAT:

Adresse: Moesbøl, Strellev, 6870 Ølgod.

Barn: Søren Christensen.

Ane nr: 781

Partner:**Christen Pedersens Enke i Mosbøl**

Fødselsdatoen er ukendt.

Død 1731 i Ølgod?

Begravet 19. marts 1731 i Ølgod?

Partnerskab.

Ane nr: 781

Morfars farfars farmors morfars mor**Christen Pedersens Enke i Mosbøl**

Se foranstående.

Barn: Søren Christensen.

Ane nr: 780

Partner:**Christen Pedersen**

Se side 123.

Ane nr: 782

Morfars farfars farmors mormors far**Jens ?**

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Kiersten Jensdatter.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 816

Morfars farmors morfars farfars far**Møllefæster Mads Andersen**

Søn af Anders Christensen.

Født 1650 i Starbæk Mølle, Kvong.

Død torsdag den 16. marts 1741 i Linding Mølle, Thorstrup.

Blev ca. 91 år.

(SMS): Fæster af Linding Mølle i Thorstrup Sogn under Nørholm Gods. Skifte efter ham i Nørholms Skifteprotokol 1741.05.29. Hustruen ubekendt. Mads Andersen var Aftægtsmand i Linding Mølle hos Datteren Christiane og hendes Mand Iver Mortensen. Efter hvad oplyses ved Skiftet, har han i 22 Maaneder haft Ophold hos sin Søn Hans Madsen i Starbæk Mølle. Denne forlanger nemlig herfor Godtgørelse af Boet paa 20 Rigsdaler og faar efter Forhandling med de øvrige Arvinger 12 Rdl. - Det har været en ringe Tid, Mads Andersen har virket i, og tillige har Møllen nok ikke været af de bedste. I Steen Bøchers "Vandmøller i Ribe Amt" hedder det om den: "Samme Mølle kan om Sommeren, naar Tørke er, ikke male, desligeste om Vinteren naar stor Frost paakommer". I H. K. Kristensens "Øster Herreds Historie" oplyses, at Mads Andersen var Fæster af Møllen i 1688, og at hans Dattersøn Mads Iversen er Fæster af den i 1787. Bøcher mener, at der i Midten af Attende Aarhundrede var nogen Velstand i den, saaledes lidt Sølvtoj, 3 Heste, 3 Stude, 4 Køer samt Plov og Vogne, og at den da havde 10 1/2 Tdr. Hartk. mest Møllekyld, og svarer 10 Ørter Mel og 1 Fjerding Smør i Landgilde. - Ved førnævnte Skifte nævnes [408] Hans Madsen, Starbæk Mølle,

først blandt Arvingerne. Derefter Anders Madsen boende i Varde, Karen Madsdatter, død, var gift med Therkild Jørgensen i Yderik og deres Børn: Mads Therkildsen, 28 Aar, Jørgen, 26 Aar, Ole, 24 Aar, Anna, 22 Aar, gift med Niels P. Thøstesen i Yderik, Christen, 18 Aar, senere Gmd. i Yderik, Hans, 13 Aar, senere Gmd. i Sig. Christiane Madsdatter, gift med Iver Mortensen, Linding Mølle, Anna Madsdatter, gift med Anders Christensen, Sækbæk, Christen Madsen, død, boede i København, 2 Børn. Margrethe Madsdatter, gift med Eske Jensen, Graahede, Aadum. (Slut SMS).

NOTAT:

Adresse: Linding Mølle, Thorstrup, 6800 Varde.

Børn: Anders Madsen.

Født 1680.

Hans Madsen.

Født 10.09.1683.

Christiane Madsdatter.

Margrethe Madsdatter.

Anna Madsdatter.

Karen Madsdatter.

Christen Madsen.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 818

Morfars farmors morfars farmors far

Hoftrumpeter **Johan Copie**

Søn af N. N. Copie.

Fødselsdatoen er ukendt.

(SMS): Efter Navnet at dømme vel nok af sydlandsk Oprindelse. "Hoff Trompeter ved det kgl. Hof i København". Boede i 1685, da hans eneste Barn, Ane Catrine, fødes, i Glibstrup, Lyhne Sogn. Hans Hustru kendes ikke. Se under [408]. (Slut SMS)

Død efter 1721.

NOTAT:

Adresse: Glibstrup, Lyhne, 6880 Tarm.

Børn: Ane Catrine Copie.
 Født 1685.
 Anne Cathrine Copie.
 Født 1690.
 Cathrine Margrethe Copie.
 Født 1697.
 Karen Copie.
 Født 01.01.1699.
 Ditlev Copie.
 Født 1700.
 Viveke Marie Copie.
 Født 1704.
 Cathrine Juliane Copie.
 Født 1719.
 Christopher Copie.
 Født 1720.
 Cathrine Marie Copie.
 Gottfried Copie.
 Sophie Dorothea Copie.
 Johan Christian Copie.
 Kirstine Margrethe Copie.

1. Partner:

Anne Juliane Christophersdatter Bihl

Fødselsdatoen er ukendt.

Om navnet Juliane:

Er dannet til det latinske mandnavn Julianus.

Viet fredag den 27. maj 1718 i Vor-Frue kirke, Vor-Frue sogn.

Ane nr: 819

2. Partner. (Probandens slægt):

Anne Dorte Hane

Fødselsdatoen er ukendt.

Død 1718.

Partnerskab.

Ane nr: 819

Morfars farmors morfars farmors mor

Anne Dorte Hane

Se foranstående.

Børn: Ane Catrine Copie.
 Født 1685.
 Anne Cathrine Copie.
 Født 1690.
 Cathrine Margrethe Copie.
 Født 1697.
 Karen Copie.
 Født 01.01.1699.
 Ditlev Copie.
 Født 1700.
 Viveke Marie Copie.
 Født 1704.
 Gottfried Copie.
 Kirstine Margrethe Copie.
 Sophie Dorothea Copie.
 Johan Christian Copie.

Ane nr: 818

Partner:Hoftrumpeter **Johan Copie**

Se side 125.

Ane nr: 820

Morfars farmors morfars morfars far**Søren ?**

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Hans Sørensen.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 822

Morfars farmors morfars mormors far**Morten ?**

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Anne Mortensdatter.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 828

Morfars farmors mormors morfars far**Lauritz Christensen**

Søn af Christen ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Christen Lauridsen.

Født søndag den 10. februar 1704.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 830

Morfars farmors mormors mormors far**Christen ?**

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Johanne Christensdatter.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 832

Morfars morfars farfars farfars far
Gaardfæster Niels Christensen

Søn af Christen ?
Født 1640 i Bjalderup, Horne.
Død 1718 i Lervad, Horne.
Blev ca. 78 år.

Marts 1688 fæster af Lervadsgaard, Horne, som ejedes af af Peder Nielsen paa Lunderup og var på 8-7-2-0 Hartk.

NOTAT:

Adresse: Lervadsgaard, Horne, 6800 Varde.

Barn: Palle Nielsen.
Født 1680.

Ane nr: 833

Partner:Anne Pallesdatter

Datter af Palle ?
Født 1653 i Bjerremose, Horne.
Død 1739 i Sækbæk, Horne.
Blev ca. 86 år.

Partnerskab.

Ane nr: 833

Morfars morfars farfars farfars morAnne Pallesdatter

Se foranstående.

Barn: Palle Nielsen.
Født 1680.

Ane nr: 832

Partner:Gaardfæster Niels Christensen

Se foranstående.

Ane nr: 836

Morfars morfars farfars morfars farGaardfæster Niels Eskildsen

Søn af Eske Nielsen.
Født 1635 i Paabøl, Hoven.
Død 1715 i Paabøl, Hoven.
Blev ca. 80 år.

I matriklen fra 1688 for Lundenæs Len står Niels Eskildsen opført som fæster af Paabølgaard sammen med Anders Christensen. Gårdens hartk. var 12-3-2-0 og dens ejer var Henrich Møller til Lønborg.

NOTAT:

Adresse: Paabølgaard, Hoven, 6880 Tarm.

Barn: Oluf Nielsen.
Født 1669.

Ane nr: 837

Partner:**Sidsel Olufsdatter**

Datter af Oluf ?
og Kirsten ?
Født 1645 i Paabøl, Hoven.
Død 1724 i Paabøl, Hoven.
Blev ca. 79 år.

Om navnet Sidsel:
Er en dansk udvikling af Cecilie.

Partnerskab.

Ane nr: 837

Morfars morfars farfars morfars mor**Sidsel Olufsdatter**

Se foranstående.

Barn: Oluf Nielsen.
Født 1669.

Ane nr: 836

Partner:**Gaardfæster Niels Eskildsen**

Se side 128.

Ane nr: 838

Morfars morfars farfars mormors far**Gaardfæster Thomas Nielsen**

Søn af Niels ?
Født 1640.
Død 1692 i Dyrvig, Hoven.
Blev ca. 52 år.

*Står ved matriklen af 1688 som fæster af gården Dyrvig
i Hoven Sogn sammen med tre andre mænd. Den er da i
hartk. på 8-6-2-0 og ejes af Jens Nielsen i Horsens.*

NOTAT:

Adresse: Dyrvig, Hoven, 6880 Tarm.

Barn: Karen Thomasdatter.
Født 1675.

Ane nr: 839

Partner:**Karen Pedersdatter**

Datter af Peder ?
Født 1645.
Død 1712 i Dyrvig, Hoven.
Blev ca. 67 år.

Partnerskab.

Ane nr: 839

Morfars morfars farfars mormors mor**Karen Pedersdatter**

Se foranstående.

Barn: Karen Thomasdatter.
Født 1675.

Ane nr: 838

Partner:
Gaardfæster **Thomas Nielsen**
Se side 129.

Ane nr: 840

Morfars morfars farmors farfars far
Gaardfæster **Peder Christensen**
Søn af Christen ?
Født 1640.
Død 1692.
Blev ca. 52 år.

NOTAT:
Adresse: Barslund, Hoven, 6880 Tarm.

Barn: Christen Pedersen.
Født 1660.

Ane nr: 841

Partner:
Sophie Jørgensdatter
Datter af Jørgen ?
Fødselsdatoen er ukendt.
Død 1698 i Barslund, Hoven.

Partnerskab.

Ane nr: 841

Morfars morfars farmors farfars mor
Sophie Jørgensdatter
Se foranstående.

Barn: Christen Pedersen.
Født 1660.

Ane nr: 840

Partner:
Gaardfæster **Peder Christensen**
Se foranstående.

Ane nr: 842

Morfars morfars farmors farmors far
Peder ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Karen Pedersdatter.
Født 1669.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 844

Morfars morfars farmors morfars far**Gaardfæster Peder Nielsen**

Søn af Niels Pedersen
og Bodil Nielsdatter.

Født 1664.

Død 1734 i Hulmose, Hoven.

Blev ca. 70 år.

I 1664 da Peder Nielsen blev født:

Ny matrikel, hvorefter landbrugsjorden inddeles i tønder hartkorn baseret på jordens ydeevne. Det gamle landgilde blev herefter afløst af skatter, pålignet efter jordens værdi.

NOTAT:

Adresse: Hulmose, Hoven, 6880 Tarm.

Barn: Jacob Pedersen.

Født 1686.

Ane nr: 845

Partner:**Anne Jacobsdatter**

Datter af Jacob ?

Født 1655.

Død 1737.

Blev ca. 82 år.

Partnerskab.

Ane nr: 845

Morfars morfars farmors morfars mor**Anne Jacobsdatter**

Se foranstående.

Barn: Jacob Pedersen.

Født 1686.

Ane nr: 844

Partner:**Gaardfæster Peder Nielsen**

Se foranstående.

Ane nr: 846

Morfars morfars farmors mormors far**Jens ?**

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Maren Jensdatter.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 1536

Morfars farfars farfars farfars farfar**Christen ?**

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Gregers Christensen.

Født 1626.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 1538

Morfars farfars farfars farfars morfar

Hans ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Ellen Hansdatter.
Født 1633.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 1548

Morfars farfars farfars mormors farfar

Knud ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Om navnet Knud:
Dansk mandsnavn; oprindeligt vistnok specielt for kongeslægten.

Barn: Nis Knudsen Hedeager.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 1550

Morfars farfars farfars mormors morfar

Christen ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Margrethe Christensdatter.
Født 1648.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 1560

Morfars farfars farmors morfars farfar

Peder ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Christen Pedersen.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 1632

Morfars farmors morfars farfars farfar

Anders Christensen

Søn af Christen ?
Født 1600.

I 1600 da Anders Christensen blev født:
26. maj 1600 underskrives freden mellem Danmark og Sverige.

Barn: Mads Andersen.
Født 1650.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 1636

Morfars farmors morfars farmors farfar**N. N. Copie**

Fødselsdatoen er ukendt.

Børn: Morten Ditlev Copie.
Otto Jørgen Copie.
Adam Henrik Copie.
Claus Detleff Copie.
Johan Copie.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 1656

Morfars farmors mormors morfars farfar**Christen ?**

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Lauritz Christensen.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 1664

Morfars morfars farfars farfars farfar**Christen ?**

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Niels Christensen.
Født 1640.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 1666

Morfars morfars farfars farfars morfars**Palle ?**

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Anne Pallesdatter.
Født 1653.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 1672

Morfars morfars farfars morfars farfar**Eske Nielsen**Søn af Niels ?
Født 1590.

Om navnet Eske:

Anden form for Asger; dannet af ord for Gud og spyd.

NOTAT:

Adresse: Paabøl, Hoven, 6880 Tarm.

Barn: Niels Eskildsen.
Født 1635.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 1674

Morfars morfars farfars morfars morfar
Oluf ?

Fødselsdatoen er ukendt.

NOTAT:

Adresse: Paabøl, Hoven, 6880 Tarm.

Barn: Sidsel Olufsdatter.
Født 1645.

Ane nr: 1675

Partner:**Kirsten ?**

Fødselsdatoen er ukendt.

I Viborg Landstings Dombog 1653, s. 74-75 er indført følgende retssag, hvor Kirsten Olufskone bl.a. er beskyldt for at have udført adskillige trolddomsgerninger. Hun bliver imidlertid frikendt. En Anders Chistensen er inden dette blevet henrettet.

Partnerskab.

Ane nr: 1675

Morfars morfars farfars morfars mormor
Kirsten ?

Se foranstående.

Barn: Sidsel Olufsdatter.
Født 1645.

Ane nr: 1674

Partner:**Oluf ?**

Se foranstående.

Ane nr: 1676

Morfars morfars farfars mormors farfar
Niels ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Thomas Nielsen.
Født 1640.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 1678

Morfars morfars farfars mormors morfar
Peder ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Karen Pedersdatter.
Født 1645.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 1680

Morfars morfars farmors farfars farfar**Christen ?**

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Peder Christensen.
Født 1640.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 1682

Morfars morfars farmors farfars morfar**Jørgen ?**

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Sophie Jørgensdatter.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 1688

Morfars morfars farmors morfars farfar**Gaardfæster Niels Pedersen**

Søn af Peder ?

Født 1630.

Død 1699.

Blev ca. 69 år.

♣ Død samme år som Christian VI bliver født, 30.11.1699. Død samme år som Christian V dør, 25.08.1699, efter en regerings periode på 29 1/2 år. Christian V blev knap 53 1/2 år. Frederik IV bliver regent samme dag. Frederik IV er da knap 28 år.

Står ved matriklen af 1688 opført som fæster sammen med Niels Mortensen af gården Hvolmose i Hoven Sogn. Den er da på hartk. 6-3-2-1 og ejes af Hans kgl. Majestæt.

NOTAT:

Adresse: Hvolmose, Hoven, 6880 Tarm.

Barn: Peder Nielsen.
Født 1664.

Ane nr: 1689

Partner:**Bodil Nielsdatter**

Datter af Niels ?

Født 1640.

Død 1698.

Blev ca. 58 år.

Partnerskab.

Ane nr: 1689

Morfars morfars farmors morfars farmor**Bodil Nielsdatter**

Se foranstående.

Barn: Peder Nielsen.
Født 1664.

Ane nr: 1688

Partner:
Gaardfæster **Niels Pedersen**
Se side 135.

Ane nr: 1690

Morfars morfars farmors morfars morfar
Jacob ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Anne Jacobsdatter.
Født 1655.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 3264

Morfars farmors morfars farfars farfars far
Christen ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Anders Christensen.
Født 1600.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 3344

Morfars morfars farfars morfars farfars far
Niels ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Eske Nielsen.
Født 1590.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 3376

Morfars morfars farmors morfars farfars far
Peder ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Niels Pedersen.
Født 1630.

Ingen kendt partner.

Ane nr: 3378

Morfars morfars farmors morfars farmors far
Niels ?

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Bodil Nielsdatter.
Født 1640.

Ingen kendt partner.

Sideslægt efter **Thorvald Graungaard**
 Probandens Far. Se side 5.

(2) A

Barn (broder til J.R.G.)

Sommer Raunkjær Graungaard

Søn af Thorvald Graungaard
 og Anne Nielsine Raunkjær.

Født fredag den 13. oktober 1939 i Solvang, Sønder Omme.

Var på Staby Efterskole vinteren 1954-55. Aftjente sin værnepligt ved Slesvigske Fodregiment i Haderslev fra november 1958 til 1. marts 1960. Var på Uldum Højskole vinteren 1960-61, og på Borris Landbrugsskole i 9 måneder fra november 1961. Har haft forskellige pladser ved landbruget mellem skoleopholdene og indtil november 1963.

Sommer og Asta købte i 1963 en gård i Bøel i Lønborg. Gården har en stor del af sit areal i den afvandede Skjernaadal. De har således været vidne til, hvordan engen er blevet forvandlet fra eng med dårligt enghø til god kornjord.

Sommer fortæller om gårdens udvikling:

Ejendommen var på 26 ha. Der blev to gange tilkøbt jord, så ejendommen fik et areal på 52 ha. Heraf lå 82% i den afvandede Skjernådal. I forbindelse med folketingets beslutning om naturgenopretning af Skjernådal blev der i 1993 afhændet 32 ha men samtidig modtaget 12 ha fra en naboejendom, så ejendommen nu er på 32 ha. De afhændede arealer forpagtes indtil projektet sættes i gang. På grund af udvidelse af projektet er der fare for, at der yderligere skal afhændes 12 ha, men den endelige afgørelse er endnu ikke taget.

I 1939 da Sommer Raunkjær Graungaard blev født:

Allerede i 1926 påbegyndte byen anlægget af Ringgaderne i Århus, og udbygningen er nu klar.

NOTAT:

Adresse: * Bøelvej 13, Lønborg, 6880 Tarm - 97 37 40 84.

Sommer Raunkjær Graungaards Partner:

Asta Vind

Datter af Jens Jørgen Vind
 og Maren Marie Vind.

Født søndag den 2. juni 1940 i Vognslund, Ølgod.

Om navnet Asta:

Er en kortform til kvindenavne som Astrid og Augusta.

♣ Født samme år som Margrethe II bliver født, tirsdag den 16. april 1940.

I 1940 da Asta Vind blev født:

Den 9 April påbegynder Tyske tropper besættelse af Danmark.

Se appendiks for tilstødende slægter.

Viet lørdag den 14. marts 1964 i Ølgod kirke, Ølgod sogn. Han var 24 1/2 år. Hun var knap 24 år. Forskellen i alder var 8 mdr.

Om Ølgod kirke, se kirke appendiks.

I 1964 da Sommer Raunkjær Graungaard og Asta Vinds ægteskab startede:

Den amerikanske negerleder Martin Luther King får Nobels fredspris.

(2) b

Barn (søster til J.R.G.)

Kirsten Solveig Graungaard

Datter af Thorvald Graungaard

og Anne Nielsine Raunkjær.

Født fredag den 13. december 1940 i Solvang, Sønder Omme.

Om navnet Solveig:

Oldnordisk kvindenavn.

♣ Født samme år som Margrethe II bliver født, tirsdag den 16. april 1940.

Døbt 2. februar 1941 i Sdr. Omme Kirke.

Konfirmeret 13. marts 1955 i Ølgod Kirke.

Har som sine brødre gået i Vestkjær Skole, som var en 2-klaset landsbyskole med "vestjysk skoleorden". Skoleåret begyndte 1. maj. Om sommeren var der meget lidt skolegang, men til gengæld lange undervisningsdage om vinteren, lørdag også til klokken halv fire. Var i 1956 på Staby Efterskole, og vinteren 1958-59 på Danebod Højskole. Begyndte i 1959 at læse til lærer på Den frie Lærerskole i Ollerup og dimmiterede i 1963. I praktiktiden underviste hun ved Garding danske Skole i Ejdersted i Sydslesvig. I 1963-64 var hun årsvikar på Spastikerbørnehjemmet Kildehøj i Nivaa, og tog samtidig uddannelse som gymnastiklærer på Helle Gotveds gymnastikinstitut i København. Har taget specialuddannelse i formning/billedkunst ved Danmarks Lærerhøjskole i København. I 1964-66 var hun ansat ved Gladsaxe Privatskole, og 1966-68 ved Den private Realskole i Søborg. Blev i 1968 ansat ved Aarby Friskole ved Kallundborg. Kirsten sluttede som lærer på Aarby Friskole i 1985. Har derefter haft forskellige vikariater inden for Ældreforsorgen indtil hun i 1996 gik på førtidspension.

Kirsten og Ib købte i 1972 en landarbejderbolig 7 km nordvest for Kallundborg, Tranemosevej 145, hvortil der hører 1 tdr land jord. I 1990 flyttede de til Søby ved Odder. De bor nu på et nedlagt landbrug med en stor grund, med en stor gårdsplads med toppede brosten, med store gamle bygninger, med en gammel have med store træer (knap 1 tdr.ld.). Det ældste af stuehuset er opført af kampesten i 1777. Gården hedder Søby Overgaard.

De væsentligste fritidsinteresser har været hunde, heste og vævning. Kirsten og Ib har opdrættet Keeshond og Finsk Lapphund under kennelnavnet "Tranemosen".

I 1940 da Kirsten Solveig Graungaard blev født:
Danmark indfører igen sommertid. Tidligere har der været sommertid
i år. 1916.

NOTAT:

Adresse: * Søbyvej 70, Søby, 8300 Odder - 86 55 12 92.

Barn: Thorbjørn Graungaard.

Født onsdag den 10. marts 1965.

Kirsten Solveig Graungaards Partner:

Ib Kildehøj

Søn af Herløv Kildehøj (Nielsen)
og Sofie Eriksen.

Født fredag den 16. juli 1943 i Frederiksberg.

Døbt 15. august 1943 i Brønderslev Kirke.

Konfirmeret 5. oktober 1958 i Kristkirken i Kolding.

Har haft sin barndom i Kolding, hvor hans far drev
entreprenørvirksomhed. Har gået i Riistoft Skole fra
1950-59. Konfirmeret i Kristkirken i Kolding. Flyttede i
1959 med sin familie til Aarhus, hvor han tog realeksamen i
1961 fra Rosenvangskolen. Tog svendeproeve med
bronchemedaljesom tømmer i Skive i 1965, og gik derefter på
Teknikum i Aarhus, hvor han blev bygningsingeniør i 1968 med
udmærkelse.. Har efter en kort periode i København været
ansat i firmaet M. Folmer Andersen A/S i Kalundborg. Ib
skiftede firma i 1990 og er nu ansat i Rådgivnings-
ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S, Aarhus. Har fortrinsvis
arbejdet med projektering af bærende konstruktioner, samt
tilsyn og byggeledelse på større opgaver i ind- og udland.

I 1943 da Ib Kildehøj blev født:

Det tyske Luftwaffe påbegynder anlæggelsen af Tirstrup Lufthavn
ved Stabrand; overtages af flyvevåbnet efter krigen.

I 1946 oprettes ruteflyvning mellem København-Århus.

Se appendiks for tilstødende slægter.

Viet lørdag den 13. maj 1972 i Ølgod kirke, Ølgod sogn. Han var
knap 29 år. Hun var 31 1/2 år. Forskellen i alder var 2 1/2 år.

Om Ølgod kirke, se kirke appendiks.

I 1972 da Kirsten Solveig Graungaard og Ib Kildehøjs ægteskab
startede:

Folkeafstemning 2. oktober om medlemsskab af EF resulterede i et
klart ja. 63,3 procent stemte ja, mens 36,7 - stemte imod.

(2) bA

Barnebarn (Nevø til J.R.G.)

Thorbjørn Graungaard

Søn af Ib Kildehøj
og Kirsten Solveig Graungaard.

Født onsdag den 10. marts 1965 i Gladsaxe.

Om navnet Thorbjørn:

Er et gammelt nordisk navn, sammensat af gudenavnet Thor og navneleddet -bjørn "bjørn".

Døbt 15. april i Stengaard Kirke, Gladsaxe.

Konfirmeret 6. maj i Raklev Kirke.

Gik fra børnehaveklasse til og med 2. klasse i Aarby Friskole, 3. til 8. klasse på Ellede Friskole og 9. og 10. klasse på Ubby Efterskole.

Har arbejdet for forskellige håndværkere m.v. og været truchfører. Var 1988 på Fanø Søfartsskole og 1989 på togt med Skoleskibet Danmark. Har sejlet som ubefaren matros på forskellige coastere. Tog HF-eksamen i København og er nu i gang med lægestudium på Københavns Universitet.

I 1965 da Thorbjørn Graungaard blev født:
Danmarks Forvaltningshøjskole oprettes.

NOTAT:

Adresse: * Classensgade 14, 2100 København Ø - 31 38 12 40.

Barn: Theodor Balle Graungaard.
Født søndag den 3. januar 1993.

Thorbjørn Graungaards Partner:

Susanne Balle

Datter af Preben Balle
og Karen Elisabeth Christiansen.
Født torsdag den 24. april 1969 i Bogense.

Om navnet Susanne:
Hebraisk kvindenavn; betyder liljen.

Døbt 1969.07.06 i Skovly Kirke, Bogense.

I 1969 da Susanne Balle blev født:
Prins Joachim Holger Waldemar Christian bliver født den 7. juni.

Se appendiks for tilstødende slægter.

Partnerskab.

(2) bAA

Oldebarn

Theodor Balle Graungaard

Søn af Thorbjørn Graungaard
og Susanne Balle.
Født søndag den 3. januar 1993 i Anna Sogn.

Om navnet Theodor:
Græsk mandsnavn; betyder Guds gave.

I 1993 da Theodor Balle Graungaard blev født:
Ved lov af 30. juni 1993 om orlov. Har til formål at tilgodese arbejdsmarkedspolitiske, uddannelsespolitiske samt social- og familiepolitiske behov, så personer med tilknytning til arbejdsmarkedet kan opnå orlov til uddannelse, til sabbat og til børnepasning.

(2) D

Barn (broder til J.R.G.)

Bent Graungaard

Søn af Thorvald Graungaard
og Anne Nielsine Raunkjær.

Født tirsdag den 9. november 1954 i Bakkegaarden, Vestkjær, Ølgod.

Om navnet Bent:

Navnet Bent er nordisk kortform af Benedikt, Benedictus; den velsignede.

Døbt 12. december 1954 i Bejsnap Kirke ved Ølgod.

Har siden sin realeksamen haft forskellige pladser ved landbruget. I 1971-72 var han på Borris Landbrugsskoles Grundkursus, og i 1974-75 på Kjærgaard Landbrugsskole. Påbegyndte i 1981 uddannelse på Horsens Teknikum. Fik derefter i 1984 stilling på Vildbjerg Maskin- & Bygningskontor. Var 1985-93 i Ingeniørfirmaet Hennning Svendsen, Herning. Kom 1994 til Magdeburg for ingeniørfirmaet Nellemann, Aalborg. Arbejder fra 1995 for Kuben Bank GmbH i Hamborg.

I 1954 da Bent Graungaard blev født:

Ud over verden spilles "Tango Jalousie", efter sigende mindst én gang i minuttet, og det giver svimlende indtægter. Men den 3. oktober 1954 oprettede melodians ophavsmand, komponisten Jacob Gade, et fond, så de store udenlandske summer kunne støtte unge, lovende, danske musikere.

Jacob Gade var kapelmester ved Dagmar-teatret fra 1914-19 og gæstspillede derefter som violinist ved National Symphony Orchestra i New York indtil 1921, da han blev kapelmester ved Palads Teateret. Jacob Gade døde i 1963, 84 år.

NOTAT:

Adresse: * Præstevænget 30, 7480 Vildbjerg - 97 13 33 28.

Børn: Thomas Schjøtt Graungaard.

Født torsdag den 11. august 1977.

Lars Graungaard.

Født lørdag den 30. maj 1981.

Bent Graungaards Partner:

Teknisk Tegner **Else Marie Jensen Schjøtt**

Datter af Svend Aage Jensen Schjøtt
og Edith Karen Rebekka Schjøtt.

Født fredag den 24. februar 1956 i Vinding ved Vejle.

Døbt 2. april 1956 i Mølholm Kirke.

Teknisk tegner hos Langkjær Stålbyg i Vildbjerg.

I 1956 da Else Marie Jensen Schjøtt blev født:
Folkepensionen indføres i Danmark.

Viet lørdag den 12. november 1977 i Ølgod kirke, Ølgod sogn. Han var 23 år. Hun var godt 21 1/2 år. Forskellen i alder var knap 1 1/2 år.

Om Ølgod kirke, se kirke appendiks.

(2) DA

Barnebarn (Nevø til J.R.G.)

Thomas Schjøtt Graungaard

Søn af Bent Graungaard
og Else Marie Jensen Schjøtt.

Født torsdag den 11. august 1977 i Bakkegaarden, Vestkjær, Ølgod.

Døbt 25. september 1977 i Ølgod Kirke.

(2) DB

Barnebarn (Nevø til J.R.G.)

Lars Graungaard

Søn af Bent Graungaard
og Else Marie Jensen Schjøtt.

Født lørdag den 30. maj 1981 i Horsens.

--- === 000 === ---