



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



SLÆGTSBOG

BIBLIOTEKSEKSEMPLAR

Dansk Slægtsforskning
Fredericia



SLÆGTSBOG

for
efterkommere
efter

Christen Jensen Majgaard

født 1791

i Maigård, Frøslev Sogn

Hvad af fædres saga findes,
bør af efterslægten mindes.

Dansk Slægtsforskning
Fredericia

1974



Maigaard

FORORD.

Ved udarbejdelse af denne slægtsbog er anvendt kirkebøger, folketællingslister, lægdsruller, skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller, fæsteprotokoller, tingbøger, personalhistorisk litteratur og endvidere materiale, som har været i slægtens besiddelse.

For anetavlen gælder det, at hver slægtslinie er fulgt så langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og når en linie standser op, må det derfor forstås således, at enten svigter kilderne helt – kirkebøger eller arkivalier findes ikke – eller de pågældende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til sognet. I sådanne tilfælde er også omliggende sognes kirkebøger undersøgt.

Kildehenvisninger er kun anført, hvor kilden ikke er logisk. For en persons fødsels-, vielses- og dødsdata vil kilden normalt være det pågældende sogns kirkebog, et skøde vil normalt være fra det pågældende herreds skøde- og panteprotokol osv.

Gamle dokumenter og lignende er afskrevet direkte, og de fejl m.v., der forekommer i originalen, vil altså også forekomme i afskriften.

De i ældre kirkebøger anvendte latinske søn- og helligdagsbetegnelser er omregnet til kalenderdatoer.

Ved stednavne er, hvor de ikke forekommer som citat fra arkivalier, anvendt den stavemåde, som benyttes i Post- og Telegrafvæsenets Adressebog.

I lister over faddere og forlovere anvendes som regel den samme angivelse og stavemåde, som er benyttet i den pågældende kirkebog, da det vil føre for vidt at identificere hver enkelt fadder eller forlover.

Da mange arkivalier endnu er utilgængelige for årene efter 1890, beror bogens oplysninger efter dette år hovedsagelig på meddelelser fra slægtens medlemmer og er altså ukontrolable gennem arkivalier.

Navne og data på nulevende personer er så vidt muligt anført efter egne opgivelser, og der kan derfor forekomme tilfælde, hvor f.eks. søskendes efternavne er stavet forskelligt.

Hvor oplysninger om nulevende personer er ufuldstændige, skyldes dette almindeligvis ubesvarede forespørgsler eller ukendte adresser, så forespørgsel ikke har været mulig.

Efterslægtstavlen er opbygget på følgende måde: Børnene af de personer, som efterslægtstavlen går ud fra, er betegnet med romertal. Hvert romertals børn er betegnet med stort bogstav, hvert stort bogstavs børn er betegnet med arabertal, og hvert arabertals børn er betegnet med lille bogstav. Små bogstavers børn betegnes med arabertal efterfulgt af en parentes.

I forhold til stamfaderen er romertal altså børn, store bogstaver børnebørn, arabertal oldebørn osv. Af hensyn til overskueligheden er der lavet indrykninger ved hvert generationsskifte.

For efterslægtstavlen gælder det i øvrigt, at fødesognet almindeligvis anføres efter selve fødestedet, hvilket dog ikke gælder købstæder eller større kendte lokaliteter, hovedstaden og udlandet.

I øvrigt takker vi slægtens medlemmer for den velvilje, man har vist os under bogens udarbejdelse, og udtrykker vort håb om, at denne slægtsbog må blive til glæde for såvel nulevende som kommende generationer.

DANSK SLÆGTSFORSKNING
Fredericia

Anetavle
for
Christen Jensen Majgaard
og
Else Nielsdatter

er født d. 20. januar 1791 i Maigård, Frøslev sogn, og han døde d. 17. maj 1863 samme sted og blev begravet d. 25. maj.

Han blev hjemmedøbt d. 21. januar 1791 og fremstillet i kirken d. 6. februar samme år. Fasteren Johanne Christensdatter bar ham, og faddere var Anne Larsdatter, Peder Rossen og Chr. Wester, alle fra Frøslev, samt Peder Majgaard fra Nykøbing.

Christen Jensen Majgaard blev gift første gang d. 17. oktober 1824 i Frøslev med Sidsel Marie Jensdatter. Hun er født d. 14. marts 1790 i Andrup, Frøslev sogn, og hun døde d. 4. december 1828 i Maigård.

Christen Jensen Majgaard blev gift anden gang d. 20. februar 1829 i Ørding med

Else Nielsdatter

Forlovere ved vielsen var brudens far og Joseph Gade fra Vils.

Else Nielsdatter er født 1803 i Storupgård, Ørding sogn, og hun døde d. 19. december 1880 i Maigård og blev begravet d. 26. december.

Hun blev hjemmedøbt og derpå fremstillet i kirken d. 17. april 1803. Peder Chr. Riises steddatter Kirstine Jensdatter fra Bouberg i Hvidbjerg på Mors bar hende, og faddere var Søren Bach, Kr. Jepsen, Poul Husted, Kr. Kjærgaard og Jens Søndergaard, alle fra Storup.

Hun blev konfirmeret 1818 i Ljørslev med karakteren: Skikkelig af opførsel, men mådelig af evne og kundskaber.

Christen Jensen Majgaard overtog i 1824 efter sin stedmor fæstet af fødegården, der hørte under Frøslevgård gods, og hans fæstebrev lyder således:

"Underskrevne Frederik Juul til Frøslevgaard: Giøre vitterligt at have stædt og fæstet, ligesom jeg herved stæder og fæster til Christen Maygaard af Frøslev den Gaard i Frøslev Bye og Sogn, der staaer for Hartkorn 6 Tdr. 2 Skp. 2 Fjåk. 2 Alb., som hidtil har været i fæste af hans Moder, men som hun nu til ham har afstaaet, hvorefter bemeldte Christen Maygaard maae nyde og bruge samme Gaard i Fæste paa følgende Vilkaar:

1.

Erlægger og betaler Fæsteren alle kongelige Skatter af Gaarden og dens Hartkorn til rete Forfaldstider, som ere paabudne eller paabydes, samt Forhæftelsen til Rigsbanken.

2.

Er Fæsteren forbunden at lade Gaardens Bygninger assurere i Landets almindelige Brøndkasse, og selv udrede Omkostningerne samt Aarlig betale saavel de ordinaire som extraordinaire Brøndpenge.

3.

I Landgilde leverer Fæsteren til hvert Aars Martini 4 Tdr., skriver Fire Tønder Byg vel rensed og med forsvarlig Maal og Opmaal, samt 2 Rbd., siger Toe Rigsbankdaler reede Sølv, men saalænge den fratredende Fæster, hans Moder, lever, er den Aarlige Landgilde modereret til 3 Tdr. Byg, imod at Fæsterer opfylder den imellem ham og hans Moder oprettede Aftægtscontract, men naar hun ved Døden afgaaer, leveres den fulde Korn Landgilde 4 Tdr. Byg.

4.

Forretter Fæsteren aarlig en halv Plougs Hoverie efter Tilsigelse i Overeensstemmelse med den under 6te Juni 1792 oprettede og da indgangne Hoverie Forening uden Modvillighed, og hvoraf herved hæftes verificeret Fortegnelse.

5.

Gaardens Bygninger, Besætning og Inventarium, som er Fæsteren overleveret ved Syn, er han pligtig at vedligeholde og forbedre og ved Dødsfald eller Fratredelse at aflevere i uforringet Stand, alt som vedhæftede originale Synsforretning udviiser.

6.

Gaardens Eiendomme er han pligtig at giøde, dyrke og behandle paa bedste Maade og intet deraf bortleie eller til Upligt bruge.

7.

Iøvrigt retter han sig efter hans kongelige Maiestæts Love og Anordninger og viser mig som Hosbonde samt mine Udsendte Høriighed og Lydighed, Alt under dette Fæstes Fortabelse og vilkaarl. Straf.

8.

I Indfæstning har Fæsteren betalt den accorderede Sum 200 Rbd. Sedler.
Til Bekræftelse under min Haand og Segl.
Frøslevgaard den 30te October 1824.

Frederich Juul."

Forinden overtagelsen var der blevet afholdt følgende synsforretning i gården:

"Anno 1824 den 8de April indfandt undertegnede Synsmænd Christen Kierngaard og Lars Michelsen af Elsøe i Følge Morsøe Herreders Rets respective Udmeldelse af 31te F.M. paa Frøslevgaards Gods ved en Gaard i Frøslev Bye, som Jens Mai-gaards Enke sidst havde i Fæste, men nu overlades i Fæste til hendes Søn Chri-

sten Maigaard for i Overeensstemmelse med Forordn. 8. Juni 1787 at syne og Taxere Gaardens Bygninger, Besætning og Inventarium til Overleverelse til bemeldte nye Fæster, som ved Forretningen var nærværende tilligemed Forvalter Jensen paa Godseierens Vegne, i hvis Hos- og Overværelse Forretningen nød sin Fremme saaledes:

1. Besigtelse over Gaardens Bygninger, som befandtes:

a. Vaaningshuset vender i øster og vester,

bestaaende af 11 Fag eller 12 Bindinger,

33 Alen 3 q.ter lang Hængekue for vester

Ende og Udskud for begge Sider undtagen

for Vinduerne, halv Fiel Gavl for østre

Ende, 7 Fag forsynet med Loft - Huuset op-

ført af Fyr og Gran, Straaetag og klinede

Vægge, undtagen 2 Fag, som er Grundmuret,

befandtes i beboelig Stand og vil mangle:

1 Tylt 10 Fods Fiel til Loft

4 Rbd. 0 Mk. 0 Sk.

50 Stk. Loftsøm

0 - 2 - 0 -

b. Laden og Stalden ibygget, bestaaer af

10 Fag eller 11 Bindinger 50 Alen lang

Hængekue for østre Ende udskud for beg-

ge Sider og vestre Ende, 4 Fag forsynet

med Loft, opført af samme Materialier som

Vaaningshuset, befindes i brugbar Stand

og vil mangle:

2 Tylt Lægter á 24 Sk. pr. Stk.

6 - 0 - 0 -

c. 1 Fløihuus ibygget Laden i Nord bestaaer

af 4 Bindinger eller 17 Alen 3 q.ter

halv Fielgavl i nordre Ende og Udskud

for østre Side, befindes i brugbar Stand

og vil mangle:

1 Tylt 10 fods Bord

4 - 0 - 0 -

Haandværksfolks Kost og Løn

2 - 2 - 0 -

Brystfæld Summa

16 Rbd. 4 Mk. 0 Sk.

2. Besætning og Inventarium:

1 4-Aars brun Hoppe

25 Rbd. 0 Mk. 0 Sk.

1 sort 6-Aars Hest

20 - 0 - 0 -

1 sort 3-Aars Hoppe

18 - 0 - 0 -

1 gammel sort Følhoppe

16 - 0 - 0 -

Transport	79 Rbd.	0 Mk.	0 Sk.
1 bruun blæsset 2-Aars Hest	11 -	0 -	0 -
1 beslagen Vogn med Afsætning og Tilbehør	24 -	0 -	0 -
1 do. beslagen Vogn med 2 Sæt Leirer og Tilbehør	20 -	0 -	0 -
1 Trævogn med Møgfjel	9 -	0 -	0 -
1 Ploug med 2 Sæt Jern og Tilbehør	5 -	0 -	0 -
2 Jern Harver	10 -	0 -	0 -
3 jern Grebe, 2 Flade skovle	2 -	0 -	0 -
2 Spader	0 -	4 -	0 -
1 Lynglee, 1 Slibesteen	1 -	0 -	0 -
1 Hakkelsekiste med Kniv og 2 Forke, 3 River	2 -	2 -	0 -
Dræt til 4 Bæster og en Kornkrat	5 -	0 -	0 -
2 Høeleer med Behør, 1 Huus- og 1 Loftstige	7 -	0 -	0 -
5 Korn Sække og 2 Solde	3 -	0 -	0 -
1 Hiulbaar, 1 Pleigl og 1 Kastskovl	1 -	0 -	0 -
1 Halv Trommel, 1 Røgteløb og 1 Sædeløb	3 -	0 -	0 -
1 Brønd med Trug og Spand	1 -	0 -	0 -
1 Øxe, 1 Hammer, 1 Høetang og 1 Saug	1 -	3 -	0 -
4 Stk. Køer á 9 Rbd.	36 -	0 -	0 -
2 Kalve	4 -	0 -	0 -
3 Faaer og 1 Vædder	4 -	0 -	0 -
<i>Summa Besætning og Inventarium</i>	<u>229 Rbd.</u>	<u>3 Mk.</u>	<u>0 Sk.</u>

Foranførte Besætning ansees tilstrækkelig til Gaardens og Hoveriets Bedrift. -
 Af Rde og Sædekorn erklærede Fæsteren at have det fornødne til Indavling. - Til
 Gaarden er 6 Tdr. 2 Skp. 2 Fjdk. 2 Alb. Hartkorn. -

At denne Forretning er holdt efter vor bedste Skiønnende og Overbeviisning
 bekræftes med Underskrift og inden Retten næste Tingdag afhiemle.

Datum ut supra.

Christen Kiergaard. Laust Michelsen.

Imod Forretningens Afhiemling haves intet at erindre.

Paa Godseierens Vegne: Jensen, Forvalter. - Christen Jensen Majgaard.

Fremlagt inden Morsøe Herreders Ret den 12. April 1824.

Rummelhoff.

Christen Maygaard var mødt, hvornæst de udmeldte 2de Mænd efter iagttaget
 Lovlig Omgang beedigede denne Forretning og blev demitteret. -

Saaledes for Retten at være Passeret, bekræftes under Haand og Segl.

Rummelhoff.

Til Dommer og Skriver betalt	0 Rbd. 4 Mk. 8 Sk.
Justitsfondet	<u>0 - 0 - 14 2/5</u>
	<u>0 - 5 Mk. 2/5 Sk.</u>

Rummelhoff."

"Fortegnelse paa det Hoverie Arbeide af $\frac{1}{2}$ Ploug, som Christen Majgaard i Frøslev er pligtig at forrette efter Fæstekrav og derpaa grundet Foreening af 6. Juni 1792. - Foreeningens 1ste Hoved Post: Korn Avling.

I Marken her hiemme ved Gaarden haver denne Fæster til en halv Ploug 4re halve Skifter, som indeholder den eene med den anden 37.000 Kvadratalen og i Vangen en halv Skifte, der indeholder 14.000 Kvadratalen, at føle, pløie, saae, harve, overharve og binde, rive, røgte, Baand dertil at giøre af lang Halm eller Simer, hvoraf snoes 600 Favn /:hvortil Eieren leverer det fornødne Langhalm:/ indage, imodtage og ligger Kornet i Huus eller Stak, samler de derpaa befindende Steene og samme til sin Tiid afføre samt rykker Tidsler, naar det behøves.

2den Hoved Post:

Høbiering I Kieret 2de halve Skifter, der indeholder 39.294 Kvadratalen, i Engen $\frac{1}{2}$ Skifte, der indeholder 12.481 Kvadratalen, paa Baarene $\frac{3}{4}$ til 1 Skifte, som han skal slaae, rive, bære i Land, stakke, rygte, vende, indage og imodtage og lægge i Huus eller Stak, de paa Engene og Agrene befindende Steene at samle og afføre.

3die Hoved Post:

Giødning 10.000 Kvadratalen at paaføre Giøde og samme udsprede paa Marken her hiemme ved Gaarden, saaledes som eragtes fornøden og sædvanlig haver været.

4de Hoved Post:

Ildebrand. Hand bierger saamange Skudtørv af forsvarlig Tykkelse, Længde og brede, som kan beligge 800 Kvadratalen, 6 Læs Fladtørv á 10 Sneese Læsset og 1 Læs Lyng eller i Steden for Lyng graves Skudtørv 1 Dag med 2 Folk, hvilket alt efter sædvanlig Skik og Brug, graver, slaaer, reises, sætte i Skrue, rygte, indages, imodtage, Lægge i Huus eller Stak.

5te Hoved Post:

Det Arbeide, som ei til Hovmaal er bestemt. - 1 og 2 \$\$ til Tærskning, Rensning, Kornet at bære paa Lofterne 25 Gangdage, 3-4-5-6-7-8 og 9 \$\$ er bestemt til og som aftienes efter Hosbondens Behag for $\frac{1}{2}$ Ploug 16 Spd. 12 Gd. 10 Spd. Til dette Arbeide, der er bestemt i Tilfælde af Flytning fra Ejer eller Forpagter og hovedgaard ansatt at hente, forretter han behøvende Kiørseler i Omgang med de øvrige Hoveries Bønder, Ligesaa skal han toe og klippe Faar samt trække Stude til Sun stæderne og hiælpe ved sammes Overførsel.

Frøslevgaard den 30. October 1824.

Frederich Juul."

I 1832 købte Christen Jensen Majgaard gården til selveje, og skødet for denne handel lyder således:

"Jeg underskrevne Frederich Juul til Frøslevgaard tilstaaer herved at have solgt til Christen Jensen Maigaard i Frøslev Bye og Sogn den ham i Fæstehavende Gaard, Maygaard kaldet, staaende for Hartkorn 6 Tdr. 2 Skp. 2 Fjåk. 2 Alb. for den Kjøbesumma 1510 Rbd. reede Sølv. Og da bemeldte Christen Jensen Maygaard har betalt mig benævnte Et Tusinde, Fem Hundrede og Tie Rigsbankdaler rede Sølv, saa skjøder og overdrager jeg ham herved ovennævnte Gaard med dens tilliggende Ejendom af Hartkorn Sex Tønder, Toe Skjepper, Toe Fjerdingkar og Toe Album, til Ejendom og Brug paa lovlig Maade, og med de Rettigheder og Byrder, som jeg har eyet den. - Den ved Synsforretningen af 8de April 1824, Kjøberen overleverede Besætning følger i Kjøbet uden videre bekostning. Konge, Kjerke, Korn og Quægtiende følger ikke i Kjøbet. - Fra nu af betaler Kjøberen alle Skatter, Udgifter og Byrder af Gaarden og dens Hartkorn, som nu ere paabudne eller herefter paabydes, ingen undtagen, hvorunder og indbefattes Hæftelsen til Nationalbanken. - Kjøberen og efterfølgende Eiere af Gaarden er forbunden til aarligen i Høbjergningstiden, naar han dertil forlanges, saalænge jeg eller min Kone lever, at forrette her til Gaarden paa egen Kost og uden Betaling, et Engskifte, hvilket der anvises ham, at slaee, rive, vande, stakke, rygte, indage, imodtage og legge det i Huus eller Stak. Til Bekræftelse under min Haand og Segl i 2de Vitterligheds Vidners Overværelse. Frøslevgaard den 11. December 1832.

Frederich Juul.

Til Vitterlighed: Poul Ager. Peder Jensen."

Christen Jensen Majgaard drev gården indtil sin død, hvorefter den deltes mellem sønnerne Jens og Niels således, at Jens fik hovedparcellen, matr. nr. 12a af hartkorn 3 tdr. 3 skp. 2 fjåk. 3/4 alb. og Niels matr. nr. 12b af hartkorn 2 tdr. 5 skp. 2 fjåk. 2 3/4 alb. Som vederlag skulle de svare deres yngste bror Jens 1700 rdlr. samt aftægt til moderen af værdi 500 rdlr.

er født 1749 i Maigård, Frøslev sogn, og han døde d. 22. januar 1815 samme sted og blev begravet d. 1. februar.

Han blev døbt d. 21. september 1749, båret til dåben af Jens Schammelsens kone i Andrup, og faddere var Niels Jepsen, Niels Vestergaard, Bertel Jensen og Maren Heisbech, tjenende i præstegården.

Jens Christensen Majgaard blev trolovet d. 13. august 1782 og gift første gang d. 4. oktober samme år i Frøslev med

Mette Josephsdatter

Forlovere var Mads Bech fra Frøslev og Erich Pedersen fra Mollerup.

Trolovelser kendtes allerede i middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige vielse dog større og større betydning, og ved ordinans af 19. juni 1582 bestemtes det, at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten. Før den kirkelige vielse blev foretaget, skulle der dog finde trolovelse sted i overværelse af præsten og 5 andre personer. En sådan trolovelse var forpligtende for begge parter og kunne kun ophæves efter kongelig bevilling. Efter loven skulle præsterne "alvorligen forbyde de trolovede personer at søge seng sammen, førend de i kirken retteligen blive samlede", men blandt almuen overholdt man ikke denne lobestemmelse, idet man bibeholdt den gamle opfattelse af trolovelsen som den egentlige ægteskabsstiftende handling.

I året 1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kongeligt reskript af 4. januar, men trolovelsesskikken fortsatte dog - uden at være ægteskabsstiftende - og er i vore dage afløst af forlovelsen.

Som et ydre tegn på trolovelse bar den trolovede - i hvert fald hvis det var en mere fornem person - en fingerring af guld, der blev anbragt på fjerde finger, "thi vise mestre og læger skriver, at der ganger en åre fra hjertet op til den fjerde finger". ✕

Mette Josephsdatter er født 1749 i Pudsgård, Frøslev sogn, og hun døde 1793 i Maigård og blev begravet d. 27. januar.

Hun blev døbt d. 19. februar 1749, båret til dåben af fasteren, Kirsten Pedersdatter Jegind, og blandt faddere nævnes Niels Jepsen på Frøslevgård.

Jens Christensen Majgaard var gift anden gang med Kirstine Christensdatter, der overlevede ham.

Jens Christensen Majgaard overtog efter sin far fæstet af fødegården, og den drev han indtil sin død.

I Frøslevgård gods' skifteprotokol ses 1815 indført følgende skifte efter Jens Christensen Majgaard:

"Anno 1815, den 21. Febr., som var rette 30te Dagen ejer afgangne Jens Majgaard i Frøslev, indfandt sig Skifteforvalteren Jens Wandborg til Frøslevgaard for at Registrere og vurdere den afdødes Efterladenskaber, til videre paafølgende Deeling imellem den afdødes Arvinger, Enken Kierstine Christens Datter med Laugværge Jens Syndergaard i Aandrup, tillige med den afdødes andre Arvinger, som ere: Af første Egteskab med forhen afgl. Mette Josephsdatter, nemlig: 1 Søn, Joseph, 30 Aar, og tiener hos Hr. Kiøbmand Faartoft i Nyekiøbing, 2. een Søn, Christen, 24 Aar gl., hjemme, 3. een Datter, Anne, gift med Jens Tonsgaard i Vustrup, paa hvis vegne var nærværende hendes Mand, bemeldte Jens Tonsgaard. I Egteskab med den efterlevende Enke, 4. een Søn, Christen, 15 Aar, 5. een Søn, Jens, 12 Aar, 6. een Datter, Mette Maria, 10 Aar, hvilke sidstnævnte alle vare hjemme, som Formynder for den mindre Aarige Søn Christen var mødt Joseph Pudsgaard i Frøslev, og som Formynder for de i sidste Egteskab værende umyndige Børn var mødt Hans Østergaard ogsaa af bemeldte Frøslev, som vitterligheds og Vurderings Mænd var nærværende Lægdsmand Niels Vestergaard og Jens Overgaard, begge af Frøslev.

Altsaa blev Registeret og Vurderet, som følger:

	Rdlr.	Mk.	Sk.
<i>I Dagligstuen:</i>			
1 Bord med skuffe under	0	5	0
1 Skammel	0	4	0
1 Stue Viiseværk	1	4	0
1 Jern Bielægger Kakkelovn	20	0	0
<i>Den Østre Seng:</i>			
1 vadmels underdyne	1	4	0
2 Hoved Puder	1	4	0
1 Vadmels stribet Dyne	1	4	0
1 Olmerdugs Overdyne	2	0	0
<i>Den Syndre Seng:</i>			
1 Hølsklæde	0	2	0
1 Overdyne	1	0	0
2 Hovedpuder	0	4	0
2 Lysestager af Messing	0	4	0
<i>I Østerstuen:</i>			
Den afdødes Skab	1	4	0
Hans Kiste	2	0	0

	Rdlr.	Mk.	S
<i>Derudi følgende Klæder:</i>			
1 par blaae Klædes Buxer	0	4	0
1 gl. blaae do. Trøje	0	4	0
1 blaae vadmel's Brystdug	0	2	0
1 Stribet undertrøje	0	3	0
1 par gamle Læder Buxer	0	1	0
1 Stribet Brystdug	0	2	0
1 Blaae Klædes Kiøle	1	0	0
1 do. do. Trøje	1	0	0
1 Blaae Vadmel's Kiøle	0	1	0
1 Hathuus med een Hat i	0	3	0
1 Lygte	0	0	8
1 Kramhue	0	1	0
1 Navre	0	0	2
Noget Jern	0	0	8
1 Fur Bord	0	2	0
<i>I Giestekammeret:</i>			
1 Bolster underdyne	1	0	0
1 Gl. Stribet Olmerdugs Overdyne	0	3	0
<i>I Ølkammeret:</i>			
1 Saltkar	0	4	0
1 mindre Kar	0	2	0
1 Øll Tønde	0	5	0
Nogle gamle Huulskinner	0	2	0
<i>I Mandekammeret:</i>			
1 Trefierdings Tønde	0	9	0
<i>Endvidere fandtes af hans Gangklæder:</i>			
1 Bunden Trøje	0	1	0
1 par gl. Læder Buxer	0	4	0
1 Selde	0	0	8
2 Løbe	0	0	4
1 gl. Kiste paa Loftet	0	1	0
<i>I Spisekammeret:</i>			
1 Kiødskab	0	3	0
1 Bord	0	1	0
1 Øllanker	0	1	0
5 Træetalerkener	0	0	8

	Rdlr.	Mk.	Sk.
1 Stryg Jern	0	0	8
1 Mangeltr�e	0	0	2
I Ki�kkenet:			
1 Ildklemme	0	0	8
1 Trefod	0	0	4
1 Strippe	0	0	6
1 Ovntr�e og 1 Rage	0	0	4
I Bryghuset:			
1 Kaaberkiedel i Grube	10	0	0
1 B�rekar	2	0	0
1 mindre do.	1	0	0
2 gl. Ti�re T�nder	0	1	0
1 L�b	0	0	2
1 �reballie	0	1	0
I Karlekammeret:			
Een Seng, derpaa:			
1 Underdyne	1	4	0
2 Hovedpuder	0	4	0
1 Olmerdugs Dyne	1	4	0
1 H�lskl�de	0	2	0
1 Lagen	0	2	0
I Koehuset:			
1 Sortbroget Koe, 4 Aar	15	0	0
1 graebroget do., 10 Aar	12	0	0
1 Sortbroget do., 10 Aar	10	0	0
1 R�dbroget do., 3 Aar	8	0	0
1 graebroget do., 4 Aar	10	0	0
2 Sortbroget Stude kalve	10	0	0
I Stalden:			
1 Hesteplog, 1 Aar	15	0	0
2 Sortbrogede Qvier	10	0	0
2 Brogede Stude, 2 Aar	15	0	0
2 do. do., 2 Aar	16	0	0
1 Sortbroget Studekalv	5	0	0
1 do. Qviekalv	4	0	0
I Faarestien:			
2 Studekalve	4	0	0

	Rdlr.	Mk.	Sk.
Transport	233	5	12

Videre fandtes ikke at Registrere og Vurdere, og Paa Skifteforvalterens Spørsmaal, om de tilstædeværende vidste meere dette Sterfboe til Indtægt at beregne, angav Enken, at Hun skulle have af Lars Poulsen i Galtrup for 2de Stude 116 Rdlr. 4 Mk.; derimod angav Enken at være skyldig til Anders Majgaard i Øster Assels 3 Rdlr. 4 Mk., og hendes Kiøbmands Regning kunde hun for i Dag ej bestemt opgive, hvormeget beløb sig.

Og da intet videre denne gang var at forrette, blev dette Skifte opsadt til 6te Uge Dagen den 4de April til forventende foreening i mellem Arvingerne.

At dette saaledes er passeret og tilendebragt, bekræftes med samtliges underskrift.

Vandborg.

Enken Kirsten Christens Daatter.

Som Lauværge: Jens Syndergaard.

Joseph Jensen.

Som Formynder for Christen Jensen: Joseph Pudsgaard.

Som Formynder for de umyndige Børn: Hans Østergaard.

Paa min Kones Vegne: Jens Tonsgaard.

Som Vitterligheds og Vurderings Mænd: N. Vestergaard. Jens Overgaard.

Aar 1815 den 4. April, som er 6te Ugedagen i Stervboet efter afgangne Jens Majgaard i Frøslev, mødte Skifteforvalteren, Proprietair Jens Vandborg til Frøslevgaard ibd. med Testes Jens Peter Bering og Jens Overgaard i Frøslev. - Enken Kirstine Christensdatter med Lauværge, Jens Søndergaard i Aandrup, Sønnerne Joseph og Christen med Curator, Joseph Pudsgaard, Datteren Annes Mand og Værge Jens Tonsgaard i Vuustrup og for de umyndige Børn Hans Østergaard vare alle tilstede. - Enken angav endnu at hæfte paa Boet følgende Gjæld: Til Steenberg i Nyekiøbing 62 Rbd. 5 Mk. 8 2/3 Rbsk., Sebstrup i Nyekjøbing 85 Rbd. 3 Rbd.mk. 8 Rbd.sk.; bemeldte Sebstrup endvidere 6 Rbd.; Tienestepigen Marens Løn 10 Rbd.; Tienestekarlen Jens 5 Rbd. - Hosbonden anmeldte sin Fordring i Boet efter Synsforretning af 21. Febr. d.A. at være 127 Rbd. 4 Mk. 4 Sk., hvilken nærmere af Dommeren bliver at paakjende, hvorfor dette Skifte blev udsat indtil videre; da Tiden og Stædet, naar og hvor samme foretages, nærmere skal vorde vedkommende tilkjendegivet.

Datum ut supra.

Vandborg.

Enken Kiersten Christens Daatter.

Som Lauværge: Jens Syndergaard i Aandrup.

Joseph Jensen. Jens Tonsgaard. Christen Jensen.

Som Curator: Joseph Pudsgaard.

Hans Østergaard, Formynder for de umyndige.

Testes' Jens Peder Bering. Jens Overgaard."

Efter Jens Christensen Majgaards død videreførte enken, Kirstine Christensdatter, gården til 1824, da hun oplod den for stedsønnen Christen. I den anledning blev der oprettet følgende aftægtskontrakt:

"1.

Ides Christen Jensen i Frøslev skal inden næste Sommers Begyndelse indrette til Kirsten Christensdatter Maigaard i Frøslev i den mig under Dags Dato tilfæstede Gaard i bemeldte Frøslev, staaende for Hartkorn 6 Tdr. 2 Skp. 2 Fjåk. 2 Alb., fornøden og beqvem Huusværelse, 2 Fag til Stue med Loft over og 2 Fag til Kjøkken, som jeg vedligeholder i god og forsvarlig Stand.

2.

Ligeledes forbinder jeg mig aarlig at levere til bemelte Kirsten Christensdatter 2 Tdr. Rug, 3 Tdr. Byg, forsvarlige og gode Varer, som jeg forskaffer malet, 1 Lispund Smør, 2 Lispund Ost, Ligesom hun behøver det, 4 Sneese Aal om Sommeren, 1 Old Sild om Efteraaret og 1 om Foraaret, 1 Lispund Flesk og 2 Giæs om Efteraaret, 1 Skieppe Salt, 1 Pund Humle, 1 Potte nysmalket Melk om Vinteren og $1\frac{1}{2}$ om Sommeren, daglig 1 Skieppe Salt, 1 Pund Humle samt 1 Ol Æg om Foraaret. 5 Læs Skudtørv, 2 Læs Fladtørv af samme Størrelse og Ligesaa gode som dem, jeg selv hiemfører og bruger, hvilken jeg ligeledes skaffer i Huus, 3 Faaer med deres Opfødning føder og græsser jeg for hende og tøjrer dem tilligemed mine egne. - Aarlig saaer jeg for hende 1 Fierdingkar Hørfrø, hvor jeg saaer mit eget, og maae hun brygge og bage med min Kieddel og Ovn. - En Liden Kaalhaug m.v. forbeholdes hende. - Foruden dette leverer jeg hende Aarlig 1 Rbd. Sedler, skriver Een Rigsbankdaler Sedler, som dog først tager sin Begyndelse fra 1826.

3.

Kirsten Christensdatter maae have en Pige hos sig, naar hun vil, og i Svagheds og Sygdoms Tilfælde er jeg Christen Jensen forbunden til at holde hende en saalenge. Efter hendes Død nyder hun en efter Egnens Skik og Brug passende Begravelse, hvilken jeg Christen Jensen i alle Maader bekoster.

4.

Ald den Gield, som Kirsten Christensdatter til dato maatte være i, forbinder jeg Christen Jensen mig til at betale.

5.

I Vederlag for den tilstaaede Aftægt med videre frasiger jeg Kirsten Christensdatter mig Fæstet paa foranbemelte Gaard i Frøslev, og nyder Christen Jensen ikke videre, hverken før eller efter min Død, men alt mit Efterladenskab skal tilhøre

mine Børn.

6.

For det stemplede Papirs Skyld anslaaes Aftægten til 20 Rbd. Sølv Aarlig, iberegnet den nævnte Rigsbankdaler. -

Saaledes at være oprettet til Efterlevelse bekræftes under vore Navne i Vidners Overværelse.

Frøslev, skrevet i Nyekiøbing den 1ste November 1824.

Christen Jensen Majgaard.

Kirsten Christensdatter med ført Pen.

Som Laugværge: Jens Søndergaard.

Som Vidner: I.C. Krossing. Schou."

Niels Poulsen

6v

er født 1769 i Storupgård, Ørding sogn, og han døde d. 12. september 1833 samme sted og blev begravet d. 20. september.

Han blev hjemmedøbt og derpå fremstillet i kirken d. 15. marts 1769. Faste-
ren bar ham, og faddere var Peder Jegind, morbroderen fra Hvidbjerg, Poul Vestergaards kone og Peder Espersens kone i Ballegård.

Niels Poulsen blev gift d. 11. juli 1800 i Hvidbjerg med

Karen Jensdatter

7v

Forlovere ved vielsen var pastor Brøchner fra Karby og Jens Bouberg af Sal-
ling.

Karen Jensdatter er født 1780 i Bovbjerg, Hvidbjerg sogn, og hun døde d. 13.
marts 1849 i Storupgård og blev begravet d. 21. marts.

Hun blev døbt d. 29. januar 1780, båret til dåben af velledle madame Nandrup
til Glomstrup, og faddere var sr. Niels Sørensen Nandrup, Chr. Christensen Bon-
de, Jens Mikkelsen, Jørgen Nielsen, sr. Bernt Erslev, Anders Brochmand, jomfru
Marie, Anne Laurentia Isager og Giertrud Nielsdatter.

Niels Poulsen overtog efter sin far fæstet af fødegården af hartkorn 10 tdr.
1 skp. 3 fjdk. 2 alb., der hørte under Frøslevgård gods, men i 1789 købte han
gården til selveje for 830 rdlr. Med hans datter Dorthe Kirstine Nielsdatter
tilfaldt den senere Peder Sørensen (Bach), hvis anden kone og enke, Nicoline

Kjær, ægtede Kristen Seerup, som 1900 overdrog Storupgård til sin søn, Chr. Seerup. Denne solgte den 1910, efter at den var nedbrændt, til Morslands udstykningsforening. Gården er nu totalt udstykket.



Storupgaard.

er født ca. 1712, måske i Frøslev, hvis kirkebøger først begynder 1736, og han døde 1792 i Maigård, Frøslev sogn, og blev begravet d. 25. maj.

Han var gift med

Ane Pedersdatter

Hun er født omkring 1722, og hun døde d. 10. februar 1797 i Maigård.

Christen Jensen Majgaard var fester af Maigård i Frøslev under Frøslevgård gods, og senere oplod han den for sønnen Jens og gik på aftægt hos denne.

I årene 1747-1749 rasede en kvægpest - som også benævntes "fædød" - her i landet. Det samlede tab ved kvægpesten på Mors var 947 kreaturer. I Frøslev blev 7 besætninger smittede med et samlet tab på 55 hoveder, hvoraf Christen Jensen Majgaard mistede 8.

I Frøslevgård gods' skifteprotokol ses 1792 indført følgende skifte ejter Christen Jensen Majgaard:

"Aar 1792 den 19de May efter at det var anmeldt for Hosbonden, S:T: Hf.r Jens Wandborg til Frøslevgaard, af Gaardfesteren Jens Christensen Majgaard i Frøslev, at Hans Fader, Christen Jensen Majgaard, der som Aftægtsmand opholdt sig hos Sønnen, aftenen tilforn ved Døden var afgaaet, indfandt sig paa velbemeldte Hf.r Wandborgs Vegne som Skifteforvalter Nicolay Johan Kanneworff fra Frøslevgaard for at registere og forsegle bemeldte Afdødes Efterladenskaber til videre Lovlig Behandling og Skifte og Deeling imellem Enken Anna Pedersdatter og Hendes med den afdøde sammenavlede Børn, som ere:

- a. En Datter Maren Christensdatter, gift med Degnen Sr. Krog i Karbye;
- b. En Søn Jens Christensen, som beboer Gaarden;
En Do. Anders Christensen, Huusmand i Øster-Assels;
- d. En Do. Peder Christensen, Tømmermand og boer i Nyekiøbing;
- e. En Datter Kirstine Christensdatter, i Ægteskab med Niels Pedersen Smed i Øster Assels;
- f. En Datter Zissel Christensdatter, i Ægteskab med Poul Sørensen Bach, Huusmand i Ørding; og
- g. En Datter Johanne Christensdatter, 25 Aar, opholdende sig hienne hos Foreldrene i Stervboen.

Af disse vare ingen nærværende ved dette Møde uden sidstmeldte Datter og Sønnen Jens Christensen Maigaard. Paa Rettens Vegne vare nærværende Hans Jørgen-

sen Østergaard og Christen Christensen Svane, begge af Frøslev, i hvis Overværelse Forretningen tog sin Begyndelse saaledes:

En blaae overspændt vadmels Trøie; En Bruun Klædes Do.; En mørk blaae vadmels Kiortel; En Læder Trøie; En hvid vadmels Do.; En Gl. do. do.; En blaae Brystdug med hviide bundne Ermer; En gl. stribet Do. uden Ermer; En hvid ulden Nattrøie; Et par gamle Skind-Buxer; Et par sorte Vadmels Do.; En Hat, En hvid vadmels Hatslag; 2 Par mørke blaae Strømper; Et par graae Do.; 2de Stk. blaarlerreds Skiorter; Et par Skoe; Et par Træskoe; En gl. Hænge-Skab med Laas og Nøgel. En blaae ulden Hue.

Paa Forespørsel af Skifte-Retten, om intet videre end meldt endnu var at registrere og beregne Boet til Indtægt, svarede Enken med Tilstedeværende, Nei. De veedste ikke At have glemt det mindste.

Da saaledes intet videre kunde foretages denne Gang, men blev Sønnen Jens Christensen paalagt, siden den Afdøde ingen Kiste har efterladt sig, at tage det registerede under god Bevaring og Tilsyn indtil næste 30te Dag, som bliver den 18de Juny førstkommende, da der igien mødes i Stervboen. Til hvilken Tiid Enken besørger Dødsfaldet bekendtgjort for alle de Paagiældende, og dem tillige indvarslede til samme Tiid at møde hver for at iagttage det fornødne.

At saaledes er forrettet i Dag, bekræftes med Samtliges Underskrift.

Actum Stervboen ut supra.

Paa Skifteforvalterens S:T: Hf.r Jens Wandborgs til Frøsløvgård Vegne underskriver: Nic. Joh. Kønneworff.

Anna Pedersdatter.

Som Lauværgen underskriver: Niels Boel.

Paa egne og fraværende Sødskendes Vegne underskriver: Jens Christensen Maygaard. Som Vitterligheds Vidner underskriver: Hans Jørgensøn. Christen Christen Søn Swane.

Aar 1792 den 18de Juny som rette 30te Dag i Loven efter afgangne Christen Jensen Maygaard blev atter mødt i Stervboen paa Hosbondens S:T: Hf.r Jens Wandborgs Vegne som Skifte=Forvalter af Kønneworff fra Frøsløvgård for at holde en Lovlig Vurderings Forretning over bemeldte Afdødes Efterladenskaber til paafølgende Skifte og Deeling imellem Arvingerne. - Ved samme Forretning var nærværende Enken med Lauværgen, Niels Boel af Frøsløf, Anders Christensen Maygaard, Peder Christensen Maygaard, Jens Christensen Maygaard, Niels Smed fra Øster-Assels paa sin Hustrues Vegne, Johanne Christensdatter Maygaard af Arvingerne, og paa Rettens Vegne Hans Jørgensen Østergaard og Christen Svane, Begge af Frøsløf, i hvis og samtlige forommeldtes Overværelse med Forretningen blev begyndt, som følger:

	Rdlr.	Mk.	Sk.	,
1 blaae overspændt vadmels Trøie	0	3	0	

	Rdlr.	Mk.	Sk.
1 bruan Klædes Do.	0	4	0
1 mørk blaae vadmels Kiortel	1	0	0
1 Læder Trøje	0	4	0
1 hvid vadmels Do.	0	4	0
1 gl. do. do.	0	2	0
1 blaae Brystdug med hvide bundne Ermer	0	1	0
1 gl. stribet Do. Do. uden Ermer	0	0	12
1 hvid Ulden Nattrøje	0	0	8
1 par guule Skind-Buxer	0	1	4
1 par sorte vadmels Buxer	0	1	4
1 Hat	0	0	4
1 hvid vadmels Hatslag	0	0	8
2 par mørke blaae Strømper	0	1	0
1 par graae Do.	0	0	8
2 stk. blaalerreds Skiorter	0	3	0
1 par Skoe	0	0	4
1 par Træ skoe	0	0	2
1 gammel blaae ulden Hue	0	0	2
1 gl. Hænge-Skab med Laas og Nøgel	0	0	12
<i>Summa summarum</i>	<u>4 Rdlr.</u>	<u>4 Mk.</u>	<u>4 Sk.</u>

Skriver Fiire Rigsdaler, Fiire Mærk og 4 Skilling Danske, hvortil den Afdødes Efterladenskaber ved Vurdering opløb.

Skifte-Retten paaraabte, om der var meere eller Noget var glemt ved sidste Samling, som Tilstødeværende besvarede med Nei. De vidste ikke at have glemt det mindste.

Da saaledes intet videre kunde foretages denne Gang, førend den Afdødes Efterladenskaber ved offentlig Auction vorder bortsolgte, hvilken, naar samme kan foretages, betimelig skal blive vedkommende Arvinger med øvrige Paagiældende bekendtgiort, og derefter en Samling berømmet til Skiftets endelige Slutning, da det imidlertid henhviler under Opsættelse til videre.

At saaledes er forrettet, bekræfte vi med vore Hænders Underskrift.

Actum ut supra.

Paa velødle Hf.r Jens Wandborgs til Frøslefgaard Vegne som Skifteforvalter underskriver: Nic. Joh. Kønneworff.

Anna Pedersdatter.

Som Lauværge underskriver: Niels Boel.

Anders Maygaard.

Peder Maygaard.

Paa egne og min Søster Johannes Vegne underskriver:

Jens Chr. Majgaard. Niels Smed.

Som Vitterligheds og Vurderings Mænd underskriver:

Hans Østergaard. Christen Svane.

Den 19de October 1792 blev Skiftet efter afgangne Christen Majgaard atter foretaget til endelig Slutning og Deeling imellem Arvingerne, som ere: Enken Anna Pedersdatter og hendes Børn:

- a. Jens, boendes i Frøslef,
- b. Anders i Øster Assels,
- c. Peder i Nyekiøbing,
- d. en Datter Maren, i Egteskab med Degnen Sr. Krog i Karby,
- e. Kirsten, i Egteskab med Niels Smed i Østerassels,
- f. Zidse, i Egteskab med Poul Gimsing i Ørding, og
- g. Johanne, i Egteskab med Niels Vester i Siellerslef.

Af disse var efter Indkaldelse ei flere mødte end Enken, Jens, Peder og Anders Majgaard samt Poul Gimsing i Ørding og Niels Vester i Siellerslef paa deres Hustruers Vegne. Til Vitterligheds Vidner vare antagen Hans Østergaard og Christen Svane, begge af Frøslef, Hvor da saaledes blev forrettet:

1. Anføres Stervboets Indtægt, som efter den over Stervboets Tilhørende af 11te Julii holdte Auction beløb til

6 Rdlr. 5 Mk. 0 Sk.

2. Stervboets Udgift:

- a. Jens Majgaard fordrede for sin Uleylighed og Tilsætning ved Samlingerne

0 Rdlr. 3 Mk. 0 Sk.

- b. Skiftets Bekostning:

1 Stk. Stemplet Papiir 0 - 1 - 8 -

Skifte-Brevet at beskrive paa 3 Ark 1 - 3 - 0 -

Auctions Salarium efter Herredsfogdens Regning 0 - 2 - 8 -

c. Revisions Contoiret 0 - 0 - 2 - 2 - 4 - 2 -

Ved Sammenligning blev Boets Beholdning

den Summa	4 Rdlr.	0 Mk.	14 Sk.
Hvoraaf Enken tilkommer paa sin Lod	2 Rdlr.	0 Mk.	7 Sk.
Sønnen Jens Majgaard	0 -	2 -	7 8/10
" Peder Majgaard	0 -	2 -	7 8/10

Sønnen Anders Majgaard	0 Rdlr.	2 Mk.	7 8/10	.
Degnen Krog paa sin Hustrues Vegne	0 -	1 -	3 6/10	-
Poul Gimsing ligesaa	0 -	1 -	3 6/10	
Niels Smed ligesaa	0 -	1 -	3 6/10	-
Niels Vester ligesaa	0 -	1 -	3 6/10	-
Som udgiør Bøets Beholdning	4 Rdlr.	0 Mk.	14 Sk.	.

Disse Arveparter bleve strax til Arvingerne udbetalte, og af de nærværende selv modtaget. De 3de Fraværende, nemlig Sr. Krog, Niels Smed og Anders Majgaard Deres Anpart blev antaget af Broderen Jens Majgaard, og at saaledes er forrettet, bekræftes med samtlige Nærværendes Underskrift.

Datum ut supra.

Wandborg.

Paa min Moder, de fraværende Arvingers og egne Vegne underskriver:

Jens Majgaard.

Peder Christens. Majgaard.

Poul Gimsing.

Niels Vester.

Som Vitterligheds Mænd underskriver: Hans Østergaard. Christen Swane."

Joseph Pedersen

10 v

er født omkring 1722, og han døde 1755 i Pudsgård, Frøslev sogn, og blev begravet d. 26. januar.

Han blev trolovet d. 11. oktober 1748 og gift d. 5. november samme år i Frøslev med

Magdalene Mortensdatter

11 v

Hun er født ca. 1716, og hun døde 1792 i Pudsgård og blev begravet d. 1. april.

Hun blev gift anden gang i 1757 med Lars Bertelsen.

Joseph Pedersen var fæster af Pudsgård, matr. nr. 14a, i Frøslev, der hørte under Frøslevgård gods, og senere blev gården overtaget af sønnen Joseph.

er født 1735 i Østergård i V. Hvidbjerg, Hvidbjerg sogn, og han døde 1798 i Storupgård, Ørding sogn, og blev begravet d. 26. januar.

Han blev døbt d. 27. december 1735, båret til dåben af Maren Nielsdatter, og faddere var Jens Poulsen, Laurs Poulsen, Jens Nielsen, Kirsten Jensdatter og Anne Svenningsdatter.

Poul Sørensen blev gift d. 5. april 1768 i Hjerck med

Dorthe Michelsdatter

der var enke efter Niels Pedersen, forpagter i Hjerck præstegård, som døde 1766.

Dorthe Michelsdatter er født 1734 i Bovbjerg, Hvidbjerg sogn, og hun døde 1810 i Storupgård og blev begravet d. 17. juli.

Hun blev døbt d. 18. juli 1734, båret til dåben af Kirsten Madsdatter, og faddere var Chr. Pedersen, Niels Sørensen, Berthel Nielsen, Zidsel Pedersdatter og Karen Christensdatter.

Poul Sørensen overtog før giftermålet fæstet af Storupgård i Ørding, og denne drev han en årrekke, hvorefter sønnen Niels overtog den.

Storupgård, der tidligere var en adelig hovedgård, tilhørte Niels Enevoldsen på Hvidbjerggård og arvedes af Kirstine Grønsdatter, som ejede den 1568. 1587 og 1597 tilhørte den Søren Høeg (af slægten Banner). 1664 ejedes den af Viborg hospital, 1683 var den øde, og 1688 nævnes den som ryttergård. Ved rytterdistrikternes omlægning 1716 skødede kronen Storupgård for 614 rdlr. til kaptajn Johan Mich. v. Hausen (død 1730), hvorefter gården købtes af Kristian Klouman (død 1734). Storupgård må derefter være tilfaldet Chr. v. Post, der 1748 skødede den til Søren Nielsen Børgesen til Frøslevgård, som den havde ejer fælles med, indtil Jens Vandborg 1789 solgte Storupgård til Niels Poulsen.

Jens Michelsen Bouberg

er født 1733 i Bovbjerg, Hvidbjerg sogn, og han døde 1785 samme sted og blev begravet d. 7. december.

Han blev døbt d. 1. februar 1733, båret til dåben af fru Post, og faddere var Jens Pedersen, Peder Jensen, Laurs Jensen, Kirsten Jensdatter og Anne An-

dersdatter.

Jens Michelsen Bouberg blev uden forudgående trolovelse gift d. 15. oktober 1778 i Hvidbjerg med

Else Christensdatter

15^v

Hun er født 1749 i Næs, Karby sogn, og hun døde efter 1801.

Hun blev hjemmedøbt og derpå fremstillet i kirken d. 2. juli 1749. Maren Sørensdatter bar hende, og faddere var mons. Mathis Mohr, Søren Kibsgaard, Chr. Putsgaard, Magdalene Margrethe Brühner og Frederiche Marie Brühner.

Else Christensdatter blev gift anden gang d. 29. april 1788 med Peder Christian Andersen Riis.

Jens Michelsen Bouberg overtog efter sin far fæstet af gården Boubjerg i Ø. Hvidbjerg, og denne drev han indtil sin død, hvorefter den i 1788 af hans efterfølger i ægteskabet blev købt til selveje for 1000 rdlr.

Efter Jens Michelsen Boubergs død blev der afholdt skifte, og det fremgår heraf, at han foruden enken, Else Christensdatter, efterlod sig børnene: Karen Jensdatter, 5 år, og Kirsten Jensdatter, 5/4 år gammel.

Af boets værdier kan nævnes:

	"Rdlr.	Mk.	Sk.
I Daglig Stuen:			
1 Fyr Bord med Skuffe under	1	0	0
1 fyr Skammel	0	1	0
1 jern bielægger Kakelovn	8	0	0
1 24-Timers Stue-Uhr med Huus	3	0	0
1 lidet Eege Chatol	4	0	0
1 lidet fyhr Bord med Foed	0	1	8
1 Messing Fyrbækken	1	0	0
1 Øl-Kruse med Tin Laage	0	1	8
10 Stykker Hornskeer og 2 Knive	0	2	0
1 Spinde Rokke	0	2	0
1 Haspe-Træ	0	0	4
1 par Harrer	0	2	0
Nogle Bøger, anseet og vurderet for	0	4	0
1 Kobber Kiedel i Grue	8	0	0
1 Kar med 2 jern Baand om	1	0	0
1 Ballie og 2 Stripper	0	2	0
1 Karstoel	0	1	0

	Rdlr.	Mk.	Sk
<i>I Bagstuen:</i>			
1 par Hand-Qværne i Bing	1	0	0
1 Timse	0	1	0
1 Degnekar	0	2	0
3 Grynkuber	0	0	4
<i>I Kiøkkenet:</i>			
1 jern Pande	0	1	8
1 mindre Dito	0	0	8
<i>I Gangen:</i>			
1 gammel grøn Sadel med Dækken og Bidsel	1	0	0
1 Loftstige	0	0	8
<i>Paa Loftet:</i>			
10 Stk. Hamp-Sække	5	0	0
4 Stk. Biekuber	0	0	8
1 Osthække	0	0	8
<i>I Vester Stuen:</i>			
1 Fyr Bord paa Foed	0	4	0
1 Klædeskab	2	0	0
1 rød jernbunden Kiste	3	0	0
<i>Paa eet indlukkede Sængestød:</i>			
1 rød Striberet Olmerdugs Overdyne	1	0	0
1 Bolster under Do.	0	4	0
2 Stykker Hovedpuder	0	4	0
1 Par Blaargarns Lagner	0	1	8
<i>Paa Een Dito Sæng:</i>			
1 rød Striberet Olmerdugs Overdyne	1	0	0
1 gammel under Dito	0	4	0
2 Stk. Hovedpuder	0	4	0
<i>I bemelte brune Klædeskab i samme Stue befandtes:</i>			
1 blaa Klædes Kiøle	2	0	0
1 Dito Væst med Sølv Knapper i	3	0	0
1 blaa Klædes Brystdug	0	3	0
2 Stykker Undertrøier	1	3	0
1 Skind Trøie med Metal Knapper udi	0	4	0
1 Par Skind Buxer	0	1	8
1 Par Vadmel's Dito	0	1	0

	Rdlr.	Mk.	Sk
4 Par uldne Strømper	0	0	8
6 Stk. Skiorter, 1 Hatslag og 1 gammel Hat	2	1	12
1 Par Støvler	1	0	0
1 Par Skoe med Metal Spænder	0	2	0
1 braaged Hue	0	1	0
1 Par Lufvanter	0	0	4
I Vester Buuret:			
2 Øl-Tønder, den eene med jern Baand og den anden træ Baand	2	0	0
1 Salttrug	0	3	0
1 lidet Kar	0	0	8
1 gammel Kiste uden Laas	0	0	8
1 jern Lænke	0	1	0
1 Par Kobler	0	1	0
I Vester Kamret:			
1 jern Bieligger Kakkelovn	6	0	0
1 Lukt Eege Bord	0	2	0
3 Stk. Stoele	0	1	8
1 Theebræt	0	0	4
1 Pyramide	0	0	8
1 Par Mæssing Lysestager	0	2	0
1 Par Malm Dito	0	0	8
1 stoer Tin Fad	0	4	0
12 Stk. Tin Talerkener	1	3	0
Paa et fast Sængestæd:			
1 rød og blaae Striberet Olmerdugs Overdyne	3	0	0
1 gul og blaae striberet Bolster under Dito	3	0	0
1 blaaestriberet Dito Vohr	0	3	0
1 Par grov Hørgarns Lagner	1	0	0
3 Stk. Hovedpuder	1	3	0
1 grøn mahlet Skab	0	3	0
I Vester Kamret ved Daglig Stuen:			
3 Øltønder med træ Baand	1	1	0
1 gammel Fold Sæng	0	1	0
1 Kande bæk	0	0	2
1 lidet Salttrug	0	0	8
3 stk. smaa Grynbotter	0	0	12

	Rdlr.	Mk.	Sk.
<i>I Nør Kamret ved Daglig Stuen:</i>			
1 blaae Mahlet Eege Hængskab med Skuffe udi	2	0	0
Nogle smaa Krukker og Glase	0	0	4
3 Stk. sorte Boutellier	0	0	12
<i>I Karle-Kamret, paa 2de faste Sængestæder:</i>			
1 blaaestriberet Olmerdugs Overdyne	1	0	0
1 graae Vadmel under Dito	0	2	0
1 blaargarns Lagn	0	2	0
<i>I Gaarden:</i>			
1 beslagen Vogn med Vogn med Leirer, Stænger og Tilbehør	16	0	0
1 Dito med Dito	12	0	0
1 Vogn med Harrer	18	0	0
1 Møgvogn med Fiæl	8	0	0
2 Plouge med Jern	5	0	0
1 Hiulbaare	0	1	0
2 Møgskovle	0	0	8
2 beslagne Dito	0	1	8
<i>I Tørve-Huuset:</i>			
3 Hyeleer med Drag og Kraage	2	0	0
4 Stk. River	0	0	12
1 Hvirvelsteen	1	0	0
<i>I Hugkamret:</i>			
1 Ambolt	2	0	0
2 Stk. Hamre	0	2	0
2 Øxer til Plougene	0	1	8
1 Dito Øxe	0	0	8
1 Handhammer og 1 Knibtang	0	1	0
1 Høvedebæk	0	1	0
1 Hugskammel	0	0	4
2 Navre	0	0	8
1 Sauge	0	0	8
1 Bundt Tyrer	1	0	0
1 Tiærtønde med Tiære udi	4	0	0
Halvparten af 2de Bundgarn	5	0	0
Halvparten udi en Baad	1	0	0

	Rdlr.	Mk.	Sk.
21 Stk. Stude	315	0	0
1 graaebraaged Koe, 7 Aar	10	0	0
1 hvid Koe med sort Hoved, 9 Aar	9	0	0
1 sort braaged Dito, 7 Aar	12	0	0
1 Dito, 7 Aar	12	0	0
1 Dito, 5 Aar	10	0	0
1 Dito, 4 Aar	8	0	0
1 Aarings Qvie Kalv	2	0	0
Lester:			
2 brune Hopper	60	0	0
1 sortbraaged Hest, 8 Aar	20	0	0
1 sort Horsplag	16	0	0
3 sorte Horsfølle	16	0	0
1 sort stærnet Hoppe, 6 Aar	30	0	0
1 raunsort Dito, 6 Aar	28	0	0
1 sort Hoppe i Føl, 8 Aar	20	0	0
1 Dito, 8 Aar	26	0	0
1 gammel sortbraaged Hoppe	3	0	0"

Boets samlede indtægt beløb sig til 943 rdlr. 4 mk., hvorimod udgiften androg 420 rdlr. 3 mk. 4 sk., så der blev altså 525 rdlr. 12 sk. til rest til deling arvingerne imellem.

Søren Nielsen Østergaard

24✓

er født ca. 1704, og han døde 1769 i Østergård i V. Hvidbjerg, Hvidbjerg sogn, og blev begravet d. 23. november.

Han blev trolovet d. 13. oktober 1729 og gift d. 29. maj 1730 i Hvidbjerg med

Helle Andersdatter

25✓

Hun er født 1703 i V. Hvidbjerg, og hun døde 1784 i Østergård i V. Hvidbjerg og blev begravet d. 24. september.

Hun blev døbt d. 7. november 1703, båret til dåben af Kirsten Christensdatter i Nørgård, og faldere var Peder Christensen, Anders Hellesen, Michel Jensen, Karen Michelsdatter og Anne Sørensdatter.

Søren Nielsen Østergaard var gårdmand i Østergård i V. Hvidbjerg.

Michel Jensen

26 og 28✓

er født ca. 1691, og han døde 1756 i Boubjerg, Hvidbjerg sogn, og blev begravet d. 30. november.

Han var gift med

Karen Jensdatter

27[✓] og 29

Hun er født omkring 1706, og hun døde 1786 i Boubjerg og blev begravet d. 3. februar.

Michel Jensen var fæster af gården Boubjerg i Ø. Hvidbjerg under Glomstrup gods, som senere blev overtaget af sønnen Jens.

Christen Christensen Putsgaard

30

er født ca. 1715, og han døde efter 1801, men hans død er forgæves søgt fundet.

Han blev trolovet d. 27. september 1743 og gift d. 27. november samme år

Hun er født 1724 i Næs, Karby sogn, og hun døde 1801 samme sted og blev begravet d. 15. februar.

Ved sin døb blev hun båret af Anne Nielsdatter, medens Thøger Jensen, Christen Michelsen, Jens Nielsen, Maren Pedersdatter og Maren Josephsdatter var faddere.

Christen Christensen Putsgaard var fæster af en gård i Næs under Glomstrup gods, og denne drev han en årrække, hvorefter han oplod den for sønnen Niels, som d. 17. juni 1788 købte gården til selveje.

I 1793 blev der oprettet følgende aftægtskontrakt mellem Christen Christensen Putsgaard og sønnen Niels:

"1.

Skal min Søn skaffe mig og min Kone fornøden Huusværelse og ophold i Gaarden, saa længe vi lever, og dersom vi icke skulle finde os fornøiet med at være i Gaardens Huuse, at foreenes med bem.te vores Søn, skal han være Pligtig at opbygge os et Huus ved Gaarden, saa forsvarlig indrættet, at vi dermed kan være tient til Boepæle vores livs tiid.

2.

Skulle min Koene og ieg i saa maade aarsages at fløtte fra vores Søn /:hos hvem vi dog helst ønsker os at blive til Huuse og nyde vores Daglig pleie og Varme:/ Da skal vores Søn og arvinger være bepligtet at skaffe os det fornødne Ildebrand samt aarlig: Rug 3 Tdr., Byg 3 Tdr., item bestandig skaffe os malckning af een sine bedste Kiør, som aarlig i saa fald maae være os til nytte, tilige græsser han os 2de Faar og føder samme, samt leverer os til hver Mortensdag Penge 6 Rdlr., skriver Sex Rixdaler, og endelig betaler for os Extraskatten, uden at samme skal være os til Byrde.

3.

Ved vores Dødelige afgang besørger bem.te vores Søn os enhver for sig en hæderlig Jordefæhr, hvorimod vi ønsker at bem.te vores Søn eller arvinger til erstatning for samme beholder vores ringe efterladenskaber, der alleene bestaaer i vores gangklæder, vores Sæng og 2de faaer.

Saaleedes er imellem mig og bem.te min Søn Contraheret i henseende afstaaelse og aftægt af min til fæste forhen havde Gaard og bliver Original Contracten i min Søns Niels Christensens giemme, da derimod Copie Contracten forbliver hos mig og min Koene.

Niels Sørensen

49 ✓

der var fæstegårdmand i Østergård i V. Hvidbjerg, Hvidbjerg sogn, er født ca. 1660, og han døde 1730 i V. Hvidbjerg og blev begravet d. 5. februar.

Han var gift med

Mette Poulsdatter

49 ✓

der døde 1750 i V. Hvidbjerg og blev begravet d. 23. december, 77 år gammel.

Anders Christensen Krogsgaard

50 ✓

er født ca. 1663, og han døde 1737 i V. Hvidbjerg, Hvidbjerg sogn, og blev begravet d. 13. januar.

Han blev gift d. 24. juni 1683 i Hvidbjerg med

Maren Lauritzdatter Ring

51 ✓

Hun er født ca. 1661, og hun døde 1728 i V. Hvidbjerg og blev begravet d. 8. december.

Anders Christensen Krogsgaard står i matriklen 1688 opført som fæster af en gård i V. Hvidbjerg under ryttergodset af hartkorn 5 tdr. 3 skp. 2 fjdk. 1 alb.

Jens Mikkelsen

52 og 56 ✓

er født ca. 1657, og han døde 1738 i Ø. Hvidbjerg og blev begravet d. 31. august.

Han var gift med

Dorthe Pedersdatter

53 og 57 ✓

er døde 1732 i Ø. Hvidbjerg og blev begravet d. 28. september, 77 år gammel.

Jens Mikkelsen står i matriklen 1688 opført som fæster af en gård i Ø.

Hvidbjerg af hartkorn 10 tdr. 5 skp. 2 fjdk. 0 alb. under Lund gods.

Søren Jensen Kibsgaard

62 ✓

er født 1689 i Kibsgård i Næs, Karby sogn, og han døde d. 28. november 1768 i Næs og blev begravet d. 5. december.

Han blev døbt d. 28. juli 1690, båret til dåben af Karen Pedersdatter, og faddere var Poul Jensen i Kibsgård, Christen Hansen og Anders Pedersen i Karby samt Maren Pedersdatter og Sitzel Lauritzdatter.

Søren Jensen Kibsgaard var gift med

Maren Nielsdatter

63

Hun er født ca. 1699, og hun døde 1746 i Næs og blev begravet d. 18. januar.

I 1722 ses udstedt følgende fæstebrev til Søren Jensen Kibsgaard:

"Steder og Hermed Bort Fester til Søren Jensen Kibsgaard Een Gaard og Kirckeagere Nu mig tilhørende i Nees, som Terckild Christensen sidst i Feste hafde og samme fra dømbt, med de Vilkor, at hand antager samme steder med dessen Biugninger og Aufling af Korn udj dend Tilstand, som dend Nu befindes, Mens Besetningen af Creature og alt andet, som i gaarden befindes, er mig aldelis forbeholden, som af Søren Jensen Kibsgaard self er Anskaffet, da i Dessen Henseende hannem forbemelte Eiendomme fri for Feste pengers Betaling er forundt, Hvilcken gaard og Ager med ald dessen tilliggende, som udj Matriculen staar til samme for 7 Tdr. 1 Fjdk. 2 Alb. Hartkorn, forbemelte Søren Jensen Kibsgaard sin Lifs tid Maa Niude, bruge og udj Feste beholde, saalenge Hand foruden Kongl. Maj. ts Allernaadigst paa budne skatter Retter og forretter deraf det, som sig bør, holder dessen Huuse og Ejendom forsvarligen Vedlige, er mig og udj min Fraværelse min Fuldmægtige hørig og lydige, og i det øfrige Holder sig Loven og Kongl. Maj. sts Allernaadigst udgaaende Forordninger i alle maader efterretlig.

Høyeris d. 14. July Anno 1722."

(Højris gods' fæsteprotokol)

Søren Jensen Kibsgaard købte senere gården til selveje og drev den indtil 1767, da han afstod den til sønnen Jens.

Efter Søren Jensen Kibsgaards død blev der afholdt følgende skifte:

"Anno 1768, den 29de November, indfandt sig paa Skifte Forvalteren, Høy Vel-

baarne Hr. Conference Raad og Amtmand Hauchs Vegne hans Fuldmægtig Jens Stadel fra Høyriis udi Nees Bye i Karbye Sogn for at Registrere og forseigle, hvis Søren Jensen Kibsgaard, forhen boende ibid., som i Gaard ved Døden er afgangen, og hvilket Dødsfald i Dag er Skifte-Forvalteren anmeldet, kunde i nogen Maade have efterladt sig denne Stærfboe tilhørende, til hvilket Forretnings Fremme var overværende: een den Afdødes Søn Jens Sørensen, boende her i Stærfboegaarden, samt Christen Christensen af Nees, der blev for denne sinde ansat som tilsyns Mand for een umyndig arving i denne Stærfboe, som er en Søn af den afdødes forhen ved Døden afgangne Daatter Maren Sørens Daatter, navnl. Jens Jensen, 11 aar gammel, opholder sig her i Stærfboen; ligeledes havde og Skifte Rætten nærværende Registerings og Vitterligheds Mænd, navnl. Anders Nielsen og Poul Michelsen, begge her af Nees Bye, men førend med Registeringen og Forseilingen blev begyndt, foreviiste bem.te Jens Sørensen een af hans nu afdøde Fader til ham udgivne Skiøde af Dato 2den September 1767, Hvorved hand er til Skjødet saavel stærfboegaarden i sig selv, Hartkorn 7 Tdr. 1 Fjdk. 2 Alb. som ald dens inden og uden Dørs befindende Besætning, Hvilken Skiøde Skifte Rætten tog til sig til Skifte actens indlømmelse. Herhos fornævnte Jens Sørensen tilkiendegav: at Stærfboegaardens overdragelse til ham skeede paa følgende Conditioner:

1.

At hand, Jens Sørensen, Skulle tage samme i værd for 600 Rdlr.

2.

Af denne Suma skulle hand udbetale til hans Fader 400 Rdlr., som og skeed førend Skiødets erholdelse, og de øvrige 200 Rdlr. maatte hand Dercutere udi hans forventende Fædrene Arv.

3.

Havde hans Fader reserveret sig frie Huusværelse og fornøden ophold hans livs Tiid i Stærfboegaarden samt efter hans Død skulle Jens Sørensen besørge hans Begravelse hæderlig, hvorimod Jens Sørensen efter hans Død alleene skulle nyde hans Kiste og Klæder, med hvad videre Han efterlod sig.

Dernæst producerede Sønnen, fornævnte Jens Sørensen, 4re stk. afkalds Quittinger fra 4re hans Myndige Søkende, for deres forventende Fædrene Arve Parter, de dem nu i følge samme forud af deres Fader er bleven betalt ud saaledes:

Sønnen Christen Sørensen i Weirslef efter afkald af 22de Oct. 1762 200 Rdlr.

Dito Peder Sørensen, boende i Hvidberg, efter afkald af 8te Decbr.

1763 200 -

Sønnen Niels Sørensen i Vester Jølbye efter afkald af 22de Octbr.

1762 100 -

Daatteren Johanna Søren Daatters Mand Christen Pusgaard her i

Bemelte 4re afkalds Qvitteringer bliver Skifte acten at tilføre.

Endnu fremlagde Jens Sørensen een af Sr. Niels Olufsen i Nyekiøbing under dato 14de January udgivne Qvittering for 33 Rdlr. 2 Mk., der til hannem som Skifte-Forvalter efter den her i Stærftboen værende ommelte umyndige Arving af den afdøde Søren Kibsgaard var bleven udbetalt som en Rest af det, han havde lovet at give forberørte hans for nogle Aar siden bortdøde Daatter i udflyening eller i medgift, i alt var 100 Rdlr., hvoraf den afdøde Daatters Mand Jens Michelsen forhen boede i Tæbring, forlængst af nu afgangne Søren Kibsgaard skulle være talt her i Stærftboegaarden 66 Rdlr. 4 Mk. udi saavel Jens Sørensens som fleeres nærværelse, hvoriblant var Christen Christens her i Nees, som i Dag er tilstæde paa den umyndiges Vegne, hvem og her for Skifte-Retten erklærede: at hand var overværende ved bem.te 66 Rdlr. 4 Mk. udbetaling til fornævnte Jens Michelsen, og vidste, at hand erholdte samme fuldkomelig af sin Sviger Fader til Medgift med hans Hustrue, hvilket Jens Sørensen og forsikkrede nærmere at oplyse til 30te Dagen ved de øvrige overværende.

Altsaa beløber det, som i saa maade paa den afdøde Daatters part er af Stærftboen forud bleven betalt til

100 Rdlr.

Forberørte Qvittering tilføres Skifte acten:

Underskrevene Niels Olufsen, Borger og handels Mand udi Nyekiøbing paa Morsøe som Skifte Forvalter efter afgangne Jens Michelsen og Hustrue Maren Sørensen Daatter udi Tæbringe, Tilstaaer herved at have faaet og annammet af Velagte Danne Mand Søren Jensøn Kibsgaard i Nees de af Hannem med sin Daatter til Medgift beløvede 33 Rdlr. 2 Mk., skriver Tredive og tre Rixdaler Toe Mk., som Stærftboen til Indtegt er bleven bereigned, Saa jeg hermed giver bem.te Søren Jensen Kibsgaard afkald og Qvittering og belover at Holde hannem og Arvinger Angers- og kravsløs i alle Maader.

Det til Bekræftelse under min Haand og Beseiling.

Nyekiøbing d. 14de Januar 1766.

Niels Olufsen.

Efter det producerede Skiftes indhold og da intet videre at Registere og forsegle end den afdødes Kiste og Klæder, samt en Skab, hængende i Dagligstuen, hvilket ingenlunde kunde forbiegaaes efter Jens Sørensens Angivende om sammes over-

dragelse til ham, hvorpaa intet kan Reflecteres, siden her er umyndig Arving i Stærfboen; thi blev det meste af den afdødes Klæder needlagt i Kisten, som derefter med behørig Forsegling blev forsynet, ligesom og Skabet blev taget under behøvende Forsegling.

De derforuden befindende Klæder ere følgende:

4re Hørgarns Skiorter, 2 par blaae Strømper, 1 par gl. Graae Dito og 1 par gl. blaae dito.

Videre viste ingen af nærværende Vedkommende denne Stærfboe var tilhørende; thi blev samme Sønnen Jens Sørensen Kibsgaard til tryk bevaring og ansvar overleveret indtil 30te Dagen den 28de December førstkomende, til hvilken Tiid bemelte Jens Sørensen belover at indkalde alle denne Stræfboes arvinger, som forhen er Specificeret, for at anmelde, om de noget ved dette Skifte kunde have at erindre.

At saaledes i Dag er passeret, bekræftes af underskrevne.

Actum ut antea.

Paa Skifte Forvalteren, Høy-Velbaarne Hr. Conference Raad og Amtmand Hauchs Vegne.

J. Stadel som Fuldmægtig.

Paa egne Vegne: Jens Sørensen Kibsgaard.

Paa den umyndiges Vegne som Tilsyns Mand: Christen Christensen.

Overværende Vitterligheds Mænd: Anders A.N.S. Nielsen.

Poul P.M.S. Michelsen.

Til 30te Dagen d. 28de December 1768 har Skifte-Forvalteren, Høy-Velbaarne Hr. Conference-Raad og Amtmand Hauch ved sin Fuldmægtig Jens Stadel fra Høyriis ladet møde udi denne Stærfboe for at tage dens efterladenskaber, der forhen er antaget og forseglet, under lovlig Registering og Vurdering til Skifte og Deel imellem vedkommende Arvinger, til hvilken Ende Skifte-Retten havde Tilstæde 2de Vurderings- og Vitterligheds Mænd Anders Nielsen og Poul Michelsen, begge her af Nees, ligesom og var overværende af Arvingerne Jens Sørensen Kibsgaard, boende her i Stærfboegaarden, paa egne vegne, hver der og tilkiendegav at være tilform anordnet til Formynder for den umyndige Arving Jens Jensen, af Skifte-Forvalteren i bemelte umyndiges Forældres Stærfboe, hvorfor og ham blev paalagt, som Formynder at iagttage denne hans Myndlings Tarv, i Henseende til, hvad hand ved dette Skifte kan tilkomme i Arv, men siden dette Skifte holdes i bem.te Jens Sørensens Huus og det af de forhen producerede afkalds Qvitteringer sees: at hand og hans Myndling alleene bliver Arvinger til denne Stærfboes efterladenskaber, havde Skifte Retten nærværende en Tilsyns Værg for den umyndige, navnl. Christen Christensen Bonde her af Nees, der belovede i alle deele at iagttage bem.te umyn-

diges beste under denne Skifte-behandling, hvilket alt skeer for at betage enhver Vedkommende ald mistanke, baade nu og i Tiiden. - Videre var mødt af den afdødes efterladte Børn, Sønnen Peder Sørensen her af Nees, Niels Sørensen, boende i Vester Jølbye, og Christen Sørensen, boende i Veierslef, samt Daatteren Johanne Sørensen Daatters Mand, ovenbem. te Christen Christensen Bonde, hvilket alle forhen udgivet deres afkalds Qvitteringer, som myndige Arvinger, for den Arve-Part, de ellers efter den nu afdøde kunde havt Ventet, og da de nu her for Skifte Rættens ydermeere tilstod: at berørte afkalds Qvitteringer, der af deres Broder Jens Sørensen ved Registerings Forretningen er fremlagt og Skifte Acten indlæmmet, er af dem selv, enhver for sig, med frie villie og Velberaad Hue udgivet, underskrevet og forseglet, bliver det følgelig: at ingen af dennem nu noget i Arv i denne Stærfboe kan pretendere.

Dernæst gav de 2de afdødes Sønner Niels og Christen Sørensen sønner tilkiende paa Skifte Rættens Spørsmaal, at det var dennem fuld vel Vitterlig, at deres afdøde Søster Maren Søren Daatters Mand, afgl. Jens Michelsen, havde selv oppebaaret af deres Fader i udflyening med berørte deres Søster 66 Rdlr. 4 Mk., hvilke de altid ville tilstaae, hvor forlanges, Siden det var en Sandhed, som var fleere end dem bekiendt, og altsaa behøves intet videre om denne Post at moveres.

Herpaa blev da begyndt med Registerings og Vurderings Forretningen i alle foromteltes overværelse saaledes:

	Rdlr.	Mk.	Sk.
Den afdødes Kiste af Fuhr med Laas og Nøgel	1	4	0
1 blaae Vadmel's Trøye med Metal Knapper udi	0	4	0
1 nye Lædder Vest	2	0	0
derudi:			
3 Dusin og 1 stk. Sølv Knapper	2	4	3
1 gl. brun Klædes Vest med Metal Knapper udi	0	4	0
1 blaae Vadmel's Brøstdug med Metal Knapper	0	3	0
1 gl. blaae Do. Brøstdug med Metal Knapper	0	1	0
1 Hvid Vadmel's Væst med Mæssing Knapper	0	1	8
1 gl. sribet Callemankes Brøstdug med Metalknapper	0	2	0
1 Hvid Vadmel's Vest	0	1	0
1 gl. Lædder Trøye med Mæssing Knapper udi	0	2	8
1 gl. Dito med Metal Knapper	0	1	0
1 gl. blaae Do. med Mæssing Knapper	0	0	8
Noget underfore af en Kiortel	0	0	4
1 par Skind-Buxer	0	3	0
1 par gl. Dito	0	1	0
1 par Sorte Vadmel's Dito	0	0	12

Transport

10 Rdlr. 0 Mk. 0 Sk.

Videre blev ikke af nogen efter Skifte-Rættens Paaraab anmeldt til Stærfboens Udgift, ligesom og ingen af tilstødeværende var bekiendt, at Stærfboen med nogen anden Giæld var behæftet.

Dernæst proponerede og tilbød Jens Sørensen Kibsgaard, at siden Stærfboens Indtægt beløber saa liden en Summa, som hand vel kunde indsee ey Ville forslaae til Skiftes Bekostning og hans anmeldte Fordring, og om endskiønt det Registerede ved offentlig Auction blev bortsolgt, vil derved øyensynlig ey profiteres saa meget som omkostningerne ville blive, allerhelst den Paasatte Vurdering er saa høy, som de anførte vare nogenlunde kand være værd; Saa ville hand for videre Bekostning at spare betale dette Skiftes Bekostning alleene, naar hannem maatte overlades alt hvad til Indtægten anført er, imod at hand tillige derfor decourterer ommelte fordring, alt i det Haab, at Skiftet da ved denne Samling vorder bragt til sluttelig Endskab.

Den Umyndiges ansatte Tilsyns Værgе havde intet imod Jens Sørensens proportion i nogen Maade at erindre, men Consenterede samme i alle DeeLe, dog med de Vilkor: at ifald nogen retmæssig Giæld paa Stærfboen i Tiden skulle Vaagne, bliver Jens Sørensen eene derfor ansvarlig, uden nogen Lodtagelse deri for den umyndige, hvortil bem. te Jens Sørensen og forbåndt sig, og altsaa haaber begge, at denne deres for den umyndiges Beste sluttede billige Forreening af Skifte Rætten Nyder Biefald.

Skifte-Rætten kunde ey andet end efter Stærfboens omstændigheder ansee ovenstaaende proportion for gandske billig, og derfor i alt approberede samme, hvornæst Skiftets Bekostning bliver sluttelig at anføre saaledes:

Stemplet Papiir til Skifte-Brevet anføres efter den Summa, der forud til arvingerne af Boen er ble-

ven betalt med	2 Rdlr.	0 Mk.	0 Sk.
Skiftebrevets beskrivelse paa 10 ark Papiir	5 -	0 -	0 -
Skifte Salarium af de Arveparter forhen af			
Boen er udbetalt	9 -	0 -	0 -
Skifte-Forvalterens Fuldmægtig for hans til			
Stærfboestædet hafde 2de Reiser med egen Befor-			
dring samt for slet Papiir til Skifte-Brevet			
og dens ind Bind	5 -	3 -	0 -
Summa udgift:	<u>31 Rdlr.</u>	<u>3 Mk.</u>	<u>0 Sk.</u>

Og saaledes er dette Skifte til alle Vedkommende nærværendes fornøjelse paa Begjæring sluttet og til Ende bragt.

Datum Stærfboe Stædet ut Supra.

Paa Skifte Forvalteren, Høy Velbaarne Hr. Conference Raad og Amtmand Hauchs Vegne.

Stadel som Fuldmægtig.

Paa egne Vegne: Jens Sørensen Kibsgaard. Niels Sørensen Kibsgaard.

Peder Sørensen Kibsgaard.

Christen Sørensen Kibsgaard.

Paa egne Vegne og som Tilsyns Værges for den Umyndige Arvinger underskriver:

Christen Christensen Bonde.

Overværende Vurderings og Vitterligheds Mænd: Anders Nielsen.

Poul Michelsen."

er født ca. 1655, og han døde 1724 i Kibsgård i Næs, Karby sogn.

Han blev trolovet d. 16. maj 17⁸⁷ og gift d. 3. juli samme år i Karby med
C 8

der døde 1718 i Kibsgård og blev begravet d. 16. oktober, 64 år gammel.

Jens Sørensen (Kibsgaard) overtog ved sit giftermål fæstet af gården Kibsgård i Næs, antagelig hustruens fødegård.

124 125
 Jens Johanne
 Sørensen Jens-
 (Kibsgaard) datter

48 49 50 51 52 53 56 57 62 63
 Niels Mette Anders Maren Jens Dorthe Jens Dorthe Søren Maren
 Søren- Pouls- Christensen Lauritzdatter Mikkel- Peders- Mikkel- Peders- Jensen Niels-
 sen datter Krogsgaard Ring sen datter sen datter Kibsgaard datter

24 25 26 27 28 29 30 31
 Søren Helle Michel Karen Michel Karen Christen Johanne
 Nielsen Anders- Jen- Jens- Jen- Jens- Christensen Søren-
 Østergaard datter sen datter sen datter Putsgaard datter

8 9 10 11 12 13 14 15
 Christen Ane Joseph Magdalene Poul Dorthe Jens Else
 Jensen Peders- Peders- Mortens- Søren- Michels- Michelsen Christens-
 Majgaard datter sen datter sen datter Bouberg datter

4 5
 Jens Mette
 Christensen Josephs-
 Majgaard datter

6 7
 Niels Karen
 Poul- Jens-
 sen datter

2
 Christen Jensen Majgaard

3
 Else Nielsdatter

*Efterkommere
efter
Christen Jensen Majgaard
og
Else Nielsdatter*

I. Jens Christensen Maigaard

gårdejer, født d. 15. juli 1830 i Maigård, Frøslev, død d. 8. november 1892 samme sted, gift d. 3. november 1864 i Frøslev med Karen Marie Sørensdatter, født d. 20. marts 1840 i Overgård, Frøslev, død d. 26. april 1931 i Frøslev, datter af gårdejer Søren Pedersen Overgaard og hustru Anna Andersdatter.

Bosat: Maigård, Frøslev pr. Nykøbing M.

J.C.M. deltog i krigen 1864 og var da krigsfange i Rusland, overtog hovedparcellen af fødegården, matr. nr. 12 a, med et tilliggende af 3 tdr. 3 skp. 2 fjdk. 3/4 alb. hartkorn og drev denne til sin død. Broderen Niels overtog den anden halvdel af fødegården.

K.M.S. videredrev efter sin mands død Maigård med hjælp af sønnerne, indtil sønnen Christen overtog den, købte et hus ved Frøslev kirke, tog senere ophold hos datteren og svigersønnen, Else og Anders Hansen Søndergaard, og boede her til sin død, ialt 16 år. Hun var blind de sidste 4 år, hun levede.

A. Anine Elvine Jensen Maigaard, født d. 7. april 1866 i Maigård, Frøslev, død d. 30. januar 1947 i Frøslev, gift d. 4. november 1887 i Frøslev med Jens Anton Kristensen, husmand og vejmand, født d. 3. maj 1863 i Mollerup, død d. 22. september 1954 i Frøslev, søn af husmand Christen Christensen og hustru Ane Marie Jensen.

Bosat: Frøslev pr. Nykøbing M.

J.A.K. gik i skole i Mollerup, blev uddannet ved landbruget på Mors, overtog antagelig faderens ejendom i Mollerup, virkede foruden at passe denne som vejmand, tilkøbte senere mere jord og byggede nye bygninger, solgte ejendommen, flyttede derpå til Frøslev, havde først en ejendom med lidt jord til, byggede senere eget hus og boede her sammen med datteren Katrine. -

J.A.K. var en tid medlem af sognerådet og af hjælpekasen.

1. Marie Kristine Kristensen, født d. 15. februar 1890 i Mollerup, gift d. 19. september 1913 i Mollerup med Niels Peder Poulsen, gårdejer, født d. 12. juli 1887 i Oksvang, Skast, søn af gårdejer Kristen Poulsen og hustru Johanne Nielsen.

Bosat: Fredensgade 5, Esbjerg.

M.K.K. gik i skole i Mollerup, havde derefter plads i huset, bl.a. i Vejerslev præstegård, lærte at sy, 1 år i Sindbjerg samt 1 år i Frøslev, og gik derefter indtil giftermålet rundt på egnen og syede for folk; genoptog efter at være flyttet til Andrup arbejdet som syerske, havde en tid elever og har også syet efter at være flyttet til Esbjerg.

N.P.P. gik i Briksbøl skole, stod i lære som skrædder i Brørup, arbejdede ved faget indtil moderens død, tog derefter hjem for at hjælpe faderen med driften af dennes gård, der var på ca. 25 tdr. land, overtog gården omkring giftermålet, drev den til ca. 1939, boede derefter i ca. 4 år i Andrup og flyttede så til Esbjerg. - N.P.P. har en tid virket som søndagsskolemedarbejder.

a. Johanne Kristine Poulsen, født d. 13. april 1914 i Oksvang, Skast, gift d. 29. november 1936 i Skast med Peter Marius Nielsen Birkelund, maskinentreprenør, født d. 18. september 1899 i Egebjerg, Hejnsvig, søn af husmand Jeppe Madsen Nielsen Birkelund og hustru Hanne Marie Jensen.

Bosat: Ladelundvej 74, Brørup.

J.K.P. gik i Briksbøl skole, lærte derpå husgerning og havde en tid plads som telefonist på Andrup central.

P.M.N.B. gik i Hejnsvig og Vesterhede skoler, blev uddannet ved landbruget, har deltaget i kurser på Kærehave landbrugsskole, drev efter giftermålet i 4½ år vognmandsforretning i Jerne, købte da en ca. 24 tdr. land stor ejendom i Åstrup, solgte denne 1946, flyttede så til Brørup og har siden drevet maskinstation her.

1) Egon Birkelund, automekaniker, født d. 17. juni 1938 i Jerne, gift d. 6. juni 1964 i Julianehåb på Grønland med Aase Marie Hermansen, født d. 1. december 1939 i Brenderup, datter af gårdejer Peder Hermansen og hustru Poula Marie Nielsen.

Bosat: Gartnervænget 19, Åsum pr. Volls mose.

E.B. gik i Brørup skole, stod i lære som automekaniker i Løgstør, arbejdede 1961-1964 ved faget på Grønland, var i 4½ år ansat hos Finn Andresen, landbrugsmaskiner, Odense, først som rejsemontør og dernæst som værkfører, bestod 1970 teknisk forberedelseseksamen fra Odense tekniske skole og har siden haft ansættelse ved firmaet Domexa, Seden.

Aa.M.H. tog præliminæreksamen i Brenderup, blev kontoruddannet ved andelssvineslagteriet i Bogense, var et par år ansat på politigården i Bogense og arbejdede fra 1962 til giftermålet på Grønland.

a) Flemming Birkelund, født d. 12. november 1964 på fødeklinik i Ringe.

b) Lena Birkelund, født d. 20. februar 1974 på sygehuset i Odense.

2) Henning Birkelund, tømrer, født d. 19. december 1944 i Åstrup.

Bosat: Nørbølling pr. Brørup.

H.B. var 1961 elev på Skanderup ungdomsskole, arbejdede en tid ved landbruget, aftjente sin værnepligt ved livgarden, gjorde 1965-1966 tjeneste ved Det danske FN-kontingent i Gaza, stod derpå i lære som tømrer, arbejder nu som svend og har tillige købt en mindre landejendom i Nørbølling.

3) Niels Peter Birkelund, installatør, født d. 19. december 1946 i Brørup, gift med Nonni Friedrichsen.

Bosat: Ahornvej, Brørup.

b. Alma Jensine Poulsen, født d. 7. juni 1916 i Oksvang, Skast, gift d. 5. maj 1940 i Hørsholm med Leo Jørgensen Birkelund, mekanikermester, født d. 18. marts 1917 i Hørsholm, søn af mekaniker Niels Chr. Birkelund og hustru Cecilie Kirstine Jørgensen.

Bosat: Usserød kongevej 47, Hørsholm.

A.J.P. gik i Briksbøl skole, lærte husgerning på hjemegnen og rejste som 21-årig til Hørsholm.

L.J.B. gik i skole i Hørsholm, stod i lære som mekaniker hos faderen og fortsatte her som svend, passede efter faderens død 1951 forretningen for moderen indtil 1962 og overtog derefter forretningen selv.

1) Lis Birkelund, korrespondent, født d. 30. juli 1941 i Hørsholm, gift d. 15. maj 1971 i Hørsholm med Lasse Kenneth Haugan Melchild, ingeniør, født d. 17. marts 1940 i Oslo, Norge, søn af maskinist Knut Brorson Melchild og hustru Esther Haugan.

Bosat: Opnægård 23, Hørsholm.

2) Preben Birkelund, mekaniker, født d. 21. juli 1944 i Hørsholm, gift d. 7. september 1968 i Hørsholm med Hanne Petersen, født d. 4. august 1947 i Hillerød, datter af vævemester Søren Christian Petersen og hustru Tove Matiasen Brodd.

Bosat: Opnægård 33, Hørsholm.

P.B. tog 1962 realeksamen fra Billums skole i Lyngby, blev 1967 udlært som mekaniker hos faderen, aftjente derpå sin værnepligt i Fredericia og Høvelte og har siden hjemsendelsen 1968 arbejdet i fade-

rens forretning.

H.P. gik i Usserød skole, blev uddannet som ekspeditrice i Schous udsalg i henholdsvis Birkerød og Rungsted, var vinteren 1967-1968 elev på Vordingborg husholdningsskole, fortsatte så til 1969 som skotøjsekspeditrice i Hørsholm.

a) Maiken Birkelund, født d. 4. marts 1970 i Hørsholm.

b) Betina Birkelund, født d. 4. marts 1970 i Hørsholm.

3) René Birkelund, mekaniker, født d. 9. maj 1955 i Hørsholm.

c. Esther Andrea Poulsen, født d. 9. december 1918 i Oksvang, Skast, gift d. 23. juli 1944 i Skast med Knud Hartung Petersen, malermester, født d. 23. august 1911 i Odense, død d. 8. februar 1967 samme sted, begravet i Næsby, søn af rugbrødsbager Hans Jørgen Hartung Hieronimus Petersen og hustru Ellen Belschner.

Bosat: Næsbyvænget 3, Næsby Fyn.

E.A.P. gik i Briksbøl skole og havde derefter plads ved husgerning på hjemegnen.

K.H.P. gik i skole i Odense, stod i lære hos malermester Stærmosé, Odense, arbejdede derefter som svend forskellige steder, bl.a. i Esbjerg, boede efter giftermålet ca. 3 år i Skast samt ca. 4 år i Vejlbj på Fyn, flyttede 1949 til Næsby og havde egen malermesterforretning her indtil sin død.

1) Inge Hartung Petersen, født d. 15. april 1946 i Esbjerg, død d. 6. maj 1947 i Næsby.

2) Kirsten Hartung Petersen, tilskærer, født d. 16. maj 1948 i Vejlbj på Fyn, gift d. 26. juni 1971 i Næsby med Poul Erik Petersen, kursist, født d. 10. februar 1946 i København, søn af Theodor Laurits Petersen og hustru Else Knudsen.

Bosat: Johannevej 28, Odense.

K.H.P. bestod 1964 den statskontrollerede prøve efter 9. klasse fra Kroggårdsskolen i Næsby og har siden arbejdet som tilskærer.

P.E.P. tog 1961 mellemskoleeksamen fra Mulernes legatskole i Odense, stod derpå 4½ år i lære som blikkenslager og rørlægger, aftjente 1968 sin værnepligt ved civilforsvaret, bestod 1973 realeksamen på aftenkursus og læser nu til studentereksamen.

3) Hanne Hartung Petersen, fabriksarbejder, født d. 19. juni 1949 i Vejlbj på Fyn, gift d. 26. juni 1971 i Næsby med Torben Johannes Hansen, skibsbygger, født d. 26. december 1947 i Odense, søn af trafikassistent Hans Marius Hansen og hustru Vibeke Marta Peder-

sen.

Bosat: Jens Juels vej 24, Odense.

H.H.P. gik i Nørregades friskole, Odense, samt Næsby skole, var en tid smørrebrødselev, arbejdede derefter ved forskelligt og har nu beskæftigelse på Fyens Strømpefabrik A/S, Odense.

T.J.H. gik i Ejby skolen, Odense, stod 1964-1969 i lære som mekaniker, aftjente sin værnepligt ved civilforsvaret i Padborg og har fra 1971 virket som skibsbygger.

a) Lone Hartung Hansen, født d. 24. januar 1971 i Odense.

4) Bo Hartung Petersen, ekspedient, født d. 14. november 1954 i Næsby på Fyn.

d. Sigvald Poulsen, født d. 7. marts 1921 i Oksvang, Skast, død d. 10. januar 1941 i Ribe, begravet i Skast.

e. Anna Poulsen, født d. 9. juli 1922 i Oksvang, Skast, gift i marts 1942 i Skast med Peter Mathiasen Sørensen, fisker, født d. 12. januar 1922 i Næsby, omkom d. 17. oktober 19.. ved et forlis ved Dokker banke i Nordsøen, søn af bager Maks Sørensen og hustru Dagmar Skovstrøm.

Bosat: Erantisvej 22, Brørup.

A.P. gik i Andrup skole, lærte husgerning, dels hjemme og dels ude, og havde en tid plads som ekspeditrice i en bagerforretning.

P.M.S. begyndte efter skolegangen at fiske og var beskæftiget ved dette til sin død.

1) Karin Sørensen, født d. 1. juli 1942 i Andrup, Skast, gift d. 3. april 1961 i Brørup med Egon Hedemann Mikkelsen, kartonnagearbejder, født d. 9. maj 1942 i Fredericia, søn af fabriksarbejder Søren Peter Hedemann Mikkelsen og hustru Ingrid Jensen.

Bosat: Indre ringvej 13, Fredericia.

K.S. gik i skole i Esbjerg og havde derefter plads ved husgerning forskellige steder, bl.a. i Esbjerg og Mørkholt ved Fredericia.

E.H.M. gik i Nørremarkskolen i Fredericia, havde derefter plads ved landbruget, arbejdede 1 år ved E. Rasmussen A/S, Fredericia, aftjente 1961-1962 sin værnepligt i Fredericia og har siden haft beskæftigelse ved Colon Emballage A/S, ligeledes Fredericia.

a) Bente Hedemann Mikkelsen, født d. 1. juli 1961 i Fredericia.

b) Kate Hedemann Mikkelsen, født d. 26. september 1962 i Fredericia.

c) Per Hedemann Mikkelsen, født d. 11. december 1966 i Fredericia.

2) Ejvind Sørensen, fisker, født d. 16. august 1943 i Andrup, Skast,

gift med Anni Hansen.

Bosat: Skippervænget 57, Hjerting pr. Esbjerg.

3) *Birtha Sørensen, født d. 27. november 1944 i Andrup, Skast, gift med Børge Pedersen, arbejdsmand; ægteskabet opløst.*

Bosat: Vølundsvej 14, Fredericia.

4) *Conny Sørensen, født d. 26. oktober 1946 i Andrup, Skast.*

Bosat: Dalgårdsparken 15, Skive.

5) *Jonna Sørensen, skotøjsarbejder, født d. 9. maj 1948 i Esbjerg.*

Bosat: Jyllandsgade 83, Fredericia.

J.S. gik i Boldesager og Stormgades skoler i Esbjerg, var elev på Nr. Åby efterskole samt på Københavns kommunes husholdningsskole Toppen, Søborg, arbejdede i 3 år på skotøjsfabrikken Pari-sko i Fredericia, havde så 1 år plads i Håndværkerforeningen i Nykøbing M. og arbejder nu igen på skotøjsfabrik i Fredericia.

6) *Eva Sørensen, født d. 10. december 1949 i Esbjerg.*

7) *Evy Sørensen, født d. 10. december 1949 i Esbjerg.*

f. *Richard Poulsen, specialarbejder, født l. 5. december 1924 i Oksvang, Skast, gift d. 27. november 1949 i Ålborg med Inga Eva Elsa Nielsen, født d. 23. november 1931 i Agersted, Voer, datter af Martine Kristine Frederikke Nielsen.*

Bosat: Gl. Darumvej 10, Darum pr. Bramming.

R.P. gik i Briksbøl skole, blev uddannet ved landbruget på Esbjerg-egnen, virkede efter giftermålet som murerarbejdsmand i henholdsvis Esbjerg og Ålborg og har fra 1963 boet i Darum.

I.E.E.N. gik i skole forskellige steder i Nordjylland, sidst i Rold skov, og havde derefter plads ved husgerning, bl.a. på Spangsbjerg hospital, Esbjerg.

1) Sonja Marie Poulsen, født d. 18. januar 1951 i Jerne, død d. 21. juni 1955.

2) Steen Ole Poulsen, specialarbejder, født d. 25. maj 1954 i Ålborg.

3) Gurli Deisie Poulsen, født d. 29. juni 1957 i Esbjerg, død d. 10. oktober samme år.

4) Bruno Richard Poulsen, født d. 14. januar 1959 i Jerne.

5) Djon Keld Poulsen, født d. 14. juli 1961 i Jerne.

6) Ove Kristian Poulsen, født d. 29. juli 1962 i Jerne.

7) Tommy Bo Poulsen, født d. 12. september 1966 i Esbjerg.

8) Sonja Deisie Poulsen, født d. 20. april 1970 i Darum.

g. Gunnar Christian Poulsen, chauffør, født d. 31. januar 1927 i Oksvang, Skast, gift d. 5. februar 1949 i Jerne med Hulda Semine Bang, født d. 19. januar 1928 i Esbjerg, datter af lastoptager Vilhelm Marius Christensen Bang og hustru Carmen Sivertsen.

Bosat: Godthåbs allé 13, Esbjerg.

G.C.P. gik i Briksbøl skole, var beskæftiget ved landbruget til sit 16. år, måtte da på grund af sygdom overgå til andet erhverv, drev en tid cykelforretning i Andrup, aftjente 1948 sin værnepligt som sygepasser i Jægersborg samt i Vordingborg og var et halvt år med Den danske brigade i Oldenburg, Tyskland, arbejdede så i ca. 24 år hos murermester Fred. Skerbæk, Esbjerg, og virkede et halvt år som chauffør.

H.S.B. gik i Boldesager skole i Esbjerg, var derefter beskæftiget ved husgerning, bl.a. hos J. Poulsen, konditori & café, Esbjerg.

1) Lola Violetta Poulsen, født d. 25. juni 1949 i Esbjerg, gift d. 31. marts 1969 i Esbjerg med Ingvar dt Laursen Johnsen, traktorfører, født d. 29. september 1947 i Kolding, søn af Anna Kristine Antonie Johnsen.

Bosat: Højgård, Dalby pr. Kolding.

L.V.P. gik i skole i Esbjerg, blev uddannet som ekspeditrice inden for manufakturbranchen og var senere beskæftiget ved forskelligt.

I.L.J. gik i Spandet skole, blev uddannet ved landbruget, hoved-

sagelig i Sønderjylland, aftjente 1965-1966 sin værnepligt i Haderslev og har fra 1973 haft beskæftigelse som traktorfører på Højgård i Dalby.

a) Martin Michael Johnsen, født d. 19. juli 1969 i Brørup.

b) Freddy Michael Johnsen, født d. 19. juni 1971 i Silkeborg.

2) Majbritt Mariane Poulsen, født d. 17. januar 1954 i Jerne, gift d. 13. april 1974 i Jerne med Michael Berg, gulvbelægger, født d. 21. oktober 1952 i København, søn af Bjarne Berg og hustru Kirsten Karen Hansen.

Bosat: Spangsberggade 31, Esbjerg.

3) Bjarne Brian Poulsen, født d. 20. december 1961 i Esbjerg.

4) Annette Elsebeth Poulsen, født d. 14. december 1966 i Esbjerg.

h. Johannes Kristian Poulsen, født d. 26. januar 1931 i Oksvang, Skast, død samme dag.

2. Katrine Jensine Kristensen, født d. 21. december 1895 i Møllerup, død d. 7. april 1974 på Tæbring plejehjem.

Bosat: Tæbring plejehjem pr. Nykøbing M.

K.J.K. var hjemme og hjalp forældrene, gik tillige en del ud og hjalp til ved fester, styrede nogle år hus for faderen, overtog efter hans død huset i Frøslev og tog senere ophold på Tæbring plejehjem.

3. Alma Andrea Kristensen, født d. 5. november 1901 i Møllerup, død d. 27. januar 1907 samme sted.

B. Søren Christian Jensen Maigaard, købmand og træskomager, født d. 12. oktober 1868 i Maigård, Frøslev, død d. 16. november 1942 i Frøslev, gift d. 9. maj 1893 i Frøslev med Karen Marie Pedersen, født d. 7. marts 1870 i Lødderup, død d. 22. marts 1940 i Frøslev, datter af husmand Jens Pedersen Post og hustru Ane Marie Sørensen.

Bosat: Frøslev pr. Nykøbing M.

S.C.J.M. gik i skole i Frøslev, blev uddannet ved landbruget, hjalp en tid til med driften af fødegården samt bestyrede nogen tid gården for sin farbrors enke, Ane Marie Maigaard (se II) købte ved giftermålet et hus nær præstegården i Frøslev, indrettede her et værksted og forarbejdede bl.a. redskaber af træ, gik desuden ud og hjalp til på gårdene, bl.a. med reparation af bygninger, oprettede senere en købmandsforretning og nogle år efter - da brugsforeningen kom - et træskovværksted og drev begge dele til hustruens død 1940.

K.M.P. blev uddannet som syerske, gik fra gård til gård og syede for fremmede, oprettede efter giftermålet en systue i hjemmet, havde tillige syelever og fortsatte med dette arbejde, indtil de fik købmandsforretningen.

1. Jens Kristensen Majgaard, gårdejer, født d. 22. juli 1893 i Frøslev, gift d. 4. marts 1923 i Esbjerg med Sørine Kirstine Jensen, født d. 29. april 1901 i Siveker, Gudum, datter af gårdejer Søren Christian Jensen og hustru Kirsten Lauritsen Agersgaard.

Bosat: Krogslund pr. Herning.

J.K.M. gik i skole i Frøslev, blev uddannet ved landbruget, besøgte 1914 Nr. Nissum højskole samt 1919-1920 Haslev landbrugsskole, havde i 1½ år plads som kusk i Esbjerg, købte 1923 den 56 tdr. land store gård, Remmevad i Sinding, drev denne til 1958 og købte derefter eget hus i Krogslund. - J.K.M. var en tid medlem af skolekommissionen i Sinding.

S.K.J. gik i skole i Gudum og havde derefter plads ved husgerning, bl.a. i Andrup ved Esbjerg.

a. Karen Marie Majgaard, husbestyrerinde, født d. 17. december 1923 i Remmevad, Sinding.

Bosat: Jysk nervesanatorium, Stouby pr. Vejle.

b. Sigrid Kirsten Majgaard, født d. 23. september 1925 i Remmevad, Sinding.

c. Søren Kristen Jensen Majgaard, født d. 10. april 1927 i Remmevad, Sinding, død 13 år gammel, begravet i Ribe.

d. Martha Majgaard, født d. 14. april 1929 i Remmevad, Sinding, gift d. 30. maj 1954 i Kastbjerg med Niels Johannes Kaag Andersen, gårdejer, født d. 12. november 1925 i Skindbjerg, Kastbjerg, søn af gårdejer Anders Andersen og hustru Mette Kaag.

Bosat: Drammelstrup pr. Allingåbro.

M.M. gik i skole i Sinding og havde derefter plads ved husgerning, dels hjemme og dels ude, afbrudt af et ophold på Rønne højskole 1951.

N.J.K.A. gik i Kastbjerg skole, blev uddannet ved landbruget, aftjente sin værnepligt i Fredericia, besøgte Horne højskole samt Haslev landbrugsskole, overtog ved giftermålet sammen med sin bror Knud en 60 tdr. land stor gård i Drammelstrup og har siden drevet denne sammen.

1) Inge Majgaard Andersen, født d. 21. april 1957 i Drammelstrup Fausing.

2) Svend Majgaard Andersen, født d. 25. juni 1960 i Drømmelstrup.

3) Steen Majgaard Andersen, født d. 11. marts 1963 i Drømmelstrup.

e. Søren Kristian Jensen Majgaard, gårdejer, født d. 12. april 1931 i Remmevad, Sinding, gift d. 10. august 1957 i Nr. Omme med Lissy Irene Kjeldahl, født d. 1. juli 1937 i Nr. Vium, datter af gårdejer Hans Christen Petersen Kjeldahl og hustru Maren Kirstine Jensen.

Bosat: Moselyst, Nøvling pr. Vildbjerg.

S.K.J.M. gik i skole i Sinding, blev uddannet ved landbruget, besøgte 1951-1952 Tommerup højskole og overtog ved giftermålet sin nuhavende gård, Moselyst, der er på 27 tdr. land.

L.I.K. gik i Skærbæk og Abildå skoler, havde derefter plads ved husgering og besøgte 1956 Hammerum husholdningsskole.

1) Gunhild Kjeldahl Majgaard, født d. 21. oktober 1958 i Moselyst, Nøvling.

2) Kurt Kjeldahl Majgaard, født d. 17. februar 1962 i Moselyst.

f. Johannes Kristensen Majgaard, specialarbejder, født d. 1. september 1933 i Remmevad, Sinding.

Bosat: Islandsvej 6, Herning.

1) Tina Hauga Majgaard, født d. 15. april 1973 på sygehuset i Herning.

g. Gotfred Majgaard, født d. 16. marts 1938 i Remmevad, Sinding, død samme dag.

h. Bent Majgaard, væver, født d. 28. maj 1945 i Remmevad, Sinding.

Bosat: Kroghslund pr. Herning.

2. Aksel Marius Jensen Majgaard, gårdejer, født d. 10. november 1896 i Frøslev, død d. 10. februar 1974, gift d. 21. august 1927 i Esbjerg med Ane Marie Mortensen, født d. 16. juli 1903 i Kærsing, Bryndum, datter af gårdejer Søren Hansen Mortensen og hustru Thove Nissine Nissen.

Bosat: Februarvej 1, Andrup pr. Esbjerg.

A.M.J.M. gik i skole i Frøslev, blev uddannet ved landbruget, gjorde under første verdenskrig i 2 år militærtjeneste i Odense og København, besøgte 1923-1924 Tommerup højskole, hjalp det første år efter giftermålet til på svigerfaderens gård i Kærsing, købte derpå en 13 tdr. land stor gård i Tæbring, havde denne i 7 år, overtog så svigerfaderens gård, der var på 39 tdr. land, måtte på grund af anden verdenskrig 1943 afstå gården, købte så den 37 tdr. land store gård, Gammelby møllegård i Jerne sogn, solgte denne 1947 til Esbjerg kommune, overtog derefter en 39 tdr. land stor gård i Andrup, drev denne til 1962 og solgte den så til Skast kommune. På gårdens jorder findes nu en del beboelsesejendomme,

som har fået navnet Majgårdsparken. - A.M.J.M. var i Tøbring medlem af menighedsrådet samt i Skast medlem af sognerådet.

A.M.M. gik i Gjesing skole, Esbjerg, og havde derefter plads ved husgerning, dels hjemme og dels ude.

a. Tove Karen Majgaard, gartnermedhjælper, født d. 2. november 1929 i Tøbring, gift d. 24. januar 1953 i Skast med Hans Peter Sørensen Thodsen, landmand, født d. 28. august 1920 i Åstrup, søn af arbejdsmænd Peter Thodsen og hustru Marie; ægteskabet opløst 1969. - T.K.M. fører nu navnet Maigaard.

Bosat: Februarvej 1, Andrup pr. Esbjerg.

T.K.M. gik i Gjesing skole, Esbjerg, og virker nu som gartnermedhjælper.

1) Anna Marie Thodsen, født d. 14. januar 1956 i Andrup, Skast, død d. 2. november 1963 samme sted, efter en færdselsulykke.

2) Gurli Majgaard Thodsen, født d. 9. januar 1959 i Andrup, Skast.

3) Kurt Majgaard Thodsen, født d. 13. april 1960 i Andrup.

4) Aksel Thodsen, født d. 23. juli 1961 i Andrup.

5) Eva Maigaard, navneændring fra Eva Thodsen, født d. 3. februar 1965 i Andrup.

b. Alfred Majgaard, født d. 13. juni 1934 i Tøbring.

Bosat: Ribelund, Tangevej 4, Ribe.

3. Karen Marie Majgaard, født d. 10. maj 1898 i Frøslev.

Bosat: Frøslev pr. Nykøbing M.

K.M.M. gik i skole i Frøslev, havde derefter plads ved husgerning på Lemvigegnen, besøgte 1918 Fårevejle højskole, kom i 1920 hjem for at passe huset for forældrene og overtog senere sammen med søsteren Helga fødehjemmet.

4. Godtfred Majgaard, gårdejer, født d. 21. november 1902 i Frøslev, gift d. 14. august 1928 i Flemløse med Metha Rasmine Madsen, født d. 3. juli 1904 i Flemløse, datter af gårdejer Mads Peder Madsen og hustru Maren Kirstine Sørensen.

Bosat: Kertevej 67, Kerte pr. Årup.

G.M. gik i skole i Frøslev, blev uddannet ved landbruget, var 1921 elev på Nr. Nisum højskole, aftjente 1922 sin værnepligt ved generalstabens i København, besøgte 1924 Haslev udvidede højskole, arbejdede et halvt år ved Soldatermissionen i Melbylejren ved Liseleje, læste 1 års tid på Haslev seminarium, købte ved giftermålet en 6 tdr. land stor ejendom i Kerte, havde denne i ca. 16 år, overtog derefter sin nuhavende ejen-

dom, der er på 22 tdr. land, men bortforpagtede i 1971 jorden til sønnen Gunner. - G.M. var i ca. 10 år formand for brugsforeningen.

M.R.M. gik i Flemløse skole og havde derefter plads ved husgerning, dels hjemme og dels ude, afbrudt af et ophold på Nr. Nisum højskole 1924.

a. Inge Marguerithe Majgaard, sygeplejerske, født d. 25. november 1927 i Odense, gift d. 28. marts 1952 i Kerte med Knud Erik Jensen, døvelærer, født d. 22. marts 1928 i St. Tåstrup, søn af skoleinspektør Aksel Marius Jensen og hustru Sørine Lystlund.

Bosat: Birkevej 18, Nyborg.

I.M.M. gik i Kerte skole, havde derefter plads i huset samt i forretning, var 1948 elev på sygeplejeskolen på Testrup højskole, blev 1951 færdiguddannet som sygeplejerske på Svendborg sygehus, virkede derefter som assistent samme sted og dernæst på Nyborg sygehus og har fra 1955 haft ansættelse som sygeplejerske ved Statens fortsættelsesskole for døve og tunghøre, Nyborg.

K.E.J. tog realeksamen i Tølløse, dimitteredes 1950 fra Skårup statsseminarium, aftjente derpå sin værnepligt som sygepasser i Jægersbor samt i Slagelse og har fra 1951 haft ansættelse ved Statens fortsættelsesskole for døve og tunghøre, Nyborg.

1) Niels Majgaard Jensen, født d. 1. april 1954 i Nyborg.

2) Lise Majgaard Jensen, født d. 13. februar 1957 i Nyborg.

b. Gunner Johannes Majgaard, gårdejer, født d. 10. oktober 1931 i Kerte, gift d. 18. april 1959 i Odense med Hanne Nørgaard Larsen, født d. 22. januar 1941 i Strandlund, Sønderby, datter af gårdejer Niels Nørgaard Larsen og hustru Ellen Højby.

Bosat: Kerte skovgård, Kerte pr. Årup.

G.J.M. gik i Kerte skole, blev uddannet ved landbruget, aftjente 1952-1953 sin værnepligt ved civilforsvaret, besøgte 1954-1955 Hoptrup højskole samt 1955-1956 Nordjyllands landbrugsskole, Lundbæk, købte ved giftermålet den 60 tdr. land store gård, Bjørnegård på Helgenæs, drev denne til 1964, overtog da Kerte skovgård, der er på 72 tdr. land, og har tillige 22 tdr. land fra faderens ejendom i forpagtning.

H.N.L. gik i skole i Millinge, havde derefter plads ved husgerning, besøgte 1958 Odense fagskole og har nu halvdagsjob på Åruplund, institution under åndssvageforsorgen.

1) Margit Majgaard, født d. 9. juli 1959 i Bjørnegård, Helgenæs.

2) Karin Majgaard, født d. 18. maj 1962 i Bjørnegård.

3) Søren Majgaard, født d. 5. juli 1966 i Kerte skovgård, Kerte.

c. Gunhild Elise Majgaard, lærer, født d. 22. februar 1945 i Kerte, gift d. 1. juli 1967 i Kerte med Ejvind Vad Jensen, lærer, født d. 21. maj 1944 i Ansager, søn af lærer Kristen Vad Jensen og hustru Dagmar Andersen.

Bosat: Kirkevej 14, Fangel pr. Hjallese.

G.E.M. gik i Kerte skole, var 1959 elev på Rydhave slots ungdomsskole, havde 1 år plads i huset, dimitteredes 1967 fra Nr. Nissum seminarium og har siden haft ansættelse ved Dalumskolen, Hjallese.

E.V.J. tog 1961 realeksamen i Holstebro samt 1967 lærereksamen fra Nr. Nissum seminarium og har siden haft ansættelse ved Dalumskolen, Hjallese.

5. Kristian Majgaard, gårdejer, født d. 14. januar 1904 i Frøslev, gift d. 11. november 1928 i Lyby med Marie Kristine Jensen, født d. 1. maj 1907 i Østerris, Højslev, datter af gårdejer Jens Thomassen Jensen og hustru Maren Kristensen Godske.

Bosat: Lyby pr. Skive.

K.M. gik i skole i Frøslev, blev uddannet ved landbruget på hjemegnen samt en tid på Sjælland, besøgte 1924 Nr. Nissum højskole, var en tid indkaldt til militærtjeneste, overtog ved giftermålet svigerforældrenes ejendom i Lyby, der var på 13 tdr. land, har foruden at passe denne kørt mælketur og bortforpagtede ca. 1966 jorden ud.

M.K.J. gik i Lyby skole, var elev på Salling ungdomsskole i Jebjerg og havde ellers plads ved husgerning.

a. Ingrid Gurli Majgaard, servitrice, født d. 23. marts 1935 i Lyby.

Bosat: Jebjerg pr. Roslev.

1) Britta Marie Majgaard, født d. 1. marts 1963 på kommunehospitalet i Århus.

b. Viggo Johannes Majgaard, maskinsnedker, født d. 17. juli 1940 i Lyby.

Bosat: Lyby pr. Skive.

6. Johannes Majgaard, født d. 12. juni 1906 i Frøslev, død d. 6. oktober 1907 samme sted efter en skoldning.

7. Georg Majgaard, gårdejer, født d. 20. maj 1908 i Frøslev, gift d. 15. august 1937 i Sundby på Mors med Anna Andersen (Hald), født d. 18. juli 1913 i Sundby på Mors, datter af gårdejer Anthon Andersen (Hald) og hustru Nielsine Kristensen Lund.

Bosat: Højgård, Sundby pr. Erslev.

G.M. gik i skole i Frøslev, blev uddannet ved landbruget på Mors, overtog kort før giftermålet Højgård i Sundby og har siden drevet denne. Går-

den, der er på ca. 16 tdr. land, havde tilhørt hustruens morbror, der var død ugift kort forinden.

A.A.(H). gik i Sundby skole på Mors, havde derefter plads ved husgerning, bl.a. på Askov højskole, og har efter giftermålet i flere år arbejdet uden for hjemmet.

a. Ellen Majgaard, født d. 9. juni 1938 i Højgård, Sundby, gift d. 15. oktober 1960 i Sundby med Jens Nielsen, tankvognschauffør, født d. 24. februar 1925 i Karby, søn af arbejder Martin Nielsen og hustru Kathrine Plith.

Bosat: Sundby pr. Erslev.

1) Britta Majgård Nielsen, født d. 14. juni 1961 i Sundby.

2) Jan Majgård Nielsen, født d. 11. april 1965 i Sundby.

3) Ole Majgård Nielsen, født d. 27. februar 1972 i Sundby.

8. Helga Majgaard, født d. 3. september 1910 i Frøslev.

Bosat: Frøslev pr. Nykøbing M.

H.M. gik i skole i Frøslev, lærte derpå husgerning, kom som 17-årig i lære på en systue i Frøslev, hvor der tillige var en telefoncentral, var der i mange år, havde en måneds ophold på Haslev husholdningsskole, vendte derpå hjem til barndomshjemmet og overtog senere dette sammen med søsteren Karen Marie.

C. Christen Jensen Majgaard, gårdejer, født d. 5. februar 1872 i Maigård, Frøslev, død d. 18. december 1961 i Frøslev, gift d. 30. marts 1900 i Østerild med Dorthea Nørgaard Oddershede, født d. 1. juni 1877 i Sennels, død d. 5. februar 1951 i Frøslev, datter af indsidder Jens Oddershede Sørensens og hustru Else Katrine Kristensen.

Bosat: Frøslev pr. Nykøbing M.

C.J.M. lærte landbrug, besøgte Fredsø højskole, drev en tid sammen med broderen Søren fødegården Maigård, overtog 1900 denne og havde den til 1942 afhændede den da til sønnen Jens, byggede derpå hus ved Frøslev kirke og boede her til sin død. - C.J.M. havde efter afståelse af gården en del kontorarbejde for sparekassen.

D.N.O. havde efter skolegangen plads ved husgerning, bl.a. på hotel Ålborg i Thisted, og besøgte Fredsø højskole.

1. Elna Kathrine Majgaard, født d. 13. december 1901 i Maigård, Frøslev, gift d. 11. oktober 1938 i Frøslev med Kristen Jensen Andersen, gårdejer, født d. 26. juni 1895 i Korsgård i Frøslevvang, Frøslev, søn af gårdejer Jens Andersen og hustru Inger Marie Broe.

Bosat: Frøslev pr. Nykøbing M.

E.K.M. gik i skole i Frøslev, lærte husgerning hjemme og havde desuden plads, bl.a. i København, besøgte 1918 Galtrup højskole samt 1921 Frederiksborg højskole havde 1934 et husholdningsskoleophold i Holte.

K.J.A. gik i Frøslev friskole, blev uddannet ved landbruget, dels hjemme og dels ude, aftjente 1917 sin værnepligt i Fredericia, besøgte 1921 Vejstrup højskole, overtog 1932 Korsgård i Frøslevvang, der var på ca. 33 tdr. land, drev denne til 1966, solgte den da og byggede sit nuhavende hus i Frøslev. - K.J.A. har været medlem af tilsynsrådet for Frøslev-Møllerup spare- og lånekasse.

a. Bente Marie Majgaard Andersen, født d. 24. december 1939 i Korsgård i Frøslevvang, Frøslev, gift d. 25. april 1962 i Frøslev med Knud Overgaard Sørensen, gårdejer, født d. 20. august 1938 i Tøving, Galtrup, søn af gårdejer Aksel Sørensen og hustru Anna Overgaard.

Bosat: Odgård, Fjallerslev pr. Nykøbing M.

B.M.M.A. gik i skole i Frøslev, var 1954 elev på Salling ungdomsskole i Jebjerg, havde i 1½ år plads i huset i England, blev 1958-1959 uddannet som håndgerningslærer på Den danske husflidshøjskole i Kerteminde og virkede så en tid som sådan på Han herreders ungdomsskole i Fjerritslev.

K.O.S. gik ligeledes i skole i Frøslev, var elev på Galtrup efterskole, blev uddannet ved landbruget, bl.a. på Fyn, besøgte 1958-1959 Dalum landbrugsskole og overtog 1961 sin nuhavende gård, Odgård, der er på 50 tdr. land. - K.O.S. har været medlem af Tøbring sogneråd.

1) Steen Overgaard Sørensen, født d. 9. november 1963 i Odgård i Fjallerslev, Ovtrup.

2) Peter Kristian Overgaard Sørensen, født d. 31. august 1966 i Odgård.

3) Sanne Overgaard Sørensen, født d. 30. marts 1971 i Odgård.

2. Ejner Kristian Oddershede Majgaard, gårdejer, født d. 19. oktober 1904 i Maigård, Frøslev.

Bosat: Frøslev pr. Nykøbing M.

E.K.O.M. gik i skole i Frøslev, blev uddannet ved landbruget, hovedsagelig hjemme, besøgte 1924-1925 Ry højskole, købte 1938 Vestergård i Andrup, drev denne indtil 1969 og flyttede derpå til Frøslev.

3. Jens Jarling Oddershede Majgaard, gårdejer, født d. 11. maj 1917 i Maigård, Frøslev, gift d. 11. maj 1942 i Ø. Jølby med Gunhild Kroj, født

d. 12. maj 1917 i Krogsgård, Erslev, datter af gårdejer Peder Kristian Krog og hustru Helene Kirstine Svendsen.

Bosat: Maigård, Frøslev pr. Nykøbing M.

J.J.O.M. gik i skole i Frøslev, blev uddannet ved landbruget hjemme, aftjente 1937 sin værnepligt som trænkonsabel i København, hjemsendtes som korporal, besøgte en vinter Rødding højskole, overtog 1942 fødegården og har siden drevet denne, fra 1968 kvægløst. - J.J.O.M. var i ca. 12 år formand for menighedsrådet og har desuden været formand for Morsø forsvarsbroderforening samt medlem af hjemmeværnet.

G.K. gik i Erslev skole, lærte derpå husgerning, tjente bl.a. på Fyn, besøgte som 19-årig Uldum højskole og var det sidste 1½ år inden giftermålet sygeplejeelev på sygehuset i Nykøbing M.

a. Kristian Krog Majgaard, gårdejer, født d. 10. juli 1943 i Maigård, Frøslev, gift d. 1. november 1969 i Nykøbing M. med Annie Laurie Pedersen, dekoratør, født d. 28. oktober 1949 i Nykøbing M., datter af ingeniør Henning Erling Pedersen og hustru Marna Christense Møller.
Bosat: Frøslev pr. Nykøbing M.

K.K.M. gik i skole i Frøslev, var 1959-1960 elev på Han herreders ungdomsskole i Fjerritslev, blev uddannet ved landbruget, aftjente 1962-1963 sin værnepligt i Ålborg, besøgte 1964-1965 Vejlbys landbrugsskole, overtog 1968 en ca. 25 tdr. land stor ejendom i Frøslev og købte i 1973 yderligere en ejendom med et tilliggende på ca. 10 tdr. land.
- K.K.M. har i 5 år været formand for Morsø landboudom og er nu formand for Thisted amts landboudom samt medlem af bestyrelsen for borgerforeningen i Frøslev.

A.L.P. bestod den statskontrollerede prøve efter 10. klasse i Nykøbing M., blev uddannet som dekoratør, besøgte 1968-1969 Ry husholdningsskole og er nu deltidsbeskæftiget som dekoratør ved Algades varehus, Nykøbing M.

1) Jens Kristian Majgaard, født d. 27. oktober 1971 på sygehuset i Nykøbing M.

b. Helene Kirstine Majgaard, født d. 17. august 1946 i Maigård, Frøslev, gift d. 25. marts 1967 i Frøslev med Tyge Krarup Dinsen, programsekretær, født d. 24. oktober 1945 i Ørding, søn af førstelærer Viggo Dinsen og hustru Ellen Krarup.

Bosat: Ellehammersvej 33, Holstebro.

H.K.M. gik i skole i Frøslev, blev uddannet som damefrisør i Nykøbing M. og virkede som assistent samme sted samt en tid i Horsens.

T.K.D. tog realeksamen fra Morsø gymnasium i Nykøbing M., var 1963-1966 ansat som journalistelev på Morsø folkeblad, aftjente derpå sin værnepligt, virkede 1967-1969 som journalist på Horsens folkeblad samt 1969-1974 som redaktionssekretær på Viborg stifts folkeblad og har siden haft ansættelse som programsekretær ved Danmarks radio, Holstebro.

1) Rune Dinsen, født d. 7. maj 1968 i Horsens.

2) Anette Majgaard Dinsen, født d. 12. november 1971 i Viborg.

D. Ane Jensdatter Majgaard, født d. 5. november 1874 i Maigård, Frøslev, død d. 22. juni 1909 i Århus, begravet i Frøslev, gift d. 26. marts 1901 i Frøslev med Anders Lausen Handgaard, præstegårdsforpagter, født d. 30. oktober 1874 i V. Assels, død d. 12. marts 1919 i Vejerslev præstegård, Vejerslev, søn af gårdejer Laust Jensen Handgaard og hustru Ane Christine Pedersen. - A.L.H. blev gift anden gang d. 22. november 1910 i Vejerslev med Marie Abelone Larsen, født d. 7. august 1880 i V. Assels.

Bosat: Vejerslev præstegård pr. Vils.

A.L.H. blev uddannet ved landbruget på Mors, var ved giftermålet bestyrer af Votborg i Tæbring, fik kort efter Vejerslev præstegård i forpagtning og virkede her til sin død. Han døde af spansk syge.

1. Jens Andersen Hangaard, gårdejer, født d. 19. august 1904 i Vejerslev præstegård, Vejerslev, gift d. 22. april 1936 i Ørding med Agnes Elisabeth Andersen, født d. 7. oktober 1911 i Ørding, datter af husmand Kristian Olesen Andersen og hustru Maren Kathrine Jensen.

Bosat: Blidstrup mark pr. Ø. Assels.

J.A.H. gik i Vejerslev skole, var elev på Galtrup efterskole, blev uddannet ved landbruget på Mors, besøgte 1926 Ry højskole og overtog ved giftermålet sin nuhavende ejendom, der er på 16 tdr. land.

A.E.A. gik i skole i Ørding, lærte senere syning og gik i flere år rundt på gårdene og syede.

a. Kristian Andersen Hangaard, specialarbejder, født d. 4. juni 1948 på Blidstrup mark, Blidstrup.

Bosat: Blidstrup mark pr. Ø. Assels.

3. Else Jensen Majgaard, født d. 22. februar 1879 i Maigård, Frøslev, død d. 28. marts 1970 i Erslev, begravet i Frøslev, gift d. 11. december 1903 i Frøslev med Anders Hansen Søndergaard, gårdejer, født d. 23. maj 1877 i Ljørslev, død d. 13. april 1940 i Frøslev, søn af gårdejer Hans Jensen Søn-

dergaard og hustru Mariane Kristensen Krogh.

Bosat: Frøslev pr. Nykøbing M.

E.J.M. gik i skole i Frøslev, blev uddannet som syerske, gik som sådan rundt på gårdene og syede og besøgte senere Vestbirk højskole.

A.H.S. var efter skolegangen beskæftiget ved landbruget, stod en kort tid i lære som baker, havde derefter i 5 år plads som gårdskarl hos købmand Hejlskov i Nykøbing M., fik så Frøslev fattiggård i forpagtning, men købte kort efter en mindre ejendom i Erslev, drev denne i 5 år, havde derefter en kort tid en gård i Tøving, overtog så en ca. 65 tdr. land stor gård i Frøslev og drev denne til sin død, hvorefter hustruen videreførte den til 1943, da hun afhændede den til sønnen Johannes.

1. Jens Andersen Søndergaard, murer, født d. 26. april 1904 i Nykøbing M., gift d. 25. juli 1933 i Alsted med Else Østergaard, født d. 11. januar 1910 i Alsted, datter af gårdejer Peder Kristian Østergaard og hustru Kristine Nørgaard.

Bosat: Jørsby pr. Nykøbing M.

J.A.S. gik i skole i Frøslev, blev uddannet ved landbruget, dels hjemme og dels ude, aftjente 1924-1925 sin værnepligt i Viborg, havde det første år efter giftermålet en ca. 14 tdr. land stor ejendom i Solbjerg samt i godt 5 år en ca. 10 tdr. land stor ejendom i Tødsø, overtog derefter en ejendom i Jørsby på 16 tdr. land, drev denne i 16 år, købte så sit nuhavende hus i Jørsby og har siden haft beskæftigelse som murer.

E.Ø. gik i Alsted skole, lærte derpå husgerning og besøgte 1930 Testrup højskole.

a. Gerda Søndergaard, født d. 9. oktober 1935 i Tødsø, gift d. 18. juni 1960 i Jørsby med Kristen Jensen, gårdejer, født d. 14. januar 1924 i Nygård, Jørsby, søn af gårdejer Johannes Jensen og hustru Karen Marie Pedersen.

Bosat: Nygård, Jørsby pr. Nykøbing M.

G.S. gik i Jørsby skole, blev uddannet ved husgerning og besøgte 1953 Klejsgård husholdnings-skole.

K.J. gik ligeledes i Jørsby skole, lærte derpå landbrug hjemme samt et halvt år i Salling, besøgte 1947-1948 Haslev landbrugsskole og overtog 1960 fødegården, Nygård, der er på 75 tdr. land.

1) Johannes Nygaard Jensen, født d. 18. marts 1961 på sygehuset i Nykøbing M.

2) Karen Marie Nygaard Jensen, født d. 24. december 1965 på sygehuset i Nykøbing M.

3) Anne Mette Nygaard Jensen, født d. 16. april 1970 på sygehuset i Nykøbing M.

b. Anders Søndergaard, gårdejer, født d. 5. marts 1941 i Tødsø, gift d. 7. august 1965 i Sdr. Dråby med Birthe Marie Madsen, født d. 8. oktober 1944 i Sdr. Dråby, datter af husmand Oscar Madsen og hustru Agnes Jensen.

Bosat: Blidstrup mark pr. Ø. Assels.

A.S. gik i Jørsby skole, blev uddannet ved landbruget på Mors og overtog ved giftermålet sin nuhavende gård, der er på 11 tdr. land.

B.M.M. gik i skole i Sdr. Dråby, var 1961 elev på Galtrup efterskole og havde ellers plads ved husgerning på Mors.

1) Hans Jørgen Søndergaard, født d. 5. maj 1966 på sygehuset i Nykøbing M.

2) Niels Henrik Søndergaard, født d. 16. juli 1967 på sygehuset i Nykøbing M.

2. Anna Mariane Johanne Andersen Søndergaard, født d. 25. september 1905 i Frøslev, gift d. 10. januar 1943 i Frøslev med Jens Jensen, bolsmand, født d. 2. november 1905 i Ljørslev, søn af husmand Hans Jensen og hustru Mathilde Sørensen.

Bosat: Skibsdalsgårdsvej, Ø. Assels.

A.M.J.A.S. gik i skole i Frøslev, havde i 5 år plads i vaskeriet på sygehuset i Nykøbing M. og besøgte 1924 Nr. Nissum højskole.

J.J. gik i skole i Ljørslev, lærte derpå landbrug, tjente bl.a. i 10 år hos Søren Overgaard på Mariensminde i Ø. Assels samt 6½ år i Emb, købte ved giftermålet sin nuhavende ejendom, der er på 4½ td. land, og har foruden at passe denne arbejdet en del ude.

a. Anders Søndergaard Jensen, tømrer, født d. 1. november 1943 i Ø. Assels, gift d. 10. december 1966 i Lysgård med Marie Kirstine Thøgersen, syerske, født d. 25. maj 1945 i Sjørup, Lysgård, datter af gård-ejer Jens Chr. Thøgersen og hustru Dagny Jensen.

Bosat: Villerslev pr. Bedsted Thy.

A.S.J. gik i skole i Ø. Assels, havde et par år plads ved landbruget, stod 1960-1964 i lære som tømrer i Ø. Assels, aftjente sin værnepligt i Viborg og har i en årrække arbejdet ved faget i Hurup.

M.K.T. gik i skole i Lysgård, var sommeren 1960 elev på Levring efterskole, havde et par år plads i huset samt 1963-1966 som ekspeditrice i en slagterforretning i Viborg og har siden virket som syerske på en konfektionsfabrik i Hurup.

3. *Johannes Andersen Søndergaard, født d. 5. september 1908 i Erslev, død d. 23. februar 1913 samme sted.*
4. *Karen Marie Søndergaard, født d. 13. oktober 1913 i Erslev, død d. 25. januar 1945 i Frøslev.*

Bosat: Frøslev pr. Nykøbing M.

K.M.S. blev efter at have været på sygeplejeskole elev på Thisted sygehus, men måtte opgive dette på grund af dårligt hjerte, flyttede derpå hjem til moderen og boede her til sin død.

5. *Johannes Søndergaard, gårdejer, født d. 28. februar 1916 i Frøslev, gift d. 29. maj 1945 i Tvis med Inger Marie Melgaard Sørensen, født d. 4. januar 1919 i Melgård, Tvis, datter af gårdejer Søren Lund Sørensen (Melgaard) og hustru Mette Kristine Lund Henriksen.*

Bosat: Lundsgård, Erslev.

J.S. gik i skole i Frøslev, blev uddannet ved landbruget, hovedsagelig hjemme, aftjente 1936 sin værnepligt ved livgarden, overtog 1943 fødegården, men solgte den et par år senere til fremmede, købte 1945 hustruens fødegård, Melgård i Tvis, drev denne til 1947 og overtog så sin nuhavende gård, Lundsgård i Erslev.

I.M.M.S. gik i skole i Tvis, var derefter beskæftiget ved husgerning, dels hjemme og dels ude, og besøgte 1939 Uldum højskole.

- a. *Iver Søndergaard, stud. med., født d. 22. august 1949 i Lundsgård, Erslev.*

Bosat: Hasle centervej 273, Århus V.



**I A - Anine Elvine Jensen Maigaard
Jens Anton Kristensen**



**I A 1 - Marie Kristine Kristensen
Niels Peder Poulsen**



**I A 2
Katrine Jensine Kristensen**



**I B - Søren Christian Jensen Maigaard
Karen Marie Pedersen**



**I B 1 - Jens Kristensen Majgaard
Sørine Kirstine Jensen**



**I B 2 - Aksel Marius Jensen Majgaard
Ane Marie Mortensen**



**I B 4 - Godtfred Majgaard
Metha Rasmine Madsen**



**I B 7 - Georg Majgaard
Anna Andersen (Hald)**



**I C - Christen Jensen Majgaard
Dorthea Nørgaard Oddershede**



**I C 1 - Elna Kathrine Majgaard
Kristen Jensen Andersen**



**I C 2
Ejner Kristian Oddershede Majga**



**I C 3 - Jens Jarling Oddershede Majgaard
Gunhild Krog**



**I D - Ane Jensdatter Majgaard
Anders Lausen Handgaard**



**I D 1 - Jens Andersen Hangaard
Agnes Elisabeth Andersen**



**I E - Else Jensen Majgaard
Anders Hansen Søndergaard**



**I E 1 - Jens Andersen Søndergaard
Else Østergaard**



**I E 2 - Anna Mariane Johanne Andersen Søndergaard
Jens Jensen**



I E 4
Karen Marie Søndergaard



I E 5 - Johannes Søndergaard
Inger Marie Melgaard Sørensen

II. Niels Christensen Maigaard

gårdejer, født d. 18. oktober 1832 i Maigård, Frøslev, død d. 8. juni 1907 i Frøslev, gift første gang d. 23. december 1863 i Frøslev med Sidsel Dam Arentsdatter, født d. 14. december 1838 i Solbjerg, død d. 12. februar 1865 i Frøslev datter af gårdmand Arent Jensen og hustru Ane Katrine Larsdatter, gift anden gang d. 19. december 1865 i Frøslev med Maren Kirstine Sørensdatter Breiner, født d. 2. december 1842 i Sillerslev, Ø. Assels, død d. 29. november 1877 i Frøslev, datter af gårdmand Søren From Jacobsen Breiner og hustru Ane Dorteia Sørensdatter, gift tredje gang d. 15. juli 1881 i Frøslev med Ane Marie Nielsdatter (Kvistgaard), født d. 17. april 1845 i Frøslev, død d. 24. april 1932 samme sted, datter af husmand og snedker Niels Jensen Quistgaard og hustru Sidsel Marie Christensdatter.

Bosat: Frøslev pr. Nykøbing M.

N.C.M. overtog det halve af jorden fra fødegården, matr. nr. 12 b af hartkorn 2 tdr. 5 skp. 2 fjdk. 2 3/4 alb., opførte herpå en gård og drev denne til sin død, hvorefter hustruen videreførte den en tid med Søren Maigaard (se I B) som bestyrer, og derpå solgte hun den til fremmede.

A. Christen Nielsen Maigaard, født d. 10. december 1864 i Frøslev, død d. 15. juni 1865 samme sted.

B. Sidsel Nielsen Maigaard, født d. 6. september 1866 i Frøslev, død d. 26. maj 1931 i Ålborg, gift d. 28. september 1888 i Redsted med Jens Christian Jensen Seerup, maskinpasser, født d. 18. august 1868 i V. Assels, død d. 5. maj 1953 i De gamles by i København, begravet på Bispebjerg, søn af gårdmand Anders Jensen Seerup og hustru Mette Johanne Christensen.

Bosat: Ålborg, senere København.

S.N.M. kom tidligt ud at tjene og førte en tid hus for en læge.

J.C.J.S. blev uddannet ved landbruget, nævnes 1890 som husmand i Redsted og 1898 som husmand i Hundborg, flyttede senere til Ålborg og tog herfra ud at sejle som fyrbøder og maskinpasser.

1. Johanne Marie Serup, husbestyrerinde, født d. 3. august 1888 i Redsted, død d. 23. februar 1952 i København.

Bosat: København.

J.M.S. var som barn en tid i pleje hos sin moster og onkel, Kristine og Søren Sørensen i Salling, rejste senere til København og var her husbestyrerinde, bl.a. hos provst H.M. Fenger.

2. *Ane Katrine Serup, syerske, født d. 22. september 1890 i Redsted, død d. 7. juni 1935 i Ålborg.*
 Bosat: Ålborg.
A.K.S. virkede en tid som servitrice i København og var derefter beskæftiget som syerske i Ålborg.
a. Alex Serup, tjener, født d. 22. februar 1914 i Århus, død d. 27. september 1970 i Tårnby på Amager.
 Bosat: Spentrup allé 22, Tårnby pr. Kastrup.
3. *Sigurd Jensen Serup, brobetjent, født d. 3. juli 1891 i Sønderhå, død d. 13. juni 1966 i København, gift d. 3. august 1917 i København med Karen Caroline Oloka Hansen, født d. 22. februar 1892 i København, datter af møllerkusk Lars Hansen og hustru Inger Jørgine Petersen.*
 Bosat: Hareskovvej 27, Brønshøj.
S.J.S. gik i skole forskellige steder, tog efter konfirmationen til søs og sejlede i flere år, aftjente sin værnepligt ved marinen, arbejdede senere 1 års tid ved Københavns havns slæbebåde og virkede derefter i en lang årrække som brobetjent ved Langebro.
K.C.O.H. gik i Suhmsgades skole i København, blev uddannet som konfektionssyerske og var beskæftiget på større systuer.
a. Alfi Inga Solvej Serup, født d. 7. februar 1918 i København, død 1940 på Rigshospitalet.
b. Alice Henny Gunna Serup, født d. 21. oktober 1919 i København, gift d. 29. april 1939 i København med Kai Oskar Aaberg, vicevært, født d. 12. februar 1913 i København, søn af bødker Oskar Aaberg og hustru Gerda Nilsson.
 Bosat: Følfodvej 24, København S.
A.H.G.S. gik i Brønshøj skole, arbejdede derefter på forskellige fabrikker og har efter giftermålet i perioder haft morgenjobs.
K.O.Aa. gik i Østrigsgades skole i København, aftjente sin værnepligt i København, havde i over 25 år beskæftigelse ved Dansk Industri Syndikat A/S, Herlev, og har fra ca. 1966 virket som vicevært i et stort ejendomskompleks på Amager.
 1) *Keld Aaberg, murer, født d. 19. januar 1940 i København, gift med Annelise Kristensen.*
 Bosat: Boholtevej 35, Køge.

2) Henrik Aaberg, trykker, født d. 24. december 1945 i København, gift med Lone Hansen.

Bosat: Sognegårds allé 78, Hvidovre.

c. Amelie Lillian Serup, født d. 16. november 1920 i København, gift første gang med Børge Nielsen, død, gift anden gang med Aage Anderson, ægteskabet opløst.

Adresse: 5 Tusculum St. Flat 26, Carena Court, 2011 Potts Point, Sydney, Australien.

4. Nielsine Marie Serup, født d. 26. februar 1894 i Hundborg, død d. 11. juni 1932 i Risskov, begravet i Ålborg, gift med Jacob Benjamin Tyllesen, chauffør, født d. 26. september 1893 i Ålborg, død d. 13. marts 1974 i Esbjerg. - J.B.T. blev gift anden gang med N.N.

Bosat: Tinghøjs allé 20 d, Esbjerg.

J.B.T. virkede nogle år som chauffør og tekstilarbejder i Ålborg, flyttede ca. 1934 til København og senere til Esbjerg.

a. Jørgen Serup Tyllesen, montør, født d. 8. januar 1920 i Lindholm, Nørresundby, gift d. 3. april 1942 i Vedsted med Christine Marie Lund, født d. 9. juli 1921 i Abkær, Vedsted, datter af portør Hans Lund og hustru Christine Arnum.

Bosat: Holsteinsgade 44, København Ø.

J.S.T. gik i Rymsgades skole i Ålborg, flyttede efter sin konfirmation med faderen til København, var derefter beskæftiget ved forskelligt, gravede en tid under anden verdenskrig tørv i Abkær mose i Sø-

derjylland og virker nu som montør i København.

C.M.L. gik i Over Jerstal skole og havde derefter plads ved husgering i Sønderjylland.

1) Lis Serup Tyllesen, teknisk tegner, født d. 23. juni 1943 på Frederiksberg, gift d. 5. december 1964 i København med Palle Dahl Andersen, postbud, født d. 20. april 1943 i København, søn af burger Anders Christian Andersen og hustru Lydia Jensen Dahl.

Bosat: Fiskedamsgade 29, København Ø.

a) Lisbeth Andersen, født d. 18. maj 1967 i København.

b) Thomas Andersen, født d. 4. juni 1971 i København.

2) Allan Lund Tyllesen, taxachauffør og vognmand, født d. 7. oktober 1944 i Over Jerstal, Vedsted, gift med Margurithe.

Bosat: Peder Skrams gade 12, København K.

3) Peter Lund Tyllesen, vinduespolerer, gift med Lissi Johansen.

Bosat: Fiskedamsgade 29, København Ø.

4) Ole Lund Tyllesen, isoleringsarbejder, født d. 8. juni 1956 i København.

5) Anne Tyllesen, født d. 27. september 1962 i København.

5. Kristian Nielsen Serup, chauffør, født d. 9. maj 1896 i Hundborg, død d. 18. august 1973 i Ålborg, gift d. 24. august 1922 i Ålborg med Marie Sørine Valna Christensen, født d. 9. maj 1902 i Skårup, Ravnkilde, datter af postekspe'dient Valdemar Christensen og Frederikke Marie Adolfine Sestrater Mortensen.

Bosat: Oberst Myhres vej 3, Ålborg.

K.N.S. gik i skole i Thisted og Ålborg, virkede en tid som sygehusportør, bl.a. på kommunehospitalet i Ålborg, aftjente sin værnepligt i Ålborg og havde i 41 år plads som chauffør ved bryggeriet Urban, Ålborg. M.S.V.C. gik i skole i Vejgård, lærte derpå husgerning og havde i 3 år plads som gangpige på kommunehospitalet i Ålborg.

a. Tonny Margrethe Serup, født d. 27. september 1922 på sygehuset i Ålborg, gift med Niels Juul Sørensen, radioforhandler, død.

Bosat: Magsvej 12, Ålborg.

b. Annelise Serup, tekstilarbejder, født d. 16. oktober 1924 i Ålborg.

Bosat: Oberst Myhres vej 3, Ålborg.

A.S. gik i Hobrovejens skole i Ålborg og har i flere år arbejdet på De forenede Textilfabrikker A/S, Ålborg. - A.S. har været aktiv lotte inden for hjemmeværnet.

c. Poul Frede Serup, fagforeningsformand, født d. 19. november 1929 i Ålborg, gift med Bodil Søndergaard Hansen.

Bosat: Asylvej 13, Ålborg.

1. Knud Serup, salgschef, født d. 19. oktober 1938 i Ålborg, gift med Birthe Hansen.

Bosat: Tranevej 14, Juelsminde.

6. Klara Augusta Serup, modist, født d. 11. marts 1898 i Hundborg.

Bosat: Amagerbrogade 301, København S.

K.A.S. gik i skole i Ålborg, blev uddannet som modist, flyttede 1935 til København og fortsatte her ved faget.

a. Karin Kull Seerup, født d. 22. april 1919 på Frederiksberg, gift d. 19. maj 1956 i Jegersborg med Erik Niels Biener, ekspeditionssekretær, født d. 18. september 1901 i København, død d. 10. april 1973 i Gentofte.

Bosat: Søgårdsvej 2, Gentofte.

E.N.B. var ansat som ekspeditionssekretær ved Gentofte kommune.

C. Anine Christine Nielsen Maigaard, født d. 17. juni 1870 i Frøslev, død d. 8. maj 1949 samme sted, gift d. 2. november 1894 i Frøslev med Joseph Nielsen Qvistgaard, gårdejer og sognerådsformand, født d. 26. juni 1867 i Frøslev, død d. 22. april 1949 på sygehuset i Nykøbing, begravet i Frøslev, søn af husmand og snedker Niels Jensen Qvistgaard og hustru Sidsel Marie Christensdatter.

Bosat: Frøslev pr. Nykøbing M.

A.C.N.M. gik i skole i Frøslev og havde derefter plads ved husgerning på Mors.

J.N.Q. gik ligeledes i skole i Frøslev, stod i lære som tømrer hos sin bror Niels, aftjente sin værnepligt ved ingeniørtropperne i København, overtog ved giftermålet faderens ejendom i Frøslev, byttede 1905 denne med gården Østergård, ligeledes i Frøslev, drev denne i 13 år og købte derefter hus i Frøslev by. - J.N.Q. var 1913-1921 formand for sognerådet samt nogle år formand for menighedsrådet, en tid medlem af provstiudvalget, i flere år formand for tilsynsrådet for Frøslev-Møllerup spare- og lånekasse og var desuden i 40 år aktiv medlem af sangforeningen.

1. Maren Kirstine Kvistgaard, født d. 29. april 1896 i Frøslev, død d. 27. november 1967 i København, gift ca. 1952 i København med Jacob Peder Hededam, ingeniør, født i Knarreborg.

Bosat: Kirke Værløsevej 37, Værløse.

M.K.K. var en del år hjemme for at passe forældrene og flyttede efter deres død til København.

J.P.H. tog 1916 eksamen som ingeniør i maskinteknik fra Odense teknikum.

2. Helga Marie Kvistgaard, født d. 24. november 1900 i Frøslev, gift d. 18. november 1922 i Ålborg med Jens Christian Bay Jensen, manufakturhandler, født d. 9. januar 1897 i Vestervig, død d. 25. februar 1965 i Ålborg, søn af manufakturhandler Jens Bay Jensen og hustru Alma Justine Beüsen.

Bosat: Østerbrogade 57, Nørresundby.

H.M.K. gik i skole i Frøslev, var som 16-årig elev på Grundtvigs efterskole, stod i lære hos modehandler frøken Davidsen i Nykøbing M. og videredrev efter sin mands død forretningen indtil 1973.

J.C.B.J. gik i Løgstør skole, blev uddannet inden for manufakturbranchen, drev i 10½ år egen forretning i Nørresundby, flyttede derpå til Ålborg og havde her forretning i Søndergade 43.

3. Magda Nielsine Kvistgaard, født d. 31. maj 1905 i Østergård, Frøslev, gift d. 28. juli 1934 i Nykøbing M. med Poul Søndergaard Klausen, gårdejer og ejendomsmægler, født d. 24. juni 1905 i Erslev, søn af gårdejer Jens Klausen og hustru Maren Søndergaard Olsen.

Bosat: Erslev.

M.N.K. gik i skole i Frøslev og havde derefter plads ved husgerning, bl.a. i Grejsdal ved Vejle samt i Løgstør, afbrudt af et ophold på Ry højskole 1924.

P.S.K. gik ligeledes i skole i Frøslev, blev uddannet ved landbruget i Mors, opholdt sig 1926-1930 i Chicago, USA, købte ved giftermålet en 20 tdr. land stor ejendom i Fredsø, drev denne i 11 år, overtog derefter en 70 tdr. land stor gård i Fjallerslev, men solgte denne efter 3 måneders forløb og har siden virket som ejendomsmægler.

- a. Annie Kvistgaard Klausen, født d. 29. november 1934 i Fredsø, Lødderup, gift d. 28. september 1959 i Erslev med Laurits-Emil Kjelstrup, købmand, født d. 20. april 1927 i Sejerslev, søn af tømrer Peder Kjelstrup og hustru Laura Nielsen.

Bosat: Hørdum pr. Snedsted.

A.K.K. gik i skole i Fredsø, Frøslev, Fjallerslev og Dragstrup, var 1950 elev på Morsø ungdomsskole i Galtrup, kom derefter i lære som syerske, havde senere et 8-måneders ophold på Engelsholm højskole og underviste så en tid i håndarbejde og kjolesyning på Karleby skolehjem på Falster samt på Møllerup ungdomsskole.

L-E.K. gik i skole i Sejerslev samt 1 år på Nykøbing M. folke- og realskole, kom 1942 i lære som kommis i Ø. Assels og var ansat her til 1949, indkaldtes da til militærtjeneste, hjemsendtes 1951 som korporal, virkede derpå som kommis 2 år i Vils samt 6 år i Erslev og overtog i 1959 sin nuhavende forretning.

1) Per Kjelstrup, født d. 30. oktober 1960 i Koldby, Hørdum.

2) Lina Kvistgård Kjelstrup, født d. 28. september 1964 i Koldby.

3) Niels Kvistgård Kjelstrup, født d. 2. marts 1967 i Thisted.

D. Kristine Nielsen Majgaard, født d. 21. januar 1876 i Frøslev, død d. 5. maj 1944 i Vejerslev, gift d. 1. marts 1898 i Hjerk med Søren Sørensen (Tjener), gårdejer, født d. 1. november 1868 i Vodstrup, Tødsø, død d. 5. november 1926 i Korsgård, Vejerslev, søn af gårdmand Jens Sørensen og hustru Gjertrud Kirstine Kristensen.

Bosat: Korsgård, Vejerslev pr. Vils.

K.N.M. gik i skole i Frøslev, lærte derpå husgerning og kom som husbestyrerinde hos sin senere mand.

S.S.(T). blev efter skolegangen uddannet ved landbruget, hovedsagelig på Mors, aftjente sin værnepligt som trækonstabel, købte ved giftermålet en ejendom i Bajlum, drev samtidig slagterforretning fra vogn, solgte ejendommen ca. 1905, havde et par år en ejendom i Yttrup, Rybjerg sogn, købte så en 100 tdr. land stor gård i Storup, Ørding sogn, denne blev efter brand udstykket, havde en kort tid en 46 tdr. land stor gård i Andrup, købte 1914 Korsgård i Vejerslev og drev denne til sin død, hvorefter hustruen videreførte den til 1939, da hun afhændede den til sønnen Jens efter i 1936 at have udstykket 20 tdr. land til datteren og svigersønnen, Jenny og Harald Kristen Overgaard. Hun købte derpå sammen med sønnen Niels en anden ejendom i Vejerslev.

1. Gjertrud Kirstine Sørensen, født d. 5. december 1898 i Bajlum, Hjerk, død d. 1. november 1970 i Frøslevvang, Frøslev, gift d. 13. april 1920 i Vejerslev med Niels Kristian Andersen Mark, murer, født d. 2. marts 1895 i Frøslevvang, død d. 30. april 1972 samme sted, søn af husmand Anders Nielsen Mark og hustru Mette Kirstine Nielsen (Dam).

Bosat: Frøslevvang pr. Nykøbing M.

G.K.S. gik bl.a. i Vejerslev skole og var derefter beskæftiget ved husgerning, hovedsagelig hjemme.

N.K.A.M. gik i skole i Frøslev, var derefter beskæftiget ved landbruget, rejste som 20-årig til USA, lærte her murerfaget og deltog en tid herfra i første verdenskrig, rejste så hjem, men tog efter giftermålet tilbage til USA og opholdt sig her til ca. 1925, købte da en landejendom i Frøslevvang, havde denne en kort tid, overtog så den ca. 40 tdr. land store Søndergård på Glomstrup mark i Hvidbjerg sogn, måtte efter nogen tid sælge denne på grund af sygdom, købte derpå et hus i Frøslevvang og ernærede sig som murer.

a. Harry Kristen Mark, musiker, født d. 15. februar 1922 i USA.

Bosat: Frøslevvang pr. Nykøbing M.

H.K.M. gik i V. Hvidbjerg skole, hjalp en tid faderen, tog senere mu-

sikundervisning og har siden virket som musiker på Mors. Han overtog efter faderens død huset i Frøslevvang.

- b. Olga Mark, født d. 5. december 1925 i Frøslevvang, Frøslev, gift d. 9. oktober 1949 i Mollerup med Morten Østergaard Nielsen, gårdejer, født d. 13. oktober 1918 i Frøslev, søn af gårdejer Niels Nørgaard Nielsen og hustru Mette Kirstine Østergaard.

Bosat: Søndergård, Mollerup pr. Vils.

O.M. gik i V. Hvidbjerg skole, havde en tid plads i huset, gennemgik i 4 år musikundervisning og har i en årrække spillet til bal samt givet musikundervisning.

M.Ø.N. gik i skole i Frøslev og Mollerup, blev uddannet ved landbruget, hjalp i en del år til med driften af faderens gård, Søndergård i Mollerup, og overtog i 1949 denne. Gården er på 22 tdr. land.

- 1) Kirstine Østergaard Nielsen, sygehjælper, født d. 23. marts 1950 i Søndergård, Mollerup, gift d. 31. august 1968 i Mollerup med Hans Sønder Kristensen, arkitekt, født d. 14. oktober 1943 i Vils, Vejerslev, søn af arbejdsmand Jens Sønder Kristensen og hustru Karen Marie Jensen.

Bosat: Fårtoft pr. Thisted.

K.Ø.N. gik i skole i Frøslev, havde i 3½ år plads som gangpige på Nykøbing plejehjem, gennemgik 1969 uddannelse til sygehjælper på Thisted sygehus, virker stadig som sådan og driver desuden en hundepension i Fårtoft.

- 2) Poul Østergaard Nielsen, specialarbejder, født d. 21. marts 1954 i Søndergård, Mollerup.

- 3) Erik Østergaard Nielsen, født d. 14. februar 1965 i Søndergård, Mollerup.

2. Margrethe Sørensen, født d. 10. januar 1902 i Bajlum, Hjerik, død d. 7. juni 1967 i Frøslevvang, Frøslev, gift d. 16. marts 1924 i USA med Frederik Andersen Mark, slagter og husmand, født d. 28. februar 1893 i Frøslev, søn af husmand Anders Nielsen Mark og hustru Mette Kirstine Nielsen (Dam).

Bosat: Frøslevvang pr. Nykøbing M.

M.S. gik i skole i Frøslev og Vejerslev og var derefter beskæftiget ved husgering hjemme.

F.A.M. gik ligeledes i skole i Frøslev, blev senere udlært som slagter, rejste ca. 1912 til USA, opholdt sig her i 9 år, først 6 år og efter 1 år hjemme igen i 3 år, købte 1928 en 58 tdr. land stor gård i Fredsø,

havde denne i 5 år, byggede derefter eget hus i Frøslev og indrettede her en slagterforretning, drev denne i ca. 6 år og overtog derefter sin nuhavende ejendom, der var på 7 tdr. land, som nu er frasolgt.

a. Jenny Mark, født d. 14. november 1924 i Chicago, USA, gift d. 23. november 1950 i Frøslev med Peder Ulriksen Pedersen, specialarbejder, født d. 17. juli 1924 i V. Assels, søn af gårdejer Johan Chr. Pedersen og hustru Poulina Ulriksen.

Bosat: Centrum pr. Nykøbing M.

J.M. gik i skole i Frøslev og havde derefter plads ved husgerning forskellige steder på Mors.

P.U.P. blev uddannet ved landbruget på Mors, overtog ved giftermålet en 8 tdr. land stor ejendom i Vejerslev, drev denne til 1969, flyttede derpå til Centrum og har siden arbejdet hos fabrikant N. Hugo Petersen, Ørding.

1) Henning Pedersen, mekaniker, født d. 18. juni 1952 i Vejerslev.

Bosat: Centrum pr. Nykøbing M.

b. Metha Mark, født d. 9. oktober 1928 i Fredsø, Lødderup, gift d. 7. september 1958 i Frøslev med Kaj Nørgaard Nielsen, gårdejer, født d. 18. december 1928 i Hallund, søn af gårdejer Thorvald Nielsen og hustru Kristine Magdalene Rasmussen.

Bosat: Vangen, Skævevej, Skæve pr. Flauenskjold.

M.M. gik i skole i Frøslev, var derefter beskæftiget ved husgerning, dels på Mors, dels i Århus, og havde i 1½ år plads på De gamles hjem i Nykøbing M.

K.N.N. gik i Hollensted skole, var elev på Halvorsminde ungdomsskole, blev uddannet ved landbruget, aftjente sin værnepligt i Århus samt ved Den danske brigade i Tyskland, besøgte St. Restrup husmandsskole, bosatte sig ved giftermålet i Solholt i Skæve sogn, byggede derpå ejendommen Vangen på 22 tdr. land jord, udstykket fra gården Langholt i Skæve og har siden drevet denne. - K.N.N. har været formand for husflidsforeningen, medlem af bestyrelsen for Hjørring amts husflidskreds samt kasserer i transformatorforeningen.

1) Preben Mark Nielsen, født d. 10. marts 1958 i Solholt, Skæve.

2) Erik Mark Nielsen, født d. 2. juni 1959 i Vangen, Skæve.

3) Søren Mark Nielsen, født d. 5. januar 1969 i Vangen.

c. Anny Mark, født d. 30. juni 1932 i Frøslev, død, gift med Christian Mikkelsen, gårdejer.

Bosat: Elsø pr. Nykøbing M.

d. Knud Mark, damefrisør, født d. 1. maj 1945 i Frøslevvang, Frøslev.
Bosat: Forhåbningsholms allé 26, København V.

K.M. gik i skole i Frøslev samt Ø. Jølby, blev uddannet som damefrisør i Thisted, aftjente 1968 sin værnepligt ved civilforsvaret i Søby, arbejdede en tid ved faget i Kolding, Ålborg og København og er nu ansat ved Off Skandinavia Dior A/S Myller med arbejde overalt i Europa.

3. Niels Majgaard Sørensen, husmand, født d. 27. november 1903 i Bajlum, Hjerk.

Bosat: Vejerslev pr. Vils.

N.M.S. lærte landbruget hjemme og købte 1939 sammen med moderen sin nuhavende ejendom.

4. Jens Sørensen (Tjener), gårdejer, født d. 24. juni 1905 i Yttrup, Rybjerg, død d. 13. september 1972 i Nykøbing M., begravet i Vejerslev, gift d. 14. april 1939 i Karby med Bodil Kristine Roikjer, født d. 7. februar 1916 i Sundby på Mors, datter af gårdejer Georg Marius Christian Roikjer og hustru Agnes Johanne Schrøder.

Bosat: Ternevej 14, Nykøbing M.

J.S.(T). gik i Vejerslev skole, blev uddannet ved landbruget hjemme, aftjente sin værnepligt i Viborg, bestyrede efter faderens død Korsgård for moderen indtil 1939, overtog da gården, drev denne til 1970 og flyttede derpå til Nykøbing M. - J.S.(T). har været medlem af menighedsrådet samt af bestyrelsen for mejeriet og virkede en tid som brandfoged.

B.K.R. gik i skole i Sundby på Mors og havde plads ved husgerning, bl.a. i Vork ved Egtved.

a. Lis Sørensen, født d. 30. maj 1939 i Korsgård, Vejerslev, død d. 3. august 1946 ved en ulykke i Vejerslev.

b. Lis Sørensen, kontorassistent, født d. 12. august 1947 i Korsgård, Vejerslev, gift d. 29. marts 1969 i Vejerslev med Jens Kristian Jensen Storgaard, malermester, født d. 5. maj 1947 i Elsted, Snedsted, søn af gårdejer Herluf Johannes Storgaard og hustru Karen Olsen.

Bosat: Ternevej 5, Nykøbing M.

L.S. tog 1965 realeksamen fra Morsø gymnasium og har siden haft beskæftigelse inden for kontorfaget.

J.K.J.S. blev 1967 udlært som maler og nedsatte sig i 1970 som selvstændig malermester. - J.K.J.S. er medlem af bestyrelsen for Morsø malerlav.

1) Eva Storgaard, født d. 30. maj 1970 i Nykøbing M.

5. Anna Marie Sørensen, født d. 25. maj 1907 i Yttrup, Rybjerg, død d. 27.

januar 1974 i Tøving, gift d. 6. maj 1937 i Vejerslev med Valdemar Kristensen, gårdejer, født d. 28. marts 1905 i Sdr. Dråby, søn af husmand Otto Kristensen og hustru Kristine Andersen.

Bosat: Tøving pr. Erslev.

A.M.S. gik i skole i Frøslev og Vejerslev og var derefter beskæftiget ved husgerning hjemme.

V.K. gik i skole i Sdr. Dråby, blev uddannet ved landbruget på Mors, aftjente 1926 sin værnepligt i Randers og overtog 1937 sin nuhavende ejendom, der efter tilkøb af 2 tdr. land nu er på 12 tdr. land. - V.K. har været medlem af bestyrelsen for Galtrup-Ø. Jølby sygekasse samt for brugsforeningen.

a. Dagny Kirstine Sørensen Kristensen, født d. 4. juli 1937 i Tøving, Galtrup, gift d. 15. december 1956 i Galtrup med Henry Ibsen Pedersen, maskinentreprenør, født d. 5. september 1929 i Flade, søn af husmand og vejmand Søren Andreas Pedersen og hustru Kirstine Kristensen.

Bosat: Tøving pr. Erslev.

H.I.P. driver en maskinstation i Tøving.

1) Bent Pedersen, født d. 23. september 1958 i Tøving, Galtrup.

b. Jenny Kirstine Kristensen, født d. 3. april 1939 i Tøving, Galtrup, gift d. 3. november 1959 i Galtrup med Imanuel Ibsen Pedersen, gård-ejer, født d. 5. april 1935 i Flade, Galtrup, søn af husmand og vejmand Søren Andreas Pedersen og hustru Kirstine Kristensen.

Bosat: Tøving pr. Erslev.

J.K.K. gik i skole i Galtrup og havde derefter plads i huset samt i forretning.

I.I.P. blev efter skolegangen uddannet ved landbruget, aftjente 1956 sin værnepligt i Varde, købte 1967 sin nuhavende ejendom og har foruden at passe denne arbejde ude.

1) Svend Ibsen Pedersen, født d. 28. november 1957 i Tøving, Galtrup.

2) Ejvind Ibsen Pedersen, født d. 12. december 1961 i Flade, Galtrup.

3) Jørgen Ibsen Pedersen, født d. 28. december 1964 i Flade.

6. Harald Sørensen, restauratør, født d. 15. oktober 1910 i Storup, Ørding, død d. 6. december 1964 i Nykøbing M., gift første gang d. 17. januar 1936 i Vejerslev med Anne Kirstine Poulsen, født d. 5. juni 1905 i Nørregård i Vils, Vejerslev, død d. 16. marts 1936 i Fårup, datter af gård-ejer Martin Clausen Poulsen og hustru Svendida Marcussen, gift anden gang d. 2. marts 1952 med Emma Seerup, født d. 13. marts 1914 i V. Assels, datter af gårdejer og uddeler Kristen Kristensen Seerup og hustru Margrete

Kirstine Hansen.

Bosat: Landmandshjemmet, Nygade 7, Nykøbing M.

H.S. lærte landbrug hjemme, drev 1936-1942 en gård på 45 tdr. land i Fårup og købte derefter restaurant Landmandshjemmet i Nykøbing M.

A.K.P. gik i Vils skole og opholdt sig hjemme indtil giftermålet.

a. Arne Clausen Sørensen, murer, født d. 12. marts 1936 i Nykøbing M., gift d. 10. marts 1963 i Nykøbing M. med Martha Engelsen, født d. 1. april 1939 i Nykøbing M., datter af brolægger Axel Engelsen og hustru Else Marie Markussen.

Bosat: Lundkjærvej 28, Nykøbing M.

A.C.S. blev 1955 udlært som murer i Nykøbing M., aftjente 1956-1957 sin værnepligt ved ingeniørtropperne i Randers samt ved Det danske kommando i Tyskland og har i en årrække arbejdet hos murermester Asger Kramer Kristiansen i Nykøbing M.

M.E. gik i skole i Nykøbing M. og blev derefter uddannet som ekspeditrice inden for manufakturbranchen samme sted.

7. Jenny Sørensen, født d. 26. august 1913 i Andrup, Frøslev, gift d. 30. april 1936 i Vejerslev med Harald Kristen Overgaard, gårdejer, født d. 20. februar 1915 i Tæbring, søn af gårdejer Johannes Overgaard og hustru Ane Kathrine Hyldegård Dahl.

Bosat: Vejerslev pr. Vils.

J.S. gik i Vejerslev skole og opholdt sig hjemme indtil giftermålet.

H.K.O. gik i Ørding skole, blev uddannet ved landbruget på Mors, byggede 1936 en ejendom på 20 tdr. land jord, udstykket fra gården Korsgård i Vejerslev og har siden drevet denne.

a. Gudrun Sørensen Overgaard, født d. 29. juli 1936 i Vejerslev, gift d. 30. april 1961 i Vejerslev med Bjarne Bjerregaard, vognmand, født d. 9. juni 1930 i Sillerslev, Ø. Assels, søn af vognmand Søren Bjerregaard og hustru Margrethe Mikkelsen.

Bosat: Ø. Assels.

G.S.O. gik i Vejerslev skole, havde plads ved husgerning på Mors og besøgte 1954 sygeplejeforskolen på Børkop højskole.

B.B. gik i skole i Sillerslev, tjente ved landbruget til sit 18. år, fik derefter plads som chauffør og har siden giftermålet drevet sin nuhavende vognmandsforretning.

1) Herluf Bjerregaard, født d. 25. januar 1962 i Ø. Assels.

2) Ellen Grethe Bjerregaard, født d. 23. december 1967 i Ø. Assels.

3) Anna Marie Bjerregaard, født d. 9. august 1972 i Ø. Assels.

b. *Ellen Margrethe Overgaard, født d. 7. oktober 1940 i Vejerslev, død
d. 3. august 1946 ved en drukneulykke i Vejerslev.*



II
Sidsel Dam Arendsdatter



II
Maren Kirstine Sørensdatter Breiner



II - Niels Christensen Maigaard
Ane Marie Nielsdatter (Kvistgaard)



II B - Sidsel Nielsen Maigaard
Jens Christian Jensen Seerup



II B 1
Johanne Marie Serup



II B 2
Ane Katrine Serup



II B 3 - Sigurd Jensen Serup
Karen Caroline Oloka Hansen



II B 4
Nielsine Marie Serup



II B 5 - Kristian Nielsen Serup
Marie Sörine Valna Christensen



II B 6
Klara Augusta Serup



II C - Anine Christine Nielsen Maigaard
Joseph Nielsen Qvistgaard



II C 1
Maren Kirstine Kvistgaard



II C 3 - Magda Nielsine Kvistgaard
Poul Søndergaard Klausen



**II D - Kristine Nielsen Majgaard
Søren Sørensen (Tjener)**



**II D 1 - Gjertrud Kirstine Sørensen
Niels Kristian Andersen Mark**



**II D 2 - Margrethe Sørensen
Frederik Andersen Mark**



**II D 3
Niels Majgaard Sørensen**



**II D 4 - Jens Sørensen (Tjener)
Bodil Kristine Rørdal**



**II D 5 - Anna Marie Sørensen
Valdemar Kristensen**



**II D 6 - Harald Sørensen
Anne Kirstine Poulsen**



**II D 6
Emma Seerup**



**II D 7 - Jenny Sørensen
Harald Kristen Overgaard**

III. Jens Christensen Maigaard

gårdejer, født d. 14. september 1835 i Maigård, Frøslev, død d. 31. december 1916 i V. Hvidbjerg, Hvidbjerg, gift d. 3. april 1868 i Elsø med Maren Sørens-datter, født d. 22. juni 1840 i Elsø, død d. 30. juni 1884 i V. Hvidbjerg, dat-ter af gårdmand Søren Poulsen og hustru Johanne Christensdatter.

Bosat: V. Hvidbjerg pr. Karby.

J.C.M. drev i en lang årrække en gård i V. Hvidbjerg.

A. Johanne Christine Jensen Maigaard, født d. 21. februar 1871 i V. Hvidbjerg, Hvidbjerg, død d. 23. februar samme år.

B. Johanne Christine Jensen Maigaard, født d. 15. juni 1872 i V. Hvidbjerg, Hvidbjerg, død d. 16. juli 1881 samme sted.

C. Christen Jensen Maigaard, bolsmand, født d. 23. januar 1875 i V. Hvidbjerg, Hvidbjerg, død d. 2. juni 1949 på De gamles hjem i Nykøbing M., begravet i Vejerslev, gift d. 4. maj 1904 i Middelfart med Ane Marie Petersen, født d. 7. september 1881 i Husby, død d. 16. april 1939 på sygehuset i Nykøbing M., begravet i Vejerslev, datter af daglejer og skovarbejder Anders Petersen og hustru Karen Margrethe Christiansen.

Bosat: De gamles hjem, Nykøbing M.

C.J.M. gik i skole i Hvidbjerg, lærte landbrug hjemme, indkaldtes 1899 til aftjening af sin værnepligt og hjemsendtes 1901 som konstabel fra Jægersborg kaserne, fik derefter plads som plejer på statshospitalet i Middelfart, boede da en tid på Fønø, købte 1906 en ejendom på 6 tdr. land i Vils på Mors, arbejdede tillige som tækkemand, deltog 1907 i et landbrugskursus på Galtrup højskole, solgte 1911 ejendommen, havde derefter i ca. 5 år en 6 tdr. land stor ejendom i Frøslevvang samt i ca. 4 år en mindre ejendom i Fredsø, boede så et par år i Ørding og flyttede derefter til Vils, havde igennem årene flere bierhverv, bl.a. som fiskehandler samt med reparation af seletøj, og tog i 1942 ophold på De gamles hjem i Nykøbing M.

A.M.P. gik i skole i Husby på Fyn og havde senere en tid plads på statshospitalet i Middelfart.

1. Ejnar Jensen Majgaard, født d. 15. august 1905 på Fønø, Middelfart landsogn, død d. 7. januar 1906 samme sted.

2. Jenny Elvira Majgaard, født d. 16. oktober 1906 i Vils, Vejerslev, gift d. 16. februar 1928 i Vejerslev med Peder Kristian Villadsen, vejmand,

født d. 23. september 1888 i Flade, død d. 20. november 1971 i Fredsø, Lødderup, søn af arbejdsmand Anders Kristjan Villadsen og hustru Sidsel Marie Kristensen Hald.

Bosat: Fredsø pr. Nykøbing M.

J.E.M. gik i skole i Fredsø og Ørding og havde derefter plads ved husgerning på Mors.

P.K.V. gik i Flade skole, blev uddannet ved landbruget på Mors, havde en tid plads i Kavslunde på Fyn, købte ved giftermålet en ejendom på ca. 10 tdr. land i Fredsø, havde denne i 5 år, fik derefter arbejde som vejmand i Fredsø kommune, blev senere pedel på De gamle hjem, ligeledes i Fredsø, boede i flere år til leje, men byggede i 1940 eget hus i Fredsø. - P.K.V. var i 10 år kasserer for fagforeningen, var med til at stifte Fårup-Lødderup socialdemokratiske forening og blev ved foreningens 40-års jubilæum æresmedlem af samme.

a. Dagny Elisabeth Villadsen, husbestyrerinde, født d. 30. marts 1929 i Fredsø, Lødderup.

Bosat: Skyttevej 16, Roskilde.

D.E.V. gik i skole i Fredsø, lærte derpå husgerning samt syning, rejste senere til Roskilde, fik her ophold hos sin moster og onkel, Clara Margrethe og Svend Rikard Rasmussen, og fortsatte efter sin mosters død 1961 som husbestyrerinde hos sin onkel.

b. Elly Margrethe Villadsen, født d. 1. juli 1930 i Fredsø, Lødderup, gift d. 28. november 1951 i Lødderup med Johannes Nielsen, gårdejer, født d. 29. november 1919 i Ljørslev, søn af husmand Christian Nielsen og hustru Ane Kirstine Andersen.

Bosat: Sindbjerg pr. Redsted M.

E.M.V. gik i skole i Fredsø og havde derefter plads ved husgerning forskellige steder på Mors.

J.N. gik ligeledes i skole i Fredsø, blev uddannet ved landbruget på Mors, arbejdede under anden verdenskrig i brunkulslejerne i Søby, købte ved giftermålet en ejendom på ca. 16 tdr. land i Sindbjerg og forøgede i 1968 jordtilliggendet med yderligere 4 tdr. land.

1) Bodil Kristine Nielsen, ekspeditrice, født d. 13. juni 1952 i Sindbjerg, Redsted.

2) Merete Nielsen, ekspeditrice, født d. 11. juni 1955 i Sindbjerg.

3) Karl Egon Nielsen, født d. 20. november 1960 i Sindbjerg.

3. Sidsel Marie Villadsen, født d. 11. februar 1933 i Fredsø, Lødderup, gift d. 9. juli 1955 i Lødderup med Peder Kristian Madsen, skolepedel,

født d. 16. juni 1927 i Frøslev, søn af husmand Kristian Madsen og hustru Jensine Mathilde Kirstine Jensen.

Bosat: Fredsø pr. Nykøbing M.

S.M.V. gik i skole i Fredsø, havde derefter plads ved husgerning og besøgte 1951 Ry husholdningsskole.

P.K.M. gik i skole i Frøslev, blev uddannet ved landbruget på Mors, aftjente 1948 sin værnepligt i Århus, var i ca. 17 år lagerarbejder på Fredsø mølle og har fra 1965 virket som pedel ved Lødderup centralskole. - P.K.M. har i flere år været formand for vandværket.

1) Kaj Emil Madsen, født d. 13. juni 1960 i Fredsø, Lødderup.

2) Knud Erik Madsen, født d. 18. november 1963 i Fredsø.

d. Agnes Kirstine Villadsen, født d. 13. september 1934 i Fredsø, Lødderup, gift d. 16. februar 1953 i Lødderup med Henry Pedersen, husmand og lagerarbejder, født d. 12. juli 1928 i V. Assels, søn af gårdejer Johan Chr. Pedersen og hustru Pouline Ulriksen.

Bosat: Fredsø pr. Nykøbing M.

A.K.V. gik i skole i Fredsø og havde derefter plads ved husgerning forskellige steder på Mors.

H.P. gik i Lødderup skole, blev uddannet ved landbruget på Mors, havde ved giftermålet plads som fodermester i Krejbjerg, købte 1954 en mindre ejendom i Fredsø, solgte denne 1964, boede et par år i Vils, købte så sin nuhavende ejendom, der er på 8 tdr. land sæd, og har foruden at passe ejendommene i en årrække arbejdet på Fredsø mølle.

1) Ketty Pedersen, født d. 21. juli 1953 i Skive.

2) Per Kristian Pedersen, født d. 21. juni 1959 i Fredsø, Lødderup.

3) Jonna Pedersen, født d. 12. januar 1962 i Fredsø.

e. Birthe Agnete Villadsen, født d. 4. januar 1937 i Fredsø, Lødderup, gift d. 7. august 1956 i Lødderup med Martin Blaabjerg, gårdejer, født d. 27. februar 1929 i Karby, søn af bolsmand Aage Blaabjerg og hustru Johanne Marie Hansen.

Bosat: Markgård, Karby.

B.A.V. gik i skole i Fredsø og havde derefter plads ved husgerning forskellige steder på Mors.

M.B. gik i Karby skole, blev uddannet ved landbruget på Mors, besøgte 1950-1951 Vallekilde højskole, havde 1 år plads i Grevinge, købte ved giftermålet en 7 tdr. land stor ejendom i Hvidbjerg, drev denne i 12 år og overtog derefter sin nuhavende ejendom, Markgård i Karby, der er på ca. 36 tdr. land.

- 1) Svend Aage Blaabjerg, født d. 9. januar 1957 i Hvidbjerg.
- 2) Hans Jørgen Blaabjerg, født d. 23. juli 1962 i Hvidbjerg, død d. 9. maj 1965 samme sted.
- f. Esther Irene Villadsen, født d. 3. februar 1941 i Fredsø, Lødderup, gift d. 14. april 1965 i Lødderup med Jørn Rasmussen, pølsemaker, født d. 14. april 1942 i Gram, søn af arbejdsmand Alexander Valdemar Rasmussen og hustru Zenia Marie Mouritsen.
- Bosat: I.C. Hindings vej 5, Nykøbing M.
- E.I.V. gik i skole i Fredsø, havde en tid plads i huset, lærte derpå syning, arbejdede 1 år som sådan på Asani i Viborg og derefter på fabrikken Eran Møbler A/S, Nykøbing M.
- J.R. gik i skole i Nykøbing M., blev uddannet som pølsemaker på Morsø andelsslagteri i Nykøbing M. og har siden arbejdet her, afbrudt af militærtjeneste i Viborg 1963-1964. - J.R. har i 2½ år været kasserer for slagteriarbejdernes fagforening.
- 1) Henrik Rasmussen, født d. 10. april 1968 i Nykøbing M.
- g. Karen Emilie Villadsen, invalidepensionist, født d. 20. maj 1943 i Fredsø, Lødderup.
- Bosat: Vestergade 37, Nykøbing M.
- K.E.V. gik i skole i Fredsø, havde derefter plads ved husgerning, fik som 17-årig plads på Roskildeegnen og derefter i København, besøgte 1962 Ry højskole, arbejdede derpå ved forskelligt, bl.a. 1½ år på postgirokontoret i København, fik i 1968 bevilget invalidepension og købte samme år sit nuhavende hus, Vestergade 37 i Nykøbing M.
- h. Grethe Alice Villadsen, født d. 6. oktober 1945 i Fredsø, Lødderup, gift d. 10. maj 1969 i Lødderup med Hans Ole Jensen, gårdejer, født d. 3. juni 1946 i Ribe, søn af gårdejer Henry Jensen og hustru Ellen Nielsen.
- Bosat: Hovelund, Bjørndrup pr. Nykøbing M.
- G.A.V. gik i skole i Fredsø, var 1962 elev på Salling ungdomsskole i Jebjerg og havde derefter plads ved husgerning, bl.a. 1 år på Hadsten håndværkerskole samt 14 måneder på Morsø ungdomsskole, Galtrup.
- H.O.J. gik i skole i Emb og Nykøbing M., var 1961 elev på Morsø ungdomsskole, Galtrup, lærte landbrug, dels hjemme og dels ude, aftjente 1965-1966 sin værnepligt i Århus og Padborg, virkede i 5 år som chauffør, henholdsvis med lastbil og turistbil, og overtog 1973 faderens gård, Hovelund i Bjørndrup, der er på 20 tdr. land.
- 1) Dorte Jensen, født d. 13. april 1971 på sygehuset i Nykøbing M.

j. Inga Merete Villadsen, syerske, født d. 18. april 1948 i Fredsø, Lødderup, gift d. 2. juni 1973 i Lødderup med Kai Eskildsen Møller, maler, født d. 24. november 1947 i Nybøl, Hjordkær, søn af musiker Rasmus Eskildsen Møller og hustru Thyra Jacobsen.

Bosat: Felsted vestermark pr. Åbenrå.

I.M.V. gik i skole i Fredsø, var nogle år beskæftiget som syerske på en konfektionsfabrik i Nykøbing M., bosatte sig 1972 på Felsted vestermark og har siden arbejdet som syerske i Åbenrå.

K.E.M. gik i skole i Hjordkær og Tinglev, stod i lære som maler i Felsted, besøgte 1972 Nordisk dekoratør-kostskole i Hørning, arbejdede en tid som maler ved Limfjords østers-kompagniet, Nykøbing M., og fik derefter arbejde som dekoratør i Åbenrå.

3. Clara Margrethe Majgaard, født d. 29. marts 1908 i Vils, Vejerslev, død d. 5. august 1961 i Roskilde, gift d. 13. april 1941 i Middelfart med Svend Rikard Rasmussen, politiassistent, født d. 28. januar 1916 i Lunge, Gelsted, søn af smed Christian Valdemar Rasmussen og hustru Martha Nielsine Kristine Simonsen.

Bosat: Skyttevej 16, Roskilde.

C.M.M. havde efter sin konfirmation plads ved husgerning og virkede fra ca. 1930 til sit giftermål som servitrice.

S.R.R. tog 1933 realeksamen i Middelfart, gennemgik derefter uddannelse som kok, blev i 1940 ansat ved Rigspolitiet og har siden virket her, med tjenestested i Roskilde.

a. Ole Majgaard Rasmussen, driftsleder, født d. 6. maj 1942 i Roskilde.

Bosat: Nordgårdsvej 51, Tune pr. Roskilde.

O.M.R. tog 1959 realeksamen, blev uddannet som automekaniker, påbegyndte ingeniørstudie, aftjente sin værnepligt, er nu ansat som driftsleder på en stor maskinfabrik og virker tillige som sportsmedarbejder på Roskilde tidende. - O.M.R. har fra 1958 været formand for den lokale bordtennisklub og fra 1966 næstformand i Sjællands bordtennis union, er medlem af Roskilde kommunes parkudvalg, sekretær i Roskilde idrætsunion samt medlem af Roskilde hallens bestyrelse.

4. Ejnar Andreas Majgaard, vaskeriejer, tidligere vognmand, født d. 7. januar 1910 i Vils, Vejerslev, gift d. 27. august 1939 i København med Agnethe Johanne Kristensen, født d. 4. juni 1911 i Funder, datter af gårdejer Christen Peter Kristensen og hustru Else Catrine Christensen.

Bosat: Hjørnagervej 9, Hvidovre.

E.A.M. gik i Fredsø, Ørding, Ø. Assels og Vejerslev skoler, var derefter

beskæftiget ved landbruget på Mors samt på Fyn, rejste 1933 til København, arbejdede et par år ved forskelligt, nedsatte sig 1935 som selvstændig vognmand samt som brændselshandler, begyndte i 1947 tillige med turistikørsel, afhændede 1971 forretningen og driver nu møntvaskeri. A.J.K. gik i Funder skole og var en del år beskæftiget inden for restaurationsfaget, bl.a. på Schous hotel i Kjellerup, Jægerspris slotshotel, Grundtvigs hus i København samt Kirstine Rasmussens konditori i Silkeborg.

a. Jørgen Preben Majgaard, blikkenslagermester, født d. 2. september 1942 på Frederiksberg, gift d. 28. juni 1964 i Hvidovre med Rona Frimand Olsen, nådler, født d. 8. maj 1944 i Glostrup, datter af tømrer Poul Frimand Olsen og hustru Johna og Aulda Torkelsen.

Bosat: Nældebjerg allé 18, Greve strand.

J.P.M. gik i Risbjergskolen i Hvidovre, blev 1962 udlært som maskinarbejder, aftjente derpå sin værnepligt i Farum og Høvelte, fortsatte ved faget til 1968, startede da, sammen med en kammerat, som selvstændig et blikkenslagerværksted og har siden drevet dette.

R.F.O. gik ligeledes i Risbjergskolen i Hvidovre, blev uddannet som nådler og arbejdede ved faget til sit giftermål.

1) Jeannett Majgaard, født d. 30. november 1964 i Rødovre.

2) Britt Majgaard, født d. 4. januar 1967 i Rødovre.

b. Palle Majgaard, stud. art., født d. 12. august 1944 i København.

Bosat: Prinsessegade 73 b, København K.

5. Jens Kristian Majgaard, vognmand, født d. 26. april 1911 i Vils, Vejerslev, gift d. 7. juli 1934 i Barløse med Ellen Margrethe Johansen, født d. 14. august 1910 i Rold, Vissenbjerg, datter af husmand Simon Christian Johansen og hustru Laura Hansine Kathrine Jørgensen.

Bosat: Gamtoftevej 46, Voldbro pr. Assens.

J.K.M. gik i forskellige skoler på Mors, lærte derpå landbrug, rejste 1929 til Vestfyn, bosatte sig ved giftermålet i Assens, arbejdede i 11 år på Assens sukkerfabrik, startede i 1946 egen vognmandsforretning, drev denne til 1968, havde 1963 købt sin nuhavende ejendom i Voldbro, der var på 4 tdr. land, og har senere tilkøbt en naboejendom, ligeledes på 4 tdr. land.

E.M.J. gik i skole i Rold og Barløse og havde derefter plads ved husger-

ning på Vestfyn.

a. Vagn Erik Majgaard, postkontrollør, født d. 10. januar 1937 i Assens, gift d. 20. juli 1963 i Sdr. Bjert med Anna Margrete Dahl, overassistent, født d. 28. august 1941 i Sdr. Bjert, datter af gårdejer Kristoffer Dahl og hustru Nielsine Carstensen.

Bosat: Klosterdammen 36, Hvidovre.

V.E.M. tog realeksamen i Assens, blev 1954 ansat i Post- og telegrafvæsenet og var elev i Kerteminde og Fredericia, aftjente 1957 sin værnepligt i Århus, kom i 1959 som assistent til København og har fra 1963 virket på postgirokontoret, fra 1965 som overassistent og 1971 som kontrollør.

A.M.D. tog realeksamen i Kolding, blev i 1957 ansat ved Post- og telegrafvæsenet i Christiansfeld, forflyttedes 1958 til Fredericia, senere til København, og virker nu som overassistent i Generaldirektoratet.

1) Allan Majgaard, født d. 15. august 1965 i Rødovre.

2) Kirsten Majgaard, født d. 4. december 1968 i Rødovre.

b. Kurt Christian Majgaard, programmør, født d. 8. september 1944 i Assens, gift d. 1. februar 1967 i Dåstrup med Linda Kjærsgaard Pedersen, født d. 26. juli 1946 i Birkede, Dåstrup, datter af gårdejer Andreas Skov Pedersen og hustru Dagmar Marie Kjærsgaard.

Bosat: Svendsvej 5, Sorø.

K.C.M. tog 1961 realeksamen i Assens, virkede derefter som elev og assistentmedhjælper ved Amtsstuetaten, indkaldtes 1965 til militærtjeneste, hjemsendtes 1970 som premierløjtnant, virkede et par år som EDB-konsulent ved Scan Data A/S, København, og har fra 1972 haft ansættelse ved I/S Datacentralen af 1959 i København, først som programmør, fra 1973 som seniorprogrammør og fra 1974 som gruppeleder.

L.K.P. tog 1964 realeksamen fra Borup centralskole, var derefter handelselev i Crome & Goldschmidt A/S, København, virkede 1968-1970 som kontorassistent på Bibliotekscentralen og har fra 1974 haft beskæftigelse som medhjælper i køkkenet på Ringsted sygehus.

1) Helle Majgaard, født d. 19. februar 1970 i Glostrup.

6. Maren Johanne Majgaard, født d. 1. februar 1913 i Frøslevvang, Frøslev, død d. 19. maj 1966 i Assens, gift d. 6. juli 1934 i Jordløse med Hans Knud Nikolaj Hansen, arbejdsmand, født d. 10. november 1907 i Håstrup, søn af husmand Peder Hansen og hustru Ane Sofie Jørgensen.

Bosat: Ramsherred 46, Assens.

M.J.M. gik i flere skoler på Mors og havde fra 1929 til sit giftermål plads forskellige steder på Vestfyn, bl.a. i Nr. Åby gæstgivergård.

H.K.N.H. gik i skole i Jordløse, blev uddannet ved landbruget på hjem-egnen samt på Vestfyn, bosatte sig ved giftermålet i Jordløse, arbejdede i 4 år på hovedgården Damsbo, flyttede i 1938 til Assens og havde derefter beskæftigelse, bl.a. på Fyens andels- og foderstofforretning, Assens.

a. Børge Majgaard Hansen, styrmand, født d. 28. marts 1934 på Pallehave hed Gestelev.

Bosat: Østergade 84, Assens.

B.M.H. tog 1951 realeksamen, stak derefter til søs, aftjente 1955-1956 sin værnepligt ved søværnet, bestod 1962 styrmandseksamen samt skibsførereksamen og i 1964 radiotelefonisteksamen.

b. Inger Majgaard Hansen, født d. 27. januar 1941 i Assens, gift d. 22. september 1962 i Assens med Christian Jørgensen Hansen, minemekaniker, født d. 29. august 1938 i Rise Hjarup, Rise, søn af ledvogter Peter Hansen og hustru Anna Cathrine Christensen.

Bosat: Drosselvej 17, Svenstrup pr. Korsør.

I.M.H. tog 1958 realeksamen i Assens, blev kontoruddannet på Assens tobaksfabrik og var derefter 1 års tid ansat på kontoret ved Samsons transport co., København.

C.J.H. gik i skole i Rise, arbejdede ved landbruget til 1956, aftjente da sin værnepligt ved marinen, fortsatte derefter som math og har siden gjort tjeneste ved marinen, fra 1963 i Korsør.

1) Jette Hansen, født d. 9. marts 1963 i Assens.

2) Karin Hansen, født d. 13. januar 1965 i Korsør.

3) Winni Hansen, født d. 29. juli 1968 i Korsør.

c. Gunnar Majgaard Hansen, stud. mag., født d. 21. februar 1946 i Assens, samlever med Ragna Marie Nielsen, stud. mag., født d. 10. maj 1950 i Odense, datter af sygehjælper Richard Nielsen og hustru Ulla Nielsen.

Bosat: Tousvej 101-103, lejlighed 6, Åbyhøj.

G.M.H. tog realeksamen i Assens, blev uddannet som maskinarbejder på Assens sukkerfabrik, bestod 1970 studentereksamen fra Odense studenterkursus og blev derefter immatrikuleret ved Århus universitet.

R.M.N. tog realeksamen fra Næsby skole samt 1971 studentereksamen fra Odense studenterkursus og studerer nu spansk ved Århus universitet.

1) Bjarke Majgaard Hansen, født d. 5. januar 1972 i Århus.

7. Anna Kristine Majgaard, født d. 19. august 1915 i Frøslevvang, Frøslev,

gift d. 11. april 1942 i København med Karl Sverre Larsen, fængselbetjent
født d. 9. september 1918 i Arendal, Norge. Egteskabet opløst 1949.

Bosat: Skoleholdervej 75, København NV.

A.K.M. gik i Vils skole, havde derefter plads ved husgerning forskellige steder på Mors samt i Randers, rejste i 1936 til København, var en tid beskæftiget inden for restaurationsbranchen, bl.a. på Bellevue strandhotel i Klampenborg, og arbejdede senere på fabrik, bl.a. på De Danske Bomuldsspinderier A/S, København.

8. Niels Aage Majgaard, eksportvognmand, født d. 9. oktober 1916 i Fredsø, Lødderup, gift d. 31. december 1940 i København med Karna Lindell, født d. 25. juni 1913 i Allinge på Bornholm, datter af avlsbruger Anders Lindell og hustru Anna Kofoed.

Bosat: Birke allé 13, Hvidovre.

N.Aa.M. gik i Vejerslev skole, lærte derpå landbrug, besøgte 1934 Galtrup højskole, rejste 1935 fra Mors, arbejdede en tid i Esbjerg samt på Fyn, bosatte sig 1938 i København, var her beskæftiget ved forskelligt til 1947, nedsatte sig da som selvstændig vognmand og er nu direktør for Skandinavisk Fjerntransport A/S, Valby.

K.L. gik i Åker skole, havde derefter plads ved husgerning på Bornholm og rejste 1933 til København.

- a. Christian Lindell Majgaard, speditør, født d. 30. marts 1941 i København, gift med Romana, død d. 9. januar 1968.

Bosat: Søen 12, Karlslunde.

- b. Aase Lindell Majgaard, lærer, født d. 7. januar 1943 i København.

Bosat: Yttebovej 40, Vallensbæk pr. Albertslund.

1. Helga Nikoline Majgaard, født d. 6. august 1918 i Fredsø, Lødderup, gift d. 13. december 1946 i København med Finn Helmuth Bassov, navneændring

1947 fra Finn Helmuth Hansen, konditor, født d. 23. oktober 1919 i København, søn af hotelejer Peter Hansen og hustru Kristine Olsen. Ægteskabet opløst 1964.

Bosat: Karens­gade 5, Valby.

H.N.M. gik i Vejerslev skole, havde derefter plads ved husgerming på Mors samt en tid i Starup præstegård ved Kolding, rejste 1938 til København, var i 4½ år beskæftiget som gangpige på Finsen­instituttet, i 4 år på en børstefabrik samt nogle år på De Danske Bomuldsspinderier A/S, hjalp efter giftermålet til i sin mands bagerforretning og virker nu som bagerekspeditrice.

F.H.B. stod i lære hos bager og konditor Brydegaard i Svendborg og drev senere en tid egen forretning i København.

u. Vivian Anette Bassov, bankassistent, født d. 21. januar 1949 på Frederiksberg, gift d. 23. oktober 1969 i København med Kai Jean Belmont Larsen, kalkulator, født d. 15. januar 1948 i København, søn af chauffør Viggo Mors Larsen og hustru Berthe Aline Belmont.

Bosat: Rebslagerporten 117, København NV.

V.A.B. tog 1966 realeksamen fra Holsteinsgades skole i København, blev samme år ansat som elev i Landmandsbanken, har siden virket her og bestod 1969 handelsmedhjælpereksamen samt 1973 bankskoleeksamen.

K.J.B.L. gik i Sølv­gades skole i København, stod i lære som ekspedient i en herreekviperingsforretning på Christianshavn, aftjente sin værnepligt på Bornholm, blev 1969 ansat som kalkulator i et manufaktur-engrosfirma, virker stadig her og læser samtidig til merkonom på aftens­kole.

1) Dennis Belmont Larsen, født d. 18. juni 1973 i København.

10. Dagny Marie Majgaard, født d. 9. maj 1920 i Ørding, gift d. 20. april 1941 i København med Vagner Krog Andersen, chauffør, født d. 28. maj 1916 i Nykøbing M., søn af husmand Martin (Krog) Andersen og hustru Bertha Catharina Bengtson.

Bosat: Præstemosen 165, Hvidovre.

D.M.M. gik i Vejerslev skole, havde en tid plads på Vils kro samt 1½ år på Viuf andelsmejeri ved Kolding, rejste 1937 til København og arbejdede her ved forskelligt, bl.a. på De Danske Bomuldsspinderier A/S.

V.K.A. gik i skole i Nykøbing M. og Karby, lærte derpå landbrug, havde en tid plads som fodermester på Fyn, kom 1938 til København, arbejdede de første år ved forskelligt, bl.a. som chauffør hos sin svoger, vognmand Ejnar Andreas Majgaard, nedsatte sig derefter som selvstændig vogn-

mand, kørte i 4 år med lastvogn og i 5 år med lillebil, afhændede forretningen og har siden virket som chauffør ved Industri-transporten.

a. *Ketty Viola Andersen, rengøringsassistent, født d. 21. juni 1941 i København, gift d. 19. juni 1971 i Rødovre med Ove Nielsen, overpostbud, født d. 19. februar 1940 i Glud, søn af gårdejer Niels Nielsen og hustru Else Hansen.*

Bosat: Medelbyvej 55, Rødovre.

K.V.A. gik i skole i Hvidovre, blev uddannet som bagerekspeditrice og er nu ansat som rengøringsassistent ved Det danske rengørings selskab.

O.N. gik i Sønderby skole, var 1956 elev på Brunde efterskole, aftjente 1959 sin værnepligt ved marinen på Møn, blev derefter ansat ved Post- og telegrafvæsenet og har siden virket her, nu som overpostbud.

1) Gitte Nielsen, født d. 23. juni 1967 i Rødovre.

2) Lene Nielsen, født d. 14. april 1971 på sygehuset i Glostrup.

3) Claus Nielsen, født d. 14. april 1971 på sygehuset i Glostrup.

b. *Jonna Irene Andersen, rengøringsassistent, født d. 3. november 1942 i København.*

Bosat: Gl. Køge landevej 266 d, Hvidovre.

J.I.A. gik i skole i Hvidovre, var i ca. 11 år ansat som kontorassistent ved DSB, arbejdede da på Enghave og Rødovre stationer samt 1 års tid ved Generaldirektoratet, virkede derpå som hjemmehjælper og er nu beskæftiget som rengøringsassistent.

1) Erik Andersen, født d. 25. oktober 1968 i København.

c. *Flemming Krog Andersen, vognmand, født d. 13. juli 1944 i København, gift d. 30. august 1969 i Hvidovre med Grethe Jacobsen, fabriksarbejder, født d. 29. juni 1945 i Skive, datter af arbejdsmand Harald Kristian Jacobsen og hustru Rosa Emilie Boel.*

Bosat: Engbovej 50, Rødovre.

F.K.A. gik i Fræstemoseskolen i Hvidovre, var derefter beskæftiget ved forskelligt, aftjente 1963-1965 sin værnepligt på Bornholm og nedsatte sig 1968 som selvstændig lillebilvognmand i Rødovre.

G.J. gik i skole i Skive og Nykøbing M., arbejdede derefter på fabrik og har fra ca. 1966 virket som montrice på en radiofabrik.

1) Pia Krog Andersen, født d. 28. december 1971 på sygehuset i Glostrup.

d. *Benny Krog Andersen, slagter, født d. 13. januar 1948 i Hvidovre.*

Bosat: Edmonton, Canada.

e. Tommy Krog Andersen, kommis, født d. 20. marts 1951 på Rigshospitalet i København, gift d. 12. august 1972 i Hvidovre med Mai-Britt Ankjær Sørensen, assistent, født d. 24. marts 1954 på Frederiksberg, datter af afdelingsleder Jørgen Andkjær Sørensen og hustru Esther Helga Pedersen.

Bosat: Rødovre parkvej 273, Rødovre.

T.K.A. gik i Præstemoseskolen i Hvidovre, blev derefter kolonialuddannet, aftjente sin værnepligt som sygepasser i Jægersborg, Farum og Ålborg og har fra 1973 virket som disponent i Superland, Lyngby-center.

M-B.A.S. tog 1971 realeksamen fra Præstemoseskolen i Hvidovre og blev samme år ansat som assistentelev ved Københavns kommune.

f. Margit Krog Andersen, kontorassistent, født d. 29. oktober 1953 i Hvidovre.

Bosat: Præstemosen 165, Hvidovre.

M.K.A. bestod 1970 den statskontrollerede prøve efter 10. klasse, stod 2 år i lære som klinikassistent og blev derefter ansat som kontorassistent ved Post- og telegrafvæsenet.

D. Else Marie Jensen Majgaard, født d. 23. oktober 1878 i V. Hvidbjerg, Hvidbjerg, død d. 4. juni 1963 på De gamles hjem i Ø. Assels, gift d. 26. juni 1907 i Vejerslev med Niels Christian Larsen, bolsmand, født d. 5. april 1878 i Vejerslev, død d. 26. juni 1962 i Ø. Assels, søn af husmand Niels Larsen og hustru Mette Jensen.

Bosat: Ø. Assels.

E.M.J.M. gik i skole i Hvidbjerg og opholdt sig hjemme indtil giftermålet. N.C.L. virkede en tid som ølkusk i Vils, overtog 1912 et statshusmandsbrug i Storup, Ørding sogn, byttede 1930 til en ejendom i Vejerslev på 8 tdr. land, drev denne til 1950, flyttede derpå til Ø. Assels og tog efter at have fejret guldbryllup ophold på De gamles hjem. - N.C.L. var en tid medlem af bestyrelsen for hesteforsikringen.

1. Jenny Mathilde Larsen, født d. 28. december 1907 i Vils, Vejerslev, gift d. 22. marts 1927 i Ørding med Ejnar Aas Andersen, købmand, født d. 24. marts 1899 i Thisted, død d. 27. august 1966 i Nykøbing M., søn af købmand Martin Andersen og hustru Kirsten Marie Christensen.

Bosat: Riis allé 26, Nykøbing M.

J.M.L. gik i Ørding skole og havde derefter plads ved husgerming.

E.Aa.A. gik i skole i V. Vandet, blev kolonialuddannet i Hvidbjerg, af-

tjente sin værnepligt i Fredericia, hjemsendtes som korporal, bestyrede en tid en korn- og foderstofforretning i Nykøbing M., overtog ve. iftermålet en købmandsforretning i Sdr. Dråby, drev denne i 6 år, blev derefter ansat ved Falck i Nykøbing M., virkede her som redder og som repræsentant og fik senere ansættelse på stadsingeniørens kontor i Nykøbing M.

a. Ebba Aas Andersen, ekspeditrice, født d. 21. juni 1927 i Sdr. Dråby, gift d. 26. oktober 1947 i Nykøbing M. med Jens Peter Pedersen Snedker, malermester, født d. 11. september 1923 i Tødsø, søn af malermester Christian Pedersen Snedker og hustru Anna Johanne Nielsen.

Bosat: Tødsø pr. Nykøbing M.

E.A.A. gik i skole i Nykøbing M., blev derefter uddannet, dels i forretning, dels på kontor i Nykøbing M., og virker nu som ekspeditrice i Thøgersens broderi- og strikvareforretning.

J.P.P.S. gik i Tødsø skole, lærte malerfaget hos faderen, aftjente 1945 sin værnepligt som dragon i Randers og overtog senere faderens forretning i Tødsø.

1) Karin Pedersen Snedker, født d. 8. april 1948 i Tødsø, gift med Orla Troelsen, assurandør.

Bosat: Korsørvej 9, Kolding.

2) Kaj Pedersen Snedker, elektriker, født d. 7. juni 1949 i Tødsø.

Bosat: Tødsø pr. Nykøbing M.

K.P.S. gik i Tødsø skole samt 3 år i Morsø gymnasiums realafdeling i Nykøbing M., stod derefter i lære som elektriker i Tødsø, aftjente sin værnepligt ved telegraftropperne i Århus og Randers og fortsatte efter hjemsendelsen som svend i sin tidligere læreplads.

3) Kirsten Pedersen Snedker, født d. 24. juli 1951 i Tødsø, gift d. 6. juli 1968 i Tødsø med Finn Sejersen Jepsen, urmager, født d. 10. september 1947 i Nykøbing M., søn af skrædder Karl Sejersen Jepsen og hustru Dagmar Irene Haugstrup.

Bosat: Hvolgården 27, Vodskov.

a) René Sejersen Jepsen, født d. 21. november 1968 i Lemvig.

b. Egon Aas Andersen, født d. 21. juni 1927 i Sdr. Dråby, død d. 28. februar 1928 på sygehuset i Nykøbing M., begravet i Sdr. Dråby.

c. Tove Aas Andersen, bogholder, født d. 9. april 1937 i Nykøbing M., gift d. 19. maj 1962 i Nykøbing M. med Leif Kirk, grosserer, født d. 8. marts 1937 i Broust, søn af tømrer Ingvar Kristensen Kirk og hustru Katrine Jensen.

Bosat: Rylevej 8, Nykøbing M.

T.Aa.A. tog 1954 realeksamen i Nykøbing M., blev kontoruddannet i en jern- og stålforretning i Nykøbing M., arbejdede 1 år i Ålborg, var derefter til 1970 ansat som bogholder i sin tidligere læreplads og hjælper nu til i sin mands forretning.

L.K. gik i skole i Thisted, blev derefter handelsuddannet hos Nicolaj Møller & Søn, kolonial & chokolade en gros, Thisted, aftjente sin værnepligt ved Dronningens livregiment i Nr. Uttrup, var derefter i ca. 12 år ansat hos grosserer Albert Olesen, spiritus og chokolade en gros, Nykøbing M., og overtog i 1971 firmaet.

1) Lene Aas Kirk, født d. 14. maj 1965 i Nykøbing M.

2) Susanne Aas Kirk, født d. 15. januar 1971 i Nykøbing M.

3) Lars Aas Kirk, født d. 23. februar 1973 i Nykøbing M.

d. Erik Aas Andersen, landmand, født d. 22. september 1939 i Nykøbing M.
Bosat: Riis allé 26, Nykøbing M.

e. Elin Aas Andersen, født d. 16. august 1940 i Nykøbing M., gift d. 28. august 1965 i Nykøbing M. med Ole Jacobsen, elinstallatør, født d. 20. marts 1935 i Hornsyld, Nebsager, søn af købmand Find Jacobsen og hustru Gerda Margrethe Marcussen.

Bosat: Ølstrup pr. Ringkøbing.

E.Aa.A. tog mellemskoleeksamen i Nykøbing M., blev uddannet inden for manufakturbranchen og virkede en tid som bogholder på et sagførerkontor.

O.J. gik i skole i Horsens, stod i lære som elektriker, aftjente sin værnepligt, bestod senere installatøreksamen og startede 1966 egen installationsforretning i Ølstrup.

1) Find Jacobsen, født d. 22. november 1966 i Ølstrup.

2) Peter Jacobsen, født d. 3. april 1969 i Ølstrup.

3) Søren Jacobsen, født d. 26. januar 1973 i Ølstrup.

f. Leif Aas Andersen, adkjunkt, født d. 12. august 1945 i Nykøbing M.
Bosat: Strandvej 19, Sønderborg.

L.Aa.A. tog 1964 studentereksamen fra Morsø gymnasium i Nykøbing M.

samt 1970 eksamen som cand. scient. i geologi og geografi fra Århus universitet og har fra 1971 haft ansættelse som adjunkt ved Sønderborg statsskole.

- g. *Hanne Aas Andersen*, 3-sproglig korrespondent, født d. 11. november 1950 i Nykøbing M.

Bosat: Weinweg 55, 84 Regensburg, Tyskland.

H.Aa.A. tog 1969 studentereksamen, havde 1 år ophold i Washington D.C., USA, samt et halvt år i Hamburg, Tyskland, tog 1973 3-sproglig korrespondenteksamen fra handelshøjskolen i Århus og har siden arbejdet som korrespondent på en kemisk fabrik i Regensburg, Tyskland.

2. *Magda Nikoline Larsen*, født d. 28. december 1907 i Vils, Vejerslev, gift d. 2. maj 1929 i Ørding med Lauridts Sørensen, gårdejer, født d. 28. februar 1903 i Fredsø, Lødderup, søn af gårdejer Peder Sørensen og hustru Ane Kathrine Thomsen.

Bosat: V. Assels pr. Ø. Assels.

M.N.L. gik i Ørding skole og var derefter beskæftiget ved husgerning, dels hjemme og dels ude.

L.S. gik i skole i Fredsø, lærte landbrug hjemme, aftjente 1924 sin værnepligt i Viborg, overtog ved giftermålet en 25 tdr. land stor ejendom i V. Assels og har siden drevet denne. - L.S. har været medlem af sognerådet og skolekommissionen samt formand for menighedsrådet.

- a. *Erling Sørensen*, gårdejer, født d. 8. november 1930 i V. Assels, gift d. 13. maj 1956 i Ø. Assels med Henny Olesen, født d. 4. oktober 1936 i Ø. Assels, datter af gårdejer Holger Olesen og hustru Karen Nielsen.

Bosat: Storup pr. Ø. Assels.

E.S. gik i skole i V. Assels, blev uddannet ved landbruget på Mors, havde et års tid plads på Lemvigegnen, aftjente sin værnepligt i Haderslev og Ålborg samt ved Den danske brigade i Tyskland, hjemsendtes 1951 som korporal, overtog ved giftermålet en ejendom i Storup, har senere købt en naboejendom, så jordtilliggendet nu er på 18 tdr. land, og har fra ca. 1962 udført en del tømrerarbejde uden at have lært dette fag.

H.O. gik i Ø. Assels skole, havde plads ved husgerning på Mors og har nu deltidsbeskæftigelse på plejehjemmet Strandgården, Nykøbing M.

1) *John Sørensen*, født d. 30. september 1956 i Storup, Ørding.

2) *Dorthe Sørensen*, født d. 8. september 1958 i Storup.

3) *Lisbeth Sørensen*, født d. 20. marts 1968 i Storup.

- b. *Klara Sørensen*, født d. 11. november 1931 i V. Assels, gift d. 27.

juni 1954 i V. Assels med Christen Kjær Overgaard, indkøbschef, født d. 18. februar 1929 i Ny Sillerslevgård i Sillerslev, Ø. Assels, søn af gårdejer Carl Mikkelsen Overgaard og hustru Clara Kjær Jacobsen.
Bosat: Elsø pr. Nykøbing M.

K.S. gik i skole i V. Assels og havde derefter plads ved husgerning på Mors.

C.K.O. gik i skole i Sillerslev, blev kontoruddannet på Morsø jernstøberi, Nykøbing M. og har siden haft ansættelse her, nu som indkøbschef.

1) Annette Kathrine Kjær Overgaard, født d. 27. oktober 1959 på sygehuset i Nykøbing M.

2) Karl Overgaard, født d. 4. juli 1963 i Elsø.

c. Elly Sørensen, født d. 25. maj 1933 i V. Assels, gift d. 5. april 1953 i V. Assels med Axel Jensen, købmand, født d. 18. februar 1923 i Gamborg, søn af gårdejer Valdemar Jensen og hustru Bertha Andersen.
Bosat: Algade 55, Hårby Fyn.

E.S. blev handelsuddannet i Ø. Assels brugsforening, fik 1951 plads i Hårby brugsforening, virkede her til giftermålet og har siden hjulpet sin mand i forretningen.

A.J. gik i skole i Gamborg, blev uddannet som mejerist, startede ved giftermålet et mælkeudsalg i Hårby, har med årene udvidet forretningen flere gange og åbnede i 1973 Hårby mini marked.

1) Elsebeth Jensen, studerende, født d. 12. september 1954 i Hårby.

2) Jonna Jensen, født d. 31. december 1960 i Hårby.

3) Ole Jensen, født d. 19. oktober 1962 i Hårby.

d. Peder Christian Sørensen, mekaniker, født d. 24. august 1938 i V. Assels, gift d. 25. maj 1958 i Ø. Assels med Vera Nielsen, født d. 22. april 1936 i Ø. Assels, datter af fisker Niels Chr. Nielsen og hustru Maren Kathrine Jepsen.

Bosat: Ø. Assels.

P.C.S. gik i skole i V. Assels, stod i lære som mekaniker i Frøslev, startede 1958 sit nuhavende auto- og maskinværksted og driver desuden handel med nye vogne.

V.N. gik i skole i Ø. Assels og havde derefter plads ved husgerning på hjemegnen.

1) Gert Sørensen, født d. 30. september 1959 i Ø. Assels.

2) Ib Sørensen, født d. 29. juli 1964 i Ø. Assels.

e. Tage Sørensen, mekaniker, født d. 6. december 1942 i V. Assels, gift

d. 24. februar 1968 i Nykøbing M. med Else Houmøller Jensen, kontor-assistent, født d. 24. december 1944 i Emb, Blidstrup, datter af gård-ejer Jens Christian Jensen og hustru Anna Houmøller.

Bosat: Fuglebakken 18, Nykøbing M.

T.S. gik i skole i V. Assels, havde derefter plads ved landbruget, aftjente 1962-1963 sin værnepligt i Tønder, kom efter hjemsendelsen i lære som mekaniker hos maskinhandler Aage Clemmensen i Nykøbing M. og har nu beskæftigelse hos Jørgen Vestergaard, karosserifabrikant, Nykøbing M. E.H.J. tog realeksamen i Nykøbing M., blev derefter kontoruddannet ved fiskeeksportfirmaet Priess & co., Glyngøre, og er nu ansat ved Lænderseleksforeningen i Nykøbing M.

1) Lone Houmøller Sørensen, født d. 27. juli 1968 i Bjørndrup, Tødsø.

2) Trine Houmøller Sørensen, født d. 14. marts 1971 i Nykøbing M.

3. Alfred Larsen, gårdejer, født d. 17. oktober 1913 i Storup, Ørding, gift d. 21. maj 1950 i V. Assels med Tora Kristine Kristensen, født d. 21. maj 1926 i Lund, Ø. Assels, datter af husmand Martin Kristensen og hustru Anne Jensen Christensen.

Bosat: Sindbjerg pr. Redsted M.

A.L. gik i Ørding skole, blev uddannet ved landbruget på Mors, aftjente 1936 sin værnepligt i Ålborg og overtog ved giftermålet sin nuhavende ejendom, der er på 22 tdr. land.

T.K.K. gik i Ø. Assels skole, besøgte 1944 Ry husholdningsskole samt 1947 Uldum højskole, blev uddannet som sygeplejerske på Nykøbing M. sygehus og virkede her til giftermålet.

a. Arne Larsen, født d. 28. april 1957 i Sindbjerg, Redsted.

4. Niels Aage Larsen, husmand, født d. 28. december 1915 i Storup, Ørding, gift med Elna Marie Jensen, født d. 9. april 1920 i Mollerup, datter af bolsmand Jens Møller Jensen.

Bosat: Solbakken, Nygårds mark, Vejerslev pr. Vils.

5. Harald Larsen, falckredder, født d. 29. januar 1923 i Storup, Ørding, gift d. 22. juli 1951 i Sejerslev med Karen Kirstine Andersen, ekspeditrice, født d. 3. juli 1930 i Sejerslev, datter af husmand Holger Andersen og hustru Kirstine Marie Andersen.

Bosat: Provst Schades allé 27, Nykøbing M.

H.L. gik i Vejerslev skole, havde derefter plads ved landbruget, aftjente sin værnepligt, var i 4 år ansat som fængselsbetjent ved Kragsskovhede statsfængsel ved Jerup og har siden haft ansættelse som redder ved Falck & Zonen, Nykøbing M.

K.K.A. gik i skole i Sejerslev, havde en tid plads i huset, virkede derefter i 17 år som telefonist ved Jydsk Telefon-Aktieselskab og arbejder nu som ekspeditrice.

a. Ole Asbjørn Larsen, flyelektriker, født d. 10. september 1952 i Nykøbing M.

Bosat: Flyvestation Karup, Karup.

b. Tommy Larsen, født d. 18. juni 1958 i Nykøbing M.



**III - Jens Christensen Maigaard
Maren Sørensdatter**



**III C - Christen Jensen Maigaard
Ane Marie Petersen**



**III C 2 - Jenny Elvira Majgaard
Peder Kristian Villadsen**



**III C 4 - Ejnar Andreas Majgaard
Agneth Johanne Kristensen**



**III C 5 - Jens Kristian Majgaard
Ellen Margrethe Johansen**



**III C 6 - Maren Johanne Majgaard
Hans Knud Nikolaj Hansen**



**III C 7 - Anna Kristine Majgaard
Kari Sverre Larsen**



**III C 9 - Helga Nikoline Majgaard
Finn Helmuth Bassov**



**III C 10 - Dagny Marie Majgaard
Vagner Krog Andersen**



**III D - Else Marie Jensen Majgaard
Niels Christian Larsen**



**III D 1 - Jenny Mathilde Larsen
Ejnar Aas Andersen**



**III D 2 - Magda Nikoline Larsen
Lauridts Sørensen**