



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

P R O S A P I A

ELLER

DØDSANNONCER OVER 45 ANER

P R I S K O R N
HOLME

1 9 7 5

Død er kun den, der er glemt

INDHOLD

Indledende betragtninger	s. 7
Annoncerne med noter	s.11
Personregister	s.75
Stedregister	s.87
Stillingsregister	s.88

Når jeg har valgt dette emne ud som min første personalhistoriske publikation, er det fordi, det så smukt afgrænser sig selv, og fordi det ud over det rent personalhistoriske også rummer et kulturhistorisk aspekt i den sproglige udvikling, man kan iagttage, men også den ændring, der sket i den reelle formulering.

Således skal vi ret langt op mod vor tid, før annoncen ligeud siger, at vedkommende er død (bortset fra den allerførste). Det er ganske imponerende, hvor mange omskrivninger, der forekommer, skønt der tilsyneladende er ret strenge regler for affattelsen af disse avertissementer. Der er faktisk tale om skabeloner, som i de fleste tilfælde er opstillet af bedemanden, så det kunde blive efter alle kunstens regler.

Samlingen spænder i tid over 165 år fra 1800 til 1965, eller sagt på en anden måde, over 6 generationer repræsenteret ved numrene: 1, 9, 18, 37, 42 og 43.

Alle de døde har deres plads i en anetavle for de tre søskende Erik Ib, Lisbeth og Jesper Priskorn, hvis morfor er den senest averterede.

Listen omfatter 26 kvinder og 19 mænd. Af disse annonceres de 11 af efterlevende hustruer, 10 af enkemænd og resten, 24 af børn eller svigerbørn, dvs, at børnene i 16 tilfælde har averteret en mors dødsfald og i 8 tilfælde en fars.

Desværre kan man aldrig være sikker på at finde alle de dødsannoncer, slægten har offentliggjort, så det er ikke muligt at sige noget særligt ud fra denne statistik.

Alle annoncerne er fundet i STATENS AVISSAMLING, der har til huse på STATSIBLIOTEKET. Denne samling er for de ældste avisers vedkommende ikke så komplet som DET KONGELIGE BIBLIOTEKS, så det er muligt, at man i København vilde have kunnet finde et par annoncer mere end i Århus, men en gang skal arbejdet jo afsluttes og rundes af, og det blev altså ved tallet 45.

Opstillingen er kronologisk, og de enkelte annoncer er forsynet med et løbenummer, hvortil der henvises fra det alfabetiske register, der omfatter alle nævnte personer, og det er betydeligt flere end de afdøde.

For at sætte samlingen lidt i relief har jeg nemlig efter hvert løbenummer meddelt nærmere oplysninger om den afdøde og dennes nærmeste familie. Således nævnes forældre, søskende ægtefæller og børn i det omfang, de er kendt. I enkelte tilfælde, hvor et avertissement ikke bringer noget nyt, er der anvendt henvisninger til andre numre, men registret medtager også disse.

Desuden vil læseren under nogle af annoncerne finde litteraturhenvisninger, som ikke altid alluderer til den afdøde, men kan være til en af de nævnte slægtninge, hvis navn i så fald er understreget i teksten.

17 aviser er repræsenteret ved adskilligt flere titelvarianter, men undersøgelsen har naturligvis omfattet alle de aviser, der er udkommet i de egne amlandet, hvor de pårørende kunde tænkes at avertere i den pågældende periode og ikke bare, hvor den afdøde selv boede. Udbyttet har naturligvis været andet og mere end disse 45 dødsannoncer, idet de gennemsøgte aviser foruden at meddele dødsfaldet også har fortalt om de afdødes tid og egn, deres miljø og de begivenheder, der har optaget dem og somme tider om deres liv og virke i erhverv, offentlighed og klubliv.

Nogle vil måske finde emnet en smule makabert, men det er jo kun en lille del af et hele, et beskedent hjørne af en langt mere omfattende undersøgelse af slægtens skæbne gennem tiderne, og som jeg har fundet det umagen værd at samle disse oplysninger, håber jeg, at andre kan have interesse af at læse dem. Disse andre vil

i de følgende sider finde oplysninger om alle mulige krddse indenfor det danske samfund lige fra fattige husmænd og inderster, der hjælper på de knappe indtægter ved skovtyveri og krybskytteri, over fæstebonder og selvejere, håndværkere i by og på land, købmænd og værtshusholdere, skippere og møllere til præster og degne, ja adelige med lange anerækker. Befolkningsudsnittet omfatter også geografisk hele landet, ja nogle af anerne kommer også fra udlandet, men uanset klasse, uddannelse eller velstand, og uanset, hvor de bor, er alle de nævnte medlemmer af samme familie.

Ovenfor nævnte jeg, at annoncerne spænder over 6 generationer. De tilhørende noter giver os yderligere 2, så vi i rækkefølge kan opstille disse 8 generationer:

Henrich Christensen g.m. Elisabeth Kirstine Thunø
Karen Henrichsdatter g.m. Frans Christensen
Elisabeth Kirstine Fransdatter g.m. Christian Nielsen
Johannes Nielsen g.m. Kirstine Andersdatter
Emma Mathilde Nielsen g.m. Harald Valdemar Petersen
Carl Vilhelm Petersen g.m. Karen Magdalene Laurentze Hansen
Karen Petersen g.m. Jens Michael Rohde Madsen
Birthe Rohde Madsen g.m. Ib Mortensen Priskorn,
hvilke sidste er probandernes forældre.

Skønt sproget i annoncerne som helhed betragtet er kliche, og man på en vis måde kan kalde dette en ørkenvandring, så er der også oaser i ørkenen, idet der i enkelte tilfælde virkelig er tale om smukke hilsener til den afdøde fra de efterladte.

Jeg håber, at dette lille forsøg i genealogien, så ufuldkomment det er, må blive betragtet som en sådan hilsen fra en af de efterladte til alle de hedengangne, også dem, der ikke fandt en plads i denne sammenhæng.



Alfred Rethel: Døden ringer for den gamle klokker. Træsnit 1849.

1. HELSINGØERS KONGELIG PRIVILEGEREDE INDEN- OG UDENLANDSKE
EFTERRETNINGER No.60 Tillæg den 29de Juli 1800.

At min elskelige Kone KAREN HENDRICHS er død d.27de Juli
i en Alder af 43 Aar, kan jeg ikke undlade at bekiendtgjøre
for fraværende Slægt og Venner, som deeltage i min billige
Sorg.

Frans Christensen

Karen Henrichsdatter Møller blev døbt 5.4.1758 i S.Olai kirke
i Helsingør som datter af Henrich Christensen Møller, der kom
fra Lolland og var møller ved Helsingør almindelige Hospital
til han døde 11.6.1787 i en alder af 59 år. Hendes mor var E-
lisabeth Kirstine Thunøe.

Karen havde i hvert fald en søster, som hed Johanne Ca-
thrine.

Hun blev gift 6.1.1773 (i en alder af 14 år og 9 måneder)
i S.Olai kirke med møller Frans Christensen, der i 70erne og
i begyndelsen af 80erne indtog en ledende position i en skat-
tenægterbevægelse. Han blev i 1802 kirkeværge for S.Olai og
levede så sent som 10.12.1808.

Hun fik sit første barn Elisabeth Kierstine 10.1.1774,
før hun endnu var fyldt 16, og siden fødte hun i de følgende
20 år endnu 9 børn: Anne Dorthé, der døde som barn, Rasmus,
der døde som barn, Henrich, der blev født på storesøsters 5
års fødselsdag, Elias, der kun blev 11 uger, Elias(nr.2), Sø-
ren Malling, Hans Ernst, Anne Dorothe og 25.1.1795 Christen,
der var den yngste.

Det er ikke noget under, at hun kun blev 43 år.

Karen Hendrichs Datter Møller Frans Christensens afg.Hustru
43 Aar gl.begravet paa Nye Kirkegaard med heel Skole, for al-
le Klokkernes Ringning blev til Kirkens Værgé betalt 5 Rdl.
og her det sædvanlige 4 Rdl.

Således står der i S.Olai sogns regnskabsbog under dato-
en 30.Julii 1800.

Det var altså en begravelse efter alle kunstens regler,
hvor hele latinskolen mødte op og sang over den døde, og så-
ledes til klangen af alle domkirkens klokker blev hun da sæn-
ket i den jord, hvor hun gik så kort og dog satte 10 børn i
verden.

Litteratur

- V.Lassen: Bidrag til Byen Helsingørs Historie fra 1775-1779,
s.5-7, 1871.
" " Bidrag til Byen Helsingørs Historie fra 1788-1790,
s.13-17, 1874.

2. AARHUUS STIFTS ADRESSE CONTOIRS TIIDENDER den 18de
Januar 1803.

For Slægt og Venner bekiendtgjøres, at det behagede den Algode at bortkalde min elskede Svigermoder Kierstine Marie Fritz fød Vellejus, i en Alder af 83 Aar, den 17de Jan.1803.

A.L.Mohr sal.Fritzes

Kirstine Marie Wellejus blev døbt 26.4.1722 i Sdr.Omme som datter af sognepræst Thomas Hansen Wellejus, der var født i Hviding 18.2.1689 og døde 1762 i sit embede, og Karen Poulsdatter Stauning, født o.1699 i Stauning, død 1784 og begravet i Tamdrup sogn. Begge var af gamle præsteslægter med jyske aner i mange led.

Hun havde følgende søskende: Anne Kirstine, Hans, Povel, Inger Cathrine, Maren Sophie, Petter Nicolaj, Marie Anne, Johannes, Gert, Magdalene Cathrine Magrette og Johannes(nr.2).

Hun giftede sig o.1748 med student fra Frederiksborg lærde skole 1746, hattemagersønnen Jørgen Petersen Fritz, der først var skoleholder i Strø, senere fra 1759 degn og skoleholder i Ry-Sonnerup sogne, hvor han døde i sit embede 8.6.1775.

Hun skænkede ham følgende børn: Kirstine, som vi vil høre mere til længere fremme, Peter Nicolaj, der gik handelsvejen i Horsens, Thomas, der blev sognepræst i Mygind sogn, Hille, der fik to ulykkelige ægteskaber, Eric, Gottlieb, senere købmand i Slingerup, og Niels, der gik i latinskole i Roskilde, da hans far døde.

Madam Kirstine Marie Fritz overlevede sin ægtemand i 28 år, og døde mæt af dage i sin svigerdatters hjem, hvor de havde siddet i fælles enkesæde.

Hendes mand var kun degn, men man sagde på den tid, tit kører degnen på Sjælland med to heste, mens præsten i det jyske må gå på sine ben. Hendes børn kom godt i vej.

Litteratur

- I.Karstoft: Fra det nedlagte gamle S.Omme-Hoven Pastorat.
S.V.Wiberg: Almindelig dansk Præstehistorie, 4 bd.
Bjørn Kornerup: Smaa Karakteristikker fra det 18.Aarhundrede.
(Kirkehistoriske Samlinger 6.Rk.2.)
Anders Petersen: Sjællands Stifts Degnehistorie. 1899.

3. KJØBENHAVNS ADRESSE-CONTOIRS EFTERRETNINGER den 5te November 1817.

At den Algode, Mandagen den 3die November har ved Døden bortkaldt min inderligt elskede Mand, Brændeviinsbrænder HANS LARSEN HAUBROE, i hans Alders 67 Aar, blev det min tunge Lod at bekiendtgjøre for Familie og Venner. Hans to efterladte Børn dele min Sorg, ved Tabet af en kierlig Fader. Kjøbenhavn den 4de November 1817.

Cecilie Kirstine Haubroe.

Hans Larsen kaldet Haubroe blev døbt 1.3.1750 i Haubro kirke som søn af Lars Andersen, der døde 1786 i Haubro, og Maren Hansdatter, der i 1801 boede sammen med sønnen i København, hvor hun må formodes at være død.

Hans Larsens søskende var: storebror Bagge, og de yngre Kirsten, Maren, Søren, der døde spæd, og Søren(nr.2).

Han fik borgerskab som brændevinsbrænder i København 21.4.1779 og giftede sig 8.4.1785 i Trinitatis kirke med Cecilie Kirstine Pedersdatter, hvis forældre ikke kendes. Hun kom til at overleve ham i 4½ år.

De havde kun to børn: Marie Kirstine, der blev gift i København med skræddermester Johannes Emanuel Rohde, og Laurits Peter, der i 1818 blev missionær i Indien, hvor han døde i 1831.

Hans Larsen boede med sin familie ved Nørrevold i den karre, der nu hedder KFUM-borgen, og her havde han sin virksomhed med brændevinsbrænding og udskænkning af sit produkt.

Han blev begravet i et ejendomsgravsted på Assistens kirkegård, i afsnittet Trinitatis nye kirkegård nr.124. Skøde af 8.11.1817.

Litteratur

I.Møller: Missionær Laurits Peter Haubro,(i Tss.f.Kirke og Theologi I, s.251-283.)

D.Rosen: Missionær L.P.Haubroes Levnet,(i Genealogisk og biografisk Archiv 1-8, s.137-167.)

L.Koch: Laurits Peter Haubroe(i C.F.Bricka: Dansk biografisk Lexikon, bd.7).

Th.H.Erslew: Almindeligt Forfatterleksikon for Kongeriget...

Heber, Reginal: Narrative of a Journey...2.ed.London 1828,bd.3

København's Universitets Matrikel III s.557.

Dansk Religionsblad, 1.årg.1823(Breve fra L.P.Haubroe)

Nyt dansk Religionsblad, 1-årg.1832(Brev fra Haubroes enke).

4. KJØBENHAVNS ADRESSE-CONTOIRS EFTERRETNINGER den 14de
Mai 1822.

At vor gode uforglemmelige Moder CECILIE KIRSTINE
HAUBROE, Enke efter Brændeviinsbrænder Hans Larsen Hau-
broe, ved Døden er afgaaet den 11te Mai, bekiendtgjøres
herved sørgeligst af hendes herværende Børn.

Kjøbenhavn den 11te Mai 1822.

Marie Kirstine Rohde født Haubroe Johannes Emanuel Rohde

Cecilie Kirstine Pedersdatter blev formentlig født i Kø-
benhavn. Ihvertfald blev hun konfirmeret 6.10.1776 i Vor
Frue kirke som datter af Peder Svånske(?) enke, hvis navn
ikke kendes.

Hendes eventuelle søskende kan ikke oplyses.

Den 8.4.1785 blev hun gift i Trinitatis kirke med
brændevinsbrænder Hans Larsen kaldet Haubroe efter sit
fødested.

Med ham fik hun børnene: Marie Kirstine gift Rohde og
Laurits Peter, der blev indienmissionær.

Der er næppe tvivl om, at det er hende, der har skaffet
sønnen et fristed ved siden af den larmende skænkestue,
hvor han i fred har kunnet læse sine lektier og udarbejde
sine skriftlige arbejder, indtil han blev færdig og kunne
flytte hjemmefra.

Hendes mand, der var fra landet, har næppe været bog-
ligt interesseret.

Dødsårsagen var brystsyge. Hun blev 62 år gammel, og
hun boede til det sidste i sit hjem fra mandens tid, Nørre-
vold nr.257.

Begravelsen var på Assistens kirkegård i mandens ejen-
domsgravsted. Hun blev kørt i en ligvogn til 20 rdl., så
det gik standsmæssigt til.

5. DEN DANSKE STATSTIDENDE den 27. Januar 1826.

Natten imellem den 21de og 22de dennes, behagede det Livets og Dødens Herre, at bortkalde min inderlig elskede og uforglemmelige Hustrue, ANNA BARTHOLINE, fød RUGAARD, efter en kort Sygdom, i hendes 46de Aar. I vores 27 Aars lykkelige Ægteskab, blev hun Moder til 15 Børn, af hvilke 12 endnu levende, begræde hendes Tab. Slægt og Venner! Skænk mig en Medlidenheds Taare, men forøg ikke min store Sorg ved Bevidnelse om Eders Deeltagelse, den jeg herforuden er fuldkommen forsikret om. Døden fægted' Døden brød Livet nægted' Himlen bød. Kroppen gav sit Synde: Sold, Siælen er i Jesu Vold.

Slangerup den 23de Januar 1826.

Christen Jensen,
Købmand.

Anna Bartholina Rasmusdatter Rugaard blev født 1.10.1779 i Frederikssund som datter af værtshusholder Rasmus Andersen Rugaard og Kirstine Jørgensdatter Fritz, og hun blev døbt samme dag i Udesundby kirke og opkaldt efter sin mors første mand købmand Barthold Hagendorn, hvis far Thomas Hagendorn holdt den fornemme fest for kronprinsens fødsel den 24.2.1749 i Frederikssund.

Hendes halvsøskende var Thomina Simonina og Marianne og Peder Paulin Hagendorn, hendes helsøskende, Sophie Hedvig, Thomas Wellejus, Christine, Anders Georg, udøbt pige, Anne Regina.

Hun giftede sig 8.2.1799 i Slangerup med købmand Christen Jensen fra Nørresundby, søn af Jens Nielsen skræder og Dortha Kirstine Christensdotter.

Med ham fik hun børnene: Jens Rasmus, Lars Anders, Dorthe Kirstine, Niels Peter, Sophie Marie, Sophie Hedevig, dødfødt tvilling, Karen Sophie, Trine Elisabeth, Carl Georg, John Wilhelm, Regine Caroline, Søren Christian Godtlieb, Regine Caroline(2), Harald Edvard Gottlieb.

På fædrene side stammede hun fra Grenaaborgere, men hendes mødrene slægt var på mødrene side af kongelig rod, omend det var langt tilbage.

15 børn blev hun mor til, en vældig byrde måtte hun bære, og det er ikke mærkeligt, at hun kun blev 46 år gammel. Men i en lang årrække var hun Slangerups første dame, og klokkerne blev ringet ved hendes død.

Litteratur

Heegaard, Poul Henrik: Købmand Andreas Heegaard i Slangerup. (i Fra Frederiksborg Amt, 1946).

Sundbo, Arne: Frederikssunds og Købstaden Slangerups Historie. Danmarks kirker udg. af Nationalmuseet. Frederiksborg amt. Slangerup kirke, s.2111.

6. DEN TIL FORSENDELSE MED DE KONGELIGE RIDEPOSTER PRIVILEGEREDE DANSKE STATSTIDENDE den 29. Marts 1830.

Med dybeste Veemod maae jeg paa egne og Sødskendes Vegne bekjendtgjøre, at det behagede det alvise Forsyn, den 16de Marts, at bortkalde ved en blid og rolig Død, efter et langvarigt Sygeleie, min inderlig elskede Moder Kierstine sal. Rugaard i Slangstrup, i hendes Alder 83de Aar. Aleene finde Beroligelse ved det glade Haab engang igien at samles og forenes med hende i de salige Boliger, Slangstrup, den 22de Marts 1830, A. Rugaard, Kjøbmand.

Kirstine Jørgensdatter Fritz blev født 28.3.1749 i Strø, som datter af den senere degn og skoleholder i Ry-Sonnerup sogne, Jørgen Pedersen Fritz, der var hattemagersøn fra Frederiksborg (Hillerød), og hans hustru Kirstine Marie Wellejus, der var præstedatter fra Sønder Omme.

Hendes søskende var: Peter Nicolaj, der blev købmand i Horsens, Thomas Fritz, der blev præst i Mygind, Hille, der blev gift med sin fars eftermand i Ry-Sonnerup, og bagefter ægtede hun sin første mands anklager, Eric Fritz, Gotlieb, der blev købmand i Slangstrup, og Niels, der blev stamfar til en række forstmænd.

Hun var første gang gift 16.7.1773 med købmand i Frederikssund Barthold Hagendorn, anden gang 12.1.1779 med værthusholder og brændevinsbrænder Rasmus Andersen Rugaard, der var søn af Frederikssunds første kæmner, værthusholder i Bilidt, Anders Larsen Rugaard og hustru Anna Jensdatter.

I første ægteskab havde hun børnene: Thomina Simonina, Marianne og Peder Paulin Hagendorn.

I andet ægteskab: Anna Bartholina, der var opkaldt efter den første mand, Sophie Hedvig, Thomas Wellejus, Christine, Anders Georg, udøbt pige, og Anne Regina.

Som sin mor blev hun næsten 81 år gammel, ikke 83, som der står i begge dødsannoncer. Begges mænd var svagelige og døde unge. Interessant er det at bemærke, at også Kirstines mormor, Karen Poulsdatter Stauning blev over 80 år. Hendes mand derimod blev 73 trods et svagt helbred han også. Det var en slægt af svage mænd og stærke kvinder.

10 børn fødte hun og overlevede alligevel sin sidste mand i 34 år. Hun blev begravet i købejorden, og klokkerne blev ringet over hende.

7. DE KONGELIGE ALEENE PRIVILEGEREDE KIØBENHAVNS ADRESSE-
CONTOIRS EFTERRETNINGER den 24de Juli 1830.

Det har behaget Forsynet den 20de Juli at bortkalde til et bedre Liv vor gode og retskafne Fader, Skomagermester ERICH RASMUSSEN i en Alder af 57 Aar. Han modtages i Evigheden af sin Kone og een Søn, og efterlader sig 7 Børn, som begræde Tabet af en retskaffen Fader.

Den Afdødes Børn.

Erich Rasmussen var født o.1773 på Fyn som søn af rytter ved det Holsteenske Lanseneer Regiment Rasmus Olsen (+1811) og Bodel Christensdatter (+1790). Faderen giftede sig anden gang med Mette Pedersdatter.

Erich havde mindst én helbror, Ole Christian og én halvbror Peder, der begge gik militærvejen.

Han giftede sig 23.11.1798 i Trinitatis kirke i København med Cathrine Christiane Charlotte Sophie Mund, datter af løjtnant Frederik Carl Mund, der døde 1800 som toldkontrollør i Skelskør, og hustru Charlotte Amalie von Kühle, der døde 1776.

De fik sammen børnene: Bolette Christiane, der blev gift med sin fars halvbror og som efter hans død blev jordermor i København, Agathe Eleonora, der blev gift med lysestøber Christian Cornelius Jydstrup, Rasmus Olsen, der døde ung, Catherine Amalie, gift med skomagermester Johannes Frederik Nielsen, Ole Christian, der blev smed, Rasmus Wilhelm, Carl Ferdinand og Grethe Marie.

En mærkelig skæbne fik Erich Rasmussens kone, og en mærkelig skæbne fik hendes slægt.

Hun blev født 21.6.1773 og døbt 8.8.i Kobberup kirke som ætling af den uradelige slægt Mund, som gennem indgiftede linier fører tilbage til alle Europas fyrstehuse i middelalderen, og hun døde 3.11.1818 som skomagermadam i Ulkegade 17 i København på hjørnet af Smedens gang. Nå, vi skal vel ikke ynke hende, hun kan have været lykkelig endda, skønt hendes mand ikke drev det til mere end menig i borgervæbningen.

Litteratur

A.Thiset: Stamtavler over danske Adelslægter, Bd.VI, 1905.
Sejer Kühle: Slægten Kühle, dens Oprindelse og Historie, 1919.

8. DEN DANSKE STATSTIDENDE den 17de September 1830.

Efter 18 Maaneders tiltagende Sygdom indgik til den Dydiges evige Løn min elskede Kone, MARIE ROHDE født HAUBROE. Hun blev født den 11te November 1795. Hun døde den 9de September 1830.

I 16 Aar forsødede hun mig alle Livets Omskiftelser, som ikkun den fornuftige, ømme og blide Hustrue formaaer det. Hver den, der kiendte vort Samliv, kan fatte mit og mine Moderløses ubeskrivelige Savn, og billige min inderlige Smerte. Bagsværd den 14de September 1830.

Johannes Rohde.

Marie Kirstine Haubroe blev født på Nørrevold i København som datter af brændevinsbrænder og husejer Hans Larsen Haubroe (+1817) og Cecilie Kirstine Pedersdatter (+1822).

Hun havde kun en bror, Laurits Peter, der døde som missionær i Indien i 1830.

Hun giftede sig 16.12.1814 i S.Petri kirke i København med skræddermester og borgerlig infanterist Johannes Emanuel Rohde, søn af skræddermester Jens Rohde fra Jylland (+1819) og skrædderdatter Hanna Maria Eitner (+1833).

De fik sammen 3 børn: Johannes Friderich, Laurits Peter og Friderich Ludvig.

Marie Kirstine og hendes mand havde det tilfælles, at Ægges fædre kom fra Jylland, begge mødre var født i København. I begge hjem var der en solid velstand, og de havde begge studerende søskende.

De var lige flyttet til Bagsværd, året før hun døde, men hun vendte tilbage til sin dåbskirke og blev begravet i sine forældres familiegravsted på Aasistens kirkegård.

Alt for ung gik hun bort fra sin mand og sine små sønner, og den efterladte fandt da heller ikke ro noget sted, før han døde 32 år senere hos sin søn i Helsingør.

9. KONGELIG PRIVILEGERET HELSINGØR AVIS No.81, Løver-
dagen den 8de October 1831.

Efter 3 Ugers Sygeleje bortkaldte den Algode fra dette til et bedre Liv den 1ste October min uforglemmelige Hustru Elisabeth Kerstine Nielsen fødte Frantzen i hendes Alder 58 Aar, efter 31 Aars Ægteskab, og nu savner saavel jeg som hendes 3 Sønner og 2 Døttre, hendes blide Omgang i denne Verden; Fred med hendes Støv. Tillige takker jeg de ærede, som ledsagede min Kone til sit Hvilested. Helsingør den 7 October 1831. C.Nielsen.

Elisabeth Kirstine Fransdatter blev født 10.1.1774 i S. Olai sogn i Helsingør som datter af møller Frans Christensen og Karen Henrichsdatter Møller.

Hendes søskende var: Anne Dorthe, Hendrich, Elias(+) Elias, Rasmus(+), Søren Malling, Hans Ernst, Anne Dorothe og Christen.

Hun blev gift 7.11.1800 i S.Olai kirke med høker og møller, senere værtshusholder Christian Nielsen, der var født 1778 i Skibstrup i Tikøb sogn som søn af Niels Pedersen, gårdejer i Skibstrup. Hans mor kendes ikke.

Hun skænkede ham 5 børn: Carl, der blev skipper og sejlede med jagten "To Brødre", Johannes, ligeledes skipper med jagten "Frau Cathrine", Sophie Johanne, Anna og Niels.

Oprindeligt har hendes mand nok været møllersvend hos hendes far i møllen ved den nye kirkegård, men 13.11.1800, en uge efter deres bryllup fik han borgerskab som høker.

Hendes far var fra 1802 kirkeværge for S.Olai, og 1810 blev hendes mand udnævnt til Extraskatssætter, hvad det så er fornoget. Et tillidshverv har det været. Hendes familie har været anset i byen omend ikke i forreste række.

Det var dengang en rig by, og der er ingen tvivl om, at der har rådet solid velstand i hendes hjem.

Første gang hendes mand kaldes værtshusholder i papirerne er i folketællingen 1834. Vi ved ikke, hvornår han fik sit borgerskab lavet om, så det er uvist om Elisabeth Kirstine har oplevet det. I 1816 og 1817 kaldes manden møller, og han har da muligvis overtaget sin svigerfars mølle.

Møller Frans nævnes senest i 1808 som fadder for datterens søn Niels.

Elisabeth Kirstine Fransdatter, gift Nielsen, blev begravet 4.10.1831 fra S.Mariæ kirke i Helsingør.

10. DE KONGELIGE ALEENE PRIVILEGEREDE KJØBENHAVNS ADRESSE-
CONTOIRS EFTERRETNINGER den 22de November 1833.

Den 19de November endtes vor elskede Moders, HANNE MA-
RIE ROHDE fød EITNERS langvarige Lidelser ved en stille Død.
Ved sit blide, menneskekjærlige Hjerte vandt hun mange Ven-
ner, der beklage Tabet af hende med os, som begræde den
kjerligste Moder. Kjøbenhavn den 23de November 1833.
Hendes efterladte Børn.

Hanna Maria Eitner blev født 17.9.1767 og døbt 22.9. i S. Petri
kirke i København som datter af skræddermester Christian Ørd-
mann Eitner, der var indvandret fra Stralsund(+1777), og Mar-
te Moogen(+1771).

Hendes helsøskende var: Sophia Catharina, Anna Elisabeth,
Johann Christian, halvsøskende, hvis mor hed Sara Petersdat-
ter, var: Frantz Christian, Johann Friderich og Johann Gott-
fried.

Hun giftede sig 11.11.1785 i S. Petri kirke med skrædder-
mester Jens Rohde, søn af konsumptionsbetjent i Randers Mads
Pallisen Rohde og Marie Kristine Jensdatter.

Deres børn var: Hanna Maria, Matthias Christian, Johan-
nes Emanuel, Johanna Julia, Jens August Friderich, Boletta
Maria Sophia, Fridrich Wilhelm, Palle Ferdinand.

Hendes mands søster var gift med en skræddermester Helsen-
green, hvis søn Andreas Frederik Helsingreen grundlagde et
skuespillerdynasti i København.

Selv havde hun og hendes mand glæde af deres børn, der
kom godt i vej. En blev toldkontrollør i Helsingør, en blev
kantor ved Runde kirke, en overkirurg ved Øresundshospitalet
i Helsingør, en skræddermester som sin far og en garvermes-
ter og borgerrepræsentant i Helsingør.

Jens Rohde døde af apoplexie i 1819 og blev begravet
fra Vor Frue kirke. Hanna Maria Eitner overlevede ham i mere
end 14 år. Hun døde af leversyge og blev begravet 23.11. fra
Vor Frue. I sin enkestand førte hun sin mands forretning vi-
dere. Forretningen lå på Halmtorvet 60, hvor nu BTcentralen
har til huse.

Litteratur.

C.F. Bricka: Dansk biografisk Lexikon, Bd. VII, s. 306.

Før og Nu, Historisk topografisk Tidsskrift, 4. Aarg. s. 247



Carpe: Af Lægevidensk. 1826
Kets: Dansk. Afsaagte. 1826
L. Got. isen: Lægevid. 1826
Medd. fra det. -top. Skolek. for Ujente. 1877
S. Stern: Skrivelse over Fjebem. 1877

11. DE KONGELIGE ALEENE PRIVILEGEREDE KJØBENHAVNS ADRESSE-
CONTOIRS EFTERRETNINGER October 1835.

Sørgeligst bekjendtgjøres, at vor elskede Moder og Bedstemoder, ANE MARIE KOOPS, fød LANGE, endte ved en stille og rolig Død sit virksomme Liv Torsdagen den 1ste October, i en Alder af 71 Aar. Med from Taalmodighed, sin himmelske Faders Villie tro hengiven, bar hun med stille Rolighed sine langvarige Lidelser.

Christianshavn, den 3die October, 1835.

Den Afdødes Børn og Børnebørn.

Anna Maria Lange eller Ljungstrøm, som hun kalder sig selv, blev født enten i nærheden af Stralsund, som Kristian Carøe påstår eller i Malmø, som hun selv opgiver til Haderslev Vor Frues kirkebog 21.7.1796. Hun blev født o.1765. Hendes forældre kendes ikke og ingen søskende heller.

Hun giftede sig 6.2.1793 i Garnisons kirke i København med sukkermester senere tehandler Hans Johannes Nicolaus Koops fra Hamborg, som døde 1801, efter at hun havde skænket ham 2 døtre: Marie og Margaretha Magdalena.

Hun kom ganske ung til København. Hendes tilkommende var arbejdsmand, da han betalte copulationsgebyr til kommunen, men hun gjorde ham til købmand. Efter Københavns brand i 1795 rejste de en tid til Haderslev, hvor han var sukkermester, men i 1801 var de tilbage i hovedstaden, og han var blevet te- og porcelainshandler, men døde kort efter af forrådnelsesfeber. I folketællingen opgives hendes pigenavn som Jongstrøm. Hun blev så klog kone i København, men på et vist tidspunkt flyttede hun til Vangede, hvor hun måske har holdt til ved helligkilden. Her tjente hun så mange penge, at hun kunde købe Gentofte kro, som hun have i en årrække. I 1830 flyttede hun til Christianshavn, hvor hun fortsatte sin virksomhed som klog kone og blev anklaget for manddrab i den forbindelse. Hun blev frikendt, men dømt for kvaksalveri og idømt en bøde. Men fængselsopholdet under retssagen var for meget for den gamle kone, der døde kort efter af Vatersot.

Litteratur

- Kristian Carøe: Af Lægevæsenets Historie i Københavns Amt, 1920.
Højeste:Rets:Domme afsagte i Højeste:Rets:Aaret 1834, Pag.162.
L.Gotfredsen: Gentofte, bd.3 side 65ff
Medd.fra Hist.-top.Selsk.for Gjentofte Komm.13.Hft.Side 187ff
S.Sterm: Beskrivelse over Kjøbenhavns Amt, 1838, Bd,I, Pg.296.

12. DE TIL FORSENDELSE MED DE KONGELIGE BREVPOSTER PRIVILIGEREDER BERLINGSKE POLITISKE OG AVERTISSEMENTS TIDENDER den 25de Januar 1841.

At det behagede det vise Forsyn at bortkalde til det Bedre Natten imellem, 16de og 17de Januar efter 5 Dages Sygeleie vor elskede Fader Kiøbmand CHRISTEN JENSEN i Slangerup i sit 70 Aars Alder bekiendtgjøres herved af den Afdødes Børn og Svigersønner sørgeligst for hans mange Venner og Bekiendtere.

Christen Jensen blev født i Nørresundby 5.9.1771 som søn af husmand Jens Nielsen Skræder(+1813) og Dorthe Kirstine Christendotter(+1804).

Han havde 2 søstre, Maren og Karen, flere kendes ikke.

Den 8.2.1799 giftede han sig i Slangerup Kirke med Anna Bartholina Rugaard, datter af værtshusholder i Frederikssund Rasmus Andersen Rugaard og hustru Kirstine Jørgensdatter Fritz. Med hende fik han ialt 15 børn:

Jens Rasmus, Lars Anders, Dorthe Kirstine, Niels Peter, Sophie Marie, Sophie Hedevig, dødfødt tvilling, Karen Sophie, Trine Elisabeth, Carl Georg, John Vilhelm, Regine Caroline, Søren Christian Gottlieb, Regine Caroline(2), Harald Edvard Gottlieb.

Christen var en selfmade mand. Han blev udlært hos købmand Schack Georg Krogh i Slangerup, men startede tidligt egne entrepriser. Han blev løjtnant i borgervæbningen i 1801 og kaptajn i 1805. I 1807 kom han til at handle med den engelske flåde og tjente mange penge.

I 1809 mistede Slangerup sine købstadsrettigheder, så der ikke kunne gives nye købmandsbevillinger. Hans borgerskab ophørte derfor ved hans død.

Han var lidt af en original og noget overtroisk. Han var middelhøj, kraftigt bygget, på sine gamle dage krumbojet og skaldet. Han havde en stor kroget næse.

Da hans bo var gjort op, blev der 55000 rdl.til deling mellem de 5 sønner og 5 døtre, der overlevede ham.

Litteratur

Poul Henrik Heegaard: Købmand Andreas Heegaard i Slangerup, (Fra Frederiksborg Amt, 1946.)

Arne Sundbo: Frederikssunds og Købstaden Slangerups Historie. Danmarks Kirker udg.af Nationalmuseet, Frederiksborg amt, Slangerup kirke, s.2042 og 2111.

Chr.Petresch Christensen: Nørresundbys Historie, bd.2, s.118 og s.207.

13. KJØBENHAVNS ADRESSE-CONTOIRS EFTERRETNINGER den 12.Maj 1842.

Ved en stille og rolig Død indslumrede, til Herrens evige Fred, min kjerlige og stræbsomme Mand, Poul Petersen, i sin Alders 48de Aar. 7 efterlevende Børn staae sørgende tilbage ved den altfor tidlige Grav og begræde med mig Tabet af en øm Fader og trofast Ægtefælle. De Budne og Uindbudne, som fulgte den Afdøde, samt Hr.Pastor Clasen, for den i Kirken holdte trøstende Tale, og d'Hrr., der udførte Coralen takkes paa det forbindtligste af den Hedengangnes Efterladte.

Tanker ved P.Petersens Grav.

Nu lukket er dit lyse Faderøje,

Om Arnen værner ei din travle Haand,

Ei Barnets Leeg skal meer Dit Sind fornøje,

Den kolde Dødf brat løsned' Livets Baand.

Kun ved Din Grav vi tause nu skal sukke,

Kun skue der vor ømme Moders Graad;

Om Fadere Støv skal sorten Grav sig lukke

Oh Død! - Du traf for snelt ham med din Braad!

Kun Giensynstimen kan vor Sorg husvale,

Kun Mødet hist bag Livets fjerne Kyst -

Der skal vi Alle med vor Fader tale!

Der skal hver Kummer slettes af vort Bryst! P.N.P.

Poul Petersen blev født i Lindegården i Kgs.Lyngby, hvor der nu er museum, og døbt 2.1.1795 i Lyngby kirke som søn af Peder Sørensen, der kom fra Frederiksdal, og Ellen Poulsdatter forud gift med Hans Davidsen. Hun var fra Gentofte.

Han havde 4 helsøskende: Hans(+), Søren, Hans(2) og Jørgen, og 3 halvsøskende af faderens ægteskab med Johanne Marie Andersdatter: Ellen, Anders og Jørgen, der overtog gården efter faderen.

Poul giftede sig 26.3.1817 i Gentofte kirke med Margaretha Magdalena Koops, datter af afd.Hans Johannes Nicolaus K. og Anna Maria født Lange eller Ljungstrøm, der var klog kone og ejer af Gentofte kro.

Sammen fik de børnene: Peter Nicolaj, der sikkert har forfattet ovenstående vers, Anders William, Lauritz, Ane Marie Elisabeth, Ellen Kathrine, Nielsine Kristine, dødf.barn og Jørgen Wilhelm.

Poul Petersen var ejer af Søborghus kro, som hans far tidligere havde ejet, og som ved sin beliggenhed ved Frederiksborgvejen havde en livlig trafik, selv om huset i mange år lå helt ensomt ved Emdrup sø.

Litteratur

S.Stern: Beskrivelse over Kjøbenhavns Amt, 1834 Bd.I Side 242. Gladsaxebogen, side 128-132.

Lyngbybogen I. s.37-38, III s.31,33,34, IV s.217-218.

København før og nu, 1950. Red.af Svend Aakjær, Nogens Lebech og Otto Norn. Bd.VI s.192.

L.Both: Kongeriget Danmark, Side 31.

14. KIOBENHAVNS ADRESSE-CONTOIRS EFTERRETNINGER den 15de Juni 1849.

Den 8de Juni fristede vi den haarde Skjæbne ved Døden at blive berøvet vor kjære og stræbsomme Moder, Cette Marie Priskorn, fød Amerø, i hendes 76de Aar, efter faa Dages Lidelser, Hr. Pastor Levinsen takkes for de trøstende Ord, han udtalte ved den Afdødes Baare, ligesom vi takke de Herrer Budne og Uindbudne, samt Laugsbrødrene, der bar hende til hendes sidste Hvilested.

J.F.Schmock

J.F.Priskorn

O.Thügesen

Sette Marie Ammerød blev født i København som datter af murersvend Jens Pilemarck Ammerø(d) og Karen Marie Mogensdatter. Hun blev døbt 8.7.1777 i Garnisonskirkes danske menighed.

Hun havde 7 søskende: Peter Mouritz, murersvend, Antonette Christine, gift med murermester Friderich Sauer, Clara Dorothea, gift med tømrersvend Fridrich Druf i Nyboder, Jens Pilemarck, murersvend, Rasmus Eschild, murersvend, Jacob Nicolaj, tømrersvend, og Niels Johan, murersvend. Ingen af dem opkaldt efter moderen eller morfaderen.

Sette var først gift 4.7.1800 i S.Petri kirke i København med tømrersvend Johann(Wilhelm)Schmuck, med hvem hun fik børnene: Karen Marie, opkaldt efter mormor, Anna Catharina og Johann Wilhelm.

Anden gang blev hun gift 6.12.1805 også dengang i S.Petri med tømrersvend Johann Friedrich Prieskorn, der var indvandret fra Tyskland og ankommet til København mellem påske og Mikkelsdag 1802, hvor han første gang er registreret Mikkelsdag i tømrersvendenes lavsprotokol.

Med ham fik hun børnene: Carl Wilhelm, Ana Juliana, Fridrich Andres og Jens Julius.

Hendes miljø var bygningshåndværkere. Både far, brødre, svogre og sønner var enten murere eller tømrere. Det er uvist, hvor hendes forældre er kommet fra, men hendes far optræder første gang i murerlavet 1774. Han døde af alderdom i 1804, 66 år gammel.

1815 var et strengt år for hende. I begyndelsen af marts mistede hun sin mor, der døde i hendes hjem i en alder af 70 år af gift. 5 måneder senere fødte hun sin yngste, sønnen Jens Julius, og kun 3 måneder efter døde hendes mand, tømrer og borgerlig artillerist Johann Friedrich Prieskorn, kun 35 år gammel, og hun sad tilbage med 7 børn af 2 ægteskaber, i alder fra 15 år til 3 måneder.

Stræbsom må hun have været for at klare sig, hvordan det så er gået til, men de sidste år af sit liv har hun ernæret sig som frugthandler. Hun døde af slagflod.

15. HELSINGØR AVIS den 24de November 1862.

At min kjære gamle Fader, JOHANNES EMANUEL ROHDE den 22de November afgik ved en rolig Død, 73 Aar, be- kjendtgjøres herved deeltagende Slægt og Venner.

F.L.Rohde.

Helsingør Avis Løverdagen den 29. November 1862.

Hr Pastor Friedenreich takkes for den ved min Faders Grav holdte Tale. Mine Laugsbrødre, de Herrer af Sangforeningen samt Enhver, som viste mig Deeltagelse, takkes hjerteligst.

F.L.Rohde.

Johannes Emanuel Rohde blev født 5.10.1789 og døbt 14. 10. i S. Petri kirke i København som søn af skræddermes- ter Jens Rohde fra Grensten sogn i Jylland og hustru Hanna Maria Eitner af København.

Hans søskende var: Hanna Maria, Matthias Christian, der blev toldassistent i Helsingør, Johanna Julia, Jens August Friederich, blev kantor ved Runde kirke i Køben- havn, hans søn blev læge, Boletta Maria Sophia, der le- vede ugift hos en bror i Helsingør, Fridrich Wilhelm, der blev borgerrepræsentant i Helsingør, og Palle Fer- dinand senere overlæge på Øresundhospitalet i Helsingør.

Han giftede sig 16.12.1814 i Trinitatis kirke i Kø- benhavn med Marie Kirstine Haubroe, datter af brände- vinsbrænder Hans Larsen Haubroe og hustru Cecilie Kir- stine Pedersdatter.

Hun fødte ham børnene: Johannes Friderich, der studerede, men døde ung, Laurits Peter, der stod til søs, og Friderich Ludvig, skomagermester i Helsingør, der har underskrevet ovenstående annoncer.

Han havde desuden taget 2 plejebørn til sig: Christiane Møller og Rolf Lemvig.

Indtil han var 40, levede han et stilfærdigt liv som skræddermester i København og menig i borgervæbningens Vestre Kompagni. Så flyttede han med familien til Bag- sværd, sikkert fordi hans kone var syg, og her døde hun efter 18 måneder knap 35 år gammel.

Fra den tid havde han intet blivende sted. Han fik borgerskab som gæstgiver i Århus 1831, var forpagter af en gård i Brønshøj 1834, ankom 1. maj 1837 fra Heerslev sogn ved Roskilde til Hornbæk, hvor han virkede som pri- vatlærer, til han som gammel mand tog ophold hos sin yngste søn i Helsingør.

Litteratur

M.Galschiøt: Helsingør omkring midten af forrige aarhun- drede, 2. udgave 1960.

Fortegnelse over de i Danmark autoriserede Læger, 1837. H.Selmer: Den danske Lægestand, 1850.

Kristian Carøe: Den danske Lægestand (flere udgaver).

16. KJØBENHAVNS ADRESSE-CONTOIRS EFTERRETNINGER den 15de Mai 1863.

Med dyb Smerte maa jeg herved tilkjendegive for deeltagende Slægt og Venner, at Herren i sin urandsagelige Villie har bortkaldet min inderlig elskede Mand, Porcelainshandler P.MORTENSEN, mine 3 Børns kiærlige Fader, til en bedre Hvile den 13de Mai efter 5 Maaneders haarde Lidelser, og flere Aars tiltagende Svagelighed i hans 57de Aar. Marie Christine Mortensen født Madsen.

Begravelsen finder Sted Søndagen den 17de Mai, Kl.12 fra Holmens Kirkegaards Kapel.

Poul Mortensen var født 10.2.1807 i Udbyneder sogn, Gerlev herred, Randers amt som søn af udflyttergårdmand Morten Mortensen i Vesterskovmark og hustru Kirsten Poulsdatter kaldet Nielsdatter, (efter sin stedfar).

Poul havde 2 halvsøstre Leene og Anne af faderens 1. ægteskab med Dorthe Poulsdatter. Hans helsøskende hed: Dorthe, dødf.dreng, Børthe Chatrine, Niels, Anders og Maren.

Gift 30.4.1843 i Frederiksberg kirke med Marie Christine Madsen fra Magleby på Møn, datter af fisker Mads Madsen og Maren Henriksdatter.

Hun fødte ham børnene: Anton Wilhelm, Niels Thorvald og Poul Mads.

Han mistede sin far meget tidligt og hjemmet blev opløst. Hans mor boede hos en bror i Kastbjerg. Hans konfirmation er ikke fundet, men i 1826 kommer han som tjenestekarl fra Kastbjerg til Udbyneder, og 1828 rejser han derfra til København.

Hvad han har lavet der, til han i 1843 fik borgerskab som porcellains og pottehandler ved vi ikke, men det er sandsynligt, at han har haft med brændevinsbrænderne Brøndum at bestille, da de skriver attest for ham til magistraten.

Hans kone overlevede ham i 16 år, hvor hun drev forretningen alene. Det er sikkert hendes bror, der var smed på Holmen, der har taget sig af begravelsen og valgt skibskirkegården til hans sidste hvilested.

Litteratur
Københavns vejviser diverse år.

17. KJØBENHAVNS ADRESSE COMPTOIRS EFTERRETNINGER 6. December 1864.

Ved en blid og stille Død hensov efter et kortvarigt Sygeleie, d.2den Dennes min retskafne Hustru, vor uforglemmelige og dyrebare Moder, MARGARETHA MAGDALENA CARLSEN, født KOOPS, dybt savnet og begravet af hendes Efterladte J.Carlsen.

Begravelsen er berammet til Onsdagen den 7de December, Middag Kl.12, fra Garnisons Kirke.

Margaretha Magdalena Koops blev født 30.6.1796 i Haderslev og døbt samme sted i Vor Frue kirke den 21.7. som datter af "Meister bey der Zuckersüderei", Hans Johannes Nicolaus Koops fra Hamburg og hustru Anna Maria Ljungström "aus Malmö" (Lange).

Han havde en søster Marie, hvis skæbne er ukendt.

Hun blev gift 1.gang 26.3.1817 i Gentofte kirke med kroejer Poul Petersen i Søborghus kro i Brønshøj, søn af gårdejer på Lindegården i Kgs.Lyngby Peder Sørensen og hustru Ellen Poulsdatter.

Med ham fik hun børnene: Peter Nicolai, Anders William, Lauritz, Ane Marie Elisabeth, Ellen Katrine, Nielsine Kristine, dødf.barn og Jørgen Wilhelm.

2.gang blev hun gift med kgl.lods Johan Larsen Carlsen, den 6.3.1853 i Garnisons kirke i København. Dette ægteskab var barnløst.

Det skyldes uden tvivl Københavns brand, at hun blev født i Haderslev, da hendes forældre var blevet gift i København i 1793 og træffes der igen i 1801, hvor hendes far døde. Moderen havde så te-og urtehandel til o.1811, da hun flyttede til Vangede med sine 2 piger. I 1816 købte moderen Gentofte kro for 21000 rdl.

Efter sin mands død i 1842 sad Margaretha enke i 10 år, til hendes yngste var konfirmeret og sat i vej. Så giftede hun sig med en langt yngre mand fra Skovshoved, den kgl.lods Johan Larsen Carlsen.

Ved sin død efterlod hun bl.a.en part i barkskibet "Alert", hvis reder var H.S.Hansen.

18. HELSINGØRS AVIS | den 20de Mai 1867.

At min kjære Mand, mine 7 Børns kjærlige Fader, Skipper JOHANNES NIELSEN, 64½ Aar gammel, efter 4 Maaneders tiltagende Svaghed hensov til den evige Fred Torsdagen den 16.ds.paa Communehospitallet i Kjøbenhavn, meddeles herved sørgeligst af hans dybtsørgende Kone og Børn.

Kirstine Nielsen, født Andersen.
Begravelsen finder Sted fra St.Johannes Capel i Kjøbenhavn
Onsdag Middag Kl.12½.

Johannes Nielsen blev født 3.8.1802 i Helsingør og døbt 13.8.i S.Olai kirke som søn af værtshusholder Christian Nielsen og møllerdatter Elisabeth Kierstine Fransdatter.

Han havde en storebror Carl, der blev skipper på jagten "To Brødre", og 3 mindre søskende: Sophie Johanne, Anna og Niels.

Han giftede sig 6.6.1829 i S.Olai kirke med Kirstine Andersdatter Petersen fra Sengeløse, datter af husmand Anders Petersen og Maria Jacobsdatter.

De fik sammen 10 børn: Andreas Frederik, Peter Julius, Juliane Elisabeth, Andrea Frederikka, Ida Henriette, Marie Sophie, Ida Henriette(2), Emma Mathilde, Carl August og Christian Frederik Wilhelm.

Da hans far overtog sin svigerfars mølle o.1813, blev Johannes udlært som møller og ernærede sig en tid som sådan i Karlebo, hvor han traf sin tilkommende.

Men tilsyneladende lå det hverken til far eller søn at være møllere, for senere hjalp Johannes sin far, der igen var blevet værtshusholder, med udskænkningen.

Imidlertid skulle det blive broderens eksempel, der viste Johannes vejen. Han havde købt en jagt, som han ernærede sig og sin familie af at sejle med. Da broderen døde i 1839, er der nok blevet en rute ledig, for året efter købte Johannes jagten "Frau Cathrine", som han i de næste 27 år sejlede med mellem Helsingør og København.

Om vinteren var han kadrejer og sjakrede med de opankrede skibe på Helsingørs red. En meget almindelig handel var gammelt tovværk for brandevin. Tovværket kunne afsettes til fængselsvæsenet i København, hvor det blev trevlet op til værk af fangerne.

Litteratur

Helsingørs Havnaliste i Helsingørs Avis 1857-1867.

19. FREDERIKSBORG:AMTS:TIDENDE & ADRESSEAVIS Tirsdagen den 21de Mai 1867.

Loverdagen den 18de ds. omskiftede min kjære ufor-glemmelige Mand, Kjøbmand Wilhelm Jensen det timelige med det Evige, hvilket Sorgens Budskab herved bringes deeltagende Slægt og Venner af Hans sørgende Efterladte.

Begravelsen finder Sted fra Slangerup Kirke Torsdagen den 23de ds. Kl. 1.

John Vilhelm Jensen fødtes 29.9.1815 i Slangerup og blev døbt 7.11.sst. som søn af købmand Christen Jensen og hustru Anna Bartholina Rasmusdatter Rugaard fra Frederikssund.

Hans 14 søskende var: Jens Rasmus, opkaldt efter farfar og morfar, Lars Anders, Dorthe Kirstine, opkaldt efter farmor og mormor, gift Hvidt, Niels Peter, Sophie Marie, Sophie Hedvig, gift Rugaard, dødf. pige, Karen Sophie, gift Lüders, Trine Elisabeth, gift Heegaard, Carl Georg, Regine Caroline(+), Søren Christian Godtlieb, Regine Caroline(2), Harald Edvard Gottlieb.

Gift 19.12.1840 i Brønshøj kirke med Anne Marie Elisabeth Petersen, datter af Poul Petersen, kroejjer i Søborghus, og hustru Margaretha Magdalena Koops fra Gentofte kro.

De fik ialt 11 børn: Christen Bartholin, Poul Peter, Peder William Lauritz, Margretha Magdalene, Jenny Dorthea, Rinda Nicoline, Trine Nielsine, Theodor Sophus, Sophie Jørgine(+), Sophie Jørgine(2), Marie Wilhelmine Petrine.

Han voksede op som søn af lillebyens rigeste mand. Ved sin konfirmation stod han øverst på gulvet som alle hans søskende. Da jernbanen kom til Hillerød flyttede han der op. Først havde han dog i en periode været sognefoged i Slangerup. Borgerskab fik han i Hillerød i 1864.

Hvis han havde håbet at skabe sig og børnene en fremtid i Hillerød, så slog håbet fejl. Da han døde pludseligt 3 år senere, kunne boet næppe dække passiverne.

Litteratur

Poul Henrik Heegaard: Købmand Andreas Heegaard i Slangerup, (Fra Frederiksborg Amt, 1946).

Dansk mercantil Calender, 1867.

Fredagen den 6te ds.hensov vor inderlig elskede Moder, Kirstine Nielsen, født Andersen, Enke efter afdøde Skipper Johannes Nielsen, efter flere Aars tiltagende Svaghed og 3 Maaneders haarde Lidelser, hvilket sørgeligst bekendtgjøres af hendes efterladte Børn.

Paa egne og Sødskendes Vegne
Emma Nielsen Carl A.Nielsen.

Kirstine Andersdatter Pedersen blev født i Sengeløse og døbt 25.8.som datter af husmand Anders Pedersen og hustru Maria Jacobsdatter, i Sengeløse kirke 1811.

Hun havde ingen søskende, men hendes forældre havde haft en datter af samme navn, der døde spæd.

Den 6.6.1829 blev hun gift i S.Olai kirke i Helsingør med møllersvend, senere skipper Johannes Nielsen, søn af værtshusholder Christian Nielsen og hustru Eilsabeth Kierstine Fransdatter.

Hun blev mor til 9 børn med ham: Andreas Frederik, Peter Julius, Juliane Elisabeth, Andrea Frederikka, Ida Henriette(+), Marie Sophie, Ida Henriette(2), Emma Mathilde, Carl August, Christian Frederik Wilhelm.

Hun var ikke fyldt 18 år, da hun blev gift, og de 2 første fik hun inden hun var 20. Den yngste søn fødte hun, da hun var 43 år gammel. Hendes far døde, før hun blev konfirmeret, og moderen blev heller ikke ret gammel.

Hun boede i mange år med sin familie uden for Svingelporten, sikkert tæt ved kysten, hvor hendes mand kunne lægge til med jagten, når han kom hjem.

Fra april måned hvert forår og til december så hun kun lidt til ham. Han sejlede 14 ture i gennemsnit, og ofte har hun siddet og gruet for, om han nu var ude i et uvejr eller, om han lå trygt i havn i hovedstaden.

Ofte har hun stået og spejdet ud over sundet, når hun ventede ham hjem, men han var sin egen befragter og måtte pænt vente, til han havde en passende last at sejle med, så hun kunne aldrig vide, hvornår han kom.

21. HELSINGØR DAGBLAD den 5te Juni 1875.

Min elskede Mand, JØRGEN OLSEN er afgaaet ved Døden den 3die Juni, efterladende sig Kone og 4 uforsørgede Børn. Begravelsen finder Sted Mandagen den 7de Kl. 12 $\frac{1}{2}$ fra Hospitalet. Maren Jørgensen.

Jørgen Olsen kaldet Hellemand blev født 22.9.1831 i Bellinge på Fyn og døbt 9.10. som søn af husmand Ole Larsen og hustru Ane Cathrine Larsdatter.

Han havde følgende tre søskende: Peder, Karen og Mads.

Han blev gift 17.4.1857 i Taarnborg sogn ved Korsør med Maren Jørgensen, datter af husmand Jørgen Jørgensen i Taarnborg og Dorthea Andreasdatter fra Boeslunde.

Maren havde i forvejen drengen Jørgen, med Jørgen Olsen fik hun nu: Lars Peter, Ane Marie, Wilhelmine Caroline, Niels, Johanne, Hanne Cathrine og Anna Kathrine.

Mens han var dreng, flyttede hans forældre til Sjælland og bosatte sig i Hemmershøj, hvor Jørgen blev konfirmeret.

Her døde hans forældre, faderen i 1854, moderen 1871. Efter at han var blevet gift, flyttede familien lidt rundt efter arbejde. Først boede de en tid i Sæby ved Tissø, senere flyttede de til Hillerød for at ende i Helsingør

Navnet Hellemand forekommer kun ved datteren Hanne Cathrines vielse. Han var forresten arbejdsmand, og han må nok have været med til at grave ud til den store havneudvidelse.

Hans enke Maren ernærede siden sig og børnene som vaskerkone, indtil hun var ødelagt af gift, så fik hun fattighjælp ifølge folketællingen 1901, men da var alle hendes børn også fra hånden.



Tømrersvend Jens Julius Priskorn og
hustru Grethe Marie Rasmussen

22. DAGS-TELEGRAFEN Søndag den 21de April 1878.

Efter 40 Aars kjærligt og roligt Ægteskab kaldte Gud til sig til den evige Hvile min inderlig elskede Hustru GRETHE MARIE PRISKORN, født RASMUSSEN, Onsdagen den 17de April. Hun var mig en kjærlig og god Hustru og Moder mod vore 7 nulevende Børn, som i hende altid vil savne en kjærlig og tro Moder. 2 Børn vente hende hos den gode Gud. Dette bekjendtgjøres herved sørgeligst for Slægt og Venner. Kjøbenhavn den 17de April 1878.

Jens Julius Priskorn.

Grethe Marie Rasmussen fødtes 27.4.1816 i København og blev døbt 7.6. i Helligånd's kirke som datter af skomagermester Erich Rasmussen fra Fyn og hustru Cathrine Christiane Charlotte Sophie Mund fra Kopperup ved Skive.

Hendes søskende hed: Bolette Christiane, der blev gift med sin fars halvbror, våbenmester Peder Rasmussen, Agathe Eleonora, der blev gift med lysestøber Christian Cornelius Jydstrup, Rasmus Olsen, der formodes død ung, Catherine Amalie, der blev gift med skomagermester Johannes Frederik Nielsen, Ole Christian, smedesvend, Rasmus Wilhelm og Carl Ferdinand, der var opkaldt efter sin morfar.

Den 27.2.1839 giftede hun sig i Garnisons kirke med tømrersvend Jens Julius Priskorn, søn af afdøde tømrerfrimester og borgerlig artillerist Johann Friedrich Priskorn og hustru "maurergesellentochter" Sette Marie Ammerø(d), der havde været gift Schmuck.

De fik sammen ialt 9 børn: Vilhelm Valdemar Otto, Charlotte Marie, Juliette Eleonora, Johan Aksel Ferdinand, Erik Setzer, Julius Frederik, Mary Edel, Christian Peter og en ukendt.

Grethe Marie synes på en mærkelig måde at have fulgt H.C. Andersens livsbane på nært hold.

Da hun var 4 år gammel boede hun i Ulkegade, hvor også H.C. Andersen fandt sit første logi i hovedstaden. Senere, da han boede i Vingaardsstræde og skrev om nissen og spækhøkeren, boede hun 20 skridt derfra i Nelikkegade, og da han havde sin gang hos Collins i Dredgade, tjente hun lige i nærheden, hos sin tilkommende mands onkel.

Forresten kom hun til at flytte mange gange endnu, før hun fandt fred i sin grav. Selv i Nyboder, i en af de længer, der endnu stod fra Chr.4's tid i Krusemyntegade kom hun til at bo. Men på sine gamle dage boede hun frit og godt på Vesterbro, der dengang endnu var smukt og landligt.

23. NATIONALTIDENDE Fredag den 9de August 1878.

Vor kjære Fader, Tømrersvend JENS JULIUS PRISKORN er Natten til den 5te August blidt og roligt sovet hen, efter mange Aars tiltagende Svagelighed og kun faa Dages Sygeleie, kun 3½ Maaned efter vor kjære Moder, dybt savnet af hans Børn og Børnebørn, hvilket bekjendtgjøres for Slægt og Venner af hans Børn.
Begravelsen finder Sted Søndag den 11te Aug.Kl.12¼ fra Frederiksberg Kirke.

Jens Julius Prieskorn var født 25.6.1815 i København og døbt i S.Petri 19.7. som søn af tømrersvend Johann Friedrich Prieskorn(Brieskorn), der kom til København fra Tyskland i 1802, og hustru Sette Marie Ammerø(d), der var "Maurergesellentochter" fra København.

Han havde 2 halvsøskende af moderens første ægteskab med tømrersvend Johann Schmuck: Anna Catharina og Johann Wilhelm, og 3 ældre helsøskende: Carl Wilhelm, Ana Juliana og Friederich Andreas.

Han blev gift 27.2.1839 i Garnisons kirke med skomagerdatter Grethe Marie Rasmussen, hvis forældre var skomagermester Erich Rasmussen og Cathrine Christiane Charlotte Sophie Mund.

Hun fødte ham ialt 9 børn, hvoraf vi kender: Vilhelm Valdemar Otto, Charlotte Marie, Juliette Eleonora, Johan Axel Ferdinand, Christian Peter, Erik Setzer, Julius Frederik og Mary Edel.

Han var kun få måneder gammel, da hans far døde, og hans mor sad tilbage med 7 børn, hvoraf den ældste kun var 15. Hun ernærede sig og børnene som frugthandler, og det vil sikkert sige som sælgkone, med et par kurve på armene i evigt trav efter de begivenheder, der samlede mennesker. Børnene kom i vej som håndværkere, og kun den ældste pige forblev ugift.

Det har nok tit været småt, men moderens søskende har vel hjulpet efter evne. De holdt mest til i S. Annæ Vester kvarter, selvom de en enkelt gang træffes i Nørregade.

Efter sit giftermål boede han med sin Grethe i Magstræde, hvorfra de flyttede til Helsingørgade, hvor han har følt sig mere hjemme. En tid boede de i S.Kongensgade og i Prinsensgade. En overgang også i Krusemyntegade i en af Nyboderlængerne fra Chr.4.s tid, før de flyttede ud på Vesterbro, hvor de tilbragte resten af deres leveår.

Et borgerskab som værtshusholder, som han fik i 1854 synes aldrig at have været brugt.

24. BERLINGSKE POLITISKE OG AVERTISSEMENTS-TIDENDE den 4de
October 1879.

Det meddeles herved sørgeligst for Slægt og Venner, at vor inderlig elskede Moder MARIE KIRSTINE MORTENSEN, født MADSEN, Enke efter forlængst afdøde Porcelainshandler Poul Mortensen, den 25de September indgik til den evige Hvile og Fred efter 6 Ugers Sygeleie. Dybt savnet.

Anton W. Mortensen Poul M. Mortensen Niels T. Mortensen
Begravelsen finder Sted fra Kapellet paa Holmens Kirkegaard
Søndagen den 5te October Kl. 11½.

Marie Kirstine Madsdatter blev født på Møn og døbt 6.3.1812 i Magleby kirke som datter af fæstebonde senere fisker Mads Madsen fra Fanefjord og hustru Maren Henrichsdatter fra Magleby.

Af hendes søskende kendes: Bodil, Mads Jørgen og Sidse.

Gift i Frederiksberg kirke den 30.4.1843 med porcelæns-
handler Poul Mortensen fra Udbyneder, Randers amt, søn af
udflyttergårdmand Morten Mortensen og hustru Kirstine Pouls-
datter kaldet Nielsdatter efter sin stedfar.

Deres 3 børn kom til at hedde: Anton Wilhelm, Niels
Thorvald og Poul Mads.

I virkeligheden blev hendes forældre først viet 10 dage ef-
ter hendes dåb. Hendes far havde været sømand og var udlært
som smed på Holmen. Moderens forældre havde været gårdfæst-
ere i Magleby gennem generationer.

Da hendes far i 1823 frasagde sig sit fæste og flyttede
til Fanefjord, blev Marie boende hos sin mors forældre i
Budsemarke by i Magleby sogn, hvor hun også blev konfirmeret
i 1826.

Vi kan følge hende i 1829 til 1835 i til-og afgangslis-
terne, men i 1835 forlader hun Magleby til november skifte-
dag med et godt vidnesbyrd og med ukendt bestemmelsessted.

Hendes mor var død i 1831.

Vi træffer nu ikke Marie, før hun bor på Værnedamsvej
no. 94, hvorfra hun bliver gift.

Hendes mand døde i 1863, og hun førte hans forretning
videre til sin død.

Hun boede mere end sit halve liv i Adelgade 99, hvor
hendes mand startede sin forretning, og hvor hun viderefør-
te den.

25. HELSINGØR AVIS den 24de December 1888.

At min kjærlige trofaste Hustru GJERTRUD JENSIGNE efter langvarige Lidelser afgik ved en blid og rolig Død den 22de December meddeles herved paa Børns og Søskenes Vegne

F.L.Rohde

Skomagermester

Begravelsen finder Sted fra Kapellet Fredagen den 28de ds. Kl. 12 $\frac{1}{2}$.

Jensine Gjertrud Andersen fødtes 13.11.1840 i Neilinge og blev døbt 15.11. i Helsingør kirke som datter af skomager Hans Andersen og hustru Ane Nielsdatter.

Hun havde 3 halvsøskende af moderens første ægteskab: Mads, Lars og Larine. Eventuelle helsøskende kendes ikke.

Hun blev gift 8.8.1861 i S.Olai kirke Helsingør med enkemand skomagermester Frederik Ludvig Rohde, søn af skræddermester Johannes Emanuel Rohde og hustru Maria Kirstine Haubroe.

I dette ægteskab fødtes børnene: Johannes, Johannes Emanuel, Marie Kirstine, Laurits Peter, Ida Elisabeth, Jens Michael, Hanne Julie Bolette, Emma Jensine Marie og Frederik Ludvig.

Gjertrud eller, som hun hed på sjællandsk, Jerdred voksede op i det store nordsjællandske skovdistrikt om kring Grib skov, som man kalder kulsvierlandet, først i sin fødeby Neilinge, derpå i Dønnevælde i Græsted sogn og endelig fra 1855 i Nyrup overdrev, hvorfra hun uvist hvornår kom til Helsingør.

Hendes mand var tenor i håndværkersangforeningen, og en tid boede de i foreningens hus, så han har måske været funktionær af en slags.

Men der er næppe tvivl om, at hendes liv har været fuldt af sang.

Hendes død derimod var slem. Hun døde af kræft i kæben.

26. RANDERS DAGBLAD OG FOLKETIDENDE den 13.Marts 1891.

At min kjære Hustru, ANNE MARIE, født PEDERSDATTER, i Dag er afgaaet ved Døden, bekendtgjøres herved for Slægt og fraværende Venner.

Assentoft Mark, d.12.Marts 1891.

Paa egne og Børns Vegne. L.P.Johansen.
Begravelsen er bestemt til Tirsdag Middag Kl.12 fra Hjemmet.

Ane Marie Pedersdatter var født i Gylling 5.2.1822 og døbt 17.3. som datter af husmand/gårdmand Peder Rasmussen og hustru Barbara Mogensdatter.

Hendes søskende var: Anne og Dorthe, der begge døde som små, og Rasmus.

Hun giftede sig 30.10.1853 i Nørre Aarslev sogn i Randers amt med murer Laurits Peter Johansen, søn af skomagervend Johannes Justussen Rothäuser, kaldet Rotheissen, og hustru Bodil Hansdatter(Wester) fra Nødager ved Kolindsund.

Sammen fik de 3 børn: Bolette, Laura og Albertus Peter.

Hun var af gammel Gyllingslægt på begge forældres side, og hendes forfædre har siddet som fæstere på de fleste af de gamle gårde i byen, men da begge hendes forældre døde unge, kom både hun og hendes bror i pleje, og de måtte siden ud at tjene føden, hvor den var at få.

Ane Marie kom en del omkring, før hun slog sig ned i Nørre Aarslev, men der havde hun boet i en årrække, da Laus-mureren, som hendes tilkommende blev kaldt, kom til sognet, straks efter blev de gift, og noget før tiden hævede de kærlighedens rente, datteren Bodil.

Det skal nævnes her, fordi det gav anledning til en del rygter om, at ægtemanden ikke var barnets far, og disse rygter blev forstærket, fordi denne datter kom til at gå i skole på Clausholm, hvor faderen arbejdede under de store restaurationsarbejder i 1860erne.

27. RANDERS AMTSAVIS den 2.Juni 1898.

At vor Fader, Murer L.P.Johansen, Aarslev, igaar den 31.Mai er afgaaet ved Døden, bekjendtgjøres for Slægt og Venner. Assentoft, den 1ste Juni 1898. A.P.Johansen.

Begravelsen foregaar Søndag den 5.Juni Kl.11 paa Assentoft Kirkegaard.

Laurits Peter Johansen(Rothäuser)blev født 28.6.1828 i Todbjerg mellem Århus og Randers og døbt 3.8. som søn af skomager Johannes Justussen Rothäuser(kaldet Rotheissen) og hustru Bodil Hansdatter(Wester)fra Nødager.

Hans søskende hed: Edle Johansdatter, Justus Johansen og Johan Frederich Rotheissen.

Han giftede sig 30.10.1853 i Nørre Aarslev ved Randers med Ane Marie Pedersdatter fra Gylling, datter af Peder Rasmussen og hustru Barbara Mogensdatter.

Deres 3 børn hed: Bolette, Laura og Albertus Peter.

Hans farfar, der var korporal ved de lette jyske dragoner i Aalborg, Mariager og Randers, hed Justus Rothäuser og kom fra Hessen, hvor han var udlært som skomager.

Faderen Johannes Rothäuser blev født i Mariager, men udlært som skomager i Randers.

Når man læser, at Laurits Peter blev kasseret som soldat for svær platfod og deforme fødder, kommer man til at tænke på det gamle ordsprog om smedens hest og skomagerens børn, der altid har de dårligste sko.

Vi ser i denne familie et eksempel på, at et familie-navn forsvinder netop i den tid, hvor den nye navnelov søger at bevare dem.

Laurits Peter Johansen var kendt i omegnen under navnet Laus-mureren. Han havde flere store entrepriser, som har været omtalt, og som erindres i familien.

Hans svigerdatter var bange for ham, dels på grund af hans mørke udseende, som han havde arvet fra sin sydlandske farfar, dels fordi han drak, men det var jo tidens almindeligste svaghed.

28. HELSINGØR DAGBLAD den 13de Juni 1899.

At vor kære gode Fader og Svigerfader, fhv. Skomagermester FREDERIK LUDVIG ROHDE, er afgaaet ved Døden den 12te dennes, bekendtgøres herved af hans efterladte.

Børn og Svigerbørn.

Begravelsen finder Sted Lordag den 17de ds. Kl. 1 $\frac{1}{2}$ fra Kapellet.

Friderich Ludvig Rohde blev født i København, Størrestræde 257 d. 22. 7. 1826 og døbt 18. 8. i Trinitatis som søn af skræddermester Johannes Emanuel Rohde og hustru Maria Kirstine Haubroe, begge af København.

Hans søskende var: Johannes Friderich, der studerede men døde ung, og Laurits Peter, der stod til søs.

Han var første gang gift 24. 6. 1857 med Jensine Evaldine Wilhelmine Fæster, der døde i sin første barselseng med sønnen Marius Ellekjær Wilhelm.

Anden gang giftede han sig 8. 8. 1861 i S. Olai kirke i Helsingør med Jensine Gjertrud Andersen, datter af skomager Hans Andersen og hustru Ane Nielsdatter.

De fik sammen børnene: Johannes, Johannes Eamuel, Marie Kirstine, Laurits Peter, Ida Elisabeth, Jens Michael, Hanne Julie Bolette, Emma Jensine Marie og Frederik Ludvig.

Han fik en omflakkende tilværelse i sin barndom: 1826 til 1829 i København, 1829-30 i Bagsværd, 1831 i Århus, 1834 i Brønshøj, flyttede 1837 fra Heerslev sogn syd for Roskilde fjord til Hornbæk, hvor han boede til han var konfirmeret. I 1843 kom han i lære i København.

Når han slog sig ned i Helsingør, har det nok sin forklaring i, at han havde 3 succesrige onkler i denne by, alle omtalt i nr. 15.

Han havde en smuk tenor, som fik lov til at udfolde sig i Helsingør Håndværkersangforening.

Fra 1873 var han i en lang årrække retsvidne i byen, og han nød almindelig agtelse.



29. HELSINGØR DAGBLAD den 16. December 1899.

Min inderlig elskede Hustru, mine fire Børns altopofrende Moder er i Dag afgaaet ved Døden efter en længere, haabløs Sygdom.

J.Hansen, St. Annagade 51.
Begravelsen foregaar fra Kapellet Tirsdag den 19de ds.
Kl. 1 $\frac{1}{2}$.

Hanne Cathrine Jørgensdatter(Olsen) blev født 17.4.1863 i Hillerød og døbt 2.8. i slotskirken som datter af arbejdsmand Jørgen Olsen og hustru Maren Jørgensdatter.

Hun havde en halvbror, Jørgen Blanck, kaldet Jørgensen, og følgende helsøskende: Lars Peter, Ane Marie, Wilhelmine Caroline, Niels, Johanne og Anne Cathrine.

Hun havde før hun blev gift en søn, Laurits Valdemar Holm, der siges at have været et dejligt menneske.

Hun blev gift 12.6.1883 i S. Mariæ i Helsingør med arbejdsmand Jens Carl Hansen, søn af husmand Hans Knudsen i Maarum og hustru Karen Larsdatter, kaldet Fuglekaren.

De fik sammen børnene: Karen Magdalene Laurentze, Jørgen Thorvald Herold og Hedvig Vilhelmine Marie.

Hendes far var født på Fyn, men blev konfirmeret i Hemmershøj sogn i Vestsjælland. Moderen var fra Taarnborg sogn ved Korsør, hvor de blev gift.

Moderen arbejdede som vaskerkone, og som sådan har datteren måttet hjælpe til hjemme og senere, da hun var blevet gift.

Hendes tilværelse var ingen dans på roser, men det fortælles, at hun var noget af det elskeligste og munter som en lærke.

Hun døde af kræft i underlivet kun 36 $\frac{1}{2}$ år gammel.

30. HELSINGØR DAGBLAD i December 1899.

Torsdag Morgen hensov min kære Mand Høker HARALD VALDEMAR PETERSEN 56 Aar hvilket herved bekendtgjøres for Slægt og Venner af hans sørgende Hustru og Børn.

Emma Petersen f.Nielsen.

Begravelsen vil nærmere blive bekendtgjort.

Harald Valdemar Petersen var antagelig søn af smedevsvend på Holmen Peter Heinrich Michelsen og hustru Anna Christiane Herver. Han var i så fald født 17.1.1843 på Den kgl.Fødselsstiftelse i København og døbt samme dag og sted. Han døde 30.11.1899 i Helsingør.

Evt.søskende kendes ikke.

Han blev gift 7.5.1874 i S.Olai kirke i Helsingør med Emma Mathilde Nielsen, datter af skipper Johannes Nielsen og hustru Kirstine Andersdatter Petersen fra Sengeløse.

De fik sammen børnene: Johannes Christian, Ane Kristine, Ellen Marie Sophie, Vilhelm Edvard, Harald Sophus, Carl Vilhelm, Christian Frederik Vilhelm og Marie Elise.

Mystikken omkring hans oprindelse forstærkes af, at i kirkebogen, hvor hans ægteskab er indført, står der intet efternavn. Vi ved fra mange tilfælde, at fattigfolk stadig brugte det ægte patronymikon trods navneloven af 1828, men præsten har nok ikke villet godtage et sådant, og hvis faderen har været død, har han måske slet ikke vidst, hvad denne hed til efternavn.

Han tog borgerskab som høker i Helsingør i 1882.



Anne Marie Elisabeth Petersen gift Jensen

31. BERLINGSKE POLITISKE OG AVERTISSEMENTS-TIDENDE Tirsdagen den 16. Januar, 1900.

At Enkefru ANNE MARIE ELISABETH JENSEN, af Vangede, er afgaaet ved Døden bekjendtgjøres herved af hendes Efterladte. Vangede den 15de Januar 1900.

Begravelsen, som finder Sted i Kjøbenhavn, bliver senere bekjendtgjort. Fredagen den 19de Januar fra Kapellet paa Assistens Kirkegaard Kl.2.

Anne Marie Elisabeth Petersen blev født 27.5.1822 i Søborghus kro og døbt 19.9. som datter af kroejer Poul Petersen og hustru Margaretha Magdalena Koops.

Hendes søskende var: Peter Nicolai, der var løjtnant i 1864, Anders William, der blev far til den kendte gymnastikpædagog Bartholdus Paul-Petersen, Lauritz, der blev fyrbøder på Holmen, Ellen Kathrine, der blev gift med spækhøker P.C.Christiansen i Vangede, og som tog smg af den afdøde i hendes sidste år, Nielsine Kirstine, der blev gift med handskemager Verdier på Amagertorv i København, og endelig efter et dødfødt barn, broderen Jørgen Wilhelm, der sejlede som maskinmester på langfarten.

Den 19.12.1840 giftede hun sig i Brønshøj kirke med købmand i Slangerup John Vilhelm Jensen, søn af købmand Christen Jensen og hustru Ane Bartholine Rugaard.

De fik sammen 11 børn: Christen Bartholin, Poul Peder, Peder William Laurits, Margrethe Magdalene, Jenny Dorteia, Rinda Nicoline, Trine Nielsine, Theodor Sophus, Sophie Jørgine(+), Sophie Jørgine(2) og Marie Wilhelmine Petrine.

Søborghus lå dengang meget isoleret, men med en livlig trafik forbi. Marie voksede op i en vidunderlig natur med utallige legemuligheder.

Hendes ægteskab synes at have været lykkeligt, men da hendes mand døde pludseligt, og hun sad tilbage med 6 døtre, der ikke havde lært at arbejde og uden bejlere, da disse var emigreret til USA, viste boet sig insolvent, og Marie brød sammen, så hun i nogle år var indlagt på sindsygeanstalten i Vordingborg.

Litteratur

Poul Henrik Heegaard: Købmand Andreas Heegaard i Slangerup. (i Fra Frederiksborg Amt, 1946).

Gymnastik-og Svømmeforeningen HERMES 1874-1.Marts-1974 100 år. ved Jørgen Falkeris. 1974.

Blæksprutten 1905.

Dansk biografisk Haandleksikon bd.III.



Poul Madsen Mortensen

32. BERLINGSKE TIDENDE den 20de Februar 1913.

Min kære Mand Grosserer PAUL MORTENSEN døde i Nat.
Kjøbenhavn den 19de Februar 1913.

Paa Børns, Svigerbørns og egne Vegne
Sophie Mortensen f. Jensen.

Begravelsen vil nærmere blive bekendtgjort.

Poul Nadsen Mortensen født 16.3.1850 i Adelgade i Køben-
havn og døbt St. bededag i Trinitatis var søn af porce-
lænsmand Poul Mortensen og hustru Marie Kirstine
Nadsdatter fra Møn.

Han havde 2 brødre: Anton Wilhelm, der emigrerede
til USA, og Niels Thorvald, der blev grundlægger af et
sagførerdynasti.

Han giftede sig 5.11.1880 i Trinitatis kirke med
Sophie Jørgine Jensen, datter af købmand og kornhandler
i Slangørup John Vilhelm Jensen og hustru Ane Marie Eli-
sabeth Petersen fra Søborghus.

Hun skænkede ham 4 børn: Kate Mary, der blev gift
med Jørgen Henrik Roepstorff, Edith Eleonora, der døde
ugift, Ernest, der blev musikhandler, og Egon, der gik
i sin fars og sin brors fodspor.

Han rejste til USA i sine unge dage for at opsøge en on-
kel, men da han ikke fandt denne, meldte han sig til US-
cavalry under general Custer. Han vendte hjem efter at
være blevet såret i det ene øje.

Han indførte som den første fonografen og grammofo-
nen i Danmark.



Muremester Julius Frederik Priskorn og hans 4 sønner

33. AFTENPOSTEN den 19.Juni 1915.

Det bekendtgøres herved, at min kære Mand JULIUS FREDERIK PRISKORN er afgaaet ved Døden den 17.ds.

Paa Børns og egne Vegne
Bodil Priskorn.

Tidspunktet for Begravelsen bekendtgøres senere.

Julius Frederik Priskorn, søn af tømrersvend Jens Julius Priskorn og hustru Grethe Marie Rasmussen, blev født 16.4.1851 i Prindsensgade i København og døbt 13.6. i Trinitatis kirke.

Hans søskende hed: Vilhelm Valdemar Otto, der deltog i 2.slesvigske krig, Charlotte Marie, der var gift 2 gange, men døde barnløs, Juliette Eleonora, gift med krigsassessor Ludvig Christian Lindqvist, Johan Axel Ferdinand, tømrersvend i København, Erik Setzer, der døde ung, Christian Peter, tømrersvend i København, Mary Edel, gift med blikkenslager Carl Celler, og en, hvis navn vi ikke kender.

Han giftede sig 13.5.1877 i S.Matthæus kirke med Bolette Johansen, datter af murer Laurits Peter Johansen(Rothäuser)og hustru Anne Marie Pedersdatter.

Hun fødte ham børnene: Clara Julijette Eleonora, der døde spæd, Anna Elisabeth, der emigrerede til USA, Charles, der var guldsmed og døde ugift, Bernhard, der var stenhuggermester og barnløs, Emmy Margrethe, der blev gift Traberg og efterlod en datter, Robert, der døde som barn, Robert Julius, bogholder og far til en søn, Olga Elisabeth, gift Ernest Mortensen, fik 6eks børn, Harald Wilhelm, stenhuggermester og far til en søn og to døtre, og Elisabeth Stefanie, gift Sørensen og mor til en datter og en søn.

Han oplevede voldenes København og så dem blive sløjfet. Hans familie flyttede meget rundt i den indre by, og en tid boede de i Nyboder, i en af de gamle længer fra Chr.4.s tid, der nu er revet ned.

Han byggede selv hus på Vinstrupvej, den senere Henrik Ipsensvej på Frederiksberg. På façaden stod i mange år hans navn: I.F.Priskorn, men det engelske bombardement på Shellhuset ramte også dette hus, der vel blev genopbygget, men uden den oprindelige byggherre og mesters navn.



BoletteJohansen(Rothäuser)gift Æriskorn m.4 døtre

34. AFTENPOSTEN den 28.Juni 1916.

Vor inderlig elskede Moder, Enkefru BODIL PRISKORN
f.JOIHANSEN, afgik i Dag ved Døden.

Børn og Svigerbørn

Begravelsen bekendtgøres senere.

Bolette Johansen, kaldet Bodil, var datter af murer Laurits Peter Johansen i Nørre Aarslev ved Randers og hustru Anne Marie Pedersdatter fra Gylling. Hun blev født 1.4.1854 og døbt 14.5.i Nørre Aarslev kirke.

Hun fik to yngre søskende: Laura, der blev gift med fisker Jens Jensen i Randers, og Albertus Peter, der senere overtog forældrenes sted på Assentoft mark.

Den 13.5.1877 blev hun gift i S.Matthæus kirke på Vesterbro i København med murer Julius Frederik Priskorn søn af tomrersvend Jens Julius Priskorn og hustru Grethe Marie Rasmussen.

Deres børn, ialt 10, hvoraf de 8 blev voksne, er omtalt ovenfor i nr.33.

Bolette var en klog pige. Hun blev undervist på Clausholm, og en af hendes veninder fra barneårene kom rejsende til København for at få at vide af Bolette, hvor gammel hun var.

Hun var meget dygtig til at sy, og hendes døtre blev alle gode syersker.

Hun hjalp sin mand med at tegne det hus, han skulle bygge, og det var hende, der skaffede penge til at financiere det, dels ved at sende sin mand til Færøerne på kontrakt og dels, ved at rejse til Clausholm og få kaution.

Endelig var det også hende, der førte regnskab med alle lejlighederne og med skattevæsenet.

Da hun blev klar over, at hun skulle dø, gik hun roligt rundt og gjorde op med venner og fjender, tog afsked og bragte forsoning, betalte, hvad der var af gæld, og døde fuldkommen rolig, da tiden var inde.

36. HELSINGØR DAGBLAD den 2. Oktober 1920.

Det bekendtgøres herved, at vor Fader JENS CARL HANSEN er død den 29de September.

Børnene.

Begravelsen foregaar fra Kapellet Tirsdag den 5te Oktober, Kl.1.

Jens Carl Hansen, kaldes Jens Fugl, blev født i Maarum ved Gribskov 14.1.1859 som søn af husmand Hans Knudsen fra Ramløse og hustru Karen Larsdatter, kaldet Fugle-Karen.

Han havde 2 halvbrodre: Christian Pedersen og Carl Jørgen Wilhelmsen, en søster, Maren Kirstine og en bror Niels Peter.

Den 12.6.1883 blev han gift i S.Mariæ kirke i Helsingør men Hanne Cathrine Jørgensen(Olsen), datter af arbejdsmand Jørgen Olsen og hustru Maren Jørgensen.

Hun havde en søn, Laurits Valdemar Holm.

Sammen fik de børnene: Karen Magdaëne Laurentze, Jørgen Thorvald Herold og Hedvig Wilhelmine Marie.

Han hørte til familien i Fuglsangsminde, der oprindeligt stammede fra Fuglsanghus i Gribskov. Uden tvivl er han efterkommer af de gamle kulsvierslægter.

Hans kones død i 1899 var så hårdt et slag for ham, at han, som det ordret siges om ham, "gik i hundene". Hans børn blev sat i pleje hos familien, og da han døde, var det en overraskelse for mange, at de var i familie med Jens Fugl.

Litteratur

Uhrskov, Anders: Fra Land og By, s.101-103 og 133-134.
(i Fra Frederiksborg Amt, 1940).

37. HELSINGØR DAGBLAD den 9. Januar 1924.

At vor kære Moder, Svigermoder og Bedstemoder, EMMA MATHILDE PETERSEN Enke efter afdøde Høker Harald Petersen, er afgaaet ved Døden den 7. Januar, bekendtgøres herved.

Børn og Svigerbørn.

Begravelsen foregaar Søndag den 13. Januar Kl. 1½ fra Kapellet.

Emma Mathilde Nielsen var datter af skipper Johannes Nielsen i Helsingør og hustru Kirstine Andersdatter fra Sengeløse. Hun blev født 27.2.1847 og døbt 24.5. i S. Olai kirke i Helsingør.

Hendes søskende var: Andreas Frederik, Peter Julius, Juliane Elisabeth, Andrea Frederikke, Ida Henriette(+), Marie Sophie, Ida Henriette(2), Carl August, og Christian Frederik Wilhelm.

Hun giftede sig 7.5.1874 i S. Olai med arbejdsmand Harald Valdemar, antagelig søn af smedesvend på Holmen Peter Heinrich Michelsen og hustru Anna Christiane Herver.

Han skænkede hun børnene: Johannes Christian, Ane Kristine, Ellen Marie Sophie, Vilhelm Edvard/Harald Sophus, Carl Vilhelm, Christian Frederik Vilhelm og Marie Elise.

Hun var af gammel Helsingørslægt, idet hendes farmors morfar var møller på almindeligt hospital i 1752.

Hendes sønne datters sønne datter Gitte Jensen bor endnu i Helsingør, hvor familien har levet i 9 generationer, hvis ikke andre linier kan opvise flere.



Emma Mathilde Nielsen ·
g. Petersen.



38. BERLINGSKE TIDENDE den 25de August 1925.

Vor kære Moder SOPHIE MORTENSEN, Enke efter Gros-
serer Paul Mortensen, døde i Morges.

København den 23de August 1925

Børn og Svigerbørn.

Begravelsen foregaar Torødag den 27de August Kl. 12 $\frac{1}{2}$ fra
Kapellet paa Holmens Kirkegaard, hvortil event. Kranse
venligst bedes sendt.

Sophie Jørgine Jensen blev født 18.5.1859 i Slangstrup
som datter af købmand John Wilhelm Jensen og hustru An-
ne Marie Elisabeth Petersen fra Søborghus kro.

Hendes søskende var: Christen Bartholin, der var
kornhandler i Hillerød, Poul Peter, Peder William Lau-
ritz, der emigrerede til Chicago, Margrethe Magdalene,
der døde ugift, Jenny Dorteia, der broderede fint for
kongehuset, Rinda Nicoline, hvis skæbne er ukendt, Tri-
ne Nielsine, der overlevede alle sine søskende og døde
i 1930erne, Theodor Sophus, ukendt skæbne, Sophie Jør-
gine(1), der døde spød, og Marie Wilhelmine Petrine,
som blev gift med købmand G.C.E. Münster.

Hun blev gift 5.11.1880 i Trinitatis kirke i Kø-
benhavn med musikhandler Poul Madsen Mortensen, søn af
porcellænshandler Poul Mortensen og hustru Marie Kir-
stine Madsdatter.

Deres børn hed: Kate Mary, Edith Eleonora, Ernest
og Egon.

Hendes far døde på hendes 8 års fødselsdag. Det viste
sig, at hans bo ikke kunne dække passiverne, og mode-
ren sad tilbage med 6 ugifte døtre, der kun kunne teg-
ne, brodere fint, skrive skønskrift osv., men ikke for-
sørge sig selv. Hun fik et nervesammenbrud og kom på
sanatorium.

Hendes døtre klarede sig imidlertid rigtig godt,
muligvis med hjælp af brødrene eller den øvrige famili-
e, der ikke var emigreret, men kun de 2 yngste blev da
gift, og kun Sophie Jørgine fik børn.

Hun døde på radiumstationen under tilsyn af sin
halvfætter professor Johan Frederik Fischer.

Litteratur

Dansk biografisk Haandleksikon, Bd.I.

Kraks blaa Bog, 1921.



Kirstine Marie Hansdatter g.Henningsen med
datteren Nielsine Christiane

39. ASSENS AMT AVIS den 23. September 1927.

Vor kære Moder, KIRSTINE MARIE HENNINGSEN, er i Dag afgaaet ved Døden.

Assens den 22. September. Paa Børns og Svigerbørns Vegne: Nielsine og Hans Henningsen.

Begravelsen vil senere blive bekendtgjort.

Kirstine Marie Hansdatter blev født 11.8.1846 i den gamle smedie i Fauerskov, Kerte sogn på Fyn og døbt 11.10. i Kerte kirke som datter af smed Hans Simon Larsen og hustru Christiane Nielsdatter fra Tanderup.

Hendes søskende hed: Niels og Hans Clemen.

Hun havde før hun blev gift datteren Maren Nielsen og sønnen Lars Madsen, hvis far Hans Christian Madsen emigrerede til USA.

Hun blev gift 25.1.1878 med matros Henning Peter Henningsen, vist i Assens.

Med ham fik hun børnene Hans Clemen og Nielsine Christiane.

Hun voksede op i en af Fyns smukkeste egne, den dejlige Brændeådal.

Hendes far var byens smed, og i smedien samlede man for at høre nyt. Smeden bliver på Fyn kaldt "den sorte Avis". Men på landet var det også ham, der foretog den årlige åreladning, som alle over konfirmationsalderen efter traditionen skulle have. Han trak også tænder ud, så der var en evig trafik til smedien.

Kirstine Marie blev forlokket, først af Niels, der døde, og så af Hans Christian, der rejste til USA og blev borte. Det har været en bitter tid, hvor hun sad tilbage med 2 børn, og hun passede da også på sin datter Nielsine Christiane, der først blev gift efter moderens død, da hun var over 40 år gammel.



Portner Lars (Fauerskov) Madsen

40. NORDSJÆLLAND den 10. Februar 1935.

Vor kære trofaste Mand og Fader, Portner ved Skibsværftet, L.MADSEN, døde Lørdag den 9.ds.

Marie Madsen, f.Rohde, Børn og Svigerbørn.

Begravelsen foregaar fra Sct.Mariæ Kirke Torsdag den 14.ds.Kl.12 $\frac{1}{2}$, hvortil eventuelle Kranse bedes sendt.

Lars Madsen var søn af Hans Christian Madsen, der emigrerede til USA, og Kirstine Marie Hansdatter og fødtes 29. 8.1868 i den gamle smedie i Fauerskav, Kerte sogn på Fyn, hvor han blev døbt 11.10.s.å.

Han havde 3 halvsvøskende: Maren Nielsen, Hans Clemens Henningsen, der stod til søs som maskinmester, og Nielsine Christiane Henningsen, der blev gift i Assens med Laur. Christiansen. Hun døde 8.10.1969 i en alder af 85 år.

Han blev gift 19.5.1894 i S.Mariæ Kirke i Helsingør med Marie Kirstine Rohde, datter af skomagermester Frederik Ludvig Rohde og hustru Jensine Gjertrud Hansdatter Andersen.

Hun fødte ham 6 børn: Gertrud, Margrethe Christiane, Emma, Niels Frederik, Johannes Emanuel og Jens Michael.

Som alle drenge på Sydfyn fik han til sin konfirmation en skibskiste, som tegn på, at han nu kunne sejle sin egen sø.

Der er dog ingen efterretninger om, at han skulle have sejlet, men det første, vi hører om ham i Helsingør, er, at han arbejder ved jernbaneanlægget.

Efter at have truffet sin tilkommende arbejdede han en tid som kusk i Tvedes brændevinsbrænderi, men først, da han havde fået fast arbejde som portner ved værftet, stod brylluppet med Marie Kirstine, der stod ved hans side i 40 år.

Lars nåede selv at fejre 40 års jubilæum som portner, før han døde.

At vor elskede, lille Mor, MARIE KIRSTINE MADSEN, f. ROHDE er afgaaet ved Døden den 14. ds., bekendtgøres herved.

Børn, Svigerbørn, Børnebørn. |
Begravelsen har efter afdødes Ønske fundet Sted i Stillehed.

Marie Kirstine Rohde blev født 20.6.1865 i Helsingør og døbt 3.9. i S. Mariæ kirke som datter af skomagermester Frederik Ludvig Rohde og hustru Jensine Gjertrud Hansdatter Andersen.

Hendes søskende var: Marius Ellekjær Wilhelm, der døde spæd, Jens Niels, Johannes, der døde spæd, Johannes Emanuel, der blev opkaldt efter sin farfar, Lauritz Peter, Ida Elisabeth, Hanne Julie Bolette, Emma Jensine Marie og Frederik Ludvig.

Hun giftede sig 19.5.1894 i S. Mariæ kirke i Helsingør med pørtner ved Helsingør Staalskibsværft og Maskinbyggeri Lars Madsen, søn af Hans Christian Madsen og Kirstine Marie Hansdatter.

De fik sammen børnene: Gertrud, Margrethe Christiane, Emma, Niels Frederik, Johannes Emanuel og Jens Michael.

Marie Kirstine var mørk af type, lille og spinkel og med fine ansigtstræk. Hun havde en smuk sangstemme efter sin far, der sang tenor i Helsingør Haandværker-sangforening.

Hun gik i Helsingørs fineste pigeskole, der lå på Trækbanen. Skolepengene blev betalt af en tante, der var gift Unna.

Senere tjente hun i en villa ved stranden, hvorfra hun fik øje på Lars Madsen, der arbejdede på banen.

Hun skal have været en fin og kultiveret kvinde, der opdragede sine børn med stor klogskab og forståelse.



Carl Vilhelm Petersen

Min kære Mand, vor kære Fader, Svigerfader og Bedstefader CARL V. PETERSEN afgik ved Døden den 18de Februar 1939.

Karen Petersen "Egehøj".
Bisættelsen har fundet Sted i Stilhed efter Afdødes Ønske.

Carl Vilhelm Petersen født 23.2.1884 i Helsingør og døbt 10.4. i S. Mariæ kirke var søn af høker Harald Valdemar Petersen og hustru Emma Mathilde Nielsen.

Hans søskende var: Johannes Christian, hvis søn Robert blev nittemester på værftet, Ane Kristine, Ellen Marie Sophie, Wilhelm Edward og Harald Sophus, der var tvillinger, Christian Frederik Vilhelm og Marie Elise.

Han indgik ægteskab 29.8.1903 i S. Olai kirke i Helsingør med Karen Magdalene Laurentze Hansen, datter af havnearbejder Jens Carl Hansen og hustru Hanne Cathrine Jørgensen.

Med hende fik han børnene: Ketty Emma Johanne, Karen, Knud, Carl, Harald, og Valdemar Robert.

Han var en tavs mand. I sine unge dage arbejdede han som nitter på værftet sammen med en bror, og det fortælles, at de ikke vekslede 2 ord med hinanden hele dage, heller ikke godmorgen eller farvel.

Han var vægtløfter som ung og synes at have været i hvert fald sin klubs champion.

I årenes løb blev han ret anerkendt som kunstner, og hans billeder hænger i mange helsingørske hjem i rammer, som han selv høvlede med værktøj, som han også selv havde lavet.

Mest kendt var han dog som dueavler og duehandler under navnet Due-Petersen. Hans specialitet var sorte skader, og det var hans duer, der efter hans død kom til at danne grundstammen i arveprins Knuds dueslag.

Litteratur:

Duevennen 1924, s.80 og 104-105.

Duevennen 1925, s.60-61 og 152.



Karen Petersen
g. Rohde Madsen

43. DEMOKRATEN, Aarhus, Søndag den 11.7.1954.

Vi har mistet vor ejegode hustru, mor og svigermor KAREN ROHDE-MADSEN.

Aarhus den 9. Juli 1954. I. Rohde-Madsen.

Børn, svigerbørn og børnebørn

Bisættelsen foregår i stilhed.

Karen Petersen blev født i Helsingør den 7.11.1906 og døbt 5.5.1907 i S. Olai kirke som datter af købmand og duehandler Carl Vilhelm Petersen og hustru Karen Magdalene Laurentze Hansen.

Hendes søskende var: Ketty Emma Johanne, der nær var blevet smidt ud af vinduet, fordi hun var en pige, senere gift med tjener Henry Jensen, Knud, der blev murermester i Helsingør, Carl, Harald og Valdemar Robert.

Hun giftede sig 19.5.1929 i S. Mariæ kirke i Helsingør med skibsbygger Jens Michael Rohde Madsen, søn af portner på værftet Lars Madsen og hustru Marie Kirstine Rohde.

De fik sammen børnene: Birthe, Jens Erik og John.

Hun var hele sin skoletid en ug-pige, men også senere viste hun sig i det praktiske liv særdeles dygtig i sit arbejde, i politisk arbejde og som hustru og mor.

Hun førte i flere år regnskab til pristalsberegningen. Hun rettede sin mands taler, da han gik ind i organisationsarbejdet, og hun var en charmerende værtinde ved adskillige kongresser.

Allerede tidligt blev hun imidlertid angrebet af den kræftsygdom, der skulle lægge hende i en alt for tidlig grav, idet hun efterlod sig en lille søn, der endnu ikke var begyndt i skolen.

Hun døde i Århus, langt fra sin fødeby, men kort før hun døde havde hun for sin mor udpeget, hvor hun ønskede at blive begravet.

Da hendes urne blev sat ned, stod hendes lille datterdatter Lisbeth på 2 år og pludrede muntert og var symbol på, at livet går videre henover vore grave.



Karen Magdalene Laurentze Hansen
gift Petersen

44. HELSINGØR DAGBLAD den 5.december 1961.

Vor kære mor, KAREN M.L.PETERSEN er stille hensovet den 29.november 1961.

Børnene.

Bisættelsen har fundet sted.

Karen Magdalene Laurentze Hansen var født 30.1.1884 i Helsingør og døbt 27.4.i S.Mariæ kirke som datter af havnearbejder Jens Carl Hansen fra Mårum og hustru Hanne Cathrine Jørgensen Olsen.

Hendes søskende var Jørgen Thorvald Herold og Hedvig Vilhelmine Marie, og så havde hun en halvbror, Dauritz Valdemar Holm, som skal have været et usædvanlig rart menneske.

Hun giftede sig 29.3.1903 i S.Olai med nitter på værftet senere købmand Carl Vilhelm Petersen, søn af høker Harald Valdemar Petersen fra København og hustru Emma Mathilde Nielsen.

De fik sammen børnene: Kitty Emma Johanne, Karen, Knud, Carl, Harald og Valdemar Robert.

Hun var alle sine dage et rigtigt livstykke. Som gammel kunne hun finde på at snuppe kosten og danse en vals med den til middagskoncerten i radioen.

Hun var både henrivende smuk og noget af det elskeligste, men hun kunne godt være skarp i replikken.

Hun mistede sin mor, da hun var 15 år gammel, og da faderen aldrig kom over dette tab, blev hjemmet opløst, og Karen blev optaget i en mosters hjem, hvor hun forresten blev kaldt Laurentze.

Hun var kun godt 19 år, da hun blev gift med byens vægtløftningschampion Carl Vilhelm, og kort efter høstede de frugten af deres kærlighed, datteren Kitty Emma Johanne, der blev den første af ialt 6 børn, som hun alle fødte uden at kny, da hendes mand ville have nattero.

Da hendes mand døde i 1939 og blev begravet på sin 55 års fødselsdag, efterlod han sig så meget, at hun kunne leve uden bekymringer for udkommet i endnu 22 år.



Jens Michael Rohde Madsen

45. POLITIKEN den 23. August 1965.

Sekretær JENS MICHAEL ROHDE-MADSEN er død.

Århus den 18. August 1965.

De efterladte.

Bisættelsen har fundet sted.

Jens Michael Rohde-Madsen blev født 24.3.1907 i Helsingør og døbt 20.10. i Kronborg slotskirke som søn af portner på skibsværftet Lars Madsen fra Fyn og hustru Marie Kirstine Rohde.

Hans søskende var: Gertrud, der blev gift med Poul Scheuer i København, Margrethe Christiane, der blev gift med Hemming Otto Hansen Windborg i København, Emma, der først var gift med Eigil Grønbech og efter hans død med Anders Ternlev, Niels Frederik, der i mange år var ansat på værftet, og Johannes Emanuel, der døde spød.

Gift 1. gang 19.5.1929 i S. Mariæ kirke i Helsingør med Karen Petersen, datter af købmand Carl Vilhelm Petersen og hustru Karen Magdalene Laurentze Hansen.

Med hende havde han børnene: Birthe, Jens Erik og John.

Anden gang giftede han sig 27.4.1957 på Århus rådhus med Ingeborg Lodberg født Christiansen, der havde et særbarn, Jytte Kaae.

Han kom i lære på værftet, da han var 14 år. Den første dag pudse svendene ham og en anden lærling på hinanden, og han fik et blåt øje.

Han var udlært som skibsbygger, aftjente sin værnepligt i infanteriet, blev tillidsmand og undermester.

Deltog i frihedskampen, og var bl.a. våbeninstruktør. Efter krigen blev han skibsbygmester på Århus Flydedok og Maskinkompagni, hvor han avancerede til overmester.

Også som funktionær var han tillidsmand, og det endte med, at hans interesse for organisationsarbejdet blev det vigtigste for ham, så han tog arbejde som landssekretær for Foreningen af Værkstedsfunktionærer i Jernindustrien i Danmark.

Han var et meget charmerende selskabsmenneske, en god kammerat og meget afholdt af sine undergivne, som han altid tiltalte i en pæn og urban tone.

Sin sidste svære sygdomsperiode tilbragte han i sin datters hjem, hvor han døde.



Begravelse fra Hjemmet.

PERSONREGISTER.

Tallene efter hvert navn henviser til den eller de dødsannoncer, hvor vedkommende person er omtalt. Alle de medtagne personer opføres under alle kendte efternavne, kvinderne under både pigenavn(e) og ægtefælle(r)s navn(e).

AMMERØ(D)

Antonette Christine Pilemarck(14) g.m. Friderich Sauer.
 Clara Dorothea Pilemarck(14) g.m. Fridrich Druf
 Jacob Nicolaj Pilemarck(14) murersvend
 Jens Pilemarck(14) murersvend
 Jens Pilemarck jun.(14) murersvend
 Karen Marie Pilemarck(14) født Mogensdatter
 Niels Johan Pilemarck(14) murersvend
 Peter Mouritz Pilemarck(14) murersvend
 Rasmus Eschild Pilemarck(14) murersvend
 Sette Marie Pilemarck(14, 22 og 23) g.m. Johann Schmuck og
 Johann Friedrich Prieskorn

ANDERSEN

Ane(25 og 28) født Nielsdatter g.m. Jens Madsen og
 Hans Andersen
 Hans(25 og 28) skomager i Frederiksborg amt
 Jensine Gjertrud(25, 28, 40 og 41) g.m. Frederik Ludvig Rohde
 Kirsten(20) døde spæd
 Kirstine(18, 20, 30 og 37) g.m. Johannes Nielsen
 Lars(3) husmand i Haubro ved Aars
 Maren(3) født Hansdatter g.m. Lars Andersen

ANDREASDATTER

Dorthea(21 og 35) g.m. Jørgen Jørgensen og Christen Christensen

AUBERTIN

Helle(2 og 6) født Fritz g.m. Jacob Husum og Iver Aubertin

BLANCK

Carl Friedrich Joachim(35)
 Jørgen Jørgensen(21, 29 og 35) kaldet Jørgensen

CARLSEN

Johan Larsen(17) kongelig lods i København
 Margaretha Magdalena(11, 13, 17, 19 og 31) født Koops g.m. Foul
 Petersen og Johan Larsen Carlsen

CELINDER

Carl(33) blikkenslager
 Mary Edel(22, 23 og 33) født Priskorn g.m. Carl Celinder

CHRISTENSEN

Bodel(7) g.m. Rasmus Olsen
 Dorthea(21 og 35) født Andreasdatter g.m. Jørgen Jørgensen
 og Christen Christensen
 Elisabeth Kierstine(1) født Thunse g.m. Henrich Christensen
 Møller
 Frans(1 og 9) møller i Helsingør
 Henrich(1) møller i Helsingør
 Maren(1 og 9) født Henrichsdatter g.m. Frans Christensen

CHRISTIANSEN

Ingeborg(45) g.m. NN. Haae, NN. Lodberg og Jens Michael Rohde-
 Madsen
 Nielsine Christiane(39 og 40) født Henningsen g.m. Laur. Chri-
 stiansen

CLEMMENSEN

Emma Jensine Marie(25,28 og 41)født Rohde g.m.NN.Clemmensen

DAVIDSEN

Ellen(13 og 17)født Poulsdatter g.m.Hans Davidsen og
Peder Sørensen i Kgs.Lyngby
Hans(13)gårdejer i Kgs.Lyngby

DRUF

Clara Dorothea(14)født Pilemarck Ammerø(d)g.m.Friedrich Druf
Friedrich(14)murermester i København

EITNER

Anna Elisabeth(10)gift NN.Tesch
Christian Erdtmann(10)skræddermester i København
Frantz Christian(10)skræddermester i København
Hanna Maria(8,10 og 15)gift med Jens Rohde
Johann Christian(10)døde som lille
Johann Gottfried(10)
Marte(10)født Nogen(Mock,Mog,Mogs,Noogen)g.m.Christian Erdt-
Mann Eitner
Sara(10)født Petersdatter g.m.Christian Erdtmann Eitner
Sophia Catharina(10)

FRANSEN

Anne Dorthe(1 og 9)død som barn
Anne Dorothe(1 og 9)
Christen(1 og 9)
Elias(1 og 9)blev kun 11 uger
Elias(1 og 9)
Elisabeth Kirstine(1,9,18 og 20)g.m.Christian Nielsen
Hans Ernst(1 og 9)
Hendrich(1 og 9)
Rasmus(1 og 9)død som barn
Søren Malling(1 og 9)

FRITZ

Anna Lassen(2)født Mohr g.m.Thomas Fritz præst i Mygind
Eric(2 og 6)
Gotlieb(2 og 6)købmand i Slangerup
Helle(2 og 6)g.m.Jacob Husum og Iver Aubertin, begge degne
Jørgen Pedersen(2 og 6)degn og skoleholder i Ry-Sonnerup
Kirstine(2,5 og 6)g.m.Barthold Hagedorn og Rasmus Rugaard
Kirstine Marie(2 og 6)født Vellejus g.m.Jørgen Petersen Fritz
Niels(2 og 6)gik i Roskilde Latinskole
Peter Nicolaj(2 og 6)købmand i Horsens
Thomas(2 og 6)sognepræst i Mygind

FUGLE

Jens Carl Hansen(29,36,42 og 44)havnearbejder i Helsingør.
Karen Larsdatter(29 og 36)

FÆSTER

Jensine Evaldine Wilhelmine(28)g.m.Frederik Ludvig Rohde

GRONBECH

Eigil(45)
Emma(40,41 og 45)født Madsen g.m.Eigil Gronbech og Anders
Christian Pedersen Ternlev

HAGEDORN(Hagedorn)

Barthold(5 og 6)købmand i Frederikssund
Kirstine(2,5 og 6)født Fritz g.m.Barthold Hagedorn og
Rasmus Andersen Rugaard
Marianne(5 og 6)
Peder Paulin(5 og 6)
Thomas(5)købmand i Frederikssund
Thomina Simonina(5 og 6)

HANSEN

Bodil "Wester" (26 og 27) g.m. Johannes Justussen Rothäusser
kaldet Rotheissen

Hanne Cathrine (21, 29, 35, 36, 42 og 44) født Jørgensen (Olsen)
g.m. Jens Carl Hansen

Hans Clemen (39)

Hedvig Vilhelmine Marie (29, 36 og 44)

Jens Carl (29, 36, 42 og 44) kaldet Jens Fugl, havnearbejder

Jensine Gjertrud (25, 28, 40 og 41) g.m. Frederik Ludvig Rohde

Jørgen Thorvald Herold (29, 36 og 44) fyrbøder på Helsingborg-
overfarten.

Karen Magdalene Laurentze (29, 36, 42, 43, 44 og 45) g.m. Carl
Vilhelm Petersen

Kirstine Marie (39, 40 og 41) g.m. Henning Peter Henningsen.

Maren (3) g.m. Lars Andersen i Haubroe.

Maren Kirstine (36)

Maria Kirstine Haubroe (3, 4, 8, 15, 25 og 28) g.m. Johannes Ema-
nuel Rohde.

Niels (39)

Niels Peter (36)

HAUBROE

Cecilie Kirstine (3, 4, 8, 15 og 28) født Pedersdatter g.m. Hans
Larsen Haubroe

Hans Larsen (3, 4, 8, 15 og 28) brændevinsbrønder i København

Laurits Peter (3, 4, og 8) missionær i Indien

Maria Kirstine (3, 4, 8, 15, 25 og 28) g.m. Johannes Emanuel Rohde

HEEGAARD

Trine Elisabeth (5, 12 og 19) født Jensen g.m. Andreas Heegaard

HELLEMAND

Jørgen Olsen (21, 29, 35 og 36) arbejdsmand i Helsingør.

HENNINGSEN

Hans Clemen (39 og 40) maskinmester til søs.

Henning Peter (39) matros

Kirstine Marie (39, 40 og 41) g.m. Henning Peter Henningsen

Nielsine Christiane (39 og 40) g.m. Laur. Christiansen

HENRICHSSEN

Anne Dorothea (1 og 9)

Christen (1 og 9)

Elias (1 og 9)

Hans (1 og 9)

Hendrich (1 og 9)

Johanne Cathrine (1)

Karen (1 og 9) g.m. Frans Christensen

Maren (16 og 24) g.m. Mads Madsen

Søren (1 og 9)

HERVER (Henver)

Anne Christiane (30 og 37) g.m. Peter Heinrich Michelsen

HINDBOG

Hemming Otto Hansen (45) viceskoleinspektør i København

Margrethe Kristiane (40, 41 og 45) født Rohde Madsen g.m. Hem-
ming Otto Hansen Hindborg.

JACOBSDATTER

Maria(18 og 20)g.m.Anders Pedersen

JENSEN

Anna Bartholina(5,6,12,19 og 31)født Rugaard g.m.Christen
Jensen

Anne(6)g.m.Anders Larsen Rugaard

Anne Marie Elisabeth(13,17,19,31,32 og 38)født Petersen
g.m.John Vilhelm Jensen

Carl Georg(5,12 og 19)

Christen(5,12,19 og 31)købmand i Slangerup

Christen Bartholin(19,31 og 38)kornhandler i Hillerød

Dorthea Kirstine(5,12,19,31,32 og 38)g.m.W.A.C.Hvidt

Harald Edvard Gottlieb(5,12,og 19)

Jenny Dorthea(19,31 og 38)

Jens Rasmus(5,12 og 19)

John Vilhelm(5,12,19,31,32 og 38)købmand i Slangerup

Karen(12)

Karen Sophie(5,12 og 19)g.m.Heinrich Lüders

Ketty Emma Johanne(42,43 og 44)født Petersen g.m.Henry Jensen

Larine(25)Madsen

Lars(25)Madsen

Lars Anders(5,12 og 19)

Laura(26,27 og 34)født Johansen(Rothäuser)g.m.Jens Peter Jensen

Mads(25)Madsen

Naren(12)

Margrethe Magdalene(19,31 og 38)

Marie Kirstine(10)g.m.Mads Pallisen Rohde

Marie Wilhelmine Petrine(19,31 og 38)g.m.G.C.E.Münster

Niels Peter(5,12 og 19)

Peder William Laurits(19,31 og 38)emigrerede til USA

Poul Peder(19,31 og 38)

Regine Caroline(5,12 og 19)

Rinda Nicoline(19,31 og 38)

Sophie Hedevig(5,12 og 19)g.m.Anders Lauritz Rugaard

Sophie Jørgine(19,31,32 og 38)g.m.Poul Madsen Mortensen

Sophie Marie(5,12 og 19)

Søren Christian Gottlieb(5,12 og 19)

Theodor Sophus(19,31 og 38)

Trine Elisabeth(5,12 og 19)g.m.Andreas Heegaard

Trine Nielsine(19,31 og 38)

JENSEN PETERSEN

Wilhelmine Caroline(21,29 og 35)født Jørgensen Olsen g.m.
Peter Jensen Petersen

JOHANSEN

Albertus Peter(26,27 og 34)fisker og arbejdsmand

Anne Marie(26,27,33 og 34)født Pedersdatter g.m.Laurits Peter
Johansen(Rothäuser)

Bolette(26,27,33 og 34)g.m.Julius Frederik Priskorn

Edle(27)

Johan Fridrich(27)

Justus(27)

Laura(26,27 og 34)g.m.Jens Peter Jensen, fisker

Laurits Peter(26,27,33 og 34)murer på Clausholm

JUSTUSSEN

Bodil(26 og 27)

Johannes(26 og 27)Rothäuser kaldet Rotheissen

JYDSTRUP

Agathe Eleonora(7 og 22)født Rasmussen g.m.Christian Cornelius
Jydstrup, lysestøber

JØRGENSEN

Anna Kathrine(21, 29 og 35)

Anna Marie(21, 29 og 35)

Dorthea(21 og 35)født Andreasdatter g.m.1)Jørgen Jørgensen og
2)Christen Christensen

Hanne Cathrine(21,29,35,36,42 og 44)g.m.Jens Carl Hansen

Johanne(21, 29 og 35)d.y.

Johanne(35)d.æ.

Jørgen(21,og 35)husmand i Boeslunde og Taarnborg

Jørgen Blanck(21, 29 og 35)

Lars Peter(21, 29 og 35)

Maren(21, 29, 35 og 36)g.m.arbejdsmand Jørgen Olsen(Hellemand)

Niels(21,29 og 35)

Wilhelmine Caroline(21, 29 og 35)g.m.Peter Jensen Petersen

KAAE

Ingeborg(45)født Christiansen

Jytte(45)g.m.Arne Nielsen

KNUDSEN

Hans(29 og 36)husmand i Maarum

Karen Larsdatter kaldet Fugl(29 og 36)g.m.Hans Knudsen

KOOPS

Anna Maria(11, 13 og 17)født Lange el.Ljungstrøm g.m.Hans Jo-
hannes Nicolaus Koops

Hans Johannes Nicolaus(11, 13 og 17)tehandler

Margaretha Magdalena(11, 13, 17, 19 og 31)g.m.1)Poul Petersen

2)Johan Larsen Carlsen

KUHLE

Christiane Charlotte Amalie(7)g.m.løjtnant Frederik Carl Mund

LANGE

Anna Maria også kaldet Ljungstrøm(11, 13 og 17)g.m.H.J.N.Koops

LARSEN

Ane Kathrine(21 og 35)g.m.husmand Ole Larsen

Christiane(39)født Nielsdatter g.m.smed Hans Simon Larsen

Hans Clemen(39)

Hans(3, 4, 8, 15 og 28)kaldet Haubro, brønde vinsbrønder

Hans Simon(39)smed i Kørte

Karen(29 og 36)kaldet Fugl g.m.husmand Hans Knudsen

Kirstine Marie Hansdatter(39, 40 og 41)g.m.Henning Peter Henningsen

Niels(39)

Ole(21 og 35)husmand i Hemsershøj

LARSEN CARLSEN

Johan(17)kgl.lods i København

Margaretha Magdalena(11,13,17,19 og 31)født Koops g.m.1)Poul
Petersen 2)Johan Larsen Carlsen

LARSEN HAUBRO

Cecilie Kirstine(3, 4, 8, 15 og 28)født Pedersdatter g.m.

Hans(3, 4, 8,og 15)brønde vinsbrønder

Marie Kirstine(3, 4, 8 og 15)g.m.Johannes Emanuel Rohde

LASSEN

Anna Mohr(2)g.m.pastor Thomas Fritz i Nygind

LØNVIG

Rolf(15)

LINDQUIST

Juliette Eleonora(22, 23 og 33)født Friiskorn g.m.

Ludvig Christian(33)krigsassessor

LJUNGSTRØM

Anna Maria også kaldet Lange(11, 13 og 17)g.m.Hans Johannes
Nicolaus Koops

LODBERG

Ingeborg(45)født Christiansen

LORENTSEN

Charlotte Marie(22, 23 og 33)født Priskorn g.m.1)Carl Peter
Calusius Møller, 2)Christian Lorentsen
Christian(33)

LUDERS

Karen Sofie(5, 12 og 19)født Jensen g.m.Heinrich Lüders

MADSEN

Ane(25 og 28)født Nielsdatter g.m.1)Jens Madsen i Græsted
2)Hans Andersen skomager
Birthe Rohde(43 og 45)g.m.Ib Mortensen Priskorn
Bodil(24)
Emma(40, 41 og 45)g.m.1)Eigil Grønbeck 2)Anders C.Ternlev
Gertrud Rohde(40, 41 og 45)g.m.Poul Scheuer
Hans Christian(39, 40 og 44)emigrerede til.USA
Ingeborg(45)født Christiansen g.m.1)NN Kaae 2)NN Lodberg
3)Jens Michael Rohde Madsen
Jens Erik Rohde(43 og 45)elektromek.værkfører
Jens Michael Rohde(40, 41, 43 og 45)skibsbygmester, sekretær
Johannes Emanuel Rohde(40, 41 og 45)blev kun 4 måneder
John Rohde(43 og 45)forretningsmand i møbelbranchen
Karen(42, 43, 44 og 45)født Petersen g.m.Jens Michael Rohde M
Larine(25)født Jensdatter
Lars(39, 40, 41, 43 og 45)
Lars(25)Jensen
Mads(16 og 24)fisker i Fanefjord
Mads(25)Jensen
Mads Jørgen(24)sømand
Maren(16 og 24)født Heinrichsdatter
Margrethe Kristiane Rohde(40, 41 og 45)g.m.Hemming Otto Hanse
Hindborg
Marie Christine(16, 24, 32 og 38)g.m.Poul Mortensen
Marie Kirstine(25, 28, 40, 41, 43 og 45)født Rohde g.m.Lars M
Niels Frederik Rohde(40, 41 og 45)kedelsmed
Sidse(24)

MADSEN MORTENSEN

Poul(16, 24, 32 og 38)grosserer og musikhandler
Sophie Jørgine(19, 31, 32 og 38)født Jensen g.m.Poul Madsen M

MICHELTSEN

Anne Christiane(30 og 37)født Herver(Henver?)g.m.Peter Heinri
Michelsen
Harald Waldemar(30, 37, 42 og 44)kaldet Petersen, hoker i Hel
Peter Heirich(30 og 37)smed på Toluen

MOCK (Mog, Mogen, Mogs, Moog)

Marthe(10)g.m.Christian Erdmann Ditner, skreddermester

MOESENSEN (Monsen)

Barbara(26 og 27)g.m.Peder Rasmussen i Gyllingskov
Karen Marie(14)g.m.murer Jens Pilemarck Amoro(d)

MOHR

Anna Lassen(2)g.m.pastor Thomas Fritz i Nygind

MORTENSEN

Anders(16)
 Anne(16)
 Anton Wilhelm(16, 24 og 32)kontorist
 Berthe Chatrine(16)
 Birthe Priskorn(43 og 45)født Rohde Madsen g.m.Ib Mortensen Priskorn
 Dorthe(16)
 Edith Eleonora(32 og 38)
 Egon(32 og 38)musikhandler i København
 Ernest(32 og 38)musikhandler i København
 Kate Mary(32 og 38)g.m.Jørgen Henrik Roepstorff
 Kirsten(16 og 24)født Povelsdatter g.m.Morten Mortensen
 Leene(16)
 Maren(16)
 Marie Christine(16, 24, 32 og 38)født Madsen g.m.Poul Mortensen
 Morten(16 og 24)gårdejer i Udbyneder, Vesterskov mark
 Niels(16)
 Niels Thorvald(16, 24 og 32)bogholder i København
 Olga Elisabeth(33 og 34)født Priskorn g.m.Ernest Mortensen
 Poul(16, 24, 32 og 38)porcelænshandler i København
 Poul Mads(en)(16, 24, 32 og 38)grosserer og musikhandler
 Sophie Jørgine(19, 31, 32 og 38)født Jensen g.m.Poul Madsen Mortense

MUND

Cathrine Chirstine Sophie Charlotte(7, 22 og 23)g.m.Erich Rasmussen
 Christiane Charlotte Amalie(7)født Kühle g.m.Frederik Carl Mund
 Frederik Carl(7)løjtnant ved husarerne, tolder i Skelskør

MUNSTER

Marie Wilhelmine Petrine(19, 31 og 38)født Jensen g.m.G.C.E.Münster

MOLLER

Charlotte Marie(22, 23 og 33)født Priskorn g.m.Carl Peter Calusius
 Møller
 Christiane(15)
 Elisabeth Kirstine(1, 9, 18 og 20)født Fransdatter
 Elisabeth Kirstine Christensen(1)født Jensdatter Thunøe g.m.Henrich
 Christensen Møller
 Frans Christensen(1 og 9)møller i Helsingør
 Henrich Christensen(1)møller i Helsingør
 Johanne Cathrine(1)Henrichsdatter
 Karen(1 og 9)Henrichsdatter g.m.møller Frans Christensen

NIELSEN

Andrea Frederikke(18, 20 og 37)
 Andreas Frederik(18, 20 og 37)
 Ane(25 og 28)g.m.1)Jens Madsen 2)Hans Andersen skomager
 Anna(9 og 18)
 Carl(9 og 18)skipper i Helsingør
 Carl August(18, 20 og 37)
 Catherine Amalie(7 og 22)født Rasmussen g.m.Johannes Frederik Nielse
 Christian(9, 18 og 20)vertshusholder i Helsingør
 Christian Frederik Wilhelm(18, 20 og 37)
 Dorothea Kirstine(5 og 12)født Christendatter g.m.Jens Nielsen
 Elisabeth Kirstine(1, 9, 18 og 20)født Fransdatter g.m.Christian N.
 Emma Mathilde(18, 20, 30, 37, 42 og 44)g.m.Harald Valdemar Petersen
 Ida Henriette(18, 20 og 37)2 søstre, hvoraf een dode spæd
 Jens(5 og 12)skredder i Norresundby
 Johannes(9, 18, 20, 30 og 37)skipper i Helsingør
 Juliane Elisabeth(18, 20 og 37)
 Jytte(45)født Kaae g.m.Arne Nielsen
 Kirsten(16)født Povelsdatter kaldet Nielsdatter g.m.Morten Mortensen
 Kirstine(18, 20, 30 og 37)født Andersdatter Petersen g.m.Johannes N.
 Maren(39 og 40)
 Marie Sophie(18, 20 og 37)

NIELSEN

Niels(9 og 18)
Peter Julius(18, 20 og 37)
Sophie Johanne(9 og 18)

OLSEN

Anna Kathrine(21, 29 og 35)
Anna Marie(21, 29 og 35)
Bodel(7)født Christensdatter g.m.rytter Rasmus Olsen
Hanne Cathrine(21, 29, 35, 36, 42 og 44)g.m.Jens Carl Hans
Johanne(21, 29 og 35)
Jørgen(21, 29, 35 og 36)arbejdsmand i Helsingør kaldet Hell
Jørgen Jørgensen Blanck(21, 29 og 35)
Karen(21)
Lars Peter(21, 29 og 35)
Mads(21)
Maren(21, 29 og 35, 36)født Jørgensen g.m.Jørgen Olsen
Nette(7)født Pedersdatter g.m.rytter Rasmus Olsen
Niels(21, 29 og 35)
Peder(21)
Rasmus(7)rytter ved Holstenske Lanseneerregiment
Wilhelmine Caroline(21, 29 og 35)g.m.Peter Jensen Petersen

OLSEN RASMUSSEN

Rasmus(7 og 22)

PAUL-PETERSEN

Bartholdus(13)gymnastikpioner

PETERSEN(Pedersen)

Anders(13)blev kun 9 år
Anders(18 og 20)husmand i Sengeløse
Anders William(13, 17 og 31)
Anne(26)blev knap 2 år
Anne Marie(26, 27, 33 og 34)g.m.mürer Laurits Peter Johans
Anne Marie Elisabeth(13, 17, 19, 31, 32 og 38)g.m.John Vil
Ane Kristine(30, 37 og 42)
Carl(42, 43 og 44)
Carl Vilhelm(30, 37, 42, 43, 44 og 45)købmand og duehandle
Cecilie Kirstine(3, 4, 8, 15, og 28)g.m.Hans Larsen Haubro
Christian(36)
Christian Frederik Vilhelm(30, 37 og 42)
Dorthe(26)blev kun 1 måned
Ellen(13)
Ellen Cathrine(13, 17 og 31)
Ellen Marie Sophie(30, 37 og 42)
Emma(40, 41 og 45)født Madsen g.m.Eigil Grønbeck og 2)Ande
Ternlev(Petersen)
Emma Mathilde(18, 20, 30, 37 og 42)født Nielsen g.m.Harald
Hans(13)2 brødre, een død som lille
Harald(42, 43 og 44)arbejdsmand i Helsingør
Harald Sofus(30, 37 og 42)høker i Helsingør
Harald Valdemar(30, 37, 42 og 44)høker i Helsingør
Johannes Christian(30, 37 og 42)
Jørgen(2 og 6)kaldet Fritz
Jørgen(13)død som barn
Jørgen(13)gårdejer på Lindegården i Kgs.Lyngby
Jørgen Vilhelm(13, 17 og 31)
Karen(42, 43, 44 og 45)g.m.Jens Michael Rohde Madsen
Karen Magdalene Laurentze(29, 30, 42, 43, 44 og 45)g.m.Car
Retty Emma Johanne(42, 43 og 44)g.m.Henry Jensen
Kirstine(18, 20, 30 og 37)født Andersdatter g.m.Johannes N
Inud(42, 43 og 44)snedkermester i Helsingør

PRISKORN

Robert Julius(33 og 34)revisor

Sette Maria(14, 22 og 33)født Pilemarck Ammerø(d)g.m.1)Johann S
2)Johann Frie

Wilhelm Waldemar Otto(22, 23 og 33)tømrermester

RASMUSSEN

Agathe Eleonora(7 og 22)g.m.Christian Cornelius Jydstrup

Barbara(26 og 27)født Mogensdatter g.m.Peder Rasmussen

Bolette Christiane(7 og 22)jordemor g.m.Peter Rasmussen

Carl Ferdinand(7 og 22)

Catherine Amalie(7 og 22)g.m.Johannes Frederik Nielsen

Cathrine Chirstine Sophie Charlotte(7, 22 og 23)født Mund g.m.

Erich(7, 22 og 23)skomagermester

Grethe Marie(7, 22, 23, 33 og 34)g.m.Jens Julius Priskorn

Ole Christian(7 og 22)smedesvend

Ole Christian(7)corporal

Peder(26 og 27)husmand og gårdmand i Gylling

Peter(7)våbenmester

Rasmus Olsen(7 og 22)mulig død som barn

Rasmus Wilhelm(7 og 22)

ROEPSTORFF

Kate Mary(32 og 38)født Mortensen g.m.Jørgen Henrik R.

ROHDE

Boletta Maria Sophia(10 og 15)

Emma Jensine Marie(25, 28 og 41)g.m.læge Clemmensen

Frederik Ludvig(8, 15, 25, 28, 40 og 41)skomagermester

Frederik Ludvig jun.(25, 28 og 41)

Fridrich Wilhelm(10 og 15)garvermester og borgerrepræsentant

Hanne Julie Bolette(25, 28 og 41)død som spæd

Hanna Maria jun.(10 og 15)

Hanna Maria(8, 10 og 15)født Eitner g.m.Jens Rohde

Tda Elisabeth(25, 28 og 41)

Jens(8, 10 og 15)skræddermester

Jens August Friderich(10 og 15)kantor ved Runde kirke i Kbh.

Jens Michael(25 og 28)

Jens Niels(25, 28 og 41)

Jensine Ewaldine Wilhelmine(28)født Fæster g.m.Frederik Ludvig

Jensine Gjertrud(25, 28, 40 og 41)født Hansdatter Andersen g.m.
Frederik Ludvig

Johana Julia(10 og 15)

Johannes(25, 28 og 41)døde spæd

Johannes Eamuel sen.(4, 8, 10, 15, 25 og 28)skræddermester et

Johannes Eamuel jun.(25, 28 og 41)

Johannes Friderich(8, 15 og 28)kandidat

Lauritz Peter(8, 15 og 28)stod til søs

Lauritz Peter(25, 28 og 41)kontorist

Mads Pallisen(10)konsumptionsbetjent i Randers

Marie Kirstine(25, 28, 40, 41, 43 og 45)g.m.Lars Madsen

Marie Kirstine(10)født Jensdatter g.m.Mads Pallisen Rohde

Marie Kirstine(3, 4, 8, 15, 25 og 28)født Hambro g.m.Johannes

Marius Ellekjær(Wilhelm(28)og 41)døde spæd

Matthias Christian(10 og 15)toldassistent

Palle Ferdinand(10 og 15)overkirurg

ROHDE(-)MADSEN

Jens Michael(40, 41, 43 og 45)skibsbygmester og rejsesekretær
 Johannes Emanuel(40, 41 og 45)døde spæd
 John(43 og 45)forretningsmand i møbelbranchen
 Karen(42, 43, 44 og 45)født Petersen g.m.Jens Michael Rohde-Madsen
 Margrethe Kristiane(40, 41 og 45)g.m.Hemming Otto Hansen Hindborg
 Niels Frederik(40, 41 og 45)kedelsmed

(ROTHAUSER)

Albertus Peter(26, 27 og 34)døbt Johansen
 Anne Marie(26, 27, 33 og 34)født Pedersdatter g.m.Laurits Peter
 Johansen(Rothäuser)
 Bodil(26 og 27)født Hansdatter(Wester)g.m.Johannes Rothäuser
 Bolette kaldet Bodil(26, 27, 33 og 34)født Johansen g.m.Julius Fre-
 derik Priskorn
 Edle(27)døbt Johansen
 Johan Friderich(27)døbt Rotheissen
 Johannes(26 og 27)kaldet Justussen Rotheissen, skomager
 Justus(27)døbt Johansen
 Laura(26, 27 og 34)døbt Johansen g.m.Jens Peter Jensen
 Laurits Peter(26, 27, 33 og 34)døbt Johansen, murer

RUGAARD

Anders Larsen(6)værtshusholder
 Anders Georg(5 og 6)købmand
 Anna Bartholina(5, 6, 12, 19 og 31)g.m.Christen Jensen
 Anne(6)født Jensdatter g.m.Anders Larsen R.
 Anne Regine(5 og 6)
 Christine(5 og 6)
 Kirstine(2, 5 og 6)født Jørgensdatter Fritz g.m.1)Barthold Hagendorn
 2)Rasmus Rugaard
 Rasmus Andersen(5 og 6)værtshusholder
 Sophie Hedevig(5 og 6)
 Sophie Hedevig(5, 12 og 19)født Jensen g.m.Anders Lauritz Rugaard
 Thomas Wellejus(5 og 6)købmand

SAUER

Antonette Christine(14)født Ammerø(d)g.m.Friderich Sauer

SCHEUER

Gertrud Rohde(40, 41 og 45)født Madsen g.m.Poul Scheuer

SCHNUCK(Schnock)

Anna Catharina(14 og 23)
 Johann(14)murersvend
 Johan Wilhelm(14 og 23)skomager
 Karen Marie(14 og 23)
 Sette Marie(14, 22 og 23)født Pilemarck Ammerø(d)g.m.1)Johann S.
 2)JohannFriedrich
 Priskorn

STAUNING

Karen Poulsdatter(2)g.m.pastor Thomas Hansen Wellejus

SORENSEN

Ellen(13 og 17)født Povelisdatter g.m.1)Hans Davidsen 2)Peder S.
 Elisabeth Stefanie(33 og 34)født Priskorn g.m.Hans Sørensen
 Peder(13 og 17)gårdejer

TERNLEV

Emma(40, 41 og 45)født Madsen g.m.Eigil Grønbeck 2)Anders C.T.

TESCH

Anna Elisabeth(10)født Eitner g.m.NN Tesch

THUNØE

Elisabeth Kirstine(1)g.m.Henrich Christensen Møller

THYGESEN

Ana Juliana(14 og 23)født Priskorn g.m.Ole Rasmus Thygesen

TRABERG

Emmy Margrethe(33 og 34)født Priskorn g.m.Viggo Traberg

WELLEJUS

Anne Kirstine(2)

Gert(2)

Hans(2)

Inger Cathrine(2)

Johannes(2)2 brødre, hvoraf een døde som barn

Karen(2)født Stauning g.m.Thomas Hansen Wellejus

Kirstine Marie(2 og 6)g.m.degn og skoleholder Jørgen/Pedersen P

Magdalene Cathrine Magrette(2)

Maren Sophie(2)

Marie Anne(2)

Petter Nicolaj(2)

Povel(2)

Thomas Hansen(2)sognepræst i S.Omme

(WESTER)

Bodil Hansdatter(26 og 27)g.m.Johannes Rothäuser

WILHELMSEN

Carl Jørgen(36)

WOGNSEN

Dorothea Kierstine Christendotter(5 og 12)g.m.Jens Nielsen skra

STEDREGISTER

Aalborg(27) Århus(2,15,27,28,35,43,45) Årslev(26,27,34)
Assens(39,40) Assentoft(26,27,34) Bagsværd(8,15,28) Bellinge
(21,35) Boeslunde(21,35) Brændeådal(39) Brønshøj(15,17,19,
28,31) Budsemarke(24) Chicago(38) Christianshavn(11) Claus-
holm(26,34) Donnevalde(25) Emdrup sø(13) Fanfjord(24) Faur-
skov(39,40) Frederiksberg(16,23,24,33) Frederiksborg(2,6,19)
Frederiksdal(13) Frederikssund(5,6,12,19) Fuglsanghus(36)
Fyn(7,21,22,29,35,39,40,45) Færøerne(34) Gentofte(11,13,17,
19) Gerlev(16) Grenå(5) Grensten(15) Gribskov(25,36) Græ-
sted(25) Gylling(26,27,34) Haderslev(11,17) Hamborg(11,17)
Haubro(3,4,8) Heerslev(15,28) Helsing(25) Helsingør(1-45)
Hemmershøj(21,29) Hessen(27) Hillerød(6,19,21,29,38) Holsten
(7) Hornbæk(15,28) Horsens(2,6) Hviding(2) Indien(3,4,8)
Karlebo(18) Kastbjerg(16) Kerte(39,40) Kobberup(7,22) Kolind-
sund(26) Kongens Lyngby(13,17) Korsør(21,29,35) Kronborg(45)
København(3-45) Lindgården(17) Lolland(1) Lyngby(13,17) Nå-
rum(29,36,44) Nagleby(16,24) Malmo(11,17) Mariager(27) Nyg-
ind(2,6) Mon(16,24) Neillinge(25) Nyrup(25) Nodager(26,27)
Norreårslev(26,27,34) Norresundby(5,12) Ramløse(36) Randers
(10,16,24,26,27,34) Roskilde(2,15,28) Ry-Sonnerup(2,6) Senge-
løse(18,20,30,37) Skelsker(7) Skibstrup(9) Skive(22) Skovsho-
ved(17) Slangerup(2,5,6,12,19,31,32,38) Sonnerup(2,6) Staur-
ing(2) Stralsund(10,11) Stro(2,6) Sæby(21) Søborghus(13,17,
19,31,32,38) Sønderomme(2,6) Tårnborg(21,29,35) Tandrup(2)
Tanderup(39) Tikøb(9) Tisso(21) Todbjerg(27) Tyskland(14,23)
Udbyneder(16,24) Udesundby(5) USA(31,32,39,40) Vangede(11,31)
Vesterskovmark(16) Vordingborg(31)

STILLINGSREGISTER

Arbejdsmand(11,21,29,36,37) artillerist(14,22) befragter
 (20) blikkenslager(33) bogholder(33) borgerrepræsentant(10,15)
brændevinsbrænder(3,4,6,8,15,16) degn(2,6) dragon(27) dueavler
duehandler(42,43) extraskatsetter(9) fisker(16,24,34) forpag-
ter(15) forstmand(6) frugthandler(14,23) fyrbøder(31) fæste-
bonde(24,26) gårdejer(9,13,16,17,24,26) gårdfæster(24,26) gar-
vermester(10) grosserer(32,38) guldsmed(33) gymnastikpædagog
 (31) gæstgiver(15) hanskemager(31) hattemager(2,6) havnearbej-
der(42,44) husaer(8) husmand(12,18,20,21,26,29,35,36) høker
 (9,30,31,37,42,44) jordemor(7) kadrejer(18) kantor(10,15) kap-
tajn(12) kirkeværge(9) klog kone(11,13) kongelig lods(17) kon-
sultationsbetjent(10) kornhandler(32,38) korporal(27) krigsas-
essor(33) kroejer(11,13,17,19,31) kulsvier(36) kunstmaler(42)
kusk(40) kvaksalver(11) kæmner(6) købmand(2,5,6,11,12,19,31,
 38,43,44,45) landssekretær(45) lods(17) lysestøber(7,22) læge
 (10,15) lojtnant(7,12,31) maskinmester(31,40) matros(39) mis-
sionær(3,4,8) murermester(14,26,27,33,34,43) murersvend(14,22,
 23) musikhandler(32,38) møller(1,9,18,37) møllersvend(9,20)
nitter(42,44) nittemester(42) overkirurg(10,15) overlæge(10,
 15) pastor(2,6) porcelænshandler(11,16,24,32,38) portner(40,
 41,43,45) pottchandler(16) privatlærer(15) professor(38)
præst(2,6) reder(17) retsvidne(28) rytter(7) sagfører(32) se-
kreter(45) skibsbygger(43,45) skibsbygmester(45) skipper(9,18,
 20,30,37) skoleholder(2,6) skomagermester(7,15,22,23,25,28,40,
 41) skomagørsvend(26,27,28) skrædder(5,8,12) skræddermester(8,
 10,15,25,28) skuespiller(10) smed(7,16,22,24,30,37,39) sogne-
foged(19) sognepræst(2,6) spækbøker(31) stenhuggermester(33)
student(2) sukkermester(11,17) syerske(34) sælgekone(23) so-
mand(15,24,28,39) tehandler(11) tenor(25,28,41) tillidsmand
 (45) tjener(43) tjenestekarl(16) toldassistent(15) toldkon-
troller(7,10) temperfrimester(22) temperersvend(14,22,23,33,34)
udflyttergårdmand(16,24) undermester(45) urtehandler(17) vå-
beninstruktør(45) våbenmester(22) vaskerkone(21,29,35) vægt-
løfter(42,44) værkstedsfunktionær(45) værtshusholder(5,6,9,
 12,18,20,23)