



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



E. Saugman

Navnet
og Slægten
Saugman

NAVNET OG SLÆGTEN
SAUGMAN

Trykt som Manuskript

Eiler Eiletsens Bogtrykkeri

1944

NAVNET OG SLÆGTEN
SAUGMAN

Trykt som Manuskript

Eiler Eilertsens Bogtrykkeri

1944

Hensigten med denne lille genealogiske Studie har, næst efter at fortælle de yngre inden for Slægten lidt om tidligere Slægtled, været dels at gøre Rede for Navnets Oprindelse og derigennem dets korrekte Bogstavering dels at fastslaa, hvem der hører til Slægten.

Jeg takker alle, der under Udarbejdelsen har hjulpet mig med Oplysninger. Særlig værdifulde Meddelelser har jeg faaet fra Hr. Viggo Gudmand-Høyer, Hillerød, Frk. Justine Marie Saugman, Chicago, og afdøde Hr. Hans Bjerregaard Saugman, Herfølge.

Gentofte, August 1944.

Em. Saugman.



Den første, der bar Navnet Saugman, var utvivlsomt Hjulmand *Niels Jakobsen Saumand* (1), der var født 1692 og levede i Vium Sogn i Viborg Amt. Han var gift med *Karen Nielsdatter* (2), f. 1702, d. 1773.

Niels Jakobsen Saumand døde i Slutningen af 1769 og blev begravet i Vium 4/1 1770. Den ældste Kirkebog for Vium begynder 1770, og den første Begravelse, der er indført, er Niels Jakobsen Saumand's. Med Hensyn til hans Livsstilling er der ganske vist intet anført i Kirkebogen, men det maa betragtes som hævet over hver Tvivl, at det har været Hjulmand eller Snedker, hvilket dels er en Overlevering inden for Familien og dels kan sluttes af følgende.

Navnet Saumand er for Niels Jakobsen anført som et Tilnavn, der undertiden tages med i de officielle Bøger, Kirkebogen og Folketællingslister, undertiden ikke; men i den daglige Tale er det utvivlsomt brugt om ham, som det i alt Fald var Tilfældet for et Par af hans Børns Vedkommende.

I Vium var i Slutningen af det attende Aarhundrede Digteren Sten Steensen Blicher's Fader, Niels Blicher, Sognepræst. Pastor Blicher var en kendt teologisk og topografisk Forfatter. I 1795 udgav han: »Topografi over Vium Præstekald«. Heri omtaler han, at der i Vium forfærdiges to Slags Plove, dels nogle lette Jernplove, der forarbejdes af en Smed, og dels nogle smaa, nette Træplove, der laves af Brødrene Jakob og Niels Saumand. Det anføres, at Træplove blev solgt uden for Sognet, helt til Viborg.

I Folketællingslisten for 1787, der i Vium er udfærdiget af Pastor Blicher, findes ingen af Navnet Saumand. Derimod findes der to Haandværkere, Husmand og Snedker Jakob Nielsen og Husmand og Hjulmand Niels Nielsen, der i Alder passer med de to Brødre, der i Kirkebogen føres med Tilnavnet Saumand. Man har sikkert derfor Lov til at slutte, som Redaktør Søren Vasegaard, der i 1924 udgav en ny Udgave af Pastor Blichers Topografi, gør i en Artikel i »Sund Sans« for 1936: »Fra Egnen langs Nørreaa, Kulturbilleder fra Blichers Tid«, at de to Haandværkere fra Kirkebogen er identiske med de af Blicher anførte to Brødre Saumand.

Af Niels Jakobsen Saumand's øvrige Børn vides intet om Døtre, men derimod kender man to Sønner, der begge var Skrædere og som aldrig i Kirkebogen eller Folketællingslisterne er anført med Tilnavnet Saumand.

Heraf kan utvivlsomt slutes, at Tilnavnet Saumand oprindeligt kun er brugt om de Medlemmer af Familien, som i deres Haandværk brugte Saven, saaledes som Tilfældet var med Niels Jakobsen Saumand og hans to Sønner Jakob og Niels. Navnet Saumand maa derfor afledes af Ordet Sav, der ifølge Molbech's »Danske Ordbog« tidligere stavedes Saug (islandsk Sög, tysk Säge). Variationerne Saumand, Saugmand og Saugman er, som Kirkebøgerne udviser, blevet brugt ganske i Flæng.

Niels Jakobsen Saumand og Karen Nielsdatter havde følgende Sønner:

- I. *Jakob Nielsen Saugmand* (3), f. 1732, d. 18/8 1806. Husmand og Hjulmand i Vium. Gift med *Maren Persdatter* (4), f. 1728.
- II. *Jens Nielsen* (5), f. 15/6 1737, d. 24/10 1799. Skræder i Sjørsløv, Vibog Amt, gift med *Ane Andersdatter* (6), f. 1736, d. 1832, fra Labing i Aarhus Amt.
- III. *Niels Nielsen Saugmand* (7), f. 1739, d. 8/10 1821. Husmand og Snedker i Vium. Gift med *Maria Jensdatter* (8).
- IV. *Christen Nielsen* (9), f. 1748, d. 1771. Ugift. Skræder.

Det ser dog ikke ud til, at nogen af Brodrene Jakob og Niels har haft stor Interesse for Navnet Saugmand, idet ingen af deres Born er døbt dermed og ingen af deres Efterkommere har brugt Navnet siden. Den eneste, der har Interesse i denne Forbindelse, er den næstældste Son, Jens Nielsen (5), altsaa en af de to Sonner fra Vium, der aldrig har været kaldt eller har skrevet sig med Navnet Saugmand.

Niels Jakobsen Saugmand's Hustru, Karen Nielsdatter (2), fungerede af og til som Jordemoder: i alt Fald var hun i



Skræder Jens Nielsen og Hustru Ane

1768 tilstede som saadan i Sjørsløv ved Fødslen og Hjemmedaaben af et af Sonnen, Jens Nielsens Born. Uddannet Jordemoder var hun dog ikke, idet Pastor Blicher oplyser, at først i 1784 kom der en veluddannet og duelig Jordemoder til Sognet. Det var Skovfogedens Kone paa Herregaarden Aunbjerg, der ligger i Sognet. Før den Tid betjente man sig af forskellige mere eller mindre velskikkede Koner, hvorimellem altsaa Karen Nielsdatter var. Efter Mandens Død flyttede hun til Sonnen Jens i Sjørsløv og døde der.

Skræder *Jens Nielsen* (5) i Sjørsløv var, som tidligere anført, gift med Ane Andersdatter (6) fra Labing; hun døde 1832, 96 Aar gammel, i Hjerminde Præstegaard hos Sviger-sonnen, Pastor Bjerregaard. Enten Jens Nielsen eller hans Hustru har sikkert haft nogen Forbindelse med (tjent paa?) Herregaarden Aunbjerg, hvorfra Pastor Niels Blichers Hustru, der var Datter af Godsejer Steensen, stammede, thi ved det første Barns Daab var baade Tjeneren og Fruepigen paa Aunbjerg Faddere. Ved samtlige Borns Daab var Fadderne iøvrigt Haandværkere eller Husmand, og navnlig

Farbrødrene fra Viium og deres Hustruer gik ofte igen. En enkelt Gang optraadte dog Degnens Hustru, Madam Hoeg, og en Seigneur Niels Arrevad's Kone fra Rusbæk.

Skræder Jens Nielsen havde følgende 9 Børn, der med en enkelt Undtagelse alle tog Navnet Sjørsléf efter Fødebyen:

- I. *Anders Jensen Sjørsléf* (10), f. 8/5 1765.
- II. *Sidsel Kirstine Jensdatter Sjørsléf* (11), f. 29/8 1767.
- III. *Jens Jensen Sjørsléf* (12), f. 21/4 1769.
- IV. *Kirsten Jensdatter Sjørsléf* (13), f. 25/5 1771. Gift med Plantør *Wassermann* (13a).
- V. *Christen Jensen Saugmand* (14), f. 23/9 1773, d. 26/4 1840.
- VI. *Just Jensen Sjørsléf* (15), f. 10/12 1775.
- VII. *Mette Cathrine Jensdatter Sjørsléf* (16), f. 11/1 1778, d. 3/4 1838.
- VIII. *Marie Jensdatter Sjørsléf* (17), f. 9/7 1780, d. 20/11 1857; gift 1832 med Pastor *Søe* (17a) i Ørsø, Aalborg Amt, f. 1768; d. 13/1 1843.
- IX. *Christine Jensdatter Sjørsléf* (18), f. 23/7 1784; d. 31/7 1858; gift med Kontorchef ved Tøjhuset i København, Justitsraad *Hartvig Christian Hansgaard* (18a), f. 1791; d. 3/2 1855.

Anders Jensen Sjørsléf (10), der døde i en forholdsvis ung Alder, var gift med *Else Marie Jørgensdatter Lange* (10a), og efterlod sig to Børn, der begge døde ugifte. Den ene, en Datter, *Ane Marie Sjørsléf* (10b), har Interesse derved, at hun blev Slægtens hidtil ældste. Hun boede i mange Aar i København, hvor hun døde omkring 1892, 97 Aar gammel. Hun kaldtes almindeligvis »Tante lille Marie«, og enkelte ældre indenfor Slægten vil endnu kunne huske hende.

Sidsel Kirstine Jensdatter Sjørsléf (11) var ugift. Hun var forlovet med en Kaptain *Ditlef de Trappaud* (11a), der imidlertid døde før Ægteskabet. Herfra stammer Navnet *Trappaud*, der senere ofte forekommer i Slægten.

Just Jensen Sjørsløf (15), der var gift med *Catrine Sabroe* (15a), var Landmand. En Tid var han Forpagter af Herregaarden Vindum Overgaard i Vindum Sogn, Viborg Amt. Senere blev han selv Ejer af en Gaard. Han havde fire Børn, en Søn og tre Døtre, hvoraf Sønnen og de to Døtre døde unge og ugifte.

Mette Cathrine Jensdatter Sjørsløf (16) er ved sit Ægteskab ikke uden Interesse, hvorfor dette skal omtales nærmere. Hun blev 1808 gift med den velkendte Pastor *Hans Bjerregaard* (16a), der var Sognepræst til Hjermind, Le og og Hjorthede i Viborg Amt. Pastor *Hans Bjerregaard* var født 22/2 1766 paa Bjerregaard i Gentofte som Søn af den »lærde Bonde«, Hans Jensen Bjerregaard, der i D. C. Ruggaards Bog: »Fremragende danske Bønder før og nu« omtales som en frigjort Bonde. Han ejede Danmarks første Udflyttergaard, Bjerregaard, som den store Bondeven og Statsmand Johan Hartvig Ernst Bernstorff tildelte ham af Grevskabet Bernstorff i 1765. Han blev senere Ejer af Herregaarden Løvegaard i Holbæk Amt ved Slagelse, og Sønnen Hans blev derfor Student fra Slagelse lærde Skole i 1788. 1793 blev han cand. theol. og 1798 kaldet til Sognepræst i Hjermind, Le og Hjorthede, i hvilket Embede han forblev til sin Død 1860.

Pastor Hans Bjerregaard omtales som en folkeligsindet Mand, der var kendt for sin Deltagelse i Folkeoplysningen og sin Interesse for Hede og Skovkultur. Sikker er det, at han i sin Hjemstavn i Viborg Amt gjorde et stort Arbejde paa Skovplantningens Omraade. Længe før Hedeselskabets Tid lærte han Bønderne der at tilplante Heden, ja man siger endog, at han uddelte Planter uden Vederlag til enhver, der vilde hente dem. Sine første Plantningsforsøg foretog han under kortere Ophold paa Herregaarden Viskungaard i Viskum Sogn, Viborg Amt, hvor hans Søster var gift med Gaardens Ejer; men det var dog først, da han som Sognepræst blev bosat i Hjermind, at Arbejdet tog Fart.

Hans Interesse for Folkeoplysningen gav sig blandt andet Udslag i, at han uddannede Lærere. Han havde i Hjermind et af de saakaldte Præstegaardsseminarier, hvor min-

dre Hold af unge velbegavede Mænd af Omegnens Landbo-stand mødte og blev undervist, og netop dette skulde faa Betydning for Slægten Saugman.

Pastor Bjerregaard var i adskillige Aar i Hjermind som ugift. En Søster styrede Huset for ham; men da denne blev gift med en Præst, maatte den da 42aarige Pastor Bjerregaard se sig om efter en anden Husbestyrerinde. Han fandt det, som Redktør Søren Vasegaard siger i den tidligere nævnte Artikel i »Sund Sans«, i den 30aarige Skræderdatter og Husmandstøs Mette Cathrine Sjørsløf, der vel nok oprindelig kom i Præstegaarden som tjenende, men meget snart — 1808 — rykkede ind som Præstefrue og Aaret efter fødte Præsten en Datter.

Redaktør Vasegaard opkaster Spørgsmaalet, hvorledes Pastor Bjerregaard og Skræderdatteren er kommet i Forbindelse med hinanden og fremsætter den Tanke, at det er sket paa Viskumgaard. Det turde maaske være lige saa nærliggende at formode, at det er sket paa Vindum Overgaard, der ligger endnu nærmere ved Hjermind end Viskumgaard, og hvor den tidligere nævnte Broder til Mette Cathrine, Just Jensen Sjørsløf (15), paa den Tid var Forpagter. Hos ham havde Søskenene netop et Tilholdssted, efter at Faderen, Skræder Jens Nielsen (5) i Sjørsløf, var død 1799.

Pastor Bjerregaard blev som Anerkendelse for sit uegenlytligt Arbejde i 1828 udnævnt til Konsistorialraad.

I Ægteskabet med Mette Cathrine var der seks Born, tre Dreng og tre Piger. En af Døtrene blev gift med en Jordbruger *Lyngholm* (16b), og en Datter i dette Ægteskab var gift med den senere Landbrugsminister *Anders Nielsen* (16c), der i mange Aar var Folketingsmand for Lovelkredsen.

En af Pastor Bjerregaards Sønner *Jens Just Bjerregaard* (16d) var Gaardejer i Højberg, Viborg Amt, og denne lod en Søn døbe *Ditlev Trappo Saugman Bjerregaard* (16e). I denne Sættelse findes Navnet Saugman mulig endnu i Jylland.

Pastor Bjerregaards Anseelse paa Viborg Egnen var utvivlsomt stor, og ikke mindst inden for Skræderfamilien fra

Sjorslev, hvor han blev Svigeren, var han en anset Mand, der af de yngre altid omtaltes med stor Ærbødighed som -Onkel Bjerregaard/. Storst Betydning fik Slægtskabet dog for Skræderdatterens ældre Broder, Christen (14), om hvem det tidligere er nævnt, at han var den eneste af Skræderens Born, der ikke tog Navnet Sjorslef.

Christen Jensen Saugmand (14) maatte efter Konfirmationen ligesom flere af Søskenene hjælpe Faderen i Skræderstuen. Omkring 20 Aars Alderen blev han Soldat i Viborg, og under Opholdet der bestemte han at tage sin Bedstefaders Tilnavn, Saumand, som Efternavn. Da han kom hjem fra Tjenesten, kom han til Landvæsenet og blev omkring 1812 Forvalter paa Aunsbjerg. Her traf han sin tilkommende Hustru, *Johanne Christine Steenberg* (19), der var født 12/8 1791 i Gjessing i Randers Amt. Hendes Fader, der var ansat ved Sukkerraffineriet i Aarhus, faldt i Slaget paa Københavns Red 2. April 1801. Medens de endnu var paa Aunsbjerg, blev de 1814 gift, og deres ældste Barn blev født der. Godsejeren vilde imidlertid ikke have gifte Folk paa Gaarden, og de maatte flytte. Christen Saugmand maa imidlertid inden den Tid have faaet nogen Undervisning, thi fra Aunsbjerg flyttede de til Christens yngre Broder, Just Jensen Sjorslef (15) paa Vindum Overgaard, hvor Christen i nogle Aar dels var Informator (Hjælpe lærer) i Kirkehuset, dels Medhjælper i Landbruget. Men samtidig fik han Lejlighed til at nyde godt af Svogeren, Pastor Hans Bjerregaards, Undervisning paa det Præstegaardsseminarium, som denne havde i Hjerminde. Sammen med 11 andre unge Mænd fik den da ca. 40aarige Christen nogle Gange om Ugen Undervisning i Lærerfag.

Dermed var Christen Saugmands fremtidige Livsbane afstukket. Da han havde afsluttet Undervisningen, blev han Lærer og Kirkesanger i Hjorthede, der er Annekssogn til Hjerminde, men allerede faa Aar efter 14/4 1818 --- blev



*Skolelærer
Christen Jensen Saugmand*

han kaldet til Kirkesanger og Lærer i det større Nabosogn, Mammen.

Skolelærer Christen Saugmand maa i flere Henseender have været en ret særpræget Mand, der almindeligvis inden for Slægten betegnes som et Stykke af et Geni, men samtidig som en stridig og vanskelig Mand, medens hans Hustru skal have været mild og sød. I sit Sogn nød han Anseelse som Lærer, og endnu er hans Navn ikke glemt paa Egnen.



*Christen Jensen Saugmand's
Gravsten paa Mammen
Kirkegaard.*

Medvirkende hertil har utvivlsomt været, at han i bogstavelig Forstand efterlod sig et baade synligt og ejendommeligt Minde, som i høj Grad karakteriserede ham, og som viser, at han selv har gjort, hvad han kunde, for ikke at blive glemt. I sine sidste Aar huggede han nemlig selv den Sten, som skulde dække hans Grav. Stenen var ret anselig, ca. 3 Alen lang, og utvivlsomt en ret stor Sjøldenhed derude paa den magre Hedejord. Bogstaverne i Indskriften er amatormæssigt

hugget, de to sidste Tal i Dødsaalet er tydelig hugget af en anden Haand. Dette bekræfter Rigtigheden af Beretningen om Stenens Tilblivelse. Indskriften lyder saaledes: »Fordom Kirkesanger Skolelærer Saugmands Been blev nedlagt under denne Sten A. 1840«. Gravstenen, der er den ældste paa Kirkegaarden, laa der i mange Aar, men efterhaanden forfaldt Gravstedet, og Stenen vilde sikkert være gaaet til Grunden. Da den, der skriver disse Linier, i 1937 for første Gang besøgte Mammen Kirkegaard og ledte efter Stenen, hvorom han havde hørt af Christen Saugmand's yngste og længstlevende Datter, Justine, fandtes den i en Stenbunke. En elskværdig Kirkeværg, som godt kendte Stenens Historie, blev saa begejstret over at høre, at der endnu fandtes Efterkommere, der interesserede sig for den gamle Skolelærer, at han stillede en Plads paa Kirkegaarden til Raadig-

hed, hvis Familien vilde bekoste Stenen rejst. Dette er senere sket, og den staar nu som en af Kirkegaardens Seværdigheder.

Men ogsaa i en anden Henseende er Stenen af Interesse for Slægten. Det er med Hensyn til Stavemaaden af Navnet. Som alt meddelt var den gamle Skolelærer den første, der endelig tog Navnet Saugmand og baade kaldtes og skrev sig med det. Som det ses af Indskriften paa Gravstenen, skrev han selv Saugmand, men han bestemte ogsaa, at kommende Slægter skulde stave det uden »d«. Dette ses blandt deraf, at paa to Jernkors, som har været rejst over en af hans Dotre, der døde før ham, og hans Hustru, der døde 15/10 1850, er Navnet stavet Saugman; ogsaa disse Kors fandtes i Stenbunken og er nu rejst ved Siden af den store Sten. Dermed turde det være fastslaaet, hvorledes Navnet staves, og denne Stavemaade, der senere er brugt af saa godt som alle i Slægten, er ogsaa den, der blev brugt, da Navnet Saugman med Henhold til Loven om Navneforandring af 1904 blev baandlagt som Familienavn. Et Par Forsøg paa Germanisering af Navnet ved at stave det Saugmann maa absolut betragtes som en Misforstaaelse.

Stenhuggeriet var ikke den eneste Kunstfærdighed, som Christen Saugmand dyrkede. Han var ogsaa flink til at klippe Silhouetter. Han har saaledes lavet et Stamtræ, der begynder med hans Forældre, og hvor hvert enkelt Familien medlem er fremstillet i Silhouet. Silhouetterne Side 5 og 9 er Gengivelser af Originalerne.

De økonomiske Forhold i Mammen Skole var smaa. Christen Saugmand var 45 Aar, da han fik Embedet, og der var en stor Flok Børn. Disse var:

- I. *Justine Jensine Petrine Saugman* (20), f. 15/4 1814, d. 29/3 1832.
- II. *Emanuel Andreas Godtfred Saugman* (21), f. 5/12 1815, d. 28/12 1890.
- III. *Ane Bolette Saugman* (22), f. 13/2 1818, d. 15/3 1818.
- IV. *Ditlev Trappeaud Saugman* (23), f. 11/8 1819, d. 26/7 1850.

- V. *Pederine Mariane Saugman* (24), f. 29/11 1822, d. 6/4 1836.
- VI. *Julie Madssine Saugman* (25), f. 14/2 1825, d. 12/1 1911.
- VII. *Jens Peter Saugman* (26), f. 21/12 1826, d. 3/2 1900.
- VIII. *Justine Jensine Petrine Saugman* (27), f. 29/10 1833, d. 5/7 1920.

Grundet paa de smaa Kaar i Hjemmet kom alle Børnene lidligt ud og maatte lære at klare sig selv i Livet, selvfølgelig i tjenende Stillinger.

Justine Jensine Saugman (20) døde 18 Aar gammel paa Herregaarden Himmelstrup, hvor hun tjente. Dette Dødsfald tog Faderen sig meget nær, og han skal paa en Gravsten over hende have sat følgende: »Hvad her er neddyttet, skal hisset komme for Lyset«.

Emanuel Andreas Godtfred Saugman (21) kom efter Konfirmationen paa et Postkontor, vistnok i Skive, hvor han efter 5 Aars Læretid skulde have 30 Rigsdaler en Gang for alle. Senere kom han til København for at læse til dansk Jurist; men da han selv skulde tjene alt, hvad Studierne kostede, maatte han arbejde for andre om Dagen og læse om Aftenen. Han fik en Stilling som Kontorist paa Materialgaardens Kontor, hvor Onkelen Justitsraad Hansgaard (18a) var Kontorchef og sikkert har været ham behjælpelig med Ansættelsen; en Tid var han paa Kontoret hos en Auktionsholder.

Efter at han i 1843 var blevet exam. juris, fik han Stilling som Fuldmægtig paa de kgl. Godsers Kontor i Egelev paa Nordfalster. Her lærte han sin tilkommende Hustru, der var Datter af Stiftsprovst Peter Andreas Heiberg Jürgensen i det nærliggende Riserup, Nørre Vedby Sogn, at kende.

I 1848 blev Emanuel Saugman udnævnt til Godsforvalter ved det Classenske Fideikommis's Gods Korselitze paa Østfalster. Her havde han gennem en lang Aarrække --- indtil 1890 --- en betroet og indflydelsesrig Stilling. Overalt paa det store Gods, der med sine Herregaarde, betydelige Fæste-

gaarde og store Skove strækker sig over det meste af den nordostlige Del af Øen, var han en kendt Mand, naar han oftest i de sene Aftentimer efter Kontorarbejdets Slutning kom ridende eller kørende i et Enspænderkøretøj, der i de senere Aar var forspændt med en lille graa Hoppe, der til Trods for sine stive Ben løb udenom ethvert Køretøj, der var paa Vejen. Aftenturene gik meget ofte gennem den lange Østerskov langs Ostersøen forbi Solyst, hvor han under Stormfloden i 1872 havde holdt Vagt hele Natten, til Hesnæs Havn, som han omfattede med særlig Interesse. Den lille Fiskerihavn var for en væsentlig Del paa hans Initiativ anlagt med Udslibning af Brænde fra de store Skove for Øje.

I 17 Aar sad Emanuel Saugman som Sogneraad-formand for Sdr. Kirkeby og Sdr. Alslev Kommune, hvori Korselitze Herregaard ligger, og uden at forklejne nogen, tør man sikkert sige,

at han styrede Sognets Anliggender godt, men paa en myndig Maade, der næppe overlod Raadets øvrige Medlemmer store Afgørelser. Som tidligere national-liberal var han i de senere Aar blevet en ivrig Tilhænger af Estrup, medens samtlige øvrige Sogneraadsmedlemmer var Venstremænd. Til denne kommunale Virksomhed, der for en Del faldt i Provisorietiden, knytter sig en ganske interessant Episode, der var foranlediget ved Christen Berg's Parole til Partiet Venstre, at alle Højremænd skulde ud af Sogne- og Amsraad. Nu var gode Raad dyre. Ingen turde sige det til den myndige Godsforvalter; men man fandt paa



Godsforvalter Emanuel A. G. Saugman



Godsforvalterboligen paa Korselitze

en Udvej. Man købte et stort Regulatoruhr, der blev forsynet med en Solyplade, hvorpaa der var indgraveret: »Med Tak for 17 Aars trofast Arbejde i Kommunens Tjeneste . En Deputation overrakte Gaven, og nu forstod Godsforvalteren, at det var Silkesnoren og nedlagde omgaaende — men ogsaa uden at værdige Deputationen mange Ord udover Tak — sit Mandat. Uhret er stadig i Familiens Eje.

I den anselige, men gamle Godsforvalterbolig, en lav hvidkalket Bygning med bred Frontispice og rødt Tegtag, samledes i Sommerferien navnlig i de senere Aar, da de ældste Born var voksne, en Mængde unge Gæster, der muntrede sig i den store Have, hvis Midtpunkt var en stor Dam, der paa den ene Side var flankeret af et mægtigt Grantræ, som Saugman selv havde plantet et af de første Aar, han var der. Mest kendt i Haven var dog nogle pragtfulde Graastentræer, der bar de dejligste, rødkindede Graastener med »Pletter«.

I Ferierne kom den store holstenske Vogn for Døren, og med Livré-klædt Kusk paa Bukken gik Turen enten til de mange smukke Punkter ved Østersøen, Tromnæs, Pomle-

nakke eller Batteriet ved Indløbet til Grønsund, eller til Horbelev, senere Aastrup, hvor Saugmans Søster, Julie, var gift. Undertiden var det Thoreby paa Lolland, nær Nykøbing, der var Maalet; her havde en anden Søster, Tante Justine, en Husholdningsskole.

Da den daværende Kronprins, senere Kong Frederik den VIII, i 1888 overtog Protektoratet over det Classenske Fi-deikommiss og aflagde Besøg paa Korselitze hos den i Hovedbygningen boende administrerende Direktør, Grev Vilhelm Ahlefeldt-Laurvig, blev den gamle Godsforvalter af Kongen udnævnt til Justitsraad.

Emanuel Saugman var gift to Gange, første Gang med *Laurentze Marie Elisabeth (Betty) Jürgensen* (28), der var født 29/11 1828 og var Datter af Stiftsprovst Peter Andreas Heiberg Jürgensen i Riserup. Under Mærket »Betty« udgav hun, der var kundskabsrig og begavet, flere Fortællinger for Børn. Hun døde 11/9 1873.

Nogle Aar senere — 28/1 1876 — giftede Saugman sig med *Caroline Vilhelmine Piper* (29), f. 28/9 1844, Datter af fhv. Købmand i Ringsted Georg Ernst Piper, der var Farbroder til den senere kendte Politiker og Fører for det konservative Parti, Landstingsmand Emil Piper.

Den 1/5 1890 tog Godsforvalter Saugman sin Afsked og flyttede til Nykøbing F., hvor han 1/2 Aar senere døde. Hans anden Hustru overlevede ham i en lang Aarrække. Hun boede i mange Aar i Nykøbing, senere i København. I 1914 blev hun Konventualinde i det Harboeske Kloster og levede her sammen med en ugift, svagelig Datter, Laurentze. Hun døde 24/6 1924.

I det første Ægtskab havde Emanuel Saugman 7, i det andet 3 Børn. Disse var:

- I. *Laurentze Elisabeth Saugman* (30), f. 1/4 1851, d. 19/12 1871.
- II. *Johanne Christiane Saugman* (31), f. 10/3 1853, d. 10/10 1934.
- III. *Hartvig Christian Hansgaard Saugmann* (32), f. 17/2 1855, d. 30/3 1917.

- IV. *Peter Andreas Heiberg Saugmann* (33), f. 27/6 1857, d. 8/5 1881.
- V. *Frederik (Fritz) Christian Saugman* (34), f. 2/10 1859, d. 7/12 1924.
- VI. *Christiane Sofie Saugman* (35), f. 12/10 1861.
- VII. *Christian Ditlev Trappeaud Saugman* (36), f. 16/12 1864, d. 7/2 1923.
- VIII. *Laurentze Emilie Saugman* (37), f. 26/3 1877, d. 17/2 1880.
- IX. *Emanuel Andreas Gottfred Saugman* (38), f. 16/12 1878.
- X. *Laurentze Saugman* (39), f. 8/4 1882, d. 25/6 1922.

Om Borneflokken fra Mammen Skole skal iovrigt bemærkes:

Ditlev Trappeau Saugman (23) var den næstældste Son. Han var uddannet som Gartner og var som saadan i Tjeneste paa forskellige Herregaarde i Jylland, sidst paa Aunsbjerg. Da Trearskrigen brød ud, blev han indkaldt til Forstærkningen og deltog i Slagene ved Fredericia og paa Isted Hede; i det sidste blev han saaret og døde Dagen efter. Han var ugift.

Julie Madsine Saugman (25) var den eneste Datter fra Mammen, der blev gift. Hun ægtede Lærer *Kasper Herman Gottlob Jørgensen* (25a), der var født 10/7 1820 som Son af Lærer i Hjallerup i Aalborg Amt. Selv var han først Lærer i Ørsø i Aalborg Amt. Senere fik han Embede i Horbelev paa Falster, antagelig ved Medvirken af Svogeren Godsforvalter Emanuel Saugman paa det nærliggende Korselitze. Han døde 10/8 1893 i Aastrup, der er Nabosogn til Horbelev, og hvor han, efter at han havde taget sin Afsked som Skolelærer, levede sine sidste Aar som Sparekasserepræsentant. Hans Enke flyttede saa til Nykøbing F., hvor hun endnu levede i en Aarrække. I Ægteskabet var der 10 Børn men ingen af disse eller deres Efterkommere bærer Navnet Saugman. Den ældste Datter *Johanne (Hanne) Kirstine Jørgensen* (25b) blev gift med Skovfoged *Emil Rosenstand*

(25c) ved Tromnæs Skovfogeddistrikt under Korselitze. Blandt deres Born er de to Postembedsmand, Postkontrolør *Niels Peter Herman Rosenstand* i København og Postmester i Roskilde *Ditlev Trappaud Rosenstand*.

Jens Peter Saugman (26), den yngste af Sommerne fra Mammen, gik i sine Forfædres Spor og blev uddannet som



Kæretmager Jens Peter Saugman fra Sal, hans Hustru og Datter Betty

Kæretmager og Hjulmand. Som saadan virkede han i Sal ved Bjerringbro, Viborg Amt. Ligesom sin ældre Broder Ditlev deltog han i Treaarskrigen i Jøgerkorpset og var blandt andet med i Slaget paa Isted Hede. Han blev den 30/12 1854 gift med *Marie Bach* (40), f. 26/4 1824, d. 20/7 1882, hun var Datter af Skolelærer Jorgen Christian Bach i Elsborg, Viborg Amt.

De havde 5 Born:

- I. *Christian Johan Adolf Saugman* (41), f. 19/4 1856, d. 17 6 1922.
- II. *Peter Ditlev Trappaud Saugman* (42), f. 16/8 1857, d. 5 8 1910.
- III. *Ane Cecilie Kirstine Saugman* (43), f. 15/4 1859.

IV. *Hans Bjerregaard Saugman* (44), f. 16/11 1860, d. 23/2 1936.

V. *Betty Johanne Saugman* (45), f. 29/8 1866, d. 23/9 1937.

Justine Jensine Petrine Saugman (27), den yngste Datter fra Mammen Skole, var ugift. Hun blev uddannet i



Justine J. P. Saugman

Landhusholdning og virkede i mange Aar som Husjomfru paa store Landejendomme, hvor hun havde Husholdningsselever til Uddannelse. Derigennem fik hun Tanken om at oprette en Husholdningsskole for unge Piger af Bondestanden. Bistaet af indflydelsesrige Mænd som Gehejmerraad Classen, Korselitze, Kammerherre Vind, Sande-runggaard, og Godsejer V. Neergaard, Fuglsang, lykkedes det hende i 1877

at realisere Tanken, idet hun aabnede »Thoreby Husholdningsskole» paa en Fæstegaard under Fuglsang Gods paa Lolland. Fra Skolen, der var den første i sin Art her i Landet, er udgaet mange dygtige Husmodre. I 1895 udgav hun en Kogebog, som hun indleder med følgende smukke Ord: »Vordende Husmoder, hvem disse Blade tilegnes, husk altid, at Du er bestemt til Mandens Medhjælper og til hans fornuftige Selskab, samt at det sande Øjemed med Din Tilværelse maa være at staa ham bi under Livets Besværligheder, at lette hans Sorger ved dine Raad eller i hvert Fald at mildne dem ved Din Kærlighed.

Til Thoreby Husholdningsskole horte et ret stort Landbrug, som Justine Saugman selv drev. Dette faldt hende besværligt, da hun blev ældre. Derfor flyttede hun i 1897

Skolen til Guldborg paa Lolland, hvor hun fortsatte til 1902, da hun afhændede den. Sine sidste Aar tilbragte hun i Nykøbing F. Kloster sammen med sin mangeaarige trofaste Medarbejder ved Husholdningsskolen, Frk. Elisabeth Nielsen, en tidligere Diakonisse, der engang under en langvarig Sygdom havde plejet hende.

Om den store Børneflokk paa Korselitze meddeles følgende:

Johanne Christiane Saugman (31) blev alt i en Alder af 20 Aar — 3/1 1873 — gift med Lærer *Julius Villiam Gudmand-Hoyer* (31a), f. 13/6 1841, d. 8/9 1915. Han var Søn af Hattefabrikant Hoyer i Nykøbing F. og var ansat som Kommuelærer ved Skolevæsenet i Nykøbing F. og tillige Bibliotekar ved det Classenske Fideikommis's Folkebibliotek der. Han var en paa Egnen kendt Forfatter af Folkefortællinger, blandt hvilke: »Sorte Ellen og hendes Søn« og »Den hvide Pige paa Bogø« er de mest kendte. Johanne Gudmand-Hoyer levede sine sidste Aar i København. Der var 9 Børn, men ingen af disse eller deres Efterkommere bærer Navnet Saugman.

Hartvig Christian Hansgaard Saugmann (32) studerede Jura og blev 1873 exam. juris. 1874 blev han Reserveintendant i Hæren med Ansættelse i Nyborg. 1/1 1886 blev han ansat som Godsforvalter paa Pederstrup Gods paa Lolland og nogle Aar senere — 1/5 1890 — paa Christianssæde Gods samme Sted. 1894 tog han imidlertid sin Afsked og opholdt sig i nogle Aar i Udlandet (Kapstaden). Efter Hjemkomsten herfra blev han ansat ved Københavns Hospitalsvæsen og var ved sin Død Forvalter ved Rudolf Berghs Hospital.

Han var gift med *Elisabeth Marie Bierregaard* (46), der var født 9/7 1861 som Datter af Mægler Villiam Bendix Bierregaard i Nyborg. Hun døde 13/5 1914.

De havde 8 Børn:

- I. *Johanne Marie Elisabeth Saugmann* (47), f. 6/3 1885, d. 30/7 1909, ugift.
- II. *Betty Saugmann* (48), f. 4/3 1886. Ugift. Kassererske ved Handelsvirksomhed i København.

- III. *Willy Bierregaard Saugmann* (49), f. 2/7 1887. Blev 2/2 1915 gift med *Marius Erik Westphal Christensen* (49a), f. 20/11 1889, Søn af Hattemager i Vejle. Niels Erik Christensen. Oberstløjtnant i Artilleriet. De har 3 Sønner, men ingen af disse bærer Navnet Saugman.
- IV. *Ellen Bierregaard Saugmann* (50), f. 20/10 1888. Afdelingssygeplejerske paa Julemærkesanatoriet, Kolding. Ugift.
- V. *Carl Bendix Bierregaard Saugmann* (51), f. 20/2 1890, d. 5/10 1901.
- VI. *Margrethe Bierregaard Saugmann* (52), f. 15/5 1891. Blev 5/6 1914 gift med cand. pharm. *Otto Julius Jensen* (52a), der er Direktør for Heinrich Jessens Chokoladefabrik og Fabrikken Fiducia i København. Direktør Otto Jensen er født 1/11 1885 som Søn af Typograf J. P. C. Jensen, København. Der er 5 Børn:
- Inger Margrethe Saugmann Jensen* (53), f. 3/8 1915. Kommune- og Gymnastiklærerinde.
 - Jørgen Saugmann Jensen* (54), f. 20/11 1916. Student 1935. Medicinsk Embedseksamen 1942. Ansat ved Sygehuset i Vejle.
 - Henrik Saugmann Jensen* (55), f. 15/7 1918. Student 1938. exam. pharm. 1943.
 - Eva Jensen* (56), f. 3/6 1921, d. 5/6 1921.
 - Kirsten Saugmann Jensen* (57), f. 5/6 1923.
- VII. *Poul Bierregaard Saugmann* (58), f. 20/4 1894. Skibsfører i Grønlandske Handel. Druknede ved Skibsforslis 1932 ved Grønlands Vestkyst. Han var gift med *Else Marie Jensen* (59), f. 15/9 1897, Datter af Arbejdsmand Jens Jensen. Ægteskabet opløst 1925. Der er en Søn:
- Svend Aage Saugmann* (60), f. 30/5 1916. Uddannet som Sømand. Skibsførereksamen ved Navigationsskolen 1940. Kystløjtnant i Søværnet. Afdelingsleder i Papirfabrik. Blev 29/12 1940 gift med *Kirsten Friis* (61), f. 22/7 1917, Datter af Skibsfører Chr. H. Friis, Odense.

VIII. *Otto Bierregaard Saugmann* (62), f. 13/10 1904. Handelsrepræsentant i Odense. Gift med *Gudrun Olssen* (63), f. 7/1 1908, Datter af Skrædermester i Rudsvedby, Hollbæk Amt, Christen Olssen. Der er en Datter:

a. *Merete Bierregaard Saugmann* (64), f. 1/10 1937.

Peter Andreas Heiberg Saugmann (33). Landmand. Var Avlsforvalter paa Sanderumgaard og senere paa Ulriksdal. Rejste 1878 af Helbredshensyn til Vestindien. Blev 1879 Bestyrer af de kgl. Plantager Sion Farm og Petri Rest paa St. Croix, men maatte i 1880 opgive denne Stilling og rejse til Mentona og derfra til København, hvor han døde.

Han blev 24/7 1880 gift med *Anna Gram Hansen* (65), Datter af Bankdirektør Gram Hansen, København; f. 14/7 1859, d. 1/2 1837. Ingen Børn.

Frederik (Fritz) Christian Saugman (34). Efter at være blevet exam. juris. i 1881 var han til 1884 Politifuldmægtig i Randers og derefter fra 1885 til 1891 Godsfuldmægtig paa Korselitze. 1/1 1892 Godsforvalter ved Grevskaftet Langeland. Afsked 1918.

Blev 16/5 1889 gift med *Anna Karen Adelaide Hansen* (66), f. 11/1 1861, d. 23/4 1899, Datter af Skibstømrer I. Hansen i Nykøbing F. 3 Børn:

I. *Fritze Saugman* (67), f. 10/7 1890. Assistent ved Statens Bibliotekstilsyn. Blev 29/10 1911 gift med Skuespiller *Hans Henning Ludvig Dahlerup* (67a), f. 27/4 1888, d. 20/10 1918, Søn af Kaptajn Ludvig Frederik Vilhelm Dahlerup. Ingen Børn.

II. *Rigmor Saugman* (68), f. 25/4 1893. 30/3 1918 gift med Sagfører, Bogholder — siden 1918 Godsforvalter — ved Grevskaftet Langeland *Ernst Peter Emmeluth* (68a), f. 23/7 1886, Søn af Skovrider Emmeluth ved Baroniet Holckenhavn. Der er en Søn, som ikke bærer Navnet Saugman.

III. *Christian Ditlev Trappaud Saugman* (69), f. 16/6 1895. Student 1913. cand. jur. 1918. Landsretssagfører 1921 og Grosserer. Næstformand i Grosserersocietetets Repræsentantskab 1938—40. 25/4 1919 gift med

Vera Schmidt (70), f. 6/8 1895, Datter af Grosserer og Fabrikant C. L. Schmidt, København. En Søn:

a. *Louis Saugman* (71), f. 23/2 1920, Student 1938. Officersaspirant.

Christiane Sofie Saugman (35). 24 Aar gammel tog hun i 1885 Almuelærerindeeksamen paa Frk. Zahle's Institut i København og Aaret efter Eksamen som Institutbestyrerinde samme Sted. Fra 1894 til 1908 virkede hun som Lærerinde ved det Puggaardske Pige hjem paa Frederiksberg og var derefter fra 1908 til 1930 ansat som Lærerinde ved Frederiksberg kommunale Skolevæsen.

Blev 16/8 1887 gift med Plantør *Vilhelm Holst* (35a), f. 22/11 1853 paa Agersø som Søn af Sognepræst, d. 18/10 1917. I Ægteskabet er der 3 Børn, men ingen af disse bærer Navnet Saugman. En Søn er Kaptajn i Hæren *Erik Christian Emanuel Holst*.

Christian Ditlev Trappaud Saugman (36). Student 1882. Medicinsk Embedseksamen Januar 1889 med den sjældne Karakter laudabilis præ ceteris et quidem egregie (Udmærkelse). Efter et Aars Kandidattjeneste paa forskellige Hospitaller maatte han af Helbredshensyn foreløbig opgive sin videre Uddannelse. Opholdt sig i 1½ Aar paa Dr. Brehmers Klinik for Lungetuberkulose i Görbersdorf i Schlesien først som Patient og derefter i ½ Aar som assisterende Læge. Fra 1892 til 1899 var han praktiserende Læge i Horsens. 1899 blev han Overlæge ved Vejle fjord Sanatorium for Brystsyge, der aabnedes i 1900.

Christian Saugman er baade som Menneske og ved sit Virke det betydeligste Medlem af Slægten. Som Overlæge ved Landets første Brystsygesanatorium lagde han Grunden til den effektive Bekæmpelse af denne alvorlige Sygdom inden for Landets Grænser, hvilket før den Tid blev anset for haabløst. Han var kendt langt uden for Landet, hans Sanatorium blev søgt af talrige Patienter fra Udlandet, og udenlandske Læger søgte ofte Uddannelse der. Hans Navn vil i Tuberkulosebekæmpelsens Historie være knyttet til adskillige af de til Sygdommens Behandling benyttede Metoder som den kunstige Pneumothoraxbehandling og den ki-

rurgiske Behandling af Lungetuberkulose, Metoder, som har vist sig særdeles effektive, og som han ved sin Autoritet som Tuberkuloselæge i høj Grad bidrog til at skaffe Indpas i den moderne Sanatoriebehandling.

Som Menneske var Christian Saugman i høj Grad præget af en dyb og alvorlig Religiositet, som havde fulgt ham fra hans unge Aar, og som han med sin store Begavelse og rige Evner ofrede alle de Kræfter, som han kunde afse fra sin betydelige og samfundsnyttige Gerning. Han var i mange Aar Medlem af dansk Missionsselskabs Bestyrelse, og hans Navn var knyttet til adskillige kristelige Foreninger som kristelig Lægeforening og Teltmissionen. Han var dekoreret med danske, norske og svenske Ordener og blev i 1901 udnævnt til titulær Professor.

Efter sin Dod blev han begravet i Parken paa Vejlefjord Sanatorium, hvortil hans Navn altid vil være knyttet, og hvor der til hans Minde er rejst en Buste af ham.

Christian Saugman blev 12/9 1891 gift med *Nicoline Andrea Augusta Treschow* (72), f. 26/2 1862, d. 18/1 1929. Hun var Datter af Kontorchef ved Orlogsværftet, Overkrigskommissær F. C. B. Treschow. 4 Børn:

- I. *Frede Treschow Saugman* (73), f. 5/6 1893, d. 20/9 1893.
- II. *Augusta Elisabeth Treschow Saugman* (74), f. 8/8 1894. Student 1917. Forskolelærerinde i Baardesø, Odense Amt, siden 1930. Ugift.
- III. *Axel Jürgen Treschow Saugman* (75), f. 5/8 1896. Student 1914. Medicinsk Embedseksamen 1934. Reservelæge ved Roskilde Amtssygehus' Røntgenafdeling. Ugift.
- IV. *Carl Aage Treschow Saugman* (76), f. 24/3 1898. Savværksbestyrer ved Palsgaard Savværk, Hampen, Aarhus Amt. Ugift.

Emanuel Andreas Gottfred Saugman (38), Student 1897. Medicinsk Embedseksamen 1905. Korpslæge i Hæren 31/3 1909, Overlæge 1913, Stabslæge og Stabschef ved Hærens Lægekorps 1929. Generallæge og Chef for Hærens Lægekorps 19/9 1935. Privat Lægepraksis i Nyborg 1909—13,

i Slagelse 1913—29 og derefter i Gentofte. Medlem af Slagelse Byraad og Sundhedskommission Marts—Nov. 1929.

Gift. 1. Gang 6/6 1909 med *Ellen Elisabeth Kampmann* (77), f. 17/5 1881, d. 21/8 1911, Datter af Distriktslæge F. V. Willemoes Kampmann i Tarm, senere Randers. 2. Gang 17/10 1914 med *Esther Lehmann* (78), f. 29/9 1887, Datter af Borgmester i København, C. Lehmann. 5 Børn i 2. Ægteskab:

- I. *Tove Saugman* (79), f. 27/8 1915, d. 17/5 1918.
- II. *Agnete Saugman* (80), f. 11/4 1917. Hospitalssekretær.
- III. *Birte Tove Saugman* (81), f. 12/4 1919. Hospitalssekretær og Balletdanselærerinde.
- IV. *Bent Emanuel Saugman* (82), f. 5/12 1921. Student 1939. Stud. med.
- V. *Per Gotfred Saugman* (83), f. 26/6 1925. Boghandlerlærling.

Laurentze Saugman (39), Kontorist i Handelsvirksomhed, men maatte paa Grund af Svagelighed opgive dette i 1911. Døde under et Sommerophold paa Tersløsegaard. Ugift.

Af Karetmager *Jens Peter Saugman's* (26) Børn fra Sal udvandrede ikke mindre end to Sønner og en Datter i Slutningen af forrige Aarhundrede til Nordamerika og grundlagde der en Gren af Slægten, som efter at det ældste Led er uddød kun har ringe Forbindelse med den øvrige Familie, men dog endnu føler sig stærkt knyttet til Danmark og derboende Slægt. Om de enkelte Børn og deres Efterkommere berettes følgende:

Christian Johan Adolf Saugman (41) var uddannet i Faderens Haandværk som Karetmager. Den 16/11 1879 blev han gift med *Marie Nielsen* (84) fra Lunderskov, Vejle Amt, f. 16/8 1853. 1880 udvandrede han til Racine i Wisconsin, hvor han boede en Del Aar. Senere flyttede han til Chicago, hvor han var Automobil designer og builder. 1881 rejste hans Hustru over til ham; hun døde 9/2 1935. De havde 2 Børn:

- I. *Justine Marie Saugman* (85), f. 9/4 1885. Ugift. Piano-lærerinde og Bookkeeper. Hun har i 25 Aar været Søndagsskolelærerinde og Organist ved den danske St. Ansgar Kirke i Chicago. Skønt født i Amerika taler og skriver hun godt Dansk.
- II. *Peter Alfred Bernhard Saugman* (86), f. 31/7 1887. Automobilestimator i Chicago. 7/10 1908 gift med *Magdalene Koch* (87) fra Chicago, f. 11/11 1889. De har en Datter:
 - a. *Justine Augusta Saugman* (88), f. 28/8 1909. Blev 14/6 1930 gift med Auditor *Elmer August Stauber* (88a) fra Chicago.

Peter Ditlev Trappau Saugman (42) var ligesom den ældre Broder Karetmager. 1889 udvandrede han — efter i nogen Tid at have rejst paa Profession i Tyskland — som Broderen til Racine i Wisconsin, hvor han levede som Pot-ternemaker. Gift med *Johanne Kirstine Hansen* (89) fra Roskilde, f. 15/9 1859, d. 8/4 1929. De havde 2 Sønner:

- I. *Hartwig Peter Saugman* (90), f. 5/5 1890. Han er mechanical engineer for the War Department i Berkeley i Californien.

Da U.S.A. i 1917 traadte ind i Verdenskrigen, lod han sig hverve som chief mechanic i det tunge Artilleri og blev kort efter udnævnt til Sergeant. Marts 1918 blev han overført til Frankrig og deltog i Slagene ved Alsace, Chateau Thierry, Soissons, Argonne og Romagne. I det sidste blev han saaret af en Granat i højre Haand.

23/8 1921 blev han gift med *Alma Stegman* (91), f. 8/1 1900, fra Racine. De har to Børn:

- a. *Marianne Johanne Saugman* (92), f. 12/9 1922.
- b. *Hertel Peter Saugman* (93), f. 12/5 1925.
- II. *Hertel Saugman* (94), f. 31/3 1893. Vice president i Large local Insurance Agency i Racine. Blev 31/3 1930 gift med *Emily Erdman Mitchell* (95), der var Enke og har en Søn i første Ægteskab; men der er ingen Børn i nuværende Ægteskab.

Anna Cecilie Kirstine Saugman (43) blev gift med Murer

Andreas Herman (43a) i Hindborg, Viborg Amt, f. 27/4 1858, d. 3/7 1912. Ingen Børn.

Hans Bjerregaard Saugman (44) var Skræder i Herfølge, Roskilde Amt. Han var gift med *Klara Christensen* (96) fra Storehedinge, f. 19/4 1865, d. 28/11 1936. De havde 12 Børn:

I. *Jens Peter Saugman* (97), f. 1/5 1887, d. 19/11 1928. Slagtermester i Aarhus. 7/8 1913 gift med *Johanne Rasmussen* (98), f. 2/11 1885, Datter af Bagermester Rasmussen, Egense. Der er 3 Børn:

a. *Hans Bjerregaard Saugman* (99), f. 21/2 1914. Montør i Aarhus. 1/4 1939 gift med *Rigmor Jensen* (100), f. 18/12 1917, Datter af Murermester Jensen i Aarhus. 2 Børn:

a. *Ole Bjerregaard Saugman* (101), f. 13/10 1939.

β. *Lisbeth Bjerregaard Saugman* (102), f. 4/6 1943.

b. *Erik Bjerregaard Saugman* (103), f. 17/4 1916. Bankassistent i Aarhus Privatbank. Gift 28/7 1943 med *Solveig Christensen* (104), f. 14/7 1919. Datter af Bankfuldmægtig Christensen, Aarhus.

c. *Grethe Bjerregaard Saugman* (105), f. 5/6 1918, ugift.

II. *Hans Bjerregaard Saugman* (106), f. 6/6 1888, d. 6/2 1892.

III. *Carl Emanuel Saugman* (107), f. 30/4 1891. Tilskærer i Oslo. 4/6 1916 gift med *Elise* ? ? ? ? ? (108) fra Oslo. Ingen Børn.

IV. *Justine Saugman* (109), f. 7/6 1892. Gift 1916 med Bager i Valby *Christian Larsen* (109a), f. 7/10 1883. Der er to Børn:

a. *Helge Saugman Larsen* (110), f. 6/10 1918. Handelsmedhjælper. Gift 21/2 1942 med *Helga Lis Larsen* (110a), f. 10/7 1917. Ingen Børn.

b. *Inger Saugman Larsen* (111), f. 27/7 1922. Gift 30/10 1941 med *Gerner Viggo Alfred Andersen* (111a), f. 6/2 1921. 1 Barn:

a. *Jytte Saugmann Andersen* (111b), f. 31/3 1942.

- V. *Hans Bjerregaard Saugman* (112), f. 21/5 1894, d. 21/7 1942. Landarbejder i Herfølge. Gift 10/5 1930 med *Anna Nielsen* (113), f. 23/2 1904. Ingen Børn.
- VI. *Esther Saugman* (113), f. 10/8 1895. Gift 14/8 1919 med Murer *Hans Rasmussen* (113a) i Hvidovre. d. 3/9 1934. 4 Børn:
- a. *Erik Saugman Rasmussen* (114), f. 16/2 1920. Mælkeriarbejder i København.
 - b. *Henning Saugman Rasmussen* (115), f. 9/12 1924.
 - c. *Henry Saugman Rasmussen* (116), f. 7/2 1927.
 - d. *Ulla Saugman Rasmussen* (117), f. 13/7 1933.
- VII. *Poula Elfrida Saugman* (118), f. 8/4 1897. Gift 5/6 1918 med Værkfører i Espe, Assens Amt, *Frederik Rasmussen* (118a), f. 12/2 1891. 4 Børn:
- a. *Knud Saugman Rasmussen* (119), f. 1/2 1919. Snedker.
 - b. *Svend Saugman Rasmussen* (120), f. 27/2 1921. Snedker.
 - c. *Betty Saugman Rasmussen* (121), f. 12/4 1924.
 - d. *Borge Saugman Rasmussen* (122), f. 7/2 1927.
- VIII. *Karen Oda Saugman* (123), f. 13/11 1898. Gift 16/4 1918 med Arbejdsmand *Christian Nielsen* (123a), Viby, Aarhus Amt, f. 29/7 1896. 4 Børn:
- a. *Henning Saugman Nielsen* (124), f. 19/1 1919. Politibetjent. Gift 22/9 1940 med *Edith Margrethe Friis* (124a), f. 12/11 1915. 3 Børn:
 - a. *Inga Saugman Nielsen* (125), f. 19/12 1940.
 - β. *Ole Saugman Nielsen* (126), f. 20/11 1941, d. 21/11 1941.
 - γ. udøbt Dreng (127), f. 5/4 1943.
 - b. *Sonja Saugman Nielsen* (128), f. 10/4 1922. Gift 22/8 1942 med *Kaj Villy Vollquartz* (128a), f. 23/7 1921. En Søn, som ikke bærer Navnet Saugman.
 - c. *Kirsten Saugman Nielsen* (129), f. 19/4 1924.
 - d. *Kai Saugman Nielsen* (130), f. 22/5 1937.
- IX. *Elise Saugman* (131), f. 19/4 1900. Gift 25/2 1939 med Murerarbejdsmand *Kristian Jensen* (131a), f. 22/2 1887. Ingen Børn.

- X. *Julie Marie Saugman* (132), f. 19/4 1900; d. 31/10 1930. Gift 1/9 1927 med Forvalter *Michael Kaae* (132a), f. 27/9 1892, d. 10/10 1938. Et Barn, som døde 2 Aar gammel, 8 Dage efter Moderen.
- XI. *Elis Bjerregaard Saugman* (133), f. 4/8 1903. Pottemager og Keramiker i Flinterup, Fuglede Sogn, Holbæk Amt. Gift 25/8 1935 med *Thilla Liska* (134), f. 28/1 1902. Ingen Børn.
- XII. *Erik Bjerregaard Saugman* (135), f. 23/11 1907, d. 10/3 1930. Landmand. Ugift.
- Betty Johanne Saugman* (45). Udvandrede i 1887 til Nordamerika. Gift 16/11 1889 med Smed *Hans Peter Jensen* (45a), f. 12/5 1866, som udvandrede i 1888 og er ansat ved Jernbanevæsenet i U. S. A., hvor han lever i Fort Wayne i Indiana. 5 Børn, men ingen af disse bærer Navnet Saugman. En Søn, *Adolf Jensen* (45b), f. 10/9 1896. Handelsagent i Fort Wayne, deltog i Verdenskrigen i 8 Maaneder som Sergeant i Signal corps service fra Indiana.

FREDERIK SlægtsBiblioteket



1 1 2 0 1

