



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



P. Schou
Holtbjerg-Schouerne

99.9 Sc 55 sch

P. Schou

Holtbjerg-Schouerne

Af
„Schou-Slægtens Historie“



Holtbjerg omkring 1870

Skive

Skive Folkeblads Bogtrykkeri

1944

P. Schou

Holtbjerg-Schouerne

Af

„Schou-Slægtens Historie“



Holtbjerg omkring 1870

Skive

Skive Folkeblads Bogtrykkeri

1944

Romertallene (II, III o. s. v.) angiver, at de paagældende hørte til 1. Slægtled efter Mads Schou paa Holtbjerg (altsaa hans Børn). De store Bogstaver (A, B, C o. s. v.) det andet Slægtled (Børnebørnene). Almindelige Tal (1, 2, 3 o. s. v.) tredie Slægtled. Smaa Bogstaver (a, b, c o.s.v.) fjerde Slægtled, (a¹, a² o. s. v.) femte Slægtled.



Holtbjerg-Schouerne.

Den kendte Mads Schou paa Holtbjerg (Se Hardsyssel Aarvog 1932) havde 4 Sønner: *Frederik, Kristen, Niels* og *Holger*, samt 2 Døtre: *Maren* og *Edel Margrethe*.

Frederik og hans Efterkommeres Levnedsløb er eller vil blive skildret i særlige Afsnit. (Se bl. a. Hardsyssel Aarvog 1933 og 1935). Det samme gælder den ældste Datter Marens og Sønnen Holgers.

II. Kristen Schou.

Den næstældste Søn *Kristen* blev født 1797 i Holstebro. Han kom til Landvæsenet og blev Gaardejer i Hinge. Men enten han nu har maattet gaa fra Gaarden, eller han har udvist særlig Skrivefærdighed, som Faderen nok ogsaa var i Besiddelse af, saa skete der senere den Forandring i hans Livsstilling, at han fik Ansættelse som Skriver hos Herredsfoged Tillisch i Gjelleruplund. Herredsfogden maa have syntes godt om ham, for da han blev forflyttet til et Sted i Østjylland, fulgte Kristen Schou med ham. Den 6. April 1821 blev han gift med *Ane Nikolette Katrine Lillelund*.

Desværre er Kristen Schou og hans Hustrus Spor forsvundet „et Sted i Østjylland“. Om der lever Efterkommere af ham og hans Hustru, vides ikke. Skulde nogen kunne oplyse noget herom, vil Samleren af disse Slægtsoplysninger være taknemlig herfor.

III. Niels Schou paa Holtbjerg.

Den tredie Søn var *Niels*, som blev født 5. Oktober 1803 paa Holtbjerg. Han var den første af Børnene, der fødtes der, og her levede han hele sit Liv. Først hjalp han sin Far her, og efter dennes Død i 1824 bestyrede han Ejendommen for sin Mor, indtil hun i 1843 afgik ved Døden, hvorefter den blev hans Ejendom.

Den 6. Juni 1829 giftede han sig med *Kirsten* (eller Kirstine) *Christensdatter*, født 1803 i Sdr. Omme som Datter af Chr. Madsen, Lille Brande. Hun døde 7 Aar efter, nemlig den 1. September 1836. Den 14. Juni 1839 giftede han sig for anden Gang med *Larsine Brøllund Kolby*, født 28. Maj 1820, Datter af Forligskommissær, Kammerraad, Stænderdeput. Jeppe Kolby og Magdalene Brøllund til Ikast Nygaard. I den kendte „Stændervise“, der ikke just var neutral i Bedømmelsen af de Stænderdeputerede, er det Vers, der handler om Kolby, meget grovkornet.

Mads Schou paa Holtbjerg var nok til sidst en velstaaende Mand, men det var intet mod, hvad Niels Schou efterhaanden blev Ejer af. Der er brugt det Udtryk om ham, at „han dyngede Penge sammen“. Han blev endog-saa meget rig. Foruden Holtbjerg ejede han en Overgang ogsaa Gaarden „Laulund“ i Nærheden og (efter sin Svi-gerfar) Nygaard i Ikast.

Om Niels Schou som *Landmand* skrev Lærer Frølund, Holstebro, der har beskæftiget sig med Slægten, at han „forbedrede Marken betydeligt, men lod Gaard og Plantinger noget forfalde“.

Evald Tang Kristensen, der ogsaa har skrevet om Niels Schou, kritiserer Niels Schous Ordenssans. Men Tang Kristensen maa vist i denne Forbindelse ikke læses kritikløst. Heller ikke mod Mads Schou var han elskværdig, hvad der fremgaar af Citater af T. K. om Mads

Schou i Levnedsskildringen af denne. Sagen er den, at der har været et Mellemværende mellem Evald Tang Kristensen og Mads Schou. Niels Schous Søn, Jeppe Schou, kunde fortælle herom med et lunt Smil. Man kan udmærket forestille sig, at Spasmageren Mads Schou har haft noget Kommers for med ham. I alt Fald synes det som om T. K. har ladet sin Galde gaa ud over Schouerne.

At Niels Schou var en af de Landmænd paa Herningegnen, der blev regnet mest med, fremgaar bl. a. af, at H. P. Hansen (Herningegnens Historiker) i „Midtjyllands ældste Handelshus“ nævner bl. a. Troels Gravesens fremragende Kunder: Mads Schous Enke og Niels Schou paa Holtbjerg.

Niels Schou var en meget *stærk* Mand. Tang Kristensen fortæller herom: „En Dag fik han Brug for Kræfterne. Han var ved at faa Byg af Loen, og det skulde jo bæres paa Loftet. Der stod Niels Schou oppe og saa paa, at det blev lagt. Idet Karlen nu kom op ad Stigen eller Trappen med en Tøndesæk paa Ryggen, havde han nær, da han næsten var kommet op, faaet Overbalance og var styrtet ned, men Niels Schou saa det, og han sagde saa: „Lad mig lige faa fat, lille Niels Kristian, hold stille et Øjeblik“. Han tog saa fat ved Sækkens „Mund“, og vupti, var Sækken oppe“.

Om Niels Schous Karakter synes der ikke at have været delte Meninger. Han skal have været en ualmindelig *vennesæl* og *hjælpsom* Mand. Desuden var han som Faderen — og vi kan tage Sønnen Jeppe med — en *morsom* Mand.

Han har været af en blød Karakter, kunde daarligt være haard overfor andre. — Sønnen Jeppe fik kun Prygl af ham een Gang, og da sagde Faderen til ham, at det gjorde mere ondt paa ham end paa Jeppe*).

Med det allerede fortalte om Niels Schous Rigdom og om hans Karakteregenskaber i Erindring, kan man slutte, at han fik mange Penge ud at „svømme“, og det var ogsaa

i høj Grad Tilfældet. Han laante Penge ud til Slægt og Venner i stor Stil. Om det saa var Kammerherre Sehested paa Herningholm, saa laante han Penge af ham. Smaabeløb kunde han ikke lide at laane ud — de kunde jo ikke hjælpe noget, sagde han. Kom en Karl eller Pige og vilde laane en Daler, fik de den ikke, men 10 Daler kunde de faa. — Et af hans Børnebørn, der overværede en saadan Scene, tænkte, at naar hun blev stor, skulde hun nok lade være med at forlange for lidt. (Hun fik dog ikke Lejlighed til at drage Fordel af sin Viden, for Niels Schou døde, før hun blev voksen). Men flere af hans Nævner laante store Beløb af ham, og de elskede ham da ogsaa, roste ham over al Maade og sagde, at de kunde takke ham for, at de havde det saa godt.

Da Niels Schou laa paa det sidste, blev hans Tilgodehavender gaaet igennem, og en hel Samling Papirer paa Beløb, han havde til gode hos Folk paa Herning- og Ikast-Egnen og hos Familiemedlemmer, blev tilintetgjort.

Schou bevarede et livligt Sind op i Aarene. Selv som ældre Mand blev han inviteret meget ud. Han var altid glad og munter. Som 70-aarig kunde han danse hele Natten, og han elskede Dans og Munterhed.

Som ældre Mand flyttede Niels Schou til Gaarden „Ramskov“ i Vinding Sogn ved Holstebro, som han havde købt, men et Par Aar efter solgte han dog atter denne Gaard, og sine sidste Leveaar tilbragte han hos sin Søn, Jeppe Schou i Holstebro. Her døde han 1875. Han ligger begravet i Familiegravstedet paa Holstebro Kirkegaard.

*) Ogsaa over sine Dyr var han øm. Hans Datter, den senere Fru Tronhjem, har fortalt om en Køretur fra Holtbjerg til Holstebro, ca. 4½ Mil, at den varede omtrent en hel Dag, fordi Niels Schou var saa bange for, at Hestene skulde overanstrenge sig, at de skulde hvile hvert Øjeblik

Niels Schous Efterkommere af 1. Ægteskab.

Med sin første Hustru fik Niels Schou Sønnerne *Mads* (A, født 6. Jan. 1830), *Kristen* (B, født 30. Marts 1832), (efter Farfaderen og Morfaderen) og *Chr. Anton* (C, f. 8. Maj 1835).

Mads blev Lærer i Horsens. Han døde som ugift i Januar 1857, 27 Aar gl.

Kristen blev ogsaa Seminarist, men havde en Tid en Købmandsforretning i Grenaa. Den 15. Juni 1868 døde han af Brystsyge paa Lindbjerggaard, 36 Aar gl. — En Maanedstid i Forvejen var hans Halvsøster Magdalene blevet gift med Thronhjem paa Lindbjerggaard, saa det er altsaa hos hende, at han er død.

(C). Christian Anton Schou og Efterkommere.

Den eneste af Niels Schous Børn af første Ægteskab, der førte Slægten videre, var den yngste, *Christian Anton Schou*, født 8. Maj 1835. Christian Antons Mor døde, da han knap var 1½ Aar gl., og da han var 4 Aar, fik han Stedmoder. I sin Opvækst holdt han meget til hos sin Fæster, Edel Margrete, der var gift med Sognefoged Peder Thomsen i Nabosognet Rind, og dette Ægtepar kom han til at staa meget nær hele sit Liv. I 1862 blev han gift med *Dorothea Ravn*, f. 14. Nov. 1835 paa Lyksgaard, Vejstrup Sogn ved Kolding. Dorothea Ravn havde han lært at kende, mens hun var i Huset paa Holtbjerg, som da var overtaget af *Poul Heinrich Tolderlund*, der var en Søn af Præsten i Vonsild-Dalby, ikke langt fra Lyksgaard, og hvis Hustru var en Datter af Niels Schous Broder Holger. (De vil blive omtalt i et andet Afsnit af Slægtshistorien). — Chr. Anton arvede Gaarden i Rind efter sin førømtalte Fæster, Edel Margrethe og dennes og dennes Mand, og i denne Gaard fik Dorothea og han Bør-

nene *Niels Jørgen*, f. 26. Nov. 1863, *Peter*, f. 25. Dec. 1865, og *Elvine Edle Margrethe*, f. 3. Nov. 1868.

Den 7. Febr. 1870 døde Christian Anton, kun 35 Aar gl. Han blev begravet i samme Gravsted som den Faster og Onkel, der havde taget sig saa meget af ham. Gravstedet findes sydøst for Koret paa Rind Kirkegaard med et Jerngitter om, og der er et støbt Gravminde over hver af de tre afdøde.

Efter Chr. Antons Død flyttede hans Enke Dorothea i 1873 sydpaa igen, nemlig til Christiansfeld i det tyske Sønderjylland, hvor hendes Børn kom i Skole i den kendte Brødremenigheds Skole.

Senere giftede hun sig med en Fætter, *Jørgen Truelssen Schultz*, død 1917.

1. Niels Jørgen Schou og Efterkommere.

Chr. Anton Schous ældste Søn Niels Jørgen var tysk Soldat i 3 Aar. Derefter opholdt han sig 6 Aar i Amerika, og siden vendte han tilbage til Christiansfeld, hvor han blev Snedkermester. I 1896 giftede han sig med *Nanny Hansen*, f. 1. April 1874, og fik 7 Børn, nemlig:

- a) *Antonie Dorothea Schou*, f. 8. Juni 1897. Hun blev Sygeplejerske og er nu bosat i Sommerfeld i Berlin, hvor hun er Røntgenassistent. Hun er tysk Undersaat. Ugift.
- b) *Helga Marie Schou*, f. d. 15. Febr. 1899. Hun blev gift med Toldinspektør *Harry Westphal* i Warnemünde og er ligeledes tysk Undersaat. De har en Datter: *Inge Westphal*, f. d. 24. Nov. 1919, gift med *Max Lehner* i Augsburg, med hvem hun fik en Søn *Max*, f. d. 2. Juli 1939.
- c) *Harald Sigismund Schou*, f. d. 12. Aug. 1900, g. m. *Astrid Laura Marie Nielsen*, f. 27. Nov. 1902 i Trunderup Mark pr. Trunderup St., Fyn. De har en Søn

Holger Niels Jørgen Schou, f. d. 21. Aug. 1934. Harald Schou er Marmorsliber i København. Han og hans yngre Søskende er i Modsætning til de to ældste danske Statsborgere.

- d) *Edel Margrethe Schou*, f. d. 27. Septbr. 1902, g. m. Chauffør *Erik Papp* i København.
- e) *Carl Olaf Schou*, f. d. 7. Maj 1907, g. m. *Sofie Andresen*, Taps, f. d. 22. Septbr. 1912. De har 2 Børn: *Eva Antonie Schou*, f. d. 15. Septbr. 1933 og *Nanny Schou*, f. d. 22. Nov. 1940.
Carl Olaf Schou overtog Faderens Snedkerforretning i Christiansfeld.
- f) *Dagmar Astrid Schou*, f. d. 12. Marts 1911, gift med Gaardejer *Viggo Mortensen* i Høve pr. Asnæs. De har 2 Børn: *Jytte Mortensen*, f. d. 27. Marts 1937 og *Gerda Mortensen*, f. d. 30. Aug. 1940.
- g) *Gerda Emmy Elisabeth Schou*, f. d. 18. Juli 1913, g. m. *Emanuel Seier-Nielsen*, der er Maskinmester i København. De har ligeledes 2 Børn: *Harriet Seier-Nielsen*, f. d. 3. Nov. 1938 og *Jan Seier-Nielsen*, f. d. 20. Jan. 1940.

Alle 7 Søskende er født i Christiansfeld som tyske Undersaatte. Ved Genforeningen 1920 blev de 5 yngste Danske, medens de to ældste altsaa er Tyskere.

2. Peter Schou og Børn.

De to Brødre Niels Jørgen og Peters Liv afspejler noget af de danske Slesvigeres Kamp mod Tyskerne i Sønderjylland, og de Brydninger, der fandtes indenfor den danske Befolkning. Der var i en Aarrække, ja, lige til 1920, to Retninger, som man kan kalde den realistiske og den idealistiske. Blandt andet havde man forskellig Opfattelse af, hvorvidt den mandlige Ungdom burde „springe Soldat“ for Tyskerne. I de første Aar var det det al-

mindeligste, at de unge rejste over Kongeaen for at undgaa Militærtjenesten, men senere, da Haabet om at komme tilbage til Danmark gled længere ud i det uvisse, gjorde bl. a. H. P. Hanssen-Nørremølle gældende, at det var det klogeste at tage Militærtjenesten med, for at de unge kunde blive i Landet.

Niels Jørgen og Peter har aabenbart haft forskellig Opfattelse af, hvad der var rigtigst. Medens Niels Jørgen som meddelt tog Militærtjenesten, vilde Peter ikke aflægge Eden til Prøjserne, og saa var der ikke andet at gøre end at forlade Hjemmet og Landsdelen og tage til Danmark.

Allerede da han var 15 Aar, rejste han. Han fik Plads som Landvæsenselev forskellige Steder, bl. a. hos Gods-ejer Lawaetz paa Refsnæsgaard og Kalundborg Lade-gaard. Han aftjente sin Værnepligt som dansk Dragon, og han kunde nu ikke uden Fare besøge sit Hjem, hvad han dog gjorde i Smug. Men da han blev ældre, ansøgte han som Landmand den tyske Stat om og fik Tilladelse til at besøge sin Mor, dog ikke udover 3 Uger.

I 1888 blev Peter Schou Bestyrer hos Sognefoged. Gaardejer *Iver Andersen Ravns Enke*, Inger Kirstine, f. Galt, i Grønninghoved, Vejstrup Sogn, hvor han blev for-lovet med Datteren *Anne Kirstine*, f. 11. Okt. 1875.

Seks Aar efter købte han en Gaard i samme Sogn, og 2 Aar senere igen, den 8. April 1896, blev han og Anna Kirstine gift.

Gaarden i Grønninghoved solgte P. S. i 1903 til Høj-skoleforstander Himmelstrup, der byggede Højskole paa Grunden. En Bullade fra denne Gaard staar nu paa Fri-landsmuseet i Lyngby. Senere købte Peter Schou Lang-holtgaard i Sdr. Bjært Sogn.

I 1912 blev han syg af Tuberkulose. Det gik nedad Bakke og i 1919 døde han paa Vejlefjord Sanatorium, hvorefter hans Enke flyttede til Kolding.

Peter Schou og Anne Kirstine Ravn havde 6 Børn.

- a) *Anton Christian Schou*, f. d. 22 Maj 1897, d. 20. Aug. 1899.
- b) *Dorthea Kristine Schou*, f. d. 4. Marts 1899, har været Kasserer paa „De danske Mejeriers Maskinfabrik“ i Kolding, men maatte af Helbredshensyn opgive den gode Stilling. Hun bor stadig i Kolding.
- c) *Anton Christian Schou*, f. 6. Juli 1901. Som 23-aarig rejste han til U. S. A., hvor han er Salgschef i et Automobilkompagni i Detroit. Han blev gift i 1930 med *Dorothy Rowlands*, f. 15. Nov. 1910.
- d) *Anders Aksel Schou*, f. d. 15. Juni 1903. Fulgte efter sin Broder til U. S. A. Aaret efter denne. Han er nu Snedker derovre. I 1927 giftede han sig med *Mary Petersen*, f. d. 29. Nov. 1902. De har to Børn, nemlig: *Allen Schou*, f. d. 14. Jan. 1930, og *Kenneth Schou*, f. d. 1. Maj 1935.
- e) *Inger Kristine Schou*, f. d. 20. Nov. 1905, er Mellem-skolelærerinde i Kolding.
- f) *Elna Margrethe Schou*, f. d. 15. Febr. 1908, er Kommunelærerinde i Kolding.

Af de 6 Børn lever altsaa de 3 i Kolding og 2 i Amerika, medens den førstefødte døde som 2-aarig.

3. Elvine Edle Margrethe Schou.

Chr. Anton Schous Datter, der var opkaldt efter Faderens kære Tante, boede hos sin Mor i Christiansfeld til dennes Død og beholdt Hjemmet der efter hendes Død. Hun giftede sig i 1920 med Postkontorist *Bertels*, som døde i 1935.

Børnene af Niels Schous 2. Ægteskab.

I sit Ægteskab med *Larsine Brøllund Kolby* havde Niels Schou paa Holtbjerg 5 Børn, nemlig

- D) Jeppe Schou, f. d. 6. Jan 1941,
- E) Konstance Schou,
- F) Marie Schou,
- G) Andreas Schou, f. 1847, d. 18. April 1869 og
- H) Magdalene Schou, f. d. 10. Nov. 1848.

Jeppe Schou blev en kendt Storkøbmand i Holstebro. Hans Levnedsskildring udkommer særskilt.

De to Søstre, Konstance og Marie, døde som smaa, henholdsvis 1842 og 1843, antagelig i samme Aar, som de blev født.

Andreas Schou blev vel voksen, men som 22-aarig døde han paa Hestbjerg, hvor han var forlovet med Datteren. Han ligger begravet i Idom.

Derimod fik den yngste, Magdalene, ligesom Broderen Jeppe et langt Liv, og der lever en Del Efterkommere efter hende.

(H). Magdalene Schou, g. Tronhjem, og hendes Efterkommere.

Niels Schous 8. og yngste Barn var Datteren Magdalene. Hun var kun 4 Aar, da hendes Mor i 1852 døde, og hendes Far var altsaa for anden Gang Enkemand. Paa Herningholm boede da stadig Kammerherre Holger Sehested, som særlig Magdalenes Bedstefar, Mads Schou, havde haft saa meget med at gøre. Holger Sehested havde laant Penge af Niels Schou, og det kneb nok noget at betale Renter og Afdrag heraf. Da nu Magdalene blev moderløs, tilbød Sehested at tage hende i Pleje paa Herregaarden i et Par Aar, og Niels Schou tog imod Tilbudet. Det var dog ikke med Glæde, at hun senere tænkte paa disse to Aar. Det var jo ældre Folk uden Børn, og hun havde ingen at lege med, og maaske har hun ogsaa følt, at disse adelige Plejeforældre saa hende over Hovedet. Senere kom hun i Pleje hos Pastor *Boies* i Rind Præste-

gaard, hvor Faderen betalte saa rigeligt for hende, at det var en væsentlig Indtægtskilde for Familien. Her var Faderen glad for at have hende anbragt, og hun var ogsaa meget glad for at være der. Et inderligt Venskab opstod mellem hende og Døtrene, og det varede hele Livet.

Som 20-aarig, d. 6. Maj 1868, blev Magdalene Schou gift med Villiam Peter Tronhjem, der var født den 25. Okt. 1836 paa Herningholm, som hans Fader ejede. Selv ejede han Lindbjerggaard, senere Laulund ved Herning, som han solgte og flyttede til Lyngby, hvor han døde 1899.

Magdalene Tronhjem havde i høj Grad Faderens ejegode Sind. Alt kunde hun ofre for andre, selv var hun umaadelig nøjsom. Hun var en begavet og belæst Dame, der var inde i mangfoldige Ting, saa selv lærde Folk havde Udbytte af at tale med hende. Hun var meget konservativ, hvilket paa hendes Tid vilde sige Estrupper. Et lille Træk, der belyser dette, er følgende: I den Tid, da Estrup ved Hjælp af Gendarmerne holdt Justits i Danmark, skulde der være stor Skyttefest i Herning, og Folk strømmede til Byen. Den daværende Herredsfoged (vistnok Borup) havde faaet Ordre til at forhindre denne Fest. Men Skytterne vilde skyde, og Herredsfogden maatte, for at forhindre Skydningen, stille sig op foran Skydeskiven. Der blev ingen Skydning denne Gang. Men da Folk vilde have Mad og Drikke, kunde dette ikke faas, fordi alle Restauranterne paa Herredsfogdens Bud var lukket. Folk var rasende. Proprietær Tronhjem, der dengang havde Laulund, indbød da alle Skytterne paa Kaffe og Brød. Kaffen blev kogt i Gruokedlen, og Stemningen var høj. Men Fru Tronhjem misbilligede dette i høj Grad, og medens der blev festet i Stueetagen, residerede hun paa første Etage, som om det hele ikke kom hende ved. Skytterne forærede Tronhjem et Bogskab, men dette Bogskab kunde hun ikke rigtig lide.

Tronhjems havde Børnene:

1) Anna Tronhjem, f. d. 17. Febr. 1871, d. Oktbr. 1943, var gift med Læge August Julius Lennholm i Herning, der døde i 1896. Med ham fik hun Børnene:

- a) Felix Julius L. og
- b) August Julius L.

Felix Julius Lennholm var født d. 23. Marts 1897 i Herning, blev Student 1917, derefter handelsuddannet, rejste til Madeira 1920 og havde Vinforretning der til 1929, rejste saa hjem og var ansat paa Carlsberg indtil 1940. Er nu Tillidsmand for danske Arbejdere i Tyskland. Han var gift første Gang med *Hilma Mathisen* i København, hvis Fader er Restauratør, Kammerraad Mathisen. I Ægteskabet er der 3 Børn:

- a1) Erik Viliam, født 10. Nov. 1920 i København,
- a2) Ruth, født 21. Febr. 1924 paa Madeira, og
- a3) Kirsten, født 19. Juli 1926 i København.

F. J. Lennholm er nu gift med *Lilly Farver*, der er født 30. Aug. 1904 i København, og i dette Ægteskab er der ingen Børn.

August Julius Lennholm er født 22. Nov. 1898 i Herning, gik i Skole i København, og siden uddannet som Landmand, har været i Argentina og Santo Domingo paa Sukkerplantager, og rejste hjem i 1932. Købte Gaarden Store Taarøje i 1934, solgte den i 1935 og købte Lundegaard i Tune ved Hedehusene, som han stadig ejer.

Han var gift første Gang med *Gerda Henriette Jensen* fra Storehedinge, der var født 6. Jan. 1901, død 30. Jan. 1933. Hun var Datter af Læge Jens Jensen, Storehedinge. I Ægteskabet er 2 Børn:

- b1) Max Jeppe, født 7. Okt. 1929 paa Santo Domingo,
- b2) Anne Lise, født 16. Juli 1931 i Storehedinge.

A. J. Lennholm er gift anden Gang med en Søster til sin første Kone, *Karen Birgitte Jensen* fra Storehedinge.

der var født den 12. Marts 1904. I Ægteskabet er der 3 Børn:

- b3) Christoffer Peter, født 16. Dec. 1934 i Storehedinge,
- b4) Allan Julius, født 23. Marts 1937 paa Lundegaard og
- b5) Susanne Henriette, f. 23. April 1942 paa Lundegaard.

2) *Ejnar Tronhjem*, f. i Oktober 1872, død som 24-aarig i 1896.

3) *Harald Tronhjem*, f. 1875, Sæbe- og Sodafabrikant i Helsingfors. Død samme Sted. Han var gift med Otilie Jensen.

De havde Børnene:

- a) Ebba, nu i Amsterdam,
- b) Gunvor, i Helsingfors, og
- c) Erik. (Død).

4) *Folmer Tronhjem*, f. 10. Febr. 1883, Tandlæge i Holstebro, g. m. Ester Falbe-Hansen, f. 18. April 1888, der var Datter af Branddirektør, Sagfører E. Falbe-Hansen, Holstebro. De har Børnene:

- a) Inga Bolette Siiger, g. m. Magister, cand. theol. Siiger,
- b) Niels Ib Tronhjem, Proprietær — — S. Søgaard, Lemvig.
- c) Knud Emanuel Tronhjem, studerende.

5) *Jonna*, g. m. Frydal Hansen i U. S. A. Død.

6) *Jeppe Kolby Schou Tronhjem*, f. 29. Jan. 1885, der er Ingeniør og Fabriksejer, Oberlungwitz i Sachsen, g. m. Lotte Dienen i Sachsen. Børn:

- a) Karen,
- b) Olaf og
- c) Marie.

IV. Edel Margrethe Schou og Sognefoged Peter Thomsen, Rind.

Den yngste Datter af Mads Schou paa Holtbjerg hed *Edel Margrethe*. Hun blev født 13. Jan. 1805 og gift den 16. Nov. 1832 med Sognefogden i Rind i Nærheden af Holtbjerg, Peter Thomsen.

Ægteskabet var saavidt vides barnløst, og det var vel medvirkende til, at de tog sig saa meget af hendes Broder Niels's Søn, Chr. Anton, der som tidligere nævnt var et Slags Plejebarn hos dem.

Ægteparret fulgtes ad i Liv og Død, kan man næsten sige. Der var i alt Fald kun et halvt Aarstid imellem deres Død. Peter Thomsen døde nemlig d. 16. Juni 1866 og Edel Margrethe Thomsen den 26. Dec. s. A.

Som ligeledes tidligere nævnt ligger de begravet paa Rind Kirkegaard sammen med Christian Anton Schou.



Af
„Schou-Slægstens Historie“
er tidligere udkommet:

- I. Aale Skovhus og dets Beboere gennem Tiderne. (Silkeborg Venstreblad).
- II. Mads Schou paa Holthjerg. (Hardsyssel Aarbog 1932).
- III. Lille Maren Schou og hendes Efterkommere.
- IV. Frederik Christian Schou (Ringkøbing-Holstebro). (Hardsyssel Aarbog 1933).
- V. Konsul Mads Schou, Struer. (Hardsyssel Aarbog 1934).
- VI. Konsul (senere Bankdir.) Chr. Schou. (1941).
- X. En Sæskendeflok fra Holstebro. (1943).

Desuden som Tillæg til Slægtshistorien:

- a) En holstensk Adelslægt og Danmark (Brockdorfferne). (Skive Folkeblad).
- b) En Mesalliance i Ringkøbing (Brockdorffer og Bettenhauser). (Hardsyssel Aarbog).

