



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SLÆGTEN SAND
FRA
NØRKJÆRGAARD I STAUNING

af Midda og M. J. Kirk



Nørkjærgaard, 1894, efter gl. tegning

1977

**SLÆGTEN SAND
FRA
NØRKJÆRGAARD I STAUNING**

Manuskriptet er afsluttet 23. maj 1977 og er med hensyn til senest indhentede oplysninger og data m.v. a'jourført pr. samme dag.

Lægehierforenen

SLÆGTEN SAND
FRA
NØRKJÆRGAARD I STAUNING

af Midda og M. J. Kirk



Nørkjærgaard, 1894, efter gl. tegning

1977

Indholdsfortegnelse

Forord	side	5
Vejledning	side	6
Stamfaderen	side	7
Afsnitsoversigt	side	9
Stauning Sogn	side	11
Biografiske afsnit	side	15
Mindestensafsløringen	side	79
Stauning Kirke	side	82
Navneregister	side	84

**FREDERIKSBERG KOMMUNES
BIBLIOTEKER**

Tegninger: Hardy Overballe

Forord:

”SLÆGT SKAL FØLGE SLÆGTERS GANG”

Det ser vi af den gamle Slægtsbog, hvor Chr. Søgaard har fundet frem til alle de mange Grene på Stamtræet, – et mægtigt Arbejde, som vi, der nu er gamle, aldrig fik ham sagt Tak for.

Flere nye Slægtled er nu kommet til. Tak til Jer, der saa beredvilligt har givet Oplysninger til det nu afsluttede Supplement.

Det har taget sin Tid at faa Materialet samlet og ordnet, ogsaa fordi Arbejdet har ligget stille en Tid paa Grund af min Mands Sygdom, men da Hr. T. Lier Hansen kom os til Hjælp, kom der Gang i Arbejdet. Hvor han har været enestaaende til at finde frem til de forskellige Grene af G-Slægten. Det vil vi her gerne sige ham Tak for.

Midda Sand Kirk,
Hammerum.

Vejledning vedrørende stoffets inddeling, nummerering m.v.

Denne bog om Sandslægten tjener som supplement til og fortsættelse af den slægtsbog, der blev færdigredigeret 1942 og udgivet 1946 af Chr. A. Søgaard, Stauning.

Bogen her omfatter alene den del af slægten, der i bogen fra 1946 er betegnet G-slægten, d.v.s. efterkommere efter Christen Christensen Sand (f. 1818 – d. 1871) og hans hustru Mariane (f. 1828 – d. 1891). De havde 8 børn, og stoffet er derfor inddelt i 8 afsnit, omhandlende hver sin slægtsgren.

For de ældste leds vedkommende bygger teksterne i væsentlig grad på biografierne i bogen fra 1946, suppleret med oplysninger og data vedrørende familiemæssige begivenheder, som er indtruffet eller klarlagt i den mellemliggende tid. – Forsåvidt angår de nye led, d.v.s. de seneste fire generationer, er stoffet nyt og fremkommet som resultat af korrespondancer, samtaler og arkivstudier.

Ved registreringer og nummereringen af stoffet er anvendt nye og specielle principper. – De enkelte personer/biografier er nu nummererede i fortløbende nummerorden, dog er ægtepar registreret under samme løbenummer og omtales i en fælles biografi. For ægtepar gælder iøvrigt det princip, at slægtsmedlemmet anses for den primære og ægtefællen som den sekundære person, og det er derfor altid slægtsmedlemmets navn, der danner overskrift over den fælles biografi. – Den fælles omtale af ægtepar slutter med en kronologisk fortegnelse over ægteparrets børn, forsåvidt sådanne forekommer. Småbørn og mindreårige unge, for hvilke der ikke kan foreligge stof til en levnedbeskrivelse, er kun nævnt på denne måde, hvilket tilkendegives ved en streg foran barnets navn (–). Hvor der derimod er anført et tal foran navnet, angiver dette tal løbenummeret på den efterfølgende biografi for vedkommende.

Stoffet er som nævnt inddelt i 8 afsnit. Hvert afsnit indledes med et diagram, som i skematisk form viser udviklingen inden for denne slægtsgren. Endvidere er samtlige personer fra alle 8 afsnit indtegnet på det medfølgende løsblad-kort, hvor en opstilling efter cirkel-princippet viser de enkeltes placering i helheden.

Et fuldstændigt navneregister findes bagest i bogen, og de nævnte foranstaltninger tilsammen skulle gøre stoffet overskueligt og let tilgængeligt, uanset hvilken oplysning man søger i bogen.

1. – Søges der oplysning om en enkelt person, angiver navneregistret det løbenummer, under hvilket den pågældende er omtalt.
2. – Hvor man vil orientere sig om udviklingen inden for en bestemt gren af slægten, f.eks. efterkommerne efter Jens Christensen Sand og hustru Hansine Kathrine, da vil oversigtsdiagrammet, som indleder det pågældende afsnit, her afsnit 8, give et fuldstændigt billede over udviklingen, antallet af børn og børnebørn hos hvert ægtepar o.s.v.
3. – Løsblad kortet giver en samlet oversigt over samtlige personer med hver generation indføjet i sin cirkelbane.

STAMFADEREN

Stamfaderen til de 8 slægtsgrene, der er behandlet i nærværende bog, er Christen Christensen Sand (f. 1818). Det vil være naturligt at indlede bogen med en omtale af ham og hans hustru Mariane tillige med en oversigt over hans forfædre så langt tilbage, som de har kunnet spores i gamle folketællingslister.

I

CHRISTEN CHRISTENSEN SAND

f. 13. juli 1818

d. 11. september 1871

Født i Nørkjærgaard, hjemmedøbt 13/7-1818, publiceret i kirken 2/8-1818. Gudmoder: Peder Niensens kone i Halby. Faddere: Peder Nielsen, Halby, Hans Thomsen, Østerby, Anders Niensens kone, Mejlby og Christen Mortensen, Østerby.

Konfirmeret 14. april 1833 med karakterer: for kundskab: næsten godt, for opførsel: meget godt.

Chr. Sand var på session i 1841 og blev udskrevet til soldat. I lægdsrullen står: "Christen Nielsen Sands søn, Mejlby, Christen, 23 år, 68½ tommer høj, soldat 1841, uøvet, stilt for sig 1847. Gårdmand".

Han blev den 27. oktober 1850 gift med MARIANE JENSEN, f. 11. juli 1828.

Mariane var hjemmedøbt 11/7-1828, publiceret i kirken 7/9-1828. Gudmoder: pigen Ellads Nielsdatter, Halby. – Faddere: Peder Nielsen, Halby, ungkarl Christen Jensen, Østerby, Christen Sands kone og pigen Maren Nielsdatter, Halby. – Hun blev konfirmeret 1843 med karakterer: kundskab - godt, opførsel - meget godt.

Der har tidligere været berøring mellem Marianes slægt og Sandslægten. Hendes grandtante på fædrene side var gift med Niels Sand, og en moster var gift med Hans Nielsen Sand.

Mariane blev efter sit giftermål altid kaldt "Mariane i æ Såend", hun var en legendarisk skikkelse med myndighed og overblik, og da hun efter 21 års ægteskab blev enke og stod alene med en stor gård og 8 halvvoksne børn, formåede hun fuldt ud at imødekomme de krav, som tilværelsen stillede til hende. – Mariane døde 15. september 1891.

I 1853 havde Christen Sand ladet opføre et særdeles anseeligt stuehus på Nørkjærgaard. Det bestod af en hovedfløj med kvist og en sidefløj. I hovedfløjens østlige del var der en sal i hele husets bredde, og såvel de høje mure som kvisten var forsynet med hvidkalkede pilastre.

Det statelige stuehus, som havde dannet rammen om så mange familiebegivenheder og møder, nedbrændte den 24. august 1942. Ildens opkomst forblev uopklaret.

Niels Christensen Sand	f. 14/1 1734	d. 1802
1) Kirsten Andersdatter	f. 1739	d. 1767
2) Ellads Hansdatter	f. 1739	d. 1803

Christen Nielsen Sand	f. 16/7 1781	d. 15/9-1846
Ane Jespersdatter	f.	d. 8/9-1846

1

Christen Christensen Sand	f. 13/7 1818	d. 11/9-1871
Mariane Jensen	f. 11/7 1828	d. 15/9-1891

Christen

Ane

Karen

Jensine

Nielsine Oline

Ane Marie

Jespersine

Jens

**De 8 biografiske afsnit med tilhørende
skematiske oversigter :**

	Side
Christen Christensen Sand og Margrethe Jacobsen Kudahls efterkommere	15
Ane Christensen Sand og Andreas Christensens efterkommere	21
Karen Marie Christensen Sand og Mads Holm Nielsens efterkommere	33
Jensine Christensen Sand og Martin J. Kjeldsens efterkommere	41
Nielsine Oline Christensen Sand og Iver Harpøth	45
Ane Marie Christensen Sand og Mads Chr. Sørensen Rinders efterkommere	49
Jespersine Marie Christensen Sand og Peder Christian Lehns efterkommere	57
Jens Christensen Sand og Hansine Kathrine Nielsens efterkommere	67



RINGKØBING

FJORD

Marts 1871

1000 500 0

STAUNING SOGN TOPOGRAFI OG NATUR

Stauning Sogn er i udstrækning 43,47 km². – Terrænet er overvejende fladt og grænser ved brede engstrækninger mod Ringkøbing Fjord i vest og sydvest. – I syd mod Lønborg, i nord mod Dejbjerg og i øst mod Skjern sogn.

Fjorden og vestenvinden har gennem århundreders erosion ændret terrænets karakter. F. eks. har der engang været bakker og høje – sandsynligvis indlandsklitter – ud mod fjorden. Om sognets topografi for mere end tre hundrede år siden foreligger der ret udtømmende oplysninger i en præsteindberetning fra 1638, hvori også nævnes de daværende gårde i Stauning. Nørkjærgaard er da omtalt som ”en liden gård, Nørkjærgaard eller Sand”. Det ses heraf, at gården allerede dengang blev benævnt skiftevis Nørkjærgaard og Sand. Slægtsnavnet Sand kan således føres tilbage til den tid som en afledning af gårdens navn. Det var og er jo iøvrigt særdeles almindeligt, at et slægtsnavn eller mellemnavn har sin oprindelse i et stednavn eller navnet på en gård.

I den nævnte præsteindberetning hedder det:

”Bemeldte Staffning Sogn grentzer i Nordvest med Velling. Imellem Halby oc Velling er en liden Beck, kaldis Halby Beck, som kommer fra Deibjerg. Item en stor Mærsk, kaldes Sønder. I norden grentzer hun met Deibjerg Sogn, i Østen met Skiern Sogn. Sonden Langkier oc Knudgaard er en stor Mærskeng, hedder Staffning Mærsk oc ligger mellem Staffning oc Lønborrig Sogn oc strecker sig indtil en Beck ved Navn Harholmbeck. Sonden oc Vesten for de andre Byer er Fioren som kaldis Staffning Fior, som haffuer sit Indlob oc Udlob af Haffuit og i Haffuit igennem en Gab, kaldis Nymindegab eller Nymind.

Haffuer der været langs med Fioren høye Backer og Bjerge, saa Floden den Tid icke lettelig kunde gøre Sognen Skade, men nu ere de formedelst mange skadelige Hauf-Floder saa slet bortskylte, saa der er jefn Jord, saa Floden med en temmelig Storm kand fasten omkringringe den hele Sogn oc gaee op til Gaardene, at ingen kand komme derfra. Oc dereffuer hafuer Floden formindsket oc forderffuit en stor Part af Sognen, som befindis i Sundhed, at en Part af Ager og Eng er i slet Stand oc Vandet gaar deroffuer. En Part af Jorden er saa forderffuit af Haff-Sand oc Saltvand, at det icke nu kand dyrckis mere eller komme nogen til Gode. Oc mere Floden ligger øde efterhaandt, eftersom hun nu haffuer fri Indpas oc kommer tiere end hun nogensinde tilforn haffuer gjort.” – Citat slut –

Oversvømmelser, som altså dengang var en hyppig foreteelse, er også forekommet i nyere tid, f.eks. da havet den 6. november 1911 brød gennem tangen ved Hvide Sande. Da nåede vandet via de lave strækninger i Stauning sogn helt ind til Nørkjærgaard i en afstand af mindre end 100 meter, og naboejendommen blev stærkt medtaget af vandmasserne.

I den mellemliggende tid er der begribeligvis sket store ændringer m.h.t. terrænets karakter og jordens bonitet m.m., og sognet er ejhellere længere en selvstændig kommunal enhed. Efter kommunalreformkommissionens og indenrigsministerens diktat gennemførtes der pr. 1. april 1970 landsomfattende kommunesammenlægninger, så at antallet af kommuner blev reduceret til ca. 270. Fem år tidligere var antallet 1395, hvilket tal dog var reduceret ved frivillige sammenlægninger i den mellemliggende tid, så at antallet af selvstændige kommuner umiddelbart før 1970 var 1048. — For en kommune af Staunings beskedne størrelse var der i denne sammenhæng naturligvis ingen mulighed for selvstændig beståen, så Stauning sogn udgør nu en del af Skjern kommune.

Indtil da var området hvad angår samfundsmæssig opbygning en ret typisk vestjysk landkommune med een bymæssig bebyggelse og erhvervmæssigt hovedsagelig baseret på landbrug. Folketallet i området var:

- i 1850 — 682 indbyggere
- i 1930 — 848 indbyggere
- i 1969 — 879 indbyggere.

Stedets natur, flora og fauna er af ret speciel karakter på grund af områdets beliggenhed ud mod Ringkøbing Fjord. Brede enge, strandenge og rørskove er endnu et dominerende træk i landskabsbilledet. — I takt med, at sådanne "wetlands" overalt i Europa bliver stedse færre på grund af udtørringer, opdyrkninger og vandløbsreguleringer, bliver koncentrationen af fugle, som holder til på sådanne biotoper, naturligvis intensiveret i de områder, der er tilbage.

Dette typiske vestjyske fjordlandskab byder derfor på enestående oplevelser for ornitologer og naturelskere. — I forårmånederne domineres fuglelivet specielt af de mange ynglende vadefugle. Et stort antal af alle arter småvadere er i ustandselig aktivitet, og "horseøgens" brægen blander sig med lyden af de mange andre arters karakteristiske fløjt.

Efteråret er dog den tid, da den storladne natur viser sig fra sin mest markante og betagende side med mørke drivende skyer og spredte solstrejf over fjorden eller i den specielle belysning, som hersker en stille septemberdag med "høj luft".

Da kommer alle de sydgående fugletræk fra deres ynglepladser i moser og tundraer højt mod Nord, og da raster gæs og især andefugle af enhver art i mægtige flokke i de vestjyske fjorde, som efterhånden er den eneste egnede rasteplads på trækruterne fra Spitzbergen til Holland.

Med undtagelse af små ændringer, forårsaget af stærkt omskiftende vejrlig, kommer trækkene hvert år med samme præcision og i samme rytme. Storspøvens unger — de nye kuld — kommer i slutningen af juli og begyndelsen af august, derefter de gamle spover og andre vadefugle, og som de første af andefuglene kommer pibeænderne i slutningen af august. — Pibeænderne er iøvrigt

blandt jægere næsten kun kendt under betegnelsen ”Brunnakker”; det er fuglens officielle norske navn, og det er egentlig besynderligt, at netop denne fugl her i landet har fået sin norske betegnelse.

I slutningen af september og derefter i hastig takt kommer alle de andre arter af ænder. Når isen binder vandene, kommer til slut de store nordiske gråænder på besøg.

Svanerne har nu været fredet i så mange år, at de igen er særdeles hyppigt forekommende fugle i Vestjylland og andre steder. I efterårsmånederne forekommer svanerne i så stort tal i fjordene, at de – set på afstand – syner som hvide bræmmer langs rørskovene.

Niels Provstgaard Jensen, som var gift med Johanne Sand fra Nørkjærsgaard (biografi nr. 74), har sikret eftertiden et synligt minde om og bevis på det rigelige fugleliv i Stauning enge og Ringkøbing Fjord. Gennem et langt jægerliv på Ternholm oparbejdede han en enestående samling af fuglægg og udstoppede fugle – ca. 200 arter – som han skænkede til Stauning Sogn, og som nu er opstillet i sognegårdens bibliotek.

TLH



Afsnit

I

CHRISTEN CHRISTENSEN SAND (f. 1851)
og
MARGRETHE JACOBSEN KUDAHL (f. 1870)



Kiemark, set fra haven



2
CHRISTEN CHRISTENSEN SAND

f. 27. juli 1851

d. 13. september 1910

Født på Nørkjærgaard, hjemmedøbt 28. juli 1851, i kirken 5. oktober 1851. Faddere: Gravers Christensen Sand og hustru Ane Pedersdatter, Bølling, Peder Chr. Christensen Sand og hustru Mette Kirstine Jespersdatter, Halby.

Da Christen Sand var 20 år gammel, døde hans fader, og sammen med moderen "Mariane i æ Saaend" drev han nu Nørkjærgaard, indtil han i 1866 købte gården Viemark i Østerby, Stauning, af sin morbroder, Niels Iversen, der havde øget gårdens tilliggende ved tilkøb af jord fra bl.a. Stauning Præstegård, således at den nu var en af egnens største gårde. Gårdens bygninger var gamle. De blev nedrevet i 1889, og Christen Sand lod opføre nye bygninger lidt sydøst for det sted, hvor den gamle gård havde ligget.

Viemark er en gammel slægtsgård, hvis historie går tilbage til 1794. Dette år købte Axel Madsen gårdens konge-, korn- og kvægtiende for 200 rigsdaler. Han overlod senere gården til sin svigersøn Bendt Bendtsen. Efter dennes død giftede enken, Maren Sørensdatte, sig med førnævnte Niels Jensen, kaldet Iversen, som altså efterfulgtes af søstersønnen Christen Christensen Sand.

Viemark er stadig i Sandslægtens eje, idet Christen Christensen Sands sønendatter, overlæge Lizzie Sand Strømgren, Risskov, overtog gården i 1966.

Christen Christensen Sand blev den 20. oktober 1893 gift med MARGRETHE KUDAHL, født på Bjørnkjærgaard i Sevel den 23. oktober 1870. Margrethes slægtsnavn var oprindeligt Jacobsen. Navnet Kudahl hidrører fra en senere navneændring. Margrethe døde den 8. april 1952. De ligger begravet på Stauning Kirkegaard.

BØRN:

3 Christen Sand.

3
CHRISTEN SAND

f. 20. september 1894

d. 27. marts 1974

Født og opvokset på Viemark, som han overtog i 1950. Fik i sine unge år en grundig landbrugsmæssig uddannelse, bl.a. som elev på Lyngby Landboskole og på Brahesborg ved Assens.

Blev den 27. november 1922 gift med ANDREA MARIA SCHOUBOE ANDERSEN, f. 18. juni 1897 på Langagergaard i Dalby ved Kolding.

Under Christen Sands ledelse og senere besiddelse gennemgik Viemark store forandringer. I 1925 og 1956 blev staldlængerne fornyet og laden udvidet. Hovedbygningen er ændret og moderniseret i 1936 og 1958, bl.a. er opført en sidefløj mod vest. I 1966 tilkøbtes hovedparcellen af nabogården, Østerby-

gaard, af hvis avlsbygninger et par blev nedrevet. Tilbage står en enkelt længe samt stuehuset, der overlodes Andreas Dykjær, en trofast medhjælp på Viemark gennem 27 år, til beboelse.

I de mange år, Christen Sand boede i Stauning, nød han stor tillid og var bl.a. medlem af sognerådet i årene 1933-1943.

Specielt takket være hustruen Andrea (Ditte) Sands initiativ og store interesse for havebrug fremelskedes i deres tid på Viemark en pragtfuld tre tdr. land stor have, som med sine store plæner og efterhånden gamle træer præger gården meget smukt.

Efter i 1966 at have afhændet gården til datteren Lizzie Sand Strömngren flyttede Ditte og Christen Sand til Risskov, hvor de havde købt villaen Strandvænget 5. Her døde Christen Sand den 27. marts 1974. Han er bisat på Stauning Kirkegaard.

BØRN:

- 4 Grethe Randi Christa Sand
- 5 Lizzie Marie Sand

4

GRETHER RANDI CHRISTA SAND

f. 4. april 1925

d. 19. juni 1955

Født og opvokset på Viemark. Tog præliminæreksamen fra Skjern Realskole i 1942 og uddannede sig senere som fotograf. Blev den 14. juni 1952 gift med skovrider HELGE ROUSING JUHL, f. 31. december 1911 i Bastrup, Vamdrup sogn. De boede i "Birkehuset", Hovedgaard. Hun er begravet på Stauning Kirkegaard.

5

LIZZIE MARIE SAND

f. 3. august 1928

Født og opvokset på Viemark. Tog præliminæreksamen fra Skjern Realskole 1943 og senere studentereksamen fra Vestjysk Gymnasium. Derefter lægeeksamen fra Aarhus Universitet. Uddannet på forskellige hospitaler, speciallæge i psykiatri 1968. Siden 1970 overlæge ved Psykiatrisk Hospital i Århus, Risskov. Dr. med. 1978. Har udgivet forskellige artikler om medicinske og psykiatriske emner og forskningsresultater, bl.a. i 1973 en bog om en speciel behandlingsmetode. I 1978 disputatsen: Unilateral og Bilateral ECT (elektroconvulsiv terapi). Depression og Hukommelse.

Lizzie Sand Strömngren overtog i 1966 som fjerde generation sin fødegård, Viemark i Østerby, Stauning. Gården drives ved forpagter. Den gennemgik i

årene 1974-1976 en omfattende restaurering, i hvilken forbindelse frontspispen mod haven dekoreredes med teracottarelieffer omfattende motiver fra vestjysk flora og fauna. Udsmykningen udførtes af keramikeren Marie Tranberg.

Om Viemark kan i øvrigt læses i værket "Danmarks større gårde" 1961, bd. 6, p. 172-173 og bd. 8, p. 535.

Gift 19. juli 1958 med professor, overlæge, dr. med. ERIK ROBERT VOLTER STRÖMGREN, f. 28. november 1909 i København, søn af professor dr. phil. Svante Elis Strömgren og hustru, dr. odont., h.c. Hedvig Lidforss.

Erik Strömgren har taget lægeeksamen fra Københavns Universitet, blev speciallæge i psykiatri i 1940 og har siden 1945 været overlæge ved Psykiatrisk Hospital i Århus, Risskov, og professor i psykiatri ved Aarhus Universitet. Har flere internationale tillidshverv. Kommandør af Dannebrog 1969. Optaget i Kraks Blå Bog. Bopæl: Skovagervej 2, Risskov.

BØRN:

- Lene Annette Sand Strömgren, f. i Århus 9. februar 1960, døbt i Stau-ning Kirke 15. maj 1960. Student 1977 fra Risskov Amtsgymnasium, stu-derer medicin ved Aarhus Universitet.
- Jeanina Marianne Sand Strömgren, f. i Århus 9. marts 1963, døbt i Stau-ning Kirke 2. juni 1963. Elev i Risskov Amtsgymnasium.
- Peter Michael Sand Strömgren, f. i Århus 2. juli 1965, døbt i Stau-ning Kirke 7. november 1965.



Parti fra gårdsiden

Afsnit
II

ANE CHRISTENSEN SAND (f. 1853)
og
ANDREAS CHRISTENSEN (f. 1850)



Købmandsgaarden



ANE CHRISTENSEN SAND

f. 23. september 1853

d. 22. maj 1939

Født på Nørkjærgaard. Hendes gudmoder var Peder Miltersens hustru Inger Christine Christensdatter Sand fra Klaptoft i Velling.

Ane blev den 13. oktober 1878 gift med ANDREAS CHRISTENSEN, f. 12. december 1850, han var handelsuddannet og kendt under navnet Andreas Hahne, et gammelt slægtsnavn.

Ane var den første af de mange døtre i Sand, der stod brud, og hendes bryllup formede sig som en stor fest.

Det var vistnok meningen, at brudgommen ville have begyndt købmandsforretning i Skjern, hvor han havde lært faget hos købmand Hansen. Men da Ane var opvokset på en stor gård med udstrakte jorde, kunne hun ikke tænke sig at bo i et jordløst hus, som hun udtrykte sig. Sandsynligvis af denne grund købte Andreas Christensen – skønt han ikke var landmand – en gård i Bouso i Stauning, hvortil der, meget passende, tillige hørte en købmandshandel. Efter i mange år at have drevet gården og købmandshandelen i Bouso, købte han et hus i byen over for mejeriet og flyttede købmandsforretningen dertil. I 1917 solgte han såvel forretningen som huset til Brugsforeningen, som da var blevet oprettet af sognets mænd. – Gården blev overdraget til sønnen Marius Christensen, og Ane og Andreas Christensen flyttede til Skjern, hvor de havde købt en villa i Bredgade.

I sin tid i Stauning beklædte Andreas Christensen mange tillidshverv. I to perioder var han sognerådsformand og tillige formand for de fleste andelsforetagender i sognet, bl.a. møllen. Han døde i Skjern den 19. november 1923.

BORN:

- 7 Christen Sand Christensen
- 12 Christen Hahne Christensen
- 21 Alfred Lund Christensen
- 22 Ingrid Marie Christensen
- 23 Marius Sand Christensen
- Oluf Thorvald Christensen (f. 4/11-1887, d. 1890)
- Kristine Marie Christensen (f. 1889, d. 1890)
- 32 Thora Marie Christensen
- 33 Thorvald Christensen

7

CHRISTEN SAND CHRISTENSEN

f. 10. august 1879

d. 13. oktober 1955

Født i Bousø, Stauning. Blev 27. oktober 1905 gift med MARIANE KROGS-GAARD, som var født i Vester Bjerregaard i Stauning 8. oktober 1880. Ægteparret ejede gården Jegsmark i Guldager sogn indtil 1912 og havde derefter Bakkegaard i Gjesing ved Esbjerg. De afstod Bakkegaard i 1948 og byggede i stedet et hus på en parcel, der var udskilt fra gården. Efter mandens død i 1955 flyttede Mariane til Brørup, men flyttede snart efter til en lejlighed hos datteren og svigersønnen Anna Andrea og Georg Ørnskov i Gjerndrup. Her boede hun til sin død den 27. august 1968.

Christen Sand Christensen havde i tidens løb beklædt mange tillidshverv i sognet og inden for faglige organisationer. Han var i to perioder næstformand i Bryndum-Vester-Nebel sogneråd, i bestyrelsen for Bryndum Sogns Sparekasse og Venstrevælgerforeningen. Han var en anerkendt opdrætter af avlsskvæg og var selvskreven som dommer ved dyrskuerne i Esbjerg.

Mariane og Christen Sand Christensen er begravet på kirkegården i Bryndum.

BORN:

8 Anna Andrea Sand Christensen

8

ANNA ANDREA SAND CHRISTENSEN

f. 31. maj 1915

Født på Bakkegaard i Gjesing. Gift 14. juni 1940 med GEORG ØRNSKOV, f. 17. september 1910 i Tarp i Bryndum sogn, søn af landmand Chr. Ørnskov og hustru Ane.

Georg Ørnskov er uddannet inden for handel. Kom i lære 1. november 1925 og gik på Esbjerg Handelsskole. Senere kursus på Den Danske Andels-skole 1937. Var fra 1/7-1939 til 1/7-1971 uddeler i Gjerndrup Brugsforening. Ægteparret flyttede derefter til Vejen, hvor Georg Ørnskov var tilbudt stillingen som bogholder i brugsforeningen Kvickly. Bor Rugvænget 10, Vejen.

BORN:

9 Christen Sand Ørnskov

10 Frede Sand Ørnskov

11 Knud Sand Ørnskov

9

CHRISTEN SAND ØRNSKOV

f. 25. juni 1941

Født i Gjerndrup. Lærte handelsfaget i faderens brugsforening i Gjerndrup, men fik i sin soldatertid indblik i radar- og radioteknik, og tog derfor – efter at have udstået militærtjenesten – plads i en radio- og tv-forretning i Ørum på Djursland. I 1967 købte han sammen med en kompagnon forretningen, som de stadig driver. Har købt en nedlagt landbrugsejendom, der er istandsat og nu tjener som bolig for ham og hustruen, LIS HAMMER, som p.t. læser til børnehavepædagog. Studiet ventes afsluttet 1978.

BØRN:

– Lene Hammer Ørnskov, f. 23. november 1975.

10

FREDE SAND ØRNSKOV

f. 8. august 1944

Født i Gjerndrup. Uddannet ved landbrug, men nu ansat som montør ved Rigs-telefonen i Haderslev. Ugift. Bor Skovbrynet 6, Haderslev.

11

KNUD SAND ØRNSKOV

f. 18. marts 1946

Født i Gjerndrup. Uddannet i Banken for Vejen og Omegn, Vejen. Er stadig ansat sammesteds, nu som bankfuldmægtig. Ugift. Bor Rolighedsvej 8, Vejen.

12

CHRISTEN HAHNE CHRISTENSEN

f. 6. oktober 1880

d. 15. januar 1952

Født i Bousø, Stauning. Handelsuddannet. Gift 8. oktober 1911 med JENNY BECH fra Dalagergaard i Borris, f. 26. april 1884. Chr. Hahne Christensen og hustru har boet i Tarm, Ringkøbing og Kolding. Sidstnævnte sted ejede han sammen med broderen Thorvald købmandsgården Borchs Gaard, Christgaus Eftf. Flyttede senere til Ry og overtog Gl. Ry Kro og Købmandshandel. Afstod kroen og købmandshandelen i 1946 og byggede derefter en villa i Ry, hvor de boede til deres død. Hustruen døde 11. januar 1952. Manden 15. januar 1954. Er begge begravet i Ry.

BØRN:

13 Svend Bech Hahne Christensen 18 Anna Gerda Hahne Christensen
17 Andreas Bech Hahne Christensen

13

SVEND BECH HAHNE CHRISTENSEN

f. 16. januar 1913

Er handelsuddannet og var oprindeligt købmand i Ry. Siden 1942 grosserer i Horsens og har specialiseret sig i lædervarer. Gift med RUTH RASMUSSEN, f. 13. marts 1920 i Gl. Ry. Bopæl: Spangsvej 18, Horsens.

BORN:

- 14 Ib Hahne Christensen
- 15 Ole Hahne Christensen
- 16 Jørgen Hahne Christensen

14

IB HAHNE CHRISTENSEN

f. 25. februar 1942

Er radiomekaniker og er beskæftiget hos Furbo Fællesantenneanlæg, Horsens. Gift 23. november 1968 med GRETHE BECH-NIELSEN, f. 25. april 1943 i Haldrup. Bor Fagotvej 3, Thorsted, Horsens.

BORN:

- Charlotte Hahne Christensen, f. 28. juli 1970
- Claus Hahne Christensen, f. 23. februar 1972

15

OLE HAHNE CHRISTENSEN

f. 8. november 1946

Født i Horsens. Er ansat som portør på Sygehuset i Horsens. Gift 15. marts 1969 med ELSEBETH THURØ HANSEN, f. i Horsens 17. februar 1946. Bor Mosebakken 6, Thorsted, Horsens.

BORN:

- Tina Hahne Christensen, f. 11. august 1969
- Rikke Hahne Christensen, f. 23. juni 1974

16

JØRGEN HAHNE CHRISTENSEN

Født i Horsens. Er assistent på Stadsingeniørens Kontor i Horsens. Ugift. Bor Sundvej 18, Horsens.

17

ANDREAS BECH HAHNE CHRISTENSEN

f. 25. april 1914

Uddannet i handelsfaget, men er nu tegner, maler og illustrator. Ugift. Bor Søllerødgade 57, København.

18

ANNA GERDA HAHNE CHRISTENSEN

f. 26. november 1916

d. 1. juni 1963

Gift med VICTOR BOXENBAUM, f. 23. februar 1914. Boxenbaum er direktør for Wangels Forlag A/S og bor Laurids Bings Alle 5, København.

BØRN:

19 Claus Boxenbaum

20 Asta Vibeke Boxenbaum

19

CLAUS BOXENBAUM

f. 21. februar 1948

Er student fra Sct. Jørgens Gymnasium 1966 og har derefter taget juridisk embedseksamen. Er sekretær ved Boligministeriet. Ugift. Bor Grønningen 7, København.

20

ASTA VIBEKE BOXENBAUM

f. 19. oktober 1950

Er student fra Falkonergaardens Gymnasium 1969 og er senere uddannet som tresproglig korrespondent (Engelsk, Tysk, Fransk). Er p.t. korrespondent E.D. ved Danmarks Radio.

Gift 4. september 1976 med HANS GÜNTHER PETERSEN, som er cand. merc. og ansat som marketingchef ved Den Kgl. Porcelænsfabrik. Bor Vester Søgade 20, København.

21

ALFRED LUND CHRISTENSEN

f. 1. august 1882

d. 1945

Født i Bousø, Stauning. Handelsuddannet. Var købmand i Ringkøbing (P. Tangs Eftf.), hvor han endvidere en tid ejede lystejendommen Kongshøj. Var derefter i mere end 25 år købmand i Holstebro og senere købmand i Esbjerg. Herfra flyttede han til Fyn, hvor han havde overtaget "Rolighedskroen" i Ørsted. Her døde han pludselig i 1945. Er begravet i familiegravstedet på Stauning Kirkegaard.

22

INGRID MARIE CHRISTENSEN

f. 23. november 1883

d. 26. maj 1972

Født i Bousø, Stauning. Var helt fra de unge år beskæftiget ved hotel- og restaurationsvirksomhed. Var bl.a. bestyrerinde på Højskolehjemmet i Esbjerg i næsten 30 år, men fratrådte denne stilling, da Højskolehjemmet blev beslaglagt af den tyske besættelsehær og havde ingen beskæftigelse siden. Hendes sidste mange år var præget af sygdom, og hun gennemgik indlæggelse og behandling flere forskellige steder, bl.a. på øjenklinikken i Esbjerg. Da hun af helbredsmæssige grunde ikke længere kunne være alene, fik hun ophold hos sin niece Anna Andrea og dennes mand, Georg Ørnskov i Vejen, hvor hun boede til sin død. Er begravet i familiegravstedet på Stauning Kirkegård.

23

MARIUS SAND CHRISTENSEN

f. 4. marts 1886

d. 7. januar 1930

Født i Bousø, Stauning. Uddannet ved Landbrug. Blev den 7. maj 1918 gift med ANE HOLM, f. på Bredfjord i Stauning den 16. marts 1888. De overtog hans fødegård "Købmandsgaarden" i Stauning. Efter Marius's død allerede som 44-årig drev Ane gården videre alene, men med hjælp af sønnen Andreas Hahne Christensen, som senere fik gården overdraget

Ane bor stadig på gården hos sønnen.

BORN:

- Andreas Hahne Christensen (f. 1920, d. 1921)
- 24 Andreas Hahne Christensen
- 27 Karen Marie Sand Christensen
- 31 Anna Elisabeth Sand Christensen

24

ANDREAS HAHNE CHRISTENSEN

f. 12. april 1922

Født i Bousø, Stauning. Uddannet ved landbrug. Den 1. januar 1953 overtog han som 3. generation sin fødegård "Købmandsgaarden" i Bousø i Stauning. Blev 25. april 1953 gift med SOLVEIG ØSTERGAARD, f. i Knudgaard i Stauning den 31. marts 1927. Med hjælp af sønnen driver ægteparret Hahne Christensen ikke alene Købmandsgaarden, men også nabogården, som blev tilkøbt for et par år siden.

Det gamle stuehus på Købmandsgaarden er med stor hensyntagen til husets tidligere udseende og stil sat smukt i stand og tager sig med sit nye rørtag stateligt ud.

Andreas Hahne Christensen har været i bestyrelsen for bl.a. Brugsforeningen, Mejeriet og Andelskassen.

BØRN:

25 Svend Hahne Christensen

26 Anne Marie Hahne Christensen

25

SVEND HAHNE CHRISTENSEN

f. 3. oktober 1957

Født i Bousø, Stauning. Har taget realeksamen og er uddannet ved landbrug, dels hjemme på gården, dels ved ophold på Borris Landbrugsskole. Er hjemme og bistår forældrene med arbejdet på Købmandsgaarden og den naboejendom, som blev købt i 1975.

26

ANNE MARIE HAHNE CHRISTENSEN

f. 10. juni 1960

Født i Bousø, Stauning. Bor hos forældrene og går på realskole i Skjern.

27

KAREN MARIE SAND CHRISTENSEN

f. 16. marts 1924

d. 8. december 1975

Født i Bousø, Stauning. Gift 18. februar 1950 med BENT BØRSTING, f. 26. november 1924 i Stauning Øster Skole. Børsting er ingeniør og medejer af firmaet Børsting & Burgaard, Rådgivende Ingeniører, København. Bor Hylde-morsvej 36, Herlev.

BORN:

- 28 Marianne Børsting
- 29 Søren Henrik Børsting
- 30 Inger Sand Børsting

28

MARIANNE BØRSTING

f. 31. maj 1951

Er uddannet som lærer og p.t. ansat i folkeskolen i Bjeverskov. Læser samtidig til cand. mag.

Gift med OLE JORDY, som er født 18. januar 1951, og som er tandlæge. Bor Toftevej 2, Nr. Dalby, Borup.

29

SØREN HENRIK BØRSTING

f. 14. oktober 1954

Er tilmeldt studium i pædagogik på universitetet, men er p.t. beskæftiget som lærervikar. Bor Hvalsøvej 42 B st. th., Brønshøj.

30

INGER SAND BØRSTING

f. 2. august 1958

Er elev i 2. G på Herlev Statsgymnasium og bor hos faderen, Hylde-morsvej 36, Herlev.

31

ANNE ELISABETH SAND CHRISTENSEN

f. 29. april 1929

Født i Bousø, Stauning. Er handelsuddannet og har arbejdet som ekspeditrice i fasterens sygeplejeforretning i Skjern.

Gift 19. september 1964 med FRITS THOMAS POULSEN, der er født 10. juni 1927 i Maglekjær, Snogebæk, Bornholm. F. Th. Poulsen er maskinmester og har i 11 år sejlet i langfart med rederiet Lauritsens både. Han er nu ansat ved Søværnet på Holmen, København.

Bor Strandmarksvej 18, Hvidovre.

BØRN:

– Johannes Sand Poulsen, f. 30. september 1968

32

THORA MARIE CHRISTENSEN

f. 9. september 1891

Født i Bousø i Stauning. Er ganske vist ikke døbt Hahne Christensen, men er dog kendt under dette slægtsnavn. Er handelsuddannet og havde i ca. 25 år sygeplejeforretning i Skjern, hvor hun endnu bor under adressen: Bredgade 16, Skjern.

33

THORVALD CHRISTENSEN

f. 12. april 1894

d. 26. december 1970

Født i Bousø, Stauning. Handelsuddannet og var selvstændig købmand forskellige steder, bl.a. havde han en tid sammen med broderen Christen en gammel købmandsgård "Borchs Gaard" i Kolding. Fra Kolding kom han til Lemvig, hvor han var forretningsdrivende i ca. 40 år. Hans materialhandel på torvet i Lemvig var et markant træk i bybilledet. Thorvald Christensen er begravet i familiegravstedet på Stauning Kirkegaard.

Afsnit
III

KAREN MARIE CHRISTENSEN SAND (f. 1856)

og

MADS HOLM (NIELSEN) (f. 1857)



Bollemupgaard

(efter gl. foto)



KAREN MARIE CHRISTENSEN SAND

f. 20. september 1856

d. 2. marts 1921

Født på Nørkjærgaard. Hendes gudmoder ved dåben var Peter Madsens hustru Ane Marie Jensdatter, Halby. Blev 28. marts 1889 gift med MADS HOLM (det oprindelige efternavn Nielsen slettet ved en navneændring). Mads Holm var født 29. april 1857 i Stauning Møllegaard som søn af Niels Peter Holm og Mariane Nielsdatter. I en tidligere biografi er det nævnt, at Karen Marie og Mads havde kendt hinanden fra barneårene, og at de blev viet af pastor Vilhelm Gregeren, den senere så bekendte digterpræst.

Fra de blev gift til deres død ejede og drev de Bollerupgaard på Holmsland. – Fra hjemmet på Bollerupgaard blev der vist megen godgørelse mod sognets mange småkårsfolk. Hjemmet var stærkt religiøst præget, og det voldte f. eks. Karen store anfægtelser, hvis det under en vanskelig høstperiode var nødvendigt at køre korn ind om søndagen.

På grund af svigtende helbred havde hun en måneds ophold på kuranstalt i Silkeborg og gennemgik senere en operation for cancer på Sct. Josefs Hospital i København, hvor hun afgik ved døden 2. marts 1921.

For Mads Holm var hustruens død et hårdt slag, og 7 måneder senere døde han uden forudgående sygdom.

Mads Holm var en fremtrædende mand inden for det offentlige liv på Holmsland, hvor mange tillidshverv blev ham betroet, bl.a. var han sognerådsformand.

Ægteparrets grave findes på Gl. Sogns Kirkegård.

BØRN:

- 35 Jane Marie Holm
- 38 Christen Sand Holm
- 42 Peder Marius Sand Holm
- 43 Mariane Sand Holm
- 44 Mathilde Marie Holm
- Edvard Sand Holm (død 1899, et halvt år gl.)

JANE MARIE HOLM

f. 24. marts 1890

Født på Bollerupgaard. Viet i Gl. Sogns Kirke den 26. april 1921 til HANS JØRGEN HELLESØ VAABEN fra Bække Møllegaard, f. 4. oktober 1890.

Ægteparret ejede og drev i en menneskealder "Mariegaard" i Gesten sogn ved Kolding. Her døde Hans Jørgen Hellesø Vaaben den 12. april 1950 og blev begravet i familiegravstedet på Bække Kirkegaard. Han nød stor tillid i sit sogn.

hvilket fremgår af de mange tillidshverv, der blev ham betroet. Han havde således bl.a. været sognerådsformand og var ved sin død skatterådsmedlem, kredsvurderingsmand og bestyrelsesmedlem i Vejen Bank.

Mariegaard blev efter Hans Jørgen Hellesø Vaabens død overtaget af sønnen, Peter Vaaben, hvorefter Marie Vaaben i 1956 flyttede til Gesten, hvor hun havde købt hus og stadig bor.

BØRN:

- 36 Peter Hellesø Vaaben
- 37 Karen Marie Hellesø Vaaben

36

PETER HELLESØ VAABEN

f. 7. marts 1924

Uddannet ved landbrug, bl.a. ved et års ophold i Amerika. Han overtog efter faderens død sin fødegård Mariegaard den 1. april 1951.

Blev gift 11. november 1960 med ANNA IRENE CHRISTENSEN, f. i Lildballe 1. marts 1935, datter af Hans Christensen og hustru Agnes.

Peter Vaaben er i bestyrelsen for den stedlige Venstrevælgerforening, Beplantningsforeningen "Staushede" samt Kolding og Oplands Højspændingsforening.

BØRN:

- Hans Jørgen Hellesø Vaaben f. 28. september 1963
- Karsten Hellesø Vaaben f. 31. oktober 1964

37

KAREN MARIE HELLESØ VAABEN

f. 30. september 1926

Er uddannet som boghandler. Gift 27. april 1950 med AKSEL MARTHINUS HORSSENS, f. i Aalborg den 2. maj 1898. A. M. Horsens havde i 1947 købt øen Fæno i Lillebælt. Efter 17 års ophold her købte ægteparret godset "Kongstedlund" i Øst Himmerland og flyttede dertil. I 1967 overtog de tillige "Hals Nørreskov" på 400 tdr. land.

A. M. Horsens havde tidligere været forstander ved Københavns Kommunes Fritidshjem og havde i årenes løb udført et stort og uegennyttigt arbejde blandt børn og unge i København. For sine fortjenester på dette felt var der tildelt ham æresbevisningen: Ridder af Dannebrog af 1'grad.

Han døde på Kongstedlund d. 1. marts 1973 og blev begravet på Kongerslev Kirkegård. Karen Marie Hellesø Horsens bor nu Egernevj 45, Strandhuse, Kolding.

38
CHRISTEN SAND HOLM
f. 21. juni 1891

Født på Bollerupgaard, som han overtog efter faderens død i 1921. Han solgte Bollerupgaard i 1935 og købte i stedet Brogaard i Rindum. Brogaard var også før i Sandslægtens eje, idet den havde tilhørt hans moster Nielsine Oline Harpøth, som døde i 1934.

Christen Sand Holm var den 10. september 1930 blevet gift i Brabrand kirke med INGEBORG ELISABETH BÜTZOW HOLSTEBROE, f. 12. januar 1901, datter af direktør Aksel Holstebro.

Christen Sand Holm har i tidens løb været medlem af menighedsrådet og siddet i bestyrelsen for adskillige lokale og faglige foreninger. Han og hustruen bor stadig på Brogaard, men gården udgør ikke længere et landbrug, idet jorden er frasolgt og udstykket. Udbygningerne er ej heller længere i brug, men ægteparret Sand Holm har med pietet bevaret den særprægede hovedbygning med dens vægmalerier og udsmykninger fra Oline og Iver Harpøths tid.

De nye boligkvarterer i Rindum er vokset nært ind på gården, som nu er registreret under adressen: Byskellet 23, Ringkøbing.

BØRN:

39 Tove Sand Holm

40 Anna Sand Holm

– Grethe Sand Holm f. 2/6 1938 d. 20/12 1938

41 Inge Sand Holm.

39
TOVE SAND HOLM
f. 18. april 1933

Født på Bollerupgaard. – Tog realeksamen på Ringkjøbing Skole og påbegyndte derefter uddannelse på Kunstindustriskolen i København, hvilken uddannelse 4 år senere afsluttedes med eksamen som reklametegner. Arbejdede flere år i dette fag i bl.a. København og London. Var senere beskæftiget ved receptions- og kontorarbejde forskellige steder i Norge. Har siden sommeren 1973 drevet en genbrugs- og antikvitetsforretning i Lillehammer i Norge. Bor Storgatan 81, Lillehammer.

40

ANNA SAND HOLM

f. 31. marts 1936

Født på Brogaard. Uddannet som børnehavelærerinde. Gift med GÜNTHER LAURITZEN. Bor Torsbro Vandværk, Allingevej 30, Taastrup.

BØRN:

- Steen Günther Lauritzen, f. 3. april 1971

41

INGE SAND HOLM

f. 11. marts 1940

Født på Brogaard. I 1963 færdiguddannet som sygeplejerske ved Centralsygehuset i Slagelse. Derefter et halvt års praksis på Esbjerg Sygehus. Rejste til Lillehammer i Norge 1. april 1964 og arbejdede i ca. et år på Fylkessykehuset i Lillehammer.

Gift 6. marts 1965 med LEIF HÅRSETH, der har handelsskoleuddannelse og mangeårig praksis som købmand. Leif Hårseth har nu egen forretning i Lillehammer. Bopæl: Martin Seipsvej 5, Lillehammer, Norge.

BØRN:

- Arne Christian Hårseth, f. 5. oktober 1965
- Thor Leif Hårseth, f. 31. oktober 1969

42

PEDER MARIUS SAND HOLM

f. 27. oktober 1893

d. 20. juli 1976

Født på Bollerupgaard, Holmsland. Kunstmaler, uddannet på Kunstakademiet i årene 1918 - 1921. Udstillede samme år på Kunstnernes Efterårsudstilling. Deltog i 1924 første gang på Forårsudstillingen på Charlottenborg og var derefter udstiller hvert år uden censur indtil sin død. I 1954 solgte han på ferniseringsdagen et maleri til kongen, forestillende Den Spanske Trappe i Rom. Er på Frederiksborgmuseet repræsenteret med et maleri af Chr. Kold. Den smukke tegning af Nørkjærgaard, som pryder omslaget på Chr. A. Søgaards bog fra 1946, og som er tegnet af ham, vidner om hans indleven i vestjysk natur og landskab.

Peder Sand Holm, der i sin ungdom rejste meget rundt i Europa, var stærkt knyttet til sin hjemegn i Vestjylland, hvor han hovedsagelig hentede sine motiver til såvel landskaber som portrætter og interiørs. Han var ugift og boede ved sin død sammen med sin søster Mariane på Hortensiavej i København.

43

MARIANE SAND HOLM

f. 27. januar 1896

Født på Bollerupgaard. Uddannet som sygeplejerske på Bispebjerg Hospital. Uddannelsen afsluttet 1. september 1923. Supplerede derefter sin uddannelse ved tjeneste på andre hospitaler og som privatsygeplejerske og blev så ansat på "Hjemmet for vanføre og Ortopædisk Hospital" i København, hvor hun virkede i en meget lang årrække.

Bor Hortensiavej 16, København.

44

MATHILDE MARIE HOLM

f. 16. marts 1897

d. 31. marts 1945

Født på Bollerupgaard. Var uddannet som lærerinde og havde haft ansættelse på forskellige skoler, før hun blev ansat på Den Franske Skole på Frederiksberg. Her blev hun dræbt ved katastrofen i marts 1945, da en engelsk bombemaskine under angreb på gestapohovedkvarteret på Shellhuset ved en fejltagelse kastede bomber over Den Franske Skole.



Afsnit

IV

JENSINE CHRISTENSEN SAND (f. 1858)

og

MARTIN JØRGEN KJELDSSEN (f. 1848)



Porten Grønnegade 2B, Ringkjøbing

45

Jensine Christensen Sand (1858)
Martin Jørgen Kjeldsen (1848)

46

Jens Sigurd Sand Kjeldsen (1901)
Ida Madsen (1909)



JENSINE CHRISTENSEN SAND

f. 16. november 1858

d. 30. marts 1901

Født på Nørkjærgaard. Hendes gudmoder ved dåben var Niels Jensens hustru, Maren Sørensdatte, Østerby. Hun blev 27. januar 1900 gift med **MARTIN JØRGEN KJELDEN**, muremester, f. 22. september 1848.

Jensine Sands ægteskab blev kun kort. Hun blev gift i januar 1900 og døde i marts 1901, men i den korte tid nåede hun med sit gode sind og sin omgængelighed at sætte sit præg på livet i hjemmet i Grønnegade 28 i Ringkøbing, hvor der herskede stor gæstfrihed, og hvor hun skabte hyggelige og fornøjelige rammer om selskaber og sammenkomster.

Martin J. Kjeldsen var enkemand og havde i sit tidligere ægteskab 4 voksne børn, som Jensine altså nu blev stedmoder til. Såvel hos disse børn som hos familiens venner var hun afholdt og respekteret. Det samme var tilfældet forsåvidt angår de mange svende og arbejdere, der var ansat i hendes mands store muremesterforretning.

Jensine døde pludseligt af en hjertelammelse mindre end to måneder efter at have født sit første og eneste barn. Martin Jørgen Kjeldsen døde 5 år senere, nemlig den 2. juli 1906.

Jensine og Martin Kjeldsens grave findes på kirkegården i Ringkøbing.

BØRN:

46 Jens Sigurd Sand Kjeldsen

JENS SIGURD SAND KJELDEN

f. 11. februar 1901

Født og opvokset i Ringkøbing. Gik i Ringkøbing Borgerskole og Ringkøbing Realskole og kom efter endt skolegang i købmandslære i den gamle kendte købmandsgård P. Tangs Eftf.; fik i læretiden teoretisk undervisning i handelsfagene i Ringkjøbing Handelsskole.

Efter at have udstået læretiden havde J. Sigurd Kjeldsen beskæftigelse i forskellige handelshuse, bl.a. 3 år i Slagelse og 5 år i Sønderborg, før han i 1927 oprettede et kaffeagentur i Kolding. Kjeldsen beretter, at man dengang solgte 3 hele sække rå kaffe, d.v.s. 180 kg for 180 kr. – Fra 1929 til 1938 var han ansat som repræsentant hos Henkel i Dusseldorf (Persil) og havde da hele Tyskland og Danmark som arbejdsområde. Han opsgav sin stilling på grund af den politiske udvikling i Tyskland.

Efter i nogle år derefter at have forestået salget af kaffeerstatning fra firmaet Mocca-Compagniet i Skive oprettede Kjeldsen sluttelig agenturforretning i Aarhus. Forretningen var oprindeligt baseret på handel med kaffe og the samt diverse andre konsumvarer fra firmaerne Georg Bestle, Gluten Flour og 555-Konserves. Han har i de senere år aftrappet sin forretningsvirksomhed, så at forretningen nu alene omfatter the-en-gros.

J. Sigurd Kjeldsen blev den 31. oktober 1942 gift med IDA MADSEN, der er født 30. maj 1909 i Bramminge, datter af grosserer M. A. Madsen og hustru Louise.

Han var en af initiativtagerne til udgivelsen af slægtsbogen i 1946 og til rejsningen af mindestenen for Sandslægten ved Nørkjærsgaard i 1973, ligesom det var ham, som ved denne lejlighed ledede den efterfølgende slægtsfest i Stauning Sognegård.



Afsnit
V

NIELSINE OLINE CHRISTENSEN SAND (1863)

og

IVER PEDERSEN HARPØTH (1862)



Brogaard, set fra gårdsiden

Oversigtsdiagram udeladt, idet afsnit V kun omfatter eet slægtsled.



NIELSINE OLINE CHRISTENSEN SAND

f. 9. februar 1863

d. oktober 1934

Født på Nørkjærgaard. Hendes gudmoder ved dåben var Mads Jensen Korsgårds hustru Ellads Marie Christensdatter Sand, Skjern.

Gift i november 1891 med IVER PEDERSEN HARPØTH, gårdejer på Brogaard i Rindum sogn, f. 15. februar 1862, død i december 1932.

Da Oline flyttede ind som kone på Brogaard, var det ikke en flytning til fremmede omgivelser eller fremmed miljø. Brogaard var lige som hendes barndomshjem en gammel slægtsgård, idet Iver Harpøth var 4. generation på stedet. Han havde overtaget gården i 1886. De tidligere ejere havde været:

Søren Harpøth (købmand i Ringkøbing, død 1852)

Jens Tang Harpøth (overtog gården 1831)

Peder Harpøth (død 1886)

De pågældende var altså henholdsvis oldefader, bedstefader og fader til Iver Harpøth.

De to ægtefæller var af sind vidt forskellige; hun rask i ord og handling, han lidt indesluttet, alvorlig og stille. Der var ingen børn i ægteskabet, men så meget desto mere kom hjemmet til at betyde for søskendebørn på begge sider, og specielt i ferietiden om sommeren var der stort rykind.

Brogaard var en smuk gammel gård; stuehuset, der var opført 1829, var herskabeligt indrettet med rummelige værelser og smukke bjælkelofter. Det nedbrændte til grunden den 1. november 1920, idet stråtaget var blevet antændt af gnister fra et lokomotiv, der kørte forbi på den nærliggende midlertidige mergelbane.

Stuehuset blev genopført i sin tidligere skikkelse, i hvert fald hvad angår stuernes beliggenhed, men huset blev dog nu forsynet med fast tag og der indrettedes en forstue eller rettere en hall, som var med til at fremhæve husets herskabelige karakter. Fra hallen førte en smukt udskåret trappe op til gæsteværelserne oven på, og over indgangsdøren blev sat følgende indskription:

Det af købmand Søren Harpøth, Ringkøbing

Anno 1829

opførte Stuehus nedbrændte 1. November ved Middagstid 1920. Dette hus er atter genopført i 1921 af hans Sønesøns Søn og dennes Hustru.

Herre, lad Sandheden raade herinde.

I denne inskription dannes årstallet 1829 af de gamle jernstal, som havde været anbragt på det gamle stuehus, og som blev fundet i asken efter branden.

Hallen blev meget smukt udstyret med vægdekorationer og -malerier. Dette arbejde blev udført af malermester L. Noe fra Ringkøbing.

I det hele taget blev der intet sparet for at gøre husets interiør så fornemt som muligt, og med rig anvendelse af sjældne træsorter, udskæringer og kunstfærdigt snedkerarbejde blev der skabt en bolig, som i 1921 må have været af særdeles luksuriøs karakter, og som endnu i dag virker imponerende.

Gårdens udbygninger, der i dag står ubenyttede, er opført i 1902 og er bygget af Oline Harpøths svoger, muremester Martin Kjeldsen, Ringkøbing. Da stuehuset skulle opføres igen efter branden i 1920 var det Martin Kjeldsens søn af 1. ægteskab, Kristian Kjeldsen, som forestod arbejdet. Malermester Noe, der som nævnt udførte dekorationsarbejdet, var iøvrigt Martin Kjeldsens svigersøn.

Ved opbygningen af den nye hovedbygning på Brogaard lod Iver Harpøth – som en hilsen til eftertiden – indmure en sølvvæske i den østre sokkel. Æsken, som altså sidder i sokkelen endnu, indeholdt en samling mønter, sandsynligvis de mønter, som var i brug på denne tid.

Efter flere års tiltagende svaghed døde Iver Harpøth i december 1932, og Oline drev nu gården videre alene, dog med god støtte af specielt broderen Jens og nevøen Alfred Christensen. Hun døde i 1934 efter mange måneders svær sygdom. Den sidste tid før hendes død havde tre af hendes nevøer, Alfred Christensen, Carl Johan Lehn og Aksel Harpøth fast ophold på gården for at være hende til hjælp og trøst. Ved hendes begravelse på kirkegården i Rindum vidnede det store fremmøde af familiemedlemmer om, at hun og hendes mand havde skabt et hjem, der var blevet betragtet som et samlingspunkt for slægten på begge sider.

Brogaard forblev dog også fremtidigt i Sandslægtens eje, idet Olines nevo Christen Sand Holm købte gården. Han havde indtil da haft Bollerupgaard på Holmsland.

Brogaard er i dag ikke længere en gård på landet. Der drives intet landbrug, og udbygningerne står tomme og ubenyttede, idet Ringkøbing by nu har bredt sig ud over gårdens jorder, men takket være Chr. Sand Holm og hans hustrus pietetsfølelse er stuehuset faktisk uændret fra Oline og Iver Harpøths tid med hvide skorstene og frontispicer og med interiøret velbevaret. I stuerne ligger f.eks. endnu de gamle gulve af pitch-pine.

Bygningen kan absolut ikke siges at give et typisk billede af landbefolkningens byggeskik og levevis i 1921, men den er med sit særpræg et særdeles interessant minde om en svunden tid i såvel arkitektonisk som kulturhistorisk henseende.

Afsnit
VI

ANE MARIE CHRISTENSEN SAND (1863)
og
MADS CHRISTIAN SØRENSEN RINDER (1855)



Ahlefeldtsgade 19, Rudekøbing

(eft. gl. foto)



ANE MARIE CHRISTENSEN SAND

f. 9. februar 1863

d. 19. september 1927

Født på Nørkjærgaard. Hendes gudmoder ved dåben var Christen Nielsen Bondes hustru, Karen Jensdatter, Bousøgaard, Stauning.

Var indtil sit giftermål kun borte fra barndomshjemmet i det halve år, da hun havde ophold på en gård på Odder-egnen for at lære husholdning. – Blev forlovet i efteråret 1885 og blev 15. oktober 1886 gift med MADS KRISTIAN SØRENSEN RINDER, der var lærer og født i Aargab på Holmslands Klit 10. november 1855.

Mads Kr. Rinder havde efter sin konfirmation fået nogen praktisk uddannelse hos lærer Jepsen i Østre Skole. En vinter var han lærer i en pogeskole i Lundgaard i Langkjær. Ved denne lejlighed fik han fra sognerådet i Stauning en særdeles fin anbefaling. Han var derefter i 9 år vinterlærer i Bøel Biskole i Lønborg sogn, og også herfra foreligger der fra en kreds af forældre og skolekommissionsmedlemmer en smuk anbefaling, hvori han omtales som "et ædelt menneske, en sand børneven og fortrinlig lærer, som har vundet befolkningens agtelse og tillid".

Han forlod Lønborg for at uddanne sig på seminariet og bestod i 1883 skolelærereksamen i Aarhus med resultat: "Meget duelig" 209 points. Kun eet point fra udmærkelse. – Var derefter lærer ved Albecks Skole og Cathedral-skolens Forberedelseskursus i Aarhus. Han var i 1885 blevet forlovet med Ane Marie, men lønnen i embedet i Aarhus var så beskeden, at de ikke mente at kunne leve deraf. Han søgte derfor bort til en bedre stilling som lærer ved Rudkøbing kommunale Skolevæsen, hvor han tiltrådte 3 måneder før sit giftermål. – Ægteparret boede først på Reberbanen, men købte snart et hus i Ahlefeldtsgade, som blev familiens hjem, indtil hjemmet opløstes ved Ane Maries død i 1927. – Hjemmet var meget gæstfrit og præget af et kristent livssyn og medmenneskelighed. Ane Marie udviste i stor udstrækning godgørelse mod gamle, fattige og syge. Offentlig hjælp var dengang kun opnåelig som hjælp af Fattiggassen, og det betragtedes iøvrigt som en skam at modtage hjælp af denne art.

En dreng, født 1889, døde samme dag, og endvidere blev hjemmet i 1908 ramt af en stor sorg, idet datteren Margrethe da døde af hjernebetændelse i en alder af kun 17 år.

Mads Kr. S. Rinder tog sin afsked 1. oktober 1923. Han havde da virket som lærer i Rudkøbing i 37 år og havde vundet alles agtelse og respekt.

Efter hustruens død i 1927 tog han ophold hos datteren Kristine Maria Agerschou og hendes mand, som på daværende tidspunkt boede i Randers. Her døde han i januar 1933. Begge ægtefæller er begravet på kirkegården i Rudkøbing.

BØRN:

- 49 Kristine Maria Sand Valborg Rinder
– Margrethe Birgitte Rinder f. 12. april 1891, død 26. juli 1908
54 Signe Sand Rinder

49

KRISTINE MARIA SAND VALBORG RINDER

f. 10. august 1887

d. 12. januar 1963

Født i Rudkøbing, har lært husholdning på Samsø og var siden ansat i Magasin du Nords afdeling i Rudkøbing. Blev gift i Rudkøbing 19. juli 1910 med VILHELM KRISTIAN AGERSCHOU, f. i Nr. Sundby 21. marts 1878. Vilhelm Agerschou var revisor og blev i 1925 leder af firmaet Randers Korn. Da firmaet blev ophævet i 1932 flyttede familien til Aarhus, hvor han havde fået ansættelse som revisor i Aarhus Privatbank (nu Provinsbanken). Han avancerede til prokurist og var beskæftiget i banken til sin død den 30. marts 1941.

BØRN:

- 50 Agnes Margrethe Agerschou
51 Kirsten Agerschou

50

AGNES MARGRETHE AGERSCHOU

f. 8. maj 1912

d. 12. august 1968

Studerede og blev i september 1940 mag. art. i nordisk filologi. Var medarbejder ved A Critical Pali Dictionary fra 1. september 1940 til 30. september 1949. – Antaget som medarbejder ved Den Arnamagnæanske Kommissions Old-islandske Ordbog den 1. april 1944 og blev redaktør ved samme fra 1. oktober 1949 til 31. august 1960. Der kan iøvrigt henvises til biografi i "Magisteretaten" 1967.

Blev gift i Frederiksberg Kirke 30. juli 1944 med ANKER SAMUEL OLSEN, som er bibliotekar, lektor og mag. art., f. i Høng den 23. december 1914.

Agnes døde 1968. Hun benyttede hele sit liv sit efternavn "Agerschou", bortset fra tiden 1934 - 1938, hvor hun benyttede efternavnet Simonsen på grund af sit ægteskab 6. maj 1934 med landsretssagfører Johannes Simonsen, f. i Aulum 29. december 1910. Dette ægteskab blev opløst i 1936. – Johannes Simonsen døde i 1958.

Anker Samuel Olsen bor Kobbervej 22, Herlev.

51

KIRSTEN AGERSCHOU

f. 19. april 1916

Tog studentereksamen i Randers i 1934. Blev 27. oktober 1935 gift med disponent STIG ERLING WENØ, f. i Aalborg 16. juli 1905. Ægteskabet opløst 1946.

Var i 1943 flyttet til Aarhus for at gennemgå et kursus i stenografi, bogføring og andre kontorfag. Blev 1. november 1944 ansat på kontoret på Ortopædisk Hospital i Aarhus, hvor hun stadig er beskæftiget.

Bor V. Ringgade 202, Aarhus C.

BØRN:

52 Jørgen Peter Wenø

53 Ellen Marianne Wenø

52

JØRGEN PETER WENØ

f. 1. september 1936

Tog i juni 1958 lærereksamen fra Jelling Statsseminarium og blev i 1972 psykologisk kandidat fra Danmarks Lærershøjskole.

Blev gift i Assens den 27. juni 1964 med KIRSTEN BEYERHOLM HANSEN, som også er lærer, og som er født i Kolding den 12. oktober 1937. Begge ægtefæller har været ansat ved Odense Skolevæsen, indtil Jørgen Peter Wenø blev ansat ved Skolepsykologisk Kontor i Kolding pr. 1. maj 1973, hvor han stadig er ansat som souschef. – Hustruen er lærer ved Kolding kommunale Skolevæsen.

Bopæl: Nakskovvej 17, Kolding.

53

ELLEN MARIANNE SAND WENØ

f. 16. maj 1938

Er født i Aalborg, men flyttede som 5-årig sammen med sin moder og broder til Aarhus. Påbegyndte efter den ordinære skolegang en uddannelse som sygeplejerske og tog sygeplejerskeeksamen fra Sct. Josefs Hospital i København den 28. februar 1960. Tog derefter klassisk-sproglig studentereksamen på Statens Studenterkursus 1962.

Gift i Sct. Albani Kirke (rom.-kath.) i Odense den 26. november 1963 med OLE ANTON SCHNELL, f. i København den 2. april 1941.

Ole Schnell var på dette tidspunkt kok, hvilken uddannelse han havde fået i forbindelse med et ophold som munk i en katolsk orden i Tyskland. Efter giftermålet påbegyndte han uddannelse som sygeplejerske og afsluttede uddannelsen i Esbjerg den 28. februar 1968.

Begge er beskæftiget inden for faget i Aalborg. Ole Schnell som oversygeplejerske ved Aalborg Sygehus, afsnit Syd, Ellen Marianne Schnell ved undervisning af sygehjælpere, der er under efteruddannelse.

Ellen Marianne og begge ægteparrets børn har pr. 26. marts 1975 fået indføjet slægtsnavnet Sand i deres navne, hvilket skete uden vanskeligheder, idet hendes bedstemoder jo bar navnet Sand foruden efternavnet Rinder.

Bopæl: Solbyen 24, Aalborg.

BØRN:

- Ulrich Anton Sand Schnell, f. i Esbjerg 11. oktober 1964
- Dorthe Maria Sand Schnell, f. i Esbjerg 4. marts 1968.

54

SIGNE SAND RINDER

f. 15. september 1894

d. 18. juni 1947

Født i Rudkøbing og var i familiekredse kendt under navnet "Sisser". Var gennem mange år ansat i administrationen for Ortopædisk Hospital i København, hvor hun var ekspeditionssekretær og pr. 15. juni 1943 blev udnævnt til hospitalsdirektør. Ved sin død var hun forøvrigt landets eneste kvindelige hospitalsdirektør.

Blev 20. marts 1931 gift med AKSEL MARTHINUS HORSENS, f. i Aalborg den 2. maj 1898. – A. M. Horsens var forstander på Københavns Kommunes Fritidshjem. Under sin tid i København ejede han "Møllegaarden" og "Vestergaard" i Herlev kommune. 3 år efter hustruens død indgik han nyt ægteskab.

A. M. Horsens havde i 1947 overtaget øen Fæno i Lillebælt, men flyttede i 1964 til godset Kongstedlund i Himmerland, som han havde købt i mellemtiden. Købte endvidere i 1967 "Hals Nørreskov".

A. M. Horsens, der var Ridder af Dannebrog af 1'grad, døde på Kongstedlund den 1. marts 1973.



Afsnit
VII

JESPERSINE MARIE CHRISTENSEN SAND (1865)
og
PETER CHRISTIAN LEHN (1863)



Nordrehus, Ringkjøbing

55
Jespersine Marie Christensen Sand (1865)
Peter Christian Lehn (1863)

56

Niels Christian Adolf Lehn (1890)
Edith Petrea Meyer (1892)

60

Chresten Marius Sand Georg Lehn (1892)
Kirstine Marie Andersen (1912)

61

Olaf Thorvald Lehn (1893)
Frederikke Ingeborg Hansen (1891)

66

Kai Richard Sand Lehn (1896)
Elna Sofie Jensen (1896)

70

Carl Johan Sand Lehn (1900)
Mariane Flytkjær (1902)

72

Arne Sand Lehn (1903)
Christa Lehn (1908)

58

57

Birthe Meyer Lehn (1919)
Palle Espholm (1925)

58

Vibeke Espholm (1951)

59

Karsten Espholm (1954)

62

Mogens Lehn (1923)
Gytte Petersen (1925)

63

Annette Lehn (1950)

64

Kirsten Lehn (1927)
Carl Holger Jensen (1920)

65

Carsten Lehn Jensen (1952)
Juliet Northorp (1952)

67

Mimi Lehn (1923)
Adolf Carl Duhn (1922)

68

Peter Duhn (1948)
Jeanette Stoltz (1954)

68

Charlotte Duhn (1974)

69

Michael Duhn (1952)
Irene Hurup Nielsen (1953)

71

Ingrid Lehn (1934)
Ferenc Kovacs (1925)

71

Peter Andreas Lehn Kovacs (1965)

59

JESPERSINE MARIE CHRISTENSEN SAND

f. 18. februar 1865

d. 4. oktober 1916

Født på Nørkjærgaard. Hendes gudmoder ved dåben var Peder Christian Sands hustru Mette Kirstine Jespersdatter fra Halby.

Marie – det var det navn, hun benyttede – startede i en ung alder som selvstændig modehandlerske i Holstebro. Her blev hun 8. oktober 1889 gift med PETER CHRISTIAN LEHN, repræsentant, født i Fraugde den 15. august 1863.

Efter giftermålet startede ægteparret en trikotageforretning i Holstebro, men forretningen måtte nedlægges efter to års forløb, og der fulgte nu en vanskelig tid for familien, hvor Peter Lehn havde forskellig beskæftigelse, indtil han fik ansættelse som repræsentant for firmaet I.Cantor, København. Han blev hurtigt en højt værdsat og respekteret medarbejder i firmaet, hvor han var ansat i 35 år. I 1928 måtte han på grund af sygdom opgive sit arbejde.

Hjemmet i Ringkøbing, hvortil familien i mellemtiden var flyttet, var præget af et rigt og harmonisk familieliv. Peter Lehn måtte ganske vist på grund af sit arbejde være borte fra hjemmet den meste del af tiden, idet han besøgte firmaets kunder over hele landet, men uanset hvor langt han var borte, var det sikkert, at han rejste hjem og tilbragte søndagen sammen med sin familie.

Som følge af mandens hyppige fravær var det i overvejende grad Marie, som måtte tage sig af hjemmet og af børnenes opdragelse, hvilket ikke faldt hende svært. Hun havde et lyst og muntert sind og forstod at skabe glæde og hygge omkring sig. Familiesammenholdet gav sig udtryk i visse faste traditioner; f.eks. blev pinsen altid fejret ved en udflugt i Landauer til Vesterhavet, en tradition, der blev opretholdt i alle de år, hjemmet i Ringkøbing bestod.

Efter lang tids sygdom døde Marie den 4. oktober 1916 efter en operation på Sct. Josephs Hospital i København, og i 1924 flyttede Peter Lehn til Langaa. Fire år senere måtte han af helbredsmæssige grunde opgive sit arbejde. Han døde i Langå den 2. februar 1935.

BØRN:

- 56 Niels Christian Adolf Lehn
- 60 Chresten Marius Sand Georg Lehn
- 61 Olaf Thorvald Lehn
- 66 Kai Sand Richard Lehn
- 70 Carl Johan Sand Lehn
- 72 Arne Sand Lehn

56

NIELS CHRISTIAN ADOLPH LEHN

f. 26. september 1890

d. 7. juli 1962

Født i Holstebro, handelsuddannet. Boede i København, hvor han indtil kort før sin død virkede som repræsentant for firmaet I. Cantor, København, forøvrigt det samme firma, som hans fader havde været ansat i.

Var 9. oktober 1917 blevet gift med EDITH PETREA MEYER, f. i Kalundborg 15. august 1892. Hun døde den 13. januar 1968.

BØRN:

57 Birthe Meyer Lehn

57

BIRTHE MEYER LEHN

f. 6. juli 1918

Født i København, er kontoruddannet og var før sit giftermål ansat i Finansministeriet. Gift 8. juni 1950 med PALLE ESPHOLM, f. i København 10. maj 1925. Palle Espholm er befragter og har selvstændig skibsmæglervirksomhed. – Bor Sigridsvej 1, København.

BØRN:

58 Vibeke Espholm

59 Karsten Espholm

58

VIBEKE ESPHOLM

f. 25. april 1951

Er student fra Ordrup Gymnasium og er p.t. under uddannelse som bibliotekar. Uddannelsen er tilendebragt medio 1977.

Bor Ordrupvej 35 B, Charlottenlund.

59

KARSTEN ESPHOLM

f. 23. marts 1954

Er student fra Ordrup Gymnasium. Har derefter studeret samfundsfag ved Københavns Universitet, men er p.t. lærervikar.

Bor Vitus Berings Alle 21, Klampenborg.

60

CHRESTEN MARIUS SAND GEORG LEHN

f. 5. januar 1892

d. 13. oktober 1967

Født i Holstebro, handelsuddannet. Selvstændig forretningsdrivende i København som grosserer og herreekviperingshandler. Gift 8. oktober 1932 med KARLA AUGUSTA KRISTINE HANSEN, f. i København 22. januar 1902, boende lejlighed 007, Roskildevej 53, København. – Ægteskabet opløst i 1949.

Lehn indgik senere nyt ægteskab med KIRSTINE MARIE ANDERSEN, f. 21. november 1912, boende Skt. Kjeldsplads 3, København.

Chr. Marius Lehn, der døde i 1967, er begravet i fællesgravpladsen på Bispebjerg Kirkegård.

61

OLAF THORVALD LEHN

f. 19. oktober 1893

d. 17. juli 1968

Født i Ringkøbing, handelsuddannet hos firma Valdemar Thomsen, Ringkøbing. Var oprindeligt herreekviperingshandler, men overgik senere til grossistvirksomhed i Odense og virkede som grosserer indtil kort før sin død.

Blev gift 22. november 1919 med FREDERIKKE INGEBORG HANSEN, der var født i Fensmark 28. januar 1891, og som døde den 12. marts 1944.

Er begravet i Odense.

BØRN:

62 Mogens Lehn

64 Kirsten Lehn

62

MOGENS LEHN

f. 29. november 1923

Født i Vejle. Har taget realeksamen fra Giersings Realskole i Odense og er handelsuddannet i Odense. Fra 1946 bopæl og beskæftigelse i København. – Overtog ca. 1967 Aktieselskabet G. H. Sundberg – Rør og Sanitet en gros, Ballerup. Er stadig indehaver af og direktør for denne virksomhed. Blev gift 8. juli 1950 med GYTTE PETERSEN, f. 9. juli 1925, kontorassistent. – Ægteparret Lehn bor Bredgade 22, København.

BØRN:

63 Annette Lehn

63

ANNETTE LEHN

f. 30. august 1950

Er sproglig student fra Holte Gymnasium 1969. Foretog derefter studierejser i udlandet og gennemgik senere HA-studium m.m. – Tog eksamen som civiløkonom i 1976. Er ansat som indkøber for firmaet In-wear.

64

KIRSTEN LEHN

f. 26. september 1927

Har taget realeksamen fra Giersings Realskole i Odense. Uddannet ved kontor og handel og har bl.a. haft ophold i Stockholm.

Gift 11. september 1949 med CARL HOLGER JENSEN, som er garver, f. i Bogense 25. maj 1920. Carl Holger Jensen har eget garveri i Bogense. Er medlem af repræsentantskabet for Bogense Bank.

Bor Adelgade 148, Bogense.

BØRN:

65 Carsten Lehn Jensen

65

CARSTEN LEHN JENSEN

f. 11. april 1952

Er uddannet som garver, bl.a. ved flere ophold i udlandet. Var først et år i Amerika, derefter et halvt år i Schweitz og dernæst to et halvt år på Westdeutsche Gerberschule i Reutlingen i Tyskland. Blev 14. juli 1973 gift i Bogense med JULIET NORTHORP, som er født 11. december 1952 i Amerika, og som han havde lært at kende under sit ophold i USA. Carsten Lehn Jensen er beskæftiget i faderens virksomhed. Bor Mejsvænget 12, Bogense.

66

KAI SAND RICHARD LEHN

f. 4. maj 1896

d. 31. marts 1960

Født i Ringkøbing. Var handelsuddannet og etablerede sig i en ung alder som selvstændig herreekviperingshandler. Havde forretning i Nyborg fra 1920 til 1958. Blev gift 17. juli 1921 med ELNA SOFIE JENSEN, som var født i Nykøbing Mors den 20. december 1896, og som døde 26. juni 1971.

BØRN:

67 Mimi Lehn

63

67

MIMI LEHN

f. 15. september 1923

Født i Nyborg. Gift 15. marts 1947 med ADOLF CARL DUHN, som er direktør og født 24. februar 1922. A. C. Duhn er ejer af og direktør for det firma, som under navnet "Tolveren" driver tre modeforretninger på Strøget i København. De tre forretninger ledes af A. C. Duhn og ægteparrets to sønner. – Bopæl: Ved Bellahøj 13B-6, Brønshøj.

BØRN:

68 Peter Duhn

69 Michael Duhn

68

PETER DUHN

f. 2. juni 1948

Uddannet i modebranchen. Ejer og driver i forening med faderen og broderen de tre forretninger "Tolveren" på Strøget i København. Gift 2. juni 1973 med JEANETTE STOLTZ, f. 9. maj 1954. – Bor Dalstrøget 64, Gentofte.

BØRN:

– Charlotte Duhn, f. 25. november 1974

69

MICHAEL DUHN

f. 13. marts 1952

Uddannet i modebranchen. Ejer og driver i forening med faderen og broderen de tre forretninger "Tolveren" på Strøget i København. Gift 18. juni 1977 med IRENE HURUP NIELSEN, f. 26. januar 1953. Bor Luzernevej 110 D, København.

70

CARL JOHAN SAND LEHN

f. 9. august 1900

d. 10. december 1976

Født i Ringkøbing. Han var den eneste af de seks brødre Lehn, der forblev i fødebyen Ringkøbing. I 1918 tog han præliminæreksamen fra Ringkøbing Realskole og kom derefter i lære i Ringkøbing Landbobank, hvor han var ansat til 1938, da han blev udnævnt til direktør for Ringkøbing Sparekasse. Blev pensioneret 1. december 1969. Var kasserer i sammenslutningen "Velling Plantage".

Blev gift 8. maj 1929 med MARIANE FLYTKJÆR, som er født i Ringkøbing 10. august 1902, og som stadig bor Tangsvej 5, Ringkøbing.

BØRN:

71 Ingrid Lehn

71

INGRID LEHN

f. 10. maj 1934

Født i Rindum. Er uddannet som cand. pharm. og beskæftiget ved Sundhedsstyrelsen. Gift 4. juni 1964 med FERENC KOVACS, f. i Ungarn 16. september 1924. Kovacs var oprindeligt ungarsk jurist. Han er nu dansk statsborger og cand. psyk. og virker som børnepsykolog i Roskilde og omegn.

Bor Dronning Sofiesvej 81, Roskilde.

BØRN:

– Peter Andreas Lehn Kovacs, f. 24. september 1965

72

ARNE SAND LEHN

f. 21. oktober 1903

d. 29. december 1964

Født i Ringkøbing, lærte herreekviperingsfaget hos Crome & Goldschmidt, Ringkøbing. — Allerede som 16-årig drog han til søs og afmønstrede i Amerika, hvor han opholdt sig i 14 år. Han vendte tilbage til Danmark i 1934 og startede da en fountain-bar efter amerikansk mønster på Vesterbro i København. ”Tit-bit”, som baren hed, var den første af sin art her i landet. I de følgende år ejede han forskellige isbarer og restaurationer i København og på Frederiksberg: Exalon, Jomfruburet m.fl. og havde også en tid en danserestaurations på Amagerbrogade. På grund af svigtende helbred måtte han opgive sine restaurationsvirksomheder, men påbegyndte så et renseri med fire indleveringssteder i København og havde også senere en kiosk. Var i sine sidste mange år hårdt ramt af sygdom og fik bl.a. begge ben amputeret. Han døde efter en operation på Bispebjerg Hospital og er begravet i Sundby, Amager.

Arne Lehn var den 16. juli 1940 blevet gift med ERNA VIOLA HANSEN, født i Vig ved Nykøbing den 16. maj 1915, men indgik senere ægteskab 18. juli 1954 med CHRISTA CHRISTENSEN, f. i København 7. maj 1908.

Christa Lehn bor Østerdalsgade 8, Amager.



1000 500 0

1 2

Maarit 1871

Bugge tejm.

Afsnit
VIII

JENS CHRISTENSEN SAND (1868)
og
HANSINE KATHRINE NIELSEN (1866)



Nørkjærgaard, set fra haven

(efter gl. foto)



68



69

JENS CHRISTENSEN SAND

f. 15. marts 1868

d. 14. februar 1939

Født på Nørkjærgaard. Døbt i Stauning Kirke. Gudmoder: Hans Madsens hustru Ane Jensdatter, Østerby, Stauning.

Jens Sand var den yngste af Chr. Christensen Sands 8 børn og var kun to år gammel, da faderen døde. Han fik derfor i en ung alder en stor del af ansvaret for gårdens drift, og bortset fra soldatertiden på Sølvgades Kaserne i København og et ophold på Nr. Nissum Højskole levede Jens Sand på sin fødegård indtil afståelsen i 1924.

Han overtog gården i 1891 for en pris af kr. 28.000 og blev den 14. juni 1894 gift med HANSINE KATHRINE NIELSEN (kaldet Gadegaard), f. i Gadegaard i Hanning den 30. marts 1866, datter af gårdejer Jens Nielsen Gadegaard og hustru Karen J. Hansen. Sammen skabte de et smukt og traditionsrigt hjem i Nørkjærgaard. Stuehuset blev istandsat, og syd for gården blev der anlagt en have med frugttræer o.a., hvilket ikke var almindeligt dengang, idet ingen troede på, at der kunne gro træer og blomster på den sandede jord og i den stride vestenvind. Endvidere lod Jens Sand hvert år plante træer, således at ca. 10 tdr. land af den dårligste jord efterhånden var beplantet. – Da mergelbanen kom i 1916, blev jorden merglet.

Jens Sand var meget musikalsk. Hans gode ven, missionær Axel Nielsen, Esbjerg, havde lært ham at spille guitar, og sang og musik havde en fremtrædende plads i familielivet. – I hjemmet herskede der et kristent livssyn, hvilket gav sig udslag i mange af de traditioner, der prægede såvel dagligdagen som højtiderne. F.eks. blev der hver dag – uanset travlheden – forrettet en morgenandagt. Der blev også holdt mange møder på Nørkjærgaard.

Det var i Jens Sands tid på Nørkjærgaard, at Vesterhavet den 6. november 1911 brød gennem tangen ved Hvide Sande og også truede Nørkjærgaard, idet vandet blev presset op gennem grøfter og bække og bredte sig over de lavtliggende arealer langt ind i Stauning sogn. Ved Nørkjærgaard stod vandet så nær, at der kun var en halv agers bredde mellem gården og fremtrængende vandmasser. Naboejendommen blev oversvømmet, så folk og fæ i største hast måtte reddes bort.

Da Jens Sand ikke havde nogen søn, som kunne overtage gården, og da hans helbred efterhånden var dårligt, afhændede han gården i 1924 i en forholdsvis ung alder. Prisen for gården var 100.000 kr.

Gennem de mange år i Stauning nød Jens Sand stor tillid og beklædte en række tillidshverv. Han var medlem af sognerådet fra 1903 til 1908, desuden skolekommissionsmedlem og i bestyrelsen for bl.a. Missionshuset og Vestjydske Eksportforening.

Ægteparret flyttede nu til eget hus i Skjern, men for ikke helt at kvitte tilværelsen som landmand købte Jens Sand en fenne i Bølling, hvor han havde kreaturer gående, og han dyrkede også stadig sin kæreste fritidssyssel, Jagten.

Han fik dog snart fast beskæftigelse i Ringkøbing Banks Skjern-Afdeling, et arbejde, som bragte ham i forbindelse med mange mennesker, og som havde hans fulde interesse. – Efter hans død i 1939 blev Kathrine boende i huset i Skolegade i endnu 11 år, men sine sidste to år tilbragte hun hos sin datter og svigersøn, Midda og M. J. Kirk, Hammerum Skole. Her døde hun den 24. maj 1954. – Kathrine og Jens Sand er begravet på kirkegården i Skjern.

BØRN:

- 74 Johanne Christensen Sand
- 75 Marie Sand
- 85 Karen Jenny Sand
- 89 Elna Elisabeth Sand

74

JOHANNE CHRISTENSEN SAND

f. 22. december 1891

d. 13. december 1971

Opvokset på Nørkjærgaard. Var på højskole og havde flere pladser, bl.a. som husbestyrerinde i mange år hos kunstmaler Knud Pontoppidan, København. Blev 19. oktober 1936 gift med NIELS PROVSTGAARD JENSEN, f. 4. marts 1885 i Strandby i Stauning som søn af Søren Ibsen Jensen og hustru Kirstine Lauridsen. Han var tømrer, men drev desuden erhvervsfiskeri i Skjern Å og i Ringkøbing Fjord. Ægteparret boede ude på engene på Ternholm, hvor Niels Provstgaard Jensen havde bygget et hus, der var bekvemt beliggende for hans bierhverv som fisker, og hvor han desuden havde rig lejlighed til at drive jagt og iagttage det rige fugleliv, som interesserede ham meget. – Han oparbejdede i årenes løb en enestående samling af udstoppede fugle og desuden en ægsamling. Fuglene havde han selv skudt og også selv udstoppet.

Omkring 1940 lod ægteparret opføre villaen Bjergvej 10 i Lemvig og tog bopæl der. Her drev Johanne en klinik for fodpleje.

Niels Provstgaard Jensen var stærkt medvirkende til oprettelsen af Stauning Jagtforening og til etablering af sejlrenden. Denne sejlrende var til overordentlig stor gavn for sognets fjordfiskere, som før havde måttet ankre deres både op et godt stykke ude i fjorden. Han døde den 25. marts 1969 efter et langt sygeleje. Johannes død kom pludselig og uventet to år senere, kun få dage før hendes 80 års fødselsdag. Ægteparret er begravet på kirkegården i Stauning.

Samlingen af fugle og æg skænkede de til Stauning Kommune. Den er nu opstillet i biblioteket på Stauning Sognegård.

MARIE SAND

f. 21. september 1895

Født på Nørkjærgaard. Var på højskole og lærte husholdning, dels hjemme på gården, dels ved ophold i en præstegård på Sjælland, og havde desuden ansættelse på hoteller i København og Esbjerg.

Blev 16. april 1919 gift i Stauning Kirke med MAGNUS JØRGENSEN KIRK, som dengang var højskolelærer i Børkop. M. J. Kirk er født 26. juni 1893 i Vesterager, Klakring sogn som søn af Karl Kirk og hustru Margrethe Bisgaard Hansen, der var ud af Bjerregaardsslægten, som har været i Bjerregaard i Stauning siden år 1700.

Marie (Midda) Kirk er meget interesseret i D.M.S.'s arbejde og var i 17 år formand for Birk-Hammerum Kvindekreds. Hendes store veneration for barn-domshjemmet og hendes interesse for slægtens fortid og historie kom bl.a. til udtryk i hendes tale ved afsløringen af mindestenen ved Nørkjærgaard i 1973. En begivenhed, som iøvrigt skyldtes hendes initiativ.

M. J. Kirk aftjente – efter at have taget lærereksamen – sin værnepligt som sekondløjtnant i kystartilleriet og blev derefter lærer ved Børkop Højskole, senere førstelærer ved Herborg Skole, og sluttelig – i 1928 – kaldet til stillingen som førstelærer ved Hammerum Skole, hvor han gjorde tjeneste, til han på grund af alder fratrådte i 1962. Ved sin fratræden var M. J. Kirk skoleinspektør.

Han var gennem de mange år i skolens tjeneste stærkt interesseret i sin stands organisationer. Han var således formand for 107. lærerkreds og formand for sammenslutningen af lærerkredse i Ringkøbing Amt, hvilken sammenslutning blev startet på hans initiativ. I Danmarks Lærerforenings bestyrelse har han haft sæde i 24 år, deraf de 12 år som næstformand, i hvilken egenskab han har været medlem af flere ministerielle udvalg, bl.a. vedrørende skoleloven og lønningensloven af 1958.

Ved amtsrådsvalgene i 1946 og 1950 var han konservativ kandidat i Lemvigkredsen og opnåede et betydeligt stemmetal. Han var initiativtager ved udbygningen af Hammerum Skole og har også lokalt haft mange tillidshverv, bl. a. som kirkeværge og som menighedsrådsmedlem i 35 år og er iøvrigt æresmedlem i flere lokale foreninger. I 1957 modtog M. J. Kirk Dansk Jagtforenings fortjenstmedalje i guld med diplom og senere guldemblemet, ligeledes med diplom. Han er endvidere Ridder af Dannebrog.

Magnus J. Kirk døde den 2. oktober 1977 efter to års svær sygdom. Han blev begravet på Gjellerup Kirkegård den 6. oktober 1977.

Marie Kirk bor stadig i deres hus, Gjellerupvej 4, Hammerum, Herning.

BØRN:

76	Kamma Sand Kirk	83	Elna Sand Kirk
79	Karl Erik Sand Kirk	84	Helge Sand Kirk
81	Jens Sand Kirk		

76

KAMMA SAND KIRK

f. 24. marts 1920

Født i Børkop. Er uddannet som sygeplejerske ved Sygehuset i Silkeborg og har senere haft ansættelse på sygehusene i Vejle og Herning. Er nu skolesygeplejerske ved Kolding kommunale Skolevæsen. Blev gift 23. september 1950 med ERIK BECK-FREDERIKSEN, f. 7. juli 1921, søn af grosserer Jakob Frederiksen og hustru Maria Sofie Beck, Kolding. Erik Beck-Frederiksen, der var assistent ved Kolding Politi's tekniske afdeling, døde den 24. november 1963.

Kamma Beck-Frederiksen bor Frederik d. VII Vej 2, Kolding.

BØRN:

- 77 Inge Beck-Frederiksen
- 78 Anni Beck-Frederiksen

77

INGE BECK-FREDERIKSEN

f. 18. april 1952

Født i Kolding. Blev efter i 1969 at have gennemgået 10. klasse på Brændkjærskolen i Kolding, uddannet som børnehavepædagog fra Kolding Børnehaveseminarium 1974. – Ansættelse på Skovparkens Børnehave i Kolding 1974-1975 samt børnehaven Strandbo i Brøndby Strand 1975 - 1976. Siden 1976 ansat ved Helsted Børnehave i Randers.

Blev 2. september 1972 gift i Sct. Jørgens Kirke i Aabenraa med PREBEN ALLERSLEV THOMSEN, f. 19. september 1952 i Kolding. Preben Allerslev Thomsen har gået i realklassen på Brændkjærskolen i Kolding, er student 1971 fra Kolding Gymnasium, har taget lærereksamen fra Kolding Seminarium 1975 og gennemgik derefter et årskursus i legemsøvelser på Danmarks Højskole for Legemsøvelser i København. Har siden 1976 været ansat som lærer på Munkholmskolen, Stevnstrup, Langå. – Bor Møllevej 4, Stevnstrup, Langå.

BØRN:

- Rikke Allerslev Thomsen, f. 11. december 1972
- Jeppe Allerslev Thomsen, f. 10. januar 1977

78

ANNI BECK-FREDERIKSEN

f. 13. april 1955

Født i Kolding. – Realeksamen og derefter et års ophold på au pair basis i England. Er stærkt engageret i arbejdet inden for FPF (Frivilligt Pige Forbund). Er lærerstuderende ved Seminariet i Ribe.

KARL ERIK SAND KIRK

f. 15. februar 1922

Født i Herborg. Kom 1936 efter endt skolegang i Hammerum Skole i tømrerlære; blev udlært 1940 og påbegyndte samme år studium på Konstruktørskolen i Odense. Tog konstruktøreksamen 1944 og i 1945 eksamen som teknikumingeniør fra Odense Husbygningsteknikum. Blev 1947 optaget på Kunstakademiets Bygningsskole og fik afgangseksamen derfra i 1951.

Havde i tidsrummet 1950 - 1956 ansættelse hos forskellige arkitektvirksomheder, bl.a. hos professor Arne Jacobsen. Påbegyndte 1957 egen tegnestue i samarbejde med anden arkitekt. Har deltaget i mange arkitektkonkurrencer og vundet en del, bl.a. 1. præmie i konkurrencen om seminarium og kommuneskole i Odense, hvilket projekt blev gennemført i årene 1961 - 1965, samt 1. præmie i en konkurrence om krematorium i Esbjerg, påbegyndt 1976. – Har ombygget flere store ejendomme i København og gennemført opførelse af flere kursusejendomme for Danmarks Lærerforening (Skarrildhus, Gl. Avernæs). Har restaureret gamle huse i København, hvoraf nogle præmierede. Har endvidere selv købt og restaureret to huse fra 1700-tallet.

Købte 1972 ejendommen Gothersgade 87 sammen med to andre arkitekter med henblik på indretning af tegnestue i tagetagen. Den gamle ejendom blev restaureret og istandsat med et så godt resultat, at det i 1975 blev præmieret af Hovedstadens Forskønnelsesudvalg.

Blev 29. december 1947 gift med RUTH LARSEN, f. i Gjellerup den 5. november 1919, datter af trikotagefabrikant Otto Larsen og hustru Laura Larsen, Hammerum. Ruth Kirk var fra 1949 selvstændig forretningsdrivende i modebranchen. Hun døde i København den 22. oktober 1975. Urnen blev 8. november 1975 nedsat i familien Larsens familiegravsted på Gjellerup Kirkegård.

Karl Erik Sand Kirk bor Kr. Zahrtmanns Plads 79, Frederiksberg. Huset har tidligere tilhørt maleren Kr. Zahrtmann.

BØRN:

80 · Lars Sand Kirk.

LARS SAND KIRK

f. 30. april 1955

Født i København. Skolegang på Duevejens skole, Frederiksberg. Student fra Metropolitanskolen 1976. Rejste derefter til Indien, Nepal, Ceylon og Burma for at studere dyre- og fugleliv m.v. Returnerede til Danmark april 1977. Optaget på Københavns Universitet, geografituderende.

81
JENS SAND KIRK
f. 4. februar 1925

Født i Herborg. Tog realeksamen i Herning og blev derefter uddannet i automobilbranchen hos Ford Motorcompagni i Herning. Har senere været ansat i Vejle og København og har nu egen en-gros virksomhed i samme branche.

Blev 15. november 1952 gift med BIRTHE DENCKER LARSEN, som er lærer, f. 17. juli 1931, datter af grosserer Robert Larsen og hustru Johanne Dencker, Frederiksberg.

Birthe Kirk er ansat på Virum Skole.

Bopæl: Eremitageparken 141, Kgs. Lyngby.

BØRN:

82 Ole Sand Kirk

82
OLE SAND KIRK
f. 26. december 1955

Har taget realeksamen og HF-kursus og er p.t. under fortsat uddannelse.

Bopæl: Galgebakken, Albertslund.

83
ELNA SAND KIRK
f. 17. august 1927

Født i Herborg. Tog lærereksamen fra Th. Langs Skole i Silkeborg i 1954 og deltog i årene derefter i forskellige kurser vedrørende specialundervisning. 1961 årskursus i psykologi på Danmarks Lærerhøjskole i København. Blev cand. pæd. psyk. i 1971. – Ansat som lærer ved Herning Kommunes Skolevæsen i 1954; i 1963 ansat som assisterende skolepsykolog og i 1966 udnævnt til ledende skolepsykolog samme sted. Udnævnt til amtsskolepsykolog for Ringkøbing Amt 1968 og i 1970 ansat som psykolog for elever ved Undervisningscentret for svært handicappede børn i Herning.

Blev 7. marts 1970 gift i Juelsminde Kirke med HARDY OVERBALLE, f. 21. marts 1922 i Aarhus, søn af kommunalarbejder Martin Pedersen og hustru Ane Marie Overballe Pedersen. Hardy Overballe er efter præliminæreksamen uddannet som kemiker inden for levnedsmiddelindustrien. Har siden 1966 været ansat som leder af Folkeskolens Materialelaboratorium i Herning. – Bor Wagnersvej 7, Herning.

HELGE SAND KIRK

f. 2. august 1932

Født i Hammerum. Handelsuddannet hos H. Sindberg, Herning. Aftjent værnepligt som befalingsmand ved Livgarden 1951. Udstationeret ved den danske Kommando i Tyskland i et halvt år. Derefter et års studieophold hos F. W. George, High Wycombe, England. Fra 1957 - 1960 ansat hos Jens Kaae, Helsingør. Egen isenkramforretning på Amagerbrogade i København fra 1960 til 1965. Solgte forretningen og blev ansat hos SAS i indkøbsafdelingen. Udnævnt til fuldmægtig i 1972 og afdelingsleder i 1973.

Blev 8. august 1959 gift med RITA HAMMER-PEDERSEN, f. 6. marts 1936, datter af manufakturhandler Alfred Hammer-Pedersen og hustru Agnes, Nexø. — Rita Kirk er handelsuddannet hos Simon Madsen, Rønne, og har derefter været ansat i Magasin du Nord, København og hos "Varelageret" i Helsingør. Har desuden været på et års studieophold i England. — Bopæl: Duevænget 3, Dragør.

BØRN:

- Marianne Sand Kirk, f. 2. marts 1961. Optaget på Taarnby Gymnasium
- Inger Sand Kirk, f. 28. december 1963
- Jørgen Sand Kirk, f. 5. marts 1970

KAREN JENNY SAND

f. 24. august 1897

d. 2. december 1938

Født på Nørkjærsgaard. Var i sine unge år på højskoleophold i Haslev og plads på bl.a. Missionshotellet i Esbjerg.

Blev gift 1. juli 1928 med PEDER CHRISTIAN PEDERSEN, f. 21. april 1899 i Skjern, søn af savværksejer Jens Pedersen og hustru Lena Jacobsen. Ægteparret boede i Skjern, hvor Peder Chr. Pedersen havde egen virksomhed. Nogle år efter Karens død indgik P. Chr. Pedersen nyt ægteskab med Esther Risager fra Bindslev, f. 9. april 1911. I dette ægteskab var der to børn, Anne Grete Risager Pedersen, f. 30. juli 1946, lærerinde, gift med Karl Chr. Knudtzen, Bramminge, — og bibliotekar Karen Marie Risager Pedersen, Varde, f. 23. oktober 1943. Peder Chr. Pedersen døde den 28. juni 1959.

Esther Pedersen har ophold på Alderdomshjemmet i Skjern.

Karen og Peder Chr. Pedersen er begravet på Skjern Kirkegaard.

BØRN:

- 86 Elna Sand Pedersen
- 87 Inge Kathrine Sand Pedersen
- 88 Jens Sand Pedersen

ELNA SAND PEDERSEN

f. 22. maj 1930

Født i Skjern. Uddannet som sygeplejerske på Aarhus Amtssygehus 1954. Derefter ansættelse på Holstebro Centralsygehus, Ullevål Sykehus, Oslo, Opdøl Sykehus, Norge, Hillerød Centralsygehus og Aarhus Amtssygehus. Siden 1970 ansat på psykiatrisk afdeling på Herning Centralsygehus.

Gift i Dejbjerg Kirke 30. marts 1963 med AKSEL MØLLER PEDERSEN, der er lærer, f. 23. august 1928 i Ølby, søn af gårdejer Peder Møller Pedersen og hustru Mette Kathrine Bach, Nygaard, Ølby. Aksel Møller Pedersen er lærer ved Snejbjerg Skole. – Bor Munkgaardkvarteret 19, Snejbjerg, Herning.

BØRN:

- Peter Møller Pedersen, f. i Odense 23. april 1964
- Anne Møller Pedersen, f. i Snejbjerg 5. oktober 1965
- Mette Møller Pedersen, f. i Snejbjerg 5. oktober 1965

INGE KATHRINE SAND PEDERSEN

f. 20. maj 1932

Født i Skjern. Tog lærereksamen 1956 fra Th. Langs Seminarium i Silkeborg. Derefter ansat to år ved skolevæsenet i Hillerød og havde et års ophold som frivillig medarbejder i den internationale børneby, Kinderdorf Pestalozzi v. Trogen i Schweiz. Fra 1959 til 1963 ansat ved skolevæsenet i Fredericia, derefter i Rødovre og siden august 1967 ved skolevæsenet i Brøndbyernes Kommune.

Gift i Dejbjerg Kirke 6. juli 1963 med GEORG MICHEL MØRCH, f. 26. april 1930, søn af skræddermester Christen Christensen Mørch og hustru Grethe Michelsen, Aabyhøj. Georg Michel Mørch er fuldmægtig ved De Forenede Bryggerier (Carlsberg-Tuborg). Bor Ulf Jarlsvej 10, Brøndbyvester.

BØRN:

- Arne Michael Mørch, f. i Islev 7. marts 1965
- Kirsten Lykke Mørch, f. i Islev 7. september 1966
- Niels Jacob Mørch, f. i Taastrup 31. maj 1969

88

JENS SAND PEDERSEN

f. 19. september 1938

Født i Skjern, student fra Vestjydsk Gymnasium i Tarm 1958. Lærereksamen fra Hellerup Seminarium 1961. Værnepligtig befalingsmand ved Kongens Fodregiment 1961 - 1963. Lærer ved Fredericia Skolevæsen 1963 - 1964. Lærer ved Grønlands Skolevæsen 1964 - 1969 med tjeneste i Sydprøven, Narssaq. – Afsluttende årskursus i psykologi ved Danmarks Lærerhøjskole. Lærer ved Ølstykke Skolevæsen 1969 - 1972 og samtidig fortsat studium, afsluttende med cand pæd psyk. eksamen 1974. Fra 1972 ansat som skolepsykolog ved Ølstykke og Stenløse kommuner.

Gift 4. august 1962 med ELSE BANK, f. 1. august 1938 i Ulfborg, datter af landbrugskonsulent Karl Bank og hustru Karen Bank, Holstebro. Else Pedersen er lærerinde fra Frederiksberg Seminarium 1961 og har siden været ansat ved Fredericia Skolevæsen og Grønlands Skolevæsen. Er nu ansat under Ministeriet for Grønland som tilsynsførende for grønlandske efterskoleelever. – Bor Fyrrebakken 11, Frederikssund.

BØRN:

- Lene Sand Pedersen, f. i Fredericia 16. september 1963
- Gitte Sand Pedersen, f. i Narssaq 18. november 1966
- Jesper Sand Pedersen, f. i Ølstykke 12. april 1969

89

ELNA ELISABETH SAND

f. 3. august 1900

d. 4. maj 1925

Født på Nørkjærgård. – Var på højskole i Haslev og fik senere plads på Missionshotellet i Kolding. Blev som 24-årig ramt af en blodsygdom, som medførte flere hospitalsophold med påfølgende rekreation i hjemmet. Efter et sådant rekreationsophold havde hun genoptaget sit arbejde i Kolding, men fik et tilbagefald og døde på Sygehuset i Kolding den 4. maj 1925.



MINDESTENAFSLØRINGEN 25. AUGUST 1973

Nogle medlemmer af Sandslægten, Ida og Sigurd Kjeldsen, Aarhus, Thora Christensen, Skjern, samt Midda og M. J. Kirk, Hammerum, besluttede i 1973 at søge rejst en sten til minde om slægtens liv og virke på garden "Sand" i Stauning, senere kaldet "Nørkjærgaard".

Hos gårdejer Christoffer Søndergaard i Højmark ved Lem fandt man en vel-egnet sten, som gårdejer Søndergaard venligt stillede vederlagsfrit til rådighed for formålet. Hos stenhugger Vendelbjerg i Skjern blev stenen forsynet med inskription, og i mellemtiden havde Nørkjærgaards nuværende ejer, Egon Andersen og hans kone Dagny beredvilligt givet tilladelse til, at stenen måtte opstilles ved indkørslen til gården. - Afsløringen blev herefter berammet til lørdag den 25. august 1973.

Denne dag oprandt med herligt stille vejr og solskin. Der blev lagt blomster på slægtsgravene i Stauning og Skjern, og kl. 15 mødte ca. 50 af slægtens ældre og yngre ved Nørkjærgaard. Her holdt Marie Sand Kirk (Midda), Hammerum, følgende tale: "Når det er mig, der skal sige et par ord her ved sammenkomsten om vor slægtssten, så er det, fordi jeg er den sidste af den sidste familie af Sandslægten, som har levet her på den gamle gård. Jeg er født og opvokset her og har løbet omkring på bare ben i træsko efter får, kalve og køer, ligesom vore forfædre og -mødre sikkert har gjort. Det var ikke skik her, at nogen blev skånet for at hjælpe til ude som inde. - Det fortælles om vor bedstemoder "Mariane i æ Såend", som tidligt blev alene med en børneflokk på 8, at hun som den første om morgenen stod op, tog malketøjet på og spanden i hånd og sagde til sine døtre: "Kom så piger".

I min barndom og ungdom så der heromkring noget anderledes ud. Da lå Mejby Sø her neden for, og der var eng omkring den og langs med bækken, som heller ikke er mere. – Det var dengang karlene slog hø med le, mens pigerne med "helgolændere" (lyse kysehuer) og lyse forklæder samlede høet med håndriver, og der stod tæt med høstakke øst om ad Lem og Dejbjerg til og helt over til Tændpief^o i Velling på den anden side, men det har Chr. A. Søgaard jo så vidunderligt beskrevet i vor slægtsbog. Det var dengang disse graner ikke var større, end at vi småpiger hoppede over dem. Til minde om alt dette og meget mere gennem tiderne er det, at vi gerne vil have denne sten til at stå her ved vor slægtsgård.

Det glæder os meget, at gården er blevet sat i stand, så den igen ser pæn ud. Tak til Dagny og Egon Andersen for, hvad I har udrettet, og for, at vi må sætte denne sten her ved vejen op til jeres gård, og så skal den nu stå her, mens tiderne skifter og seklerne svinder og tale og minde om henfarne tider og slægter".

Efter afsyngelsen af verset "Tider skal komme, tider skal henrulle . . ." blev dækket taget af stenen, og et af Marie Kirks børnebørn, Inger Sand Kirk, datter af Helge og Rita Kirk, København, lagde den første buket, og så fulgte flere efter.

Fhv. skoleinspektør M. J. Kirk redegjorde derefter for stenen og dens inskription:

NØRKJÆRGAARD,
SANDSLÆGTENS HJEM 1574 - 1924

M. J. Kirk oplyste bl.a., at man som skrifttype til inskriptionen havde valgt samme slags tal og bogstaver som dem, der er benyttet på stenene i Kongenshus Mindepark, og sagde bl.a.: "Angående de anførte årstal, så er der jo ingen tvivl om det sidste, 1924. Derimod er det første knapt så sikkert. Det bygger på en udtalelse, som min svigerfader ofte har fremsat "Min slægt har haft denne gård i halvfjerde hundrede år". Sikkert en mundtlig meddelelse, der er videreført.

Af lensregnskabet for 1610 fremgår det, at Nørkjærgaard ejedes af Peder Jespersen. Der går muligvis en slægtslinie igennem med Jespersen-navnet, men vi har ikke kunnet komme videre i den sag.

Efter slægtsbogen citerer jeg: "Slægten er nu spredt over hele landet, men hvilken stand eller stilling de enkelte har eller hvor de end bor, i storbyen, i provinsbyen eller på landet, så vil de erfare, at de er rundet af en vestjysk bondeslægt, der ved flid, nøjsomhed og påpasselighed i forbindelse med guds velsignelse ikke blot klarede sig godt ved denne sandmarksgård, men også i skiftende generationer arbejdede sig frem til velstand. De nævnte dyder bor vi i slægten nu og fremover lægge os på sinde og efterleve".

Mindestensafsløringen blev den 27. august omtalt i de bergske blade, der også bragte billeder fra begivenheden.

Efter at afløringshøjtideligheden var forbi, var deltagerne rundt for at besøge gårdens have og stuehus m.v. – Nogle drog endvidere til kirkegården i Stauning for at tilse familiegravstederne.

Kl. 17 samledes deltagerne igen til middag i sognegården i Stauning. Her bød grosserer Sigurd Kjeldsen velkommen og ledede det hyggelige samvær. Der var tilslutning til tanken om at mødes igen ad åre, og i denne forbindelse meddelte professor Strömngren, at man ved næste slægtssammenkomst ville være velkomne på Viemarksgaard, også en slægtsgård, der tidligere har tilhørt fru Lizzie Strömngrens forældre, Dيدة og Chr. Sand.

Samværet sluttede med "Altid frejdig . . ."

MJK.



° TÆNDPIEF

"Tændpief" var navnet på et ensomt beliggende hus ved randen af de store engdrag i Velling. En jyde vil måske nok kunne tyde navnet som "tænde pipe", men selv en kyndig stednavneforsker vil næppe heraf kunne udlede, hvad der egentlig ligger til grund for navnet og dets oprindelse. – Betydningerne af stednavne er ofte udsprunget af folkeviddet, og efter hvad der fortælles, er dette netop tilfældet her. Ifølge mundtlige overleveringer var huset i første halvdel af 1800-tallet beboet af en mand, som beskyldtes for at drive lidt smugkro-virksomhed. På daværende tid var tændstikkerne, som først blev opfundet 1833, et ukendt begreb for menigmand, og det var jo ikke alle, der havde et fyrtojs. Hvis man derfor under arbejde i marken eller færdsel ad landevejen skulle have ild på sin pipe, var det naturligt at søge ind i den nærmeste beboelse. – Onde tunger ville da vide, at sognets mænd altid kom i bekneb for at få deres pipe tændt, når de nærmede sig det pågældende hus. På denne måde var deres egentlige ærinde – et besøg i smugkroen – behørigt camoufleret og legaliseret, så at anseelsen ikke led skade. Den faste tradition, at gå ind i huset for at få piben tændt, gav altså huset navn.

TLH.



STAUNING KIRKE

For de skiftende slægter på Nørkjærgaard var kirken og dens liv regnet blandt tilværelsens faste holdepunkter, således som det var karakteristisk for den gamle vestjydske bondekultur, hvor det kristelige islæt var en dominerende faktor. – En i guds frygt fast forankret og kompromisløs livsanskuelse prægede ikke alene det åndelige liv, men kom også til udtryk i dagligdagen med dens mange gøremål af mere materiel karakter.

For Nørkjærgaardfolkene var det Stauning Kirke, som dannede rammen om slægtens mærkedage i glæde og sorg. Her blev de som små båret til dåben, og her stod de siden foran altret ved konfirmation og bryllup. Senere i deres livs sommer og efterår var deltagelsen i gudstjenesten hver søndag en del af deres livsmønster, og når livsvandringen var slut, kaldte kirkens klokke til afsked og højtid i det kirkerum, der havde set så mange generationer af Stauning-boere komme og gå.

Stauning Kirke ligger i den nordlige del af Stauning by og er en ret typisk middelalderlig kirke, omend temmelig stor, øjensynlig opført i to tempi, bygget i romansk stil og med de karakteristiske granitkvadre og munkesten som fremtrædende komponenter. Den oprindelige indgangsdør mod syd er tilmurret, således som det er praktiseret ved mange andre kirker af samme alder.

Kirkens indre domineres af bjælkeloftet og den runde korbue og rummer inventardele af betydelig alder. I værket "De danske Kirker" oplyses det, at altertavlen er fra 1620, men at maleriet i midterfeltet "Korsfæstelsen" er af nyere dato. – Alterkalken er fra 1667 og et par balusterformede stager med tilhørende lyselukkere er fra 1654, skænket af herredsfoged Christen Olufsen, Sønderby. – Degnestolen daterer sig ifølge en udskæring fra 1653, og prædikestolen skønnes at være fra samme tid.

Stoleværket med renæssancegavle stammer formentlig i fuld udstrækning fra 1616, idet dette årstal er skåret i en af stoleradernes gavle. – I sakristiet findes en gammel præstestol fra 1605.

Døbefonten af granit er af nyere dato end kirken. Den oprindelige font siges at være identisk med den font-kumme med mandsfigur, som opbevares på Ringkøbing Museum. – Klokken i tårnet er fra 1913. Den er en omstøbning af den tidligere klokke, som var fra 1638.

Af udsmykning i kirken kan nævnes et stort sengotisk krucifiks og et stort epitafium. Sidstnævnte, der omhandler præsteslægten Linvig, har fundet fortsat anvendelse som almindelig præstetavle. Der findes også en mindetavle over en af sognets mænd, der faldt som soldat ved Dybbøl i 1864. Endvidere en lille stentavle, der beretter, at pesten i 1603 krævede 150 døds ofre i østre sogn. Når man betænker, hvor tyndt befolket egnen var, må pestens virkning skønnes at have været af katastrofalt omfang. – På den tid har Stauning Sogn næppe haft mere end 4-500 indbyggere.

Om en lille sengotisk messe klokke, der hænger under korets loft, fortæller sagnet, at den stammer fra et skibsforlis på Vestkysten, hvilket lyder sandsynligt, idet der er flere eksempler på, at skibsklokker o.l. fra forliste skibe har fundet anvendelse i kirkerne. Således vides det med bestemthed, at kirkeklokken i No Kirke i Vestjylland er bjerget fra det store engelske krigsskib "Defence", som sammen med et andet endnu større skib "Sct. George" var hovedfigurer i den største strandingskatastrofe i Vestkystens historie, nemlig strandingen ved Fjaltring juleaftensdag 1811.

I den sidste halve snes år af den tid, da "Mariane i æ Såend", som er stammomter til de 8 slægtsgrene, der er behandlet i nærværende bog, sad som enke og alene styrede Nørkjærsgaard, hed sognepræsten i Stauning Vilhelm Gregersen. I de skriftlige beretninger om slægten i denne tid er han ofte nævnt som den, der forrettede vielser og begravelser m.v. – Vilhelm Gregersen blev siden en kendt digterskikkelse. Han udgav flere digtsamlinger, og i hvert fald to af hans digte er blevet folkeejede og er endnu i dag stærkt benyttede sange, nemlig "Stræk din Fod", og – i særlig grad – den smukke adventssang "Der er noget i Luften". Sidstnævnte iøvrigt med Vilhelm Gregersens egen melodi.

Vilhelm Gregersen levede fra 1848 til 1929. – Han var præst i Stauning fra 1886 til 1897.

TLH.

NAVNEREGISTER

Registret omfatter alle de i bogen nævnte personer, altså også dem, der kun er nævnt på grund af f.eks. en periferisk familiemæssig tilknytning til Sandslægten. Nogle af disse navne figurerer i artiklerne i bogens indledning eller slutning. Da disse artikler ikke er nummererede, er henvisningen i sådanne tilfælde markeret med "i" (= indledning) eller "s" (= slutning)

Giftede kvinder er optaget i registret under såvel deres nuværende som oprindelige efternavn.

Navn	Biografi nr.
Agerschou , Agnes Margrethe	50
Agerschou , Kirsten	51
Agerschou , Kristine M. S. V.	49
Agerschou , Vilhelm Kr.	49
Andersdatter , Kirsten	1
Andersen , Andrea M. Schouboe	3
Andersen , Dagny	s
Andersen , Egon	s
Andersen , Kirstine Marie	60
Bank , Else	88
Bank , Karen	88
Bank , Karl	88
Bech , Jenny	12
Bech , Maria Sofie	76
Bech-Frederiksen , Anni	78
Bech-Frederiksen , Erik	76
Bech-Frederiksen , Inge	77
Bech-Frederiksen , Kamma Sand	76
Bendsen , Bendt	2
Bonde , Christen Nielsen	48
Bonde , Karen Jensdatter	48
Boxenbaum , Anna Gerda Hahne	18
Boxenbaum , Asta Vibeke	20
Boxenbaum , Claus	19
Boxenbaum , Viktor	18
Børsting , Bent	27
Børsting , Inger Sand	30
Børsting , Karen Marie Sand	27
Børsting , Søren Henrik	29
Børsting , Marianne	28

Navn		Biografi nr.
Christensen	, Agnes	36
Christensen	, Alfred Lund	21
Christensen	, Andreas	6
Christensen	, Andreas Bech Hahne	17
Christensen	, Andreas Hahne (1920)	23
Christensen	, Andreas Hahne (1922)	24
Christensen	, Ane (1853)	6
Christensen	, Ane (1888)	23
Christensen	, Anna Andrea Sand	8
Christensen	, Anna Elisabeth Sand	31
Christensen	, Anna Gerda Hahne	18
Christensen	, Anna Irene	36
Christensen	, Anne Marie Hahne	26
Christensen	, Charlotte Hahne	14
Christensen	, Christen Hahne	12
Christensen	, Christen Sand	7
Christensen	, Claus Hahne	14
Christensen	, Elsebeth Thurø	15
Christensen	, Grethe	14
Christensen	, Hans	36
Christensen	, Ib Hahne	14
Christensen	, Ingrid Marie	22
Christensen	, Jenny	12
Christensen	, Jørgen Hahne	16
Christensen	, Karen Marie Sand	27
Christensen	, Kristine Marie	6
Christensen	, Mariane	7
Christensen	, Marius Sand	23
Christensen	, Ole Hahne	15
Christensen	, Oluf Thorvald	6
Christensen	, Rikke Hahne	15
Christensen	, Ruth	13
Christensen	, Solveig	24
Christensen	, Svend Bech Hahne	13
Christensen	, Svend Hahne	25
Christensen	, Thora Marie	32
Christensen	, Thorvald	33
Christensen	, Tina Hahne	15
Christensdatter	, Inger Christine	6
Duhn	, Adolf Carl	67
Duhn	, Charlotte	68

Navn		Biografi nr.
Duhn	, Irene Hurup	69
Duhn	, Jeanette	68
Duhn	, Michael	69
Duhn	, Mimi	67
Duhn	, Peter	68
DykJær	, Andreas	3
Espholm	, Birthe Meyer	57
Espholm	, Karsten	59
Espholm	, Palle	57
Espholm	, Vibeke	58
Flytkjær	, Mariane	70
Frederiksen	, Maria Sofie Bech	76
Gregersen	, Vilhelm	s
Hammer	, Lis	9
Hammer-Pedersen	, Agnes	84
Hammer-Pedersen	, Alfred	84
Hammer-Pedersen	, Rita	84
Hansdatter	, Ellads	1
Hansen	, Elsebeth Thurø	15
Hansen	, Frederikke Ingeborg	61
Hansen	, Kirsten M. Beyerholm	52
Hansen	, Tage Lier	i
Harpøth	, Aksel	47
Harpøth	, Iver Pedersen	47
Harpøth	, Jens Tang	47
Harpøth	, N. Oline Christensen	47
Harpøth	, Peder	47
Harpøth	, Søren	47
Holm	, Ane	23
Holm	, Anna Sand	40
Holm	, Christen Sand	38
Holm	, Edvard Sand	34
Holm	, Grethe Sand	38
Holm	, Inge Sand	41
Holm	, Ingeborg E. Bützow	38
Holm	, Jane Marie	35
Holm	, Karen Marie Christensen	34
Holm	, Mads	34
Holm	, Mariane Nielsdatter	34
Holm	, Mariane Sand	43
Holm	, Mathilde Marie	44

Navn		Biografi nr.
Holm	, Niels Peter	34
Holm	, Peder Marius Sand	42
Holm	, Tove Sand	39
Holstebro	, Aksel	38
Holstebro	, Ingeborg E. Bützow	38
Horsens	, Aksel Marthinus	37
Horsens	, Aksel Marthinus	54
Horsens	, Karen M. Hellesø	37
Horsens	, Signe Sand	54
Hårseth	, Arne Christian	41
Hårseth	, Inge Sand	41
Hårseth	, Leif	41
Hårseth	, Thor Leif	41
Iversen	, Niels	2
Jensdatter	, Ane Marie	34
Jensen	, Carl Holger	64
Jensen	, Carsten Lehn	65
Jensen	, Elna Sofie	66
Jensen	, Johanne Sand Provstgaard	74
Jensen	, Juliet	65
Jensen	, Kirsten	64
Jensen	, Kirstine	74
Jensen	, Mariane	1
Jensen	, Niels Provstgaard	74
Jensen	, Søren Ibsen	74
Jespersdatter	, Ane	1
Jespersdatter	, Mette Kirstine	2
Jespersen	, Peder	s
Jordy	, Marianne	28
Jordy	, Ole	28
Juhl	, Grethe Randi Christa	4
Juhl	, Helge Rousing	4
Kirk	, Birthe Dencker	81
Kirk	, Elna Sand	83
Kirk	, Helge Sand	84
Kirk	, Inger Sand	84
Kirk	, Jens Sand	81
Kirk	, Jørgen Sand	84
Kirk	, Kamma Sand	76
Kirk	, Karl	75
Kirk	, Karl Erik Sand	79

Navn		Biografi nr.
Kirk	, Lars Sand	80
Kirk	, Magnus Jørgensen	75
Kirk	, Margrethe Hansen	75
Kirk	, Marianne Sand	84
Kirk	, Marie	75
Kirk	, Ole Sand	82
Kirk	, Rita	84
Kirk	, Ruth	79
Kjeldsen	, Ida	46
Kjeldsen	, Jens Sigurd Sand	46
Kjeldsen	, Jensine Christensen	45
Kjeldsen	, Kristian	47
Kjeldsen	, Martin Jørgen	45
Knudtzen	, Karl Christian	85
Korsgaard	, Mads Jensen	47
Kovacs	, Ferenc	71
Kovacs	, Ingrid	71
Kovacs	, Peter Andreas Lehn	71
Krogsgaard	, Mariane	7
Kudahl	, Margrethe Jacobsen	2
Larsen	, Birthe Dencker	81
Larsen	, Johanne Dencker	81
Larsen	, Laura	79
Larsen	, Otto	79
Larsen	, Robert	81
Larsen	, Ruth	79
Lauritzen	, Anna Sand	40
Lauritzen	, Günther	40
Lauritzen	, Steen Günther	40
Lehn	, Annette	63
Lehn	, Arne Sand	72
Lehn	, Birthe Meyer	57
Lehn	, Carl Johan Sand	70
Lehn	, Chresten M. S. G.	60
Lehn	, Christa	72
Lehn	, Edith Petrea	56
Lehn	, Elna Sofie	66
Lehn	, Erna Viola	72
Lehn	, Frederikke Ingeborg	61
Lehn	, Gytte	62
Lehn	, Ingrid	71

Navn		Biografi nr.
Lehn	, Jespersine Marie C.	55
Lehn	, Kai Richard Sand	66
Lehn	, Karla Augusta K.	60
Lehn	, Kirsten	64
Lehn	, Kirstine Marie	60
Lehn	, Mariane	70
Lehn	, Mimi	67
Lehn	, Mogens	62
Lehn	, Niels Chr. Adolf	56
Lehn	, Olaf Thorvald	61
Lehn	, Peter Christian	55
Lidforss	, Hedvig	5
Madsen	, Ane Jensdatter	73
Madsen	, Axel	2
Madsen	, Hans	73
Madsen	, Ida	46
Madsen	, Louise	46
Madsen	, M. A.	46
Meyer	, Edith Petrea	56
Miltersen	, Peder	6
Mortensen	, Christen	1
Mørch	, Arne Michael	87
Mørch	, Christen Chr.	87
Mørch	, Georg Michel	87
Mørch	, Grethe	87
Mørch	, Inger Kathrine Sand	87
Mørch	, Kirsten Lykke	87
Mørch	, Niels Jacob	87
Nielsen	, Axel	73
Nielsen	, Grethe Bech	14
Nielsen	, Hansine Kathrine	73
Nielsen	, Irene Hurup	69
Nielsen	, Peder	1
Noe	, L.	47
Northorp	, Juliet	65
Olsen	, Anker Samuel	50
Olufsen	, Christen	s
Overballe	, Elna Sand	83
Overballe	, Hardy	83
Pedersdatter	, Ane	2
Pedersen	, Aksel Møller	86

Navn		Biografi nr.
Pedersen	, Anne Grethe Risager	85
Pedersen	, Anne Møller	86
Petersen	, Asta Vibeke	20
Pedersen	, Elna Sand	86
Pedersen	, Else	88
Pedersen	, Esther Risager	85
Pedersen	, Gitte Sand	88
Petersen	, Gytté	62
Petersen	, Hans Günther	20
Pedersen	, Inge Kathrine Sand	87
Pedersen	, Jens	85
Pedersen	, Jens Sand	88
Pedersen	, Jesper Sand	88
Pedersen	, Karen Jenny	85
Pedersen	, Karen Marie Risager	85
Pedersen	, Lena	85
Pedersen	, Lene Sand	88
Pedersen	, Marie Overballe	83
Pedersen	, Martin	83
Pedersen	, Mette Kathrine Bach	86
Pedersen	, Mette Møller	86
Pedersen	, Peder Christian	85
Pedersen	, Peder Møller	86
Pedersen	, Peter Møller (1964)	86
Poulsen	, Anna Elisabeth Sand	31
Poulsen	, Fritz Thomas	31
Poulsen	, Johannes Sand	31
Rasmussen	, Ruth	13
Rinder	, Ane Marie Christensen	48
Rinder	, Kristine M. Sand V.	49
Rinder	, Mads Kr. Sørensen	48
Rinder	, Margrethe Birgitte	48
Rinder	, Signe Sand	54
Sand	, Andrea Marie Schouboe	3
Sand	, Ane Christensen	6
Sand	, Ane Marie Christensen	48
Sand	, Christen (1894)	3
Sand	, Christen Chr. (1818)	1
Sand	, Christen Chr. (1851)	2
Sand	, Christen Nielsen	1
Sand	, Ellads	47

Navn		Biografi nr.
Sand	, Elna Elisabeth	89
Sand	, Gravers Christensen	2
Sand	, Grethe Randi C.	4
Sand	, Hans Nielsen	1
Sand	, Hansine Kathrine	73
Sand	, Jens Christensen	73
Sand	, Jensine Chr.	45
Sand	, Jespersine Marie C.	55
Sand	, Johanne Christensen	74
Sand	, Lizzie Marie	5
Sand	, Karen Jenny	85
Sand	, Karen Marie Chr.	34
Sand	, Margrethe Jacobsen	2
Sand	, Mariane	1
Sand	, Marie	75
Sand	, Mette Kirstine J.	55
Sand	, Niels Christensen	1
Sand	, N. Oline Christensen	47
Sand	, Peder Christian	55
Sand	, Peder Chr. Christensen	2
Schnell	, Dorthe Marie Sand	53
Schnell	, Ellen Mariane Sand	53
Schnell	, Ole Anton	53
Schnell	, Ulrik Anton Sand	53
Simonsen	, Johannes	50
Stoltz	, Jeanette	68
Strömgren	, Erik Robert Volter	5
Strömgren	, Jeanina Marianne Sand	5
Strömgren	, Lene Anette Sand	5
Strömgren	, Lizzie Marie Sand	5
Strömgren	, Peter Michael Sand	5
Strömgren	, Svante Elis	5
Søgaard	, Christian A.	i
Søndergaard	, Christoffer	s
Sørensdatter	, Maren	2
Thomsen	, Hans	1
Thomsen	, Inge Beck	77
Thomsen	, Jeppe Allerslev	77
Thomsen	, Preben Allerslev	77
Thomsen	, Rikke Allerslev	77
Tranberg	, Marie	5

Navn		Biografi nr.
Vaaben	, Anna Irene	36
Vaaben	, Hans J. Hellesø (1890)	35
Vaaben	, Hans J. Hellesø (1963)	36
Vaaben	, Jane Marie	35
Vaaben	, Karen Marie Hellesø	37
Vaaben	, Karsten Hellesø	36
Vaaben	, Peter Hellesø	36
Wenø	, Ellen Marianne Sand	53
Wenø	, Jørgen Peter	52
Wenø	, Kirsten	51
Wenø	, Kirsten Margr. B. H.	52
Wenø	, Stig Erling	51
Ørnskov	, Ane	8
Ørnskov	, Anna Andrea Sand	8
Ørnskov	, Christian	8
Ørnskov	, Christen Sand	9
Ørnskov	, Frede Sand	10
Ørnskov	, Georg	8
Ørnskov	, Knud Sand	11
Ørnskov	, Lene Hammer	9
Østergaard	, Solveig	24
Zahrtmann	, Kr.	79



