



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

# BÅRRIS-SLÆGTENS HISTORIE

SLÆGTEN FRA  
KRAGMOSE, LILDBØLLING OG POULSGAARD MED  
VESTRE NABOGAARD  
GENNEM 6 GENERATIONER

*Samlet af*  
PASTOR A. M. BÅRRIS  
KOLDING  
1955

# 3ÄRRIS-SLÆGTENS HISTORIE



# BÅRRIS-SLÆGTENS HISTORIE

SLÆGTEN FRA  
KRAGMOSE, LILDBØLLING OG POULSGAARD MED  
VESTRE NABOGAARD  
GENNEM 6 GENERATIONER

*Samlet af*  
PASTOR A. M. BÅRRIS  
KOLDING  
1955

## INDHOLDS- FORTEGNELSE

	Side
Indledning .....	7—9
Bølling Sogn .....	9
Kragmose .....	10
Lildbølling .....	11
De første Ejere af Kragmose .....	12
Store Kragmose—Gasdalgaard Linjen .....	13—29
Vorgod .....	14
Vad Slægten .....	14—21
Holk Slægten .....	22—25
Jan Aaes Slægten .....	25—26
Rosbjerg Slægten .....	26—29
Hvirvelgaard .....	29
Lildbølling—Hindbo Linjen .....	30—59
Maren Eskesdatters Slægt .....	31—39
Dalgaard Slægten .....	32—35
Slægten fra Aadum .....	35—36
Familien Asingh .....	36—39
Hans Eskesens Slægtslinje .....	39—41
Grindsted .....	41—43
Slægten fra Sædding .....	43—45
Hjøptarp .....	45—47
Hindbo .....	47—51
Falster .....	51—53
Else Hansen .....	54—55
Barde og Hamborg Slægten .....	55—59
Borris .....	59—162
Slægten fra Debelmose .....	60—162
Min Mors Slægtsgaard .....	60
Mikkel Debelmoses Børn .....	63—68
Filskov .....	66—67
Skjern .....	67—68
Tim .....	68
Bording .....	69—71
Slægten fra Vindelbo .....	71—75
Clausagerne .....	71—74
No .....	75
Stier og Gosvig Slægten .....	77—81
Slægten fra Ikast og Kolding .....	82—84
Min Fars Slægt .....	84—162
Erik Graversens Slægt .....	89—101
Lindvig Slægten .....	102—119
Familien fra Poulsgaard .....	119—161
Kousgaard .....	123—135
Lodahl .....	135—136
Nisgaard .....	139—143
Poulsgaard .....	143—147
Barris .....	147—157
Skjern .....	157—161
Oddeskær .....	161—162



# KRAGMOSE

Hans Eskesen Kragmose

Eske Hansen, Lildbølling

Christen Hansen, Gasdalgaard

Maren	<u>Christen Eskesen Barde</u>	Hans Eskesen		<u>Hans Christensen Kragmose</u>	Mikkel Debelmose
Houle-Slægten Nørgaard Asingh Aadum	Vorgod Hamburg'erne	Sædding Grindsted Sdr. Felding Borris Kvong Lydum Hindbo Falster Poulsgaard	Karen Margrethe Jens Jepsen, Hvirvelgrd.	Sørine Thomas Rosbjerg Hans Kragmose Thomsen Mariane Clausager	Kristen Hansen Vad-Slægten Thomas Rosbjerg Ahler Nørgaard Rosbjerg-Slægten
		Gl. Hanning Vester Vig Tarm		Kathrine Otto Holk Fasterkær	Marie Jan Aaes i Faster

# DEBELMOSE

Den vestre Gaard

Poulsgaard

Ane Kirstine Andersdatter Mikkel Christensen Debelmose (Store Handerup og Gasdalgaard)	Ane Kirstine Andersdatter Mikkel Lauridsen Nørregaard (Store Handerup og Stier-Slægten)									
Astrup Bording Tarm Silkeborg Dejbjerg Debelmose Filskov Skjern By	Vindelbo No Gosvig Vindelbo Olufsen Lindvig Falk Oddeskær	Ikast Kolding	Lildbølling Hindbo Falster Poulsgaard	Gravers	Ellads	Jens	Poul-Else Hansen	Marie		
				Vesterager Fyn Give Smidstrup Gauerslund Sønderjylland Vorhæse	Slikdal	Lindvig Ahlergaard Øster Ahlergaard Sønderbygaard Fiskebækgaard Nr. Nebel Horne Varde Baronessen	Kousgaard Lodahl Vestergaard Nisgaard Barris Skjern By (Kong Hans)	Oddeskær		

De Oplysninger, som her gives om Slægtens ældste Historie, bygger i det væsentlige paa de gamle Kirkebøger. Her er Oplysninger af personlig Art meget sparsomme. Det hænder, at der i Dødsrubrikken gøres en Bemærkning om Tilstanden i de sidste Aar. Ellers faar man kun Datoer og Aar for Fødsel, Daab, Trolovelse, Bryllup og Død og Angivelse af Stedet, hvor Vedkommende boede. Stof til en Karakteristik af de enkelte Personer gives ikke, kun hvad der kan sluttes af den faste eller skiftende sociale Placering. Kirkebøgerne blev befalet indført af Christian IV 1643, saa længere tilbage i Tiden kan man ad den Vej ikke naa. Og Gennemførelsen af Kongens Ordre i alle Landets Sogne tog vel nok nogen Tid. Der bliver da let noget tørt, skematisk over en Fremstilling, som kun har dette Grundlag at bygge paa. Her i denne Skildring er der kun gaaet ca. 250 Aar tilbage i Tiden.

Det var min Moder, der vakte min Interesse for Slægtens Historie. Hun fortalte om sin Faders og Moders Slægt. Hendes Faders Slægts Vugge stod i Bølling Sogn ved Skjern, hendes Moders i Debelmose i Borris Sogn. Hun opgav mig fra de to Steder en Mængde Navne, som jeg i min Studentertid nedskrev, og som blev gode Vejvisere for mig, da jeg senere søgte til de gamle Kirkebøger i Landsarkivet i Viborg. Men da jeg nu i de senere Aar først for Alvor tog fat paa at samle det altsammen og føre det op til Dato, ærgrede det mig, at jeg ikke havde bedt min Moder om mange flere Oplysninger, særlig med Hensyn til Karakteristik af de enkelte Personer; thi det vilde hun afgjort have været i Stand til. Men da var det for sent; min Moder døde 1924, 91 Aar gammel.

Om min Faders Slægt faldt det mig derimod mærkværdig nok ikke ind at søge Oplysning hos min Fader. Han, der var født 1825,

vilde ellers nok kunne have fortalt mig mange interessante Ting. Der naaes her ikke saa langt tilbage i Tiden som i Bølling. Skønt min Faders Slægt er kommen ude fra, fra andre Sogne, holder jeg mig til, at min Faders Slægts Vugge stod i Debelmose. De to geografiske Centrere i denne Skildring bliver da Bølling og Debelmose.

Slægten er en udpræget Gaardmandsslægt. Det gælder baade Slægten fra Bølling og Slægten fra Debelmose. Her findes ingen Haandværkere i Slægten og først i den senere Tid Forretningsmænd og Akademikere. De har holdt sig til Jorden. Det har været solide Gaarde, de har haft. Og Jorden i Bølling saavel som i Debelmose var god. Det har været en dygtig, flittig, nøjsom og sparsommelig og gudfrygtig Slægt, ærlig og redelig i al deres Færd. Man finder ingen straffede Personer i Slægten.

Min Moders Slægt synes at have været en sangglad Slægt. Der var gode Stemmer, og man elskede at bruge dem. Min Moder har fortalt, at under Arbejdet de lange Vinteraftener i den store Stue paa Lildbølling sad de og sang Salmer. Og en Broder til min Moder dyrkede Violinspil og spillede til Dansegilder i Sognet. Slægten var selskabelig, var velvilligt indstillet overfor Mennesker, var hjertepræget.

Min Faders Slægt var ikke saa sangbegavet som den fra Bølling. Min Fader kunde ikke synge, medens min Moder havde en smuk Stemme. Min Faders Slægt var ogsaa knap saa aaben og tilgængelig som min Moders Slægt. Den var haardfør og viljestærk og frygtløs overfor Farer. Kunde, naar Kravene var over den, udfolde en mægtig Energi. Men naar Opgaven var løst, var den tilbøjelig til at tage sig en god Hvilepause. Den var næppe saa initiativrig som min Moders Slægt, men maaske stærkere af Sind.

En Ting slaar en ved Gennemgangen af de gamle Slægtstavler. Det er den store Ælde, som findes i Slægten. Adskillige er blevet 90 og derover, en enkelt 97, og mange omkring 80 og derover.

Slægten fra Bølling var en Storbondeslægt. Slægten fra Debelmose var mere paa det jævne, skønt flere Efterkommere kom til at sidde paa ret store Gaarde.

Slægten har ikke haft særligt fremragende Medlemmer, om hvis Navne der har staaet Glans. Den synes ikke i nogen fremstrædende Grad at have interesseret sig for det offentlige Livs Anliggender. Slægten har ingen Politikere af Format eller Stormænd paa noget af



det offentlige Livs Omraader at se hen til. Den har passet sine egne Sager, og det synes den at have gjort dygtigt og solidt og derved i deres Kreds nydt den Agtelse, som dermed følger.

Naar man studerer de gamle Slægter gennem Kirkebøgerne, er der to Ting, der vækker ens Opmærksomhed. Den ene Ting er, at alle Børnene hjemmedøbes, og det synes altid at ske faa Dage efter Fødslen. Gamle Morten Eskesen har fortalt mig, at det altid skulde ske senest 8 Dage efter Fødslen, idet den Opfattelse levede i Befolkningen, at man derved reddede Barnet fra at komme i de onde Aanders Vold. Skikken med Hjemmedaab var bevaret i Nordslesvig helt til Genforeningen 1920. Herhjemme er den vel saa helt forsvundet efter 1864.

Den anden Ting, der vækker ens Opmærksomhed, er, at Trolovelsen er indført i Kirkebogen, og synes herved at være gjort lige saa bindende som Ægteskabet. Og det ser ud til, at Vielsen som Regel er foretaget een eller faa Maaneder efter. Maaske er det denne gamle Skik, som er Baggrunden for Søren Kierkegaards Udtalelse, at han opfattede en Forlovelse for lige saa bindende som Ægteskabet. Trolovelsen var i de Tider en offentlig Handling.

Nogen Skilsmisse træffes ikke indenfor Slægten under Gennemgangen af de gamle Kirkebøger.

## BØLLING

Min Moders Fodesogn er Bølling, beliggende i Nr. Bølling Herred, Ringkøbing Amt, før Lindesnæs Amt, Ribe Stift. Efter Lærer Viggo Bendtsens Bog »Bølling Sogns Historie« skal der gives nogle Oplysninger om Sognet.

Det er det mindste i Herredet, bestaar kun af 1300 ha med ca. 400 Indbyggere. Omkring 1800 var der kun 200 Indbyggere. Jorden i Sognet er god. Sognet havde ingen Fattiggaard. I Sognet har ligget et halvt Hundrede Kæmpehøje; men de fleste er nu overpløjede og odelagte.

Bølling har i ældre Tid været Sæde for Herredstinget. Det antages at have ligget mellem den gamle Præstegaard og Kirken. Her har været en Helligkilde, der som papistisk blev tilkastet under Reformationen; men den rinder dog saa smaat endnu. Her har Sognets

hedenske Helligdom ligget. Herredstinget blev imidlertid tidligt flyttet til Hanning og 1777 til Ringkøbing, kom atter tilbage til Hanning, men blev omkring 1800, vist 1790, flyttet til Skjernbro.

Der er to Gaarde, der er knyttet til min Moders Fædrene Slægt fra Bolling, Sognets to største Gaarde, nemlig Kragmose og Lildbølling. Nogle Oplysninger om dem vil være paa sin Plads og gives her stadig efter Viggo Bendtsens Bog.

## KRAGMOSE

Kragmose var en Gaard paa 10 Tdr. Hartkorn, vel med et Tiliggende af ca. 250 Tdr. Land. I 1500 Tallet ejedes den af Adelslægten Nordby, 1551—1556 af Oluf Nordby og 1561 af Ditlev Nordby. Slægten Nordby menes at være flyttet til Herregaarden Sdr. Urup i Grindsted Sogn. Slægten har haft Forbindelse med Borris Sogn, idet man paa Sønderbygaard er i Besiddelse af en Kjøle, der har tilhørt Søhelten Søren Nordby's Datter. 1658 nævnes Gaarden som hørende under Herregaarden Dejbjerglund i Dejbjerg og ejedes af Frøken Sophie Rostrup. 1789 var Gaarden blevet delt i to Gaarde, hver paa 5 Tdr. Hartkorn. Det oplyses, at Gaarden paa den Tid havde 115 Acre, og det vil vel sige, at saa meget var opdyrket, henad imod Halvdelen.

Min Moders Fædrene Slægt havde Kragmose i Fæste, mens den var samlet. Men 1790 blev Halvdelen af Gaarden tilligemed Bollingbjerg Jorder købt til Selveje under Navnet Store Kragmose. Store Kragmose var paa 6 Tdr., 2 Skp. og  $\frac{1}{4}$  Alb. Hartkorn, vel ca. 150 Tdr. Land. Men Slægten havde kun Gaarden i Selveje i faa Aar, idet den inden Aarhundredets Udløb solgte den til en Mand fra Borris, Christen Olufsen Lindvig. Gaarden blev dog i Familien, idet nævnte Christen Olufsen Lindvig var en Fætter til min Moders Mor's Mand i Debelmose Christen Lauridsen Nørgaard fra Hjøptarp i Borris, min Moders Morfar.

Fra Kragmose flyttede Kragmose-slægten til Gasdalgaard i Bolling Sogn, der endnu er i Slægtens Eje, og nu er en Gaard paa godt 100 Tdr. Land. En anden Gren af Kragmoseslægten var tidligere flyttet til Lildbølling og derfra til Gaarden Hindbo, ogsaa i Bolling, nu vist Sognets største Gaard.

## LILDBØLLING

Den anden store Gaard i Bølling, der er knyttet til min Moders Slægt paa Fædrene Side, er Lildbølling, der ligger i den sydvestlige Side af Sognet og grænser op til Skjern.

Lildbølling eller Lillebølling skal ifølge Viggo Bendtsen oprindeligt have været Navnet paa en Landsby. Men da dens Indbyggere uddøde under Den sorte Død i 1300 Tallet, blev Jorden samlet til een Gaard, der fik Landsbyens Navn. Man forstaar, at naar Sognet hedder Bølling og Gaarden Lillebølling, saa maa det være en stor Gaard. En senere Ejer af Gaarden, Hans Okholm, har ganske misforstaaet Navnet, mærkværdig nok, idet han mente, at Navnet Lillebølling maatte opfattes som en lille Gaard. Han forandrede da dens mange hundreedaarige Navn til »Bøllinglide«, der jo lyder meget kont, men er et brutalt Brud med den historiske Tradition. Det er at haabe og ønske, at senere Ejere vil genoptage Gaardens gamle historiske Navn.

Gaarden var, da Slægten købte den i Slutningen af 1700 Tallet, paa 188 Tdr. Land og skyldsat for 7 Tdr., 5 Skpr., 2 Fjdk. og Alb. Hartkorn, altsaa ca. 40 Tdr. Land større end Store Kragmose. I Markbogen af 1683 opgives Gaarden at have haft 98 Agre, det vil vel sige Halvdelen af Gaardens Areal. Naar Hans Okholm i sin Bog »Træk af 3 Slægters Liv« vil mene, at der, mens min Slægt havde Gaarden, kun var opdyrket 40 Tdr. Land plus 11 Tdr. Land i Skjernaaadalen, saa kan det efter Markbogens Opgivelse ikke passe.

1578 menes Adelsmanden Ivar Lunge at have ejet Gaarden. Samtidig købte han Herregaarden Slumstrup i Sædding Sogn. Hans Hovedsæde var Tirsbæk ved Vejle Fjord. Ivar Lunge, der deltog i Syvaarskrigen mod Sverige 1563—70, døde 1587. 1683 ejedes Gaarden af Frøken Sophie Rostrup til Dejbjerglund. Og Gaarden vedblev at høre herunder, til min Moders Slægt købte den i Slutningen af 1700 Tallet. Min Moders Slægt sad paa Gaarden i ca. 80 Aar. Paa Kragmose sad Slægten i ca. 70 Aar. Slægten fra Lildbølling flyttede som nævnt til Gaarden Hindbo.

For at give en Oversigt over den efterfølgende Fremstilling af Slægten fra Kragmose med de mange Navne skal vi allerede her som Vejledning anføre følgende:

Naar vi benævner Slægten fra Store Kragmose og Slægten fra

Lildbølling som to forskellige Linjer under Kragmose, det vil sige den samlede Gaard, fordeler Linjerne sig geografisk saaledes:

### KRAGMOSE

Store Kragmose	Lildbølling
:	:
Gasdalgaard	Hindbo

*Linjen Store Kragmose—Gasdalgaard* gaar til Hvirvelgaard i Bølling, til Gaarden Vad i Herborg og til en af Ahlergaardene i Borris, bliver beslægtet med Clausagerne, Holk'erne og Jan Aaes'erne i Fæster og Bundgaard i Tarm.

*Linjen Lildbølling—Hindbo* gaar til Østre Nørgaard i Bølling, til Sædding, Borris, Assing, Grindsted, Aadum med en Mængde Udløbere. Ogsaa denne Linje beslægtes med Clausagerne.

Vi gaar derefter over til Enkelthederne i disse to Linjer:

### KRAGMOSE

Den første Fæster af Kragmose af Slægten var min Tip=Oldefader:

*Hans Eskesen Kragmose,*

det sidste Navn efter Gaarden. Han havde en Søster, *Ellen Eskesdatter Kragmose*, der i 1732 blev gift med *Poul Lasson Viig*, fra Vig i Bølling. Disse to Børn var formentlig børn af *Esche Christensen*, der 1688 boede i Øster Bøllingbjerg. Esche Christensen skal altsaa være min Tip=Tip=Oldefader.

Hans Eskesen Kragmose fik Kragmose i Fæste 1730. Han døde paa Gaarden 1770, 75 Aar gl. Han er altsaa født 1695. Den 20. December 1731 blev han trolovet med Enke *Kirsten Nielsdatter Nørregaard*. Hendes første Mand var Enkemand Christen Christensen i den vestre Nørgaard i Bølling. Og Brylluppet stod den 3. Juni 1732. Kirsten Nielsdatters første Mand døde den 22. Februar 1731 efter 17 Aars Ægteskab, hvori der var 3 Døtre og en Son. Aaret efter var hun altsaa blevet gift med Hans Eskesen. Hun døde samme Aar som han 1770, 79 Aar gl. De havde to Sønner *Christen Hansen*, født 1733, og *Eske Hansen*, født 1736, min Oldefader.

Det ser lidt mærkeligt ud, at Hans Eskesen Kragmose kunde blive Fæster af saa stor en Gaard. Men muligt ligger Forklaringen

deri, at dens tidligere Fæster Oluf Thomsen Kragmose var af Familien. Han var nemlig første Gang gift med Bodil Eschesdatter. Og da dette Navn Esche, stadig gaar igen i min Moders Fædrene Slægt, er det rimeligt at antage, at hun hørte til Familien paa Øster Bøllingbjerg. Dette gør det forstaaeligt, at den unge Slægtning har faaet den store Gaard i Fæste efter Oluf Thomsen. Men man skøner, at der har været Fremdrift, Vovemod og Dygtighed hos den unge Mand, siden han vovede at binde an med saa stor en Gaard, der jo den Gang var samlet.

Vi skal her gøre en Bemærkning om Navnet Eske. I de gamle Kirkebøger staves det paa flere forskellige Maader, nemlig: Eskild, Esche, Eske og Esge. Det er det samme Navn, som skrives Asser, Esger og Asger. As, der er oldnordisk, betyder Gud.

*Christen Hansen* overtog Kragmose i Fæste efter sin Fader. Aaret for Overtagelsen kendes ikke; men det er rimeligvis sket, før han 1765 giftede sig med *Inger Michelsdatter*, der er født 1736. Christen Hansen var Formand for Sogneforstanderskabet.

## STORE KRAGMOSE—GASDALGAARD LINJEN

I Christen Hansens og Inger Michelsdatters Ægteskab var der 8 Børn, hvoraf de 3 døde som mindreaarige. De 5 var Hans, født 1769, Else, født 1770, Michel, født 1772, Kirsten, født 1774, og Anna, født 1776.

Sonnen *Hans Christensen Kragmose* overtog Kragmose i Fæste efter Faderen, der flyttede til Gasdalgaard, der muligvis var hans Kones Fødegaard. Men det Fæste har næppe været mere end et Aars tid; thi 1790, 21 Aar gammel, købte han Halvdelen af Kragmose til- ligemed Bøllingbjerg Jorder. At han ogsaa købte Bøllingbjerg Jord kunde tyde paa, at vor Formodning om, at hans Bedstefader Hans Eskesen Kragmose var en søn af Esche Christensen, Bøllingbjerg, er rigtig.

Det lyder imidlertid mærkeligt, at Hans Christensen Kragmose i saa ung en Alder, 21 Aar, har kunnet købe saa stor en Gaard. Men Købekontrakten er underskrevet i Skjernbro den 8. November 1790, saa der kan ingen Fejltagelse være. Den ny Gaard blev kaldt Store Kragmose og var skyldsæt for 6 Tdr., 2 Skpr. og  $\frac{1}{2}$  Alb. Hartkorn. Han købte den af Landvæsenskommissær Peter Christian Petersen

til Debjerglund, og Købesummen var 399 Rdl., der skulde betales til Juni Termin. Dette Beløb kan kun angaa den Del, han købte af Kragmose, som havde 5 Tdr. Hartkorn.

Den unge Mand har imidlertid ikke haft Gaarden i ret mange Aar, højest i 8 Aar; thi i Kirkebogen fortælles, at han 1799 boede paa Gasdalgaard, idet han dette Aar, den 30. Juni giftede sig med *Karen Eriksdatter*, der var fra Pilgaard i Sædding, men tjente hos Pastor Skaaning i Bølling Præstegaard, hvor Brylluppet stod. Store Kragmose solgte han som nævnt til en Mand fra Borris, Christen Olufsen Lindvig. Prisen kendes ikke. Naar han flyttede til Gasdalgaard, maa det vel hænge sammen med, at han var den eneste Søn til Gaarden, idet den anden Søn Michel ved sit Giftermaal med *Ane Kirstine Andersdatter* fra Store Handerup i Faster købte den før-omtalte Gaard i Debelmose. Og Christen Hansen havde kun de to Sønner. Paa det Tidspunkt var Christen Hansen 69 Aar, saa han kunde maaske nok trænge til Afløsning, skønt han blev 92 Aar og hans Kone 90. Død 1826. Denne Linje af Slægten følger Navnet Kragmose.

Christen Hansen's Datter Kirsten, der er født paa Kragmose 1774, blev 1798 gift med Christen Nielsen fra Vorgod, født 1769, død 26. Februar 1836. De havde Gaarden Vesterager i Vorgod. Kirsten levede i 12 Aar som Enke og Aftægtskone paa Gaarden og døde 22. Juli 1848, 74 Aar gl. I Ægteskabet var der 6 Børn, men om dem vides intet, kun at en ugift, aandssvag Datter boede paa »Vesterager« som en Slags Aftægtskone indtil sin Død 1879, skønt Gaarden blev solgt til fremmede allerede 1839.

Hans Christensen Kragmose døde som Aftægtsmand paa Gasdalgaard den 8. Januar 1852, 83 Aar gl. Hans Kone, Karen, der var født 1767, døde 1847, 80 Aar gl.

Hans og Karen Eriksdatter havde kun 2 Børn, en Søn og en Datter, *Christen* og *Sørine Marie*.

Sønnen *Christen Hansen*, født 1802, blev 1832 gift med *Ellen Andersdatter*, en Datter af Anders Madsen, Storgaard i Herborg, og fik med hende Gaarden Storgaard, der var paa godt 7 Tdr. Hartkorn. Men hun døde efter kun 5 Aars Ægteskab 1837. De havde to Sønner, *Anders Storgaard*, der 1863 blev gift med *Kristine fra Søndergaard* i Sædding. Et halvt Aar efter, i November 1863, blev han

indkaldt som Soldat, kom med i Krigen 1864, hvor han faldt. Den anden Søn *Hans Kragmose* døde som ung.

Christen Hansen giftede sig anden Gang, vist 1840, med *Kristine Marie Madsdatter*, Datter af Møllejejer Mads Thygesen, Egeris Molle i Nr. Vium. 1852 købte han Gaarden Vad i Herborg og flyttede dertil, og afhændede en Tid efter Storgaard. Han døde 1879, 77 Aar gl. Hans Kone døde først 1891.

I dette Ægteskab var der 6 Børn, 2 Døtre og 4 Sønner: *Ellen*, *Mads*, *Karen*, *Mads Christian*, der 1903 tog Navnet Vad efter Fødegården, *Mikkell* og *Jesper*, der antog Navnet Kjelstrup efter Gaarden af samme Navn i V. Herborg.

- I. *Ellen Christensen* blev gift med *Jeppe Christensen* i Bølling og boede i V. Herborg. De er begge døde. De havde 4 Børn, et døde som Barn.
  - a) *Kristine Christensen*, gift med Gaardejer *Chr. Christensen*, Solsøhede i Vorgod. De er begge døde. De havde 6 Børn, der alle lever.
  - b) *Mariane Christensen*, gift med Gaardejer *Markus Gammelgaard* i Sædding. De havde 7 Børn, der alle lever og de fleste gifte.
  - c) *Christen Hansen Christensen*, født 1883, har Fødegården i V. Herborg, er ugift.
- II. *Mads Mølle Christensen* var Tømrer i Esbjerg, var gift 2 Gange, i første Ægteskab var 2 Børn, i andet 5, hvoraf et døde som Barn. De 4 var *Kristine*, der var ugift og havde et Vaskeri i Esbjerg, *Marinus* var Postpakmester, *August* Malermester i Esbjerg og *Aksel Barber* i Esbjerg, en Søn har nu Forretningen.
- III. *Karen Christensen*, født 1845, gift med Gaardejer *Niels Madsen Videbæk*. Videbæk er et købt Navn. De havde en Gaard i Videbæk. Her var 6 Sønner, hvoraf en døde som Barn.
  - a) *Mads Videbæk* var gift og havde en Gaard i Vildbjerg.
  - b) *Christen Videbæk* overtog Fødegården, som han senere solgte, men beholdt en Del af Gaarden, hvor han bor. Han er gift. En Søn bor i Amerika.
  - c) *Hans Kragmose Videbæk* er Tømrer, udvandret til Amerika.
  - d) *Anton Videbæk*, Tømrer, bor i Amerika, er ugift.
  - e) *Christen Videbæk*, rejste efter at have taget Realeksamen til U. S. A., hvor han er Præst. Er gift derovre.

VI. *Mads Christian Vad*, født 13. Maj 1847, død 7. September 1921. Overtog Gaarden Vad 1878, giftede sig 8. Oktober 1881 med *Bolette Pedersen*, Datter af Lærer og Kirkesanger Jens Pedersen i Sædding. Hun var født 15. Juli 1846, død 1. Maj 1912. Her var 4 Børn, en Søn og 3 Døtre:

- a) *Kirstine Marie Vad*, født 28. April 1882, ugift, var Manufakturhandler ved Herborg St.
- b) *Christen Hansen Vad*, født 30. August 1884, blev 3. November 1914 gift med *Maren Brandgaard Søndergaard*, født 31. December 1890, Datter af Gaardejer Jens Søndergaard, Ryesminde, Videbæk.

Samme Aar overtog de Fødegaarden Vad, idet Faderen byggede en Udflyttergaard og flyttede dertil. Christen Vad har været Medlem baade af Sogneraad og Menighedsraad og er Meddirektør i Sparekassen i Videbæk. Han har Svineavlscentrum paa sin ret store Gaard.

I dette Ægteskab er der 6 Børn:

- 1) *Mads Christian Vad*, født 25. September 1915, købte 1946 Gaarden Kongsholm i Hanning, blev 8. November 1949 gift med *Kirstine Sørensen*, født 29. April 1910, Datter af afdøde Gaardejer Otto Sørensen, Ny Kirkegaard i Hanning. I dette Ægteskab er der en Søn Otto.
- 2) *Petra Bolette Vad*, født 4. Marts 1918, ugift, Husholdningslærerinde, er ansat paa Landboforeningernes Husholdningskontor i Skanderborg.
- 3) *Anna Søndergaard Vad*, født 4. Marts 1918, Lærerinde fra Silkeborg Seminarium, blev 24. Maj 1949 gift med Læreren i Horne ved Varde *Knud Vilstrup Sørensen*, født 13. August 1922, Søn af Møbelfabrikant S. Sørensen, Herring. Her er en Søn Søren.
- 4) *Gerda Vad*, født 24. August 1921, gift 18. Septbr. 1948 med Gaardejer *Jens Axel Jacobsen*, født 25. Maj 1920, Søn af Gaardejer Chr. Jacobsen, Ll. Gadegaard i Hanning. Har overtaget hans Fødegaard. Her er en Søn Christen, født 3. December 1949.
- 5) *Jens Søndergaard Vad*, født 25. August 1921. Er hjemme paa Gaarden.
- 6) *Else Marie Vad*, født 9. Februar 1927, er hjemme.



c) *Johanne Vad*, født 2. August 1886, gift 11. November 1920 med *Gaardejer Svend Stensig Svendsen*, Stensig i Sædding. Her er to Børn:

1) *Jakob Stensig Svendsen*, født 12. April 1922, gift 29. Oktober 1949 med *Ingeborg Thomsen*, Datter af Sognefoged *Niels Dejgaard Thomsen* i Hanning. De har overtaget hans Fødegård. Her er en Søn *Svend*, født 26. Oktober 1950.

2) *Kirstine Bolette Svendsen*, født 15. Juni 1930, ugift.

d) *Jensine Petrea Vad*, født 12. December 1888, overtog Udflyt-tergaarden fra *Vadgaard* efter Faderens Død 1921. Blev 24. Juni 1925 gift med *Gustav Kaasgaard*, søn af *Gaardejer Jens Kaasgaard*, Ferring. Her er 2 Børn: *Jenny Kaasgaard*, født 20. December 1928 og *Mads Christian Vad Kaasgaard*, født 8. Maj 1929.

V. *Mikkel Christensen*, gift med *Kathrine Aaes*, Datter af Sognefoged *Jan Aaes* i Faster, havde en Tid en Gaard i Aadum, senere korende Post fra Skjern til Finderup, bor i Skjern. Her er 5 Børn:

a) *Christen Christensen*, Maskinsnedker i Esbjerg gift, har flere Børn.

b) *Anna Christensen Vad*, levede ugift i Skjern, er død.

c) *Kirstine Christensen Vad*, ugift, var en Tid sammen med ovennævnte Søster Bestyrerinde paa K. F. U. K. i Skjern. For Tiden Husbestyrerinde hos Bogtrykker *Strandbygaard* i Skjern.

d) *Jan Aaes Christensen*, er gift og har en Gaard i Horne Sogn ved Varde.

e) *Johanne Christensen*, gift med *Banearbejder Jensen* i Herning, død, Ægteskabet barnløst.

VI. *Jesper Romvig Christensen Kjelstrup*, uddannet som Tømrer, gift med *Johanne Holm Lauridsen*, Datter af *Gaardejer Laust Holm Lauridsen*, Ø. Herborg. Havde en Tid *Gaarden Kjelstrup* i V. Herborg, deraf Navnet. Bor nu i Videbæk. Her er en Datter:

a) *Ane Kathrine*, gift med *Murermester Mads Lethager* i Videbæk. I Ægteskabet 2 Døtre.

*Hans Christensen Kragmose* og *Karen Eriksdatters Datter* var *Sorine Marie Hansdatter*. Hun blev født 1804 og døde 1901, 97 Aar gl., forelobig Slægtens ældste. Hun blev gift med *Thomas Rosbjerg*,

der hørte til en gammel Bøllingslægt. Han var født 1802 og døde 1878. De overtog Fødegaarden Gasdalgaard. De havde 2 Børn, en Søn Hans og en Datter Karen Margrethe.

Sønnen *Hans Kragmose Thomsen* blev gift med *Mariane Jensen* fra Clausager i Sædding. Hun var en Søster til de to Folketingsmænd fra Skjernkredsen, Branddirektør A. Clausager, Skjernbrogaard, og Gaardejer A. Bjerrebro Clausager, Clausager i Sædding. De overtog efter Forældrene Fødegaarden Gasdalgaard. De havde 4 Børn, 5 Døtre Kathrine, Marie og Thomasine, der døde som 15-årig, og en Søn Thomas.

A) *Ane Kathrine Thomsen*, født 25. Januar 1866, gift 6. September 1888 med *Otto Nielsen Holk*, Fasterkær. Her var 11 Børn, hvoraf de 4 døde som Børn, den 5. som ung. De 6 var følgende:

1) *Hansine Mariane Holk*, født 1888, død 1947, blev 1908 gift med Gaardejer i Handerup i Faster *Andreas Tang Sørensen*. Her er 9 Børn:

a) *Peder Tang Sørensen*, født 1909, Landmand i Egknud i Ølgod, gift med *Minna Sørensen* fra Ringkøbing.

b) *Johannes Tang Sørensen*, født 1910, Gaardejer i Fjelstrup i Sønderjylland, gift 1935 med *Annelise Frank* fra Jels. Her er 4 Børn.

c) *Hans Tang Sørensen*, født 1912, Landmand i Strellev ved Ølgod, gift med *Else Marie Nielsen* fra Strellev. Her er 2 Børn.

d) *Maren Tang Sørensen*, født 1914, gift 1939 med *Hjalmar Risbjerg*, født 1907, Søn af en Gaardejer i Kyndby i Horns Herred.

e) *Katrine Tang Sørensen*, født 1916, gift 1949 med *Ejner Lynggaard Olesen*, født 1912, Søn af Kunstmaler Bjørnstjerne Topkær Olesen, Herning.

f) *Oda Tang Sørensen*, født 1918, gift 1946 med *Verner Carlsen*, født 1914, Husmand i Stauning.

g) *Magdalene Tang Sørensen*, født 1919, gift 1944 med *Rudolf Aaboe Hartvigsen*, født 1913, ansat i Varedirektoratet. Her er et Barn.

2) *Peder Holk*, født 1894, død 1924, Landmand i Faster, gift 1917 med *Dagmar Nielsen*. Her er en Søn og en Datter:

- a) *Otto Holk*, født 1918, Landmand i Sdr. Bork, gift 1942 med *Kristine Nielsen*, født 1907 i Hennebjerg. Her er en Datter.
  - b) *Elfrida Holk*, født 1923, gift 1943 med Arbejder *Karl Sig Jensen*. Her er 2 Børn.
  - 3) *Niels Holk*, født 1895, Landmand i Faster, gift 1928 med *Anna Andersen*, født 1894 i Thorsted. Her er 2 Børn, Sønner.
  - 4) *Hans Kragmose Holk*, født 1897, Ejer af Fasterkjær, gift første Gang 1937 med *Anna Margrethe Thomsen*, født 1906. Her en Datter. Anden Gang 1945 med *Sophie Frederikke Rich*, født 1900, Datter af Teglværksejer Rich i Rinkenæs, Sønderjylland.
  - 5) *Jens Clausager Holk*, født 1901, Gaardejer i Vesterby i Borris, gift 1927 med *Katrine Jepsen*, Datter af Gaardejer i Læborg. Her en Datter og 3 Sønner.
  - 6) *Jens Marinus Holk*, født 1903, Ejer af Ny Vestergaard i Debelmose, Borris, gift 1928 med *Else Katrine Madsen*, Datter af Gaardejer Jens Madsen, Handerupgaard i Faster. Her 4 Sønner.
- B) *Sørine Marie Thomsen*, født 1868, død 1946, gift 1890 med *Jens Stensig Jansen*, født 1863, død 1933, Søn af Sognefoged Jan Lauridsen Aaes, Faster, er Ejer af Fødegaarden. Her er 6 Døtre, hvoraf en døde som ung, og 2 Sønner:
- 1) *Ane Kathrine Jansen*, født 1891, gift 1915 med *Mads Astrup Madsen*, Gaardejer i Klokmosen. Her 5 Børn.
  - 2) *Mariane Jansen*, født 1893, gift 1913 med *Jens Søe*, født 1886 i Hee, Bogholder i Ringkøbing. Her en Datter og 2 Sønner:
    - a) *Kirstine Søe*, født 1915, gift 1938 med Kørelærer *Søren Neipper*, København.
    - b) *Ejner Jansen Søe*, født 1918, ved Boghandelen.
    - c) *Gunnar Søe*, født 1925, ansat i Den vest- og sønderjydske Kreditforening.
  - 3) *Thomasine Jansen*, født 1895, gift 1919 med *Laurids Jansen*, født 1890, Ejer af en Udflyttergaard fra Bjergbo i Sædding. Her 7 Børn, hvoraf 4 døde som små:
    - a) *Anders Bjergbo Jansen*, født 1921, Gaardejer i Fasterkær, gift 1949 med *Maja Lillelund Pedersen*, født 1928.

- 4) *Jan Lauridsen Jansen*, født 1898, Ejer af Fødegaarden, Sognefoged, gift 1932 første Gang med *Elna Jeppesen*, født 1902. Datter af Gaardejer Poul Jeppesen i No. Her en Søn. Anden Gang 1937 med sin Kones Søster *Ane Marie Jeppesen*, født 1900. Her 2 Sønner og 1 Datter.
  - 5) *Else Margrethe Jansen*, født 1901, gift 1927 med *Mads Kirkegaard Bendtsen*, Faster, født 1889.
  - 6) *Thora Jansen*, født 1906, gift 1926 med *Mads Søndergaard Madsen*, Lille Fastergaard. Her 3 Børn.
  - 7) *Hans Thomsen Jansen*, født 1908, død 1944, var gift og Gaardejer i Fasterkjær.
- C. *Thomas Rosbjerg Thomsen*, født 15. September 1872, død 14. Maj 1950, gift 17. Maj 1895 med *Marie Kathrine Christensen*, født 21. April 1869, død 5. Oktober 1946, Datter af Gaardejer Jens Chr. Kristensen, Nøvling Skov, Nøvling, hvor Thomas Rosbjerg en Tid var Mejeribestyrer. De købte 1914 Ahler Nørgaard i Borris.

I Ægteskabet var der 9 Børn, der 1926 har antaget Navnet Rosbjerg:

- 1) *Hans Rosbjerg*, født 5. Marts 1896, Gaardejer i Fjølstervang. blev 29. Maj 1941 gift med *Mariane Kirstine Clausen*, født 1905, Datter af Rentier Chr. Clausen, Vorgod By.
- 2) *Karoline Flø Rosbjerg*, født 1897, død 1947, blev 20. Juni 1932 gift med *Aage Larsen*, født 1900, Søn af Bager Larsen. Nakskov. Arbejder paa Grønlands Handelsplads i København. Her en Datter, *Ane Marie*.
- 3) *Kristian Skov Rosbjerg*, født 29. Januar 1900, Direktor for Nordvestsjælland's Elektricitetsværk i Svinninge. Blev 26. December 1932 gift med *Gudrun Danø*, født 4. Juni 1906. Datter af Distriktsingeniør i Vandbygningsvæsenet Ivar Kristian Danø i Lemvig. Her 3 Børn: *Jens*, *Karen* og *Lene*.
- 4) *Peder Rosbjerg*, født 5. Februar 1902, Ejer af Kjærsgaard i Højbjerg ved Rødkjærsgaard, blev 1. Maj 1931 gift med *Marie Møller*, født 1899 i Mammen ved Bjerringbro, Datter af Møllerierer Møller i Mammen. Her 2 Børn: *Kirsten Marie* og *Otto*.
- 5) *Mariane Clausager Rosbjerg*, født 6. Oktober 1903. Har en Blomsterforretning i Borris Stationsby. Ugift.

- 6) *Viggo Rosbjerg*, født 11. Oktober 1905, er hjemme paa Ahler Nørgaard, ugift.
- 7) *Olga Margrethe Rosbjerg*, født 28. Maj 1909, blev 28. December 1946 gift med *Hans Enrico Thomsen*, Tjæreborg. Landmand i Borris. Her en Søn *Thomas Rosbjerg*.
- 8) *Frede Christian Kammersgaard Rosbjerg*, født 31. Januar 1912, har overtaget Ahler Nørgaard, blev 28. December 1946 gift med *Maren Mathilde Jespersen*, født 28. April 1916, Datter af Husmand i Vester Herborg.
- 9) *Karen Margrethe Rosbjerg*, født 20. Juni 1914, gift 27. Juli 1941 med *Thomas Odderup Kjær*, født 17. Oktober 1918. Søn af Gaardejer i Fasterholt. Er Gaardejer i Skarrild. Har 4 Børn: *Jørgen, Inger Lise, Ellen Marie og Kristian*.

Thomas Jensen Rosbjerg og Sørine Marie Hansdatters Datter *Karen Margrethe*, født 1839, død 1913, blev gift med *Jens Jepsen*, Hvirvelgaard i Bolling. Her døde som nævnt hendes Moder *Sørine* 1901, 97 Aar gl. *Jens Jepsen* og *Karen Margrethe* havde 6 Børn: *Kirsten Marie, Marie, Jeppe, Hans Kragmose, Thomasine og Mariane*.

- a) *Kirsten Marie* blev gift med Gaardejer *Enevold Nørregaard*, Gl. Hanning, død 1950. Her er flere Børn og Børnebørn.
- b) *Marie*, født 1870, blev gift med Gaardejer *Niels Vig* fra Vester Vig i Bolling, hans Broder *Laurids Vig* var Præst, sidst i Brovst i Vendsyssel.
- c) *Jeppe*, hvis Kone hed *Clara*, havde en Gaard i Lydum. Han er død; her er flere Børn.
- d) *Hans Kragmose Jepsen*, født 1875, fik Fødegaarden efter Forældrene. Han var to Gange gift, første Gang med *Kirsten Jespersen* fra Stauning. Her var ingen Børn. Anden Gang med Enke *Kathrine Hindbo*. Her var to Børn, en Datter *Karen Margrethe* og en Søn *Jens Falk*, der efter Faderens Død 1951, skal overtage Gaarden.
- e) *Mariane* blev gift med Gaardejer *Claus Nielsen Bundgaard* i Tarm. Her er bl. a. 3 Sønner: *Niels Christian Bundgaard*, der har overtaget Fødegaarden i Tarm, *Aage Bundgaard*, der har Klyvers Hotel i Borris Stationsby. Begyndte som Mejerist. Han er gift med *Else Meldgaard Christiansen* fra Stensig i Sædding. I Ægteskabet er en Søn *Jens Bundgaard*, født 1947.

En tredje Søn er Gartner i Søby paa Ærø.

## LILDBØLLING—HINDBO LINJEN

Hans Eskesen Kragmose, den første i Slægten, der havde Kragmose i Fæste, havde som nævnt 2 Sønner: Christen Hansen, der er omtalt foran, og Eske Hansen, min Oldefader.

*Eske Hansen* blev hjemmedøbt 18. November 1736 og maa altså være født faa Dage i Forvejen. Han blev fremstillet 23. December, samme Aar og samme Dag gik Moderen Kirsten Nielsdatter Nørregaards i Kirke. Eske Hansen er født paa Kragmose.

Han fik Lildbølling i Fæste, hvornaar vides ikke, men rimeligvis førend han giftede sig, idet han giftede sig ret sent, 33 Aar gl. Det er rimeligt at antage, at det skete, da hans Broder Christen, der fik Kragmose i Fæste, giftede sig. Det var i Aaret 1765. Men 15. Juni 1790 købte Eske Hansen Lildbølling af Landvæsenskommissær *Peter Christen Petersen* til Dejbjerglund for 700 Rdl., som han betalte kontant. Gaarden var som nævnt paa 7 Tdr., 5 Skpr., 2 Fjdk. og 2 Alb. Hartkorn. Af samme Mand købte han en Englod i Store Oldager i Skjern paa 1 Skp., 1 Fjdk.,  $1\frac{7}{9}$  Alb. Hartkorn. Og af *Rosenvinge* til Slumstrup i Sædding købte han 1805 Konge- og Kirketiende. Han var altsaa ogsaa Kirkeejer, Ejer af Bølling Kirke. Til Gaarden hørte Signehus, der var paa 12 Tdr. Land og skyldsats for 1 Skp., 2 Fjdk. og 2 Alb. Hartkorn. Til Gaarden hørte endvidere et Hus, der som Fæster beboedes af Niels Handerups Enke. Skødet paa Gaarden blev først tinglæst 7. Oktober 1794, men 4. Juni 1791 er det udfærdiget og 21. Juli 1792 læst i Bølling Ret paa Skjernbrogaard, men som nævnt er Købekontrakten mellem Køberen og Sælgeren allerede oprettet 15. Juni 1790.

Eske Hansen havde Gaarden til 1812, altsaa i 47 Aar, 25 Aar som Fæster og 22 Aar som Selvejer. Ved Gaardens Afstaaelse skulde der betales 800 Rdl. til Sønnen *Christen* og 400 Rdl. til hver af de to Døtre, medens den anden Søn, min Bedstefader *Hans Eskesen* fik Gaarden mod at svare Aftægt til sine Forældre og betale 400 Rdl. for Konge- og Kirketienden.

Naar man erindrer, at Eske Hansen kun gav 700 Rdl. for Gaarden, maa det vække Opmærksomhed, at han 20 Aar efter kan udbetale 1600 Rdl. til sine Børn og saa endda overlade Gaarden til Sønnen Hans. Men man maa erindre, at det var under Napoleonskrigene. Eske Hansen afstod nemlig Gaarden samme Aar, som Na-

oleon led sit store Nederlag i Rusland. Det er altsaa Krigskonjunkturerne, der giver Forklaringen. Man maa sige, at det var et meget heldigt Aar, Opgørelsen skete; thi Aaret efter, 1813, indtraf Statsbankerotten, og da vilde Forholdene nok have været anderledes. Dette frygtelige Pengekrak maatte nu min Bedstefader Hans Eskesen tage.

Eske Hansen levede som Aftægtsmand i 8 Aar og døde 13. Juli 1820, 84 Aar gl. Han blev begravet 20. Juli samme Aar. I Kirkebogen tilføjes: Han døde af Ælde.

Eske Hansen giftede sig 1769 med *Kirsten Nielsdatter*. Han blev trolovet 12. Oktober 1769 og gift 2. November s. A. Men Aaret efter døde hun, vist efter en Barnefødsel, kun 25 Aar gl. Der forefaldt i det Aar 3 Dødsfald i Familien. Eske Hansens Fader blev begravet 7. August, hans Kone 11. November og hans Moder 23. December. Og hertil kan føjes, at hans Broder Christen Hansens Barn Michel blev begravet 25. December, og Eske Hansens Søn Hans af første Ægteskab den 6. Januar 1771, altsaa 5 Dødsfald i Løbet af et halvt Aar.

Eske Hansen giftede sig anden Gang med *Karen Christensdatter*, født 1752 og død senest 1815. Da Vielsen ikke fandt Sted i Bolling Kirke, kan hun ikke have været fra Sognet. I dette Ægteskab var der 11 Børn, hvoraf de 7 døde som smaa. De fire levende er *Maren*, født 1776, *Hans*, født 1782, *Christen*, født 1785, og *Kirsten*, født 1788.

For Oversigtens Skyld tager vi de to første Børns Slægtslinje, da den er temmelig lang.

## MAREN ESKESDATTERS SLÆGTSLINJE

Eske Hansens Datter Maren blev gift med Sognefoged *Houle Christensen*, der var fra Stengaard i Sædding, født 1774, død 1836.

Lærer Johannes Nørgaard hævder i Bogen om sin Slægt, at Navnet Houle er en vestjydsk Gengivelse af Hugleif, der er Navnet paa en vestjydsk Vikingekonge, der faldt i Frankrig 530. Uffe's Søn Hugleif var Konge i Jylland 400 Aar før Gorm den Gamle og levede samtidig med den franske Kong Clodevig. Biowulf's Saga fører Hugleif's Slægtsregister op til Aar 1200. Maren Eskedatter giftede sig altsaa ind i en gammel Kongeslægt. Vor Slægt gaar saaledes tilbage til Kong Vermund og dennes Søn Uffe hin Spage.

Maren og Houle boede i Øster Vig i Bølling. Her byggede Houle 1826 et Stuehus, der staar endnu. Maren skildres som en meget dygtig, men skrap Kone. De havde kun et Barn, en Søn, Eske Houlesen, som altid kaldtes

*Eske Kjærgaard*, født 2. December 1804. Han blev gift med Herremandens Datter fra Dejbjerglund *Else Christensdatter*. De boede først paa hans Fødegård, flyttede derpaa til Nørre Kjærgaard i Skjern og senere til Øster Nørregaard i Bølling. Eske Kjærgaard var Sogneraadformand i Bølling. Da hans første Kone døde, giftede han sig som 70 aarig med *Else Marie Nielsen*, en Gaardmandsdatter fra Sandager i Dejbjerg. Han købte en lille Landejendom i Vognbjerg i Dejbjerg, hvor han døde 1885, 81 Aar gl.

Eske Kjærgaard havde i sit første Ægteskab 3 Born, 2 Sonner og en Datter: *Houle, Christen og Maren*:

I. *Houle Eskildsen*, født 1839, død 1896. Han blev gift med *Engeline Hansen* fra Damgaard i Bølling, død 1932. De boede paa Østre Nørregaard, men flyttede sluttelig til Stadil. De havde 11 Børn, hvoraf 2 døde som smaa. De 9 var: *Jens Rærup, Eskild, Else, Hans, Johannes, Søren, Hanne, Kirstine og Christen*.

- 1) *Jens Rærup* blev gift med en Datter af Morten Sudergaard i Bølling og har overtaget hendes Fødegård. Her var en Del Børn.
- 2) *Eskild*, der antog Navnet *Nørgaard*, var Lærer i Hornslet ved Aarhus. Han blev gift med en Adoptivdatter af Forstelærer Christensen i Hornslet, *Kirstine Andersen*. Han var R. af Dbg. I Ægteskabet 2 Børn:
  - a) *Hans Nørgaard*, der er Landsretssagfører i Frederikshavn.
  - b) *Ingrid Nørgaard*, gift med Kommunalærer *Holger Nørgaard* i København.
- 3) *Else*, gift med Sognefoged *Chr. Dalgaard* i Bølling. Han er død. *Else* døde i Januar 1954. I Ægteskabet var der 5 Born. 3 Døtre og 2 Sonner:
  - a) *Niels Nørgaard* har Fødegården.
  - b) *Houle Nørgaard*, gift med en Datter af Jens Kongsholm i Hanning. De har Toftegaard i Bølling.
  - c) *Marie* gift med Gaardejer *Chr. Hindbo* i Hojrup ved Fredericia. Her er to Børn, en Søn og en Datter.



- d) *Jenny*, gift med Gaardejer *Peder Hinbo*, Hindbo. Her en Son.
- e) *Inga Line*, gift med en Søn af *Niels Vig*, Øster Vig, *Christen*. De har en Gaard i Finderup.
- 4) *Hans Nørgaard*.
- 5) *Johannes Eskildsen Nørgaard*, født 2. Maj 1872, var Lærer først i Skjern, Esbjerg og Ikast og sidst i Sørbymagle, bor nu i København. Han er R. af Dbg. Han har udgivet Bogen om Stengaardslægten. I Ægteskabet er der 2 Sønner:
- a) *Jens Bjerg Nørgaard*, der er Telegrafbestyrer i Amoy i Kina. Her er 6 Børn.
- b) *Georg Nørgaard*, der er Kaptajn i Flaaden.
- 6) *Jens Søren Eskildsen Nørgaard*, var først Togfører, derefter Uddeler i Brugsforeningen i Esbjerg, senere Forretningsfører for samtlige Brugsforeninger i Esbjerg. Var en Tid Skatte- raadsformand. Er død. Her en Datter:
- a) *Bella*, der er gift med Kaptajn *Gundlach*, København.
- 7) *Hanne Kjerstine Eskildsen Nørgaard* er gift med Gaardejer *Chr. Holm* i Marup i Skjern. Her er 2 Sønner. En Søn har Fodegaarden, en anden er Landbrugskandidat.
- 8) *Kirstine* er gift med en Gaardejer ved Varde.
- 9) *Christian Johannes Eskildsen Nørgaard* er Bestyrer af Horne Brugsforening.

## II. Slægten i Aadum.

*Christen Eskildsen*, født 23. Juli 1844, død 24. Marts 1931, 87 Aar gl. Han er født i Nørre Kjærgaard i Skjern, var fra 1868—77 Forpagter af Bølling Præstegaard. 1877 købte han for 36.000 Kr. Odderupgaard i Aadum ved Tarm, som han ejede til sin Død. Paa Gaarden stod 25 Malkekøer og en halv Snes Heste. 1872 blev han gift med *Kathrine Kirstine Jakobsen*, Datter af Gaardejer *Jakob Jakobsen*, Stensig i Sædding. Hun døde 20. Decbr. 1938.

I Ægteskabet var der 9 Børn, hvoraf de 5 døde som smaa. De 4 var: *Else*, *Svend Stensig*, *Eskild Marius* og *Ane*:

- 1) *Else Eskildsen* er født i Bølling 8. April 1875, død 10. Maj 1939. Hun blev 23. Oktober 1897 gift med *Jens Nederby*, født 20. December 1866. Han var Ejer af Gaarden Nederby

i Aadum. Var Amdtsraadsmedlem. — I Ægteskabet var der en Søn:

a) *Niels Nederby*, der har Fødegaarden.

- 2) *Svend Stensig Eskildsen*, født 16. Oktober 1880, er Ejer af Gaarden Lykkegaard, der er udstykket fra Odderupgaard. Han blev 9. Juni 1912 gift med *Jørgine Nielsine Puglund*, født 25. April 1890, død 10. Marts 1945.

I Ægteskabet var der 6 Børn:

- a) *Kathrine Eskildsen*, født 25. April 1915.  
b) *Kristen Eskildsen*, født 17. August 1915.  
c) *Kirstine Eskildsen*, født 14. Maj 1918.  
d) *Hans Puglund Eskildsen*, født 4. December 1921.  
e) *Ejnar Eskildsen*, født 6. Marts 1924.  
f) *Ester*, født 16. Maj 1930.
- 3) *Eskild Marius Eskildsen*.  
4) *Ane Eskildsen*.

De to er begge ugifte og ejer i Fællesskab Odderupgaard.

III. *Maren Eskildsen* blev gift med *Jens Sørensen* fra Knudegaard i Stauning, senere købte de en Gaard i Tarp i Borris, den Gaard, som nu er Landbrugsskole. Her i Tarp omkom Maren ved en Kørselsulykke. I Ægteskabet var der 3 Børn, 2 Døtre og en Søn. *Maren, Eske og Else*:

- a) *Maren Sørensen* er født i Stauning 10. Juli 1861, død i Herning 6. Oktober 1932. Hun blev 25. Oktober 1885 gift med Købmand *Knud Ahle Sørensen*, født 2. Februar 1857 i Assing, død i Herning 20. Maj 1920. De havde en Købmandsforretning ved Assing Kirke. De havde 7 Børn, hvoraf de 5 døde som smaa og unge. De 4 er *Søren, Jens, Niels og Maren*. Børnene har antaget Navnet *Asingh*.

- 1) *Søren Kirkegaard Asingh*, født 21. September 1886, er Trafikkontrollør i Birkerød. Han blev 17. Maj 1917 gift i Træsted med *Anna Margrethe Coster*, f. Thøstesens, Datter af Dyr læge Thøstesens i Skjern, hvor hun er født 18. April 1894. Hendes Bedstemoder var fra Holland. De har en Søn:

- a) *Knud Kirkegaard Asingh*, født 28. November 1927. Han er Læge.

- 2) *Jens Kirkegaard Asingh*, født 5. Juni 1890, er Montor og ugift.
  - 3) *Niels Christian Kastbjerg Asingh*, født 21. Januar 1893, er ugift, bor i København.
  - 4) *Maren Elisabeth Asingh*, født 3. Maj 1895, blev 27. Juli 1925 gift med *Christian Kaspar Møller*, født 19. Juni 1888 i Bindslev. Er Viceskoleinspektør i Randers. Ægteskabet barnløst.
- b) *Eskild Sørensen*, født i Stauning 21. December 1862, død 2. Marts 1938. Han blev 29. Marts 1887 gift med *Mette Kathrine Rabek* fra Viumkrog i Nr. Vium, der hørte til Landbrugsminister Jens Sønderups Slægt, født 26. Januar 1869, død 1947. Eskild Sørensen var Restauratør i Esbjerg. I Ægteskabet var der 5 Børn, 2 Dreng og 3 Piger. De er dels Mechanikere, dels Hotelfolk.
- c) *Else Sørensen*, født i Stauning 16. Marts 1865, død 4. Marts 1943 i Herning. Boede længe i et Hus ved Banelinjen Syd for Landbrugsskolen, men flyttede tilsidst til Herning, hvor hun døde ugift.

## HANS ESKESENS SLÆGTSLINJE

*Hans Eskesen*, der var født 1782, blev hjemmedøbt 31. Juli og fremstillet 15. September. 30 Aar gl. overtog han Gaarden Lildbøl 1812 efter sin Fader, Eske Hansen. Gaarden var da paa 188 Tdr. Land. Aaret efter oplevede han Statsbankerotten. Den drev Gaardmændene i Mængde fra Gaardene, men Hans Eskesen blev siddende. Men Statsbankerotten satte ham en saadan Skræk i Livet, saa han aldrig turde stifte Gæld. Han turde derfor ikke bygge Gaarden op, hvad den i høj Grad trængte til. Udhusene var meget lange og kun 6 Alen vide. Fattigdommen var trykkende over hele Landet. Min Mor fortæller, at der det Aar kom en Tiggerske ind i Gaarden. Da Konen i Gaarden gav hende et Stykke Brød, faldt hun paa Knæ, græd og kyssede hendes Hænder. Dette Træk fortæller, at mange maatte sulte i de Tider. Naar min Bedstefader kunde blive siddende ved Gaarden, var Grunden den, at han forrentede kun meget lidt paa den store Gaard. Ved Skifterettens Behandling af Boet efter Eske Hansen's Død 1820 viste det sig, at Arveafgiften til de 3 Søs-

kende paa 1600 Rdl. var betalt, og at der paa Lildbølling kun var en Gæld paa 450 Rdl.

Men Hans Eskesen's Frygt for at sætte Gæld ved at bygge Gaarden op førte til, at han efter at have haft den i 36 Aar solgte den 1848 til Handelsmand *Jens Chr. Eriksen Karstoft*. Prisen var 4400 Rdl. plus Aftægt til Hans Eskesen. Hans Okholm anslaa disse 4400 Rdl. til kurant at have været 16000 Kr.

*Jens Chr. Eriksen Karstoft* havde sammen med *Jens Thomsen*, Ahlergaard i Borris, tjent store Penge ved at smugle store Studeflokkede over Toldgrænsen ved Kongeaaen. De var nemlig Studehandlere i stor Stil. I det Øjemed fordelte de Rollerne mellem sig. *Jens Thomsen* var den underholdende Selskabsmand. Han samlede Gendarmerne i Kroen, beværtede dem godt, ikke mindst med Drikkevarer, sang Viser og fortalte Historier for dem. Imens var *Jens Chr. Eriksen Karstoft* optaget af at faa Studene over Kongeaaen. Og naar *Jens Thomsen* havde drukket Gendarmerne under Bordet, forsvandt han. Naar Studene var løbet en Mil ned i Sønderjylland, maatte ingen lægge Hindringer i Vejen. Saaledes var Loven. For denne Bedrift vandt de to Smuglere megen Beundring, idet man fandt denne Toldgrænse midt i Riget meget forkastelig. *Jens Thomsen* købte senere den største Gaard i Borris, Ahlergaard, der var paa 900 Tdr. Land. Her lærte han Befolkningen at fede Stude med Spergelfrø, som man kaldte Gjerfrø. Og *Jens Chr. Eriksen* købte altsaa Lildbølling. Her opførte han 1865 det store flotte Stuehus, som ligger der endnu. En Søn, der er født paa Lildbølling, men som paa sine gamle Dage boede i Nr. Bjært, har fortalt, at naar hans Fader manglede Penge, tog han til Markedet i Husum, saa havde han altid, hvad han skulde bruge.

*Jens Chr. Eriksen Karstoft* blev dog ikke boende paa Lildbølling, men solgte den 1. April 1878 til *Hans Okholm*. Okholm opførte alle de nuværende Udbygninger, anlagde Have, der med Læbælte udgør ca. 5 Tdr. Land med mange mærkelige Træer. Før var Haven en lille Kaalgaard i en tildels udfyldt Grusgrav. 1913 afstod Okholm Gaarden til en Datter, der var gift med en Søn af Gaardejer Mads Agger i Bøvling. Han døde under den spanske Syges Tid. En Søn af dem har nu Gaarden. Okholm flyttede til Signehus, hvor han opførte ny Bygninger og lagde ialt 57 Tdr. Land til. Og da han tidligere ved et Mageskifte med Store Kastbjerg afstod nogle Tdr. Land, kan Lildbølling idag højst være paa 125 Tdr. Land.

Hans Eskesen var gift to Gange. Første Gang med *Else Andersdatter* fra Vindelbo i Borris. Efter hende er min Moder opkaldt. Brylluppet har rimeligvis staaet 1812 eller 1813, da han overtog Fodegaarden. Han blev Svoger til Jørgen Peder Kjærgaard i Sædding, idet han blev gift med Karen Andersdatter fra Vindelbo. Deres Datter Trine blev gift med Folketingsmand, Branddirektør A. Clausager, Skjernbrogaard.

I dette første Ægteskab var der 6 Børn, 3 Sønner og 3 Døtre. Dog fødtes der endnu en syvende, den sidste, en Søn, Hans, der blev hjemmedøbt 24. December 1825, men er død inden Fremstillingen. Og Moderen antages død kort efter denne Fødsel, altsaa i Slutningen af 1825 eller i Begyndelsen af 1826.

Af de 6 Børn mangler vi Oplysninger om de to Døtre *Karen* og *Trine*. Jeg ved blot, at *Karen* blev gift med en Gaardejer i Kvong ved Varde, og at her var baade Sønner og Døtre, og at *Trine* blev gift med en Gaardejer i Lydum, ogsaa ved Varde, og at der ogsaa her var Born.

## SLÆGTEN I GRINDSTED

De ovrigte 4 Børn var *Eske*, *Kristen*, *Kirsten* og *Jens Peter*.

A. *Eske Hansen*, født 1814, giftede sig med *Kirsten Kathrine Madsen*, vist fra Faster, da deres to Børn er døbt i Faster Kirke. Senere købte de Loftgaard i Grindsted, hvor Slægten endnu bor. De havde som nævnt to Børn: *Hans* og *Abelone Marie*:

I. *Hans Eskesen*, født 1855, død 1944, 89½ Aar gl., overtog Fodegaarden. Han giftede sig med *Bojeline Kristensen*, Datter af Gaardejer Kristensen Bojlesen i Døvling pr. Kibæk. I dette Ægteskab var der 4 Børn: *Karen Kathrine*, *Kristen*, *Eske Majgaard* og *Karen Kristence*.

1) *Karen Kathrine*, der nu er død, blev gift med *Anders Iversen*, Blaaahøj, hvor de havde en Gaard. Her var 3 Børn: *Dinne*, *Lyngbo* og *Hans Kristian*.

a) *Dinne* blev gift med *Børge Pedersen* fra Ansager ved Varde. De bor nu paa Slægtsgaarden Loftgaard i Grindsted. De har to Børn: *Eske Majgaard* og *Edith Kathrine*.

- b) *Lyngbo Iversen* blev gift med *Edith Jensen* fra Bramminge. De bor i Ilsted ved Bramminge. Der er en Datter *Anna Lise*.
- c) *Hans Kristian Iversen* blev gift med *Margrethe Norgaard* fra Øse ved Varde. De bor i Lauborg pr. Ansager.
- 2) *Kristen Eskesen* rejste 1906 til U. S. A. og bor i Chicago.
- 3) *Eske Majgaard Eskesen*, der døde 1957, var ugift og overtog Loftgaard sammen med sin ugifte Søster.
- 4) *Karen Kristence Eskesen*. Efter Broderens Død drev hun selv Gaarden i nogle Aar, men har nu overladt den til Søsterdatteren Dinne og bor selv i Grindsted By, Vester-gade 45.
- II. *Abelone Marie Eskesen*, født 29. Marts 1858, døde 1955. blev gift med *Dines Peder Rasmussen*, født 30. November 1850, fra Kjelstrup i Nr. Snede Sogn. De havde en Gaard paa Kirkeby Mark i Sdr. Omme. Han døde 1950 i Stakroge. De ligger begge begravede paa Ilderhede Kirkegaard i Stakroge. I Ægteskabet var der 6 Børn, nemlig:
- 1) *Bodil Kathrine Rasmussen*, født 1881, død 1947. Hun blev gift med Gaardejer *Hans Chr. Nielsen*, Nygaard i Sdr. Omme. Han døde 1948. I Ægteskabet 4 Sonner og 2 Døtre:
- a) *Aage Peder Nielsen*, Landmand paa Hvelplund Mark i Sdr. Omme, gift med *Marie Juhl* fra Kvong.
- b) *Kristian Immanuel Nielsen*, Landmand i Knaplund i Houen, gift med *Anna Kristensen*, Balle, Bredsten Sogn.
- c) *Viggo Andreas Nielsen*, Landmand i Stakroge, gift med *Johanne Iversen*, Stakroge.
- d) *Hulda Kirstine Nielsen* gift med Smed *Victor Thor-sen*, bor i Esbjerg.  
En anden Datter er gift med Landmand *Gudmund Jensen*, Trøllund i Hejnsvig.
- 2) *Bodil Marie Rasmussen*, født 1882, død 1916, var i 12 Aar Lærerinde i Ulfborg.

- 3) *Laura Rasmussen*, født 1882, gift med *Kroejer Edvard Frandsen*, *Blaahøj By*. De er begge døde. Her var 5 Børn, 2 Sønner og en Datter:
    - a) *Ricard Frandsen*, ugift, Arbejdsmand.
    - b) *Johanne Frandsen*, gift med *Vagtmester Edmund Simonsen*, *Kragsskovhedelejren*, *Jerup*.
    - c) *Peder Frandsen*, ugift Landmand i *Blaahøj*.
  - 4) *Else Rasmine Petrea Rasmussen*, født 1885, gift med Arbejdsmand *Karl Thomsen*, *Stakroge*. Her 2 Børn:
    - a) *Karen Thomsen*, gift med *Mejerist Arne Pedersen*. *Stakroge*.
    - b) *Tove Thomsen*, gift med *Boghandler Niels Møller*. *Bække*.
  - 5) *Sidsel Kirstine Rasmussen*, født 1886, gift med *Gaardejer Nis Nielsen Hauge*, *Damgaard*, *Stakroge*. Han døde 1939. *Kirstine* bor i *Stakroge*. I Ægteskabet 3 Døtre og en Son:
    - a) *Edith Bodil Hauge*, gift med *Landmand Frede Rasmussen*, *Skærlund*, *Brande Sogn*.
    - b) *Johanne Hauge*, gift med *Møller Niels Hansen*, Give. nu boende i *København*.
    - c) *Jens Peter Hauge*, ugift, har *Fødegaarden Damgaard*.
    - d) *Bodil Marie Hauge*, gift med *Mekaniker Henry Pedersen*. Bor i *Gl. Blaahøj*.
  - 6) *Johanne Rasmussen*, født 1889, døde 1911, gift med *Købmand Chr. Hansen Pedersen*, *Blaahøj*. Ingen Børn.
- B. *Kristen Hansen*, født 1819, blev gift med en Datter fra *Øster Vig* i *Bolling*. Hun døde i *Vinteren 1892—93*, medens han da allerede var død. De købte en mindre *Ejendom* i *Sdr. Felding*, der blev overtaget af deres to ugifte Børn, *Hans* og *Else*, den sidste drev en *Modehandel*. Desuden var der en *Søn*, *Peter*, der var gift *Arbejder* i *Esbjerg*, og 2 *Døtre*, som blev kaldt *Store* og *Lille Kirstine*. De blev begge gift med *Landmænd* i *Sdr. Felding*.
- C. *Kirsten Hansen*, født 1820, døde 1907, blev 1848 gift med *Gaardejer Niels Jørgen Pedersen*, *Lille Hedegaard* i *Sædding*, født den 3. Oktober 1817, død 4. Juli 1877, var med i *Krigen*

1848. Her var 5 Børn, *Kirstine*, der døde 1881 af Tuberkulose  
28 Aar gl., *Hans Peder* og *Ane*:

I. *Hans Peder Nielsen*, født 13. Januar 1859, død 1. Oktober  
1932, overtog Fødegaarden, men solgte den efter en længere  
Aarrækkes Forløb og købte Gaarden »Pedersborg« i Bolling.  
Blev 11. April 1890 gift med *Johanne Knudsen*, født 7. Au-  
gust 1861, død 7. August 1918, Datter af Gaardejer Mads  
Knudsen, Faster. I Ægteskabet 2 Sønner, der begge er født  
i Sædding:

- 1) *Niels Jørgen Nielsen*, der har »Pedersborg«, født 5. Ja-  
nuar 1900, gift 15. April 1922 med *Marie Jensen*, født  
25. Oktober 1899, død 5. December 1944, Datter af Gaard-  
ejer Jens Chr. Jensen, Hvidbjerg, Thyholm. Her er 4 Børn:
  - a) *Johanne*, født 23. Februar 1923, gift 12. Oktober 1944  
med *Peder Lodahl*, født 5. Maj 1916, Son af Gaard-  
ejer Chr. Lodahl, »Lisenborg« i Bolling, som de over-  
tog. Her er 4 Børn: *Christian*, født 4. Marts 1946,  
*Marie*, født 15. Oktober 1948, *Birthe*, født 14. Januar  
1950, og *Niels Jørgen* født 6. September 1952.
  - b) *Hans Henry*, født 25. Marts 1927, gift 17. September  
1954 med *Ruth Andreassen*, født 18. September 1933,  
Datter af Gaardejer Peder Andreassen, Kirke Skens-  
ved, Sjælland. Købte 1954 Gaarden »Mølgaard« i  
Dons ved Kolding.
  - c) *Jens Arne*, født 13. April 1919, Landbrugsmedhjælper.
  - d) *Anna Lise Merethe*, født 5. Maj 1933, Sygeplejerske.
- 2) *Mads Knudsen Nielsen*, Redaktør af Viborg Stifttidende,  
født 27. Marts 1903, gift med *Agnes Nøhr*, født 27. Au-  
gust 1899, Datter af Gaardejer Rasmus Nøhr, Kjeldby  
paa Møen. Her 2 Børn:
  - a) *Vagn Nøhr-Nielsen*, født 20. Januar 1924, Journalist  
ved Randers Amtsavis, gift med *Alice Friis Hansen*,  
Datter af Terrazzomester Friis Hansen, København.  
Her 2 Børn: *Annette*, født 17. December 1950, og *Lars  
Henrik*, født 7. Februar 1952.
  - b) *Hanne Merete Nøhr Nielsen*, født 26. September 1932.  
Sygeplejerske.



II. *Ane Nielsen*, født 6. December 1855, død 22. December 1902. blev 28. Marts 1890 gift med Gaardejer *Knud Nielsen*, Fa-sterlund, født 29. November 1861, død 9. Juni 1927. Knud Nielsen giftede sig anden Gang, og en Svigersøn, Chr. Holk. gift med en Datter af andet Ægteskab, har Gaarden.

I første Ægteskab var der 1 Søn og 2 Døtre:

a) *Niels Jørgen Nielsen*, født 22. Januar 1891, gift med *Jenny* fra Snebjerg, har en Gaard i Vester Herborg. Her 2 Sønner:

1) *Knud Arne Nielsen*, født 19. Juli 1918, gift 10. No- vember 1944 med *Rose Stampe Jensen* fra Fiskebæk. Er Bestyrer paa K. F. U. M.s Soldaterhjem i Odense.

2) *Peder Søager Nielsen*, født 30. Januar 1921, gift 28. April 1950 med *Inger Elmose*, Odense. Er ansat i Gartneres Salgsforening i Odense.

b) *Ane Kathrine Nielsen*, født 24. Maj 1894, ugift, bor i København.

c) *Kirstine Nielsen*, født 5. Oktober 1897, gift med *Axel Jakobsen*, Esbjerg.

D. *Jens Peter Hansen*, født 1823, havde en mindre Gaard i Hjøp- tarp i Borris. Hans Kone hed *Hanne*. I Ægteskabet var der 2 Sønner og 1 Datter:

a) *Peder Christen Hansen*, født 1858, død 29. August 1947. 89 Aar gl., var Malermester, men købte en Gaard paa Borris Norrehede, der nu alt er opdyrket. Han var gift med en Datter fra Kirkegaard i Sædding, *Petrine Kristine Kirkegaard*, død 22. April 1932, 72 Aar gl. Her var 5 Børn:

1) *Karen Johanne Kirstine Hansen*, født 27. Marts 1888. gift 22. Oktober 1913 med *Chr. Toksvig Larsen*, født 16. Marts 1883, der bor i »Nygaard« i Velling. 4 Børn:

a) *Niels Rabeck Toksvig Larsen*, født 1. Februar 1915. ugift Landmand.

b. *Peder Kristian Toksvig Larsen*, født 30. Marts 1917. gift 28. Juli 1953 med *Margit Thomsen* fra Aadum. født 25. November 1933. Har Over Mølle i Ramme. Her en Søn *Kristen*, født 10. Juli 1954.

c) *Svend Toksvig Larsen*, født 20. April 1922, er Ma- skiningeniør i Vojens, gift 29. September 1949 med

*Karen Alruna Baatrup* fra Sjelle, født 30. Marts 1924. Her 2 Børn: *Kirsten*, født 7. Juli 1954. *Søren*, født 24. September 1952.

- d) *Mette Marie Toksvig Larsen*, født 30. Juli 1926, gift 20. September 1944 med Valgmenighedspræst i Hundsborg, *Enrico Bjerre*, Søn af en Gaardejer i Lomborg, Broder til Valgmenighedspræst *Siloam Bjerre*, Træden, født 7. Juni 1902. Her er 3 Børn: *Karen Toksvig Bjerre*, født 20. September 1948, *Mads Fiskbæk Bjerre*, født 1. April 1950 og *Kresten Toksvig Bjerre*, født 21. Maj 1953.

Er cand. theol. fra Grand View College, Des Moines, Iowa, U. S. A. Var Kapellan hos Niels Dael, Liselund, og Lærer ved en Række Højskoler.

- 2) *Jens Peter Hansen*, født 21. Januar 1890, har Fodegaarden. Gift med *Anna Marie Mortensen* fra Dejbjerg. Ægteskabet er barnløst. Har solgt Gaarden og bor i Dalager.
- 3) *Nielsine Kristine Hansen*, født 12. Juli 1892, død 1899.
- 4) *Hanne Mathilde Hansen*, født 7. Marts 1895, gift med Gaardejer *Peter Nielsen*, Vinding ved Holstebro, født 8. Marts 1896. 2 Børn: *Mads Holk*, født 31. Juli 1924, *Kristine*, gift 5. Januar 1951 med Landmand *Niels Karl Gørdersen Baatrup*, Sjelle.
- 5) *Nielsine Kristine Hansen*, født 8. August 1900, gift med *Sørvad Madsen*. Bor i Snærlund, Timring pr. Vildbjerg. 8 Børn. *Mads*, født 31. Juli 1924, *Kristine*, gift, født 1. September 1926.
- b. *Hans Christen Hansen*, overtog Fodegaarden, hvorefter Forældrene flyttede ind i et lille Hus ved Borris Kirke, hvor de døde. *Hans Christen Hansen* var gift med *Ane Christensen*, Gaasdal i Borris. Her to Børn:
- 1) *Jens Peter Hansen* har Fodegaarden. Gift med *Sidsel* fra Fjølstervang. Her er 3 Børn:
- a) *Anna Hansen*, født 12. Februar 1921. Gift med *Henning Rysgaard*, født 29. Oktober 1921 i Aalborg. Føderstofuddeler i Boulstrup.
- b) *Henrik Chr. Hansen*, født 29. Februar 1924. Gaardejer i Borris. Ugift.

- c) *Hans Anton Hansen*, født 7. December 1925. Gift med *Molly Gaasdal*, født 19. Februar 1928 i *Hanning*. Er Installatør i *Borris*.
- 2) *Karen Hansen*, gift med *Berthel Gosvig*, Maler, bor i *Borris Stationsby*.
- c) *Else Hansen* var gift, bor nu i *Ringkøbing*. Her er flere Børn, gift med *Eskild Hansen*, der er død. I Ægteskabet 7 Børn, hvoraf 2 er døde, en Søn, *Svend*, er Snedker i *Ringkøbing*, *Holger*, der er Barber, *Harald* er paa Udspinderiet i *Ringkøbing*, *Christen* er Landmand i *Hee*.

Hans Eskesen giftede sig anden Gang med *Ane Kirstine Christensdatter* fra *Debelmose* i *Borris*. Om hendes Slægt vil der blive fortalt senere. Ved dette Giftermaal maatte Hans Eskesen holde Skifte. Skifteretsekstrakten er læst 19. Februar 1828. Brylluppet har da rimeligvis staaet i denne Maaned, efter at have været Enkemand i ca. 3 Aar.

Jeg har i sin Tid i mit Hjem set et Dokument, hvori det anførtes, hvor stor Arvepart enhver af Børnene fik. Døtrene fik kun Halvparten af, hvad Sønnerne fik. Det staaer for min Erindring, at de 3 Sønner hver fik 350 Rdl. og de 3 Døtre hver 175 Rdl. Det skulde altsaa ialt blive 1575 Rdl. Denne Sum synes ogsaa at rime med det Beløb, han fik for Gaarden 20 Aar senere, nemlig 4400 Rdl. plus Aftægt.

I det andet Ægteskab var der 3 Børn, 2 Sønner og 1 Datter: *Christen*, *Anders* og *Else*. Alle 3 blev altid kaldt med Efternavnet *Bolling*. De er alle tre vokset op paa *Lildbølling* og er konfirmeret derfra.

Men som nævnt solgte *Hans Eskesen* Gaarden 1848 og købte Gaarden *Hindbo* i samme Sogn, som min Moder kaldte den lille Gaard. *Christen* og min Moder flyttede med deres Forældre ned paa *Hindbo*, men Aaret efter kom Hans Eskesen ulykkeligt af Dage. Han væltede med et Læs Korn, brækkede det ene Ben. I Benet gik der Koldbrand, hvad der blev hans Død. Han døde 21. September 1849 og blev begravet 28. September, 67 Aar gl.

Hans Enke blev boende paa Gaarden *Hindbo*, sad som Enke i 27 Aar og døde 1876, 81 Aar gl. Hun er altsaa født 1795.

A. Sonnen *Christen Hansen*, kaldet *Kræ Bølling*, overtog *Hindbo*

efter Faderens Død. Han er født 19. Februar 1829 og død 1915. 84 Aar gl. Han blev 1851 gift med *Ane Kathrine Jepsen*, født 31. December 1829, død 1891, Datter af Jeppe Christensen, født 1786, og Kjerstine Marie Jensdatter, født 1796, Hvirvelgaard i Bølling. I Ægteskabet var der en Søn:

I. *Hans Christensen*, kaldet Hans Bølling, senere antog han efter Gaarden Navnet Hindbo.

Hans Bølling eller Hans Hindbo var født 12. April 1856 og døde 1934, 78 Aar gl. Han blev 1881 gift med *Mette Kathrine Jepsen*, Datter af Gaardejer Jeppe Marup, Marup i Skjern. Hun er født 30. Juni 1854 og død 1920, 66 Aar gl. En Broder, der fik Fødegaarden i Marup, blev gift med en Kusine til Konsul Eff i Kolding.

Hans Hindbo var i sine unge Aar paa en grundtvigsk Højskole, men blev senere af Pastor Otto Moe i Skjern og Pastor Agger i Bølling vundet for Indre Mission, hvis Fører han blev i Sognet.

Hans og Mette Kathrine havde 6 Børn, en Datter og 5 Sønner: *Kathrine, Christen, Jeppe, Benedikt, Johannes* og *Peder*.

1) *Kathrine Mette Hindbo*, født 26. September 1882, var gift 2 Gange. Første Gang med en Søn af Dyrlæge Thøstesesen i Skjern, *Jens Falk Thøstesesen*, en Fætter til den kendte K. F. U. M. Sekretær Aage Falk Hansen. De købte Gasdalgaard, der herved gik over fra Store Kragmose—Gasdalgaard Linjen til Lildbølling—Hindbo Linjen, og til denne Linje hører ogsaa dens nuværende Ejer.

I dette Ægteskab var der 2 Børn: *Thomas* og *Hans*:

a) *Thomas Falk* blev gift med *Anna Nielsen*, Datter af en Gaardejer i Gl. Hanning, og købte Gaarden Leravad i Hanning.

b) *Hans Falk* er ugift.

*Jens Falk Thøstesesen* døde 1920. *Kathrine* giftede sig derefter med Gaardejer, Enkemand *Hans Kragmose Jepsen*. Hvirvelgaard, født 1875, død 1951. I dette Ægteskab er der 2 Børn, en Datter og en Søn:

1) Datteren *Karen Margrethe* er ugift.

2) Sønnen *Jens Falk Jepsen* har overtaget Fødegaarden.

- 2) *Christen Hindbo*, født 4. Marts 1884, fik, mens han laa i København som Garder, Tyfus, hvoraf han stadig har Mên og faar Krigsinvalidere. Den 11. April 1918 giftede han sig med *Marie Dalgaard*, født 13. Maj 1894, Datter af Gaardejer, Sognefoged Chr. Dalgaard, hvis Hustru Else er en Ætling af Lildbølling Slægten. De købte en Gaard i Højrup i Herslev Sogn ved Fredericia. I Ægteskabet er der 2 Børn, en Søn og en Datter:
- a) *Hans Hindbo*, født 21. November 1920, blev 1950 gift med *Charlotte Andersen*, født 31. December 1922, Datter af en Gaardejer i Sæby ved Roskilde. De bor paa hans Fødegård. Her er en Datter, *Inger Marie*, født 17. November 1952.
  - b) *Else Hindbo*, født 18. Februar 1924, blev 1950 gift med *Peter Fynbo*, født 12. December 1912, Søn af Gaardejer Fynbo, Sdr. Bjært. De har en Gaard paa 65 Tdr. Land i Tolstrup, Herslev Sogn, i Forpagtning. Efter denne Forpagtnings Udløb har de overtaget Præstegaarden i Forpagtning. Her en Datter, *Anna Marie*, født 18. September 1953.
- 3) *Jeppe Hindbo*, født 28. Juli 1888, blev 12. November 1911 gift med *Petrine Nielsen Dalgaard*, Datter af Købmand Jens Dalgaard i Bølling. Under den første Verdenskrig havde han en Del større Gaarde, bl. a. Rydhave ved Struer, sidst en Gaard i Bjerndrup ved Haderslev paa 130 Tdr. Land. Træt af Forholdene herhjemme i Tiden efter Krigen solgte han Gaarden og rejste til Canada, hvor han midt inde i Landet købte ca. 1000 Tdr. Land. Men da Klimaet her viste sig uheldigt for Hvedeavl, solgte han det og rejste længere Vest paa og driver nu i Alberta en Farm af lignende Størrelse. I Ægteskabet er der 8 Børn, 4 Sønner og 4 Døtre, der alle bor i Canada, hvor flere er gifte og har Børn. Under sidste Verdenskrig var 2 af Døtrene Lotter i Felten og kom efter Kapitulationen her til Danmark paa Besøg.
- 4) *Benedikt Hindbo*, der var opkaldt efter sin Bedstefaders Broders Kone Bine paa Falster, døde som ung af en Brandbyld.

- 5) *Johannes Hindbo*, født 20. Juni 1892, blev 25. Maj 1923 gift med *Engel Kristine Mikkelsen* fra Sdr. Kjærgaard i Skjern. Da Søsteren Kathrine blev gift med Hans Kragmose Jepsen, købte de af hende Gaarden Gasdalgaard. Johannes har indkøbt en Del Jord til Gaarden, der nu er paa ca. 100 Tdr. Land.

I Ægteskabet er der 5 Børn, 3 Sønner og 2 Døtre: *Hans*, født 2 Juli 1924, *Christian*, født 15. November 1926, *Benedikt*, født 4. Januar 1930, *Ingrid*, født 31. Marts 1929 og *Meta*, født 15. September 1925, er 21. April 1950 gift med Gaardejer *Hans Didriksen* i Hanning, født 16. Januar 1929. Her en Datter, *Else Kirstine*, født 27. Juni 1952.

Hans og Christian købte 1953 Højager i Sdr. Stenderup. Gaarden var paa 46 Tdr. Land og kostede 170.000 Kr., skønt daarligt besat. Christian giftede sig samme Aar med *Esther Kobberø*, Datter af en Gaardejer i Hemmeth, født 5. Marts 1930. Her en Søn, *Johannes*, født 18. August 1954.

Christian har 1953 købt Gaarden Trøstrup Overgaard i Herborg pr. Videbæk, hvor der staar 50 Kreaturer.

Hans Hindbo, der nu har Højager alene, blev 31. Maj 1955 gift med Lærerinde i Sdr. Vilstrup, *Else Andersen*, en Søster til Hans Hindbos Kone i Højrup.

- 6) *Peder Hindbo*, født 13. November 1895, blev 22. November 1924 gift med *Jenny Dalgaard*, født 29. Juli 1898, Datter af Gaardejer, Sognefoged Chr. Dalgaard. De har overtaget hans Fødegård.

Gaarden Hindbo er efterhaanden blevet Sognets største Gaard. Da Hans Hindbo overtog Gaarden efter sin Fader Kræ Bølling, købte denne en mindre Ejendom Øst for Gaarden. Denne Ejendom blev, da Kræ Bøllings Kone, Ane Kathrine, døde 1891, lagt ind under Hindbo, hvor Kræ Bølling boede indtil sin Død 1913. I sine senere Aar tog han, der som ung havde spillet ved Dansegilder, sin Violin frem og sad og spillede gamle Dansemelodier. Det var en overraskende Oplevelse at faa i det stærke Missionshjem, hvorfra den Slags naturligvis var banlyst. Men

Hans Hindbo tog det meget smukt og forstaaende med et fornojeligt Smil over Ansigtet.

Endvidere blev der købt en større Mark af Præstegaardens Jord, da den blev tvangssolgt i 1920.

I Ægteskabet er der kun et Barn, en Søn:

- a) *Hans Hindbo*, født 24. November 1927, gift med *Betty Agerbo Hansen*, Datter af Overportør Hansen, Skjern.  
Han har foreløbig startet en Vognmandsforretning.

Hans Eskesens og Ane Kirstines anden Søn var:

- B. *Anders Hansen*, født 23. Januar 1831, hjemmedøbt 6. Februar, dod 1920, knap 90 Aar gl. Han var først ved Postvæsenet i Ringkøbing, hvor han sluttede et livsvarigt Venskab med Skaberen af Morso Stobegods, N. A. Christensen. Han kom senere paa Jelling Seminarium, det var før Svendsens Tid, og blev Seminarist. Her stiftede han Bekendtskab med *Jacobine Marie Ferslev*, en Datter af Præstegaardsforpagteren i Jelling, og hun blev hans Hustru. Hun havde en Broder, der var kgl. Kammersanger ved Det kgl. Teater. Hun var en Kusine til Barfod'erne bl. a. til Herredsfoged Barfod i Skjern. Hun var Tante til Fru Dr. Arntz i Tarm og til Herredsfoged Ferslev i Kolding.

Anders Hansen havde sit første Lærerembede paa Bøtø; men allerede i April 1856, 25 Aar gl. forflyttedes han til Øverup, Tingsted Sogn udenfor Nykøbing F. Grundtvig's uovervindelige Vaabendrager Jacob Christian Lindberg var den Gang Præst i Tingsted. Da han Aaret efter blev forflyttet til Nordsjælland, afgav han følgende Erklæring om Andreas Hansen:

At Hr. Skolelærer og Kirkesanger Anders Hansen i Øverup, som tiltraadte dette Embede i April 1856, har i min Embedstid besørget sit Embede med Flid og Duelighed, bevidnes herved.

Taaderup, den 7. Juni 1857.

*Jac. Chr. Lindberg,*

dr. phlos., nu kaldet fra Tingsted til L. Lyndby og Ølsted Menigheder.

Anders Hansen var en meget anset Lærer paa Falster. I det store og hele kunne alle Børn, inden de forlod Skolen, skrive fejlfri Stil. D. G. Monrad var den Gang Biskop over Lolland-

Falsters Stift og var flere Gange paa Visitats i Skolen. Ved en af disse Lejligheder udtalte han til Anders Hansen: Det er en stor Skole, De har, men dog maa jeg sige, at den er en af Stiftets bedste. Monrad, der var Lærernes Skræk dernede, plejede sjældent at rose, saa det var ikke saa mærkeligt, at min Onkel var meget glad og stolt over denne Udtalelse.

Om Jacob Christian Lindberg har min Onkel fortalt mange ejendommelige Træk. Et Par Stykker skal meddeles:

En Tid havde Stiftet en *Gad* til Biskop. Lindberg havde haft mange Sammenstød med denne Præsteslægt. Der var 5 foruden Biskoppen. De var Rationalister. Biskop Gad kom paa Visitats hos Lindberg og boede i Præstegaarden. I Aftenens Løb spurgte han Lindberg om, hvilken Tekst han vilde prædike over. Lindberg, svarede, at det havde han endnu ikke tænkt over. Efter en Tids Forløb spurgte Biskoppen igen, men Lindberg havde stadig ikke valgt Tekst. Da Lindberg ogsaa tredie Gang svarede det samme, blev Biskoppen harm og forlangte straks at faa Teksten opgivet, da han skulde knytte sin Tale til den samme Tekst. Lindberg svarede saa: Ja, det skal jeg gøre. Jeg vil prædike over den rige Mand og den fattige Lazarus, den rige Mand, der havde 5 Brødre, der var vantro ligesom han selv!

Min Onkel fortalte, at da Lindberg den følgende Dag prædikede i Kirken, skildrede han den rige Mands Klædedragt og sagde med en Bevægelse ned mod Biskoppen: Han gik klædt i i Purpur og kosteligt Linned ligesom Hs. Højærværdighed dernede.

Paa det Tidspunkt var Baron *de Tengnagel* Amtmand i Nykøbing F. Han havde en Strid med Lindberg, der var Formand for Sogneforstanderskabet i Tingsted Sogn, om en Vej, som Amtmanden vilde have lagt gennem Tingsted Sogn. Lindberg svarede: De kan lægge Vejen i Deres Baroni, hvor De vil, men i Tingsted Sogn kommer den ikke, saa længe jeg er Formand for Forstanderskabet. Det er vel overflødigt at tilføje, at Amtmanden selvfølgelig ikke havde noget Baroni.

En Gang, da Amtmanden var til Selskab paa Herregaarden Ny Kirstinebjerg, fortalte en af Døtrene, der havde været i Kirke om Søndagen, at Lindberg havde udtalte sig noget respektstridigt om Kongehuset. Amtmanden lod ham stævne for



Retten og forlangte, at han skulde gøre rede for, hvad han havde sagt. Lindberg svarede med Jesu Ord til Ypperstepræsten: Spørg dem, der har hørt mig, de maa vel vide, hvad jeg har sagt. Da Amtmanden blev ved at trænge paa, sagde Lindberg: Ja, jeg kan saamænd godt sige, at jeg begyndte min Prædiken saaledes: Kongen er en Slyngel — Retten var ifærd med at fare op — sagde Simej til David!

Lindberg havde et Horn i Siden paa Skolelærerne, der ofte syntes ham for selvbevidste. En Søndag, han prædikede over den barmhjertige Samaritan, sagde han: Præsten kunde straks se, at her kunde han ikke hjælpe, her maatte større Hjælp til, naar et Menneske, der var faldet i den Ondes Vold, skulde reddes. Derfor gik han forbi. Men Skolelæreren tænkte anderledes. Lad mig se, sagde han, man maa dog altid kunne gøre noget.

En Gang, da Biskop Monrad var paa Visitats i Øvrup Skole, var et Barn fra et af de Hjem, der stod Lindberg næstmest, ikke mødt — uden at der var angivet nogen Grund. Biskoppen sendte da en Dreng til Hjemmet med en Seddel om, at Barnet skulde møde, hvis det ikke sygt. Drengen kom tilbage med Sedlen og lagde den foran Biskoppen med den Besked: »Jeg skulde sige, at den Seddel brød de sig ikke om. Den maatte Biskoppen godt selv beholde.«

Mens Lindberg var Lærer ved Metropolitanskolen i København og ofte maatte bruge Nattetimerne til Artikler, navnlig til sit Blad »Nordisk Kirketidende«, vænnede han sig til at stramme sig op ved Romtoddyer. Det var efterhaanden blevet ham en Vane, saa det til Tider kneb for ham at være ædru. Naar han meldte sig syg, vidste Sognet, hvad der var i Vejen, sagde min Onkel.

Ægteskabet paa Falster var barnløst. Jeg var opkaldt efter dem begge og indsat som Universalarving. Men da hans Penge var anbragt i Landmandspapirer, der ved hans Død stod i Kurs paa godt 60, og da der var testamenteret et Legat til Sognet, Penge til Husbestyrerinden, der havde været i Huset i godt 25 Aar, til Gravstedets Vedligeholdelse, og til en Række Børn, som Tante havde været Gudmoder for, og da alle disse Penge skulde udbetales kontant, blev der kun 8 Kr. til Universalarvingen!

Datteren i *Hans Eskesens* andet Ægteskab var min Mor:

- C. *Else Hansen*, født 26. Juli 1833, død 11. April 1924, næsten 91 Aar gammel.

Else Hansen er ikke hjemmedøbt, men døbt i Bolling Kirke den 4. August af Pastor Jens Andreas Thonbo, der blev afsat, fordi han ikke kunde prædike. Om Daaben oplyser Kirkebogen: Faddere var Kjerstin Michelsdatter fra Borris (en Datter af Mikkel Debelmose), Anders Vindelbo (en Broder til Hans Eskesens første Hustru, Else Andersdatter, hvem min Moder blev opkaldt efter), Christian Kastbjerg (fra Debelmose), Michel Jensen (Skolelærer i Bølling) og Karen Flask.

Else Hansen blev konfirmeret af Pastor Phister, der var en Broder til den kendte Skuespiller Phister, der opnaaede at faa ham forflyttet til et stort Embede. Pastor Phister var en daarlig Præst, men en dygtig Landmand. Skuespilleren gik op til Minister Hall og anbefalede ham til det store Embede, som han søgte. »Nej, det gaar ikke«, sagde Hall, »thi der trænger de til at faa en dygtig Præst!« »Ja«, svarede Skuespilleren, »det trænger de sandelig ogsaa til i Bølling!« Saa fik han Embedet. Det var i 1850.

Min Mor var allerede da sammen med sin Mor og Broder Christen flyttet til Hindbo. Mens min Mor boede der, havde Bølling noget af en Digter til Præst. Han hed *Niels Peter Hansen*. Han synes tillige at have været en god kristen Præst. Han kom fra Sorø, hvor han i nogle Aar var Kapellan. Her horte han til Ingemanns Vennekreds, der jo stod Grundtvig nær, og han omgikkes den senere Biskop, P. Chr. Kirkegaard, der dengang var Præst i Pedersborg uden for Sorø. Han var Præst i Bølling i 6 Aar, 1851—56, netop i de Aar, da min Mor boede i Hindbo, og man var derfra flittige Kirkegængere. Min Mor kan da ikke undgaa at være blevet paavirket af denne Præst. Det kan derfor ikke være uden Interesse at give et Indtryk af denne unge Præst, der døde som 47-aarig. Vi skal i dette Øjeblik med efter Viggo Bendtsens Bog »Bølling Sogns Historie« give nogle Vers, hvori han skildrer sin Gerning i Bolling Kirke. Han skriver:

I dejligst Kirke har jeg talt  
og i de simple uden Smykke,

men liflig var mig overalt  
den Gerning, hvortil Gud gav Lykke  
og liflig Ordet af Guds Mund  
til hvert et Sted, til hver en Stund.

Jeg takker Gud, af hvem jeg fik  
saa stort et Kald, skønt jeg var ringe,  
for hver Gang jeg til Kirke gik,  
hans Naadesbudskab der at bringe,  
for hver Gang jeg har talt Guds Fred  
som Sendebud i Kristi Sted.

Saa skrøbelig er al min Id,  
jeg ved, for Herren maa den blegne —  
men Gud ske Lov for Naadens Tid!  
Jeg talte Ordet paa hans Vegne.  
Jeg været har Evangelist  
om Vejen her og Haabet hist.

Jeg ved det ej, om Herrens Ord  
skal tales meer af denne Tunge.  
Jeg takker ham for Naaden stor,  
og skal med Sjælens Haab udsjunge:  
At alting herligt klarer sig  
med Øjet vendt mod Himmerig.

Den 9. November 1856 blev min Mor viet i Bølling Kirke til min Fader, Gaardejer *Poul Jensen*, Debelmose. Vielsen blev foretaget af *Johan Lodberg Vilstrup*, en Broder til Provst *Vilstrup* i Borris.

Om Slægten fra Debelmose vil der senere blive talt.

— — —

Foruden de 2 Børn *Maren* og *Hans*, hvis Slægtslinje foran er skildret, havde *Eske Hansen*, *Lildbølling*, endnu 2 Børn, Sønnen *Christian* og Datteren *Kirsten*.

1. *Christen Eskesen*, født 1785, fik en Gaard i Vorgod, hvor han gik under Navnet *Christen Eskesen Barde*. Han blev 12. November 1820 gift med *Else Kirstine Pedersdatter*, født 1785, død

13. Marts 1868, 83 Aar gl., Enke efter Gaardejer Peder Jensen, Østergaard i Barde, og fik den ret store Gaard med hende. Chr. Eskesen døde som Aftægtsmand paa Gaarden 20. December 1857, 73 Aar gl.

I Ægteskabet var der 4 Døtre:

- 1) *Karen Christensdatter*, født 13. Juni 1821, der 7. Oktober 1849 blev gift med *Peder Sørensen*, født 23. November 1816, i Nørager, senere kaldet Store Hamborg, Søn af Gaardejer Søren Jacobsen og Hustru, Maren Poulsdatter.

I Ægteskabet var der en Søn,

- a) *Søren Hamborg*, der overtog Gaarden, der gik i Arv til dennes Søn,

- a1) *Peder Hamborg*, der døde for nogle Aar siden. Var gift 2 Gange, i første Ægteskab var der Børn, i sidste Ægteskab med *Thomine Christensen* fra Ahle i Vorgod var der 6 Børn. Hans Enke driver Gaarden.

Søren og Peder Hamborg skildres som meget betydelige Mænd.

- 2) *Kirsten Christensdatter*, født 2. Maj 1823, der 12. April 1852 blev gift med *Niels Madsen*, født 19. December 1823, Søn af Sognefoged, Møllejejer Mads Thygesen og Hustru, Marie Poulsdatter, Egeris Mølle. Ægteskabet blev kun af kort Varighed, idet Kirsten døde. Niels Madsen var en Broder til Chr. Hansen fra Gasdalgaards anden Hustru Kirstine Marie — Chr. Hansen, der er Stamfader til Vadslægten.

- 3) *Kirsten Marie Christensdatter*, født 11. Maj 1828, der 5. Februar 1854 blev gift med *Anders Ahle Nielsen*, Store Ahle i Vorgod, født 5. Juli 1831. Flyttede senere til Brejning. Her en Datter Kirsten Marie.

- 4) *Mette Marie Christensdatter*, født 22. April 1825, der 29. April 1849 blev gift med *Mads Berthelsen* fra Kjærgaard i Timring, Søn af Gaardejer Berthel Skou. De var en Tid Bestyrere af hendes Faders Gaard, men 1875 deltes den, og de fik den ene Halvdel, som blev kaldt Skovgaard. De havde en Søn:

- a) *Berthel Skou*, født 25. August 1853, død 30. August 1911, der blev gift med *Jensine Hansen* fra Dejbjerg, født 13.

December 1856, død 3. Juli 1946, 90 Aar gammel. I dette Ægteskab var der en Søn,

a1) *Jens Skou*, der overtog Fødegaarden, men solgte den for nogle Aar siden til fremmede.

II. *Kirsten Eskesen*, født 23. Februar 1788, blev gift med Gaardejer *Anders Iversen*, Bøel i Lønborg. Hvornaar Brylluppet fandt Sted, kan ikke nøjagtig opgives. 1812 var hun hjemme, 1815 er hun gift, men død inden 1820, saa Ægteskabet har kun været af kort Varighed. I Ægteskabet var der en Datter, men hendes Skæbne kendes ikke. *Anders Iversen* giftede sig senere med en Brordatter af *Hans Eskesen*, *Lildbøllings* første Hustru, *Else Andersdatter* fra *Vindelbo*. Hendes Navn kendes ikke.

## BORRIS

I Modsætning til *Bølling* er *Borris* et meget stort Sogn. Der er kun 7 Sogne i Landet, der er større. Sognet har et Areal paa 9994 ha, det vil sige, at det er  $1\frac{1}{4}$  Kvadratmil stort og har godt 1700 Indbyggere.

Gennem Sognet gaar *Skjern Aa* og deler Sognet i 2 Dele. Jordene Nord for *Aaen* er gode, medens de Syd for *Aaen* er magre. Her ligger *Soldaterlejren* og store *Hedestrækninger*, der naar ud til *Amtsvejen*, *Vejle—Tarm*, og grænser til *Houen* og *Aadum*. Heroppe laa i mine *Drengedage* en *Kro*, som blev kaldt *Den sorte Kro*. Og der var noget, man kaldte *Røverstuerne*. Sommeraftenerne kunde vi hjemme fra *Debelmose* se en høj stillestaaende Ild. Man sagde, at Ilden viste, at der i *Røverstuerne* var gemt Skatte, som *Røverne* havde nedgravet. Men man kunde aldrig faa fastslaet, hvor Ilden stod, idet den forsvandt, naar man nærmede sig den.

Sognekirken er en stor og rummelig Kirke med et 4-gavlet Taarn, hvoraf der vist kun findes et Par Stykker i Landet. Ikke langt Nord for Kirken ligger *Stationsbyen* og 1 km Vest for denne *Borris Landbrugsskole*.

Efter Vedtagelsen af Skoleloven af 1814 oprettede Sognepræsten *Lodberg Krarup* et Seminarium i Præstegaarden, der ligger  $\frac{1}{2}$  km Vest for *Landbrugsskolen*. Seminarieeleverne boede paa de omgivende Gaarde. Det var med til at præge Sognet. Man følte sig stolt over at have et Seminarium i Sognet, saa man talte om »de

store Borrissær«, og sagde, at Karlene ved Gilderne ikke vilde danse med Pigerne fra de andre Sogne. Seminariet blev dog efter en Snes Aars Forløb nedlagt, men der er endnu Spor af det i Præstegaards- haven.

Sognet har en Række store Gaarde. Den største var Ahlergaard, der var paa 900 Tdr. Land. Nu er Gaarden delt i fire Gaarde og 90 Tdr. Land er tilplantet. Endvidere Dalagergaard, der er Centrum for det store Dalager Marked, — efter Hjallerup det største i Lan- det. Sønderbygaard, der nu er delt i to; Borriskrog paa 13 Tdr. Hartkorn; Oddeskær og Lindvig, hver paa 2—300 Tdr. — ogsaa nu delt i flere. Endvidere Præstegaarden med 33 Malkekøer, 80 Ungkreaturer og 12 Heste.

I mine Drengedage var der foruden Hovedskolen (Degnesko- len ved Kirken) 5 Biskoler: Den ene laa i Debelmose paa min Faders Mark. Om Sommeren, da der kun undervistes  $\frac{1}{2}$  Dag om Ugen, be- sørgedes Undervisningen af een Lærer — i mange Aar af Læreren i Debelmose, H. J. Christensen.

## SLÆGTEN FRA DEBELMOSE

Min Moders Slægt paa Mødrene Side var ligesom min Faders Slægt knyttet til Debelmose. De to Slægtsgaarde laa som Nabo- gaarde nede ved den Vej, der løber Syd for Gadekæret og blev kaldt »æ Gaad Vej«. Faders Slægtsgaard, der endnu ligger, hvor den altid har ligget, laa østligst. Min Moders Slægtsgaard brændte for ca. 100 Aar siden og blev flyttet ned paa Kanten af Mosen, hvor den stadig ligger.

De to Gaarde var omtrent lige store, ca. 70 Tdr. Land. Deres Arealer grænser sammen i hele deres Udstrækning fra »æ Gaad Vej« helt ned Syd for Banelinjen til Engdragene, hvor hver havde ca. 4 Tdr. Land Eng, der gik helt ned til Aaen, en ca. 3 km lang Strækning.

## MIN MODERS SLÆGTSGAARD

Min Moders Bedstemoder paa Mødrene Side hed *Ane Kirstine Andersdatter* og var fra Store Handerup i Faster, tæt op til Bølling Skel. Hendes Fader, der hed Anders Handerup, var gift 4 Gange.

En Søn, der ogsaa hed Anders Handerup og var en Halvbroder til Ane Kirstine, fik Gaarden. Men saa vidt vides er Gaarden ikke læn- gere i Slægtens Eje, idet to Brødre, Peder og Viste, der havde Gaar- den i Fællesskab omkring 1900, døde som ugifte.

Ane Kirstine Andersdatter blev omkring 1790 gift med en Søn af Christen Hansen, Kragmose i Bølling. Sønnen hed *Mikkel Chri- stensen*. I Kirkebogen staves det Michel. Som det vil erindres, var Christen Hansen en Broder til min Oldefader Eske Hansen, Lild- bolling. Og Mikkel Christensen var en Broder til Hans Christensen Kragmose, der 1790 købte Store Kragmose, men senere døde paa Gasdalsgaard. Mikkel var altsaa en Fætter til min Bedstefader, Hans Eskesen, Lildbølling.

Mikkel, der blev kaldt Mikkel Debelmose, og Ane Kirstine købte den her omtalte Gaard i Debelmose, og min Broder Mikkel er opkaldt efter ham. Mikkel maa være blevet gift i en meget ung Alder. Efter Viggo Bendtsens Opgivelse skal han være født 1772. Men Ægteskabet varede kun kort Tid — dog var der i Ægteskabet 4 Børn (en Søn og tre Døtre), *Christen, Kristence, Kirsten og Inger Marie*.

1. *Christen Mikkelsen* overtog Fødegaarden. Hans Kone hed *Ane Kirstine*. Hun var en ung Enke, havde været gift med en Mand fra Bølling, der døde kort efter Brylluppet; her var ingen Børn. Ane Kirstine var kendt som klog Kone, der kunde sætte Led i Lave og var en Del søgt.

Chr. Mikkelsen og Ane Kirstine boede sidst som Aftægts- folk paa Gaarden i den søndre Ende af den østre Længe, hvor de begge døde i en høj Alder, omkring 90.

Som lille Dreng har jeg ofte besøgt dem i deres Aftægts- lejlighed. De var saa hyggelige at besøge. Jeg var med til Chri- sten Mikkelsens Begravelse. Han døde 3. Juli 1879, saa jeg var kun 5 Aar gammel. Fra Begravelsen har jeg en Erindring, som jeg aldrig har kunnet glemme. Da Gæsterne var gaet til Fro- kostbordene, var jeg kommet op i Stuen, hvor Liget laa i den aabne Kiste. Her kom gamle Ane Kirstine ind, gik hen til Liget og kyssede det paa Munden, mens Taarerne løb hende ned ad Kinderne. Jeg forstaar nu, at der havde været et godt Forhold mellem de to gamle.

Christen Mikkelsen og Ane Kirstine havde 6 Børn. Deres Efternavne var Christensen. Næmlig *Kristine, Kristence, Kirsten, Jeppe, Mikkel og Ane.*

1) *Kristine*, født 7. Januar 1836, død 22. August 1896, blev 16. December 1859 gift med *Mads Chr. Jensen* i Faster, født 1. Juni 1838, død 8. Januar 1901. De boede i en Udflyttergaard fra Astrup. De havde 9 Børn, hvoraf et døde som lille. De 8 var:

- a) *Jens*, født 23. August 1860, død 1927. Han blev 9. November 1886 gift med *Maren Nielsen*, Datter af Gaardejer Kr. Nielsen, Fasterkær. De købte Gaarden Nedergaard i Bølling, flyttede senere til Rosborg i samme Sogn, som nu ejes af Sønnen *Chr. Kjær Nedergaard*, født 1894. Jens blev altid kaldt Nedergaard.
- b) *Kristine*, født 24. Oktober 1862, gift med *Jens Chr. Andersens* fra Dejbjerg 27. November 1891. Han, der var født 24. April 1854, var i 14 Aar Mejeribestyrer i Nordrup paa Sjælland, men fra 1901 Ejer af Husted i Fodby paa Sjælland.
- c) *Ane Kirstine*, født 15. December 1863, blev 31. Maj 1888 gift med Gaardejer *Peder Madsen Meldgaard*, Klokkemose i Faster.
- d) *Kristence*, født 8. Oktober 1865, blev 14. Oktober 1892 gift med *Niels Mathias Jensen* i Debelmose, kaldet Niels Mose, Søn af Snedker Jens Peter Jensen, Debelmose. Han var en Tid Landpost.
- e) *Christen*, født 21. November 1869, blev 19. Oktober 1899 gift med *Johanne Madsen Lunde*, Datter af Gaardejer Mads Lunde, Skjern.
- f) *Mads Peder*, født 4. August 1872, blev 1. Juli 1904 gift med *Marianne Pedersen*, Datter af Gaardejer Mads Pedersen, Lille Handerup i Faster; boede først i Bølling, men fra 1906 paa hendes Fødegaard.
- g) *Christian*, født 1878, overtog Fødegaarden. Han var gift med *Line Marie Margrethe Pedersen* fra Fyn. I Ægteskabet var der 3 Børn, *Ane Kirstine, Mads Christen*, der har Gaarden, og *Johanne*, gift med *Alfred Henriksen*, Hvolgaard, Pjedsted.



- h) Søren, født 1. September 1879. Siden 1904 Gaardejer i Ikast; bor nu som Rentier i Herning.
- 2) *Kristence*, født 1838, blev gift med *Peder Pedersen Thuling* i Tarm. De havde Gaarden Krageris Syd for Tarm By. De havde tre Born, en Pige, der blev gift og bor paa Fødegaarden, og 2 Sonner, der forblev ugifte. Den ene var forlovet med en Pige fra Aadum, hun blev sindssyg. Den anden var forlovet med en Pige, der fik et Barn med en Gaardbestyrer, hun var Husholderske hos, og brændte Barnet.
- 3) *Jeppe*, født 1842, blev gift med en Søster til sin Svoger, *Laust Pedersen*, kaldet *Laust Kræ Mikkelsen*. Hun hed *Ane*. De boede i Lille Skindbjerg i Dejbjerg.
- 4) *Mikkel* blev gift med en Datter fra Lille Sønderbygaard i Borris. De boede paa en Gaard i Grønborg i Borris. De havde 9 Born. Men da hans Hustru blev ham utro, rejste han med de to ældste af Sønerne til Amerika, og senere fulgte Resten af hans Børn efter.
- 5) *Ane* blev gift med *Laust-Pedersen*, (født 27. September 1834, død 23. November 1927, 93 Aar gl.), der var fra Sønderjylland lige Syd for den gamle Grænse ved Ribe. Han var en Broder til *Mads Pedersen* i Debelmose, kaldet *Mads Hus*. De fik hendes Fødegaard, hvor de boede en Snes Aar, men kunde ikke klare sig, flyttede til Feldsing i Sdr. Felding, men heller ikke her gik det. I mange Aar bestyrede de Hee Fattiggaard, paa hvis Kirkegaard de begge ligger begravet. *Ane* var meget smuk og bevarede sin Skønhed til det sidste. Hun blev 88 Aar, født 26. Juli 1847, død 28. November 1935 i Rudeholm, Birkerød Sogn.

De havde 14 Børn, hvoraf 2 døde som smaa. De 12 hed: *Cathrine* (kaldet *Trine*), *Stine*, *Christen*, *Petrine*, *Søren*, *Kristoffer*, *Otto*, *Jeppe*, *Kirstine*, *Thora*, *Thorvald* og *Anna*.

- a) *Cathrine* blev gift med *Mads Rabeck* fra Krog i Nr. Vium, der hørte til Landbrugsminister *Jens Sønderups* Slægt. De havde en Tid Troldhede Hotel, forpagtede senere *Tim Kro*; her døde Manden, men *Trine* fortsatte Driften af Kroen og gjorde den ved sin enestaaende Dygtighed landskendt. *Trine*, der var født i 1867, boede de sidste

- 25 Aar i Ringkøbing som Rentrice. Hun døde 1951. I Ægteskabet var der ingen Børn.
- b) *Stine*, født 31. Marts 1870, død 1. Juli 1942. Hun blev gift med Gaardejer *Jens Jensen Moustgaard*, havde Moustgaard i Filskov. Han var født 9. September 1864 og døde 7. November 1935. I Ægteskabet var der 12 Børn, 8 Søner og 4 Døtre:
- 1) *Ane Marie Moustgaard*, født 26. Maj 1895, gift med Mejeribestyrer *Søren Johannes Pedersen Bøjgaard*, Borup pr. Skævinge, født 23. Juni 1892. Her 4 Børn: *Robert*, født 24. Januar 1920, *Asta*, født 19. Oktober 1921, *Mary* og *Carl*.
  - 2) *Iver Jensen Moustgaard*, født 22. November 1896. Har en Gaard i Lysholt i Filskov.
  - 3) *Anna Laurine Moustgaard*, født 6. Oktober 1898, gift med *August Albert Jensen*, født 21. September 1896, Havearkitekt i Hornbæk.
  - 4) *Svend Emmanuel Moustgaard*, født 22. Januar 1901. Under den anden Verdenskrig falden i Frankrig 25. Juli 1944 som Soldat i den canadiske Hær.
  - 5) *Laurids Pedersen Moustgaard*, født 25. Januar 1903, har Fødegaarden, gift med *Hedvig Nielsen*, født 7. August 1908. Her 4 Børn: *Lisy*, født 21. September 1931, *Ninna*, født 11. April 1935, *Jens*, født 15. Januar 1939, *Ole Kristian*, født 14. Juni 1948.
  - 6) *Johannes Rejnar Moustgaard*, født 5. Marts 1904, gift med *Anna Jensen*, født 6. Juni 1915. Er Gaardejer. Her 5 Børn: *Ellen*, født 11. September 1943, *Svend*, født 4. Juli 1945, *Anton*, født 3. Juni 1948, *Gerda Kirstine*, født 6. September 1949, *Edith Marie*, født 11. April 1954.
  - 7) *Holger Marinus Moustgaard*, født 8. Maj 1906 gift med *Greta Martine Andersen*, født 19. Juni 1913. Er Kreaturhandler i Filskov. Her 3 Børn: *Inger Marie*, født 23. Januar 1944, *Carl Iver*, født 4. Oktober 1948 og *Henning*, født 2. Juni 1952.
  - 8) *Theodor Emil Moustgaard*, født 9. August 1907, gift med *Mariane Christensen*, født 4. Maj 1922. Er Bane-

- assistent. Her et Barn: *Heine*, født 21. Marts 1944.
- 9) *Emma Eleonora Moustgaard*, født 9. December 1908 gift med *Iver Chr. Hundebøl* fra Bramminge, født 17. Januar 1899. Er Gaardejer. Her 4 Børn: *Preben*, født 17. November 1932, *Bente*, født 16. Juni 1934, *Ib*, født 10. November 1937, og *Niels*, født 4. December 1947.
  - 10) *Eli Vilhelm Moustgaard*, født 13. Juni 1911, gift med *Marie Juhl*, født 18. April 1913. Er Gaardejer. Her 4 Børn: *Karen Kirstine*, født 26. Marts 1942, *Hanne*, født 8. Januar 1945, *Edith*, født 30. Maj 1947, *Hans Juhl*, født 30. April 1953.
  - 11) *Elma Margrethe Moustgaard*, født 4. Juli 1912, gift med *Oskar Bang* fra Brørup, født 16. Juli 1911. Er Disponent i Hillerød. Her 4 Børn: *Birthe Cecilie*, født 24. Juli 1941, *Søren Ulrik*, født 8. Juni 1944, *Grethe Marianne*, født 22. November 1947, *Susanne Merete*, født 31. December 1952.
  - 12) *Karl Rahbek Moustgaard*, født 3. Novbr. 1913, gift med *Anne Johanne Jensen*, født 20. Oktober 1915. Har Gaarden Skovgaard i Filskov. Her 3 Børn: *Jytte Kirstine*, født 20. November 1942, *Ulla Vibeke*, født 24. September 1944, *Kjeld Rahbech*, født 16. Juni 1951.
- c) *Christen* blev gift med *Dorthea* fra Nødager ved Kolind, hvor de havde en Gaard. Han var Sogneraadformand og Sparekassedirektør. Her er 5 Børn, 3 Sønner og 2 Døtre..
- d) *Petrine* blev gift med Lokomotivfører *Jokumsen* i Aarhus.
- e) *Søren* blev gift med *Sesta Carlsen* og har 2 Sønner.
- f) *Otto* er Vægter paa Jomfruklostret Aastrup paa Sjælland; gift med en Sjællænder, har en Dreng og en Pige.
- g) *Jeppe Antonius Petersen*, født 3. Juli 1880, gift 8. Oktober 1910 med *Agnes Cecilie Marie Jensen (Skipper)*, Skovgaard, Nørager Sogn, Djursland, født 29. Oktober 1888. Købmand i Skjern, kaldet J. A. Her er 2 Sønner og 2 Døtre:
- 1) *Harry Petersen*, født 10. Oktober 1911, Købmand i Holstebro, Nørregade 43, kaldet H. P., gift med *Kirsten Heislund*, Holstebro. Her er 4 Børn: *Poul*, født

25. Maj 1945, *Steen*, født 22. Oktober 1946, *Lis*, født 14. Oktober 1949, og *Birte*, født 8. Maj 1955.
- 2) *Arne Skipper Petersen*, født 15. Februar 1915, Ingeniør ved Dansk Industri Syndikat i Birkerød.
- 3) *Ella Margrethe Skipper Petersen*, født 15. Marts 1922, gift med *Georg Mosgaard*, Lærer i Holstebro. Her er 2 Børn: *Bo Skipper*, født 7. Juni 1946, og *Elisabeth Skipper*, født 2. December 1949.
- 4) *Erna Elisabeth Skipper Petersen*, født 29. December 1923, gift med *Hans Rahbek*, Politibetjent i Nr. Nebel. Her er et Barn: *Pia Rahbek*, født 8. Juli 1949.
- h) *Kirstine Viktoria*, født 28. September 1884, gift 13. December 1911 med Installatør *Jens Poul Hansen Slots*, Tim, født 5. Januar 1878. Her 7 Børn:
- 1) *Poul Slots*, Repræsentant, Vejle, født 12. Oktober 1915, gift med *Lori Stjernholm Nielsen*, født 16. August 1921. Her 3 Børn: *Jørgen*, født 16. April 1944, *Bodil*, født 14. December 1947, og *Jakob*, født 20. Oktober 1952.
- 2) *Mads Rahbek Slots*, født 25. Januar 1916, gift med *Grete Boll*, født 29. Juli 1927. Her 2 Børn: *Aase Rahbek*, født 5. Marts 1950, og *Inge Rahbek*, født 16. Februar 1955.
- 3) *Kathrine Rahbek Slots*, født 25. Januar 1916, ugift.
- 4) *Marie Cecilie Slots*, født 19. April 1920, gift med *Kristian Jensen*, født 19. Oktober 1925. Ingen Børn.
- 5) *Henry Slots*, født 10. Juni 1922, gift med *Inger Andersen*, født 19. Juli 1924. Her 2 Børn: *Birte*, født 25. November 1946, og *Peter*, født 22. Januar 1955.
- 6) *Preben Slots*, født 1. September 1925, gift med *Gerda Mortensen*, født 29. Marts 1926. Her 2 Børn: *Karen*, født 15. November 1951, og *Ole*, født 2. Oktober 1955.
- 7) *Age Slots*, født 16. Oktober 1927. Ugift.
- i) *Thora* er i Amerika og gift derovre.
- j) *Thorvald* er ogsaa i Amerika, er gift og har 3 Børn, 2 Sønner og en Datter. *Thorvald* var med i den første Verdenskrig; hans 2 Sønner i den anden; den ene som Officer.

k) *Anna* er gift med Skovfoged *Svend Andersen* i Holte.  
Her er ingen Børn.

II. *Kristence*. Slægten fra Bording.

*Kristence*, født ca. 1791, død ca. 1875, blev gift med Lærer *Pagh Andersen*, altid kaldet *Pagh*. Han har sikkert ogsaa gaaet paa Seminariet i Borris Præstegaard og er her blevet kendt med *Kristence*. Lærer *Pagh* fik Embede i Bording ved Herning 1823 og døde i Embedet 10. Oktober 1862 efter at have været Lærer og Kirkesanger i Sognet i 39 Aar. *Kristence* levede 13 Aar efter ham og boede i denne Tid hos Datteren *Hansine* paa Klodemølle i Engesvang Sogn.

I Biskop *Gotzsches* Bog »Træk af en jysk Vækkelse« er Lærer *Pagh* omtalt. En Søndag, han kom til Bording Kirke, stod Lægprædikanten *Kræ Idom* og talte til de Folk, der stod udenfor. Det vilde Lærer *Pagh* forbyde. Det kom til et Sammenstød mellem *Pagh* og *Kræ Idom*, der skal have kaldt *Pagh* en »Satans Tjener«, og *Pagh* skal have truet *Kræ Idom* med en knyttet Næve. Det kom til et Retsefterspil, hvor *Kræ Idom* hævdede, at »Satans Tjener« ikke gjaldt *Pagh* specielt, men Ordets Fjender i Almindelighed.

I Ægteskabet i Bording Skole fødtes 6 Børn, men 2 var dødfødte, 3 døde som smaa, og kun en Datter

1) *Hansine* levede og blev voksen. Hun er født 1845 og døde 1888. Hun blev gift med *Rasmus Sørensen*, der ejede Klodemølle i Engesvang Sogn. Han var en stor og velhavende Hestehandler. Klodemølle var meget gammel, Stuehuset ca. 300 Aar. 1705 blev en tidligere Ejer dræbt af en Omstrejfer, der senere blev henrettet paa en Høj tæt ved Møllen.

*Hansine*, der skildres som et meget dygtigt, afholdt og levende Menneske, døde tidligt, 43 Aar gl., i Barselseng og efterlod sig 6 Børn, hvoraf den ældste var 17 Aar, to Tvillinger kun 2 Aar og en Datter paa 3 Aar. Det var et meget tungt Slag for Familien paa Klodemølle.

De 6 Børn var *Stine*, *Kristence*, *Margrethe*, *Madsine*, *Pagh* og *Jens Pagh*.

1) *Stine*, født 1871, blev gift med *Peter Jørgensen*, Roldens Mølle i Hørning ved Aarhus. I dette Ægteskab var der 4 Sønner og 2 Døtre, hvoraf den ene døde som ukonfirmeret.

- a) *Pagh Jørgensen*, der er Kusk i København. Var nazistisk indstillet under Besættelsen.
  - b) *Rasmus Jørgensen*, der døde 27 Aar gl.
  - c) *Andreas Jørgensen* druknede i Horsens Fjord.
  - d) *Søren Jørgensen*, ansat paa en Molle i København. Er Kommunist og sad 1 $\frac{3}{4}$  Aar i Vestre Fængsel. Gift 2 Gange.
  - e) *Barbara* var Damefrisørinde i København, blev gift med *Andreas Sand* fra Skjern. Han var Sæbe- og Chokoladefabrikant i København. Efter hans Død giftede hun sig med Møbelhandler *Otto Ring* i Aarhus. Han lavede adskillige Numre og de blev skilt. Hun blev senere gift med Gaardejer *Michael Stenderup*. Højgaardslund ved Hadsten. Han døde i 1949. Moderen *Stine*, der lever endnu, boede som Enke hos denne Datter.
- 2) *Kristence*, død 1945, blev gift med Gaardejer *Sørensen*, Vester Bording. Han bor nu i Silkeborg. Her var 2 Sonner.
- a) *Andre Agner Sørensen*, har Fodegaarden i Vester Bording, er gift med *Astrid Davidsen*. I Ægteskabet er der 2 Døtre, *Aase* og *Yrsa*, og 2 Sønner, *Søren* og *David*.
  - b) *Rasmus Sørensen*, der bor Vestergade 67 i Silkeborg; har Pianohuset. Er meget musikalsk og har den store Eksamen fra Det kgl. Musikkonservatorium; har spillet Violin-Solo i Radioen. Er Pianostemmer og Musiklærer. Ugift.
- 3) *Margrethe Sørensen*, gift med Gaardejer *Anker Andersen*, Lille Klosterlund. De døde begge 1950. Her var 15 Børn, der alle har det godt.
- 4) *Madsine Sørensen* blev gift med Gaardejer *Søren Petersen*, Overgaard, Øster Bording. Hun døde 1950. I Ægteskabet var der 2 Børn:
- a) *Peter Petersen*, der har Fodegaarden, gift med *Emmy Rasmussen*. Her er 2 Børn.
  - b) *Johanne Petersen*, gift med Ejeren af Givskovgaard ved Give. Han kom ulykkelig af Dage, da en engelsk Fly-

ver bombede et Tog ved Hampen i November 1944.  
I Ægteskabet er der 3 Børn.

5) *Jens Pagh Sørensen* var gift med afdøde *Kirsten Jensen*.  
De boede i Overgaard ved Øster Bording. Han lever  
endnu. Her er 2 Børn:

a) *Rasmus*, der døde 1943 og efterlod sig Kone og 2 Børn.

b) *Hansine* blev gift med en Gaardejer, der er død. Hun  
bor ved Silkeborg. I Ægteskabet var der et Barn.

6) *Pagh Sørensen* var gift, men døde barnløs 1944.

Slægten Pagh har ca. 60 nulevende Efterkommere.

En Mærkelighed angaaende Slægten Pagh maa omtales. Fru  
Lærer Pagh var over 50 Aar, da hun fødte den sidste af sine  
Børn. *Kristence Pagh* var som nævnt født 1791, og det sidste  
Barn, *Hansine*, er født 1845.

### III. *Kirsten. Slægten fra Vindelbo.*

*Kirsten* blev gift med *Peder Vindelbo*. *Peders Far* var en Bror  
til *Hans Eskesen* i Lildbøllings første Kone. Da saaledes baade  
Slægten fra Bolling og fra Debelmose er indgiftede i Slægten  
fra Vindelbo, kan det være naturligt at omtale Slægten fra Vin-  
delbo nærmere.

Gaarden Vindelbo ligger i den østre Del af Borris Sogn  
ned til Aaen — paa den nordvestre Bred. Her hentede *Hans  
Eskesen* altsaa sin første Kone. Hun havde 2 Søstre, hvoraf jeg  
kun kender Navnet paa den ene, *Karen*, og 2 Brødre, *Niels* og  
*Anders*.

A. *Karen* blev gift med Gaardejer *Jørgen Peder Kjærgaard* i  
Sædding. Han var en ejendommelig Mand og flere Fortæl-  
linger gaar om ham. Han kunde ikke lide Degnen. En Dag  
denne henvendte sig til ham om at gøre en Bed — et Ar-  
bejde med et Spand Heste — for ham, svarede *Jørgen Peder*:  
»Nej, det vil a et, men hvis omensindestid De engang skal  
flytte, skal a gerne køre et Læs Flyttegoods for Dem«. Efter  
en længere Tids Forløb fik Degnen et andet Embede og gik  
til *Jørgen Peder* og spurgte, om han ifølge sit Løfte vilde køre  
et Flyttelæs for ham. »Ja«, svarede *Jørgen Peder*, »jo længer  
hen, des bejer!« Degnens Efterfølger blev den i sin Tid kendte  
*Jens Pedersen* med de 18 Alen Sønner. Han var Medlem af  
Rigsraadet. Ham syntes *Jørgen Peder* om; men desværre

havde han som Medlem af Sogneraadet i den gamle Degns Tid faaet Degnelodden ombyttet med en Lod af daarligere Jord. Det ærgrede ham nu. Da han laa paa sit Dødsleje, kaldte han Lærer Pedersen til sig og skriftede sin Synd for ham med de Ord: »Det var da saa moj skammele te at a sku fo den hær Dejnelod bytt'«.

Det fortælles, at da Pedersen havde været Lærer der i 25 Aar, vilde Jørgen Peder have en stor Fest arrangeret for ham. Folk undrede sig herover og sagde til ham: »Hvorfor vil du ikke vente til de 25 Aar?« »Nej«, svarede Jørgen Peder, »for de er et sikkert, a er hjem' den daw!«

Han havde en Karl, der var stævnet for Retten for Tyveri. J. P. blev tilkaldt som Vidne, og Dommeren spurgte ham: »Stjæler Deres Karl?« J. P. svarede med stærk Stemme: »Nej, det gjø han et« — og efter en kort Pause tilføjede han med dæmpet Stemme: »— aalti da!«

I dette Ægteskab var der 2 Børn, *Trine* og *Hans*.

1) *Trine* blev gift med Folketingsmand, Branddirektor *A. Clausager*, Skernbrogaard. I dette Ægteskab var der 4 Sønner og 3 Døtre.

a) *Jens*, kaldet Store Jens, havde en Gaard i Sindal ved Herning; var landbrugskyndig Direktør i Den vestjyske Kreditforening, en kort Tid Folketingsmand. Født 1866 og døde 1933. Jens blev 1902 gift med *Antonie Wenø* fra Aulum, død 1933. Her er 2 Dotre og en Søn:

1) *Kathrine Clausager*, født 1904, gift 1931 med *Jens Frederik Hagelskær*, Brandkjærgaard i Sunds, Ridder af Dannebrog. Her er 2 Sønner og 2 Dotre.

2) *Anna Kristine Clausager*, født 1906, gift 1932 med Gaardejer *Peder Degnboel* i Degnboel, Son at Landstingsmand Mads D. Her er en Søn.

3) *Hans Kjærgaard Clausager*, født 1912, Gaardejer i Ørre; gift 1941 med *Kristine Jensen* fra Ikast.

b) *Hans*, født 1874, død 1948, gift med *Sine* fra Hanning Kirkegaard, født 1874, død 1944, var Landbrugskandidat, havde en Gaard i Høng paa Sjælland og var i



- en længere Aarrække Folketingsmand. Hans Kragmose Jensen Clausager havde en Søn og to Døtre.
- 1) *Anders Clausager*, født 1901, ejer Aagaard i Havrebjerg, gift 1929 med *Else Marie Nyboe* fra Thy.
  - 2) *Karen Margrethe Clausager*, født 1903, gift 1933 med *Dyrlæge Folmer Taarning*, Kirke Hyllinge.
  - 3) *Nanna Katrine Clausager*, født 1908, gift med Proprietær *Holger Holm Clausen*, Hagesholm ved Hørve, Søn af Landstingsmand *Johs. C.* Her en Søn og 2 Døtre.
- c) *Søren*, der var dansk Jurist, rejste til Amerika, hvor han var med i en stor Hotelkoncern. Han døde ugift derovre.
- d) *Jens*, kaldet Lille Jens, havde en Gaard paa Grenaa-kanten, men døde tidligt af en Blodsygdom. *Jens Abilstrup Jensen Clausager*, født 1879, død 1922, gift med *Anne Sofie Andersen* fra Krstrup ved Randers i 1907. Her er 3 Sønner og en Datter.
- 1) *Ole Kristian Clausager*, født 1910, Gaardejer ved Funder i Gretelund, gift 1941 med *Karen Rasmussen*, Datter af en Gaardejer i Grandslev.
  - 2) *Anders Bjergbo Clausager*, født 1911, Inseminator ved Randersegnens Kvægavlforening; gift 1942 med *Ellen Hansine Lyse*, Hyrup, Stouby ved Vejle Fjord. Her er en Datter.
  - 3) *Anne Margrethe Kathinka Clausager*, født 1913, gift med Forpagter *Kristian Gives Rasmussen* i Støvring 1936. Her er en Søn.
  - 4) *Frode Clausager*, født 1915, Politibetjent i Hjalstrup og her Ejer af Dahl Mølle; gift 1940 med *Ella Knudsen*, Datter af Læreren i Haslund. Her er 3 Døtre.
- e) *Karen* var gift med en Møllejer, *Lars Andersen Madsen*, i Vemmelev paa Sjælland. Her var 2 Sønner, der begge er Læger, samt en Datter: *Axel Peder*, *Katrine Marie* og *Martin*.
- 1) *Axel Peter Clausager Madsen*, født 1895, Læge i Flauenskjold, gift 1926 med *Marie Vilhelmine*

*Andersen, Bylderup i Sønderjylland. Her er en Datter, Karen Clausager Madsen, Student 1948 fra Sønderborg.*

- 2) *Martin Clausager Madsen, født 1900, Afdelingslæge paa den Kellerske Anstalt i Bregninge fra 1946, gift 1935 med Lili Nielsen, Læge, Specialist i Kvinde sygdomme. Her er 3 Sønner.*
- f) *Cathrine* var gift med Gaardejer *Hans Andersen* i Hanning. De har en Søn, der er ved Toldvæsenet. Han fører Navnet Clausager.
- g) *Grethe* var ugift, passede Faderen, der blev 90 Aar gammel. Hun døde 1925.

*Jørgen Peder Kjærgaards Søn*

- 2) *Hans* rejste til Australien, senere derfra til Amerika. Her levede han som ugift blandt sine store Kvægjorder. Soren hentede ham hjem til Danmark som ældre Mand. Her red han rundt paa en Islænder til Kendinge og Slægtninge; kom ogsaa og besøgte min Mor, som han kaldte sin Kusine.
- B. *Niels* havde en Gaard i Sædding. Han havde en Datter, der hed *Maren*. Hun blev gift med *Anders Nørgaard*. De købte min Mors Slægtsgaard paa Mødrene Side i Debelmose. De havde 2 Børn, *Laust* og *Sine*. De blev gift og rejste fra Sognet, og Gaarden blev solgt til *Martinus Pedersen*, en Slægtning af min Mors Bedstefar, *Laurids Nørgaard*.
- C. *Anders*, der fik Fødegaarden, blev gift med en Datter af *Oluf Christensen Stier* — en Slægt, vi senere skal omtale. Datteren hed *Ingeborg*. I dette Ægteskab var der 9 Børn.
- 1) *Niels Vindelbo* i Albæk ved Skjern, der var en meget veltalende Mand.
  - 2) *Anders Pagh*, der havde en Gaard i Sdr. Felding. Han var noget af en Original. Han kørte en Tid Mælk til Mejeriet. Man kunde altid se paa ham, fra hvilket Hjørne Vinden blæste, thi han sad altid med Ansigtet mod Vinden.
  - 3) *Peder*, der blev gift med *Kirsten* fra Debelmose. Han fik Fødegaarden efter Faderen.
  - 4) *Christen* havde en Tid Lindvig, senere Gaarsdal i Borris.
  - 5) *Mikkel*, der boede i Staby.

- 6) En dode i Kongens Tjeneste.
- 7) *Jens*, der boede i Staby.
- 8) *Trine*, der boede i Søndergaard i Faster.
- 9) *Kirsten*, der blev gift med en Gaardejer i Tarm.

En Søster til Anders Vindelbo, hvis Navn jeg ikke kender, blev Gaardejer *Anders Iversens* anden Kone i Bøel i Lønborg, efter at hans første Kone, *Kirsten* fra Lildbølling, var død.

#### IV. *Inger Marie*. Slægten i No.

*Inger Marie* blev gift med Gaardejer *Mads Bonde* i No. Gaarden, der er paa ca. 50 Tdr. Land, ligger i Nærheden af Røgind Kro. Den brændte, mens *Mads Bonde* havde den, men blev bygget op igen.

I Ægteskabet var der en Søn

- 1) *Knud Bonde Madsen*, født 1833. Han fik Gaarden efter Faderen, men efter en Tids Forløb solgte han den og købte Gaarden Klaptoft i Velling. Han skildres som et dygtigt og aandeligt levende Menneske. De sidste ti Aar boede han hos en Nabo. *Knud* havde en Datter:

- a) *Gunder*, der blev gift med *Jan Jansen*, kaldet *Jan Aaes*. Søn af *Laurids Jansen* i Dalgaard i Finderup, denne var igen en Søn af Sognefoged *Jan Lauridsen*, *Aaes* i Faster.

*Jan Aaes*, der er født 1874, blev 1902 gift med *Gunder*; de boede paa hendes Fødegård Klaptoft i Velling 1902—11, derefter paa *Vasegaard* i Finderup 1911—14 og senere paa *Mølgaard* i Finderup 1914—27; derpaa i *Herborg By*, hvor han døde 1947. Hans Enke lever og bor i *Herborg By*.

I Ægteskabet var der 5 Børn, hvoraf 2 døde inden den voksne Alder.

- 1) *Bodil Marie Aaes*, født 1905, gift 1925 med Arbejdsmand *Martin Andreas Nielsen* i Brande. Her er en Søn, der er Arbejdsmand sammesteds.
- 2) *Knud Bonde Aaes*, født 1904, Landmand i Rindom.
- 3) *Laura Dalgaard Aaes*, født 1914, gift 1942 med Gaardejer *Peder Kildsig Mikkelsen* i Nr. Vium.

# STIER-SLÆGTEN

*Min Mors Slægt paa Spindesiden*

Christen Olufsen Stier, f. 1696 (min Mors Tipoldefar)

Ane Kjerstine Christensdatter  
(Min Mors Oldemor)

Laust Nørgaard, Hjøjtarp

Christen Lauridsen Nørgaard  
(min Mors Bedstefar)

Ane Kirstine i Debelmose

Ane Kirstine, Sidsel  
Hans Eskesen,  
Lildebølling      Ikast  
Kolding

Ane Nørgaard  
Mads Oddeskær

Oluf Christensen Stier

Ingeborg  
Anders Vindelbo

Dorthe Kirstine Christen Olufsen Lindvig  
Mads Jensen Gosvig      (købte Kragmose)

Niels Christian  
Charlotte Helene Falk  
(stammer fra en tysk  
Adelslægt Falk)  
Var Degn i Føvling

Ole  
(Martinus  
Pedersens  
Bedstefar)

## STIER- OG GOSVIG-SLÆGTEN

*Mikkel Debelmose* er rimeligvis død inden Aaret 1795 udløb. Hans Enke *Ane Kirstine* giftede sig et Aars Tid efter med *Christen Lauridsen Nørgaard* i Hjojtarp i Borris.

*Christen Lauridsen* hørte til Stier-Slægten, der rimeligvis har sit Navn efter Gaarden Stier, der i sin Tid laa i Nordkanten af Borris Stationsby. Gaarden eksisterer nu ikke længere, idet den har maattet vige Pladsen for Stationsbyens Bygninger. Stier-Slægten er min Mors Slægt paa Spindesiden.

Slægtens Stamfader, der er født 1696, hed *Christen Olufsen Stier*. Han havde to Børn, en Datter og en Søn.

A. *Ane Kjerstine Christensdatter* blev gift med *Laust Nørgaard*. Nørgaard i Hjojtarp i Borris og blev Moder til *Christen Lauridsen Nørgaard* i Debelmose (min Oldefar). Endvidere var der i Ægteskabet en Datter *Ane Nørgaard*, der blev gift med *Mads Oddeskær*, der rimeligvis ejede Oddeskær, der saaledes har været i Slægtens Eje, før min Faders Søster flyttede ind paa Gaarden. Mads Oddeskær har haft Gaarden i 1700-Tallet.

B. *Oluf Christensen Stier* havde tre Børn, 2 Døtre og en Søn:

1) *Ingeborg* blev gift med *Anders Vindelbo*, hvad der er omtalt under Vindelbo-Slægten.

2) *Dorthe Kirstine* blev gift med *Mads Jensen Gosvig*, Gosvig i Borris. Herfra nedstammer den talrige Gosvig-Slægt.

Slægten har sit Navn fra Gaarden Gosvig i Tarp, den anden Gaard fra Stationsbyen, som nu er delt i 2. *Dorthe Kirstines* Bedstefader var min Tip Tip Oldefar, og hendes Søster *Ingeborg* var gift med en Broder til min Bedstefar *Hans*

Eskesens første Kone paa Lildbolling. Dorte Kirstine og Mads Jensen Gosvig havde 3 Sønner, der alle var Lærere og en Datter *Mette Kirstine*, der var en Kusine til Peder Vin<sup>delbo</sup>, der blev gift med en Datter af Mikkel Debelmose, *Kirstine*, altsaa af Kragmose-Gasdalgaard Slægten.

*Mette Kirstine* var gift 2 Gange, første Gang med *Peder*, hvis Efternavn jeg ikke kender, og fra dette Ægteskab nedstammer Gosvigerne. Anden Gang med *Ole Sørensen*, Tarp, og herfra nedstammer *Søren Olesens* Familie i Tarp og *Peder Pedersens* i Debelmose.

I det første Ægteskab var der en Son *Mads Gosvig*, der blev gift med *Karen Jespersen*, Datter af *Anders Jespersen* og Hustru *Mette Jensdatter*. Her var 6 Børn, der fik Efternavnet *Madsen*, der senere ændredes til *Gosvig*, nemlig *Mette*, *Ole Peder*, *Mette Kirstine*, *Anders*, *Peder Gosvig* og *Peder Christen*.

- a) *Mette* blev gift med *Jens Flodgaard*, bor i Dalager. Her 3 Børn.
- b) *Ole Peder* havde en Kolonialhandel ved Borris Station. Var gift, men ingen Børn.
- c) *Mette Kirstine* gift med *Thomas Barslund Jensen*, bor i Sdr. Felding.
- d) *Anders Gosvig*, født 1859, død 1932, havde en Gaard i den søndre og østre Del af Debelmose, var gift med *Ane Kathrine Pedersen* fra den nordre Nabogaard i Debelmose. Her er 6 Børn.
  - 1) *Dorte Kirstine Gosvig*, gift med *Hans Chr. Jensen*, der havde Ahler Vestergaard. Her er 8 Børn. *Anders*, der har overtaget Ahler Vestergaard, *Johannes*, der døde som Elev paa Nr. Nissum Seminarium, *Jens Mourids*, *Ane Kirstine*, Lærerinde i Funder, *Anne Kathrine*, gift med Gaardejer *Viggo Mouridsen*, Bisgaard i Tarm, *Signe Marie*, gift med Gaardejer *Alfred Larsen* i Ansager, *Aage Emmanuel*, Lærer i Varde, *Emil Vestergaard*, Docent ved Landbohøjskolen, og *Ellen Margrethe*.
  - 2) *Mads Gosvig*, født 11. Februar 1891, har en Gaard i Lunderskov, gift med *Dorthea Ladegaard* fra Skærup,

- født 27. April 1898. Her er 2 Børn: *Asta*, født 26. Marts 1932, gift med *Verner Jacobsen*, født 26. April 1927, har hendes Fødegaard i Forpagtning, og *Knud*, født 23. Juni 1936.
- 3) *Peder Gosvig*, gift med *Kirstine John*. Her er 3 Børn med Efternavnet *John*: *Egon*, der har købt *Thomas Sondergaards* i *Debelmose*, *Erik* og *Anne*, *Manufakturexpeditrice*.
  - 4) *Karen Gosvig*, gift med *Ole M. Christensen*, har hendes Fødegaard. Ingen Børn, en Plejedatter *Inger*.
  - 5) *Peder Gosvig*, bor i *Viborg*, ugift.
  - 6) *Johanne Gosvig*, gift med *Herluf Madsen*, bor i *Vorøgd*. Her er 2 Børn: *Henry* og *Verner*.
- e) *Peder Gosvig* gift med *Abelone Nørregaard*, bor i *Hjøjtarp*.
- f) *Peder Chr. Madsen* gift med *Nielsine Jørgensen*, Gl. *Vestergaard*, og fik 1886 *Gaarden* med hende. Han døde 1907 og hun 1936. Her er 8 Børn:
- 1) *Mads P. Vester Madsen*, bor i *Storvorde*, gift første Gang med *Johanne Gjaldbæk*, død 1917. Her er en *Søn Enevold*, og anden Gang med *Johanne Jensen*. Her er 3 Børn: *Johannes*, *Erik* og *Tage*.
  - 2) *Johanne Madsen* gift med *Søren Fusgaard*, havde en *Gaard* i *Debelmose*. Han døde 1937. Her er 2 Børn: *Sigurd* og *Kristian*.
  - 3) *Karen Madsen*, bor i *Borris*, ugift.
  - 4) *Margrethe Madsen* gift med *Henning Rasmussen*, bor i *Borris*. En *Søn Tage*.
  - 5) *Mathilde Madsen*, gift med *Peder Ole Pedersen*, en *Søn* af *Martinus Pedersen*, bor i *Hjøjtarp*. 4 Børn: *Elisabeth*, *Arne*, *Johannes*, *Peder Christian*.
  - 6) *Mads Gosvig* (Navneforandring), gift med *Anne Klitgaard*, Datter af *Købmand Klitgaard*, *Borris Station*, er *Uddeler* i *Brugsforeningen* ved *Borris Station*. Her er 2 Børn: *Emmy* og *Eva*.
  - 7) *Jenny Madsen*, gift med *Chr. O. Pedersen*, *Søn* af *Martinus Pedersen*, har hendes Fødegaard, Gl. *Vestergaard*.

Han døde 1954. Her er 4 Børn: *Sine, Peder Christian, Martinus* og *Elisabeth*.

- 8) *Alfred Madsen*, gift med *Asta Højbjerg*, bor i Hee, en Søn *Ib*.

I *Mette Kirstines* andet Ægteskab var der 3 Børn:

- a) *Dorthe Kirstine*, der blev gift med *Peder Pedersen*, Debelmose. Her var 2 Sønner *Peder* og *Peter*, der havde Fødegården i Fællesskab, indtil den skiltes i to og *Peter* fik Udflyttergården, og 2 Døtre *Mette Kirstine*, der blev gift med *Karl Lindvig*, *Lindvig Nygaard*, og *Oline*, der blev gift med *Hans Rahbek*, *Sønderbygaard*, og fik en Udflyttergaard herfra, indtil de kom hjem og fik *Peters* Udflyttergaard. En Søn var i sin Tid Kobmand i Hee.
- b) *Søren Olesen*, gift med *Anne Sørensen*, fik Gaarden *Gosvig* i Tarp. Her er 6 Børn:
- 1) *Ole Gosvig*, gift med *Henrikke*, Gl. Vestergaard, hvorfra de fik en Udflyttergaard. Her 3 Børn: *Mads Peder*, *Søren*, der er Sagfører i København, og *Anne*.
  - 2) *Peder Olesen*, gift med *Ingeborg Thygesen*, Plejedatter fra Store Handerup, fik Fødegården. Her er 6 Børn: *Søren*, *Møller*, *Petra*, *Anne*, *Karen* og *Ester*.
  - 3) *Hans Olesen*, gift med *Kathrine Hansen*, Slumstrup Mølle, en Datterdatter af *Jens Chr. Eriksen*, *Karstofte*, der købte *Lildbølling* af min Bedstefar. De fik en Udflyttergaard fra hans Fødegård. Her er 5 Børn: *Søren*, død, *Anders*, der har Fødegården, *Anne Rigmor*, der har en Manufakturforretning ved *Borris Station*, *Birthe* og *Birgitte*.
  - 4) *Sørence Olesen*, gift med *Laurids Hansen*, Slumstrup Mølle. De havde en Nabogaard til *Sønderbygaard*. Her er 3 Børn: *Søren*, død, *Anne* og *Birgitte*. Hun døde 1952 og Gaarden er solgt til Fremmede.
  - 5) *Mette Olesen*, gift med *Viste Jensen*, havde en Gaard paa *Borris Nørrehede*. Her er 4 Børn: *Søren*, *Aage*, der har Fødegården, *Jens Alfred*, død, *Margrethe*, gift med *Jens Kølback*, har Gesten *Afholdshotel*.
  - 6) *Mette Kirstine Olesen*, ugift.



3) *Christen Olufsen Lindvig*. Rimeligvis har han først haft Lindvig og derefter taget Navnet, der har fulgt Slægten til Dagen idag. Lindvig har da ogsaa tidligere været i Slægtens Eje, førend min Faders Broder Jens fik Gaarden. Senere købte Christen Olufsen Lindvig Store Kragmose i Bølling. Han synes at have været en meget driftig Mand. Han havde 4 Sønner: *Niels Christian, Morten, Christen* og *Ole*.

a) *Niels Christian Lindvig*, der blev Degn i Føvling, var gift med *Charlotte Helene Falk*, Datter af Degnen *Hans Michelsen Falk* i Bølling. Efter hvad *Viggo Bendtsen* oplyser i »Bølling Sogns Historie« skal *Charlottes* Farfar, der ogsaa var Degn i Bølling, have været Søn af en Præst i Sydslesvig, der nedstammer fra en tysk Adelslægt af Navnet *Falk*.

I dette Ægteskab var der en Datter *Eleonora Kirstine* og 4 Sønner:

a) *Hans Falk Lindvig* blev Degn i Strelluf, men døde som ung.

b) *Hans Christian Lodbjerg Lindvig* blev Degn i Kauslunde.

c) *Peder Johan Lindvig* kom til Ølgod. Fra ham nedstammer *Kaj Ludvig Poulsen*, Lærer i Kolding.

d) *Niels Boel Lindvig*. Han havde en Datter,

1) *Birthe Kathrine Lindvig*, der blev gift med Bødker *Hans Andersen Viuf*. I dette Ægteskab var der en Datter,

a) *Else Marie Viuf*, der blev gift med Lærer *Niels Peter Sørensen* i Sjørring. Her var en Søn *Hans Viuf Sørensen*, der er cand. jur., rimeligvis nu Landsretssagfører.

*Else Marie Viuf* havde en Søster,

b) *Mette Kathrine Viuf*, der blev gift med Lærer *Mikkelsen* i Søvind.

b) *Morten Christensen Lindvig* blev Degn i Ølgod, død 1850.

c) *Christen Christensen Lindvig*.

d) *Ole Christensen Lindvig*, der var Bedstefader til *Martinus Pedersen*, der en Aarrække havde min Mormors Fødegaard i Debelmose, der stadig er i Slægtens Eje.

## SLÆGTEN FRA IKAST OG KOLDING

Ane Kirstines andet Ægteskab med Christen Lauridsen Norgaard har næppe været af lang Varighed. Derpaa kunde ogsaa tyde, at der kun var to Børn i Ægteskabet. Christen Lauridsen druknede nemlig under Opsejling af Hø i Damsøengene i Skjern. Hvornaar Ane Kirstine er død, ved jeg ikke, men rimeligvis omkring 1850.

De to Børn var to Døtre, *Ane Kirstine* og *Sidsel*.

- A. *Ane Kirstine*, der 1828 blev gift med *Hans Eskesen*, Lildbølling, er omtalt før.
- B. *Sidsel*, der maaske er født 1797, blev gift med *Jens Christen Jensen*, Slikdal i Borris. De flyttede til Tolstrup i Ikast og derefter til Mosegaard i Ikast.

I dette Ægteskab var der 7 Børn, 5 Sonner og 2 Døtre, der alle var min Moders kødelige Fætre og Kusiner.

- 1) *Jens Christen Jensen*, Mosegaard, der døde paa Fødegaarden.
- 2) *Mikkel Jensen*, der var opkaldt efter Mikkel Debelmose. Han blev gift med *Ane Kristensen* fra Rind ved Herning. Deres Efterkommere skal senere omtales.
- 3) *Stine Jensen*, der blev gift med den adelige *Larsson* paa Bogsgildgaard.
- 4) *Dorthe Marie Jensen*, der døde paa Sindssygehospital.
- 5) *Kristen Mosegaard*, der boede paa Bøggildgaard, var gift med *Cecilie Knudsen*, hvis Moder var en Datter af en Præst i Brørup-Lindknud.
- 6) *Thomas Mosegaard* gift med *Margrethe Krogslund* fra Gjelserup.
- 7) *Anders Mosegaard* var Tricotagehandler, først i Horsens, købte derefter en større Gaard i Ikast. Senere drev han en Tricotageforretning i Løgstør.

Mikkel Jensen, der blev gift med Ane Kristensen fra Rind, havde 2 Børn, en Datter og en Søn:

- I. *Sidsel Marie*, der blev gift med *Christen Brande Laursen*, Karlslose i Sinding ved Herning. Her var en Datter:
  - 1) *Ane*, der blev gift med *Merrild* og har Fødegaarden.
- II. *Christen Mikkelsen*, født 24. December 1852, død 1931. Han giftede sig med sin Kusine *Ane Nielsen* fra Lange-lund, Ringgive, født 1856, død 1922 efter Paakørsel af

en Bil. De boede de første fem Aar i Langelund. I disse Aar gik Chr. Mikkelsen med Uldsækken paa Nakken og tjente gode Penge. De tog derefter til Kolding, hvor Chr. Mikkelsen grundlagde en Tricotagefabrik og blev en meget velhavende Mand. Han var en meget kendt Skikkelse i Byen.

I Ægteskabet var der 13 Børn, hvoraf de to døde som smaa. — De 11 er:

- 1) *Christian Mikkelsen*, født 1881, død 1951. Han havde en Tricotageforretning i Haderslev. Han var gift to Gange, første Gang med *Elise Christensen*, Haderslev. I dette Ægteskab var der 2 Barn. 2. Gang med *Petra Stougaard* fra Marstal. Ogsaa i dette Ægteskab var der 2 Børn.
- 2) *Ane Marie Mikkelsen*, født 7. December 1882, død 1945. Havde en Tricotageforretning i Vamdrup. Var ugift.
- 3) *Martin Larsson Mikkelsen*, født 20. April 1885, død 1948, var Sagfører i København, gift med *Augusta Rom*, København. I Ægteskabet var der 2 Sønner:
  - a) *Henning Rom Mikkelsen*. Han er Salgschef og gift.
  - b) *Erik Rom Mikkelsen*. Han er Sporvognsstyrer i København.
- 4) *Alfred Mikkelsen*, født 1886, død 1925. Havde en Tricotageforretning i Kolding, var gift med *Petra Hansen* fra Nakskov. I Ægteskabet en Søn:
  - a) *Carl Christian*. Han er ved Handelen.
- 5) *Valdemar Mikkelsen*, født 1887. Er Farmer i Amerika. Gift med *Marie Bogh* fra Sdr. Bjært.
- 6) *Holger Mikkelsen*, født 1. Juni 1888. Er Medindehaver af Tricotagefabrikken, som han overtog 1953 som Eneindehaver. Gift med *Dyveke Mølgaard Jensen*, København. I Ægteskabet er der 3 Børn:
  - a) *Else Mikkelsen*, gift med Ingeniør *Mortensen*, København.
  - b) *Svend Erik Mikkelsen* er Reservelæge paa Syge-

- huset i Nykøbing Mors. Blev 1951 gift med Sygeplejerske *Ruth Højriis Jensen* fra Kjellerup.
- c) *Henrik Mikkelsen* er med i Forretningen.
- 7) *Ingeborg Mathilde Mikkelsen*, født 16. Februar 1890, død 1959. Ugift.
- 8) *Johannes Mikkelsen*, født 19. Juli 1892. Er Medindehaver af Forretningen. Er gift med *Kristiane Bogh* fra Sdr. Bjært, en Søster til Valdemars Kone. I Ægteskabet er der 3 Børn:
- a) *Ellen Margrethe*, gift med Kriminalbetjent *Kjeldsen*, Aabenraa. I Ægteskabet 2 Børn.
- b) *Anne Elisabeth Mikkelsen* gift med Arkitekt *Noes Petersen*, Kolding. I Ægteskabet 2 Børn.
- c) *Poul Bogh*. Han arbejder i Firmaet. Er gift.
- 9) *Elvina Mikkelsen*, født 19. November 1895, ugift.
- 10) *Astrid Mikkelsen*, født 23. November 1898, død 1947. Var gift med Tricotagehandler *Lauth* i Varde. I Ægteskabet 2 Børn:
- a) *Oluf Jacob Christian*, født 8. Februar 1925, gift 1947 med Sygeplejerske *Lise Skjold*, født 13. September (vist) 1920. Er Lærer ved Lærerhøjskolen i Ollerup. Her en Søn, *Ole*, født 20. Septbr. 1949.
- b) *Annelise*, født 14. August (vist) 1928, gift 1947 med *Flemming Holm*, Revisor i Roskilde. Her er 2 Børn: *Karin*, født 16. September 1948, og *Per*.
- 11) *Maria Mikkelsen*, født 14. Maj 1900. Er Bestyrer af en Børnehave i Kolding, bistaet af Søsteren *Elvina*. Hermed er Skildringen af min Moders Slægt afsluttet.

## MIN FADERS SLÆGT

Vi kan i min Faders Slægt ikke gaa længere end 200 Aar tilbage i Tiden, idet vi maa standse ved mine Oldeforældre.

Mine Oldeforældre paa Faders Side er ikke født i Borris Sogn men er kommet til Deblomose i Tiden mellem 1791 og 1794. De hed *Poul Thomsen* og *Ellads Lauridsdatter*. De havde en eneste Datter *Johanne Kathrine Poulsdatter*. Hun er født 1791, men ikke i Borris. Men 1794 havde Poul Thomsen faaet Gaarden, der horte under Præ-

stegaarden, i Fæste, thi det oplyses, at han som Fæster af Gaarden i Debelmose paa en offentlig Auktion i Kjelstrup den 25. September 1794 købte 5 Englod i Damsø paa tilsammen 3½ Tdr. Land for 112 Rdl. af Kaptajn von Jermin til Lønborggaard. Og i Juni 1809 købte han ved en offentlig Auktion »sin paa Præstegaardens Mark i Borris Sogn indehafte Fæstegaard for 270 Rdl. af Sognepræsten Lodborg Krarup«.

Angaaende Gaardens Størrelse saa opgives dens Areal ved en Taxationsforretning, foretaget 22. Juli 1877, til 70½ Tdr. Land, hvoraf 55 Tdr. Land Ager, 7½ Tdr. Land Eng, 10 Tdr. Land Mose og 20 Tdr. Land Hede. Og Hartkornet angives til 2 Tdr. 2 Skpr. og ¼ Album. Gaardens Værdi ansattes til 15.000 Kr. Det hedder i Taxationsbestemmelserne: »Agermarken bestaar af gode sandmuldede Jorder, dels med Ler, dels med Sandunderlag og tjenlig til enhver Slags Sæd«.

Poul Thomsen havde i sine unge Aar tjent paa Herregaarden Rydbjerg i Velling Sogn ved Ringkøbing. Da man dengang kun havde Apostlenes Heste til Befordring, er det rimeligt, at han er født i et Sogn ikke saa langt derfra, og da det ellers sjældne Navn Ellads, som hans Kone hed, ikke skal være ualmindeligt i Stauning Sogn, gisnes der paa, at de begge er født i det Sogn.

Poul Thomsen er født 1751 og døde 6. August 1819, 68 Aar gl. Han var sengeliggende i de sidste 3½ Aar og var ifølge Kirkebogen i en »ussel Tilstand«. Ellads er født 1761. Hun levede 6 Aar efter sin Mands Død. Hun døde efter et Fald fra et Hølæs 64 Aar gl. den 21. Juli 1825.

Datteren *Johanne Kathrine Poulsdatter* blev 1814 gift med *Jens Jensen* fra Rabjerg i Dejbjerg. Han er født 1781, døbt 16. April. To af hans Faddere var fra Borris, deraf en fra Tarp, saa Familien i Rabjerg maa have haft Forbindelser i Borris. Den mangeaarige Sognefoged i Borris *Kresten Rabjerg* var ogsaa fra Rabjerg og hørte til Slægten; var gift med en Datter af *Jens Kjær* i Debelmose. *Jens Jensens* Fader hed ogsaa *Jens Jensen* og hans Moder *Karen Christensdatter*. *Jens Jensen* fik *Johanne Kathrine Poulsdatters* Fødegård.

*Jens Jensen* døde 26. April 1860, 79 Aar gl. Allerede 10. Maj 1855 havde han afstaaet Gaarden til sin Fader, *Poul Jensen*. Afståtægtssydelsen til mine Bedsteforældre ansloges at andrage 740 Rdl. Vi moder atter her Konjunkturstigningen; thi naar *Poul Thomsen* i

1809 kun gav 382 Rdl. for Gaarden med Eng, lyder det overraskende, at Aftægtsydelsen alene sættes til 740 Rdl., thi der skulde jo ogsaa ydes Penge til de øvrige 5 levende Søsken. Og min Fader skulde samtidig have sin Arvepart ved en Nedsættelse af Gaardens Salgssum. Vi kommer saaledes let op til en Værdi af en 1.500 Rdl., ca. 4 Gange saa meget som i 1809, skønt Priserne allerede da maatte være steget, da der havde været Krig i Europa i ca. 16 Aar.

Min Bedstemoder Johanne Kathrine sad som Enke i 13 Aar. Hun boede i et Aftægtshus, der var bygget udenfor Gaarden, nede ved »æ Gaad Vej«. Det fortælles, at hun havde en enkelt Høne. Men den vilde løbe sammen med Gaardens Høns. Men hver Aften, inden hun gik i Seng, hentede hun Hønen, for ikke at være alene i sit Hus. Hun døde 1872, 81 Aar gl.

Til hendes Jordefærd skrev Degnen *Jepsen* følgende Digt, gengivet af min Søster Karen efter Hukommelsen:

I 13 Aar i Enkestand

Du langsomt skred mod Gravens Rand.

— — —

Vel var ej hjælpeløs Du her,  
en Flok af Børn saa brave,  
som vidste, hvad en Moder er,  
lod Gud Dig om Dig have.  
De gjorde vistnok hver især,  
hvad dem var muligt for Dig her  
at lette, mildne, gøre blid

Din Alderdoms den trange Tid.

Men et er der, som aldrig kan  
af Mennesker os gives,  
det er den Fred, som af Forstand  
og Kløgt ej kan begribes,  
den stille, faste, dybe Fred,  
som røkkes ej, som holder ved  
i Evighedens Evighed.

Den Fred Du da nu ogsaa vandt,  
omend maaske lidt silde,  
da Du med Ham Dig fast forbandt,  
den Fredens Fyrste milde.

Derfor er det, vi tror, Du gik  
til frommes Hjem og Hvile fik,  
hvor der er tyst og stille.

Jens Jensen og Johanne Kathrine havde 4 Sønner og 3 Døtre, nemlig *Gravers, Ellads, Karen, Jens, Poul, Marie* og *Kresten*. De fik alle Bopæl i Borris Sogn.

I. *Gravers Jensen*, født 10. Juli 1815 og rimeligvis død omkring 1890, blev gift 26. November 1845 med en ung Enke, der havde en Gaard paa den anden Side af Gadekæret, lige overfor hans Fodegaard. Hun hed *Johanne Poulsdatter*, født 1809. Hendes første Mand hed Erik Pedersen. I dette hendes første Ægteskab var der en Son, der hed Eriksen og var Lærer i Tødsø paa Mors.

Gravers Jensen og Johanne Poulsdatter havde kun 1 Barn, en Son:



*Erik Graversen*

- 1) *Erik Graversen*, født 30. September 1846 og død 8. Juni 1929 83 Aar gl. 10. April 1869 blev han gift med *Johanne Nielsen*, Datter af Gaardejer Niels Poulsen og Hustru Ane Kathrine, Gammelgaard i Dejbjerg. De overtog Fødegarden i Debelmose. Da baade den gamle og den unge Kone paa Gaarden begge hed Johanne, kaldte vi dem altid henholdsvis »gammel Johann'« og »Ung Johann'«. Omkring 1885 solgte Erik Graversen Gaarden i Debelmose og købte en Gaard i Vesterager

pr. Lem St. Mens Erik Graversen boede i Debelmose, slutte de sig til »Bornholmerne«, men i Vesterager blev han af Pastor Norup i Dejbjerg vundet for Indre Mission. I Vesterager døde Johanne, vist omkring 1920, hvorefter han en Tid efter giftede sig paany.

I Ægteskabet var der 9 Børn, hvoraf de 6 er født i Debelmose:

A. *Ane Kathrine Graversen*, født 5. Februar 1871, død 17. Maj 1916, gift med Gaardejer *Mourids Henningsen*, Kolstrup i Lem. Her var 4 Børn, der har antaget Navnet Kolstrup:

a) *Henny Marie Kolstrup*, født 2. Juli 1896. Har Vaskeri i Skjern. Er 1952 flyttet til Knarreborg paa Fyn.

b) *Erika Johanne Kolstrup*, født 4. Juli 1899, gift med Gaardejer *Marinus Holst Andersen*, Rettehøjgaard ved Assens, død 1950. Enken flyttede til Knarreborg, hvor hun sammen med Søstrene fra Skjern, Henny og Agnes, driver en Tricotageforretning. Ingen Børn i Ægteskabet.

c) *Karen Kirstine Kolstrup*, født 1. September 1902. Har Vaskeri i Skjern. Er 1952 flyttet til Fyn.

d) *Agnes Kolstrup*, født 16. August 1905, gift 22. April 1933 med *Hermann Sønderbæk*, født 30. Maj 1884, har Manufakturforretning i Glamsbjerg paa Fyn. Ingen Børn.

B. *Johanne Graversen*, født 18. Februar 1872, død i November 1937, gift med *Christen Christensen Kirk* fra Vesterager. Boghandler i Brørup, senere i Ringkøbing. Her var 7 Børn:

a) *Jens Kirk*, født 20. Juli 1896, død 26. August 1955. Gaardejer i Bøgholt i Dejbjerg, gift første Gang med *Maren Hasager* fra Silkeborg, født 20. Juli 1896, død 17. Maj 1940. Her 4 Børn:

1) *Jens Hasager Kirk*, født 5. Oktober 1926, gift med *Inger Rasmussen*. Bor i Skjern, er Repræsentant. Her er 7 Børn: *Edith, Margit, Bjarne, Flemming, Mogens, Jens og Helga*.



2) *Erik Hasager Kirk*, født 1928, Lærer i Taps. Gift med *Anna Laursen*, Mols, f. 25. Januar 1929. Her er en Søn *Torsten*, født 2. Juni 1954.

3) *Johanne Marie Kirk*.

4) *Svend Aage Hasager Kirk*.

*Jens Kirk* var anden Gang gift med *Mette Jensen*, født 21. Juli 1913. Her 2 Børn: *Poul* og *Mary*.

b) *Metha Kirstine Kirk*, født 22. Marts 1899, gift 2. August 1925 med *Johannes Faurholt Mikkelsen*, Rabjerg i Dejbjerg, er Gaardejer i Ølstrup i Lem. Her er 6 Børn:

1) *Kristian Kirk Mikkelsen*, født 3. August 1926, gift 17. November 1948 med *Anita Jepsen*, født 25. December 1926. Gaardejer i Hover pr. Muldbjerg. Her 3 Børn: *Johannes Faurholt*, født 27. September 1949, *Christian Emil Faurholt*, født 17. Maj 1952, og *Ove Kirk Faurholt*, født 23. December 1954.

2) *Andrea Faurholt Mikkelsen*, født 21. April 1928, gift 2. Marts 1953 med Gaardejer *Oskar Søndergaard*, Røjklit, Holmsland, var fra Tæbring paa Mors. Her et Barn: *Søren Søndergaard*, født 10. Marts 1955.

3) *Johanne Kirk Mikkelsen*, født 27. April 1929, gift 3. November 1951 med *Johannes Jørgensen*, har et Statshusmandslod fra Fødegaarden i Ølstrup. Her 2 Børn: *Aage Faurholt*, født 3. Januar 1953, og *Vagn*, født 30. Maj 1954.

4) *Agnes Faurholt Mikkelsen*, født 19. Marts 1933.

5) *Lars Oluf Faurholt Mikkelsen*, født 1. Maj 1934.

6) *Nelly Faurholt Mikkelsen*, født 29. Juni 1937.

c) *Johanne Kirk*, født 17. Juni 1901, gift 29. Marts 1925 med *Aksel Ladekær*, Gaardejer i Vesterager, født 17. Maj 1898. Her er 4 Børn:

1) *Marie Ladekjær*, født 3. November 1926, blev 17. November 1947 gift med Gaardejer *Børge Fryden-dahl Mikkelsen* fra Ørnholm, født 10. Juni 1924, bor i Lundenæs, har 2 Børn: *Ruth*, født 24. September 1949, og *Axel*, født 22. August 1951.

- 2) *Christa Johanne Kirk Ladekjær*, født 1. September 1928, er Lærerinde, blev 26. Juli 1953 gift med Lærer *Elius Andersen*, Frederikshavn, født 3. August 1927, er Lærer i Blenstrup, Østhimmerland.
  - 3) *Jens Ladekjær*, født 16. April 1931, er Lærer i Haubro ved Aars, blev 16. Juli 1953 gift med *Anne Marie Saaby*, Tanderupkjær, født 13. Februar 1931. Her en Datter Birgitte, født 7. Maj 1954.
  - 4) *Henry Ladekjær*, født 16. September 1936. Er hjemme ved Landbruget.
- d) *Erik Kirk*, født 27. Marts 1903, gift 6. April 1959 med Enke *Anna Kirstine Franzen*, født 21. Juli 1901 i Jels; har Manufakturforretning i Røde Kro i Sønderjylland. Her en Datter, *Christa Johanne*, født 14. April 1942.
  - e) *Helene Kirk*, født 1. November 1904, gift med *Alfred Bojsen*, Gaardejer paa Holmsland.
  - f) *Dagny Kirk*, født 2. Februar 1906, gift 24. Maj 1929 med *Johannes Risbjerg Thomsen*, født 3. Febr. 1901 i Brejning, Gaardejer i Sdr. Vium. 4 Børn: *Christian*, født 7. Juni 1931, død 14. Marts 1932, *Gerda*, født 28. Februar 1937, *Villy*, født 1. April 1939, *Harry*, født 18. Juni 1941.
  - g) *Albert Kirk*, født 13. December 1912, gift 9. Maj 1940 med *Dagny Nielsen* fra Dejbjerg, født 2. November 1919. Gaardejer i Øster Skindbjerg i Dejbjerg. Her 2 Børn: *Kirsten Kathrine*, født 17. Maj 1946, *Henning*, født 22. December 1947.
- C. *Gravers Graversen*, født 26. Maj 1875, død 15. August 1923. Landbrugskandidat; var i nogle Aar Forsøgsassistent og Landbrugslærer paa Tommerup Landbrugsskole. Blev 1913 gift med *Marie Rasmussen*, Enemarksgaard i Dreslette paa Fyn og fik Gaarden med hende.
- I dette Ægteskab var der 4 Børn:
- a) *Johanne Graversen*, født 5. Maj 1914, gift 15. September 1934 med Proprietær *Otto Peter Jørgensen*, Gertrudsminde i Hastrup, Smidstrup Sogn ved Fredericia, født 26. April 1907 i Fovling. Her er 5 Børn: *Inger*

*Marie Lyng Jørgensen*, født 27. September 1935, *Johannes Lyng Jørgensen*, født 16. Maj 1937, *Dagny Lyng Jørgensen*, født 16. Maj 1937, *Ellen Lyng Jørgensen*, født 31 Marts 1942, *Carl Aage Lyng Jørgensen*, født 2. September 1947. De to førstnævnte er født i Dreslette, de to følgende i Lundum, Hansted og den sidste i Marslev Birkende.

- b) *Laurids Graversen*, født 8. Januar 1916, gift 4. Maj 1945 med *Astrid Nørregaard Jørgensen* fra Dreslette. Har nu Fødegaarden Enemarksgaard pr. Flemløse. Her er 3 Børn med Efternavnet Nørregaard Graversen: *Ruth*, født 28. August 1946, *Anna Marie*, født 14. Juli 1948, og *Erik*, født 16. September 1950.
  - c) *Kirstine Graversen*, født 30. September 1917, gift 3. Maj 1941 med *Hans Bjerre Hansen*; har Gaarden Bjerresminde i Andkær, Gaverslund Sogn. Her er 3 Dotre: *Else*, født 19. November 1942, *Tove*, født 28. Januar 1944, og *Inger*, født 10. April 1947.
  - d) *Ellen Graversen*, født 12. Maj 1923, er Sygeplejerske i Debelmose.
- D. *Karen Kirstine Graversen*, født 30. August 1877, død 8. Januar 1901. Ugift.
- E. *Nielsine Graversen*, født 14. April 1880, død 28. Oktober 1943 i Vorbasse. Var Lærerinde i Busk Skole i Gjellerup ved Herning. Flyttede som Pensionist til Vorbasse hos en Søster. Ugift.
- F. *Metha Elisabeth Graversen*, født 19. November 1882, død 3. Januar 1916, var gift med Lærer *Peter Degnbol*, Neder Donnerup Skole ved Give. Denne Degnbol har ingen Forbindelse med Landstingsmand Degnbols Slægt. I dette Ægteskab er der 4 Børn:
- a) *Holger Degnbol*, født 13. December 1908, er Overgartner paa Trappergaarden i Strandhuse ved Kolding; gift med *Helga Elisabeth Clausen* fra Eltang, født 13. November 1913. Her er to Sønner, *Knud Holger*, født 23. Marts 1940, og *Frede*, født 7. Juli 1945.
  - b) *Helga Degnbol*, født 23. Juli 1910, gift med *Sæum*

- Sæmundsen*, København, er Havearkitekt, Overgartner i Søborg, ansat i Københavns Kommune.
- c) *Ragnhild Degnbol*, født 22. Juli 1911; Kontorassistent under Københavns Kommune.
  - d) *Erling Degnbol*, født 17. Marts 1915, er Gartner og har Frugtplantagen Hornbæk ved Randers.
- G. *Jens Kirk Graversen*, født 11. December 1885, død 4. November 1944, var gift med *Dorthea Larsen* fra Ungersbjerggaard i Dreslette, har Gaarden Jesgaard i Ørsted paa Fyn. — I Ægteskabet er der 5 Børn:
- a) *Hans Erik Graversen*, født 26. April 1914, gift 27. Marts 1940 med *Esther Tranberg* i Vildbjerg ved Herøning, født 14. Juni 1915. Har Damgaard i Hesle pr. Turup paa Fyn. Her er 5 Børn: *Jørgen Tranbjerg*, født 4. April 1941, *Axel Tranbjerg*, født 7. Maj 1943, *Grethe Tranbjerg*, født 2. August 1945, *Anna Tranbjerg*, født 31. Marts 1949, og *Marie Dorthea Tranbjerg*, født 11. Februar 1955.
  - b) *Johanne Graversen*, født 23. April 1916, gift 7. Maj 1936 med *Ove Lomdahl Justesen*, der har en Maskinfabrik i Brænderup paa Fyn. Her er 5 Børn: *Gunner Lomdahl Justesen*, født 26. December 1937, *Erling Lomdahl*, Tvilling til ovennævnte, født 26. December 1937, *Agner Lomdahl*, født 9. August 1940, *Karen Lomdahl*, født 15. April 1946, og *Sigrid Lomdahl*, født 14. September 1952.
  - c) *Christian Kirk Graversen*, født 30. August 1917, gift 23. Maj 1948 med Sygeplejerske *Esther Sørensen*, født 22. Februar 1919. Har Fødegården Jesgaard i Ørsted pr. Rødmoshus. Her er 2 Børn: *Ane Margrethe* og *Jens Ragnvald*.
  - d) *Poul Gerhard Graversen*, født 11. Maj 1921, gift 25. August 1943 med *Else Mathilde Andersen*, født 13. August 1919. Er Lærer ved Vejlbyskov Skole i Røjle ved Middelfart. Her er 3 Sønner: *Jens Kirk*, født 3. December 1945, *Hans Christian*, født 12. April 1949, og *Knud Erik*, født 5. Februar 1954.

e) *Karen Graversen*, født 25. Januar 1923, gift 28. Marts 1945 med Diakon *Karl Wehner* ved Strandvejens Sygehus i Middelfart. Her 3 Børn: *Aksel*, født 14. April 1946, *Inge*, født 21. April 1948, og *Henning*, født 26. Juni 1952.

H. *Niels Otto Graversen*, født 1. Maj 1888, død 1. December 1949, gift med *Lusine Hansen*, Hounstrup. Havde en Gaard i Vorbasse. I dette Ægteskab tre Børn:

a) *Johanne Graversen*, født 17. December 1923, gift med Mejerist *Mølgaard Nielsen* i Øster Lindet, Sønderjylland.

b) *Gertrud Graversen*, født 14. Marts 1925, gift med *Johan Falk Petersen*, Klebæk ved Lunderskov.

c) *Erik Graversen*, født 25. December 1932.

I. *Mette Kirstine Graversen*, født 8. August 1890, ugift. Er Boghandler og Bestyrer af Telefoncentralen i Vorbasse.

II. *Ellads Jensen*, antagelig født 1817, blev gift med Gaardejer og Murer *Villads Slikdal*, Slikdal i Borris. En Tid havde de en Kobmandshandel. De havde 2 Sønner, *Jens* og *Anders*. *Anders* var gift og havde Børn. *Ellads* overlevede i en Aarrække sin Mand, og da hun ikke længere kunde passe sig selv, flyttede hun over paa Borris Fattiggaard, hvor hun døde nogle og 90 Aar gammel.

III. *Karen Jensen* døde som ung. Min Fader kaldte hende altid, naar han omtalte hende, »salig Kaaren«.



*Jens Lindvig (76 Aar gl.)*

### SLÆGTEN FRA LINDVIG.

IV. *Jens Jensen*, født 23. September 1822, død 1900. Han var med i Krigen 1848—50. Han var Oppasser hos Oberst Læssøe. Engang de laa i Kvarter i Grindsted, kom han en Nat løbende de 6 Mil hjem til Debelmose blot for at se sine Forældre og veksle nogle Ord med dem. Det vakte stor Opstandelse i Hjemmet, da han om Natten kaldte ved Vinduet. Samme Nat løb han tilbage til Grindsted.

Han var med ved Stormen paa Fredericia 6. Juli 1849, og var den første, der entrede Volden. »Hvor turde du«, sagde jeg engang til ham. »Turde?« sagde han, »mine Kammerater loftede mig ved Benene derop.« For sin Daad fik han Dannebrogskorset. 1898 var han med ved de store Festligheder i København i Anledning af 50 Aars Jubilæet.

1851 blev han gift med *Else Fuglede* i Lindvig i Borris og fik Gaarden med hende. Hun var født 21. Maj 1827 og døde 15. Marts 1909, 81 Aar gammel.

Det var en ejendommelig Slægt, han her kom ind i. Slægten var adelig og stammer fra Tyskland. I 1200<sup>s</sup> Tallet kom den til Danmark under Navnet Meulengracht, købte Aarhus Mølle, som den ejede i flere Hundrede Aar. Senere blev Navnet Fuglede Hovednavnet. Slægten tæller baade Præster, Sagførere og Pro-

fessorer blandt sine Medlemmer. Til Slægten hører Kejserinde Augusta, den tyske Kejser Wilhelm II's Gemalinde. Hun skal nedstamme fra en Klokker Mathisen i København.

Elses Fader hed Otto Fuglede. Han var Præstesøn. Hans Fader var Præst i Bøvling ved Lemvig. Omkring 1825 købte han Lindvig, hvortil der hørte en 300 Tdr. Land. Om Otto Fuglede gaar der et Utal af Historier. Man siger, at han døbte sin Datter Else som spædt Barn i Aaen, der løber forbi Gaarden. Hans Klædedragt skal have været meget mærkelig. Han var »klog Mand« og gav sig af med at helbrede for Sygdomme. Folk sagde, at han havde faaet disse Evner af »den Slemm'« paa den Betingelse, at »den Slemm'« maatte tage ham, naar han bandt sine Hosebaand. Derfor gik han aldrig med Hoser, heller ikke i den bidende Vinterkuide, men mødte med store Luffer paa Hænderne. Engang han besøgte os i Debelmose, havde min Fader et daarligt Ben. Otto gjorde nogle Bevægelser over Benet, og min Fader følte det, som om han trak en Strømpe af Benet. Men Benet blev rask.

Jens Lindvig, som han altid blev kaldt, overtog i en lang Aarrække Undervisningen i den Biskole, der laa paa Lindvig Mark. Han var meget haardfør. Der fortælles, at han engang i Januar Maaned gik i det iskolde Vand ind under en Bro over Kanalen og ryddede en Samling Jord og Straa bort, som stoppede Vandløbet. Man havde dengang ingen Gummistøvler.

Jens Lindvig fortalte mig engang, vist 1896, da jeg var blevet Student, en mærkelig Historie, som skal meddeles her.

I Sdr. Felding boede dengang et Par gamle Folk. De havde en Son, som var med i Krigen 1864. Her blev han taget til Fange, og af Tyskerne ført ned i Tyskland og indsat i et Fængsel dernede. I Cellen ved Siden af, hvor han sad, var der en Mand, som stadig klagede sig høilydt. Den unge Mand fra Sdr. Felding fik omsider Forbindelse med ham og fik ham fortalt, hvem han var. Manden, der stadig klagede sig, sagde da: »Jeg er Frederik VII. Tyskerne har taget mig til Fange, og jeg ved ingen Udvej til at blive fri. Men naar De bliver fri og kommer hjem til Danmark igen, lov mig saa, at De vil tage ind til København og der opsøge Grev Frijs og fortælle ham, hvad jeg har fortalt Dem. Han

er den eneste, jeg har Tillid til. De maa ikke henvende Dem til nogen anden!«

Det lovede Soldaten ham.

Da den unge Mand efter Krigens Afslutning kom hjem til Sdr. Felding, fortalte han sine Forældre om sin Oplevelse og sagde, at han maatte holde sit Løfte. Han rejste saa til Kobenhavn for at opsøge Grev Frijs. Men siden har Forældrene ikke set eller hørt noget fra ham. Han var og blev fuldstændig forsvundet for dem.

Soldatens gamle Forældre levede endnu, da Jens Lindvig fortalte mig Historien. Desværre opsøgte jeg dem ikke for at faa nærmere Oplysninger om denne utrolige Historie. Men Historien er rigtig nok, sagde Jens Lindvig. Jeg kender hans Forældre, og det er paalidelige Folk.

Jens Lindvig udstykkede den store Gaard, idet han overlod 2 Parceller ude i Kærene til 2 af sine Børn. Hovedgaarden er ikke mere i Slægtens Eje, skønt der var 4 Sønner.

Men her skete noget af en Tragedie.

Den næstældste af Sønerne, der hed Jens ligesom Faderen, opkaldt efter sin Farfar, var forelsket i den ældste Datter paa Ahlergaard, der ligger lige over for Lindvig paa den nordre Side af Aaen. Men hun, der hed Maren, afslog Frieriet. Man fortalte, at hun var blevet grebet af den Mani at ville se, hvormange der vilde fri til hende. Hun var jo fra det rigeste Hjem i Sognet. Der siges, at hun fik 42 Friere, men sagde Nej til dem alle 42.

Den unge Jens Lindvig tog sig imidlertid Afslaget meget nær. Han brød op fra sit Hjem, forlod Landet og rejste til Amerika. Herovre blev han smittet af Tuberkulose og vendte efter nogle Aars Forløb syg hjem. Han gav ikke sine Forældre nogen Meddelelse om Hjemrejsen. De anede intet, heller ikke om hans Sygdom. En skønne Dag kom han ind i sin Fodegaard som en omrejsende Handelsmand og vilde slaa en Handel af. Han traadte ind i Stuen, mens de sad ved Middagsbordet. Han blev budt sidde ned og sad ukendt og vekslede Ord med dem. Pludselig udbryder Moderen: »Ja, men det er jo Jens!« Og nu blev der stor Opstandelse over Genkendelsen.

Jens blev nu hjemme, men smittede to af sine Brødre, *Niels*



Otto og Mads Rabek, og efterhaanden døde de alle tre, først Jens, alle ugifte.

Men nu kom det frem, at Maren fra Ahlergaard kun havde holdt af den unge Jens Lindvig, der ogsaa var en flot Karl, meget musikalsk og spillede flere Instrumenter. Da Jens var gaaet til Sengs, kom Maren, der endnu ikke var gift, og bad saa inderligt om at maatte blive viet til ham paa Sygesengen, der blev hans Dødsseng. Men det vilde Jens ikke. »Du kunde have taget mig, da jeg bad dig derom«, sagde han. Hun bad ham da om at give hende sit Guldur som Erindring. Men heller ikke det vilde Jens. Han havde lidt stort under hendes Nej, ja det kostede ham Livet, og det kunde ikke paa det Tidspunkt gøres godt eller dækkes over.

Jens Lindvig og Else Fuglede havde 9 Børn: *Mads Fuglede, Lise, Jens, Niels Otto, Karl, Trine, Sine, Mads Rabek* og *Sofie*.

Da Jens, Niels Otto og Mads Rabek allerede er omtalt, gives der kun Meddelelse om de 6 øvrige.

A. *Mads Fuglede Jensen*, født 13. Januar 1852, død 18. April 1935, gift med *Else Kathrine Thomsen* fra Aadum, født 14. Juni 1856. Hendes Bedstefader var en Broder til Jens Thomsen, Ahlergaard; de var født paa Herregaarden Urup i Grindsted. De to havde en Søster, *Karen Marie*, der blev gift med Jens Møller, Houen Vandmølle, og en Datter herfra blev gift med den i sin Tid saa kendte Højskoleforstander Kristensen, Houen, hvis Datter Karen blev gift med Provst Mouridsen, Lejrskov, og Datteren Dagmar med Pastor Karsøtoft, Gamborg paa Fyn, Sønnen, Pastor Møller Kristensen. Engum ved Vejle, havde en Søn, der er Professor i Musik ved Aarhus Universitet.

Mads Fuglede og Else Kathrine er begge døde og ligger begravet paa Skarrild Kirkegaard. De boede først paa Hesselvig Enggaard senere i Hvedde i Assing Sogn. De havde tolv Børn, hvoraf et døde som lille og to som helt unge. De 9 er:

- 1) *Karen Jensen*, født 19. Februar 1877, død 1938, blev 5. Oktober 1900 gift med *Hans Marius Nielsen*. De havde 12 Børn: *Niels Peder Mikael, Mads Fuglede, Inger Line Marie, Else Katrine, Thora Kirstine, Mary Margrethe,*

- Signe Elisabeth* (død som lille), *Signe Elisabeth* ugift, boede i Hjerding, død 1949, *Ellen Augusta*, *Marie Sofie*, *Klara Petrea*, *Niels Kristen*, alle født i Tiden fra 26. December 1900 til 13. September 1917.
- 2) *Jens Lindvig Jensen*, født 4. November 1878, blev 25. November 1903 gift med *Ane Kirstine Jensine Thomsen*, Ahlergaard i Borris, født 4. Marts 1873. Havde en Gaard i Bovnum paa en 100 Tdr. Land, vist i Horne Sogn ved Varde; bor nu i Orten, Varde Landsogn, hos Datteren *Jenny Karoline*. I Ægteskabet 5 Børn, der 1905 har antaget Navnet Lindvig, nemlig:
- a) *Mads Kristian Lindvig*, født 25. August 1904, gift 1929 med *Ingeborg Sørensen*, har Gartneri i Vildbjerg. I Ægteskabet 2 Sønner og en Datter.
  - b) *Jenny Karoline Lindvig*, født 23. Oktober 1907, gift med *Kristen Pallesen* fra Horne, har en Gaard i Orten, Varde Landsogn. Har en Datter og 4 Sønner.
  - c) *Jens Thomsen Lindvig*, født 29. April 1909, er Landbrugskandidat, har en Gaard i Sønderkov i Borris Sogn, er ugift.
  - d) *Ejnar Karl Lindvig*, født 22. Januar 1913, har Forældrenes Gaard i Bovnum, gift 27. Oktober 1939 med *Karin Margot Damgaard* fra Lervad, Horne Sogn. Her er 3 Døtre og en Søn: *Anna Kirstine*, født 16. August 1940, *Birthe Marie*, født 19. August 1942, *Jens*, født 2. Oktober 1943, *Rigmor Kathrine*, født 8. August 1947, *Bodil Agnete*, født 21. Januar 1953.
  - e) *Arnold Lindvig*, født 19. Juli 1914, bor ved Varde, gift med *Anne Schmidt* fra Horne. I Ægteskabet en Datter og en Søn.
- 3) *Else Jensen*, født 21. Juli 1880, død 1949, gift 24. Maj 1911 med *Niels Pedersen*, født 28. August 1878, boede i Døvling, Skarrild Sogn. Ingen Børn.
- 4) *Maria Elisabeth Jensen*, født 23. August 1884, blev 28. April 1912 gift med *Ludvig Kjær*, født 16. Maj 1883, boede paa en Gaard ved Fasterholt St. I Ægteskabet 9 Børn, hvoraf de tre døde som smaa. De 6 var: *Einar Gustav Kjær*, født 17. April 1914, der har overtaget Gaarden,

*Estrid Kirstine Kjær*, født 31. Oktober 1915, *Thomas Od-derup Kjær*, født 17. Oktober 1918, *Maren Kjær*, født 9. December 1920. *Anna Johanne Kjær*, født 5. April 1922, *Ebbe Grøndal Kjær*, født 1. Maj 1924.

- 5) *Johanne Jensine Otilde Jensen*, født 22. September 1888, blev 22. September 1909 gift med *Valdemar Sandfeld Hansen*, født 20. Maj 1879. De bor paa Mosegaard ved Kibæk St.

I Ægteskabet var der 11 Børn, hvoraf en døde som lille. De 10 er *Ellen*, født 5. Februar 1912, *Martha Emilie*, født 21. Juli 1913, *Magda Kathrine*, født 26. November 1914, *Aksel Theodor*, født 1. Juni 1916, død 1946, han havde en Smedeforretning i Skovlund i Ansager Sogn, korte ud foran Grindstedtoget og omkom; *Hedvig Elisabeth*, født 21. Januar 1918, *Sigrid Olivia*, er vel Tvilling, født 21. Januar 1918, er død, *Inger Otilia*, født 1. August 1920, *Julie Marentha*, født 27. November 1921, *Ejler Karl*, født 21. September 1924, og *Asta Kathrine*, født 28. August 1927.

- 6) *Hans Peter Martinus Jensen*, født 28. Oktober 1880, blev 12. December 1918 gift med *Anna Kirstine Lauridsen*, født 9. Januar 1900. De har hans Fødegaard i Hvedde i Assing. I Ægteskabet 6 Børn: *Kristian Marinus*, født 18. Oktober 1919, *Else Kathrine*, født 3. Juni 1921, *Jenny Kristine*, født 3. Januar 1923, er død; *Mads Fuglede*, født 1. Oktober 1926, *Maria*, født 18. September 1931, *Henny Nordby*, født 16. August 1938.

- 7) *Jens Otto Jacob Jensen*, født 31. Oktober 1892, blev 5. September 1923 gift med *Anna Marie Pedersen*. De bor i »Studsgaard« i Skarrild Sogn. Ægteskabet er barnløst; de har en Adoptivson.

- 8) *Kirstine Petrea Jensen*, født 27. November 1895, blev 14. Juni 1917 gift med *Frederik R. Mikkelsen*, født 12. Marts 1893; er Købmand i Skarrild. I Ægteskabet er der 3 Børn:

a) *Ninna Mikkelsen*, født 11. Juni 1918, gift 26. Marts 1939 med *Jens Østergaard Søndergaard*, født 18. August 1914, Inspektør i Assens. Her er 4 Børn: *Flem-*

- ming, født 18. Oktober 1939, *Kirsten Marie*, født 16. September 1941, død 19. Maj 1945, *Inger Bodil*, født 24. Marts 1944, og *Kirsten Marie*, født 18. Marts 1948.
- b) *Marentha Kathrine Mikkelsen*, født 3. November 1920, gift 14. Januar 1945 med *Henry Aaes*, født 8. November 1917 i Skarrild. Vognmand i Skarrild. Her er to Børn: *Søren Frederik*, født 25. April 1945, og *Erik Frithjoff*, født 26. September 1947.
- c) *Niels Henrik Mikkelsen*, født 12. Februar 1935.
- 9) *Thora Kristine Jensen*, født 26. Juli 1902, blev 24. Oktober 1928 gift med *Rabeck Jensen*, født 7. April 1901, Søn af Johannes Jensen, Ahler Østergaard. De bor paa den nye Gaard ved Siden af Rabeks Broder Jens Thomsen, der har Fiskedammene. I 1952 overtog de Sonderbygaard, hvorfra hans Moder, Anna, var. I Ægteskabet er der 5 Børn: *Johannes Sofus*, født 13. December 1929, *Thyra Kathrine*, født 29. Marts 1932, *Mads Rabeck*, født 28. Juli 1935, *Thorkild Rabeck*, født 30. Juni 1957, *Anne Rabeck*, født 27. Maj 1941.
- Johannes, der er gift, har overtaget Ahler Østergaard. Her er en Datter *Marie*.
- B. *Marie Kathrine Elisabeth Jensen*, født 10. December 1859, død 1899. Havde Lærerindeeksamen. Blev gift med Skoleinspektør *Julius Metz*, Teknisk Skole, København. Han var Jøde, en Broder til den kendte Thegrosserer David Metz. I dette Ægteskab var der to Døtre:
- 1) *Røskva Metz*, født ca. 1885. Hun var gift med Baron *Schaffalitzky de Muchadell*, Bjergsted Skovridergaard pr. Jyderup. I dette Ægteskab er der to Sønner: *Michael*, født 18. Maj 1922, og *Henrik*, født 30. November 1923. De uddannes begge til Landbrug; er begge forlovede.
- 2) *Elisabeth Metz*, født ca. 1887, blev gift med en engelsk Officer *Van Vyhe* af jodisk Afstamning. Han faldt i den første Verdenskrig. I Ægteskabet er der en Son, *David Normann Vyhe*, født 26. Maj 1917. Han er ugift, bor i København, men er engelsk Statsborger. Elisabeth er død.
- C. *Karl Johan Jensen*, der nu fører Navnet Lindvig, født 12. November 1862, blev 28. Oktober 1890 gift med *Mette Kir-*

*stine Pedersen*, født 9. Juni 1862, Datter af en Gaardejer i Debelmose. De har en Udflyttergaard fra Lindvig, hvor de endnu bor. Karl døde 1952, 90 Aar gammel. I dette Ægteskab er der 3 Sønner:

1) *Peder Lindvig*, født 23. August 1891, blev 30. November 1941 gift med *Marie Knudsen*, Nr. Vium, og de har hendes Fødegaard. De har 2 Børn: *Karl Johan* og *Mette Kirstine Karoline*.

2) *Jens Lindvig*, født 8. April 1894, er 16. November 1926 gift med sin Kusine, *Else Jenny Otilie Jensen* fra Ahlergaard. De har Fiskebækgaard i Herborg. Her er 5 Børn, der har Efternavnet *Ahler Lindvig*: *Signe*, født 4. September 1927, *Thomas*, født 10. Oktober 1929, *Karl Johan*, født 11. Februar 1931, *Mette Kirstine*, født 17. Januar 1934, og *Else Elisabeth*, født 27. Februar 1941.

3) *Jens Elias Fuglede Lindvig*, født 2. August 1896. Overtog 1943 sin Fødegaard. Er ugift.

D. *Johanne Kathrine Jensen*, født 8. April 1865. Rejste ret tidligt til Amerika, vist i Midten af 80'erne. Har derovre haft store Flokke af Kreaturer gaaende i Bjergene. Hun er ugift, lever endnu og bor i Byen San Diego i Californien.

E. *Hansine Marie Cathrine Jensen*, født 22. Oktober 1868, død 9. April 1906, blev 16. Oktober 1896 gift med *Thomas Jensen*, Ahlergaard, som de overtog efter hans Fader *Jens Thomsen*. Han er født 6. April 1854 og død 15. November 1928. Ahlergaard var som nævnt Sognets største Gaard, oprindelig paa 900 Tdr. Land. Deraf lod *Jens Thomsen* 90 Tdr. Land tilplante og delte Resten i 4 Gaarde, altsaa hver paa ca. 200 Tdr. Land. Som nævnt fik *Thomas Jensen* Hovedgaarden. Som det fremgaar af det tidligere nævnte, bor vor Familie tillige paa Ahlergaard Nørregaard og Ahlergaard Østergaard, og nu Sønderbygaard, og Ahler Vestergaard.

Sine, min Kusine, døde efter knap ti Aars Ægteskab, kun 37 Aar gl. Hun var af et mildt og venligt Væsen. I Ægteskabet er der 5 Børn, 3 Dreng og 2 Piger:

1) *Jens Thomsen Jensen*, født 20. August 1897. Lever ugift hjemme paa Gaarden.

- 2) *Karoline Elisabeth Jensen*, kaldet Kaja, født 13. November 1898, blev 15. Maj 1923 gift med *Jens Jessen*, Spangsbjerg, Manufakturhandler i Nr. Nebel, født 4. Juni 1885. Han døde 16. Oktober 1946. Hans Enke bor nu hos sin ældste Søn, *Erik*, der driver Forretningen. I Ægteskabet 6 Børn:
- a) *Erik Ahler Jessen*, født 27. Januar 1924, gift 2. December 1947 med *Helene Petersen*, Outrup. Her er et Barn: *Jes Morten*, født 28. Februar 1950.
  - b) *Thomas Morten Ahler Jessen*, født 18. Juli 1926, Trafikassistent.
  - c) *Hans Carl Jessen*, født 17. Februar 1928, Installator.
  - d) *Karen Jessen*, født 25. August 1930, gift 23. Februar 1952 med Installatør *Bendt Stenberg*, Søn af Købmand senere Kæmner. Her er en Søn: *Bjarne*, født 4. Marts 1953.
  - e) *Gerda Jessen*, født 19. December 1933, Defektrice.
  - f) *Oluf Ahler Jessen*, født 18. November 1936, Manufaktur­lærling.
- 3) *Jens Lindvig Viggo Jensen*, født 6. Oktober 1900, er ugift. Har overtaget Fødegaarden.
- 4) *Else Jenny Ottilie Jensen*, født 13. April 1902, er som foran nævnt gift med sin Fætter *Jens Lindvig* og bor paa Fiskebækgaard.
- 5) *Mads Rabæk Jensen*, født 11. Juni 1903, blev 14. Juni 1943 gift med *Signe Linde Jensen*, født 1. Januar 1918. Datter af Chr. Linde Jensen, Asp Sogn. Bor paa en Gaard i Fiskebæk. Her er 3 Børn med Efternavn Ahler Jensen: *Thomas*, født 24. Juni 1945, *Christian Linde*, født 13. Maj 1948, og *Hans Ole*, født 21. Juli 1951.
- F. *Sofie Jensen*, født 18. April 1872, blev 1895 gift med *Mads Christiansen* fra Faster, kaldet Mads Thorre. De fik en Ud­flyttergaard fra Lindvig. 1914 solgte de imidlertid Gaarden og rejste til Amerika over til Sofies Søster, Trine og drev Farmervirksomhed derovre. De er nu begge døde, Mads i 1940 og Sofie i 1948. Hun boede de senere Aar sammen med Søsteren Trine i Byen San Diego i Californien.

Sofie og Mads havde 6 Børn, 2 Drengene og 4 Piger, nemlig: *Jacob, Mette, Jens Lindvig, Else, Signe* og *Elisabeth*. De er alle gifte og har Børn, med Undtagelse af *Signe*, der er Enke. De bor vist alle i Californien.

#### FAMILIEN FRA »POULSGAARD«

V. *Poul Jensen*, født 5. Januar 1825, død 10. Maj 1904, hjemmedøbt den 6. Februar s. A., fremstillet 27. Marts.

Den 10. Maj 1855 overtog han Fødegården i Debelmose, som min Broder Hans Aaret før sin Død gav Navnet »Poulsgaard«, hvilket Navn den stadig gaar under.

Den 9. November 1856 holdt *Poul Jensen* Bryllup med *Else Hansen* fra Lildbølling. Brylluppet stod i Bølling Kirke. I Kirkebogen findes følgende indført: »Poul Jensen, Ungkarl, Gaardmand i Debelmose i Borris, 31 Aar gl. Pigen Else Hansen, Datter af Gaardmand Hans Eskesen, Lille Bølling, hjemme hos Moderen i Hindbo, 25 Aar gl. Forlovere: Anders Poulsen og Jens Jensen.« Kirkebogen oplyser endvidere, at der blev lyst den 19., 21. og 23. Søndag efter Trinitatis.

Jeg har talt med en gammel Kone, som overværede Vielsen i Kirken, og hun sagde, at det var et meget smukt Brudepar. Og Gaardejer Kristen Nørgaard i Gl. Hanning, der har gaaet i Skole sammen med min Moder, har flere Gange fortalt, at hun var den kønneste af alle Pigerne, og at Drengene under Legen saa gerne vilde fange hende. Hun var dygtig i Skolen, sad en Tid som Nr. 1, og Karaktererne i hendes Skudsmaalsbog er fine. Hun skrev en smuk Haand med en Blanding af gothiske og latinske Bogstaver, og hun bogstaverede ret og satte Tegnene rigtigt. Lige til hendes Død blev jeg ved at modtage Breve fra hende, og flere af dem har jeg liggende bevaret endnu. Fra min Fader har jeg derimod aldrig modtaget noget Brev.

Min Fader var af en høj, kraftig og flot Statur og i Ryggen lige som et Lys. Paa Sessionen blev han udskrevet til Hestgarde, den flotteste Mundering i disse Tider. Han skulde have været med i Krigen i 1848, men blev frigivet som »Gammelmands« son«, d. v. s. hans Fader, der da var 67 Aar gammel, kunde ikke



*Poulsgaard ca. 1880*



*Min Mor (70 Aar)*



*Min Far (78 Aar)*



undvære ham i Bedriften. Det blev der dengang taget Hensyn til. Min Fader var uhyre stærk. Da han som 18-aarig tjente paa Sønderbygaard i Borris, kunde han bære en Tønde Rug paa hver Skulder. Han var tillige ganske frygtløs. Han var ikke bange for at springe ind paa et Par løbske Heste for at standse dem. Jeg husker en Episode med en høj, sværlemmet Landevejsstodder, der en Sommerdag kom ind i Gaarden, mens Fader og Folkene var i Marken og høste. Min Moder og jeg, der var en lille Dreng, var alene hjemme. Stodderen blev fræk og nærgaaende, trængte sig ud i Køkkenet. Pludselig blev Døren udefra til Dagligstuen revet op. Ind kom min Fader farende paa bare Fodder, greb en Stok, der stod ved et Skab i Stuen, styrtede mod Kokkenet og med et: »Å ska lær æ Stodder!« løftede han sin Stok til Slag mod den høje og sværlemmede Stodder. Mere husker jeg ikke. Men det hele staar den Dag i Dag saa skarpt tegnet i min Bevidsthed, som var det sket i Gaar, ogsaa Stodderens Skikkelse og Ansigtstudtryk.

Endvidere var min Fader enestaaende haardfør. Jeg husker en Sommerdag, der kørtes Korn ind. Min Fader havde faaet Tandpine, men kunde ikke finde sig i af den Grund at blive sinket i sit Arbejde. Han kom farende ind fra Forgangen fra Gaardspladsen ind i Dagligstuen, hvor jeg befandt mig som en mindre, lille Dreng. Han tog et nyt 3-Tommer Søm fra Skænken og en Hammer, bojede Sømmet over det høje Dørtræ ud til Forgangen, stak den krumme Ende ind under Tandens, og — herut med den. Og saa fortsatte han Indkørselen, som om intet var sket.

Endnu et Eksempel:

Som 67-aarig blev den ene Stortaa daarlig. Han sagde, der var gaaet »Jedder« i den. Han søgte Mikkel Hindhede, der som nybagt Egregie-Kandidat havde nedsat sig i Skjern. Hindhede lod min Fader indlægge i et Hus i Skjern. En Dag kommer han og hans Kone, der var Sygeplejerske, ind hos min Fader. De foretog for min Fader nogle mærkelige Ting, saa han af Nysgerrighed spurgte dem om, hvad det var, de lavede. Hindhede svarede, at Taaen skulde sættes af, og at han skulde bedøves for ikke at mærke Smerten. »Bedøves for en Taaes Skyld«, sagde min Fader, »nej, skær De den kun bare væk«. Og Hindhede

skar Taaen af uden Bedøvelse, og uden at min Fader gav en Lyd fra sig. Saadan var han.

Min Moder var en meget flittig Kvinde, nøjsom, paapasende og dygtig. Hun var altid den, der stod først op om Morgenens baade Sommer og Vinter. Den første Skorsten, der røg i Byen, var vor, sagde Lærer Christensen. Der var i de Tider meget for en Husmoder paa Landet at tage sig af. Min Moder forestod Bagningen, Brygningen og Slagtingen. Hun var den, der slagtede ikke blot Fjerkræet, men Kalvene, Lammene og Faarene, ja ogsaa den store Julegris paa flere Hundrede Pund stak min Moder. Det er jo nu altid en Slagters Arbejde. Og saa skulde hun passe de 8 Børn, der efterhaanden voksede op i Hjemmet. Men altid havde hun Tid til at synges Aftensange og bede Aftenbøn med dem, naar de kom i Seng. Min Moder havde et meget mildt Sind, var altid hjælpsom og forstaaende. Jeg har aldrig hørt hende bruge haarde Ord.

Min Fader bad altid Bordbøn. Men naar Arbejdet Vinteraftnerne sluttede Kl. 8, var det min Moder, der sang for i Aftensangen, der altid var: »Nu skrider Dagen under, og Natten vælder ud«. Og jeg husker, at hun ofte Søndag Eftermiddag samlede nogle ældre, enligstillede Kvinder i Byen til en Kop Kaffe. Det var før mine Forældre blev taget af den bornholmske Bevægelse, »Luthersk Missionsforening«. Ved denne Lejlighed læste min Fader altid en Prædiken af Ritzius, og der blev sunget Salmer. Han læste med en høj og tydelig Stemme. Jeg kan endnu høre den. Jeg ser endnu disse ældre Kvinder, der kom med deres hvidskurede Træsko med Messingkramper indsvøbt i deres Lommetørklæder og tog Plads i Soveværelset, det eneste Værelse, hvor der var Fjælgulv, og hvor de sad og lyste af Søndagsrenhed. Disse Søndagseftermiddage staar for mig i en særlig Højtidsglans.

Vist 1861 brændte Gaarden. Det var en Sommerdag. En Hjorddreng havde paasat Branden. Folkene var i Marken. Min Fader var alene hjemme, var syg og laa til Sengs. Man fortalte, at han havde galopperende Tæring. Han havde dog Kræfter til i sine Dyner at slæbe sig ud i Porten, hvor de kom og reddede ham. Tæringen kom han dog fuldstændig fri af, og jeg husker aldrig, at Far fejlede noget. Han levede, til han næsten blev 80.

I sine yngre Aar blev han brugt som Dyr læge, skønt han aldrig havde lært noget. Flere Gange blev han kaldt op om Natten til Hjælp.

1899 afstod min Fader Gaarden til min Broder *Mikkel*. Det var billige Tider, idet Konjunkturerne stadig var gaaet nedad fra Foraaret 1884 til 1900, saa min Broder gav kun 9000 Kr. for Gaarden, men skulde saa yde mine Forældre Aftægt. Den østre Ende af Stuehuset blev indrettet til Aftægtslejlighed, og her boede mine Forældre, min Fader i 5 Aar, han døde 10. Mai 1904, min Moder i 25 Aar, hun døde 11. April 1924, næsten 91 Aar gammel. I alle de Aar passede min Moder sig selv, holdt egen Husholdning. Men da hun i Vinteren 1923—24 gik ud i Gaarden for at hente en Spand Vand ved Pumpen, skred hun om paa Islaget omkring Pumpen og brækkede det ene Ben. Der gik Koldbrand i Benet, og det blev hendes Død. Da jeg var hjemme og trykkede hendes Haand til det sidste Farvel, sagde hun med Smil over sit kære Ansigt: »Det er godt, lille Anders, at vi er børn, thi saa skal vi blive i Huset alle Dage«.

Vi var som sagt 8 Søskende; der havde været ni, men en lille Broder *Mikkel* døde som Barn. Der var 4 Søstre og 4 Brødre, nemlig: *Karen, Jens, Stine, Trine, Sine, Mikkel, Anders* og *Hans*.

A. *Karen Jensen*, født 10. Februar 1858, død Sommeren 1932. 74 Aar gammel.

Mens hun tjente i Store Hvollig i Borris, blev hun kendt med en ung Mand, der var Forkarl paa Gaarden, *Anders Kousgaard*, Søn af Gaardejer *Anders Kousgaard* og *Hanne* i Skjern, født 10. Januar 1850, død 1917. Den 31. Oktober 1883 holdt de Bryllup. De havde købt en Gaard paa Paarup Mark i Assing. Gaarden havde et Tilliggende paa ca. 80 Tdr. Land med Eng, men kun en mindre Del var opdyrket, saa de begyndte med 3—4 Køer. Til al Ulykke for dem gik Tiderne brat ned i Foraaret 1884 og vedblev med at gaa ned indtil 1900. Ingen troede, de kunde blive ved Gaarden, og enhver Kredit var dem nægtet. Men de tog fat med Ungdommens Mod, og gennem en næsten utrolig og fantastisk Flid og Sparsommelighed beholdt de ikke alene Gaarden, men byggede den op fra ny af og opdyrkede og merglede

den største Part af Heden. I Dag ligger der to Gaarde paa Jorden. Paa den een staar 16 store Malkekøer, og der holdes Traktor og Bil. Karen og Anders Kousgaard hører med blandt Hedens Helte, og i Mindelunden ved Viborg for Hedens Pionerer er rejst en Mindesten ogsaa for dem med deres Navne indristet. Og de fortjener det. De sluttede sig til Indre Mission i Sognet.

I Hjemmet voksede der efterhaanden en stor Borneflokk op, 9 ialt. 5 Dreng og 4 Piger. En af Pigerne, den lille Pauline, døde som 12-aaarig af Hjernebetændelse.

1) *Else Kousgaard*, født 27. Oktober 1884. Blev 6. November 1911 gift med *Thomas Larsen*, Son af en Gaardejer paa Albækhede i Assing, født 29. Januar 1885, død 23. Maj 1922. De købte en Gaard paa Albækhede, men da Anders Kousgaard døde, fik de Elses Fodegaard. Her blev Thomas Larsen slaet af en Hest, hvad der blev hans Død. Else fortsatte med at drive Gaarden, og hun driver den endnu. Hun lever stadig som Enke.

I Ægteskabet er der 3 Døtre:

- a) *Kirsten Marie Larsen*, født 19. August 1912, gift 6. November 1932 med *Niels Kr. Larsen*, født 13. Oktober 1909, Son af Gaardejer Jens Peder Larsen, Ganer i Skjern. De købte først en Gaard i Aulum, senere Gaarden Vestergaard i Vildbjerg ved Herning. I Ægteskabet er der 3 Børn: *Inga Larsen*, født 9. Marts 1937, *Peder*, født 15. November 1938, og *Thomas*, født 13. September 1941.
- b) *Karen Kousgaard Larsen*, født 26. September 1913, blev 3. April 1944 gift med Karetmager *Hans Frederik Petersen*, Snebjerg, født 16. August 1908. De bor i Vildbjerg. Her er 2 Børn: *Allen Kousgaard*, født 15. April 1946, og *Freddy Ulrich*, født 30. Maj 1948.
- c) *Clara Camilla Larsen*, født 11. Oktober 1914, gift med *Viggo Jensen* fra Aadum, født 19. December 1904. Havde en Tid Viktualieforretning i Odense, har nu et Hønseri i Lemming ved Silkeborg. Her er 2 Børn: *Else Kousgaard*, født 22. Januar 1942, og *Conny Breddahl*, født 14. April 1947.

2) *Ane Johanne Kousgaard*, født 26. Februar 1886, død 10. Oktober 1947. Blev 17. Marts 1911 gift med Gaardejer, Enkemand *Mads Hvid Jørgensen*, Paarup Mark, født i Skarrild 15. Oktober 1873, død 3. Oktober 1952, De har faaet Det kgl. Landhusholdningsselskabs Sølvbæger for Dygtighed.

I Ægteskabet er der 7 Børn, 3 Sønner og 4 Døtre:

a) *Else Marie Jørgensen*, født 20. Februar 1912, blev 8. Maj 1940 gift med Købmand *Kristian Jensen Alstrup*, født i Hampen i Nr. Snede. Har Købmandsforretning i Give. Her er 2 Børn: *Olga*, født 11. November 1943, og *Anny Johanne*, født 25. Februar 1946.

Alstrup var Enkemand og havde i første Ægteskab 7 Børn: Rosa, Helga, Frede, Tove, Erling, Ellen og Edith.

b) *Karen Kousgaard Jørgensen*, født 1. Februar 1914, blev 26. Oktober 1938 gift med Gaardejer *Aksel Skærbæk Olesen*, født i Assing 13. Juli 1908, boende samsteds. Her er tre Børn: *Niels Aage Skærbæk Olesen*, født 23. April 1939, og *Hanne*, født 10. Marts 1945, *Signe*, født 28. Oktober 1951.

c) *Margrethe Jørgensen*, født 29. August 1915, blev 1. August 1942 gift med Købmand *Jørgen Buch Hansen*, Vejle, hvor de bor. I Ægteskabet 2 Børn: *Jørgen Buch Hansen*, født 17. Januar 1944, og *Else Margrethe*, født 2. Juli 1950.

d) *Anders Kousgaard Hvid-Jørgensen*, født 24. Juli 1920. Har overtaget Fødegaarden.

e) *Kristian Hvid Jørgensen*, født 30. November 1924, blev 12. November 1950 gift med *Edith Udsen*, Nørre Kolund, født 1. September 1928. De bor i Birk ved Hering. 2 Børn: *Mogens*, født 3. Maj 1951, og *Kurt*, født 10. September 1953.

f) *Rigmor Jørgensen*, født 3. September 1926, gift med Blikkenslager *Arne Hüttel*, Løsning, født 29. Juli 1926 i Løsning, en Datter *Anne Marie*.

g) *Aksel Hvid Jørgensen*, født 9. April 1930, gift med *Asta Karen Nielsen*, født 30. Juni 1931, Stenhøjgaard

pr. Frederikssund. Har Thorshøjgaard pr. Ølsted ved Frederikssund.

- 3) *Anders Kousgaard*, født 14. Maj 1888, gift med *Maren Jensen* fra Skjern 27. September 1912. Fik en Udflyttergaard fra hans Fødegaard, der nu er afstaaet til en Søn. *Arne*, hvorefter de har taget Bopæl i Kibæk. I Ægteskabet er der 2 Sønner:
- a) *Anders Kousgaard*, født 20. Juli 1913, blev 8. Juni 1938 gift med *Margrethe Aagaard Andersen*, Fjelstervang, født 2. Maj 1916. De bor i Fjelstervang. De har en Søn *Erik Kousgaard*, født 12. Maj 1948.
  - b) *Arne Kousgaard*, født 14. Maj 1924, blev 18. Oktober 1949 gift med *Christine Esmark*, Række Molle i Sædding, født 31. December 1928. De har overtaget Arnes Fødegaard. I Ægteskabet er 2 Børn: *Margit Esmark Kousgaard*, født 9. April 1951, og *Bodil*, født 27. Maj 1954.
- 4) *Nielsine Mikkelsen Kousgaard*, født 12. November 1891, død 1. Juli 1931. Blev 1919 gift med Gaardejer, Enkemand *Hans Peter Christensen*, Skjern, født 28. Juni 1872 i Sdr. Vium. Hans første Hustru var *Ane Bolette Marie Hauge*, født 3. Februar 1876. I dette Ægteskab var der en Søn, *Christian Christensen*, født 21. Juli 1913. *Ane Bolette* døde 21. Juli 1913.
- I Ægteskabet mellem *Nielsine Kousgaard* og *Hans Christensen* er der 4 Sønner, en lille Pige født Paaskedag 1931 døde Dagen efter.
- a) *Arnold Hauge Christensen*, født 14. Juli 1920, købte 1950 en Gaard i Aadum. Blev 25. Oktober 1952 gift med *Gerda Margrethe Pedersen Knak*, Aadum, født 23. September 1933. Adressen Præstbro pr. Tarm.
  - b) *Anders Kousgaard Christensen*, født 2. Maj 1922, har 1950 overtaget Fødegaarden i Hedeby. Blev gift 22. November 1952 med *Petra Petersen*, Henne.
  - c) *Viggo Kousgaard Christensen*, født 3. September 1924, blev 16. December 1949 gift med *Anna Hansen*, født 19. December 1926 i Fiskebæk i Nr. Vium, har en Gaard i Ejstrup i Faster. Her er 3 Børn: *Karen*, født

20. December 1950, *Per*, født 10. Februar 1952, og *Aksel*, født 18. Maj 1953.
- d) *Aage Kousgaard Christensen*, født 3. August 1928. Er Student, læser ved Aarhus Universitet. Er gift med *Ellen Raaby*, født 2. November 1930 i Hvidbjerg i Thy. I Ægteskabet er der 2 Børn: *Bente Raaby Christensen*, født 27. Juli 1950, og *Aage Poul*, født 11. Juni 1953.
- 5) *Niels Kousgaard*, født 3. Februar 1894, gift med *Dorthea Marie Jensen*, Vorgod, født 20. Juli 1896. De har en Gaard, der ligger Nord for Fødegaarden. I Ægteskabet er der 3 Sønner og en Datter:
- a) *Jørgen Søndergaard Kousgaard*, født 7. August 1918, gift 1954 med *Marie Jensen* fra Thyregod, født 30. Maj 1922.
- b) *Karen Kousgaard*, født 29. August 1919, gift 1954 med *Kristian Sørensen* fra Aulum, født 2. Febr. 1917.
- c) *Anders Kousgaard*, født 25. Marts 1925; gift med *Hedvig Pajbjerg*, født 24. Januar 1925 i Olling, Assing Sogn. De bor i Tjørring. I Ægteskabet er der 3 Børn: *Else Kousgaard*, født 23. December 1948, *Christen Kousgaard*, født 7. December 1951, og *Hanne Dorthea*, født 24. August 1953.
- d) *Abel Søndergaard Kousgaard*, født 25. Marts 1925, Tvilling til foran nævnte. 1950 gift med *Jenny Jensen* fra Thyregod. Her er 3 Børn: *Svend Erik Søndergaard Kousgaard*, født 17. November 1951, *Inger Lise S. K.*, født 14. Marts 1952, og *Poul Verner S. K.*, født 2. Marts 1954.
- 6) *Kristen Bølling Kousgaard*, født 15. Oktober 1895, gift med *Anne Marie Mikkelsen*, født 6. December 1893 i Ikast. De havde en Gaard paa Albæk Hede, som Søsteren *Else* og *Thomas Larsen* havde til at begynde med. De har nu afstaaet Gaarden og taget Bopæl i Troldhede. I Ægteskabet er der 2 Børn:
- a) *Anders Kousgaard*, født 12. September 1919, blev 16. Juli 1948 gift med *Karen Svendsen* fra Sørvad i Vinding, født 19. Juni 1923. De har overtaget hans Føde

- gaard. I Ægteskabet en Son, *Kristen Kousgaard*, født 12. April 1950.
- b) *Marie Kousgaard*, født 3. Februar 1922, blev 21. Marts 1945 gift med *Arne Nørgaard Larsen*, Son af Gaard-ejer *Jens Peder Larsen*, Ganer, Skjern, født 8. April 1914. I Ægteskabet 4 Børn: *Birthe Kousgaard Larsen*, født 21. Juli 1946, *Jens Peder Larsen*, født 19. Maj 1948, *Ingrid*, født 17. December 1951, og *Margit*, født 28. Juni 1953.
- 7) *Otto Kousgaard*, født 23. Januar 1898, gift 15. Marts 1918 med *Frederikke Pedersen* fra Vorgod, født 22. Februar 1896, død 5. Maj 1944. Har en Gaard i Sunds ved Herning. I Ægteskabet 7 Børn, 5 Dotre og 2 Sønner:
- a) *Marie Kousgaard*, født 15. November 1919, gift med *Bruno Jensen* fra Frederiksværk, født 22. Februar 1914. Her er der 4 Børn: *Egon*, født 12. Juli 1938, *Erik*, født 2. Oktober 1939, *Ejvind*, født 31. Maj 1941, *Inge Lis*, født 25. November 1946. Forældrene bor i Frederiksværk.
- b) *Karen Kousgaard*, født 12. April 1920, gift med *Chr. Bastrup*, født 24. Juni 1918 i Simmelkær, bor i Herning. Her er 4 Børn: *Gerda*, født 12. September 1942, *Birtha*, født 1. April 1946, *Villy*, født 6. September 1947, og *Else*, født 17. Marts 1950.
- c) *Carlo Kousgaard*, født 15. Februar 1922, gift med *Birtha Blaabjerg*, født 18. September 1927 i Aulum. Her er et Barn: *Svend Flemming*, født 7. Maj 1953.
- d) *Kirstine Kousgaard*, født 20. April 1926, gift med *Harry Christensen*, født 9. Februar 1922 i Sal ved Holstebro. Her er 4 Børn: *Bente*, født 17. August 1946, *Finn*, født 1. November 1947, *Birgit*, født 4. September 1950, og *Rikke*, født 12. September 1954.
- e) *Emmy Kousgaard*, født 25. Oktober 1928, gift med *Hans Alfred Larsen*, født i Lynæs, Tarup Sogn, 26. Juni 1925. Her 2 Børn: *Jette Bay*, født 27. Juni 1952, og *Henning*, født 19. September 1953.
- f) *Inga Kousgaard*, født 17. Januar 1939.



Otto Kousgaard giftede sig anden Gang 24. Juni 1947 med *Karen Margrethe Hansen*, født 6. Januar 1910 i Bjæverskov, Præstø Amt, Enke efter Mejeribestyrer Peter Hansen, Viborg. I dette Ægteskab er der ingen Børn.

- 8) *Poul Kousgaard*, født 11. August 1900, gift 26. August 1925 med *Magda Christine Eriksen*, Datter af Blomsterhandler Oscar Eriksen, Frederikshavn, født 3. Oktober 1903. Poul kom i Købmandslære i Skjern, tog Handels-eksamen fra Handelshøjskolen i Aarhus, blev Sekretær hos Konsul Cloos i Frederikshavn, der var Formand for Provinshandelskammeret; paa dennes anbefaling blev han Sekretær hos Direktør Olesen i De danske Spritfabrikker i København, hvor han avancerede til Kontorchef og blev 1947 ansat som Direktør for Selskabets Afdeling i Odense.

I Ægteskabet er der 2 Børn, en Datter og en Søn, der begge har taget Studentereksamen.

- a) *Else Kousgaard*, født 3. Juli 1926. Var en kort Tid Handelskorrespondent, men blev 17. September 1948 gift med stud. polyt. *Peter Møller*, født 4. April 1924 i Prag, Søn af Papirfabrikant Stein; Faderen var Cze-koslovak, men Moderen dansk. Det unge Par bor i København. I Ægteskabet er 2 Børn, en Søn og en Datter, *Michael Møller*, født 4. Januar 1950, og *Helle*, født 12. September 1952.
- b) *Paul Henri Kousgaard*, født 29. Juni 1929. Studerede Teologi i 4 Aar, brød saa af og tog højere Handelseksamen fra Niels Brocks Handelsskole. Derpaa Volontør i Suomen Trikoo Cy.—Ab. i Tammerfors i Finland til Foraaret 1953. Gift 31. December 1953 med Børnehavelærerinde *Hanne Parelius*, født 6. Maj 1931, Datter af Repræsentant K. A. Parelius, Odense. Bor i Brøndbyøster.
- B. *Jens Jensen*, født 1. September 1859, død 12. Januar 1937, 77 Aar gammel, blev 1891 gift med *Karen Christensen*, Datter af Gaardejer Peter Christensen, Gammel Lodal, kaldet Peder Lodal, født 29. November 1865, død 23. Februar 1921.

De fik en Udflyttergaard fra Gammel Lodal i Faster. I Ægteskabet er der 4 Børn, en Søn og 3 Døtre:

- 1) *Ane Jensen*, født 16. August 1892, blev 22. Marts 1918 gift med *Mads Gregers Lauridsen*, Kjelstrup, født 31. Januar 1889, død 9. Februar 1955. De købte en Gaard i Kjelstrup, hvor de stadig bor. I Ægteskabet 3 Børn, en Søn og 2 Døtre:
    - a) *Kirsten Lauridsen*, født 5. Februar 1920.
    - b) *Andreas Lauridsen*, født 14. Juni 1922. Er hjemme paa Gaarden. Ugift.
    - c) *Karen Lauridsen*, født 11. August 1929, blev 7. November 1946 gift med *Bojle Bjergbo Mortensen* fra Sædding. Her er en Søn, *Niels Peter*, født 11. November 1948.
  - 2) *Peder Jensen*, født 7. September 1896, har Fødegarden. Blev 28. Oktober 1942 gift med *Dina Kristine Østergaard*, Datter af Gaardejer Jens Krog Østergaard, Klokmose, født 29. Juni 1902. I Ægteskabet er der 3 Sønner:
    - a) *Jens Jensen*, født 12. September 1943.
    - b) *Kristian Østergaard Jensen*, født 20. Marts 1945.
    - c) *Mogens Østergaard Jensen*, født 24. Juni 1946.
  - 3) *Else Pouline Jensen*, født 20. Decbr. 1905. Blev 18. September 1931 gift med Gaardejer *Morten Mortensen*, Lille Bjergbo i Sædding, født 15. Oktober 1892. I Ægteskabet er der 5 Sønner:
    - a) *Børge Mortensen*, født 6. August 1934.
    - b) *Jens Mortensen*, født 7. Januar 1936.
    - c) *Karl Kristian Mortensen*, født 13. November 1940.
    - d) *Kristian Mortensen*, født 18. September 1942.
    - e) *Poul Frede Mortensen*, født 7. Februar 1945.
  - 4) *Else Kathrine Jensen*, født 19. Juli 1908. Bor i Skjern. Er ugift.
- C. *Ane Kirstine Jensen*, født 6. April 1861, død 8. December 1945, 84 $\frac{3}{4}$  Aar gammel. Blev 1899 gift med Gaardejer *Jens Astrup Andersen*, Klokmose, født 7. Februar 1864, død 17. November 1938, Søn af Gaardejer Anders Christensen, altid kaldet Anders Vestergaard, Søn af Christen Hansen, Vester-

gaard, Klokmose. Anders Vestergaard var en Broder til Peder Lodal, hvis Datter Karen var gift med min Broder Jens.

Jens Astrup Andersen overtog Fødegaarden i Klokmose. I Ægteskabet 2 Sønner, hvoraf den ene, Poul Ernst, døde som Barn:

1) *Anders Vestergaard Andersen*, født 9. Juli 1901. Har Fødegaarden; blev 28. Maj 1931 gift med *Kirstine Pedersen*, født 16. Maj 1908, Datter af Gaardejer Jens Pedersen, Kjærgaard i Faster. Anders Vestergaard er Medlem af Sogneraadet og Formand for Indre Missions Samfund i i Sognet. I Ægteskabet 4 Døtre og en Søn:

- a) *Anna Vestergaard Andersen*, født 12. Marts 1932.
- b) *Margrethe Vestergaard Andersen*, født 26. April 1933.
- c) *Jenny Vestergaard Andersen*, født 21. Januar 1936.
- d) *Emma Vestergaard Andersen*, født 7. Marts 1941.
- e) *Poul Ernst Vestergaard Andersen*, født 5 Juni 1949.

D. *Johanne Kathrine Jensen*, født 23. Marts 1864, død 1891 under en Influenzaepidemi, der gik over Landet i Vinteren 1891—92. Hun blev 1888 gift med *Mads Jacobsen Nisgaard*, hvilket Navn blev købt i 1905, Søn af Gaardejer Jacob Jacobsen, Nisgaard i Dejbjerg, hans Hustru hed Ane. De unge købte en Udflyttergaard fra Aarupgaard i Aarup i Hanning. I dette Ægteskab var der en Datter:

1) *Ane Nisgaard*, født 14. November 1889. Hun blev 15. Maj 1912 gift med Gaardejer, Enkemand *Chr. Jensen*, Dejbjerg, født 8. Maj 1877 i Ikast, død i Skjern i 1951. I Ægteskabet var 4 Døtre:

- a) *Ella Nisgaard Jensen*, født 24. November 1913, Sygeplejerske i Haderslev; er ugift.
- b) *Kathrine Nisgaard Jensen*, født 26. Oktober 1914, blev 29. Maj 1946 gift med *Lindvad Pedersen* fra Faarvang, født 28. Februar 1920, skilt 1951.
- c) *Ingrid Nisgaard Jensen*, født 26. Februar 1917, gift 18. April 1944 med *Søren Riise Jensen*, Boremester i Hoptrup i Sønderjylland, født 26. Oktober 1902. I Ægteskabet 3 Børn: *Karl Ejnar*, født 1945, *Birthe*, født 1946, og *Annagrethe*, født 1947.

d) *Lilly Nisgaard Jensen*, født 11. Februar 1922, blev 8. Maj 1947 gift med Skomager *Jens Dybæk* i Silkeborg, født 3. Maj 1920. Her en Datter, *Anne Marie*.

Mads Nisgaard giftede sig anden Gang med en Søster til sin første Hustru:

E. *Hansine Jensen*, født 4. Juni 1867. Brylluppet stod i Oktober 1893. Mads Nisgaard sad som Medlem af Dejbjerg-Hanning Sogneraad i 10 Aar. Han døde 13. September 1915. Sine, der lever endnu, har siddet som Enke siden og har i de senere Aar boet hos Sønnen Johannes i Gl. Hanning. I Ægteskabet er der to Sønner:

1) *Johannes Trier Nisgaard*, født 31. August 1894, blev 1922 gift med Gaardejerske *Kirstine Marie Agerbo*, Gl. Hanning, Enke efter Gaardejer Knud Agerbo fra Lem. *Kirstine*, der er født 12. November 1889 i Laasby ved Aarhus, døde 22. September 1946, havde i sit første Ægteskab en Søn, *Niels Agerbo*, født 2. Marts 1915, der er Politibetjent i Varde.

Johannes Nisgaard har siden 1. April 1937 siddet som Medlem af Sogneraadet, og da Dejbjerg og Hanning 1. April 1944 blev delt i to Kommuner, og Hanning fik selvstændigt Sogneraad, blev Johannes Formand og har været det siden.

I Johannes Nisgaards Ægteskab med *Kirstine Marie Agerbo* er der 2 Sønner og en Datter:

a) *Knud Agerbo Nisgaard*, født 3. Marts 1923, blev 21. Juni 1946 gift med *Marie Kathrine Nicolajsen*, Landmandsdatter fra Brahetrolleborg paa Fyn. De bor paa Fødegaarden, som Knud bestyrer for Faderen. I dette Ægteskab er der 2 Børn: *Kurt Agerbo*, født 3. November 1947, og *Anna Kirstine*, født 25. Januar 1951.

b) *Mads Nisgaard*, født 3. September 1924, har en Cykleforretning i Sdr. Nissum. Blev 1951 gift med *Kamma Ibsen* fra Herborg.

c) *Dagny Nisgaard*, født 19. August 1926, gift 17. November 1945 med *Henry Eduard Pedersen* fra Sdr. Felding, født 19. April 1920. Driver et Gartneri i

Skjern. I Ægteskabet en Datter, *Kirstine Nisgaard Pedersen*, født 13. Oktober 1948.

- 2) *Poul Nisgaard*, født 13. April 1897, tog Præliminæreksamen fra Tarm Realskole, gik til Journalistikken, først ved Morsø Folkeblad, senere ved Næstved Tidende, har i mange Aar været Redaktionssekretær ved Ringsted Folketidende. Blev 15. December 1922 gift med *Else Helene Christoffersen*, Datter af Handelsmand Hans Christoffersen, Næstved, født 25. December 1898, død 1. Maj 1935 af anemi. Ingen Børn i Ægteskabet.

Poul giftede sig anden Gang 6. September 1936 med Enke efter Grosserer Østerby, København, *Agnes Emilie Ottosen*, født 1. Januar 1899, Datter af Murerarbejdsmand Johan Ottosen og Hustru Bente, København, død 3. Marts 1942 af Tuberkulose. Da der heller ikke i dette Ægteskab var Børn, adopterede de et nyfødt Drengsbarn, *John Nisgaard*, født 3. April 1939.

Poul Nisgaard giftede sig tredje Gang med Oversygeplejerske ved Sygehuset i Rødby *Alma Helga Jensen*, Datter af Blikkenslager Jens Chr. Jensen og Hustru Ane Margrethe, Esbjerg, født 25. Januar 1898.

- F. *Mikkel Jensen*, født 13. Oktober 1871. Overtog Fødegaarden 1899. Blev 1. November 1900 gift med *Else Kathrine Madsen*, altid kaldet Trine Kastbjerg, der var fra den vestre Nabogaard i Debelmose, født 14. September 1876, død 22. Oktober 1902 af Tuberkulose.

I dette Ægteskab var der en Datter:

- 1) *Else Marie Jensen*, født 4. November 1901, blev 3. Juni 1927 gift med *Søren K. Andersen*, Lienggaard, Gedsted Sogn pr. Aalestrup. De havde til at begynde med en Udflyttergaard fra Lienggaard, men overtog en Del Aar efter Fødegaarden Lienggaard, der er paa 80 Tdr. Land.

I Ægteskabet er der 4 Børn, 2 Dreng og 2 Piger:

- a) *Mariane Kathrine Kastbjerg Andersen*, født 6. Oktober 1928.  
b) *Gudrun Lienggaard Andersen*, født 19. Maj 1932.  
c) *Anders Christian Lienggaard Andersen*, født 9. August 1933.

d) *Jørgen Liengard Andersen*, født 24. Maj 1941.

Mikkel Jensen giftede sig anden Gang 29. November 1904 med *Petrea Larsen*, fra den søndre Nabogaard i Debelmose, Datter af Chr. Larsen og Hustru Mariane Sørensen. Petrea er født 1. Marts 1878. I dette Ægteskab er der 9 Børn, 6 Dreng og 3 Piger, hvoraf Mariane, kaldet Jane, og Alfred døde som ganske unge:

- 1) *Eli Trier Jensen*, født 17. Oktober 1905, blev 12. April 1936 gift med *Betty Mortensen*, født 10. Januar 1910 i København, Datter af Kontormand Axel Mortensen, Burmeister & Wain. Bettys Moder var en Datter af Søren Grønborg, Dalagergaard i Borris. De købte en Gaard paa en 60 Tdr. Land i Rind Sogn ved Herning. I dette Ægteskab er der 5 Børn:
  - a) *Inge Trier Jensen*, født 14. Februar 1937.
  - b) *Lis Trier Jensen*, født 5. Juli 1938.
  - c) *Axel Trier Jensen*, født 10. Januar 1941.
  - d) *Aase Trier Jensen*, født 2. Maj 1943.
  - e) *Johannes Trier Jensen*, født 20. Juli 1944.
- 2) *Kristen Jensen*, født 17. Januar 1909, blev 6. April 1944 gift med *Else Jensen*, født 1. April 1909 i Skjern, Datter af Karl Jensen, Vesterby i Borris. De har en mindre Gaard i Dejbjerg. I Ægteskabet en Søn, *Johannes*, født 27. November 1946.
- 3) *Signe Henriette Jensen*, født 9. Januar 1914, blev 1942 gift med *Kjeld Toftgaard*, født 15. Oktober 1913, der efter Faderen overtog Fødegaarden i Debelmose, som ligger lige over for Signes Fødegaard, Nord for Gadekæret. I Ægteskabet 2 Børn: *Poul Toftgaard*, født 6. September 1942, og *Petra Toftgaard*, født 4. Maj 1950.
- 4) *Poul Christian Jensen*, født 20. Oktober 1906, Bestyrer af Gaarden derhjemme, er ugift.
- 5) *Viggo Jensen*, født 5. Januar 1912, er ugift.
- 6) *Johanne Kathrine Jensen*, født 18. Maj 1917, er hjemme paa Gaarden, er ugift.
- 7) *Johannes Jensen*, født 12. November 1918, død 22. Januar 1945 i Neuengamme. Han var uddannet som Deplingsfører hos Niels Bukh i Ollerup. Blev Politibetjent,

ansat 1943 i Struer, taget af Tyskerne 19. September 1944 og ført til Neuengamme, hvor han døde. I Borris Kirke er der indsat en Mindeplade med hans Navn. Ligeledes paa Struer Politistation. Det lokale Blad skrev om ham: »I den korte Tid, han gjorde Tjeneste her, viste han sig at være en overordentlig dygtig og tiltalende Politimand, hvis høje, sportstrænede Skikkelse hurtigt blev kendt i Byen. Han naede ogsaa at gøre sig fortjent paa Idrættens Omraader i Struer, bl. a. som Leder af Idrætsmærkeprøver.«

Mikkel Jensen døde 27. Oktober 1941, 70 Aar gammel efter en Hjerneblødning.

- H. *Anders Marius Bårriis*, født 30. April 1874. Navnet Bårriis antaget 1900. Tog Præliminæreksamen fra Tarm Realskole 1892, var Vinterlærer i Tarp, Sdr. Felding, Vinteren 1892—93, blev Student fra Døckers Kursus i København 1896 og cand. theol. Januar 1902, boede de sidste 2 Aar af sin Studietid paa Regensen.

Den 15. Juli 1902 blev han gift med *Laura Louise Nielsen*, Datter af Husejer og Metalvarefabrikant Jacob Nielsen og Hustru Anna Kathrine Louise Kristiane Sørensen, Helgolandsgade 3, København. Jacob Nielsen, der var fra Kalundborgegnen, var født 21. December 1848 og døde 22. Februar 1931, 82 Aar gammel. Kathrine Nielsen var født 1852 i Slagelse, hvor hendes Fader havde en Vognforretning. Hun døde efter en Operation for Kræft paa Sct. Lukasstiftelsen i For sommeren 1902, 50 Aar gammel.

Laura Louise Nielsen var født 24. Februar 1881, døde 24. September 1941 paa Kolding Sygehus efter en Operation for Galdesten 60½ Aar gammel. Ved hendes Død oprettede Menigheden i Starup et Legat, der bærer hendes Navn. Hun har udgivet 2 Bøger, »Egne Vinger bærer ikke« og »Med foldede Hænder«.

*Anders Marius Bårriis* blev efter en kort Lærervirksomhed i Horsens Redaktionssekretær ved Kolding Avis fra 1. Marts 1905 til ca. 1905. Startede til Oktober 1906 Ugebladet »Folkerøsten«, som han udgav og redigerede til 1942.

I April 1908 overtog han Posten som Redaktør af Morso Folkeblad, som han redigerede til Oktober 1915, da han blev kaldet til Sognepræst for Ø. Starup og V. Nebel Menigheder ved Kolding.

I Nykøbing Mors stiftede han en Ungdomsforening, der stadig eksisterer, og blev 1912 paa Aarsmødet i Sorø indvalgt i Hovedbestyrelsen for De danske Ungdomsforeninger, hvilket Hverv han nedlagde i 1920.

I Starup stiftede han i Begyndelsen af Tyverne Menighedsraadsforeningen for Brusik og Nr. Tyrstrup Herreders Provsti og var dens Leder, indtil han i 1944 tog sin Afsked som Præst. 1922 blev han Medlem af Hovedbestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsraad, og blev, da han ved sin Afskedigelse ikke længere var Medlem af noget Menighedsraad, udnævnt til Æresmedlem af Hovedbestyrelsen. Og 1948 blev han valgt til Medlem af Hovedudvalget af Sydslesvigsk Udvalg.

1941 udgav han Skriftet »En Røst i Dagens Strid« og 1951 Bogen »Hvad gives der i Daaben og Nadveren« og 1952 »Hvorfor blev Kristus Menneske?«

1943 blev han udnævnt til Ridder af Dannebrog.

I Ægteskabet var der 7 Børn, 4 Sønner og 3 Døtre, hvoraf en lille Pige døde som ganske lille.

1) *Tage Bårnis*, født 13. Juli 1904 i Kolding. Han har været paa Skibelund Efterskole, paa Askov Højskole og paa Ladelund Landbrugsskole, har endvidere herfra Kontrol-eksamen med Udmærkelse. 1939 overtog han Forpagtningen af Starup Præstegaard, som han havde til April 1945. Samtidig købte han til Privatbolig en Lystejendom paa 6 Tdr. Land, der laa ved Siden af Præstegaarden. I August 1954 blev han af Forsvarsministeriet ansat ved Garnisonen i Fredericia. 14. Juli 1939 giftede han sig med *Anne Skøtt*, født 29. Maj 1899. Datter af Gaardejer Hans Petersen Skøtt og Hustru, Anniken Marie, Fjelstrup, Sønderjylland. To af hendes Brødre var med i den første Verdenskrig som Officerer. Den ene, der bor i Flensborg, har en Datter, der er gift med en Søn af Medlem af Forbundsdagen i Bonn, Borgmester Herman Clausen, Slesvig. Han,



der er Enebarn, er Kunstmalers og Lærers ved den danske Skole i Slesvig, og hans Hustru er Sygeplejerske og ansat ved Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig. I Ægteskabet er der en Datter:

- a) *Ester Skøtt Bårris*, født 28. Maj 1941.
- 2) *Signe Bårris*, født 16. September 1906 i Kolding, var paa Efterskolen i Rens og paa Askov Højskole. Blev 8. September 1933 gift med *Johannes Jakobsen*, født 18. Marts 1897, Søn af Gaardejer Hans Peter Jakobsen og Hustru, Dorte Gaarde, Starup. De købte Gaarden Gammelgaard, Aastorp, Taps Sogn. Signe var en Aarrække Medlem af Taps Menighedsraad. I Ægteskabet en Datter:
- 1) *Inger Bårris Jakobsen*, født 17. Maj 1937. Har Realexamen fra Christiansfeld.
- 3) *Else Bårris*, født 28. Maj 1908 i Nykøbing Mors. Var paa Nordborg Efterskole og paa Buskerud Højskole i Norge, Var uddannet, eksamineret Massøse. Blev i Januar 1933 gift med Farmaceut *Jakob Vest Hansen*, København, der nu er død. Ægteskabet blev ophævet 1938.

Blev anden Gang gift, 7. December 1943, med Installatør *Friis Legard Ehlers*, Gram, født 19. April 1895, Søn af Gaardejer Johannes Vilhelm Ehlers og Hustru Karoline Legard, Bække. Friis er Formand for Sogneraadet i Gram og sidder som Medlem af Landsbestyrelsen for Danmarks Installatørforening. — I Ægteskabet er der 2 Døtre:

- a) *Birthe Ehlers*, født 2. Maj 1945.
- b) *Kirsten Ehlers*, født 23. September 1947.

Else har endvidere 2 Børn, *Gudrun* og *Finn Vest Hansen* af første Ægteskab, den sidste er til Søs. Gudrun blev 5. Juni 1951 gift med Postbud *Martin Lebeck*, Gram. Her 2 Børn, *Ulla* og *Jette* med Efternavnet Bårris Lebeck.

Finn blev 23. August 1954 gift med *Eva Vibeke Østergaard*, født 10. September 1935, Datter af Gaardejer, Landpost Henrik Severin Østergaard, Hostrup ved Varde. Har været til Søs, bor nu i Esbjerg, ansat paa Esbjerg Banegaard.

- 4) *Poul Frede Bârris*, født 20. Marts 1910 i Nykøbing Mors. Har Studentereksamen fra Kolding højere Almenskole. Dyr lægeeksamen fra Veterinærhøjskolen i København 1939. Samme Aar giftede han sig med *Irene Østergaard*, født 5. Oktober 1919, Datter af Rektor Kr. Østergaard, Viborg, senere Ordrup. I denne Slægt er der jødisk Blod, idet Rektor Østergaards Fader, den kendte Litteraturhistoriker, Professor Vilh. Østergaard var gift med en Heljøde, og Rektor Østergaard tillige med en Heljøde, Jacobi, fra Berlin.

Poul Frede begyndte en Praksis i V. Nebel, men fik allerede samme Aar Ansættelse i Salling Kvægavlsforening med Bopæl i Skive. Aaret efter fik han Ansættelse i Kvægavlsforeningen paa Nord-Als med Bopæl først i Havnbjerg, senere i Lavensby. Har været opstillet som Folketingskandidat af Retsforbundet. I Ægteskabet er der 3 Børn:

- a) *Erik Bârris*, født 3. Juni 1940 i Skive.
  - b) *Ruth Bârris*, født 26. Juli 1942.
  - c) *Aase Bârris*, født 4. April 1945.
- 5) *Helge Stig Bârris*, født 27. December 1911 i Nykøbing Mors. Er Student fra Kolding højere Almenskole, tog theologisk Embedseksamen i Januar 1941. Giftede sig med *Rigmor Larsen*, født 17. Marts 1921, Datter af Overlærer og Kirkesanger Larsen i Roslev i Salling. Blev samme Aar kaldet til Sognepræst for Søby Menighed paa Æro. Fyns Stift. Oprettede her en Ungdomsforening og et Spejderkorps. Var under Besættelsen med i Modstandsbevægelsen og maatte det sidste halve Aar inden Kapitulationen gaa under Jorden. Ved denne Lejlighed viste det sig, hvor spegede Traadene kunde være i disse uhyggelige Aar. I en Provinskøbstad sad 4 tyske Officerer paa et Værelse og gennemgik Navnene paa dem, som de skulde have fat i. Og den ene af Officererne sad ved en Skrivemaskine og skrev disse Navne ned. De kom ogsaa til Præsten i Søby. »Ham maa vi have fat i«, sagde de, »ham kan vi ikke lade gaa løs længere«. Men tænk, samme Dag lod Officeren ved Skrivemaskinen gaa hemmelig Medde-

lelse til Formanden for den Modstandskreds, Helge stod i, og denne lod øjeblikkelig Meddelelsen gaa videre til Helge. Men Helge turde ikke straks forlade Præstegaarden for ikke at bringe den tyske Officer i Vanskelighed. Thi hvis han straks var taget bort, vilde Officererne kunne have sagt: »Det er der ingen andre end os, der ved, altsaa maa een af os være Forræder«. Helge blev da i Præstegaarden i 3 Dage, uden at være af Tøjet Nat eller Dag. Nogle uhyggeligt spændende Dage. Men saa tog han bort. 2 Dage efter var Gestapo der, men Fuglen var flojet — heldigvis da. Da Meddelelsen om Kapitulationen kom, var han i Roslev. Han tog straks til Ærø. Undervejs lykkedes det ham at faa fem Hipofolk arresteret. Da han kom til Ærøskøbing, var Havnen fyldt af Folk. Rygtet var gaaet forud. Og ved Ankomsten til Søby var Menigheden i stort Tal troppet op ved Præstegaarden for at byde deres Præst velkommen tilbage. Gribende Scener udspillede — ikke mindst, da han i en sen Natte-time kom ind i Soveværelset til Børnene, hvoraf et var født under hans Fraværelse.

I April 1950 blev han forflyttet til Hee og No ved Ringkøbing, I. C. Christensens gamle Sogn.

I Ægteskabet er der 4 Børn:

- a) *Kaj Ole Bårris*, født 4. August 1941.
  - b) *Karin Elisabeth Bårris*, født 24. November 1942.
  - c) *Aase Mariane Bårris*, født 25. Januar 1945.
  - d) *Hanne Laura Bårris*, født 23. Oktober 1950.
- 6) *Vagn Bårris*, født 6. November 1913 i Nykøbing Mors. Student fra Kolding højere Almenskole. Blev et halvt Aars Tid Volontør paa Tre Kroner Apothek i Valby hos Apotheker Arden; derefter Elev paa Hillerød Apothek. Efter at have taget Medhjælpereksamen var han et Aars Tid Medhjælper og til sidst Bestyrer af Holsted Apothek. 1939 blev han cand. pharm. med første Karakter og fik Ansættelse paa Hobro Apothek og giftede sig med *Inger Røen*, født 20. April 1918, Datter af Apotheker Røen, Løveapotheket i Horsens, tidligere Holsted. 1945 blev han cand. pharm. paa Bogense Apothek.

1. Maj 1951 paa Skelskor Apothek. I Ægteskabet er der 4 Børn, hvoraf en lille Dreng, *Per Eskild*, døde som lille.

a) *Grethe Bårriis*, født 29. Marts 1940 i Hobro.

b) *Eva Bårriis*, født 11. Februar 1944 i Hobro.

c) *Henning Bårriis*, født 22. Marts 1954 i Skelskor.

Søndag den 30. April 1944, da Pastor Bårriis fyldte 70 Aar, holdt han Afskedsprædiken i Ø. Starup og V. Nebel Kirker og flyttede til Kolding, hvor han 12. Maj samme Aar giftede sig med *Margrethe Buch*, født 15. August 1884. Datter af Gaardejer *Marius Buch*, Eliseminde i Seest ved Kolding, en Gaard paa godt 70 Tdr. Land. Han var født paa Seest Skovgaard, en Gaard paa godt 150 Tdr. Land, født 12. September 1850, død 16. Februar 1919, hans Hustru var *Cathrine*, født Finnemann, født paa Hundebølgaard i Rodding i Sønderjylland 13. August 1859, død 12. Septbr. 1929.

Der blev her knyttet Forbindelse med en af de mest kendte sønderjyske Slægter, nemlig Slægten Finnemann. Dette Navn gik omkring 1900 over hele Landet, idet Proprietær *Chr. Finnemann*, Taarning ved Christiansfeld, og hans Søn, *Niels*, anlagde Sag mod den prøjsiske Stat, fordi den paa falsk Grundlag havde nægtet dem tysk Statsborgerret. Under Processen, der indeholdt flere dramatiske Episoder, købte en prøjsisk Embedsmand en Kone til for 2000 Mark at aflægge falsk Vidnesbyrd. Embedsmanden gav hende skriftlig, hvad hun skulde sige. Skønt Finnemann ved en List fik Falskneriet afsløret, fastholdt Retten alligevel Konens Udsagn og dømte paa dette Finnemanns og udviste dem begge af Landet.

En Tid efter vilde Kejser Wilhelm aflægge et Besøg i København. I den Anledning søgte den danske Gesandt i Berlin Foretræde hos Kejseren og lod ham vide, at Finnemann-Sagen havde vakt megen Uvilje i Danmark og ikke mindst i København. Man var derfor ængstelig for, at denne Uvilje skulde give sig Udslag under Kejserens Besøg, og det vilde man meget nødtigt. »Ak«, sagde Kejseren, »det har jeg glemt forlængst«. »Ja«, sagde Gesandten, »men det har man desværre ikke i København«. Under Ordskiftet kom Kejserinde Augusta ind, og da hun straks mærkede, at der

foregik noget særligt, spurgte hun, hvad der var i Vejen. Da hun havde faaet det at vide, sagde hun: »Jamen, Wilhelm, det kan du da sagtens ordne. Du kan jo bare give Finne-  
mann Meddelelse om, at de har faaet tysk Statsborgerret«. Det gjorde saa Kejseren, sendte telegram til Amtsforstande-  
ren i Haderslev om at lade denne Meddelelse gaa videre til Finnemann.

Margrethe Buchs Moder var nemlig som nævnt en Finnemann. Hendes Fader, Søren Finnemann, der ejede Hundebolgaard, hvortil hørte 150 Tdr. Land, var Farbroder til Chr. Finnemann i Taarning. En Datter herfra er gift med Proprietær *Lauesgaard*, Graasten Herregaard, og en Søn herfra har Herregaarden »Kidding« i Felsted, Sønderjylland. Endvidere var Søren Finnemann en Farbroder til Proprietær *Jacob Finnemann* til Ansletgaard, der er paa ca. 300 Tdr. Land, i Fjelstrup i Sønderjylland.

Som man ser, er Finnemann-Slægten en sønderjysk Stor-  
bondeslægt. Stamfaderen var for øvrigt Kavalers hos Hertu-  
gen paa Augustenborg. Han var født paa et Gods i Thü-  
ringen, men maatte ca. 1770 flygte hjemmefra paa Grund af en Duel. Han blev gift med en Gaardmandsdatter paa Als, der var ansat hos Hertuginde.

Margrethe Buch har stadig dyrket Porcelænsmaleri, og havde i 1909 udstillet paa Landsudstillingen i Aarhus og mod-  
tog her Anerkendelses-Diplom for sine Arbejder.

Som Enebarn overtog hun efter sine Forældres Død Villa »Udbjerg« paa Strandvejen i Kolding, som hendes Fader havde bygget. Villaen har Navn efter Sognet Udbjerg ved Tønder, hvor Fru Buchs Mormor havde en Marskgaard og ved sin Rigdom grundlagde Slægtens Velstand. Hun gav Datteren, der 1850 giftede sig med Søren Finnemann, Hundebolgaard, 50.000 Rdl. i Medgift, en vældig Sum i disse Tider.

- I. *Hans Jensen*, født 12. Maj 1877, død i Marts 1938. Blev 1905 gift med *Else Marie Mikkelsen*, født 23. Juli 1883, Datter af Gaardejer Chr. Mikkelsen og Hustru Abelone Bank, en Søster til den paa Egnen saa kendte Trælast- og Støbegods-  
handler Hans Bank.

Hans var uddannet ved Landbruget men fandt, at Frem-

tidsudsigterne for Landbruget i disse smaa Tider var for ringe, gik saa i Handelslære en Vinter, byggede et Hus i Række Mølle, Sædding Sogn, for her efter et halvt Aars Uddannelse at begynde en Købmandsforretning. Men saa skete det, at en Moster til hans Forlovede, der havde en lille Bagerbutik i Skjern, skulde giftes med en Kaptajn i Helsingør. Hun tilbød Hans at købe Butikken. Og skønt han aldrig havde bagt en Kage, slog han til, solgte Huset i Række Mølle, og slog sig paa Bagerfaget. Og i Løbet af faa Aar forvandlede han den lille fedtede Bagerbutik til et moderne Bageri med Konditori og Kafé og 70 Udsalgssteder. Han blev en meget velstaaende Mand og gik i Skjern altid under Navnet Kong Hans. Men han sled sig op og døde som nævnt 1938, knap 61 Aar gammel.

Hans var Medlem af Sogneraadet og sad i Bestyrelsen for Skjern Sparekasse.

De hørte til den nye Retning indenfor »Bornholmerne«, den Retning, der bærer det officielle Navn Evangelisk-Luthersk Missionsforening.

I Ægteskabet er der 4 Døtre:

- 1) *Else Johanne Jensen*, født 16. Juli 1906. Var som ugift Kæmner i Skern. Blev 26. December 1939 gift med Installatør *Theodor Mikkelsen*, født 9. Januar 1896, Søn af Købmand Anton Mikkelsen, Skjern, en Broder til Johannes Morfader. I Ægteskabet er der en Datter:
  - a) *Else Dorette Mikkelsen*, født 9. Maj 1941.
- 2) *Henny Marie Bank Jensen*, født 3. August 1907, var en lovende Kunstnerinde, men blev — forarsaget af Basedow — sindssyg og opholder sig paa Viborg Sindssygeanstalt.
- 3) *Kirstine Kathrine Jensen*, født 18. Juni 1909, kaldet Käthe. Er handelsuddannet, har Handelsskoleeksamen. Var en Aarrække Prokurist i Firmaet Walter Kopp i København, men har nu overtaget Ledelsen af Forretningen i Skjern. Hun er ugift.

4) *Petra Abelone Jensen*, født 16. Juni 1913. Hun tog i København Præliminæreksamen med Udmærkelse paa eet Aar. 29. August 1937 blev hun gift med Landbrugskandidat *Gottlieb Gundersen*, København, født 9. Maj 1907. Han var en Tid i Forretningen i Skjern, men er nu Repræsentant for et Firma i Vejle. De bor ved Silkeborg. I Ægteskabet er der 2 Børn:

a) *Agnethe Gundersen*, født 19. Juni 1940.

b) *Hans Jørgen Gottlieb Gundersen*, født 2. Maj 1943.

Siden Hans Jensens Død har Else Marie drevet Forretningen, nu med Bistand af Datteren Käthe.

## FAMILIEN PAA ODDESKÆR

VI. *Marie Jensen*, født 3. Oktober 1828, død 18. September 1902, 74 Aar gammel. Hun blev gift med *Jens Chr. Jensen*, Oddeskær, født 9. Juli 1823, død 1. Juni 1876. Marie sad saaledes Enke i 26 Aar og styrede den store Gaard og Bedrift.

*Jens Chr. Jensen* var født paa Oddeskær. Hans Fader, der var fra Døvling i Skarrild Sogn, overtog Oddeskær 1822, idet han giftede sig med Datteren paa Gaarden, *Marie Hansdatter*, hvis Fader hed *Hans Poulsen*.

Oddeskær, der som tidligere nævnt havde et Tilliggende paa 2—300 Tdr. Land, havde endvidere Vandmølle, Stampe- og Købmandsforretning. Det var et stort og velhavende Hjem. Men alt dette er nu gaaet ud af Slægtens Eje, idet ingen af Børnene blev gift, dog med Undtagelse af den yngste, der giftede sig som 70-aarig. Man fortalte, at *Marie*, der var en meget myndig Kvinde, jog Frierne af Gaarde, fordi de havde for faa Penge.

*Jens Chr. Jensen* havde en Broder, der hed *Lars Jensen*. Han startede en Manufakturhandel paa Købmagergade i København, giftede sig med en Københavnerinde, *Petronella Pedersen*. En Søn overtog Forretningen efter Faderen. Han døde som ugift og efterlod sig 400.000 Kroner, der blev fordelt mellem de mange Arvinger; Børnene i Oddeskær fik hver 3000 Kroner.

I Ægteskabet var der 4 Børn, 2 Sønner og 2 Døtre:

- 1) *Jens Chr. Jensen*, der overtog Vandmøllen, Købmandsforretningen og den gamle Gaard med ca. 100 Tdr. Land. Han blev født 26. Marts 1857 og døde 29. Januar 1926, ugift.
- 2) *Mariane Jensen*, født 15. Februar 1860, død 4. Maj 1941, 81 Aar gammel. Hun holdt Hus for Broderen Jens Chr. Hun døde paa De gamles Hjem i Borris.
- 3) *Karen Jensen*, født 3. Oktober 1862, død 2. September 1938, 76 Aar gammel. Hun holdt Hus for Broderen Jens.
- 4) *Jens Jensen*, født 8. August 1872. Han fik 100 Tdr. Land ude i Kærene, hvor han 1897 byggede en stor, flot, firelænget Gaard. 1941 solgte han Gaarden og flyttede til Borris Stationsby, hvor han beskæftigede sig med at køre Lillebil. 18. April 1943 giftede Jens Oddeskær, som han altid kaldtes, sig med *Mette Rabeck*, født 10. September 1890. Hun var en Datter af Mads Rabeck, Sønderbygaard i Borris. Han havde først Gaarden Ager ved Borris Kirke, hvor hans Kone, Marie, var fra. Senere startede han en Købmandsforretning i Borris Stationsby.

Det var en gammel Slægt, Jens Oddeskær giftede sig ind i, Slægten fra Sønderbygaard. Til deres Aner henregner de den adelige Søholt, Søren Nordby, der støttede Kristian II under dennes Styre og Kamp mod Frederik I. Paa Sønderbygaard har man en Kjole af Søren Nordbys Datter. Nordbys Slægten ejede Kragmose i Bølling. Jens Oddeskær døde 1954.

VII. *Kristen Jensen* (Rabjerg), født 6. Maj 1832, død 24. Januar 1913, 81 Aar gammel. Han var med i Krigen 1864. Efter Hjemkomsten tog han Ophold hos Søsteren i Oddeskær, hvor han levede ugift til sin Død. Han var en meget faamælt Mand. Jeg har aldrig hørt ham fortælle om sin Deltagelse i Krigen 1864.

— — —

Det fortjener at understreges, at denne Slægtsbog er ejendommelig derved, at kongelige og kejserlige Personer hører med i Bogen, nemlig Kong Vermund og Uffe hin Spage og Kejserinde Augusta af Tyskland, Kejser Wilhelm II's Gemal.