



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

THORSLUNDE-ISHØJ LOKALHISTORISKE FORENING
Tranegilde Bygade 4, 2635 Ishøj

BESTYRELSEN

Formand:	Steen Skovhus	30 56 43 64
Næstformand og redaktør:	Ib Woidemann	43 73 99 18
Kasserer:	Lars Andersen	43 73 82 54
Sekretær:	Inge Olsen	24 49 31 81
Best. medlem:	Kristian Pedersen	43 73 73 29
Best. medlem:	Jens Hansen	43 99 83 10
Best. Medlem:	Jørgen Arnull	43 62 09 45
Suppleant:	Preben Kok	40 68 26 81
Suppleant:	Torben Eg	31 39 08 46

LOKALHISTORISK ARKIV

Arkivet er åbent hver tirsdag fra kl. 14.00 til kl. 19.00.
 Ferielukket i juli og mellem jul og nytår

Arkivet kan også kontaktes på telefon 43 54 64 75.
 Spørg efter Rob Sunderland eller Lars Hansen.

E-mail: robert.sunderland@kroppedal.dk eller
 Lars.hansen@kroppedal.dk

Hjemmeside: ishoejlokalhistorisk.dk

Sæt dit præg på bladet,
 skriv eller ring til redaktøren
 med gode ideer / tips.

Næste nr.:
November 2013

Ansvarshavende: Formand Steen Skovhus
 Redaktør: Ib Woidemann
 Oplag: 900 stk.
 Tryk: ESIT ApS. Hammerholmen 39
 2650 Hvidovre
 ISSN 0902-6592
 Antal medlemmer: 1.188 personer / 762 husstande
 Kontingent 2013: 100 kr. for ægtepar
 75 kr. for enlige

SET OG SKET

Lørdag den 25. maj 2013

Snapse- og krydderurtetur på Ishøj Tangen

Lørdag den 25. maj 2013 gennemførtes den efterhånden obligatoriske årlige snapsetur, der arrangeres i samarbejde med Ishøj Kultur Café. I år var arrangementet begunstiget af godt vejr og det var med til at give en fin stemning allerede fra starten hos de ca. 45 deltagere. Flere var gengangere fra tidligere år og blandt deltagerne var også en snapsklub, der søgte ny inspiration. Det var Jan Kristensen fra Snapsogurter.dk der med sædvanlig entusiasme gav gode råd, om hvordan man kommer i gang med at lave sine egne krydderurtesnapse og så var der smagsprøver af nogle nye urtesnapse, som Jan har fundet frem til.

Således godt rustet var det tid til en tur på Ishøj Tangen, så man også kunne finde nogle gode urter at tage med hjem til sin egen produktion af krydderurtesnaps. Tilbage til udgangspunktet ved Stenhuse, var der i mellemtiden stillet en række flasker frem med forskellige krydderurtesnapse, så man havde rig mulighed for at finde frem til sin egen favorit. Da det efterhånden også var blevet en dejlig lun eftermiddag, var der mange der var glade for, at man foruden kryddersnapsen også kunne få en øl eller vand at læske sig på. Desuden havde Kristian Pedersen sørget for at medbringe foreningens grill, så der også var mulighed for købe lidt fast føde i form af en dejlig grillpølse. Alt i alt blev det en rigtig skøn eftermiddag i Ishøj Strandpark.

Preben Kok

2. juni 2013 Jazz på gårdspladsen

Spirit of New Orleans spillede

Selvom vejret ikke var det bedste var der omkring et par hundrede gæster, der nød det altid veloplagte orkester



SET OG SKET

16. juni 2013 "Grøn Ishøj"

Kl. 12.00 – 14.45 spillede Summertime

Vejret var ikke med os, det var koldt og blæsende. Alligevel mødte den trofaste skare op. Ca. 150-200 mennesker i løbet af dagen. Det første orkester var særdeles godt og fik stort applaus samt bifald. Grundet vejret var pølser samt kaffe med til at holde varmen hos publikum.

Jørgen Arnull



Kl. 15.15 - 18.00 spillede Max Lager Jazzband

Det er ikke lykkedes for mig at få et referat fra eftermiddagens hændelser, da jeg var på ferie i Tyskland med ældresagen, men jeg har fået oplyst at det skulle have været mindst lige så godt som Summertime

30. juni 2013 Jazz på gårdspladsen

Six Foot Stompers spillede

Det var desværre meget køligt. Temperaturen sneg sig kun op på 15 grader. Solen kom dog frem et par gange, men der var ikke mange fremmødte og flere forlod pladsen fordi de ind imellem frøs.



Six Foot Stompers gjorde hvad de kunne for at holde stemningen oppe.

Ib Woidemann

SET OG SKET

21. juli 2013 Jazz på gårdspladsen Swinging Feetwarmers (Tyskland)



Vi havde det flotteste og varmeste sommervejr, som vi har haft i år. Temperaturen var tæt på de 30 grader og dem, der ikke havde fundet plads under en parasol måtte oftere op til øl- og vandboden.

Der var fremmødt omkring 500 glade jazzinteresserede som kunne nyde dette tyske orkester. Der var knald på lige fra starten kl. 13 og orkestret fortsatte også til lidt efter kl. 16.

Det var jo første gang i år at gæsterne ikke forlod gårdspladsen før koncerten var slut. Vi håber på lige så stor succes ved næste koncert.

Ib Woidemann



KOMMENDE AKTIVITETER

4. august 2013 Jazz på gårdspladsen kl. 13

Danish Dixieland Jazzband spiller



Bandet består af:

Trompet: Jon Rasmussen

Klarinet: Jørgen "Tulle" Rasmussen

Banjo: Ole Sterndorph

Basun og vokal: Eddie Pless

Bas og vokal: Jochen Ottens

Trommer: Ole Wichmann

Søndag den 25. august 2013

Visesøndag med underholdning

For nogle år siden, arrangerede Lokalhitorisk Forening "Syng Med Eftermiddag" på Bredekærgård. Arrangementet blev afholdt inden vi startede vores jazz, det var ikke det bedst valgte tidspunkt, luften var endnu ikke blevet varm, trods det lidt kolde forsommervejr var det et rimeligt velbesøgt arrangement, hvor folk sang med på de omdelte sange, og indimellem lyttede til historier fra gårdsangernes og navernes spændende oplevelser. Så jeg kan kun opfordre til at komme på Bredekærgård denne dag.

Jens Hansen

KOMMENDE AKTIVITETER

Visesang på Bredekærgård



Kom og syng med
Olga Polka og Lena

Søndag 25. august 2013

Kl. 13.00 - 16.00

Salg af øl, vand, pølser, kaffe, kage og is
Gratis adgang

Arr.: Thorslunde-Ishøj Lokalhistorisk Forening.

KOMMENDE AKTIVITETER

Søndag den 11. august 2013

Foreningens skovtur

Nye oplevelser prøver vi at finde og helst steder, hvor vejret er godt med masser af sol, så vi håber vejrguderne er os venlige. Vi starter som sædvanlig i samlet flok fra parkeringspladsen på Ishøj Stationsvej. Vi kører nu et stykke syd for Køge, hvor vi besøger et lille museum og får det første støv skyllet væk. Videre i retning Sorø, hvor vi skal indtage vores frokost på en meget kendt stor kro med stråtag. Videre mod Slagelse, her ligger et område med mange minderige bygninger. Vi skal selvfølgelig også have vores eftermiddagskaffe m.m. Denne information er på foreningens hjemmeside "ishoejlokalhistorisk.dk".

Bindende tilmelding på tlf: 43998310 / 20636450 Jens Hansen
51284379 Conni Hansen 43734510 Jane Molberg

Mail: cjh@ishoejby.dk

Tilmelding kan ske løbende Prisen er igen i år 300,00 kr.
NB: vi gør opmærksom på at deltagerantallet er max 200.

Påstigningssteder og tider:

BUS 1:	Kirken i Torslunde	kl. 08.15
	Ishøj Bygade v/Friggasvej	kl. 08.20
	Ishøj bygade v/Kirken	kl. 08.25
	Tranegilde Strandvej v/Lærke Alle	kl. 08.45
	P-Pladsen Ishøj Stationsvej	kl. 09.00
BUS 2:	Stationsforpladsen	kl. 08.30
	P-Pladsen Ishøj Stationsvej	kl. 09.00
BUS 3:	Bredekærgård	kl. 08.30
	Kærbo	kl. 08.45
	P-Pladsen Ishøj Stationsvej	kl. 09.00

Guide Bus 1: Stig Nielsen Guide Bus 2: Per Hald
Guide Bus 3: Leif Nielsen

Jens Hansen

KOMMENDE AKTIVITETER

1. september 2013 Jazz på gårdspladsen kl. 13

Blå mandag underholder



Der er altid fuld fart på når "Blå Mandag" optræder. Der sker mange ting under koncerterne. På et eller tidspunkt bliver der spillet "Åh abe" og orkesterlederen kravler op i træet midt på gårdspladsen og synger videre derfra. Blå Mandag er et traditionelt jazzorkester bestående af 6 glade gutter i en moden alder:

Trompet og kunstner: Erik Lund Hansen

Klarinet og direktør: Jørgen Christensen

Bas og konferencier: Kåre Sigvertsen

Trommer og pulsholder: Hugo Scheel

Banjo og becifriengsmester: Ernst Scheufens

Trombone og jyde: Henning Friis

Sangerinde (af verdensklasse): Lisa Bentzen

19. september 2013

Virksomhedsbesøg på Scania Danmark



Denne aften skal vi besøge Scania Danmark's store lastbil- og busanlæg på Industribuen 19. Scania Danmark er en af de største virksomheder i Ishøj og desuden en del af det verdensomspændende Scania Group, der har en lang og spændende historie bag sig.

Tilmelding er nødvendig

Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening

Ved du hvem du er? Find dine aner

Kom og få en introduktion til slægtsforskning



Thorslunde Ishøj Lokalhistoriske Forening indbyder interesserede til en gratis og inspirerende introduktionsaften, hvor vi vil hjælpe dig i gang med slægtsforskning.

Vi vil fortælle om metoder og teknikker, værktøjer og kilder mm. Det er slet ikke svært, det kræver kun lidt tålmodighed. Kom og få mere at vide.

Ishøj Bibliotek, Ishøj Store Torv 1,
tirsdag, 8. oktober 2013, kl. 19.00-21.00.

www.ishoejlokalhistorisk.dk

KOMMENDE AKTIVITETER

Den Danske Frimurerorden

Mandag den 28. oktober 2013 kl. 10-14



***Mødested: Den Danske Frimurerorden
Blegdamsvej 23, 2100 København Ø***

Hvem har ikke hørt om frimurerne, men hvad foregår der bag de for offentligheden lukkede døre? Logen har i de senere år åbnet de hemmelighedsfulde gemakker. Vi bliver vist rundt i den imponerende bygning med de flotte sale og mystiske symboler, hvor vi hører historien om Frimureriet. Selve rundvisningen varer 2½ time og vi slutter med frokost i Frimurerlogenens Restaurant. Bygningen er tegnet af arkitekt og frimurer Holger Rasmussen og opført i årene 1923 - 1927.

Pris for rundvisning og frokost er 245,00 kr. for foreningens medlemmer. Normalprisen er 265,00 kr. I prisen er inkluderet rundvisning og 2 stk. smørrebrød og en ostemad samt øl eller vand, kaffe eller the.

Dette er et medlemsarrangement. Ved tilmelding skal oplyses fødselsdag, navn og adresse. Tilmelding efter princippet først til mølle. Skulle turen blive overtegnet vil der blive mulighed for at gentage turen senere.

Der er et deltagermax pr. besøg på 30 personer.

Bindende tilmelding kan ske til Jens Hansen på tlf. 43998310 / 20636450.

Eller på mail: cjh@ishoejby.dk senest 4 uger før arrangementet

Jens Hansen

TALERSTOLEN

Fra formandens pen



Sommeren er kommet, godt nok med slæbende skridt, men kommet er den. Sommerjazzen og den gode hygge på Bredekærgård har allerede stået på i 2 måneder. Og alle de frivillige summer rundt som ivrige arbejdsbier, så vi andre bare skal nyde musikken og hinanden. Damerne ved kaffen, herrerne ved øllet og dem der ønsker at blande sig sørger for pølserne i haven. I skal alle have en varm tak for det store frivillige arbejde, I laver for foreningen.

Hvor gammelt begrebet hygge er, ved jeg ikke, men selve ordet er ikke særligt gammelt ca. hundrede år. Grillpølse er også et nyt ord. Pøl-

se noget ældre. Kaffe kom til Danmark 1665. Øllet derimod, det har vi kendt siden forhistorisk tid.

Odin udtrykker allerede i Havamål – med en dybsindighed af den art der karakteriserer drikkelagets sidste timer, og hvor visdommen farves af den bortdragne rus og de fremrykkende tømmermænd – sine erfaringer angående øl: "Øl er ikke, trods al snakken, god og gavnlig drik. Jo mere jeg drikker, jo mindre er jeg ved sind og sans". Øl, forstået som en gæret drik fremstillet på korn og krydret med forskellige urter bl.a. enebær, røllike, malurt og bynke, er altså en god gammel kending.

Den mere moderne type vandt indpas allerede i middelalderen omkring år 1200, og princippet i brygningen var i store træk, den samme som vi kender i dag. Den indhøstede byg fugtes og lægges til spiring, hvorved stivelsen omdannes til sukker - *støbning* - byggen *maltes*. Malten tørres, males og tilsættes kogende vand og bliver således til *mæsk*. At koge så store mængder kræver imidlertid sit ildsted, så det er ikke usandsynligt, at man i Danmark som i det øvrige Skandinavien også har brugt *stenkogning*. Fordelen er, at man kan anvende ikke ildfaste kar fordi man simpelthen lemper glohede sten ned i vandet. *Stenøl* skulle udmærke sig ved en helt speciel smag. Urten blev herefter sat til gæring.

I dag ved vi, at gærsvampe formerer sig i et hastigt tempo og omsætter sukkeret til alkohol. Det vidste man intet om i middelalderen, og man

TALERSTOLEN

havde ingen som helst sikkerhed for, at en eller anden "vildgær" ikke slog ned i urten, så hele processen løb løbsk, og øllet blev udrikkeligt. Det var hasard hver gang. Og såvel kvalitet som alkoholprocent svingede da også fra brygning til brygning.

Man har altid tilsat fremmede stoffer til øllet, dels som smagsgivere, men også for bedre holdbarhed. I det tidlige middelalder blev porsøllet almindelig udbredt i Danmark. Porsen, der vokser i højmoser og lignende vildsomme steder, var i Valdemartiden højt skattet. I år 1152 skænkede Valdemar d. 1. Ringsted kloster en række "steder, hvor der voksede pors" og ifølge Kong Valdemars Jordebog fra år 1231, skulle hvert herred i landet hvert år levere tre mark malt og en mark pors til hoffets ølproduktion. Porsen "skal udmåles således som man måler havre" står der, dvs. i dobbelt mål.

Som det jo så ofte går med den danske øl, fik den allerede den gang hård konkurrence fra det tyske. Humleøllet blev hurtigt en farlig rival til den lidt mere skarpe danske porsøl. Den berømte Trave-øl kom første gang til Danmark med Lübeckerne omkring år 1200.

Trods bispens tordentale over den tysk importerede øl blev det humleøllet der vandt. Snart begyndte man at indsamle vild humle for at krydder sit eget øl. Behovet oversteg imidlertid hurtigt udbyttet, og ifølge Flensborg stadsret importerede man omkring år 1280 råmaterialer så man kunne forbedre den indenlandske humleproduktion. I 1283 følte man sig så meget ovenpå, at man en gang for alle ville stoppe den store import af tysk øl: "Ingen skal efter næstkommende pinse føre, sælge eller drikke tysk øl, og enhver, der vover at handle herimod, skal betale fyrre mark i bøde pr. tønne". Således begynder Erik Klippings Hålsingborg-forordning, der fortsætter med at opmuntre de hjemlige bryggere til, at brygge alt det de formår og "sælge det så dyrt de kan". Den gang som nu, var det umuligt at lovgive om grænsehandel. – Handlen med tysk øl fortsatte.

Og skulle man lige stå og mangle et par fyndord om øl, så har Peder Låle, dansk ordsprogssamler fra sidste halvdel af 1300-tallet, et par stykker: "Når øllet går ind, går forstanden ud" – "Af det sidste bæger kommer gerne den første lussing" – "Altid yppes der kiv i ølkonens hus".

God sommer.
Steen Skovhus

TALERSTOLEN

65.000 kig – 4.000 overspilninger – 3.100 klip på YouTube

Det er den flotte status efter snart 2 års frivilligt arbejde med overspilning af de gamle udsendelser og optagelser fra Ishøj Lokal-TV og TV-Ishøj fra 1974-2005. De 24 frivillige bag projekt ”tvarkiv” mødtes til et status- og sommermøde i slutningen af juni 2013.

Formanden for Lokalhistorisk forening Steen Skovhus takkede for det store imponerende arbejde, der er udført over næsten 2 år.

De frivillige har brugt mange timer i denne periode, enten engang imellem, hver 14. dag, hver uge eller som Peter Kay, der næsten har boet i overspilningsrummet i det sidste halve år.

Vi nåede målet

Alle bånd fra 1974-2005 er næsten overspillet og de resterende få bånd overspilles i løbet af juli-august 2013.

Hvad sker der så?

Alle frivillige vil gerne ”arbejde” videre foreløbigt til nytår.

De vil overspille og digitalisere:

Resterende udsendelsesbånd

Lokalhistorisk Forenings portrætudsendelser, der endnu ikke er digitaliseret, og få dem lagt på Youtube

Råbånd fra TV-Ishøj fra 1993-2005 – så de er sikret for fremtiden (enkelte vil evt. komme på YouTube)

Private videooptagelser af lokalhistorisk interesse.

samt endvidere:

Nedpakke alle bånd, der skal bevares

Gøre klar til flytning til andre lokaler

Hvad kan jeg se på Youtube?

Der er masser af spændende udsendelser:

Mange portrætudsendelser med kendte Ishøjere

Seniorkøkkenet

Livet i Ishøj gennem 30 år med udsendelser om stort og småt

og meget mere

Mest set:

Greve Brandvæsen	4.620 gange
Hornfisk	2.163 gange
Skal vi lege 30	2.124 gange
De 5 tibetanere	1.936 gange
Bag om cirkus Arena	1.399 gange
Modeltog	1.322 gange
Skal vi lege 32	1.088 gange
Yenicoba-diasshow	970 gange

Prøv selv

Direkte på Internettet:

www.youtube.com/user/tvarkivishoj

www.youtube.com/user/videoarkiv/ishoj

søg på www.google.dk og skriv et/flere søgeord om det, du gerne vil se gå ind fra lokalhistorisk hjemmeside www.ishojlokalhistorisk.dk

Vi overspiller/digitaliserer dine private videooptagelser med spændende indslag fra Ishøj

Vi har mulighed for i de kommende måneder, at overspille og digitalisere private optagelser med indslag af lokalhistorisk interesse. Kom med dine VHS, BETA eller andre formater.

Vi vil overspille og digitalisere dine bånd. Vi arkiverer dem og lægger dem evt. på Youtube. Du får en DVD eller en fil på dit USB-stik med hjem.



Er du interesseret, så mail til mig på

oo@ishoejby.dk .

Jeg vil derefter kontakte dig for en nærmere aftale.

Tvarkiv holdet ønsker alle velkomne til gode oplevelser med gamle udsendelser

Ole Olsen – tovholder

LHF nye hjemmeside er gået i luften

www.ishoejlokalhistorisk.dk/

Siden har fået et helt nyt look og indeholder en masse nye og spændende ting.

Under **Arrangementer** vil der løbende blive opdateret informationer om de arrangementer, som LHF afholder. Derudover er det nu muligt, at tilmelde sig arrangementer, hvor dette er nødvendigt. I den udstrækning, hvor der findes billeder fra arrangementer, vil disse blive lagt på siden afholdte arrangementer. Billeder er velkomne – send til webmaster.

Slægtsforskning har fået en hel menu for sig selv. Her får du de mest nødvendige oplysninger og links, man skal bruge for, at fordybe sig i denne spændende verden. På siden Ishøj slægter er en database, hvor du kan søge oplysninger på Ishøj-slægter.

I **Arkibas** er det muligt, at søge informationer om personer og steder. Det er en søgedatabase over alle de informationer og effekter, billeder og videoer, som foreningen har samlet.

Nyhedsbrev bliver fremover sendt ud, når der kommer nyheder vedrørende arrangementer og andre ting, der kan have interesse for foreningens medlemmer. Vi kan kun opfordre til at tilmelde sig, og få nyhedsbrevene som e-mail.

Under **Arkivet** er det nu muligt, at se flere videoer af de borgere i kommunen, som LHF har interviewet igennem tiden. Ishøj Lokal-TV og TV-Ishøjs samtlige optagelser fra starten er blevet digitaliseret og link til disse findes siden TV Ishøj.

Der mangler stadig enkelte oplysninger på hjemmesiden, og vi arbejder hårdt på, at få disse opdateret. Vi ser frem til, at siden bliver besøgt meget af medlemmerne og andre interesserede. Bestyrelsen opfordrer alle til at deltage i en aktiv hjemmeside med indlæg og andre godbidder.

Hvis du mangler noget på siden, eller har spændende info. du ønsker skal på side, er du velkommen til at kontakte webmaster.

Brug **Kontakt**-siden flittigt, så kan du/I være med til, at give et bedre tilbud til LHF's medlemmer. Vi opfordrer alle til at bruge den mulighed

Lars

Slægtshistorie

Når man dyrker slægtsforskning, kan man være heldig at få en masse oplysninger om vore forfædre. Jeg kunne i flere år ikke forstå, at jeg ikke kunne finde min tipoldefar i folketællingerne fra 1845 og 1850. Det var der jo så en forklaring på. Ingen i familien havde hørt om denne historie. Dette drejer sig om min mormors farfar dvs. min tipoldefar. Der er ikke mange, der kan fortælle så meget sandfærdigt om en tipoldefar, som jeg efter højesteretssagen har erfaret.

Min morfar var en fantastisk historiefortæller og han havde nok ikke oplevet de halsbrækkende fortællinger, han kom med. En ting, han nød at fortælle om, var, at han og mormor var det ideelle ægtepar, fordi hun kom ud af rig familie og han kom ud af en fin familie. Jeg ved ikke, om man bliver rig af at sidde 8 år i Stokhuset. Men ligesom efter admiralens vise ”efter 8 år bag lås og slå så endte han med kors og bånd og stjerner på”.



1842 11/2 mellem kl. 4 og 5 om morgenen var der ild i Bleggården i Ålborg, hvor Lars Pedersen var forpagter. Branden blev opdaget af vægterne Christen Astrup og Anders Petersen og brandvæsenet blev tilkaldt og branden blev slukket. Ved politiforhøret om formiddagen kom det frem at Lars Pedersen havde planlagt assurancesvindel ved at påsætte branden. Han gjorde det imidlertid ikke selv, men fik sin bror Peder Rannum og en tjenestepige Ane Cathrine Christensdatter til at gøre det, efter selv at have udlagt halm og lyng forskellige steder på loftet under taget. Alle tre fik hver en dom på 8 års fæstnings- og tugthusarbejde. Ane Cathrine i Viborg og Lars og Peder i Københavns Stokhus.

Højesteretsdom af 1/6-1842, sag nr. 191

1842 11/2 kl. 10.00 blev der holdt forhør i Ålborg Brandret:
 ”Pagina 1. Udskrivt – af Aalborg Kjøbstads Brandrets Protocol. –
 Aar 1842 den 11 Februarii, Formiddag Kl.: 10, blev Brandretten sat og holdt paa Aalborg Raadhus af dens Tilforordnede. –
 Protocollen paa Justitsraad, Ridder Brorsons Vegne ført, ved C: Brorson.
 Hvor da, blev afholdt Forhør i Anledning af den i Nat, Kl.: imellem 4 og 5 stedfundne Ildebrand i Bleggaarden, tæt uden for Bleggaardsport.

Overbrandinspecteur Bosh, som Medlem af Brandretten, anmeldte, at han ved den første Brandalarm var kommet til Brandstedet og havde der bemærket, at Ilden befandt sig paa Lofterne over Stuehuset, samt over Staldbygningen, hvilken sidste Bygning er en for sig isoleret staaende fra Stuelængden, i en afstand af 6 til 8 Alen, afsondret Bygning. Da han tillige havde Haab om at kunde blive Herre over Ilden alene ved at lade Sprøjterne virke, havde han paa given Anledning indskrænket sig til at anbringe Vandstraaler igjennem flere paa Taget brudte Aabninger ind paa Loftet paa begge Bygninger og i øvrigt forhindret, saavidt mueligt, at ingen forstyrrede den Stilling hvori de paa Loftet anbragte Materialier befandt sig. – Efter at Ilden var dæmpet havde han udstillet de nødvendige Vagter for at forhindre at ingen kom op paa Lofterne, og da det var bleven Dag havde han tilkaldt Politibetjent Christensen, Capitain Elmqvist, Lieutenant Olsen, Sprøjtemester Christen Jensen og Skorstensfejer Malmstrøm, og med disse taget Brandstæderne i Øjesyn. Han forefandt da paa Loftet over Stuebygningen henlagt Knipper af Halm, hvis Baand vare løsnede, langs med Taget paa alle Sider af Bygningen. Disse Halmknipper afvexlede regelmæssigen med Bunker af Lyng. – Midt paa Loftet forefandtes intet med Undtagelse af et Par tomme Trækasser, hvoraf den ene dog var forsynet med Laas, Vægten viiste imidlertid, at den formodentlig var tom. – Paa Loftet oven over Staldbygningen var ligeledes henlagte Høe langs med Taget. – Midt paa Loftet befandt sig en stor Dynge Høe, der var sammenstuvet og naaede op til Tagryggen, dette havde han dog kun bemærket under Ildebranden, da han havde været oppe paa Loftet; thi efter at Ilden var slukket, var den øverste Deel af denne Bunke, som i øvrigt laae paa Bræder paa Husets Haandbjælker, formodentlig ved det paagyde Vands Tyngder, nedfalden og kastet hen mod den ene Side af Taget. Man havde imidlertid kunnet gaae rundt om denne Høemasse og det viste sig tydelig at Ilden havde brændt langs under Taget paa begge Sider saavel som ved Gavlene, ligesom der ogsaa var tydelig Spor til, i Særdeleshed paa Loftet over Stuebygningen, at Ilden havde brændt særlig paa flere Steder saaledes at endog Loftet var brændt igjennem, uden at der dog var Spor til, at de imellem de enkelte Steder hvor Ilden havde brændt, værende Brændbare Materialier havde været antændte og saaledes forplantet Ilden fra det ene Sted til det andet. – Ved at undersøge Lejligheden i Stueetagen fandtes ingen Steder noget somhelst Spor til at Ild derfra var opstaaet, dog saaes saavel i Stuebygningen som Staldbygningen flere Steder hvor det enkelte Breddelag, der udgjorde Husets Loft, var gjenembrændt. – I Staldbygningen fandtes der dog i et lidet Aflukke, hvor henstod en Hakkelseskasse, og et Kar med noget Korn, at et Par af Hu-

sets Skillerumsstolper vare angrebne af Ild og forkullede, dog saaes det tydeligt, at Ilden havde været stærkest nede ved Gulvet og ikke udbrændt sig op ad Stolperne lige til Loftet. Da der lige over dette Sted befandt sig en Lem er det sandsynligt at Ilden maae være faldt igjennem denne i noget derunder liggende Hakkelse. Denne Forklaring blev oplæst for Overbrandinspecteuren og af ham ratihaberet, med det Tilføjende: at der ligeledes havde været Ild i den Masse af Høe som havde lagt midt paa Loftet over Staldbygningen. Dimitteret. – Derpaa fremstod: efterfølgende af de ved Brandvæsenet adjungerende Borgere hvilke, paa Brandrettens Begjæring, havde taget Brandstæderne i Øjesyn, nemlig: Kjøbmand, Borgerrepræsentant Berg – Kjøbmand, J: Kaarsberg, og Tobaksentreprenuer Obel, som eenstemmigen forklarede: at de samlede i Dags Formiddag Kl.: 9, havde begivet sig til Brandstædet og der undersøgt de locale Forhold, som de havde forefundet aldeles saaledes som af Overbrandinspecteuren er forklaret og maatte de bemærke, at paa enkelte Steder en Deel af det Halm og Lyng, som havde lagt langs Taget var ved Vandstraalernes Magt skyllet til side. Ligeledes var paa Loftet over Stueetagen en Deel Halm strøet hist og her omkring midt paa Loftet. Saavidt det kunde skjønnes var Lyngknipperne henlagt under Sparretræerne og en- del af disse vare af Ilden angrebne og forkullede. Lægterne vare paa flere Steder overbrændte. Denne Forklaring for Comparenterne oplæst, ratihaberet. Dimitteret. Cancellieraad, Byfoged Wølfferdt maatte bemærke, at da han ved i Nat at være tilstæde under Ildebranden som Politmester havde fundet det yderst mistænkeligt, at Ilden var opkom met inde paa Loftet, i 2de: fra hinanden isolerede Bygninger, saavidt det kunde skjønnes paa en og samme Tid, saa fandt han det fornødent til Sagens fuldstændige Oplysning, samt siden Forpagteren af Bleggaarden var fraværende, at indsætte hans Tjenestekarl og Tjenestepige i Politiarresten, ligesom hans Kone der foregav at være syg og havde søgt Huuslye hos Gartner Beck, hvor hun var gaaet til Sengs, bemeldte Sted blev bevogtet af en Politibetjent, saa at ingen for det attraaede Forhør skadelig Collision kunde finde Sted imellem de Paagjeldende. – Da Klokken imidlertid nu var bleven 12, blev Forhøret udsat til i Eftermiddag Kl.: 4. – Retten hævet. – A: Mørch. F: C: Wølfferdt. Jørgen M: Kruuse. J: P: Bosh. Marcus M: Galthen.”

Følgende henvisning ses øverst til venstre på side 1: ” No 525-1842”.
(Højesteretsdom af 1/6-1842, sag nr. 191. Side 1-4 af udskrift fra Ålborg købstads brandretsprotokol)

1842 11/2 kl. 16.00 fortsatte brandforhøret vedr. branden på Bleggaarden i Ålborg tidligt samme morgen:

”Aar 1842 den 11te Februarii, Eftermiddag Kl.: 4, continuerede forestaa-

ende Forhør, hvor da fremstod: – Vægter, Christen Astrup som forklarede at han, som har Post i Skolegaden, havde Kl.: lidt over 3 bemærket en sveden Lugt, hvis Aarsag han var gaaet ned af Vandgyden henimod Gartner Lykkes og Bechs Steder, men da han noget nede i Gaden lagde Mærke til at der var Lys hos nogle Væverfolk som der boer, antog han at den svedne Lugt som forekom ham at hidrøre fra antændt Halm kom fra dette Huus og han vendte derfor tilbage igjen, han traf da sammen med sin Collega der har Post i Brandstrupgaden, der ligeledes havde bemærket den svedne Lugt i Skottergaarden (en fra Skolegaden ved Fattighuset løbende Gyde) de besluttede derfor nøjere at undersøge hvorfra Lugten hidrørte. Comparenten gik da atter need af Vandgyden til Gartner Bechs Have, og da han intet mistænkeligt bemærkede fra, gik han over Aaen paa et Bret der fører til Bleeggaardsvejen. Der bemærkede han atter den svedne Lugt af antændt Halm og ved at forfølge Retningen hvorfra denne syntes at komme, kom han ned til Bleggaarden og saae da Røg ud af Huset. Da han imidlertid ikke kunde komme igjennem Porten som var lukket af Toldvæsenet, for at nærme sig Huset, vendte han tilbage, gik ind i Gartner, Jens Beks Have, og over Aaen, der befinder sig imellem denne og Bleeggaarden, og opdagede han da Ild i Staldbygningen igjennem et Vindue paa Hakkelsekammeret. Han bankede paa Karlen som strax kom ud til ham, hvorpaa han vendte om til Stuehuset for at vække de der værende Personer, men da han kom omkring Hjørnet af Huset, kom et Fruentimmer ham der skrigende i møde, hvorpaa Comparenten var løbet tilbage for at gjøre Allarm i den øvrige Deel af hans Post. – Comparenten bemærkede, at Aarsagen til at han ikke havde gjort Allarm da han først bemærkede den svedne Lugt, var fordi han antog at de Væverfolk hos hvem han saae Lys kogte Kaffe. Forklaringen ratihaberet.

Dimitteret.—Derpaa fremstod: Vægter Anders Petersen, som forklarede: at han har Post i Brandstrupgaden og havde der bemærket en sveden Lugt som af antændt Halm, – Kl.: noget over 3, i Nat. Han var derfor gaaet ned ad Skottergaarden for nærmere at undersøge, hvorfra Lugten hidrørte, men da han kom til Enden af denne Gade tabte Lugten sig, og han bemærkede den først da han kom tilbage til Brandstrupgaden. Han havde derpaa søgt hen til Vægter, Christen Astrup, hvis Post støder sammen med hans, for at meddele ham den gjorte Erfaring, og af denne erfarede han da, at han havde gjort samme Bemærkning paa sin Post, hvis Aarsag de begge bleve enige om at gjøre Undersøgelse paa deres respective Poster, og hørte da Comparenten noget efter at, Christen Astrup gjorde Brandalarm. Oplæst, ratihaberet. –

Derpaa blev fremstillet fra Politiarresten løs og ledig her i Retten: – Pigen, Ane Cathrine Christensdatter, som tjener Forpagteren af Bleeg-

gaarden, Lars Pedersen. Hun forklarede at hun i Nat var staaet op for at legge under Bryggerkjedlen, da de skulle vadske og brygge. Hvad Klokken var vidste hun ikke bestemt, men da hun kom i Kjøkkenet raabte Vægteren Halvtre, hun havde derpaa gjort Ild under Bryggerkjedlen og havde derefter lagt sig paa sin Sæng, paaklædt. Hvorlænge hun saaledes havde lagt kunde hun ikke angive, men hun vågnede ved at høre en knitren og kunde da see igjennem Loftet Ild paa Loftet. Da Comparentinden saae Olden vækkede hun Konen, som gik med et spæd Barn over til Christian Bescks; hvorimod Comparentinden tog det ældre 3½ Aars gamle Barn og satte ind i Gartner Christian Bechs Have. Forinden dette sidste skeete var Comparentinden gaaet uden for Huset og havde der mødt Vægteren, som hun dog ikke talte med, hvorimod hun da nærmede sig Stald-døren hvor Køerne kom hende i møde. – Efter at have baaret det forhen omtalte Barn til Gartner Bechs Have gik Comparentinden til Staldbygningen for at trække en Koe ud som var søgt ind i Stalden, og bemærkede hun da Ild igjennem Tagstenene. – Comparentinden forklarede yderligere, at hendes Hosbonde var i Gaar Aftes i Mørkningen reist fra Bye, uden at hun dog veed i hvad Ærinde; dog havde han omtalt, at han ventede at komme tilbage som i dag. – Comparentinden kan ikke angive nogen Aarsag til Ildens Opkomst og forsikkrer ikke at have været selv med Lys eller Ild paa Lofterne hverken over Stuelængden eller Staldlængden. Comparentinden vedgik at hun havde bemærket paa Loftet at der var henlagt Halmknipper rundt om under Taget og langs med Gavlen som afvexlede med Knipper af Lyng, hvilket var skeet for et Par Dage siden, dog kan Comparentinden ikke angive nøje Tiden naar dette skeete. Lyngen var kommet hjem i Løbet af Sommeren og hensat i en Stak paa Marken, hvorimod en Deel var taget i Huus og var lagt i Tærskeloen. – Videre kunde hun ikke forklare til Oplysning uagtet hun blev alvorlig formanet til Sandheds Udsigende. Paa given Anledning forklarede Comparentinden yderligere, at Karlen havde fyldt Vand i Kjledlen og at Comparentinden havde bemærket, at denne omtrent var halv fuld da hun lagde Ild under. Ligesaa erklærede hun, at hun plejede i Almindelighed at lægge sig naar hun skulde vaske, efterat have gjort Ild paa og indtil Vandet blev varm. Comparentinden blev atter nedsat i hendes forrige Arrest, efter at have vedgaaet sin Forklaring. – Derefter fremstod:

Tjenestekarlen Peder Pedersen. Hans forklaring kommer i næste blad.

Fortsættes i næste blad

Da selve retssagen er et digert værk vil jeg plukke oplysninger, som jeg mener er værdifulde for en slægtsforsker

Ib Woide mann

Thorsbro Vandværks Museumsforening

Veterantræf på Thorsbro Vandværk

Sommerens sidste "åbent hus" på Thorsbro
søndag den 8. september 2013, kl. 13

Museumsforeningen lukker ned for en rigtig fin sæson 2013 med en invitation til veteranfolket og alle med lyst til teknik, mekanik og gamle velholdte maskiner.

Mød op for at se og høre de gamle B&W motorer fra 1932 køre og opleve lidt af stemningen og motorstøjen fra dengang, Værket var i drift. Sommeren igennem starter museumsforeningen en eller flere motorer som en del af de faste rundvisninger, der hvert år beriger 800-1.000 gæster med historier om Værket og den funktion, Værket havde og stadig har.



Thorsbro er det perfekte samlingssted for veterankøretøjer af enhver art, cykler, biler og knallerter. Rigtig godt vejr er for længst bestilt til arrangementet søndag den 8. september 2013, kl. 13-16.

Foreningen håber, at rigtig mange vil benytte lejligheden til at lufte veteranen, køre en tur og fremvise det kæreste eje eller komme tilfældigt forbi, nyde naturen ved lille Vejle å, se på de fantastiske veterankøretøjer og få en oplevelse på denne sidste sommerdag i året.

Thorsbro Vandværk har adressen: Allévej 29, 2635 Ishøj

Har du ikke mulighed for at dukke op den 8. september, se da efter sæson 2014, som starter i maj måned.

Følg med på museumsforeningens hjemmeside, som opdateres løbende og indeholder mange flotte fotos fra livet på Værket.

Se mere på www.thorsbrovandvaerk.dk

Thorsbro Vandværks museumsforening

Niels Meldgaard



Konkurrence for foreningens medlemmer

1. Hvilket herred hørte Ishøj til, da Christian den 4. levede?
2. Hvem har været præst i Thorslunde-Ishøj i flest år?
3. En fisker har fanget et antal fisk. De 3 tungeste vejer tilsammen 35% af fangstens samlede vægt. Dem sælger han, herefter udgør de 3 letteste fisk tilsammen $5/13$ af resten igen efter vægt naturligvis.
Hvor mange fisk fangede fiskeren?

Svarene indsendes eller afleveres til:

Lokalhistorisk Forening, Tranegilde Bygade 4, 2635 Ishøj.
Der trækkes lod om to gode flasker vin mellem de rigtige besvarelser.

Kun foreningens medlemmer kan deltage

Svar på spørgsmålene fra februarbladet

1. Hvilket år blev der indlagt vand i husene på strandsiden?
Svar: 1938
2. Hvornår fik vi kvindelig præst i Ishøj kirke?
Svar: 1972
3. Lars befinder sig i et hus, hvor der er 3 ens lamper på 1. sal. Kontakterne til lamperne sidder nede i kælderen og Lars vil gerne finde ud af hvilken kontakt, der tænder hvilken lampe. Han er alene i huset og gider kun gå op ad trapperne én gang. Ledningerne er skjulte, og han kan ikke se lamperne fra kælderen. Han må ikke trække ekstra ledninger, bruge værktøj eller andet snyderi.
Hvordan kan han løse denne opgave?
Svar: Først tændes en af kontakterne i kælderen og venter et stykke tid. Så slukker man kontakten igen og tænder en af de andre, hvorefter man straks går op på 1. sal. Den pære som er varm hører til den første kontakt. Den tændte pære hører til den tændte kontakt og den kolde pære hører til den sidste og urørte kontakt

Blandt de indsendte rigtige besvarelser udtrukket :
Jan V. Jeppesen, Tranehøj 17

Husk foreningens arrangementer i 2013

Kommende arrangementer bliver publiceret på foreningens hjemmeside og i de lokale medier

- 
- 4. august Jazz på gårdspladsen**
 - 11. august Foreningsskovtur**
 - 25. august Visesøndag med underholdning**
 - 1. september Jazz på gårdspladsen**
 - 19. september Besøg hos Scania Danmark**
 - 8. oktober Find dine aner**
 - 28. oktober Tur til den danske frimurerloge**