



## **Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online**

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### **Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor**

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### **Ophavsret**

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### **Links**

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

# Fastelavn i Ishøj for 100 år siden



**Thorslunde-Ishøj**  
**Lokalhistoriske Forening**

## FORMANDEN HAR ORDET

### Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening bliver 40 år i 2015



Den 10. april 1975 blev foreningen stiftet. Selve optakten og foreningens første 25 år er rigtig godt beskrevet i den lille bog, der blev udgivet i forbindelse med foreningens jubilæum. Vi har stadig flere eksemplarer, så hvis du ikke har den eller kender nogen, der bør have den, er du velkommen til at hente en, næste gang du kommer på arkivet.

Jeg er godt nok ikke den rette til at skrive om foreningens historie som sådan. Jeg var ung og selv om jeg arbejdede inden for kommunegrænsen, var det ikke noget, jeg opdagede. For mig – som det sikkert var for andre unge i den alder – lå verden på den anden side. Vi tænkte ikke på historien, for os var det fremtiden, det gjaldt. I Ishøj var der idrætsforeningen og skulle vi andet, foregik det på den anden side af kommunegrænsen. Derfor, og måske netop derfor, er det en stor glæde, at de, som vi dengang oplevede som halvgamle og forstokkede, tog opgaven på sig og lagde megen energi og mange timer i at samle alt det op, som vi unge var klar til at forkaste.

Det vi i dag kalder Ishøj har jo været i en rivende udvikling, ikke meget er som dengang og hvordan skulle vi overhoved kunne fortælle den udvikling, hvis ikke foreningen gennem årene havde sørget for at indsamle historierne. En ting er de papirer som officielt er tilgængelige, men det er ikke historien, det er blot rammen. Historien er jo alle dem, der fylder rammen ud. Lidt som når vi til jul alle køber et juletræ – i store træk er træerne ens, men når vi hver især hænger pynten på og udfolder vores egne traditioner omkring træet, skaber vi vores juletræ.

Havde der ikke gennem nu 40 år været entusiastiske medlemmer og aktive i vores forening, havde der ikke været en "vores historie". 40 fed og færdig, siger man, men det gælder ikke vores forening. I dag er vi større end nogen sinde – både på medlemmer og aktive. Og opgaverne med at indsamle vores fælles historie er bestemt heller ikke færdige. På den måde er det et taknemmeligt formål vi har, for hver dag der går, kommer der nye historie, der skal dokumenteres.

Med den samfundsmæssige udvikling der har været siden foreningens start, findes der også rigtig meget, vi ikke har nået endnu. Derfor hvis der blandt alle vores medlemmer sidder nogen, der gerne vil være med i arbejdet, så hold jer endelig ikke tilbage, der er masser af arbejde og vi, som nu er aktive, er rigtig hyggelige at være sammen med, når vi selv skal sige det.

Ishøj er i dag en stor abstrakt størrelse. Modsat "gamle dage", hvor alle vidste alt om alle, så er det i dag umuligt at følge med i alt, der sker. Ikke blot har kommunen været ude for sådan en "almindelig" befolkningseksplosion, men i høj grad også en mangekulturel udvikling som har skabt et helt nyt Ishøj.

I den forbindelse vil jeg opfordre alle til, inden der bliver smidt ud, lige at overveje, om det man har liggende, ikke bør indleveres til Lokalhistorisk Arkiv, således at vi fortsat kan få beskrevet den store historie med alle dens mange facetter, bl.a. til glæde for sådan nogle som mig, der ikke ligge havde det fokus, da jeg var ung. I må også meget gerne spørge naboer, venner og mennesker i møder i andre foreningssammenhænge. For selv om vi gør, hvad vi kan, er det umuligt uden hjælp at få fat i alle de gode historier, der findes i Ishøj.

### *Tillykke med Fødselsdagen*



*Thorslunde-Ishøj sogneråd fra 1910-12*

## DET SKER I FEBRUAR

### Søndag den 1. februar kl. 10 Fastelavnsbyttemarked på Bredekærgård

Har du et brugt kostume, så kom og byt det til ét, der passer i år. Lav festlige masker og fastelavnsris af genbrug. Du kan selvfølgelig også medbringe andre ting, som du eller dine børn ikke længere bruger, og som du vil give væk. Placer dine medbragte ting i de rigtige kategorier på bordene. Find de ting, som du gerne vil have med hjem – gratis.

**Alle er velkomne, og der er gratis adgang**

### Søndag den 15. februar kl. 10 Fastelavnsarrangement på Bredekærgård med børneteater og aktiviteter for børn

Ishøj Teater viser forestillingen "Pjerrot og månen". Efter forestillingen er der fastelavnsfest med tøndeslagningen og gamle fastelavnslege på den hyggelige Bredekærgård, der ligger lige ved siden af Ishøj teater.

Forestilling kl. 13.00.

Tøndeslagning kl. 14.15



#### **Billetpris med teaterforestilling:**

Barn 80 kr. (ved samlet køb af min. 6 børnebilletter, 100 kr. pr voksen).

**Billetpris uden teaterforestilling:** 25 kr. Der er en slikpose til børnene, fastelavnsbolle samt saftevand/kaffe/the ad libitum med i prisen.

Billetter kan købes ved telefonisk henvendelse på:

43 73 60 98 eller på mail: [billetter@ishojteater.dk](mailto:billetter@ishojteater.dk).

Se mere på [www.ishoejteater.dk](http://www.ishoejteater.dk), [www.ishoejlokalhistorisk.dk](http://www.ishoejlokalhistorisk.dk)

## DET SKER I FEBRUAR-MARTS

### 17. februar kl. 18 Slægtsforskning på Bredekærgård



Foreningen indbyder interesserede medlemmer til en introduktionsaften, hvor vi vil gennemgå de forskellige muligheder for søgning efter oplysninger om personer m.m. Vi vil fortælle om, hvordan man kan anvende de forskellige systemer.

*Arne Sørensen og Ib Woidemann*

### Søndagshygge for hele familien hver måned

Første søndag hver måned kan du tage familie, naboer og venner med til afslappende hygge på Bredekærgård og nyde kaffen og lidt hjemmebag, mens der er sjove aktiviteter for børn i alle aldre. Desuden har vi forskellige lokalhistoriske temaer på programmet.

Arrangementerne starter kl. 10 og slutter enten kl. 13 eller 15 alt efter, hvor mange frivillige hænder, der hjælper til. Du kan læse mere om arrangementerne på hjemmesiden [www.ishoejlokalhistorisk.dk](http://www.ishoejlokalhistorisk.dk)

Du er også altid velkommen til at kontakte Trine Andrä på  
tlf. 23 28 41 87 eller mail [trineandra@gmail.com](mailto:trineandra@gmail.com)

#### Søndagsarrangementer i foråret:

Søndag den 1. marts – Kontakt Trine for mere info (se info ovenfor)

Søndag den 5. april kl.10-13 – Påskeklip og gamle påskelege

Søndag den 3. maj – Kontakt Trine for mere info (se info ovenfor)

## DET SKER I MARTS

### Indkaldelse til generalforsamling 2015 10. marts 2015 kl. 19 på Bredekærgård

#### Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Beretning fra eventuelle arbejdsgrupper
5. Forslag, herunder kontingentforslag
6. Valg
7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Regnskabet for 2014 vil kunne ses på foreningens hjemmeside fra den 1. marts.

Efter generalforsamlingen vil der blive budt på et mindre traktament.



## DET SKER I MAJ

### 31. maj Jazz på Bredekærgård kl. 13 Burgundia Jazzband spiller



BURGUNDIA er det latinske navn for Bornholm. Burgundia Jazzband er da også hjemmehørende på ferie- og solskinsøen i Østersøen. Her har det spillet overalt siden starten i 1985.

Bandets kendetegn er glad, swingende jazz, som spænder lige fra gedigen, traditionel jazz over revivaljazz fra 60'erne og til evergreens, både udenlandske og danske.

Inspirationen hentes både hos Louis Armstrong, Eddie Condon, Chris Barber, Kenny Ball, Papa Bue og hos mange andre, hvor der stjæles med ører og nodepen, alt hvad der kan fås fat i. En gang imellem sker det dog også, at bandet selv får en god ide.



## FOR 40 ÅR SIDEN

*Jeg ved ikke, om vi er blevet sprogligt bedre med tiden, men for 40 år siden, hvor foreningen blev stiftet, så foreningsnavnet navnet således ud:*

**”Thorslund-Ishøj Lokalhistorisk forening”**

I dag skilter vi med, at foreningens navn er:

## **Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening**

Foreningen blev stiftet på en generalforsamling den 10. april 1975.

Initiativtagerne var:

Forhenværende lærer Karl Johan Pedersen, Lokesvej 22

Landbruger Harry Esbensen, Ishøj Stationsvej 60

Husmoder Lilly Larsen, Solvej 10

Husmoder Astrid Christensen, Tranegilde Bygade 44

Mekaniker Poul Jamrath, Tranegilde Strandvej 26

Boghandler Ole Sten Jørgensen, Pilemøllevej 90

Brandmand Leif Nielsen, Lille Bygade 6



*Karl Johan Pedersen*

For at alle, der ønskede det, kunne være med, blev kontingent fastsat til 15 kr. om året.

I marts måned 1976 blev det første medlemsblad produceret.

Redaktøren var den tidligere formand og medstifter Leif Nielsen.

Foreningens første formand var Karl Johan Pedersen.

Der var hurtigt 200 medlemmer af foreningen. I dag år 2015 er medlemstallet oppe på ca. 1350.

## DER VAR EN GANG

### Afholdsbevægelsen

Fra de tidligste tider har mennesker beruset sig i alkohol og andre euforiserende stoffer, men lige så længe har der været mennesker, der af forskellige årsager har afholdt sig fra brugen af alkohol.



*Billedet er formentlig fra foreningens start i 1904*

I kølvandet af oplysningstiden begyndte mennesker i langt højere grad end før at tage ansvar for deres eget liv, økonomisk, religiøst, politisk og etisk. Dette førte bl.a. til, at de første afholdsforeninger så dagens lys i Amerika først i 1800-tallet. Allerede i 1841 blev der gjort forsøg på at stifte en afholdsforening i Danmark, men ikke før den 17. april 1879 lykkedes det at stifte en levedygtig afholdsforening i Vejle. Det blev grundlaget til det, vi i dag kender som Danmarks Afholdsforening.

Danmarks Afholdsforening har lige fra starten været en meget bred forening, idet den altid har samlet folk af enhver religiøs og politisk overbevisning. Danmarks Afholdsforening har aldrig haft anden ideologi end

## DER VAR ENGANG

den afholdende. Foreningen toppede, hvad medlemstal angår, under den 1. verdenskrig med et antal på 69.000 medlemmer. Der var ikke et sogn i landet, som ikke havde sin afdeling af Danmarks Afholdsforening.

Danmarks Afholdsforenings medlemmer kommer fra alle samfundets sociale grupper og det eneste krav der stilles til dem er, at de er afholdne fra alkohol som drik. I foreningsregi ses der ikke på folks religiøse, politiske eller etniske baggrunde. En person med en militær løbebane er ligeså velkommen, som en militærnægter. Dette siger ikke så lidt om bredden i Danmarks Afholdsforening.

Efter veloverstået nytårsfestligheder med god mad og masser af drikkevarer kom jeg til at tænke på, hvordan forholdte det sig med afholdenheden i Ishøj. Jeg kunne huske, at vi havde haft udstillet et flag i fantastisk god stand. Jeg fandt ud af, at der må have været problemer med drikkeriet i Ishøj og Tranegilde. Borgerne mente, at det ville være en god ide at starte en underafdeling op. Foreningens navn og formål fremgår af foreningens Fane. Denne fane eksisterer stadig på lokalhistorisk arkiv.

### **Afholdssamfundets afdeling Haabet for Ishøj og Tranegilde.**



Foreningen blev stiftet den 17. april 1904, men hvornår den ophørte med at eksistere, ved jeg ikke med sikkerhed.

*Hvorfor Thorslunde ikke var med, kan man kun gisne om.*

## DER VAR EN GANG

Af de efterfølgende billeder fremgår det, at foreningen en overgang var af en anseelig størrelse. Den var helt sikkert i stand til at samle mange, der bakkede op om bevægelsen.



*Ib Woide mann*

## DER VAR ENGANG

### Katten af tønden foregik til hest

Fysisk hårde konkurrencer og kampe var en fast del af fastelavnsfesten. ”Kampløge var almindelige på landet. Styrke var prestigefyldt, fordi man havde en hverdag, hvor der var brug for at have kræfter,” siger Else Marie Kofod og fortæller, at man gik virkelig hårdt til den. Nogle af legene foregik til hest og lignede middelalderlige ridderlege. Det gælder blandt andet dysten om, at slå katten af tønden.

Hver gård stillede med en rytter og en hest, som repræsenterede gården. Rytterne skulle så slå efter tur på en tønde med en kølle, indtil der gik hul på tønden, og katten stak i rend. Hvis den da ikke var blevet lemlæstet i tønden inden da.

Det var sjovt at slå rigtige katte af tønden. Nogle gange indeholdt tønden to katte, hvis haler var bundet sammen. ”Man brugte en levende kat, fordi man syntes, det var sjovt,” siger folkemindeforskeren og fortsætter:

”Man havde slet ikke den samme fornemmelse for dyr på det her tidspunkt, som vi har i dag.”



*Tøndeslagning i Ishøj for 100 år siden*

## NOGEN GIK GLIP AF

### Søndagshygge i fuld galop

Mange børn og voksne lagde turen forbi Bredekærgård, hvor der blev fortalt historier om landsbylivet i gamle dage, prøvet kræfter med lege fra 1700 tallet, danset folkedans og hygget omkring bålet og ikke mindst red-det for fuld galop på egen avl af verdens skønneste kæpheste.



Jørgen og Linda guidede os rundt i Tranegildes snævre gyder og passager, mens de fortalte spændende og sjove historier om Danmarks mindste brandstation, om bagvendte bondegårde og om den hemmelige kirkesti i landsbyen uden kirke.

På gården var der leg og grin, da både små og store prøvede kræfter med ”lege fra gamle dage”. Der blev lyttet koncentreret under QR-kodejagten, hvor vi fulgte bonden Kresten rundt på gården, mens de fik indsigt i, hvordan bondelivet var på Bredekærgård i 1700 tallet.

Ved bålet blev der lavet byggør af korn høstet og malet på Bredekærgård. Der blev storhygget i stalden, mens der blev lavet dukketeater og kæpheste i alverdens afskygninger. I gildesalen lærte vi først nogle enkelte grundtrin i folkedans og så gav vi den ellers fuld gas med Tossemarens Totur. På høloftet var der historiehule, hvor man kunne læse bøger om gamle dage.

En stor tak til jer 18 frivillige hjælpere, der stod for lækker hjemmebak, sjove aktiviteter til dagen, diverse forberedende opgaver og efterfølgende oprydning. Det er alle jer skønne forældre og bedsteforældre, der gør det muligt at lave aktiviteter, hvor mange børn og voksne har nogle herlige stunder sammen på Bredekærgård.

*Trine Andrä*

## NOGEN GIK GLIP AF

### Mortensaften

Mortensaften var vi ca. 80 medlemmer samlet til Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forenings traditionelle Mortensaften-festarrangement hos Ole Kok. Formanden indledte aftenen med et historisk tilbageblik til dengang Thorslundemagle og Ishøj sogne sammen med Taastrup og Sengeløse sogne udgjorde Lille Herred. Dengang forstod man også at feste i forbindelse med de religiøse højtider, som Mortensdag egentlig er en del af. Af beretninger fra Hedeboegnen fremgår det, at Mortensaften holdtes hellig med god aftensmad f.eks. fåresteg. Og Mortensdag samledes byens ornelav hos orneholderen til ornegilde. Hver gårdmand skulle yde en ½ td. Sæd, d.v.s. ½ td. korn til byornens underhold.

Nu til dags opfatter vi ikke Mortensaften som særlig hellig, men mere en anledning til at samles og holde en lille fest. Nu spiser vi heller ikke fåresteg, men derimod mest andesteg og denne aften var ingen undtagelse. Så vi indledte festlighederne med en dejlig velmagende andesteg med alt det sædvanlige tilbehør af hvide og brune kartofler, rødkål mv. Den i forvejen gode stemning fik lige en ekstra dimension, da aftenens underholder tog over. Det var Jørgen fra "Glad musik", der sang og spillede populær musik fra 70- og 80erne og revynumre. Der var også lejlighed til en svingom og en af gæsterne bistod Jørgen og sang nogle af de gode gamle revynumre. Det blev en rigtig dejlig aften og vi glæder os allerede til, at vi igen skal samles til dette års Mortensaften-arrangement.

*Preben Kok*

### Julestue på Bredekærgård

Julestuen havde i år et af de største besøgstal, som vi har haft i al den tid at dette arrangement har eksisteret.

Der var næsten lige mange besøgende lørdag og søndag. Vores frivillige medhjælpere var godt trætte efter dagen. I boderne var omsætningen i overkanten af, hvad den var sidste år.



## NOGEN GIK GLIP AF

### Juletræsfest I Ishøj Skolehal

Foreningen afholdte juletræ lige som i gamle dage. Vejret var for engangs skyld et rigtigt julevejr.

Det var som tidligere det store nisseorkester med nissefar og nissemor med alle nissebørnene, som legede med børnene. Det var i år en meget stor success, da omkring 360 gæster mødte op. Det er det største antal, vi nogen sinde har haft til dette arrangement.



Både børn og voksne nød de mange sanglege, som nisserne igen i år gennemførte. Der var rig lejlighed til at få rørt benene og sangstemmerne, både for børnene og forældre og bedsteforældre. Der var så mange der deltog, at der dårligt nok var plads til 2 kredse omkring juletræet.

Da foreningen ønsker at holde de gamle traditioner i hævd, vil vi gentage juletræet i Ishøj Skolehal, 4. juledag den 28. december i år.



## NOGEN GIK GLIP AF

### Gule ærter i Centersalen

Mere end 200 valgte at tage en bid af et rigtigt fortidsminde. Foreningens gule ærter i Centersalen blev et tilløbsstykke og efter Ole Kok, som igen i år leverede dem, blev der også taget godt fra.



Det er en lidt sjov tanke, at man i Danmark har spist gule ærter, eller i hvert fald en afart af retten, i flere tusinde år.

De gule ærter er sammen med kål blandt de allerældste grøntsager vi har kendt. Det skal selvfølgelig ses i lyset af, at der ikke altid har været de samme muligheder som i dag for at opbevare og gemme madvare. Ærterne blev tørret og gav mad til den lange kolde vinter.

Den ældst kendte kokebogsbeskrivelse af retten er fra 1766.

Harmonikspilleren Kristian Rusbjerg leverede aftenen igennem en fin og dæmpet musikalsk underholdning til en helt igennem hyggelig aften

Steen Skovhus



## LOKALHISTORIE

### Familien Niels Peter Jensen i Ishøj

Niels Peter blev født i Ishøj den 29. juli 1889 og døde 10. december 1945. Niels Peters familie stammer fra Ishøj og han boede her hele sit liv. Han blev gift med Alma Bengtson, der kom fra Sverige. Vielsen foregik i Ishøj kirke den 25. august 1896. De fik sammen 14 børn.

Lokalhistorisk forening er så heldig, at vi fra familien har modtaget et stort materiale af både billeder og breve, der beskriver, hvordan man levede i Ishøj i perioden fra 1910 og frem til 1945. I bladet har vi tidligere haft en beskrivelse, der var forfattet af et familiemedlem, Ruth Jensen.



På arkivet ligger vi også inde med en del korrespondance, som Niels Peter har haft med forskellige familiemedlemmer. Der er et brev fra hans bror, som købte en landejendom på Fyn og flyttede dertil. Der er flere breve fra et par af hans børn bl.a. fra sønnen Georg, der arbejdede i Tyskland og Østrig. Disse breve beskriver, hvordan levevilkårene var for knap 100 år siden.

*Ishøj d 7-2 1940*

*Kære Georg*

*Tak for Brevet som vi har modtaget det var jo en kedelig Tur du havde, naar du endelig hade faaet-fri i 4 Dage, men det er jo galt med den haarde frost alle vejne og det kniber snart med Brændsel de fleste steder og det er så dyrt saa det daarlig er til at betale Venild var nok bange for vejret i Mandags Mors Fødselsdag, det blev ellers godt om Eftermiddagen, Olga og Henning var her, Gunnar og hans Familie og Karlo Karen og Børnene, saa vi var jo mange alligevel (Ny side)*

*Mary hade eller ogsaa bestemt sig til at tar en tur Hjem, men hun var bange hun ikke kunde komme tilbage igen vi fik brev fra Mille, hun ligger jo paa Sygehuset til opservation til Undersøgelse, men er da ikke saadan*

særlig syg hun har surcærter i den ene side en gang i mellem. Af nyt har jeg ellers ikke noget særligt at fortælle alt gaar som sædvanlig, det er jo slæmt Vejr for Simon og Evald at køre med Mælk i denne Tid, det kniber med at slippe til København igennem Snedriverne. I har vel ogsaa megen Sne derovre, maaske mere end vi har. det er ogsaa slæmt for Alma og Ivar at komme til og fra Arbejde, særlig for Ivar som først skal Hjem om Aftenen og siden til Taastrup igen og i Skole men det er ikke saa farlig siger han. Nu slutter jeg for denne gang.  
En kærlig Hilsen til dig fra os alle”

Der er ingen tvivl om at Niels Peter var en flittig og dygtig mand. Se anbefalingen fra hans skolelærer Ole Jensen

Niels Peder Jensen, Søn af Husmand  
Jens Andersen her i Byen, her gået i Skole  
hos mig fra Begyndelsen af den skolepligtige  
Alder til sin Konfirmation, og i den Tid  
opførte sig meget godt. Han var i de fleste  
Undervisningsfag ret god, snarvsagt i de andre  
for Børn udviklede Forhold, opmærksom  
overfor mundlig Meddelelse; mekaniske Sordigt  
(Regning, Skrivning m. m.) faldt godt for ham.  
Siden sin Konfirmation har han, svarende paa  
vid, læst en Del gode Bøger, og ogsaa paa andre  
Maade søgt at benytte sin Frihed til Udvikling  
af sine naturlige gode Evner. Det er derfor  
min Overbevisning at han vil være godt skikket  
til Tjeneste, hvor det ikke alene kræver gode  
Legemskræfter; men hvor det ret lig gælder om  
at vedkommende er i Besiddelse af kærte  
Talenter.

Ishøj d. 27. Marts 1896

Ole Jensen  
forhen Lærer ved Ishøj

## DEN LEVENDE FORENING



### Webmaster informeres

#### Tilmelding af nyhedsbrev fra foreningen:

Det er dejligt, at vi har en så levende forening, hvor der til stadighed sker nye tiltag, og hvor der kommer nye arrangementer til.

Foreningsbladet udkommer 4 gange årligt, og det er ikke altid, at vi når at få de sidste arrangementer med i bladet.

Hvis du ønsker at være opdateret, skal du gå ind på hjemmesiden og tilmelde dig nyhedsbrevet. Når du er tilmeldt, er du sikker på at blive opdateret med de allersidste nyheder fra Thorslunde-Ishøj Lokalhistorisk forening.

Har du spørgsmål angående hjemmesiden eller forslag til at gøre siden bedre, er du velkommen til at kontakte Webmaster.

### Nyt fra Interwievudvalget

Følgende personer har fortalt deres livshistorie til foreningen i november:

Marie Larsen, Ishøj Bygade, enke efter graver Ingvar Larsen, Ishøj kirke.  
Karen Pøhl Nielsen tidligere ”mælkemand” og leder af kommunes rengøring og medstifter af SB 50.

Else Christian, var tidligere kasserer i idrætsforeningen Torslunde-Ishøj Idrætsforening. Er æresmedlem og stadig aktivt medlem.

Disse og andre indslag kan hentes på foreningens hjemmeside under aktiviteter, hvor også tidligere indslag findes.

<http://ishoejlokalhistorisk.dk/videoer-af-borger-og-arrangementer/>

*Jørgen Løvendal.*

## DEN LEVENDE FORENING

### Flere frivillige søges

Vor forening har rigtigt mange frivillige, som efter eget ønske, tid og lyst deltager i de opgaver, vi har besluttet at påtage os at gennemføre. Vi har brug for mange flere til følgende opgaver:

#### Aktiviteter for Børn:

Vi har nydt at se hvor stor deltagelse og opbakning, der har været omkring foreningens nye forældretnetværk "Aktiviteter for Børn"s forskellige arrangementer i 2014, der virkelig er vokset i løbet af året. Vi bliver flere og flere. I har været med til at gøre det til en kæmpe succes og tak for det! For at vi kan gøre 2015 til endnu et godt år med masser af vellykkede "Aktiviteter for Børn og familiehygge første søndag" hver måned, har vi brug for endnu flere kræfter til at give en hånd med i ny og næ. Du kan være med på mange måder og vi har prøvet at gøre det så fleksibelt som muligt.



**Hjælper:** Har du mod på at hjælpe til et par timer til et af vores arrangementer, så tager vi imod din hjælp med kyshånd. Vi stræber efter at være så mange hjælpere, at der er plads til at hygge med familie og venner, selv om man er en af dem, som eksempelvis holder øje med, at der er brænde på bålet eller kaffe på kanderne! Vagterne er typisk 2 timer, nogle gange 1 time, nogle gange 2½ timer. Du kan skrive dig på så mange eller få

vagter, du har lyst til. På hjemmesiden kan du finde et skema, hvor du kan skrive dig på vagter fra



**Bageholdet:** Til alle arrangementer har vi en café, hvor vi sælger hjemmebag, the, kaffe, saftvand, mm. til meget billige penge. Vi har kun det hjemmebag, som nogen har medbragt. Der plejer at være rift om de lækre sager. Når vi er mange, der bager en kage, en plade boller eller pølsehorn, så er der rigtig mange, der får stor glæde af det. Vi refunderer selvfølgelig de penge, der bliver brugt på indkøb af råvarer. Kontakt Trine Andrä, hvis du har lyst til at være med på bageholdet.

**Aktivitetsgrupper:** Har du lyst til at engagere dig endnu mere, kan du være med til at planlægge og forberede aktiviteterne til arrangementerne. Du kan være med til at planlægge få eller mange arrangementer, ligesom du har lyst og overskud til. Kontakt Trine Andrä, hvis du har lyst være med til at planlægge vores aktiviteter.

**Tovholder.** Har du lyst til at være en del af den faste del af "Aktiviteter for Børn", kan du blive tovholder på en af vore faste aktiviteter: Cafeen, bålet, kreative værksted eller lokalhistoriske temaer. Som tovholder er du med til at bevare overblikket og give instruktion til dem, der hjælper til ved vore arrangementer. For at gøre det nemt, sjovt og fleksibelt at være med, vil vi meget gerne være 3 til 5 tovholdere på hver aktivitet. Kontakt Trine Andrä, hvis du har lyst til at være med til at planlægge vore aktiviteter eller måske har du lyst til noget helt andet... Du må gerne opfinde din egen rolle! Du er altid velkommen til at kontakte Trine Andrä på 23 28 41 87 eller [trineandra@gmail.com](mailto:trineandra@gmail.com)

## Lokalhistorisk arkiv

Arkivering- og registreringsopgaver vedrørende indsamlede og afleverede arkivalier (tovholder Steen Skovhus).

Billedscanning- og registrering på lokalhistorisk arkiv af indsamlede og afleverede historiske billeder fra Ishøj (tovholder Steen Skovhus).

Formidling til de besøgende af lokalhistorisk arkivs samling og Ishøjs historie (tovholder Steen Skovhus).

## Video- og interviewudvalget

Til forberedelse og optagelse af interview med interessante og ”kendte” Ishøj-borgere (tovholder Peter Kay).

## TV-arkivudvalget

Til overspilning og registreringsopgaver af TV-udsendelser fra Ishøj Lokal-TV og TV-Ishøj samt til vedligeholdelse og registrering af gammelt udstyr fra Ishøj Lokal-TV og TV-Ishøj (tovholder Ole Olsen).

## Arrangementsudvalget

Det er praktiske opgaver ved jazz-arrangementerne, gule ærter, skovture, julestue, juletræsfest og andre møder, foredrag m.v. (tovholdere: Preben Kok, Kristian Pedersen, Steen Skovhus og Trine Andrä).



## Bladudvalget

Til udarbejdelse og udgivelse af foreningens blad (tovholdere: Ib Woide-mann, Steen Skovhus).

## Historisk udvalg

Til forberedelse og gennemførelse af historiske projekter om Ishøj og formidlingen heraf gennem foredrag, udstillinger, hjemmesiden, skoletjenesten (tovholder Ole Olsen).

## BESTYRELSEN

Formand:	Steen Skovhus	30 56 43 64
Næstformand og redaktør:	Ib Woide mann	43 73 99 18
Kasserer:	Birgit Hansen	28 51 31 39
Sekretær. m.m.:	Preben Kok	40 68 26 81
Webmaster:	Lars Andersen	23 72 21 45
Best. medlem:	Trine Svendsen Andrä	29 70 60 03
Best. medlem:	Torben Eg	31 39 08 46
Best. medlem:	Kristian Pedersen	43 73 73 29
Best. medlem:	Peter Kay	40 30 35 38
Suppleant:	Jørgen Arnull	43 62 09 45
Suppleant:	Ole Olsen	29 45 08 11
Suppleant:	Arne Sørensen	40 92 84 38

## LOKALHISTORISK ARKIV

Arkivet er åbent hver tirsdag fra kl. 14.00 til kl. 19.00.  
Ferielukket i juli og mellem jul og nytår

Arkivet kan også kontaktes på telefon 43 54 64 75.  
Spørg efter Troels Øhlenschläger eller Lars Hansen.

E-mail:

Lars.hansen@kroppedal.dk

Hjemmeside: ishoejlokalhistorisk.dk

Sæt dit præg på bladet,  
skriv eller ring til redaktøren  
med gode ideer / tips.

**Næste nr.:**  
**maj 2015**

Ansvarshavende:	Formand Steen Skovhus
Redaktør:	Ib Woide mann
Oplag:	1200 stk.
Tryk:	ESIT ApS. Hammerholmen 39 2650 Hvidovre ISSN 0902-6592
Antal medlemmer:	1.351 personer / 875 husstande
Kontingent 2014:	100 kr. for ægtepar 75 kr. for enlige



## Husk foreningens arrangementer i 2015

- 1. februar - Byttemarked med tøj og legetøj**
- 15. februar - Fastelavn og børneteater**
- 17. februar - Slægtsforskning**
- 1. marts - Søndagshygge**
- 10. marts - Generalforsamling.**
- 5. april - Søndagshygge**
- 14. april - 40 års jubilæum**
- 3. maj - Søndagshygge**
- 19. maj Natur og historie - langs St.Vejleå**
- 31. maj - Jazz på Bredekærgård**
- 7. juni - Byttemarked på Bredekærgård**
- 14. juni - Grøn Ishøj**
- 19. juni - Jazz på Bredekærgård**
- 5. juli - Leg i haven - gamle dage**
- 2. august - Jazz og leg i haven på Bredekærgård**
- 9. august - Foreningsskovtur**
- 30. august - Jazz på Bredekærgård**
- 6. september - Høstmarked på Bredekærgård**
- 13. september - Naturens dag i Skovhytten/Havhytten**
- 20. oktober - Slægtsforskning**
- 10. november - Mortensand hos Ole Kok**