



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



Thorslunde-Ishøj

Lokalhistoriske Forening



Huset der forsvandt

Alting får en ende siger man, hvilket da også er ganske rigtigt. Noget må lade livet for nye tiltag og andre - det vi betragter som bevaringsværdigt - må hele tiden undergå renovering for, at det ikke over tid helt skal forsvinde.

Sågar Gurreslotsruin havde for nogle år tilbage et helt murersjak gående der skulle sikre, at den forblev en ruin ... sådan er der så meget. Huset på Vejledalen 19 måtte lade livet til fordel for en ny letbane station. Udefra lignede det vel et hvilket som helst andet hus fra 1942 med et par løbende tilbygninger, men dets historie rummer mere.

I 1913 erhvervede Holger Larsen sig et stykke af Bredekærgårds jorde, ca. der hvor Vejlebroskolen i dag ligger.



HUSET DER FORSVANDT

Igennem de efterfølgende år opkøbte han 20-25 tønderland, så hans jord nåede helt ned til stranden. Svend og Arved, to af Holger Larsens sønner, fik begge et stykke jord på hver side af Gammel Køge Landevej, nuværende Ishøj Strandvej.

Svend fik det der i dag bl.a. rummer vandrehjemmet og Arved et stykke på den anden side af vejen. Arved Larsen så en mulighed i at udstykke til sommerhusbebyggelse på de gamle strandenge. Han oprettede et cementstøberi, der bl.a. kunne levere cementrør og fliser til ny-

byggerne i sivene.

Huset som nu er revet ned, var beboelseshuset ifm. Cementstøberiet.

I 1970 overtog kommunen ejendommen og ejendommen fik adresse til den nyetablerede vej, Vejledalen 19. Et lille kuriosum til historien er, at den første

beboer i huset, efter den kommunale overtagelse, var Halinspektør for den dengang nyetablerede Vejlebrohal Poul Nielsen, i almindelighed kendt som Hal-Poul. Vejledalen 19 blev senere solgt fra af kommunen, og var i privat eje ved ekspropriationen i forbindelse med anlæggelsen af den nye letbane.

Steen Skorbus



Formandens beretning

44 år eller rettere 44 d. 10. april og absolut ikke færdig. Faktisk kan det godt give formanden lidt sved på panden bare at følge med. En forening som vores med så mange aktive er en guds velsignelse. Og andre foreninger vil gerne have lidt gode fif fra os.

Vi skal i år på årsmødet for Sammenslutningen af Lokalkarkiver fortælle om vores forening. Det er jo ikke et gennemgående træk at lokalhistoriske foreninger har et medlemstal på omkring 1300 – så jeg kan godt love jer, at der sidder nogen i det ganske land og er en lille smule misundelige.

Året der er gået, er bestemt ingen undtagelse. Vi fik, til min store glæde, udgivet Mie Bernhagens historie fra Barfredshøj – tak for det. Jeg ved det ikke var let.

Den har været undervejs i nogle år, men på grund af forskellige fortrædeligheder,

gik det ikke så hurtigt som planlagt, men 2018 var året, hvor det lykkedes.

Jeg skal nok undlade at fortælle hvad der bliver den næste bog – det kunne jo afstedkomme stress hos nogen i forsamlingen, og det vil vi ikke risikere.

Ellers er det meste som det plejer. Vores scanner-hold er meget arbejdsomt, Video-digitaliseringen har overstået den største del af arbejdet, interview-gruppen knokler derudaf og alle arrangementerne kører for fulde huse.

Jeg skal dog ikke undlade at bemærke, at selv om de forskellige grupper fungerer perfekt, så er der nogle der gerne vil have lidt hjælp. Der er aktive der har trukket et stort læs i mange år, andre føler måske at energien bliver mindre. Sådan er det jo, intet varer evigt. Derfor vil jeg specielt opfordre til dem af jer, der har lyst til at deltage i indsamlingen af historier gennem lyd og

billede, at række hånden op. Vi kommer både til at mangle interviewer og nogen der kan styre videokameraer og diktafoner.

I øvrigt er der altid plads til jer, der vil være med til at fortælle de tre landsbyers – hele Ishøjs - lokale historier.



GENERALFORSAMLING

Vores mange forskellige arrangementer er der en stor opbakning til – jazz på gårdspladsen, Mortens aften, Gule ærter, Juletræ osv. Ikke at forglemme vores seneste tiltag RockaBilly i laden, som blev en bragende succes.

Foredrag med forskellige former for smørelse – spisning eller kagebord – har også trukket folk.

Så alt i alt kan vi godt være tilfredse.

Måske skal jeg lige fremhæve de endags udflugter, vi søsatte for et par år siden. Det har sørme været en succes. Hver gang har det været muligt at sende en fyldt bus afsted. Denne gang har vi ovenikøbet måtte udvide med en dobbeltdækkerbus, da der bare var så mange der ville med til Nyborg. Det har så til gengæld afstedkommet at vi har et par enkle pladser tilbage - 6-8 stykker.

To ting - som har både en god og en dårlig side - er også værd at gøre opmærksom på.

Det har været rigtig vigtigt for os i det forgangne år, at aflaste vores kasserer, derfor har vi - som I godt er blevet klar

over - fået hjælp af nets og Betalingsservice ifm. vores kontingent-betaling.

– Det sku' vær så godt..... er der en sang der siger.

Med en så stor forening som vores, og med et så stort regnskab, er det vigtigt at nurse lidt om vores kasserer. De hænger ikke

på træerne skal jeg sige. Derfor forsøger vi at skabe nogle arbejds gange som afstedkommer lidt mindre arbejde.

Det lykkedes så ikke i første omgang. Mange har været forvirrede og vi har ikke været gode nok til at sætte det på skinner - Jeg kan kun sige undskyldt for den ulejlighed det har afstedkommet. Al begyndelse er svær – men jeg håber det hele hurtigt falder på plads til alles tilfredshed.

En anden ting, og det vil I se i regnskabet, er det lykkedes at få underskud. Med mange aktiviteter skal der hele tiden investeres, og faktisk skal vi af politiske grunde heller ikke generere overskud. Så hvad der i første omgang ser lidt underligt ud, gør at vi står rigtig stærkt i rollen som kommunal samarbejdspartner omkring arkivet.

Ellers er der vel ikke så meget andet at sige, end tak – tak til medlemmerne, tak til de aktive og ikke mindst tak til bestyrelsen for det forgangne år, håber det nye bliver mindst lige så godt som det der nu er gået.



GENERALFORSAMLING

Der forelå et årsregnskab underskrevet af foreningens revisorer og af bestyrelsen. Kasseren fremlagde regnskabet, der udviste et underskud på kr. 9.103. Regnskabet blev godkendt

Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelse og medlemmer.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent i 2020. Kontingentet er 100 kr. for par (2 medlemmer) og 75 kr. for enkelt medlemmer.

Der var genvalgt på alle poster til bestyrelse, revisor og suppleanter. Desuden blev Finn Snebang Christensen valgt som revisorsuppleant.

Årets Flidspræmie

Årets flidspræmie går til en person, som til tider er lidt brok-vorn, men som samtidig er utrolig hjælpsom. Altid stiller han op når vi beder om hjælp. Han er fantastisk til at se når nogen af vores gæster har behov for hjælp. Han er god til at fange dem. Han er også en fantast til lige at glatte ud. Det er det, der er med til at gæster og medlemmer syntes, det er hyggeligt at komme her.



**Kære
Herbert Olsen**

**... hjerteligt til lykke
... du fortjener det !**

Vandværkets Dag

Søndag d. 26. maj 2019 kl. 13.00-16.00

THORSBRO VANDVÆRK ALLEVEJ 29 ISHØJ

OPLEV ...

Lokalhistorie & Thorsbro Vandværk

Lokomobil med skærveknuser, Svedala

Udgravninger i Ishøj, Kroppedal FALCK Brandsprøjter

Det Nye Vandværk, HOFOR

Lokalhistorisk udstilling

Danmarks Naturfredningsforening Ishøj Forsyning

Motorerne startes og vand pumpes

Föreningen Svedala-Barabygden

Møllens Musik Lokalhistorisk Traktørsted Tinas Pølser



Thorslunde-Ishøj
Lokalhistoriske Forening

Thorsbro vandværk
Museum



1994

år med JAZZ på

Bredkærgård

2



2. juni

kl. 13.00-16.00

**Blå Mandag
med Lisa**

Første gang 1998



16. juni GRØN ISHØJ

kl. 13.45-16.45 Gratis entré

**Louisiana
med Daimi**

Første gang 1995



7. juli

kl. 13.00-16.00

**Kansas City
Stompers**

med Rikke Mølgård

Første gang 1994

5

2019

Gårdspladsen Tranegilde Landsby

21. juli

kl. 13.00-16.00

Basement

Første gang 1999



4. august

kl. 13.00-16.00

Doghouse Cats

Første gang 2016



25. august

kl. 13.00-16.00

**The Spirit Of
New Orleans**

Første gang 2009



Det Grønne Ishøj

Søndag den 16. juni 2019

kl. 11-17 på Bredekærgård

Kl. 11.00 Åbningstale

Ved formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Sengül Deniz

Kl. 11.15 Traktørstederne åbner

Her vil der være salg af pølser, kage, øl, sodavand og andre lækkerier Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening

Kl. 11.15 Pileflet

Bredekærgård Pilefletter Laug fletter hele dagen ved Pilehytten og har et lille udvalg af det fremstillede arbejde til salg

Kl. 11.15 Udstillingen "Fyrsten fra Ishøj"

Her kan du og familien blive klogere på Fyrsten og Jernalderen

Kl. 11.15 Åbent på Ishøj Lokalhistoriske Arkiv

Kl. 11.15-12.00 Ishøj Linedance laver opvisning og workshops

Kl. 12.00-14.00 Mek Peks trio spiller Rock'n'roll

Kl. 12.00-14.00 Dansefabrikken 2860

Der er fart over feltet, når der danses Jitterbug med Dansefabrikken 2860

Kl. 12.30-17.00 Slyngning af honning

Københavns Amts Biavlerforening slynger honning i Landsbysalen som man både kan smage og købe med hjem

Kl. 13.45-17.00 Jazz på gårdsplassen

Louisiana Jazzband med Daimi

Kl. 14.00-17.00 Country Music ved laden

Mikkel Ørlogur og T. Rooster Band

Kl. 14.00-17.00 Dans med Linedancerne

Ishøj Linedance laver opvisning og workshops, så vær med og få en dejlig danseoplevelse

Kl. 14.00 - 14.30

og 15:30- 17:00 Ishøj Modelflyverklub viser kunster i luften

Kl. 17.00 Tak for i dag

Alle aktiviteter er gratis

**I løbet af dagen:
Masser af aktiviteter
for børn**

**Kl. 11.15
Åhh Abe sang og
spas med Mek Pek**

**Kl. 12.30-15.30
Ansigtsmaling i
stalden**

**Kl. 12.00-13.00
Børneunderholdning
med Søren Brynjolf
Bugtaler med store
træber**



DET SKER

26. juni kl. 19:00

Mødested

Yderst kompetente hjemmefødte guider vil føre os gennem Torslunde Landsby og gøre os meget klogere på byens meget gamle og nutidige historie. Bygninger, gårde, ja, sågar en lille sten har en historie.

Efter at have fået fyldt hovederne med værdifuld historisk viden vil der være en forfriskning i Menighedshuset.

Byvandring i Torslunde Torslunde Kirke



Thorsbro vandværk Museum



Program for 2019

Traditionen tro afholdes åbent hus om tirsdagen på udvalgte datoer

ÅBENT HUS kl. 19.00 - 21.00
 Tirsdag d. 30. april 2019
 Tirsdag d. 14. maj 2019
 Tirsdag d. 4. og 18. juni 2019
 Tirsdag d. 2. juli 2019
 Tirsdag d. 6. og 20. august 2019
 Rundvisningerne starter kl. 19.15.
 B&W dieselmotor årgang 1932 startes kl. 20.00.



Desuden vil der være åbent hus på to søndage i tidsrummet kl. 13.00-16.00:

Vandværkets Dag den 26. maj

Se program på side 7

Veterantræf den 1. september.

Der er udflugt for foreningens medlemmer torsdag den 13. juni 2019.



SKOV

Søndag d. 11.

Den Botaniske Have Lund D

Foreningens sommertur går i år til Lund, hvor vi bl.a. skal besøge den Botaniske Have, Domkirken og det Historiske Museum.

Lund blev grundlagt omkring år 990 og udnævnt til købstad af Knud den Store, som også etablerede et møntværk i byen. Et lille kuriosum er, at møntmestrene dengang stavede byens navn på samme måde som de engelske stavede det gamle London.

Derfor blev de danske mønter præget med LVND DENEMAC, så man ikke fejlagtigt troede at det var i England.

Lund var en kort periode Danske hovedstad under Erik Emune, bedre kendt som Erik d. 2. Konge af Danmark 1134-1137. Emune skulle betyde "den altid huskede" eller "evigt minde". Efter flugten til Skåne blev han kaldt Erik Harefod. I 1060 fik Lund sin første Biskop. I 1100'tallets første halvdel blev Lunds Domkirke opført i sammenhæng med et kloster og flere mindre kirker. Krypten er den ældste del opført af den danske



Knud den Hellige i 1080'erne, efter at Skåne var blevet kristent. I 1103 blev

Lunds biskop ophøjet til ærkebiskop. Den første ærkebiskop Asker indviede kryptens højalter i 1123, og i 1145 kunne hans efterfølger, ærkebiskop Eskil, indvie Lunds Domkirke i sin helhed. Frem til Reformationen i 1536 var Lunds Domkirke sæde for Europas største ærkebiskopdøm-

me. I middelalderen blev Lund også omtalt som Metropolis Dania (Danmarks moderstad). I Metropolis Dania sad ærkebiskoppen eller Metropolitten over hele Norden. At ærkebiskoppen havde sit sæde i Lund peger på, at det var den vigtigste by i middelalderens Danmark og måske Nordens vigtigste by.

Frederik d. 3. måtte med freden i Roskilde 1658 afstå Skåne, Halland og Blekinge til Svenskerne.

HUSK at medbringe gyldig legitimation i form af pas eller kørekort, dog kun for nordiske borgere.

SKOVTUR

. august 2019

Domkirke Historiska Museet

Hvis man snakker botanik, kan man ikke komme uden om Carl von Linné født (1707-1778) i svenske småland. Han var både botaniker, læge og zoolog. Allerede som ung blev han internationalt anerkendt for sit system til klassificering af planter, dyr og mineraler.

Carl von Linné blev i 1727 indskrevet på Lunds Universitet. Her boede han hos lægen Kilian Stobæus (1690-1742), hvis store naturvidenskabelige bibliotek han studerede grundigt.

Vi begynder vores besøg i Lund med at besøge Lunds Botaniske Have som stammer tilbage fra 1690, hvor den var

placeret på universitetspladsen og hørte under medicinsk fakultet. I 1740 blev der taget initiativet til at skabe en "Nye Botaniske Have" på samme sted.



Havens omdømme blev stærkt forbedret takket være en dedikeret professor og talentfulde gartnere. Eric Lidbeck, en af Carl von Linnés elever, blev udnævnt til havets

direktør i 1750. Plantesamlingen udgjorde over 6000 arter.

Den nuværende botaniske have på Östra Vallgatan blev oprettet 1862-1867.

I 1972 blev den adskilt fra den daværende botaniske afdeling.

Vi spiser frokost på Grand Hotel, som er i gåafstand fra både den Botaniske Have og Lund Domkirke.

Det koster **325 kr.** at deltage
Prisen indbefatter bustransport, entré og frokost med en øl/vand.

BUSOPSAMLING

8:45 BUS 1 NETTO på Køgevej
9:00 BUS 2 og 3
NETTO ved Ishøj Station

Tilmelding til SKOVTUREN sker på foreningens hjemmeside
www.ishoejlokalhistorisk.dk
eller til Preben Kok på tlf. 4068 2681.

HUSK

at oplyse om hvor påstigning sker.



Thorslunde-Ishøj
Lokalhistoriske Forening



BAGAGERUMS

LOPPEMARKED



MED LEGETØJ & BØRNETØJ

HØSTFEST

Bredkærgård Tranegilde Landsby

Søndag d. 1. september 2019

kl. 10.00-15.00

BESTIL EN STAND PÅ

www.ishoejlokalhistorisk.dk

- eller 4030 3538

PER MADSEN

Min første tid som borgmester

Lige efter at jeg var blevet borgmester kom Axel Juhl Jørgensen, direktør for Dansk Totalentreprise. Det var da mægtigt. Han ville i gang med at bygge Ishøj Bycenter nu! Jeg huskede tydeligt hele historien fra Farum, hvor de brændte fingrene ved tilsvarende byggeri. ”Du kan glemme alt om det!” sagde jeg. ”Efter det Farumspektakel, så skal vi have politikken i orden!”. Kommunens borgere skal ikke blive sure, så vi skal have mange møder om hvordan det skal

være. Vi hyrede nogle som kunne tegne foreløbige skitser osv.

Vi blev enige om i kommunalbestyrelsen at lave en indbudt licitation – eller en arkitektkonkurrence i første omgang. Det viste sig, at der var én, som havde været designer i Berlin.

Han havde lavet en modelby af en af de største industribyer i Amerika en gang om året nede i Berlin. Han havde også givet et bud hvor han havde brugt hele grunden til sin plan.

Ishøj Bycenter blev tegnet af arkitekter Svend Bjørn og Holm Nielsen



Så var der en andenovre fra Odder, - en arkitekt, som jeg kendte lidt til. Det var et rigtigt provinsby-projekt, han kom med.

Så sagde vi: ”Det ene går ikke. Det skal være lidt nyt og moderne!”. Så vi blev enige om at sætte designeren og arkitekten sammen – det måtte de acceptere og de måtte samarbejde. Resultatet blev det Bycenter, som vi har stående i dag! Herefter skulle de forskellige firmaer give tilbud på at bygge. Dansk Totalentreprise vandt udbuddet og kom derved til at bygge Ishøj Bycenter.



Men vi havde også et projekt med en svømmehal. Her sagde vi: ”Nej, vi skal have en konkurrence om det også!” – og så fik vi gennemført en konkurrence om det. Så gik det ud på at vi først skulle se hvordan det skulle se ud og om hvordan det passede os. Så kiggede vi på det! Prisen på det blev lagt i boksen i kælderen på Kirkebjerggård. Dengang havde vi bokse på Kirkebjerggård – det var meget hemmeligt dengang. Det kørte som det skulle og da der var gået en måned luk-

kede vi tilbuddene op – det viste sig at prisen passede med det fine projekt, som vi havde valgt.

Det var en sjov historie.



Den dag vi skulle åbne de forseglede kuverter med arkitektkonkurrencen, skete der tre kvarter før offentliggørelsen noget uventet. Jeg blev ringet op af en, jeg sådan kendte nødtørstigt fra Albertslund – en eller anden fin fyr.



PER MADSEN

Han tilbød mig personligt ”sådan”, ”sådan” og ”sådan” for at jeg skulle tilgode et bestemt projekt, som han var med i.

”Nå, er du det”, sagde jeg, ”det er jo fint!”. Herefter gik jeg ind til kommunalbestyrelsesmødet og sagde:

”Det her projekt”, og løftede kuverten, så alle kunne se ”De vil lave numre med

os”. Ved siden af stod der en papirkurv og ”PLUMP” og så lå det projekt i kurven. Det blev væk. Vi ville ikke have med sådan nogle folk at gøre. Vorherre bevares! Så kørte mødet videre og det viste sig at Dansk Totalentreprise havde den rigtige pris på opførelsen af svømmehallen, så de fik entreprisen. Og så byggede de en svømmehal.

Kontrakt med Dansk Totalentreprise

Da vi skulle lave den her aftale med Dansk Totalentreprise, havde jeg opdaget, at ”de var meget dygtige, rigtig meget dygtige”. Jeg havde hørt om en som hed Niels Th. Kjølbye. Han var advokat for Københavns Amt. Så tænkte jeg – ham ringer jeg til. Jeg ringede Kjølbye op og sagde hvem jeg var. ”jeg har brug for noget juridisk bistand, og det skal helst være en som kan klare Dansk Totalentreprise”. ”Ih”, sagde Kjølbye, ” det skal være mig den største fornøjelse”.

Hvordan skulle jeg forstå det han sagde? Så holdt vi 33 møder – det kostede 300.000 kr. – vi fik en kontrakt – og der har aldrig været brug for at tage den op af skuffen. Dem der havde skrevet under, holdt løfterne. Direktøren for Dansk Totalentreprise sagde: ”I er eddermame stride”. ”Men det har været skide sjovt”, sagde han.

dansk totalentreprise a/s



Ingen elevatorer til Ishøj

Den gamle Thorkild Livrem var sammen med Hilmar Baunsgaard i den borgerlige regering og i 1970 havde de fundet ud af, at nu skulle der spares.

Jern og stål var blevet meget dyrt, så vi fik besked på, at vi ikke skulle gøre os håb om at sætte elevatorer op i Ishøj Planen, det var for dyrt, men venstrekommunerne fik tilladelse til at sætte

elevatorer op i Greve. Der var forskel på kommuner (folk) dengang, ligesom i dag og sådan har det været hele vejen igennem for øvrigt.

Men det lever man med og finder ud af hvordan man kan klare det! Nu var det heldigvis sådan, at mange af dem som flyttede til Ishøj var temmelig adrætte, så de tog bare trapperne.

Fagforeningen ventede kronede dage

Jeg havde det meget morsomt da jeg blev borgmester.

Jeg skulle i det store samarbejdsudvalg for første gang. Jeg var formand og det første jeg sagde til de fremmødte: ”Jeg håber at i sørger for at alle medarbejdere i Torslunde-Ishøj Kommune er i fagforening” – ”Skal vi det?” - ”ja” – ”Hvorfor det?” – ”ellers kan jeg ikke fyre jer!” – ”Hvadfor noget?!?”.

Så lurede de lidt på det. Årsagen til at medarbejderne skal være i fagforening er, at hvis der er nogle som skal fyres, så skal de have noget ordentligt velkvalificeret bistand i ryggen. Jeg gider ikke sidde i en kommune som leder, hvor nogle kan blive sure på hinanden, evt. fordi vedkommende er rødhåret eller han bare

er et dumt svin – et eller andet de nu kunne finde på. Det er ikke fyringsgrund. Sådan gik det til at der blev skabt en gensidig tillid og det havde jeg virkelig fornøjelse af – det har jeg været mægtig glad for sidenhen. Når folk kunne stole på at det var sådan nogle forhold, så gik alting godt.

Personaleafdeling kom engang til mig med – der er nogen som siger at han eller hinde skal fy ”Har i spurgt fagforening?” – ”Skal vi det hver gang” – ”Ja, selvfølgelig”. Folk skal have den støtte de skal have efter reglerne. Personaleafdelingen lærte det efterhånden. - Jeg havde håbet at Ishøj Kommune havde forsat med det, men det har de vist ikke!

Mark drejede FKKA

Jeg må nok sige, at det var så morsomt, fordi der var noget som hed Foreningen af Kommuner i København Amt (FKKA).

De havde et kontor/administration hvor vi blev kaldt ind og fik at vide, at vi måtte huske på, at de borgerligere kommuner nord på havde reduceret indbyggerantal og vi kunne altså ikke forvente at få tildelt nogen fuldmægtige og kontorchefer, selvom vores kommune voksede. Nej, de andre skulle først afgive, så vi ville blive syv år forsinkede. Så sagde vores kommunaldirektør, Erik Mark, at vi var da ligeglade for vi giver bare vores unge mennesker de samme opgaver i overtid og så kører den. Så har de fået pengene alligevel. Det gjorde vi så og det fungerede perfekt. Men så sker der det, at de andre kommuner opdagede vore gode ide. ”Hvad pokker er det i laver ude i Ishøj?”. Så sagde vi bare, ”Nåh, vi kalder det for learning by doing. Men så begyndte de at hugge vores folk. Mange skiftede job og fik gode stillinger og steg i graderne. Erik Mark lurede lidt, men det lykkedes alt sammen og vi har ikke fortrudt vores engagement på det felt.



PER MADSEN

Damerne kunne tage magten i kommunalbestyrelsen

Vi havde også en Centrumdemokrat i kommunalbestyrelse, som hed Friis-Jensen. Han var grosserer i piletræ. Og så kom der en dame, som hed Jytte Petterson. Så skete der det, at Jytte sagde: ”Jeg gider ikke være Centrumdemokrat, jeg vil hellere være sammen med jer Socialdemokrater – for øvrigt har jeg solgt wienerbrød og kryddere til Anker Jørgensen fra en bagerbutik i flere år – så jeg er en god Socialdemokrat”. Og så kom hun ind hos os.

Der var også en anden dame, som var Centrumdemokrat. Hun hed Ena Lafon Stabirk. Hun drev et værtshus nede i Nyhavn. ”Jeg er meget socialt interesseret. Jeg ser så mange skæbner”, sagde hun. Den var mægtig for nu kunne Socialdemokraten Leif Grundsøe konstatere, at der nu var fem damer i kommunalbestyrelsen. Udover førnævnte sad også socialdemokraterne Grete Friis og Birgit Nielsen. Desværre gik vores gode ven kommunisten og fagforeringsformanden Svend Svendsen hen og døde i 1975. Han havde siddet i koncentrationslejr nede i Tyskland under anden verdenskrig og det kunne hans



Grethe
Friis (A)



Jytte
Petterson (A)



Meta
Nielsen (K)

organer ikke tåle. Han fik kræft og døde to år efter at det var blevet konstateret. Herefter kom slagterdamen fra Tranegilde Strandvej ind i kommunalbestyrelsen den 23. maj 1975. Vi havde flere udskiftninger i kommunalbestyrelsen. Vores gode ven Carsten Olesen blev af sin arbejdsgiver BP flyttet til London og i stedet kom Irma Cordt ind. Hun havde en gardinforretning i Taastrup. Til stor glæde for ligestillingen var der nu seks kvinder i kommunalbestyrelsen ved udgangen af valgperioden 1974-1978.



Birgit
Nielsen (A)



Ena Lafon
Stabirk (M)



Irma
Cordt (C)

Egon Jensen, som var vores indenrigsminister på det tidspunkt, sagde: ”Hvordan bærer du dig ad med alle de damer i kommunalbestyrelsen?”. ”Jeg gør som ikke noget, jeg snakker bare med dem – det går fint nok”, sagde jeg. Så en dag sagde Grete Friis: ”Ih, vi skulle have rottet os sammen, nu vi var så mange damer, så kunne vi bestemme det hele!”. Men damerne var valgt fordi de var interesseret i politik og kommunens ve og vel og ikke fordi de var damer. Men alt kørte som det skulle og det som ikke kørte helt på skinner fik vi styr på.

Foto: Ukendt Tekst nedskrevet og redigeret af Peter Kay

Gule ærter

Fuld hus - Fantastisk stemning - Gule ærter med det hele
Underholdning i topklasse af GUITAR KAJ
HVAD MERE KAN MAN FORLANGE



Tekst & Foto: Peter Kay

Leif Grundsøe

En sprudlende Leif Grundsøe fik talegaverne på gлед om sin barndom, ungdom og ikke mindst om sit liv i Ishøj. Der kom mange sider frem, som ingen havde den ringeste mistanke eller viden om. Mange er gået glip af en virkelig gri-bende, medrivende og spændende fortælling. Men sørg ikke - et to timer langt interview med Leif Grundsøe i to dele er lagt på foreningens hjemmeside www.ishoelokalhistorisk.dk og på YouTube under titlerne:



*Her er mit liv før jeg kom til
Ishøj, fortalt af Leif Grundsøe*

og

*Her er mit liv i Ishøj,
fortalt af Leif Grundsøe.*



Tekst: Peter Kay Foto: Steen Skorbus

SET & SKET

Slægtsforskning

Sidst i februar måned havde lokalhistorisk forening inviteret til temaaften om slægtsforskning på Bredekærgård.

Arne Sørensen stod for behandling af aftenens tema, som var tidsregning, kalender og bevægelige helligdage.

Efter lidt historie om måden at holde rede på tidens gang og kalenderens udvikling gennem tiderne, til dens nuværende form, kom vi til det, som det egentlig handlede om: Hvordan afkoder vi og oversætter de latinske navne og betegnelser på dage, som præsterne skrev i kirkebogen i ældre tider, til en eksakt dato.

Vi fik gennemgået de mest anvendte latinske navne på faste og bevægelige helligdage, efterfulgt af en gennemgang af, hvorledes vi kan bruge de forskellige hjælpemidler og programmer, der er tilgængelige på internettet. Efter det fastlagte program var der livlig snak og udveksling af erfaringer, oplevelser og gode historier med vores fælles store interesse.



Fastelavn

Igen i år blev foreningens fastelavnsfest en succes ud over alle grænser.

De fleste var på besøg på Ishøj Teater inden de kom til Bredekærgård. På teatret så de forestillingen Vær'Sko.

Både i svinestalden og i vognporten blev der slået katten af tønden. I hestestalden fik de voksne kaffe og fastelavnsboller, og børnene fik godteposer med alskens dejligt slik.

Joh, både børn og voksne var i vældig godt humør.



Gildbro Al-klub

Ishøj Kommune ønskede i 1996 at forny børnenes oplevelse af at lege og være på og i en Al-klub. En klub hvor man lige fra børnehaveklassealderen og frem til 17-18 års alderen kan bruge det fri samvær på stadig nye måder. Derfor sagde vi, prøv den runde bygnings ide.

Al-klubben er udformet i en etage, cirkelrund, med en diameter på 36 meter, og et bruttoetageareal på ca. 1000 m². Al-klubben indeholder en Miniklub til ca. 100 børn, en Fritidsklub til ca. 100 børn, og en Juniorklub til ligeledes ca. 100 børn. Om aftenen kan lokaliteterne anvendes til en fritidsklub. Fritidsklub og Juniorklub deler og overlapper ved brugen af det store fællesrum, der indeholder buffetkøkken og kiosk. I det store fællesrum, der markerer sig med sin højde i selve bygnings-komplekset, er opsat en rumhøj klatrevæg. Ligesom rummet kan i kraft af størrelse og udformning give mulighed for forskelligartede og større fællesarrangementer. Fra fællesrummet er adgang til diskotek og aktivitetsrum af forskellig størrelse.



Administrationen og personalefaciliteter finder man placeret med adgang direkte ved hovedindgangen, med optimal kontakt til klubbens børn og unge.

Udearealer er disponeret med en legeplads, endnu en mindre udvendig klatrevæg samt gynger m.m. for de mindste, for de større børn og unge er udlagt et stort asfaltareal udformet med mulighed for skateboard, rulleskøjter og boldspil.

Bygningen er opført i røde teglsten. Tagbelægningen er af zinkplader. Gulvbelægningen er af linoleum. De valgte materialer vil sammen med det gennemførte ventilationsanlæg, give børn og voksne et godt sted at være, med et godt indeklima.

Med bygningens særprægede udseende, det runde hus og det hævede fællesrum, og udearealer vil bygningen fremstå med en karakteristisk arkitektur.

*Per Madsen
Borgmester*

BESTYRELSEN

Formand	Steen Skovhus	3056 4364
Næstformand	Torben Eg	3139 0846
Kasserer	Birgit Hansen	2851 3139
Sekretær	Preben Kok	4068 2681
Webmaster	Lars Andersen	2372 2145
Bestyrelsesmedlem	Carsten Lauridsen	2858 2600
Bestyrelsesmedlem	Arne Sørensen	4092 8438
Bestyrelsesmedlem	Kristian Pedersen	4373 7329
Bestyrelsesmedlem & redaktør	Peter Kay	4030 3538
Suppleant	Jørgen Arnull	4363 2216
Suppleant	Anders Hvid Jensen	2945 0812
Suppleant	Lise Heeno	4018 1844

LOKALHISTORISK ARKIV

Arkivet er åbent hver tirsdag fra kl. 14.00 til kl. 19.00.
Ferielukket i juli og mellem jul og nytår

Arkivet kan også kontaktes på telefon 43 54 64 75.
Spørg efter Troels Øhlenschläger eller Lars Hansen.

E-mail: lars.hansen@kroppedal.dk

Hjemmeside: ishoejlokalhistorisk.dk

**Sæt dit præg på bladet!
Skriv eller ring
til redaktøren
med gode ideer og tips.**

**Næste nr.:
AUGUST 2019
Deadline 1. juli**

Ansvarshavende:	Steen Skovhus
Redaktør:	Peter Kay
Oplag:	1.200 stk.
Tryk:	LaserTryk P. O. Pedersensvej 26 8200 Aarhus N
I	SSN 0902-6592
Kontingent 2019:	75 kr. for enlige 100 kr. for husstand

ARRANGEMENTER

26. maj 13:00-16:00	Thorsbro Vandværk	Vandværkets Dag
2. juni 13:00-16:00	Bredeøkærgård	Blå Mandag
16. juni 13:00-16:00	Bredeøkærgård	Det Grønne Ishøj
26. juni 19:00	Torslunde Kirke	Byvandring i Torslunde
7. juli 13:00-16:00	Bredeøkærgård	Kansas City Stompers
21. juli 13:00-16:00	Bredeøkærgård	Basement
27. juli 13:00-24:00	Nyborg Voldspil	Frøken Nitouche
4. august 13:00-16:00	Bredeøkærgård	Doghouse Cats
11. august	Sverige	Skovtur
25. august 13:00-16:00	Bredeøkærgård	The spirit of New Orleans
1. september 10:00-15:00	Bredeøkærgård	Høstfest - Loppemarked
22. september 13:00	Bredeøkærgård	RockaBilly i Laden
10. november 18:00	Baldersbækvej 2	Mortens And
30. nov. & 1. dec.	Bredeøkærgård	Julestue
28. december 15:00	Ishøj Skolehal	Juletræsfest

HUSK

jævnligt at kigge på vor hjemmeside
www.ishoejlokalhistorisk.dk
og se de sidste nye opdateringer med bl.a.
arrangementer og foredrag.