



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



# Thoroslunde-Ishøj

## Lokalhistoriske Forening

## *Museumsprojekt Thorsbro*



### **Selv om Coronaen har lagt det meste ned, har vi holdt fanen højt!**

Det fredede Thorsbro Vandværk i Torslunde er et af de ældste og mest centrale steder i hovedstadsområdets vandforsyningsnet. Det gemmer på en historie som er nærværende for hundredetusinde borgere, uden at man i det daglige overhoved skænker det en tanke. - At kunne tage sig et bad, lave sin morgenkaffe og vaske sit tøj, er ting som er helt naturlige i vores hverdag – vandet er der jo bare.

Men vandet er der kun fordi, at nogen har tænkt tanker, lagt rør, bygget pumper og vandværk m.m. I hele dette spindelvæv er Thorsbro Vandværk en hel naturlig portal til oplevelsen af vandforsyningens historie.

I et spændende forsøg på at få denne historie fortalt på en levende og indsigtfuld måde, har man igangsat et pilotprojekt under titlen ”THORSBRO – Porten til byernes vand”. med henblik på, at bevare og fortælle den gode historie om Thorsbro Vandværk og vandværkets betydning for Ishøj

Kommune. Historien bliver fortalt af fagspecialisterne Lis Engquist, Grethe Pontoppidan og Thomas Tramp Pedersen i samarbejde med Ishøj Kommune Thorsbro Vandværks Museumsforening og Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening.

Thorslunde-Ishøj Lokalhistorisk Forening er indtrådt i projektets styregruppe.

Se mere om det spændende projekt på vores hjemmeside under menupunktet Thorsbro Vandværk.

*Steen Skonbus*



# ZONE-REDNINGSKORPSET

## Zone-Redningskorpsets kranvognsstation ved Jægerkroen

I en Zone-Redningskorpset-telefonlavle står anført en station:

Greve Strand  
Hundige 66A.

Ved hjælp af TDCs arkiver kan man spore telefon-nummeret til Jægerkroens Autoservice"

ved Svend J. Hansen på adressen Ishøj Strandvej 78.

Carl Hansen, som er søn af Svend Hansen og bor i Canada, er idemanden bag denne artikel, og han beretter ....

### Den halve telefon

Telefonnummeret på telefonlavlen er vores nummer og viser 66A – det er en "halv" telefon og det frembringer et minde fra dengang.

Min far var meget fortørnet

over at vi ikke kunne få en hel telefon.

Han tog det meget seriøst, at det var en Zone-station det her. Hvordan pokker skulle folk kunne få fat i ham hvis ledningen altid eller bare nogle gange var optaget.

Lige meget hvor meget han brokkede sig til telefonselskabet hjalp det ikke et hak. Det kulminerede med, at han skrev en artikel til en avis for at fortælle verden om hvor åndsvagt det var, at man til sammenligning i en barbersalon, som fandtes i et af de større luksus hoteller i København, havde en telefon ved hver barberstol, så kunden kunne sidde og samtale medens han blev barberet og klippet.

Jeg synes jeg kan huske, at min far blev gjort til grin for offentligheden, hvilket ikke hjalp på hans humør. Men slutresultatet virkede nedslående på ham og han lod det løbe ud i sandet og levede vist med den halve telefon resten af sin tid i Jægerkroens Autoservice.



"Min far, Svend Jensenius Hansen var født 21. april 1913 og døde 15. oktober 1952.

### Vi flytter på landet

”I mit tolvte år flyttede min familie endeligt langt om længe fra København, til stor glæde for mig der altid havde ønsket at kunne bo på landet. Det var i 1949, min far havde arrangeret et lejemål med Jægerkroens ejer, som også ejede huset, hvor vi skulle bo med tilhørende værksted. I hovedbygningen var der beboelse i den ende, som vender ud mod Kørevejen og bagtil lå værkstedet.

Kranvognen var min fars store stolthed! Den havde han ejet i et par år og brugt i sin autoreparations virksomhed, inden vi flyttede ud til Jægerkroen.

Min Far så en mulighed og så kom han i tanke om at køre for Zone-Redningskorpset, fordi skadede motorkøretøjer blev droppet på vores parkeringsplads på vej fra Køge til København eller om-

vendt. Det skete tit at de beskadede køretøjer med fører og evt. passagerer måtte

vente på en kranvogn fra bestemmelsesstedet, inden de kunne komme videre. Det ville jo være meget praktisk, hvis min far kunne transportere dem videre, da han jo alligevel havde en kranvogn stående.

Sådan blev det så til at min far kom til at køre for Zone-Redningskorps. Kranvog-

nen blev malet om til trods for, at det ikke var så længe siden, at den var blevet malet orange med blå skærme. Min fars første uniform var en kasket og en brugt militærkappe, som han dekorerede med Zone-mærker og -knapper. I mellemtiden fik han taget mål til en rigtig Zone-Redningskorps-uniform med spidsbukser, ridestøvler og hele ”pibetøjet”, som han så frem til med stor forventning.

Min Far var imidlertid syg, allerede da vi flyttede fra København og det blev ikke bedre med tiden. Han var kommet til skade som 24 årig, da han var Falckredder, han var med til at redde en hest, som var gået i en mose og da den nervøse hest var kommet op på tør jord sparkede den og ramte min far i skridtet og knuste hans ene testikel. Han nægtede at tage på skadestuen og med tiden udviklede det sig til kræft. Da hans nye Zone-uniform langt om længe kom, havde han tabt, sig så meget, at den var blevet alt for stor til ham. Om støvlerne sagde han, de ligner nogle rafflebægre, hans ben var blevet så tynde.

Eventyret varede kun nogle få år til han måtte opgive forretningen, men i den tid det varede, oplevede vi en masse takket være Zone-Redningskorpset. En masse biler blev transporteret mellem København og Køge og sommetider til Nykøbing Falster Der nåede jeg aldrig at komme med, fordi jeg var enten i skole eller på arbejde, mine små søskende derimod var tit med på de ture.



Foto: Ukendt

# ZONE-REDNINGSKORPSET

## Kranvognen

Kranvognen stod som regel parkeret til venstre for den venstre indkørsel bag et ståltrådshegn så den kunne ses af de forbikørende. Førerhuset var ligesom alle andre 1934 Bedford modeller, men kassen bagved var kortere og højere og med et gelænder der startede bag førerhuset og fortsatte nedad bag til. Baghjulene var noget større end forhjulene og den havde bagskærme, som var forsænket ind i siderne af karossen. Selve kranen havde foruden håndtaget med to positioner for høj og lav gearing også et hjul, som kunne sænke og løfte selve kranen.



Foto: Ukendt

En dag da kranen havde været sat i høj stilling kørte mekanikeren vognen ind i værkstedet for at lave et eller andet ved den og på det nærmeste løftede taget af værkstedet. Jeg mener at kunne huske at 34'eren havde skrånstillet differentiale hus, det gik de væk fra i 1935.

## Drama skal der til

Nogle mere dramatiske begivenheder oplevede vi da også af og til.

Jeg husker blandt andet et ældre ægtepar som boede lige i nærheden, de havde en bokser-hund som hed Hof. De elskede den hund over alt på jorden, og da den blev syg og senere afgik ved døden tilkaldte de min far. "Svend du må komme med kranvognen, Hof ligger i sin kasse og vi vil bede dig om at køre ham til København til en hundegravplads. Men du må endelig køre stille og forsigtigt, helst ikke mere end 30 kilometer i timen." Min Far lovede at efterkomme deres

ønsker. Men ligeså snart han var ude af syne gav han den gas. Ja hvad gør man i sådan en situation, det er let at føle sig lidt til grin.

En anden gang skete der noget alvorligt lidt henne ad vejen. Først lød der et brag efterfulgt af en skrabende lyd som syntes at være en evighed. En stor tung lastbil læsset med sække var på vej mod

København, da en varevogn som kom fra Ishøj, kørte ud foran den og blev ramt midt på passagersiden. Varevognen blev skubbet sidelæns henved 20 - 30 meter, førerdøren sprang op og blev revet af og kom under bilen sammen med føreren, alt imedens de kurede hen ad vejrabatten.

Både min far og mor styrtede af sted for at yde hjælp. Først da så min far at føreren lå fastklemt under bilen og han løb alt hvad remmer og tøj kunne holde hjem for at hente kranvognen. I mellemtiden var der to skolebørn {mine klassekammerater} som var kommet op at køre og som endnu sad i bilen, min mor fik dem hevet ud og lagt hen i grønsværen hvor hun tog sig af dem. De var heldigvis ikke kommet særligt slemt til skade. Jeg synes at jeg kan huske, at der var noget med en brækket arm.

Kranvognen stod som altid parkeret ud mod vejen, men bag et fire fod højt ståltrådshegn. Det forcerede min far i et spring og i løbet af ingen tid var han tilbage og fik løftet varebilen op så de kunne få manden ud. Jeg synes det



forekommer mig, at han overlevede.

Nogen havde ringet efter Falck, min far havde nok at se til

og fik ikke ringet efter en Zone-ambulance før han havde fået manden reddet ud.

Nu kommer det bedste af det hele og det har min far pralet med mange gange siden: Zonen's ambulance kom trods forsinkelsen alligevel først, det var de jo kendt for og når man er søn af en Zone-redder har man lov til at vise en smule stolthed måske oven i købet prale lidt."

### Benzinstandere

Apropos min mor. Hun havde tjansen at passe vores to BP standere til benzin. Min Mor blev træt af at hive i den håndpumpe, og når folk så, at det foregik med håndkraft, skulle de kun ha' fem liter. Min Far prøvede at få BP til at forstå, at det ikke duede og bad om at få elektriske pumper. Det ville de ikke gå med til, da vi ikke solgte nok benzin.



Foto: Privat

Så ringede han til Caltex. De var mere end villige til at give os nye pumper og oven i købet en lift og en stor kompressor, det kunne ikke være bedre.

Caltex blev senere til Texaco. På et tidspunkt var der Texaco tanke på begge sider af Kørevejen.

# ZONE-REDNINGSKORPSET

## Bag Vallensbæk Kro



"Det var en tidlig forårsdag omkring 1950, frosten var næppe gået af jorden.

En familie var kørt ud til deres sommerhus, som lå tæt ved stranden bag ved Vallensbæk Kro. Da abonnenten var kørt dertil, var jorden god og hård, men i løbet, af dagen var frosten gået af, jorden var blevet blød og da min far og jeg ankom i vores gamle Bedford fra 1934, sad abonnentens bil i til akslen.

Nu gjorde min far noget, som jeg bagefter syntes var mindre smart, og jeg kan kun undskylde det med, at han muligvis ikke var helt klar i hovedet, min far havde visse tendenser, idet han var temmelig glad for visse mærker nemlig Tuborg og Carlsberg, og det kun-

ne godt være, at han havde fået bare en tår for meget, i hvert fald nok til at have indflydelse på hans dømmekraft. Medmindre at han troede, at de meget store baghjul på Bedford'en kunne holde sig flydende bedre end de små forhjul på den lille bil som sad fast. I hvert fald bakkede han op foran bilen, satte en krog i og jeg blev beordret til, at nu kunne jeg bare hejse løs. Det resulterede i, som naturen allerede havde foreskrevet, at den lille bil blev løftet op og så var det bare at køre fremad, men ak og ve, i det samme sekund som Bedfordens hjul kom i omdrejninger, sank de ned i den bløde jord. Far havde ellers gået rundt og følt på jorden ved at trampe på den og gøre ved, jo den lod da til at være solid nok. Men der er trods alt en vis forskel på en ganske normal mands vægt sammenlignet med vægten af en kranvogn med en personbil hængende i krogen. Vi tog krogen af og kørte kranvognen så langt frem som wiren tillige med forlænger og kæder tillod, hvorefter vi prøvede at hive den stakkels lille bil frem. Det resulterede bare i at Bedforden kørte endnu mere fast.





”Se”, sagde fatter, "hvis nu det træ derovre havde stået, lidt nærmere, kunne vi have ført kablet under kranvognen og på den måde hive den ud", men det gjorde det altså bare ikke. Fatter gik nu ind på kroen for at låne telefonen og ringe hjem efter nogle store brædder som lå og flød omme bagved. Vi havde en stor lukket kassevogn til reparation, far bad vores mekaniker om at lægge brædderne og nogle flere wirer i den og bringe dem ud til "ulykkesstedet", imedens syntes fatter, at han lige så godt kunne udnytte ventetiden med at nyde en bajer, medens jeg fik en sodavand. Der gik en evig tid før mekanikeren ankom med de brædder, og da han endelig viste sig i døren, var han sølet til i mudder. Det viste sig, at han var kørt fast med den store kolods af en kassevogn og havde prøvet at komme fri ved egen hjælp, hvilket det ikke blev bedre af. Vi måtte nu ud og tage bestik af situationen. Han havde set kranvognen, og det var vel meningen, at han ville bakke hen til kranvognen for at læsse brædder og kabler af så han ikke skulle slæbe dem alt for langt. Han nåede kun

at komme rundt således at han holdt et godt stykke foran Bedford'en, men i en ret vinkel og åbenbart, da han ville bakke og dreje samtidig, satte den sig fast og der holdt han i til akslen. Så gik der et lys op for min far: "Der er det træ vi har brug for!" udbrød han. Vi fik sat en strop i bagenden af kassevognen som af gode grunde ikke rokkede sig af stedet, og fik hevet Bedford'en op på det tørre, dernæst var det den lille bils tur. Vi smed de beskidte brædder og wirer ind i kassevognen og kørte hjem. Det var blevet til en lang hård dag til langt ud på aftenen, vi var blevet godt trætte og trængte til at komme hjem og få et varmt bad for ikke at tale om noget at spise. Næste dag var vi tidligt oppe for at bjerge kassevognen. Tænk sig alt det smadder bare for at trække en bil op som var kørt fast, det var vist en dårlig forretning men fatter gav aldrig op.

**Min far var Zone-mand til fingerspidserne og den ros skal han ha'!**

**Med min fars alt for tidlige død den 15. oktober 1952, kun 39 år gammel, ophørte også et Zonen-eventyr på hovedlandvejen i Ishøj.**



# DET SKER

## JAZZ på Gårdspladsen gennemføres når coronasituationen i Ishøj tillader det

**BREDEKÆRGÅRD**  
TRANEGLDE LÅNDSBY

Paul Harrison Band  
Søndag d. 18. juli '21 13:00

Zelanders Jazz 'N Jive  
Søndag d. 6. juni '21 13:00

The Spirit Of New Orleans  
Søndag d. 1. aug. '21 13:00

Jazzmin Swing Band  
Søndag d. 20. juni '21 13:45

Basement Jazzband  
Søndag d. 22. aug. '21 13:00

Polles N.O. Jazzband  
Søndag d. 4. juli '21 13:00

**JAZZ** på Gårdspladsen

...følg med på foreningens hjemmeside  
[www.ishoejlokalhistorisk.dk](http://www.ishoejlokalhistorisk.dk)

Slægtsforskning  
Bredekærgård  
Gratis entré

1. juni kl. 17:00-19:00  
7. september kl. 17:00-19:00

# Slægtsforskning

## FIK DU LÆST:

## MINDER FRA BARFREDSHØJ



EN PROPRIETÆRGÅRD PÅ VESTEGNEN

v. Mie Bernhagen

I forlængelse af foreningens bogudgivelse fra 2018 har datteren af en tidligere ansat, stuepige Margrethe Larsen, indleveret sin mors erindringer samt 2 høstgildesange.

Margrethe Larsen var 17 år, da hun tjente på Barfredshøj. Forinden havde hun tjent 3 år på Stæregaarden i Stærkinde.

Margrethe var enebarn, og hendes datter beretter, at hun ofte fortalte sine to døtre om den sjove tid og sammenholdet imellem alle de unge mennesker på Barfredshøj.



Margrethe

## Erindringer fra Barfredshøj 1938 – 1939

skrevet af Margrethe Larsen, 2. stuepige

1938 - 1939

1. Maj 1938 rejste jeg paa Barfredshøj, det skulde jeg være 2. Stuepige. Vi var fire Piger, 1 Husjomfru, 1 Husholdningselev og 2 Stuepiger, de var alle tre flinke og arbejdede sammen med. Der var 6-7 Landvæsenslever, 1 Staldmester, og en Foderelev, som fik Kosten der, saa var der en Fodermester, 3 Røgttere, og 2 Husmænd, de fik ikke Høst, og boede saa i Huse nær Gaarden, Hørskebet bestod af Herren og Fruen, de skulde jo opvarte, hvegang de skulde have Mad, de var nu Røgtter til Frokost skulde skam serveres paa, jeg servere

Margrethe Larsen

1. Maj rejste jeg paa Barfredshøj, der skulde jeg være 2. Stuepige. Vi var fire Piger, 1 Husjomfru, 1 Husholdningselev og 2 Stuepiger, de var alle tre flinke og arbejdede sammen med. Der var 6-7 Landvæsenslever, 1 Staldmester, og en Foderelev, som fik Kosten der, saa var der en Fodermester, 3 Røgttere, og 2 Husmænd, de fik ikke kost, og boede saa i Huse nær Gaarden.



Foto: Gunnar

Hørskebet fru Paula og  
herren Christen Hansen

# DAGBOG

Herskabet bestod af Herren og Fruen, de skulde jo opvartes, hvergang de skulde have Mad, de varme Retter til Frokost skulde skam serveres pænt, jeg serverede til Frokost, og den anden Stuepige Middagen, der altid bestod af to Retter Mad, bagefter Kaffe i Opholdsstuen. Det var et stort Hus at holde rent selvom vi var to om det. Jeg skulde kalde paa Proprietøren om Morgenen, saa pudsede jeg Fodtøj, medens den anden Pige dækkede Morgenbord. Jeg fik 50 Kr om Maaneden, det var en god Løn dengang, den anden Stuepige fik 80,00 Kr. Husholdningseleven fik ogsaa 50,00 Kr.



*Husjomfru Gudrun*

Husjomfruen fik 100,00 Kr, men hun havde ogsaa et stort Ansvar, og var oppe i tyverne. Fruen var vældig sød, jeg hørte aldrig hun skældte ud. Herren derimod, kunde godt være lidt bister. Jeg var der kun et Aar, for jeg synes, der blev holdt for mange Selskaber, det brød jeg mig ikke om. Der havde jeg fri en Eftermiddag midt i Ugen, og hver anden Søndag fra Morgenstunden, og 1 Uges Sommerferie. Det var jo lækkert, vi skulde jo gøre det store Hus rent, og servere, fyre i en 3 – 4 Kakelovner, Køkkenet var i Kælderen, saa vi skulde Slæbe alt Maden op ovenpaa og ned igen, Porcelænet havde vi

dog deroppe, hver Mandag skulde vi vaske Klatvask og stryge det om Tirsdagen, der var mange Manchetskorter og stryge.



*Gudrun, Margrethe, Britta & Marie*

Hver Maaned vaskede vi Storvask, saa kom Fodermesterens Kone og hjælp til, der var ogsaa to voksne Sonner, der kom hjem med Vasketøj, og alt Sengetøjet om os alle sammen, saa der var noget at rulle og stryge bagefter. Som regel havde vi fri et par Timer hver Eftermiddag.



*Fruen ved hønsehuset*

Fruen havde en del Høns og Kyllinger og passe, hun kunde godt lide at gaa og rode nede i Hønsehuset. Om Foraaret naar vi skulde slagte Kyllinger kvalte Fruen dem, og saa skulde vi Piger pille dem, det foregik ude ved Møddingen mens de var varme. Vi levede godt der, og der var altid rigeligt med Mad, Herskabet spiste

## STUEPIGENS

jo for sig selv ovenpaa. Fruens gamle Mor boede der hver Vinter, hun var ogsaa en sød gammel Dame. Folkestuen hvor Eleverne spiste, var i Kælderen, vi havde jo tit meget sjov om Aftenen, det er klart naar, vi var saa mange unge Mennesker. Naar Herskabet var borte, drak vi Kaffe i Folkestuen, og saa var der en, der spillede og saa dansede vi. Jeg havde et dejligt Værelse der, med Kakeovn, god Seng, Bord og et par Stole, Servante, og et lille Chatol. Vi skulde vaske os paa Værelset, det gjorde heller ikke noget, naar der var varme.



*Dansetrætte unge efter bal kl. 4 om morgenen  
Margrethe næstsidst fra venstre'*

Tit tog vi alle sammen til Fest eller Bal, hvor der var noget, vi var ogsaa nogle, der begyndte at gaa til Dans, det var jo vældig morsomt alt sammen.



*På hølæsset Folmer Nielsen*



*Høstfolkene ved hesteriven*

Naar de var færdig med at høste, blev der holdt Høstgilde saa spiste vi alle i Kælderen, baade Herskabet, Eleverne, Husmænd, og Fodermestre, saa havde Husmændene Konerne med, vi fik god Mad, det var varm Mad. Saa lavede vi Piger en Sang, der vankede ogsaa lidt Spiritus saadan en Aften. Fruen hjalp os med at vaske op, saa vi kunde blive færdig og komme op paa Kornloftet og danse, Herskabet var ogsaa med deroppe, men Herren gik tidligt, det var ikke noget for ham, men Fruen holdt altid længe ud hun morede sig.



*På vej til dyrskue*

Naar der var Dyrskue holdt Eleverne fri, saa tog Herskabet dem med til Dyrskue, vi skulde saa smøre Mad, de skulde have med, om Aftenen skulde vi Piger saa komme til Roskilde, og træffe Eleverne, saa gik vi til Dyrskuebal, vi cyklede selvfølgelig derop og hjem igen, men det var altid sjovt, der var Fest baade paa

# DAGBOG

Roar og Trægaarden, saa vi gik fra det ene til det andet. Jeg kan huske at Stationen i Roskilde skulde mørkelægges en Aften og en Nat, de skulde prøve hvordan det fungerede, saa cyklede alle vi unge Mennesker op for at se, hvordan det saa ud, jeg forstaar ikke at vi gad, bagefter var vi i Biografen, saa det blev jo en god Aften. Om Formiddagen skulde vi gaa i blaa Kjole, og stort hvidt Forklæde, og om Eftermiddagen med sort Kjole og et lille hvidt Forklæde og saa selvfølgelig Stuepigekappe, det var værst med den, for jeg har jo aldrig kunnet lide at havde noget paa Hovedet.



Medens jeg tjente der solgte mine Forældre mit Barndomshjem, og flyttede ud paa den anden side af Stærkinde,

dengang hed det Stærkindehusene, der var lidt mere Jord til, og Jorden var bedre, men det var noget gammelt noget. Jeg synes alligevel det var underligt og ikke skulde komme i mit Barndomshjem mere, men saadan er det jo. Det de nu havde købt, havde staaet tom et stykke tid, saa der var jo blevet lidt snusket, og ogsaa lidt fugtigt i Køkkenet, saadan noget gammelt noget har ikke godt at staa tomt, min Far var ikke meget fingernem, saa det var ikke meget, han fik gjort ved Bygningerne, det var jo dyrt at have Haandværkere. Selvom der var lidt mere Jord, var det heller ikke til at leve paa, saa en gang imellem maatte min Far have en Mælkerute, eller ogsaa køre Vejmatrailer. De boede langt ude paa Marken nu, der var slet ikke nogen Bus, der korte derude. Da vi naaede Maj 1939 rejste jeg fra Barfredshøj, jeg kunde ikke finde mig til rette med alle de Gæster de havde, jeg havde det ellers godt der, Fruen var altid glad og i godt Humør, og jeg kom godt ud af det, med de andre Piger.

## HØSTGILDESANG BARFREDSHØJ 1938

Mel.: *Lidt Hø og Halm som Tilskudsfoeder (Herlig en Sommernat)*

1. Vi her paa Barfredshøj  
rigtig vil ha' Halloj  
more vi vil os tilsammen  
Høstgilde her i Dag  
holdes i muntert Lag  
baade i Fryd og i Gammen  
Se Vinen funkler i mit Glas  
stemmer mig veltilpas  
og husk nu skal vi lave Spas  
tøm med mig dit fyldte Glas.
2. Vi vil dog allerførst  
slukke vor store Tørst,  
drikke en Skaal for vort Herskab  
raabe et højt Hurra  
som løfter Taget af.
3. Vore Elever ska'  
nu deres Omgang ha'  
bare det dem nu kan passe.  
I bli'r saa flove hvad?  
Spis dog den gode Mad  
alle vi hæver da Glasset.

## STUEPIGENS



4. For det er ligemeget  
selv om I tar paa Vej  
saa'en Sang ind mellem  
blot vi en Dans ka' faa  
er I no'en soede smaa  
hævder vi her i Brødres Vrimmel.
5. Husmænd der har vi tre  
nu de forskrækket ble'  
men I kan være ganske rolig  
vi gør jer ej fortræd  
men bliv nu ikke vred  
vi vil blot være lidt fortrolig.



6. Tag I jer blot en Snus  
her i det høje Hus.  
Vi jer det rigtig kan unde  
gaa i en salig Rus  
rundt her i Sus og Dus  
bare I stadig kan bunde.
7. Røgt're og Mest're her  
nu vil jeg nævne jer,  
I vil vel have 'Hjertedraaber',  
Jørg'nsen, han gaar paa Lur,  
han er en stor Filur.  
Paa Piger han stille gaar og haaber.



8. Saa har til allersidst  
vi faa't den sidste Frist  
Pigerne her danner Rammen  
de har jo travet rundt  
bare de ej faar ondt,  
saa passer det os alle sammen.

”En Original”

# DAGBOG

## HØSTGILDESANG BARFREDSHØJ 1940

*Mel. Det kniber altid svært at komme op (Ved Bov der slog en kugle mig et bul, faldera)*

På Barfredshøj vi fester her i Dag, faldera  
for Laden den er nu fyldt op til Tag, faldera  
og nu i Aften vi os mere skal, faldera  
og have rigtig god og dejlig Mad, faldera



*Forrest Peter forkarl*



*Hæstetrækken såmaskine*

Hr. Peter er en ganske lille Mand, faldera  
men kører dog paa allerførste Spand, faldera  
han sætter Haakon, Harald godt i Sving, faldera  
og passer paa Tobakken den er gemt, faldera.

At Laus er vores Ven, vi alle ved, faldera  
til Køkkenet han ofte titter ned, faldera  
Kloarkerne han renser som en Leg, faldera  
hvad skulle vi dog gøre uden dig, faldera.

En dag til "Skue" de i Taastrup tog, faldera  
da de sku hjem da var den ikke god, faldera  
for hjem det ved vi, at vi alle skal, faldera  
men Nielsen syntes, Vejen var for smal, faldera.

Hvis man nu op til Rolsøe kigge vil, faldera  
man Nakken godt tilbage lægge skal, faldera  
og Hansen ofte gaar paa Hjørnet\* ned, faldera  
jeg tror vi alle hermed ved Besked, faldera.



*Laus vasker bil*



*Til "skue"  
Nielsen nr. 2 fra venstre*

\* Ned 'på Hjørnet' menes dobbelthuset ved starten af alléen op til Barfredshøj.  
I den ene halvdel af huset boede husmand Oluf & malkekone Rosa med deres 5 børn.  
Rosa vaskede og strog for flere af eleverne for at tjene en ekstra skilling.

Eleven 'Hansen' - Bruno 'Klemme' Hansen (søn fra Klemmefabrikken i Roskilde) gik ofte ned på hjørnet, både for at få vasket tøj, men også, fordi han var kæreste med husets datter, Olga.



## STUEPIGENS

Naar Petersen i Marken traver rundt, faldera  
han tænker Havets Luft, det er saa sundt, faldera  
paa Træerne dem har han ogsaa kig, faldera  
lidt mere Farve der et øje fik, faldera.

Til Reerslev der ivrigt hjuler Quist, faldera  
en Pigelil han der har fundet vist, faldera  
i Jørgensen vi fundet har en Ven, faldera  
Kartofferne til os han henter ind, faldera.

Med Maden maa man være helt præcis, faldera  
for ellers bliver Karls Humør saa trist, faldera  
saa banker han i Bordet med en Kniv, faldera  
og Etly raaber "ta' den dog med Ro", faldera.

Hver Morgen strømmer muntre Sange ud, faldera  
det er Thor som synger om sin lille Brud, faldera  
han synger af sine Lungers fulde Kraft, faldera  
mon Mester staar med Stokken og slaar Takt, faldera.

En Stab vi heller ikke glemme maa, faldera  
de tidligt ud af Fjerene maa staa, faldera  
for Kvierne skal passes mægtigt godt, faldera  
saa Gaarden den kan blive helt Tip-Top, faldera.

To Stuepiger det har vi ogsaa her, faldera  
om dem kunde siges meget hver især, faldera  
og vores Jomfru hun er vældig rar, faldera  
det hele med et Smil hun altid tar, faldera.

*Mel.. Der er et Land...*

Ja, nu til Slut vi alle vil os rejse  
og takke vores Herskab for i Dag  
for Barfredshøj som der på Bakken knejser  
den taler godt for gamle Danmarks Sag  
ja bedre Herskab skal man lede efter  
derom vi alle enige vist er  
og derfor nu for Barfredshøj vi raaber  
et vældigt højt og dundrende Hurra.



Bogen 'MINDER FRA BARFREDSHØJ' pris  
85,- kan købes hos  
Thorslunde-Ishøj Lokallhistoriske Forening,  
Tranegilde Bygade 4, Ishøj og hos  
Bernhagen, Taastrup Hovedgade 78, Taastrup

*Tekstredigering: Mie Bernhagen og Lise Heeno*

# FOR 50 ÅR SIDEN

... fortsat fra APRIL 2021

Når man siger A og tager hul på idégrundlaget for at lave en fest for nytillflyttere, så må man også sige B og være på pletten, når det går løs.

Derfor var **DAGBLADET** i Taastrup også på plads i Vejlebrohallen til Velkomstfesten den 14. maj 1971, og her er deres beretning:

## Ishøj-festen .. et godt eksperiment

Det hele endte med, at der kom hen imod 650 borgere i Torslunde-Ishøj Kommune til fest i Vejlebrohallen. Over 400 af dem var nye tilflyttere, resten arrangører, foreningsmedlemmer m.fl. Kun en del kendte personer fra andre kommuner havde fået adgang, derudover var der kun plads til Ishøj-folk.

Især i de sidste par dage op til festen har arrangørerne lydt noget hektiske. 650 er mange mennesker på én gang. Det var derfor en glædelig overraskelse, at pladsen mellem de opstillede borde var fin - så fin, at to personer sagtens kunne passere rækkerne uden at vælte noget undervejs.

Viceborgmester Henrik Berg, der var den, der fik ideen til festen, åbnede ar-



rangementet, hvorefter kommuneassistent Peter Kay aftenen igennem hoppede ind i rollen som

konferencier og holdt rede på de mange tråde.

Den eneste af festdeltagerne, som var personligt indbudt, var forhenværende sognerådsformand Peter Eriksen, men derudover deltog bl.a. kommunens yngste og ældste borger pr. 1. april. Der er ca. 86 års forskel.



# VELKOMSTFEST

Ishøj-børnene med moderne børnesange og Hair-melodier - Hakkebakkeskoven med et aldeles uimodståeligt pindsvin, der udmærkede sig ved ikke at sige et muk under hele forestillingen - Enrico Lund som to slags gøgler af den rigtige traditionelle Bakken-slags - prisværdigt få officielle taler, prisoverrækkelser og lodtrækninger - cafeteria -priser helt nede ved jorden - et orkester, der med grundigt brug af Dansk-toppen holdt effektivt sammen på

det hele.

Det var et eksperiment, og det kostede Torslunde-Ishøj Kommune knap 12.000 kr., alt inklusive. Der har været gjort vrøvl i meget vrede vendinger over det beløb, men det kan vel ikke være urimeligt at anføre, at over 600 mennesker fik fornøjelse af pengene.

Det er altid svært at lodde, om et eksperiment har været en succes, og især om det har været en ubetinget succes. Det er en kendsgerning, at halvdelen holdt ud til det sidste, at dansegulvet var fuldt, når orkestret var i aktion, og så så det ud til, at folk hyggede sig meget godt ved bordene.

Det er et spørgsmål, hvor meget mere man med rimelighed kan vente af sådan et massearrangement.

## Lyden kiksede

Det var viceborgmester, major Henrik Berg (kons.), der i sin tid fik ideen til en kommunalt arrangeret tilflytterfest. - Er det lykkedes efter sigten?

”Indtil nu har det

været vellykket, synes jeg (klokken var på vej mod halvtolv). Det er jo begrænset, hvor meget jeg har kunnet overskue i aftenens løb, men folks reaktioner har absolut været positive”, siger Henrik Berg og fortsætter: ”Jeg synes godt, vi kan gentage eksperimentet, for et eksperiment har det været. Vi har aldrig prøvet den slags før, og jeg mener, det er gjort ganske godt.

Der er selvfølgelig visse ændringer, der skal foretages foruden i programmet. Lydanlægget kunne nok trænge til en omgang”.

Hvad det sidste angår, satte Berg fingeren på et ømt punkt ved arrangementer i Vejlebrohallen, som allerede gjorde sig gældende ved halindvielsen.

Mikrofonerne sang med, endnu inden Ishøj-børnene nåede at sætte i med deres første nummer, og det blev de ved med til den bitre ende.

Flere festdeltagere gjorde opmærksom på, at det var næsten umuligt at høre noget bare midt i salen.



VELKOMSTFESTEN	
RESTAURANT	CAFETERIA
SMØRBRØD	2,50
ØL	2,00
FISKEFILET	2,25
ØL	2,00
FORSØRSEL	1,00
TOMME FRISER	1,75
VEJES N. ØL	1,50
KAFFE	1,75
KRABBERE	1,50
FISKEBØLSE	2,50
SODAVAND	1,50
BOLTA	2,00

# FOR 50 ÅR SIDEN



Fru Birgit Olsen hørte til dem, der fremhævede denne svaghed, men i øvrigt mente, at det var gået meget godt. ”Nu er det nok mest tilflytterne, der har fornøjelse af det. Jeg har

boet her al min tid, men det har altid været lidt småt med den brede kontakt. Jeg tror nok, at det hjælper, efter at vi har fået hallen. Det var nok i høj grad et samlingssted, der manglede”.

## Børnene spurtede rundt

Omkring 30 børn i alderen 5-10 år spurtede rundt mellem bordene under hele festen og morede sig dejligt. En af dem var 7-årige Helle, som lod sig villigt standse midt i en faneflugt - men var ellers ikke meget for at udtale sig om, hvad hun mente om arrangementet.

”Jeg har kigget og sådan noget. Løbet rundt og kigget og leget”, sagde Helle. Hvilket ikke lyder ophidsende, men damen var i hvert fald blussende i hele hovedet. Med megen møjelykkedes



det at få oplyst, at det bedste nu alligevel var Enrico Lund i hans klovnenummer.

## Min egen skyld, at jeg keder mig

Det, der nærmede sig mest en kritik af selve festen, kom fra Helge Ørsted Pedersen, der har boet i kommunen i halvandet år og i øvrigt sad og læste avis ved et af de bageste borde, da vi fandt ham:

”Ja, jeg keder mig rædselsfuldt, men det er nok nærmest min egen skyld. Jeg tror bare ikke på at man kan lave en fest for folk, der ikke kender en levende sjæl i



forvejen. Det kommer de ikke til på den her måde. Og så er det ærlig talt for dårligt, at lydanlægget overhovedet ikke virker, det er temmelig horribelt, som det har teet sig i aften”.

”Ellers vil jeg da gerne sige, at jeg er særdeles positiv over for kommunen. Kommunalbestyrelsen lader til at være meget fornuftig, den er bare belastet med et elendigt amt, der laver dødsensfarlige veje og ikke gør noget ved det”, sluttede Helge Ørsted Pedersen.

Alle de ny borgere var meget glade for den præsentation, som alle foreningerne i kommunen havde opstillet. De nye syntes, at de fik den information, de havde brug for. Ligeledes var foreningerne også glade for alle de mange indmeldelser, de fik.

# VELKOMSTFEST

## Væk fra sovebymentaliteten.

Arne Nyhuus var til gengæld mere end almindeligt velvillig til en omtale:

”Det er godt! Endelig noget, der kan rive folk op af start-hullerne, lidt væk fra sovebymentaliteten.



At der så kan være et par skønhedsfejl, det får være. Vi trænger til den slags i en kommune som denne.”

Ved et af de »etablerede naboborde« sad sognets stedlige provst fra Torslunde, Eigil Georg Miland Petersen og fru Jenny Johansen med respek-

tive kone og mand. Fru Johansen havde været ude på gulvet og fået knækket en brillestang, men var nu gået over til fiskefileterne.

Provst Miland: ”Det er en god ide af kommunen - og folk bliver vel også rystet sammen på dansegulvet. Der er jo det med alderen for mit vedkommende. Jeg synes også, orkestret laver alt for megen larm, men det må man vel finde sig i i den situation”.



*Det, der foregik på velkomstafteften, må betegnes som succes. Kommunens allesteds nærværende skattemedarbejder, Peter Kay kædede tingene på scenen sammen på helt professionel maner, og Vejlebrohallens inspektør Poul Nielsen med frue fik deres ilddåb som restauratører. Over 600 gæster var der, og de blev nydeligt betjent.*

*Jo, alle tog hinanden i hånden og sørgede for, at det blev en hyggelig aften.*

## Festråd fra taximand

For langt mellem bordene til at kontakten kunne blive til noget, sagde folk på vej hjem.

”Vi hører jo et og andet, når folk er på vej hjem, og jeg kunne da godt tænke mig at give et par gode råd til kommunen næste gang, den holder tilflytterfest”, sagde vognmand Poul Nielsen,

Ishøj Taxi, der lå i meget nært samarbejde med arrangørerne af festen i Vejlebrohallen.

”Vi havde vogne ved Vejlebrohallen hele aftenen og kørte i alt ca. 35 ture, og fælles for dem alle sammen var, at folk sagde, at det havde været en fantastisk god og informativ velkomstfest.

# FOR 50 ÅR SIDEN

## Erfaringer fra Velkomstfesten

### Højtaleranlæg

Højtaleranlægget svigtede fordi Hersted-vestersenderen gik ind i forstærkeren på grund af de lange mikrofon- og højtalerledninger. Hvis der skal afholdes en fest ti1, vil der i en højde af 5 meter over gulvet blive ophængt 2 store højttalere samt 10 og 20 m fra scenen i hver side blive ophængt mindre højttalere. Derved opnås fuld lyddækning af salen. Hallens højtaleranlæg er meget svær at få koblet ind, da der bruges retningsmikrofoner som ikke tåler reflekslyde fra højttalere.

### Scene

Scenen skal være 13 cm (en palet) højere så alle kan se. Scenen bør placeres for enden af salen, da dette giver en bordplads til 650-700 mennesker. Hvis scenen stilles midt på langsiden af hallen, vil dette tage rigtig meget synsplads. Samtidig vil der kun er plads til omkring 400-450 mennesker.

### Belysning

Belysning skal kommunen selv sørge for, hvilket vil billiggøre ophængningen, da sidste regning fra Wolmer Nielsen ikke har kunnet godkendes. For den egentlige tilslutning anbefales EI-firmaet Andersen & Jensen, Taastrup.

### Servering og borde

Bordene kan rykkes mere sammen, men ikke 2 eller flere sammen, da det vil vanskeliggøre servering og trafik. (Desuden skal bordplacering godkendes af brand-

væsenet). Der bør ikke serveres andet af mad end smørrebrød, i hallen, da hallens køkkenanlæg ikke er baseret på servering til 650 personer.

### Transport

Det må forventes, at der stilles med flere ”friske folk” til rådighed fra kommunens vejhold til transport af stole og borde fra Vibeholmskolen og Grevehallen.

### Parkering

Det må tilrådes, at parkeringspladsen udbygges, og at reguleringen foretages af kommunkontorets personale, da dette vil være besparende.

### Foreninger

Det konstateredes, at nogle foreninger ikke havde lyst til at gøre noget ud af at få flere medlemmer, hvorfor det må indskærpes foreninger, at deres stand er af en acceptabel udsmykning.

### Publikums og foreningers mening

Man bør nok anmode foreningerne om at fremsende deres syn på Velkomstfesten. Ved samtaler med nye borgere, som havde deltaget i festen fremgik det at disse i store træk havde været fuld tilfreds med aftenen.

Den gennemgående utilfredshed gjaldt højtaleranlæg og ”Dyrene i Hakkebakkeskoven”.

Orkester og underholdning

Orkesteret bør være på scenen fra start, hvilket også let kan lade sig gøre. Aftenen bør forløbe mere professionelt!!!

# VELKOMSTFEST

## Telefonen glødede !!!!

Efter at succesen med Velkomstfesten var rygtedes over det ganske Danmark stod telefonerne ikke stille på Kommunekontoret på Kirkebjerggård i Ishøj Landsby. Kommuner, som var blevet sammenlagt i 1966 ad frivillighedens vej og tvangssammenlagte kommuner i 1970, ringede for at få flere oplysninger om vejen til den kæmpe succes, som velkomstfesten var.

- ◆ Hvordan får man rystet en sammenbragt befolkning sammen”
  - ◆ Hvordan tilrettelægger man sådan et stort arrangement”
  - ◆ Hvordan gennemføres en fest med så mange mennesker”
  - ◆ Hvordan får man foreninger til at arbejde sammen, om at præsentere sine egne aktiviteter uden jalousi”.
- Spørgsmålene var mange.

Forklaringen på at så mange kommuner i det ganske land henvendte sig var ganske enkel. I 1966 sammenlagde mange sognekommuner sig frivilligt efter et ”vink med en vognstang” fra Indenrigsministeriet. Ikke mindst om udsigten til stordriftsfordelene – hvilket viste sig at være et stort blå i øjnene. I 1970 kom så sammenlægningen af alle de kommuner, som ikke selv kunne finde ud af at sammenlægge sig. Der var bare én ting In-



denrigsministeriet ikke havde taget med i ”Guleroden” – SOGNEBØRNENE.

I gamle dage havde hver sognekommune sit eget fodbold- og håndboldhold. Det viste sig at befolkningen i nabo sognekommuner ikke kunne være i stue sammen og slet ikke, når der skete noget på grønsværen. To landsbyer, som ligger ved siden af hinanden, vil altid være arvefjender. Tænk bare på SB50 og TIIF i tresserne – det var nærmest hadsk.

Jo, en fest hvor alle arvefjenderne mødtes med deres foreninger mm. ville under alle omstændigheder skabe ro og samhørighed.

# BESTYRELSEN

Formand	Steen Skovhus	3056 4364
Næstformand	Torben Eg	3139 0846
Kasserer	Birgit Hansen	2851 3139
Sekretær	Preben Kok	4068 2681
Webmaster	Lars Andersen	2372 2145
Bestyrelsesmedlem	Carsten Lauridsen	2858 2600
Bestyrelsesmedlem	Arne Sørensen	4092 8438
Bestyrelsesmedlem	Kristian Pedersen	4373 7329
Bestyrelsesmedlem & redaktør	Peter Kay	4030 3538
Suppleant	Jørgen Arnull	4363 2216
Suppleant	Anders Hvid Jensen	2945 0812
Suppleant	Lise Heeno	4018 1844

## LOKALHISTORISK ARKIV

Arkivet er åbent hver tirsdag fra kl. 14.00 til kl. 19.00.  
Ferielukket i juli og mellem jul og nytår

Arkivet kan også kontaktes på telefon 43 54 64 75.  
Spørg efter Troels Øhlenschläger eller Lars Hansen.

E-mail: [lars.hansen@kroppedal.dk](mailto:lars.hansen@kroppedal.dk)

Hjemmeside: [ishoejlokalhistorisk.dk](http://ishoejlokalhistorisk.dk)

**Sæt dit præg på bladet!**  
**Skriv eller ring**  
**til redaktøren**  
**med gode ideer og tips.**

**Næste nr.:**  
**AUGUST 2021**  
**Deadline 3. juli '21**

Ansvarshavende: Steen Skovhus  
Redaktør: Peter Kay  
Oplag: 1.100 stk.  
Tryk:   
P. O. Pedersensvej 26  
8200 Aarhus N  
SSN 0902-6592  
Kontingent 2021: 75 kr. for enlige  
100 kr. for husstand





**MEDLEMSKORT 2021**

**THORSLUNDE-ISHØJ  
LOKALHISTORISKE FORENING  
TRANEGILDE BYGADE 4 \* 2635 ISHØJ**

## **ARRANGEMENTER 2021**

1. juni 17:00-19:00	Bredekerlgård	Slægtsforskning
6. juni 13:00-16:00	Bredekerlgård	Jazz på Gårdspladsen
20. juni 11:00-17:00	Bredekerlgård	Grøn Ishøj
4. juli 13:00-16:00	Bredekerlgård	Jazz på Gårdspladsen
18. juli 13:00-16:00	Bredekerlgård	Jazz på Gårdspladsen
1. august 13:00-16:00	Bredekerlgård	Jazz på Gårdspladsen
8. august	Ud i det Blå	Skovtur
22. august 13:00-16:00	Bredekerlgård	Jazz på Gårdspladsen
5. sept. 10:00-15:00	Bredekerlgård	Høstfest
7. sept. 17:00-19:00	Bredekerlgård	Slægtsforskning
19. sept. 13:00-16:00	Bredekerlgård	RockaBilly i Laden
5. oktober 17:00-19:00	Bredekerlgård	Slægtsforskning
2. november 17:00-19:00	Bredekerlgård	Slægtsforskning
10. november 18:30	Baldersbækvej 2	Mortens aften
27. november 10:00-15:00	Bredekerlgård	Julestue
28. november 10:00-15:00	Bredekerlgård	Julestue
7. december 17:00-19:00	Bredekerlgård	Slægtsforskning
28. december 15:00-17:30	Ishøj Skolehal	Juletræsfest

**HUSK**

jævnligt at kigge på vor hjemmeside  
[www.ishoejlokalhistorisk.dk](http://www.ishoejlokalhistorisk.dk)  
og se de sidste nye opdateringer med bl.a.  
arrangementer og foredrag.