



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

FAMILIEN ØRSNES

STAMTAVLE

OVER

FAMILIEN ØRSNES

MED NOGLE OPLYSNINGER OM ØRSNESGAARDE I FARSTRUP SOGN

VED
TORKIL BAUMGARTEN

UDGIVET AF ARKIV FOR GENEALOGI OG HERALDIK



AARHUS
TORKIL BAUMGARTENS FORLAG
1914

Denne Familie har sit Navn af Ørsnes, oprindelig en Helgaard i Farstrup Sogn, Slet Herred, Aalborg Amt. Denne Gaard var 1573 en Del af det Gods i Slet Herred, som længe før Reformationens Indførelse tilhørte Vitskøl Kloster, grundlagt 1158 for Munke af Cistercienserordenen af Kong Valdemar I, der saaledes vilde vise sin Taknemmelighed mod Gud, fordi han havde frelst ham ved Overfaldet i Roskilde, den 9. August 1157, og kæmpet med ham i den aabne Fejde, i hvilken „han knuste Forræderne og blandt dem Niddingsdaadens Ophavsmand“ (Slaget paa Grathe Hede den 23. Oktbr. 1157). Til Klosterets Oprettelse skænkede Kongen af sit Fædrengods Landsbyen Vithscuele med alt Tilliggende. Klosteret blev indviet den 1. April 1158 og helliget Jomfru Maria. Det Jordegods, som kom til at danne Grundlaget for Kong Valdemars Stiftelse, laa højt oppe i Jylland, i det saakaldte Himmersyssel, omtrent halvanden Mil sydsydvest for Løgsted Øre (Løgstør). Stedet frembød i flere Henseender særdeles gode Betingelser for et Munkesamfunds Trivsel; thi ikke blot strakte der sig i hine Tider Skove, fra hvilke endnu i vore Dage Plov og Spade undertiden støder paa Levninger, men Markerne gik lige ned til den fiskerige Limfjords store Bredning, og fra Vilsted Sø i Nordøst udgik der et anseligt, til Mølledrift vel egnet, Aaløb ud i Stranden. Efter Valdemars Død gjorde hans Sønner Knud VI og Valdemar II vel imod Klosteret, og de og de følgende Konger stadfæstede Klosterets Ejendomme og skænkede det betydeligt Jordegods og mange Herligheder. Christian den 1ste lagde 1477 følgende af Klosterets Gaarde: Gunderupgaard, Vadgaard, Tandorp, Strandbygaard, Riisgaard, Myøre Høj, Edbøll, Østerfeld og Bles med Marker og Tilliggende ind under Klosterets frie Birk, Aal Birk, som indtil 1574 holdtes i den nu forsvundne Landsby Aal (Alæ). Foruden sit betydelige Jordegods i Slet Herred ejede Klosteret flere Kirker, saaledes: Strandby, Aal, Malle, Farstrup, Kornum, Løgsted, Hals og Horup Kirker. Jordebog over Klosterets samtlige Ejendomme haves ikke før 1573; men det er utvivlsomt, at af dets Gods i Farstrup Sogn udgjorde

Ørsnes allerede paa Christian I's Tid en ikke ubetydelig Del Om Vitskøl Klosters fremragende Stilling vidner, at det allerede i det første Aarti efter dets Grundlæggelse kunde blive Moder for det saa berømte Øm Kloster i Aarhus Stift. Ved Reformationens Indførelse fik Vitskøl Kloster ligesom andre større Cistercienserklostre Lov til fremdeles at bestaa, om det end nu blev Kronens Ejendom.

1563 forlenede Frederik II Henrik Gyldenstjerne til Aagaard med Vitskøl Kloster; men 1573 udgik kgl Majestæts Brev til Lensmanden:

„at wii haffue handlet met oss elskelige Bjørn Andersen, wor Mand, Raad og Embedsmand paa wor Gaard udi Aarhus, om hans Gaard Winstrup, met huet mere Gods, hand haffuer udi Sielland, saa hand oss thet for Magelaug haffuer bevilget, och er igien aff oss begierendis wort och Cronens Closter Widschild Closter, som du aff oss udi Pan! haffuer, met saa meget Gods ther tilliggendis, som hands Gods udi Sielland kand forslae, huilket wii och naadigst samtyecht haffue.

Thi bede wii dig och wille, at du retter dig effter at anname din Rente, och siden meth thet første at lade forneffnte Bjørn Andersen paa wore wegne følge forneffnte Closter och Gods. Wii wille dog unde dig wort och Cronens Gods Hals Birk at mue beholde. Huor effter du dig kand haffue at rette.“

Actum Silkeborg then 24. Dag Julii Ao 1573.

Kongens Mageskifte med Bjørn Andersen til Stenalt (død 1583) var saaledes, at Kongen fik Vinstrup Gaard og Gods paa Sjælland, og Bjørn fik Vitskøl Kloster og Gods i Himmersyssel i Jylland.*)

Ved den Forandring blev Vitskøl, som næsten i 400 Aar havde været et kongeligt Herrekloster af Cistercienser- eller Sct. Bernhardt Orden og siden i nogle Aar en kgl. Forlening, endelig gjort til et adeligt Gods, og efter den Tid af sin første Ejer Bjørn Andersen kaldet Bjørnsholm, hvilket Navn Gaarden endnu har. Saaledes forsvandt med Klosteret Navnet selv. Det nye Navn Bjørnsholm har undertiden fristet til at forveksle Gaarden med Bjørnsholm ved Grenaa, Stig Andersens bekendte Herresæde i det 14. Aarhundrede, som omtrent samtidig fik Navnet Høgholm. Af det gamle Vitskøl Kloster er der nu kun højst svage Spor tilbage. Af den gamle prægtige Klosterruin, der skal have været bygget efter Mariæ Rotundæ Kirken i Rom, findes der store Ruindynger, som ved de af Professor Løffler i 1895

98 fortagne Undersøgelser fuldt ud have bekræftet Overlevningen, at Klosterkirken har været en usædvanlig stor og pragtfuld Kirkebygning. De kejserlige Tropper skal 1627, andre siger de svenske under Torstensson 1644, have afrevet det værdifulde Kjøbtag og ødelagt Kirken.**)

Farstrup Sogn omgives af Annekset Lundby, Salling og Næsborg Sogne, Limfjorden (Nibe Bredning), Sebber og

*) Danske Magazin, Kbhvn. 1745, S. 133 ff. og 3. 199 ff. og Daugaard, Danske Klostre.

**) J. B. Løffler, Ruinerne af Vitskøl Klosterkirke, Kbhvn. 1900.

Ajstrup Sogne. Indtil 1819 var Ajstrup Anneks til Farstrup, da blev det lagt til Sebber Sogn. Kirken, midt i Sognet, ligger omtrent $1\frac{3}{4}$ Mil ØNØ for Løgstør og kaldes 1473 St. Mauritii og hans Staldbroders Kirke. Alterbordet er af Granit med Relikviegemme, i hvilket fandtes en Blyæske med Relikvie, som nu er i Nationalmusæet. Altertavlen er fra Midten af 17. Aarhundrede; i Midten er Nadveren fremstillet. Paa Rammen Jørgen Seefelds, Barbara Friis, Karen Sehesteds og Tyge Kruses Vaabener, paa Fodstykket Jochum Poulsens og Karen Benzons, der 1723 lode Tavlen reparere og male. Smukke Malmstager med Aarstallet 1585 og Juelernes, Friisernes og Bjørn Andersens Vaabener. Døbefonten er af Granit i romansk Stil og med Menneskehoveder paa Kummen. Den smukke Prædikestol i Renæssancestil er skænket af Bjørn Andersen og Karen Friis. I Kormuren er indsat en Mindetavle og Sten med Indskrift over Christen Olufsen Fløy, Forpagter paa Vaar og Hornskov, f. 1705, d. 1751; ved Opgangen til Koret er en Ligsten over Johanne Nielsdatter Bugge, gift med Forpagter Lindgaard paa Vaar, f. 1673, d. 1706.

Ved Lundegaarde (Matr.-Nr. 2) har der tidligere staaet en Kirke, Skibets Længde omtrent 45, Korets 23 Fod. I Mandsminde er Grundstenene i Kirkens Skib og Kor optagne til Bygningsbrug. Grunden angives nu ved en svag Fordybning i den søndre Side af Kirken, medens den nordre er bortskaaet af Vejen. Sydvest for Tomten findes Spor af et Dige, der har omgivet en Kirkegaard. Ved Grusgravning har man paa et større Stykke af Marken fundet en Del Skeletter, liggende 2—3 Alen dybt i Jorden i Retning fra øst til vest; men intet Spor af Kister.*)

I Sognet findes 60 jordfaste Oldtidsmonumenter; i hele Herredet omtrent 550, deraf 45 Jættestuer, Runddysser, Langdysser og andre Stenalders Stengrave, 4 Langhøje, Resten runde Gravhøje; over 100 ere dog nu sløjfede og omtrent 200 mere eller mindre forstyrrede. Stedet har altsaa i Oldtiden været tæt befolket.

Byerne i Farstrup Sogn ere: Farstrup (gl. Form Fatherstorp) med Kirke, Præstegaarden ligger syd for Byen, Kjølby og Stavn.

Hovedgaarde: Krastrup ($44\frac{1}{2}$ Td.) og Vaar (32 Tdr.); andre Gaarde: Hornsgaard (17 Tdr.), Riisgaard, Hornskovgaard, Bromarkgaard, Ørsnæsgaarde, Lundegaarde, Nymølle og Vaar Mølle.

Krastrup (Kragstrup, Kragstrup) tilhørte i Middelalderen Vitskøl Kloster, der 1522 solgte den til Biskop i Viborg Jørgen Friis, hvis Slægtninge ejede den til 1639, saa kom den til Familien Due ved Køb, og derefter til Grev Chr. Rantzau til Brahesborg; 1756 til Etatsraad Geert de Lichtenberg, 1757 til Justits-

*) Indberetning til Nationalmusæet om antikvariske Undersøgelser i Slet Herred, 1885.

raad Marcussen og 1794 til dennes Søn Poul Marcussen og Svigersør. U. C. Schmidten, der begge samtidig fik Vaar; 1804 solgte Marcussen Krastrup til Hans Hansen, i hvis Families Eje den var i mange Aar, indtil den blev købt af Tregder og derefter af Overauditor Wolff, som straks 1892 solgte den til H. I. P. C. Holm, hvis Enke er den nuværende Ejer.

Hornsgaard var endnu 1760 en Forpagtergaard under Vaar. U. C. Schmidten solgte den til Søren Hauerslef; senere har Gaarden tilhørt K. Møller og fra 1831 Familien Winther, i hvis Eje den endnu er.

Kjølbygaard var forhen en Helgaard i adeligt Eje. 1410 ejedes den af Hr. Christiern Nielsen (Munk), der da var „Foged“ (Skriver?) i Slet Herred. Hans Søn Hr. Niels Christiernsen skrev sig 1462 og 1470 til Kjølbygaard, men dennes Søn Niels Nielsen solgte den 1492 til Biskop Niels Gløb i Viborg. Siden ejedes den af Fru Else Bjørn, Jørgen Friis', og blev paa Skiftet efter hende udlagt til Sønnen Chr. Friis, som 1610 mageskiftede den til sin Fader.

Mageskiftet imellem Kronen og Bjørn Andersen, hvorefter Vitskøl Kloster og Gods overdroges til sidstnævnte, er dateret Kolding den 4. Oktober 1573.*) Paa dette Dokument (i Rigsarkivet) er Klosterets Bøndergaarde med Beboernes Navne og deraf gaaende Landgilde nøjagtigt angivet. Da det er af Interesse for Personalhistorien, skal et Uddrag af Skødet, for saa vidt angaar Farstrup Sogn, her meddeles fuldstændig som paa Originalen; af hvilken blot et Uddrag, der nævner Gaardenes Navne, forhen er trykt.**)

Bjørn Andersen fik:

1. Kronens Kloster Vitskøl med Bygning og tilliggende Ejendomme,
2. Øen Livø og Klosterets Sogn og Birk,
3. endvidere af Gods i Slet Herred:

I Malle Sogn: Malle By, 3 Gaarde, Brotrup 2 Gaarde, Hedegaard. Lille Lendrup, Østergaard, Svenstrup, og 2 Gaarde i Vandsted.

I Næsborg Sogn: 2 Gaarde i Næsborg By, 3 Gaarde i Tolstrup, Møllegaard og Erkestrup.

I Farstrup Sogn:

i Farstrup By 5 Gaarde: Pouel Nielsson, Søffren Pouellson, Jens Seurensen giffuer huer j tonne, ij skiepper Rug, ij tønner Bijug, ij tønner Haffre, j tønd Smør, j Suin och gestrij. Thend fierde: Pouel Seurensen iboer giffuer ej pund Smør, j Suin och gestrij. Thend femte: Matz Christenssen iboer giffuer j Sk. grott, j Suin og gestrij.

Wore,***, en gaard, Lass Winther iboer, skylder vj tønner j skiepper Rug, vij tønner ij skiepper Bijug, iij pund Smør, j Suin och gestrij.

Nørgaard,****) Niels Jenssen paaboer, giffuer j tonne ij skiepper Rug, iij tønner Bijug, v tønner Haffre, j Pund Smør, j Suin och gestrij.

*) Kronens Skøder, I. S. 141 ff. (Original Mag. 257 og I. R. 1,168.)

**) Danske Magazin, anf. Sted.

***) d. v. d. Vaar.

****) 1462, 2 a. ante dominicam iubilate, fik Herr. Niels Christensen, Ridder Pantebrev paa en Gaard i Farstrup Sogn, som kaldes Nørgaard. (Becher, Arkivregistraturer 329 M 11). Denne Gaard maa altsaa imellem 1462 og 1573 være kommen til Vitskøl; thi 1552 haver Christian III ved Mageskifte og for mere Belejligheds Skyld overladt Hr. Anders, Abbed paa Vitskøl Kloster, paa Klosterets Vegne en sin og

Øresness, Knud Jenssen iboer, skylder j tønne, ij skiepper Rug, ij tønner Bijug, iij tønner Haffre, j Pund Smør, j Suin och gestrij.
Riisgaard, Christen Jenssøn iboer giffuer j tønne ij skiepper Rug, ij tønner Bijug, iij tønner Haffre, j pund Smør, j Suin, j fierning Aall och gestrij.

Horensgaarde, Niels Jenssøn iboer, skylder vj tønner ij skiepper Rug, vj tønner ij skiepper Bijug, iij tønner Aall.

Udi Lundgaard, three Gaarde: Lass Pedersen, Kierstins N . . . och Matz Gundersen paaboer giffuer huer j tønne ij skiepper Rug, iij tønner Bijug, iij tønner Haffre, i pund jiiij (Kvt.) Smør, j Suin och gestrij. End et: Gadhuus sammesteds, Michel Skredder iboer, j grott.

Udi Stafvende: Jenss M . . . (?) giffuer aarlig iij fierning Aall, Michell Hanssøn, Anders Mand, Niels Christensen, Christen Matzen, Niels Aagesen, Morten Lauritzen, Niels Tybov giffuer huer j tønne Sild; Matz Bertelsen, Chr. Kalle, Mouritz Mand, Esbern Nielszen, Chrestin Simonssøn, Christen Lauritzen, Simon Bron, Jørgen Mouritzen, Rasmus Bødker. Matz Mørk, Peter Kæk (eller Kok?), Frantz Clemensen giffuer huer j fierning Sild, j fierning Aall, Mouritz Pederssen giffuer iij fierning Sild, j fierning Aall; Bendix Jenssøn giffuer j pund Smør. vj Gadhuuse giffuer huer j Sk. grott.

Udi Barmer by: Munkgaard, Niels Lauritzen iboer, skylder vj tønner ij skiepper Rug, vj tønner ij skiepper Bijug.

Udi Rendsig: Morten Anderssen vj tønner j skiepper Bijug, j fjerning Aall, j Suin och gestrij, Jens Olufssen, Anders Knudtzen, Chrestin Pouelsen, Jens Hanssen, Anders Pedersen, Mauritz Thomesen, Madtz Mortensen, Seuren Nielszen giffuer huer aarlig j tønne Sild, j Suin och gestrij; Jens Pouelssen giffuer j fierning Sild, j Suin och gestrij. En (?) [ulæseligt] iij Gadhuus sammesteds giffuer huer i sk. grott.

I Løgested: ij Gaarde, Chresten Mortenssøn och Niels Mortenssøn iboer, giffuer huer j tønne ij skiepper Rug, ij tønner Bijug, iij tønner Haffre. j Suin och gestrij.

Og endelig i Gaard i Rafvenstrup. Dog skulde den jus patronatus, som Klosteret havde til nogle af de Kirker, der henlaa dertil, fremtidig følge Kronen. Hvilket Gods, Klosterets Gaarde og Møller med al Rente og rette Tilliggende, samt al den Fiskeri, som ligger til Vitskøl Kloster og fra Arilds Tid tilligget haver overdrages Bjørn Andersen.

Paa nysomtalte Dokument nævnes Øresness første Gang som Gaardsnavn, medens Navnet og Stedets Benævnelse utvivlsomt er lige saa gammelt som Klosterets Navn af Landsbyen: Vithscuele.

Dr. phil. Marius Kristensen, Askov, har velvilligst meddelt følgende til Ordet Ørsnes' Fortolkning:

„Ørsnes har indenfor Danevældet, saa vidt mig bekendt, kun en Navne (i Vånga sogn, Villands herr.), og denne ligger paa et Næs i Søen Immelen i en Grusegn. Fra Norge kender jeg Aursnes i Ringerike [og Ørsnes paa Notterø i Jarlsberg Grevskab]. Alt tyder paa, at Ordets første Led er Ør (oldnorsk: aurr), der betyder Grus, og ikke Mandsnavnet Øthær (eller Ør, Ørre), selv om dette dog ikke er udelukket. Ordets sidste Del Næs betyder paa dansk et tilspidset Stykke Land, der skyder sig ud i en Strøm. Jeg tolker altsaa Ørsnes (Ørsnæs) som det grusede Næs, der paa Stedet skyder sig ud i Moser og Enge (tidligere Vand) i Slet Herreds nordvestlige Del.

Kronens Gaard udi Farstrup kaldet: Nørgaard (skylder aarlig: 1 Ørte Rug, 11 Ørter Byg, 1 Pd. Smør, 1 Skovsvin og Gæsteri) og derfor bekommet af Klosteret til Aalborghus en deres Gaard liggende i Flesborg (Danske Magazin I, Side 187).

Ørsnes var ligesom Vaar, Nørgaard, Risgaard, Hornsgaard og Lundgaard Avlsgaarde under Vitskøl Kloster og — som vi have seet — 1573, den 4. Oktober, beboet af Bønderfolk, der svarede Landgilde. Nørgaard, og maaske ogsaa de øvrige Avlsgaarde, havde dog forhen været i Adelsmænds Eje.

Efter at Bjørn Andersen ved Mageskiftet med Kronen havde faaet Klostergodset som adeligt Gods, lod han Vaar opbygge som en anselig Herregaard og lagde sit øvrige Jordegods i Farstrup og Barmer Sogne under Vaar som Fæstegods, og Bønderne blev Fæstere til Vaar.

Han døde 1583 og efterlod Gaarden til sin Enke Karen Friis, en Datter af Henrik Friis til Ørbeklunde; hun var Bjørn Andersens anden Frue. I hendes Enkestand afbrændte Borggaarden 1587, men hun lod den igen prægtigt opbygge med Grave omkring paa det Sted, hvor den nu staar. Med Bjørns Datter Else Bjørn kom Vaar til Jørgen Friis til Krastrup (d. 1616), hvis Slægtninge mistede den 1647 ved Indførsel, som Jørgen Seefeld til Visborggaard gjorde hos dem. Jørgen Seefeld var Lensmand paa Hald og Dueholm Kloster. Han blev ligesom sine Brødre aldeles ruineret i den svenske Krig 1658—59; derfor maatte han og hans Frue Karen Sehested, den 28. Januar 1662, pantsætte Vaar og Gods for 3680 Rdl. til Dr. Niels Benzon, Læge i Aalborg. Benzon døde i Aalborg den 12. Aug. 1674 og efterlod sig 3 Herregaarde, som han havde erhvervet ved Indførsel for Gæld; den 26 Juni 1662 havde han faaet Ret til at købe, pante og arve adeligt Jordegods for sig og Børn, og den 23. Septbr. 1668 udstedte Viborg Landsting Tilfindelsesdom for Dr. Niels Benzon paa Vaar Gaard og Gods. Hans Søn Gehejmerraad Niels B. og dennes Søn Konferensraad Peder B. var de følgende Ejere, indtil sidstnævnte 1718 solgte Vaar med Tiender o. s. v. (50 og 73 Tdr. Hrtk.) til sin Fætter Justitsraad Iochum Poulsen (d. 1756), der ombyggede Gaarden 1722. Derefter var den atter forenet med Krastrup og Gunderstedgaard indtil Enken Karen Benzon 1760 solgte Vaar (50 og 73 og 275 Tdr. Hrtk.) til M. Marcussen. Dennes Svigersøn U. C. Schmidten udkøbte 1794 sin Svoger P. Marcussen af Vaar og solgte den (nu 34 og 22 og 54 Tdr. Hrtk.) i Aaret 1803 til Generalauditor H. I. Lindahl og Birkedommer Bendix Claudi. Senere købte Jøden Wulf Salomon Gaarden for 26,000 Rdl. og frasolgte omtrent hele Resten af Bøndergodset; 1809 solgte han den til et Konsortium. Senere var følgende Ejere: Jacob Trojel 1810—56, V. Buchtrup 1856—71, E. Helms 1871—89 og Hofjægermester G. Wolff Sneedorff til Grevensvænge, som købte den 1889 for 230,000 Kroner. Før faa Aar siden er endelig den gamle Hovedgaard solgt til Udstykning, som nu er paabegyndt.

En Sandstenstavle med Karen Friis' og Mandens Vaabener og en Indskrift paa den østlige Fløj ind til Gaarden minder saa-

vet om hendes Opførelse af **Bygningen** som om Poulsens Ombygning:

„Fru Karen Friis mig først grundmuret lod opsette
og mig med ziirlig Spiir lod to loft høy indrette
Aar femten hundrede med otte og tyv tillagt
Da jeg var samme Aar ved Ild til Asche bragt
Saa stod jeg hundred Aar med femten og med tyve,
Tre Benzner eyed mig, men da man monne skrive:
Det sytten hundrede og to og tyve Aar
Loed Jochum Poulsen mig ombygge som jeg staar.“

Vaar Ejere var Ørsnes' og det øvrige Bøndergods Herskab indtil Slutningen af næstforrige Aarhundrede, da Fæstegaardene efterhaanden bortsolgte til Fæsterne. Af Jordebøgerne m. v. har det været muligt at følge Ørsnes' Skæbne i et Tidsrum af mere end fire hundrede Aar, nemlig fra 1573 til nu:

1573 var Ørsnes Avlsgaard under Vitskøl Kloster og svarede i Landgilde: 1 Td. 2 Skpr. Rug, 2 Tdr. Byg, 3 Tdr. Havre, 1 Pund Smør, 1 Skovsvin og Gæsteri. Den daværende Beboer af Stedet hed: **K n u d J e n s e n**.

Den 26. August 1591 indsendte Farstrup Sognemænd en Klage*) til Viborg Biskoppen over deres Præst, Hr. Jørgen Madssen (d. 1591). De 16 Sognemænds Navne vare: Chresten Pedersen i Hornsgaard, Mogens Christensen i Lundgaard, Søffren Mand i Staffuind, Niss Thyboe, Chresten Role, Chresten Simmens, Lauritz Hanssen og Chresten Thomsen ibidem, Chresten Jensen i Kølbye, Chresten Pederssen, Peder Furboe, Jens Christensen, Iffuer Nielsen og Chresten Brun ibidem, Jenns Nielssen i Ørssnis og Maths Mathsen i Farstrup. Deres Signeter med Bomærker har de trykt hos, men Præget er nu næsten forsvunden.

Jens Nielsens Segl viser en Figur, der kan tydes som en Plante, der gror op af en Høj. Det har haft en Omskrift, af hvilken kun enkelte Bogstaver er synlige.

Præsten Jens Pedersen i Farstrup benyttede den samme Figur i sit Sigil, der findes paa nedennævnte Indberetning til Biskoppen i Viborg og hvori det ikke er vanskeligt at finde Lighed med det Segl, som har været benyttet af Niels Ørsnes i Vester Hassing (se nedenfor: Afdeling 3).

Af en Fortegnelse, som Præsten Jens Pedersen (d. 1678) i Farstrup 1651 indsendte til Biskoppen over Viborg Stift, over Decimanterne i Farstrup og Ajstrup Sogne*) haves følgende Specifikation paa hele og halve Gaarde og Boel med deres Beboere:

I Farstrup Sogn:
Farstrup By er 4 Høele Gaarde, hvorudi boer: Jens Nielsen, Peder Poffuel-
sen, Jens Andersen, Mads Pallesen.

*) Viborg Bisperkiv, Pakke 80, Læg 1.

**) l. c. Pakke 80, Læg 8.

Riisgaard er 1 Heelgaard, hvorudi boer: Jost Jensen.

Ørsness er 1 Heelgaard, hvorudi boer 2 Mænd: Anders Thygesen, Lauritz Madsen.

Hornsgaard er 1 Heelgaard, hvorudi boer: Christen Sørensen. Denne Gaard giver dog ingen tiende, men har altid waaren tiendefri.

Lundgaard er 3 Heelgaarde, hvorudi boer: Jens Christensen, Søffren Christensen og Lauritz Justsen.

Staffuind By er en fischerleide, och er der meget ringe Affueling, findes der udi: 4re heele Gaarde, 15 halfue Gaarde, och 2de halfue Gaarde ere øede. Boler, som ere meget ringe Affueling till, och kand thiende til Præsten i det høyeste jtrauw Korn, en—6.

Disse forskreffne Heele Gaarde och Hallffuegaarde och Boler ere alle Velb. Jørgen Seefeldtz till Visszborg Gaard, och ere Uggedagstienere liggende under Hergarden Woer.

Kyllbye. Udi Kyllbye er 12 Heele Gaarde, 13 Hallffue Gaarde, och 3 Hallffue Gaarde øede. Och ere Velb. Mandrup Dues Uggedagstienere, som ligger under hans Hoffuet Gaard Krastrup.

I Astrup Sogn:

Udi Astrup Sogen ere: Heele Gaarde 12, Hallffue Gaarde 8. Disse undertagendis Annex Præstegaarden ere alle Velb. Jørgen Seefeldtz och ere Uggedagstienere liggendis under Kye Hoffuit Gaard udi fornevnte Astrup Sogn.

Dette er en rigtig Specification paa huor Mange Decimanter Heele och Hallffue Gaarde och Boler, som findes i fornevnte Farstrup och Astrup Sogner, widner jeg med min egen hand Underschrift.

Farstrup, den 25. Marts 1651.

Jens Pederssøn.

Bøndergodset i Farstrup og Ajstrup Sogne var altsaa 1651 dels hørende under Vaar, dels under Krastrup og Kyø, hvilken sidstnævnte Gaard fra ca. 1400—1650 var i Slægten Tornekrands Eje; 1647 var Kyø paa samme Vis som Vaar, ved Indførsel kommen til Jørgen Seefeld, hvis Søn Ulrich S. 1668 solgte den (36 Tdr. Hrtk.) til Albrecht Itzen i København.

Men ogsaa i Sebber Sogn laa 10 Halvgaarde til Vaar, hvor var boende: Esche Nielsen, Anne, sl. Chr. Pedersens, Niels Jacobsen, Jens Hansen, Anders Pedersen, Anders Jensen, Søffren Nielsen, Jens Nieslen, Niels Smed og Vitus Christensen. Alle disse var Jørgen Seefelds Tjener. I Sebber Sogn var desuden tre Helgaarde til Vaar:

Munchgaard, Anders Hansen Brun og Anders Moridsen; tiendefrie gaard.*)

Rindsig, i Helgaard, Jens Povelsen og Michel Christensen paaboer. Og endelig i

Barmer, i Helgaard, som Christen Michelsen paaboer.

Rester af Bøndergodset i Sebber Sogn laa under Sebberkloster.

Ti Aar senere, den 28. Januar 1662, var det, at Jørgen Seefeld og Karen Sehested af egen frie Vilje pantsatte til Dr. Niels Benzon efternævnte deres Jordegods og Ejendom, liggende

*) Thi ifølge Fundatsen af 28. Juli 1624 havde Chr. Friis til Vaar og Krastrup givet til fattige Husarme i Slet Herred i Farstrup Barmer og Malle Sogne 6 Tdr. Rug, 6 Tdr. Byg aarlig „og skal disse 12 Tdr. Korn aarlig af Hr. Peder Svendsen, Sognepræst til Farstrup, og hans Efterkommere til ævrig Tiid oppebæres af min Gaard Munkegaard i Sebber Sogn, som Anders Brun og Laurids Brun paaboer.“ (Hofman. Foundationer, III 513 ff.).

i Nørrejylland, i Aalborghus Len, i Slet Herred, i Farstrup Sogn og By. Denne Panteforskrivning giver Oplysning om Pantets Tilstand og meddeler bl. a. følgende Fortegnelse:

I Farstrup By, 4 Hel Gaarde: Niels Pallesen, Peder Poffuelen, Jens Andersen og Jens Schrifuer. (Mads Pallesen var 1662, Valdborg Dag, rømt fra sin i Fæste havende Gaard.).

Enggaard, 1 Hel Gaard, som er Præsten perpetueret.*)

Riisgaard, 1 Hel Gaard, Jost Jensen paaboer.

Ørsnes, 1 Hel Gaard, Lauritz Madsen og Anders Thygesøn paaboer. Ørsnes skyldte aarlig, xj Skpr. Rug, xij Skpr. Byg, xx Skpr. Havre. 1 Pund Smør, Skovsvin, 10 Mark 10 Sk., 1 Alb. Gæsteri.

Vaar Mølle, Kiold Thomsen iboer.

Hornsgaard, 1 Hel Gaard, Christen Sørensen iboer.

Lundgaarde, 3 Hel Gaarde, Lars Jensen, Søren Christensen og Jens Christensen paaboer.

I Staufn: Helgaard, Halvgaarde og Boel, som ligesaa er specificerede; men her ikke medtaget.**)

Omtrent 1664 blev Aalborghus Amts Matricul indrettet. Farstrup og Ajstrup Sognes Bøndergods var henholdsvis: 161 Tdr. 2 Fdkr. 1 Alb. og 70 Tdr. 7 Skpr. 1 Alb. Præstegaardens Hartkorn: 3 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdk.

Af de Gaarde, som laa under Vaar, skal her anføres følgende:

Vaar Hovedgaard med Horns Skov og „Lochedyb“, Niels Benzon tilhørende 72 Tdr.

Vaar Mølle er øde.

I Farstrup By, 4 Gaarde:

Mads Pallesen, nu Peter Andersen, 8 Tdr. 7 Skpr. 0 Fdk. $\frac{4}{7}$ Alb.

Jens Andersen 5 Tdr. 5 Skpr. 3 Fdk. $\frac{16}{7}$ Alb.

Chresten Christensen 5 Tdr. 5 Skpr. 3 Fdk. $\frac{16}{7}$ Alb.

Jens Andersen, nu bemeldte Chr. Christensen, 5 Tdr. 5 Skpr. 3 Fdk. $\frac{16}{7}$ Alb.

Riisgaard, Just Jensen 5 Tdr. 5 Skpr. 3 Fdk. $\frac{16}{7}$ Alb.

Ørsnes, Lauritz Madsen 5 Tdr. 5 Skpr. 3 Fdk. $\frac{16}{7}$ Alb.

Hornsgaard, Mads Pedersen og Niels Pedersen 24 Tdr. 0 Skpr. 0 Fdk. 0 Alb.

Lundgaarde Jens Christensen, Søren Christensen og Søren Andersen.***)

I den nye Matricul (1688) skyldsættes Ørsnes, nu Niels Lauritzen Schrifuer, for 6 Tdr. 5 Skpr. (før 5 Tdr. 5 Skpr. 3 Fdk. $\frac{16}{7}$ Alb.), hvorimod Riisgaard, Just Justesen, kun for 4 Tdr. 2 Skpr. 1 Fdk. 2 Alb.; der er altsaa sket en Omlægning; maaske fordi Just Jensen (d. før 1688) har maattet afstaa Jord til Niels Lauritzen Skrifer, der var i Slægt med ham. Men i al Fald er Ørsnes endnu en Helgaard.

Den 4. April 1718 skøder Niels Benzon Vaar til Jochum Poulsen, og nu er Ørsnes delt i to lige store Halvgaarde, hver 3 Tdr. 2 Skpr. 2 Fdkr., og hver svarer til Herskabet: 5 Skpr. 3 Fdkr. 1 Otting Rug, 7 Skpr. 2 Fdkr. Byg, 1 Td. 4 Skpr. Havre og Penge 2 Rdl. 2 Mk. Fra omkring Aar 1700 er der

*) I Stedet for Tiende af Vaar har Kansler Chr. Friis til Krastrup ved Fundats af 9. Novbr. 1624 givet en Bondegard i Farstrup til Præstekaldet (Hofman, Fundationer, III 513 ff.).

**) Viborg Landstings Skøde- og Panteprot. 1668 23. Septbr.

***) Saavel Matriculen af 1664 som den nye Landmaalings Matr. af 1688 findes baade i Landbrugsministeriets Matrikulkontors Arkiv i Kbhvn. og i Landsarkivet i Viborg, hvilken sidste her er benyttet.

altsaa to Ørsnesgaardene: a) den oprindelige Gaard, d. v. s. Hovedparcellen, eller den vestre Gaard, som Christen Nielsen paabor, og b) den ny oprettede østre Gaard, som Christen Christensen paaboer. Delingen af Ørsnes skete fordi Niels Lauritsen Skrivers Søn Christen Nielsen fik Hovedparcellen i Fæste efter sin Faders Død, medens Niels Lauritsen Skrivers Enke indgik i Ægteskab med Fæsteren af den østre Gaard, Christen Christensen.*)

I et Tidsrum af 84 Aar bestod begge Ørsnesgaardene som Fæstegaarde under Vaar. Da Ulrich Christian Schmidten til Vaar, Urup, Gunderstedgaard og Viffertsholm² i 1794 udkøbte sin Svoger P. Marcussen som Medejer af Vaar, laante han af Thomas Secher til Hjortshøjlund 30,000 Rdl. og satte derfor Vaar og Gods i Pant. Af Jordebogen ved denne Forretning ses, at Ørsnesgaardene, den 24. Juni 1794, havde nøjagtig den samme Takst som i 1718 og svarede den samme Afgift til Godsejeren. Af den vestre Gaard nævnes Laurs Christensens Enke som Fæster, Thomas Pedersen var Fæster af den østre Gaard.

Men den Slægt, som i al Fald fra 1650 havde Ørsnes og Ørsnesgaardene i Fæste forsvandt efterhaanden fra Egnen. Navnet Ørsnes tog den med sig, og som Storkøbmænd og Haandværkere bragte flere af Slægtens Mænd fra Aalborg et vel anset Navn med god Klang videre indtil vore Dage. Andre Mænd af Slægten drog over Holland til Ostindien eller til Norge, hvor Navnet maaske ogsaa endnu forekommer som Slægtsnavn.

*) Ifølge velvillig Meddelelse af Hr. Aamtsraadsmedlem H. Andersen i Ørsnes, skal en Tradition i Egnens Topografi berette: at ca. 1714 blev Ørsnes delt i to 1/2 Gaarde. Men før Delingen skete, skal Godsejeren have taget store Strækninger, bestaaende af Kar og Enge, og henlagt disse under andre af Godssets Gaarde.

Laurits Madsen i Ørsnes,

født ca. 1620, død ca. 1680.

Han maa foreløbig nævnes som denne Slægts ældste kendte Mand. Fra 1651 til 1671 nævnes han som Fæster af Ørsnes, 1651 i Forbindelse med Anders Thygesen, som maaske var hans Svigerfader. Formodentlig døde Laurits Madsen ved Aaret 1680, og 1688 var hans Søn, nedennævnte Niels Lauritsen Skriver, Fæster af Ørsnes.

I hine Tider var Silden og Sildefiskeriet en af Danmarks vigtigste Indtægtskilder, ligesom Studene og Studehandelen var det senere, og Smørret og Flæsket er det i vore Dage. Derfor er det forstaaeligt, at det rige Sildefiskeri i Limfjorden var af overordentlig stor Betydning for Beboerne ved Limfjordens Vande. Ved Valsted og Sebbersund var før Aggerkanalens Aabning et fortræffeligt Fiskeri. De fleste Stader ejedes vel af Nibe Beboere, dog tilhørte en betydelig Del Sebberkloster, bl. a. „Nørllaa“, vest og nordvest for Sejldybet til Nibe, som indeholdt 750 Fiskestader og stedse var Limfjordens vigtigste Fiskerplads. Bønderne drev Fiskeri ved Siden af deres Agerbrug og var ofte velstaaende Folk.*)

Af et Tingsvidne 13. April 1671 ses det, at Laurits Madsen brugte Fiskestader i Fjorden, tilhørende Sebberkloster, og betalte derfor en Afgift af 2 Rdl. 4 Mk. aarlig:

„Noch steffnede Søffren Nielsøn, forrige foget paa Sibber Closter, Laust Madsen i Ørznis effter Skadeløsbref 2 Rdl. 4 Mk med Rente for en bond garens stade affgift „scharlengen“, næst grunden i Nibe Fiord, som hand med Anders Søffrensen i Stafn til sammen brugt haffuer 1669, och talt med hans Søn Christen Laursen till deris bopæl“**)

Kirkebøgerne for Farstrup Sogn begynder først med 1711, og en Del af Bladene for Aarene derefter mangler. Af Laurits Madsens Børn kendes kun nedennævnte Niels Lauritsen; der dog næppe var den ældste Søn.

*) Jvfr. Nordisk Tidsskrift for Fiskeri IV, S. 266 ff. og Jydske Samlinger VII/68 ff.

***) Slet Herreds Tingbøg. Torsdag den 13. April 1671.

A. Niels Lauritsen (Laursen) Schriver,

født ca. 1650, død ca. 1700.

Han nævnes første Gang som Fæster af Ørsnes 1688 og førte Tilnavnet: Schriver. Om dette Tilnavn kan anføres, at det i ældre Tid meget ofte forekom i Aalborg og Aalborg-egnen, hvor det ses at være gaaet i Arv som fast Slægtsnavn. Ligesaa lidt som det kan siges, om disse „Skrivere“ var Stiftsskrivere, Tingskrivere eller Byskrivere, kan det afgøres, om Tilnavnet er gaaet i Arv efter en Forvalter over Stiftets Krongods, som paa Kongens Vegne modtog og afsendte Kronens Kirkekorn (eller Tiender) og Gæsteri af Kirker og Præster, samt bortfæstede Kirketiender m. v.*) Har sidstnævnte Forklaring Sandsynlighed paa sig, saa kunde man have Lov til at supponere, at Ørsnes i den katolske Tid og straks efter Reformationens Indførelse kan have været Bopæl for en „Skriver“ eller Forvalter over Vitskøl Kloster eller Krongods, og at Navnet derfor har hængt ved Gaardens senere Beboere eller Slægten. Bevislig er det, at to af Niels Laursens Sønner, ogsaa efter at de var kommen fra Egnen, stundom nævnes: Laurs Nielsen Schriver og Christen Nielsen Schriver. Endelig skal herom bemærkes, at der i Farstrup Sogn -- samtidig med Niels Laursens Børn -- levede en hel Række af Personer med Tilnavnet Schriver (Schrifer), og at disse hyppigt vare Faddere til de i Ørsnes fødte og i Farstrup Kirke døbte Børn.

Niels Laursen Schriver maa være død 1710; thi da var hans Enke, Mette Christensdatter, gift med Fæsteren af Ørsnes østre Gaard, Christen Christensen, og hendes Søn af første Ægteskab Christen Nielsen Fæste af den vestre Gaard. Christen Christensen døde 1728 og blev begravet 2. Søndag efter Paaske; hans Ægteskab med Mette Christensdatter var barnløst. Hun var nu atter Enke og blev boende i Gaarden til sin Død. Hun døde 1735 og blev begravet den 30. Decbr., 85 Aar gl. Straks efter Dødsfaldet lod Justitsraad Jochum Poulsen til Vaar, som Skifteforvalter i Boet, ved Proclama, dat. 29. Decbr., den afdødes Børn og Arvinger indkaldte til at møde i Stervboet paa 30te Dagen, Torsdag den 26. Januar 1736.

Paa Skiftet**) er hendes Arvinger anført saaledes:

Børn af hendes 1. Ægteskab med Niels Laurisen Schriwer:

1. Laurs Nielsen i Barmer, se nedenfor: Afdeling 1.

*) Tauber og Nielsen, Embedsmænd i Aalborg Side 85. Mest bekendt er af Aalborg Bys Borgmestre: Christen Schriwer, født i Aalborg. Han var Kirkeværge for Budolfi Kirke i 3 Aar og Tolder i 2 Aar; derefter Raadmand 1536 og Borgmester 1557. Han var siden Kaptein paa det Skib „Jonas“, som Aalborg lod udruste til Krig mod de svenske 1561.

**) Vaar Gods ældste Skifteprotokol, Blad 180 ff.

2. Velfornemme Monseigneur Christen Nielsen Ørsnes, Borger i Aalborg, se nedenfor: Afdeling 2.
3. Niels Nielsen, boende i Norge, se nedenfor: Afd. 3.
4. Christen Nielsen, som døde i Ørsnes, se nedenfor: Afdeling 4.

Børn:

- a. Niels Christensen.
 - b. Søren Christensen.
 - c. Kirsten Christensdatter, hvis Formynder var hendes Morbroder Chr. Sørensen i Hedegaard (Bislev Sogn).
5. Karen Nielsdatter, se nedenfor: Afdeling 5.
 6. Anne Nielsdatter, gift med Thomas Nielsen i Hedegaard (Outrup Sogn), se nedenfor: Afdeling 6.
Boets Besværing oversteg Indtægten, saa at der intet blev at skifte.

Ørsnes østre Gaard blev nu overtaget i Fæste af Chr. Nielsen Beg, som 3dje Paaskedag samme Aar (1736) ægtede Niels Laursen Schrivvers Datter Karen Nielsdatter, der som Enke af 1. Ægteskab i nogle Aar havde levet hjemme i Gaarden hos sin Moder (se Afdeling 5).

Niels Laursen Schrivvers 6 Børn og deres Descendens følger herefter i samme Orden og Rækkefølge, som de er nævnte paa Skiftet efter deres Moder.

1. Lars Nielsen Ørsnes,

født ca. 1689, død 1763.

Han kom i en ung Alder til Barmer By i Sebber Sogn. Maaske har han haft en Bestilling ved Sebberkloster, som dengang (indtil 1707) ejedes af Anders Madsen Klæstrup, Borger i Aalborg, og derefter af den tidligere Forpagter af Gaarden Jørgen Glerup (d. 1727). I al Fald var Lars Ørsnes, eller — som han ogsaa kaldes Lars Nielsen og Lars Schriver ofte til Stede ved Skifteforretninger efter Godsets Bønder som Skriver eller Ridefoged paa Herskabets Vegne. I Sebber Sogn blev han den 14. Septbr. 1707 viet til Anne Christensdatter af Barmer (Forlovere: Peder Skovfoged i Horn Skov og Christen Christensen i Ørsnes). Omkring 1750 flyttede han tilbage til sit Fødesogn og bosatte sig i Horn Skovhus, hvor han døde den 1. Maj 1763, her var hans Hustru Anne Christensdatter død 1760, 78 Aar gl.

Paa Farstrup Kirkegaard findes en sjælden smuk, gammel Gravsten. Inskriptionen er nu paa Grund af Stenens Ælde og begyndende Opløsning utydelig; kun paa lyse og klare Sommerdage er det muligt at læse følgende Linier:*)

*) Ifl. velvillig Meddelelse af Hr. H. Andersen i Ørsnes.

„I Livet

vare samlede som Gudfrygtige Ægtefolk:
 I et kierligt Ægteskab:
 Sallig LARS NIELSEN ØRSNES
 med sin kiere Hustru:
 Sallig ANNE CHRISTENSDATTER,
 Hvis Sieler nu ere samlede i Himmelen,
 Og hvis Legemer ere samlede i Gravene,
 Thi her de Christne Lemmer Hviler,
 Som af Christo havde Navn.

Sielen Triumferlig Smiler,
 I den Tryge Himmel Havn,
 Nød og Død er Overvunden,
 Verdens Guld, de nu beleer,
 De eet Bedre Sted har funden,
 Hvor de aldrig Sørger meer.

Til Ære-Minde over de Døde —
 Til Efter-Minde for de Levende —
 er denne Steen bekostet

Anno 1772

Af deres Eeneste nu Levende Søn:
 CHRISTEN LARSEN ØRSNES,
 Kiøb- og Handelsmand i Aalborg."

I Sebber Sogn blev alle Lars Nielsen Ørsnes' Børn døbt. Kirkebogen begynder vel allerede 1701; men Bladene for „Døbte“ fra 1707—1718 mangler, og der findes intet Skiftebrev efter Lars Nielsen Ørsnes.

Af hans Børn kendes følgende:

- a. **Anne Larsdatter**, f. i Barmer ca. 1710, d. i Vokslev Sogn 22. Juli 1804. Hun blev i Sebber Kirke den 20. Søndag e. Tr. 1731 viet til Søren Larsen af Vokslev; 1767 levede hun i Vaar Mølle og døde i Juli 1804.
 I Aarhus Stiftstidende 1804, Nr. 59, læses følgende:
 „I Voxlev Bye ved Nibe er ved Døden nyelig afgaaet Enken Anc Larsdatter, som oplevede den høye Alder af 104 Aar 21 Dage. I de sidste 15 Aar laae hun bestandig til Sengs, og blev i den Tid troelig plejet af en ugift Datter, som var hos hende. Hun var en Broderdatter af salig Christen Ørsnes, at hvis velgjørende Stiftelse for Fattige hun i sin besværlige Alderdom nød aarlig Understøttelse.
 I Voxlev Kirkebog har Præsten indført: 1804 27. Juli blev Møller Anne i Vokslev begravet, ungefär 100 Aar gl.
- b. **Else Larsdatter**, begr. i Sebber Sogn 5. S. e. Tr. 1710, 1 Aar 4 Dage gl.
- c. **Anne Larsdatter**, begr. ss. 4. S. e. Paaske 1713, 3 Aar gl.
- d. **Karen Larsdatter**, begr. ss. 1. S. i Adv. 1716, 9 Mdr. gl.
- e. **Niels Larsen**, f. i Barmer 1717, d. i Horns Skovhus (Farstrup Sogn) 28. Juni 1756.

Paa 30te Dagen efter Dødsfaldet, den 28. Juli, blev Skiftet efter ham holdt i Horn Skovhus. Enken Karen Hansdatter, som i sit 1. Ægteskab med Christen Pedersen havde flere Børn, erklærede, at hun i sit Ægteskab med den afdøde havde én Søn, Christen Nielsen, 14 Aar gl., for hvem hans Farfader Laurs Nielsen Ørsnes var født Værge. Denne gav samtidig Afkald for sin Myndling, Chr. Nielsens Fædrearnv til han blev myndig. Paa Skiftet havde Laurs Ørsnes „ombedet sin Søn, Christen Lauritzen Ørsnes, conditionerende i Aalborg, om at med underskrive.“

Barn:

- 1) **Christen Nielsen**, f. ca. 1742; hans Skæbne er ubekendt.
- f. **Dorthea Larsdatter**, f. i Barmer (Sebber Sogn) ca. 1720; hun levede endnu 1782 i Barmer.
- Ved Skiftet efter sin Broder Købmand Christen Larsen Ørsnes i Aalborg, gjorde hun Krav gældende paa de 200 Rdl., som var hende tillagt ifl. Testamente af hendes Farbroder Chr. Nielsen Ørsnes til Hellekildegaard.
- g. **Kirsten Larsdatter**, dbt. i Sebber Sogn 2. S. i Adv. 1726.
- h. **Christen Larsen Ørsnes**, f. i Barmer (Sebber Sogn), dbt. 10. Søndag e. Tr. 1728; som foran nævnt var han 1756 „conditionerende“ i Aalborg, formodentlig hos sin Farbroder, Købmand Christen Nielsen Ørsnes. Noget senere fik han **Borgerskab** som Købmand i Aalborg og drev Handel i stor Stil.

Af en Landstingssag af 8. Novbr. 1769, som han havde kontra Niels Asp i Nibe, erfares, at Citanten havde ladet oplægge et Kvantum Rug, 145 Tdr., hos Asp, til Forhandling og senere Afregning. Den 14. Maj 1775 faldt der Højesteretsdam i en Sag, han havde ført kontra Ellen Marie Jensdatter. Ved Reskript af 14. Juli 1773 til Stiftamtmanden over Aalborg Stift, Greve A. S. v. d. Osten, fritog Kongen Købmand Christen Larsen Ørsnes af Aalborg „for hvis Borgerlige og Byens Bestillinger, som hannem ellers efter Loven kunde tilfalde at forestaa“ imod at han erlagde 400 Rdl. Disse 400 Rdl. blev skænket til den af Greve v. d. Osten paatænkte Arbejdsanstalt, til hvilken de blev anvendte ifl. Reskript af 2. Novbr. 1792. Den 16. Juni 1780 laante den bekendte Brigader William Halling 9500 Rdl. af Christen Larsen Ørsnes og gav ham Williamsborg i Vejle Amt i Pant.

Christen Larsen Ørsnes døde i Aalborg den 8. Juli 1782, 54 Aar gl. (Skifte 1782 den 8. August.*)

Han var to Gange gift:

1. Gang, i Budolfi Kirke den 28. Marts 1759, med den 10 Aar ældre Ane Marie Hvass, dbt. i Tved paa Mols den 15. Maj 1718, d. i Aalborg 29. Oktober 1765.**) Hun havde tiltorn været to Gange gift; 1. Gang med Birkedommer Frederik Switzer ved Frijsenborg, d. 1741, og derefter med Købmand i Aalborg Jens Wodschou, d. 1752. Hendes Ægteskab med Ø. var barnløst.

2. Gang, i Budolfi Kirke den 10. Decbr. 1766, med Maren Twede, som døde den 8. August 1782, 49 Aar gl. Børn af 2. Ægteskab:

- 1) **Christen Christensen Ørsnes**, dbt. i Budolfi Kirke 20. Decbr. 1768; han havde i nogle Aar opholdt sig paa Hørbylund hos Søren Bering, førend han den 16. Juni 1790 fik Skøde paa Gjørungaard (Gjørum Sogn) i Horns Herred. Købesummen, som var 2700 Rdl. skulde henstaa til næst følgende Snapstings Termin mod en Udbetaling pr. Obligation paa 800 Rdl. og med Søren

*) Aalborg Købstads Skifteprotokol 1782—1800, Blad 18 ff.

**) Jvfr. Hvass, Familier og Personer af Navnet Hvass.

Bering som Kavtionist. Men Beløbet blev ikke betalt, og den 8. Juli 1791 gjorde Christen Christensen Ørsnes Opbud. Han opholdt sig da i Sæby. Aaret efter, den 13. Juli 1792, solgte Opbudsboet med Købmand Jens Schibbye i Aalborg som Kurator Gjørunggaard til H. S. Rafn for 2040 Rdl. Christen Christensen Ø.s senere Skæbne er ubekendt. Maaske fulgte han med sin yngre Broder til Udlandet (Norge?).

- 2) **Lars (Lauritz) Nicolaj Ørsnes**, dbt. i Budolfi Kirke 23. Maj 1772; var Frikorporal og blev 16. Novbr. 1792 Fændrik à la suite i 3. jydsk Infanteri Regiment paa Frikorporals Traktement; blev afskediget som Løjtnant med 100 Rdl. Rejsepenge den 18. Septbr. 1795. Hans Plads skulde staa vakant indtil hans Rejsepenge var refunderede, d. v. s. vel indvundne.*) Hans senere Skæbne er ubekendt.

2. **Christen Nielsen Ørsnes,**

født 1687, død 1765.

Han var født i Ørsnes den 19. Novbr. 1687, lærte Seilmagerhaandværket hos Christen Seilleger i Aalborg, og efter at han var bleven trolovet med sin Mesters Søsterdatter, tog han Borgerskab som Købmand i Aalborg. Sildefiskeriet i Limfjorden var endnu saa rigt som nogensinde; i Aarene 1720--30 angives Udførselen til over 231,000 Tdr., og det var Sildehandelen og Udførsel, der efterhaanden gjorde Christen Nielsen Ørsnes til en meget velstaaende Købmand. Medens Aalborg 1691 kun ejede nogle faa smaa Skuder, havde den 1704: 33, 1735: 32 og 1746: 25 Skibe. Af en Fortegnelse over de i Aalborg hjemmehørende Skibe den 7. Maj 1746*) ses, at Christen Nielsen Ø. ejede 1 Galliot (13 Laster), bygget 1737, 1 Jagt (8 Laster) bygget 1726 og 1 Jagt (5 Laster) bygget 1717. Af Fremgangen kan det ses, at han havde været med i de gode Tider og kunde taale, at Handelen fra ca. 1745 var i Aftagende, bl. a. fordi Sildefiskeriet gik tilbage og fordi Nibe havde faaet Købstadrettigheder. Samtidig med at han drev Handel i Aalborg (boede 1746 i Vestergade), købte han den 3. April 1749 Helligkildegaard, en stor Avlsgaard i Hvidbjærg Sogn paa Thyholm for 9225 Rdl. Denne Gaard var 1722 bleven samlet af tre Bøndergaarde og var en ufri Gaard. Efter at Christen Nielsen Ørsnes havde købt den af Kammerjunker Fr. Klingenberg, tillagde han den Hvidbjærg Kirke, 5 Tiender og 180 Tdr. Bønder-

*)- Hirsch, Danske- og norske Officerer, Mscr. kgl. Bibliotek.

**) Jydske Samlinger VII/329.

gods og opbyggede 1755 Gaarden som en Herregaard. De fem Tiender vare: Kirke- og Kongetiende af Hvidbjærg Kirke og Kongetiende af Odby, Lyngs og Bodum Sogne. Til Gaarden saaedes i hans Tid: 18 Tdr. Rug, 24 Tdr. Byg, 60 Tdr. Havre og der holdtes 40 Stude, 6 Heste, 12 Køer og 60 Faar. Han døde paa Helligkildegaard den 25. Maj 1765, 78 Aar gl.

Hans Hustru Johanne Marie Jensdatter Ørum, hvem han havde ægtet 1721 (ifl. kgl. Bev. i Chr. Seillegers Hus), var født i Næstved den 7. August 1684 (Datter af Jens Ørum og Bodil Hansdatter, død 3. April 1728 i Aalborg (Skifte 1728, 8. April), gift 2. Gang med Christen Pedersen Tinstøber, hvem hun overlevede) og døde paa Helligkildegaard 26. Januar 1765.

De ligger begge med deres eneste Søn begravet i Hvidbjærg Kirke.

Hvidbjærg Kirke er en stor og anselig Bygning, kaldet Sct. Laurentii Kirke og en af de ældste i Landet; den er en smuk Korskirke, tækket med Bly, og har et højt Taarn, som siges at være bygget af en Bonde i Hvidbjærg ved Navn Barschlow.

Over Kirkedøren sidder en Sten med et Ansigt paa, og ude i Vaabenhusets Mure er der en hul Sten, som i de katolske Tider har været brugt til Vievand. Et Vaabenhus mod Syd, som Ørsnes lod opføre, er nu nedbrudt, hvorimod det Gravkapel, han lod indrette i Kirkens sydlige Korarm, er bevaret som en aaben Begravelse for ham, hans Hustru og Søn; hvis Navnes Forbogstaver: C N Ø, M J Ø og H C Ø og Aarstallet 1776 er indsat paa Taarnmuren.*) Til Kirken har Ørsnes skænket Lysekronen, hvorpaa hans og Hustrus Navne og 1753, Lysestagerne og Altertøjet (56 Lod 1½ Kvint), drevet Sølv. Messekjolen er af rødt Fløjel med Guldkors; Guldbogstaverne er næsten afslidte; men der har staaet følgende Vers:

„Den skønne Klædning, jeg har paa,
har Ørsnes mig foræret.
Derfor hans Navn paa mig skal staa,
og Gud hans Løn har været.“

I Gravkapellet staa der tre svære Egekister, malede som Marmor, og paa hver Kistes Laag ligger der et Krucifiks.

Paa Kisterne læses følgende Inskriptioner:

Herudi hviler i Herren
velfornemme Kiøb- og Handelsmand
CHRISTEN NIELSEN ØRSNES,
født i Ørsnes 1687, d. 19. Novbr., død udi Helligkilde 1765, d. 25 Maj
efterat han havde levet her udi Verden i 78 Aar, 6 Maaneder og 8 Dage,
som er den salige Mands ganske Alder.

Her sin Gud han tiente trolig,
Flytted saa fra Verden hen,
Ind til Himlens Frydebolig
Til sin Gud i Himmelen.

*) Nyttige og fornøjelige jyske Efterretninger, 1770, Nr. 4.

Paa de to andre Kister staar lignende Inskriptioner og Navnene:

JOHANNE MARIE JENSDATTER,
født i Nestved i Sieland 1684, d. 7. Aug.,
død i Helligkildegaard 1765, d. 26. Januar.
81 Aar 7 Maaneder 4 Dage.

HANS CHRISTENSEN ØRSNES,
født i Aalborg 1722, d. 16. April,
død samme Steds 1750, d. 12. Januar.
28 Aar 4 Maaneder 5 Dage.

Paa Væggen er anbragt en stor Marmortavle med følgende Inskription:

Kiøb- og Handelsmand Christen Nielsen Ørsnes
og min Kiære Hustrue Johanne Marie Jens Datter
hafver ladet dette aabne Begravelse indrette, i hvilket allerede er indsat
vores eneste Søn Hans Christensen Ørsnes, som døde i Aalborg den 12.
Januar 1750, og naar min Hustru henkaldes ved Døden skal dette samme
Begravelse være vores Hvilested.

Endvidere er paa Marmortavlen anført et Uddrag af Fundatsens Ord angaaende Renten til Præst og Degn for Begravelsens Vedligeholdelse og endelig følgende Vers:

Her de Christne Lemmer hviler
Som af Christo havde Navn.
Sjælen triumferlig smiler
I den trygge Himmelhavn.
Nød og Død er overvunden,
Verdens Guld, de nu beleer,
De et bedre Sted har funden,
Hvor de aldrig søger meer.

Straks efter at Christen Nielsen Ørsnes og Hustru havde mistet deres eneste Barn, oprettede de et gensidigt Testamente, som blev kgl. konfirmeret den 20. Februar 1750.*) Tretten Aar senere, den 12. Decbr. 1763, fik deres Testamente følgende Ordlyd:

Udi den Hellige Trefoldigheds Nafn!
haver vi undertegnede Christen Nielsen Ørsnes og Hustru Johanne Marie Jensdatter, boende paa Hellekildegaard i Hvidberg Sogn paa Thyholm, udi allerunderdanigst Følge af Hans Kongel. Majestets allernaadigst os meddelte Bevilling og tilladelse af Dato 20. febr. 1750 med fuldkommen vel beraad Hu, Villie og Samtykke paa begge Sider indgaaet og i Pennen forfattet vores Dispensation og sidste Villie, hvorledes med vores fælleds Boe og Midler, efter den sidste Levendes Død, uden nogen Registrering eller Skifte i alle Maader skal forholdes:

Min Broder Niels Nielsen Ørsnes hans Søn, navnlig Christian Nielsen Ørsnes, værer og bliver begge vores eneste Arving, til hvilken ende hannem skal være tilhørende Hellekildegaard med Bygninger og Eyendomme samt alt derved tilhørende inden- og udendørs boeskab etc. etc., Hvidbjerg Kirketiende og Kirke samt Kongetiende af Odbye,

*) Dueholm, Ørum og Vestervig Amters Skifteprotokol 1728—60, Bl. 325.

Lyngs og Boddum Sogne — endvidere alt vores Guld, Sølv og Obligationer, Løsøre etc. etc.

De under Nr. 1 til 2 paa Testamentet anførte Poster omhandler Legaterne: a) 400 Rdl. (nu Kr. 341,60) til Vedligeholdelse af deres og deres Søns Begravelse i Hvidbjerg Kirke; af Renten nyder Præsten 8 Kr. og Degnen 2 Kr. for Tilsynet. Resten tilfalder Fattigvæsenet;*) b) Legatet paa 2000 Rdl. (nu 4000 Kr.), hvis Renter uddeles i 4 Portioner til Fattige, fortrinsvis til deres Blodsforvante, bosatte i Aalborg.**)

Post 3: Forbemeldte vores Arving Christen Nielsen Ørsnes bliver pligtig at lade den af os sidst døde skikkelig og sømmelig besteedige til sit Hvilested i Hvidbjerg Kirke.

Post 4: Min Christen Nielsen Ørsnes' nu salige Broder Laurits Nielsen, som boede i Horn Skovhus i Farstrup, hands efterladte Børn skal have efter min og Hustrus Død 2000 Rdl., som deles mellem dennem efter Loven.

Post 5: Min Broder Niels Nielsen, som nu boer i Vester Hassing Sogn og Bye i Wensyssel udi Kjer og Hvetbo Herred, skal have aarlig, saalænge han lever efter begge vores Død 100 Rdl.

Post 6: Naar bemeldte min Broder Niels Nielsen er afgaaet, skal hans Datter, Else Marie Nielsdatter, have sin Faders iboende Sted i Vester Hassing og ald den tilhørende eyendom og 100 Rdl. af sin Broder, der faar Gaarden Helligkilde.

Post 7: Min salig Søster, Anna Nielsdatter, som var udi Ægteskab med afg. Thomas Nielsen, der boede i Hedegaard (Ovdrup Sogn) i Slet Herred, hendes efterladte Børn skal have efter begge vores Død 1000 Rdl. til Deling, saa at en Søster faar lige saa som en Broder.

Post 8: Min anden Søster, Karen Nielsdatter, som nu er i Ægteskab med Christen Nielsen Beg, boende udi Ørnsis i Farstrup Sogn, skal have aarlig 35 Rdl., hendes 2de Døtre, navnlig Anne Pedersdatter og Mette Pedersdatter skal have 600 Rdl.

Post 9: Bemeldte min Søster, Karen Nielsdatter, hendes Daatters Søn, navnlig Hans Christensen Ørsnes, der som et barn i vores hus er opdraget og efter vores afdøde salige Søn er øpkaldet, hand skal have 1000 Rdl., som udbetales ham, naar han er 25 Aar gammel.

Post 10: Ligeledes min afdøde sl. Broder Christen Nielsen Ørsnes, som boede udi Ørnis, hans efterladte Børn skal have 2000 Rdl.

Post 11: Niels Jensen Samsøe, som har tient her i 38 Aar, skal have aarlig, saalænge han lever, 35 Rdl.

Post 12: Niels Jensen Samsøe, hans Sønner: Jens Nielsen og Chr. Nielsen, som ere ved Skomagerproffesionen, skal have 200 Rdl.

Post 13: Skulde det være Guds Vilje, at Christen Nielsen Ørsnes dør før os eller forbliver i ugift Stand, skal alt gaa over paa den i Post 4 nævnte Christen Larsen Ørsnes, Søn af min afdøde Broder Laurits Nielsen, som nu boer i Aalborg.

Testamentet er dateret Helligkildegård den 12. Decbr. 1763 og er medunderskrevet af Sognepræsten til Hvidbjerg Laurits Thura og Jørgen Billeschou til Vejbjærggaard.

1 Søn:

- a. **Hans Christensen Ørsnes**, f. i Aalborg 17. April 1722, dbt. i Budolfi Kirke den 21. April.

Faddere: Chr. Hansen Seilleger, Thomas Nielsen Aslow, Morten Sørensen Hiort, Cathrine, Chr. Seillegers, og Susanne, Thomas Aslows.

Han døde i Aalborg den 12. Januar 1750; ugift — blev begravet i Hvidbjerg Kirke (se ovenfor).

*) Fundats og et Brudstykke af Testamentet er trykt i Hofmans Fundationer IV/464 og XI/501.

**) Fundats trykt ss. XI/501. Under Dato 29. Maj 1733 var allerede stiftet Christen Ørsnes Legat med 100 Rdl. Cour, hvis Renter tillagdes de Fattige (anf. Sted IV/214).

3. Niels Nielsen Ørsnes,

født 1688, død 1768.

Da hans Moder Mette Christensdatter døde i Ørsnes, ved Juletid 1735, opholdt han sig i Norge, hvor han havde fast Bopæl, og hvor hans Hustru og Børn formodentlig ere fødte. Senere blev han Ejer af en Gaard i Vester Hassing By og Sogn i Kjær Herred, ca. 2 Mil øst for Nørre Sundby. Her døde hans Hustru, Else Hansdatter Mejer, den 13. Oktober 1762.

Skiftet efter hende begyndte den 18. Oktbr. og sluttedes 20. Decbr. 1763. *) Boets Indtægt var 240 Rdl. 14 Sk., som efter Fradrag af Skifteomkostningerne, 16 Rdl. ialt udgjorde 224 Rdl. 14 Sk. Det halve Bo, 112 Rdl. 7 Sk., var Enkemandens Part; Restbeløbet deltes i 11 Søsterlodder à 10 Rdl. 1 Mk. 2½ Sk., af hvilke tilkom Enkemanden en Søsterlod til hans Begravelse og 10 Søsterlodder deltes imellem de 5 Børn, nedennævnte 4 Sønner og 1 Datter. Den yngste Søn Christen Nielsen Ørsnes og Datteren var til Stede sammen med deres Fader. Men da Skiftet sluttedes Aaret efter, havde ingen af de fraværende Sønner ladet høre fra sig.

Af det følgende vil det ses, at Sønnen Christian Nielsen Ørsnes ifølge sin Farbroders Testamente af 12. Decbr. 1763 senere blev Ejer af Helligkildegaard, medens Datteren Else Marie efter sin Faders Død tilkom dennes Selvejrgaard i V. Hassing ifølge samme Disposition.

I Aaret 1764 flyttede den gamle Niels Nielsen Ørsnes til sin Søn paa Helligkildegaard, hvor han døde 1768 og blev begravet i Hvidbjærg Sogn den 30. Januar; 79 Aar 4 Maaneder og 6 Dage gl.

Paa Skiftet efter Else Hansdatter Mejer findes Niels Nielsen Ørsnes Segl, der viser denne Figur:



Ved at sammenligne Figuren i Skjoldet med det forhen omtalte Segl, som findes paa Dokumentet, dateret Farstrup, den 26. August 1591, hvor Jens Nielsen i Ørsnes har medundertegnet, fristes man til at tro, at dette Signet i Aarhundreder har hæftet ved Gaarden Ørsnes som Bomærke, eller virkelig er Slægtens Vaaben fra ældgammel Tid.

Paa Skiftet af 18. Oktbr. 1762 efter Niels Nielsen Ørsnes' Hustru Else Hansdatter Mejer, nævnes deres fem Børn saaledes som følger:

- a. Niels Nielsen Ørsnes, 37 Aar gl., som for en 18 Aar siden begav sig paa Rejse fra Aalborg til Amsterdam, hvorfra han igen skal være rejst til Ostindien.

*) Aalborghus Amts Skiftebreve 1763/336.

- b. **Hans Nielsen Ørsnes**, 35 Aar gl., ligeledes rejst til Holland for 13 à 14 Aar siden.
- c. **Christen Nielsen Ørsnes**, 33 Aar gl., kom i Tjeneste for 16 Aar siden i København, hvorfra han begav sig for at fare paa Østersøen — maaske er han omkommen ved Bornholm for 8 Aar siden.
- d. **Christian Nielsen Ørsnes**, 29 Aar gl., hjemme hos Faderen.

Han var født i April 1733, formodentlig i Norge. Indtil sin Farbroders Død var han hjemme hos Faderen i V. Hassing. Her blev han (ifl. kgl. Bevilling) i Præstegaarden viet til Maren Olufsdatter den 18. Oktober 1765. Hun var f. 1736 i V. Hassing, dbt. 26. August; Datter af Præsten Ole Pedersen Agerholm (f. 1701, d. 1762) og Birgitte Sixtusdatter Aspach*) (f. 1713, d. paa Helligkildegaard 28. Decbr. 1780).

Da Christen Nielsen Ørsnes i Helligkilde var død i Maj 1765, var den unge Christian Nielsen Ørsnes i V. Hassing hans Universalarving, og efter sit Ægteskab flyttede denne da ogsaa til Helligkildegaaard, paa hvilken han fik Skøde 1766 af sin Fætter, Købmand Christen Larsen Ørsnes i Aalborg, der var Executor testamenti i deres afdøde Farbroders Bo. Gaardens Værdi var da 28,000 Rdl.

Den 7. Septbr. 1770 døde Maren Olufsdatter Agerholm i Barselseng paa Helligkildegaaard; kun 34 Aar gl. Stedets Præst Laurids Thura holdt Ligprædikenen, som er trykt.**)

Teksten er over 1. Peter Brev 3. 3/, Kvindernes Prydelse, og Ligprædikenen indeholder paa flere Steder Personalier om den afdøde, bl. a. følgende: I sin Alders 22 Aar blev hun antagen af Soren Cortsen, Præst for Ø. og V. Hassing, hvor hun ikke alene som en Blodsforvant var meget elsket og afholden. „Efter at hun der havde opholdt sig paa 4re Aar, blev hun efter Guds synderlige Forsyn forbunden ved et Kiærligt Ægteskab med hendes nu efterladte høytbedrøvede Husbonde, Velædle Hr. Christian Ørsnes til Hellekildegaaard, og samme i mange fornemme Venners Nærværelse stadfæstet i Vester Hassing Præstegaard den 18. Oktbr. 1765. Udi denne deres Ægtestand, som vedvarede i 4 Aar 10 Maaneder og 14 Dage, bleve de af Gud velsignet med 4 Børn, 2 Sønner og 2 Døtre, af hvilke de tvende Sønner og den ene Datter med deres salig Moder ere hensovede og hiemkaldede til deres Hvile i Himlene, og den anden Datter, der ikke kan skionne paa sin salig Moders Forliis, eller i sin Vugge tænke og forstaa sig paa hendes Grav, med hendes højtbedrøvede Fader sørgeligen igien lever Hendes Liv er endet, og i hendes Levis Ende begyndte hun det salige Livs Uendelighed den 7. Sept. ved 10 Slet om Formiddagen, da hun havde opnaaet: 31 Aar 2 Maaneder og 16 Dage.

*) Datter af Biskop Sixtus Adamsen Aspach i Aalborg og hans 2den Hustru Maren Lauridsdatter Pop (f. ca. 1691), en Datter af Kbmd. i Aalborg Laurids Pop og Birgitte de Hemmer.

**) Kgl. Bibliothek (jvfr. Bibl. Danica III/1588): Liigprædikenen over den i Livet Vel ædle og Dyd zirede og i Døden himmelsalige Madame Maren Ørsnes, fød Agerholm. Kbhvn. 1770. 4^o.

„Men hvad Aar, hvad Maaneder“,
 „Hvad for Uger, hvad for Dage“,
 „Om der for os Mennesker“,
 „Ey var Evighed tilbage“:
 „Got, at vi engang kan døe“,
 „Got, at vi ey meer kan synde“,
 „Got, at vi — som er kun Høe“,
 „Kan et bedre Liv begynde“.

Gravskrift:

Far da nu evig vell
 Tak for Dit kierligt Hierte,
 Ved Dit Exempel, Du og Dydens Veie lærte.
 vi ville paa Din Grav,
 nu Sorrigs Blomster strøe,
 Og ihukomme det,
 at vi skal ogsaa døe.

To Aar efter sin første Hustru Maren Olufsdatters Død ægtede Christian Nielsen Ørsnes, den 19. Juni 1772 paa Helligkildegaard, Maren Billeschou, født 1744 som ældste Datter af Proprietær Jørgen Billeschou til Vejbjerggaard. Ægteskabet var barnløst, og den 25 Maj 1779 døde Christian Nielsen Ørsnes, 45 Aar og 11 Maaneder gammel; efterladende sig en niaarig Datter.

Helligkildegaard var sikkert af den ældre Christen Nielsen Ørsnes bestemt til at blive en Familieejendom. Han købte den 1749, men Aaret efter døde hans eneste Søn Hans, 1755 opbygger han Gaarden som en Herregaard, og i Hvidbjærg Kirke indretter han Gravkapel og legerer dertil en Kapital med den Bestemmelse, at Gravkapellet „skal staae til ævig Tid og der udi heller ingen flere Lig nogensinde maa indsættes.“ Paa det Tidspunkt har han altsaa opgivet ethvert Haab om i sit Ægteskab at faa flere Børn, og da hans Testamente 1763 er opstillet, har han sikkert ment, at han nu har gjort alt for at Helligkildegaard kan blive i en Ørsnes' Eje; thi af sine Brøders Sønner har han udvalgt tvende som Arvinger til Gaarden, nemlig Christian Nielsen Ørsnes og Christian Larsen Ørsnes. Førstnævnte gifter sig og overtager Ejendommen; men dør i en ung Alder uden at efterlade sig mandligt Afkom, og Ejendommen glider ud af Familiens Eje — det Tilfælde havde den gamle Legatstifter ikke regnet med. Ikke heller havde han forudset det Tilfælde, som virkelig indtraadte, nemlig: at det netop var den tredje af hans Brødre, nemlig Christen Nielsen i Ørsnes, der skulde blive Stamfader til den nu levende Linie af Familien Ørsnes — og den Linie havde han ikke regnet med som Arving til Helligkildegaard.

Skiftet efter Christian Nielsen Ørsnes begyndte paa Helligkildegaard den 27. Maj 1779, to Dage efter hans Død. Enken Maren Billeschou var med sin Broder Hans B. til Vejbjerggaard som Laugværge og sin Svoger Præsten Peder Jacobsen Wilse til Søndbjerg og Odby til Stede i Boet. Den Afdøde havde ifl. kgl. Bevilling af 23. Januar 1769 oprettet gensidigt Testamente med sin første Hustru

Maren Agerholm, for hvis eneste efterladte Datter, Morbroderen Jonas Agerholm paa Rosborggaard var Værge.*) Enken Maren Billeschou paaaviste Boets Ejendele, og Skiftebrevet er meget vidtløftigt. Af Sølvgenstande fandtes bl. a. følgende:

- 1) Presenter Tallerken og Kande med Navnene: Christen Nielsen Ørsnes og Johanne Marie Jensdatter 1719.
- 1) stort Bæger: C N Ø * J. M. I D 1719.
- 1) mindre do.: C P S 1686.
- 1) Sukker Skaal: F T * G L.
- 1) Sukker Skaal, 2 Thedaaser og 1 Skaal med Navne M. J. S. * A. H. D. og Aarstallet 1730.
- 1) Kande: C. N. Ø. * M. O. D. A., 1767.
- 1) stor Kande: C. N. S. PLØRBECH, som Enken angav at tilhøre hende alene (af hende indbragt i Boet).
- 1) Saltkar: L L.

Allerede Aaret efter, den 6. Maj 1780, ægtede Maren Billeschou Vicelandsdommer Hans Christian Lautrup (f. 1753, d. 9. April 1809), som saa blev Ejer af Helligkildeggaard. Hun døde den 13. Marts 1822, 78 Aar gl.

Christian Nielsen Ørsnes' 4 Børn af 1. Ægteskab vare:

- 1) **Else Johanne Ørsnes**, f. p. Helligkildeggaard 26. August 1766, begr. 1767, den 15. April ($\frac{1}{2}$ Aar gl.).
- 2) **Niels Christian Ørsnes**, f. ss. 25. Maj 1768, begr. s. Aar 1. Decbr. ($\frac{1}{2}$ Aar gl.).
- 3) **Ole Ørsnes**, f. ss. 12. Juni 1767, begr. 18. Juni s. Aar (7 Dage gl.).
- 4) **Else Johanne Ørsnes**, f. ss. 2. Septbr. 1770, død 15. April 1844; gift 15. Oktober 1791 med Otto Lemvig, f. i Vindbyholt 11. Septbr. 1758, Student 1777 fra Herlufsholm, cand. theol. 20. Marts 1781, exam. jur. 1789, Byfoged i Thisted samt Herredsfoged i Hillerslev og Hundborg Herreder 31. Decbr. 1789, Prokurator 28. Decbr. 1792, Landvæsenscommissær i Thisted Amt 18. Juni 1795, Birkedommer i Kronborg Distrikt 26. Oktbr. 1798, tillige i Hellebæk Birk 1. August 1806; R. af Dbg. 28. Januar 1810; entlediget 1811, Ejer af Kløverholm i Esbønderup Sogn, død 24. August 1834.**)

Else Johanne Ørsnes blev i sit Ægteskab Moder til 6 Børn og Stammemoder til Slægter: Lemvig, Hammer, Møller, Walsøe, Müller.***)

- e. **Else Marie Ørsnes**, 38 Aar gl.; hun var altsaa født ca. 1724 og døde i Visby ved Thisted 1805, begravet den 1. Marts. Første Gang blev hun i V. Hassing Kirke den 29. Novbr. 1753 gift med Peter Johan Olderogge, f. ca. 1720, Kirurg i Hals.

Ifølge Sognets Kirkebog blev Sr. Peter Johan Olderogge og Mme Else Marie Ørsnes nævnte Dato ægteviede „og havde

*. Samfrændende Skifte af 2. Juni 1772, Skifteprotokol Fol. 454.

***) Erslev, Forfatter Lexikon II/124; Trap, Danmark IV/233.

****) Jvfr. L. Kragballe, Stamtavle over Slægten Lemvig, Kbhvn. 1875; Side 37 ff.

stor Bryllup med kgl. Tilladelse. Forlovere: Seignr. Niels Ørsnes og Lars Hortulan Degn i samme By. Ifølge velvillig Meddelelse fra Forfatteren Hr. Kredslæge K. Carøe var Hals og Fladstrand i Almindelighed fælles om en Kirurg, der tillige oftest var militært ansat; maaske har Olderogge kun assisteret Sten Daniel Brochmann (f. 1685), der var Kirurg i Fladstrand 1718—1765 og da har været gammel og rimeligvis svag.

Peter Johan Olderogge døde den 29. Marts 1763 uden Livsarvinger. Der var intet at skifte, men hans Søskende nævnes paa Skiftet,*) disse vare: Ditlev Georg v. Olderogge, russisk-kejserlig Rentemester i Lifland, og en Søster, som var gift med en Raadmand i Tønningen. Enkens Laugværge var hendes Broder Christian Ørsnes af V. Hassing, hvem den afdøde skyldte et Beløb af 29 Rdl. 4 Mk. 2 Sk. og som ogsaa gjorde Udlæget for Begravelsen.

Af hans Regning til Boet ses Bekostningen:

Regning.

Sal. Paa hvis jeg underskrevne haver udgivet og forstrakt ved min Svoger Peter Johan Olderogge hans Begravelse nemlig:

En Lig Kiste 3 Rdl. 2 Mk. „ Sk.
 Præsten 1 Rdl. 2 Mk. „ Sk.
 Degnen 1 Rdl. „ Mk. „ Sk.
 2 Skiepper Malt „Rdl. 3 Mk. 8 Sk.
 1 Pd. Sukker „ Rdl. 1 Mk. 14 Sk.
 The buæ „ Rdl. „ Mk. 12 Sk.
 1 Pd. Risen-Gryn „ Rdl. „ Mk. 8 Sk.
 1 Pd. Rosiner og Corender „ Rdl. „ Mk. 10 Sk.
 1 Dosin Piber „ Rdl. „ Mk. 6 Sk.
 ½ Pd. Kaffebønner „ Rdl. 1 Mk. 2 Sk.
 ¼ Pd. Tobak „ Rdl. „ Mk. 5 Sk.
 2 Potter 3 Pæl Viin „ Rdl. 2 Mk. 1 Sk.
 1 Pot Viin „ Rdl. 1 Mk. „ Sk.
 4 Potter fransk Brændeviin 1 Rdl. „ Mk. „ Sk.
 5 Potter dansk Brændeviin „ Rdl. 5 Mk. „ Sk.
 Fisk for „ Rdl. „ Mk. 11 Sk.
 Tarter „ Rdl. 2 Mk. 8 Sk.
 Kardemommeir „ Rdl. „ Mk. 2 Sk.
 Et Bud til Aalborg „ Rdl. „ Mk. 8 Sk.
 Søm til Ligkisten „ Rdl. „ Mk. 4 Sk.
 For Ligkisten at bære op „ Rdl. „ Mk. 4 Sk.
 2 Pd. Hvede Meel „ Rdl. „ Mk. 12 Sk.
 noch contant leveret min Søster „ Rdl. „ Mk. 8 Sk.
 2 Bud til Hals „ Rdl. 2 Mk. 2 Sk.
 Er 10 Rdl. 4 Mk. 13 Sk.
 Væsterhassing den 18de April 1763.

Christian Ørsnis.

I tre Aar sad Else Marie Ørsnes som Enke. Hun var Arving til en Gaard, og hendes Broder var nu Godsejer. Den 12. Decbr. 1766 viedes i Hvidbjærg Kirke Else Marie Ørsnes, 42 Aar gl., til den fem og tyveaarige Thomas Kragh, Degn for Visby og Heltborg Sogne. Ej heller i dette Ægteskab blev Else Marie Moder; hun døde i Visby 1805, og Degnen Krogh giftede sig syv Maaneder senere, den 18. Oktbr. 1805, med Maren Jensdatter af Visby.

*) Aalborg Amts Skiftebreve 1763.

4. Christen Nielsen Ørsnes,

født ca. 1689, død ca. 1728.

Han var født i Ørsnes ca. 1689. Efter sin Fader Niels Laursens Død, overtog han Fæstet af Ørsnes Hovedparcel, eller den vestre Gaard i Ørsnes, som er nuværende Matr.-Nr. 1; medens hans Moder Mette Christensdatter (d. 1735) og hendes anden Ægtefælle Christen Christensen (d. 1728) flyttede ind i den østre Gaard, som de fik Fæste paa.

I December 1728 døde Christen Nielsen ved et Ulykkestilfælde i Ørsnes og blev begravet 1. Søndag i Advent; kun nogle og tredive Aar gammel. Den 14. Decbr. blev Skiftet efter ham holdt i Ørsnes.*) Enken Karen Sørensdatter og hendes Laugværge Jens Knudsen af Lundgaard, samt Christen Nielsen Schriwer (altsaa Chr. Ørsnes) fra Aalborg og hans Broder Lauritz Schriwer fra Barmer var til Stede.

Registreringen i Boet var saaledes:

I Kackel-Stuen (d. v. s. Storstue eller Dagligstue) fandtes:

- 1 Furre Bord med aaben Foed under
- 1 Furre-træe Lenestoel,
- 1 sort Egekiste med Laas,
- 1 liden Furre-Skrin,
- 1 Furre-Sengested,
- 2 Hylde, 2 do., og 1 liden do.,
- 2 smaa Skrin uden Laas,
- 1 Spindestoel og
- 1 Jernkackel own.

I de øvrige Stuer, nemlig i Lillestuen, Frammerzit, Spiszkammeret, Køkkenet og endnu to smaa Kamre blev der ogsaa registreret; men af større Interesse er det at se Fortegnelsen over den afdødes Gangklæder:

- 1 sort Klæd Kiortel,
- 1 graa ditto,
- 1 brun Klæd Trøye,
- 1 rød ditto med 24 Sølvknapper,
- 1 blaa Vadmel's Vest,
- 1 graa Vadmel's Kiortel,
- 1 brun Nathue,
- 1 Hat med Sølvspænde og Baand,
- 1 Par graa Uld Boxer,
- 1 broget Brystdug med 6 store Sølvknapper,
- 1 blaa sribet ditto,
- 1 Læder-Vest med Messingknapper,
- 1 Par Læder-Boxer,
- 1 Par graa Vadmel's-dito,
- 1 Par huide Strømper,
- 1 Par blaa ditto ,
- 1 Par Støffler,
- 2 Par Sko,
- 1 Spansk-Rør og 1 Pidsk med Sølvknap.

Enken angav, at hun i sit Ægteskab med den afdøde havde følgende Børn:

a. Kirsten Christensdatter, 10 Aar gl.

*) Vaar ældste Skifteprotokol. Blad 100 og 157.

b. Niels Christensen, 6 Aar gl.

c. Søren Christensen, 3 Aar gl.

alle umyndige. Som Værge for Datteren nævnes hendes Morbroder Christen Sørensen i Hedegaard ved Halkjær. Christen Nielsen Schriwer i Aalborg var Værge for sin afdøde Broders Søn Niels, og Laurids Schriwer af Barmer for den anden Søn Søren. Børnenes Fædrearnv blev endelig opgjort til 30 Rdl. 4 Mk. 13 Sk. til hver af Sønerne og det halve til Datteren.

Karen Sørensdatter, der kun var 36 Aar gammel, giftede sig snart efter med Christen Justesen. De blev viiede i Farstrup Kirke 19. Søndag efter Trinitatis 1729; og han blev nu Fæster af den vestre Gaard i Ørsnes. Hun døde den 10. Marts 1734, 43 Aar gl., og blev begr. 6. Søndag e. Hellig 3 Konger; uden at efterlade sig Børn af sit andet Ægteskab.

Paa 30te Dagen, den 11. Marts, blev Skiftet efter hende holdt i Ørsnes.*)

Registreringen inden Dørs omfatter med faa Afbigelsér de samme Ejen-
delc, som paa Skiftet efter Christen Nielsen. Fortegnelsen over hendes
Garderobe er saaledes:

- 1 brun Klæd Kioel med 10 Sølv Knapper,
- 1 sort ditto,
- 1 rød Kravetrøie af Fløiel med 9 Sølv Knapper,
- 1 Kallemanches Lif med 8 Sølv Knapper,
- 1 rød Vadmel's Skiørt,
- 1 rød ditto Sirtes,
- 1 blaa Vadmel's Skiørt,
- 1 graa Forklæde,
- 1 graa Trøie,
- 1 hvid ditto,
- 1 blaa ditto,
- 1 sort Plysch Hue.

Der var nu kommen 2 Drejels Duge, og „nogle støcker porcelæn“, en
sjælden Artikel paa Landet i hine Tider.

Besætningen i Ørsnes vestre Halvgaard blev vurderet saaledes:

- 1 sort uskaaren Hest, 9 Aar, 6 Rdl.
- 1 sort stjerne Hoppe, 4 Aar, 4 Rdl. 4 Mk.
- 1 sort stjerne Hoppe, 13 Aar, 2 Rdl. 4 Mk.
- 1 sort stjerne Hoppe, 19 Aar, 4 Mk.
- 1 2-aarig Plage 4 Rdl.
- 1 Føl 1 Rdl. 7 Mk.
- 1 Ko 2 Rdl.
- 1 gl. do., 13 Aar, 1 Rdl. 4 Mk.
- 2 sorte do., 5 Aar, à 2 Rdl. 4 Mk.
- 1 sort do., 1 Rdl.
- 1 do., 2 Aar, 1 Rdl. 1 Mk.
- 1 2-aarig Stud-nøed 3 Rdl. 2 Mk.
- 2 1-aarige ditto à 1 Rdl., 2 Rdl.
- 1 Gris 3 Mk.
- 3 Kalvø à 1 Mk., 3 Mk.

Som Formynder for Niels Christensen gav Christen Ørsnes i
Aalborg Afkald for sin Myndlings fædrene Arv. Ifølge Skiftet
efter Karen Sørensdatter tilfaldt der ikke Børnene nogen Arv.

Efter Karen Sørensdatters Død kom Ørsnes vestre Gaard i
Fæste til hendes Mand Christen Justesen, som i Efteraaret 1734
ægtede Maren Christensdatter fra Munkgaard og døde den 26.

*) Skifteprotokol Blad 157.

Februar 1763; uden Børn. Hans Stifbørn havde forlængst forladt Gaarden; de opholdt sig alle tre i Aalborg, og han havde for mange Aar siden faaet Afkald fra dem for enhver Arv og Rettighed efter deres Forældre. Hans Arvinger var derfor alene hans Søsken og deres Børn, som paa Skiftet anføres at være: 1) hans afdøde Broder Just Justsen af Riisgaards Børn: a) Laurs Justsen i Riisgaard, b) Just Justsen i Barmer, c) og d) Johanne og Maren Justdøtre; begge tjenende i Aalborg, og e) og f) Karen og Mette Justdøtre i Barmer; 2) hans Søsters i hendes Ægteskab med Morten Pedersen i Grindsted avlede 4 Børn.

Christen Justsens Enke Maren Christensdatter, hvis Laugværge var hendes Broder Christen Munchgaard, giftede sig saa den 18. Oktober 1763 med Lars Christensen, der derpaa blev Fæster af Ørsnes vestre Gaard indtil sin Død 1793 (begravet 9. S. e. Paaske, 64 Aar gl.). Den gamle barnløse Enke Maren Christensdatter, som havde levet i Gaarden i næsten 60 Aar, maa nu oplade Fæstet for en fremmed. En ny Slægt gaar ind til den gamle Fæstegaard og overtager den snart efter som Selvejendom. Men førend den gamle Kone Maren Christensdatter drog bort fra Gaarden, forærede hun den nye Husmoder et gammelt Fad, af sjældent smukt Porcellæn. „Dette Fad skal blive i Gaarden“, sagde hun, „da jeg kom hertil, fik jeg det efter den forrige Husmoder her, og der er Held og Lykke ved det — derfor skal det ikke flyttes bort herfra“. Dette Fad er endnu til Stede i Ørsnes vestre Gaard; det har sin Historie; thi det har bevislig været der i mindst 179 Aar (Karen Sørensdatter døde 1734), og det bevares næsten som en Helligdom.

Den nye Fæster af Ørsnes vestre Gaard var Christen Sørensen fra Vrensted (Børglum Herred) og hans Hustru Maren Larsdatter, og ingen af dem var af den Slægt, der forhen havde haft Gaarden i Fæste. Christen Sørensen var Fæster til 1796, da han købte Gaarden til Selveje. Forberedelserne til lovlig Udstykning paabegyndtes 1797 og var Aaret efter tilendebragt. Skødet af 1798 viser, at den vestre Gaard blev solgt fra Vaar for 475 Rdl. Christen Sørensen Vrensted døde 1805, og hans Enke sad i uskiftet Bo indtil 19. Marts 1807, da hun skiftede med sine Børn for at indgaa nyt Ægteskab med Christen Hansen, der saa blev Ejer af Ørsnes vestre Gaard og ejede den til 1833. Han havde ingen Børn, hvorfor hans Stifsøn Anders Christensen Vrensted (f. 1804, d. 1854) af Stiffaderen fik Gaarden overdraget; efter hans Død ejede Enken Cecilie Schjøning (f. i Nibe 30. August 1809, d. 4. Maj 1886) Gaarden til 1863, da hun skødede den til sin Søn Hans Andersen (f. i Ørsnes 30. August 1840), som er dens nuværende Ejer.

De nuværende Bygninger er yngre end 1798; men opført paa de ældres Grund ved den Markvej, som fra Bivejen mellem Barmer og Farstrup gaar stik Syd igennem et lavtliggende Terrain, omgivet af Bakkedrag. En lille Bæk løber forbi den vestre Gaards Have og er formodentlig den sidste Levning af den

Strøm, hvori det Næs laa, som den oprindelige Gaard af Oltids-folket blev bygget paa. Den østre Gaard, paa den anden Side af Markvejen, blev opført i forrige Aarhundrede paa en helt anden Plads, end hvor den forhen havde staaet.

Fra Christen Nielsen, død i Ørsnes 1728, og Hustru Karen Sørensdaughter (d. 1734) nedstammer den nu levende Familie Ørsnes. Deres 3 Børn vare:

- a. **Kirsten Christensdaughter**, dbt. i Farstrup Kirke Dom. jubilate (3. S. e. Paaske) 1719.

Faddere: Enevold Christensens Kone i Staun, Chr. Christensen i Ørsnes, Fru Madsen i Lundgaard og Konrad Madsen i Stavngaard.

Hun kom efter sin Moders Død til Aalborg, hvor hendes Brødre ogsaa var søgt hen. I Budolfi Kirke blev hun den 6. Januar 1744 viet til Skipper Niels Olsen Holm. Aaret forud blev de trolovede i Jens Wigelsens Hus i Nygade i Fruc Sogn. I deres Ægteskab fødtes flere Børn; som Faddere til disse nævnes 15. Juni 1746 og 11. Novbr. 1747 bl. a. følgende: Chr. Andersen Schaland, Niels Ørsnes, Jacob Himmerig, Md. Johanne Marie Jensdaughter, Christen Ørsnes, Jfr. Elsebet Langballe og Hans Christensen Ørsnes.

- b. **Niels Christensen Ørsnes**, dbt. i Farstrup Kirke 9. Søndag e. Tr. 1722.

Faddere: Peder Lundgaards Kone Karen Nielsdaughter bar ham til Daaben, og Niels Schrivvers Datter Else i Kirkegaard fulgte med hende. Chr. Christensen i Ørsnes, Jens Ladefoged paa Vaar, Enevold Christensen i Staun og Søren Christensens Kone i Lundgaard vare Faddere.

Efter sin Faders tidlige Død blev han opdraget hos sin Farbroder og Formynder Købmand Christen Nielsen Schriwer (eller Ørsnes), hvor han fik en omhyggelig Opdragelse. Det var tidlig hans Lyst at fare til Søs, hans Plejefader havde jo flere Skibe og Handelsforbindelser i Lübeck og andre Pladser ved Østersøen, og det var netop i de Aar, at allerede tre af hans Fætre havde besluttet sig til at gaa paa lange Rejser, som dengang ofte fra Ansterdam og Holland gik til Ostindien, det rige Land, der i hine Tider stod med hele Eventyrets Glans om sig og med store Forjættelser om en glimrende Fremtid. Men Plejefaderen, der formentlig ogsaa i dette Tilfælde har vist sig som en myndig Mand og følt sit Ansvar overfor sin unge Myndling, vilde ikke give sit Samtykke straks, men fordrede, at den unge Niels Ørsnes i al Fald først skulde lære Sejlmagerhaandværket; det var den Profession, han selv havde lært og som han vidste altid kunde sikre sin Mand en Fremtid. I Lübeck stod saa den unge Niels Ørsnes sin Lære ud og blev Sejlmagersvend; nu kunde han følge sin Ungdoms Lyst og sejlede i nogle Aar paa Verdenshavene i Tjeneste som Sejlmager. Det var først i sit 45de Aar, at han bestemte sig til at tage Borgerskab som Sejlmagermester i Aalborg, og samme Aar, den 26. Decbr. 1767, blev han i Budolfi Kirke viet til Mette Marie Olsdaughter

Holm (Datter af Snedker Oluf Christensen Holm og Hustru Johanne Nielsdatter), født i Aalborg og døbt i Budolfi Kirke den 1. Februar 1744. Niels Christensen Ørsnes døde i Aalborg 1793 og blev begravet den 26. Juli, 71 Aar gl.. Hans Hustru overlevede ham i næsten 16 Aar og døde den 18. April 1809, 65½ Aar gammel.

3 Børn:

- 1) **Johanne Cathrine Ørsnes**, f. i Aalborg, dbt. i Budolfi Kirke 8. April 1768; død i Aalborg 1838; ugift.
- 2) **Christen Nielsen Ørsnes**, f. i Aalborg 9. Marts, dbt. i Budolfi Kirke 20. Marts 1770; Sejlmagermester i Aalborg, hvor han boede i Korsgade; død 20. Septbr. 1838, 68 Aar og 6 Maaneder gammel.

Gift i Sønderholm Kirke den 12. April 1801 med Maren Pedersdatter Dochter, f. i Restrup Brohus (Sønderholm S) 13. Oktbr. 1775 (Datter af Peder Nielsen Dochter*) og Johanne Madsdatter Nørgaard; død i Aalborg 13. April 1865, 90 Aar gammel.

4 Børn:

- a) **Niels Christensen Ørsnes**, f. i Aalborg 10. Oktbr. 1802, Sejl-, Flag- og Kompasmagermester i Aalborg; død 19. August 1853, 50 Aar gammel.

Gift i Frue Kirke 15. Decbr. 1836 med Ernestine Marie Nielsen, f. i Aalborg 29. Septbr. 1810, Datter af Toldbetjent Peder Nielsen (d. 1841) og Kirstine Hansen (d. 1853). Hun døde i Aalborg den 21. Februar 1900.

5 Børn:

- (1. **Christen Ørsnes**, f. i Aalborg 21. Juli 1839, Sejlmagermester i Aalborg; ugift.
- (2. **Peter Marinus Ørsnes**, f. i Aalborg 14. Decbr. 1843, Købmand i Aarhus, nu i Kjøbenhavn.

Gift den 30. Maj 1876 med Hulda Amalie Ehler, f. i Aalborg 9. Januar 1857 (Datter af Bogbindermester Johan Edvard E. og Elisabeth, f. Jørgensen).

2 Børn:

- (a. **Elna Ørsnes**, f. i Aarhus 12. Marts 1877.
Gift i Aarhus Domkirke 30. Maj 1901 (sep.) med Wilhelm Laurits Wissing, f. i Aarhus 7. Juni 1871 Købmand i Aarhus.

Barn:

1. Else Wissing, f. i Aarhus 18. Maj 1904.
- (b. **Niels Edvard Ørsnes**, f. i Aarhus 19. August 1881, Ingeniør i Kjøbenhavn.

Gift 8. Novbr. 1913 med Alvida Magdalene Poulsen, f. 27. April 1888, dbt. i Frederiksberg Kirke 16. Novbr. s. A. (Datter af Hovmester Lauritz Peter P. og Johanne Cathrine Nielsen).

- (3. **Vilhelm Emil Ørsnes**, f. i Aalborg 6. Febr. 1846, Guldsmed i Aalborg.

*) 1774, 7. Januar, blev Ungkarl Peder Nielsen Dochter af Hasserris og Enke Johanne Madsdatter Nørgaard copulerede (Sønderholm Kbg.).

Gift den 5. Novbr. 1875 med Charlotte Emilie Ehler, f. i Aalborg 27. August 1855 (Datter af Bogbindermester Johan Edvard E. og Elisabeth, f. Jørgensen).

4 Børn:

- (a. Edith Hulda Ørsnes, f. i Aalborg 17. August 1876.

Gift den 8. August 1899 med Joachim Peter Kinch, f. i Ribe 15. Decbr. 1869 (Søn af Overlærer ved Ribe Kathedralskole Jakob Frederik K., R. af Dbg., og Kirstine Nielsine Andersen), Herredsfuldmægtig i Nørresundby.

8 Børn:

1. Inger Kirstine Kinch, f. 3. Juni 1900.
2. Karen Emilie Kinch, f. 14. Juni 1901.
3. Ole Kinch, f. 24. Januar 1903.
4. Poul Anders Kinch, f. 26. Juli 1904.
5. Kirsten Kinch, f. 9. Novbr. 1905.
6. Lisbeth Kinch, f. 25. August 1907.
7. Per Kinch, f. 17. Marts 1909.
8. Grethe Kinch, f. 14. Februar 1912.

- (b. Niels Johan Ørsnes, f. i Aalborg 24. April 1882, Guldsmed i Aalborg.

Gift med Stella Emilie Fischer, f. 15. August 1892 (Datter af Fabrikant Joachim Claudi Franciskus F., f. 4. Oktbr. 1858, og Christine Nissen, f. 2. Oktbr. 1863).

- (c. Valborg Agnes Ørsnes, f. i Aalborg 13. Oktbr. 1883, Bogholderske i København.

- (d. Ernst Carl Emil Ørsnes, f. i Aalborg 19. Septbr. 1887, Korrespondent i Randers.

- (4. Niels Ernst Ørsnes, f. i Aalborg 29. August 1849, Købmand i København.

Gift 1. Gang den 5. Septbr. 1882 med Augusta Dorthea Rønnow, f. i Faaborg 9. Novbr. 1853 (Datter af Pottemager Carl Knudsen R., f. i Odense 13. Febr. 1824, † 21. Septbr. 1886, og Marie Elisabeth Frercksen, f. i Husum 15. Februar 1882, † 21. Oktbr. 1894); død 3. Januar 1888.

Gift 2. Gang den 14. Januar 1891 med Anna Elise Fich, f. i Stege 30. Juni 1866 (D. af Købmand Victor Hugo Vigla F., f. i Odense 28. Juli 1836, † 23. April 1896, og Karen Marie Hansen, f. i Stege 2. Maj 1836, † 21. Juni 1911).

4 Børn:

a) Børn af 1. Ægteskab:

- (a. Agnes Marie Rønnow Ørsnes, f. i Faaborg 5. Septbr. 1884.

- (b. Hulda Marie Rønnow Ørsnes, f. i Svendborg 12. August 1887.

Gift 20. Oktbr. 1911 med Poul Borberg, f. 30. Oktbr. 1883, Overassistent.

Barn:

1. Allan Borberg, f. 16. August 1912.
- b) Børn af 2. Ægteskab.
- (c. Karen Augusta Ørsnes, f. i Svendborg 11. Decbr. 1891.
- (d. Else Elise Ørsnes, f. i Odense 6. Marts 1894.
- (5. Arcadius Ørsnes, f. i Aalborg 19. Novbr. 1852; død ss. 29. Maj 1853.
- b) **Johanne Marie Ørsnes**, f. i Aalborg 1. Oktbr. 1804; død 1809, begr. 12. Maj.
- c) **Ole Peter Ørsnes**, f. i Aalborg 27. Oktbr. 1814, Guldsmed i Aalborg; død 3. Februar 1861.
Gift i Sønderholm Kirke den 22. Oktbr. 1839 med Vilhelmine Christiane Baastrup, f. paa Næsbyholm (Næsby S.) 27. Oktbr. 1811 (D. af Godsforvalter Frants B. og Vilhelmine Rødby); død 2. Decbr. 1893.

Barn:

- (1. **Christen Vilhelm Ørsnes**, f. i Aalborg 22. Marts 1844, Guldsmed i Aalborg, Firma: P. Ørsnes Enke & Søn.
Gift 1. Gang den 28. Juli 1869 med Albertine Vilhelmine Juliette Larsen, f. i Aalborg 21. Juni 1849 (D. af Skræderm. Niels L. († 1863) og Hustru Maren († 6. August 1904)); død 21. Juni 1871.
Gift 2. Gang den 16. August 1882 med Caroline Clausen, f. i Aalborg 12. Septbr. 1849 (D. af Skibsfører N. P. Clausen († 1850) og Hustru Pauline († 19. Septbr. 1897).

3 Børn:

- a) Barn af 1. Ægteskab:
- (a. Louise Marie Ørsnes, f. i Aalborg 13. Maj 1870.
Gift 20. Juni 1890 med Carl Schoubye, f. i Aarhus 12. Decbr. 1856 (S. af Mægler Jens Sehested S. og Eva Kirstine Nielsen), Student fra Aarhus 1874, cand. med. 1881, prakt. Læge i Aarhus 1886, Reservelæge i Hæren og ved Garnisons Sygehus ss. 1887, Korpslæge i Aalborg s. Aar, Overlæge ved 10. Reg., R. af Dbg. 1908.

6 Børn:

1. Niels Erik Sehested S., f. 15. Oktbr. 1892.
2. Ellen Kirstine Albertine S., f. 9. Juni 1894.
3. Harald Sophus Lystrup S., f. 26. Maj 1896.
4. Gerda Louise Margrethe S., f. 10. Decbr. 1899.
5. Knud Christen Ørsnes S., f. 20. Maj 1905.
6. Thyra Dagmar Margrethe S., f. 31. Januar 1907.
- b) Børn af 2. Ægteskab:
- (b. Johannes Ørsnes, f. i Aalborg 17. Juni 1883, Guldsmed i Aalborg.
- (c. Knud Valdemar Ørsnes, f. i Aalborg 2. April 1886; Inspektør i Nyborg.

- d) **Johanne Marie Ørsnes**, f. i Aalborg 6. Jan. 1811; død ss. 18. Januar 1879; ugift.
- 3) **Ole Peter Ørsnes**, f. 2. April 1778, begr. 26. Juli 1779.
- c. **Søren Christensen Ørsnes**, døbt i Farstrup Kirke 10. Søndag e. Tr. 1725.

Faddere: Christen Schrivvers Kone af Aalborg bar ham.*) Niels Schrivvers Datter Else i Farstrup stod hos. Jens Madsen og Christen Madsen af Lundgaard og Christen Christensen i Ørsnes vare Faddere.

Søren Christensen Ørsnes tog 1740 Borgerskab som Skipper i Aalborg, hvor han ved sin Død, den 23. Januar 1777, ejede og boede i en Gaard i Kattesundet imellem Peder Poulsens paa den nordre og Michel Tørslevs Gaard paa den søndre Side; 6 Fag Hus ud ad til Gaden, 2 Loft højt og 4 Binding halv Tag ind i Gaarden samt en lille Haveplads.

Paa 30te Dagen, sat til 21. Februar, holdtes der Skifte efter ham. Stervbogaarden vurderedes til 160 Rdl.; men Boets Besværgelse oversteg Indtægten med 131 Rdl. 4 Mk. 2 Sk. Enken Maren Christensdatter var til Stede med sin Laugværge Hans Andreas Hoffmeyer og forklarede, at hun havde været gift med Peder Nielsen Halle, af hvilket Ægteskab hun havde 3 Børn:

1. Christiane Pedersdatter, 17 Aar.
 2. Niels Christen Pedersen,**) 16 Aar, som gik i latinsk Skole.
 3. Jens Pedersen, 13 Aar gl.; som var paa Sohngaardsholm.
- Af andet Ægteskab med den afdøde levede 2 Døtre:
4. Karen Sørensdatter, 7 Aar gl.
 5. Kirsten Sørensdatter, 2 Aar gl.

før hvilke Niels Christian Holm var Værge.

Søren Christensen Ørsnes' Enke Maren Christensdatter levede endnu 1801 i Aalborg hos sin Datter af 2. Ægteskab, nedennævnte Karen Ørsnes, gift Moldorph.***)

3 Børn:

- 1) **Karen Ørsnes**, dbt. i Budolfi Kirke 16. Maj 1770. Hun var 1801 gift med Laugsnedker Johannes Moldorph (eller Møller), f. 1760, med hvem hun havde følgende Børn:
 - a) **Anne Kirstine Møller**, f. 1792.
 - b) **Søren Møller**, f. 1794, dbt. 22. April.
 - c) **Hans Møller**, f. 1797.
 - d) **Christian Møller**, f. 1801.
- 2) **Christen Ørsnes**, dbt. i Budolfi Kirke 9. Juli 1772, død før Faderen.
- 3) **Kirsten Ørsnes**, dbt. ss. 27. Septbr. 1774; hendes Skæbne er ubekendt.

5. **Karen Nielsdatter (Ørsnes).**

født ca. 1690, død ca. 1760.

Hun var født i Ørsnes ca. 1690 og blev i Farstrup Kirke, 11. Søndag e. Trinitatis 1714, viet til Peder Christensen af Borup

*) Altsaa Christen Nielsen Ørsnes' Hustru Johanne Marie Jensdatter.

***) 1761, 19. Oktbr., blev i Budolfi Kirke døbt: Peder Nielsen Halle og Maren Christensdatter, en Søn, Niels Christen. Faddere: Jens Thagaard, Jens Himmerig, Md. Anne Marie Hvass og Jfr. Bodil Schmidt.

***) Folketællingen 1801 (Rigsarkivet).

(Gundersted Sogn). Forlovere: Jens Schriver og Niels Pedersen i Meilgaard. Peder Christensen døde i Borup, og 1729 var Karen Ørsnes hjemme i Ørsnes, hvor hun med sine tre Børn levede i den østre Gaard, som hendes Stiffader Christen Christensen (d. 1728) havde haft i Fæste, og hvor hendes Moder Mette Christensdatter (d. 1735) endnu levede, men havde overladt Fæstet (1728) til Christen Nielsen Beg. Efter Moderens Død (i Decbr. 1735) ægtede Karen Ørsnes, 2. Pinsedag 1736, Fæsteren Christen Nielsen Beg; hvilket Ægteskab var barnløst.

Den 2. Marts 1757 mødte Forvalteren af Vaar i Ørsnes østre Gaard for paa sit Herskabs Vegne at regulere alle Ting ved Stedet imellem Christen Nielsen Beg med Hustru Karen Nielsdatter og Christen Jensen, hvem de havde afstaaet Stedet for Herskabet i Fæste at antage med Bygning, Beværtning og Sæd efter Loven, imod, at de nyder af Gaarden, saa længe de lever, til deres Ophold efter Akkord og Forening som følger: fri Husværelse i Gaarden, som de af Vaaningshusets anden Binding i vestre Ende maa til sig lade indrette med Seng, Kiste og Klæder samt en Ko, som Fæsteren føder og græsser, og 4 Faar. Dog skal de forrette Arbejde til Tjeneste i Gaarden, alt som deres skrøbelige Tilstand kan udrette.*)

Christen Jensen blev Fæster af Ørsnes østre Gaard, medens de gamle Fæstefolk endnu boede i Gaarden. Christen Jensen giftede sig 19. Søndag e. Tr. 1756 med Anne Sørensdatter i Farstrup; men var kun Fæster af denne Gaard indtil 1767, da den overtoges i Fæste af Karen Ørsnes' Søn af 1. Ægteskab, nedennævnte Thomas Pedersen.

Naar og hvor Karen Ørsnes og hendes anden Ægtefælle er døde, vides ikke

Karen Ørsnes' 3 Børn af 1. Ægteskab vare:

- a. **Anne Pedersdatter**, f. i Borup (Gundersted Sogn)**) ca. 1716.
- b. **Mette Pedersdatter**, f. ss. ca. 1720. Hun blev i Farstrup Kirke, 11. Søndag e. Tr. 1738 gift med Just Larsen i Farstrup og havde med ham flere Børn, deriblandt to fødte før Ægteskabet, hvorfor hun to Gange maatte staa aabenbar Skrifte i Kirken.
- c. **Thomas Pedersen**, f. ca. 1728 i Borup (Gundersted S.). Han blev 6. Novbr. 1767 i Farstrup Kirke gift med Karen Marie Jensdatter af Vaar og overtog samtidig Fæstet af den østre Gaard i Ørsnes. Her døde han 1794 og blev begravet Dom. Septuagesima (3. Søndag før Faste); 66 Aar gl. Han havde flere Børn, af hvilke 4 døde straks efter Fødselen. Saa vidt det har kunnet ses af Kirkebogen (Skiftet findes paa Vaar) levede kun to af hans Sønner:
 - 1) **Jens Thomassen**, f. 1770. Han overtog Gaarden i Fæste efter sin Fader og købte den endelig til Selveje 1796. I 1830 overdrog han den til sin Søn Christen Thomassen, som var Ejer af den til 1905, da denne overlod den til en Datter, som to Aar senere paa Grund af økonomiske Vanskeligheder maatte sælge det gamle Fædrenehjem. Siden har der været to Ejere; nemlig: Jens Pallesen (d. 1912) og Jens Fredager, som er den

*) Vaar Skifteprotokol.

***) Kirkebog mangler.

nuværende Ejer af den østre Ørsnesgaard i Farstrup.)*

- 2) Peder Thomassen, f. 1774, hvis Skæbne er ubekendt.

6. **Anne Nielsdatter (Ørsnes),**

født ca. 1680, død ca. 1760.

Hun var vistnok den ældste af Niels Lauritsen Schrivvers Børn og skulde rettelig have sin Plads foran paa denne Stamtavle. Men da hun kom til et fremmed Sogn, nævnes hun af praktiske Grunde til sidst. Hun blev Stammemoder til en talrig Slægt og er kendt som saadan i Outrup Sogn i vore Dage.

Hun kom til Outrup Sogn, 1¼ Mil sydøst for Løgstør, hvor hun blev gift med Thomas Nielsen i Hedegaard, som døde 1756 og blev begravet 10. Novbr., 85 Aar gl.

I dette Ægteskab fødtes mindst 10 Børn, nemlig:

- a. Niels Thomassen, dbt. i Outrup Kirke 19. Juli 1705, d. i Hedegaard 1764; begr. 9. Septbr.; var gift med Maren Andersdatter.
- b. Anne Thomasdatter, dbt. ss. 6. April 1706; blev gift ss. 28. Juli 1747 med Jens Troelsen af Mjallerup (Løgsted Sogn).
- c. Anne Thomasdatter, dbt. ss. 22. Januar 1708; gift 1. Gang ss. med Christen Christensen i Braarup Nørgaard (Ovdrup S.) og 2. Gang ss. med Rasmus Andersen, som fik Gaarden.
- d. Niels Thomassen, dbt. ss. 28. Juli 1709, blev 1747 gift med Anne Gregersdatter, Datter af Gregers Christensen i Vindblæs.

Han levede i Hedegaard, hvor alle hans Børn blev fødte, og døbte i Outrup Kirke.

Børn:

- 1) Marie Elisabeth Nielsdatter Hedegaard, dbt. 18. Februar 1748.

Faddere: Gregers Christensen af Vindblæs, Søren Christensen af Aarup Mølle, Rasmus Andersen af Brarup, Else Thomasdatter fra Aggersund og Voldborg Thomasdatter af Hedegaard.

Hun døde ung.

- 2) Karen Marie Nielsdatter Hedegaard, dbt. 6. Decbr. 1750, død i Aalborg ca. 1830.

Gift med Hans Venum, Landsoldat i Aalborg.

2 Børn:

- a) Anne Venum, dbt. i Frue Kirke i Aalborg 29. August 1788; hun levede 1858 som Enke efter en Haandværker Schmidt i København.

*) Ifl. velvillig Meddelelse af Hr. H. Andersen, Ejer af Hovedparcellen Matr.-Nr 1), Ørsnes vestre Gaard i Farstrup.

- b) Thora Marie Venum, dbt. ss. 28. Novbr. 1792, levede 1858.
- 3) Jens Christian Nielsen Hedegaard, dbt. 6. Oktbr. 1754, Gaardmand i Bjørnstrup (Gundersted Sogn) til ca. 1796, derefter i Gatten (Flejsborg Sogn). Gift med Ane Nielsdatter Rask.

Børn:

- a) Niels Jensen, dbt. i Gundersted Sogn 5. Februar 1786,*) levede 1858 i Outrup By og Sogn.
- b) Anne Marie Jensdatter, dbt. ss. ca. 1788, conf. i Flejsborg Kirke 1805 (17 Aar gl.), var død 1858.

Gift med Jens Sørensen Frantzen, Gaardmand i Outrup Sogn.

Børn:

- (1. Søren Jensen, dbt. 20. Februar 1814, levede 1858.
- (2. Jens Christian Jensen, f. 21. Juli 1815, dbt. 17. Septbr., levede 1858.
- c) Maren Jensdatter, dbt. i Gundersted Sogn ca. 1790, conf. i Flejsborg Kirke 1808 (18 Aar gl.), levede 1858.

Gift 1. Gang i Flejsborg Kirke 29. Juli 1825 med Axel Jensen, Gaardmand i Gatten, død ca. 1829.

Gift 2. Gang ss. 28. Decbr. 1830 med Poul Christian Jensen, Gaardmand i Gatten (Flejsborg Sogn).

- d) Karen Jensdatter, f. i Bjørnstrup 7. Juli 1793, dbt. i Gundersted Kirke 28. Juli, levede 1858 i Outrup Sogn som Enke.
- e) Anne Jensdatter, f. ss. ca. 1796, levede 1858 i Ulstrup Sogn (Aars Herred).

Gift i Flejsborg Kirke 26. Novbr. 1830 med Ægidius Madsen, Gaardmand i Ulstrup Sogn.

- f) Anders Jensen, dbt. i Flejsborg Kirke 4. Søndag e. Tr. 1797, Gaardmand i Sondrupgaard (Ulstrup Sogn), var død 1858.

Gift med Mette Nielsdatter, f. ca. 1802, levede 1858.

Børn:

- (1. Ane Marie Andersdatter, f. paa Sondrupgaard 22. Oktbr. 1830.

Gift med Jens Axelsen i Gatten.

- (2. Niels Andersen, f. ss. 12. Septbr. 1832.
- (3. Maren Cathrine Anderdatter, f. ss. 15. Septbr. 1834.
- (4. Jens Christian Andersen, f. ss. 6. Juli 1841.

*) Gundersted Sogns Kirkebøger brændte ved Ulstrup Præstegaards Brand den 21. Maj 1829.

- (5. Christen Andersen, f. ss. 26. April 1843.
- g) Christen Jensen (Gatten), dbt. i Flejsborg Kirke 17. Juli 1802, levede 1858 i Kyø Skovhus (Ajstrup Sogn).
- h) Niels Jensen (Gatten), dbt. i Flejsborg Kirke 25. Januar 1801, Gaardmand og Sognefoged i Flejsborg By; levede 1858.
- 4) Marie Elisabeth Nielsdatter Hedegaard, dbt. 7. Oktbr. 1759, død
 Gift i Elling Kirke den 5. Decbr. 1794 med Christen Elling Kuur af Lohmandshauge.
 Barn:
- a) Johan Frederik Kuur, f. ca. 1797, Købmand i Aarhus, død 13. Oktbr. 1857.
- 5) Gregers Christian Nielsen, dbt. 10. Novbr. 1765, Gaardmand i Munksjörup (Bjørnsholm S.), død før 1858.
 Gift med Maren Christensdatter, død før 1858.
 Børn:
- a) Niels Christian Gregersen, dbt. i Bjørnsholm Sogn 29. Juni 1800, var 1858 død i København, og efterlod sig 2 Børn, om hvilke Oplysning savnes.
- b) Troels Gregersen, dbt. ss. 1. Søndag i Adv. 1802, Gaardmand i Vormstrup (Løgsted S.).
- c) Christen Gregersen, dbt. ss. 2. Søndag e. Tr. 1805, Gaardmand i Dammergaard (Farsø S.).
 Gift med Maren Madsdatter. De levede begge 1858 og havde da 2 Døtre: Maren Cathrine og Maren Christensdatter.
- d) Peder Gregersen, dbt. ss. 22. Novbr. 1807; levede 1858 i Tandrup.
- e) Ane Marie Gregersdatter, dbt. ss. 4. S. e. Tr. 1812, levede 1858; gift med Poul Jensen, Gaardmand i Munksjörup (Bjørnsholm S.).
- e. Maren Thomasdatter, dbt. ss. 6. Juni 1713.
- f. Else Thomasdatter, dbt. ss. 30. Oktbr. 1718; hun levede 1748; blev gift 7. Aug. 1738 med Poul Christensen i Aggersundgaard (Næsborg S.).
- g. Kirsten Thomasdatter, nævnes som Fadder 1740; boede da i Vindblæs.
- h. Mette Thomasdatter, nævnes som Fadder 1748.
- i. Karen Thomasdatter, begr. i Outrup den 27. April 1738, 9 Aar gl.
- k. Voldborg Thomasdatter, nævnes som Fadder 1746, levede da (og 1754) i Løgstør.

Genealogisk Tabel

til

Stamtavle over Familien Ørsnes,

med Henviſning til det Sted,
hvor de paaældende Personer er omtalt i Stamtavlen.



Laurits Madson i Ørnes,
født ca. 1620, † ca. 1680.
(se Side 15).

A. Niels Lauritsen (Laursen) Schriver, i Ørnes,
født ca. 1650, † ca. 1700.
Gift med Mette Christensdatter, † i Ørnes 1735,
[gift 2. Gang med Christen Christensen i Ørnes † 1728].
4 Sønner og 2 Døtre.
(Se Side 16).

1. Lars Nielsen Ørnes,
født ca. 1682 † 1763.
Gift 1707 med Anne Christensdatter,
† 1760 (78 Aar gl.).
(Se Side 17).
2 S. 6 Dtr.

2. Christen Nielsen Ørnes,
født 1687, † 1765,
Købmand i Aalborg og Ejer af Helligkildegaard.
Gift m. 1721 Johanne Marie Jensdatter Ørum,
f. 1684, † 1765.
(Se Side 20).
1 Søn.

3. Niels Nielsen Ørnes,
født ca. 1688, † 1768,
Selvejer Gaardmand i V. Hassing Sogn.
Gift med Else Hansdtr. Mejer,
† 1762.
(Se Side 24).
4 Sønner og 1 Dtr.

4. Christen Nielsen Ørnes,
født ca. 1689, † 1728,
Fæster af Ørnes Hovedpædel.
Gift med Karen Sørens datter, † 1734,
[gift m. 2. G. 1729 Christen Justesen, † 1763, som 2. G.
1734 æggede Maren Christensdatter Munkgaard, g. m. 2. G.
1762 Lars Christensen, Fæster af Ørnes, † 1793].
2 S. 1 D. (Se Side 29).

5. Karen Nielsdatter,
født ca. 1690, † ca. 1760.
Gift 1^o m. 1714 Peder Christensen, † 1728;
2^o 1735 Christen Nielsen Bøg.
(Se Side 30).

6. Anne Nielsdatter, ×
født ca. 1680, † ca. 1760.
Gift m. Thomas Nielsen i Hedegaard, † 1756.
(Se Side 38).

c. Niels Larsen (Ø.),
f. 1717 † 1756
i Horn Skovhus, gm.
Karen Hansdatter.
(Se Side 18).
1 Søn.

h. Christen Larsen Ø.,
f. 1728, † 1782,
Købmand i Aalborg.
G. 1^o 1759 m. Ane
Marie Hvass, f. 1718,
† 1765;
2^o 1766 m. Maren
Twede, † 1782 (49
Aar gl.).
(Se Side 19).
af 2. Æ. 2 Sønner.

a. Hans Christensen Ø.,
f. 1722, † 1750; ugift.
(Se Side 23).

a. Niels Nielsen Ø.,
f. ca. 1725, var 1762
rejst til Ostindien
(se Side 24).

b. Hans Nielsen Ø.,
f. ca. 1727, var 1762 rejst
til Holland.
(Se Side 25).

c. Christen Nielsen Ø.,
f. 1729, omkom paa
Havet ca. 1754.
(Se Side 25).

d. Christian Nielsen Ø.,
f. 1733, † 1779, Ejer
af Helligkildegaard.

e. Else Marie Ø.,
f. 1724, † 1805.
(Se Side 27).

G. 1^o 1765 m. Maren Olufsdtr. Agerholm; † 1770;
2^o 1772 m. Maren Billeschou f. 1744, † 1822.
[G.m. 2^o Hans Christian Lautrup, † 1809]. 2 S., 2 Dtr.
(Se Side 25).

a. Kirsten Christensdatter,
f. 1719 †
Gift 1744 med Niels Olsen Holm,
(Se Side 32).

b. Niels Christensen Ørnes,
f. 1722, † 1793,
Sejlmagermester i Aalborg.
Gift 1707 m. Mette Marie Olsdtr. Holm,
f. 1744 † 1809.
(Se Side 32).

c. Søren Christensen Ø.
f. 1725, † 1777,
Skipper i Aalborg.
Gift m. Maren Christensdatter.
(Se Side 36).

Stamfader for den nulevende Slægt;
2 S. 1 D.

1) Christen Nielsen
f. ca. 1742.
(Se Side 10).

1) Christen Christensen Ø.,
f. 1768, †
Ejer af Gjørnumgaard.
(Se Side 19).

2) Lars Nicolaj Ø.,
f. 1772 †
Løjtnant i 3. jydsk Inf.
Reg.; afsk. 1795.
(Se Side 20).

1) Else Johanne Ø.,
f. 1766, † 1767.
(Se Side 27).
3) Ole Ørnes,
f. 1767, † 1767.
(Se Side 27).

2) Niels Christian Ø.,
f. 1768, † 1768.
(Se Side 27).
4) Else Johanne Ø.,
f. 1770, † 1844.
Gift 1791 m. Otto Leni-
vigh, † 1834.
(Se Side 27).

1) Johanne Cathrine Ø.,
f. 1768, † 1838; ugift.
(Se Side 33).

2) Christen Nielsen Ørnes,
f. 1770, † 1838,
Sejlmagermester i Aalborg.
Gift 1801 m. Maren Pedersdtr. Døchter,
f. 1775, † 1865.
(Se Side 33).
2 S. 2 D.

3) Ole Peter Ø.,
f. 1778, † 1779.
(Se Side 36).

a) Niels Christensen Ørnes,
f. 1802, † 1853,
Sejl-, Flag- og Kompasmagerm. i Aalborg.
Gift 1836 m. Ernestine Marie Nielsen,
f. 1810, † 1900.
(Se Side 33).
5 S.

b) Johanne Marie Ørnes,
f. 1804, † 1809.
(Se Side 35).

c) Ole Peter Ørnes,
f. 1814, † 1861,
Guldsmed i Aalborg.
Gift 1839 m. Vilhelmine Christiane
Baastrup, f. 1811, † 1893.
(Se Side 35).
1 S.

d) Johanne Marie Ørnes,
f. 1811, † 1870.
(Se Side 30).

(1. Christen Ørnes,
f. 1839,
Sejlmagerm. i Aalborg.
(Se Side 33).

(2. Peter Marinus Ørnes,
f. 1843,
Købmand i Aarhus, senere
i Kjøbenhavn.
Gift 1876 m. Hulda Amalie
Ehlert, f. 1857.
(Se Side 33).
1 S. 1 D.

(3. Vilhelm Emil Ørnes,
f. 1846,
Guldsmed i Aalborg.
Gift 1875 m. Charlotte Emi-
lie Ehlert, f. 1855.
(Se Side 33).
2 S. 2 D.

(4. Niels Ernst Ørnes,
f. 1849,
Købmand i Kjøbenhavn.
Gift 1^o 1882 m. Augusta
Dorothea Rønnow, † 1888,
2^o 1891 m. Anna Elise Fich,
f. 1866.
(Se Side 34).
4 D.

(5. Arcadius Ørnes,
f. 1852, † 1853.
(Se Side 35).

(1. Christen Vilhelm Ørnes,
f. 1844,
Guldsmed i Aalborg.
Gift 1^o 1869 m. Albertine Vilhelmine
Juliette Larsen, † 1871,
2^o 1882 m. Caroline Chauven, f. 1840.
(Se Side 35).
2 S. 1 D.

(a. Elna Ø.
f. 1877,
Gift 1901 m. W. L.
Wissing, f. 1871
Købmand.
1 D.

(b. Niels Edvard Ø.
f. 1881, Ingeniør.
Gift 1913 m. Alvilda
Magdalene Poulsen,
f. 1888.

(a. Edith Hulda Ø.,
f. 1876.
Gift 1899 m. J. P.
Kinch, f. 1869,
Herredsfu. ldm.
3 S. 5 D.
(b. Niels Johan Ø.,
f. 1882, Guldsmed.
Gift m. Stella Emi-
lie Fischer,
f. 1892.

(c. Valborg Agnes Ø.
f. 1883,
Bogholderske.
(d. Ernst Carl Emil Ø.
f. 1887,
Korrespondent.

(a. Agnes Marie Rønnow Ø.
f. 1884.
(b. Hulda Marie Rønnow Ø.
f. 1887,
Gift 1911 m. Poul Borberg,
f. 1883, Overassistent.
1 S.
(c. Karen Augusta Ø.
f. 1891.
(d. Else Elise Ø.
f. 1894.

(a. Louise Marie Ø.
f. 1870.
Gift 1890 m. Carl Schoubye,
f. 1856, Overlæge i Hæren.
3 S. 3 D.

(b. Johannes Ø.
f. 1883,
Guldsmed.

(c. Knud Valdemar Ø.,
f. 1886,
Inspektør.