



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Sidehenvisninger
Sidehenvisninger og dato
Dato for Jørgen Rasmussen Boesgaard's aner
Dato for Hanne Casper Boesgaard's aner

ANETAVLE

for

**Eline RasmINE, LUDVIG Johan og JACOB Albert
Boesgaard med et rids af hans efterlevte
BOESGARRD**

i Rudkøbing

UDARBEJDET JULI 1978

af

**Palle 1. Boesgaard
Frugtheget 33, 2830 VIRUM**

Indholdsfortegnelse.

Oversigtsskemaer	Side
Skema A med sidehenvisninger	2
Skema B med sidehenvisninger og data	3
Skema C med data for Jørgen Rasmussen Boesgaards aner	4
Skema D med data for Hanne Caroline Bachs aner	5
Boesgaard slægter, navnets oprindelse	6
Anebeskrivelse	8
Rasmus Jensen i Boesgaard med et rids af hans efterslægt	8

A 1a	ELINE RASMINE			A 1b	LUDVIG JOHAN BOESGAARD			A 1a	JACOB ALBERTH SOFUS		
A 2	JØRGEN RASMUSSEN BOESGAARD (s. 30)			A 3	HANNE CAROLINE BUCH (s. 30)			A 4	RASMUS JØRGENSEN BOESGAARD (s. 19)		
A 16	LARS JØRGENSEN (s. 12)			A 5	KAREN JØRGENS- DATTER (s. 19)			A 8	JØRGEN LAURSEN SMED (s. 15)		
A 17	BODIL RASMUSDATTER (s. 12)			A 6	JOHAN RASMUSSEN BUCH (s. 47)			A 9	ANNA DORTHEA LAURSDATTER (s. 15)		
A 18	LAURS MADSEN (s. 38)			A 7	ELLEN HOLGERS- DATTER BANG (s. 47)			A 11	KAREN LARSDATTER (s. 29)		
A 19	KAREN CHRISTENS DATTER (s. 38)			A 8	RASMUS JØRGENSEN BUCH (s. 50)			A 12	RASMUS KNUDSEN BUCH (s. 52)		
				A 9	MARGRETHE PEDERSDATTER (s. 50)			A 13	KNUD RASMUSSEN BUCH (s. 52)		
				A 10				A 14	INGER OLUFSDATTER (s. 52)		
				A 11				A 15	PETER JØRGENSEN BANG (s. 55)		
				A 12				A 16	ELLEN PEDERSDATTER (s. 55)		
				A 13				A 17	ANNE PEDER JØRGENSEN (REBSLAGER) (s. 56)		
				A 14				A 18	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 15				A 19	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 16				A 20	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 17				A 21	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 18				A 22	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 19				A 23	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 20				A 24	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 21				A 25	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 22				A 26	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 23				A 27	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 24				A 28	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 25				A 29	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 26				A 30	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 27				A 31	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 28				A 32	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 29				A 33	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 30				A 34	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 31				A 35	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 32				A 36	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 33				A 37	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 34				A 38	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 35				A 39	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 36				A 40	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 37				A 41	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 38				A 42	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 39				A 43	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 40				A 44	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 41				A 45	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 42				A 46	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 43				A 47	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 44				A 48	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 45				A 49	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 46				A 50	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 47				A 51	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 48				A 52	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 49				A 53	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 50				A 54	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 51				A 55	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 52				A 56	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 53				A 57	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 54				A 58	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 55				A 59	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 56				A 60	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 57				A 61	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 58				A 62	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 59				A 63	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 60				A 64	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 61				A 65	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 62				A 66	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 63				A 67	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 64				A 68	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 65				A 69	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 66				A 70	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 67				A 71	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 68				A 72	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 69				A 73	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 70				A 74	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 71				A 75	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 72				A 76	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 73				A 77	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 74				A 78	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 75				A 79	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 76				A 80	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 77				A 81	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 78				A 82	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 79				A 83	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 80				A 84	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 81				A 85	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 82				A 86	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 83				A 87	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 84				A 88	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 85				A 89	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 86				A 90	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 87				A 91	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 88				A 92	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 89				A 93	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 90				A 94	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 91				A 95	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 92				A 96	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 93				A 97	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 94				A 98	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 95				A 99	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		
				A 96				A 100	ANNE RASMUSDATTER (s. 53)		

<p>A2 JØRGEN RASMUSSEN BOESGAARD exam. jur., Kønner senere Kommisionær i Rudkøbing døbt 3.9.1797 Tranekær S d. 22.11.1865 Rudkøbing</p>	<p>A3 HANNE CAROLINE BUCH f. 9.9.1805 Rudkøbing d. 31.12.1888 Rudkøbing</p>
<p>gift 8.8.1827 Rudkøbing</p>	
<p>(Side 30)</p>	<p>(Side 30)</p>

A1 a
 ELINE RASMINE BOESGAARD
 f. 5.3.1833 Rudkøbing
 d. 29.3.1920 København (Simeon)
 gift 30.4.1871 København (Johs)
 KRISTEN JØRGEN THOMSEN
 Snedker, Stolemager
 f. 23.10.1832 København
 d. 14.2.1902 København (Andreas)
 (Side 38)

A1 b
 LUDVIG JOHAN BOESGAARD
 Skipper i Rudkøbing
 f. 18.7.1834 Rudkøbing
 d. 29.10.1883 paa Nordsøen
 gift 18.2.1866 Simmerbølle
 EMMA THOMASINE GODTFREDINE SEMBERG
 f. 11.5.1844 Rudkøbing
 d. 28.7.1919 København (Filip)
 (Side 39)

A1 c
 JACOB ALBERTH SOPHUS BOESGAARD
 Skipper i Rudkøbing
 f. 16.6.1838 Rudkøbing
 d. 27.5.1926 København (Gamles By)
 gift 29.12.1872 Rudkøbing
 MARIE SOPHIE FREDERIKKE PICO
 f. 26.11.1851 Tranekær
 d. 30.03.1931 Kerteminde
 (Side 44)

<p>f. 9.9.1805 Rudkøbing</p> <p>HANNE CAROLINE BUCH</p> <p>d. 31.12.1888 Rudkøbing</p>	<p>g. 25.11.1801 Rudkøbing</p> <p>JOHAN RASMUSSEN BUCH døbt 29.6.1774 Rudkøbing d. eft.1857</p>	<p>MARGRETHE PEDERSDATTER f.ca.1730 begr 27.10.1807 Rudkøbing</p> <p>RASMUS KNUDSEN BUCH Skipper i Rudkøbing døbt 6.3.1735 Rudkøbing</p>	<p>KNUD RASMUSSEN BUCH Skipper i Rudkøbing døbt 23.6.1706 begr.10.4.1773 Rudkøbing</p> <p>g.m.</p> <p>INGER OLUFSDATTER begr.15.10.1755 Rudkøbing</p>	<p>RASMUS KNUDSEN BUCH</p> <p>g. 13.5.1705 Rudkøbing</p> <p>ANNA RASMUSDATTER begr.ant.30.12.1751 i Rudkøbing</p>
<p>g. 11.7.1771 Rudkøbing</p> <p>HOLGER PEDERSEN BANG Slagter i Rudkøbing døbt 18.1.1743 begr 21.7.1790 Rudkøbing</p>	<p>ELLEN HOLGERSDATTER BANG døbt.8.10.1775 d. 27.7.1830 Rudkøbing</p>	<p>PEDER JØRGENSEN BANG Murermester Rudkøbing d.30.4.1711 Rudkøbing b.26.8.1791 Rudkøbing</p> <p>g.9.3.1736 Rudkøbing</p> <p>m.</p> <p>ELLEN PEDERSDATTER døbt 30.12.1714 ? d.19.6.1761 Rudkøbing</p>	<p>JØRGEN RASMUSSEN BANG Handskemager i Rudkøbing g.7.11.1710 Rudkøbing</p> <p>KRISTINE CHRISTIANSDATTER</p>	<p>HANS HEINRICH OLSEN ?</p> <p>g.m.</p> <p>ANNE HOLMØE ? Begr.1766 Rudkøbing</p>
<p>ANNA HANSDATTER døbt 17.2.1746 ? d.7.3.1833 Rudkøbing</p>	<p>ERIK HOLMØE ? Ærskøbing d. 1758</p>			

Boesgaard - Slægter

Saavidt det kan ses har alle Boesgaard Slægter det tilfælles, at de alle har en vis - mere eller mindre direkte tilknytning til Gaarden Boesgaard i Kirke Skrøbelev paa Langeland, eller en vis familiemæssig tilknytning til personer, der stammer derfra.

Danske Stednavne No. 13. Svendborg Amts Bebyggelses Navne (udgivet af Stednavneudvalget ved John Kousgaard Sørensen, København 1958)

oplyser følgende:

Side 217 Skrøbelev Sogn: Bosgaard. Gaard

1572 boesgaardz egelund

1690 baasgaards hafve Mest kendt under
aarene efter 1800 som Boesgaard, i 1865
Skrøbelev Gaard eller Skrøbelev Boesgaard.

Nu Skrøbelevgaard.

Side 244 Longelse Sogn Boesgaard

1793 Boesgaard

1869 Boesgaard.-- Vel af samme oprindelse
som maaske opkaldt efter Boesgaard, Skrøbelev S
Gaarden sammenlagdes 1875 med Hovgaard

Side 257 Tryggelev Sogn Bosgaard. Gaard 24/11 1462

Boesgardt Kanebrev 17/2 1583 Bassigaard
1682 Baasegaards Tolf

G----- 1891 Bosgaard, - Nu Kinderballe
(Gaard) tidligere ogsaa Bassegaard. (ikke iden-
tisk med anden Bassegaard i Tryggelev Sogn)

Paa side 216 forklares betydningen af Bos saaledes:

Bosebol forsvarsbebyggelse? Kong Valdemars Jordebog 1231.

Af placeringen i VJb 1231 fremgaar det, at Bosebol har
ligget i Langelands Nørre Herred. Det kunne da som antaget
af O. Nielsen Kong Valdemars Jordebog p. 111 og S. Aakjær
Kong Valdemars Jordebog Kommentarer hertil, p. 116 være
identiske med Bosgaard nedenfor (dvs. Side 217 i Skrøbelev
Sogn). Derimod taler materialet imod en sammenhæng med Bøstrup
(Lütken: Bidrag til Langelands Historie, p. 520)

Forleddet (Bose) er genitiv ental af Mandsnavn. (gldansk)
Bōsi (gl. svensk Bose, oldnordisk Bōsi.)

Det er Skrøbelev Boesgaard, der er udgangspunktet for det efter-
følgende.

De først kendte beboere nævner byskriver P. Rasmussen paa Side 132 i sin bog: Oplysninger om Rudkøbing Købstad (1849) om Rudkøbings Indvaanere:

"I ældre Tider have her baade i Byen og paa Landet været Mænd, hvis Efterkommere endnu kjendes af Navnet. Saaledes var her en , Johanne Boesgaard 1649 Margrethe s. St. 1735, Hans Madsen s. St. 1650, Knud Madsen 1650."

Boesgaard var en grevelig Ejendomsgaard dvs. en fæstegaard ejet af Grevskabet Langeland, rimeligvis længe før 1680, indtil prokurator Hans Jacob Thomsen Boesgaard i ca. 1834-45 købte gaarden til ejendom.

Først derefter kommer skifteprotokoller og kirkebøger (Skrøbeløv Kirkebog begynder 1686 (Søndag efter Trinitatis) os til hjælp.

Vi finder saaledes, at Søren Rasmussen i Boesgaard er gift med Anna Clausdatter fra Haugaard; de har to sønner.

Efter Søren Rasmussens død gifter enken sig med Rasmus Jensen, og de bebor fortsat Boesgaard; med ham faar hun syv børn.

Efter hendes død gifter Rasmus Jensen sig med Margrethe Jørgensdatter og faar med hende 4 børn; det er, saavidt det kan ses, kun disse børn i Rasmus Jensens ægteskab med Anna Clausdatter og med Margrethe Jørgensdatter, der fører navnet Boesgaard som slægtsnavn, ikke helt konsekvent, idet navnet Boesgaard kan være udeladt eller sprunget over i et til to led.

Boesgaard familierne, der kommer fra disse Rasmus Jensens efterkommere, er ikke alle direkte efterkommere af ham, idet der i flere tilfælde skete det, at en enke efter en Boesgaard (altsaa en af Rasmus Jensens efterkommere) giftede sig igen, og manden overtog saa baade fæstet, som enkens første mand havde, og ogsaa hans efternavn Boesgaard, hvilket vist var ret almindeligt dengang.

I det efterfølgende er der kun gjort rede for efterkommere af Rasmus Jensen og Anna Clausdatters datter Bodil Rasmusdatter, idet dette er min gren af Boesgaard Slægten.

Under omtalen af Rasmus Jensen i Boesgaard er der dog løseligt gjort rede for de forskellige Boesgaard-grene, der har deres oprindelse fra hans børn.

Jeg har allerede ret meget Materiale liggende om efterkommere af Rasmus Jensen i hans første og andet ægteskab, at jeg senere vil forsøge at samle dette.

RASMUS JENSEN i BOESGAARD

Af hensyn til overskueligheden begynder jeg med den førømtalte Anna Clausdatter og hendes 1ste ægtemand.

A. 35

Anna Clausdatter

f. ca. 23.2.1658 i Haugaard, Sdr. Longelse, Longelse S.

begr. 27.05.1697 i Skrøbelev S.

hun var gift 1. Gang ant. 1677/78 med:

Søren Rasmussen i Boesgaard i Skrøbelev

død ca. Maj 1683 i Skrøbelev.

Børn af hds. 1' ægteskab:

1. Rasmus Sørensen f. ca. 1678

2. Claus Sørensen f. ca. 1679

hun giftede sig 2. Gang (ant. 1684 i Skrøbelev) med

A. 34

Rasmus Jensen i Boesgaard

f. ca. 1664 ant. Pederstrup, Longelse Sogn

begr. 3.8.1711 Skrøbelev S.

Børn af hans 1. Ægteskab (alle født og døbt i Skrøbelev)

1. Søren Rasmussen B. f. ca. 1685 i Skrøbelev

d. efter 1763 (Hennetved, da Humble S

2. Jens Rasmussen B. f. ca. 1686

d. ca. 15.2.1763 Stoense.

A 17 3. Bodil Rasmusdatter døbt 10.10.1687

død e. 15.3.1763 Illebølle, Lindelse S.

4. Hans Rasmussen B. døbt 1.5.1689

død før 1763 uden børn

5. Johanne Rasmusdatter døbt 13.10.1692

død før 1763

6. Maren Rasmusdatter døbt 21.4.1693

død før 1763 uden børn

7. Christen Rasmussen B. døbt 19.5.1697

død før 1763 uden børn.

Rasmus Jensen gift 2. Gang ant. 1698 med

Margrethe Jørgensdatter

Børn i dette hans 2. Ægteskab (alle født og døbt i Skrøbelev)

1. Anna Rasmusdatter døbt 16.04.1699 begr. 13.01.1763 Rudkøbing

2. Jørgen Rasmussen B. døbt 26.04.1705 begr. 28.04.1748 Magleby S.

3. Rasmus Rasmussen B. døbt 11.11.1709 begr. 5.04.1764 Skrøbelev

4. Mette Rasmusdatter døbt 7.11.1711 begr. 1.10.1712 -do-

Om Rasmus Jensen vides ikke meget. Han blev 47 aar gl.; han var født i Pæstrup (=Pederstrup) Longelse Sogn og boede og døde i Boesgaard i Skrøbelev, hvor børnene blev født.

Hans første hustru Anna Clausdatter er født 1658 paa gaarden Haugaard, hvor hendes far Claus Rasmussen (A 68) bor, da hun dør i 1697; hun havde desuden 2 brødre, Stephen Clausen i Kasteltorp og Rasmus Clausen i Longelse.

Det er muligt, at hun har haft endnu 2 søskende, nemlig Maren Clausdatter og Hans Clausen, begge i Longelse.

Anna Clausdatter døde 1697 i Boesgaard efter en barnefødsel, nemlig sønnen Christen.

Om hendes første ægteskab vides kun, hvad der er anført foran.

Hendes to sønner Rasmus og Claus af dette ægteskab er ikke fulgt.

Claus Sørensens hustru Anne Lisbeth paa Slottet (dvs. Tranekær Slot) var i 1709 fadder til Rasmus Rasmussen Boesgaard.

Anna Clausdatter havde i ægteskabet med Rasmus Jensen 7 børn, hvoraf, saavidt det kan ses, kun to, Søren og Bodil har efterladt sig efterslægt. Den ældste søn, Søren Rasmussen Boesgaards slægt findes først i Lindelse sogn i Hennemved; den er ikke fulgt op endnu. Jens Rasmussen Boesgaard den næstældste søn blev gift med Maren Hansdatter; han dør 1763 i Stoense uden at have efterladt sig børn.

Bodil Rasmusdatter vies 1707 i Skrøbelev til Lars Jørgensen, smed i Illebølle, Lindelse sogn. De faar 5 børn, hvoraf den yngste er Jørgen Laursen smed, hvis næstældste søn Rasmus Jørgensen Boesgaard fører navnet Boesgaard videre. Rasmus Boesgaard bliver forpagter af Pæregaard og hans søn Jørgen Boesgaard exam, jur. og kænner i Rudkøbing. Der er denne gren, der bliver fulgt i det efterfølgende. De 4 yngste af Rasmus Jensen og Anna Clausdatters børn er muligvis ikke blevet gift. I hvert fald er hverken disse 4 eller eventuelle børn nævnt som arvinger ved Skifter, hvor de 3 ældste børn eller deres børn er anført.

I Lengnick Kirkeboguddrag nævnes Hans Rasmussen Boesgaards datter døbt 19.09.1728 i Longelse, maaske er det ovenomtalte søn af Rasmus Jensen, det drejer sig om.

Rasmus Jensen har i sit andet ægteskab med Margrethe Jørgensdatter 4 børn, hvoraf den yngste pige dør 10 mdr. gl. Margrethe Jørgensdatter, enke i Boesgaard d. 27.4.1712 i Skrøbelev vies til Hans Hansen (Boesgaard) Gaardfæster i Skrøbelev Boesgaard, sognefoged og kirkeværge i Skrøbelev f. ca. 1690 i Henninge, Skrøbelev S. og begravet 39 aar gl. 21.4.1729 uden at efterlade sig børn.

Af disse børn blev det ældste Anne Rasmusdatter Boesgaard gift med Mogens Jørgensen Spurre, skoleholder i Skrøbelev degnebolig, senere død i Rudkøbing; de havde en søn Rasmus Mogensen Spurre, gift i Rudkøbing og død der efter 1781. Det er ikke konstateret, om han havde børn. Han var cand. theol. og skoleholder i Rudkøbing

Det næstældste, Jørgen Rasmussen Boesgaard (f. 1705) blev gift og fæster en gaard i Sendenbro, Magleby sogn. Han faar 1 søn Rasmus Jørgensen Boesgaard (1746-1796), ligelødes gaardfæster i Sendenbro. Denne faar 8 børn, hvoraf den ældste søn bl.a. har efterslægt i Simmerbølle ca. 1840 - 1860. Den tredjeældste søn Mogens Krøger Rasmussen boelsmand i Bagenkop, Magleby sogn faar 3 børn, hvor den ældste, Rasmus Boesgaard Mogensen (f. 1822), havde 2 sønner nemlig 1) Martin Laur. Theod. Boesgaard, som ejede Kinderballe Gaard (1887-1918) derefter bankdirektor i Rudkøbing, han har 2 sønner i USA. og 2) Erik Jensen Boesgaard, gaardejer i Humble, en søn af ham er Werner Boesgaard, f. 1906, dyrlæge først i Krarup senere Slagelse, den anden Eli Boesgaard er gaardejer i Humble.

Hans Rasmussen Boesgaard (f. 1786), søn No. 4 af Rasmus Jørgensen Boesgaard er gift 2 gange og bor som gaardmand i Oure by, Fodslette sogn. Der er 6 børn i første ægteskab, men disse er ikke fulgt. I andet ægteskab er fire døtre, hvoraf 3 bærer efternavnet Boesgaard. Mindst en af disse er gift, men heller ikke fulgt.

Ovennavnte Rasmus Jørgensen Boesgaard (1746-1796) efterlod en enke Johanne Elisabeth Rasmusdatter, som 18.11.1796 gifter sig med Mads Nielsen, der antager navnet Boesgaard. Han er gift ialt 3 gange og har i andet ægteskab tre døtre; den yngste af disse Maren Madsdatter faar udenfor ægteskab i 1848 en datter Hansine Jacobine Nicoline Boesgaard Maren Madsdatter bliver gift med Niels Mogensen, bosat i Stenbæksholm, Fodby sogn paa Sjælland, hvor ogsaa hendes nævnte datter g. m. Lars Madsen Pedersen bor efter Maren Madsdatters død. Deres søn Johan Hansen Pedersen f. 1884, Herlufmagle sogn fik 5 børn, der alle blev døbt Boesgaard Pedersen og født i Stenbæksholm ved Næstved.

Rasmus Rasmussen Boesgaard (f. 1709), Rasmus Jensens yngste søn i andet ægteskab, var gaardmand (gaardfæster) og kirkeværge i Skrøbelev og beboede sandsynligvis Boesgaard, hvor han var født.

Han var gift med Johanne Pedersdatter og de fik to børn.

1) en datter Margrethe Rasmusdatter (Boesgaard) f. 1746; denne bliver gift med Hans Mortensen, selvejergaardmand først i Vindeby, senere paa Polleholm, Lindelse sogn og faar 4 børn, hvoraf de to yngste fører Boesgaard som mellemlavn. Det ene af disse Marthe Christine Boesgaard Hansdatter (f. ca. 1781) bliver gift med Mads Hansen, gæstgiver og færgemand i Taars, Sandby sogn (Lolland). Det andet Rasmus Boesgaard Hansen bliver ogsaa gift. Han overtager først fædegaarden, men sælger den og flytter til Sandby, hvor 5 af hans 6 børn og konen dør. Selv dør han i Longelse. Hans ældste søns skæbne er ukendt.

2) Rasmus Rasmussen Boesgaard (f. 1752 i Skrøbelev) overtager Jan. 1777 fæstet paa Boesgaard i Skrøbelev efter sin stedfader Niels Thomsen (se senere om ham), men efter han i 1781 bliver gift, flytter han til Sdr. Longelse. De faar 2 børn, men kun Anders Andersen Boesgaard bliver voksen; han overtager gaarden efter moderen i 1823, men dør i 1826. Hans enke fører gaarden videre. De havde to børn, der begge forblev ugift. Det var Else Cathrine Boesgaard (1878-1899) og Rasmus Boesgaard (1820-1890). 1875 køber sidstnævnte gaarden Haugaard i Longelse og lægger den sammen med hans og søsterens egen gaard Longelse Boesgaard, hvorved det sidste navn forsvandt; med disse to uddør denne gren.

Else Cathrine Boesgaard bestemte ved testamente af 1891 m.v., at der efter hendes død skulle oprettes et legat. 1900 blev saa "Frøken Else Cathrine Boesgaards og Proprietær Rasmus Boesgaards Legat" for forskellige velgørende Øjemed til Fordel for Beboere af Øen Langeland" oprettet. Dets formue var ca. 500.000 kr.

Rasmus Rasmussen Boesgaard's (f. 1709) enke Johanne Pedersdatter gifter sig ca. 1764 med Niels Thomsen. Han overtog fæstet paa Boesgaard i Skrøbelev og blev kirkeværgen der. De fik en søn Thomas Rasmussen Nielsen Boesgaard (1765-1835). Han blev gift med den velhavende Hanne Hansdatter af slægten Wardinghausen (se Harald Kier: Stamtavle over Familierne Wardinghausen og Lollesgaard, ant. udgivet ca. 1950).

Hun arvede Polleholm, Lindelse sogn, hvor sønnerne 1) Niels Thomsen Boesgaard (1790-1845) Proprietær til Haugaard og 2) Hans Jacob Thomsen Boesgaard (1793-1856) Prokurator og Proprietær til Boesgaard, nu kaldet Skrøbelevgaard, fødtes. 3) Datteren Johanne Boesgaard fødtes i Boesgaard (Skrøbelevgaard), hvortil de flyttede ca. 1794.

- 1) Niels Thomsen Boesgaard giftede sig 1813 med enken paa Haugaard og fik 4 børn, a) 1 døde spæd. b) Thomsa Boesgaard (1815-1840) døde som 24aarig ugift møllebestyrer for faderen i Rudkøbing. c) Sønnen Frederik Boesgaard (1813-1866) blev prokurator, proprietær til Bønnelykkegaard, Sdr. Longelse. Han fik 2 døtre og 1 søn, som alle døde ugifte:
Thomasine Ottilie Kirstine Boesgaard paa Bønnelykke 1873,
Hanne Jacobine Boesgaard og Niels Thomsen Boesgaard, cand.jur. samt deres mor i København 1891-92. d) Datteren Johanne Marie blev gift med gaardmand Christian Langkilde, fra hvem hun blev skilt; der var ingen børn.
- 2) Hans Jacob Thomsen Boesgaard blev gift, men havde ingen børn, derimod en plejedatter Anna Cathrine Jacobine Frederiksen (f. 1833) g.m. Prokurator Niels Rasmussen (1819-1890). De arvede Skrøbelevgaard, som de beboede. Her fødtes 2 børn a) Johanne Boesgaard Rasmussen (ca. 1859-1917) g.m. sagfører Valdemar (Trave) Jenssen (evt. kaldet Boesgaard). Han var en meget aktiv mand med maaske ikke altid lige fine metoder. Han flyttede sept. 1920 til Genoa i Italien. Deres sønner er bl.a. finsk konsul i Genoa Ejnar NLJT Boesgaard (1892-1966), og den danske konsul ssts Steen Boesgaard; nogle af børnene boede dog i København. b) Hans Jacob Boesgaard (kaldet Hans Boesgaard) 1865-1948, redaktør bl.a. af Sejlsprtsbladet, af Hunden, m.v. 2 af hans sønner var kendte redaktører nemlig: Ejnar Boesgaard (1901-1942), cand.jur., en søn Hans B. er ingeniør (i USA) og Eric Boesgaard (1899-1958), journalist ved BT; Nationaltidende og Berlingske Tidende, redaktør af Motor. To af hans sønner, Hans Eric Boesgaard og Nils Eric Boesgaard, er journalister, H E B ved Berlinske Tidende, fortrinsvis motorstof.
- 3) Johanne Boesgaard (1799-) gift med Møller Knudsen, Nr. Logelse, fik ingen børn.

A17

Bodil Rasmusdatter i Boesgaard

døbt 10.10.1687 i Skrøbelev S.

død efter 15.3.1763 ant. Lindelse S.

gift 18.2.1707 i Skrøbelev S, med

Laurids (ell. Laurs ell. Lavritz) Jørgensen smed
og gaardfæster i Illebølle, Lindelse S.

født ant. 1672 i Illebølle, Lindelse S

begr. 6.11.1739 i Lindelse S.

Børn:

Anna Laursdatter	døbt 26.10.1708 Lindelse S. f. Illebølle begr. 18.12.1744 - d. Illebølle
Kirsten Laursdatter	døbt 4.12.1712 Lindelse S. f. Illebølle d.e. 1739
Rasmus Laursen	døbt 20.6.1717 Lindelse S død ant. 1770-87
Inger Laursdatter	døbt 29.9.1720 Lindelse S. d.e. 1739
A 8 Jørgen Laursen	døbt 8.7.1725 Lindelse S. begr. 17.9.1791 Lindelse S.

Bodil Rasmusdatter, barn No. 3 af Rasmus Jensen i Boesgaard (A34) og hustru Anna Clausdatter (A35), fødtes i Boesgaard i Skrøbelev by. Hun trolovedes d. 29.12.1706 i Skrøbelev til Lars Jørgensen smed i Illebølle, hvor han er født 1672. De vies allerede 18.2.1707 i Skrøbelev.

Den 1. Maj faar han fæstebrev af Grevskabet Langeland; paa Grev Charles af Ahlefeldt vegne "effter hans Kongl. Mayts allernaadigste forordning om det Stemplede papirs brug af 23 Januarii 1719 Stedes og Fæstes hermed fremdeles til Lauridz Jørgensen Schmid udj Illebølle Dend gaard udj bemeldte Illebølle som hand hidind til som fæstere beboet hafver Hvilken Gaard som Er Hartkorn fiskerhuset ibereignet Nye Matricul 4 Td. 5 skp. 3 f.: 2 alb. Skovskyld 2 f. 1 alb. fornefte Lauridz Jørgen Jørgensen som herefter fremdelss maae nyde bruge og tilfæste beholde sin Lifstiid."

Laurids Jørgensen har muligvis haft fæstet allerede, da han blev gift i 1707. Han begravnes d. 6. Nov. 1739, og allerede 11. Nov. 1739 holdes der skifteforretning under Grevskabet Langelands birketing.

Laurs Jørgensen ernærede sig delvis som smed, idet der i boet er opført en række smederedskaber.

Af børn kendes de 5 deri navnte børn, hvoraf de 3 var hjemme hos moderen, datteren Kirsten Laursdatter tjener hos Olle Jørgensen Skiøtte i Longelse, kun datteren Anna Laursdatter er gift, nemlig med Michel Nielsen Priermand i Lindelse. Paa børnenes vegne var Jens Hansen bonde i Lindelse, ældste søn af den afdødes bror Hans Jørgensen smed i Simmerbølle, tilstede i sidstnævntes fravær.

Boet opgjordes til 99 rd. o m. 11 sk. Desværre var boets omkostninger og gæld 111 rd 1m 6 sk, saaledes at: "Efter Liqvidation fattes som forermelt Boens Registrerede og vurderede Middel og formue, ej kand

tilstrecke dendz besværing og bortskyldige Giæld: 12 rd - 11 s.
Og bliver saa intet til Arf og Deeling efter fornefnte salig Mand
entten for Encken eller Børnene j nogen Maader".

Boet skyldte bl.a. til Sr. Florian Mehl i Rudkøbing "for fiske og
Andre wahre som Dend Sal. Mand af hannem haver bekommet Til Sin Datters
Brøllup" endnu 5, m 3 sk. (Datteren var Anna, der den 7.2.1738 blev
gift med Michel Priermand).

Hovedparten af gælden gik til det høj grevelige herskab, til hvem
der skyldtes 29 rd. 1 m. 6 s. i landgilde og 49 rd for 4 heste (beester)
á 10 rd, 1 vogn, 1 plov med tilbehør plus 1 harve som en gaard paa
3 td. 4 skp 1 fdk. 1 alb. bør have efter kgl. forordning.

"Encken angav at være skyldig til Sognepræsten for Liig-
Prædiken ---- 4 rd. 4 m --, Deignen for Sang og Testamente at
skrive 1 rd 2 m", hvilket synes meget, naar en hest som nævnt
kostede 10 rd.

Til kreditorerne udlagdes specificeret hele boet med undtagelse af
Enkens egen seng. Enken lovede derfor sammen med sin ældste søn Rasmus
at betale skifteforvalteren og holde ham fri for krav fra enhver.

"Hvad de andre Creditorer Andgaar, Da leverer Encken Een hver til-
skrefne udlæg, naar paafordris, med mindre hun dem med penge vil
og kand betale, Da det sidate skal staae hinde frit for og Derimod
være tilladt Udlegget selv at beholde, Men hvad Gaardens besætning
Anbelanger, saa Ihenseende hun haver Erklæret fremdeelis ved Stedet
af wil forblive, beholder hun disse Udlæg, dermed til Inventarium"
mod til enhver tid at være ansvarlig herfor til Greven.

Af skiftet fremgaar, at gaarden (mindst) bestaar af stuehus,
ladehus og søndre længe. I stuehuset findes forstue, kakkelovns-
stue, øverste stue, brøgers og kælder (samt loft).

Enken beholder gaarden til 12/1 1760, da den yngste søn Jørgen Laursen
efter faderen overtager fæstet. Han er ligesom faderen smed.

Bodil Rasmusdatter dør efter 15/3 1763, men hvornaar kan ikke fastslaas,
da der i Lindelse Sogns Kirkebøger mangler Døde: 1761-1790.

Kun sønnen Jørgen Laursen er fulgt. Den anden søn Rasmus Laursen,
gaardmand og smed i Illebølle var gift med Anna Cathrine Rasmusdatter
(død ca. 1770, da det yngste barn var 4 uger gammelt). De havde 5 børn.
Bodil Rasmusdatter (f. ca. 1758, d. før 1777), Rasmus Rasmussen (f. ca.
1760, død e. 1777), Anne Rasmusdatter (f. ca. 1764, d.e. 1777), Riborg
Rasmusdatter (f. ca. 1767, d. før 1777), Laurs Rasmussen (f. ca. 7.1.1770,
d.e. 1787).

A8: Jørgen Laursen smed

Gaardfæster i Illebølle.

døbt 8.7.1725 Lindelse S. f. i Illebølle

begr. 17.9. 1791 i Lindelse, d. i Illebølle

gift 1. gang med

A9 Anna Dorthea Laursdatter

født ant. Longelse (f. Spodsbjerg)

død ca. Jan. 1768 Illebølle S.

gift 2. gang ca. 1768 med

Karen Rasmusdatter

f. ca. 1745

død 12.1.1793 Illebølle, Lindelse S.

Børn (af 1' ægteskab)

Laurus Jørgensen f. ca. 1763 Illebølle, Lindelse S.

død 31.3.1768 Illebølle, Lindelse S.

Rasmus Jørgensen Boesgaard f. ca. 1764 Illebølle

død ca. 1808/09, Pøregård,

Tranekær S.

Bodil Jørgensdatter f. ca. 1767, død 18.6.1810 Illebølle,

Lindelse S.

Børn af 2' ægteskab

Laurus Jørgensen Smidt døbt 6.8.1769 Lindelse,

død e. 1810.

Jørgen Laursen smed er yngste barn af forannævnte smed i Illebølle Laurus Jørgensen (A16) og hustru Bodil Rasmusdatter fra Boesgaard (A 19). Han var gaardfæster i Illebølle, men sandsynligvis ikke smed. Jørgen Laursen var 15 aar gl., da faderen døde, og han og hans ældre bror Rasmus har hjulpet moderen med at drive gaarden videre efter faderens død. Rasmus fæster 3.3.1754 sin egen gaard i Illebølle, en ret stor gaard paa 14 td. 1 skp 3 fjdk og 2 alb.; omtrent paa det tidspunkt maa han være blevet gift.

Jørgen Laursen fæster i en alder af 35 aar den 12.1.1760 den gaard i Illebølle, som hans fader tidligere havde i fæste, og som hans moder havde beholdt i fæste efter faderens død i 1739.

Omtrent samtidig med overtagelsen af fæstet maa han være blevet gift med Anna Dorthea Laursdatter; hun var datter af Laurus Madsen (A 18) i Spodsbjerg (Longelse S.) og dennes anden hustru Karen Christensdatter (A 19). De døde henholdsvis 1768 og 1777 i Spodsbjerg, hvor datteren formodentlig er født (Kirkebøger fra Longelse før 1813 findes ikke).

Jørgen Laursen og Anna Dorthea Laursdatters børn er født i aarene ca. 1763-69 i Lindelse; nøjagtigt hvornaar kan ikke fastslås, da

Kirkebogen i Lindelse netop for aarene 1762-69 for døbte mangler. Hustruen dør ved aarsskiftet 1767/68 i Illebølle; børnene er da kun 5,4 og 1½ aar gamle. Kort efter at der den 8/2 1768 var holdt skifte efter hende, dør den ældste søn Laurs Jørgensen den 31/3 1768.

Børnenes interesser blev varetaget af deres morbrødre Christen og Mads Laurs sønner fra Spodsbjerg.

Boet opgjordes til 205 rd - 14 sk. Efter fradrag af 21 rd for besætning (hvor hestene ikke var medregnet i de 205 rd. - 1 vogn, 1 plov og 1 harve) og til skifteforvalteren, blev ialt til deling 184 rd 14 sk, hvorefter sønnerne hver fik: 36 rd 4 m 15 $\frac{3}{5}$ sk. og datteren, Bodil Jørgensdatter: 1 søsterlod paa 18 rd 2 m 7 $\frac{4}{5}$ sk.

Faderen tilbød frivilligt at hæve disse beløb til hhv 50 og 25 rd.

"Den salige Kones Gang Klæder blev efter Engemandens forlangende og begge Morbrødres Biefald forlods tilskreven Daatteren og forlangede da hverken Specification eller Würdering derpaa, men de troede Faderen til at hand i saa Fald ikke for værnede dette sit Barn".

"Da og ingen Giæld forefandtes i dene Sterreboe saa behøves ikke at giøre Udlæg for Børnenes Arve Parter; men da Faderen som født Værgе tager dem under sit Tilsyn og Ansvar, saa beholder hand hele Boen udeelt og samme forbliver til et sikkert og uryggeligt Pant for deres Mødrene Arv, og nyder de deraf efter at enhver har opfyldt sit 15de Aar, den sædvanlige Rente".

Stuehusets værelser benævnes saaledes: dagligstue, sengekammer, storstue (som dengang ogsaa kaldes øverste stue), bryggers og kælder. Man lægger mærke til, at bohavet ogsaa omfatter et 24 timers stusurværk med grønmalet hus, samt at de smederedskaber, der omtales ved Jørgen Laursens far's død, ikke nævnes. Kan det være, fordi den ældre broder Rasmus Laursen havde overtaget dem.

Jørgen Laursen giftede sig, da børnene kun var 1½ og 3 aar gamle ved hustruens død, igen ret snart efter hustruens død, ca. 1768 med Karen Rasmusdatter (f. ca. 1745) og fik med hende en søn Laurs Jørgensen. Ved folketællingen 1787 er han gift med hende, og de bor som gaardfolk i Illebølle; og i sine sidste aar lever han til dels af at være medhjælp for andre. Han dør ca. 10. sept 1791. Hans enke Karen Rasmusdatter er allerede under bobehandlingsens tredje møde den 13 Jan. 1792 trolovet med Hans Jørgensen, som hun blev viet til 8.6.1792 i Lindelse. Boets registrerede dele blev bortauktioneret den 24 Januar 1792, hvorefter der tilfaldt sønnerne hver en broderlod paa 48 rd 4 m 11 $\frac{1}{2}$ sk. og datteren det halve plus nogle sengeklæder.

Hele boets formue var 493 Rdr 3 m 11½ sk, således at de, med fradrag af gælden 249 Rdr 4 m 1 sk, blev 243 Rdr 5 m 10½ sk til deling. Af dette fik enken halvdelen.

Af skiftet fremgik, at han var i restance til Grev Ahlefeldt, landgilde, skatter og hovningspenge, ialt 77 Rdr. Fra det forrige høstår skyldte han endnu i landgilde 2 Tdr havre = 2 Rdr 6 tdr 6 skpr byg a lom = 11 Rdr 1 m 8 sk.

Sammenligner man boet i 1768 efter hans første kone Anne Dorte Laursdatter med boet efter han selv i 1791 bemærker man, at der i 1768 noteredes 4 heste og 1 føl og tilsvarende i 1791; forskellen mellem antallet af køer og kalve, svin og får i de to år var ikke ret stor. Det er svært at se, om de møbler der nævnes i de to skifter, kan have været tildels de samme, men det ser ud til, at meget af det har været skiftet ud.

Det 24 timers stueur, der nævnes i begge skifter er sandsynligvis det samme, dog var det i 1768 i grønmalet hus men i 1791 i blåmalet foderal. I 1768 havde boet 6 tintallerkner og 4 tinfade (ialt 17½ pund), det var i 1791 vokset til hele 21 tintallerkner, 8 tinfade, 2 tinskåle og 2 tinglysestager (ialt 48 pund).

I 1791 finder vi endvidere, hvad der ikke var i 1768, 1 sort kaffekande, 1 sort thekande begge af ler og 2 kaffemøller (idet kaffen nu er ved at blive almindelig) 1 messingmorter, 1 lille sølvbæger og 4 sølvspiseskeer, samt endvidere Brogmans Huspostil, 1 spejl med brun ramme, 1 skilderi med glas og sort ramme og endelig et maleri uden ramme.

Da datteren Bodil Jørgensdatter i 1768 får tildelt moderens gangtøj, som derfor ikke bliver vurderet, får vi ikke at vide, hvordan hun gik klædt. Derimod får vi i 1791 oplyst, at Jørgen Laursen Smeds gangklæder var:

- 1 mørkeblå klædeskjol
- 1 blå hvergarnskjol
- 1 blå hvergarnskofte med hvide knapper
- 1 rødtribet hvergarns brystdug
- 1 lærredsbukser
- 1 rød hue

med lidt fantasi kan man se, hvordan han har været klædt.

Endnu kan nævnes, at der i boet var to blåmalede egekister : den ene mærket L J S S (for Laurs Jørgensen Smed den blev udlagt til hans arv), den anden R J S B.g (for Rasmus Jørgensen Boesgaard).

Det er ganske påfaldende, at bemærke at begge sønnerne, som havde fået en så god skolegang og uddannelse, at de blev skrivere og senere fuldmægtige i Grevens tjeneste, som følge heraf omtales respektfuldt som

Herr eller Seigneur Boesgaard henhv. Laurs Jørgensen Smid i skiftet i 1791/92.

Enken Karen Rasmusdatter kunne rimeligvis skrive, hendes anden mand Hans Jørgensen (Fyhnbøe) kunne også, derimod skrev Mads Laursen, søgnefogeden i Lindelse og bror til Anne Laurs Datter (Jørgen Laursens Smed's 1ste kone) kun mådeligt i 1791.

Enkens øgteskab med Hans Jørgensen Fyhnbøe blev kort; allerede 7 mdr. senere dør hun.

Jørgen Laursens ældste søn døde kun 5 aar gammel.

Rasmus Jørgensen Boesgaard (A 4) blev skriverkarl paa Tranekær Slot og senere medforpagter af Pæregaard under Grevskabet Langeland. Datteren Bodil Rasmusdatter, som ved faderens død i Sep. 1791 opholder sig i sterreboen (altsaa bor hjemme) gifter sig 2.5.1793 i Lindelse med Hans Jørgensen Fyhnbøe af Illebølle. (Stedmoderens enke-mand knapt 4 mdr. efter hendes død). De får følgende børn:

1. Anna Dorthea Hansdatter f. 11.10.1793 Illebølle d. 7.6.1816 Illeb
2. Anna Cathrine Hansdatter f. 11.1.1798 Illebølle d. 19.1.1802 Ille
3. Jørgen Jørgensen Hansen f. 21.6.1802 Illebølle d.e. 1818

Datteren Anna Cathrine dør af børnekopper faa maaneder før sønnens fødsel. Bodil Rasmusdatter havde i den sidste vinter, hun levede, bestandig været sygelig.

Laurs Jørgensen Smidt var ved behandlingen af skiftet efter faderen fuldmægtig (og skriver) hos jernforvalter Buchholdtz ved Grevskabet Laurvig (i Norge ant. Larvik). Saavel han som broderen Rasmus J. Boesgaard havde aabenbart faaet en god skolegang, saa de kunne skrive og endda godt.

A4

Rasmus Jørgensen Boesgaard

Skriverkarl paa Tranekær Slot, senere forpagter af Pæregaard.
f. ca. 1764 Illebølle, Lindels Sogn
død ca. 1808/9 i Tranekær Sogn, ant. paa Pæregaard
gift ca. 1801 i Tranekær Sogn med

A5

Karen Jørgensdatter

f. ca. 1765
død 29.3.1843 i Rudkøbing

Børn

A2

Jørgen Rasmussen Boesgaard	døbt 3.9.1797, Tranekær S. død 22.11.1865 i Rudkøbing
Dorthea Boesgaard	f. 1801-02 Tranekær Sogn død 20.07.1825 Rudkøbing
Bodil Boesgaard	født 27.10.1802, Pæregaard Tranekær S. død efter 1839.

Rasmus Jørgensen Boesgaard var barn nr. 2 af forannævnte gaardfæster i Illebølle Jørgen Laursen smed (A8) og hustru Anne Dorthea Laurzen (A9). Kun 3 aar gammel mistede han sin mor; faderen gifter sig meget hurtigt igen med Karen Rasmusdatter og faar med hende en søn Laurs Jørgensen (i daaben i kirkebogen kaldet Lauritz), som faar tilnavnet Smidt. Rasmus Jørgensen Boesgaard vokser op i Illebølle sammen med søsteren Bodil og den 5 aar yngre halvbroder. De to brødre maa have faaet en ret god skolegang, idet begge lærer at skrive godt, saaledes at de begge bliver skrivere i Grevens tjeneste. Rasmus Boesgaard bliver skriverkarl paa Tranekær Slot, hvor han bor 1787. Senere nævnes han som fuldmægtig hos forvalter Lassen paa Tranekær Slot (d 11.Okt.1791 i skiftet efter hans fader.) Godsforvalter Lassen afskediges p. grund af det roderi, han havde i sine sager, af den unge Grev Frederik Ahlefeldt-Laurvig, som efterfulgte sin far Greve Christian, der døde d. 9.10.1791, og i stedet ansættes saa Peter Seehusen (Generalen, V, side 49), hvorfor det i fortsættelsen af skiftet den 27.01.1792 anføres, at han, Rasmus Boesgaard, er fuldmægtig hos revisor Seehusen. Broderen Laurs Jørgensen Smidt nævnes i samme skifte først som skriver, senere som fuldmægtig hos jernforvalter Buchholdtz ved Grevskabet Laurvig (ved Larvik i Norge), hvor der bl.a. var et jernværk). I.h.t. folketællingen 1.2.1787 var Rasmus Boesgaard ugift skriverkarl (24 aar) paa Tranekær Slot, hvor han boede sammen med Grev Ahlefeldt Laurvig's øvrige tjenestefolk, saasom kammertjeneren, kokken, taffeldækker, løber, jægere, vægter osv.

Paa skriverstuen var da foruden ham tillige en 41-aarig skriverkarl Christian Busch samt en 18-aarig skriverdreng Mads Hansen. Hvad han tjente derved, og hvornaar han blev ansat, ses ikke af Grevskabet Lngelands Godsarkiv, som iøvrigt er den væsentligste kilde til oplysninger om ham.

Af bevarede bilag til godsregnskaberne ses det, at han havde en meget smuk haandskrift. Saaledes kvitterer Boesgaard ved skriverstuen den 11.6.1789 for "De Rente Penge, som mig og Søster tilkommer fra 11 Junii 1788, til 11 Junii dette Aar, for vores i det høje Overformynderie deponerede Arve-Midler"---- Betalt saaledes:

For de mig efter min sal. Moder tilfaldne 50 r	2 r
Og til os begge, for den Arv, som faldt efter vores Mormoder	<u>7 r 14</u>
	Er: 9 r 14--

Desuden er mig idag leveret af capitalen 119 r 14 $\frac{2}{3}$ s Arv, tilfalden efter bemeldte min bortdøde Mormoder Karen Christens Datter, Spodsbjerg, samtillige af Velædle Hr. Inspektør Lassen paa den ihænde havende Lodsedel til Afgang er anført den Summa 19 r 14 $\frac{2}{3}$ s Altsaa følger at i e g ikkun efter bemeldte Lodseddel dateret 5te Julii 1777 haver indestaaende i det høje Overformynderie paa Trankør Slot, den Arvs Summa 100 rd, Skriver Eet Hundrede Rigsdaler, hvoraf Renterne for Eftertiiden svares."

Af Grevskabet Langelands Overformynderieprotokol 1762-92 fremgaar, at Rasmus Boesgaards far Jørgen Laursen er værge for sine børn i de 2 anførte arveforhold. Renterne af deres (hans og søsteren Bodil Jørgensdatters) mødrene arv er (side 22) betalt til Juni 1791, og det anføres, at Rasmus Boesgaard er myndig og formentlig tillige har røgtelse af søsterens arv. For arven efter mormoderen gælder samme for renterne (side 54), og det tilføjes: "Lodsedlen skal være leveret Boesgaard paa Broløkke". Om det sidste betyder at han, Rasmus Jørgensen Boesgaard, har boet i Magleby Sogn paa Brolykke, som er en ret betydelig Gaard under Grevskabet Langeland, og som vel nok har været ledet af en forvalter, eller der refereres til Rasmus Rasmussen Boesgaard, en af R.J.B's slægtninge fæster paa en gaard i Søndebro i Magleby Sogn ganske nær ved Brolykke vides ikke. Grevskabets Godsarkiv kan maaske belyse dette nærmere.

Hvad der saa end sker, findes han den 1.2. 1801 boende paa den store gaard Pæregaard, Tranekær Sogn, ligeledes tilhørende Grevskabet Langeland, som medforpagter sammen med sin 4 aar gl. søn; i folketællingen anført som hans slegfredssøn Jørgen Boesgaard. Den anden forpagter var tidligere gartner ved Tranekær Slot Peter Petersen.

Rasmus Boesgaard maa have lært ham at kende der, idet Peter Petersen boede som Grevens betjente i et af husene tæt ved Slottet og tilhørende dette. Peter Petersen var i 1787 enkemand efter 1. ægteskab og boede der med sin 5 aar gamle datter Margrethe og 4 tjenestefolk. Ved siden af ham boede (i 1787) den 36aarige skifteforvalter ved Grevskabet Peter Seehusen.

I et brev fra greve Frederik Ahlefeldt (Fritz) skrevet i Slesvig den 21. april 1792 til forvalter Peter Seehusen paa Tranekær Ladegaard, gengivet i F. Ahlefeldt Laurvig: Generalen, bind III: Privatmanden (side 302) (København 1929) omtales en Boesgaard paa en lidet rosende maade; det er sikkert, at han hentyder til den ovennævnte Rasmus Boesgaard, idet han jo i skiftet efter sin far Jørgen Laursen Smed, den 27 Januar 1792 er nævnt som fuldmægtig hos revisor hr. Seehusen.

"Forvalter Seehusen var inde i alle Familiens (Ahlefeldts) intimeste forhold og gik ind og ud paa Tranekær, ligesom Generalen ofte sad hos ham paa Ladegaarden og drøftede alt muligt med ham. Et Brev fra Frederik Ahlefeldt til Seehusen vil vise, i hvilken grad, der herskede et intimt forhold mellem de to.

Kære Ven!

Saa er vi da nu i Ro her efter en god Reise. Gid du havde været med, jeg savner Dig daglig, jeg savnede Dig især, da jeg nylig var i Hamborg og saa det herlige, skønne guddommlige, vidunderlige "Die Räuber" hos Schroeder. Maaske var det godt, Du ikke saa det og ladet Din Forstand blive tilbage i Hamborg, for jeg ved, hvad Indtryk det ville have gjort paa Dig, læs det en Aften, hvor du sidder og tænker paa mig og længes efter mig, husker Du da vi læste det sammen!

Skriv til mig og sig saa mange Sandheder, saadan som Du plejer, jeg føler hvor godt jeg har det. Jeg har ogsaa gode Forsætter, naar jeg er i din forædlende Nærhed, hvilken Lykke for mig, om jeg altid havde Dig hos mig, men det er nu ikke skrevet i Stjernerne. Du pisser mig aldrig op ad Ryggen (x) saaledes som saa mange af de andre, især Bosgaard og den lange Tjørnebjergmand, han er saa lang, at hans Vand naar mig helt op i Nakken.

Det er skadeligt for mig, men tit behageligt, det indrømmer jeg, foragt mig ikke for det, min kiære Ven, men bær over med mig, det trænger jeg til, af Dig taaler jeg alt, Du kan ikke fornærme mig og ingen Ting kan skille os, Grevinden har glemt baade Bøger og Noder i Klaverstuen, og hun anbefaler sig paa det bedste til dig og beder Dig sende hende alt, hvad der ligger over paa Klaveret.

Min lille Datter anbefaler sig ogsaa til Dig, jeg omfavner Dig hjerteligt og er Din

Fritz

Slesvig, den 21. April 1792."

(x) Skal formodentlig betyde: smigre, "tale efter munden".

Den ret underdanige tone i Rasmus Boesgaards ovennævnte kvittering kunne tyde paa, at Seehusen har vurderet ham rigtigt. Det maa dog tilføjes, at der var ret stor forskel paa den gamle Greve Christian og sønnen Frederik Ahlefeldt-Laurvig. Faderen var ret opfarende, men anvendte ellers en fortrolig tone baade i skrift og tale over for sine funktionærer. Sønnen, kaldet Generalen, talte og skrev til sine yndlinge, som var de venner eller slægtninge; derimod finder man sjældent en personlig bemærkning i hans vidtstrakte brevveksling med funktionærerne (Generalen V, side 8). Denne holdning kunne maaske friste til at smigre lidt.

I bilag No. 547 for aaret 1/5 1789 - 1/5 1790 kvitterer Rasmus Boesgaard saalydende:

"Efter naadig Herr Grevens Ordre, haver jeg sidste Søndag den 13de dennes, leiët et Bud til Hou for at bestille en Baad, der skulle udi højst sammes Ærinde seile til Nyborg, men bekom til Svar, at alle Hou Baade var trukne paa Land----

For Budets Gang haver ieg betalt = 1 m 8 s, som mig i Dag af velvødle Hr. Inspecteur Lassen igien er leveert, hvorfor qvitteres ærbødigst

Tranekiær Slot, den 20 Decbr. 1789 af

R. Boesgaard"

Af kassejournalen for dette aar fremgik desuden:

4. Octbr. Boesgaard paa Skriverstuen, som hand har udlagt til Drikkepenge- efter No 333	4 m 1 4 s
30 Sept. Gartner Petersen ved Tranekær Slot 1 Aars Løn efter No. 315	1o2 rd.-

Denne gartner Petersen forpagter den ovennævnte Pæregaard (paa Langeland og i forpagtningskontrakten kaldet Perregaard) sammen med fæstebonden Niels Rasmussen Egeløkke i Lejbølle fra 1. Maj 1792 og 10 aar frem til Maj 1802.

Som foran nævnt bor Rasmus Boesgaard som medforpagter paa Perregaard allerede 1. Feb. 1801. Gartner Petersen fornyer saa, denne gang sammen med Rasmus Boesgaard, kontrakten.

Indledningen til denne har følgende ordlyd:

"Frederich Greve af Ahlefeldt Laurvig, til Grevskaberne Laurvig, Langeland og Rixingen Herre til Stamhuset Ahlefeldt og Møllegaard, Deres kongelige Majestæts til Danmark og Norge Bestalter, Kammerherre og General Major af Cavalleriet, samt Commandeur over den Langelandske Landeværns Batallion; Gjør vitterligt: at have i Anledning af Forpagterne Peter Petersen og Rasmus Boesgaard paa Perregaard deres i Interessentskab giordte fælles Bud ved offentlig Auction i Tranekær Slots Tinghuus den 24 Junii 1801 paa bemeldte Gaards Avling og Hollænderie, paa nye accorderet og contraheret med fornævnte Forpagtere om denne Gaards Avling og Hollænderie i Ti Aar efter de ved Auctionen fremlagte Konditioner; - Thi bliver da i Overensstemmelse dermed Perregaards Forpagtning hermed fremdeles overdraget meerbemeldte Peter Petersen og Rasmus Boesgaard fra 1^{te} Maii 1802 til 1^{te} Maii 1812, paa disse Konditioner: ---- "

Det er uklart, hvornaar Rasmus Boesgaard træder i ovennævnte forpagter Niels Rasmussens Egeløkkes Sted, men at han reelt er traadt til, fremgaar af efterfølgende:

"Ærbødig Promemoria!

Af den igaar Morges her værende stærke Storm, blev omkasted udj vor Hauge;

een Aul, som bar røde Æbler
een ditto, bar hvide Æbler og
eet Kirsebærtræ.

Da disse Træer ere benævnte udj den her ved Gaarden under 24 April 1792 holdte Synsforretning, saa har man troet det rettest, at tilmelde H. Forvalter strax, samme Træer ere paa denne Maade blevne ødelagte, for saaledes at gaae til Afgang udj sin Tid, hvormed ærbødigst udbedes

herpaategnet Forvalterens Tilstaaelse om Anmeldelsen, for at
bielægges den nævnte Synsforretning.

Perregaard, 4. Novbr. 1801

Ærbødig R. Boesgaard (Sign)
P. Petersen (Sign)"

Gartner, senere forpagter Peter Petersen, som blev svoger til Rasmus Boesgaard, var først gift med Kirsten Christensdatter, der døde ca. Juli 1785. Han gifter sig igen, formodentlig ca. 1795 maaske før, med Anne Jørgensdatter, med hvem han faar 3 døtre og 1 søn (Steffen Petersen), og husstanden paa Perregaard bestaar i februar 1801 af disse plus hans kones mor Karen Larsdatter (enke, 71 aar gl.), konens ugifte søster Karen Jørgensdatter (33 aar) samt hans medforpagter Rasmus Boesgaard (ugift, 37 aar) og dennes 4 aarige slegfredssøn Jørgen Boesgaard. Da Jørgen Boesgaard i følge lægdsrullen er født paa Perregaard og døbt 3.9.1797 i Tranekær og er søn af Karen Jørgensdatter, tør man formode, at dette maa være det omtrentlige tidspunkt, da Rasmus Boesgaard kom til Perregaard.

Kirkebøgerne i Tranekær Sogn findes kun fra 1813, hvorfor de fleste oplysninger maa skaffes ad andre veje.

Rasmus Boesgaard bliver gift ant. 1801 i Tranekær med sønnens moder Karen Jørgensdatter og de faar endnu to børn, nemlig døtrene Dorthea (f. 1801) og Bodil (f. 27.10.1802 paa Perregaard). Han dør ca. 1808/09. Grevskabet Langelands Skifteprotokol (I 212) siger derom: "Ved Anmeldelse af Forpagter Rasmus Boesgaards Dødsfald paa Perregaard er følgende allernaadigste Bevilling til at blive i uskiftet Boe forundt" dateret 6. Feb. 1809 og videre: "Karen Jørgensdatter Enke efter Forpagter Boesgaard af Perregaard".

De urolige tider under Napoleonskrigene, hvor større spanske tropper blev indkvarterede paa Langeland, mærkedes kort før Rasmus Boesgaards død ogsaa paa Perregaard. Begivenhederne er bl.a. omtalt af Vilh. Lütken: Bidrag til Langelands Historie (Rudkøbing 1909) og især af F. Ahlefeldt Laurvig: Generalen, Bind II (København 1920). Generalen var Frederik Greve af Langeland m.v. paa Tranekær Slot, som tillige var øverste militære chef paa Langeland med titel af Generalmajor fra 1802.

Danmark og Frankrig sluttede 31.10.1807 et forbund, hvorefter England erklærede os krig. Med forbundet med Frankrig og Rusland kom vi automatisk i krig med Sverige. Napoleon bestemte, at Danmark skulle foretage et indfald i Sverige og sendte et 32.000 mand stort hjælpekorps, mest Spaniere, der skulde hjælpe den danske hær hermed. En ret betydelig del af disse, mindst ca. 8.000 kom til Langeland, hvor de hovedsagelig var indkvarteret i den sydlige del. Napoleons indsættelse af broderen Joseph som spansk konge medførte utilfredshed baade hjemme og ude blandt de spanske tropper, som tog mod Englændernes tilbud om at hjælpe dem til flugt. Mærkelig nok skete det bratteste omslag paa Langeland.

Gaarden Pæregaard mærkede begivenhederne saaledes:

Da den franske General "Bernadotte saa, at hans proklamationer ikke virkede (Kommentar: til at omvende Spanierne) greb han til mere slaaende argumenter og lod danske Kanonbaade, der blev lagt Syd for Strandby lige Vest for Tranekær, skyde løs ind over Øen, saaledes som Frederik Ahlefeldt fortæller i sin overstaaende Beretning.

Nogle Kanonkugler fløj hen over Pæregaard Skov (Kommentar: syd for Gaarden) og slog ned mellem Gaardene i Klausbølle uden at gøre Fortrød. Kuglerne blev senere opsamlede og bragt op til Tranekær, hvor de endnu opbevares" (Generalen II side 288)

Frederik Ahlefeldt fortæller selv om disse begivenheder, der foregik i August 1808: (Generalen II Side 283/84)

"Men kl. 10 om Aftenen den 19. rantes vi af den sørgelige Lod at blive beskudt og bombarderet af vore egne Kanonbaade. Jeg vil ærlig tilstaa, at af alle Viderværdigheder, jeg har oplevet i dette korte Tidsrum, har ingen gjort saa meget Indtryk paa mig som denne. Spanierne blev højlig opbragte over det passerede og truede med at plyndre Langeland, dersom Bombardementet blev gjentaget. 3 Mand af Regimentet Villaviciosa var blevet tilbage, ingen af Langelænderne rantes. Nogle Kugler ramte en af mine Avlsgaarde, der hedder Pæregaard."

Proviaenteringen af de spanske tropper kom delvis - da den spanske krigskasse var blevet slunken ved spaniernes bortdragen - ogsaa som en byrde for Langeland, idet Spanierne maatte henvise til "bedre Tider" angaaende betalingen. Ahlefeldt Laurvig udstedte den følgende ordre, (side 298):

"Ordre Tranekær Slot d. 12 Aug. 1808.

Da Nødvendigheden udkræver, at der leveres 200 st. Slagte Qvæg til de spanske Tropper, saa, da den Nordre Deel af Landet har været heldig nok hidindtil at kunne undgaa de fremmede Troppers Indqvartering, bliver det en Billighed at dette District ogsaa meest bidrager til Requisitionernes Opfyldelse. Indbetalingen af Qvæg-Leverancen bliver derfor følgende:

Nyegaard	5 Stk	modtaget
Steensgaard	10	- -
Præsten Saxtorp ¹	2	- -
Nedergaard	10	- -
Egelykke	5	- -
Præsten Graae ²	2	- -
Korsebølle	10	- -
Præsten Fabricius ³	2	- -
Pæregaard	5	- -
Blegholm	5	- -
Tranekær Slot	50	- -

Herr Ritmester og Eskadrons Chef af Fyenske lette Dragoner Fabricius de Tengnagel haver at medgive min Adjudant Lieutenant Krohn af Artilleriet saa mange Dragoner og Underofficerer, som han finder forvødne til at opfylde foranførte Befaling. Qvæget drives strax hertil Slottet, som ligeledes besørgeres af Dragonerne.

(Sign) AHLEFELDT LAURVIG"

1. i Snøde 2. i Bøstrup 3. i Tranekær.

Rasmus Boesgaards enke flytter efter mandens død med børnene til Rudkøbing til en ejendom paa Møllemarken uden nummerangivelse. Huset havde storstue, forreste stue, gæstekammer, sovekammer, køkken, bryggerhus og udhus, samt loft og kælder. Hun skifter med børnene d. 16.8.1812 i Rudkøbing. Ejendommen var et mindre hus med $5\frac{1}{2}$ tønde lands tilliggende, der blev vurderet til 4700 rd; løsøret beløb sig til ca. 1580 rd, mens gælden var 548 rd. Boets ejendele blev bortsolgt ved offentlig Auktion d. 26.8.1812. Som værge for de umyndige børn (sønnen var 15 aar gl.) var beskikket Thomas Nielsen Boesgaard fra Skrøbelevgaard (Boesgaard), der som beskrevet foran havde en vis slægtsforbindelse med dem; han var søn af deres fars morbroders enke i hendes andet ægteskab. (Aage Boesgaard fortalte, at der gavde været en vis kontakt med familien paa Skrøbelev Boesgaard, idet der i hjemmet i Ramsherred 3 fandtes nogle gamle, aabenbart tidligere ret kostbare fade, som skulle stamme fra denne gaard.)

Om skiftet havde noget at gøre med afslutningen af forpagtningskontrakten, som Rasmus Boesgaard havde indgaaet for perioden 1.5.1802 - 1.5.1812 faar staa hen.

Som gæld var der 5 panteobligationer, hvoraf 2 paa 100 rd hver af 25.9.1803 og 11.6.1804 til glarmester Mads Hansen, endvidere 2 paa hver 50 rd af 25.6.1806 og 11.6.1808 til Rasmus Hansens enke og endelig 1 paa 138 rd 4 m af 14.1.1809 til købmand Chr. P. Bay i Rudkøbing. Det er ikke blevet klarlagt, om disse panteobligationer er oprettet i forbindelse med købet af huset i Rudkøbing Møllemark.

Statsbankerottens virkninger ses ved boets afvikling. Mens den offentlige auktion fandt sted 26.8.1812, hvorved løsøret indbragte 1983 rd 3 m og den faste ejendom 6050 rd Dansk Courant, fandt der først skiftesamling igen d. 22.1.1814. Her skete intet udover, at en af pant-haverne paastod " ifølge forordningen af 14. sept. 1813 bemeldte obligationer udbetalte i Rbp. S.V. (Rigsbankpenge Seddel Værdi) efter omskrivningsforholdet". Han forlangte en $7\frac{1}{2}$ gangs opskrivning. Ved det afsluttende skiftesamling enedes man om 6 ganges opskrivning i Dansk Courant (før 1813 værdi) og udregnede siden hen hele boet i Rigsbankpenge Seddel Værdi ved at dividere gammel værdi med 6. Boets rene beholdning blev 615 rbd. 4 m 10 sk SvV. eller i Dansk Courant 3691 rd 3m 12 sk, "som følge (forordningen) af 5. Jan. 1813 bliver at omskrives fra Auctionens Dato d. 26 Aug. 1812 til 25 rbd S.V. pr 100 rd D.C. og vil altsaa udgiøre i Rbd.S.V. 922 rbd 5 m 4 sk", hvoraf enken fik det halve, sønnen Jørgen Boesgaard en fjerdedel (230 rbd 4 m 5 s) og

døtrene Dorthea og Bodil hver en søsterlod paa en ottendedel =
115 rbd - 2 - 2½

Ejendommen blev iøvrigt købt af enkens lavværge Møller Claus Schnor. Som værge for børnene ved afslutningen var Jørgen Bonlykke Kragholm.

Af anmærkningerne i lægdsrullen for sønnen Jørgen Rasmussen Boesgaard fremgaar, at familien sikkert er blevet boende i Rudkøbing Møllemark, enten i deres solgte hus eller andet steds, idet mindste til omkring 1817, da han tog til København for at tage Dansk Juridisk Examen.

Den 20. juli 1825 dør den ugifte datter Dorthea Boesgaard i Rudkøbing 24 aar gl. Hun begraves den 23 juli. Af skiftet i Rudkøbing Skifteprotokol 30. dec. 1825 fremgaar, at hendes søster Bodil tjener i København. Boet udgjordes af hendes fædrene arv, som henstod i Rudkøbing Købstads Overformynderi, ialt 200 rd foruden hendes øvrige efterladenskaber, nemlig en dragkiste (8 rd) og hendes gangklæder (8 rd). Lavværge for enken Karen Jørgensdatter Boesgaard var hendes søstersøn exam. jur. Stephen Pedersen, og skiftet var underskrevet af fuldmægtig Jørgen Boesgaard paa moderens vegne.

Det gik tilbage for enken, om det saa skyldtes, at børnene trak paa hendes midler eller ej. Jørgen Boesgaards svigerdatter Emma Boesgaard fortalte, at han og fatteren Stephen Pedersen havde studeret i København; og at de havde brugt rigeligt med penge. De skulle have været sammen i København. Dette har dog næppe været tilfældet.

Fatteren St. Pedersen, søn af Rasmus Boesgaards medforpagter paa Pæregaard Peter Pedersen og Anne Jørgensdatter (søster til Rasmus Boesgaards kone), tog allerede den 21.1.1819 Dansk juridisk Eksamens teoretiske prøve (bekvem) og 4.2.1819 den praktiske prøve. Jørgen Boesgaard afsluttede sin eksamen den 19.6.1820.

"1830, den 1ste Februar indfandt undertegnede Fattigforstander (Hoffmann) sig hos forige Forpagter Boesgaards Enke der fra Aarets Begyndelse var indgaaet under Fattigforsørgelsen---- for at registrere bemeldte Enkes Eiendeele---- disse hendes Eiendeele skulle tilfalde Fattigvæsenet ved hendes dødelige Afgang forsaavidt som samme ikke ved Brug var udslidte og gaaet ud af brugelig Stand^g.

Ved folketællingen 1834 nævnes hun som enke og fattiglem i huset Gaasetorvet Matr. No. 34. som ligger kun faa meter fra Ramsherred Nr. 3, hvor sønnen boede. Hun boede i huset sammen med to andre husstande, nemlig en slagter Christian Hansen m. familie og en kvinde med sit barn. I nabohuset Nr. 35 boede der kun fattiglemmer og der var mange.

Karen Jørgensdatter Boesgaard døde den 29 Marts 1843, og i anmeldelsen til skifteretten i Rudkøbing staar: i Aar 1843 den 31 Marts blev af Fattigforstander Truelsen anmeldt at Fattiglem Karen Jørgensen her af Byen, Enke efter Forpagter Boesgaard, i Gaar ved Døden var afgaaet uden at efterlade sig saa meget som kan tilstrække Begravelsesomkostningerne Begravet som Fattiglem i fri Jord.

Datteren Bodil Boesgaard, der som omtalt i 1825 tjente i København, blev den 1.4.1835 i Holmens Kirke af hofprædikant Ridder Münter viet til Holmens Vægter Christen Christensen Thorlund (f. ca. 1796) Hun boede da i St. Grønnegade 261, mens han boede i Rosengade 24 i Nyboder. Ægteskabet blev kort; han døde d. 18.11.1839 43 aar gammel af svindsot i Rosengaarden 11. De havde ingen børn. Hendes videre skæbne er ukendt.

A2 JØRGEN Rasmussen BOESGAARD

døbt 1.9.1797 Tranekær sogn, født på Pæregaard

død 22.11.1865 i Rudkøbing

gift 8.8.1827 i Rudkøbing med

A3 HANNE Caroline BUCH

født 9.9.1805 i Rudkøbing

død 31.12.1888 i Rudkøbing

Børn:

1. Rasmine Louise Boesgaard født 1.7.1827 i Rudkøbing døbt 8.8.27

død 5.6.1829 i Rudkøbing

Ala 2. Eline RasMINE BOESGAARD født 5.3.1833 i Rudkøbing

død 29.3.1920 i København

Alb 3. LUDVIG Johan BOESGAARD født 18.7.1834 i Rudkøbing

død 29.10.1883 i Nordsøen

Alc 4. JACOB Albert Sophus BOESGAARD født 16.6.1838 i Rudkøbing

død 27.5.1920 i København

Før Jørgen Boesgaard blev gift med Hanne Buch fik han en søn udenfor ægteskab med

Kathrine Margethe Madsdatter (Holm)

f. 26.2.1803 i Tranekær

Datter af murermester i Nørre Longelse Mads Pedersen Holm (f. ca. 1774)

gift med Charlotte Sophie Møller (f. ca. 1779). Denne søn var

Rasmus Jørgensen (Boesgaard) f. 14.1.1825 i Nørre Longelse

død 7.1.1835 i Nørre Longelse (Longelse S)

I kirkebogen staar udlagt som barnefader examinatus Juris J.R. Boesgaard paa Herredskontoret i Rudkøbing. Denne hans uægte søn maa antages at være opvokset hos sin mors forældre i Nørre Longelse, hvor han bor ved folketællingen i 1834 sammen med sin halvsøster Caroline Frederiksen f. 10.4.1830 i Nr. Longelse, som Kathrine Margrethe Madsdatter Holm fik udenfor ægteskab med slagtersvend Frederik Palle Claus Albrecht Mikkelsen Hartvig (f. i Nyborg).

Jørgen Rasmussen (Boesgaard) blev i henhold til notat i Lægdsrullen født på Pæregaard og døbt 3.9.1797 i Tranekær sogn, hvor han opholdt sig hos moderen Karen Jørgensdatter på Pæregaard, som hans far Rasmus Jørgensen Boesgaard var medforpagter af. Faderen og moderen blev gift

ca. 1801; men faderen dør allerede 1808/09. Mellem 1809 og ca. 1811 flytter han sammen med moderen til Skrøbelev sogn til Rudkøbing Mølle-
mark, hvor han bliver boende (eller har sit hjem) til ca. 1819. Anta-
gelig i slutningen af marts eller begyndelsen af april 1817 kommer han
som skriver til godset Espe ved Skælskør, hvor han arbejder for den se-
nere byskriver i Rudkøbing, P. Rasmussen (se nedenfor), som da var forval-
ter af godset. Iflg. Salmonsens Konversationsleksikon opholdt forfatteren
Poul Martin Møller sig som skolelærer på Espe fra foråret 1817 til marts
1818, da han rejste til København.

I 1819 tager Jørgen Boesgaard til København hvor han den 19. juni 1820
består dansk juridisk eksamen (ej ubekvem).

Han opholder sig tilsyneladende i København til ca. 1822, da han angives
den 29. september 1822 at have taget ophold i Rudkøbing. Han fik tilstået
fripas den 10. oktober 1820 mod at betale 50 Rd. sølv herfor. Ved session-
en i 1823 får han 2 års udsættelse med denne betaling. I maj 1825 falder der
en kendelse om, at han skal betale dette beløb således: 12 Rbd 48 Sk sølv
ved sessionen i 1826, 25 Rbd. sølv i 1827 og ved sessionen i 1828 12 Rbd.
48 Sk i Sølv, og såfremt han forsømmer at betale de bevilligede Termins-
penge strax anvendes til Soldat. Han mødte og betalte som aftalt og blev
så i 1828 slettet af rullen. Det fremgår iøvrigt af denne, at han 17 år
gammel var 61½ tommer (161 cm høj).

Af byskriver P. Rasmussens bog "Et par blade af mit liv og levned (2. udg.
1903) (side 52 og 53) fremgår, at Jørgen Boesgaard havde opholdt sig en
tid som skriver på Espe (Grev Molktes gård) ved Skælskør. Han skriver
herom:

"Medens jeg var paa det kjære Espe, som jeg endnu ofte tænker paa, og
hvor jeg havde det saa godt, hændte mig et par Begivenheder, som jeg
ikke ret veed at forklare. I Marts eller først i April kom Jørgen Bees-
gaard, nu boende i Rudkøbing, til Gaarden for at tjene mig som Skriver.
Den allerførste Nat, han var paa Gaarden og laae i et Værelse ved Siden
af mit Sovekammer, var jeg saa overordentlig benoet og ængstelig, at jeg
ikke kunde være i Sengen og langt mindre sove

.... (Han fortæller her, at hans mor var blevet "rørt", d.v.s. lam i den
samme Time, han var ængstelig).....

..... Samme Nat, da jeg saaledes vaagnede og ængstede mig, hørte jeg i
Værelset ved Siden af J. Boesgaard at raabe i Drømme og flere Gange ud-

tale mit Navn. Dette tænkte jeg ikke videre over, førend han en Tid derefter, som jeg skal fortælle, selv yttrede sig desangaaende.

Om Aftenen silde den 28de April 1817 som Assessor Møller paa Agersø var død om Dagen, kom 3 Mænd til Espe for at hente mig til Agersø til Fru Møller. De vidste ikke, hvor jeg havde Contoir, men søgte derhen, hvor de endnu saae Lys. Jeg havde om Dagen modtaget Skat, og var tilligemed Boesgaard ifærd med at tælle de indkomne Penge, for næste Dag tidlig at faae dem sendte til Amtsstuen i Korsør; thi da der til samme tid var udbrudt tven- de farlige Livsfanger af Skjelsker Arrest, som tidligere vare udbrudte og rømte fra Rendsborg Slaveri og vankede omkring i Skovene i Nærheden af Espe, saa frygtede jeg meget for dem. Da de nævnte trende Mænd fra Agersø kom til de Vinduer, hvor der var Lys, satte de deres Ansigter tæt til Ruderne for at see, hvem der var indenfor. Jeg, som tænkte paa Slaverne, blev ved at se disse Ansigter saa forskrækket, at jeg nær var falden om. Boesgaard, som kun saae paa mig, blev forfærdet for Trækkene i mit Ansigt, der vare de samme, som han havde seet i sin omtalte Drøm. Han havde forresten aldrig tilforn seet mig i Affect, det var jeg fuldkommen overbeviist om, eftersom han kun flere Aar tidligere enkelte Gange havde seet mig i Forbigaaende, men aldrig kjendt mig specielt. Jeg kendte slet ikke til ham. (Assessor Møllers Død, som det sees af det Foregaaende, fik megen Indflydelse paa mit Liv og Virken. Om min nævnt Selvangest hiin Nat og Boesgaards Drøm for endeel stod i Forbindelse hermed og var et Varsel herom, kan man ikke vide, da man ikke kjender Aandeverdenens Indflydelse eller den høiere Natur. Jeg tør ingen Mening have, allerhelst da mine egne Ahnelser, eller hvad man vil kalde det, synes saa træffende opfyldte i min Moders Sygdom).

Ved søsteren Jomfru Dorthea Boesgaards død 20. juni 1825 er han ved skifte- retsbehandlingen nævnt som fuldmægtig Boesgaard (han har underskrevet protokolle, hvorimod hans mor Karen Boesgaard ikke kunne skrive). Han maa i en aarrække have haft ansættelse ved Herredskontoret i Rudkøbing og været fuldmægtig der i 1825. Ved hans uægte søns fødsel Jan. 1825 nævnes han som examinatus juris ved herredskontoret.

Da kærner Truelser, som i 1822 kautionerede for Jørgen Boesgaard for de 50 Rdl sølv som han skulle betale for sit fripas som soldat, i juli 1832 afgaar som kærner i Rudkøbing, overtager han Truelserens stilling. Han kvitterer saaledes 31. december 1832:

"Ligeledes er mig, som Kærner, godtgjort, 1 rbd 1 m sølv for sidste halvaar 1832 for Skrivematerialer med 1 rd 1 m 4 s Sv.
Rudkøbing den 31. December 1832 Boesgaard".

Det fremgår af kærnerregnskaberne, at han fra 1832 til og med 1836 aflagde kærnerregnskaber, men ophørte som kærner 1. november 1836, antagelig i utide, iflg. familietraditionen fordi der var noget galt. Han blev efter denne afskediget efter en uventet revision. Han havde, uden at det var kriminelt, hjulpet en eller anden midlertidigt med penge fra kærnerkassen eller kautioneret, muligvis gæstgiver Ørsteds enke. Han efterfulgtes af en konstitueret kærner, N.P. Nielsen.

Den 8. august 1827 blev han, examinatus juris, fuldmægtig her i byen (Rudkøbing), viet til Hanne Caroline Buch. Forlovere var hendes far Johan Rasmussen Buch (x) og J.A. Ørsted (x) (Branddirektør og gæstgiver i Rudkøbing og bror til H.C. og Anders Sandøe Ørsted). Samme dag blev deres datter Rasmine Louise fremstillet i Kirken; hun var hjemmedøbt. ((x) egenhændige underskrifter i kirkebogen).

Denne datter blev kun 2 år gammel, men de fik endnu 3 børn, 1 pige Mine og 2 drenge: Ludvig og Jacob.

Jørgen Boesgaard må, da han blev gift, evt. før være flyttet ind i det nuværende Ramsherred nr. 3 (dengang hus nr. 141, matr nr. 257), hvor han havde den ene af de to lejligheder. Den anden beboedes af hans svigerfader, murermester Johan Rasmussen Buch og, til hun døde i 1830, hans kone Ellen Holgerdatter samt datteren Anne Cathrine Margrethe, til Johan Buch solgte huset til dattersønnen Ludvig Johan Boesgaard.

Familien boede således i Ramsherred nr. 3; først hos svigerfaderen, senere hos sønnen Ludvig, da denne fik tilskødet huset 2.9.1857.

Jørgen Boesgaard nævnes i folketællingen i 1845 som ekstraskriver (en der lavede underordnet juridisk arbejde i f.eks. byret eller lign. I hans tilfælde i herredsretten i Rudkøbing, hans underskrift som vidne ses flere steder i skifteprotokollerne), - 1850 som exam. jur., i 1855 som commissio-nair, og han beder datteren Mine (i København) i et brev af 27.7.1856 om at adressere breve til ham til Kommissionær Boesgaard. Han boede til slut på aftægt hos sønnen Ludvig.

Som kærner oppebar han 75 Rbd. sølv årlig (i 1836). Datterdatteren Louise Thomsen fortæller, at da han blev afskediget, havde de næsten ingen ting at leve af. Der var kun fattigdom, så sønnerne måtte, fra de var 11 år, op ganske tidlig om morgenen, gå ned ved havnen for at hjælpe færgemanden, der skulle til Åvendborg at lodse varer på færgen, hvorved de tjente lidt penge til hjemmet.

Om sin morfar J.B. fortæller hun (kun), at han var meget musikalsk og kunne spille så smukt violin. Han var et udmærket selskabsmenneske. Hans hustru HANNE Caroline F. Buch elskede ham højt, og hun sørgede meget over hans skæbne, for han blev en hel del melankolsk på sine gamle dage. Han var også en dygtig landskabstegner (Minna Severin Andersen). På sine ældre dage var han (iflg. Sofus Boesgaard) slem til flasken.

Det kunne af brev af 25. februar 1863 til datteren Mine (i København) se ud til, at han (da) var religiøs, idet han beder hende "ved første lejlighed sendes os Biblen, saasom din Fader meget længes efter Bøgernes Bog". I samme brev fortæller han, at de fra fattigvæsenet fik et læs tørv i slutningen af 1862.

Han døde i november 1865, men hverken dødsannoncen i Langelands Avis den 24.11. eller Kirkebøgerne fortæller af hvad.

Hanne Boesgaard overlevede ham til 1888. Dødsårsag: Icterus (debilitas senilis). Hun boede fortsat i Ramsherred, først hos sønnen Ludvig, som dog ofte var på langfart, hvilket vil sige, hun boede hos svigerdatteren Emma, f. Semberg. Senere antagelig, da Ludvig Boesgaard i 1883 flyttede til Horsens, sammen med sønnen Jacob, som boede i huset med sin familie til 1891.

Om Hanne Boesgaard kan der ikke fortælles meget. Hun var i henhold til Louise Thomsen (Mine Boesgaards datter) en dygtig husmor, proper og ordentlig, og gik med de renstivede forklæder og kapper, som man brugte dengang.

To efterladte breve, som jeg fik af Luise Thomsen, kan være af interesse og de gengives nedenfor.

(i første omgang se dog som bilag).

Brev fra Hanne C. Boesgaard f. Buch gift med Jørgen Rasmussen Boesgaard, Ramsherred 3 i Rudkøbing til deres datter Eline Rasmine Boesgaard. Selv om det angiveligt er underskrevet af Hanne C. Boesgaard kunne skriften dog tyde på at faderen havde skrevet det hele.

Til Jomfru Rasmine Boesgaard
conditionerende hos ST Herr Grosserer Böttcher
i Dronningens Tværgade, paa Hjørnet af Borgergade 181.

Rudkiøbing d. 27 Juli 1857

Kjære Mine

Jeg takker dig hermed saa mange Gange for alt det Gode og de Fornøielser jeg nød hos Dig i Kjøbenhavn, ligesom Du ogsaa ikke maa glemme at hilse Dit gode Herskab fra mig og takke Dem for den særdeles Velvillie og Godhed i hvormed de kom mig imøde ved mit Ophold i Hovedstaden,

I lo Dage laae vi formedelst Modvind paa Søen, saa at jeg først kom hjem i Torsdag d. 24. Eftermiddag, Du kan forestille Dig lille Mine hvilken en kjedelig Hjemreise der tillige i de første Dage var forbunden med Storm. -

Ludvig har allerede fra Flensborg under 6te Juli tilskreven Jacob og derved ladet os vide hans lykkelige og heldige Tilbagekomst fra den lange Reise; men Jacob maa alt under 2den Juli vist herfra med Skipper Nielsen til St. Petersborg i Rusland, hvorfra de formodentlig gaaer til England. Han, Jacob, skal have 14 Rdl. om Maaneden. Dette fik jeg først at vide ved Min Hjemkomsten. Jacob havde Haab om paa Tilbagefarten fra Petersborg at komme ind til Kjøbenhavn og fik have desaaarsag hos Din Fader-Din Adresse, Bedstefader stod alt paa Skibsbroen og tog imod mig ved min Ankomst. At jeg først nu skriver til Dig er Grunden, at vi vente hver Dag Svar fra Andersen paa Søvertorp, hvem Din Fader har tilskreven om at anbefale Dig til hans Søster Madam Fabricius paa Basnæs for der at lære Indslagtinger - men vi faae nok ikke Svar fra Andersen førend han har tilskreven sin Søster desangaaende.

Vedlagte Brev til Herr Toldassistent Caspersen ville Du, lille Mine, forsyne med et 2 S Frimærke og derefter stikke det i en Brevkasse. - Naar Du adresserer Breve til Din Fader, saa er hans Adresse denne: "Til Hr. Commissionair J.R. Boesgaard i Rudkiøbing." Nu hilses Du paa det hjerteligste fra os Alle, fra Din Fader, Bedstefader og Tante men især fra

Din hengivne Moder
Hanne C. Boesgaard.

P.S. Lille Mine, gjør dog endelig Din stakkelt Fader den Tjeneste at sende med A. Buch den Pakke til ham, som Du har fra Karentine. I Aftes var Din Moder hos Thora, som lovede at hendes Svigerinde, som fortiden er i Besøg skulle faae et brev med til Dig - men Thora bød hverken Din Moder at sidde eller staa. Der var Selskab og din Moder gik igien ærgerlig bort. Lev nu vel, lille Mine, og tænk engang imellem paa

Din hengivne Fader
J.R. Boesgaard.

A. Buch ligger vel fortiden enten under Børsen eller Slotspladsen. - Pakken kan du levere til den Mand der sejler med ham og som du jo kjender.

Noter:

Ludvig og Jacob (Boesgaard) er Mines brødre.

Hendes Bestefader er Johan Rasmussen Buch og "Tante" er hendes ugifte moster Anne Cathrine Magrethe Buch.

A. Buch var nabo til Hanne C. Boesgaard og fætter til hende. Karentine (= Karen Albertine Ørsted f. 20.7.1820) var datter af gæstgiver Jacob Albert Ørsted, Rudkøbing og kusine til Hanne C. Boesgaard født Buch idet gæstgiver Ørsted var gift med Hanne Buchs moster.

Det næste brev er også til Eline Rasmine Boesgaard fra hendes forældre i Ramsherred 3 i Rudkøbing med en hilsen til hende.

Rudkøbing d. 25^o Febr. 1863

Lille Rasmine

Vi takker Dig for det kjære Brev af Januar sidstleden. Vi modtog det den 10de Dennes og Dagen derefter den lille kom Ludvig fra Rejsen til England hjem. Han tillige med og gratulere Dig hermed til den nu snart anstundende Fødselsdag d. 5. Marts næstkommende og ønske Dig al Vel Lykke tilfredshed. Ludvig forærer Dig herved til Fornævnte Din Geburtsdag den Glas Sukkerskaal og de Flødekande han har oplagte hos Dig men om du derimod i lille Minschen, ville med første Lejlighed sende og Biblen saasom Din Fader meget længes efter "Bøgernes Bog". - Din gamle Madam Lauritsen paa Skovgaard er død i forrige Maaned. Der var paa hendes Begravelsesdag givet Middagsspise til de Fattige i Humble Sogn. Fra Fattigvæsenet fik vi i Fjor kort efter at du var reft herfra, 1 Læs Tørv.

Bendixens rejste saa, men vente til deres Søn Peder Hansen kommer at afhente dem. Hvis Jacob havde været hjemme har han kommet til Orlogs thi han var paa Listen af de Udcommanderede, Nu haabe vi i Dag, lille Minschen at du har ladet al din Habenguts assureret, da du nu har erfaret hvor let og hvor svært og hvor nær Ulykken var da, i som vi erfarede af "Folkets Avis" der var Ildløs i Athenæum som beboes af Conditoren i Gaarden No. 24 paa Østergade.

Amalie Løves Bryllup forrige Uge med en Islænder Torstenson der tilforn har været Fuldmægtig hos N.S. Seyer, Hvorledes fandt Picos Datter op til dig - Hvad forærer du Thora paa hendes Fødselsdag? Derom spørger fremdeles din Moder og fortæl hende hvem der var og hvormange der var og hvad - du fik (!) Havde du besøgt Louise Buch Fastelavns Mandag havde du faaet saa mange Fastelavnsboller som du kunde orge (=orke) proppe og sætte til Livs saa du næste Fastelavn med god Grund kunne sige til Jomfru Buch: "Tak for sidst." Du har vel allerede spurgt, lille Rasmine, at vi har faaet en undersøisk Tellegraph hertil vor lille Bye og nu have vi snart ligeledes et Post-Dampskib. Vi feile kun nu Gasbelysningen, saa er vor lille Bye i Rangen med de Store. To Bogtrykkerier har vi allerede og et Dagblad udgaaer fra hver især.

Din Moder skulle have været til Simmerbølle i Julen, men hun kunde ikke taale at derud. Du hilses paa det hjærteligste fra Simmerbølle Præstegaard.

Lev vel, lille Minschen. Du hilses paa det kjærligste fra os alle Tre.

Dine hengivne

Forældre

Kære Mine da det nu snart er længe siden vi talede sammen sidst vil jeg skrive dig til og lade dig vide at jeg nu har ligget hjemme paa tredie Uge da her ikke er noget at bestille for os paa Tiden saa kan du nok tænke at det er en kjedelig Tid, om Aftenen besøger jeg gode Venner men desvære jeg har ikke saa mange af dem, og om Dagen sover jeg eller ogsaa driver jeg paa Broen. Dette du kan nok tænke dig skal man snart blive kjed af, ja engang i mellem besøger jeg ude i Simmerbølle da det er meget nette Folk at komme til og som beder at hilse dig jeg forærede Madamen en Voxdug en Pennekniv samt Præsten et helt dusin Flasker Øl til Julen. Jeg har ogsaa engang nemlig Fastelavns Mandag været ude paa Weidemans Salon en nye Dansesalon som er bygget udi Møllemarken og hvor der er ganske net at komme saasom det liger uden for Byen. Kjæreste haver jeg ikke funden endnu, Men jeg tænker at du snart har funden en til mig.

Jeg gratulere dig til din tredive Aars Fødselsdag og beder at du ikke vil forsmaae Flødekande og Sukkerkop som er hos dig og tillige hilse din Salmonske Familie samt Andersen og Thora. - Niels Bjørnsen kommer en af Dagene til Kjøbenhavn med Skonnerten Island han skal med op til Island og bygge en Kirke, hvilken han skal forestaae.

Jacob har vi ikke hørt nog til siden Efteraarsmarkes Dag. - Augusta Deffs Søster skal til Vaaren til Kjøbenhavn og tjene. Nu hilses du paa det hjerteligste fra din hengivne Broder.

Ludvig Joh. Boesgaard.

Noter:

Bendixen boede i Smedegade 248 og var gift med Marthe Buch en kusine til Hanne C. Boesgaard f. Buch. Ludvig og Jacob er Rasmines brødre. Louise Buch f. 1838 var datter af murermester Hans Peder Buch f. 1798, hun var kusine til Rasmines mor.

I Simmerbølle præstegård boede pastor Chresten Madsen Ørsted f. 1814 søn af gæstgiver Jacob Ørsted og således Rasmines mors fætter.

Pico var Rasmus Hansen Pico, skræddermester nabo til Jørgen og Hanne C. Boesgaard en af hans døtre blev gift med Jacob Boesgaard, Rasmines bror.

Ala Eline RasMINE BOESGAARD

f. 5.3.1833 i Rudkøbing

død 29.3.1920 i København (Simeon)

gift 30.4.1871, muligvis på Frederiksberg - med

Kristen JØRGEN THOMSEN

f. 23.10.1838 i København

død 14.2.1902 i København (Andreas)

Børn:

- Ala1 1. JOHANNES Jørgen Henrik THOMSEN, f. 8.12.1872 Nørregade Kbh.K (Frue sogn)
d. 19.7.1942, Æblevej københavn
- Ala2 2. LOUISE Jacobine THOMSEN, f. 11.7.1875 København K, Nørregade, Vor Frue
(skrev Luise)
sogn
d. 15.1.1961 Amtssygehuset Gentofte

Eline Rasmine Boesgaard, kaldet Mine, voksede op i Rudkøbing i hjemmet i Ramsherredgade, det nuværende nr. 3, men allerede før 1850 må hun være kommet ud at tjene. Hun kom til København 1854; i 1857 vides det, at hun tjente hos Grossere Böttcher i Dronningens Tværgade på hjørnet af Borgergade 181 i København, og i 1863 tjener hun stadig i København, fortæller 2 bevarede breve. Hun var meget religiøs allerede fra ung, var meget patriotisk og talte med begejstring om, krigen i 1848/50 og med vemod om 1864. Hun levede i håbet om, at Sønderjylland skulle komme tilbage til Danmark, og 87 år gammel læste hun i aviserne, at sønderjyderne havde stemt sig hjem til Danmark. Hun var åndsfrisk og glad til det sidste. Hendes religiøsitet bar hende gennem livet. Hun elskede sin far højt, og der fandtes ikke dejligere brødre end hendes: Ludvig og Jacob. Hun nærede en stor pietetsfølelse for alt, hvad der hed Boesgaard. De samlede i hjemmet unge, da hun huskede hvor ene hun følte sig, da hun kom til København. Både hun og hendes mand blev baptister ant. 1899.

Hun blev gift med snedker Jørgen Thomsen, som var født i København, men opvokset på landet ved Holbæk. Fra 1853, sit 25. år, boede han i København og begge deres børn, Johannes Jørgen Henrik og Luise fødtes i Nørregade 21. Ved første barns fødsel var han kusk og ved Louises fødsel træarbejder. De flyttede senere til Nansensgade 53 (før 1899) og boede der til mandens død; han var da stolemager og arbejdede på Københavns Stolefabrik.

Efter mandes død boede hun hos datteren og døde i Pr. Charlottesgade 43, hvor de boede fra 1904. (Blandt hendes faddere var en Ørsted, fornavn ukendt og Karentine Ørsted var fadder til hendes broder Ludvig).

Alb LUDVIG Johan BOESGAARD

f. 18.7.1834 i Rudkøbing - død 29.10.1883 på "Hebe" i Nordsøen
gift 18.2.1866 i Simmerbølle med

(Bl) EMMA Thomasine Gotfredine SEMBERG

f. 11.5.1844 i Rudkøbing - død 28.7.1919 i København

Børn:

- Alb1 1. Eline RasmINE BOESGAARD, f. 24.8.1866 Ramsherred 3, Rudkøbing
d. 16.4.1937, Stefans sogn, København N
- Alb2 2. Jørgen Adolph SOFUS B. f. 8.8. 1868 Ramsherred 3, Rudkøbing
d. 25.3.1948, Rudkøbing
- Alb3 3. Hedvig Johanne Jacobine B. f. 28.1.1872, Ramsherred 3, Rudkøbing
d. 13.11.1872 Rudkøbing (3/4 år)
- Alb4 4. Peter Emil JOHANNES B. f. 18.9.1873, Ramsherred 3, Rudkøbing
d. 27.12.1948 Helligkors sogn, Kbh. N
- Alb5 5. Martha MARIE Caroline B. f. 16.9.1875, Ramsherred 3, Rudkøbing
d. 23.1.1959, Krist sogn, Kbh. V
- Alb6 6. ANNA Sofie Johanne B. f. 16.6.1878, Ramsherred 3, Rudkøbing
d. 27.5.1954 Anna sogn Kbh. V
- Alb7 7. Jacob CHRISTIAN B. f. 1.7.1880, Ramsherred 3, Rudkøbing
d. 3.3.1952, Filips sogn, Kbh.
- Alb8 8. ALBERT Oluf Anton Semberg B. f. 3.5.1882, Ramsherred 3, Rudkøbing
d. 9.3.1910 København S

Ludvig Boesgaard voksede op i Rudkøbing i Ramsherredsgade, det nuværende nr. 3 i en fattig familie og måtte (se Jørgen Boesgaard) tidligt selv sammen med broderen Jacob hjælpe med til at tjene lidt til familien. 22 år gammel tog han styrmandseksamen den 1. november 1856, i Flensborg. Forinden havde han naturligvis sejlet en del, og "hans lykkelige og heldige tilbagekomst fra den lange rejse" havde han skrevet om til sin bror Jacob den 6. juli 1856. Han havde iflg. sit borgerbrev som skipper af 29. sept. 1863 i Rudkøbing i årene 1859 til sept. 1863 sejlet som styrmand på Nord- og Østersøen. Han førte (bl.a.) galeasen Anesminde (Reder Konsul Pedersen og søkende, Rudkøbing) med broderen Jacob som styrmand (Jacob tog styrmandseksamen i 1868). Jacob overtog dette skib, da Ludvig overtog "Hérta".

Senere, i 1882, fik han skonnerten "Hebe" af Horsens. (Reder var grosserer P.A. Petersen, Søndergade Horsens som var familie (broder?) til konsul Petersen i Rudkøbing) at føre, og familien flyttede så til (Ågade?) i Horsens i 1883, men allerede den 29. oktober 1883 døde han om bord på "Hebe"

i Nordseen. Den ældste søn, Sofus, som tog til søs 19. oktober 1882, fik meddelelsen i Skt. Thomas i Vestindien, at hans far havde forløftet sig på nogle store sten, som han havde lastet i Norge til England (Skotland?) Han ville hjælpe til, men sprængte noget indvendigt. Rederen skrev til ham, at han kunne tage hjem med en damper, som han havde fragtet med kul til Horsens, men han ville selv føre sit skib hjem, og få dage efter at de var gået fra Charlestown i Skotland, døde han af en blodprop (apopleksi). Han blev ført til Frederikshavn, hvor han blev begravet ved den gamle kirke.

Ved et af skæbnens tilfælde kom hans bror Jacob med sit skib til Frederikshavn samme dag, som Ludvig Boesgaard blev begravet der. Jacob så, at så mange flag var på halv, og da han spurgte, om det var nogen kendt, der blev begravet, fik han at vide, at det var en skipper, som var død på sit skib i søen, der skulle begravnes.

I dødsannoncen i Horsens Avis stod: Mandag den 29. oktober afgik ved Døden min kjære Mand, Skibsfører af Skonnerten "Hebe", Ludvig Boesgaard på Rejsen fra England. 7 uforsørgede Børn begræder med mig Tabet af en kjærlig Fader.

Horsens den 4. Novbr. 1883 : Emma Boesgaard f. Sømberg.

Alle deres børn blev født i Rudkøbing. Ludvig Boesgaard overtog bedstefaderen Johan Buchs ejendom Ramsherredsgade 3 (daværende matr. nr. 257) ved skøde af 2.9.1857. Han lod først baghuset ombygge i 1867 (vurderet 24/8) og derpå forhuset i 1869 (vurderet 8/11). Senest juni 1870 betalte han til bedstefaderens datter, A.M. Catrine Buch, de 100 Rd. han ved købet af huset havde forpligtet sig til at betale hende.

Han var økonomisk og pligtopfyldende. Hans søster, Mine, fortalte, at han kom til en enke med børn, mens han sejlede, og sagde at stryging var anstrengende, og at det var bedre at få en forretning. Han bad derfor skipperen om forskud. Denne sagde, at han var tosset, og at han skulle beholde pengene selv. Der gik lang tid, inden han kom der igen, og hun ville så betale pengene tilbage, men han sagde, at han havde afskrevet disse penge, og at datteren, der snart skulle giftes, skulle have disse penge til brudeudstyr.

Et par sølvlysestager (plet), som først Johannes (B) senere Aage (B) arvede, stammer fra hans hjem. Han havde købt dem i England.

Se side 37, en hilsen til søsteren Mine i et brev af 25. Februar 1863 fra deres forældre.

Ved Ludvig Boesgaards død havde hans kone Emma en drøm: hun hørte et barn klynke, så gik hun op ad trappen, og der stod hendes lille søn Christian i bar skjorte og græd. Hun sagde: "der kan du da ikke stå, du må gå i seng". Da hun ville tage efter ham, forsvandt han. Senere fik hun at vide, at hendes mand var død i samme time. Hans sidste ord havde været: "Hvad skal der blive af min kone og mine stakkels børn".

Emma Thomasine Gotfredine Semberg var født i Smedegade 20 på hjørnet af Ramsherredsgade og ikke langt fra nr. 3. I hendes endnu bevarede skudsmålsbog (begyndt 21. okt. 1858, Rudkøbing, står først:

Med ret god kundskab og meget godt Vidnesbyrd for Opførsel blev hun efter afholdt Examen i Foraaret 1858 udskreven af Skolen og antaget til Konfirmationsforberedelse. Under denne viste hun et roesværdigt Forhold og blev af undertegnede confirmeret i Rudkjøbing Kirke d. 18e Søndag efter Trinitatis d.A,

Den paafølgende Onsdag var hun sammesteds første Gang Gjæst ved Herrens Bord

Rudkjøbing Præstegaard d. 21. Octbr. 1858

sign. D.C. Hein

Den 2. august 1859 rejste hun fra Rudkøbing til Daugaard, Hatting Herred, Vejle amt, hvor hun tilmeldtes den 14. august 1859 i Ørum Præstegård.

"Emma Thomasine Gotfredine Semberg har i 1.1/4 år opholdt sig i mit Huus og har hun i den Tid stedse udvist Troskab og Villighed og opført sig til min Tilfredshed. Daugaard d. 1ste Novbr. 1860, Sign. I. Barner."

Af folketællingen 1860 Vejle amt, Hatting herred, Daugaard sogn ses, at på Daugaarden boede proprietær (og husefader) Wilhelm Chr. v. Barner, født ca. 1836, Magleby sogn, Langeland og hustru Hanne Const. Wilh. Bay født ca. 1835 i Rudkøbing og Emma Th. G. Semberg, tjenestepige og 12 andre tjenestefolk. Det er antagelig gennem Bay's i Rudkøbing, at hun er kommet dertil.

Til 26. april 1861 opholder hun sig på Neder Mølle i Korning sogn (der boede i Korning sogn omkring 1858 en familie Sindberg, Neder Mølle ligger ved Byholm å nær Horsens), hvorefter hun vender tilbage til Daugaard.

"Emma Semberg har opholdt sig hos mig fra 1ste Mai og til Dato og i den tid udvist Troskab og Flid, saa jeg tør paa det Bedste anbefale hende til enhver, som hun vil søge Tjeneste hos. Daugaard d. 30. September 1861, sign. M. Jørgensen"

"Ovennævnte er som reisende til Langeland, ført til Afgang fra Daugaard. Ørum Præstegaard d. 30. Septbr. 1861. Sign. G. Engelsted".

Tilmeldt Tilgang Rudkøbing Politikammer d. 7. Octobr. 1861. Sign. E.O. Hansen

Anmeldt Afgang til Hjortholm, Fodslette Sogn.

Rudkøbing Pltkmr. d. 30/5:62

Sign. E.O. - J. D.E. Torm

Emma Semberg har tjent den afdøde Eier af Hjortholm deels som Stuepige og deels deltaget i anden Huusholdningsgjerning og i den Tid vist sig som en ordentlig flittig og villig Pige. Da Huuset nu bliver hævet, har hun derfor forladt Tjenesten i denne Maaned.

Rødbyhavn d. 16. April 1863

(Sign.) A.P. Hastrup

Den 26. april 1863 afmeldes hun i Tryggeløv og den 28/4:63 tilmeldes hun Rudkøbing, hvor hun bor til hun den 16/2-66 afmeldes og samme dag tilmeldes i Simmerbølle hos pastor Ørsted.

"Den 18de Februar 1866 ægteviedes Emma Thomasine Gotfredine Semberg til Skipper Ludvig Johan Boesgaard af Rudkøbing her i Kirken

(Sign.) Ørsted"

Såvidt skudsmålsbogen.

Pastor Christian Madsen Ørsted var søn af branddirektør og gæstgiver Jacob Albert Ørsted (f. 1780 i Rudkøbing). Denne bror til H.C. og Anders Sandøe Ørsted (juristen) var gift med Pernille Catherine Holgersdatter Bang, søster til Ludvig Boesgaards morfars (Johan Rasmussen Buch) hustru, Ellen Holgersdatter Bang (Pastor Ørsted var altså fætter til Hanne Boesgaard).

Ludvig og Emma Boesgaard fik 8 børn, der alle fødtes i Rudkøbing mellem 1867 og 1882. Et barn døde ganske spæd (stormflodsnatten 1872).

Efter mandens død (den 14. nov. 1883 fik hun i Horsens bevilling til at sidde i uskiftet bo) flyttede hun tilbage til Ramsherredsgade 3 i Rudkøbing, hvor hun åbnede en lille købmandshandel, som dog ikke gik så godt. Hun flyttede derfor senere (antagelig omkring 1900-02) en periode til Svendborg, hvor hun lærte fransk vask og strygning. Hun syede desuden ofte til ud på morgenstunden.

Hun kom i Rudkøbing bl.a. sammen med Madam Unserud og Madam Krarup, begge præsteenker; men paa grund af sine økonomiske omstændigheder kunne hun ikke gøre gengæld for visitterne, hvorfor hun efterhaanden afbrød omgangen og tilsidst omgikkes hun kun Kaptajn Rasch og hans familie. (Madam Unserud kendte hun muligvis fra Simmerbølle hos pastor Ørsted).

Svogereren Jacob boede i Ramsherred 3 med sin familie sammen med hende, til han i 1891 flyttede derfra. Emma blev boende der med sine børn (bl.a. Sofus, som overtog huset i 1906, til 1904, da hun flyttede til København for at holde hus for sin søn Christian, der havde startet en barberforretning på Amagerbrogade 211. Her boede hun til 1908, da hendes yngste søn Albert, kunstmaleren (mest akvareller) kom hjem fra udlandet syg af tuberkulose. Hun flyttede da med disse to sønner til villa "Alvin", Thingvalla Allé 29, København-Sundby, for at Albert under mere frie og åbne forhold bedre kunne blive plejet og genvinde sit helbred. Albert døde imidlertid den 9.3.1910, kun 28 år gammel til stor sorg for hende og hendes børn, der havde ventet sig meget af ham. Efter hans død flyttede hun og Christian tilbage til Amagerbrogade 211, der imidlertid nu havde fået nyt nummer, nemlig 131, og der døde hun af lungebetændelse den 28.7.1919, kun få måneder efter sin 75 års fødselsdag, der ligesom hendes 70 års dag blev fejret af dattersønnen Aage, som var kommet i huset hos sin mormor kun 6 måneder gammel i 1887, og som var blevet opdraget der og boede hos hende til 1904, da hun flyttede til København.

Ved sin begravelse fik Emma Boesgaard efter sit udtrykkelige ønske to breve med i kisten, nemlig det frierbrev hendes mand i sin tid havde skrevet til hende, og et brev som hendes far, Adolf Semberg, havde givet hende med, da hun skulle til Hjortholm for at lære husgerning. Dette brev havde hun opbevaret i et sortlakeret kinesisk skrin (som nu tilhører Margrethe Boesgaard). Hendes mand havde bragt to sådanne hjem fra Kina i sin ungdom. Det ene gav han sin søster Mine, det andet fik hans hustru, da de blev gift. Ejendommen Ramsherred 3 overdrog hun den 20. juni 1906 til sin søn, sømand Jørgen Adolf Sofus Boesgaard af Rudkøbing.

(Alc) JACOB Alberth Sophus BOESGAARD

f. 16.6.1838 i Rudkøbing, død 27.5.1926 i København (Hans Egede Sogn?)

gift 29.12.1872 i Rudkøbing med

Marie SOPHIE Frederikke PICO

f. 26.11.1851 i Trankær, død 30.3.1933 i Kerteminde

Børn:

1. Jørgen Poul HARALD B. f. 30.8.1875 Ramsherred 3, Rudk.
d. 27.12.1959 Allehelgens sogn, Kbh.S
2. Ludvig B. f. 3.3.1879 Ramsherred 3, Rudk.
d. 29.11.1959 Kingos sogn, Kbh.
3. Frederik B. f. 18.4.1882, Rudk.
d. 7.5.1882 (5 uger gl.) Rudk.
4. Sofie Caroline B. f. 18.4.1882, Rudk.
d. 7.5.1882 (5 uger gl.) Rudk.
5. Peder EMIL B. f. 25.10.1883, Ramsherred 3, Rudk.
6. BETTY Vilhelmine Sofie B. f. 3.12.1885 Ramsherred 3, Rudk.
d. 3.10.1959 København (Bellahøj sogn)
7. Frederik B. f. 12.9.1887 Ramsherred 3, Rudk.
d. 31.10.1957, Kbh. (Lundehus sogn)
8. Albert Frederik Johan B. f. 11.11.1873, Rudk d. 1.9.1877, Rudk.
9. MINNA Johanne B. f. 1.2.1896, Østergade, Rudk.

Ligesom sin bror Ludvig begyndte han tidligt på sømandslivet, som barn hjalp han til hos fiskerne ved deres både, og fra 11 års alderen færgemanden fra Svendborg med at losse varer over på færgen tidligt om morgenen. Havnen lå jo ikke langt fra hjemmet i Ramsherredgade nr. 3. Ikke længe efter konfirmationen stak han til søs. Efter at have afsluttet nogle få langture, tog han på skole og tog styrmandseksamen i 1868 i Flensborg.

Han sejlede bl.a. med galeasen "Anesminde" som styrmand og sin broder Ludvig som skipper. (Reder var konsul Petersen, Rudkøbing). Han blev skipper på dette skib, da broderen overtog "Hebe" i ca. 1882. Da Ludvig døde i oktober 1883, overtog han "Hebe", hvis reder var grosserer P.A. Petersen, Søndergade, Horsens (en bror til konsul Petersen i Rudkøbing). Han førte denne skonnert til Købmand Petersen i ca. 1887 gik konkurs og afhændede skibet til Svendborg. Jacob fik så tilbudt at føre briggen "Johannes", et meget gammelt skib. Han sagde, det var en plimsoller, og ville ikke overtage det, og måtte så gå ud som lste styrmand på barken "Cecilie" tilhørende samme familie, men med en anden af konsulens brødre Oluf Petersen, som fører.

Han blev gift i 1872, men boede fortsat i broderens hus i Ramsherred 3, hvor alle børnene undtagen Minna blev født. Der var ialt 9 børn, heraf 3 døde som små, 2 af disse var tvillinger. I 1891 flyttede familien ud i eget hus ved sygehuset på Østergades forlængelse og boede der til april 1899, da familien med undtagelse af sønnen Emil, der var i snedkerlære i Rudkøbing og som først måtte udlæres, flyttede til København, hvor den boede i Hjørringgade 15, København Ø, indtil 1911, derpå i Marstalsgade 20, København Ø, hvor han døde i 1926. Kort efter flyttede enken til datteren Minna (gift med højskoleforstander Severin Andersen) på Djurslands Højskole og fulgte med denne til Kerteminde i 1928, hvor hun boede, til hun døde i 1933. Begge ægtefæller er begravet på Bispebjerg Kirkegård i København.

Efter at familien var flyttet, da han ikke ville tage en ekstra examen til København, fortsatte han på søen, trods sine 61 år, som almindelig sømand, hovedsagelig på østersøhavne og til sidst i indenrigsfart. Han lagde op ca. 1904, men var dog endnu efter 1908 beskæftiget i land. Han hjalp bl.a. til med forefaldende arbejde hos sønnen Frederiks læremester (en tømrer Topp på Frederiksberg).

Jacob Boesgaard karakteriseredes som en meget samvittighedsfuld og dygtig sømand, som sandhedskærlig, beskeden og en god kristen. Han havde en smuk sangstemme, og den lød endnu højt og kraftigt, da han var 88 år. Han var en god og kærlig ægtemand og fader, afholdt af alle.

Som sin broder Ludvig sejlede han på langture, og en af dem varede i 6 år, hvor han kun var på 1 besøg hjemme i disse år. Det var strenge år for hans hustru, der var ængstelig for hans skæbne. Hvor hårdt det var fremgår af at rederen på Jacobs hustrus forespørgsel, om hun kunne få lidt forskud udbetalt på hans hyre, udtalte: Man ved jo ikke om han kommer hjem. (Minna).

Datteren Betty Boesgaard fortalte, at hun ca. 6 år gammel (altså i ca. 1892) blev sendt ned til havnen i Rudkøbing for at hente sin far hjem. Han var lige hjemkommet med sit skib efter et par års fravær. Hun så sig om, men kunne ikke finde nogen, der lignede hendes far, og gik til sidst hjem. Hun kom derved til at gå bag en mand, og denne vendte sig mod hende og spurgte, hvad hun hed. "Betty", svarede hun. "Så er du min lille pige".

Sofie Boesgaard var en god, elskelig og altopofrende mor og en dygtig, god, sparsommelig og tro hustru, der mens manden sejlede opdrog sine 6 børn for små midler.

A6 Johan Rasmussen Buch

Murermester i Rudkøbing

døbt 29.6.1774 i Rudkøbing : død efter 1857 (i 1857 83 år gl.)

gift 25.11.1801 i Rudkøbing med

A7 Ellen Holgersdatter Bang

døbt 8.10.1775 i Rudkøbing, død 27.7.1830 i Rudkøbing.

Børn:

1. Hjemmedøbt dreng født 9.12.1801 i Rudkøbing : d. 17.12.1801 Rudk.

2. Anne Margrethe Buch f. 1.12.1802 Rudk. begr. 30.10.1808 Rudk.

A3 3. Hanne Caroline Buch f. 9.9.1805 Rudk. død 31.12.1888 Rudk.

4. Rasmus Hansen Buch f. 9.1.1807 Rudk.

5. Jacob Buch f. maj 1810 Rudk. : begr. 27.6.1810 Rudk.

6. Jacob Albert Buch f. 25.4.1812 Rudk. - begr. 5.3.1813 Rudk.

7. Anne Catherine Margrethe Buch f. 30.10.1815 Rudk. - død maj 1870

Buch

Skipper Rasmus Knudsen^(A12) og Margrethe Pedersdatters^(A13) søn Johan fødtes i Rudkøbing antagelig i Ramsherred, det nuværende nr. 3, (daværende hus nr. 141); folketællingen i 1787 fortæller, at familien bestod af forældre og 3 sønner: Laurs (styrmand 21 år), Hans (matros, 18 år) og Johan, 13 år gammel og fisker.

I 1801 bor der to familier i huset, nemlig forældrene med en datter, Agnete Arensberg (33 år gl. og enke) og hendes 10-årige søn, Hans Ludvig Arensberg. Den anden familie er Johans broder, Hans Buch (skipper, 34 år) og hans 18 år gamle kone, Anne Margrethe Møller samt hans bror Johan, der er ugift murersvend.

Johan Buch vies den 25.11.1801 til Ellen Holgersdatter Bang, som ikke 14 dage efter føder en søn, der dør 8 dage gl. Johan Buch erhverver borgerskab i Rudkøbing som murermester den 26.10.1802, og den 1.12.1802 fødes deres næste barn, Anne Margrethe (som dør knapt 6 år gammel). Den 24.3.1803 overtager han så fra faderen ejendommen Ramsherred matr. nr. 141 (nuværende gade nr. 3). Dette tinglyses den 2/12 1806. Hvad dette betød i praksis fremgår tydeligt af skødet, som delvis beskriver hjemmet. Det lyder:

1803 =3470 =

Jeg underskrevne Rasmus Buch sælger her med og over drager fra mig og øvrige Arvinger, efter min, og min Kones Dødelige Afgang mit ij boende og tilhørende Huus under Nr. 141 u Til min yngste Søn, Muremester Johan Rasmussen Buch for den Summa 200 Rd. siger toe hundrede Rigsdaller Dansk

Corant. Jeg haver tilladt ham strax at nyde værelse i samme, nemlig det Souge Kamer ud til Gaarden, det ud til Gaden forbeholder ieg mig aldesses min Kone til begge vores Død. - Den daglige Stuue med Kiøkken Loft Skorsten Baghuus og Gaars og Hauge plads haver vi begge til fællis. Der i mod forpligter min Søn Johan R. Buch sig følgende:

1. at holde Huuset ved ligge fra neden staaende Datto
2. at svare dij aarlige Skatter af same; og fra neden staaende Datto
3. at svarre Renterne af 130 Rd. som ieg er skyldig paa samme til Tomas Boesgaard ij Nye Skrøbeløv - aarlig fra Datto
4. at bettalle mig dett Resterende af Kiøbe Sumen som er 70 Rd. siger Halv firedssinstyve Rigsdaller; naar ieg der til er trængende; eller af mig forlanges -
5. og Endelig der som ieg ikke behandler mine gamle for Eldre, som en Erekieer Søn eijner og anstaaer; Da maae denne Contract ijgien af mine for Eldre haves, ij mod ald godt giørelse hva ieg til den thi kunet have kostet og forbedret ovenstaaende Huus, som er beligende ij Ramshere gaden ij mellem Hans Christian Rode paa Søndre Side og Hans Buch paa nordre side; Hvad som ieg paa ovenstaaende 70 Rdr Imod tager af min Søn Johan R. Buch skal her paa af mig antejnes og quitteres som er og skal blive giældende for Dij øvrige af min arvinger; Til vitterlighed under min Hand og hos trykte Sejll.

Rudkøbing d. 24de Martij 1803 Rasmus Buch L-S

Til vitterlighed efter Begiering under skriver

Niels Hansen Lars Buch

Læst inden Rudkiøbings Byetings Ret Tiirsdagen den 2.

December 1805

Westergaard V. Copmann

Under Nummer 1386 at være tilført Rudkiøbing Byes Skiøde og Pante Rrotocoll

Folio 675 x 070 af V Copmann

I Følge Forodningen af 7d Februarij 1738 har ieg efterset Rudkiøbing Købstads Pante Protocoll, og finder paa dette Huus at hostn. Rasmus Knudsen Buchs under 11. Decbr. 1793 udstødte Pante Obligation til Thomas Nielsen Boesgaard, for

Capital 130 Rd. mod 1' Prioritet i Huuset No. 141, det attesteres.

Rudkiøbing den 4 December 1806

V. Copmann

(Takster:)

Læsningen 1 Rd. - - -

Protocolleringen 1 - 8

Attester 4 - -

Fijske Fondet 1 - 7

Tugthussat. 1 - 8

2 Rd. 2 M 7 sk

toe rigsdaler Toe Mark og Syv Skilling

V. Copmann"

(Lars Buch, der har underskrevet til vitterlighed, kan være Rasmus Buchs ældste søn).

Johan Buchs mor døde 1807 - 77 år gammel -, mens faderen opnåede at blive 86 år, da han døde i 1815.

Ægteparret fik 7 børn, men 3 af disse døde spæde. 1 døde som sagt 6 år gammel. Hustruen Ellen Holgersdatter Bang døde i 1830 kun 55 år gammel og efterlod mand og 3 børn, hvoraf 2 umyndige. Den myndige var den ældste datter Hanne Caroline, som i 1827 var blevet gift med Jørgen Boesgaard, som flyttede ind i huset, muligvis allerede ved brylluppet, men under alle omstændigheder før 1834.

Johan Buch hensidder i uskiftet bo og bliver som murermester boende i huset sammen med datteren Hanne Boesgaard og dennes familie og den anden datter Anne Cathrine Margrethe Buch til mindst 1857, da han tilskødede sin dattersøn Ludvig Boesgaard ejendommen. Johan Buch var da 83 år gammel. Hvornår og hvor han døde vides ikke. I hvert fald findes hverken han eller datteren Cathrine - som dog først er død efter maj 1870.

Sønnen Rasmus Hansen Buchs skæbne er også ukendt. Han bliver konfirmeret 1821 og omtales ant. indirekte ved moderens død i 1830, idet 'hun efterlader sig 3 de børn som var avlede i Ægteskab med anmelderen, men deraf bare de 2de myndige. Buch erklærer at ville ansøge Bevilling til at hensidde, i uskiftet Bo". Et notat 16.10.1886 Charlestown, England "paa skødet for huset Ramsherred 3 da Ludvig Boesgaards enke i 1906 overdrager huset til Sofus Boesgaard" rummer måske nogen forklaring på de 3 ukendte skæbner.

A12 Rasmus Knudsen Buch - skipper i Rudkøbing

døbt 6.3.1735 i Rudkøbing død 8.6.1815 i Rudkøbing
gift 4.3.1757 i Rudkøbing med

A13 Margrethe Pedersdatter

døbt ant. 15.4.1731 i Rudkøbing, begr. 27.10.1807 i Rudkøbing.

Børn:

(Alle født og døbt i Rudkøbing)

1. Inger Rasmusdatter Buch, døbt 24.1.1758
2. Peder Knudsen (Rasmussen) Buch, døbt 29.9.1759
3. Agnete Buch, døbt 27.8.1762 : begr. 28.1.1763 Rudkøbing
4. Agnete Buch, døbt 1.11.1763 : død 27.8.1848 Tranekær
5. Lars Rasmussen Buch, døbt 29.6.1766 : død ant. 1801-34
6. Knud Rasmussen Buch, døbt 1.5.1768 :
7. Hans Rasmussen Buch, døbt 10.12.1769 : død 7.2.1867 Rudkøbing
8. Johan Rasmussen Buch, døbt Dec. 1772 : begr. 28.1.1773 Rudk.
(8 uger gammel)

A6 9. Johan Rasmussen Buch døbt 29.6.1774 : død efter 2/9 1857

Rasmus Knudsen Buch var søn af matros, senere kaldet Skibsmand, Knud Rasmussen Buch (f. 1706) (A24) og Inger Olufsdatter (A25). Der vides kun lidt om Rasmus Buch. Han blev 17.12.1756 trolovet i Rudkøbing med Margrethe Pedersdatter "begge unge Folk her af byen". De blev gift året efter d. 4. marts. Ægteparret fik ialt 9 børn, hvoraf 2 døde som spæde. Det er kun lykkedes at få lidt oplyst om 4 af børnene, nemlig Agnete, Lars, Hans og Johan.

Den 31.1.1769 får Rasmus Buch borgerskab som skipper i Rudkøbing, hvor han ved folketællingen i 1787 bor i Ramsherredgade matr. nr. 141 (det nuværende gade nr. 3) i det hus, der endnu er i familiens eje (dog ombygget i midten af 1800) sammen med sin hustru og sønnerne Lars (styrmand 21 år), Hans (matros 18 år) og Johan (fisker 13 år). I huset boede såvidt det kan ses endnu en familie, Jens Madsen (snedker 55 år) og dennes hustru Sidsel Peders Datter (40 år). I 1801 finder vi Rasmus Buch og hans hustru sammesteds med datteren Agnete Arensberg (syerske og enke 33 år) og hendes 10-årige søn Hans Ludvig og med sønnen Hans Buch (skipper) og dennes 18-årige hustru Anne Margrethe Møller samt med den ugifte søn og murermester Johan Buch.

Ifølge bevaret skøde af 1803 overlod han huset til den yngste søn, Johan Buch. Forældrene betinger sig at bo i huset til deres død, og de dør her - først hustruen i 1807 (77 år gammel) og så Rasmus Buch 86 år gammel i 1815. Hans Buch er tilsyneladende mellem 1801 og 1803 flyttet til nabohuset på nordre side og Agnete, der i årene fra ca. 1787 til måske 1800 har opholdt sig uden for forældrenes hjem, bl.a. i København, blev d. 11.3.1803 i Rudkøbing gift med Carl Fraugott Lifting, musicus i grevens tjeneste på Tranekær Slot.

Hun flyttede til Tranekær og døde der.

A24 Knud Rasmussen Buch matros - skibsmand
døbt 23.6.1706 Rudkøbing - begravet 10.4.1773 Rudkøbing
gift 1. gang 21.2.1731 i Rudkøbing med

A25 Inger Olufsdatter
begravet 15.10.1755 Rudkøbing
gift 2. gang 30.1.1756 i Rudkøbing med
Christine Hansdatter
født ca. 1703 : begravet 20.1.1801 Rudkøbing

Børn (af 1. ægteskab):

- A12 1. Rasmus Knudsen Buch : døbt 6.3.1735 Rudkøbing, død 8.6.1815 Rudk.
2. Sidsel Christine Buch, døbt 25.4.1738 Rudkøbing, død 20.4.1821 Rudk.

Om Knud Rasmussen Buch vides næsten intet, og oplysningerne er nu mere usikre. Hans forældre var Rasmus Knudsen Buch (A48) og Anna Rasmusdatter (A49) - moderens navn er således ikke anført ved indførelsen af dåben i kirkebogen. Første hustru begravelse er noteret således: begravet Inger Buchs og dato. Knud Rasmussen Buch døde 74 år gammel og i skifteprotokollen står (bl.a.) "..... gøre vitterligt, at År 1773 d. 8. April indfandt jeg mig udi Sterreboe efter Knud Buch Skibsmand, som nyelig ved Døden afgangen, for at eftersee hans ringe Efterladenskaber og registrere Videre afdøde har nydt af de fattiges Kasse saa var ogsaa til stede".

Boet blev i øvrigt delt mellem enken og fattigkassen.

Ved folketællingen i 1797 boede i Broegade 37 Kristine Buchs, Enke efter første ægteskab 83 år, og Sidsel Buchs ugift, 50 år, begge nyder almisse af fattigkassen.

Knud Buch havde indvarslet borgerskab som skipper i Rudkøbing først 16.1.1731 men også senere, men forblev åbenbart skibsmand.

Trolovelse brugtes dengang og med den første kone blev han trolovet d. 27.9.1730 - med den anden 19.12.1755, altså meget kort tid efter den første kones død.

A48 Rasmus Knudsen Buch

gift 3.5.1705 i Rudkøbing (trolovet 2.1.1705 ssts) med

A49 Anna Rasmusdatter

født Krageholm, Skrøbelev Sogn - begr. (ant.) 30.12.1751 Rudk.

Børn:

A24 1. Knud Rasmussen Buch - døbt 23.6.1706 Rudk., død 10.4.1773 Rudk.

2. Rasmus Rasmussen Buch, døbt 12.5.1709 Rudk.

Mere end det der er anført ovenfor vides ikke og det er næsten umuligt at knytte mere sammen, idet kirkebøgerne er ført meget lakonisk. Således står for hustruens formentlige dødsdag 30.12.1751. "begravet Knud Buchs hustru". Der var iøvrigt en del ved navn Buch på den tid, og navnene Rasmus og Ane forekom hyppigt og navnet Buch er ikke altid medtaget i kirkebøgerne. Da den yngste søn også hed Rasmus er det svært at se om det er faderens eller sønnens hustru der dør i 1751.

Rasmus Rasmussen Buch blev 10.3.1730 gift med Maren Michelsdatter. De får 2 sønner, Rasmus Rasmussen Buch, døbt 10.1.1731 Rudk. (blandt fadderne er Inger Olufsdatter, som 21.2.1731 i Rudkøbing vies til barnets farbror Knud Rasmussen Buch (A24) og Peder Rasmussen Buch døbt 28.11.1738 og beg. 11.12.1738 Rudk.

--ooOoo--

A14 Holger Pedersen Bang - slagter i Rudkøbing

døbt 18.1.1743 Rudkøbing, begr. 21.7.1748 i Rudkøbing

gift 11.7.1771 Rudkøbing (trolovede 20.3.1771) med

A15 Anne Hansdatter

døbt 17.2.1746 Rudkøbing - begr. 7.3.1833 Rudkøbing

Børn:

1. Anne Holgersdatter Bang døbt 28.8.1772 Rudkøbing

død 29.3.1890 Rudkøbing

A7 2. Ellen Holgersdatter Bang døbt 8.10.1775 Rudkøbing

død 27.7.1830 Rudkøbing

3. Hans Pedersen Bang døbt 25.4.1779 Rudkøbing

begr. 20.11.1780 Rudkøbing

4. Caroline Cathrine Bang 25.4.1779 Rudkøbing

begr. 22.5.1780 Rudkøbing

5. Pernille Cathrine Holgersdatter Bang, 4.11.1781 Rudkøbing

død 16.1.1845 Rudkøbing

Holger Pedersen Bang f. 1743 var søn af Peder Jørgensen Bang, f. 1711 (også kaldet Peder Murermester) (A28) og Ellen Pedersdatter født 1714 (A29). Forældrene havde 6 sønner, hvoraf den første døde knapt 1 år gammel. De boede antagelig i Vinkælderstræde (hus 102) i Rudkøbing - i hvert fald 1787-91.

Han blev gift i 1771 med Anne Hansdatter, hvis forældre muligvis var Hans Heinrich Olsen (død ca. 1758:1766) og hustru Anne Holmøe, død juni 1766 i Rudkøbing (skifte 7.6.1766 sets). Hun var i henhold til skifte af 29.3. 1758 datter af Erik Holmøe i Krøskøbing. Holger Pedersen Bang får 15.1.1772 borgerskab som købmand i Rudkøbing, muligvis straks som slagter. Fra 1787-90 var han i hvert fald slagter og boede i Nørregade hus nr. 87. Han døde pludselig d. 18. juli 1798 eller dagen før og efterlod sig enke og tre umyndige døtre; herom fortæller Rudkøbing Skifteprotokol V pag 433. Skifte efter afg. Holger Bang:

"Anno 1790 den 18. juli indfandt i dette Sterreboe Skifteforvalter Landsdommer Jørgensen og Skifteskriver Copmann med tiltagne 2de Mænd Mads Krøger og Christian Clausen udi Huuset tilhørende Marcus Wolder, som hidtil har været beboet af nu afdøde Holger Pedersen Bang, som blev anmeldt at være bleven funden død liggende hos Peder Krøger, Simmerbølle hans og derfra indbragt Død, at han først var bleven synet af Chirugus Grønlund for at tage hans Boe under registrering og Vurdering til paafølgende skifte og Deling imellem Enken paa den ene og hendes med den afdøde i Ægteskab avlede Børn

1. Anna Holgers Datter 18 år
2. Ellen 15 år
3. Pernille Katrine 8 år

.... at iagttage var til Stede den sal. Afdødes Broder Godfred Pedersen Bang, forførst (?) blev vurderet som følger:

1 Slagbord	2 mark
2 Sidestaale (Skamstaal og Læderstol)	2
1 gl. Sengested	- 8 (8 skilling)
1	3
1	2
1	2
1 for Lage (?)	

Den sal. mands Klæder bestod af noget ubetydeligt, hvad som ellers blev paavist bestod af noget gl. Træ - og Steentøj. Videre blev ikke paavist. opbevar mod Skiftes slutning indtil 30 dagen".

Af folketællingen 1801 fremgår, at tilsyneladende kun den ældste datter Anne kom ud at tjene. Enken boede i huset, Broegade hus nr. 27, med de to andre døtre hos murermester Mads Pedersen Bang, en yngre gift bror til Holger Bang. Alle tre døtre bliver gift, først Ellen, den 25.11.1801 med murersvend Johan Rasmussen Buch. Dernæst i 1807 Anne med skræddermester Hans Ramussen og sidst Pernille ca. 1810:11 med købmand og gæstgiver (senere i 1827 : branddirektør i Rudkøbing) Jacob Albert Ørsted, bror til H.C. og Anders Sandøe Ørsted og søn af apoteker Søren Christian Ørsted, der ligeledes boede i Broegade (hus nr. 18 i 1801), men som flyttede til Sorø i 1807. En søn af Pernille og Jacob Albert Ørsted - Christian Madsen Ørsted - blev senere præst i Simmerbølle og spillede en rolle i Jørgen Boesgaard og Hanne Boesgaard f. Buch's familie, idet de og deres børn kom i præstegården i Simmerbølle. En anden søn, Anders Sandøe Ørsted, blev i 1862 professor i botanik ved Københavns Universitet. En tredje søn, Søren Christian blev dr.med. Pernille Ørsted fortsatte med gæstgiveriet efter sin mands død i 1828.

Anne Hansdatter dør i 1833 uden at efterlade sig noget i bøet til deling til de efterladte.

A28 Peder Jørgensen Bang

Murermester i Rudkøbing

døbt 30.4.1711 Rudkøbing : død 23.8.1791 Rudkøbing (81 år)

gift 1. gang 9.3.1736 Rudkøbing med

A29 Ellen Pedersdatter

døbt (ant. 30.12.1714) : død 15.6.1761 Rudkøbing (51 år)

gift 2. gang 15.1.1762 Rudkøbing med

Karen Mouritzdatter

døbt ca. 1720 : begr. 12.9.1794 Rudkøbing

Børn i 1. ægteskab:

1. Peder Pedersen Bang døbt 26.10.1736 Rudkøbing
begr. 14.8.1738 Rudkøbing

2. Peder Pedersen Bang døbt 21.11.1738 Rudkøbing
død før 1791 (Åbenrå?)

3. Jørgen Pedersen Bang døbt 22.10.1740 Rudkøbing
død efter 1791

A14 4. Holger Pedersen Bang døbt 18.1.1743 Rudkøbing
begr. 21.7.1790 Rudkøbing

5. Gotfred Pedersen Bang døbt 10.11.1748 Rudkøbing
død 14.12.1813 Rudkøbing

6. Mads Pedersen Bang døbt 22.2.1754 Rudkøbing
død 6.1.1812 Rudkøbing

Peder Jørgensen Bang fødtes i Rudkøbing 1711. Om hans forældre vides kun, at det var Jørgen Rasmussen Bang (A56), født i Svendborg i henhold til borgerskabsprotokol i Rudkøbing, hvor han fik borgerskab som handskemager 11.3.1710, og Kirstine Christians Datter (A57), født og opvokset i Rudkøbing. De blev trolovede den 4.7.1710 og viet 7.11.1710 i Rudkøbing. Jørgen Rasmussen Bangs fader kan være Rasmus Nielsen Bang, født i eller fra Fåborg og som 22.12.1681 fik borgerskab i Svendborg som handskemager.

Da Peder Jørgensen Bang 4.1.1736 blev trolovet til Ellen Pedersdatter, var han allerede murermester. De blev viet 9.3.1736. Der kendes 6 børn af dette ægteskab, alle drenge; den ældste døde 2 år gammel. Ellen Pedersdatter, hvis forældre vi ikke kender, dør 51 år gammel den 15.6.1761, og efterlader enkemand og 5 drenge, hvoraf 2, Gotfred, 14 år, og Mads, 7 år, var umyndige. Den ældste søn, Peder, arbejdede som murer i Holsten og Jørgen var skomager-svend i Rudkøbing. Skiftet opremser 2 spalter med effekter af kåber (=kobber og messing, jern- samt trævarer, sengeklæder, tintøj og den aalig kones gangklæder. Boests indtægt var lidt mindre end dets udgift.

Ifølge Th. Winter: Fra det gamle Rudkøbing (København 1929) Side 61-63 ejede Peder Jørgensen Murermester i 1745 Grønnegade 118"med et 4 fags stuehus til gaden, med et fags udskud til gaarden, gård, have og brønd samt halv brønd, halv skorsten og halvt plankeværk (fælles) med Thørkild Skomager".

Dette hus, der laa paa Grønnegades østlige side, og haven strakte sig mod øst til kirkegården, havde han idet mindste allerede d. 23.9.1743 da Peder Thomassen Skomager til Thørkild Larsen Skomager tilskøder (det nordfor liggende) "4 fags Huus Biugning beliggende mellem Organisten Sv. Gültzows Huus paa dend Nordre og Peder Jørgensen Muurmester paa dend Nordre og Peder Jørgensen Muurmester paa dend syndere Siide - hvilke 4 Fag Huuises Længde er udtil Gaden, efter rigtig Alne Maal, fra Midten paa Huusets Nordre Stolpe; som er ermeldte Organistens Huus tilkommende dend halfve, og til midten paa ermeldte mit Huuses Syndere Stolpe, som ovennavnte Peder Jørgensen dend halfve tilkommer, er 9 Al. 1 qv.^{teer} og 2 Tom. Huusets Brede fra dend Øster Kant paa dend Nordre Dør-Stolpe udtil Gaden foruden Tag Drøb er 10 Al. og 5 Tom., og i den Syndre Siide ligeledes at reigne er 12 Al. 1qv.^{teer} og 5 Tom. Gaardens Brede langs med Kirke Gaarden fra ovenmeldte Gültzowa Hauge paa dend Nordre og merbemeldte Peder Jørgensens Hauge paa dend Syndre Siide er 9 Al. 3 qv.^{teer} og 4 Tom., hvilke formeldte Fag Huus osv.....

Peder Jørgensen Muurmester sælger sit hus - som matr No 118 - den 24.4.1745

til Orgelbygger Christian Abraham Svane, som var indehaver af det sydlige Nabosted Nr. 119.

Han gifter sig igen et halvt aar efter sin første kones død med Karen Mouritzdatter. De blev trolovede d. 9.12.1761 og viede 15.1.1762 i Rudkøbing, hvor hun ogsaa boede. Hun er muligvis født i København ca. 1720. Ved folketællingen i 1787 vides, at de bor i Vinkældergade hus nr. 102 i Rudkøbing sammen med hans ugifte søn Mads, der er murersvend.

4 aar senere dør Peder Jørgensen Bang samme steds, 81 aar gammel, den 23.8.1791, kl. 7 om morgenen. Af skifteprotokollen fremgaar bl.a., at hans ældste søn, Peder, er død og har efterladt sig en søn Hans Pedersen (Bang), 22 aar og en datter, Ellen Pedersdatter, 14 aar; begge skulle opholde sig i Apenrade hos deres moder; sønnerne Jørgen, Gotfred og Mads Pedersen Bang, der alle bor i Rudkøbing, samt sønnen Holger, som er død og har efterladt sig tre døtre, Anna, Ellen og Pernille.

Mads Pedersen Bang bor 1.febr. 1801 i Brogade, hus 27 i Rudkøbing; han er murermester og gift med Anne Elisabeth f.ca. 1765 og deres børn er Peder Mortensen Bang og Ellen Bang hhv. 8 og 4 aar gamle. I samme hus bor Holger Bangs enke og hendes børn Ellen og Pernille og Cathrine.

Sønnen Gotfred Pedersen Bang blev rebslager i Rudkøbing (borgerskab 3.1.1775.) Han leverede bl.a. tovværk til Tranekær Slot i henhold til regnskabsbilag dateret 30. maj 1789 (bilag 82).

Han blev ca. 1773 gift med Marthe Kolling, f.ca. 1753. De boede i 1787 i Sidselsbagersgade hus nr. 70 med deres 4 børn: Louise, Johan Østrup, Peder Jørgensen og Andreas Kolling Bang (hhv. 13, 11, 9, og 1 aar gamle). Han dør som enkemand i 1813, aaret efter broderen Mads.