



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

**GREVE LOKALHISTORISKE FORENING**

**BIDRAG TIL  
GREVE KOMMUNES HISTORIE**



**ROSENVANG**

Hæfte nr. 47: Rosenvang  
November 2001

*Rosenvang*  
Hæfte nr. 47 i serien  
»Bidrag til Greve kommunes historie«  
Udgivet af Greve Lokalhistoriske Forening  
November 2001  
Layout: Peder Broager  
1. oplag 400 eksemplarer  
Tryk: fila offset ApS, Karlslunde  
ISSN 0906-6500

Hæfte nr. 47 i serien  
»Bidrag til Greve kommunes historie«

# ROSENVANG

*Fortalt af  
Gerda og John Nymann Jensen  
til  
Peder Egelund*

GREVE LOKALHISTORISKE FORENING  
November 2001

## FORORD

*Hver ting på sin plads, hver ting til sin tid*, leveregler, der præger Gerda og John Nymann Jensen.

Hver ting er på sin plads, det ses i deres hyggelige hjem, opbygget gennem mere end 50 år og i deres ualmindelig smukke og velplejede have. Her har hver plante, hver blomst sin plads, arrangeret, passet og plejet af en kreativ fagmand.

Hver ting til sin tid blev efterlevet i forretningen, for altid at følge og tilpasse sig udviklingen i faget og i området – og stoppe i tide – mens legen var go', og så få mere tid til hus, til hjem, til familien og til hinanden.

### ALT PÅ SIN PLADS OG TIL SIN TID

Med disse ord tak til Gerda og John Nymann Jensen, tak for de mange samtaler som hermed blev jeres:

#### »Bidrag til Greve kommunes historie«.

*Peder Egehund*



*Morgensang 23. September 2001  
Gerda og John's guldbryllup*

## INDHOLD

|                            |      |    |
|----------------------------|------|----|
| BARNDOM OG UNGDOM          | SIDE | 7  |
| MINE FORÆLDRE              | SIDE | 10 |
| FORLOVET OG GIFT           | SIDE | 12 |
| SÅDAN STARTEDE DET         | SIDE | 14 |
| ANLÆGSGARTNER              | SIDE | 16 |
| ROSENVANG HAVECENTER       | SIDE | 17 |
| UDSTILLINGER OG TRO KUNDER | SIDE | 20 |
| PÅ FORKANT MED UDVIKLINGEN | SIDE | 22 |
| DET GIK GODT               | SIDE | 26 |

## BARNDOM OG UNGDOM

Jeg er født 4. december 1930 i Avedøre på Nordlundsvej 35, og blev døbt i Brøndbyøster Kirke 5. april 1931.

Mor og far flyttede til Greve i 1934. Jeg kom i skole da jeg var 6 år i Hundige gamle skole - skolen ligger der endnu. Her gik jeg i skole til jeg var 13 år. Hvis jeg ville fortsætte skolegangen, måtte jeg til Tåstrup.



*Rosa, Ejler, John og Jens Nymann Jensen ca. 1940*

Dengang var der ikke mulighed for videre skolegang her i kommunen.

Der var Hundige - hvor jeg gik, Kildebrønde, Greve og Mosede skoler. Først mange år senere, i 1954, kom Greve-Kildebrønde Central-skole, nu Hedelyskolen (der startede vores ældste søn Karl).





Jeg gik til præst hos pastor Ostermann i Greve og blev konfirmeret i Kildebrønde Kirke den 1. oktober 1944. Greve og Kildebrønde havde dengang samme præst.

I 1944 kom jeg som 14-årig på efterskole i Osted, hvor jeg var i vinterhalvåret 1944/45. Om vinteren var der drenge, og i sommerhalvåret var der piger.

I 1946 begyndte jeg at rejse ud, nu ville jeg gerne opleve noget, vi havde jo været lukket inde under krigen.

Jeg var første gang i Amerika som 16-årig kahytsdreng med M/S »Nordfareren« fra rederiet Norden. Det var spændende, men det var ikke mig - jeg længtes hjem. Jeg prøvede at »hoppe af«, men den gik ikke.

Det blev til to ture til Amerika, begge gange som kahytsdreng. Vi sejlede med kul. Dengang var der en besætning på 30 mand, i dag er der vel fem. Halvdelen af tiden var jeg hos kaptajnen, og resten af tiden var jeg i officersmessen hos maskinpersonalet, hvor jeg skulle holde deres kahytter samt messen, hvor de spiste.





*M/S "Nordfarer" indefrosset i isen ved Middelgrund i 1947*

Jeg sejlede i fire måneder. Da vi kom hjem i februar 1947, var alt lukket af is.

Vi blev hentet af isbryderen »Storbjørn« i Arendal, Norge. Der var i alt 16 skibe, nogle til Oslo, andre til Gøteborg og så os til København. Det tog 14 dage at nå til København, hvor vi afmønstrede, da skibet skulle på værft efter en skade fra et sammenstød med et svensk skib.

Så havde jeg fået nok af sømandslivet. Kun se vand og holde kæft, trit og retning, nej, det var ikke mig, jeg havde fået nok.

I 1948 tog jeg til Norge og fik job som gartner på Grifsheimgård på Hedmarken ved Hamar. Det var anderledes deroppe, alt skulle bæres, man kunne ikke køre med trillebør på grund af terrænet.

Jeg var et års tid i Hamar og arbejdede i både gartneri, skov- og landbrug, så jeg prøvede lidt af hvert.

I Norge var der mangel på alt på grund af krigen. Det kunne vi mærke på maden, vi levede mest af fisk og fiskebudding.

I dag kan jeg da godt spise fisk, men ikke fiskebudding - og jeg nægter at spise klipfisk.

Fra Norge gik turen til Sverige, hvor man kunne købe næsten alt.

Jeg arbejdede i Limhamn og tog hjem i weekenden med kaffe, cigaretter, sydfrugter og meget mere. Især kaffen var populær hos familien og ikke mindst hos mor.

I september 1949 rejste jeg til England, hvor der var mangel på arbejdskraft efter krigen, ved både gartneri og landbrug.

Fra England gik turen til Frankrig.

Grunden til de korte ophold og de mange forskellige steder var, at der krævedes opholdstilladelse, og det var svært at få for længere perioder.

### MINE FORÆLDRE

I 1926 købte mor og far et hus i Avedøre og indrettede her en købmandsforretning, som min mor passede. Mor har altid ønsket at være i forretning og helst i sin egen.



*John's far og mor, til højre mormor og morfar*

Min far arbejdede på Gartneriet Stormly i Avedøre. I sin fritid lavede han en del planter i mistbænke, når han ikke cyklede til Hellerup for at passe haver.

Vejløse, den. *3/2* 1925

**Chr. Hansen.**  
Handelsgartneriet  
„Stormly“.

Herr *P. J. Jørgensen*

|               | Kr.      | Sk. | Den. |
|---------------|----------|-----|------|
| 57 Timer à    | 115      | 65  | 53   |
| 17 do. a      | 123      | 20  | 18   |
| 5 Ugeløn      | 144      | 22  | 0    |
| Fyrtog        |          |     |      |
|               | Ialt Kr. | 102 | 16   |
| <i>Fuelon</i> | Forstud  | 1   | -    |
|               | Kr.      | 103 | 16   |

Lønseddel fra 1925

Dengang var der ikke vejnavne.

Det hed Avedøregårdens Udstyknng, parcel nr. 137. Først i 1928 blev det til Nordlundsvej

Senere købte de Kettegaarden, en gård på Kettevej i Avedøre. Far købte for at drive gartneri - der havde tidligere været landbrug.

Her boede vi indtil 1934 hvor de solgte, fordi far syntes, at der var for langt til Københavns Grønttorv, når man kørte med hestevogn.



Kettegaard ca. 1930

Det kunne derfor virke ulogisk at vi flyttede til Greve, der ligger 15 km længere fra København.

Vi flyttede til Lillevangsvej, der hvor Tjørnelyskolen og Syrenkæden i dag ligger, og her købte far et gartneri på tvangsauktion - det var under tredivernes økonomiske krise. Den tidligere ejer, en dansk-amerikaner, havde ladet det hele forfalde, så far var nødt til at genopbygge gartneriet helt fra grunden med drivhuse, fyrrum og pakrum.

I 1946 købte far ejendommen på hjørnet af Hundige Strandvej og Gøgevej af to grunde.

For det første ønskede mor at arbejde i forretning, det havde hun ikke gjort siden de solgte i Avedøre i 1934. Det kløede i fingrene på hende for at få forretning igen, så det blev en forretning med frugt, grønt og blomster.

For det andet blev der plads til en produktion af stiklinger (engelske pelargonier) med videresalg til gartnerier i hele landet.

Vi solgte dengang ca. 10.000 om året.

Om vinteren måtte vi stå på ski fra Lillevangsvej og herud for at fyre. Vi fyrede med tørv og brunkul om vinteren. Det var andre vintre end dem vi har nu. Dengang var der snedriver i 2-3 m's højde med mange veje lukkede i flere dage.

Vi fyrede fra ved 5-6-tiden om morgenen og til klokken 10 om aftenen. I dag er det lettere - nu har vi teknikken til den slags opgaver.

Hjemme i gartneriet på Lillevangsvej blev der fyret i drivhusene hele døgnet, med tørv og senere brunkul.

## FORLOVET OG GIFT

Gerda og jeg traf hinanden, en forårsdag i 1950, på sportspladsen, som dengang var en græsmark (der, hvor Hedelyskolen i dag er). Dengang var der kun et skur og en udendørs vandpost.

Gerda var kommet hertil i 1948 fra Sommersted (Oksenvad) i Sønderjylland, hvor hun havde været ude og tjene på gårde.

Hun kom herover som *ung pige* hos Kofod Jensen, der boede på Falkevej 4. Vi blev ringforlovet i efteråret 1950.

Vi overtog forpagtningen af forretningen på Hundige Strandvej i april 1951 - efter den havde været lukket i et års tid. Vi åbnede under



under navnet ROSENVANG, som fars gartneri også hed - opkaldt efter min mor, ROSA.



Min svigerfar syntes, vi skulle være gift, når vi nu skulle arbejde sammen, og det blev vi så i Oksenvad den 23. september 1951.

Det vil sige, at vi har fejret guld-bryllup i september og kunne have fejret forretningsjubilæum i april, hvis vi ikke havde lukket butikken i 1994 og lejet forretningen ud til andet formål - der er bilhandel nu. Vi har arbejdet sammen - på samme sted - i over 43 år, fra 1951 til 1994.

Det første år boede vi i et sommerhus her på vejen, Gøgevej 5. Efter vi havde boet på Gøgevej 5 i et år, byggede vi garagen om til en lejlighed (der hvor vi nu har stuen).

Vores adresse blev så, som den har været siden, Gøgevej 2.

Sådan boede vi indtil 1957, så rev vi drivhuset ned.

Grunden til at det var fyrrum og garage der blev bygget i 1946 og ikke et hus til beboelse var, at man ikke dengang kunne få tilladelse til at bygge på grund af materiale-mangel.

Når vi kunne bygge et drivhus, var det fordi vi købte materiale fra et brugt drivhus ude på Amager, der blev pillet ned og kørt herud. Glas og træ var jo også en mangelvare.



## SÅDAN STARTEDE DET

Gartneriet på Lillevangsvej var et produktions- og handlegartneri medens vores forretning på Hundige Strandvej var detailsalg - altså ingen produktion - ud over stiklingerne.

Der er meget stor forskel på jorden de to steder. Gartneriet på Lillevangsvej lå på god muldjord - og på Hundige Strandvej var der kun sand og lyng da vi startede. Vi var nødt til at grave af, og udskifte med muld.

Vi avlede ikke noget og havde kun frugt, grønt og blomster i de første syv år - alt sammen noget vi købte på Grønttorvet i København, og solgte her fra forretningen - vi var *købmænd*.

Dengang var der stort set kun sommerhusbeboere, og derfor lå salget hovedsageligt i sommerhalvåret. Om vinteren var der ikke meget at lave.

Der var en utrolig stor forskel på at drive forretningen op igennem 50'erne - og i dag. Dengang så det hele *helt anderledes* ud.

Et lyngområde med fire købmænd: *købmand* Jessen fra Tåstrup (ved siden af os), *købmand* Larsen på Jerismosevej (hvor Danske Bank ligger i dag), *købmand* Kræmer på den modsatte side af Hundige Strandvej (i dag Sara's spisehus) og *købmand* Sørensen længere henne ad strandvejen (nu er der en sportsforretning).

Hertil kom tre frugt- og grøntforretninger: Ravn, der i dag er en blomsterforretning, en ved Poppelvej og os. Tre bagerforretninger, tre kiosker og et apotek.

Udviklingen har medført at centrene, som er kommet til senere, har tiltrukket en meget stor del af kunderne.

Vores forretning lå hvor bilforretningen ligger i dag. Vi byggede den i 60'erne - startede dog allerede så småt i 1957. Indtil da havde vi kun 60 m<sup>2</sup> beboelse og med 2 børn var det nødvendigt at udvide, og som nævnt tidligere blev drivhuset revet ned.

Det var jo far der ejede ejendommen. I starten havde vi ingen penge, så vi forpagtede den i nogle år for 3000 kr. pr. år, med 250 kr. forud om måneden.

Vi havde lavet en aftale med far om hvor meget vi skulle betale, når vi købte ejendommen, og derfor måtte vi løbende betale, hvad vi byggede.



*Tilbygning i 1960*

Tomater og agurker købte vi hos min far, der solgte sine varer på Grønttorvet i København - jeg kørte dem derind i fars varevogn, en Ford kassevogn som engang havde været postbil - og vi købte så de varer, vi havde brug for. Det var vigtigt at fastholde butikken, for man kan ikke rende til og fra arbejdet i drivhuset, og man kan heller ikke lukke kunder ind i et drivhus - det duer ikke!

Ud over blomster, frugt og grønt solgte vi også konserver - og i forårs- og sommertiden frø. Vi solgte også kålplanter, som dengang kostede fem øre.

Så begyndte vi at købe roser hjem, og det gik strygende - sådan lidt i starten og så flere og flere. Det var virkelig sjovt.



Dengang vi endnu solgte frugt, var det kun dansk frugt. Der var endnu ikke kommet sydfrugter, dog lidt bananer, da brødrene Kjær startede herude - de to brødre der havde Ventrupgård i Greve (en gård der i dag er udstykket til industri).

Senere købte de en ejendom på Greve Strandvej, hvor de importerede og modnede kanariebananer. Vi hentede selv bananer hos dem.

Et af vore problemer, dengang vi solgte grøntsager, kål, salater og radiser, var at opbevare det, så det ikke blev fordærvet - især om vinteren, hvor der var ikke så mange kunder. Vi brugte vores kælder (som vi havde ud over drivhusene), der var betingelsen for at vi kunne opbevare grøntsager. Det eneste der var nemt at opbevare var kartofler, de kan da holde sig.

Umiddelbart efter sommerhusudviklingen tog til i 1952-53, købte vi en kartoffelskrællemaskine. Vi skrællede hver dag, og især lørdag/søndag var der travlt. Vi havde fire-fem drenge til at køre ud med skrællede kartofler i plastposer som var bestilt dagen før. Prisen var 25 øre pr. ½ kg.

Vi skrællede op til to tønder kartofler sådan en søndag formiddag.

Lørdag og søndag i sæsonen havde vi også jordbær og blomkål, som vi selv hentede i Kildebrønde og Greve, altid friskplukkede om morgenen. Jeg hentede dem på en *longjohn*, for jeg havde ikke bil dengang.

Kundekredsen var hovedsagelig sommerhusbeboere, alle langs med strandvejen og sidevejene og ikke inde i landet, der var jo ikke bygget så mange helårshuse, som der er nu.

## ANLÆGSGARTNER

I 1954 begyndte jeg med anlægsarbejde sideløbende med vores butik, vi havde jo ikke så meget at lave dengang.

Vi kunne levere alt fra idé til tegning og den færdiganlagte have, inklusiv levering af alt hvad der skulle bruges af planter, fliser, sten, jord, grus og hvad der ellers skulle bruges.

Vi havde også vedligeholdelse af haver, især hos de mange sommerhusejere. Når ejeren ikke var der, ordnede vi det hele: slog græs, klippede hæk og hvad der ellers var nødvendigt for, at alt var i orden. Om vinteren beskar jeg frugttræer.

Det var alt sammen noget jeg selv gjorde, men senere fik jeg dog nogen til at hjælpe mig.

På et tidspunkt begyndte jeg med større anlægsarbejder, bl.a. Mosede Skole, grønne områder med stier og legepladser, samt flere industriområder.

Anlægsarbejdet tog rigtigt til i 60'erne, da fik jeg benzinselskabet Caltex som kunde - jeg lavede alt anlægsarbejde og beplantning ved deres nye servicestationer på Sjælland.

Vi havde masser at gøre i forbindelse med det store byggeboom i 1964-65. Jeg startede på Krogager, hvor jeg har lavet rigtig mange haver. Senere på hele udstykningen - jeg kan kende dem i dag.

Vi har ikke beskæftiget os med anlæg og vedligeholdelse af parker og lignende, det kræver flere ansatte, en stor maskinpark og tid.

## ROSENVANG HAVE-CENTER

I 1958 lavede vi forretningen om til Rosenvang Have-center og droppede grøntsager, frugt og konserver.

Årsagen var, at jeg så en film fra Amerika i gartnerforeningen. Filmen handlede bl.a. om skyggehaller. - Jeg kan ikke huske, hvad filmen hed, men det var gartnerforeningens konsulent Klougart, der havde filmen med hjem fra en studietur derovre.

En skyggehal laves ved at sætte stolper op og forbinde dem med et tremmehegn - en slags pergola - med det formål at skygge for den værste sol og skabe læ for vinden.

Efter nøje at have rådført mig med Klougart, lavede jeg noget tilsvarende og startede med planter, som vi købte hjem og solgte videre.

Vi begyndte også i 1958 at importere planter fra Holland, og fik - sammen med andre - importtilladelse. Der kom hollændere herop, som vi købte af.



*Rosenvang Have-center - hjørnet Gøgevej / Hundige Strandvej*

Vi købte ubeset om efteråret og fik planterne leveret om foråret. Det var en hel lastbilfuld ad gangen, som vi var flere om at dele.

Der var stedsegrønne rododendron, stammede podede træer og frugtbuske, som der ikke var stor produktion af i Danmark.

Også dengang var der meget stor kontrol af planter. Alt blev kontrolleret af Statens Plantetilsyn og der blev taget jordprøver to gange om året samt foretaget kontrol for sygdomsangreb.

I 1960 købte vi en grund i Strøby Egede, til lagerplads af større stedsegrønne planter og træer.

Mange kom og fik lavet en haveplan med tegning – jo, jeg lavede mange beplantningsplaner. Jeg gjorde det, dels fordi jeg kunne lide det og vel især i forventning om, at folk så købte deres planter hos os - en opgave der efterhånden blev så stor, at det halvvejs blev til natarbejde.

Det med at lave en haveplan, var noget jeg gjorde gratis. Derfor var det lettere (og billigere) at gå til mig end til en havearkitekt.

På et tidspunkt antog vi en havearkitekt på deltid, og så kom det til at koste lidt. Samarbejdet varede i fem år.

Det tog også meget til med planter i forbindelse med nybyggeriet der kom med *de plougske grunde*, hvor der blev solgt grunde til 10.000 kr. Købte man, fulgte der et hvidkålshoved med, gratis.

Der kom der rigtig gang i salget af hækplanter og alt det øvrige til haven som de nye grundejere skulle bruge.

I marts/april 1962 så man de første skure i området - så flot kaldet sommerhuse.

Dengang var der hverken vejnavne eller numre, og veje var der heller ikke. Det var det rene pladder man skulle igennem for at komme frem.

Det var dengang kommunen blev kaldt Greve-Sivebrønde.

På grund af alt det der skete, måtte vi hele tiden bygge til, og det har vi nok gjort i 25 år - efterhånden som behovet opstod og der var penge til det.

Nu var det helt slut med at sælge andet end planter. Vi solgte potteplanter og sammenplantninger, men ikke buketter i butikken.



*Rosenvang Have-center set fra oven*



At sælge og binde buketter kræver, at den der ekspederer, skal have rene hænder, og det var uforeneligt med, at vi hele tiden skulle have fingrene i jorden - samtidigt krævede det mere plads end vi kunne afse og - så kunne vi slet ikke nå det.

Det tager tid at binde en buket og pakke den pænt ind - derfor.

Helt fra starten i begyndelsen af 60'erne havde vi ud over hækplanter også et stort salg af frugttræer, stedsegrønt, buske, træer og slyngplanter.

Dengang var vi tre der handlede med planter herude, og det var vi helt frem til midt i 70'erne, så forsvandt *Alt til haven*. Det var på den gamle Leinumgaard, der er nu børnehave.

Senere lukkede også planteskolen på hjørnet ved Godsvej - og endelig lukkede vi i 1994.

Efterfølgende er der naturligvis kommet andre, og her kan vi bare nævne Bilka, Hansen Planter og sidst Ancher's planteskole.

Samtidig med de mange udstykninger kom der også fart i udviklingen herude ved stranden.

Mange sommerhuse blev ombygget til helårshuse og parcelhuse - byggeriet tog til og kulminerede i 70'erne og 80'erne.

## UDSTILLINGER OG TRO KUNDER

Vi havde mange kunder langvejs fra idet vi har udstillet fem gange i Forum og på mange gartnerudstillinger, hvor vi lavede anlæg og salgsudstillinger. Vi udleverede kataloger med det vi havde og det vi solgte.

Vi lavede selv kataloger sammen med andre havecentre - vi var i alt 14, der gik sammen om det i hele Danmark.

I 1960, 1962 og igen i 1972 blev vi ved udstillingen i Forum i København tildelt ærespræmie og stor sølvmedalje.

På udstilling i Roskildehallen fik vi ærespræmie i 1963 og 1968.

Ser vi tilbage på de mange år, var der mange højdepunkter.



*Udstilling i Forum - Rosenvang fik sølvmedalje*

De sæsonprægede: jul, nytår, påske, pinse - og især på mors dag var der travlt!

Hertil kommer naturligvis forårs- og efterårstravlheden.



*Gerda og Johns sølvbryllup 1976*

Vi har også kunnet glæde os over at have haft kunder i flere generationer. Vi har jo gennemlevet en helt utrolig udvikling, i et område med meget store forandringer.

Tænk, da vi startede var her lyng, vejgrøfter og vejtræer langs vejen - cementvejen, som den blev kaldt, på grund af belægningen.

Det blev efterhånden ændret totalt grundet den voksende trafik.

Havde der ikke været den udvikling, kunne vi jo ikke have drevet forretningen som vi gjorde.



*Rosenvang er blevet stor*

Forretninger skal, for at følge med i dag, være villig til omstilling.

Det gjaldt så sandelig også for os. Vi har hele tiden måtte tilpasse os den skiftende kundekreds og de markedsmæssige muligheder.

Udviklingen her i de 43 år vi drev forretning svarer vel til næsten hundrede års udvikling andre steder i landet.

### **PÅ FORKANT AF UDVIKLINGEN**

Ser vi over hele perioden, har vi af lyst men også af økonomiske grunde truffet nogen store beslutninger. Sortimentet i butikken, opstart af anlægsarbejde og da butikscentrene begyndte at komme.

Da Hundige Storcenter med Bilka kom, så vi at aviserne havde lavet nogle cirkler. Inden for 5 km dør næsten alle butikker, og indenfor 10 km dør der så og så mange. Vi kørte til Tilst og så den første Bilka - vi var egentlig ikke så overraskede.





*Gartneriet Rosenvang ved Lillevangsvej - set mod øst. Man kan skimte Kroggården i baggrunden til højre. Boliger med garagen i forgrunden, bagved væksthuse og bagest arealer med grønt.*

Vi vendte hjem og traf beslutningen: alt skulle bygges om og fornyes i den udstrækning vi kunne - inden Bilka åbnede her.

Vi gennemførte ombygningerne og fornyelserne, for så ville vi ikke få nogen udgifter på denne konto de næste fem år.

Så begyndte vi at importere keramik fra Spanien. Vi havde heldet med os, for der var en vognmand, der kørte gods til Spanien, og så tog han keramik med tilbage til os. Keramik fra Spanien var der ikke så mange der importerede, så vi havde noget som ikke mange andre havde.



*Container tømmes - det skulle gå stærkt for at genere mindst muligt*

Vi aftog selv de store ting - vaser og krukker, medens de små ting, urtepotter osv. blev sendt over til Jesperhus Blomsterpark i Jylland.

Det var gennem vognmanden vi havde samarbejde med Jesperhus Blomsterpark. Jeg har aldrig været derovre eller mødt dem, selv om vi samarbejdede. Det var en helt praktisk ting - netop af hensyn til transporten - idet de små ting var pakket ned i de store - altså en besparelse i fragtomkostningerne.





*Det var store krukker - så store*

Da den forretning ebbede ud, fordi andre også var startet med at importere fra Spanien, begyndte vi i 1985 at importere varer fra Thailand.

Vi var selv ude og se på varerne og købe ind - og fik det leveret tre måneder senere.

Vi købte hos de små leverandører, der ikke kunne levere i store mængder. Stentøj, krukker og figurer fra Thailand og kurvevarer fra Filippinerne - alt i mange modeller og størrelser.

På det tidspunkt blev der solgt mange blomster af plastic.

Vi begyndte at importere blomster - lavet af silke - fra Thailand, det var en virkelig god artikel.

*Det har altid været væsentligt for os hele tiden at være to-tre skridt foran de andre i branchen - og så stoppe i tide mens legen var god - men ikke uden risiko, da vi skulle fylde en 20 fods container af hensyn til transportomkostningerne.*

Vi solgte tonsvis af gødning, noget vi først begyndte at sælge i 1959.

Et år var vi en af de største aftagere af græsfrø fra Trifolium. Vi havde et årligt forbrug til græsplæner på ca. 2200 kg (der går 5 kg græsfrø til 100 m<sup>2</sup>).

Vi havde mange *strøgekunder* - helt ned til Strøby Egede. Det var kunder vi kun så om foråret, men de kom tilbage år efter år.

Vi havde også mange der kom og fik plantet altankasser. De kom med deres altankasser - bl.a. helt nede fra Holeby på Lolland - i lastbil, og de kom i mange år.

Både Rønnede kro og Klostergaarden fik plantet deres omkring tredive blomsterkasser hos os. De kom med dem den ene dag og hentede dem næste dag - så havde vi stået om aftenen og plantet dem til.

Dengang havde vi løs hjælp - vi har aldrig haft nogen fastansat - selv om der er en, der har hjulpet os i over 20 år.

Det er netop et af problemerne ved denne form for forretning, vi er meget afhængig af vejret. Løb vi ind i 8-14 dages regnvejr i sommertiden, var der ikke meget at lave og omvendt. Var det rigtig godt sommervejr, så fik vi meget travlt og dermed nogle lange arbejdsdage.

I sæsonen kom der ofte 2-3 varevogne med varer om lørdagen, direkte fra grønttorvet og anbragt oppe foran butikken..

## DET GIK GODT

Vi har haft en god tid og kan glæde os over begge at have været raske - og at vi fortsat er raske, ellers kunne det slet ikke have ladet sig gøre.

Og så kan vi glæde os over at det, der blev vores fælles arbejde, også er vore store interesse og hobby.

Sidst ikke mindst kan vi glæde os over vore tre børn, Karl, Inga og Jens, vore svigerbørn, fem børnebørn og så Mikkel - vort dejlige oldebarn.

*Børn og børnebørn samt oldebarn samlet i anledning af Gerda og Johns guldbryllup i september 2001 - fra venstre mod højre:*



- bagest*
- 1 JENS (søn f. 1958)
  - 2 INGA (datter f. 1955) og 3 ERIK (svigersøn)
  - 4 YVONNE (svigerdatter) og 5 KARL (søn f. 1952)
- midten:*
- 6 JOHN (yngste søn af 4+5)
  - 7 RONNI (11's mand)
  - 8 KEVIN (13's forlovede)
  - 9 MICHAEL (14's forlovede)
- forrest*
- 10 LINDA (yngste datter af 2+3)
  - 11 BETINA (ældste datter af 2+3)
  - 12 MIKKEL (oldebarn, søn af 7+11)
  - 13 TANJA (ældste datter af 4+5)
  - 14 KRISTINA (yngste datter af 4+5)





*Vask og afvejning af meloner på Nordlundsvej i 1931  
Fra venstre Oda, Åge (i dag 97 år), på vognen John's far, herefter  
John's mor, yderst til højre John's farbror Niels (i dag 94 år).*

## 70 ÅR SENERE



*Oldemor og oldefar ved Mikkel's dåb 22. april 2001*



*Gerda's forældre på besøg i 1952*



*Gerda modtager varer fra torvet i 1959*





*Rosenvang, set fra Hundige Strandvej  
i baggrunden tv. H. Jessen's Trælast*



*Rosenvang, vinteren 1961 / 1962*



*Rosenvang, sommeren 1962*

## Serien »Bidrag til Greve kommunes historie« omfatter nu følgende »Gule hæfter«

- |    |  |                             |
|----|--|-----------------------------|
| 1  | Greve sogn - 1836                                    | Ole Eriksen og G. Gregersen |
| 2  | Greve sogn - folketællinger 1801                     | Ole Eriksen og G. Gregersen |
| 3  | Kildebrønde sogn - 1836                              | Ole Eriksen og G. Gregersen |
| 4  | Oeders Efterretninger 1771                           | Ole Eriksen og G. Gregersen |
| 5  | 7 soldaterbreve fra 1864                             | Gunnar Petersen             |
| 6  | Tune sogn - 1836                                     | Ole Eriksen og G. Gregersen |
| 7  | Karlslunde sogn - 1836                               | Ole Eriksen og G. Gregersen |
| 8  | Samtale med Maren Petersen                           | Ole Eriksen                 |
| 9  | Forsamlingshuset »Godhaab«s start                    | Ole Eriksen                 |
| 10 | Bybranden i Kildebrønde                              | Bjørn Helles                |
| 11 | Tiggerliv i gamle dage                               | Meta Nielsen og Ole Eriksen |
| 12 | Vilhelm Pedersen                                     | Bjørn Helles                |
| 13 | »Strandgreven«                                       | Ole Eriksen                 |
| 14 | Sønderholm boplads                                   | B. Andersen og L. Pedersen  |
| 15 | »Kaldet følger enken«                                | E. Doberck                  |
| 16 | Greve Hospital                                       | Ole Eriksen                 |
| 17 | Da Greve-Kildebrønde blev storkommune                | Frode Hansen                |
| 18 | Karlslunde Landsby                                   | Inger Vestergaard           |
| 19 | Et livstestamente                                    | G. Gregersen                |
| 20 | Elev i Mosede skole                                  | Gudrun Jensen               |
| 21 | Erindringer om Mosede Fort                           | Halvor Boiehøj              |
| 22 | Erindringer fra min barndom - 1                      | Kirsten Petersen            |
| 23 | Erindringer fra min barndom - 2                      | Kirsten Petersen            |
| 24 | Erindringer fra min barndom - 3                      | Kirsten Petersen            |
| 25 | Tune-sprøjten  | Poul Gehl                   |
| 26 | Karlslunde skole 1742 - 1942                         | Valdemar Mortensen          |
| 27 | Michael Vulf Giøer legat                             | E. Doberck                  |
| 28 | »Josef« og »Illegalt til Sverrig«                    | Halvor Boiehøj              |
| 29 | Flugten til Sverrig                                  | Bjørn Helles                |
| 30 | Mosede Politi 1935 - 1985                            | Ole Eriksen                 |
| 31 | Dobbeltmorderen på Kildebrønde mark                  | Bjørn Helles                |
| 32 | De svenske soldater på Greve-egnen                   | Bjørn Helles                |
| 33 | 2 kvindeskæbner fra Hedeboegnen                      | Inge-Lise Overballe         |
| 34 | Ryg og rejs - en pipe tobak i Køge Kro               | Karl Johan Rubæk            |
| 35 | Valentinere på Geddesdal 1822 - 1927                 | Carl Erik Andresen          |
| 36 | »En velnæret Arbejder er<br>som en kjæmefodret hest« | Carl Erik Andresen          |
| 37 | Lidt om Tune i gamle dage                            | Johannes Hansen             |

- 38 »Søfryd« og Anker Christensen
- 39 Et gammelt kort
- 40 En Hundiedrengs erindringer - 1
- 41 En Hundiedrengs erindringer - 2
- 42 Bogbussen i Greve Kommune
- 43 Oldermandslav i Karlslunde
- 44 Hundige Kirke
- 45 Oldermandslauget i Tune
- 46 Greve Teater
- 47 Rosenvang, Greve Strand

- Ole Eriksen
- Ole Eriksen
- Johannes Sørensen
- Johannes Sørensen
- Kirsten From Christensen
- Bente Bay Jørgensen
- Peder Egelund
- Jakob Kjær
- Axel Weis Bjerrum
- Peder Egelund