



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Bødkermester

Emil Madsens Forfædre

Lidt Slægtshistorie

Af
Viceskoleinspektør Carl Svenstrup,
Grenaa

GENEALOGISK SAMLING
Grenaa Folketidendes Bogtrykkeri

1939

43 4473

Som adskillige i Grenaa véd, var afdøde Bødkermester Emil Madsen Efterkommer af en af Grenaa's allerældste Slægter. En af Linjerner kan føres tilbage til hans Tipoldefader, en anden til hans Tipliplipoldemoder.

En af de Kisteplader, som i Sommeren 1938 opgravedes paa Torvet ved dettes Regulering, bar følgende Indskrift:

Vel-ædle, høj-fornemme

**Hr. Rasmus Andersson
Skifter,**

født ved Rygaardstrand i Januari 1724, som efter sin Lyst blev anbragt ved Sømandskab og var derved vexelvis heldig.

Nedsatte sig som Kjøbmand i Grenaae Ao 1757 og i 2de Ægteskaber med forhen i Gud hensøvede

Vel-ædle og Dyyd-zirede Damer
Kirstine Mau
og

Anne Ulriche Munch
avlede 8 Børn, af hvilke 2 Sønner og 2 Døttre efterlevende takker Ham for Faderomhu efter Mulighed.

Ærlighed i Handlinger og Ordholdenhed i Løfter hædrede hans Navn og Rygte;

Umisundelig over andres Fortrin, ej foragtelig imod de Ringø og

ej stolt af Lykkens Medhold og forsagt i megen Modgang hendsled Han sine Dage jævnt uden Bram. Gjennem det Hele mærkede man efterhaanden hans Dannelse til en kommende Ævighed, hvortil han indgik ved en forhaabentlig salig Døød, der skeede den 24. [Juni] 1797, gammel næsten 73½ Aar.

Denne fortræffelige Mand og Borger var Emil Madsens Tipoldefader. Som den pompøse Gravskrift angiver, var han Skipper og Købmand i Grenaa i 40 Aar. Han var en af Byens allerbetydeligste Forretningsmænd, Konsumptionsforpagter i en Aarrække og ejede og beboede den Gaard, som laa paa Torvet, hvor nu Raadhuset ligger. Det var dengang Byens største Gaard i 1 Etage, brandforsikret for 1010 Rdl. Men selvfølgelig kunde den ikke maale sig med de 7 Gaarde i 2 Etager, hvoraf nu kun „Aftenstjernen“ og Købmand Skovs er tilbage.

Af Rasmus Schifters Sønner var en Prokurator paa St. Thomas i Dansk Vestindien og vistnok ugift. Han efterlod sig betydelige Midler, som bl. a. kom hans herværende Søster til Gode.

Af Pigebørnene var Elsc

Schifter Datter af første Ægteskab. Hun var altsaa Kirstine Maus Datter og gaar derigennem 2 Generaljoner længere tilbage i Grenaa's Historie end faderen. Hendes Morfar var, som der staar i Gjessings „Danske Jubellærere“, „den ved sin Forstand og Gudsfrygt navnkundige Købmand i Grenaa, Rasmus Sørensens Mau“. Det var ham, som beboede nuværende „Aftensjernen“, dengang en meget anseelig Købmandsgaard.

Else Schifter, der var født 1766, giftede sig i 1787 med Georg Friderich Rempe, Organist og Bedemand i Grenaa. Som Vederlag for en Del af hendes Arvepart gav Faderen dem 2 smaa Huse paa Lillegade, hvoraf det ene laa, hvor nuv. Bager Hartmanns Hus ligger, og det andet, den tidligere Latinskole, som Nabo dertil. Men Ægteskabet var ikke lykkeligt. Else, der tidligt var blevet moderløs, var en meget ekscentrisk Pige, og Organisten var af en vanskelig Karakter. Han forlod allerede ved Paasketid 1791 Hjemmet, og Ægteskabet opløstes da senere „propter malitiosam desertionem“ [d. v. s. fordi han i Ondskab havde forladt Hjemmet], og Else fik Ret til Indgaelse af nyt Ægteskab. Skilsmisse var dengang noget ganske cnestaaende i denne lille, skikkelige By.

Den unge Dame var en af Byens mest fremtrædende Skikkelser. Hun havde søgt og erholdt Bevilling til at være sin egen Værge, arvede efter sin Moders Familie, Mau'erne, baade Penge og et Hus, men forstod ikke at spare paa sin Kapital, saa

hendes Broder, Prokuratøren paa St. Thomas, der efterlod hende flere Tusinde Dlr., satte dem fast som et Legat i Overformynderiet, hvoraf hun kun fik Renterne.

Den 5. Januar 1803 indgik Else Schifter nyt Ægteskab. Hendes Mand var Sømand Peder Njelsen Høeg. Han var født i „Strandhuset paa Hessel Mark“, nuværende „Kannegaarden“. Han hav-



Bødkermester P. A. F. Madsen.
(f. 14/4 1834, d. 26/2 1902)

de været med i Slaget paa Rheden, hvor han blev saaret, og oppebar en lille Pension paa 36 Rdl. Under Englænderkrigen var han Opsynsmand ved en „Bavne“, som var tændt ved Grenaa Strand. Heller ikke dette Ægteskab var af lang Varighed. Han døde i 1810.

Deres ældste Datter, Ane Kirstine Marie Høeg, var født 3. Maj 1804. De boede dengang paa Storegade i det morsomme gamle Sted, der er kendt under Navnet „Mankebo“.

Paa sine senere Aar købte Fru Else Høeg i 1825 det Sted paa Lillegade, der altsaa nu har været i Slægtens Besiddelse i ca.

115 Aar, og hvor hun vistnok havde boet en Del Aar før. Det havde tidligere tilhørt en anden af hendes Onkler, den rige Købmand og Agent Rasmus Møller, der foruden dette Hus ejede baade de tilstødende paa Lillegade (opad mod Torvet) og mod Storegade (Købmand Nielsens og Snedker Sørensens).

Den ældste Datter, førnævnte Ane Kirstine Marie, ægtede Peder Madsen, som var Væver. De blev efter Moderens Død i 1829 Ejere af Husel.

I 1847 herskede der en slem Epidemi af Skarlagensfeber her i Grenaa. Et af Ægteparrets Børn, Emil Madsen, døde deraf og med otte Dages Mellemlum ogsaa Væver Peder Madsen, som døde 26. September 1847, kun 47 Aar gammel.

En anden Søn var Peter Anton Frederik Madsen (født 14. April 1834). Han blev Bødkermester i Grenaa, tog Borger-



Bødkermester Emil Madsen.
(f. 11/9 1871, d. 4/10 1939)

skab i 1861 og ægtede Melte Marie Pedersdatter.

Del var en meget stiltfærdig Mand, som ikke tog Del i det

offentlige Liv, men var en saare flittig Mand i sit Værksted. Han døde 26. Februar 1902.

14 Dage efter tog Sønnen, nu afdøde Emil Madsen, Borger- skab som Bødkermester. Han havde lært Faget hjemme og havde arbejdet sammen med Fa- deren hele sin Tid.

Først sent giftede han sig. Hans Hustru, Dorihea Madsen, døde for nogle Aar siden. Ægte- skabet var barnløst, og dermed er altsaa denne gamle Grenaa- slægt uddød her i Byen.

Slamlavlen er altsaa denne:

Kirsten Rasmusdatter Mau, død 1724, gift med Skip- per Søren Jensen, død ca. 1700.

Købmand Rasmus Søren- sen Mau, død før 1755, gift med Ane Margrethe Sørensdatter, død 1773.

Kirsten Rasmusdatter Mau, født ca. 1737, død 1770, gift med Købmand Rasmus Schif- ter, født 1724, død 1797.

Else Schifter, født 1766, død 3. Juni 1829, gift 1) med Or- ganist G. F. Remple, gift 2) med Sømand Peder Høeg, født 1770, død 17. December 1810.

Ane Kirstine Marie Høeg, født 3. Maj 1804, død 23. Januar 1864, gift med Væver Peder Madsen, født 1800, død 26. September 1847.

Bødker P. A. F. Madsen, født 14. April 1834, død 26. Fe- bruar 1902, gift med Melte Marie Pedersdatter, død 2. Maj 1911.

Bødker Emil Madsen, født 11. September 1871, død 4. Ok- tober 1939, gift med Dorthea Madsen.

Carl Svenstrup.