



## **Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online**

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### **Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor**

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### **Ophavsret**

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### **Links**

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



Christian Knudsen  
Familien Vogelsang  
paa Solbjerggaard,  
Bommerlund og  
Østerholm

99.9 VO 27 k

1956

Familien Vogelsang  
paa Solbjerggaard, Bommerlunda og Østerholm  
med oplysninger om familiens sidelinier

erter Christian Knudsens samlinger til  
en familiehistorie, III. del, side 5 - 67

Aiskrift med tilføjelser og alfabetisk  
navneliste

ved Christian Maibøll

Cejlsing 1956

Familien Vogelsang paa Solbjerggaard, Svenstrup sogn

\*\*\*\*\*

1690 blev Martin Vogelsang paa Solbjerggaard, søn af parcellist paa Hartspring Mathias J. Vogelsang og Margrethe With, gift med jomfru Anna Caroline Charlotte Amalie Drescher, datter af hertugindeens hofintendant, cancelliraad hr. Christian Gotfred og Drescher og hustru Maria Catharina Kretzschmer, født den 5. september 1772, død 1858 den 14. dec. i en alder af 86 1/4 aar. Martin Vogelsang var født 1763, døbt den 12. søndag efter trinitatis, og døde den 2. oktober 1839.

I tre aar, fra den 20. marts 1779 til den 20. marts 1782 havde han lært gartneriet hos hofgartner Joh. Christoffer Kraft paa Augustenborg. Allerede i hans faders tid var der anlagt en træ- og planteskole paa Solbjerggaard, og han drev derfor en ikke ubetydelig handel med frugttræer af alle slags, ikke blot i den nærmeste omegn, men der sendtes stadig træer til Fyn, Sjælland og det øvrige Danmark. I gode frugtaar var saiget af æbler, ogsaa tørrede, og most en god erhvervskilde.

Efter mandens død havde enken en god støtte i Matthias Hansen Vogelsang fra Helved, der var Martin Vogelsangs søskendebarn. Han døde paa Solbjerggaard i sommeren 1857.

BØRN :

- 1) Marie Margaretha Henriette Vogelsang, født paa Solbjerggaard d. 22. oktober 1791, død af brysttæring den 14. juni 1819, 28 aar gl. I daglig tale kaldet Mari Margreth.
  - 2) Matthias Vogelsang, tvilling, født den 30. november 1793. Han var fra 1822 i flere aar forvalter hos grev Moltke Hvittfeld paa Glorup (Fyn). Han afløste her Matthias Alexander Henningsen, en broder til pastor Henningsen i Lysabild, som 1822 forulykkede med en båd under Asterholm. Matthias Vogelsang iuligtes af Nicolai Ahlmann (senere ejer af Verthemine), og til sidst fik Jørgen Nicolai Jessen af Majbølgaard pladsen paa Glorup. Grev Moltke Hvittfeld sætte megen pris paa den unge Matthias Vogelsang og forærede ham ved anrejsen en smuk ridehest.
- Efter hjemkomsten blev han 1829 forlovet med Maria Katharine Clausen, født den 15. marts 1803 i Svenstrup, datter af skibskaptajn og ejer af Svendstrup kro Peder Clausen og hustru Antoinette født Nissen, død paa Solbjerggaard den 21. september i en alder af 73 aar. Matthias Vogelsang var død allerede efter fire aars ægteskab den 21. januar 1833, kun 40 aar gammel.

to Børn : a - b

- a) Martin Vogelsang, født den 16. marts 1830 paa Solbjerggaard død ugift den 20. juni 1911. Lærte 1846-47 landvæsen paa Lysholm, kom hjem og ledede efterhaanden gaardens drift under bedstemodrens opsyn og modtog ved hendes død 1858 selv gaarden. en brav og retskaffen mand, svagelig af helbred, led fra barndommen af tunghørighed, dansk af sindelag. Moderen bestyrede huset for ham fra 1858-76, og efter hendes død overtog hans gamle tante Caroline Vogelsang fra Bommelund ledelsen. Han solgte gaarden 1902 til Margrethe Witzke I. Jessen, enke efter Heinrich Witzke, forpagter paa Græsten herregaard. Vogelsang flyttede til Sgenmølle, hvor han havde købt Dreschers hus.
  - b) Anna Caroline Margaretha Vogelsang, født den 11. januar 1832 paa Solbjerggaard, blev den 9. okt. 1856 gift med sin fætter Thomas Vogelsang fra Bommelund, hvor han fødtes den 1. juni 1819. Efter at have læret til søs kom han 1854 hjem. Han købte gaarden Holbæk i Sunaved, men solgte den før 1878 og flyttede til Græsten. en god dansk mand.
- tre børn : aa - cc .
- aa) Matthias Vogel sang, født paa Holbæk 12. juni 1857, er ved landvæsenet i Sverige.

bb) Martin Christian Peter Vogelsang, født paa Holbek den 19. december 1858, opholdt sig 1878 hos familien i Norge (se nedenfor !!)

cc) Maria Margarethe Vogelsang, født paa Holbek den 25. juli 1866, er hjemme hos forældrene i Graasten.

3) Christian Gotfred Vogelsang (tvilling), født paa Solbjerggaard den 30. november 1793. Da hans farbroder Johan Christian Vogelsang i Trondhjem i Norge ingen børn havde, kom han allerede i en alder af 13 aar derop 1806. Han forestod glasværket for onkelen i flere aar og købte siden det hele for 600 rigsdaler. Han er gift med Birgitte N., en degnedatter der fra egnen. Han var her paa Als i besøg med familie 1834 og 1856. Han var en rar, venlig og brav mand og døde i Trondhjem den 6. september 1865 i en alder af 72 aar.

to Børn : a - b

a) Christian Vogelsang, døde før 1856 i en alder af 24 aar i Christiania.

b) Maria Vogelsang, født 1818, gift med købmand J. Berg i Trondhjem.

4) Martin Jørgen Diederich Vogelsang, født paa Solbjerggaard den 5. august 1800, død den 22. august 1843, gl. 43 aar, ugift. Han var vistnok svagelig i opvæksten, var noget indskrænket og undertiden lidt forstyrret i hovedet.

Stamtavle til side 1

.....

Hansasmusen Tostrup, degn i Himmelev ved Roskilde, gift med Maren Madsdatter Starreskov

Matthias Hansen Tostrup, provst og præst i Svendstrup 1745-84      Maren Tostrup, g.m. Lars Gotschalk degn i Himmelev og Væddelev, Sjælland

Maren Gotschalk, g.m. Gulasmød v. Ham i Oksbølle      Hans Gotschalk rektor i Aalborg      Karen Gotschalk, g.m. Møller Johan Nissen i Stevning

David Gotschalk, sognepræst i Aars og Haubro (Jylland) død 1828      Antoinette Nissen, datter, g.m. synsmand og gaardmand Claus Jacobsen i Svendstrup      Peder Clausen

Hans Christian Magnus Gotschalk, overlæge 1842 og senere under krigen 1848 - 1860      Marie Kathrine Clausen, gift med Matthias Vogelsang, ejer af Solbjerggaard      Jacob Clausen, gaardmand i Svendstrup

Familien Vogelsang paa Bommelund

\*\*\*\*\*

Matthias Vogelsang, søn af parcellist Matthias Vogelsang og Martin Margaretha With til Solbjerggaard, var født paa Hartspring 1768 og døbt i Svendstrup kirke den 11. november. Ligesom sine andre søskende blev han først undervist i hjemmet af en huslærer Peter Klincker; her siden blev han sat i Sønderborg skole, hvor han modtog undervisning af sin grand-onkel, rektor Elieser Pfündel, i hvis hus han opholdt sig. I en ung alder satte hans fader ham ned paa Bommelund for at have tilsyn med denne gaards bedrift. Indtil havde hans gamle bedstemoder Maria Margretha Vogelsang af Helled styret husvæsenet, men hun var nu for gammel, og derfor blev hun afløst af sin sønneatter Mette Marie Vogelsang, der var et aar ældre end broderen Matthias. 1790 døde faderen, og Mette Marie blev gift med provst Hoiger Fangel i Nordborg. Matthias Vogelsang overtog ved skiftet denne gaard, mens broderen Martin Vogelsang fik Solbjerggaard, saaledes som det var bestemt af faderen. Bedstemoderen blev hos ham til sin død 1796.

Matthias Vogelsang var gift to gange, første gang den 30. maj 1794 med

enken Marie Elisabeth Knudsen fra Ketting kro, datter af Nicolai Thomsen og hustru Charlotte Marie Petersdatter i Augustenborg, døbt i Ketting den 21. januar 1771, død i Bommelund, Egen sogn, den 13. aug. 1808, begr. den 18. august.

anden gang den 26. maj 1810 med Margaretha Marie Hansen, født 1786 i Helved Notmark sogn, som datter af Hans Sørensen, sædvanlig kaldt Skolemester. (Familien boede senere på Peterholm), død på alderdom den 1. december 1860 i en alder af 74 år og 6 måneder. Matthias Vogelsang døde 66 år gammel den 14. februar 1835.

Ketting kro blev under 15. maj 1794 bortforpagtet til Matthias Niderichsen Vogelsang af Helved for et tiarsrum af 20 år for 160 rdl. courant om året. N. Martin Vogelsang til Solbjerggaard og Johannes Niderichsen Vogelsang, Kaaoner i Helved, gik i caution for dem.

1817 den 27. december købte Matthias Vogelsang på Bommelund på offentlig auktion og senere ved overbud af gartner Peter Petersen på Peterholm det saakaldte gartnersted med samtlige bygninger, den saakaldte herskabelige frugt- og køkkenhave, den forrige herskabelige lysthave, der staar tilsammen for 2 td. land og 2 td, 2 3/16 skæpper parcelland på udstednoved for 2020 rdl. cour. eller 3232 rdl. solv. heraf udbetales kontant 420 rdl. cour. eller 672 rdl. solv. de øvrige penge blev staaende på gården. Skødet er udstedt den 29. juni 1818 i Nordborg herredsskriveri.

Ved skiftet efter hans første kone 1809 kom 3900 rdl. til deling; deraf fik faderen Matth. Vogelsang til sin part 600 rdl. sønnen af Marie Elisabeths første ægteskab 300 rdl. efter Knudsen og de fire halvbrødre hver 500 rdl. altsaa 3000 rdl. og søsteren Anna Christina Knudsen 300 rdl. I alt var han i begge ægteskaber fader til 13 børn af hvilke flere maaske har været dødfødte eller er døde lige efter fødselen. Saavidt vides havde han med den første kone syv og med den anden 11 børn. Disse var:

a) Medbørn

- 1) Joh. Peter Knudsen, født i Ketting kro den 28. aug. 1791, døbt den 31. august, død som kromand i Ketting den 14. januar 1838, begr. den 20. l.
- 2) Anne Christine Knudsen, født den 2. februar 1794, død den 17. april 1859 som enke efter parcelvist Thomas Thomsen på Hartspring.

b) hans egne børn af første ægteskab

- 3) Matthias Vogelsang, døbt den 5. oktober 1795 og død den 18. september 1866 på Bommelund. Var fra barn af inaskrænket af fatteevne og fik derfor aldrig noget for sig selv, men blev tilskrevet gården, hvor han skulde nyde sin forplejning, indtil at den igen skulde arve, hvad han havde. var altid meget stillerig og skikkelig af sig, gik mest og passede børnene i sine senere år.
- 4) Nicolai Knudsen Vogelsang, født på Bommelund 1797, døbt den 6. september - fik gården - se nedenfor !!!
- 5) Martin Christian Vogelsang, døbt den 9. oktober 1799, død lille.
- 6) Martin Christian Vogelsang, født den 28. juni 1801 på Bommelund. Han var meget høj og gik i mange år som karl hjemme hos faderen og blev hustruens egenkab hos broderen. Han brugte sig selv af tungsindighed den 28. februar 1839.
- 7) Fredrik Vogelsang, født den 2. juli 1804. Han fik stedet på Peterholm. se nedenfor !!!!
- 8) Margaretha Marie Vogelsang, født den 9. okt. 1806, død 6. maj 1807.
- 9) død som lille barn.

c) Børn af andet ægteskab med Margarethe Marie Hansen:

10. Johan Christian Vogelsang, født på Bommelund den 18. august 1810 lærte købmandshandelen i Sønderborg og var i mange år som kommis hos den rige købmand Bock i Hamborg (søn af købmand og deputeret borger Johannes Bock i Sønderborg), indtil han svag kom i uset hos sin broder på Holbæk i Sundved, hvor han opholdt sig

- et par aar og døde ugift den 18. juni 1865 i en alder af 55 aar.
- 11) Marie Margaretha Elisabeth Vogelsang, født paa Bommelund den 18 december 1811 (sædvanlig kaldt "Gretchen", døde som sinnessyg pige paa Iødegaarden den 9. juli 1873. Hun var først nogle aar i kettingkro og kom siden til den gamle kaptajn Christian Matzen paa Brue lund ved Nordborg, flyttede med hans enke til Meelsgaard, hvor hun til sidst 1853 blev forvirret i hovedet og kom hjem til moderen. Efter moderen død blev hun i altsigten, og familien tog et par iolk ind til at pleje hende. Hun kendte ingen af sin familie, men var altid ilittig og gik stille og rolig ved sit arbejde, gik tit ind paa gaarden, da hun holdt af Jørgen Hansen og hans hustru. Hun havde haft en del besvær hos de gamle Matzens, og da siden sønnen, den unge Christian Matzen til Meelsgaard, gik i altil, mistede hun alt, hvad hun surt havde gaaet og slæbt for.
- 12) Anna Caroline Vogelsang, født den 23. april 1813 paa Bommelund og kom i ung alder til Solbjerggaard, hvor hun i mange aar har været jomfru. 1838 blev hun gift med Tomforpæster Petersen ved Adsbøl, som behandlede hende slet, saa hun kun blev hos ham et fjerdingsaar. Hun indtog saa sin gamle plads som jomfru paa Solbjerggaard, og efter hans moders død overtog hun hele husiørelsen paa gaarden for hr. Martin Vogelsang. Hun tjente denne familie med stor troskab, og Vogelsang har derfor altid bevist sig meget honnet mod hende. Hun kaldtes almindelig "Aine" Vogel sang og døde i januar 1897(?), 84 aar gammel.
- 13) Hans Christian Vogelsang, født paa Bommelund den 27. oktober 1815 kom efter sin konfirmation i handelslære i Sønderborg, opholdt sig de sidste par aar hos moderen og lærte at væve, men var svag, rik tæring og døde 1847 den 8. september paa Iødegaarden, 32 aar gammel.
- 14) Lette Marie Vogelsang, født 1817 den 3. juni paa Bommelund og opkaldt efter provstinde Langel paa Nordborg. Hun var i huset hos pastor Jørgen Hansen i Notmark og hos bager Thomsen paa Augustenborg, blev 1842 gift med bager Christian Steek paa Nordborg og levede efter hans død paa Nordborg (skrevet 1878-80). Hun er ved ham moder til to sønner. V 8-9
- 15) Thomas Vogelsang, født den 1. juni 1819 paa Bommelund, konf 1835 og gik saa til søs. I flere aar opholdt han sig i Californien og tjente sig her en sum penge, ikke i gulaminerne, men ved at sejle med en båd paa kysten. Kom 1854 tilbage og opholdt sig for det meste hos moderen og gode venner. 1856 blev han den 9. oktober gift med Anna Carolina Margaretha Vogel sang fra Solbjerggaard og købte gaarden Holbrk i Adsbøl sogn, hvilken han solgte for et par aar siden og bor nu paa Graasten. Han døde den 12. oktober 1908 i en alder af 89 1/2 aar. Lader til to sønner og en datter. se side 1 under b, aa, bb og cc.!!!
- 16) Anne Christine Vogelsang, født den 29. april ~~1823~~ 1821 paa Bommelund og opkaldt efter sin halvsøster, var fra barndommen af idiot og døde den 6. juli 1862 som en vanvittig ledføring paa Iøde gaarden, 41 aar gammel.
- 17) Peter Vogelsang, født paa Bommelund den 22. april 1823, døbt den 30. april, gik til søs, men islet nogle aar senere i Hamborg med fra et skib og døde.
- 18) et barn, der døde som lille.
- 19) Heinrich Wilhelm Vogelsang (tvilling), født den 1. marts 1828, død 1 1/2 aar gammel den 31. oktober 1829.
- 20) Dorothea Maria Vogelsang (tvilling), født den 1. marts 1828, død fire dage gammel den 5. marts.

Nikolai Knudsen Vogelsang, tredje ejer af Bommelund

(se side 3, nr. 4), født 1797, døbt den 5. sept., søn af Matthias Vogelsang og første hustru Maria Elisabeth i. Thomsen, undervistes først

hjemme af huslærere, saaledes 1807-08 J. Knudsen (siden degn i Tandslet) 1808 - 10 Peter Frederiksen (siden degn i Hagenbjerg. Det sidste aar for sin konfirmation gik han i Augustenborg skole hos lærer Peter Matzen. Kom i Handelslære, var kommis i Sønderborg og Flensborg. Da han i sin stilling havde samlet sig lidt penge, var han den, der bedst kunde overtage Bommelund efter Iaderens død. Han var ogsaa den af brødrene, der havde mest forstand og dannelse. Det var ikke let at tage imod gaarden, da der hvilede stor gæld og andre byrder paa ejendommen, og for at lette overtageisen, blev der taget en del jord fra gaarden og lagt til gartnerstedet paa Østerholm, som den yngre broder Fritz Vogelsang fik. Bommelund blev derved slant spoleret, da man tog den jord, der laa nærmest gaarden, foruden det saakaldte "store rum" nogle smaasærker syd for gaarden og noget i "Hjoramosen". Nikolai Vogelsang sad derfor temmelig trykket i den tid, han ejede Bommelund. Han fik vel en uytig kone, da han i efteraaret 1838 blev gift med Inger Margaretha Møller, datter af skibsbygmester og skibsreder Jens Møller i Talsved paa Løn, i hvilken anledning, der var et stort og fint bryllup paa Bommelund, hvortil alle embedsmænd fra Nordborg foruden en del andre familier fra Sønderborg og søn var indbudne. Den gælden og byrderne var for store. Man kunde maaske nok med tiden vente nogen formue med sin kone, da hendes Iader sad i gode kær. En ulykke var, at Nic. Vogelsang blev mere og mere forfalden til drik, og den nærliggende Østerholms kro blev ogsaa et farligt sted for begge brødre. Denne svaghed tog mere og mere til, og ikke sjældent kom han drukken hjem fra Sønderborg og Nordborg, naar han havde vinder der. I efteraaret 1842 havde han solgt en del frugt, som blev leveret til Nyvig ved Nordborg. Den 9. september kørte han selv den ene vogn, og hans karl den anden. Det blev sent og mørkt om aftenen, inden de tog bort fra byen. Karlen var foran og kom godt hjemmele natten ventede Nic. Vogelsang forgesves. Om morgenen fandt man ikke langt fra det saakaldte Schultzes hus en kassevogn vnitet, hvor vejen fra Nordborg bøjer ind til Lauenstby. Da man rejste vognen, laa han under den og var slaaset indel. Hestene gik endnu i nærheden og græssede. Det var en skrækkelig tidende for den stakrels kone, der sad tilbage med tre smaa børn. Han opnæede en alder af 45 aar.

#### Børn:

- 1) Elise Hansen, ikke hans men konens for ægteskabet, født 1832, blev gift med politibetjent Mortensen i Københavns; begge døde (skrevet 1878-80). En del børn overlever dem.
- 2) Matthias Jensen Vogelsang, født den 8. september 1836 paa Bommelund, har været hjemme paa gaarden. den 20. oktober 1865 blev han Maria Mathrine Rasmussen, en datter af gaardmand Jørgen Rasmussen i Mjang (Hørup sogn). I foraaaret 1866 forpægtede han et boel i Cudrup, hvor hans hustru døde, og han blev gift anden gang med en datter af parcellist Christian Iversen til Engsletgaard i Oksebøl sogn. Denne Christian Iversen var en søn af kromand Christian Iversen paa Østerholm og en broder til kromand Hans Iversen. Da Vogelsangs stedfarader arskøbte ham Bommelund, som kunde blive svær nok at indløse for ham engang, købte Matthias Vogelsang atter sin svigerfaders gaard ved Keelsgaard, men solgte den igen efter isaa aars forløb til en svoger, hvorpaa han tog til Mjang for paa sine unyndige børn vegne at overtage bestyrelsen af Jørgen Rasmussens bondeggaard, som de havde arvet efter deres alvæde moder. Flere børn med begge hustruer. Han døde i foraaaret 1900. V.9

#### se desuden nedentor III

- 3) Jens Hansen Vogelsang, født den 30. sept. 1838 paa Bommelund, døde paa Iadergaarden i voksen alder af tæring.
- 4) Vilhelm Vogelsang, født den 9. aug. 1842, død 16 aar gl. paa Bommelund den 23. april 1858 af tæring.

Tilføjeelse til nr. 4 ovenfor: Marie Mathrine Rasmussen, datter af gaardejer Jørgen Rasmussen og første hustru synaet Nielsdatter i Mjang, Hørup sogn, var født den 6. april 1845, død den 27. april. den 20.



oktober 1866 blev hun gift med Matthias Jensen Vogelsang, søn af boelsmand Nicolai Vogelsang i Bommerlund ved Osterholm, og hustru Margrethe I. Møller, født den 8. september 1836, død som skattefoged i Mjang den 11. maj 1900, begravet Hørup den 16. maj. Matthias Jensen Vogelsang blev den 25. april 1873 gift anden gang med Marie, datter af gaardejer Christian Iversen og Anne Marie født Clausen. Hendes dødsald omtales ikke i Hørup kirkebog. Ved Matthias Jensens Vogelsangs død anføres, at der i første ægteskab var tre børn (alle døde før 1900), i andet ægteskab ingen børn. I testamentet efter Jørgen Rasmussens enke syndet af 11. september 1862 bestemmes, at manden, Jørgen Rasmussen, frit og uhindret skal besidde, bruge og benytte gaarden, indtil den ældste datter Marie Kathrine Rasmussen (født i Mjang den 6. april 1845) den 5. april 1875 skal overtage den. Saafremt hun er død, overtager den yngste datter Anne Marie Rasmussen (født den 24. juli 1850) til samme dag gaarden for 6000 rigsdaler, som skal deles mellem manden og de to døtre. Beløbet for besætning inventar osv. skal tilhøre manden. Hver datter faar 2500 rdl.

Af Matthias Jensen Vogelsangs børn i første ægteskab nævnes følgende to i Hørup kirkebog:

- a) Jensine Margrethe Vogelsang, født i Guderup den 16. maj 1869, konf. Hørup den 6. april 1884 (faderen havde overtaget gaarden i Mjang den 5. maj 1876), død den 11. august 1896 i Mjang, bgr. den 15. august, efterl. fire smaa sønner. gift i Hørup den 13. juni 1890 med Amus Petersen, søn af gaardejer Peter Frederik Petersen i Stenderup, nybøl sogn, og hustru Marie Csthine I. Nissen, født den 20. januar 1865, døbt den 13. februar (ejer af gaarden i Mjang fra ca. 1891 til 1920). Deres børn er følgende:
- 1) Peter Petersen, født den 25. marts 1891. døbt Centate. gaardens nuværende ejer (1955)
  - 2) Matthias Vogelsang Petersen, født den 9. april 1893, døbt 14. maj, død i Krumom kro den 28. oktober 1953, efterlader enke Anna Petersen. Han var først gaardejer i Mjang og drev Krumom kro i 14 aar. Hans første hustru Anne Marie, datter af gaardejer Peter Jacobsen og Christiane Marie f. Kock i Mjang, født den 15. juli 1896, døde paa hospitalet i Sønderborg den 8. december 1933.
  - 3) Jørgen Petersen, født den ~~26. april 1896~~ 18. december 1894 d. 20. 1. 96
  - 4) Jørgen Petersen, født den 26. april 1896, døde i verdenskrigen den 4. september 1916
- b) Marie Vogel sang, født den 17. august 1871, død i Blans (Lille Eje) den 21. november 1897 af tuberkulose; gift Hørup den 8. marts 1895 med gaardejer Andreas Madsen, født paa Kildegaard i Mintebjerg den 1. februar 1871, døbt den 12. marts, søn af gaardejer Mads Christensen Madsen og hustru Marie Kathrine I. Andresen, død i Blans den 15. september 1951. Han blev gift anden gang den 12. maj 1899 med Marie Petersen fra Snogbæk mark, Sottrup sogn, datter af parcellist Chr. Petersen og Marie I. Nicolaisen. Hun døde godt et aars tid før manden. Andreas Madsen var ridder af danebrog.

(Efter mine samlinger til gaardenes og slægternes historie i Hørup sogn, breve fra Andreas Madsen og Peter Petersen. Chr. Maibøll)  
Paa gaarden i Mjang fødtes nationalbankdirektør Jacob Thomsen den 5. april 1771 som søn af gaardejer og tolvmand Thomas Hansen den unge og anden hustru Kirsten Hansdatter Jensen. Nationalbankdirektørens oldebarn, J. Thomsen, er nu departementschef i kirkeministeriet. (se Nationalbankdirektør Jacob Thomssens anetavle ved Chr. Maibøll)

Jørgen Hansen, søttemand paa Bommelund 1846- 1873

Madam Inger Margrethe Vogelsang, enke efter Nic. Knudsen Vogelsang, sad enke i fire aar og giftede sig 1846 igen med Jørgen Hansen, en søn af Møller Hans Hansen og hustru Kathrine Mintebjerg til Åsterholms mølle, hvor han var født i 1816. Han havde et aars tid været paa Lysholm for at lære landvæsen, men opholdt sig ellers hjemme til han blev gift. Da han havde formue, havde han let ved at overtage gaarden, og dens omstændigheder forbedredes godt, tilmed da tiderne blev bedre og bedre. Han viste sig altid som en god stedfader mod børnene og var brav og flink mod den aldgede mands familie. Den gamle enke paa ætægten kunde ikke forlange en bedre mand at have med at gøre. Han viste sig altid meget uegennyttig, brav og retskaffen. Da det kunde være byrådsrat nok for stedsønnen at indløse gaarden, afkøbte han ham den til sin egen søn. Hans hustru døde 1873 af krait, hvorpaa han overlod sønnen gaarden og udtog sig selv en ætægt paa gaarden. - Hans søn er

Hans Hansen, ejer af Bommelund

Født 1847 i marts paa Bommelund, gik et aars tid i Augustenborg skole, maatte siden efter 1864 lde sig overføre som dansk undersaat til Danmark, maatte da i nogle aar opholde sig i Falsled (Svanninge sogn paa Fyn) og besøgte derfra en vinter landbohøjskolen i Odense. Efter 1870 maatte han nok igen opholde sig i hjemmet, tog 1873 imod sin faders gaard og blev 1875 i efteraaret gift med Dorothea Hansen, en datter af kromand og skibsreder Hans Hansen i Falsled (skrevet 1879)

==V. 2==

Frederik Vogelsang paa Åsterholm

Frederik Vogelsang, sædvanlig kaldt Fritz Vogelsang, fødtes den 2. juli 1804 paa Bommelund som søn af Matthias Vogelsang og første hustru Marie Elisabeth r. Thomsen (side 3 under nr. 7). Han gik det sidste aar for konfirmationen i Augustenborg skole, kom da i handelslære hos købmand Otto Ahlmann, Graasten, og var saa i otte aar kommis hos købmand Nielsen i Sønderborg, hvor han tjente sig en sum penge. Men da Nielsen siden gik fallit, kom han hjem og købte stedet paa Åsterholm af sin fader (se side 3) ved overladelseskontrakt af 14. nov. 1834 med 20 td. parcel land af xxm Bommelund og 10 td. eller 8 td. bonitet af det til byen Helved hørende land, ialt 28 tønder. Han var først forlovet med Inger Margrethe Møller af Falsled, der dog syntes bedre om hans broder Nicolai, med hvem hun blev gift. Fritz Vogelsang generede sig dog alligevel ikke ved at ride omkring som bryllupsmand og indbyde til hendes bryllup, og da folk undrede sig herover, tog han sig let i det og sagde: "det bliver jo dog i Familien, min broer". Der taltes ogsaa engang om et parti mellem ham og præstens datter: Louise Ahlmann. Det blev dog alligevel ikke til noget. Til hans broder bryllup blev han forlovet med Anna Thomsen, en datter af spamparcellist Thomas Thomsen paa Hartspring, med hvem han blev gift 1836. Da hun saaledes var en steddatter af hans halvsøster Anne Christine Knudsen, benævnedes han hende altid i fremtiden "Søster-Svigermoder". Han var vel nok en skikkelig mand, men forfaldt efterhaanden til drik. Derfor iik han ikke stedet godt passet, som han havde overtaget med en del gæld. Han døde 1847 den 26. januar og blev begravet i stedets begravelse paa Egen kirkegaard paa den sydlige side af koret.

Børn : 1 - 2

1) Marie Elisabeth Vogelsang, født den 9. febr. 1837 paa Åsterholm, blev den 27. marts 1863 gift med Jørgen Bütsow fra Stevning, der har isat stedet med hende. v 9

2) Matthias Thomas Vogelsang, f. den 9. febr. 1842, død 26. juni 1846. =====

## Peter Jensen paa Østerholm fra 1851-1863

\*\*\*\*\*

Frederik Vogelsangs enke Anna blev gift anden gang 1851 med Peter Jensen af Lolland, der laa indkvarteret her paa Østerholm i krigen 1848 til 1851. Han sad for stedet til 1863, da datteren selv overtog det, og lever nu paa aftsigt med sin kone i den østlige ende af huset. De flyttede i november 1891 ned til sønnen i Jylland, hvor moderen døde i december 1891.

deres Søn : Frederik Jensen, født 1822, konf. 1867, har været paa Rommelund, Hartspring og er for tiden (1879) i Jylland hos en af sine morbrødre.

## Nette Marie Vogel sang, gift Fangel

\*\*\*\*\*

Hun fødtes den 11. februar 1767 paa Hartspring, Svenstrup sogn, som datter af daværende forpagter Matthias Johansen Vogel sang og hustru Margaretha With, og døde i Nordborg den 31. marts 1814; den 8. oktober 1790 viedes hun i Svenstrup kirke til Holger Fangel, sognepræst i Nordborg, provst for Als Nørreherred fra 21. april 1784 til 1808, søn af sognepræst Jens Rasmussen Fangel og Sophie Elisabeth Gommestaatter,, født i Nordborg den 10. juni 1742, døbt den 15. juni, død sammesteds den 23. november 1820. Tildelt rang med aptsproveter 19. juni 1813, ridder af Dannebrog 14. november 1819.

## Børn :

- 1) Elise Cathrine Fangel, født i Nordborg den 1. august 1791, død sst. d den 23. november 1871, begravet den 30. november, blev syg den 12. II. gift Nordborg den 7. november 1816 med skibskaptajn Niccolai Ernst Frost, født paa Gammelgaard, Svenstrup sogn, den 27. marts 1790, som søn af skibskaptajn og ejer af Svendstrup kro Christian Frost og hustru Marie Elisabeth Andersen. Druknede i den engelske kanal, oktober 1834, efter at han kort tid før var sejlet fra Bremerhaven.
- 2) Sophie Elisabeth Fangel, født i Nordborg den 10. december 1793, død sst. den 10. januar 1794.
- 3) Matthias Fangel, opkaldt efter morfadren, født i Nordborg den 30. oktober 1795, død sst. den 26. juni 1796.
- 4) Sophie Margrethe Fangel, født i Nordborg den 12. juni 1798, død i Hagenbjerg den 29. januar 1847; gift i Nordborg den 21. januar 1821 (personahist. tiusskript 1922, side 5: 21. februar) med sognepræst i Tranderup, senere i Hagenbjerg, Jørgen Knudsen, født i Ketting den 8. november 1772, døbt den 12. november, død i Hagenbjerg den 25. juni 1862, søn af kromand og høker i Ketting Johan Peter Knudsen og Anne Kirstine Wrang.
- 5) Holger Fangel, født i Nordborg den 25. februar 1804, død i Pøl ved Nordborg den 28. februar 1887; gift den 5. september 1838 i Hagenbjerg med Ulrikke Johanne Mathiesen, født i København den 24. marts 1809, død i Hagenbjerg den 6. maj 1886, datter af professor ved landkadetakademiet og metropolitanskolen Boy Mathiesen (1774-1834) og Anna Sophie Mægegaard (død 1837). Holger Fangel blev personel kerpellan i Hatting-Firsted 12. 2. 1834, sognepræst i Højbjerg-Elborg 1. maj 1838, i Oksbøl 5. okt. 1842 og i Hagenbjerg 6. juni 1861, provst for Als-nørreherred 18. jan. 1858 til 1. maj 1879, entlediget 1885.

Børn: a) Holger Fangel, født i Højbjerg den 10. aug. 1841, død i Nordborg den 13. januar 1876, Student Haderslev 1861. Ejer af en gaard i Pøl. gift Hagenbjerg den 5. januar 1871 med Bothilde Clemmensen, født i Flensborg, frue sogn 1. juli 1834, datter af mølle ejer Hans Clemmensen og Gunder Mathiesen. ingen børn.

- b) Sophus Boy Fangel, født i Oksbøl den 15. sept. 1847, død i Smørumneare den 7. maj 1896. medicinsk kandidat 1876, reservelæge i hæren 1876-77 og 1878-79, kandidat ved sindssygehospitalet ved Vordingborg sept.-dec. 1879, prakt læge i København 1880, landmand i Smørumneare april 1888. ugift.

Tilrøjelse til side 8, afsnit 1 : Skibskaptajn Nicolai Ernst Frost og Eise Cathrine Fangel havde følgende børn :

- a) Mette Marie Elisabeth Frost, født i Nordborg den 29. juli 1821, hjemmedøbt samme dag, død i Augustenborg den 26. september 1914 gift den 7. november 1844 i Hagenbjerg med Knud Knudsen, ejer af Lyholm, Egen sogn, født i Ketting den 30. juni 1819, død på Lyholm den 15. april 1903, søn af kromand og haker i Ketting Johan Peter Knudsen og hustru Christine Margrethe i. Frost. seks børn, deriblandt Anna Johanne Knudsen, gift med Thomas Jessen til Majbølgaard.
  - b) Christine Sophie Margaretha Frost, født den 9. oktober 1823. lever ugift.
- Afsnittet om Metta Marie Vogelsang, gift Fangel, er udvidet efter flere kilder, deriblandt Olav Christensens "Slægten Fangel fra Nordborg", Personalhist. Tidsskrift, 1902, side 1 - 20, og H.H. Jessens Anetavle.

Anne Margaretha Vogelsang, gift Ebbesen

\*\*\*\*\*

Hun var ligesom Mette Marie en datter af Mathias Johansen Vogelsang, ejer af Solbjerggaard og hustru Margaretha i. With, født den 9. december 1778 og paa grund af svagelighed hjemdøbt den 14. december af morfaderen, provst Morten Reenberg With i Ketting og bærer til døds af morfaderen. Fæddere : kapellan Jens Jørgen With af Ketting, hr. Peter Klinecker, skolemeester hos hr. Vogelsang, Madam Thomsen fra Hartspring og fru Zoffmann fra Sønderborg. Moderen døde, da hun var seks aar gammel, og da hun var 12 aar mistede hun ogsaa faderen. Hun kom derfor i huset hos søsteren og svogeren provst Fangel i Nordborg. Noget efter nytår 1797 blev hun forlovet med den unge Frederik Ebbesen, som var ansat som residerende kapellan i Nordborg, og den 7. april samme aar stod deres bryllup i Nordborg præstegaard. Frederik Ebbesen nedstammede fra en gammel snecker- og billedskærer-familie i Sjellerup.

1. Klaus Ebbesen findes omkring 1650 som kaaener i Sjellerup, Egen a
2. Fra 1692-94 og fra 1713-34 omtales drejer og snecker Frederik Ebbesen i Sjellerup. 1634 døde sal. Frederik Ebbesens enke Maren af Sjellerup. (de var næstsøskendebørn, hvd. Hans Nielsens eldste steddatter. G.M.), 66 aar gammel.
3. 1768 døde Frederik Ebbesen, billedhugger i Sjellerup, 74 aar. og 1768 døde Marie, sal. Frederik Ebbesens enke i Sjellerup, 66 aar gammel. Hun var en datter af ejendomsbonde Thomas Thomsen i Egen og søster til ejendomsbonde Peter Thomsen i Egen, stamfader til synsmand og dannebrogsmænd Hans Frederiksen (død 1878). Hendes søster Anna, gift med degnen Jens Petersen i Hørup, der var forfædre til den sidste residerende kapellan i Egen, hr. Johannes Remssen.
4. 1767 blev Frederik Ebbesen, billedhugger i Sjellerup, gift med Anne Marie Müllers af Flensborg. Denne mand boede ligesom sine forfædre paa et lille præsteinderstested i Sjellerup, der senere tilhørte snecker Hans Thomsen. Dette solgte han og købte 1771 et lille parcelsted i Hartsprings Sønderlund ved denne gaards parcelering. Man byggede ved landevejen og kunde her holde en hest og fire køer. I nyeste er stedet blevet kro og fik navnet "§ 5", fordi det var den femte kro i rækken, hvad enten man kørte fra Sønderborg eller Nordborg. Denne Frederik Ebbesen havde følgende børn :
  - a) Frederik, født den 16. februar 1768 (om hvem der her er tale)
  - b) Hans, født 1770, formentlig død ung.
  - c) Marie, født 1773, g.m. gaardejer Pads Poulsen i Pøl
  - d) Sille, der i mange aar levede ugift paa faderens sted, som ved hendes død arvedes af søstersønnen, Hans Madsen af Pøl.

Anmærkning ved Chr. Raibøll: Til denne familie hører ogsaa Klaus Swersen, billedhugger i Bromølle, Hørup sogn, der døde 64 aar gl.

1751 og begravedes den 1. september. Han maa være en søn af den under 2 nævnte Frederik Ebbesen og opkaldt efter farraderen Klaus Ebbesen. Hans hustru Friderica Charlotte Amalia døde 77 år gammel 1754 og begravedes 10. søndag efter trinitatis. Af skiftet efter hende, dateret den 16. december 1754 (findes i landsarkivet, Aabenraa) fremgaar det, at hun afgik ved døden den 14. august 1754. Hun var helsestatter til skræder Ernst Günther Hartwig paa Augustenborg og var født i Stavsbøl 1677 som datter af Hans Skræder, døbt i Ketting den 28. januar 1677. Som Claus Ebbesens(?) arvinger nævnes hans brødre: Frederik og Hans Ebbesen. Der var 1693 mark 6 skilling til deling. - Claus Ebbesen, der var født ca. 1687, maa have overtaget stedet i Bromølle efter billedhugger Anthoni Günther Freese, der nævnes her fra før 1690 til sin død den 26. december 1716. (Chr. Maibøll)

Frederik Ebbesen var altsaa født i Sjellerup den 16. februar 1768. Da han var et lyst hoved og gerne vilde studere, kom han i huset hos en morbroder, der dengang var præst i Fjælde ved Husum. Denne mand var hr. Johannes Hansen Müller, født i Flensborg den 14. nov. 1742 som søn af skipper Hans Thomsen Müller og Cæcilia Kottmarck, student i ~~XXXXXXXXXX~~ Halle, i København 17. maj 1765, præst i Fjælde ved Husum 1772, archidiakon i Sønder Ira 1788 til sin død den 11. dec. 1794. (suppleret efter Arends. C.K.) kom paa Odense latinskole, hvor han opholdt sig i to aar 1787 - 1789; sidstn. aar adm. til universitetet i København, hvor han var en meget dygtig og flittig student. den 16. okt. 1794 tog han teologisk eksamen med e-regie. Det var første gang denne karakter blev givet siden den nye forandring var indført ved universitetet Anno 1788. 3. maj 1795 praktisk prøve med karakteren "laud". 5. august 1796 kaldet til residenrende kapellan i Nordborg, og aaret efter, den 7. april 1797 holdt han, som nævnt, bryllup med Anne Margaretha Vogelsang.

Ebbesen interesserede sig meget for skoleundervisningens forbedring, og senere i sit liv ogsaa for bedre lønninger til lærerne. Han underviste om eftermiddagen de flinkeste børn af øverste klasse og meddelte dem en videregaaende undervisning. i historie, geografi, dansk retskrivning, grammatik, tysk og flere fag. Han fik ogsaa flere børn fra landet. Saaledes havde han i fire aar i sit hus: Joh. Peter Knudsen fra Bommelund, og børnene fra Solbjerggaard, Marie Margrethe, Matthias og Christian blev sat i kost i byen for at de kunde nyde godt af hans undervisning. Ligeledes læste han med de yngre mænd blandt herredets lærere, der en eller to gange ugentlig samledes med ham for at faa videre uddannelse. Blandt disse var: Johan Christian With, senere degn i Hagenbjerg, og Holger Jacob Autzen, senere lærer i Nordborg. For at fremme læsning og videre dannelse blandt lærerne udvirkede han, at der den 8. jan. 1802 aarlig bevilgedes 10 rdl. cour. til anskaffelse af bøger til herredets lærere. Dermed lagdes grunden til det saakaldte skolelærerbibliotek paa Nordborg. 1804 den 19. maj bevilgedes aarlig 56 rdl. til bøgernes anskaffelse ved herredets ni skoler, nærmest til historiske og geografiske bøger samt landkort. Allerede den 15. aug. 1800 bevilligedes Joh. Christian With, skolelærer i Hagenbjerg aarlig 10 rdl. til anskaffelse af gode bøger til skolen i Hagenbjerg.

Hertil kan oplyses, at Frederik Ebbesen i 1799 fik præmie for at han i 1797 havde oprettet et almuebibliotek i Nordborg. Hans Carstens fra Brandbøl, der 1800 blev lærer i Kær, Ulkebøl sogn, fik præmie for oprettelsen af et almuebibliotek i aaret 1803. Dette bibliotek har under navnet "Kjær bogsamling" bestaaet op til vor tid, da det efter 1920 er blevet arvløst af "Ulkebøl sogns bibliotek" i slutningen af kirserne omfattede Kjær bogsamling, der havde til huse hos kaaener Peter Petersen ved Ulkebøl kirke, henved 1000 bind (C.K.) Det er rimeligt, at Hans Carstens har faaet ideen til biblioteket i Kær af Ebbesens virke paa hjemegnen. (C.K.)

1805 den 3. maj blev Ebbesen udnævnt til sognepræst i Svendstrup, og tre aar senere constitueredes han til provst i Nørreherred, og hævdede som saadan dens stilling i dansk retning.

Provst Ebbesen havde forskellige stridigheder med herredsstroget Mürsen og toldkontrollør Peter Matthias Klincker, men var meget arholdt af sin menighed, da han gjorde alt for at lette bondens kaar i de trænge tider. Præsten og hans hustru gjorde ogsaa meget godt; hun var som en moder for trængende børn, af hvilke de for det meste havde et eller to i præstegaarden, hvor de var til deres konfirmation.

Hans hustru døde den 20. oktober 1828 i en alder af 50 aar. Samme aar den 17. oktober blev han gift anden gang med Birgitte Ahlmann, datter af sognepræsten i Guderup Hans Ahlmann og hustru Anna Dorothea f. Gorrissen, født 1801 i Adsbøl. 1879 den 16. februar døde Birgitte Margaretha Ebbesen, født Ahlmann, i Guderup i en alder af 78 aar.

Om Ebbesen skal endvidere meddeles følgende: I de daarlige aar havde han købt en bondegård i Stevning, som paa grund af restancer kom paa offentlig auktion. Han lod den flytte ud af byen og nedad mod stranden og lod her anlægge et teglværk, som han overlod sønnen af første ægteskab, Matthias Ebbesen, da han giftede sig. Men sønnen døde efter fire aar, ligeledes hustruen og de fire børn, saa provsten igen blev arving af det hele. Gården gav han navnet "Gøllinggaard". Han lod ogsaa anlægge et garveri uden at indhente kongelig bevilling dertil. Ebbesen ingav i aaret 1834 en ansøgning, som vist er blevet afslaaet, da garveriet blev lukket i dette aar. Ved valget til den slesvigske ständerforsamling 1834 blev Ebbesen valgt med 312 stemmer og gaardejer Christen Bonsefeld, Uikebøl vestermark, ligeledes en god dansk mand, blev stedfortræder, med 199 stemmer. Hertugens kandidat, Dr. Steffens, fik kun 131 stemmer paa Als.

Ifølge dette valg rejste provst Ebbesen i april 1836 syg og upasselig til den slesvigske ständerforsamling, hvor han døde den 22. april i en alder af 68 aar. (i Slesvig). Han var med til det gilde, som den kongelige kommissarius gjorde for de deputerede. Da han vilde sætte sig ved bordet, var han ikke opmærksom paa, at stolen var skubbet til side. Han kom da udenfor og faldt paa gulvet. Om morgenen fandt man ham død i sit værelse ved siden af sengen. Han var i færd med at gaa til sangs og var da rimeligvis faaet et slag og er faldet død om. Han blev begravet i Slesvig og alle ständermedlemmer fulgte ham til graven.

#### Børn :

1. Matthias Ebbesen, født paa Nordborg 1798; han fik Gøllinggaard med tilhørende teglværk, men døde allerede 1833. Han var gift med Anna Thomsen, datter af proprietær Jørgen Thomsen til Julianebjerg ved Vejle. Hun døde af brystsyge 1832. Deres børn: Frederik, Hebeke, Frederik og Margaretha, døde alle som smaa.
2. Frederik Ebbesen, født 1800, døde ung.
3. Frederich Ebbesen, født den 26. marts 1830, døde af tøring den 24. december 1851.
4. Anna Dorothea Margaretha Ebbesen, født den 13. april 1832, blev d. 19. maj 1864 gift med hr. Otto v. Johansen, kaptajn i den danske armé, søn af amtmand Johansen i Maderslev, gik frivillig med i den danske armé 1848, blev officer og har i en del aar ligget i garnison i Helsingør, hvor hans hustru er død.

#### De fjernere sidelinier af familien Vogelsang

\*\*\*\*\*

Eleonora Diderichsdatter, en datter af den ældste stamfader for den familie Diderich Vogelsang i Helved, Notmark sogn. Hun maa være i mellem 1680 og 1688. 1702 blev Hans Jensen gift med Eleonora Diderichsdatter i Helved. 1712 blev Niels Knutsen gift med Eleonora Diderichsdatter af skoven. Om det er den samme person begge gange, kan ikke bestemtes afgøres. Men man rejser ikke, naar man antager, at en af dem er den gamle Eleonora Kleinschmids af Angel, som 1782 døde paa Bommelund i en alder af 92 aar og blev ført til Notmark kirkegaard (Se den kirkebog) I Notmark kirkebog anføres hun saaledes : 1782 blev Kleinsmids enke fru Peterholm begravet, 94 aar gl. Man har rimeligvis ikke ret vidst hendes alder.

da hun maa være født i år Aqtaark kirkebog begynde 1688. Hun har tidligere boet i Angel og haft et tilhold paa Sommeland i sine gamle dage. Det er meget sandsynligt, at hun er en nær slægtning af familien, vistnok en svigerinde til den gamle Marie Vogelsang, som ogsaa opholdt sig her, og en iaster til gaardens ejer, hr. Matthias Vogelsang til Solbjerggaard.

Klaus Diderichsen, stamfader til parcellist Jørgen Vilhelm Christensen og hans familie paa Østerholm, blev 1720 gift med Sibille Jøbsdatter af Hundslev, Notmark sogn. Han maa være født mellem 1650 og 88 og er sikkert død i aarene mellem 1730 og 1743. Han havde vistnok en søn, Johan Klausen i Helved, for 1767 blev dennes søn i Helved født og fik i daaben navnet Diderich. Iøvrigt vides intet om denne Klaus Diderichsen. Familien har vistnok ikke beholdt navnet Vogdsang.

Peter Diderichsen. 1691 den 25. januar blev Diderich Fuglesangs søn i Helved døbt Peter. Han er en søn af familiens stamfader Diderich Fuglsang i Helved, der døde 1721, begravet 24. p. trinitatis. Han var 1688 den 28. oktober 20. p. trinitatis blev gift med Karen. Karen Diderichs af Helved døde 1743, bgr. 14. p. trinitatis. Sønnen Peter Diderichsen blev 1717 gift med Ellen Christensdatter af Helved. 1753 døde Peter Diderichsen af Helved, gl. 63 aar. 1747 døde Peter Diderichsens kone af Helved. Om dem vides intet videre. De havde følgende børn:

1. 1722 blev Peter Diderichsens søn Christian i Helved født. Fædre: Christian Diderichsen; Andreas Krøner og Peter Jørgesen.
2. 1724 fødtes sønnen Johan; fædre Johan Diderichsen, Christian Diderichsen.
3. Peter, født 1754 se følgende ararit

Peter Diderichsen, ogsaa kaldt Peter Petersen Vogelsang og Peter Diderichsen Vogelsang, født 1754 som søn af ovenn. Peter Diderichsen og Ellen Christensdatter, døde 1802 som Peter Petersen Vogelsang paa Gammel-Østerholm, gl. 68 aar, efterl. enke Anne Kathrine og 3 børn. 1763 blev Peter Diderichsen gift med Anne Kathrine Madsdatter af Helved. Her boede han fra 1763 - 1768. Ved Østerholms parcellering 1768 købte han en parcel paa Bolmoesager ved skoven. 1774 ejede han desuden "et lidet med tegl tækket hus, der kun var halvveerdig, lige overfor Jes Gardener". Han hørte tillige til de gamle ejere paa Østerholm, der vedblev at søge til Notmark kirke, og herover klagede præsterne i Egen. Imidlertid følte Østerholms parcellister godt, at deres steder, som de havde købt uden købeskilling, blev alt for dyre ved den årlige høje kanon. De krævede da af regeringen i lighed med Hartspringe parcellister at blive sat for en købesum og i forhold til denne at få kanon nedsat. Et par parcellister, Peter Diderichsen og Christen Magnus gik for et syns skyld kallit, hvilken kendsgerning de andre beraabte sig paa og henviste til deres skæbne, at regeringen heraf kunde se, at de var sat for højt, og at det var nødvendigt, at kanon blev nedsat. Huset paa Bolmoesager blev solgt, og få aar efter fik Peter Diderichsen igen jord af skoven ved Gammel Østerholm, hvor han byggede sig et sted, der til dels er opført af materialier fra det nedbrudte slot Lundsgaard i Sundved. Børn: a - ↓

- a) Matthias Petersen Vogelsang, broder til den sidstnævnte Peter Diderichsen og søn af Peter Diderichsen Vogelsang og Ellen Christensdtr., fødtes i Helved 1765. Han fik faderens sted ved Gammel Østerholm og levede endnu 1807 og 1817. Efter dette maa han være en søn og ikke en broder af den sidstnævnte Peter Diderichsen. Det er altid blevet omtalt, at denne mand Matthias Petersen Vogelsang var et næstsøskende barn til provstinde Fangel paa Nordborg. 1802 blev Matthias Petersen Vogelsang gift med pigen Mette Marie Hansen fra Lambjergskov i Hørup sogn.

Anmærkning af C. Maibøll: det drejer sig om Mette Marie, datter af kaadner Hans Jørgensen i Lambjergskov (1742-1818) og hustru Kirsten Jørgensdatter (1760-1795), født ca. 1789, konfirmeret 14 1/2 aar gl. i Hørup 1795, skal være død i Elstrup 1873.

Nette Marie blev efter mandens død gift anden gang med Jørgen Esbensen af Taarup .Da hun ingen børn havde med begge sine mænd, fik en Brodersen af den sidste mand, Christian Esbensen, stedet.

- b) Ellen , Peter Diderichsens datter af Helved, blev født anno 1768.  
 c) Peter Petersen Vogelsang. 1770 blev Peter Diderichsens søn af Helved født : Peter. 1798 blev ungarl Peder Pedersen Vogelsang ved Frederikshof gift med pigen Anna Kathrine, Christen Frederichsens datter af Helved. Han kaldes fra Østerholm og maa have boet i Frederikshof. 1799 døde Peder Pedersen Vogelsang ved Frederikshof, 29 aar gammel.  
 d) Anna Margretha , Peter Diderichsens datter paa Østerholm, fødtes 1774.

Christian Diderichsen, var ligeledes en søn af stamfaderen Diederich Fuglsang og anden hustru Karen, født 1695. 1722 den 6.

august blev Christian Diderichsen af Helved gift med Ancke Hansens af Helved. Han nævnes mellem 1722 og 1724 og er rimeligvis død i tiden mellem 1730 og 1743. Maa ske er hans enke blevet gift med den yngre brøder Matthias Diderichsen. Det laader ikke til, at han har haft atkom.

Jørgen Diderichsen , ligeledes en søn af stamfaderen Diederich Fuglsang og anden hustru Karen, født 1703. Han blev 1747 gift med Kirsten Christensdatter af Helved. 1769 døde Jørgen Diderichsen af Helved. Om ham viides ellers intet. Slægten har vist ikke optaget Navnet Vogelsang. To børn : 1) - 2)

- 1) 1749 blev Jørgen Diderichsens søn af Helved født, baaret over aaben af Matthias Diderichsen.  
 2) muligvis en datter Anna, der 1791 blev gift med Christen Juliussen fra skoven. Hun nævnes fra Katryd, og her bor de i den følgende tid. Hun er efter al sandsynlighed af slægten og en datter af ovennævnte mand, da flere af familien Vogelsang 1792 er faddere til hendes barn Julius, der blev holdt af Matthias Diderichsen Vogelsang; faddere : Johannes Vogelsang og Anna Klausens af Katryd.

Matthias Diderichsen, født 1707 i Helved som søn af stamfaderen Diederich Fuglsang og anden hustru Karen. Han kaldes i den senere tid ogsaa Matthias Diderichsen og Matthias skomager efter sit haandværk; han er mellem 1730 og 1743 blevet gift med sin hustru Ancke, der maa ske er broderens Christians enke, da hun fører samme navn. Han var kaadner og skomager i Helved. 1768 døde Matthias Diderichsen af Helved, og 1791 døde Ancke Matthiesens af Helved, 82 aar. Hans slægt optog navnet Vogelsang. syv børn : a - g :

- a) Karen Matthiesen, født 1735. Han var gift med gaardejer Peder Hanssen i Helved, beausterader til synsmænd Peder Hanssen i Helved. Hun havde ingen børn og døde den 16. juni 1828 i en alder af 93 aar.  
 b) Ancke Margrethe Matthiesen, født 1736 og død den 6. maj 1815. Hun blev 1766 gift med Diederich Johansen Vogelsang, kaadner i Helved; Diederich Johansen af Helved var tidligere gift med Ingeborg Johansen af Helved (født 1700); hun døde 1765. I første ægteskab havde han to børn : 1) 1761 blev Diederich Johansens søn af Helved født og døbt Johannes (holdt af Matthias Johansen). 2) 1761 blev Diederich Johansens søn Matthias af Helved født. Da han 1813-14 tog fra Ketting, boede han endnu nogle aar paa Østerholm. Her var han endnu 1817, købte siden i Keels. 1819 drog han til Keels. I andet ægteskab var der ogsaa to børn.  
 c) 1743 blev Matthias Diderichsens søn af Helved født : Diederich. Han var kaadner i Helved længst nede i byen. Han var ugift og afstod paa sine gamle dage stedet til sin brodersøn Diederich Vogelsang, der ligeledes var skomager. Han døde den 15. juli 1827.  
 d) 1745 blev Matthias Diderichsens søn Hans af Helved født; han blev 1775 gift med Marie Vogelsang af Helved, en datter af den gamle Diederich Johansen Vogelsang, kaadner i Helved. Han var parcel list paa Østerholm og ejede der det sted, som hestepranjer Peder Jørgensen har haft.



- e) 1748 blev Matthias Diderichsens søn af Helved født : Christian  
Han er iormodentlig død ung.
- f) Kathrine Marie Matthiesen, født 1749, død den 15. april 1838. Hun var  
gift med kaadner Peder Rudolph i Myrholm ved Helved, men efterlod  
ingen børn.
- g) 1755 blev Matthias Skomagers søn i Helved født : Matthias. Han var  
parcellist paa Frederikshol og døde den 20. januar 1834. Han var gm  
kette, Jørgen Pærns enke, men havde ingen børn med hende.

Navnet Vogelsang andre steder  
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

har ogsaa været brugt paa Als, uden at det vides om vedkommende har  
hørt til denne familie. 1658 - 59 nævnes Jørgen Vogelsang i Købing km  
(det samme som Nordborg). 1689 blev møller Jes Jørgensen af Herends-  
mølle i Svendstrup sogn gift med Christina Vogel sange af Nordborg.

1659 til 1661 var Peter Vogelsang hollandsk gesandt ved det  
danske hoi. Baae i Danmark og Slesvig findes en mængde steder, som  
kaldes Vogelsang eller Fuglsang, som er bleven optaget af forskellige  
familier som navn, saa de behøver langtira alle at være i sløgt med  
hverandre. Familien Vogelsang paa Als har staaedes rimeligvis ogsaa  
sit navn af et sted i Helved, der har baaeret navnet "Fuglsang", men nu  
ikke mere er i brug. Navnet fuglsang tyder hen paa et sted, der har væ-  
ret bevokset med snov og krat, hvor fuglenes sang har tonet.

Ogsaa i Vesttyskland findes en mængde steder af navnet "Vogel-  
sang". Under Erik Glipping nævnes et sted "Vogelsang" i Pommern. Vogel-  
sang og Messau var to borge ved den venstre Reichselbred, som de tyske  
riddere først kom i besiddelse af i Preuzzen. Navnet er derfor ogsaa  
brugt som et familienavn i Vesttyskland. Det alsiske navn er ikke an-  
det end en fortykning; den første Diderich hed "Fuglsang" eller "Fug-  
lesang". Almuen kalder des derfor "Fovlsang" eller "Fuglesang".

Anmærkning af G.M. : Et Fagelsang i Kappel herred (Angel) findes alle  
rede omtalt 1523 blandt Slesvig biskops gods (Sønderjyske  
Skatte- og Jordebøger fra Reformationstiden", side 455. -  
I Traps "Hertugdømmet Slesvig" fra 1864 nævnes Fuglsang i  
Koptrup sogn (side 44) Fuglsang, gård i Fjelstrup sogn (side  
36), Fuglsang i Øksenvad sogn (side 54), Fuglsang i Tøstrup  
sogn (side 553) og endelig Fuglsang og Fuglsang kro i Siseby  
sogn (side 647). - I Schraders topografi fra 1853 nævnes  
landsbyen Gross-und Klein Vogelsang, Vogelsang (nogle huse i  
Eckernförde, der hører til Bortby sogn), Vogelsang (en halv-  
gaard i Adelby sogn), Vogelsang (ni inderstesteder øst for  
Ascherfel, Hütten amt), Vogelsang (en parcel af godset Damp),  
Vogelsang (et kaad i Sørup sogn, Angel), Vogelsangmark og Vo-  
gelsangskov. - I "Sønderjyske Stednavne" findes navnet  
Fuglsang adskillige gange, dog kun een gang i Sønderborg amt,  
(side 293) under Notmark sogn : Fuglsang, gård eller hus,  
kirkeregnskab 1683-89; Vogelsang (udskiftningsager 1772);  
Vogelsang eller Fuglesang; Fuglesang. Som kilde anføres  
Christian Knudsens optegnelser : bind V, side 72; bind XIV, si-  
de 54 og bind VII, side 26. Disse bind findes i det kongeli-  
bibliotek, København (ny kongelig samling). I postadressebo-  
gen for kongeriget Danmark (udgave) findes henvend til spalter  
med navnet Fuglsang (alene eller i sammensætninger) deriblandt  
enkelte gaarde i Koptrup, Fjelstrup, Øksenvad, Tøster Løgum og  
Sottrup sogn.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

# Alfabetisk navnliste til familien Vogelsang ved Chr.Halbøll.

=====		SIDE
(kun landsnavne)		
A	A m i a n n , Hans, Sogneprst i Snderup, Egen sogn	11
"	" Nicolai, Vertnemine	1
"	" Otto, Krbmand i Græsten	7
A	u t z e n , Holger Jacob, lærer i Nordborg	10
B	e r g , J. Krbmand i Frouhjen, Lørje	2
B	o e n , Krbmand i Hamborg	3
B	o e k , Johannes, Krbmand og deputeret berger, Sønderborg	3
B	o e k k , Christian, Væger i Nordborg	4
B	o t z o w , Lørgen, Stævning, Svenstrup sogn	7
B	o r t o i s e n , Politibetjent i København	3
	arstens, Hans, fra Hønsdal, lærer i Chr., Hikebøl sogn	10
B	lausen, Jacob, Gaardejer i Svenstrup	2
"	" Johan, i Helve, Notmark sogn	12
"	" Peter, Skibskaptajn, ejer af Svenstrup kro 1 og	2
B	laamsen, Hans, Gællejer i Sønderborg	8
B	iedriksen, Christian, Helve	12
"	" " "	13
"	" Claus, " "	12
"	" Jørgen " "	13
"	" Matthias " "	13
"	" Peter " "	12
B	rescher, Christian Gottfried, Hovintendant i Nordborg	1
B	rbensen, Christian, Gælle Sterholm	13
B	bbesen, Claus, Billechugger i Frouville 9 - 10	
"	" Claus, Sædner i Sjøllerup, Egen sogn	9
"	" Frederik, Billechugger	9
"	" " Gærdjer og Sædner i Sjøllerup	9
"	" " Billechugger i Sjøllerup	9
"	" Frederik, Sogneprst og provst i Svenstrup 9 - 11	
"	" " Isat 1800, død 1804, Isat 1800, død 1801	11
"	" " " " " "	11
"	" Matthias, Gærdjer	11
B	stensen, Jørgen, af Tærup	13
B	engel, Holger, provst og prst i Nordborg 2 og 8	
"	" " jun. sogneprst (i. 1804, død 1887)	3
"	" " Gaardejer i Hvi	8
"	" Matthias, (1795-1796)	8
"	" Sophus Boy, Krbmand	8
B	riedriksen, Karsten, Helve, Notmark sogn	13
B	iederisen, Hans, Bønde og Gænbrogsmænd i Egen	9
B	reese, Antony Günther, Billechugger i Frouville	10
B	r o s t , Nikolai Ernst, Skibskaptajn 8 og	9
B	u r s e n , Herredslæge i Nordborg	11
B	artner, Jes, Sterholm	12
B	ottschalk, David, Sogneprst i Mars	2
"	" H a n s , Rektor i Sønderborg	2
"	" Mars, degn i Hvelev	2
V	o n H a m , Guldsmed i Søsbøl	2
V	ansen, Hans, Skibsreder i Hvelev på Hvi	7
"	" " ejer af Romerlund	7
"	" " Apelier på Sterholm	7



	side
Hasmussen, Jørgen, gaardejer i Ljång, Hørup sogn	0
Ludolph, Peter, i Sjernholm, Høved	14
Arreder, Hans, i Stavnsdal	10
Stellens, Dr. (A.M. Herredstøged, Dr. Jur.) (se Hans Jensen: De danske Stenderforsamlingers historie, bind II, side 740, Register)	11
Se Jensen, Hans, kaldet <u>Kolomæster</u> , i Høved, Notmark sogn	0
Thomsen, Hans, præsteinderste i Sjællerup, Egen sogn	9
" J. departementschef i Kirkeministeriet	6
" Jacob, i Ljång, nationalbankdirektør	6
" Jørgen, i Lillanbjerg ved Vejle	11
" Nicolai, bager i Augustenborg	0
" Thomas, selvejerbonde i Egen	9
" " parcellist paa Hartspring 0 og	7
Lostrup, Hans Hasnussen, bogn i Niddalev ved Foskine	2
" Mathias Hansen, sognepræst og provst, Ovenstrup	2
<u>Vokalsang</u> , Christian, Løge	2
" Christian Sottvred, 1790-1800, kronhjelm	2
" Friedrich, Høved, <u>Kaasners Stamme</u> II. 12.	13
" Friedrich Johansen, kaasner i Høved	13
" Friedrich Mathiesen, Høved	13
" Frederik (Fritz), paa Sternholm	7
" " i aat 1804, Sternholm 0 og	7
" Fritz, gartnerstedet paa Sternholm	0
" Hans Christian, 1810 - 1847, købmand, væver	4
" Hans Mathiesen, parcellist, Sternholm	13
" Heinrich Vincenz, 1828-29	4
" Jens Hansen, Bommelund, i aat 1808	0
" Johan Christian, kronhjelm	2
" " købmand, 1810 - 1860 0 -	4
" Johannes Friedrichsen, kaasner i Høved	3
" Jørgen, i Kåbing 1808-1809	14
" Martin, solbjerggaard	2
" " 1800 - 1911 sidst i Egenhølle	1
" " Christian	0
" " Christian Peter, i aat Holbek 1808	2
" Martin Jørgen Friedrich, 1800 - 1843	2
" Matthias, solbjerggaard	12
" " Bommelund 1790 - 1808	0
" " til Bommerlund 2 -	4
" " ejer af solbjerggaard	2
" " i aat 1807, landmand i Sverige	1
" " 1793 - 1800	1
" " Hansen, Høved, Notmark sogn	1
" " Friedrichsen, iorpagter af Ketting kro	0
" " Jensen, Bommelund, gaardejer i Ljång, Hørup s. 0 -	0
" " J. solbjerggaard, parc. paa Hartspring	1
" " Johansen, iorpagter paa Hartspring	8
" " solbjerggaard	9
" " Mathiesen, parcellist paa Frederikshol	14
" " Thomas, (1842-1843)	7
" " Petersen, Gæmmei Sternholm 12 -	13
" Nicolai, Bommerlund	6
" Nicolai Knudsen, Bommerlund	6
" " " i aat 1797 0 og 4 -	6
" " Peter, hollandsk gesandt	14
" " i aat 1825, sømand	4
" " Peter Petersen, Frederikshol	13

	18	side
Vogelsang, Peter Petersen, Gammel sterna		12
" Thomas, Holbæk, Asbjørn sogn	1 og	4
Vilhelm, Rommelund 1842 - 1898		5
Itzke, Johan Christian, sognefoged i Hagenbjerg		10
Itzke, Heinrich, Jorpagter paa Graasten herregaard		1

oooooooooooooooooooo  
 !!!!!!!!!!!!!!!  
 ooooooooooooooooooooo

skrevet i tiden fra den 26. november 1955 til den 19. januar 1956

sejsing, den 19. januar 1956

*Khr. Nordvall*

FREDERIKS SlægtsBiblioteket



1 4 2 1 7 8