



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

FAMILIEN WENCKS  
SLÆGTBOG



# FAMILIEN WENCKS SLÆGTBOG

*Udarbejdet af*  
*Professor, Architekt H. E. C. Wenck*



Trykt som Manuskript

K Ø B E N H A V N 1 9 2 8

»**W**enck« er oprindelig et gammelt vendisk Navn, som paa det vendiske Sprog blev skrevet *Wenc* og betyder »Krans« eller »Blomsterkrone«. <sup>1)</sup>

Paa gammelt Højtysk og Saksisk hedder Navnet »Wanicho«, der skal betyde den »Straalende«.

I Tyskland, Holland, Danmark og Pommern forekommer dette Navn forskelligt skrevet som *Wenk*, *Wenke*, *Wencke*, *Wenck*, *Weneke*, *Wink*, *Wincke*, *Wieneke*, hvilket sikkert beroer paa Misforstaaelser af Navnet og paa feilagtig eller skødesløs Indførelse i Kirke-, Amts- eller andre officielle Bøger.

Mange Steder i Tyskland, men særligt i Nordtyskland, er Navnet ogsaa knyttet til Stednavne, som *Wenkbach* i Hessen, *Wenkeloh* i Hannover, *Wenkendorf* i Holsten, *Wenkhausen* i Westfalen, *Wenkheim* i Baden o. s. v.

Her i Danmark nævnes Navnet *Wenck* under Kong *Christian II*, idet der blandt Kongens Sekretærer omkring 1518–21 fandtes en *Secretarius Regius*, Mester *Hans Wenck*. Denne er antagelig ligesom flere andre af *Christian II*'s Sekretærer blevet hentet fra Tyskland. Naar han siden ikke opnaaede nogen Prælatværdighed, som saa mange af hans danske Kolleger i det kongelige Kancelli, beroer dette netop paa, at han antagelig var Tysker og ikke

<sup>1)</sup> Dette Motiv er benyttet i Hjælmmerket paa det pag. 17 afbildede Segl.

adelig.<sup>1)</sup> Dog opnaaede han at faa det dengang betydelige Præsteembede i Thyestedt (Thisted), som kort forinden var bleven Købstad med samme Rettigheder som Viborg. I Thisted havde den mægtige Bisp af Børglum Kloster, *Stygge Krumpen* en Bispegaard, hvor han ofte tog Ophold. Bispen havde tidligere før 1519 sammen med Mester *Hans Wenck* været Kongens Sekretær. I Begyndelsen har Forholdet antagelig været udmærket imellem de to tidligere Kolleger, men senere hen har muligvis de reformatoriske Ideer skabt Modsætningsforhold imellem dem. Biskop *Krumpen* var i alle Tilfælde en ivrig Modstander af Reformationen og i Aaret 1527 gav Mester *Hans Wenck* Afkald paa sit Præsteembede i Thisted.

Mester *Hans Wenck* har antagelig haft protestantiske Sympatier og er taget syd paa til Slesvig og Holsten, hvor Reformationen havde faaet fast Fodfæste og den lutherske Kirke allerede var bleven organiseret.

Det er ikke usandsynligt, at Mester *Hans Wenck* nu kan have giftet sig og være blevet Stamfaderen til den senere Slægt *Wenck*, hvis Oprindelse knytter sig til Holsten, Lauenborg og Hamborg.

(Der kendes 5 Breve, som Mester *Hans Wenck* i Egen-  
skab af Kong *Christian II.*s Sekretær har skrevet i Aarene

<sup>1)</sup> I det femtende Aarhundrede lige indtil Reformationen var de kongelige Sekretærer meget indflydelsesrige Personer, de dannede et Kollegium under Kongens Kansler, det var næsten altid gejstlige Herrer, der senere for det meste opnaaede at blive Biskopper eller Prælater, i hvert Fald Kanniker. Kong *Christian II* havde mellem sine Sekretærer flere Udlændinge af borgerlig Fødsel, særlig tyske Folk, som han foretrak, da han mente bedre at kunne stole paa dem end paa de danske adelige Sekretærer, der let blev ledet af private Interesser. Kong *Frederik I.*s Haandfæstning hindrede imidlertid Kongen i at lade sine udenlandske Yndlinge opnaa de højeste kirkelige Embeder, da Haandfæstningen bestemte, at de kun maatte besættes med danske adelige Mænd (se Danmarks Riges Historie III Bd.).

1518—1521, se J. Rørdams Kirkeh. Sml. og Suhms Nye Sml. til den danske Historie I. Bd.; angaaende Mester *Hans Wenck's* Afkald paa Præsteembedet i Thisted, se Kong *Frederik I.s* Registranter.)

Om den foran nævnte Mester *Hans Wenck* virkelig skulde staa i Forbindelse med nedenforstaaende Familie *Wenck* har hidtil ikke været mulig at konstatere.

To Generationer senere fødtes 1573 antagelig i Hamborg eller Nærheden af denne By en *Jacob Wenck*. Hans Moder, der blev Enke, var født 1550, og hun levede i den lille By Altona. I Aaret 1612 giftede denne *Jacob Wenck* sig en Gaard til i Escheburg (Lauenborg), og denne Mand gav en af sine Sønner Navnet *Hans Wenck*. Ogsaa disse *Wenck's* Forbindelse med nedenforstaaende Familie *Wenck* har endnu ikke kunnet paavises. Undersøgelserne angaaende Familien *Wenck* i Hamborg Statsarkiv har givet det Resultat, at Stamfaderen *Otto Wenck* formenes at være indvandret til Hamborg ca. 1672 fra Egnen omkring Berge-dorf, Schwarzenbek. I denne Egn antages han at være født ca. 1645. *Meget taler for, at denne Otto Wenck er en Sønneson af ovennævnte Jacob Wenck, og at hans Oldefader muligvis er den før omtalte Mester Hans Wenck.*

Igennem Archivrat Dr. *Rellinghusen* ved Stats-Archivet i Hamborg har jeg over Familien *Wenck* faaet tilsendt en Stamtavle, som kun omfatter den direkte Linie.

Denne Stamtavle begynder med:

- I. *Otto Wenck*, født c. 1645, han blev Borger i Hamborg den 20. Jan. 1688, han var to Gange gift. Desværre

har det været umuligt at finde Navnet paa hans første Hustru; han formenes at være blevet gift 1ste Gang i Aaret 1672, Børnene af dette Ægteskab ere døbte i Hamborg.

Børn af 1ste Ægteskab:

1. *Anna Catharina*, døbt i Michaelis Kirken den 22. Mai 1673, Faderens Navn: *Otto Wencke*. Faddere: *Hinrich Scheper, Anna Meylahn, Margaretha Breddau*.
2. *Dorothea*, døbt i St. Jacobi Kirken den 5. November 1674. Faderens Navn: *Otto Wien* (skal være *Wenck*). Faddere: *Dorothea Biesterfeld, Cecilia Fischer, Friedericus Biesterfeld*.
3. *Anna Margarethe*, døbt i St. Jacobi Kirken den 29. December 1675. Faderens Navn: *Otto Wencke*. Faddere: *Anna Kørber, Margarethe Volkers, Adolf Steinweg*.
4. *Peter*, døbt i St. Jacobi Kirken den 3. Marts 1678. Faderens Navn: *Otto Winck*. Faddere: *Peter Schult, Peter Bøling, Margaretha Vaget*.  
2<sup>o</sup> gift i St. Jacobi Kirken den 29. Januar 1688 med *Maria*, Enke efter *Hans Allers*.

Børn af 2det Ægteskab:

5. *Johann* (Tvilling), døbt i St. Jacobi Kirken den 3. November 1688. Faderens Navn: *Otto Wenck*. Faddere: *Johann Vagetius, Claus Schult, Magdalene Krüger*.
6. *Hinrich* (Tvilling), døbt i St. Jacobi Kirken den

3. November 1688. Faddere: *Hinrich Wördenhoff*,  
*Casper Möllnhauer*, *Maria Münster*.

II. *Hinrich Wenck*, f. den 3. November 1688, blev Borger i Hamborg den 13. Januar 1713, 1<sup>o</sup> gift den 29. Januar 1713 i St. Petri Kirke med *Margaretha*, Enke efter *Hans Tegel*.

Børn af 1ste Ægteskab:

1. *Hinrich Otto*, døbt i St. Petri Kirke den 10. Oktober 1713. Faddere: *Otto Wenck*, *Hinrich Christian Liebeling* og *Margaretha Lange*.

2<sup>o</sup> gift 9. Maj 1743 med *Catharina Elisabeth Lange*, Datter af *Nicolaus Lange* fra Rohdenburg.

Børn af 2det Ægteskab:

2. *Johann Matthias*, døbt den 17. Oktober 1736 i St. Petri Kirke. Faddere: *Johann Krauchenborg*, *Matthias von Brocken*, *Catharina Margaretha Ahrens*.

III. *Johann Matthias*; blev Borger i Hamborg den 22. Januar 1762.

1<sup>o</sup> gift i Kirken St. Katharinen den 30. Maj 1762 med *Helena Margaretha Nicolaissen*, Datter af *Julius Hinrich Nicolaissen*.

Børn af 1ste Ægteskab:

1. *Mathias Christoph*, døbt i St. Michaelis Kirken den 12. Mai 1763. Faddere: *Georg Matthias Eimcke*, *Hinrich Christoph Schröder*, *Magdalena Juliana Wolff*.

2<sup>o</sup> gift i Michaelis Kirken den 2. September 1764 med *Anna Catharina Lagemann*, Datter af *Johann Wilhelm Lagemann*.



Børn af andet Ægteskab:

2. *Anna Elisabeth Maria*, døbt den 1. September 1765 i St. Michaelis Kirken. Faddere: *Anna Elisabeth Reincken, Maria Elisabeth Schumacher, Hermann Joachim Langemack*.
3. *Maria Elisabeth*, døbt den 12. April 1768 i St. Michaelis Kirken. Faddere: *Anna Maria Schröder, Maria Elisabeth Bostel, Johann Joachim Revel*.
4. *Catharina Carolina Henriette*, født den 25. Oktober 1769, døbt i St. Michaelis Kirken. Faddere: *Agatha Catharina Dencke, Catharina Ilsabe Dardas, Hinrich Matthias Lange*.
5. *Hinrich Christian*, født 28. November 1773, døbt i St. Michaelis Kirken. Faddere: *Hans Hinrich Baumann, Johann Christian Baumann, Maria Regina Brand*.

3<sup>o</sup> gift 3. Juni 1781 med *Sophia Elisabeth Lagemann*, født i Dannenberg, Datter af *Hinrich Lagemann*.

Børn af 3die Ægteskab:

6. *Agatha Catharina Elisabeth*, født den 14. Mai 1782, døbt i Sct. Michaelis Kirken. Faddere: *Fru Agatha Catharina Dencke, Fru Catharina Elisabeth Lohmann, Barthold Hinrich Schomaker*. — Gift den 6. Juni 1808 med *Johann Heinrich Lütjens*.
7. *Nicolaus Daniel*, døbt den 3. Februar 1784 i St. Michaelis Kirken. Faddere: *Johann Nicolaus Meyer, Heinrich Jürgen Daniel Holtz, Salome Christina Becker*.

8. *Johanna Christina*, født den 17. September 1786, døbt i St. Michaeliskirken. Faddere: *Johann Barthold Schröder*, *Albert Bernhard Bornhorst*, *Ernst Christoph Stange*.
9. *Friedrich Hinrich Claus*, født den 8. Marts 1789, døbt i St. Michaelis Kirken, † den 23. September 1790. Faddere: *Friederich Jacob Böstling*, *Barthold Heinrich Schumacher*, *Claus Holm*.

Naar der af de forannævnte Medlemmer af Familien *Wenck* ikke er opbevaret Optegnelser, der særlig havde Interesse for Familien, saa beroer det vel nærmest paa, at der ikke har været noget af Betydning, eller at de er gaaet tabt ved den store Brand, der hjemsøgte Hamborg i Aaret 1842.

- IV. *Heinrich Christian Wenck*, født den 28. November 1773. Af hans egen Beretning om sit Livs vigtigste Begivenheder skal her anføres:

»Den 28. November 1773 er jeg født i Hamborg, hvor min for 26 Aar siden afdøde Fader *Johann Mathias Wenck* var Borger. Det var strenge Tider, hvorunder vi levede; Fader havde mange Børn at forsørge, det kneb ofte med at skaffe det Nødvendige, der var Uro hele Verden over, den franske Revolution havde forandret saameget baade i Handling og Tænkemaade. General *Napoleon Buonapartes* Navn var paa alles Læber, hans berømte Ord: at enhver tapper Soldat bar en Marskalstav i sin Tornister, var fængende Ord, hvad Under da, at vi Unge med Begeistring greb den

Udvei at blive Soldat. Den 27. November 1792 gik jeg i dansk Krigs-tjeneste som Musketeer ved det holstenske Infanteri Rgmt, Avancementet gik saare langsomt, der hørte Protektion til at komme frem, den 19. August 1798 avancerede jeg til Corporal, den 2. December samme Aar til Foureer og den 31. Maj 1800 til Kommander-Sergent.

Under den 11. Maj 1808 behagede det Hans Majestæt Kongen at udnævne mig til Secondlieutenant ved det holstenske Infanteri Rgmt.s 4de Bataillon, og blev jeg til samme Tid af Regimentet ansat som Bataillons Adjutant og Regnskabsfører ved denne Bataillon. Under den 3. Juli 1809 oprykkede jeg efter allerhøieste Resolution til Premierlieutenant, og under den 25. Marts 1814 havde Hans Majestæt Kongen den Naade at udnævne mig til Regiments-Kvartermester ved bemeldte Rgmt. I Felttoget 1813, samt i Affairen ved Bornhöved og Sehestedt har jeg deltaget, ligeledes har jeg været med Auzilierkorpset i 1814 ved Rhinen og med det 1815 oprettede Auzilieer-Korps til Frankrig . . .«

Her skal anføres et Uddrag af den Skrivelse, som hans Bataillonschef, Major v. *Qvalen*, tilsendte ham den 9. November 1818:

»Regiments-Kvartermester v. *Wenck*, Adjutant og Kvartermester ved den mig allernaadigst i Felten betroede 4de Bataillon Holstein, har i hver Henseende vist sig at være en fortrinlig, udmærket Officer, saavel



REGIMENTSKVARTERMESTER, KAPTAJN  
H. C. v. WENCK OG HUSTRU

i Kampen ved Bornhöved som i den endnu hæftigere Fægtning ved Sehested; den hele Dag igjennem, den 10. December 1813 har han, saavel som i hele Felttoget, vist at være i Besiddelse af et uforligneligt Mod og Konduite, — hvorfor jeg ogsaa i den Rapport angaaende hans Person, som jeg indsendte til Hans Excellence Generallieutenant von der *Schulenburg* over Kampen ved Sehested har berettet Følgende: Adjutanten, Premierlieutenant v. *Wenck*, i hver Henseende en udmærket Officer, har i den stærkeste Kugleregning til Opretholdelse af den største Orden i Bataillonens ved sin Energi, Beslutsomhed og koldt Blod bidraget saameget, hvor Faren var størst, at jeg ikke nok kan berømme det — Bataillonens gik hele Tiden under Kampen som paa Excercerpladsen i den største Orden.

Ved Angrebet med Bajonetten, hvorved Fjenden blev kastet tilbage over Kanalen, viste Adjutanten v. *Wenck* den største Bravour.«

Den 6. August 1800 blev *W.* gift i Christ og Garnison's Kirken i Rendsborg med *Anna Magdalena Albrecht*, født i Eckernförde den 11. Januar 1776, Datter af *Johann Albrecht*, født i Gross-Strehlitz (Schlesien) ca. 1751 og Hustru *Elsabe Margaretha*, født *Thielmann* i Eckernförde.

*W.* blev Ridder af Dannebrog den 26. Marts 1820 og Kaptajn den 27. Marts 1826. Efter sin Afsked fra Hæren blev han udnævnt til Sognefoged i Jevenstedt og Raumorte. *W.* var meget afholdt af sine Under-

givne og de Mennesker, som han i Embedsmedfør kom i Berøring med. *W.* havde mange Interesser, han var blandt andet Medlem af »Det nordiske kongelige Oldskriftselskab«.

Da han feirede sit 50aarige Embedsjubilæum, blev der overrakt ham en Sølvpokal med følgende Indskrift: »Die Eingessenen der Kirchspiele Raumorte und Jevenstedt widmen dieses Geschenk ihrem Herrn Kirchspielsvogt *v. Wenck* zu seinem 50-jährigen Dienstjubilæum den 4. Dezember 1842.« Samme Aar blev han Dannebrogsmænd.

Det er beundringsværdigt, at det var muligt for den gamle Officer at kunne sende 3 af sine Sønner til Landkadetakademiet i København. Tiderne vare yderst daarlige, men han fulgte sit Valgsprog: »Fremad og opad«.

Den 20. December 1859 døde den gamle Kaptain i Ottensen, en Hædersmand helt igjennem; han er begravet paa Altstädter Kirkegaard i Rendsborg.

Hans Hustru, som i saa mange Aar trofast havde staaet ved hans Side i alle Livets Omskiftelser, døde i Ottensen den 29. Januar 1860 og hviler i samme Grav.

Børn:

1. *Georg Christian v. Wenck*, født i Rendsborg den 24. August 1801, blev Landkadet den 9. September 1813; gjorde Pagetjeneste, og blev den 1. Januar 1821 Secondlieutenant à la suite i det holstenske Infanteri-Rgmt, senere forsat til det 3die jyske

Regmt. den 11. November 1826, karakteriseret Premierlieutenant den 13. April 1831, Premierlieutenant den 19. Juni 1838, forsat til det 3die jyske Infanteri-Rgmt. den 6. Maj 1835, Stabskaptain den 9. September 1838.

Paa Grund af Svagelighed tog han sin Afsked fra Hæren den 20. Mai 1842, fra den 1. Juli samme Aar fik *W.* Ansættelse som Postmester i Oldenburg, han døde den 8. Oktober 1845. *W.* var gift med *Clara* født *Seelemeyer*, de havde ingen Børn; begge ere begravede paa Altstädter Kirkegaard i Rendsborg.



- Hans Segl, der findes i Rigsarchivets Seglsamling, er benyttet af den yngre Slægt af Familien *Wenck*.
2. *Friederikke Sophie Henriette Wenck*, født i Rendsborg den 28. August 1803, var gift med Overlærer *Ritter* i Flensborg, hun døde den 22. Oktober 1881.

Børn:

- a. en Datter, der var gift med Købmand *Stør* i Flensborg.

3. *Nicoline Wilhelmine Frederikke Georgine Wenck*, født i Rendsborg den 29. Januar 1805, † den 12. Februar 1845, begravet paa Altstädter Kirkegaard i samme By.
4. *Friedrich Christian Peter Wenck*, født i Landsbyen Klein-Barkau i Amtet Kiel, † den 2. Marts 1834 i Rendsborg.
5. *Heinrich Theodor v. Wenck*, født i Burg paa Femern den 24. Oktober 1810.

*W.* begyndte sin militære Løbebane i Landkadet-akademiet, hvor han 1826 blev virkelig Landkadet; 1829 erholdt han Secondlieutenant-Anciennitet og 1ste Præmie ved Officers-Examen og blev Kadet-Korporal og Pagekadet.

1831 udnævntes han til Secondlieutenant ved 1ste jyske Infanteri-Rgmt; men Aaret efter indtraadte *W.* som Elev paa den kongelige Høiskole, fra hvilken han afgik som Premierlieutenant i Ingenieurkorpset. *W.* ansattes strax ved Fæstnings- og Bygningstjenesten, først i København og senere i Rendsborg, men i 1839 overgik han til den Ingenieur-Korpset underlagte Veitjeneste, ved hvilken han med korte Afbrydelser forblev saa længe han stod i militær Tjeneste. *W.* forfremmedes til Kaptein af 2den Klasse 1842, af 1ste Klasse 1843, karakteriseret Major 1852, Major 1853, karakteriseret Oberstlieutenant 1859, Oberstlieutenant 1860, Oberst à la suite 1864 og General à la suite 1879.





*Malet af N. P. Holbech.*

PREMIERLIEUTENANT H. TH. v. WENCK



*Malet af N. P. Holbech.*

FRU URSULA MARIA WENCK

I Krigsaarene 1848—49 gjorde *W.* Tjeneste ved Feltingenieurdetachmentet og deltog i Fægtingen ved Haderslev den 29. Juni 1848 og i Udfaldet fra Fredericia den 6. Juli 1849 som Ordonnans-officer hos General *Rye*.

I 5te Infanteri-Brigades Indstilling angaaende Officerer, der bringes i Forslag til Dekoration for deres under Felttoget 1849 udviste Forhold skal her anføres følgende:

»Captainen, der var ansat som Ingenieurofficer ved General *v. Ryes* Corps, hvor han som saadan udførte en Del Arbejder til Generalens fuldkomne Tilfredshed, blev i Slutningen af Juni Maaned beordret til Helgenæs for at assistere ved Indskibningen af Tropperne og overgik med disse til Fyen, hvorpaa han, efter Andragende af Generalmajor *v. Rye*, erholdt Tilladelse til at forblive ved Brigaden og deltog saaledes i Slaget ved Fredericia som Ordonnantsofficer. I denne Funktion udviklede han særdeles megen Activitet; uden at ændse den heftige Kugleregning, havde han kun Tanken henvendt paa Kampens Gang og meddelte saaledes flere Efterretninger af Betydning! Brigaden maa derfor særdeles anbefale ham for udvist Mod og Konduite.

Brigadekvarteret i Langesø pr. Odense den 19. August 1849.«

Efter denne Anbefaling blev *W.* Ridder af Dbg. den 9. September 1849.

Af et Brev, som Kaptain *Wenck* skrev til Ingenieur-Kaptain *Glahn* den 12. Juli 1849, skal et Uddrag af samme fremsættes:

»At vi have vundet en herlig Seir, har De naturligvis alt erfaret, men De gjætter neppe Størrelsen af vort Tab, der langtfra er angivet rigtigt i Aviserne. De vil forbauses, naar jeg siger Dem, at der alt er begravet henimod 350, og at de saarede og savnede endnu anslaaes til 1400. Jeg havde den Ære at deltage i Slaget, idet en Ingenieurdeling, nemlig Lt. *Multons* blev stillet under min Overcommando, og fungerede iøvrigt som Adjutant for General *Rye*, jeg var fra ham kort førend han fandt Helte-døden og havde kun fjernet mig for at bytte min Hest, der var skudt igjennem Halsen.

En for en Ingenieur vigtig Erfaring har jeg gjort, den nemlig, at Forskandsninger, selv saa slet anlagte som de fjendtlige, kunne gøre en betydelig Modstand. Hvis ikke vore Soldater havde været saa brave som de vare den Dag, der stormedes 3—4 Gange, da havde vi bukket under. Men de gik frem med den bestemte Villie at ville seire — de ænsede ikke den tætteste Kugleregn — ikke at hundrede og atter hundrede af deres Kammerater faldt, men trængte uimodstaaeligt frem og bemægtigede sig Skandserne.«

Ved Veitjenesten virkede *W.* først i Hertugdømmerne 1839—42 og dernæst i Kongeriget 1842—52.



*Malet af N. P. Holbech.*

MAJOR H. THIL. v. WENCK



*Malet af N. P. Holbech.*

MAJORINDE WALLER v. WENCK

1852—63 var *W.* dirigerende Stabsofficer ved Veitjenesten i Holsten og Lauenborg og 1852 konstitueret og 1856 virkelig Overlandeveiinspektør i Holsten. Fra 1855—63 var *W.* kongl. Kommissarius for Altona-Kieler Jernbanen og dens Sidebaner.

I sin Stilling som kongl. Kommissarius havde *W.* den Ære 1858 at ledsage H. M. Keiser *Alexander II.* ved dennes Gjennemreise fra Kiel til Altona; i den Anledning modtog *W.* Stanislaus Ordenen af 2den Klasse med Keiserkronen. *W.* var under sit Ophold i Kiel bosat i en af ham selv opført Villa paa Düsternbrook, henrivende beliggende ved den skønne Fjord.

Paa Grund af Krigen i 1864 blev *W.* beordret til København; det var ham en stor Sorg, at han ikke kom til at deltage i den forestaaende Krig, der blev tildelt *W.* en civil Stilling som Indenrigsministeriets tekniske Konsulent i Jernbanesager og samtidig blev *W.* Medlem af Direktionen for de sjællandske Jernbaner (fra 1880 Statsbaner).

Fra Begyndelsen af 1864 overgik *W.* til Veitjenesten i Kongeriget som dirigerende Stabsofficer, og ansattes i Slutningen af samme Aar à la suite i Ingenieurkorpset.

I 1868 blev *W.* Overveiinspektør og fratraadte Posten som fungerende Direktør for Ingenieurkorpsets Veitjeneste paa Grund af dennes Overgang til den civile Bestyrelse.

W. var Formand for Kommissionen af 1872 til Bedømmelse af de indkomne Projekter til Anlæg af en fast Bro over Limfjorden og Medlem af Kommissionen af 1878 angaaende Københavns Bane- gaards Udvidelse. Endvidere har W. været med- virkende ved samtlige i Tidsrummet 1863—1885 for det sjællandske Jernbane Selskabs Regning udførte Jernbaneanlæg, saasom den endelige Fuldførelse af Banen til Helsingør, Anlægget af Banerne Ros- kilde—Kallundborg og København—Frederikssund, og han førte tillige Tilsyn med de andre paa den sjællandske Øgruppe anlagte Baner: de lollandske Baner, Gribskovbanen og Gedserbanen, samt den østsjællandske Jernbane.

I Aaret 1885 fratraadte W. Stillingen som Med- lem af Direktionen for de sjællandske Jernbaner; ved denne Lejlighed modtog han en kaligraferet Hædersadresse fra Direktionen og andre under Jernbaneetaten ansatte.

General *Wenck* var en Mand af den gamle Skole, interesseret, som han var, fulgte han med sin Tid. Han var beskeden i hele sin Optræden, streng imod sig selv i Opfyldelsen af sin Pligt, han fordrede meget at sine Underordnede, og var altid imødekom- mende imod enhver, der søgte hans Hjælp. Gene- ralen var kendt for sin elskværdige, fintfølende og ridderlige Karakter. Hans Valgsprog var »fidelitas et perseverantia«, og dette fulgte han hele sit Liv.





GENERAL A LA SUITE H. TH. v. WENCK



GENERALINDE WALLER v. WENCK

W. var ivrig Frimurer og siden 1879 Ordenens Tilsynsmester i Den store Landsloge.

W. blev Kommandør af Dbg. 2den Grad 1867 og af 1ste Grad 1873, han var endvidere Kommandør af den svenske Vasaorden 1ste Grad og som nævnt ovenfor Indehaver af den russiske Stanislaus Orden 2den Grad med Keiserkronen, endvidere Dannebrogsmænd og Indehaver af Krigsmedaillen for 1864.

Den 1. August 1837 ægtede W. *Ursula Maria Holbeck*, født den 20. Januar 1813, død den 28. Oktober 1839, begravet i Rendsborg paa Altstädter Kirkegaard, Datter af en kendt Ostindiefarer, Skibskaptajn *Peter Nielsen Holbeck*, født 1772, død 1847 og Hustru *Maria f. Thaysen*, født 1779, død 1849.

Den 3. Februar 1842 ægtede W. *Waller Jenny Johanne Louise Pacht*, født i Mølln den 24. Marts 1816, død den 25. April 1904, Datter af Kammeraad, Amtsfoged i Mølln, *Johann Christoph Ludvig Pacht*, født 1769 som Søn af Amtsfoged *Christian Rudolph Pacht* i Lauenborg, død 1860 og Hustru *Anna Johanna Elisabeth Decken*, født 1783, død 1860, Datter af *Johann Heinrich Decken*, Skovrider i Gülzow. Kammeraad *Pacht* og hans Hustru er begge begravne paa St. Jørgens Kirkegaard i Kiel.

Kammeraad *Pacht* var en overordentlig flittig og dygtig Mand, der havde arbejdet sig op fra smaa

Forhold til at beklæde betydelige Stillinger i det private Liv og senere i kongelig Tjeneste.

I den vanskelige Tid, da den franske Okkupation fandt Sted i Nordtyskland, blev han udnævnt<sup>1)</sup> til Maire Adjoint og Notaire og senere hen mod sin Villie til Chef for Landstorms-Bataillon i Mølln, skønt han ikke var Spor af Militær.

General *W.*, der døde den 22. November 1885, ligger begravet sammen med sin anden Hustru paa Garnisons Kirkegaard i København.

Generalinde *Waller v. Wenck* var eneste Datter af den ovenfor nævnte Kammerraad *Pacht* og Hustru, f. *Decken*; Fadderne ved hendes Daab var: *James Kearney*, Esq. kgl. engelsk Major i Upperhall, hendes Datter *Waller*, Sønnen *James* og hendes Farmor *Louise Decken*. Hun havde faaet en udmærket Opdragelse, Forældrene elskede dette Barn (deres Eneste) og forsøgte paa enhver Maade at uddanne hendes Aand og Tanke. Hun voxede op i den idyllisk beliggende lille By Mølln i Lauen-

---

1) Denne sidste Udnævnelse lyder saaledes:

»Zur Genehmigung des Herrn General Militaire-Gouverneurs Herzog v. Cambridge königlicher Hoheit, wird der Herr *Johann Christoph Ludwig Pacht* königlicher Amtsvogt zu Mølln, zum chef des Møllner Bataillons hierdurch in Vorschlag gebracht.

*Schwarzenbeck* den 16. Sept. 1815.

Gesehen: Der Commandeur des Bezirks  
J. NIEMAYER.

*Neuhaus* den 16. Januar 1816.

B. v. DECKEN.

Commandeur des Lauenburger Distrikt

*Genehmigt Hanover* den 20. Febr. 1816.

FRIED. LAFFORT.

20. Februar 1816.  
ADOLPHUS FRIDERICK.



KAMMERRAAD, AMTSFOGED I. C. L. PACHT OG HISTRU

borg, og kom ofte med sine Forældre til Hamborg og Lybæk. Frøken *Pacht* havde Sans for Musik efter sin Fader, der selv spillede Violin og havde til Lærer den i Hamborg bosatte kendte Komponist *Methfessel*; samtidig med at hun lærte at spille Klaver, forsøgte hun ogsaa at slaa Harpens Streng.

I Aarene 1836—37 reiste hun 20 Aar gammel til England for at se noget af den store Verden og tillige at tilegne sig det engelske Sprog; hun har i en Dagbog beskrevet sine Indtryk og Oplevelser under Reisen og sit Ophold i England. Det er mig en Fornøjelse at læse denne lille Dagbog, der er affattet saa friskt og indtagende, at man forbavses over, at den er skrevet af en ung Dame fra den lille By Mølln i Lauenborg i Aaret 1836.

Efter en besværlig Reise med Seilskibet *Perseverence*, ført af Kaptain *Pain*, kom hun til London, og efter et kort Ophold fortsattes Reisen videre til den herlige Ø *Wight*. Her i den henrivende beliggende lille By *Ryde*, blev hun optaget i en meget anset Familie ved Navn *Kearney*, Venner af hendes Moder og Faddere ved hendes Daab. I denne Familie lærte den unge Pige mange udmærkede Mennesker at kende; Omgangen med disse høit kultiverede Folk har sikkert paavirket hendes Smag for det engelske Liv og dets Sæder, og senere hen, da hun blev gift, satte dette Ophold sit Præg paa Opdragelsen af Børnene og Førelsen af Huset.

Generalinden var en smuk og indtagende Dame, en fortræffelig Moder og dygtig i Førelsen af sit store gæstfrie Hjem!

Da hendes Mand, den gamle General, døde, blev hun Midtpunktet i Familien. I sit smagfulde Hjem samlede hun sine Børn og Børnebørn og deres mange Venner; altid var hun villig til at give gode Raad, hjælpe den, der trængte til at hjælpes, hun var elskelig og elsket af Alle!

Børn:

- a. *Ludwig Heinrich Friedrich Wenck*, født den 1. November 1842 i Mölln (Lauenborg), gik paa Latinskolen i Kiel, blev Student 1860, studerede Medicin i Kiel fra 1861—63, i Zürich 1863—64 og i Prag 1864—65, tog medicinsk Examen med Udmærkelse (summa cum laude), 1866 blev Dr. med. i Kiel 1867 over Emnet: »De exemplis non nullis carcinomatis epithelialis, exorti in cicatrice post lupum exendem rolicta.«

*W.* blev 1ste Assistent ved Fødselsstiftelsen i Kiel og 2den Lærer ved Jordmoderskolen 1866—1869. Privatdocent i Fysiologi (Toxicologi) 1867 i Kiel.

Af Helbredshensyn maatte *W.* desværre forlade Universitetet i Kiel, hvilket var en stor Sorg for ham. Han blev ansat som Kommunelæge i Altona 1869—71. *W.* fik »jus practicandi« i Danmark August 1870; blev konstitueret som Fy-



GEHEIMER-MEDICINALRAT, DR. MED.  
L. H. F. WENCK



sikus i Pinneberg 1872, fast Ansættelse 1875. *W.* var Læge ved Pleiestiftelsen for Sindssyge i Pinneberg. Blev Sanitätsrat 1898, Kredslæge 1901, Medizinalrat 1902 og Geheimer-Medizinalrat 1906, 1901 Medlem af Kommunalbestyrelsen i Pinneberg. *W.* var dekoreret med Forstjenstkorset 1871 og den Pr. R. Ø.<sup>4</sup> 1893.

*W.* blev gift i Pinneberg den 14. September 1875 med *August Marie Wilhelmine Wieck*, født den 3. November 1855 i Pinneberg, Datter af Justitsraad, Notar *Heinrich Johann Theodor Wieck*, født i Altona den 12. December 1819, død Juni 1898 og Hustru *Anna Catharina Stamp*, født den 18. April 1830 i Witzwort (Slesvig), død den 10. Januar 1899 i Pinneberg.

*W.* døde den 26. Juli 1912 og er begravet i Pinneberg.

Børn:

- 1) *Heinrich Wenck*, født 26. Juli 1876 i Pinneberg, studerede Kemi i Carlsruhe, var ansat i flere Fabrikker ved Rhinen, senere i Berlin, blev gift i November 1905 med *Antonie Eugenia Schmidt*, født den 13. April 1880 i Stuttgart, Datter af Direktør *Schmidt*.

Børn:

- a) *Kurt Ludwig Wenck*, født 18. Marts 1908, eransat ved en Forlagsboghandel i München.
- 2) *Wanda Clara Anna Wenck*, født 20. Mai 1883

i Pinneberg, gik i Skole sammesteds og i Altona, tog Lærerindeeksamen fra denne sidste By 1902, blev derefter Student i Hamborg 1908, studerede Kemi, Biologi og Mathematik i München og Freiburg 1908—1914, blev Dr. phil. i Zoologi, tog Statsexamen, »pro facultate Docendi« med Udmærkelse (»summa cum laude) i Karlsruhe 1914. Seminarkandidat i Berlin 1914—15, Studienassessor i Augustaskolen i Berlin 1915—16.

Paa given Foranledning blev der tilbudt hende en Stilling som Direktør ved den Keiserlige tyrkiske Skole (Hilalskole) i Smyrna den 1. Januar 1917. Dette ærefulde Hverv modtog hun og afreiste strax. Efter en meget besværlig Reise, ofte udsat for de Farer, som Verdenskrigen medførte, kom hun endelig til Konstantinopel, hvorfra hun, efter at have modtaget de nødvendige Instruktioner angaaende Skolen, afrejste til Smyrna. Ved sin Ankomst til Skolen fandt hun samme i den mest forfæmte Tilstand, Uorden overalt, Lærer- og Lærerinde-Personalet var daarligt, Elevantallet kun 18, Aanden i Skolen var alt andet end god. *W.* tog energisk fat, Lærerkrafterne blev fornyede, og det viste sig snart, at Skolen under hendes dygtige Ledelse vandt frem, Elevantallet steg betydelig — Skolen var ved

at blive en Mønsterskole i Tyrkiet! — Da Vaabenstilstanden indtraadte den 11. November 1918, forlangte Ententen, at alle Tyskere skulde udvises, derved blev *W.*s Virksomhed ved Skolen afbrudt.

*W.* har skrevet en meget livfuld og spændende Skildring af sit Ophold i Interneringsleiren og senere Hjemreise til Tyskland.

*W.* blev udvist fra Tyrkiet den 15. Januar 1919; ved sin Hjemkomst lykkedes det hende at faa Ansættelse som Studienassessor i Berlin, og i Aaret 1920 blev hun udnævnt til Studienrat.

- b. *Johannes Theodor Wencck*, født 31. Marts 1844 i Aarhus, kom efter endt Skolegang med sine Forældre til Altona og senere ved Faderens Forsættelse til Kiel.

Da *W.* ønskede at blive Officer, hvilket hans Fader ikke vilde tillade, gik han mod sin Vilje Handelsvejen og blev i den Anledning sendt til Hamborg og efter endt Læretid til Paris. Her oprettede han sammen med en Franskmand en Expeditions- og Kommissionsforretning. *W.* blev gift 1869 med *Ingeborg Kjær*, født den 26. Januar 1849 i Vevey (Schweiz), død 12. Marts 1909 i Leipzig, Datter af Godseier *Erik Wilhelm Kjær* og Hustru, født *Stamer*.

Krigen 1870—71 tvang *W.* til sammen med sin

Hustru at forlade Paris, de tog til Danmark. Da Krigen var endt, reiste de igen tilbage til Paris; men det viste sig snart, at Krigen og de ødelæggende Tilstande under Kommunen havde standset og lammet alt Forretningsliv, han opgav derfor efter nogle Aars Forløb sin Forretning og reiste med sin Familie atter til Danmark. Her fik *W.* paa Grund af sine udmærkede Sprogkundskaber Ansættelse som Translatør ved det sjællandske Jernbaneselskab, men den Brystsygdom, som han havde paadraget sig i Paris, forværredes i det nordlige Klima, han døde den 17. Januar 1885 og blev begravet i Familiegraven paa Garnisons Kirkegaard i København.

*W.* var et sjældent elskværdigt og fint Menneske med megen Sans og Forstaaelse for god Kunst. *W.* blev malet af sin Ungdomsven, den senere saa berømte franske Maler *Besnard*, en Gengivelse af dette Portrait er her medgivet, blandt hans Venner var ogsaa Maleren *Gauguin*.

Børn:

- 1) *Thyra Wenck*, født i København 1871, døde samme Aar.
- 2) *Henri Lucien Erik Wenck* er født i Paris den 7. Juni 1872, hvor han tilbragte sine Barneaar, han kom i 7=Aars Alderen til København med sine Forældre. Han gik først i Skole i Lycæum og senere paa Herlufsholm. Han ønskede at



*Malet af Bernard.*

TRANSLATØR J. TH. WENCK

blive Søofficer og blev efter bestaaet Adgangs-  
examen optaget paa Kadetskolen i København.  
W. blev Secondlieutenant i Flaaden i Aaret  
1892, Premierlieutenant 1897 og Kaptain 1909.

Ved Verdenskrigens Udbrud beklædte W.  
Stillingen som Stabschef ved Flaadens Over-  
kommando under Sikringstyrkens Formering  
og blev i Aaret 1918 udnævnt til Kommandør  
og Chef for Flaadens Stab (Marinestaben).  
1923 var W. Chef for Øvelsesdelingen og  
1926—28 Chef for Skibsdivisionen, Under-  
vandsbaadsdivisionen og Torpedobaadsdivi-  
sionen, hvorefter han atter har tiltraadt sin  
tidligere Tjeneste som Chef for Marinestaben.

I 1921 var han 2den Delegerede ved Ålands-  
konferencen i Genève og kom senere til Rom  
i et lignende Anliggende. W. har skrevet flere  
krigsvidenskabelige og historiske Afhand-  
linger og fik 1911 Sølieutenant-Selskabets  
Guldmedaille for en saadan Afhandling.

W. er dekoreret med følgende Ordner:  
C<sup>2</sup>, DM, F. I. H. R.<sup>2</sup>, S. Sv.<sup>2</sup>, PR. K. R.<sup>3</sup>, F. Æ. L.<sup>4</sup>

W. blev gift den 7. August 1926 med *Frida  
Møller*, født den 17. Juli 1892 i København,  
Datter af Fabrikant *Møller* og Hustru, født  
*Ohlson*.

- 3) *Clara Wenck*, født den 24. Juni 1873 i Paris.  
Efter et fleraarigt Ophold i et Kloster i Frank-

rig tog hun til Annam og er nu Priorinde i Carmeliter Klostret i Saigon.

- 4) *Vera Marie Johanne Ingeborg Dora Wenck*, født 1. Mai 1881 i København, opholdt sig efter endt Skolegang i Paris og blev gift den 9. August 1902 med *Marcel Rouët de Journal*, der blev Bankdirektør i Hongkong for Banque Industrielle de Chine. Han døde i Hongkong den 28. Juli 1920. Efter sin Mands Død reiste hun med sine Børn til København, og beskæftiger sig med Oversættelser og andre literære Arbejder, samt underviser i det franske Sprog.

Børn:

- a) *Helga Marie Rouët de Journal*, født i Charlottenlund den 4. Juli 1903, er ansat i Udenrigsministeriet.
- b) *Gonzague Marie Rouët de Journal*, født i Paris den 19. August 1904, blev den 20. August 1927 gift med Sekretair i Udenrigsministeriet, cand. jur. *Birger Thomas Wilhelm Dons-Møller*, født den 17. Juli 1898.
- c. *Helene Waller Wenck*, født den 17. Oktober 1846 i Aarhus, død den 8. Juli 1888 i Kiel, begravet i Familiegraven paa Garnisons Kirkegaard i København, kom efter sin Skolegang i en Pension i Vevey og senere til Paris for at fortsætte sine Studier i det franske Sprog sammen med



KOMMANDØR I MARINEN II. L. E. WENCK



sin yngre Søster *Clara*. Hun var Klosterfrøken i Vemmetofte adelige Jomfrukloster.

- d. *Heinrick Emil Charles Wenck*, født den 10. Marts 1851 i Aarhus, gik paa Latinskolen i Kiel og senere i den Mariboske Skole i København.

*W.* ønskede at blive Architect, efter at have bestaaet de forberedende Eksamina kom han paa Kunstakademiets Architecturskoler, Afgang fra samme 1876, den lille Guldmedaille 1878 for Opgaven »En Bibliotheksbygning i gothisk Stil«, i nogle Aar var *W.* paa Studierejse i Udlandet, særlig Italien, i to Aar paa Akademiets Stipendium, ligesom hans senere Virksomhed som Statsbanernes Overarchitekt har medført mange Reiser i specielle Formaal til Udlandet.

*W.* opførte sammen med den daværende ledende Architect ved Statsbanerne, *Holsø*, Banegaarden i Helsingør Aar 1890. Efter at Architect *Holsø* havde fratraadt sin Stilling paa Grund af Svagelighed, overtog *W.* hans Stilling og fortsatte sin Virksomhed i Statsbanernes Tjeneste.

*W.* opførte 1897 Østbanegaarden, samt Kystbanens Stationer, endvidere Godsbanegaarden i København, for hvis Kontorbygning der blev tilkendt ham den »Eckersbergske Sølvmedaille« i Aaret 1901. Endvidere opførte han Banegaardene i Nykøbing S., Præstø og Sorø, Stationerne langs Banerne Svendborg–Nyborg, Odense

—Kerteminde, Hammelbanens Station i Aarhus, samt Banegaardene i Holstebro, Herning, Ebeltoft, Varde, Esbjerg, Nørresundby, Forbrændingsanstalten paa Frederiksberg, Posthuset i Sorø, endvidere Banegaardene i Korsør og Odense, de nye Stationer i Veien, Hedehusene, Taastrup, Glostrup samt Pavillonerne og Stationsanordningen ved Nørreport i København.

Det Holmbladske Gravkapel ved Nathanaels Kirken paa Amager. (Dette Gravkapel er senere desværre omdannet til et andet Formaal.) Jernbaneskolen i Hellerup, en Telegrafbygning i Nykøbing paa Falster; endvidere Stationerne paa Funder—Brammingebanen Skjern—Videbæk Banens Bygninger, den nye Godsbanegaards Bygninger i Aarhus, den nye Godsbanegaards Bygninger paa Nørrebro, og en Stationsbygning til København—Slangerup Banen ere alle opførte efter *W.s* Tegninger; han projekterede ogsaa den nye Hovedstation i Aarhus, som dog ikke blev opført efter hans Tegninger.

Et Projekt til en Telegrafbygning ved Nicolai Kirken kom ligesom hans store Projekt til en stor Administrationsbygning ved Frederiksholms Kanal ikke til Udførelse.

*W.* udarbejdede ogsaa et stort Projekt paa Frederikshospitalets Grund, som skulde omfatte en stor Telegrafbygning samt i de tilstødende



*Malet af Professor O. Björk*

ARCHITEKT, PROFESSOR H. E. C. WENCK

Pavilloner Boliger til Gesandtskaber m. m., dette Projekt kom heller ikke til Udførelse.

Hans Hovedarbeide blev dog den nye Centralbanegaard og den nye Postgaard i København. *W.* udarbejdede ogsaa sammen med Generaldirektør *Ambt* et stort Projekt til en ny Centralbanegaard i Stockholm. *W.*s Tegninger og Opmaalinger fra hans Stipendiereiser, samt Tegninger og Fotografier af de af ham opførte Bygninger og ikke udførte Bygninger findes paa det kongl. Akademis Bibliothek. En stor Del af hans Arbejder er optagne i et tysk Tidsskrift »*Deutsche Bauzeitung*« og i tvende Særtryk omtalt af *Geheimer Baurat de Bruyn*.

*W.* var Medlem af flere Kommissioner til Bedømmelse af Bygningsprojekter, blandt andre havde han det ærefulde Hverv at deltage i Bedømmelsen af de indkomne Projekter til en ny Postgaard i Oslo.

Architekt *Erik Schiødte* skriver i *Brickas Biografiske Lexikon*: »*W.* er tillige en talentfuld Akvarelmaler, som hyppig har udstillet paa Charlottenborg, hans Banegaarde ere moderne i god Betydning, og ved deres mange originale Enkeltheder have de utvivlsomt udøvet en kulturel Indflydelse rundt i Landet.« *W.* var 1909 Medlem af Bestyrelsen i Kunstafdelingen ved Landsudstillingen i Aarhus.

Han blev Overarchitekt ved Statsbanerne i Aaret 1895 og tog sin Afsked paa Grund af Alder 1921, Ministeriet for offentlige Arbejder tilskrev Overarchitekten i Anledning af hans Afsked fra hans Embede saaledes:

»Efter Indstilling herfra har Hans Majestæt Kongen endvidere bemyndiget mig til at tilkendegive Dem Hans Majestæts allernaadigste Paaskønnelse af Deres fortjenstfulde Virksomhed i Statens Tjeneste.«

W. modtog ved sin Afsked fra Statstjenesten en Adresse fra samtlige Architekter og det Kontorpersonale, som var ham underlagt.

Han var Medlem af Akademiraadet 1905—1914, blev Medlem af Akademiet 1914, samt 1915 Medlem af Kunstakademiet i Stockholm.

W. er dekoreret med følgende Ordener:  
C<sup>2</sup> af Dbg. DM. FM. N. ST. O.<sup>2</sup> GR. FR.<sup>3</sup>  
MGR.<sup>5</sup> PR. Ø.<sup>3</sup>

Den 15. Marts 1895 ægtede W. *Helga Thyra Fanny Gram*, født 29. Juni 1869, Datter af Grosserer *I. Gram* og Hustru *Anna Maria Petrea f. Olsen*. Professorinde W. døde den 31. Januar 1923 og er begravet paa Gjentofte Kirkegaard. Det paa Graven opførte Monument er tegnet af hendes Mand.

Børn:

1) *Preben Holger Christian Wenck*, født i Kø



*Malet af Professor Vilh. Rosenstand.*

PROFESSOR, ARCHITEKT H. E. C. WENCK



*Malet af Knud Larsen.*

PROFESSORINDE THYRA WENCK

benhavn den 26. Marts 1896, gik i Skole paa Andreas Collegiet i Ordrup, blev Student derfra i 1915, cand. phil. 1917, tog Afgangsexamen fra den tekniske Skole i København 1921, reiste samme Aar med sine Forældre til Italien og var 1 Aar ansat som Architektassistent hos Overarchitekten ved de danske Statsbaner; rejste derpaa til Wien for at uddanne sig videre paa Kunstakademiet under Architekten, Professor *P. Behrens* 1922. I Aaret 1924 begyndte han at skrive politiske og økonomiske Artikler og Beretninger om Mellem-Europa og Balkan, hvilket medførte, at han opgav sine Studier paa Akademiet som Architect, og blev knyttet til det jugoslaviske Udenrigsministeriums Presse og Propagandatjeneste. Den 25. December 1927 blev han udnævnt til diplomatisk Delegeret i den jugoslaviske Udenrigstjeneste. 1925 blev han Officer af den hellige Gravs Orden (græske).

- 2) *Karen Margrete Agnes Wenck*, ogsaa kaldet »*Tutten*«, født i København den 23. November 1899, tog Realexamen i Frøken *Mørks* Skole i Hillerød 1918, blev Elev paa Kunstakademiets Malerskole for Kvinder 1920, var paa Reiser i Frankrig og Italien 1921—25, tog senere Ophold i Paris for at studere Malerkunst og fransk Sprog.



I Foraaret 1927 deltog hun med sin Fader i en Middelhavsreise til Tunis, Malta, Kreta, gennem Dardanellerne til Konstantinopel og videre til Sortehavet. Touren tilbage igennem Bosporus fortsattes saa til Athen og videre til Korfu, Venedig, derfra til den Dalmatiske Kyst (Ragusa og Cattaro), saa sattes Kursen til Catania paa Sicilien, Taomina besøgte, og Hjemreisen fandt Sted via Neapel, til Reisens Udgangspunkt Monaco.

Paa denne Reise traf »Tutten« første Gang sin tilkommende Mand, Kaptajn i den engelske Hær *Cecil Georges Dalton-Thrupp*, med hvem hun blev gift den 28. Juli 1927. Kaptajnen er født i London den 21. August 1896, Søn af *Georg Herbert Thrupp* og Hustru *Edith Margareth Dalton*.

- 3) *Christian Emil Holger Wenck*, født i København den 10. Juni 1890, død den 15. September 1894, begravet i Familiegravstedet paa Garnisons Kirkegaard i København.
- e. *Emil George Christian Wenck*, født i Ottensen ved Altona den 16. August 1852, hvor hans Fader, dengang laa i Garnison, medens Holsten endnu hørte sammen med Danmark. *W.* valgte Militærveien som saa mange i Slægten, blev 1878 Premierlieutenant i Fodfolket. Gennemgik 1885—87 Officersskolens ældste Klasses



OBERSTLIEUTENANT E. G. C. WENCK

Stabsafdeling, blev Kaptajn 1889 og udnævntes 1902 til Oberstlieutenant. Som saadan førte han i nogle Aar Kommandoen over 19. Btl. i Nyborg, men tog allerede 1907 sin Afsked efter Ansøgning paa Grund af Svagelighed og bosatte sig i Hovedstaden.

Forinden havde *W.* udgivet forskellig Militær- litteratur, saaledes en Afhandling om »Fodfol- kets Indkvartering og Udlægning i Kantonne- ment« og om »Uddannelse af og Administration ved et Rekrutkompagni«. Sin levende Interesse for vort Forsvar har han bevaret usvækket og blandt andet har han i en lang Række Aar for- rettet frivillig Tjeneste ved Generalstaben; som Paaskønnelse herfor modtog han, der i Forvejen var R. af D., i 1914 Dannebrogsmændenes Hæders- tegn og i 1927 Commandørkorset af anden Grad. I sine Hvilestunder er Oberstlieutenanten en flittig og habil Amatørmaler.

*W.* er gift med *Anna Fanny Christine Qvist*, født i København den 3. April 1865, Datter af Grosserer *H. C. Qvist* og Hustru *f. Kretschmer*.

Børn:

- 1) *Hans Christian Andreas Henrik Wenck*, født den 23. Oktober 1892 i Helsingør. *W.* gik i Skole i København, Nyborg og paa Sorø Akademi, hvorfra han tog Realexamen. Han valgte derefter Militærveien, blev Menig ved

4. Bat. og udnævntes i Efteraaret 1912 efter at have gennemgaaet Officerskolen til Premierlieutenant i Artilleriet. I dette Vaaben gjorde han Tjeneste, dels ved Kystartilleriet og dels i Feltartilleriet og indtraadte 1918 som Elev i Officerskolens ældste Klasse (Artilleriafdelingen). Efter Ansøgning erholdt *W.* et Aar senere Afsked i Naade og reiste til Italien for at uddanne sig i en derværende Handelsvirksomhed. I Foraaret 1921 blev *W.* ansat i Udenrigsministeriet som Sekretær og har forrettet Tjeneste ved Gesandtskaberne i London og i Rom. *W.* opholdt sig derefter i Genève med Stipendium fra Udenrigsministeriet for at komplettere sine franske Sprogkundskaber og han har siden forrettet Tjeneste i Udenrigsministeriet, bortset fra et kortere Ophold i Reykjavik som Chargé d'Affaires under Gesandtens Orlov i Efteraaret 1926.

*W.* er gift med *Haldis Emilie Kvenild*, født den 20. August 1904 i Oslo, Datter af Ingenieur *Aage Kvenild* og Hustru *Agnes f. Jacobsen*.

Børn:

- a) *Karsten Henrik Wenck*, født den 24. Marts 1925 paa Frederiksberg.
  - b) *Gjertrud Ásta Wenck*, født 20. Marts 1927 paa Frederiksberg.
- 2) *Ebba Wenck*, født i København den 25. No-



HELENE WENCK



CLARA WENCK

vember 1896, tog Pigeskolexamen 1914, har opholdt sig i London og senere i Paris for at lære Sprog, er nu ansat paa et Sagfører-kontor.

- f. *Clara Henriette Louise Wenck*, født i Kiel den 12. Juni 1855, død den 22. December 1925, begravet i Familiegraven paa Garnisons Kirkegaard i København. Hun var sammen med sin ældre Søster *Helene* i længere Tid i Paris for at studere det franske Sprog, sine udmærkede Sprogkundskaber anvendte hun til at give Privatundervisning. Hun var Klosterfrøken i det adelige Jomfrukloster i Vemmetofte.

Hun er opkaldt efter den foran i Manuscriptet nævnte *Clara Wenck* gift med Captain *George W.* og havde ligesom denne den sjældne Egenkab at kunne samle Familien i sit smukke Hjem, som hun havde indrettet med sin egen Sans for Hygge; de gamle Møbler, Malerier m. m. fra sine Forældres Hjem talte om fordums Dage, her samlede hun Familien og var for os alle den kære Tante *Clara*.

6. *Peter Moritz Christian Wenck*, født i Burg paa Femern den 11. Mai 1813, studerede Pharmaci, han var et uroligt Menneske, det faldt ham saare vanskeligt at finde sig til Rette, og han kunde aldrig finde et blivende Sted. Da Krigen imellem Nord- og Sydstatene i Amerika brød ud, reiste han der-

over og deltog i Krigen som Feltapotheker ved Nordarmeen, efter Krigens Slut vendte han tilbage til Holsten, hvor han kort efter døde 1872; hans Hustru var f. *Vasmann*.

Børn:

- a. En Søn, der gik Militærveien. Han tog sin Officersexamen i Østrig og deltog i Krigen mellem Østrig og Preussen 1866, efter Krigens Slutning tog han sin Afsked paa Grund af økonomiske Forhold og udvandrede til Amerika, hvor han blev gift.
  - b. En Datter der var gift.
7. *Friedrich Christian Cølestinus v. W̄enck*, født i Rendsborg den 6. April 1816, død i Dresden den 5. December 1894. *W̄.* blev ligesom sine ældre Brødre Officer og fik sin første Uddannelse paa Landkadetakademiet i København 1830. *W̄.* blev Secondlieutenant 1837, Premierlieutenant 1842 og Kaptain 1848 med Garnison i Rendsborg.

Da Krigen mellem Danmark og Hertugdømmerne udbrød, var *W̄.* til Familiens store Sorg imellem de Officerer, der i Rendsborg sluttede sig til Slesvig-holstenernes Sag, han blev Major og Bataillonskommandør i den Slesvig-Holstenske Hær og deltog som saadan i Krigen. Ved Isted blev han haardt saaret, kom paa Lazarettet, og efter at være kommen sig af sine Saar, maatte *W̄.* gaa i Landflygtighed og reiste til England. Her blev han ved



MAJOR I DEN ENGELSKE-TYSKE LEGION  
F. C. C. v. WENCK



Udbruddet af Krimkrigen ansat som Senior-Major i den engelsk-tyske Legion fra 1855—56. *W.* for-  
merede i den Tid den 2den og 5te Bataillon i Le-  
gionen, og da Krimkrigen var endt, fik han sin  
Afsked fra engelsk Tjeneste og Tilladelse til at  
vende tilbage til Holsten, hvor han ansattes som  
Inspektør ved Gasanstalten i Rendsborg. Efter nogle  
Aars Forløb flyttede han til Dresden, da hans svage-  
lige Hustru ikke kunde taale Klimaet i Rendsborg. Da  
Krigen 1870 brød ud imellem Tyskland og Frankrig,  
stillede *W.* sig til Disposition og fulgte med det Hol-  
stenske Infanteri Rgmt. No. 85 til Frankrig; efter  
Krigens Ophør vendte han tilbage til Dresden.

*W.* var gift med en engelsk Dame, som han  
under sit Ophold i England havde lært at kende,  
hendes Pigenavn var *Kate Davis*, hun var født den  
20. Mai 1825 paa Waltham Abbey. Giftermaalet  
fandt Sted 1861. Hun var Datter af *Robert Davis*  
og Hustru *Harriet Mary f. Fuck*. Hun døde den  
25. Juni 1891 i Dresden.

Børn:

- a. *Friedrich Ernest Theodor Wenck*, født den 10.  
Juli 1862 i Rendsborg, død den 8. August 1917  
i Stade, han traadte ind i Kadetkorpset, men  
maatte paa Grund af Svagelighed forlade Mili-  
tærveien.
- b. *Lionel Georg Arthur Wenck*, født den 28. No-  
vember 1865 i Rendsborg, valgte ogsaa Militær-

vejen. *W.* blev optaget i Kadetkorpset i Wahlstadt fra 1877—81, blev Fændrik 1887 og indtraadte som Avantageur i Grenader Rgmt. No. 6 i Posen. Efter at have freqventeret Krigsskolen, blev *W.* Secondlieutenant 1888, 1895 Bataillons Adjutant og Premierlieutenant, 1903 Kaptain og Kompagnichef. 1911 blev *W.* stillet til Disposition som Etappeofficer i Stade. *W.* blev Major ved Udbrudet af Verdenskrigen og Kommandør for Bataillon Rendsborg, kom med denne først til Elsass og senere til Belgien, hvor *W.* deltog i Beleiringen af Antwerpen.

I Fægningen ved Gent 1914 blev *W.* haardt saaret i Brystet og sendt hjem. Efter at være kommen sig af sine Saar blev han kommanderet til Østfronten og deltog i Slaget ved de Masuriske Søer, men blev kort efter atter syg. Da hans Helbred havde lidt stærkt af Krigens Strabadser, vendte han tilbage til sin gamle Plads som Etappeofficer i Stade, denne Stilling beholdt han indtil Opløsningen af Hæren 1918. Ved sin Afgang fra samme blev han udnævnt til Oberstlieutenant. *W.* døde den 11. Januar 1926 i Stade.

*W.* var dekoreret med følgende Ordener:  
E.K.II. — R.A.O.<sup>4</sup> — D.K. — E.M. — H.H. — V.A.

*W.* blev gift den 2. September 1895 med *Gertrud Richert*, født den 18. Marts 1872 i Stel-

linen, Datter af den preussiske Forstmester *Richert* og Hustru »zur *Megede*«.

Børn:

- 1) *Hubert Wenck*, født den 1. Marts 1897 i Posen, er ansat ved Rhederiet »*Stinnes*« som Skibsingenieur.
  - 2) *Lionel Wenck*, født den 24. Januar 1899 i Posen. Han traadte ind i Kadetkorpset og blev ved Udbrudet af Verdenskrigen Fændrik i Infanteri-Rgmt. No. 46 i Posen, snart efter forfremmet til Secondlieutenant drog han med samme Rgmt. til Frankrig, kom her i engelsk Fangenskab, efter Afslutningen af Krigen 1918 blev han sendt til Østpreussen som Grænsevagt. Ved Opløsningen af Hæren erholdt han sin Afsked og fik Ansættelse i en Bank i Stade.
  - 3) *Nora Wenck*, født i Posen den 27. Januar 1901, ansat i en Forretning i Berlin.
  - 4) *Otto Wenck*, født i Posen den 5. September 1902, fik sin Uddannelse i Kadetkorpset, men maatte ved Versaillesfredens Bestemmelser angaaende Kadetkorpsets Opløsning tage sin Afsked, men traadte senere ind i Rigsvænet som Officer.
  - 5) *Ruth Wenck*, født i Posen 11. November 1905.
  - 6) *Gertrud Wenck*, født i Posen 1. December 1909.
- c. *Maximilian Hermann Friedrich Wenck*, født i

Rendsborg den 30. August 1867, kom med sine Forældre til Dresden 1877, blev optaget i Kadetkorpset i Wahlstadt, senere forsat til Kadetanstalten i Lichterfelde ved Berlin.

W. blev Fændrik 1886 ved Jäger-Bataillon No. 11. Efter at have besøgt Krigsskolen i Metz blev W. Secondlieutenant 1887. I Aaret 1889 kom W. til den Rhinske Jägerbataillon No. 8, og 1891 blev han forsat til Infanteri-Rgmt. No. 20 i Wittenberg. 1894 til Militærgymnastikskolen i Berlin, gjorde endvidere Tjeneste ved Pioner Batl. No. 3 og udnævntes i November samme Aar til Premierlieutenant. 1896 blev han Adjutant ved Etapekommandoen i Potsdam, 1900 Regimentsadjutant ved sit Regiment i Wittenberg. Efter at have deltaget i en Generalstabsøvelse blev W. udnævnt til Kaptain og fik 1902 et Kompagni at føre ved Infanteri Rgmt. No. 20. W. tog sin Afsked paa Grund af Svagelighed.

Ved Udbrudet af Verdenskrigen traadte W. igen ind i Hæren og blev udnævnt til Major. W. var dels Bataillons- og Regimentskommandør i den 15. Landeværns Division. I Begyndelsen af Krigen deltog han i Kampene ved Aisne og Oise, og i Slaget ved Noyon (Picardie).

W. blev ved Divisionen paa Tilbagetoget og kom i Siegfriedstillingen, derefter tog W. med Divisionen til Galizien i Stilling ved Brody.



OBERSTLIEUTENANT M. H. F. WENCK

I Februar var *W.* med ved Gennembrudet ind i Ukraine og videre til Krim. Ved Kertsch og Feodosia overtog *W.* Ledelsen af Troppeafdelingen og sattes i Juni 1918 som Fører af Landeværns Rgmt. No. 55 over det Asowske Hav og trængte med de ham underlagte Specialtropper frem til Kubanfloden ved Foden af Kaukasus. I September 1918 blev *W.* forsat til den 187. Division ved Vestfronten og deltog under Tilbagetoget i Kampene ved Schelde-Floden og Valenciennes indtil Afslutningen af Vaabenstilstanden den 11. November 1918. Efter Afmarchen til Hjemmet (Altona) kom Demobiliseringen den 23. December, hvorved hans militære Bane blev afsluttet. I Begyndelsen af Aaret 1919 blev *W.* udnævnt til Oberstlieutenant og beskæftiger sig nu i Berlin i forskellige civile Stillinger.

*W.* er dekoreret med følgende Ordner:

E.K.<sup>2</sup>—E.K.<sup>1</sup>—R.Ø.<sup>4</sup>—D.K.—E.M.—B.H.—L.K.

*W.* blev gift den 14. September 1885 med *Helene Giebler* født i Rüggeberg (Westfalen) den 14. Februar 1871, Datter af Fabrikant *Giebler* og Hustru f. *Spiritus*.

Børn:

- 1) *Helmuth Wenck*, født i Wittenberg 11. Juni 1896. Han gik ligesom saa mange af sin Slægt Militærveien. Efter at have absolveret Gymnasiet kom han paa Kadet-Anstalten i Naum-

burg og senere til Gross Lichterfelde ved Berlin.

Ved Verdenskrigens Udbrud blev *W.* i August Fændrik og ansat ved Infanteri Rgmt. No. 131, dog først ved Reservebataillon i Bielefeldt; den 9. September meldte han sig ved Fronten og blev optaget i Infanteri Rgmt. No. 74, ved Stormen paa Loivre nordvestlig for Reims blev han haardt saaret og sendt til Hamborg paa Lazarettet. Efter at være kommet sig af sine Saar, gjorde han Tjeneste ved sin gamle Reservebataillon i Bielefeldt, den 21. Januar 1915 blev han udnævnt til Secondlieutenant og fik samme Aar Jernkorset af II. Classe. Da *W.* fuldstændig havde genvundet sit Helbred, gik han den 19. Februar 1915 tilbage til sit Regiment som Kompagnichef og med samme til Østfronten. Den 17. Marts blev *W.* ved Pollunze (ved Kalvaria i Russland) atter haardt saaret og døde om Aftenen den 18. Marts 1915 paa Feltlazarettet i Berezniki af sine Saar, han blev den næste Dag, under stor Deltagelse fra Regimentets Side begravet paa Valpladsen, under nogle store Graner, dybt savnet af sine Folk, som elskede deres unge tapre Fører!

- 2) *Hans Ulrick Wenck*, født i Potsdam den 2. Oktober 1898. *W.* blev opdraget ligesom sine

Brødre, først kom han paa Gymnasiet i Wittenberg, derefter paa Kadetanstalten i Naumburg og senere til Hoved-Kadetanstalten i Gross Lichterfelde ved Berlin. Efterat have bestaaet sin Examen, blev han i Juni 1917 Fændrik ved Infanteri-Rgmt. No. 131, dog først ved Reservebataillonen i Bielefeldt, efter en kort Uddannelse gik han den 1. Juli til Fronten, til Regimentet, som laa i Egnen ved Tarnopol i Østgalizien. Herfra kom *W.* med sit Rgmt. til Libau for at tage Stilling i Løbegravene, østlig for denne By. I Slutningen af Aaret 1917 blev Regimentet beordret til Frankrig i Egnen omkring Lille. Den 27. Januar 1918 blev *W.* Lieutenant ved et Maskingevær-Kompagni. Ogsaa han maatte ofre sit unge Liv for sit Fædreland, idet han faldt i den store Offensiv mod Englænderne og Portugiserne den 9. April 1918 ved D'Aubers, vestlig for Lille paa Veien til Béthune, han ligger begravet i Fournes.

- 3) *Walter Wenck*, født i Wittenberg den 18. September 1900. Han gik ogsaa Militærveien, først paa Kadetanstalten i Naumburg og derefter paa Kadetanstalten Gross Lichterfelde ved Berlin. I Aaret 1919 traadte *W.* ind i Rigsvænet, deltog i Gadekampene i Berlin og i Spartakistkampene i Westfalen. *W.* blev



ansat i et af de nydannede Regimenter No. 9, besøgte derefter Krigsskolen i München som Fændrik, og blev i Januar 1923 udnævnt til Lieutenant i Rigsværnets Garnison i Spandau. Er senere udnævnt til Premierlieutenant.

Han er forlovet med Frøken *Irmgard Wehnelt*, Datter af Professor, Dr. *Arthur Wehnelt* og Hustru, født *Kalmus*.

- d. *Bertha Elise Elisabeth Wenck*, født i Rendsborg den 30. August 1867, død i Dresden 25. November 1871, hun var Tvilling til *Maximilian Wenck*.
8. *Henriette Albertine Christiane Wenck*, født i Rendsborg den 3. Maj 1818, død den 3. September 1818.
-

# STAMTAVLE OVER SLÆGTEN WENCK

- I. *Otto Wenck* f. ca. 1645, blev Borger i Hamborg 1688.  
1<sup>o</sup> med..... 1672.  
1. *Anna Catharina*, døbt 22/6 1673.  
2. *Dorothea*, døbt 5/11 1674.  
3. *Anna Margaretha*, døbt 29/12 1675.  
4. *Peter*, døbt 3/3 1678.  
2<sup>o</sup> med *Maria*, Enke efter *Hans Allers* 29/1 1688.  
5. *Johann* }  
6. *Hinrich* } Tvillinger, døbt 3/11 1688.
- II. *Hinrich Wenck* [døbt 3/11 1688], blev Borger i Hamborg 18/1 1713.  
1<sup>o</sup> med *Margaretha*, *Hans Tegels* Enke 29/1 1713.  
1. *Hinrich Otto*, døbt 10/10 1713.  
2<sup>o</sup> med *Catharina Ellisabeth Lange* 9/6 1743 (fra *Rhodenburg*).  
2. *Johann Mathias*, døbt 17/10 1736.
- III. *Johann Mathias* [døbt 17/10 1736], blev Borger i Hamborg 22/1 1762.  
1<sup>o</sup> med *Helene Margaretha Nicolaisen* 30/5 1762.  
1. *Mathias Christoph*, døbt 12/6 1763.  
2<sup>o</sup> med *Anna Catharina Lagemann* 2/9 1764.  
2. *Anna Elisabeth Maria*, døbt 1/9 1765.  
3. *Maria Elisabeth*, døbt 13/4 1768.  
4. *Catharina Carolina Henriette*, født 25/10 1769.  
5. *Heinrich Christian*, født 28/11 1773.  
3<sup>o</sup> med *Sophia Elisabeth Lagemann* 3/8 1781 (fra *Dannenberg*).  
6. *Agatha Catharina Elisabeth*, døbt 14/6 1782.  
7. *Nicolaus Daniel*, døbt 3/2 1784.  
8. *Johanna Christina*, døbt 17/9 1786.  
9. *Friedrich Hinrich Claus*, 8/3 1789.

STAMTAVLE OVER SLÆGTEN WENCK (fortsat)

Heinrich Christian Wenck, Kaptajn,  
f. 28. November 1773 i Hamborg, † 20. December 1859 i Ottensen,  
gift 6. August 1800 med Anna Magdalene Albrecht,  
f. 11. Januar 1776 i Eckernförde, † 29. Januar 1860 i Ottensen.

- |   |   |  |  |   |   |  |   |
|---|---|--|--|---|---|--|---|
| <p>A. Georg Christian v. Wenck, Kaptajn, f. 24. August 1801 i Rendsborg, † 8. Oktober 1845, gift med Clara Seelemeyer, f. 7. November 1812, † 26. Sept. 1900 i Rendsborg.</p> | <p>B. Friederikke Sophie Henriette Wenck, f. 28. August 1803 i Rendsborg, † 22. Oktober 1881.<br/>gift med Overlærer Ritter i Flensborg.<br/>1. En Datter gift med Kjøbmand Stør i Flensborg.</p> | <p>C. Noline Wilhelmine Frederikke Georgine Wenck, f. 29. Januar 1805, † 12. Februar 1845 i Rendsborg.</p> | <p>D. Friedrich Christian Peter Wenck, f. i Klein Barkau, † 2. Marts 1834.</p> | <p>E. Heinrich Theodor v. Wenck, General à la suite, f. 24. Oktober 1810 i Burg paa Femern, † 22. Novbr. 1885 i København.<br/>gift 1<sup>o</sup> med Ursula Holbeck 1. August 1837, f. 30. Januar 1813 i København, † 28. Oktober 1839 i Rendsborg.<br/>gift 2<sup>o</sup> med Waller Jenny Johanne Louise Pacht, f. 24. Marts 1816 i Mölln, † 25. April 1904 i København.</p> | <p>F. Peter Moritz Christian Wenck, Feltapotheker, f. 11. Mai 1813 i Burg paa Femern, † 1872,<br/>gift med Frøken Vasmann.<br/>En Søn og en Datter.</p> | <p>G. Friedrich Christian Coelestinus v. Wenck, Major, f. 6. April 1816 i Rendsborg, † 5. December 1894 i Dresden,<br/>gift med Kate Davis 1861, f. 20. Mai 1825 i Waltham Abbey(England), † 25. Juni 1891 i Dresden.<br/>a. Friedrich Ernest Theodor Wenck, f. 10. Juli 1862 i Rendsborg, † 8. August 1917 i Stade.</p> | <p>H. Henriette Albertine Christiane Wenck, f. 13. Maj 1818, † 3. September 1818.</p> |
|---|---|--|--|---|---|--|---|
- 
- |  |  |  |   |  |  |   |
|--|--|--|---|--|--|---|
| <p>1. Ludwig Heinrich Friedrich Wenck, Geheimer-Medizinalrat, Physikus, f. 1. November 1842 i Mölln, † 26. Juli 1912 i Pinneberg.<br/>gift med Augusta Maria Wilhelmine Wieck, f. 3. November 1855 i Pinneberg.<br/>a. Heinrich Wenck, Ingenieur, f. 26. Juli 1876 i Pinneberg, gift med Antonie Eugenie Schmidt, f. 13. April 1880 i Stuttgart.<br/>1. Kurt Ludwig Wenck, f. 18. Marts 1908.<br/>b. Wanda Clara Anna Wenck, Studienrat, Dr. phil., f. 20. Mai 1883 i Pinneberg.</p> | <p>2. Johannes Theodor Wenck, Grosserer, f. 3. Marts 1844 i Aarhus, † 17. Jan. 1885 i København, gift med Ingeborg Kjær, f. 26. Januar 1849 i Vevey, † 12. Marts 1909 i Leipzig.<br/>a. Thyra Wenck, f. i København 1871, † samme Aar.<br/>b. Henri Lucien Erik Wenck, Kommandør i Marinen, f. 7. Juni 1872 i Paris, gift med Frida Møller, f. 17. Juli 1892 i København.<br/>c. Clara Wenck, Priorinde i Saigon, f. 24. Juni 1873 i Paris.<br/>d. Vera Marie Johanne Ingeborg Dora Wenck, f. 1. Mai 1881 i København.<br/>gift med Marcel Rouët de Journal, Bankdirektør, f. 16. December 1876 i Tour, † 28. Juli 1920 i Hongkong.<br/>1. Helga Marie Rouët de Journal, f. 4. Juli 1903 i Charlottenlund.<br/>2. Gonzague Marie Rouët de Journal, f. 19. August 1904 i Paris, gift med Birger Thomas Wilhelm Dons-Møller, Sekretær i Udenrigsministeriet, f. 17. Juli 1898.</p> | <p>3. Helene Waller Wenck, Klosterfrøken, f. 17. Oktober 1846 i Aarhus, † 8. Juli 1888 i Kiel.</p> | <p>4. Heinrich Emil Charles Wenck, Architekt, Professor, f. 10. Marts 1851 i Aarhus, gift med Thyra Helga Fanny Gram, f. 29. Juni 1869 i København, † 31. Januar 1923.<br/>a. Preben Holger Christian Wenck, Pressesekretær, f. 26. Marts 1896 i København.<br/>b. Karen Margrethe Agnes Wenck, f. 23. November 1899 i København, gift med Cecil Georges Dalton-Thrupp, Kaptajn, f. 21. August 1896 i London.<br/>c. Christian Emil Holger Wenck, f. 10. Juni 1890 i Gjentofte, † 15. September 1895 i København.</p> | <p>5. Emil George Christian Wenck, Oberstlieutenant, f. 16. August 1852 i Ottensen, gift med Fanny Anna Christine Qvist, f. 3. April 1865 i København.<br/>a. Hans Christian Andreas Henrik Wenck, Sekretær i Udenrigsministeriet, f. 23. Oktober 1892 i Helsingør, gift med Haldis Emilie Kvenild, f. 20. August 1904 i Oslo.<br/>1. Karsten Henrik Wenck, f. 24. Marts 1925 paa Frederiksberg.<br/>2. Gjertrud Asta Wenck, f. 20. Marts 1927 paa Frederiksberg.<br/>b. Ebba Wenck, f. 25. November 1896 i København.</p> | <p>6. Clara Henriette Louise Wenck, Klosterfrøken, f. 12. Juni 1855 i Kiel, † 22. December 1925 i København.<br/>a. Hans Christian Andreas Henrik Wenck, Sekretær i Udenrigsministeriet, f. 23. Oktober 1892 i Helsingør, gift med Haldis Emilie Kvenild, f. 20. August 1904 i Oslo.<br/>1. Karsten Henrik Wenck, f. 24. Marts 1925 paa Frederiksberg.<br/>2. Gjertrud Asta Wenck, f. 20. Marts 1927 paa Frederiksberg.<br/>b. Ebba Wenck, f. 25. November 1896 i København.</p> | <p>b. Lionel Georg Arthur Wenck, Oberstlieutenant, f. 28. November 1865 i Rendsborg, † 11. Januar 1926 i Stade, gift med Gertrud Richert, f. 18. Marts 1872 i Stellingen.<br/>1. Hubert Wenck, Skibsingenieur, f. 1. Marts 1897 i Posen.<br/>2. Lionel Wenck, Lieutenant, f. 24. Januar 1899 i Posen.<br/>3. Nora Wenck, f. 27. Januar 1901 i Posen.<br/>4. Otto Wenck, Lieutenant, f. 9. September 1902 i Posen.<br/>5. Ruth Wenck, f. 11. November 1905 i Posen.<br/>6. Gertrud Wenck, f. 1. December 1909 i Posen.<br/>c. Maximilian Hermann Friedrich Wenck, Oberstlieutenant, f. 30. August 1867 i Rendsborg,<br/>gift med Helene Giebeler, f. 14. Febr. 1871 i Rüggeberg (Westfalen).<br/>1. Helmuth Wenck, Lieutenant, f. 11. Juni 1896 i Wittenberg, † i Verdenskrigen 17. Marts 1915.<br/>2. Hans Ulrick Wenck, Lieutenant, f. 2. Oktober 1898 i Wittenberg, † i Verdenskrigen 9. April 1918.<br/>3. Walter Wenck, Lieutenant, f. 18. September 1900 i Wittenberg.<br/>d. Bertha Elise Elisabeth Wenck, f. 30. August 1867 i Rendsborg, † 25. November 1871 i Dresden.</p> |
|--|--|--|---|--|--|---|



ARCHITEKT, PROFESSOR H. E. C. WENCK

Idet jeg nu afslutter mit Manuscript over Slægten *Wenck* vil jeg udtale det Ønske for de unge og kommende Medlemmer af denne, at de maa blive dygtige, energiske og gode Mennesker, der maa komme til at gøre deres Slægt Ære, og at Oldefaderen, den gamle Kaptain *Henrik Wenck* og hans brave Hustru, maa staa for dem som et smukt Forbillede til Efterligning, og at de vil følge Familiens Valgsprog: »Fidelitas et perseverantia« ∴: »Vær trofast og udholdende«.

Da Slægten *Wenck* tildels er bosat i Danmark og Tyskland, vil jeg anbefale, at Medlemmerne engang imellem mødes for at drøfte Slægtens Anliggender og sørge for at vedligeholde Forbindelsen mellem de forskellige Grene af samme; hvis dette kan opnaas, vil jeg betragte mit foranstaaende Arbeide som ikke skrevet forgjæves! De i Manuscriptet tilhæftede Blade skal tjene til Fortsættelse af de i Familien forekommende senere Begivenheder.

*Charlottenlund, i December 1927.*

*H. Wenck.*