



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

DANMARKS AMTER OG DERES MÆND

Redigeret af
OSVALD OSVALD
under Medvirkning af Videnskabsmænd,
Fagfolk og stedlige Medarbejdere



København's Amt
Frederiksberg Kommune

AKTS. HAFNIA HANDELSFORLAGET - KØBENHAVN
MCMXXXVII

Copyright 1937

Bogtryk og Reproduktioner
Egmont H. Petersens Kgl. Hof-Bogtrykkeri

II
KØBENHAVNS AMT



Roskilde Domkirke.

KØBENHAVNS AMT

Københavns Amt, hvortil ogsaa den store Enklave Frederiksberg Kommune hører, omfatter følgende Herreder: Sokkelund, Smørum, Sømme, Voldborg, Tune og Ramsø. Sokkelund Herred omslutter Hovedstaden i et Bælte, der strækker sig fra Vedbæk i Nord over Hareskov i Vest til Avedøreholme i Syd. Desuden hører den sydlige Del af Amager samt Øen Saltholm og nogle mindre Holme til Herredet.

Iøvrigt begrænses Københavns Amt mod Nord af Frederiksberg Amt i en (omtrentlig) Linie Vedbæk—Farum—Veksø—Værebros Aas Udløb i Roskilde Fjord, medens Grænsen paa Hornsherreds Halvø gaar fra Bredvig til Vellerup Vig (i Isefjorden), til Dels langs Vejlemølle Aa.

Mod Vest danner paa et Stykke Bramsnæs Bugt og Elverdams Aa Skillelinien mellem Københavns Amt og Holbæk Amt, der ved Lerbjerg Skov støder op til Sorø Amt, som ned til Køge Aa afgrænser Københavns Amt mod Sydvest.

Køge Aa danner fra Bøgede til Køge Bugt Københavns Amts Sydgrænse med Præstø Amt.

Amtet, der er Øernes mindste (bortset fra Bornholm) er 1173 km² stort med et Befolkningstal paa 391.717; Amtet er saaledes det tættest befolkede i Landet.



Kr. Haugen-Johansen,
Stiftamtmand, R., D.M.

I amtskommunal Henseende er det delt i 2 Amskraadskredse, Københavns og Roskildes.

Til den første hører Sokkelund og Smørum Herreder, og til Roskilde Amskraadskreds hører foruden Købstæderne Roskilde og Køge følgende Herreder: Sømme, Voldborg, Tune og Ramsø. Mod Nord og Vest er Amtet kuperet og højtliggende, medens den sydøstlige Del fra Mølleaaen til Køge Aa er jævnt og lavtliggende.

Navnlig den nordøstlige Del af Amtet smykkes af skønne, skovkransede Søer; saaledes Furesøen, Farum Sø, Søndersø, Bagsværd,

Lyngby og Gentofte Søer. Af Vandløb er der Grund til at nævne Mølleaa, der fra Bastrup Sø slynger sig gennem et meget smukt Landskab mod Øst og udmunder i Strandmøllebugten ved Øresund.

Desuden bør nævnes Harrestrup Aa og Store og Lille Vejle Aa, der alle løber mod sydøst og udmunder i Køge Bugt.

Fra Bakkedragene sydvest for Roskilde kommer endelig Lejre Aa og Kornerup Aa, hvis Løb baner sig Vej mod Nord til Roskilde Fjord.

Næstefter Lolland-Falster, og paa Linie med Odense Amt, findes her i Midt-Østsjælland Danmarks frugtbareste Egne; trods voksende Bebyggelse er over Halvdelen af Arealet endnu Agerjord og Haver. Iøvrigt veksler Mark med Skov, Mose og Sø; kun sydøst for Roskilde ligger en stor flad og skovløs Slette (cirka 150 km²), der kaldes „Heden“, men iøvrigt er frugtbar nok. Ved Roskilde er der meget bakket (op til 70 m), ved Køge findes en Aas fra Istiden, men det højeste Punkt (Skovbakken 113,7 m) ligger tæt ved Vestgrænsen.

Umiddelbart Nord for København er et stærkt kuperet Terræn, der naar op til 85 Meters Højde (Høje Sandbjerg, Øst for Rude Skov).

Af Oldtidsminder findes der i Amtet forholdsvis lidt bevaret, men mange kan være sløjfede før den historiske Tids Begyndelse. I hvert Fald vidner Navnene endnu mange Steder om en ældre Beboelse: „Solbjerg“ paa Frederiksberg, „Svendshøj“ og „Tinghøj“ ved Lyngby og navnlig Lejre („Lethra“ kaldet hos Saxo), de gamle Sagnkongers Hjemsted ved „Herthadalen“.

Forholdenes usædvanlige store og rige Udvikling i denne Del af Sjælland skriver sig fra Valdemar den Stores Tid (da Kongen skænkede Fiskerbyen „Hafn“ tillige med Amager til Biskop Absalon) og maa ses som en naturlig Følge af, at der nu paa et overordentligt



Frederiksberg Byraaben.

gunstigt Sted opstod en virkelig beskyttet og befæstet Havnestad, hvorfra Farvandene kunde domineres, medens Fjender tidligere kunde gaa i Land saa at sige hvor som helst paa de aabne Kyster. Derfor udviste Slutningen af Middelalderen en voksende Interesse for Havet, saavel af militære Grunde som erhvervsmæssigt set. Fiskeri og Søfart tog Opsving, og alt dette tilsammen var medvirkende Aarsag til, at nye og gode Havne blomstrede frem. Havet blev „De Danskes Vej til Ros og Magt“. Vore Søheltes Navne: Christian IV, Tordenskjold, Kurt Adeleer, Niels Juel, vil aldrig — saa lidt som det berømmelige Slag i Køge Bugt — gaa af Glemme i Danmark, saa længe vore nationale Sange synges. —



*M. Godskesen, K^{2.}, D.M.
Borgmester, Overretssagf.*

Frederiksberg

Bag de fleste Religioner øjner man Naturtilbedelsen. Bag Jupiter og Zeus, Wotan og Odin aner man en Solgud. Dette gælder først og fremmest i det kolde og mørke Norden, hvor Solen nødvendigvis maatte staa som øverste Guddom, som Livets Skaber og Opretholder.

Har der boet Soltilbedere i Sokkelunds Herred, er der god Mening i Navnene Solvej, Solbjergvej og Odinsvej paa Frederiksberg.

Historiske Dokumenter har vi først fra det 12. Aarhundrede. I 1186 nævnes Solbjærg som en af de Landsbyer, der overdroges til Absalon, og den hørte da ind under Sct. Clemens Kirkesogn, men i verdslig Henseende under København, sammen med Valby, Vigerslev og



Frederiksberg Raadhus.



Frederiksberg Slot.

smaat, idet Frederik III 1651 bortfæstede det hele til tyve hollandske Bønder, der byggede Gaarde i den nuværende Allégade -- 10 paa hver Side. Dette kaldtes Ny-Amager eller Ny-Hollænderby, men denne By ødelagdes fuldstændigt under Svenskekrigene og ved gentagne Ildebrande. Af Bygninger fra det 17. Aarhundrede er kun tilbage de to Fløje ved Indgangen til Frederiksberg Have. Disse var oprindelig Sidefløjene til „Prinsessegaarden“, der nedlagdes af Frederik IV (samme Aar han blev Konge) til Fordel for det projekterede nye Slot oppe paa Bakken ved Roskilde Landevej. Ved forceret Arbejde stod dette -- Frederiksberg Slot -- færdig allerede i 1703 og havde kostet 55.000 Rigsdaler. Bygmester var Ernst Brandenburg og Arkitekt var Svenskeren Tessin.

I lang Tid, nemlig til omkring 1850, førte Frederiksberg, som Solbjerglandsbyen nu kaldtes, en rolig og idyllisk Tilværelse. En Jernport var anbragt ved Frederiksberg Allés Begyndelse (ved det nuværen-

Serridslev. Troels Lund har paavist at Navnet gaar tilbage til Heden-skabets Tid, og man kan da med en vis Sandsynlighed tænke sig Solfester med Ofringer af Dyr, maaske Mennesker, i Offerlunde og andre indviede Steder paa Solbjerg Bakke, saavel som paa Valby Bakke og ved Bispebjerg (hvor der er fundet Grave fra Sten- og Bronzealderen).

Christian IV nedlagde Solbjerg og den derfra udskilte Nyby Ladegaard, der laa ved Falkonergaardsvej; en anden Ladegaard blev bygget ved Ladegaardsaaen, hvorfra dens Jorder strakte sig over hele det mægtige Terræn fra Skt. Jørgens Sø til Frederiksberg Slot. Kort efter begyndte Bebyggelsen saa



Ballonmanden ved Søndermarken.



Indgangen til Frederiksberg Have (set indefra).

de Osborne og Værnedamsvej); ingen Karosse kunde uden kongelig Tilladelse passere, og indenfor sov Slottet med tilhørende Bygninger, Orangeri, Fasangaard o. s. v. en Tornerosesøvn — prægtigt udstyret, men lille og upraktisk til større Festligheder. Anna Sophie Reventlow blev kronet til Dronning her 1721. I Struenses og Caroline Mathildes Glansperiode rørte der sig et broget Liv, og kendt er Frederik VI's Sejlture og Promenader i Frederiksberg Have. Efterhaanden solgtes en Del bort af Ladegaardsjorderne; saaledes fik Regimentskvartermester Georg Vodrof en Strækning ved Skt. Jørgens Sø til Anlæg af en Valkemølle (senere Sejldugsfabrik); et Teglværk blev bygget i nuværende Smallegade; et Kapunstopperi i nuværende Bagerstræde; ved Gl. Kongevej et Farveri. -- Sidstnævnte Vej er an-



„Paradebænken“ i Frederiksberg Have.



„Sejlads“ forbi „Fluepapiret“ i Frederiksberg Havn.

lagt allerede i 1662. De ældste Veje paa Frederiksberg var ellers: Allégade (oprindelig „Vejen til Falkonergaarden“), Smallegade og Bredegade, — alle tre kun for Fodgængere. Desuden Roskildevejen, der førte ad Vesterbro, gennem den nuværende Rahbecks Allé forbi Bakkehuset og gennem Valby, Rolighedsvej, som gennem Godthaabsvej førte til Islevmark og endelig Værnedamsvej (opkaldt efter en Øltapper Verner Dam). Den nuværende Roskildevej, op over Bakken, blev først aabnet 1776. — Iøvrigt henlaa en stor Del som „Enghave“, til Høstet for de kongelige Stalde, men henimod Aaret 1800 solgtes store Dele fra, dels til københavnske Landliggere, dels til Bønder, som byggede de store Gaarde: Godthaab, Grøndal, Kathrinelyst, Sindshvile, Mariendal og



En af de romantiske Broer over Kanalerne i Frederiksberg Havn.



Kanalbaadenes Anløbsbro i Frederiksberg Havn.

Rolighed, Lykkesholm og Forhaabningsholm m. fl. Fra 1736 var Frederiksberg et eget Kirkesogn med egen Præst ved den nyopbyggede Kirke, og med Vesterbro som Annex. — Haandværkere og Handlende slog sig ned mellem Bønderne, Befolkningen voksede, og omkring 1850 havde Sognet ca. 3000 Indbyggere — ialt var der vel knap 200 Huse og Gaarde. Vejenes Tilstand var ubeskrivelig daarlig, uden Brolægning og Belysning. Digteren Rahbeck var trods Vandstøvler ved at omkomme paa Vejen fra Byen. I 1848 fandtes ialt tre Gadelygter. Nulevende Folk husker endnu de uhyggelige Tilstande, der herskede ved Ladegaardsaaen, hvor Rotterne huserede mellem de gamle Piletræer, og hvor „Lemmerne“ marcherede ud hver Morgen, bevåbnede



Det kinesiske Tempel paa Stor-Øen i Frederiksberg Havn.



Luftbillede af Kvarteret omkring Søndermarken og Carlsberg Bryggerierne.

med Gadekoste, medens om Aftenen frederiksbergske Betjente jagede fulde Folk over „Parcelbroen“ — til Københavns Politi — saa var Frederiksberg fri. Udenfor „Sorte Hest“, for Enden af Vesterbrogade, var der — bortset fra „Slotskroen“, der oprettedes i 1776 — øde og tomt. — En Tid lang hørte Frederiksberg under Amager (Taarnby Birk). Fra 1721 var Tingstedet i Ballerup, fra 1803 ved Blaataarn. Fra 1818 kom det under Søndre Birks Jurisdiktion, og fra 1841, da Frederiksberg, sammen med Hvidovre, fik et dygtigt Sogneforstanderskab, begyndte — ved fortsat Udparcellering og Bebyggelse — Frederiksbergs egentlige Historie. Idyllen var uigenkaldelig forbi, og ved offentlig og privat Omsorg skabtes store, nye Komplekser af Gader, Veje



Luftbillede af Zoologisk Have.

og Anlæg, som har gjort, at Byen, skønt omklamret i en Menneskealder paa alle Sider af Hovedstaden, har kunnet hævede sin Stilling og sikre denne ved den store Ordning af 1934, der er en Kompliment til det rolige og gode økonomiske Sty-

re, der endogsaa en Tid lang kunde give Frederiksberg Navn af „Skattely“, medens Hovedstaden endnu led under Forslugelsesvanskeligheder efter at have indlemmet de fattige Yderdistrikter ved Aarhundredskiftet.

I 1852 gaves almindelig Byggetilladelse udenfor den nye militære Demarkationslinie ved Søerne. Raadmand Bülow regulerede det store Villakvarter mellem Ørstedsvej og Landbohøjskolen — med de mange smukke Anlæg og Allétræer overalt; derpaa fulgte Christiansholmsvej (nu Nyvej), Udstykning af Lykkesholm, Forhaabningsholm, Svanholm og i 1868 af „Alhambra“ — Georg Carstensens kortvarige Konkurrent til „Tivoli“. Endvidere udstykkedes de gamle Bondemar-

ker og Handeltgartnerier ved Pileallé, Godthaabsvej, Falkonerallé m.v., nye Færdselsaarer aabnedes og Befolkningen steg stærkt sammen med de ypperligt forbedrede Forhold i Retning af Belysning, Brolægning og Hygiejne. Den fuld-



Fra Frederiksberg Runddel.



Vandkummen ved Frederiksberg Runddel.



Norske Hus i Søndermarken.

fra Frederik VI's Dage. — Som Frederiksbergs Lunger fungerer en Række meget smukke Parkanlæg og Haver. Paa det bakkede Terræn om Frederiksberg Slot ligger Søndermarken og Frederiksberg Have, hvilken sidste med sine bugtede Kanaler, der omslutter en større og tre mindre Øer, har dannet Skuepladsen for de kendte „Kongelige Optog“ i Frederik VI's Tid. Frederiksberg Have blev anlagt omkring Aar 1700 og er i Tidernes Løb undergaaet betydelige Omdannelser og Udvidelser. Frederik VI's Bronzestatue (Bissen) blev rejst i Haven 1858.

Søndermarkens Anlæggelse sker omkring 1740 og i 1859 blev „Vandtaarnet“ og Vandværkets store Højdereservoir med det ejendommelige Springvand i Midten anlagt. Til de nævnte Parker slutter sig Det kgl. Haveselskabs Have og Zoologisk Have. — — —

stændige Gadebebyggelse af Gl. Kongevej, Frederiksberg Allé, H. C. Ørstedesvej m. fl. er dog først sket i 1890'erne. I 1897 byggedes Sct. Lukaskirken, i 1898 Sct. Thomaskirken. Ud ad Godthaabsvej, Nylandsvej, Finsensvej, Peter Bangsvej og Roskildevej har Kommunen strakt sine Fangarme til Brønshøjs, Vanløses og Rødovres Grænser ved Grøndalsaaen og Damhussøen. Nye Asfaltveje findes overalt for Bilernes Legioner; Parker, Skoler, kommunale Værker, Biblioteker, Skolehaver, Svømmehaller, Kæmpehallen „Forum“ — alt vidner om en fantasifuld, ekspansiv Kraft i Forbindelse med klog Beregning. Hvilken Forandring



Mindehallen i Søndermarken.



Snedkermester S. Chr. Sørensen og Møbel-Centralen, Frederiksberg Allé 6.

Møbel-Centralen, Frederiksberg Allé 6, blev grundlagt i 1934 af Indehaveren S. Chr. Sørensen i Vesterbrogade 75. Sørensen, der er Fagmand, uddannet som Møbelsnedker, havde forinden i en lang Aarrække været Forretningsfører i to af vore største Firmaer indenfor Møbelbranchen, det ene i Randers, det andet i København. Efterspørgslen paa Firmaets Varer viste sig hurtig at være saa stor, at der maatte udvides, og da Lokalerne lige overfor i Frederiksberg Allé 6, over Posthuset, netop kunne faas, blev disse lejet, og der er nu indrettet en stor righoldig Udstilling af Møbler i alle Stilarter. Firmaet lejede samtidig Værksteder og Udstilling i Frederiksberg Allé 19, og det er nu et af de førende i Møbelbranchen. — — —

Ved Indgangen til Frederiksberg Allé ligger i Nr. 3 og 5 „Westminster Auktioner og Møbelmagasiner“, der grundlagdes i 1917 af Sigvald F. Nehm og overtoges af A/S Westminster Auktioner og Møbelmagasiner i 1930. — Firmaet, der efterhaanden er vokset op til en af Københavns største Forretninger i sin Branche, udvidede sine Rammer i 1933 ved Tilknytning af det kendte gamle Osborne Koncertlokale, der nu er Byens smukkeste Udstillingslokale for Møbler, Kunstsager, Rariteter, Malerier og lignende, der tager sig pragtfuldt ud i de gamle dekorative Omgivelser.



„Westminster Møbelmagasiner“.



„Westminster Møbelmagasin“ i „Osborne“.

I Oktober 1935 aabnede Westminster en Filial paa Vesterbrogade Nr. 54, og i April 1936 aabnedes en tredje Afdeling paa Gl. Kongevej Nr. 89.

Firmaet gør kun kontante Indkøb, hvorved opnaas Indkøbspriser, der atter kommer Kunderne tilgode.

Et særligt System, som intet andet Firma tilbyder sine Kunder, er Westminster Systemet, vel kendt over hele Landet, og omtalt af omtrent den samlede danske Presse.

Firmaets Bestyrelse bestaar af Grosserer Christian Blangstrup Johansen, Fabrikant Sven Johansen og Partikulier Carl Rasmus Andersen.

Direktør er Georg Frantz Julius Reich.

P. M. Knudsens Eftf., Frederiksberg Allé 15, blev grundlagt i 1877 i Rahbeks Allé.

Efter forskellige Udvidelser købte Firmaet i 1925 den tidligere Jeanne d'Arc Skole, som moderniseredes og indrettedes til eget Brug.

Firmaets Specialitet er Barnevogne og Dukkevogne samt dermed beslægtede Fabrikationer, saasom Bordbillards, Børnecykler etc.

Virksomheden, der nu indehaves af Einer Heegaard og Harry Nathan, beskæftiger i Sæsontiden ca. 50 Mand.

Tivoli Konditoriet, Frederiksberg Allé 42, blev startet i 1926.

I 1931 overtog Konditor M. Berg-Petersen Virksomheden.

Firmaet er Konditori og Bestillingsforretning med Salg af alle Slags Kager og Desserter, og det har desuden Servering med Spiritusbevilling i et meget hyggeligt indrettet Serveringslokale, hvor Publikum kan nyde Konditoriets lækre Produkter i Forbindelse med Kaffe, The, Chokolade, et godt Glas Vin eller Likør. Selve Bageriet er forsynet med moderne Maskiner og Ovne samt Køleanlæg (glaserede Fliser overalt).

Forretningen har paa flere Udstillinger faaet tilkendt Udmærkelse og Anerkendelse for sit fine Bagværk. Berg-Petersen har i 6 Aar



M. Berg-Petersen,
Konditor.



Eksteriør og Interiør fra Tivoli-Konditoriet.

været Medlem af Bestyrelsen for Københavns Konditorforening, som i 1935 fik tildelt Prædikatet Københavns Konditorlaug.

Ingeniør- og Entreprenørfirmaet Bird, Frederiksberg Allé 56, blev oprettet i 1881 af Regnar Edward Bird. I 1905 traadte Sønnen U. Bird ind i Firmaet, og efter at Faderen var død i 1924, tiltraadte den anden Søn, T. Bird, i 1927.

Firmaet beskæftiger sig med Brolægning, Vejarbejde og Kloakarbejder,



R. E. Bird,
Grundlæggeren.



Asfaltbelægning over Tunnel,
Bispebjerg Hospital.



Østerbrogade belagt med Hadsphalt.

og det har blandt andet lavet alt Kloakarbejdet ved Raadhuset, Kunstmuseet og Landbohøjskolen.



Asfaltbetonmaskinen i Arbejde.

U. Bird var den første herhjemme, der købte moderne rationelle Maskiner til Overfladebehandling af Veje, og endvidere var det Firmaet, der i sin Tid indførte Tjærebeton her i Landet.

Indehavere af Virksomheden er stadig Entreprenør U. Bird og T. Bird. -



Frederiksbjerggade belagt med Hadsphalt.

Firmaet P. A. Freilev, Kongelig Hof-Leverandør, Frederiksberg Allé 84—88, er stiftet i 1875 af Grosserer, Borgerrepræsentant P. A. Freilev som Ølaføftningsforretning. I 1914 overgik Firmaet til den nuværende Indehaver, Grosserer Chr. Rasmussen. Det har i ca. 50 Aar importeret og aftappet de kendte engelske Ølsorter Bass Imperial Stout og Bass Pale Ale, og Chr. Rasmussen har tilført Firmaet Forhandling af Bryggeriet „Ceres“ Produkter for København og Omegn, samt Forhandlingen for Danmark af de to verdenskendte Virksomheder, Ramlösa Hälsobrunn med sit anerkendte Ramlösavand og Schweppes i London med Quinine Tonic Water, Ginger Beer og Ginger Ale. Firmaet helliger sig nu Salget af sine Importvarer. — — — —



Ramlösavand indledes paa M/S Selandia til Østasien.

Murermester & Entreprenør-Firmaet Holger Hansen, Gl. Kongevej 74, er grundlagt i 1924 af Indehaveren, der efter en indgaaende Uddannelse i Ind- og Udland, i Løbet af faa Aar, har oparbejdet en betydelig og velrenommeret Virksomhed.

Ejendommen, hvori Firmaet har til Huse, blev i 1930 erhvervet af Murermester Holger Hansen og Ingeniør Anders Nevsten i Forening og er en af de ældste i Kvarteret (bygget 1860). Saavel denne som Naboejendommene vil paa Frederiksberg Kommunes Foranstaltning blive nedrevet i Efteraaret

1936 for at give Plads for Udvidelsen af Gl. Kongevej.

Ingeniør Iørgen Krüger, der indtil 1902 var Medindehaver af Firmaet V. Löwener, grundlagde i 1903 Ingeniørfirmaet I. Krüger, som han ledede, indtil det i 1927 blev Aktieselskab. I de følgende 2 Aar opførte Ingeniør Krüger som ledende



Holger Hansen,
Murermester.



Iørgen Krüger, R., D.M.,
Ingeniør.



S. A. Krüger, cand. polyt.,
Ingeniør.



Basolithfilter.

Ingeniør for Banankompagniet i Stockholm en Modningsanstalt i Stockholms Frihavn. I 1929 grundlagde han sin nye Virksomhed: Ingeniørfirmaet Iørgen Krüger med Sønnen, Ingeniør S. A. Krüger, som Prokurist. Ingeniør Krüger er repræsenteret i de forskellige europæiske Lande og har udført meget vanskelige og omfattende Arbejder i baade Ind- og Udland for saavel private Virksomheder som offentlige Institutioner, bl.a. H. C. Ørstedsværkets Vandrensingsanlæg. Ingeniør Krügers Filter benyttes af flere hundrede Mejerier. Ingeniør Krüger sad i 20 Aar som Medlem af Sø- & Handelsretten og var i flere Aar Hovedkasserer for „Lands-

foreningen Arbejde Adler“. Firmaets Kontor er Gl. Kongevej 132. — — —

Den Schæbelske Smedevirksomhed har sin Oprindelse allerede i 1708. — Omkring 1819 oprettede Jens J. Schæbel et Smedeværksted i Mikkalbryggersgade 6 — dette fortsattes af Sønnen Peter Ferdinand, der oparbejdede Forretningen til Datidens største i Branchen. Efter hans Død fortsattes Forretningen af hans Enke, indtil den ældste Søn Albert Schæbel, overtog den i 1893. Denne Forretning er den endnu eksisterende: Ferd. Schæbel i Lavendelstræde 9. Peter Ferdinand Schæbels næstældste Søn, Oluf Conradus, oprettede i 1892 sin egen Forretning paa Gl. Kongevej 131. Efter baade Albert og Oluf Schæbels Død i henholdsvis 1916 og 1918 indehaves begge Firmaer nu af Oluf Schæbels Søn, Henning L. Ferdinand. Firmaets Hovedvirksomhed er stadig Smede-Branchen, men desuden driver Firmaet en ret betydelig Virksomhed indenfor Elektro-Installation samt Gas-, Vand- og Sanitetsmester-Branchen, ligesom Firmaet i de senere Aar har oparbejdet sig en anelig Virksomhed indenfor Jernkonstruktions-Feltet. — — — —



Indkørselsport til Knuthenborgs Park.

Firmaet Peter Ryholts Slagterforretning blev grundlagt i 1903 i Dybbøls­gade 56 og havde fra 1905 Bopæl Værnedamsvej Nr. 14.

I 1914 flyttede Forretningen til Værnedamsvej Nr. 10, hvor den stadig udvidedes. I 1928 erhvervede Peter Ryholt Ejendommen Værnedamsvej 12 og 12 A, hvor der aabnedes en Afdeling for Viktualie og en Pøsefabrik.

I 1921 aabnedes en Filial i Griffenfeldts­gade Nr. 4.

Virksomheden er i de forløbne Aar vokset til at være en af Københavns og Frederiksbergs største Slagter- og Viktualieforretninger, og der beskæftiges nu et Personale paa ca. 44 Personer. Peter Ryholt er Medlem af Slagterlauget siden 1909 og af Laugets Bestyrelse fra 1934. — — —



*Peter Ryholt,
Slagtermester.*



*Kaj Jensen,
Danselærer.*

Andersen & Jensen's Danseinstitut er grundlagt i 1904 af Gymnastik- og Danselærerne Sophus Jensen og Chr. Andersen. Siden 1923 er Sophus Jensens Søn, Kaj Jensen, eneste Indehaver af Institutet, der er det største i Skandinavien, idet det aarligt besøges af ca. 4000 Elever. Der raades over 4 Sale, nemlig 2 Privatsale i Villaen Alhambravej 7, endvidere 1 Privatsal Nørrevoldgade 2 og endelig Festsalen i Nørrevoldgade 90. Danselærer Kaj Jensen, der er Næstformand i Danse-Ringen samt Medlem af Danse-Raadet, har uddannet Danmarks bedste Amatørdansere, saaledes

Danmarksmestrene 1933, 1934 og 1935. Danmarks berømteste Amatørdansepar, Niels Boel-Rasmussen og Lise Pehrson, kaldet „Niels og Lise“, har ligeledes faaet deres Uddannelse af Danselærer Kaj Jensen.— — —



Danse-Villaen, Alhambravej 7. — Kotillon ved et af Institutets Afdansningsballer.



*Chr. Christensen,
Grosserer.*

Firmaet Christensen & Jensen, hvis Indehavere er Chr. Christensen og Holger Jensen, startedes i 1918 under meget beskedne Forhold. Forretningens første Bopæl var i Horsensgade, derfra flyttedes i 1923 til Vodroffsvej 13, hvor flere Udvidelser



*Holger Jensen,
Grosserer.*

foretoges, men i 1935 var Pladsforholdene ogsaa her for smaa, og Firmaet købte saa Ejendommen paa Nyvej 17 og lod paa den tilhørende Grund opføre en moderne Kontor- og Forretningsbygning med egne Garageanlæg m. m. og hertil flyttede Firmaet i 1936. Der drives udelukkende Forretning med Kolonial-

varer til Bagere, af hvilke Varer Firmaet har en stor Import fra Nord- og Sydamerika, Sydeuropa, Levanten, Sydafrika og Indien. Cardemomme er en af Firmaets Specialiteter. Foruden Sælgere beskæftiges paa Kontor og Lager ca. 20 Personer, og Omsætningen har været i stadig Fremgang, saaledes at det maa siges, at Firmaet er et af de førende og mest betydende indenfor sin Branche.



*Christensen & Jensen Lagerbygning,
Nyvej 17.*

Chr. Christensen har lært Handel i det kendte Islands-Firma Thor E. Tulinius, og Holger Jensen har lært i den gamle Landforretning C. D. Petersen, Svinninge, og senere været ansat hos Chr. F. Jensens Søn, Jyderup. ---

Andels-Kautionsforsikrings-Selskabet, A. m. b. A., Rosenørnsallé 1, er oprettet af danske Andelselskaber med en fuldt indbetalt Garantikapital paa Kr. 146,500.

Dets Formaal er almindelig Kautionsforsikring og Garantiforsikring til Afløsning af Brugsforeningernes solidariske Ansvar overfor Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger. Bestyrelsen bestaar af Landstingsmand P.V. Jeppesen-Drusebjerg, Frederiksberg, Formand, Sognefoged Rs. Petersen, Vørslev, Næstformand, Direktør L. Broberg, København, og Direktør N. Daughjerg, Aalborg. Repræsentantskabets Formand er Amtsraadsmedlem N. C. Poulsen, Kauslunde. Direktion: H. Muxoll, Kaptajn. ---

Andels-Pensionsforeningen (gensidigt Pensionsforsikringsselskab) Rosenørnsallé 1, er oprettet i 1919 af Andelsselskaber og disses Funktionærer med det Formaal at løse Funktionærernes Pensionering ad forsikringsmæssig Vej. Saa godt som alle betydende Andelsselskaber har ladet deres Funktionærer pensionsforsikre gennem Foreningen. Garantikapitalen er 750,000 Kr., hvoraf 10 pCt. er indbetalt. Pr. ult. 1934 androg Forsikringsfonden 6 Mill. Kr., Ekstrafonds herudover til yderligere Sikkerhed for de Forsikrede ca. 800,000 Kr. Pr. ult. 1935 var i Kraft Pensionsforsikringer til aarligt Beløb ca. 2,540,000 Kr. og løbende Aarspræmie 480,000 Kr. Bestyrelsen bestaar af: Bogholder V. Birkedal Nielsen, Svendborg, Formand, Sognefoged Rs. Petersen, Vørslev, Næstformand, Uddeler I. Madsen, Vroue, og Direktør Dauhbjerg, Aalborg. Repræsentantskabets Formand er Landstingsmand P. Jeppesen-Drusebjerg, Hellerup. Direktion: cand. mag. H. Chr. Nielsen, Aktuar, H. Muxoll, Kaptajn. — — —

Firmaet J. Saabye & O. Lerche, Rosenørnsallé 1, er et af vore ældste og mest kendte Ingeniør- og

Entreprenørfirmaer. Ingeniør Saabye begyndte som Entreprenør allerede i 1888 ved Vestfronten sammen med N. Larsen & Birch og udførte i de følgende Aar mange Jernbane- og Havnearbejder. I 1897 oprettedes Firmaet Fr. Johannsen & Johs. Saabye, og i

1901 optoges Ingeniør, Baron Otto Lerche. I 1903 fik Firmaet sin nuværende Skikkelse, idet Fr. Johannsen udtraadte. I den forløbne Tid har Firmaet været med til at udføre mange Arbejder saavel herhjemme som i Udlandet. I de første Aar var det særlig Jernbanearbejder som f. Eks. Slagelse—Vørslev Banen, Odense—Kerteminde—Dalby, Dob-



Bygning af Dækmoles ved Havnstholm med 100 t. Titankran.



Pillerne i Guldborgbroen funderet med Trykluft.

beltspor paa Vestbanen og i Sverige flere Baner i Skaane og ved Varbjerg, Trollhättan og Ulricehamn; senere gik Firmaet mere over til Vandbygningsarbejder, og det har anskaffet et stort Uddybningsmateriel, som har arbejdet i omtrent alle danske Havne. I Tyskland og særlig i Sverige har Firmaet udført mange



Uddybning og Fyrbygning i Gävle.

Havnearbejder, bl. a. i Rendsburg, Flensburg, Göteborg, Malmö og Gävle. Firmaet har altid interesseret sig for mere egenartede Arbejder og var saaledes blandt de første, der anvendte den nu saa meget benyttede Trykluftsfundering, saaledes baade ved Gudena-Broen og ved St. Eriksbron i Stockholm og ved de tre Tunneler, som findes under Københavns Havn. Til de to Læmolere, som blev bygget lige ud i Vesterhavet maatte anskaffes den paa Billedet viste 100-Tons Titankran. I 1913 overtog Firmaet sammen med Etatsraad N. C. Monberg et stort Uddybnings- og Bolværksarbejde paa St. Thomas, hvortil bl. a. anvendtes en stor Uddybningsmaskine „St. Hilda“, der selv maatte gaa over Atlanterhavet. Samarbejdet førte til Overtagelsen af de store Uddybningsarbejder i Drogden og ved København, hvortil maatte anskaffes en endnu større Uddybningsmaskine „Newport“, som nu har gjort sig bemærket flere Steder her og i Nabolandene. Østpaa har Firmaet virket som Medlem af det dansk-svenske Konsortium, der siden 1927 har udført ca. 1000 km Jernbane i Tyrkiet og nu udfører en lige saa lang Strækning Jernbane i Iran. Af de senere Aars mange Broer har Firmaet udført Underbygningen til Broen over Guldborgsund og flere Klaphbroer. Under Firmaet hører Kastrup Maskinfabrik, som i sin mangeartede Virksomhed bl. a. har udført en stor Del af de Tanke og Benzinanlæg, der findes herhjemme, og flere Anlæg i Udlandet. ---



Tankanlæg paa Redmolen.



*Fhv. Trafikm. T. Larsen,
Fmd. f. Kontrolkomiteen.*

I 1903 stiftedes under Navnet Andels-Anstalten et gensidigt Livsforsikrings-selskab. Blandt Stifterne var daværende Folketingsmand, senere Trafikminister Thomas Larsen. I 1911 overtog Andels-Anstalten det i 1898 stiftede Forsikrings A/S



*Pastor Geert-Jørgensen,
Fmd. f. Repræsentantskabet.*

Tryg og ændrede samtidig sit Firmanavn til Andels-Anstalten Tryg (gensidigt Livsforsikrings-selskab). Som Navnet angiver, hviler Anstaltens Virksomhed paa Gensidighed, idet alle dens Medlemmer i Fællesskab, i Forhold til Andelsantallet, svarer for Opfyldelsen af Anstaltens Forpligtelser. Efter Sammenslutningen i 1911 androg Garantikapitalen 2 Mill. Kr., kontant indbetalt; den blev senere forhøjet til 3 Mill. Kr., men er nu, efterhaanden som Selskabets øvrige Kapitalstyrke voksede, nedbragt til ½ Mill. Kr., der ifølge Vedtægterne højst maa forrentes med 5 pCt. p. a. Medlemmerne udøver deres Medlemsrettigheder med Hensyn til Anstaltens Styrelse gennem 76 Repræsentanter, hvoraf de 14 tilkommer Hovedstaden og vælges direkte af Medlemmerne. For Landet og Købstæderne foregaar Valget af de øvrige 62 Repræsentanter paa den Maade, at der først af Medlemmerne i hvert Herred og hver Købstad vælges en Delegeret for hver 10,000 Indbyggere i Herredet eller Købstaden. Dernæst samles de Delegerede for hvert Amts Herreder og Købstæder og vælger blandt Anstaltens Medlemmer det Antal Repræsentanter, der tilkommer Amtet i Henhold til en i Vedtægterne angivet Fordeling. Alle Valg foregaar efter Princippet: hver Mand sin Stemme uden Hensyn til Forsikringssummens Størrelse. Anstaltens øvrige Styrelsesorganer er Kontrolkomiteen (11 Medlemmer), der vælges af Repræsentantskabet for 3 Aar ad Gangen, samt Direktionen (for Tiden 2 Medlemmer), der ansættes af Kontrolkomiteen. Gennem 25 Aar har Pastor Geert-Jørgensen, Vejlbj, været Repræsentantskabets Formand. Efter hans Død i Juni 1936 er Stillingen endnu (August 1936) ubesat. Kon-



Andels-Anstalten Tryg, Roscnørns Allé 1.



Interiør fra Hovedkontoret.

Kr. i aarlig Rente. Præmieindtægten udgjorde i 1935 5,8 Mill. Kr. I Forsikringsudgifter (Forsikringssummer forfaldne ved Forsikredes Død, ved Forsikringstidens Udløb m. v.) udbetaltes henved 3,4 Mill. Kr. Overskudet androg 405,000 Kr.

Med Undtagelse af de relativt smaa Beløb, der udbetaltes til Forrentning af Garantikapitalen, henlægges de aarlige Overskud til Anstaltens forskellige Fonds, og det kan anføres, at Bonusfonden nu har naaet en Størrelse af 3,1 Mill. Kr., Sikkerhedsfonden 970,000 Kr. og Reservefonden 202,000 Kr. Et Fond af en ganske særlig Art udgøres af Præmiereserven, der repræsenterer den samlede Værdi af alle løbende Forsikringer. Præmiereserven er nu ved Udgangen af 1935 vokset til 42,7 Mill. Kr.

Den første Motordroske blev i Storkøbenhavn indregistreret paa Frederiksberg i 1902, og den første i København i 1903. Der gik nogle Aar, før der kom virkelig Fart i Byens Motordrosker. I 1908 startede Aage Jespersen og O. Johnsen Taxamotorkompagniet, og i 1909 stiftede en Kreds af Droskeejere Sammenslutningen „Autotaxa“. I 1921 sluttedes „Autotaxa“ og Taxamotorkompagniets Telefoncentral sammen under Navnet Droske-Centralen TAXA, og senere optoges „Frederiksberg Bil Co.“ og „Auto“ i Gentofte under Sammenslutningen, saaledes at hele Storkøbenhavns Droskebestand — ialt 750 Drosker — nu er samlet under fælles Ledelse. Samtidig er der mellem de tre Kommuners kommunale Ledelser indgaaet Overenskomst om en Fællesordning med ensartet Takst.

I 1930 opførte TAXA sin store Ejendom i Rosenørnsallé 10, hvor Droske-Centralen har Lokaler. Hertil indgaaer de 25 Centralledninger og direkte Telefonledninger til 81 af Byens Droskeholdepladser.

trolkomiteens Formand er fhv. Trafikminister Thomas Larsen. Direktionen bestaar af Direktør I.C. Kjær sig og Direktør Anders Hansen. Af det sidst aflagte Aarsregnskab fremgaar det, at Anstaltens Forsikringsbestand af Kapitalforsikringer ved Udgangen af 1935 androg 152 Mill. Kr., fordelt paa 181,000 Policier. Hertil kom en Forsikringsbestand af Renteforsikringer paa ialt 1,410,000



*Jens Paulsen,
Direktør.*

Foruden det kørende Personale paa ca. 1700 Droskeførere beskæftiger TAXA 1 Direktør, 2 Inspektorer, 12 Telefonpassere og 55 Telefonistinder.

Direktør Jens Paulsen, der var Medstifter af „Autotaxa“ i 1909, og som i den forløbne Tid har deltaget i Organisationens Ledelse - som Medlem af Bestyrelsen, som Kasserer, som Direktør og som Formand for Bestyrelsen

TAXA-Droske i 1935.

(det sidste i 23 Aar) - har været Organisationens Direktør siden 1918. Han har ubestridt været en betydende Kraft for sin Stand og har paa en meget væsentlig Maade bidraget til den gode Udvikling af vor Bys Droskevæsen.

Med Bistand og Forstaaelse fra de tre Kommuner's Styrelse er det saaledes lykkedes at skabe et Droskevæsen, der har vundet Ry

ude i Verden, og som har været Forbillede for mange udenlandske Storbyers Droskeordning. --



TAXA's Droske-Central.



TAXA-Drosker til Parade paa Grøntorret.



*Aktieselskabet „Asra“,
Rosenørns Allé 10.*

Aktieselskabet Asra, Rosenørns Allé 10, er grundlagt i 1919 med en Aktiekapital paa Kr. 100,000.

Firmaet sælger DKW Motorcykler og Automobiler og har i mange Aar været Generalrepresentant for DKW Fabrikkerne - Verdens største Motorcyklefabrik --- som nu hører ind under den store tyske Automobil Koncern Auto Union A/G.

Nordisk Køleteknik, Rosenørns Allé 11, blev grundlagt i 1932 af Ingeniør, cand. polyt. Svend Aage Andersen. — Firmaet leverer automatisk-elektriske Køleanlæg med Vega Maskiner til ethvert Formaal i Størrelser fra 125 til 25.000 Kalorier pr. Time.

Blandt Leverancer kan nævnes Anlæg til: Amalienborg Slot, Graasten Slot, Sorgenfri, en Række Statsinstitutioner og kommunale Virksomheder samt til talrige Firmaer og Private.

Ingeniør Andersen er Medlem af Dansk Ingeniørforenings Hovedbestyrelse, A/S Dansk Ingeniørforenings Hus, Dansk Køleforening og Teknisk Forening.

De danske Betonfabrikker A/S, Rosenørns Allé 18, grundlagdes i 1926 af Ingeniør, cand. polyt. K. Hindhede som Fabriksvirksomhed for Fremstilling af „færdigblandet Beton“. I Forbindelse med Selskaber i Ind- og Udlandet oprettedes flere Betonfabrikker i Europa, som alle anvender Ingeniør Hindhedes Systemer og Roter-Beton-Biler,



Firmaets Udstillingslokale i Rosenørns Allé.

som han opfandt og patenterede i 1928. I 1931 fandtes ialt 4 Fabrikker i København, og i 1934 fandtes i Europa ialt 15 Betonfabrikker. I 1927 omdannedes Firmaet til Aktieselskab med Ingeniør K. Hindhede som Direktør. -



Parade af Roter-Beton-Biler paa Grønttorvet.

I 1932 oprettede Ingeniør, cand. polyt. K. Hindhede paa C. F. Richsvej en Fabrik for de af ham opfundne og patenterede Jernbetonbjælker til Etageadskillelser, kaldet „K. H. Beton-Bjælker“. Denne Fabrik er senere udvidet betydeligt, og man optog tillige Fabrikation af „K. H. Beton-Blokke“ til Ophbygning af Mure og Vægge. Ingeniør K. Hindhede oprettede tillige 3 Pladser i København til Fabrikation af Cementvarer, og han var den første i Danmark, der anvendte de nu saa populære „Gravcomaskiner“ til Udgravning af Byggegrunde. Ingeniør K. Hindhede, der har Kontor Ronsenørnsallé 18, er Direktør for De danske Betonfabrikker A/S og Internationalt Beton-Compagni A/S og Bestyrelsesmedlem i Aarhus Betonfabrik A/S. -- --



Lager af K. H. Beton-Bjælker.-



H. Hylén,
Direktør.

I 1926 begyndte Direktør H. Hylén sin første Forretning med Radio i en Kælderbutik ude paa Christianshavn. Firmaet beskæftigede da een Mand, og som Transportmiddel tjente een Cykel. I Dag er der 115 Funktionærer og Varetransporten besørget af 15 Automobiler og 9 specielle 3-Hjuls Transportcykler. „Fona-Radio“ har stadig maattet udvide, og i 1934 lejede Firmaet hele Hjørnet af Rosenørns Allé og H. C. Ørstedesvej, hvor det skabte „Radiohjørnet“ med 5 Udstillings-



Firmaets første Butik
i 1926.

biler og 9 specielle 3-Hjuls Transportcykler. „Fona-Radio“ har stadig maattet udvide, og i 1934 lejede Firmaet hele Hjørnet af Rosenørns Allé og H. C. Ørstedesvej, hvor det skabte „Radiohjørnet“ med 5 Udstillings-



Eksteriør af Hovedforretningen, Hjørnet af Rosenørns Allé og H. C. Ørstedesvej.



Interior fra Hovedforretningen.

vinduer og straalende Neon-Façade, og her er Firmaets Hovedforretning og Hovedkontor. Den ene Afdeling er aabnet efter den anden: i 1931 paa Amagerbrogade 143, i 1932 paa Strandvej 114, 1934 paa Søborg Hovedgade 51, 1935 i Valby Langgade 56, i 1936 paa Nørrebrogade 32, i „Vesterport“ og paa Frederikssundsvej 175. Desuden har Firmaet Proovinsafdelinger i Aalborg, Aarhus,

Esbjerg, Horsens, Odense, Rønne, Svendborg og Vejle samt Agenturer i Haderslev, Nykøbing Mors, Randers og Viborg. „Fona-Radio“ har i de senere Aar taget selve Radiofabrikationen op, og Firmaets „Fona-fon“-Modtagere har opnaaet et stort Salg. Direktør H. Hylén har startet Danmarks første Fjernsynsselskab: „Dansk Radio Fjernsyn“, i hvis Laboratorier der til Stadighed eksperimenteres med dette Verdens nye Underværk. Firmaet, hvis Motto er „Fona-Radio - det lønner sig...“, har et specielt Reklameorgan i „Fona-Bladet“ og egen Dekorationsreklame- og Annonceafdeling.



Fona-Radio, Vejle Afdeling.

„Forum“ er Danmarks største Udstillingbygning og har som saadan været anvendt til Automobil-, Gartner-, Bolig-, Radio-, Flyve- og Sports-Udstillinger samt mange andre. Der har ogsaa været store Sportsopvisninger, Koncerter og Kæmpemøder i „Forum“, der saaledes



„Forum“, Julius Thomsensplads.

i høj Grad har tjent det Formaal, man havde for Øje ved Opførelsen. Bygningens Areal andrager godt 6000 m², Grundens Areal er ca. 12,500 m², og der er saaledes rig Mulighed for den Udvidelse og Færdigbyggelse, som paatænkes, og hvorpaa der stadig arbejdes. Grundstenen til Bygningen nedlagdes den 25.



„Forum“.

September 1925 af Statsminister Th. Stauning, Københavns Finansborgmester Peder Hedebøl, Borgmester i Frederiksberg Kommune, Overretssagfører M. Godskesen, Departementschef i Ministeriet for Industri, Handel og Søfart, Johs. Dalhoff, der var Formand for „Dansk Købestævne“, og Grosserer Hans Lystrup, Formand for Automobil- og Cykle-Grosserer Foreningen. Grunden, paa hvilken „Forum“ er bygget, havde „Dansk Købestævne“ ifølge Tilsagn fra Københavns Kommune oprindelig Forleje- og Forkøbsret til, og Opførelsen skete følgelig ved Samarbejde mellem „Dansk Købestævne“ og Automobil- og Cykle-Grosserer Foreningen, men sidstnævnte var Bygherren, og Bygningen er udelukkende opført og Grunden senere købt ved Hjælp af de Midler, Foreningen og dens Formand, Grosserer Hans Lystrup, dens daværende Næstformand, Grosserer Chr. Gottschalek og Automobilbranchen i sin Helhed har fremskaffet. Den første Udstilling i „Forum“, der var en Automobil-Udstilling, aabnedes den 20. Februar 1926.

I 1932 oprettedes Aktieselskabet Udstillingshallen „Forum“ med en Aktiekapital paa 600,000 Kr., og dette Aktieselskab er nu Ejer af saavel Bygningen som Grunden, men Automobil- og Cykle-Grosserer Foreningen og dens Medlemmer har



„Forum“.

saa godt som alle Aktier i Selskabet, og Foreningen udgør Selskabets Direktion. Alle Automobil-Udstillinger afholdes og arrangeres af den nævnte Forening. Til andre Udstillinger, Sportsopvisninger og Koncerter udlejes „Forum“ efter Aftale truffet med Inspektøren, J. F. Krause. —



Eksamensholdet, Foraaet 1936.

Frederiksberg Husholdnings-skole oprettedes i 1928 af eksamineret Husholdningslærerinde Ellen Meyland-Smith, med Lokaler i Smallegade 10—12. I 1936 flyttede Skolen til Hostrups-Have 48—50 for i fuldt ud moderne udstyrede Lokaler at kunne opfylde de stigende Krav, der stilles ved Undervisningen af de unge Husmødre i vore Dage.

Samtidig udvidedes Skolen, saa der paa flere forskellige Dag- og Aftenkursus, paa 2—5 Maaneder, undervises i al praktisk Madlavning og Husførelse. Undervisningen omfatter ogsaa Regnskab og Budgetlægning. I 1930 oprettedes paa Skolen, for første Gang i København, Kursus for Herrer. Dette aktuelle Kursus tager især Sigte paa særlige Tilfælde: IHjemmet naar Husmoderen er syg, Ungkarlen i sin Lejlighed og Sportsmanden paa Tur.

I de forløbne Aar har Skolens forskellige Kursus været besøgt af 1185 Elever. — — —



Demonstration, Vinteren 1936.

Trikotage-Firmaet Peder Pedersen, Vodroffsvej 26, grundlagdes oprindeligt af Chr. Møller Andersen i 1864 i Vingaardsstræde. I 1909 overtoges Forretningen, der da laa paa Nytorv 3, af Peder Pedersen, som fortsatte den i eget Navn og flyttede til egen Ejendom, Vodroffsvej 26, i 1923.

Foruden egen Fabrikation driver Firmaet en gros Virksomhed med alt indenfor Trikotagebranchen og be-rejser hele Landet. Sønnen, Søren Pedersen, som har været aktiv Deltager fra 1909 og Kompagnon fra 1920, overtog Virksomheden fra 1930 som Eneindehaver. Virksomheden beskæftiger daglig 50 Mand. — — —



*Peder Pedersen,
Fabrikant.*



*Søren Pedersen,
Fabrikant.*

Københavns Væg- & Gulvfliselager A/S, Vodroffsvej 26, blev grundlagt i 1928 med Salg af Gulv- og Vægfliser, af tysk og engelsk Oprindelse, en gros og en detail.

Firmaet fik en god Modtagelse og leverede til flere af vore større Foretagender, blandt andet til Københavns Idrætsparkes Svømmehal, hvortil der medgik for ca. 100.000 Kroner Fliser.

Firmaet har desuden leveret alle Gulvfliser til de nye Banegaarde i Horsens og Aarhus, desuden til Lagkagehuset, hvor Firmaet selv har udført Arbejdet; endvidere til flere store kommunale Arbejder, for Eksempel til Kødbyen.



Københavns Idrætsparkes Svømmehal.

Virksomheden har optaget forskellige andre Artikler indenfor Bygningsindustrien og er i stadig Fremgang.

Firmaets Kontor og Hovedlager er stadig Vodroffsvej 26, men desuden har det Lagerpladser forskellige Steder i Byen til grovere Varer.

Siden Starten har Direktør Albert Gøte været Selskabets daglige Leder. — — —



*Albert Gøte,
Direktør.*



Københavns Væg- & Gulvfliselager A/S, Vodroffsvej 26.



*C. F. Arbo-Bähr,
Grundlæggeren.*

Arbo-Bähr & Co., Vodroffsvej 4—6, blev startet i 1895 paa Nørregade af cand. pharm. C. F. Arbo-Bähr. I 1898 blev Virksomheden Aktieselskab med Arbo-Bähr som administrerende Direktør sammen med Apoteker Fischer-Simonsen. I 1914 traad-



*Knud Momme,
Direktør.*

te sidstnævnte ud af Selskabet, hvorefter Arbo-Bähr var Ene-direktør til sin Død i 1920. Derefter valgtes cand. pharm. Kaptajn Knud Momme

til administrerende Direktør og denne leder fremdeles Selskabet, hvis Virksomhed beskæftiger et lille Hundrede Mennesker, derunder 8 farmaceutiske Kandidater. Selskabet, som er det førende indenfor Branchen, har egen Forbindsstoffabrik, er Leverandør af alle Arter Børne- og Sygeplejeartikler, Emballageartikler samt farmaceutiske Maskiner, derunder Damplaboratorier, og er specielt indrettet paa Apoteksetableringer.



A/S Arbo-Bähr & Co.s Administrationsbygning.

Firmaet Brdr. Rosendahl, Vodroffsvej 59, er grundlagt i 1901 af Brødrene Aage og Erik Rosendahl. Virksomheden omfatter i første



*Aage Rosendahl,
Grundlægger.*

Række Transport og Opbevaring af Møbler og andet Bohave, men Firmaet paatager sig desuden ogsaa al anden Kørsel, speciel Kørsel af svært Gods saasom store Maskiner, Transformatorer, Gravmaskiner o. l., samt Spedition og Klarering af Gods.



*Erik O. Rosendahl,
Grundlægger.*

Fra en beskeden Begyndelse med Kontor i den gamle Ejendom Vestervoldgade 17, Hjørnet af Studiestræde, har Brødrene i de forløbne Aar ved deres Energi oparbejdet Forretningen til at være en af de første og førende indenfor sin Branche, saaledes at den nu, foruden Kontorpersonalet og en fast øvet Stab paa ca. 35 Pakmestre, beskæftiger 150 til 200 Mennesker



Vester Voldgade 17.

i Flyttesæsonerne. Firmaets Vognpark er gradvis forstørret og udvidet, og den omfatter for Tiden ca. 100 Køretøjer af enhver Art, saavel Automobiles som Hestekøretøjer (af Forsendelsesomnibusser ejer Firmaet ca. 50, desuden Specialblokvogne fra 10 til 50 Tons Belastning og 25 Special-Transportkasser, som forsendes pr. Skib hele Verden over) og som Trækraft anvendes saavel Heste som de moderne Traktorer.



Transformator, Vægt 35 Tons.

Om en Flytning skal foretages i København, i Provinsen eller et Sted i Udlandet, kommer ud paa eet for Firmaet, da det har Repræsentanter og Korrespondenter over hele Verden. Ejendommen Vodroffsvej 59, hvor Firmaet har til Huse nu, ejes af Firmaet, som ogsaa har erhvervet sig en større Grund paa Howitzvej 60, som i Øjeblikket benyttes som Vogn-Parkeringsplads, men paa hvilken der i nær Fremtid skal opføres en moderne Opbevarings-Bygning. -

hvervet sig en større Grund paa Howitzvej 60, som i Øjeblikket benyttes som Vogn-Parkeringsplads, men paa hvilken der i nær Fremtid skal opføres en moderne Opbevarings-Bygning. -



Vodroffsvej 59.



Howitzvej 60.



„S. A. U.'s Hovedsæde i København.

Skandinavisk Automobil Udstyr, Vodroffsvej 61, er grundlagt i 1924 af den nuværende Indehaver, Hans C. Mortensen, paa Vestre Boulevard 38. Efter forskellige Udvidelser flyttede Firmaet til de nuværende store moderne og praktiske Lokaler, hvor den bedste Salgs Service i Branchen kan gives. Firmaet er nu et af de førende i Branchen med en Medarbejderstab paa 19 Mand og Filialer

baade paa Fyen (Odense) og i Jylland. Firmaet har specialiseret sig i Salg af Kvalitets-Reservedele for alle Automobilmærker, og det staar i direkte Forbindelse med alle de førende amerikanske og europæiske Reservedelsfabrikker. — — —

Salatfabrikken „Ipse“, der indehaves af Fabrikant P. Steffensen, blev grundlagt i 1921. Efter et Aars Forløb flyttede Fabrikken til Mitchellsgade 2, men da Virksomheden stadig voksede, flyttede Firmaet i 1934 til de nye Lokaler, Vodroffsvej 61, og her indrettedes den Mønstervirksomhed, som Fabrikken maa siges at være. „Ipse“ fremstiller alle Slags forskellige Salater samt syltede Agurker, i de fineste Kvaliteter og under Iagttagelsen af den yderste Omhyggelighed. Ligeledes fabrikeres de kendte franske Kartofler „Vitaks“. Forretningen beskæftiger et stort Antal Mennesker, og dens Vogne bringer daglig Varerne ud. Iøvrigt forsendes Varerne over hele Landet. — — —



Interiør fra Salatfabrikken „Ipse“.



Udsalg: Kødbyen.



*O. Licht,
Murermester.*

Firmaet C. Licht blev grundlagt i 1875 af Murermester C. Licht.

Licht fik overdraget Opførelsen af talrige kommunale, Stats- og offentlige Bygninger, blandt andet Københavns Raadhus, Restaurering af flere Kirker over hele



*C. Licht,
Murermester.*

Landet, paa Færøerne og paa Bornholm. I 1902 afgang Murermester C. Licht ved Døden, og Firmaet føres videre af Sønnen Murermester O. Licht, der har faaet sin Uddannelse hos Faderen.

Under Murermester O. Licht har Firmaet opført Københavns nye Hovedbanegaard, Grundtvigs Hus, flere store Villaer og offentlige



Fraterbrønden i Sorø.



Kirken i Maribo.

Bygninger, Kirker og desuden foretaget Restauration af gamle Kirker, blandt andet Helligaands Kirken, Set. Bendts Kirke i Ringsted, Set. Maria Kirke i Helsingør o. fl.

Blandt de sidste større Arbejder hører Københavns Skattevæsens nye Bygning og en Festsal til Universitetet.

I 1886 opførte afdøde Muremester C. Licht en Villa paa

Philippavej Nr. 5, hvor Kontoret stadig har til Huse.



Skipperforeningens Stiftelse.



*Evald W. Olsen,
Blikkenslagermester.*



*Wilhelm E. Olsen,
Blikkenslagermester.*



*Evald A. Olsen,
Ingeniør, cand. polyt.*

Firmaet Evald W. Olsen, H. C. Ørstedsvvej 11 A, er stiftet af Blikkenslagermester Evald W. Olsen i 1897 paa H. C. Ørstedsvvej 48. I 1904 blev Forretningen flyttet til H. C. Ørstedsvvej 11 A, hvor den siden har haft Bopæl. Her udførtes en overordentlig Mængde Arbej-

der indenfor Blikkenslager-, Gas- og Vand-Branchen, saavel i smaa som store Arbejder. Efter Evald W. Olsens Død i 1925 fortsattes Forretningen af hans to Sønner: Blikkenslager, Gas-, Vand- og Sanitetsmester Wilhelm E. Olsen, udlært af sin Fader og uddannet videre dels i Tyskland og England og dels i Sydafrika, og Evald A. Olsen, polyteknisk Candidat (1923).



Nordre Fasanvej 31—39, A/S Coja.

Efter Sønnernes Overtagelse af Forretningen fortsattes den i det af Faderen angivne gode Spor, men samtidig optoges Centralvarme- og Dampledningsarbejde, saaledes at Firmaet nu udfører alt Blikkenslager-, Kobber- og Skiferdækkerarbejder, Gas-, Vand- og Sanitetsarbejder, Centralvarme- og Dampinstallationer, og de har udført mange forskellige større og mindre Arbejder indenfor ovennævnte Brancher.

Et af de sidste Arbejder er Sanitetsinstallationen i Dansk Ingeniørforenings Hus.

Begge Sønerne er til-



Dansk Ingeniørforenings Hus.



Grosserer Hans Løjstrups Hus, Pile Allé 5—7.

knyttede deres Fags respektive Organisationer. -

Firmaet M. H. Krauses Træ-, Finér- og Tømmerhandel A/S, Niels Ebbesensvej, blev grundlagt i 1862 af M. H. Krause, der begyndte beskæftiget med nogle faa Medarbejdere. Han førte hovedsagelig dansk Træ, men begyndte snart at importere visse udenlandske Sorter, og Firmaet importerer nu meget udenlandsk Træ. I 1908 overtog Sønnen, A. Krause, Firmaet, som han ledede til sin Død i 1934, hvorefter Axel Geertsen blev Direktør, samtidig med at Virksomheden blev omdannet til et Familieaktieselskab. Firmaet beskæftiger ca. 40 Mand. — — —



Lagerplads, Niels Ebbesensvej.

Firmaet Max Fuss & Co., Danasvej 7, blev grundlagt i 1882. Det er en Fabrik for Essenser, ætheriske Olier, Frugtaromaer, Farver for Næringsmiddelindustrien m. m. Firmaet har over 50 Aars Erfaring i



Privatkontoret.



Del af Laboratoriet.

Fremstilling af Special Artikler til Fabrikation af Likører, Sukkervarer, Mineralvande, Konserves og Frugtvine, og har stor Eksport. — — —



*R. S. Ingwersen,
Direktør, Generalkonsul.*

I 1884 grundlagde Generalkonsul R. Ingwersen Adams Transport Co. Fra en beskeden Begyndelse er Adam ført frem til en førende Stilling indenfor de Omraader, Firmaet har arbejdet, hvad



*C. B. Ingwersen,
Generalkonsul, Overretssagf.*

enten det er Spedition, Møbeltransport, Pakning eller Opbevaring. Det første Kontor laa i „National“, men blev snart flyttet lige over Gaden og kendt under Navnet „Adam ved Tivoli“. Efterhaanden anskaffedes de røde Flytteomnibusser, som nu er kendt over hele Verden, og Adam fik overdraget Statsbanernes Bystationer for Samling og Distribuering af Jernbanegods. Efter forskellige Udvidelser købte Adam Ejendomme ved Vodroffsvej og senere paa Danasvej, som indrettedes til Magasiner, Stalde og Garager. I 1923 flyttedes Hovedkontoret til Danasvej 30, hvor det endnu findes, og for nogle Aar siden flyttedes Speditions-Afdelingen til Amaliegade 26. Desuden har Firmaet egen Lagerbygning i Frihavnen. Indtil 1906 lededes Adams Virksomhed alene af Grundlæggeren, Generalkonsul R. Ingwersen. Han optog da sin Søn, Generalkonsul, Overretssagfører C. B. Ingwersen, i Firmaet, og denne overtog Ledelsen i 1921 ved R. Ingwersens Udtræden. Adam har Filialer i Aarhus, Aalborg, Esbjerg og Warnemünde. Oprindelig var Adam et personligt Firma, men i 1915 omdannedes det til A/S Adams Transport Co.



Adams Hovedkontor og Magasiner, Danasvej 30.



Fotomontage
fra Dampraskeriet Heimdal, Heimdalsgade 33.

Toiletskabekompagniet, Set. Knudsvej, er stiftet i 1902 med Forhandling af praktiske Skabe, som indeholdt Haandklæder, Børster etc. Senere udvidedes Kompagniet til at omfatte Udlejning af Dækketøj, Kitler o. s. v. Al Udlejning foregaar ved Abonnement, hvorefter Vasketøjet udskiftes til bestemte Tider. I 1918 overtog Ejeren af Toiletskabekompagniet, Grosserer G. Wald. Christensen, Dampvaskeriet Heimdal, der ikke alene besørger al Vask for Toiletskabekompagniet, men ogsaa er baseret paa al Husholdningsvask, Manchetvask, samt Vask til Hoteller, Restauranter, Barberer og Fabrikker. Grosserer G. Wald. Christensen varetager en Række Tillidshverv indenfor faglige og andre Organisationer, blandt andet er han Formand for Foreningen for Københavns Soigneringsforretninger.



*G. Wald. Christensen,
Grosserer.*

Begge Firmaer er godt kendt fra de forskellige Udstillinger og er flere Gange belønnet med Guldmedailler. — — — —

Firmaet Thürmer & Co., Set. Knudsvej 41, blev etableret i 1898 af F. C. Thürmer med Værktøj som Specialitet. Allerede i 1890 havde Fabrikant Thürmer udtaget sit verdenskendte Patent „Thürmers Patent Snittøj“ paa det af ham opfundne Værktøj til Brug i Jernindustrien. Foruden Forhandlingen af de kendte egne Fabrikata har Firmaet nu ogsaa en gros Lager af mange udenlandske Værktøjer og af en Række mindre Værktøjsmaskiner.

Firmaet indhaves stadig af F. C. Thürmer med Sønnerne Bjørn Thürmer som Leder af Fabriken, Roskildevvej 37, og Eric Thürmer som Leder af Handelsvirksomheden, Set. Knudsvej 41. — — — —

Omkring 1910 etablerede Tømrermester P. Norkjær, Set. Knudsvej 9, sit Firma. P. Norkjær har i Aarenes Løb udført forskellige Tømrerarbejder, af hvilke kan nævnes: Pergolatilbygningen paa Sølyst

ved Emiliekilde for Etatsraad Emil Glückstadt, Forandringen af Kong Georgs Palæ i Bredgade for Transatlantisk Kompagni, Den svenske Kirke, Telefonkioskerne paa Frederiksberg,



*P. Norkjær,
Tømrermester.*



*Glückstadts Ejendom ved
Emiliekilde.*



Interiør fra Glückstadts Ejendom ved Emiliekilde.

Marinehospitalet paa Christianshavn, Udvidelser paa Landbohøjskolen m. m. og i de senere Aar en Villa for Direktør Chr. H. Olesen i Ordrup. For Tiden foretager Firmaet Udvidelsen af Gutenberghus. -



*Gad Andresen,
cand. pharm., Direktør.*

A/S Gea, Inge-
mannsvej 3, er grund-
lagt i 1927 paa Initia-
tiv af cand. pharm.
Gad Andresen, der,
efter at have uddan-
net sig i fysiologisk
Kemi, i Aaret 1920
fik Videnskabernes
Selskabs Guldmedaille
for Afhandlinger om
fysiologiske Spørgs-



Tabletteringsmaskine.

maal. Efter endt teoretisk Uddannelse begyndte Gad Andresen sin praktiske Uddannelse, og gennem aarelange Eksperimenter i Laboratorier, væsentlig med Organopræparater, er han nu naet saa vidt, at disse Præparater, der fremstilles paa Firmaets Fabrik, er anerkendt saa at sige over hele Kloden som nogle af de bedste i sin Art.



Dragering af Tabletter.

Fabriken har i Aarenes Løb oparbejdet en betydelig Eksport af Præparaterne.

Efter at Eksporten er blevet vanskeliggjort af Restriktioner, er de Fremstillingsmetoder, som Virksom-

heden benytter, blevet solgt til flere Lande. ---



Interiør fra A/S Gea's Kontrollaboratorium.



*H. N. Weiss,
Forstander.*

I 1908 oprettede H. N. Weiss „Frederiksberg stenografiske Bureau“ i Villaen, Bülowvej 10, i et enkelt Værelse og med en Skrivemaskine, men allerede ved Aarets Slutning maatte Bureauet udvide betydeligt.



Frederiksberg Handels-gymnasium.

Ved Udgangen af 1915 havde Virksomheden været frekventeret af 1024 Elever. Den første Udvidelse af Læseplanen skete fra 1916, da Bogholderi og Sprog optoges paa denne. I dette Aar havde Skolen 662 Elever og det følgende Aar det dobbelte. En Generaludvidelse af Virksomheden foretoges i 1918; Villaen blev købt, der skete en Tilbygning til Ejendommen, og Virksomheden antog Navnet „Frederiksberg Handels-gymnasium“, da Læseplanen efterhaanden omfattede Undervisning i alle Handelsfag. I 1920 blev Østerbros Handelshøjskole lagt ind under Handelsgymnasiet, og i 1924 overtoges „Det nye Sproginstitut“, der drives som en Central-Afdeling. Skolen har i Aarenes Løb haft Elever fra de fleste store Kontorer samt fra offentlige Institutioner. — — — —

Fabrikant S. Munch Christensen, Harsdorffsvej 8, grundlagde sit Firma i 1910 paa Vesterbrogade 130. I 1915 flyttede han til Vodroffsvej 38 og i 1925 til sin nuværende Bopæl. Fabrikant Munch Christensen har selv bygget og anlagt Fabrikken. Firmaets Speciale er Dermal og Terrazzoarbejder. Dermal benyttes hovedsageligt som Gulvbeklædning og leveres i ensfarvet, marmoreret eller mønstret Udførelse. Terrazzo benyttes ligeledes til Gulve, men desuden i stor Udstrækning til Plader, Trin og Vaske; hertil har Fabrikken Specialmaskiner, som sikrer en absolut nøjagtig Udførelse.



Hovedkontoret.



Interiør fra Fabrikken.

A/S Dansk Arki, Harsdorffsvej 11, blev grundlagt i 1933 som en Fortsættelse af Grosserer Carl Jacobsens Importforretning af Tangmaatter til Isolation af Træ- og Betonkonstruktioner. Firmaet byggede en tidssvarende Fabrik paa Lolland i Nærheden af Nakskov, hvor man har særlig fordelagtig Adgang til den bedst egnede Tangart. Det er meget store Kvanta Tang, som gennem Dansk Arki nu bliver nyttiggjort. I 1935 optog Firmaet endvidere Fremstillingen af Arki-Rør, som bruges til Isolation af Koldt- og Varmt-Vandsrør.



Hjørnet af Rosenørns Allé og Aaboulevard, isoleret med Arki-Maatter.



Vagtselskabet og Ungkarlehuset, isoleret med Arki-Maatter.

Petri & Haugsted, Lindevej 10, Ingeniør- og Entreprenørvirksomhed, Betonstøberi og Cementvarefabrik, er grundlagt i 1908 af de nuværende Indehavere, Ingeniørerne Einar Petri og Aage Haugsted, der begge er polytekniske Kandidater, Medlemmer af Dansk Ingeniørforening og Entreprenørforeningen.

Firmaet udfører Jernbetonarbejder af enhver Art, Funderingsarbejder, Pilotering, Jord-, Beton-, Kloak- og Vejarbejder, saavel moderne Nyanlæg som Reparationer, har Fabrik for og Lager af Beton- og Monierrør efter Ingeniørforeningens Normer, Kloakbrønde, Fortovs- og Havefliser, Kantsten, Trappesten, Hegns- og Stakitstolper m. m. og udlejer Tromler af forskellige Typer.

Petri & Haugsted har udført mange Jernbaneanlæg, baade Statsbaner og Privatbaner og har stadig Forbindelse med et anseeligt Antal Amter og Kommuner, private Virksomheder og Bygherrer, for hvilke

Dansk Tang Central ved Carl Jacobsen er ligeledes en Fortsættelse af Carl Jacobsens Forretning. Firmaet er Tangproduktion og Tangopkøb, udelukkende med Eksport for Øje. Firmaet har paa den korte Tid, det har eksisteret, oparbejdet en betydelig Eksport til Sverige, Norge, Holland, Belgien, Frankrig, ja, endog helt ned til Marokko. — — —



Fotomontage

fra Petri & Haugsted, Linderej 10.

de i Tidens Løb har udført mange større og mindre Arbejder. Firmaet har Støberier i Tegholmegade og paa Retortvej.

Den Stemning og den særprægede Hygge, der har gjort Lorry berømt, ikke alene hos det danske Publikum, men ogsaa hos Turister fra hele Verden, skyldes saa afgjort Valdemar Nielsens udprægede Sans for Publikums Ønsker. Landsbyen var hans Mesterværk, der utallige Gange er blevet kopieret hele Norden over. Hans Skabertrang var præget af stor Fantasi og Arbejdsglæde. Allerede ved Aarhundredskiftet skabte han Kvartererne omkring Sct. Thomas, Farvergade og Vodroffs-plads, men det var ved Overtagelsen af Lorry i 1920, at han traadte ind i Københavns Forlystelsesliv og derigen-nem faktisk omskabte det, dels ved sin geniale og fremsynede Le-delse af det gamle Lorry og dels ved at bygge National-Scala.



*Valdemar Nielsen,
Direktor.*



Interior fra Lorry's Landsby.

Valdemar Nielsens store Force var at forene hævdvundne Traditioner med Nutidens Krav, han „føjte“ sit Publikums Øn-sker og gav storstilet ud af sin Fantasi og sit Hjerte. Det var ikke Fortjeneste, der spillede Hovedrollen for ham, det var Glæden hos andre, hos hans Mil-lioner af Gæster, der var Driv-fjederen i ham. Lorry af i Dag

viser tydeligt, at han naaede sit Maal. — — —

Firmaet Hans Lystrup, Pile Allé 5—7, blev oprettet i 1900 i Slagelse af Hans Lystrup, der havde været beskæftiget ved Handelen i flere Aar, blandt andet i Udlandet. Firmaet solgte Cykler og Symaskiner en gros, og i 1902 optog det desuden Salg af Motorecykler og i 1911 af Automobiler. I 1916 oprettede Hans Lystrup en Filial i Køben-havn, og i 1921 flyttede Hovedforretningen fra Slagelse til København til det store For-retnings-Hus i Pile Alléen, hvor Mellebyg-ningen med de store Værksteder samtidig blev opført.

I 1916 overtog Hans Lystrup Forhandlin-gen af Oakland-Biler for hele Danmark, og samme Aar aabnede han et Automobil-Udsalg i Kristen Bernikowsgade; i 1922 overtog han



*Hans Lystrup,
Grosserer.*



Hans Lystrup, Gøthersgadeafdelingen.

Repræsentationen for Chevrolet. Firmaet sælger desuden Reservedele, Tilbehør og Udstyr til Automobiler, samt Automobilgummi og Cyklegummi. Siden Forretningens Start har Firmaet solgt ca. 20.000 Motor-køretøjer, og det beskæftiger nu ca. 200 Mand. Det var Hans Lystrup, der tog Initiativet til at faa rejst en Udstillingsbygning, hvad der resulterede i Opførelsen af Kæmpehallen Forum. Han er Formand for Bestyrelsen i det Aktieselskab, der ejer Forum og er desuden Formand for Automobil- og Cyklegrosserer-Foreningen og Medlem af det kgl. danske Haveselskabs Bestyrelse. Hans Lystrup er Ejer af Mullerupgaard pr. Slagelse, hvortil Øen Musholm hører.



Guardinteriør fra Hans Lystrup, Pile Allé.

A/S Hugo Brammer, Grundtvigsvej 9—13, blev startet i Nansensgade i 1906 af Hugo Brammer. Efter 3 Aars Forløb flyttede Firmaet til større og bedre Lokaler i Jernbanegade 6 og i 1924 omdannedes det til et Aktieselskab med Direktør



Interiør fra Systuerne.

Alfred Petersen som Meddirektør. I 1928 udvidedes Virksomheden atter og flyttede til de nuværende Lokaler. I 1932 døde Stifteren

Hugo Brammer, hvorefter Direktør Alfred Petersen blev ene administrerende Direktør.



Interiør fra Fabrikken.

Firmaet er en Fabriksvirksomhed for Straa- og Filt-hatte til Damer, og det beskæftiger i Dag ca. 120 Mand.

Halvdelen af dets Fabrikater eksporteres til Sverige, Norge og Finland. Aktieselskabet Hugo Brammer, Skomakergatan 2, Malmø, er et Søsterselskab til Firmaet.

Dette Selskab fabrikker Størsteparten af Salget til Sverige. ---



Interiør fra Lagerlokalerne.



Fabrikkerne i Hedehusene.

Aktieselskabet Kaffesurrogatfabrikken Danmark blev startet i 1902. Dets Hovedkontor, Lager og Ekspeditionslokaler er paa Grundtvigsvej 13, medens selve Fabrikken ligger i Hedehusene.

Da Virksomheden udelukkende anvender danskavlede Cikorie- og Sukkerroer, beskæftiger den foruden Fabrikkens eget Tørreri i Hedehusene tillige Seden Cikorietørreri ved Odense samt Cikorietørrerierne „Dannebrog“ i Vamdrup og „Jylland“ i Jordrup ved Kolding, hvor Landmændene, som er i Forbindelse med Fabrikken, afleverer deres Cikorie- og Sukkerroer til videre Behandling, inden disse Raavarer tages ind i Fabrikationen, der foregaar under stadig Kontrol af V. Steins analytisk-kemiske Laboratorium.

Fabrikken Danmark har stadig maattet udvide, og i 1918 blev der bygget to nye Fabrikker, som siden da flere Gange har været Genstand for Udvidelser for at kunne følge Omsætningens Fremgang.

Der er desuden stadig foretaget Moderniseringer med Anskaffelser af de nyeste og bedste Maskiner for baade teknisk og hygiejnisk at være paa Højde med, hvad Tiden kræver.

Danmarks Kaffetilsætning har deltaget i Udstillinger, hvor man kappedes om Kvaliteten og fik tildelt Guldmedalje baade i 1923 og i 1933 og Diplom med højeste Udmærkelse i 1926. — — —

I 1813 aabnede to italienske Billedhuggere og Gipsere med kongelig Tilladelse et Telt i Frederiksberg Have paa det Sted, hvor den nuværende Pavillon ligger. I 1824 knyttedes Anton Jostys Navn til Konditoriet, idet han fik den kongelige Bevilling, som Italienerne oprindeligt havde haft. De to Navne, Frederiksberg Have og Josty, har gennem et Aarhundrede været uløseligt forbundne med hinanden. Anton Josty byggede kort efter Overtagelsen en tidssvarende

Pavillon. Efter hans Død (1859) overtog hans Son, hvis Fornavn ogsaa var Anton, Ledelsen. Efter hans Død i 1897 ejes Konditoriet af et Jostysk

Familie-Interessentskab. Den første Bestyrer var Frøken Wilhelmine Josty, men

efter hendes Død i 1925 overtog Fru Thora Jürgensen, den yngre Anton Jostys tredje Datter, Ledelsen. Hendes Mand, Kunstmaleren Sophus Jürgensen, er Forretningsfører for Interessentskabet Josty. Frøken Bodil Jürgensen er nu det kendte og yndede Konditoris Kassererske. Den nuværende Pavillon er bygget 1900 med Tilbygning i 1923. — — —



Josty's Pavillon i Frederiksberg Havn.



*Charles Sørensen,
Restauratør.*

I 1919 købte Charles V. E. Sørensen Etablissementet Frederiksberg Selskabslokaler, Allégade 10, der var blevet startet i 1780 af Peder Olsen Mejer. Der er megen Tradition knyttet til Allégade 10, der altid har haft Ry for sin solide Borgerlighed og sin gode Mad, og da Charles Sørensen overtog Etablissementet, førte han Traditionen videre. Han lod indrette hyggelige Selskabslokaler og Skyde- og Keglebaner, og Frederiksberg Selskabslokaler er nu Samlingsstedet for en Række Foreninger, foruden at en Mængde Familiefester afholdes her.

I 1924 udvidede Charles Sørensen Foretagendet med en Diner Transportable. Siden 1929 har Charles Sørensen været Medlem af Frederiksberg Beværterbevillingsnævn. — — —

Café Royal, Frederiksberg Runddel, blev grundlagt i 1905. Den nu-



Café Royal, Frederiksberg Runddel.

værende Indehaver er Carl Muchardt, der overtog Cafeen i 1929.

„Royal“ er et meget yndet Tilflugtssted om Sommeren, naar Folk kan sidde paa Fortovsrestaurationen paa det gamle kendte Hjørne overfor Frederiksberg Have. — — —

En interessant og særpræget Virksomhed er A/S Bakteriologisk Laboratorium „Ratin“, der siden dens Grundlæggelse i 1904 har haft til Huse paa Virginiavej 11. I 1916 udvidedes Virksomheden med Virginiavej 9 og i 1934 med Nr. 7. Fremstillingen af Selskabets Præparater: Ratin & Ratinin sker i Dag i fuldt moderne Laboratorier, og det vil sikkert undre mange, at disse tilsyneladende beskedne Artikler i Aarenes Løb er blevet indarbejdet paa en lang Række fremmede Markeder. Aktiekapitalen er 200.000 Kroner, og Bestyrelsen bestaar af: Formanden gennem samtlige 33 Aar Apoteker Victor Pedersen, Næstformanden, Professor Carl H. Hansen, Direktør for Den kgl.



*Victor Pedersen, Apoteker,
Selskabets Fmd., R., DM.*

Veterinær- & Landbohøjskole, Grosserer Viggo Petersen (Ratins Salgskontor), den tekniske Direktør, Dr. med. vetr. L. Bahr, og den merkantile Direktør, Poul Tillge.

Den Bakterie, der danner Grundlaget for Ratinpræparatet, blev i 1902 fundet af cand. pharm. Georg W. Neu-



*Dr. L. Bahr, R.
Laboratorieførstander.*

mann (Aalborg), som ved Forsøg konstaterede, at den fremkaldte en dødelig Sygdom hos Rotter og Mus. I 1904 overgik Fremstillingen til Ratinlaboratoriet, hvis Leder Dr. L. Bahr har bestemt Ratinbakteriens Plads i Bakteriesystemet og ved de af ham udarbejdede Metoder skabt Bakteriens høje og konstante Dræbeevne (Virulens).

Fremstillingen af „Ratin“ sker paa Laboratoriet paa Grundlag af Ratinstamkulturer, der først indgaaende undersøges for deres absolute Renhed, biologiske Forhold og Virulens. En stor Procentdel af disse Kulturer falder for denne Prøve, og kun de faa, der har kunnet bestaa den, udvælges til Brug for Fabrikationen. Disse Stamkulturer danner tillige Grundmaterialet for Fremstillingen af Ratin i Tyskland, Frankrig, Italien, Polen, Østersøprovinserne og Østasien, hvor Datterlaboratorier er oprettet, og der sendes til Stadighed friskdyrkede Stamkulturer fra Danmark til disse Laboratorier.

I 1906 udarbejdede Dr. Bahr det saakaldte Ratinsystem, der efterhaanden har vundet international Anerkendelse; dette bestaar af

en kombineret Anvendelse af Bakteriekulturen Ratin og det standardiserede Strandløgspræparat Ratinin. Sidstnævnte Præparat udlægges 3 Uger efter Bakteriekulturen for at dræbe den Procentdel Rotter, der eventuelt har overlevet Ratinsygdommen. Dr. Bahr og hans Assisterter foretager til Stadighed Forsøg, og der er hertil i Aarenes Løb medgaaet ikke mindre end ca. 50.000 Rotter. Danmark er det Land, der først har taget Rottebekæmpelsen op ad lovgivningsmæssig Vej, og dette skyldes Justitsraad Zuschlags utrættelige Kamp, siden han i 1898 gjorde opmærksom paa de Farer og de Skader, der fulgte med Rotternes Udbredelse. Ratinsystemet har ogsaa vundet stor Anerkendelse i Udlandet, og anvendes nu af Stat, Kommuner og private Virksomheder i de fleste civiliserede Lande. Ratinselskabet har selvstændige Salgsorganisationer i følgende Lande: Sverige, Norge, Finland, Tyskland, England, Frankrig, Holland, Belgien, Schweiz, Italien, Spanien, Czekoslovakiet, Polen, Randstaterne, Jugoslavien, Rumænien, Syrien, U. S. A. og Østasien. Herhjemme anvendes Ratinsystemet af over 50 danske Provinsbyer og Tusinder af Gaarde og Fabriker. -

Firmaet Chr. Madsen & Ant. Nielsen, Frederiksberg Bredegade, blev startet i 1909 af Muremester Chr. Madsen i Valhalls Allé 9. I Begyndelsen byggede Firmaet nogle smaa Villaer paa Amager i det da nye Kvarter ved Øresundsvej. I 1910 gik Muremester Ant. Niel-



*Anton Nielsen,
Muremester.*



*Chr. Madsen,
Muremester.*

sen i Kompagni med Chr. Madsen, og efter at Firmaet i de følgende Par



Hjørnet af Rosenørns Allé.



Skovshoved Kirke.

Aar specielt havde beskæftiget sig med Bygning af Villaer, fik det Arbejde med større Bygningskomplekser, bl. a. Skovshoved Kirke, Staldene paa Charlottenlunds Traverbane, Hornbækhus i Borups Allé med 31 Opgange, Badeanstalten paa Enghavevej, 2 Karreer for Kommunen paa Christianshavns Torv.

I 1917 flyttedes Kontorerne til Allégade 12 og i 1932 til nuværende Bopæl. Firmaet ejer det

store Komplex paa Hjørnet af Aaboulevard og Rosenørns Allé, idet det lod det opføre for egen Regning i 1933.

Af kendte Arkitekter, som arbejder Haand i Haand med Firmaet kan nævnes Kay Fisker og C. F. Møller, der er kendt for Opførelsen af Aarhus Universitet, og mange andre af de kendte Arkitekter.

Firmaet har til Tider beskæftiget op til 500 Mand og udbetalt Ugelønninger paa 65.000 Kroner. Muremester Anton Nielsen er Medlem af Københavns Murer- & Stenhuggerlaugs Bestyrelse.



Kjeldsgaardsvej.

Den kongelige Porcelainsfabriks Historie viser, hvor meget det betyder, at en maalbevidst og ideelt anlagt Personlighed har Ledelsen. Enkedronning Juliane Marie og Arveprins Frederik nærede en stærk Interesse for at skaffe Landet en Porcelainsfabrik. De første Forsøg herpaa faldt ret uheldigt ud. Melhorns Fabrik, kaldet Fabriken ved Blaataarn, overtoges af Franskmanden Fournier, der 1757 indkaldtes af Regeringen. Der fremstilledes kun blødt Porcelain. 1765 maatte han standse Virksomheden og blev nærmest truet til at



Luftfotografi af Fabriken.

aabenbare sine Fabrikshemmeligheder for J. G. Richter og Frantz Henrich Müller.

Frantz Henrich Müller, der dengang var Møntgardein, blev den kgl. Porcelainsfabriks egentlige Grundlægger. Han er født 1732 i København. Som Lærling paa Kong Salomons Apotek drev han ivrige Studier under Mineralogen Cappels Vejledning. I 1772 indsender han til Kommercedeputationen et Stykke ægte Porcelain, der var fremstillet af Porcelainsjord, som han havde opdaget paa Bornholm, idet han ansøgte om Understøttelse til fortsatte Forsøg. I 1774 udsender han en Indbydelse til et Participationskab i en dansk Porcelainsfabrik. Først da Generaldirektøren for Postvæsenet, Enkedronning Juliane Maries Kabinetssekretær Holm, senere adlet under Navnet Holmskjold, tog sig af hans Sag, lykkedes det at vække Opmærksomhed for denne. Et Aktieselskab dannedes i 1775 og fik tildelt et Monopol

*Fajanceorne.*

paa 50 Aar. I Maj samme Aar mødtes Aktionærerne i Ejendommen paa Købmagergade, der i den følgende Periode blev Virksomhedens Domicil, og det vedtoges at føre de tre Bølgelinier som Fabrikens Mærke. I 1779 overtoges den af Staten, og Müller udnævntes til Inspektør.

Aaret efter aabnedes et Udsalg paa Købmagergade.

Fabrikens første Malere var tyske, ligesom deres Modelmester A. C. Luplau. Blandt dens Malere var Camradt, Elias Meyer, Clio og Ondrup

samt Bayer, der dekorerede Flora Danica Stellet. Stadig nye Former og Dekorationsmotiver optoges.

Som noget specielt for Fabrikken kan nævnes de ægformede Potpourrivaser med en Genie med et Skjold paa Laaget. Særlig karakteristisk for dens kunstneriske Formaaen, der altid er Udtryk for en Ynde og Tilbageholdenhed, der fornemmes som særlig dansk, er de flerfarvede Strøbuketter, der overalt fandt Anvendelse. Dens figurlige Smaaplastik har et tiltalende borgerligt Præg.

Henimod Aarhundredets Slutning kommer Fabrikken ud for Vanskeligheder; Smagen ændres, det engelske Stengods vinder Indpas. Ved F. H. Müllers Død i 1820 havde Empirestilen forlængst besejret de Skønhedsværdier, over hvilke Porcelainet havde opbygget sin skrøbelige, men skønne Luksusverden, og det gjaldt nu om at tilpasse de nye Stilelementer for Porcelainet. Til at løse denne Opgave mødte Professor G. Hetsch, der 1824 blev Fabrikens kunstneriske Leder med gode Forudsætninger. Uddannet til Arkitekt i sin Fødeby Stuttgart kom han i Rom gennem Malling i Forbindelse med Thorvaldsen og hans Kreds og blev senere C. F. Hansens Medhjælper. Under hans Ledelse bedredes Fremtidsudsigterne, men hans akademiske, klassicistiske Stil egnede sig maaske i mindre Grad for Porcelainet.

Da Thorvaldsens Kunst omfattedes med stor Interesse lod man hans Figurer og Basrelieffer fremstille i Biscuit. Erindrings-Kopper og Jubilæumsvaser med naturalistisk malede Prospekter og Gulddekoration bærer efterhaanden Vidne om kunstnerisk Forfald.

Fabrikken kommer under General-Postdirektoratets Formynderskab, men maa arbejde med stigende Underskud. Endelig beslutter Regerin-

gen sig til at sælge Fabriken, der i 1867 købes af Grosserer A. Falck. Under Administrator Holms Ledelse kommer den atter paa Fode, men større kunstneriske Resultater har man dog ikke at opvise. Kunstnere som Professor Jensen, Brendstrup og Lyngby forstod kun i ringe Grad



Overglasur Malerstue.

at respektere de Krav, Porcelainet stiller. Nogle af det 18. Aar.s Porcelainsfabriker er endnu i Virksomhed. Overalt har man gjort Forsøg paa at tilføre Porcelainet nye Skønhedsværdier. At Fornyetelsen skulde komme fra København, var der imidlertid ikke meget, der tydede paa.

I Aaret 1882 erhvervedes den kongelige Porcelainsfabrik af Aktieselskabet „Alumina“, hvis Direktør var Philip Schou. Da man ejede en større Grund paa Frederiksberg, hvoraf kun en Del benyttedes, blev nye Bygninger opført for at optage Fabrikation af Porcelain. Nye Ovne byggedes. Epokegørende var Forsøgene med Brænding af Underglasurfarve. De første Arbejder i den nye Teknik vækker paa Verdensudstillingen i Paris 1889 stor Opmærksomhed. „En ny Tone klinger i Porcelainets Kunst“. Til denne tekniske og kunstneriske Fornyelse er Arnold Krogs Navn knyttet. Havet og det danske Landskab i lyrisk betonet Opfattelse indføres som Dekorationsmotiv. Den figurlige

Smaaplastik opdyrker den naturalistiske Skildring af Dyreverdenen. En Række unique Arbejder udføres. I 1893 oprettedes en Afdeling for mindre Vascer og Genstande, der kopieres af dertil uddannede Kunstnerinder.

Musselmønstret undergik under Arnold Krogs Hænder en let



Støbestedet. — Fajancefabriken.

Forenkling og blev, skønt af fremmed Oprindelse, Fabrikens „danske Motiv“.

Stadig eksperimenteredes med nye Glassurer, blandt andet de farvede, krystallinske, som Clément havde fundet og Engelhardt videredyrkede. Krog, som 1891 udnævntes til kunstnerisk Direktør, havde straks forstaaet at knytte dygtige Medarbejdere til sig, blandt disse Billedhugger Liisberg, Hallin og Oluf Jensen og fra 1890 Ussing, Fischer, Rode, Heilmann m. fl. Nye Bordservicer komponeres, og der paabegyndes en Produktion af Minde-Platter. En Fabrikation af Stentøj paabegyndes ca. 1904, det udføres af Krog, Engelhardt og Knud Kyhn; gennem Nordstrøms Indsats (fra ca. 1912) vinder det de kyndiges udelte Beundring. Inspireret af Kinas ældre Keramik skabes en Sang de bæuf Glassur af stor Skønhed. Gerhard Hennings følsomt modellerede Figurer betegner et Højdepunkt af Forfinelse. Thorkild Olsen og N. Tidemand forenkler Overglassurmaleriet og tilføjer det krakelerede Porcelain yderligere Tilløkkelse. Det lykkes at fremstille Celadon-Porcelain af høj Kvalitet. Fremragende Arbejder udføres af Billedhuggeren A. Malinowski i Blanc de Chine. Fremhæves bør ogsaa Jais Nielsens Stentøj og Knud Kyhns Dyreskulpturer.

Fajancen, som siden Store Kongensgade-Fabrikens Dage ikke var blevet kunstnerisk opdyrket, faar takket være Direktør Dalgas Indsats en fornyet Interesse. Arbejdet med Kunst-Fajancen paabegyndtes af Maleren Slott-Møller, men først da Joachim træder til i 1901, tager dette fart.

Han udarbejder en egenartet, kraftig flerfarvet Dekoration af en festlig Mangfoldighed, der klæder Stoffet. I 1912 knyttedes Maleren Nils Thorsson til Fajancefabriken. Her har han særlig arbejdet med en Produktion af billige Fajance-Stel af en enkel og naturlig Virkning — foruden med en Række Serier af Kunstfajance, hvortil hans Navn er knyttet.

Da Direktør Dalgas i 1931 trak sig tilbage, efterfulgtes han af Direktør Chr. V. Christensen, der i 22 Aar havde haft sin Virksomhed i Paris, de sidste 12 Aar som Direktør for R. Lalique & Cie.

I et Land som Danmark undergaar Smagen kun gradvis Ændringer, ældre Trin, som man skulde formode havde mistet deres Berettigelse, lever frodigt videre.

Gennemgaaende kræver vor Tid en vis Forenkling, det udprægede Luksusporcelain spiller ikke den samme Rolle som tidligere, Købekraften er en anden, og delvis hos andre Befolkningslag.

I en Virksomhed, hvor Tradition og Fremdrift altid er blevet lige agtet, tager man alle disse Forhold i Betragtning, og herpaa beror dens rige Fremtidsmuligheder. — — —

Svanbergs Bageri, Smallegade 43, er grundlagt af H. Svanberg senior i 1892. Efter at han i nogle Aar havde haft Forretning i Ahornsgade 6, købte og overtog han Ejendommen og Bageriet i Smallegade. Ved en enestaaende Flid, Energi og Dygtighed oparbejdedes Forretningen til en af de største indenfor Branchen paa Frederiksberg. I 1931 overtog Sonnen Hugo Svanberg Virksomheden. Han har faaet sin Uddannelse i Tyskland, og han fører nu Forretningen videre paa Faderens Traditioner. Der beskæftiges ca. 35 Personer i de forskellige Afdelinger. — —



Svanbergs Bageri, Smallegade 43.



Godthaabsvej 7.

Frederiksberg Handelsbank, Falkonerallé 8, blev stiftet i 1919 af Direktør T. G. Jungersen, Oberstløjtnant J. T. Goldberg, Murermester Johannes Andersen, Fabrikant H. V. Christensen, Kreditforeningsdirektør H. Lundsteen, Tømrermester Carl H. V. Nielsen, Overretssagfører, Raadmand C. J. F. Sven og Direktør Hans Stener. Bankens første Formand var afdøde Direktør T. G. Jungersen; den nuværende er Oberstløjtnant J. T. Goldberg. Banken er den eneste lokale Bank paa Frederiksberg, og grundet

paa dens heldige og forsigtige Ledelse har Tabene i de forløbne Aar kun andraget ca. Kr. 37.500. Bankens Aktiekapital er $\frac{3}{4}$ Mill. Kr. —



Direktør Hans Stener.



Falkonerallé 8.



*Otto Dahms,
Malermester.*

Malerfirmaet Otto Dahms, Falkonerallé 20, blev grundlagt i 1913 af den nuværende Eneindehaver Otto Dahms. Firmaet har som Specialitet Reklame-maleri i alle Arter, Gavl- og Friluftsklamer, Skiltefacader, Udstillinger etc. Hvor anerkendt og betyd-



*Indkørslen til
Værkstedet.*

ningsfuldt Firmaets Arbejde er, bevises bedst derved, at der næsten ikke findes et større reklamerende Firma i Danmark, som ikke har benyttet Otto Dahms til at udføre Reklamer af en eller anden Art. Der beskæftiges ca. 10 Tegnere og Malere i Reklameafdelingen alene. — —

Møbelfirmaet Holm & Larsen, blev startet i 1895 af Fabrikant Peter Emil Holm og Christoffer Larsen paa Rolfsvej 13, hvor der til at begynde med handledes med Lamper, Møbler og meget andet. Firmaet

erhvervede sig hurtigt en stor Kundekreds og maatte derfor i 1900 flytte til større Lokaler nemlig Falkonerallé 46, hvor en hel Villa blev taget i Brug til Lager af Møbler. I 1911 udtraadte C. Larsen af Firmaet. I 1914 blev den nuværende Ejendom bygget, og Fir-



*Peter Emil Holm,
Fabrikant.*



*Jøern Holm,
Fabrikant.*

maet indrettedes i den moderne Hjørnebutik. I 1917 erhvervede P. E. Holm 4 Ejendomme paa Nicolajvej, og i 1935 begyndte Firmaet Opførelsen af en stor moderne 5 Etagers Forretningsbygning af Jernbeton paa Nicolajvej 8, hvor Virksomheden nu er installeret. Siden P. E. Holms Død i 1936 er Firmaet overgaaet til et Aktieselskab med Sønerne Jøern Holm og Jens P. E. Holm som Direktører. — — — —

Novo Terapeutisk Laboratorium blev grundlagt i 1925 med Udnyttelsen af de i Danmark forhaandenværende, gunstige Betingelser for Insulinfremstilling som Formaal. Grundlæggere og nuværende Indehavere af Firmaet er Brødrene Harald og Thorvald Pedersen. Trods sin korte Levetid har Firmaet, i Overensstemmelse med Insulinets til-

tagende Udbredelse, fra en beskedne Begyndelse arbejdet sig frem til en Faktor af Værdensbetydning indenfor sin Branche. For at sikre de Sukkersyges daglige Forbrug af Insulin, opretholdes der Depoter i alle Lande Verden over, medens Distributionen i



Fabrikken paa Hjørnet af Nordre Fasanvej og Fuglebakkevej.

Tyskland varetages af Firmaets Datterselskab i Berlin. I Løbet af 1935 har Firmaet paa Hjørnet af Nordre Fasanvej og Fuglebakkevej fuldført sin Nybygning, der indrettes for en Fabrikationskapacitet, der vil kunne imødekomme en endog stærkt stigende Efterspørgsel. — — —

Firmaet Erik Berg, Nordre Fasanvej 228, blev grundlagt i 1924 af



Erik Berg, Nordre Fasanvej 228.

den nuværende Indehaver, Grosserer Erik Berg, som i en Aarrække havde haft Tilknytning til A/S Edelstein, Olsen & Co. Firmaet, som fra Begyndelsen drev en gros Handel med Farver, Smøreliefer, grovere Kemikalier indenfor Farvebranchen, Tjære og Carbolium etc., optog senere Fabrikationen af olierevne Farver, i hvilken Artikel det har gjort sig i høj Grad gældende indenfor

Branchen, og i hvilken der oparbejdes en stadig stigende Omsætning. I 1932 paabegyndte Firmaet Fabrikationen af hvid og kulørt Pudsetvist, paa hvilket Omraade det har haft den store Tilfredshed jævnligt at være Leverandør til Stats- og kommunale Institutioner, samt talrige industrielle Virksomheder Landet over. Fabriken har en Kapacitet som kan dække $\frac{1}{3}$ af Danmarks Forbrug i denne Vare. Firmaet er Medlem af Brancheforeningen for Lak- og Farveindustri, samt Medlem af Mineralolie Brancheforeningen. Det har gentagne Gange maattet foretage Udvidelser til Brug for sine forskellige Virksomheder. — — —

H. Hansens Papæskefabrik, Mariendalsvej 27, blev grundlagt i 1898 paa Fælledvej af de nuværende Indehaveres Fader, H. Hansen, under meget beskedne Forhold, men ved Flid og Paapasselighed blev Virksomheden arbejdet frem, og under stadig og paatrængende Udvidelser har Fabrikken haft til Huse forskellige Steder, idet den fra Fælledvej i 1911 blev flyttet til Nørrebrogade og i 1923 til Kors-



*Peter Hansen,
Fabrikant.*

gade, for endelig i 1935 at flytte ind i den af Firmaet erhvervede Bygning paa Mariendalsvej. Virksomheden fremstiller alt i Papemballage, Æsker etc. ligesom den farver og mønstrer Pap paa egne Maskiner; i Aarenes Løb har Fabrikken erhvervet sig mange



*Borreschmidt Hansen,
Fabrikant.*

faste Kunder blandt de største Virksomheder indenfor Handel og Industri. De to Brødre Hansen, der ved Faderens Død i 1935 overtog Firmaet, begyndte i Virksomheden henholdsvis i 1916 og i 1917. Medens



Hovedbygningen, Mariendalsvej 27.



Gaardinteriør

Borreschmidt Hansen er udlært som Bogbinder, er Peter Hansen udlært ved Handelen. Fabriken beskæftiger nu 60—70 Personer. — — —

Weilbach & Cohn's Fabriker blev startet i 1887, da Fabrikant Carl Cohn og afdøde Instrumentmager Iver C. Weilbach oprettede en Virksomhed for Fremstilling af Metalvarer. I den Hensigt at udvide Virksomheden paa et mere industrielt Grundlag, omdannedes Firmaet i 1897 til Aktieselskab, som byggede ny Fabrik paa Mariendalsvej 57, der siden er blevet udvidet betydeligt. Virksomheden, hvis administrerende Direktør siden 1933 er Ingeniør Georg Holm, omfatter Fabrikation af alle Slags Metalvarer, specielt Armaturer som Haner og Ventilrer, for Kedel-, Maskin-, Sanitets- og Varmeanlæg i Metal, Jern og Staal.

Virksomheden beskæftiger ca. 125 Mand. — — —



Exteriør fra Weilbach & Cohn's Fabriker.

Tanken om at oprette et kooperativt Arbejderbryggeri opstod indenfor De samvirkende Fagforeninger i København i 80'erne, og Mænd som P. Holm, C. C. Andersen, C. Hørdum, J. Jensen, Sigv. Olsen og G. Chr. Olsen førte dengang og i 90'erne mange Forhandlinger om Overtagelsen af et Bryggeri.

Først omtrent 10 Aar senere var Tiden blevet endelig moden til Tankens Realisation. I de mellemliggende Aar havde andre af Arbejderbevægelsens Produktionsforetagender vokset sig stærke, først og fremmest Fællesbageriet, der, grundlagt i 1886, under C. C. Andersens kloge Ledelse havde vist sin Levedygtighed, og dernæst det i 1897 stiftede Mælkeri „Enigheden“, til hvis Fremgang navnlig Lyngsie's Navn er knyttet. Hertil kom saa endelig i 1902 et Ølbryggeri, der fik Navnet Stjernen, og som ogsaa skulde vise sig fra en nok saa beskeden Begyndelse at kunne naa frem til at indtage en anelig Position indenfor det danske Produktionsliv.

At bygge et Bryggeri overskred de Kræfter, man raadede over, og man besluttede sig da til at forpagte det Aktieselskabet „Københavns Bryggerier og Malterier“ tilhørende Bryggeri paa Frederiksberg. Dette Bryggeri var grundlagt og opført i 1896 af Fabrikant Wiljan og drevet som Hvidtølsbryggeri under Navnet „Heidrun“.

I 1902 udsendtes Indbydelsen til Aktietegningen, hvorved de til Overtagelsen af Bryggeriet og de til Driften af dette fornødne Midler skulde tilvejebringes; Aktiekapitalen sattes til 150,000 Kroner, idet der skulde præsteres en Udbetaling paa 150,000 Kroner for at faa



*Em. Svendsen,
Direktør.*



Bryggeriet Stjernen's Administrationsbygning.

Bryggeriet i Forpagtning med Ret til senere Køb, og det lykkedes ved Hjælp rundt omkring fra at skaffe Beløbet.

Samme Aar holdtes den stiftende Generalforsamling, der valgte Sigv. Olsen til Bestyrer, medens C. C. Andersen, J. Jensen og G. Chr. Olsen kom til at udgøre Forretningsudvalget. Efter J. Jensens Valg i 1903 til Finansborgmester valgtes Hovedkasserer E. Svendsen i hans Sted.

Den 8. April bryggedes det første Bryg, og den 4. Juli paabegyndtes Udsendelsen af Øl til Kunderne. Dette var bajersk Øl af de almindelige gængse Sorter, og allerede i de første Aar lykkedes det trods mange Vanskeligheder at faa oparbejdet et jævnt stigende



Luftfotografi af Bryggeriet Stjernen, Dronning Olgasvej.

Salg. Bryggeriets Kapacitet var paa omtrent 40,000 hl, og Produktionen blev bragt op paa denne Størrelse i 1907. Men let gik det som sagt ikke, Konkurrencen med de bestaaende Bajerskøl-bryggerier var naturligvis vanskelig, selvom der ydedes det nye Foretagende en meget betydelig Støtte saavel indenfor Arbejderorganisationerne som i Partiets Presse ved at anbefale Bryggeriets Produkter. Bryggeriets tekniske Apparat var heller ikke helt fremragende — bedst var Tromlemalteriet med tilhørende Silopakhusanlæg, som oprindelig var bygget med Eksport for Øje, og hvis Kapacitet derfor var noget for stor i Forhold til det øvrige Bryggeri — men den dygtige Brygmester, A. Thomsen, som det var lykkedes at knytte til Bryggeriet, fik det bedst mulige ud af de foreliggende Anlæg og indkøbte Raastoffer, og Sigv. Olsens industrielle Forstaaelse og kloge forretningsmæssige Dispositioner styrede Foretagendet udenom de ikke saa

faa Skær, der dukkede op i Farvandet under de første Aars Sejlads.

I 1907 benyttede man sig af sin Ret til at lade Forpagtningen afløse af Køb, og for 1¼ Mill. Kr. erhvervedes Bryggeriet af Aktieselskabet. Da Salget i de følgende Aar nærmest fulgte en faldende Kurve, blev de økonomiske Forhold naturligvis ingenlunde lette. Her som overalt indenfor den danske Bryggeriindustri var Verdenskrigens Aar en træls Tid at komme igennem — under Rationeringen i 1917-18 sank Salget endog ned til ca. 22,000 hl — men saa var ogsaa Trængselens Dage forbi. En enorm Fremgang satte ind og omkring



Bryghuset.

1920 naaede man helt op paa 80,000 hl. I 1919 afgik Sigv. Olsen ved Døden, og afløstes i 1920 som Bestyrer af den fra den socialdemokratiske Presse kendte G. Chr. Olsen, der siden Bryggeriets Stiftelse som Medlem af Forretningsudvalget havde ydet det værdifulde Tjenester. Desværre fik han kun Lov til at staa i Spidsen for Bryggeriet i faa Aar, da han allerede afgik ved Døden i 1923. Hans Efterfølger blev De samvirkende Fagforbunds Hovedkasserer E. Svendsen, der siden da har været Stjernens Direktør. Som Underdirektør valgtes i 1933 Peder Nørgaard. Stjernens nuværende Bestyrelse bestaar af Forretningsfører M. Hørdum, fhv. Hovedkasserer Carl Hansen og Raadmand S. Munk. — Efter en kortvarig Tilbagegang var overstaaet i 1923, og Salget atter var begyndt at stige — en Fremgang som siden stadig er fortsat — begyndte man at be-

skæftige sig med Planer om at foretage en betydelig Udvidelse af de bestaaende Anlæg, og i Anledning heraf blev der udarbejdet et samlet Hovedprojekt, gennem hvilket der vilde blive opnaaet ikke alene en øjeblikkelig Forøgelse af Produktionskapaciteten og Rationalisering af Driften, men ogsaa en Fastlæggelse af de Retningslinier, hvorefter eventuelt senere Udvidelser vilde komme til at foregaa.

For at muliggøre dette erhvervedes en Nabogrund, og Ingeniørfirmaet Gerstenberg & Agger fik til Opgave at lede Arbejderne, der paabegyndtes i 1925 og gennemførtes i de paafølgende 7 Aar. Efter at de omfattende Byggeforetagender og Installationer var gennemført efter Programmet, raader Stjernen, hvor Byggeudvidelser dog til Stadighed foregaa, nu over et særdeles smukt og moderne Bryggerianlæg.

Oprindeligt var ogsaa i Aftapningsanstalten installeret et Anlæg for Bryggeriets Mineralvandsfabrik, som oprettedes i 1911, og som til at begynde med virkede under ret beskedne Forhold, idet Produktionen kun var 125,000 Flasker om Aaret. Imidlertid steg ogsaa her Omsætningen stærkt, saa at det blev nødvendigt at fremskaffe særlige Lokaler for Fremstillingen. Efter at Stjernen i 1930 af Staten havde købt den tidligere Ride- og Beslagskole med et Areal paa 2,5 Td. Land, blev det muligt i et af dennes Lokaler at indrette en moderne Mineralvandsfabrik med en Kapacitet af 72,000 Flasker pr. 8 Timer, som i 1933 er traadt i Funktion.

Indenfor det ny erhvervede Areal findes nu ogsaa Bryggeriets Administrationskontorer, ligesom der er skaffet Plads til Kørselsafdelingens Garager, Vognhal, Værksted etc.

Meget praktisk er et System af underjordiske Gange, der forbinder de forskellige Afdelinger af Bryggeriet, og som ikke alene tjener til Oplægning af Rør for Vand, Damp og Kulde samt elektriske Ledninger, men som ogsaa tillader let at komme fra en Afdeling til en anden. Ogsaa under Dronning Olgasvej er der ført en Tunnel, gennem hvilken der er skaffet en bekvem og nødvendig Forbindelse mellem de to Afdelinger af Bryggeriet.

Disse betydelige Udvidelser, som i 1932 bragtes til en i det mindste foreløbig Afslutning efter at have medført en Bekostning paa ca. 10 Mill. Kr., har tilladt Bryggeriets Ledelse at udvide Bryggeriets Produktionsprogram paa forskellig Maade. Nævnes kan saaledes, at i 1933 udsendtes for første Gang overgærede Ølsorter — forskellige Typer Hvidtøl. Samme Aar optoges Fremstillingen af Porter og i 1934 af Paaskebryg.

Med god Ballast og for frisk Brise kan Stjernen derfor nu fortsætte sin Sejlads ud i Fremtidens Land. — — —

Firmaet H. P. Niensens Eftf., som i 1930 blev overtaget af Tømrrermester K. J. Rasmussen, blev etableret i 1885 af Tømrrermester H. P. Nielsen, der i Aarenes Løb har udført Tømrrerarbejdet paa en stor Række af Byens Bygninger, blandt andet paa Dampskibsselskabet Dannebrog's Ejendom i Amaliegade 35, Handelsbankens Til- og Ombygning, Holmens Kanal, Ø. K.'s Søfartshjem paa Strandboulevarden, Lemvig Müller og Munchs Jernlager i Sydhavnen, flere Banker og Skoler samt mange Villaer. — Tømrrermester K. J. Rasmussen har været knyttet til Firmaet siden 1899, 15 Aar som Bygningskonduktør, og han har siden Overtagelsen haft store Opgaver, blandt andet Bryggervangen, Sct. Kjelds Plads, en Del Villaer og flere Ombygninger, deriblandt Frue Sogns Menighedshus. Firmaet har til Huse Kong Georgs Vej 59. — — —



*K. J. Rasmussen,
Tømrrermester.*

Arkitekt I. C. Philipsen blev i Aaret 1918 Medindehaver af en Maaleværktøjsfabrik, som derefter fik Navnet „Micrometer“.

Efter Mark-Kursens Fald maatte Maaleværktøjsfabrikationen standses. Men da Firmanavnet „Micrometer“ allerede var godt kendt, blev det bibeholdt, da Fabrikken i 1922 omdannedes til Rørfittingsfabrik.

Da den nye Fabrikation begyndte, havde I. C. Philipsen som Medindehavere af Firmaet to Fagmænd, som dog hurtigt gav op for Vanskelighederne, hvorefter en ny Fagmand overtog deres Andel i Virksomheden.

I 1922 gav ogsaa den sidstnævnte Kompagnon op overfor den stærke udenlandske Konkurrence, hvorefter I. C. Philipsen fortsatte som Eneindehaver og oparbejdede Virksomheden, saaledes at den i 1928 havde Kunder over hele Landet og større Lokaler maatte nødvendigvis skaffes.

I 1928 flyttedes Fabrikken til Rolighedsvej Nr. 8, hvor Fremgangen fortsattes, saa Rentabilitet opnaedes i 1931.

I. C. Philipsens Søn, P. E. Philipsen, som begyndte i Fabrikken i 1923 og efter en kortere Tid paa anden Fabrik kom tilbage til „Micrometer“ i 1930, deltager nu i den daglige Ledelse af Virksomheden.

I. C. Philipsen har genoptaget sit Arkitektarbejde og byggede i 1935 nye Lokaler for „Micrometer“ paa Kong Georgs Vej 23. Her har Fabrikken faaet større Lokaler og de bedst mulige Arbejdsforhold for sin Fabrikation af Langgevind, Nippelrørstykker og Nipler, som udelukkende sælges til Rørgrossister.



*Interiører fra
„Micrometer“s Lokaler paa Rolighedsvej.*

Nu — i September 1936 — er 30 Mand beskæftiget paa Fabrikken.

A/S Chas. Otzen blev stiftet i 1910 af Fabrikant C. M. Otzen. — Virksomheden paabegyndtes under beskedne Forhold paa Vesterbrogade 24. I 1916 udvidede og flyttede den til Prinsesse Maries Allé 1 (Kontor & Lager) og Meinungsgade 8 (Fabrik), indtil den i 1920 fik Bopæl i egen Ejendom, Kong Georgs Vej 65—67. I 1931 omdannedes Virksomheden til et Aktieselskab med Fabrikant



A/S Chas. Otzen, Kong Georgsvej 65—67.



*Sportsrideskolen, Maltegaardsvej.
Grdl. 1932 af Chas. Otzen.*

Otzen som administrerende Direktør og med en Aktiekapital paa Kr. 250,000. Enc-Prokura har Chas. Andersen, og Bestyrelsen bestaar af: Fabrikant Chas. Otzen, Direktør L. Levin, Vekselerer H. Thomsen og Prokurist Chas. Andersen.

Firmaet, der driver Fabrikation og Handel med Skruer, Bolte, Møtrikker, Nitter, Facondele etc., beskæftiger ca. 40 Arbejdere og Funktionærer. — — — — —

Chr. Norgaard's Maskinforretning blev startet i 1917 med Kontor paa Raadhuspladsen og Lager paa det gamle Banegaardsterræn.



Holger Danskesvej 42.



Del af Maskinlager.

I Aaret 1930 flyttede baade Kontor og Lager til Holger Danskesvej Nr. 42.

Virksomheden beskæftiger sig hovedsageligt med Køb og Salg af brugte Maskiner, men forhandler ogsaa forskellige nye Specialmaskiner. --- --- ---

De Danske Eddikebryggerier blev grundlagt i 1853 af C. Lange paa Christianshavn. Efter C. Langes Død i 1879 førte hans Enke Firmaet videre til 1897, da det overtoges af Sønnen, Fabrikant Niels Lange, **som førte Virksomheden frem**

fra en lille Fabrik til Landets største. Han døde i 1936.

Virksomheden overtoges nu af Sønnen, Fabrikant Ervin Lange, som har været i Firmaet siden 1920. I 1902 var Virksomheden flyttet til Holger Danskesvej 104—106, og efter talrige Udvidelser er det Landets største Eddikebryggeri. Der findes altid flere Mil-



Den nye Aftapningshal.

lioner Liter Eddike paa Lager, og Lagringen sker i store Træbeholdere. Der beskæftiges 50 Mennesker, og i Sæsonen betydelig flere. Firmaets mest kendte Produkt er Heidelberg Lager Eddike. --- --- ---

Firmaet H. H. Mathiassen blev grundlagt i 1887 i Vestergade. Nogle Aar senere flyttede Virksomheden til H. C. Andersensgade 4,

og i 1895 fik Fabrikken sin nuværende Adresse: Holger Danskesvej 89. Firmaet fabrikkerer Sukkervarer, Karameller og fyldt Chokolade.

Indtil 1927 var H. H. Mathiassen Eneindehaver af Firmaet, men efter hans Død forandredes Virksom-



Carl Olsen.



Carl Jørgensen.

heden til Interessent-Selskab med 3 Indehavere: A. Bjarnø, Carl Jørgensen og Carl Olsen, der er en Nevø til H. H. Mathiassen.

I Aaret 1933 døde A. Bjarnø, og Virksomheden ledes nu af Carl Olsen og Carl Jørgensen.

Firmaet beskæftiger ca. 125 Mennesker. — — —

I 1892 paabegyndte Fabrikant Emanuel Jensen Udførelsen af Jernbeton her i Danmark og oprettede samtidig en Fabrik for Støbning af Cementvarer. Nogle Aar senere blev denne Virksomhed slaaet sammen med den af Muremester H. Schumacher drevne Murer- og Entreprenørvirksomhed under Navn af Emanuel Jensen & H. Schumacher A/S med Fabrik og Lager paa Godthaabsvej 142. I Begyndelsen af Aarhundredet paabegyndte Firmaet Fabrikation af Korkplader til Isolering, og senere udvidedes denne Afdeling til ogsaa at omfatte Gulvbelægning — det kendte Expanko. I 1915 blev Kork-Fabrikationerne udskilt i et særligt Selskab, der fik Navnet A/S Sano, der ligger i Hedehusene, hvor de forskellige Fabriksbygninger nu spænder over et Areal paa over 1 Tønde Land. Moderselskabet er i 1935 delt i to



H. H. Mathiassens Fabrikker.



Parkbebyggelsen „Godthaabsvænget“.

Selskaber under Navn af Emanuel Jensen & H. Schumacher, Murer- & Entreprenørforretning A/S, og Emanuel Jensen & H. Schumacher, Ejendomsselskab. Medens det første fortsætter den mangeaarige Murer- og Entreprenørvirksomhed, har Ejendomsselskabet paabegyndt Opførelsen af en Række Beboelseshuse paa den gamle Fabriksgrund. De to første Blokke i Bebyggelsen, „Godthaabsvænget“, er fuldført og udlejet. — —

Byggeteknikken har i de senere Tider gennemgaaet en kolossal Udvikling, og ikke alene er Kravene til de tekniske Indretninger forstærkede, men man kræver ogsaa sunde og rolige Lejligheder. Derfor er et vigtigt Felt i Byggekonstruktionen skudt særligt stærkt i Forgrunden: Isolering mod Varme, Kulde, Fugtighed og Lyd. De første Skridt i denne Retning var Isolering af Ydervægge, Tage o. s. v. mod Kulde og Fugtighed, og paa dette Felt har A/S Sano med de bekendte Expanko-Materialer været banebrydende herhjemme.



*Fotomontage
fra Aktieselskabet SANO.*

Men ikke alene kræver den byggetekniske Udvikling saadanne Iso-
leringer; tidssvarende Gulvbelægninger til Anvendelse i Beboelsesbyg-

ninger o. s. v. bliver mere og mere aktuelt, og det har givet Anledning til Fabrikationen af Expanko Kork-Gulve, der sælges ikke alene herhjemme, men ogsaa i stor Udstrækning i Udlandet. Sidst er et andet og mindst lige saa vigtigt Punkt indenfor Bygningstekniken trængt stærkt i Forgrunden: Bekæmpelse af Lydforplantning. Ogsaa paa dette Felt har A/S Sano gjort en stor Indsats ved Fremstilling af Antifon-Materialer til Isolering mod enhver Art af Lyd.

I 1934 blev Salgsafdelingen udskilt som et særligt Aktieselskab under Navnet: Expanko-Kompagniet A/S.

Forhandlingen af A/S Sano's Fabrikata foregaar derfor gennem Expanko-Kompagniet A/S og gennem talrige Filialer og Forhandlere Landet over. — — —

Mineralvandsfabriken Krystal, Petersen & Lensfelt, Godthaabsvej 239, blev grundlagt i 1925 i Flensborggade 2—4 i lejede Lokaler. I 1932 flyttede Firmaet til Godthaabsvej til egen Fabrik, der var indrettet med de aller-nyeste Maskiner.

Axel Lensfelt er siden 1931 ene Leder af Fabrikken, da C. M. Petersen udtraadte dette Aar. Axel Lensfelt er Fagmand siden 1912 og har blandt andet været ansat paa Maglekilde og Frederiksberg Brøndanstalt.

Krystal er kendt for sit rene Vand, der stadig kontrolleres ved uanmeldte Prøvetagninger af en sagkyndig Ekspert, og der er aldrig fundet skadelige



*Axel Lensfelt,
Fabrikant.*



Kulsyre-Imprægneringen.



Flaskerne passerer Etikettmaskinen.

Kim eller Sygdomsbakterier i Vandet, men der foreligger en Række Analyser for fuldkomment sterilt Vand, selv efter at Vandet har gennemgaaet alle Stadier ved Fabrikationen. Krystal er da ogsaa anerkendt med Guldmedalje paa Udstillingen i Tivoli i 1933, og Firmaet er Leverandør til vore store Restaurationer og Hoteller. Virksomheden, der i det sidste Aar har fabrikeret 4 Mill. Flasker Mineralvand, beskæftiger 30—35 Mand. — — —

A/S Det Danske Mælke-Compagni, Nylandsvej 25, blev startet i 1895 med det Formaal at forhandle Mælk i København. Ved forskellige Udvidelser i Aarenes Løb er flere Forretninger optaget i Selskabet, herunder Mejeriet „Pasteur“, „Københavns Mejeri“ og „A/S Københavns Mælkeforsyning“.

Selskabet driver en gros Virksomhed under Navnet A/S Det Danske



Den store Mejeribygning.



Tapphallen.

Mælke-Compagni og forhandler her sine Produkter til Restauratører, Konditorer, Bagere og Is-Mejerier. Under Navnet Københavns Mælkeforsyning A/S drives Detailhandel med Salg direkte til Konsumenterne. Selskabet har en Aktiekapital paa $2\frac{1}{2}$ Million Kroner og indvejer ca. 70.000—80.000 kg Mælk om Dagen. — — — — —

Murermester Marius Sørensen begyndte som selvstændig Murermester i 1920. Han var ikke længe om at faa større Arbejder og opførte allerede i Løbet af de første Aar en Mængde Beboelsesbygninger i København.

I Aarene 1924—26 beskæftigede han ca. 300 Mand og opførte ca. 50 Opgange. Ialt har han opført godt 230 Opgange med tilsammen 2000 Lejligheder.

Blandt kendte Ejendomme kan nævnes: Kommunens Ejendom paa Tomsgaardsvej, og for Københavns Kommune Søndreboulevard, Enghavevej og Maagevej 1, Vigerslev Allé og flere. Desuden har Firmaet udført flere Ombygninger, blandt andet Store Kongensgade 110.

Marius Sørensen kom i 1899 til København, hvor han arbejdede ved Faget, indtil han begyndte som selvstændig paa Sprogøvej 12. — — —



Schubertsvej og Wagnersvej i Kongens Enghave.



*A/S Scaniadam, Lyøvej 20.
Facaden.*

A/S Scaniadam, Vestre Boulevard 18 og Lyøvej 20, grundlagdes i 1929 som en Fortsættelse af A/S Scania-Vabis Ford Agentur, som blev oprettet i 1921.

I 1929 foretog Firmaet betydelige Udvidelser af Service-Stationen paa Lyøvej 20, og i

1934 byggedes et nyt Salgslokale paa Raadhuspladsen, Vestre Boulevard 18. Virksomheden handler med Ford-Automobiler og har Ford-Service-Station paa Lyøvej.

I de sidste 10 Aar er der solgt ca. 4000 Ford-Automobiler i København, og Firmaet har haft en Omsætning i Automobiler, Reservedele



*A/S Scaniadam, Lyøvej 20.
Gaardspladsen.*

og Tilbehør paa ca. 30 Millioner Kroner. Scaniadam er den ældste Ford-Forhandler i København og tæller blandt sine Kunder praktisk talt samtlige betydelige Forretninger og Institutioner i København.

Der beskæftiges cirka 70 Mennesker i Virksomheden. — — —



Reparationsværkstedet.

Da afdøde Grosserer Rasmus Rudholt i 1925 i det Engrosfirma, der bar hans Navn, optog Radioartikler, lagde han Grunden til den Virksomhed, der gennem Aars maalbevidst Arbejde skulde udvikles til at blive et af Landets største Radioforetagender. Firmaet havde da til Huse i Kompagnistræde 22 og var kun baseret paa Import af Radiodele. Efterhaanden som Radiofonien vandt Indpas, blev det klart for Ledelsen, at Tendensen maatte gaa i Retning af Modtagerproduktion. I 1927 optog Firmaet derfor Fabrikation af Radiomodtagere, og samtidig flyttedes Virksomheden til Bagbygningen i Raadhusstræde, hvor der var bedre Plads for Fabrikken. I dette Aar erhvervede Firmaet tillige Eneforhandling af de internationalt kendte tyske Radioartikler Valvo-Rør, Pertrix-Batterier og Grawor-Højtalere. I 1929 blev alle Lokalerne i Raadhusstræde taget ind til Brug for Engros-Virksomheden, medens Fabrikationen flyttedes til Løngangstræde 25. I 1930 erhvervede Firmaet nye Lokaler i Nørregade 25, hvor der var sørget for rigelig Plads, og samtidig havde man Fordelen af, at det hele var „under een Hat“. Arbejderantallet var imidlertid vokset fra 10 Mand til 70, og Omsætningen var i stadig Stigning.

I 1932 afgik Fabrikant Rasmus Rudholt ved Døden, hvorefter Direktør Tage Dalsgaard blev Leder af Firmaet. Af forretningstekniske Grunde valgte man ved Direktør Dalsgaards Tiltræden at omlægge Firmaets Organi-



To-R, Howitzvej 11—13.



En Afdeling af Maskinhallen.

Howitzvej 11—13, hvor der var yderligere Udvidelsesmuligheder paa Stedet, og allerede nu i Begyndelsen af 1936 havde Firmaet bredt sig saa meget i Ejendommen, at man fandt det formaalstjenligt at købe hele Huset. I Øjeblikket optager Virksomheden godt tre Fjerdedele af hele Arealet i det store 5 Etagers Kompleks.

Der beskæftiges for Tiden ca. 170 Mennesker paa Fabrikken foruden Kontor- og Ekspeditionspersonalet. — — —

I 1871 grundlagde Mendel Lazarus Frederiksberg Bogtrykkeri i Allégade 8, men allerede efter 1½ Aars Forløb flyttedes det til Gl. Kongevej 176.

Da Virksomheden stadig udviklede sig, maatte Lazarus kort Tid efter købe Ejendommen „Hannedal“ paa Hjørnet af Gl. Kongevej og Nyvej, og her fortsatte han sin Virksomhed, indtil han i 1896 af-

sation, idet der blev oprettet to Aktieselskaber, som i nært Samarbejde havde hver sin Del af Arbejdet at udføre — nemlig To-R Radio A/S, der paatog sig at varetage Import- og Repræsentationsvirksomheden samt at organisere Salget en gros, medens A/S Rasmus Rudholt fik hele Fabrikationen betroet.

I 1933 flyttede hele Virksomheden til det store Kompleks,



Et Hjørne af Monteringshallen.

hændede den til Bogtrykker I. S. Nielsen, der i 1909 flyttede Virksomheden til Hjørnet af Falkonerallé og Monradsvej. I 1921 overtog I. S. Niensens to Sønner, Vilh. Nielsen og Jul. Skiern, Firmaet.

I 1930 flyttede Virksomheden, der nu beskæftiger cirka 50 Mand, til Howitzvej 49. — — —



Frederiksberg Bogtrykkeri.

Efter en alsidig Uddannelse blev J. B. J. Røssell Ejer af Nykøbing Sjællands Jernstøberi og Maskinfabrik, senere Kalundborg Jernstøberi og Maskinfabrik.

Han flyttede i 1880 til København, hvor han i 1862 havde startet det kendte Firma „J. Røssells Maskinforretning“. Forretningen omfatter Køb og Salg af brugte Dampkedler og alle Slags brugte Maskiner og har Kontor og Lokaler i Firmaets Ejendom Howitzvej 51. — J. B. J. Røssell var Medlem af Industriforeningen. Ved hans Død i 1896 overgik Forretningen til hans Søn Robert H. Røssell (død 1926) og føres nu videre af dennes Sønner Aage og Poul Røssell. — — —



*P. Røssell,
Fabrikant.*



Magasin Nolfi, Vesterport.

Tømremester C. Møller Thomsen etablerede sig i 1932 i Hjørring. Møller Thomsen havde da taget Konstruktørekksamen i 1930 og derefter rejst ca. 2 Aar i Udlandet, hvor han var beskæftiget blandt andet i Tyskland, Frankrig og Afrika. I 1933 flyttede Møller Thomsen til København, og her har han blandt andet opført for-

skellige Huse i Zoologisk Have, Magasin Nolfi ved Vesterport (den længste Butik i Danmark), den nye Tribune i Idrætsparken og flere større



Den nye Tribune i Idrætsparken under Opførelse.



Klampenborghus.

moderne Beboelsesejendomme, f. Eks. Huset med de 66 Hjørner i Klampenborg. Endvidere har Møller Thomsen foretaget Udvidelsen af Peter Lips Hus i Dyrehaven og opført en Række Ejendomme i Brønshøj, paa Sdr. Fasanvej, i Lyngby og i Taarbæk, samt opført Sommerhuse for Det danske Hedeselskab forskellige Steder paa Sjælland. — — —



Oksehuse i Zoologisk Have under Opførelse.

Zoologisk Have blev grundlagt i 1859 af Dr. Kjærbølling paa et kun 10,000 Kvadratalen stort Terræn og under meget beskedne Forhold.

Efter Kjærbøllings Død overtoges den i 1872 af et Aktieselskab, som det snart lykkedes at faa Arealet udvidet til den nuværende Størrelse af ca. 13½ Td. Land, der blev bebygget, efterhaanden som de smaa Midler tillod det.

Mange Trængsler og Vanskeligheder har Haven siden maattet gennemgaa, og først da Th. Alving i 1924 tiltraadte som Direktør, kom der Fasthed og Maalbevidsthed i Ledelsen og økonomisk Opgang.

Al den nyeste Viden og Erfaring om Dyrepleje og Teknik blev taget i Brug, forældede og usanitære Bygninger og Anlæg blev fjernet og erstattet med de mest moderne og hygiejniske Indretninger, som lod Dyrene fuldt ud komme til deres Ret, og saaledes har den gamle Have efterhaanden skiftet Fysiognomi næsten til Ukendelighed, om end Forvandlingen endnu langt fra er tilendebragt.



*Th. Alving,
Direktør.*

Haand i Haand med Om-sorgen for Dyrene gik Før-staaelsen af Græs, Blomster og Træer som den Ramme, uden hvilken selv den herlig-ste Dyresamling kun er et ret og slet Menageri.

Den Renaissance, som Nordens største zoologiske Have saaledes har oplevet, har da ogsaa givet sig Ud-slag i en paany genvakt In-teresse for den, og mere end 600.000 Mennesker finder nu hvert Aar op til den smukke, lærerige Ark paa Bjergets Top. --- ---



Apistemplet.



*S. A. Løvingreen,
Direktør.*

A/S H. P. Løvingreens Garveri, Roskildevej 57, blev oprettet i 1868 af H. P. Løvingreen, der var Leder af Virksomheden til 1904, hvorefter G. A. Løvingreen blev Di-rektør.

I Begyndelsen var Firmaet i Privateje, men i 90'erne gik det over til Aktieselskab.

Garveriets Speciale er Saalelæder i for-skellige Kvaliteter, baade til Reparation og Fabrikvirksomhed.

Virksomheden, der stadig er blevet ud-videt, beskæftiger nu gennemgaaende 35 Per-soner.

I 1928 overtog Direktør S. A. Løvingreen Ledelsen. --- ---



A/S H. P. Løvingreen's Garveri, Roskildevej 57.



*Harald Gabe,
Ingeniør.*

Dansk Acetylen Gasværk, Monradsvej 13, nu omdøbt til Sylows Allé 13, blev grundlagt i 1895 af Ingeniør Harald Gabe og er det ældste Acetylenfirma i Landet. Firmaet baseredes paa et af H. Gabe udtaget Patent paa Acetylen Gasværker. Firmaet fabri-



*Svend Gabe,
Ingeniør.*

kerede og installerede gennem Aarene Acetylen gasværker til Belysningsbrug Landet over, og samtidig forhandlede Calcium-Carbiden til Acetylen gasfremstillingen. Da Acetylenens Anvendelse hovedsagelig skiftede fra Belysningsbrug til Autogensvejsning, fabrikeredes Gasværker til Svejsbrug saavel stationære som transportable, med samtidig Forhandling af Carbide med direkte Import fra Udlandet. I 1925 afgik Ingeniør H. Gabe ved Døden; Firmaet er derefter ført videre af Fru Martha Gabe med Sønnen Svend Gabe som Leder. I 1927 optoges Forhandlingen af Acetylen gas i komprimeret Tilstand paa egne Staalbeholdere, samt Forhandling af Ilt og alt Svejsetilbehør m. v. Carbide lageret er beliggende Riechsvej 105 med direkte Jernbanespor til Lageret.



Udsnit af Carbide lageret, C. F. Riechsvej.

A/S Rustfri Staalmontage blev stiftet i 1934 med en Aktiekapital paa 25.000 Kr., som allerede i 1935 blev udvidet til 125.000 Kr.



Standard R. S. Staalbord.

Selskabets Bestyrelse bestaar af Ingeniør C. G. Thorborg (Formand), Ingeniør A. C. Dawids (Direktør), Arkitekt Borge Plougmann og Landsretssagfører E. Petri.

Rustfri Staalmontage fabrikere R. S. Staal-



Øltank i rustfrit Staal leveret til Carlsberg Bryggerierne.

borde og Vaske, som har fundet udstrakt Anvendelse i moderne Bygninger — baade private og offentlige — tillige med de af Selskabet fabrikerede Dørgreb og Knager i rustfrit Staal samt Hjørnebeskytterjern. Selskabet har desuden en Afdeling for Staalkonstruktioner (svejste) og for tekniske Arbejder i rustfrit Staal.

Hovedkontoret ligger paa Aurikelvej 8, og Firmaet har Fabrik i Hundested og i København. — — —

Firmaet Holger Nielsen & Co., Peter Bangsvej 34—36, er bedst kendt under Navnet „Ginge's Fabrik“. Det blev grundlagt i 1917 med Fabrikation af Brandsprøjter som Formaal, men har i Aarenes Løb optaget forskellige Fabrikata, saasom Køkkenvægte, Brødkæremaskiner, Gas-Apparater, Tøjruller, Petroleums- og Gaskomfurer, Plæneklippere, Vridemaskiner og Frugttræsprøjter samt Barberblade, der er introduceret paa Markedet under Firmanavnet „Ginge“. Af disse Fabrikata har særlig Barberbladet og Frugttræsprøjterne vundet stor Udbredelse, og det har været nødvendigt flere Gange at udvide Lokalerne. Grundlæggeren, Fabrikant Holger Nielsen, er stadig Leder af Virksomheden.

Der beskæftiges nu ca. 150 Personer om Aaret. —



Eksteriør og Interiør fra Holger Nielsen & Co., Peter Bangsvej 34—36.



Statsradiofonibygningen.

rerlogen, Statsradiofonibygningen, Kreditkassen for Husejere i København, Vridsløse Psykopatfængsel og Nationalmuseet Byggeperiode II og IV. —

Murermester Jens P. Arnung, der var mangeaarig Bisidder og Voldgiftsmand i Københavns Murer- og Stenhuggerlaug, afgik ved Døden i 1932, hvorefter Firmaet fortsattes af hans Enke med Murermester Oscar Ryding som faglig Leder. Efter sidstnævntes Død i 1934 har Murermester Einar Ravn, der er oplært i Firmaet, overtaget den faglige Ledelse. Firmaet har til Huse paa Kronprinsensvej 31 og beskæftiger Aaret rundt ca. 100 Mand. — — — —

Murermester- og Entreprenør-Firmaet Jens P. Arnung blev grundlagt i Aaret 1909 af Murermester Jens P. Arnung.

Firmaets første større Arbejde var Skolen paa Sundholmsvej, hvorefter fulgte en Række Skoler for Københavns og Frederiksbergs Kommuner, sidst Søndermarksskolen.

Af større Arbejder, Firmaet har udført, kan nævnes: Frimur-



Nationalmuseet.

Murermester- og Entreprenørfirmaet Einer Jensen, Hoffmeyersvej Nr. 3, blev grundlagt i 1913 af den nuværende Indehaver Einer Jensen.

Firmaet har opført en Række Bygninger for saavel Stat og Kommune som for Private, f. Eks.: Frederiksberg Hospitals Røntgenafdeling, Sygeplejerske-Bygningen ved Københavns Kommunchospital, Kbhvns. Kommunes Understation i Bragesgade, Københavns Svømmehal og Flæskchal, Hans Lystrups Forretningsbygning (Pileallé), Daells Varehus, National Scala, Hotel Astoria, D. B. C.s store nye Tribune, hele det underjordiske



*Einer Jensen,
Murermester.*



D. B. C.s Tribune.

Rytterkabineanlæg, Danmarks tekniske Højskole, Corner paa Vester



Hotel Astoria.

Voldgade, Taxamotors nye Anlæg paa Finsensvej, den nye Gaspumpestation paa Halmtorvet og desuden en Række Bygningskomplekser,



Københavns Svømmehal.



Daells Værehus.

dels for egen Regning, dels for andre.

Firmaet beskæftiger gennemgaaende cirka 200 Mand, til Tider op til 400 Mand, og Murer-

mester Einer Jensen forestaar selv hele Ledelsen. — — —

I 1933 startede Ingeniør, cand. polyt. Svend Zachø-Lind, Hattesens Allé 10, sit eget Entreprenør-Firma, som i de forløbne Aar har udført en Mængde Jord-, Vej-, Beton-, Kloak-, Bro-lægnings- og Kabelarbejder, bl. a. for Frederiksberg Kommune: ved den nye Søndermarks Skole, Næsbyholm Gods, Minister Wessels Palæ i Christianiagade, Københavns Telefonselskab, samt forskellige Entreprenørarbejder for Statens SerumInstitut, Tuborgs Fabrikker, Kongens Bryghus, De forenede Bryggerier, Rigshospitalet, Statens veterinære Serumlaboratorium, endvidere for Justitsministeriet Jord-, Vej-, Kloak- og Dræningsarbejdet ved det nye Fængsel i Vridsløselille, Ingeniørforeningens nye Bygning i København, Artilleriets Skydebaner ved Nexeløbugten, Veterinærdirektoratets nye Karantænestalde paa Amager samt adskillige Vej- og Gadeanlæg i Københavns Kommune foruden en Mængde private Æntrepriser saavel i Hovedstaden som i Provinsen. — — — —

Tømremester Aage Bartholdy, Goldschmidtsvej 13, grundlagde en Entreprenør- og Tømrerforretning i 1922. Firmaet har udført Tømrerarbejdet paa forskellige Kirker, blandt andet paa Frederiksholms Kirke, Kildevældskirken, Simon Peters Kirke, Højdevangskirken samt Sct. Elisabeth's Søstrenes Bedesal. Endvidere har Firmaet udført Drejescenen, Snøloftet samt Trapper og Gange i Statsradiofoniens Teatersal, hele Drejescenen og det nye Scenegulv paa „Det kgl. Teater“ samt mange Villaer, Fabriks- og Beboelsesbygninger. — — — —

Aktieselskabet Esab, der er beliggende paa Finsensvej 6—10, blev startet i 1933 med det Formaal at drive Fabrikation af beklædte Elektroder til elektrisk Lysbuesvejsning, samt for i Samarbejde med andre danske Fabrikker at fremstille saavel elektriske som dieseldrevne Svejseanlæg. Aktieselskabet overtog ved sin Start Fabrikationsretten for Danmark af de overalt anerkendte Kjellberg Elektroder og opnaaede hermed straks at være i Stand til at levere et Fabrikat, der kvalitetsmæssigt var paa Højde med det bedste. Over hele Verden danner Kjellberg's Forsøg Grundlag for al elektrisk Lysbuesvejsning og er som saadan godkendt af alle Institutioner, hvorunder Klassifikation af elektrisk Svejsearbejde henhører (Bureau Veritas, Lloyd's Register of Shipping). Aktieselskabet er Hovedleverandør til de fleste af de Virksomheder, saavel store Ingeniørfirmaer, Skibsværfter som Maskinfabrikker, der anvender elektrisk Lysbuesvejsning, og hvor der stilles store Krav til Elektrodernes Styrke og Svejseegenskaber.

Fabrikken beskæftiger ialt 30 Mennesker, og administrerende Direktør er K. Westh.

A/S „Crown Gummed Paper“, Finsensvej 39 A, blev etableret i 1931 af Direktør Kaj Fritz Crone. Virksomheden forhandler Fugtemaskiner og Klæberuller, hvilke Artikler er uundværlige for de Handlende, og som derfor hurtigt vandt Ry Landet over. I Begyndelsen forhandlede amerikanske Maskiner, men i 1933 gik Virksomheden over til selv at fremstille en dansk automatisk Maskine, samt flere andre Modeller i billigere Udførelse til samme Formaal. Kort Tid efter oprettedes et eget Trykkeri samt specielle Skæremaskiner, hvor man udelukkende anvender dansk gummeret Papir, der i de sidste Aar er blevet fremstillet paa egen Fabrik, hvor der er indrettet et stort Gummeringsanlæg.

Virksomheden er den eneste danske Fabrik indenfor sit Felt, og den moderne Fabrik, der ialt beskæftiger 35 Mand, ledes stadig af Direktør K. F. Crone, der fra tidlig til sent deltager i det forcerede Arbejde.



Transebergbroen, Stockholm, elektr. svejst med Kjellberg-Elektroder.



*K. F. Crone,
Direktør.*



Danske Farve og Lakfabrikker, Finsensvej 36.

Firmaet Danske Farve- og Lakfabrikker, Finsensvej 36, hører til de Virksomheder, der ikke blot har forstaaet at holde Trit med Tiden, men ogsaa ligger foran i

Branchens enorme Udvikling. — Firmaet Danske Farve- og Lakfabrikker blev grundlagt i Aaret 1920 og er et Interessentskab med Fabrikanterne Damgaard-Henriksen, P. Paulsen og Herm. Zehngraff som Indehavere. Den ringe Arbejdsstyrke, der begyndtes med, er vokset til ca. 85 Funktionærer og Arbejdere, — et synligt Bevis paa Firmaets Foretagsomhed og dets Varers Kvalitet. Gang paa Gang er Fabrikkerne udvidet med Nybygninger, og intet økonomisk Offer er skyet for at følge Teknikens Fremskridt. De mest moderne Maskiner summer Dagen lang, og Laboratoriet er Aar for Aar holdt up to date. Blandt de landskendte Kvalitetsvarer bør især nævnes Gulvklakfernis'er, Olielakker, Spritlakker, Emailler, Maskin- og Modelglasurer, Tørringspræparater, Nitrocelluloselakker, olierevne Farver, Bog-, Sten-, Offset- og Bliktrykfarver. Iøvrigt fremstiller Fabrikkerne alt indenfor Branchen. Den høje Kvalitet har fra Virksomhedens første Dag været det vigtigste Kendingsmærke og den naturlige Grund for det stadigt stigende Salg af samtlige Fabrikkeres Fabrikata. Aftagere er Farvehandlere, Grossister og Stor-Industrien baade hjemme og udenfor Landets Grænser. — — — — —

Paa Finsensvej 47 har Murermester Albert Fugmanns store Entreprenørfirma til Huse. Forretningen omfatter ogsaa Cementstøberi, Stukkator- og Terrazzovirksomhed. Efter endt Uddannelse herhjemme og i Udlandet var Albert Fugmann i 5 Aar Murerformand, hvorefter han i 1897 etablerede sig paa Dr. Olgasvej 28, hvor Forretningen havde Bopæl, indtil den i 1906 flyttede til Finsensvej. Firmaet har nu yderligere Cementstøberi og Oplagsplads paa „Spurvehøj“, Kettevej i Hvidovre, hvortil hele Virksomheden paatænkes henlagt i de kommende Aar under Ledelse af Sønnen, Murermester Kaj Fugmann, der i 17 Aar har gjort Tjeneste i Firmaet.



*Albert Fugmann, R., D.M.,
Murermester.*

Det er et Utal af større Foretagender, paa hvilket Firmaet i Aarenes Løb har udført Murer- og Jernbetonarbejdet, snart en af Delene, snart begge Dele. Her skal nævnes et Udpluk af de mest kendte og fremtrædende Bygningsværker ved hvis Rejsning, Firmaet har været medvirkende: Statens Gymnastikinstitut, Grønlandske Handels



Cementstøberiet paa Kettevej.

Oliefabrik, Idrætsbygningen, Studenterforeningens, Kvindelig Læseforenings (se S. 412), Revisions- og Forvaltningsinstitutets og Paladsteatrets Bygninger, Købmandsskolen for Kvinder, Husassistenternes



Paladsteatret.

Fagskole, EnghaveKirke, Heegaards Stiftelse, Alderstrøst, Københavns Brandstation (Enghavevej), Frederiksberg Brandstation (Howitzvej), Teknologisk Institut (se S. 879), Livsforsikringsselskabet Hafnias Bygning (se S. 81), Hvidovre Kommuneskole, A/S Vølund's Fabrikker, Laurids Knudsen's Fabrikker (se S. 1059), Nielsen & Winthers Fabrikker saavel i Ryesgade som

i Frihavnen, De forenede Jernstøberier, Kastrup Poreclænsfabrik, Hellebæk Klædefabrikker, Trifoliums Landbygninger og Frølager i Taastrup, Børnehospitalet paa Fuglebakken og Nordisk Filmfabrikker i Frihavnen. Desuden en Del Biografteatre og et meget stort Antal Beboelsesbygninger med flere Tusinde Lejligheder.

Albert Fugmann sidder inde med en lang Række Tillidshverv og er blandt andet Medlem af Direktionen for Grundejernes Hypotekforening og Medlem af Arbejdsgiverforeningens Hovedbestyrelse fra 1912 og dens Forretningsudvalg fra 1922. --



Idrætsbygningen.



København's Possementfabrik.

Københavns Possementfabrik blev grundlagt i 1892 af Possementmager Jul. Erichsen. Ved dennes Død 1924 overtog Sønnerne E. og A. Erichsen Virksomheden. Før Valuta-Restriktionerne traadte i Kraft, indførtes en meget stor Del Possementarbejde fra Tyskland, men nu fabrikeres næsten alt herhjemme, og Københavns Possementfabrik er en af de førende indenfor Branchen.

Fabrikken har i de sidste Aar været i stærk Fremgang og beskæftiger nu 35—40 Mennesker. I Øjeblikket opfører Firmaet egen Fabriksbygning paa Flintholms Allé, hvor Lokaler og Maskiner bliver Tip-Top moderne. Den nye Bygning tages i Brug i Efteraaret 1936. Begge Brødre er uddannede i Faget og tager aktiv Del i Arbejdet. ---

Firmaet A. C. L. Nielsen blev grundlagt i 1920 af Ingeniør cand. polyt. A. C. L. Nielsen som Entreprenørvirksomhed med Chaussébrolægning som Speciale. I 1925 blev Broderen N. H. V. Nielsen optaget som Kompagnon, og Virksomheden blev udvidet til yderligere at beskæftige sig med Asfaltbetonarbejder, og Firmaet har i Aarenes Løb allerede udført ca. ½ Million Kvadratmeter Vejbelægning fordelt over en stor



Vesterbro, Aalborg. (Asfaltbetonbelægning).

Del af Landets Amter og Byer. Det er blandt andet Firmaet, der har udført det meget storslaæede Gadearbejde paa Vesterbro i Aalborg og Asfaltbelægningen paa Landevejen fra Aalborg Amtsgrense til Hjørring, den længste samlede Asfaltbetonstrækning, som hidtil er

udført her i Landet (30 km). I 1936 har Firmaet yderligere optaget Udførelsen af Tennisbaner efter et engelsk System, saakaldt Grassphaltebaner.



Asfaltbetonmaskine.

Endelig skal nævnes, at A. C. L. Nielsen har patenteret en egen Opfindelse, som bestaar i Belægning af hvide Færdselsstriber af Porcelæn, der har flere Fordele frem for de malede Striber. ---

Tømrer- og Entreprenørforretningen A/S Otto Arboe, Nitivej Nr. 5, blev grundlagt af den i 1933 afdøde Tømrermester Otto Arboe, der etablerede sig i 1894. I 1909 omdannedes Otto Arboe's Forretning til Aktieselskab. Firmaet ledes nu af hans Søn, Tømrermester Ole Arboe, der i en længere Aarrække har



Kontor og Privathopæl.



Udsigtstaarnet i Zoologisk Have.

været Konduktør i Aktieselskabet og derved erhvervet sig Kendskab til Husbygning og er kommet i Forbindelse med Firmaets Kunder. A/S har haft mange kendte Foretagender i Aarenes Løb, blandt disse kan nævnes Østbanegaarden, Zoologisk Haves Udsigtstaarn, Teknisk Skole, Lindevangsskolen paa Frederiksberg og den Theilmannske Stiftelse. Desuden har Firmaet haft mange andre store private Byggeforetagender i København og paa Frederiksberg i Entreprise. Tømrermester Ole Arboe er Medlem af Københavns Tømmerlaug og Dansk Arbejdsgiver og Mesterforening. — — — —

Forenede Chokolade Grossist A/S, C. F. Richsvej 99, blev grundlagt i 1925, idet man overtog Grosserer B. Stender Pedersen's Chokolade- og Sukkervarevirksomhed (grundlagt i 1918). Firmaet har Eneforhandlingen for mange udenlandske Fabrikker, og det var det første, der importerede de kendte hule Chokoladefigurer, dekoreret med

Kakaosmør og indpakket i Staniol. B. Stender Pedersen indtraadte i Direktionen sideordnet med den nuværende Direktør I. Lemberg-Møller, som siden B. Stender Pedersens Død i 1929 har været Ene-direktør. Virksomheden beskæftiger nu ca. 30 Mennesker. -



*B. Stender Pedersen,
Direktør.*



*I. Lemberg-Møller,
Direktør.*



Eksterior fra Cohn & Haensch, C. F. Richsvej 105.

Firmaet Cohn & Haensch, C. F. Richsvej 105, blev startet i 1878 af P. Cohn paa Vesterbrogade, i lejet Lokale hos O. V. Müller & Co. med 20 Væve, hvorpaa vævedes halvuldent Kjøletøj, som kaldes Mix Lüstre, en Kvalitet, som aldrig tidligere var lavet i Danmark. Da der ikke fandtes Maskiner til Behandling af denne Vare, blev den sendt til Zittan i Sachsen til Færdiggørelse.

I 1882 blev Væveriet flyttet til en nyopført Fabriksbygning paa



Eksterior fra Cohn & Haensch, C. F. Richsvej 105.



Eksterior fra Cohn & Haensch, C. F. Richsvej 105.

Fuglevangsvej Nr. 13, hvor Væveriet blev udvidet med 30 Væve, og Fabrikationen omfattede da baade Møbelstoffer, Kjøletøjer, Foerstoffer samt Flagdug som Specialitet. Samtidig blev der oprettet en Farveri- og en Appreturafdeling.

I 1886 overtog Harald Cohn Fabrikken og førte den videre til 1914, hvor Farvemester M. Haensch traadte ind i Firmaet som Medejer, efter at han havde drevet Farveriet fra 1899.

Da Virksomheden krævede større Udvidelse, blev C. F. Richsvej 105 købt, og Firmaet flyttede dertil i 1924.

I 1929 overtog M. Haensch hele Fabrikken og udvidede den betydeligt, navnlig gjaldt Udvidelsen Farvning af Kunstsilkestoffer, hvortil der blev indkøbt alle de nyeste og bedste Specialmaskiner. — — —

I 1884 grundlagde P. Johansen en Fougereforretning under meget primitive Forhold. I 1912 indtraadte Svigersonnen P. Bækgaard som Forvalter og senere Prokurist. 1915 optog Firmaet Fabrikation af det nu i Sverige og Danmarkslandskendte Klid-Melasse-



P. Johansen.



P. Bækgaard.



Eksteriør og Interiør fra P. Johansens Eftf., C. F. Richsvej 109.

foder, og efter Krigen blev der yderligere optaget Fabrikation af Foderblandinger til Kreaturer og Svin. I 1922 døde P. Johansen, og Firmaet blev overtaget af P. Bækgaard, der udvidede Virksomheden til at omfatte Korn- & Foderstoffer, og i 1930 opførte han en fuldt moderne indrettet Fabrik paa C. F. Richsvej 109. I 1930 optog Firmaet endvidere Fabrikation af det nu saa kendte Hønsrefritfoder „Dana“, som sælges overalt paa Hønsrier og Gaarde. — — — —

A/S Lakridsfabriken „Haribo“ grundlagdes i 1935 af Hans Riegel.



*P. Chr. Hansen,
Fabrikant.*



*Hans Riegel,
Fabrikant.*



*J. Eckhof Hansen,
Fabrikant.*

Bonn a/Rh, Fabrikant P. Chr. Hansen og J. Eckhof Hansen paa Bernhard Bangs Allé 51, i en nyopført Bygning. Fabrikant P. Chr. Hansen har tidligere arbejdet i Sukkervarebranchen i mere end 30 Aar. Fabrikken fremstiller udelukkende Lakrids i alle mulige Størrelser og Faconer, og disse leveres i smukke Æsker.

Fabrikken beskæftiger daglig 40 kvindelige og mandlige Arbejdere. — — — —

Aktieselskabet Nordiske Kabel- og Traadfabriker, Fabrikvej, blev dannet i 1898 og videreførte den af Ingeniør H. P. Prior i 1891 startede Virksomhed, som nu omfatter tre Fabrikker: Kabelværket, Valseværket og Traadværket. Kabelværket fremstiller alle Arter

elektriske Ledninger og Kabler for Stærk- og Svagstrøm (Telefonkabler). Dets aarlige Produktion, der nu er paa ca. 14,000 Tons, giver Arbejde til ca. 900 Funktionærer og Arbejdere. Paa Kabelværkets mange Laboratorier bliver der vaaget over, at de mange og forskelligartede Fordringer, der stilles til elektriske Led-



*A/S Nordiske Kabel- og Traadfabriker.
Fabriken paa Fabrikvej.*

ninger og Kabler nøje bliver overholdt. — Valseværket er beliggende i Sundbyerne i København og er langt den ældste Del af N. K. T.'s forskellige Virksomheder. Det har i de sidste 25 Aar gennemgaaet store Udvidelser. Der beskæftiges i Øjeblikket ca. 310 Arbejdere og Funktionærer. Værket fabrikkerer Kobber, Messing, Nysølv, Yellow (Muntz) Metal, Deltametal, Sømetal (naval brass), Bronze, Aluminium og Bly i Form af Plader, Stænger, Rør og Traad, og Produktionen androg i 1934 ca. 8000 Tons Metaller. Al Fabrikation paa Valseværket er underkastet den omhyggeligste videnskabelige Kontrol. — Traadværket, som er beliggende i Middelfart, er en omfattende Virksomhed med en Aarsproduktion af ca. 30,000 Tons og raader over et betydeligt Kompleks af Bygninger til Fabrikation, Lager og Administration. Traadværket har sin egen Havn og Kraftstation og har ladet opføre et halvt Hundrede Beboelseshuse til en Del af sine ca. 700 Funktionærer og Arbejdere. Værket fremstiller almindelig Jerntraad og forskellige Specialtraade og desuden alle Arter af runde og firkantede Traadstifter. — Baandjern leveres i forskellige Udførelser svarende til Formaalet for dets Anvendelse. Som Specialitet leveres Materiale til Fremstilling af Følge og Skærme til Cykler. Ialt giver A/S Nordiske Kabel- og Traadfabriker Beskæftigelse til ca. 1900 Funktionærer og Arbejdere. — — —



Selskabets Hovedsæde paa Fabrikvej.

Den 1. November 1899 begyndte Andelsselskabet Trifolium sin Virksomhed med Mejeriet i Haslev — den Gang Verdens største Mejeri — paa Initiativ af nogle store Godser og Forpagtergaarde. Formaalet var at behandle Mælken fra disse Gaarde og afsætte de forædlede Produkter, og denne Tanke slog saa godt an, at Sel-

skabet allerede efterfølgende Aar startede et Mejeri i Fakse og et i Dalmose. I 1901 etableredes Mælkeforsyningen paa Frederiksberg, i 1902 et en gros Lager i København for Afsætning af Produkterne og i 1906 et lignende en gros Lager i Aarhus. Endvidere startedes i 1907 et Mejeri i Maribo. Andelselskabet Trifolium er Danmarks største Mejeriforetagende, og Selskabet beskæftiger nu ca. 800 Mennesker. Det behandler daglig Mælken fra ca. 12000 Køer, hvilket svarer til mellem 35 og 36 Millioner kg Mælk om Aaret. Fra Mælkeforsyningen paa Frederiksberg sendes hver Dag 75 Hestekøretøjer og 46 Lastautomobiler ud i Stor-København og Omegn med Mælk og Fløde — alt aftappet paa Flasker — samt Smør i Karton. Mælkeforsyningen har ligeledes en meget moderne indrettet Afdeling for Fremstilling af Fløde-Is. Selskabet har en betydelig Eksport af Oste, og er det største osteproducerende Selskab i Danmark. Paa Mejerier i Haslev, Fakse, Dalmose og Maribo fremstilles store Kvanta af Oste, hovedsagelig af de fuldfede Typer som: Dansk Emmenthaler, Dansk Roquefort, fuldfed Taffelost og Alexandra-Ost, samt Smelte-Oste af forskellige Typer, saasom: Petit Gruyère, Delikatesse-Ost og Blok-Ost. — Specielt den danske Emmenthaler, Roquefort og Petit Gruyère har vundet stor Udbredelse og Anerkendelse paa det udenlandske Marked. Mælken til Trifolium leveres som ovenfor nævnt fra store Godser og Forpagtergaarde, og da det fra første Færd har staaet Selskabet klart, at det for at hævde sit Renommé maatte stille særligt strenge Krav og Fordringer til Mælkens Kvalitet, er al Mælken, som leveres til Trifolium, baade i København og Provinsen, underkastet Københavns og Frederiksbergs Sundhedskommissioners Kontrolbestemmelser. Desuden har hver Afdeling sit eget Laboratorium, hvor Mælken daglig bliver omhyggelig undersøgt, saavel kemisk som bakteriologisk. Naar Selskabet med Held har kunnet gennemføre strenge Kontrolbestemmelser, er det fordi Leverandørerne selv ejer Selskabet og derfor er interesserede i at levere det finest mulige Produkt. Andelselskabet Trifolium er et verdenskendt Foretagende, som daglig besøges af Interesserede fra hele Verden. Foruden flere danske Konger har Trifolium ogsaa haft den Ære at modtage Besøg af Kong Edward VII og Dronning Alexandra af England, ligesom det siamesiske Kongepar samt Medlemmer af det japanske Kejserhus har beset den store Virksomhed. — — —

Entreprenør- og Stenhuggerfirmaet J. Johnsen & Søn, beliggende paa Tesdorfsvej 65, er oprindeligt grundlagt 1894 paa Vesterbrogade 120 af J. Johnsen, der senere lod det flytte til Esbern Snaresgade, hvor Firmaet havde til Huse indtil 1926, da det blev flyttet til Tesdorfsvej 65.

Firmaet, der, siden Grundlæggerens Død i 1924, indehaves af Søn-

nen Carl Johnsen, har i Aarenes Løb udført ikke saa faa Arbejder, hvoraf blandt andet kan nævnes: Stenhuggerarbejderne ved Stormbroen, Sluserne ved Kalveboderne, Frihavnens Ombygning samt Saltholms Flakfortet, Brolægningen af Christiansborg Slotsplads og Politigaarden paa Howitzvej, 50,000-Volts Kabel fra Ørnegaarden til H. C. Ørstedsværket, Kabelgravninger for Forvaltningen af Frederiksberg kommunale Værker, Tankanlæg for Dansk Engelsk Benzin- & Petroleums Co. samt adskillige Arbejder i Havnen for Københavns Havnevæsen, blandt andet Stenhuggerarbejdet ved Lange-



*Carl Johnsen,
Entreprenør.*



Langeliniekajen.

liniekajen og Ombygningen af Kajmuren i Havnegade. — — —

Firmaet J. V. Larsen, Tesdorpsvej 49, blev grundlagt i 1901 af Murermester J. V. Larsen som en Entreprenør- og Murermester-virksomhed.

Blandt Firmaets første Arbejder var flere private Ejendomskomplekser, Byggeselskabet „Fremad“s 58 dobbelte Villaer paa Amager, saa godt som samtlige Ejendomme paa Prinsesse Maries Allé, Vodroffslund, Ejendommene St. Strandstræde 17—21, Sygeplejerbygningen paa Rigshospitalet og flere af Pavillonerne paa Bispebjerg.



*J. V. Larsen,
Murermester.*



Skolen Bavnehøj ved Enghavevej.



Tesdorpsvej 31—33—35.

Hertil kommer Bygningen af Rigsdagsfløjen paa Christiansborg

Slot, Axelborg, cirka 100 Opgange for Arbejdernes

Andelsboligforening, et stort Antal Opgange for Københavns Kommune, Skolen i Parkallé og Bavnehøj Skolen, Ejendomme for Københavns Boligselskab og Stadion med

Biografen paa Østerbro. Det sidste ny Arbejde, Firmaet har udført, er det store Komplex „Viksøhuse“ paa Frederikssundsvej. --- --- ---



Axelborg.



Klostervængets Skole, Parkallé.

Tømremester og Entreprenør P. J. Storm begyndte sin Virksomhed i 1901 i Aarhus, hvor han udførte en Del større private og offentlige Bygninger.

Da den ny Hovedbanegaard i København skulde bygges fik P. J. Storm overdraget Tømrerarbejdet, og dette gav Anledning til, at han i 1909 flyttede til København, hvor han har udført talrige store Arbejder. — Arbejdet paa Hovedbanegaarden varede i tre Aar og beskæftigede til Stadighed ca. 50 Mand. Det var Storm, som udførte selve den store Hal, som paa det Tidspunkt var en af de største i Verden. — Blandt andre større Arbejder kan nævnes flere større Skoler, Statsradiofoniens Radiotaarn i Herstedvester, Arbejder ved den nye Postgaard o. m. fl. Mange af vore store Fabrikker og talrige Villaer er ligeledes opført af Firmaet P. J. Storm.

I 1934 optoges Sønnen, Svend Storm, som Kompagnon. — Firmaet, der har til Huse Tesdorpfvej 44, beskæftiger til Stadighed ca. 50 Mand. — — —

Totalisatorforstander E. Rosendal, Fuglebakkevej 49, har siden 1910 drevet Blomsterforretning paa Nørrebrogade 207.

E. Rosendal har siden 1920 været Totalisatorforstander for samtlige Væddeløbsbaner, hvor der spilles, og har der gjort et stort Arbejde. I hans Chefstid er Personalet vokset fra i 1920 at være 100 Personer til nu 420.

Totalisatorforstander Rosendal har siden 1915 været Formand for 1. Regiments Soldaterforening og siddet i dens Bestyrelse siden 1913. — — —

Dansk Crown-Cork Fabrik blev oprettet som privat Firma i 1921 af Fabrikant Aage Weybye-Lassen. Fra nævnte Tidspunkt fattede de førende danske Bryggerier Interesse for Anvendelse af Crown Cork Lukket til Erstatning for de hidtil anvendte Korkpropper med Staaltraadsoverbindinger.



Int. fra Dansk Crown-Cork Fabrik



E. Rosendal,
Totalisatorforstander.

Crown Cork Lukket har tidligere været patenteret, men da Patenterne allerede i 1921 var udløbet, stod det paa det Tidspunkt enhver frit at optage Fabrikationen af denne Artikel. I Løbet af nogle faa Aar paa-begyndte flere danske Virksomheder Fabrikationen af Crown Corks, saaledes at Bryggerierne efterhaanden kunde dække hele



Interiør fra Dansk Crown-Cork Fabrik.

deres Forbrug paa det danske Marked. Til Fabrikationen anvendes danske Specialmaskiner. Dansk Crown-Cork Fabrik er Specialfabrik for Fremstilling af denne ene Artikel og har i Aarenes Løb oparbejdet en Kapacitet af 500,000 Stk. Crown-Corks pr. Dag. Virksomheden har i Kraft af sin Specialfabrikation kunnet oparbejde en Eksportforretning og

kan henvise til omfattende Leverancer til de største Forbrugere paa oversøiske Pladser. Den omfattende Salgsorganisation bestaaende af alle de oversøiske Repræsentanter i Forbindelse med de store Eksport-huse i England, Holland, Tyskland og andre Lande arbejder for at udbrede Kendskabet til denne Gren af dansk Foretagsomhed. — — —

Firmaet Bartz & Otto blev stiftet i 1914 af Bartz og Otto og fik Lokaler paa Gl. Kongevej 15. Virksomhedens Formaal var i Begyndelsen udelukkende baseret paa Fabrikation af elektriske Strygejern og Kogeplader. Efterhaanden udvidedes Fabrikationsprogrammet til ogsaa at omfatte andre elektrothermiske Apparater.

Firmaet voksede jævnt, og parallelt med den indenlandske Omsætning oparbejdedes en ret betydelig Eksport. I 1917 blev Firmaet omdannet til et Aktieselskab under samme Navn med Bartz og Otto som Ledere. I 1918 blev Firmaets Aktiekapital opkøbt af A/S Nordiske Metalvarefabrikker, og Navnet blev ændret til A/S Vesta, Fabrik for elektriske Varmeapparater og Varmelegemer. Samtidig fratraadte Direktør Otto, og Direktør Bartz blev saaledes Enedirektør for Firmaet. Ca. 1 Aar efter døde Direktør Bartz, og Selskabet kom derefter i de følgende Aar under vekslende Ledelse. Den nuværende Leder, Direktør Jens Palle, tiltraadte i 1932. I 1933 flyttede Virksomheden til Hillerødgade 33, hvor den fik bedre egnede Lokaler til sin Disposition. Firmaet har i Aarenes Løb, foruden de oprindelige Specialer, oparbejdet en ret stor Omsætning i elektrothermiske Apparater til Hotel- og Restaurationskøkkener samt Kabysser, f. Eks. Storkomfurer, Bageovne, saavel direkte opvarmede som akkumulerende, Kaffemaskiner, Gemysekogere etc. I de allersidste Aar er yderligere optaget Fabrikation af Vaske og Borde samt specielle Apparater af rustfrit Staal, Smelteapparater til Sættemaskiner, og sidst



*Jens Palle,
Direktør.*



Interiører fra Fabriken.

men ikke mindst Røntgen Apparater, Røntgen Lejer og Stativer samt andet Tilbehør til Røntgenklinikker. Virksomheden har gennem Aarens Løb været i Stand til at vedligeholde sin Eksport, og Navnet Vesta er i Kraft af de mange Kabys- og Skibs-Varmeinstallationer, der er udgaaede fra dens Værksteder, kendt over hele Verden.



Lagerekspedition.

Der disponeres over en dygtig Stab af Teknikere, og der beskæftiges til Stadighed mellem 70--80 Mennesker. — I Bryssel har Firmaet en Filial, hvor der yderligere er beskæftiget cirka 20 Mennesker. — — —



A/S Vesta, Hillerødgade 33.



*Jens F. Poulsen,
Direktør.*

Bygningsssnedkernes Aktieselskab blev startet i 1899 med Værksted paa Vinkelvej 3. Alle-rede kort Tid efter købte man Snedkermester C. J. Albers Fabrik paa Jagtvej 67—69. Med Købet fulgte Maskiner, som blev drevet ved Gasmotor, et lille Trælager og Arbejde til 2 Ejendomme i Falkonerallé, samt en ikke helt ubetydelig Nybygning i Roskilde.

I de følgende 15 Aar havde Firmaet mange Vanskeligheder at kæmpe med, men i 1914 var Virksomheden atter i god Opdrift, og da der tilbød sig Muligheder for nye Udvidelser,

derved at Smedenens Aktieselskab „Aurora“ havde købt Anker Heegaards gamle Fabrik i Hillerødgade, engagerede man sig med dette. Der blev truffet en Ordning om et Lejemaal paa længere Sigt paa ret billige Vilkaar, ligesom man i 1916 købte en op mod Fabrikken beliggende ledig Byggegrund til Oplagring af Træ. Der blev samtidig anskaffet flere moderne Maskiner.



Den store Sal i Maskinsnedkeriet.

I 1918 indtraadte den nuværende Direktør, Jens F. Poulsen. Da det lykkedes Firmaet at ordne sig med „Aurora“, saaledes at Lejemaalet blev forlænget til 1934, byggede det for egen Regning 2 nye Etager paa Fabrikken. I 1923 købte det en Grund ved Glentevej og

Ørnevej til Oplagring af Træ, og samme Aar indlagdes et moderne Spaan-sugeranlæg og en moderne Blæser og Luftpvarmer. Af større Arbejder, Virksomheden har udført i de senere Aar, kan nævnes en Række Skoler og Beboelseshuse for saavel København som Frederiksberg Kommuner. Desuden en Del



Samlingsværkstedet paa Pladsen ved Glentevej.



Snedkerværkstedet og en af Gaderne paa Pladsen ved Glenterej.

Arbejder for Staten og flere Leveringer til det kooperative Byggeselskab, Københavns Andelsbyggeforening og „De forenede Andelsforeninger“.

Firmaet Larsen & Nielsen, Ingeniør- & Entreprenørforetning A/S, Drosselvej 70, blev grundlagt i 1931 af Ingeniørerne R. A. Larsen og A. Nielsen samt Tømrermester Carl H. V. Nielsen. Firmaets Speciale er Jernbetonkonstruktioner, og i den forløbne Tid har det blandt andet opført Tavlebygningen ved H. C. Ørstedsværkets nye Højspændingsanlæg, 3 Hangarer i Værløse for Hærens Flyvetropper, Pakhus i Frihavnen for Ø. K., Direktør Mattssons nye Ridehal i Klampenborg, det store Badeetablisement i Dragør samt Badmintonhallen i Valby. Desuden har Firmaet opført en Del større Villaer i Jernbeton. Der beskæftiges jævnlig ca. 80 Mand i Firmaet.



Ø. K.s Pakhus i Frihavnen.



Flyvemaskinehangarerne i Værløse.

Aktieselskabet Frederiksberg Metalvarefabrik, Nitvej 10, etableredes i 1898 paa Mariendalsvej 50. Fabrikken fremstiller pressede Transportspande og mange andre forskellige Artikler for Mejeribrugget, desuden Ølfade af Metal, rustfri Staalvaske og forskellige andre Artikler af rustfrit Staal etc. Selskabet, der beskæftiger en betydelig Arbejdsstyrke, ledes af Direktør A. P. Rasmussen. — — —

A/S Hedehusenes Skærvfabrik, Mynstersvej 17, startedes af afdøde

Entreprenør P. Madsen, og har i stedse stigende Grad drevet Grusgravvirksomhed ved Hedehusene. Firmaet raader nu over et fuldt moderne Harpeanlæg til Sortering og Vaskning af Materialerne samt Knuseanlæg til Fremstilling af saavel Flint som Granitskærver af kubisk Form. Endvidere fremstilles Mørtel paa Fabrikkens eget Mørtelværk.



Grusgraven med Harpeanlæg.

Selskabet har indtil 1936 været repræsenteret af Ingeniørfirmaet Niels Rasmussen & H. Schiøtz som Aktieselskabets Direktion, men ledes nu af Ingeniør Niels Rasmussen og Henning Schiøtz som selvstændige Direktører. — — —

Ingeniør- og Entreprenørfirmaet Niels Rasmussen & H. Schiøtz, Mynstersvej 17, blev stiftet 1901 af Ingeniør Niels Rasmussen og Ingeniør Holger Schiøtz. Firmaet lededes indtil 1932 af de 2 Stiftere, hvorefter (ved Ingeniør Schiøtz's Død) Ingeniør Rasmussen's Søn, Ingeniør N. T. Rasmussen, indtraadte som Medindehaver. Firmaet har i Aarenes Løb udført en lang Række Arbejder af forskellig Slags, saasom Kloak-, Vej-, Jord-, Beton- og Jernbetonarbejder. Det er dog navnlig moderne Vejbelægnings Metoder, saasom Asfaltbeton, Resphalt, Koldbelægning, Basalit m. m., som det nu har til Speciale. Endvidere driver det Fabrikation af

Asfaltemulsion „Danbit“, og dets Fabrikker i København og Hjørring fremstiller endvidere en Række andre Produkter som Isolationsmasser, Fugemasser, Malning m. m.



Vesterbrogade-Viadukten.

Af betydende Arbejder har Firmaet blandt andet udført for De Danske Statsbaner Bygningen af Vesterbrogade Viadukten med tilhørende Parallelgader til Hovedbanen, en Del Spor anlæg, Kloak-, Jordarbejder og Perronanlæg ved Anlægget af Københavns nye Banegaarde.

Endvidere har Firmaet udført Køge—Ringsted Banen, adskillige Viadukter og Broer, betydelige Arbejder ved Anlægget af Høvelte-, Værløse-, Avedøre- og Horserødlejren. Endvidere



Asfaltbeton ved Aarhus—Silkeborg Landevej.

Skydebanerne ved Sjæls Sø. For Krigsministeriet udførtes Bygningen af Taarbæk- og Kongelundsfortet. Virksomheden driver endvidere Stenbrud paa Færøerne, hvorved fremskaffes Basalt, som i passende knust Tilstand benyttes til Fremstilling af det udmærkede Vejmateriale „Basalit“. Fra 1904 til 1935 har Firmaet forestaaet Ledelsen af først



Asfaltbeton ved Røde Kro.

Hedehusene og senere ogsaa Roskilde Skærvefabrik, hvorefter Ledelsen overgik til Ingeniør Niels Rasmussen i Forening med Ingeniør Holger Schiøtz's Søn, Grosserer Henning Schiøtz. — — —



Forsøgsvej ved Glostrup.



Interiør og Eksteriør fra Sukkervarefabrikken Danmark.

Sukkervarefabrikken Danmark, Nyvej 17, blev grundlagt i 1920 af Chr. Petersen og Chr. Hansen. Efter at have skiftet Ejer nogle Gange, købtes den af Fabrikens mangeaarige Repræsentant, E. Carlsen, der er Virksomhedens nuværende Indehaver. Fabriken fremstiller alt i Sukkervarer og fører en gros alt i Chokolader og Konfekturer. Virksomheden er i stadig Fremgang, og der beskæftiges ca. 20 Mand. — — —

Firmaet Bruno Kuba, Ingemannsvej 19, blev startet i 1908 af den nuværende Indehaver, Grosserer Bruno Kuba. Formaalet med Virksomheden er Handel med Metal, og en væsentlig Del af Firmaets Omsætning ligger paa Eksport af Metalaffald. Der beskæftiges 20 Mennesker i Virksomheden. — — —

Med Skulderstroppen, der ikke glider, som „Grundsten“ blev Trikotagefabrikken OMO startet i 1932 i Læssøesgade 17. Indtil Dato har Fabriken gennemgaaet en rivende Udvikling, idet en fremragende Ledelse og dygtige Teknikere har ført OMO Undertøjet saaledes paa Markedet, at det i Dag staar i forreste Række blandt de virkelig efterspurgte. Da man foruden at paasætte den ovenanførte, geniale Skulderstrop tillige fremstillede Undertøjet i de fineste, blødeste og mest holdbare Kvaliteter, varede det ikke længe før OMO Undertøjets Succes var fastslaet. Paa Grund af denne øjeblikkelige Succes,

maatte man omgaaende finde andre og større Lokalteter, og tillige supplere Materialet med de mest moderne og fuldt ud tidssvarende Maskiner. Lokalerne fandt man paa H.C.Ørstedesvej 22 C., hvor Fabriken nu fortsætter sin Opblomstring under



*F. G. Berg,
Direktør.*



*O. Mogensens,
Direktør.*



Interiør fra OMO Tricotagefabrik, A/S.

Ledelse af Direktørerne F. G. Berg og O. Mogensen, efter at den i 1936 blev omdannet til Aktieselskab. OMO Fabrikens Initiativ og smagfulde Evne til at fremstille noget nyt, smukt og praktisk, vil komme til at sætte sit Præg paa den danske Undertøjsproduktion



Interiør fra OMO Tricotagefabrik, A/S.

langt frem i de kommende Aar. Firmaet beskæftigede i Starten 3 Personer, men har nu ca. 60 Mennesker i Arbejde hver Dag. — — —

Frederik Hansens Strømpfabrik blev grundlagt i 1931 af Frederik Hansen, som tidligere havde været Værkfører paa en Tricotagefabrik. Frederik Hansen begyndte meget smaat i et lille Lokale i Raadmandsgade, men efter faa Aars Forløb maatte han udvide og flyttede til H. C. Ørstedsvej, hvor der i Dag beskæftiges ca. 10 Mennesker. Frederik Hansen har specialiseret sig paa Fremstilling af Damestrømper af enhver Art, som forhandles i Forretninger over hele Landet. — — —



*Chr. Nielsen,
Vognmand.*

Chr. Niensens Vognmandsforretning, med Kontor H. C. Ørstedsvej 46 og Garageanlæg Howitzvej 50, blev grundlagt i 1912 paa Svanholmsvej som Bud-Expres. I 1913 købtes det første Hestekøretøj, og i Krigsaarene havde Chr. Nielsen allerede 3 Heste-Drosker og 1 Landauer foruden Arbejdsvogne, hvorfor han ophørte med Bud-Expressen. I 1919 solgtes Hestekøretøjerne, Lastbiler anskaffedes, og Firmaet var særligt baseret paa Flytteforretning. Denne ophævedes 1930, og Firmaet, der nu er en stor og kendt Forretning med 12

Lastbiler af forskellig Størrelse, 2 Paahængsvogne samt en speciel Vogn til Transport af svært eller langt Gods op til 10 Tons, beskæftiger sig hovedsagelig med Kørsel for De forenede Papirfabriker.



3 Tons Lastbil.

Københavns Papir- og Kartonfabrik, Schønbergs Papirvarefabrik, Københavns nye Bølgepapfabrik og Københavns ny Tømmerhandel. Chr. Nielsen er af gammel Vognmandsslægt. (Faderen, I.P.Nielsen, var Vognmand 1898—1930 paa Frederiksberg) og Sønnen Erik Nielsen begyndte selvstændig Vognmandsforretning i 1936.



4 T. m. hydraulisk Tippelad.

Firmaet, der i nogle Aar drev Dana Turisttrafik, agter nu at genoptage og udvide denne Virksomhed. — — —



Vognparken, Garageanlægget Howitzvej 50.



*Chr. Olsen,
Ingeniør.*

Firmaet Chr. Olsen & Meilgaard Mortensen blev grundlagt i 1919 af Ingeniør Chr. Olsen og M. Meilgaard Mortensen, der begge i en Aarrække havde været ansat paa Vølund A/S som henholdsvis Ingeniør og Overmontør.



Varmecentral i Hostrups Havn.

Formaalet med den ny Virksomhed var Installation af Centralvarmeanlæg, Gas- og Vand-anlæg samt Sanitetsanlæg. Desuden specielt Rørledninger for højt Tryk, paa saavel private som paa offentlige Bygninger.

Firmaet har i de forløbne Aar udført Arbejder paa en Række af Byens største Bygningskomplekser, offentlige Bygninger, Fabriksbygninger, Beboelseskarrere og Villaer, blandt andet paa H. C. Ørstedsværket, Københavns og Frederiksbergs Gasværker, Frederiksberg Svømmehal, Statsradiofonbygningen, Det kongelige Teater, Astoria, Vesterport, alle Direktør Harald Simonsens Bygninger, Københavns Amts Sygehus og flere Hospitaler.



Varmecentral i „Vesterport“.

I 1926 udtraadte M. Meilgaard Mortensen af Firmaet, som siden er ført videre af Ingeniør Chr. Olsen.

Virksomheden beskæftiger — foruden to Ingeniører, flere Værkførere og adskillige Overmontører — cirka 50 Mand.

Firmaet begyndte i Vesterbrogade 27, men flyttede i 1922 til egen Ejendom, Vodroffs Tværgade 6.



Varmecentral i Hotel Astoria.

Bogtrykkeriet Kandrup & Wunsch blev grundlagt i 1919 paa H. C. Ørstedsvvej 22 A af de nuværende Indehavere Im. L. Kandrup og P. B. Wunsch. I 1924 købte Firmaet Bygningen Fuglevangsvej 13, der blev fuldstændig ombygget, og der indrettedes et i enhver Henseende moderne Bogtrykkeri. Virksomheden har været i stadig Fremgang, og beskæftiger nu 30 Mand. En Række videnskabelige Værker, Fagblade ogUGEblade er i de forløbne Aar udgaaet fra Bogtrykkeriet. — — —

A/S Oscar Bloch blev grundlagt omkring Aar 1900 af Oscar Bloch



Et Hjørne af Lommetørklædefabrikken.

med det Formaal at drive en gros Handel med Lommetørklæder. I 1926 blev Firmaet omdannet til A/S med Fabrikant Oscar Bloch som administrerende Direktør. I 1934 begyndte Firmaet egen Fabrikation af Lommetørklæder i Dr. Tværgade 54, hvor Lokalerne imidlertid hurtigt blev for smaa, hvorfor det i 1936 flyttede til store og moderne Lokaler, Bülowssvej 34. Firmaet, der har en betydelig Eksport til Skandinavien,

beskæftiger ca. 30 Mand. — Virksomheden fabrikkerer endvidere Hals-tørklæder og har lanceret Lommetørklæder, indpakket og vasket, de saakaldte „Ever white“, en Idé, der har gjort stor Lykke. — — —

A/S Jul. A. Jørgensens Kiks-, Biscuits-, Vaffel- & Marcipanfabriker, Aarhus, der hører til Landets største indenfor Branchen, blev grundlagt i 1908 af Fabrikant Jul. A. Jørgensen. Den landskendte Virksomhed, der som saa mange andre store Virksomheder begyndte under ganske smaa Forhold, beskæftiger nu ca. 300 Mennesker og har en daglig Produktion paa over 6½ Tons færdige Salgsvarer. I 1935 blev Firmaet omdannet til et Familieaktieselskab og samtidig oprettedes en Filialfabrik i København, idet Aktieselskabet købte den kendte Reinhard

van Hauen's Biscuitfabrik paa Frederiksberg. Stifteren, der i 33 Aar selv har ledet den omfattende Virksomhed, overdrog ved Omdannelsen til Aktieselskab den daglige Ledelse til Sønnerne Flemming og Hans Jørgensen, der er administrerende Direk-



*Jul. A. Jørgensen, R.,
Grundlægger.*



*Hans Jørgensen,
cand. pharm., Direktør.*

tører for henholdsvis Fabriken i Aarhus og Fabriken i København. Det har været af meget stor Betydning for Firmaet, at man oprettede Filialfabriken i København, som nu beskæftiger ca. 65 Mennesker og har tilført Firmaet en betydelig Meromsætning. Direktør Hans Jørgensen, der er cand. pharm., har faaet sin handelsmæssige Uddannelse dels ved Hovedfabriken i Aarhus og dels ved i 5 Aar at være ansat i Det Danske Medicinal- og Kemikaliekompagni's Handelsafdeling. Fabriken i Aarhus staar overfor en betydelig Udvidelse saavel af Bygninger som af Maskinanlæg, hvilket vil medføre at Firmaet inden 1937 staar som den mest moderne og en af de største Fabriker i Skandinavien i sin Art. Naar hertil føjes, at Firmaets Eksport baade til Østen og Middelhavslandene er i stadig Vækst, vil man kunne danne sig et Billede af den store Virksomhed, der helt og holdent er skabt af en af vort Lands dygtige Mænd, Fabrikant Jul. A. Jørgensen. — — —

Hestehandler Jens Hansen startede i 1904 paa Gl. Kongevej 11. I 1910 lejede han den nuværende Stald, Falkoner Allé 12, og købte i 1914 hele Ejendommen. Stalden maatte snart udvides, og der er nu Plads til 40 Heste. Hestehandlens store Dage med Import



Eksterior fra Hestehandler Jens Hansens Ejendom.

og Eksport til Tyskland er i Bilernes Tidsalder et næsten overstaet Stadium, men Jens Hansen gør dog stadig Forretninger med Tyskland, og herhjemme har han bl. a. Leverancer til Den kgl. Stald, Herregaarden Vallø, Københavns Kommune, Bryggerierne etc. — — —

Firmaet J. C. Haarlev, Segelkesvej 5, blev grundlagt i 1878 af Tømrermester S. N. Haarlev. I 1899 indtraadte Sønnen, Tømrermester J. C. Haarlev, som fortsatte Firmaet alene efter Faderens Død i 1914. Firmaet har udført mange store Arbejder i de forløbne Aar. Fra de senere Aar kan nævnes: Strandmarksskolen i Hvidovre, A/S Saxhøjs Boligkompleks ved Aalholmsvej, Fog & Mørups Fabriksbygning paa

Holger Danskesvej, Brønshøjvænge paa Frederikssundsvej, Udvidelse af Maskinfabrikken Atlas, Køletaarnet paa Finsensværket paa Frederiksberg o. a. Firmaet, der siden 1935 bistaas af Sønnen, Tømrermester Kaj Haarlev, beskæftiger 20—30 Mand. — — —



Militærsygehuset paa Tagensvej.



*Axel Kjærsgaard,
Direktør.*

Standard-Bio, Falkoner Allé 73, ledes af Direktør Axel Kjærsgaard, der er uddannet som Bankmand. I 1929 kom han ind i Ledelsen af Standard-Bio, og fra 1934 har han været godkendt Leder efter Loven af Marts 1933. Axel



*Interiør fra Standard-Bio,
Falkoner Allé 73.*

Kjærsgaard har moderniseret og ombygget Teatret flere Gange, sidst i 1936, og der er nu 292 Pladser. I 1936 blev Direktør Kjærsgaard Medlem af Bestyrelsen i Biografteater-Foreningen for København og Omegn, hvor han beklæder Stillingen som Sekretær. — — —



J. P. Isaksen.

Tømremester J. P. Isaksen, Nylandsvej 67, etablerede sit Firma i 1916 efter at være blevet uddannet her i Landet og i Udlandet. Forretningen har al Tid været alsidigt anlagt, og talrige Fabriksbygninger saa vel som Beboelseshuse og Villaer er opført med dens Medvirken foruden adskillige Ombygnings- og Reparationsarbejder. Af Fabriksbygninger kan nævnes F. L. Smidth & Co.'s Maskinværksteder og Jernstøberier, Sadolin & Holmblads Fabrik, Rønning & Gjerløffs Fabrik, Jernkontorets Lagre o. m. a.

Af Beboelseshuse er der Grund til at nævne Lemnoshus ved



Lemnoshus (1935).

Kastrupvej og Boligkomplekset Brøndkærvej-Bykildevej. Og endelig skal af større Ombygninger nævnes Bygningerne ved Kronprinsessegades Gennemskæring, Købmagerhus o. s. v. I 1934 blev Tømrerimester Thorvald Hansen, der i 15 Aar havde været knyttet til Firmaet, optaget som Kompagnon, og Forretningen drives nu under Firmanavnet J. P. Isaksen & Co. — Virksomheden, der ledes af begge Indehaverne, beskæftiger indtil 25 Mennesker. — — —



Jernkontorets Lagre (1936).

N. E. Gunnarsons Trælasthandel, Godthaabsvej 152, er grundlagt i 1914 af Eneindehaveren, Grosserer N. E. Gunnarson. Virksomheden

begyndte som en en gros Forretning med Kontor i Prinsesse Mariæ Allé 13, hvor den havde til Huse til 1920, da den paa Grund af omfattende Udvidelser flyttede til Vestre Boulevard 17, hvor den forblev i 11 Aar under stadig fremadskridende Udvikling. I en Periode af denne Tid drev Gunnarson samtidig et Savværk i Sverige. Fra 1931 indtræder en Ændring i Virksomhedens Drift, blandt andet foraarsaget ved de forskellige Importbegrænsninger, og Firmaet opretter nu egne Lagerpladser og træder i direkte Handelsforbindelse med Forbrugerne, idet hele Virksomheden samtidig flytter

til Godthaabsvej 152. Firmaet er i stadig jævn og solid Fremgang — —

I 1909 startede N. Mikkelsen Sørensen sit Firma, idet han begyndte selvstændig Virksomhed som Murermester og Entreprenør. Det

blev, som Aarene gik, et mægtigt Foretagende, idet N. Mikkelsen Sørensen's forbløffende Energi og arbejdsskabende Evne gav ham en enestaaende Karrière.

Foruden et meget omfattende



*N. E. Gunnarson,
Grosserer.*



*N. Mikkelsen Sørensen,
Murermester, Entreprenør.*



Teglværkerne „Grønland“.



Skoleholdergaarden.

Boligbyggeri har Firmaet blandt andet udført følgende store Arbejder: Vesterport, Shellhuset, Administrationsbygning for A/S Titan, Tricotage- og Konfektionsfabrik for Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, og for Ti-

den har Firmaet en Administrations- og Lagerbygning for F. D. B. under Opførelse. Ogsaa i Udlandet har Firmaet haft Arbejde, saaledes den danske Pavillon paa Verdensudstillingen i Barcelona samt det danske Studenterhus i Paris. -- N. Mikkelsen Sørensen nød stor Anseelse i sit Laug, Københavns Murer- og Stenhuggerlaug, hvor han beklædte adskillige Tillidsposter. -- I Tiden efter Sønderjyllands Genforening med Danmark erhvervede Mikkelsen Sørensen tre Teglværker ved Flensborg Fjord; de drives under Navnet Teglværkerne „Grønland“, Egersund. Et særligt Salgskontor for disse Værker blev oprettet i København under Navnet „Sønderjydske Teglinde“.



Kontor og Lagerbygning for F. D. B., Njalsgade.

Denne Gren af Virksomheden ledes af Grosserer J. L. Bennike, der tillige er Prokurist i Hovedfirmaet. -- I 1936 afgik N. Mikkelsen Sørensen ved Dø-

den, men Firmaet føres videre under samme Navn af hans to Sønner, Muremestrene Johannes Sørensen og Jørgen Juul Sørensen.

Virksomheden har Kontor Nordre Fasanvej 217.



Titan, Tagensvej.



*Johs. Alkjær,
Tømremester.*

Tømremester Johs. Alkjær, Nordre Fasanvej 80, begyndte selvstændig i 1910 med Bygning af Drivhuse som Speciale, og han var den første, der fuldstændig specialiserede sig paa dette Omraade. Af større Arbejder kan nævnes: Handelsgartner



*Stilladsarbejde ved
Sct. Johannes Kirkens Spir.*

H. Suhrs Drivhusanlæg i Taarnby, Sophus Mohrs paa Tesdorpsvej, Waterstradts, Carlsberg Bryggeriernes og mange andre af vore større

Gartneriers Drivhusanlæg, en lang Række Drivhuse til private samt Vinterhaver. I de senere Aar har Tømremester Alkjær optaget almindelige Bygningsarbejder, blandt andet Aage Lichtingers Cigarfabrik, Jagtvej (se S. 1057), Beboelsesbygningen Haslegade 8 -10, Stilladsarbejdet ved Opbygningen af Sct. Johannes Kirkens Spir og desuden en



Mohrs Drivhusanlæg.

Del større Ombygnings- og Udstillingsarbejder, blandt andet Gartnerens Jubilæumsudstilling i Forum i 1927. Alkjær er fra 1930 Vurderingsmester i Københavns Brandforsikring. — — —

Tømremester Johs. Hansen, Wilkensvej 22, begyndte selvstændig Virksomhed i 1927 efter i en Aarrække at have virket som Tømremester for Arbejdernes

Andelsboligforening. De første Arbejder var fortrinsvis Villaer, men Johs. Hansen fik hurtigt overdraget Arbejdet paa større Bygninger, blandt andet paa Bygningskomplekset paa Hjørnet af Tomsgaardsvej og Frederiksborgvej, Ejen-



*Johs. Hansen,
Tømremester.*



Wilkensgaard.



A/S Klinten, Bellmannsgade.

deriksborgvej, Husassistenternes Alderdomshjem, Salvator-Gaarden,

Hostrups Have
 og Valbyport 1,
 2, 3, og for egen
 Regning Wil-
 kensvej 10—28,
 ialt 21 Opgange
 med tilsammen
 godt 200 Lejlig-
 heder plus Bu-
 tikker. — Johs.
 Hansen er des-
 uden Medlem af
 forskellige Byg-
 geselskaber, for
 hvilke han har



Husassistenternes Stiftelse.

udført Tømrerarbejdet. Tømrermester Johs. Hansen forestaar selv

den daglige Le-
 delse af den
 store Virksom-
 hed.

Siden 1935
 har han været
 bistaect af Son-
 nen, Tømrerme-
 ster Egon Han-
 sen.

Firmaet be-
 skæftiger for Ti-
 den cirka 65
 Mand. - - -



Arbejdernes Andelsboligforening.

Holger Johansens Væveri, Flintholm Allé 10, blev grundlagt i Herlev i 1933 af den nuværende Indehaver, Ingeniør cand. polyt. Holger Johansen, der overtog Maskinerne fra I. N. Schmidts Væveri i Svendborg.

Formaalet med Virksomheden var Fabrikation af Kjoletøjer af Uld og Silke, og det lykkedes Firmaet hurtigt at skabe en stadig forøget Omsætning.

I 1936 flyttede Firmaet til egen Fabrikbygning, hvor der er fuldtud moderne og lyse Fabriklokaler.



*Holger Johansen,
Ingeniør, cand. polyt.*

Firmaet har specialiseret sig i Kjoletøjer, som de fremstilles i Greiz-Gera i Tyskland.



*Eksteriør
fra Holger Johansens Væveri.*

Der beskæftiges ca. 30 Mennesker i Firmaet, og Virksomheden er Leverandør til Grossister og Stormagasiner.



Interiør fra Holger Johansens Væveri.



*J. Bunch,
Direktør.*

A/S Dansk Specialfabrik Benko, Finsensvej 78, blev grundlagt i 1930 paa Tagensvej 97 som en Fortsættelse af Fabrikken Planet, der var blevet grundlagt i 1918 af Direktør Bunch. Formaalet med det ny Aktieselskab var Fabrikation af Flaskecapsler, som tidligere var blevet importeret. I Begyndelsen indskrænkede Fabrikationen sig til det verdenskendte Kork-N-Seal, men efterhaanden har Firmaet optaget Fabrikation af Benko-Bajonetlaag, som er blevet en stor Artikel i saavel Danmark som Sverige. Endvidere har Firmaet optaget



A/S Dansk Specialfabrik Beneco.

Fabrikationen af Skruelaag og „Alka“ Kapsel, som er et verdenskendt Lukke af Aluminium og anvendes paa Mineralvands- og Øflasker. En stadig forøget Omsætning medførte, at Firmaet i 1935 flyttede Fabrikken til Finsensvej 78 til egen Fabrikbygning, særlig opført til Formaalet, og i 1936 opførtes en Tilbygning, indrettet til Fa-

brikation af Fyldepenne og Pencils. Firmaet er endvidere begyndt at fremstille Cyklelygter, Vinduesviskere til Automobiles, Barber-Slibemaskiner og andre Artikler. Firmaet, der beskæftiger omtrent 100 Mand, ledes af Direktør J. Bunch. ---

I 1883 ankom her til Landet, paa Foranledning af Firmaet Axel Prior, den italienske Mosaikmester V. Odorico for at lede en Mosaikafdeling for Firmaet (Kbhvn. S. 516). V. Odorico, der paa sit Felt var en stor Dygtighed, har ledet Udførelsen af en Række meget kendte og betydningsfulde Mosaikarbejder her i Landet, bl. a. paa Glyptoteket, Raadhuset, Amalienborg Slot, Frederiksberg Slot, Immanuelskirken, Jesuskirken, Gl. Carlsberg Bibliotek, Hirschsprungs Museum og flere Hospitaler og Skoler. Hertil kommer en Række lignende store Arbejder i Norge og Sverige. I 1921 trak V. Odorico sig tilbage, og Sønerne U. og T. Odorico grundlagde Firmaet Brdr. Odorico, som, siden Umberto Odorico trak sig tilbage, føres videre af T. og P. Odorico. T. og P. Odorico har ligeledes udført Mosaikarbejder ved en Række offentlige, kommunale og private Ejendomme i København og Omegn, bl. a. for Politigaarden, flere Skoler, Hospitaler o. l. Firmaet udfører endvidere Terrazzoarbejder og har paa dette Omraade specialiseret sig i Trappebeklædning og haft talrige større Arbejder. Der beskæftiges

ca. 35 Mand og Brd. Odorico deltager selv i det daglige Arbejde. Firmaet har til Huse paa La Coursvej 3. I 1908 fik V. Odorico Guldmedaille fra det kgl. Handelsmuseum i Venedig og Grandprix og Guldmedaille paa den italienske Udstilling i 1908. ---



P. Odorico.



T. Odorico.

Ingeniør cand. polyt. Johs. I. Baastrup begyndte i 1921 selvstændig Ingeniørvirksomhed med Fabrikation af elektriske Kontakture anvendelige til mange forskellige Formaal, f.Eks. Tænding og Slukning af Lyset i Butikker, Lysreklamer etc. Efterhaanden udvidedes Virksomheden til ogsaa at omfatte Trappeautomater, Relais etc. I 1925 optoges Fabrikationen af Osteskæreren „Jib“, en Artikel, som Ingeniør Baastrup opfandt og lod patentbeskytte i en hel Række Lande. I 1928 flyttede han til større Lokaler paa Grundtvigsvej 18, og i 1935 overtoges Ejendommen Kong Georgsvej 42, hvor han nu har indrettet et mønsterværdigt Værksted udstyret med alle mulige tekniske Finesser til Fabrikationen af de overordentlig fine Apparater. Ingeniør Baastrup, der personlig leder sin Virksomhed, sysler fremdeles med nye Opfindelser og har i flere Aar været Leverandør til de fleste af vore største Virksomheder og desuden til København og Frederiksberg Kommuner, Statsradiofonien etc. — — —



*Johs. I. Baastrup,
Ingeniør, cand. polyt.*

Murermester G. C. Andersen grundlagde sit Firma i 1908 i Sorø. I 1921 flyttede han til Godthaabsvej 94 i København, hvor Firmaet siden har haft til Huse. Af større Arbejder, Virksomheden har udført, kan nævnes Rækkebebyggelserne ved Fuglebakken, Solvænget, Skovvænget, Parkvænget og Sundvænget. Murermester G. C. Andersen er Bygherre og bygger for egen Regning. — — —

Tømrmester Henning Petersen, Benzonsvej 7, begyndte som selvstændig Tømrmester i 1933. Til hans Arbejder hører Tømrerarbejdet paa F. D. B.s Konfektionsfabrik paa Artillerivej, paa Kedel- og Lagerbygningen for Fællesforeningen og desuden i en Række Villaer. Hertil kommer Tømrerarbejdet i den hypermoderne Ejendom, Grønningen 7—9 (Hjørnet af Hammerensgade), som er opført af

A/S Daros, og i Poul Bergsøes nye Fabriks- og Lagerbygning paa Bülowvej. For Tiden udfører Henning Petersen blandt andet Tømrerarbejdet paa de nye Ejendoms-komplekser „Mi-



*Henning Petersen,
Tømrmester.*



*Grønningen 7—9,
Hj. af Hammerensgade.*



F. D. B.s Konfektionsfabrik.

lanogaarden“ (11 Opgange, 114 Lejligheder) paa Hjørnet af Venedigvej—Palermovej—Milanovej og „Korsikagaarden“ (17 Opgange, 174 Lejligheder) i Karréen Milanovej—Palermovej—Strandlodsvej—Korsikavej.

Henning Petersen forestaar selv den daglige Ledelse og er sin egen Konduktør. —

Bagermester C. Baunsgaard, Ndr. Fasanvej 162, startede sin Virksomhed i 1921, og i 1929 aabnede han en Filial i Borupsallé. Der beskæftiges i Dag ca. 15 Mennesker i Forretningen, der er en af de største i Kvarteret, og den har et udmærket Renommé. Bagermester C. Baunsgaard er af gammel Bagerslægt fra Landet (4 Generationer). — — —

Aktieselskabet Wilhelm & Sander Hansen, Roskildevej 37, blev etableret i 1935 som Ingeniørforretning for Fremstilling af Vandrensningsanlæg, Maskiner og Apparater for Bryggerier (specielt Aluminium-Lagertanks, Skyllemaskiner, Mæskekedler m.m.). Det fremstiller bl.a. Jernkonstruktioner og Beholdere af Aluminium og rustfrit Staal. Det har ud-



*Sander Hansen,
Ingeniør, cand. polyt.*

ført Jernkonstruktionen til det nye Univer-



*Erik Wilhelm,
Ingeniør, cand. polyt.*

sitetsbibliotek samt dettes Boghylder (ialt en Længde af 10 km), Benzin-Beholderen til „Maxzoni“, og det har faaet Leverancen af Lygtepæle til Storstrømsbroen. Firmaets Speciale er elektrisk Svejsning, og det beskæftiger 20—30 Mand, heraf flere Ingeniører og Konstruktører. I 1937 flytter det til egen Fabrik. — — —

Firmaet A. Jespersen & Søn, Oscar Ellingersvej 17, blev startet i 1902 af Murermester A. Jespersen og udvikledes efterhaanden til en ret betydelig og anset Murerforretning.

Af Bygninger, som er opført i denne Periode, kan nævnes: Løveapoteket, Kommuneskolen i Vigerslev Alle, Arbejderboligen for Københavns Kommune, Vigerslev Allé, Aandssvageanstalten Ebberødgaards store Udvidelse i Aarene 1918—23, adskillige større Boligkarréer



*A. Jespersen,
Murermester.*

for A/S Kalkværksgrundene paa Østerbro m. fl. I 1922 indtraadte Murermester A. Jespersens ældste Søn, Ingeniør cand. polyt. P. Kern Jespersen, efter at være blevet uddannet i herværende og amerikanske Virksomheder, i Firmaet, som antog Nav-



*P. Kern Jespersen,
Ingeniør, cand. polyt.*

net A. Jespersen & Søn, og udvidedes til i højere Grad end tidligere at

paatage sig Udførelsen af Entreprenørarbejder. Firmaet udfører alt almindeligt Murer- og Entreprenørarbejde, men har særlig specialiseret sig i Jernbeton- og Husbygningsarbejder, saavel Boligbyggeri som Fabriks- og Forretningsbygninger, Hospitaler, Broer etc., og har udført en lang

Række betydelige Byggearbejder, hvoraf kan nævnes: Jernbetonbygninger paa herværende Gasværker, Børsbroen, Prinsensbro, Broen



Luftbillede af Sundby Hospital.

over Nørrebrogade ved Slangstrupbanen, General Motors Fabrik i Aldersrogade, Papirfabrikkernes store nye Anlæg ved Nørrebro Godsstation (Kartonfabrik, Lagerbygning, Kraftcentral m. m.), Papirfabrikken i Silkeborg og Næstved, Brdr. Brauns Tobaksfabrik i Holmbladsgade, Holbechs nye



Luftbillede af Kartonfabrikken.



Luftbillede af General Motors Fabrik.

Speciale udfører Firmaet Sprøjtepuksarbejder, Tætnings- og Forstærkningsarbejder, og det har bl. a. udført en Forstærkning af Fundamenterne for Ribe Domkirkes Kor, ved Forstening af Sandet under de gamle Fundamenter.

I 1935 er Murermester A. Jespersens yngste Søn, Murermester H. Kern Jespersen, indtraadt som Medarbejder i Firmaet. — — — —

Tømremester O. J. F. Nielsen, C. F. Richsvej 28, startede sit Firma i 1912. Blandt hans første Arbejder kan nævnes: Taarnet paa Christiansborg Slot, en Tankbygning for St. Nord. Telegraf Selskab og for Otto Mønsted, store Arbejder paa Ørstedsværket, Posthuset i Købmagergade, Slagelse Sygehus og Posthuset i Stege samt en Del Villaer, blandt andet Egmont H. Petersens Villa i Hellerup.

Tømremester Nielsens Arbejder er i

Ejendom paa Amager-torv, Kvindernes Bygning i Niels Hemmingsensgade, Kontorbygning for Statsanstalten for Livsforsikring i Havnegade, Sundby Hospitals store Udvidelse i 1925, Nordisk Insulinlaboratoriums nye Fabriksbygninger og Niels Steensens Hospital. Som særligt



Børsbroen.



Christiansborg Slots Taarn.



*O. J. F. Nielsen,
Tømremester.*

det væsentlige udført i Jernbeton. I 1936 trak Tømrermester Nielsen sig tilbage, hvorefter hans to Sønner fører Firmaet videre. — — —

H. P. Kastrup-Nielsen overtog i 1904 den af Faderen, Fr. Nielsen, i 1872 grundlagte Tømrermestervirksomhed. Fr. Nielsen udførte i de Aar, han drev Virksomheden, mange store Arbejder, saavel offentlige (kommunale) som private; blandt andet K. F. U. M.s første store Bygningskompleks, Kirken i Dannebrogsgade, Langelinie Pavillonon o. fl.



*Fr. Nielsen,
Tømrermester.*

Efter at Kastrup-Nielsen overtog Virksomheden, er der ligeledes udført mange store Arbejder, blandt andet den store Udvidelse af Nationalbanken, nogle Kirker, flere Skoler (Frede-



*H. P. Kastrup-Nielsen,
Tømrermester.*

rikssundsvej-, Park Allé-, Dyssegaardsskolen o. fl.), Det kgl. danske Musikkonservatorium, Palais Plessen i Kristianiagade, Kgl. Octr. Brandassurance Co. paa Højbroplads, Bispebjerg Krematorie, Missionshotellet i Løngangsstræde, Trifolium paa Fabriksvej, Sct. Lucas Stiftelse's Hospital og Børnehjem paa Bernstorffsvej. Desuden en Del Fabriksbygninger og endelig Etatsraad H. N. Andersens Villa i Charlottenlund, Nordisk Kaffe Kompagnis Bygning i Frihavnen, mange større Villaer og en Del Ombygninger.

Firmaet, der har til Huse C. F. Richsvej 65, ledes stadig af H. P. Kastrup-Nielsen, der siden 1935 har været bistaaet af Sønnen, Tømrermester Axel Kastrup-Nielsen. — — —

Firmaet Hornemann & Hansen blev stiftet i 1885 af cand. polyt. Frederik Hornemann og Grosserer Alfred Walther Hansen (som senere antog Familienavnet Grut) med Slibning og Polering af Spejlglasruder som Formaal.

I 1889 opløstes Kompagniskabet, og Forretningen overgik til Aktieselskabet Hornemann & Hansens Glasfabrik med cand. polyt. Frederik Hornemann og Grosserer Jacob S. Meyer som Direktører. Aktiekapitalen var Kr. 75.000 fordelt paa fire Aktionærer: Fr. Hornemann, Alf. W. Grut, Jacob S. Meyer og Albert Berendsen.

I 1903 ophævedes Aktieselskabet, og Forretningen fortsattes som ansvarligt Firma under Navn af Hornemann & Hansens Glasfabrik ved Frederik Hornemann og J. S. Meyer.

Sidstnævnte, J. S. Meyer, afgik ved Døden i Aaret 1910, hvorefter



*Sofus Oppenheim,
Direktør.*

Firmaet blev fortsat med Frederik Hornemann som Eneindehaver indtil 1918, da Frederik Hornemann overdrog Firmaet til Direktørerne i det nær tilknyttede Firma M. I. Meyer A/S, Axel Andersen og Sofus Oppenheim, som siden har videreført det un-



*Axel Andersen,
Direktør.*

der Firma Hornemann & Hansens Glasfabrik ved Fr. Hornemann & J. S. Meyers Eftf. Siden Firmaets Start har det haft til Huse Finsensvej 1. — — —

Firmaet Brødrene A. & H. Green blev grundlagt i 1929 paa Jagtvej 125 som Kolonialforretning.



A. Green.

I 1932 blev der oprettet en Filial paa Falkoner Allé 5 og i 1936 yderligere en paa Peter Bangsvej 99, som ses paa nedenstaaende Billede.



H. Green.

Firmaet forhandler Kaffe, Kolonial, Konserves og Vin.

I 1937 bliver Forretningen udvidet med en ny Afdeling i „Vinkelgaarden“ paa Tomsgaardsvej. Der beskæftiges 10 Mennesker i Firmaet.



Peter Bangsvej 99.

Den daglige Ledelse af den omfattende Virksomhed forestaas stadig af de to Brødre, A. & H. Green. —

Skuespillerinden Fru Else Albeck debuterede paa Det ny Teater i 1922 som Abigael i „Ambrosius“. Fruen, der havde faaet sin dramatiske Uddannelse hos Ellen Rindom, forblev ved Det ny Teater i 10 Aar. I Roller fra denne Periode erindrer man Ragnhild i „Svend Dyrings Hus“, Hanne i „Den gamle Historie“ af Dr. juris. Svend Clausen, Elisabeth i „Familien Barrett“ og Marie i Sv. Langes „En Forbryder“. De senere Aar har Fruen haft Engagement paa følgende Teatre: Fønix, Apollo, Nørrebros Teater og Friluftsteatret i Dyrehaven, og nu senest ved „Dansk Kultur Samfund“s Scene. — — — —



*Fru Else Albeck,
Skuespillerinde.*

Tømrermester Paul Thygesen, Samfunds Allé 21, arbejdede som Formand hos Tømrermester Arboe fra 1897, begyndte egen Virksom-

hed i Fredensborggade i 1908 og har i Aarenes Løb udført en Række Arbejder for Stat og Kommune, bl. a. Toldkammerbygningen paa Godsbanegaarden, Nørrebros Ilgodsstation og Kommuneskolen paa Bispebjerg; desuden har han bygget Boligkarreer paa Enghavevej og i Ny-



*Fru Johanne From
Thygesen.*



*Paul Thygesen,
Tømrermester.*

brogade samt ca. 200 Villaer. Endvidere Chevroletfabrikkerne, Katolsk Kirke, Solbjerg-Karréerne med ca. 130 Opgange, Løvgaarden, Hostruphave (se S. 134) og Dalgas Hus paa Dalgas Boulevard. Paul Thygesens Hustru, Fru Johanne From Thygesen, der er kendt som en betydelig Forkæmperske for Kvindesagen, dannede i sin Tid Kvindeudvalg med

Sylvia Pio for at fremme Kvindernes Interesse for aktiv Deltagelse i Politik. Fruen, der deltager i Dansk Kvindesamfunds Arbejde og Fredssagen, er en Personlighed indenfor den social-demokratiske Organisation. — — — —



Dalgashus.



*Adolf Pedersen.
Murermester, Entreprenør.*

Murermester og Entreprenør Adolf Pedersen, Glahnsallé 5, begyndte sin Virksomhed som Mester i 1913 med Opførelse af Villaer.

I en Aarrække virkede han som Murerformand paa mange store Bygningskomplekser, f. Eks. paa „Ny Mølle“ paa Amager, Københavns Politigaard, Jagtkarreen m. fl., og han udførte samtidig Murerarbejdet som Mester paa Villaer og Fabriksbygninger.

Siden 1933 har han udelukkende helliget sig sin egen Virksomhed og i de følgende Aar udført Murerentreprisen paa en betydelig Række Nybygninger, f. Eks. paa Karreen paa Fridtjof Nansens Plads—Østbanegade—Gefionsgade, Hjørnet af Østbanegade og hele den ene Side af Lindenovsgade, Grønningen Nr.3, Badmintonhallen i Randersgade, Hjørnet af Strandvejen og Carl Nielsens Allé, Karréen Peter Bangsvej—Glahns Allé—Hattensens Allé, Hjørnet af H. C. Ørstedesvej og Svanemosegaardsvej, Hjørnet af Finsensvej og Eversvej, Biografteatret „Nora Bio“ med flere.

Desuden har han udført Murerarbejdet paa en Del Villaer og Ombygninger. -- For Tiden udfører Firmaet paa Grunden, hvor det gamle Brønshøj Tivoli laa, Murerarbejdet paa en Nybyg-



Fridtjof Nansens Plads—Østbanegade—Gefionsgade



Hjørnet af Strandvejen og Carl Nielsens Allé.



„Bella Bio“ under Opførelse.

ning, hvor der skal være Butikker, Banklokaler, Restaurant med mere



Svanemosegårdsvej og Ørstedsvvej.

samt et meget stort og moderne Biografteater, „Bella Bio“. - - -

Nestlé, Nordisk Aktieselskab, Roskildevej 43, blev stiftet i 1932,



Nestlé, Nordisk Aktieselskab, Roskildevej 43.



Nestlé, Nordisk Aktieselskab, Roskildevej 43.

og Fabrikken blev bygget færdig i 1934. Selskabet driver Fabrikation af og Handel med Chokolade og Marcipan, og det fremstiller udelukkende Kvalitetsvarer. Takket være Fabrikken's tip-top moderne Installation i Forbindelse med Varernes høje Standard, viser Omsætningen en bestandig stigende Kurve.

Firmaets Varer har overalt mødt en overvældende god Modtagelse, Virksomheden har stadig maattet udvide, og Fabrikken beskæftiger nu ca. 180 Mennesker.

Selskabets Aktiekapital udgør 1,250,000 Kroner, og dets Bestyrelse bestaar af: Direktør G. J. Gosch, Formand, Højesteretssagfører Arne Kemp og Direktør J. Fatton.

Dets Direktion bestaar af: G. J. Gosch, administrerende Direktør, og Erik Nyholm, Direktør. — — —

Teatrenes Films-Kontor A/S, Frederiksberg Allé 41, blev grundlagt i 1932 af Direktør John Olsen, der var begyndt i 1910 hos M. P. Sales, London, og var der i fem Aar, hvorefter han kom til Danmark. — John Olsen & Co. startede i 1916 A/S Oversea Film Trading Co., København, London og New York, og i 1923 First National og United Artist.

Direktør Olsen har ladet bygge Colosseum, Odense Paladsteater, Scala Bio og Aladdin Teater og er stadig Medejer af disse undtagen Scala Bio. Desuden bygger han Lyngbys nye Studie og er Medejer af Filmsatelieret „Asa“, Lyngby. Direktør John Olsen har lavet tre danske Film: „Husassistenten“, „Bag Københavns Kulisser“ og „Sol over Danmark“. — —



*John Olsen,
Direktør.*

Ingeniør Aage Christian Thorning-Christensen, Frederiksberg Allé 58—60, grundlagde i 1922 sit eget Entreprenørfirma med Speciale: tidssvarende Vejbelægninger — særlig Asfalt. Af større Arbejder i Tidernes Løb kan nævnes Sydhavnskvarteret, Finsensvej og Dronningens Tværgade.

Ingeniør Thorning-Christensen, der har faaet en meget grundig Uddannelse, har i mange Aar haft Ansættelse i Udlandet, saaledes var han 1912—13 Jernbeton-Ingeniør for The Buenos Aires & Pacifik Railway Co., Buenos Aires, 1913—14 ledende Bygningsingeniør ved Udvidelsesarbejder for The Smithfield & Argentine Heat Co., Ltd., Zarate, Argentina,



Aage Chr. Thorning-Christensen, Ingeniør.

1914 Ingeniør hos Ingeniør A. Rye-Clausen, København, ved Jernbaneudstikning, 1915—18 ledende Ingeniør ved Bygningen af Träslöf Fiskehamn, Halland, Sverige (for Ingeniør Erik Bruun), 1918—20 Medstifter af og administrerende Direktør for Codanværftet A/S, København. Billedet viser „Triton“, der blev bygget af



Codanværftet med „Triton“ før Afløbningen.

Thorning-Christensen paa Codanværftet. Med sine 1000 Tons Lastevne er det det største Motorskib, der nogen Sinde er bygget af Jernbeton. I de senere Aar har Thorning-Christensen ogsaa interesseret sig for Byggevirksomhed og opfører for Tiden for egen Regning det højmoderne meget omtalte Komplex „Høje Skodsborg“, der ved sin Beliggenhed i Rundetaarns Højde over Øresund bliver noget ganske enestaaende her i Landet. Thorning-Christensen ejer flere store Ejendomme i København og paa Frederiksberg. — — —



Fra Opførelsen af Høje Skodsborg.



Transport af en 15 m lang Kedel.

Lastbilcentra-
len, ved Robert
Møllgaard, Fre-
deriksberg Allé
14, blev startet
i 1921 med 1
Lastbil paa Ve-
sterbrogade 198.
I 1922 flyttede

Firmaet til Herluf Trollesgade under Navnet Auto-Ekspressen. Denne Forretning solgtes i 1924, og R. Møllgaard startede derefter Lastbilcentralen med Garager i Bredgade til 1925, derefter Gl. Kongevej 4 og fra 1933 den nuværende Adresse. I Aarenes Løb har R. Møllgaard oparbejdet en solid Kundekreds af de største Firmaer indenfor Maskin-Industrien baade i København og Provin- sen, og han har desuden samar- bejdet og haft Kørsel for Faleks Redningskorps siden 1924. Firmaet disponerer nu over 14 Lastbiler, den ene en 8 Tons Lastbil, der er den største i København, særlig beregnet til Transport af store Kedler og Maskindele. Forretningens Speciale er Behandling af og Kørsel med Maskingods, og der findes en særlig Entreprenør-Afdeling for Installation og Flytning af tunge Maskiner, Kraner etc. — — — —



Eksteriør fra Lastbilcentralen.

Tømrmester og Entreprenør A. H. Beck, Smallegade 46, rejste efter endt Uddannelse ud i Verden beskæftiget henholdsvis som Tømmermand og Baadsmænd. Disse Rejser stod paa i ca. 4 Aar, indtil Verdenskrigens Udbrud. Da de store Løjre blev bygget herhjemme, blev Beck Tømmerformand, først i Barfredshøjlejren og senere i Køgelejren, hvorefter han blev antaget som Bygningskonduktør hos Tømmermester H. J. Kornerup-Koch. Her blev Beck i ca. 5 Aar, indtil han i 1921 begyndte selvstændig Forretning. I Aarenes Løb har Tømmermester Beck bygget en lang Række Villaer og udført meget Arbejde ved Pilotering med Træ- og Jernbetonpæle, Ombygninger og Ved-



*A. H. Beck,
Tømmermester.*

ligeholdelse af Ejendomme, endvidere Bolværks- og Vandbygningsarbejder.

Blandt alle disse Arbejder kan nævnes en Fabriksbygning

for Nordisk Elektricitets Selskab og en Fabriksbygning for Ingeniør A. Gernow; for Københavns Kommune er blandt andet udført følgende Arbejder:

Sundby Havn, Kajmur i Gasværkshavnen, Indfatningsvægge for Dagrenovation (Østkysten af Amager), Bolværker i Damhussøen for Udvidelse af



Kranbro. — A/S Carl Nielsen.

Roskildevej, Bolværker i Lundehussøen for Udvidelse af Lyngbyvej, Bro i Kanalen ved Fisketorvet, Opstilling af store Kranbroer til A/S Carl Nielsen, Jernbjælkelag til Østre Gasværk, Bolværksreparationer for Københavns Havnevæsen og Fabriksbygning for A S Grand Danois.

Endvidere Tomrerarbejdet ved Opstilling af Dante Sojlen og Jernbetonvillaer for Ingeniør E. Ishøj.



Betonvilla efter særligt System, Blæksbjerg.



*Th. Sr. Thomsen,
Apoteker.*

Gammel Kongevejs Apotek, der er beliggende Gl. Kongevej 82, blev oprettet i Aaret 1919.

Den nuværende Indehaver, Apoteker Th. Sv. Thomsen, overtog Apoteket i 1925.

Apoteker Thomsen var Assistent paa Steins kemiske Laboratorium fra 1897—1914, Apoteksvisitator fra 1914—1925, Bestyrelsesmedlem i Dansk Farmaceutforening fra 1903—1905, Bestyrelsesmedlem i Danmarks Apotekerforening fra 1926—29 og bestrider nu en Række andre Tillidshverv.

Der beskæftiges 11 Personer i Gammel Kongevejs Apotek, deraf 4 Kandidater, 3 Defektricer og 1 Discipel.

Hosstaaende Billede viser et Eksteriør fra Gl. Kongevejs Apotek, Hjørnet af Gl. Kongevej og Forhaabningsholms Allé.



Gammel Kongevejs Apotek.

„Velvet“ Dame-Frisør- & Skønhedsinstitut, Gl. Kongevej 100, blev startet i 1936 af Frøken Karen Jensen, der er uddannet paa et førende Skønheds-Institut. Dame-Frisørsalonen og Skønheds-Instituttet er holdt i lyse, venlige Farver og udstyret efter allernyeste Mønster med alt fra Højfjeldssol og moderne Maskiner til Haarets Pleje, til de mindste Detailler paa Frisør- og Skønhedsplejens Omraade.



Frøken Karen Jensen.



Interiør fra „Velvet“.

Købmd. Sophus Lund grundlagde sin Forretning i 1889 paa Gl. Kongevej 135. I 1900 købte han Ejendommen Gl. Kongevej 133, hvor han indrettede en stor Vinafdeling i Forbindelse med den oprindelige Urtekramhandel. Sonnen, Godtfred Lund, skal i nær Fremtid overlage Firmaet, der er en af de ældste Købmandsforretninger paa Frederiksberg. ---



Sophus Lunds Købmandsforretning.

Johannes Niensens Slagterforretning, Gammel Kongevej 147, blev grundlagt i 1911 af den nuværende Indehaver, Johs. Nielsen.



*Johannes Nielsen,
Slagter.*

Forretningen er smukt og stilfuldt indrettet, og den fører Okse-, Kalve- og Lammekød og desuden Flæsk og Fjerkræ, alt i de bedste Kvaliteter, en Standard, Indehaveren sætter en Ære i at opretholde.

Johannes Nielsen, der er udlært indenfor Branchen, har dygtigt og energisk forstaaet at føre sin Forretning frem, og udvidede i 1931 Virksomheden betydeligt, idet han etablerede en Afdeling for Charcuteri i Lokalet ved Siden af.

Firmaet, der er kendt vidt omkring i Kvarteret, er en af de førende Slagterforretninger paa Frederiksberg. ---



Eksterior fra Johannes Niensens Slagterforretning.

Murermester og Entreprenør Charles Christensen begyndte som selvstændig i 1911 og udførte i de første Aar en Del mindre Arbejder, dels Villaer, dels Smaahuse og Ombygninger. Fra 1920–25 virkede Chas. Christensen som teknisk Konsulent i Københavns Alm. Bolig-Selskab, hvor han deltog i Planlæggelsen og Udførelsen af og førte Tilsyn med Opførelsen af samtlige de Ejendoms-Komplekser, som blev opført i dette Tidsrum. I 1925 genoptog Chas. Christensen sin Murermester- og Entreprenørvirksomhed, og i de forløbne Aar har han udført mange betydelige Arbejder, blandt andet Kastelshaven paa Kastelsvej, Hvidkildegaard i Borups Allé og Ordruphuse paa Ordrupvej. Desuden har Chas. Christensen været Bygherre for en Serie Rækkehuse, delvis paa Hulgaardsvej, Hvidkildevvej og ved Ordrup Station (tilsammen ca. 80 Opgange). I Fællesskab med Gas- og Vandmester Seemann opførte han i 1932 „Marienhøj“ paa Hjørnet af Duevej og Mariendalsvej, med 12 Opgange, og tillige en Bebyggelse af Rækkehuse i Svanevænget.

For Tiden opfører Chas. Christensen for egen Regning en Beboelseshusbygning med flad Taghave paa Liebsvej, en Byggeform som her i Landet endnu er ret ukendt. Den bliver paa 8 Opgange med 64 helt igennem moderne Lejligheder. Til Tider beskæftiger Firmaet op til 300 Mand, almindeligvis ca. 50. — — —



Luftbillede af „Hostrups Have“.

Ovenstaaende bringer vi et Billede fra „Hostrups Have“, opført af Direktør Harald Simonsen (se Bindet om Kbhvn., S. 929–930). — — —

Firmaet C. V. Hansen blev grundlagt i 1928 af C. V. Hansen med det Formaal at forhandle Motorecykler (Triumph), for hvilke han



*C. V. Hansen,
Grosserer.*

straks ved Star-
ten havde faaet
Eneforhandling
i København.
Firmaet begynd-
te i smaa Loka-
ler i Frederiks-
berg Bredegade
17, men det er i
Aarenes Løb lyk-
kedes C. V. Han-
sen at skabe en



*Eksteriør fra Firmaet
C. V. Hansen.*

stadig forøget Omsætning, og flere Udvidelser har gradvis fundet Sted, indtil han i 1935 erhvervede Ejendommen, hvor han straks opførte tidssvarende Butik, Lager og Kontorbygning. I 1936 foretog han en betydelig Udvidelse og Modernisering af Værksted og Lagerlokaler. I 1934 blev C. V. Hansen aut. Nimbus-Forhandler for København og Omegn, og det er lykkedes ham at skabe et stort Salg af denne anerkendte danske Motorcykle. — C. V. Hansen leder selv sin Virksomhed, der beskæftiger 12 Mand fast. --- --- ---



Interiør fra Firmaet.



*Alva Jørgensen,
Tømrermester.*

Efter at Tømrer-
ster Alva Jørgensen
(Dr. Abildgaards Al-
lé), der er af gammel
Haandværkerslægt,
havde taget Konstruk-
tøreksamen i 1927 og
i Tiden 1931—33 hav-
de arbejdet for et her-
værende Bygningsfir-
ma, begyndte han i
1933 som selvstændig



*Skatteræsenets Admini-
strationsbygning.*

Tømrermester og udførte i den første Tid en Del Villaarbejder i Køben-
havn og Oplandet. I 1934 fik han overdraget Tømrerarbejdet ved et
store Bygningskompleks for Frederiksberg Kommune og samme Aar
Tømrerarbejdet ved Københavns Skattevæsenens nye Bygning. Endvidere
har han udført Tømrerarbejdet paa Rødovre Kommuneskole, paa Bog-
handlernes Hus, paa Bygningskomplekset „Lundehusparken“ paa Hjør-
net af Tuborgvej og Emdrupvej og flere større og mindre Villaer. — —



A. P. Petersen,
Grosserer.

Firmaet A. P. Petersen, Kong Georgsvej 13, blev startet i 1905 af nuværende Eneindehaver, Grosserer A. P. Petersen, med en gros Handel og Import af Konserver, Krydderier og Kemikalier samt Fabrikation af Husholdningsartikler: Soya,



Eksterior fra Firmaet
A. P. Petersen.

Kulør, Sennep og lignende. — Forretningen begyndte under beskedne Forhold, men har efterhaanden udviklet sig til at beskæftige en betydelig Arbejdsstyrke.

I 1934 flyttede Firmaet fra Bjelkes Allé til Kong Georgsvej 13 i nyopførte og specielt indrettede Lokaler for denne Branche. — — — —

C. A. Lundstedt & Co. A/S, Fabriken Emo, Vodroffsvej 4—6, er startet med det Formaal at drive Handel med og Fabrikation af Bageriartikler, med Marmelade og Pyntefrugter som Specialitet. Lederen, E. Mogensen, der har gennemgaaet en alsidig Uddannelse i Ind- og Udland, har i de faa Aar, Virksomheden har eksisteret, formaaet at skabe Respekt for Firmaets Produkter og Tillid blandt Kunderne. Forretningen har været i stadig Fremgang og er netop flyttet hen i nye tidssvarende Lokaler og har samtidig moderniseret Fabriksvirksomheden med Udvidelse for Øje. — — —

Wipla Dental Laboratoriet, Kong Georgsvej 15, blev startet i Danmark i 1925 af Sønderjyden, Dentist Mart. Schmidt.

„Wipla“ er Navnet paa en Chrom-Nikkel-Legering til kunstige Ganer i Stedet for Kautschuk, og det blev i 1919 første Gang anvendt til kunstige Ganer hos Firmaet Fried. Krupp i Essen. I Dag forarbejdes Wipla-Ganer over hele Verden. Indehaveren af Wipla



Fabrikant M. Schmidt.



Interior fra Wipla Laboratoriet.

Laboratoriet, Fabrikant M. Schmidt, praktiserede som Dentist før 1925 i Sønderjylland, og har saaledes Ministeriets Tilladelse til al Udførelse af Tandbehandling.

Virksomheden beskæftiger i Dag 20 Mennesker, og Firmaet leverer til alle Tandlæger og Tandteknikere over hele Landet. — — —



Eksteriør fra Wipla Laboratoriet.



Bagergaarden : 1876.

I 1888 overgik Ejendom og Bageri til Bager A. Vollmer, i 1896 til Reinh. van Hauen, der i 1910 købte Nabogrundene, og herpaa opførtes i 1914 en Fabrikbygning til Bageri og Biscuitfabrik med nye og tidssvarende Ovne og Maskiner.

Fra 1934 er Ejendom, Bageri og Fabrikvirksomhed overgaaet til Brødrene Leo Mac og James Mac van Hauen.

Ejendommen er den ældste Bagergaard paa Frederiksberg.

Hosstaaende bringes 2 Billeder fra Bagergaarden, Gl. Kongevej 177, et fra 1876 i dens oprindelige Skikkelse og et fra 1905, som den ser ud nu. — — —

Firmaet Reinh. van Hauen, Bagergaarden, Frederiksberggade 23, Mikkellbryggergade 2—4—6, er en af Landets ældste Forretninger, idet den er grundlagt i 1750. I 1918 overdroges Ejendommen til Fabrikejer Reinh. van Hauen, og i 1933 overgik den og Bageriet til Bager, cand. phil. Leo Mac van Hauen. Bagergaarden blev i 1935 ombygget og udvidet af den nuværende Indehaver.

Grundlæggelsen af Firmaet paa Frederiksberg skete, da Bager H. O. Pløtz i 1876 købte Grunden Gl. Kongevej 177, hvor han ved Arkitekt, Professor Chr. Thuren lod opføre den nuværende Facadebygning.



Bagergaarden : 1905.



Parti af den nye Fugledam i Zoologisk Have.

Som Slutstenen paa Afsnittet om Frederiksberg bringer vi ovenstaaende, smukke og interessante Optagelse af Fugledammen i Zoologisk Have (se endvidere Side 10 og 80—81).

DANMARKS AMTER OG DERES MÆND

Redigeret af
OSVALD OSVALD
under Medvirkning af Videnskabsmænd,
Fagfolk og stedlige Medarbejdere



Københavns Amt
Udover Frederiksberg

AKTS. HAFNIA HANDELSFORLAGET • KØBENHAVN
MCMXXXVII

Copyright 1937

Bogtryk: K. Rosendahl, Esbjerg.

Reproduktioner: A. Hammerschmidts Clichèfabrik, Aarhus

Sokkelund Herred.

Sokkelund Herred, det største i Amtet, omfatter følgende Sogne: Hellerup, Maglegaard, Ordrup, Gentofte, Skovshoved, Lyngby, Taarbæk, Søllerød, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Hvidovre, Taarnby, Kastrup og St. Magleby. Deraf hører de 5 førstnævnte under Gentofte Kommune, Lyngby og Taarbæk hører sammen i en Sognekommune, Søllerød er egen Sognekommune ligesom Gladsaxe (med Annekset Herlev), Rødovre og Hvidovre. Taarnby Kommune omfatter Taarnby og Kastrup Sogn, medens St. Magleby er delt i to Sognekommuner, nemlig St. Magleby og Dragør



Luftbillede af Tuborg Fabrikker med Omgivelser.

Kommune. Vi vil nu først omtale de Sogne, der strækker sig langs Øresund fra Hovedstadens Nordgrænse til Grænsen for Frederiksberg Amt. —

Hellerup Sogn.

Passerer man ad Strandvejen langs Kysten nordpaa, kommer man uden mærkbar Overgang først til Hellerup, det store Trafikknudepunkt for Nord- og Kystbanen, samt den elektrificerede Klampenborgbane, der nu ogsaa har Forbindelse med Frederiksberg over Vanløse.

Hellerup har takket været Baner og Sporveje gennemgaaet en rivende Udvikling. Hovedgaden, Strandvejen, bærer Præg af det nære Naboskab med Hovedstaden: flotte Butikker, elegante Restauranter med Klublokaler, neonstraalende Biografer og en næsten overvældende Trafik.

Foruden Tuborg Havn og Hellerup Havn har Byen en moderne Lystbaadehavn med Rø- og Kanoklubber.

Sognet har dels bymæssig Bebyggelse og dels en meget omfattende Villabebyggelse. Blandt de mange Virksomheder, som vil blive nærmere omtalt i det efterfølgende, indtager Tuborgs Fabrikker en dominerende Plads. Denne store Virksomhed sammensluttedes i 1894 med De forenede Bryggerier. (Se Bindet om København Side 331—334). —

Maglegaard Sogn.

Maglegaard Sogn, mellem Hellerup og Charlottenlund, er en i 1918 udskilt Del af Hellerup og Gentofte Sogne og omfatter fortrinsvis en udstrakt nyere Villabebyggelse. Fra gammel Tid erindres det meget søgte Traktørsted „Constantia“ og en Række kendte Landsteder, hvorom Vejsnavnene i Sognet endnu minder.

Firmaet Brødrene Andersen & Co. blev startet i 1921 af Peter Andersen med Broderen Evald Andersen og Faderen Lars Andersen som Kompagnoner. Efter et Par Aars Forløb udtraadte L. Andersen, og Brdr. Peter og Evald Andersen er nu Firmaets eneste Indehavere. Begge har i sin Tid lært Handelen i det gamle Firma I. Lütken



*Peter Andersen,
Grosserer.*



*Evald Andersen,
Grosserer.*

Frigast & Co. i Nykøbing F. Derefter var Peter Andersen i en Aarrække i København ansat i Trælastens-gros-Firmaet Jens Nimb og ligeledes nogle Aar som Prokurist i Firmaet Oscar Peschardts Trælastimport.

Evald Andersen blev ansat i Trælastens-gros-Firmaet Preben Tommerup i København og senere sammen med Broderen i Oscar Peschardts Trælastimport.

Firmaet Brødrene Andersen & Co. har fra



Trælastløsning i Tuborg Havn.

sin Start udelukkende handlede i fast Regning med Trælaster en gros, direkte importeret fra Sverige, Finland og Rusland. Firmaet handlede oprindeligt kun med Tømmerhandlerne over hele Danmark,



Hjørne af Stabelpladsen.

men fra 1927 har det ogsaa optaget Handelen med de større Forbrugere og industrielle Virksomheder i København og paa Sjælland. Brødrene



Del af Lagerpladsen.

Andersen & Co. er det eneste Trælasterfirma i Hellerup, og iøvrigt i Gentofte Kommune, som importerer direkte fra Produktionslandene.

Firmaets Import, som er af betydeligt Omfang, foregaaer hovedsaa

geligt med Skibe til Tuborg Havn, og her har Firmaet indrettet en større Lagerplads, som med sin Beliggenhed langs med Tuborglinien er en af Landets smukkeste beliggende Tømmerpladser.

I Foraaret 1936 flyttede Firmaet sit Kontor fra København til Hellerup, Hellerupvej 8, og hele Virksomheden bliver paa denne Maade nu koncentreret omkring Tuborg Havn.



Udsigt over Lagerpladsen.



Flaskelager, Strandvejen 100.

den nuværende Indehaver, som er Søn af afdøde Vinhandler Peter Jørgensen. Forretningen omfatter nu ogsaa Firmaerne: Aug. Strøh's Vinhandel, Ved Stranden 8, og Asger Jørgensens Vinhandel, Frederiksberg Allé 1. Knud Jørgensen og hans to Sønner, Asger og Robert Jørgensen, leder i Fællesskab alle tre Forretninger fra Hovedforretningen i Hellerup, medens Forretningen i Frederiksberg Allé i det daglige ledes af Prokurist F. C. Holsted, og Aug. Strøh's Vinhandel af Fuldmægtig Poul Borgen. Naar man træder ind i Forretningen i Hellerup, fornemmer man straks den særlige Stemning, som er karakteristisk for denne Forretning. I Butikken løber en Frise af Frescomalerier Væggen rundt og illustrerer Vinens Vej fra Drue til Flaske. De store imponerende Kældere minder om et middelalderligt Kloster, — de samme tykke Mure, den samme dunkle Belysning, og saa Fustager og atter Fustager, og i de øvre Etager ligger fra Gulv til Loft Tusinder af Flasker. — —

Dansk Haarsigtefabrik, Strandvej 104, blev etableret i 1932 af Fabrikanterne Felix Christensen og Johannes Nielsen. Førstnævnte, der havde opholdt sig 22 Aar i Tyskland, blev i 1935 Eneindehaver af Virksomheden.



Interior fra Firmaet.

Massiv og værdig ligger Vinhandler Knud Jørgensens Ejendom paa Hjørnet af Strandvejen og Onsgaardsvej. I denne Blok rummes alle de Lokaler, som en Vinforretning af dette Format kræver: Butik, Kontorer og frem for alt de store vidtstrakte Lagre. — Knud Jørgensens Vinhandel er grundlagt i 1903 af



Kælder, Strandvejen 100.

Fabrikant Felix Christensen har altid arbejdet paa kun at bruge danske Materialer til Fremstillingen, der hovedsagelig foregaar ved Haandarbejde. Firmaet fremstiller ca. 110.000 Sifter om Aaret, hvilket dækker to Trediedele af det danske Forbrug. Fabrikken, der beskæftiger ca. 10 Mand, driver lidt Eksport. — —

Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Aktieselskab (NESA) blev stiftet den 28. November 1902 under Navn af Tuborg-Klampenborg elektriske Sporvej som et Datterselskab af De københavnske Sporveje, der nogle Aar i Forvejen var begyndt paa en omfattende Nyordning og Forbedring ved Indførelse af elektrisk Drift af den københavnske Sporvejstrafik. Selskabets Formaal var at anlægge og drive en elektrisk Sporvej ad Strandvejen fra Hellerup til Klampenborg (Linie 14), og til Fremstilling af den nødvendige elektriske Strøm blev der anlagt et Elektricitetsværk i Skovshoved.



*A. R. Angelo.
Direktør, Ingeniør, cand. polyt.*

Sporvejsdriften blev i 1909 udvidet med en Linie fra Hellerup ad Hellerupvej, Bernstorffsvej og Ordrupvej (Linie 15) og i 1926 med en Trolleyomnibuslinie fra Hellerup over Gentofte til Jægersborg; senere er Linie 15 forlagt fra Hellerupvej til Bernstorffsvej og Lyngbyvej. — Paa et ret tidligt Tidspunkt opstod der imidlertid Onske hos Beboerne i Hellerup om at faa elektrisk Strøm til Lys og mindre Motorer, hvorfor der i 1905 etableredes et midlertidigt Anlæg til dette Formaal i Hellerup. Men da Efterspørgslen efter Elektricitet stadig voksede, foretog Selskabet i 1906—07 en Udvidelse af Elektricitetsværket i Skovshoved, saaledes at der



Selskabets Administrationsbygning.



Administrationsbygningen ved Aften.

haanden blev udstrakt til hele det nordøstlige Sjælland, omfattende Københavns og Frederiksborg Amter samt Størstedelen af Roskilde Amt. Elektricitets-

leveringen blev Selskabets Hovedformaal, og i 1936 stammede af Selskabets samlede Indtægter paa ca. 11,5 Mill. Kr. kun 1,0 Mill. Kr. fra Sporvejsdriften. Trods gentagne Udvidelser

blev Elektricitetsværket i Skovshoved imidlertid snart for lille, og allerede i 1911 begyndte Selskabet derfor at købe Elektricitet fra Københavns Belysningsvæsen. Dette Køb er efterhaanden blevet af stort

Omfang, navnlig efter

at Ørstedsværket var taget i Brug. Yderligere sluttede Selskabet i 1912 Overens-

komst med Sydsvenska



Skovshoved Elektricitetsværk.



Hovedtransformatorstation Ærøgaard.

Kraftaktiebo-
lag om Leve-
ring af Elek-
tricitet fra
Vandkraftan-
læggene langs
Floden Lagan
i Halland. I
1914 blev det
første Søka-



Spurvejssløffen ved Klampenborg.

bel nedlagt mellem Helsingborg og Helsingør, og i December 1915 kunde Anlægget tages i Brug. Der er senere nedlagt yderligere 2 Søkabler under Øresund. Elektriciteten fra de svenske Vandkraftanlæg har haft stor Betydning for Selskabet og derigennem for dets Forbrugere, ikke mindst under Verdenskrigen og de første Aar derefter, idet det, takket være Vandkrafterelektriciteten, stadig lykkedes Selskabet at holde moderate Elektricitetspriser, til Trods for at Kulpriserne steg til utrolige Højder.

Yderligere skal nævnes, at Selskabet i Tidens Løb ogsaa er traadt i Samarbejde med Frederiksberg Elektricitetsværk og de to andre store sjællandske Elektricitetsforsyningselskaber, Nordvestsjælland's Elektricitetsværk og Sydøstsjælland's Elektricitets Aktieselskab, samt Falsters Højspændingsværk, saaledes at nu den største Del af Sjælland forsynes med svensk Elektricitet og — i regnfattige Perioder — med københavnsk Elektricitet. Det samlede Salg af Elektricitet beløb sig i 1936 til 151 Mill. kWh.

Selskabets Aktiekapital er 10 Mill. Kr., hvoraf Hovedparten ejes af Gentofte Kommune og Københavns Amsraad. Selskabets Balance androg i 1936 ca. 44 Mill. Kr.

Selskabet har i 1933—34 bygget en stor Administrationsbygning i Hellerup og ejer foruden de tre nævnte Trafiklinier og Elektricitetsværket i Skovshoved 6 Hovedtransformatorstationer samt 575 almindelige Transformatorstationer, medens selve

Ledningsnettets samlede Længde beløber sig til cirka 3200 km.

Selskabets Direktør er Ingeniør, cand. polyt. A. R. Angelo.

— — —



Trolleyomnibus med Bivogn.



*Lützhøft Christiansen,
Snedkermester.*

Snedkermester Lützhøft Christiansen, Rygaards Allé 5, grundlagde sit Firma i 1909.

Virksomheden omfatter alle Snedkerarbejder, Bygningsarbejder og Inventar.

Blandt Inventararbejder kan nævnes Inventaret til Ordrup-Charlottenlund Bank og Alterbord til Messiaskirken.

Af Bygningsarbejder, Firmaet har udført, kan nævnes til Studiebygningen i Hellerup, K. F. U. M.s Bygning i Gothersgade, Nationals Bygning paa Nørrevold, Lykkens Gave paa Ordrupvej, Høgshmindeparken paa Bernstorffsvej, for egen Regning Ejendommen Bernstorffsvej 133—137,

Landmandsbankens Gentofte Afd., Keramikerens Hus, Vestervænge paa Enghavevej og mange andre større Arbejder.

I 1934 optog Lützhøft Christiansen Sønnen, Otto Wilhelm Lützhøft Christiansen, og Svigersønnen, Helge Robert Kenneth Hansen, som Medindehavere i Firmaet. — Der beskæftiges gennemsnitligt 20—30 Mand i Virksomheden. — — —



Eksteriør fra Firmaet Lützhøft Christiansen.



Ejendommen Bernstorffsvej 133—137.

Efter Ansættelse ved Kbhv.s Vandværk og som Kbhv.s Stadsingeniør fra 1891—98, blev Ingeniør cand. polyt. G. R. Øllgaard ansat som Ingeniør for Bygningen af Gentofte Kommunes Vandværk 1898—1902. Han nedsatte sig derefter som raadgivende Ingeniør paa Strandvej 128, Hellerup, hvor Virksomheden endnu har til Huse, og hvor han i Aarenes Løb har projekteret og ledet Udførelsen af ca. 100 Nyanlæg og Udvidelser af Købstads- og større Stationsby-Vandværker, foruden Anlæg til Bryggerier, Sanatorier, Herregaarde m. m.. Firmaet har endvidere Afdelinger for Projektering af Kloak- og Rensningsanlæg, Vejanlæg, Jernbeton samt Sanitet og Varme- og Varmtvandsforsyningsanlæg, hvoraf der i Aarenes Løb er projekteret flere Tusinde Anlæg. Virksomheden er udelukkende projekterende og ledende. — Sønnen, cand. polyt. A. Øllgaard, er nu optaget i Firmaet. — — —



Filteranlæg i Elbodalen.



Georg Brandt,
Direktor.

Paa Strandvejen 149 ligger Hellerup og Omegns Bank, der blev stiftet i 1922. Dens Formaal er, som udtrykt i Navnet, at være en lokal Bank, og dens væsentligste Virke er da ogsaa i Gentofte Kommune. Bankens Bestyrelse er lokalt præget, og en Række ansete Mænd med fhv. Amtsraadsmedlem, Tømremester S. M. Grumstrup som Formand danner Bestyrelsen, medens Bankens Direktør er G. Brandt, der var med fra Starten. Banken har i de sidste 6 Aar givet et Udbytte til Aktionærerne paa 8 % p. a.

Aktiekapitalen er paa $\frac{1}{2}$ Million og Balancen ligger paa ca. 7.000.000 Kr. — I 1935 aabnedes en Lyngbyvej Afdeling, beliggende paa Hjørnet af Lyngbyvej og Turborgvej.

Banken har for nylig købt den store Ejendom Strandvej 159—161, Hjørnet af Hellerupvej, til hvilken velbeliggende Ejendom det er Hensigten at henflytte Banken i Løbet af indeværende Aar (1937).



Eksterior fra Hellerup og Omegns Bank.

— — —

Magasin du Nord, Hellerup Afdeling, Strandvej 159, blev startet i 1907, og siden 1919 har F. H. Søiberg været Indehaver af Afdelingen.

Forretningen beskæftiger 18 fastansatte Personer til Stadighed.



L. A. Krogh,
Apoteker.

— — —
Øregaard Apotek, Strandvej 203, blev oprettet i 1933 af den nuværende Ejer, Apoteker L. A. Krogh, der selv har indrettet hele Apoteket, der er meget elegant og moderne.

Det har f. Eks. et meget smukt Relief som Bomærke over Indgangsdøren.

Apoteket, der ligger i Hellerup Klubs Ejendom, har Ekspedition i Stueetagen, Laboratorium i Kælderen og Kontor med analytisk Laboratorium paa 1. Sal.

Der beskæftiges gennemgaaende 10 Mennesker i Øregaard Apotek. — — —

Hellerup Kulimport A/S blev stiftet i 1930 til Fortsættelse af en i Hellerup siden 1888 dreven Brændselsforretning, som i 1930 ejedes af Grosserer O. Ancher Nielsen. Da Udvidelsen af Tuborg Havn i 1929 var tilendebragt sikredes et større Areal til Oprettelse af en stor Import for Kul, Koks, Cinders og andre Brændselsmaterialer. Samtidig stiftedes Tuborg Havns Krankompagni A/S for Losning af de omtalte Varer. Hellerup Kulimport A/S anlagde moderne Siloer og Kontorbygning, og Importen har paa Grund af de i Tuborg Havn og



Hovedkontoret i Tuborg Havn.

Gentofte værende store Industriforetagender naaet en ret anselig Omsætning, som ogsaa paa Grund af Gentofte Kommunes tiltagende Vækst er i stadig Stigning. O. Ancher Nielsen er Selskabets administrerende Direktør. — — —



Lossende Damper udfor Firmaets Plads i Tuborg Havn.



*Albert Andersen,
Direktør.*

Albert Andersens Auto, med Bomærket de kendte 3 A'er, Strandvej 211, blev startet i 1927 af nuværende Indehaver Albert Andersen. Firmaet omfatter Autokørsel med 20 Luxusvogne med Chauffører, Automobilundervisning og Handel med Automobiler, og er bl. a. Forhandler af „Plymouth“ og de engelske „Standard“ Vogne. Albert Andersen har i de forløbne Aar oparbejdet Forretningen til en af de største af sin Art i Danmark.

Firmaet har en stor Benzintank, Service-Station, Automobilværksted, Garager og Vaskéhal, alt indrettet med moderne Maskiner og Inventar. Der beskæftiges mellem 40 og 50 Personer, og Albert Andersen, der har beskæftiget sig med Automobiler lige fra Barnsbø, hører med til vore kendte Motorfolk og har deltaget i mange Løb. Albert Andersen er Medstifter af Københavns Motorklub i 1912, af Vinteridrætsfor-



Eksterior fra Firmaet Albert Andersens Auto, Strandvej 211.

eningen i 1918 og er i Bestyrelsen i Dansk Motor Klub og er Medstifter af og Formand for „Dansk Kørerlærerforening“. — — —

Fabriken „Anticit“, Høyrups Allé 21, blev startet i 1923 af den nuværende Eneindehaver, Ingeniør C. Groot Jensen. Anticit er et mønsterbeskyttet Præparat til Bevaring af syltede Ting og Konservering af saa godt som alle Levnedsmidler. Det fabrikeres paa Fabriken og forhandles til Grossister, Detailforhandlere og Fabriker.

Præparatet, der forefindes i Pulverform, opnaaede i 1929 paa Kogestillingen i Tivoli Guldmalje og Diplom, og ligeledes i 1934 Diplom



En Anticit-Udstilling.

i Tivoli. — I 1934 udstillede „Anticit“ endvidere paa Købestævnet i Fredericia, hvorfra vi ovenstaaende bringer et Billede af Standen.

— — —
 Thorvald Petersens Cigarkassefabrik og Trælasterforretning, Strandparksvej 10—12, blev startet i 1901. Under og efter Verdenskrigen steg Firmaets Omsætning ganske betydeligt, saaledes at det nu leverer ca. 3,5 Millioner Kasser aarligt. Virksomheden har 66 Maskiner til Raadighed og vil i givet Fald kunne paatage sig at levere hele det danske Forbrug i Cigarkasser. Fabrikken har til Stadighed



Thorvald Petersens Cigarkassefabrik.



Skællemaskine-Hal.

foretaget meget betydelige Udviklinger og er nu fuldstændig moderne indrettet. Firmaet beskæftiger ca. 100 Mennesker og er i Stand til at effektuere Ordre af et hvilket som helst Omfang indenfor Virksomhedens Branche. Det aarlige Forbrug af raat Træ i hele Stammer alene til Cigarkassefabrikationen andrager ca. 2500 Kubikmeter.

Murermesterfirmaet Kr. Larsen & Fr. Mylting, Duntzfeldts Allé 6, Hellerup, er grundlagt i 1902 af Murermester Kr. Larsen. Firmaets Arbejde har navnlig været samlet om Opførelse af større og mindre Villaer samt Ombygning af ældre Ejendomme. Blandt Firmaets større Arbejder kan nævnes Ejendommen Kastelsvej 23—25, Gentofte Kommunes Garager og Maskinværksteder,

Højesteretssagfører Steglich-Petersens store Villa paa Øregaards Allé, Villaen Kildegaardsvej 74, og af større Ombygningsarbejder Strandvej Gasværks Kontorbygning og Retorthuse. Endelig Holbæk Amts Venstreblads Ejendom, og senere Ope-



Ejendommen Tranegaardsvej 72.

rations- og Badebygning paa Københavns Amts Sygehus.

I 1920 optoges Murermester Fr. Mylting som Kompagnon, og Arbejdet fortsattes i samme Bane. Bl. a. foretoges Ombygning af Daells Varehus's første Ejendom og af Singers Ejendom (se Bindet om København Side 221).

Murermester Kr. Larsen trak sig tilbage fra Firmaet i 1932 for



N. E. S. A.'s Ventesaal ved Dyrehaven under Opførelse.

at hellige sig sine mange Tillidshverv, bl. a. er han Repræsentant for Østifternes Kreditforening, Medlem af Bestyrelsen for A/S Hellerup og Omegns Bank og for A/S Frederiksholms Kalk- & Teglværker. Desuden er Kr. Larsen Medlem af Bestyrelsen i forskellige Foreninger, blandt andet er han Formand for Gentofte Sogns Haandværkerforening og Formand for Borgerhjemmet for Gentofte Kommune.

Fra 1921—33 var Kr. Larsen Medlem af Gentofte Kommunalbestyrelse og i 1935 blev han Medlem af Københavns Amdsraad.



Bolig og Maskinhus, Strandvejsgasværket.



Rensehus, Strandvejsgasværket.

I 1865 grundlagde Vognmand Hans Jensen en Vognmandsforretning paa Gaarden Johannedal, hvorfra den senere flyttede til Nordre Onsgaard. Hans Jensen havde Kørslen for Tuborg Bryggerierne i mange Aar og kørte Tømmer fra Geels Skov til Anlæggelsen af Tuborg Havn. I Halvfemserne fik han Kørslen for Strandvejs Gasværket, og denne er stadig Firmaets Hovederhverv. I 1902 købtes Ejendommen Tranegaardsvej 43, hvor der opførtes Staldbygninger etc. I 1918 døde Hans Jensen, og Sønnen, H. P. Jensen, overtog Firmaet, som nu kører med Lastbiler og driver kombineret Vognmandskørsel. — — —

Murermester Johan Nielsen, Almevej 2 B, begyndte som selvstændig i 1894 i Kompagni med Murermester Chr. Hansen under Firmanavn Hansen & Nielsen. I Slutningen af Halvfemserne og i Begyndelsen af det 20. Aarhundrede byggede Firmaet flere Villaer i Hellerup, der den Gang var ret ubebygget. Senere byggede det den store Ejendom paa Laboulevarden 50.

Nogle Aar senere traadte Chr. Hansen ud af Firmaet, som Johan Nielsen derefter fortsatte. Kort forinden havde det købt Ejendommen Blaagaardsgade 11, som blev stærkt moderniseret og nu ejes af Murermester Hansen. Samme Aar, som Chr. Hansen udtraadte, flyttede Johan Nielsen sine Kontorer sammen med Murermester Kr. Larsens, og han udførte i flere Aar en Del Arbejder sammen med Larsen, ogsaa efter at denne var traadt i Kompagni med Murermester Mylting.

I de senere Aar har Murermester Nielsen udført en Række Ombygninger og Reparationsarbejder paa ældre Ejendomme, og i over 25 Aar har han udført alt Murerarbejdet paa Jægersborg



Villa paa Carolinevej, Hellerup.

Kaserne, for hvilken han stadig er Murermester og udfører alle Arbejder indenfor sit Fag.

I de sidste 12 Aar har Johan Nielsen været fast Murermester ved Lægeforeningens Boliger paa Østerbro.

Her har han i Aarenes Løb udført alle de forskellige Reparationer.



Aaboulevard Nr. 50.

Tømrmester Jac. Schneidelbach, Charlottenlundvej 23, grundlagde sit Firma i 1919 med det Formaal at drive Tømrmester- og Entreprenørvirksomhed. Han har i Aarenes Løb haft forskellige Arbejder, dels for egen Regning, dels for forskellige Firmaer.

Han har bl. a. bygget Mørtelfabrikken i København, Heinrich Jessens Chocoladefabrik, Badmintonhallerne paa Frederiksberg og Amager, Ordrup Kapel, Kommunebiblioteket i Hellerup, Kirketaarnet paa Skovshoved Kirke, Landmandsbanken i Gentofte og desuden flere Hundrede Villaer og adskillige Ejendomme i København og Omegn; blandt disse kan nævnes Direktør Nobels Villa, Skelvej, Vinhandler Jørgensens Ejendomme, Strandvejen 100, Professor O. Borums Villa, Ehlersvej, Direktør H. Dahls Villa, Kildeskovsvej, og Kontorchef Neergaard Petersens Villa, Lyagervej. — — —



*Jac. Schneidelbach,
Tømrmester.*



Badmintonhal i Lembergsgade.



H. C. S. Rasborg,
Tømmerhandler.

Hellerup Trælasthan- del blev etableret i 1922 af den nuværende Indehaver Tømmerhandler Hein- rich C. S. Rasborg med Lokaler Svalevej 19. I 1930 flyttedes Forretningen til en større Plads paa den nuværende Adresse, Ingeborgvej 32. Da Firmaet stadig er i jævn Fremgang, blev der i 1935 yder- ligere erhvervet en 20.000 Kvadratalen stor Grund paa Søborg Hovedgade 172, hvor der blev opret- tet en Filial under Firmanavn Søborg Trælasthan- del. Virksomheden omfatter Handel med Trælast og Bygningsartikler, dels Leverancer til Nybyg- ninger og dels til adskillige industrielle Virksom- heder i København og Omegn. Der beskæftiges

normalt 15—20 Mand. — — —

Vognmand A. Jensen, Estersvej 45, startede i 1914 under smaa For- hold som Fragtmænd med Hestekøretøj. I 1918 anskaffede han den første Flytte-Omnibus, og siden har Flytning været Hovedforretningen.

Siden 1931 har Bilerne fuldstændig afløst Hestene, baade med Hensyn til Flytte- og Transportvognene. — — —

Aktieselskabet Robinson, Andersen & Co., Gersonsvej 7, Hellerup, startedes oprindelig af L. E. Andersen som en Indkøbsfilial for et af de største engelske Ægimportfirmaer. Starten fandt Sted i 1898 under beskedne Former, men i de følgende Aar udvidedes Virksomheden i betydelig Grad, og man maatte med faa Aars Mellemløb henflytte Kon- torer og Lagre til større Lokaler for at have den fornødne Plads til Raa- dighed.

Fra Begyndelsen havde Firmaet kun et Pakkeri i København; men efter faa Aars Forløb kunde man aabne et Pakkeri i Provinsen, og i Aarene derefter gik det Slag i Slag med Etablering af nye Pakke- stationer Landet over. Under Verdenskrigen omdannedes Firmaet til

et Aktieselskab med dansk og engelsk Kapi- tal, men Kapitalen er nu helt paa danske Hæn- der.

Efter Krigsaarene ud- videde Firmaet sin Virk- somhed til ogsaa at om- fatte svenske, litauiske, russiske, polske, rumæn- ske og bulgarske Æg.

De senere Aars Van- skeligheder i den interna-



L. E. Andersen,
Direktor.



Jorgen Klerk,
Direktor, Bestyr. Fmd.

tionale Handel har medført, at de af Firmaet startede Virksomheder i forskellige Lande nu arbejder som selvstændige Firmaer, saaledes at man her udelukkende beskæftiger sig med Køb og Salg af danske Æg og Ægprodukter.

Firmaet har været medvirkende ved Oprettelsen af det dansk-spanske Ægekspertselskab „Dorrec“, der virker som Salgsorganisation for de fire store danske Ægekspertfirmaer, og hvis Formaal var at oparbejde Salget af danske Æg til forskellige nye Markeder, specielt Spanien, Frankrig, Argentina og lignende. Endvidere har Firmaet sammen med to andre Ægfirmaer oprettet en dansk Fabrik for Tøræg og lignende Ægprodukter, hvorved der er opnaaet, at et betydeligt Kvantum danske Æg, der ellers har maattet sælges til meget lave Priser nu som tørrede og krystalliserede Ægprodukter finder Anvendelse i forskellige danske Virksomheder, der hidtil er blevet forsynet med importerede Ægprodukter.

Endelig har Firmaet paabegyndt en Fabrikation af frosne Æg, hvorved der ogsaa er fundet Udvej til Afsætning af et vist Kvantum danske Æg til et Forbrug, der tidligere dækkedes af importerede Varer. I Forbindelse med Firmaets Opkøb af Æg foretages ligeledes Opkøb af Huder og Skind.



Danske og svenske Filialer.

Selskabet startede i 1933 Aktieselskabet Robinson, Andersen & Co.'s Frugtcentral, der indkøber og sælger dansk Frugt, hovedsagelig gennem Selskabets Filialer, hvor ligeledes en Standard-Sortering og Pakning af Frugten finder Sted.

Selskabets Hovedkontor er beliggende paa Gersonsvej 7 i Hellerup; det har 26 Filialer Landet over og beskæftiger paa Kontorer og Lagre ca. 600 Mennesker, hvortil kommer, at adskillige Tusinde Ægindsamlere har en Fortjeneste ved at foretage Indsamling af Æg til Filialerne. — —

Ingeniør C. G. Jensen, der siden 1931 har drevet Ingeniør- og Entreprenørforretning under eget Navn, har nu Tegnestue paa Bernstorffsvej 2. Ingeniør Jensen har en meget alsidig Uddannelse, han har saaledes studeret Jernkonstruktioner hos „Bamag“ i Berlin et Aar, Jernbetonkonstruktioner hos Carl



Lorilleux & Co.'s Trykfarvefabrik.

Brandt i Düsseldorf et halvt Aar, har været ansat 6 Aar hos Christiani & Nielsen og derefter 13 Aar som Overingeniør hos A/S Højgaard & Schultz.

Ingeniør Jensen har blandt andet udført en Bro for D. S. B. i Lyngby, samt en for Slangerupbanen over Tuborgvej, Ford Motor Co.'s Kajmur i Sydhavnen, Vejle Dampmøllens Silopakhus (F. D. B.), Varmekanaler til H. C. Ørstedsværket, Etageadskillelser i Skodsborg Badesanatorium, omfattende Arbejder i Købbyen, Betonvejbælgning for Industriforeningen, den nye Krydsfinerfabrik i Næstved, Lorilleux & Co.'s Trykfarvefabrik paa Amager, Cyklefabrikken „Codan“ paa Frederiksberg og mange andre større Opgaver.

Af senere Arbejder bør nævnes den nye Frederiksholms Kanal Bro i København, Hovedstadens Brugsforenings ny Fabriksbygning, Klapbroen ved Karebæksminde, Betonveje for Aarhus, Maribo, Frederiksborg og Præstø Amter samt for forskellige Kommuner, dels svære Stampebetonveje dels lettere Vibrobetonveje. — Ingeniør C. G. Jensen er Medudgiver af den praktiske lille Haandbog „Teknisk Staabi“. — — —



Klapbro, Karebæksminde.

Ejendommen Bernstorffsvej 100 blev bygget omkring Aar 1900, samtidig med at der blev indrettet en Købmandsforretning.

I 1917 købte Folmer Matthiassen Ejendommen og overtog Forretningen.

I 1918 foretog han en større Udvidelse og Modernisering, og Forretningen blev hurtigt en anset Købmandsforretning i Kvarteret.

Folmer Matthiassen, der var Formand for Hellerup Handelsforening i 10 Aar, døde i Aaret 1932.

Efter hans Død driver hans Enke, Fru Cæcilie



*Folmer Matthiassen,
Købmand.*



Eksterior fra Firmaet Folmer Matthiassen.

Matthiassen, sammen med en Forretningsfører Virksomheden videre. —

Ingeniør cand. polyt. Carl Madsen, Lundegaardsvej 13, paabegyndte i 1906 selvstændig Ingeniørvirksomhed, efter i 3 Aar at have været ansat paa Alf. Jørgensen's Gæringsfysiologiske Laboratorium og i 11 Aar som Konsulent ved de samvirkende danske Andelssvineslagterier. Formaalet var fortrinsvis Projektering af Slagterier, Kølehuse, Konservesfabrikker, Destruktionsanstalter o. l. Det er saaledes Ingeniør Carl Madsen, der har været med til at indføre Kølemaskiner paa Slagterier, hvor der tidligere kun blev anvendt Ishuse. Han har projekteret og ledet Arbejdet ved en Række af Landets Andelssvineslagterier saavel som flere private Slagterier, og endvidere betydelige Ombygninger og Udvidelser af Slagterier.

Ingeniør Carl Madsen har desuden projekteret en væsentlig Del af Slagterierne i Sverige og enkelte i Norge. Hertil kommer Projektering af flere større Industrivirksomheder indenfor Fedevarebranchen, bl. a. Houlbergs nye Fabriksbygning i Købbyen og Udvidelser af andre Fabrikker.

Ingeniør Madsen er stadig Konsulent for Slagterier i saavel Danmark som Sverige, og han har projekteret Slagterier i Holland, Litauen, Polen og flere andre Lande. — — —



*Karl Vallentin,
Tømrermester.*

Tømrermester Karl Vallentin, Hvilevej 10, begyndte som Tømrermester i Aaret 1919 paa Jagtvej 12.

Han har udført Arbejdet i en Del store Ejendomme, blandt andet i Ejendommen Hjørnet af Øresundsgade og Randersgade, Hjørnet af Morsøvej og Vendsysselvej, Hjørnet af Skuldhøjs Allé og Floras Allé og desuden Arbejdet i Direktør Kampmanns Villa, Mosehøjvej.

Endvidere har Tømrermester Vallentin udført Kuplen paa Rundetaarn og Tømrerarbejdet i 6 Automatcafeer i København og i cirka 150 Villager. —

Der beskæftiges gennemgaaende 15—30 Mænd



Direktør Kampmanns Villa, Mosehøjvej.



Hjørnet af Morsøvej og Vendsysselvej.

nesker i Virksomheden, der har Plads Sejrgade 2. Tømrermester Karl



Hjørnet af Øresundsgade og Randersgade.

Vallentin forestaar stadig den daglige Ledelse af Firmaet. — — —

Efter at have erhvervet Borgerskab i 1905 grundlagde Chr. Søbjerg sin Virksomhed som Murermester- & Entreprenørfirma paa Ehlersvej 16, Hellerup. Firmaet Chr. Søbjerg & Søn dannedes efter at Sønnen, Ingeniør cand. polyt. H. Søbjerg havde udført Svendestykke som Murer i 1933. I Aarenes Løb er udført en Mængde Villaer o. l. samt følgende offentlige Bygninger: Tilbygningen til Hellerup Brandstation, Magle- gaardsskolen m. m. og endvidere en Del Ejendomme i København.

En stor Del af Firmaets Arbejder falder paa Reparationsarbejder, hvoraf er udført en ikke ringe Mængde, og til Tider beskæftiger Virksomheden op imod 20 Mand. Begge Firmaets Indehavere er aut. Kloak- mestre. — — —



Karen Volf.

Firmaet Karen Volf blev grundlagt 1890 af Chr. A. Volf og Karen Volf. Begyndelsen var i et lille Lokale paa Strandvej 78, hvor Fru Volf i en enkelt Ovn bagte de Smaakager, som i Aarenes Løb er blevet saa kendt over hele Landet. Det varede ikke længe, før Pladsen blev for trang, og i 1897 byggede Æg-



Chr. A. Volf.

teparret en til Formaalet egnet Fabriksbygning paa Margrethevej 3, hvor der i Aarenes Løb som Følge af stadig Fremgang er blevet foretaget flere Udvidelser. Samtidig hermed etableredes det kendte Konditori paa Strandvejen, og dette var i mange Aar det førende i Hellerup og Omegn. I 1917 solgtes det, og i Ste-



Interior fra Firmaet.

det byggedes en ny Ejendom paa Hjørnet af Lyngbyvej og Kildegaardsvej, og her blev indrettet et moderne Konditori, som nu drives af Sønnen, Holger Volf.

I 1935 afgik Chr. A. Volf ved Døden, og Firmaet føres nu videre af Fru Karen Volf, der stadig deltager i den daglige Ledelse, bistaaet af Datteren, Fru Harriet Regnar Jensen.

Karen Volfs Kiks og Biscuits forhandles gennem Forretninger over hele Landet. Fru Volf har i Aarenes Løb uddannet et stort Antal Elever, som nu sidder i egne Forretninger, saavel i Ind- som Udlandet.

Virksomheden beskæftiger jævnlig ca. 40 Mand.

For Fru Karen Volf, der om tre Aar kan fejre sit 50-aarige Forretningsjubilæum, maa det være en stor Tilfredsstillelse at se de gode Frugter af et langt Livs stræbsomme og energiske Arbejde. — —



Interior fra Firmaet.



Fabrikkens Automobiler.

I 1906 begyndte L. G. Jensen at fremstille Is, hvad der var noget helt nyt herhjemme, og Forretningen gik strygende. I 1907 rejste han til U. S. A. for at lære Iskremfabrikation, og herfra vendte han hjem i 1912. I 1914 startede han Amerikansk Iskrem Fryseri A/S, Onsgaardsvej 3, og i de følgende Aar udvidedes og moderniseredes Hellerup Fløde Is Fabrik stadig, og i 1934 købtes Onsgaardsvej 5, hvor der bl. a. blev bygget et nyt Anlæg til Fremstilling af 3000 Solstænger i Timen. Firmaet, der nu beskæftiger 60 Personer og har 13 Vogne, har 510 Forhandlere i København og Provinsen.

I 1935 fik „Hellerup Fløde-Is“ tildelt højeste Udmærkelse i London paa Verdens hidtil største Ice-Cream og Mejeriudstilling. — — —

Maskinsnedkeriet Ørehøj blev stiftet i 1921 som et Interessentskab, efter at Firmaet i 1917 havde overtaget I. Jochumsens Maskinsnedkeri paa Strandvej.

Firmaets Indehavere er Janus Hansen, Otto Jensen og Einer Petersen.

Firmaet opførte egen Fabriksbygning paa Charlottenlundvej 6, hvor det indrettede moderne Maskinsnedkeri.

Virksomheden omfatter Snedkerarbejder af enhver Art, Inventar og Bygningssnedkeri, og Firmaet har udført flere store Snedkerarbejder i Gentofte Kommune og Omegn, bl. a. Dele af Københavns Amtssygehus, N. E. S. A.'s Administrationsbygning, adskillige Skoler og mange forskellige private Bygninger.



Maskinsnedkeriet „Ørehøj“.



Københavns Amtssygehus.



N. E. S. A.'s Administrationsbygning.

Dame- og Herrefrisørsalonen „Vika“, Bernstorffsvej 67, blev oprettet i 1928 paa Kildegaardsvej af Fru Engelbrechtsen. I 1930 flyttede Firmaet, da Forholdene blev for smaa, til nuværende Bospæl, og her er der allerede foretaget flere Udviklinger.

Salonen, der til at begynde med kun var en Damesalon, er siden 1930, samtidig med at Herr Engelbrechtsen blev Medindehaver, gaaet over til ogsaa at omfatte Herrebehandling, og det er nu den største Frisørsalon i Nordre Birk. I 1933 blev der oprettet en speciel Skønhedsplejeafdeling, der drives efter Lesquendieu-Metoden og betjenes af 3 diplomuddannede Ekspertter.



Eksteriør fra Firmaet

Desuden forefindes en Afdeling for Salg af Parfumer og kosmetiske Artikler.

Der beskæftiges i Dag 17 Mennesker i den omfattende Virksomhed, som til Stadighed er undergivet Forvandlingens Love.



Interiør fra Firmaet.

I 1928 startede Grosserer H. C. Borch, efter en alsidig Uddannelse, sin Virksomhed som personligt Firma under eget Navn paa Lyngbyvej 72.

Forretningens Hovedforbindelse var det kendte Firma Georg von Giesche's Erben H. m. b. H., Breslau og Berlin, der havde Interesse i Eksport af Kul fra Polen, og denne Forbindelse betingede selvfølgelig en særlig Interesse i Salg af Bunkerkul i Danzig og Gdynia. Efterhaanden gik Firmaet delvis over til Import for egen Regning, ligesom det knyttede Forbindelse med engelske Eksporthuse. I 1930 omdannedes Virksomheden til et Interessentskab (for med større Kapital at kunne drive Importen for egen Regning) under



Flydende Bunkerkul-Indgivning.



Bunkerkul-Indgivning.

Navn af H. C. Borch & Co., idet Lensbaron Jørgen Gyldenkrone Rysensteen optoges som Kompagnon. Samtidig blev Kontoret flyttet til Livjægersgade 22. I 1931 optog Firmaet Eksport af Koksafharpning fra Skandinavien og Finland til Tyskland. I 1934 blev Virksomheden flyttet til Gentofte Kommune og fik Domicil paa Eggersvej 11, Hellerup.

Da disse Lokaler snart viste sig at være ganske utilstrækkelige, flyttedes Kontoret i 1937 til Strandvej 183, Hellerup, hvor der nu disponeres over store og moderne Lokaler.

I 1934 optog Firmaet en helt ny Forretning, der bestaar i at importere urensede Koks og lade disse gennemgaa en

Forædlingsproces, hvorefter de videre sælges til Detailforretninger samt eksporteres til Udland



Plads-Kran for Losning.

det. Til dette Formaal lejedes i Københavns Havn et Depot med Kran, hvori indbyggedes et effektivt, moderne Sorterværk.

I 1935 udvidedes denne Virksomhed med en Detailforretning, der fik Plads i Sydhavnen.

Denne Forretning lægger særlig Vægt paa at sælge Brændsel til Beboere i Gentofte Kommune, da Firmaet er det eneste uafhængige, direkte Importfirma her. I 1936 koncentreredes disse Pladsforretninger paa een Plads, idet Firmaet for et længere Aaremaal lejede et 4500 m² stort Areal ved Teglværkshavnen med 150 m Kajplads, hvor et moderne Anlæg skal indrettes.

Firmaet vil som det første i Danmark ved Hektolitersalg anvende justerede, helautomatiske Hektoliter-Udmaalings-Apparater. Dette betyder, at Køberne faar en længe ønsket Garanti for Kvantummet, en Garanti, som Forbrugerne sikkert vil vide at værdsætte. I Sæsonen beskæftiges en Snes Mand foruden alle de, der finder Beskæftigelse ved Transporten søværts, baade til og fra Lageret. I 1930 dannedes i Forening med Direktør Th. Dam, der udløstes i 1934, et Datterselskab, der hedder Borch & Gyldenkrone.

Firmaet, der sælger forskellige Maskiner i Skandinavien, væsentligst Maskiner til Sortering og Udlevering af Kul og Koks, har Patentrettighederne for disse. — — —

Efter endt Textil-Universitetsstudium i Nottingham i England, startede Erik Hoff-Hansen i 1929 en Fabrik under Navnet Erik Hoff-Hansen, Strømpfabrik, Hellerupvej 15 A, med 8 automatiske Strømpmaskiner. Fabrikken har i Mellemtiden gennemgaaet en Forbedring og har udviklet sig til at omfatte 36 automatiske Strømpmaskiner, og der beskæftiges 63 Personer. Fabrikken producerer Damesilke, Uld- og Bomuldsstrømper, af raa Garner, som købes i

Udlandet.

Produktionen gennemgaaer alle Processer (undtagen Farvning) paa Fabrikken, hvorefter den distribueres anonymt til Landets Grossister (d. v. s. uden Mærkning). — — —



Eksterior fra Firmaet.

Hellerup Dampvaskeri, Rygaards Allé 11, er en Fortsættelse af Søstrene Kohlers Vaskeri, der blev startet i 1903 paa Strandvej 106 af seks Søskende. I 1911 skiltes de seks Søstre, og Hellerup Dampvaskeri blev omdannet til Aktieselskab med Frøken Ingeborg Kohler som administrerende Direktør. Virksomheden er i de forløbne Aar oparbejdet med stor Dygtighed, og Vaskeriet er nu et af de største og mest moderne i hele København.



Interiør fra Hellerup Dampvaskeri.

Firmaet har specialiseret sig i Manchetvask og beskæftiger nu 50 Mennesker og disponerer over 3 Biler, som opsamler Tøj fra hele Byen gennem ca. 15 Indleveringssteder. — — —

I 1901 begyndte Vognmand L. Olsen en Vognmandsforretning paa Onsgaardsvej med 1 Spand Heste. I 1903 flyttede Firmaet til Hellerupsgaard og i 1907 til Lundegaarden ved Lyngbyvej, hvor L. Olsen ogsaa drev lidt Landbrug, før Jorden blev udstykket til Byggegrunde. I 1919 købte han Havsgaardsvej 21, hvor Firmaet stadig har til Huse.

I 1924 døde L. Olsen, og Sønnen, Kaj Olsen, overtog Forretningen, som han førte videre til sin Død i 1932, og siden har Broderen, C. C. Olsen, drevet Firmaet videre. Siden 1924 har det kørt for D. S. B. Hellerup Godsekspedition, og det har haft Bygningskørsel og Kørsel for Industri-firmaer.

Firmaet har 5 Lastbiler med Tjippelad og desuden Hestevogne. — — —

Rieper-Holms Eftf., ved Købmand Jørgensen, Kolonial og Vinforretning, Strandvej 145, blev startet i 1904 af Uno Rieper-Holm under beskedne Forhold.

I 1929 overtog Købmand Jørgensen Virksomheden, hvori han havde været ansat fra 1918, som Bestyrer fra 1922.

Forretningens Hovedartikel er Honning, hvorfor den ogsaa kaldes Hellerup Honninghus, og der findes tillige en Vinafdeling, hvad der forårsager Navnet Hellerup Vinkompagni.

Firmaet fører alt indenfor de fineste udenlandske Specialiteter indenfor Branchen, og det er den største og fineste Kolonialforretning i Nordre Birk.

Forretningen har været i stadig Fremgang og beskæftiger nu 8 Mennesker. —

Købmand Jørgensen er Næstformand for Hellerup Handelsforening.

— — —



T. F. Westenholz,
Direktør.

Strandvejs-Gasværket, eller som det oprindeligt hed Strandvej Gasværk, blev opført af A/S Det danske Gaskompagni i 1891—93 paa en 10.000 m² stor Grund ved Tuborg Havn i Henhold til en mellem nævnte Selskab og Gjentofte Sogneraad den 18. November 1891 oprettet Kontrakt, efter hvilken Gaskompagniet fik Eneret paa i 30 Aar at forsyne Gjentofte Kommune med Gas.

Gasværkets projekterende Byggeleder var Ingeniør T. F. Westenholz, Selskabets nuværende Direktør, der i en meget ung Alder fik betroet den Opgave at lede Opførelsen af det Værk, som han siden har ledet paa en saa udmærket Maade, at A/S Strandvejs-Gasværket i Dag er et Mønsterforetagende, som har været banebrydende indenfor Udviklingen i dansk Gasteknik paa adskillige Omraader.

I 1903 indførtes saaledes de af Ingeniør T. F. Westenholz opfundne og patenterede Tændings- og Slukningsapparater for Gadelygter,



Strandvej Gasværk 1893.

hvilke i Aarenes Løb har medført store Besparelser. Da Gasværket i 1912 stod overfor en Udvidelse af Retorthusanlægene og i en Aarrække forudnøje havde fulgt de i Udlandet foretagne, overordentlig interessante og for Gasproduktionen helt revolutionerende Forsøg med vertikale Retort-

systemer, dristede man sig efter moden Overvejelse til at vove Springet og overdrog det engelske Firma Woodall Duckham Co. Ltd., som var det banebrydende Firma paa dette Omraade, at ud-



Beholderstation ved Clarasvej 1936.

føre Anlægget, der var det første i sin Art her i Landet.

Værket aabnedes i 1893 for Driften, men var i de første Aar ikke noget særligt rentabelt Foretagende, idet der skulde forrentes betydelige Summer, og Distriktets Bebyggelse var meget spredt. Efterhaanden som Befolkningen tog til, voksede Kundekredsen, og Gasværket er nu et af Landets største Værker udenfor København. — Efter Verdenskrigens Ophør indleddes Forhandlinger mellem Det danske Gaskompagni og Gjentofte Kommune om Overtagelse af Værket, hvilke resulterede i, at Gjentofte Kommune i 1921 overtog dette

og overdrog det til et i samme Aar stiftet Selskab: Aktieselskabet Strandvejs-Gasværket, i hvilket Gjentofte Kommune er Hovedaktionær. Efterhaanden fik Gasværket flere Distrikter udenfor Gjentofte Kommune ind under sit Forsyningsomraade, først Taarbæk, senere omkring Aarhundredskiftet Skodsborg og Vedbæk samt den sydlige Del af Hørsholm Kommune, endvidere i 1921 Gladsaxe Kommune og fra 1935 den Del af Lyngby-Taarbæk Kommune, der ligger vest for Jægersborg Dyrehave; dog foreløbig kun Kvarteret vest for Nordbanen. Endelig paabegyndtes i 1936 Leverancen til Hareskovby Gasværks Forsyningsomraade, herunder Værløse, Farum og Herløv Kommuner.

Følgende Oversigt viser tydeligt Værkets kolossale Fremgang: I 1894 var Hovedledningsnettet 35 km., i 1936 351 km., i 1894 var Gasproduktionen 559,603 m³, i 1936 12.768.031 m³; i 1894 var Lygteantallet 263 Stk., i 1936 2.979 Stk., og i 1894 var Maalerantallet 1.251 Stk., i 1936 25.987 Stk. Denne rivende Udvikling har foraarsaget, at Gasværket stadig og særligt



Beholderstation ved Hørsholmsvej 1936.



Beholder og Renschusbygning 1936.



Retorthusbygning og Kullagerbygning 1936.

i de senere Aar har foretaget omfattende Udvidelser af selve Værket og yderligere indført Apparater, der har forårsaget, at Gassen, der udgaar fra A/S Strandvejs-Gasværket, maa siges at være af en hidtil ukendt ren Kvalitet. Som Eksempel kan nævnes, at Værket i 1931 lod installere et Højspændingsanlæg, hvor Gassen i et Taarn udsættes for en Paavirkning af indtil 67.000 Volt Højspænding, og derved befries fra alle Fedtpartikler.

Yderligere har A/S Strandvejs-Gasværket i 1932 indført et Tørgas-anlæg, hvor Gassen tørres og befries for Naftalin, hvilket bevirker, at Forbrugerne ikke som tidligere udsættes for de hyppige Forstoppelser i Stik- og Husledning. I 1933 aabnede Strandvejs-Gasværket en moderne Demonstrations- og Salgsafdeling i Gasværkets Ejendom Strandvej Nummer 72.

Denne Afdeling suppleredes 1935 med et Udstillingslokale, hvor alle de sidste Nyheder af Gasforbrugsapparater er indstalleret klar til Demonstration for enhver af Værkets Forbrugere, og hvor disse altid kan erholde gratis Vejledning og Raad i enhver gasteknisk Henseende, ligesom de paa Laboratoriet kan faa undersøgt og paavist eventuelle Mangler og Fejl ved Gasforbrugsapparater og disses Installation.

— — —

Murermesterfirmaet Johannes Olsen, Rygaards Alle 61, blev grundlagt i 1924 af Murermester Johannes Olsen og fik straks overdraget Ombygningen af F. L. Smidth & Co.'s Administrationsbygning i Vestergade, og derefter samme Selskabs Montér- og Støberihal i Valby. I Aarenes Løb har Johs. Olsen opført en Række større Beboelsesejendomme i København,



Nogle af Murermester Johannes Olsen opførte Ejendomme.

bl. a. „Østbanehus“ og „Struergaarden“ I & II i Østbanegade, Middelfartsgade, Vardegade og Struergade.

For egen Regning har Johs. Olsen opført to Ejendomskomplekser i Valby paa hver 90 moderne 2- og 3-Værelses Lejligheder. Det ene paa

Hjørnet af Blankavej og Horskildevej, det andet paa Hjørnet af Valborg Allé og Sylviavej.

I 1935 har Firmaet under Arbejde Jern- og Betonkonstruktionen til A/S Jernkontorets nye Lagerbygning paa Vibevej, hvoraf vi ovenstaaende bringer en fotografisk Gengivelse, der giver et godt Indtryk af det moderne Bygningsværk. — — —



A/S Jernkontoret.



Østbanehus.

Ejendomskomplekset Hj. af Blankavej og Horskildevej.



Ejendomskomplekset Hj. af Blankavej og Horskildevej.



*N. J. Christoffersen,
Tømremester.*

Tømremester N. J. Christoffersen, Kragevej 8, Hellerup, blev selvstændig Tømremester i 1912.

Hans første Arbejde var paa en Ejendom med 2 Opgange paa Ruthsvej, hvor ogsaa hans første faste Bopæl var.

Nu fulgte Tømrerarbejdet i en Nybygning paa Rebekkevej og 1914

i en Ejendom paa Jomsborgvej. — I 1915 havde Christoffersen Tømrerarbejdet i Villaen paa Bernstorffsvej 119, som han efter Opførelsen købte af Bygherren.

I de efterfølgende Aar udførtes Arbejdet i en hel Del Villaer og store Landsteder, blandt andet ved Smidstrupgaard, og i 1920 ombyggede han Palmehaven i Charlottenlund og opførte samtidig sin egen Villa paa Kragevej 8.

Nu fulgte en rig Udvikling med store Byggeforetagender, hvoraf kan nævnes Hjørnet af Hillerødgade og Ndr. Fasanvej (1924), samt for Københavns Kommune flere Ejendomme paa Borups Plads (1928). — Endvidere opførtes i 1930'erne Skoleholdergaarden med 43 Opgange og Persils



Skoleholdergaarden.



*Eksterior fra Villaen,
Kragevej 8.*



Den katolske Kirke, Amager.

store Fabrikkompleks, en Ejendom med 6 Opgange i Haraldsgade og 25 Rækkehuse paa Kildegaardsvej.

Endelig opføres (1937) den katolske Kirke i Dronning Elisabeths Allé paa Amager, adskillige Fabrikker og desuden en Mængde Beboelseshuse. — — —

Ordrup Sogn.

Nord for Maglegaards Sogn ligger det i 1901 fra Gentofte Sogn udskilte Ordrup Sogn, der i udstrakt Grad er udstykket til Villabebyggelse.



Udsigt over Ordrup Mose fra „Studenterkilden“.

Mod Nord ligger Ordrup Krat og Ordrup Mose med Galopbanen og mod Sydøst Charlottenlund Skov med Slottet, der nu indrettes til Biologisk Institut for Havundersøgelser. Parken er tilgængelig for Offentligheden. Nordvest for Charlottenlund Skov ligger Cyklebanen. I Skovens sydvestlige Hjørne — lige ved Charlottenlund Station — findes den smukke og interessante Forstbotanisk Have, og i den nordøstlige Udkant det minderige Skovløberhus „Grøndalshuset“. Endvidere skal nævnes Havebrugsskolen Vilvorde paa Vilvordevej ved Ordrup Krat. — — —



Kørsel af Træ fra Skovene.

Vognmandsforretningen Edvin O. Olsen, Hyldegaardsvej 13, blev startet i 1857, da nuværende Indehavers Farfar, Niels Olsen, købte Grunden Hyldegaardsvej 13 og opførte Stald og

Beboelseshus. I 1888 overtog Sønnen, Oskar Olsen, Firmaet, og ved dennes Død i 1918 overgik Forretningen til 3' Generation, Edvin O. Olsen, der i 1925 anskaffede den første Lastbil og købte tilstødende Ejendom med Villa samt byggede Garager. Foruden Bygnings- og blandet Vognmandskørsel er Hovedforretningen Kørsel af Brænde og Træ fra Statsskovvæsenet fra de omliggende Skove. — — —

Ordrup Brugsforening „Merkur“, Hyldegaardsvej 24, blev startet i 1912 med nuværende Bestyrer P. Langelund. Det er en rigtig gammel Købmandsgaard, hvor der føres alt, baade Kolonial, Kul og Koks, Bygningsmaterialer, Viktualier o. s. v. — Brugsforeningen, der har



Eksterior fra Firmaet.

218 aktive Medlemmer, beskæftiger 6—8 Mennesker. Forretningens rivende Udvikling har medført, at der i 1937 foretages en større Udvidelse og Forandring, og i Byggetiden vil Ekspeditionen foregaa i nogle Barakker.

Formand er Anders Frederiksen, og P. Langelund er Sekretær i „Uddelerforeningens 25. Kreds“.

— — —

H. C. Stephansens Rutebil- og Turisttrafik begyndte i 1926 paa Amager med Ruten „Sundby—Kongelunden“ under Firmanavnet „A/S Amager Rutebiler“, som Stephansen var Aktionær i og Leder af. I 1929 startede han Ruten „Søborg—Gentofte“.

Denne Rute forlængedes Aaret efter til Skovshoved og blev endelig i 1936 yderligere forlænget til Klampenborg.



Udsnit af Vognparken.

Paa Ruten er daglig 3 Vogne, om Søndagen 6, i Drift. Reservevognene benyttes ogsaa om Hverdagen til Turistkørsel. — — —



Fru Mary Juhlien,
Restauratrice.

Jernbanepavillonen, Jægersborg Allé 1, blev startet i 1915 af Kr. Juhlien, der afgik ved Døden i 1934, hvorefter Restaurationen blev overtaget af Fru Mary Juhlien.

I Tilknytning til Jernbanepavillonen, der er kendt for sit gode Køkken, der forestaas af Fru Mary Juhlien personlig, drives Diné transportable.

Restaurationen er blevet udvidet 3 Gange ved Tilbygninger, og den har om Sommeren et stort Publikum i de Besøgende fra Cyklebanen i Ordrup og Charlottenlund Traverbane.

— — —

Charlottenlund Ekspress, ved H. F. Aagaard, Jægersborg Allé 22, blev grundlagt i 1904 (af Vognmand N. C. Jensen) som Flytteforretning, og var til 1920 Vognmands-Entreprenør for D. S. B. fra Charlottenlund Station. I 1919 indtraadte H. F. Aagaard som Medhjælper i Forretningen; fra 1925 drev han tillige en Brændselsforretning. I 1932 overtog han Flytteforretningen, og siden er der sket en stærk Udvikling med Anskaffelser

af Biler etc. Flytteforretningen disponerer over 10 Vognene i forskellige Typer, og Brændselsforretningen er ogsaa i stadig Fremgang. Hosstaaendes et Udsnit af Vognparken. — —



Vognparken.

Købmand C. E. Fredholm, Jægersborg Allé 36, overtog i 1913 Købmand Schiødts Købmandsforretning, der ogsaa handlede med Koks og Brændsel og var grundlagt i 1889. Forretningen, der var begyndt under

små Forhold, maatte under Købmand Fredholms Ledelse udvides flere Gange, og den er nu, med sine 5 Udstillingsvinduer, den største i Amtet. Den drives som gammel dags Købmandsforretning med Brændsel og Vinafdeling. C. E. Fredholm, der har op-



Eksterior fra Firmaet.

rettet flere Afdelinger, driver betydelig Import af Kolonialvarer. — — —

Som Bevis paa hvor hurtig Udviklingen gaar i Biografbranchen, kan man nævne, at Jægersborg Allés Biografteater, som blev bygget ca. 1920, og som var paa 250 Pladser og paa Højde med Københavns bedre Biografteatre, i et Tidsrum af en halv Snes Aar allerede var fuldstændig forældet.

I 1935 stod det nye „Allé Teater“, som ligger umiddelbart i Nærheden af det gamle Teater,

færdigt. Dette

Teater er paa Højde med alle Nutidens strengeste Fordringer m. H. t. Toneapparat, Ventilationsanordning, rigelige Pladsforhold (meget stor og smuk Ventesaal)



Eksterior fra Allé Teatret.

og de bedste Biografstole, man hidtil har set. Teatret føres ikke som Premiereteater, men fremfører de bedste, af Kritik og Publikum i Forvejen anerkendte Film.

Leder af Teatret er forhenværende Skuespiller ved det kongelige Teater, Direktør Robert Schyberg, som her faar Brug for et Livs Erfaring i Fremstillingskunstens Tjeneste. — — —

Da Amager Traverbane blev aabnet i 1922, blev der Basis for en Forretning med Hestetransport fra Staldene i Charlottenlund til den nye Bane.



Udsnit af Vognparken.

Kai Hansen benyttede sig af denne Chance og begyndte med Vognmateriel til Befordring af een Hest ad Gangen. I Aarenes Løb har han, støttet til indvundne Erfaringer, ladet konstruere Vogne efter egne Tegninger (Hovedvogne og

Paahængsvogne), saa der kan transporteres 10 Heste ad Gangen. Kai Hansen beforder desuden Trav og Galopheste til og fra Trav og Galopbanerne i Odense, Aarhus og de svenske Baner, og han har ogsaa Transport af private Heste. Hestene indlades lige fra Staldene og udlades direkte paa de respektive Baner. I Sæsonen transporteres 1200—1400 Heste mellem Charlottenlund og Amager. — — —

Som en Idyl i Idyllen ligger Danmarks — og Nordens — ældste og førende Hestesportsbane, Charlottenlund Traverbane, mellem Skov, Strandbred og Villahaver, tilbagetrukkent, men dog kun Minutter fjernet fra den mest intense Sætogets, Sporvogns, Auto og Cykletrafik, og paa sine store Dage selv en vrimlende Myretue af Ind og Udlændinge af alle Samfundslag. I Modsætning til de fleste andre Lande er det i Danmark Travsporten, der er den førende Hestesport, og sin Udvikling skylder den Charlottenlund Traverbane, som i 31 Aar, fra 1891 til 1922, var Landets eneste Traverbane. Siden er der kommet 3 til, og Travsporten og Traveravlens er blevet landsomfattende, men den gamle Bane er vedblivende den førende, og „Det Danske Travelskab“, der ejer og driver Banen, er vedblivende Sportens og Avlens tekniske Leder. I Charlottenlund afgøres den danske Travsports store Avsløb og Championater, TraverDerby, Mesterskab for Danmark, Skandinavisk Mesterskab etc., og ikke faa Gange har Banen været Skuepladsen for Travløb, hvor Europas fineste Heste mødte op, og hvor hele Travets Verden spændt ventede paa Resultatet.

Der afholdes aarligt paa Banen 34 Løbedage med ca. 250 Løb og Præ-



Luftfotografi af Charlottenlund Traverbane.

miesummen andrager ca. 600.000 Kr. I Banens Stalde er der Plads til ca. 300 Heste, og ca. 100 Trænere, Jockeys og Staldfolk er i dagligt Arbejde paa Banen. Den aarlige Totalisatoromsætning ligger omkring 4 Millioner Kroner, og Banen besøges af ca. 200.000 Mennesker. Der tillægges ca. 100 renavlede Traverer aarligt, og Kvaliteten er særdeles god. „Traver-Kalender for Danmark“ og „Dansk Traver-Stambog“ er de officielle Organer for henholdsvis Sporten og Avlen. D. T. S.'s Stifter og Formand indtil 1909 var Direktør J. C. Tvede; 1909—23 beklædtes Formandseembedet af Oberst, G. Baron Wedell-Wedellsborg, og efter hans Død valgtes til Formand Folketingsmand J. Ulrich. Siden 1914 har Selskabet arbejdet under Prins Harald's Protektorat. Sin Stilling som teknisk Vejleder baade i Ind- og Udland skylder Selskabet især den europæisk berømte Tekniker Hugo Jørgensen, der 1891—1931 var dets Generalsekretær. — — —



En Aabningsdag paa Charlottenlund Traverbane.



Frilandsmuseet i Lyngby under Opførelse.

lakvarter paa Bernstorffsvej. I de senere Aar har det udført adskillige større Arbejder, bl. a. Beboelsesejendomme paa Raadvadsvej (2 Opgange), paa Tustrupvej (4 Opgange), en Fabrik, Johansens Væverier paa Flintholmsallé,

Frilandsmuseet i Lyngby, Grosserer Bechmans Villa paa Bregnegaardsvej, Fru Owens Villa paa Christiansholmsvej, ialt ca.

100 Villaer og for egen Regning Hjørnet af Jægersborg Allé og Annettesvej (3 Opgange). — —

Murerfirmaet J. P. Rasmussen, Egehøjvej 11, blev etableret i 1904, og i de første Aar beskæftigede det sig udelukkende med Bygning af Villaer, bl. a. ved den store Udstykning til Vil-



Hjørnet af Jægersborg Allé og Annettesvej.



Grosserer Bechmans Villa, Bregnegaardsvej.

Tømrermester O. Nielsen begyndte under smaa Forhold en Tømrervirksomhed paa Hyldegaardsvej 74 i Charlottenlund, der dengang endnu var ret ubegyget, og han var med til at udføre Arbejdet paa en



Københavns Handelsbanks nye Ejendom i Ordrup.

Række af de Villaer, som i de følgende Aar opførtes i Ordrup By. I 1884 overtog O. Nielsen Reparationsarbejder ved Statens Bygninger, og det er betydelige Forandringer, Moderniseringer og Tilbygninger til Statsbygninger, Firmaet har udført, og det bevarer stadig disse Kunder. Ved Tømrermester Nielsens Død i 1906 overtog Sønnen Einar O. Nielsen, der i 1899 var blevet optaget som Kompagnon, Firmaet for egen Regning. I 1934 optog E. O. Nielsen sin Søn, Sven Nielsen, som Medindehaver.

Tømrermester Einar Nielsen har i de sidste Aar udført mange store Arbejder, bl. a. Skomagerlaugets Stiftelse paa Tuborgvej, Københavns Handelsbanks nye Ejendom i Ordrup, Gentofte og Ordrup Telefoncentraler, Gentofte Kommunes Vandtaarn, Restaurering af Gentofte Kirke og talrige Villaer. — Da Slægten kan føre sin Stamtavle tilbage til 1648 i



Skomagerlaugets Stiftelse paa Tuborgvej.



*Interiør fra Gentofte Kirke.
Prædikestol og Altertavle.*

Vognmandsforretningen Peter Jensen, Sophus Bauditzvej 6, blev grundlagt i 1860 af nuværende Indehavers Farfader Ole Jensen. Paa den Tid var der hverken Kystbane eller elektriske Sporvogne paa Strandvejen, og Ole Jensen anlagde sin Forretning paa Kørsel for Skovshoveds Fiskekoner fra Skovshoved til Gl. Strand og Transport af Fisk til samme Sted; desuden drev han Kaperkørsel i Dyrehaven og paa Strandvejen. I 1900 overtog Sønnen, Albert Jensen Forretningen, som, efter den elektriske Sporvogns Anlæggelse, blev drevet som kombineret Vognmandsforretning med Kørsel for Entreprenører, Kommune etc. Efter Alb. Jensens Død i 1914 drev Enken Firmaet til 1916 med Sønnen, Peter Jensen, som



Eksteriør fra Firmaet.

Gentofte Kommune, har den altid haft særlig Interesse for Arbejder i denne Kommune.

Einar O. Nielsen beklæder flere Tillidshverv; han er bl. a. Repræsentant i Østifternes Kreditforening og Landbygningernes Brandforsikring og Formand for Gentofte Skatteraad.

Hosstaaende bringes et Billede af den gamle Prædikestol og Altertavle i Gentofte Kirke. Den menes at stamme fra ca. 1635 og er restaureret i 1926—27 af Einar O. Nielsen (et interessant og vanskeligt Arbejde) under Ledelse af Arkitekt Søren Lemcke og under Professor Manckeprangs Kontrol. — Firmaet har nu til Huse Vasehøjvej 2. — — —



*Peter Jensen,
Vognmand.*

Bestyrer, og denne overtog det for egen Regning i 1916. Firmaet disponerer nu over 4 Lastbiler og 7 Heste, og Peter Jensen opretholder stadig den gamle Tradition med Kaperkørsel i Dyrehaven.

Vognmand Peter Jensen er i Besiddelse af adskillige Tillidshverv.

— — —

I 1929 oprettede Snedkermester Axel H. Jørgensen, Ny Ordrup Siædeallé 2, Maskinsnedkeri i egen opført Fabrik, efter at han i 1918 var indtraadt i Kompagni med Snedkermester N. P. Olsen, Christiansholms Maskinsnedkeri. Firmaet omfatter Bygnings- og Inventarsnedkeri, og af Arbejder, det har udført, kan nævnes: Korsgaarden, Tranegaardsskolen, ca. 250 Villaer og ca. 150 Opgange i Beboelsesejendomme. Der beskæftiges ca. 40 Mand. — — —

Ingeniør- og Entreprenørfirmaet Bay & Vinding, Christiansvej 1, Charlottenlund, er grundlagt i 1932 og har allerede udført mange større Arbejder som Station Nordhavn, Viadukt ved Vangede Station, Støbearbejdet til Hornbæk Badehotel og Funderingen til Gentofte nye Raadhus. Af Vejbygning kan nævnes en Del af den nye Køgevej og af Bellevuevej samt Betonveje i Mariager, Frederikssundsvej og Jægersborg Allé. Desuden har Firmaet udført Kabelbanebro m. m. for Strandvejsgasværket, Jernbeton, Udgravning og Fundering for Beboelsesejendomme, Sportsanlæg for Københavns Boldklub, samt Kabelarbejde for K. T. A. S. og flere større Kloakarbejder. Firmaets Indehavere er Ingeniør cand. polyt. Thøger Bay og Ingeniør cand. polyt. Preben Vinding. — — —



Betonvej, Gammellosevej.

Installatør C. V. Schou, Ingersvej 36 i Ordrup, startede sin Virksomhed i 1925, efter at han i ca. 10 Aar havde været Bestyrer hos Kemp & Lauritzen.

Schou's omfattende og stort anlagte Forretning beskæftiger sig navnlig med Installationsarbejder i store moderne Byggeføretagender, af hvilke adskillige er opført paa Schou's eget Initiativ. Han var saaledes i sin Tid med til at starte „Skoleholdergaarden“, ligesom han nu er præsident og Formand for det store Byggeføretagende, Stokbebyggelsen „Gartnervænget“, mellem Vangedevej og Frederiksborgvej i Gentofte Kommune. I dette hypermoderne Føretagende, der omfatter seks smukke og tiltalende Husstokke, er alle moderne Bekvemmeligheder og Installationer bragt i Anvendelse. Her beskæftiger Firmaet alene en Stab paa 10 til 15 Installatører, men der er ogsaa 412 Lejligheder i „Gartnervænget“.

Iøvrigt har Virksomheden udført og udfører til Stadighed store Arbejder for saavel Københavns Kommune som for de omliggende Kommuner, deriblandt flere Skoler.

Firmaet beskæftiger sig med alt Arbejde indenfor den elektriske Branche og har erhvervet sig megen Ros og Anerkendelse for sit initiativrige og præcise Arbejde. — — —



Eksterior fra Firmaet.

Ordrupvej og Lindegaardsvej og her begyndtes med Maskiner. I 1928 fik Firmaet sin nuværende Bopæl, Lindegaardsvej 2, en ny Ejendom med moderne Butikslokaler, ogsaa opført af Rasmus Olsen.

I 1934 overtog Sønnen, Skomagermester Fritz Olsen, Forretningen, der samtidig blev udvidet og moderniseret. — — —

Christiansholms Maskinsnedkeri, Clarasvej 10, blev grundlagt i 1904. Snedkermester N. P. Olsen, der havde været knyttet til Firmaet siden Starten og bl. a. havde været med til Indretningen af det, overtog i 1910 Bygningsafdelingen og i 1911 Maskinsnedkeriet. I 1919 indtraadte Snedkermester A. H. Jørgensen som Medindehaver.

Firmaet omfatter moderne Bygnings- og Inventarsnedkeri af enhver Art, og blandt de Arbejder, det har udført, kan nævnes: Rødeporthus ved Klampenborg, „Ved Stalden“, Peter Liebs Hus, Skovshoved Kirke, Borgerhjemmet paa Ordrup Jagtvej, Strandmøllen, samt talrige større og mindre Ejendomme og Villaer væsentligst i Gentofte Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune. — — —

Nordmanden Ritmester Eyvind Monrad Aas, „Krathuset“, Charlottelund, kom til Danmark i 1908 og kom da til at bo hos Etatsraad Hegel, hvis Gods, „Krathuset“, han nu har overtaget. Her udfolder sig et rigt Liv med Hunde og Heste, og Eyvind Monrad Aas, der er en ivrig Sportsrytter, var i sin Tid med i mange Konkurrencer, hvori han har faaet flere Præmier.

„Krathuset“ er en helt historisk Ejendom, hvor bl. a. Tietgen i sin Tid havde sin Gang. Maleren Skovgaard har lavet en Frescofrise paa en af Væggene, men den har desværre maattet lade Livet under en Ombygning og Modernisering i 1936.

Maleren Sonne har ogsaa lavet flere Kunstværker, bl. a. paa de svære Egetræsdoere, der er blevet bevarede. — — —

Ordrup Skotøjs-Magasinet blev grundlagt i 1900 paa Ordrupvej 100 under smaa Forhold af Skomagermester Rasmus Olsen og var da Haandskomageri. I 1912 blev Forretningen flyttet til den af Rasmus Olsen nyopførte Ejendom paa Hjørnet af



*Niels Peter Olsen,
Snedkermester.*

Murermester Chr. Forné, Strandvej 198, begyndte som selvstændig i 1921, og efter at have bygget en Del Villaer har han i Aarenes Løb opført en Række større Ejendomme i København og nærmeste Omegn for saavel egen som for andres Regning. Blandt udførte Arbejder skal her blot nævnes: Københavnske Kvinders Kaffekøkken, Guldbergsgade, Afholdslogen, Griffenfeldtsgade, og Ejendommene omkring Sundby Torv (som han stadig ejer), indeholdende ca. 260 Lejligheder og Butikker.



Chr. Forné,
Murermester.

Murermester Chr. Forné opkøbte paa et tidligt Tidspunkt Grunde (der da benyttedes som Kolonihaver) omkring Sundby Torv og længere ud af Amagerbrogade, og her har han indtil i Dag opført ca. 800 Lejligheder for egen Regning og ca. 300 Lejligheder for fremmed Regning, dels paa Højdevej, Englandsvej og

Elbagade. Murermester Forné er Offentligheden bekendt gennem sit Tilbud i 1935 om at opkøbe det gamle Kasino i Amaliegade for Kr.520.000.



Hjørnet af Kastrupvej og Parmagade.

Chr. Forné, der jævnlig beskæftiger 200 Mand, var i 1935 oppe paa en Beskæftigelse af ca. 300 Mand.

I 1933 købte han en Villa paa Strandvej 178, hvor han henlagde hele Administrationen. — Han passer selv sin omfattende Virksomhed og er sin egen Konduktør. — Det skal tillige oplyses, at Chr. Forné har haft hele

Entreprisen paa A/S Elektrolux's nye Bygning i Hermodsgade og paa Kulelementfabrikken paa Lyngbyvej.



Hjørnet af Kastrupvej og Elbagade.



Skovriderkroen.

Paa Tomterne af det gamle minderige Revyteater „Over Stalden“, hvor blandt andre den landskendte Sangerinde Dagmar Hansen i sin Tid slog sine glade Triller, er nu rejst en i det ydre og indre meget smuk Skovriderkro, der er blevet en overordentlig Succes. Kroen er rejst paa Initiativ af den altid „daadkraftige“ Direktør Drastrup, der ogsaa var Skaberen af den paa en Gang originale og idylliske Bakkekro i Dyrehaven.

Skovriderkroen er moderne indrettet og rummer bl. a. en højst elegant Spisesalon, smukke Hotelværelser og en Hal med Revyteater, hvis Baggrund er forskydelig og kan aabnes ud mod den skønne Natur, der paa alle Sider omgiver den smukke Kro. — — —

Ingeniør, cand. polyt. J. A. Schmith, Prs. Alexandrines Allé 9, Charlottenlund, begyndte i 1900 som selvstændig raadgivende Ingeniør.

I 1906 gik han i Kompagni med Ingeniør V. Walter under Firmanavn Schmidt & Walter.

Firmaets Virksomhed omfattede Projektering og Tilsyn med Udførelsen af Maskin- og Fabriksanlæg samt af Gas-, Vand- og Elektricitetsværker, af hvilke det i Aarene 1906—1926 har projekteret adskillige i danske Byer. I 1926 opløstes Firmaet, og Ingeniør Schmith fortsatte Virksomheden som raadgivende og projekterende Ingeniør, bl. a. for



*J. A. Schmith,
Ingeniør, cand. polyt.*

Nykøbing F.,
Næstved,
Rønne, Nexø,
Holbæk, Frederiksberg,
Horsens, Sønderborg, Nørresundby og
Randers.

Ingeniør
Schmith har
deltaget i
mange Vurderinger af tekniske Anlæg og blandt andet som valgt af
Frederiksberg
Kommune været Medlem af
Overtaxationskommissionen
ved Kommunens Overtagelse af Gasværket.



*Allinge-Sandvig Gas- og Vandværk (opført 1911).
Iltnings- og Filteranlæg.*



Eksterior fra Randers Gasværk.

Gentofte Sogn.

Gentofte Sogn ligger Vest for Hellerup, Maglegaard og Ordrup Sogne, adskilt fra disse ved Bernstorffsvej og Vilvordevej.

Midt i Sognet ligger Gentofte Sø, ved Sognets Nordgrænse Lystskoven Ermelunden og midt mellem disse Bernstorffsparken med det berømte Bernstorff Slot, hvor Chr. IX modtog Besøg af alle Europas Fyrster.

Saa godt som hele Sognet er en udstrakt Villa-by, hvis Beboere for største Parten har deres Virksomhed i Hovedstaden. Foruden Sporvejsforbindelsen ad Bernstorffsvej gennemskæres Sognet af Slangstrupbanen og den indtil Holte elektrificerede Nordbane.



*Aage E. Jørgensen,
Borgm., Overretssagf.*



Gentofte Raadhus.

Byerne i Sognet er Gentofte og Jægersborg (med Kaserne), gennem



Bernstorff Slot.

hvilken sidste den smukke Jægersborg Allé fører. — — —

Københavns Maskinforretning blev grundlagt som et Aktieselskab i 1930 paa Initiativ af Ingeniør cand. polyt. Brobjerg med det Formaal at forhandle Maskiner, især Dieselmotorer. I 1933 byggede Firmaet egen Fabriksbygning i Gentofte, idet man paa Grund af Forholdene mere og mere gik over til Fabrikation af Maskinanlæg, fortrinsvis transportable Diesel-Svejses og Kompressoraggregater, af hvilke Firmaet har haft talrige

Leverancer i Ind- og Udland.

Ingeniør Brobjerg er stadig administrerende Direktør for Aktieselskabet.



Eksteriør fra Københavns Maskinforretning.

Muremester F. Lehmborg, Gentoftegade 3, begyndte som selvstændig i 1884 paa Lyngbyvej 174 og udførte som et af de første større Arbejder Ny Holte Hotel.

I 1887 flyttede F. Lehmborg til Gentoftede, hvor han virkede som Muremester indtil 1914.

Gentoftede var paa det Tidspunkt ret ubebygget, og Lehmborg tog ivrig Del i Bebyggelsen af en stor Del af Gentoftede By for saavel egen som fremmed Regning, og han har opført en lang Række Villaer og større og mindre Ejendomme, blandt andet Villaerne paa den tidligere Stationsvej og en stor Ejendom i Gentoftegade.

Desuden har Muremester Lehmborg bygget talrige Villaer og Ejendomme i Hellerup og København, blandt andet Strandboulevarden Nummerne 63—65. —



F. Lehmborg,
Muremester.

Fra 1914 har F. Lehmborg helliget sig forskellige Tillidshverv, blandt andet som Vurderingsmand for Østif. Kreditforening og Østif. Brandforsikring.

Ikke mindst kendt er Lehmborg som Stifter og Forkæmper for Gentoftede og Omegns Muremestereforening, for hvilken han



Ejendommen Strandboulevarden 63—65.

siden Stiftelsen i 1887 og til 1907 var Kasserer, fra 1907—1936 Formand og nu Æresformand.

Muremester Lehmborg er tillige siden 1918 Formand for Centralforeningen af Muremestre i Nordsjælland og Medlem af Bestyrelsen for Centralforeningen af Muremestre i Danmark.

Han har indenfor alle disse Hverv udført et meget stort og energisk Arbejde.



Ejendommen Gentoftegade 34.



Jens Chr. Jensen,
Biografejer.

Gentofte Teater, Gentoftegade 35, blev bygget i 1917 efter Arkitekt Terkelsens Tegninger. Teatret er moderne og smukt indrettet, og i 1929 fik det Tonefilmsanlæg.

Det leledes af Bevillingshaveren Jens Chr. Jensen indtil dennes Død, hvorefter



Interior
fra Gentofte Teater.

Bevillingen overgik til hans Hustru, Fru Biografejer Johanne Jensen, der leder Teatret med Liv og Lyst og bringer Publikum de bedste Film, der er fremme paa Markedet.

Teatret, der har 184 Siddepladser, beskæftiger 5 Mennesker. — — —

Isenkramfirmaet Henrik Fog, Gentoftegade 60, blev startet som privat Firma af Henrik Fog i 1932. I 1934 blev Firmaet omdannet til Aktieselskab med Henrik Fog som administrerende Direktør.

Forretningen, der har mange store Firmaer som Kunder, blandt andet Ford Motor Co. og de store Haandværkerfirmaer i Gentofte, er det største Isenkramfirma i Gentofte. — Der beskæftiges 5 Mennesker i Virksomheden. — — —

Tømrerfirmaet H. Skov Christensen, Skolebakken 17, er en Fortsættelse af det af Tømrermester M. Christensen i 1899 grundlagte Firma i Vordingborg, hvor det bl. a. opførte to af Byens mest moderne Ejendomme samt Vordingborg Seminarium. Desuden opførte det flere andre større Komplekser, saavel private som kommunale, dertil en Række Fabriksbygninger samt Havnearbejder for D. S. B.

I 1925 indtraadte Sønnen, H. Skov Christensen, som Kompagnon, og Firmanavnet ændredes til M. Christensen & Søn. Firmaet udførte nu en Del Broarbejder, bl. a. Automobilfærgelejet ved Masnedsund.

I 1927 døde Faderen, og Firmaet fortsattes af Sønnen, som i 1929 flyttede til København, hvor han fra 1931 har genoptaget Tømrer- og Entreprenørvirksomheden, og i de forløbne Aar har han, fortrinsvis for egen Regning, opført en Del moderne Villaer paa Amager og i den senere Tid i Gentofte. — — —

Firmaet Ankjer Severinsen, Søgaardsvej 2, blev grundlagt i 1925 af Installatør Ankjer Severinsen med det Formaal at foretage elektriske Installationer. Han begyndte meget smaat og var enc om alt Arbejdet, men efterhaanden fik han overdraget store Arbejder, bl. a. den elektriske Installation i Gentofte Kirke, et ret betydeligt Arbejde bestaaende af saavel den almindelige Lysinstallation som Akusticoninstallationen og

Restaurering af de gamle Lysekroner. Derefter udførte han Installationen i Gentofte Kommunebibliotek og i Hellerup Idræts Klubs Tennishal (Nordens største). For Tiden udfører han Installationen i Gentofte Krematorium og i det ny Gentofte Raadhus. I de forløbne Aar har der fundet flere Udvidelser Sted; der er blandt andet oprettet en Detailafdeling, og der er nu antaget en Del Medhjælpere. — — —

Tømrermester Otto V. Madsen paabegyndte sin Virksomhed som Me



Tømrermester Otto V. Madsen og en af ham bygget Villa: Skovrankevej 6.

ster i Aaret 1929. Hans Bopæl var den Gang Phistersvej i Hellerup, medens han nu bebor selvbygget Villa, Skovrankevej 8, Gentofte.

I den forløbne Tid har Tømrermester Otto V. Madsen i stigende Grad, dels for egen Regning og dels i Entreprise, bygget en lang Række Villaer og større Ejendomme.

I 1936 overtog han Tømrerarbejdet paa de cirka 200 Rækkehuse, der er under Opførelse paa Kongevejen ved Virum. —

Tømrermester Otto

Madsen er Medlem af Gentofte Grundejerforenings Bestyrelse.

Hosstaaende bringer vi et Billede af Otto Madsens smukke Villa, Skovrankevej Nr. 8.



Villaen Skovrankevej 8.



*Otto Johansen,
Mejeriejer.*

tisk Mælketappe og slukkemaskine „Alumin“, og en stor Udvik-
ling har stadig fundet
Sted.

Mejeriet, der har cirka
50 Udsalg, beskæftiger
syv Mand og har to Last-
biler.

Hosstaaende bringer
vi et Eksteriør fra det
nye Mejeri paa Lyngby-
vej 350.

— — —

H. Fritzbøgers Grusgrav & Mørtelværk, Lyngbyvej 472, blev startet
i 1899 af H. Fritzbøger som Teglværksindustri under Navnet Ørnegaar-
dens Teglværk. Dette blev imidlertid nedlagt i 1918, men i 1919 startedes
i Stedet en Vognmandsforretning og Aaret efter købtes 11 Tdr. Land
ved Gammellosevej, og her blev Grusgrav og Mørtelværket begyndt.
I 1929 døde Grundlæggeren, og Enken fortsætter nu Forretningen med
Sønnerne, H. og G. Fritzbøger, som Bestyrere. — — —

Hellerup Mejeri blev grundlagt i 1889
paa Strandvej 78 af Chr. A. Wolf, der begyndte
at handle med Mælk og Brød af egen Tilvirk-
ning.

I 1926 overtog Otto Johansen Mejeriet, der
da laa paa Johannevej 16, efter Mejeriejer A. Jo-
hansen.

I 1935 byggedes det helt igennem ultramoder-
ne Mejeri paa Lyngbyvej 350, hvor det stadig
har til Huse.

Det er indrettet med alle moderne, tekniske
Hjælpemaskiner, blandt andet en fuldautoma-
tisk Mælketappe og slukkemaskine „Alumin“, og en stor Udvik-



Eksteriør fra Hellerup Mejeri.



Grundlæggeren, H. Fritzbøger. Et Udsnit af Grusgrav og Mørtelværket.



„Rymarksgaard“.

Firmaet Brdr. Cortsen, Kærmindevej 27, Gentofte, blev grundlagt i 1925 af Brødrene A. og E. Cortsen som Murermeſterſ og Entreprenørforretning. Firmaet arbejder efter noget andre Principper end almindelige Forretninger i denne Branche, idet det selv — i de fleste Foretagender — varetager ſaavel Arkitektens ſom Haandværkerens og de juridiske Interesser og hovedſageligt opfører Ejendomme for egen Regning og efter egne Projekter.

Blandt nogle af de større Arbejder kan nævnes „Rymarksgaard“ paa Tuborgvej, der ialt indeholder 140 Lejligheder foruden en Del Butikker. I denne Ejendom er for første Gang her i Landet indrettet Selskabslokaler, Billardsaloner og opvarmede Legestuer udelukkende til Beboernes Brug. Firmaet bragte ogsaa Orden paa de i ſin Tid ſaa ſorgeligt berømte Bazarbutikker i Hellerup, Hjørnet af Strandvejen og Lille Strandvej, og opførte den nuværende Beboeſeſ og Forretningſejendom. Ialt er der i Gentofte og Københavns Kommune opført ca. 200 Villaer og Ejendomme, og ſidſt men ikke mindſt har Brdr. Cortsen nu opført „Lindevangens Haveby“ i Virum, ialt ca. 175 Rækkehuſe, noget ganske nyt indefor den Art Bebyggelse, idet denne By er anlagt ud fra den Forudſætning, at over 90 pCt. af Danmarks Befolkning har under 5000 Kr. i aarlig Indtægt, og man da maatte bygge Huſe, der kunde beboes af Hovedparten af Landets Befolkning, nemlig ved at faa den aarlige Udgift ned paa det Beløb, det koſtede for en almindelig Lejlighed. At det lykkedes i fuldt Maal, er bevist paa bedſte Maade, ved at alt blev udsolgt paa knapt to Maaneder. Brdr. Cortsen er ud af en god gammel Haandværkerſlæggt, idet Faderen Bygmester V. Cortsen, drev ſtor Forretning i Jylland, hovedſagelig vedrørende ſtore offentlige Bygningſ-



„Lindevangens Haveby“.

ger. Ovenstaaende ses „Lindevangens Haveby“ i Fugleperspektiv. — — —

Gentofte Mejeri, Oscar Hedgaard, Brogaardsvej 13, blev oprettet i 1911 under Mejeriet Pasteur af Mejeriejer Madsen. I 1916 blev det overtaget af Mejeriejer O. Hedgaard, der gav det Navnet Gentofte Mejeri. I 1925 lod han foretage en betydelig Udvidelse, saaledes at Mejeriet i Dag har egen Bygning og Kølerum.

Mejeriet har den største Del af Leverancen i Gentofte, baade en gros og en detail, og det har 3 Vogne og beskæftiger ca. 10 Mennesker. — — —



Eksterior fra Gentofte Mejeri.

Entreprenørfirmaet Person Klein's Eft. „Smakkegaarden“, Smakkegaardsvej 3, blev grundlagt af Person Klein, der efter selv først at have virket som Formand i forskellige Firmaer, i 1889 paabegyndte sin egen Forretning. Denne fik hurtigt et betydeligt Omfang og blev særlig knyttet til Gentofte Kommune, hvor netop i de Aar den meget store Udvikling med de deraf følgende Vejarbejder og Byggearbejder paabegyndtes. Person Klein købte en gammel Avlsgaard, „Smakkegaarden“, der havde hørt under Bernstorff Slot, og her etablerede han sin Virksomheds Hovedsæde.

Han holdt i sin Forretning mange Heste, og ikke alene i Gentofte Kommune, men over hele København var Person Klein's Hestekøretøjer berømte



*Ove Arkil,
Ingeniør.*

te; flottere Spand fandtes ikke for nogen Vogn i hele Staden.

Person Klein døde i 1926, og Firmaet fortsattes indtil 1929 af Datteren, Maren Person Klein, der solgte det til Ingeniørerne A. Mouritzen og K. Frøsig, der drev Virksomheden i Fællesskab,



*K. Frøsig,
Ingeniør.*

indtil Ingeniør Mouritzen i 1934 afgik ved Døden. Ingeniør Frøsig drev derefter Firmaet videre alene indtil 1. Januar 1936, da Ingeniør Ove Arkil indtraadte som Medindehaver. I de forløbne Aar fortsatte



Vejarbejde ved Kongelunden.

Firmaet i den gamle Bane, og det er mange Vejs og Kloakarbejder i Gentofte og de omliggende Kommuner, der i Aarenes Lob er blevet administreret fra „Smakkegaarden“, ligesom adskillige Funderings- og Brobyggningsarbejder.

I Sommeren 1936 optoges Asfaltbelægninger paa Landeveje som nyt Arbejdsomraade, og de udførte og de igangværende Arbejder paa dette Felt har udvidet Firmaets Virke til at strække sig over hele Landet. — —



Vejanlæg paa Dronningemarkens Jorder i Gentofte.



Vald. R. Christoffersen,
Murermester.

Murermester Vald. R. Christoffersen begyndte i 1908 selvstændig Murervirksomhed og nedsatte sig i Hellerup i Kompagni med Faderen, der var begyndt i 1888.

I de første Aar byggede V. R. Christoffersen især i Hellerup og Omegn, der dengang laa ret ubebygget hen, og han opkøbte paa et tidligt Tidspunkt større Arealer i Hellerup, som han i Aarenes Løb har bebygget med Villaeer for egen Regning.

Desuden har han bygget en Del Fabriksbygninger, bl. a. Østerbros Dampværeri, Øresundsgade, Tændstikfabrikken Glødefri, Hermodsgade, og L. C. Glad & Co.'s Fabriksbygning i Raadmandsgade. Endelig har han i Aarenes Løb dels opkøbt, ombygget og moderniseret flere Ejendomme, dels for fremmed Regning udført en Del Ombygninger og Moderniseringer paa ældre Ejendomme.

I 1932 byggede han en Villa, Vældegaardsvej 43, hvor han nu har til Huse. — — —

Kaptajn Christiansens Rideskole, Jægersborg Allé 170, blev startet af Artillerikaptajn Paul Christiansen under smaa Forhold paa Jægersborg Kaserne i 1916. I 1922 flyttedes til den gamle Lystejendom „Ibstrup“ i Jægersborg Allé, og her er indrettet stort Ridehus og sammenbygget Stald.

I 1932 døde Kaptajn Christiansen, og Skolen fortsattes under Ledelse af Sønnen, Herman Christiansen, der med 31 Aars Erfaring i praktisk Ridning yder Sikkerhed for Kendskab til Heste og Sportens Uøvelse. — — —

American Apparate Co. A/S, Søgaardsvvej 52, blev etableret paa Vordroffsvej Numrene 55—57 af Alex Aage Jensen som en Fabrik for Fremstilling af Radiomodtagere og Radiomateriel. Firmaet udvikledes hurtigt, og i 1934 maatte det opføre egen Fabrik, omfattende 2 Etager, i Genstoftet.

Det udfører Specialmodeller til en Række kendte Radiogrossister, bl. a. „Unica“ til Firmaet Rasmus Rudholt, endvidere sin egen Specialmodtager „Champion“, der er kendt over hele Landet. — Virksomheden beskæftiger nu 60—70 Mennesker. — — —

Firmaet S. A. Dupont-Rasmussen, International Bohave Transport, Lyngbyvej 423, blev startet i 1925 som Vognmandsforretning i Almindelighed samt som Kørsels-Entreprenør for D. S. B. fra Charlottenlund Station. Fra 1929 har Dupont-Rasmussen specialiseret sig i Flytninger, og efter at Kørslen for D. S. B. i 1931 ophørte, har han udelukkende beskæftiget sig med denne Art Forretning, og efterhaanden



Nogle Fjern-Transport Omnibusser, 1937.

har han anskaffet sig et stort Materiel af lukkede Omnibusser og Liftvans (bl. a. den største lukkede Omnibus, der findes her i Landet, lavet efter egen Konstruktion). Føruden almindelige Flytninger her i Byen, eller fra en Landsdel til en anden, har Dupont-Rasmussen lagt megen Vægt paa Transport af Bohave til og fra Udlandet samt Møbelopbevaring i egne Magasiner.

Dupont-Rasmussen har mange Gange ledsaget sine Bohave-Transporter til Udlandet og der gjort Studier i moderne Flyttemetoder. Han sidder inde med flere Rekorder af hurtige Transporter paa Landevej til Udlandet, bl. a. Berlin-København paa 22 Timer. — — —

Skovshoved Sogn.

Skovshoved Sogn, der er en udskilt Del af Ordrup Sogn, af hvilket det begrænses mod Vest, strækker sig langs Øresund, fra Nordkanten af Charlottenlund Skov til Sydkanten af Dyrehaven. Byen Skovshoved er dels et Fiskerleje (kendt er de kvindelige „Skovseres“ maleriske Dragt) og dels en Landliggerby. Iøvrigt er Strandvejen, der gennemskærer Sognet, een fortsat Række af Villabebyggelser. I Sognets sydøstlige Hjørne ligger Traverbanen, mod nordøst ligger det fra Dronning Alexandra og Kejserinde Dagens Tid europæisk kendte Slot Hvidøre — og lidt nord for dette findes Emilie Kilde. Af Skovshoveds smukke Kirke findes en Illustration Side 54. Samtidig med Anlægget af den nye Strandvej finder en betydelig Udvidelse af Havnen i Skovshoved Sted. — — —

Skovshoved Biografteater er oprettet i 1907. I 1932 blev det forandret til moderne Tonefilmsteater af Bevillingshaveren, Direktør Hess. Denne byggede i 1936 en stor ny, moderne Teaterbygning, hvortil Tegningerne var udarbejdede af Arkitekterne Holger Pind og I. S. Schmidt, der ogsaa har tegnet selve Teatret. Dette nye Skovshoved-Teater har 500 Siddepladser og er det mest moderne Teater, der er bygget i Københavns Omegn. Det er formet som et Auditorium og Belysning, Ventilation og Toneanlæg er udført efter de allersidste og mest moderne Principper. Det er

indrettet med automatisk Fordeling af Publikum ved Indgangen, saaledes at al Trængsel undgaas. Der er skraa Gulve og moderne Siddepladser, og under Lærredet er opstillet en stor Gruppe med Springvand, som er indirekte belyst. Gruppen er udført af Billedhugger Elo. — Edvard Hess er gammel Biografmand, idet han allerede i 1903 rejste med ambulantly Biograf i Provinsen. Fra 1908 var han Operatør i København, bl. a. i det gamle Paladsteater, World Cinema og Kino Palæet. I 1922 aabnede han sin egen Biograf i Fredericia, men denne solgte han allerede i 1923, og fra 1923 til 1931, da han overtog Skovshoved Teater, har Edvard Hess rejst som Filmsmand og Tekniker i Udlandet.



Eksteriør fra Axel Mattsson's Rideskole.

der opført det største og mest moderne Landet. Det er af Jernbeton og af Form som en kæmpemæssig overskaaret Cylinder, og Væggene er hvidmalede indvendig. Der er ca. 9000 Ovenlysglas, der er slebet saaledes, at Solens Straaler brydes paa en Maade, saa al Varme udelukkes. Langs Nord siden er indrettet en moderne Restauration, samt en Ice Cream Bar, der udlejes til John M. Larsen, og desuden er det gamle Posthus indrettet til Restauration. I de to



Axel Mattsson klar til Start.

— — —
Axel Mattsson's Rideskole, Bellevuevej 10—12, blev startet i 1909, og den har ved sin gunstige Beliggenhed lige ved Klampenborg Station, de bedste Forbindelser med Oplandet. I 1933 ombyggedes Rideskolen, og efter Arkitekt Arne Jacobsens Tegninger blev Ridehus, der findes her i



Interior fra Rideskolen.

tilhørende Staldbygninger huses 82 Heste, hvoraf Rideskolen ejer de 25. Der er ca. 400 Elever, og der beskæftiges 2 Beridere og 12 Mand i Stalden. Axel Mattsson har faaet en alsidig Uddannelse indenfor Faget, og han har i en Aarrække arbejdet for Nordisk Films Kompagni, hvortil han leverede Heste og selv udførte alle de vanskelige Tricks, der den

Gang var saa eftertragtede i Film, bl. a. det berømte Dødspring fra Cirkuskuplen. Han har redet Væddeløb i 15 Aar, og Sønnen, Niels Mattsson, er ogsaa en meget dygtig Væddeløbsrytter. Rideskolen har uddannet, foruden en Mængde Væddeløbsryttere, mange kendte Navne. — — —

Bellevue Strandhotel er et moderne Kysthotel, der ligger midt i „den danske Riviera“. Hotelejer Peter Sørensen, „Strandkongen paa Bellevue“, som han populært kaldes, har fremfor nogen Æren for, at Bellevue er blevet det, det er, da det er ham, der har været Sjælen i Arbejdet paa at skabe Bellevue om til Hovedstadens Tumbleplads i solvarme Sommerdage.

Efter en alsidig Uddannelse indenfor Faget, blev han Kammerraad Pagh's Medarbejder paa Bellevue Strandhotel.

I 1924 trak Pagh sig tilbage, hvorefter Peter Sørensen blev Eneindehaver af Hotellet, som han har oparbejdet til dets nuværende høje Standard, idet han med sikker Smag har forstaaet at forene Modernitet med Hygge.

Peter Sørensen har talrige Tillidshverv indenfor Hotel- og Restaurationsindustrien.

Han er Medlem af den administrerende Hovedbestyrelse for Centralforeningen af Hotelvært- og Restauratørforeninger i Danmark, Kasserer i og Næstformand for Restauratørforeningen for Nordre Birk og Omegn. Desuden er han Kasserer for Hotelværtforeningen for Danmark samt endvidere Medlem af Fællesudvalget for Hotelvært- og Restauratørforeningen i Storkøbenhavn. — — —



*Peter Sørensen,
Hotelejer, R. p. p.*



Bellevue Strandhotel.



Vilh. C. Igel,
Restauratør.

Æventyret om det gamle „Bellevue“, der blev forvandlet til det nye „Gl. Bellevue“ — kunde Overskriften passende lyde til en Omtale af dette over 200 Aar gamle Traktørsted, der just i Aar har rejst sig som en Fugl Fønix af Asken.

Det er ikke Meningen paa den her stærkt begrænsede Plads at give en detailleret Beskrivelse af „Gl. Bellevue“s Historie; vi vil kun i sammentrængt Form fortælle lidt om, hvad det var, og hvad det er.

Dets Oprindelse i 1733 staar i nøjeste Forbindelse med den berømte „Kirsten Pils Kilde“, der paa det nævnte Tidspunkt i saa høj Grad var Maalet for de den Gang saa yndede Kilderejser.

Færdsejen gik den Gang ad Kongevejen og gennem Ordrup, fordi Strandvejen var for sandet og tung, og der fandtes ad denne Rute ingen Bedesteder nord for Lundehuskroen, hvilket havde til Følge, at Folk var meget tørstige, naar de naaede Klampenborg.

En Vinhandler Abbestée, der ejede en Lystgaard „Bellevue“, fik da Ideen til at oprette et Traktørsted paa sin Ejendom, der bl. a. rummede Storstue, Havestue, Sal og flere Kamre, hvori man kunde overnatte; det hele udstyret med en efter Datidens Forhold ret usædvanlig Elegance.

Fra at være et Udflugtssted for det fornemme Bourgeosi blev det gennem de skiftende Tidens Op- og Nedgangsperioder et mere og mere folkeligt Etablissement, hvori Traditionen for et veldækket Bord, god Musik og en gammeldags solid Hygge altid opretholdtes.

En 200 Aar gammel Æra er forbi og paa den gamle Grund har rejst sig et hypermoderne Hotel med Restaurant, Selskabslokaler, Teater og Terrasser og Altaner ud mod det altid skønne og afvekslende Øresund. —



Det nye „Gl. Bellevue“.

Bellevueteatret blev bygget i 1936 efter Tegning af Arkitekt Arne Jacobsen og aabnede samme Aar med Komponisten Dan Folke som Direktør. Tilskuerrummet er arkitektonisk noget helt nyt; Arkitekten har



Bellevue-Teatret.

ønsket at holde Linierne rene, men har samtidig skabt et hyggeligt Interiør. Væggene brydes ikke af Loger. Prosceniets og Balkonens Beklædning bestaar af Bambusrør, der giver en levende og morsom Stofvirkning. Scenen fanger Øjet med det smukke, farvede Fortæppe af Sikker Hansen. Teatret er det eneste i Landet, der har forskydeligt Loft, og Tilskuerrummet kan udluftes i Løbet af faa Minutter, uden at Publikum generes af Træk. Scenen er meget stor og forsynet med alle moderne Raffinementer, bl. a. Drejescene og moderne Lyseffekter. — Den unge Direktør, Komponisten Dan Folke, har i Aarenes Løb komponeret og skrevet Tekst til en Masse Melodier og Successer og har bl. a. leveret Tekst og Melodier til en Del af de danske Tonefilm. Dan Folke, der saaledes i en ret ung Alder er blevet Direktør for det mest ultra moderne Teater her i Landet, er ene økonomisk interesseret i sit Teater. Han har selv været med til at planlægge hele Teatret, idet han var Medlem af Byggekonsortiet, men traadte tilbage, da han indgik som Lejer af Bellevue-Teatret. — —

Lyngby Sogn.

Lyngby Sogn strækker sig fra Jægersborg Dyrehave i Øst til Furesoen i Vest, grænser mod Nord til Søllerød Sogn og mod Syd til Gen-



Sorgenfri Slot.



Udsnit af Frilandsmuseet ved Lyngby.

tofte og Gladsaxe Sogne. Mølleaaen, der paa en Strækning danner Skellet mod Søllerød Sogn, bugter sig gennem hele Sognet, omgivet af smukt bevoksede Moser og Engstrækninger. Egnen er som Helhed meget naturskøn. Lyngby Sø danner et tiltrækkende Midtpunkt, kranset af Moser og Skove. Kendt og yndet er Sejladsen over Søen til Frederiksdals Skov og Furesøen, og en Tur ad Prinsessestien langs Søens nordlige Bred, naar Nattergalen i de lyse Nætter jubler sin Livsglæde ud, er simpelthen uforglemmelig. Mellem Mølleaaen og Kongevejen, lige Nord for Landsbyen, Kongens Lyngby, ligger Sorgenfri Slot og Park, hvor Kongens yngste Søn, Prins Knud, og Prinsesse Caroline Mathilde til Stadighed har Ophold, ligesom Kongen og Dronningen ynder at bo her en Del af Aaret.

Byen Lyngby, der ligger paa begge Sider af Lyngbyvejen, har i de senere Aar været under en stærk Udvikling. Den nordøstlige Del af Byen, kaldet Bondebyen, er nu klemt inde mellem høje Huse, og den vestlige Del har efterhaanden udviklet sig til et udstrakt Villakvarter, hvis Fangarme rækker langt ud i Landskabet, navnlig paa den vestlige Side af Nordbanen, der gennemskærer Sognet fra Syd til Nord. Parallelt med Mølleaaen løber Nærumbanen, hvis Udgangsstation i Aar er flyttet fra Lyngby til Jægersborg.

Nord for Sorgenfri Park ligger det overordentligt seværdige Frilandsmuseum, der med sine gamle Bygninger, Samlinger og smukke Haveanlæg er et Besøg værd. — — —

A/S Silkevæveriet Dansilfa, Jægersborgvej 64, Lyngby, blev grundlagt i 1933 i Struensegade 7 med Carl Quedens som merkantil Direktør og Børge Jørgensen som teknisk Direktør. I 1935 flyttede Virksomheden til Lyngby. Fabrikken er anlagt paa Fabrikation af Kunstsilkevarer beregnet til Damekjoler. Kunstsilken faas fra Udlandet som Traad og fabrikeres her i Landet til Stof.

Direktør Jørgensen har faaet sin Uddannelse i Udlandet, og Direktør Quedens har drevet Agentur for udenlandske Firmaer. Fabrikken er i stadig Fremgang, og der beskæftiges nu 18 Arbejdere. — — —

Vognmandsforretningen Aage Nielsen, Lundtoftevej 3, blev startet i 1845 af nuværende Indehavers Farfar, Vognmand Niels Andersen, med Kørsel specielt for Sorgenfri Slot og Dyrehaven. I 1888 overtog Sønnen, Anders Nielsen, Forretningen, og han havde megen Kørsel for de forskellige industrielle Virksomheder, der den Gang blev anlagt i Lyngby, samt Kaperkørsel i Dyrehaven. Senere, da Industrierne selv anskaffede Biler, blev Kørslen lagt om til at omfatte Stykgods-, Arbejds- og Kommune-Kørsel. I 1928 døde Anders Nielsen, og Enken drev Forretningen videre indtil 1934, da Sønnen, Aage Nielsen, overtog den. Efter dette Aar blev Hestekøretøjerne afskaffet, og nu anvendes kun Biler. — — —



Eksterior fra Firmaet.

Hotel Lyngby's Historie gaar helt tilbage til 1680, da Kongens Møntmester Caspar Herbachs Enke fik kongelig Konfirmation paa at holde Kro her.



Eksterior fra Hotel Lyngby.

I 1918 købte Jørgen Jørgensen Hotellet, som han straks lod ombygge, udvide og modernisere. Der blev indrettet Billardsalon, og Restauranten og Sel-

skabslokalerne blev udvidet, og der kan nu rummes 300 spisende Gæster. Ligeledes ombyggedes den smukke Teatersal, hvor der er Plads til 400 Mennesker. — Hotelejer Jørgensen bistaaes i den daglige Ledelse af sin Hustru, der er sin Mand en interessebet Medarbejder.

Hotellet er meget søgt, og blandt andet holder de fleste af Lyngbys Foreninger til her. —



Parti af Hotel Lyngbys Omgivelser.



Eksteriør fra Kino-Teatret.

Edgar Jørgensen. I 1932 fik Teatret nyt Tonefilmsanlæg, og samme Aar fik den nuværende Direktør, Henry Seemann, Bevillingen. I 1936 udvidede han Teatret, saaledes at det nu rummer 550 Pladser. Gulvene er belagt med nydelige, lydabsorberende Løbere, og der er foretaget en betydelig Forbedring af Ventilationsforholdene. Direktør Seemann begyndte som Skuespiller i 1904 paa Frederiksberg Morskabsteater, senere har han været paa Casino og 15 Aar paa Scala. Fra 1924—32 var han Bevillingshaver af Bagsværd Biograf. — — —

Kino-Teatret, Lyngby, der blev grundlagt af Søren Nielsen og senere gik i Arv til dennes Hustru og Søn, havde først til Huse i Hotel Rustenborgs Annex. I 1928 blev det nye Teater bygget paa Lyngby Torv, og det ejes nu af A/S „Lyngby Komplekset“, og Overretssagfører V. Mortensen er Formand. Det er bygget efter Tegning af Arkitekt



Interiør fra Kino-Teatret.

I 1898 samledes i Lyngby, paa Hotel Rustenborg, 17 af Byens og Omegnens Borgere, som efter nogen Forhandling blev enige om at

oprette en Sparekasse under Navnet „Spare- og Laanekassen for Lyngby og Omegn“. Dette Navn blev senere ændret til det nuværende „Sparekassen for Lyngby og Omegn“.

Det lykkedes at faa tegnet en Garantikapital paa 20.000 Kroner, hvoraf de 4.000 Kroner blev indbetalt konstant. Efter at Halv-



Eksteriør fra „Sparekassen for Lyngby og Omegn“.

delen af Beløbet var anvendt til Inventar m. v., var der kun et højst nødvendigt Beløb tilbage til en Kassebeholdning, da Sparekassen i 1899 aabnede sine beskedne Lokaler, Lyngby Hovedgade 27.

I Begyndelsen var der Dage, hvor der, skønt Sparekassen kun var aaben i en Time hveranden Dag, ikke kom et eneste Menneske, medens Ekspeditionernes Antal nu udgør over 70.000 om Aaret.

Sparekassen har oplevet gode og daarlige Tider, men alt er overstaet paa bedste Maade, og den kan glæde sig over en usædvanlig Vækst og Borgernes ubetingede Tillid. I 1919 flyttede den til egen Ejendom, Lyngby by Hovedgade 17, hvis Lokaler maatte udvides flere Gange, indtil den gamle Bygning i 1935 maatte give Plads for en ny moderne Sparekassbygning. — — —

Lyngby Mejeri A/S, Lyngby Hovedgade 49—51, blev startet i 1880.



Mejeriejer Hans Lauritzen.



Eksteriør fra Lyngby Mejeri.

I 1932 blev Mejeriejer Hans Lauritzen administrerende Direktør og Aktionær, og i Marts 1937 overgik Lyngby Mejeri til nuværende Familieaktieselskab: Mejeriejer Hans Lauritzen, Lilli Lauritzen og som Formand Rutebilejer Th. Wissing.

Der beskæftiges 50 Mennesker i Virksomheden, der har 11 Biler og 3 Hestekøretøjer og er et saakaldt Detailmejeri.

Det er det største og førende i Lyngby og Omegn, og det har 65 Udsalg i København og Omegn.

Mejeriets aarlige Omsætning andrager 650.000 Kroner. — — —



Mejeriets Vogne.



Eksterior fra A/S T. G. Jungersen.

A S T. G.
Jungersen,
Lyngby Ho-
vedgade 63,
blev startet i
1926, idet det
afkøbte det af
Thøger G.

Jungersen drevne Firma, baade Grund, Bygninger og Varelager. Formaalet er Handel med Automobiler og Maskiner, samt Salg af dermed beslægtede Varer. Endvidere drives Automobilværksteder og D. D. P. A. Benzintank-Service. Der er foretaget forskellige, betydelige Udvidelser, og i Aar afsluttes Bygning af nye Automobilværksteder med dertil hørende Malerværksteder, Vaskehal, Smørestation og Vulkaniseringsanstalt. Selskabet, hvis administrerende Direktør er C. Marthinus, har bl. a. Agentur i Stor-København som autoriseret Ford-Forhandler. Der beskæftiges c. 30 Mennesker. — — —

Th. Frobenius & Co.'s Kirkeorgelfabrik er grundlagt i 1909 af den fremragende og landskendte Orgelbygger Frobenius. Det er et Utal af Orgler, der siden Fabrikkens Grundlæggelse er udgaaet fra Firmaet, og alle ejer de et klangskønt Instruments bedste Egenskaber, hvadenten det drejer sig om et lille Orgel som f. Eks. Opus 14 med 3 Stemmer og 1 Manual, der er leveret til Christianskirken i Aarhus, eller det angaar Opus 98 med 57 Stemmer, 4 Manualer og Pedal samt elektrisk Fjernværk.

Dette sidste imponerende Instrument er leveret til Tønsberg Kirke i Norge. — Fabrikens Opus har nu rundet 300 Tallet, og heriblandt kan nævnes flere større Orgler bl. a. til Roskilde, Aarhus, København, Ribe og Reykjavik Domkirker.



Orglet i Vor Frue Kirke, København.



Interior fra Sondermarkens Krematorium med Orglet foroven.

Alle Vegne fra, saavel i Ud- som i Indland, har Frobenius' Orgler været Genstand for den mest uforbeholdne Anerkendelse, fra Presse og udøvende Kunstnere, fra Organister som fra Komponister.

— — —

Entreprenørfirmaet Brdr. Simonsen, Kongevejen 157, blev grundlagt i 1930 af Brødrene Ankjær, Peter, Herman og Willy Simonsen med det Formaal at udføre Bygningsarbejder for saavel egen som for fremmed Regning. Firmaet begyndte med at bygge nogle mindre Villaer i Lyngby for egen Regning og fik derefter en Del Entrepriser paa saavel Villaer som Ejendomme, fortrinsvis i Lyngby.

I 1934 opkøbte Firmaet Grunde ved Kongevejens Villakvarter paa tilsammen 20 Tdr. Land, hvor det foreløbig har opført ca. 75 Villaer. Ialt er der planlagt en Villaby paa tilsammen ca. 125 Villaer og Ejendomskomplekser med tilsammen 80 Opgange. Naar dette store Projekt i Løbet af ca. 3 Aar staar færdigt, vil der paa Firmaets Grund forefindes ca. 700 helt igenem moderne Lejligheder.

Der beskæftiges jævnlig 100 Mand, og Ledelsen er fordelt mellem Brødrene. Virksomheden har eget Maskinsnedkeri i Virum. — — —

I 1917 blev A/S Accumulator-Fabriken stiftet og dermed grundlagdes en ny dansk Industri. I Aaret 1919 indkøbtes en Fabriksgrund i Lyngby, og i det følgende Aar paabegyndtes Opførelsen af de til Fabrikation af Akkumulatorbatterier nødvendige Fabriksbygninger, herunder den Hovedfabriksbygning, der til Stadighed danner Kærnen i Fabrikplanlægningen.

I Aarene, der siden er gaaet, blev yderligere Fabriksbygninger opført, efterhaanden som flere og flere Specialakkumulatorer optoges i Fabrikationen, og endelig flyttedes i Efteraaret 1935 Selskabets Administrationskontor ud til Lyngby, idet der var opført en dertil egnet Bygning, beliggende paa Lyacvej.

Der forefindes nu her et i enhver Henseende — saavel paa det tekniske som det sanitære Omraade — moderne indrettet Fabriksanlæg, som sætter Virksomheden i Stand til at præstere det ypperste indenfor det specielle Omraade, som Fremstillingen af Akkumulatorer udgør. — — —



Eksterior fra A/S Accumulator-Fabriken.



Eksterior fra Fabrikken i Lyngby.

Dansk Staal Industri A/S af 1933, Fabrik: Lyngby, Hovedkontor: Vesterbrogade 123, blev stiftet i 1933 ved, at Selskabet overtog den tidligere under „A/S Dansk

Staal Industri“ drevne Virksomhed. Firmaets Bestyrelse bestaar af: Grosserer Aage Asmussen, Fabrikant Hans Spehr, Konsul Carl E. Sander, Inspektør E. A. Schmidt og Direktør A. Althuon. Dets administrerende Direktør er Konsul C. E. Sander.

Siden Overtagelsen har Virksomheden beskæftiget ca. 90 Arbejdere, og der er blevet foretaget adskillige Forbedringer og Udvidelser. Firmaets Fabrikata nyder saavel i Ind- som Udland almindelig Anerkendelse for prima Kvalitet og Udførelse. Firmaet opnaaede „Grand Prix“ ved Verdensudstillingen i Bruxelles i 1935. — — —

Svend A. Fleurons Ingeniørforretning, Parallelvej 9, blev grundlagt i 1926 i Kompagni med Ingeniør A. Hviid som Centralvarme- og Entreprenørvirksomhed.

I 1929 udskiltes Firmaet, saaledes at Ingeniør Fleuron fortsatte Afdelingen for Centralvarmeanlæg og aut. Gas- og Vandmesterarbejde, hvortil han hurtigt knyttede Byggevirksomhed.

I de forløbne Aar har Firmaet, foruden at have installeret Centralvarmeanlæg i flere offentlige, Stats- og kommunale Bygninger i



Ulrikkenborgvej 5—7—9.

Lyngby, opført en Række større Ejendomskomplekser, blandt andet (i 1930—31) 3 Ejendomme ved Fortunvejen og Lindegaardsvej tæt op til Nærumbanens nye Lyngby-Station. Dernæst i



Ulrikkenborgvej 2—4—6.

1932—34 de første Bygninger i Ulrikkenborgkvarteret. Paa Buddingevej er der i 1936 opført en Ejendom paa 9 Opgange med ialt 40 Lejligheder og 4 Butikker. I Virum, umiddelbart ved den nye S-Bane Station, bygger Ingeniør Fleuron 20 moderne herskabeligt indrettede Villaer, og ved Virum Torv bygges en moderne Ejendom paa 14 Opgange med ca. 100 Lejligheder og 8 Butikker, der indrettes fuldt moderne og tidssvarende. Ialt har Svend A. Fleuron bygget ca. 40 Opgange med 200 moderne Lejligheder med al Nutidens Komfort.

Der beskæftiges jævnlig 40—50 Mand, og Ingeniør Fleuron leder selv alt Arbejdet. — — —

Murermester Sv. H. Jensen, Ulrikkenborg Plads 1, begyndte i 1932 som selvstændig Murermester i Lyngby. Hans første Arbejde var de



Hjørnet af Finsensvej og Gamborgvej.

store Ejendomskomplekser paa Ulrikkenborgvej og Bebyggelsen af det saakaldte Lyngby Stationstov. I 1933 byggede han en Ejendom paa 11 Opgange i Vanløse Allé, endvidere har han opført Boligkomplekset „Boparken“ (3 Opgange) ved Frederiksborgvej og Tagensvej, og Hjørnet af Finsensvej og Gamborgvej (ca. 20 Opgange).

For Tiden opfører han en Ejendom paa Frederikssundsvej 210. Firmaet beskæftiger jævnlig 60 Mand og til Tider over 100. — Sv. H. Jensen leder selv alt Arbejdet og er sin egen Konduktør. — — —

„Bleggaarden“s Dampvaskeri, Nørgaardsvej 24—26, hvis Oprindelse ligger ca. 200 Aar tilbage, paabegyndtes i den nuværende Form omkring 1900, og blev i 1908 overtaget af Niels Jørgensen.

Vaskerivirksomheden, der startede i 1908 under beskedne Forhold, har Niels Jørgensen, gennem 28 Aars virksomt Arbejde, drevet frem til en anset Forretning, der nyder en stor Kundekreds' Tillid.



Niels Jørgensen,
Vaskeriejer.

I Tilknytning til Dampvaskeriet startede hans Søn, K. W. Jørgensen, i 1925 en selvstændig Virksomhed for Farvning og Tøjrensning under Firmanavn „Bleggaarden“s Farveri & kemiske Tøjrensning, og da denne Virksomheds stadig stigende Udvik-



K. W. Jørgensen,
Vaskeriejer.

ling krævede en gennemgribende Udvidelse af Lokalerne, blev Dampvaskeriet i 1936 overdraget til Niels Jørgensens Svigersøn Georg Storck, der under det gamle Firmanavn fortsatte Vaskerivirksomheden i Ejendommen Nørngaardsvej 28, medens den oprindelige Ejendom „Bleggaarden“ samtidig blev overtaget af Sønnen, K. W. Jørgensen, der foretog den fornødne Ombygning og Modernisering af Lokalerne.



Eksterior fra „Bleggaarden“.

„Bleggaarden“s Farveri & kemiske Tøjrensning har i Tidens Løb oparbejdet en betydelig Kundekreds i København og Omegn, saavel som i Provinsen, og Virksomheden beskæftiger i Dag 45 Mand. —

A/S Neumann & Zimmermann, Væveri for kunstsilke- og halvaldne Foerstoffer, Kanalvej, Lyngby, blev grundlagt i 1933. Dets nuværende Direktør er Heinz Brand. Fabrikens Specialiteter er halv- kunstsilke- og halvaldne Foerstoffer, og den er den største indenfor



Eksterior fra A/S Neumann & Zimmermann.

denne Gren af Textilindustrien.

Der beskæftiges for Tiden ca. 100 Arbejdere.

— — —

Lyngby Tapet- og Farvehandel, Hovedgaden 66 A, Lyngby, blev grundlagt i 1919 og er siden 1924 blevet drevet af den nuværende Ejer, Farvehandler Eigil Schmidt.

Forretningen er baseret paa Salg af Farve, Pensler og Tapeter, der dels er danske og dels udenlandske, som Farvehandler Schmidt importerer for egen Regning.

Firmaet leverer Materialer til samtlige Haandværkere i Lyngby og Omegn, og der beskæftiges 5 Medhjælpere.

Eigil Schmidt har i flere Aar været Disponent hos A. Stilling i København. — — —

Ingeniør A. Hviid, Solvænget 8, begyndte i 1926 en selvstændig Entreprenør- og Ingeniørvirksomhed i Kompagni med Entreprenør Sv. Fleuron under Firmanavn Fleuron & Hviid.

Firmaet specialiserede sig i Begyndelsen om Entreprenør- og Centralvarmearbejder, og det blev



Vejkryds: Bregnegaardsvej—Maglemosevej.

Hartmannsvej.

hurtigt godt indført i Lyngby, hvor det i Løbet af de første Aar udførte en Del Vejarbejder, baade kommunale og private, og det udførte talrige Centralvarmeanlæg

i København og Opland. — I 1929 blev Indehaverne enige om at udskille Firmaet i 2 selvstændige Afdelinger, hvoraf A. Hviid fortsatte Entreprenørafdelingen under eget Navn.

Ingeniør A. Hviid har siden formaet at drive sin Virksomhed stadig fremad, og han har i Aarenes Løb udført betydelige Arbejder for saavel de omliggende Kommuner og private som for Staten, blandt andet Vejarbejdet ved Maglemosevej, Hartmannsvej og Bregnegaardsvej, Udvidelsen af Roskildevej, Rensningsanlæg og Hoved afløb fra Eberødgaard Aandssvageanstalt og samtlige Kloak- og Vejarbejder ved

den nye Udvidelse af Københavns Amts Sygehus. Firmaet beskæftiger jævnlig 40—50 Mand, men til Tider det dobbelte. Hviid leder selv hele Driften, bistaaet af Ingeniør og Formand. — —

I 1810 overtog J. C. Modeweg et Dugmagerværksted. Begyndelsen var ikke let, men efter adskillig Modgang afløstes de magre Aar af gode, saa gode, at Modeweg fik lagt Penge op, og i 1831 købte han — sammen med Agent Theodor Suhr — Brede Gods.

Den følgende Sommer flyttede han sine Væve til Brede, hvor han fortsatte Virksomheden under Firmanavnet J. C. Modeweg, Brede Klædefabrik.

I 1838 optog Modeweg sin Søn, Julius Emil Modeweg, i Firmaet, der da kom til at hedde J. C. Modeweg & Søn.

I 1849 døde J. C. Modeweg, og Sønnen drev Fabrikken videre i Faderens Spor, og han udvidede Omraadet til at omfatte hele Brede.

I 1869 afgik J. E. Modeweg ved Døden, hvorefter hans Enke fortsatte Driften et Par Aar, indtil hun i 1872 solgte Brede og Fabriksvirksomheden til Grossererene C. Albeck og W. Salomonsen.

I 1895 omdannedes J. C. Modeweg & Søn til et Aktieselskab med Edmund Daverkosen og Carl C. Jensen som administrerende Direktører.

Der blev bygget ny, moderne Bygninger for Karteri, Spinderi og Væveri, og de ældre Maskiner blev stadig fornyet og ny, tipstøp moderne anskaffedes.

I 1929 blev der bygget et nyt Damp- og Kraftanlæg, saaledes at Virksomheden nu drives med Elektricitet fra eget Værk.

Der beskæftiges cirka 600 Mennesker, og der produceres cirka 1 Million Meter Klæde om Aaret.

Direktionen bestaar af Direktørerne H. W. Jacobæus og Carl Leo Daverkosen.

Brede er en hel lille By, idet Fabrikken har Bolig for de fleste Funktionærer og Arbejdere, og der findes 210 Lejligheder med Have og 172 enkelte Værelser. — Endvidere er der ogsaa indrettet et Spise-



*H. W. Jacobæus,
adm. Direktør.*



*Carl Leo Daverkosen,
Direktør.*



*William Hansen,
Direktør (død 1937).*



Brede Klædefabrik med Arbejderboliger.

hus, med Badeanstalt i Kælderen, og et Asyl, hvor Børnene kan være gratis. — — —

Krøluld Fabriken „Lama“ A/S blev grundlagt i 1930 paa Initiativ af Overretssagfører Chr. Hede. Man lejede Lokaler i Brede Klædefabrik, og disse blev indrettet til Formaalet. — Det var en hel ny Fabrikation, og den er i Aarenes Løb stadig gaaet fremad. Arbejdsstyrken, der i Begyndelsen var 6, er nu vokset til 80 faste Medhjælpere.



*Eric Daverkosen,
Direktør.*



*Chr. Hede,
Overretssagfører.*

Da Lokalerne paa Brede ikke kunde udvides yderligere, lejede man en Del af Ørholm Papirfabrik, hvortil Virksomheden henflyttedes i Januar 1937. — — —

Taarbæk Sogn.

Taarbæk Sogn, Øst for Lyngby Sogn, blev i 1906 udskilt fra dette og strækker sig i et Bælte langs Øresund, fra Dyrehavens sydlige Udkant til Mølleaaen, der skiller det fra Søllerød Sogn.

Langs Strandvejen ligger paa begge Sider Villa ved Villa. Iøvrigt optager Jægersborg Dyrehave med Eremitagesletten det meste af Sognets Omraade. Dyrehaven er Københavnernes højt yndede Udflugtssted, Sommer som Vinter, og intet Under, thi her findes en saa rig, skøn og særpræget Natur, som intet andet Sted i Danmark: de høje, lyse Bøgesale, de højtidelige Egelunde, de mange Gravhøje mellem de talrige blinkende Smaasøer og Damme, de smukke Lysninger og de store



Eremitageslottet.

Græssletter med Vildtet græssende i stoisk Ro, de flere hundrede Aar gamle Hvidtjørne, og Eremitagesletten, hvor Thurahs kønne lille Rokokoslot troner paa Slettens højeste Punkt, det herligt kuperede Terræn i Ulvedalene med det skønt beliggende Friluftsteater med Højdepunktet „Djævlebakken“ som Tilskuerplads, Kirsten Pils og flere andre Kilder — kort sagt et Naturens Eventyrrige.

Til Vederkvægelse af de talrige Skovgæster, der navnlig paa Søn- og Helligdage lægger Udflugten til Dyrehaven, findes der en halv Snes idyllisk beliggende Skovløberhuse, hvoriblandt Peter Lips Hus er særlig kendt og søgt. Det gamle Traktørsted „Fortunen“ har i Aar maattet vige Pladsen for en særdeles smuk Nybygning, hvis Indretning og Udstyr er tip-top moderne — dog uden at Kroen har tilsat det Præg af Hygge, der var det gamle „Fortunen“s Kendemærke.

I Dyrehaven findes endnu et „Æventyrrige“, men af en helt anden Art end ovenomtalte. Det er det berømte Gøglets Æventyrrige „Dyrehavsbakken“ (en Forvanskning af Ordet Dyrhavebakken), i daglig Tale blot kaldet „Bakken“, det Sted, hvor enhver Københavnerfamilie med nogen Respekt for sig selv mindst een Gang aarligt tager ud til for hør „at blive som Børn igen“ og glemme Dagens Byrder. — — —



Friluftsteateret.



Rutchebanen.

Direktør W. H. Quinlan er Indehaver af Rutchebanen, Motorbaadene, Tilt a Wheel Rodea og Motorbanen.

Rutchebanen blev anlagt i 1932, Motorbaadene og Motorbanen i 1934 og Tilt a Wheel i 1935.

Direktør W. H. Quinlan har været en Foregangsmand paa Forlystelsesomraadet paa Dyrehavsbakken, og en stor Del af Æren for den Popularitet, Bakken har i Dag, tilfalder ham. I 1935 maatte Direktør Quinlan betale en Afgift til Statsskovvæsenet paa 150.000 Kroner, et Tal, der viser, hvilken Udvikling der er foregaaet siden 1931 da Afgiften var 33.000 Kroner. — Der beskæftiges et Personale paa 68 Personer. — — —

„Ottekanten“, Dyrehavsbakken, blev oprindeligt startet som Camera obscura. Sidst i 70'erne overtog Christiansen senior „Ottekanten“, hvor han havde et Loppecircus og fremviste en Kæmpedame. Endvidere optraadte han selv som en habil Bugtaler. Omkring 1900 søgte og fik han Beværterborgereskab.

Sønnen, Knud Christiansen, overtog i 1905 „Ottekanten“, der er beliggende midt paa Bakken og er godt kendt af enhver Bakkegæst.



Eksteriør fra „Ottekanten“.



Kramers Cirkus.

Charles Kramer, der er professionel Artist siden 1887, begyndte paa Bakken i 1918, da han købte det gamle kendte Artist-Areals Bygninger, hvor han aabnede Kramers Cirkus. Han maatte arbejde meget haardt de første 4 Aar, men han havde en stor Stotte i Sønnen Fritz, der allerede som 8-aarig havde debuteret hos Thomas S. Lorentsen i National. Der optræder daglig 10 Artister, der er engagerede maanedsvise. — — —

Teltholder A. C. Mortensen er Indehaver af Aero Hop (grundlagt i 1934), der er opfundet af Ingeniør Vesphal-Jacobsen og er dansk helt igennem. A. C. Mortensen driver desuden Minorka Hallen, Automat Hallen, Damen uden Hoved, Skydebanen, Kraftprøve-Tyren og Børnekarussellen, der har den Klausul aldrig at maatte fjernes.

A. C. Mortensen, der har rejst selvstændigt fra sit 23' Aar med Luftgyng, har været paa Bakken siden 1930.

Han sidder i Bakkens Reklameudvalg, og har flere andre Hverv. — — Valhalla

har i det sidste Aarhundrede været den førende Dansesalon paa Bakken. Der er 8 Mands Orkestre og Servering i og udenfor Salen. —



Eksterior fra Valhalla.



Eksterior fra „Lille Peter“.

Den nuværende Indehaver af „Lille Peter“, Dyrehavsbakken, er Restauratør Emil Nielsen, der tillige har Danseestræden „Den Runde“, der var en af de første paa Bakken. Emil Nielsen's Hustru er sin Mand en stor Støtte, idet hun har paataget sig hele Ledelsen af Køkkenet, og der er et Ord, der siger, at man ikke har været „rigtig“ paa Bakken, hvis man ikke har spist hos „Lille Peter“. Der beskæftiges 69 Mennesker. — — —

Billigheden, Dyrehavsbakken, blev grundlagt i 1888 af nuværende Indehaver, Michael Fastrup's Fader, der trak sig tilbage i 1912.

Michal Fastrup har i 1924 slaaet Teltene Nr. 11 og 13 sammen, og der forefindes 35 lukkede Lysthuse. — — —

Café Svalen, Dyrehavsbakken, blev grundlagt i 1915. Den nuværende Indehaver, Alfred Larsen, har været 23 Aar paa Bakken, og han har i de sidste 33 Aar haft „Svalen“ i Blaagaardsgade 44. Alfred Larsen er Formand for Teltholderforeningen, og han har været Formand for Bevrterforeningen i Jægersborg Dyrehave i 19 Aar. — — —



Alfred Larsen.



Eksterior fra Cafe Svalen.



Eksterior fra Bakke-Kroen

velser kan nyde Kroens udmærkede Mad. Bakke-Kroen med den smukke Pejs, der danner en lun Krog, er indrettet med alle moderne Hjælpemidler, saasom Centralvarme, Elektricitet og Gas. Trods al Modernitet er der over hele Bakke-Kroen et hyggeligt gammelt Præg, skabt ved det pragtfulde Bjælkeloft, de smukke Gevirer, de morsomme Ordsprog paa Bjælkerne etc., alt det, der giver den Stemning, der karakteriserer Bakke-Kroen. — — —



Interior fra Bakke-Kroen.

Auto Royal, Vesterbrogade 1, har som Vognmandsforretning været i den samme Families Besiddelse siden 1860, da den nuværende Indehavers Bedstefader, Hans Larsen, begyndte Vognmandskørsel for Fabrikkerne i Raadvad. I 1880 flyttede han til Taarbæk, hvor han bl. a. havde Kørsel for Staten med Militærtæpper fra Stampen til Frederiksværk. Samtidig gjorde han sit Navn kendt med „Turist“-Kørsel til Skovture og Ture langs Kysten. I 1886 traadte Sønnen, Christian Larsen, ind i Forretningen, som han overtog som Eneindehaver i 1908. Forretningens første Automobil anskaffedes i 1912. I Aarenes Løb købtes flere, og i 1926 afskaffedes Hestekøretøjerne helt.



*Henry Larsen,
Vognmand.*

Forretningen har, fra den i 1912 begyndte med Automobilkørsel, altid søgt at imødekomme Publikums Krav om store og tidssvarende Luksusvogne. I 1924 flyttedes Forretningen til det kendte Hjørne overfor Bellevue Strandhotel, hvor der indrettedes Motor-, Service- og Reparationsværksted. Da der i Aarenes Løb var opnaaet en stor Kundekreds i selve København oprettedes i 1931 Forretningens Hovedkontor og Garager paa Gl. Kongevej 6, mens „Bellevue“-Forretningen bibeholdtes. I 1931 overtog Henry Larsen Ledelsen. — — —

*Søllerød
Sogn.*

Søllerød Sogn ligger mellem Øresund og Furesøen, Nord for Lyngby-Taarbæk Kommune, og grænser mod Nord til Frederiksborg Amt. Sognet omfatter en af Nordsjællands allerskønneste Egne med sit højtliggende, bakkede,



Søllerød Sø.

skovrige Terræn. Jægersborg Hegn alene indtager et Omraade paa ca. 460 ha, derefter følger Geels Skov med 214 ha og Trørød Hegn, Ravneholmene og Søllerød Kirkeskov, alle paa omkring 50 ha. Desuden Dronninggaards Skov ved Furesøen med Næsslottet og Jægerhuset og endelig nogle kønne Smaaskove som Kohave og Frederikslund. Det højeste Punkt i Sognet er Sandbjerg, 85 m, og Højbjerg, 82 m. En Del af Furesøen hører til Sognet. Endvidere maa nævnes Vejle Sø (der ved en Kanal staar i Forbindelse med Furesøen) og Søllerød Sø, der ligger ved Foden af den idylliske Søllerød Kirkegaard, hvor saa mange romantisk indstillede Kvinder og Mænd har fundet deres sidste Hvilested. Villabebyggelsen i Sognet er overordentlig udbredt. Holte Jernbanestation er Endestation for den elektrificerede S-Nordbane. Hovedfærdselsaarer er Kongevejen og Strandvejen samt Nord-Kyst- og Lyngby-Nærumbanen. — — —



Bollemosen.



P. J. Hedetoft,
Mejeriejer.

Dronninggaard Mejeris Tilbliven kan føres tilbage til Frederik IV, der forærede Dronning Sofie Amalie den gamle Dronninggaard i Holte, hvor der blev indrettet et Mejeri.

I Halvfemserne blev Arealerne udstykket og selve Mejeriet indstalleret i en ny Bygning, hvor det gik jævnt fremad, ikke mindst fordi man omlagde Produktionen fra Ost og Smør til Mælkeforsyning, men ogsaa paa Grund af den tiltagende Bebyggelse, som fandt Sted i Holte. I 1912 blev Mejeriet overtaget af P. J. Hedetoft og hans Sønner, hvoraf de to, Kjærsgaard og Andreas Hedetoft, stadig driver det. Den stadige Fremgang bevirkede, at flere Udvidelser maatte finde Sted, og i 1932 blev der foretaget en Modernisering, og nye tidssvarende Maskiner blev indført. Mejeriet forhandler direkte til Forbrugere, og til dette Formaal har det egne Vogne og Biler, ialt 12 Stk.

Mejeriet er fast Aftager af hele Produktionen af 35—40 Gaarde i Holte og Opland, og det har flere Udsalg i Københavns Amt Nordre Birk.

Det ledes stadig af Brødrene Hedetoft, og der beskæftiges ca. 50 Mand.

Foruden Dronninggaard Mejeri ejer Brødrene Hedetoft Dyrehavegaard Mejeri, Lyngby, som blev drevet samtidig, indtil det i 1915 blev nedlagt, dog saaledes at det stadig fortsættes som en Underafdeling af Dronninggaard Mejeri. — — —



Dronninggaard Mejeri



Interior fra Mejeriet.



Del af Mejeriets Personale.

Firmaet Brdr. Petersen, Vejlesøvej 4, Holte, blev grundlagt i 1904 af Murermestrene Bendix og Chr. Petersen.

Firmaet begyndte med Bygning af Villaer, fortrinsvis i Holte og Omegn. Det fik snart overdraget Bygning af større Arbejder, bl. a. Søllerød Vandtaarn, store Dele af Skodsborg Badesanatorium, Nærum Kostskole, Holte Gymnasium, Ombygning af Ny Holte Kommuneskole og 4 andre Skoler i Søllerød Kommune, Haraldsborg Kostskole i Roskilde, Kvinderegensen, og for Tiden opfører det en Operationsbygning til Amtssygehuset i Gentofte. — Ialt har Firmaet opført ca. 300 Nybygninger, og det beskæftiger jævnligt ca. 40 Mand. Brødrene



Søllerød Vandtaarn.



Holte Gymnasium.

Kvinderegensen.

Petersen deltager stadig selv i den daglige Ledelse. — — —

Holte Colonialmagasin blev grundlagt i 1923 af Købmand I. F. Petersen, der i 8 Aar havde haft en mindre Købmandsforretning paa Stationsvej i Holte. Colonialmagasinet blev installeret i en nyopført, moderne Ejendom, Kongevej 19, og er i enhver Henseende velassorteret og tidssvarende indrettet. I 1935 erhvervede I. F. Petersen Ejendommen, der tillige er Beboelsesejendom med moderne Butikker.

I. F. Petersen, der er en meget driftig Mand, leder selv sin Forretning, som beskæftiger 7 Mand, hvoraf de 3 er Indehaverens Sønner.

Købmand Petersen har i en Aarrække været Medlem af Holte Handelsforenings Bestyrelse samt Medlem af Holte Banks Bestyrelse. — — —



Eksterior fra Holte Colonialmagasin.



A. Rønning,
Apoteker.

Holte Apo-
tek, Kongevej
23, blev grund-
lagt i 1921 af
Apoteker A.
Rønning, der
indrettede
Apoteket i en
hver Henseen-
de tidssvaren-
de. Det er in-
stalleret i en



Holte Apotek.

til Formaalet specielt opført Ejendom, som forener Nutidens og Fortidens Byggemetoder paa en harmonisk Maade, og som er beliggende i Byens Centrum. En konstant Opgang har til Stadighed præget Apotekets Ud-

vikling, saale-
des at Perso-
nalet, der ude-
lukkende er
kvindeligt, sta-
dig er blevet
forøget. Apo-
teker A. Røn-
ning har fulgt
Udviklingens
Krav og an-
skaffet fuldt-
ud tidssvaren-
de Apparater
og Maskiner.



Interiør fra Apoteket.

Hotel Holte's Historie kan føres tilbage til 1788, da det horte



Nyholte Kro ved Geels Skov, set fra Jernbanen, 1864.

ind under Dronning-
gaard's Marker og var
et Brændevinsbrænderi
med Ret til Udskæn-
ning til Vejfarende,
som det den Gang var
Skik. I 1886 nedbrænd-
te Kroen totalt, og
paa Ruinerne opførte
den kendte Anders
Månssen et nyt og ef-

ter Datidens Forhold tidssvarende Hotel, som han drev indtil 1897, hvorefter det indtil 1918 blev ført videre af Køkkenchef H. P. Petersen. I 1925 overtoges det af Hotel-ejer H. P. Jørgensen, der har foretaget meget betydelige Udvidelser og Moderniseringer, saaledes at det i Dag i enhver Henseende svarer til Tidens Krav, og det er anset som et første Klasses Madsted. Hotelejer Jørgensen, der er Medlem af Hovedbestyrelsen for Centralforeningen af Hotelværter i Danmark, nyder Anseelse for den store Indsats, han har gjort for de unge indenfor Standen. Han er kendt over hele Landet og har deltaget som Dommer og Censor ved Eksaminer og Udstillinger samt Svendeprøver i Udlandet. — — —



Hotel Holte.



*Hemming Pedersen,
Tømremester.*

Tømremester Hemming Pedersen, Marievej 4, Holte, nedsatte sig i 1901 som selvstændig.

Han fik hurtig Ry som en dygtig og alsidig Fagmand og oparbejdede en stor og anerkendt Tømre- og Maskinsnedkerivirksomhed.

Hemming Pedersen har i de forløbne Aar ydet en betydelig Indsats saavel i Holte som udenfor, og en væsentlig Del af Æren for Ny Holtes store Udvikling skyldes ham, idet han var blandt de første, der ved Grundkøb og Bebyggelse tog Initiativet til Udnyttelsen af de mange ubebyggede Arealer i Kommunen.

Tømrerarbejdet paa Holte Posthus, Søllerød Gasværk, tre af Skodsborg Sanatoriums Bygninger, Ombygningen af Holte Hotel, en Del større Ejendomskomplekser i Holte og paa talrige Villaer i København og Omegn. Virksomheden er i de senere Aar væsentligt blevet drevet som Maskinsnedkeri.

I 1928 blev Firmaet omdannet til Aktieselskab med



Stranden ved Skodsborg Sanatorium.



Øverødvej 1.

Hemming Pedersen som administrerende Direktør. Sønnen Svend Pedersen som bistaar i den daglige Ledelse, er ligeledes interesseret i Forretningen. Hemming Pedersen har haft en Række Bestyrelshverv i forskellige Foreninger og var i sin Tid Medlem af Søllerød Sogneraad. — — —



Holte Posthus.

Øverød Maskinsnedkeri, Øverødvej 65 og 67, blev startet i 1900 af Snedkermester C. M. Hansen. Han begyndte smaat, men efterhaanden tog Udviklingen Fart, og i 1916 anskaffede han sig nødvendige Maskiner og oprettede et Maskinsnedkeri, som beskæftiger sig med enhver Art af Bygningssnedkeri og Butiksinventar. C. M. Hansen har været med til at udføre Snedkerarbejdet paa en meget stor Del af Bebyggelserne i Holte og Omegn, saavel private som kommunale Bygninger, bl. a. Landstedet „Rosenlund“ i Vedbæk og „Hestkøbgaard“ ved Birkerød.



*C. M. Hansen,
Snedkermester.*

Virksomheden, der i Dag disponerer over alle nødvendige Maskiner, ledes stadig af C. M. Hansen og beskæftiger 6—8 Mand.

C. M. Hansen er Medlem af Søllerød Kommunes Bygningskommission og Vurderingsmand for Danske Grundejeres Brandf. —



*Indkørslen til
Øverød Maskinsnedkeri.*

Den gamle historiske Søllerød Kro blev i 1913 overtaget af Restauratør Ewald Sauerberg, der i 1919 lod Kroen fuldstændig ombygge og restaurere med pietetsmæssig Hensyntagen til dens Oprindelse, saaledes at den i Dag forener et Pust af Fortid med al moderne Komfort.

Søllerød Kro har gennem Aarene været et af Københavnernes mest yndede Udflugtssteder, og paa Grund af dens smukke Beliggenhed afholdes mange mondæne Bryllupper her.

Kroen har lukket Keglebane, Skydebane og Selskabslokaler, og dens Speciale er koldt Bord og fortrinlig Kaffe. Ewald



*Ewald Sauerberg,
Restauratør, R. p. p.*

Sauerberg er Formand for Restauratørforeningen for Nordre Birk og Omegn og beklæder desuden en Række Tillidsposter indenfor Standen. Saaledes har han indtil 1936 været Formand for Central-



Eksteriør fra Søllerød Kro.

foreningen af Hotel- og Restauratørforeninger i Danmark og siden da Hovedkasserer for den samme Forening.

Hosstaaende bringer vi et Eksteriør og et Interiør fra den kendte, og meget smukt beliggende Søllerød Kro.



Interiør fra Søllerød Kro.



Eksterior fra Holtegaards Fabriker.

Holtegaards Fabriker, Bryggeri & Malteri, Kohavevej 49—51, Trørød, blev startet af Brygger Erh. Kogsbølle, Kaptajn I. C. Jacobsens (Gl. Carlsberg) mangeaarige Medarbejder og Kompagnon. Paa Holtegaards Grund, som han købte efter sin Fratræden fra Gl. Carlsberg, opførte han et Hvidtølsbryggeri med Fremstilling af Maltpræparater som særligt Formaal. Ved hans Død 1906 overtoges det af den nuværende Ejer, Brygger Vilh. Vallø, der, efter Bryggeriets Brand i 1922, nedlagde Fabrikationen af Hvidtøl, samtidig med at Hovedvægten blev lagt paa Maltfabrikationen med Fremstilling af specielle Maltssorter — Karamelmalt, Porter og Farvemalt o. l. for Øje.

Desuden brygges der som Speciale den saakaldte X-Porter, en meget kraftig og stærk Porter af engelsk Type. — — —

I 1924 købte Vognmand Th. Nielsen, der tidligere havde forpagtet



„Lindevangen“.

„Høje Sandbjerggaard“, Gaarden „Lindevangen“. Den ligger meget smukt midt i det idylliske Trørød, og der foretages for Tiden en meget stor Ud-
stykning af Grunde til Villabebyggelse.

Vognmand Nielsen driver en stor Vognmandsforretning og Handel med Grus og Sten fra egen Grusgrav, hvori der ogsaa findes Melsand. Firmaet, der er Leverandør til Statsbanerne, har 3 Heste og 2 Lastbiler, og der beskæftiges en halv Snes Mand. — — —

Paa Nærumvejen, lige uden for Nærum, ligger et rigtigt „Pottemagerværksted“, der drives af Chr. Schollert. Han er af Pottemagerslægt og havde først Værksted i Korsør og Birkerød, før han i 1932 købte Grunden paa Nærumvejen, hvor han byggede Værksted og tilhørende Brænderovn. Arbejdet udføres af ham selv og Hustruen og bestaar specielt af Pyntegenstande, saasom Vaser, Krukker, Skaale, Kander, Askebægre, Lysestager, Hængevaser etc., der formes med Hænderne paa en Drejeskive, brændes, paamales Glassur og brændes igen (500 Stk. brændes ad Gangen ved 1000 Gr. Varme). De mange skønt formede og forskelligt farvede Keramikting har i Aarenes Løb fundet et stort Marked, og der sælges bl. a. meget til Turister. — — —



Interior fra „Pottemagerværkstedet“

Vognmandsforretningen Chr. Niensens Sønner, Strandvej 176, blev startet i 1872 af Chr. Nielsen, der den Gang havde Post- og Dagvognskørsel mellem Skodsborg—Vedbæk—Rungsted, og som fra 1875 til 1893 var Vognmand for Skodsborg Søbad (her havde han ogsaa Stald).

Firmaet drev hovedsagelig Personkørsel, men det havde ogsaa megen Vognmandskørsel som Entreprenør ved Anlæg af Veje og Kystbanen, og det havde en Stald paa 40 Heste. I 1897, da Kystbanen aabnede, fortsattes Forretningen som kombineret Vognmandsforretning. I 1909 trak Grundlæggeren, der døde i 1914, sig tilbage, og Forretningen føres videre af Sønnerne, Julius og Otto Nielsen. I 1918 anskaffedes den første Personbil, og fra 1928 drives Forretningen kun med Automobilet for Personkørsel (Luk-suskørsel).



Nogle af Firmaets Vogne.

Firmaet, der er den ældste Vognmandsforretning i Nordsjælland, er med sine store, flotte Vogne kendt over hele Distriktet.

— — —



Eksterior fra Hotel Øresund.

Hotel Øresund, Skodsborg, der i de sidste 15 Aar har været ejet af Frøken Serina Petersen, har mange gode Minder for Københavnerne, som altid har været glade for at tilbringe nogle Timer i Hotellets store Have, direkte mod Sundet, eller paa den smukke Glasveranda.

Da Hovedstaden stadig vokser længere og længere ud, er der bygget meget i Skodsborg i de sidste Aar. Serina Petersen har saaledes nu ogsaa faaet et moderne Biografteater, ligesom der hører Kgl. privilegeret Kro til Hotellet, der efterhaanden er blevet en stor og omfattende Virksomhed. — — —

Skodsborg Badesanatorium, fysisk-diætetisk Kuranstalt, blev grundlagt i 1898 af Overlæge Carl Ottosen og ejes af Nordisk Filantropisk Selskab. Det er ikke blot et Sanatorium i dette Ords almindelige Betydning, men en fuldt ud moderne Helbredelsesanstalt. Det er i Aarenes Løb vokset til at omfatte et stort Komplex foruden talrige spredte Bygninger, og der er Plads til ialt ca. 325 Patienter. Direktør: Chr. Hansen. Overlæge: A. Andersen. Personalets Antal er nu ca. 300. — — —



Luftbillede af Skodsborg Badesanatorium.

For ca. 50 Aar siden startede Firmaet I. C. Modeweg & Søn i



Spinderiet.

Lyngby en Hattfabrik — under ganske smaa Forhold. — A S Dansk Hattfabrik grundlagdes i 1905, idet dette Selskab da overtog Hattfabrikken i Lyngby. Da Pladsforholdene her efterhaanden blev for smaa, flyttede Dansk Hattfabrik i 1913 til Skodsborg, hvor Firmaet købte den derværende Klædefabrik I. P. Johnsen. A/S Dansk Hattfabriks

administrerende Direktør, Hans Cohn, kom til Danmark i 1900 fra de tyske Hattfabrikker og oparbejdede hurtigt Dansk Hattfabrik til et Foretagende af stort Omfang. Medens Fabrikken i 1900 beskæftigede ca. 30—40 Arbejdere, er der i Dag beskæftiget ialt ca. 200—250 Mennesker, saaledes at den i Dag er en af Skandinaviens største Fabrikker paa sit Omraade. Billederne viser to af Stadierne i Fabrikationen, af hvilke Hattene maa passere en Mængde, førend de kan forlade Fabrikken. — — —



• Pudseriet.

Naar man har passeret Skodsborg Sanatorium og Hattfabrikken og

gaar videre ad Strandvejen, kommer man til Skodsborg Søbad, Øresundets Perle, som Hotellet saa smukt benævnes. Dets høje Beliggenhed giver Stedet den skønneste Udsigt paa hele Kysten. Hotellet er grundlagt omkring 1860 og gennemgik i 1935 en stor Modernisering, saa det nu



*Julius Jensen,
Direktør.*



*Interiør fra et af
Hotelllets Værelser.*

fremtræder som et fuldt moderne Hotel med alle mulige sanitære Forhold, og det er nu ikke alene et mondænt Badehotel, men er indrette som helaars Hotel med hyggelige Saloner med aabne Pejser, som skaber den Varme og Lunhed, som paakræves.

Den nuværende Indehaver er Direktør Julius Jensen, som har forpagtet Hotellet for en længere Aarrække.

Direktør Jensen var i adskillige Aar Leder af Skagens Badehotel, og efter at have overtaget Ledelsen af Industri-Restauranten og senere aabnet Restaurant Frascati overtog Julius Jensen i Aaret 1934 Skodsborg Søbad. — — —



Skodsborg Søbad.



*William Lindstorff,
Direktør.*

Aktieselskabet Ravnholm Strømpfabrik blev grundlagt i 1932 af Direktør William Lindstorff og Direktør F. C. Berg. Samme Aar blev Firmaet omdannet til Aktieselskab med Direktør William Lindstorff som administrerende Direktør. Firmaet begyndte i lejede Lokaler i den tidligere Ravnholm Papirfabrik, men allerede i 1933 erhvervede Fabrikken hele det store Fabrikskompleks, og Strømpfabrikken udvidedes til det dobbelte. Fabrikationen finder nu Sted i nogle af de mest moderne Fabrikslokaler her i Landet.

Firmaet er Leverandør til Grossister og Varehuse over hele Landet.



Ravnholm Strømpfabrik.

I 1936 overtog C. Schous Fabrikker samtlige Aktier, og Firmaet drives nu som Datterselskab af disse med William Lindstorff som administrerende Direktør, medens F. C. Berg udtraadte af Firmaet i Oktober 1935.



I den store Vævesal findes en Snes tip-top moderne Strømpemaskiner, og Fabrikken beskæftiger ca. 200 Arbejdere og er i sin Art den største Specialfabrik i Danmark.

Det er lyk-
kedes for
Ravnholm
Strompefabrik
at fremstille
Produkter, der
staar fuldt paa
Højde med de
bedste Fabri-
kata, der tidli-
gere blev ind-
ført hertil fra
Udlandet.



Gladsakse Sogn.

Gladsakse Sogn, med Anneks Herlev, ligger Vest for Gentofte Sogn, støder mod Nord op til Lyngby Sogn, mod Syd til Brønshøj (København) og har til Vestgrænse Smørum Herred. I Sognets nordlige Del ligger Bagsværd Sø i overordentligt smukke Omgivelser. Hele Søens nordlige Del er kranset af Hareskovens og Storskovens skønne kuperede Terræn.

Ved Nybro er Bagsværd Sø forbundet med Lyngby Sø ved en Kanal. Paa Højnæsbjerg (48 m), der ligger ved Søen, er indrettet en Kælkebane.

Gennem Sognet fører Landevejene til Frederikssund og Slangerup samt Frederikssundbanen og Slangerupbanen. -- -- --



Bagsværd Sø.



Søborg Teater.

Søborg Teater, Søborg Hovedgade 66, blev grundlagt i Aaret 1916 af Bankdirektør Pontoppidan, som var Bevillingshaver til 1921, hvorefter Teatret overtoges af forhenværende Redaktør af „Næstved Tidende“, Vic-

tor Petersen, som efterhaanden udvidede og moderniserede dette. I 1934 afgik Direktør Petersen ved Døden, og Bevillingen overgik til hans Enke, Fru Betty Petersen, som har udvidet Teatret til 351 Pladser (nummererede), samt anskaffet nye Stole, Ventilationsanlæg, nyt Venteværelse og Neonskilt med Teatrets Navn. — — —

I Søborgs Centrum, paa Hovedgaden overfor Posthuset, Skolen og Kirken, er Søborg Apotek beliggende. Apoteket aabnedes den 6. September 1924, efter at der ved kgl. Resolution af 8. Februar 1923 var givet Tilladelse til Oprettelsen, og efter at Retten til at drive Privilegiet den 17. April 1923 var tildelt cand. pharm. Frants Ernst Steincke. Apoteket indrettedes i en nyopført Ejendom efter Tegning af Arkitekt S. C. Larsen. Damplaboratoriet og dets løse Inventar leveredes af Arbeidsbåhr & Co. Nuværende Apoteker, Thomas Eilersen, bistod Apoteker Steincke med Indretningen af Apoteket.

Grundet paa Søborgs stærke Befolkningstilvækst i den følgende

Aarrække steg Apotekets Omsætning fra Aar til Aar, og en Udvidelse af Apoteket var efterhaanden paakrævet. Efter Apoteker Steinckes Død i 1932 overtog Apoteker Oscar Helmouth Ørum, der døde i 1935, Søborg Apotek. Trods den korte Tid Apoteker Ørum



*Carl Herholdt-Petersen,
Apoteker.*



*Laboratoriet.
Søborg Apotek.*

ledede Søborg Apotek, satte han sig et smukt Minde, idet han gennemførte en stor Udvidelse af Lokalerne, ligesom han anskaffede Vacuumapparat samt moderne, motor-drevne Maskiner til Tablet fremstilling etc.

Den 23. November 1935 blev Søborg Apotek overtaget af den nuværende

Indehaver, Carl Herholdt-Petersen, der paa daværende Tidspunkt var Konsulent i Sundhedsstyrelsens Apotekerafdeling, ligesom han ogsaa tidligere havde beklædt en Række betydende Tillidshverv indenfor Standen. Apoteker Herholdt-Petersen kom til Farmacien i 1903 som Discipel paa Steno Apotek i København, tog farmaceutisk Kandidateksamen i 1909 og virkede derefter som Laborant paa



Officinet.

Steno Apotek fra 1909 til 1935. Apoteker Herholdt-Petersen har bl. a. beklædt følgende Tillidshverv indenfor Farmacien: Næstformand i Dansk Farmaceutforening 1921—29, Formand for Farmaceuternes Arbejdsløshedskasse 1924—29, Redaktør af Farmaceutisk Tidende 1926—29, Danmarks Repræsentant i Nordisk Farmaceutunion 1923—29, Revisor i Apotekernes Kreditforening 1924—29 og Bestyrelsesmedlem i samme Forening fra 1929 og Konsulent i Sundhedsstyrelsens Apotekerafdeling 1929—35. Straks efter at have overtaget Søborg Apotek tog Apoteker Herholdt-Petersen med frisk Initiativ fat paa at gaa i sine Forgængeres Fodspor ved yderligere at



Interiører fra Apoteket.



Søborg Apotek.

forandre og modernisere Apoteket, saaledes at han i Øjeblikket er Leder af et stort og velindrettet Apotek, der ved en Omtale i Dagspressen for kort Tid siden blev betegnet som værende et Mønsterapotek. — — —

Murermester Jens Gylling begyndte selvstændig Murervirksomhed i 1905 i Gladsaxe. I de første Aar byggede han fortrinsvis Villaer i Om-



*Jens Gylling,
Murermester.*

egnen. Senere fik han overdraget Bygningen af den første Pavillon af Søborg Skole, og efterhaanden som Udvidelserne paa Skolen fandt Sted, fik han stadig Murerarbejdet. Han har desuden opført talrige kommunale Arbejder i Gentofte Kommune, bl. a. et større Bygningskom-



*Halvor Gylling,
Murermester.*

pleks paa Ordrup Jagtvej. Dette, der i Begyndelsen blev anvendt til Husvilde, er nu Beboelsesejendom (22 Opgange med ca. 120 Lejligheder). Endvidere har Gylling udført en Del af Ombygningen af den gamle Sølvgaades Kaserne til D. S. B.'s Administrationsbygning. For egen Regning har han ogsaa udført mange store Arbejder, bl. a. nogle store Beboelsesejendomme i Søborg. I Øjeblikket udfører Firmaet Murerarbejdet ved det ny Gentofte Raadhus. Under dette store Arbejde er Murermester Jens Gylling afgaaet ved Døden, og Firmaet fortsættes nu af Sønnen, Murermester Halvor Gylling, der allerede i 10 Aar havde været knyttet til Faderens Virksomhed, og der har faaet sin praktiske Uddan-



Ejendommen „Grøntofte“, Søborg.



Gentofte Raadhus.

nelse. — Firmaet, der har til Huse Vangedevej 230 A, beskæftiger jævnlig 20, til Tider 120 Mand. — — —

Paa Vangedevej 235 har det kendte Firma, Søborg Vognfjeder-Fabrik, der indehaves af Brdr. Christensen, til Huse. — — —

Gladsaxe Mejeri, Buddingevej 528, Søborg, blev grundlagt i 1916 af Mejeriejer Chr. Nielsen. Før den Tid havde hver Gaard i Byen og Op-



Gladsaxe Mejeri.

landet en Forpagter, som daglig kørte Mælken ind til Hovedstaden, hvor den blev fordelt. Chr. Nielsen begyndte ganske smaat, og sammen med Hustruen behandlede han Mælken (i Begyndelsen ca. 150 Ltr.), hvorefter han selv med et Hestekøretøj hver

Dag kørte Mælken ind til Aftagerne i Byen. Med Aarene fik Mejeriet flere Leverandører og Kunder, og i 1923 maatte den første Udvidelse finde Sted, og denne er blevet efterfulgt af yderligere 10 Udvidelser og stadige Moderniseringer, saaledes at Mejeriet i Dag er fuldt ud tidsvarende med alle moderne Mejerimaskiner og opfylder alle Tidens Krav med Hensyn til Hygiejne og Behandling. Mejeriet disponerer i Dag over 4 Tdr. Land, og der behandles 1 $\frac{3}{4}$ Million Ltr. Mælk aarligt.

Den distribueres ved Hjælp af 6 Lastbiler. Desuden har Mejeriet Detailvogne og Udsalg i København og Omegn.

Mejeriejer Nielsen deltager selv i Arbejdet og forestaar den daglige Drift, hvori der beskæftiges 35 Mennesker. — — —



Nogle af Mejeriets moderne Maskiner.



Interior fra Firmaet.

Aars Forløb blev Firmaet udvidet, og i 1927 købte det en Ejendom i Villh. Bergsøe's Allé 20, hvor Fabrikken, der da beskæftigede 6—7 Mand blev indrettet. I 1935 købte det en meget stor Grund paa Gladsaxevej, hvor der blev opført en stor moderne Fabriksbygning (3 Etager) og tilstødende Villa, og der beskæftigedes da ca. 30 Mand. I Kælderetagen er Lager og Tørrestuer for Raamaterialet; i Stuen Maskinsnedkeri, Lager for færdige Artikler og Folkestuer med Bad; paa 1. Sal Kontorer Tegnester, Polereværksted og Snedkerværksted. Fabrikken er indrettet med moderne Maskiner, og der er indrettet et specielt Sugeranlæg for Spaaner, og dette suger Affald fra Værkstederne til en Silo, hvorfra det senere bringes til Kedelanlægget. Kundekredsen findes især i København, og Firmaet, der kun leverer Kvalitetsvarer, har bl. a. Leverancen til Københavns Kommune, samt flere Hospitaler og Skoler. Sønnerne Isidor og Moritz, har siden Drengæarene været beskæftiget hos Faderen, og de leder nu hver sin Afdeling af Fabrikken. — Der beskæftiges 50—60 Mand. — — —



Interior fra Firmaet.

Landvaskeriet „Axbo“, Hannedal 6—8, Søborg, blev startet i 1934 af den nuværende Indehaver, Axel Bornø Clausen.

Vaskeriet beskæftiger sig med Vask til private, og det har en stor Kundekreds overalt i Byen i Kraft af sin nænsomme Behandling af Tøjet (Tørring i fri Luft).

Det har 5—6 Indleveringssteder i Byen. Det har allerede maattet udvide, og det beskæftiger 25 Mennesker.

A. B. Clausen har været i Udlandet i 6 Aar for at uddanne sig som Vaskerimand paa forskellige større Virksomheder, og han er moderne og alsidig indstillet.

Vaskeriet er helt igennem hygiejnisk indrettet, og alle Afdelinger er skarpt adskilte. — — —

Tømrerfirmaet Peter Johansen, Runesbergsallé 22, blev startet i 1912 med Bygning af mindre Villaer. I 1917 fik Peter Johansen overdraget et stort Arbejde paa Hjørnet af Kjeldsgaardsvej, samt senere



Finsensvej 6—10.

Istandsættelsen af Sølvgades Kaserne, Sølvfløjen, for D. S. B., Nordhavnsstationen, Statens Planteavlslaboratorium i Lyngby, Restaurasjonen ved Kildeøen i Dyrehaven, talrige kommunale Bygninger og en Del af Søborg Skole. Peter Johansen har tillige deltaget i Arbejdet paa „Blidah Park“, og for Tiden arbejder han paa to Ejendomme, Finsensvej 6—10 og Mariendalsvej 52, samt Roskildegården for K. alm. Boligselskab. Firmaet, der til Tider beskæftiger over 50 Mand, ledes stadig af Peter Johansen, bistaaet af Sønnen, Povl Johansen.



Folkehaven 31.

Peter Johansen har i Aarenes Løb haft forskel-

lige Tillidshverv, og er bl. a. Medlem af Bygnings- og Sundhedskommissionen, siden 1932 Medlem af Gladsaxe Kommunes Sogneraad, i en Aarrække Medlem af Bestyrelsen for Nordre Birks Tømrermesterforening og siden 1934 Formand for samme, desuden — siden 1935 — Medlem af Hovedbestyrelsen for Centralforeningen af Tømrermestre i Danmark. — —

Tømrermester Louis A. Rasmussen, Dalstrøget 7, Søborg, begyndte selvstændigt i 1934.

Han har allerede opført ca. 25 Villaer, bl. a. Arkitekt Walsøes Villa, Slotsvej 10 i Ordrup, 2 Fabrikker, Ørnevej 69 og i Lindeallé i Vanløse, og desuden et betydeligt Garageanlæg.

Firmaet beskæftiger gennemgaaende 4 Mand.



Arkitekt Walsøes Villa.

— — —



*Marius Nielsen,
Muremester.*

Muremester Marius Nielsen, Dalstrøget 10, Søborg, begyndte som selvstændig i 1929. Hans første Arbejde blev Garageanlægget i Dr. Tværgade 19, og derefter opførte han en Ejendom paa 24 Opgange i Jernbaneallé i Vanløse. Senere har han bygget flere større Ejendomme, bl. a. Hjørnet af La Coursvej og Beringsvej, Hjørnet af Finsensvej og Eversvej, 60 Opgange i Vanløse, en Del Villaer og nogle Fabrikbygninger, f. Eks. Dampvaskeriet Hejmdals Udvidelse. Muremester Nielsen har endvidere udført Understationen for Københavns

Belysningsvæsen i Entreprise. For Tiden har han under Arbejde en Ejendom paa 10 Opgange paa Hyldegaards Tværvæg i Ordrup, i hvilken han



Grønnehoj, Jyllingevej.

er Medindehaver. Muremester Nielsen, der forestaar hele Ledelsen og er sin egen Konduktør, beskæftiger til Tider op imod 100 Mand. — — —



Aalekistevej og Bøgholder Allé.



Borglumvej og Jernbane Allé

Det nuværende Papir en gros Firma „Svend Krüger“ blev stiftet i 1922 som Interessent- Selskabet „Lindquist & Krüger“, men da Lindquist i 1928 blev alvorlig syg og maatte trække sig ud af Firmaet, tog Svend Krüger selvstændigt Borgerskab og begyndte i 1928 Import af svensk og finsk Papir til Fabrikation af Poser og Indpakningspapir, hvorved han kom i Forretningsforbindelse med Firmaet „Bøggild & Jacobsen“, København, der var Repræsentant for store udenlandske Huse. Den intime Samhandel blev vedvarende, og Svend Krüger sluttede Kontrakter med Posefabrikker i København og Jylland. I 1930 flyttede Firmaet til Søborg, og i 1933 overtog det Eneforhandlingen af Fredensborg Margarinefabriks Fabrikat for København under Navnet „Beryl Margarine“. — — —



*Svend Krüger, -
Grosserer.*

Firmaet Ulstrup & Co., Kiplingsallé 42, Søborg, blev grundlagt i 1896 af Mathias Ulstrup med kemisk Rensning og Farvning som Formaal. Firmaet begyndte med en enkelt mindre Forretning i Møntergade 36 og Fabrik, Ewaldsgade 6. Efterhaanden som Firmaet blev mere og mere kendt, maatte forskellige Udvidelser finde Sted, og flere Indleveringssteder blev oprettet forskellige Steder i Byen: Sct. Jacobsgade 14, Værnedamsvej 2 og Gothersgade 54. I 1906 døde Stifteren og Firmaet blev fortsat af Enken, Fru Dagmar Ulstrup, der i 1930 optog Sønnen, Svend Aage Ulstrup, som Kompagnon. Samme Aar byggede Firmaet egen større og tidssvarende Fabrik i Søborg, men beholdt Indleveringsstederne i København. — Virksomheden beskæftiger cirka 30 Mand, og Varerne distribueres gennem egen Bil og Bude. — — —



Fabrikken i Søborg, Kiplingsallé 42.



Trævarefabrikken Dannebrog.

fremstilledes ca. 10.000 Bærepinde pr. Dag, medens der nu kan produceres 160.000 Pinde daglig. Paa Grund af Udvidelser maatte Firmaet flytte 2 Gange, først i 1921 til Guldbergvej 23, og i 1930 købte det den nuværende Ejendom i Buddinge, Buddinge Hovedgade 37—39, hvor det disponerer over et stort Areal. Virksomheden fabrikkerer desuden Rundstokke, Lister og Træ-Masseartikler. — Firmaet, der beskæftiger 16 Mand, ledes af Indehaveren, Herm. J. Møller. — — —

I 1927 startede Smedemester Carl Christensen en Støbegodsforretning i Valby. I 1936 byggede han Buddinge Jernstøberi og Maskinfabrik, Buddinge Hovedgade 80.

Firmaet fremstiller Støbegods, Gasborde, Kakkellovne og Komfurer, og det fabrikkerer desuden en hel Del Kakkellovnsrør. Alene af Gasborde, der leveres til Nybygninger, Detailhandlere, større Isenkræmmere og Støbegodsudsalg, fremstilles der aarlig 7—8000 Stk. Der beskæftiges ca. 25 Mennesker i Virksomheden. — — —



Buddinge Jernstøberi og Maskinfabrik.

Omkring 1890 begyndte Mads Thomsen en Vognmandsforretning i Bagsværd og drev indtil Slangstrupbanens Aabning i 1905 Kaperkørsel Bagsværd-Lyngby.

I 1918 begyndte Sønnen, Rutebilejer Povl Thomsen, en Bil-Udlejningsforretning, og i 1922 startede han Rutebilruten Bagsværd—Lyngby, der 2 Aar senere forlængedes til Charlottenlund. Han begyndte med 1 Fordvogn til 12 Personer, men i Aarenes Løb er Materialet moderniseret og forøget, og Firmaet disponerer nu over 5 store Rutebiler med Plads til 30—36 Passagerer.

I 1926 købtes Ejendommen „Frydens Gave“ i Bagsværd By, og her indrettedes Garageanlæg, Værksted og Beboelse. — Foruden den faste Rutekørsel drives en Del Turistkørsel med 2 Vogne. — — —

I 1927 købte Brygger H. R. Luppy det tidligere Gladsakse Fort og startede sammen med Brygger K. V. Luppy sen. Firmaet Fort-Bryggeriet A/S., Gladsakse-Fort pr. Herløv.

Brygger K. V. Luppy afgik ved Døden i 1932, og siden har Brygger H. R. Luppy været Firmaets Ene-direktør.

Bryggeriet er gennem Aarene blevet udvidet betydeligt og er nu en fuldkommen moderne indrettet Virksomhed, som fremstiller Bajerskøl, skattefri Ølsorter og alle Slags Minerale-vande. Alle Produkter finder grundet paa deres gode Kvalitet stadig stigende Omsætning. Varerne forsendes over



H. R. Luppy,
Direktør.



Plan over Fort-Bryggeriet A/S., Gladsakse-Fort pr. Herløv.

hele Landet og kan bestilles direkte paa Bryggeriet. — — —

Rødovre Sogn.

Rødovre Sogn grænser mod Vest til Vanløse (København), skilt fra denne Bydel ved Harrestrup Aa og Damhussøen, mod Nord til Herlev Sogn, mod Vest til Smørum Herred og mod Syd til Hvidovre Sogn. Paa Grund af Hovedstadens stærke Vækst ud mod Bygrænserne er ogsaa Rødovre i de senere Aar blevet Genstand for en udbredt Bebyggelse. Gennem Sognet løber Roskilde Landevej. — — —



*Jørgen Nielsen,
Eneindehaver.*

Nielsen & Olsens Gips- & Cementvarefabrik, Rødovrevej 251—253, blev startet i 1917 af Arbejdernes Andels Boligforening, men blev da dette Selskab i 1928 likviderede sine forskellige industrielle Foretagender, overtaget af Svend Nielsen og Johs. Olsen, sidstnævnte var Bestyrer af Virksomheden under Arbejdernes Andels Boligforening.

I 1934 døde Sv. Nielsen, hvorefter Johs. Olsen fortsatte som Eneindehaver.

Firmaet fremstiller alt indenfor Gips- og Cementstøberi og Stuk, og dets Speciale er

Trapper og Altaner af armeret Beton samt Gips-Stuk. — Desuden laver det Modeller af Bygninger etc. for Arkitekter og Ingeniører.

Det har blandt andet leveret Arbejder til Axelborg, K. T. A. S., Københavns almindelige Boligselskab, Arbejdernes Andels Boligforening, Statsradiofonien, Alladin Teatret og endvidere til Den katolske Kirke.

Af Skillerumsplader alene fabrikeres 100.000 aarligt. — Virksomheden beskæftiger nu 30 Mennesker.



Stukloft i Axelborg.



Trappeparti i Damsø Telefoncentral.

Hosstaaende bringer vi to Billeder af Arbejder, som Firmaet har udført, henholdsvis et smukt og dekorativt Stukloft i Axelborg og et Trappeparti i Damsø Telefoncentral.

I 1921 grundlagde Fabrikant A. Hald en mindre Biscuitfabrik paa Kapelvej 1 under Navnet Dan. I Begyndelsen fremstillede Fabrikken udelukkende Klejner, som leveredes til Ismejerier i



Fabrikken, Rødovrevej 220.

København og Omegn, men efterhaanden optoges tillige Fremstilling af Biscuit, Honningbrød og Sandkager. Firmaet fremstiller bl. a. det

landskendte Honningbrød „Provstindens Guf“, som sælges over hele Landet. I 1922 flyttede Virksomheden til Korsgade 29, hvor der imidlertid snart blev for trangt, hvorfor Fabrikant Hald købte en Grund paa Rødovrevej 220, hvor han opførte en tidssvarende Fa-



Interiør fra Firmaet.

briksbygning. I 1931 havde Fabrikant Hald købt den gamle Chokoladefabrik Nigeria, som nu blev sluttet sammen med Biscuitfabrikken, saaledes at den nye Fabriksbygning rummer begge Fabrikkerne. Nigeria er landskendt for sine Cocus- og Negerboller, hvoraf Fabrikkens Produktion andrager ca. 3 Millioner aarligt. Firmaet, der disponerer over 6 Varebiler, som daglig distribuerer Varene over hele Byen, beskæftiger 38 Mand. — — —



Interiør fra Firmaet.

I 1928 etablerede Brødrene Lizier en Fabrik i Vanløse til Fremstil-



Angelo Lizier.



Værkstedbygningen, Slotsherrensvej.

ling af Terrazzo og Mosaik. I 1935 lod Firmaet opføre en ny Fabriks-
ejendom, der omfatter Støbehal, og hvis Areal er ca. 6000 Kv. Alen.
Firmaet fremstiller Terrazzovarer, alt indenfor Cementvarer samt Kunst-
industrivarer. Virksomheden, der har til Huse Slotsherrensvej 105—109,
indehaves af Angelo Lizier og beskæftiger ca. 10—12 Mand. — — —



Kølemaskinen „Vega“.

fabrikant, cand. po-
lyt. Holger Nielsen,
Axelhøj 23—25, Rød-
ovre, startede i 1930,
efter at være vendt
hjem fra Amerika, paa
Amager en Forretning
med Vaskerimaskiner.
Et halvt Aar efter
flyttede Firmaet til
Skoleholdervej 4, hvor
det med stort Held op-
tog Fabrikation af Kø-
lemaskiner, der fik Navnet „Vega“. I 1935 flyttede Firmaet til Axelhøj
til 2 moderne Bygninger.

Der beskæftiges for Tiden 18 Mand i Virksomheden, der blandt andet
har Eksport til Norge, Sverige, England og Java.

— — —

Muremester og Entreprenør F. Meier, Peter Bangsvej 236, begyndte
som selvstændig i 1900. Firmaet, der begyndte under beskedne Forhold,
er det ældste, der bygger Skorstene, i Danmark.

Det har opført ca. 1500 Skorstene over hele Landet, Island og Skan-
dinavien, bl. a. for Carl Aller (Familie-Journal), A/S Burmeister & Wain,
Det danske Petroleum A/S etc., og for Gasværker, Elektricitetsværker,
Sygehuse, Bagerier, Mejerier og Gartnerier over hele Landet.

Det har endvidere opført og repareret 38 Dampskorstene for De dan-
ske Sukkerfabrikker og
opført Danmarks høj-
este Skorsten ved Nak-
skov Sukkerfabrik.

Firmaet, der be-
skæftiger cirka 15
Mand aarligt, fik i
1912 Diplom paa Fi-
skeriudstillingen i Ti-
voli for veludført Ar-
bejde.



F. Meier,
Muremester.



Danm.s højeste Skorsten,
Nakskov Sukkerfabrik.

— — —



Direktor Wald. Nielsen.

Rio Bio.

Rio Bio, Roskildevej 301, blev startet i 1934 som et Aktieselskab med Direktør Wald. Nielsen som Formand. Wald. Nielsen begyndte i 1891 som Artist og har som saadan berejst hele Verden. I 1914 kom han til Danmark, hvor han siden har undervist i Jiu-Jitsu blandt Politi og Vægterkorps. Direktør Nielsen, der endvidere er Pioner indenfor Benzinsalg fra Tank, har startet 3 Benzintanke, den første i 1920.

Rio Bio har Tonceanlægget „Bauer“, og rummer ialt ca. 450 Pladser. — —

A/S Damhusdalens Maskinsnedkeri, Roskildevej 247—253, blev startet i 1921 af Brødrene C. og S. Holm. I 1926 blev Firmaet omdannet til Aktieselskab.

Der beskæftiges Aaret rundt ca. 20 Mand i Virksomheden, der giver sig af med alt indenfor Maskinsnedkeri og Bygningssnedkeri til Drivhuse, til Gartnere m. m.

— — —

Hvidovre Sogn.

Syd for Roskilde Landevej, mellem Harestrup Laa og Smorum Herred, ligger Hvidovre Sogn, hvis Nordgrænse er Rødovre Sogn og Sydgrænsen Kalvebod Strand. Landskabet er lavtliggende og ret jævnt. Sognet gennemskæres af Gl. Køge Landevej. — — —

Amager.

Øen Amager blev i Kraft af sin Frugtbarhed et Forraadskammer for Hovedstaden, særlig efter at Christian II i 1521 havde indkaldt Hollændere, der fik Bopæl i St. Magleby og prægede Livet paa store Dele af Øen op til vore Dage.

Mange gode Landeveje fører nu Syd over Øen til Kastrup, Maglebylille, St. Magleby og Dragør mod Øst og til Taarnby, Tømmerup, Ullestrup og Skoven Kongelunden mod Vest. Ved Baner, Sporvogne, Biler og Cykler og ved den udstrakte Villabebyggelse paa de flade, frugtbare



Flyvebillede af Kastrup Lufthavn.

Hørens Flyvetropp: Enerot.

Jorder er det hele rykket Hovedstaden ligesom nærmere. —

Taarnby Sogn.

Taarnby Sogn, der er det største paa Amager, grænser mod Nord til den Del af Amager, der hører til København, mod Vest til Kalvebod Strand, mod Øst til Kastrup Sogn, Øresund og Store Magleby Sogn, hvilket sidste ogsaa danner Grænsen mod Syd. I Taarnby Sogn findes foruden Byen, hvorefter Sognet har Navn, Smaabyerne Maglebylille, Tømmerup, Viberup og Ullerup. Amagerbanen løber gennem Sognets østlige Del, mellem Kastrup Sogn og Store Magleby Sogn. —

Kastrup Sogn.

Kastrup Sogn, der udskiltes fra Taarnby Sogn i 1918, grænser mod Nord til København, mod Syd og Vest (langs Amager Landevej) til Taarnby Sogn, mod Øst til Øresund. Amagerbanen gennemskærer Sognet fra Nord til Syd. Den 16 km² store Ø, Saltholm, der ligger Øst for Amager, hører til Sognet og benyttes til Græsning for Hornkvæg og Gæs. Lufthavnen i Kastrup har nu undergaaet en saadan Udvikling, at Navnet har faaet international Klang. — I de senere Aar er et helt Industri-kvarter vokset op i og om Kastrup By. — — —



Københavns Glasværk, Saltværksvej 19.

Københavns Glasværk er et Interessentskab, der ejes af Fabrikantene Malte Christensen og Carl Mørck. Firmaet begyndte sin Virksomhed i 1917 under Firmanavn: Malte Christensen & Mørck, som Importør af Glasvarer med Kontor og Lager paa V. Boulevard 42. Det virkede saaledes til Udgangen af Aaret 1931, hvorefter man gik over til Industri og ændrede Firmanavnet til Københavns Glasfabrik, ved Malte Christensen og Carl Mørck, med Fabrik, Kontor og Lager paa Kløvermarksvej 32. Københavns Glasfabrik virkede som Forædlingsfabrik for Glasvarer, nemlig med Slibning, Ætsning, Syring, Maling, Forsmeltnng etc., og efter at have virket her i 4 Aar blev Rammerne hurtigt for smaa, og Firmaet købte derfor i August Maaned 1935 Fabrikskomplekset, Saltværksvej 19, Kastrup (der tidligere havde været anvendt til Kartoffelmelsfabrik, og som havde staaet tom i 10 Aar) for her at udvide



Interiør fra Firmaet.

Rammerne til ogsaa at omfatte Smeltning og Støbning af Glasvarer og saaledes indrette et Glasværk. Firmaet ændrede derfor i December Maa-
ned 1935 sit Navn til: Københavns Glasværk, ved Malte Christensen og
Carl Mørck. Som Forædlingsfabrik beskæftigede Firmaet 40 Personer, og
som Glasværk beskæftiges der 100 Mennesker. Produktionen er 600.000
Kilo netto om Aaret og andrager særlig Brugsvarer i Husholdningsglas.
Fabrikant Malte Christensen har oprindeligt lært Faget som Repræsen-
tant for udenlandske Glasfabrikker, og Fabrikant Carl Mørck har lært
Glasindustrien paa Holmegaards Glasværk ved en 14-aaarig Ansættelse
der, hvoraf de 10 Aar som Direktionssekretær. — — —



Frøken M. Frølund
Thomsen.

Kastrup Kost- og Realskole, Saltværksvej
23, Kastrup, blev oprettet i 1918 af Frøken M.
Frølund Thomsen.

Skolen havde da ca. 70 Elever, hvoraf en Del
var Kostelever.

Den har siden været oppe paa ca. 140 Elever
og har nu 120.

Skolen er den eneste private eksamensberet-
tiggede Mellem- og Realskole paa Amager.

Den ledes stadig af Frøken M. Frølund
Thomsen med Hjælp og Støtte af Kaptajn Ras-
mussen og cirka 10 Lærerinder og Lærere, der
alle er fuldt uddannede.

Til Kastrup Kost- og Realskole hører en stor, gammel Have, som



Kastrup Kost- og Realskole.

anvendes til Legeplads for Skolens mange Elever i Frikvartererne. — — —

A/S Koma-Løg, Saltværksvej 157, Kastrup, blev startet i 1934 med
Direktør Jensen som administrerende Direktør.

Firmaets Formaal er Avl af alle Blomsterløg, og det leverer Løg til
alle store Gartnerier. For Tiden anlægger Virksomheden en Lagerplads
paa Amager Landevej. — — —

Taarnby Apotek, beliggende paa Amager Landevej 37, Kastrup, blev oprettet i 1930 af nuværende Indehaver, Apoteker Jørgen Frederik Emil Sode.

Apoteker J. F. E. Sode, der fik Apotekerbevilling i 1929, har ladet bygge Ejendommen, hvori Apoteket ligger.

Der beskæftiges i Dag alt i alt 8—10 Mennesker i Taarnby Apotek.

Apoteker J. F. E. Sode forestaar selv den daglige Ledelse af Apoteket. — — —



J. E. F. Sode,
Apoteker.

Store Magleby Sogn.

Dette Sogn omfatter som tidligere nævnt baade St. Magleby og Dragør Kommuner. Det begrænses til Lands af Taarnby Sogn og omgives til Vands af Kalvebod Strand, Køge Bugt og Øresund. I Sognets sydvestlige Hjørne ligger Kongelunden, der gennem Kongelundsvej staar i Forbindelse med Øens udmærkede Vejnet. Byerne St. Magleby (Hollænderbyen) — med Museum — og Dragør — med Lodsstation og Badehotel — har begge for en stor Del bevaret et gammeldags, hyggeligt Præg, selv om Villabebyggelsen er meget udbredt. Dragør er Endestation for Amagerbanen. — — —



Dragør Biograf.

Dragør Biograf, Dragør, er et moderne indrettet Teater, der rummer ialt 190 Pladser.

Den nuværende Indehaver, Direktør Axel Hansen, overtog Biografen i Aaret 1932.

Samtidig med Overtagelsen lod Axel Hansen Teatret fuldstændig modernisere. — — —



Direktør Axel Hansen.



Interior fra Biografen.

Smørum Herred.

Smørum Herred.

Smørum Herred, det næststørste i Amtet, omfatter følgende Sogne: Værløse, Ballerup, Maaløv, Ledøje, Smørum, Glostrup, Herstedøster, Herstedvester, Sengeløse, Brøndbyøster, Brøndbyvester, Vallensbæk, Høje Taastrup, Ishøj og Thorslunde. Vi omtaler nu Sognene i Rækkefølge fra Nord til Syd.

Værløse Sogn.

Værløse Sogn afgrænses mod Nord af Farum Sø, mod Øst af Furesøen



Solnedgang over Furesøen.

og Sokkelund Herred, mod Vest af Frederiksborg Amt og mod Syd af Ballerup=Maaløv Kommune. Sognet kranses mod Nord, Vest og Syd af en Række pragtfulde Skove: Ryget, Nørreskov, Hareskovene og Jonstrup Vang, i hvis vestlige Udkant Jonstrup Statsseminarium er beliggende. Vest for den 132 ha store Sønderoskov, der ligger midt i Sognet, findes en stor Soldaterlejr med Eksercérplads. Byerne er Kirke=Værløse, der er Hoved=byen, og Stationsbyerne Lille=Værløse og Hareskov ved Slangstrupbanen, der gennemskærer Sognet fra Sydøst til Nord. — — —

Ballerup Sogn — Maaløv Sogn.

Ballerup Sogn, der danner een Sognekommune med Annekset Maaløv Sogn, ligger mellem Sokkelund Herred og Frederiksborg Amt, Syd for

løse Sogn. Hovedbyen Ballerup ligger mellem Landevejen og Banen til Frederiksund (og ved denne Stationsbyerne Skovlunde og Maaløv). — — —

Ballerup Kro blev oprettet i 1586, og i Tilknytning til Kroen blev drevet Købmandsforretning, der først blev nedlagt i Begyndelsen af Aar-

hundredet. I 1889 brændte den gamle Kro, hvorefter Ballerup Kro opførtes i sin nuværende Skikkelse. Ballerup Kro har en hyggelig, gammel Krohave. Endvidere er der Dansesal



Ballerup Kro.

med Plads til 200—300 Mennesker, hyggelige Selskabslokaler, Billard o. s. v. Den nuværende Indehaver, Louis Andersen, har sørget for god Underholdning, og Kroen er meget søgt af Foreninger etc. — — —

I 1907 startede Købmand Jørgen Andersen, Maaløv, sin Forretning under meget beskedne Forhold. Et Par Aar efter blev den nuværende Butiks-



J. Andersens Købmandsforretning.

bygning købt, og efterhaanden erhvervedes flere Ejendomme, saaledes at Bygningskomplekset nu omfatter 24 ha. Foruden Handel med almindelige Købmandsvarer, Korn, Foderstoffer og Bygningsartikler, interesserer Firmaet sig ganske særligt for Fremavl og Salg af Sædekorn, hvorfor der i et af Pakhusene er installeret moderne Renseri og Af-

svampningsmaskiner, ligesom Firmaet har Kontraktavl med Saasæd hos Omegnens Landmænd. Fornylig er der til Fremavl af Korn og Kartofler købt Landejendommen „Tørvesletten“ (50 ha), desuden har Firmaet en Frugtplantage med 500 Frugttræer.

Virksomhedens Personale bestaar af 21 Mand. — — —

Ledøje Sogn. — Smørum Sogn.

Ledøje Sogn danner en Sognekommune med Annekset Smørum Sogn. Kommunerne ligger Syd og Vest for Ballerup-Maaløv Kommune med Sengeløse Sogn som Sydgrænse og Sømme Herred og Frederiksborg Amt som Grænsen mod Vest.

Af Byer i Sognet kan foruden Ledøje nævnes de to Landsbyer med de pudsige Navne: Smørumnedre og Smørumøvre. Ved Kommunens nordlige Grænse ligger Kong Svends Høj (44,5 m), nordøst for Skæfergaarden. —

Glostrup Sogn.

Sognet grænser mod Øst til Sokkelund Herred, mod Syd til Brøndby-øster og -vester Sogne, mod Vest til Herstedvester og -øster Sogne, og Nordgrænsen er Ballerup Sogn. Hovedbyen Glostrup, der gennemskæres af Roskilde Landevej og Vestbanen, virker helt købstadagtig. Desuden findes Landsbyerne Ejby og Hvissinge. I Glostrup ligger Firmaet Hjalmar Hartmann & Co.'s store Frøvirksomhed (se Khvn. S. 882—884). — — —

Murermester Chr. Svendsen Christensen, Hovedvejen 84, Glostrup, begyndte selvstændigt i 1905, og han har bygget en stor Del af den Bebyggelse, der har fundet Sted i Glostrup, bl. a. Glostrup Børneasyl, A/S Københavnske Forstæders Bankbygning i Glostrup, Glostrups nye Skole, en Del Ejendomme og en lang Række Villaer. Desuden har Svendsen Christensen haft en Del Ombygningsarbejder af ældre Bygninger.

Svendsen Christensen er siden 1923 Vurderingsmand for Ejendoms-skyld for Glostrup Kommune, men driver stadig Murer- og Entreprenør-virksomhed. — I 1934 blev Sønnen, Villy Christensen, Medindehaver. —

Firmaet J. T. Haagerup, Hovedvejen 86, Glostrup, blev grundlagt i 1922 af Blikkenslagermester J. T. Haagerup. I Begyndelsen beskæftigede Firmaet sig hovedsagelig med Installation af Gas, Vand og Sanitet i saavel større som mindre Ejendomme, men senere har det tillige optaget Centralvarmeinstallationer, Smedearbejde og Anlæg af mindre Vandværker og Pumpeanlæg. Det er en anelig Række Ejendomme i saavel Glostrup som København og Nordsjælland, hvor Firmaet har haft Arbejde af forskellig Art, bl. a. flere offentlige Stats- og kommunale Bygninger, saasom Glo-



*J. T. Haagerup,
Blikkenslagermester.*

strup og Taastrup Alderdomshjem, Skolerne i Sengeløse, Glostrup, Avedøre og Ejby, Glostrup Badeanstalt, hvor Firmaet har foretaget Installation af saavel Varme- som Dampanlæg, flere større Beboelsesejendomme og hundredvis af Villaer.

Firmaet beskæftiger 20—30 Mand.



Eksterior fra Firmaet J. T. Haagerup.

Glostrup Apotek blev oprettet ved kgl. Resolution i 1863. Dets første Apoteker var H. Chr. Sigumfeldt, der aabnede det i 1864 i egen Ejendom paa Roskildevvej. I 1908 blev det overtaget af Apoteker J. J. Spreckler, der flyttede det til en Bygning, som han lod opføre til samme Formaal midt i Byens Hjerter, Hovedvejen 101. I 1917 overtoges det af Chr. J. B. Vilstrup, der døde i 1935, hvorefter det blev overtaget af Apoteker S. J. Holm, der tidligere drev Apotek i Vervingen paa Fyn. — Straks efter Overtagelsen har Apoteker Holm ladet Apoteket fuldstændig modernisere og restaurere i Traad med Tidens Krav, men med tilbørligt Hensyn til den Stil, hvori Apoteket er bygget. — — —



Glostrup Apotek.

Murermester A. M. Andersen begyndte selvstændigt i 1910 i Filskov i Jylland, hvor han opførte en Del Villaer og nogle Beboelsesejendomme, samt en Del Kommuneskoler og flere Mejerier, bl. a. Skarrild Mejeri og Filskov Skole. I 1922 flyttede A. M. Andersen til Glostrup og bor nu Hovedvejen 162 og driver en omfattende Murervirksomhed. Han har i de forløbne Aar opført en lang Række Bygninger for saavel egen som fremmed Regning i Glostrup, København og Nordsjælland, bl. a. Ejendommene paa Jyllingevej 27—29—22 og Laybournsvej 14—16, fuldt ud moderne og tidssvarende med tilsammen over 40 Lejligheder og Butikker, en Del Tjenesteboliger for D. S. B. og talrige Villaer. Desuden har han udført Murerarbejdet paa Ringgaarden i Glostrup, den største moderne Beboelsesejendom i Glostrup.



*A. M. Andersen,
Murermester.*

rende med tilsammen over 40 Lejligheder og Butikker, en Del Tjenesteboliger for D. S. B. og talrige Villaer. Desuden har han udført Murerarbejdet paa Ringgaarden i Glostrup, den største moderne Beboelsesejendom i Glostrup.



Hjørnet af Laybournsvej og Jyllingevej.



„Ringgaarden“, Glostrup.

Murermester A. M. Andersen leder selv sin Virksomhed. — — —

Mineralvandsfabriken „Thor“, Nørre Allé 4, Glostrup, blev grundlagt i 1916, og indtil den i 1927 blev overtaget af A. G. Hansen var den paa forskellige Hænder med ikke altid lige heldigt Resultat. Da A. G. Hansen overtog den, havde Fabriken i nogen Tid været standset, og han maatte anskaffe alle Maskinerne, som blev installeret i lejede, mindre Lokaler. Det lykkedes ham hurtigt at vinde Indpas hos Kunder i saavel Glostrup som København og Omegn, og i 1935 blev Fabriken flyttet til mere moderne og tidssvarende Lokaler, Nørre Allé 4. Siden Overtagelsen har Firmaet haft en stadig forøget Omsætning. Thor Mineralvand distribueres ved egne Biler. — — —

Niels Knudsens Maskinsnedkeri, Nørre Allé, Glostrup, blev grundlagt i 1922 af Tømrers og Snedkermester Niels Knudsen, der begyndte ganske beskedent med almindeligt Tømrers og Snedkerarbejder paa Bygninger, men efterhaanden gik over til Maskinsnedkeri. Niels Knudsen, der i Begyndelsen havde installeret sig i ganske smaa Lokaler, opførte i 1923 eget Værksted, der i Aarenes Løb er udvidet flere Gange og i Dag er et moderne Maskinsnedkeri med Centralvarme og Tørreri, hvor der fremstilles enhver Art af Bygningsnedkeri til saavel eget som fremmed Forbrug. Af de af Firmaet udførte Bygningsarbejder skal her blot nævnes: Engels-



Niels Knudsens Maskinsnedkeri.



Niels Knudsens Maskinsnedkeri.

borghus i Lyngby, Jagtparken i Ordrup, flere Ejendomme paa A. F. Beyersvej, Horsøvej og Jyllingevej, en Del Villaer i Glostrup og Omegn samt Snedkerarbejdet paa den nyopførte Ringgaarden.

Niels Knudsen leder selv sin Virksomhed, der har været i stadig Fremgang og hører til Glostrups førende Virksomheder. Firmaet beskæftiger jævnlig 15—20, men til Tider 30—40 Mennesker. — — —

Akts. De københavnske Forstæders Bank i Glostrup blev stiftet i 1902 med en Aktiekapital paa Kr. 40.000, hvoraf kun en Femtedel indbetaltes straks. Bankens første Direktion bestod af: Etatsraad, Sagfører Alfred Sørensen, Køge, Tømmerhandler H. C. Petersen, Glostrup, og Birkefuldmægtig R. Thomsen, Vesteregede, med sidstnævnte som administrerende Direktør. Under Direktør Thomsens Ledelse er Banken stadig vokset, saaledes at den nu har en fuldt indbetalt Aktiekapital paa Kr. 800.000 og opsamlede Reserver til et Beløb af Kr. 600.000. Bankens Balance var ved Udgangen af 1936 Kr. 10.545.087,78, og Totalomsætningen var Kr. 376.875.840,33. I 1907 byggede Banken sin første Bygning paa Stationsvejen i Glostrup. Bankens vedblivende Udvikling krævede større Plads og en Udvidelse af Bankbygningen fandt Sted i 1924. Det varede dog ikke mange Aar, førend Pladsforholdene i denne Bygning blev for



*R. Thomsen,
Bankdirektor, Sagfører, R.*



*Kai Petersen,
Bankdirektor.*



*H. Nielsen, Bestyrelsens
Formand, Murermester.*



De københavnske Forstæders Bank, Glostrup.

snævre, og i 1936 opførtes den nye Bankbygning paa Hovedsvejen 110 i Glostrup. Hovedkontoret er i Glostrup, og Banken har Filialer i Taastrup, Balserup, Maaløv, Rødovre og Hundige.

Bankens nuværende Direktion bestaar af: Bankdirektør, Sagfører R. Thomsen og Bankdirektør Kai Petersen. Bestyrelsens Formand er Muremester H. Nielsen, der var Medstifter af Banken og havde Sæde i Bankens første Bestyrelse. —

Textilfarveriet Th. Hansen & Co. blev grundlagt af Farvermester Th. Hansen i 1932 i Glostrup i det gamle Sofienlund, hvor der blev indret-



Farverm. Th. Hansen.



Textilfarveriet.

tet tidssvarende og moderne Garnfarveri. Firmaets Kundekreds er fortrinvis københavnske Garngrossister. — Der beskæftiges 8 Mennesker, og Ledelsen forestaas stadig af Grundlæggeren, der i 18 Aar var Farvermester hos Købler & Krogh, København. — — —

Akkumulatorfabriken „Wotan“ er etableret i Ringsted af Fabrikant Hans Hermansen, der har en alsidig Uddannelse, sammen med en tysk Ingeniør i 1925. I Begyndelsen havde Virksomheden ganske faa Arbejdere, men som Aarene gik, forøgedes Antallet, og da Firmaet i 1934 flyttede fra Ringsted til nyopførte Fabrikslokaler i Glostrup, Hvis-singevej, beskæftigedes ca. 20 Arbejdere.



*Hans Hermansen,
Fabrikant.*

For bedre at kunne imødegaa udenlandsk Konkurrence, anlagdes en Kassefabrik til Fremstilling særlig af de til Fabrikationen anvendte Haardtgummikasser, som hidtil har været indført fra Amerika. Denne Fabrik fa-



Akkumulatorfabrikken „Wotan“.



Interiør fra Kassefabrikken.

brikerer nu ikke alene „Wotan“s Behov, men sælger desuden en betydelig Del af disse til andre Fabriker og erstatter herved en væsentlig Del af det Halvfabrikata, der tidligere indførtes fra Udlandet.

„Wotan“ beskæftiger nu ca. 35 Arbejdere og har med Held optaget Konkurrencen med Udlandet, og Maalet er at fabrikere Batterier i 100 % dansk Arbejde, minus de til Fabrikationen nødvendige Raastoffer. — — —

Glostrup Biograf, „Dana Teatret“, Hovedvejen 116, blev grundlagt i 1916. Teatret, der er smukt og moderne indrettet, har ca. 200 Siddepladser og fik i 1929 installeret Tonefilmsanlægget „Bauer“. Saavel Teater som Bygninger ejes af Bevillingshaveren, Biografejer Emil Langebek, der har drevet Biografen siden 1920.

E. Langebek, der gennem Aarene har ført sit Teater frem til et moderne Forstadsteater, giver sit Publikum de bedste Film, der er fremme paa Markedet. Han er oprindelig uddannet indenfor Handelen, og han har drevet egen Fabrik i 25 Aar, inden han købte Glostrup Biograf.

Han er i Besiddelse af adskillige Tillidshverv. — — —

Glostrup Tømmerhandel og Maskinsnedkeri, Krogagervej 10, blev grundlagt i Glostrup i 1905 af Tømrermester Axel Larsen, der i Begyndelsen udelukkende beskæftigede sig med Bygningsarbejder, men i 1913 udvidede Virksomheden til samtidig at omfatte Maskinsnedkeri. I 1918 optog han endvidere Tømmerhandel, saaledes at Firmaet i Dag omfatter alle tre Brancher og forhandler Tømmer- og Murermaterialer af enhver Art. Maskinsnedkeriet beskæftiger sig fortrinsvis med Fremstilling af Bygningsmaterialer, og Firmaet er Leverandør til Bygningshaandværkere i Glostrup, København og Omegn. Axel Larsen har udført Tømrerarbejdet paa en lang Række Villaer, Drivhuse, Ejendomskomplekser og Fabriksbygninger for fremmed og egen Regning, for Stat og Kommune. Der beskæftiges 40—50 Mand. — — —



Glostrup Tømmerhandel og Maskinsnedkeri.



*Aage Olsen,
Tømrermester.*

Tømrer- og Maskinsnedkeriet Niels Olsen & Sønner, Hvissingevej 4, Glostrup, blev grundlagt i 1926 af Snedkermester Niels Olsen og Sønnerne, Tømrermestrene Knud og Aage Olsen. Firmaet har siden Starten beskæftiget sig med enhver Art af Bygningsarbejder dels for egen, dels for fremmed Regning. Af opførte Ejendomme skal her blot nævnes: De gamles Hjem i Glostrup, Psykophat-Anstalten i Vridsløselille, Gymnastiksalen til Glostrup Kommuneskole, Ejendommen Sønderdalen, Vangedevej 213—215 i Gentofte, et Kornpakhuis for Nielsen & Schmidt i Glostrup og en Række større og mindre Villaer i saavel Glostrup som København og Omegn. I 1930 udtraadte Tømrermester Knud Olsen og i



De gamles Hjem i Glostrup.



Vangedevej 213—215.

1935 Snedkermester Niels Olsen af Firmaet, hvorefter Tømrermester Aage Olsen fortsætter Virksomheden, der bestaar af tidssvarende Maskinsnedkeri

med moderne Maskiner og eget Tørreri.

Snedkeriet fremstiller alt i Bygningsmaterialer, som leveres til eget Forbrug og til Bygningshaandværkere i Glostrup og Omegn. Der beskæftiges 15—25 Mand.



Evasallé 20, Glostrup.

— — —

Herstedøster Sogn — Herstedvester Sogn.

Herstedøster Sogn danner een Sognekommune med Annekset Herstedvester Sogn. Kommunen omsluttet mod Nord af Ballerup Sogn, mod Øst af Glostrup, Brøndbyvester og Vallensbæk Sogne, mod Vest af Høje Taastrup, Sengeløse og Ledøje Sogne. Foruden Hovedbyerne, hvorefter Sognene har Navn, findes i Kommunen følgende Byer: Harrestrup, Risby og Vridsløselille, ved hvilken sidste Straffeanstalten er beliggende. I Herstedvesters Sogn ligger Statsradiofoniens mægtige Radiotaarn, der syner kilometervidt rundt i Landskabet. — — —

Sengeløse Sogn.

Sengeløse Sogns Nordgrænse dannes af Ledøje og Smørum Sogne, mod Øst grænser det — ved St. Vejle Aa — til Herstedvester, mod Syd til Høje Taastrup og mod Vest til Sømme Herred, til Dels skilt fra dette ved Hove Aa. Af Byer findes Sengeløse, Vridsløsemagle og Vadsby. I Sognets nordlige Del ligger den historisk kendte Gaard, Katrinebjerg. — — —

Brøndbyvester Sogn — Brøndbyøster Sogn.

Brøndbyvester Sogn danner een Sognekommune med Annekset Brøndbyøster Sogn. Kommunens Østgrænse er Sokkelund Herred, Nordgrænsen er Glostrup Sogn, Vestgrænsen er Herstedvester og Vallensbæk Sogne og Køge Bugts nordlige Del danner Sydgrænsen. Foruden Hovedbyerne, med Navn efter Sognene, findes den gamle Lejrby, Avedøre. Gennem Kommunens nordlige Udkant gaar Roskilde Landevej og Vestbanen, og mod Syd løber Gl. Køge Landevej langs Stranden, hvor der stadig foregaar en livlig Villabebyggelse. — — —

Vallensbæk Sogn.

Vallensbæk Sogn grænser mod Øst til Brøndbyvester, skilles mod Vest fra Høje Taastrup og Ishøj Sogne af St. Vejle Aa og støder nordligere op til Herstedvester Sogn. Sydgrænsen dannes af Køge Bugt, langs hvilken Gl. Køge Landevej gennemskærer Sognet, i hvis Midte Vallensbæk By ligger. — — —

Høje Taastrup Sogn.

Høje Taastrup Sogn omfatter to Kirkesogne, hvoraf det østlige hedder Taastrup Nykirke Sogn. Tilsammen danner de een Sognekommune, der mod Øst grænser til Herstedvester og Vallensbæk Sogne, hvor St. Vejle Aa danner Skellet. Sydgrænsen er Ishøj og Thorslunde Sogne, Nordgrænsen er Sengeløse Sogn, medens Sømme og Tune Herreder danner Grænsen mod Vest. Byerne er: Høje Taastrup, Stationsbyerne Taastrup og Hedehusene samt Baldersbrønde, Kallerup, Taastrup Valby og Klovtoft.

Kommunen gennemskæres af Roskilde Landevej og Vestbanen. Af Virksomheder foruden nedenomtalte kan nævnes Kaffesurrogatfabrikken „Danmark“ (S. 50), Skærvefabrikken (S. 104), Teglværket og Kalkværkerne. —

A/S Joh. F. Hansen, Køgevej 46, Taastrup, blev grundlagt i 1882 som privat Firma af Købmand Joh. F. Hansen, der døde i 1919. I 1916 blev



Eksterior fra Firmaet.

Firmaet omdannet til et Aktieselskab med Stifteren som Leder. I 1923 overtog Direktør O. Hellemann Stillingen som administrerende Direktør, efter at have været

knyttet til Firmaet siden 1916 som Prokurist. Firmaet har stadig fulgt med i Udviklingen og foretaget Udvidelser, saa det i Dag er et af de førende indenfor denne Branche i hele Omegnen, og det omfatter Kolonial, Korn, Foderstoffer, Trælast, Bygningsartikler, Material, Isenkram og Støbegods. Det driver desuden Fabrikation af Hønses- og Kyllingefoder, som forhandles over hele Landet og eksporteres til hele Skandinavien. Firmaet beskæftiger til Tider ca. 20 Mennesker. — — —

Taastrup Kino er siden 1920 blevet drevet af Bevillingshaver, Biografejer H. C. Nielsen, der i 1927 lod det fuldstændig ombygge og i 1930 installerede Tonefilmsanlægget „Bauer“. Teatret, der har 250 Siddepladser, ligger midt i Taastrup og er installeret efter de sidste moderne Principper, med gode Lydforhold, og der fremføres altid de bedste og nyeste Film.

Selve Biografens Ejendom ejes af H. C. Nielsen, der er Tømrer af Profession og selv har bygget den efter egen Tegning. — — —



Taastrup Kino.

Thorslunde Sogn. — Ishøj Sogn.

Thorslunde Sogn med Annekset Ishøj Sogn danner een Sognekommune, der mod Øst grænser op til Vallensbæk Sogn — skilt fra dette ved St. Vejle Aa og Køge Bugt. Nordgrænsen er Høje Taastrup Kommune og Vest- og Sydgrænsen er Tune Herred. Byerne er Thorslunde, Ishøj og Tranegilde. I Kommunen, der gennemskæres af baade Gl. Køge Landevej og Køge Landevej, ligger den kendte Hovedgaard „Benzonsdal“. — — —

Somme Herred.

Somme Herred, der ligger midt i Amtet og er dets tredie mindste, støder mod Nord op til Frederiksborg Amt (langs Værebro Λ), har til Ostgrænse Smørum og Tune Herreder og til Sydgrænse Ramsø Herred, medens Roskilde Fjord med Lejre Vig og Lejre Aa danner Vestgrænsen. Somme Herred omfatter følgende Sogne: Roskilde Domkirkesogns Landdistrikt, Vor Frue, Skt. Jørgensbjerg, Jyllinge, Gundsømagle, Kirkerup, Hvedstrup, Aagerup, Fløng, Himmelev, Herslev, Svogerslev, Kornerup og Glim.

Jo mere vi fjerner os fra Hovedstaden og dens nærmeste Omegn, des mere ensartet bliver Sognets landskabelige Udseende indenfor hvert Herred, og vi vil derfor ikke gaa i Detailler, men beskrive Herredet som Helhed. Kysten langs Roskilde Fjord, navnlig i Fjordens Bund, er meget uregelmæssig og falder snart af mod Fjorden i stejle Brinker, og danner snart talrige Odder og Næs, hvoraf det skovklædte Bogenæs er det mest typiske. Bortset fra Skoven paa Bogenæs og Boserup Skov Syd for Kattinge Vig er Herredet meget skovfattigt, og af Søer findes der kun faa og mindre. Midt i Herredet ligger Domkirke- og Kongegravsbyen Roskilde.

Roskilde.

Byen har en meget smuk Beliggenhed paa et Højdeparti, der skraaner ned mod Roskilde Fjord. Med Forstæderne „Bjerget“, Haraldsborg, Hedegaardene og Ny Himmelev har Roskilde nu ca. 20.000 Indbyggere. Det store Skt. Hans Hospital, der ligger i Skt. Jørgensbjerg Sogn, er en hel lille By for sig med ca. 2.500 Beboere. Byens Vartegn: Domkirken — med de skønne, slanke Spir — troner saa højt, at den behersker hele Byen og syner vidt ud i Landskabet. Om Domkirken er det sagt, at den rummer Minder om hele vor Fortid og hele vor Kunst; fra den første kristne Konge, Harald Blaatand, over Absalon og gennem hele den oldenborgske Kongestamme, der med faa Undtagelser er bisat her. Henimod 100 kongelige og fyrstelige Begravelser findes i Kirken og dens talrige Kapeller.

Fra Roskilde's Storhedstid som Konge- og Bispestad er der udover Domkirken næsten intet tilbage. Fjender, Ild og Pest har gennem Tiderne hærget Byen slemt. Den fremtræder nu som en hyggelig, velholdt og driftig By, der tak-



*Vald. Nørregaard,
Borgmester.*



Roskilde Raadhus.

ket være Samfærdelsesmidlernes rivende Vækst, er i stadig Opkomst. Roskilde er blevet et vigtigt Jernbaneknudepunkt, hvorfra tre Hovedlinier udstråler: Nordvestbanen til Kalundborg, Vestbanen til Korsør og Sydbanen til Gedser.

Byen er bekendt for sine mange Kilder, saaledes Maglekilde, der er den vandrigeste, Sortebrødrekilden, Klosterkilden, Sct. Hans Kilde, Højbrøndskilden, Sct. Gertruds Kilde, Sct. Ibs Kilde og Helligkorskilden, den sidste er dog nu udtørret. Som Byens „Lunger“ fungerer flere smukke Anlæg: „Møllers Vænge“ (anlagt af Kommunen), „Klostermar-



Det kgl. Palæ.

ken" og det kendte Traktorsted „Trægaarden“. Af Kirker samt andre offentlige Bygninger og Institutioner maa nævnes: Vor Frue Kirke, Skt. Laurentii Kirke, Skt. Ibs Kirke, det kgl. Palæ, Roskilde adelige Jomfrukloster, Raadhuset, Ting- og Arresthuset, Katedralskolen, Duebrødrehospital og Roskilde Arbejderhøjskole. Roskilde, der er Garnisonsby, har flere betydelige Erhvervs-grene, hvoriblandt Haandværk og Industri indtager Førstepladsen, men ogsaa Handel og Transport flourer godt. Blandt Byens Virksomheder skal foruden nedenomtalte nævnes: Maglekilde Brøndanstalt, Roskilde Bryggerier, Hans Winthers Garverier, Knapfabriken „Haima“ og Danske Landboforeningers Frøforsyning, Frørenseri og Frøeksport. — — —



Skt. Ibs Kirke.

Den gamle Bagergaard, Algade 6, Roskilde, hører til Hovedgadens ældste Huse, og den ser i det store og hele ud som for omtrent 200 Aar siden. Fra 1750 har der været Bageri i Ejendommen, der i 1870 blev overtaget af Bager Anthon Julius Nielsen, og hermed begynder Forsnyelserne og Ombygningerne.

A. J. Nielsen lod indsætte fire lange, smalle Vinduer, hvorpaa malede Kringler figurerede som Skilt og Reklame en Del Aar. Endvidere lod han indrette Dampbageri med Brødæltmaskine til sit Rugbrødsbageri. I 1898 overtog den ældste Søn, Julius Nielsen, Forretningen. Han

har i Tidens Løb anvendt umaadelig meget paa sin Ejendom og stadig fornyet og forbedret den efter Tidens Krav, men alle Forandringer er gjort med nænsom Haand, saaledes at Ejendommens gamle, smukke Præg saa vidt muligt er bevaret.

I 1932 afgik Bagermester Julius Nielsen ved Døden, og Forretningen føres nu videre af hans Hustru, Fru Margrethe Nielsen.

Julius Nielsen havde mange Tillidshverv og var en anset og agtet Borger i sin By. — — —



Julius Nielsen,
Bagermester.



Bagergaarden, Roskilde.



C. A. Palsberg,
Direktør.

I 1884 oprettedes Aktieselskabet Roskilde Bank i lejede Lokaler i Hotel „Prinsen“. I 1894 maatte der udvides, og Banken flyttede til en Ejendom paa Hjørnet af Hersegade og Graabrødrestræde, hvor den havde til Huse i 20 Aar. I 1901 købte Banken Ejendommen, og Aaret efter indrettede man et Boksanlæg. Den stærke Udvikling af Bankens Forretning og hele det almindelige Opsving inden for det økonomiske Liv foraarsagede, at Banken saa sig om efter en anden Residens, hvorfor den i 1914 købte Ejendommen Algade 14. Den østlige Halvdel af Forhuset blev nedrevet, og der blev opført en Bankbygning, der blev indrettet med nye rummelige og fortrinligt beliggende Lokaler, der blev taget i Brug i 1915. I 1923 blev der aabnet en Filial i Hvalsø, og i 1925 blev der oprettet en i Kirke Hyllinge og i Forbindelse hermed ogsaa Kontorer i Sæby, Kirke Sonnerup, Ejby og Tor-kildstrup. I 1931 blev det atter nødvendigt at udvide Banken, og Roskilde Bank har nu gode og praktiske Lokaler, der er fuldt moderne indrettet og tillige udmærket beliggende.

Direktør for Roskilde Bank er C. A. Palsberg, og der beskæftiges 16 Mennesker. — — —

Magasin du Nord, Algade 7, Roskilde, blev startet i 1888 af A/S Th. Wessel & Vett. I 1902 blev Emil Seidenfaden Bestyrer af Forretningen, som han i 1915 blev Ejer af. Emil Seidenfaden har i Aarenes Løb foretaget flere Udvidelser og Ombygninger, saa at Forretningen i Dag fremtræder som et af de største og smukkeste „Magasin“-Udsalg i Landet. Det



Magasin du Nord, Algade 7.



Roskilde Bank.

er den største Manufakturforretning i Roskilde, og der beskæftiges omkring 35 Mennesker. Der er Ekspedition baade i Kælderen, Stuen og paa første Sal. Der er Sengeudstyr og Tæppe-

afdeling i Kælderetagen. I Stuen er Afdelingerne for Herre- og Dame-
lengeri, Kjøletøjer, Silkestoffer, Smaaating, Herreekvipering og Skræderi
beliggende. Her kan som et Kuriosum nævnes, at Kjøletøjsreolen er den
længste i Provinsen (25 m. lang). Paa første Sal findes Afdelingen for
Damekonfektion og Kjoler. Denne er meget smukt og moderne indrettet
med mange Prøveværelser. — Forretningen er beliggende i egen Ejendom,
som Købmand Seidenfaden erhvervede i 1915. — — —

Hotel „Prinsen“, Roskilde, bygget i 1876 af
det kgl. Teaters Bygmester, Arkitekt Professor
Ove Petersen, er fra gammel Tid et af Sjæl-
lands mest ansete Hoteller.

Det er kendt for sine moderne, komfortable
Værelser, sit gode Køkken, sine vellagrede Vine
og den omhyggelige Betjening.

„Prinsen“ er da ogsaa blevet Samlingsstedet
for Byens og Omegnens selskabelige Liv, og
Foreninger finder stadig Vej til Hotellets smuk-
ke og rummelige Lokaler.

I 1916 overdroges Forpagtningen af Hotel-
let til Lauritz Jacobsen, der købte det i 1918.

Han var en virksom og driftig Mand, der bekostede meget paa Foran-
dringer og Nyindretninger, og han
blev i sit Arbejde støttet af sin Hus-
tru, Fru Edith Jacobsen, der med
Assistance af Sønnen, Walter Jacobs-
sen, efter sin Mands Død i 1921 fort-
sætter den store Virksomhed.

Hosstaaende bringer vi et Bil-
lede fra Hotel „Prinsen“'s store,
smukke Festsal. — — —



Interior fra Hotel „Prinsen“.

Roskilde Materialhandel, Skomagergade 20, Roskilde, blev startet i 1866.
I 1935 blev den overtaget af nuværende Ene-
indehaver, exam. pharm. Jørgen Gam.

Det er den eneste Forretning i sin Art i
Roskilde, og der handles med alt indenfor Ma-
terialvarer, Kemikalier samt Sygeplejeartikler.
Der fremstilles 58 forskellige kemisk-tekniske
Præparater, som forhandles en gros under Fir-
manavnet: „Jørgen Gam — Exam. pharm., Ke-
misk-teknisk Fabrik.“

Virksomheden har til Huse i egen Bygning,
Skomagergade 20, og Laboratoriet ligger i Mel-
lembygningen. — — —



Lauritz Jacobsen,
Direktor (død 1921).



Jørgen Gam,
exam. pharm.

Murermester H. C. Byberg, Valdemarsvej 2, Roskilde, begyndte som selvstændig i 1910. I Aarenes Løb har Murermester Byberg udført en Række Arbejder i Roskilde, bl. a. „Fællesbageriet“, Realskolen og Frk. Lønholts Skole og Haandværkerforeningens Stiftelse. H. C. Byberg har rejst i Udlandet og uddannet sig i Murerfaget, og han var flere Aar Svend i København, indtil han i 1910 nedsatte sig i Roskilde. Murermester Byberg er Formand for teknisk Skoles Skoleudvalg i Roskilde og siden 1920 Formand for Haandværkerforeningen i Roskilde. — Der beskæftiges i Firmaet op til 30—40 Mand i den travle Sommertid. — — —



Johan Frederik Schledermann, Stifter.

Murer- og Entreprenørfirmaet C. J. Schledermann & Sønner, Allehelgensgade 18, Roskilde, blev stiftet 1847 af de nuværende Indehaveres Farfar, der døde i 1874, hvorefter hans Søn, Carl Johan Schledermann, overtog Firmaet. Det har gennem alle Aarene været Murer-



Carl Johan Schledermann, Murermester.

mester for Domkirken i Roskilde, og i den Tid udført mange store Restaureringsarbejder, der stillede Krav ikke blot til fagmæssig Dygtighed, men til Skønhedssans og Pietetsfølelse overfor gamle Tidens Byggemaade. Ca. 70 andre Kirker har nydt godt af Carl Schledermanns særlige Indsigt paa Kirkebygningens Omraade, saaledes bl. a. Sct. Peters Kirke i Næstved, Bjernede Kirke, Sorø Kirke, Thorslunde, Reerslev, Smørum, Sælsø og Ledøje Kirker. Desuden er nyopført følgende Kirker: Vindinge, Vor Frue Kirke i Tjæreby, Ølgod paa Jyllands Vestkyst, Lumbsaas og Lynæs Kirker, samt Glücksborgernes Kapel ved Roskilde Domkirke. Roskilde By er



Johan Frederik Schledermann, Indehaver.

ligeledes stærkt præget af Firmaets Arbejder, bl. a. Raadhuset, Duebrødre Hospital, Roskilde Sparekasse, Kathedralskolen, Menighedssygehuset, det adelige Jomfrukloster, Domapoteket, Svaneapoteket, Elektricitets- og Gasværket, det kommunale Slagtehus,



Christian Schledermann, Indehaver.

Vandtaarnene i Jernbanegade, Kapel-
let og Graverboligen paa Graabrødre
Kirkegaard, endvidere store Udvidel-
ser paa Sct. Hans Hospital og Sct.
Maria Hospital, samt mange private
Bygninger. I 1908 indtraadte Sønner-
ne, Frederik og Christian, som Med-
indehavere og fører efter Faderens
Død i 1934 Firmaet videre.

Paa Initiativ af Christian Schlez-
dermann oprettedes i 1908 en Afde-
ling for Cementvarer, som i Løbet af
kort Tid krævede større Plads, hvor-
for der blev anlagt en Fabrik paa
Køgevej for Cementrør af alle Dimensioner, Kunststenarbejder o. l.,
dels til eget Brug, dels til Videreforhandling. Af nyere Arbejder, Firma-
et har udført, kan nævnes A/S Roskilde Banks nye Bygning, Posthuset
i Hedehusene, Dominion Belting Co. og Hans Winthers Garverier, dan-
ske Andelsslagteriers Konservesfabrik i Roskilde, Københavns nye Vand-
værksanlæg ved Marbjerg, A/S Accumulator-Fabrikens nye Administra-
tions- og Fabriksbygning i Lyngby, og det nye Kapel paa Sct. Jørgens-
bjerg nye Kirkegaard. Endvidere har Firmaet gennem Aarene udført Hø-
vedparten af Kloakarbejderne i den indre By og lignende Entreprenør-
arbejder. Der beskæftiges gennemsnitlig ca. 50 Mand. — — —



Vor Frue Kirke i Tjæreby.



Duebrodre Hospital i Roskilde.



Automobilforretningen „Ford-Depotet“.

Forhandlingen og Ejendommen. I 1931 udtraadte Jørg. Ibsen og V. Eivil blev saaledes Eneindehaver af Forretningen. I Aarenes Løb er foretaget forskellige Udvidelser for at skaffe Plads paa Reparationsværkstedet, der for Tiden beskæftiger 15 Mennesker daglig. Firmaet driver ogsaa Salg af Automobiltilbehør, Gummi etc., ligesom Værkstedet ogsaa reparerer andre Mærker end netop Ford Motor Compans.



Værkstedet.

Dansk Assuranceforretning, ved Direktør H. C. Andersen, Ringstedsgade 14, Roskilde, Roskilde ældste Assuranceforretning, blev startet i 1899. Gennem et energisk Arbejde og deraf følgende jævn og støt Fremgang optog Assuranceforretningen efterhaanden den ene Branche efter den anden, saaledes at den nu omfatter saa godt som alle Arter af Forsikring: Brand-, Liv-, Syge- og Ulykkesforsikring, Ansvars-, Glas- og Tyveriforsikring, Driftstabsforsikring, Værdi-, Vandskade-, Kautions-, Børne-, Sø- og Transportforsikring samt Livrenter. Endvidere Automobilforsikring og som det allernyeste Flyverforsikring. I 1924 blev den nuværende store, smukke Bygning, Ringstedgade 14—16, rejst, og her er skabt en smuk og praktisk Ramme for fortsat Fremgang for Virksomheden, som er blevet den største Assuranceforretning i Provinsen.



H. C. Andersen,
Direktør.

I Stueetagen har Direktør H. C. Andersen sin store Assurancevirksomhed, hvis Hovedgrene repræsenterer følgende Firmaer: Forsikringsaktieselskabet „Nye Danske af 1864“, Livsforsikringsaktieselskabet „Hafnia“ og Forsikringsaktieselskabet „Haand i Haand“, Østifternes Brandforsikring for Landbygninger, „Købstæ-

dernes almindelige Brandforsikring" og Dansk Forsikringsforening mod Stormskade.

En anden vigtig Faktor i den store Virksomhed, der har til Huse her, er Tyveriforsikringsaktieselskabet „Danmark“, der har Hovedkontor og administreres herfra.

Siden dets Start i 1906 har H. C. Andersen været dette Selskabs Direktør. — „Danmark“ har Filialkontorer i alle større Pro-



Dansk Assuranceforretning, Roskilde.

vinsbyer, og Firmaet beskæftiger blandt andet 6 Rejseinspektører.

Det er i Aarenes Løb blevet det største danske Tyveriforsikringsselskab.

Hosstaaende bringer vi et Eksteriør og et Interiør fra Dansk Assuranceforretning, Ringstedgade 14. — — —



Et af Kontorerne.

Firmaet H. P. Hansen Glem og Søn, Jernbanegade 66, blev startet under beskedne Forhold i 1903 af H. P. Hansen Glem. I 1918 optoges i Firmaet Brødrene Chr. og Carl Hansen Glem, men i 1922 udtraadte Carl Hansen Glem og begyndte selvstændig Virksomhed i Herning. I 1935 ophørte Firmaet Brødrene Glem, idet Chr. Hansen Glem begyndte en selvstændig Forretning. Forretningen førtes nu videre under Navnet H. P. Hansen Glem og Søn, idet en Søn, Karl Hansen Glem, indtraadte i Firmaet. Af betydelige Arbejder, Firmaet har udført, kan nævnes Arbejdet paa Teknisk Skole i Roskilde, Raadhuset i Holbæk, Roskilde Bank, Roskilde Landbobank, forskellige Arbejder i Roskilde Domkirke, Ledreborg, Risbyholm, Taastrup Jernbanestation, mange Mejerier omkring paa Sjælland og Lolland-Falster, Københavns Vandforsyning, Kaserneerne i Roskilde, Holbæk, Ringsted og Næstved og



H. P. Hansen Glem og Søn, Jernbanegade 66.



Stenhuggeriet i Skovbogade.

der Luftværktøj, udføres al Skrift, Dekorations- og Billedhuggerarbejde. —

Vindingevejens Mejeri, Roskilde, blev grundlagt i 1933 af Mejerierer Georg Jørgensen, der i 13 Aar har været ansat paa Roskilde Mejeri. Bygningen, hvor Mejeriet har til Huse, var tidligere blevet benyttet til Margarinefabrik, men er nu omdannet til Mejeribygning, installeret med moderne Maskiner. Mejeriet er stadig gaaet fremad, og der forhandles en gros og en detail ved Hjælp af 4 Vogne, og der beskæftiges 14 Mennesker. Mælken afhentes direkte hos Producenterne, og der produceres nu ogsaa Smør. — — —

Sct. Clara Mølle, Papir- og Støbefabrik, Havnevej, Roskilde, blev stiftet i 1831, da Møllens daværende Ejer, Møller Lars Jensen, fik kongelig Bevilling til Anlæg og Drift af en Papirmølle. I 1871 overtog Fabrikant I. Westberg Virksomheden og lod foretage forskellige Udvidelser og Moderniseringer. I 1900 omdannedes Firmaet til et Interessentskab. I 1928 optoges og blev der taget Patent paa Fabrikation af Støbepap, hvoraf afsættes 1½ Million aarligt overalt i Danmark. Firmaet beskæftiger ca. 50 Mand. — — —



Fabrikken med Torrepladsen, 1916.

Ostecentralen, Gullandsstræde, Roskilde, blev startet i 1924 af Johannes Nielsen, der døde i 1931, hvorefter hans Enke, Fru S. Nielsen, driver Forretningen videre.

Forretningen beskæftiger sig med Detailsalg af Ost og Hørkram. — —

Firmaet Carl Nielsen, Grusgraven, Københavnsvej, Roskilde, blev stiftet i 1897 med Handel af Skærver og Mørtel og moderne Maskiner som Hovedartikel. Der er en stor Rampe paa Pladsen med Siloer. Fabrikant C. Nielsen har oparbejdet sin Forretning fra Bunden, og alt Arbejde, der tidligere udførtes ved Haandkraft, udføres nu med moderne Knusere o. s. v. Der beskæftiges en lille Snes Mennesker, og Pladsen strækker sig over ca. 8 Tønder Land. — — —



Roskilde Cemenivarefabrik.

Roskilde Cementvarefabrik, Københavnsvej, blev grundlagt i 1903 af Lars Jørgensen, ved hvis Død i 1927 den blev overtaget af Sønnen, Fabrikant Regnar Jørgensen. Fabrikken, der har Cementrør som Hovedartikel, laver tillige Terrazzo og Kunststen. Den er installeret med moderne Maskiner og anvender Vibrationsanlæg til vaadstøbte Rør. Der beskæftiges ca. 18 Mand. — — —

Hammerbo Maskinfabrik, Elisagaardvej, blev startet omkring Aar 1900 af Fabrikant Høyer. Efter at Fabrikant Mandrup havde drevet Virksomhed



Fabrikant C. O. Petersen.



Interior fra Firmaet.

den i ca. 20 Aar, overtog Fabrikant C. O. Petersen den i 1932. Fabrikken fremstiller en særlig Halmpresse, opfundet af Fabrikant Mandrup, og Grusspreedere til Amtsvejvæsenet, foruden at den udfører almindeligt Reparationsarbejde. Firmaet har Kunder over hele Landet, og det eksporterer en Del Halmpressere til England. Der beskæftiges ca. 10 Mand. — — —

Firmaet Andreas Cramer, Algade 9, Roskilde, Speciale: Trikotage og Børnekonfektion, blev overtaget i 1923 af dets nuværende Indehaver, Andreas Cramer.

Efter flere Ombygninger og Udvidelser, sidst i 1936, er Ekspeditionslokalet nu udvidet



Firmaet Andreas Cramer.



Firmaet Andreas Cramer.

til det dobbelte og moderne indrettet med store Ovenlys i Afdelingen for Børnekonfektion. Der beskæftiges 7 Mennesker i Virksomheden. — — —

Firmaet Monopol har til Huse i Skomagergade 24 og driver Handel med Herre- og Drengeskjorte en detail og en gros. Firmaet er startet i 1923 i Skomagergade 26. Denne Ejendom blev købt i 1922, og efter en gennemgribende Forandring og Ombygning startede Firmaet i Efteraaret 1923.

I 1927 købtes Naboejendommen, den saakaldte Løjtveds Gaard, og 1929 ombyggedes dette sidste Ejendomskompleks, hvori det nye moderne Monopol har til Huse i store, gode, rummelige Lokaler, hvor der dog allerede nu hersker Pladsmangel.

Forretningen er blandt Provinsens største Specialforretninger indenfor Herreskjortebranchen. — — —

II. Mikkelsen Hansen, Kolonialhuset, Roskilde, begyndte som Købmand for 26 Aar siden. Hovedforretningen er beliggende Skomagergade 11 og er i Dag den største i sin Art i Roskilde.

Der hører under Firmaet 7 Filialer spredt over hele Danmark. — — —



*Ludvig Sørensen,
Grosserer.*

Voldborg Herred.

Den nordlige Del af Herredet (det vestligste i Københavns Amt) ligger mellem Roskilde Fjord (Lejre Vig) og Isefjord (Bramsnæs Vig) og har Frederiksborg Amt (delvis ved Vejle Aa) til Nordgrænse. Den sydlige

Del omgives mod Øst og Syd af Ramsø Herred og mod Vest af Holbæk Amt (Merløse Herred) og Sorø Amt (Ringsted Herred). Voldborg Herred omfatter følgende Sogne: Gershøj, Kirke Hyllinge, Sæby, Lyngby, Rye, Sonnerup, Gevninge, Kirke Saaby, Kisserup, Kirke Hvalsø, Allerslev, Særløse og Osted. En Syvendedel af Herredet er dækket med Skov, medens der af Søer kun findes faa og smaa. Nordvestbanen gennemskærer Herredet fra Øst til Vest, og Nord og Syd for Banen gaar Lande-



Ledreborg Slot ved Lejre.

vejene til henholdsvis Holbæk og Ringsted. Ved Lejre Vig gaar Landevejen nordpaa til Frederikssund.

I Allerslev Sogn ligger Landsbyen Lejre, det gamle Kongesæde, samt Grevskabet Ledreborg med det smukke Slot og den dertil hørende interessante Have og Park. Nord for Slottet ligger den kendte Skov Herthadalen med „Herthadalshuset“ (Restauration). Kirke Hvalsø Sogn er meget skovrigt og navnlig er Terrænet omkring Ellesø og Avnsø særdeles næ-

turskønt. I Særløse Sogn er saa godt som hele den sydlige Halvdel (Heide Overdrev) dækket af bakket Skov, der naar ret antagelige Højder ligesom i Kirke Saaby Sogn, hvor man lægger Mærke til det stærkt kuperede Terræn ved Abbetved og Bjærgskov med det Nord for liggende 94 Meter høje Egestallebjerg, hvorfra man har en enestaaende Udsigt. — — —

Tune Herred.

Tune Herred ligger Syd for Smørum og Sømme Herreder ud mod Køge Bugt, grænser mod Nordvest til Smørum Herred og mod Sydvest og Syd til Ramsø Herred, med Skensved Laa som Skillelinie. Tune Herred omfatter følgende Sogne: Kildebrønde, Reerslev, Vindinge, Greve, Tune, Karlslunde, Snoldelev, Karlstrup, Havdrup, Solrød, Jersie og Kirke Skensved. Herredet er fattigt paa saavel Skove som Søer. Det meget frugtbare Terræn, der er fladt mod Øst, hæver sig jævnt stigende mod Vest. Herredet gennemskæres af Landevejene fra København og Roskilde til Køge og gennem de sydøstlige Sogne gaar Sydbanen ved Stationerne Havdrup og Lille Skensved.

Ramsø Herred.

Herredets nordlige Halvdel omgives af Sømme Herred mod Nord, Tune Herred mod Øst og Voldborg Herred mod Vest. Den sydlige Halvdel grænser mod Øst til Køge Bugt, mod Syd (ved Køge Laa) til Præstø Amt og mod Vest til Sorø Amt. Herredet omfatter følgende Sogne: Gadstrup, Kirke Syv, Rorup, Ørsted, Daastrup, Ølseagle, Køge Landdistrikts mindre Del, Højelse, Ejby, Dalby, Kimmerslev og Borup. I den sydlige Del af Herredet findes en Del Skov og nogle Smaasøer. Langs med og Nord for Køge Laa strækker sig den karakteristiske og paa mange Punkter meget naturskønne Lellinge eller Køge Aas. Fra Nord til Syd gennemskærer Vestbanen Herredet ved Stationerne Viby og Borup. I det nordvestlige og i det sydøstlige Hjørne gaar de to Landeveje fra Roskilde og Sorø til Ringsted. I Bunden af Køge Bugt, ved Københavns Amts Sydgrænse, ligger Købstaden Køge.

Køge.

Byen, der ligger Nord for Køge Aa ved dennes Udløb i Køge Bugt, præsenterer sig — paa Grund af sin lave Beliggenhed — bedst fra det

smukke, bakkede Landskab mod Vest. Den gør med sine mange gamle Bindingsværkshuse fra det 17. og 18. Aarhundrede et gammeldags-hyg-geligt Indtryk. Køge er en meget gammel By, der allerede i Middelalderen har været kendt som et meget betydeligt Handels- og Udskibningssted.

Efter en Tid at have staaet i Stampe er Byen nu i Opkomst, og Handel og Haandværk flourerer. Dette skyldes ikke mindst den udvidede Havn og Banerne.

Køge er Station paa Sydbanen og Udgangsstation for Køge-Ringsted Banen og den østjællandske Jernbane. Byens Indbyggertal er nu ca. 8.000. Af Bygninger maa nævnes: Skt. Nikolai



*N. Koefoed,
Borgmester.*



Køge Raadhus, Torvet.

Kirke, Raadhuset paa Torvet, den kendte maleriske „Smedegaard“ og Forsamlingshuset med Teater. — Foruden nedenomtalte Virksomheder og

Fabrikker skal nævnes forskellige Værfter og Skibsbyggerier, et

Bayerskøl-Bryggeri, en Tobaksfabrik, flere Dampmøller, en Oljemølle, en Automobilfabrik og adskillige Vognfabrikker. — — —



„Smedegaarden“.



Fr. Hansen.



Køge Fiskehus.

Køge Fiskehus, Nørregade 8, blev startet i 1917 af Fr. Hansen og dennes Broder. I 1922 blev Fr. Hansen Eneindehaver, og han har siden da drevet Forretningen meget i Vejret. Firmaet har eget Røgeri, men Hovedomsætningen er dog fersk Fisk. Forretningen, der først laa paa Torvet 18, flyttede i 1919 til Nørregade 8 i Købmand L. P. Lorentzens Ejendom. — Der beskæftiges 5 Mand. — — —

Tømrermester- og Entreprenørfirmaet Jens W. Blume, Nørregade 66, Køge, blev grundlagt i 1842 af Tømrermester J. W. Blume.

I 1879 døde Grundlæggeren, og Sønnen, Niels Peter Blume, fortsatte Virksomheden indtil 1893, i hvilket Aar hans Søn, Jens Willads Blume, overtog Firmaet, som han stadig driver.

Af Arbejder, Firmaet har udført, kan nævnes: Prambroen over Stevns Aa, Gl. Køgegaard, Køge Bank, Crome & Goldschmidt's Bygning i Køge, Diskontobanken, Politistationen, Kommuneskolen og Toxens Skole, alle Køge.

Desuden en Række private Bygninger og Villaer fordelt over hele Op- landet, og mange Arbejder ved Køge Havn, Rødvig Havns Ombygning, Strandmøllebroen ved Skodsborg, flere Fabrikker o. l.

4' Generation rykker nu ind i Firmaet, idet Sønnen, Tømrermester Jørgen Verner Blume, i 1937 indtræder som Kompagnon. — — —



Jens W. Blume.



Niels P. Blume.



Jens Willads Blume.



Jørgen V. Blume.



Det gamle Apotek, ca. 1860.



En af Apotekets Kælderhvelvinger.

Køge Apotek, Brogade 1, blev oprettet i 1646 af Apoteker Jørgen Berentzen, og siden 1665 har Apoteket haft til Huse samme Sted, hvor det nu er. Selve Ejendommen, der i Aarenes Løb er undergaaet forskellige Moderniseringer, blev i 1910 overtaget af Apoteker N. Aabling-Thomsen, der i 1920 lod foretage en større Modernisering og Udvidelse af Lokalerne. I 1930 overtog Sønnen, E. Aabling-Thomsen, Apoteket, som han stadig driver. Han har ligeledes foretaget forskellige Moderniseringer, saaledes at Apoteket i enhver Henseende er i Kontakt med Tiden, forsynet med alle Nutidens moderne Apparater. — — —

Firmaet Oluf I. Jensen, Brogade 7, Køge, blev startet for ca. 175 Aar siden og blev i 1909 overtaget af Købmand Oluf I. Jensen. Siden 1927 omfatter det Korn og Foderstoffer samt Brændsels- og Bygningsartikler. I 1934 overtog Sønnen, Jens G. Jensen, Forretningen, der samtidig blev udvidet til ogsaa at omfatte Trælast. Firmaet driver fortrinsvis lokal Handel og direkte Import af Træ. Det har flere Lastbiler og beskæftiger 4 Mand. — — —

Bio, Køge, Svogers Gaard, Torvet, blev oprettet i 1907 i Nyportsstræde som den første Biograf i Køge. Den første Bevillingshaver var Direktør Philipsen, der allerede et Aars Tid efter afstod den til Etatsraad Sørensen og Sagfører Sattrup, der senere fik Bevillingen og samtidig flyttede Biografen til større Lokaler, som var opført specielt til Formaalet. I 1914 omdannedes Biografen til et Interessentskab, og i 1934 blev L. Engelstoft eneste Bevillingshaver. Denne, der siden 1914 havde forestaaet den praktiske Ledelse, har i Aarenes Løb ladet foretage forskellige Udvidelser og Moderniseringer, saaledes at Biografen nu har ca. 200 Siddepladser og Toneanlæg med Klangfilmsanlæg. — — —



Bio, Køge.



E. Fougner,
Direktør.

Østsjællands Landbobank, Torvet 9, Køge, blev startet i Aaret 1924 af en Kreds af Køgeborgere.

I 1934 opførte Banken egen Ejendom, idet den købte Leisners gamle Købmandsgaard og lod denne fuldstændig modernisere, indrettet med moderne Boxanlæg i Kælderen.

Banken har haft en betydelig Fremgang, og den er i Dag den største Bank i Køge og beskæftiger 8 Funktionærer.

Østsjællands Landbobanks første Direktør, E. Hansen, fratraadte i Aaret 1930, hvorefter han efterfulgtes af Direktør E. Fougner, der stadig er Leder af Banken.



Østsjællands Landbobank.

Ovenstaaende bringer vi et Billede af Bankens Bygning. — — —

„Landsbyen“, Torvet 22, Køge, blev oprettet i 1923 af Restaurator Carl Georg Bruun og er det første og eneste Danse- og Underholdnings-



„Landsbyen“.

etablissement i Køge. C. G. Bruun havde tidligere drevet en mindre Café paa Torvet, „Bruuns Café“, hvor der var Musik og Underholdning, og den var efterhaanden blevet et søgt Sted. Han flyttede saa over paa den anden Side af Torvet og installerede der, hvor den gamle historiske Café „Den hvide Svane“ laa, en Restaurant med Palmehave. Aar for Aar blev der foretaget Udvidelser og Moderniseringer, og det er i Dag et fuldtud tidssvarende Danseetablissement med moderne Orkester og god Underholdning. Det

er meget besøgt og rummer ca. 500 Siddepladser. I 1937 blev det solgt til Restauratør Bernt Jakobsen, tidligere Dragør Strandhotel. — Ejendommen, der er opført i 1654, ejes af Etablissementet og er smukt vedligeholdt.



„Landsbyen“.

Restauratør Bruun driver nu et 1. Kl. Konditori og Café, „Bristol“, beliggende Torvet 10. — — —

J. Chr. Jensen, Crome & Goldschmidt, har siden Oprettelsen haft til Huse paa Torvet 11. Det blev oprettet som Udsalg fra Crome & Goldschmidt, København, men indtil 1918, da nuværende Indehaver, Købmand J. Chr. Jensen, overtog det, førte det en beskedent Tilværelse. Der blev



Købmand J. Chr. Jensen.



J. Chr. Jensen, Crome & Goldschmidt.

nu i Aarenes Løb foretaget betydelige Udvidelser, og Firmaet omfatter nu alt indenfor Manufaktur og Tricotage, særlige Afdelinger for Damekonfektion og Kjoler, Senge og diverse Udstyr og Herreekvipering, og desuden driver det en ret omfattende en gros Handel.

Ialt beskæftiges i Forretningen 18 Personer. — — —

Murermester Chr. Schwartzbach, Vestergade 31, Køge, begyndte i Ølby ved Køge i 1912 som selvstændig. Her var han med til at opføre en stor Del af de Nybygninger, som i de følgende Aar fandt Sted i Ølby og nær



Murerm. Chr. Schwartzbach.



Køge Sygehus.

meste Opland. Samtidig havde han opført en Del Nybygninger i selv Køge. I 1921 flyttede Schwartzbach til Køge, og for Tiden udfører han Murerarbejdet paa Køge Sygehus's Udvidelse. Siden 1936 har Sønnen, Murermester Henrik Schwartzbach, deltaget i den daglige Ledelse. — — —

Tømrermester J. P. Jensen, Fændediget 4, Køge, begyndte som selvstændig i 1922, og fik straks overdraget en Række Arbejder paa de Nyopførelser, der fandt Sted i Køge. Af nyere Arbejder har Tømrermester Jensen udført Arbejdet paa Ejendommene, Fændediget 5-7-4, og for Tiden udfører han Arbejdet paa det nye Komplex, Hvidtfeldgaard, der bliver Køges største Bygningskomplex, hvor der foruden Lejligheder og Butikker paatænkes indrettet et moderne Hotel. Firmaet beskæftiger jævnlig 10 Mand, til Tider 20. Det har Afbindingsplads paa Blegdamsvej. — — —

Køge Elektricitetsværk er det ældste af Landets offentlige Elektricitetsværker, idet det aabnede for Driften i 1891. Lysstationen, som det dengang benævnedes, blev anlagt af daværende Urmager J. Hansen, som ejede og drev det til sin Død. — Det første Værk havde til Huse i Kælderen i J. Hansens Ejendom i Brogade. Drivkraften var en Gasmotor paa nogle faa Hestes Kraft, og Gassen fik man fra det kommunale Gasværk, Elektriciteten leveredes til en Spænding af 110 Volt, idet man endnu ikke kunde lave Glødelamper til en højere Spænding. Det blev hurtigt nødvendigt at udvide Værket, og J. Hansen købte en Ejendom i Bygaardsstræde, hvor Elektricitetsværket — et helt nyt Værk — blev anlagt. Det nye Værk toges i Brug i 1896. Da Verdenskrigen brød ud, var det en stor Fordel, at Elektricitetsværket ikke var ensidigt bundet til et bestemt Brændselmateriale, men kunde anvende Kul, Cinders, Tørv og Raaolie. Under Krigen blev der indlagt elektrisk Lys i mange Lejligheder, fordi man ikke kunde faa Petroleum. Da Krigen var forbi, var Forbruget steget saa stærkt, at den næste Udvidelse stod for Døren. Spændingen blev forandret til 2×220 Volt, og en Dieselmotor paa 300 HK. blev installeret i 1919, samtidig med at man begyndte Bygningen af et nyt Ledningsnet, hvortil Byens elektriske Installationer efterhaanden flyttedes over, og Lamper og Motorer byttedes om. — I 1923 blev der yderligere

installeret en Dieselmotor paa 400 HK. Indtil 1908 blev Værket drevet uden nogen Art af Koncession, men fra 1908 blev der givet en Koncession med Eneret til Levering af Elektricitet i Køge.

Ved Direktør J. Hansens Død i 1927 overgik Værket til Arvingerne med Sønnen, Ingeniør N. W. Hansen, som



Køge Elektricitetsværk.

Leder. — Senere Udvidelser har fundet Sted i 1930, idet der etableredes Samarbejde med Sydøstsjælland's Elektricitets A/S, hvorfra der gennem en Ensretter kan aftages 310 kW. I 1935 anskaffedes endnu en Dieselmotor paa 1100 HK., hvorefter Værkets Ydeevne andrager 1590 kW. — — —

Grosserer Alf. A. Nielsen, Ivar Hvitfeldtsvej 7, Køge, begyndte i 1915 en Agenturforretning, der bl. a. repræsenterer Spritfabrikkerne, Otto Monsted, Nordisk Kaffe Kompagni, S. L. Langhoffs Eftf., Moses & Søn G. Melchior og Aage Lichtinger.

Grosserer Nielsen har tidligere drevet en betydelig Kolonial en gros Virksomhed, som han i 1936 solgte til Grosserer Svend G. Petersen, medens han fortsatte sin Tobak en gros Afdeling. — Alf. A. Nielsen's Agenturforretning er i Dag det største Agenturfirma i Østsjælland. — — —



*Alf. A. Nielsen,
Grosserer.*

Junckers Savværk A S, Værftsvej, Køge, blev startet i 1931. — I 1932 blev det omdannet til Aktieselskab med G. F. Juncker som administrerende Direktør.

Hovedforretningen er Sveller, og i Aaret 1932 gik Virksomheden over til ogsaa at fremstille de nu saa kendte og smukke Junckers Bøgegulvbrædder.

Det er den største træindustrielle Virksomhed i hele Landet, og der



Luftbillede af Junckers Savværk.



Fabrikken set fra Syd.

beskæftiges 150—200 Mennesker. Hovedkontoret er i Køge, men desuden er der Filialkontorer i København, Vesterport 448, og i Aarhus, Frederiksgade 2. — — —

I 1915 etablerede Grosserer Alf. A. Nielsen en Agenturforretning, og senere optog han Kolonial en gros. Firmaet voksede hurtigt, og efterhaanden blev der oprettet Magasiner. Grosserer Nielsen solgte Kolonial Afdelingen, der omfatter Kolonial og Hørkram en gros, til Grosserer Svend G. Petersen i 1936. — Firmaet, der har til Huse Ivar Hvitefeldtsvej 5, beskæftiger 5 Mand og 2 Rejsende. — — —

Køge ny Skibsværft, Havnen 10, blev grundlagt i 1929 af Skibsbygmestrene Fr. Hansen og S. F. Nielsen med Bygning af Smaabaade og Reparation af Baade indtil 100 Tons Brutto som Formaal. Det blev anlagt ved Bredden af Køge Aa, og Firmaet fik straks en Del Reparationsarbejder. I 1931 udtraadte S. F. Nielsen, og Fr. Hansen fortsatte som Eneindehaver, og han har lagt særlig Vægt paa Reparationsarbejder, hvoraf han har haft mange forskellige saavel fra Køge som fra andre Byer. Han har ogsaa haft en Del Nybygninger af Fiskerbaade. — — —

Køge Cementstøberi, Havnen 8, blev stiftet i 1899 af afdøde Fabrikant H. Lüttau, Hellerup, og fremstillede dengang kun Cementtagsten. I 1920 overtog den nuværende Ejer, Fabrikant O. F. Steenberg, Virksomheden, som siden er blevet udvidet til at omfatte alt indenfor Cementvarebranchen. Hovedartiklen er nu Cementrør, og disse kontrolleres til Stadighed af Stadsingeniørens Direktorat i København. Af de Varer, som



Fabrikant O. F. Steenberg.



Køge Cementstøberi.

bl. a. bliver fremstillet, maa nævnes Cementtagsten, Cementmursten, Fliser baade til Have og Fortov, Kantsten, Skillerumsplader og Stolper. Endvidere udføres Sandstens- og Terrazzoarbejder, saasom Vinduesplader, Gasborde og Gulve. Der beskæftiges en halv Snes Mand. — — —

Køge Trævarefabrik A/S, Havnen, blev grundlagt i 1903 af A/S L. Jacobsen, der drev den som en Afdeling med Fabrikation af Træsko som Formaal og optog senere tillige Opskæring af Drittelstaver. Firmaet L. Jacobsen havde nemlig i en Arrække Eneleverancen af Drittelstaver med Lurmærket. — Indtil 1931 blev Fabrikken ledet af en Bestyrer, men fra dette Aar overtoges Ledelsen af L. Jacobsens Søn, Ingeniør Lars Jacobsen, der døde i 1936.

Herefter overgik Firmaet til A/S De forenede Træskofabrikker, der driver det som et

selvstændigt Datterselskab med V. Munch Olsen som Direktør. Køge Trævarefabrik beskæftiger ca. 80—90 Mennesker, og den er Landets største Fabrik indenfor Drittel- og Træskofabrikationen. Saaledes beløber Fabrikationen af Træsko sig aarligt til ca. en kvart Million Par, og Firmaet har i flere Aar haft en betydelig Eksport af Drittelstaver til Randsstaterne. — — —

Viggo Hansens Maskinfabrik, Køge, blev grundlagt i 1916 i lejede Lokaler, Nørregade 3, af Fabrikant F. Scheiby. Formaalet var Reparation af Maskiner af enhver Art samt Fabrikation af Specialmaskiner.



Viggo Hansens Maskinfabrik.

I 1923 blev Firmaet overtaget af Fabrikant Viggo Hansen, der indtil 1934 fortsatte paa samme Sted, men saa udvidede Virksomheden og opførte egen Bygning til Formaalet. Der beskæftiges ca. 15 Mand. Firmaet har nu tillige optaget Installation af Centralvarmeanlæg, og det har udført talrige af de lokale Anlæg. Endvidere har Firmaet i stor Udstrækning beskæftiget sig med Jernkonstruktioner og elektrisk Svejsning. — — —



Køge Trævarefabrik A/S.



Køge Kulforretning.

flere Gange, og i 1906 blev der oprettet en Kran og i 1933 yderligere en, der er anlagt langs med Køge Havns nordre Kaj, hvor selv meget store Skibe kan lægge til. I 1922 omdannedes Firmaet til Aktieselskab med Mægler F. Ohlsson som administrerende Direktør indtil 1925, da han afløstes af nuværende adm. Direktør Sigvald Rasmussen. Firmaet har Aar for Aar haft en betydelig Fremgang, og det har i Dag Kunder over hele Østsjælland og Midtsjælland. Det importerer direkte fra Produktionslandene og beskæftiger fast



Køge Kulforretning.

16—17 Mand. I 1936 opførtes en ny Kontorbygning paa Kajpladsen. — —

Trælastforretningen F. A. Hansens Eftf. A/S, Køge, blev grundlagt i 1878 af F. A. Hansen, der var Indehaver af Selskabet til 1900, hvorefter det i de følgende 9 Aar gik over til et Aktieselskab. I 1909 blev det overtaget af Chr. Poulsen under Navnet F. A. Hansens Eftf. ved Chr. Poulsen.

Efter dennes Død i 1919 stiftedes det nuværende Aktieselskab. I 1926 tiltraadte den nuværende Direktør, Emil Andersen, som Leder af Selskabet.



F. A. Hansens Eftf. A/S.

A/S Køge Kulforretning, Nordre Havn, blev grundlagt 1893 som et Interessentskab under Firmaet Køge Kulforretning. Formålet var at drive en gros Handel med Kul og Koks samt andre Brændselsvarer. Oplagspladsen er blevet udvidet

Prokura er meddelt Forvalter S. Aa. Rohde-Jensen og Bogholder Ejnar Th. Nielsen i Forening.

Salgskontoret for København er beliggende Vesterport, Meldahlsgade 5.

— — —

Da Fabrikant Niels Kjeldsen Jørgensen, der er uddannet i Foderstofbranchen og har opholdt sig nogle Aar i Amerika, i 1919 startede sin Virksomhed i Køge, Nørregade 5, var den baseret paa Reparation af Sække. I 1922 flyttedes den til Sdr. Havn til større Lokaler, og samtidig optog man Fabrikation af Presen-



Teltfabrikken.

ninger og Kodækkener. Der er stadig foretaget ret betydelige Udvidelser, saaledes at Virksomheden nu er 4—5 Gange saa stor, som da man flyttede den til Havnen. Firmaet fabrikkerer nu ogsaa Skibssejl og Telte, og Teltafdelingen er saa stor, at den drives som særskilt Forretning under Firmaavnet Køge Teltfabrik (i 1937 byggedes selvstændig Teltfabrik).



Virksomheden ved Havnen.

Fabrikationen foregaar under de bedst mulige Former, og man raader over de bedste, moderne Maskiner. Fa-

brikens Produkter sælges udelukkende en gros. Personaleantallet varierer en Del, men tæller i Reglen fra 8—18 Personer. — — —

Køge Maskinsnedkeri og Listefabrik blev i 1922 overtaget af Snedkermester Chr. Nielsen. I Aarenes Løb har Virksomheden været i stadig Fremgang, og Chr. Nielsen har ladet foretage flere Udvidelser og Moderniseringer, saaledes at Firmaet i Dag er installeret med fuldtud tidsvarende Maskiner med Tørreovn og Sugeanlæg, og der beskæftiges op til 20 fagudlærte Arbejdere. Det driver især Bygningsnedkeri, og blandt de Arbejder, Firmaet har udført, kan nævnes: St. Hedinge Sygehus, F. Bülow & Co's nye Bygning (Side 552, København) og en Række Bygninger og Villaer. — — —

Ingeniør- og Entreprenørfirmaet Nielsen & Storm, Køge, blev stiftet i 1926 af Entreprenør C. F. Nielsen og Ingeniør cand. polyt. G. Storm. Firmaet har i Aarenes Løb udført en Række Havnearbejder for Stat og



Aflobning af Sænkekasse i Køge Havn.



Mosedede Fiskerihavn.

m. fl. og Kystsikringsanlæg i Raageleje m. fl. I Køge har Firmaet foruden Bolværksstrækninger udført Bygningen af en 220 Meter lang Mole af Jernbetonsænkekasser. Firmaet har endvidere i stor Udstrækning beskæftiget sig med Kabelnedlægning samt Bro- og Vejarbejder, Tankanlæg, Fabrikbygninger m. m. Virksomheden ledes personligt af Indehaverne. — —

Køge Installations-Forretning, Torvet 15, blev grundlagt i 1891 af den kendte Køge-Borger, Urmager J. Hansen, Grundlæggeren af Køge Telefon Central og Køge Elektricitetsværk. I 1923 afhændede han Installationsforretningen til Installatør O. Olsen, der havde faaet den praktiske Uddannelse i Firmaet, som han siden 1918 havde været Medindehaver af. Køge Installations-Forretning var den første i Branchen i Køge, og den har formaaet stadigt at være den førende. Efter Ejerskiftet har den undergaaet en betydelig Udvidelse, og i 1932 flyttede den til nuværende egen Ejendom, Torvet 15. Firmaet har stadigt været i Traad med Tidens Udvikling, og det



O. Olsen,
Installatør.

der omspænder i Dag Elektroinstallationer af enhver Art, elektriske Køkkener, Baadeinstallationer, Vandværker, Radio, Lys og Kraft, Forhandling af Elektromotorer, Lamper o. l. Det har i Aarenes Løb



Køge Installations-Forretning.

udført en stor Del af de elektriske Anlæg, der er blevet installeret i Køge og Opland, bl. a. paa Vallø Slot, Køge Kemiske Værk, Junckers Savværk,



Tavleanlæg.



Interiør fra Firmaet.

Imprægneringsanstalten, D. D. P. A. og i flere af Pakhusene. Der beskæftiges ca. 20 Mennesker, deraf 15 Montører, i Virksomheden.

Firmaet Emil Holst, Køge, blev grundlagt i 1936, idet Grosserer Emil Holst da overtog A. A. Hasselbachs Eftf.'s Jernforretning, der handler med Jern, Staal, Jernbjælker, Monierjern, Reservedele til Landbrugsredskaber, Værktøj, Jernrør, Centralvarme- og Sanitetsartikler af enhver Art. Firmaet bliver drevet i Emil Holst's Navn og har til Huse i A. A. Hasselbachs Eftf.'s gamle Ejendom, hvor der efter Overtagelsen er blevet foretaget forskellige Udvidelser og Moderniseringer.

Firmaet driver direkte Import, og det har Kunder over hele Sjælland. Virksomheden, der er i stadig Fremgang, beskæftiger 10 Mand under Grosserer Holst's personlige Ledelse. — — —



Emil Holst,
Grosserer.

C. F. N. Aarsø overtog i December 1903 sin nuværende Forretning, som omfatter Ure, Guld- og Sølvvarer samt optiske Artikler. Han har endvidere siden 1919 haft Køge Kino, som er Østsjællands største og mest moderne Biografteater.

C. F. N. Aarsø har i to Perioder fra 1917 til 1925 været Medlem af Køge Byraad samt i



C. F. N. Aarsø,
Direktør.



Køge Kino.



Aarsø's Guldsmedeforretning.



Køge Kino.

en længere Aarrække været Formand for Biblioteket for Køge og Omegn. Siden 1916 har Aarsø været i Bestyrelsen for Køge Borger- og Haandværkerforening og er for Tiden denne Forenings Formand. — — —

Hegnetslund Teglværk & Lervarefabrik A/S, er grundlagt i 1893 som et Interessentskab og omdannedes i 1910 til et Aktieselskab med cand. pharm. J. Cramer-Petersen som Direktør. Denne blev af afgørende Betydning for Virksomheden, der i Dag staar med en Produktion paa 2 Millioner Sten og en Omsætning af Pottemageriets Artikler, der er tidoblet. Saavel Værket som Pottemageriet har i de forløbne Aar været Genstand for betydelige Udvidelser, og der beskæftiges nu i Højsæsonen ca. 50 Mand. I 1934 byggede Direktør Cramer-Petersen en Lervarefabrik i Karlstrup, og driver den



*J. Cramer-Petersen,
Direktor.*

ne som et Datterselskab til Hegnetslund med Datteren Frk. Grethe Cramer, der er uddannet Keramiker, som Leder. Denne Fabrik fremstiller hovedsageligt finere Keramik, medens Hovedpottemageriet fremstiller alt i Urtepotter, Husholdningsgenstande, almindelig Keramik og Kunstkeramik. I 1936 købte Selskabet „Haslev keramiske Fabrik“ i Haslev, paa hvilken udelukkende fremstilles almindelige Brugsleverer, som Krukker, Fade, Kan-



Hegnetslund Teglværk og Lervarefabrik A/S.

Cramer-Petersen sidder i Bestyrelsen for Kalk- og Teglværksforeningen af 1893, er Formand for Dansk Pottemagermesterforening af 1894 og i Bestyrelsen for Sammenslutningen af Keramisk Industri. — — —

Skotøjsfabriken „Hedebo“ i Havdrup er grundlagt af Poul Drachmann Jensen, der begyndte som Haandskomager i 1890, men ved stor Dygtighed og Energi oparbejdede sin Virksomhed, saa der omkring Aarhundredskiftet kunde anskaffes en Del Maskiner, og Fabrikation af Gymnastiksko begyndte. I 1911 fandt en større Ombygning og Udvidelse Sted, og der blev nu fremstillet flere Artikler. Specialitet blev Sportsfodtøj, Fodboldstøvler og Hjemmesko. Senere er optaget Fabrikation af Herresko og Drengesko. Poul Drachmann Jensen, som foruden sin Virksomhed havde flere kommunale Hverv og gjorde et stort Arbejde for sin Bys Fremdrift, døde i 1922, hvorefter Enken, Fru Marie Jensen, drev Fabrikken videre med en Nevø, Sigurd Amdi, som Driftsleder og Datteren, Ingrid Jensen, som Prokurist.



*Poul Drachmann Jensen
Skotøjsfabrikant.*

I 1934 har den sidste Forandring og Udvidelse fundet Sted med Installation af nye moderne Maskiner. Virksomheden beskæftiger til Stædighed 15—20 Mand og har Repræsentanter over hele Landet, og Kundekredsen strækker sig helt op til Island og Færøerne. — — —

Hosstaaende

Billedet er en Gengivelse af en Tavle ophængt i Havdrup Apotek.

Apoteker E. H. Oest vil ved denne give Udtryk for sin Opfattelse af — og Protest mod — den

Misrøgt, han mener, Landets Forsvar er underkastet. — — —



Tavle, ophængt i Havdrup Apotek.

INDHOLDSFORTEGNELSE.

Indledning	3—5
Frederiksberg	5 --138
Sokkelund Herred	141
Hellerup Sogn	141
Maglegaard Sogn	142
Ordrup Sogn	173
Gentofte Sogn	185
Skovshoved Sogn	195
Lyngby Sogn	199
Taarbæk Sogn	211
Sollerød Sogn	217
Gladsaxe Sogn	229
Rødovre Sogn	239
Hvidovre Sogn	243
Amager	243
Taarby Sogn	244
Kastrup Sogn	244
Store Magleby Sogn	247
Smorum Herred	248
Værlose Sogn	248
Ballerup-Maalov Sogn	248
Ledoje-Smorum Sogn	249
Glostrup Sogn	250
Herstedøster-Herstedvester Sogn	257
Sengeløse Sogn	257
Brøndbyvester-Brøndbyøster Sogn	257
Vallensbæk Sogn	257
Høje Taastrup Sogn	257
Thorslunde-Ishøj Sogn	258
Somme Herred	259
Roskilde	259
Voldborg Herred	270
Tune Herred	272
Ramso Herred	272
Køge	272

NAVNEREGISTER

- Aarso, C. F. N.**, Koge 285--286
Aas Eyvind Monrad, Charlottenlund 182
Accumulator-Fabriken A/S, Lyngby 205
Adams Transport Co. A/S, Frederiksberg 39
Albeck Else, Frederiksberg 125
Alkjær Johs., Frederiksberg 115
Allé Teatret, Charlottenlund 175--176
American Apparate Co. A/S, Gentofte 194
Andels-Anstalten Tryg, Frederiksberg 23--24
Andels Kautionsforsikrings-Selskabet, A. m. b. A., Frederiksberg 20
Andels-Pensionsforeningen, Frederiksberg 21
Andersens Albert Auto, Hellerup 151
Andersen A. M., Glostrup 251--252
Andersen Brodrene & Co., Hellerup 142--143
Andersen G. C., Frederiksberg 119
Andersen Jorgen, Maaløv 249
Andersen & Jensen, Frederiksberg 19
„Anticit“, Hellerup 151--152
Arbo-Bähr & Co. A/S, Frederiksberg 32
Arhoc Otto A/S, Frederiksberg 91
Arnung Jens P., Frederiksberg 84
„Asra“ Aktieselsk., Frederiksberg 26
Auto Royal, Taarbæk 216
„Axbo“ Landvaskeriet, Søborg 234
- Baastrup Johs. I.**, Frederiksberg 119
Bagsværd Sø 229
Bakke-Kroen, Klampenborg 216
Ballerup Kro 249
Bartholdy Aage, Frederiksberg 86
Baunsgaard C., Frederiksberg 120
Bay & Vinding, Charlottenlund 181
Beck A. H., Frederiksberg 130--131
Bellevue Strandhotel, Klampenborg 197
Bellevue-Teatret, Klampenborg 199
Berg Erik, Frederiksberg 61
Bernstorff Slot 186
„Billigheden“, Dyrshavsbakken 215
Bio, Koge 275
Bird, Frederiksberg 15--16
„Bleggaarden“s Dampvaskeri, Lyngby 207--208
„Bleggaarden“s Farveri & kemiske Tøjrrensning, Lyngby 208
Bloch Oscar A/S, Frederiksberg 110
Blume Jens W., Koge 274
Borch H. C., Hellerup 165--166
Borch & Gyldenkrone, Hellerup 166
Brammer Hugo A/S, Frederiksberg 49
- Brede Klædefabrik** 210--211
Buddinge Jernstoberi og Maskinfabrik 238
Byberg H. C., Roskilde 264
Bygningssnedkernes Aktieselskab, Frederiksberg 102--103
Bollemosen 217
- Charlottenlund Ekspres**, ved H. F. Aagaard 174--175
Charlottenlund Traverbane 176--177
Christensen Charles, Frederiksberg 134
Christensen Chr. Svendsen, Glostrup 250
Christensen H. Skov, Gentofte 188
Christensen & Jensen, Frederiksberg 20
Christensen S. Munch, Frederiksberg 44
Christiansens Kaptajn Rideskole, Gentofte 194
Christiansen Lützhøft, Hellerup 148
Christiansholms Maskinsnedkeri, Charlottenlund 182
Christoffersen N. J., Hellerup 172
Christoffersen Vald. R., Gentofte 194
Cohn & Haensch, Frederiksberg 92--93
Cortsen Brdr., Gentofte 191--192
Cramer Andreas, Roskilde 269--270
„Crown Gummed Paper“ A/S, Frederiksberg 87
- Dahms Otto**, Frederiksberg 60
Damhusdalens Maskinsnedkeri A/S, Rødovre 243
Dampvaskeriet Heimdal, Frederiksberg 40--41
„Dana Teatret“, Glostrup 255
„Dan“ Biscuitfabrik, Rødovre 241
Danmark, Kaffesurrogatfabrikken A/S, Frederiksberg 50
Danmark, Sukkervarefabrikken, Frederiksberg 106
Dannebrog Trævarefabrikken, Buddinge 238
Dansilfa, Silkevæveriet A/S, Lyngby 200
Dansk Acetylen Gasværk, Frederiksberg 82
Dansk Arki A/S, Frederiksberg 45
Dansk Assuranceforretning, Roskilde 266--267
Dansk Crown-Cork Fabrik, Frederiksberg 99--100
Danske Farve- og Lakfabriker, Frederiksberg 88
Dansk Haarsigtefabrik, Hellerup 144

- Dansk Hattfabrik A/S, Skodsborg 226-227
 Dansk Specialfabrik Benko A/S, Frederiksberg 117--118
 Dansk Staal Industri A/S af 1933, Lyngby 206
 De danske Betonfabrikker A/S, Frederiksberg 26
 De Danske Eddikebryggerier, Frederiksberg 70
 De kopenhavnske Forstæders Bank A/S, Glostrup 253--254
 Den gamle Bagergaard, Roskilde 261
 Den kongelige Porcelainsfabrik, Frederiksberg 55--58
 Det Danske Mælke-Compagni A/S, Frederiksberg 74--75
 Det kgl. Palæ, Roskilde 260
 Dragor Biograf 247
 Dronninggaard Mejeri, Søllerød 218
 Duebrodre Hospital, Roskilde 265
 Dupont-Rasmussen S. A., Gentofte 194--195
- E**no, Frederiksberg 136
 Eremitageslottet 212
 Esab A/S, Frederiksberg 87
 Expando-Kompagniet A/S, Frederiksberg 73
- F**leuron Svend A., Lyngby 206--207
 Fog Henrik, Gentofte 188
 „Fona-Radio“, Frederiksberg 27--28
 „Ford-Depot“, Roskilde 266
 Føøened: Chokolade Gøssist A/S, Frederiksberg 91
 Forné Chr., Charlottenlund 183
 Fort-Bryggeriet A/S, Herløv 239
 „Forum“, Frederiksberg 28--29
 Frederiksberg Bogtrykkeri 78
 Frederiksberg Handelsbank 59
 Frederiksberg Handelsgymnasium 44
 Frederiksberg Hæve 7, 8, 9, 12
 Frederiksberg Husholdningsskole 30
 Frederiksberg Metalvarefabrik A/S 104
 Frederiksberg Raadhus 5
 Frederiksberg Runddel 11
 Frederiksberg Selskabslokaler 51
 Frederiksberg Slot 6
 Fredholm C. E., Charlottenlund 175
 Freilev P. A., Frederiksberg 17
 Frilandsmuseet ved Lyngby 200
 Friluftsteatret 212
 Fritzboøer H., Gentofte 190
 Frobenius Th. & Co., Lyngby 204
 Fugmann Albert, Frederiksberg 88--89
 Fuss Max & Co., Frederiksberg 38
- „**G**l. Bellevue“, Klampenborg 198
 Gammel Kongevejs Apotek, Frederiksberg 132
 Gea A/S, Frederiksberg 43
 Gentofte Mejeri 192
 Gentofte Raadhus 186, 233
- Gentofte Teater 188
 „Ginge's Fabriker“, Frederiksberg 83
 Gladsaxe Mejeri 233
 Glem H. P. Hansen og Son, Roskilde 267--268
 Glostrup Apotek 251
 Glostrup Biograf 255
 Glostrup Tommerhandel og Maskin-snedkeri 255
 Green Brdr. A. & H., Frederiksberg 124
 Gunnarson N. E., Frederiksberg 113
 Gylling Jens, Gladsaxe 232--233
- H**aagerup J. T., Glostrup 250
 Haarlev J. C., Frederiksberg 111
 Hammerbo Maskinfabrik, Roskilde 269
 Hansen C. V., Frederiksberg 134--135
 Hansens F. A. Eftf. A/S, Køge 282
 Hansen Frederik, Frederiksberg 107
 Hansen H., Frederiksberg 61--62
 Hansen H. Mikkelsen, Roskilde 270
 Hansen Holger, Frederiksberg 17
 Hansen Jens, Frederiksberg 111
 Hansen Joh. F. A/S, Taastrup 258
 Hansen Johs., Frederiksberg 115--116
 Hansen Kai, Charlottenlund 176
 Hansen Th. & Co., Glostrup 254
 Hansen Viggo, Køge 281
 „Haribo“ Lakridsfabrik A/S, Frederiksberg 94
 Hauen Reinh. van, Frederiksberg 157
 Havdrup Apotek 287
 „Hedebo“ Skotojsfabriken, Havdrup 287
 Hedehusenes Skærvfabrik A/S, Frederiksberg 104
 Hegnettslund Teglværk & Lervarefabrik A/S, Herfølge 286
 Heimdal Dampvaskeriet, Frederiksberg 40--41
 Hellerup Dampvaskeri 167
 Hellerup Fløde Is Fabrik 163
 Hellerup Kulimport A/S 150
 Hellerup Mejeri 190
 Hellerup og Omegns Bank 149
 Hellerup Trælasthandel 156
 Hindhede K., Frederiksberg 27
 Hoff-Hansen Erik, Hellerup 166
 Holm & Larsen, Frederiksberg 60
 Holst Emil, Køge 285
 Holte Apotek 220
 Holte Colonialmagasin 219
 Holtegaards Fabriker, Trørød 224
 Hornemann & Hansens Glasfabrik ved Fr. Hornemann & J. S. Meyers Eftf., Frederiksberg 123--124
 „Hostrups Have“, Frederiksberg 134
 Hotel Holte 220--221
 Hotel Lyngby 201
 Hotel Øresund, Skodsborg 226
 Hviid A., Lyngby 209--210
- „**I**psec“ Salatfabrik, Frederiksberg 34
 Isaksen J. P. & Co., Frederiksberg 112--113

Jensen A., Hellerup 156
 Jensen C. G., Hellerup 158
 Jensen Einer, Frederiksberg 85—86
 Jensen Emanuel & H. Schumacher, Ejendomselskab, Frederiksberg 71
 Jensen Emanuel & H. Schumacher, Murer- & Entreprenørforetning A/S, Frederiksberg 71
 Jensen Hans, Hellerup 154
 Jensen J. Chr., Crome & Goldschmidt, Køge 277
 Jensen J. P., Køge 278
 Jensen Oluf I., Køge 275
 Jensen Peter, Charlottenlund 180
 Jensen Sv. H., Lyngby 207
 Jernbanepavillonen, Charlottenlund 174
 Jespersen A. & Søn, Frederiksberg 120—122
 Johansen Holger, Frederiksberg 117
 Johansens P. Eftf., Frederiksberg 93—94
 Johansen Peter, Søborg 235
 Johnsen J. & Søn, Frederiksberg 96—97
 Josty's Pavillon, Frederiksberg 50—51
 Junckers Savværk A/S, Køge 279—280
 Jungersen T. G. A/S, Lyngby 204
 Jørgensen Alva, Frederiksberg 135
 Jørgensens Asger Vinhandel, Hellerup 144
 Jørgensen Axel H., Charlottenlund 181
 Jørgensen Jul. A. A/S, Frederiksberg 110—111
 Jørgensens Knud Vinhandel, Hellerup 144
 Jørgensen Niels Kjeldsen, Køge 283

Kandrup & Wunsch, Frederiksberg 110
 Kastrup Kost- og Realskole 246
 Kastrup Lufthavn 244
 Kastrup-Nielsen H. P., Frederiksberg 123
 Kino-Teatret, Lyngby 202
 Københavns Mælkeforsyning A/S, Frederiksberg 75
 Kleins Person Eftf., Gentofte 192—193
 Knudsen Niels, Glostrup 252—253
 Knudsen P. M. Eftf., Frederiksberg 14
 Koma-Løg A/S, Kastrup 246
 Kramers Cirkus, Dyrehavsbakken 214
 Krause M. H. A/S, Frederiksberg 38
 Krüger Iørgen, Frederiksberg 17—18
 Krüger Svend, Søborg 237
 Krystal Mineralvandsfabriken, Frederiksberg 73—74
 Kuba Bruno, Frederiksberg 106
 Kvetny I., Søborg 234
 Københavns Glasværk, Kastrup 245—246
 Københavns Maskinforr., Gentofte 186
 Københavns Possementfabrik, Frederiksberg 90
 Københavns Væg- & Gulvflisclager A/S, Frederiksberg 31
 Køge Apotek 275
 Køge Cementstøberi 280—281
 Køge Elektricitetsværk 278—279
 Køge Fiskehus 274

Køge Installations-Forretning 284—285
 Køge Kino 285—286
 Køge Kulforretning A/S 282
 Køge Maskinsnedkeri og Listefabrik 283
 Køge ny Skibsværft 280
 Køge Raadhus 273
 Køge Teltfabrik 283
 Køge Trævarefabrik A/S 281

„Lama“ Krøluld Fabriken A/S, Orsholm 211
 „Landsbyen“, Køge 276—277
 Larsen J. V., Frederiksberg 97—98
 Larsen Kr. & Fr. Mylting, Hellerup 153—154
 Larsen & Nielsen A/S, Frederiksberg 103
 Lastbilcentralen, ved Robert Mollgaard, Frederiksberg 130
 Ledreborg Slot 271
 Lehmsberg F., Gentofte 187
 Licht C., Frederiksberg 35—36
 „Lille Peter“, Dyrehavsbakken 215
 Lizier Angelo, Rødovre 241—242
 Lorry, Frederiksberg 47
 Lund Sophus, Frederiksberg 133
 Lundstedt C. A. & Co. A/S, Frederiksberg 136
 Lyngby Mejeri A/S 203
 Lyngby Tapet- og Farvehandel 209
 Lystrup Hans, Frederiksberg 38, 47—48
 Løvcengreen H. P. A/S, Frederiksberg 81

Madsen Carl, Hellerup 159—160
 Madsen Chr. & Ant. Nielsen, Frederiksberg 53—54
 Madsen Otto V., Gentofte 189
 Magasin du Nord, Hellerup Afd. 150
 Magasin du Nord, Roskilde 262—263
 Mathiassen H. H., Frederiksberg 70—71
 Matthiassen Folmer, Hellerup 159
 Mattsson's Axel Rideskole, Klampenborg 196—197
 Meier F., P. Bangsvej 236 242
 „Merkur“, Ordrup Brugsforen. 173—174
 „Micrometer“, Frederiksberg 67—68
 Mineralvandsfabriken Krystal, Petersen & Lensfelt, Frederiksberg 73—74
 Modeweg J. C. & Søn A/S, Brede 210—211
 Monopol, Roskilde 270
 Mortensen A. C., Dyrehavsbakken 214
 Møbel-Centralen, Frederiksberg 13

Nestlé, Nordisk Aktieselskab, Frederiksberg 127—128
 Neumann & Zimmermann A/S, Lyngby 208
 Nielsen Aage, Lyngby 201
 Nielsen A. C. L., Frederiksberg 90
 Nielsen Alf. A., Køge 279
 Nielsen Carl, Roskilde 268
 Nielsen Chr., Frederiksberg 108
 Niensens Chr. Sønner, Skodsborg 225
 Nielsen Einar O., Charlottenl. 179—180
 Niensens H. P. Eftf., Frederiksberg 67

- Nielsen Holger, Rødovre 242
 Nielsen Holger & Co., Frederiksberg 83
 Nielsen Johan, Hellerup 154—155
 Nielsen Johannes, Frederiksberg 133
 Nielsen Marius, Soborg 236
 Nielsen & Olsen, Rødovre 240
 Nielsen & Storm, Køge 283—284
 Nielsen O. J. F., Frederiksberg 122—123
 Nielsen Th., „Lindevangen“ 224—225
 „Nigeria“, Chokoladefabrik, Rødovre 241
 Nordiske Kabel- og Traadfabriker A/S, Frederiksberg 94—95
 Nordisk Kølleteknik, Frederiksberg 26
 Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Aktieselskab (NESA), Hellerup 145—147
 Norkjær P., Frederiksberg 41—42
 Novo Terapeutisk Laboratorium, Frederiksberg 60—61
 Nørgaard's Chr. Maskinforretning, Frederiksberg 69—70
- O**
 Olorico V., Frederiksberg 118
 Olsen Chr. & Meilgaard Mortensen, Frederiksberg 109
 Olsen Edvin O., Charlottenlund 173
 Olsen Evald W., Frederiksberg 37—38
 Olsen Johannes, Hellerup 170—171
 Olsen L., Hellerup 167
 Olsen Niels & Sønner, Glostrup 256
 Omo Tricotagefabrik A/S, Frederiksberg 106—107
 Ordrup Mose 173
 Ordrup SkotojsMagasin 182
 Ostecentralen, Roskilde 268
 „Ottekanten“, Dyrehavsbakken 213
 Otzen Chas. A/S, Frederiksberg 69
- P**
 Pedersen Adolf, Frederiksberg 126—127
 Pedersen Hemming, Holte 221—222
 Pedersen Peder, Frederiksberg 30
 Petersen A. P., Frederiksberg 136
 Petersen Brdr., Holte 219
 Petersen Henning, Frederiksberg 119—120
 Petersen Svend G., Køge 280
 Petersen Thorvald, Hellerup 152
 Petri & Haugsted, Frederiksberg 45—46
 „Prinsen“ Hotel, Roskilde 263
- Q**
 Quinlan W. H., Dyrehavsbakken 213
- R**
 Rasmussen J. P., Charlottenlund 178
 Rasmussen Louis A., Soborg 235
 Rasmussen Niels & H. Schiøtz, Frederiksberg 104—105
 Ravnholm Strompefabrik A/S 228—229
 „Ratin“, Bakteriologisk Laboratorium A/S, Frederiksberg 52—53
 Rieper-Holms Eftf., Hellerup 167
 Rio Bio, Rødovre 243
 Robinson, Andersen & Co. A/S, Hellerup 156—158
 Rosendahl Brdr., Frederiksberg 32—33
 Kosendal E., Frederiksberg 99
- Roskilde Bank A/S 262
 Roskilde Cementvarefabrik 269
 Roskilde Domkirke 3
 Roskilde Materialhandel 263
 Roskilde Raadhus 260
 Royal Café, Frederiksberg 51—52
 Rudholt Rasmus A/S, Frederiksberg 77—78
 Rustfri Staalmontage A/S, Frederiksberg 82—83
 Rutchebanen, Dyrehavsbakken 213
 Ryholt Peter, Frederiksberg 19
 „Røssells J. Maskinforretning“, Frederiksberg 79
- S**
 Saabye J. & O. Lerche, Frederiksberg 21—22
 Salatfabrikken „Ipsø“, Frederiksberg 34
 Sct. Clara Mølle, Roskilde 268
 Sct. Ibs Kirke, Roskilde 261
 Sano A/S, Frederiksberg 71—73
 Scaniadam A/S, Frederiksberg 76—77
 Schledermand C. J. & Sønner, Roskilde 264—265
 Schmith J. A., Charlottenlund 184—185
 Schneidlbach Jac., Hellerup 155
 Schöllert Chr., Holte 225
 Schou C. V., Charlottenlund 181
 Schwartzbach Chr., Køge 277—278
 Schæbel Ferd., Frederiksberg 18
 Severinsen Ankjer, Gentofte 188—189
 Simonsen Brdr., Lyngby 205
 Skandinavisk Automobil Udstyr, Frederiksberg 34
 Skodsborg Badesanatorium 226
 Skodsborg Søbad 227
 Skovriderkroen, Charlottenlund 184
 Skovshoved Biografteater 195—196
 Skovshoved Kirke 54
 „Smedegaarden“, Køge 273
 Sorgenfri Slot 199
 „Spækassen for Lyngby og Omegn“ 202—203
 StandardBio, Frederiksberg 112
 Stephansen H. C., Charlottenlund 174
 Stjernen, Bryggeri, Frederiksberg 63—66
 Storm P. J., Frederiksberg 99
 StrandvejsGasværket A/S Hellerup 168—170
 Strøvs Aug. Vinhandel, Hellerup 144
 „Svalen“ Café, Dyrehavsbakken 215
 Svanbergs Bageri, Frederiksberg 59
 Søbjerg Chr. & Søn, Hellerup 161
 Søborg Apotek 230—232
 Søborg Teater 230
 Søborg VognfjedersFabrik 233
 Søllerød Kro 223
 Søllerød Sø 217
 Søndermarken 6, 10, 12
 Sørensen Marius, Frederiksberg 75
 Sørensen N. Mikkelsen, Frederiksberg 113—114
- T**
 Taarnby Apotek 247
 Taastrup Kino 258

Taxa, Droske-Centralen, Frederiksberg 24—25
 Teatrenes Films-Kontor A/S, Frederiksberg 128
 Thomsen C. Møller, Frederiksberg 79—80
 Thomsen Mads, Bagsværd 238
 „Thor“ Mineralvandsfabrik, Glostrup 252
 Thorning-Christensen Aage Chr., Frederiksberg 129
 Thygesen Paul, Frederiksberg 125
 Thürmer & Co., Frederiksberg 41
 Tivoli Konditoriet, Frederiksberg 15
 Toilettskabekompagniet, Frederiksberg 41
 To-R Radio A/S, Frederiksberg 77—78
 Trifolium Andelsselskabet, Frederiksberg 95—96
 Tryg, Andels-Anstalten, Frederiksberg 23—24
 Tuborg Fabrikker, Hellerup 141
Ulstrup & Co., Søborg 237
 „Valhalla“, Dyrehavsbakken 214
 Vallentin Karl, Hellerup 160—161
 „Velvet“, Frederiksberg 132

Vesta A/S, Frederiksberg 100—101
 „Vika“, Frisør-Salon, Hellerup 164
 Vindingevejens Mejeri, Roskilde 268
 Volf Karen, Hellerup 162
 Vor Frue Kirke, Tjæreby 265

Weilbach & Cohn, Frederiksberg 62
 Westminster Auktioner og Møbelmagasiner, Frederiksberg 13—14
 Wilhelm & Sander Hansen A/S, Frederiksberg 120
 Wipla Dental Laboratoriet, Frederiksberg 136—137
 „Wotan“, Akkumulatorfabrik, Glostrup 254—255

Zachø-Lind Svend, Frederiksberg 86
 Zoologisk Have 10, 80—81, 138

Øllgaard G. R., Hellerup 149
 Øregaard Apotek, Hellerup 150
 „Ørchoj“ Maskinsnedkeri, Hellerup 163—164
 Østsjællands Landbobank, Køge 276
 Overød Maskinsnedkeri, Holte 222

FAGREGISTER

- A**
 Acetylen 82
 Agentur 279
 Akkumulatører, elektriske 205, 254--255
 Apoteker 132, 150, 220, 230--232, 247, 251, 275, 287
 Apoteker, Artikler for 32
 Asfaltbeton 104--105
 Automobil-Fabrikker og -Forhandlere 26, 47--48, 76--77, 151, 204, 266
 Automobilkørsel 24--25, 151, 174, 216, 238
 Automobiltilbehør og -Reservedele 34
- B**
 Bagere 59, 137, 162, 261
 Bageriartikler og -inventar 20, 136
 Banker og Bankfirmaer 59, 149, 202--203, 253--254, 262, 276
 Barnevogne 14
 Beton 26, 27
 Biografer 112, 175--176, 188, 195--196, 202, 230, 243, 247, 255, 258, 275, 285--286
 Biscuits 241
 Blikkenslagere 37--38, 250
 Blomsterhandlere 99
 Blomsterløg 246
 Bogtrykkerier 78, 110
 Bolte, Møtrikker og Skruer 69
 Brugsforeninger 173--174
 Bryggerier 63--66, 224, 239
 Bryggeriartikler 99--100, 117--118, 120
- C**
 Cement 269, 280--281
 Chokolade 91, 127--128, 241
 Cigarkasser 152
- D**
 Damefrisører 132, 164
 Dansundervisning 19
- E**
 Eddike 70
 Ejendomsselskaber 71
 Elektriske Artikler 100--101
 Elektroinstallatører 181, 188--189, 284--285
 Elektro-Svejsning, Artikler for 87
 Entreprenører 15--16, 96--97, 192--193, 205, 283--284
 Essenser 38
- F**
 Farvefabrikker 61, 88
 Farverier 208, 237, 254
 Films 128
 Fiskehandlere 274
 Flytteforretninger 32--33, 39, 174--175, 194--195
- Forlystelsesetablissementer 47, 213, 214, 215, 216, 276--277
 Forsikringsselskaber 20, 21, 23--24, 266--267
 Furagehandlere 93--94
- G**
 Garvere 81
 Glas i Tavler 123--124
 Glasværker 245--246
 Grus 190
 Guldsmede 285--286
 Gulvbeklædning 44
 Gummieret Papir 87
- H**
 Hætte for Damer 49
 Hættefabrikker 226--227
 Herreekvipering 270
 Hestehandlere 111
 Hestetransport 176
 Hoteller 197, 201, 220--221, 226, 227, 263
 Husholdningsskoler 30
- I**
 Ingeniører 17--18, 21--22, 45--46, 86, 90, 103, 104--105, 119, 129, 149, 158, 159--160, 181, 184--185, 206--207, 209--210, 283--284
 Isenkram 188
 Iskremfabrikker 163
 Isolering 45, 71--73
- J**
 Jern og Staal 206, 285
- K**
 Kabler og Ledningstraad 94--95
 Kaffesurrogat 50
 Kemiske Fabrikker 43, 151--152
 Kiks 110--111
 Klædefabrikker 210--211
 Kolonial en gros 280
 Konditorier 15
 Konserver 136
 Korn og Foderstoffer 275
 Krølhaar 211
 Kul og Koks 150, 165--166, 282
 Koleanlæg og Koleskabe 26, 242
- L**
 Laboratorier 52--53, 60--61
 Lakrids 94
 Lømmetorklæder 110
- M**
 Malermestre 60
 Manufaktur 150, 262--263, 277
 Maskinfabrikker 67--68, 83, 186, 238, 269, 281
 Maskinforhandlere 69--70, 79

Maskinsnedkerier 163—164, 181, 182,
205, 222, 243, 252—253, 255, 256, 283
Materialhandlere 263
Mejerier 74—75, 95—96, 190, 192, 203,
218, 233, 268
Metaller 106
Metalvarefabrikker 62, 104
Mineralvand 17, 73—74, 252
Motorcykler 134—135
Murermestre 17, 35—36, 53—54, 71, 75,
84, 85—86, 88—89, 97—98, 113—114,
119, 120—122, 126—127, 134, 153—154,
154—155, 161, 170—171, 178, 183, 187,
191—192, 194, 207, 219, 232—233, 236,
242, 250, 251—252, 264, 264—265, 277
—278
Møbelforretninger 13, 13—14, 60
Orgelbyggere 204
Ost 268
Papir 237, 268
Papæsker 61—62
Porcelænsfabrikker 55—58
Possementmagere 90
Pottemagere 225
Radiomateriel 27—28, 77—78, 194
Restauranter 50—51, 51—52, 174, 184,
197, 198, 213, 214, 215, 216, 223, 249
Ridskoler 194, 196—197
Rustfrit Staal, Artikler af 82—83
Salatfabrikker 34
Sanatorier 226
Savværker 279—280
Sigter 144
Skibsværfter 280
Skoler 44, 246
Skotøj 182, 287
Skærver 104, 268
Slagtere 19, 133

Smede 18
Snedkere 102—103, 148
Soigneringsforretninger 41
Stenhuggerier 267—268
Stolemagere og Stolefabrikker 234
Strømpfabrikker 107, 166, 228—229
Stukkaturfabrikanter 240
Sukkervarefabrikker 70—71, 106
Sække 283
Tandlæger, Artikler for 136—137
Tapeter 209
Teatre 199
Teglværker 286
Telte 283
Terrazzo 118, 241—242
Trikotage 30, 106—107, 269—270
Træløst og Tømmer 38, 113, 142—145,
156, 255, 275, 282
Trævarer 238, 281
Tømrermestre 41—42, 67, 79—80, 86, 91,
99, 111, 112—113, 115—116, 119—120,
122—123, 125, 130—131, 135, 155, 160
—161, 172, 179, 188, 189, 221—222, 235,
274, 278
Udstillingsbygninger 28—29
Urtekræmmere 124, 133, 159, 167, 175,
219, 249, 258, 270
Vandrensning 18, 120
Varme- og Ventilationsanlæg 109, 250
Vaskerier 40—41, 167, 207—208, 234
Vinhandlere 144
Vognfjedre 233
Vognmandsforretninger 108, 130, 154,
156, 167, 173, 174—175, 180, 201, 224
—225, 238
Vægbeklædning 31
Værktøj 41
Væverier 92—93, 117, 200, 208
Æg en gros 156—158

TRYKFEJL OG TILFØJELSER.

Side 149, 2. Linie f. o. som, *læs* hos.

Side 231, 3. Linie f. n. efter 1929—35 tilføjes: og Bestyrelsesmedlem (og Kasserer) i Fonden til det pharmaceutiske Studiums Fremme 1937, samt Domsmersuppleant i den faglige Voldgiftsret, valgt af Danmarks Apotekerforening 1937.

DANMARKS AMTER OG DERES MÆND

Redigeret af
OSVALD OSVALD
under Medvirkning af Videnskabsmænd,
Fagfolk og stedlige Medarbejdere



Frederiksborg Amt

AKTS. HAFNIA HANDELSFORLAGET ꞑ KØBENHAVN
MCMXXXVII

Copyright 1937.

Bogtryk: K. Rosendahl, Esbjerg.

Reproduktioner: A. Hammerschmidts Clichéfabrik, Aarhus.



Kronborg Slot.

FREDERIKSBORG AMT.

Frederiksborg Amt, der er Sjællands nordligste, omfatter følgende Købstæder: Helsingør, Hillerød, Frederikssund og Frederiksværk samt følgende Herreder: Lyngø-Kronborg, Holbo, Strø, Lyngø-Frederiksborg, Ølstykke og Horns, til hvilket sidste hører Øen Orø Vest for Horns Herred og Eskildsø i Roskilde Fjord.

Amtet, hvis Sydgrænse er Københavns Amt, omsluttes af Øresund mod Øst, Kattegat mod Nord og Isefjord mod Vest.

Det er Øernes tredie mindste Amt med et Areal paa 1358 km² og et Befolkningstal paa 115,717.

Terrænet er meget bakket og naar ret antagelige Højder, saaledes Maglebjerg i Rudeskov (Øst for Birkerød), 91 m, Multebjerg (Vest for Esrum Sø), 89 m, og Skansebakke (Øst for Hillerød), 80 m.

I Amtet, der er rigt paa Skove, Søer, Vandløb, Moser og Kær, findes Sjællands største Søer: Arresøen i Nordvest og Esrum Sø i Nordøst, og mellem disse ligger Sjællands største Skov: Grib Skov. Den sagnomspundne Gurre Sø (med Slotsruin) ligger Nordøst for Esrum Sø. Skovarealet er iøvrigt fremherskende, navnlig i Midten af Amtet. Her ligger Syd for Gribskov i sammenhængende Rækkefølge: St. Dyrehave, Tokkekøb Hegn og Ravnsholt. I den nordøstlige Del skal — fra Nord til Syd — nævnes føl-



Waldemar Oxholm,
K. DM. p. p. Stiftamt-
mand, Kammerherre.

og Pølaa og Æbelholt Aa (mod Øst).

Af Fortidsminder i Amtet lægger man Mærke til de mange Stengrave fra den yngre Stenalder, navnlig i Ølstykke og Horns Herreder, hvilket sidste ogsaa er ualmindeligt rigt paa Gravhøje.

gende Hegn: Klosteris, Horserød (omkring Gurre Sø), Teglstrup, Nyrup, Krogenberg og Danstrup. Endelig bemærkes Folehaven ved Hørsholm og Rudeskov Syd for Sjælsø.

En Række korte, men vandrige Aaer findes i den østlige Del af Amtet, saaledes Nivaa, der løber mod Øst ud i Øresund, Gurre Aa, Esrum Aa og Søborg Aa, der alle løber mod Nord mellem Helsingør og Gilleleje. Vestpaa har vi Havelse Aa, Græse Aa og Sillebrog Aa, der alle søger til Isefjord mellem Frederiksværk og Frederikssund. Endelig findes tre Aaer med Ud- løb i Arresø, nemlig Ramløse Aa (mod Nord)

Lyng-Kronborg Herred.

Herredet ligger længst mod Nordøst med Øresund som Nord- og Øst- grænse, Københavns Amt danner Sydgrænsen og Vestgrænsen er — fra



Fredensborg Slot.

Nord til Syd — følgende Herreder: Holbo, Lyngø-Frederiksborg og Ølstykke. Det omfatter følgende Sogne: Hornbæk-Hellebæk, Tikøb, Asminderød, Grønholt, Karlebo, Hørsholm, Blovstrød og Birkerød.

Hele Kystlinien, fra Vedbæk til Hornbæk, er præget af en udstrakt Villabebyggelse, og talrige Hoteller og Pensionater langs Kysten kappes om at tiltrække de Tusinder af Gæster, der i Sommertiden søger op i Nordsjælland paa Ferie eller Udflugt.

Foruden Købstaden Helsingør skal nævnes følgende Byer: Hornbæk, Fredensborg, Hørsholm, Rungsted og Birkerød. Langs Kysten gaar den danske Riviera, Strandvejen, parallelt med Kystbanen til Helsingør. Herredet gennemskæres paa to Steder af Nordbanen og langs Nordkysten gaar Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen. Gode Landeveje gennemkrydser Herredet fra Nord til Syd (fra Helsingør over Kvistgaard og Fredensborg til henholdsvis Hørsholm og Birkerød) og fra Øst til Vest (fra Helsingør, Humlebæk og Rungsted).

I Herredets nordøstlige Hjørne ved Øresund og lige over for Helsingør ligger den gamle, minderige Købstad Helsingør.

Helsingør.

Byen omtales første Gang som Købstad i det 13. Aarhundrede, medens dens Oprindelse taber sig i Fortidens Mørke. I det 15. Aarhundrede — paa Erik Pommerns Tid — indførtes Øresundstolden, og Helsingør blev tillagt forskellige Privilegier, der alt i alt medførte, at Byen dermed gik ind i en Opkomstperiode, som dog kun blev af forholdsvis kort Varighed. Det meste af 16. Aarhundrede blev skæbnesvangert for Helsingør, der Gang paa Gang blev hjemsogt snart af Plyndring og Erobring og snart af Brand og Pest. I Slutningen af det 16. Aarhundrede begyndte imidlertid en ny Blomstringstid. Frederik II lod (1574—83) bygge Fæstningen Kronborg for bl. a. at sikre Øresundstoldens effektive Opkrævning, de forbi passerende Skibes Antal tiltog og Kronborg blev lejlighedsvis benyttet som Kongebolig, hvilket bl. a. bevirkede, at Adelige og Udlændinge slog sig ned i Byen. Der udstedtes en lang Række Kongebreve, der sikrede de gamle Privilegier og oprettede nye, saaledes at Helsingør i Begyndelsen af det 17. Aarhundrede fremtraadte som en ret driftig og anelig By; men saa begyndte paa ny Ulykkerne at vælte ind over den: Krige, tunge Skattebyrder, Svenskernes Besættelse af Kronborg (1658), Pest og anden Sot, alt bidrog til at tære paa Byens Kræfter, og i 1670 var Indbyggertallet kun ca. 3500.



*Peder Christensen,
Borgmester.*



Helsingør Raadhus.

Ogsaa paa anden Vis havde Helsingør søgt Forbindelse med sit „Opland“: Havet. Allerede i 1861 opførtes det første Badehotel „Marienlyst Søbadestanstalt“, der blev Optakten til det udbredte Bade- og Sejlsportsliv, der nu om Dage florerer saa stærkt, og som ved Siden af Interessen for Kronborg, Holger Danske og Hamlet, lokker saa mange Turister til den skønt beliggende By, hvor man i de sidste Aar med Borgmester P. Christensen som utrættelig primus motor har arbejdet for Oprettelse af en national Friluftscene paa Kronborg -- med særlig Henblik paa Shakespeares og andre klassiske Skuespil. Og i Aar (1937) kronedes disse Bestræbelser med Held, idet baade

Institutionen „Den nationale Friluftscene“ blev en Kendsgerning og en glansfuld Premiere paa Shakespeares „Hamlet“ fandt Sted — opført af Shakespeare-Skuespilkerne fra The old Vic i London.



Byraadssalen, Raadhuset, Helsingør.

Naar man vandrer rundt i Helsingørs gammel- dags-hyggelige Gader og betragter de mange smukke Bygninger fra ældre Tid, er der adskillige, der paa- kræver mere end almindelig Interesse. Hertil hører Danmarks ældste Stenhus, den herlige gamle



Dommergaarden, Helsingør.

Dommergaard i Stengade 76. Blandt de offentlige Bygninger hefter Opmærksomheden sig særligt ved Sct. Marie Kirke, der er tilbygget Karmeliterklostret, Vor Frue, en Skønhedsaaenbaring af middelalderlig Arkitektur. Intet andet dansk Kloster har bevaret sit oprindelige Bygningsanlæg i den Grad uberørt som Karmeliterklostret i Helsingør. Hvornaar Kirke og Kloster blev bygget vides ikke med Sikkerhed, men den ældste Ligsten, der er opbevaret i Sct. Marie Kirke, bærer Aarstallet 1448, saa ved den Tid maa formentlig Kirken være opført.

Allerede to Aar senere (1450) ramtes imidlertid det nybyggede Kloster af en Ildebrand, som lagde Størstedelen af Bygningerne i Aske. Det var et haardt Slag for Hvidbrødrene, der dog med utrættelig Flid tog fat



Fratergaarden i Karmeliterklostret, Helsingør

paa at rejse Murene igen. Meget tyder dog paa, at der hengik et halvt Aarhundrede, før de nye Bygninger var fuldført, og da var Reformationen ved at bryde frem. I 1541 blev det katolske Kloster forvandelt til et lutheransk Hospital.



Nordhavnen i Helsingør.

Hovedkirke, i hvilken der er paavist Murværk af Munkesten, en Levning af en Teglstenskirke fra romansk Tid. Ogsaa Taarnet („Helsingørs Jomfru“) stammer fra en ældre Tid end den store sentmiddelalderlige Kirkebygning. Efter adskillige Tilbygninger og Ombygninger blev Kirken indviet i 1521, men menes dog først at være fuldført omkring 1560.

Helsingør af i Dag er en By, der paa en lykkelig Maade forener gammelt med nyt. Med sine snart 20.000 Indbyggere rangerer den højt oppe i Rækken af Danmarks Købstæder, og Foretagsomhed parret med Energi skaber det ene store Foretagende efter det andet, baade offentligt og privat. Et af Udslagene af denne Virkestrang er den hypermoderne Nordhavn med baade Svømmestadion og Lystbaadehavn. En Række store Virksomheder bidrager til at betrygge Byens Velstand. Af disse skal foruden

nedenomtalte nævnes: Wiibros Bryggerier, Fiskenetfabriken Danmark, Væveriene, Kronborg FlødeIs, Glasværket Kronborg, Farverier, Savværker, Tobaksfabriker, Eddikebryggerier, Brændevinsbrænderier og Spritfabrikker. —



Interiør fra Helsingør Turistbureau.

Christian II, der omfattede Hvidebrødrenes Barmhjertighedsarbejde med megen Interesse, lod Dyveke stede til Hvile i deres Kloster, men „den blide skønne Due“s Gravsten kan ikke mere paavises. Helsingørs anden gamle Kirke er Sct. Olai, Byens

I 1918 startede Stukkator Albert Blønd, Kongevej 36, Helsingør, sit Firma. Der arbejdes med Gibs, Stukkatur og Terrazzoarbejder, og det er det eneste Firma i sin Art i Helsingør. Det har bl. a. udført Arbejder for Statens Forsøgsmejeri i Hillerød, Kølles Gaard, Helsingør Skibsværft og mange andre store Virksomheder i Nordsjælland. Der fremstilles desuden Havefliser og „Haveopsatser“, og der beskæftiges 7 Mand. — — —

A/S Helsingørs Fællesbageri, Gl. Banegaardsvej 27, Helsingør, blev startet i 1907 som et Interessentskab. I 1922 blev der oprettet 3 Brøudsalg i Helsingør, og 15 Mand er nu daglig beskæftiget med Fremstilling af Brød, som sendes rundt i Distriktet med 5 Vogne. I 1923 blev Firmaet omdannet til Aktieselskab. Dets nuværende Forretningsfører er Harald Pedersen. — — —



A/S Helsingørs Fællesbageri.

Snedkermester Heinrich Jensen, Gl. Banegaardsvej 4, startede i 1929 paa Helsingør Savværk et Bygnings- og Maskinsnedkeri. Firmaet fremstiller alt Snedkerarbejde, Bygningsarbejde, Døre, Vinduer og Paneler. I 1931 begyndte H. Jensen paa Fremstilling af Insulite-Huset, som han fik Sølvmedalje for paa Udstillingen i Forum i 1933. Firmaet, der ogsaa fremstiller Inventar til Baadebygningsarbejder og foretager Celluloidpolering, beskæftiger 4—5 Mand. — — —



Insulite-Huset paa Udstillingen i Forum.

Nedenst. Bygninger er opført af Murerm. Johs. Petersen, Nrd. Strandv.



Helsingør højere Almenskole.



Helsingør Skibsværft, Økonomibygning.



*Chr. Andersen,
Konsul, Eneindehaver.*

Firmaet Wright & Svendsen, Stensgade 79, Helsingør, blev startet i 1891 af Konsulerne Alb. Wright og L. Svendsen. I 1926 døde Konsul Wright, og Aaret efter Konsul Svendsen.

Konsul Chr. Andersen, Firmaets nuværende Eneindehaver, har været i Firmaet siden dets Start, først som Bogholder og fra 1916 som Medindehaver, hvorefter han i 1927 blev Eneindehaver.

Firmaets Specialitet er Kul, Koks, Cinders og Brænde. Losning og Ekspedition foregaar med moderne Kran og Siloanlæg. — — —

Fiskefarsforretningen Helsingør A S, Stengade 27, Helsingør blev startet i 1929 og fremstiller Fars af Fisk og Kød. Desuden føres Skildpadde, Medisterpølse, Hakkebøf og lignende Retter, hvori Farsen er Hovedbestanddelen. Endvidere drives en gros Forretning med Salg til større Forretninger, hovedsagelig i Nordsjælland. — — —

Møllers Conditori, Stengade 39, Helsingør, blev startet i 1855 af Conditør Larsen. I 1900 blev det overtaget af nuværende Indehaver, Conditør F. Møller, der fra 1932 har optaget sin Søn, Hauch Møller, som Medindehaver.

Det er det største Conditori i Nordsjælland, og der beskæftiges 18—20 Personer, om Sommeren 30—35. I 1926 blev „Brohuset“ paa Kronborg op-



Conditoret indtil Aar 1900.

rettet som Fillial fra Hovedforretningen, og her er i Sommertiden en stor Turistinvasion.

Conditoret er det eneste i Helsingør, der har Spiritusbevilling.

I 1932 fandt en større Udvidelse og Modernisering Sted. —



Møllers Conditori efter sidste Ombygning

Hotel Øresund, Stengade 53, stammer oprindelig fra 1658.

I 1904 blev det ombygget, og det fremtræder nu i moderne Skikkelse med Centralvarme, Bad og Telefon paa alle Værelserne.

Der er Plads til 40 liggende Gæster, og Selskabslokalet kan rumme 200.

I 1925 blev Hotellet overtaget af A. M. Thomsen, der overtog det efter Hotelejer Carl-



Hotel Øresund.

K. F. Marstrands Eftf., Strandgade 69—71, Helsingør, blev grundlagt i 1833 af Kragh Fr. Marstrand, der døde i 1892, hvorefter Virksomheden lededes af P. J. Razga og N. A. C. Sørensen. I 1906 overtog F. C. Brünnick og



*P. V. Svendsen,
Konsul, Eneindehaver.*

P.V. Svendsen Firmaet. Sidstnævnte, der er Konsul for Portugal, er siden Brünnicks Død i 1920 Eneindehaver af den kendte og meget alsidige Virksomhed, der driver Vinforretning, Spedition, Skibsproviantering, Skibsklarering Befragtning og Incasso.

Der beskæftiges 8 Mand. — — —



*K. F. Marstrands Eftf.s
Ejendomme.*

Helsingør Teater er opført af »Det dramatiske Selskab« i Helsingør, der i 1811 erhvervede Købmand Goods Gaard og Haveplads (nu Bjersegade 28).

Den 28. Januar 1817 fandt Indvielsen Sted. I 1825 købte Brændevinsbrænder, Niels Petersen, Teatret, og paa det ubebyggede Areal

blev der opført Brændevinsbrænderi. I 1896 overtog Sønnen, Carl Anthon Petersen, Teatret efter sin Moder, der døde 1901. I 1903 begyndte C. A. Petersen at drive Biograf i Teatersalen (det nuværende Kosmorama).

Bygningerne stammer fra det 18. Aar-



*Niels Petersen,
Brændevinsbrænder.*



*C. A. Petersen,
Direktør.*



Helsingør Teater.

I 1906 startede Julius Blomsterberg en Slagterforretning i Sct. Ansgaragade 6, Helsingør, i den Ejendom, hvor i sin Tid Orgelmesteren og Komponisten Buxtehude havde til Huse.

I Tidens Løb har der fundet forskellige Udvidelser og Ændringer Sted, saaledes at Forretningen nu fremtræder fuldt ud tidsvarende i enhver Henseende.

I 1935 døde J. Blomsterberg, og Forretningen ledes nu videre dels af Enken, Dagmar Blomsterberg, der er Indehaverske af Ejendommen, og dels af Sønnen, Slagtermester S. Blomsterberg. — — —

Murermester Jørgen Nielsen, Allégade 12, Helsingør, begyndte i 1920

hundrede, men de er blevet moderniseret indvendig adskillige Gange.

I Aaret 1931 blev der installeret Tonefilmsanlæg, og Helsingør Teater drives nu Aaret rundt som Biograf, kun afbrudt, naar Provinsselskaberne gæster Byen. — — —



Eksterior fra Firmaet.



Ejendommen Grønnehavevej 21.



Ejendommen Fiolgade 5.

som selvstændig under beskedne Forhold, men i Dag beskæftiger han ialt ca. 40 Mand. Af Firmaets Arbejder kan nævnes Kronborgs Restaurering, Den katolske Kirke, Beboelsesejendomme, en Del Villaer og Tilbygningen til Hellebæk Klædefabrik. — — —



Den katolske Kirke.

I 1917 startede Grosserer N. Rasmussen en Cykel- og Automobilforretning under Navnet Auto Shop. I 1919 erhvervede han Ejendommen, Marienlystallé 3, hvor Firmaet nu har til Huse. I 1924 blev N. Rasmussen



Auto Shop.

aut. Forhandler af Chevrolet Vogne. Firmaet, der stadig har maattet udvide, har nu et stort Reparationsværksted, hvor der beskæftiges indtil 15 Mand. Servicestationen, der blev oprettet i 1921, er den største i Nordsjælland. — — —

A S Helsingør Motor Co. blev startet i 1920 i Helsingør af Ingeniør J. C. Granholm. I 1921 blev der oprettet en Afdeling i Hillerød og i 1932 en i København.

Der har fundet en stadig Udvikling Sted, og Firmaet beskæftiger nu ialt cirka 70 Mennesker.



A/S Helsingør Motor Co.

Gasmaalerfabrikken „Kronborg“, Sct. Olaigade 29, Helsingør, blev startet i 1927 af Fabrikkerne Nielsen og Hansen. I 1929 blev Fabrikant Hansen købt ud af Firmaet af Arkitekt A. Østrup, der i 1930 afhændede sine Interesser til Fabrikant Nielsen, der siden har været Eneind-



Sv. Aa. Nielsen,
Eneindehaver.

dehaver af Firmaet. Virksomheden begyndte under meget beskedne Forhold, men er nu efterhaanden vokset op til at beskæftige ca. 20 Mand. Der fabrikeres specielt en dansk patenteret Gasmaalermaskine „Kronborg“, der er det eneste eksisterende Patent, der udelukkende er dansk.



„Kronborg“ Gasmaaler.

Firmaet, der har moderne tekniske Maskiner, leverer til Kommuner hele Landet over, og det reparerer ogsaa Vandmaalere. — — —

Stengades Apotek, Stengade 26, Helsingør, blev oprettet for ca. 25 Aar siden. I 1933 blev det overtaget af Apoteker M. S. Krog. Apoteket beskæftiger 4 Kandidater. Det har et meget smukt Office og er indrettet fuldt moderne. Apoteker M. S. Krog har før været Apoteker i



Stengades Apotek.

Nørre Snede og senere i Aalborg paa Østerbro Apotek. — — —

I den gamle historiske Bygning, Stengade 66, Oxernes Gaard, opført ca. 1460, ligger Købmand Nicolai Larsens Kolonialforretning, der fra 1882 til 1917 var blevet drevet af Julius Meincke, efter hvem Nicolai Larsen overtog den. Forretningen, der er moderne indrettet og er en af de betydeligste indenfor Branchen, driver samtidig en Del Proviantering og Olieforsyning til Skibe. — — —



Nicolai Larsens Kolonialforretning.



Søren Petersen,
Murermester.

Hans Jørgensens Murerforretning, Stenfeldtsvej 19, Helsingør, blev startet som Aktieselskab, men blev i 1932 overtaget af Murermester Søren Petersen. Af betydelige Arbejder, Firmaet har



Hornbæk Badehotel,
opført af Murermester
Søren Petersen.

udført, kan i første Række nævnes Hornbæk Badehotel, Ombygning paa Kommunens Bygning, Skolebygning i Lundegade og Udvidelse af Teknisk Skole. — Der beskæftiges gennemsnitlig 30 Mand. — — —



Sundkroen, Helsingør.

singborg ved D. S. B. Sundkroen, der blev aabnet i 1936, er beliggende i de tidligere kongelige Modtagelsessaloner paa Bane- gaarden.

I 1891 gæstedes disse for sidste Gang af kongelige Personer, nemlig Alexander d. 2.

Sundkroen er beliggende et af de smukkeste Steder i Landet med Udsigt til Helsingborg. — — —



Sundkroen, Helsingør.

Helsingør Brugsforening blev stiftet i 1904 under Navnet „Jernbanetatens Fællesindkøbsforening“ og fik Butik i Brøndstræde 7. I 1908 blev det vedtaget, at alle i Helsingør boende kunde blive optaget i Foreningen. Efter denne Udvidelse er Foreningen gaaet stadig fremad. I 1919 blev den sammensluttet med „Fællesforeningen“, men Sammen-



A. Leisner,
Stationsforstander.

slutningen ophævedes allerede i 1922. Forretningen omfatter nu foruden selve Hovedforretningen 3 Filialer. Den nuværende Bestyrelse bestaar af Handelsgartner R. Buhl, Formand, Overportør H. Larsen, Kasserer, Klejnsmed A. P. Hansen, Fru Bremerstent



F. Weber,
afd. Kommunekasserer.

og Lokomotivfører Chr. Olsen. Nuværende Stationsforstander Leisner ved Østerport Station har i omtrent 30 Aar fungeret dels som Kasserer og dels som Formand og har som saadan haft stor Betydning for Brugsforeningen.

Afdøde Kommunekasserer F. Weber har i en lang Aarrække siddet i Bestyrelsen, de sidste Aar som Formand, og har ligeledes haft stor Betydning for Foreningen. — — —



Helsingør Brugsforening.

Helsingør Omnibilselskab, ved H. Salomon, blev startet i 1923 af nuværende Eneindehaver, H. Salomon. Firmaet begyndte med en enkelt Fordvogn, som H. Salomon selv købte, men det har i Aarenes Løb gennemgaaet en kolossal Udvikling, og der kører nu 7 Omnibiler (40 Personers).

Bilerne gaar i fast Rute mellem Klampenborg og Helsingør (oprindeligt var det kun Sommerkørsel), og i 1936 befordredes 378.000 Passagerer. Der bruges i Dag 120.000 Liter Benzin aarligt. Firmaet, der beskæftiger 15—20

Mennesker, har Kontorer i den gamle historiske „Kronborg Teglgaard“ paa Søndre Strandvej. I denne Teglgaard blev bl. a. Stenene til Kronborg fremstillet. —



„Kronborg Teglgaard“, Helsingør Omnibilselskabs Sæde.

Gummifa-
brikken Tre-
torn, Aktiesel-
skab, oprinde-
lig A S Hel-
singborgs Ga-
loscher, har
gennem man-
ge Aar for-
handlet det
kendte svens-
ke Fabrikat i
Gummifodtøj.

For Udnyt-
telsen af vis-
se Patenter

anlagdes Gummifabrikken i Helsingør, og Virksomheden paabegyndtes i Aaret 1935 med Fabrikation af Gummifodtøj. — Administrerende Direktør K. Erntgaard. Aktiekapitalen er Kr. 1.000.000. — — --



Luftbillede af Gummifabrikken Tretorn, Helsingør.



O. Larsen-Jensen,
Direktor.

Helsingørs Brændsels- & Trælasthandel A/S begyndte sin Virksomhed i 1892 under beskedne Former og under Navn „Kulforsyningen“, da det dengang kun drejede sig om Handel med Kul, Koks og Brænde. I 1918 overtog man den gamle Trælastforretning „Mikkelsen & Co.“ paa Hjørnet af Allégade og Kongensgade. Samtidig lykkedes det at faa lejet et Areal paa Nordre Havnearm, saaledes at det importerede Brændsel nu kunde losses direkte fra Skib til Plads. Virksomheden omfatter herefter Handel med alle Brændselssorter, Trælast og Bygningsartikler — der importeres direkte fra England, Tysk-

land, Sverige og Finland — samt en særlig Afdeling for Losning, Klare- ring og Spedition. I 1932 erhvervede man Ejendommen „Sommerlyst“ med tilhørende ubebyggede Grund. — Direktør O. Larsen-Jensen har været Byrådsmedlem i 31 Aar, Raad- mand i 4 Aar, Formand for Hospita- let i 25 Aar, og er Formand for Syge- kassen „Helsingør“. Han er tildelt Fortjenstmedaljen i Sølv. Bestyrel- sens Formand er Borgmester P. Chri- stensen. — — —



Eksterior fra Firmaet.

Hornbæk.

Midtvejs mellem Helsingør og Gilleleje (Sjællands Nordspids) ligger Sognebyen og Fiskerlejet Hornbæk i Tikøb-Hornbæk-Hellebæk Kommune. Med sin smukke Beliggenhed ved Øresund og ved den 240 ha store Hornbæk Plantage, der er skilt fra Kysten ved en Række skønne Klitter, er Hornbæk blevet et af Nordsjællands mest yndede og søgte Opholdssteder om Sommeren. — — —

Murermester Carl Poulsen begyndte som selvstændig i 1905 i Hornbæk. Af Arbejder, Carl Poulsen har udført, kan nævnes Prinsesse Margarethas Kystsankatorium, Skibsreder Carls Villa ved Sandagerhus, Folketingsmand Theodor Jensens Villa ved Villingebæk, en Villa til Arkitekt Græbe, Malmø, og andre Byggearbejder. For Øjeblikket bygger Carl Poulsen bl. a. Badekabinerne og Restauranten paa Hornbæk Strand (dette Arbejde er helt i Jernbeton). Der beskæftiges 15—20 Mand Aaret rundt, men der er dog en Del flere beskæftiget i Højsæsonen. — I 1911 anlagde Carl Poulsen Hornbæk Cementstøberi, som nu er forsynet med moderne Maskiner og Forme til Fremstilling af alt i Cementfabrikation, saavel Rør og Brønde som Fliser i forskellige Farver m. m.

Hornbæk Badehotel er ca. 250 Aar gammelt. Den nuværende Ejer, Direktør Thomsen overtog det i 1928 og byggede det om i 1935. Hornbæk Badehotel er et af de største og eleganteste, vi har. Der er over 100 Værelser med Plads til 150 Gæster. I Restauranten er der Plads til over 1600 Gæster. Hotellet, hvor der er Musik hele Dagen og desuden Artistoptræden om Aftenen, beskæftiger i Højsæsonen over 100 Mennesker. Der er aabent hele Vinteren. Direktør Thomsen har drevet Hotelvirksomhed i 44 Aar, bl. a. 25 Aar i Amerika og England, og han har nu som Medindehaver Frøken Dynesen. — Hornbæk Revyen er en selvstændig Virksomhed, der er Lejer hos Hotellet. — — —

Hornbæk Bio, Friisvej, Hornbæk, blev startet omkring 1910. Den er tegnet af Slotsarkitekt Thorvald Jørgensen, hvis Søster var første Bevillingshaver. Der har i Aarenes Løb været flere Indehavere, og Biografen er egentlig først blevet rentabel, efter at den nuværende Ejer, Direktør M. Sejer Johansen, i 1935 overtog den. Dette skyldes i første Række, at han opfører de bedste og mest lødige Films. M. Sejer Johansen har foretaget flere Moderniseringer, bl. a. anskaffet nyt Inventar og nyt Toneanlæg samt opført en ny moderne Facade. Der er Forestilling daglig om Sommeren, om Vinteren kun 3 Gange ugentligt. — — —



Hornbæk Bio.



*Hornbæk Vandtaarn,
opført 1936.*

Murermester og Entreprenør Laur. Andersen, Karinebæk, Hornbæk, begyndte sin Virksomhed i 1922 i Hillerød. I 1935 flyttede han til Hornbæk. Firmaet udfører baade Bygnings-, Vej- og Kloakarbejder, og Laur. Andersens Hovedinteresse og Speciale er Jernbeton, paa hvilket Omraa-



Vandtaarn i Horserød-lejren, opført 1937.

de han var en af Pionererne herhjemme. Han har udført flere større Arbejder i Udlandet, hovedsageligt Fabrikker.

Laur. Andersen har desuden udført Arbejder som f. Eks. Vandtaarnene i Lillerød, Hillerød samt Hornbæk og har for Tiden Vandtaarnet i Horserød Lejren under Opførelse.

Af Vejarbejder kan nævnes Fiskebækvejen og Hostrupsvej i Hillerød.

Af Kloakarbejder kan nævnes Oppe Sundby Villaby (100.000 Kr.) og Kloakeringen af Hornbæk (350.000 Kr.).

Det største Arbejde i Øjeblikket er Jernbetonmuseumsbygningen i Villingerød i Bil-

ledhugger Rudolph Tegners Statuepark. — Denne 17 m høje Bygning er noget ganske enestaaende, hvad Rummets Størrelse angaar.

De to Haller, der tilsammen dækker over mere end 900 Kvadratmeter Gulvflade, opføres som en fritbærende Konstruktion.

Der beskæf-



Hurtigfilter, Hillerød Vandværk, opført 1934.



Rudolph Tegnens Museum under Opførelse 1937.

tiges fra 50—150 Mand i Virksomheden. — — —

Hornbæk Apotek, Hornbæk, blev oprettet i 1908. I 1933 blev Apoteket overtaget af Apoteker Frøken Maria J. Madsen, der fra 1925 havde været Apoteker i Hvidbjerg, Thyholm. Maria Madsen lod, efter Køb af Apoteks-Ejendommen, Apoteket betydeligt udvide og helt igennem indrette efter Nutidens Krav med moderne Inventar og Apparater. — I det smukke Office bemærker man nogle ualmindelig skønne og stilfulde Kalkmalerier, og det helt igennem hyggelige Apotek med dets elskværdige Personale bliver i høj Grad værdsat af de mange Landligere, der tilbringer Sommeren i Hornbæk. — Apoteket har, i Lighed med



Hornbæk Apotek.



Interiør fra Apoteket.

Apoteker paa andre Badesteder, i Sommer-tiden en stor Omsætning i Bade- og Toiletartikler, og disse bliver for en meget stor Del fremstillet i Apotekets eget Laboratorium.

Apoteket beskæftiger i Sommer-Sæsonen cirka 7 Mennesker.

— — —

Fredensborg.

Byen, der ligger midt i Asminderød-Grønholt Kommune var oprindelig en Flække, der blev opkaldt efter det nærliggende Fredensborg Slot, der i 1720 blev opført af Frederik IV ved Sydøstkysten af Esrom Sø. Selv om Fredensborg er en udpræget Villaby med et rigt Pensionatsliv, er den dog nu under Udvikling baade industrielt og handelsmæssigt. Det store Trækplaster er imidlertid Slottet med det romantiske Parkanlæg, hvor Kejsere, Konger og andre fyrstelige Personer paa Christian IX's Tid samledes i nogle sorgløse, fredfyldte Sommerferier. — — —

Hørsholm-Rungsted.

Sognebyen Hørsholm og Stationsbyen Rungsted nævnes altid i samme Aandedræt. De lever i nøjeste Tilknytning til hinanden. Besøger man den ene, tager man uvægerligt samtidig en Afstikker til den anden. De klæder hinanden. Rungsteds „Lyksaligheder“ er lig Hørsholms „Dejligheder“. Hørsholm er „stadig paa Vej“ til at blive Købstad, og Rungsteds mondæne Badeliv antager for hvert Aar større Dimensioner. Begge har deres romantiske Fortid at værne om, den ene Slottet, der sank i Grus i 1810, den anden den gamle Kro med alle Ewald-Minderne. —

Nord for Rungsted ligger Gaarden Kokkedal og Nord herfor i Karlebo Sogn Stationsbyen Nivaa. — — —

Nedenstaaende bringer vi et Billede af Landmandsbankens Afdeling i



Landmandsbanken, Hørsholm.

Hørsholm, udført af Murermester Marius Hansen, Hørsholm, i 1930. — —

Usserød Bryggeri & Maltfabrik blev grundlagt i 1859 af Melander Nielsen, som drev det til 1895, da det blev solgt til Chr. Christensen, nuværende Ejers Fader, som byggede Bryggeriet om, og opførte et Malteri



Usserød Bryggeri & Maltfabrik.

on af Sodavand, og Bryggeriet fremstiller nu Hvidtøl, Skibstøl, Porter, Malt Dobbeltøl, Lyst Hvidtøl, Malt i syv forskellige Typer, Bagerimaltmel, Maltekstrakt og 8 Slags Sodavand. I 1931 optoges Sønnerne i Virksomheden. — Distribueringen foretages ved 12 Vogne, og der beskæftiges ca. 32 Personer. — — —

Indehaveren af det landskendte Firma Alex. I. Hansen, Hørsholm, startede Forretningen i 1911, og her i Hørsholm rejste sig Bygning efter Bygning. Gaar man gennem Hovedgaden ses tydelige Spor af Firmaets Virksomhed. Her ligger den store Kommunebygning og store moderne Forretnings ejendomme. Firmaet har bygget store, smukke Skoler i Høsterkøb, Usserød samt i det sidste Aar Birkerød nye Kommuneskole, Mejerier i Hørsholm og Grønne-gade samt Amtssygehuset i Usserød og utallige større eller mindre Landsteder, Villaer, Bøndergaarde og Huse. Af Landstederne kan bl. a. nævnes „Roligheden“, Vedbæk, „Strandbjerg“, Rungsted, „Constantia“, Vallerød, „Christianshus“, Kokkedal, samt i den sidste Tid de to store smukke Landsteder paa Strandvejen henholdsvis til Generalkonsul Nordstrand og Direktør Løwe. Blandt Firmaets allersidste store Arbejder er den nye Forretningsbygning ved Rungsted Station. Vej- og Kloakanlæg fulgte med disse Byggearbejder, og i næsten alle Nordsjællands store Byer er der Spor af Firmaets Virksomhed ved



Raadhuset, Hørsholm.



Generalkonsul Nordstrands Landsted.

Kloakeringer, Jernbaneanlæg eller andre Entreprenørarbejder, saasom Anlæg af II Spor Rungsted-Snekkersten for D. S. B., Jernbaneanlæg Nord for Hellerup Station, Svømmestation i Helsingør, en Havnebro og Dækmoie i Rungsted Havn og en Bygning i Jernbeton ved

Den militære Klædefabrik i Usserød samt Gummifabrikken „Tretorn“, Helsingør. Som et smukt Bevis paa Firmaets Erfaring i Vejanlæg kan nævnes Reguleringen af den idylliske Folehavevej, der fra Strandvejen fører op til Hørsholm.



Folehavevejen, Hørsholm.

Alex. I. Hansen har gennem

Aarene haft mange Tillidshverv, og han er nu Sogneraadsformand for Hørsholm-Rungsted Kommune, Formand for Haandværkerforeningen og Formand for Teknisk Skole, Medlem af Bygningskommissionen og Amsraadsmedlem samt Repræsentant i Østifternes Kreditforening.



Birkeroed ny Kommuneskole.

Murermester Nicolai A. Olsen, Gl. Vallerødvej 19, Hørsholm, startede sin Virksomhed i 1900. Han har i Aarenes Løb opført en Del Bygninger, bl. a. Menighedshuset i Hørsholm og en Del Kommuneskoler, Gasværker og Vandværker. — Der beskæftiges i Dag ca. 10 Mand. — —

Hørsholm Apotek er oprettet i 1840 som Filialapotek til Lyngby Apotek, men blev selvstændig ved kgl. Resolution i 1857. I 1866 flyttedes Apoteket til den nuværende Apoteksejendom, der er opført efter Tegning af Arkitekt C. F. Zwingmann. Nuværende Indehaver er Apoteker Poul Scheel, der blev Ejer af det i 1908. Apotekeren har i Aarenes Løb beklædt en stor Række Tillidshverv, bl. a. var han Sogneraadsformand i Hørsholm 1914—21. I denne Periode byggedes bl. a. Rungsted Havn og Raadhuset i Hørsholm, Hørsholm Slotshave underkastedes en gennemgribende Istandsættelse, Strandvejsautomobilet og flere andre Automobilruter stiftedes og Hørsholm Mejeri og Mælkecompagni byggedes. I Tiden fra 1919—32 var Apoteker Scheel Medlem af Bestyrelsen af Landkommuner med bymæssig Bebyggelse. Han er Formand for Nordre sjællandske Apotekerkreds fra 1911, i Danmarks Apotekerforenings Hovedbestyrelse fra 1918—20 og 1923—30, Formand i Sammenslutningen af Apotekere med reelt Privilegium, Præsident i Foren. danske Motorejere, Mdl. af Udv. ang. Driften af Jægersborg Dyrehave. — —



*Poul Scheel,
Apoteker, R., DM. p. p.*



Eksteriør fra Grønnegade Mejeri.

riet maatte fuldstændig ombygges og nymonteres i 1936. Mejeriet ligger midt i sin Leverandørkreds, der bestaar af ca. 50 større og mindre Gaarde, hvoraf Ejerens egen Gaard „Sandholm“ er den største Leverandør til Mejeriet med ca. 1000 Liter Mælk daglig. Mejeriets Produkter afsættes en gros og ved Mejeriets egne Vogne til udelukkende Storforbrugere paa Strandvejen og i selve København, hovedsagelig til Hoteller, Restauranter, Hospitaler, Klinikker samt Bagerier og Konditorier.



Interiør fra Grønnegade Mejeri.

Murermester Vilh. L. Johansen, Rungstedvej 25, Villa Askov, Rungsted, begyndte som selvstændig i 1918.

Han har bl. a. opført Drengafdelingen paa Hjemmet for Vanføre,



Villa Askov, Rungstedvej 25.

Kapellet paa Hørsholm Kirkegaard og desuden en Mængde andre større og mindre Arbejder i Hørsholm, Rungsted og disse Byers Omegn.

Kokkedal Mejeri, Kokkedal, blev startet i 1932 af nuværende Eneindehaver, Jørgen Christensen. Virksomheden har til Huse i den gamle Avlsgaard, der i sin Tid hørte med til Kokkedal Slot. Der produceres op til 2000 l. Mælk daglig og der beskæftiges 12—14 Mennesker. Mælken afkøles straks efter Malkningen (moderne Frysemaskiner). Mejeriet er et Salgsmejeri med Jerseymælk og Børnemælk som Speciale, og der sælges især til Københavns en gros Mejerier. Specialvarer og alt vedrørende Mejeriprodukter forhandles desuden fra Detailvogne. — — —



*Jørgen Christensen,
Eneindehaver.*

Fr. Reimers Købmandsforretning, Nivaa, blev grundlagt i 1881 af Købmand Vilh. Reimers. I 1898 overtog Sønnen, Fr. Reimers, Forretningen, der omfatter Kolonial, Isenkram, Bygningsartikler, Handel med



*Vilh. Reimers,
Grundlægger.*



*Fr. Reimers,
Købmand.*



*Vilh. Reimers,
Eneindehaver.*

Markfrø og Gødningsstoffer samt en Afdeling af Træløst og Cement. I 1914 overtog Sønnen, Vilh. Reimers den daglige Ledelse og i 1922 oprettedes et Interessentselskab mellem Fr. og Vilh. Reimers. I 1930 overtog Vilh. Reimers Forretningen. Virksomheden har flere Gange maattet udvides, og den er nu en af Sjællands største Købmandsforretninger.



Fr. Reimers Købmandshandel.

Birkerød.

Byen, der ligger Vest for Rudeskov i en meget smuk Egn, midtvejs mellem Sjælsø og Furesø, er en Stationsby i Opdrift med Teglværk, Ma-



Gaard paa Birkerødeggen.

skinfabrik, Cementstøberi, Kostskole, Vandværk og Fællesmejeri. — — —

Holbo Herred.

Herredet ligger Vest for Lyngø-Kronborg Herred og omgives mod Nord og Vest af Øresund og Kattégat. Sydgrænsen dannes af Strø Herred (for en Del langs Arresø) og Lyngø-Frederiksborg Herred.

Det omfatter følgende Sogne: Søborg, Esbønderup, Nøddebo, Gilleleje, Græsted, Maarum, Blidstrup, Valby, Helsingø, Annisse, Vejby, Tisbirke og Ramløse. Hele Nordkysten kranses af Fiskerlejer, der kappes om at byde de bedst mulige Betingelser for Badelivet, saaledes Hulerød, Gilleleje, Raageleje og Tidsvildeleje (med Helenes Kilde). Herredet gennemskæres fra Nord til Syd af Gribskovbanen, der ved Kagerup Station deler sig i to Grene, en til Gilleleje (med Græsted St. midtvejs) og en til Tidsvildeleje (med Helsingø St. midevejs). Hovedlandevejen fra Helsingør deler sig Vest for Esrum By i to Hovedveje, hvoraf den ene fører til Græsted og den anden til Frederiksværk over Helsingø, hvor Ho-

vedlandejeven fra Hillerød støder til. Ved det sydvestlige Hjørne af Esrum Sø ligger — fuldstændig omgivet af Gribskov — den lille idylliske Kirkeby Nøddebo. — — —

Gilleleje.

Gilleleje, der er Endestation for baade Hornbækbanen og Gribskovbanen, har ikke mindre end 60.000 m² Strandarealer med Teltlejr og Parakeringsplads og er et fortrinligt Udgangspunkt for Udflugter, bl. a. til Søborg Slotsruiner og Søborg Kirke (med Kalkmalerier), Nakkehoved Fyr og Gilbjerg Skrænter med Søren Kirkegaardstenen. — — —

Helsinge.

Sogne- og Stationsbyen Helsinge er en By i stærk Fremdrift, den har alle de Institutioner og Anlæg, der hører med til en mindre Købstad,



Typisk Gaard i Nordsjælland.

og industrielt set er den ogsaa under Udvikling. Der findes saaledes Maskinfabrik, Dampsavværk (med Stampeværk), Dampuldsspinderi m. m.

Helsinge Apotek, Helsinge, blev stiftet i 1901 af Alfred Pirtpel. I 1933 blev det overtaget af Apoteker Grabowski, der havde været i 18 Aar paa Køge Apotek.

Apoteket er moderne indrettet med nye Maskiner, og det viser en stadig stigende Omsætning. — — —

Entreprenør Aksel Mikkelsen, Møllebækgaarden, Nejlinge, Helsinge, begyndte sin Virksomhed i 1920 under meget beskedne Forhold.

I 1927 begyndte han paa Vejarbejde for Kommunen, og han har bl. a. udført det største Vejarbejde i Amtet, nemlig den 7 km. lange Vej gennem Esbønderup.

Virksomheden, der har 2 Grusgrave, beskæftiger indtil 50 Mand. — —

Strø Herred.

Herredet begrænses mod Vest og Nordvest af henholdsvis Kattegat, Isefjord og Roskilde Fjord, mod Nordøst af Holbo Herred (paa et langt Stræk ved Arresø), mod Sydvest af Lyngø-Frederiksborg Herred. Det omfatter foruden Købstaden Frederiksværk følgende Sogne: Alsønderup, Ll. Lyngby, Tjæreby, Skævinge, Strø, Ølsted, Kregme, Vinderød og Melby. Fra Øst til Vest gaar gennem hele Herredet Hillerød-Frederiksværk Banen, der fortsætter til Hundested (med Overfart til Rørvig i Ods Herred og Færgefart til Grenaa). Fra Hillerød og Helsingø gaar Landeveje henholdsvis Nord og Syd om Arresø til Frederiksværk, hvortil en Landevej fra Frederikssund langs Roskilde Fjord ogsaa fører. — — —

Frederiksværk.

Mellem Roskilde Fjord og Arresø findes en Række skovklædte Bakker, der i Norske Bakke og Højbjerg naar en Højde af henholdsvis 52 m og 55

m. Ved Foden af disse Bakker — gennemskaaret af Kanalen (som Byen skylder sin Eksistens) og Aaen, der forbinder Fjord og Sø — ligger Byen Frederiksværk, en Idyl, der i Erindringen bevares som



L. J. Bram,
Borgmester.



Raadhuset
i Frederiksværk.

en Skønhedsaaften. Dette tiltrods er Byen en Fabriksby. Her ligger Krudtværket, de Anker Heegaardske Fabrikker, der fremstiller Maskiner, Metalstøbegods m. m., Savværket, Metalstøberiet, Ølbryggeriet, Cementstensfabrikken, Garveriet m. m. — — —

Ad Hovedvejen 5 km mod Nord ligger „Den historiske Sandkro“ eller Kunstnerkroen, der i 1922 blev overtaget af Restauratør J. A. Møller, som i Aarenes Løb har ombygget og indrettet Kroen med alle Nutidens Bekvemmeligheder, varmt Vand, Bad og Centralvarme. I Udsmykning og Dekoration har han ført Kroen tilbage til dens oprindelige Skikkelse, med mange, gamle Fyndord paa Loftsbjælkerne.



„Den historiske Sandkro“.

Restauratør Møller har tilbygget en stor Sal „Gildes-Hallen“, med højtliggende Bjælkeloft, en pragtfuld Pejs og fri Udsigt direkte til den omgivende Skov. I „Gildes-hallen“ er Plads til 350 Kuverter.



„Gildes-Hallen“.

Desuden er der Ride-salen og Jagthallen, og der findes 18 Gæsteværelser, som hver har sit Navn, saasom Pustud

o. s. v., alle med rindende Vand og med Centralvarme. — — —

Lynges-Frederiksborg Herred.

Herredet, der ligger Syd for Holbo og Strø Herreder, grænser mod



Frederiksborg Slot.

Øst til Lyngø-Kronborg Herred og Ølstykke Herred, der ogsaa danner Sydgrænsen. Vestgrænsen er Roskilde Fjord. Det omfatter foruden Købstæderne Hillerød og Frederikssund følgende Sogne: Frederiksborg Slots-Sogn, Nørre-Herløv, Lillerød, Lyngø, Gørløse, Uvelse, Uggeløse, Slangerup, Hjørnlunde, Sigerslevvester, Græse, Oppesundby og Ude Sundby Landdistrikt. Gennem Herredet gaar Nordbanen, Slangerupbanen og Frederikssundbanen. Endvidere har Gripskovbanen og Frederiksværkbanen begge Udgangspunkt fra Herredets nordlige Del (Hillerød). Gode Landeveje forbinder Hillerød, Slangerup og Frederikssund indbyrdes, ligesom der fra disse Byer er gode Hovedveje til de omliggende Herreder. — — —

Hillerød.

Omkranset af Skove og selv omkredsede den sydlige Del af Frederiksborg Slotssø ligger Købstaden Hillerød overfor det skønne Frederiksborg Slot. Byen skylder Slottet sin Tilblivelse, idet Frederik d. II ved et Mageskifte tilbyttede sig Herresædet Hillerødsholm og besluttede at „lægge en Købstad“ i umiddelbar Tilslutning til Slottet, der nu fik Navn efter Kongen. Paa den lille Landsby Ølskøbs Grund opstod da Hillerød, der nu fremtræder som en smukt beliggende driftig By, der under Frederiksborg Slots skønne irgrønne Spir og Tage danner Centrum for Nordsjællands højt besungne „fagre Rige“. Med Forstaden Nyhuse samt en Del spredte Bebyggelser har Hillerød nu over 10.000 Indbyggere. Slottet, som vi nu kender det, er ikke Frederik II's men Christian d. IV's Værk. Saa snart Frederik d. II havde overtaget Hillerødsholm efter Herluf Trolle, begyndte han at bygge og foretog i sin Regeringstid adskillige Til- og Ombygninger. I over en Snes Aar opholdt Kongen sig ofte paa Slottet, hvor Sønnen i 1577 fødtes, men efter det stolte Kronborgs Fuldendelse i 1583 foretrak han dette havfriske Opholdssted. Da Christian d. IV, der som ung hyppigt havde boet paa Frederiksborg Slot, blev Konge, besluttede han at opføre et helt nyt Slot, og i Aarene fra 1599—1602 fandt Nedbrydningen af Frederik d. II's Bygningsværk Sted, og i Løbet af den efterfølgende Snes Aar fuldførtes det af alle saa beundrede og kendte Slot. — Ved en Ildebrand i 1859 gik hele Hovedslottet op i Luer, men ved en storstilet Offervilje fra hele Befolkningens Side stod det i alt væsentlig genrejst 1875 — omtrent i sin oprindelige Skikkelse. —



*Herm. L. Melskens,
Borgmester.*

Hillerød, der er Knudepunkt for saavel Bæner som Landeveje, er i høj Grad præget af den Trafik, der foregaar paa disse Færdsels-



Hillerød Raadhus.

veje. Handel og Industri er under stadig Oplblomstring, og i Byen findes en Række kendte Virksomheder, hvoraf vi foruden nedenomtalte skal nævne: Cementtagstenfabrikken, Tobaksfabrikken, Mineralvandsfabrikken, Garverierne og flere Vognfabrikker. — — —

Nordgreens Maskinfabrik, Ndr. Jernbanevej 11, Hillerød, blev grund-



Nordgreens Maskinfabrik.

lagt i 1901 af Fabrikant Viggo Madsen, og den fremstillede da Landbrugs- maskiner og Køleskabe. Nu er Virksomheden ved at blive lagt helt om, idet den vil til at fremstille automatiske Ovn- fyringsanlæg som Hovedartikel, men beholder stadig Fremstillingen af Køleskabe. I 1931 blev Firmaet overtaget af den nuværende Eneinde- haver, Maskinfabrikant V. Nordgreen. — — —



Nordgreens Maskinfabrik.



P. Nielsens Karosserifabrik.

udvidet og flyttet til den nuværende Bopæl, hvor det er indrettet med moderne Maskiner. — Virksomheden udfører alt Reparationsarbejde og fabrikerer nye Karosserier. — — —

Bogtrykker Rud. Pallesen overtog i 1916, efter en alsidig Uddannelse, Emil Jacobsens Bogtrykkeri, Slangstrupsgade, Hillerød. Efter at Trykkeriet stadig var udvidet, blev Pladsforholdene efter syv Aars Forløb for smaa, hvorfor R. Pallesen i 1923 købte Ejendommen, Slotsgade 48, Hillerød, og indrettede her i Gutenberghus sin Trykkerivirksomhed. Fir-



*Rud. Pallesen,
Bogtrykker.*

maet har stadig til Huse her. Det er Gang paa Gang blevet udvidet, og der beskæftiges nu en temmelig betydelig Medarbejderstab. — R. Pallesen driver desuden en Papir en gros Handel og er Udgiver af en Del forskellige Ugeblade og Bøger. Bogtrykker Pallesen, der er meget interesseret i Idrætsbevæ-



*Trykkeribygningen,
Slotsgade 48.*

gelsen, er i Besiddelse af en Række Tillidshverv. — — —

Automobilforhandler Emil Olsen, Slotsgade 48, Hillerød, startede sin Forretning i 1923, idet han begyndte med Automobilværksted med Reparation af alle Mærker, dog specielt Chevrolet. I 1926 begyndte han at handle med Automobiler, mest brugte Vogne. I 1934 blev Emil Olsen Forhandler for Vilh. Nellemann og fik overdraget Morris-Forhandlingen for Nordsjælland. Han har i Løbet af de 3 Aar etableret en mønsterværdig Morris-Forretning med moderne Udstillingslokaler og gode Værksteder. — — —

Frederiksborg Apotek, Hillerød, blev oprettet i 1792 i den samme Ejendom, hvor allerede i længere Tid var drevet uprivilegeret Apotekernæring. I 1848 blev det ældre Forhus revet ned, og paa Grunden op-

førtes den nuværende Apoteksbygning, hvis Facade er bevaret næsten uforandret. I 1894 blev Frederiksborg Apotek overtaget af Apoteker L. V. Lintrup, som ledede Apoteket indtil 1932, da det blev overtaget af hans Søn, Apoteker F. V. Lintrup. — — —

Hillerød Mørtelværk, Hillerød, blev grundlagt i 1936 som Grus- og Mørtelværk af H. Jensen. Det leverer bl. a. til Murermestre i Kommunerne: Frederiksværk, Holte, Rungsted, Humlebæk og Vedbæk. Dets Areal spænder over $3\frac{1}{2}$ Td. Land, og H. Jensen forestaar selv Ledelsen. — — —

Hillerød Auto=Lager blev startet i Postgården i 1926 af Automobilforhandler Lars Larsen. I 1931 flyttede Firmaet til „Allégaarden“ (opført af Lars Larsen), en stor, smuk Hjørneejendom, der straks fanger Øjet, naar man kommer til Hillerød ad Kongevejen.



Hillerød Auto=Lager.

Virksomheden, der forhandler Chrysler og Nimbus, beskæftiger ca. 15 Mand. — — —

Stenholt Savværk, Nødebo, er bygget i 1934 af den nuværende Ejer Jørgen Raaschou. — Savværkets Kapacitet er 15.000 m³. — — —



Stenholt Savværk.



P. Nordsten,
Grundlæggeren.

P. Nordsten, Hille-
rød Jernstøberi & Ma-
skinfabrik v. M. Nord-
sten, grdl. 1877 med
Fremstilling af Land-
brugsmaskiner som
Formaal. Hovedfabri-
kationen var først
Tærskemaskiner med
Halmrystere, Bredsa-
maskiner og Skrælle-
plove. Efterhaanden



M. Nordsten,
cand. polyt., Fabrikejer.

blev det selvrensende Tærskværk en Afløser af de tidligere Tærskemaski-
ner med Halmrystere og dannede Indledningen til en helt ny Epoke i Land-
brugsmaskinindustrien. Fabrikken maatte udvides Aar efter Aar, og tal-
rige Udmærkelser ved inden- og udenlandske Udstillinger gjorde den
kendt udover Danmarks Grænser. — I 1918, efter Grundlæggerens Død,
overtog den nuværende Fabrikejer M. Nordsten, der i 1908 havde afslut-
tet sine Studier paa polyteknisk Lærestanstalt og derefter havde uddannet
sig videre i Udlandet, Virksomheden. Det er lykkedes ham at gøre Fa-
brikken til den største her i Landet og til den mest moderne og yde-
dygtige Virksomhed i Landbrugsmaskinbranchen. — Talrige Patenter be-



Nordstens Fabrik, Hillerød.

skytter de forskellige Maskiner,
og Fabrikken er i stadig Drift
fremad mod Idealerne af Maski-
ner, egnede til at tilfredsstille
Landmandens Krav til Arbejdsbe-
sparelse og den mest økonomiske
Behandling af Avlen.

Fabrikationen omfatter baade
Tærskværker, Radsaamaskinerne
Ceres og Demeter, Bredsaamaski-
ner, Halmrystere, Cambridge-
tromler og Kværnen Steno. Eks-

porten, der var standset i 1914, er nu igen blevet en Kendsgerning. — — —
Entreprenørfirmaet A. E. L. Hansen, Buevej 1, Hillerød, blev star-
tet i 1898 af Entreprenør Laurits Hansen. Ved dennes Død i 1924 blev
Firmaet, der allerede dengang var begyndt at blomstre op, overtaget af
Sønnen, A. E. L. Hansen.

Virksomheden beskæftigede sig hovedsageligt med Vejbygning, Kloak-
anlæg, Funderinger og lignende, og Firmaet har ogsaa opført en Del
Broer (Beton) i Amtet, f. Eks. Bærebøen Hørup og Møllebroen. — Der
beskæftiges i Dag 30—40 Mand. — — —

Hotel Kronprinsen, Torvet, Hillerød, blev startet i Slutningen af Halvfemserne af Henry Søborg (nu Hotel Phoenix). I 1929 blev Hotellet overtaget af den nuværende Eneindehaver, Svend Sass, der straks foretog omfattende Ændringer,



Hotel Kronprinsen.

bl. a. en omfattende Modernisering af den store Festsal. Hotellet har Plads til 20 liggende Gæster, og paa alle Værelserne er der installeret rindende koldt og varmt Vand.



Hotel Kronprinsen, Festsalen.

Etablisementet kan ialt rumme over 600 Mennesker til Møder og lignende Sammenkomster.

Hotel Kronprinsen, der hører til et af de fineste og mest velrenommerede Hoteller i Frederiksborg Amt, beskæftiger i Dag ialt cirka 20 Mennesker i Højsæsonen. — — —

Hillerød Andels-Svineslagteri blev opført i 1896 som Privatslagteri under Navn af Aktieselskabet Hillerød Svineslagteri, men blev i 1914 omdannet til Andelsselskab med begrænset Ansvar, idet Andelshaverne garanterer som Selvskyldnerkautionister for Slagteriets Forpligtelser efter Jordbrugets Størelse. Slagteriet er med de stigende Slagtninger, og siden det blev Andels-Svineslagteri, udvidet og ombygget flere Gange. I 1917 blev der saaledes opført 3 nye Bygninger for henholdsvis nyt Kraftanlæg, Destruktionsanstalt og Fedt-smelteri, og i 1931 blev der tilbygget Slagteriet en ny stor Svalehal, der kan rumme cirka 800 Svin.



*Viggo H. Søholt,
Direktor.*

Slagteriets første Formand blev Proprietær P. Nielsen, Nebbegaard, Harløse, og som Leder



Eksterior fra Hillerød Andels-Svineslagteri.

blev antaget Direktør Thorsen Nørgaard, Hillerød. P. Nielsen var Formand indtil 1921, da han afløstes af Gaardejer H. P. Jørgensen, Frerslev, der var Formand til sin Død i 1926, hvorefter Slagteriets nuværende Formand, Gaardejer Johan Andersen, Karlebo, blev valgt til dette Hverv. — Direktør Thorsen Nørgaard var Leder af Slagteriet indtil 1924, da han blev afløst af daværende Bogholder H. O. Hansen, Ringsted Andelssvineslagteri, der var Direktør indtil 1934. Direktør Hansens Afløser blev Bogholder Viggo H. Søholt, Aars og Omegns Andelsslagteri, der er Slagteriets nuværende Leder. — Siden 1914 er der slagtet 614.081 Svin til et Beløb af 81.586.000 Kr., og Slagteriet beskæftiger nu ialt 64 Personer. — — —

Hosstaende bringer vi et Billede fra Hillerød Motor Co. A S, der



Hillerød Motor Co. A/S.

indehaves af Ingeniør J. C. Granholm (se endvidere Side 311). — — —

Blandt de mange Steder i Nordsjælland, der drager saavel uden- som



Hotel „Kjøbenhavn“.

indenlandske Turister til sig i Tusindtal, hører „Slotsavillonen“ i Frederiksborg Slotspark og Hotel „Kjøbenhavn“ i Hillerød.

Begge Etablissements ledes af Direktør Albert Jensen

sen, der er Forpagter af „Slotspavillonen“, som ejes af et Aktieselskab, hvorimod Hotel „Kjøbenhavn“ er i hans private Eje. — „Slotspavillonen“, hvis Oprindelse føres tilbage til Slottets Fortid i Kongernes Eje, ligger midt i den prægtige Slotspark, og her samles nu hver Sommer Tusinder af Turister. Næst Stedets Idyl og særprægede landskabelige Skønhed, skyldes dens Sukces Direktør Albert Jensen. Han lod opføre Tilbygninger og Udvidelser, saa Pavillonen ogsaa i Format hører til de betydeligste i Landet. Den sidste Indretning er en „Landsby“ i den ene af de to til Etablissementet knyttede Sale. — Ogsaa Alb. Jensens private Virksomhed, Hotel „Kjøbenhavn“, har sit Særpræg. Dets smukke og stilrene Facader mod Torvet og Slotssøen bidrager væsentligt til at give Hillerød Patina som en gammel Købstad. Her har Hotellet ligget i sit Ydre nogenlunde uforandret i mere end 200 Aar, og efter at det i et Par Menneskealdre nærmest havde hængeliggende ubenyttet, vaagnede det i 1935 atter op, og det nye Hotel „Kjøbenhavn“, som Direktør Jensen overtog, blev genopført med Pietet for dets Særpræg. — Af den gamle tilgroede Have er skabt en herlig Terrasse, hvorfra man har den skønneste Udsigt over Sø og Slot. Af Hotellets stille, øde Sale er dannet een Sal, som i Stil svarer til det Navn, den fik i Daaben: „Riddersalen“. — — —



Interior fra Hotel „Kjøbenhavn“.



Terrassen, Slotspavillonen i Hillerød.

Frederiksborg Amts Spare- og Laanekasse, Hillerød, er stiftet i 1842. Indlaanskapitalen er i 1937 Kr. 44.715.455,47 og Reservefonden Kr. 5.550.000. Der er Afdelinger og Kontorsteder i: Frederikssund, Birkerød, Fredensborg, Frederiksværk, Gilleleje, Græsted, Helsingør, Lillerød, Slangerup, Vexø, Ganløse, Hørsholm og Farum. Tilsynsraadet bestaar af: Kammerherre, Stiftamtmand W. Oxholm, Formand, Forligskommissær Karl Hansen, Næstformand, Gaardejer Rich. Hansen, Frelslev, Gaardejer

lerød Patina som en gammel Købstad. Her har Hotellet ligget i sit Ydre nogenlunde uforandret i mere end 200 Aar, og efter at det i et Par Menneskealdre nærmest havde hængeliggende ubenyttet, vaagnede det i 1935 atter op, og det nye Hotel „Kjøbenhavn“, som Direktør Jensen overtog, blev genop-



Spare- og Laanekassen.

H. P. Jensen, Søborg, Landinspektør Kaj Sørensen, Hillerød, Forligskommissær, fhv. Gaardejer Rs. Christensen, Ørby, Købmand Alfred Warer, Hundested, Sekretær Rich. Børgesen, Hillerød og Gaardejer Hans Hansen, Danstrup. Direktionen bestaar af: cand. jur. C. Andersen, administrerende Direktør, og Gaardejer Olaf Mortensen, Udesundby, landbrugskyndig Direktør. — — —

Slangerup.

Byen, der tidligere har været Købstad, er meget gammel. Den ejer en af Nordsjællands mest anselige og smukkeste Kirker, bygget under Frederik d. II af Bygmester Hans Stenwinkel den Ældre. Thomas Kingo, der er født i Slangerup (1634), var Præst her 1668—77. Byen, der er Endepunkt for Slangerupbanen, har flere industrielle Virksomheder, saaledes Savværk, Kalkværk, Maskinfabrik og Pottemageri. — — —

Frederikssund.

Paa den Tid, da Slangerup var Købstad, var Frederikssund, eller som den den Gang hed Sundby Færge, Slangerups Ladeplads. Sine Købstadsrettigheder og sit nuværende Navn erhvervede Byen i 1665 paa Frederik d. III's Tid. Med Forstæderne Udesundby og Oppesundby har Frederikssund nu ca. 4000 Indbyggere. Uden noget Særpræg er den en By i jævn Fremdrift. Ved en Pontonbro over Roskilde Fjord („Kronprins Frederiks Bro“) staar den i Forbindelse med Horns Herred. Den er Endestation for Frederikssundbanen, og fra Nord (Frederiksværk), Øst (Hillerød) og Syd (København)



*Emil Retoft,
Borgmester.*

fører Hovedlandeveje ind til Frederikssund. Af offentlige Bygninger bemærker man Raadhuset og Kirken, der ligger i den østlige Udkant af Byen og tidligere var Sognekirke for Udesundby. Af Virksomheder, foruden nedenomtalte, skal nævnes Cementfabrikken, Savværket, Maskinfabrikken og Ølbryggeriet. — — —



Frederikssund Raadhus.



Frederikssund Skibsværft.

Der er bygget over 700 Skibe paa Værftet, der beskæftiger ca. 40 Mand.

Frederikssund Skibsværft blev startet for ca. 50 Aar siden af de to Brødre Andersen, men i 1918 traadte den ene Broder ud, og Kristian Andersen er nu i Dag Eneindehaver.

Værftet bygger Skibe helt op til 500 Tons baa- de til Danmark og til Udlandet.



Fiskefartøjer til Udlandet klar til Aflevering.

Der bygges saavel smaa Lystfartøjer som store Sejlskibe, og Firmaet fik Sølvmedalje i Aarhus i 1909 og Guldmedalje i København i 1912 for Skibsværftets byggeri.



Baad bygget paa Frederikssund Skibsværft.

Hosstaaende bringer vi nogle meget karakteristiske Billeder fra Frederikssund Skibsværft.

Frederikssund Apotek overtoges i 1917 af Apoteker Alfred H. Nielsen, der havde drevet Apotek i Frederiksværk og Rønne. — Det er eneste Apotek i Frederikssund, og beskæftiger to Kandidater og tre Disciple. — —

Ølstykke Herred.

Syd for Lyngø-Frederiksborg Herred og Nord for Københavns Amt (tildels langs Værebros Aa) ligger Frederiksborg Amts mindste Herred, Ølstykke. Østgrænsen er Lyngø-Kronborg Herred og Københavns Amt, og Vestgrænsen, der kun er et Par Kilometer, er ved Roskilde Fjord.

Herredet omfatter følgende Sogne: Farum, Ganløse, Stenløse, Veksø, Slagslunde, Ølstykke og Snodstrup. Frederikssundsbanen og Frederikssunds Landevej gennemskærer Herredet fra Sydøst til Nordvest. Landevejen fra Roskilde kommer ind i Herredet sydfra og forgrener sig ved Maglehøj til henholdsvis Slangstrup og Frederikssund. — — —

Horns Herred.

Herredet bestaar af den nordlige Del af en Halvø, der skyder sig ud mellem Roskilde Fjord og Issefjord. Sydgrænsen dannes af Voldborg Herred (Københavns Amt) langs Vejlemølle Aa. Det omfatter følgende Sogne: Draaby, Gerlev, Skuldelev, Krogstrup, Kyndby, Selsø, Skibby, Ferslev, Vellerup og Orø (i Issefjord). Sydfra gaar Hovedlandevejen til Frederikssund, og ved Lyngø



Jægerspris Slot.

rup gaar en Gren nordpaa over Jægerspris til Herredets Nordspids, Kulhus, hvorfra der gaar Færge til Lynæs paa Halsnæs. Hele den nordøstlige Del af Halvøen, fra Kulhus i Nord til Draaby i Syd, er dækket af Skov, hvoraf Nordskoven huser de tusindaarige Ege: Kongeegen, Storkeegen og

Snoegen. Paa det smalleste Sted af Halvøen ligger Jægerspris med Slot og Stiftelse, 5 km Nordvest for Frederikssund. I den nyere Tid er Jægerspris Slot mest kendt fra Frederik d. VII's og Grevinde Danners Ophold her. I Slottet findes et Mindemuseum for den folkekære Konge, og i Slots haven og Slotshegnet er opstillet 54 Mindestøtter for berømte Danske, Nordmænd og Holstenerer, rejst paa Arveprins Frederiks Initiativ. — — —

DANMARKS AMTER OG DERES MÆND

Redigeret af
OSVALD OSVALD
under Medvirkning af Videnskabsmænd,
Fagfolk og stedlige Medarbejdere



Præstø Amt

AKTS. HAFNIA HANDELSFORLAGET - KØBENHAVN
MCMXXXVII

Copyright 1937.

Bogtryk: K. Rosendahl, Esbjerg.

Reproduktioner: A. Hammerschmidts Clichéfabrik, Aarhus.



Møens Klint.

PRÆSTØ AMT.

Amtet, der dækker den sydøstlige Del af Sjælland, Øerne Møen, Bogø og Nyord samt en Del mindre Øer og Holme, omfatter følgende Købstæder: Storehedinge, Præstø, Vordingborg, Næstved og Stege, samt følgende Herreder: Bjeverskov, Stevns, Fakse, Baarse, Tybjerg, Hammer og Møenbo. Det grænser mod Nord til Københavns Amt (langs Køge La), mod Nordvest til Sorø Amt, i hvilket det tredelte Tybjerg Herred — fra Nordvestspidsen af Hammer Herred — skærer sig dybt ind (mod Syd afgrænset af Tystrup og Bavelse Sø samt Susaa). Sydvestgrænsen dannes af Karrebæksmindebuget og Smaalandsfarvandet; den førstnævnte med Dybsø Fjord (bag Enø og Dybsø) og Agnø Fjord (mellem Svinø Land og den 14 km lange Knudshoved Odde). Mod Syd skiller Storstrømmen Sjælland fra Falster og Ulvsund Sjælland fra Møen. Østgrænsen er Østersøen, hvori Halvoen Stevns skyder sig ud, mellem Køge Bugt og Fakse Bugt, i hvilken sidste den lange lave Halvø, Fedet, afgrænser Præstø Fjord.

Amtet dækker et Areal paa 1693 km² med et samlet Befolkningstal paa 119.317. Terrænet er rigt afvekslende og meget bakket og højtliggende i Midten, medens det langs Kysterne, med Undtagelse af Stevns, er ret fladt. Øst for Næstved, ved Køge-Vordingborg Landevej, ligger Sjællands næsthøjeste Punkt, Kobanke, 123 m, og Sydvest for



*Gustav Toft, Amtmand,
K², DM. p. p.*

Vester Egede, ved Næstved-Fakse Landevej ligger et andet højt Punkt, Oredrevsbakke eller Globanke, der naar 116 m. Skovarealet er ret jævnt fordelt over hele Amtet, hvori der findes en Del Mosearealer, men ingen Søer.

Det største af Vandløbene mod Øst er Stevns eller Tryggevælde Aa, der løber ud i den sydlige Del af Køge Bugt.

Amtet rummer betydelige Fortidsminder fra den allerældste Stenalder, da Redskaberne var særdeles primitive (af Ben, Flint og Tak), og Uroksen og Elsdyret frit tumlede sig i det den Gang langt stærkere skovdækte Landskab. Fra den yngre Stenalder kendes en Del Stengrave, navnlig i Baarse Herred og paa Møen. Fra Bronzealderen kan paavises en Række Gravhøje. — — —

Bjeverskov Herred.

Herredet er Præstø Amts nordligste og grænser mod Nord til Københavns Amt, mod Vest til Sorø Amt, mod Øst til Køge Bugt og Stevns Herred og mod Syd til Fakse Herred. Det omfatter følgende Sogne: Køge



Vallo Slot.

Købstads Landdistrikt, Lellinge, Herfølge, Vallø By, Taarnby, Himlinge, Haarlev, Bjeverskov, Lidemark, Sedder, Enderslev, Vraaby, Gørslev og Vollerslev. I Vallø By Sogn ligger det smukke Vallø Slot, der har sin Oprindelse fra Christoffer d. II's Tid (1319). I 1737 lod Christian d. IV's Dronning, Sophie Magdalene, Slottet indrette til adeligt Frøkenkloster. Herredet gennemskæres af Køge-Ringsted Banen, Køge-Næstved Banen samt Østsjællandske Bane og de med disse Baner parallelt løbende Landeveje. — — —

Stevns Herred.

Herredet, der er en Halvø, strækker sig ud i Østersøen mellem Køge Bugt og Fakse Bugt. Det begrænses mod Vest af Bjeverskov og Fakse Herred med Stevns Aa og Tryggevælde Aa som Skillelinie paa en lang Strækning. Det omfatter følgende Sogne: Strøby, Magleby, Holtug, Storehedinge Landsogn, Højerup, Lille Hedinge, Havnelev, Varpelev, Helsted, Frøslev, Lyderslev og Smerup. Den kendte Stevns Klint, der falder stejlt af mod Havet, strækker sig fra Gjorslev Bøgeskov i Nord til Rødvig i Syd. Banen og Landevejen fra Køge til Rødvig over Storehedinge gennemskærer Herredet fra Nordvest til Sydøst. I Herredets østlige Midte ligger Købstaden Storehedinge. — — —

Storehedinge.

Byen, der er gammel, er i det trettende Aarhundrede kendt under Navnet Heddingemagle. Hvornaar den blev Købstad, vides ikke. Mange Brande har hærget Staden, og af gamle Bygninger findes ingen. Den fremtræder nu i Udseende som en større Landsby paa Overgangen til Købstad.

Med Forstaden Bjælkerup har den et Indbyggertal paa 2.787. Af Virksomheder, der er medvirkende til Byens Opdrift, kan man nævne Fabrikker for Ler- og Cementvarer, Bryggeriet „Stevns“, et Maskinsnedkeri, flere Maskinværksteder og Farverier,



Knud Larsen,
Borgmester.



Raadhuset i Storehedinge.



Vandtaarnet ved Indgangen til Munkevænget m. „Munkegaarden“.

en Ægpræserveringsanstalt, „Stevns Herreds og Omegns Foderstof- og Kulforretning“, Hotel Phønix og Hotel „Stevns“, hvilket sidste findes nærmere omtalt nedenstaaende. —

Hotel „Stevns“, Storehedinge, indehaves af Direktør Valdemar Aage Nielsen, der har drevet det siden 1932, da han købte det.

Hotel „Stevns“ har foruden Teatersal syv store Selskabs- og Restaurationslokaler samt en stor Have.

I 1933 lejede Direktør Nielsen Byens Pavillion i Munkevænget, hvor han indrettede „Munkegaarden“, der er et meget søgt Forlystelsessted. Om Sommeren er her hver Aften Artist og Solist-



Hotel „Stevns“.



Interior fra „Munkegaarden“.

optræden, der samler et stort Publikum. — —

Fakse Herred.

Fakse Herred grænser mod Nord til Bjevskov Herred, mod Øst til Stevns Herred og Fakse Bugt, mod Syd til Præstø Fjord, mod Vest til Sorø Amt, Vester Egede Sogn (i Thybjerg Herred), Hammer og Baarse Herreder. Det omfatter følgende Sogne: Karise, Alslev, Spjellerup, Vemmetofte, Thureby, Dalby, Østeregede, Fakse, Hylleholt, Ulsø, Kongsted og Roholte. Godset Vemmetofte, der omfatter hele Vemmetofte Sogn, blev paa Dronning Charlotte Amalies Foranledning omdannet til et adeligt Jomfrukloster. I Fakse Sogn ligger Fakse Kalkbjerg, 76 m. Det dækker et Areal paa 140 ha (se iøvrigt Bindet om Hovedstaden Side 743—745).

Gennem Herredets vestlige Del gaar Landevejen mellem Køge og Vordingborg, gennem den østlige Del gaar Landevejen fra Køge over Fakse

til Præstø, indtil Fakse parallelt med Østsjællandiske Bane, der har Endestation i Fakse Ladeplads, der ligger ved Fakse Bugts nordlige Runding. —

Baarse Herred.

Herredet er det største i Præstø Amt og Sjællands sydøstligste. Dets Nordgrænse dannes af Fakse og Hammer Herreder, hvilket sidste ogsaa danner Vestgrænsen. Østgrænsen er Østersøen (Præstø Fjord og Fakse Bugt). Halvøen Knudshoved Odde, der ved Kastrup Sogn (Hammer Herred) er skilt fra det øvrige Herred, hører — foruden Øerne Masnedø, Tærø og Langø samt nogle mindre Øer og Holme — til Herredet, der omfatter følgende Sogne: Everdrup, Snesere, Baarse, Præstø Købstads Landdistrikt, Beldringe, Skibbinge, Jungshoved, Allerslev, Mern, Kalvehave, Udby, Ørslev, Ø. Egesborg og Vordingborg Landsogn. Landskabet er ret skovrigt og temmelig højtliggende og bakket, navnlig mod Syd, hvor det højeste Punkt i de lyngklædte Kulbjerge er 107 m. Herredet gennemskæres af Hovedlandevejen, Køge—Vordingborg, og Landevejene fra Næstved og Fakse over Præstø til Kalvehave. Fra Nordvest til Sydøst løber Næstved—Præstø—Mern Banen, og i den sydlige Del kommer Sydbanen ved Vordingborg ind i Herredet. Fra Masnedundsund gaar Bane til Østkysten ved Kalvehave. I Herredet ligger Købstæderne: Præstø og Vordingborg. —

Præstø.

Som Navnet antyder, har Byen oprindelig ligget paa en Ø, der først gennem Tiderne — ved Broer og Dæmninger — er blevet landfast og efterhaanden er undergaaet Forvandlingen til Halvø. Byens Oprindelse kendes ikke, dens Navn nævnes første Gang i 1321, og sine første Privilegier fik den i 1403 af Erik Pommern. Den har gennem Aarhundreder været hjemsogt af talrige Brande. Under Svenskekrigen i Aarene 1658—1660 led den under Brandskatning og Indkvartering, og i 1711 var Pesten over Byen. Intet Under, at Byen stadig var i Tilbagegang. I det nittende Aarhundredes Begyndelse sporedes en kortvarig Opgang, der skyldtes Havnens Anlæggelse og en ikke ringe Handel med Korn og Flæsk, men Byens trafikale Forbindelse med Olandet var ikke god og blev det først ved Banens Aabning i 1900, da der paany kom Gang og Udvikling i Erhvervene, der saavel omfatter Handel, Søfart og



Otto Madsen,
Borgmester.



Præstø Raadhus.

Fjorden bl. a. til Halvøen Feden i Fakse Herred samt til Fakse Bugt. Foruden nedennævnte Virksomheder skal yderligere nævnes: Jernstøberiet og Maskinfabrikken, der er grundlagt i 1849, en Parfumefabrik, grundlagt i 1836, Antoni Bryggeri og Maltfabrik, et Garveri, grundlagt i 1847, et Dampskæreri og Maskinsnedkeri. — — —

I 1825 blev Hotel Danmark, Adelgade 82, Præstø, grundlagt som en Postgaard. Ombygninger har stadig fundet Sted, og Hotellet, der har 12 Værelser og er det største i Byen, er nu fuldt moderne indrettet.

I 1933 blev det overtaget af nuværende Direktør, Hotelejer Carl Sørensen. — — —



Hotel Danmark.

Den Grønvoldske Købmandshandel i Præstø, som Købmand Anton Petersen har været Indehaver af siden 1895, kan føres tilbage til Begyndelsen af det syttende Aarhundrede, da den ejedes af Borgmester og Kræmmer Lauritz Nielsen. Efter at den gennem ca. to hundrede Aar havde haft for-



Luftbillede af Præstø, hvorpaa de Grønvoldske Ejendomme.

skellige Ejere, overtoges den i 1820 af Agent H. C. Grønvold, senere af en Son, Rasmus Grønvold og derefter 1872—1895 af Etatsraad H. V. Tolderlund. I 1895 overtog Sønnen, A. F. Tolderlund, Trælast-, Isenkram- og Støbegodsafdelingen og Anton Petersen Hovedforretningen med Kolonial, Kul, Korn, Foderstoffer, Frø og Kunstgødning en gros og en detail. Gennem Aarene er denne



Magasin ved Havnen.



Købmandsgaarden.

Forretning vokset yderligere. Magasinerne er blevet moderniseret, og nyeste Foderblandings- og Mølleri-Anlæg er blevet installeret. — — —

Vordingborg.

Vordingborg menes at være en meget gammel By, hvis Oprindelse taber sig i Fortidens Mørke. Først da Valdemar I. byggede Borgen, den i vor Tid kendte Ruin, fik Byen sit nuværende Navn. Det er saaledes Borgen, der har givet Byen Betydning og Vækstbetingelser. I 1415 stadfæstede Erik Pommern de Privilegier, som Byen tidligere — hvornaar vides ikke — havde erhvervet sig. I Valdemarernes Tid var Vordingborg Kongernes yndede Opholdssted, og herfra var det, at Togterne mod Venderne udgik. Indtil den senere Middelalder, da Borgen ophørte at være Kongernes foretrukne Bolig, afholdtes paa Vordingborg Slot en Række Danehoffer, vigtige Møder, Fredsforhandlinger og Rigsdage. Da alt dette ophørte, sank Byen tilbage til en ret upaaagtet Tilværelse. Den led meget under Svenske-



*A. Lohff Rasmussen,
Borgmester.*



Vordingborg Raadhus.



Gaasetaarnet.

krigen, og hjemsogetes i det attende Aarhundrede af talrige ødelæggende Brande. Først i det nitteende Aarhundrede begynder Vordingborg at vokse igen, navnlig efter Sydbanens Anlæggelse i 1870. I Dag fremtræder Vordingborg som en moderne velbygget By, idet den saa godt som ikke ejer

gamle Huse eller Bygningsværker udover Gaasetaarnet, der er opført af Valdemar Atterdag, som spottende satte Guldgaasen paa Spirets Top (en Allegori paa de 77 „skræppende“ Hansestæder, der havde erklæret Kongen Krig). Vordingborgs Indbyggerantal andrager nu — sammen med Forstæderne Marienberg, Dele af Masnedø og Stationsbyen Nyraad samt Sindsygehospitalet Oringe — ialt 7.177. I 1883 byggedes Danmarks daværende næstlængste Jernbanebro, 182 m, fra Bydelen Masned Sund til Masnedø. I 1937 aabnedes Jernbanebroen over Storstrømmen fra Masnedø til Orehoved paa Falster, et storslaaet Projekt, der ligesom Lillebæltsbroen har vakt ogsaa Udlandets Opmærksomhed i højeste Grad. Vi omtaler nedenstaaende en Række Virksomheder, der hver for sig bidrager til at



Storstrømsbroen.

underbygge Vordingborgs Bestræbelser for en almindelig Opdrift, der kan kaste Glans over den gamle historiske By.

Foruden nedennævnte Firmaer og Virksomheder skal nævnes: Cementvarefabrikken „Godthaab“, Nyraad Bryggeri, et Teglværk, Imprægneringsanstalten „Masnedsund“, en Mineralvandsfabrik og Destillationsanstalt for Frugtessencer samt flere Møller. — —

Å S Vordingborg Jernhandel, Algade 30, blev startet i 1933 med Arne Welm som administrerende Direktør.

Virksomheden sælger Jern, Staal, Sanitets-, Centralvarme- og Kedel-



Direktør Arne Welm.



Jernlageret.

anlæg, og den har en betydelig Omsætning. — Formand for Bestyrelsen er Isenkræmmer Morten Christensen, og Bestyrelsen bestaar desuden af Direktør H. C. Brorsen, A/S Vordingborg Trælasthanvel og Overretssagfører Salicath. — —

Vordingborg Apotek, der ligger i Algade, blev oprettet i Aaret 1733, da J. Jensen Wognsen fik Bevilling til at drive et Apotek i Vordingborg.

Apoteket er et af de ældste Apoteker i Provinsen, og den nuværende Indehaver er Apoteker cand. pharm. J. Fries, der overtog det i Aaret 1918. — —

Hotel „Valdemar“ er Vordingborgs største og Byens førende Hotel. Det har gennem Aarene haft forskellige Ejere, og efter en Brand lod Hotellets daværende Ejer, Chr. Mathiesen, i 1900 Hotellet opføre i sin nuværende Skikkelse. Det er moderne indrettet med hyggelige, gode Lokaler



Hotel Valdemar i 1890'erne.



Det nuv. Hotel Valdemar.

I 1894 oprettede Martin v. Halle i den gamle Garvergaard, Algade

61, Vordingborgs første blivende Garveri. I 1859 købte Garver P. Knudsen Garveriet, som efter ham fortsattes af hans Søn, Hans Knudsen, og derefter af dennes

Søn, P. Knudsen jun. Sidstnævnte flyttede i 1929 Virksomheden, der nu



„Kalkværkstedet“.

Vidnesbyrd om de tre Slægtleds dygtige og energiske Arbejde. — — —

A/S Vordingborg Trælasthandel blev grundlagt i 1868 som et Interesentselskab med Philip Sørensen som Direktør. Denne afløstes i 1877 af P. Abildgaard, som i 1884 efterfulgtes af H. I. Gümoes. Sidst i Firserne købte Firmaet en gammel Stubmølle (fra Bakkemølle), som blev genopført paa Tømmerpladsen og anvendt som Savmølle i nogle Aar, hvorefter den blev afløst af et Dampsavværk, der tillige havde

ler, Mødesale, en stor Teatersal og det rummer 23 Værelser.

De nuværende Indehavere af Hotellet er Direktørerne H. P. Hansen og V. Jensen.

Direktør H. P. Hansen, der blev Medindehaver i 1934, har tidligere været Indehaver af Café du Park i København, Restauratør ved Kirkeskovspavillonen i Vordingborg og ved Statsbanernes Færges mellem Masnedø-Orehoved. — — —



Den nye Læderfabrik, 1934.

hedder „P. Knudsen og Søns Læderfabrik“ ud paa Københavnsvej.

Virksomheden, der begyndte beskedent, er stadig blevet udvidet, der er blevet indført nye Maskiner, og Firmaet omfatter nu ogsaa chromgarvet Saalelæder.

Det er en af Landets betydeligste og største Læderfabrikker, og Virksomheden afgiver et smukt



Facaden.

Hovle- og Pløjmaskine og fabrikskerede Drittelstave. Dette Savværk nedbrændte i 1902, og Virksomheden blev da flyttet til den nuværende Plads mellem Heibergsvej og Kirkeskoven. Samtidig hermed fandt en betydelig Udvidelse Sted, bl. a. med Kehlemaskiner o. a. I 1909 brændte



A/S Vordingborg Trælasthandel.

Savværket paany. Ved Genopførelsen blev det atter udvidet med alle Slags Snedkerimaskiner, ligesom der blev opført et større Snedkerværksted samt en Lagerbygning. I 1915 blev Firmaet omdannet til et Aktieselskab med Philipp Brorsen som Direktør. Denne overtog efter to Aars Forløb hele Aktiekapitalen og fortsatte derefter Firmaet som Vordingborg Trælasthandel v. Philipp Brorsen, men i 1923 blev det igen omdannet til Aktieselskab under sit nuværende Navn, stadig med Philipp Brorsen som Direktør indtil 1934, da hans Søn, Hans Christian Brorsen, der fra 1926 havde været Prokurist i Firmaet, udnævntes til Direktør. Firmaet beskæftiger nu ca. 50 Mand. — — —

Vordingborg Jernstøberi & Maskinfabrik blev grundlagt i 1863 af



Vordingborg Jernstøberi & Maskinfabrik.

J. B. Bruun. I 1913 lejede og i 1919 købte Hakon Fischer Maskinfabrikken. Han har i Aarenes Løb ombygget, udvidet og moderniseret Fabrikken, hvis Speciale er Slagteri- og Bryggerimaskiner. Foruden Fabrikationen af Maskiner driver H. Fischer omfattende Handel med Landbrugsmaskiner og Bygningsstøbegods og eksporterer en Del til Udlandet. Der beskæftiges 20—30 Mand foruden Lager- og Kontorpersonale. — — —

Masned Sund Svineslagteri blev grundlagt i 1889 med H. Hansen som Formand. Slagteriet har stadig været i Fremgang, og det er blevet udvidet flere Gange. Sammen med 4 andre Slagterier byggedes Danske Andelslagteriers Fedtraffinerier, der arbejder under selvstændig Ledelse med Direktør Jensen som administrerende Direktør. Efter at Selskabet havde været ledet af forskellige, blev nuværende Direktør Julius Andersen i 1922 Leder af det. I 1932 byggede Slagteriet et Tørmeltnings-



Slagteriet, 1929.



Svalegang.

anlæg, og hele Slagteriet dækker nu 4 Tdr. Land. Der slagtes ca. 100.000 Svin aarligt. — — —

Kinografen i Masnedsund har sin Oprindelse fra omkring 1920. Der havde gentagne Gange været søgt om Bevilling Numer to til Vordingborg, og da Ministeriet omsider gik med til denne Bevilling, blev den givet paa Betingelse af, at Teatret skulde ligge i Masnedsund, hvor det imidlertid havde meget daarlige Muligheder for at kunne klare sig. Teatret havde derfor ingen væsentlig Betydning, før den nuværende Ejer, Th. Orland Pedersen, i 1931 fik Bevillingen. Da han trods et energisk Arbejde ikke kunde faa Teatret flyttet til en bedre Beliggenhed, lod han opføre den her afbildede Teaterbygning, og Masnedsund har nu en af Landets mest moderne Biografer. — — —



Kinografen, Masnedsund.

Maskinfabrikken „Anker“, Københavnsvej 5, Vordingborg, blev grundlagt i 1884. I 1918 blev den købt af Fabrikant Carl M. Friis, der noget senere gik over til Forhandling af Automobiler, Reparationer og Fabrikation af Reservedele. Fabrikant Friis er kendt som Sportskører, og i Aarene 1920—27 vandt han tre Gange Pariserløbet, tre Gange Odense-Berlin



Fabrikant Carl M. Friis.



Maskinfabrikken „Anker“.

—Odense, Rom—København og Fanøløbene. Han er Medlem af K. D. A. K.s Repræsentantskab og Formand for Klubbens Sportsudvalg. — — —

I 1934 overtog Købmand P. Gabs afdøde Købmand Bruuns Forretning

(grundlagt 1864), Alsgade 56, Vordingborg. Forretningen omfatter Handel med Kul, Korn og Foderstoffer samt Cement, Frø og Kunstgødning.

Siden Overtagelsen har Købmand Gabs fordoblet Omsætningen, og Forretningen beskæftiger nu indtil 10 Mand.



*P. Gabs,
Købmand.*



*Forretningen,
Alsgade 56.*

Købmand Gabs har tidligere været i Skive og Middelfart og var i adskillige Aar ansat som Prokurist i Fr. Bruuns Forretning. — — —

Teknisk Lædervarefabrik, Københavnsvej 29, Vordingborg, er grundlagt i Næstved i 1912 af Gunnar Rasmussen,

der i 1924 solgte Virksomheden til Johs. Nielsen, som lod den flytte til Badstuegade i Vordingborg og i 1928 til den nuværende Bopæl. I 1934 blev Firmaet omdannet til Interessentselskab med Chr. Hansen som Meddirektør, og i 1935 blev Fabrikken, der tidligere havde omfattet to Specialafdelinger: Teknisk Afdeling og Afdeling for Portefeuillevarer, overtaget af Chr. Hansen,

hvorefter Johs. Nielsen lejede Lokalerne paa 1. Sal, hvor han fortsatte Portefeuilleafdelingen, indtil denne blev hærget af en Brand i 1937. Hele Fabrikken gennemgik nu en fuldstændig Ombygning og blev udelukkende indrettet til særligt teknisk Brug.

Chr. Hansen har derefter anlagt Fabrikationen paa særlige Specialartikler, der omfatter følgende: Manchetter til hydrauliske Anlæg og alle Standardpakninger i Pap til Olieindustrien og Radiofabrikker. Ved Anskaffelse af en Del nye og moderne Maskiner kan dog al Maskinpakning nu fremstilles efter særlig Opgave og i Massefabrikation.



Interiør fra Firmaet.

Tybjerg Herred.

Det tredelte Tybjerg Herred skyder sig med sin største Del som en „Halvø“ langt ind i Sorø Amt, kun forbundet med Hammer Herred paa en Strækning af 5 km. Susaaen, der delvis omkredser Herredet, danner paa en Strækning af ca. 50 km. Skillelinien mellem dette og Sorø Amt. Vester Egede Sogn ligger ganske isoleret, klemt inde mellem Fakse og Hammer Herreder og Sorø Amt. Den sidste Trediedel af Herredet, Købstaden Næstved, med Landdistrikterne Skt. Peder og Skt. Morten, ligger omgivet af Hammer Herred og Sorø Amt. Herredet omfatter følgende Sogne: Vrangstrup, Sandby, Tybjerg, Aversi, Herlufmagle, Fensmark, Tyvelse, Glumsø, Næsby, Bavelse, Skelby, Rislev og Vester Egede. Herredet gennemskæres fra Nord til Syd af Ringsted-Næstved Bane og Landevej, og i den vestlige Udkant gaar Landevejen mellem Sorø og Næstved. — — —

Næstved.

Byen nævnes allerede i 1135 i Forbindelse med Grundlæggelsen af et Benediktiner-Kloster, der var indviet til Skt. Peder og som omkring Aar 1200 flyttedes udenfor Byen. Paa Trods af et stærkt Afhængighedsforhold til Klostret synes Byen baade i Middelalderen og ved Reformationstiden at have været en af Landets betydeligste Stæder med en meget udviklet Handel og et ret indbringende Fiskeri. Efter Reformationen — med den deraf følgende Inddragelse af Klostrene — stagnerede Byen, der ogsaa led meget under Krigene i det syttende Aarhundrede, og først henimod Slutningen af det nittende Aarhundrede vaagnede den op til fornyet Blomstring, en Opdrift, der har givet sig Udtryk i meget betydelige Havne- og Kanalarbejder, der just nu ved Byens 800-aarige Jubilæum har naaet deres Afslutning. Næstved har gennem disse Millionprojekter indtaget Pladsen blandt Danmarks førende Havnebyer. Indbyggerantallet andrager nu, Forstæderne iberegnet, ca. 12.000. Ved sin skønne Beliggenhed, med sine mange rige Fortidsminder, parret med et moderne optimistisk Syn og Tempo, har Næstved alle Betingelser for at hævde sig smukt blandt Danmarks øvrige Købstæder. Fra den 62 m høje Munkebakke, der ligger midt i Byen, har man et fortrinligt Udsyn over den sydsjællandske Juvel og dens smukke Indfatning. Her knejser



A. M. Kristensen,
Borgmester.

Gotikkens to anseelige Monumenter: Kirkerne Skt. Peders og Skt. Mortens. Helligaandshuset fra ca. 1400 (nu Bymuseum) og Kompagnihuset fra Hansetiden ligger som Vidnesbyrd om Næstveds glansrige Fortid. I Riddergade fortæller man sig i Beskuelser af Apostelhusets skønne Bindingsværk fra 1550. Hertil kommer saa den nærmeste Fortid og Nutiden, der giver sig Udslag i en stærkt udbredt Ekspansionsstrang og Virkelyst, der lover godt for Byens Fremtid.



Næstved Raadhus.

Næstved er et trafikalt Knudepunkt, den er Station paa Sydbanen, Endepunkt for Slagelse-Næstved og Ringsted-Næstved Banerne, Udgangsstation for Næstved-Præstø-Mern Banen og staar gennem et rigt Landevejsnet i Forbindelse med alle de nævnte Byer og desuden Sorø, Korsør, Skelskør, Vordingborg og Fakse.

Af industrielle og andre Virksomheder skal foruden nedenomtalte nævnes: Maglemølle Papirfabrik, der blev grundlagt i 1872, men nu hører under de forenede Papirfabrikker, De forenede Jernstøberier, Jacobs-



Skt. Peders Kirke.

sens Farveri, der er grundlagt i 1676 og nu tillige er Uldspinderi og Garnfabrik, Bryggeriet „Føenix“, Næstved Træskofabrik, Kählers Keramikfabrik, der blev grundlagt i 1839 og er kendt for sine smukt udførte kunstneriske Arbejder. — — —



Apostelhuset.



*Chr. Fr. Dragheim,
Direktør.*

Diskonto-~~Laane~~
og Sparebanken for
Næstved og Omegn.
Næstved, blev opret-
tet i 1871 i lejede
Lokaler i „Dania“,
Ringstedgade.

Bankens Firmanavn
ændres nu som Følge af
den nye Sparekasselov
til Næstved Diskonto-
bank, Akts. fra 1. Jan.



*Spareboks i Lokalet,
Næstved Diskontobank.*

1938. — I 1889 opførtes en Bankbygning i Ramsherredgade, og 1. September 1937 flyttede Banken ind i sin nye Bankbygning paa Axeltorvet. Banken har stadig udviklet sig, og den er nu Sydsjællands største Pengeinstitut.

Aktiekapitalen, der i 1895 var Kr. 300.000 med en Balance paa over 5.395 Millioner, er nu 1 Million Kr. med en Balance paa 25 Millioner Kr. Reservefondet der var paa 126.000 Kr., er nu 2.285.000 Kr. og Indskudskapitalen er paa 19.700.000 Kr.

Bankens nuværende administrerende Direktør er Chr. Fr. Dragheim, og Bestyrelsen bestaar af Gaardejer L. P. Frandsen, Brandelev, Gaardejer Hans Andersen, Torpe, fhv. Amtraadsmedlem Johannes Larsen, Hyllinge, Proprietær H. E. Pille, Fodbygaard, Købmand Fr. Brandt, Næstved, Godsforvalter, Overretssagfører J. Horstmann, Bornakke, Konsul J. Nandrup, Næstved, Direktør Vilhelm Holm, Næstved, Direktør Hans Poulsen,



Næstved Diskontobanks Bankbygning.



Banklokalet, Næstved Diskontobank.

Næstved, Kontorbestyrer Carl Hansen, Næstved, Sognefoged, Gaardejer Ole Fr. Olsen, Blangslev, og Gaardejer H. C. Hansen, Skraverup. — — —

Trævarefabrikken „Dan“, Kildemarksvej 60, Næstved, blev grundlagt i 1920 i Farvergade af Fabrikanterne Johs. Rasmussen og C. Jensen. I 1921 blev Fabrikant C. Jensen Eneindehaver af Fabriken, som flyttedes til den nuværende Bopæl. Firmaet, der producerer Træhæle, Bøjler og Propper, er vokset Aar for Aar, og der beskæftiges ca. 55 Mand. — — —

Offer Andersen, Ringstedgade Nr. 17, Næstved, grundlagde i Aaret 1905 sin Virksomhed med Salg af Cykler og Symaskiner, og kort efter optog han Forhandling af Motorcykler. I 1916 gik han over til Handel

med Automobiles, i 1921 blev han aut. Ford Forhandler, og siden 1922 har han udelukkende handlet med Automobiles.

Offer Andersen, der begyndte under beskedne Former, frem-



Offer Andersen.



I den gl. Ejend. Ringstedgade 17.



Forretningen, Ringstedgade 17, opf. 1916.



Værkstedet, opf. 1950.

stillede selv Reservedele til Autoreparationer, men nu beskæftiges 16 Mand. Hans Søn, B. Offer Andersen, skal senere overtage Forretningen. — — —

Sydsjællands Jernforretning A/S, Næstved, blev grundlagt i 1857 af



Frits Lillelund.
Grundlægger.



Hans Poulsen,
Direktør.



Bernhardt Rasmussen,
Prokurist.

Frits Lillelund som blandet Købmandshandel med Kolonial, Kul, Korn og Manufaktur. Senere optoges Handel med Jern. I 1905 døde F. Lillelund, hvorefter Firmaet deltes i tre Afdelinger med Fru Lillelund som Eneindehaver. Den ene af disse Afdelinger blev Begyndelsen til Sydsjællands Jernforretning, der i 1914 overgik til Aktieselskab med Hans Poulsen som Direktør. Hans Poulsen var begyndt i Firmaet i 1892 som Bydreng, og i 1905 blev han Bestyrer efter at have ledet Jernafdelingen fra 1900. Under hans Ledelse har Firmaet stadig været i Fremgang, og det er nu det største indenfor Branchen paa Sjælland. I 1933 nedrev Direktør Poulsen de gamle Bygninger og opførte nye Ejendomme. Firmaet driver udelukkende Handel med Jern, Sanitet,



Sydsjællands Jernforretning for 1953.



Eksteriorer og Interiorer fra Sydsjællands Jernvareforretning, Næstved.

Centralvarmeanlæg og Landbrugsmaskindele. Akts. er privat, idet H. Poul-
sen og Svingersøn, B. Rasmussen, er de eneste Aktionærer. Sidstnævnte har
været i Firmaet fra 1918 og er Prokurist. Der beskæftiges 24 Mand. — — —



Carl Strüwing,
Direktor.

tor Thomsen, der har haft stor Betydning for Sparekassen og som fra
1889 var Medlem af Direk-
tionen.

Efter hans Død i 1903
blev Krigsassessor Jørgen-
sen Bogholder, efter at han
havde været knyttet til
Sparekassen siden Aaret
1875.

I 1913 overtog Spare-
kassens yngste Bogholder,
Carl Strüwing, Hovedansva-
ret for Bogholderiet og er
siden 1927 Direktør for Sparekassen. — Nuværende Formand for Be-

Sparekassen for Næstved og Omegn, Hjul-
torvet 12, Næstved, blev stiftet i 1866 (med Kon-
tor paa Byens Raadhus) paa Forslag af Maler-
mester Bischoff og Købmand Zoffmann.

I 1910 købte den egen Ejendom paa Hjul-
torvet, hvor den siden 1876 havde boet til
Leje.

Malermester Bischoff døde allerede i 1880,
men Købmand Zoffmann blev i 1876 valgt til
Sparekassedirektionens Formand, og denne Post
beklædte han til sin Død i 1905.

Sparekassens første Bogholder var Kæmner
Rudkjøbing (1866—74), dernæst kom Prokura-



Sparekassen for Næstved og Omegn.

styrelsen er
F. de Neer-
gaard, Gan-
derslevholm.

Hosstaa-
ende bringer
vi et Ekste-
rior og et In-
terior fra
Sparekassens
Ejendom paa
Hjultorvet.



Sparekassen for Næstved og Omegn.

Murermester M. Hermansen, N. Farimagsvej 14, Næstved, begyndte som selvstændig i 1915. Han har i Aarenes Løb bl. a. bygget Skolerne i Ladby og Holsted, Grinstrup Brugsforening, Borup Andelsmejeri, Ombygning af Næstved militære Sygehus, Olstrup Forsamlingshus og en hel Del Villaer og Gaarde. — — —

Løveapoteket i Næstved er ca. 300 Aar gammelt. I 1906 blev Apoteket overtaget af nuværende Indehaver, Apoteker C. Christens, der havde drevet Sæby Apotek fra 1895. Apoteker Christens har fra 1915—1936 været Sekretær i Apotekerforeningens søndre sjællandske Kreds. — — —

Sydsjællands Konservesfabrik, N. Farimagsvej 16, Næstved, blev grundlagt i 1911 i Præstø af Fiskeeksportør Niels Pedersen. I 1918 flyttede Hovedforretningen til Næstved, og Præstø blev Filial og senere ogsaa Kalvehave og Karrebæksminde. I 1933 indtraadte Sønnen, Hans Peder Aagaard Pedersen, i Virksomheden, som nu fremstiller røget Aal i Olie, røget Laks i Skiver, nedlagt i Olie, kogt Aal i Gelé, Fiskeboller, Rollmops samt røget Laks og Aal i Tuber. — — —

A S Dansk Skovindustri, Vordingborgvej, Næstved, blev grundlagt i 1933 med Erik Nissen som Direktør og Godsejer Lassen som Formand for Bestyrelsen. I 1935 tiltraadte Ejner Johan Holm som Direktør, og Virksomheden har stadig været i Fremgang. Firmaet er grundlagt for at afstige de store Skovdistrikters Overskudsproduktion af Bøgetræ. Dets Speciale er Tekasser til Indien og Kina, og det er den eneste Fabrik i Danmark, der fremstiller Krydsfinér til Snedkerbrug.

Fabrikken køber aarligt 12.000 m³ Bøgestammer og leverer 4.000 m³ færdige Varer. I Begyndelsen gik 60—70 % til Eksport, nu kun 25 %.

Fabrikkens Kapacitet er ca. 25 % af Landets Forbrug af Krydsfinér til Møbel- og Bygningsindustrien. Firmaet har egne Bygninger ved den nye Havn, og der beskæftiges nu ca. 170 Mand. — — —

Hotel „Vinhuset“, Næstved, kan føre sin Oprindelse tilbage til Aaret 1752, da Købmand Mathias Hansteen fik Tilladelse til at handle med Vin og fransk Brændevin i Næstved.

I 1753 overtog hans Datter, Maren, dette Privilegium, og i 1754 købte hun en Hovedgaard og en mindre Gaard, der var beliggende paa Hjørnet af Vinhusgade og Skt. Peders Kirkegaard.

Under Bygningen ligger en gammel, overhvelvet Kælder (der menes at stamme fra Aar 1400), som stadig er bibeholdt.



Hotel „Vinhuset“.

Her fortsatte hun Vinhandelen, og Gaarden kom til at hedde „Vinhuset“.

Hendes Mand, Niels Lynge, lod foretage store Reparationer paa Gaardene og lod dem samtidig indrette til Opholdssted for Rejsende.

I 1855 blev det gamle Vinhus revet ned, og en ny, tidsvarende Ejendom blev opført.

Den nuværende Indehaver er Direktør H. A. Kücker. — — —



Hotel „Vinhuset“'s Renaissance-Bar.

Hammer Herred.

Det grænser mod Nord til Sorø Amt og Vester Egede Sogn i Tybjerg Herred, mod Nordøst (paa en faa km lang Strækning) til Fakse Herred, mod Øst og Syd til Barse Herred, mod Sydvest skyder det sig ud til Smaalandsfarvandet (mellem Vordingborg og Knudshoved Odde). Østgrænsen dannes af Tybjerg Herred, Sorø Amt, Næstved med Landsogne, Karrebæk Fjord, Svinø Bugt og Avnø Fjord. Det omfatter følgende Sogne: Holme-Olstrup, Toksværd, Rønnebæk, Nestelsø, Mogenstrup, Vejlø, Vester-Egesborg, Hammer, Køng, Lundby, Sværdborg og Kastrup. Til Vejlø Sogn hører Øerne Gaunø (med Baroniet) og Lindholm, begge i Karrebæk Fjord og desuden Dybsø, Vest for Dybsø Fjord, mellem Enø og Svinø Land. Herredet gennemskæres af Sydbanen og Næstved-Præstø-Mern Banen samt Landevejene fra Næstved til Præstø og Vordingborg. —

Møenbo Herred.

Ved Sydøstspidsen af Sjælland — skilt fra dette ved Ulvsund og fra Falster ved Grønsund — ligger Øen Møen, der sammen med Øerne Nyord, Bogø og Farø danner Møenbo Herred, der foruden Købstaden Stege omfatter følgende Sogne: Stege Købstads Landdistrikt, Stege Landsogn, Keldby, Elmelunde, Borre, Magleby, Damsholte, Fanefjord, Nyord og Bogø. Nordkysten er stærkt indskaaret og danner Nord og Syd for Stege to Halvøer: Ulvshale og Koster Land, der omkredser Stege Bugt, der staar i Forbindelse med Noret indenfor Stege. Møens Terrænforhold kan inddeles i en mindre østlig Del, kaldet Høje-Møen, og en større vestlig Del, skilt fra den førstnævnte ved en bred Sænkning, der strækker sig fra

Nord til Syd. Høje-Møen, der almindeligvis opfattes som ensbetydende med Møens Klint, har sine højeste Punkter i Rygningen indenfor Klinten. nemlig Aborrebjerg, 143 m, og Kongsbjerg, 135 m. Paa selve den kløftede Kridtklint, der falder brat af mod Havet, er de mest kendte Højdepunkter Dronningestolen, 128 m, og Sommerspiret, 102 m (se Side 341). Det er Klintens sjældne Kridtdannelser og dens blændende hvide Skønhedsaaftenbaring, der har skabt Møens Ry i Ind- og Udland.

En god Hovedlandevej over Stege med Forgreninger til Koster Land og Ulvshale fører gennem Øen fra Øst til Vest. — — —

Stege.

Købstaden, der ligger i Bunden af Stege Bugt, ved det smalle Indløb til Noret, skylder den gamle, middelalderlige Borg, Stegehus, sin Oprindelse. Allerede Aar 1268 fik den sine Købstadsprivilegier af Erik Klipping. Med den stærke Borg som Støttepunkt og sine egne (endnu delvis bevarede) beskyttende Fæstningsanlæg har Byen utvivlsomt i den senere Middelalder været ret anseelig. Den havde en udmærket Havn, et betydeligt Sildefiskeri og en god Handel med Tyskland. Trods ødelæggende Brande og Pest i det femtende Aarhundrede syntes Byen at klare sig godt og siges at have haft ca. 5000 Indbyggere omkring ved Aar 1500. Efter Grevens Fejde (1536), hvorunder Stegehus blev ødelagt, gik det tilbage for Byen, navnlig paa Grund af Sildefiskeriets Svigten. Det følgende Aarhundrede med dets Krige, Brandskatning og den indkvarterede Hestgardes



H. P. Hansen,
Borgmester.

hensynsløse Handelsindgreb gjorde ikke Tilstandene bedre. Saa følger det attende Aarhundrede, hvor Byen hærages og affolkes ved talrige ødelæggende Brande, og først langt ind i det nittende Aarhundrede begynder Byen igen at komme til Kræfter, takket være de forbedrede Færdselsforbindelser, „Opdagelsen“ af Møens Klint og Borgernes Initiativ og Energi. Steges Indbyggertal andrager nu — sammen med Forstaden Lendemærk — 3.647. Foruden enkelte Bindringsværkshuse og nogle Gaarde i



Stege Raadhus.

nyklassisk Stil — fra det attende Aarhundrede — rummer Stege ikke ret mange gamle private Bygninger. Af offentlige Bygninger bemærker man Skt. Hans Kirke, oprindelig en senromansk Murstenskirke, der nu fremtræder som et monumentalt gotisk Bygningsværk. Endvidere bemærker man den gamle smukke Mølleport, et af de tre Porttaarne i det middelalderlige Fæstningsanlæg. Af Virksomheder kan foruden nedenomtalte nævnes: to Jernstøberier og Maskinværksteder, to Bryggerier, et Skibsbyggeri, en Cementvarefabrik, en Mineralvandsfabrik og en Margarinefabrik. I Landsognet ligger Stege Sukkerfabrik, der hører til De danske Sukkerfabrikker (se herom Side 186—190 i Bindet om København). — — —

Firmaet Hans F. Carøe, Stege, blev grundlagt i 1877 af Hans F.



*Hans F. Carøe,
Grundlægger.*



*Ejnar Carøe,
Konsul.*



*Christian Carøe,
Konsul.*

Carøe, der gennem Aarene oparbejdede det til en betydelig Virksomhed, der i Dag er den største paa Møen. Firmaet driver Handel med Kolonial, Kul, Koks, Jern, Støbegods o. s. v.

I 1907 døde Hans F. Carøe, hvorefter hans Enke drev Forretningen videre med Prokurist Boserup som Forretningsfører. I 1913 blev H. F. Carøes Sønner, Christian og Ejnar Carøe, der i flere Aar havde været



Firmaet Hans F. Carøe's Bopæl.

Prokurister i Firmaet, optaget som Medindehave, og de førestaar nu den fulde Ledelse. Christian Carøe er hollandsk og Ejnar Carøe er svensk Vice-Konsul. — — —



Firmaet Hans F. Carøe's Silopakhus.

A S Møens Tømmerhandel, Stege, blev grundlagt i 1876. Virksomheden er blevet udvidet flere Gange og omfatter nu alt indenfor Bygningsindustrien. Den har bl. a. eget Cementstøberi, Høvleri og Tørrestuer,



Eksteriorer fra A/S Møens Tømmerhandel.

og Firmaet fabrikkerer ogsaa alt indenfor Lister til Bygningshaandværk. Konsul Ejnar Carøe er Formand for Bestyrelsen, og siden 1928 har Jorgen Thisted Simonsen været Direktør. — — —

Firmaet Christoffersen & Hansen, Stege, blev grundlagt i 1920 af Købmændene Engelbrecht Christoffersen og Alfred Hansen, som hver især i flere Aar forinden havde drevet blandet Købmandsforretning i Forstaden Lendemark. De begyndte under beskedne Forhold, efter at have købt F. Priors Ejendom og Pakhuse ved Stege Havn, hvor der før havde været drevet Dampmølle, en Kolonial en gros Forretning samt Import af Kul, Koks og Cinders. Gennem Aarene er Forretningen stadig blevet større og større, ligesom Firmaet flere Gange har faaet udvidet sine lejede Kulpladser paa Stege Havn.

Der beskæftiges daglig 12 Mand foruden løse Arbejdere ved Losning og lignende.

Efter Købmand Engelbrecht Christoffersens



*Alfred Hansen,
Købmand.*



Firmaets Ejendom med Pakhuse.



Firmaets Kulpladser paa Havnen.

Død i 1925, har Købmand Alfred Hansen været Eneindehaver af Firmaet. — — —

Møens Tørmælksfabrik, Dansk Mejeri Industri & Eksport Kompagni A/S Lendemærk pr. Stege, blev grundlagt i 1918 med Fabrikation af Mælkepulver og Kasein som Formaal, dels til Forsyning af det danske Marked og dels til Eksport. Virksomheden, der er i stadig Udvikling, har Ry



Møens Tørmælksfabrik.

for at fremstille de bedste Produkter. Fabrikken blev bygget i Aarene 1920—23, men er stadig blevet ombygget og udvidet. Den spænder over 2½ Td. Land, har eget Elektricitetsværk og er monteret med alle mulige tekniske Forbedringer indenfor Branchen. Firmaet, der beskæftiger 50 Mand, har siden 1926 været drevet af Direktør William Spiro. — — —

DANMARKS AMTER OG DERES MÆND

Redigeret af
OSVALD OSVALD

under Medvirkning af Videnskabsmænd,
Fagfolk og stedlige Medarbejdere



Sorø Amt

AKTS. HAFNIA HANDELSFORLAGET • KØBENHAVN
MCMXXXVII

Copyright 1937.

Bogtryk: K. Rosendahl, Esbjerg.

Reproduktioner: A. Hammerschmidts Clichéfabrik, Aarhus.



Sorø Akademi.

SORØ AMT.

Amtet, der dækker den sydvestlige Del af Sjælland og Øerne Sprogø, Agersø, Omø (i Store Bælt), Glænø og nogle mindre Øer og Holme (i Karrebæksminde Bugt), omfatter følgende Købstæder: Ringsted, Sorø, Slagelse, Korsør og Skelskør samt følgende Herreder: Ringsted, Alsted, Slagelse, V. Flakkebjerg og Ø. Flakkebjerg. Amtet grænser mod Øst til Københavns og Præstø Amter, hvilket sidste med Tybjerg Herred skærer sig dybt ind i Amtet. Nordgrænsen er Holbæk Amt (paa lange Strækninger langs Tude og Halleby Aær), Sydgrænsen er Karrebæksminde Bugt og Vestgrænsen Store Bælt. Saavel paa Vest- som paa Sydkysten findes betydelige Indskæringer saaledes: Korsør og Skelskør Nor, Basnæs og Holsteinborg Nor (indenfor Glænø) samt Karrebæk Fjord ved Sydøstgrænsen. Amtet dækker et Areal paa 1442,6 km² og har et Befolkningstal paa 114.773.

Terrænet er for største Delen meget kuperet, kun ud mod Kysterne bliver det mere jævnt og lavtliggende. Sjællands højeste Punkt, Gyldenløveshøj, 126,2 m, ligger i Amtets nordøstlige Hjørne. Ved Slagelse hæver Etterbjerg sig til en Højde af 97 m. Amtet er ret skovrigt, navnlig i Eggnene omkring Sorø, Sydøst for Slagelse og Nordøst for Ringsted.

Af Søer, hvoraf navnlig Ringsted og Alsted Herreder har en Del, kan



*Vilhelm Topsøe,
Amtmand, R., DM.*

nævnes Gyrstinge, Haraldssted, Valsølle, Tuel og Sorø Sø. Paa Grænsen af Præstø Amt ligger desuden Tystrup og Bavelse Søer.

Fra Holbæk Amt kommer Tude Aa, der forenet med Vaarby Aa, som kommer fra Syd, løber ud i Store Bælt, Vest for Slagelse. Til Karrebæk Fjord løber den med Harrested Aa forenede Saltø Aa og desuden Sjællands største Aa, Susaa, der paa en lang Strækning danner Amtets Østgrænse og passerer Tystrup og Bavelse Søer.

Af Fortidsminder findes fra den yngre Stenalder særdeles mange meget smukke og særprægede Langdysser, ikke saa faa Runddysser og endelig en Del Jættestuer, ligesom der er gjort en Række interessante Oldsagfund fra denne Periode. Fra Bronzealderen findes en Række Gravhøje og fra Jernalderen gode Gravfund. — — —

Ringsted Herred.

Herredet, der er Sorø Amts største og østligste, grænser mod Nord til Holbæk Amt, mod Øst til Københavns og Præstø Amter, mod Syd og



Luftbillede af Ringsted By og Omegn.

Sydvest til Præstø Amt, hvor Susaa paa en 20 km lang Strækning danner Skillelinien. Vestgrænsen er Alsted Herred.

Det omfatter følgende Sogne: Jydstrup, Vigersted, Kværkeby, Nordrup, Ørslev, Terslev, Frerslev, Haslev, Draaby, Valsøllille, Allindemagle, Haraldsted, Benløse, Bringstrup, Ringsted Landsogn, Sigersted, Høm, Vettørslev, Farringløse, Snesev, Førselev og Testrup.

Herredet gennemskæres af Vestbanen, Ringsted-Næstved Banen og Køge-Ringsted Banen. Fra Ringsted, der ligger midt i Herredet, udstraaler et udmærket Vejnet til alle Sider. —

Ringsted.

I Kraft af sin Beliggenhed midt paa Sjælland har Ringsted allerede i Hedenskabets Tid været det sædvanlige Samlingssted for hele Øens Befolkning, naar store Begivenheder skulde finde Sted, saaledes de tilbagevendende Offerfester, der afholdtes snart for Sjælland alene og snart for hele Riget. Saa tidligt som 1131 er Ringsted kendt som Hovedtingsted for Sjælland, ligesom Landstinget (den øverste Domstol for Provinsen) holdtes her. Byen har endvidere allerede i Oldtiden ofte været Kongesæde, og vigtige Regeringshandling og andre store Begivenheder har her fundet Sted. Saaledes blev Knud Valdemarsøn kronet i Ringsted i 1170 samtidig med Knud Lavards Skrinlæggelse, i 1171 forordnede Biskop Absalon den sjællandske Kirkeret, og i 1329 var Ringsted Skuepladsen for Forliget mellem Kristoffer d. II og Johan den Milde.

En i høj Grad medvirkende Aarsag til den Anseelse, Ringsted nød, var Benediktinerklostret, hvis Grundlæggelse fandt Sted allerede under Svend Estridsen. I Klostrets Kirke blev den snigmyrdede Knud Lavard bisat 1131 og som kirkelig anerkendt Helgen højtideligt skrinlagt 1170. Det var denne monumentale Kirke, der blev sidste Hvilested for danske Kongeslægter — fra Valdemar d. I til Erik Menved — og som senere blev Ringsted Sognekirke. Byens Anseelse naaede sit Højdepunkt i Begyndelsen af Middelalderen og omtales da som Sjællands mest betydningsfulde By.

Med Reformationens Indførelse sank Klostrets Betydning, og det begyndte samtidigt at gaa tilbage for Byen. Hertil bidrog i høj Grad Krigene og talrige skæbnesvangre Brande. Svenskekrigens mange tyngende Byrder laa som et Aag paa Byen, der nu helt sygnede hen og befandt sig i denne Tilstand lige til Midten af det nittende Aarhundrede, da Vestbanens Aabning indledte en Opgang og Udvikling, der fortsattes ind i det tyvende



N. V. Christiansen,
Borgmester.



Ringsted Raadhus.

anlagt en Hovedgade fra den gamle By til Banen, en Gade, der forbinder Køgevej med Hovedvejen København-Korsør, samt en Del Sidegader og Veje, paa hvilke Bebyggelsen skrider godt frem. Samtidig med Købet af Ringsted Kloster opstod Tanken om at søge Skt. Bents Kirke frilagt, og i 1919 nedsattes en Komité, for hvilken det lykkedes at erhverve de Bygninger, der laa foran Kirken. Disse Bygninger anvendtes indtil 1932 til Udlejning og gav gennem Aarene et betydeligt Overskud, saaledes at de økonomiske Forudsætninger for at gennemføre Frilæggelsen var til Stede i 1932.

Paa Pladsen nærmest Kirken laa det gamle Raad-, Ting- og Arresthus, der ogsaa maatte fjernes, for at den nye Plan kunde gennemføres.

I 1936 paabegyndtes Opførelsen af et nyt Raadhus, tegnet af Arkitekt Steen Eiler Rasmussen. Paa Pladsen mellem Raadhuset og Kirken er der i 1937 rejst en Statue af Kong Valdemar d. Store, udført af Billedhugger Johannes Bjerg. Ringsted Torv og Pladsen omkring Kirken har saaledes i de senere Aar fuldstændig skiftet Karakter, og den gamle monumentale Kirke fremtræder nu i smukke og værdige Omgivelser.

Paa Grund af de talrige Brande har Byen trods sin Ælde ikke noget gammeldags Præg, men gør et ret moderne og solidt Indtryk.

Af betydelige Virksomheder kan, foruden nedennævnte, nævnes: Ringsted Guldliste- og Rammefabrik, Ringsted Jernstøberi og Maskinfabrik, Ringsted Dampmølle, en Margarinefabrik, en Mineralvandsfabrik, en Møbel- og Træskofabrik samt flere Savværker. — — —



Skt. Bents Kirke.

Ringsted Andels-Fjerkræslagteri, Ringsted, blev grundlagt i Aaret 1933 og er det største Fjerkræslagteri i Danmark. Firmaet beskæftiger fast 25 Mand og desuden 25—100 ekstra, alt efter Travlheden, og det har 4 Lastbiler. Leder er Direktør A. Thøsing Jørgensen. Firmaet har stor Eksport til



En af Fedestaldene.

Frankrig, Schweiz, Tyskland og England. Der er knyttet store Fedestalde til Slagteriet, og her fedes Fjerkræet med Mælk og Korn. — — —

A S Bryggeriet Alliance, Ringsted, blev grundlagt af B. I. Bang som Hvidtølsbryggeri for over 100 Aar siden. I 1882 optoges Brygning af Bajersk Øl. Hovedfabrikationen er stadig Hvidtøl, men det har dog ogsaa en stor Forretning med Bajersk Øl, baade almindelig Pilsner og Lager og Luksusøl Klasse B. Kundekredsen strækker sig fra København til Korsør, og der er paa denne Strækning 5 Depoter. I 1899 blev Firmaet omdannet til Aktieselskab, og i 1933 blev Otto Arends administrerende Direktør. — Bryggeriet beskæftiger 20 Mennesker. — — —



Hotel Casino.

Hotel Casino, Torvet, Ringsted, blev startet i 1887. I 1934 overtog den nuværende Eneindehaver, Frederik Sørensen, Hotellet, som i Dag er det mest moderne Provinshotel, vi har. Her er baade Teatersal med ca. 800 Pladser, Restaurationslokaler paa første Sal og en Tagrestaurant paa 5. Sal, hvorfra der er Udsigt over det meste af Midt-

sjælland. Paa 5. Sal findes endvidere det store, moderne indrettede Køkken. Der er i Hotellet, som er beliggende paa 3. Sal, tip-top mo-



Udsigt fra det nye Casinos Restaurant.



Udsigt fra Casinos Terrasse.

derne Hotelværelser, alle med Bad og Telefon. — Der beskæftiges i Dag ca. 20 Mennesker i Virksomheden. — — —



A. J. Frederiksen,
Direktør.

A/S Ringsted Cementvarefabrik & Tømmerhandel blev grundlagt i 1919 under Firmanavnet Ringsted Cementvarefabrik & Betonstøberi, med Alfred Larsen som Bestyrer. Dets Formaal var at drive Cementvarefabrik og Entreprenørvirksomhed. I 1922 tiltraadte Tømrermester A. J. Frederiksen som Bestyrer, hvorefter Forretningen mere gik over til Cementvarefabrikationen for i 1927—28 at blive anerkendt som Leverandør til Københavns og omliggende Kommuner. Forretningen har i de forløbne Aar haft en betydelig Fremgang, saaledes at den i 1936 naaede at blive den betydeligste paa Sjælland indenfor Cementvareindustrien. Virksomheden er forsynet med

de nyeste og bedste Forme og Maskiner. I 1937 købtes A/S K. Schaldemoses Tømmerhandel, og samtidig udvidedes Aktiekapitalen til 150.000 Kr., og A. J. Frederiksen blev Selskabets Direktør.



Udsnit af Lageret.

Der drives nu tillige Handel med Trælast og Bygningsartikler. — — —

Ringsted Biograf, Tinggade 6, Ringsted, blev startet af Direktør Andersen i 1907 i „Børsen“ paa Torvet. Den begyndte under beskedne Forhold og med 160 Pladser. I 1924 byggede Direktør Andersen den nuværende Ejendom, Tinggade 6, moderne indrettet og med 234 Pladser. Sønnen, I. Andersen, er Inspektør og forestaar den daglige Ledelse. — — —



Direktør Andersen.



Ringsted Biograf.

Sparekassen for Ringsted og Omegn, Ringsted, blev grundlagt i 1832 paa Initiativ af Konferenceraad Conrad Christian Harhoff, der var Sparekassens Leder indtil sin Død i 1871.

Indtil 1866 havde Sparekassen Kontor paa Ringsted Raadhus, hvorefter den erhvervede Fæste af Ringsted Kloster paa Hjørnet af Skt. Knudsgade og Torvet, hvor den lod opføre sin nuværende Bygning med Kontorer i Stueetagen og Beboelse for Direktøren paa 1. Sal.



Conrad Chr. Harhoff,
Stifter.

Da Sparekassens Formue var paa 100.000 Kr., stiftedes der et Legat,

der blev forsynet med kongelig Konfirmation i 1854. Nuværende adm. Direktør er Godsforvalter V. H. R. Hanson, R., og Tilsynsraadets Formand er Apoteker A. Wengel, R. —



Sparekassen for Ringsted og Omegn.

Kødfoderfabriken „Sjælland“, A. m. b. A., Ortved, pr. Ringsted, er grundlagt ved Samarbejde mellem samtlige 13 Andelssvineslagterier paa Sjælland i 1935. Ved Indretningen og Opførelsen er der gjort alt for at tilfredsstille de Krav, som Veterinærmyndighederne havde stillet til Svineslagterierne, saavel som for at Fabriken skulde virke saa lidet generende for sine Omgivelser som vel muligt. Fabriken er lagt an paa at behandle ca. 10 Millioner kg Raamasse om Aaret, men har allerede efter ca. ½ Aars Forløb maattet udvide. Produkterne: Tekn. Fedt og Kødbenkager eksporteres til Tyskland, Holland, Belgien, Sverige, Norge etc., ligesom der afsættes en betydelig Del i Indlandet under det indreg.



Eksteriør og Interiør fra Kødfoderfabriken „Sjælland“.

Navn „Kambas“, under hvilket der ligeledes fremstilles og sælges forskellige Foderblandinger.

Leder af Firmaet er Direktør Svend Erik Christensen. — — —

Haslev.

I det sydøstlige Hjørne af Ringsted Herred ligger Sogne- og Stati-



Bregentved Slot.

onsbyen Haslev, der har et afgjort købsstadlignende Præg. Gaderne er brolagte, og her findes store og moderne, elektrisk belyste Butikker. Haslev har alle Købstadens Institutioner og Virksomheder, desuden Højskoler, Landbrugsskoler, Handelsskole, stats-

anerkendt Seminarium, Husholdningsskole, kort sagt, den lille By straal af Lærdom og Belæsthed. Hertil kommer desuden en Mængde industrielle og andre Virksomheder, saaledes flere store

Købmandsforretninger, Møller, et Dampsavværk, Herregaards-Andels Mejeriet Trifolium, Cementfabrik og Orgelfabrik, foruden de nedenævnte.



Gisselfeld Slot.

I det sydøstlige Hjørne af Haslev

Sogn ligger Godset Bregentved. Den smukke Hovedbygning i Rokoko-stil (tildels nyopført 1887—1891) ligger paa en Terrasse i Parken, i hvilken findes flere kønne Springvand og Statuer. Nogle faa km Sydvest for Bregentved ligger i Braaby Sogn en anden kendt Herregaard, Gisselfeld, hvis nuværende Hovedbygning er opført under Peder Oxen. I Haven findes Landets største Driverier og en Række Fiskedamme med Parker. —

Sparekassen for Grevskabet Bregentved og Omegn er stiftet i 1882.

Sparernes Indskud andrager ca. otte Millioner Kroner, og Reservefonden er paa 720.000 Kroner.

Administrerende Direktør er Karl Johan Jensen, og Bestyrelsens Formand er Godsforvalter Gjesing.

Ovenstaaende Billede er en Gengivelse af Sparekassens nye, helt moderne indrettede Ejendom, der er opført i Aaret 1936. — — —



Sparekassen for Grevskabet Bregentved og Omegn.



*Herman Holst,
Direktør.*

Firmaet Carl J. Ulrich & Søn A/S, Haslev, er grundlagt omkring 1870 af kgl. Agent Carl J. Ulrich, der var en meget dygtig og initiativrig Mand, som gennem de følgende Aar oparbejdede en meget betydelig blandet Købmandsforretning, ligesom han drev Mejeri og anden Virksomhed. I 1898 omdannedes Firmaet til A/S, der driver Handel med Korn, Foderstoffer, Kul, Trælast, Jern og Butiksvarer og er en af Provinsens største paa sit Omraade. Firmaet, der ejer betydelige Ejendomme og Grunde, beskæftiger 30—40 Mand. Det ledes siden 1925 af Direktør Herman Holst, der har faaet sin Uddannelse i forskellige Forretninger her og i Udlandet. — — —

Alsted Herred.

Vest for Ringsted Herred ligger Alsted Herred, hvis nordlige Del

som en Halvø skyder sig ind i Holbæk Amt, til Dels skilt fra dette ved Halleby Aa. Vestgrænsen er — fra Nord til Syd — henholdsvis Holbæk Amt, Slagelse Herred og V. Flakkebjerg Herred, og det grænser mod Syd til Ø. Flakkebjerg Herred (paa en kun 2 km lang Strækning) og Præstø Amt, adskilt fra dette ved Susaa.

Det omfatter følgende Sogne: Stenmagle, Kirke Flinterup, Dyrstinge, Bjernede, Slaglille, Kirke Fjenneslev, Alsted, Broby, Munke Bjergby, Brumme, Pedersborg og Lyngø.

Herredets nordlige Del gennemskæres af Høng-Tølløse Banen og den sydlige Del af Vestbanen og den med denne parallelt løbende Hovedlandevej København-Korsør. Fra Sorø, der ligger i Herredets sydvestlige Del, udgaar gode Landeveje i alle Retninger. — — —

Sorø.

I en af Midtsjællands skønneste Egne, omkranset af Skove og Søer, ligger Akademibyen Sorø. Ligesom Tilfældet er med Præstø — og som Navnet ogsaa antyder — har Sorø oprindeligt ligget paa en Ø, kaldet Soor, idet Tuel Sø i gammel Tid har staaet i Forbindelse med Sorø Sø (østen om Soor).

Byen er ikke af saa gammel Oprindelse som de fleste af vore andre Købstæder. Nogle mener, at den skylder det af Hvideslægten i Midten af det tolvte Aarhundrede anlagte Benediktinerkloster sin Tilblivelse, men man savner Beviser herfor. Langt mere sandsynligt lyder det, at Byen er vokset op i Ly af Akademiet, som blev oprettet i 1623 af Christian IV, der

i 1638 gav Sorø Købstadprivilegier. Det gik dog kun smaat med Byens Vækst. Endnu i Slutningen af det syttende Aarhundrede havde den kun 530 Indbyggere, og herefter stod den i Stampe til langt ind i det nittende Aarhundrede. Først da den ved Anlæg af Veje og Jernbaner kom i nærmere



*Jul. Frandsen,
Borgmester.*



Sorø Raadhus.

Kontakt med sit Opland, antog Udviklingen et lidt hastigere Tempo.

Nu er den en lille hyggelig og venlig Købstad med 5.717 Indbyggere, naar Forstæderne, Landdistriktet og Frederiksberg regnes med.

Af gamle Bygninger findes udover Kirken og Klosterporten kun faa. Sorø er først og fremmest kendt som den smukt beliggende Akademiby med den gamle Klosterkirke, hvori en stor Del af Hvideslægten er stedt til Hvile, deriblandt Klosterets navnkundige Velgører, Ærkebiskop Absalon. Her findes ogsaa Holbergs Grav, og paa Kirkegaarden hviler mange kendte Navne, deriblandt Digterne Christian Molbech, Mich. Rosing og B. S. Ingemann.

Til Akademiet hører en stor smuk Have, der ligger ud mod Søen. Her er opstillet en Bronzestatue af Holberg, der staaende paa en høj Sokkel flankeres af Historiens og Komediens Muser. Monumentet er udført af V. Bissen.

Af Virksomheder, foruden nedennævnte, kan nævnes: H. C. Lunge & Søn's Jernstøberi og Maskinfabrik, grundlagt 1840, en Stole- og Listefabrik, grundlagt 1897, H. A. Hansens Trælasthandel med Savværk og Maskinsnedkeri, grundlagt 1852, en Vognfabrik, et Savskæreri, Statstelegrafens Imprægneringsanstalt og et Bryggeri. — — —

Sorøegnens Andelssvineslagteri, Absalonsgade, Sorø, blev stiftet i 1907, væsentlig paa Initiativ af Dyrslæge S. Nielsen, Sorø.

I 1909 begyndte Slagteriet sin Virksomhed. Det er stadig blevet udvidet, sidst i 1928, da man maatte foretage en stor Tilbygning.

Slagteriets aarlige Omsætning har de sidste Aar ligget paa omkring 6 Millioner Kr. Nuværende Formand for Slagteriets Bestyrelse er Gaardejer Jens Chr. Larsen, Fjenneslevmagle.

Den daglige Virksomhed forestaas af Direktør A. Hansen. — — —



Holbergs Statue.



Slagteriet set fra Vest.



Slagteriets Gaard paa en Modtagelsesdag.



*Arne E. U. Stahl,
Apoteker.*

Sorø Apotek kan føre sin Oprindelse helt tilbage til 1606, da Sorøs første Apoteker, Lægen Anders Christensen, fik Tilladelse til at fremstille og sælge Medicin.

I 1748 blev Apoteket indrettet i et Bindingsværkshus i Realgade.

Omkring 1879 blev Laboratoriets Dampanlæg fornyet, og Officinet blev udvidet.

I Løbet af de senere Aar er Apoteket stadig blevet udvidet og moderniseret, og det er nu fuldt ud tidssvarende indrettet.

I 1928 blev Apoteker Arne E. U. Stahl Eneindehaver af Apoteket, hvor der beskæftiges to Kandidater. — Apo-



Apotekets Facade.



Officinet

teker Stahl havde tidligere været Kandidat paa Fredericia Apotek. — — —



Apotekergaarden.

A/S Banken for Sorø og Omegn i Storgade Nr. 24, Sorø, er stiftet i Aaret 1895 med Direktør Alfred Jensen som administrerende Direktør.

Bankens nuværende Ledere er Direktørerne M. Mikkelsen og A. Hjarup.

Vi bringer hystaaende et Billede af Bankens nye, palæagtige og moderne Ejendom i Storgade. — — —



Banken for Sorø og Omegn.

Slagelse Herred.

Sorø Amts nordvestlige Herred grænser mod Øst til Alsted og V. Flakkebjerg Herreder, mod Nord til Holbæk Amt — med Tudeaa som Skillelinie paa en lang Strækning — og mod Vest til Store Bælt. Det omfatter følgende Sogne: Nordrup, Sorterup, Kindertofte, Sønderup, Gudum, Ottestrup, Sankt Mikkels Landsogn, Sankt Peders Landsogn, Slots Bjergby, Gerlev, Sludstrup, Hemmershøj, Lundforhoved, Boeslunde, Kirke Stillinge, Heininge, Vemmelev og Taarnborg.

I Sankt Peders Landsogn — tæt Syd for Slagelse — ligger Antvorskov Kloster-Ruin, og i Sognets sydvestlige Del — i Landsbyen Landsgrav — findes Hellig Anders' Kilde og tæt herved paa en Høj Hellig Anders' Kors. Herredet gennemskæres af Vestbanen og Banerne fra Værsløv og Næstved til Slagelse, der ligger midt i Herredet, og hvorfra der udgaar syv Landeveje til alle Sider. — Vi skal nu nærmere omtale Herredets to Købstæder, Slagelse og Korsør. — — —

Slagelse.

Slagelse, Vestsjællands Hovedstad og Sjællands trediestørste Købstad, regnes for at være en ældgammel By, der i den forhistoriske Tid sandsynligvis har været Samlingsstedet for Vestsjællands Befolkning,



*Vilh. Melgaard,
Borgmester.*

særdeles bevaagen. — Byens Hovederhverv i Middelalderen og i de efterfølgende Aarhundreder har saa afgjort været Landbruget, men

paa Grund af Slægelses ret betydelige Opland har den ogsaa været en anselig Handelsstad med en Havn ved Tude Aas Udløb i Store Bælt (7 km Vest for Byen). Havnen blev nedlagt i 1664, og hermed begynder Nedgangsperioden, der bl. a. medførte, at Korsør, der var

blevet en Stabelplads, paa mange Omraader overfløj Slagelse. Krige og Brande hærgede i det 17. og 18. Aarhundrede denne By som saa mange andre sjællandske Byer, og først i Slutningen af det 19. Aarhundrede faar den paany Medbør, takket være de mange Jernbaneanlæg.

Nu fremtræder Slagelse som en af Landets driftigste Købstæder med 16.007 Indbyggere og med et i mange Henseender moderne Præg, der bl. a. giver sig Udslag i en Del anselige Bygninger, opført i flere Etager, en gennemført Kloakering, brolagte Gader, Lystanlæg med Pavillon og stor Markedsplads.

Grundet paa de talrige Brande findes



Slagelse Raadhus.



Sct. Mikkel's Kirke.

saa godt som ingen gamle Bygninger udover de to smukke Kirker Sct. Mikkels og Sct. Peders, den første opført i det 14. Aarhundrede, den anden i det 12. Aarhundrede.

Af Virksomheder kan, foruden nedenomtalte, nævnes: Konservesfabrikken „Danica“ (opr. 1901), „Slagelse og Korsør Dampmøller“ (grdl. 1903), „Slagelse Talgsmelteri“ (1897), Poulsbjerg Bryggeri og Mineralvandsfabrik (grdl. 1848), „Den danske Margarinefabrik“ (opr. 1900), H. Rasmussens Jernstøberi (grdl. 1843), „Alliance“ (grdl. 1875), H. P. Philipsen og Co.'s Maskinfabrik (grdl. 1892), Trælasthandelen „Silvan“ med Cementvarefabrik, Vilh. Langes Cigar- og Tobaksfabrik (grdl. 1873), desuden flere Jernstøberier og Maskinfabrikker, en Sølvvarefabrik, en Vognfabrik, et mekanisk Hampspinderi og Rebslageri, en Kartoffelmelsfabrik og en Grynmølle. — — —

Arbejdernes Fællesbageri, Oehlenschlägersgade 17, Slagelse, blev stiftet i 1911 un-

der ret beskedne Former med en Aktiekapital paa Kr. 4.000. Senere erhvervedes et stort Grundareal, og paa dette blev bygget det nuværende Mønsterbageri, der af de Sagkyndige

betegnes som værende et yderst moderne, hygiejnisk Grovbageri, og langvejs fra, fra alle Egne af Danmark, kommer Fagfolk og andre interesserede for at bese dette Mønsterbageri. Virksomheden leverer nu Brød til Slagelse og Omegn og forsyner desuden Skelskør, Sorø



Arbejdernes Fællesbageri.



Interior fra Bageriet.

og Korsør. Der beskæftiges 30 Mand, og Firmaet ledes af Formanden, som er Borgmester, Redaktør Vilh. Melgaard (se S. 386), som gennem 25 Aar med Dygtighed har forestaaet Ledelsen. — — —



A/S Banken for Slagelse og Omegn.

Banken for Slagelse og Omegn blev startet paa Initiativ af Købmændene L. Købner og C. F. Grønvold med en Aktiekapital paa 110.000 Rd.

Som oprettet i 1857 er Banken den ældste Provinsbank paa Sjælland, og omend den begyndte sin Virksomhed i et Krisear, kom den dog trods de herved forarsagede Vanskeligheder gennem den første Tid uden betydende Tab, har stadig været i Fremgang og staar ved Slutningen af Regnskabsaaret 1936 med en Aktiekapital paa 2 Million Kr. og Reserver til et Beløb af 1,9 Million Kr. Balancesummen er 22,1 Million Kr.

Kontorsteder haves i Høng, Gørløv, Ruds Vedby, Dalmose og Sandved.

Direktionen bestaar af Direktørerne S. Werner, valgt i 1909, og A. Møller, valgt i August 1937.

Bestyrelsen bestaar af: Købmand Poul Bendtsen, Ruds Vedby, som Formand, Købmand L. Ulrich, Landsretssagf. P. Chr. Petersen, Købmand Aage Erslev, alle Slagelse, og Proprietær Holst, Grønhøjgaard. — — —



Ekspeditionskontoret.



Direktør S. A. Poulsen.

Vinfirmaet, Slotsgade 1.

Vinfirmaet J. P. Axelsen & Co. A/S, Slotsgade 1, Slagelse, blev grundlagt i 1901 af J. P. Axelsen og F. C. Løve.. I 1934 blev Firmaet omdannet til Aktieselskab med den nuværende Leder, S. A. Poulsen, som Direktør, ligesom J. P. Axelsen til sin Død i 1937 havde Del i Ledelsen. Virksomheden, der ogsaa ejer det gamle Vinfirma Wellejus Vinhandel A S, Slagelse, og har en stor Kundekreds over hele Landet, fremstiller selv sine Likører og er bekendt for sine fornemme, danske Frugtvine. Den ædle, importerede Vin er dog stadig Firmaets Hjerdebarn, og det er da ogsaa den, der har skabt dets Ry. — — —

I 1919 overtog Købmand Aage Erslev, Slotsgade 14, Slagelse, den af Købmændene P. Kargaard Thomsen og Direktør P. Axelsen drevne Detailforretning i Colonial, samt Kulz, Kornz og Foderstofafdelingen baade en gros og en detail, og han har drevet den frem til en af de største af sin Art i Slagelse. — Købmand Erslev har siden 1933 siddet i Bestyrelsen i Banken for Slagelse og Omegn. — — —

Slagelse Biograf blev i 1922 overtaget af Bevillingshaveren, Direktør P. Christensen, der i 1936 byggede den nye Biograf i Stenstuegade.

Det er nu det største og smukkeste Biografteater i Provinsen paa Sjælland. Det er fuldt moderne indrettet og har over 400 Pladser.

Der forevises Film fra samtlige store Filmselskaber. — — —



Direktør P. Christensen.

Interior fra Slagelse Biograf.



Handels- og Landbrugsbanken.

A/S Handels- og Landbrugsbanken, Slagelse, blev stiftet i 1917 med en Aktiekapital paa 400.000 Kroner (nu 500.000 Kroner) og med Direktør Thorbek som administrerende Direktør. Formand for Bestyrelsen er Johs. Lindeskov.

Der er daglig beskæftiget ti Mand, og Banken har otte Filialer. — — —

Jernbaneapoteket i Slagelse blev oprettet i 1897, og det har siden Grundlæggelsen ligget paa Schweizerplads 10. Der er ikke sket nogen Ombygning eller Udvidelse af selve Lokalerne, derimod er der i Tidens Løb anskaffet en Del mere Inventar, efterhaanden som Apotekets Omsætning er steget. Der beskæftiges fire cand. pharm.'er, tre Defektricer og en Laboratoriekarl.

Den nuværende Indehaver, Apoteker A. Bendix Nielsen, overtog Apoteket i 1928 efter at have drevet Allinge Apotek fra 1915. — — —

Oluf Larsens Vognmandsforretning, Fregdensgade 15, Slagelse, blev grundlagt i 1923 af Oluf Larsen, der begyndte med kun een Vogn, men Firmaet er stadig gaaet frem, og i de sidste 10 Aar har det udviklet sig til en ret betydelig Vognmandsforretning, der tillige omfatter Slagelse Turistfart med fem store Turistbiler, deraf tre til hver 25 Personer.

Firmaet har desuden fem Personvogne og fire Lastvogne.

Vognmand Larsen har i de senere Aar selv arrangeret Turistture til smukke Udflugtssteder, i Særdeleshed til de af vore fra Historien berømte Slotte, Kirker o. s. v. —



*Oluf Larsen,
Vognmand.*



Nogle af Firmaets Vogne.



Landbobanken i Slagelse før og efter Ombygningen.

A S Landbobanken i Slagelse blev startet i 1884. I 1919 blev Banken en Filial af Andelsbanken med Direktør Buchwald som administrerende Direktør, men allerede i 1925 blev Banken selvstændig igen, idet der blev stiftet et nyt Aktieselskab med en Aktiekapital paa 300.000 Kr., som senere er udvidet til 500.000 Kr. I 1931 opførte man den nuværende moderne Bygning, hvor Banken har til Huse. Direktør Buchwald leder stadig Banken, og der er daglig beskæftiget 23 ved Hovedkontoret og Kontorstederne i Gørlev, Høng, Ruds-Vedby og Sorø-Lynge. — —

Firmaet Piil & Brokholm, Slagelse, blev grundlagt i 1923 af Grosserer Brokholm med Handel af Automobiler og Cykler som Formaal. I 1928 blev Grosserer Hansen-Piil optaget i Firmaet, og det gik da over til udelukkende at beskæftige sig med Cykler og Radio en gros. I 1936



*M. Hansen-Piil,
Grosserer.*



*P. Brokholm,
Grosserer.*

købtes Grunden Sdr. Stationsvej 41, og her opførtes en stor moderne Bygning til Kontor og Lager.

Indenfor Branchen er Firmaet det største paa Sjælland — udenfor København. Det beskæftiger ialt 30 Personer. — — —



Sdr. Stationsvej 41. Opført 1936.



Tage Møller,
Apotheker.

Slagelse Svane Apotek blev oprindelig stiftet i 1641 af Daniel Weinholt, der dette Aar fik Bevilling til at forhandle Vin og Speceri i Slagelse. I 1673 flyttede Apotheker Johannes Burser sit Officin fra Sorø til Slagelse, som egentlig først herved fik et privilegeret Apotek.

Apoteket, der ligger i Bredgade, nedbrændte i Aaret 1740, men blev genrejst samme Aar. I 1890 blev Ejendommen nedrevet, og en ny opførtes af den daværende Apotheker A. C. Nørslund.

Samtidig blev Inventaret i de forskellige Lokaler fornyet. Der blev indrettet et stort smukt udstyret Officin, specielle Materialkamre og en udmærket Kælder, hvori Laboratoriets Dampapparat er anbragt.

I 1919 købte Apotheker C. Møller Apoteket, som han drev til sin Død i 1932, hvorefter Apothekerens Enke førte det videre til 1936, da hun afgik ved Døden.

Sønnen, Apotheker Tage Møller, der er Danmarks yngste Apotheker, fik derefter Bevillingen.

Hvert fjerde Aar har Apoteket Leverancen til den distribuerende Læge i Vemmelev.

Foruden Apoteket driver Apotheker Tage Møller en gros Salg til flere Apotheker.



Slagelse Apotek for 1890.



Slagelse Svane Apotek i sin nuværende Skikkelse.



Interiører fra Slagelse Svane Apotek.



*Alfred Christensen,
Fabrikant.*

Slagelse Møbelværk
Holbækvej i Slagelse,
blev startet i Aaret
1931 af Brødrene Erik
og Alfred Christen-
sen, der i 1933 lod
bygge den nuværende
Ejendom. Der frem-
stilles Møbelstel og
moderne Opholdsstuer,
og det er en af de stør-
ste Fabrikker i Provin-



*Erik Christensen,
Fabrikant.*

sen. Firmaet, der begyndte under smaa Forhold, beskæftiger 45 Mand. —

Slagelse Metalvarefabrik blev grundlagt i 1918 af S. A. Snedker som et Metalstøberi. Han begyndte under smaa Forhold i Fruegade 46, men i 1926 flyttede han til større Lokaler, Sdr. Stationsvej 7, og begyndte Fabrikation af Metalvarer. De sidste 6 Aar har han leveret Metalvarer til Handelsfirmaet „Reseda“. En ny Fabrikation af forskellige Ting, som bliver kaldet „Danica Metal“, er paabegyndt. Firmaet beskæftiger 6 Mand. Artiklerne sælges over hele Landet. — —

A/S Slagelse Dampvaskeri, Svendsgade 11, blev startet i 1898. Frøken Fahrenholtz Jensen har fra Starten været Leder af Aktieselskabet og siden 1925 Direktør og Bestyrer. Dampvaskeriet, der har en stor Kundekreds, er det førende i Vestsjælland og arbejder kun med moderne Maskiner. Det beskæftiger dagligt ca. 20 Mennesker. — —

Firmaet F. Skovgaard, Smedegade 4, Slagelse, blev grundlagt i 1918 af Ingeniørfirmaet A/S E. Rasmussen, Fredericia. Ingeniør F. Skovgaard var Leder af Forretningen, indtil han i 1923 overtog den elektriske Installationsforretning. Firmaet har gennem Aarene udført ret store Arbejder, bl. a. nogle større Luftledningsanlæg med Transformatorstationer for Slagelse Oplands Elektricitetsforsyning, Installationerne paa de

allerfleste Herre-
gaarde i Sla-
gelses Omegn, i
Sct. Peders Kir-
ke, Barnets Høj-
skole ved Fug-
lebjerg og Kraft-
installationerne
til det nye fjern-
styrede Vand-
værk i Slagelse,
1934. — — —



*F. Skovgaard,
Ingeniør.*



Forretningen, Smedegade 4.

Grosserer Knud Thorgils, Skelskørvej 44, Slagelse, startede sin Forretning, Slagelse Benzin og Gummi Depot, i 1931.

I Begyndelsen var Forretningen kun i Slagelse og Omegn, men er nu udvidet til at omfatte Holbæk, Sorø og Præstø Amt med ca. 150 Benzinstationer.

Der sælges nu aarligt 5.000.000 Liter Benzin, 1.000.000 Liter Petroleum, samt Olier og Autogummi. Forretningen er den største i sin Art paa Sjælland. — Grosserer Thorgils leder selv med stor Dygtighed sin Virksomhed. — —

I 1897 startede Isenkræmmer L. Ulrich sin Forretning i Slagelse, Smedegade 2, hvor den endnu har til Huse. Firmaet, der i Dag giver Arbejde til 16 Mand, har været i stadig Udvikling, og omfatter foruden Isenkram ogsaa Støbegods, Centralvarme og Sanitetsartikler. Der har sta-



*Knud Thorgils;
Grosserer.*



Eksterior fra Firmaet L. Ulrich.

dig fundet Modernisering og Udvidelse af Lokalerne Sted, bl. a. i 1900, 1915 og 1936. To af L. Ulrichs Sønner er ansatte som Prokurister i Firmaet. L. Ulrich er i 1913 valgt som Medlem af Repræsentantskabet for Banken for Slagelse og Omegn og i 1927 som Medlem af dennes Bestyrelse. I 1915 blev han valgt som Formand i Bestyrelsen for Grønvold & Schous Trælshandel i Slagelse. — —

Tricotage-Huset, Rosengade 11, Slagelse, blev grundl. 1898 af Eneindehaveren Valdemar Poulsen, der i 1919 erhvervede Ejendommen, hvori Forretningen nu har til Huse. I 1931 foretoges en større Udvidelse, saa Firmaet nu er en af de største Tricotageforretninger paa Sjælland — udenfor Kbhvn. Indehaveren er bl. a. i Bestyrelsen for Slagelse Grundejerforening, fra 1921. Mdl. af Repræsentantskabet for Banken for Slagelse og Omegn, siden 1930. Valgt 1934 til Repr. for Købstæd. alm. Brandfors., 7. Kreds. — —



Tricotage-Huset.



Direktør A. K. Nielsen.



Eksterior fra Slagelse Mælkekompagni.

A/S Slagelse Mælkekompagni, Skolegade 5, Slagelse, blev oprettet i 1918 af L. Petersen, C. Kolind, Gros. Rahlf og Dir. Nielsen. I 1922 fandt en Udvidelse Sted, og i 1934 blev der opført en ny Bygning med Dieselmotorer etc. Firmaet har Smørfabrikation og fremstiller Eksportfløde. Blandt dets ca. 50 Leverandører er „Charlottendal“. A/S Slagelse Mælkekompagni har 9 Vogne, beskæftiger 20 Mand og har 10 Udsalg i Byen. —

A/S Slagelse Bryghus, Slagelse, blev oprettet i 1848 af den kendte Slagelseborger Ole Petersen. I 1912 blev der oprettet en Mineralvands-



Direktør I. Chr. Fass.



Slagelse Bryghus.

fabrik, og Slagelse Bryghus er nu et fuldt ud moderne Bryggeri, hvis Produktion omfatter baade Lagerøl, Pilsner, Skatteklassesøl samt Hvidtøl og Skibsøl. I 1913 blev I. Chr. Fass administrerende Direktør. Formand for Bestyrelsen er Landsretssagfører S. A. Reimer. — — —

Sparekassen for Slagelse og Omegn blev startet i 1855 med Kammerherre Grevenkop-Castenschjold som Formand for Direktionen og med Lokaler paa Slagelse Raadhus. I 1903 blev den nuværende Ejendom i Bredegade bygget, og i de sidste 20—30 Aar er der stadig sket en rivende Udvikling. I 1903 var Statusbalancen ca. 3 Million Kr., i 1937 ca. 13½ Million Kr. Reservefonden var i 1903 ca. 200.000 Kr., i 1937 ca. 1.865.000 Kr.

Siden 1913 har Godsejer, Hofjærgemester Aug. V. Bech, Valbygaard pr. Slagelse, med stor Interesse varetaget Hvervet som Tilsynsraadetets Formand, og Sparekassens administrerende Direktør Alfred Hansen, der har været ansat i Sparekassen siden 1909, udnævntes i 1932 til sin nuværende Stilling. — — —

Slagelse Andels-Svineslagteri blev stiftet i 1888 med Gaardejer Hans Frandsen, Gudum, som Formand for Bestyrelsen og Martin Dessau som Direktør. Antallet af Andelshavere var ca. 850 med ca. 11.000 indtegnede



Direktør J. Mehlsen.

Slagelse Andels-Svineslagteri.

Svin. I Begyndelsen mærkede Slagteriet stærkt den haarde Konkurrence, der satte ind i disse Aar, men omkring Midten af 90'erne kom Slagteriet ind i en rolig Udvikling, som stadig er fortsat.

Den nuværende Formand er Gaardejer Simon Ellegaard, Høve pr. Dalrose, og administrerende Direktør er J. Mehlsen. — — —

Vestsjællands Margarinefabrik A/S, Slagelse, blev startet i 1927. I 1932—33 blev den fuldstændig ombygget og forsynet med de mest tidsvarende Maskiner, bl. a. Køletromle af rustfrit Staal med direkte Ekspansion. Fabrikens Kapacitet ligger nu omkring 24 Tons i Døgnet, og der fremstilles Spise- og Bagerimargarine samt Palmin. Virksomheden, der beskæftiger 18 Personer, ledes af Direktør Carl Kolind, der beklæder forskellige Tillidshverv i lokale industrielle Virksomheder. — — —

Grønvold & Schous Trælasthandel, Slagelse, blev startet i 1872 af Direktørerne Grønvold og Schou med det Formaal at drive Handel med Tømmer.

I 1877 traadte Jacob Andresen til som tredje Indehaver, men allerede i 1879 udtraadte Direktør Schou og i 1888 Direktør Grønvold, saaledes at Jacob Andresen drev Virksomheden alene til sin Død i 1903.

I 1880 købte man Slagelse Savværk, og senere har man indrettet Ramme- og Forgyldevirksomhed.

I 1903 overgik Firmaet til et Legat for Slagelse By og Nakskov, og Direktør Diderichsen, der havde været længe i Firmaet, blev Leder.

Der beskæftiges nu ca. 50 Mand, og Virksomheden spænder over et Areal paa 80.000 Kvadratalen. — — —

Naar man gaar ned over Schweizerpladsen i Slagelse, ser man straks „Casino“s store Bygningskompleks, der indeholder Provinsens største Hotel, Forlystelses- og Teateretablissement, der ejes og drives af Direktør A. N. Bagge.

Ved en Gennemgang af Etablissementet fanges Opmærksomheden af den praktiske og hyggelige Indretning, der præger alt fra Kælder til Kvist. Gennem Hovedindgangen kommer man ind i de smukke Restaurationslokaler og videre ind i den nye, moderne Bar, og ved Siden af denne er der nu indrettet en hyggelig, lille fransk Restauration med Grill. Endvidere findes der ud mod Gaden de pragtfuldste Billardsaloner, der er dekorerede af Tingberg.

Gaar man derefter ned i Kælderetagen, ser man de fuldt moderne og



„Casino“, Slagelse.

hygiejniske Køkkener, Fadebure, Vinkældre o. s. v. Endvidere forefindes der her et moderne Centralkuldeanlæg (et Mønsteranlæg, helt automatisk virkende, opstillet som det første her i Landet — af Firmaet Sabroe), samt Centralvarmeanlæg m. m.

Paa første Sal findes Selskabslokalerne: Den blaa Salon, Louis Seize-salonen og Festsalen. Endvidere har Haandværker- og Industriforeningen her haft egne Lokaler i mange Aar. Paa anden Sal ligger Hotellets Gæsteværelser, ca. 30 ialt, der dog i Slutningen af 1937 efter endt Udvidelse vil være 46. De er alle moderne indrettet med varmt og koldt Vand og enkelte med eget Bad. Der forefindes til Resten af Hotellets Gæster flere Badeværelser til fri Afbenyttelse.

Paa tredie Sal findes Værelser for Etablissementets Artister samt Personalet med egne Badeværelser, det hele indrettet smukt og hygge-

ligt. — Gennem Hotelporten kommer man ind til Teatrets smukke og monumentale Trappe. Selve Teatret, der er beliggende bagved Hotellet, er meget smukt og praktisk indrettet.

Der er 900 Pladser, og under særlige store Selskaber og Fester kan Teatersalen her sættes i Forbindelse med de omliggende Sale, saasom Landsbyen, Gildehallen o. s. v.

Ved Siden af Teatersalen, med direkte Indgang fra Gaden, ligger Landsbyen og terrasseformet over denne de to meget smukke Sale: Exnersalen og Gildehallen.

I Landsbyen bydes der hver Aften paa første Klasses moderne Dansemusik og Artistoptræden, og to Gange om Ugen holdes der her særlige store Fester for Gæsterne, hvor samtidig Hotellets idylliske Have er illu-



Kongressalen, „Casino“, Slagelse.

mineret. Det er et Festarrangement af Format i Forbindelse med hyggelige Omgivelser, der her bydes Publikum.

Gildehallen, der ligger som en Terrasse over Landsbyen, mellem denne og Hotellets pragtfulde Have, er dekoreret af Karlo Sundberg med Motiver fra Aser-Tiden. Den kan under særlige Fester adskilles som en selvstændig Sal.

Exnersalen, der ligeledes ligger terrasseformet over Landsbyen, er en smuk og hyggelig Sal, hvor der hver Aften i Forbindelse med Landsbyen rører sig et folkeligt Liv.

Gennem Landsbyens Indgang og videre forbi dennes store Garderoberr kommer man ind til Trappen, der fører op til Kongressalen. Den er sikkert en af Landets smukkeste Sale. Den spænder over et Areal paa 2500 Kvadratmeter og har i Forbindelse med sin hyggelige Balkon Plads

til ca. 2500 Mennesker. — I en Sidebygning til Hotellet, der nu er sammenbygget med Teaterkomplekset, ligger Kobberstiksalen, der er dekoreret af Tingberg.

Her forefindes endvidere Direktør Bagges pragtfulde Kobberstiksamlings, og i samme Komplex faar han her i Løbet af kort Tid indrettet eget Elektricitetsværk, der kan præstere det dobbelte af hele Komplexets største Forbrug.

Bagved hele Etablissementet, med direkte Adgang gennem Hotellets Port, findes den smukke, gamle Have med de berømte og skønne Egetræer. Der er her om Sommeren Musik og Servering, og under særlige Fester illumineres Haven, og Fyrværkerimester Petersen, Tivoli, leverer Etablissementets Fyrværkerier.

I Haven er der Plads til ca. 6000 Mennesker, og fra Gildehallen har man den pragtfuldeste Udsigt over den gamle Have med Træer og Springvand.

Casino-Komplekset, der nu omspænder et Areal paa ca. 19.000 Kvadratometer, med 1 Tønde Land bebygget Areal, blev købt af A. N. Bagge i November 1918. Han har senere tilkøbt den tilstødende Naboejendom. Efter Købet af dette Komplex har A. N. Bagge ombygget, udvidet og moderniseret alt gennem Aarene.

Teatret blev indviet den 8. Januar 1919, efter endt Restaurering, med et Ensemble fra Det kgl. Teater.

Der findes over hele Komplexet ideelle Garderobe- og Toiletforhold. — Alle Ombygninger, Restaureringer og Indretninger er foretaget af Bygmester Johannes Olsen efter A. N. Bagges egne Idéer og Forslag (efter Bygmester Olsens Udtalelser koster dette Komplex i Dag 2 $\frac{1}{4}$ Million Kroner at opføre).

Der beskæftiges fast 100 Mennesker og ved særlige Lejligheder 150. Emil Bagge er Hotellets og Ejendommens Inspektør, og Frøken Ellen Bagge leder Hotellets Kontor, Artister og Annonceafdeling.

Etablissementets Omsætning, der nu er 30—35.000 Kroner pr. Maaned og i stadig Stigning, var ved A. N. Bagges Overtagelse 36.000 Kroner om Aaret.

Under Nyindretninger maa foruden selvstændigt Elektricitetsværk, Centralkuldeanlæg, ogsaa nævnes Centralanlæg for Transmittering og Spredning af Radio og Musik.

Som det første Sted i Landet har A. N. Bagge lukket Landsbyen om Mandagen, og i Sommermaanederne bringer han med Rutebiler hele sit Personale til Stranden.

A. N. Bagge er endvidere Direktør for Apolloteatret, København, sammen med Fru Nancy Nathansen, der er Bevillingshaver og Kompagnon. Desuden er Direktør Bagge Indehaver af Firmaet M. J. Bech, Ure og Optik en gros (se Bindet om København, Side 404). — — —

Korsør.

Fra de ældste Tider og til Dato har Korsør haft størst Betydning som Overfartssted til Fyn. Byen, der har erhvervet sine Købstadsrettigheder af Erik af Pommern, har haft en Slags Befæstning (Korsør Slot), der var beliggende, hvor nu Søbatteriet findes. Disse Anlæg har dog aldrig haft nogen vigtig eller afgørende Betydning.

Selv om Byen gennem Tiderne har haft sin store Fortjeneste ved Færgesfart, har den samtidigt maattet bære Byrderne ved gratis Transport af Høffet, Tropper og Krigsmateriel.

Det, der i yngre Tid har betinget, at Korsør har faaet et Opsving, som har bragt Liv i baade Handel og Industri, er Anlægget af Vestbanen og Havnens stadige Udvikling, bl. a. som



*Jens Peter Hansen,
Borgmester.*

Følge af Dampfærgesforbindelsen til Nyborg, fast Rutesfart paa Langeland og Udførsel til Tyskland.

Byen, der nu har lige ved 10.000 Indbyggere, ligger paa begge Sider af Indløbet til Korsør Nor. Den sydlige Del, der er den



Korsør Kaadhus.

ældste, er forbundet med den nordlige Del ved Halskov Bro. Af Virksomheder i Korsør kan, foruden nedentomtalte, nævnes Korsør Marin

garinefabrik, opr. 1890 (se Bd. om Kbhvn. S. 1153—54), Vulkanværftet (1918), Cementfabrikken „Ceres“ (1897), Rederiselsk. „K“ og „Munkebjerg“ og „Th. Rasmusens Sønner“ (Kulimport). — —



Færgeløbet i Korsør.



Niels Chr. Hansen,
Købmand.

Korsør Jernstøberi & Maskinfabrik, Korsør, blev grundlagt i 1889 af Købmand Niels Chr. Hansen, der drev Virksomheden til sin Død i 1910 med Sønnerne, Valdemar Hansen og Niels Chr. Hansen, samt Driftsbestyrer Ch. Friis som Medhjælp.

Enken, Fru Maren Hansen, fortsatte derefter Forretningen med ovennævnte tre Medarbejdere, indtil hun i Aaret 1927 afgik ved Døden.

Derefter overgik Virksomheden til Aktieselskab.

Direktører for Firmaet blev Niels Chr. Hansen og Ch. Friis, og Kon-



Korsør Jernstøberi & Maskinfabrik.

sul Vald. Hansen blev Formand for Bestyrelsen. — — —

P. Jørgensen & Co., Korsør, blev grundlagt i 1867 af Konsul P. Jørgensen, der var engelsk og tysk Konsul. Formaålet var Skibsmæglervirksomhed og Dampskibsekspedition. I 1894 optog P. Jørgensen Sofus Møller og Lauritz Jepsen, der begge fra deres Ungdom havde arbejdet i Firmaet, som Kompagner.

I 1900 døde P. Jørgensen og i 1913 Sofus Møller, og Firmaet fortsattes derefter af Konsul L. Jepsen som Eneindehaver.

Firmaet har gennem Aarene vundet stor Anseelse saavel ude som hjemme, og det har arbejdet stærkt for forøget Trafik paa Korsør Havn. Det repræsenterer flere inden- og udenlandske Rederier.

I 1921 indtraadte Konsul L. Jepsens Søn, J. U. Jepsen, i Firmaet, som han efter Faderens Død i 1932 blev Eneindehaver af.

I Aaret 1934 blev han tysk Konsul og Næstformand i Provinsmæglerforeningen for Danmark. — — —

Korsør Haandværker-, Handels- og Landbobank, Korsør, blev stiftet i 1917 paa Initiativ af Fabrikant P. C. W. Groesmeyer, Sadelmagermester M. Sibbern og Sagfører Hans Vogsen.

Som administrerende Direktør ansattes Gustav Johansen, der uafbrudt

siden har været Direktør for Banken gennem dens 20-aarige Bestaaen.

Repræsentantskabets Formand er Fisker Jacob Jensen, og Bestyrelsens Formand er Købmand M. Aaby.

Bestyrelsen bestaar iøvrigt af Købmand M. Aaby, Gaardejer og Sog- neraadsformand Niels Sørensen, Fisker Jacob Jensen, Købmand N. Grez- gersen og Entreprenør Chr. Svare. — —

Dampskibsselskabet Activ A/S, Korsør, blev startet i 1929 af Konsul



*Hans Rasmusen,
Konsul.*

Hans Rasmusen, der døde i 1931, hvorefter hans Søn, Ingeniør cand. polyt. Jørgen Kruise Rasmusen har fortsat som Direktør.

Selskabets Ejendom, der ligger i Havnegade, er en meget smuk gammel Patricierbygning (bygget 1897) og ejes af Ingeniør J. K. Rasmusen. — Konsul



*Jørgen Kruise Rasmusen,
Ingeniør, cand. polyt.*

Hans Rasmusen, der var Konsul for Holland og Sverige, hørte til en gammel, anset Korsørslæggt, der har Tilknytning til hele Industri- og Handelslivet i Korsør.

Til at begynde med ejede Selskabet 3 Trampbaade: „Activ“ paa 2400 t, „Arco“ paa 3200 t og „Avance“ paa 2400 t, sidstnævnte er den eneste Baad, Selskabet for Øjeblikket ejer. — Firmaet driver Trampfart paa Nord- og Østersøen, Hvidehavet samt paa Middelhavet. — —



„Avance“, Dampskibsselskabet Activ A/S.



*K. H. Mathiesen,
Planteskoleejer.*

Mathiesens Planteskole, Korsør, blev grundlagt i 1854 af Hans Mathiesen. Ved dennes Død i 1884 overtog de to Sønner, Karl Hugo og Jens George Mathiesen, Planteskolen som Bestyrere og i 1887 som Ejere. I 1916 overtog Karl Hugo Mathiesen den som Eneindehaver. En stor Udvikling har stadig fundet Sted, og Firmaet spænder nu over 228 Tdr. Land.

Firmaet har i mange Aar haft stor Eksport saavel til det øvrige Skandinavien som til England og Randstaterne. I 1927 solgte K. H. Mathiesen Halvdelen af Planteskolen til sine tre Sønner, Hans, Axel og Gustav Mathiesen, som fra 1937 har overtaget hele Virksomheden. I 1937



En af Firmaets Marker.



En Udstilling af Firmaets Frugter.

blev Karl Mathiesen, der i Aarenes Løb har haft mange Tillidshverv, kort før sin Død Æresmedlem af Dansk Planteskoleejerforening, i hvilken han i en længere Aarrække var Bestyrelsesmedlem og Sekretær. — —

Kählers Teglværk, Korsør, blev i 1855 købt af Gustav Kähler, der omkring 1863 lod opføre en Ringovn med 12 Kamre à 16.000 Sten. I 1883 overtog hans Søn, Valdemar Kähler, Virksomheden, som han ledede til sin Død i 1918, hvorefter hans Enke drev den til 1923, da hun solgte

Teglværket til sine to Sønner, G. og V. Kähler. I Aarenes Løb er Værket stadig blevet moderniseret, saa det hele Tiden har fulgt med Udviklingen indenfor Teglværksindustrien. Den nuværende Ringovn, opført i 1912, omfatter 16 Kamre à 10.000 Sten. I 1924 er der blevet installeret fuldt moderne Kraftanlæg og et nyt



Kählers Teglværk.

Tørreanlæg. Der fremstilles især haandstrøgne Facadesten og Tagsten af slemmet Ler, og den aarlige Produktion ligger omkring 5—6 Millioner.

Der beskæftiges gennemgaaende 85 Mennesker i Virksomheden. — —

Korsør Vognmands- & Flytteforretning, Kirkepladsen 1, Korsør, blev startet i 1812 af Hans Justesen som Vognmandsforretning.

I Aarenes Løb har 5 Generationer været Indehavere af Firmaet, der er Vognmand for D. S. B.

i Korsør. — I de sidste Aar har Fru Justesen, efter at hendes Mand

var afgaaet ved Døden, drevet Virksomheden, og det er Mening, at hendes Søn, der er 17 Aar gammel, om nogle Aar skal være Indehaver af Forretningen.

Korsør Vognmands- og Flytteforretning beskæftiger i Dag 15—20 Mand.



En af Firmaets Vogne.



Transport af Benzinbeholder.

Ovenstaaende bringer vi et Par Billeder fra Firmaet. — —

V. Flakkebjerg Herred.

Herredet, hvortil Agersø, Omø og Glænø hører, grænser mod Nord til Alsted Herred, mod Øst til Ø. Flakkebjerg Herred, mod Syd til Smaalandsfarvandet og mod Vest til Store Bælt og Slagelse Herred.

Det omfatter følgende Sogne: Kirkerup, Sørbymagle, Skørpinge, Faarstrup, Gimlinge, Flakkebjerg, Ting Jellinge, Egeslevmagle, Høve, Hyllested, Haarslev, S. Bjerger, Venslev, Skelskør Købstads Landdistrikt, Tjæreby, Magleby, Ørslev, Holsteinborg, Agersø og Omø. — I Herredets sydvestlige Del ligger Købstaden Skelskør, hvortil Banen fra Dalmore fører, og hvorfra Landeveje udgaar til Næstved, Korsør, Slagelse og Sorø. —

Skelskør.

Byen ligger smukt paa begge Sider af det ganske smalle Sund, der



*Johs. Hansen,
Borgmester.*

forbinder Skelskør indre Fjord med det Nord for liggende Nor. Byen bestaar saaledes af en østlig og en vestlig Del, hvoraf sidstnævnte er den ældste. I Middelalderen var Skelskør, trods Pest og Krige, en ret anselig By. Den var Datidens vigtigste Overfartssted til Fyn, havde Kloster, besøgte ofte af Kongerne og drev — navnlig i Slutningen af Middelalderen — en ret livlig Handel med Korn og tysk Øl. Men med det 17. Aarhundredes Krig gaaer det hurtigt tilbage for Byen, og først i Midten af det 19. Aarhundrede vaagner den op til fornyet Aktivitet. Dens Indbyggerantal andrager nu med Forstaden Hesselby 3.037. Trods det, at den ikke har bevaret ret mange Bygninger fra gammel Tid, gør den dog et gammeldags, ja næsten et idyllisk Indtryk paa den Fremmede.

Foruden nedenomtalt Virksomheder kan nævnes: Bryggeriet „Sydvestsjælland“, en Oliemølle, en Fals-tagstensfabrik, en Dampmølle, en Cigar- og Tobaksfabrik, flere Maskinfabrikker og den store kendte Virksomhed „Skelskør Frugtplantage“ med Frugtsaftfabrik, der er grundlagt i 1897. — — —



Skelskør Raadhus.

Kosmorama, Algade 15, Skelskør, blev grundlagt i 1910. Siden 1920

har I. W. Danvøgg været Bevillingshaver.

Kosmorama er flere Gange blevet moderniseret, sidst da I. W. Danvøgg købte Ejendommen Algade 15 (Byens tidligere Skole), hvor desforuden



*I. W. Danvøgg,
Biografejer.*



Kosmorama, Algade 15.

K. T. A. S.s Virksomhed har til Huse. — Biografen har nu 200 Pladser, og der vises de bedste og mest lødige Film. — — —

Skelskør Vaskeri, Vestergade 10, Skelskør, blev grundlagt i 1920 som et Andelsselskab, men blev hurtigt omdannet til Aktieselskab.

I 1924 købte den nuværende Eneindehaver I. W. Danvøgg Vaskeriet



Eksterior og Interiør fra Skelskør Vaskeri.

med Bygninger, og her lod han samme Aar oprette Skelskør Badeanstalt, der har Kommunens Skolebadning. Vaskeriet har lige fra Starten haft al den kommunale Vask, og i Aarenes Løb har det stadig maattet udvides. —

Ø. Flakkebjerg Herred.

Herredets Nord- og Østgrænse er Præstø Amt, hvor Tystrup-Bavelse Sø og Susaa danner Skillelinien; mod Syd grænser det til Smaalandsfarvandet, mod Vest til V. Flakkebjerg Herred og mod Nordvest — paa en ganske kort Strækning — til Alsted Herred. Det omfatter følgende Sogne: Tystrup, Haldagerlille, Fuglebjerg, Gunderslev, Krummerup, Førsløv, Vallensved, Fuirendal, Kvislemark, Hyllinge, Fodby, Herlufsholm, Marsvede og Karrebæk.

Herredet gennemskæres fra Øst til Vest af Sydbanen og Slagelse-Næstvedbanen og i den østlige Del af Ringsted-Næstvedbanen, ligesom gode Landeveje fører fra Næstved gennem Herredet til Skelskør, Slagelse, Sorø, Ringsted og Fakse. — — —

DANMARKS AMTER OG DERES MÆND

Redigeret af
OSVALD OSVALD
under Medvirkning af Videnskabsmænd,
Fagfolk og stedlige Medarbejdere



Holbæk Amt

AKTS. HAFNIA HANDELSFORLAGET - KØBENHAVN
MCMXXXVII

Copyright 1937.

Bogtryk: K. Rosendahl, Esbjerg.

Reproduktioner: A. Hammerschmidts Clichéfabrik, Aarhus



Kalundborg Kirke.

HOLBÆK AMT.

Sjællands nordligste og største Amt dækker et Areal paa 1737 km² og har et Indbyggertal paa 123.777. Det omfatter følgende Købstæder: Holbæk, Nykøbing Sjælland og Kalundborg, samt følgende Herreder: Mersløse, Tudse, Ods med Hesselø, Skippinge med Nexelø og Sejro, Løve, Arts og Samsø med Kyholm og en Del andre ubeboede Holme.

Østgrænsen er Københavns Amt (hvor Elverdams Aa paa en Strækning af 8 km danner Skillelinien) og Issefjord. Sydgrænsen er Sorø Amt (til Dels med Halleby og Tude Aaer som Skillelinie), Nordgrænsen er Kattégat og Vestgrænsen Store Bælt. Hele Kysten er stærkt indskaaret og danner en Række Odde og Næs. Fra Tudse Herred udgaar mod Øst Tudse Næs mellem Holbæk Fjord og Lamme Fjord; mellem Issefjord og Sejrobugt skyder Odsherred sig ud mod Nord og danner mod Øst Rørvig Odde (mellem Kattégat og Sejrobugt), og endelig udgaar fra Arts Herred mod Vest Refsnæs og Asnæs, omsluttende Kalundborg Fjord.

Terrænet er stærkt kuperet, Rækker af Bakker afvekslende med sammenhængende Bakkestrøg, der danner hele Højderygge, gennemkrydser Amtet, navnlig i Midten. Øst for Tissø hæver Kløveshøj sig til 99 m, Nord for Skarrid Sø ligger Knolden, 89 m, Nord for Tissø naar Salt-



*Christen Saxild,
Amtmand, K., DM., p. p.*

tøfte Bakker en Højde af 81 m. I Ods Herred — Nord for Dragsholm — ligger Amtets højeste Punkt, Vejrhøj, 121 m. Kun omkring Lammefjorden er Terrænet helt lavt, opfyldt af Moser og Engdrag. Amtets største Søer er Tissø og Skarridsø, den sidste ligger meget smukt, helt omkranset af Skove, paa hvilke Amtet ellers ikke er særligt rigt. Af Aaer maa nævnes Sjællands næststørste, Halleby, der gennem Tissø løber ud i Storebælt.

Paa Fortidsminder er Amtet rigt. Saa langt tilbage som Bebyggelse har fundet Sted, er der gennem Oldsagsfund bragt os Underretning om hine fjerne Tiders Mennesker. Fra den yngre Stenalder findes Gravbygninger i et stort Antal, fra Bronzealderen talrige Gravhøje, og ogsaa fra Jernalderen er der gjort adskillige interessante Fund. Amtet har ligeledes været rigt paa Herregaarde, hvorom nogle bevarede Rester og en Del Ruiner fra Midaldralderen vidner. Fra den senere Tid, Renaissancetiden og Rokokkotiden findes mange velbevarede Gaarde.

Amtet gennemskæres af Nordvestbanen over Holbæk til Kalundborg. Slagelse-Vårslevbanen, Høng-Tølløsebanen, Hørve-Vårslevbanen og Ods herredbanen. Udmærkede Hovedlandeveje forbinder de tre Købstæder indbyrdes og med Omverdenen.

Vi skal nu omtale Købstæder og vigtige Stationsbyer i Amtet. — — —

Holbæk.

Paa et Bakkedrag, der skraaner ned mod den sydlige Bred af Holbæk Fjord, ligger den hyggelige og nette Søkøbstad Holbæk. Den første Gang Navnet nævnes, er i 1199 i et Gavebrev fra Biskop Absalon. Det var dog først paa Valdemar d. II's Tid, da Holbæk Slot blev anlagt, at Byen begyndte at faa nogen Betydning. Et Sortebrødre kloster stiftedes i 1275, og i Aaret 1286 erhvervede Holbæk sine første Stadsrettigheder af Erik Menved. Byen har, som de fleste andre sjællandske Købstæder, gennem Tiderne været hærget af voldsomme Brande og Ufredstider, der under Svenskekrigene bl. a. medførte Slottets Ødelæggelse og en almindelig Plyndren og Hærgen, som omtrent raserede Byen, en Tilstand, der vedvarede til Slutningen af det attende Aarhundrede, da Holbæk paa Grund af en almindelig Bedring af Handels- og



*Alfred Hansen,
Borgmester.*

Landbrugsforholdene atter begyndte at komme til Kræfter. En stærk Kornudførsel til England tog sin Begyndelse og i det efterfølgende Aarhundrede udførtes en Række store Havnearbejder og Jernbaneanlæg (Nordvestbanen



Holbæk Raadhus.

1874 og Odsherredbanen 1899). Endelig kommer den store Havneudvidelse i 1920, og Byen rummer nu en Foretagsomhed og Driftighed, der lover godt for dens Fremtid. Den har nu med Forstaden Allerup et Indbyggertal paa 12.737 og har paa sit Hovedstrøg et helt moderne Præg over sig, men Idyllerne findes endnu i Sidegaderne og i de smukke Anlæg.

Af betydelige Virksomheder kan foruden nedenomtalte nævnes: en Konservesfabrik, flere Jern- og Metalstøberier, Maskinfabrikker, Tobaksfabrikker, Bryggerier og Brændevinsbrænderier, Uldspinderier, et Savværk og en Vognfabrik. — — —

Hotaco Holbæk Tagpap & Cementvarefabrikker A/S, hvis oprindelige Start gaar helt tilbage til Aaret 1899, blev i 1919 omdannet til et Aktieselskab med Selskabets nuværende Formand, Højesteretssagfører C. L. David, og afdøde Dr. Petrus Beyer, København, som Stiftere. Administrerende Direktør for Selskabet blev den daværende Prokurist, Konsul Aage Beyer. Selskabet har gennem Aarene været præget af en stadig Udvikling og er i Dag en af Landets betydeligste Specialforretninger i Bygningsmaterialer, med Fabrikation af Tagpap, Cementvarer og Isoleringsmaterialer. Selskabets Direktion blev udvidet i 1933, idet Firmaets tidligere Prokurist E. L. Bruun, paa dette Tidspunkt indtraadte i Direktionen, samtidig med at Selskabet oprettede Kontor i København.

Foruden selve Tagpap & Cementvarefabrikationen, hvis aarlige Produktion udgør 11—12.000 Tons, der pr. Bil, Bane eller ad Søvejen leveres ud over hele Landet, har Firmaet, som nævnt, oparbejdet en betydelig Specialafdeling for Bygningsartikler, der



*Aage Beyer,
Direktør, Konsul.*



*Eskil Ley Bruun,
Direktør.*



Eksteriorer og Interiører fra Hotaco/Holbæk Tagpap- og Cementvarefabrikker A/S

foruden egen Fabrikation repræsenterer de største inden- og udenlandske Huse. I Tilknytning til Cementvarefabriken driver Selskabet Holbæk Grus-, Kalk- og Mørtelværk paa den nye Trafikhavn, og i 1932 oprettede Hotaco endvidere, som det første Firma i Landet, en særlig Afdeling for Fremstilling af patenterede Spildevandsrensningsanlæg for W. C. — og andet Husspildevand. Fabrikationen er baseret paa indkøbte Patenter fra anerkendte, udenlandske Eksperter paa Spildevandsrensningens Omraade, og Hotaco's Husrensningsanlæg: Trix-Patent-Husrensningsanlægget, HTC-Patent-Separatoren samt Trix-Fedtudskilleren og Trix-Benzinudskilleren har i de forløbne Aar vundet meget stor Udbredelse over hele Landet.

I 1934 oprettede Hotaco Salgskontor for Dansk Halmpladefabrik, Mundelstrup, og købte Aaret efter Fabriken af det landskendte Ingeniørfirma Wright, Thomsen & Kier. Efter Fabrikens Brand i Mundelstrup blev denne overflyttet til Holbæk, hvor Hotaco's nye Isotekt-Fabrik derefter opførtes paa Tagpapfabrikens Arealer.

Denne nye, moderne Fabrik for Isoleringsmaterialer fremstiller danske Halmfaltplader, som under Navnet Isotekt allerede har vundet stor Anerkendelse og er anvendt til de største moderne Jernbetonbyggerier, bl. a. kan nævnes, at Danske Ingeniørers Hus og Nationalmusæet er isoleret med Isotekt.

I Begyndelsen af 1936 optog Hotaco endnu en ny Fabrikation indenfor Isoleringsmaterialer, nemlig Verdens letteste Isoleringsmateriale Isoflex, som er en svensk Opfindelse, for hvilken Hotaco nu har Enefabrikationsretten for Danmark og Island. Isoflex fremstilles i Holbæk som dansk Arbejde. Materialet bestaar af en aluminiumsbehandlet Cellulose (Grundstoffet for Kunstsilkeindustrien), hvoraf der fremstilles tynde Folier, der korrugeres som Bølgepap og derefter svejses sammen med elektrisk Varme. Isoflex er særlig beregnet for Isolering af moderne Køletransportmidler, Lastbiler, Jernbanevogne, Skibe, Flyvemaskiner etc., idet Isoflex er særligt velegnet hertil paa Grund af den lave Vægt, der kun andrager 10—12 kg pr. m³, hvilket vil sige, at Isoflex er 13 Gange lettere end den letteste Kork. Endvidere har Hotaco Fabrikationsretten for Sjælland for et dansk Patent paa ventilerende Staldh vælvingeplader, lette, brandsikre, porøse H vælvingeplader af Slaggebeton med gennemgaaende Ventilationskanaler, som udmunder i Staldens Ydermur. Hotaco's Datterselskab, Holbæk ØTA Kompagni A/S har i Aarenes Løb vundet sig et kendt Navn, ikke alene herhjemme, men ogsaa i Udlandet. Det var det første Firma, der gjorde Produktionen af Østerskaller for Høns til en virkelig Industri, og Holbæk ØTA Kompagni er Skandinaviens største Specialfirma indenfor denne Branche. ØTA-Skallerne fremstilles paa den udtørrede Lammefjords Arealer, hvor Selskabet har moderne Fabriksanlæg. Der fremstilles og sælges aarligt ca.

7000 Tons, af hvilket Kvantum ca. Halvdelen eksporteres til Udlandet.

Selskabet beskæftiger i Sæsonen ca. 300 Mand indenfor de forskellige Afdelinger, iberegnet Skalleproduktionen paa Lammefjorden. — — —



Holbæk Løveapotek.

Holbæk Løveapotek, Holbæk, blev i 1934 overtaget af Apoteker Møller, der tidligere havde været Apoteker paa Københavns Kommunehospital og Finsens Lysinstitut og fra 1922—34 havde været i Hadsund.

Apoteket har Haandkøbsudsalg i baade Knapstrup og Mørkøv. —

Der beskæftiges tre Kandidater, fem Damer og to Karle. — — —

I 1884 overtog Konsul Carl Petersen det gamle Firma C. Hansen, hvilket han videreførte som blandet Købmandsforretning under Navnet C. Hansens Eftfl. I 1906 udskiltes Trælastafdelingen, der blev drevet som selvstændig, indtil denne Forretning i 1919 omdannedes til et Aktieselskab under det nuvæ-

rende Navn, A/S Carl Petersen, Holbæk Tømmerhandel, med Konsul Carl Petersen som Formand for Bestyrelsen. Konsulen afgik ved Døden i 1931, hvorefter Firmaet fortsattes med Konsulinde Petersen og Direktør



Ekst. fra A/S Carl Petersen, Holbæk Tømmerhandel.

Johs. Andersen i Direktionen. I 1933 købtes Aktieselskabet af Grosserer Erik Albeck, der var Indehaver af Trælagenturfirmaet Juls. Schmedes Eftfl., København. Bestyrelsen bestaar nu af Grosserer Erik Albeck, Enkefru Elna Albeck, København, og Fru Elisabeth Albeck. Den daglige Ledelse forestaas af Grosserer Erik Albeck i Forbindelse med Selskabets tidligere Direktør Johs. Andersen. Firmaet driver en omfattende Handel med Trælast og Bygningsartikler. Dets Pladser og Bygninger spænder over 2 Tdr. Land, og der beskæftiges ca. 16 Mand. — — —

Murerfirmaet A. P. Pedersen blev startet i 1900 af Murermester Peder Pedersen, Havnevej 42, Holbæk. Efter dennes Død i 1911 overtoges Firmaet af den nuværende Indehaver, Murermester A. P. Pedersen, som nu har Bopæl i Ejendommen Markedspladsen 10, Holbæk. I den første Indehavers Tid opførtes bl. a. Elektricitetsværket i Holbæk samt de



Peder Pedersen,
Muremester.

fleste større Villaer i Holbæk.

Firmaet har i den nuværende Indehavers Tid opført mange offentlige og private Bygninger, saavel i Holbæk som andre Steder, saaledes: Holbæk Amts Sygehus, de sidste 15 Aars Nybygninger paa Hol-



A. P. Pedersen,
Muremester.

bæk Amts Arbejdsanstalt, Holbæk Gasværks Nybygninger, de fleste Bygninger og Kajmure ved Holbæk nye Havn, Holbæk Amts Sparekasse, Nybygning ved Banken for Holbæk & Omegn, ved Kasernen, f. Eks. Artillerikasernen, Mandskabsbygningen, Ridehuset, Kanoneksercerhuset, den militære Administrationsbygning, endvidere større Nybygning ved Søndre Skole, Udvidelse og Ombygning ved Teknisk Skole, Posthuset i Frederiksværk, Posthuset i Ballerup, Holbæk Amts Sygehus paa Samsø; ved Kolonien Filadelfia i Dianalund: Kurhus, Nervesanatorium, Laboratoriebygning og under Opf. er en Hospitalsbygning for sindssyge Kvinder.

Paa Statsfængslet i Vridsløselille er i 1933 udført en Del større Ombygningsarbejder, endvidere er i sin Tid opført Garnissionssygehuset i Ringsted m. m. For Tiden udfører Firmaet, der ogsaa paatager sig visse Entreprenørarbejder, et større Kloakrensningsanlæg for Holbæk Kommune. — Der beskæftiges gennemgaaende 50—75 Mand Aaret rundt.

Den nuværende Indehaver har i Tidens Løb beklædt en hel Del offentlige Tillidshverv, saaledes Medlem af Ligningskommissionen fra 1918—1925, Medlem af Holbæk Byraad fra 1925—1937, Medlem af Repræsentantskabet for Holbæk Bank siden 1918, Næstformand i samme siden 1935, Vurderingsmand ved Ansættelse til Ejendomsskyld siden 1935, Vurderingsmand for Umyndiges Midler siden 1918, Vicebrandinspektør fra 1920—1936 og siden 1936 Brandinspektør. Endvidere privat: Medl. af Bestyrelsen for A/S Chr. Andersens Maskinfabrik i Holbæk, Medl. af Bestyrelsen for Husbukke Assurance Co., Vesterport, København. — — —

Kalundborg.

I Bunden af den dybe Kalundborg Fjord, paa dennes nordre Side og i Læ af den lille smalle Halvø Gisseløre, der som en Bølgebryder skyder sig mod Sydøst ud i Fjorden, ligger Søköbstaden Kalundborg meget male- risk i et Terræn, der danner et ganske lavt Bælte nede ved Fjorden, hvor Nedrebyen ligger og derefter terrasseformet hæver sig til en Højde



Fr. Andersen,
Borgmester.

af 35 m i Møllebakken. Op ad denne Skraaning til 14 m's Højde ligger Øvrebyen med den ejendommelige fem-taarnede Vor Frue Kirke (se Side 411) tronende øverst oppe og fuldstændig dominerende den hyggelige gamle By med de mange smukke, skraanende Haver.

I Øvrebyen havde Esbern Snare ladet opføre en Borg og snart efter en Kirke, og det var disse, der lagde Grunden til Kalundborgs Tilblivelse og Opkomst. I 1239 stiftedes et Graa-brødrekloster, og der fandtes to Gilder, Sct. Knuds og Sct. Gertruds.

Sine første Privilegier fik Byen i 1485 af Kong Hans. I Middelalderen var det Øvrebyen, der var den fremherskende, men gentagne voldsomme Krige og Brande hærgede den, og endelig under Svenskekrigen, da Borgen blev sprængt i Luften, fik Øvrebyen sit afgørende Knæk, og Nedrebyen, hvis Ligeret var blevet anerkendt i 1650, indtog dens Plads som førende. Nedrebyens umiddelbare Beliggenhed ved Vandet gjorde den til Handelsby, og i Slutningen af det 17. Aarhundrede drev den stor Handel paa Vest- og Sydeuropaa og senere paa Norge. Ogsaa som Overfartsby til Jylland gjorde Byen gode Forretninger. Efter en ret alvorlig Nedgangsperiode i det 19. Aarhundrede gik det paany fremad, navnlig takket være de nye Jernbanelæg og de stedse forbedrede Havneforhold, og Byen fremtræder nu som en meget driftig Handelsstad, der dog rummer



Kalundborg Raadhus.

ikke saa faa gamle Stræder og Smøger med mange smukke, maleriske Bygninger. Med Forstæderne Sct. Jørgensbjerg og Rynkevang har Kalundborg nu 7.617 Indbyggere. Blandt betydende Virksomheder kan, foruden nedennomtalte, nævnes: en Læderfabrik, en Tobaksfabrik, et Bryggeri, flere Maskinfabrikker og Baadebyggerier. — — —

Firmaet S. P. Jensen & Co. blev oprettet i Aaret 1809 af Elias Israel Roskilde og omfattede Handel med næsten alt: Klædevarer, Hørkram, Kolonial, Kul, Trælast og Korn samt Brændevinsbrænderi.

E. I. Roskilde drev Forretningen til 1872, hvorefter den blev overdraget til Købmand C. Michaelsen. Tidens Udvikling maatte følges, og ved Mejeriernes Oprettelse optog Michaelsen Smørforretning og havde i mange Aar en betydelig Eksportforretning heri, ligesom Foderstofimport

ten optoges. Denne Forandring medførte, at Manufakturafdelingen udskiltes som en særlig Forretning, og lidt senere blev Kolonial- og Hørkramafdelingen ligeledes en Forretning for sig selv. Firmaet omfattede derefter: Korn, Foderstoffer og Trælast samt Smørekspert, hvilken sidste Branche bortfaldt i 1892.

I 1896 afgik Købmand C. Michaelsen ved Døden, og Firmaet overtoges derefter af Carøe & Co., København, med S. P. Jensen som Leder. — I 1902 sammensluttedes Firmaets en gros Forretning med Coldings og F. Ditlevsens Forretning til Importkompagniet, medens S. P. Jensen fortsatte som Leder af C. Michaelsens Eftf. A S. — I 1908 købte S. P. Jensen Ejendommen og Aktieselskabet, som han fortsatte til 1918, da Carøe & Co. indtraadte som Kompagnon i Firmaet S. P. Jensen & Co., der overtog Importkompagniets Forretning i dansk Korn. S. P. Jensen & Co. driver en betydelig Forretning i Korn, Foderstoffer, Trælast og Kunstgødning. — — —

Ford Depotet, Skt. Jørgensbjerg 37, Kalundborg, blev grundlagt i



S. P. Jensen,
Købmand.



Grosserer S. Gjerum.



Eksterior fra Firmaet.

1928 af Grosserer S. Gjerum som autoriseret Fordforhandler samt som Automobilværksted. I 1936—37 blev der bygget nye Værkstedsbygninger, og Firmaet, der stadig er i Udvikling, beskæftiger nu 12 Mand. — — —



Værkstedsbygningerne.



C. D. Musaeus,
Direktør.

A/S Importkompagniet, Kalundborg, blev grundlagt i 1902 af Konsul P. Colding med flere.

Selskabet blev indtil 1916 ledet af Direktør N. K. Poulsen.

Gennem Aarene har Firmaet gennemgaaet en stadig Udvikling, og ved Havnen har det egen Kornsilø, Kulkran og Lagerbygninger samt Foderblandingsfabrik.

Virksomheden har endvidere flere Pakhuse rundt om i Byen.

I 1916 blev C. D. Musaeus Direktør for Selskabet. — Han er i Besiddelse af adskillige Tillidshverv og er blandt



Firmaets Bygninger ved Havnen.

andet Medlem af Byraadet og Vicekonsul for Sverige. — — —

Det sjællandske Frøavlskompani, Kalundborg, blev grundlagt i 1913 med Guldborg Hansen som Direktør.

I 1919 kom Landbrugskandidat Hans Mortensen ind i Firmaet, og siden 1932 har han været Direktør og Eneindehaver.

Firmaet har Kontraktavl med Frø paa ca. 3000 Td. Land spredt rundt om paa Sjælland og Lolland-Falster.



Frørenseriet.

Forretningen eksporterer Frø over hele Verden og har eget Frørenseri. Firmaets Speciale er Græs, Kløver og Røefrø. — — —

Grosserer J. Hagemann Petersen, Kalundborg, grundlagde i 1932 sit Firma med Smøreolie en gros til Skibsfarten.

J. Hagemann Petersen har gennem Aarene arbejdet sin Forretning stærkt frem, og han har nu 26 Agenturer, der er spredt ud over hele Landet.

Virksomheden har til Huse i Grand Hotel i Kalundborg, og Lagerpladsen er i Adelgade Nr. 30.

Firmaets Specialer er Smøreolie og Petroleum. — — —

Biografteatret, „Biografen“, Skibbrogade Nr. 52, Kalundborg, er opført ca. 1904 af Rentier E. Schutt.

Det overtoges i 1921 af den nuværende Ejer, Direktør Carl Munk Dyhrberg, der da var Ejendomsægler i U. S. A.

I 1933 ombyggede han Ejendommen, der nu indeholder et fuldt moderne Tone- og Talefilmsteater med ca. 300 magelige Siddepladser.



Carl Munk Dyhrberg,
Direktor.



„Biografen“,
Facaden.

Der forevises Film fra Paramount, Gloria, Fox, Nordisk Tonefilm og Teatrenes Filmskontor.

Der beskæftiges ialt otte Personer i Biografteatret. — — —

A S Gottschalck & Tillge, Skibbrogade 31, Kalundborg, blev grundlagt i Aaret 1891 af Chr. Gottschalck, der ledede Firmaet indtil 1932, da hans Søn, K. W. Gottschalck, overtog Ledelsen.

Chr. Gottschalck er nu Formand for Bestyrelsen.

Firmaet forhandler alt indenfor Kolonial en gros.

Siden 1932 har K. W. Gottschalck endvidere bestyret Depotet for Det Forenede Olie Kompagni A S, København. — — —



Chr. Gottschalck,
Formand.



J. Hagemann Petersen,
Grosserer.



*Chr. Petersen,
Direktør.*

Kinograf-Teatret, Kordilgade 41, Kalundborg, er siden 1918 blevet drevet af Chr. Petersen paa egen Bevilling.

Biografen er hyggeligt og moderne indrettet, og der er 200 Siddepladser. Direktør

Chr. Petersen har gennem Aarene gjort meget for sit Publikum og spillet baade lodige og moderne Film. ---



*Kinograf-Teatret,
Kordilgade 41.*



*K. Ludewig,
Direktør.*

Hotel Postgaarden, Kalundborg, blev oprindeligt grundlagt som kgl. privilegeret Kro.

Den er blevet ombygget i Aaret 1898.

I 1931 overtog Direktør K. Ludewig Kroen, der blev Hotel.



*Hotel Postgaardens
Festsal.*

Siden Overtagelsen har han moderniseret det indvendigt, saa det nu i alle Retninger fremtræder som et moderne og tidssvarende Hotel.

Det har 21 Værelser, og der beskæftiges 20 Mennesker.

Hotel Postgaarden er Byens førende Hotel.

I Hotellets Bygning har Kalundborg Teater sit Domicil.



Hotel Postgaarden.



*A. Valentin,
Grundlægger.*

I Aaret 1895 overtog A. Valentin en Læderfabrik efter Garvermester N. J. Lund. I 1913 overtog Sønnen, Konsul Chr. Valentin, Virksomheden, der i 1915 blev betydeligt udvidet ved Opførelse af store nye Fabriksbygninger og i 1928 blev omdannet til Ak-



*Chr. Valentin,
Konsul.*

tieselskab. I 1937 solgte A/S Chr. Valentin Fabrikken, efter at den samme Aar var nedbrændt, til A/S Kalundborg Læderfabrik.

A S Chr. Valentin fører Forretningen med Læder samt Huder og Skind en gros videre i den Aktieselskabet tilhørende Forretningsejendom paa Sct. Jørgensbjerg i Kalundborg. — — —



*A/S Chr. Valentins Ejendom,
Sct. Jørgensbjerg, Kalundborg.*

Nykøbing Sjælland.

Paa en Skraaning ned mod det inderste af Nykøbing Bugt ligger den lille Søkøbstad Nykøbing Sjælland.

Den nævnes tidligt i Middelalderen, bl. a. som Basis for et rigt Sildefiskeri. Hvornaar den er ophøjet til Købstad vides ikke, og den har aldrig undergaaet nogen synderlig stærk Udvikling, heller ikke da den i nyere Tid fik baade en ret god Havn og en Jernbane gennem sit ret begrænsede og ringe Opland. Men den ligger i en ejendommelig, naturskøn Egn, der synes at have alle Betingelser for at lokke Turister til at aflægge et Besøg.



C. C. Jensen.
Borgmester.

Byen, der har 4.117 Indbyggere, gør et tiltalende og hyggeligt Indtryk, selvom den er næsten blotet for gamle Bygninger, idet voldsomme Brande har udslettet de fleste af disse.

Af Virksomheder kan nævnes: et Bryggeri, en Garnfabrik, en Mineralvandsfabrik, et Savværk og flere Maskinværksteder. — — —



Nykøbing Sjælland Raadhus.

Fem km Nordøst for Nykøbing Sjælland ligger Rørvig Kro, der i 1922 blev overtaget af Restaurator

K. J. Larsen. Der er 18 Værelser paa Kroen, og om Sommeren er de alle optaget. Om Vinteren bliver Dansestraden væsentligt brugt til Selskaber, men om Sommeren til de mange Gæster, der er der hver Aften. Køkkenet tilfredsstiller enhver Smag. Der beskæftiges 20 Mand paa Kroen. — — —



Rørvig Kro, Toldbodvejen.

Nedennævnte Stationsbyer er nogle af de største og mest betydningsfulde i Holbæk Amt.

Jyderup.

Jyderup, der ligger paa Nordvestbanen, omgivet af Skov og i umiddelbar Nærhed af den smukke Skarrid Sø, er den største og har nu 1.307 Indbyggere.

Af Virksomheder kan nævnes: et Bryggeri, en Cementfabrik, en Oliefabrik, en Maskinfabrik og en Sprængstoffabrik. — — —

De efternævnte Stationsbyer: Høng, Gørlev og Ruds-Vedby ligger alle i Løve Herred.

Høng.

Høng, der har 1.177 Indbyggere, har baade Højskole og Lanbrugsskole og er Knudepunktet for Slagelse-Vørslev Banen og Høng-Tølløse Banen. Den har en Vindmotorfabrik, et Bogtrykkeri, en Stolefabrik og en Maskinfabrik. —

A/S Bagermestrenes Iscreamfabrik, Høng, blev grundlagt i 1934 i Høng, hvor den stadig har til Huse i egne moderne Bygninger. Fabrikken fremstiller „Coba“ Is.

Virksomheden, der beskæftiger ca. 50 Mennesker, ledes af Direktør, Bagermester Christensen. — — —

Gørlev.

Gørlev, der er Station paa Slagelse-Vørslev Banen, har ca. 1.000 Indbyggere.

Foruden den store kendte Sukkerfabrik, „Gørlev Sukkerfabrik“, findes der en Række industrielle Virksomheder, bl. a. et Savværk, en Maskinfabrik og en Cementfabrik. —

Gørlev Apotek, Gørlev, ligger paa Østerled ved Jernbanen Slagelse-Kalundborg. Det er oprettet i 1907, og den første Bevillingshaver fik til lige Tilladelse til at oprette et Hjælpeapotek, beliggende i Ruds-Vedby, men dette blev selvstændigt i 1915. — — —

Ruds-Vedby.

Ruds-Vedby, der er Station paa Høng-Tølløse Banen, er en lille driftig By paa ca. 700 Indbyggere og med flere store Virksomheder, blandt andet Herregaardsmejeriet „Treklover“, et stort Teglværk, et Bryggeri, flere Maskinfabriker og Vognfabriker. —



Fr. Valdemar Jacobsen,
Apoteker.

Ruds-Vedby Apotek, der har en meget central Beliggenhed i Ruds-Vedby, blev i Aaret 1928 overtaget af Apoteker Fr. Valdemar Jacobsen.

Denne havde været Discipel og Medhjælper paa Køge Apotek i 6 Aar, Kandidat paa Tarm Apotek (et Aar), paa Køge Apotek (tyve Aar), paa Hvalsø Apotek (halvandet Aar) og paa Havdrup Apotek (ni Aar).

Apoteket har Haandkøbsudsalg i Høng, Ørslev, Skellebjerg, Dianalund, Buerup og Munke Bjergby.

Det har desuden Leverancen til den distri-
buerende Læge i Høng samt hvert andet Aar til Lægen i Dianalund.

Ruds-Vedby Apotek, der har til Huse i en smuk Villa, ledes stadig



Ruds-Vedby Apotek.

af Apoteker Fr. Valdemar Jacobsen. Der beskæftiges en Kandidat. — — —

DANMARKS AMTER OG DERES MÆND

Redigeret af
OSVALD OSVALD

under Medvirkning af Videnskabsmænd,
Fagfolk og stedlige Medarbejdere



Maribo Amt

AKTS. HAFNIA HANDELSFORLAGET - KØBENHAVN
MCMXXXVII

Copyright 1957.

Bogtryk: K. Rosendahl, Esbjerg.

Reproduktioner: A. Hammerschmidts Clichéfabrik, Aarhus



Aalholm Slot.

MARIBO AMT

Maribo Amt, der dækker et Areal paa 1792 km² og har et Indbyggertal paa 135.017, omfatter foruden Hovedøerne Lolland og Falster en Del større og mindre Øer, hvoraf vi nævner de største: Fejø, Skalø, Fæmø, Askø, Vejro og Raagø, alle i Smaalandsfarvandet; endvidere Enehøjeø, Vejlø og Slotø i Nakskov Fjord.

De omgivende Farvande er mod Nordvest Grønsund, der skiller Falster fra Møen, og Storstrømmen, der skiller Sjælland fra Falster; mod Nordvest omgiver Smaalandsfarvandet Lolland; Vestgrænsen er Lange-landsbæltet, Syd- og Østgrænsen er Østersøen, Guldborgsund er Skille-linien mellem Lolland og Falster.

Amtet er inddelt i følgende Herreder: Falsters Nørre- og Sønder- Herred, Musse, Fuglse, Lollands Sønder- og Nørre-Herred.

I Falsters Nørre-Herred ligger Købstaden Stubbekøbing, og i Falsters Sønder-Herred Købstaden Nykøbing Falster. Musse Herred har ikke mindre end 3 Købstæder: Saxkøbing, Maribo og Nysted. I Fuglse Herred ligger Rødby, og i Lollands Nørre-Herred ligger Nakskov.

Terrænet er for en stor Del paa begge Øer meget fladt, særligt paa Lolland, hvorfor lange Kyststrækninger, navnlig mod Syd, maa beskyttes af Diger. Det højeste Punkt i den østlige Del af Lolland er 13 m, og



*N. Trolle Friis, K^{2.},
DM., p. p., Stiftamtmand.*

i den vestlige Del naar Bavnehøj ved Birket en Højde af 30 m. Paa Falster er det højeste Punkt Bavnehøj, 43,5 m, i Nørre Vedby Sogn. Fra Midten af Øen, i en Højde af 23,5 m, skraaner Terrænet ud mod Kysten og falder sine Steder ganske brat af mod de lave Strækninger langs Vandløbene.

Af Søer og Vandløb, hvoraf de fleste dog er ret ubetydelige, skal nævnes Maribo- og Røgbølle Sø (eller Alsø) midt paa Lolland samt Halsted Aa og Ryde Aa, der begge løber ud i Nakskov Fjord.

Jævnt fordelt over den nordlige Halvdel af begge Øer findes en Del Skov, ligesom man bemærker de talrige Pileplantninger langs Veje og Markskel. Karakteristisk for hele Amtet er den Mængde gamle og interessante Herresæder, der findes overalt.

Foruden Sydbanen, der gennemskærer Falster fra Nord til Syd, løber gennem Øens nordøstlige Del Stubbekøbing-Nykøbing Falster-Nysted Banen. Alle Lollands Købstæder er forbundne ved et tæt Bane- og Landevejsnet.

Af Fortidsminder findes i de store Skaldynger fra den ældre Stenalder betydelige Vidnesbyrd om samlet Bebyggelse. Om den yngre Stenalder taler de ret talrige Stengrave og Gravhøje, Dysser og Jættestuer. Fra Bronze- og Jernalderen kan man gennem Fund spore en livlig Handelsforbindelse med Landene hinsides Østersøen.

Af Middelalderens Klosterbygninger findes intet tilbage, og i Byerne findes næsten ingen gamle Huse. — — —

Nykøbing Falster.

Midtvejs paa Vestkysten af Falster, jævnt skraanende ud mod det 600 m brede Guldborgsund og smukt kranset af Skov, ligger Købstaden Nykøbing Falster. Som Tilfældet har været med saa mange andre danske Købstæder, at deres Opkomst skyldes Anlægget af en Borg, saaledes ogsaa med Nykøbing Falster. I det 12. Aarhundrede blev den befæstede Borg anlagt til Beskyttelse af Angreb fra Venderne, der gennem Tiderne havde hærget slemt, baade paa Lolland og Falster. Iøvrigt kender man ikke meget til Byens og Slottets Historie op gennem Middelalderen, ja man ved end ikke, hvornaar



*H. P. Jensen,
Borgmester.*

Nykøbing Falster erhvervede sine Købstadsrettigheder, som i 1560 blev bekræftet af Frederik II.

I 1419 stiftede Erik af Pommern et Graabrødrekloster, hvis Kirke i 1532 overgik til Sognekirke i Stedet for Vor Frue Kirke, som man mener blev afbrændt under Grevens Fejde. Nykøbing Falster har været Skueplads for en Del Fredsforhandlinger og Forlig, og Kongerne gæstede tit Byen, bl. a. for at deltage i de rige Jagter, der afholdtes paa Falster. Alt dette bidrog til Byens Opkomst og Udvikling, men da Slottet, ved Enkedronning Sophies Død i 1631, ophørte at være Enkesæde, begyndte en Tilbagegang, som i Forbindelse med det 17. Aarhundredes Krige bragte saadanne Tab, at den ikke forvandt dem før i Slutningen af det 19. Aarhundrede, da den nye handlekraftige Tid kendetegnes ved Havneforbedringer, Jernbaneanlæg og Broforbindelse med Lolland.

Blandt gamle Huse hører til de mest kendte Tsar Peters Hus, ogsaa kaldet „Det skæve Hjørne“, den smukke Bindingsværksbygning paa Hjørnet af Langgade og Færgestræde (fra Slutningen af det 17. Aarhundrede).

Hovedstaden paa Falster med Forstæderne Kraghale og Brohuse har nu et Indbyggertal paa 15.117 og er i rivende Udvikling, ikke alene paa det handelsmæssige Omraade, men ogsaa hvor det drejer sig om Industri og Haandværk, en Udvikling, der ikke mindst skyldes Byens driftige og initiativrige Borgmester, der foruden Varetagelsen af sine andre talrige Tillidshverv ogsaa har været Medlem af Rigsretten i 1925.



Tsar Peters Hus.



Nykøbing Falsters Raadhus.

Af Virksomheder kan, foruden nedenomtalte, nævnes: Maskinfabrikken Bruunshaab, Andels Svin slagteriet (grdl. 1889), Dansk Madras Co., E. Nobel's Tobaksfabrik (grdl. 1835), en Mælkekondenseringsanstalt, flere Mejerier, Falsters Margarinefabrik, et Bryggeri og et Teglværk. — — —



Tage Aarslew-Jensen,
Direktor.

Grunden til Nykø-
bing F. Bygningsmate-
rialforretning og Stø-
begodslager blev lagt
omkring 1840, da Mu-
rermester H. A. Jen-
sen oprettede et Kalk-
brænderi paa Nørrebro
i Nykøbing Falster.

Senere udvidede Mu-
rermester Jensen sin
Virksomhed til ogsaa



Georg Aarslew-Jensen.
Direktor.

at omfatte Teglværksdrift. Ca. 1880 indtraadte hans Sønner, C. Aarslew
Jensen og Arkitekt H. A. Jensen, i Ledelsen af Teglværket, som de nog-
le Aar senere overtog for egen Regning og drev sammen med Hanemose
Teglværk. I 1933 overtog C. Aarslew Jensen for egen Regning Firmaet,
som han stadigt ud-
videde, godt hjul-
pet dermed af sine
to Sønner, Georg
og Tage Aarslew-
Jensen.

C. Aarslew = Jen-
sen døde i 1935,
hvorefter Firmaet
overgik til Aktie-
selskab under Nav-
net A/S C. Aarslew-Jensen, med Georg og Tage Aarslew-Jensen som le-
dende Direktører. — — —



Nykøbing F. Teglværk.

A/S Dansk Engelsk Benzin & Petroleum's Co.s Afdeling, Nykøbing F.,
blev oprettet i 1918. Afdelingens Leder dengang, Grosserer A. van Deden,
begyndte Salget under meget beskedne Former, men det stadigt stigende Forbrug af Benzin,
Smøreolier, Petroleum og Brændselolier i For-
bindelse med et maalbevidst Arbejde gjorde
snart Virksomheden til en betydelig Forret-
ning. I 1927 tiltraadte Grosserer A. M. Gun-
dersen som Disponent, og i Samarbejde med
A. van Deden ledede han Afdelingen indtil
sidstnævntes Død i 1932, hvorefter han over-
tog Ledelsen alene. Det stadigt stigende Salg
af „Shell“ Produkterne har i Aaret 1937 gjort
det nødvendigt, at man bygger et stort moderne



A. M. Gundersen,
Grosserer.

Tankanlæg paa Havnepladsen, saaledes at man i Fremtiden kan tilføre Lageret større Partier i Tankskib. Herfra vil Fordelingen af Salget foregaa i Afdelingens Autotankvogne til de kendte gule Benzinstandere samt større Industrier og Landbrug paa Falster og Østlolland. Virksomheden beskæftiger 5 Personer. — —

Brugsforeningen, A. m. b. A., Østergade 15, blev grundlagt i 1869



*Axel Hansen,
Formand.*

under meget smaa Forhold, men har været i stadig Fremgang og er blevet udsalget adskillige Gange.

Omsætningen sidste Aar var 465.000,00 Kr., og Brugsforeningen,



*Brugsforeningens Udsalg,
Østergade.*

der nu har 2 Udsalg, beskæftiger 16 Mand. Bestyrelsens Formand er Axel Hansen.



Brugsforeningens Udsalg paa Gaabensevej.

Han er desuden Medlem af Byraadet (siden Aar 1921), Formand for det sociale Udsalg, Næstformand i den statsanerkendte Sygekasse og Formand for Arbejdernes Forsamlingsbygning.

— — —

Fotograf Sk. Kjelgaard, Nykøbing Falster, overtog i 1924 en fotografisk Anstalt, der var grundlagt i 1907 af Oskar Johansen.

Fotograf Kjelgaard lod den forandre og modernisere med nye Apparater m. m. Han foretager al Slags Fotografering, saavel inden- som uden- dørs, Fremkaldning, Kopiering o. s. v. — —

A S Dampmøllen i Nykjøbing p. F. blev grundlagt 1856 af afdøde Justitsraad Frisenette. I 1882 blev den overdraget til Grosserer Evald Thielsen og Direktør M. N. Bay. To Aar senere blev Dampmøllen ombygget efter Datidens Krav. Ved Direktør Thielsens Ansættelse som Direktør for Københavns Frihavn overtoges Dampmøllen af M. N. Bay som Enein-



Dampmøllen i Nykøbing p. F.

dehaver. I 1906 omdannedes Virksomheden til Aktieselskab. Dir. M. N. Bay fortsatte som Leder indtil 1916, fra 1911 med A. V. Jochimsen som Meddirektør. I 1923—24 omdannedes Dampmøllen paany, og i 1930 opførtes Siloanlæg til 1800 Tons Korn. Dampmøllen maler 800 Tdr. Korn i Døgnet. I 1931 fratraadte Direktør Jo-

chimsen, og Ledelsen overgik til Direktør H. V. Hintze. I 1934—35 blev Dampmøllen fuldstændig moderniseret. — — —

Missionshotellet, Tværgade 3, Nykøbing Falster, blev grundlagt i

1906 som Høj- skolehotel. Aar 1930 blev Ho- tellet overtaget af Hotelejer Fr. Carl Frederiksen, der forandrede det til Missions- hotel og foretog en betydelig Ud- videlse. Hotellet har nu 40 Væ- relser, og det er



Fr. Carl Frederiksen, Hotelejer.



Missionshotellet, Tværgade.

fuldt moderne indrettet med varmt og koldt Vand, Telefon m. m. paa alle Værelser, og desuden hører der til flere af Værelserne privat

Bad. Der be- skæftiges nu 15 Personer paa Hotellet. Direktør Fr. Carl Frede- riksen har væ- ret inden for Faget i 23 Aar, i det meste af Tiden paa Missionshotel- ler i Køben- havn. — — —



Interiør fra Missionshotellet.

Autoforhandler Aage Clausen, Brogade, Nykøbing Falster, købte i 1930 sin Automobil-Reparationsvirksomhed. Han begyndte dengang med kun een Mand, men paa Grund af hans store Energi fik han hurtigt udvidet sin Forretning, og han har flere Gange maattet ombygge Ejendommen, der tilhører ham selv.

Autoforhandler Clausen har faaet installeret „Shell“ Tank, og han har Eneforhandlingen af „Adler“ for Falster og Øst-Lolland.

I 1937 er Forretningen blevet udvidet med et Udstillings-Lokale. — — —

Nykøbing Falsters Stenhuggeri blev startet i 1935 under ret beskedne Former af Stenhuggermester Børge Schiøler, der havde været Værkfører i sin Fader



*Børge Schiøler,
Stenhuggermester.*

I. F. Schiøler's Forretning i Maribo. Her har han ledet større Arbejder og bl. a. tegnet Sarkofagen til Grev Knuth, Grev Rabens Ligesten, Mindestenen for



*Interiør fra Nykøbing
Falsters Stenhuggeri.*

Grev Raben i Aalholm Park samt mange andre Arbejder. Forretningen om-



Nykøbing Falsters Stenhuggeri.

fatter nu Stenhuggeri, Monumenter og Marmor samt Facadebeklædning, og der beskæftiges ialt 7 Mand. Firmaet har for Tiden under Arbejdet Gravmælet over den afdøde Kammerherre J. F. Tesdorpf, Orupgaard. — —



W. Petersen,
Bageribestyrer.

Nykøbing Falsters Aktiebageri blev grundlagt i Aaret 1889 under ret smaa Forhold, men har stadigt haft Fremgang, saaledes at det er blevet udvidet adskillige Gange, og det staar nu i 1937 atter overfor en stor Ombygning.

Bageribestyrer W. Petersen har været beskæftiget i 9 Aar som Svend, før han i Aaret 1937 tiltraadte Stillingen som Bestyrer af Bageriet.

Bageribestyrer Petersen er i Bestyrelsen for Nykøbing Brugsforening. — — —

Sukkerfabrikken „Nykøbing“, Limiteret, Nykøbing Falster, er et Selskab med begrænset Ansvar. Det blev stiftet i 1884 paa Initiativ af Gehejmeraad Edv. Tesdorpf, Ourupgaard, og han var ogsaa Selskabets første Formand. Efter hans Død blev Sønnen, Kammerherre Fr. Tesdorpf, som var Medlem af Fabrikkens Repræsentantskab fra Selskabets Stiftelse, Formand og fungerede som saadan indtil sin Død i 1937. Nuværende Formand er Folketingsmand, Proprietær Victor Larsen, Steffensminde. Fabrikken er gennem Aarene ombygget og udvidet, saaledes at den fra i Aaret 1885 at oparbejde 2500 Dobbel-Centner Roer pr. Døgn nu oparbejder 22.000 pr. Døgn. Der beskæftiges under Kampagnen om Efteraaret ca. 500 Mand og den øvrige Tid 80—100. Direktør er Jakob E. Tommerup. — — —



Jakob E. Tommerup,
Direktør.



Sukkerfabrikken „Nykøbing“.



Lars Nielsen,
Grundlæggeren.



I. L. Nielsen,
Bødker.

udvidet og de første Maskiner anskaffedes. I 1899 nedbrændte hele Fabrik-



E. Nielsen,
Medindehaver.



Chr. Christensen,
Bødker.

I. Niensens Bødke-
ri & Træskæreri, Fri-
segade 31, Nykøbing
Falster, blev grund-
lagt i 1875 af Lars
Nielsen, der begyndte
under meget beskedne
Forhold. Virksomhe-
den blev saaledes i Be-
gyndelsen kun drevet
som Haandbødkeri,
men i 1888 blev den

mussen, i 1926 døde Lars Nielsen, og i 1936 udtraadte N. P. Nielsen af
Interessentselskabet. I 1927 købtes et Nabo-Savværk, „Fuglsang Savværk“.

Firmaet, der har Lagerplads flere Steder rundt i Byen, er i stadig



Savværket, Frisegade 31.



Luftbillede af „Fuglsang Savværk“. Interior fra Savværket i Frisegade.

Fremgang, og Virksomheden beskæftiger nu 50 Mennesker. — — —

Østerbro Apotek, Nykøbing Falster, blev i 1937 overtaget af Apoteker Holger Erik Pyndt.

Denne var efter endt Studie kommet til Nykøbing Falster, hvor han begyndte som Farmaceut og senere virkede som Bestyrer paa Svaneapoteket, indtil han i 1937 fik Bevilling. Apoteker Pyndt er samtidigt Medicinal Revisor for Maribo Amts Landbostandens Sygekasse. — — —

„Allin“'s fotografiske Anstalt, Langsgade 7, Nykøbing Falster, blev oprettet i Aarhus.

Her havde den til Huse til 1920, hvorefter den flyttede til Nykøbing Falster til sin nuværende Adresse, idet Fotograf J. Allin overtog Fotograf Varnaas Virksomhed.

Fotograf Allin lod den fuldstændig forandre og modernisere, saaledes at den nu fremtræder som en fuldt moderne fotografisk Anstalt. Hosstaaende Billede viser Firmaets Indgang. — — —



Eksterior fra „Allin“.

Leo Henriksens Møbelforretning, som blev grundlagt af W. Clausen i Begyndelsen af det 19. Aarhundrede, er Stiftets største.



Leo Henriksen,
Møbelhandler.

Efter at Leo Henriksen har overtaget Forretningen, er den i stadig Fremgang, og Om sætningen gaar stadigt i Vejret. Forretningen strækker sig over seks store Lokaler, fra Kælderen til Kvist.

Firmaet leverer Møbler over hele Landet og har desuden Leverancer til Norge, Sverige og England.

Leo Henriksen faar sine Møbler fra store velkendte Møbefabrikker, men de fleste Møb-



Eksterior fra Leo Henriksens Mobelforretning.

ler, han bestiller, er efter egne Tegninger. Til Forretningen hører moderne Polstreværksted og Møbelsnedkeri, som beskæftiger 15—16 Mand. —



Interior fra Leo Henriksens Mobelforretning.

Stubbekøbing.

Paa Nordkysten af Falster — lige overfor Bogø — ligger Falsters ældste Købstad, Stubbekøbing, der i 1354 fik sine første Privilegier.



A. Christensen,
Borgmester.

I det 16. Aarhundrede var Byen større end Nykøbing F. og drev en ret betydelig Handel paa Holland og England, men saa begyndte det at gaa tilbage for Byen. Talrige Bran-



Raadhuset i
Stubbekøbing.

de og Stormfloden i 1625 voldte stor Skade, og Havnen begyndte at tilsandse. Hertil kom saa Svenskernes Huscren i 1659 og 1660. I 1672 havde Byen kun 511 Indbyggere, og da Havnen i det 18. Aarhundrede blev helt ubrugelig, dalede Indbyggertallet til 484. Først i det 19. Aarhundrede begynder en jævn Fremgang, som fortsætter ind i det 20. Aarhundrede. Nye Havneanlæg finder Sted Gang paa Gang, og Stubbekøbing fremtræder i Dag som en lille driftig By med 2.179 Indbyggere.

Af Virksomheder kan nævnes et Skibsbyggeri (grdl. 1899), A. C. Rasmussen & Co.s Jernstøberi og Maskinfabrik (1836), en Gasmaalerfabrik (1863), et Kalkbrænderi, en Lervarefabrik og en Cementvarefabrik. — — —

Saxkøbing.

I Bunden af den 4 km lange smalle Del af Saxkøbing Fjord, der —

fra Oreby Gaard — i sydøstlig Retning skærer sig ind i Landet, ligger Saxkøbing, der Aar 1270 nævnes som Købstad, selvom dens ældste kendte Pri-



P. Kirkegaard,
Borgmester.



Raadhuset i
Saxkøbing.

villegier — der blev stadfæstede og udvidede mange Gange siden — først skriver sig fra Aaret 1520. Til trods for at Besejlingen af Sækkøbing Fjord gennem Tiderne har været meget vanskelig, hævdes det dog, at der i gamle Dage har været Sejlads ogsaa ad Fjordens Fortsættelse Syd for Byen, nemlig ad Sækkøbing og Flinte Aær, der udmunder i



Oreby Gaard.

Guldborg Sund. Først i det 19. og 20. Aarhundrede er Besejlingsforholdene af Fjorden blevet tilfredsstillende, hvortil Anlægget af den store Sukkerfabrik, der tilhører De danske Sukkerfabrikker, har været i høj Grad medvirkende. Byen, der har været haardt plaget af Brande i det 18. Aarhundrede, gør et net og nybygget Indtryk og har nu med Forstaden Rørbæk et Indbyggertal paa 3.322. Af Virksomheder kan nævnes et Dampsavværk, et Kalkbrænderi, en Ostefabrik, et Garveri, en Mineralfabrik, et Skibsværft og et Farveri. — — —

Fra 1. Januar 1934 forpagtede Brødrene Larsen Sækkøbing Savværk af Hardenberg Gods, der kort forinden havde købt det af I/S Sækkøbing Savværk. Fra 1. Januar 1937 blev Savværket igen omdannet til Interessentskab med Hardenberg Gods og Brødrene Larsen som eneste Indehavere, og med Brødrene Larsen som Driftsledere. Indtil 1934 blev Virksomheden udelukkende drevet som almindeligt Savværk, og der fremstilledes hovedsageligt Dritteltræ. Virksomheden er siden dengang gaaet over til



Sækkøbing Savværk.



Eksterior fra Saxkjøbing Savværk.

Fabrikation af opskaaret Møbeltræ, Vogntræ og dampbøjet Træ.

Virksomheden er gentagne Gange blevet udvidet, sidste Gang i 1937, hvor der blev bygget en ny stor Værkstedsbbygning og Maskinhal, hvori er anbragt to Dampmaskiner og ca. 50 forskellige Træbe-

arbejdningsmaskiner samt eget Elektricitetsværk. — Virksomheden be-



Eksterior fra Saxkjøbing Savværk.

skæftiger ca. 50 Mand og spænder over et Areal af 3 Tdr. Land. — — —

Maribo.

Midt paa Lolland i en smilende Egn, med skovkransede Søer (Nørresø og Søndersø) ligger Købstaden Maribo, hvis Oprindelse skyldes det af Erik af Pommern grundlagte Kloster for Bir-



*C. E. Christensen,
Borgmester.*



*Raadhuset i
Maribo.*

gittinerordenen. Kort efter Klosters Opførelse gav Erik Pommern i 1416 ved kongeligt Brev Billigelse til at bygge en Købstad med Tilsagn om „Rettigheder og Friheder som andre Købstæder paa Laalland“. Manglen af en Havn og et givtigt Opland har imidlertid gjort, at Maribo ikke har formaaet at hævde sig som nogen betydelig By. Desuden hærgede ødelæggende Brande den baade i det 16., 18. og 19. Aarhundrede, og i 1701 rasede en voldsom Pest. Det ser ud til, at Byen har staaet i et vist Afhængighedsforhold til Klostret, der var et af Landets største og mest betydende Klostre, særdeles yndet af Adelen, der i høj Grad optraadte som dets Velgørere, ligesom Personalet for en stor Del hørte til Adelen. Da Maribos gamle Sognekirke blev ødelagt ved en stor Brand i 1596, overgik Klosterkirken til Sognekirke. Medens Byen i det 17. og 18. Aarhundrede havde omkring 500 Indbyggere, har den i det 19. og 20. Aar-



Maribo Domkirke.



Knuthenborg.

hundrede undergaaet en stærk Udvikling, der bl. a. har bragt Indbyggertallet op paa ca. 5.000, inclusive Forstaden Idasminde.

Maribo er Jernbaneknudepunkt for Lollandske Baner. Den er Station paa Hovedlinien Nakskov-Nykøbing og Udgangsstation paa følgende

Baner: Maribo-Rødby, Maribo-Torrig og Maribo-Bandholm. Bandholm er Maribos Ladeplads, og i Nærheden ligger Grevskabet Knuthenborg med den smukke og vel vedligeholdte Park, hvori findes mange sjældne Træer.

Af Virksomheder, foruden nedennævnte, kan nævnes: Maribo Sukkerfabrik, et Kalkbrænderi, et Uldspinderi, flere Bryggerier, et Pottemageri, en Mineralvandsfabrik og en Cementfabrik. — — —

Maribo Apotek, Maribo, blev grundlagt i 1703 af Dr. Conrad Fischer, efter hvis Død i 1725 J. E. Hollænder overtog det. Han døde allerede to Aar efter, hvorpaa hans Enke fortsatte Driften, indtil hun giftede sig med H. N. Hoffmann, som saa fik Bevillingen. Apotekergaarden var da beliggende i Østergade. Efter ham overtog Sønnen, J. C. Hoffmann, Apoteket, som han solgte til sin Søn, H. N. Hoffmann. Denne lod det ombygge, og det blev den første grundmurede Ejendom i Maribo. En senere



*Arnold Ruge,
Apoteker.*

forpagtede det. I 1907 overtog cand. pharm., Arnold Ruge sin Fæders Apotek, som han nylig har ladet gennemgaa en omfattende Restaurering, saa det nu fremtræder i moderne Skikkelse.

Apoteker A. Ruge har fra 1907—32 været Formand i Bestyrelsen for Maribo Asyl, en kortere Tid Kredsform. for Lolland-Falsters Stifts Apotekere og fra 1907 Kasserer for Lolland-Falsters Fængselselskab. — — —

I en Omtale af Maribo By's Historie hedder det: Udenfor Toldbommesne laa de fire Vindmøller, Nørre-, Øster-, Vester- og Søndermølle. De ejedes i Begyndelsen af det 18. Aarhundrede af den rige Møller Abel. Nørremølle (den nuværende Mariebo Dampmølle) var først en almindelig hollandsk Mølle. Den nedbrændte i 1853, men opførtes atter samme Aar i langt større Stil.

I 1886 købtes Møllen af Bankdirektør Erik Kjær, Agent C. A. Quade og Købmændene S. A. Jensen og Thorvald Petersen, der dannede det nuværende Aktieselskab Mariebo Dampmølle.

Møllen er gentagne Gange udvidet og moderniseret. I 1924 byggedes et Silopakhus og Melmagasin, og i 1928 blev Møllen fuldstændigt ombygget og indrettet til elektrisk Drift.

Den indtager en førende Stilling indenfor Landets store Møller og beskæftiger i selve



Interior fra Maribo Apotek.



*Andreas Peder Milling,
Direktør.*



Luftbillede af Mariebo Dampmølle.

Virksomheden ca. 50 Mand. Møllens Hovedmærker „Favorit“ og „Snehvide“ er kendt over det ganske Land. — Den administrerende Direktør, Andreas Peder Milling, tiltraadte i 1915. — — —

N a k s k o v .

Købstaden Nakskov ligger lavt paa begge Sider af det inderste af Nakskov Fjord. Den er en meget gammel By, der allerede i 1231 kendes som Købstad. De efterfølgende Aarhundredes Herskere har betænkt den rigeligt med Privilegier, hvorfor den baade i Middelalderen og Begyndelsen af den nyere Tid har været en anelig By, i Rang med Landets store Købstæder. Efter i 1510 at være blevet plyndret og brændt af Lybækkerne, blev den gjort til Fæstning, hvilken Egen- skab den bevarede til Slutningen af det 17. Aarhundrede, i hvis første Halvdel Nakskov havde sin Glansperiode med omfattende Handel og Udførsel til store Dele af Europa.

I det 15., 16. og 17. Aarhundrede blev Byen



Rådhuset i Nakskov.

hjem søgt af svære Brande og i sidstnævnte Aarhundrede tillige af en voldsom Pest, men størst af alle Plager var dog Krigene, navnlig Svenskekrigen, der fuldstændig nedbrød al Velstand. Efter en kortvarig Opgangsperiode, affødt af visse Lettelser, der blev givet Byen i 1667, gik det atter tilbage, og først i det 19. Aarhundrede fik den i Kraft af gentagne Havneudbygninger og udvidelser samt Jernbaneanlæg en ny Opblomstring, der i det 20. Aarhundrede har taget forøget Fart. Det er nu Haandværk og Industri, der er Hovederhvervene. Byen er velbygget, har brolagte Gader, et helt moderne Kloaksystem og mange 2- og 3-etages Huse; den har med Forstaden Sæbyhuse nu et Indbyggertal paa ca. 15.000.

Af Virksomheder kan, foruden nedennævnte, nævnes: Nakskov Sukkerfabrik, der tilhører De danske Sukkerfabrikker og er en af Europas største. Endvidere Nakskov Skibsværft (anlagt 1916), Havregrynsfabriken „Ota“, flere Jernstøberier og Maskinfabrikker, Tobaksfabrikker, Savværker og Kalkbrænderier. — — —

Hotel Skandinavien, Nakskov, blev grundlagt ca. 1860 under meget beskedne Forhold (med 10—12 Værelser), gammeldags indrettet med Stalde etc. I 1911 blev der foretaget en større Ombygning, og der blev indrettet 37 Værelser. I 1936 blev det atter moderniseret, og der blev installeret varmt og koldt Vand m. m. og indlagt Telefon og Bad paa flere af Værelserne. Den nuværende Indehaver, Direktør Carl Ewald Nielsen, har været ved Branchen siden 1918 og har været meget i Udlandet, bl. a. i Kanada og Amerika. Da Direktør Nielsen overtog Hotellet, var det næsten kørt fast, men han har arbejdet det godt op, og der er stadig Fremgang. Det er smukt



Carl Ewald Nielsen,
Direktør.

og godt indrettet, og det er Byens førende Hotel. Den store Fremgang skyldes i første Række Direktør Niensens Personlighed. Samtidigt driver han Theater Biografen, der snart skal moderniseres. — — —

Købmand Th. Johansen, Nakskov, grundlagde i 1929 sit Firma med Handel af Korn, Foderstoffer og Frø. Firmaet begyndte i et lille Kontorlokale i Havnegade, men det blev snart udvidet, og Th. Johansen lejede Lokaler i flere gamle Købmandsgaarde, hvor han lod indrette sine Kornmagasiner. I 1933 købte han en Grund, hvorpaa han nu opførte sin Kontorbygning og sine Kornmagasiner. Han har dog stadig Lokaler i en enkelt Købmandsgaard. Købmand Th. Johansen,



Eksterior fra Firmaet.

der i mange Aar har været i Branchen, beskæftiger 15 Personer. — — —

Poul Christensens Skibssalgsbureau, Havnegade, Nakskov, blev grundlagt af Poul Christensen i 1918.

Hans Fader, der var Stationsforstander i Nakskov og samtidigt Byens Ingeniør, havde i sin Tid faaet overdraget Agenturet for D. F. D. S., og efterhaanden som han fik oparbejdet Virksomheden, og der opstod nye Dampskibslinier, fik han overdraget Ekspeditionen af flere af disse, saaledes for A/S De danske Sukkerfabrikkers Baade, som bestaar af seks Skibe.

Af disse Agenturer overtog Sønnen, Poul Christensen, samtidigt med at han startede sit Skibssalgsbureau, Ekspeditionen af Sukkerfabrikkerens Baade. Han har i den forløbne Tid stadigt haft Fremgang og har i Dag Forbindelse med saa at sige hele Kloden. Ejendommen, hvor Firmaet har til Huse, tilhører Poul Christensen. — — —

Etablissementet Bristol, v/ Sigurd Sort, Nakskov, blev grundlagt i Aaret 1916. Det er siden blevet udvidet flere Gange. I Aarene 1934 og 1936 lod den nuværende Ejer, Sigurd Sort, hele Restauranten bygge større, og samtidigt indrettede han nye Toilet- og Garderobeforhold. Indgangen er opført i italiensk Stil. — Bristol, der er Byens førende Etablissement, har hver Aften Musik, Dans og Artistopræden. — — —

Pierres kemiske Farveri, v/ Harry Bolbjerg, Ø. Boulevard 10, Nakskov, blev grundlagt i 1918 af Pierre Petersen. Det var under beskedne Forhold, i et mindre Lokale med en enkelt lille Maskine, men i 1923 blev der udvidet, saaledes blev en ny stor, moderne Dampkedel indlagt, en stor Strygestue indrettet etc.

I 1931 overtog den nuværende Ejer, Harry Bolbjerg, Firmaet, som han lod modernisere, bl. a. lod han indlægge nye Centrifuger.

Allerede nu i 1937 forestaar en ny Udvidelse, idet der skal indbygges en stor fuldt moderne Farvemaskine.

Virksomheden, der nu beskæftiger 20 Personer, har i Øjeblikket Filialer i Maribo, Rødby og Saxkøbing og aabner om kort Tid en i Stubbe-købing.

Harry Bolbjerg har tidligere været ansat i adskillige store og kendte Firmaer, blandt andet i Odense og København.

Han er Medlem af Dansk Farverforening og Medlem af Bestyrelsen af flere Sportsklubber. — — —



Pierre Petersen,
Stifter.



Harry Bolbjerg,
Indehaver.



*Erik Nissen,
Fotograf.*

graf Elfelt, har oparbejdet Forretningen godt, og han har forstaaet at anskaffe de moderne, tekniske Hjælpe-midler, der i Fagmandens Hænder sikrer det gode Resultat.

Han foretager al Slags Fotografering, saavel Portræt- som Interiør- og Eksteriørfotografering.

Selv Luftfotografering er et ikke ukendt Omraade for Erik Nissen. — — —

Firmaet Sophus Nissen & Søn, Fotografisk Etablissement, Nakskov, blev startet i 1929 og blev straks indrettet som et moderne Atelier.

Firmaet blev aabnet som en Filial af Hovedforretningen i Maribo.

Denne ledes af S. Nissen, medens Sonnen, Erik Nissen, forestaar Ledelsen af Filialen i Nakskov.

Erik Nissen, der har faaet en god, alsidig Uddannelse i flere store Forretninger i København, blandt andet hos kgl. Hoffotograf



Atelieret.

„Bio“, Vejlegade, Nakskov, blev grundlagt i 1908 af C. C. Christensen og blev i 1916 overtaget af nuværende Eneindehaver, Alvin W. Klinke.

Begyndelsen var ret beskednen, idet Biografen var meget gammeldags indrettet med Kakkellovn, lavt til Loftet etc.

Alvin Klinke har foretaget flere Udvidelser og Moderniseringer.

Den største Forandring skete i 1936, da det hele blev fuldstændigt ombygget, saa Biografen i alle Dimensioner blev betydeligt



*Alvin W. Klinke
Biografejer.*



Interior fra „Bio“.

større og helt moderne indrettet med nye Maskiner og Toneanlæg. Den er meget smagfuldt udstyret. — Der beskæftiges daglig 8 Personer. — — —



Interior fra „Bio“.



Eksterior og Interior fra Victor Krebs' Uhr- og Optikforretning.

Victor Krebs' Uhr- og Optikforretning, Nakskov, blev grundlagt under beskedne Forhold i 1901 af J. Skaftø, som drev et almindeligt Værksted med Salg og Reparation af Ure.

I 1931 overtog Victor Krebs Forretningen, som han hurtigt arbejdede op. Han har maattet udvide flere Gange, saaledes har han i Aar ladet hele Forretningen ombygge og udvide med et ekstra Lokale, indrettet med en Specialafdeling for moderne Optik m. m. — —

Kino-Teatret, v/ Frøken S. Adrian, Nakskov, blev startet af Direktør Adrian i Hotel „Dania“s Sal i Nygade under Navnet „Ørne-Biografen“.

I 1918 blev Biografen flyttet til en stor, nybygget Ejendom paa Nygade-Jernbanegade. Den er flot og moderne indrettet og har Plads til ca. 400 Mennesker. Samtidigt fik den Navneforandring til „Kino“. Da



*R. P. Adrian,
Stifteren.*



*Interior fra
Kino-Teatret.*

Dirøktør Adrian døde, overgik Bevillingen til hans Enke, efter hvis Død den ældste Datter, Frøken S. Adrian, fortsætter som Bevillingshaver. Under hendes dygtige Ledelse er „Kino“ stadig gaet frem, og den er nu en af Landets smukkeste og mest moderne Biografer. — —

Skibsmæglerfirmaet Casper Andréa's Eftflg., Nakskov, blev grundlagt i 1874 af Kaptajn Casper Andréa, som drev Firmaet til 1894, da det overgik til Kaptajn Andréas Svigersøn, Skibsmægler Harald E. Rasmussen. Den nuværende Indehaver, Skibsmægler, Konsul Halfdan Rasmussen, blev ansat som Fuldmægtig i Firmaet i 1912, fik i 1918 Bestalling som

edsvoren Skibsmægler og blev i 1919 optaget som Kompagnon, og efter H. E. Rasmussens Død i 1924 har han været Eneindehaver af Firmaet.

Virksomheden har været i stadig Udvikling og indtager nu en førende Stilling indenfor de danske Provinsmæglere. Foruden den almindelige Klarering og Ekspedition af Skibe har Firmaet en meget betydelig Befragtningsforretning samt Ekspedition af Rutedampere, og er fast Agent for saa at sige alle de større Rederier i Danmark og en lang Række udenlandske Rederier. — Halfdan Rasmussen har siden 1929 været Medlem af Nakskov Byraad, er Formand for den borgerlige Gruppe i Byraadet, Medlem af Havneudvalget, i Bestyrelsen for Provinsmæglerforeningen og for den lokale Arbejdsgiverforening. —

Manufakturforretningen C. H. Stærmoses, Nakskov, blev stiftet i 1893 i Søndergade 42. Nogle Aar efter købte C. H. Stærmoses Ejendommen Søndergade 51. I 1910 blev Lokalerne udvidet, idet en Manzardetage blev

bygget paa Ejendommen. Denne, hvis Stil er præget af Nakskovs intime Samkvem med Hansestæderne, har bevaret sit Særpræg trods Forandringer og Moderniseringer. I 1911 blev Kastor Jørgensen optaget



*Kastor Jørgensen,
Indehaver.*

som Kompagnon, efter at han havde været Medhjælper i Firmaet fra 1907. I 1937 trak C. H. Stærmoses sig tilbage. Ejendommen er dog stadig i hans Besiddelse, men bliver nu ombygget og moderniseret, og Indehaveren, Kastor Jørgensen har kaldt Firmaet „Kastor, ny Stærmoses“.

Det er hans Agt at fortsætte alt det bedste i Firmaets mangeaarige Traditioner, og hans Motto er „Alt for Damerne“. — — —

Landmændenes Andels Eksportslagteri, Nakskov, blev grundlagt i 1897, efter at Forslaget om Oprettelsen havde været under Behandling ved flere Møder. Forpagter C. Lacoppidan, der blev Formand, Konsul E. F. Dan og Redaktør Erhard Frederiksen trak hele Hovedlæsset under Slagteriets Opførelse. Til Direktør blev valgt O. Chr. Hansen, der tidligere havde været ansat paa Roskilde Andelssvineslagteri. Den første



*Halfdan Rasmussen,
Konsul.*



*Forretningens Facade efter
Ombygningen 1937.*



H. Madsen,
Direktor.

Slagtning forløb særdeles godt, og Svinene var efter Forholdene af ret god Kvalitet. Slagtingerne har med Undtagelse af enkelte Nedgangsperioder været i stadig



Administrationsbygningen.

Stigning, og Bygningerne har derfor ogsaa været underkastet store Forandringer. Den største Ombygning fandt Sted i 1923—24 og omfattede Opførelsen af en ny Svalehal, Saltkælder og Tarmrenseri. Senere byggedes et nyt Kedelhus med tilhørende Anlæg og nyt Fedtsmelteri til Tørafsmeltning.

I 1898 bestemte Slagteriet sig til ogsaa at fortage Kreaturslagtning, og Slagteriet blev indrettet til at tage mod Kreaturer til Eksportslagtning. Efter at Kreaturslagtingen i nogle Aar havde været standset, blev



Svalehal og Kolerum.

den genoptaget i 1926, og der er nu indrettet særligt Kreaturslagteri med tilhørende Kolerum. I 1902 blev Driften udvidet til at omfatte Æg Eksport og senere Ægpreservering, og Slagteriet overtog Nordvetslølunds Æg salgskreds. Bygningerne er paa Grund af den store Tilslutning i de senere Aar blevet stærkt udvidet og moderniseret. Til Slagteriet er tilknyttet en efter Forholdene ret stor Pølse- og Konservesfabrik, som



Pølsemageri.

ogsaa, paa Grund af den store Afsætning Slagteriets Produkter har fundet, er blevet stærkt udvidet. Slagteriet er Medstifter af Kød foderfabriken „Trio“, Saks købing, Opskærings- og Konservesfabriken „Dana“,

Nykøbing F., og Fedtraffineriet i Masnedsund. Den nuværende Formand for Bestyrelsen er Proprietær Hs. J. N. Thomsen, og den daglige Ledelse forestaas af Direktør H. Madsen. — Et godt Samarbejde har altid præget Landmændenes Andels Eksportslagteri, hvad der har ført det frem til den smukke Plads, det i Dag indtager blandt Danmarks Andelssvineslagterier. — — —



En af Slagteriets Bygninger.

Nakskov Røgeri & Fiskeeksport, v/ Aug. Jensen Erebo, Nakskov, blev grundlagt i 1923, da Aug. Jensen Erebo købte en gammel Ejendom, hvor han lod indrette sin nuværende Fiskeeksportforretning. Han har flere Gange maattet udvide og ombygge, og han har nu bl. a. et stort Røgeri, Pakkeri og eget Værksted med moderne Maskiner, hvor han selv samler sine Eksportkasser m. m.



*Aug. Jensen Erebo,
Direktør.*

I Aar har Firmaet forsendt ca. 344 Tons Fisk med Bane og 9 Tons med Bil til Tyskland, 9244 Kasser til Indlandet og 3378 Kasser til Tyskland.

Det eksporterer nu til flere Lande.

Virksomheden, der beskæftiger seks Personer, har to store Lastbiler til at udbringe og hente Varer paa Fiskepladserne. — Aug. Jensen Erebo, der har været interesseret i Fiskehandelen



Eksterior fra Nakskov Røgeri og Fiskeeksport.



Gaardinterior fra Nakskov Røgeri og Fiskeeksport.

fra han var ti Aar, forestaar selv den daglige Ledelse af sit kendte Firma. — — —

Christiansens Singels- og Grusforretning „Nybro“, Nakskov, blev grundlagt i 1919 af Hans Jørgen Christiansen. I Begyndelsen foregik



*H. J. Christiansen,
Stifteren.*

Fiskeriet ved Haandkraft, men i 1920 blev der anskaffet Motor-
spil, og i 1921 blev der købt en ny, stor Baad med Motor, og man gik nu over til at laste og losse med Grabbe. Baaden lastede 50 Tons, men i 1927 blev der anskafet en, der lastede 100 Tons. I 1931 overtog Sønnen, P. F.



*C. Christiansen,
Indehaver.*

C. Christiansen, Ledelsen. Hans to Søner arbejder med i Forretningen, der nu ialt har 3 Skibe paa henholdsvis 70, 50 og 25 Tons. Firmaets Ejendoms tilhører P. F. C. Christiansen, der købte den i 1930. — — —

Rødby.

I Midten af det sydlige Lolland, 5 km fra Sydkysten ligger Købstads

den Rødby i et skovløst, lavt og sidt Terræn. Som Landsby eller Fiække er Byen kendt allerede i det 12. Aarhundrede, men det er først i Aaret 1506, den opnaar en Slags Købstadsværdighed. I ældre Tid, før Tilsandingen og Inddæmningen af Rødby Fjord, havde Byen Betydning som Toldsted og Overfartssted til Femern. Voldsomme Brande hjemsøgte den i det 16. og 18. Aarhundrede og Stormflod i det 17. og 19. Aarhundrede. Byen, der aldrig har været nogen betydelig Købstad, har i det 20. Aarhundrede faaet en mærkbar Opblomstring paa Grund af Anlæggelsen af Rødby Havn, Jernbanerne og Inddæmningsarbejderne. Indbyggertallet er med Forstæderne Ringsebølle og Sædinge 3.507.

Af Virksomheder kan nævnes Rødby Havns Jernskibsværft A/S (stiftet 1916), Sydlollands Cementvarefabrik, et Bomulds- og Linnedvæveri, et Farveri, et Garveri og Sydlollands Kulkompagni. — — —

Nysted.

Den lille smukt beliggende Søkøbstad Nysted paa Sydkysten af Lolland ligger lunt gemt paa den østre Bred af Nysted Nor, der fra Østersøen skærer sig ind imellem Nysted og Aalholm. Byen, der skylder Aal-



Raadhuset i Nysted.

holm Slot sin Oprindelse og det i Slutningen af det 14. Aarhundrede stiftede Franciskanerkloster sin Udvikling, fik Købstadsrettigheder af Erik Pommern i 1409. Trods sin Lidendehed har Byen periodevis haft ret god Handel og Udførsel til Tyskland. Talrige Brande har hjemsøgt den og dog skaanet mange gamle maleriske Bygninger.

Indbyggertallet er nu trods fornyet Opkomst kun 1.727. Af Virksomheder kan nævnes Lollandske Brostens- og Skærvekompagni (grdl. 1918), et Skibsbyggeri, et Savværk, et Kalkbrænderi og et Garveri. — — —

INDHOLDSFORTEGNELSE.

Frederiksborg Amt	301—338
Lyngø-Kronborg Herred	302
Helsingør	303
Hornbæk	316
Fredensborg	319
Hørsholm-Rungsted	319
Birkerød	324
Holbo Herred	324
Gilleleje	325
Helsinge	325
Stro Herred	326
Frederiksværk	326
Lyngø-Frederiksborg Herred	327
Hillerød	328
Slangerup	336
Frederikssund	336
Ølstykke Herred	338
Horns Herred	338
Præsto Amt	343—368
Bjerskov Herred	344
Stevns Herred	345
Storehedinge	345
Fakse Herred	346
Bårse Herred	347
Præsto	347
Vordingborg	349
Tybjerg Herred	356
Næstved	356
Hammer Herred	364
Moenbo Herred	364
Stege	365
Soro Amt	373—407
Ringsted Herred	374
Ringsted	375
Haslev	380
Alsted Herred	381
Soro	382
Slagelse Herred	385
Slagelse	385
Korsør	401

DANMARKS AMTER OG DERES MÆND

V. Flakkebjerg Herred	405
Skelskør	405
Ø. Flakkebjerg Herred	407
Holbæk Amt	411—426
Holbæk	412
Kalundborg	417
Nykøbing Sjælland	424
Jyderup	425
Høng	425
Gørlev	425
Ruds-Vedby	425
Maribo Amt	431—457
Nykøbing Falster	432
Stubbekøbing	442
Saxkøbing	442
Maribo	444
Nakskov	447
Rødby	456
Nysted	457

NAVNEREGISTER.

- Aalholm Slot** 431
Aarslew-Jensen C. A/S 434
 „Allin“'s fotografiske Anstalt, Nykø-
 bing F. 440
Andersen Laur., Hornbæk 317—318
Andersen Offer, Næstved 359—360
Andréa's Casper Efft., Nakskov
 452—453
 „Anker“ Maskinfabrikken, Vordingborg
 354—355
Apostelhuset, Næstved 357
Arbejdernes Fællesbageri, Slagelse 387
Auto Shop, Helsingør 311
Axelsen J. P. & Co. A/S, Slagelse 389
- Bagermestrenes Iscreamfabrik A/S,**
 Hong 425
Banken for Slagelse og Omegn A/S 388
Banken for Sorø og Omegn A/S 385
 „Bio“, Nakskov 450—451
 „Biografen“, Kalundborg 421
Blomsterberg Julius, Helsingør 310
Blønd Albert, Helsingør 307
Bregentved Slot 380
Bristol v/ Sigurd Sort, Nakskov 449
Brugsforeningen A. m. b. A., Nykøbing
 F. 435
Bryggeriet Alliance A/S, Ringsted 377
- Caroe Hans F., Stege** 366—367
 „Casino“, Slagelse 398—400
Christensen Poul, Nakskov 449
Christiansens Singels og Grusforret-
ning „Nybros“, Nakskov 456
Christoffersen & Hansen, Stege 367
 —368
Clausen Aage, Nykøbing F. 437
- Dampmøllen i Nykjøbing p. F. A/S** 435
 —436
Dampskibsselskabet Activ A/S, Korsør
 403
 „Dan“ Trævarefabrikken, Næstved 359
Dansk Engelsk Benzin & Petroleums
Co.s Afd. A/S, Nykøbing F. 434—435
Dansk Skovindustri A/S, Næstved 363
Den Grønvoldske Købmandshandel,
Præstø 348—349
 „Den historiske Sandkro“, Tisvilde 326
 —327
- Det sjællandske Froavlskompagni, Ka-
 lundborg 420
Dommergaarden, Helsingør 305
- Erslev Aage, Slagelse** 389
- Fiskefarsforretningen Helsingør A/S,**
 Helsingør 308
Ford Depotet, Kalundborg 419
Fredensborg Slot 302
Frederiksborg Amts Spare og Laane-
kasse, Hillerød 335—336
Frederiksborg Apotek, Hillerød 330—331
Frederiksborg Slot 327
Frederikssund Apotek 337
Frederikssund Skibsværft 337
Færgeløjet i Korsør 401
- Gaasetaarnet** 350
Gabs P., Vordingborg 355
Gisselfeld Slot 380
Gottschalck & Tillge A/S, Kalundborg
 421
Grønnegade Mejeri, Hørsholm 322
Grønvold & Schous Trælasthan-
dels, Slagelse 397
Gummifabrikken Tretorn A/S, Hel-
singør 315
Gørlev Apotek 425
- Handels og Landbrugsbanken A/S, Sla-**
gelse 390
Hansen A. E. L., Hillerød 332
Hansen Alex. I., Hørsholm 320—321
Hansen Marius, Hørsholm 319
Helsing Apotek 325
Helsingør Brugsforening 313—314
Helsingør Motor Co. A/S 311
Helsingør Omnibilselskab 314
Helsingørs Brændsels & Trælasthan-
dels A/S 315
Helsingørs Fællesbageri A/S 307
Helsingør Teater 309—310
Helsingør Turistbureau 306
Henriksen Leo, Nykøbing F. 440—441
Hermansen M., Næstved 363
Hillerød Andels-Svineslagteri 333—334
Hillerød Auto-Lager 331
Hillerød Motor Co. A/S 334
Hillerød Mørtelværk 331

Holbergs Statue, Sorø 383
 Holbæk Løveapotek 416
 Hornbæk Apotek 318
 Hornbæk Badehotel 316
 Hornbæk Bio 316
 Hotaco/Holbæk Tagpap & Cementva-
 refabrikker A/S 413—416
 Hotel Casino, Ringsted 377—378
 Hotel Danmark, Præsto 348
 Hotel „Kjøbenhavn“, Hillerød 334—335
 Hotel Kronprinsen, Hillerød 333
 Hotel Postgaarden, Kalundborg 422
 Hotel Skandinavien, Nakskov 448
 Hotel „Stevns“, Storehedinge 346
 Hotel Valdemar, Vordingborg 351—352
 Hotel Vinhuset, Næstved 363—364
 Hotel Øresund, Helsingør 309
 Hørsholm Apotek 321

Importkompagniet A/S, Kalundborg 420

Jensen Heinrich, Helsingør 307
 Jensen S. P. & Co., Kalundborg 418
 —419

Jernbanecapoteket, Slagelse 390
 Johansen Th., Nakskov 448—449
 Johansen Vilh. L., Rungsted 322
 Jægerspris Slot 338
 Jørgensen P. & Co., Korsør 402

Kalundborg Kirke 411
 Karmeliterklostret, Helsingør 305
 Karosserifabrikken P. Nielsen, Hille-
 rød 330
 „Kastor, ny Stærmosé“, Nakskov 453
 Kinografen, Masnedsund 354
 Kinograf-Teatret, Kalundborg 422
 Kino-Teatret, Nakskov 452
 Kjelgaard S. K., Nykøbing F. 435
 „Knudsen P. og Søns Læderfabrik“,
 Vordingborg 352
 Knuthenborg 445
 Kokkedal Mejeri, Kokkedal 323
 Korsør Haandværkers, Handels- og
 Landbobank 402—403
 Korsør Jernstøberi & Maskinfabrik 402
 Korsør Vognmands- og Flytteforretning
 405
 Kosmorama, Skelskør 406—407
 Krebs Victor, Nakskov 452
 „Kronborg“ Gasmaalerfabrikken, Hel-
 singør 311—312
 Kronborg Slot 301
 „Kronborg Teglgård“, Helsingør 314
 Kählers Teglværk, Korsør 404—405
 Kødfoederfabrikken „Sjælland“, A. m. b.
 A., Ringsted 379—380

Landbobanken i Slagelse, A/S 391
 Landmændenes Andels Eksport-Slagteri,
 Nakskov 453—455
 Larsen Nicolai, Helsingør 312
 Larsens Oluf Vognmandsforretning, Sla-
 gelse 390
 Løveapoteket, Næstved 363

Maribo Apotek 445—446
 Maribo Domkirke 445
 Maribo Dampmølle 446—447
 Marstrands K. F. Efft., Helsingør 309
 Masnedsund Svineslagteri 353—354
 Mathiesens Planteskole, Korsør 404
 Mikkelsen Aksel, Helsingør 325
 Missionshotellet, Nykøbing F. 436
 „Munkegaarden“, Storehedinge 346
 Moens Klint 345
 Moens Tommerhandel A/S, Stege 367
 Møens Tormælksfabrik, Lendemærk pr.
 Stege 368
 Møllers Conditori, Helsingør 308

Nakskov Rogeri & Fiskeeksport 455
 —456
 Nielsen Jørgen, Helsingør 310—311
 Nielsens L. Bødkeri & Træskæreri, Ny-
 købing F. 439—440
 Nissen Sophus & Søn, Nakskov 450
 Nordgreens Maskinfabrik, Hillerød 329
 Nordhavnen, Helsingør 306
 Nordsten P., Hillerød Jernstøberi &
 Maskinfabrik v. M. Nordsten, Hille-
 rød 332
 Nykøbing Falsters Aktiebageri 438
 Nykøbing Falsters Stenhuggeri 437
 Næstved Diskontobank A/S 358—359

Olsen Emil, Hillerød 330
 Olsen Nicolai A., Hørsholm 321
 Oreby Gaard 443

Pallesen Rud., Hillerød 330
 Pedersen A. P., Holbæk 416—417
 Petersen Carl A/S, Holbæk Tommer-
 handel, Holbæk 416
 Petersen J. Hagemann, Kalundborg 421
 Petersen Johs., Helsingør 307
 Petersen Søren, Helsingør 313
 Pierres kemiske Farveri, v/ Harry Bol-
 bjerg, Nakskov 449
 Piil & Brokholm, Slagelse 391
 Poulsen Carl, Hornbæk 316

Reimers Fr. Kobmandsforretning, Nivaa
 323
 Ringsted Andels-Fjerkræslagteri 377
 Ringsted Biograf 378
 Ringsted Cementvarefabrik & Tommer-
 handel A/S 378
 Ruds-Vedby Apotek 426
 Rørvig Kro 424

Sct. Mikkels Kirke, Slagelse 386
 Sct. Bents Kirke, Ringsted 376
 Sct. Peders Kirke, Næstved 357
 Sækkjølbing Savværk I/S 443—444
 Skelskør Vaskeri 407
 Skovgaard F., Slagelse 394
 Slagelse Andels-Svineslagteri 397
 Slagelse Benzin og Gummi Depot 395

Slagelse Biograf 389
 Slagelse Bryghus A/S 396
 Slagelse Dampvaskeri A/S 394
 Slagelse Metalvarefabrik 394
 Slagelse Mælkekompani A/S 396
 Slagelse Mobelværk 394
 Slagelse Svane Apotek 392—393
 „Slotspavillonen“, Hillerød 334—335
 Soro Akademi 373
 Soro Apotek 384
 Soroøgnens Andelssvineslagteri 383
 Sparekassen for Grevskebet Bregentved
 og Omegn 381
 Sparekassen for Næstved og Omegn 362
 Sparekassen for Ringsted og Omegn 379
 Sparekassen for Slagelse og Omegn
 396—397
 Stengades Apotek, Helsingør 312
 Stenholt Savværk, Nødebo 331
 Støstrømsbroen 350
 Sukkerfabrikken „Nykøbing“, Nykø-
 bing F. 438
 Sundkroen, Helsingør 313
 Sydsjællands Jernforretning A/S, Næst-
 ved 360—362
 Sydsjællands Konservesfabrik, Næstved
 363

Teknisk Lædervarefabrik, Vordingborg
 355
 Thorgils Knud, Slagelse 395
 TricotageHuset, Slagelse 395
 Tsar Peters Hus, Nykøbing F. 433

Ulrich Carl J. & Son A/S, Haslev 381
 Ulrich L., Slagelse 395
 Usserød Bryggeri & Maltfabrik, Horsø-
 holm 319—320

Valentin Chr. A/S, Kalundborg 423
 Valø Slot 344
 Vestsjællands Margarinefabrik A/S,
 Slagelse 397
 Vordingborg Apotek 351
 Vordingborg Jernhandel A/S 351
 Vordingborg Jernstøberi & Maskinfab-
 rik 353
 Vordingborg Trælasthandel A/S 352
 —353

Wright & Svendsen, Helsingør 308

Østerbro Apotek, Nykøbing F. 440

FAGREGISTER.

- A**poteker 312, 318, 321, 325, 330—331, 337, 351, 363, 384, 390, 392—393, 416, 425, 426, 440, 445—446
Automobilfabrikker og Forhandlere 311, 311, 330, 331, 334, 359—360, 419, 437
Automobilkørsel 314
- B**agere 307, 387, 438
Banker og Bankfirmaer 335—336, 358—359, 362, 379, 381, 385, 388, 390, 391, 396—397, 402—403
Benzin 395, 434—435
Biografer 316, 354, 378, 389, 406—407, 421, 422, 450—451, 452
Bogtrykkerier 330
Brugforeninger 313—314, 435
Bryggerier 319—320, 377, 396
- C**ementvarer 378, 413—416
Cykler 391
- D**ampskibsselskaber og Ekspeditioner 402, 403, 449, 452—453
- E**lektroinstallatører 394
Entreprenører 325, 332
- F**arverjer 449
Fiskefarsforretninger 308
Fotografer 435, 440, 450
Frø 420
- G**asmaalerfabrikker 311—312
Grus 456
Gummifabrikker 315
- H**oteller 309, 316, 333, 334—335, 346, 348, 351—352, 363—364, 377—387, 422, 436, 448
- I**mportkompagniet 420
Isenkram 395
Iskremfabrikker 425
- J**ern og Staal 351, 360—362
- K**arøsserifabrikker 330
Kolonial en gros 421
Konditorier 308
Konservesfabrikker 363
Korn & Foderstoffer 448—449
Kul og Koks 308
- K**obmandsforretninger 312, 323, 348—349, 355, 366—367, 367—368, 381, 389, 418—419
Kødfoderfabrikker 379—380
- L**ædervarefabrikker 352, 355, 423
- M**anufakturforretninger 453
Margarinefabrikker 397
Maskinfabrikker 329, 332, 353, 354—355, 402
Mejerier 322, 323, 396
Metalvarefabrikker 394
Murermestre 307, 310—311, 313, 316, 317—318, 319, 320—321, 321, 322, 363, 416—417
Møbelfabrikker 394
Møbelforretninger 440—441
Møller 435—436, 446—447
Mørtelværker 331
- P**lanteskoler 404
- R**estauranter 313, 326—327, 334—335, 346, 398—400, 424, 449
Røgerier 455—456
- S**avværker 331, 439—440, 443—444
Skibsværfter 337
Skibssalgsbureauer 449
Slagtere 310
Slagterier 333—334, 353—354, 377, 383, 397, 453—455
Smøreolie 421
Snedkere 307
Stenhuggerier 437
Stukaturfabrikanter 307
Sukkerfabrikker 438
- T**eatre 309—310
Teglværker 404—405, 434
Trikotage 395
Træløst og Tommer 315, 352—353, 363, 367, 397, 416
Trævarer 359
Tørmælksfabrikker 368
- U**hr- og Optikforretninger 452
- V**askerier 394, 407
Vinhandlere 309, 389
Vognmandsforretninger 390, 405

TRYKFEJL OG TILFØJELSER.

Side 248, 7. L. f. n. Sønderskov, læs Søndersø,

Side 249, 1. L. f. o. løse, læs Værløse,

Side 306, 7. og 8. L. f. n. Glasværket Kronborg udgaar.

