



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SLÆGTSBOG

Anetavle og efterslægt

for

Christen Nielsen Moth~Inger Nielsdatter

1841-1890

1847-1924

Snæbunne 3, Orslev
~~Ønsild~~ sogn

ORIENTERING OM BOGENS BRUG:

- a. Fornummereringssystemet i ANETAVLEN gælder, at alle mandspersoner har lige numre og alle kvindelige personer de umiddelbart efterfølgende ulige numre.
- En persons far findes ved at gange personens nummer med 2, hvorved følgelig ane nr. 3's far får nr. 6 og moderen nr. 7. Videre har ane nr. 6's forældre nr. 12 og 13 - faderen nr. 12 og moderen nr. 13.
- Ønsker man at finde barnet af ægteparret med ane nr. 26 og 27, halverer man 26 og får 13 - ulige, altså en datter, gift med nr. 12.
- b. Med bogen følger en SOL, på hvilken Christen Nielsen Moths og Inger Nielsdatters efterkommere er opført.
- I midten på solen står ægteparret Christen Nielsen Moth og Inger Nielsdatter. Derefter følger i første ring deres børn, mærket med romertal. I anden ring findes børnebørn, mærket med store bogstaver og i tredje ring findes oldebørn, mærket med arabertal.
- Vi illustrerer med et eksempel:
- Finder man på solen personen ALICE MOTH, vil man se, at hun er mærket med 1. Bevæger man sig nu fra solens midte lige ud til hende, vil man passere gennem 2 rubrikker med navnene på hendes bedsteforældre og forældre, mærket med hhv. III. og A.
- ALICE MOTH får derfor III.A.1. som registreringsnummer, under hvilket hun kan findes opført i teksten i efterkommeroversigten.
- c. EFTERKOMMEROVERSIGTEN er inddelt i afdelinger, I-VII, idet hver afdeling repræsenterer et af Christen Nielsen Moths og Inger Nielsdatters børn.

INDHOLDSFORTEGNELSE:

1. Forord.
2. Orientering om bogens brug
3. Vedrørende gårdenes afgifter.
4. Anetavle for Christen Nielsen Moth og Inger Nielsdatter.
5. Efterkommere efter Christen Nielsen Moth og Inger Nielsdatter.
6. Alfabetisk fortegnelse over efterkommere.

A N E T A V L E
for
Christen Nielsen Moth
og
Inger Nielsdatter

blev født d. 20. september 1841 i Boldrup, Stenild Sogn, han døde d. 13. december 1890 på Snæbum Mark, Snæbum Sogn, og blev begravet d. 21. december.

Kirkebogen oplyser at han blev hjemmedøbt d. 22. september 1841 "formedels svaghed", og fremstillet i kirken d. 19. december 1841. Han blev båret af gårdmand Chr. Kjeldsens hustru på Halestrup Mark, faddere var: gårdmand Jens J. Moths hustru på Mejlby Mark, gårdmand Peder J. Moeth fra Marientorp, gårdmand Anders J. Moeth fra Gislum og gårdmand Søren Laustsen Bundegaard i Stenild.

Christen Nielsen Moth blev gift d. 17. marts 1876 i Grynderup Kirke med

Inger Nielsdatter

3

der blev født d. 19. april 1847 på Nørager Mark, Durup Sogn, og døde d. 26. januar 1924, som aftægtskone i Snæbum, hun blev begravet d. 2. februar.

Inger Nielsdatter blev hjemmedøbt d. 19. april 1847 "formedels sygdom", og fremstillet i Durup Kirke d. 11. juli, båret af Peder Sørensen Bisgaards kone af Tisted, faddere var: Jens Federsens kone af Sdr. Hornum, aftægtsmand Peder S. Bisgaard af Tisted, gårdmand Christen Nielsen af Grynderup og Chresten Peder- sen af Hørbye.

Afgangslisten for Stenild Sogn oplyser, at Christen Nielsen Moth som 32-årig arbejder hjemme hos faderen Niels Jensen Moth i Boldrup, men d. 30. april 1873 afrejser han fra Stenild Sogn til Hobro. Den 27. april 1875 ankommer han fra Hobro til Grynderup Sogn, hvor han bliver tjenestekarl for Niels Thistedes enke og året efter bliver han gift med datteren i gården.

Christen Nielsen Moth opgives ved døden at være boelsmand på Snæbum Mark.

blev født 1796 i Boldrup, Stenild Sogn, og døde d. 3. april 1881 samme sted, han blev begravet d. 11. april.

Han blev døbt 2. påskedag 1796, faddere var: Niels Michelsens hustru, Morten Christensens hustru, Christen Christensen, Niels Nielsen og Niels Michelsen, alle af Boldrup.

Niels Jensen Moth blev gift d. 1. oktober 1824 i Durup Kirke med

Karen Nielsdatter

Forlovere ved brylluppet var: gårdmand Niels Andersen og gårdmand Nicolai Nielsen, begge af Durup.

Karen Nielsdatter blev født 1803 i Durup og døde d. 2. april 1885 i Boldrup, Stenild Sogn, hun blev begravet d. 9. april. Hun opgives da at være aftægtskone og enke efter gårdmand Niels Jensen Moth i Boldrup.

Karen Nielsdatter blev døbt 2. påskedag 1803, faddere var: Søren Trues datter Maren, unge Søren Trues datter Anne, Christen Rørbæk, unge Søren True og Søren Sørensen, alle af Stenild.

Niels Jensen Moth var ejer af gården matr. no. 2 i Boldrup By, Stenild Sogn, dens hartkorn opgives at være 2 tdr. 6 skp. 3 fjdk. og 1 alb. og gl. skat 29 mark og 4 skilling.

Niels Jensen Moth lånte før 1824 penge af Knud Jensen, Rodsted, og da han ikke betaler pengene tilbage, ender sagen for Rinds-Gislum Herreders Ting d. 28. april 1825. Knud Jensen kræver her Niels Jensen Moth til at betale sig de lånte 221 rdlr. og 39 skilling samt 70 til dækning af sagens omkostninger samt bøde for "unødig trætte". Sagen er indført i Rinds-Gislum Herreds Skøde- og Panteprotokol 1753-1831, protokol E, side 292, og det hedder her bl.a.:

"At det ved Hornum - Fleskum Herreds Ret den 18de December f.A. optagne Tingsvidne, maae det antages tilstrækkeligt bevis, at Indstævnte paa den Tid, hvorfra Cistanten har paastaaet, at have Penge tilgode, har fra denne søgt Laan.

Med Tingsvidnet optaget ved samme Ret d. 26de Februar d.A., er det af 1ste og 2det Vidne omvundet at Indstævnte paa samme Tid har modtaget flere Penge til Laans, samt kjøbt noget Uld, som han ikke betalte uden imidlertid at kunde bestemt opgive hvormange

Penge der blev Indstævnte laant, eller for hvormange der blev ham leveret Uld.

Det maae saaledes antages tilstrækkeligt bevist, at Indstævnte virkelig staar i Citantens Gæld.

Naar nu seer hen til det her ved Retten den 9. December f.A. optagne Tingsvidne, da har det ene Vidne forklaret, at Indstævnte tilbød den der for Citanten var afsendt med Klagen for at foranstalte forkynde det halve af Fordringen og da kunde andet Vidne hans enigstemmende omvundet, at Indstævnte efter at de havde nævnt hvormeget det halve af Citantens Fordring var efter Klagens Indhold, da spurgte Citanten Udsendte, om han vilde have dette. At der i dette Indstævntes Spørgsmaal ligger et afgørende Beviis for, at han staar i Citantens Gjæld og at denne ogsaa er saaledes som Citanten har opgivet, kan Retten ei andet end antage, da der udenfor en saadan Gjæld virkelige Tilværelse ei kunde gives nogen anledning for Indstævnte til at gjøre et saadant Tilbud, ligesom ogsaa 3de Vidnes Forklaring i Tingsvidnet af 26de Februar d.A. blev herfor.

Indstævnte vil derfor blive pligtig til at betale den paa-stævnte Summa med Renter fra Klagerens Dato til betaling sker samt Sagens Omkostninger med 4o Rdlr. Sølv, hvorfor Retten ei finder nogen Anledning til at idømme ham nogen Mult.

Det attesteres at det andordnede stemplede Papir er forbrugt.

Thi kjendes for Ret:

Indstævnte Niels Jensen Moth af Boldrup bør til Citanten Knud Jensen af Rodsted betale Toe Hundrede Tyve og Toe Rigsbankdaler 39 Skilling Sølv Sedler, med Renter fra 9. November f.A. indtil Betaling Skeer, samt denne Sags Omkostninger med Fyreytve Rigsbankdaler Sølv.

Det idømte udredes inden femten Dage efter denne Doms lovlig Forkyndelse under adfærd efter Loven.

Dette til Bekræftelse under Haand og Seigl.

Hobroe den 28. April 1825.

Jansen (L.S.)

Fremlagt og afsagt for Retten paa Rinds-Gislum Herreds Ting Torsdagen den 28de April 1825.

Jansen".

Senere låner Niels Jensen Moth atter penge og den 23. juli 1843 tinglæses en obligation fra Niels Jensen Moth til pastor

Pedersen i Rørbæk stor 100 rdlr. med 2. prioritets ret efter 300 rdlr.

Niels Pedersen

6

også kaldet Thisted, blev født d. 4. august 1816 i Skårup, Ravnkilde Sogn, og døde d. 26. januar 1866 i Grynderup, begravet d. 4. februar.

Han blev døbt d. 3. november 1816, faddere var: gårdfæster Niels Andersen i Nye Overvad, Jens Christensen af Skårup, Peder Nielsen af Over Ravnkilde, gårdfæster Jens Andersens hustru i Brastrup bar barnet, Laus Christensens hustru i Fyrkilde fulgte.

Niels Pedersen (Thisted) var gift med

Maren Christensdatter

7

der blev født d. 25. juli 1818 i Grynderup, og døde d. 14. februar 1885 samme sted, hun blev begravet d. 23. februar.

Maren Christensdatter blev hjemmedøbt d. 26. juli og fremstillet i kirken d. 11. oktober 1818, faddere var: Maren Nielsdatter, Niels Knudsen, Niels Nielsen, Knud Nielsen og Maren Andersdatter, bønderfolk.

Folketællingen 1850 for Grynderup oplyser at Niels Pedersen da er 45 år gammel og tjenestekarl, samt han er gift med Maren Christensdatter, der er da 2 børn i ægteskabet, datteren Inger og sønnen Christen. Familien bor hos Maren Christensdatters mor Ane Andersdatter, i gård nr. 15 i Grynderup.

blev født ca. 1761 og døde d. 6. december 1823 i Durup Sogn, han blev begravet d. 14. december og opgives da at være 62½ år gammel.

Han var gift med

Gjertrud Nielsdatter

9

der døde d. 3. december 1835, 73 år gammel, hun blev begravet d. 12. december.

Jens Christensen var ejer af gården Marientorp på Nøragergårds Mark i Durup Sogn. Hans købekontrakt er indført i skøde- og panteprotokol 1813-19 B 48C. 63 - side 214b, 215 og 215b.

"Skøde.

Torsdag d. 17. oktober 1816, 6 rdlr. stempelpapir.

Undertegnede tilstaar hermed at jeg som ejer af Nøragergaard med underliggende her uden foregaaende kontrakt solgt, afhændet ligesom jeg og sælger og skøder overdrager fra mig og mine arvinger til Jens Christensen Moth, og hans arvinger, parcel nr. 2 eller en flanding jord af Nøragergårds fri hovedgårdstakst ejendommen er af hartkorn 2 tdr., 4 skp., 3 fjdk. og 2 2/3 alb., skriver to tønder, fire skæppe, 3 fjerdingkar og to to trediedel album, således som samme vil findes afsat på opmålingskortet og i marken, nemlig på Kirkehøjs årsskøde og på Kiemtrup Kærs årsskøde med alle dens jorder og græsning som falder næsten for bemeldte ager indtil Durup Skel, som er fuldkommelig og uigenkaldelig ejendom i overensstemmelse med den kongelige tilladelse til bemeldte hovedgårdsudstykning såvel som forordningen af 15. juni 1792, så denne parcel hverken nu eller i fremtiden må drives med hoveri af bønder som bruge gården, hvilken ejendom tilhørende herligheder, rettigheder og byrder ingenlunde tagen uden jagtrettighederne som alene forbeholdes hovedparcellens ejere, hvorefter det skulle tilhøre bemeldte køber Jens Christensen Mothe og hans arvinger da han har givet mig tilfredsstillende og fornøjelig valuta for den muntlige accorderede købesum 1210 rdlr. skriver eet tusinde to hundrede og ti rigsdaler danske kurant, hvorimod køberen som den hermed solgte ejendoms nuværende ejer er pligtig af samme at udrede årlig:

1. uden at mere berigtigelse eller noget af den godtgørelse som

- tilstår hovedgården for rytterhestens holdelse til Nøragergårds ejer nuværende og efterkommende hovedgårdsparcels ejer for rytterhestens holdelse 1 rdlr. 1 mark 14 skilling, skriver een rigsdaler, een mark og fjorten skilling første års majdag.
2. Til samme tid og ligeledes til nuværende og efterkommende hovedgårdsparcels ejer udreder og betaler den andel som bemeldte parcels ejer kan tilfalde af den Nøragergårds hovedgård med skøde pålagte tiendeafgift 2 tdr. rug, 2 tdr. byg og 2 tdr. havre til nuværende og efterkommende Durups præst, da bestemmes til den årlige afgift af den oftbemeldte parcels hartkorn 2 tdr., 4 skp., 3 fjdk. 2 $\frac{2}{3}$ alb. til 5 $\frac{1}{2}$ fjdk. rug, 5 $\frac{1}{2}$ fjdk. byg og 5 $\frac{1}{2}$ fjdk. havre, siger fem et halvt fjerdingkar rug, fem et halvt fjerdingkar byg og fem et halvt fjerdingkar havre, som istedet for kornet in natura betales efter hvert års Viborg Stifts capitelstakst som meddeltes til hovedparcellens ejer hvert års majdag.
 3. Den ansøgte bygningshjælp for de på ejendommen opførte bygninger, godkommer ikke køberen, men oppebæres og hæves af sælgeren.
 4. Alle de øvrige skatter og afgifter som enten for nærværende tid er påbudne eller af bemeldte frie hovedgårdstakst hartkorn i fremtiden bør erlægges, alt til anordningsmæssige tider og steder, hvoraf følger da at jeg og arvinger fuldkommelig skal hjemle køberen Jens Christensen Mothe ofbemeldte hermed solgte 2 tdr., 4 skp., 3 fjdk. og 2 $\frac{2}{3}$ alb. hartkorn og ejendommen som fri hovedgårdstakst på formeldte vilkår for hver mands tiltale som derpå med rette kunne tale.

Til bekræftelse under min hånd og signet

Viborg Snapsting 1801.

J. Schuchardt

At ejeren af Nøragergård under 28. januar 1801 har parceltilladelse at udparcellere Nøragergård og gods, det attesteres hermed.

Ålborg d. 13. april 1805.

Pentz."

Niels Andersen

10

blev født ca. 1751 og døde d. 16. december 1833 i Durup, 82 år gammel, han blev begravet d. 22. december.

Han var gift første gang med

Karen Christensdatter

Efter hendes død blev han trolovet d. 23. december 1801 og gift d. 20. januar 1802 i Stenild med

Kirsten Sørensdatter

11

der døde d. 27. juli 1814 i Durup, 34 år gammel, og blev begravet d. 2. august.

Deres fødsler har det desværre ikke været muligt at finde, da kirkebøgerne for Durup og Stenild Sogne først begynder 1794.

Niels Andersen var gårdejer og sognefoged i Durup, d. 10. juni 1801 køber han sin fæstegård til selveje.

Skødet er indført i Rinds-Gislum Herreders skøde- og pante-protokol 1740-1803, side 407 b, 408:

"Skøde

Undertegnede tilstår hermed, at vi som ejere af Nøragergård og underliggende, haver solgt og hermed sælger og skøder til Niels Andersen i Durup, den gård i bemeldte by som han beboer og haver haft i fæste, stående for hartkorn 3 tdr., 4 skp. i overensstemmelse med den imellem os under 2. januar 1800 oprettede købekontrakt, i hvis følge gården ingen sinde må sælges til nogen hovedgårds komplettering eller gøre hoveri, endvidere skal køberen lade dens bygninger assurere i brandkassen, alt ifølge den kongelige bevilling til Nøragergård Gods' udstykning, og da Niels Andersen for bemeldte gård med dens tilliggende og bygning har betalt os den acorderede købesum 625 rdlr., skriver seks hundrede, fem og tyve rigsdaler, så erkender vi, ingen lov eller ret at have i eller til den, men med dette skøde overdrager ham benævnte gård med dens bygninger, ejendom, herligheder samt jagt, fiskeri og andre dertil hørende rettigheder, således som hans excellence hr. gehejmeråd greve Rosenkrone og vi haver ejet samme og såvidt køberen som upriviligeret tilhørende Nøragergård d. 19. juni 1801.

Paa kancelliråd Tolstrups samt medinterecent og egne vegne.

J. Schuchardt (L.S.)

Den her underallegerede købekontrakt er sålydende:

Købekontrakt

af gårdens ejer til bemeldte Niels Andersen i Durup.

1. Underskrevne Nøragergårds ejere på egne og medinterecenters

vegne, sælger til gårdmand Niels Andersen i Durup, hans i fæste havende gård, stående for hartkorn 3 tdr., 4 skp. med samt tilliggende jordlodder og tilhørende indeværende besætning for den sum 625 rdlr.

2. Af bemeldte købesum har køberen med købets muntlige afslutning betalt 100 rdlr., hvorfor han har sælgerens bevis, og i næste snapsting betales 225 rdlr.. Fra sidste afvigte 11. december, indtil snapsting 1800 svarer køberen lovlig rente af 212 rdlr. 3 skilling, men fra snapsting 1800 til snapsting 1801, er han fri for renter imod i snapsting at indbetale ommelte 225 rdlr. udi snapsting 1801, godtgøres køberen, ifølge foranførte rente af 12 rdlr., 3 skilling, samt i snapssting for køberen skøde imod enten at udbetale den resterende købesum eller med panteobligation at stille sin gård til pant for samme, og derefter at svare lovlig rente deraf.
3. Køberen vedbliver at forrette fuld halvgårds hoveri til Nøragergård til bygsæden er lagt 1801, eller herimod halvandet år fra dato af, efter den af ham og de øvrige bønder indgange hoveriforretning, bekræftes inden retten d. 21. februar 1793 der er køberen bekendt, og ikke forlange af ham sig meddelt på anden måde end at om genpart deraf bliver vedlagt til eftersyn i hver by, hvor hoveribønder af godset bor, i retsinstanserne som anordningen af 6. december 1799 foreskriver angående fæstere, i henhørende fortegnelse over hoveriet frafalder af køberen og ikke forlanges opfyldt.
4. Køberen skal være forbunden at lade sin gård assurere i landets almindelige brandkasse, ligesom han og fra nu af står for hans risiko og den må ingen sinde sælges til at komplettere en hovedgård, denne kontrakt udstedes på 24 skillings papir ifølge kongelig bevilling af 9. august. Således indgået bekræftes med egne og vitterlighedsmands underskrift.

Nøragergård, den 2. januar 1800.

Tolstrup.

J. Schuchardt. Niels Andersen.

Til vitterlighed: Tommassen. Theil."

Ifølge Rinds-Gislum Herreds skødeprotokol A, side 473 forpligter Niels Andersen i Durup sig med original skiftebrev efter hans afgangne hustru Karen Christensdatter til at give sine 2 myndige sønner for moders arv 100 rdlr. med 1. prioritet i hans

gård.

14. august 1802.

Efter Kirsten Sørensdatters død får Niels Andersen, selvejergårdmand og sognefoged i Durup lov at hensidde i uskiftet bo. Dette er indført i Gislum Herreds Skifteprotokol 1794-1820, B 48 C. - 201, side 451.

"Vi Friderick den Siette, af Guds Naade, Konge til Danmark, de Wønters og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken og Oldenburg, giøre vitterligt: At vi, efter selvejer Gaardmand og Sognefoged Niels Andersen af Duurup Bye og Sogn i Gislum Herred, under 30te Juli 1814, hvorom allerunderdanigst er gjort Ansøgning og Begjæring, allernaadigst haver bevilget og tilladt, saa og hermed bevilger og tillader, at han efter sin nu afdøde Hustrue Kirsten Sørensdatter, måe herhos Rettens Middels Forsegling, Registrering og Vurdering efter Loven med fælles sammenavlede umyndige 4 Børn i at sidde i uskiftet boe, sålænge han i enlig Stand forbliver, og om han nogensinde skulle blive til Sinds at Skifte og Deelee, maa han med Børneværgen slutte en Skifteforhandling om den Arv, som bemeldte 4 Børn efter deres afdøde Moder Kirsten Sørensdatter kan tilkomme, saaledes som han mener det til Børnenes Gavn bedst muligt, formaer, herved Rettens Middels Overværelse eller vidners Registrering og allernådigst blev loven. Dog sørge bemeldte Værgesaa et Skrifteligt Document derover at forfatte, som tillige kan være, og da i Fremtiden naar Børnene komme i myndig Stand, overgives af dennes forvaring. Og ville vi herhos allernådigst have befæstet, som dette Skifte i saa Maade forrette, at den i alle Maader, holde sig Loven og Overenskomsterne, samt i disse især Forordningen af 23. August 1793, Allerunderdanigst efterretteligt, hvilket og skal ske eftersom Øvrighed og Retsbetjent, som det ellers kunne tilkomme samme Skifteforvalter, forsaavidt disse dem angaar, i hvis Rettighed dog intet derfor skal afgives. Forbydende alle og enhver imod det som foreskrevet staar, indsigt at giøre.

Givert i Vor kongelig Residents Stad Kiøbenhavn den 21. August 1814.

Under Vor Kongelige Segl. (L.S.R.).

Efter Vor kongelige Mayjestæts Allernaadigste Befaling.

Cold. Monrad. Øritgd. Remer. Lassen. Hansen.
Dræbye."

I Rinds-Gislum Herreds skifteprotokol 1828-37, B 48 C, 203-side 333 er indført følgende:

"At der efter vores ved døden afgangne den 17. December 1833 Fader og Svigerfader, Aftægtsmand Niels Andersen af Durup, intet er at skifte bekræftes.

Durup, den 28. Maj 1834.

Anders Nielsen. Erik Nielsen. Christen Nielsen.

Søren Andersen. Anders Christensen. Niels Jensen."

Peder Christensen

12

døde d. 3. marts 1835 og blev begravet d. 8. marts. Han opgives da at være 40 år gammel, samt husmand, snedker og hjulmand i Skårup.

Det har ikke været muligt at finde navnet på hans kone, da kirkebogen for Ravnkilde Sogn først begynder 1813.

Christen Nielsen Illeriis

14

blev født 1787 i Rørbæk.

Han blev hjemmedøbt d. 22. januar 1787 og fremstillet i kirken d. 25. februar, båret af Laurits Pedersens hustru fra Grynderup, faddere var: Mathias Christensen, Jens Nielsen, Jens Smed og Inger Knudsdatter.

Christen Nielsen Illeriis blev gift d. 27. maj 1812 i Grynderup med

Anne Andersdatter

15

der blev født omkring 1785 i Ømark, Durup Sogn.

Dette ægtepars død har det ikke været muligt at finde.

gårdfæster i Boldrup, Stenild Sogn, blev født ca. 1730 i Boldrup og døde 1785 samme sted.

Han var gift med

Mette Jensdatter

17

der blev født omkring 1721 og døde 1794, hun blev begravet 2. søndag efter jul 1794 i sit alders 74. år.

I Nøragergårds skifteprotokol 1719-1790, side 280 er indført skifte efter Christen Mortensen, det hedder her bl.a.:

"7. Maj 1785 var der Skifte efter afgangne Gaardfæster Christen Mortensen i Boldrup, der efterlader sig Enken Mette Jensdatter samt Børnene: Morten Christensen, Gaardmand i Boldrup, Peder Christensen, 27 Aar, Jens Christensen, 23 Aar, Christen Christensen, 21 Aar, Sidsel Marie Christensdatter, 12 Aar og Maren Christensdatter, 9 Aar gammel.

I den yderste Stue var:

- 1 Fyrretræsbord,
- 2 Bænke,
- 3 Lænestole,
- 3 andre Stole,
- 1 Klokkeværk,
- 1 Jernbilæggerkakkellovn,
- 4 Porcelænskander med Tinlaag,
- 2 hvide Porcelænsspølkummer,
- 2 Thepotter,
- 1 par Thekopper,
- 1 Ølglas,
- 1 Tinfad,
- 1 Brændevinsglas og
- 2 Spinderokke,
- 1 Garnvindel,
- 3 Knive og
- 1 Gaffel.

Besætning:

- 6 Heste,
- 4 Køer,
- 2 Kvier,

1 Stud,
4 Kalve,
15 Faar,
3 Gæs,
5 Unger,
1 Gasse og
1 Polt."

Værdien af boet opgjordes til 170 rdlr., gælden opgjordes til 206 rdlr., så der blev intet til arvingerne.

Christen Mortensen nævnes aldrig ved navnet Moth eller Maat det er først fra og med hans sønner at tilnavnet dukker op, og hvor de har det fra, har det ikke været muligt at finde.

Søren Sørensen (True) 22

blev født ca. 1737 og døde d. 16. marts 1812 som aftægtsmand i Stenild, 75 år gammel, han blev begravet d. 22. marts.

Han var gift med

Johanne Olesdatter 23

der blev født ca. 1737 og døde mellem 1787 og 1801, idet hun nævnes i folketællingen førstnævnte år men ikke i folketællingen 1801.

Niels Knudsen 28

også kaldet Niels Illeriis, blev født 1744 i Illeris, Alstrup Sogn.

Han blev døbt d. 12. juli 1744, faddere var: P. Kiildsen af Lundgård, Anders Sørensen af Elkjær og Christen Byrialsen af Alstrup.

Niels Knudsen (Illeriis) blev trolovet d. 11. oktober 1780 og senere gift i Rørbæk med

Maren Nielsdatter 29

Forlovere var: Jens Smed og hendes far gamle Niels Knudsen af Rørbæk.

Maren Nielsdatter blev døbt d. 24. juni 1759, båret af Chri-

sten Mathiasens hustru, faddere var: sr. Christen Bertelsen og hustru Cecilie Busch, Morten Nielsen, Anne Nielsdatter og Peder Knudsen.

Niels Knudsen (Illeriis) var gårdmand i Rørbæk og levede endnu 1818, men det har ikke været muligt at finde hvornår ægteparret døde.

bosat i Boldrup, Stenild Sogn, levede i første halvdel af 1700-tallet.

Han var gift med

Maren Clausdatter

33

Søren True

44

bosat i Grynderup, døde 1744.

Han blev trolovet d. 9. september 1736 og gift d. 14. oktober samme år med Søren Skovs enke af Allestrup

Giertrud Andersdatter

45

Den 16. oktober 1744 blev der af forvalteren på Nøragergård foranstaltet skifteforretning i boet efter afgangne Søren True i Grynderup, der efterlader sig enken Giertrud Andersdatter samt en søn Søren Sørensen, 7 år. I laden var der 17 traver og 11 kærver rug a 12 skpr. traven, 9 traver og 9 kærver byg, 22 traver og 10 kærver havre. Det fattige bos værdi opgøres til i alt 98 rdlr. og 14 skilling. Blandt gældsposterne anføres, at bygningerne er meget brøstfældige. Gælden var i alt 164 rdlr., 2 mark og 4 skilling.

Knud Jensen

56

eller Knud Nielsen, han kaldes både Knud Jensen og Knud Nielsen i Illeriis, han må være født uden for ægteskab i perioden 1706-1709 (Lakune i kirkebogen) som søn af pigen Birgitte Byrialsdatter hvem faderen har været, har det ikke været muligt at finde, drengen er åbenbart kommet i pleje hos morbroderen Jens Byrialsen i Alstrup, thi på skifte efter denne afholdt d. 30. december 1732 oplyses det, at Knud Jensen har været i gården hos Jens Byrialsen, og det siges her, "at han tilforn var sat til at have Opsyn med Kornet og giøre Rigtighed for (hvad) deraf blef aftorsken og nu foregaf han, at der var torsken Rug giødnings anden Kiære og tredie Kiære 12 Tdr., hvorefter var opmaalt Rug 13 Tdr., og deraf var bleven saet Rug 6 Tdr. 2 Skpr. og tilgaaet Hushold-

ningen 3 Tdr."

At Knud Jensen har været skrivekyndig ser man deraf, at han har underskrevet skifteforretningen efter morbroderen med en stor og tydelig skrift.

Den 19. marts 1744 blev Knud Jensen trolovet og d. 8. april samme år gift i Alstrup Kirke med

Kirsten Nielsdatter

57

De er begge forgæves søgt født og døde i Alstrup Sogn, men er vel flyttet til Rørbæk Sogn, hvor sønnen er konfirmeret, og så her er de forgæves søgt døde.

Niels Knudsen

58

bosat i Rørbæk blev gift d. 28. november 1756 i Rørbæk Kirke med

Maren Christensdatter

59

bosat i Boldrup, var gift med

Anne Michelsdatter

67

der døde i oktober 1733.

Den 22. januar 1738 blev der af skifteforvalteren på Nør-agergård forrettet skifte i boet efter den i oktober 1733 afdøde Anne Michelsdatter, Claus Christensens hustru i Boldrup, foruden enkemanden var der af arvinger børnene: Michel Clausen, 26 år, Maren Clausdatter, 29 år, gift med Morten Christensen, gårdmand i Boldrup, Else Clausdatter, 22 år, Maren Clausdatter, 16 år. Formyndere for de ugifte piger var deres mosters mand Poul Jensen i Boldrup.

Boets Værdi androg 39 rdlr., 2 mark og 4 skilling, gælden derimod androg 62 rdlr.

(Nøragergårds skifteprotokol 1719-1790, side 38 ff.)

Birgitte Byrialsdatter

113

Hun fik i 1712 endnu et barn uden for ægteskab, herom beretter kirkebogen (1712) d. 8. oktober inddøbt et uægte barn, Birgitte Byrialsdatters hendes datter, som var dødsangst, blev kaldet Else, holdt barnet Kirsten Poulsdatter af Alstrup, fader mons. Villum Skals, Hans Christian Pedersen, Degn samt Maren Michelsdatter, alle af Louns.

Kort herefter blev Birgitte Byrialsdatter åbenbar gift med

Jacob Olesen

i Illerisgård, hvilket hun ialtfald er i 1718, da hun sammen med broderen Christen Byrialsen står fadder ved fatteren Christen Nielsens barns dåb i Elkjær.

Birgitte Byrialsdatter lever endnu 1746 på Illerisgård hos sønnen og bærer da sønnen Knud Jensens barn Jens til dåben, hendes datter Else nævnes blandt fadderne.

bosat i Alstrup, blev født 1632 i Glerup, V-Bølle Sogn, og hun døde 1710 i Alstrup, han blev begravet d. 14. april.

Ifølge herredsfoged Christen Sørensen Thestrups efterladte optegnelser med et heri optegnet slægtsregister skal Byrial Jensen være ud af "De Rinds Herreds Knaber". Forfatterens noter og oplysninger om slægten, der er nedfældet ca. 1740, oplyser at Byrial Jensens hustru var datter af en Christen Alstrup og hun er sikkert identisk med den

Anne Christensdatter

227

der begraves d. 24. juni 1716 på Alstrup Kirkegård, 70 år gammel.

gårdmand i Glerup, V-Bølle Sogn, blev født 1615 i Klottrup og døde 1685 i Glerup, han blev begravet d. 24. april på V-Bølle Kirkegård.

Han var gift med

fra Ålestrup, der var hans næstnæstsøskendebarn. Hun må være født omkring 1615-1620 og død før kirkebogens begyndelse i 1681.

Jens Laursen (Andersen) boede på en gård i Glerup sammen med broderen Jens Thaarup Andersen, der døde d. 31. oktober 1683 i hans alders 82de år.

blev født omkring 1565 i Store Torup, Uldbjerg Sogn, han døde omkring 1630 i Klotrup, Fjelsø Sogn.

Han var gift med

Inger Jensdatter

905

der var fra Årupgård i Vognsild Sogn.

Anders Jensen var herredsskriver i Rinds Herred samt selvejerbonde.

I Hald Lens jordebog 1614 findes Anders Jensen opført som besidder af 2 selvejergårde i Klotrup. Af den ene svarer han: 1 ørte rug, 1 do. byg, 1 do. havre, 1 pund og 2 mark smør, 1 gås, 2 høns, 1 alb. leding samt 1 brændsvin. Af den anden gård svarer han: 1 ørte rug, 3 skp. byg, 3 skpr. og 1 alb. leding, 8 gæsteriheste samt 1 svin.

Peder Byrialsen

906

blev født omkring 1550.

Thestrup fortæller om denne: "Peder Børialsen, boede først i Gjørup i Uldbjerg Sogn og var gift med en jomfru, siden i Aalestrup og havde da

Mette Nielsdatter

907

der var fra Smollerupgård i Fjends Herred.

De havde 5 børn nemlig: Bjørn Pedersen, sejlede, var gift og boede i Nykøbing Sjælland. Niels Pedersen, der boede i Fjeldsø. Christen Pedersen, som boede i Ålestrup. Mette Pedersdatter, der var gift med Jens Christensen i St. Binderup, og Kirsten Pedersdatter, der var gift med Jens Laursen af Glerup."

var bosat i St. Torup, Uldbjerg Sogn og levede i slutningen af 1500-tallet.

bosat på Årupgård i Vognsild Sogn. Han levede i sidste halvdel af 1500-tallet, han er sikkert et barnebarn af den Peder Lauritsen, der nævnes i 1537, som boende i Årup.

var bosat i Ålestrup i midten af 1500-tallet.

Om ham skriver Thestrup:

"Byrial Christensen, som boede i Ålestrup, ejede Ålestrup, hvilken blev kongen hjemfalden 1534 i skipper Klemens fejde, hvormed således tilgik, at da kong Christian III havde belejret København og Malmø, som da holdt med grev Kristoffer og lybske på kong Kristian II's vegne, løb skipper Klemen, som var fribytter og havde Kristian II's kommis, med flere sine kompaner til Hals i Ålborg Fjord, hvor han i Vendsyssel tog med sig alle bønderne, mand af hus, og hvo ham ej ville følge, truede han at hænge i hans gårdsled, hvortil vel og bønderne fandtes villige i henseende til kong Kristian II, som af bønder og borgere var meget afholdt. Med denne bondeflok (og sit eget folk), som var bevæbnet med pigge og køller, indtog han Ålborghus og slog adelen af, som havde havde fået en del folk samlet imod ham i Lerå Sig (Svenstrup, Hornum Herred), for siden over landet synder på uden forhindring og lod sig hylde af bønderne og sværge huldskab; desårsag alle de bønder, hvor skipper Klemen for frem, kom i kongens unåde, hvilket de måtte afbøde igen med store penge, og alle selvejerbønder mistede deres bondeskyld, som blev kongen hjemfalden, hvoriblandt denne Byrial Christensen var med, som dog siden, anno 1543 indløste Ålestrup igen fra Kristian III efter hans derpå udgivne brev, som jeg endnu har in originali og er sålydende:

"Vi Krisjan osv. Gör alle vitterligt, at efterdi denne Brevviser Børial Kristensen i Ålestrup har nu ladet handle med os om hans Bondegård, han selv udi bor, liggende i Østerbølle Sogn i

Rinds Herred udi vort Land Nörre Jylland, og har derfor været udi vort Minde, da har vi af vor synderlig Gunst og Nåde undt og tilladt og nu med dette vort åbne Bred under og tillader, at forne Børial Kristensen og hans Arvinger herefter må og skal have, nyde, bruge og beholde forne Bondegård og Gods med deres rette Ejendom og Tilliggelse så fri og for sådan Landgilde, Tynge og Afgift, som deraf gjordes og gaves, förend nu sidst forledne Fejde herudi Riget begyndtes, dog så at han og hans Arvinger skal være os og vore Arvinger efterkommende Konger af Danmark hulde og tro og årligen til god Rede af forne Bondegård og Gods göre og give til os og Kronen sådan Landgilde, Tynge og Afgift, som plejer og bør at gives, og gaves, förend Fejden begyndtes. Ti forbyde vi alle, i hvo de helst er eller være kunde, særdeles vore Fogder, Embedsmænd og alle andre forne Børial Kristensen og hans Arvinger herimod på forne Bondegård og Gods eftersom forskrevet står at hindre, hindre lade, heller i nogen Måde Forfang at göre under vor Hyldest og Nåde.

Givet udi vor Købstad Viborg St. Knud Konges Dag År 1543.

Under vort Signet.

Peder Ebbesen. Gabriel Gyldenstjerne. Jörgen Pors."

Byrial Christensens kone hed

Kirsten Andersdatter

1813

deres børn var Kristen, Peder og Niels og nogle døtre. Om han vides ellers at fortælle, at når han gjorde sine døtres bryllup brugte han ej dertil andet en træskåle, træskeer, træbægre og tallerkener. Engang han kom fra Ålborg med sligt et læs på sin vogn, råbte nogle børn efter ham, som vogtede fæ ved vejen: "Mand med jer Tømmerlas, er jer Tællekniv hvas," hvorpå han red til disse børn og huggede fingrene af dem med sit danske sværd, som i de tider brugtes, og han altid førte med sig; derfor måtte han bøde 300 rdlr. Han havde en søn Kristen Børialsen, som boede i Bindrup; hans kone og Thomas Mogensens kone i Simested havde deres stole næstved hinanden i Simested Kirke, så at den ene kunde række sine fødder igennem og stryge dem på den andens forklæde, hvorom de engang, da de kom af kirken, kom i skænderi, og Kristen Børialsens kone skældte den anden for en troldkone, i hvilket skæderi mændene kom med, da Kristen Børialsen, som da var stor-slægtet, truede Thomas Mogensen på livet, hvorpå denne lod stævne

den anden til Ting, torde dog ej selv komme til Tinget, men klagede sin nød for lensmanden på Hald, som lovede at assistere ham, og lod derpå 12 af sine væragtige karle følge ham til Tinget, hvor da blev yppet klammeri på Tinget, hvor 3 blev døde og nogle sårede, retten blev spildt, og herredsfogden lod sig falde baglængs af Tinget, som og derudover ingen Ting eller Rettergang blev holdt her i Rinds Herred et helt år omkring; det siges at have kostet Børial Kristensen 1300 rdlr. Siden torde Thomas Mogensen ej blive boende i Simested for dem af frygt, at de endnu skulle hævne dem på ham (som da selvhevn var meget brugelig), men flyttede til Viborg, hvor han siden, da han var rejst et ærende her ud til Simested, af Kristen Børialsen for samme sags skyld blev ihjelslagen, til hvilken gerning han meget af sin moder Kirsten Andersdatter blev tilægget, hvorfor og måtte bødes store penge. Endnu fortælles om ovenmeldte Børial Kristensen, at da han en gang gik på gaden i Ålborg, kørte en vogn af Rold på ham, som han gik, og da han fik sit sværd ud, som han gik med under sin arm, og dermed vilde hugge den, som kørte, ramte han ej ham, men en gammel mand, som sad midt i vognen, hvorpå de af Rold forsamlede sig og vilde det hevne, til hvilken ende de havde gjort en vognborg eller og en forhindring af mange vogne over vejen i sigende ved Lerå, hvilket da det røgtes, forsamlede sig og en del af Rinds Herreds knaber, som samme tid var i Ålborg, hvilke da de kom til dem af Rold, som havde sammenrottet sig i sigene, blev der et stort slagsmål og klammeri, så at 3 blev døde på stedet og en stor del lemlæstede.

Niels Christensen

1814

blev født ca. 1535 på Smollerupgård og døde 1579 samme sted.

Niels Christensen var herredsfoged i Fjends Herred og bosat på Smollerupgård. Den 17. april 1577 bliver af kongen udstedt et åben brev om at Niels Christensen i Smollerupgård, herredsfoged i Fjends Herred, må være fri for landgilde og al kongelig tyngelse af sin gård, sålænge han er herredsfoged.

Niels Christensen var gift med

Mette Jensdatter

1815

Deres mindetavle af sten findes indmuret i Smollerup Kirkes Våbenhus.

Mette Jensdatter var gift anden gang med

Knud Christoffersen

der ligeledes var herredsfoged i Fjends Herred og bosat på Smollerupgård.

selvejerbonde i St. Torup og herredsfoged i Rinds Herred.

Det første, der oplyses om Anders Nielsen, er, at han d. 5. marts 1529 sammen med Christen Nielsen i Knudstrup får kongelig befaling til at holde broerne i Rinds Herred i forsvarelig stand imod at oppebære renten af afgifterne heraf.

Den 12. november 1542 får Anders Nielsen i Torup, herredsfoged i Rinds Herred, der med brev og segl har bevist at ikke i sidste fejde har været i ledtog med de oprørske bønder under skipper Klemen og Thomas Riber, men har været kongens befalingsmænd i Randers lydige, må nyde det bondegods, han da havde, lige så frit og for samme landgilde som før fejden.

Den 23. januar 1552 bliver Anders Nielsen, herredsfoged i Rinds Herred trævne til Dronningborg Slot i anledning af en dom han har afsagt, hvorved 3 fjerded. jord er blevet svoret fra en gård i Klottrup.

Den 19. februar 1552 bliver der på kongens Retterting afsagt en dom over herredsfoged Anders Nielsen, gående ud på, at Anders Nielsen ved sidste Viborg Snapsting fremlagde et brev for gode mænd, som indeholdt en dom angående et fiskeri. Men kongens Retterting har nu kendt dette brev for at være falsk.

(Kanselliets Brevbøger, side 121.)

Den 15. august 1558 får Anders Nielsen i Torup kongelig Majestæts skøde på den halve Holmmark i Gedsted Sogn, som blev forbrudt til kronen i sidste fejde, dog med undtagelse af den jord Niels Clementsens arvinger haver.

(Kanselliets Brevbøger, side 198.)

Den 12. marts 1573 bliver indberettet fra lensmanden på Hald at Anders Nielsen, som boede i Torup, som af kongens far købte halvparten af Hollum Mark, har efterladt sig nogle sønner, som nu ansøger om at måtte beholde 1 fjerded. jord på Gedsted Mark, som ikke er omtalt i det af kongen udstedte skøde, og som de nu ønsker at lægge ind til Holmmark.

(Kanselliets Brevbøger, side 237.)

Anders Nielsens herkomst hersker der nogen tvivl om, han kan være søn af Niels Poulsen, der den 29. august 1491 nævnes som herredsfoged i Rinds Herred. Han kan også være søn af den Niels Andersen i Torup, der nævnes sammen med sandemand Jep Røver i St. Torup i Uldbjerger Sogn i et dokument, ligeledes dateret d. 29. august 1491.

Anders Nielsen havde 2 brødre, Jep Nielsen og Jens Nielsen i Torup, der d. 28. november 1542 fik deres bondegods tilbage, som ved grevens fejde var skuret i fald. Disse tre brødre er utvivlsomt datterbørn af sandemand Jep Røver i St. Torup i Uldbjerg Sogn.

Navnet på Anders Nielsens hustru har det ikke været muligt at finde, men hun er sikkert datter af Jens Byrialsen i Glerup (broder til den i 1492 adlede Poul Byrialsen), der nævnes d. 29. august 1491, og hvis far, Byrial Pedersen 1459 boede i Glerup og vist var gift med en søster til adelsmanden Jep Poulsen Binde-rup til Kvottrupgård.

Christen Jensen

3624

der var bosat i Bygum, var sikkert gift med en søster til herredsfoged Anders Nielsens hustru, dette giver så forklaringen på, at Jens Laursen Andersen og Kirsten Pedersdatter ved vielsen betegnes som næstnæstsøskendebørn.

Christian Jensen

3628

nævnes som ejer af Smøllerupgård fra 1514 til 1532. I 1515 kaldes han tingshører, men 1516 er han herredsfoged i Fjends Herred, han levede endnu 1536.

Han var gift med

Maren Andersdatter

3629

der nævnes som bosiddende i Smøllerupgård 1541 og 1546 samt sidst 1555 da hun skøder 3 gårde i Fjends Herred til Hald. Det kan dog ikke ses at hun har været ejer af Smøllerupgård.

af Hvam, blev skudt på Klostrup Mark i slutningen af 1400-tallet.

Herom fortæller Thestrup:

"I Klostrup boede en ung karl, som havde sin mor hos sig. Denne brugte meget løse kvinder og gik længe ugift; men som han engang var rejst til København og på hjemvejen på søn blev overfalden af storm og uvejr, gjorde han et løfte, at han skulle ægte det første kvindfolk, ham beegnede, når han kom på land. Men da han nu kom på land i Århus, beegnede ham først en kvinde, som løb om med en kurv med noget småtøj udi at sælge; denne antog han straks til sin kone. En tid herefter, da han med flere var i Hvam til et bryllup i den store gård, som da var et adeligt sæde, lod en mand af Hvam navnlig Jens ham høre, at han havde taget en kæltringkvind, hvilket han da ville hævne med slagsmål; men da Jens af Hvam havde mest succes, fik han af Klostrup eller Kjelstrup store Hug, hvilket han siden lang tid tragtede efter at hævne, hvortil han engang fandt gelegenhed, da han vidste, at bemeldte Jens af Hvam skulle over til Gjedsted Kirke om natten til abbedmesse, som da i de katholske tider var højtidelig, når abbeden selv holdt messe. Samme abbed var fra Bjørnsholm, som da kaldtes Vidskøl Kloster. Ved denne gelegenhed lagde han af Klostrup sig i vejen for ham i et hul ved siden af vejen på Klostrup Mark og skød ham ihjel med et arnbrøst eller pil, for hvilken gerning han siden længe af den andens frænder og børn blev eftertragt, kom dog til at give dem bod, hvori blandt var det Års Gøde, som ligger til den anden side af bækken, nu Bygum, men da Klostrup tilhørende, så og 2 gårde i Bygum, hvilke bemeldte Jens af Hvam hans søn Kristen Jensen fik, og bode han siden i Bygum."

E F T E R K O M M E R E
EFTER
CHRISTEN NIELSEN MOTH
OG
INGER NIELSDATTER

I.

NIELSINE NIELSEN MOTH er født d. 23. december 1876 i Snæbum, og hun døde d. 30. juni 1948 i Nørgård, Vesterbølle Sogn. Hun blev gift d. 29. september 1909 i Vesterbølle Kirke med KRISTIAN PETER KRISTENSEN, der er født d. 29. september 1870 i Fredbjerg, Farsø Sogn, som søn af gårdejer Jens Kristian Kristensen og hustru Anne Marie. Han døde d. 4. september 1930 i Nørgård, Vesterbølle Sogn. Kristian Peter Kristensen var gårdejer, og ejede "Nørgård", Vesterbølle pr. Gedsted.

I.A.

MARIE KRESTINE KRISTENSEN er født d. 16. oktober 1911 i Nørgård, Vesterbølle Sogn. Hun blev gift d. 11. maj 1945 i Vesterbølle Kirke med JENS IVER MOGENSEN, der er født d. 22. november 1913 i Illerisøre Lovns Sogn, som søn af fisker Karl Niels Nikolaj Jensen Mogensen og hustru Inger Kirstine Iversen. Bosat: Vesterbølle pr. Gedsted. Marie Krestine Kristensen har gået i Vesterbølle Skole. Sommeren 1928 var hun elev på Jebjerg Ungdomsskole. Hun har ellers været beskæftiget ved husgerning hos forældrene indtil sit giftermål, kun afbrudt af 1 år i huset på Nibe Apotek. Jens Iver Mogensen har gået i skole i Hvalpsund og i Foulum. Han kom ud at tjene at tjene som 11-årig, og gjorde dette hvert år fra april til november. I årene 1925-1926-1927 var han hos gårdejer Kresten Sørensen, Dollerup pr. Ullits. Herefter havde han plads i Torp pr. Hvalpsund i 2½ år hos gårdejer Anders Pedersen, hvorfra han kom til "Kærtøft" i Gjedsted i 1 år og herefter 1 år hos gårdejer Peder Pedersen i Bystrup. Endelig har han også haft plads hos gårdejer Nikolaj Vinther, Gjedsted 1 år. Han fik herefter plads hos sognefoged Villum Ginderup, Gjedsted, og denne plads havde han 10 år, afbrudt af et ophold på Asmildkloster Landbrugsskole 1940-1941, og om sommeren 1941 hos gårdejer Vogensen, Dalsgård Nørregård pr. Østrup. Den 15. marts 1945 overtog han en ejendom på 26 tdr. land i Firhøje pr. Gjedsted, og denne drev han indtil d. 8. december 1948, da han fik en gård i Døstrup pr. Hobro, "Trehøjgård", der var på 31 tdr. land. Denne gård havde han imidlertid kun til d. 5. marts 1950 da han overtog den gård, som han havde købt i efteråret 1949, i Vesterbølle. Denne gård er på 72 tdr. land.

I.B

KRISTIAN INGERSLEV KRISTENSEN er født d. 17. juni 1913 i Nørgård, Vesterbølle Sogn. Han blev gift d. 5. juni 1945 i Gedsted Kirke med ELLEN NIELSEN, der er født d. 15. juni 1920 i Gedsted som datter af snedker Peder Kristian Nielsen og hustru Mette Marie Sørensen. Bosat: "Nørgård", Vesterbølle pr. Gedsted. Kristian Ingerslev Kristensen har gået i Vesterbølle Skole, samt været elev på Asmildkloster Landbrugsskole 1940-1941. Han har været hjemme først som medhjælper, og efter faderens død som bestyrer for moderen indtil 1945, da han overtog gården d. 1. oktober. Der er i årenes løb oparbejdet en god avlsbesætning, hvoraf der i årenes løb er solgt avlsdyr til såvel indland som udland. Ved overtagelsen var der hverken el.-lys eller kraft, men der er siden sket store forbedringer både på bygninger og andre orråder,

så det i dag er en moderne gård med diverse maskiner.
Kristian Ingerslev Kristensen er medlem af bestyrelsen for fællesledelsen Himmerland, Års, siden 1964; han har ligeledes været i bestyrelsen for mejeriet i en årrække og i bestyrelsen for Års Slagteri.
Ellen Nielsen har gået i Gedsted Skole, og har herefter været beskæftiget ved husgerning, dels på Apoteket i Farsø, dels hos en tandlæge i Viborg, hos lægen i Gedsted og på Gedsted Kro.

I.B.1.

KAJ KRISTIAN INGERSLEV KRISTENSEN er født d.1. november 1945 i Nørgård.
Han har gået i Vesterbølle Skole, samt aftjent sin værnepligt i Hvorup ved Ålborg, fra d. 2. maj 1966 til d. 25. februar 1967 ved Jyske trænregiments Kørselsafdeling. Han har i øvrigt været beskæftiget ved landbruget hjemme, samt haft ophold på Asmild-kloster Landbrugsskole vinteren 1968-1969.

I.B.2.

EVALD JØRGEN INGERSLEV KRISTENSEN er født d. 14. marts 1947 i Nørgård.
Han har gået i Vesterbølle Skole, og taget realeksamen fra Gedsted Realskole i 1964. Sin værnepligt aftjente han ved C.F. i Herning fra d. 2. april 1967 til d. 27. januar 1968. Herudover har han været beskæftiget ved landbruget hjemme.

I.B.3.

BIRTHE LISBETH INGERSLEV KRISTENSEN er født d. 2. februar 1949 i Nørgård.
Hun er gift med
JENS OLE MADSEN, der er slagter.
Der er 1 barn i ægteskabet.
Bosat: Vestergade, Østrup pr. Års.

I.B.4.

INGER MARGRETHE INGERSLEV KRISTENSEN er født d. 19. juli 1952 i Nørgård.
Hun har gået i Vesterbølle Skole, og været beskæftiget ved husgerning i Vesterbølle fra d. 1. april 1967 til d. 1. september 1968. Herefter kom hun på Salling Ungdomsskole, Jebjerg.

I.B.5.

ELSE MARIANNE INGERSLEV KRISTENSEN er født d. 3. oktober 1957 i Nørgård.
Hun er elev i Vesterbølle Skole.

I.C.

ALMA KRISTENSE KRISTENSEN er født d. 2. oktober 1919 i Vesterbølle, Vesterbølle Sogn.
Hun blev gift d. 31. juli 1941 i Vesterbølle Kirke med
SVEND AAGE BØRGE KNUDSEN, der er født d. 3. januar 1916 i Nørgård, Sønderup Sogn, som søn af gårdejer Niels Kristian Knudsen og hustru Anna Nielsen.
Bosat: "Rodsted Nørgård" pr. Suldrup.

Alma Kristense Kristensen har gået i Vesterbølle Kommuneskole, samt haft ophold på Himmerland Ungdomsskole, Havbro, sommeren 1937. Hun har været beskæftiget ved husgerning, først i Viborg, derefter i Sønderup og Vognsild.

Svend Aage Børge Knudsen har gået i Rodsted Skole, og har ellers været beskæftiget ved landbruget dels på hjemegnen, og dels i Gedsted. Han var elev på Vallekilde Højskole i vinteren 1938 til 1939. Han overtog d. 1. september 1941 en ejendom på 16 tdr. land ved Års, og drev denne til d. 6. marts 1947, da han overtog fødehjemmet, som er på 40 tdr. land. Han var hermed 5. generation der overtog gården, der altid er gået i arv fra far til søn.

I.C.1.

ELLIS KNUDSEN er født d. 10. september 1944 i Års Sogn. Hun blev gift d. 26. oktober 1968 i Sønderup Kirke med JENS PETER BRØDSGAARD, der er født d. 11. juli 1941 i Nørhede, Lyne Sogn, som søn af gårdejer Jørn Brødsgaard og hustru Bodil Thomsen.

Ellis Knudsen har gået i Rodsted Skole til og med 7. klasse. Derefter tog hun et 3-årigt kursus på Haverslev Realskole og tog præliminæreksamen d. 27. juni 1962. I året 1963 blev hun elev ved Post- og Telegrafvæsenet og tog 1. del fagprøve d. 25. marts 1966. 1967 søgte hun sin afsked og blev derefter kontorfunktionær ved Københavns Skattevæsen, hvor hun stadig virker.

Jens Peter Brødsgaard har gået i Lyne Skole til og med 7. klasse. I året 1957-1958 var han på Bregninggård Efterskole. Derefter virkede han som karl på landet. Han aftjente sin værnepligt fra 1961 til november 1962, hvorefter han fik ansættelse på Danfoss, Als og var der til november 1965. Derefter $\frac{1}{2}$ år på Cypern. Året 1966 kom han til København og blev ansat ved postvæsenet, hvor han stadig virker.

I.C.2.

DORTE KNUDSEN er født d. 12 april 1950 i Nørgård.

I.C.3.

GERT KNUDSEN er født d. 9. februar 1953 i Nørgård.

II.

KAREN MARIE NIELSEN MOTH er født d. 8. marts 1880 i Snæbum, og hun døde d. 30. november 1961 i Viborg.

Hun blev gift d. 15. maj 1915 i Simested Kirke med NIELS KRISTIAN MICHAEL SØRENSEN BUNDGAARD, der er født d. 17. april 1872 i Stenild som søn af selvejergårdmand Søren Sørensen Bundgaard og hustru Ane Kathrine Nielsdatter. Han døde d. 9. november 1949 i Simested.

Niels Kristian Michael Sørensen Bundgaard var gårdejer i Guldager.

II.A.

BOLETTE MARIE BUNDGAARD er født d. 20. april 1918 i Guldager, Simested Sogn.

Hun blev gift d. 18. oktober 1944 i Skt. Jørgens Kirke i Svendborg med

KAJ BØRGE NIELSEN, der er født d. 30. november 1917 i Viborg som søn af maler Niels Christian Valdemar Nielsen og hustru Anna Margrethe Vilhelmine Pedersen.

Bosat: Mjølnersvej 7, Viborg.

Bolette Marie Bundgaard har gået i Guldager Skole indtil 1932. Hun var i sommeren 1934 elev på Havbro Ungdomsskole, og kom herfra i forberedelsesklassen på Ranum Seminarium, hvorfra hun dimitteredes i 1941. 1941-1942 virkede hun som lærerinde i Rørbæk Skole og 1942-1944 ved Årslev Skole pr. Randers. Siden 1962 ved Viborg kommunale Skolevæsen.

Kaj Børge Nielsen har taget studentereksamen fra Viborg Katedralskole i 1937, og han dimitteredes fra Ranum Seminarium i 1941. Fra 1941 til 31. december 1954 virkede han som lærer ved Viborg kommunale Skolevæsen. Den 1. januar 1955 blev han vice-skoleinspektør og leder af Viborg kommunale Aftenskole. Fra d. 1. november 1961 skoleinspektør ved Viborg Østre Skole.

II.A.1.

INGE BUNDGAARD NIELSEN er født d. 7. oktober 1947 i Viborg.

Hun blev student fra Viborg Katedralskole i 1967 og er nu student.

II.A.2.

JØRGEN BUNDGAARD NIELSEN er født d. 26. september 1950 i Viborg.

II.A.3.

BIRTE BUNDGAARD NIELSEN er født d. 3. maj 1954 i Viborg.

III.

NIELS NIELSEN MOTH er født d. 9. december 1881 i Snæbum, Snæbum Sogn, og han døde d. 20. juli 1959 i Snæbum. Han blev gift d. 27. november 1912 i Snæbum Kirke med INGER MARIE NIELSEN, der er født d. 12. juli 1883 i Snæbum, Snæbum Sogn, som datter af gårdejer Niels Kristensen og hustru Karen Kristensen. Hun døde d. 3. maj 1955 i Snæbum. Niels Nielsen Moth kom ud at tjene som 9-årig, idet hans far døde i en ung alder. Han har været ved landbruget hele sit liv og tjent forskellige steder, bl.a. i Grynnerup. Han overtog fødehjemmet i Snæbum ved sit giftermål, og han var en dygtig og driftig landmand, hvilket gav sig udslag på mange måder; således byggede han gården om, stuehuset er opført i 1907, da han var bestyrer for moderen og kostald og lade er opført i 1917. Der var også bud efter ham til det offentlige arbejde, der skal gøres i et sogn. Han var således medlem af sognerådet fra 1917 til 1934, og i denne periode var han sognerådsformand fra 1929-1934. Han var også sognefoged i en årrække, og sad derudover i næsten alle de lokale bestyrelser, såvel af faglig som af anden art. Inger Marie Nielsen har gået i Snæbum Skole, samt haft ophold på Skals Højskole. Hun har været beskæftiget ved husgerning forskellige steder på hjemegnen indtil sit giftermål.

III.A.

EJNER NIELSEN MOTH er født d. 29. september 1913 i Snæbum, Snæbum Sogn. Han blev gift d. 20. oktober 1937 i Skørping Kirke med ELLA MARIE KRISTENSEN, der er født d. 8. april 1914 i Rebild, Skørping Sogn, som datter af gårdejer Anton Karl Kristensen og hustru Kirsten Marie Andersen. Bosat: Snæbum pr. Hobro. Ejner Nielsen Moth har gået i Snæbum Skole. Han har hovedsagelig været hjemme, men har i nogle år haft løst arbejde på egnen, idet han som eneste søn måtte drive ejendommen for faderen, der havde mange offentlige tillidshverv. Den 1. oktober 1937 overtog han en ejendom i Hannerup, og drev denne, der var på 17 tdr. land, til juli 1946. Den 19. juli 1946 overtog han fødehjemmet, der er på 36 tdr. land. Det er en veldrevet ejendom med alle moderne maskiner. Ella Marie Kristensen har gået i Rebild Skole. Hun har været beskæftiget ved husgerning og tjent forskellige steder, bl.a. i Gravlev, "Rebild Bundgård" og fra d. 1. november 1934 på Hannerup Mejeri, hvor hun var indtil sit giftermål.

III.A.1.

ALICE MOTH er født d. 2. maj 1946 i Hannerup, Stenild Sogn. Bosat: Snæbum pr. Hobro. Alice Moth har gået i Snæbum og Brøndum skoler. Sommeren 1960 var hun elev på Gudenådalens Ungdomsskole, Ulstrup. Den følgende vinter var hun i huset hos smedemester Jensen, Snæbum. Herefter var hun hjemme om sommeren 1961, hvorefter hun var i huset 1 år hos købmand Møller Pedersen, Hvilsum. Vinteren 1962-1963 var hun elev på Ålborg Tilskærerskole, hvorefter hun siden har virket som syerske på Jesper Dinesens Trikotagefabrik i Hobro.

III.B.

MAGDA NIELSEN MOTH blev født d. 17. januar 1917 i Snæbum, Snædum Sogn.

Hun blev gift d. 22. april 1949 i Snæbum Kirke med PETER HJORTH NIELSEN, der er født d. 29. november 1920 i Tvede, Tvede Sogn, som søn af arbejdsmand Niels Christian Nielsen og hustru Petra Kristence Mathilde Hjorth Laursen.

Bosat: Rindsvej 28, st.tv., Randers.

Magda Nielsen Moth har gået i Snæbum Skole. Hun var sommeren 1936 elev på Støvring Højskole. Hun blev herefter syg og var derefter hjemme indtil sit giftermål.

Peter Hjort Nielsen har gået i Tvede Skole, han virkede derefter ved landbruget forskellige steder bl.a. 1 år hos gårdejer Carl Winther, Lindbjerg pr. Randers, 1 år hos gårdejer Poul Clemmensen, Lindbjerg og 1 år hos gårdejer Niels Ladekarl, Lindbjerg. Herefter var han i Mellerup og kom derfra til Hald pr. Randers, herfra til Øster Tørslev, hvor han virkede i 2½ år. Han virkede derefter en kort tid på herregården "Stenalt", og herefter en tid i forskellige pladser i Gerlev, han kom derefter tilbage til Lindbjerg og virkede der til 1947, da han måtte opgive sit arbejde på grund af sygdom, han var uarbejdsdygtig til 1964. Han havde dog d. 1. august 1949 købt en ejendom på 7 tdr. land i Hvorum, men måtte opgive denne igen, grundet sygdommen. Familien flyttede herefter til Hvilsum, hvor de boede til 1. juli 1955, herefter boede de i Magda Nielsen Moth's fars hus i Snæbum til 1. juni 1958, siden har familien været bosat på Rindsvej i Randers. Fra 1964 har Peter Hjorth Nielsen haft lettere arbejde, siden 1. juni 1964 ved Gartnerens Salgsforening, Randers

III.B.1.

NIELS JØRGEN MOTH NIELSEN er født d. 9. august 1950 i Hvorum. Han har gået i Nymarkskolen i Randers og kom efter endt skolegang i lære d. 1. august 1967, som gulvmontør.

III.B.2.

LILLIAN MOTH NIELSEN er født d. 12. januar 1953 i Hvilsum.

IV.

JENS NIELSEN MOTH er født d. 6. maj 1883 i Snæbum, og han døde d. 11. maj 1951 i Århus.
Han blev gift d. 21. oktober 1911 i Skt. Pauls Kirke i Århus med MARIE DORTHEA JENSEN, der er født d. 1. oktober 1888 i Århus som datter af arbejdsmand Jens Peter Jensen og hustru Mette Christensen.
Jens Nielsen Moth var togfører ved DSB, Århus.

IV.A.

HOLGER PETER CHRISTIAN MOTH er født d. 25. oktober 1919 i Århus. Han blev gift d. 4. juli 1945 i Risskov Kirke med BENTE WULFF NATHANSEN, der er født d. 1. januar 1920 i Århus som datter af direktør Ludvig Simon Nathansen og hustru Esther Mary Lund.

Bosat: Grenåvej 7, Århus N.

Holger Peter Christian Moth tog realeksamen i 1936, og dimitteredes som lærer fra Århus Seminarium 1941. Han blev ansat ved Århus kommunale Skolevæsen fra d. 1. oktober 1941, og fik fast ansættelse d. 1. oktober 1944. Den 1. maj 1959 blev han overlærer ved Århus kommunale Skolevæsen. Holger Peter Christian Moth er direktør for Kosmorama biografen, der drives af Århus Lærerforening til fordel for velgørende formål.

Bente Wulff Nathansen blev student fra Århus Katedralskole i 1938, og dimitteredes som lærerinde fra Th. Langs Seminarium i Silkeborg 1943. Den 1. oktober 1943 blev hun ansat ved Århus kommunale Skolevæsen, og fra 1. oktober 1947 fast ansat ved samme. Fra 1. august 1963 som viceinspektør.

IV.A.1.

SUSANNE MOTH er født d. 15. maj 1946 i Århus.

Bosat: Grenåvej 7, Århus B.

Susanne Moth er lærerstuderende.

IV.A.2.

CARSTEN WULFF MOTH er født d. 2. maj 1950 i Århus.

Bosat: Grenåvej 7, Århus N.

Carsten Wulff Moth er H.F. elev.

V.

MAREN NIELSEN MOTH er født d. 5. april 1885 i Snæbum, og hun døde i Kristrup.

Hun var gift med gårdejer

N.N. KNUDSEN.

De boede i Kristrup.

Der var ingen børn i ægteskabet.

VI.

SØREN NIELSEN MOTH er født d. 4. august 1886 i Snæbum. Han blev gift d. 17. november 1923 i Hobro med MARIE FREDERIKKE KRISTENSEN, der er født d. 8. juli 1894 på Volstrup Mark, Rørbæk Sogn, som datter af gårdejer Peder Kristensen og hustru. Hun døde d. 22. april 1944 i Røjtrup, Stenild Sogn.

Bosat: Hodalsvej 15, Hobro.

Søren Nielsen Moth var kun 4 år gammel da hans far døde og han kom derfor i pleje hos fasteren Gertrud Marie, der var gift med gårdejer Jens Jensen, "Risgård", Guldager pr. Simested og han gik i skole i Guldager. Han blev på gården hos onkelen og fasteren til han var 18 år, og fik så plads i Snæbum i 1904 til 1905, hvorefter han var 3 år i Handest. Det følgende år var han igen i Snæbum, men opholdt sig herefter 3 år i Stenild, hvorfra han kom til Hogedal pr. Hobro, hvor han var i 1 år. Han kom atter til Stenild i 1 år og det følgende år var han bestyrer på en gård i Vissing ved Randers, hvorfra han igen vendte tilbage til Stenild og var der 2 år. Herefter kom han til Snæbum hvor han var i 4 år hos gårdejer Stougaard og passede dennes gård uden indblanding fra ejerens side, da denne havde mange hverv at varetage. Efter disse 4 år blev han bestyrer på den gård i Stenild, hvor han havde været før, indtil 1922. Han blev nu bestyrer for børnene på den ejendom Peder Kristensen havde, og her lærte han sin hustru at kende. I 1923 købte han en ejendom, der var på 12 tdr. land, og som lå som nabo til Peder Kristensens ejendom. Denne ejendom drev han indtil 1947, da han solgte og flyttede til Hodalsvej 15, Hobro.

Marie Frederikke Kristensen har gået i Stenild Skole, og været beskæftiget ved husgerning forskellige steder, bl.a. i Døstrup, Stenild og Rørbæk, samt været en del hjemme for at passe huset for sine mindre søskende.

VII.

CHRISTEN NIELSEN MOTH er født d. 6. december 1888 i Snæbum, Snæbum Sogn. Han døde d. 20. august 1964 i Nørager. Han blev gift d. 5. april 1913 i Rørbæk Kirke med CHRISTINE KRISTENSEN, der er født d. 15. februar 1886 på Alstrup Hede, Kgs. Tisted Sogn, som datter af boelsmand Christian Kristensen og hustru Maren Iversen.

Bosat: Tværvej 4, Nørager.

Ved Christen Nielsen Moth død bragte avisen følgende:

"Murermester Kresten Moth, Nørager, er under stor deltagelse blevet begravet fra Durup Kirke. I den smukt pyntede kirke talte pastor Nøhr Sørensen, Kgs. Tisted, over afdøde ud fra et ord i Johannes første brev "Jesus Kristus Guds søns blod renses fra alt synd".

Til båren var sendt mange blomster og kranse. Efter jordpåkastelsen blev følget indbudt til mindesammenkomst på Nørager Hotel, hvor mange havde ordet og mindedes Kresten Moth som den dygtige, pålidelige og samvittighedsfulde murermester. Flere fremhævede hans store ærlighed både i timelige og åndelige anliggender, som kom til udtryk gennem hans interesse for arbejdet i Indre Mission. En svigersøn takkede på familiens vegne for deltagelsen."

VII.A.

ELNA MOTH er født d. 29. juni 1924 i Nørager, Durup Sogn. Hun blev gift d. 30. december 1950 i Hedensted Kirke med JOHANNES THORKILD JENSEN SØE, der er født d. 1. juli 1925 i Bredballe, Bredballe Sogn, som søn af forstander, R. af D. Jens Christian Jensen Søe og hustru Karen Jensen.

Bosat: Fjeldvigs Allé 4, Mølholm, Vejle.

Elna Moth har gået i Nørager Skole, og var herefter beskæftiget ved husgerning $\frac{1}{2}$ år hos købmand Stabel, Nørager og i 1 år i Nørager Hjemmebageri. Den 1. maj 1940 kom hun til Bredballe Børnehjem som privatstuepige indtil d. 1. november 1940. Hun var herefter beskæftiget ved børnesagsarbejde indtil d. 1. november 1945 på Bredballe Børnehjem. Var igen $\frac{1}{2}$ år i huset indtil d. 1. maj 1946, og var i sommeren 1946 elev på Tommerup Højskole. Efter højskoleopholdet var Elna Moth igen i huset $\frac{1}{2}$ år indtil 1. maj 1947, fra hvilken dato hun atter var på Bredballe Børnehjem som assistent indtil d. 1. maj 1949. Hun var førsteassistent på Børnehjemmet "Dommergården", Bjerre pr. Bråskov, indtil sit giftermål.

Johannes Thorkild Jensen Søe tog realeksamen fra Kirstine Seligmann's Skole i 1941, og blev dimitteret som lærer fra Nr. Nisum Seminarium i 1948. Han havde herefter vikariater i Ikast og Dejbjerg indtil 1. november 1948. Værnepligten aftjente han ved fodfolkspionererne i Tønder fra d. 2. november 1948; fra d. 1. maj 1949 til 1. november samme år var han på kornetskolen på Kronborg, og blev udnævnt til sekundløjtnant d. 1. april 1950. Hjemsendelsen skedte d. 1. september 1950, fra hvilken dato han blev ansat som lærer ved Kirstine Seligmanns Skole. Udnævnt til overlærer samme sted fra 1. august 1964. Johannes Thorkild Jensen Søe har virket som kordegn ved Mølholm Kirke fra 1952 til 1967.

VII.A.1.

INGER BIRGITTE SØE er født d. 4. april 1952 i Vejle.

VII.A.2.

KAIA ANETTE SØE er født d. 13. august 1954 i Vejle.

VII.A.3.

HENRIK MOTH SØE er født d. 31. juli 1958 i Vejle.

VII.B.

MARTHA MOTH er født d. 6. april 1927 i Nørager, Durup Sogn. Hun blev gift d. 10. marts 1957 i Mølholm Kirke med HENNING GINDRUP, der er født d. 11. februar 1933 i København som søn af lagerarbejder Christen Viktor Joachim Gindrup og hustru Marie Magdalene Christensen.

Bosat: Vestervang 5, Års.

Martha Moth gik i skole i Nørager. Hun gennemgik uddannelse som lærerinde på Vejle Småbørnsseminarium og virkede derefter 4 år i Vrå, samt 4 år i Videbæk.

Henning Gindrup gik i skole i København, hvor han bestod real-eksamen. I 1954 dimitteredes han fra Emdrupborg Seminarium, efter $\frac{1}{2}$ år i Videbæk aftjente han sin værnepligt ved 6. regiment i Odense, hvorfra han i 1957 hjemsendtes som sergent. Han har siden virket som lærer i Års. - Henning Gindrup har været medlem af bestyrelsen for lærerforeningen og kasserer i Konservativ Vælgerforening.

VII.C.

AXEL INGERSLEV MOTH er født d. 6. november 1928 i Nørager, Durup Sogn.

Bosat: Thorsdals Mølle pr. Nørager.

Axel Ingerslev Moth har gået i Nørager Skole. Han været ved landbruget og haft forskellige pladser: "Thygesholm" pr. Nørager fra 1941-1942, "Stensbjerggård", Kongens Tisted til 1945, hos gård-ejer Møller Bisgård, "Skørpinggård", Thorup, til 1. maj 1949.

Værnepligten aftjente han ved livgarden fra 9. maj 1949 til april 1950. Han var herefter et $\frac{1}{2}$ år hos gårdejer Frode Stabel, "Thorsdals Mølle" pr. Nørager; vinteren 1950-1951 var han elev på Haslev Landbrugsskole, hvorefter han atter kom til "Thorsdals Mølle" hvor han var indtil efteråret 1959. Han købte da en ejendom på 20 tdr. land, "Lykkeseje" pr. Nørager, og denne drev han indtil foråret 1962. Han har siden været ansat på "Thorsdals Mølle", Nørager.

S U P P L E M E N T

I.B.3.

BIRTHE LISBETH INGERSLEV KRISTENSEN er født d. 2. februar 1949 i Vesterbølle Sogn.

Hun blev gift d. 25. december 1966 i Svingelbjerg med JENS OLE MADSEN, der er født d. 18. september 1944 i Holme, Haubro, som søn af landmand Poul Madsen og hustru Petrea Kristense Jensen Ullits.

Bosat: Østrup pr. Års.

Birthe Lisbeth Ingerslev Kristensen har haft 7 års skolegang med efterfølgende kursus på Haubro Ungdomsskole, herefter havde hun forskellige pladser ved husgerning.

Jens Ole Madsen blev efter endt skolegang udlært slagter på Års Andelsslagteri, herefter havde han et kursusophold i Roskilde. Han aftjente sin værnepligt i Nr. Uttrup og fik efter endt soldatertid ansættelse på Års Andelsslagteri.

I.B.3.a.

METTE INGERSLEV MADSEN er født d. 10. marts 1967 i Østrup.

Brødsgaard

Ellis f. Knudsen I.C.1.
 Jens Peter I.C.1.

Bundgaard

Karen Marie Nielsen
 f. Moth II.
 Niels Kristian Michael
 Sørensen II.

Gindrup

Henning VII.B.
 Martha f. Moth VII.B.

Knudsen

Alma Kristense f.Kristen-
 sen I.C.
 Dorte I.C.2.
 Gert I.C.3.
 Maren Nielsen f. Moth V.
 N.N. V.
 Svend Aage Børge I.C.

Kristensen

Ellen f. Nielsen I.B.
 Else Marianne Ingerslev I.B.5.
 Evald Jørgen Ingerslev I.B.2.
 Inger Margrethe Ingerslev I.B.4.
 Kaj Kristian Ingerslev I.B.1.
 Kristian Ingerslev I.B.
 Kristian Peter I.
 Nielsine Nielsen f.Moth I.

Madsen

Birthe Lisbeth Ingerslev
 f. Kristensen I.B.3.
 Jens Ole I.B.3.
 Mette Ingerslev I.B.3.a.

Mogensen

Jens Iver I.A.
 Marie Krestine f.
 Kristensen I.A.

Moth

Alice III.A.1.
 Axel Ingerslev VII.C.
 Bente Wulff f.Nathansen IV.A.
 Carsten Wulff IV.A.2.
 Christen Nielsen VII.
 Christine f. Kristensen VII.

Moth

Ejner Nielsen III.A.
 Ella Marie f.Kristensen III.A.
 Holger Peter Christian IV.A.
 Inger Marie f. Nielsen III.
 Jens Nielsen IV.
 Marie Dorthea f. Jensen IV.
 Marie Frederikke
 f. Kristensen VI.
 Niels Nielsen III.
 Susanne IV.A.1.
 Søren Nielsen VI.

Nielsen

Birte Bundgaard II.A.3.
 Bolette Marie f.Bundgaard II.A.
 Inge Bundgaard II.A.1.
 Jørgen Bundgaard II.A.2.
 Kaj Børge II.A.
 Lillian Moth III.B.2.
 Magda Nielsen f. Moth III.B.
 Niels Jørgen Moth III.B.1.
 Peter Hjorth III.B.

Søe

Elna f. Moth VII.A.
 Henrik Moth VII.A.3.
 Inger Birgitte VII.A.1.
 Johannes Thorkild Jensen VII.A.
 Kaia Anette VII.A.2.