



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SLÆGTSBOG

UDARBEJDET AF
DANSK SLÆGTSHISTORIE, KJELLERUP

INDHOLDSFORTEGNELSE:

1. Forord
2. Slægtens sang.
3. Orientering om bogens brug.
4. Baggrund for anernes livsvilkår.
5. Anetavle for Niels Møller Madsen og Ane Knudsdatter.
6. Efterkommere efter Niels Møller Madsen og Ane Knudsdatter.
7. Alfabetisk fortegnelse over efterkommere.

F O R O R D.

Denne slægtsbog er blevet til gennem et samvirke mellem DANSK SLÆGTSHISTORIE, Kjellerup, og en del af slægtens medlemmer.

Ved udarbejdelsen af anetavlen er anvendt kirkebøger, folketællingslister, lægdsruller, skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller, fæsteprotokoller, justitsprotokoller, tingbøger og jordebøger m.m.

Hver slægtslinie i anetavlen er fulgt så langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og når en linie standser helt op, må det derfor forstås således, at enten svigter kilderne helt - kirkebøger og andre arkivalier findes ikke - eller de pågældende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til sognet. Almindeligvis er i sådanne tilfælde alle omliggende sognes kirkebøger undersøgt.

Gamle dokumenter og lignende er afskrevet direkte, og de fejl m.v., der forekommer i originalen, vil altså også forekomme i afskriften.

I lister over faddere og forlovere anvendes almindeligvis den samme angivelse og stavemåde, som er benyttet i den pågældende kirkebog, da det ville føre for vidt at forsøge på at identificere hver enkelt fadder og forlover.

Denne slægtsbog, som vi har haft fornøjelse af at udarbejde, er ikke afsluttet, for en slægtsbog kan ikke gøres færdig, så længe slægten stadig lever. Derfor er bogen indrettet således, at den med tiden kan ajourføres. Af den grund har det ikke været muligt at nummerere bogens sider.

Til slut følgende bemærkninger: Hos læseren af slægtsbogen vil måske nok melde sig den tanke: "Hvad glæde har jeg egentlig af en sådan bog med dens omtale af en mængde slægtninge og forfædre, som jeg jo slet ikke har kendt? Vedkommer disse mennesker i det hele taget mig?" Selvfølgelig gør de det. Vor tid med alle dens nok så tekniske fremskridt bygger på fortiden, og alt - også én selv - er et produkt af denne fortid. Johannes V. Jensen har et sted sagt: "I ethvert menneske er sammenstuvet dette menneskes slægts fortid." Tænk på, hvad dette egentlig betyder.

En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om ens

forfædre, minder, som kan hjælpe én til midt i denne forjagede tid at finde et ståsted. Løb bogen igennem og tag den så frem, når der er god tid til at fordybe sig i dens indhold. En stor del af de personer, der er omtalt, er ganske vist forlængst døde og begravede, men slægtens nulevende medlemmer har et meget nært fællesskab med dem den dag idag, ikke blot ved blodets bånd, men også ved tanker, ord og handlinger. Færdes man ad gader og veje på slægtens egn, så er det, selv om billedet har ændret sig noget - på de samme gader og veje, at slægtens gamle har gået, ligesom flere af de gårde og huse, man passerer, er de samme, som ens forfædre har henlevet deres liv i. Her har de slidt og slæbt for det daglige brød, og her har de oplevet såvel mørke som lyse timer.

Stærke slægter kan sætte præg på den egn eller by, de kommer til at leve i. Det mærkes måske ikke meget i det daglige, men hver dag er da også kun et lille led i den enkeltes liv, dagene skal lægges sammen i år, og disse år tæller slægten op i generationer. Ud fra denne synsvinkel kan det være sundt for mennesket at bedømme sig selv, ikke som enkeltperson, men blot som et led i kæden af generationer. Dette vil kunne bidrage til at hindre utidigt hovmod og samtidig give den enkelte en sund og livsbekræftende tro på eget værd.

En døgnvise spår, at om hundrede år er alting glemt, og det er sikkert også rigtigt, når det drejer sig om døgnviser og andet ligegyldigt, men ellers ikke. Enkelthederne forsvinder ganske vist, men tilbage står summen af de enkelte dages trofaste virke med den jord, de bygninger og de evner, som slægten gav hver enkelt at forvalte og give videre.

Med ønsket om, at denne slægtsbog må blive til glæde for såvel nulevende som kommende generationer.

DANSK SLÆGTSHISTORIE
KJELLERUP.

Tilegnet slægten ved udgivelsen af slægtsbogen i 1927.

Farfars Oldefar var Bonde,
fri Mand paa sin egen Jord.
Milevidt laa Hedens Rige;
for hans Plov den maatte vige.
Var end Kaar og Tider onde,
Fremgang fulgte i hans Spor.

Haand i Haand en ubrudt Kæde
Slægten gaar fra Far til Søn.
Har vi intet stort at nævne,
vi kan virke efter Evne;
Slægtens Aand, i os til Stede
virker dybt og sandt i Løn.

Du og jeg er eet med Slægten,
med dens Blod i vore Aarer
har vi Slægtens Sejr at vinde,
glemmes maa det ingen Sinde,
og mod Slægten har vi Ansvar
for det maal, den Kamp, vi kaarer.

Tre Ting fik vor Slægt i Eje:
Gudsfrygt, Nøjsomhed og Flid;
Klokkeklang fra Landsbykirke
toned' ind i Dagens Virke!
Følg kun Slægtens gamle Veje -
følg dem gennem Aar og Tid.

Seest, Kolding, 27. Juni 1927.

Niels P. Knudsen.

ORIENTERING OM BOGENS BRUG:

a. For nummereringssystemet i ANETAVLEN gælder, at alle mandspersoner har lige numre og alle kvindelige personer de umiddelbart derefter følgende ulige numre. En persons far findes ved at gange denne persons nummer med 2, hvorved følgende ane nr. 4's far har nr. 8 og moderen nr. 9. Videre har ane nr. 8's forældre nr. 16 og 17 - og ane nr. 9's forældre nr. 18 og 19. (Faderen nr. 18 og moderen nr. 19).

Ønsker man at finde barnet af ægteparret med f.eks. ane nr. 24 og 25, halverer man ane nr. 24, får nr. 12 (lige, altså en søn, gift med nr. 13).

b. Med bogen følger en SOL, på hvilken Niels Møller Madsens og Ane Knudsens efterkommere ses opført.

På solen står i midten ægteparret Niels Møller Madsen og Ane Knudsen. Derefter følger i første ring deres børn, mærket med romertal. I anden ring findes børnebørn, mærket med store bogstaver. I tredje ring findes oldebørn, mærket med arabertal, i fjerde ring findes tipoldebørn, mærket med små bogstaver og i femte ring findes tiptipoldebørn, mærket med arabertal efterfulgt af en bue. (Slægtsmedlemmer i næste generation mærkes med små bogstaver efterfulgt af en bue).

Finder man på solen personen Brian Jersild, vil man se, at han er mærket 1). Bevæger man sig nu fra den pågældende sols midte lige ud til ham, vil man passere gennem 4 rubrikker, hvori står navnene på hans tipoldeforældre, oldeforældre, bedsteforældre og forældre, mærket med hhv. II., E., 6., og a.

Brian Jersild får derfor II.E.6.a.1) som registreringsnummer, under hvilket han findes opført i teksten i efterkommeroversigten.

Baggrunden for anernes livsvilkår.

Slægtsbogen handler, som det også fremgår af forordet, om anerne, d.v.s. forfædrene, fra de ældste nulevendes bedste-forældre til de ældste man kan finde. Det vil for de fleste undersøgelsers vedkommende sige, at den pågældende slægt kan føres tilbage til omkring 1700 eller noget før, dog ikke for alle slægtens linier.

For flertallet af disse mennesker vil det i reglen ikke være muligt at få overvældende meget at vide udover, hvad kirkebøgerne fortæller om dåb, konfirmation, vielse og død. Dog kan man i fæsteprotokollerne få oplysninger om fæstegårdens størrelse, ligesom de også ofte beretter om hvor meget fæstebonden skal præstere i landgilde, både naturalier og rede penge, samt hvor meget hoveri han skal forrette, og fæstebønder var hovedparten af befolkningen udenfor købstæderne.

Gennem skifteprotokollerne får man et indblik i, hvad der fandtes i de forskellige hjem, såvel fæstebøndernes som andre befolkningsgrupper. Skifterne er som regel lange og udførlige, hver hankeløs kop, skåret tallerken og andre kasserede ting, som var gemt væk på loft eller pultekammer, er med, men det er vel ikke så meget det, der er nævnt i skiftet, man hæfter sig ved, som det, der ikke er der, man spørger mange gange, hvordan har de dog klaret sig i det daglige liv uden det og det. Selv det mest udførlige skifte, kan dog ikke give læseren et fyldestgørende indtryk af, hvordan man levede dengang, hverken i dagligdagen eller i fest. Oplysninger om livet dengang, kan man kun få, ved at læse hvad samtidige digtere skrev om livet, men her er det også vanskeligt at finde stof om, hvordan f.eks. en fæstebondes liv formede sig, der var nu engang ikke noget særlig romantisk over det at være fæstebonde.

Når man ved læsning af en slægtsbog, forsøger at danne sig et indtryk af, hvordan de mennesker, der er omtalt, levede, må man ikke glemme, at for at kunne danne sig et nogenlunde korrekt indtryk af deres liv, må man også sætte sig ind i årsagerne til, at de netop levede sådan. Disse årsager er bl.a. den politiske og økonomiske situation i landet samt samfundsforholdene.

For at kunne sætte sig ind i disse ting, må man læse mange forskellige bøger, og da det for de fleste læsere gælder, at de ikke har eller kan skaffe sig de rigtige kilder til disse op-

lysninger, vil vi her give en kort redegørelse for den politiske og økonomiske situation samt for forholdene her i landet fra ca. 1700 til ca. 1880, da det netop er den periode, største delen af anerne levede.

Omkring 1650 begynder en langvarig nedgangsperiode i Danmarks økonomiske udvikling, der med visse afbrydelser, således under den store nordiske krig, varer til ca. 1730. Tilbagegangen er af international karakter, og skyldes misforholdet mellem ædelmetalproduktionen og vareproduktionen. Her i Landet rammes landets hovederhverv, landbruget, særlig hårdt. En af hovedårsagerne hertil er, at hollændernes kornopkøb i Østersølandene tager af, fordi England begynder at eksportere korn og på grund af sin nærmere beliggenhed ved Holland har gode kort på hånden i konkurrencen med Østersølandene. Nedgangen yter sig i tilbagegang i bøndernes kår, ejendomspriserne falder meget stærkt. Når det berettes, at bygningen af det første Kristiansborg i 1730erne kostede lige så meget som værdien af alt jordergods på Sjælland, er det både et udtryk for slottets kostbarhed og for usædvanligt lave ejendomspriser, vel de laveste, vi nogensinde har haft.

For byerhvervene kommer depressionen langsommere. Bortset fra svenskekrigene var forholdene i visse perioder af tiden 1650-1720 ganske tålelige. Denne periode er for byernes vedkommende præget af et usædvanligt regeringsinitiativ, selv om resultaterne ikke ganske svarer til anstrengelserne. Det er merkantilismen, der nu har bemægtiget sig de danske regeringskredse fuldstændigt. Ligesom under Kristian den Fjerde forsøger man at oparbejde en hjemlig industri på næsten alle områder, men med et kummerligt resultat. Forståelsen af, at det, man først og fremmest savnede, var dygtige arbejdere, førte til indkaldelse af adskillig fremmed arbejdskraft. Man veg end ikke tilbage for at give begrænset religionsfrihed, hvad man i tidligere tid på ingen måde havde kunnet tænke sig. Således fik både franske huguenotter, jøder og katolikker lov til at tage bopæl i den nyanlagte by Fredericia og også for jøders og huguenotters vedkommende til en vis grad i København.

Den store nordiske krig bragte staten i vanskeligheder, som man søgte at afhjælpe ved at udstede papirpenge for første gang i Danmarks historie. Skønt staten havde lovet at indløse dem efter krigen, faldt de stærkt i kurs. Imidlertid, da krigen var forbi, begyndte regeringen planmæssigt at indfri dem med

sølv med det resultat, at landet bragtes ud i en deflationsperiode med faldende priser og dyr kredit på et tidspunkt, hvor erhvervslivet i høj grad trængte til billige penge. Med andre ord, statens hæderlighed bragte borgerne ekstra vanskeligheder at overvinde. I det hele taget blev tyverne en svær tid at komme igennem. I 1728 rammes København af en ildebrandskatastrofe, der lagde to femtedele af byen i aske. Man kendte på det tidspunkt ikke til bransforsikring i København, og følgerne blev derfor forfærdelige, så meget mere, som de folk, der havde penge, havde anbragt dem i pantebreve i fast ejendom, hvorfor også de mistede store summer ved branden. Regeringen måtte gribe ind; og et varigt resultat heraf skabtes ved oprettelsen af Københavns Brandforsikring i 1731.

Denne trange periode fra 1650-1730 mundede således ud i den rene elendighed. To ting havde man dog vundet i dette tidsrum; man var blevet uafhængig af hollænderne, og man havde i København fået en betydelig handelsby, der - ganske vist i kraft af privilegier - var i stand til at opretholde en oversøisk handel til landets forsyning.

Kristian den Sjettes regering er i økonomisk henseende meget betydningsfuld. Da er det, som om regeringen begynder at få krammet på den økonomiske politik.

Godsejerne var meget utilfredse med, at bønderne kunne opsigge deres fæste og forlade det gods, de boede på. De søgte at interessere regeringen for deres vanskeligheder; og i 1733 udstedtes forordningen om stavnsbåndet, der forbød bønderne at forlade deres fødegods uden godsejerens tilladelse. Formelt begrundedes forordningen med nødvendigheden af at have mandskab til rådighed for den nyoprettede landmilit, men det var ikke noget argument, der vejede tungt. Nu opnåede godsejerne, at de altid kunne få fæstere til deres bøndergårde og således være sikre på en konstant inkassering af landgilde og andre afgifter.

En anden vigtig regeringsbeslutning var forordningen af 17 om kornhandelen, der stort set fastslog, at Danmark fremtidig skulle have monopol på afsætning af korn i det søndenfjeldske Norge. Man fristes til at tro, at denne forordning har været medvirkende til, at kornpriserne fra dette år begynder at stige, først meget beskedent, men støt, og efterhånden temmelig stærkt..

Den stigning i kornpriserne, som var begyndt omkring 1735, viste sig holdbar. År for år steg kornpriserne støt, så at det

efterhånden blev en god forretning at eje jord. Derimod blev fæsternes kår snarere værre. De havde ikke synderligt korn til overs til at sælge; og de udnyttedes i stigende grad til hoveri, således at de ofte måtte holde langt flere tjenestefolk og heste, end ejendommen kunne bære, for at yde det tilstrækkelige hoveri og samtidig passe gårdens egen drift. Grunden til, at de udnyttedes så stærkt til hoveri, lå i de stigende ejendomspriser. Godserne handledes ofte; og for at forrente de store summer, der efterhånden anbragtes i dem, var de nye ejere fristede til at udnytte deres bønder til den yderste grænse. På den anden side indså forstandige godsejere også det urimelige i, at den klasse af befolkningen, der arbejdede i det økonomisk vigtigste erhverv, udnyttedes på denne måde. De var klar over, at en forbedring af bøndernes kår ville komme hele samfundet til gode. I disse betragtninger var de påvirkede af fysiokraternes tanker om bondefrigørelse. Det første og måske det økonomisk vigtigste skridt i retning af forbedring af bøndernes kår blev gjort allerede under det gamle regime, i guldbergtiden. I 1781 udkom forordningen om fællesskabets ophævelse. Herefter skulle landsbyfællesskabet ophøre, såfremt en af lodsejerne ønskede det, d.v.s., at han skulle have sine marker udskilt af landsbysamfundet og samlet på et sted, medens agrene hidtil havde været spredt i snesevis over vangene. Resultatet af denne bestemmelse blev en storstilet udskiftning af jorden, der af praktiske grunde i reglen fulgtes af en udflytning, idet ikke alle bønderne med fordel kunne blive boende på de gamle steder, hvis jorden skulle samles i enkelte lodder til hver mand.

Det blev dog først efter regeringsskiftet i 1784, der kom gang i reformpolitikken på alle områder. I dette år overtog kronprins Frederik regeringen for sin sindssyge fader. Det gamle statsråd blev afskediget og et nyt udnævnt, hvori blandt andet A.P. Bernstorff og Christian Ditlev Reventlow fik sæde. En Landbokommision blev nedsat og en række reformer udkom, således om stavnsbåndets ophævelse, om hoveriets afløsning, om statsstøtte til de bønder, der ville overtage deres gårde til selveje o.s.v. I tiden indtil 1807 regner man med, at 2/3 af fæstebønderne var blevet selvejere. Dermed gik bevægelsen i stå på grund af de vanskelige økonomiske kår, som krigene med England 1801-1814 skabte.

Reformpolitikken kom også handelen med landbrugsprodukter til gode. I 1788 omtrent samtidig med stavnsbåndets ophævelse frigaves handelen med korn og kvæg. Kornhandelen havde siden 1735 væ-

ret henvist til at søge afsætning på det norske marked, hvilket oprindeligt havde været en fordel, men nu følte som en hæmning, efter at der var dukket nye favorable markeder op, særlig i England. Kvæghandelen havde i det store og hele været bundet af de gamle bestemmelser fra omkring 1500, hvorefter det var forbudt bønderne at staldfodre øksne. Disse bånd forsvandt nu, hvilket havde et vældigt opsving i studehandelen til følge.

Disse bestræbelser for at indføre økonomisk frihed i modsætning til det hidtil virkende merkantilske tvangssystem viste sig på en række områder også uden for landbruget. Således frigavedes handelen på Island og Finmarken nu for alle indbyggerne i monarkiet. I 1793 omordnedes kreditoplagsretten således, at enhver søhandelsby i Danmark for fremtiden fik adgang til at have kredit- og transitoplag med den tilføjelse, at man ikke længere for at få den ret skulle hjemføre sine varer fra første hånd, altså fra produktionsstedet, men at man måtte tage dem, hvor man fandt for godt. Det er denne bestemmelse, der lægger grunden til provinsbyernes retslige ligestilling med København, og som derved danner et af grundlagene for provinsbyernes storhedstid i perioden efter 1814. Tidligere havde det været umuligt for den enkelte mindre provinsby at deltage i den udenrigske handel, fordi man var tvunget til at hente varerne på første hånd. Nu derimod kunne man altså blot sende et skib til Hamborg f.eks. og der laste det med en række forskellige udenrigske varer, som man havde en chance for at komme af med igen inden for en rimelig tid.

Kronen på hele denne frigørelse af det økonomiske liv er toldforordningen af 1797. Det er ikke nogen egentlig frihandelslov, men den er først og fremmest ikke merkantilsk. Der fastsættes nu ensartede og ret lave toldafgifter for indførelse af råstoffer og næringsmidler, medens der bevarer en moderat beskyttelse, indtil 24%, på færdige industrivarer. Store mængder af gamle ind- og udførselsforbud forsvinder ved denne lejlighed. Til udstedelsen af denne i udlandet meget beundrede toldordning er A.P. Bernstorffs navn uløseligt knyttet.

Bestemmelsen i 1792 om forbud mod negerhandel er ikke dikteret af økonomiske, men af humane grunde. Slaveriet på De vestindiske Øer ophævedes ikke, men det blev fremtidig forbudt at tilføre slaver. Derved steg priserne på slaverne, hvilket igen medførte en bedre behandling, end man tidligere havde givet dem.

Under hele krigen med England, ja allerede fra 1805, havde en væsentlig del af den relativt store hær været under våben og stå-

et opstillet ved Holstens sydgrænse, ligesom hele landet var sat i forsvarsberedskab. Krigen kostede således daglig store summer, og dens finansiering var derfor et afgørende problem, der i høj grad vanskeliggjordes ved, at statens almindelige indtægtskilder truede med at tørre helt ud. Storhandelens sammenbrud ramte toldindtægterne på det føleligste, ligesom det svigtende erhvervsliv i høj grad gik ud over borgernes almindelige skatteevne. Hertil kom, at statens finansielle stilling ved krigsudbrudet ikke var den bedste. Man havde undladt at benytte de gode år til at konsolidere finanserne og pengevæsnet. Regeringen greb derfor til det gamle middel. Man lod seddelpressen arbejde, og gennem de offentlige udgifter pumpedes en stadig voksende strøm af dækningsløse sedler ud i erhvervslivet. Følgerne udeblev ikke. Valutaen sank stadig, og priserne steg. I begyndelsen skete udviklingen ret langsomt, men efterhånden foregik den i stærkt stigende tempo. I 1809 havde kurantsedlen kun 1/3 af sin værdi, 1810 var den sunket til 1/5 og 1811 til 1/7. Der indtraf så en kortvarig standsning, idet regeringen oprettede et valutakontor til regulering af de udenlandske betalinger, men da dette saboteredes fra alle sider og ikke mindst fra statens, brød dets virksomhed sammen, og kursfaldet begyndte igen. Kursfaldet gav anledning til voldsomme valutaspekulationer, idet alle søgte at købe den stabile hamborgske mønt for derved at bringe sig i sikkerhed, hvilket naturligvis yderligere stimulerede faldet. I 1812 var kurantdaleren kommet ned på 1/14 af sin oprindelige værdi, og man besluttede derfor at søge gennemført en radikal stabilisering af pengevæsnet gennem en nedskrivning. Dette skete ved forordningen af 5. januar 1813; det er denne begivenhed, man kalder statsbankerotten. Den nedsættende klang, dette ord har, viser datidens indstilling over for begivenheden. De tilsvarende, overordentligt hyppige hændelser i vor tid har bragt et andet og mere neutralt ord i anvendelse. Nu hedder det blot stabilisering, devaluering og lignende. Ved samme lejlighed oprettedes en ny statsbank, Rigsbanken.

De første år efter 1814 er fyldt med forhåbninger om at komme i gang igen, og til tider så det virkelig ud, som det skulle lykkes. Der kom et par gode år for landbruget, men snart stod det klart, at bedringen var forbigående.

Tilliden til Rigsbanken var kun ringe. Bevistheden om, at det var staten, der ejede den, og erindringen om dennes tidligere misbrug af seddelpressen gjorde erhvervslivet mistænksomt. Kur-

sen påvirkedes deraf og faldt hurtigt til ca. 5%. Allerede i sommeren 1813 lovede staten derfor, at den ville omdanne banken til en privatbank, i håb om, at dette løfte ville berolige stemningen, hvad der da også i nogen grad lykkedes, så kursen rettede sig betydeligt. I 1818 oprettedes så Nationalbanken, der overtog Rigsbankens aktiver og passiver, banken blev en privatbank, der ejedes af aktionærerne. Disse var dels folk, der tegnede en ny aktiekapital, dels bankhæftelsesyderne, der således opnåede nogen erstatning for formuekonfiskationen i 1813. Forholdet til staten ordnedes ved en kongelig bevilling, der skulle gælde i 90 år. Hovedpunktet var, at Nationalbanken skulle have monopol på seddeludstedelsen. Helt uden indflydelse blev staten dog ikke, idet bl. a. en af de fem direktører skulle udnævnes af kongen. Den politik, banken skulle følge, gik ud på, at sedlerne skulle bringes i pari. Dette kunne kun nås ved en formindskelse af seddelmængden. Dette gjorde man dels ved at hindre udlån ved en meget høj diskonto, dels ved at optage et stort lån, hvorved seddelmængden straks nedbragtes noget, Bestræbelserne for at bringe vor valuta i pari var i og for sig højst prisværdige, men prisen, man måtte betale derfor, var uden tvivl for høj. Inddragningen kunne nemlig kun ske på erhvervslivets bekostning. Når man ikke kan låne, kan man ikke drive handel; og med de rentesatser, som Nationalbanken arbejdede med, og med de midler, som den overhovedet stillede til disposition, kunne kun lidet udrettes. Pengemangelen bliver et fremtrædende træk i de følgende hårde års historie. Det er i første række den, der lammer erhvervslivet.

For Danmarks industri betød efterkrigsårene den fuldstændige ruin. Trods mange skuffelser og vanskeligheder havde man fået stablet en ganske anselig fabriksvirksomhed på benene. Det gjaldt således tekstilindustrien. Der var uden tvivl ligeså mange mennesker beskæftiget ved tekstilfabrikation i København i slutningen af det 18. århundrede, som der er i dag. Med toldloven af 1797 havde man besluttet at udsætte denne industri for fremmed konkurrence. Den kom ikke straks. Krigen kom nemlig til at virke som en fortsat beskyttelse, så at man først nu kunne vente den. Den udeblev ikke, og det slag, den udenlandske konkurrence rettede mod den danske industri, blev dræbende. De danske industrivirksomheder, der overlevede disse år, er nemt talte.

Intetsteds virkede krisen hårdere end inden for landbruget. Med eet slag havde krigen ændret landets økonomiske struktur. Fra at være et erhverv i andet plan var landbruget blevet det man så

hen til efter frelse fra økonomisk ruin, efter at storhandelen var brudt sammen. En kort tid syntes det, som om forventningerne skulle gå i opfyldelse, men ulykken kom hurtigt. Det var markerne, som svigtede. Det danske korn måtte konkurrere på lige fod med alt andet korn på det norske marked, og priserne trykkedes. Samtidig skete der endnu alvorligere ting med det engelske marked, der var kommet til at betyde meget i slutningen af det 18. århundrede. Ved den engelske kornlov af 1815 standsede nemlig praktisk talt al udførsel til dette land.

Virkningen af denne lov i Danmark var voldsom, en svær krise gik over landbruget, sværere end nogen senere. Med faldet i kornpriserne fulgte et fald i ejendomspriserne, der gik ned fra ca. 1000 kr. pr. td. hartkorn til ca. 100 kr. Rede penge fandtes ikke blandt landbefolkningen, og staten måtte overtage mange ejendomme for skatterestancer. Dette medførte til gengæld, at det blev let for unge folk at få en gård, helt modsat, hvad der var tilfældet under den sidste landbrugskrise, hvor ejendomspriserne blev holdt kunstigt oppe. Perioden 1818-1828 er vel den hårdeste tid, vort land nogensinde har måttet stå igennem.

Med året 1824 nåede kornpriserne bunden, og fra da af gik det stadigt og ret jævnt opad. Opgangen varede til henimod 1880, på hvilket tidspunkt kornpriserne var ca. 3 gange så høje som i 1824. Selv om kornpriserne på verdensmarkedet nu og da også breder sig til Danmark, bliver det efterhånden - om end i begyndelsen langsomt - virkelig gode tider for det danske landbrug; og det gamle ord, der siger, at når bønderne har penge, har vi alle penge, kommer omsider også til at holde stik inden for byerhvervene. Fra begyndelsen af 30'erne står det alle klart, at kornhandelen er grundstenen i Danmarks økonomi; af den er alle afhængige.

Det danske korn blev lagt på kreditoplæg i England for at være klart, når prisen steg, og tolden faldt, så eksporten blev lønende. Kvaliteten af det danske korn havde tidligere ladet meget tilbage at ønske. En medvirkende faktor hertil havde vel været, at det danske korn havde indtaget en monopolstilling på det norske marked. Nordmændene i det søndenfjeldske Norge skulle købe deres korn i Danmark, og bevistheden herom bevirkede, at man ikke følte særlig trang til at kæle for kvaliteten, hvad der med rette havde givet anledning til megen bitterhed fra norsk side. Da vort korn derfor pludselig blev vor vigtigste vare og skulle gøre sig gældende på verdensmarkedet, lod det meget tilbage at ønske. Det fremkom fugtigt og urenset og placeres derfor lavt på

noteringerne. Tyske købmænd, navnlig i Kiel, begyndte ligefrem at købe dansk korn med det formål at forædle det. Denne tanke toges op af Hans Puggaard, der selv rejste rundt og foretog sine opkøb medbringende sin indforskrevne rensesmaskine. Metoden vandt indpas, og i løbet af 20erne gjordes der en stor indsats fra købmændenes side for at oparbejde en kvalitetsvare, hvilket arbejde omsider kronedes med held.

Bønderne solgte deres korn til købmanden i provinsbyen. Oprindeligt foregik det i løbende regning, således at bønderne modtog varer for kornet til en pris, der fastsattes af købmanden. Den var måske ikke videre høj, men til gengæld var de sikre på to ting, nemlig at de altid kunne komme af med kornet og altid opnå varekredit, når det kneb. Efterhånden, navnlig omkring 1840, begynder bønderne dog at få interesse for noteringerne på verdensmarkedet. Da regeringen samtidig bryder byernes kornhandelsmonopol ved at tillade enhver at opkøbe korn til videre forhandling, kommer købmændene ud for en konkurrence, der gør, at bønderne kommer til at stå stærkere. Det benytter de til at kræve verdensmarkedets pris for deres korn.

Med kornhandelens opsving bliver provinskøbmanden en central skikkelse i det danske erhvervsliv. Herom vidner de store gamle købmandsgårde i vore provinsbyer. De ligger ofte mellem hovedgaden og havnen. I forbygningen er butikken. Gennem en port kommer man ind på den store gårdsplads. Her holdt bønderne ind, når de kom til byen med deres varer. Staldplads og hestefoder var købmandens service tilligemed en bid mad og en dram. Gårdens andre længer optoges af kornmagasiner og andre pakhuse; ofte fandtes også et brændevinsbrænderi installeret. På havnepladsen fandtes kul- og tømmerplads. Det er de store blandede købmandsforretningers storhedstid, således som vi f.eks. kender dem fra Goldschmidts novelle "Fra min Onkels Tømmerplads".

Provinskøbmændenes forretning var meget sammensat. Kornet var hovedvaren. Efter tørring og rensning udskibedes det til England. Transporten foregik i reglen på købmandens egne småskibe. Fra England hjemførtes efterhånden både industrivarer og kul, ligesom skibene lejlighedsvis bragte en ladning tømmer fra Norge. Dette gav anledning til en omfattende detailhandel. I butikken forhandles manufaktur, kolonial og isenkram. Fra pladsen solgtes tømmer, kul og støbegods. Kundekredsen udgjordes først og fremmest af bønderne, men selvfølgelig også af byens indbyggere og landhåndværkerne.

Prisudviklingen er stadig kunstig gennem 30erne, og bønderne begynder at forvinde de dårlige tider, således at deres forbrug stiger, og omsætningen yderligere fremmes. Stadig virker imidlertid den engelske kornlov hæmmende på markedet, den ophæves først i 1846, og først dermed kommer kornhandelen i sit fuldeste flor.

Tiåret fra midten af 40erne til midten af 50erne er provinsbyernes store blomstringstid. Provinsbyernes fremgang understreges af en stærk vækst i befolkningstallet, medens København samtidig stagnerer på dette punkt. På mange områder viser provinsbyerne deres virketrang. I 1837 får Århus således en filial af Nationalbanken. Det ville Odense også have; og da den ikke fik det, tog dens handelsstand i 1846 initiativet til grundlæggelsen af Danmarks første private bank i moderne forstand: Fyens Disconto Kasse. Det er også i Odense, det første gasværk grundlægges, adskillige år før København fik sit. Der strømmer en frisk bølge af foretagsomhed over provinsbyerne. 1854-57 grundlægges i alt 13 provinsbanker, de fleste i Jylland.

Efter ophævelsen af korntolden i England i 1846 syntes fremtiden sikret for det danske landbrug. Der var skaffet et sikkert afsætningsmarked til priser, der foreløbelig viste sig favorable. Årene fra 1846 til ca. 1880 er måske de bedste, det danske landbrug har haft. Ejendommene, der er et godt udtryk for landbrugets rentabilitet, steg bestandigt i disse år. Hertil kom, at det danske landbrug ikke kendte til import af råstoffer, hvis eventuelle prisstigninger kunne true med at berøve bønderne deres fortjeneste. De tekniske fremskridt var gennemgående kun få. Det vigtigste var at man begyndte at dræne de sure jorder. Derimod anvendte man fremdeles kun staldgødningen, der på grund af kornavlens overvægt var ret sparsom. Resultatet udeblev heller ikke. Mod periodens afslutning begynder resultaterne af rovdriften at melde sig i form af nedsat afgrøde. Men foreløbelig var der ingen grund til bekymring. Der foregik blandt bønderne en storstilet opsparing, men midlerne anbragtes gennemgående forsigtigt i sparekasser. Den første oprettedes 1810 på Holsteinborg ved grevens foranstaltning og som en filantropisk institution. Hidtil havde bønderne ikke haft noget sted, de kunne gå hen med deres sparemidler. I fæsteperioden kunne de ikke yde hinanden sikkerhed i jord. Det var derfor mest blevet til, at de satte det i sølvtøj, som det fra gammel tid havde været skik. Sparekassen i Holsteinborg fik mange efterfølgere, og efterhånden blev det bønderne selv, der fik ledelsen. De midler, der opsparedes, blev af stor værdi, da de dårlige tider satte ind.

T R O L O V E L S E .

Trolovelsen kendes allerede i middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige vielse dog større og større betydning, og ved ordinans af 19. juni 1582 bestemtes det, at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten. Før den kirkelige vielse blev foretaget, skulle der dog finde trolovelse sted i overværelse af præsten og fem andre personer. En sådan trolovelse var forpligtende og kunne kun ophæves efter kongelig bevilling. Efter loven skulle præsterne "alvorligen forbyde de trolovede personer at søge seng sammen, før end de i kirken retteligen blive samlede", men blandt almuen overholdt man ikke denne lovbestemmelse, idet man bibeholdt den gamle opfattelse af trolovelsen som den egentlige ægteskabsstiftende handling.

I året 1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kongelig reskript af 4. januar, men trolovelsesskikken fortsatte dog - uden at være ægteskabsstiftende - og er i vore dage afløst af forlovelsen.

Som et ydre tegn på trolovelse bar den trolovede - i hvert fald hvis det var en mere fornem person - en fingerring af guld, der blev anbragt på den fjerde finger, "Thi vise mestre og læger skriver, at der ganger en åre fra hjertet op til den fjerde finger".

A N E T A V L E
for
Niels Møller Madsen
og
Ane Knudsdatter

blev født d. 27. oktober 1815 i Borris Sogn og døde d. 12. februar 1913 i Nr. Vium.

Han blev hjemmedøbt d. 27. oktober 1815 og fremstillet i kirken d. 26. november samme år, faddere var: Christen Kjelstrups hustru, møller Thomas Madsen af Albæk, karlen Jens Christian af Ahlergård, Jens Enevoldsens hustru af Aagaard og pigen Birthe Christensdatter af Ahlergård.

Niels Møller Madsen blev gift d. 30. september 1849 i Borris med

Ane Knudsdatter

Forlovere var: Knud Sørensen og Carsten Jensen, husmand i Felding gamle mark.

Ane Knudsdatter blev født d. 6. januar 1821 i Borris og døde d. 7. oktober 1902 i Nr. Vium.

Hun blev hjemmedøbt d. 6. januar 1821 og fremstillet i kirken d. 11. februar samme år, faddere var: gårdmand Jens Meldgaards hustru fra Nr. Vium, gårdmand Thomas Nørgaard i Hjøptarp, gårdmand Christen Meldgaards hustru samme sted, pigen Maria Sørensdatter samme sted, ungkarl Mads Sørensen, Søndergård.

Ægteparret boede først i Borris, hvor de fik en parcel fra Ane Knudsdatters fødegård, den gamle slægtsgård, Søndergård, hvor deres bryllup stod. Efter nogle års forløb flyttede de til Nr. Vium, hvor de købte den gård, der senere blev overtaget af sønnen Mads Møller Nielsen.

også kaldet Mads Nielsen Schwartz blev født ca. 1775 i Lønborg Sogn (Lønborg Kirkebog begynder først 1814) og døde d. 14. september 1848 som husmand og daglejer i Borris By.

Han var gift med

Anne Marie Madsdatter

5

der blev født d. 26. maj 1783 og døbt d. 20. juni samme år, faddere var: Karen Sørensdatte, Niels Thomsen, Iver Christensen, Maren Larsdatter og Anne Margrete Johansdatter.

Mads Nielsen Schwartz købte i 1809 Bolksvig i Borris Sogn, skødet der er dateret d. 29. marts 1809 lyder:

"Underskrevne Peder Andersen Birk af Borris Sogn kendes og hermed vitterliggør at have solgt og afhændet, ligesom jeg og hermed sælger fra mig og mine arvinger til velagte Mads Nielsen Schwartz fra Arnborg Sogn og hans arvinger min ejende og påboende sted, Bolsvig kaldet, beliggende i Ringkøbing Amt, Bølling Herred, Borris Sogn, efter kongelig bevilling udskilt fra Lindvig Gård, med hartkorn nye matrikul 4 skp. 2 $\frac{2}{7}$ alb., hvilken fornævnte sted med fornævnte hartkorn og dettes tilhørende af ager og eng hede, kær, mose, tørvegrøft og lynslet, fiskevand og fægang, vådt og tørt, slet intet undtagen i nogen måde af hvad som tilligger og ligge bør og førhen tillagt haver, ligesom det mig af forrige ejer Niels Christensen Koustrup forhen tilkøbt er, samt konge korn og kvægtienden som med stedet er købt i samme køb, herefter skal tilhøre Mads Nielsen Schwartz og hans arvinger til retmæssig ejendom; thi kendes jeg for mig og mine arvinger aldeles ingen ydermere lod, del, ret eller rettighed at have til eller udi fornævnte hartkorn og sted, men herved forbinder og forpligter mig og mine arvinger een for alle og alle for een, at frie frelse og hjemle fornævnte Mads Nielsen Schwartz, dette sted og hartkorn med tilliggende grund og ejendom og tilkøbt herlighed, siden han derfor har fornøjet mig med hvad valuta 99, skriver ni og halvfemssindstyre og ni rigsdaler, og da ingen skriftlige konditioner videre en mundtlige ord, denne handel be-
træffende imellem os har været oprettet, så haver jeg dette mit skøde egenhændigt underskrevet og forseglet, som ombedet understående dannemænd med os til vitterlighed at underskrive, ligesom det og kan læses og protokolleres til hvad ret fornøden eragtes

uden mig at varsel gøre.

Datum Bolkvig den 29. marts 1809.

Peder Andersen Birk.

Til vitterlighed: Jens Enevoldsen. Peder Olesen.

At ingen skriftlig købekontrakt eller noget andet dokument om dette køb imellem os eller andre på vore vegne har været oprettet, dette bekræfter vi herved således som når forlanges vi med vor ed trøster os til at stadfæste.

Datum ut supra.

Peder Andersen Birk. Mads Nielsen.

Det herved afhændede hartkorn ialt 4 skp. 2 $\frac{3}{7}$ alb. er parcel nr. 6 hartkorn 2 skp. $\frac{4}{7}$ alb. og nr. 11 2 skp. 1 $\frac{6}{7}$ alb. fra Eske Hansens gård i Borris, og disse parceller findes overensstemmende med det kongelige rentekammers approbation af 22. april 1797, af hvilke den førstnævnte med bygninger og beboere må være forsynet.

Her vides altså herfra intet hinderligt imod dette skødes tinglysning.

Ringkøbing Amtstue den 17. april 1809.

Rosenørn.

Læst i retten på Bølling herredsting d. 18. april 1809.

Borck.

Indført folie 148 og rigtig befundet.

Groess.

Herfor betalt 4 mark, 8 skilling, for eftersynet 3 mark, og til justitsfondet 15 skilling."

"Vi underskrevne Peder Jensen Vendelboe og Eske Pedersen Grønborg begge af Borris Sogn, Ringkøbing Amt, gør hermed vitterlig at have solgt og afhændet, ligesom vi og herved sælger, skøder og afhænder fra os og vore arvinger til velagte Mads Nielsen Schwartz nu boende på stedet Bolkvig i Borris Sogn og hans arvinger, tvende parceller af ager og eng som vi ved offentlig auktion d. 8. november 1796 tilkøbte os af Eske Hansens gård i Lindvig betegnet med nr. 9 og 10, Måeenge kaldet begge, hvor den nr. 9 står for hartkorn ialt 3 skp. 2 fjdk. $1\frac{1}{2}$ alb. og nr. 10 3 skp. og 2 $\frac{11}{14}$ alb., og skal fornævnte ejendom, ligesom vores ejende havende auktionsskøder af 10. juli 1798 i alle måder indeholder og udviser være og forblive med ald ret og rettighed Mads Nielsen Schwartz' og hans arvingers faste ejendom for den accorderede

købesum 850 rdlr., siger otte hundrede og halvtredsindstyve rigsdaler, hvilken ejendom ligger under stedet Bolkvig som han ejer og beboer, og da Mads Nielsen har afsagt rigtighed for købesummen så skal fornævnte ejendom være og allene tilhøre Mads Nielsen og hans arvinger fra dato af som et uigenkaldeligt køb til evindelig arv og ejendom under vores og arvingers faste hjemmel.

Til bekræftelse under vore hænder og signeter og må dette skøde tinglæses uden os at varsle.

Windelboe i Borris d. 8. september 1809.

Peder Jensen Vendelboe. Eske Pedersen Grønborg.

Til vitterlighed: M. Rabek. Jens Lauridsen Tarp.

Læst i Bølling Herreds ret d. 29. september 1809.

Grønlund.

Indført folie 169 og rigtig befundet,

Groess, har forbemeldte 1 rdlr. 4 mark 8 skilling, for eftersyn 3 mark, fondet 27 skilling."

Mads Nielsen Schwartz tog læreeksamen uden dog at gøre brug af den, omkring 1820 ejede han i nogle år Duedal i Borris Sogn.

blev født 1788 i Hjøptarp, Borris Sogn, og døde d. 17. april 1870 samme sted.

Han blev efter hjemmedåb fremstillet i kirken nytårsdag 1789, faddere var: Maren Sørensdatte, Christen Søndergaards hustru, Margrete Lasdatter, Niels Egvig og Niels Nørgaard.

Knud Sørensen var gift med

Kirsten Thygesdatter

der blev født 1798 i Nr. Vium Sogn og døde d. 4. maj 1875 i Hjøptarp, Borris Sogn.

Hun blev døbt d. 30. april 1798, men kirkebogen nævner ingen faddere.

Knud Sørensen overtog sin fødegård d. 12. januar 1822.

I bogen "Slægten fra Søndergaard i Borris Sogn", skriver kommunelærer P.C. Knudsen, Ålborg, om Knud Sørensen: "Han har uden tvivl "siddet hårdt i det", som det hedder. - Af de efterladte papirer fra hans tid fremgår det, at først sælger han en engparcel og bagefter køber den. Sandsynligvis har han på grund af pengemangel i 1825 (det år, da krisen kulminerede) set sig nødsaget til at afstå den." Det ser dog nærmere ud til, at Knud Sørensen har solgt engparcellen for at skaffe penge til at købe en gård i Faster Sogn. I skøde- og panteregisteret for Bølling Herred ses det, at Knud Sørensen omkring 1825 har fået skøde på en gård i Fasterlund, Faster Sogn, det er sikkert den gård sønnen Mads Knudsen senere får, der ses nemlig hverken udstedt skøde til Anders Jacobsen eller Mads Knudsen på en gård i Fasterlund.

I 1829 køber Knud Sørensen ovennævnte engparcel tilbage igen, skødet lyder således:

"Jeg undertegnede Anders Pedersen Windelbo i Borris Sogn tilstaar og herved gjøre vitterligt at have solgt ligesom jeg herved sælger, skjøder og aldeles afhænder til velagtede Gaardmand Knud Sørensen Søndergaard, Hjøptarp Bye, Borris Sogn den halve Andel af en Parcel paa Qvodbøl Fælle, som er udparcelleret fra Cornelius Christensens Gaard i Wotkær. Hele Parcellen er omtrent 1½ Dags Slet og Hartkorn 1 Skp. 3 Fjdk. 2 5608/6044 Alb. Benævnte halve Andel af denne Engparcel har nuværende Køber Knud Sørensen Søndergaard selv tilskjødet min Fader den 30. Decbr. 1825, og er,

tilligemed mere, af min Fader tilskjødet mig d. 25. Novbr. 1826, men da Køberen nu har betalt mig den accorderede Købesum 48 Rbd. rede Sølv, saa skal den halve Andel af denne Engparcel og den der til hørende Hedelod og øvrige til Hartkornet hørende Rettigheder fra nu af tilhøre Køberen og hans Arvinger.

Dette til Bekræftelse under min Haand og Segl.

Windelbo i Borris Sogn, d. 24. November 1829.

Anders Pedersen.

Til Vitterlighed: J. Huus."

I Justitsprotokollen for Bølling Nørre Herred 1835-1843, side 42 ses, at Knud Sørensen i året 1835 havde en retssag med gårdmændene C. Rahbæk, Christian Melgaard og Peder Madsen Duedal i Hjoptarp i Borris Sogn. Sagen angik dispositionsret over en del af fællesheden, og den endte med forlig. Det fremgår af sagens akter, at udstykningen af fællesheden blev påbegyndt 1835, og at Knud Sørensen var største lodsejer til samme.

I 1852 afstod Knud Sørensen gården til sin ældste søn Søren Knudsen, i den anledning oprettedes følgende skøde:

"Undertegnede Knud Sørensen af Hjoptarp i Borris tilstaar og herved vitterliggør til min Søn Søren Knudsen at have solgt og afstaaet følgende Parceller af den mig efter Skøde tinglæst d. 12. Febr. 1822, tilhørende i Hjoptarp i Borris Sogn beliggende Gaard med øvrige Ejendomme, nemlig:

Matr. Nr. 37 a,	Nørreland,	Hartk. 2 Td. 2 Skp. 2 Fjdk	$1\frac{1}{4}$ Alb.
" "	51 b, Sønderland,	"	$\frac{3}{4}$ "
" "	22 b, i Skjern,	" 1 " 2 "	"

tilligemed Nr. 94 f i Skjern,

hvilke Parceller under Indenrigsministeriets Tilladelse af 17.

Januar D.A., er adskilte fra min Gaard. Med det solgte følger de paa samme opførte Bygninger- og Konge-, Korn- og Kvægtiende til Matr. Nr 37 a. Den mundtlige accorderede Købesum 450 Rbd. er modtaget, og da Køberen derhos ved Kontrakt af Dags Dato har forpligtet sig til at svare mig og Hustru Kirsten Thygesdatter Af-tægt vor Livstid, saa skøder og overdrager jeg herved ovenmeldte min Søn Søren Knudsen de nævnte Ejendomme med al deres rette Til-liggende og Tilhørende med fornævnte Anpart Kongetiende og med alle de Rettigheder og Herligheder, Byrder og Forpligtelser, som mit og ældre Adkomstdokumenter maatte hjemle og tilsvare og saa-ledes, som jeg har ejet og besiddet samme under Hjemmels Ansvar af mig efter Loven.

Til Bekræftelse under min Haand.

Hjoptarp, den 14. Maj 1852.

Knud Sørensen.

Til Vitterlighed: Søren Grønborg. Søren Bjørslev.

N.B. Til Borris og Faster Fattigkasse er i Anledning heraf betalt 2 Rigsbankmark.

Vilstrup.

Skødet er tinglæst i Bølling Nørre Herreders Ret d. 1. Juli 1852".

Skødet er indført i Skøde- og Panteprotokol nr. 14, side 146.

"Ligtale over Knud Sørensen (Søndergaard)

(Født i Hjopstrup Aar 1788, død 17. April 1870.)

Kære Kristne! Det var en meget skrøbelig Man for at se til i de senere Aar, hvis Lig nu her er nedsat. Haanden rystede, Øjnene randt, og Røsten var utydelig. Mange Legemskræfter havde han ej heller; det viste sig, da han snart havde den sidste Sygdom udstridt. Men han naaede dog en høj Alder og levede sin Tid ud. Derfor var der givet ham indvortes Friskhed og Sundhed, og i en tidligere Tid kunde han vel ogsaa tage kraftigt fat med Hænderne.

En bedre Kraft end den legemelige og en vigtigere Friskhed og Sundhed end Legemets havde han i den Guds frygt og aandelige Sans, der var given ham. Den gav hans Sjæl Styrke og Sundhed. Der kunde vel ogsaa blande sig menneskelig Visdom i hans Tanker og altfor stor verdslig Omhyggelighed for det timelige; thi vi bærer jo Guds Riges Skat i Lerkar, og der skal megen Aarvaagenhed til, for at vi ikke nogensinde skal tragte efter de timelige Ting fremfor at søge Guds Rige og hans Retfærdighed; hvo af os søger det vel altid først ?

Men jeg har dog den Tro og det Haab, at Troens Glæde havde og fik Overmagten over Synd og Sorg hos denne Afdøde, idet der dog ogsaa i hans ældre Aar var aandeligt Liv at kende hos ham. Tilsidst var det, ligesom Vægtskaalen stod lige for ham, idet han under sin sidste Svaghed sagde, at han havde nu bedet til Gud om Plads i hans Rige, men han vidste ikke endnu, om Gud vilde bønne høre ham eller ej; men jeg haaber, at han nu ved og erfarer, at Gud bønhørte ham; thi Gud vil helst lade Vægtskaalen hælde til den gode Side. Han vil hellere end gerne have os, og nødigst af alle, at Djævelen skal beholde nogen Sjæl; men han giver ikke altid den bedende at fornemme Bønhørelsen. Ligesom Herren sagde til

Paulus: Min Naade er dig nok. Saaledes maa ogsaa vi nøjes med hans Ord og Naade, uden at vi kunne føle noget derved; og det maa vi derved mindes om, at det ikke er vor Fortjeneste, der kommer i Betragtning, men Gud forbarmer sig over, hvem han vil.

Har der nu i denne bortgangne Sjæl, som jeg tror, været en alvorlig Gudsfrygt, saa er det et trøsteligt Ord: Som en Fader forbarmer sig over sine Børn, forbarmer Herren sig over dem, der frygter ham. Det var Herrens Opstandelsesdag denne gamle skrøbelige Legemshytte faldt sammen; engang, naar den opstandne Frelser kommer igen, og hver Menighed skal indgaa til den store Sejrsfest, skal ogsaa dette skrøbelige Legeme opstaa i Kraft. Gud trøste nu hende, som i over 50 Aar har ledsaget den hensovede som hans Ægtefælle, i hendes Ensomhed. Det var jo hendes Ønske for Mandens Skyld, at han maatte komme først herfra. Gud give hende nu, da hun er befriet for Omsorgen for Manden, den Stund, hun maatte have tilbage, sin Aands Bistand til at blive vel beredt i Tro og Haab til at gaa herfra, naar Timen kommer. Gud velsigne de efterladte Børn og give dem Naade til at øve sig i Gudfrygtighed efter deres Faders Eksempel, ligesom Gud ved ham har givet dem en god Opdragelse.

Ja, dertil lede Gud os alle, at vi maatte have Forjættelse baade for det Liv, som nu er, og for det tilkommende. Amen.

Kære Kristne! Det er et Syn, som vistnok sjælden eller aldrig er bleven set paa denne Kirkegaard, at en Mand er bleven baaret til Graven af sine Sønner alene. Ligesom det vidner om, at de gerne ville ære ham til det sidste, vidner det ogsaa om den Velsignelse, der var skænket denne afdøde Mand, at han har saa mange Sønner og det i Nærheden."

"MINDE

over:

Kirsten Thygesen

fød i Nøre Vium Sogn i Gaarden Meldgaard 1798, død i Søndergaard i Borris den 4. Marts 1875.

Farvel vor gamle Moder kjær
tak for din Daad hernede
Af Børn og Børnebørn er her
En talrig Flok tilstede
Men ingen er der vist Iblandt
Som ej en Moder i Dig fandt.

Derfor vi med bevæget Sind
Staaer trindt nu om din Kiste
Imens en Taare ned ad Kind
Sig sagselig mon liste;
Thi nødig siger man Farvel
Til dem man kjært er knyttet til.

Du var af Dage nu vist mæt
Og ønsked did at drage
Hvor Sjælen ren og fri og let,
Skal evig Gud behage
Hvor der for Synd og Sorg og Død
Er Fred og Hvile evig sød.

Vi haaber du er faret did;
Thi ene til Guds Naade
Ved Frelseren du satte Lid
Og ej paa anden Maade
Du turde vilde vente Dig
Et saligt Hjem i Himmerig.

Og der Du vistnok fundet har
Igjen den Ven og Mage
Med hvem Du her forenet var
Saa mange Aar og Dage
I dette Haab vi følge fro
Dit svage Støv til Gravens Ro.

Kjært være dit Minde!"

blev født ca. 1721.

Han var gift med

Ane Bærdsdatter

der blev født ca. 1739.

Folketællingen 1787 for Vostrup oplyser, at Niels Schwartz var husmand i Vostrup i Lønborg Sogn, han var 66 år gammel, hans kone Ane Bærdsdatter var 48 år gammel, de havde sønnerne Søren og Mads.

Det har ikke været muligt at finde dem døde i Lønborg Sogn, hvor kirkebogen først begynder i 1814. Fæstebrev og skifte er forgæves søgt i Lønborggårds Godsarkiv.

Mads Thomasen

blev født ca. 1746, sikkert i Albæk Mølle, Skjern Sogn, men dåben ses ikke indført i Skjern Kirkebog. Han døde d. 3. april 1723 som aftægtsmand i Albæk Mølle, 77 år gammel.

Han blev trolovet d. 13. september 1772 og gift d. 11. oktober samme år med

Mette Olesdatter

der blev født 1749 i Ganer Mølle, Skjern Sogn, og døde 1805 i Albæk Mølle, Skjern Sogn, hun blev begravet d. 18. maj.

Hun blev døbt d. 9. marts 1849, faddere var: Jens Mølgaard, Chr. Ovesen, Anne Andersdatter i Marup, Lisbeth Andersdatter, Kirsten Pedersdatter og Kirsten Larsdatter.

Mads Thomasen var møller i Albæk Mølle og fæster under Lundenæs. Da kanceliråd Niels Hansen til Lønborggård, Østergård og Krumsager i forsommeren 1779 købte Lundenæs Hovedgård med laksefiskeri, laksegårde, birkerettigheder, bygninger, ejendomme, herligheder og rettigheder, ialt hartkorn fri hovedgårds takst 59 tdr. 4 skp. 1 alb. og desuden Øde Kielstrup med huset derpå i Faster Sogn, skattepligtig hartkorn 8 tdr. 7 skp., for ialt 24877 rdlr., nævnes i skødet 38 ejendomme i Skjern, desuden nævnes beboernes navne og købesummen for hver enkelt ejendom. Selve ejendommen Lundenæs vurderes til ca. 6000 rdlr., derefter følger Øde

Kieæstrup til knap 1000 rdlr., Christen Jensens enkes i Albæk 561 rdlr. og Mads Thomasens, Albæk Mølle 551 rdlr.

Mads Thomasen køber i 1799 nogle engparceller, skøderne lyder:

"Søren Bork kongl. majestæts byfoged i Ringkøbing og herredsfoged i Bølling Herred, gør vitterligt, at år 1798 d. 7. november ved auktion hos Terkel Lauridsen i Raberg over hans sted i Raberg med ved denne auktion købte Mads Thomasen møller i Albæk Mølle en eng som af Terkel Lauridsen er købt fra Frands Olesens enkes gård i Ganer, og er anført på bemeldte gårds udparcelleringsberegning, under nr. 11, skifter i Skjern Sogn, omtrent 1 td. pr. skifte, hartkorn 1 td. 2 fjdk. 2 alb., for den summa af 180 rdlr., da denne købesum nu er betalt med rente og alt efter konditionerne, så i aller-underdanigste følge den allernådigste forordning om auktionsmærket i Danmark, af 19. december 1693, skøder og overdrager jeg herved på embeds vegne som auktionsdirektør i Bølling Herred, fra Terkel Lauridsen og arvinger til Mads Thomasen og hans arvinger, forbenævnte eng, skifter nr. 11 i Skjern Sogn, med hartkorn, grund og afgrøde og ald den ret og herlighed dermed bør følge, i alle måder efter konditioner til denne auktion, og således som sælgeren har købt og ejet samme, der fra dato skal følge og tilhøre køberen og hans arvinger som et uigenkaldeligt køb, til evindelig arv og ejendom, under sælgerens Terkel Lauridsens og hans arvingers faste hjemmel efter loven.

Til stadfæstelse under min hånd og signet, hvorefter dette skøde må tinglæses uden varsel.

Ringkøbing, den 22. juli 1799.

S. Bork.

Forevis på amthuset.

Mehl, fuldmægtig.

Læst i retten på Bølling Herreds ting d. 23. juli 1799.

Søren Bork.

Indført i herredets skøde og panteprotokol folie 562.

Testeres af Grove."

"En dito auktionsskøde af dito ejendomme til Mads Møller i Albæk Mølle på parcellen nr. 12, som er egentlig nr. 29 i auktionen, et stykke af Albæk Kær østen for, omtrent 4 tdr. land, hartkorn 1 fjdk. 2 7/11 alb.: for 22 rdlr. iøvrigt af samme indhold som forrige.

1799."

"Anno 1806 den 10. januar blev foretaget skifte efter Mads Thomasen i Albæk Mølle hans hustru Mette Olesdatter af skifteforvalteren by- og herredsfoged Bork i overværelse af underskrevne tvende mænd til vittirlighed, der var tilstede enkemanden Mads Thomasen Møller, som anmeldte at hans afdøde hustrus arvinger var hendes og hans fælles børn, nemlig 4 sønner og 2 døtre: Thomas Madsen, 30 år gammel, Ole Madsen, 28 år gammel, Niels Madsen, 26 år og Christen Madsen, 19 år, følgelig alle myndige og alle her tilstede,

Anne Margrethe Madsdatter i ægteskab med Christen Andersen Stoer Albæk, som var og her tilstede og

Anne Marie Madsdatter, 22 år gammel, hjemme og ugift, til kurator for den mindreårige Christen Madsen og som tilsynsværge under denne forretning for Anne Marie Madsdatter beskikkede da skifteretten deres morbroder Christen Olesen af Ganer Mølle, som også var tilstede. Alle disse arvinger med kurator og tilsynsværge og enkemanden havde imellem dem selv gjort overslag over boets tilstand og både over dens indtægter og udgifter og derefter vurdering imellem dem selv således at både deres moders arv nu forfalden og deres fædrene arv i tiden efter Mads Thomasen Møller, nu måtte og skulle afgøres, derfor ville enkemanden nu afstå Albæk Mølle og alt til dette som han ejer til hans ældste søn Thomas Madsen, som også er enig med ham, nu at imodtage både møllen og bohave og besætning, levende og dødt, ude og inden døre ligesom det nu findes og derimod skal udbetale al hans fars og dette stervbos gæld og derfor holde både hans far og alle hans søskende samt skifteretten skravsløs og uden ansvar, så skal han også videre efter denne deres forening udbetale til hans søskende for fædrene og mødrene arv således:

Ole Madsen 190 Rdlr.

Niels Madsen 190 "

Christen Madsen 190 "

Christen Andersen Stoer for hans hustrus arv 190 "

Anne Marie Madsdatter ligeledes 190 "

Sønnen Christen Madsen skal videre have til jævnet, fordi han har været hjemme og er svagelig, nemlig

50 "

Hvilket ialt udgør 1000 rdlr.

Datteren Anne Marie skal desuden have frie bryllup og en skikkelig seng som består af en fyldt og en ufyldt dyne, men dertil 12 pund uld, 2 lagner og 3 puder, og sønnen Christen skal når han vil flytte forsynes med sømmelige klæder, og således som hans brødre har fået, og alle disse søskende skal, så længe de er uforsørgede, have tilhold og hjemsted hos broderen Thomas Madsen så længe de er ugifte, og når de er syge og tjenesteledige, alt for en billig betaling, som dannemænd i "dispute" tilfælde skal sætte; Disse penge til hans søskende, som hans myndige medarvinger og mindreårige arvinger med kurator, skal han hver for sin del udbetale således til Viborg Snapstings termin år 1807."

også kaldet Søren Søndergaard blev født 1746 i Hjøptarp, Borris Sogn, og døde d. 26. september 1826 samme sted.

Han blev døbt påskesøndag 1746, båret af degnens hustru, fædrene var: Christen Veldelboe og hustru, Jens Dahler, Las Meldgaard og Ane i Meldgård.

Søren Knudsen var gift med

Kirsten Knudsdatter

13

der blev født ca. 1759 i Sønderup, Nr. Vium Sogn, og døde d. 17. april 1823 i Hjøptarp, Borris Sogn, hun opgives da at være 64 år gammel.

Kommunelærer P.C. Knudsen, Ålborg, skriver i bogen "Slægten fra Søndergaard i Borris Sogn": "Søren Knudsen, der fik tinglæst skøde på gården d. 15. juni 1780, har i høj grad forøget dens arealer. Han var noget af en samler, og alt tyder på, at han har bestræbt sig for at gøre gården så stor, som hans midler tillod. Vi er på mange områder i stand til at følge hans dispositioner, og vi får det indtryk, at han satte uafhængighed som en livsbetingelse - en egenskab, der den dag i dag karakteriserer mange af hans decendenter. Ved overtagelsen af gården havde den af hartkorn 4 tdr. 6 skp. 3 fjdk. 2 alb. Men han købte i tidens løb mange parceller til gården. Af hans skøde til sønnen, Knud Sørensen, fremgår det, hvad han har købt til gården.

Skødet lyder således:

"Søren Knudsen, Søndergaard, Hjøptarp By i Borris Sogn, tilstaar herved og gør vitterligt at have solgt til min Søn, Knud Sørensen, min efter tinglæst Skøde af 15. Juni 1780 ejende Gaard med Bygninger og Gaardens tilhørende Ejendomme, Ager og Engs Hartkorn 4 Td. 6 Skp. 3 Fdk. og 2 Alb., og endvidere sælger og skøder og afhænder jeg til samme min Søn følgende mig tilhørende Ejendomme:

- 1) Min Anpart af Engen "Albeck Fælle", som ialt er ca. 67896 Kvadratalen af Hartkorn 4 Skp. 3 Fkd. 8/20 Alb., solgt fra Kjeldstrup i FASTER Sogn og under 17. december 1796 tilskødet mig og Peder Windelbo til lige Deling og Rettighed.
- 2) En mig efter tinglæst Skøde af 3. Juli 1800 tilhørende Engparcel Nr. 15, beliggende ved den lille Aae her i Sognet, af Hartkorn 2 Fdk., udparcelleret fra Mads Rahbæks Gaard her i Sognet.

- 3) Gaardens tilkøbte Konge-, Korn- og Kvægtiende, som den 18. Juni 1802 er mig tilskødet.
- 4) Min Anpart af en Engparcel paa Qvodbøl Fælle fra Cornelius Christensens Gaard i Wottkær her i Borris, ca. 1½ Dags Slet, af Hartkorn 1 Skp. 3 Fdk. 5008/6604 Alb., som tilligemed en Parcellen tilhørende Hedelod er af Morten Thomsen, Gaasdal, under 13. Juni 1809 tilskødet mig og Peder Windelbo til lige Deling og Rettighed".

"Køberen har nu betalt mig den accorderede Købesum, 400 Rbd. i Sølv."

Hjøptarp i Borris Sogn, d. 14. December 1821.

Læst i Bølling Herreds Ret d. 12. Juni 1822."

Hans konge-, korn- og kvægtiende er købt fra herregården Lundenæs. Der findes i arkivet på Søndergård et skøde på samme, udstedt af Niels von Jermiin til Lundenis og forsynet med hans laksegl. Skødet lyder således:

"Niels v. Jermiin til Lundenis, Deres Kgl. Majestæts bestal-
tede Kaptejn af Infanteriet giøre vitterligt, at jeg haver solgt
og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skiøder og afhænder til
velagtede Søren Knudsen, Hjøptarp, Borris Sogn og hans Arvinger
den Anpart i Borris Sogns Konge-, Korn- og Kvægtiende, som hans
paaboende Steds contribuable Hartkorn 5 Td. 1 Fdk. 1 Alb. kan
indhjemle i Proportion af de 27 Td. Hartkorn, forannævnte Borris
Sogns hele Konge-, Korn- og Kvægtiende er matriculeret for.

Og da Kiøbesummen 80 Rdlr. er mig betalt, saa skal forannævnte
Steds Konge-, Korn- og Kvægtiende herefter tilhøre Køberen Søren
Knudsen og Arvinger.

Dette Skøde stadfæstes under min Haand og Segl. (Extract.)

Lundenis d. 18. Juni 1802.

N. Jermiin."

Søren Knudsen var altså over 75 år gammel, da han afstod
gården til sin søn. Men han havde allerede 1818 gjort testamente
og deri taget bestemmelse om gårdens fremtid. Da samme testamente
giver et godt billede af hans økonomiske forhold, meddeles det
her in extenso:

Søren Knudsens Testamente.

"Jeg underskrevne Søren Knudsen af Hjøptarp i Borris Bye er
enig med min kjære Hustru Kirsten Knudsdatter, hvorledes skal for-
holdes efter vores Død; og da jeg nu er til Alders og ved ikke
hvor snart den gode Gud henkalder mig, og ønskede gerne, at alt

siden kunde gaa efter Omstændighederne, som jeg nøje har taget i Overvejelse efter bedste Skønsomhed, saa er jeg med bemeldte min Kone bleven enig om med sund Fornuft og velberaad Hu at beslutte vor Sidste Villie i Kraft af Hans Kgl. Majestæts Forordning 13. Maj 1769 § 25 saaledes:

Min Søn Knud Sørensen skal have min ejende Gaard, der har Harkorn 5 Tdr. 3 Skp., ikke alene med Besætning Ud- og Indbo af hvad Navn nævnes kan, men og med Gaardens Konge- Korn- og Kvæg- tiende, hvorimod han forpligtes til at give mig og min Kone saa- længe vi lever: Husværelse og Ophold i Gaarden alt efter nærmere Bestemmelse, som paa behørig stemplet Papir skal blive forfattet.

Dernæst skal han udbetale til sine Søsken i Arv 192 Rdlr. rede Sølv og min Gæld, som er ialt 250 Rbd. Navne-Værdi - saaledes.

Til min Søn Mads Sørensen, 21 Aar gl.	64 Rbd. r. Sølv
" " Datter Anna, gift med Knud Jensen	32 " " "
" " " Karen, 33 Aar gl.	32 " " "
" " " Mette, 30 " "	32 " " "
" " " Maren, 25 " "	32 " " "

Summa til Arvingerne rede sølv 192 Rbd.

Og til Gælden 250 Rbd. Navne-Værdi.

Hertil kommer endnu i Tilfælde denne Forandring: At dersom min Søn Mads vedbliver at være svagelig og ikke kan fortjene sit Brød, da skal min Søn, som faar Gaarden, medtage ham og forsyne ham med fri Husværelse, Føde og Klæder, Seng og Varme, om behøves, Pleje og Opvartning, naar saadant er nødvendig, og det saalænge han lever, - imod at Knud beholder hans Arv 64 Rbd. rede Sølv. Bliver Mads derimod frisk og faar sit Helbred igen og hellere ønsker at komme ud imellem fremmede, da skal hans Broder Knud Sørensen udbetale ham hans tillagte Arv. Til Slutning erindres, at dersom en eller flere af vores 3 Døtre: Karen, Mette og Maren skulle blive gifte, da skal min Søn Knud Sørensen uden Betaling bekoste deres Bryllup - og ej videre.

Foranstaaende vores sidste Villie beder vi, at Deres Højvel- baarenhed Hr. Kammerjunker Greve v. Sponneck vil i Følge aller- højstbemeldte Forordning tage til Protokols og meddele os Ud- skrift paa behørig stemplet Papir.

Hjøptarp i Borris den 31. Januar 1818.

Søren Knudsen. Kirsten Knudsdatter.

At foranstaaende Søren Knudsen har erklæret, at foranstaaende er hans sidste Villie, og at det er sket med velberaad Hu, det

bevidnes herved af os, og om forlangende med Lovens Ed skal blive bekræftet.

Kalkau. Mads Jensen.

Fremlagt og læst i Bølling Herreds Ret d. 10. Februar 1818.
Sponneck."

Søren Knudsens Aftægtskontrakt.

(Tinglæst d. 14. 1. 1823. Panteprotokol nr. 4, fol. 178, Bølling Herred.)

Da samme aftægtskontrakt fylder flere foliosider, gengives den her i ekstrakt:

Sønnen, Knud Sørensen, må yde dem føde, pleje og opvartning paa livstid, 3 fag hus og 2 sengesteder, brønd, havejord m.v. "Vi medtager den bedste og den ringeste Seng, 2 Kister, brændte Klinker til en Kakkellovn - 1 Stueuhr, 1 Bord, 1 Skammel, 2 Stole, 1 Keddel, 1 Ølfjerding og Bryggerkar, 1 Balje, 1 Spand, 1 Buffet, 1 Kærne, 1 Spinderok, 1 Par Karter, 6 Stentallerkener, 2 Fade, 2 Gryder samt 4 Faar med Lam - de bedste, som findes paa Gaarden, samt Græsning til samme." Desuden 15 Læs Tørv og 2 Læs Klyne, 3½ Td. Rug aarlig, 2½ Td. Byg aarlig, 20 Potter Brændevin, 12 Pd. Tobak, 80 Hønseæg, 12 Pund Torsk, 20 Pd. Hvidling, 2 Lispund Flæsk, 1 Skp. Salt, 1 Pd. Humle, 16 Pd. Talg, 8 Pd. uheglet Hør. Daglig 3 Potter uforfalsket, uskummet Mælk. De skal køres til Kirke, naar de ønsker det. I Sygdomstilfælde skal de plejes, som det kan forsvares for Gud og Mennesker og ved Døden en anstændig Jordefærd. Naar den ene afgaar ved Døden, beholder den anden alt Indbo, men visse Ydelser deles. - Hvis den svagelige Søn Mads overlever dem, skal han nyde en nærmere fastsat Aftægt.

Aftægtskontrakten annulleres først 1852 og udslettes af Pantebogen.

Både i Søren Knudsens og Knud Sørensens tid fandt der udskiftninger sted af mose og hede. Den såkaldte "Mangchøjmose" blev udskiftet i 1822. Af et gammelt regnskab fremgår det, at udskiftningen foretoges af landmåler Hyldgaard, og at omkostningerne ved samme beløb sig til 63 rd. 4 mk. 4 sk., som skulle udredes af lodsejerne efter det gamle hartkorn. Den største lodsejer var Søren Knudsen, som derfor også måtte betale det største bidrag af dem alle, nemlig 9 rdlr. 5 mark 11 skill. Den næststørste lods-ejer var H.C.Svendsen i Nørgård."

blev født ca. 1751 i Nr. Vium Sogn, hans dåb har det ikke været muligt at finde, da kirkebogen for Nr. Vium Sogn mangler 1750-1765.

Thyge Madsen blev trolovet d. 29. august 1786 og senere gift i Vorgod Kirke med

Anne Pedersdatter

15

der blev født ca. 1763 i Vidcbæk, Vorgod Sogn.

Ingen af ægtefællerne ses døde i Nr. Vium Sogn.

Folketællingen 1787 for Nr. Vium oplyser, at Thyge Madsen er gårdmand og 36 år gammel, hans kone Anne Pedersdatter er 24 år gammel. Hos dem bor Thyge Madsens forældre Mads Thygesen, 71 år gammel og Kirsten Nielsdatter, 74 år gammel.

Thomas Madsen

20

var møller i Albæk Mølle, han blev født ca. 1709 og døde 1748, han blev begravet d. 24. april, 38 år gammel.

Ole Christensen

22

der var møller i Ganer Mølle, Skjern Sogn, blev født ca. 1711 og døde 1781 i Ganer Mølle, Skjern Sogn, han blev begravet d. 19. august 1781, 70 år gammel.

Han blev gift 1. gang 1743 i Skjern med

Kirsten Andersdatter

der døde 1748. Efter hendes død blev han gift med

Anne Iversdatter

23

der blev begravet d. 10. april 1787, 68 år gammel, altså født ca. 1719.

blev født 1716 i Søndergård i Hjøptarp, Borris Sogn, og døde 1784 samme sted, han blev begravet d. 25. maj, 68 år gammel.

Knud Christensen Søndergaard blev gift d. 12. maj 1741 i Faster med

Mette Madsdatter

25

der blev født 1709 i Klokmose, Faster Sogn, og døde 1779 i Søndergård, Hjøptarp, Borris Sogn, hun blev begravet d. 6. januar, 70 år gammel.

Hun blev døbt d. 12. maj 1709, båret af Laust Klokmoses kone, faddere var: Mads Klockmose, Peder Nørgaard i Hannerup, Jens Møller Dragon, Just Klokmoses kone og Thomas Paarups pige.

Knud Christensen Søndergaard har sikkert ved giftermålet overtaget fæstet på Søndergård efter sin far. Den 13. maj 1769 købte han gården til selveje, han drev den derefter til 1780, da han overdrog den til sønnen Søren Knudsen.

Knud Pedersen

26

blev født 1715 i Skjern og døde d. 21. april 1773 i Bjørslev, Nr. Vium Sogn.

Han blev døbt d. 7. april 1715, faddere var: Peder Olesen, Jens Møller, Peder Knudsens broder i Albæk, Claus Poulsen, præstefruen Margrethe Lisbeth, Maren Christensdatter, Margrethe Jensdatter og Maren Sørensdatter.

Knud Pedersen blev trolovet d. 5. juli 1742 og gift d. 3. oktober samme år i Nr. Vium med

Anne Christensdatter

27

Forlovere var: Niels Jensen af Vium By og Christen Jensen af Klokmose i Faster Sogn.

Anne Christensdatter blev født 1716 i Nr. Vium Sogn og døde 1773 i Bjørslev, Nr. Vium Sogn, hun blev begravet d. 28. marts, 57 år gammel.

Hun blev døbt d. 11. februar 1716, faddere var: Peder Bjørslev, Peder Andersen, Vium Kirkegård, hans broder Lasse og Peder Bjørslevs kones søster.

Knud Pedersen var selvejerbonde i Bjørslev, Nr. Vium Sogn, efter hans død afholdtes skifte efter ham d. 24. maj 1773, heri hedder det bl.a.: "Den 24. Maj 1773 afholdtes der Skifte i Boet efter den afdøde Selvejerbonde Knud Pedersen i Bjørslev i Nr. Vium Sogn og hans tillige nu samtidig afdøde Kone Anne Christensdatter, der nu efterlader sig Børnene:

1. Peder Knudsen, 22 Aar gl., for hvem var Formynder hans Farbroder Søren Pedersen af Albæk i Skjern Sogn.
2. Chr. Knudsen i Snejbjerg By.
3. Kirstine Knudsdatter, 16 Aar gl., med Formynder Søren Nielsen af Paarup i Assing Sogn.
4. Anne Cathrine Knudsdatter med Formynder Anders Pedersen i Vium Kirkegård.

Testes og Vurderingsmænd var Chr. Thygesen Egeris i Bjørslev samt og Peder Mortensen af Koedbøl i Borris Sogn."

Af værdier i boet kan nævnes: "1 Jernkakkellovn, 4 Fjællestole, 1 par Messinglysestager, 2 Salmebøger, 1 Bønnebog, 9 Trætallerkener, et par Brilller, 6 Hornskeer, 1 Regnetavle, 1 Bog kaldet Bibelsk Kiærne 1 gl. Bog, 1 Kiepe, 4 par Karter, 2 gl. Rokke, 1 Stabelsengested med Omhæng, herpaa: 1 Olmerdugsoverdyne, blaastribet, 1 par Halsklæder, 2 blaastribede Hoveddyner, 1 Indmuret Sengested, hvorpaa var: 1 rødtribet Olmerdugsoverdyne, 1 rdlr., 1 do. graastribet, 1 par Halsklæder og 2 Hovedpuder. Endvidere var der: 1 Egetræskiste med Laas, 1 rdlr., heri var den salig Mands Gangklæder: 1 brun hjemmegjort Vest, 1 do. Kjortel, 1 par do. Bukser, 1 Skindvest, 1 blaa Brystdug, 1 par Læderbukser, 1 brun Vest, 1 Hætte, 1 Hat, 1 par Fodhoser, 1 par stump do., 1 par Messingspænder, 1 grøn Plysses Hue, 1 gl. do., 1 Kramlue. Den salig Kones Gangklæder: 1 Kjortel af Firsellet Tøj, 1 brunt Skørt, en ærmet Trøje, 1 gl. sort Klædestrøje, 1 blaa Firsellet Kaabe med Hager, 1 sort Hætte, 1 sort Klædehue, 1 blaa do., 1 gl. Skørt, 1 do., 1 gl. Trøje, 1 par Strømper og et par Tøfler. 1 grøn Kiste med Laas, 1 Egetræs do. uden Laas, 2 Sengesteder med Klæder. I Kælderen var der: 2 Øltønder, 1 Degnekar, 1 lidet Egetræskar, 4 sorte Gryder, 1 gl. Lygte, 1 Jernpande. I Køkkenet en stor Kobberkedel, vejede 11 Lispund."

Mads Thygesen

28

blev født ca. 1716 og døde efter 1787.

Han blev trolovet d. 23. oktober 1746 og gift d. 12. maj 1747

Forlovere var: Christen Tuesen i Sønderup og Niels Vester-
gaard i Vium.

Kirsten Nielsdatter blev født 1714 i Skærbæk, Nr. Vium Sogn
og døde efter 1787.

Folketællingen 1787 for Nr. Vium fortæller, at Mads Thygesen
og Kirsten Nielsdatter da boede hos sønnen Thyge Madsen. Det op-
lyses endvidere, at Kirsten Nielsdatter var gift anden gang, men
navnet på hendes første mand kendes ikke.

Peder Svendsen (Fruergaard)

30

blev født d. 22. februar 1734 i Videbæk, Vorgod Sogn, og døde
1814 samme sted.

Om hans dåb beretter kirkebogen: "Die 22. Febr. 1734 føde
Svend Videbæks Hustru 1 Søn, som samme Dag blev Hjemmedøbt her
i Præstegaarden og kaldet Peder, min Husholderske Demoiselle
Kirsten Lauritsdatter bar ham. De overværende vare min Søn
Thomas Blickfeld, Svend Videbæk, Jens Biørnkiær's Hustru og min
Tjenestepige Maren Christensdatter."

Peder Svendsen (Fruergaard) blev gift ca. 1755 i Vorgod med

Kirsten Jensdatter

31

der blev født 1732 i Barde, Vorgod Sogn og døde d. 11. september
1790 i Videbæk, Vorgod Sogn.

Om hendes dåb fortæller kirkebogen: "D. 7. Marts 1732 fødte
Jens Olufsen i Barde hans hustru en Datter, som Dom. Renimicence
d. 9. Marts var i Kirke, blev kaldet Kirsten, Chr. Hansens Hustru
i Vesterager bar det, Faddere vare: Christen Hansen i Vesterager,
Michel Hansen i Trøstrup, Michel Abildtrups Hustru Karen Margrete
Michelsdatter og Karen Østergaard."

Peder Svendsen (Fruergaard) var fæster af gård nr. 2 i Vide-
bæk, Vorgod Sogn. Hvornår han har fået fæstebrev på gården, har
det ikke været muligt at finde, men i 1761 nævnes han som fæster,
han havde derefter gården i mange år. Han har sikkert afstået
gården omkring 1798 til sønnen Svend, hos hvem, han ved sin død
nævnes som aftægtsmand.

der var bosat i Søndergård i Hjøptarp, Borris Sogn, blev født omkring 1680 og døde ca. 1730.

Navnet på hans hustru har det ikke været muligt at finde, men hun er sikkert identisk med den Knud Søndergaards mor, der bliver begravet i 1755 og så vel også identisk med den enke fra Søndergård der d. 19. søndag efter trinitatis 1730 bliver trolovet og d. 22. søndag efter trinitatis samme år gift i Borris Kirke med

Niels Søndergaard

Søren Madsen (Klokmose)

50

var bosat i Klokmose i FASTER Sogn, han blev født omkring 1670, hans død er forgæves søgt i FASTER Sogn.

Peder Knudsen

52

var bosat i Albæk, Skjern Sogn.

Han blev født før 1695.

Han blev trolovet d. 22. februar 1714 med

Kirstine Sørensen Klokmose

53

der er født ca. 1690 i Klokmose, FASTER Sogn.

Christen (Lassen) Bjørslev

54

bosat i Nr. Vium Sogn, født ca. 1673 og død 1745, han blev begravet d. 30. januar.

Han blev gift 17. søndag efter trinitatis 1709 i Nr. Vium Kirke med

Maren Christensdatter

55

der blev født ca. 1690 og døde d. 20. august 1772.

Thyge Christensen

56

der var bosat i Egeris, Nr. Vium Sogn, blev født ca. 1690 og døde d. 6. august 1742, han blev begravet d. 11. august, 52 år gammel.

Han blev trolovet d. 20. marts 1715 med

Mette Madsdatter 57

Forlovere var: Mads Andersen af Vorgod By og Frederik Brock af Sdr. Felding.

Niels Christensen 58

var bosat i Skærbæk, Nr. Vium Sogn.

Svend Pedersen (Fruergaard) 60

blev født ca. 1695 i Videbæk, Vorgod Sogn, og døde efter 1751 men før 1765 (kirkebogen mangler i dette tidsrum) samme sted.

Han blev gift 1724 med

Zidse Madsdatter 61

der blev født 1706 i Videbæk, og døde d. 8. september 1787 samme sted.

Svend Pedersen (Fruergaard) var fæster af gård nr. 4 a i Videbæk, Vorgod Sogn.

Jens Olufsen 62

blev født ca. 1702 i Barde, Vorgod Sogn, og døde d. 7. april 1736 samme sted, han blev begravet d. 14. april, 34 år, 5 måneder, 1 uge og 2 dage gammel.

Han var gift med

Lene Hansdatter 63

Jens Olufsen overtog før 1731 fæstet på Havgård i Barde, Vorgod Sogn.

Af skiftet efter ham ses det, at han efterlod sig 3 børn, nemlig sønnen Oluf og 2 døtre, som begge hed Kirsten. Det ses endvidere, at han havde følgende besætning på gården: 1 brun

hest, 7 år, 1 gl. sort udlevet hoppe, 2 sorthjelmede stude, 4 år, 2 sorthjelmede dito, 3½ år, 1 bolled kvie, 3 år, 1 sort kvie, 4 år, 1 rød ko, 6 år, 2 sorte køer, 2 grå køer, 2 studekalve, 1 stud, 13 gamle får, 15 unge dito, 1 gammelt svin og 2 bistokke.

Boets samlede indtægt beløb sig til 111 rdlr. 2 mark og 6 skilling, og udgiften til 91 rdlr. 3 mark og 6 skilling, heraf medgik de 90 rdlr. til afhjælpning af gårdens brøstfældighed samt til komplettering af hestebestanden og avlsredskaberne, som manglede følgende i at være i overensstemmelse med loven og forordningerne: 4 dygtige plovbæster, 1 forsvarlig arbejdsvogn, 1 plov og 1 harve.

Til deling mellem arvingerne bliver der tilbage 24 rdlr.

I modsætning til mange fæstebønder på den tid sad Jens Olufsen altså ret godt i det.

Allerede året efter Jens Olufsens død giftede enken Lene Hansdatter sig med

Peder Pedersen

der var fra Brejning.

Denne mand overtager nu fæstet på gården og havde det i ca. 40 år.

der var bosat i Egeris, Nr. Vium Sogn, blev født ca. 1660 og døde d. 20. september 1714 i Nr. Vium Præstegård, han blev begravet d. 27. september.

Om hans død fortæller kirkebogen: "Den 27. September 1714 begravede ieg Chr. Lauritsen af Egeriis, som døde her i Præstegaarden d. 20. ejusdem (samme måned) meget hastig, da han var kommen for at ledsage et af mine Børn til Graven, som var 54 Aar og nogle Dage Gl."

Christen Lauritsen var gift med

Birgitte Sophie Andersdatter

113

der døde natten til d. 16. december 1729 og blev begravet d. 22. samme måned, 81 år gammel.

Mads Andersen

114

døde d. 3. juli 1741 i Nørgård, Vorgod Sogn.

Han var gift med

Lisbeth Madsdatter

115

Om Mads Andersen og gården Nørgård fortæller J. Abildtrup i bogen "Vorgod Sogn": "1688 havde gården ikke færre end fem besiddere: Mads Andersen, Christen Michelsen, Michel Nielsen, Niels Pedersen og Niels Pallesen, hvoraf den første var selvejer, medens de øvrige var fæstere.

Gården, der var en gammel selvejergård, var altså på nærværende tidspunkt til dels blevet en fæstegård.

1703 er de fire fæstere forsvundne, og Mads Andersen besidder nu gården alene i nogle år. I forening med Jesper Pedersen brugte han en ødc gård i Barde, den nuværende Vestergård, af hartkorn: 4 tdr., 3 skp., 0 fjdk., 3 alb. 1683 og 1700 nævnes han som kirkeværg. Selv om han var selvejer, var han dog ikke nogen velhavende bonde. Sammen med gårdens anden fæster, Jens Nielsen, som vi træffer første gang 1712, blev han 1731 stævnet for Bølling Herredsting for restancer på landgilde, der efterhånden var løben op til 70 rdlr. 31 skilling.

Men helt ringe har hans økonomiske forhold dog næppe været,

siden han kunne hjælpe flere af sine sønner frem i gode stillinger. Han og hans hustru Lisbeth Madsdatter havde mindst 13 børn, hvoraf de 9 vistnok nåede den voksne alder, nemlig døtrene: Karen, gift 1711 med Just Lysgaard fra Vildbjerg, Mette, gift 1715 med Tyge Egeris, Kirsten, gift 1739 med Michel Hansen fra Trøstrup, som efter svigerfaderen overtog gården, og endelig Ide og Karen, om hvem vi intet ved, og sønnerne: Christen, farver i Ringkøbing, Mads, købmand samme sted, Anders, bosat i København, og Jørgen, hvis skæbne ikke kendes.

De tre førstnævnte af sønnerne antog navnet Worgod".

Mads Andersen afstod allerede et par år før sin død gården til svigersønnen Michel Hansen.

Christen Nielsen 116

der var bosat i Skærbæk, Nr. Vium Sogn, døde før 1709.

Han var gift med

Kirsten Olufsdatter 117

som blev begravet d. 27. juni 1713, 83 år gammel.

Peder Fruergaard 120

har sikkert været fæster af gården nr. 4 b i Videbæk, Vorgod Sogn, den gård som sønnen Svend Pedersen Fruergaard senere får fæste på.

Peder Fruergaard stammer sikkert fra gården Fruergård i Sdr. Felding Sogn og er sikkert søn af enten Peder Pedersen eller Svend Christensen, som begge i matriklen 1688 nævnes som beboere af Fruergård i Sdr. Felding.

Navnet på Peder Fruergaards hustru har det ikke været muligt at finde, Vorgod Kirkebog oplyser, at d. 24. august 1734 døde salig Peder Fruergaards enke af Videbæk og blev begravet d. 31. samme måned. Hun var 86, 2 måneder, 2 uger og 2 dage gammel.

Mads Andersen 122

nævnes i 1688 som fæster af gård nr. 1 i Videbæk, Vorgod Sogn. I 1688 og 1700 nævnes han som kirkeværge. Han blev født ca. 1647 og døde 1703.

Ved hans død skriver præsten: "Die 15. Junii begrov jeg Mads Widdbæk (som døde ganske fattig) i en Alder 66".

Ole Jespersen

124

blev født ca. 1662 i Barde, Vorgod Sogn, og døde d. 7. januar 1732.

Han var gift med

Kirsten Jensdatter

125

der blev født ca. 1662 og døde d. 14. april 1731.

Ole Jespersen nævnes i 1705 sammen med Tommes Tommesen som fæstere af en gård i Barde By, Vorgod Sogn, gården kaldes nu Havgård, i 1708 var der tre fæstere på gården, foruden de foran- nævnte, nævnes også en fæster Søren Andersen.

Ole Jespersen afstod allerede en tid før sin død gården til sønnen Jens Olufsen.

Hans Christensen

126

blev født ca. 1648 og døde d. 25. maj 1732 i Trøstrup, Vorgod Sogn.

Han var gift første gang med

Lene Andersdatter

Efter hendes død blev han gift med

Kirsten Nielsdatter

127

Om gården Trøstrup i Vorgod Sogn, skriver J. Abildtrup i bogen "Vorgod Sogn": "1688 beboedes gården af Hans Christensen. Han var selvejer og havde oprindeligt fået Trøstrup i pant af fru Elline Arenfeldt. 1673 "havde han ladet sig indføre deri til Tinge udi hendes Velbyrdigheds egen Nærværelse". 1683 kaldes Trøstrup for "en enstig Bolig". 1700 nævnes Hans Christensen som kirke- værge. Da han på den tid var den eneste virkelige selvejer i sog- net, har han velsagtens været en anset bonde."

Af skiftet efter Hans Christensen, der er indført i Bøvling- og Lundenæs Amters skifteprotokol 1731-1749 side 61 b, ses det,

at han har været en ret velhavende bonde.

S K I F T E.

"25. Juni 1732 var der Skifte i Boet efter afdøde Selvejerbonde Hans Christensen i Trøstrup i Vorgod Sogn, der ved sin Død efterlader sig Enken Kirsten Nielsdatter samt Børnene: Lene Hansdatter, gift med Jens Olufsen i Barde, på hvis Vegne var mødt hendes Svigerfader Oluf Jepsen (Jespersen) af Barde. Mette Hansdatter, myndig.

Michel Hansen, 24 Aar.

Thomas Hansen, 22 Aar.

Niels Hansen, 24 Aar.

Christen Hansen i Vester Naur.

Af et tidligere Ægteskab havde afdøde to Døtre, begge ved Navn Maren og begge gift og bosat i Øster Herborg.

Enkens Lavværge var Lars Andersen af Vorgod By.

Af Værdier i Boet kan nævnes: 2 Sølvskeer og et lidet Sølvbæger, 4 rdlr. og 4 mark, et langt Egetræsbord, et jernbunden Skrin, en gl. Egetræskiste, to Kvarne med Tilbehør.

Der nævnes baade en Østerstue og en Vesterstue.

Den salig Mands Klæder: 1 gl. sort Klædeskjortel, 1 graa Vadmel's Do., 1 Lædervest og et par Do. Bukser, 1 rød hjemmegjort Vest, 1 rød Brøstdug, 2 Skjorter, 1 fodret Hue samt et par Sko.

Af Sengeklæder var der: 1 Underdyne, 1 Overdyne, et par Lagner, 1 Sengeklæde, et uldent Dynevaar, 1 Do., 1 uldent Sengeklæde, et par uldne Lagner, 1 Hovedpude, 1 ulden Overdyne, et par do. Lagner, en ulden Underdyne med en Pude, 1 gl. Seng til Drengene, hvorpaa var: 1 Pude og to Halsklæder. Endvidere var der i Boet: 5 hollandske Stenfæde, 5 Stentallerkener, 2 Krus, 2 Kopper.

Af Besætning paa Gaarden var der: 1 sort Hoppe, 15 Aar, 6 rdlr., 1 brun Hoppe, 17 Aar, 3 rdlr., 1 brun Mærplag i tredie Aar, 10 rdlr. 4 mark, 1 brunt Føl, 3 rdlr., 1 par graa Stude, 15 rdlr. 3 mark, 1 par do. rødbrøgede, 10 rdlr. 4 mark, 1 par sort-hjelmede Stude, 8 rdlr., 1 par do. sorthjelmede, 1 do. Ungnød, 1 rdlr. 2 mark, 2 sorthovede Køer, 8 rdlr., en hvid og en graa hjelmet Ko, 6 rdlr. 2 mark, 2 sorthovede do., 5 rdlr. 2 mark, 1 gl. sort Ko, 2 rdlr., 1 graahvid Kvie, 2 rdlr., 2 par Kalve, 1 rdlr. 4 mark, 26 Faar med Lam, 17 rdlr. 2 mark, 12 Ungfaar uden Lam, 5 rdlr., 1 Galtsvin, 1 rdlr. 3 mark, 2 Grise, 1 rdlr. 5 mark, 3 Vogne, 1 Plov med Behør, 1 Harve med Halvjerntænder, 2 Høleer, 1 Hakkelsesbæger med Kniv, 2 Spader, 1 Økse, 1 Sav, 2 Navere og et Hugjern, 1 Hammer og en Knibtang, 2 Spegerbor, 1 Lyngle, 1

Sadel, 1 Bidsel, 1 Jerngreb, 4 River, 1 Egebing og en gl. do.

Af Adkomster paa Gaarden var der:

1. Panteforskrivning til den salig Mands Fader Christen Christensen af Fru Elline Arenfeldt til Aggersbøl, dat. 12. Juli 1671, hvori hun forskriver sig den udlaante Sum 160 rdlr. in Specie til næste Snapsting at præstere eller og Creditor i en saadan Mangel at tage Pantet til Brugelighed i fuldkommen Passission.
2. En derpaa Landstinget tagen Eiendoms Dom af 23. October 1672, hvori han er tilkiendt Pantet at beholde og bruge som sit eget, efter at han først derudi lader sig indføre.
3. Den dernæst i saadan Følge skeete Indførselsforretning, forrette af velbr. Erik Lunow til Ørnhoved og Ofve Blik til Møltrup den 23. October 1672, hvorefter afgangne ermeldte Christen Christensen Gaarden Lille Trøstrup kaldet til fuld Eien- dom er leveret, samme er matriculeret i Nye Landmaalings Matri- cul Hartkorn 3 tdr. 6 skp. 2 fjdk. og 2 alb., hvilket af de tilstædeværende blev efterseet og befunden her og derpaa Sals- huset og Udhusene til Reparation at være trængende, hvor ud- over samme er høiere taxeris efter beste eragtgende formedelst Besætningen forhen er vurderet, end 26 rdlr. 4 mark pr. Tønde, naar den allerede lagde Sæd følger Gaarden uden videre Vur- dering, samme beløber 102 rdlr. 1 mark og 5 skilling. Boets hele Værdi androg herefter 276 rdlr. 3 skilling.

Af Gæld var der: Niels Nielsen i Fasterkiær 6 rdlr. 4 mark, som Enken har laant til Begravelsen.

Christen Thuesen i Sønderup gør Fordring paa 4 rdlr., som han har laant Enken til samme Formaal.

Herefter blev gengivet Afkald fra Børnene af den salig Mands første Ægteskab med Lene Andersdatter.

Af Boets Nettoformue paa 241 rdlr. 2 mark og 3 skilling faar Enken Halvdelen og Resten deles i 4 Broderlodder og 2 Søsterlod- der.

Datteren Lene gift med Jens Olufsen har allerede faaet Medgift ud af Gaarden, men faar nu tillagt yderligere 20 rdlr. Hermed sluttet Skiftet."

nævnes 1664 som beboer af Egerisgård, bondeskylden er 1 td. 2 skp. og tilhører Lille Mølle med skyld og herlighed på 5 tdr. 6 skp. 3 fjdk. og 2 1/5 alb. I matriklen 1688 nævnes han som selvejer på Egerisgård, hartkornet er 8 tdr. 1 fjdk. og 2 alb., endvidere nævnes: "Noch en Eng til forb. Laurs Laursen i Jegeriis, som er hannem pantsat af Ole Christensen Selvejers Gaard i Sønderbye i Stavning Sogn."

Anders Madsen

228

nævnes 1645 sammen med Gregers Jensen som beboer af Nørgård i Vorgod By. I 1645 bestod deres besætning af: "3 øg och heste, 5 kiør, 6 stude och unfee, 20 faar." I 1651 er Anders Madsen stadig fæster af den ene halvdel af gården, den anden halvdel har Hans Gregersens enke, Maren, i fæste. I 1664 står Anders Madsen stadig opført som fæster af den ene halvdel, medens den anden halvdel er fæstet til Christen Pedersen. Da gården nævnes igen i 1688 er der 5 besiddere på gården og Anders Madsens søn Mads Andersen opføres da som selvejer.

Jep Jørgensen

248

nævnes i 1683 sammen med Christen Pedersen, Niels Jensen og Tommes Tommesen som fæster af Havgård i Vorgod Sogn, de skal i landgilde svare 2 ørte rug, 2 ørte byg, 1 skovvogn, 1 brandsvin, 1 fodernød, 1 får, 1 gås, 2 høns, 6 gæsteri havre, 1½ mark 2 alb. gæsteripenge.

Christen Christensen

252

nævnes 1651 og 1664 som fæster af gården Trøstrup i Vorgod Sogn.

..

E F T E R K O M M E R E

efter

Niels Møller Madsen

og

Ane Knudsen

I.

MADS MØLLER NIELSEN er født d. 22. oktober 1850 i Borris Sogn og døde d. 18. juni 1942 i Videbæk.

Han blev gift 1873 i Nr. Vium Kirke med ABELONE MARIE NØRGAARD JENSEN, der er født d. 29. november 1848 som datter af Jens Nørgaard og hustru Johanne Katrine Jeppesen, Lund Mølle ved Herning, og hun døde d. 22. oktober 1935 i Videbæk.

Mads Møller Nielsen overtog faderens gård i Nr. Vium, den var på 54 tdr. land, han drev den til 19. februar 1916, da han solgte den for 40.000 kr. Herefter købte han en villa i Videbæk, hvor ægteparret flyttede ind.

I.A.

KIRSTEN NIELSEN er født d. 26. august 1873 i Nr. Vium og døde d. 8. januar 1956 i Videbæk.

Hun blev gift d. 7. november 1895 i Nr. Vium Kirke med JENS KNUDSEN, der er født d. 28. oktober 1873 i Fasterlund, Faster Sogn, som søn af gårdejer Mads Knudsen og hustru Ide Katrine Andersdatter, Fasterlund, og han døde d. 15. maj 1953 i Videbæk.

Jens Knudsen var gårdejer i Dalgård, Vorgod, 6920 Videbæk, som han drev til november 1930, da gården blev overtaget af sønnen Mads.

I.A.1.

MADS FASTERLUND KNUDSEN er født d. 20. juli 1896 i Dalgård, Solsø Hede, Videbæk Sogn.

Han blev gift d. 28. november 1922 i Skjern Kirke med KRISTIANE MARIE PEDERSEN, der er født d. 20. august 1896 i Marup, Skjern Sogn, som datter af tækkemand og landbruger Karl Pedersen og hustru, Marup, 6900 Skjern, og hun døde d. 19. april 1965 i Skjern.

Bosat: De gamles Hjem, 6900 Skjern.

Mads Fasterlund Knudsen gik i Solsø Hede Skole, han var derefter beskæftiget ved landbruget og havde plads forskellige steder til giftermålet, da han overtog et mindre landbrug i Nr. Vium. Ægteparret flyttede senere til Videbæk, hvor de boede en kort tid, i denne periode var Mads Fasterlund Knudsen beskæftiget som strikker, samtidig gik han ud som uldkræmmer. Familien flyttede nu til Skjern, hvor han fik arbejde på Hans Bangs Tømmerhandel, her var han, til han fik pension.

Kristiane Marie Pedersen gik i skole i Marup ved Skjern. Hun har været beskæftiget ved husgerning og har haft plads forskellige steder på hjemegnen, bl.a. hos lærer Nielsen, Ganner pr. Skjern, desuden har hun været stuepige på Nyborg Strand.

I.A.1.a.

HILDA RUTH KNUDSEN er født d. 27. februar 1924 i Nr. Vium.

Bosat: Ringparken 36, stuen mf., 4000 Roskilde.

Hilda Ruth Knudsen gik i Skjern Kommuneskole, hvorefter hun i 5 år var beskæftiget ved husgerning. Vinteren 1943-1944 var hun elev på Børkop Sygeplejeskole og derefter sygeplejeelev på Århus Kommunehospital fra maj 1944 til maj 1947, hun supplerede på Sankt Hans Hospital til november 1947 og derefter på Sankt Josefs Hospital i København til maj 1948, hvorefter hun var assistent på Sankt Hans Hospital, Roskilde til november 1948, da hun fik ansættelse på Radiumstationen, Århus Kommunehospital, her var hun

til september 1951, da hun fik ansættelse på kirurgisk afdeling, Roskilde Amtssygehus, hun har siden 1. juni 1969 været afdelings- sygeplejerske samme sted.

I.A.1.b.

GERDA IRENE KNUDSEN

er gift med
BENT SOLGAARD.

Bosat: Clausholms Allé 10, 8260 Viby J.

Bent Solgaard er bankbestyrer, der er 2 børn i ægteskabet.

I.A.2.

MADS MØLLER KNUDSEN er født d. 11. december 1897 i Dalgård, Videbæk Sogn.

Han blev gift d. 23. november 1921 i Videbæk Kirke med MAREN CATHRINE LYHNE, der er født d. 27. april 1898 i Fjelstervang, Vorgod Sogn, som datter af gårdejer Chresten Lyhne og hustru Charlotte Helene Nielsen, Brøndmose, Fjelstervang, 6933 Kibæk.

Bosat: Ryesmindevej 4, 6920 Videbæk.

Mads Møller Knudsen gik i Solsø Hede Skole, 1919-1920 var han elev på Tommerup Højskole. Han aftjente sin værnepligt ved infanteriet i Viborg fra 11. februar 1918 til 23. februar 1919. Han har været beskæftiget ved landbruget hjemme samt haft plads på Pilgård i Varde, på Damgård i Brejning og på Bangsgård i Vorgod. Kort efter giftermålet overtog han en ejendom på 7 tdr. land i Skjern, samtidig havde han forskelligt arbejde til november 1930, da han overtog fødehjemmet, der var på ca. 100 tdr. land. Ved overtagelsen var kun ca. 50 tdr. land opdyrket, men i årenes løb blev ca. 20 tdr. mere opdyrket, de resterende 30 tdr. land var hovedsagelig eng, mose og plantage. I 1951 opførtes ny køstald, de øvrige bygninger er gennem årene blevet restaureret. Ved overtagelsen var der en besætning på ca. 22 kreaturer, 18 svin og 2 heste, men da han afstod gården til sønnen i 1963, var der ca. 55 kreaturer, 5 søer og 90 svin samt moderne landbrugsmaskiner.

Maren Cathrine Lyhne gik i Fjelstervang Skole, sommeren 1919 var hun elev på Tommerup Højskole. Hun har været beskæftiget ved husgerning og har haft plads i Viftrup, i Brejning i 3 år, i Barde, samt i Dalgård.

I.A.2.a.

JENS HOLGER MØLLER KNUDSEN er født d. 30. december 1923 i Skjern.

Han blev gift d. 21. november 1948 i Løsning Kirke med HILDA SANDAGER JEPPESEN, der er født d. 6. april 1921 i Videbæk som datter af sognepræst Jørgen Mourids Jeppesen og hustru Ane Marie Poulsen Sandager, 8723 Løsning.

Bosat: Spurvevej 8, 6900 Skjern.

Jens Holger Møller Knudsen gik i Solsø Hede Skole og var derefter beskæftiget ved landbruget til 1940. 1946 dimitterede han fra Nørre-Nissum Seminarium og var derefter vikar ved Stenderup Skole til august 1948, derefter lærer samme sted til november 1951, hvorefter han var lærer ved Ikast Skole til september 1955 og førstelærer ved Kibæk Skole til november 1961, hvorefter han blev skoleinspektør samme sted, denne stilling beklædte han til august 1971, da han fik ansættelse som overlærer ved Skjern Skole. Han har igennem en årrække været kirkesanger ved Assing Kirke. Hilda Sandager Jeppesen gik i Løsning Skole, 1938 tog hun præ-

liminæreksamen fra Horsens private Realskole. Hun dimitterede fra Th. Langs Seminarium, Silkeborg i 1944, hvorefter hun var lærerinde ved Stenderup Skole til november 1951, derefter ved Ikast Skole til oktober 1955 og ved Kibæk Skole til november 1961, derefter overlærer samme sted til august 1971, da hun fik ansættelse ved Skjern Skolevæsen. Fra 1. november 1944 til 31. oktober 1951 var hun organist ved Stenderup Kirke. Hun har gennem en årrække været medlem af Børneværnet i Kibæk.

I.A.2.a.1)

EGIL MØLLER KNUDSEN er født d. 28. oktober 1950 i Stenderup, Ansager Sogn.

Han tog 1967 realeksamen fra Kibæk Skole og 1970 studentereksamen fra Herning Gymnasium, han har siden 1. september 1970 studeret jura ved Århus Universitet.

I.A.2.a.2)

ERIK MØLLER KNUDSEN er født d. 28. april 1955 i Ikast.

I.A.2.a.3)

OLE MØLLER KNUDSEN er født d. 15. november 1959 i Kibæk, Assing Sogn.

I.A.2.b.

KRISTIAN EMIL MØLLER KNUDSEN er født d. 28. august 1926 i Skjern. Han blev gift d. 3. oktober 1954 i Tibirke Kirke med GRETHE JOHANNE HANSEN, der er født d. 27. juni 1929 i Vierkærgård, Holløse, Vejby Sogn, som datter af gårdejer Hans Thomas Hansen og hustru Clara Johanne Fransiska Zøllner, Vierkærgård, Holløse, 3210 Vejby.

Bosat: Dalgård, Solsø Hede, 6920 Videbæk.

Kristian Emil Møller Knudsen gik i Solsø Hede Skole, vinteren 1946-1947 var han elev på Luthers Missionshøjskole og vinteren 1952-1953 på Bibelskolen samme sted. Han har været beskæftiget ved landbruget hjemme samt haft plads på forskellige gårde på hjemegnen. Den 15. august 1944 overtog han en ejendom på 24 tdr. land på Solsø Hede, denne drev han til d. 10. august 1963. Den 1. november 1963 overtog han fødehjemmet, der er på ca. 100 tdr. land. I 1969 opførtes nyt stuehus og i 1970 maskinhus. Han har siden 1969 været medlem af menighedsrådet.

Grethe Johanne Hansen gik i Vejby Skole. 1946-1947 var hun elev på Husassistenternes Fagskole i København og sommeren 1948 på Luthers Missionshøjskole, Hillerød. Hun har været beskæftiget ved husgerning og har haft plads hos vognmand Vejvad, Herning samt hos Karl Møller, Herning. Sommeren 1951 var hun servitrice på Nyborg Strand, hun har desuden været kokkepige på Missionshotellet i Hillerød.

I.A.2.b.1)

HENNING MØLLER KNUDSEN er født d. 11. maj 1956 i Solsø Hede, Videbæk Sogn.

I.A.2.b.2)

MARGIT JOHANNE MØLLER KNUDSEN er født d. 24. august 1959 i Solsø Hede, Videbæk Sogn.

I.A.2.b.3)

HANS MØLLER KNUDSEN er født d. 19. september 1963 i Solsø Hede, Videbæk Sogn.

I.A.2.b.4)

POUL MØLLER KNUDSEN er født d. 25. januar 1965 i Solsø Hede, Videbæk Sogn.

I.A.2.c.

KIRSTEN ELLY MØLLER KNUDSEN er født d. 23. maj 1934 i Dalgård, Solsø Hede, Videbæk Sogn.

Hun blev gift d. 9. juni 1957 i Videbæk Kirke med

REINHOLT VESTERAGER, der er født d. 17. september 1922 i V. Haugård, Vorgod Sogn, som søn af gårdejer Jens Vesterager og hustru Kristine Pedersen, 6920 Videbæk.

Bosat: V. Haugård, Barde, 7400 Herning.

Kirsten Elly Møller Knudsen gik i Solsø Hede Skole og var derefter beskæftiget ved husgerning hjemme samt havde plads på hjemegnen til 1952. Sommeren 1952 var hun elev på Luthers Missionshøjskole, Hillerød og vinteren 1952-1953 på Fårevejle Sygeplejeskole. Fra 1. maj 1953 til 1. maj 1956 var hun sygeplejeelev på Centralsygehuset i Silkeborg, hvorefter hun supplerede sindssyge og barselpleje i Viborg og København. Hun havde derefter ansættelse på Rigshospitalet i København til giftermålet. I 1959 supplerede hun sundhedspleje på Herning Sygehus og har siden været deltidsbeskæftiget som sygeplejerske i Herning.

Reinholt Vesterager gik i Vorgod Skole, vinteren 1937-1938 var han elev på Hoptrup Efterskole, vinteren 1940-1941 på Luthers Missionshøjskole, Hillerød, vinteren 1943-1944 på Haslev Landbrugsskole og vinteren 1957 på Bibelskolen på Luthers Missionshøjskole. Han har været beskæftiget ved landbruget først hjemme, hvorefter han havde plads på en gård ved Gilleleje, han har desuden haft plads i Hjarup pr. Kolding, i Snejbjerg og Herning. 1949-1951 var han i Argentina, hvor han var beskæftiget ved landbruget. I 1951 købte han sammen med faderen 136 tdr. land hede, som han selv overtog i 1957. Denne jord har han sammen med faderen opdyrket i årenes løb. Den 1. april 1961 overtog han fødehjemmet, der er på ca. 50 tdr. land. På det erhvervede jord blev i 1953 bygget en staklade, den blev senere udvidet og i 1959 blev yderligere bygget en staklade. Gården drives kvægløs.

I.A.2.c.1)

MARTIN VESTERAGER er født d. 12. maj 1958 i Barde, Vorgod Sogn.

I.A.2.c.2)

LEIF VESTERAGER er født d. 16. august 1959 i Barde, Vorgod Sogn.

I.A.2.c.3)

CARSTEN VESTERAGER er født d. 4. august 1961 i Vester Haugård, Barde, Vorgod Sogn.

I.A.2.c.4)

JENS MØLLER VESTERAGER er født d. 15. oktober 1963 i Vester Haugård, Barde, Vorgod Sogn.

I.A.2.c.5)

LENE LYHNE VESTERAGER er født d. 18. april 1967 i V. Haugård, Barde, Vorgod Sogn, og hun døde d. 13. november 1968 samme sted.

I.A.2.c.6)

LENE LYHNE VESTERAGER er født d. 31. oktober 1970 i V. Haugård, Barde, Vorgod Sogn.

I.A.3.

IDA KATHRINE KNUDSEN er født d. 5. august 1901 i Dalgård, Videbæk Sogn, og hun døde d. 23. december 1962 i Videbæk.

Hun blev gift d. 30. juli 1924 i Videbæk med OLE JACOB OLESEN, der er født d. 19. september 1900 i Randbøl som søn af snedker Christen Olesen og hustru Ane H. Jacobsen, 7183 Randbøl.

Bosat: Søndergade 39, 6920 Videbæk.

Ida Kathrine Knudsen gik i Solsø Hede Skole. Hun har i ca. 5 år været beskæftiget som syerske hos Fa. Dalgaard, Herning.

Ole Jacob Olesen gik i Randbøl Skole. 1914-1917 uddannedes han som spinder på Randbøldal Klædefabrik. 1917-1922 var han klædevæver på Lunds Fabriker, Herning. I februar 1922 startede han egen virksomhed i Videbæk med trikotagevæveri, i årene op til 1942 fabrikeredes forskelligt. Under anden verdenskrig begyndte han at væve gulvklude og har siden været beskæftiget hermed. Han har i ca. 20 år været medlem af menighedsrådet i Videbæk, deraf de 8 år som kirkeværge.

I.A.3.a.

EDITH NOOMI OLESEN er født d. 7. april 1928 i Nees.

Hun blev gift d. 9. december 1950 i Videbæk Kirke med JENS FREDE KORSBÆK JUUL, der er født d. 5. juli 1920 i Herning som søn af kaffebrænder Søren Kabel Lykkegaard Juul og hustru Inger Korsbæk, 7400 Herning.

Bosat: Porsvænget 29, stuen, 7400 Herning.

Edith Noomi Olesen gik i Videbæk Skole, sommeren 1944 var hun elev på Grejsdalens Ungdomsskole. 1944-1948 var hun ekspeditrice hos boghandler Tranberg, Videbæk, derefter hos Christensen & Gantzhorn, Hammerum Herreds Trikotagefabrik, Herning. Sommeren 1949 var hun elev på Borrehus Husholdningsskole, hvorefter hun var stuepige i Hellerup til efteråret 1950.

Jens Frede Korsbæk Juul gik i skole i Herning, 1940-1941 var han elev på Haslev udvidede Højskole. Han aftjente sin værnepligt ved civilforsvaret i Herning 1941-1942. 1934-1938 uddannedes han som væver ved Fa. S. Truelsen og Søn, Herning. Fra 1940 til 1947 havde han beskæftigelse ved D.S.B., Herning, herefter var han væver ved Fa. Albert Larsen, Herning, til 1950, hos Fa. Knud Damgaard, Herning, indtil 1952, hvorefter han havde ansættelse hos svigerfaderen i Videbæk til 1958. Han har siden 1. januar 1958 haft ansættelse ved Fa. Mads Eg Damgaard, Herning. Siden 1969 har han været medlem af menighedsrådet i Sct. Johannes Sogn, Herning, han har iøvrigt deltaget i ungdomsarbejdet indenfor F.D.F. og K.F.U.M.

I.A.3.a.1)

IDA KORSBÆK JUUL er født d. 13. august 1953 i Herning.

Hun begyndte skolegangen i Herning Kommuneskole og tog 1971 realeksamen fra Herning Friskole. Hun har siden 1. august 1971 været husassistent i Brabrand.

I.A.3.a.2)

FLEMMING LYKKEGAARD JUUL er født d. 16. december 1960 i Herning.

I.A.4.

ALFRED NØRGAARD KNUDSEN er født d. 9. juni 1907 i Dalgård, Solsø Hede, Videbæk Sogn.

Han blev gift d. 27. december 1929 i Ådum Kirke med PALMA KRISTENCE HANSEN, der er født d. 26. oktober 1907 i Bruns-gård, Gundesbøl, Ådum Sogn, som datter af gårdejer Hans Hansen og hustru Ingeborg Marie Christensen, Gundesbøl, 6880 Tarm. Bosat: Dalgasgade 9, 6932 Trolldhede.

Alfred Nørgaard Knudsen gik i Solsø Hede Skole, han var derefter beskæftiget ved landbruget hjemme til 1923, da han kom i lære hos en cykelmekaniker i Videbæk. Her var han 1 år, hvorefter han havde plads som cykelmekaniker i Stavning, derefter i Skjern til december 1929. Han købte nu den cykelforretning i Trolldhede som han stadig driver, siden 1935 har han desuden handlet med legetøj. Igennem en årrække har han haft depot for Kosangas. Palma Kristence Hansen påbegyndte skolegangen i Rosendal og fortsatte derefter i Gundesbøl Friskole. Efter endt skolegang var hun beskæftiget med husgerning hjemme, til hun var 18 år, hun havde derefter plads som husassistent hos savskærer Jakobsen, Skjern, 2 år, hos provst Andersen, Skjern, $\frac{1}{2}$ år, derefter hos fotograf Andersen, Skjern, til giftermålet. Efter giftermålet har hun hjulpet til i forretningen.

I.A.4.a.

BENT NØRGAARD KNUDSEN er født d. 14. maj 1939 i Trolldhede, Nr. Vium Sogn.

Han blev gift d. 19. juli 1959 i Nysogns Kirke med JOHANNE (HANNE) ANDERSEN, der er født d. 11. marts 1938 i Røjklit, Nysogn Sogn, som datter af murer og landmand Kristian Andersen og hustru Marie Iversen, Røjklit, 6950 Ringkøbing. Bosat: Holstebrovej 6, 6900 Skjern.

Bent Nørgaard Knudsen gik i Trolldhede Skole, vinteren 1953-1954 var han elev på Blåkilde Efterskole. Han udlærtes som mekaniker, først hjemme hos faderen, derefter hos folkevognsforhandler Andersen, Skjern. Efter endt læretid fortsatte han som svend hos sidst nævnte, til denne d. 15. oktober 1969 afstod forretningen til S. Piilmann. Han fortsatte ved den nye indehaver til november 1970. Siden har han haft arbejde på Skjern Autoopretning. Johanne (Hanne) Andersen gik i Holmsland Skole og var derefter beskæftiget ved husgerning forskellige steder på Holmsland. Sommeren 1955 var hun elev på Blåkilde Ungdomsskole, det følgende år havde hun atter plads på Holmsland, derefter i Videbæk og Spjald til giftermålet. Hun har siden 7. december 1970 været beskæftiget som ekspeditrice hos slagtermester Lydersen, Skjern.

I.A.4.a.1)

METTE NØRGAARD KNUDSEN er født d. 3. januar 1960 i Herning.

I.A.4.a.2)

JAN NØRGAARD KNUDSEN er født d. 19. juli 1963 i Skjern.

I.B.

ANE KATRINE NIELSEN er født d. 30. august 1880 i Nr. Vium og døde d. 23. juni 1936 i Skjern.

Hun blev gift d. 18. maj 1905 i Nr. Vium Kirke med NIELS CHRISTIAN NIELSEN, der er født d. 5. maj 1874 i Billum ved Varde.

Niels Christian Nielsen dimitterede 1902 fra Jelling Seminarium og var derefter hjælpelærer i Hevring ved Randers til 1. december 1903, da han fik stilling som andenlærer i Hjerm Østre Skole. Her var han til 1. maj 1905, da han ansattes som lærer i Kroghøj, 1908 blev han lærer i Vittarp ved Varde og i 1909 lærer i Ganer ved Skjern.

I.B.1.

CARL MØLLER NIELSEN er født d. 6. januar 1908 i Kroghøj, Sinding Sogn, og han døde d. 16. april 1969 i Ikast.

Han blev gift d. 3. februar 1935 i Ølgod Kirke med ERNA JUDITTE STENSGAARD, der er født d. 26. februar 1904 i Ølgod som datter af isenkræmmer Laurids Chr. Stensgaard og hustru Maren Helgaard Jensen, 6870 Ølgod.

Bosat: Strøget 22, 7430 Ikast.

Carl Møller Nielsen begyndte skolegangen i Ganer Skole og afsluttede den med realeksamen fra Skjern Realskole. Han uddannedes som boghandler hos boghandler Nielsen, Ølgod, efter endt læretid fortsatte han som ekspedient samme sted, ialt ca. 7½ år, hvorefter han fik ansættelse hos boghandler Jacobsen, Skjern. Her var han til oktober 1934, da han købte forretning i Ikast, denne forretning var dengang helt kørt ned, men i årenes løb fik han oparbejdet en sund og solid forretning, som han drev til sin død. Han var i mange år kasserer i handelsstandsforeningen samt medlem af handelsskoleudvalget.

Ved hans død bragte en lokal avis følgende:

"Dødsfald.

En kendt og agtet borger i Ikast, boghandler Møller Nielsen, Bredgade er natten til i går pludselig død 61 år.

Møller Nielsen har drevet boghandel i Bredgade i næsten 35 år, idet han startede i september 1934. Han var en virksom mand, der tog levende del i byens udvikling. Især havde unges uddannelse hans interesse, og han var medlem af udvalget for Ikast Handelsskole fra oprettelsen til nedlæggelsen i år.

Utallige er de bogpræmier han gennem årene skænkede til såvel teknisk skole, mens denne virkede, som handelsskolen og byens øvrige skoler. Han værdsatte flid og gå på mod, som han iøvrigt selv var i besiddelse af i rigt mål.

Levende og aktiv, med rammende kommentarer til dagens begivenheder, såvel i sin by, som iøvrigt. Sådant kendtes han af de mange kunder, der kom i forretningen, hvor han altid var den hjælpsomme vejviser i bøgernes jungle, og den solide forretningsmand, der satte fin kundebehandling over alle andre interesser. Derved og i kraft af byens udvikling skabte han sammen med sin hustru, en respekteret og agtet forretning, der bevarede gamle traditioner, men sikrede kunderne moderne udgivelser.

Møller Nielsen vil blive savnet i mange kredse i byen, men mest i sin familie, hvor han efterlader sin hustru og to sønner, der er i urmager og optikerbranchen henholdsvis i Brande og Århus."

Erna Juditte Stensgaard gik i skole i Ølgod. Hun var efter endt skolegang beskæftiget i faderens isenkræmmerforretning i 9 år, derefter var hun i 4½ år ekspeditrice i en manufakturforretning i Kolding.

I.B.1.a.

NIELS OLE STENSGAARD er født d. 17. juli 1937 i Ikast.

Han blev gift d. 25. marts 1967 i Herning med BIRTHE NIELSEN, der er født d. 22. juli 1940 i København som datter af driftsbestyrer Tom Vitus Nielsen og hustru Lilly Carla Frederikke Bech, Søvej 4, 2840 Holte.

Bosat: Storegade 15, 7330 Brande.

Niels Ole Stensgaard gik i skole i Ikast. 1954-1959 udlærtes han hos urmager Geo Andresen, Silkeborg, efter endt læretid fortsatte han som svend samme sted til 1960, da han indkaldtes til militærtjeneste ved flyvevåbnet i København. Efter hjemsendelsen i 1961 havde han arbejde som urmagersvend i Herning, derefter var han i 1½ år i Schweiz, senere atter i Silkeborg og Herning. Den 14. juli 1967 etablerede han egen forretning i Brande med ure, briller, guld- og sølvvarer. I 1971 blev forretningen ombygget og udvidet, foruden ægteparret selv er en urmagersvend beskæftiget i forretningen.

Birthe Nielsen påbegyndte skolegangen på Langeland og afsluttede den med realeksamen fra Gammel Holte Skole. Hun blev efter endt skolegang kontoruddannet og fik ansættelse på Søllerød Rådhus, hvor hun fik kommunal uddannelse og var beskæftiget her som kommuneassistent til 1967.

Niels Ole Stensgaard er født Nielsen, men fik 1967 bevilling til at føre familienavnet Stensgaard.

I.B.1.b.

STEEN MØLLER NIELSEN er født d. 3. marts 1947 i Ikast.

Han blev gift d. 22. april 1972 i Silkeborg med

BIRGIT BERNTH ØRUM, der er født d. 18. januar 1946 i Silkeborg som datter af maskinmester Leonhardt Nikolaj Ørum og hustru Agnes Jensine Bernth, 8600 Silkeborg.

Bosat: Byvænget 28, Grundfør, 8382 Hinnerup.

Steen Møller Nielsen gik i Ikast Vestre Skole, hvorfra han tog realeksamen 1964. 1965-1969 udlærtes han hos optikker Flemming Bro Andresen, Silkeborg, herefter havde han plads i Herning ½ år, hvorefter han fik efteruddannelse i København. Han har siden 1. oktober 1970 haft ansættelse hos Fa. D.A. Paludan, Århus.

Birgit Bernth Ørum gik i skole i Silkeborg og afsluttede skolegangen 1963 med realeksamen. 1964-1967 var hun laborantelev på Silkeborg Sygehus, derefter laborant samme sted til efteråret 1967, hvorefter hun havde ansættelse på Marselisborg Hospital til 1. marts 1968, siden har hun været på Århus Universitet.



I.
Mads M.Nielsen og
Abelone M.N.Jensen



I.A.
Kirsten Nielsen og
Jens Knudsen



I.A.1.
Mads Fasterlund
Knudsen



I.A.1.a.
Hilda Ruth Knudsen



I.A.2.
Mads Møller Knudsen og
Maren Cathrine Lyhne



I.A.2.a.
Jens Holger Møller Knudsen og
Hilda Sandager Jeppesen m/børn



I.A.2.b.
Kristian E.Møller Knudsen og
Grethe Johanne Hansen m/3 af børnene



I.A.2.c.
Kirsten Elly Møller Knudsen og
Reinholt Vesterager



I.A.3.
Ida Kathrine Knudsen og
Ole Jacob Olesen



I.A.3.a.
Edith Noomi Olesen og
Jens F.Korsbæk Juul m/børn



I.A.4.
Alfred Nørgaard Knudsen og
Palma Kristence Hansen m/børn



I.A.4.a.
Bent Nørgaard Knudsen og
Johanne Andersen m/børn



I.B.
Niels Christian
Nielsen



I.B.
Ane Katrine
Nielsen



I.B.1.
Carl Møller Nielsen og
Erna Juditte Stensgaard



I.B.1.a.
Niels Ole Stens-
gaard



I.B.1.a.
Birthe Nielsen



I.B.1.b.
Birgit Bernth Ørum og
Steen Møller Nielsen

II.

KNUD CHRISTIAN NIELSEN er født d. 26. august 1854 i Nr. Vium og døde d. 13. januar 1919 i Kibæk, Assing Sogn.

Han var gift med

ABELONE MARIE JACOBSEN, der er født d. 6. juli 1859 i Nr. Vium og døde d. 25. april 1926 i Kibæk, Assing Sogn.

Om forældrene fortæller datteren Ane (II.C.):

"Far var udlært murer og arbejdede i mange år som sådan, han blev dermed også efter at havde købt Mosegård. De første år var det morfar, der hjalp med at passe ejendommen. Jorden var hede på nær en enkelt ager, som trækraft var der 2 stude. Det var i det hele taget meget små kår, de havde, det var ikke altid mor havde så meget mad i huset, at hun kunne give vi børn et stykke brød at spise. Tit fik vi brød, der var dyppet i mælk og puddersukker på. Da morfar ikke længere kunne holde ud at arbejde, blev far hjemme for at passe ejendommen, og han nåede også at bygge den om, ligesom han opdyrkede en stor del af heden. På ca. 2 tdr. land blev der plantet fyr og gran.

II.A.

MARIE PETRINE NIELSEN er født d. 3. februar 1878 i Hvedde, Assing Sogn, og døde i januar 1958 i Sdr. Felding, hun er begravet i Troldhede.

Hun blev gift d. 21. november 1898 i Assing Kirke med

NIELS CHRISTIAN NIELSEN, der er født d. 30. oktober 1876 i Olling, Assing Sogn, som søn af husmand Peder Nielsen og hustru Sidsel Marie Katrine Augustinussen, Olling, og han døde d. 12. juni 1919 i Drongstrup, Sdr. Felding Sogn og er begravet i Troldhede.

Niels Christian Nielsen gik i skole i Olling. Han var beskæftiget ved landbruget og havde plads forskellige steder. Han købte en ejendom på ca. 40 tdr. land i Olling, her boede ægteparret fra giftermålet til 16. februar 1904, da denne ejendom blev solgt og de flyttede til Drongstrup, hvor de havde købt en ejendom, der var på ca. 40 tdr. land, denne drev Niels Christian Nielsen til sin død i 1919. Han var meget interesseret i heste og handlede en del med disse, samtidig med at han passede ejendommen. Ved overtagelsen af ejendommen i Drongstrup var det meste af jorden hede, men i årenes løb blev heden opdyrket, og da han døde, var der en god og veldreven ejendom, ligesom bygningerne var blevet forbedret og udvidet. Efter Niels Christian Nielsens død drev enken ejendommen videre ved børnenes hjælp, hun havde den til 1936 og passede i den tid selv den store have. I 1936 flyttede hun til Kibæk, hvor hun boede til omkring 1954, da hun kom på alderdomshjemmet i Sdr. Felding, hvor hun var til sin død.

Afskrift af soldaterbog:

"Niels Christian Nielsen (Assing), højde 67 tommer, hår mørkeblond, vækst middel, øjne grå, soldat ved 8. bataljons 2. kompagni i Viborg fra 10. april 1897 til 8. oktober 1897, genindkaldt 18. september til 14. oktober 1898 og fra 22. september til 18. oktober 1902."

Det fremgår af hans afregningsbog, at der blev udbetalt 7 øre om dagen i kontanter.

Da Niels Christian Nielsen købte ejendommen i Drongstrup udfærdigedes følgende:

"Skøde.

I Henhold til vedlagte Fuldmagt af 18. Aug. 1902 sælger, skøder og endelig overdrager jeg underskrevne Christian Kjør af Herning herved til Niels Christian Nielsen af Olling den Hans Pedersen

tilhørende Ejendom i Sønder Felding Sogn:
 Matrikel Nr. 30 c Drongstrup af Hartkorn 1 2/4 Alb. Gl. skat 2
 Øre med anpart Kōnge og Kirketiende, Bygninger og øvrig Tilbehør.
 Det bemærkes, at der mangler ældre Thinglæst Adkomst paa Konge
 Kvægtiende, at Stervejendommen er behæftet med Farring ved
 Skallet i det saakaldte omløb, Vandingskontrakt angaaende den
 under Skjernaakanal, Delantion med Fordring af 3 Høje ved Matr.
 30 c og at Ejeren af Matr. Nr. 30 d Drongstrup har Ret til Klyn-
 bjærgning i 1/2 Td. Land samt at der er grundig Vejret mellem
 Ejendommen Matr. Nr. 30 a og Ejendommen Matr. Nr. 30 c Drong-
 strup samt 5 e og 5 f Bukkjær, Assing Sogn.
 Og da den akkorderede Købesum 2000 Kr. er berigtiget, saa skal
 den fornævnte Ejendom herefter tilhøre Køberen med de samme Her-
 ligheder og Rettigheder, Pligter og Byrder, hvormed den hidtil
 har tilhørt Hans Pedersen under hans Hjemmelsansvar efter Loven.
 Herning, d. 16. Februar 1904.

Christian Kjær."

Af gamle regninger, der er opbevaret i familien, ses priserne
 på forskellige varer, således kostede en pakke søn i 1912 fra
 40 til 65 øre pr. pakke, en sæk hvidtekalk kostede 2 kr. 25 øre,
 en sæk cement 3 kr. 50 øre.

En gammel regning fra R. Knudsen, Urtekram-, Colonial-, & Træ-
 lasthandel, Troldhede viser indkøbene til Niels Christian Niel-
 sens begravelse:

1919

Juni d. 13.	An 29 Kg.	Flormel	14.50	Kr.
"	4 "	Sigtemel	0.84	"
"	6 "	St. Melis	2.76	"
"	2 "	Hug Melis	1.08	"
"	1 "	Kartoffelmel	1.40	"
"		Gær	0.50	"
"		5 Bagepulver	0.75	"
"		H.salt	0.25	"
"	1 "	Salt	0.20	"
"		Canel	0.10	"
"	1 "	Kaffe	4.50	"
"		Zebra	0.20	"
"	2 "	Margarine	5.40	"
"	1/8 "	Rosiner	0.35	"
"		Vanilje	0.50	"
"	1/4 "	Cikorie	0.28	"
"		Peber	0.25	"
"		Mandler	0.25	"
"		Smergellerred	0.20	"
"	1 "	Svedsker	3.00	"
"	2 Ll.	Petroleum	0.96	"
"	1/8 Kg.	Cakao	0.63	"
"	1 Stk.	Sæbe	0.50	"
"		St. Cardemomme	0.20	"
Juni d. 16.	" 2 Kg.	Hug Melis	1.08	"
"	1/2 "	Margarine	1.35	"
"	1/2 "	Kaffe	2.25	"
"		Tobak	3.20	"
"		Tændstikker	0.40	"
Juni d. 18.	Pr.	Æg	7.43	Kr.
			<hr/>	
			7.43	Kr.
		An Saldo	47.88	Kr.
Juni d. 25.	An	1 kg.350 halvstuet	0.25	"

Juni d. 25.	An 1/2 Kg.	Margarine	1.35 Kr.
"	1/4 "	Kaffe	1.13 "
"		Gær	0.07 "
			<u>43.25 Kr. =</u>

Ved Niels Christian Nielsens død bragte en lokal avis:

"Dræbt ved Ulykkestilfælde.

Da Gaardejer Niels Chr. Nielsen, Drongstrup i Sdr. Felding, i Onsdags kørte hjem fra Marken med en tom Vogn, som han havde kørt Gødning ud paa, blev Hestene sky, formodentlig ved, at Nielsen, der stod op og kørte, gled paa den fedtede Bundfjæl, og løb løbsk. Idet de vilde svinge ind i Gaarden med Vognen, tørnede denne mod Muren, hvorved et Hjul splintredes og Hestene kom fri af Vognen og løb ind i Gaarden. Da Folk kom til, fandt man Nielsen liggende ved Vognen bevidstløs og stærkt forslaaet i den ene Side af Hovedet. Han bragtes til Sengs og en tilkaldt Læge konstaterede en Hjernerystelse. Nielsen henlaa derefter bevidstløs i 22 Timer og afgik ved Døden Torsdag Eftermiddag."

II.A.1.

MARIE KATRINE NIELSEN er født d. 16. december 1899 i Olling, Assing Sogn.

Hun blev gift d. 17. november 1922 i Troldhede Kirke med MARIUS CHRISTENSEN, der er født d. 20. maj 1888 i Ruskjær, Bording Sogn, som søn af husmand Anders Christian Christensen og hustru Ane Margrethe Kirsten Christensen, Funder, 8600 Silkeborg. Bosat: Vester Allé 11 A, 6933 Kibæk.

Marie Katrine Nielsen gik i Albæk Hede Skole. Den første sommer efter konfirmationen havde hun plads i Sdr. Felding. Fra 1. november 1915 til 1. november 1919 havde hun plads på Bæktoft i Albæk Hede, derefter hos fabrikant Abiltrup, Herning til november 1922. Samtidig med at passe hjemmet havde hun beskæftigelse ved roetynding og kartoffeloptagning på forskellige gårde, hun var desuden hjemmesyerske og syede både for private og fabriker til 1966.

Marius Christensen gik i skole i Ruskjær og Stubkær. Fra han var 4 år til han blev konfirmeret, var han hos en nabo, gårdejer Niels Sørensen, Sjøbjerggård, Søjbjerg i Bording Sogn, han kom der, fordi moderen blev syg, da hun blev rask igen, blev han hos familien Niels Sørensen og blev konfirmeret herfra, han kom dog stadig hjem også og havde på den måde to hjem. Efter konfirmationen havde han i 4 år plads på Damgård i Funder, derefter kom han til Kibæk, hvor han lærte murerhåndværket, samtidig lærte han som cementstøber og var derefter beskæftiget som murer og cementstøber hos murermester Mads Aagaard, Kibæk, til denne døde i 1954. Herefter arbejdede han hos forskellige mestre i Kibæk til 1969, han var da 81 år.

II.A.1.a.

NIELS KRISTIAN CHRISTENSEN er født d. 27. juli 1925 i Assing.

Han blev gift d. 29. marts 1962 i Holte med

ETLY ALBERTINE HANSEN, der er født d. 17. maj 1921 i Holbæk som datter af brødkusk Christian Hansen og hustru Elna Hansen, 4300 Holbæk.

Bosat: Helgolandsgade 2, 4. sal tv., 1653 København V.

Niels Kristian Christensen gik i skole i Kibæk. Han var efter endt skolegang beskæftiget ved landbruget til 1941 og havde plads på hjemegnen. 1941-1945 udlærtes han som murer hos murermester

Albert Busbjerg, Kibæk. Efter endt læretid arbejdede han som svend forskellige steder, bl.a. i Herning, Holstebro og Ålestrup. 1954-1957 arbejdede han i København, derefter ca. 1 år i Sønderborg, hvorefter han kom tilbage til København, hvor han siden har haft arbejde ved forskellige murermestre. Den 1. september 1971 flyttede familien til Helgolandsgade 2, hvor Niels Kristian Christensen nu er vicevært.

1947-1948 aftjente han sin værnepligt ved infanteriet i Haderslev, heraf $\frac{1}{2}$ år med Den danske Brigade i Tyskland.

Etly Albertine Hansen gik i skole i Holbæk, hun var derefter beskæftiget ved husgerning og havde først plads på Rønnemosegården i Bretsved i 3 år, derefter ca. 3 år på nabogården, Pilegården, hvorefter hun i $1\frac{1}{2}$ år var stuepige på et hotel i Nykøbing Sj. og 3 år på Hotel Postgården i Kalundborg. De følgende 8 år var hun ansat på Blindeinstituttet i Kalundborg.

II.A.1.b.

ESTER ELVIRA CHRISTENSEN er født d. 13. august 1928 i Assing. Hun blev gift d. 20. august 1950 i Assing Kirke med OVE HOLZENDORFF LANGE, der er født d. 17. januar 1928 i Struer som søn af bestyrer Tordur Holzendorff Lange og hustru Carla Hansen, Struer.

Dette ægteskab opløstes i 1962 og Ester Elvira Christensen blev gift igen d. 26. december 1970 i Haderup Kirke med NIELS TAGE KRUSE, der er født d. 9. december 1926 i Hvilsager som søn af gårdejer Ejnar Marinus Kruse og hustru Margrethe Schou, Vidtskuegård, Termestrup, 8544 Mørke.

Bosat: Kirkegård, Haderup, 7800 Skive.

Ester Elvira Christensen gik i skole i Kibæk og var derefter beskæftiget ved husgerning. Hun har haft plads i Kibæk, Herning, Århus samt Rungsted og København, hvor hun havde plads i herskabs-hjem til 1948. Herefter havde hun ansættelse på De danske Bomuldsspinderier i København og senere i køkkenet ved Det kolde Bord, St. Kongensgade. 1962-1968 var hun beskæftiget på Færchs Fabriker, Holstebro og på Centralsygehuset samme sted, desuden havde hun arbejde for private.

Niels Tage Kruse gik i Termestrup Skole, vinteren 1944-1945 var han elev på Djursland Husmandsskole i Lyngby og vinteren 1948-1949 på Vejlbj Landbrugsskole. Han har været beskæftiget ved landbruget og har haft plads forskellige steder på Djursland. 1952 dimitterede han fra Landbohøjskolen, hvorefter han arbejdede i Norge og Tyskland ca. 1 år. Fra foråret 1953 til 1. marts 1957 havde han ansættelse som planteavlskonsulent ved Rousø-Sønderhald Herreders Landboforening, herefter var han planteavlskonsulent ved Fa. Carl Bedsted, Viborg, til 1962, da han blev forretningsfører for Haderup Kartoffelcentral, den ejedes af Carl Bedsted. I 1966 købte han selv Haderup Kartoffelcentral og overtog den d. 1. juli 1966, han har siden drevet den under navnet I/S Carl Bedsted Efterfølger, Haderup.

Niels Tage Kruse har tidligere været gift med Terttu Annaliisa Saramaki, der er født d. 6. august 1934 i Lapua, Finland, de blev gift d. 9. april 1954 i Fjelstrup Kirke i Sønderjylland. Ægteskabet opløstes i 1968. I dette ægteskab er børnene:

1. Mette Marie Kruse, født d. 14. april 1955 i Allingåbro.
2. Niels Kruse, født d. 8. februar 1958 i Viborg.
3. Grethe Kruse, født d. 16. februar 1960 i Viborg.

II.A.1.b.1)

JETTE HOLZENDORFF LANGE er født d. 3. juni 1951 i Holstebro.

Hun blev gift d. 22. august 1970 i Grove Kirke med
JAN JOHANSEN, der er født d. 22. januar 1946 i Tveje-Merløse
som søn af arbejdsmand Karl August Johansen og hustru Lilly
Viola Rasmussen, Holbæk.

Bosat: Absalonsgade 7 b, 4000 Roskilde.

Jette Holzendorff Lange gik i skole i Holstebro og var derefter
beskæftiget ved husgerning. Hun havde plads forskellige steder
i Holstebro, på Ulvsund ved Bøvlingbjerg, hvorefter hun kom til
Roskilde, her havde hun først plads i huset og var derefter eks-
peditrice i et mejeriudsalg. Vinteren 1966-1967 var hun elev på
Lomborg Ungdomsskole.

Jan Johansen gik i skole i Holbæk og havde derefter plads som
arbejdsdreng i Holbæk, hvorefter han havde forskelligt arbejde.
Han aftjente sin værnepligt ved C.F. i Søby i 1967. Efter hjem-
sendelsen sejlede han i ca. $\frac{1}{2}$ år. Han har siden været beskæftiget
som arbejdsmand.

II.A.1.b.1)a)

BRIAN JOHANSEN er født d. 9. juli 1970 i Roskilde.

II.A.1.b.1)b)

JANNIE MARY LOUISE JOHANSEN er født d. 23. december 1971 i
Roskilde.

II.A.1.b.2)

HENRIK MICHAEL HOLZENDORFF LANGE er født d. 7. april 1954 i
Holstebro.

Han er elektrikerlærling.

II.A.1.b.3)

CARSTEN HOLZENDORFF LANGE er født d. 22. oktober 1958 i Århus.

II.A.1.b.4)

ESTER MARIANNE HOLZENDORFF LANGE er født d. 25. september 1967
i Esbjerg.

II.A.1.c)

OLGA ELISE CHRISTENSEN er født d. 17. september 1929 i Assing.

Hun blev gift d. 5. november 1949 i Århus med

NIELS JØRGEN FRANDSEN, der er født d. 21. juni 1926 i Århus som
søn af antikvitetshandler Johannes Jørgen Frandsen og hustru Elna
Marie Christensen, Århus.

Bosat: Ryhaven 21, 8210 Hasle.

Olga Elise Christensen gik i skole i Kibæk og var derefter be-
skæftiget ved husgerning. 1945-1948 havde hun ansættelse som
ekspeditrice i en blomsterforretning i Århus, derefter var hun
stuepige på et plejehjem i København til giftermålet.

Niels Jørgen Frandsen gik i skole i Herning. Han var efter skole-
gangen beskæftiget ved forskelligt arbejde og arbejdede bl.a. ca.
10 år på havnen i Århus. Han har siden 1954 været beskæftiget
som kunsthandler, han handler hovedsagelig med malerier.

II.A.1.c.1)

POUL ERIK FRANDSEN er født d. 27. marts 1952 i Århus.
Bosat: Bispehavevej 7, Hasle, 8210 Århus V.
Poul Erik Frandsen gik i Brobjerg og Hasle skoler samt 10. klasse på Åby Skole. Han har siden 9. marts 1970 været i tømrelære hos tømremester Tage Smidt, Åbyhøj Maskinsnedkeri.

II.A.1.c.2)

INGE FRANDSEN er født d. 3. april 1954 i Århus.
Bosat: Bispehavevej 7, Hasle, 8210 Århus V.
Inge Frandsen gik i Brobjerg og Hasle skoler samt på Elise Smidts Skole. Efter endt skolegang havde hun i $\frac{1}{2}$ år plads som husassistent i København. Hun har siden december 1971 været beskæftiget hos dekoratør E. Madsen, Norring.

II.A.1.c.3)

JØRGEN FRANDSEN er født d. 3. november 1966 i Århus.

II.A.1.d.

MARTHA AGNETHE CHRISTENSEN er født d. 10. februar 1931 i Kirkegård, Assing Sogn.
Hun blev gift d. 29. december 1962 i Odense med
KARLO ELNEF ANDERSEN, der er født d. 13. marts 1920 i Odense som søn af kusk Karl Christian Andersen og hustru Krestine Hansen, Odense.

Bosat: Havelundvej 51, 5492 Vissenbjerg.
Martha Agnethe Christensen gik i skole i Kibæk og var derefter beskæftiget ved husgerning. Hun havde først plads i Kibæk, derefter nogle år i Herning og Silkeborg, hvorefter hun i ca. $\frac{1}{2}$ år arbejdede på J.E. Schmidts Tobaksfabrik i Fredericia. Hun rejste nu til Odense, hvor hun i 1952 blev husbestyrerinde for Karlo E. Andersen, som hun senere blev gift med. Hun har de sidste år været beskæftiget ved rengøring på K.F.U.M.'s Ungdomspension på Jagtvej i Odense.

Karlo Elnef Andersen gik i Sankt Hans Skole i Odense. Han var efter endt skolegang beskæftiget på Odense Glasværk, til han var 18 år, hvorefter han fik ansættelse hos en entreprenør til 1946. Han arbejdede derefter som chauffør for Dansk Esso, Odense, til 1959. Han har siden været chauffør for vognmand J. Hansen & Søn, Henriettelyst, Odense.

Karlo E. Andersen var først gift med Mary Helene Lund, der døde i 1952. I dette ægteskab er børnene:

1. Bjarne Elnef Andersen, født d. 13. december 1944.
2. Jonna Elnef Andersen, født d. 5. oktober 1947.

II.A.2.

JAKOB PEDER MARIUS SIGURD NIELSEN er født d. 22. februar 1903 i Olling, Assing Sogn.
Han blev gift d. 14. oktober 1927 i Sdr. Felding Kirke med
OTILIE ELISABETH JENSEN, der er født d. 15. februar 1907 i Tarp, Sdr. Felding Sogn, som datter af gårdejer Jens Jensen og hustru Johanne Nikoline Jakobsen, Tarp, 7280 Sdr. Felding.
Bosat: Lærkevej 1, 7280 Sdr. Felding.
Jakob Nielsen gik i Albæk Hede Skole. Han var efter endt skolegang beskæftiget ved landbruget og havde plads i Troldhede og Albæk Hede. Da faderen døde i 1919 kom han hjem for at passe

ejendommen for moderen. 1923-1924 aftjente han sin værnepligt ved artilleriet i København. Efter hjemsendelsen havde han forskellige pladser til giftermålet, bl.a. i Aulum og Sdr. Felding. Han købte nu en ejendom på ca. 60 tdr. land i Bjørslev, heraf var ca. 45 tdr. land hede, men den havde han kun i 2 år. Han fik nu plads som svinefodermester på Clasonsborg pr. Kibæk, her var han i 1½ år. Derefter boede familien en kort tid i Tarp senere i Arnborg, Jakob Nielsen var i den tid beskæftiget som arbejdsmand. Den 1. oktober 1932 flyttede familien til Skarrild, hvor Jakob Nielsen fik ansættelse ved Hedeselskabet, her var han til 1945 og var i den tid beskæftiget ved skovarbejde i Hesselvig. Han købte nu en ejendom på 12 tdr. land i Silstrup ved Kibæk og drev den til 1954, da de flyttede til Sdr. Felding. Samtidig med at passe ejendommen arbejdede han på fabriken Jutlandia i Sdr. Felding, senere på fabriken Rationel til 1. juni 1970. Han har i mange år haft møbelpolstring som fritidsbeskæftigelse, det var ikke alene familiens egne møbler han polstrede men også venners og bekendtes, så nu efter at han er blevet pensioneret, har han stadig nok at gøre.

Otilie Elisabeth Jensen gik i skole i Tarp. Hun har været beskæftiget ved husgerning hovedsagelig hjemme, da hun var den ældste af lo søskende, hun har dog også haft plads i Sandfelt pr. Brande og Snebjerg.

II.A.2.a.

NIELS CHRISTIAN NIELSEN er født d. 23. september 1928 i Nr. Vium. Han blev gift d. 4. juli 1953 i Skarrild Kirke med INGER JENSEN, der er født d. 11. februar 1934 i Århus som datter af chauffør Søren Christian Jensen og hustru Frida Andersen, Århus.

Bosat: Hørgårdsvej 46, 8240 Risskov.

Niels Christian Nielsen gik i skole i Ronnum. Efter endt skolegang uddannedes han som kolonialkommis, først 2 år hos købmand V. Jensen, Sdr. Felding, derefter 2 år hos købmand J. Horsager, Galten ved Århus, samtidig tog han handelsmedhjælpereksamen fra Århus Handelsskole. Fra 1. november 1948 til 1. maj 1949 var han lagerekspedient på Elvirasminde, derefter kontorassistent ved ostefirmaet J. Hansen, Århus, til 1. maj 1951, samtidig tog han præliminæreksamen på aftenkursus. I 1953 tog han højere handels eksamen fra Den jyske Handelshøjskole, det følgende år var han igen ansat ved Fa. J. Hansen, Ost en gros. Efteråret 1954 etablerede han egen forretning med ost en gros fra Studsgade 29, Århus, senere fra Mejlgade 59. Sommeren 1958 købte han hus på Hørgårdsvej 46 og forretningen flyttedes herud, året efter opførtes en lagerbygning på 120 kvadratmeter, i 1963 tilkøbtes naboejendommen, der er på yderligere 400 kvadratmeter, denne blev ligeledes benyttet til lager. I 1969 blev den gamle ejendom revet ned og ombygget, ligesom beboelsen blev udvidet, dette var tilendebragt i 1970. I firmaet beskæftiges nu lo mand, der kører 3 salgsvogne i Midtjylland og på Fyn, en 5 tons kølevogn til København hver ugedag, desuden er der 2 repræsentantvogne. Firmaet drives under navnet "Nielost".

Inger Jensen gik i skole i Århus og afsluttede skolegangen 1951 med realeksamen fra Christiansgades Skole. Fra 1. august 1951 ansattes hun som elev i Handelsbanken i Århus, i maj 1954 tog hun afsluttende eksamen på Bankskolen ved Den jyske Handelshøjskole, hun fortsatte i Handelsbanken til 1. august 1956, siden har hun været beskæftiget i firmaet, hvor hun passer regnskab m. m.

II.A.2.a.1)

JYTTE NIELSEN er født d. 14. november 1953 i Århus.
Hun går på Risskov Amtsgymnasium, hvorfra hun tager studenter-eksamen sommeren 1972.

II.A.2.a.2)

BIRTE NIELSEN er født d. 13. marts 1956 i Århus.

II.A.2.a.3)

ANNETTE NIELSEN er født d. 27. marts 1959 i Risskov.

II.A.2.a.4)

JENS HØGA NIELSEN er født d. 11. december 1967 i Risskov.

II.A.2.b.

HANS ERIK NIELSEN er født d. 4. august 1930 i Clasonsborg, Skarrild Sogn.

Han blev gift d. 7. april 1955 i Helleruplund Kirke med ELSE MARIE SØRENSEN, der er født d. 17. marts 1934 i Sallerup, Køng Sogn, som datter af gravemester Marinus Sørensen og hustru Else Schweitz, Hellerup.

Bosat: Symfonivej 16, Svestrup, 3650 Ølstykke.

Hans Erik Nielsen gik i skole i Ronnum. Han var herefter beskæftiget ved landbruget til 1948, hvorefter han virkede som chauffør forskellige steder til 1958, da han fik ansættelse som assistent på servicestationen på Roskildevej i København. Siden 1. december 1970 har han været forpagter af B.P. Servicestationen, Danasvej 32, 1910 København V.

Else Marie Sørensen gik i skole i Ronnum. Hun har siden 1950 været beskæftiget som kontorassistent i København, siden 1965 ved forsikringsselskabet Hafnia.

II.A.2.b.1)

HENRIK TOMMY NIELSEN er født d. 29. august 1955 i København.

II.A.2.b.2)

INGELISE NIELSEN er født d. 15. juli 1960 i København.

II.A.2.c.

KARL GUSTAV NIELSEN er født d. 17. januar 1936 i Skarrild.

Han blev gift d. 10. november 1962 i Vorgod Kirke med HENNY INGRID SØRENSEN, der er født d. 9. januar 1943 i Hegnsvig som datter af vejformand Viggo Sørensen og hustru Solveig Kristensen, Vorgod, 7400 Herning.

Bosat: Turesensgade 21, 2. sal tv., 1368 København K.

Karl Gustav Nielsen gik i skole i Ronnum og Skarrild. Han var efter endt skolegang beskæftiget ved landbruget, først 2 år i Skarrild, derefter 1 år i Sandfeldt ved Brande samt 1 år i Fæsteholt. Det følgende $\frac{1}{2}$ år havde han ansættelse på et ostelager i Århus. Fra 19. april 1954 til august 1955 aftjente han sin værnepligt ved søværnet i København. Efter hjemsendelsen var han en kort tid hos broderen i Århus og derefter på parketfabriken i

Sdr. Felding til 30. april 1957, hvorefter han var på Birkelund i Vorgod Østerby, vinteren 1957-1958 var han igen hos broderen i Århus, vinteren 1958-1959 på nabogården i Vorgod Østerby, fra 1. november 1959 til 1. november 1960 på Ahlermosegård. Fra 1. november 1961 fik han ansættelse på Shell Servicestationen på H.C. Ørstedesvej I København, da firmaet d. 1. december 1971 flyttede til Hvidovrevej, fortsatte han med at arbejde for firmaet der.

Henny Ingrid Sørensen gik i skole i Vorgod. Hun var efter endt skolegang beskæftiget ved husgerning, først hos gårdejer Erik Madsen, Fjelstervang, fra 1. november 1958 til februar 1959 hos gårdejer Harald Larsen, Karlsmose, hun måtte på grund af sygdom holde op og var efter et hospitalsophold hjemme til november 1959, da hun fik plads hos købmand Frandsen, Troldhede, her var hun til maj 1960, hvorefter hun havde plads hos dyrlægen i Vorgod til november 1961, det følgende år var hun husassistent hos gartner Bruun, Gl. Køgevej.

II.A.2.c.1)

KURT MICHAEL NIELSEN er født d. 26. juni 1963 i København.

II.A.2.c.2)

JAN RICHARD NIELSEN er født d. 3. maj 1966 i København.

II.A.2.d.

VIGGO NIELSEN er født d. 11. oktober 1939 i Skarrild. Han blev gift d. 22. februar 1963 i Sdr. Felding Kirke med ANNA MARGRETHE DELSIGN NIELSEN, der er født d. 23. juli 1944 i Lyndby som datter af arbejdsmand Henrik Bernhard Delsign Nielsen og hustru Hansine Elvira Olsen, 3000 Helsingør. Bosat: Stolemagerstien 8, 2. sal th., 2300 København S. Viggo Nielsen gik i skole i Skarrild og var derefter beskæftiget ved landbruget først i Silstrup ved Skarrild derefter i Bording og Sdr. Felding. Han var nu i Norge i 7 måneder, hvorefter han kom tilbage og fik plads i Skarrild senere i Sdr. Felding. Han aftjente sin værnepligt ved artilleriet i København fra marts 1959 til 29. juli 1960, han havde derefter arbejde på en B.P. Servicestation på Roskildevej i København til 31. juli 1962, derefter på B.P. Servicestationen i Ordrup til december 1964, hvorefter han virkede som hyrevognschauffør til maj 1966. Han har siden 1. maj 1966 drevet selvstændig vognmandsforretning. Anna Margrethe Delsign Nielsen gik i skole i Harreskovens Skole. Hun har været beskæftiget som stuepige på Koksvej Plejehjem og senere på en fabrik på Vesterbro i København.

II.A.2.d.1)

EVA MARGRETHE NIELSEN er født d. 22. juni 1963 i København.

II.A.2.d.2)

KIM BENNY NIELSEN er født d. 28. april 1965 i København.

II.A.2.d.3)

RENÉ GERT NIELSEN er født d. 13. juni 1966 i København.

II.A.2.e.

OVE VIKTOR NIELSEN er født d. 5. oktober 1948 i Skarrild. Han blev gift d. 11. april 1969 i Sdr. Felding med BRITTA WALTHER, der er født d. 3. maj 1948 i Grindsted som datter af farvemester Villy Walther og hustru Elna Johansen, 8800 Viborg.

Bosat: Solbakken 2, 6933 Kibæk.

Ove Viktor Nielsen gik i Sdr. Felding Skole og var efter endt skolegang beskæftiget ved landbruget ca. $1\frac{1}{2}$ år, hvorefter han kom i mekanikerlære men opgav det igen efter $\frac{1}{2}$ år forløb. Han var nu i 2 år beskæftiget som buldozerfører hos entreprenør Poul Hansen, Grindsted. Han aftjente sin værnepligt ved flyvevåbnet i Karup fra 1. august 1968 til 1. august 1969 og fortsatte derefter som konstabel, fra 1. august 1971 som overkonstabel ved flyvevåbnet i Karup.

Britta Walther gik i skole i Sandfeldt ved Brande samt i Uhre Skole. Hun har i 2 år været beskæftiget på tekstilfabriken Brandtex, derefter 1 år på teltfabriken Isabella, Vejle. Siden 14. februar 1967 har hun haft ansættelse som syerske på Lønborgs Konfektionsfabrik, Kibæk.

II.A.3.

ABELONE MARIE NIELSEN er født d. 28. april 1906 i Olling, Assing Sogn og døde d. 28. januar 1934 i Tarm, hun er begravet i Troldhede.

Abelone Marie Nielsen gik i Albæk Hede Skole, lige efter konfirmationen kom hun ud at tjene og havde plads på forskellige gårde på hjemegnen, hvorefter hun fik plads som husbestyrerinde i Sdr. Felding og senere i Borris, hvor hun var til sin død.

II.A.4.

KNUD KRISTIAN NIELSEN er født d. 29. september 1908 i Drongstrup, Assing Sogn.

Han blev gift d. 27. april 1933 i Troldhede Kirke med METTE AUGUSTA NIELSEN, der er født d. 12. august 1908 i Klok-mose, FASTER Sogn, som datter af gårdejer Niels Nielsen og hustru Julie Kirstine Mouritsen, Mosevang, Klok-mose, 6931 Borris.

Bosat: Brogade 10, 6933 Kibæk.

Knud Kristian Nielsen gik i Albæk Hede Skole, han kom ud at tjene ved landbruget, da han var 12 år, han fik da plads hos gårdejer Niels Larsen, Bukkjær, hvor han var 2 somre, han fik 125 kr. i løn for 1 sommer. Vinteren 1922-1923 havde han plads hos gård-ejer Peder Thomsen Bukkjær, derefter hos dennes far P. Chr. Thomsen i Pårup sommeren 1923, hvorefter han kom tilbage til Peder Thomsen den følgende vinter. Sommeren 1924 var han hos mosteren og onklen Kirstine og Peder Mourits Pedersen, Albæk Hede. Han kom nu hjem og bestyrede ejendommen for moderen, til han selv blev gift i 1933, da han købte en ejendom på 11 tdr. land i Skib-bild. Denne drev han til 1936, da han overtog fødehjemmet, der var på 35 tdr. land, denne ejendom drev han til 11. juni 1961. Ved overtagelsen var det en trelænget stråtagt ejendom, den blev i de følgende år udvidet med tilbygning til lade og kostald, ligesom der kom nyt tag på bygningerne, der blev desuden indlagt lys, kraft og vand samt centralvarme. Det var i det hele taget en meget forbedret ejendom med alle datidens maskiner m.m., han på grund af sygdom måtte sælge i 1961. Familien flyttede nu til Assing Kirkeby, hvor de købte et hus og boede her til 1968, da de

flyttede til Kibæk.

Mette Augusta Nielsen gik i skole i Faster og Sdr. Felding. Efter endt skolegang var hun hjemme til 1919, da hun fik plads hos gårdejer Knud Chr. Knudsen i Dalgård, Trolldhede, her var hun i 2 år, derefter atter hjemme nogle år og fik så plads hos gårdejer Peder Olsen Pedersen i Assing. Efter at familien var flyttet til Assing, havde hun i 5 år rengøringen af Assing Skole, og i 2 år har hun været hjemmehjælper i Kibæk.

II.A.4.a.

HENNY ELISA NIELSEN er født d. 12. marts 1934 i Skibbild, Nøvling Sogn.

Hun blev gift d. 20. juli 1957 i Trolldhede Kirke med ARNE JØRGENSEN, der er født d. 25. september 1930 i Vejle Mark som søn af arbejdsmand Gustav Erasme Johannes Jørgensen og hustru Klara Marie Jørgine Nielsen, Løgeskov, 5771 Stenstrup. Bosat: Olling, 6933 Kibæk.

Henny Elisa Nielsen gik i Albæk Hede Skole. Hun var efter endt skolegang beskæftiget ved husgerning hjemme, til hun var 17 år, hun fik da plads hos morbroderen Chr. Ejstrup i Bukkjær, derefter hos Mads Madsen, Bukkjær og senere hos Anders Trøstrup, Bukkjær, derefter var hun i 1½ år på Iglemosegård, Gislev på Fyn. Hun var nu atter hjemme ½ år, hvorefter hun fik plads i Fraugde på Fyn og var her ½ år.

Arne Jørgensen gik i Løge Skole. Han har været beskæftiget ved landbruget og havde først plads på hjemegnen, derefter i Ollerup, Gislev og Ulbølle samt ved Ringe. Fra 1. april 1956 fik han plads hos gårdejer Laurits Jensen, Drongstrup, her var han til november 1956, hvorefter han var fodermester i Rolsted på Fyn. Den 11. juni 1957 købte og overtog han ejendommen i Olling, den er på 20 tdr. land og har tidligere tilhørt Henny Elisa Nielsens moster Katrine Kjær Simonsen.

II.A.4.a.1)

BENTE VIBEKE JØRGENSEN er født d. 4. juni 1959 i Olling, Assing Sogn.

II.A.4.a.2)

FRANK JØRGENSEN er født d. 25. november 1962 i Olling, Assing Sogn.

II.A.4.b.

SVEND AAGE NIELSEN er født d. 29. september 1937 i Drongstrup, Sdr. Felding Sogn.

Han blev gift d. 3. maj 1967 i Gjellerup Kirke med GRETHE JØRGENSEN, der er født d. 16. maj 1944 i Hammerum, Gjellerup Sogn, som datter af specialarbejder Marius Jørgensen og hustru Elly Marie Thomsen, 7420 Hammerum.

Bosat: Bavnevej 20, Tjørring, 7400 Herning.

Svend Aage Nielsen gik i Albæk Hede og Olling Skole. Efter endt skolegang var han beskæftiget ved landbruget hjemme på gården og ved naboen. Fra 1. november 1954 til 31. oktober 1958 udlærtes han som mekaniker ved Fa. A. Flensborg, Herning. Han aftjente sin værnepligt ved jyske ingeniørregiment i Randers fra 3. november 1958 til 27. februar 1960. Efter hjemsendelsen havde han ansættelse som mekaniker hos Ejner Ove, Volvo, Skjern til august 1963

da han fik ansættelse som diselmekaniker på Thule-Basen i Grønland, her var han til julen 1965. Fra januar 1966 til 19. februar 1967 havde han hyre som maskinassistent ved ØK., han var i den tid i forskellige nordiske havne, i Tyskland, Frankrig, gennem Suezkanalen til Pakistan, videre til Ceylon, Burma og Vietnam, derefter tilbage gennem Suez til Danmark. Efter hjemkomsten havde han ansættelse ved firmaet Boss, Herning til 26. februar 1971. Han har siden været beskæftiget som traktormekaniker ved Fa. H.C.Jensen, Snejbjerg.

Grethe Jørgensen gik i Hammerum Skole. Hun var efter endt skolegang beskæftiget ved husgering og havde i $1\frac{1}{2}$ år plads hos fru Hylldahl, Herning, derefter 2 år hos Bjerg Andersen, Herning. De følgende 3 måneder var hun i Randers. Fra 1. februar 1962 til 27. januar 1970 havde hun ansættelse som presserske på Tekstilfabriken Cashi, Herning.

II.A.4.b.1)

CHALOTTE NIELSEN er født d. 28. marts 1970 i Herning.

II.A.4.c.

BENT NIELSEN er født d. 11. december 1941 i Drongstrup, Sdr. Felding Sogn.

Han blev gift d. 22. oktober 1966 i Troldhede Kirke med JOHANNE BIRGITTE NIELSEN, der er født d. 4. oktober 1944 i Over Isen, Ikast Sogn, som datter af gårdejer Niels Andreas Nielsen og hustru Meta Lund Nielsen, 6932 Troldhede.

Bosat: Assing Kirkeby, 6933 Kibæk.

Bent Nielsen gik i Albæk Hede Skole. Han var efter endt skolegang beskæftiget ved landbruget hjemme samt hos en nabo. Han af-tjente sin værnepligt ved jysk artilleriregiment i Århus fra 2. november 1960 til 27 februar 1962. Efter hjemsendelsen fortsatte han ved landbruget og havde plads hos gårdejer Ejnar Bonde Pedersen, Sdr. Felding, til 31. oktober 1963. Vinteren 1963-1964 var han elev på Borris Landbrugsskole. Efter endt skoleophold havde han plads hos gårdejer Rasmussen, Mosegård i Troldhede til maj 1965, derefter atter hos Ejnar Bonde Pedersen i Sdr. Felding til oktober 1966. Siden har han haft ansættelse som chauffør ved Hammerum-Assing Mejeriselskab. I 1968 købte han et ældre hus i Assing, som han i sin fritid har ombygget og restaureret.

Johanne Birgitte Nielsen gik i Øster Gåsdal Skole og de sidste $1\frac{1}{2}$ år i Troldhede Skole. Hun var derefter beskæftiget ved husgering hjemme til sommeren 1961, da hun blev elev på Blåkilde Ungdomsskole, Tarm. Efter endt skoleophold var hun i $\frac{1}{2}$ år ansat på Vang Iversens trikotagefabrik i Kibæk, derefter $2\frac{1}{2}$ år på systuen hos fabrikant Karl Alstrup, Kibæk. Fra 1964 til giftermålet arbejdede hun på trikotagefabriken Cashi, Herning. Efter giftermålet har hun haft deltidsarbejde hos fabrikant H. Kjærgaard, Kibæk.

II.A.4.c.1)

SUSANNE MAJBRITT NIELSEN er født d. 20. maj 1968 i Assing.

II.A.4.c.2)

RANDI LILIAN NIELSEN er født d. 28. juli 1971 i Assing.

II.A.4.d.

BODIL MERETE NIELSEN er født d. 31. maj 1950 i Drongstrup, Sdr. Felding Sogn.

Hun blev gift d. 30. juli 1971 i Assing Kirke med

VILLY SIG JENSEN, der er født d. 9. august 1949 i Tarm, Egvad Sogn, som søn af murer Karl Sig Jensen og hustru Elfrida Holk Nielsen, Kastanieallé 11, 6933 Kibæk.

Bosat: Vibevej 11, Bredal, 7600 Struer.

Bodil Merete Nielsen påbegyndte skolegangen i Albæk Hede Skole, fortsatte i Sdr. Felding og afsluttede skolegangen med 9. klasse i Kibæk Skole. Efter endt skolegang var hun en tid hos trikotagehandler Larsen, Herning, fra 1. februar 1967 til 15. maj 1968 arbejdede hun ved Merrilds Kaffelager i Herning, hvorefter hun var kontorelev på Jysk Arkitektkontor i Herning til 15. juli 1971, siden har hun haft ansættelse som assistent hos Fa. Centrum-Vinduer, Struer.

Villy Sig Jensen gik i skole i Kibæk. Fra 15. august 1965 til 1. november 1968 uddannedes han som frisør hos frisørmester K. Lauridsen, Kibæk og var derefter hos frisørmester K. Berg, Herning til juli 1969, da han blev indkaldt til militærtjeneste ved jysk trænregiment i Nørre-Uttrup. Efter hjemsendelsen var han elev på Radioteknisk Skole i Viborg, herefter arbejdede han en kort tid ved B & O, Struer, han har siden 4. januar 1971 haft ansættelse på Scandyna, Humlum.

II.A.5.

PEDER NIELSEN er født d. 15. juli 1912 i Drongstrup, Sdr. Felding Sogn, han døde d. 29. februar 1972 i Århus.

Han blev gift d. 28. november 1936 i Sdr. Felding Kirke med

METHA KIRSTINE MARIE JENSEN, der er født d. 16. maj 1910 i Kærhede, Sdr. Felding Sogn, som datter af gårdmand Hans Peder Aagaard Jensen og hustru Krestine Martine Kristensen, Kærhede, 7280 Sdr. Felding.

Bosat: Østergade 37, 6900 Skjern.

Peder Nielsen gik i Albæk Hede Skole. Efter endt skolegang var han beskæftiget ved landbruget og havde først plads i Studsgård, senere i Kibæk, Albæk Hede og Sdr. Felding, derefter passede han ejendommen for moderen, til han blev gift. I foråret 1936 købte han 20 tdr. land i Tarp og byggede et statshusmandsbrug, dette drev han til efteråret 1945, da han købte forretning i Sdr. Felding, her handlede han med træsko, skotøj, cykler og legetøj, denne forretning drev han til 1949, da han måtte opgive den på grund af sygdom. I 1951 begyndte han at reparere symaskiner og udvidede senere forretningen til salg af symaskiner, denne forretning drev han til 1. april 1958. Han købte nu symaskineforretning på Østergade 7, Skjern, denne forretning udvidedes senere med hårde hvidevarer. I 1963 var han på kursus på Pfaff-fabrikkerne i Tyskland. I 1967 købte han ejendommen Østergade 37, Skjern, og flyttede forretningen dertil. Herfra drev han forretningen til 1971, da han måtte holde op på grund af sygdom.

Metha Kirstine Marie Jensen gik i skole i Tarp og Sdr. Felding.

Hun var efter endt skolegang hjemme, til hun var 20 år, vinteren 1930-1931 var hun hos syerske Margrethe Frederiksen, Sdr. Felding, derefter atter hjemme om sommeren, den følgende vinter havde hun plads som husassistent hos slagter Barslund, Sdr. Felding, atter hjemme om sommeren, hvorefter hun i 1½ år havde plads som husbestyrerinde i Drongstrup. Herefter var hun hjemme til giftermålet.

Ved Peder Nielsens død bragte en avis følgende:

"Symaskinehandler Peder Nielsen, Østergade 37, Skjern, er som meddelt død, 59 år. Han var født i Troldhede Sogn og tjente som ung på forskellige gårde på egnen.

Da han blev gift med Metha Nielsen, opførte ægteparret en ejendom ved Sdr. Felding, hvor de boede, indtil Peder Nielsen købte en cykelforretning i Sdr. Felding. For ca. 15 år siden kom ægteparret til Skjern, hvor Peder Nielsen startede en symaskineforretning i Østergade 7, som han drev med stor dygtighed. For nogle år siden flyttede ægteparret til Østergade 37, hvor han fortsatte med at reparere symaskiner.

I de sidste par år arbejdede Peder Nielsen på Søgaards Autobetræk i Skjern, hvor han hurtigt fandt sig til rette på grund af sin store indsigt i teknik og mekanik. Desuden var han fast afløser på Skovbrynsværkstedet i Skjern, hvor han blev meget afholdt af både personale og elever for sine store menneskelige egenskaber. Peder Nielsen var en stilfærdig og venlig mand, der forstod at omgås andre mennesker. Sammen med hustruen skabte han et godt og gæstfrit hjem, der var præget af ægteparrets stærke tilknytning til Indre Mission. I de sidste år var Peder Nielsen hårdt ramt af sygdom og måtte opgive en del af sine mange interesser, blandt andet jagen.

Foruden hustruen, Metha Nielsen, efterlader Peder Nielsen sig tre sønner. En bor hjemme, mens de to andre er gift og bosat i henholdsvis Tarm og Snejbjerg."

Efter begravelsen bragte avisen:

"Peder Nielsen, Skjern, er jordet fra Skjern Kirke. Pastor P.

Brogaard Andersen, Skjern, talte ud fra Johs. kapitel 11.:

Det er ikke langtid siden, Peder Nielsen stod for at skulle til Århus for at gennemgå en stor operation. Han sagde til sin familie, at det nok ville tage mange dage, og han fik det svar, at det ingenting betød, når han bare kom rask hjem. Men mennesker kan kun se bagud.

Jeg tror, det er rigtigt, at hvis vi i fremtiden vil spørge om Gud lod jer i stikken i de sidste svære år, så må svaret blive nej. Det han havde lovet igennem vor herre Jesus, det stod han ved. Hvis vi i dag lukker døren op til det, der hedder "Jesus på vej til Bethaniahjemmet", så får vi lov til at se ind et sted, hvor kun han har ordet.

II.A.5.a.

HANS PEDER AAGAARD NIELSEN er født d. 2. maj 1942 i Tarp, Sdr. Felding Sogn.

Han blev gift d. 18. juli 1964 i Egvad med

RITA INGELISE NIELSEN, der er født d. 12. februar 1944 i Egvad som datter af ejendomshandler Bertram Toft Nielsen og hustru Erna Randeris Nielsen, Skovvej 30, 6880 Tarm.

Bosat: Falkevej 7, 6880 Tarm.

Hans Peder Aagaard Nielsen gik i skole i Sdr. Felding og var derefter ansat ved dørfabriken Jutlandia, Sdr. Felding ca. 1 år. Han blev derefter handelsuddannet i Fa. Chr. C. Grene A/S, Skjern.

Han fik nu ansættelse som forvalter ved Fa. G. Bech Hansen, Ringkøbing, hvorefter han i 8 år var hos Fa. H. Sønderby & Co., Tarm. Siden 1971 har han været ansat ved Fa. Chr. C. Grene A/S, Skjern, hvor han er beskæftiget med telefonordremodtagelse og ekspedition af reservedele til eksport.

Rita Ingelise Nielsen påbegyndte skolegangen i Tarm Kommuneskole

og afsluttede den 1961 med realeksamen fra Vestjysk Gymnasium, Tarm. Hun blev herefter udlært som ekspeditrice i manufakturfirmaet A/S H. Gravesen, Tarm, hvorefter hun i 1 år var på kontoret ved H.S. Kedelfabrik, Tarm, derefter havde hun ansættelse i Madsens Boghandel, Tarm. Hun er nu ansat hos manufakturhandler P. Frandsen, Tarm.

II.A.5.a.1)

LENE AAGAARD NIELSEN er født d. 3. juni 1965 i Tarm.

II.A.5.a.2)

GITTE AAGAARD NIELSEN er født d. 16. maj 1967 i Tarm.

II.A.5.a.3)

METTE AAGAARD NIELSEN er født d. 25. september 1971 i Tarm.

II.A.5.b.

ROBERT AAGAARD NIELSEN er født d. 26. maj 1946 i Sdr. Felding. Han blev gift d. 9. september 1967 i Assing Kirke med ANNA DORIS HANSEN, der er født d. 3. januar 1946 i Sdr. Felding som datter af gårdejer Hans Peder Lund Hansen og hustru Jenny Kristiane Kristiansen, Bukkjær, Assing, 6933 Kibæk.

Bosat: Havretoften 11, Snejbjerg, 7400 Herning.

Robert Aagaard Nielsen påbegyndte skolegangen i Sdr. Felding og afsluttede den med 8. og 9. klasse i Skjern. Fra 1. august 1963 til 1. juni 1967 udlærtes han som ekspedient ved herreekviperingsfirmaet Alsholm og Madsen, Skjern, samtidig tog han handelsmedhjælpereksamen og dekoratøreksamen fra Skjern Handelsskole. Han har siden 1. juni 1967 haft ansættelse som repræsentant for Fa. Søgaard Autobetræk, Skjern.

Anna Doris Hansen gik i Assing Skole og var derefter beskæftiget ved husgerning i Skjern til 1965. Fra 1. maj 1965 til 1. marts 1970 var hun sygehjælper på Herning Centralsygehus.

II.A.5.b.1)

HELLE AAGAARD NIELSEN er født d. 17. juli 1969 i Herning.

II.A.5.b.2)

HENRIK AAGAARD NIELSEN er født d. 19. december 1971 i Herning.

II.A.5.c.

FREDE AAGAARD NIELSEN er født d. 29. november 1947 i Sdr. Felding.

Bosat: Østergade 37, 6900 Skjern.

Frede Aagaard Nielsen påbegyndte skolegangen i Sdr. Felding og afsluttede den med 9. klasse i Skjern. Fra 1. august 1964 til 16. december 1968 uddannedes han som mekaniker hos E. Ove, Volvo, Skjern. Efter endt læretid fortsatte han som svend samme sted til 2. februar 1969, da han blev indkaldt til militærtjeneste ved Hærens tekniske Korps i Fredericia, han var desuden en tid i Nymindegab og Hjørring. Efter hjemsendelsen d. 24. marts 1971 har han haft ansættelse som værkfører hos mekaniker E. Ove, Volvo, Skjern.

II.B.

JAKOB PEDER NIELSEN er født d. 21. maj 1880 i Nr. Vium og døde d. 9. juli 1953 i Kibæk.

Han blev gift d. 23. marts 1915 i Assing Kirke med

ANE MARGRETHE JULIE MADSEN, der er født d. 1. juli 1892 i Hjøllund, Arnborg Sogn, som datter af gårdejer Mads Christian Madsen og hustru Dorthea Jacobsen, Hjøllund, 7400 Herning.

Bosat: Birkeallé 19, 6933 Kibæk.

Jakob Peder Nielsen gik i Hvedde Skole. Han har altid været beskæftiget ved landbruget. Allerede som 7-årig kom han ud at tjene, hans første plads var ved sognefogeden i Assing. Her blev han sendt ud på heden med ungkreaturer og får i løsdrift. Det var et trist arbejde den ene dag efter den anden at gå ude på heden som vogterdreng, legetøj var der ikke noget af, men han fandt på råd, han fangede en lille harekilling, som så blev hans lege-kammerat. De legede sammen hele dagen, og om aftenen, inden han skulle hjem med dyrene, lavede han en rede til harekillingen, der lå den så til Jakob kom næste dag for at lege med den igen. I 1912 overtog han barndomshjemmet, ved den lejlighed blev udfærdiget følgende:

"Skøde.

Jeg Knud Christian Nielsen af Moesgaard i Assing skøder her-ved til Jakob Peder Nielsen den mig ifølge Skøde af 6. Marts 1885 læst 21. samme Maaned tilhørende Ejendom i Assing skyldsatsat under

Matr. No. 52 d Moesgaard for Hartk. 1 Td. o Alb.

med Konge- og Kirketienden, dog at der paa Konge- Kvægtienden er ældre Adkomstmangel, paastaaende Bygninger, disses mur og nagelfaste Appertinetier herunder Kakkellovne, Komfur og indmuret Kjedler, Ejendommens Sæd, Avl, Afgrøde, Gødning og Ildebrændsel, Besætning og Inventarium samt Ejendommens øvrige rette Tilliggende og Tilhørende, herunder ogsaa den mig ifølge Lejekontrakt af 3. Marts 1885 læst 7. s.M. tilkommet Mergelret i Matr. No. 50 a Hvedde, mod at Køberen respekterer, at denne Ret er pantsat samt at der paa Matr. No. 50 a hviler forskellige Mergelservitutter.

Købesummen er 15000 Kr., hvilke Femten Tusinde ere berigtigede, dels ved at Køberen overtager at indfri og forrente saaledes som han med vedkommende herom kan forenes den paa Ejendommen hæftende Kreditforeningsgæld, dels paa anden Maade. Kreditforeningsgælden andrager oprindeligt 3000 Kr., men skal Afdrag og Reservefondsandel komme Køberen tilgode.

Overtagelse er sket og Ejendommen staar fremtidig for Køberens Regning og Risiko i enhver Henseende, hvorfor ogsaa Assurancer tilfalder Køberen til Anvendelse efter Anvisningerne ligesom Køberen betaler alle fremtidige forfaldende Skatter og Afgifter af det Solgte samt indtræder i Forholdet til Mejeriet i enhver Henseende.

Skødet skal kunne læses anmærkningsfrit og Sælgeren indestaar Køberen for Vanhjemmel efter Loven.

Omkostningerne ved Handelen og dens Berigtigelse noteres af Parterne med Halvdelen hver.

Assing, den 10. Juni 1912.

Som Køber:

Jakob Peder Nielsen.

Som Sælger:

Knud Christian Nielsen.

Til vittærlighed om begge Underskrifter:

A.K. Thomsen.

P. Fejerskov."

Jakob Peder Nielsen drev gården til 1949, da han afstod den til sønnen Knud Møller Nielsen. Han havde i årenes løb forbedret gården, i 1918 blev der bygget ny lade, han havde opdyrket en stor del af jorden, som endnu lå hen som hede, ligesom han i årenes løb havde fordoblet besætningen, og der var blevet indlagt lys, kraft og vand.

Ane Margrethe Julie Madsen kom ud at tjene, da hun var 6 år. Hun havde først plads hos en morbroder i Arnborg, derefter kom hun til Hjøllund, og her begyndte hun skolegangen, hun kom senere til Fæsterholt, hvor hun gik i Damholt Skole, derefter kom hun til

Rind og gik i Rind Skole, hun blev også konfirmeret fra Rind Kirke. Hun vogtede får og kører fra tidlig forår til de skulle bindes ind om efteråret, skolegangen blev kun til een formiddag om ugen i sommermånederne og 4 dage om ugen i vintermånederne. Fra konfirmationen til hun blev gift, havde hun plads på forskellige gårde, bl.a. 2 år hos købmanden i Arnborg, her hørte også landbrug til, 4 år i Skarrild, hvorefter hun i $\frac{1}{2}$ år var i køkkenet hos en viktualiehandler i København, men her kunne hun ikke trives, så hun rejste tilbage til Jylland, hvor hun fik plads som husbestyrerinde i Mosegård i Assing fra 1. april 1913.

II.B.1.

THEODOR CHRISTIAN MØLLER NIELSEN er født d. 16. juli 1915 i Mosegård, Assing Sogn.

Han blev gift d. 7. august 1958 i Års Kirke med ESTHER KIRSTINE KRISTENSEN, der er født d. 20. januar 1930 i Tolstrup, Års Sogn, som datter af murer Kristen Kristensen og hustru Ane Marie Olesen, Tolstrup, 9600 Års.

Bosat: Birkeallé 19, 6933 Kibæk.

Theodor Christian Møller Nielsen gik i Hvedde Skole. Han var efter endt skolegang beskæftiget ved landbruget hjemme til 1948, i 1941 begyndte han, samtidig med at passe landbruget, at køre vognmandskørsel med hestevogn. Han havde 2 små heste og kørte brunkul og kartofler til stationen i Kibæk, hvor de blev læsset i jernbanevogne. Efterhånden blev de to små heste skiftet ud med store heste, han fortsatte stadig med kørsel af brunkul, tørv og kartofler men kørte nu også mælk til Kibæk Mejeri. I 1949, da forældrene flyttede til Kibæk, flyttede Theodor Chr. Møller Nielsen og hustru ligeledes til Kibæk, og han etablerede nu lillebilforretning, der blev suppleret med buskørsel. I årenes løb har forretningen udviklet sig, så der i dag er 4 busser og 2 lillebiler. Foruden turistkørsel har han også kørsel med skolebørn til Kibæk Skole.

Esther Kirstine Kristensen gik i Tolstrup Skole. Som 14-årig fik hun plads på Tolstrupgård pr. Års, da gårdejereren og familie flyttede til Strandby, flyttede Esther Kristensen med og var hos dem 1 år. Hun havde derefter plads på Års-egnen til 1949, da hun fik plads som stuepige på Plejehjemmet i Kibæk, her var hun 1 år, hvorefter hun i $1\frac{1}{2}$ år havde plads i Meldgård ved Kibæk, dernæst 1 år hos manufakturhandler Lønborg, Kibæk. Hun fik nu plads som husbestyrerinde hos Arne Bøjgaard, Kibæk 1 år, senere $1\frac{1}{2}$ år hos Chr. Carlo Thomsen, Pårup, Kibæk, hvorefter hun i $2\frac{1}{2}$ år var på Kibæk Central, dels som husbestyrerinde og dels som telefonistinde. Hun har siden giftermålet hjulpet til med lillebilkørsel.

II.B.2.

ABELONE MARIE MØLLER NIELSEN er født d. 13. juli 1918 i Mosegård, Assing Sogn og døde d. 8. april 1946.

Hun var beskæftiget ved husgerning, ved sin død havde hun plads som husbestyrerinde.

II.B.3.

EMMA MØLLER NIELSEN er født d. 12. september 1920 i Mosegård, Assing Sogn.

Hun er gift med
TAGE RAVN NIELSEN.

Bosat: Fynsgade 14, 7400 Herning.

Tage Ravn Nielsen er møbelhandler, der er 2 børn i ægteskabet.

II.B.4.

EDITH MØLLER NIELSEN er født d. 14. september 1922 i Mosegård, Assing Sogn.

Hun blev gift d. 11. maj 1949 i Assing Kirke med JOHANNES ENGELHARDT CLEMMENSEN, der er født d. 23. april 1912 i Assing som søn af gårdejer Jakob Birk Clemmensen og hustru Maren Lorentsen, Assing, 6933 Kibæk.
Bosat: Assing, 6933 Kibæk.

Edith Møller Nielsen gik i Hvedde Skole. Hun var efter skolegangen beskæftiget ved husgerning hjemme, senere havde hun plads forskellige steder i Assing Sogn. Hun har siden 1. september 1971 haft deltidsarbejde på Missionshotellet i Kibæk.

Johannes Engelhardt Clemmensen gik i Assing Skole og var derefter beskæftiget ved landbruget hjemme til november 1934, da han fik plads hos gårdejer Poul Mortensen, Skarrild Overby, her var han 1 år, hvorefter han atter kom hjem og den 11. juni 1939 overtog han fødehjemmet, der er på 40 tdr. land. I 1950 blev der bygget nyt hønsehus, i 1953 ny lade og stald i 1961. Han har selv udført det meste af arbejdet med disse nybygninger. Stuehuset, der oprindeligt blev opført i 1880, er ligeledes blevet gennemrestaureret.

II.B.4.a.

MARGIT CLEMMENSEN er født d. 13. juli 1949 i Assing Sogn. Hun påbegyndte skolegangen i Assing Skole og afsluttede den med 8. og 9. klasse fra Kibæk Skole. Fra 1. januar 1968 til 15. maj samme år var hun elev på Brændbjerg Højskole ved Vejle, derefter havde hun $\frac{1}{2}$ år plads som husassistent i Tjørring, derefter på en systue i Kibæk. Hun har senere været beskæftiget som forpraktikant i Kibæk Børnehave samt i Røde Kors Børnehaven i Kjellerup, hun er nu i Gjødstrup Eksternatbørnehave.

II.B.4.b.

KAJ ENGELHARDT CLEMMENSEN er født d. 30. december 1954 i Assing. Han påbegyndte skolegangen i Assing Skole og tog 1972 realeksamen fra Kibæk Skole.

II.B.5.

KNUD MØLLER NIELSEN er født d. 31. marts 1925 i Mosegård, Assing Sogn.

Han blev gift d. 3. juni 1949 i Sunds Kirke med CARLA JOHANNE KRISTENSEN, der er født d. 21. december 1926 i Ilskov, Sunds Sogn, som datter af gårdejer Magnus Kristensen og hustru Anna Elfrida Nielsen, 7400 Herning, Bosat: Mosegård, 6933 Kibæk.

Knud Møller Nielsen gik i Hvedde Skole. Han har været beskæftiget ved landbruget hjemme. 1941-1945 kørte han med hestevogn brunkul fra Velhusted til Kibæk, hvor brunkullene blev ladet i jernbanevogne. Han aftjente sin værnepligt ved infanteriet i Sønderborg fra 11. november 1946 til 26. oktober 1947, heraf $\frac{1}{2}$ år med Den danske Brigade i Tyskland. Den 1. maj 1949 overtog han fødegården, der er på 50 tdr. land. I 1952 blev svinestalden gennemrestaureret, i 1953 byggedes ny stald, og i 1960 blev der bygget til lade, samtidig blev svinestalden ommuret.

Carla Johanne Kristensen gik i Torup Skole. Hun var efter endt skolegang beskæftiget ved husgerning og havde først plads i Sunds, fra 1945 til giftermålet havde hun plads i Kibæk.

II.B.5.a.

ERLING MØLLER NIELSEN er født d. 1. april 1951 i Mosegård.
Han er landmand hjemme.

II.B.5.b.

AAGE MØLLER NIELSEN er født d. 10. februar 1955 i Mosegård,
Assing Sogn.
Han er elektrikerlærling.

II.B.5.c.

OLE MØLLER NIELSEN er født d. 3. marts 1957 i Mosegård, Assing
Sogn.

II.B.5.d.

ERIK MØLLER NIELSEN er født d. 9. juli 1963 i Mosegård, Assing
Sogn.

II.B.5.e.

LEO MØLLER NIELSEN er født d. 29. november 1966 i Mosegård, Assing
Sogn.

II.C.

ANE KRESTINE NIELSEN er født d. 13. august 1883 i Hvedde, Assing
Sogn.

Hun blev gift d. 22. marts 1907 i Assing Kirke med
HANS KRISTIAN JENSEN, der er født d. 5. december 1877 i Brokkedal,
Udbyneder Sogn, som søn af arbejdsmand Jens Peder Jensen og
hustru Ane Elisabeth Hansen, Brokkedal, Udbyneder, 8970 Havndal,
og han døde d. 27. april 1957 i Udbyneder.
Bosat: Udbyneder, 8970 Havndal.

Ane Krestine Nielsen gik i skole Assing. Hun kom ud at tjene allerede som 9-årig og havde derefter plads ude til giftermålet, undtagen det $\frac{1}{2}$ år hun gik til præst og det $\frac{1}{2}$ år før hun blev gift. Det første år hun havde plads var som barnepige på en gård i Hvedde, derefter var hun 3 år i huset samme sted, så 3 år på Ahlergård i Borris, hvorefter hun fik plads hos pastor Helms i Assing, derfra kom hun til Høgild ved Herning, hvor hun lærte sin mand at kende. Hun fortæller, at da hun var pige på landet, begyndte dagen som regel kl. 5 om morgenen og sluttede kl. 9 om aftenen, et sted skulle hun således malke 10 køer 3 gange daglig, vaske 9 malkespande hver dag, hjælpe til med at sprede møg, luge og tynde roer, samt alt andet arbejde der skulle gøres i marken, samtidig måtte hun selvfølgelig deltage i arbejdet inde, såvel rengøring som madlavning. Fra giftermålet og til de selv fik ejendom, gik hun ud og hjalp til på gårdene både ude og inde.

Hans Kristian Jensen gik i Udbyneder Skole. Han har været beskæftiget ved landbruget og har haft plads forskellige steder, bl.a. har han været kusk i Mariager, samt tjent i Høgild ved Herning, han har endvidere haft plads som karl på Overgård. Efter giftermålet arbejdede han i 9 år i skoven på Overgård. I 1909 købte han 14 tdr. land på Vester Skovmark, her byggede de en ejendom, til at begynde med et vinkelhus, det blev udvidet omkring 1932. Foruden at passe ejendommen arbejdede han som arbejdsmand på Overgård, først i skoven senere var han med til at lave jagtvejnet

fra Vester Skovmark ud til fjorden. Efter en del års forløb var han kun beskæftiget hjemme på ejendommen, i den tid var han i 9 år i bestyrelsen for mejeriet. I 1944 solgtes ejendommen, og de købte det hus i Udbyneder, hvor Ane Krestine Nielsen nu bor.

II.C.1.

KRESTINE ELISABETH JENSEN er født d. 9. juli 1907 i Klatrup, Udbyneder Sogn, og hun døde d. 10. juni 1935 i Udbyneder. Hun blev gift d. 20. november 1928 i Udbyneder Kirke med EDVIN PETER JESPERSEN, der er født d. 1. juni 1905 på Overgårds Mark, Udbyneder Sogn, som søn af boelsmand Jens Peter Jespersen og hustru Ane Elisabeth Johansen, Overgårds Mark, 8970 Havndal. Bosat: Udbyneder Mark, 8970 Havndal.

Krestine Elisabeth Jensen gik i Udbyneder Skole. Hun var beskæftiget ved husgerning hjemme samt havde plads i Klattrup og Fuglsø.

Edvin Peter Jespersen gik i skole i Udbyneder. Han har været beskæftiget ved landbruget og har haft plads på hjemegnen til 1. oktober 1943, da han overtog svigerforældrenes ejendom, der er på 14 tdr. land. I 1964 tilkøbtes yderligere 6 tdr. land. 1946 blev der bygget brændehus og garage, i 1962 kostald og stuehuset blev forandret. 1943-1963 har han foruden at passe ejendommen haft arbejde på Overgård, hvor han har taget del i arbejdet i skoven og haven.

Edvin Peter Jespersen blev gift anden gang d. 26. november 1944 med Gerda Elisabeth Rasmussen, der er født i Århus d. 23. august 1914 som datter af arbejdsmand Søren Peder Rasmussen og hustru Dora Mette Johanne Jensen, Århus. I dette ægteskab er børnene:
1. Bent Jespersen, født d. 7. februar 1946.
2. Kurt Jespersen, født d. 19. maj 1948.

II.C.1.a.

ANNA ELISE JESPERSEN er født d. 26. maj 1927 i Udbyneder. Hun blev gift d. 28. december 1953 i Udbyneder Kirke med SVEND AAGE NIELSEN, der er født d. 3. maj 1926 i København som søn af Hans Christian Nielsen og hustru Erna Valborg Jensen, København.

Bosat: Brattingsborgvej 36, 2770 Kastrup.

Anna Elise Jespersen gik i Udbyneder Skole. Hun var efter endt skolegang beskæftiget ved husgerning og havde først plads i Udbyneder, derefter i Lyngby til 1947, da hun fik ansættelse på radiofabriken Phillip, her var hun til 1960.

Svend Aage Nielsen gik i skole i København. Efter endt skolegang havde han forskelligt arbejde, hvorefter han blev uddannet som radiomekaniker og fik svendebrev d. 15. september 1951. Han aftjente sin værnepligt ved artilleriet i Holbæk 1947-1948 og var da med Den danske Brigade i Tyskland. Han har siden 1946 haft ansættelse som radiotekniker på Phillip, fra 1955 som værkfører.

II.C.1.a.1)

KELD CHRISTIAN NIELSEN er født d. 6. november 1960 i København.

II.C.1.b.

ASTRID JESPERSEN er født d. 18. februar 1929 i Udbyneder. Bosat: Marienbergvej 65, 4760 Vordingborg.

Astrid Jespersen gik i Udbyneder Skole og var derefter beskæftiget ved husgerning, hun havde plads i Udbyneder, Frejlev samt i Ålborg. Hun har siden 1960 været bestyrer af Schleisners Renseri, Skottegården 6, Kastrup.

II.D.

NIELS MØLLER NIELSEN er født d. 10. maj 1887 i Mosegård, Assing Sogn og døde d. 17. januar 1944 i Kibæk, Assing Sogn.

Han var gift første gang med

MARIE, der stammede fra Noe.

Hun døde ung og Niels Møller Nielsen blev derefter gift igen d. 12. marts 1920 i Assing Kirke med

MAREN KIRSTINE RASMUSSEN, der er født d. 30. juli 1897 i Linå, Sunds Sogn, som datter af gårdejer Rasmus Rasmussen og hustru Margrethe Kildsgaard, "Kildsgård", Linå pr. Sunds, og hun døde d. 6. september 1961 i Kibæk, Assing Sogn.

Niels Møller Nielsen udlærtes som murer og arbejdede en tid som sådan, en tid havde han slagterforretning i Kibæk. Fra omkring 1922 til 1940 havde han en gård i Bærslund, Rind Sogn, hvorefter han købte en ejendom udenfor Kibæk, som han drev til sin død. Under krigen 1940-1944 kørte han med hestekøretøj brunkul fra Fjølstervang til Kibæk.

Maren Kirstine Rasmussen gik i Linå Skole i Sunds Sogn. Hun var beskæftiget ved husgerning og havde plads forskellige steder på Herning-egnen. Efter mandens død drev hun ejendommen til 1947. Hun har endvidere været beskæftiget som hjemmesyerske til omkring 1955. Hun boede da i Kibæk.

II.D.1.

MARIE MØLLER NIELSEN døde ca. $\frac{1}{2}$ år gammel, hun var barn af første ægteskab.

II.D.2.

MARTHA MØLLER NIELSEN er født d. 8. september 1921 i Assing.

Hun blev gift d. 4. oktober 1942 i Assing Kirke med

KNUD HELGE JENSEN, der er født d. 23. februar 1920 i Helsingør, som søn af bagermester Johan Jensen og hustru Margrethe Pedersen, Helsingør.

Bosat: Rolighedsvej 7, 6740 Bramminge.

Martha Møller Nielsen gik i skole i Høgd. Hun var efter endt skolegang beskæftiget ved husgerning hjemme, senere havde hun i $2\frac{1}{2}$ år plads som kokkepige i København, hvorefter hun fik ansættelse som syerske på lædervare fabriken Nydahls Lædervarefabrik, Holstebro, her var hun beskæftiget i 2 år. 1960-1970 var hun formand for husmoderforeningen.

Knud Helge Jensen gik i skole i Helsingør. Efter endt skolegang fik han arbejde på lædervarefabriken i Grædsted ved Helsingør, her var han lærling i 3 år, derefter var han 1 år på Bernhardts Pedersens Lædervarefabrik i København. Han havde nu forskelligt arbejde til juli 1941, da han fik ansættelse på Nydahls Lædervarefabrik i Holstebro, hvor han var til 11. januar 1948. Han startede da egen virksomhed i Bramminge, i begyndelsen med kun et par enkelte medarbejdere, men i årenes løb er der oparbejdet en ret stor virksomhed, der i dag beskæftiger 35-40 medarbejdere. Firmaet laver udelukkende dametasker som sælges på hjemmemarkedet samt eksporteres til Norge og Sverige. Den 27. marts 1965 var han med til at starte Lions Club i Bramminge, han har siden været med i ledelsen.

II.D.2.a.

AASE JENSEN er født d. 13. marts 1944 i Holstebro.

Bosat: Maribovej 13, 2500 Valby.

Aase Jensen afsluttede skolegangen med realeksamen i 1961 fra Bramminge Realskole. Hun var derefter beskæftiget ved husgerning i lo måneder. Fra 1. maj 1962 til 1. maj 1965 var hun laborantelev på Grindstedværket, hvorefter hun i ca 1½ år havde ansættelse som laborant på medicinalfabriken "Ferrosan", derefter ca. 2 år på Farve- og lakfabriken Sie, København, hun har nu ansættelse på Ahlers Reklamebureau.

II.D.2.b.

KURT JENSEN er født d. 30. november 1947 i Holstebro.

Han blev gift d. 3. januar 1970 i Grimstrup Kirke med

LISSI JESPERSEN, der er født d. 15. september 1949 i Roust, Grimstrup Sogn, som datter af mejerist Svend Jespersen og hustru Asta Bendorff Jensen, Roust, 6800 Varde.

Bosat: Mulvadvej 24, 6740 Bramminge.

Kurt Jensen gik i Bramminge Realskole og afsluttede skolegangen med realeksamen 1965. 1967 tog han handelskoleeksamen fra Kolding Købmandsskole. Han blev uddannet på faderens fabrik og er fra 1969 ansat som driftsleder her. Han har taget forskellige kurser, bl.a. tidsstudiekursus.

Lissi Jespersen gik i skole i Roust og Varde. Hun var efter endt skolegang beskæftiget som ekspeditrice i en kolonialforretning i Esbjerg.

II.D.3.

VAGN MØLLER NIELSEN er født d. 12. januar 1927, han døde som lille.

II.D.4.

HARRY MØLLER NIELSEN er født d. 17. november 1932 i Bærslund, Rind Sogn.

Han blev gift d. 13. september 1958 i Oksenvad Kirke med

LIS LERCHE HENRIKSEN, der er født d. 13. oktober 1937 i Århus som datter af maler Martin Henriksen og hustru Dagny Lerche, Åbenrå.

Bosat: Gl. Kongevej 13, 7100 Vejle.

Harry Møller Nielsen gik i skole i Høgild og Kibæk, efter endt skolegang var han ved landbruget til november 1947, hvorefter han uddannedes som kolonialkommis hos købmand Vilhelm Merrilds Eftf., Kibæk, samtidig tog han handelsskoleeksamen fra Herning Handelsskole. Efter endt læretid fortsatte han som kommis samme sted til maj 1952, hvorefter han i 1 år var på Den jyske Handelshøjskole. Han aftjente sin værnepligt ved infanteriet i Søgård, derefter var han på koporalskole i Sønderborg, kom nu tilbage til 2. regiment i Søgård og hjemsendtes november 1954. Han fik nu ansættelse som kommis hos købmand Knud Fejerskov, Lind, her var han, til han 1. marts 1955 blev ansat som yngste kontor assistent ved Fa. A/S Thisted og Warren, Vejle. I foråret 1959 blev han repræsentant for samme firma, i 1967 udnævntes han til fuldmægtig, i 1969 til prokurist og 1971 til salgsdirektør.

Lis Lerche Henriksen gik i skole i Havndal, Trolldhede, Høgild og Hejnsvig, i 1953 tog hun mellemskoleeksamen fra Vamdrup Realskole. Hun var efter endt skolegang beskæftiget ved husgerning

og havde plads i Kibæk til 1954. Fra 1. maj 1954 til 1. maj 1958 uddannedes hun som ekspeditrice ved Fa. Hendes Magasin, Kolding. Efter endt læretid fortsatte hun som ekspeditrice samme sted til december 1958, hvorefter hun havde ansættelse som kasserer i USA Herremagasin, Vejle, til 1. februar 1961.

II.D.4.a.

JETTE MØLLER NIELSEN er født d. 1. juni 1961 i Vejle.

II.D.4.b.

OLE MØLLER NIELSEN er født d. 9. maj 1963 i Vejle.

II.D.4.c.

HENRIK MØLLER NIELSEN er født d. 28. maj 1964 i Vejle.

II.E.

ANTON NIELSEN er født d. 22. december 1889 i Mosegård, Hvedde, Assing Sogn, og han døde d. 13. december 1964 i Kibæk.

Han blev gift første gang d. 15. august 1913 med ANE KIRSTINE JEPPESEN, der er født d. 21. januar 1888 i Aulum som datter af gårdejer Morten Jeppesen og hustru Anne Marie, Aulum, og hun døde d. 26. marts 1926 i Skarrild.

Anton Nielsen blev derefter gift d. 15. august 1928 i Kibæk med MAREN EUGENIA BONDEGAARD NIELSEN, der er født d. 23. november 1905 i Skibbild, Arnborg Sogn, som datter af husmand Ludvig Nielsen og hustru Abelone Josefsen, Skibbild, og hun døde d. 26. marts 1959 i Kibæk.

Anton Nielsen var murer.

II.E.1.

ANNA MARIE NIELSEN er født d. 30. oktober 1913 i Skarrild og døde d. 11. juli 1950 i Holstebro.

Hun blev gift d. 21. maj 1937 i Assing Kirke med FREDE SØVNDAL NIELSEN, der er født d. 12. oktober 1913 i Søvnald, Sinding Sogn, som søn af gårdejer Niels Christian Nielsen og hustru Juliane Madsine Christensen, Søvnald, Sinding.

Efter at Anna Marie Nielsen døde blev Frede Søvnald Nielsen gift igen d. 12. oktober 1963 i Holstebro med

NORA AGDA SEJBJERG, der er født d. 15. november 1931 i Nr. Felding som datter af gårdejer Valdemar Pedersen og hustru Methea Kathrine Jensen, Nr. Felding pr. Holstebro.

Anna Marie Nielsen gik i Assing Skole. Hun var efter endt skolegang beskæftiget ved husgerning og havde plads på forskellige gårde på egnen omkring Assing og Kibæk. Til trods for, at hun aldrig havde lært at sy, begyndte hun, da familien boede i Aulum en systue, det var mest drengetøj hun syede. Da familien flyttede til Tvis, fortsatte hun med systue her, og skabte sig hurtig en stor kundekreds, det var nu ikke blot drengetøj hun syede men også dametøj såvel dagligkjoler som selskabskjoler.

Frede Søvnald Nielsen gik i Sinding Skole og var derefter beskæftiget ved landbruget hjemme på Søvnald til 1933. Han havde nu ca. $\frac{1}{2}$ år plads hos mekaniker Johannes Larsen, Aulum, derefter var han atter ved landbruget $\frac{1}{2}$ år, nemlig i Understrup i Ørre. Han fik nu plads som chauffør i Assing, hvor han i ca. $\frac{1}{2}$ år kørte som lastvognschauffør, hvorefter han fik ansættelse hos vognmand

Chr. Rindum, Stauning som langturschauffør, han kørte med fisk til Tyskland og Holland, her var han ca. 1 år, den følgende sommer var han beskæftiget ved tørveindustrien i Aulum, først ved tørvegravning, senere kørte han med tørv hovedsagelig til Bøvlingbjerg. De følgende år til 1. oktober 1945 arbejdede han som chauffør for vognmand Væggermose, Aulum. De følgende 5 år drev han lillebilforretning i Tvis. Den 1. oktober 1950 begyndte han vognmandsforretning med lastvognskørsel i Holstebro men solgte forretningen igen i 1951. Han begyndte nu ny forretning, denne gang med buskørsel, samtidig havde han dog stadig en lastbil, som blev kørt af en chauffør, denne forretning blev dog afhændet samme år, og Frede Søvnald Nielsen har siden drevet forretning med turistbuskørsel, hovedsagelig i udlandet, en overgang havde han 4 busser, men nu kører han med 2 store busser.

Nora Agda Sejbjerg gik i skole i Nr. Felding og havde derefter ansættelse som stuepige på forskellige større gårde. En tid var hun servitrice i Holstebro, senere kom hun til Fyn, hvor hun havde arbejde på Skandinaviens Regnfrakkefabrik, Odense. Hun har siden giftermålet taget del i mandens arbejde, såvel ved rengøring af busserne som ved at føre regnskabet.

Frede Søvnald Nielsen og Nora Agda Sejbjerg har datteren: Susan Ann Methea Katrine Nielsen, der er født d. 13. oktober 1955 i Odense.

II.E.1.a.

LILIAN KIRSTINE NIELSEN er født d. 21. august 1937 i Aulum.

Hun blev gift d. 26. december 1957 i Holstebro med OVE JENSEN, der er født d. 14. januar 1933 i Herning som søn af gårdejer Harry Verner Jensen og hustru Olivia Mathilde Andersen, Rosenlund, Yllebjerg, Hodsager, 7500 Holstebro.

Bosat: Viborgvej, Mejrup, 7500 Holstebro.

Lillian Kirstine Nielsen gik i skole i Aulum, Tvis og Holstebro. 1951-1955 uddannedes hun på kontoret hos advokat K. Baadskov Bruun, Holstebro, hvorefter hun i $\frac{1}{2}$ år var ansat i Holstebro Bank. 1956-1958 var hun hos Aksel Ketner, Lucas, Holstebro og fra 1. marts 1959 til 1. marts 1960 var hun på kontoret hos R. Færch, Holstebro. Som følge af kontoruddannelsen har hun været en stor hjælp ved oparbejdelsen af minkfarmen, hun har passet alt kontorarbejdet såsom regnskab og kartotek over avlsarbejdet. I travle perioder deltager hun desuden i arbejdet på farmen.

Ove Jensen gik i skole i Hodsager og Yllebjerg. Efter endt skolegang var han beskæftiget ved landbruget og havde først plads som andekarls hos gårdejer Laurids Toustrup, Mejrup, ca. $\frac{1}{2}$ år, derefter var han enekarls hos gårdejer Thorkild Toustrup, Møltoft, Mejrup, 1 år til 31. oktober 1948. Han fik nu ansættelse som forkarls hos gårdejer Chr. Andersen, Ø. Hattens, Mejrup, her var han også 1 år, derefter 1 år hos gårdejer Marius Bisgaard, V. Toustrup, som forkarls, det følgende år var han forkarls hos gårdejer Kjeld Andersen, Stokvad, Tvis, 1 år hos gårdejer Chr. Iversen, Skautrup, Tvis, til 31. oktober 1952. Samtidig med, at han havde plads ved landbruget, handlede han med brugte biler og motorcykler. Sommeren 1952 byttede han med pelsavler Chr. Svenningsen, Tvis Sølvrævefarm, denne fik en bil og en motorcykel og Ove Jensen fik 50 mink. Minkene skulle blive hos Svenningsen, og det blev samtidig bestemt, at Ove Jensen fra 1. november 1952 skulle ansættes som minkpasser hos Svenningsen. Her var han til 1. maj 1953, da han blev indkaldt til militærtjeneste ved Dronningens Livregiment i Viborg, det sidste $\frac{1}{2}$ år af militærtjenesten var han med Den danske Kommando i Tyskland. Han var som soldat talsmand for de menige i

kompagniet. De 1½ år, han var ved militæret, var en del af minkene i pleje hos Svend Erik Groth og resten hos Holger Svenning-sen, Lemvig. Efter hjemsendelsen d. 1. november 1954 købte han 1 td. land jord ved Viborgvej i Mejrup og gik nu i gang med at bygge de første huse og bure til minkene, som så blev flyttet dertil. Samtidig opførtes et mindre beboelseshus. 1955-1958 arbejdede han på Holstebro Svineslagteri samtidig med, han passede minkene. Han havde i den tid en lang arbejdsdag, han begyndte kl. 4 om morgenen med at fodre mink, kl. 6 skulle han på arbejde, når han kom hjem kl. 16, måtte han igen ud til minkene, samtidig opførte han nye huse til dem. Efter 1958 fandt store udvidelser sted, han fik da en fast medhjælper. I 1966 var bestanden oppe på 3500 mink, heraf ca. 600 avlsdyr, men allerede 1968 var bestanden oppe på ca. 2000 avlsdyr og ca. 12.000 mink om året. Denne bestand opretholdes stadig, der er nu ansat 4 faste medhjælpere og 15-20 i den tid, der pelses. Farmen er i dag een af landets anerkendte farme, foruden at levere dyr til hjemmemarkedet, eksporteres mange til Norge, Sverige og Finland. I årenes løb har Ove Jensen opnået store anerkendelser på udstillinger og hjemført mange ærespræmier.

1961-1966 var Ove Jensen formand for Holstebroegnens Pelsdyr-avlerforening, 1965 indvalgte han i Midjyllands Pelsavlerforening, han har siden 1966 været formand for samme. I 1967 indvalgte han desuden i hovedstyrelsen for Dansk Pelsdyravlerforening.

1964-1965 opførtes en ny villa ved siden af det gamle hus fra 1955, familien flyttede ind i den nye villa i juni 1965. Samme år købte Ove Jensen gården Ny Majdal, der var på 22 tdr. land, denne drev han til april 1970, da han byttede med Hedegård i Tvis, den er på 127 tdr. land, den drives som almindelig landbrug ved hjælp af bestyrer.

II.E.1.a.1)

FREDE ARENT JENSEN er født d. 29. april 1958 i Mejrup.

II.E.1.a.2)

ANNA MARIE JENSEN er født d. 1. november 1960 i Mejrup.

II.E.1.a.3)

INGER IRENE JENSEN er født d. 6. september 1965 i Mejrup.

II.E.2.

SIDSEL MARIE MØLLER NIELSEN er født d. 12. november 1916 i Skarrild.

Hun blev gift d. 24. januar 1942 i Assens med SVEND AAGE SØRENSEN, der er født d. 17. juli 1915 i Turup som søn af tømrer Hans Peder Sørensen og hustru Susanne Jørgensen, Turup, 5575 Turup.

Bosat: Salbrovad, 5634 Sandager.

Sidsel Marie Møller Nielsen gik i skole i Skarrild, Albæk Hede og Sdr. Felding. Hun kom ud at tjene allerede i efteråret 1926 og havde først plads i Selstrup, Skarrild, derefter var hun hos fasteren Marie i Drongstrup. Det år hun blev konfirmeret, havde hun plads i Overby ved Sdr. Felding. Efter konfirmationen var hun i 2 år på en gård i Tarp ved Sdr. Felding, derefter 2 år i Olling ved Kibæk. Fra 1. november 1934 til 1. november 1935 havde hun

plads på Toftegård i Flømløse på Fyn, det følgende år på Flømløse Mølle, og derefter $\frac{1}{2}$ år på Råhaugegård i Karup på Fyn. 1936-1937 var hun i Sandager, hvor hun lærte at sy, sommeren derefter havde hun plads i huset hos dyrlægen i Barløse. Hun har haft plads som kokkepige på Fjellerupgård i Fjelsted og på Kærumgård ved Assens, samt været husbestyrerinde på Sjodgården i Gamtofte, hvorefter hun rejste til Turup, hvor hun etablerede egen systue, denne drev hun til giftermålet. Efter giftermålet drev hun systue i Salbrovad til 1958, siden 29. marts 1957 har hun desuden haft håndkøbsudsalg fra Assens Apotek.

Svend Aage Sørensen gik i Turup Skole. Han var efter endt skolegang beskæftiget ved landbruget og havde plads forskellige steder på hjemegnen til 1934. Han fik nu ansættelse som chauffør i Sandager Brugsforening og var her til 1. juli 1970, da han fik ansættelse ved Assens Kommune, hvor han har forskelligt arbejde.

II.E.2.a.

MOGENS SØRENSEN er født d. 1. september 1943 i Assens.

Bosat: Salbrovad, 5634 Sandager.

Mogens Sørensen gik i skole i Hølevad og Barløse. Fra 1. november 1958 til 1. maj 1963 udlærtes han som karetmager hos firmaet Assens Karrosserifabrik, i den tid var han i $\frac{1}{2}$ år elev på Haslev Håndværkerhøjskole. 1963-1964 aftjente han sin værnepligt ved CF i Sandholt-lejren samt i Haderslev. Efter hjemsendelsen arbejdede han igen som karetmagersvend, dels i Assens dels i Odense. 1966-1967 var han i 9 måneder i Grønland. Han har siden 28. oktober 1970 haft ansættelse ved Skandinavisk Motorkompagni, Odense.

II.E.2.b.

JOHN SØRENSEN er født d. 25. november 1945 i Assens.

Han blev gift d. 22. august 1967 i Assens med

LIS BRANDT JØRGENSEN, der er født d. 27. november 1946 i Lunde som datter af snedker Harald Christian Jørgensen og hustru Inger Dusine Nielsen, Lunde, 5771 Stenstrup.

Bosat: Barløse Tårup, 5634 Sandager.

John Sørensen gik i skole i Hølevad, Barløse og Salbrovad. Sommeren 1959 var han beskæftiget ved landbruget og havde plads i Barløse, herefter var han $\frac{1}{2}$ år hos smedemester Hans Ove Rasmussen, Skovsgårde, men fortsatte så ved landbruget til 1963. Han fik nu ansættelse som chauffør ved Fa. Salbrovad Korn, senere havde han plads som chauffør forskellige steder, til foråret 1971, da han fik ansættelse hos vognmand Carl M. Pedersen, Årup, hvor han stadig arbejder.

Lis Brandt Jørgensen gik i skole i Lunde og var derefter beskæftiget ved husgerning $\frac{1}{2}$ år. Fra 1. november 1961 til 31. oktober 1965 udlærtes hun som ekspeditrice i Lunde Brugsforening, i den tid gik hun på handelsskole i Otterup. Fra 1. november 1965 til 30. april 1970 var hun ansat i Sandager Brugsforening, hun har siden 1. maj 1970 været beskæftiget i Føns Brugsforening.

II.E.2.b.1)

GITTE SØRENSEN er født d. 13. december 1967 i Assens.

II.E.2.c.

KJELD SØRENSEN er født d. 18. oktober 1947 i Salbrovad, Barløse

Sogn.

Kjeld Sørensen gik i skole i Barløse og Salbrovad. Efter endt skolegang blev han arbejdsdreng hos mekaniker Anders Pedersen Sandager, og kom i lære samme sted fra 1. september 1963 til 1. september 1967. Efter endt læretid fortsatte han samme sted som svend til 31. december 1967, da han fik ansættelse hos mekaniker Knudsen, Skærup. Her var han knap 1 år, hvorefter han arbejdede hos mekaniker Kaj Agerholm, Skærup til 1. september 1971, da han blev indkaldt til militærtjeneste ved forsyningstropperne i Skive.

II.E.2.d.

JØRGEN SØRENSEN er født d. 2. maj 1949 i Assens.

Bosat: Torsted, 8700 Horsens.

Jørgen Sørensen gik i skole i Barløse og Salbrovad. Fra 1. september 1963 til 1. september 1967 udlærtes han som kolonialkommis hos købmand Viggo Hansen, Vissenbjerg, samtidig tog han handelsskoleeksamen fra Årup Handelsskole. Han aftjente sin værnepligt fra 1. november 1967 til 31. december 1968 ved infanteriet i Vordingborg. Efter hjemsendelsen fik han ansættelse som kommis hos købmand Viggo Hansen, Vissenbjerg, og var her til 1. maj 1969. Han var nu en kort tid i Odense, fra 1. juli 1969 var han kommis hos købmand Chr. Vikkelsø, Torsted ved Horsens, her var han til 1. september 1971, da han fik ansættelse på kontoret ved Esso depotet i Horsens.

II.E.2.e.

ANNETTE SØRENSEN er født d. 9. november 1958 i Assens.

II.E.3.

AGNES MØLLER NIELSEN er født d. 1. februar 1919 i Skarrild.

Hun blev gift d. 8. december 1939 i Engesvang med NIELS VESTERGAARD NIELSEN, der er født d. 15. marts 1915 i Albæk, Rind Sogn, som søn af gårdejer Niels Palle Nielsen og hustru Maren Pedersen, Albæk, Rind, 7400 Herning.

Bosat: Julianehede, 7441 Bording.

Agnes Møller Nielsen gik i skole i Skarrild, Albæk Hede, Kibæk og Hvedde. Da moderen døde, kom hun over til fasteren i Drongstrup, hvor hun var i 2 år. Her måtte hun hjælpe til både ude og inde, det følgende år havde hun plads hos en nabo og året efter hos en anden nabo, også disse to steder måtte hun hjælpe til både ude og inde. Hun kom nu tilbage til fasteren i Drongstrup og var i 2 år, hvorefter hun fik plads i Hvedde, herfra blev hun konfirmeret, det følgende år havde hun plads i Karstofte og de 2 somre derefter i Silstrup, om vinteren lærte hun at sy hos Helene Holm, Skarrild. Hun havde derefter plads på Nederkærgård ved Herning i 1 år, det sidste år før giftermålet var hun hos Niels Kærstig, Hvedde.

Niels Vestergaard Nielsen gik i skole i Nr. Vejen Skole i Rind Sogn. Efter endt skolegang var han beskæftiget ved landbruget hjemme til 1939, da han købte ejendommen på Julianehede og overtog den d. 1. oktober 1939, den er på 52 tdr. land. Bygningerne var ved overtagelsen gamle og kunne nok trænge til en ombygning, der var hverken indlagt vand, lys eller kraft, men i første omgang blev de reparerede. I 1952 byggedes ny kostald, i 1953 blev vesterhuset bygget og i 1956 blev stuehuset moderniseret. I dag er der en god og veldreven gård med alle moderne maskiner.

II.E.3.a.

BENT VESTERGAARD NIELSEN er født d. 22. marts 1941 i Julianehede, Engesvang Sogn.

Han er gift med

JONNA MØLLER NIELSEN, der er født d. 17. november 1947 i Vejer-slev på Mors som datter af arbejdsmand Børge Nielsen og hustru Anna Cecilie Møller, Borgvej 15, 7100 Vejle.

Bosat: Ll. Nygård, Gribstrup, 8765 Klovborg.

Bent Vestergaard Nielsen gik i Julianehede Skole. Vinteren 1963-1964 var han elev på Lyngby Landbrugsskole, Hillerød.

Han var efter endt skolegang beskæftiget ved landbruget hjemme til november 1957, derefter havde han i 1 år plads på Lillelund ved Herning. Han var nu atter hjemme, til han blev indkaldt til militærtjeneste ved jyske fodregiment i Fredericia fra juli 1960 til november 1962, heraf var han 1 år i Gaza. Efter hjemsendelsen var han beskæftiget ved landbruget hjemme i 2 måneder men rejste så til Island, hvor han var ved landbruget, til han kom på landbrugsskole november 1963. Efter endt skoleophold havde han i 3 måneder plads i Hostrup ved Fredericia, derefter $\frac{1}{2}$ år i Brunshåb ved Viborg. Han var nu hjemme i 3 måneder, hvorefter han var assistent på Statens Redskabsprøver på Bygholm ved Horsens i 3 måneder, derefter atter hjemme til marts 1966. Han købte nu Ll. Nygård, som han overtog d. 11. marts 1966, gården er på 63 tdr. land. Samme år byggedes ny svinestald til 150 fedesvin, 1967 blev der bygget kornsilo til 700 tdr. korn, 1968 blev kostalden forandret og moderniseret, der havde tidligere været plads til 33 nu blev der plads til 50 kreaturer. I 1969 blev stuehuset forandret og samme år blev en af udbygningerne, hvor der før var maskinhus, lavet om til 50 svin, samme bygning bliver i 1972 udvidet til yderligere 50 svin. 1971 blev laden bygget om til svinestald med udmugningsanlæg, så der nu er plads til yderligere 100 svin, der blev ligeledes bygget nyt maskinhus. Gården er nu en moderne gård med alle moderne maskiner både ude og inde, besætningen er på ca. 50 kreaturer og ca. 300 fedesvin, og den drives uden fremmed hjælp.

Jonna Møller Nielsen gik i Nyboesgades Skole i Vejle og afsluttede skolegangen 1966 med realeksamen. 1966-1969 blev hun kontoruddannet hos sagførerfirmaet K. Zenker og H. Dirks, Vejle. Hun har siden hjulpet til hjemme på gården såvel ude som inde.

II.E.3.a.1)

CHARLOTTE NIELSEN er født d. 24. maj 1969 i Brædstrup.

II.E.3.b.

KURT VESTERGAARD NIELSEN er født d. 2. oktober 1945 i Engesvang. Bosat: Rødager Allé 51 F, 2610 Rødovre.

Kurt Vestergaard Nielsen afsluttede skolegangen i 1960, hvorefter han udlærtes som bager hos bagermester S. Sørensen, Bording, han fik svendebrev i 1964. 1965-1966 aftjente han sin værnepligt i søværnet på minelæggeren "Fyen". På grund af erhvervssygdom måtte han forlade bagerfaget og har derefter været beskæftiget som revisorassistent, arbejdsmand og lærervikar. Samtidig har han på aftenkursus taget realeksamen ved Villabyernes Realkursus i 1968 og forventer studentereksamen fra Toftegård Statskursus i 1973.

II.E.3.c.

ULLA VESTERGAARD NIELSEN er født d. 15. januar 1949 i Julianehede, Engesvang Sogn.

Hun blev gift d. 27. juli 1969 i Engesvang Kirke med GUNNAR ANDERSEN, der er født d. 12. august 1941 i Sevel som søn af boelsmand Jens Andersen og hustru Anna Kathrine Hornstrup, Mejrup, 7500 Holstebro.

Bosat: Mirabellevej 9, 7500 Holstebro.

Ulla Vestergaard Nielsen påbegyndte skolegangen i Julianehede Skole, derefter gik hun 1 år i Engesvang Skole, i 1966 tog hun realeksamen fra Søndergades Skole i Silkeborg. Fra 15. august 1966 til 15. oktober samme år var hun elev på Jernbaneskolen i København, hvorefter hun ansattes som trafikalelev på Kibæk Station og var her til 1. juni 1967, derefter på Holstebro Station til 31. december 1968, hvorefter hun i 2 måneder var på Fredericia Station, de følgende 3 måneder var hun atter på skole i København og d. 1. juni 1969 fik hun trafikmedhjælpereksamen, hvorefter hun i 1 måned var i København men ophørte så ved DSB d. 1. juli 1969. Hun har siden været beskæftiget som syerske på fabriken Holborn, Holstebro.

Gunnar Andersen gik i Mejrup Skole, og var derefter beskæftiget ved landbruget til han vinteren 1957-1958 blev elev på Rinkenæs Ungdomsskole. Efter endt skoleophold havde han sommeren 1958 plads på Sønderbygård i Handbjerg, den følgende vinter på Østergård i Handbjerg, hvorefter han fik plads på Tvis Vestergård til november 1960. Han havde nu forskelligt arbejde, til han blev indkaldt til militærtjeneste ved Dronningens Livregiment i Nørre-Uttrup fra 2. marts 1961 til 1. juli 1962. Han fik nu ansættelse som aspirant ved DSB i Holstebro og har siden 1. juli 1964 været portør ved DSB, Holstebro.

II.E.4.

KNUD CHRISTIAN MØLLER NIELSEN er født d. 8. oktober 1921 i Kibæk, Assing Sogn.

Han blev gift d. 19. december 1948 i Tvis med

LYDIA ABELONE MARIE PEDERSEN, der er født d. 18. december 1922 i Sønderbak, Tvis Sogn, som datter af boelsmand Niels Marius Pedersen og hustru Bertha Mariane Jensen, Sønderbak pr. Tvis, og hun døde d. 18. April 1955 i Tvis.

Bosat: Kingosvej 6, 7500 Holstebro.

Knud Christian Møller Nielsen påbegyndte skolegangen i Albæk Hede Skole, idet han allerede som 7-årig fik plads hos fasteren Marie, her var han, til han var 11 år, hvorefter han fik plads i Kibæk og kom så i Kibæk Skole. Det sidste år gik han i Assing Skole, han havde da plads i Assing. Efter endt skolegang fortsatte han ved landbruget til 1942 og havde plads hos søsteren i Bording, i Munklinde og Herning. Han fik nu ansættelse som chauffør hos vognmand Peder Dalgaard, Aulum, da denne flyttede til Tvis og senere til Holstebro, fortsatte han som chauffør her, kun afbrudt af 1 år, hvor han havde ansættelse ved vognmand Madsen, Hodsager. 1954-1955 arbejdede han for Kulcentralen i Holstebro, derefter hos murer og entreprenørfirmaet A/S Kaj Bech, Holstebro til september 1971. Han har siden haft forskelligt arbejde og er nu ansat hos tømrermester Verner Nørgaard Christensen, Holstebro.

Lydia Abelone Marie Pedersen gik i Halgaard Skole i Tvis Sogn. Hun var efter endt skolegang beskæftiget ved husgerning hjemme samt havde forskellige pladser på hjemegnen. Efter giftermålet

gik hun ud som kogekone og hushjælp. Hun omkom ved en automobilulykke i 1955, da hun på cykel var på vej hjem fra sit arbejde som kogekone, blev hun kørt ned af en personbil ca. 500 m fra hjemmet.

II.E.4.a.

OVE MØLLER NIELSEN er født d. 26. september 1946 i Tvis. Han har gået i skole i Tvis og blev efter endt skolegang udlært som mekaniker ved Ford, Holstebro. I februar 1967 indkaldtes han til militærtjeneste i Fredericia, senere kom han til Holstebro, hvorfra han hjemsendtes d. 7. december 1967 på grund af forbrændinger, han fik ved en benzinekspllosion, hvorved han blev 60% invalid. Han har siden maj 1970 haft ansættelse som truckfører ved B.T. i København.

II.E.4.b.

NIELS MØLLER NIELSEN er født d. 18. november 1948 i Tvis. Han blev gift d. 9. oktober 1971 i Mejrup Kirke med ELIN LUND PEDERSEN, der er født d. 5. januar 1951 i Mejrup som datter af gårdejer Henry Pedersen og hustru Maren Lund Madsen, Kålhavn, Mejrup, 7500 Holstebro. Bosat: Valdemarsvej 13, 3. sal, tv., 7400 Herning. Niels Møller Nielsen gik i Halgård Skole, han var efter endt skolegang beskæftiget ved moderens forældre ca. $\frac{1}{2}$ år og havde derefter plads som bud ved Ford, Holstebro, ca. $\frac{1}{2}$ år, hvorefter han var arbejdsdreng på møbelfabrikken Domino, Holstebro, til 30. april 1966. Sommeren 1966 havde han plads som karl på en gård i Stendis Ryde ved Vinderup, hvorefter han fik ansættelse som specialarbejder på Domino, Holstebro. Her var han til han blev indkaldt til militærtjeneste ved Sydslesvigske Fodregiment i Haderslev fra 4. november 1968 til 30. august 1969, heraf var han ca. 8 måneder i Borris. Efter hjemsendelsen var han på svejserkursus på Specialarbejderskolen i Herning, hvorefter han havde plads som svejser på Bolco, Herning, ca. 1 år, derefter ved A.J.M. Møbler, Herning, vinteren 1970-1971. Han har siden 1. april 1971 været beskæftiget på dørfabrikken Jutlandia Anneks, Herning. Elin Lund Pedersen gik i skole i Mejrup. Vinteren 1965-1966 var hun ansat i Mejrup Købmandsforretning, de følgende 2 år havde hun plads som ekspeditrice i Mejrup Brugsforening. Hun havde nu ansættelse som syerske på Asani fabrikens afdeling i Stendis Ryde ved Vinderup i ca. 1 år, derefter på Creda Skjortefabrik og senere på Bolton Skjortefabrik til 31. juli 1970. Hun har siden haft ansættelse på konfektionsfabrikken Hammerthor, Hammerum.

II.E.5.

SIGNE MØLLER NIELSEN er født d. 15. april 1925 i Kibæk, Assing Sogn. Hun var først gift med JENS LØRUP. I dette ægteskab var 2 børn. Hun er nu gift med AAGE AMBY, der er murer. I dette ægteskab er 4 børn. Bosat: Flovlev, 7790 Hvidbjerg.

II.E.6.

EDITH MØLLER NIELSEN er født d. 2. januar 1930 i Kibæk, Assing

Sogn.

Hun blev gift d. 6. august 1950 i Assing Kirke med ERIK KARL JERSILD, der er født d. 23. december 1927 i Grindsted som søn af stationsforstander Jens Peter Jersild og hustru Karen Christensen, 7200 Grindsted.

Bosat: Nørregade 49 st. tv., 7200 Grindsted.

Edith Møller Nielsen gik i skole i Kibæk. Hun var efter endt skolegang beskæftiget ved husgerning hjemme samt havde forskellige pladser. Siden 1966 har hun haft arbejde på fabriken Lego, Billund.

Erik Karl Jersild gik i skole i Grindsted og afsluttede skolegangen med 9. klasse fra Grindsted Realskole. Han kom nu i lære som mekaniker hos Nielsen & Ormstrup, Grindsted. Han aftjente sin værnepligt ved teknisk korps i Skrydstrup. Efter hjemsendelsen arbejdede han igen hos Nielsen & Ormstrup til 1961, da han fik arbejde på Grindsted Værket, hvor han stadig er.

II.E.6.a.

POUL RICHARD JERSILD er født d. 8. september 1949 i Kibæk. Han blev gift d. 23. oktober 1971 i Biersted Kirke med LIS BENTE MORTENSEN, der er født d. 15. oktober 1948 i Biersted som datter af tankpasser Thorvald Mortensen og hustru Ingeborg, Biersted.

Bosat: Norgesgade 16, 9000 Ålborg.

Poul Richard Jersild afsluttede skolegangen med realeksamen fra Grindsted Realskole. Han fik derefter ansættelse på et privat plejehjem ved Ålborg, hvor han var i 1½ år, derefter fik han uddannelse som forsorgsassistent på Vodskov, hvor han stadig er ansat. Han aftjener for tiden sin værnepligt.

Lis Bente Mortensen gik i skole i Biersted. Hun uddannedes som forsorgsassistent på Vodskov, hvor hun stadig er ansat.

II.E.6.a.1)

BRIAN JERSILD er født d. 13. maj 1971 i Ålborg.

II.E.6.b.

AASE JERSILD er født d. 16. november 1950 i Kibæk, Assing Sogn. Hun blev gift d. 20. september 1969 i Grindsted Kirke med JOHAN SIERSBÆK THOMSEN, der er født d. 1. december 1942 som søn af kommunalarbejder Lars Chr. Thomsen og hustru Erna, 7200 Grindsted.

Bosat: Læsøvej 14, 7200 Grindsted.

Aase Jersild afsluttede skolegangen med 9. klasse fra Grindsted Skole. Hun var efter endt skolegang beskæftiget ved husgerning og arbejdede derefter i knap 3 år på Lego, Billund, til 15. november 1971.

Johan Siersbæk Thomsen var efter endt skolegang beskæftiget ved landbruget, hvorefter han i 7 år havde ansættelse som lastbilchauffør. Han har nu arbejde på Grindsted Slagteri.

II.E.6.b.1)

FLEMMING SIERSBÆK THOMSEN er født d. 7. december 1971 i Grindsted.

II.E.6.c.

OLE JERSILD er født d. 29. januar 1952 i Grindsted.
Bosat: Fjølstervangvej, 6933 Kibæk.
Ole Jersild gik i Grindsted Skole. Efter endt skolegang har han haft forskelligt arbejde og er nu traktorfører.

II.E.7.

EJVIND MØLLER NIELSEN er født d. 21. september 1931 i Kibæk, .
Assing Sogn.
Han blev gift d. 6. juli 1957 i Fjølstervang Kirke med
KAREN MELDGAARD ANDERSEN, der er født d. 24. september 1938 i
Vorgod Østerby, Vorgod Sogn, som datter af husmand Anders Meld-
gaard Andersen og hustru Thora Nielsen, 7400 Herning.
Bosat: Nørregade 10, 6440 Augustenborg.
Ejvind Møller Nielsen gik i Kibæk og Hvedde Skole. Han var efter
endt skolegang beskæftiget ved landbruget til 1952. Han aftjente
sin værnepligt ved luftværnsartilleriet i Padborg fra 24. april
1952 til maj 1953. Efter hjemsendelsen var han i 2 år beskæftiget
som murer hos faderen, hvorefter han arbejdede ved landbruget
hos svigerforældrene til november 1956, det følgende halve år
var han på Augustenborg Hovedgård. Fra 1. maj 1957 ansattes han
som plejeelev på Statshospitalet i Augustenborg, fra 1. maj 1958
til 1. maj 1959 var han plejeraspirant, derefter plejer til 1.
april 1972. Siden har han haft ansættelse som plejerassistent.
Karen Meldgaard Andersen gik i skole i Vorgod Østerby. Hun var
efter endt skolegang beskæftiget ved husgerning og havde først
plads på hjemegnen, derefter på alderdomshjemmet i Sønderborg
og Statshospitalet i Augustenborg. Den 1. oktober 1971 påbegynd-
te hun uddannelsen som sygehjælper, denne uddannelse forventes
afsluttet 1. september 1972.

II.E.7.a.

FREDDY NIELSEN er født d. 4. april 1958 i Augustenborg.

II.E.7.b.

RENE NIELSEN er født d. 1. maj 1961 i Augustenborg.

II.E.7.c.

BENNY NIELSEN er født d. 2. februar 1963 i Augustenborg.

II.E.7.d.

FLEMMING NIELSEN er født d. 6. februar 1967 i Augustenborg.

II.E.8.

AGNETE MØLLER NIELSEN er gift med
JENS ELLERMANN JENSEN.
Bosat: Sjællandsgade 45, 1. sal th., 7400 Herning.
Jens Ellermann Jensen er fabriksarbejder, der er 4 børn i ægte-
skabet.

II.E.9.

ARNE LUDVIG MØLLER NIELSEN er født d. 27. november 1935 i Kibæk,

Assing Sogn.

Han blev gift d. 2. august 1963 i Assing Kirke med JYTTE BANG JENSEN, der er født d. 23. maj 1943 i Høgild, Rind Sogn, som datter af gårdejer Karl Laurids Jensen og hustru Dagny Edith Jensen, 7400 Herning.

Bosat: Greenvej 6, Arnborg, 7400 Herning.

Arne Ludvig Møller Nielsen gik i skole i Kibæk. Han har været beskæftiget ved landbruget og kom ud at tjene som 13-årig, han fik da plads på Mikkelsborg ved Kibæk, hvor han var i 3 år, afbrudt af 1 år hos Magnus Mortensen, Grønnevang pr. Kibæk, herefter var han ca. $\frac{1}{2}$ år hos gårdejer Aage Jensen, Hvedde pr. Kibæk og 1 år hos gårdejer Chr. Jensen, Snejbjerg. Han aftjente sin værnepligt ved lo. regiment i Vorup og Nr. Uttrup fra 11. november 1955 til 9. marts 1957, heraf $\frac{1}{2}$ år med Den danske Kommando i Itzeho, Tyskland. Efter hjemsendelsen var han i 5 år beskæftiget som traktorfører ved Kibæk Maskinstation. Fra 26. november 1962 fik han ansættelse på lageret ved Fa. Ærthøj Jensen & Mølholm, Herning, efter 5 års forløb fik han ansættelse som chauffør samme sted.

Jytte Bang Jensen gik i skole i Gjellerup og Kibæk samt på Skjern Realskole. Efter endt skolegang var hun i ca. $1\frac{1}{2}$ år ansat som tilskærer på skjortefabriken Creda, Herning, herefter var hun i 2 år syerske på Bolton Skjortefabrik og 2 år på Alunco Kjolefabrik, Herning og har derefter virket som hjemmesyerske for forskellige fabrikker.

II.E.9.a.

GITTE MØLLER NIELSEN er født d. 5. juni 1964 i Arnborg.

II.E.9.b.

REGIN BANG NIELSEN er født d. 9. februar 1967 i Arnborg.

II.E.10.

BØRGE MØLLER NIELSEN er født d. 12. november 1937 i Kibæk, Assing Sogn.

Han blev gift d. 27. maj 1961 i Herborg Kirke med RUTH HEISELBERG NIELSEN, der er født d. 5. november 1942 i Debel, Lunde Sogn, som datter af teglværksmester Kresten Metinus Heiselberg Nielsen og hustru Lise Amanda Jørgensen, Trøstrup, 6920 Videbæk.

Bosat: Videbæk Øst, 6920 Videbæk.

Børge Møller Nielsen gik i Kibæk Skole. Han har været beskæftiget ved landbruget. Allerede som 13-årig fik han plads i Kibæk Mose, senere har han haft plads i Assing, Olling og Hvedde samt på Augustenborggård, Augustenborg. Han aftjente sin værnepligt ved CF i Sæby fra 1. november 1957 til 24. oktober 1958. Efter hjemsendelsen havde han plads på en gård i Fjelstervang til november 1959. Han fik nu arbejde på Trøstrup Teglværk, hvor han var til maj 1962. Fra 8. maj 1962 til 22. oktober 1962 arbejdede han i Grønland, hvorefter han kom tilbage til teglværket i Trøstrup og var her til juni 1969. Han har siden haft arbejde på fabriken Uniterm, Videbæk.

Ruth Heiselberg Nielsen gik i skole i Lydum og Herborg. Hun var efter endt skolegang beskæftiget ved husgerning og havde først plads på gården Gyldensten i Bølling, derefter var hun hos gårdejer Viggo Hansen, Fjelstervang, til giftermålet. Hun var efter giftermålet beskæftiget på Videbæk Højtalerfabrik i 2 år, siden har hun virket som hjemmesyerske for Elna Knudsen, Grønningen,

Videbæk.

II.E.lo.a.

SUSANNE EUGENIA HEISELBERG NIELSEN er født d. 24. november 1961 i Trøstrup, Herborg Sogn.

II.E.lo.b.

JOHN RICHARD MØLLER NIELSEN er født d. 13. juli 1964 i Trøstrup, Herborg Sogn.

II.E.lo.c.

BETINA HEISELBERG NIELSEN er født d. 9. juli 1966 i Herning.

II.E.lo.d.

ROBBERT MØLLER NIELSEN er født d. 22. august 1970 i Herning.

II.E.11.

TOVE MØLLER NIELSEN er født d. 15. november 1939 i Kibæk, Assing Sogn.

Hun blev gift d. 15. november 1958 i Assing Kirke med HANS OLUF JENSEN, der er født d. 25. juli 1936 i Ørre som søn af statshusmand Christian Martinus Jensen og hustru Anine Kirstine Larsen, Ørre, 7400 Herning.

Bosat: Albæk, Snejbjerg, 7400 Herning.

Tove Møller Nielsen gik i Kibæk Skole. Hun var efter endt skolegang beskæftiget ved husgerning hjemme, fordi moderen var syg. Hans Oluf Jensen gik i Kroghøj Skole i Sinding. Han var efter endt skolegang beskæftiget ved landbruget og havde plads forskellige steder, først i Sinding, derefter i Vildbjerg, Kibæk, Horne og Skarrild. I 1958 fik han ansættelse ved Kielsgaard, Herning Finercentral, her var han ca. 1½ år, derefter havde han arbejde hos Brødrene Hansen, Sejling Møbelsnedkeri. Han har siden sommeren 1967 haft ansættelse på Herning Ny Finercentral.

II.E.11.a.

FINN MØLLER JENSEN er født d. 15. juni 1957 i Kibæk, Assing Sogn.

II.E.11.b.

JØRGEN MARTINUS JENSEN er født d. 15. juni 1960 i Kibæk, Assing Sogn.

II.E.11.c.

TOMMY DYREMOSE JENSEN er født d. 22. september 1966 i Resdal, Serup Sogn.

II.F.

KIRSTINE NIELSEN er født d. 9. januar 1893 i Mosegård, Assing Sogn, og døde d. 18. august 1969 i Troldhede.

Hun blev gift d. 22. oktober 1920 i Assing Kirke med PEDER MOURITSEN PEDERSEN, der er født d. 18. juli 1877 i Skarrild som søn af Laurids Pedersen og hustru, og han døde d. 25. februar 1964 i Troldhede.

Ved Peder Mouritsen Pedersens død bragte en avis:

"Tirsdag aften afgik Trolldhede bys ældste borger, fhv. gdr. Peder Mouritsen Pedersen, ved døden i en alder af 86 aar. Han var født den 18. juli 1877 i Overby i Skarrild, som søn af daværende gdr. Laurids Pedersen, P. Mouritsen, som han altid blev kaldt i daglig tale, var typen paa den solide, vestjydske bonde, en mand, der var til at stole paa, og som aldrig gik krogveje. Han var kendt som en redelig og retskaffen mand. I 1901 kom han til Assing, hvor han skulle være bestyrer hos Hans Chr. Kristensens enke, Kristine Kristensen, i Damgaard, Albækhede. Et par aar senere giftede han sig med enken og overtog gaarden, som han derefter ejede i over 50 aar. Ægteskabet, der var barnløst, varede i en halv snes aar. Efter hustruens død var P. Mouritsen enkemand i nogle aar. I 1920 blev han gift med Kirstine Nielsen, datter af daværende gdr. Knud Chr. Nielsen, Hvedde i Assing. I dette ægteskab er der 6 børn, 3 sønner og 3 døtre.

I det lange aaremaal han ejede Damgaard, oplevede han at se, hvordan de store hedearealer i den sydvestlige del af Assing Sogn forsvandt, at heden blev til frodige marker, at de smaa ejendomme, der fandtes ved aarhundredskiftet, blev til gode gaarde, og mange nye ejendomme blev opført. Han opdyrkede ogsaa det hedeareal, der hørte til gaarden. Foruden at forbedre jorden og bygningerne forøgede han i forhold hertil besætningen og anskaffede nye driftsmidler, altsammen uden at stifte gæld.

Det er en selvfølge, at en mand som P. Mouritsen, der var agtet i vide kredse, blev betroet forskellige tillidshverv. Han var saaledes i et par perioder medlem af Assing sogneraad og har været medlem af menighedsraadet, i bestyrelsen for sygekassen og brugsforeningen og i en lang årrække formand for den stedlige DMS-kreds. De forskellige hverv, der i aarenes løb var ham betroet blev altid varetaget med en aldrig svigtende samvittighedsfuldhed.

Hjemmet hos P. Mouritsen og hustru har været et godt hjem at gæste, og de har haft mange venner. Ogsaa da de for nogle aar siden afstod gaarden til en søn og flyttede til Trolldhede, fik de ret hurtigt her en vennekreds, der satte pris paa det gæstfrie hjem. De sidste par aar har P. Mouritsen opholdt sig mest inden døre, men han har været aandsfrisk og haft en god hukommelse, saa han har været alt andet end kedelig at samtale med. Han vil blive savnet af sine venner, men mest af sine nærmeste paarørende, hustruen og børnene."

Ved Kirstine Nielsens død bragte avisen:

"Mandag ved middagstid døde fru Kirstine Pedersen, Trolldhede paa alderdomshjemmet, hvor hun for kort tid siden havde faaet ophold. Afdøde, der blev 76 aar, var født i Hvedde i den sydøstlige del af Assing Sogn, hvor forældrene Abelone og Knud Chr. Nielsen, kaldet Knud Møller, ejede en gaard. Hun blev i 1920 gift med enkemand gdr. Peder Mouritsen Pedersen, Albækhede i den vestlige del af sognet. Her var hun, der fra sin tidligste barndom var vant til at bestille noget, gennem omkring 40 aar en dygtig husmoder som tidlig og sen var i virksomhed, og som, foruden at være en solid medhjælp for sin mand, en omhyggelig og opofrende mor for den børneflokk, 3 døtre og 3 sønner, der efterhaanden voksede op i hjemmet. Hun var en venlig og hjælpsom kvinde, der var med til at skabe rammen om et hjem, der var præget af gudsfrygt og nøjsomhed, et gæstfrit hjem, der havde en ret stor vennekreds. For en halv snes aar siden blev gaarden afstaaet til en af sønnerne. Kirstine og hendes mand flyttede da til Trolldhede, hvor de havde købt et hus paa Ahlervej. Her døde manden i 1964. I de sidste par aar har helbredet været svigtende, og i fjor måtte Kirstine Pedersen, paa grund af svaghed flytte fra sit hjem. Hun tog da ophold hos en datter og svigersøn indtil hun kunne flytte ind paa alderdomshjemmet."

Peder Mouritsen Pedersen var gårdejer i Damgård, Albæk Hede, 6932 Troldhede.

II.F.1.

ANNA KIRSTINE PEDERSEN er født d. 24. september 1921 i Albæk Hede, Assing Sogn.

Hun blev gift d. 12. november 1943 i Assing Kirke med OTTO AHLE PEDERSEN, der er født d. 4. marts 1917 i Brunhede, Assing Sogn, som søn af gårdejer Jens Christian Pedersen og hustru Mette Marie Larsen, Rørenggård, Brunhede, 6932 Troldhede. Bosat: Bakkely, Bjørslev, 6932 Troldhede.

Anna Kirstine Pedersen gik i Albæk Hede Skole, hvorefter hun var hjemme til november 1939, da hun fik plads i huset på Kirstinedal, Hammerum, her var hun til november 1940, den følgende vinter havde hun plads hos skræddermester Andersen, Hammerum, sommeren derefter på Kibæk Mejeri, hvorefter hun i 1 år havde plads hos gårdejer Chr. Therkildsen, Skarrild. Hun var nu hjemme til giftermålet.

Otto Ahle Pedersen gik Albæk Hede Skole. Da han var 13 år, fik han plads hos en søster og svoger i Fjelsevang, her var han sommeren 1930, hvorefter han var hjemme til november 1932. Han fik nu plads hos gårdejer Chr. S. Arentsen, Skarrild. hvor han var 1 år, derefter var han hjemme til november 1937, hvorefter han i 2 år havde plads hos gårdejer Chr. Therkildsen, Engholm i Skarrild. Vinteren 1939-1940 var han elev på Hammerum Landbrugsskole. Efter endt skoleophold var han hjemme til november 1942, hvorefter han havde plads hos gårdejer Niels Hansen, Pårup Assing til oktober 1943, da han købte Bakkely, der er på 37½ td. land. I 1945 blev der bygget ny lade, i 1953 maskinhus i 1955 stuehus, samtidig udvidedes kostald og lade.

II.F.1.a.

POUL ERIK PEDERSEN er født d. 8. august 1944 i Bjørslev, Nr. Vium Sogn.

Han blev gift d. 8. august 1970 i Hellevad Kirke med ELSE MARGRETHE HOVALDT HANSEN, der er født d. 12. november 1947 i Dronninglund som datter af handelsmand Henning Hovaldt Hansen og hustru Stinne Johansen, Nørregade 6, Klokkerholm. Bosat: Rørenggård, 6932 Troldhede.

Poul Erik Pedersen gik i Troldhede Skole, vinteren 1960-1961 var han elev på Brejninggård Efterskole, 1966-1967 på Ry Højskole og vinteren 1967-1968 på Grindsted Landbrugsskole. Han aftjente sin værnepligt ved flyvevåbnet i Karup og på Stevns fra februar 1965 til april 1966. Han har været beskæftiget ved landbruget hjemme, samt haft plads på hjemegnen og i Assing og Kibæk. Den 15. juli 1970 overtog han Rørenggård, der er på 47 tdr. land.

Else Margrethe Hovaldt Hansen afsluttede skolegangen med 8. klasse fra Klokkerholm Skole. Hun uddannedes efter endt skolegang som ekspeditrice hos købmand Grøndal Jensen, Aså. Vinteren 1967-1968 var hun elev på Grindsted Husholdningsskole. Efter endt skoleophold havde hun ansættelse som ekspeditrice hos købmand Eriksen, Kibæk, til giftermålet.

II.F.1.b.

NANCY IRENE PEDERSEN er født d. 20. oktober 1947 i Bjørslev, Nr. Vium Sogn.

Hun blev gift d. 22. juni 1969 i Troldhede Kirke med PEDER VESTERGAARD MADSEN, der er født d. 2. september 1946 i Vest-

ergård, Assing Sogn, som søn af gårdejer Mads Peder Madsen og hustru Martha Irene Madsen, Vestergård, Bukkjær, 6933 Kibæk.

Bosat: Vestergård, Bukkjær, 6933 Kibæk.

Nancy Irene Pedersen påbegyndte skolegangen i Troldhede og afsluttede den 1965 med realeksamen fra Videbæk Skole. 1965-1968 uddannedes hun som ekspeditrice i Vorgod Østerby og Timring Brugsforeninger, hun havde derefter plads som ekspeditrice i Sdr. Felding Brugsforening til 1. januar 1972.

Peder Vestergaard Madsen gik i skole i Assing og Kibæk, vinteren 1962-1963 var han elev på Hellebjerg Idrætsungdomsskole og vinteren 1967-1968 på Midtjyllands Landboskole, Grindsted. Han aftjente sin værnepligt ved Prinsens Livregiment i Viborg fra 1. marts 1966 til 1. maj 1967. Han har været beskæftiget ved landbruget, først hjemme, hvorefter han havde plads i Højby ved Borris og på Gudumkloster. Den 1. januar 1972 overtog han fødegården, der er på 92 tdr. land.

II.F.1.c.

HANNE KIRSTINE PEDERSEN er født d. 25. november 1953 i Bakkely, Nr. Vium Sogn.

Bosat: Bakkely, Bjørslev, 6932 Troldhede.

Hanne Kirstine Pedersen påbegyndte skolegangen i Troldhede og afsluttede den 1971 med realeksamen fra Videbæk Skole. Hun har siden 1. august 1971 haft plads som husassistent hos tandlæge Uhrenholdt, Herning.

II.F.2.

KRISTIAN RICHARD PEDERSEN er gift med ODA.

Bosat: Hedeby, 7280 Sdr. Felding.

Kristian Richard Pedersen er gårdejer, der er 6 børn i ægteskabet.

II.F.3.

RAGNA MARIE PEDERSEN er født d. 16. april 1925 i Assing.

Hun blev gift d. 19. oktober 1949 med

VILLY BENDTSEN, der er født d. 9. august 1926 i Sdr. Felding som søn af gårdejer Bennet Bendtsen og hustru Clara Sørine Kristensen, Kærhede, 7280 Sdr. Felding.

Bosat: Lærkevej 3, 7280 Sdr. Felding.

Ragna Marie Pedersen gik i Albæk Hede Skole. Hun var efter endt skolegang beskæftiget ved husgerning hjemme og havde desuden plads forskellige steder på hjemegnen, i Assing og Herning.

Villy Bendtsen gik i Tarp Skole i Sdr. Felding. Han aftjente sin værnepligt ved telegraftropperne i Værløse fra marts 1947 til november 1948. Han har været beskæftiget ved landbruget og har haft plads bl.a. i Assing og Sdr. Felding, ligesom han har været hjemme. I 1949 overtog han en ejendom på 50 tdr. land i Arnborg og drev den til 1952. Familien flyttede nu til Sdr. Felding, hvor han havde forskelligt arbejde til april 1954, hvor han fik ansættelse på dørfabrikken Jutlandia, hvor han stadig arbejder.

II.F.3.a.

HANS KURT BENDTSEN er født d. 31. marts 1951 i Arnborg.

Han afsluttede skolegangen med 9. klasse fra Sdr. Felding Skole. 1967-1971 udlærtes han som tømrer hos tømrermester Tage Thomsen,

Kibæk, og fortsatte efter endt læretid som svend samme sted til 2. november 1971, da han blev indkaldt til militæret ved flyvevåbnet i Karup, senere er han blevet tjenestegørende på Skrydstrup Flyvestation.

II.F.3.b.

ANNE GRETHE BENDTSEN er født d. 24. april 1953 i Assing.
Bosat: Herfølgevej 21, 2700 Brønshøj.
Anne Grethe Bendtsen afsluttede skolegangen med 9. klasse fra Sdr. Felding Skole. 1969-1971 uddannedes hun som smørrebrødsjomfru på Herning Missionshotel. Efter endt læretid var hun beskæftiget som smørrebrødsjomfru i Politikens kantine og har nu ansættelse i kantine på Phillips Fabriker, København.

II.F.3.c.

BENT EGON BENDTSEN er født d. 7. februar 1957 i Sdr. Felding.
Bosat: Lærkevej 3, 7280 Sdr. Felding.
Bent Egon Bendtsen har gået i skole i Sdr. Felding og Herning. Han har siden efteråret 1971 været elev på Nørbæk Efterskole ved Randers.

II.F.3.d.

FINN ROBERT BENDTSEN er født d. 26. oktober 1960 i Sdr. Felding.

II.F.4.

VERA EMILIE PEDERSEN er født d. 12. maj 1927 i Assing.
Hun blev gift d. 5. november 1948 i Assing Kirke med VILLY HANSEN, der er født d. 22. november 1924 i Assing som søn af gårdejer Ole Hansen og hustru Kirstine Madsen, Assing, 6933 Kibæk, og han døde d. 29. december 1962 i Olling, Assing Sogn.
Bosat: Elmeallé 2, 6933 Kibæk.
Vera Emilie Pedersen gik i Albæk Hede Skole. Hun var efter endt skolegang beskæftiget ved husgerning og havde plads hos gård-ejer Viggo Enevoldsen, Bukkjær, derefter hos gårdejer Peder N. Pedersen samme sted, endvidere har hun haft plads hos Otto Buus og Niels Ottesen, Kæret ved Herning, derefter havde hun plads hos fabrikant Eli Jeppesen, Herning. Efter mandens død drev hun selv ejendommen til april 1964, da den blev solgt, hun flyttede så med børnene til Kibæk, hvor hun købte huset på Elmeallé. Hun har siden været beskæftiget som syerske.
Villy Hansen gik i skole i Assing. Han har været beskæftiget ved landbruget hjemme samt haft plads på Albæk Hede, i Assing og hos gårdejer Peder Brandgaard, Herning. Den 7. november 1948 overtog han en ejendom på 42 tdr. land i Olling og drev den til sin død. Bygningerne blev i de år udvidet og restaureret.

II.F.4.a.

JØRGEN LINDQUIST HANSEN er født d. 9. juli 1950 i Skovly, Olling, Assing Sogn.
Bosat: Elmeallé 2, 6933 Kibæk.
Jørgen Lindquist Hansen gik i skole i Kibæk. 1965-1966 var han i 9 måneder elev på Hellebjerg Idrætsungdomsskole. Efter endt skoleophold var han beskæftiget som strikker i Sunds $\frac{1}{2}$ år, hvorefter han fik ansættelse som væver hos Fa. J.B.S., Herning, han har siden marts 1972 været tilskærer samme sted. Han aftjente

sin værnepligt ved garnitionstropperne i Vordingborg samt 8 måneder i Sandholm-lejren fra 10. marts 1970 til 30. december 1970.

II.F.4.b.

LILI SOLVEIG HANSEN er født d. 3. april 1954 i Olling, Assing Sogn.
Bosat: Elmeallé 2, 6933 Kibæk.
Hun afsluttede skolegangen med 10. klasse i Kibæk Skole og påbegyndte derefter den 1-årige handelsskoleeksamen på Herning Handelsskole.

II.F.4.c.

OLE SKOVLY HANSEN er født d. 26. januar 1960 i Olling, Assing Sogn.

II.F.5.

HANS SIGFRED PEDERSEN er født d. 3. maj 1929 i Assing.
Han blev gift d. 24. september 1955 i Fjelstervang Kirke med RUTH ELINOR NIELSEN, der er født d. 3. maj 1936 i Snejbjerg som datter af gårdejer Svend Palle Nielsen og hustru Erna Viola Christensen, Fjelstervang, 6933 Kibæk.

Bosat: Haunstrup, 7400 Herning.

Hans Sigfred Pedersen gik i Albæk Hede Skole. Han har været beskæftiget ved landbruget hjemme samt i $\frac{1}{2}$ år haft plads i Bjørslev. Den 1. september 1955 overtog han ejendommen i Haunstrup, den er på 22 tdr. land. I 1959 byggedes ny lade og i 1970 nyt stuehus.

Ruth Elinor Nielsen gik i skole i Studsgård, Assing og Snejbjerg Vesterskole. Hun har været beskæftiget ved husgerning og har haft plads forskellige steder på Herning-egnen.

II.F.5.a.

DORTHE PEDERSEN er født d. 13. november 1960 i Haunstrup.

II.F.5.b.

KELD PEDERSEN er født d. 8. juli 1964 i Haunstrup.

II.F.6.

HENRY MØLLER PEDERSEN er født d. 14. november 1930 i Damgård, Albæk Hede, Assing Sogn.

Han blev gift d. 15. juni 1957 i Assing Kirke med INGRID KIRSTINE HANSEN, der er født d. 26. september 1936 i Bakkegård, Assing Sogn, som datter af gårdejer Hans Hansen og hustru Karen Johanne Pedersen, Bakkegården, Assing, 6933 Kibæk.

Bosat: Damgård, Albæk Hede, 6932 Troldhede.

Henry Møller Pedersen gik i skole i Albæk Hede. Efter endt skolegang var han beskæftiget ved landbruget hjemme til 16. maj 1951, da han blev indkaldt til militærtjeneste ved artilleriet i Århus. Han hjemsendtes maj 1952, den følgende sommer havde han plads hos gårdejer Johannes Klemmensen, Assing. Han var derefter hjemme hos forældrene, til han selv overtog fødehjemmet d. 1. juni 1957. Gården er på 44 tdr. land. Udbygningerne, som hans far havde bygget, er nu næsten alle bygget om, i 1959 blev en del af stalden ombygget, resten i 1965 og laden i 1971.

Ingrid Kirstine Hansen gik i Kibæk Skole. Hun har været beskæftiget ved husgerning og har haft plads i Vejlgård i 2 år, sommeren 1953 var hun elev på Tårupgård Ungdomsskole, hvorefter hun havde plads i Fjelsestervang 1 år og i Pårup 1 år.

II.F.6.a.

ELSE ANNETTE PEDERSEN er født d. 25. september 1960 i Damgård, Albæk Hede, Assing Sogn.

II.F.6.b.

ALIS SUSANNE PEDERSEN er født d. 2. februar 1965 i Damgård, Albæk Hede, Assing Sogn.

II.G.

OTTO DIDRIK NIELSEN er født d. 8. juli 1895 i Mosegård, Assing Sogn.

Han blev gift første gang d. 22. april 1917 i Assing Kirke med TOLDELINE JACOBSEN, der er født d. 28. december 1896 i Arnborg som datter af gårdejer Mads Jacobsen og hustru, Arnborg, og hun døde d. 11. februar 1920 i Assing.

Otto Didrik Nielsen blev gift anden gang d. 4. maj 1922 i Borris med

ELSE DUSINE JACOBSEN, der er født d. 18. februar 1901 i Fjelsestervang som datter af gårdejer Peder Christian Jacobsen og hustru Karen Marie, Fjelsestervang, og hun døde d. 12. september 1971.

Bosat: Hedebo, Dalgasgade 57, 6932 Troldhede.

Otto Didrik Nielsen gik i Assing Skole. Efter endt skolegang fik han plads ved landbruget på en nabogård, hvor han var 1 år. Han havde senere plads i Arnborg og Skarrild. Den 24. maj 1917 blev han indkaldt til militærtjeneste ved infanteriet i Århus, men blev overført til det hestetrukne rekylgeværkompagni i Viborg. Han hjemsendtes i efteråret 1918. Samme år overtog han en ejendomme på 34 tdr. land i Fjelsestervang, heraf var de 4 tdr. land skov, denne drev han til 1920, da han solgte den efter hustruens død. Han flyttede nu til Kibæk, hvor han fik arbejde hos en vognmand, her var han ca. 1½ år. Han købte nu Hedebo, der var på 16 tdr. land, i Sdr. Felding. Ved overtagelsen var jorden uopdyrket hede på nær et par små stykker, bygningen bestod af stuehus og stald, der var bygget sammen. Besætningen var 2 små heste, 1 ko, 1 kvie og 3 høns. Han drev Hedebo til 1961, og i de ca. 40 år han havde den, skete der store forandringer. Jorden blev opdyrket, merglet og i det hele taget grundforbedret, der blev plantet læhegn og anlagt en stor have. Bygningerne blev forbedret og udbygget med lade samt et hus til hestestald, vaskehus og tørvehus, staklade og hønschus. Han anskaffede maskiner, ligesom der blev indlagt vand og elektricitet. Ved afståelsen i 1961 var besætningerne oppe på 2 store heste, 6 køer, 2 kvier, 5 kalve, 1 so, 10 svin og ca. 100 høns. Foruden at passe ejendommen kørte han i ca. 17 år mælk til Sdr. Felding Mejeri. Under verdenskrigen 1940-1945 kørte han brunkul til Troldhede Station. Da han afstod ejendommen i 1961, flyttede familien ind i huset Dalgasgade 57, som han selv havde ladet bygge.

II.G.1.

GUDRUN NIELSEN er født d. 12. juli 1917 i Assing.

Hun blev gift d. 18. juli 1943 i Assing Kirke med AUGUST JACOBSEN, der er født d. 1. august 1913 på Venø som søn af fisker og husmand Anthon Jacobsen og hustru Krestine Johnsen, Venø, 7600 Struer.

Bosat: Assing, 6933 Kibæk.

Gudrun Nielsen gik i skole i Albæk Hede. Hun var efter endt skolegang beskæftiget ved husgerning og havde plads forskellige steder på hjemegnen samt i Hammerum. Hun har siden 1968 haft ansættelse som hjemmehjælper ved Assing og Åskov Kommune.

August Jacobsen gik i skole på Venø og i Assing. Han kom ud at tjene, da han var 10 år, og havde først plads i Assing, derefter i Birk og Hammerum. I 2 år var han i lære hos en karetmager i Kyse ved Næstved. Han arbejdede derefter ved forskelligt, bl.a. som formand i brunkulslejerne og i tørvemoserne til 1949. Han har siden 1. april 1949 været vejformand ved Assing Kommune, efter kommunesammenlægningen i 1970 dog ved Åskov Kommune.

II.G.1.a.

GRETHE JACOBSEN er født d. 28. november 1944 i Assing.

Hun blev gift d. 14. marts 1971 i Assing Kirke med JENS BERTEL HJORTBORG JENSEN, der er født d. 7. april 1946 i Skovlund, Bjørslev, Nr. Vium Sogn, som søn af gårdejer Jens Peder Jensen og hustru Mary Jensen, Dalgasgade 61, 6932 Troldhede.

Bosat: Skovlund, Bjørslev, 6932 Troldhede.

Grethe Jacobsen gik i Assing Skole. Hun var efter endt skolegang beskæftiget ved husgerning og havde i 1½ år plads i Karstofte. Sommeren 1961 var hun elev på Lægårdens Ungdomsskole. Efter endt skoleophold var hun i 1½ år beskæftiget som tilskærer på en fabrik i Herning, derefter havde hun i 1 år plads som husassistent i København. Hun kom nu tilbage til fabrikken i Herning som tilskærer, og var her i 4 år, hvorefter hun i et år var på sy- og tilskærerskolen i Odense. Hun er nu beskæftiget som direktrice hos firmaet Zabett, Herning.

Jens Bertel Hjortborg Jensen påbegyndte skolegangen i Troldhede og afsluttede den 1962 med mellemskoleeksamen fra Videbæk Skole, hvorefter han var beskæftiget ved landbruget på afkomstprøvestationen Moesgård, Assing, til 1. november 1964. Han var nu i 1 år ansat på Vestergård i Pårup ved Kibæk, derefter hjemme en kort tid, til han blev indkaldt til militærtjeneste ved garderehusarregimentet i Næstved. Efter hjemsendelsen overtog han d. 1. marts 1967 gården Ensomheden i Bjørslev, den var på 32 tdr. land. Vinteren 1967-1968 var han elev på Hammerum Landbrugsskole. Gården Ensomheden drev han til 1. juli 1971, da han byttede med faderen og overtog fødehjemmet, der er på 80 tdr. land. Den 1. august 1968 overtog han desuden Skovfogedgården i Bjørslev i forpagtning, den er på 45 tdr. land og drives sammen med Skovlund. Den 1. marts 1972 købte han en naboejendom, der er på 37½ td. land, bygningerne var nedbrændte, så jorden er nu lagt ind under Skovlund. Bygningerne på Skovlund er i årenes løb blevet moderniserede.

II.G.1.a.1)

MARIANNE HJORTBORG JENSEN er født d. 10. september 1971 i Herning.

II.G.1.b.

HENNING JACOBSEN er født d. 1. april 1953 i Assing.

Bosat: Give Mejeri, 7323 Give.

Henning Jacobsen påbegyndte skolegangen i Assing Skole og afsluttede den med 8.9.lo. klasse i Kibæk Skole. Fra 1. maj 1969 til 31. oktober 1971 var han elev på Assing Mejeri, han er nu elev på Give Mejeri.

II.G.2.

LINE NIELSEN er født d. 9. oktober 1922 i Hedebo, Sdr. Felding Sogn.

Hun blev gift d. 20. september 1945 i Sdr. Felding Kirke med GUSTAV OTTO HOLGER, der er født d. 15. august 1918 i Haunstrup som søn af gårdejer Iver Peder Holger og hustru Jensine Margrethe Nielsen, Haunstrup, 7400 Herning.

Bosat: Barde, 7400 Herning.

Line Nielsen gik i Sdr. Felding Hovedskole. Hun var efter endt skolegang beskæftiget ved husgerning og havde først plads i Tarp ved Sdr. Felding 1 år, derefter 2 år i Birkeby ved Sdr. Felding, hvorefter hun var hjemme til 1. april 1940, da hun fik plads i Borris og var her til november 1942. Hun havde nu plads i Herning 1 år, var atter hjemme $\frac{1}{2}$ år, hvorefter hun i $1\frac{1}{2}$ år havde plads som husbestyrerinde. Hun har efter giftermålet haft forskelligt arbejde og arbejdet i tørvemosen, i kartoflerne samt ved roetynding m.m. til 1971.

Gustav Otto Holger gik i Haunstrup Skole. Han var efter endt skolegang beskæftiget ved landbruget og havde plads forskellige steder på hjemegnen samt i Nøvling og Borris til 1942. Han var herefter beskæftiget ved brunkulslejerne i Nr. Søby og Nr. Vium. Den 2. maj 1952 overtog han ejendommen i Barde, familien havde 1945-1948 boet til leje i Barde og fra 1948 boet på den ejendom, de nu overtog, Gustav Otto Holger fortsatte med at arbejde i brunkulslejerne til 1959, derefter arbejdede han dels i brunkulslejerne dels ved plasticler i Ølst, senere var han gravemester ved Fa. Fibo, Fiskbæk Briketfabrik til 1965. De følgende år var han ansat på Videbæk Kondenseringsfabrik. Siden april 1971 har han samtidig med at passe ejendommen haft arbejde på Troldhede Pladeindustri. Ejendommen er på godt 8 tdr. land.

II.G.2.a.

CONNY MARGRETHE HOLGER er født d. 17. august 1947 i Barde, Vorgod Sogn.

Hun blev gift d. 11. december 1971 i Vorgod Kirke med BENNY ØSTERGAARD, der er født d. 11. december 1946 i Sunds som søn af halinspektør Jens Peter Jensen og hustru Edith Østergaard, 7451 Sunds.

Bosat: Toften 12, 7420 Hammerum.

Conny Margrethe Holger afsluttede skolegangen 1965 med realeksamen fra Videbæk Skole. Det følgende år havde hun plads som husassistent i Herning. 1971 dimitterede hun fra Ranum Statsseminarium og har siden 1. august 1971 haft ansættelse ved Herning Kommunes skolevæsen på Gjellerup-skolen i Hammerum.

Benny Østergaard tog 1964 realeksamen fra Sunds Skole. Fra 1. august 1964 til 1. februar 1968 var han elev på Regnskabskontoret i Herning. Han aftjente derefter sin værnepligt ved flyvetroppeperne i Karup og hjemsendtes d. 31. januar 1970 som sergent, hvorefter han havde ansættelse som assistent på Revisionskontoret i Herning til 31. august 1971. Han har siden 1. september 1971 haft ansættelse på Kommunekontoret i Herning.

Benny Østergaard er født Benny Østergaard Jensen men fik i oktober 1971 tilladelse til at føre familienavnet Østergaard.

II.G.2.b.

LINDA ELSE HOLGER er født d. 12. oktober 1954 i Barde, Vorgod Sogn.

Bosat: Barde, 7400 Herning.

Linda Else Holger afsluttede skolegangen 1971 med realeksamen fra Videbæk Realskole, og har derefter været beskæftiget som husassistent. I efteråret 1972 skal hun ind på Ryslinge Højskole.

II.G.3.

KAREN MARIE NIELSEN er født d. 22. januar 1924 i Sdr. Felding. Hun blev gift d. 20. september 1945 i Sdr. Felding Kirke med ROBERT OVERGAARD LUNDSGAARD, der er født d. 12. januar 1922 i Lundsgård, Borris Sogn, som søn af gårdejer Julius Christensen og hustru Thora Overgaard, Lundsgård, 6931 Borris.

Bosat: Hovedgaden 58, Snejbjerg, 7400 Herning.

Karen Marie Nielsen gik i skole i Sdr. Felding. Fra hun var 10 år, havde hun hver sommer plads som barnepige og var hjemme om vinteren. Efter konfirmationen blev hun beskæftiget ved husgerning og havde plads på forskellige gårde i Sdr. Felding og Borris, hun måtte dog også hjælpe til både i stalden og marken. Senere havde hun plads hos lægen i Kibæk samt en tid i Videbæk. 1956-1958 og 1965-1968 var hun husmoderafløser. Hun har siden 1968 været rengøringsassistent ved Snejbjerg Skole.

Robert Overgaard Lundsgaard gik i skole i Borris. Han var efter endt skolegang beskæftiget ved landbruget og har haft plads i Borris, på Nielsensminde i Viuf samt i Herborg. Han aftjente sin værnepligt ved livgarden på Jægersborg Kaserne fra 3. maj 1943 til 9. oktober samme år, han havde da fra 29. august til 9. oktober været interneret af tyskerne på Jægersborg Kaserne. Efter hjemsendelsen fortsatte han ved landbruget og havde plads som forkarl på Dalagergård i Borris til november 1944, derefter havde han plads i Herborg, til han blev genindkaldt til militæret d. 1. juni 1945. Han var da først en tid i Århus, derefter en tid ved Grænsen og hjemsendtes d. 31. oktober 1945. De følgende 2 år var han bestyrer på Heldgård i Borris til 1. november 1947, da han selv købte og overtog den, den var på 120 tdr. land. Han drev den til 1952, da den blev solgt til militær øvelsesplads. Han etablerede nu vognmandsforretning i Snejbjerg, først med lillebil til 17. april 1957, da han begyndte den forretning med lastbiler, som han siden har drevet.

II.G.3.a.

BENT LUNDSGAARD er født d. 6. oktober 1948 i Borris.

Bosat: Hovedgaden 58, Snejbjerg, 7400 Herning.

Bent Lundsgaard afsluttede skolegangen med 8. og 9. klasse i Snejbjerg Skole. 1966-1970 udlærtes han hos Alfred Christensens Musikhandel og har siden haft ansættelse samme sted som tekniker, kun afbrudt af militærtjeneste ved Hærens tekniske Korps i Fredericia og Holstebro fra maj 1970 til maj 1971.

II.G.3.b.

INGA LUNDSGAARD er født d. 29. september 1952 i Snejbjerg.

Bosat: Hovedgaden 58, Snejbjerg, 7400 Herning.

Inga Lundsgaard afsluttede skolegangen med 10. klasse fra Snejbjerg Skole, hun var derefter beskæftiget ved husgerning $\frac{1}{2}$ år og

senere på fabrik i Hammerum. Siden 1. januar 1972 har hun været elev på kontoret ved Fjølstervang Farveri.

II.G.3.c.

FRANK LUNDSGAARD er født d. 8. april 1958 i Snejbjerg.

II.G.4.

KNUD CHRISTIAN MØLLER NIELSEN er født d. 31. oktober 1917 i Sdr. Felding.

Han blev gift d. 21. december 1952 i Aulum Kirke med LIS NINNA NYGAARD, der er født d. 9. juni 1933 i Rind som datter af gårdejer Magnus Nygaard og hustru Marie Dorteia Kristensen, Skjærk, 7490 Aulum.

Bosat: Skolegade 36, 6670 Holsted By.

Knud Christian Møller Nielsen gik i Sdr. Felding Skole. Han var efter endt skolegang beskæftiget ved landbruget hjemme og havde derefter plads i Sdr. Felding og Assing, senere på Bardegård i Barde og på Neder Kjærgård ved Herning til 1945. Han fik nu arbejde på Fiskbæk Briketfabrik og var her, til han indkaldtes til at aftjene sin værnepligt ved CF i Herning 1949-1950. Efter hjemsendelsen drev han i ca. 1 år maskinstation hjemme fra faderens ejendom, de følgende 3 år var han beskæftiget på Centralvaskeriet i Herning, herefter arbejdede han i 2 år på Ikast Dampvaskeri. Den 1. januar 1958 overtog han vaskeriet i Holsted, der var da kun en omsætning på ca. 300 kr. pr. uge, men i årenes løb er det blevet udvidet flere gange, i dag er der et moderne vaskeri, hvor 7 personer til stadighed er beskæftiget.

Lis Ninna Nygaard gik i Skjærk Skole. Hun var efter endt skolegang beskæftiget ved husgerning og havde først plads hos mormoderen, derefter i 5½ år hos slagtermester Svejdal, Aulum, den første tid i huset, derefter som ekspeditrice i forretningen. Senere var hun i ca. 1 år i en viktualieforretning i Herning. Efter giftemålet var hun de første år ansat i en slagterforretning i Herning, senere på en trikotagefabrik i Ikast. Efter at de overtog vaskeriet, har hun taget del i arbejdet der.

II.G.4.a.

ERIK MØLLER NIELSEN er født d. 18. maj 1953 i Snejbjerg.

Bosat: Skolegade 36, 6670 Holsted By.

Erik Møller Nielsen afsluttede skolegangen med 8. klasse fra Holsted Skole. Efter endt skolegang var han beskæftiget på vaskeriet, siden 1971 har han været chauffør samme sted.

II.G.4.b.

RANDI NYGAARD NIELSEN er født d. 8. november 1955 i Herning.

Bosat: Skolegade 36, 6670 Holsted By.

Randi Nygaard Nielsen afsluttede skolegangen med 9. klasse fra Holsted Skole, og har derefter været beskæftiget som husassistent. Fra 1. august 1972 har hun fået ansættelse som forpraktikant i Holsted Børnehøve.

II.G.4.c.

STEEN MØLLER NIELSEN er født d. 4. december 1960 i Holsted.

II.G.4.d.

FINN NYGAARD NIELSEN er født d. 21. august 1963 i Holsted.

II.G.4.e.

SUSANNE NYGAARD NIELSEN er født d. 18. oktober 1968 i Holsted.

II.G.5.

PEDER CHRISTIAN NIELSEN er født d. 29. juli 1929 i Sdr. Felding Sogn.

Bosat: 6670 Holsted By.

Peder Christian Nielsen er vognmand.

II.G.6.

GERDA VIOLA NIELSEN er født d. 3. januar 1937 i Hedeby, Sdr. Felding Sogn.

Hun blev gift d. 16. december 1956 i Sdr. Felding Kirke med HENNING KJÆRSGAARD MADSEN, der er født d. 24. december 1928 i Bukkjær, Assing Sogn, som søn af gårdejer Gregers Peter Madsen og hustru Bolette Cecilie Kjærsgaard, Bukkjær, Assing, 6933 Kibæk.

Bosat: Hedevang, Gårdsdal, 6931 Borris.

Gerda Viola Nielsen gik i skole i Sdr. Felding. Hun var efter endt skolegang beskæftiget ved husgerning til giftermålet.

Henning Kjærsgaard Madsen gik i skole i Assing. 1946-1947 var han elev på Nr. Nisum Efterskole, 1949-1950 aftjente han sin værnepligt i Haderslev. Han har arbejdet ved landbruget og har haft plads forskellige steder. 1956-1957 havde han en gård i Kølkær. Den 1. maj 1958 overtog han Hedevang i Gårdsdal, der er på 40 tdr. land.

II.G.6.a.

KARIN BIRGIT KJÆRSGAARD MADSEN er født d. 10. november 1957 i Kølkær, Rind Sogn.

stru Ingeborg Sofie Jensen, Hovgården, Tystrup, 4250 Fuglebjerg.
Bosat: Skjoldvej 11, 4180 Sorø.

Henny Gurli Nielsen gik i skole i Sdr. Felding. Hun var efter endt skolegang beskæftiget på dørfabrikken Jutlandia 1 år, samtidig var hun husassistent hjemme. Det følgende halve år havde hun plads som ekspeditrice hos bagermester Raskesen, Stagkroge, hun var nu atter hjemme en sommer, de følgende 2 år var hun i køkkenet på De gamles Hjem i Troldhede. Sommeren 1963 var hun elev på Rønshoved Højskole, herefter havde hun i $\frac{1}{2}$ år plads på Hotel Sorø, hvorefter hun var husassistent hos isenkræmmer Mejer, Sorø, godt et halvt år. 1964-1967 uddannedes hun som smørrebrødsjomfru på Hotel Sorø. Hun har siden 1969 været beskæftiget på fabriken Nærum Nylon afd. i Sorø.

Erling Mogens Christian Hansen gik i Tystrup Skole og var derefter beskæftiget ved landbruget, han havde først plads i Bruemose, derefter i Skibby ved Frederikssund. 1959-1964 var han i Australien, hvor han var beskæftiget ved entreprenørfirmaer. Efter hjemkomsten fik han ansættelse som rejsemontør for Kongskilde Maskinfabrik, her var han til 1966, det følgende år var han salgschauffør for bryggeriet Alliancen, Ringsted. Fra 6. juli 1967 fik han ansættelse ved Sorø Amts Vejvæsen og fra 1. april 1970 ved Vestsjællandsk Amt.

II.G.7.a.

LENE HOVGAARD HANSEN er født d. 24. december 1967 i Borris.

II.H.

MAREN EGVIG NIELSEN er født d. 5. juli 1897 i Mosegård, Assing Sogn, og hun døde d. 2. marts 1970 i Sdr. Felding. Hun blev gift d. 1. juni 1928 i Sdr. Felding Kirke med FRANDS THEODOR BØNDERGAARD, der er født d. 16. oktober 1885 på Høgsvig Mark, Sdr. Felding Sogn, som søn af husmand Andreas Christian Bøndergaard og hustru Kirstine Christensen, Høgsvig, og han døde d. 4. januar 1964 i Sdr. Felding.

Frands Theodor Bøndergaard købte i 1925 ca. 25 tdr. land hede i Vester Bjerger, Sdr. Felding Sogn. Her byggede han et hus, bestående af stuehus og kostald, senere byggede han også lade. Efterhånden opdyrkede han heden og besætningen kunne derved forøges. Til ejendommen hørte et moseareal, hvor han gravede en hel del tørv. Efter giftermålet tog begge ægtefæller for alvor fat på at opdyrke og forbedre jorden, så der efterhånden blev en god ejendom, de drev den til 1948, da de solgte og købte et hus i Sdr. Felding, hvor de boede til deres død.

Ved Frands Theodor Bøndergaards død bragte en avis:

"Fhv. landmand Theodor Bøndergaard, Høgsvigvej, Sdr. Felding, er død efter længere tids tiltagende svaghed, 78 år.

Theodor Bøndergaard var født i Høgsvig ved Sdr. Felding som søn af afdøde gdr. Andreas Bøndergaard. Han fik i sin ungdom en grundig uddannelse ved landbruget og overtog i tyverne et statshusmandsbrug i Vester Bjerger ved Sdr. Felding, som han ved flid og dygtighed dyrkede op fra hedejord til et veldrevet landbrug. I 1928 giftede han sig med sin husbestyrerinde Maren Nielsen, der stammede fra Assing, og sammen med hende skabte han et godt og gæstfrit hjem. For 15 år siden solgte de ejendommen og flyttede til Sdr. Felding By, hvor de havde købt hus. Her faldt de godt til og fik mange venner, der befandt sig godt i deres gæstfri hjem, der i mange år har været tilsluttet Indre Mission. Foruden sin hustru efterlader han sig to døtre, hvoraf den ene er gift og

bosat i Troldhede, mens den anden, der er ugift, er husmoder-afløser i Ikast."

Efter jordefærden bragte avisen:

"Fhv. gdr. Theodor Bøndergaard, Sdr. Felding, er under stor deltagelse ført til sit sidste hvilested på Sdr. Felding Kirkegård. Til båren var sendt et stort antal blomster og kranse, hvoriblandt flere signerede. I kirken talte pastor Aksel Jensen smukt over afdøde ud fra Davids salme 50, vers 15.

Efter jordpåkastelsen takkede afdødes brorsøn, gdr. Peder Bøndergaard, Tarp, på familiens vegne for den store deltagelse og indbød til mindesamvær i Sdr. Felding Forsamlingshus.

Her havde flere ordet for at udtale smukke minder om afdøde. Der blev talt af skoleinspektør P. Bjeldskov, Sdr. Felding, fhv. gdr. Peder Helligsø, Sdr. Felding, tidl. snedkermester S. Dyhr, Sdr. Felding, frk. Anna Vig, Sdr. Felding, samt af afdødes svigersøn, Iver Vedstesen, Troldhede. Til slut takkede afdødes yngste datter, husmoder-afløser frk. Kirstine Bøndergaard, Ikast, på en smuk måde for deltagelsen og for den store godhed, der fra flere sider var vist hendes forældre i den tunge tid."

Ved Maren Egvig Nielsens død bragte avisen:

"Enkefru Maren Bøndergaard, De gamles Hjem, Sdr. Felding er død efter kort tids sygdom, 72 år gammel.

Maren Bøndergaard var gaardmandsdatter fra Assing. I 1928 blev hun gift med gdr. Theodor Bøndergaard, Vester Bjerger ved Sdr. Felding. Paa gaarden udførte hun og hendes mand i fællesskab et stort arbejde, og hun blev kendt som en dygtig og flittig husmor, der var meget vellidt af sine naboer og venner. For godt en snes år siden afstod de gården og købte da et dejligt hus på Høgsvigvej i Sdr. Felding, hvor de befandt sig godt. Her døde hendes mand i 1964, hun har siden afstået sit hus og søgte ind på De gamles Hjem i Sdr. Felding, hvor hun var glad for at være og havde vundet sig mange venner.

Afdøde efterlader sig to døtre, hvoraf Kirstine Bøndergaard, der er ugift, er bosiddende i Ikast og er beskæftiget som husmoder-afløser og Lone er gift med smed Ivar Vedstesen, Troldhede."

II.H.1.

ABELONE MARIE BØNDERGAARD er født d. 2. november 1930 i Vester Bjerger, Sdr. Felding Sogn.

Hun blev gift d. 21. februar 1959 i Sdr. Felding Kirke med IVER VEDSTESSEN, der er født d. 16. januar 1926 i Kvie, Andsager Sogn, som søn af gårdejer Jens Kristian Vedstesen og hustru Mathilde Augusta, Kvie, 6823 Andsager.

Bosat: Ahlervej 13, 6932 Troldhede.

Abelone Marie Bøndergaard gik i Vester Bjerger Skole. Hun var efter endt skolegang beskæftiget ved husgerning og havde først plads hos fætteren Peder Bøndergaard i Tarp, derefter havde hun plads i Illerhede ved Sdr. Felding, hos fætteren Peder Nielsen i Sdr. Felding, hos Anders Andersen i Tarp, senere hos Henry Østergaard i Sdr. Felding By, i 3 år havde hun plads hos Jens Hansen i Drongstrup og derefter i Barde.

Iver Vedstesen gik i Kærbæk Skole ved Andsager. Han har været beskæftiget ved landbruget og kom ud at tjene som 13-årig. Han havde først plads på hjemegnen derefter i Mosbøl ved Grindsted, derefter fik han plads hos gårdejer Aksel Søndergaard i Kvie, senere hos gårdejer Hans Haahr Larsen samme sted, hvorefter han fik plads på Smedegården i Sdr. Felding, i 3 år var han hos gårdejer Jens Hansen i Drongstrup og derefter hos gårdejer Jens Axel Jensen i Troldhede. Han har siden giftermålet været beskæftiget som smed

hos broderen M. Vedstesen, Troldhede. Han aftjente sin værnepligt ved flyvetropperne 1948-1949.

II.H.1.a.

MATHILDE VEDSTESSEN er født d. 15. oktober 1960 i Troldhede.

II.H.2.

KIRSTINE ANDREA BØNDERGAARD er født d. 14. december 1932 i Vester Bjerger, Sdr. Felding Sogn.

Bosat: Jyllandsgade 15, 2. sal tv., 7430 Ikast.

Kirstine Andrea Bøndergaard gik i Vester Bjerger Skole. Hun var efter endt skolegang beskæftiget ved husgerning og havde først plads hos fatteren Peder Bøndergaard, Tarp ved Sdr. Felding, i 2 år, vinteren 1949-1950 var hun hos fru Jensen, Sdr. Felding, derefter 1½ år i Pårup ved Kibæk. Hun kom nu tilbage til fatteren Peder Bøndergaard, Tarp, og var her igen i 2 år, hvorefter hun fik plads som stuepige på De gamles Hjem i Ikast ½ år, det følgende ½ år havde hun plads hos Ejnar Merrild, Herning Kjær, derefter hos Lambæk Jensen, Nørholm pr. Herning. En kort tid var hun på Soldaterhjemmet i Kølvrå, fra marts til november 1957 var hun husbestyrerinde hos Anders Nielsen, Fauersholt, den følgende vinter havde hun plads hos gartner Knud Rex, Ikast, hvorefter hun i 1½ år var husbestyrerinde for Ejnar Østergaard, Ikast, hun har siden 1. november 1958 haft ansættelse som husmoderafløser for Ikast Kommune.

II.J.

JOHANNES NIELSEN er født d. 13. december 1901 i Mosegård, Assing Sogn.

Han blev gift d. 15. marts 1932 i Bording Kirke med

DORTHEA MARIE CHRISTENSEN GJØDVAD, der er født d. 28. januar 1909 i Christianshede, Bording Sogn, som datter af gårdejer Niels Christensen Gjødvad og hustru Karen Kristensen, Christianshede, 7441 Bording.

Bosat: Frølundvej 8, 7420 Hammerum.

Johannes Nielsen gik i skole i Miklenborg, Hvedde og Kibæk. Han var efter endt skolegang beskæftiget ved landbruget, først hjemme, derefter hos broderen Jacob i Mosegård, Assing Sogn, senere på Grønvang i Kibæk og hos gårdejer Jakob Egeris, Marup pr. Skjern. Derefter havde han plads på Bærslundgård og på Albæk Hede. Den 1. november 1925 fik han ansættelse som reservepostbud i Kibæk, samtidig var han beskæftiget som chauffør for Kirstine Østergaard, der drev lillebilforretning, denne stilling som chauffør havde han 1 år. Han fortsatte som reservepostbud fra Kibæk til han d. 1. oktober 1932 blev fastansat på Hammerum-Frølund ruten, denne tur gik han til 1949, hvorefter han gik på ruten Hammerum-Langelund til 1962, da han søgte sin afsked på grund af sygdom, denne fik han pr. 1. september. Foruden at passe arbejdet som postbud drev han i en årrække hønseri, dette ophørte han med i 1943 og har siden haft stor interesse for biavl, en hobby han stadig driver. I 3 år var han opkræver for Gjellerup Sogns Sygekasse. Dorteia Marie Christensen Gjødvad gik i Christianshede Skole. Hun var efter endt skolegang beskæftiget ved husgerning og havde først plads hos fasteren, der var gift med gårdejer Niels Vestergaard, Ravnholt, derefter havde hun i 2 år plads i Gullestrup og 2 år i Pårup. De følgende 5 år havde hun plads i Albæk Hede og Troldhede, det var ikke kun inde hun måtte hjælpe til men også i marken og i

stalden. Hun har fået et 3-måneders kursus i syning i Kibæk. Efter giftermålet havde hun en tid hjemmesyning, 1944-1962 arbejdede hun på fabriken Funki, hvor hun bandt tørve- og spånkurve. De følgende 4 år var hun beskæftiget på fabriken Zazo, Hammerum, her sorterede hun klude. Hun har siden 1966 været ansat på Niels Larsens Trikotagefabrik.

II.J.1.

EDEL MARTHA MØLLER NIELSEN er født d. 18. september 1932 i Kibæk, Assing Sogn.

Hun blev gift d. 25. oktober 1958 i Gjellerup Kirke med PETER EGON HANSEN, der er født d. 1. juli 1930 i Gl. Sole, Øster-Snede Sogn, som søn af husmand Kresten Hansen og hustru Ane Marie Christensen, Gl. Sole, 8722 Hedensted.

Bosat: Granly, Ll. Nørlund, 7430 Ikast.

Edel Martha Møller Nielsen gik i skole i Hammerum. Hun var efter endt skolegang beskæftiget ved husgerning hjemme, derefter var hun i 1 år husassistent ved førstelærer Kirk, Hammerum Skole, samtidig tog hun handelsskoleeksamen fra Herning Handelsskole. Sommeren 1950 var hun elev på Hoptrup Højskole. Fra 1. august 1950 til 1. maj 1954 havde hun ansættelse som ekspeditrice hos Frk. Sepstrup, isenkram, glas og porcelæn, Herning, derefter hos isenkræmmer Aage Ladefoged, Skive, til 1. oktober 1958.

Peter Egon Hansen gik i Gl. Sole private Skole. Han var efter endt skolegang beskæftiget ved landbruget på hjemegnen til 11. september 1951, da han blev indkaldt til militærtjeneste ved trænafdelingen i Viborg. Han hjemsendtes 25. august 1952, hvorefter han i 2 år havde plads på Gjelleruplund. Vinteren 1954-1955 var han elev på Hoptrup Højskole, hvorefter han i 2 år havde plads i Lund ved Skive og 1 år på Kisum Kærgård. 1958 købte han ejendommen Ll. Nørlund, der er på 24 tdr. land, han overtog den d. 1. september 1958. I 1967 blev der tilkøbt 6 tdr. land, derudover har han 23 tdr. land i forpagtning.

II.J.1.a.

KIRSTEN HANSEN er født d. 22. november 1959 i Granly, Ll. Nørlund, Ikast Sogn.

II.J.2.

SVEND MØLLER NIELSEN er født d. 11. juli 1934 i Hammerum, Gjellerup Sogn.

Han blev gift d. 6. september 1959 i Herning Kirke med AASE SKAANING JENSEN, der er født d. 15. september 1940 i Århus som datter af arbejdsmand Søren Skaaning Jensen og hustru Ane Marie Pedersen, Mogenstrup, 7881 Jebjerg.

Bosat: Storegade 10, 6900 Skjern.

Svend Møller Nielsen gik i skole i Hammerum. Fra 1. maj 1949 til 1. maj 1953 udlærtes han på lageret ved Fa. A.H.A. Trikotage (Scotty), Hammerum, samtidig tog han handelsskoleeksamen fra handelsskolen i Herning. Efter endt læretid fortsatte han samme sted til 1. marts 1960, kun afbrudt af militærtjeneste ved Dronningens Livregiment i Ålborg fra 11. maj 1953 til 30. september 1954, heraf $\frac{1}{2}$ år med Den danske Brigade i Tyskland. Den 1. marts 1960 overtog han sammen med Frede Toftegaard BP-servicestationen i Hammerum, de drev den sammen til 1. marts 1961, da Svend Møller Nielsen solgte sin halvdel til Toftegaard. Han fik fra 1. marts 1961 ansættelse som lagerekspedient ved trikotagefirmaet Edelweiss, Herning og udnævntes efter 3 års forløb til driftsleder samme sted.

Denne stilling havde han til 30. april 1969, den 1. maj samme år overtog han Sports- og Hobbyforretningen, Østergade 11, Skjern, som han stadig driver.

Aase Skaaning Jensen gik i skole i Herning, efter endt skolegang var hun beskæftiget ved husgerning til foråret 1955, hvorefter hun udlærtes hos fotograf Hugo E. Madsen, Herning. Fra september 1959 til 1969 var hun deltidsbeskæftiget hos Ask Foto, Herning.

II.J.2.a.

BO MØLLER NIELSEN er født d. 20. januar 1960 i Nr. Bjært.

II.J.2.b.

LENE MØLLER NIELSEN er født d. 15. februar 1963 i Herning.

II.J.2.c.

RIKKE MØLLER NIELSEN er født d. 11. august 1971 i Skjern.

II.J.3.

ELLY MARIE NIELSEN er født d. 11. april 1937 i Hammerum.

Bosat: Snejbjerg Planteskole, 7400 Herning.

Elly Marie Nielsen gik i skole i Hammerum, hun var efter endt skolegang beskæftiget ved husgerning og havde plads i Hammerum og Herning. Hun fik nu beskæftigelse som syerske ved Fa. Hammerthor, Hammerum, siden på Sølv-Triko i Herning.

Elly Marie Nielsen blev i 1963 gift med SVEND SØGAARD, ægteskabet blev opløst i 1967.

II.J.4.

KAREN SOLVEIG NIELSEN er født d. 22. januar 1945 i Hammerum.

Hun blev gift d. 18. juni 1966 i Gjellerup Kirke med BJARNE VISSING LIIN, der er født d. 22. februar 1943 i Glarbo, Gl. Rye Sogn, som søn af handelsmand Børge Jensen Liin og hustru Agnethe Marie Thøgersen, 7442 Engesvang.

Bosat: Tange, 8850 Bjerringbro.

Karen Solveig Nielsen gik i skole i Hammerum og var derefter beskæftiget ved husgerning 1 år, det følgende år havde hun plads hos købmand Bjerregaard, Hammerum, hvor hun også hjalp til i forretningen. Sommeren 1960 var hun elev på Kold Efterskole, det følgende år var hun i en manufakturforretning i Hammerum. Fra 1. januar 1963 fik hun ansættelse som telefonistinde på Hammerum Central, her var hun til 25. juni 1966, da hun blev forflyttet til Rødkjærsbro Central, hvor hun var til marts 1970.

Bjarne Vissing Liin gik i Engesvang Skole. Fra 1. august 1957 til 1. august 1961 uddannedes han som kommis i Hammerum Brugsforening, herefter havde han ansættelse som kommis i Gl. Rye Brugsforening til 1. maj 1962. Han aftjente sin værnepligt ved flyvetropperne i Karup fra 2. maj 1962 til 28. august 1963. Efter hjemsendelsen fik han ansættelse som salgschauffør ved Holger Mikkelsen, Bjerringbro, frugt en gros, og var her til 1. august 1966, da han begyndte selvstændig forretning som frugtgrosserer. Den 1. april 1968 gik han i kompagni med Børge Johansen, der arbejdede med facadebehandling, denne forretning har de siden drevet sammen.

II.J.4.a.

JOAN LIIN er født d. 18. oktober 1970 i Tange, Højbjerg Sogn.



"Mosegård" i Assing.



"Mosegård" i Assing omkring år 1910.



II.
Knud Christian Nielsen og Abelone Marie Jacobsen



II.
Knud Chr. Nielsen og Abelone Marie Jacobsen m/børn og svigerbørn.
Stående fra venstre: Otto Didrik Nielsen, Jacob Peder Nielsen,
Marie Petrine, Niels Christian, Hans Chr. Jensen, Ane Kirstine,
Anton og Niels Møller Nielsen. Siddende fra venstre: Maren Egvig,
Margrethe Julie, Abelone, stående: Johannes. Knud Christian, Ane
Kirstine og Kirstine Nielsen.



II.A.
Marie Petrine
Nielsen



II.A.1.
Marie Katrine Nielsen og
Marius Christensen



II.A.1.a.
Niels K. Christensen og
Etly A. Hansen



II.A.1.b.
Ester Elvira Christensen og
Niels Tage Kruse med børn



II.A.1.b.1)
Jette Holzendorff
Lange



II.A.1.b.1)
Jan Johansen



II.A.1.c.
Olga Elise Christensen og
Niels Jørgen Frandsen m/børn



II.A.1.d.
Martha Agnethe Christensen og
Karlo Elnef Andersen



II.A.2.
Jakob Peder M.S. Nielsen og
Otilie Elisabeth Jensen



II.A.2.b.
Hans Erik Nielsen og Else Marie
Sørensen m/børn



II.A.2.c.
Carl G. Nielsen og
Henny I. Sørensen
m/børn



II.A.2.d.
Viggo Nielsen og
Anna M.D. Nielsen
m/børn



II.A.2.e.
Ove Viktor Nielsen og
Britta Walther



II.A.4.
Knud Kristian Nielsen og
Mette Augusta Nielsen



II.A.4.a.
Henny Elisa Nielsen og
Arne Jørgensen m/børn



II.A.4.b.
Svend Aage Nielsen



II.A.4.b.
Grethe Jørgensen



II.A.4.d.
Bodil M. Nielsen og
Villy Sig Jensen



II.A.4.c.
Bent Nielsen og Johanne B. Nielsen
m/børn



II.A.5.
Peder Nielsen og
Metha Kirstine Marie Jensen



II.A.5.b.
Robert Aagaard Nielsen og
Anna Doris Hansen m/børn



II.A.5.c.
Frede Aagaard
Nielsen



II.B.
Jakob Peder Nielsen og
Ane Margrethe Julie Madsen



II.B.1.
Theodor Chr.Møller
Nielsen og Esther
Kirstine Kristensen



II.B.2.
Abelone M.Møller
Nielsen



II.B.4.
Edith Møller Nielsen og
Johannes E. Clemmensen m/børn



II.B.5.
Knud Møller Nielsen og
Carla Johanne Kristensen m/børn



II.C.
Ane K. Nielsen og
Hans K. Jensen



II.C.1.
Krestine Elisabeth Jensen og
Edvin Peter Jespersen



II.C.1.a.
Anna Elise Jespersen og
Svend Aage Nielsen



II.C.1.b.
Astrid Jespersen med søstersønnen
Keld Christian Nielsen



II.D.
Niels Møller
Nielsen



II.D.
Maren Kirstine
Rasmussen



II.D.2.
Martha Møller Nielsen og
Knud Helge Jensen



II.D.2.a.
Aase Jensen



II.D.2.b.
Kurt Jensen og Lissi Jespersen



II.D.4.
Harry Møller
Nielsen



II.D.4.
Lis Lerche
Henriksen



II.D.4.a.
Jette Møller Nielsen



II.D.4.b.
Ole Møller Nielsen



II.D.4.c.
Henrik Møller
Nielsen



II.E.
Anton Nielsen og
Maren Eugenia Bondegaard Nielser



II.E.1.
Anna Marie Nielsen



II.E.1.
Frede Søvnal Nielsen med
dattersønnen II.E.1.a.1)
Frede Arent Jensen



II.E.1.
Frede Søvnald Nielsen og Nora
Agda Sejbjerg med datteren
Susan Ann Methea Katrine



II.E.1.a.
Lilian Kirstine Nielsen og
Ove Jensen med børn



II.E.2.
Sidsel Marie Møller Nielsen og
Svend Aage Sørensen



II.E.2.a.
Mogens Sørensen



II.E.2.e.
Annette Sørensen



II.E.2.b.
John Sørensen og Lis Brandt
Jørgensen med datteren Gitte



II.E.2.d.
Jørgen Sørensen



II.E.3.
Agnes Møller Nielsen og
Niels Vestergaard Nielsen



II.E.3.a.
Bent V. Nielsen og
Jonna M. Nielsen
med datteren Charlotte



II.E.3.c.
Ulla V. Nielsen
Gunnar Andersen



II.E.4.
Knud Christian
M. Nielsen



II.E.4.
Lydia Abelone
M. Pedersen



II.E.4.a.
Ove Møller Nielsen



II.E.4.b.
Niels Møller Nielsen og
Elin Lund Pedersen



II.E.6.
Edith Møller Nielsen og
Erik Karl Jersild



II.E.6.a.
Poul R. Jersild og
Lis B. Mortensen



II.E.6.b.
Aase Jersild og
Johan S. Thomsen



II.E.6.c.
Ole Jersild



II.E.7.
Ejvind Møller Nielsen og
Karen Meldgaard Andersen m/børn



II.E.9.
Arne L.M. Nielsen og
Jytte Bang Jensen m/børn



II.E.10.
Børge Møller Nielsen og
Ruth Heiselberg Nielsen m/børn



II.E.11.
Tove Møller Nielsen og
Hans Oluf Jensen m/børn



II.F.
Kirstine Nielsen og
Peder Mouritsen Pedersen



II.F.1.
Anna Kirstine Pedersen og
Otto Ahle Pedersen



II.F.1.a.
Poul E. Pedersen og
Else M.H. Hansen



II.F.1.b.
Nancy I. Pedersen og
Peder V. Madsen



II.F.1.c.
Hanne Kirstine
Pedersen



II.F.4.
Vera E. Pedersen og
Villy Hansen



II.F.4.a.
Jørgen Lindquist
Hansen



II.F.4.b.
Lili Solveig
Hansen



II.F.4.c.
Ole Skovly
Hansen



II.F.5.
Hans Sigfred Pedersen og
Ruth Elinor Nielsen m/børn



II.F.6.
Henry Møller Pedersen og
Ingrid Kirstine Hansen m/børn



II.G.
Otto Didrik Nielsen og
Else Dusine Jacobsen



II.G.1.
Gudrun Nielsen og
August Jacobsen



II.G.1.a.
Grethe Jacobsen og
Jens B.H. Jensen



II.G.1.b.
Henning Jacobsen



II.G.2.
Line Nielsen og
Gustav Otto Holger
m/børn



II.G.2.a.
Conny M. Holger og
Benny Østergaard



II.G.3.
Karen M. Nielsen og
Robert O. Lundsgaard
m/børn



II.G.4.
Knud Chr. Møller Nielsen og
Lis Ninna Nygaard



II.G.7.
Henny Gurli Nielsen og
Erling M. Chr. Hansen



II.H.
Maren Egvig Nielsen og
Frands Theodor Bøndergaard
m/børn



II.H.1.
Abelone Marie Bøndergaard og
Iver Vedstesen med datteren
Mathilde



II.H.2.
Kirstine Andrea
Bøndergaard



II.J.
Johannes Nielsen og
Dorthea Marie Christensen Gjødvad



II.J.1.
Edel M. Møller Nielsen og
Peter Egon Hansen med datteren
Kirsten



II.J.2.
Svend Møller Nielsen og
Aase Skaaning Jensen med børn



II.J.3.
Elly Marie Nielsen



II.J.4.
Karen Solveig Nielsen og
Bjarne Vissing Liin med datteren
Joan

III.

ANTON NIELSEN døde ung.

IV.

KIRSTEN NIELSEN døde ung.

A L F A B E T I S K F O R T E G N E L S E O V E R

E F T E R K O M M E R E

6	<u>Amby</u>		<u>Hansen</u>	
6				
1	Aage	II.E.5.	Lene Hovgaard	II.G.7.a.
1	Signe Møller f.Nielsen	II.E.5.	Lili Solveig	II.F.4.b.
6			Ole Skovly	II.F.4.c.
3	<u>Andersen</u>		Peter Egon	II.J.1.
A	Gunnar	II.E.3.c.	Vera E. f. Pedersen	II.F.4.
	Karlo Elnef	II.A.1.d.	Villy	II.F.4.
	Martha Agnethe			
	f. Christensen	II.A.1.d.	<u>Holger</u>	
	Ulla Vestergaard		Gustav Otto	II.G.2.
	f. Nielsen	II.E.3.c.	Linda Else	II.G.2.b.
			Line f. Nielsen	II.G.2.
	<u>Bendtsen</u>			
	Anne Grethe	II.F.3.b.	<u>Jacobsen</u>	
	Bent Egon	II.F.3.c.	August	II.G.1.
	Finn Robert	II.F.3.d.	Gudrun f. Nielsen	II.G.1.
	Hans Kurt	II.F.3.a.	Henning	II.G.1.b.
	Ragna Marie			
	f. Pedersen	II.F.3.	<u>Jensen</u>	
	Villy	II.F.3.	Aase	II.D.2.a.
	<u>Bøndergaard</u>		Agnete Møller f.Nielsen	II.E.8.
	Frands Theodor	II.H.	Ane Krestine f. Nielsen	II.C.
	Kirstine Andrea	II.H.2.	Anna Marie	II.E.1.a.2)
	Maren Egvig f.Nielsen	II.H.	Bodil Merete f. Nielsen	II.A.4.d.
			Finn Møller	II.E.11.a.
	<u>Christensen</u>		Frede Arent	II.E.1.a.1)
	Etly A. f.Hansen	II.A.1.a.	Grethe f. Jacobsen	II.G.1.a.
	Marie K.f.Nielsen	II.A.1.	Hans Kristian	II.C.
	Marius	II.A.1.	Hans Oluf	II.E.11.
	Niels Kristian	II.A.1.a.	Inger Irene	II.E.1.a.3)
			Jens Bertel Hjortborg	II.G.1.a.
	<u>Clemmensen</u>		Jens Ellermann	II.E.8.
	Edith Møller f.Nielsen	II.B.4.	Jørgen Martinus	II.E.11.b.
	Johannes Engelhardt	II.B.4.	Knud Helge	II.D.2.
	Kaj Engelhardt	II.B.4.b.	Kurt	II.D.2.b.
	Margit	II.B.4.a.	Lilian Kirstine f.Nielsen	II.E.1.a.
			Lissi f. Jespersen	II.D.2.b.
	<u>Frandsen</u>		Marianne Hjortborg	II.G.1.a.1)
	Inge	II.A.1.c.2)	Martha Møller f. Nielsen	II.D.2.
	Jørgen	II.A.1.c.3)	Ove	II.E.1.a.
	Niels Jørgen	II.A.1.c.	Tommy Dyremose	II.E.11.c.
	Olga E.f.Christensen	II.A.1.c.	Tove Møller f. Nielsen	II.E.11.
	Poul Erik	II.A.1.c.1)	Villy Sig	II.A.4.d.
	<u>Hansen</u>		<u>Jørgensen</u>	
	Edel Martha Møller		Arne	II.A.4.a.
	f. Nielsen	II.J.1.	Bente Vibeke	II.A.4.a.1)
	Erling Mogens Chr.	II.G.7.	Frank	II.A.4.a.2)
	Henny G. f. Nielsen	II.G.7.	Henny Elisa f. Nielsen	II.A.4.a.
	Jørgen Lindquist	II.F.4.a.		
	Kirsten	II.J.1.a.	<u>Jersild</u>	
			Brian	II.E.6.a.1)
			Edith Møller f. Nielsen	II.E.6.
			Erik Karl	II.E.6.

6
6
1
1
6
4
AJersildKruse

Lis Bente
f. Mortensen II.E.6.a.
Ole II.E.6.c.
Poul Richard II.E.6.a.

Ester Elvira
f. Christensen II.A.1.b.
Niels Tage II.A.1.b.

JespersenLange

Astrid II.C.1.b.
Edvin Peter II.C.1.
Krestine Elisabeth
f. Jensen II.C.1.

Carsten Holzendorff II.A.1.b.3)
Ester Marianne Holzendorff II.A.1.b.4)
Henrik M. Holzendorff II.A.1.b.2)
Ove Holzendorff II.A.1.b.

JohansenLiin

Brian II.A.1.b.1)a)
Jan II.A.1.b.1)b)
Jannie Mary Louise II.A.1.b.1)b)
Jette Holzendorff
f. Lange II.A.1.b.1)

Bjarne Vissing II.J.4.
Joan II.J.4.a.
Karen Solveig f. Nielsen II.J.4.

LundsgaardJuul

Edith Noomi f.Olesen I.A.3.a.
Flemming Lykkegaard I.A.3.a.2)
Ida Korsbæk I.A.3.a.1)
Jens Frede Korsbæk I.A.3.a.

Bent II.G.3.a.
Frank II.G.3.c.
Inga II.G.3.b.
Karen Marie f. Nielsen II.G.3.
Robert Overgaard II.G.3.

LørupKnudsen

Jens II.E.5.

Madsen

Alfred Nørgaard I.A.4.
Bent Nørgaard I.A.4.a.
Egil Møller I.A.2.a.1)
Erik Møller I.A.2.a.2)
Grethe Johanne
f.Hansen I.A.2.b.
Hans Møller I.A.2.b.3)
Henning Møller I.A.2.b.1)
Hilda Ruth I.A.1.a.
Hilda Sandager
f. Jeppesen I.A.2.a.
Jan Nørgaard I.A.4.a.2)
Jens I.A.
Jens Holger Møller I.A.2.a.
Johanne (Hanne)
f. Andersen I.A.4.a.
Kirsten f.Nielsen I.A.
Kristian Emil Møller I.A.2.b.
Kristiane Marie
f. Pedersen I.A.1.
Mads Fasterlund I.A.1.
Mads Møller I.A.2.
Maren Cathrine
f. Lyhne I.A.2.
Margit Johanne Møller I.A.2.b.2)
Mette Nørgaard I.A.4.a.1)
Ole Møller I.A.2.a.3)
Palma K. f. Hansen I.A.4.
Poul Møller I.A.2.b.4)

Annie Kjærsgaard II.G.6.b.
Gerda Viola f. Nielsen II.G.6.
Grethe Kjærsgaard II.G.6.d.
Hanne Kjærsgaard II.G.6.c.
Henning Kjærsgaard II.G.6.
Karin B. Kjærsgaard II.G.6.a.
Nancy Irene f.Pedersen II.F.1.b.
Peder Vestergaard II.F.1.b.

Nielsen

Aage Møller II.B.5.b.
Aase Skaaning f.Jensen II.J.2.
Abelone Marie II.A.3.
Abelone Marie f.Jacobsen II.
Abelone Marie Møller II.B.2.
Abelone Marie Nørgaard
f. Jensen I.
Agnes Møller f. Nielsen II.E.3.
Ane Katrine f. Nielsen I.B.
Ane K. f. Jeppesen II.E.
Ane Margrethe J.f.Madsen II.B.
Anna Doris f. Hansen II.A.5.b.
Anna Elise f. Jespersen II.C.1.a.
Anna Margrethe Delsign
f. Nielsen II.A.2.d.
Anna Marie f. Nielsen II.E.1.

6
6
1
1
6
3
A
3

Nielsen

Nielsen

Annette II.A.2.a.3)
 Anton III.
 Anton II.E.
 Arne Ludvig Møller II.E.9.
 Benny II.E.7.c.
 Bent II.A.4.c.
 Bent Vestergaard II.E.3.a.
 Betina Heiselberg II.E.10.c.
 Birgit Bernth f. Ørum I.B.1.b.
 Birte II.A.2.a.2)
 Bo Møller II.J.2.a.
 Britta f. Walther II.A.2.e.
 Børge Møller II.E.10.
 Carl Møller I.B.1.
 Carla Johanne f. Kristensen II.B.5.
 Chalotte II.A.4.b.1)
 Charlotte II.E.3.a.1)
 Dorteia Marie Christensen f. Gjøvdad II.J.
 Ejvind Møller II.E.7.
 Elin Lund f. Pedersen II.E.4.b.
 Else Dusine f. Jacobsen II.G.
 Else Marie f. Sørensen II.A.2.b.
 Emma Møller f. Nielsen II.B.3.
 Erik Møller II.G.4.a.
 Erik Møller II.B.5.d.
 Erling Møller II.B.5.a.
 Erna Juditte f. Stensgaard I.B.1.
 Esther Kirstine f. Kristensen II.B.1.
 Eva Margrethe II.A.2.d.1)
 Finn Nygaard II.G.4.d.
 Flemming II.E.7.d.
 Freddy II.E.7.a.
 Frede Aagaard II.A.5.c.
 Frede Søvnald II.E.1.
 Gitte Aagaard II.A.5.a.2)
 Gitte Møller II.E.9.a.
 Grethe f. Jørgensen II.A.4.b.
 Hans Erik II.A.2.b.
 Hans Peder Aagaard II.A.5.a.
 Harry Møller II.D.4.
 Helle Aagaard II.A.5.b.1)
 Henny Ingrid f. Sørensen II.A.2.c.
 Henrik Aagaard II.A.5.b.2)
 Henrik Møller II.D.4.c.
 Henrik Tommy II.A.2.b.1)
 Ingelise II.A.2.b.2)
 Inger f. Jensen II.A.2.a.
 Jakob Peder II.B.
 Jakob Peder Marius S. II.A.2.
 Jan Richard II.A.2.c.2)
 Jens Høga II.A.2.a.4)
 Jette Møller II.D.4.a.

Johanne Birgitte f. Nielsen II.A.4.c.
 Johannes II.J.
 John Richard Møller II.E.10.b.
 Jonna Møller f. Nielsen II.E.3.a.
 Jytte II.A.2.a.1)
 Jytte Bang f. Jensen II.E.9.
 Karen Meldgaard f. Andersen II.E.7.
 Karl Gustav II.A.2.c.
 Keld Christian II.C.1.a.1)
 Kim Benny II.A.2.d.2)
 Kirsten IV.
 Knud Christian II.
 Knud Christian Møller II.G.4.
 Knud Christian Møller II.E.4.
 Knud Kristian II.A.4.
 Knud Møller II.B.5.
 Kurt Michael II.A.2.c.1)
 Kurt Vestergaard II.E.3.b.
 Lene Aagaard II.A.5.a.1)
 Lene Møller II.J.2.b.
 Leo Møller II.B.5.e.
 Lis Lerche f. Henriksen II.D.4.
 Lis Ninna f. Nygaard II.G.4.
 Lydia Abelone Marie f. Pedersen II.E.4.
 Mads Møller I.
 Maren Eugenia Bondegaard f. Nielsen II.E.
 Maren Kirstine f. Rasmussen II.D.
 Marie II.D.
 Marie Møller II.D.1.
 Marie Petrine f. Nielsen II.A.
 Metha Kirstine Marie f. Jensen II.A.5.
 Mette Aagaard II.A.5.a.3)
 Mette Augusta f. Nielsen II.A.4.
 Niels Christian I.B.
 Niels Christian II.A.
 Niels Christian II.A.2.a.
 Niels Møller II.D.
 Niels Møller II.E.4.b.
 Niels Vestergaard II.E.3.
 Nora Agda f. Sejbjerg II.E.1.
 Ole Møller II.B.5.c.
 Ole Møller II.D.4.b.
 Otilie Elisabeth f. Jensen II.A.2.
 Otto Didrik II.G.
 Ove Møller II.E.4.a.
 Ove Viktor II.A.2.e.
 Peder II.A.5.
 Peder Christian II.G.5.
 Randi Lilian II.A.4.c.2)
 Randi Nygaard II.G.4.b.
 Regin Bang II.E.9.b.
 René II.E.7.b.

Nielsen

René Gert II.A.2.d.3)
 Rikke Møller II.J.2.c.
 Rita Ingelise f.Nielsen II.A.5.a.
 Robert Møller II.E.10.d.
 Robert Aagaard II.A.5.b.
 Ruth Heiselberg
 f. Nielsen II.E.10.
 Steen Møller I.B.1.b.
 Steen Møller II.G.4.c.
 Svend Aage II.C.1.a.
 Svend Aage II.A.4.b.
 Svend Møller II.J.2.
 Susanne Eugenia H. II.E.10.a.
 Susanne Majbritt II.A.4.c.1)
 Susanne Nygaard II.G.4.e.
 Tage Ravn II.B.3.
 Theodor Chr. Møller II.B.1.
 Toldeline f.Jacobsen II.G.
 Vagn Møller II.D.3.
 Viggo II.A.2.d.

Olesen

Ida Kathrine
 f. Knudsen I.A.3.
 Ole Jacob I.A.3.

Pedersen

Alis Susanne II.F.6.b.
 Anna Kirstine
 f. Pedersen II.F.1.
 Dorthé II.F.5.a.
 Else Annette II.F.6.a.
 Else Margrethe Hovaldt
 f. Hansen II.F.1.a.
 Hanne Kirstine II.F.1.c.
 Hans Sigfred II.F.5.
 Henry Møller II.F.6.
 Ingrid K. f. Hansen II.F.6.
 Keld II.F.5.b.
 Kirstine f. Nielsen II.F.
 Kristian Richard II.F.2.
 Oda II.F.2.
 Otto Ahle II.F.1.
 Peder Mouritsen II.F.
 Poul Erik II.F.1.a.
 Ruth Elinor f.Nielsen II.F.5.

Solgaard

Bent I.A.1.b.
 Gerda I. f. Knudsen I.A.1.b.

Stensgaard

Birthe f. Nielsen I.B.1.a.
 Niels Ole I.B.1.a.

Søgaard

Elly Marie f. Nielsen II.J.3.
 Svend II.J.3.

Sørensen

Annette II.E.2.e.
 Gitte II.E.2.b.1)
 John II.E.2.b.
 Jørgen II.E.2.d.
 Kjeld II.E.2.c.
 Lis Brandt f. Jørgensen II.E.2.b.
 Mogens II.E.2.a.
 Sidsel Marie Møller
 f. Nielsen II.E.2.
 Svend Aage II.E.2.

Thomsen

Aase f. Jersild II.E.6.b.
 Flemming Siersbæk II.E.6.b.1)
 Johan Siersbæk II.E.6.b.

Vedstesen

Abelone Marie f.Bønder-
 gaard II.H.1.
 Iver II.H.1.
 Mathilde II.H.1.a.

Vesterager

Carsten I.A.2.c.3)
 Jens Møller I.A.2.c.4)
 Kirsten E.Møller f.Knudsen I.A.2.c.
 Leif I.A.2.c.2)
 Lene Lyhne I.A.2.c.5)
 Lene Lyhne I.A.2.c.6)
 Martin I.A.2.c.1)
 Reinholt I.A.2.c.

Østergaard

Benny II.G.2.a.
 Conny Margrethe f. Holger II.G.2.a.

