



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SLÆGTSBOG

Anetavle og efterslægt

for

Iorten Christensen ~ Kirsten Sørensdatter Bundgaard

1796-1875

1792-1854

Hvidbjerg sogn

SLÆGTSBOG

UDARBEJDET AF
DANSK SLÆGTSHISTORIE, KJELLERUP
1962-1964

Forord.

Denne slægtsbog er blevet til gennem et samvirke mellem Dansk Slægtshistorie, Kjellerup og en del af slægtens medlemmer.

Ved udarbejdelsen af anetavlen er anvendt kirkebøger, folketællingslister, lægdsruller, skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller, fæsteprotokoller, justitsprotokoller, tingbøger og jordebøger m.m..

Hver slægtslinie i anetavlen er fulgt saa langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og naar en linie standser helt op, maa det derfor forstaas saaledes, at enten svigter kilderne helt - kirkebøger og andre arkivalier findes ikke - eller de paagældende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til sognet. Almindeligvis er i saadanne tilfælde alle omliggende sognes kirkebøger undersøgt.

Gamle dokumenter og lignende er afskrevet direkte, og de fejl m.v., der forekommer i originalen, vil altsaa ogsaa forekomme i afskriften.

I lister over faddere og forlovere anvendes almindeligvis den samme angivelse og stavemaa-
de, som er benyttet i den paagældende kirkebog, da det ville løre for vidt at forsøge paa at iden-
tificere hver enkelt fadder og forlover.

Denne slægtsbog, som vi har haft fornøjelsen af at udarbejde, er ikke afsluttet, for en slægts-
bog kan ikke gøres færdig, saalænge slægten stadig lever. Derfor er bogen indrettet saaledes,
at den med tiden kan ajourføres. Af den grund har det ikke været muligt at nummerere bogens
sider.

Til slut følgende bemærkninger: Hos læseren af slægtsbogen vil maaske nok melde sig den
tanke: "Hvad glæde har jeg egentlig af en saadan bog med den omtale af en mængde slægtninge
og forfædre, som jeg jo slet ikke har kendt? Vedkommer disse mennesker i det hele taget mig?"
Selvfølgelig gør de det. Vor tid med alle dens nok saa tekniske fremskridt bygger paa fortiden,
og alt- ogsaa én selv - er et produkt af denne fortid. Johannes V. Jensen har et sted sagt: "I et-
hvert menneske er sammenstuvet dette menneskes slægts fortid." Tænk paa, hvad dette egent-
lig betyder.

En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om ens forfædre, minder, som kan
hjælpe én til midt i denne forjagede og rodløse tid at finde et staasted. Løb bogen igennem og tag
den saa frem, naar der er god tid til at fordybe sig i dens indhold. En stor del af de personer,
der er omtalt, er ganske vist forlængst døde og begravede, men du, kære læser, har et meget
nært fællesskab med dem den dag idag, ikke blot ved blodets baand, men ogsaa ved dine tanker,
ord og handlinger. Færdes man ad gader og veje i f. eks. Barslev, Hvidbjerg eller Flovlev, saa
er det - selv om billedet har ændret sig noget - paa de samme gader og veje, at slægtens gamle
har gaaet, ligesom flere af de gaarde og huse, man passerer, er de samme, som ens forfædre

har henlevet deres liv i. Her har de slidt og slæbt for det daglige brød, og her har de oplevet saavel mørke som lyse timer.

Stærke slægter som denne kan sætte præg paa den egn eller by, de kommer til at leve i. Det mærkes maaske ikke meget i det daglige, men hver dag er da ogsaa kun et lille led i den enkeltes liv, dagene skal lægges sammen i aar, og disse aar tæller slægten op i generationer. - Ud fra denne synsvinkel kan det være sundt for mennesket at bedømme sig selv, ikke som enkeltperson, men blot som et led i kæden af generationer. Dette vil kunne bidrage til at hindre utidigt hovmod og samtidig give den enkelte en sund og livsbekræftende tro paa eget værd.

En døgnvise spaar, at om hundred aar er alting glemt, og det er sikkert rigtigt, naar det drejer sig om døgnviser og andet ligegyldigt, men ellers ikke. Enkelthederne forsvinder ganske vist, men tilbage staar summen af de enkelte dages trofaste virke med den jord, de bygninger og de evner, som slægten gav hver enkelt at forvalte og give videre.

Med ønsket om, at denne slægtsbog maa blive til glæde for saavel nulevende som kommende generationer.

Kjellerup i august 1964.

DANSK SLÆGTSHISTORIE.

Som dybest brønd gi'r altid klare vand,
og lifligst drik fra dunkle væld udrinder,
saa styrkes slægtens marv hos barn og mand
ved folkets arv af dybe, stærke minder.
Din egen dag er kort, men slægtens lang;
læg øret ydmygt til den rod forneden;
aartusind toner op i graad og sang,
mens toppen suser imod evigheden.

Vi søger slægtens spor i stort og smaat,
i flinteøksen efter harvens tænder,
i mosefundets smykke, plumpt og raat,
i kirkens kvadre, lagt af brede hænder.
Hverts skimlet skrift, hver skjoldet alterbog
har gemt et gran af slægtens vé og vaade;
nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drog,
og løfte mig en flig af livets gaade.

Lad mig kun flagre hen som blad i høst,
naar du mit land, min stamme, frit maa leve,
og skønne sange paa den danske røst
maa frie, stærke sjæle gennembæve.
Da staar en ny tids bonde paa sin toft
og lytter ud mod andre lærkesange,
mens himlen maler blaat sit sommerloft,
og rugen gulnes tæt om vig og vange.

Jeppé Aakjær.

Indholdsfortegnelse: Anetavle for Morten Christensen og hustru Kirsten Sørensdatter Bundgaard, hvorunder hører de to afsnit om Øllegaard Buddes og kong Christoffer II's forfædre.

Efterkommere efter Morten Christensen og hustru Kirsten Sørensdatter Bundgaard, opdelt i følgende afsnit:

- A. Christen Mortensen, født 1820, og hustru med efterkommere.
- B. Ovens Mortensdatter, født 1825, og ægtefælle med efterkommere.
- C. Jens Chr. Mortensen, født 1829, og hustru med efterkommere.
- D. Søren Chr. Mortensen, født 1832, og hustru med efterkommere.

Orientering om bogens brug:

Om nummereringssystemet i anetavlen gælder, at alle mandspersoner har lige numre og alle hustruer de umiddelbart derefter følgende ulige numre. En persons fader findes ved at gange denne persons nummer med to, hvorved altsaa ane nr. 4's fader har nr. 8 og moderen nr. 9, ane nr. 8's forældre har nr. 16 og 17, ane nr. 9's forældre nr. 18 og 19 etc.. Hvis man omvendt f. eks. vil finde barnet af ægteparret med numrene 66 og 67, saa halverer man det lige nummer. Barnet er altsaa en datter, ane nr. 33 gift med nr. 32; deres barn er nr. 16 gift med nr. 17, deres barn igen nr. 8 gift med nr. 9 etc., For overskuelighedens skyld er der dog umiddelbart før anetavlen indsat en skematisk oversigt, hvoraf slægtsforbindelsen fremgaar.

Foran efterkommeroversigten - bogens andet hovedafsnit - er indsat en hovedsol, som omfatter ægteparret Morten Christensen og Kirsten Sørensdatter Bundgaard med børn og børnebørn. Udfor sidstnævnte ataar i solens yderste smalle ring anført i hvilket af efterkommeroversigtens fire afsnit, man kan finde de enkelte børnebørn og deres efterkommere. Hvis man saaledes ønsker at finde ud af, hvilke efterkommere Morten Christensen og Kirsten Sørensdatter Bundgaards søn Christen Mortensen (paa hovedsolen mærket A.) og dennes hustru har, vil man se, at der udfor deres børn staar: "Se afsnit A". Forrest under dette afsnit sidder nogle bisole, i hvis inderste ring staar ægteparret Christen Mortensen og Christine Andersdatter. Derefter følger i første ring deres børn, mærket med romertal, i anden ring børnebørn, mærket med store bogstaver, og derpaa oldebørn, mærket med arabertal, tipoldebørn, mærket med smaa bogstaver, tipoldebørn, mærket med arabertal efterfulgt af en parentes, og tiptiptoldebørn, mærket med smaa bogstaver og ligeledes efterfulgt af en parentes. Dette bevirker, at hvert medlem af slægten faar sit eget registreringsnummer, under hvilket den paagældende staar opført i teksten. Hvis man saaledes f. eks. paa en af bisolene under afsnit A finder personen Aase Mellmølle, født 1955, vil man se, at hun er mærket med 1). Bevæger man sig nu fra den paagældende sols midte i en lige linie ud til hende, vil man passere gennem fire rubrikker, hvori der staar navnene paa hendes tipoldeforældre, oldeforældre, bedsteforældre og sidst forældre, mærket med hemholdsvis II., A., 2. og b. Aase Mellmølle faar derfor registreringsnummeret II. A. 2. b. 1), under hvilket nummer hun ses opført i afsnit A's tekst.

Anetavle

for

Morten Christensen

og hustru

Kirsten Sørensdatter Bundgaard

Forslagt:
Se anetavlen for
Øllegaard Budde

16. Poul Larsen
f. 1672 d. 1740
18. Christen
Christensen
f. 1667 d. 1733
19. Øllegaard
Budde
f. 1666 d. 1736
20. Lars
Christian
f. ca 1707
d. 1770
21. Ovens
Jensdatter
f. ca 1713
d. 1780
22. Christen
Knudsen
f. 1702
d. 1780
23. Maren
Sørensdatter
f. ca 1700 d. 1778
8. Lars Poulsen
f. ca 1703 d. 1752
9. Maren Christensdatter
f. 1710 d. 1773
10. Jens Larsen
11. Mette Christensdatter
f. 1730 d. 1784
12. Jens Sørensen
f. ca 1705 d. 1756
13. Anne Larsdatter
f. ca 1710 d. 1756
14. Peder Andersen
f. ca 1712 d. 1771
15. Anne Larsdatter
f. 1718 d. 1794
4. Christen Larsen
f. 1735 d. 1800
5. Ovens Marie Jensdatter
f. 1762 d. 1829
6. Søren Jensen Bundgaard
f. 1742 d. 1805
7. Maren Pedersdatter
f. 1749 d. 1831
2. Morten Christensen
f. 1796 d. 1875
3. Kirsten Sørensdatter Bundgaard
f. 1792 d. 1854

Morten Christensen /

2.

er født d. 25. august 1796 i Hvidbjerggaard, Hvidbjerg sogn, og han døde d. 26. oktober 1875 i Helligkilde, Hvidbjerg sogn.

Han blev hjemmedøbt d. 5. september 1796 og fremstillet i kirken d. 23. oktober samme aar; faddere var Jens Lauritsen, Niels Clemmensen, Niels Jensen, Else Marie og Mette Jensdatter.

Morten Christensen blev gift d. 7. november 1819 i Hvidbjerg med

Kirsten Sørensdatter Bundgaard

3.

Hun er født d. 26. marts 1792 i Barslev, Hvidbjerg sogn, og hun døde d. 7. juni 1854 i Helligkilde.

Hun blev hjemmedøbt d. 28. marts 1792, og faddere var Jørgen Møller, Lars Pedersen, Lars Larsen, Maren Nielsdatter og Maren Jørgensdatter.

Morten Christensen var først ejer af gaarden Stenumlund i Hvidbjerg sogn og flyttede derefter til Helligkilde, hvor han i 1858 tilskødede sønnen Jens Christian en jordparcel.

Morten Christensen og Kirsten Sørensdatter Bundgaard havde i deres ægteskab børnene:

- 1) Christen Mortensen, født 1820, gift med Christine Andersdatter.
- 2) Ovens Mortensdatter, født 1825, gift med Jens Nielsen Slei.
- 3) Jens Christian Mortensen, født 1829, gift med Inger Marie Jensdatter og
- 4) Søren Christian Mortensen, født 1832, gift med Else Cathrine Pedersdatter.

Disse fire børn og deres efterkommere er behandlet i henholdsvis afsnit A, B, C og D.

Christen Larsen

4.

der var fæstegaardmand i Hvidbjerggaard, Hvidbjerg sogn, er født 1735 i Fløvlev, Hvidbjerg sogn, og han døde d. 23. december 1800.

Han var gift første gang med Gertrud Poulsdatter, der døde 1785, hvorefter han giftede sig anden gang d. 21. februar 1786 i Hvidbjerg med

Ovens Marie Jensdatter

5.

Hun er født d. 24. februar 1762 i Barslev, Hvidbjerg sogn, og hun døde d. 16. februar 1829 i Semb, Hvidbjerg sogn.

Hun var gift anden gang med Lars Pedersen Graugaard, der ejede en gaard i Hvidbjerg by, som han i 1813 tilskødede stedsønnen Lars Christensen (Graugaard).

Efter Christen Larsens første hustru Gertrud Poulsdatters død blev der afholdt skifte mellem enkemanden og børnene Anders, 14 aar, Kirsten, 12 aar, Maren, 8 aar, Lars, 6 aar, Sidsel, 3 aar, og Niels, 1 aar gammel. Som tilsynsværge for børnene blev antaget deres morbroder Jens Poulsen fra Barslev. Af boets værdier kan nævnes 1 fyrretræsbord paa fod og med 1 skuffe i, 1 skammel, 4 træstole, 1 jernbilæggekakkelovn, 1 24 timers stueur, 1 krus med tinlaag, 1 jernfyrfad, 1 trækande, 1 bibel, 1 huspostil, 1 "bibelsk kjerne", 4 andre gamle bøger, 6 hornskeer, 2 øltønder, 3 tintallerkener, 4 stentallerkener, 1 malet fyrretræsskab med laas og nøgle, 1 kobbertragt, 1 vognskrin, 1 skrivetavle, 1 spejl, 1 thepotte, 2 par thekopper, 1 spølkumme, 1 mælkekande, 1 spinderok, 6 røde fade og 6 tallerkener. Gaardens besætning var 5 heste, 5 køer, 2 stude, 1 kvie, 4 kalve, 5 faar med 5 lam, 2 væddere, 2 søer og 1 galt gris samt 1 gaas og 3 gæslinger, mens gaardens hartkorn angives at have været 5 tdr. 3 skp. 1 alb. Boets samlede værdi opgjordes til ialt 284 rdlr. 2 mk. 14 sk., men da brøstfældigheden paa bygningerne og den løse gæld i alt androg 288 rdlr. 2 mk. 8 sk., blev der intet til deling arvingerne imellem. (Hindsels skifteprotokol 1742-1786, fol. 266)

Søren Jensen Bundgaard

6.

er født 1742 i Barslev, Hvidbjerg sogn, og han døde d. 3. marts 1805 samme sted og blev begravet d. 10. marts.

Hans daab fandt sted d. 22. april 1742, og faddere var Jens Yde, Christen Dam, Poul Jensen, Maren Christensdatter og Kirsten Mortensdatter.

Søren Jensen Bundgaard blev gift d. 15. januar 1771 i Hvidbjerg med

Maren Pedersdatter

7.

Hun er født 1749 i Hvidbjerg by, og hun døde d. 10. marts 1831 i Barslev.

Hun blev døbt d. 1. april 1749, og faddere var Christen Assersgaard, Christen Andersen og Voldborg Andersdatter.

Søren Jensen Bundgaard var fæster af en gaard i Barslev by under Hindsels gods. Af et skøde til sønnen Jens Sørensen Bundgaard, der er udstedt d. 10. oktober 1807 af hr. Lindahl til Hindsels, fremgaar det, at gaarden stod til hartkorn 7 tdr. 2 skp. 1 fjdk. 1 alb., samt at der d. 14. juni 1805 afholdtes skifte efter Søren Jensen Bundgaard, paa hvilket det bestemtes, at gaarden skulle overdrages sønnen Jens formedelst en sum paa 1600 rdlr. Denne skifteforret-

retning kan imidlertid ikke bringes her, idet Hindsels skifteprotokol efter 1786 er gaaet tabt.

Lars Poulsen

8.

der først var gaardfæster i Barslev og derefter i Styvel, begge i Hvidbjerg sogn, er født ca. 1703 i Styvel, og han døde 1752 samme sted og blev begravet d. 3. september.

Han var gift med

Maren Christensdatter

9.

Hun er født 1710 paa herregaarden Hindsels, Hvidbjerg sogn, og hun døde 1773 i Styvel og blev begravet d. 4. november, 63 aar og 10 maaneder gammel.

Efter Lars Poulsens død blev der afholdt skifte mellem enken og børnene Christen Larsen, 15 aar, og Øllegaard Larsdatter. Som formyndere for børnene mødte Laurs Jørgensen Møller og Jens Poulsen fra Semb, mens enkens broder Anders Christensen fra Hindsels var laugværge for hende. Af boets værdier kan nævnes: Den afdødes klæder, som var 1 graa vadmel skjorte, 1 skjorte, 1 hvid, 1 stribet og 1 sort halsklud, 1 rød vadmel vest, 1 gammel blaa brystduk, 4 par læderbukser, 1 par gamle graa bukser, 1 hat, 1 hue, 3 par blaargarns strømper, 1 hætte og 3 par blaagraa vanter. Desuden fandtes der 1 bord, 1 skammel, 1 stol, 1 ølfjerding, 1 løb, 2 skæpper, 1 sædeløb, 1 kar, 1 ildklemme, 2 jærngrebe, 1 trægreb, 1 tobakspibe med mundstykke, 1 fyrstøj, 1 trillebør, 1 ko og 9 faar. Hele det fattige bo blev bortauktioneret og indbragte ialt 20 rdlr. 3 mk. 4 sk., men bygningernes brøstfældighed og de øvrige udgifter beløb sig til 23 rdlr. 5 mk., saa der blev intet til deling arvingerne imellem. (Hindsels skifteprotokol 1742-1786, fol. 54 ff)

Jens Larsen

10.

der var fæstegaardmand i Barslev, Hvidbjerg sogn, blev gift d. 21. juli 1756 i Hvidbjerg med

Mette Christensdatter

11.

Hun er født 1730 i Egebjerg, Hvidbjerg sogn, og hun døde 1784 i Barslev og blev begravet d. 30. juni.

Hendes daab fandt sted d. 3. december 1730, og faddere var Peder Smarup, Jens Povelsen, Peder Eggeberg og Mette Christensdatter.

Efter Mette Christensdatters død afholdtes følgende skifte, som er indført i Hindsels skifteprotokol 1742-1786:

"Anno 1784 d. 30te Julii som var rette 30te Dag efter Jens Larsen Boende i Barslef hans afg. Hustrue, Mette Christensdatter, var mødt i Sterfboen Sammestæds, Lauritz Breinholt fra Hindsels med forhen tiltagne 2de Dannemænd Niels Madsen og Anders Poulsen, for at holde Registrering og Würdering over Sterfboens tilhørende samt Skifte og Deeling efter Loven, imellem Enckemanden paa den ene Side, og den Sal. Kones efterlevende Børn og Livs-Arvinger som efter Angivende ere paa den anden Side:

- 1) En Daatter Maren Jensdaatter i Ægteskab med Lars Pedersen Boende i Hvidbjerg som nu ere til stæde.
- 2) En Daatter Anna Jensdaatter i Ægteskab med Jens Jensen Boende i Graugaard som ogsaa ere til stæde.
- 3) En Daatter Ouens Jensdaatter, ugift.

4) En Daatter Mette Jensdaatter ogsaa ugift og

5) En Søn Lars Christian Jensen 17 aar, disse sidstbenævnte trende umyndige Arvinger ere her hieme i Sterfboen og tilstæde; for dem bliver ifølge Loven, Deres Fader beskikket til Formyn-
der; hvorda i benævntes hos- og overværelse er Forefunden og Forrettet som følger:

	Rdlr.	Mk.	Sk.
I Dagligstuen:			
1 Für Bord paa Foed med Skuf under		5	
1 do Skamel og 2 Træ Stoele		2	
1 Spind-Rokke, 1 Mæssing Lyse Stage, 1 Jern Kakkelovn	10	5	
1 Stue Klokke-Viiser, 2 Flasker og 2 Glasse, 6 Mælke Bøtter	2	2	8
6 Mælk Sætter, 4 Træ Tallerkener, 1 Smør Kop, 1 Fyrfad		1	8
Paa den Væsterste Seng:			
1 Sortstribet Vadmels overdyne og en do underdyne	2	5	
3 Olmerdugs Hovedpuder, 1 Sortstribet Vadmels dito, 2 Brøygarns Lagner	1	5	
Paa den Østerste Seng:			
1 Rødstribet olmerdugs Overdyne	1		
1 Graastribet olmerdugs Underdyne, 3 rødstribet olmerdugs Hovedpuder	1	2	8
1 pr. Blaargarns Lagner		2	
I Øster Stuen:			
1 Für Bord paa Foed, 1 liden Für Skammel		5	4
I Kielderen:			
2 Øl-tønder, 1 pr. Qværn Steene i Biug, 1 Sælde	2	5	
2 Solde, 2 Løbe, 4 Hamp-Sække	1	4	
I Frammerset:			
1 Eege Kar, 2 Für Kare, 2 Ballier	2	8	
1 Drautønde, 2 Bøjel-Spande, 2 Strip-Spande	2	4	
1 Kobber Kiedel i Grubbe paa 3 Tr. Rum, 1 Ildklemme og 1 Riste	4		12
1 Skaade og 1 Rage			8
Gaards Redskab:			
1 Beslagen Vogn med Hauger, Hamler, Leyrer og Stænger	14		
1 Beslagen Vogn med 10 Møg Fiele, 1 Hiulbaare, 1 Ploug	13	5	8
1 Harve og 1 gl. do, 2 Jern Grebe, 2 Skoule og 2 Høleer	4		4
1 Hvidleer Hacke og 1 Jord Hacke, 1 Plejil og Rive, 1 Kratte med Jern Tænder		3	
Levende Creaturer:			
1 Sort Hest 15 aar 8 rdlr., 1 Sort Hoppe 15 aar har Føl 12 rdlr.	20		
1 Sort Hoppe 14 aar ogsaa med Føl 10 rdlr., 1 Sortbroget Koe 13 aar 7 rdlr., 1 Sort Koe 10 aar 8 rdlr.	25		
1 Sort Koe 4 aar 7 rdlr., 2 Qvier i andet aar 8 rdlr., 1 Stud Kalv 3 rdlr., 1 Qvie Kalv 2 rdlr.	20		
1 Sommer Qvie Kalv 1 rdlr., 1 Soe med galt Griis og 2 Soe-Griise 6 rdlr.	7		

3 Faar og 1 Væder, 1 Biestade

Dernæst blev aabnet den Forseglede Kiste, da Seglene befandtes ubeskadiget udi samme Kiste fandtes icke andet end den Salige Kones Igangs Klæder, hvilket efter samtlige Vedkommendes Forlangende og Samtycke, blev strax Deellet imellem de Fiire Døttre og enhver sin Lod Tillagt, der strax af enhver blev Modtaget; Hvorimod Sønnen Lars Christian Jensen Alleene skal beholde Hans Faders Igangs Klæder, som Hand ved sin Dødelig afgang efterlader sig, uden at Døttrene eller deres Arvinger i nogen maade maae have mindste deel derudi; og saaledes er Arvingerne og Vedkommende derom i ald Kierlighed Forrettet og dette saaledes derved afgjort.

Og blev Foranmelte Kiste med Vedkommendes Samtycke Tillagt Sønnen Lars Christian uden Vurdering, siden Døttrene har enhver faaet sin Kiste her af Stædet. Hernæst foreviiste Enckemanden et Skiøde af Dato 2den Maj 1775 udgivet af Anders Poulsen Boende her i Barslef, hvorved Hand har Solgt og afhændet til Enckemanden Jens Larsen 2 stk. Jord kaldes Danetoftt og Kiellinghoue, ansadt for Een Skp. og Toe Tdr. Hartkorn, har da kostet 52 rdlr., derfore med Arvingernes Samtøcke, blev disse 2de stk. Eiendomme Vurderet for Kiøbe Summen

52

Derefter blev samme Skiøde, med Paategning at det i Skifte Rættten var Foreviist, Enckemanden tilbageleveret. Nok Foreviiste Enckemanden en Pante-Obligation under Dato 8de Junii 1783 udgivet af Søren Pedersen Boende i Odby, Samme Obligation bliver for Sickerhedsskyld her indført og lyder saaledes:

Kiendes ieg underskrevne Søren Pedersen Boende i Odbye Sogn og Bye, og hermed tilstaaer at være Gield Skyldig til Velagte Jens Larsen Boende i Barslef Bye udi Hvidbjerg Sogn paa Thyeholm, den Summa 330 Rdlr. udi Dansk Courant Myndt som hand mig efter min begiering haver medforstrakt; Thi Forbinder ieg og mine Arvinger os eij alleene herved til bem. te Capital naar samme ved et halv aars foregaaende lovlig opsigelse fra enten (een) af Siiderne løskyndiget Vorder, med sin da Resterende Renter Skadesløs at betale; Men endog, saalænge ermelte Capital Tre Hundrede og Trediver Rigsdaler fra underskrevne Dato hos mig bliver bestaaende, deraf til hvert aars Wiborgomslags Termin af 4re Junii betaler aarlig Rente 4 pr. Cto i sin Creditors egen Huus, og paa det bemte. min Creditor Jens Larsen for Capital og Renter Skadesløse betaling desto bedre kand være Forsikret, Saa pantsætter ieg herved med første Prioritets Ret, min tilhørende og i Odbye Sogn og Bye beliggende Bondestæd som ieg selv Beboer, der efter nye landmaalings Matricul er

for Hartkorn 1 Td. 7 Skp. 2 Fjdk. 2 Alb., saaledes som den mig Tilliggende Rettighed og herlighed i alle maader tilhører, tilligemed Gaardens Besætning Inden og Uden-Dørre intet undtagen af hvad Navn nævnes kand icke allene hvad ieg nu Eyer, men endog hvad ieg Eiendes Vorder som jo skal være og blive tilbemelte Creditor og Arvinger til en Tryg og Sicker underpandt indtil Capitalen med sine Renter og andre Foraarsagende omkostninger altsammen den sidste Skilling med den første Rigtig og Redelig bliver afbetalt; Og haver ieg icke alleneste egenhændig underskrevet og Forseglet denne min udgivne Pante Forskrivning som til Tingge maae læses og Protocolleres uden mig derfor given Varsel naar min Creditor det for gotbefinder, men endog venlig ombedet Velagte Jens Larsen i Barslef og Lars Larsen af Smeerup med mig til Vitterlighed ville underskrive og Forsegle. Odby dend 8de Junii 1783.

Søren Pedersen.

Til Vitterlighed efter begiering underskriver og Forsegler Lars Larsen og Jens Larsen.

Følgelig bliver efter denne Pante Forskrivnings Indhold at beregne Sterfboen til Indtægt

330

Videre forefandtes icke, hvorfor Skifte Rættten tilspurgte Enckemanden og øvrige tilstædeværende, om de vidste meere Sterfboen tilhørende enten af Rede penge, tilstaaende Gield eller andet af hvad Navn have kand, med begiering de nu saadant ville angive; Men samtlige Erklærede: at dennem intet meere er bevidst i nogen maade til Sterfboens Indtægt uden hvad som allerede er anført; Altsaa er Sterfboens heele Indtægt den Summa

Rdlr.	Mk.	Sk.
523	5	8

skriver Fem Hundrede og Tyve og Tre Rigsdaler, Fem Mark og aatte Skilling. -

Hvorimod anføres Sterfboens Udgifter og besværing:

1. Husenes Brøstfældigheder

a) Sals Huuset Norden i Gaarden: 8 læs Tag a 1 rdlr.

8

b) Laden og Stalden Søndn i Gaarden: 6 læs Tag a 1 rdlr. er 6 rdlr., 200 Faune Siimer (Flettet af Halm)

6

14

2. Besætning efter Stædets Hartkorn 2 tdr. 6 skp. ½ alb., 3 Bester a 12 rdlr.

36

2 Vogne a 10 rdlr. er 20 rdlr., 1 Ploug 2 rdlr. 4 mk. 1 Harve 2 rdlr.

24

4

3. Begravelses bekostning angav Enckemanden til Hans

Sal. Kones Jordefærd havde medtaget i mindste 8 rdlr.

4 mk., og derfor til sin begravelses bekostning i Tinden, begierede af Sterfboen udlagt Ievnet derimod

8

4

Siiden ingen fleere Fordringer paa Sterfboen blev anmeldt, og Enckemanden Forsikrede at intet videre i nogen

Maade hæfter paa samme, med den Erklæring: at dersom flere Fordringer skulde opdages, vilde Hand eene derfor indestaae og for egen Regning saadant Clarere; derfor anføres.

	Rdlr.	Mk.	Sk.
4. Dette Skiftes bekostning: 1 stk. Stemplet Papiir til Skiftebrevet	2	3	
Skiftebrevets beskrivelse som eragtes vil blive paa 6 ark	3		
Skifte-Forvalteren for Reiser og Umage	<u>4</u>		
Følgelig er Sterfboens udgifter	92	5	14
Skriver Halvfemtesindstyre og To Rigsdaler, Fem Mark og Fiorten Skilling, som fradrages Sterfboens Foranførte Indtægt, altsaa bliver Ibeholdt	430	5	10
Hvorfra afgaer Skifte-Forvalterens Sallarium af beholden Midler a 1 procento	<u>4</u>	<u>1</u>	<u>10</u>
Igien til Deelling imellem Arvingerne	426	4	
Deraf Enckemanden tilfalder den halve del som er	213	2	

Som Arvingerne Lars Pedersen i Hvidbjerg og Jens Graugaard der begge ere tilstede, herfor Skifte-Rættens tilstoed og Erklærede: At Deres Koenes Fader Jens Larsen har givet hver af dem med sin Koene 80 Slettedaler, hvormed de for deres Arveparter efter deres afdøde Koenes Moder var Fornøjet og efter hende icke Forlangede videre Arvepart, siden de andre trende Arvinger intet af Sterfboen derimod har bekommet; Saa tilfalder den anden halve Boe de øvrige trende Arvinger saaledes:

1) Sønnen Lars Christian Jensen 2 Søsterlodder	106	4	
2) Daatteren Ouens Jensdaatter 1 Søsterlod	53	2	
3) Daatteren Mette Jensdaatter 1 Søsterlod	<u>53</u>	<u>2</u>	
Der saaledes udgiør de til Deelling Foranmelte	426	4	

Siden Enckemanden aldeeles eftergav og til Hans Forbenævnte trende Umyndige overloed den Broderlod hand efter loven kunde tilfalde forinden sin egen Hovedlod, Hvilke Forbemelte trende umyndige Børn Lars Christian, Ouens og Mette tilfalden Arveparter som Foranførte 213 Rdlr. 2 Mk., bliver indestaaende hos Enckemanden Jens Larsen og bestaaende udi den Foran indførte Pante Obligation udgivet af Søren Pedersen Boende i Odby Af samme Forbemelte Arveparter bliver Enckemanden, end og efter eget Anbud, bepligtet at betale enhver af Arvingerne sin tilbørlig Rente til rette Tiider. Ellers er og nu af samtlige Arvinger og vedkommende besluttet og afgjort: At dersom Enckemanden Jens Larsen i Ugift Stand ved Døden afgaar, skal de forhen ommeldte 2de Stykker Eyendomme Danetoft og Kiellinghoue, Sterfboen tilhørende nu, fremdeeles blive udsolgt, og være Sønnen Lars Christian Jensen overladt for Kjøbe Summen 52 Rdlr., uden videre Prætention og Paastand af hans øvrige Med-Arvinger ihvo de endog maatte blive; Men saalænge Enckemanden lever, haver Hand samme Aldeeles Forbeholden til brug efter eget gotbefindede. Siiden ingen efter Skifte Rættens 3de ganges Paaraab om nogen havde videre ved dette Skifte at erindre, melte sig; Men enhver Vedkommende Erklærede sig med Skiftebehandlingen velfornøjet; Saa bliver efter samtlige vedkommendes begiering, dette Skifte

hermed saaledes Sluttet og tilendebragt. At saaledes i ald Venlighed og Kierlighed er Forrettet, afhandlet og Sluttet, det tilstaaes ved Hænders Underskrift.

Datum Sterfboen i Barslev ut Supra.

L. Breinholt.

Paa egen og mine trende Børn Lars Christian, Ouens og Mette deres Vegne som Formynder underskriver Jens Larsen. Som Arving paa min Hustru Maren Jensdaatters Vegne underskriver Lars Pedersen. - Som Arving paa min Hustrue Anne Jensdaatters Vegne Jens Jensen Graugaard. Som overværende Vurderings- og Vitterligheds Mænd Niels Madsen. Anders Poulsen."

Jens Sørensen

12.

der var fæstegaardmand i Barslev by, Hvidbjerg sogn, under Hindsels gods, er født ca. 1705, og han døde d. 1. februar 1756 i Barslev og blev begravet d. 8. februar.

Han blev gift d. 8. januar 1738 i Hvidbjerg med

Anne Larsdatter

13.

Hun er født ca. 1710, og hun døde d. 8. februar 1756 i Barslev og blev begravet d. 13. februar.

Efter Jens Sørensen og hustrus død blev der afholdt skifte mellem børnene Maren, 18 aar, Søren, 14 aar, og Lars, 7 aar gammel. Som formyndere for børnene blev antaget Jens Sørensen Yde fra Kallerup, Mogens Christensen fra Fløvlev og farbroderen Christen Sørensen fra Lyngs. Af boets værdier kan nævnes 1 fyrretræsskab med laas og 1 stueskab, hvori fandtes 1 bibel, 2 salmebøger, 1 "bedendes kiæde", 1 gl. bog om opstandelsen, 1 nyt testamente, 1 bog om gudfrygtighedsøvelser og 1 "taare Perse", mens gaardens besætning var paa 4 heste, 4 køer, 2 stude, 1 aaringssvin, 1 galt og 1 so. Boets løsøre opjordes til ialt 374 rdlr. 2 sk., men da Jens Sørensen havde forskellige udestaaende fordringer, blev boets samlede værdi 607 rdlr. 2 mk. 12 sk. Herfra skulle imidlertid trækkes 282 rdlr. 's gæld til blandt andet herremanden, og der blev derefter 334 rdlr. 5 mk. til deling børnene imellem. (Hindsels skifteprotokol 1742-1786, fol. 73 ff)

Peder Andersen

14.

der var fæstegaardmand i Hvidbjerg by, er født ca. 1712, og han døde 1771 i Hvidbjerg og blev begravet d. 13. november.

Han blev gift d. 7. august 1743 i Hvidbjerg med

Anne Larsdatter

15.

Hun er født d. 21. februar 1718, antagelig i Hvidbjerg som datter af den Lars Hvidbjerg, der nævnes som første fadder ved deres børns daab, og hun døde d. 12. januar 1794 i Hvidbjerg.

Poul Larsen

16.

der var fæstegaardmand i Styvel, Hvidbjerg sogn, er født i september 1672, og han døde 1740 i Styvel og blev begravet d. 21. maj.

Christen Christensen

18.

er født d. 22. marts 1667 i Søndbjerg sogn, og han døde d. 20. december 1733 paa herregaarden Hindsels, Hvidbjerg sogn.

Han blev - antagelig i sommeren 1699 - gift i Hvidbjerg med

Øllegaard Budde

19.

der er født 1666 paa herregaarden Hindsels. Hun døde 1736 i Hvidbjerg by og blev begravet d. 11. maj.

Hun blev gift første gang 1686 med Anders Pedersen, der var ejer af Halve Hindsels. Han er født d. 29. juli 1646 i Nisum sogn, og han døde d. 16. februar 1699 paa herregaarden Hindsels.

Christen Christensen overtog ved giftermålet med Øllegaard Budde Halve Hindsels, der stod til hartkorn 14 tdr. 6 skp. 1 fjdk., og hvortil hørte hartkorn 9 tdr. 1 skp. 2 fjdk. 1 alb. bøndergods. Efter hans død blev der afholdt følgende skifte, som ses indført i Dueholm-Ørum og Vestervig amters skifteprotokol 1728-1739, fol. 259 a - 268 b:

"Anno 1734 d. 21. januarii indfandt sig efter skriftlig begjæring udi stervboen efter sahl. Christen Christensen, som boede og sidst forleden d. 20. december 1733 døde paa Halve Hindsels for at foretage registrering og vurdering samt skifte og deling imellem bem. sahl. mands og efterladte hustru Øllegaard Budde og begge deris børn, som ere 3de nafnl. Anders Christensen, 34 aar, Christen Christensen, 30 aar og Maren Christensdatter, som har til ægte Laurs Poulsen af Flovlev som da saaledes ere myndige, kongl. mayst. amtmand over Dueholm, Ørum og Vestervig amter jeg underskrevne Claus Christian Schinchel med til mig tagne 2de dannemænd Christen Andersen af Barslef og Mogens Nielsen af Hellerø saa hafde og enken bem. Øllegaard Budde til hendes værge og forsvar antaget velærværdige hr. magister Wilhelm Rogert sognepræst til Hvidbjerg og Lyngs menigheder paa Thyeholm. Saa var og paa bem. Laurs Poulsens vegne tilstæde hans herskabs fuldmægtig msr. Ove Andersen Schierner og da blev med loulig registrering og vurdering udi samtlig myndige arvingers og velbemeldte enkes værges overværelse foretaget som følger:

LEVENDE CREATURER:

	Rdlr.	mk.	sk.
1 brun sort hoppe, i 3die aar	26		
1 do sortstjernet hoppe, 13 aar	22		
1 sortblisset hest i 4die aar	19		
1 sortvrinsk plag, i 2det aar	14		
1 do sortbrun	14		
1 brun hoppe i 8de aar	12		
1 sortstjernet hoppe i 14de aar	15		
1 sortbrun vrinsk hest i 2det aar	3		
1 sortbrun hoppe i 13de aar	5		
1 brun hesteføl	9		
1 rafnsort mærføl	4		
1 sortbrun mærføl	4		

FÆET:

4 store stude	40
4 nogit mindre	31
4 stude ung nøder	16

Rdlr. mark skilling

2de kalv ung nøder	4	
1 sort hielmet koe, 11 aar	4	
1 sort broget koe, 8 aar	5	2
1 ditto sort, 5 aar har kielled	4	4
1 ditto sort broget qvie, 3 aar	4	
24 faar 16 rdlr., 4 vedere 2 rdlr.	18	
2 galt svin, 1 soesvin	2	2
1 hund med jernstang og leeder	1	2

GAARDENS REDSKABER:

1 gammel kurve vogn med 4 beslagne hiul og noget gl. dræt	4	
1 god stærk arbejdsvogn med ald sin behør og dræt samt lejrer og kornstenger er beslagen med 4re hiul	8	
1 ditto træ vogn	1	2
1 ditto med 4re træ hiul og møgfiel	2	2
1 sadel 1 rdlr., 1 ditto 4 mark, 1 bidsel 12 skl., 1 trense 8 skl., 1 kops. 6 skl., 2 saddegiorde 1 mark, 8 skl.	2	1 2
3 vandspande med jernbøjler og giorde	3	8
1 aag 4 skl., 1 skrabe 4 skl. 3 tiære kander 8 skl., 1 stoer sælde 1 mark		4
1 liden ditto 1 mark, 1 kiepstok 6 skl., 1 bur med reb til 4 skl.		1 10
3 bur reebe 6 skl., 3 mede kroge 3 skl., 3 vindues karmen 4 skl.		13
1 sandvaad	2	
1 ruuse liden		5
2 plouge med behørig dræt og jern	3	3
1 bag ploug		5
3 harver med jerntænder	3	3
4 høeleer med skæft og kroge	2	4
10 riben		1 14
5 forker		5
2 lyng leer		4
2 pleijle		4
3 halmtræer		6
2 par hændtøj	4	
2 lange stier	4	
3 smaa stier	1	
1 krat		4
1 læder naal og "bræg"		12
2 hugge skamler		12

	Rdlr.	mark	skilling
1 staal stang		1	
2 skierkister med knive	1		8
1 hiulbør		1	
1 styrt baar		2	
1 slibesteen med trug		4	
12 sækker	3	2	
32 tyvre	3	2	
3 øxer, 2 hugjern		5	
2 hamre og hugtang		1	10
1 saug, 1 baandkniv og tællekniv			8
1 høvl			2
4 naur med skafter		4	
2 speger borr skafter			4
8 speger aader			8
1 spærhag	1		
2 fiele			2
4 jern greebe	3		
4 træ greebe		1	
7 skoule			7
5 spader med skafter		5	
1 hæng laas og 1 dørlaas		1	
1 fold leed		3	
1 eege planke		1	
4 eegtræer	5		
1 høvlbænk			6
1 ditto			4
een 18 alen træ		4	
7 dobbelt alen 12	1	5	8
7 enkelt ditto		5	4
3de 10 alens		2	2
2de 7 alens			8
2 nye fiel			12
4 tylt legter		7	14
2 føl krybber			8
1 half krybbe			6
1 faar krybbe			8
3 svinetruge			12
1 gaasetrug			4
7 solde		4	8
2 store selder		2	
1 liden ditto		1	
8 løbe		2	
2 lange løbe			4
4 rygte løbe			8

	Rdlr.	mark	skilling
7 smaa løbe			14
10 bie kubber	2		8
2 kubber med log til	1		
1 melmad kurf			2
1 skieppe	2		
1 driftetrug			10
1 liden trug			4
1 asketrug			4
1 ildtang	1		
1 ildfork			4
1 jern rist	1		
1 jern pande	4		
2 jerngryder	8		
1 træfoed .	2		
1 lejel med jernbaand	1		
1 haspetræ			4
1 garnvindel			4
1 tabulet (d. v. s. en lille reol)			2
3 træskaaler			12
1 træfad			6
3 lange træ tallerkener			6
7 trinde ditto			7
3 steentallerkener			6
2 smør bakker			4
11 store steenfade	2	1	
14 smaa steenfade	1	6	
6 smaa hollandske			12
3 sten kruse	1	10	
1 steen ostkar			4
4 steen kopper			8
1 smør kande af træ			2
1 rive jern			2
1 træ lystage			2
1 lyseplade			2
2 biestader	1		
7 bøger		8	8
1 beslagen eege kiste	1	4	
1 ditto	1		
1 fur kiste		4	
1 lidet beslagen skriin		4	
1 lysekrin		2	
1 flaskefod			8
2 stoere skabe		4	8
4 høje stoele		4	

	rdir.	mark	skilling
2 smaae stoele		1	4
2 lange skamler			10
1 liden skammel			2
3 borde med foed	1	1	6
1 ditto uden foed		6	
1 maltbiug	5		
1 par qværnsten med behør		5	
1 fløde bønne			6
2 kærner		1	
2 par kander		2	8
2 humle rokker	1		
1 jern fyrfad		1	4
2 boutellier			12
2 skrivertafler		1	
3 træe kander		1	2
6 glase			14
1 heggel og blye blekhorn		1	
2 sorte hynder		4	
2 duge			8
2 haandklæder			8
5 hornskeer			10
10 skeer af træe og 1 lygte		1	6
4 kurve og 1 uld sax		1	
1 mangielfiel og trælle			8
1 stolpe seng med ald sin behør	5		
1 ditto	2		
Pigernes seng	1		
Stald kammer senge	2		
Drengenes seng		4	
Synder cammer sengen		4	

DEN SAHL, MANDS KLÆDER:

1 graae klæde kiørtel			4
1 bruun væst med sølv knapper udi		6	5
1 vadmels kiørtel	1		
1 ditto		5	
1 ditto		4	
1 ditto		3	
2 leedertrøjer	1	4	
3 par leeder buxer		5	
2 leeder brøstduge		2	
4 par hoser		1	
1 blaa 4 selled brøstdug		1	8
2 par handsker		1	10

Rdlr. mark skilling

2 par vandter		8
2de hatter	1	4
1 kabushue	1	
1 refskindshue	1	
1 bunden hue	1	
4re skiorter	1	1
3 hals klæder	1	8
1 tørklæde		8
2 par skoe	4	
2 par tøfler		12
1 spansk rør	1	8

UDI BRYGGERHUUSET:

1 stoer ølkar	2	4
1 ditto	2	
1 ditto	1	
1 ditto		3
7 smaa kar		3 14
50 storkar	1	5 4
1 drejekar		2
3 store spande		1 2
2 smaae ditto		5
2 store ditto		2 8
4 øltønder		3 8
2 anchere		1
1 bimpel		6
11 salttønder		5 4
7 halfetønder		1 12
9 fjerdinge		2 4
2 ottinger		6
½ otting		2
1 par vægtskaaler		1
1 fem fjerdingeskiedel	3	15
1 liden ditto, 1 mindre ditto		5 10
2 messing stager		4
1 lysesax		12
1 messing bechen	1	
1 messing pose		8
1 pibe huus		12
2 tin flasker	5	8
3 tintallerkener	2	4
2 tin salsirken		12
1 tin smør kande		8
1 par hauger	2	

1 vogn kurv

6

2 par stang tømmer

2

Paa gaarden Halfve Hindsels foregaf enken og begge sønnerne at de ikke vidste meere af løsøre eller nogen ting som sterfboen vedkommendis kunde vorde, opført blev da gaarden som bestod af 14 tdr. 6 skpr. 1 fjdk. taxeret for tøndden 50 rdlr. og det tilhørende bøndergods 9 tdr. 1 skp. 2 fjdk. 1 alb., a td. 20 rdlr., hvorpaa laugværgen paa enkens veigne erklærede at hun icke var i dend stand til lengere selv at kunde besidde hendis til dags paabøende gaard icke heller nogen af hendis i sidste ægteskab auflede børn sig turde dertil udlade tvungen derfra ved samme ulejligheder som tilforn hafde bragt hendis sahl. mand og deris fader for hans død i de tanker paa bæste maade derfra at kunde retleediges hvilket og som begge sønner for skifte retten selv erklærede, hvor fore samptlige overmelte besluttede at lade gaarden med tilhørende bøndergods og heele besætning, saavel af creaturer som inden dørs boeskab gaa til offentlig auction, hvilken efter enken hendis laugværges og børnenis samtykke blev af velb. hr. amptmand Schinkel berammet at skulde holdis her paa Hindsels d. 24. februar 1734. Da til samme tid hvis besværinger stervboen kand være behæftet med, mere end det som i dag ere fremviiste ventis at fremkomme, kand vorde efterseet til skiftets videre fremgang og ventelig slutning, imidlertid beroer denne foretagne skiftehandel paa hvad som fremdehlis kand vorde foretaget.

Actum skiftetædet ut supra.

Ole Schinkel.

Efter begjæring som enkens laugvæрге: Sr. Rogert.

Anders Christensen

Christen Christensen.

Paa mit velbaarne herskabs tjener Laurids Poulsens veigne underskriver dettes af O. Andersen Schierner.

Aar 1734 d. 24. februarii indfandt sig her udi sahl. Christen Christensens efterladede sterfboe udi Hindsels paa højjædle og velbaarne hr. amptmand Schinkels veigne sr. Laurids Nielsen Bugge, boende i Ejstrup paa Morsøe efter velbernte. hr. amptmandens hannem tilstillede miskive og fuldmagt af dato d. 19. februar sidst tillige med kongelig mayst. herrets foget, udi Hassing-Refs herreder Niels Winther i Willerslef og herritz skriveren Lars Hamle sammesteds for auction at foretage over Halfve Hindsels hovedgaard at foretage med vidner hvis derudi findes efter placaternis formelding, som paa behørige stæder er bleven publiceret, conditionerne bliver da til dend kiøbendes efterretning saaledis, som følger af enken og sin laugvæрге bekiendtgiorde:

1. Gaarden med ald sin paastaaende bygning saaledis som det nu forefindes og staaendis med ald tilliggende mark, eng og eiendomb eiter dend skik og brug som det af vedkommende af alders tid har varen brugt under samme kiøb og med gaarden følger dend kiøberen ald forringen af høe og halm som derudi nu forefindes mens i steden for kornet leveris dend kiøbende af enken 2 tdr. vaar rug, 10 tdr. byg, med strøgen tønde maal og 20 tdr. haure med tønde maal maal top og sæld af besætningen eller gaards redskab følger intet videre end som meldet er icke heller af inventarium uden hvis som er nagelfast, saa og hvis kand finde oplagt til foer i udhusene hvorimod dend kiøbende selv besørger vaar sæden og gaarden strax tiltræder. Dog at værende enke med børn og folk bliver i gaarden til Philippi Jacobi og i dend tid nyeder

huusværelse og ilding af det som nu forefindes, resten af ildingen følger dend kjøbende.

2. Kjøbe summen bethalis dend ½ deel til førstkommende snapsting og dend anden halve deel til omslags 1735 inod vedbørlig rente og gaarden i den tid til under pandt, dog hvis dend kjøbende skulde vilde betahle dend heele kjøbesum vorder dend modtagit saafremt dend kjøbende sig inden 3 uger fra dato som er inden dend 17. martii sig dertil ved skrivelse erklærer gaarden sælges til dend højstbydende ved hammerslag, dog saa at vedkommende arfvinger advahris førend tilslaget skeer, skulde og nogen bud skee som ikke kiendes eller af vedkommende agtes vederhæftig bliver det ej anseet uden tilstrækkelig forlofning.

4. Gaarden leveris dend kjøbende frie for alle skatter til Philippi Jacobi, hvor imod dend kjøbende selv gjør skødets onkostninger.

Paa Mathias Andersen af Brøndum sogn, Grove bye i Salling hans veigne var tilstæde sr. Bertel Mogensen af Schive, saavel Hans Holgersen af Snedsted hans veigne hvilke selv begge er tilstæde og ved Mogensen tilkiendegav auction betienterne, at ved een efter deris sahl. fader Anders Pedersen boende paa Hindsels sluttede skifte forretning ad dato 10. july 1699 som af daværende øfrighed og deris moder med laugværge tillige med formynderne paa deris veigne sluttede og fuldførte udi samme udtog side de ei originalen har kundet til eftersyn bekommen ved 30te dagen saa kaldet dens holdelse blev begieret, saa dog af denne udtog pag. 125 dend derudi satte 2den post begieres eller tjenstligt maatte blive ved denne forretning læst og protocolleret saavidt ind zinglet og lyder saaledis: 2. og som enken Øllegaard Budde udi et nyt egteskal skal være inclineret til sig at indlade, saa er derfor saaledis sluttet at hvis hun udi Hindsels hovedgaard og andet jordegods efter denne forretnings indhold kand være berettiget nyder sahl Anders Pedersens børn alleene efter loven efter hendes dødelige afgang og ei hendis declinant nogen lod, deel eller rettighed derudi skal hafve, dog hvis børn deris moder med hendis kiæreste maatte auflø sammen udi egteskab herefter nyder efter hendis død lige lod efter loven med sahl. Anders Pedersens børn og skal det icke være enken Øllegaard Budde eller hendis mand tilladeligen entan at sælge, gifve, transportere eller pantsætte dend andeel udi Hindsels hovedgaard eller anden jordegods at fravende hendis børn, hvis de efter hendes dødelig afgang skulde kunde tilfalde uden øvrighedens og formyndernes consentz og villie i nogen maade. - Af dette tilførte sees klarlig efter dend protocollerede skiftebrev at dend anpart af Hindsels hovedgaard som mad. Øllegaard Budde efter hendis sahl. mand var tilfalden, burde først, førend det kunde stilles til auction, anbuddet hendis børn efter dend producerede posts formelding udi skiftebrevet, hvilken deris paatakling reserveris til vedkommende i fremtiden og i øfrigt overlod alting til rettens lovlig omgang. -

Paa fornefnte tid og sted nemlig i sahl. Christen Christensen paa Østre Hindsels hans sterfboe, mødte sr. Jørgen Jacobsen paa Vester Hindsels og af et documente, som for mange aar siden imellem 2de svogere nemlig velbete. Melchjior Juul og Mathias Budde i ald venlighed var sluttet og afhandlet og siden dend tiid ei tinglyst har i mange aar været i Østre Hindsels ejerens giemme, var da Jørgen Jacobsen af samme documente højligen anbediget at gjøre een liden erindring førend gaarden ved offentlig auction blev bortsoldt af baade de selgende og kjøbende derefter i sin tiid kunde tage deris meschurer det er mine af samme documente som Jørgen Jacobsen efter documentets destingve oplysning mener at være ham til fornærmelse er af følgende indhold neml.: Hvad huusene angaar da viiser documentet keldit deels brev af dend søndreste ende af det vestreste huus med tilliggende hauge tilhører Vester Hindsels desligeste og et vognhuus. Endnu melder dette breffvet at een gl. Sørboe (vistnok en søndre længe) af 9 bindinger skulde Vester Hindsels eier halvdelen ved rigtig lod tilfalden, men Jørgen Jacobsen finder sig foruden anden tidskrift huus og rum åndensteds derfra at være udstukt, deele breffved

taler og om et Kølvehuus, bestaaende af 14 bindinger hvoraf de 7 bindinger skulde tilhøre Vester Hindsels, mens sees hverken huus eller huusested Vester Hindsels til nytte. Endnu meldis om et gl. Lynghuus norden for dend Øster ende af Vester Hindsels lade, at huuset er forfalden tilskriver Jørgen Jacobsen de forrige eieres mislighed, men vil formeene at grunden maa hannem uprajuducerlig tilhøre, hvad gaardens mark og eiendomb er angaaende da om aldrig nogen deele brev var besluttet skulde vel ethvert gemytte som af et fast principium deeler rette fra urett, holder det for een sansibel ting at stæderne som ere deelte i republicqens lige ting skal yde, og af gaardens marck og eiendomb have lige kræfter til sammen at bære under dessen finder jeg at et stk. jord kaldet Bondehaug findes ulige deelt, saa at Øster Hindsels part deraf er visse faune evnligere end den part som er Vester Hindsels tilhørende, desligeste og paa et stk. jord kaldit Vandkier Vang, finder Jørgen Jacobsen ikke en delig saa stoer urimelighed til een hendens agger, som skulde tilhøre Øster Hindsels eier, men af skielsteenene finder hand paa dend eene reen ligen endesteen, og dend anden steen, som skal udlukke ham fra deel i hedens agger finder hand kast løs oven paa jorden. Deele brevet melder og at bag dend østreste huus skulde saa vel være opkast og indgiæret, et fællid for dend eene eier som dend anden, at folden icke er der, holder Jørgen Jacobsen for ene ting som baade kand rejses og fældes i tiden, men at det hidindtil haver været reignet for fællits græsning seer hand efter deels ere dets indhold at være uret, endnu har Øster Hindsels eier een stoer haug øster for backen indheignet sig midt i dend fællits græsning, da dog deele brevet tydelig melder, at ald denu eiendom som icke derud inden findes in corporeret og nogen hvis eiere tillagt skulde kaldes og være fællid, deele brevet tahler og om ræ- (tang) stranden hvor af eenhver skulde bierge ræ for sin grund, men det som indblæser for fælliden deeles i 2de parter, nemlig det sønderste til Vester Hindsels eiere og det nordreset til Øster Hindsels, deraf siges dog Vester Hindsels icke i lang tid at have haft nogen deel, endnu sluttelig erindrede Jørgen Jacobsen til sin præreservation for efterkommere at endskiønt deele brevet udviiser rigtignok en reen vej med hvilke begge eiere skulde fahre af og i marken, saa har dog sahl. Christen Christensen hans tyende og børn lagt een slagen vej over Jørgen Jacobsens østre toft og haureland det andre i sin tiid tillige meere maa skiønne paa, dette har da Jørgen Jacobsen upassioneret af synderlig modsigelse seet paa, stedse haabendes det mand (man) med ham som ere fremmet, skulde gaae dend mildeste vej, men forgieves, maa derfor i fremtiden see sig fra visse svageligheder ved fornuftige mænds afsigt entleediget, og haaber at de sælgende som rettsindige christen førend de reent skilles ved gaarden gjør ham rett, skulde der være nogen ting hvorudi Jørgen Jacobsen af ukyndighed har har kundet løbe an, lader hand sig af bedre skiønnende gierne rette. - Imod ovenmelte svarede sognepræsten velærværdige hr. mag. Wilhelm Rogert, som for een tiid hafde lofvet enken at være hende behiælpelig i raad og daad saavidt andre forretninger tillod at hand icke vidste meere af denne sterfboes tilstand og beskaffenhed end hvis enken med hendis myndige børn ham hafde forklaret maatte nu fornemmes at hendis i første ægteskab aufilede børn ved et udtog skifteforretning dens slutnings 2den post søgte indgang i denne sterfhoer, serdehlis for det første at have anmerkninger over auctions-conditionerne ved gaarden, saa vilde mag. Rogert paa enkens veigne i denne auctions forretning icke indlade sig med nogen undersøgning om dend anførte posts rette grundforklaring og hensigt over ladende det til dend tiid om bemte, første kuld børn sig ved samme post trøster til nogen anden adgang, imidlertid maatte dette forværende tid udbedis af deris fuldmægtig sr. Mogensen om de ved dend anførte grund agtede denne hørrammende auction at ophæfves, eller og derved gaarden paa nogen anden maade ser hand hafvet, at saavel retten som vedkommende arfvinger og liebhavere kunde derved sættes i en fast tanke og efter retning. - Sr. Mogensen gaf allertienstligt til besvarelse paa hr. mag. Rogertz tilførte det

hand forhen hafver ladit tilføre hvis hand for denne tid ved auctionen paa anpart gaard kunde hafve at erindre og derved tillige overladt alting under rettens lovforsvarlig administration. -

Lauritz Bugge paa rettens veigne foregav at have ført og erfahret partnernes forebringende, ja endog at enken tillige med hendis 2de myndige sønner ved skiftets begyndelse d. 21. januar sidst for visse aarsager gaarden og ald eiende til offentlig auction, nembl. fordi de ei kiendte sig for god samme at besidde og i stand holde; thi hand vilde fornemme hos de 2de persohner, nembl. Mathias Andersen af Grove i Salling og sr. Hans Holgersen af Snedsted, tillige med mr. Bertel Mogensen af Schive som deris fuldmægtig om de vilde skaffe fornøjelig caution for enken og hendis 2de sønner af sidste ægteskab saaledis at enken med sin laugværges raad dermed kand være benøjed, i dessen mangel faaer skifte retten være betenkt paa de midler som kand være enken og alle hendis børn til gavn og nytte i sin tiid, hvorpaa de vilde behage at give et cattogorisk svar. - Sr. Mogensen i overværelse af de 2de mentionerede gav til erklæring af hvis de for denne tid ved auctionen kunde have at erindre er ofte forhen tilført og som skifte retten finder for sig selv ansvarlig, beroer det til auctionens fremmelse thi dend ommelte cautionsstillelse kand ikke vides i hvad henseende dend prætenderes; thi de er ikke til nogen rett i dag indkaldet for deris erklæring og enten udi een eller anden mæde og naar de til deris forum bliver indkaldt skeer dend vel og.

Torsdagen d. 25. februar indfandt sig igien auctions rettens deputerede, hvor da Laurids Bugge paa velbaarne hr. amptmandens veigne fandt nødvendig at anmode sr. Bertel Mogensen om et udførlig endelig svar enten hand paa sine principalers veigne vilde forbyde auctionens fremgang eller forklare hvad hinder kand der udi med billighed hand have, saasom det er skifteretten indifferent enten auctionen gaar forsig eller ei, ihenseende velbaarne hr. amptmanden alleene er begiert i denne sterfboe hvor alle arvingerne ere myndige for at see alting tilbørlig og retfærdig sluttet og afgjort og sig ei des angaaende videre herudi at engassere.

Mens efter alle uparthiske rettskiønnende judicium er det vist og venteligt at auctionens ophævelse meest vilde sigte til alle børneneis de første med de sidste deris skade i sin tiid sr. Bertel Mogensen paa Mathias Andersen af Grove og Hans Holgersen af Snedsted som begge her for retten var tilstæde og gav til kende at som deris moder haver begiert af dennem siden i gaar at de icke vilde paastaae hvis forhen allegeret er, hvilket de og herved declarerede for deris anpart icke nogen prætension paa gaardens anpart Hindsels og tilhørende gods at have dets jord ved auctionen maa bortsælges hvorimod enken Øllegaard Budde med hendis laugværge tilstoed herved at hvis capital som enken kunde tilfalde ved denne skiftes slutning skal blive udsat paa rente til samptlig hendis børns nøtte ved hendis dødelig afgang, oghun der af til sin ophold at nyde renterne, mens icke noget af capitalen, med mindre hun der til høj nødtrængende skulde foraarsages, da dog hun forud slig hendis rang til børnene der tilkiendegive ligeledis tilstoed enken med ved Christen Christensen auflede børn at forlods ud af dette skifte rette betahlis af sterfboens midler til sr. Hans Holgersen penge 15 rdlr. for dend udtag skifteforretning efter hendis første sahl. mand Anders Pedersen med videre depencer som er anvendt og saaledis som tilførst er og af dennem tilstaaet og kierligen indgaaet og sammen udtagne gienpart skiftebrev forbliver i enkens giemmer til alles efterretning og til dend ende strax blev lefveret, belangende monsr. Jørgen Jacobsen i gaar frembragte andragende, da hvis hand sig i saa maade kand hafve at besværg vil nok ankomme paa dend som hand sin gaard hafvir tilforhandlet hvilket icke ved kommer denne sterfboe mens henhører til andet rette forum ifald hand skulde have noget sig i saa maade at besværg, helst her ved auctionen ei bliver soldt uden Øster Hindsels med all tiliggende eiendom og paastaaende huuse, som for meere end 30 aar siden udi et lovlig skifte er deelit og sahl. Christen Christensen lige saa lunge har beholdt og brugt uden nogen dispute i

ringeste maade, hvorpaa enken nu med sine 2de myndige sønner vare som tilforne begierndis at gaarden, som før er meldit maatte opraabes til auction efter de conditioner som før meldit, kløbesummen bethalis her paa gaarden til enken eller beskikkede laugværge - hvorpaa auctionen gik for sig, og gaarden saavelsom godset og andre løsøre som foran specificeret udi alt bortsoldt for dend summa som herefter findes anteignet.

Fredagen d. 26. februar møtte atter i sterfboen Claus Christian Schinkel for at fornemme om nogit videre i sterfboen var at foretage, derpaa møtte for retten Christen Mogensen af Flou-leuf som hafde i sterfboen at kræve dend til ham sahl. Christen Christensen bortskyldige giæld, som var i reede penge 5 rdlr., for et par stude 19 rdlr., nok for et par stude 18 rdlr., tilhobe 87 rdlr. Legeledis blev angifven af enken og arvingerne at sterfboen var skyldig til Ole Peder-sen af Seerup for 3 stude 25 rdlr., 2 mark. Videre skyldig til Niels Jensen som tiener enken 10 rdlr., 3 mark. Nok til Christen Raakier 2 rdlr., tjeneste pigen Edel Nielsdatter 2 rdlr. 2 mark, endnu dend anden tjeneste pige 2 rdlr., fremdehlis fremlagde enkens søn een regning anvendt paa hans sahl. faders begravelse hvorefter sterfboen blev skyldig til Claus Schive 22 rdlr. 5 mark 4 skilling, hvilken anførte regning under Claus Schives haand blev udgifven - dernæst dend ældste af sønnerne fremlagde een forskrifning til skifteactens indlemmelse som var saaledis lydende som følger:

1731. Kiendes vi os underskrevne Christen Christensen paa Hindsels og Øllegaard Budde og herved vitterliggiør at vi af rett vitterlig giæld skyldig ere til voris søn Anders Christensen, dend summa reede penge 51 rdlr., siger halvtredsindstve og een rixdahler, hver rdlr. til 96 skilling danske bereignet, hvilke forbemelte penge rejser sig deraf, da bemte. voris søn fra hand var 16 aar gammel kunde hos fremmede have tient for kost og løn, er hand hos os efter vor begiering og villie forbleven at tiene i een fremmedis sted til gaardens nødvendige drift, imod at vi ham hafver lofvet aarlig (for uden kost og nødtørftig klæder af vadmel og skind med linned og hvad meere til skikkelig og ham anstaaelig klæde kand høre bereignet til 3 rdlr. 2 mark aarlig) reede penge til løn 4 rdlr. i de 4re første aar fra bemelte tid hver aar og siden derefter udi hver aar saa længe hand os at tiene forblev, til løn reede penge 5 rdlr. 2 mark, foruden ommelte klæder og kost, og som da nu bemelte vor søn Anders Christensen har fra hans 18de aar nu til nuværende Mikkelsdag tient os, som een lydig troe og flittig søn udi 12 fulde aar og hand imidlertid intet har nødt af den hans lovede løn aarlig udi reede penge (undtagen hand af os har faaet een kiste beregnet for 7 rdlr. 4 mark) da vi i disse besværlige tider ei har kundet afsted komme at betale hannem aarlig dend behøfvede løn og hand desaarsag har forlanget sin løn og begiert at drage anden steds til at kunne tiene og forhverve sig nogit til nød-tørftig fremtarv. Saa har vi derimod formaaet bemelte vor søn til icke alleene bemelte sin for-tiente løn staaende hos os, men endog at hand selv nogen tiid forbliver hos os efter som vi nu selv ere saa gamle og behøfver folk icke heller kand vente dend tilliid, redebondhed og troeskab af fremmede, som vi tildags har haft af vore egne, hvorimod at bemelte vor søn kand være fast og fuldkommen forsikret at hand ei skal have tient os for intet eller have forslidt siin beste tiid forgieves, saa forbinder vi os herved og vore arvinger een for alle og elle for een reedelig og vel at betahle til bemelte vor søn ovenmelte summa 51 rdlr. dend sidste skilling med dend før-ste uden skadis lidelse i alle optenkelige maader, og er her ved aftalt at bemelte capital 51 rdlr. bliver hos os staaende uden rente, indtil vi enten kand selge voris iboende gaard og penge ihænde faae eller og een af os dør eller det første skifte skeer endnu i levende eller efter een af voris død da bemelte vor søn skal nyde for denne sin fordring forlods ud som een vitterlig og retti-mæssig creditor efter denne vor forskrifning førend enten hand eller andre vore arvinger nogit arve kand, og da efter denne sin lovlige fordrings betaling, tager sin arv efter loven med de

andre om noget bliver, her for uden forbinde vi os og arvinger som meldt er at bemelte vor søn skal af os betalis for hver aar derefter fra denne Michalij at regne forbliver hos os udi tiene-
ste aarlig ligesom i de næstforrige 8 aar løn udi reede penge hver aar 5 rdlr. 2 mark, hvilken
aarlig løn bliver staaendis hos os tillige med ommelte sr. paa lige vilkaar og desuden nyder
hand foruden kost aarlig klæder og linned som i de forrige aar hver aar for 3 rdlr. 2 mark
som aarlig svaris ligesom forhen efter hans stand. Skulle og Gud spare os saa længe i live ved
gaarden og hand hos os bliver til hans løn skulde løbe til 100 rdlr. skal derpaa skrives anden
forskrifning efter forordningen.

Imidlertid skal denne vor forskrifning være bemelte vor søn en fuld og tryk forsikring saa-
vel for de allerede tiende 51 rdlr., som for hvis hand fra dato fremdehlis som een lydige og troe
søn kand tiene hver aar bereignet 5 rdlr. 2 mark. Saa hand derfor skal nyde og faae hos os elier
vore arvinger efter vor død fuldkommen fyldest og betahling og derfor ingen skade eller afgang
liide eller tage under hvad navn eller aarsag nefnis kand. Denne voris udgifne forskrifning at
dend af os oprigtig eller vore arvinger efter kommis skal, haver vi dend med egne hænder un-
derskrevet og forseiglet, saavel og tjenstlig ombedet Jens Knutzen og Niels Pedersen Hvidberg
her paa Hindsels med os til vitterlighed at underskrive og forseigle.

Datum Hindsels den 2. october 1731.

Christen Christensen.

Øllegaard Budde.

Efter begiering til vitterlighed underskriver: Jens Knudtzen.

N. Hvidberg.

Ligeledis fremlagde sønnen Christen Christensen een forskrifning saaledis lydende som efter-
følger.

i denne forskrifning er næsten ord til andet enslydende med den foregaaende til forskel er
blot, at sønnen Christens tilgodehavende er mindre end broderens, nemlig 41 rdlr., grundet
færre aars tjeneste efter det fyldte atten aar.

Skiftebrevet fortsætter:

Endnu tilstoed samptlige arvinger at være skyldige til velærværdige hr. mag. Rogert i ree-
de penge 20 rdlr. efter enkens udgifne seddel, videræ for denne sinde vidstes icke; men hvis
andre udgifter sterfboen til tyngte af vedkommende arvinger til fællitz husholdnings brug ere
giorte saavel af nogen sterfboens indtægt, som ellers laan lofvede de 2de sønner i boen som
samme til dags har forstaaed at giøre rigtig forklaring om til værgen, da hand igien een rigtig
husholdnings reigning in forma retten nu lefverer, og til denne gangs slutning blev af alle ved-
kommende for skifte reuten vedtaget at i dend fembte uge efter auctionen lader enkens laugværge
skifte forvalteren viide hvor mange auctions penge maatte være indkommen og hvor mange re-
ster, paa det restancen til een tiid maatte være indrevet til een vis bereigning af sterfboens mid-
ler, derefter at det er minere een vis tid til skiftets videre foretagende. Imidlertid har enkens
laugværge velærværdige hr. mag. Rogert efter hans her for retten giorte løfte forsikret at hand
pengene for auctionens vahre vil indløse her.

Actum ut supra.

C. C. Schinkel.

Paa enkens veigne som værgen underskriver:

Rogert.

Anders Christensen og Christen Christensen.

Formedelst-auctions pengene mod formodning saa lenge er henstaaen og udeblefne, har skifte retten ei førend i dag d. 13. october igien kundet sig indfinde i denne sterfboe, hvorda udi overværelse af alle forhen bemelte vedkommende er foretaget med skiftetz afgjørelse og til eende bringelse alleene som skifte forvalteren velbaarne hr. apmtmand Schinkel formedelst een hannem paakommen uformodetlig anden embeds forretning ei kunde faae leilighed i skifte retten at continuere, saa befuldmægtigede hand Ove Andersen Schierner paa hans veigne, skiftet lovligen og forsvarligen at til ende bringe og dermed om muligt nu for haande uden videre ophold at fortfare hvor da blev foretagen, til følgende skifte og deeling at eftersee som følger:

Boens indgiæld.

1. Bestaaende af hovedgaardens kjøbesumma	1093 rdlr.	4 mk.	14 sk.
2. Bønder godsets auctionsbeløb	256 "	4 "	8 "
3. Løssørets auctions beløb	436 "	3 "	0 "
4. Reede penge i sterfboen efter dend sahl. mands død	8 "	1 "	12 "
5. Penge for een hoppe, solgt strax efter dend sahl. mands død	31 "		
6. Efter huusholdnings reigningen føris sterfboen til indtægt, korn saavit som er blevet til overs saavel fra huusholdningens fortæring, som det der efter auction conditionerne skulde følge gaarden til i sæd nemlig:			
Rug 16 tdr. a 9 mark er	24 "		
3 tdr. 4 skp. byg a 8 mark, 12 tdr. 4 skp. haure a 6 mark	17 "	1 "	
	<hr/>		
	1867 rdlr.	3 mark	2 skilling

Udgiæld.

Kongl. skatter januarij qvartal og kornskattens heele beløb for aar 1734	21 rdlr.	0 mark	12 skilling
Familie januarij qvartal efter forhen gjorde accort	9 "		
April qvartal samme aar	4 "	5 "	9 "
Til de fattige i sognet udloyet efter forordningen	1 "	2 "	
Til dend sahl. mands begravelse bekostning anføris først monsr. Claus Schives reigning	22 "	5 "	4 "
her foruden til kiste, ligg prædiken, degn og andet nødvendigt	10 "		
Folkeløn	16 "	5 "	
Hr. cammer raad Caspergaard efter obligation	100 "		
Rente deraf til dato efter paaskrift	3 "	4 "	8 "
Dend ældste søn Anders efter obligation af dato 2. october 1731 indført fol. 264	67 "	4 "	
Dend anden søn Christen efter obligation af samme dato indført folio 265	56 "	3 "	0 "
Christen Mogensen i Flouief efter dend sahl. mands udgifne haand, kommer tilgode som efter enkens og arvingærnis tilstaaelse befindes rigtig	89 "	3 "	

Oluf Pedersen i Serup tilgode for	3 rdlr.	0 mark	0 skilling
Til dend sahl. mand solgte stude som ligeledis befindes rigtig	25 "	2 "	
Præsten velærværdige sr. mag. Wilhelm Rogert kommer tilgode for til dend. sahl. mand laante penge som befindes rigtig og derfor boen til ud- giæld anføris	20 "		
Efter enkens og børnenis tilstaaelse bethalis sogne degnen sr. Hans Holgersen i Snedsted	15 "		
Efter udgifne huusholdnings reining er udgift	35 "		7 "
Enkens begravelses bekostning	26 "	4 "	
Incassations penge af Sterfboens midler	18 "		
Skifte forvalterens salarium af beholdne midler	12 "		
Til skriveren for skiftebrevet at skrive som eragtis at blive paa 34 ark a 3 mark er	17 "		
for gienpart deraf at skrive	8 "		
til skrive materialer anføris	2 "		
Dernæst forestillede skifteforvalteren at som hand hafde gjort een deel reiser herud i egen persohn med egen vogn og forspand saavel fra Thi- sted som fra Morsøe over 6 miile, saa indstillede hand til vedkommende arfvingers gottbefindende hvad de ham dertor vilde tilligge - hvorpaa enken og vedkommende nærværende arfvinger erklærede sig at vilde tilligge skifte forvalteren for hafde be- sværlige reiser og stoer umage	26 "		
dermed skifteforvalteren var megit vel fornøjet og derfor samme boen til udgiæld anføris.			
Auctions gebühr af gaard, gods og løsøre	32 "	0 "	12 "
Et stk. stemplet papier til skiftebrevet	4 "		
Vurderings mændene	2 "		
Enken og arfvingerne forestillede at over den sahl. mand skulle leggis een liigsteen ligesom over dend første som de agtede af fællitz boe til	26 "		
Udgiæld	666 rdlr.	4 mark	4 skilling

Førend videre skifte og deeling skeede erklærede enken, at hun som hun efter hendis første sahl. mand ingen broder lod hafde tagit, saa vilde hun og nu i henseende til disse sidste børn afstaae sin broder lod, hende kunde efter loven tilfalde i haab til at nærværende hendis børn blandt hvilke hun nu lefvede i sin sidste alderdomb derimod bevieser hende dend kierlighed og omgang hun sig til dem forseer heldst om yderligere alderdom og skrøbelighed skulde falde hende paa, da hun kunde see sig meere tient med bemeldte hendis børns kierlige omhu og tilsyn som og ærbødig omgang, hvilket hun saa megit mindre maatte tvifle om, som saavel de sidste børn nu, som de forrige forhen hafde og kunne fornemme hendis moderlig hierte for dem. Dernæst som hun i forrige henseende til saavel de første som sidste børn hafde indgaaet at lade sin tilfaldne deel staae paa rente og leve af renten uden at bryde capitalen med mindre hun dertil skul-

de blive trengende, saa vilde og maatte hun hafve sig dette ved dend post reserverit at som hun nu af høj alder og skrøbelighed icke kunde fortiene noget til sit ophold og i saa maade icke hafde andet næst gud at opholde sin alderdomb med end bemelte deel og dens rente. Da al ting kom hende an paa reede penge, saavel huusværelse til sig og een pige, som hvad meere dertil udfordris, heldst om hun som Gud eene var bevidst skulde nogen tiid blive sengeliggende, saa i fald renten ei til hendis nødtørft kunde strække; men hun skulde trænge til noget af capitalen at det da hende ved første bud fra dend capitalen staar hos vorder lefveret, efter at hafve kundgiort de ved samtahle eller andet bud med nærværende børn, paa det hun icke i saadan fald ved forlang ophold og omgang skulde lide mangel og nød eller fattis sit eget - 3 die som eenhver saavel skifte retten som hendis børn saae at hun til sin forestaaende begravelse ei nær hafde udtagit eller forlangit det som var anvendt paa hendis sahl. mands henfard, saa vilde hun derimod hafve sig dette betinget, heldst da hun ei ventede sin lefnets tid lang, og hun nu af det øfrige intet forlangede heller i vorden end eene skikkelig og hæderlig begravelse at da dend udtagne summa 26 rdlr., 4 mark vorder ved hendes død lefverit til dend som hun før sin død beskikker til at besørge sig een hæderlig færd forlods ud af de midler hun efterlader sig.

Enkens laugværge fremviiste i retten beviis og qvitteringer paa dend fordrede og allerede udbetalte giæld, som forhen er anført, hvilken samptlig giæld arvingerne icke hafde noget at desputere, men til stode det i alt. Efter at skifteretten hafde tilspurt enken og øvrige vedkommende om de videre var vidende som denne sterfboe, enten til indtægt eller udgift burde beregnes, de da sligt vilde anmelde, hvortil de samptlige svarede at dem ei viidere var bevidst i nogen maade end som forbemelt er som til sterfboens indtegt eller udgift kunde henhøre. Saa blev da skiftet og deelt som følger:

Lignet og lagt

Boens midler og indgiæld imod	1867 rdlr.	3 mark	2 skilling
boens udgiæld og udgift	666 "	4 "	4 "
bliver igien til behold og deeling	1200 rdlr.	4 mark	14 skilling.

siger tolv hundrede rixdahler, fire mark og fiorten skilling.

Deelis først i tvende hovedlodder, hvoraf enken nyder dend eene hovedlod som gjør 600 rdlr. 2 mark 7 skilling

Dend anden hovedlod 600 rdlr. 2 mark og 7 skilling,
deelt udi 5 systerlodder gjør paa hver systerlod 120 rdlr.

7 4/6 skilling, hvoraf dend eene søn Anders nyder 2
systerlodder er

Dend anden søn Christian nyder 2 systerlodder	240 "		15 3/5 "
Datteren Maren Christensdatter som har Lars Poulsen i Floulef til ægte nyder een systerlod som er	120 "		7 3/5 "

Hvilke bemelte 5 systerlodder der med dend eene
hovedlod udgiør dend summa 1200 rdlr. 4 mark 14 skilling

Hvor med da dette skifte saaledis er sluttet og tilendebragt, tilstaais med samptlige vore hænders underskrift.

Datum skiftestedit ut supra

Paa højjædle og velbte. hr. Amtmand Schinkels vegne udi hans lovlige absence efter givne fuldmagt, underskriver O. Andersen Schierner.

Øllegaard Budde.

Som laugværge: Rogert.

Anders Christensen Hindsels. Christen Christensen Hindsels. Lars Poulsens navn."

I værket "Danmarks Kirker" nævnes under gravstene i Hvidbjerg kirke en sten over Øllegaard Buddes første mand Anders Pedersen samt en over Christen Christensen. Den første sten er af graa ølandsk kalksten, 150x82 cm, og med fordybet kursiv. Foroven staar initialerne I. H. S., og forneden findes et kranie og et timeglas samt hjørnecirkler med evangelistfigurer. Den anden sten er af rød ølandsk kalksten, 153x94 cm, og med fordybet kursiv i felt med forkrøppet bueslag omgivet af akantusbladværk. Forneden er aftegnet en basunengel, og i hjørnerne findes cirkler med evangelister.

(Se særskilt anetavle omfattende Øllegaard Buddes forfædre)

Lars Christian

20.

der var gaardmand i Smarupgaard, Hvidbjerg sogn, døde 1770 og blev begravet d. 10. maj, 63 aar og 2 uger gammel.

Han blev gift d. 16. december 1731 i Hvidbjerg med

Ovens Jensdatter

21.

der døde d. 14. maj 1780, 67 aar, 1 maaned og 2 uger gammel.

Christen Knudsen

22.

der var gaardmand i Egebjerg, Hvidbjerg sogn, er født 1702, og han døde 1780 i Egebjerg og blev begravet d. 15. februar, 78 aar, 1 maaned, 2 uger og 2 dage gammel.

Han var gift med

Maren Sørensdatter

23.

der døde 1778 i Egebjerg og blev begravet d. 23. februar, 78 aar gammel.

Øllegaard Buddes forfædre

Mathias Budde

2.

Til Tøllist paa Øsel og Hindsels født d. 10. november 1613 paa Tøllist, hofjunkker, fik 1649 bestalling som kaptajn, 1652 til ca. 1660 lensmand paa Bakke kloster i Norge, underskrev suverænitetssakten 1661, oberstløjtnant. Død d. 5. juni 1679 paa Hindsels.

Mathias Budde var gift første gang med

Regitze Sophie Gjedde Ovesdatter

der døde 1653.

Gift anden gang med (i 1654)

Elisabeth Gersdorff Casparsdatter

3.

der blev født ca. 1640, som datter af hofjægermester Caspar von Gersdorff og hustru Anne Ulfeldt, og hun døde paa Hindsels d. 23. september 1674 og blev begravet i Hvidbjerg kirke.

Mathias Budde blev gift tredje gang med

Berthe Margrethe Kaas.

Uddrag af værket "Danmarks kirker", Thisted amt, side 740-748, vedr. gaarden Hindsels i Hvidbjerg sogn.

Paa side 743 f, omtales et gravkapel i Hvidbjerg kirkes søndre korsarm. "Det blev indrettet efter at kongen ved brev af 22. december 1653 havde forundt Caspar Gersdorff (ane nr. 6) til Hindsels begravelsessted i kirkens søndre kvist." Her stod omkring 1730 følgende ligkister med lædder overtrukne og med messing vaabener, hvori ere begravede Anne Ulfeldt (ane nr. 7), Caspar Gersdorff (ane nr. 6), Mogens Ulfeldt (ane nr. 14) og Anne Munches datter (ane nr. 15) som døde 1655, Elisabeth Gersdorff (ane nr. 3), Mathias Buddis til Hindsels, som døde aar 1674 og over hendes mand Mathias Budde, oberstleutnant, fødd paa Thøllist 1613, død 1679."

Frederik Budde

4.

til Tøllist, søgte 1634 om at faa Nienhof paa Øsel i forpagtning, blev 1648 tilsagt til kroningen, døde kort efter.

Frederik Budde var gift med

Karen Urup Axelsdatter

5.

der døde 1656.

Caspar Gersdorff

6.

til Refstrup i Tørrild herred (1626-40) havde før 1627 Ristrup og Lyngballegaard (begge i Sabro herred) i forpagtning, solgte 1652 Ristrup til Caspar Rudolf von Gersdorff, mageskiftede 1650 Lyngballegaard til kongen med Bustrup i Rødding herred og Hindsels i Refs herred (1653).

Caspar Gersdorff blev født d. 11. marts 1610 (?) paa Seidenstätten. Var 1636 blandt de indbudte til Corfitz Ulfeldts bryllup. 1647 ved den udvalgte prins' bryllup, 19. august 1650 - 1655 hofjægermester, 1651 fiskemester. Død d. 8. februar 1658 i København, begravet i Helligaands kirken.

Caspar Gersdorff var gift med

Anne Ulfeldt

7.

datter af rigsadmiral, lensmand paa Tranekær Mogens Ulfeldt til Selsø og hustru Anne Munk.

Anne Ulfeldt blev født d. 23. juni 1598, og hun døde d. 14. marts 1655 og blev begravet i Hvidbjerg kirke.

Mathias Budde

8.

til Tøllist paa Øsel, 1575-84 sekretær i Tyske kancelli, 1577 hofjunker, 1580 forlehnet med Thyholm provsti, vistnok fra 1584-89 lehnmand paa Øsel, blev ofte brugt i diplomatiske sendelser, blandt andet til England og Polen.

Mathias Budde var gift med

Ursula Bech.

9.

Axel Urup

10.

til Vapnø, blev født d. 19. maj 1564 paa Akershus, var 1597 forlenet med Utstein kloster, død 1601 (5. uge i fasten) paa Vapnø, begravet d. 21. april i Halmstad kirke.

Axel Urup blev gift d. 14. januar 1588 paa Dybæk med

Helle Marsvin

11.

der blev født d. 14. juli 1566 paa Helsingborg slot, som datter af Jørgen Marsvin til Hollugaard og Dybæk og hustru Karen Ottesdatter Gyldenstjerne.

Helle Marsvin døde d. 2. maj 1637.

Hun blev gift anden d. 28. marts 1603 med Jacob Beck til Beldringe, Gladsaxe o. s. v., død 1622.

Gift tredje gang omkring 1627 med hofmester hos hertugen af Kurland, Mathias von der Recke, død 1638.

Christopher Gersdorff

12

til Toberupgaard i Thystrup herred, hans hustrus arvegaard, som han i 1604 skødede til kongen i mageskifte mod en livsvarig forlening af kronens gaard, Lønborg bispegaard, Søbygaard i Gjern herred, Donslund i Slavs herred (1626 tilskødet jfr. Maren Norby), Refstrup i Tørrild herred (1626-27), Søggaard i Hillerslev herred (1629), Udstrup i Ulvborg herred (1630, tilskødet Jens Juel til Kjeldgaard), Tandrup i Hassing herred (mageskiftet 1630 til svigersønnen Johan Rantzau mod Palstrup i Lysgaard herred, solgt kort efter), og Hanbjerg hovedgaard i Hjerm herred (1632 tilskødet datteren Dorte gift med Johan Rantzau); var omkring 1625 taxeret til 2088 tdr. hartkorn.

Christopher Gersdorff blev født ca. 1575. Var død 1635. Blev hyldet 1608, var 1631 blandt de indbudte til dronning Sofies begravelse.

Han blev gift d. 25. september 1602 med

Else Munk

13.

til Toberupgaard, datter af lensmand paa Aakjær Christen Munk og hustru Dorthe Mogensdatter Gyldenstjerne. Else Munk levede endnu i 1629.

Mogens Ulfeldt

14.

til Selsø, Tviskloster, Hammerum herred, Tvis sogn og Krogsdal, Ulvborg herred, N. Felding sogn, hvilke ejendomme paa kongens befaling takseredes efter hans død 1620. Født d. 22. april 1569 paa Selsø, stud. i Wittenberg, Jena og Leipzig, berejste Østrig, Ungarn og Italien, stud. i 1588 i Siena, tjente Malteserridderne mod Tyrkerne, 1590-94 hofjunker, 1599 vicekaptajn paa kongens nordlandsfart, 1600 lensmand paa Kronborg, 1602 admiral paa den til Narva udsendte flaaede, 1604 lensmand paa Christianopol og Sølvitsborg, 1606 underadmiral ved Christian d. IV's rejse til England, 1609-10 chef for flaadetogter til Østersøen, i marts 1610 medlem af rigsraadet og rigsadmiral samt lensmand i Villands herred, samme aar øverstbefalende paa en konvojflaaede i Østersøen, førte under krigen 1611 flaaeden i søen fra foraar til september, deltog 1612 i erobringen af Øland (juni) og i kongens togt mod Stockholm (august), samme aar lensmand paa Tranekær. Død 15. juni 1616, begravet i Helligaandskirken i København.

Mogens Ulfeldt blev gift d. 7. august 1597 i Roskilde med

Anne Munk

15.

til Tranemosegaard, Hind herred, holdtes for en bedrifts skyld af sin mand fangen fra 1616 til 1628 paa Selsø, siden paa Tvis, levede 1648.

(Anne Munk er søster til ane nr. 13 Else Munk, se dennes forslægt).

- Henning Budde 16.
- til "Redzau" (er vel Nessow).
Gift med
- Dorothea Ruff 17.
- Henrik Urup 20.
- til Vapnø, Uglen og Skjersnæs (Stokke præstegæld), befalingsmand over Stavanger amt. Død d. 25. juni 1567 paa Akershus, begravet d. 11. november i Sem kirke.
Henrik Urup blev gift 1560 med
- Karen Iversdatter Baden 21.
- der blev født d. 21. april 1538 paa Høvind (Akers præstegæld), hun maatte under belejringen af Akershus flygte herfra til Marstrand, medens Uglen og Skjersnæs blev afbrændt af de svenske. Hun døde d. 18. november 1587 paa Skjersnæs og blev begravet i Sem kirke.
- Jørgen Marsvin 22.
- til Hollufgaard og Dybæk, var 1548 hofsinde og deltog i det store brudetog til Meissen, skulle 1552 opvarte den paa Kalundborg fangne kong Christiern d. II., ledsagede 1554 dronningen og hertug Frederik til Wismar, var 1556 skjænk og 1556-61 forlehnet med Vor Frue kloster i Oslo, var endnu 1557-59 hofsinde, men opholdt sig udenlands, 1560-65 lehnsmand paa Trane-kjær, 1564-69 paa Bursø, 1565-67 paa Helsingborg, 1564 ritmester over den jyske fane, skulle 1565 føre befalingen i Skaane selvtrædie, 1567-76 lensmand paa Landskrona og Lunde-gaard, foretog iøvrigt et mislykket togt i Sverige, 1575-78 lensmand paa Odensegaard, 1576 rigsraad, 1578-81 lehnsmand paa Sølvitsborg, ledsagede 1580 kongen til hertug Hans' begra-velse, blev i sin tid af sin slægt sigtet for at have misbrugt til egen fordel, sin stilling som væрге for sin faster jomfru Anne Marsvin, hvorfor ogsaa værgemaalet 1557 blev ham fradømt, synes at have været sjælen i forsøgene paa at kuldkaste den af hans hustrus moster fru Birgitte Gøye oprettede skole paa Herlufsholm. Døde d. 2. september 1581 paa Dybæk, begravet d. 15. september i Vemmenhøg kirke.
Jørgen Marsvin blev gift d. 27. maj 1565 med
- Karen Ottosdatter Gyldenstjerne 23.
- til Aunsbjerg, Lysgaard herred, der nødig ville have haft ham, skjødede 1583 Vraagaard, Gram herred til kongen. Hun blev begravet d. 20. november 1589 i København.
- Peter von Gersdorff 24.
- til Krischa (1563).
Han var gift med
- Anna von Minkwitz 25.
- Christen Munk 26.
- til Toberup, Tystrup herred, var 1548 hofsinde, deltog i brudetoget til Meissen, 1549 for-lehnet med Hammer i Norge, 1551 med Vor Frue kloster i Oslo, 1556-72 statholder i Norge og lehnsmand paa Akershus, desuden til 1559 forlehnet med Bratsberg og Gjemsø kloster,

Semgaard og Tønsberg, 1558 med Søndmør, 1561-67 paany med Hammer, ledede krigen i Norge mod Sverige, gjorde 1564-65 indfald i Sverige, men blev selv 1567 beleiret paa Akershus og maatte udholde en 18 ugers beleiring, gjorde 1568 indfald i Værmland, Dal og Vestgotland, 1570 forlehnet med Skiverup, 1571 med Vernø kloster, Ingedal, Eidsberg og Rakkestad, 1572-79 med Aakjær.

Christen Munk døde d. 5. juli 1579 paa Aakjær og blev begravet d. 18. august i Aarhus domkirke.

Gift første gang med

Else Truidsdatter Ulfstand

der døde 1565.

Gift anden gang med

Dorthea Mogensdatter Gyldenstjerne

27.

der døde d. 18. juli 1583 paa Gudumlund, begravet d. 28. juli i Aalborg.

Jacob Ulfeldt

28.

til Selsø, Horns herred, (købt 1559 af Hans Barby) og Krogsbølle (1565), født omkring 1535, stud. 1552 i Louvain, 1554 i Wittenberg, 1556-62 hofjunker, fik 1563 pantebrev paa Hundslund kloster, som han havde indløst fra sin afd. broder Corfitz's arvinger og beholdt til 1568, var 1564 løjtnant paa flaaen i slaget ved Øland og krigskommissær ved hæren i Skaane, 1566 hos Daniel Rantzau, samme aar i rigsraadet, men fjernet herfra ved kongens unaade. December 1570 atter optaget i raadet, blev 1571 forlenet med Dalum kloster, 1573 sendebud i Preussen og i Stockholm, 1575 til Gulland, var 1578-79 afsending hos Ivan Vasilievitch IV i Moskva, blev paa grund af denne missions uheldige udfald og for at have overtraadt sin instruks stævnet i juni 1579 for et rigsraadmøde, dømt til at udstødes af rigsraadet og miste lenet, men benaadet, trak sig tilbage til Krogsbølle, som han ombyggede og gav navnet Ulfeldtsholm, litterært sysselsat, "eques litteratissimus", udarbejdede en beskrivelse af sin Ruslandsfærd (trykt 1608 i Frankfurt a. M.) og en danmarkshistorie fra 1333-1559 (affattet 1585), fremførte ved et møde i Roskilde 1588 en klage over den afdøde konge uden at opnaa noget derved. Død d. 8. oktober 1593 paa Ulfeldtsholm, begravet d. 12. november i Vindinge kirke, ført til Herlufsholm kirke.

Jacob Ulfeldt blev gift 1562 med

Anne Flemming

29.

til Bavelse, født 1544, død d. 13. november 1570.

Erik Urup

40.

til Uggeln (Uglen, Aulin i Jarlsberg amt, Sem herred) kom som ung til Norge, var blandt deltagerne i det norske rigsraad, der under hans svoger Vincens Lunges ledelse samledes 1524 i Bergen og (5. august) opsagde kong Christiern d. II. troskab og valgte hertug Frederik til konge af Norge; samme aar forlehnet med Vardøhus og Finmarken samt Tønsberg len, fik 1528 sidstnævnte len og Semsgaard i pant, ligesaa 1532 St. Olafs kloster, var 1535 skibshøvedsmand paa Peder Skrams flaade, havde 1536 sammen med Morten Krabbe befalingen paa Akershus, trættede 1552 med Bent Bille om Tønsberg len.

Erik Urup døde d. 12. februar 1571 paa Uglen. og blev begravet d. 11. marts i Sem kirke.

Han blev gift 1523-24 med

Anne Nielsdatter (Gyldenløve)

41

datter af Niels Henriksen til Østraat og Inger Ottesdatter (Rømer).

Anne Nielsdatter (Gyldenløve) døde d. 25. marts 1557 og blev begravet i Sem kirke.

Iver Jensen

42.

til Oddenstrup og til Fritsø i Norge, som han 1541 mageskiftede sig til fra kronen, 1529 forlehnet med Gjemsø kloster og 1530 med Frøland skibsrede, 1545 beskikket til bjerghøvedsmand i Norge og forlehnet med Skien, lehnsmand paa Bratsbjerg.

Iver Jensen døde d. 19. februar 1570 paa Fritsø, begravet i Hedrum kirke.

Han blev gift d. 8. juli 1534 paa Thom i Norge med

Karen Olufsdatter Galde

43.

der døde d. 12. april 1565 og blev begravet i Oslo.

Peder Marsvin

44.

til Lindved og Hollufgaard, tjente 1503 og 1505 dronning Christine for smaadrenge, nævnes 1524 i forbundet mod lutheranismen, som han dog ikke har besejlet, tilbyttede sig 1526 af St. Hans kloster i Odense de to gaarde Neder- og Over Holluf, nævnes d. 14. september 1528 paa Glorup som beseglende det til hans søster udgivne skøde.

Peder Marsvin døde d. 21. oktober 1528, vistnok paa Dybæk.

Han var gift med

Helle Tagesdatter Hollunger

45.

til Dybæk, Vemmehøg herred.

Hun døde d. 27. marts 1556. De ligger begge begravet i Lund domkirke.

Otto Gyldenstjerne

46.

til Iversnæs (1530), beskyldes 1514 for at have bemægtiget sig Dalum klostres gods, indgik 1527 forening med Hartvig von der Wisch, var 1529 paa Akershus hos broderen, beseglede 1536 recessen, sad 1550 paa Bygholm.

Otto Gyldenstjerne døde paa Bygholm d. 25. juni 1551 og blev begravet i Graabrødre kloster i Horsens.

Han var gift med

datter af rigshofmester Mogens Gøye til Krænkerup og hustru Margrethe Sture. Af Helvig Gøye fik Holger Ronsekrantz 1552 indløst Bygholm, førte 1560 proces om Gunderslevholm.

Helvig Gøye døde d. 3. april 1597 og ligger sammen med sin anden mand, Mogens Gøye til Bremersvold, født d. 2. februar 1547, død før 1608, begravet i Voldum kirke.

Hans Munk

52.

til Krogsgaard, nævnes 1488, var 1505 nærværende paa Lø herredsting, taxeredes 1525 til at stille tre Glavind, havde af bisp Iver Munk brev paa Oxvang, som hans enke endnu havde i forlehning 1542. Han døde 1535 paa Krogsgaard.

Hans Munk blev gift d. 13. januar 1513 i Ribe i kongens og 4 biskoppers nærværelse med

Maren Christensdatter Spend

53.

som levede endnu 1543 paa Oxvang.

Mogens Gyldenstierne

54.

til Restrup og Iversnæs til Tommarp, Järrestad herred (1540 tilskødet af kronen), Svens-
torp (1541), Svaneholm (1548-71), solgt til Jacob Sparre og Stjärneholm (alle i Vemmehøg
herred), samt Fulltofta, Frosta herred. (1546 i mageskifte med gods i Fyn).

Mogens Gyldenstierne blev født 1481, tjente fra 1488-90 kong Hans som smaadreng, der-
efter hos markgreverne af Brandenburg og hertugen af Württemberg, førte 1520 rigsbanne-
ret paa Otto Krumpens tog til Sverige, saaret i langfredagslaget ved Uppsala, reddet af
Peder Skram, fik af kong Christiern ridderværdigheden ved kroningen i Stockholm, besøgte
derefter det hellige land, ridder af den hellige gravs orden, berejste Cypren, Kreta og Rho-
dos, traadte 1523 i kong Frederik d. I.s tjeneste, sendtes 1527 til Norge med en flaaedeafde-
ling for at rense havet for skipper Clement og andre fribyttere og at vinde Akershus, hvil-
ket sidste lykkedes ham; 1530 forlehnet med Akershus slot, Raa Byggelag, Søller, Østerda-
len o. s. v., fik samme aar tilladelse til af sine medarvinger at indløse Bygholm slot, forsva-
rede 1531 Akershus mod Christiern d. II., blev 1534 taget til fange ved oprøret i Malmø, fik
samme aar pantebrev paa Lindholm og Falsterbo. Blev af greve Christopher forlenet med
Hindsgavl og fik overdraget Iversnæs med alle gaarde, der tilhørte hans moder og hans søs-
kende. Brød med greven og blev 1535 optaget i rigsraadet, opgav samtidig sine forleninger,
men blev atter forlenet med Lindholm og Falsterbo. Han var under resten af grevefejden en
af hovedanførerne i Skaane ved belejringen af Lund, Landskrona og Malmø, samt deltog i
1536 i forhandlingerne i København. I aarene fra 1542-49 blev han forlenet med Dragsholm,
I 1543 var han anfører for en flaaede paa 40 skibe i Nordsøen ved Holland, fulgte 1548 prin-
sesse Anna til Sachsen, han var 1555 statholder i København og i 1558 paa Københavns slot.
I aarene 1549-54 var han forlenet med Malmøhus, 1551-58 med Laholm og 1558-67 med
Halmstad.

Mogens Gyldenstierne døde i København d. 9. oktober 1569, 88 aar gammel, og blev be-
gravet i Vor Frue kirke den 6. marts 1570.

Han blev i 1533 gift med

Anna Sparre

55.

til Svanholm. Hun døde pludselig den 1. august 1564.

(Mogens Gyldenstjerne er broder til ane nr. 46 Otto Gyldenstjerne, se dennes forslægt).

Knud Ebbesen

56.

til Kogsbølle (vel 1501). 1505 og 1507 til vitterlighed med moderen, 1509 hofsinde hos kongen, 1521 vidne ved skiftet efter Christopher Qvitzow, 1524 til vitterlighed med Niels Bild og 1525 ved et mageskifte med Henning Walkendorf og Laurids Skinkel, fik 1530 af biskop Joakim Rønnow Gjorslev slot i forlening, forseglede recessen i 1536, var 1539 til stede paa et landemøde i Odense. Død 1540 (før 29. juli), begravet i Vindinge kirke.

Knud Ebbesen var gift med

Anna Hardenberg

57.

der i 1563 holdt skifte med sine børn, fik selv Birgitte Gaard i Gønge herred og Kogsbølle paa livstid, Jacob fik Selsø, Ebbe Torpegaard og datteren bøndergods. Død 1564 og begravet i Vindinge kirke.

Jacob Flemming

58.

til Bavelse, født 1544 som sidste mand af slægten i Danmark.

Jacob Flemming var gift med

Maren Juel Mogensdatter

59.

der døde d. 5. september 1592.

Hun blev gift anden gang med Christoffer Ulfeld til Jershave.

Erik Jensen

80.

til Ugerup; var 1480 til vitterlighed med Erik Nielsen Rotfeld, 1483 med Jens Bille (i Ugorp), nævnes 1489 i hr. Iver Bings skiftmissedom (de Ugerop), 1492 (i Ugerop) sendebud for Jens Holgersen Ulfstand, 1497 til vitterlighed for hr. Lage Brok (i Ugerop), 1498 ved skifte efter farbroderen, da Bengt og Niels Ryning, riddere, og Povl Kyle bevidner, at have forliget et jordskifte med jomfruerne Karin og Birgitte "vore kære moderssøstersdøtre i Ljungby" med deres faders samtykke og i nærværelse af deres farbroder Erik Jonson i Ugerup om alt det gods, der var tilfaldet "vor kære morfader Erik Perssons og moder Birgitte"; fik 1503 af ærkebisp Børge forleningsbrev paa en Lunde bispesædes gaard, som var Skarhults præstegaard, kaldes 1504 official til Lundegaard, tilskødede 1505 Lunde kapitel sin ejendom i Duberup (Osby sogn).

Erik Jensen var gift med

Margrethe Brahe

81.

datter af Axel Brahe og hustru Maren Lunge.

Niels Henriksen

82.

til Østerraad, 1485 ridder, beseglede 1489 det norske rigsraads kongevalg, 1505 høvedsmand paa Vardøhus, 1506 over trøndelagen, 1515 Norges riges hofmester og medlem af den sendefærd, som hentede dronning Elisabeth i Nederlandene, havde Fosen og mere gods i forlehning, død 1523 mellem 25. november og 29. december.

Niels Henriksen blev gift før 1494 med

Inger Ottesdatter (Rømer)

83.

der 1524 fik livsbrev paa Fosen, Edøen, Søndmøre og Romsdal, 1531 forlehnedes med Herjedalen og Størdalen, 1541 med Romsdalen og Reinskloster, druknede 1555 paa Søvdefjord paa Søndmøre.

Jens Lauridsen

84.

til Oddenstrup, 1501 lehnsmand paa Ellinge, siden paa Ramløse og Hørsholm.

Oluf Galde

86.

til Thom (Smaalenenes amt) nævnes 1502, blev 1523 af biskop Hans Mule fordreven til Sverige. 1524 Norges riges raad, opsagde kong Christiern huldskab og troskab og hyldede kong Frederik d. I., 1526 statholder søndenfjelds og lehrsmænd paa Akershus og over Jemteland, levede 1529, men var død 1531.

Oluf Galde var gift første gang med

Ulvilde Friis Henriksdatter

87.

af Harøldskjær.

Gift anden gang med

Anne Pedersdatter

(Halvegge eller Væbner), skrev sig 1542 af Grønholt, Toksvær sogn, Hammer herred.

Levede endnu 1543.

Jørgen Marsvin

88.

til Lindved og Hollufgaard, Aasum herred, som han 1487 fik pant af Jachim Bjørnsen (Bjørn), var 1489 og 1497 høvedsmand paa Nyborg, var 1494 rigsraad og rigskansler, holdt 1499 skifte med sin hustrus brodersøn, tilbyttede sig 1501 fra prædikebrødrene i Odense gods i Næraa, som Esben Marsvin fordum gav til deres kloster, var samme aar lehnsmand paa Hagenskov, trættede 1521 med en kannik i Aarhus om patronatet til det af en af hans forfædre funderede alter i St. Albani kirke, tilsvoger 1523 paany kong Christiern d. II. huftskab og troskab, synes ligesom adskillige af sine formænd og sin eftermand som rigskansler at have misbrugt denne sin embedsstilling til egen fordel. Døde 1524.

Jørgen Marsvin var gift med

Anne Andersdatter (Pessow)

89.

der 1528 var enke og da beseglede til vitterlighed med sin søn Henning Walkendorff. Hun var gift første gang med Henning Walkendorff til Glorup, begge ligger begravet i Vor Frue kirke i Odense.

Tage Henriksen

90.

til Bramme, Jordbjerg og Dybæk, Vemmenborg herred, som han skal have købt i 1487 af Aage Bing, var 1468 en af dommerne om hr. Iver Axelsens gods, var 1476 officialis paa Lundegaard, beseglede hyldningen i Lund 1487, 1489 og 1502 forstander i Bosø kloster, levede 1504.

Tage Henriksen var gift med

Karen Christensdatter (Tornekran's)

91.

der levede 24. juni 1514.

Henrik Knudsen

92.

til Restrup, Iversnæs (efter moderen), Bygholm og Rugaard, Skovby herred, arvet efter svigerfaderen, fulgte 1486 kong Hans til Norge, var 1488 rigsraad og ridder, 1492 og endnu 1508 lensmand paa Tørning, deltog i krigen med Sverige og udmærkede sig 1497 i slaget ved Rødebro, var samme aar blandt dem, der paa kongens vegne stadfæstede Stockholms privilegier, tilskødede 1499 sin svoger Peder Bille af Svaneholm følgende efter forældrene arvet gods: Kjærsgaard i Vends herred og Vorbjerggaard i Vrenderup sogn samt en gaard i Vejrup for vederlag i andet jordegods, nævnes 1500 til Aagaard, deltog 1505 som rigsraad i den store kalmardom, fik 1506 af kongen tilskødet al den arvelod i Estrup, Frøbjerg, Vemmetofte, Barsebäck og Hammer hovedgaard, som kunne tilfalde den til Sverige flygtede fru Margrethe Brok, hvis gods var konfiskeret, sad 1511 paa Iversnæs, hvor han døde d. 14. november 1517, begravet i St. Hans kirke i Odense.

Henrik Knudsen blev gift før 1489 med

Karen Bille

93.

der døde 1510. De havde 22 børn, af hvilke 8 kendes.

til Krenkerup, Skjærsø, Mols herred, arvet efter moderen, Avnsbjerg, Lysgaard herred, købt 1529 og Torsø, var 1492 hofsinde, lehnsmand paa Stegehus, var 1501 ridder, 1502-44 forlehnat med Torup, var 1503 rigsraad, 1505-16 lehnsmand paa Aalborg, deltog fra nu af i alle vigtigere statshandlinger, stod 1514 i spidsen for det gesandtskab, som kongen sendte til kejseren for at fri til frøken Elisabeth, til hvem han paa kongens vegne viedes, 1516-44 lehnsmand paa Skanderborg, var 1518 rigsmarsk, sluttede sig i 1523 kun nødig til kong Frederik d. I., der straks udnævnte ham til rigshofmester og gav ham livsbrev paa Gavnbø kloster, gik faa aar efter over til Lutheranismen og deltog ivrigt i dennes indførelse, fik 1532 livsbrev paa Ring kloster, 1533-35 lehnsmand paa Kalundborg, spillede atter en meget fremtrædende rolle under grevens fejde og ved hertug Christians kongevalg, 1534 statholder i Jylland og senere samme aar paa Sjælland. Død d. 6. april 1544 paa Skanderborg, begravet i Voldum kirke.

Mogens Gøye var gift første gang med

Mette Bydelsbak Albrechtsdatter

til Torbernfeld (nu Frydendal, Tudse herred), Gunderslevholm, Ø. Flakkebjerg herred. Græse, Lyng-Fr. borg herred, Løgismose, Baag herred, Clausholm, Galten herred og Kjeldkær, Tørrild herred. Død d. 9. november 1513, begravet i Voldum kirke.

Mogens Gøye var gift anden gang med den for sin skønhed bekendte

Margrethe Sture Clausdatter

95.

død i december 1528 i barselseng, havde siden med en ufri kvinde, Anne Jensdatter, en søn, Falk Gøye den yngre, der levede 1540.

Peder Munk

104.

til Krogsgaard, beseglede 1440 til vitterlighed med kantor Jep Iversen, ligeledes 1454 og sammen med biskop Jens, gav 1455 en gaard i Skads herred til Mariager kloster, vidnede 1472, at han havde boet 36 aar og mere i Krogsgaard, holdt 1479 skifte med sin broder om denne gaard.

Peder Munk var gift med

Mette Esbernsdatter Emmiksen.

105.

Christen Spend

106.

til Mindstrup, Nørvang herred, var 1476 medudsteder af et vidne af Viborg landsting, beseglede 1483 til vitterlighed.

Christen Spend var gift med

Edel Lagesdatter Saltensee

107.

vist den 1536 nævnte fru Edel af Bøvling, hvis arvinger da blev sagsøgt om arv af Kjeld og Thomes Iversen (Juels) arvinger. Hun var gift første gang med Jacob Breide til Hindsvadgaard og tredje gang med Jens Kaas til Starupgaard, der døde 1499.

Mourids Jepsen Sparre

110.

til Skurup, som han 1530 flyttede og ombyttede og kaldte Svanholm, var 1493 hofsinde, 1506 lensmand paa Laholm, 1510-16 paa Korsør, fik 1516 livsbrev paa Beritzholm efter sin broder hr. Oluf, havde da endnu Laholm i pant, mageskiftede 1520 Skjern i Følster til kongen, tilsvor 1523 paany Christiern d. II. troskab, men sluttede sig desuagtet til kong Frederik, blev samme aar ridder og rigsraad, nævnes 1524 i forbundet mod lutheranismen, men har ei beseget det, var 1523 og 1525 høvedsmand paa Københavns slot, 1526 paa Lindholm, og havde Bare og Froste herreder i forlehning, skulle 1529 afbryde Beritzholm slot, 1530 sendebud til forhandlingerne i Varberg. Døde d. 1. januar 1534, begravet i Lund domkirke.

Mourids Jepsen Sparre var gift første gang med

Karine Pedersdatter Høg (Banner)

111.

og gift anden gang med

Ide Thomesdatter Lange

der levede som enke 1538, hun var gift anden gang med Henning Jørgensen Qvitzow.

Ebbe Andersen

112.

til Kogsbølle, var 1468 blandt de adelsmænd, der paa Fyenbo landsting udstedte vidnesbyrd om kong Christiern d. I. s regering, 1470 til vitterlighed med Lage Brock, 1472 med Bent Bille, 1474 med Jørgen Rud, var 1482 lensmand paa Kærstrup, besegelede 1487 hyldingen, fik 1489 tildømt et noer, vistnok engstrækninger ved munden af Nyborg fjord, nævnes endnu 1499 til Kogsbølle, havde ved sin død Oregaard i Skovby herred i pant af kronen, angives død 1501, men levede vist 1502.

Ebbe Andersen var gift med

Kirsten Bøistrup

113.

der 1505 til Jep Krumpen overlod to gaarde, som hendes broder Oluf Friis havde i pant af hr. Laurids Albertsen, som tilfaldt hende i arv efter hendes broder Oluf Friis i Nørre Herred, Ørum sogn, og besegelede til vitterlighed hendes søn Knud Ebbesen, 1507 endnu i Kogsbølle, da hun tilskødede fru Inger Flemmings datter til Møllerup, Oluf Jensens efterlevereske, og jfr. Tale Flemmingsdatter al det, hendes broder købte af Jacob Knudsen paa Brolykke, til vitterlighed hendes sønner Anders Ebbesen til Vorber og Knud Ebbesen.

Erik Hardenberg

114.

til Keldkjær og Hvedholm, var 1487 hofsinde, var 1499 høvedsmand paa Korsør, havde Risby birk i pant, faldt 1500 i Ditmarsken.

Erik Hardenberg blev gift før 1494 med

Anna Rønnow Corfitzdatter

115.

til Faareveile paa Langeland, afhændede 1505 sine børns part i Kjeldkjær, havde 1523 og 1530 Risby birk i pant.

Herman Flemming

116.

til Knudstrup og Bavelse, Tybjerg herred, var endnu umyndig 1458, skiftede 1492 med sin

svoger Bjørn Andersen, var 1502 i Oslo og afsagde med flere dom over hr. Knud Alfson, men var død 1509.

Han var gift første gang med

Sophie Andersdatter (Bjørn)

117.

anden gang med

Anne Eriksdatter (Thott)

til Bavelse, der endnu levede 1528.

Mogens Juel

118.

til Udstrup; 1506 til stede ved et i Fabjerg kirke for bispem af Ribe udstedt forlig mellem Tvis kloster og Predbjørn Podebusk, samme aar til Udstrup og endnu 1533, forlenet 1524-26 med Hind- og Ulvborg herreder, var 1526-35 lensmand paa Sandfærgaard, underskrev recessen 1536.

Mogens Juel var gift med

Dorte Krabbe

119.

datter af Mogens Krabbe til Bustrup og hustru Elsebeth Tygesdatter Lunge.

Jens Pedersen

160.

ogsaa kaldet stærke Jens Pedersen til Ugerup, medbeseglede 1433 med Urupvaabenet et af Abraham Giedde udstedt brev, havde 1443 trætte med Niels Jensen (Galten) af Hammer om Ugerup, var 1458 til vitterlighed med hr. Jens Due Thott og 1460 vidne for Iver Axelsen Thott.

Jens Pedersen var gift med

Merete Sandberg Haagensdatter

161.

af de gamle Sandbergere. Hun var gift første gang med Evert Moltke.

Axel Brahe

162.

til Krogholm og Tostrup, Ingelstad herred, var 1452 alt ridder og holdt da tillige med sin broder og sine halvbrødre Otte og Laurids Knob skifte med deres moder og hr. Johan Oxe, forseglers 1469 til vitterlighed og kalder sig da kun hr. Axel Persen, kvitterede 1481 hr. Johan Oxe for sin andel i Tordsøgaard, forseglede som rigsraad hyldingen 1487, Han døde i december maaned samme aar, begravet i Ystad kirke.

Axel Brahe var gift med

Maren Tygesdatter Lunge

163.

til Tolstrup, som 1511 gav to gaarde i Skaberup til Maribo kloster.

Henrik Jensen

164.

til Østerraad, fik 1445 for tro tjeneste en del jordegods af erkebisp Aslak Bolt, der kalder ham sin næste frænde paa fædrene side, var 1450 ridder og Norges riges raad, 1453 i svensk fangenskab, hvorfra han maatte løskøbe sig, var 1445 og 1454 høvedsmand over Trøndelagen, stiftede 1454 sjælemesser for sig og sin afg. frue Philippa, var 1460 arving efter hr. Bent Harniktsen, deltog 1476 i Kalmarmødet.

Henrik Jensen var gift første gang med

Philippa Krummedige Borkvardsdatter

til Østerraad.

Gift anden gang med

Eline Kane Nielsdatter.

165.

Otte Madsen

166.

beseglede 1463 i Bergen med Botolf Enridsen og 1472 skiftet efter sin morfader, førende det skraadelte skjold, beseglede samme aar med Mads Tagesen (Huitfeldt), var 1473 kongens foged i Hardanger, var 1481 Norges riges raad, trættede 1482 sammen med sin svoger Niels Posse mod hr. Alf Knudsen om Mandvik og Bugaard, der blev tildømt hr. Alf, deltog samme aar og 1483 i Halmstad i forhandlingerne med de svenske, beseglede 1483 kong Hans' hyldningsakt som arving til Norge, blev formodentlig ridder ved kroningen, samtykkede 1489 i hertug Christierns anerkendelse som arving til Norge, var da og 1499 høvedsmand paa Kongsgaarden i Bergen, var 1490 med sine søskende arving efter junker Hans Sigurdsen, levede 1508, men var død 1512.

- Otte Madsen var gift med
- Inger Lydersdatter Struds, 167.
- Laurids Pedersen 168.
- til "Oddenstrup" (Odstrup, Alsted herred).
Han var gift med
- Maren Juel 169.
- af Giorslev.
- Svend Galde 172.
- til Aabygaard, Bohus lehn, var 1471 ridder, 1483 Norges riges raad og nærværende ved forhandlingerne i Halmstad, var død 1499.
Svend Galde var gift med
- Kirsten Kane Gudesdatter 173.
- der levede endnu i 1514 men var død d. 3. marts 1520. Hun var gift anden gang med Peder Griis af Nordrup til Hovindsholm.
- Henrik Friis 174.
- til Holmegaard i Bohus lehn forseglede 1489 det norske rigsraads hyldning, levede endnu 1494.
Henrik Friis var gift med
- Karen Engelbretsdatter 175.
- datter af den norske rigsraad hr. Engelbret Steffensen, hvis vaaben var to halvmaaner, ledsaget foroven og forneden af en stjerne.
- Peder Marsvin 176.
- til Lindved, Odense herred, som var alt hans forældre havde ejet, havde studeret og taget magistergraden i Rostock, var 1447 tolder i Aalborg, 1454 borgmester i Odense, kaldes 27. juni 1460 kun Peder Randel, borgmester i Odense, beseglede 1467 den fynske adels hyldning og 1468 det vidne, kong Christiern d.I. lod tage af Fynbo landsting om sin regering, levede 1470 men var død 1477.
Peder Marsvin var gift med
- Margrethe Jørgensdatter Bryske. 177.
- Anders Jensen 178.
- skrives 1432 foged og endnu 1447 af Borreby, 1439 arving efter Niels Esbernsen Bille, var i 1452-66 landsdommer paa Sjælland, skrev sig 1451 i Tersløse, Merløse herred, var 1463 rigsraad og 1469-74 hofmester hos junker Hans, 1471 ridder. Han ligger begravet i Antvorskov kirke.
Anders Jensen var gift første gang med
- Christine Grubbe
- der ligger begravet i Antvorskov kirke.

Gift anden gang med

Anne Nielsdatter Grubbe 179.

til Tersløse.

Henrik Andersen 180.

i Jordbjerg, Vemmerhøg herred, nævnes 1387, er mulig identisk med den væbner Henrik Most, som 1419 beseglede til vitterlighed med Synde Esbernsen i Jordbjerglille.

Henrik Andersen var gift med

Bodil Mortensdatter Skalder. 181.

Christiern Mikkelsen 182.

til Kyø (1458), var 1449, 1451 og endnu 1457 foged paa Aalborghus, var 1468 sammen med broderen Mogens paa Ars ting.

Christiern Mikkelsen var gift med

Tale Eriksdatter. 183.

Hun var anden gang gift med Peder Eriksen (Løvenbalk) til Vinderslevgaard.

Knud Henriksen 184.

blev 1443 slaaet til ridder ved kong Christopher af Bayerns kroning, skænkede 1446 med sin trolovede, jomfru Hilleborg 3 gaarde i Asperup til sognepræsterne i Vends herred, fra omkring 1452 i rigsraadet, medbeseglede 1455 kong Christierns stadfæstelse af hertug Adolfs lensbrev paa Slesvig, 1457 af Restrup, fik 1459 sammen med hr. Erik Ottesen (Rosenkrantz) tilskødet Møgelkjær af Henneke Limbek, beseglede 1460 hertugdømmernes privilegier, var blandt dem, der 1462 sendte borger og raad i Bremen et undsigelsesbrev, fik 1463 af kong Christiern pantebrev paa Byholm slot og Horsens by, 1465 medlover for kongens forlig med erkebiskop Jens af Uppsala, levede 1466, 4 januar, men var død d. 2. oktober 1467, da hans enke, fru Hilleborg, af kongen fik taget sig og sine børn med alt deres gods og "Hion", vorrede og tjenere overalt i Danmark i sin kongelige fred.

Knud Henriksen blev gift omkring 1446 med

Hilleborg Skinkel 185.

til Iversnæs og Enggaard. Hun døde d. 5. februar 1494. De ligger begge begravet i Odense St. Hans kirke.

Bent Bille 186.

til Egede og Søholm, fik 1463 paa sin faders vegne indførsel i fru Anne Lunges gods, skrives 1464 af Søholm, fik 1466 forlening paa alle 40 marks sager, men idømmes selv 1468 en bøde paa 40 mark for at have fængslet en kvinde, var 1472 i fængsel i Sverige, sælger samme aar sin part i Svanholm til Peder Bille, 1476-79 høvedsmand paa Tranekjær, var 1481 rigsraad, 1483 ridder og beseglede da haandfæstningen, var samme aar værge for Anne Eriksdatter Bille, 1483-86 lensmand paa Næsbyhoved, 1486-94 paa Helsingborg, holdt 1491 skifte med sin svoger Oluf Stigsen, var samme aar med kongen i Norge, mødte 1492 paa skiftet efter faderen.

Bent Bille døde mellem 2. maj og 24. november 1494.

Han var gift første gang med

Magdalene Stigsdatter (Krognes).

Gift anden gang med

Ermegaard Frille Eggertsdatter

187.

til Sandholt, død 1504. Hun var gift første gang med Philip Axelsen Thott, der døde d. 4. november 1464.

Eskild Gøye

188.

til Krenkerup, Gisselfeld og Tundbyholm, var alt 1459 ridder og skrev sig da til Herrestad, solgte 1470 med Jens Poulsen Grip deres andel i Kragerup hovedgaard til Claus Bryske, var 1471 høvedsmand paa Gladsaxe, 1471-95 lehnsmand paa Aalholm, 1473 i sendefærd til England og Skotland, var 1481 rigsraad, deltog 1483 og følgende aar i Kalmarmøderne, 1486 rigsmarsk, 1495-1506 lensmand paa Lindholm, anførte 1497 den danske hær i Sverige, pantsatte samme aar to gaarde i Rislev til sin modersøster fru Marine Poulsdatter (Jernskieg) i Næstved, dem hun senere skænkede hr. Mogens Gøye, var en stor godssamler og erhvervede bl. a. Torsø i Vemmenhøg herred, hvor han døde d. 20. april 1506.

Eskild Gøye var gift første gang med

Mette Rosenkrantz Eriksdatter

189.

der skal have forladt ham og givet sig i kloster. Hun døde 1503.

Gift anden gang med

Sidsel Brøhe Axelsdatter

der levede endnu i 1533.

Claus Sture

190.

besejlede 1487 til vitterlighed med Peder Sture, var død 1508.

Claus Sture var gift med

Sophie Christiernsdatter Holk

191.

der 1508 som enke kvitterede hr. Niels Eriksen Rosenkrantz for nogle rentepenge; skiftede 1513 med broderen Manderup og tilskødede ham den hende efter fader, moder og oldemoder tilfaldne søsterdel i Barritskov, levede 1547 i Haderslev.

Malte Iversen

208.

til Kleitrup, Rinds herred, synes at være død i en yngre alder.

Han var gift med

Anne Stigsdatter Munk.

209.

Deres børn optog navnet Munk.

Esbern Emmiksen

210.

var død 1474.

Han var gift med

Dorte Breide,

211.

- Anders Spend 212.
- til Rammegaard, Vandfuld herred, beseglede 1440 til vitterlighed med Jes Persen Hjul af Tangsgaard.
- Anders Spend var gift med
- Mette Christiernsdatter 213.
- der 1501 som enke pantsatte en gaard i Sønderlund til Niels Clementsen.
- Lage Jepsen 214.
- til Starupgaard, gjorde 1434 mageskifte med Vestervig kloster om en gaard i Odby, Refs herred, beseglede 1438 et vidne af Hjerm herredsting og fører mursnittet, mødte samme aar paa Fjends herredsting paa Niels Eriksen (Banner)s vegne.
- Lage Jepsen var gift med
- Ide Iversdatter Juel 215.
- af Davbjerggaard.
- Ide Iversdatter Juel var gift anden gang med Oluf Munk til Krogsgaard og Klejstrup, og ligger sammen med ham begravet i Viborg domkirke.
- Jep Tullesen 220.
- i Skurup (nu Svanholm), Vemmenhøg herred, betænkes 1456 i hr. Niels Pedersen (Gyldenstiernes) testamente, skrev sig 1472 til Skurup, leiede 1475 af kapitlet i Lund tre gaarde i Hageløs, som hans fader Tulle Thygesen fordem havde i leie, levede 25. november 1484.
- Jep Tullesen var gift med
- Elsof Henningsdatter Meinstorff 221.
- til Skurup, der levede endnu d. 30. marts 1505.
- Peder Høeg 222.
- til Eskjær, antog sit mødrene navn Høeg, men beholdt sit fædrene vaaben, lensmand paa Lund paa Mors, 1466 ridder, levede endnu 1472.
- Peder Høeg var gift med
- Kirsten Henriksdatter Reberg. 223.
- Anders Eriksen 224.
- til Kogsbølle, skriver sig 1414 "i Koxbøle", ligeledes 1421, da han lover sone og fred for sig og alle sine frændere og venner for al den sag, han har haft til Steen Basse, medforseglede 1436 Lave Rudbeks brev, hvori denne giver hr. Steen Basse fuldmagt til at indløse hans gods i Langeland, skriver sig til "Kobzbøle" og forseglers med Ulfeldtvaabenet, 1438 i samme sag (Anders Ericksz i Kogsbølle), forekommer 1439 maaske som kongens køgemester. Død ifølge ligstenen i Kværndrup kirke 1456.
- Anders Eriksen var gift første gang med
- Beate von Stralendorff.
- anden gang med

Mette Schwerin

225.

der døde 1485.

Otte Bøistrup

226.

af "Ingsgaard", kaldes af fru Tale Ulfstand "Offe Nielsen Biornstrop", beseglede 1450 til vitterlighed med Knud Slet, og 1453 samme med Fikke Bøistrup til vitterlighed med Albrecht Nielsen (Grubendal), beseglede 1455 med Anders Petz og var endelig 1459 medudsteder af et vidne af Brusk herredsting.

Otte Bøistrup var gift med

Mette Lykke

227.

der i senere ægteskab var moder til Oluf Friis (som førte Langer'nes tre roser).

Joachim Hardenberg

228.

til Kjelkjær, Tørrild herred, og Løgismose, Baag herred, var ridder 1459, fik 1468 en gaard i Espe i pant af sin halvbroder Albrecht Engelbrechtsen, levede 25. marts 1469, havde Risby Birk i pant, var død 19. juni 1475.

Joachim Hardenberg var gift med

Mette Bertelsdatter (Tinquus)

229.

der 1475 paa skifte efter fru Mette Pedersdatter paa sine børns vegne fik udlagt Hvedholm, Salling herred, Løgismose og Skjoldemose, Baag og Sunds herreder. Levede endnu 1500.

Korfitz Rønnow

230.

til Faarevejle paa Langeland, var 1435 væbner og nærværende ved afslutningen af overenskomsten i Stockholm mellem kong Erik og de to Svenske, var 1447 ridder, 1450 rigsraad, laa 1455 med andre danske stormænd ved Estland for at forpurre handelen paa Sverige, fik 1456 skattefrihed for en af kongen ham given gaard i Præstø, var 1462 hofmester hos dronning Dorothea, fik 1472 udlagt Faarevejle paa skiftet efter sin første hustru, 1474 og sagtens før lensmand paa Jungshoved, stiftede 1493 med sin anden hustru sjælemesse i St. Anthonii kloster i Præstø, levede 22. januar 1494, var død 11. juni samme aar, begravet i Præstø kirke.

Korfitz Rønnow blev gift første gang 1447 med

Ellen Henriksdatter Gyldenstjerne

231.

Kongen gjorde brylluppet.

Ellen Henriksdatter Gyldenstjerne var død 1472. Hun var gift første gang med Esge Jensen Brok til Essendrup, død 3. maj 1441.

Korfitz Rønnow var gift anden gang med

Birgitte Joachimsdatter Flemming

skrives 1491 til Svendstrup, Torne herred, kvitterede 1494 kongen for pantesummen for Jungshoved. Hun var gift første gang med Herman van Vitzen til Diwetze i Bart, var død 1465.

(Ellen Henriksdatter Gyldenstjerne er søster til ane nr. 184 Knud Henriksen Gyldenstjerne, se dennes forslægt).

Joachim Flemming

232.

til Knudstrup, 1435 væbner og forlover for kongen ved forliget i Stockholm, opsagde 1339 kong Erik huldskab og troskab, 1440 ridder, 1444-45 lensmand paa Kalundborg, 1448 sendebud til Kong Carl, 1450 lensmand paa Helsingborg, 1451 rigsraad, 1453 med kongen i Norge, var død 1458, da skifte holdtes efter ham.

Joachim Flemming var gift første gang med

Inger Andersdatter (Hvide)

til Møllierup, Sønder herred, Mols og Bjørnholm, Sønder herred, Mols.

Gift anden gang med

Karen Eilersdatter Rantzau

233.

der 1458 mødte paa skiftet i Horsens efter ægtefællen.

Anders Jachimsen

234.

eller Jacobsen til Voergaard, Helligum herred, mødte 1449 paa skifte efter farfaderen, var 1460 ridder og de bl. a. nærværende i Aarhus ved forliget mellem de Roserkrantz og Lave Brock, gav 1466 med sin frue gods til Helligaands huset i Aalborg, holdt 1475 skifte med sine fætre, var 1481 rigsraad, besejlede 1487 hylding i Lund, var forlehnet med Helligum herred, gjorde 1490 sit testamente og døde samme aar efter rigelig at have betænkt kirker og klostre.

Anders Jachimsen var gift med

Anne Lauridsdatter (Muus)

235.

(med et møllehjul i vaabenet) til Stenalt, Rugsø herred; de havde 1467 udset sig en begravelse i Randers klosterkirke, men ligger nu i Stenalts sognekirke Ørsted, 1492 holdtes skifte efter dem.

Palle Juel

236.

til Øgelstrup og Udstrup, Ulvborg herred, nævnes 1491 til vitterlighed med Oluf Mortensen Gyrstinge, 1496 med Niels Eskildsen (Banner) samme aar (til Udstrup), ved Niels Eskildsen Høegs skøde paa Lømborggaard, forseglede 1500 i Gudum kloster til vitterlighed en af priorinde Elne Juelsdatter i Gudum udstedt forpligt, endnu 1503 med Tyge Jensen Seefeld.

Palle Juel var gift med

Ellen Spend

237.

begge ligger begravet i Viborg domkirke, hvor deres gravsten ses.

(Palle Juel er broder til ane nr. 215 Ide Iversdatter Juel, se dennes forslægt).

Mogens Krabbe

238.

nævnes 1472 til Bustrup, underskriver i 1478 til vitterlighed sammen med Mourids Nielsen Gyldenstjerne, var 1481 med sin hustru Lisbeth Tygesdatter paa skifte efter Mogens Mogens Due. Mogens Krabbe døde i Holstebro der 5. oktober 1505.

Han var gift med

der levede endnu i 1512.

(Elsebe Tygesdatter Lunge er søster til ane nr. 163 Maren Tygesdatter Lunge, se dens forslægt).

Peder Jensen 320.

var 1396 med broderen Henrik medlover for Bjørn Svendsen, var ifølge Arild Urups aner, blandt hvilke ogsaa nævnes hr. Jon Litle til Tommerup, gift med dennes datter Marine (første ægteskab) og senere med

Agnete Eriksdatter Ged. 321.

Haagen Sandberg. 322.

Peder Brahe 324.

til Vidskøfle nævnes 1441.

Han var gift med

Berete Bondesdatter (Thott) 325.

til Krogholm, Herrestad herred.

Hun maa være den adelige frue paa Vidskøfle, som 1452 tappert forsvarede sin gaard mod kong Carl Knudsens hær, som hun sluttelig drev paa flugt ved hjælp af et kartovestykke. Hun var gift anden gang med Folmer Knob til Vadsted, død 1451-53, gift tredje gang før 1456 med Johan Oxe til Tordsø.

Tyge Lunge 326.

til Basnæs, var 1446 ridder og beseglede da Laalands vilkaar, beseglede 1447 til vitterlighed med sin fader, trættede 22. februar 1458 med hr. Torben Bille om gods i Gunderslevlille, Skafterup o. s. v., holdt 19. juli samme aar skifte med sine svogre, var død 25. august 1460 og begravet i Antvorskov.

Tyge Lunge var gift med

Anne Nielsdatter (Kabel) 327.

til Tostrup, Fuglse herred, trættede 1463 med hr. Torben Bille; hun levede endnu d. 1. juni 1469. Solgte 1461 til Niels Madsen, borgmester i Saxkøbing sin rettighed i Ettehave og Ettehave Fang, som hendes fader hr. Niels Lauridsen i Tostrup købte af Niels Madsen; levede 1480, begravet i Graabrødrekirke i Odense.

Jens Henriksen 328.

gift med

Elsebe Henriksdatter (Bolt) 329.

der blev gift anden gang før 1419 med Johan Molkte.

Niels Kane 330.

nævnes før 1391, 1413 og 1429, var 1444 ridder og Norges riges raad og nævnes i privilegierne for Bergen.

Mattis Jacobsen 332.

nævnes 1424 med faderen og broderen, var 1432 sysselmand i Vime Skibrede, var 1435 Norges riges raad og en af kong Eriks forlovere ved forliget i Stockholm med de Svenske, deltog 1436 i forhandlingerne med den oprørske Amund Sigurdson Bolt, var 1439 selv tredje

sendt til Gulland for at forhandle med kong Erik, deltog 1441 i forhandlingerne med de Svenske, beseglede samme aar til vitterlighed med Kolbjørn Gerst og fører det skraadelte skjold, var 1447 ridder og beseglede da i København skiftet mellem hr. Sigurd Jensen og fru Helene Greve Hans's enke, beseglede 1455 de Hansestæderne givne privilegier.

Mattis Jacobsen var gift med

Gro Alfsdatter Bolt, 333.

Poul Galde 344.

til Holleby.

Gaute Kane 346.

til Strøm paa Nordmør, der efter slægten fik navnet Kanestrøm, var 1442-47 hofsinde, ridder, beseglede 1483 kong Hans's haandfæstning, begravet i Trondhjems domkirke.

Gaute Kane var gift med

Salug Thorsteinsdatter 347.

der levede endnu d. 1. april 1472.

(Gaute Kane er broder til ane nr. 165 Kane Nielsdatter, se dennes forslægt.)

Henrik Friis 348.

til Stolliggaard og Odden, Vennebjerg herred. "Farbrodersøn" af hr. Anders Friis paa Haraldskjær, var 1474 slotsfoged paa Aulborghus, 1480-83 foged paa Seilstrup.

Henrik Friis var gift første gang med

Anne Olufsdatter Lunge 349.

til Odden.

Gift anden gang med

Margrete Krabbe Mogensdatter

til Bøgested, der endnu levede 1547.

Engelbret Staffensen 350.

var rigsraad af Norge.

Randel Marsvin 352.

til Lindved, Odense Herred, var gift med

Kirsten N. N. 353.

Niels Grubbe 358.

ogsaa kaldet Jens Grubbe til Tersløse, nævnes 1411, beseglede 1412 til vitterlighed med sin moder, er vel den "Grubbe i Tersløse", som 1418 var medudsteder af et vidne af Sjællands landsting, kaldes 1421 Jesse Grubbe i Tersløse, har samme aar beseglet det paa Sjællands landsting udstedte vidne om, at Sønderjylland hører til Danmark.

Niels Grubbe var gift med

Karen Eriksdatter Bille, 359.

Anders dictus Gaggæ 360.

pantsatte 1355 gods i Jordbjergmagle til Johannes Ebbesen Dyakn; hans sigil viser de tre møllehjul med omskrift: S. Andree Nicolai.

Han var gift med

N. N. Lang. 361.

Mikkel Nielsen 364.

var 1401 nærværende paa Gislum herredsting og 1428 til stede i Brødrekirken i Randers; ifølge Tage Ottesen Thotts aner var han gift med

N. N. Neb. 365.

Erik Nielsen 366.

til Bratskov og Holmegaard, Skam herred, som han 1409 tilskødede hr. Predbjørn Podebusk, var 1414 nærværende paa kongens retterting i Hjørring, beseglede 1421 det paa Viborg lands-ting udgivne vidne om, at Sønderjylland hører til Danmark, og fører Ibskallerne i sit segl, havde før 1444 paa Ginding herredsting ildet og lastet et skøde, som hans moster fru Karen havde givet biskop Christiern af Ribe, var 1439 høvedsmand paa Aalborghus og opsagde da kong Erik af Pommern huldskab og troskab, var 1441 medlem af Guds legems laget i Aalborg, førte trætte 1451 sluttede med et forlig hvorved klosteret forpligtede sig til at gøre en højtidelig begængelse for hans og hans forældres sjæle. Han døde 1452.

Erik Nielsen var gift første gang med

Else Axelsdatter (Dotting)

til Biersholm, Herredtads herred, hun var første gang gift med Peder Ovesen Hvide.

Erik Nielsen var gift anden gang med

Karen Teusdatter Rosengaard 367.

der døde 1413.

Henrik Knudsen 368.

gav 1397 med frue gods til Sct. Knuds kirke i Odense, hvor de havde udsøgt deres lejested, tilskødede 1401 dronning Margrethe al sin ret i Linholm (Skagen) og saa megen ret, han fik efter sin fader i Galgebjerg, 1409 ridder, 1411 ved mødet i Kolding, beseglede 1416 hr. Axel Andersen Mule's skifte med Steen Basse, 1417 medlover for kong Eriks fredslutning med hertug Henrik og grev Henrik, 1419 lensmand i Thy, 1421 amtmand i Flensborg, fulgte 1423-25 kong Erik paa dennes udenlandsrejse, medlem af rigsraadet, nævnes 1439 som rigsraad, skrives 1440 til Restrup, fik 1443 Horsens by i pant af kong Christopher for 1000 rhinske gylden, fik, ved mageskifte, 1444 til Restrup af kongen af kronens gods i Dagnæs, Halling herred, fik 1445 efter pavelig befaling af abbeden i Øm kloster bekræftelse som patron til Sønderholm og Frejlev kirker, da privilegiet var tabt, skrives 1449-50 til Restrup, modtog 1451 Bygholm i pant uafløst i sin og hustrus levetid. Levede d. 9. februar 1456, men var død d. 28. maj, da hans enke

("den hovmodige") til Boller, af kongen fik Bygholm pantet forhøjet med 2000 mark lybsk, for hvilke hun overlod kongen Vejle købstad med Møllen, som hun efter hendes husbond havde i pant af kronen, og som hun nu fik Bygholm og Horsens i pant for.

Otte Skinkel

370.

til Iversnæs og Enggaard, gjorde 1410 mageskifte med hr. Johan Olsen (Bjørn) om gods paa Fyn, var 1418 høvedsmand paa Rugaard og beseglede til vitterlighed med Frellof Christiernsen (Frille) tilskødede 1419 sin kære ohm hr. Claus Christiernsen (Frille) al den jord ved en gaard i Ribe, som Christiern Frellafsen førnals iboede, og Otte Skinkel arvede efter sin fader hr. Berneke og sin moder fru Hilleborg, beseglede samme aar forbundet med kongen af Polen, skrev sig 1421 til Vedtofte, beseglede 1425 til vitterlighed med Hakon Christiernsen Frille, 1427 med sin stiftmoder, beseglede 1435 forliget i Stockholm med de Svenske og i Vordingborg med grev Adolf, opsagde 1439 kong Erik af Pommern huldskab og troskab, gav 1440 gods i Tjæreborg og et Stenhus i Ribe til kapitlet i Haderslev, trættede 1442 med hr. Eggert Frille om en jord, endnu lensmand paa Rugaard, stiftede samme aar med sin hustru Cecilie, sin datter og svigersøn sjælemesser for sine forældre hr. Berneke Skinkel og fru Hilleborg; levede endnu 16. april 1447, men var død 10. maj 1449, da hans enke fik pave- lig bevilling, at hendes skriftefader maatte give hende aflad; 1457 stiftede Marine, Hans Græverots datter, Ole Anchersens efterleverske, sjælemesser for sine søstre og for hr. Otte Skinkel for St. Jeyp's alter i Vor Frue kirke i Ribe og samme aar udstedtes tingsvidne af Vinding herredsting om en trætte, han havde tabt imod Mattis Fredbjørnsen om gods i Roskilde og Sølkendrup.

Otte Skinkel var gift med

Cecilie Ludvigsdatter Barsebek

371.

der levede 7. april 1450 og da havde gods i Broby i leje af fru Grete paa Løgismose.

Torben Bille

372.

til Allindemagle og Svanholm, Horns herred, Sjælland, nævnes 1434 paa skifte med fættren, var 1440 nærværende i Kolding ved hertug Adolphs forlehning med Sønderjylland, var 1442 ridder og skrives da af Allinde, fik 1446 af sin frues morbroder hr. Steen Basse skøde paa alt hans købe og pantegods paa Sjælland og Fyn, deriblandt Søholm, Stevns herred, Skullerupholm, Voldborg herred, hvorimod han skal have forpligtet sig til at opkalde en søn efter hr. Steen, fik 1447 af sin svigerfader skøde paa al dennes ret i (Grubbe-) Ordrup, var 1448 rigsraad, deltog 1450 i forhandlingerne i Halmstad med de Svenske, købte 1452-54 Svanholm, havde 1453 og til sin død Abrahamstrup som pantelehn, gav 1464 gods til opbyggelse af et kloster.

Torben Bille var gift første gang med

Beate Axelsdatter (Thott)

der døde i første barselseng.

Gift anden gang med

Sidsel Lunge Ovesdatter

373.

til Egede, Faxe herred, og Nielstrup, Musse herred, der 1469 med sine sønner oplod kongen deres rettighed i Abrahamstrup, var 1490 og 1496 hofmesterinde hos dronning Christine. Hun døde 1503.

(Sidsel Lunge Ovesdatter er søster til ane nr. 326 Tyge Lunge, se dennes forslægt.)

Eggert Christiernsen Frille

374.

til Sandholt, Salling herred, Asperupgaard, Vends herred, købte 1461 en hovedgaard i Brem-bæk, Gudme herred, købte 1451 Rynkebygaard, Bjerge herred, og Krogsbølle, Skam herred, som han 1438 købte af sin svoger Thomes Juel; nævnes 1415, blev 1419 immatr. ved univer-sitetet i Rostok, boede 1424 i Ribe, 1430 paa Vesterbæk, Skads herred, ejede og hovedgaar-den i Vester-Vedsted, men solgte den til en kannik i Ribe, var 1431-69 forlenet med Oregaard og Orebirk, beseglede 1435 forliget i Stockholm og 1439 opsigelsen til kong Erik, var 1440-67 lensmand paa Hindsgavl, rigsraad, 1441 ridder ved kroningen i Uppsala, 1442 forlenet med Skinkelborg, 1442-43 sendebud til Hansestæderne og Lüneborg, 1443 med hr. Axel Pedersen Thott lensmand paa Københavns slot, 1448 kammermester, bruges de efterfølgende aar i en stor del diplomatiske og andre hverv, 1451 lensmand paa Københavns slot, som fratoges ham 1454, da han afskedigedes som kammermester, optræder fra 1462 paany i vigtige statsærin-der, bl. a. 1466 sendebud til mødet i Kalmar, faldt derefter i unaade paa grund af sin forbin-delse med Axelsønnerne og maatte 1468 flygte til Lybæk, forligtes 1470 med kongen, død d. 5. februar 1470, begravet i St. Hans kirke i Odense.

Eggert Christiernsen Frille var gift med

Anne Iversdatter Juel

375.

med hvem han fik en part i Runtoft, som han 1465 solgte til Wulf von der Wisch.

Mogens Axelsen Gøye

376.

til Krenkerup, som han 1427-30 købte af sine søstersønner hr. Mathias og Evert Moltke, nævnes 1411 paa skiftet efter faderen, havde 1428 med hr. Morten Jensen Gyrstinge en stor trætte, som dronning Philippa forligte, 1437 høvedsmand paa Kjøbenhavns slot og kongens kammermester, 1440 paa Jungshoved, skiftede 1439 og 1440 med hr. Jens Grim arv efter sin frue Ides farmoder fru Karen Rud, hvorved Mogens bl. a. fik Herrestad og Tundby, Ingel-stad herred, var 1444-45 lehnsmand paa Nykjøbing, beseglede 1446 Laalands vilkaar, var 1449 ridder, levede 30. juli 1450.

Mogens Axelsen Gøye var gift første gang med

Christine Ottedatter (Markmand)

der nævnes i Næstved klostrets dødebog.

Gift anden gang med

Ide Eskildsdatter Falk

377.

til Gisselfeld, Ringsted herred. Ligger begravet i Maribo kirke hos sin ægtefælle.

Erik Ottesen

378.

til Bjørnholm, Møgelkjær, Bjerger herred, købt 1459 af Henneke Limbek, og Skjern, Middel-som herred, han blev født ca. 1429, var 1449 ridder, 1452 rigsraad, høvedsmand paa Skan-derborg, 1456-81 sin faders eftermand som hofmester og deltog som saadan i utallige for-handlinger og diplomatiske sendelser, bl. a. 1477 til Sachsen for at bejle til kurfyrstens dat-ter for den senere kong Hans, havde af kronen Middelsom, Sønderlyng og Rinds herreder i pant, indlagde sig saa stor fortjeneste, at han siges at have været som en fader for Danmark. Han døde d. 7. januar 1503 ved Mariager kloster, ført herfra til Hornslet kirke.

Erik Ottesen blev gift før 1456 med

Sophie Henriksdatter (Gyldenstjerne)

379.

til Boller, Bjerger herred. Hun døde 1487.

(Sophie Gyldenstjerne er søster til ane nr. 184 Knud Henriksen, se dennes forslægt).

Thomas Sture

380.

til Gammelgaard, beseglede i 1470 kondordaterne i Segeberg, betalte 1476 skat paa Als, var død 1487.

Han var gift med

Anna Emmiksen

381.

var vel den fru Anna Sture, som 1494 med sine døtre og svogre havde solgt Visgaard i Slags-herred til Løgumkloster.

Christen Holck

382.

var før 1484 gift med

Anna Manderup

383.

til Barritskov, da han i Korsbrødregaard i Horsens med sin husfrues farmoder fru Beate, der kalder ham sin svoger, holdt skifte med prioren i Sortebrødreklosteret i Vejle om nogle af hr. Niels Manderup til dette kloster og til sin frue, fru Barbara udgivne breve; fik paa Bar-rit kirkegaard vidne, at Jep Ibsen i Barrit gav hr. Niels Manderup kvit og kærløs for al bod for hans faders død til en begængelse nær; nævnes 1492 i et tingvidne fra Barritskov kirke-gaard, indværgede 1495 Stovby skov med lovhævd og 1501 en gaard i Barritskov og lod 1502 indværgede med lovhævd Ousberg mark til en gaard paa Barritshole mark.

Iver Thomesen

416.

var 1377 nærværende paa Varde sysselting og 1378 sammen med sin fader Thomes Iversen voldgiftsmand i Ribe domkirke, var 1389 sammen med denne og Jon Jacobsen (Lange) nærvæ-rende paa Skads herreds ting, udsteder 1392 atter med Thomes Iversen og flere af slægten et vidne i Ribe domkirke, betænkes 1394 i Ribe-kantoren Jens Pedersens testamente, var 1396 nærværende paa kongens retterting i Varde, var 1406 ridder, angives at have ejet Krogsgaard, Skads herred.

Iver Thomesen var gift med

Karen Pedersdatter Lykke

417.

hvis vaaben var et møllehjul.

til Nørgaard, Nørre herred, nævnes 1391, var 1406 sammen med hr. Jens Nielsen (Løvenbalk) og Jens Krabbe forlover for hr. Mogens Munks gælds-brev paa hans len, solgte samme aar med sin hustrus moder og brødre Aastrup, Vennebjerg herred, til dronning Margrethe, var 11. september 1406 endnu kun væbner, men 24. januar 1408 ridder og beseglede da sammen med sin broder til vitterlighed med hr. Niels Mikkelsen Krabbe, var 1411 forlover ved forliget i Kolding, levede endnu 17. juli 1423 og var da nærværende paa Viborg landsting. Begravet i Grinderslev kirke.

Stig Munk var gift med

Mette Eriksdatter Banner.

419.

Emmike Esbernsen

420.

beseglede 1427 til vitterlighed med sin broder, med hvem han 1429 solgte Spangsbjerg, levede endnu 1451.

Han var gift med

Dorte Pogwisch.

421.

Jens Spend.

424.

Jep Lagesen

428.

til Starupgaard, Fjends herred, beseglede 1377 kong Olufs haandfæstning, 1390 til vitterlighed med høvedsmanden i Sallingholm Jacob Pedersen og var endnu kun væbner, men 1401 ridder, hvad han sagtens er bleven ved kroningen i Kalmar 1397; beseglede 1401 til vitterlighed med hr. Peder Nielsen (Gyldenstjerne) og fører mursnittet, fik samme aar af hr. Niels Tagesen (Bild) pantebrev paa alt dennes gods i Ørum sogn, solgte 1403 en gaard i Høislev til bispem af Viborg, beseglede 1408 til vitterlighed med hr. Jep og Palne Kirt, skrives 1410 af "Stattorp" og beseglede da med fru Maren Jensdatter af Fur.

Jep Lagesen var gift med

Edel Christiernsdatter Munk

429.

der 1449 skødede en gaard i Visby, Hassing herred, til St. Hans kloster i Viborg og endnu 1481 nævnes som arving efter Benedicte Christensdatter (Munk).

Iver Juel

430.

til Øgelstrup og Astrup, Nørre herred, Grinderslev sogn (o. 1440), nævnes 1426 og 1428 sammen med faderen, udstedte 1438 vidnesbyrd for hr. Morten Spargs sendelse til Rom, 1452 til stede paa Ørslevkloster birketing, nævnes 1454 i et pavebrev, 1459 medudsteder af et vidnesbyrd om gods skænket til Skjørping kirke, var 1464 til vitterlighed for Erik Juel, mageskiftede 1467 gods med sin svoger Erik Vesteni, fik to gaarde i Thiset sogn, Nørre herred og en i Astrup; lensmand paa Økloster "og havde han al Viborg stift i befaling, der trætte var i Rom". Han døde 1468; begravet i Viborg domkirke.

Iver Juel var gift første gang med

Mette Hvas.

431.

Gift arden gang med

Karen Vesteni

"hun ville have sine børn adskilte ved navn fra de andre og særnavn (d. v. s. patronymika).

Tulle Thygesen

440.

i Hageløs, førte 1415 kun een Sparre i sit segl, nævnes 1421 i et vidne af Skaane landsting, fik 1422 gods i Øfreby i pant af Henrik Nielsen og 1428 en gaard i Daberstrø i pant af Jep Nielsen; skrives 1425 til Hageløs, levede 1447.

Tulle Thygesen var gift med

Christence Henriksdatter Ulfstand.

441.

Henning Meistorp

442.

til Skurup, holdt 1425 sammen med sin broder i København skifte med deres stiftfader efter deres afdøde moder og afdøde halv søskende, var 1443 nærværende paa Skaane landsting, beseglede 1446 til vitterlighed med Henneke Limbek til Nebbe.

Han var gift med

Berete Ulfeldt

443.

arvede en fjerdedel i Barsebäck og i Hammer efter sin fætter Stig Axelsen, men solgte den til hr. Lage Brok ifgl. Sophie Rud.

Niels Eriksen

444.

til Skaregaard paa Mors, nævnes 1406 sammen med sin moder og sine brødre, var samme aar husfoged paa Riberhus, hvis lensmand var hr. Peder Nielsen (Gyldenstjerne), levede endnu 1435; var 1406 gift med

Sophie Pedersdatter Høeg

445.

af de gamle Høeger, der i vaabenet førte et vildbassehoved.

Henrik Reberg

446.

skulle 1462 med 13 andre gøre skovskjel i en trætte mellem hr. Tyge Lunge og Maribo kloster og beseglede samme aar til vitterlighed i Stubbekøbing et til hr. Johan Oxe udgivet skøde; boede 1464 selv i Stubbekøbing, siges 1495 at have haft en gaard i Renge fra den tid hr. Oluf Lunge gjorde skifte, hvorfor den i over 40 aar ikke havde været i hr. Olufs arvingers væge.

Han var gift med

Helvig Pedersdatter Grubbe

447.

der var gift første gang med Mathias Falster.

Erik Andersen

448.

nævnes 1386 af Kogsbølle da han tilskødede dronning Margrethe gods i Boltinge, Espe og Gjesteleve samt Skovmosegaard og udstedte endvidere i 1400 skøde paa al sin rettighed i Kejrup gaard i Kølstrup samt noget bøndergods i Kjertinge. Død 1420.

Erik Andersen var gift med

Anne Abildgaard 449.

begge begravet i Vindinge kirke, deres Lig flyttet 1616 til Kværndrup.

Palle Schwerin 450.

var gift med

Ellen Saltensee. 451.

Eler Hardenberg 456.

nævnes 1417 blandt kong Eriks forlovere ved forliget med hertugdømmerne, beseglede 1425 et vidne af Baag herredsting, er vel den hr. Eiler Hardenberg, som før 1472 med sin svoger Otte Skinkel og sin søster Regitze havde givet gods til Helligaandshuset i Assens.

Han var gift med

Mette Pedersdatter (Present) 457.

der var død 1475. Hun var gift første gang med Laurids Jensen (Panter) til Løgismose og Kjeldkjær, og tredje gang med Engelbrecht Bydelsbak til Torbenfeld, der døde ca. 1493.

Bertel Tegnhuse 458.

var 1463 medudsteder af et vidne af Tørrild herredsting, beseglede 1468 det fynske landstingsvidne om kong Christierns begæring, tilskødede før 1485 sammen med Hans von Ahlefeldt deres rettighed i Brendkjær og Tyrstrup marker til Henrik Tedinghusen, han kaldes i slægtsbøger urigtigt Erik Nielsen Tinhuus til Løgismose.

Bertel Tegnhuse var gift med

Tale Nielsdatter Rosenkrantz. 459.

Tønne Rønnow 460.

var 1399 væbner, kaldes hr. Nicolausson og fætter til Detlev Rauen og Henneke Kreyge Rønnow, var samme aar under navnet Timme Reynow vidne med hertug Gerhard, var siden formynder for og raad hos denne hertugs enke og deltog i overfaldet paa dronning Margrethes tilhængere bispem af Slesvig; beseglede 1411 paa hertuginde Elisabeths side forliget i Kolding og blev samme aar sagsøgt med sin broder Markvard for bispens tilfangetagelse, gik 1413 over til det danske parti, blev høvedsmand paa Fresenborg, men maatte 1416 under Frisernes angreb flygte fra borgen, siges at have mistet meget gods 1417 bl. a. Nybøl i Angel, som Holstenerne tog, var 1419 høvedsmand paa Ærø, angives urigtig at være faldet 1420 ved Immervad, thi 1421 beseglede han ligesom hr. Eler Rønnow vidnet af Viborg landsting om, at Sønderjylland hører til Danmarks rige, og først 1422 faldt han under de danske angreb paa borgen i Tønder.

Tønne Rønnow var gift med

Margrethe Henriksdatter Siggem 461.

der 1413 indehavde. Nybølgaard af Jurien Krummedige.

Herman Flemming

464.

til Knudstrup, Løve herred, beseglede 1387 til vitterlighed med hr. Claus Flemming, havde til 1396 Abrahamstrup og Horns herred i pant af dronning Margrethe, 1395 forlover ved forliget paa Lindholm, 1397 foged paa Kalundborg, beseglede 1401 kong Eriks stadfæstelse af dronning Margrethes testamente og var da endnu væbner, men 1407 ridder, hofmester hos kong Erik.

Herman Flemming blev gift før 1396 med

Inger Skarpenberg Henningsdatter.

465.

Eler Rantzau

466.

var 1412 med at bilægge en trætte i Nyborg i kong Eriks nærværelse, var 1418 og 1419 til vitterlighed paa Salling herredsting.

Jachim Bjørnsen

468.

nævnes 1427 tilligemed sin frue som medindbefattede de af fru Cathrine Kistesdatter stiftede sjælemesser, forseglede 1433 det af faderen udgivne sjælegavebrev, omtales 4. december 1467 at være nylig død.

Jachim Bjørnsen var gift med

Margrethe Andersdatter (Hvide)

469.

der døde 1449.

Laurens Mus

470.

til Stenalt, beseglede 1408 til vitterlighed med sin morbroder hr. Niels Strangesen (Bild) og 1416 med sin svigerfader hr. Jens Nielsen (Løvenbalk), fik 1423 vidne, at lange Jens stadfæstede Bo Leigels skøde paa Stenalt til Jens Mus, og hans hustru fik til Gjørsom et stykke grønt klæde med brune nopper paa, beseglede samme aar vidnet af Viborg landsting om kong Eriks ret til den danske trone, fik 1425 et vidne af Rugsø herredsting, at Peder Nielsen (Bild) af Tanderup paa Stenalt gav fru Mette og alle Jens Mus's arvinger kvit for alt deres mellemværende, og at fru Mette gav ham en guldring til vennegave, trættede 1427 paa samme ting med Bo Leigels arvinger og fik vidne, at Jens Mus og hans arvinger havde haft Stenalt ulast og ukjært i 40 aar, til nu Per Henriksen (Prip) gav Kjære derpaa, fik 1432 vidne sammesteds, at hans broder Strange Jensen, man kalder Mus, oplod ham al sin ret i Stenalt, efter sin fader Jens Mus og sin moder fru Mette, tog 1433 kongens dom paa Stenalt, levede 21, februar 1437.

Laurens Mus var gift første gang med

Gertrud Jensdatter (Løvenbalk).

471.

Gift anden gang med

Mette Nielsdatter (Rosenkrantz)

begravet hos sin husbond i Ørsted kirke, hvor deres gravsten med aarstal 1436 findes.

Mogens Spend

474.

til Udstrup, Ulvborg herred.

Han var gift med

Karen Olufsdatter (Lilliesparre).

475.

Morten Krabbe

476.

til Bustrup og Nisum nævnes 1450 til vitterlighed med Per Eriksen Løvenbalk, nævnes ligeledes i 1460, var i 1468 rigsraad. Han var landsdommer i Nørrejylland fra den 18. juni 1471 til den 22. maj 1473.

Morten Krabbe døde i 1483. Han var gift med

Karen Mogensdatter

477.

til Vesløsgaard.

Jens Holmgersen

640.

var 1377 til stede paa Lund herredsting, skrives 1387 til Ugerup, medforseglede samme aar en overenskomst mellem Peder Aagesen (Baad af Hailand), afg. hr. Aage Ingversens søn og Peder Munk for sin hustru fru Anne, forhen i ægteskab med hr. Aage; død 14. september 1392, begravet i Ystad klosterkirke.

Jens Holmgersen var gift første gang med

Kirsten Ovesdatter

der førte de Passow'ers vaaben.

Gift anden gang med

Ingelof

641.

Mads Gustavsens datter, hvis vaaben var 3 roser om en sparre,

Erik Ged

642.

var 1377 i Nyborg og nævnes i kong Olufs haandfæstning, var samme aar nærværende paa kongens retterting i Lund, kaldes og i slægtsbøgerne Erik Pugge.

Erik Ged var gift første gang med

N. N. Saxstrup

Anden gang med

Inger Nielsdatter (Due).

643.

Hun var gift anden gang med Peder Kjørning.

Axel Brahe

648.

til Vidskøfle, som han siges at have købt af Per Grubbe og Per Egeteside, af hvilken handel denne sidste fik navnet Per Stegefisk, fordi han bl. a. havde betinget sig en ret stegt fisk daglig af gaardens nye ejer; en del af Vidskøfle fik han imidlertid 1401 af fru Merte Aagesdatter, hr. Otte Jensens efterleverske, forseglede 1398 forliget i Almarsteg, 1401 kong Eriks ovennævnte i Helsingborg udgivne stadfæstelsesbrev og 1405 hr. Jens Nielsens ordfeide; var 1408 ridder og forseglede 1419 forbundet i København mellem den danske og den polske konge, levede endnu 1425, da han var med at afsige dom i en trætte mellem dronning Philippa og biskop Ulrik, han nævnes da kun som væbner.

Axel Brahe var gift med

Holger Holgersdatter Krognos

649.

der som enke gav en gaard i Barsager til St. Anne kapel i Vidskøfle kirke; de ligger begge begravet i denne kirke.

Holger Holgersdatter Krognos blev først født efter faderens død og opkaldtes derfor efter denne. Hun levede endnu i 1452 og forsvarede da tappert Vidskøfle mod svenskerne.

Bonde Jepsen

650.

til Krogholm og Brødager, Onsø herred, kvitterede 1414 med sin hustru, hendes datter og svigersøn kong Erik for alt tilgødehavende efter hr. Abraham Brodersen, fik 1419 paa skifte efter sine forældre Krogholm, Gunderslevtorp m. m., skiftede 1421 med sin svoger hr. An-

ders Nielsen (Jernskæg) efter dennes farbroder bisp Jens; levede 16. december 1439.

Bonde Jepsen var gift med

Cecilie Nielsdatter Jernskjæg 651.

til Dronningholm, Strø herred og Vapnø, Halmstad herred, trættede 1457 med sin broders enke fru Margrethe, gav 1468 sin dattersøn Oluf Oxe alt sit pant i Torsø, beseglede 9. august 1470 til vitterlighed med sin datter, men alt 28. juli samme aar var skifte holdt efter hende og Bonde Jepsen.

Cecilie Nielsdatter Jernskjæg var gift første gang med Abraham Brodersen (Baad) til Skedal, der blev halshugget d. 28. august 1410.

Ove Jacobsen Lunge 652.

til Nielstrup, Musse herred, var 1387 umyndig under hr. Folmer Jacobsens værgemaal, men fik paa skifte kun udlagt bøndergods, fik 1388 en hovedgaard i Tjæreby i pant af hr. Benedict Blug, deltog 1396 i stiftelsen af slægt-vikariatet i Roskilde, nævnes 1401 som forlover for broderen Anders, fik 1407 af Niels Hak i Assendrup, der kalder ham sin søstersøn, fuldmagt af skifte med fru Merde i "Ennelungisø" alt det gods, de havde at skifte i Hadsten i Jylland, beseglede 1421 til vitterlighed med sin "fædder" Jes Lunge i Skafterup, stiftede 1432 begængelse for Jep Ebbesen (Lunge), beseglede 1435 forliget i Vordingborg, havde samme aar været i Stockholm og nævnes i det der afsluttede forlig først af de beseglende væbnere, var 1438 med at indkalde hertug Christoffer og 1439 at opsiges kong Erik huldskab og troskab, beseglede 1440 i Kolding hertug Adolphs lensbrev, købte 1443 parter i Ordrup af Arild Svendsen og Niels Andersen, tilskødede 1447 hr. Torben Bille, sin kære "svoger", den del i Ordrup, som han arvede efter sin broder hr. Anders, var 6. juli 1447 endnu kun væbner, men 3. november 1449 ridder, laa 20. december 1450 paa sin sotteseng, hvorfor sønnen mødte for ham i en retssag, han havde med hr. Niels Knudsen (Panter) om Ordrup, levede dog 23. november 1451 og var da rigsraad; var halvbroder til hr. David Hal og fru Ingeborg Hak. Han blev begravet i Antvorskov, skifte efter ham holdtes d. 6. juli 1458.

Han var gift med

Maren Tygesdatter Basse 653.

til Nielstrup, Basnæs og Gunderslevholm, var død 1458.

Niels Lauridsen 654.

til Tostrup, gav 1421 gods til Maribo kloster, havde vist 1428 Trudstolpe hovedgaard i leje af Antvorskov kloster, beseglede 1430 til vitterlighed, da Evert Moltke solgte Krenkerup til Mogens Gøye, beseglede 1439 endnu væbner, opsigelsen til kong Erik, var 1442 ridder, levede 12. november 1444, var vist død 21. august 1446.

Han var gift første gang med

Abel Kabel Henningsdatter 655.

Anden gang var han gift med

Helvig N. N.

Gunnar Thoraldsen Kane 660.

var 1398 i Norges riges raad og levede 1409.

Han var gift med

Gyrid Eriksdatter Galtung. 661.

Jep Fastulfsen 664.

besegelede 1388 som væbner den norske adels hyldningsbrev til dronning Margrethe og fører det skraadelte skjold, var 1392 Norges riges raad, 1401 ridder og besegelede da til vitterlighed med hr. Gaute Eriksson Galtung, var 1424 med sine to sønner dommer i en arvetvist mellem Sigurd Jonsen og Magnus Magnussen. Var død ca. 1428.

Jep Fastulfsen var gift med

Elsebe Ottedatter (Rømer) 665.

til Østerraad, som hun afstod til sin søn hr. Narve. Hun levede endnu 1450.

Alf Haraldsen Bolt 666.

til Mandvig, død 1412.

Han var gift med

Katarina Joensdatter. 667.

Haavard Galde 688.

død ca. 1397.

Jørgen Friis 696.

gift med Else Krommer, hvis vaaben var tre hjortevier, eller med Anne Kabel eller med en frue, hvis vaaben var en rød hane.

Oluf Olufsen Lunge 698.

af Odden, giver 1469 sin kære "svoger" Christoffer Lykke og sin kære "søster" fru Margrethe (Høg) tilladelse til at afhænde deres gods i Himmer- eller Ommersyssel, solgte 1471 med faderen gods til hr. Johan Oxe, levede 13. juni 1473 og kvitterede da hr. Axel Lagesen for en fjerdedel af hvad Knivholt stod i pant for; var vist før sin død ridder, thi 1484 gav hr. Engelbrekt hr. Axel Lagesen fuldmagt at tale paa Knivholt og anden arv efter sin datters død Kirstine, hr. Oluf Lunges hustru. Vistnok død som slægtens sidste mand.

Oluf Olufsen Lunge var gift første gang med

Kirsten Engelbrechtsdatter

(Bydelsbak af Torbenfeld) var død 1475.

Gift anden gang med

Karen Nielsdatter (Banner) 699.

der var gift anden gang før 1479 med Vil Thomesen Galskyt.

Peder Jensen Marsvin 704.

solgte 1370 en gaard i Odense til St. Knuds kloster, gav 1403 gods til Dominikanerne i Odense, gjorde 1405 sit testamente; muligvis gift med en søster til de to Odense borgere Henneke

og Otte Randelsen.

Tyge Grubbe 716.

til Tersløse, hvortil han alt skrives 1383, var død 1412.

Han var gift med

Dorte Eggertsdatter (Bycere) 717.

der 1412 tilskødede bisp Peder i Roskilde den hende af fru Marine, Bosse Paris' husfrue, testamenterede ejendom i Hørbygaard og 1427 gav sin gudsøn Jens Nielsen en gaard i Fuglede.

Erik Bille 718.

til Solbjerg, nævnes 1434 paa faderens skifte med hr. Jacob Billes sønner, skrev sig 1433 til Solbjerg, var 1439 hofsinde, 1440 nærværende i Kolding ved grev Adolphs forlehning med Sønderjylland, var 1452 ridder, levede endnu 11. oktober 1455, men var død 3. februar 1456.

Erik Bille var gift med

Else Nielsdatter 719.

der vistnok var død før Erik Bille.

(Else Nielsdatter er søster til ane nr. 643 Inger Nielsdatter, se dennes forslægt).

(Erik Bille er broder til ane nr. 372 Torben Bille, se dennes forslægt).

Jens Bendictsen 720.

af Bramme, Herrestad herred, er vel ikke identisk med den Johannes Hollinger, som 1315 nævnes blandt forloverne ved forliget i Nyborg.

Jens Bendictsen var gift med

Johanne Aagesdatter (Thott) 721.

Niels Ingvorsen 732.

til Bratskov, beseglede 1373 til vitterlighed med hr. Niels Eriksen (Gyldenstjerne).

Han var gift med

Margrethe Henriksdatter (Eberstein) 733.

af Ryhave, skødede 1391 en gaard i Salten sogn til Børglum kloster, men den blev 1396 til-dømt Niels Ingvorsens arvinger.

Tetz Rosengaard 734.

i Kværkeby, Ringsted herred, hvor den sagtens af ham fordum beboede gaard endnu den dag i dag hedder Rosengaarden, beseglede 1404 et vidne af Sjællands landsting, købte 1415 gods i Gjerlev, Slagelse herred, af væbneren Niels Gødekesen i "Skorp", nævnes i de følgende aar oftere som medudsteder af tingsvidner af Sjællands landsting, sidste gang 5. marts 1421, men skal ifølge sin gravsten i Ringsted kirke være død 1420.

Han var gift med

Thale Jensdatter Qvitzow 735.

der levede endnu 11. november 1421, da hun fik en gaard i Reng i pant af Markvard og Aage

Rosendal. Tetz Rosengaard og hustru er begge begravet i Ringsted kirke, men deres navn og vaaben stod fordum i Kværkeby kirke.

Knud Nielsen 736.

om hvem intet sikkert vides, var død 1401.

Han var gift med

Anne Christensdatter Vendelbo. 737.

Mogens Munk 738.

til Boller, Bjerger herred, nævnes 1394 som væbner, blev 1397 ridder ved kroningsfestlighederne i Kalmar, solgte samme aar med sine svogre hr. Axel Pedersen (Thott) og Niels Svendsen (Sparre) Skullerupgaard til hr. Johan Olsen (bjørn), var 1401 høvedsmand paa Aalborg, men mistede samme aar Beritzholm og Fers herred i Skaane, som dronningen indløste fra ham, nævnes i de følgende aar atter og atter som dronning Margrethes betroede mand, havde til 1406 Galten herred i pant og fik da livsbrev paa Bygholm og i forlehning Kolding og Rosborg, solgte samme aar Mølgaard, Hornum herred, til dronningen, beseglede 1409 som rigsraad forbundet med Ditmarskerne, sendtes 1410 sammen med hr. Lyder Kabel med en hær ind i Sønderjylland, men faldt d. 12. august samme aar i slaget ved Sollerup. Dronning Margrethe beskyldtes siden for at have bemægtiget sig hans bohave og løssøre paa Bygholm og Boller, men det vidnedes at hun havde givet det tilbage til hans broder hr. Stig Munk.

Mogens Munk blev gift før 1396 med

Kirsten Pedersdatter (Thott) 739.

som efter slægtsbøgernes beretning var ham tilsagt, men saa af dronning Margrethe blev tvungen til at ægte hr. Jep Mus (Thott), hvem Mogens Munk derfor dræbte d. 14. september 1394.

(Mogens Munk er broder til ane nr. 418 Stig Munk, se dennes forslægt).

Berneke Skinkel 740.

til Iversnæs (nu Wedelsborg, Vends herred), Enggaard (nu Gyldensten, Skovby herred), Jersøre, som han købte af Poul Nielsen og Frøbjerg, Baag herred, nævnes 1382 som fuldmægtig for dronning Margrethe, var 1387 høvedsmand paa Hindsgavl og nærværende paa Skovby herredsting, beseglede samme aar den fynske adels hyldningsbrev, kalder sig i seglet Detlev Schinkel, som altsaa har været hans virkelige navn, beseglede 1388 sammen med Borkvard Skinkel, var 1390 sammen med Detlev Hartvig, Reimer og Henneke Ottesen Sested forlover for Ludeke Tøtink anders geheten Zestede, var 1395 forlover for kong Erik ved forliget paa Lindholm, nævnes som ridder 1396, tog samme aar sammen med Johannes Stigsen vidne af Bang herredsting, at gods i Emtekjær allerede hørte til Iversnæs i Anders Stygges og Lyder Krummediges tid, var 1397 nærværende ved kongevalget i Kalmar, fik 1398 pantebrev paa Rugaard, Skovby herred m. m. for 6000 mark, Hindsgavl havde han som gavepart for 4000 mark, Rugaard for 2000 mark, var 1399 forlover ved forliget i Nykøbing med Hansestæderne, ligeledes ved forliget i Flensborg med kong Albrecht og 1411 ved forliget i Kolding, beseglede 5. maj 1418 sammen med Claus Skinkel til vitterlighed med Borkvard Limbek, det samme aar; begravet i St. Hans kirke i Odense.

Berneke Skinkel var gift første gang med

Hilleborg Christiernsdatter Frille.

741.

Gift anden gang med

Karen Jensdatter Kiste

der 1427 med sin søn Detlev Skinkel stiftede et vikarie i St. Mikkel's kirke i Odense og dertil gav gods i Andebølle, Gadsbølle, hvilket brev blev besejlet af Otte Skinkel og Johannes Skinkel; begravet i St. Hans kirke; kaldes i slægtsbøgerne ofte Cathrine Sture. Hun var gift første gang med Tage Henriksen Reventlow.

(Hilleborg Christiernsdatter Frille er søster til ane nr. 374 Eggert Christiernsen Frille, se dennes forslægt.)

Ludvig Barsebæk

742.

var 1401 i Danmark og forseglede det aar til vitterlighed med hr. Niels Iversen (Rosenkrantz); dog besad han endnu 1413 gods i Holsten.

Bent Jonsen Bille

744.

fik 1392 med sin broder Peder Lykke tilskødet en gaard af deres frænde kannikken Johannes Bosen (Sjællandsfar), var 1395 bispelig lensmand paa Dragsholm slot, skrev sig samme aar til Brorup, Slagelse herred, der ogsaa var et bispeligt len, fik 1396 af sin frues mormor fru Gjertrud Grubbe gods i Allindemagle, Ringsted herred, i pant for udlæg til datterdatterens brudeudstyr, fik 1398 af samme fru Gjertrud skøde paa en stor del gods i Skippinge og Merløse herreder, skrev sig 1401 til Solbjerg, havde 1418 Bøvling slot i forlening af sin broder bispen i Ribe, blev 1424 med sin hustru optagen i Vadstena kloster og kaldes da "Bent Jonsen", skiftede 1434 tilligemed sine tre sønner disses mødrene gods, skrev sig 1436 til Allinde og besejlede da til vitterlighed med Niels Esbernsen Bille, levede endnu 1440, da han trættede med Claus Henriksen (Skade), men var død 1442.

Dels ved sit giftermaal, dels ved køb samlede han betydeligt jordegods.

Han var gift med

Inger Torbensdatter (Galen)

745.

der var død som enke før 1456.

Christiern Frellavsen

748.

fik 1369 Roager og Odder i pant af hertug Henrik, boede 1372 i Ribe, hvor han 1377 forvaltede et byen overdraget kongl. len, blev samme aar haardt saaret i et opløb, var til 1382 Henning Limbeks foged paa Riberhus, købte 1385 Abildgaard i Vester-Vedsted, Hvidding herred, var 1408 staller i Vester herred paa Før og fik samme aar en attest af borgmester og raad i Ribe om, at han var født af gode riddere og knægter, et lignende vidnesbyrd udstedtes 1442. Død d. 20. januar 1418, begravet i Ribe domkirke; 1438 holdtes skifte efter ham.

Christiern Frellavsen var gift første gang med

N. N.

Gift anden gang med

Ermegaard Eggertsdatter (Altena)

749.

efter hvem der holdtes skifte 1460.

Iver Pedersen Jul

750.

fik i 1400 af raadmand i Flensborg Henrik Frese og dennes hustru Elsebe overladt det gods, der er tilfaldet dem efter afdøde Eler Jul i og udenfor Flensborg; fik i 1401 af Thomas Jul og af Detlev (Detmar) Gathmer, kaldet Blaa, og af dennes hustru Kerstine afkaldsbrev paa førnævnte gods; erholdt 1405, da han kaldes lægmand af Ribe stift, af Paven tilladelse til at vælge sin egen skriftefader; medbeseglede 1421 jydernes vidresbyrd om Slesvigs forhold til den danske krone.

Han blev gift før 1388 med

Berte Limbek

751.

der 1388 skødede en gaard i Flensborg til dronning Margrethe.

Axel Mogensen Gøye

752.

til Krenkerup, nævnes 1377 i kong Olufs haandfæstning, samlede meget gods paa Laaland, købte 1384 gods her af sin frænke fru Arina Knudsdatter af "Sauennsøe", beseglede 1387 tilligemed Anders Sivendesen (Mule) til Kjerstrup skiftebrevet mellem hr. Jep Olsen Lunges børn, der kalde dem deres frænder, købte 1390 Ellehavegaard, 1392 Krenkerup af Laurids Nielsen (Kabel), var 6. januar 1397 kun væbner, men 1398 ridder, beseglede 1401 kong Eriks stadfæstelse paa dronning Margrethes testamente, nævnes samme aar blandt hr. Folmer Lunges forlovere, levede vistnok d. 6. marts 1403, men var død d. 27. marts 1411. Angives i slægtsbøgerne at have været gift første gang med

Inger eller Karen Ottesdatter Kabel

til Høibygaard, Fuglse herred, anden gang med

Øllegaard Krumpen

og tredie gang med

Mette Grubendal

hvilket sidste er en forvexling med sønnen Olufs frue. Vidst er det, at hr. Axel mindst var gift to gange, sidst med Karen Madsdatter, der med sine to sønner 1411 af sine stiftbørn fik skøde paa Krenkerup og endnu levede 26. november 1424. Hun ligger med ham begravet i Fuglse kirke, hvor deres ligsten viser Gøye og Thott (Ibsøe eller Ketelberg) vaabnene. En gammel efterretning vil vide, at de begge gave sig ind i Graabrødreklosteret i Nysted før deres død.

Eskild Falk

754.

til Gisselfeld fik 1421 gods i Haragermagle i pant af hr. Jens Grim.

Han var gift med

Birgitte Bryske

755.

der var gift anden gang med Poul Jensen (Jernskjæg) i Frøslev. Hun kaldes som oftest Birgit-

te "Maderup", men var vistnok en Bryske fra Kragerup, thi 1470 solgte Eskild Gøye (datter-søn af Eskild Falk) og Jens Poulsen Grib (Jernskjæg) til Claus Bryske al deres rettighed i Kragerup.

Otte Nielsen

756.

til Hevringholm, blev 1420 saaret i slaget ved Immervad, var 1434 rigsraad, beseglede 1435 forliget ved Immervad, beseglede 1435 forliget i Vordingborg som den første blandt væbnerne, synes samme aar at have været med kongen i Stockholm, deltog 1438 i opsigelsen af kong Erik og indkaldelsen af Christoffer af Bayern, 1439-77 høvedsmand paa Kalø, 1441 ridder, afkøbte samme aar Ove Tagesen (Reventlow) al hans fædrene og mødrene arv i Bjørnholm (Søn-der H. Dyr) og 1444 en part samme af Mogens Ebbesen (Galt), 1445-56 hofmester, fik 1445 af kongen den i oprøret faldne Henrik Tagesen (Reventlow)s anpart i Bjørnholm, fik 1446 af bispen i Slesvig kvittering for al dennes tilgodehavende hos hr. Niels Iversen (Rosenkrantz) som høvedsmand paa Svavsted, deltog 1449 og følgende aar i forhandlingerne med de Svenske, førte en langvarig og forbitret proces med Lage Brok til Estrup, argives 1454 at have været landsdommer i Nørrejylland, tilskødede 1466 sin broder hr. Stygge Nielsen sin broderpart i Hevringholm, deltog efter sin afgang som hofmester i mange vigtige statsakter endnu, som 1460 i udstedelsen af hertugdømmernes privilegier, 1465 i forliget med de Svenske paa Segeberg; var død i oktober 1475.

Otte Nielsen blev gift før 1426 med

Else Holgersdatter Krognos

757.

der blev født 1379 og døde 1470, begravet i Hornslet kirke.

Hun var gift første gang med Anders Offesen (Hvide) til Bjørnholm, der døde ca. 1420 - ane nr. 938.

(Else Holgersdatter Krognos er søster til ane nr. 649, Holger Holgersdatter Krognos; se dennes forslægt.)

Henrik Sture

760.

var vel ikke den Sture, som 1417 forårsagede Rendsborgs brand; beseglede 1421 vidnet af Viborg landsting om, at Sønderjylland hører Danmarks rige til, beseglede 1427 og 1429 til vitterlighed med Lyder Esbernsen, var 1434 medudsteder af et vidne af Haderslev herredsting og beseglede 1436 til vitterlighed med Godske Eriksen og Iver Pedersen (Rosenkrantz), tilskødede 1443 helligaandshuset i Flensborg et gods i Medelby, Kjær herred.

Niels Manderup

766.

til Barritskov, gav 1454 en gaard til Mariager kloster, var 1458 væbner, lod 1459 tage vidne af Bjerre herredsting, at alt marsk Palnes gods i samme herred, som han og hans søskende har i værge, var hr. Niels Manderup af Barritskops rette arvegods, og havde hans fader, gamle hr. Niels Manderup af Barritskov, det før ham hans tid ulast og ukjært og siden fornævnte unge hr. Niels Manderup og efter dennes død hans børn Niels Manderup og hans søskende; var 1464 og 1471 væbner, men 1474 ridder og betegnedes da som "hæderlig svend og velbyrdig Niels Manderup ridder", men 1475 som velbaarne mand hr. Niels Manderup, ridder, fik da paa Jelling sysselting et stokkenævnt bl. a. af en mand, som mindedes 80 aar og tjente hans "oldefader" hr. Manderup at Barrittykke var fri enemærkeskov til Barritskov i denne hans

"oldefaders", hr. Niels Manderups, siden i hans husfrue fru Bodil's, siden i deres søn hr. Niels Manderup's og nu i dennes søns (af samme navn) tid og denne sidste har havt den i tyve aar uden Barmerslykke, som hans "old-oldefader" hr. Mogens Jensen pantsatte for to stykker leidisk paa grund af et drab; pantsatte 1483 Barritskov til sin frue for 800 mark; var vistnok død 1484 som slægtens sidste mand.

Niels Manderup var gift med

Barbara Basse. 767.

Thomes Iversen 832.

købte 1371 gods i Skads herred af Botilda Esge Eskildsens, var 1377 nærværende paa Varde sysselting og 1378 i Ribe domkirke voldgiftsmand i en trætte mellem en kannik sammesteds og Henneke Limbek, beseglede 1387 til vitterlighed med Anders og Jens Pedersen (Panter) og fører de tre roser, var 1389 nærværende paa Skads herredsting, udstedte 1392 sammen med sin fætter Peder Jensen og sine sønner Oluf og Gunner Thomesen et vidne i Ribe domkirke.

Peder Iversen Lykke 834.

mulig identisk med den 1325 paa Fyen nævnte Peder Iversen, beseglede 1360 Kalundborg recessen og var forlover for kong Valdemar ved forliget i Ribe, ligeledes 1365 ved forliget i Kolding og var da ridder, 1369 hovedsmåd paa Hindsgavl, Høneborg og Lerbæksholm og forpligtede sig da til at træde i de holstenske grevers tjeneste, hvis kong Valdemar kom tilbage til riget og fratog ham disse slotte, dog forbeholdende sig at kunne gøre det paa sine venners raad og med frelst ære; ligeledes forpligtede han sig til, om kongen blev afsat eller døde, at holde de nævnte slotte til grevernes haand; købte 1372 Egholm, Hellum herred af Hartvig Pogwisch, nævnes 1373 til kong Valdemars haand i et gælds brev, vistnok død kort tid efter.

Peder Munk 836.

til Holbækgaard, solgte 1333 med Thorsten Mikkelsen af Hinge til hr. Ebbe Galt deres gods i Wærlæfholm og beseglede da med vaabnet med bjelken, nævnes 1340 i forliget i Sønderborg, der bestemmer, at han skal have igen "sine veste to Holbeke", købte 1350 gods i Tørring, Gjærn herred, var 1355 ridder og beseglede da sammen med Niels Jensen (Munk) et vidne af kongens retterting i Aalborg, nævnes 1357 blandt frænderne af Svend Jensens børn, hvis formynder var Peder Munk junior, var 1360 sammen med Poul Jensen (Munk) forlover for kongen ved forliget i Ribe, skrev sig 1367 til Holbæk og solgte da gods i Bjerger herred til kongen og beseglede da med ham, Mikkil Krabbe og Niels Munk, fik 1371 gods i Tørring i pant af hr. Palne Jonson. Munk's enke, beseglede 1377 som den fjerde af den verdslige adel kong Olafs haandfæstning. Han forvexles let med sine samtidige og sikkert frænde. Peder Munk junior, der fører et delt skjold.

Erik Brune 838.

til Vinstrup paa Sjælland, Øster Flakkebjerg herred, Langtind og Elkjær.

Han var gift med

Susanne 839

der siden ægtede Gotskalk Nielsen (Gyldenstjerne) og 1406 som dennes enke tilligemed sine sønner af 1. ægteskab og sine svigersønner tilskødede kronen i Aastrup i Vennebjerg herred.

Esbern Tagesen 840.

besejler 1387 til vitterlighed et pantebrev paa hovedgaarden Kjeldkjær, var 1397 endny kun væbner, men blev før sin død ridder, var død 1412.

Laurids Nielsen 856.

i Strandbygaard, Gislum herred, gav 1435 en gaard i Refs til Vestervig kloster.

Christen Munk 858.

til Kovstrup, skødede 1455 gods i Agger sogn til Vestervig kloster.

Han var gift med

Marine N. N. 859.

der 1474 nævnes som arving efter fru Bodil Gundesdatter (Lange).

Jens Juel 860.

til Øgelstrup, var 1410 til stede paa Rødding herredsting, da Grumme Jepsen (Saltensee) og hans søn sluttede forlig med Jes Eriksen Banner og besejlede da med Stjerne-Juelernes vaaben; var 1417 som landstingshører i Jylland til stede paa tinge i Viborg ved Las Pigs klage (Segl), men var det allerede ikke mere 1419, da han paa tinge besejlede til vitterlighed for Erik Nielsen Rotfeld; hyldede 1423 kong Erik paa Viborg landsting, var 1424 nærværende paa Harbo bygdeding, besejlede 1426 med sønnen Iwer Juel et af Ide, hr. Lyder Kabels husfrue, til biskop Lave, udstedt skøde paa Gudumlund; samme aar til vitterlighed med Niels Jensen Skadeland, afstod 1428 til kannikerne i Ribe alt gods, han havde haft i Ginding herred, Sale sogn, af kapitlet (besejlede "cum sigillo dilecti filii mei Iwari Jwll"), skal have været befalingsmand paa Skanderborg, begravet i Korsbrødre kirke i Viborg.

Han var gift med

Karen Fasti. 861.

Laurids Hvas 862.

den yngre af Ormstrup, var 1400 ridder, erhvervede 1404 kongl. stadfæstelse paa det af fru Kirsten 1371 købte gods, var 1405 en af forloverne for hr. Jens Nielsen (Løvenbalk) og 1411 forlover for kongen ved forliget i Kolding, fik 1418 sammen med hr. Eluf Elufsen (Bild)s arvinger skifteafkald af Eluf Jensen, var 1419 forlover ved forbundet med kongen af Polen og 1421 medudsteder af det jydsk vidne om, at Sønderjylland hører til Danmark, besejlede 1423 paa Viborg landsting et hyldingsvidne; skifte holdtes efter ham d. 16. oktober 1430.

Laurids Hvas var gift første gang med

N. N. Elufsdatter (Bild) 863.

til Dyrnæs og Laven, Gjern herred.

Gift anden gang før 1412 med

Thore Eriksdatter Mus

til Silkeborg, Gjern herred. Hun var gift anden gang før 1435 med Ove Ovesen (Mur-Kaas) til Lerbæk.

Henrik Gertsen

882.

til Glimminge, nævnes 1396, var 1401 ridder og beseglede da kong Erik's stadfæstelse af dronning Margrethes testamente, levede 1439.

Henrik Gertsen var gift første gang med

Helle Ovesdatter Hase.

883.

Anden gang med

Kirsten (Due eller Glob)

til Skabersø, Bare herred.

Henneke Meynerstorp

884.

deltog 1369 ligesom Timme Meynerstorp i Helsingborgs forsvar; synes at have bosat sig i Skaane og at have ægtet en skaansk adelsjomfru, nemlig

Bente Tuesdatter

885.

der var død 10. august 1425. Hun var gift anden gang med Peder Aagesen af "Jätzholm".

Aage Nielsen

886.

maa vel være født ikke længe før faderens død ca. 1355; skrives 1385 til Asmundtorp, da Mathias Saxtrup af ham havde pant i hans gaard i Tängselsäs, Frosta herred, nævnes 1396, skrives 1397 til Barsebäk, da han til kapellet i Lund skænkede sin gaard i Rammerløf, Harjagers herred, for sin afdøde broder Peder Nielsens sjæls frelse, trættede 1398 med hr. Niels Iversen Rosenkrantz, skrives 1400 til Alnarp, Allerup i Rønnebergs herred, da han siges at have skødet gods i Tängselsäs til den da afdøde biskop Jacob Mus, beseglede 1405 Roskildedegnen Laurends Jensens gavebrev til Lunds domkirke, og 1406 hr. Stig Aagesen til Næs's gavebrev til samme; var 1412 ridder, da han siges at have panteforskrevet en halv gaard i Vemmerløf, 1421 "af Allethorp", beseglede her med Ulfeldtvaabenet, hyldede 1423, skrives endnu 1424 til Alnarp, da Povl Jensen Laxmand til ham skødede en gaard i Torsakulla, Høks herred.

Aage Nielsen var gift første gang med

Sophie Jensdatter

datter af Jens Genvæder og Christine Jensdatter (Neb).

Gift anden gang med

Else Brahe.

887.

Erik Nielsen

888.

var 1340 lensmand paa Aalborg, marsk, faldt 1345 under holstenernes indfald paa Sjælland; han angives at have været en Banrer, hvorimod den følgende marsk af samme navn var af slægten Gyldenstierne.

Per Høeg

890.

til Tanderup, Hassing herred, solgte 1394 Rise, Lysgaard herred til hr. Jens Nielsen Løvenbalk, stadfæstede 1406 sin faders skøde paa Ørum, afstod samme aar tilligemed Niels Mikkelsen (Krabbe) til kronen al deres og særlig hans datter Sofies ret til gods i Nørre- og Søndertranders, var da endnu kun væbner, men 1408 ridder, beseglede da til vitterlighed med hr. Niels Strangesen (Bild).

Per Høeg var gift med

N. N. Pedersdatter (Bild)

891.

til Tanderup (en Ose, Per Høgs efterleverske, afstod 1442 en gård i Udby og en gaard i Grumløse til Antvorskovkloster og 1462 en gaard i Neble til Skovkloster).

Henrik Reberg

892.

gift med

Dorothea N. N.

893.

hvis vaaben skal have været et rødt egern, holdende en kløftet guldstok paa skulderen i blaat felt, paa hjelmen to af blaat og rødt delte vesselhorn.

Peder Grubbe

894.

til Alslev, kaldes 1419 søstersøn af fru Cathrine Jensdatter Rud hr. Jens Lykkes, beseglede 1426 et vidne af Sjællands landsting, levede vistnok endnu 1458; kaldte sig ofte kun "Grubbe i Alslev".

Han var gift første gang med

Karen Gøye

895.

(søster til ane nr. 376 Mogens Axelsen Gøye, se dennes forslægt).

Gift anden gang med

Elsebe Grubendal

Tredie gang med

Anne Sivertsdatter (Blaa).

Hun var anden gang gift med Erik Madsen (Bølle) til Krønge.

Anders Jacobsen

896.

til Kogsbølle, Vindinge herred, som han maaske havde arvet med sin frue.

Mette Rixtorp

897.

der var død før 1383.

Peder Nielsen

914.

af Vollerup, V. Flakkebjerg herred, var 1388 væbner og fik da af Peder Krag i Bringstrup kvittering for pantesummen for to gaarde i Skjellingsted, som Peder Nielsens fader Niels Skytte pantsatte til hr. ridder Laurids Jensen af Bringsrup, og som denne pantsatte til Peder Krag; lejede 1391 gods i Fugledemagle og i Skørpinge af St. Agnete kloster i Roskilde i sin

og sin husfrue Marines levetid, var 1401 provisor i St. Clare kloster i Roskilde, beseglede samme aar kong Eriks stadfæstelse af dronning Margrethes testamente, kvitterede 1405 St. Clare kloster for alt mellemværende i den tid han havde været dets prokurator, var 31. juli 1408 ridder, købte 1411 to gaarde i Tjæreby af fru Elline hr. Bengt Biugs, hvilken han alt 1391 havde faaet i pant af hr. Bengt; lejede 1412 af nysnævnte kloster gods i Bavelse, Stignæs osv. i sin og sin hustru Christines levetid, fik 1. august 1414 af sine sønner Jens og Bent Peddersen kvittering for seks gaarde i Tjæreby og tre i Næblerød og al den rettighed dem tilfaldt i Jylland efter deres moder fru Marine. Var død 1438.

Peder Nielsen var gift første gang med

Marine

der levede 1391.

Gift anden gang før 1412 med

Christine Jensdatter (Krumpen) 915.

der levede som enke 2. november 1438.

Esbern Tinhuus 916.

var gift to gange. Hans første hustrus navn vides ikke. Hans anden hustru var

N. N. Lydersdatter Kabel.

Niels Nielsen (Rosenkrantz) 918.

til Tange, var 1447 ridder og afstod da med sine brødre deres andel i Gudumlund til Viborg bispestol, blev under Elfsborgs belejring saaret af en pil i hovedet, begav sig til København, anordnede sjælemesser og sit gravsted i St. Nicolai kirke, lod saa pilen uddrage og døde deraf, før 25. april 1452.

Han var gift med

Ide Nielsdatter (Banner) 919.

der levede som enke 1452, men var død før 1485.

(Ide Nielsdatter (Banner) er søster til ane nr. 699 Karen Nielsdatter (Banner), se dennes forslægt).

Nicolaus Rønnow 920.

kaldet Kierl, kaldes 1380 Nicolaus Kierl dictus Rennowe og beseglede da med hr. Johannes og Hartvig Hummersbittel, da de solgte Lykkesholm til hr. Evert Moltke, kaldes 1389 Claus Kierl og var ridder og beseglede da i Kolding med hr. Benedict Ahlefeldt, for hvem han atter 1392 var forlover; kaldes da hr. Nicolaus Kierl, men i sit segl "Kerle Rennowen", var kort efter forlover for de holstenske grever ved fredsslutningen i Vordingborg, mælede 1394 paa Ærø et pantebrev dødt, som hr. Jens Andersen (Brok) havde givet ham paa gods paa Fyn, kalder sig 1396 "Claus Rennouwe de anders hed Kerle, ridder" og beseglede da i Assens til vitterlighed med hr. Niels Iversen (Rosenkrantz), var 1397 nærværende ved de holstenske grevers arvedeling i Bornhøved, nævnes 6. oktober samme aar som medudsteder paa Urnehoved ting af et vidne om samme deling, var 1309 høvedsmand paa Ærø, kaldes endnu 1403 dn. Nicolaus in Errøe, miles; hans aartid holdtes i Slesvig domkirke.

Nicolaus Rønnow gift med den domina Berta uxor Nicolai Rønnow, militis habitant in

Eylsbyl, der betænkte kapitlet i Haderslev; hendes vaaben synes at have været en bjelke.

Peder Flemming

928.

maaske 1366 bispelig lensmand paa Huseby i Aker og ridder; nævnes 1395 i forliget paa Lindholm og 1396 i forliget i Nykøbing, beseglede 1396 tilligemed Herman Flemming til vitterlighed med fru Gese Olufsdatter (Bjørn), levede endnu 1406, begravet i Graabrødreklosteret i Stockholm.

Han var gift med

Christine N. N.

929.

Johan Skarpenberg

930.

kaldes 1380 Henneke Scharpenberch Gotzchalckes sone, da han med sin broder solgte Kronskamp; nævnes 1389 i et vidne af Nørre herreds ting paa Mors, samtykkede 1391 sin moders testamente, var 1395 forlover ved forliget paa Lindholm, kaldes samme aar endnu Heine eller Henning Scharpenberg, blev ridder 1397, vistnok ved kroningen i Kalmar, og kaldes siden altid hr. Johan Skarpenberg; nævnes i de følgende aar meget ofte som vidne, solgte 1401 Utterslevgaard paa Laaland, skrives 1404 af Lund paa Mors og ejede Spøttrup, som han afhændede til Viborg bispestol, og solgte samme aar Stokkebrogaard m. m. til hr. Peder Nielsen (Gyldenstjerne), var 1405 høvedsmand paa Trøiborg, som han havde haft i pant af Claus Limbek, og blev da i Ribe lyst i band for udvist vold mod Løgum kloster, var da rigsraad, fik samme aar tildømt sin oldefader Niels Bugges gods i Brøndum, som han 1407 gav til bispebordet i Viborg, var 1405, 1412 og 1413 nærværende ved forligsforhandlingerne i Flensborg, solgte ca. 1406 hovedgaarden Tranholm, Vrads herred til dronning Margrethe, havde 1407 Skivehus med Hindborg, Rødding, Nørre og Harre herreder i pant, gjorde 1408 sit testamente og gav deri gods til Viborg domkirke, var 1409 med dronning Margrethe paa Gottorp, hvor han forpurrede et forrædderisk anslag mod hende fra hertuginde Elisabeths side, var 1410 en af anførerne for de til Frisland sendte tropper og blev fangen i slaget paa Sollerup mark, maatte løskøbe sig for 10000 lødige mark, var 1411 forlover ved forliget i Kolding og 1412 ved forliget med hertuginde Elisabeth og hertug Henrik, solgte 1413 Høiris paa Mors til Børglum kloster, nævnes endnu 1417 som rigsraad, var død 1421, begravet i Viborg domkirke, skal ifølge sagnet have maattet rømme land og rige og forbrudt sit gods til kronen, fordi han havde afbrændt et kongl. slot, der var forlenet til Peder Pykstrud, og hans gods paa Mors og i Salling var virkelig siden et kongeligt len.

Johan Skarpenberg var gift med

Eibe N. N.

931.

der nævnes 1407 og 1427 beseglede med fru Jutte, Henneke Limbeks.

Otto Rantzau

932.

mødte 1387 paa Skovby herredsting og skrives til "deRakyl" en nu forsvunden hovedgaard i Haarslev sogn, forekommer 1392 og var 1402 til vitterlighed paa Skovby herredsting.

Bjørn Olufsen

936.

til Stensgaard, nævnes 1381, var 1382 en af forloverne for dronning Margrethe til Henrik

Wardenberg og Paskedag, gav 1394 gods til et par altere i Køge for sin og sin husfrues sjæl, var 1396 en af dronningens forlovere ved forliget paa Lindholm, rigsraad, men endnu kun væbner, var 1397 ridder og forseglede i Kalmar brevet om kong Eriks kongevalg og ligeledes aaret efter forbundet med den tyske ordens hærmeister, var 1402 lensmand paa Næsbyhoved, trættede 1407 med bisp Peder i Roskilde angaaende Hjortsholm og tilskødede 1409 samme biskop al sin rettighed i Havegaard og Egemark, var samme aar lensmand paa Vordingborg, deltog 1411 og 1412 i forhandlingerne med hertugdømmerne, er mulig den "Børre Oluffssen von Eschenberg", som 1423 forseglede forbundet i København med de vendiske stæder, var 1425 en af dommerne mellem dronning Philippa og biskop Bo's arvinger, stiftede 1433 messer i St. Hans kloster i Odense for dronning Margrethes, sin egen og sine slægtninges sjæle, død kort efter; skiftet holdtes 1449.

Bjørn Olufsen var gift første gang med (?), anden gang med

Elsebe Henningsdatter (Kabel)

til Nielstrup, Sunds herred, der endnu levede 1462, hun var gift første gang med hr. Claus von Witzen og tredje gang med Gert Bryske, der døde 1441.

Anders Offesen Hvide

938.

til Bjørnholm og Ekkebjerg, var umyndig 1362, beseglede 1377 kong Olufs haandfæstning, nævnes 1395 blandt forloverne ved forliget paa Lindholm, var da endnu kun væbner, førte 1396 bevis, at hr. Palne Jensen, marsk, og hans søster Marine, hr. Offe Stigsens efterleverske, vare hr. Tobern Palnesens rette arvinger, beseglede 1401 som ridder og rigsraad i Helsingborg kong Eriks stadfæstelse af dronning Margrethes testamente, gav 1418 de to brødre Svenning og Mikkil Andersen, der ved hans hjælp havde erhvervet frihed af herskabet, brev for frændskabs og troskabs skyld paa at føre hans moders skjold og hjelm med ham.

Død 1420.

Anders Offesen Hvide blev gift før 1408 med

Else Holgersdatter Krognos

939.

der blev født 1379 og døde 1470, begravet i Hornslet kirke. Hun blev gift anden gang før 1426 med rigshofmester hr. Otte Nielsen (Rosenkrantz) til Hevringholm, der døde 1477 - ane nr. 756.

Else Holgersdatter Krognos er = ane nr. 757.

Jens Mus

940.

til Stenalt, Rugsø herred, som han 1375 købte af Bo Leigel, oplod samme aar gods paa Langeland til kong Valdemar, var alt 1376 høvedsmand paa Langeland og tilskrev da indvaanere i Jylland om at antage kong Oluf beseglede 1377 kong Olufs haandfæstning, var samme aar høvedsmand paa Tranekjær og blev da med andre danske slotshøvedsmænd stævnet for keiseren i anledning af tronskiftet, var 1406 endnu i live og nærværende paa kongens retterting i Aalborg.

Jens Mus var gift med

Mette Strangesdatter (Bild)

941.

Jens Nielsen (Løvenbalk)

942.

til Aunsbjerg og Odsgaard, Middelsom herred, som han 1404 købte af Jens Brandsen og hans søster, men oplod til dronning Margrethe, angiver sig 1424 at være 80 aar gammel, 1396 landsdommer i Nørrejylland, 1397 ridder og rigsraad, dræbte Jens Jensen (Brok) af Clausholm og maatte derfor 1405 i Helsingborg slutte en ydmygende og kostbar sone med den dræbtes slægt, var 1424 en af de verdslige stormænd, der aflagde vidnesbyrd i processen om Sønderjylland, levede 1430, angives at være død 1438, begravet i Graabrødre kirke i Viborg; Jens Nielsen var gift første gang med

Ellen Pedersdatter Munk.

943.

Gift anden gang med

N.N.

hvis vaaben var et delt skjold, 2. felt fem gange tværdelt.

(Ellen Pedersdatter Munk er søster til ane nr. 418 Stig Munk, se dennes forslægt).

Jens Spend

948.

om hvem intet vides, udover at han var søn af Mikkell Pedersen Spend og hustru Inge Thorkildsdatter.

Niels Mikkelsen

952.

til Nissum, Harre herred, Aasted sogn, nævnes 1390, var 1406 paa Skive herredsting, 1408, da han skrives af Næsum, skøder til dronning Margrethe og kong Erik sit gods i Fiskebæk i Nørlyng herred hvilket han afstod til bod, fordi han og hans morbroder Niels Kaas med flere tilfølgere havde brudt thingfreden, 1411 ved forliget i Kolding, 1414 ridder, 1416 til stede paa Viborg landsting, 1425 vidne, da fru Ide Lyder Kabels til Viborg bisp gav Gødumlund i sjælegave og nævnes da til Næsum, kvitterede 1434 Morten Jepsen af Refsnæs for al arvelod, som kunne være tilfalden ham efter sin datter, som Morten Jepsen havde.

Niels Mikkelsen var gift med

Bege Iversdatter Munk

953.

Mogens Glob

954.

til Vesløggaard, fik 1433 af Niels Henriksen Lippold tilskødet en gaard i Dalby paa Hindsholm, beseglede 1439 til vitterlighed med Henning van Hafn, var 1446 medudsteder af de saakaldte Laalands vilkaar, gjorde 1447 sit testamente og gav da en gaard til Maribo kloster, vist slægtens sidste mand.

Mogens Glob var gift med

Margrethe Sigvardsdatter Neb.

955.

Holger Nielsen

1280.

medforseglede 1326 grev Gerts lensbrev paa hertugdømmet i Slesvig. I hans segl læses: S'helgeri Nicolai.

Niels Truidsen

1286.

til Svendstrup, Torne herred, beseglede 1394 til vitterlighed med hr. Anders Pæp og kaldes da Johannes i brevet, men Nicholaus i seglet, var 1395 endnu kun væbner, men 1402 ridder, levede endnu 1417.

Han var gift med

Ingefred Pedersdatter (Urup)

1287.

Hun var gift første gang med Tue Galen til Næsbyholm.

Ingefred Pedersdatter (Urup) skænkede 1387 til Færilde præstegaard 4 gaarde i Roaløf, Ø. Gøinge herred.

Peder Brahe

1296.

til Mygdal, Halmstad herred, som han købte, Rendenæs, Høgs herred og Gyllebo, som han fik tilbage af kongen. Han kaldtes "den hallandske Knabe" og giftede sig "i Sværrig" med

Ose Jensdatter Kjørning

1297.

til Rendenæs, som døde 1390. Peder Brahe er det første historiske paaviselige medlem af slægten, thi han mageskiftede 1364 med Ebbe Pijk om gods i Fjære herred og har 1376 beseglet den fuldmagt, som den skaanske adel gav Stænderne i Danmark til at hylde junker Oluf som konge; hans endnu bevarede segl viser Brahe-vaabnet. Han var gift anden gang med

Anne

der døde 1400.

Holger Gregersen

1298.

til Heireholm, Færs herred og Vidskøfle, nævnes 1355, var 1363 ridder, beseglede 1376 den skaanske adels fuldmagt til kong Olufs hylding og kongens haandfæstninger 1376-77, levede endnu 1381, skal være blevet snigmyrdet af Henrik Sankepil, der havde tjent ham og var blevet adlet af dronning Margrethe og forlenet med Helsingborg slot, efter nogle havde dronningen selv anstiftet drabet, efter andre lod hun morderen henrette, maaske skete drabet 1382 ved Tustrupsøes indtagelse.

Holger Gregersen var gift første gang med

Margrethe

hvem der tillægges Skarsholm-slægtens vaaben.

Gift anden gang med

Karen Eriksdatter (Saltensee).

1299.

Jep Axelsen

1300.

til Sørup, beseglede ligeledes 1366 med fru Margrethe, tiltraadte 1376 det gavebrev, hans broders efterl. enke fru Juliane Pedersdatter gav til Lund domkirke, beseglede 1377 kong Olufs haandfæstning, fik 1378 Gærs herred i pant af de mecklenborgske hertuger, hvem han tilsagde tjeneste med al sin magt, beseglede 1381 vaabenstilstanden med kong Albrecht og 1395 forliget paa Lindholm, samme aar til vitterlighed med Jens Due og med Peder Due, var 1397 som ridder og rigsraad ved kong Eriks kroning i Kalmar, solgte 1401 sin hovedgaard i Boller, som han havde købt af hr. Anders Pæp, til Stig Pedersen (Krognos), levede 22. april 1405, hans aartid holdtes d. 17. november i Lund.

Jep Axelsen blev gift før 1388 med

Margrethe Bondesdatter (Dug)

1301.

til Sørup og Krogholm, Herrestad hærred, hvis aartid holdtes i Lund d. 9. juni, begge begravet i Klosterkirken i Ystad, skifte efter hende holdtes 1419.

Niels Ovesen

1302.

til Herlev, nævnes 1386, var 1391 ridder, beseglede 1395 forliget paa Lindholm, var 1397 høgvedsmand paa Gurre, skrev sig 1400 af Dronningholm, beseglede 1401 i Helsingborg kong Eriks stadfæstelse af dronning Margrethes testamente.

Niels Ovesen var gift med

Merde

1303.

hun var første gang gift med Anders Jacobsen Grim.

Jacob Olufsen (Lunge)

1304.

til Høistrup, Stevns herred, Ryegaard, Voldborg herred, samt hovedgaarde i Skovsø og Valby, Slagelse og Stevns herreder, var 1343 forlover for kong Valdemar ved forliget i Helsingborg, var vistnok 1351 ridder, var 1353 formynder for fru Elene Nielsdatter (Rani), kongens høgvedsmand paa Als, men 1357 fængslet som mistænkt for delagtighed i jydernes oprør, var ved 1362 høgvedsmand paa Helsingborg, havde 1371 St. Clare klosters gods i Ølby i leje, mistede 1376 Kalundborg len og 1377 Holbæk slot, som han havde haft i pant, men dog fik i forlening, havde da ogsaa Trudsholm i Jylland i forlening og St. Clare klosters gods paa Møen, 1381 samme klosters gods i Baares herred, solgte 1382 Heinet m. m. til fru Elene af Bjernede, og da beseglede med ham hans broder og Oluf Lunge og sønner Folmer og Anders Jepsen, levede 31. maj 1384, men var død 29. juni 1387, da skifte holdtes efter ham, mellem hans sønner og hr. Folmer, Niels og Anders Jepsen paa deres umyndige søskende Oluf og Ove Jepsens, Sophies, Regitzes og paa Oluf Lunge af Skjoldenæs' børns vegne, beseglet af deres frænder biskop Niels (Ulfeld) i Roskilde, hr. Anders Sivendesen (Mule), Absalon Mogensen (Gøye), Anders og Johannes Olsen (Lunge) præsten Niels Almarsen i Heddinge, Hemming Tuesen (Baad), Ture og Vilhelm Turesen, Tyge Mogensen (Ravensberg), Poul Henriksen, Henrik Iversen (Markmand), Karl Thomesen (Banner), Johannes Poulsen, Oluf Lunge af Svansbjerg og Peder Saxesen af Frøslev.

Jacob Olufsen var gift første gang med

Maren Myndel

til Nielstrup og Asserstrup.

Gift anden gang med

Elsebe Sandberg.

Gift tredje gang med

N. N. Eriksdatter Saltensee. 1305.

Tyge Basse 1306.

til Tybjerg og Hverringe i Fyn, var 1397 væbner og forseglede da et brev til vitterlighed, 1398 ridder, skrev sig 1403 til Nielstrup i Lolland og levede endnu 1408, da han forseglede blandt fru Edle Jacobsdatter Basse's samfrænder.

Tyge Basse er gift med

Cecilie Jensdatter Grubbe 1307.

til Gunderslevholm i Sjælland, enke efter Henneka Grubendal til "Væstæth" der døde ca. 1391.

Laurids Nielsen 1308.

til Kreikerup, som han solgte 1392 til Axel Mogensen (Gøye), skrev sig 1397 i "Haghorpæ" i et vidne af Laalands landsting og 1403 til Fuglsang, Musse herred.

Henning Kabel 1310.

til Tostrup (Christianssæde, Fuglse herred) og Nielstrup, Musse herred, var 1397 nærværende paa Laalands landsting og var da ridder, beseglede 1401 i Helsingborg kong Eriks stadfæstelse af dronning Margrethes testamente, 1411 nærværende paa skifte efter hr. Axel Mogensen (Gøye), lensmand paa Ørkel, levede endnu 26. april 1430.

Henning Kabel var gift med

Helvig Neb 1311.

Thorald Gunnarsen 1320.

nævnes 1366, 1369 og 1398.

Erik Gåutesen. 1322.

Fastulf Ingvaldsen. 1328.

Otte Rømer 1330.

fik 1361 med sine og fru Gjertruds børn af kongerne Magnus og Haakon brev paa Au un Hestakorns forbrudte gods i Nordfjord, var 1370 Norges riges raad, 1371 Fehirde og Hidsthjoe i Trondhjem, fik 1372 stadfæstelse paa gavebrevet af 1361, 1383 ridder, 1385 sysselmand paa Hallogaland, var 1388 medudsteder af vidnet om kong Eriks arveret i Norge, men betegner sig her ikke som ridder, beseglede 1392 med Rømer-vaabnet, var 1395 forlover ved forliget paa Lindholm, deltog samme aar i forhandlingerne med Hansestæderne i Helsingborg, var 1397 lensmand paa Bergenhus, beseglede 1398 forbundet med hærmesteren, var da i hvert fald ridder, beseglede 1401 kong Eriks stadfæstelse af dronning Margrethes testamente, leve-

de 1405, skal 1411 være bleven indebrændt paa sin gaard Staarum i Nordfjord af sin broder Amund Syldehat.

Otte Rømer blev gift før 1362 med

Geetrud Erlingsdatter 1331.

til Staarum.

Jon Martinsen 1334.

til Sudreum, ridder 1381, død 1405.

Han var gift med

Agnes Sigurdsdatter 1335.

der døde 1424.

Aasulf 1376.

i Biskoprud (Buskerud), nævnes 1322-23

Anders Friis 1392.

gift med Anne Kaas (eller Lunge).

Oluf Andersen Lunge 1396.

til Odden, sluttede 1420 med sin broder Jep Lunge en kontrakt med biskop Jens af Roskilde om gods i Venslev, er vel den væbner Oluf Lunge, der 1423-24 beseglede sammen med hr. Jacob Lunge til vitterlighed med hr. Anders Jacobsen Lunge, skrev sig da til Næsby, beseglede 1439 opsigelsen til kong Erik og 1440 i Kolding lensbrevet til hertug Adolph, var 1442 ridder og høvedsmand paa Skivehus, var 1449 vistnok rigsraad og sammen med sin broder i kongens følge til Gulland, skødede 1454 gods i Fers herred til ærkebisp Tue, skrev sig da til Odden, Vennebjerg herred, nævnes samme aar blandt samfrænderne der forligte fru Gerver, hr. Niels Eriksens og hr. Oluf Axelsen Thott, ejede 1457 Knivholt, Vennebjerg herred, var 1459 en af værgerne for Jep Axelsens Thotts børn, var 1464 lensmand paa Korsør, beseglede 1467 den sjællandske adels hyldingsakt, skødede 1471 med sin søns samtykke til hr. Johan Oxe gods i Skaane, som hans hustru arvede efter sin fader Axel Jepsen, stadfæstede 1473 sin søsters gave paa en gaard i Rinds herred til St. Hans kloster i Viborg.

Oluf Andersen Lunge var gift med

Christence Axelsdatter (Thott), 1397.

Niels Eriksen 1398.

til Vinstrup og 1425 til Asdal, 1422 foged i Nørre herred paa Mors, var 1438 D.R.R. og med at indkalde Christoffer af Bayern samt 1439 opsigse kong Erik af Pommern, var 1445 ridder (han skal tillige med sin broder Erik, være bleven slagen til ridder ved den hellige grav), høvedsmand paa Aalborg 1447, men vistnok død samme aar.

Niels Eriksen var gift med

Johanne Andersdatter (Panter) 1399.

(førte et spraglet panterdyr i vaabenet) til Asdal, enke efter hr. Bonde Due. Hun skal have siddet i rigens raad, ført 24 svende og kaldes 1463 "kongelig lensmand i Vendyssel", død

1479. Begge begravet i Dueholm klostres kirke.

Johanne til Asdal, siges i slægtsbøgerne at have arvet stor rigdom efter sine brødre, at have været den sidste af sin slægt og at have siddet i rigens raad. Gift første gang med hr. Bonde Due til Torp, der voldførte hende mod hendes frænders villie.

Johannes Esbernsen Marsvin

1408.

der var borger i Odense, nævnes første gang i 1325, og besejlede i 1332 til vitterlighed med hr. Ebbe Pedersen, funderede 1347 sammen med Robert Robertsen et Vor Frue alter i St. Albani kirke i Odense, solgte 1348 gods til Dalum kloster, nævnes 1352 som fortjent af graabrødrene i Odense.

Ingemar Grubbe

1432.

til Tersløse og Vallekilde, Ods herred, til hvilken sidste gaard han skrives 1390, men derimod 1406 til Tersløse, da han sammen med Niels Esbernsen Bille pantsatte gods i Stevns herred til hr. Folmer Lunge, trættede 1417 med Skovkloster om en gaard i Holløse, som klostret havde købt af hr. Bent Biug, hvilken trætte førte til hans bandsættelse, hans aartid holdtes i Roskilde domkirke.

Ingemar Grubbe var gift med

Christine Tygesdatter (Due)

1433.

der som enke pantsatte to gaarde i Tersløse til sin søn Oluf Grubbe, hvilket brev er besejlet af hendes broder hr. Bo Dyre (Dure).

Aage Tordsen

1442.

gift med

Kirsten Kyrning,

1443.

Ingvor Udsøn

1464.

til Bratskov.

Han var gift første gang med

Kirsten Kjørsen

1465.

eller Kjørsing, hvis vaaben skal have været et af sort og hvidt torads skaktavlet kor i guldfelt og paa hjelmen to af guld og skaktavl delte vesselhorn.

Ingvor Udsøn var gift anden gang med

N. N. Gløb (Skobe)

der havde part i Noringholm og Noringris.

Henrik Albertsen

1466.

nævnes 1349 sammen med moderen. Er vel den hr. Henrik Albertsen, der ejede Langtind og Rydhav og efter Tale Ulfstands slægtsbog solgte det skønne gods ved Kalundborg til kong Valdemar og siden boede i Bratbjerggaard. Han siges rigtignok ellers at føre pantervaabenet og være søn af "Albert Henriksen til Rydhav".

Tetze Slaweke

1468.

ejede 1385 Wendorf og Rosengarten ved Garz, efter hvilken han 1379-96 forekommer under navnet Tezte van dem Rosengarten.

Han var gift med

Karen Pedersdatter (Jernskjæg).

1469.

Johannes Matheson

1470.

besejlede 1355 til vitterlighed med Bo Jensen af Vanløse og fører Qvitzow-vaabenet var 1358 og 1360 landsdommer paa Sjælland, havde 1362 Høiby hovedgaard i pant af Jacob Karlsen (Randi), levede vist endnu 1365.

Niels Eriksen

1472.

besejlede 1360 kong Valdemars haandfæstning og var da ridder, var 1368 blandt de riddere og væbnere, der sluttede sig til greverne Henrik og Claus forbund mod kong Valdemar, var 1369 forlover for Peder Iversen Lykke, forpligtede sig 1373 overfor kong Valdemar til at opbygge det slot og fæste Agersborg, Ø. Han herred, som var bleven afbrændt i sidste oprørs- og fejdetid, besejlede 1377 kong Olafs haandfæstning, var død 1388, da hans enke

Kirstine

1473.

af Aagaard (de Ager), solgte alt sit gods i V. Assels til Dueholm kloster, Morsø sogn.

Christiern Vendelbo

1474.

købte 1363 af Peder Jensen dennes andel i Odsgaard i Middelsom herred, medbesejlede 1367 et af hr. Peder Munk af Holbek udstedt skøde, deltog 1369-70 som medlem af kong Valdemars raad i fredsforhandlingerne med Hansestæderne og var da høvedsmand paa Skanderborghus; var 1373 medlover for Lydike Arildsen, da denne overdrog kong Valdemar sin til Grenne Jensen pantsatte gaard Diernæs i Hundborg herred, medbesejlede 1376 den af kong Oluf udstedte haandfæstning og aaret efter den paa Danehoffet i Nyborg vedtagne landefred, nævnes derefter 1381, da Mogens Jensen til ham afstod gaard og gods Trudsholm i Gjerlev herred, for han skulle udløse ham og hans staldbrødre af det fangenskab hvori de var, og beholde det indtil han var fyldestgjort; fremviste 1387 sine brevskaber paa Trudsholm paa landstinget i Viborg, hvor ingen gjorde indsigelse mod hans ret, fik 1393 af Ingvard Petersen Tranekær i pant dennes gods i Vinkel sogn, Fjends herred, havde 1394 den befæstede borg i Lunholm i Skagens landdistrikt inde, som han havde arvet med sin hustru Helene, deltog i fredsmødet paa Lindholm og blev, efter at Erik af Pommern var blevet valgt til konge i 1396, af dronning Margrethe valgt til landshøvedsmand og "rettere" i Jylland og var da den ældste i rigsraadet; købte 1397 Brøndumgaard af Anders Globes enke Lene, forekommer sidste gang 1400 d. 12. juli, da han var til stede paa rettertinge, men var død 1401 d. 16. juli, da

Elnæ Buggesdatter

1475.

hr. Christiern Vendelboes efterleverske og Hans van Podebusk, ridder, som en af hr. Christierns døtre til husfrue havde, og Predbjørn Podebusk, ridder og Axel Jacobsen, som hr.

Christierns to døtre nu til husfruer havde, anvordede dronning Margrethe gaarden Karthorp, som de tilligemed Aalborg havde i pant af kong Valdemar. Samme aar d. 29. august medbeseglede hun det af hr. Johan Skarpenberg til hr. Predbjørn Podebusk udstedte afkaldsbrev paa den førstnævntes gods i Utterslev i Lolland.

Peder Axelsen Thott 1478.

til Herlev og Børsholm, nævnes 1370-1371 ved forliget med Hansestæderne, indløste 1371 Ellinge og Danstorp, som Niels Jonsen i Torp havde i pant af Ulf Aagesen (Thott).

Peder Axelsen Thott var død 25. april 1376, hans aartid holdtes d. 7. december i Lund domkirke.

Han var gift med

Juliane Pedersdatter Grubbe 1479.

(Grim) i Tostrup, ridder, og Torkild Nielsen (Bing) i Gladsaxe gav gods til Lund domkirkes byggefond sig sin husbonds aartid. Juliane Pedersdatter Grubbe var gift anden gang med Claus Serlin til Rerølev.

--

(Peder Axelsen Thott er broder til ane nr. 1300 Jep Axelsen, se dennes forslægt).

Otto van Schinkele 1480.

andere genamt Scheele, solgte 1357 gods i Langwedel til Ywanus Reuentlo, genløste 1358 paa Dalum klostres vegne Jersøre fra Eggerd Bitzere, kaldes 1363 Otto Schelen dictus Schinckel og beseglede da fuldbyrdelsen af Markvard Skinkels testamente, beseglede 1364 til vitterlighed med Hasso Hwittensee, kaldes 1387 Otto Schynkel rector placiti generalis Feonie og beseglede da hyldningsbrevet til dronning Margrethe fra den fynske adel, levede endnu 1398, var død 1410, da Iven Rathmanstrup tilstod hr. Johan Olsen at beholde halv Jersøre gaard og by, som han købte af hr. Hartvig Limbek og denne arvede efter Scheel Otto Schinckel.

Gotskalk Barsebek 1484.

solgte 1388 byen Barne eller Vahrn til klosteret i Preetz.

Jon Nielsen 1488.

af Solbjerg, Løve herred, købte 1348 tilligemed sin broder Esbern gods i Dønnevælde af Niels Byrgesen, Holbro herred, beseglede 1355 til vitterlighed med nævnte sin broder og solgte samme aar gods i Arts herred til kongen, beseglede 1356 til vitterlighed med Jens Andersen af Solbjerg, under hvilket brev hans segl endnu hænger, levede 1370.

Jon Nielsen var gift første gang med

N. N. Pedersdatter Lykke, 1489.

Gift anden gang med

Christine Pedersdatter

til Bjergbygaard, Tusse herred, hvis vaaben var en med to sparer belagt skraabjelke, solgte 1380 som enke gods i Saltofte og Egby til sin søn Peder Lykke. Christine Pedersdatter var gift anden gang med Mogens Johansen, efter hvem hun kaldes enke 1381, da hun gav Henneke Moltke fuldmagt til at indløse Bjergbygaard fra Bent Bing.

(N. N. Pedersdatter Lykke er søster til ane nr. 417 Karen Pedersdatter Lykke, se denes forslægt).

Torben Pedersen 1490.

til Lyngbygaard, Villads herred, var 1364 ridder, pantsatte 1366 sin by Truidstrup, Ramsø herred til Claus Reimersen, beseglede samme aar til vitterlighed med hr. Niels Argesen (Galen) og 1383 et andet brev, hvorunder hans segl med Glen-vaabnet er bevaret, beseglede 1377 kong Olufs haandfæstning, levede endnu 1379.

Torben Pedersen var gift med

Kirstine Eriksdatter Skarsholm 1491.

der skiftede 1401 med sine svigersønner.

Frellav Hakonsen 1496.

fik 1334 af hertug Valdemar i Sønderborg privilegium at nyde sit gods fri for Inne, stud etc.

Peder Jul 1500.

gift med

Mette Krummedige 1501.

hun var i 2. ægteskab gift med Hartvig Sested, der 1388 kvitter Erik Krummedige paa denes broder Segebods vegne for modtagelsen af sin hustrus medgift.

Timme Limbek 1502.

nævnes 1335 sammen med brødrene, var 1357 forlover for broderen Otte Limbek og nævnes 1365 med sine brødre Emmeke og Otte blandt grevernes forlovere ved forliget i Kolding.

Mogens Gøye 1504.

skal 1381 have skrevet sig til Krenkerup (nu Hardenberg, Musse herred), og da maa Henrik Gøye, som kaldes Staverskov, Peder Taae, Mads Jensen i Bellinge og Otte Jensen af Saltø til Axel Andersen (Mule) af Kjerstrup have solgt gods, som hr. Steen Basse, hr. Bjørn Olufsen og hr. Allind Krollund (Erland Krugelund) havde i pant. Efter slægts-bogs-angivelser skal han have eiet Herrestad, Herrestad herrød og været gift første gang med en Brok fra Vemmetofte, anden gang, efter at han havde pantet sig Krenkerup til, med

Karine Lydersdatter Kabel 1505.

Efter rigshofmesteren, hr. Mogens Gøyes gravsten var hans frue imidlertid af de gamle Lunger.

Eskild Pedersen Falk 1508.

til Gisselfeld, nævnes 1370, havde 1388 trætte med Henneke Olsen (Bjørn) om gods i Varpelev, beseglede 1395 forliget i Lindholm og samme aar til vitterlighed med Jens Falk.

Han var gift med

Cathrine Jensdatter Rud 1509.

der levede som enke 1398 og betænktes da i fru Ida Falks testamente.

Cathrine Jensdatter Rud var gift anden gang med Herlug Brymle, der levede 1384. Tredie gang med Jens Lykke, der 1403 tilskødede bisp Peder i Roskilde al sin hustrus arv efter hendes fader hr. Hans Rud i Johan Reimersens gods paa Sjælland. Gift 4. gang med Jens Grim (Has) til Tostrup.

Hartvig Bryske 1510.

forseglede 1379 til vitterlighed med Erik Pilemand, skrev sig 1382 til Kragerup, Løve herred, og købte da Hørby, Tusse herred af sin frænde hr. Thure Knudsen (Dyre), forseglede 1387 blandt den sjællandske adel hyldingen og skal samme aar have ejet Dallund, hvilket sidste heller næppe er rigtigt, var 1400 ridder, pantsatte 1402 Hørby til hr. Christiern Holck og 1408 halvparten af Kragerup til hr. Zabel Kerkendorp og skrev sig da til Tersløse, Mørløse herred, som han formodentlig havde i forlening af Roskilde bispestol, pantsatte ogsaa samme aar sit gods i Næsby.

Hartvig Bryske blev gift første gang før 1318 med

Christine Jensdatter (Neb) 1511.

til Kragerup. Hun var gift første gang med Jens Grenvædder af Riis.

Hartvig Bryske blev gift anden gang med

Elsoff Pedersdatter

der førte et skraadelt skjold og levede 1416.

Niels Jensen 1512.

til Hevringholm og Tange, Gudum herred, som han 1391 med Øsendrup sogn indløste fra Otte Strangesen (Bild), beseglede samme aar til vitterlighed med Albert Andersen (Eberstein) og var da alt ridder, 1399 ligeledes med hr. Niels Iversen (Rosenkrantz) og fører skaktavlvaabnet, var 1405 med denne og sin broder forlover for de Brok'ere ved ordfeiden i Helsingborg, beseglede 1411 forliget i Kolding, skrev sig 1412 til Tange, nævnes endnu i Holstenernes klageskrift ved processen 1424.

Niels Jensen var gift første gang med

Anne Ottesdatter Skinkel. 1513.

Gift anden gang med

Birgitte Limbek.

Gift 3. gang med

N. N. Rantzau.

Claus Sture 1520.

til Gammelgaard, maaske den Olaus Sture, som 1399 boede paa Fyn og var vel fortjent af Franciskanerne.

Claus Sture var gift med

Margrethe Vognsen 1521.

(Wunniksen), der førte et delt skjold som de Rønnow'ere og Rantzau'ere.

Niels Manderup

1532.

til Barritskov, var 1442 væbner og lod da paa Bjerre herredsting læse Marsk Palnes aabne brev at ville give hr. Niels Manderup aarlig 5 mark korn i Horsens, til han fik udlagt ham en søsterdel i alt Marsk Palnes gods, var 1446 ridder og lod da paa samme ting læse det nysnævnte falske brev af 1421, tilskødede 1447 sin svoger hr. Eggert Frille al sin hustrus arv efter Thomes Jul, tilskødede 18. marts 1449 hr. Henrik Knudsen (Gyldenstjerne) paa hr. Esge Broks børns vegne alt sit gods i Vor herred, døde samme aar.

Niels Manderup var gift med

Beate Iversdatter Juel

1533.

der 1453 bortlejede til hr. Henrik Knudsen (Gyldenstjerne) sin Aalegaard i Klakring og 1472 gav sin søsterdatters ægtefælle Bent Bille afkald paa skifte mellem sig og hr. Effert Frille, til hvem hun i 1447 sammen med Niels Manderup solgte al den efter Thomas Juel dem tilfaldne arvedel, levede 1484.

(Beate Iversdatter Juel er søster til ane nr. 375 Anne J. Juel, se dennes forslægt).

Iver Ebbesen.

1664.

Johannes Poulsen

1672.

af Holbækgaard, Rugsø herred, mon den Johannes Poulsen juxta Randrus, hvis hustru Cecillie 1308 betænkes i hr. Jacob Blaaefods enkes testamente, beseglede 1325 et vidne af Vendsyssel ting, nævnes atter 1337, var 1344 med Peder Munk den ældre (3 roser), Peder Munk den yngre (delt skjold) og sin broder Peder Poulsen forlover for kong Valdemar ved forliget i Sønderborg og beseglede da med bjelke-vaabnet, var 1350 ridder og pantsatte da gods i Rugsø, fik 1353 laasebrev og i 1357 domsbrev paa Jersøre, Skam herred, hørte til det jyske oprørsparti, hvorfor hans gods blev ham sikret ved Vinningaa-forliget 1353; hans gods i Holbæk og Rugsø herred blev 1408 tildømt biskop Bo i Aarhus.

Erik Eriksen Brune

1676.

til Elkjær forseglede 1330 et skøde til vitterlighed og giver 1334 gods i Ning herred til Ring kloster; han og Bugge Nielsen til Hegnet berettes at have dræbt hinanden i tvekamp; hans frue kaldes Valdemar Albertsens datter af Vraagaard i Hindsted herred.

Niels Brasce

1712.

i Ørum, var død 1400, da hans enke fru Osæ tilskødede dronning Margrethe al sin arv efter, hr. Johan Moltke af Torbenfeld.

Niels Brasce var gift med

Aase Eskildsdatter Falk

1713.

af aas; for dette ægteskab stiftede Anders Jepsen af Særslev 1460 sjælemesser i Helligaands-
huset i Aalborg.

Iver Munk

1716,

lod 1409 Tyge Puder og hans arvinger kvit for al arv og rettighed, som var tilfalden ham med hans husfrue i Høiby og Høiby Fang, Hads herred.

Iver Munk var gift med

Marine Knudsdatter Ribbing

1717.

der var gift første gang med Peder Ribbing.

Palle Juel

1720.

til Øgelstrup, Ulvborg herred, levede omkring 1350. Om ham beretter hans sønnesøns sønnesøn Iver Kjeldsen Juel til Stubbergaard "at han boede udi Øgelstrup, og da var al Raadsted og Idum sogn hans og hans søskendes, og var i hans tid saa stor en pestilence, som kom af Vendsyssel og til Raadsted sogn; han lod tage alle mænds vogne og flyttede ud paa klitterne og lod slaa pæle for døren; saa gik den død over alle egne og byer." Hans frues vaaben var et blaat løvehoved i hvidt felt med en blodig tunge, og paa hjelmen et ligedanne løvehoved. Blandt danske adelige vaaben peger denne beskrivelse nærmest paa familien Leve's der ganske vist først tildeltes det af kongen i 1461 men jo godt kan have været ført tidligere i slægten.

Christiern Arnestsøn

1722.

besegelede 1361 et vidne om, at hertug Valdemar gav gods i Tønder til Ribe domkirke, hvorunder hans segl endnu findes.

Laurids Hvas

1724.

af Ormstrup, nævnes 1338 og sammen med Johannes Hvas 1344, var 1345 endnu kun væbner, erhvervede 1354 gods i Sal sogn ved mageskifte med Alling kloster, var 1360 befuldmægtiget for den oprørske jyske adel ved forliget med kong Valdemar og besegelede recessen i Kalundborg, var endnu 1363 nærværende paa Viborg landsting. Han var gift med

Kirsten

1725.

der 1371 som enke købte gods i Sal sogn.

Gert Minkwitz

1764.

er hidtil ikke truffet nævnt i noget samtidigt dokument.

Han var gift første gang med

Hille Olufsdatter Bjørn.

1765.

Anden gang med

Christence Jensdatter (Urup)

til Glimminge, Jerrestad herred.

(Hille Olufsdatter Bjørn er søster til ane nr. 936 Bjørn Olufsen, se dennes forslægt).

Ove Hase

1766.

til Gaasetofte, fik 1376 tildømt gods i Arts herred, kaldes 1385 Ove Lange Hase af Gaasetofte, var 1398 ridder, besegelede 1400 til vitterlighed med jomfru Elne Brok og fører det tværdelte skjold, pantsatte 1401 Dyrnæs og Laven, Gjern herred, til (sin fætter) hr. Elef Elefsen (Bild), med hvem han 1403 førte trætte om gods i Hids og Hovlbjerg herreder, levede 1412, da fru Cecilie Jensdatter Grubbe udstedte en kvittering til ham.

Ove Hase var gift med

til Dyrnæs, var død 1421. Denne fru Elne var efter nogle angivelser en datter af den bekendte marsk hr. Palne Jonsen Munk, og dette skulle synes at have sin rigtighed, thi i hr. Knud Ruds brevregister fandtes Palne Jensens skiftebrev med hr. Ove Hase. Af omtale kendes ligeledes et brev af 1425, hvorved Palne Jensen af vaaben giver hr. Jørgen Rud af Skjoldenæs, som hans faders søsterdatter til hustru haver, fuldmagt til at indløse og inndeale alt marsk Palnes gods i Jylland og Fyen, samt et skifte samme aar mellem hr. Jørgen Rud af Skjoldenæs paa sin hustru Ingeborgs vegne (hr. Ove Hases datter), og Palne Jensen. Endnu eksisterer et af kong "Jerk" og hans raad i 1403 udstedt vidne, at hr. Niels Manderup og hr. Ove Hase skiftede med Jesse Palnesen, marsk Pallis' søn, og et vidne af Bjerge herredsting om samme skifte, men uheldigvis ere begge disse sidste breve aabenbart falske, bl. a. er Sigillet under kong "Jerk" s (Eriks) brev af 1403 - kong Christoffers velkendte sigil, hvori kun de bayerske ruder ere udjævnede med en varm kniv, og det er saaledes berettiget at nære tvivl om ægtheden af de tre andre, nu tabte breve. Der er nemlig grund til at antage, at fru Elne Palnesdatter ikke er af slægten Munk, men er identisk med den frue af dette navn, som førte et delt og to gange tværdelt skjold og først var gift med Jens Grubbe af Ordrup, død 1403, og sidst med Jep Jensen (Godov) til Gjerndrup, al den stund hr. Ove Hases datter fru Ingeborg ejede part i Ordrup. Fru Elne var da sansynligvis datter af den Palne Pedersen, som 1356 beseglede et vidne af Hald herredsting og førte samme delte og to gange tværdelte skjold.

Man tør vel nemlig ikke antage, at hr. Ove Hase har haft to fruer af navnet Elne Palnesdatter.

havde 1331 gods i leje af Preetz kloster, var 1339 ridder, havde i 1346 Oldesloe by i pant, var 1347 vidne, da Claus Split gav noget forhen til Hornsmöhlen i Slamerstorp sogn hørende gods til Reinfeld kloster, var samme aar forlover for de holstenske grever, da disse sluttede forbund med Hamborg mod Johan Hùmmersbüttel, var ligeledes 1351 forlover ved forliget i Nyborg.

af Asmundtorp, Rønneberg herred, skødede 1354, da han skrives til denne gaard og beseglede med Ulfeldtvaabenet, til hr. Peder Stigsen (Krogno) til Krapperup sin gaard Bollerup,

til Ørum, Hassing herred, som han 1367 med stort tilliggende solgte til kong Valdemar, nævnes 1354 sammen med sine brødre, beseglede 1360 haandfæstningen i Kalundborg, endnu kun væbner, var 1367 ridder, nævnes 1375 forrest blandt ustederne af den i Lyby kirke udfærdigede forpligtelse til at varetage kirkens tarv, var 1376 en af de tre riddere, som med bispen og flere skulle anstille undersøgelse om det kronen fravendte gods i Børglum stift, beseglede 1377 kong Olufs haandfæstning, havde en slegfredsøster, der var moder til en vis "Pabe"; han, en søn eller sønnesøn af samme navn er vel den Bo Høg, der blev en meget gammel mand og blev arvet af sine brodersønner, og som til sin svoger paa Vosborg pant-

satte Søndervang, Fulden og mere gods, "som endnu denne dag staaer i pant".

Bo Høg var gift med

Sophie EsGEDatter Frost 1781.

som nævnes 1367.

Henrik Reberg 1784.

gift med

Margrethe 1785.

Erik Evertsens datter, maaske den fru "Grete Reberss", der blev brændt og hvis gods af raadet blev kronen tildømt paa retterting i Nykøbing, nemlig jordegods, sølv og redæ penge, 1462 tiltalte Anders Graa paa kronens vegne Niels Jepsen af Bregninge paa hans moders vegne husfru Grete, fordi de havde dulgt noget af bemeldte gods, der saa blev Niels Jepsen fradømt.

Evert Grubbe 1788.

til Alslev beseglede i 1382 sammen med Oluf Grubbe til vitterlighed med hr. Barnum Erik-sen, skrev sig 1386 til Alslev, afstod 1400 sammen med hr. Johan Moltke og Evert Moltke Knabstrup til dronning Margrethe og samme aar til dronningen al efter sin hr. Johan Moltke til Torbenfeld tilfaldne arv i hovedgaarden Høet m. m. paa Laaland, beseglede 1401 kong Eriks stadfæstelse paa dronning Margrethes testamente; tilskødde 1403 bispen af Roskilde sin hustru Margrethes arvegods i Sterkinge og gav hende derfor vederlag i Vid-skølle.

Evert Grubbe var gift med

Margrethe Rud Jensdatter, 1789.

Jacob Absalonsen 1792.

eller Axlausen, nævnes 1319, skal 1323 have erhvervet Veddinge i Ods herred fra hr. Stig Pedersen (Hak) til Ris, der kaldes hans broder (svoger), skrives 1336 til Veddinge, da Sivert Sivertsen af Oreby til ham pantsætter sit gods i Egebjerg og Lestrup i Ods herred, ligeledes 1337 til Veddinge, da han (med Ulfeldtvaabenet) besegler Ellen Nielsdatter Ranes gavebrev til S. Agnete kloster, medbeseglede samme aar Ingefred hr. Peder Jonsens datters gavebrev til Esrom kloster paa Uggerløse. Var død 1346.

Jacob Absalonsen var gift med

Kirstine Pedersdatter 1793.

der ejede gods i Løitved, Viskinge, Klodsby, Kjørby og Aminding.

Niels Skytte 1828.

beseglede 1403 et af Niels Pedersen af Lyngby til Peder Nielsen (Present) udstedt pantebrev og synes at føre Present-vaabenet.

Jens Esbernsen Krumpen 1830.

af Ravnstrup, købte 1390 gods i Svallerup, som han 1406 solgte til Antvorskov kloster, beseglede 1417 et vidne af Sjællands landsting og kaldes da Johannes Krumpen, men 1420 i et andet

vidne sammesteds "Krumpen af Raunstorp", gav 1422 en vejrmølle ved Køge til Sorø kloster og hedder da Nicolaus dictus Krumpen, er vel den Jesse Krumpen der 1423 var foged paa Ørkel, kaldes atter 1425 Niels Krumpen i Raunstorp, men i sit segl Johhannis Esberni, 1428 og 1437 Krumpen af Gamlekjøge, købte 1431 halve Albækgaard, Nørre herred, af Jens Henriksen Prip og kaldes da Niels Krumpen, var 1435 med kongen i Stockholm, levede endnu 1438 og nævnes da blandt fru Cecilie Krags arvinger.

Jens Esbernsen Krumpen var gift med

Kirsten N. N. 1831.

Gotzik Tedinghusen 1832.

beseglede 1389 til vitterlighed med Esbern Tagesen (Emmiksén), var 1397 med sin broder Marquard medudsteder af tingsvidnerne af Urnehoved landsting, fik 1411 to gaarde i Bolderslev og to i Meldorp i Bjolderup sogn i pant af Claus og Otto Snafs, var død 1414.

Gotzik Tedinghusen var gift med

Ellen Jensdatter 1833.

der 1414 gav Hellued i Norby Wilstorp til Haderslev kapitel for hans aartid.

Niels Jensen 1836.

= ane nr. 1512.

Gift tredie gang med

N. N. Rantzau. 1837.

Markvard Groper 1840.

geheten Rennow, nævnes 1365 saaledes som forlover ved forliget i Kolding, var da endnu væbner, men 1376 kaldes han hr. Marquart Rennowen den men Groper hetet ridder og var da forlover ved hr. Jacob Olufsen Lunges forpligt i anledning af drabet paa Henneke Koppelow, havde da et slot i forlening i Danmark og nævnes blandt voldgiftsdommerne, som skulle paakende hertug Albrecht af Mecklenborgs arvekrav paa Danmark.

Godscalk Scharpenbergh 1860.

nævnes 1350 og 1359 med sin fader og broder, stod 1360 i den svenske kong Magnus' tjeneste, var 1362 i Ratzeburg vidne med hertug Erik af Sachsen, var 1363 høvedsmand paa Bahus, plyndrede 1364 Lybækkerne i Kaluesunde, var 1367 og 1370 endnu høvedsmand paa Bahus, men 1366 nævnes Narwo miles capitaneus in Bahusen, beseglede 1368 den jyske adels forbund med de holstenske grever med kong Valdemar og var da endnu væbner, 1370 klagede Stænderne til kong Håkon over hans plyndring mod de Stralsunder, var 1371 forlover for drosten van Stoue paa en af Henneke von der Lü udstedt ægteskabskontrakt, deltog 1375 i den i Lyby kirke indgaaedemforpligtelse til at holde gejstligheden i ære, er vel den "Scharfenberch", høvedsmand paa Høneborg, som 1377 med andre danske slotshøvedsmænd blev indstævnet for kejserreretten af kong Albrecht.

Godscalk Scharpenbergh var gift med

Elisabeth Nielsdatter Bugge 1861.

til Hald, som Godscalk solgte til kong Valdemar, men købesummen blev først af dronning

Margrethe erlagt til fru Elisabeth og hendes søn Hennekø Skarpenberg; var 1387 enke og solgte da gods i Ramten til hr. Jens Andersen (Brok), gjorde 1391 sit testamente og gav da Medelhede gaard til Viborg domkirke, afhændede 1402 Rolstrupgaard til fru Elne, hr. Ebbe Strangesens.

Oluf Bjørnsen 1872.

til Stensgaard var 1355 væbner og forseglede til vitterlighed med Iven Markmand, 1360 ridder, 1361 medforlover for den brudeskat, som kong Valdemar havde tilsagt hertug Albrekt af Meklenborg, 1364 en af de afsendte til forhandlingerne med Hansestæderne i Stralsund, forseglede 1376 kong Olufs haandfæstning, 1377 høvedsmand paa Gurre og nærværende paa Danehoffet, nævnes 1378 som exekutor af kong Valdemars testamente. Død 1381.

Oluf Bjørnsen var gift med

Hille Moltke 1873.

til Torbernfeld; begge ligger begravet i St. Peders kloster i Næstved (nu Herlufsholm kirke), blandt hvis velgørere han, hans husfrue, hans sønner og hans husfrues søster Tale nævnes.

Offe Stigsen 1876.

til Eskebjerg, var 1353 ridder, men da i holstensk fangenskab, var 1355-56 kammermester, blev 1359 dræbt i Middelfart sammen med hr. Niels Bugge.

Offe Stigsen var gift med

Marine Jensdatter Munk 1877.

deres søn Anders Offesen gav 1418 Mikkøl og Svenning Andersen sin moders skjold og hjelm, saa man fristes til at antage, at disse brødre var hendes sønner i et senere, mindre standsmæssigt ægteskab.

Laurens Mus 1880.

besejlede 1366 i Skaane til vitterlighed med fru Margrethe, Ingemar Karlsen (Thott's) efterleverske, havde før 1385 pantsat gaarden Bremeholm paa Langeland til Fin Nielsen Skrivers af Sandager, men siden solgt den til Lage Rudbek, tilskødede 1390 hr. Otte Jensen (Markmand) gods i Græshave paa Laaland, som han og hans søster arvede efter fru Hyelmsith, Niels Eriksens.

Strange Ebbesen 1882.

nævnes 1340 i den efter grev Gerts drab afsluttede forhandling i Sønderborg mellem grevens sønner og hertug Valdemar, idet det her fastsættes, at hertug Albert af Sachsen skal afgøre, om Strange Ebbesen skal have sit gods tilbage eller ikke, forseglede 1341 kong Valdemars haandfæstning i Roskilde, var 1360 endnu kun væbner og forseglede haandfæstningen i Kalundborg. Hans segl under et brev fra 1355 viser det tværdelte skjold.

Strange Ebbesen var gift med

Mette Olufsdatter Glob 1883.

Niels Eriksen 1884.

til Aunsbjerg, Lysgaard herred, deltog i kong Olufs hyldning.

Niels Eriksen var gift med

Sophie Johansdatter Rantzau 1885.

Mikkel Pedersen Spend 1896.

til Tødsø paa Mors, som han fik af sin hustrus fader Torkild Mogensen, beseglede 1380 til vitterlighed med Peder Mogensen (Due), var 1388 medudsteder af et vidne af Mors Sønderherredsting og 1389 ligeledes af Mors Nørreherredsting.

Mikkel Pedersen Spend var gift med

Inge Thorkildsdatter 1897.

der 1410 skødede Medelste mølle i Løderup til Dueholm kloster for sin husbands sjæl, dog mod en aarlig afgift.

Mikkel Nielsen 1904.

fik 1355 paa Aalborg retterthing af Jacob Mikkelsen Palk tilskødet gaarden Vormstrup i Fiskebæk sogn og 1358 af Jens Palnesen Kjældersvend tilskødet det gods, denne havde faaet med sin afdøde hustru Marine i Fiskebæk sogn; var 1366 vidne ved Peder Munks skøde til kong Valdemar paa Skive herredsting.

Mikkel Nielsen var gift med

Inger Jensdatter Kaas 1905.

der nævnes 1406.

Iver Thomesen 1906.

var 1377 nærværende paa Varde sysselthing og 1378 sammen med sin fader Thomes Iversen voldgiftsmand i Ribe domkirke, var 1389 sammen med denne og Jon Jacobsen (Lange) nærværende paa Skads herreds thing, udstedte 1392 atter med Thomes Iversen flere af slægten ogsaa et vidne i Ribe domkirke, betænkes 1394 i Ribe-kantoren Jens Pedersens testamente, var 1396 nærværende paa kongens retterthing i Varde, var 1406 ridder, angives at have ejet Krogsgaard i Skads herred.

Iver Thomesen var gift med

Karen Pedersdatter Lykke 1907.

hvis vaaben var et møllehjul.

Niels Mogensen Glob 1908.

til Vesløgsgaard, var 1386 medudsteder af et vidne af Han herredsting ved Haverslev kirke, skrives 1393 in Westløs og beseglede da til vitterlighed med Johannes Eskildsen og 1394 med Anders Glob (af Søblade-vaabenet), fører da den skaktavlede skraabjælke, ligeledes 1401, da han beseglede til vitterlighed med Svend Skobe, kaldes da i brevet Jesse Glob af Wesløse, men i Sigillet Nicolaus Gloob de Westhløss, men 1414 atter Jesse Glob, da han var nærværende paa kongens retterthing i Hjørring, var vel forlængst død 1439, da det paa Hannæs thing blev vidnet, at gamle Niels Glob i Vesløgsgaard paa Urette trængte Jes Thorstensen fra den gaard i Øsløs.

Niels Mogensen Glob var gift med

N. N. Rosenkrantz

1909.

Siunde Bentsen

1910.

af Kyringe, Merløse herred, solgte 1411 en gaard i Sørbylille til Antvorskov kloster, beseglede 1421 to vidner af Sjællands landsting og fører ankeret i sit vaaben, nævnes endnu 1440 i et vidne af Ramsø herredsting.

Siunde Bentsen var gift med

N. N. Qvitzow

1911.

- Truid Nielsen 2572.
- besejlede 1339 til vitterlighed med Peder Nielsen af Barsebek.
Han var gift med
- Ellen Serlin 2573.
- der kun kendes fra slægtsbøgerne.
- Peder Holgersen 2574.
- nævnes 1356, skrives 1357 til Skepparsløf, Gærds herred, da han til Jens Truidsen (Galen) bortplantede den af ham beboede hovedgaard, 6 bøndergaarde samt alt sit gods i Bjørnholt og Isgranatorp, Gærds herred. Bortpantede 1362 til Peder Eskildsen Rise Mølle ved Risekatløsa, Luggude herred, og den ham tilhørende fædrene skov i Vesterlund ved Janebæk, Luggude herred, nævnes sammen med broderen 1364-65. Død 1378.
(Peder Holgersen er broder til ane nr. 640 Jens Holgersen, se dennes forslægt).
- Thorkild Brahe 2592.
- til Gyllebo, maatte for et drabs skyld flygte til Sverig, hvorefter Gyllebo blev gjort til et jomfrukloster. Han ligger begravet i "Skovisløf" (Skummerslev) kirke ved Skotterup i Halland.
Thorkild Brahe var gift første gang med
- Barbara Axelsdatter Mule 2593.
- som i vaabnet førte et sort hestehoved og "hvis slægt var til i kong Knud den stores tid".
Gift anden gang med
- Beate Aagesdatter (Thott)
- Gregers Pedersen 2596.
- til Vidskøfle, Gærds herred, solgte 1355 en stor del gods paa Sjælland til kong Valdemar. Dræbt i et oprør mod kongen.
Han var gift med
- Ose Kjørning Jonsdatter 2597.
- af Heireholm.
- Erik Nielsen 2598.
- Absalon Aagesen 2600.
- til Herlev, Gærds herred, fik 1343 en gaard i Haragerlille af Mogens Skaaning (Galen), der kalder ham sin "gener", men angives dog gift med
- Christence Pedersdatter Wirtenberg 2601.
- Bonde Jensen 2602.
- betænkes 1334 i erkebisp Karls testamente, afstod ca. 1343 med sine medarvinger arven efter Jens Due til kong Magnus, mod at denne frafaldt al tiltale til arvingerne efter hr. Morten Due og fru Inger, havde i sin tid pantsat gods i Dalby, Faxe herred til hr. Offe Pedersen, hvilket bispen af Roskilde 1407 indløste.
Bonde Jensen var gift med

- N. N. Mortensdatter ((Due)) 2603.
- hvis vaaben var tre pileodder.
- Oluf Lunge 2608.
- pantsatte 1302 gods i Ølby og Vidskøfle til St. Clare kloster for den gæld, hans moder og broder og han stod i for hans to søstres indtagelse i klostret, beseglede 1316 til vitterlighed med Oluf Flemming, fik samme aar tildømt gods i Kjelleklinte, Saltofte o. s. v., som var ham pantsat af Anders Nielsen og hr. Svenning Truelsen, var 1321 medudsteder af et vidne af Sjællands landsting.
- Steen Basse 2612.
- var 1356 ridder og forseglede til vitterlighed med sin svoger Tideke Fos, nævnes 1364 "i Svenstrup", Ramsø herred i et pantebrev fra Sorø kloster, var 1365 som ridder og rigsraad nærværende ved forlig i Kolding og 1377 paa Danehoffet i Nyborg. Var død 1383.
- Jens Grubbe 2614.
- synes at have været gift med en datter af hr. Peder Ludvigsen (Eberstein).
- Niels Lauridsen 2616.
- muligvis den væbner af dette navn, som 1401 var nærværende paa et retterting i Lund.
- Lyder Kabel 2620.
- var 1376 sammen med Henrik Kabel forlover for kong Albrecht til hr. Mattis Ketelhod, 1388 foged paa Ravnsborg, saaret i slaget paa Falen 1389, død af sine saar og begravet i Nysted kirke.
- Gunnar Kane 2640.
- mulig den Gunnar Thoraldsen, der 1340 var Fehirde i Bergen og atter nævnes 1347.
- Ingevald Estridsen 2656.
- var ridder, Sveriges riges raad og høvedsmand paa Stockholm, nævnes 1312-1345 og førte et delt skjold.
- Svale Olfvirsson 2660.
- var i maj 1353 endnu kun væbner, men Norges riges raad og beseglede kong Magnus' brev om dronning Blancas morgengave, købte 4. august samme aar to gaarde i Borge sogn og var da ridder, var 1356 sysselmand i Hallogaland, købte 1368 et laxefiskeri i Ryfylke af hr. Sigurd Hafthorsson, gav gods til kannikerne i Oslo, var død 1389.
- Martin Magnussen 2668.
- nævnes 1340-1347.
- Sigurd Havtoresen, 2670.
- Niels Friis 2784.
- "de Stolegy" (Stollig ved Aabenraa) gjorde 1361 et mageskifte med Løgum kloster.

Anders Olufsen Lunge

2792.

til Toksværd, Hammer herred, og Næsby, Tybjerg herred, beseglede 1381 til vitterlighed med sin fader, skødede 1386 med sin broder Jens gods i Voldborg herred, hvilket deres fader havde pantsat hr. Niels Knudsen til Ove Steeg, deltog 1390 i skiftet efter sin hustrus fader hr. Peder Grubbe, oplod 1392 sin svoger Henneke Olsen (Bjørn) al sin hustrus arvepart i Skullerupholm m. m. og beseglede da bl. a. med ham, Folmer og Anders Jacobsen, riddere, Jens Grubbe og hans broder Jens Olufsen, var 6. december 1394 væbner, men 6. juli 1397 ridder, 1398 rigsraad, synes samme aar at have solgt en part i Kyse hovedgaard til hr. Jens Andersen Brok, solgte 1399 med sin nysnævnte broder deres ret i Gyrstinø gods til bispem i Roskilde paa kronens vegne, trættede 1401-1402 med hr. Hans Podebusk om Gryde Mølle, beseglede 1401 i Helsingborg stadfæstelsen paa dronning Margrethes testamente, beseglede 1403 til vitterlighed med hr. Folmer og hr. Anders Jacobsen, der kalder ham deres "patruus". Død 1408, begravet i Roskilde domkirke.

Anders Olufsen Lunge var gift første gang med

Elsuf Pedersdatter Grubbe.

2793.

Gift anden gang med

Margrethe Benedictsdatter von Ahlefeldt

solgte 1407, med sin ægtefælle og sin broder Henneke Ahlefeldt, Krønge til dronning Margrethe.

Axel Jepsen

2794.

til Sørup, solgte 1401 med sin hustrus moder og sine svogre Brøndum og Kartorp til dronning Margrethe, beseglede samme aar i Helsingborg kong Eriks stadfæstelse af dronning Margrethes testamente, solgte 1406 til dronningen al sin rettighed i Johannes Brandsens gods, levede 6. april 1407.

Axel Jepsen var gift med

Else Christiernsdatter (Vendelbo)

2795.

til Støvringgaard, Støvring herred; levede som enke 1442 og gav da gods til Helligaandshuset i Aalborg. Hun var gift anden gang med Lyder Holck.

(Axel Jepsen er broder til ane nr. 650 Bonde Jepsen, se dennes forslægt).

Anders Nielsen

2798.

til Asdal og Knivholt, nævnes 1393, beseglede 1396 som forlover forlliget paa Lindholm og 1401 kong Eriks stadfæstelse af dronning Margrethes testamente, var 24. februar 1405 nærværende i Helsingborg i anledning af Jens Jensen (Brok)s død, men selv vist død før 15. maj 1406.

Anders Nielsen var gift første gang med

Regitze Jepsdatter (Lunge)

2799.

med hvem han fik en trediedel i Rygaard, Voldberg herred, som han solgte til sin svoger hr. Anders Jepsen.

Gift anden gang før 1402 med

Ide Lydersdatter (Holk)

2799.

Hun var første gang gift med Niels Slet til Gudumlund, anden gang med Lasse Glob, var død 1396, gift 4. gang med Lyder Kabel til Fuglsang.

Esbern Marsvin

2816.

var 1317 medudsteder af et vidne af Odense byting, beseglede 1325 tilligemed Johannes Marsvin til vitterlighed med Ebbe Pedersen, levede 1329.

Niels Grubbe

2864.

til Terløse, nævnes 1343 blandt forloverne ved fredsslutningen i Helsingborg; beseglede 1354 til vitterlighed og viser hans endnu bevarede segl et skjold med en pileod og omskriften "S. Nicolai Iasimars"; var død 1367, da hr. Jens Nielsen (Neb) solgte noget gods i Sæby i Voldborg herred, som han havde arvet efter sin broder Niels Grubbe.

Tord Aagesen Thott

2884.

til Løddekøbing, Harager herred, betænkes 1283 i sin frænde erkedeggen Hakon Karlsens testamente, beseglede 1288 til vitterlighed med Peder Withardson og førte det firdelte skjold, vel en ætling af den Tord Thott, der funderede Bosø kloster, kaldes selv ved sin død Thord dictus Thaat, miles, og gav gods til Lund domkirke.

Tord Aagesen Thott var gift med

Botildis

2885.

hvis aartid holdtes d. 22. november.

Ud Torstesen

2923.

til Bratskov med den frihed i Torslev Dyb;"den tid stod et jomfrukloster hos Torslev, de kaldte Stivels kloster, af en bæk kaldtes Stivels bæk." Ud Torstesen var død 1317, da hans arvinger ejede Bratskov; han angives gift med enken efter Niels Baggesen (Banner) og Niels Eriksen Gyldenstjerne.

Albert Albertsen

2932.

nævnes 1299, ligeledes 1314 i dommen paa Viborg landsting over de oprørske bønder, var aaret efter som ridder en af kongens forlovere ved forliget i Nyborg og 1318 ligeledes ved forliget i Roskilde, beseglede 1320 kong Christoffers haandfæstning, var 1324 forlover for kongen ved forbundet i Vordingborg, beseglede 1326 kong Valdemars haandfæstning og grev Gerts lensbrev paa Sønderjylland, var samme aar panteherre i Skaane og paa Helsingborg, sluttede sig 1328 paany til kong Christoffer, fik aaret efter Holstebro og Hjerm herred i forlening, men afstod Helsingborg til grev Johan, levede endnu 1330, begravet i Graabrødre klosteret i Viborg.

Han var gift med

Ingerd Jensdatter

2933.

der 1349 som enke med sine sønner gav gods til St. Mikkels alter i Sai kirke.

til Skjoldenæs, Ringsted herred, hvor han 1364-77 var lensmand, nævnes 1365 blandt vidnerne ved forliget i Kolding, mulig 1377 lensmand paa Grimstrup og 1379 paa Nykøbing, funderede et St. Lucii alter i Roskilde domkirke, var efter en gammel tradition gift med en Skave, hvem han krystede ihjel da hun laa i barselseng, idet han havde hende mistænkt for utroskab, eller efter andre med en datter af hr. Erik Valdemarsen.

Erik Nielsen (Gyldenstjerne)

2944.

besejdede 1328 til vitterlighed med broderen Jep Nielsen af Eskjær det paa Viborg landsting af Eskild Jensen (Udsøn) til hr. Niels Brok udstedte godsskøde og besejdede da begge med de Gyldenstjerners vaaben. Forekommer ogsaa 1341 i kong Valdemars forpligt af 6. januar og 16. - 17. januar til vitterlighed sammen med sin svigerfader Peder Vendelboe, var 1343 medlover for kong Valdemar ved det af denne udstedte afstaaelsbrev paa Skaane, Halland og Bleking, samt 1344 medlover for forliget mellem kongen og greverne Henrik og Claus. Afløste vel Erik Nielsen Banner som marsk og betegnes i hvert fald som saadan 1347 ved arvedel igen efter drosten Peder Vendelbo, atter til vitterlighed i 1349 og endnu ved forliget 1353 mellem kong Valdemar og greverne Henrik og Claus ved Vinninge aa, men betegnes 1355 som fhv. marsk og ridder, da han bevidner at have skødet til kong Valdemar sin gaard i Øster Velling, han havde da Han herred og Næsebofjerding (de 5 sogne af Han herred vest for Han Veile) til len af kongen, erhvervede en stor del gods i den hensigt at lægge det under sin gaard i Aagaard, besejdede 1360 recessen i Kalundborg nærmest Bo Falk. Kaldes i 1361 quondam marscalcus og 1362 til vitterlighed, skrives 1365 til Aagaard, da han besejdede kongens forlig med de holstenske grever, nævnes endnu i 1378 som ridder Erik Nielsen til vitterlighed med Otto Snafs.

Han var gift med

Cæcilie Vendelbo

2945.

(Cæcilie Vendelbo er søster til ane nr. 1474 Christiern Vendelbo, se dennes forslægt).

Peder Vendelbo

2948.

var fra først af i Christoffer d. II. 's tjeneste og var 1317 dennes marskal. Udsendtes mod sin oprørske embedsforænger Ludvig Albertsen Eberstein, der havde sat sig fast paa Hammershus, som det i 1325 lykkedes Peder Vendelbo at indtage; men da kongen aaret efter blev fordrevet, mistede han sit embede og gik over til kong Valdemar, var i 1328 dennes raad, da han dette aar fik tildelt en gaard i Kragelund i Vindblæs sogn, en gaard i Haderup og Aamølle, Gjerlev herred, blev ved kong Christoffers tilbagevenden i 1329 dennes drost, var 1333 paa Viborg ting, blev, efter Valdemar Atterdag havde grundet kongedømmet, dennes drost og nævnes den 17. januar 1341 som saadan, dog kun kort, idet han allerede aaret efter betegnes som "quondam regie danorum dapifer", men han vedblev at indtage en høj og betroet stilling hos kongen. I 1343 fik han af Andreas Pedersen af Grandeslef tilskødet Karæthorp Fang (korrup) i Helligum herred, pantsatte samme aar halvdelen af Gjern herred til Iven Rostrup. Blev i 1344 af kongen betegnet som "justitarius noster", pantsatte 17. juni 1345, da nævnes sidste gang, sin gaard "Langhu" til Jens Aagesen. Hans arvinger nævnes den 25. april 1346. I 1347 erklærede hans enke Arine hendes søn Peder og Niels Eriksen (Saltensee) af Linde, at ville holde væbneren Mikkel Pedersøn skadesløs for det tab, der maatte ramme ham for den forpligtelse;

han har indgaaet sammen med dem overfor den danske konges drost Erik Nielsøn Gyldenstjerne og Peder Povlsøn, nemlig at alt det gods i Middelsom herred, Grensted sogn, som tilfaldt de førstnævnte tilligemed hr. Peder Vendelbos øvrige arvinger skal overgaa til Niels Eriksen som arv fra hustruen efter dennes fader Peder Vendelbo. Ligeledes skal Mikkel Pedersen holdes skadesløs for den forpligtelse, han har indgaaet at alt gods i Fjelds herred, som tilfaldt alle Peder Vendelbos arvinger, skal overgaa til Peder Povlsen som arv fra hustruen efter dennes fader hr. Peder Vendelbo. Endelig bestemmes det, at Bo Falk og Ludvig Albertsen Eberstein skal have del i borgen Skjerne, og at denne ikke maa afhændes til nogen uden de nævnte Erik Nielsens og Peder Pédersens samtykke, men at den med jordliggende skal overgaa til sidste anførte og hans 4 kødelige brødre. Denne bestemmelse gjorde at det lykkedes at bevare Skjern for denne slægt. Peder Vendelbos efterkommere sad paa Skjern slot til det sank i grus 1627. Efter denne tid forblev det tilliggende jordegods dog i slægtens eje, selv om det til tider var delt i indtil 24 parter, men disse blev samlet igen og fra 1721 var det igen paa een mands haand, ogsaa en af drost Peders efterkommere. Først 1811 gled det den slægt af hænde, der havde besiddet dette gods i ca. 500 aar.

Niels Bugge

2950.

Niels Bugge overtog Hald 1345 som ufyldstgjort panthaver efter Peter Ludvigsen Eberstein og hans søster Margrethe og fik den tilskødet 1346.

Halds fortid er dunkel, men det er Niels Bugges ogsaa. Vi kender ikke, naar han er født, og om hans afstamning ved vi kun lidt. Hans navn er ikke fremme før 7. august 1333. Da møder han som vidne paa Viborg ting. Han er da væbner. Som ridder nævnes han ikke før 1348.

Niels Bugge kom til Hald fra Vosborg, der ligger i Ulfborg sogn og havde sin oprindelige plads ved Storaans udløb i Nissum fjord. Vosborg betyder Osborg - borgen ved aans munding. Niels Bugge har sikkert arvet denne gaard efter sin far. Den var hans hjemgaard i adskillige aar, før han kom til Hald, og han lod den ombygge og befæste.

Sagnet fortæller, at en engelsk bygmester arbejdede paa borgen i 3 aar og rejste et taarn, der synede vidt i de flade enge. Niels Bugge havde krævet solidt arbejde, og for at prøve, om bygmesteren nu ogsaa havde røgtet sin opgave samvittighedsfuldt, sendte han en svend efter ham, da han red bort. Svenden skulle sige, at taarnet hældede, og hvis bygmesteren vendte sig for at se om det passede, skulle svenden hugge ham ned. Men da svenden raabte: "Mester, mester taarnet hælder!" vendte bygmesteren sig ikke, men svarede blot: "Nej, taarnet hælder ikke endnu, thi trofast er det bygget. Men en gang skal der komme en mand fra vest i en blaa kappe, han skal faa taarnet til at hælde."

Denne spaadom gik i opfyldelse ved juletid 1532. Da brød en stormflod ind fra Vesterhavet og anrettede frygtelige ødelæggelser, og en ætling af Niels Bugge, Predbjørn Pødebusk maatte flytte gaarden til pladsen hvor nu Nr. Vosborg ligger. 1 km sydvest herfor vises et voldsted. Det var antagelig her Niels Bugges gaard hørte hjemme. Den laa med borgen nord for aen og ladegaarden syd for. Siden har aen flyttet sit udløb længere mod nord.

Naar Niels Bugge flyttede fra det ellers prægtige Vosborg til Hald, da kan det ikke have været den fede muld, der har lokket ham, thi paa den slags har Hald aldrig været rig. Derimod kunne det have praktisk betydning for ham at komme Viborg nærmere.

Niels Bugge levede i en urolig tid, og han nøjedes ikke med at være tilskuer. Han blandede sig op i døgnets strid og gjorde sig gældende overalt. Det førte med sig, at han en stor del af tiden maatte opholde sig i Viborg.

Til Viborg stævnedes i det hele taget de jydskes herremænd for at ordne deres økonomiske mellemværende og faa deres retssager afgjort paa tinge. Her skiftede gaarde og gods ejer ved handel og giftermaal. Her fandt de unge fra landets forskellige egne hinanden og knyttede baand, der ogsaa bandt slægterne sammen. Her mødtes man til kongehyldninger, og her blev beslutninger truffet om landets skæbne med eller uden om kongen..

Viborg var begivenhedernes brændpunkt, halvøens hovedstad. Gennem den førte den store færdselsaare, der paa en gang var hærvej, handelsvej og pilgrimsvej og skabte forbindelse med den store verden. For en mand som Niels Bugge var det vigtigt at bo denne by nær, og det var slet ikke underligt, at hans tanker paa de mange og lange ridt ad de trælse veje mellem Vosborg og Viborg fandt vej til gaarden ved den stille sø under bakkerne. Men naar han sad i saddelen med den stride vestenvind i ryggen og havde tid i overflod til at tænke over tingene, da var det næppe alene Halds bekvemme beliggenhed, der var genstand for hans drømme. Hans tanker har nok syslet med den fiskerige sø, de vidtstrakte vildtrige skove, og al den blide skønhed, der gjorde stedet saa forskelligt fra det barske Vestjylland.

Til Hald hørte mange herligheder, men paa et omraade kunne den ikke hamle op med Vosborg. Den ydede ikke den samme sikkerhed. Det skyndte Niels Bugge sig altsaa at bøde paa, og folkevisen fortæller, "at hr. Bugge han bygger op Hald med ære". Det vil sige i værdig og tidsvarende skikkelse. Saa stærke var de mure, han rejste, at de hverken ænsede pil eller blidekast, og at Niels Bugge bag dem kunne trodse kongen i 9 vintre.

Nu er sagn og viser jo ikke historie, men mange af dem har en saadan tilknytning til historien, at de alligevel har noget at fortælle os. Naar visen om Halds opbygning har til omkvæd: "De ride saa fri gennem Danmark", da er det udtryk for den selvstændighed, hvormed herremændene med Bugge i spidsen optræder snart over for kongen og snart over for de holstenske grever, eftersom de ser deres fordel derved.

Stormændene havde bundet Kristoffer II. med sen haandfæstning. Da han ikke holdt den, sluttede de sig til de holstenske grever. De erfarede dog snart, at de heller ikke derved vandt den magt og selvstændighed, de tragtede efter, og venskabet med greverne blev til fjendskab.

For at undertrykke den voksende modstand drog den kullede greve 1340 med en lejhær paa 4000 mand op gennem Jylland og slog sig ned i Randers. Her havde han det møde med Niels Ebbesen, der efter senere traditioner skal være søstersøn af Niels Bugge, som folkevisen giver en saa levende fremstilling af.

Grev Gert kaldte Niels Ebbesen til sig for gennem ham at komme til forhandling med herremændene. Han smigrede, lokkede og truede, men forgæves. De skiltes som fjender, og da Niels Ebbesen næste gang med sin lille flok gæstede greven - det var natten til 1. april 1340 - da "huggede de hannem sit hoved fra alt over den sengestok".

Helt saadan foregik denne begivenhed nok ikke, men grevens drab er historisk nok.

Under kampen, der fulgte for at fordrive de fjendtlige hære, faldt Niels Ebbesen d. 2. november 1340 ved Skanderborg.

Niels Bugges navn er ikke fremme i denne forbindelse, han er ikke kriger, men hans støtte paa andre maader har næppe manglet. Derimod er han med til St. Hansdag 1340 at hylde den nye konge, Valdemar Atterdag, paa Viborg ting, og i den følgende tid hører han sammen med Stig Andersen til Bjørnholm, en søstersøn af Marsk Stig, og Peder Vendelbo til kongens betroede mænd.

Niels Bugge hørte til de 24 herrer, blandt hvilke der efter aftale i Helsingborg august 1343 skulle tages opmænd til at bilægge uenigheden mellem Danmark og Sverige. Og ved mø-

det i Varberg, der førte til afstaaelsen af Skaane, var Niels Bugge blandt dem, der garanterede for overenskomstens overholdelse.

Det gode forhold mellem kongen og stormændene blev imidlertid ikke varende. 1349-1350 rasede den sorte død, og Valdemar Atterdag udnyttede lejligheden til for billige penge eller helt uden vederlag at inddrage ejerløse gaarde og tidligere krongods under kronen. Det passede ikke herremændene.

Endnu 1350 hører Niels Bugge dog til i kongens nærmeste kreds og følger ham paa en rejse til Tyskland. Men aaret efter bryder han ud og slutter sig igen til de holstenske grever sammen med flere jyske herremænd, og i den følgende tid staar der kamp om alle de jyske borge.

Det er denne strid med kongen, der ligger til grund for sagnet om kong Valdemars belejring af Hald og opførelsen af "Valdemars-skanse". Men naar det siges, at belejringen varede i 9 vintre, da har sagnet ingen støtte i virkeligheden, thi 1354 kom det til forlig paa Danehof-fet i Nyborg, hvor Valdemar Atterdag lovede at regere efter Valdemar Sejrs love og gammel sædvane.

Forordningen blev ikke langvarig. Vinteren 1356-57 blussede striden op paany. Ind under jul 1358 bad kongen Niels Bugge, Ove Stigsen til Eskebjerg, en søn af Stig Andersen, Bjørnholm og Peder Andersen Hvid til Margaard i Odense amt, en broder til Stig Andersen om at komme til Slagelse til ny forhandling. Her stillede Valdemar Atterdag imidlertid saa haarde betingelser, at de skiltes i større uvenskab end før.

Kongen havde tilsagt de tre herremænd frit lejde og givet dem en frist paa 8 dage til at rejse hjem i. Men da de lige efter nytaar 1359 paa hjemvejen passerede Middelfart, blev de alligevel overfaldet af 3 fiskere, der efter fortællingen dræbte dem med de grebe, de brugte til at grave madding med.

Det var den almindelige mening, at kongen stod bag mordene. Det nægtede han dog, fra lagde sig ved tylvtered al andel deri, og der blev paalagt de tre fiskeres ejendomme en aarlig bod paa 24 skilling, der efter justitsraad Heugs beretning "gaar af Middelfart og kaldes hr. Bugges Mandebod". Boden blev betalt i over 500 aar, lige til 1874.

Hvad der er sandt i denne sag, bliver aldrig opklaret. Niels Bugges søn Knud, maa dog have troet paa kongens uskyld, thi kort efter optræder han som ven med kongen og dennes søn Kristoffer.

Niels Bugge ønskede jo at være med i det store spil. Han var en mand af format i mere end een henseende. Rig var han, og rigere blev han. Han købte, solgte og mageskiftede, og da han døde, ejede han jord i 16 af de jyske herreder i Vendsyssel og paa Mors, i Østjylland og ved Kongeaaen. Mest gods samlede han dog i Salling, hvor han bl. a. ejede Spøttrup, og i egnen omkring Viborg. Spøttrup blev i familien til 1404, da Niels Bugges dattersøn, Johan Skarpenberg, skødede gaarden til Viborg bispedømme.

Mand og mand imellem kaldtes herren til Hald, kong Bugge. Og hvad Niels Bugges indtægter angaar, da kunne de nok kaldes kongelige. Man har beregnet dem til 14000 td. byg aarlig. Men han raadede ogsaa over 3000 td. hartkorn. Han gik for at være Jyllands rigeste herremand, saa han kunne nok tillade sig at snakke med, hvor vigtige sager skulle afgøres.

Det hedder sig, at de Middelfart-fiskere slog de tre herremænd ihjel for deres hovmodige optræden. Det var maaske en forklaring man gav samtidig for at dække over kongen. Om Niels Bugge som menneske ved man ellers ikke noget nedsættende at sige. Tværtimod er bevaret en vise, der fremhæver hans ridderlighed. Det er visen om "Kongens søn af England". En en-

gelsk kongesøn strander paa kysten ud for Bovbjerg, og bliver plyndret for baade folk og gods af strandlenets indehaver. Det var Eske Frost, der ejede Fjandhus ved Nissum fjords sydvestlige hjørne - en gaard, som ikke mere eksisterer. Men, hedder det, var han strandet i hr. Bygges len, ville det ikke være sket.

Niels Bugge var gift to gange. Hans første kone var datter af Palne Jonsen og Eline til Støvringgaard

Lisbeth Paldesdatter Juul 2951.

til Støvringgaard. I dette ægteskab var foruden sønnen Knud datteren Eline, der var opkaldt efter mormoderen.

Anden Gang var han gift med

Ingeborg Pedersdatter Vendelbo

Det maa have været en ung kone, Niels Bugge fik, da han giftede sig med Ingeborg Vendelbo. Hun levede i alt fald mange aar efter ham. Saa sent som 1388 skiftede hun de store ejendomme mellem arvingerne.

Peder Grubbe 2958.

til Ordrup, nævnes 1330, pantsatte 1333 gods til Antvorskov kloster, kaldes 1346 Petrus Jønsens dictus Grubbe, da han beseglede til vitterlighed med sin svigerfader hr. Saxe Pedersen, leiede 1349 gods i Lundby, Flakkebjerg herred af Elsf Pedersdatter (Grubbe) og Cecilie Nielsdatter, søstre i St. Agnete kloster, beseglede 1360 hertug Christoffers haandfæstning og var da ridder, nævnes 1362 blandt kongens forlovere for frøken Ingeborg medgift samt 1365 ved forliget i Kolding og 1369 ved forliget i Stralsund, skrev sig 1377 til Skullerup, Voldborg herred, beseglede samme aar til kong Olufs haandfæstning.

Peder Grubbe levede endnu 2. februar 1378.

Han var gift med

Ingeborg Saxesdatter 2959.

til Skullerupholm, der 1386 var enke, 1390 holdt skifte med sine børn og var død 1397.

Ludeke Schinkel 2960.

kaldes 1337 Luderus de Schinkel og beseglede da til vitterlighed sammen med hr. Siegfried Sested, men 1342 Ludeke Schinkel, da han var forlover for de holstenske grever, 1344 Ludeke van dem Schinkel, da han var forlover for nogle medlemmer af slægten von Velden til Uetersen kloster, i hvilket kloster han da fik en datter indskrevet.

Ludeke Schinkel var gift med

N. N. Ottesdatter van Pletzen. 2961.

Niels Jonsen 2976.

nævnes sammen med Bille Bent 1316 og 1317.

Peder Torbernsen 2980.

nævnes 1316 og 1343, beseglede 1326 i Roskilde det hr. Ludvig Albertsen givne lehnsbrev, var død 1364, da Hasse Hwittensee til hr. Peder Torbernsens to sønner tilbagegav alt det

gods i Sjælland, som deres fader havde pantsat til Hasses svoger Bent Arvidsen.

Peder Torbernsen var gift med

Gyde Lagesdatter

2981.

der var død 1379, da børnene skiftede hendes i Skaane liggende gods imellem sig.

Erik Barnumsen

2982.

til Skarsholm, der 29. juli 1341 gæstedes af kong Valdemar Atterdag, beseglede 1343 forliget i Helsingborg mellem kongerne Valdemar og Magnus, kaldes kun Ericus Hasenberg, betegnes 1354 som domicellus, men 1355 kun som væbner, var 1359 ridder og vidne med hr. Jacob Basse og 1360 nærværende hos kongen paa Kalundborg slot, var 1363 en af forloverne for frøken Ingerborgs medgift, 1364 høvedsmand paa Korsør slot, 1365 nærværende ved forliget med de holstenske grever i Kolding, tilskødede 1367 fru Marine af Taastrup sin hustrus mødrene gods i Skaane og i Leire herred, var død 1369, idet skifte efter ham blev holdt d. 7. august samme aar.

Erik Barnumsen var gift med

Gjertrud Pedersdatter Grubbe

2983.

til Tybjerg, Tybjerg herred og Horsetofte, Ringsted herred, som hun dog kun havde livsbrev paa af biskop Niels af Roskilde, købte 1374 gods i Englerup af hr. Peder Ludvigsen (Eberstein), gav 1396 gods i Svindinge til Sorø kloster for sine forfædres, sin ægtefælles og sine sønners sjæle og sin egen begængelse, pantsatte samme aar sit gods i Allindemagle til sin svoger Bent Bille for afholdte bryllupsudgifter, da han ægtede hendes datterdatter Ingerd Tobernssdatter; levede endnu 1404, begravet i Sorø kirke.

Hakon Frellavsen.

2992.

Segebod Krummedige

3002.

til Mehlbeck og Løgismose, Baag herred, fik alt 1340 gods i Jordløse paa Fyn i pant af fru Ingeborg, hr. Jens Slets, kaldes 1360 "farbroder" til Witte Iven og Eggert Krummedige, beseglede 1364 sammen med sin broder Erik forliget mellem greve Claus og hr. Henrik Rentlows arvinger, fik 1377 gods i Tranebüttel i forpagtning af domkapitlet i Slesvig, købte 1380 gods i Vedsted osv. af sine "fættre: Hartvig Brøger og Blix Krummedige" og kaldes da "fætter" til Lyder Krummedige; 1393 udstedtes et vidne om, at han i sin tid med ære udløste sig af dansk fangenskab.

Segebod Krummedige var gift med

Cecilie Pedersdatter Skram

3003.

til Rundtoft, levede som enke 1397.

Gotskalk Limbek

3004.

ridder, var død 1335, da hertug Valdemar skænkede hans otte sønner en gaard i Slesvig.

Peder Falk

3016.

var 1343 tilligemed Bo Falk nærværende ved forliget i Helsingborg og beseglede 1346 sammen med denne et brev til vitterlighed, var 1351 ridder og fik 1356 hovedgaarden i Sibetorp med meget mere gods i Skaane i pant af Ebbe Jensen Galt, siges i slægtsbøgerne at have været halvbroder til hr. Tue Galen. Han var gift første gang med

Sille

enke efter hr. Jens Ovesen (Neb) til Græsede og Egede.

Anden gang var han gift med

Ide Olufsdatter

3017.

der 1370 som enke med sine tre sønner solgte alt det af Ebbe Galt pantsatte gods til Torkild Nielsen (Bing), levede endnu 1377.

Jens Rud

3018.

var 1369 høvedsmand paa Korsør, 1370 rigsraad og sendebud til paven og deltog i forhandlingerne med Hansestæderne, høvedsmand paa Holbæk, beseglede 1377 kong Olufs haandfæstning, 1382 ridder, 1387 høvedsmand paa Vordingborg og deltog i hyldingen paa Sjællands landsting, var samme aar nærværende paa Falsterbo, da kong Oluf døde, 1390 høvedsmand paa Jungshoved, deltog 1395 i forhandlingerne paa Lindholm, 1396 høvedsmand paa Møen, deltog 1397 som nr. 2 af den verdslige danske adel i kongevalget i Kalmar, og satte sit segl for unionsudkastet, beseglede 1398 forbundet med hærmeisteren, død ca. 1403.

Jens Rud var gift med

Alhed Clausdatter Grubedal

3019.

der 1391 med sin ægtefælle stiftede sjælemesser i Sorø kloster, hvor de begge er begravne, tilskødede 1404 som enke bisp Peder af Roskilde al sin arv efter Hans Reimersen.

Markvard Bryske

3020.

skal i aaret 1340 have ejet Dallund, Skovby herred, hvilket dog ikke er meget sandsynligt.

Jens Nielsen

3022.

i Kragerup, Løve herred, beseglede 1356 med ankeret i sit vaaben til vitterlighed med Johannes Andersen af Solbjerg, var 1359 ridder og solgte da sit gods i Ulkestrup til Jens Pedersen af Lammegade, beseglede 1360 til vitterlighed med sin broder og samme aar med Jonas Grubbe, skødede 1363 sammen med broderen til væbneren Mathias Sood alt deres mødrene gods i Sæby, Voldborg herred, solgte 1367 til samme Mathias Sood sit gods sammesteds, som han arvede efter sin broder Niels Grubbe, hvilket skøde besegledes af Bent Jensen og Siunde Jensen (Neb), brødre; var endnu 23. april 1376 nærværende paa Sjællands landsting.

Jens Nielsen

3024.

til Hevringholm, var 1341 i Helsingborg forlover for kong Valdemar ved forliget med kong Magnus, 1355 ridder og bosat i Aarhus stift, beseglede 1360 recessen i Kalundborg, 1361 i

Tønder medudsteder af et vidne om et skøde til Ribe domkirke, fører da skaktavlen i sit segl, beseglede 1362 overenskomsten mellem hr. Stig Andersen (Hvide) og hr. Claus Limbek, 1368 oprørsforbundet mod kong Valdemar, 1369 sin broders hr. Iver Nielsens pantebrev til Heidenrik Lunov, var 1373 forlover for hr. Niels Eriksen (Gyldenstjerne), 1376 for kong Oluf og dronning Margrethe ved forliget med de mecklenborgske hertuger i København, beseglede 1376 og 1377 kong Olufs haandfæstninger og 1377 til vitterlighed med Albret Andersen (Eberstein).

Jens Nielsen var gift med

Margrethe Timmesdatter Abildgaard 3025.

Otte Strangesen 3026.

til Tange, Gudme herred, forseglede i Nyborg haandfæstningen 1377 og 1380 til vitterlighed med de Hummersbüttel'er forseglede hyldingen 1387 og fører det tværdelte skjold, udstedte 1397 med flere et vidne af Aasum herredsting. (Otte Strangesen er broder til ane nr. 941 Mette Strangesdatter, se dennes forslægt.)

Thomes Sture 3040.

beseglede 1358 hertuginde Rikardas genbrev, men med Christiern Stures segl, nævnes 1368 til Christiern Frellofsens tro haand, beseglede 1397 det store vidne af Urnehoved landsting om arvedelingen mellem hertuginde Elisabeth og hertug Henrik.

Niels Manderup 3064.

til Barritskov, var 1403 ridder og trættede da sammen med hr. Ove Hase med Jes Palnesen (Munk) om arven efter marsk Palne, dog er det derom bevarede brev falsk; fik 1408 med sin hustru fru Bodil gods i Ørsted, Rugsø herred, tilskødet af hendes broder Niels Nielsen Mus, levede mulig endnu 1421 og trættede med sine fornævnte medarvinger om Marsk Palnes gods, dog er sikkert ogsaa dette brev falsk.

Niels Manderup var gift første gang med

N. N. Palnesdatter (Munk)

Gift anden gang før 1408 med

Bodil Nielsdatter Mus 3065.

af Stenalt, død 1431, begravet i Voer kirke ved Stenalt.

Poul Jonsen 3344.

vel næppe den Poul Jensen, som 1323 var medudsteder af et vidne af Nim herredsting.

Erik Nielsen 3352.

var 1340 lensmand paa Aalborg, marsk, faldt 1345 under Holstenernes indfald paa Sjælland; han angives at have været en Banner, hvorimod den følgende marsk af samme navn var af slægten Gyldenstjerne.

Lage Grummesen

3424.

i Ørum, Fjends herred, nævnes i 1460 i Anders Jepsen Grubbe af Særslevs sjælegavebrev til Helligaandshuset i Aalborg.

Christen Munk

3432.

til Kovstrup, var i 1376 med blandt de dommere, der i Børglum stift skulle granske om det lovligt indtagne gods. I 1379 besegelede han paa Hillerslev herredsting til vitterlighed med hr. Niels Eisen Lange og i 1387 med Torkild Pee. I 1389 gav han Østergaard i Sønderhaa i sjælegave til Sønderhaa præstebord.

Han var gift med

Karen Andersdatter

3433.

der som enke i aar 1400 gav en gaard i Jetsmark m. m. til kirkens bygring i Hundslund.

Knud Ribbing

3434.

om hvem kun vides at han var død før 1386, idet hans hustru

Ingeborg

3435.

dette aar fik tildømt alt det gods i Arts herred, som hun arvede efter sin søn Niels Knudsen af Højby. I 1388 overdrog hun sin datter en del gods, blandt andet sit købe- og pantegods i Sverrig, som hun fik efter sin anden mand Tyge Puder, som vederlag for datterens arv efter broderen Niels. Levede endnu 1403 paa Højby, Hads herred og pantsatte de gods i Halling.

N. N. Ebbesen

3532.

var gift med en datter af Ove Hase til Gaasetofte.

N. N. Ovesdatter Hase

3533.

Palne Jonsen

3534.

til Østrup, nævnes 1344 som forlover for kong Valdemar ved forliget i Sønderjylland og besegelede ved den lejlighed med en vinrankebelagt bjelke. Nævnes som ridder i 1351, da han var værge for Torbern Jonsens børn. I 1353 var han een af de tre voldgiftsmænd paa kongens side ved Vinningaa-forliget, men fra nu af besegeler han med det skjold hvori der er en bjelke uden vinranke og paa hjelmen 2 vesselhorn. I 1354 var han justitarius deputatus i Nørrejylland og samme aar ogsaa marsk, hvorfor han ofte kaldes hr. Palne Marsk. Han gav i 1361 gods i Hansted til Voer Kloster. Levede endnu 5. januar 1364, men var død den 24. august 1365, da hans hustru

Margrethe Jacobsdatter

3535.

nævnes som enke. I 1371 pantsatte hun en gaard i Tørring, Gjern herred, til Peder Munk.

Johannes Meynerstorp

3536.

var død 1320, da hans ikke navngivne sønner sammen med hr. Dose Bloch og dennes brodersøn Claus Bloch fik møllen i Kersenhagen i pant af grev Johan.

Peder Vædder (Wæther)

3544.

afstod sammen med broderen Johannes til klosteret i Sorø jorder i Slagelse, blev 1307 af fru Cecilie, hr. Jon Jonsen Litles datter, indsat til at fuldbyrde hendes gavebrev til Sorø kloster paa Smørum, og kaldes da dominus Petrus Wæther og hendes slægtning; solgte 1314 gods i Brinde, Skydebjerg sogn, Baag herred, betegnes som vel fortjent af Ringsted kloster, og angives at være død d. 21. januar 1322, men levede endnu 1326, da han besejlede med Ulfeldtvaabenet.

Egge Frost

3562.

var 1314 med at afsige ovennævnte dom, var 1326 nærværende paa Danehof i Nyborg, levede 1346 og var da ridder og fik gods tilskødet af hr. Niels Jensen Pusæls arvinger.

Conrad Reberg

3568.

i Skjerne, Falster Nørre herred, siges urigtig at være kommen til Danmark med kong Erik af Pommern.

Han var gift med

Anne Henriksdatter (Panter)

3569.

Niels Grubbe

3576.

til Vidskøfle, V. Flakkebjerg herred, gav 1360 gods til Tjæreby kirkes bygning, er vel den Niels Grubbe, som nævnes i Skovklosters dødebog.

Niels Grubbe var gift med

Elsif Evertsdaughter Moltke

3577.

Absalon Jonsen

3584.

besejlede 1320 paa Viborg landsting som den sidste af 14 riddere Christopher d. II. s haandfæstning og 1326 (5. juli) i Roskilde kong Valdemars lensbrev til marsken Ludvig Albertsen Eberstein og 16. august samme aar paa Danehoffet i Nyborg kongens lensbrev til grev Gert paa Sønderjylland (Axylen Jonsson) og forsejlede da med Ulfeldtvaabenet samt besejlede endnu samme aar (uden datum) et af Niels Jensen Rønning udstedt pantebrev paa sin hovedgaard Søgaaard, Rønninge sogn og kaldes da Absalon til Brokholm.

Peder Egeside

3586.

ledsagede 1294 hertug Christoffer, da han fangede Jens Grand; nævnes 1300 som besejlede det de Norske givne leide, besad 1308 gods i Halland, som grev Jacob havde bemægtiget sig, var da ridder, 1313 en af Peder Porses forlovere og 1316 forlover for erkebisp Esger og kaldes da "Petrus Egertheside Saltensis", var 1327 opmand i striden mellem erkebisp og hr. Jens Offesen, levede endnu 14. juli 1332.

Esbern Pedersen

3660.

af Ravnstrup, Tybjerg herred, solgte 1396 med sin hustru gods i Storbede og andetsteds i Baarse herred til dronning Margrethe, synes at have været arving efter provst Henrik i Roskilde, besejlede 1407 et vidne af Sjællands landsting.

Esbern Pedersen var gift med

Margrethe Jepsdatter

3661.

Hennikinus Rønnowe

3680.

kaldes 1348 filius dni. Johannis og var da forlover for Markvard Westensee, er vel den 1347 nævnte Musenibbe Knecht van Rønnowe, der da med flere sluttede forlig med staden Lybæk om en raadstjeners fangenskab, og den 1366 nævnte Henneke Rønnowe med tilnavnet Musseben.

Johan Scarpenberg

3720.

kaldes 1332 Henekinus Scarpenberg og var forlover ved hertug Valdemars og greverne Gert og Johans forlig med kong Magnus, var 1334 ridder, kaldes hr. Johan Scarpenberg og var forlover for hertug Albrecht af Sachsen, 1337 for Detlef Zule, udstedte 1350 med sine sønner Godschalck og Vicke orfeide for den af staden Lybæks tjenere i Bonninkstede dræbte Heneke Scharpenberghe her Johannes sone, undergav 1359 med sine sønner Godscalcus et Vicko den strid, de havde med raadet i Lybæk om et ødelagt hus i Nennendorp, voldgift af Marquard de Stove senior og to lybske raadsherrer.

Niels Bugge

3722.

.- ane nr. 2950.

Ingeborg Pedersdatter Vendelbo

3723.

der maa have været ung ved giftemaalet med Niels Bugge, hun levede i alt fald mange aar efter ham. Saa sent som 1388 skiftede hun de store ejendomme mellem arvingerne. (Ingeborg P. Vendelbo er søster til ane nr. 1474, se dennes forslægt).

Bjørn Olufsen

3744.

til Stensgaard gav 1343 to gaarde i Millinge til Svanninge kirke for sjælemesse for sig og sin slægt.

Stig Andersen

3752.

til Tygestrup, Møllerup, Bjørnholm, hvor han byggede en borg, Bistrup, Hovtbjerg herred og Stenalt, Rugsø herred, var 1325 kongens raad, 1327 ridder, gav 1330 gods til Essenbæk kloster for sit og sin hustrus leiersted, fik 1331 et beskjærmelsesbrev af kong Christoffer og dennes søn Erik, var dog samme aar grev Gerts marsk, havde Sønder herred Dyrs i pant af hertug Valdemar og grev Gert, fik 1333 af grev Gert brev paa skattefrihed, alle 40 marks sager osv., sluttede sig efter grevens drab til kong Valdemar, indløste 1343 med kongens tilladelse Kalø slot og len af hr. Claus Limbek, 1343-47 statholder i Estland, hvor han fik godset Linde i forlening af den tyske orden, var 1352 en af de fire rigsforstandere i kongens fraværelse, men 1357 hovedet for det jyske oprør, gav 1359 to gaarde i Sostrup til Aarhus kapitel for sin, sin hustru fru Toves, sine forældres hr. Anders og fru Margrethes, sine sønners Offe, Aage, Henrik, riddere, Anders og Johannes' samt sine brødrers Offe, Jacob og Aages aartid, funderede 1360 et alter i Aarhus domkirke for de nysnævntes sjæle, forligte sig 1360 paany med kongen, gav 1361 Tygestrup til Antvorskov kloster for sin og sine førnævnte frænders sjæle, stiftede 1363 et alter i Lybæk kirke og gav hertil gods i Gikow sogn for sjæl-

messer for sig og sine fornævnte slægtninge, rejste atter 1367 et oprør og sluttede aaret efter med andre stormænd, deriblandt hans fætter hr. Anders Offesen, et forbund med de holstenske grever mod kong Valdemar. Død 1369.

Stig Andersen var gift med

Tove Andersdatter 3753.

hvis vaaben skal have været en svane med en guldring om halsen; begge begravet i Essenbæk kloster, men siden henført til Ørsted kirke.

Johannes Munk 3754.

ogsaa kaldet Johannes Palnesen, var 1327 ridder fik da paa vendsyssel ting vidne, at han aldrig havde bortskødet det gods i Elkjær, Kjær herred som han arvede efter sin broder Jon Aagesen, men at det var ham voldelig frataget, indførte 1328 med 3 andre Andreas Lagesen i gods i Albæk sogn i Vendsyssel og beseglede da med en vinrankebelagt bjelke.

Han var gift med

Gunner Aagesdatter 3755.

til Sønder Elkjær.

Johannes Muus 3760.

beseglede 1351 et vidne af Hovlbjerg herredsting.

Ebbe Strangesen 3764.

var gift med

Bege Buggesdatter 3765.

(kendes begge kun fra slægtsbøger).

(Bege Buggesdatter er søster til ane nr. 2950 Niels Bugge til Hald, se dennes forslægt).

Erik Christoffersen 3768.

om hvem intet vides udover, at han er søn af kong Christoffer d. II. og en frøken af de Iunger.

Thorkild Mogensen 3794.

var død 1418.

Niels Mikkelsen 3808é

nævnes 1336, da han paa Viborg herredsting sammen med Esger Madsen (Munk) og Kristiern Vognsen kundgør, at have tilskødet Jacob Falk arven efter Peder Mikkelsen Bonde, den østre gaard i Ormstrup, Fiskebæk sogn.

Jens Kaas 3810.

nævnes 1360 blandt forloverne for kongen ved forliget i Ribe med de holstenske grever og samme aar blandt de beseglende i den kalundborgske reces, beseglede 1363 sammen med hr. Christiern Kaas til vitterlighed, udstedte 1386 sammen med hr. Christiern Køas en vidisse af Nørre herredsting.

Thomes Iversen

3812.

købte 1371 gods i Skads herred af Botilda Esge Eskildsens, var 1377 nærværende paa Varde sysselthing og i 1378 i Ribe Domkirke. Voldgiftsmand i en trætte mellem en kannik sammesteds og Henneke Limbek, beseglede 1387 til vitterlighed med Anders og Jens Pedersen (Panter) og fører da de tre roser, var 1389 nærværende paa Skads herredsting, udstedte 1392 sammen med sin fætter og sine sønner Peder Jensen og Oluf og Gunner Thomesen et vidne i Ribe domkirke.

Peder Iversen Lykke

3814.

mulig identisk med den 1325 i Fyen nævnte Peder Iversen, beseglede 1360 Kalundborg recessen og var forlover for kong Valdemar ved forliget i Ribe, ligeledes 1365 ved forliget i Kolding og var da ridder, 1369 høvedsmand paa Hindsgavl, Høneborg og Lerbæksholm og forpligtede sig da til at træde i de holstenske grevers tjeneste, hvis kong Valdemar kom tilbage til riget og fratog ham disse slotte, dog forbeholdende sig at kunne gøre det paa sine venners raad og med frelst ære, ligeledes forpligtede han sig til, om kongen blev afsat eller døde, at holde de nævnte slotte til grevernes haand, købte 1372 Egholm i Hellum herred af Hartvig Pogwisch, nævnes 1373 til kong Valdemars haand i et gælds-brev, og er vistnok død kort tid efter.

Mogens Nielsen

3816.

til Vesløsgaard, var 1348 medudsteder af et vidne om skiftet efter fru Ingeborg, hr. Niels Glob, Laurens Glob og dennes søster Christine Nielsdatter.

Mogens Nielsen var gift med

Margrethe Nielsdatter Glob

3817.

(vaaben tre søblade) af Todbøl, var 1348 deltager i nævnte skifte.

Bent Nielsen

3820.

beseglede 1367 sammen med sin broder til vitterlighed med hr. Jens Nielsen (Neb) af Kragerup.

Niels Andersen 5144.

mulig den Niels Andersen af Tubetorp, Smørum herred, som 1326 beseglede det hr. Ludvig Albertsens givne lensbrev paa Almindsyssel og altsaa da hørte til kong Valdemars parti, men 1328 sluttede sig til kong Christoffer, som han atter maa have forladt, da han 1332 ved forliget i Kiel nævnes paa grev Gerts side.

Niels Brahe 5184.

til Gyllebo, Jerrestad herred, gift med

Anne Ovesdatter (Hase) 5185.

til Skabersjø.

Peder Stigsen (Krognos) 5192.

af Krabberup, Luggude herred, mageskiftede sig 1354 en gaard i Bollerup til fra Niels Pedersen af Asmindtorp, beseglede 1360 til vitterlighed med erkebisp Jacob i Lund. Levede 1365.

Peder Stigsen (Krognos) var gift med

Regitze Løvenbalk 5193.

uægte datter af kong Christoffer d. II. og en frøken af de Lunger.

(Søster til ane nr. 3768 Erik Christoffersen, se dennes forslægt).

Jens Nielsen Due 5204.

til Tessebølle, Herfølge sogn, Bjeverskov herred, maa vist nok være den hr. Jens Due, som efter fru Jutte Gyldenstiernes beretning ligger begravet i Herfølge kirke og i sin tid digtede denne folkevise

Jeg veed hvor en lind hun staaer
bær blomster saa bold,
hun skjuler de andre for frost og sne
den vinter saa kold,
det volder den alene, jeg haver mit hjerte kær.

og denne sidste var, ifølge samme fru Jytte, jomfru Kirsten Krummedige, som boede i Søllepup; har 1326 beseglet det lensbrev kong Valdemar gav hr. Ludvig Albertsen, var aaret efter en af de 12 nævninge, som skulle undersøge hr. Erik Valdemarsens tiltale mod St. Agnete kloster, solgte henholdsvis 1363 og 1365 til kong Valdemar Atterdag sine hovedgaarde Aggarp og Thorkil torp, begge i Oxie herred.

Jens Nielsen Due var gift med

Christine 5205.

hr. Niels Bosens datter, hun døde d. 7. april 1342, begravet i Herfølge kirke.

Morten Due 5206.

nævnes 1303, var 1314 kongens foged, 1315 en af forloverne ved forliget i Nyborg, købte samme aar meget gods paa Laaland af hr. Erik Valdemarsen, var 1316 med kongen i Wismar, 1317 landsdommer i Jylland og beseglede hertug Henriks forlening med Rostok, 1318 anfører for de hjælpetropper, der sendtes til kong Birger i Sverige, samme aar drost, var død 1320.

Han var gift med

Ingerd. 5207.

Oluf Lunge 5216.

udstedte 1268 med Oluf Rostok, Oluf Ranesen, mag. Rane o. fl. i Næstved vidne om et til St. Clare kloster i Roskilde udstedt pantebrev, var 1282 mægler i en strid mellem Sorø kloster og hr. Peder Olufsen af "Tiufstorp", fik 1285 af dekanen i Roskilde, mag. Rane, der kalder ham genero nonstro, fuldmagt at tilskøde St. Clare kloster en gaard i Allindelille, der havde tilhørt dekanens broder hr. Oluf Rostok, var 1287 bispnen i Roskildes foged i Bjernede og skulde 1288 skøde gods dertil for frøken Agnes, kong Erik Plovpenning's datter, der kalder ham sin ven, beseglede 1290 til vitterlighed med Roskilde-borgeren Niels Hermansen, var død 1302, da hans enke levede.

Basse 5224.

gift med

Kirsten 5225.

der havde part i Aarsmarke (det nuværende Knuthenborg).

Johannes Mogensen 5228.

af Gunderslevholm, Ø. Flakkebjerg herred, nævnes 1320, var 1324 nærværende paa Sjællands landsting, hvor han har beseglet et vidne, der endnu bærer hans segl med Grubbe-vaabenet, købte 1325 gods i "Prowæstorp", Voldborg herred, af sine frænder Edle, Tove og Christine Ingwardsdatter (Huitfeldt), har 1326 ligesom hr. Peder Grubbe beseglet det forleningsbrev, som kongen gav hr. Ludvig Albertsen, og var 1329 nærværende ved forhandlingerne i Helsingborg mellem hr. Ludvigs arvinger og Greve Johan, 1327 og 1333 landsdommer paa Sjælland og beseglede 1333 til vitterlighed med hr. Peder Grubbe af Storde, købte samme aar af brødrene Peder og Jens Nielsen Gunderslevholm, som han dog straks pantsatte til Ulrik Skaft, afkøbte 1336 Peder Grubbe i Orebjerg Thorlundelille mølle, skødede 20. marts 1345 gods i Lindholm til Vor Frue kloster i Roskilde, maa have sluttet sig til det holstenske parti, thi de danske indtog samme aar Gunderslevholm, nedbrød den af ham opførte gaard og tredje dagen herefter døde han selv, han var vel næppe identisk med Johannes Magnussen af Skjærsvø, som Suhm antager.

Johannes Mogensen var gift med

Benedicte 5229.

der var død 1340, da Johannes Mogensen pantsatte sin gaard i Holløse til Skovkloster for 6 mark sølv, som hun havde skænket til klosteret i sit testamente.

Olfvir Rønne 5320.

maa antagelig være kommet til Norge, men kendes ellers ikke. Søn af Henning van Rome.

Havtore Jonsen 5340.

norsk stormand.

Han var gift med kong Haakon d. V.'s datter

Agnes Haakonsdatter.

5341.

Oluf Olufsen Lunge

5584.

til Mosegaard, Musse herred, var 1346 nærværende paa Sjællands landsting, fik 1352 af Gødeke Mogensen (Drefeld), der kalder ham "genero meo", skøde paa al dennes arv efter fru Elne Nielsdatter Krok og efter hans broder Niels Mogensen, var 1356 væbner, 1357 fangen ligesom sin broder, besegler 1360, endnu væbner og lige efter Oluf Pedersen Lunge, Kalundborg recessen, som den Oluf Madsen Lunge, der 1363 fra hr. Niels Knudsen (Manderup) til Svanholm indløste gods i Maibølle, som han fik med sin hustru Cecilie og 1367 solgte til hr. Axel Mogensen (Gøye), var 1363 ridder, solgte 1365 gods i Haleby, Løve herred til kong Valdemar, var samme aar blandt forloverne ved forliget i Kolding, skiftede 1381 sammen med Jens Falster med Niels Manderup gods, som var tilfaldet deres hustruer og disses søster, fru Christine Nielsdatter efter deres moder fru Gertrud, Niels Manderups efterleverske, var 1384 arving efter hr. Niels Knudsen (Manderup); hans segl fra samme aar viser et kors mellem lillierne, var vistnok død 7. oktober 1386.

Oluf Olufsen Lunge var gift første gang før 1352 med

Cecilie Gødekesdatter (Drefeld)

5585.

Anden gang med

Marine Nielsdatter (Manderup)

(Oluf Olufsen Lunge er broder til ane nr. 1304 Jacob Olufsen, se dennes forslægt).

Christiern Vendelbo

5590.

købte 1363 af Peder Jensen dennes andel i Odsgaard i Middelsom herred, medbeseglede 1367 et af hr. Peder Munk af Holbæk udstedt skøde, deltog 1369-70, som medlem af kong Valdemars raad, i fredsforhandlingerne med Hansestæderne og var da høvedsmand paa Akanderborghus; var 1373 medlover for Lydike Arildsen, da denne overdrog kong Valdemar sin til Grenne Jensen pantsatte gaard Diernæs i Hundborg herred, medbeseglede 1376 den af kong Oluf udstedte haandfæstning og aaret efter den paa Danehoffet i Nyborg vedtagne landfred, nævnes derefter 1381, da Mogens Jensen til ham afstod gaard og gods Trudsholm i Gjerlev herred, for at han skulle udløse ham og hans staldbrødre af det fangenskab hvori de var, og beholde det indtil han var fyldestgjort; fremviste 1387 sine brevskaber paa Trudsholm paa landstinget i Viborg, hvor ingen gjorde indsigelse mod hans ret, fik 1393 af Ingvar Petersen Trankær i pant dennes gods i Vinkel sogn, Fjends herred, havde 1394 den befæstede borg Lundholm i Skagens landdistrikt, som han havde arvet med sin hustru Helene, deltog i fredsmødet paa Lindholm og blev, efter at Erik af Pommern var blevet valgt til konge i 1396 af dronning Margrethe valgt til landshøvedsmand og "rettere" i Jylland og var da den ældste i rigsraadet; købte 1397 Brøndumgaard af Anders Globes enke Lene, forekommer sidste gang 1400, 12. juli da han var til stede paa rettertinge, men var død 1401, 16. juli, da "Elnæ Bugges Datter, Hr. Christierns Døtre til Husfrue havde, og Predbjørn Podebusk, Ridder, og Aksel Jacobsøn, som Hr. Christierns to Døtre nu til Husfruer havde", antvordede dronning Margrethe gaarden Karthop, som de tilligemed Aalborg havde i pant af kong Valdemar. Sam-

me aar, 29. august medbeseglede hun det af hr. Johan Skarpenberg til hr. Predbjørn Podedbusk udstedte afkaldsbrev paa den førstnævntes gods i Utterslev paa Lolland.

Christiern Vendelbo var gift med

Elne Buggesdatter 5591.

(Elne Buggesdatter er søster til ane nr. 2950 Niels Bugge til Hald, se dennes forslægt).

Niels Ovesen 596.

til Asdal og Skovgaard, Vennebjerg herred, samt Knivholt, Horns herred, var ridder 1355 og solgte da med sin broder gods i Hammer og Baarse herred til kong Valdemar.

Niels Ovesen var gift med

Johanne 5597.

efter hvem der holdtes skifte 1419 mellem hr. Bonde Due og hr. Anders Jepsen Lunge.

Jacob Olufsen Lunge 5598.

er identisk med ane nr. 1304.

Han var gift første gang med

Maren Myndel

Anden gang med

Elsebe Sandberg 5599

Tredie gang med

N. N. Eriksdatter Saltensee

Johannes Marsvin 5632.

nævnes 1310, skal have været en uægte, men legitimeret søn, der arvede sin faders gods, skrives til Suserup, Alsted herred.

Han var gift med

Cecilie Tulesdatter, 5633.

Ingemar Jensen Grubbe 5728.

er vel den "Tesmar" Grubbe, som 1307 synes at have staaet i grev Gerhards tjeneste, idet han da som forlover beseglede dennes forlig med Lybæk.

Torsten Wilde 5856.

til Bratskov og Fristrup, kaldes Wilde, fordi han var saa kortsindet.

Albert 5864.

greve af Eberstein, fik 1276 af sine frænder Albert og Hans, hertuger af Brunsvig, skøde paa Ørnhoved, Sønderhald herred og alt deres gods i Christrup og Virring sogne, var 1282 nærværende ved udstedelsen af den vordingborgske reces og beseglede aaret efter det grev

Jacob givne stadfæstelsesbrev paa besiddelsen af Halland, var 1284 nærværende ved udstedelsen af de nyborgske forordninger. Død 1289 i Lybæk.

Grev Albert var gift med grevinde

Mariane 5865.

De ligger begge begravet i Viborg.

Niels Pedersen 5876.

mulig den hr. Niels Pedersen af Broderup, som 1366 solgte gods i Nybølle etc.

Han var gift med

Karen Andersdatter 5877.

Niels Eriksen 5888.

sikkert den Niels Eriksen, der 1310 omtales i Provst Kristjern i Hardsyssels testamente som havende gods i Nørre Bork, Nørre Horns herred; skal være begravet i Sønnerholms kirke, hvor hans ligsten med fædrende og mødrende vaaben saas. Angives at have været gift med

Edel Saltensee. 5889.

Bugge Nielsen 5900.

Det ser ud til, at Buggeslægten har haft tilknytning til Ulfborg et par slægtled før Niels Bugge. Og ret sikkert har Vosborg været ejet helt eller delvis af Bugge Nielsen til Hegnet i Tøndering sogn i Salling.

Historikeren Ellen Jørgensen antyder for øvrigt den mulighed, at det kunne være Niels Bugge, der optraadte som grev Gerts mand 1332. Han var jo ganske vist senere paa grevens parti, men da Bugge Nielsen endnu levede paa dette tidspunkt, hvis man kan stole paa folkevisen om hans død, maa man vist regne med, at det var ham som den ældre, der var til stede ved et saa vigtigt forlig.

Den paagældende folkevise er et sammentrængt drama og handler om ejeren af hegnet, Bugge Nielsen og ejeren af Eskær, Erik Banner, ogsaa kaldet Erik Brune Banner eller Brune Erik. Bugge Nielsen beskylder Brune Erik for at have lokket en svend fra ham, og de afgør deres mellemværende paa en banke ved Lyby kirke, hvor Salling sysselthing holdtes, og hvor de Salling herremænd plejede at ordne den slags paa riddervis. Dysten sluttede med, at de "sætter sværdet for sadelbue" og hver for sig render det i modparten, saa de begge bliver paa valen.

Hvis folkevisen har en historisk kerne, maa det være hændt efter 1334, thi dette aar skænker Brune Erik gods til Ring kloster. Bugge Nielsen kan altsaa godt for den sags skyld have været til stede ved forliget i Kiel 1332.

Bugge Nielsens frue siget at have været en datter af Niels Gyldenstjerne til Aagaard i Vester Hanherred.

Palne Jonsen 5902.

til Støvringgaard. Han var gift med

Elena Lændi 5903.

Johannes Grubbe

5916.

var 1313 som alt under broderen nævnt en af dommerne over de oprørske bønder, aaret efter forlover for hr. Johan Offesen og 1315 for kongen ved forliget i Nyborg, da en anden Johannes Grubbe nævnes blandt hertugens forlovere, er maaske den Johannes Petri, som 1316 sammen med Peder Grubbe beseglede overenskomsten i Nykøbing, var 1320 ridder, da broderen Peder Grubbe pantsatte ham en gaard i "Lyngby" i Flakkebjerg herred, hvilken hans enke siden gav til St. Agnete kloster i Roskilde, nævnes samme aar tillige med sin broder Peder og hr. Jens og Anders Olufsen (Saltensee) blandt grev Herman af Gleichens frænder, var vistnok død 1326.

Johannes Grubbe var gift med

Elsif Olufsdatter (Saltensee)

5917.

af Tystofte til Ordrup, Voldborg herred, der 1330 indgav sig i St. Agnete kloster i Roskilde, hvortil hun samme aar ved sin søn Peder Grubbe skødede sit gods i Thorslunde, et skøde, som er beseglet af hr. Peder Grubbe og hr. Jers Olufsen (Saltensee), solgte 1332 gods til Antvorskov kloster.

Ludolfus Skynkel

5920.

var 1313 ridder og sammen med hr. Thetlevus Sestet og Syfridus og Reymarus Sestet forlover for hertug Erik af Sønderjylland ved et i byen Slesvig sluttet forlig med grev Henrik af Schwerin.

Torbern Jensen

5960.

beseglede 1299 med faderen, eiede gods i Vindinge, Hammer herred, som han 1306 havde solgt til Johannes Franz.

Torbern Jensen var gift første gang med en datter af Niels Peck, anden gang med

Christine Jensdatter (Sjællandsfar)

5961.

der 1316 gav sit gods i Vindinge til St. Agnete kloster i Roskilde med samtykke af sin søn Peder Tobernsen og sin svigersøn Anders Jensen indgav sig selv senere i dette kloster.

Barnim

5964.

til Skarsholm, Skippinge herred, kaldes 1326 domicellus og beskyldes for at have uddrevet munkene af Knardrup kloster, kaldtes atter 1328 i et vidne af Sjællands landsting domicellus, nævnes efter ridderne, men forrest blandt væbnerne, var død 1329, da hans enke og hr. Ingvard Hjort havde taget Knardrup kloster i besiddelse.

Peder Grubbe

5966.

beseglede ligesom sin fader i 1296 gavebrevet til St. Clare kloster i Roskilde, udstedt paa Voldborg herredsting, var 1313 sammen med Iver Grubbe og Johannes Grubbe blandt dommerne over de oprørske bønder, var 1315 forlover for kongen ved forliget i Nyborg og samme aar forstander for St. Clare kloster, skrev sig 1320 "de Storthæ", Slagelse herred, og pantsatte da gods i Lundby, Flakkebjerg herred til sin broder Johannes, var 1322 ridder, beseglede 1326 kong Valdemars haandfæstning og grev Gerts forleningsbrev paa Sønderjylland, var 1328 rigsraad og sendebud til forhandlingerne med Hansesæderne i Stralsund, solgte 1333

som eneste arving efter hr. Oluf Flemming gods til St. Clare kloster, hvilket skøde er be-
seglet af Jens Mogensen (Grubbe), levede endnu 1338.

Peder Grubbe var gift første gang med en datter af hr. Oluf Flemming.

Gift anden gang med

Arina Olufsdatter (Saltensee) 5967.

Frellav Thomsen 5984.

i Borg, Ly herred, skødede 1272 gods i Borg til Løgum kloster.

Grote Jchan Krummedige 6004.

er vist nok den Henneke Krummedige, som 1323 beseglede den holstenske adels forbund og
1342 i Lybækkernes klage kaldes "Vorgreten Sone" eiede samme aar Brockdorff og Beiden-
fleth, vel den Johannes Krummedige, som 1348 med sin broder Iven og Johannes Leuselle
for deres frænde Lyder Krummediges sjæl gav renter af dennes søns, deres "fætter" Eggert
Krummediges gods i Stelnow og Growel til Itzehoe kloster, nævnes 1351 sammen med Iven
Engel Krummedige.

Peder Skram 6006.

nævnes 1315 blandt hertug Erik af Sønderjyllands forlovere ved forliget i Nyborg med kongen.

Han var gift med

Edel Saltensee 6007.

Peder Lauridsens datter.

Bo Falk 6032.

beseglede 1325 tilligemed hr. Eskild Krage som forlover kongens gælds-brev til hr. Ludvig
Albertsen, og sigtedes ogsaa med hr. Eskild for at have anstiftet bisp Tyge af Børglums
fængsling 1329, nævnes 1332 paa grev Gerts side i forliget med kongen og grev Johan.

Bo Falk var gift med

Gjertrud Jensdatter 6033.

der 1338 som enke pantsatte gods i Gundsøllille til Poul Pedersen.

Niels Jacobsen Rud 6036.

af Pilegaard i Solbjerg, Løve herred, fik denne gaard med sin hustru, men mageskiftede den
1358 til Sorø kloster for klostrets gods i Oreby i Flakkebjerg herred.

Niels Jacobsen Rud var gift med

Yliænæ 6037.

Claus Grubendal 6038.

angives i slægtsbøgerne at have været gift med

Juliane Olufsdatter Lunge 6039.

Niels Hemmingsen 6044.

pantsatte 1292 og 1295 til St. Peders kloster i Næstved sit gods i Gavnø fik 1338 gods i Ulke-
strup i Merløse herred tilskødet.

Niels Iversen

6048.

maaske den Niels "Ingvordsen", som 1341 i Roskilde beseglede kong Valdemars forpligt til adelen og den "Nicolaius Ivær", som 1348 var medarving efter hr. Niels Glob af Todbøl, ridder, var død 7. september 1365, da hans enke

Susanne Nielsdatter (Gyldenstjerne)

6049.

med sine 5 sønner fik pavelig bevilling selv at maatte vælge sig skriftefader at give dem absolution i deres dødsstund, hun boede da i Odense stift.

(Susanne Nielsdatter (Gyldenstjerne) er søster til ane nr. 2944 Erik Nielsen (Gyldenstjerne), se dennes forslægt.)

Timme Timmesen

6050.

til Torbenfeld (nu Frydendal) paa Sjælland nævnes 1318 ved forliget i Slagelse mellem kong Erik og hertug Erik, 1332 ved forliget i Kiel mellem kong Christoffer og grev Gert.

Han var gift med

Sophie Andersdatter (Hvide)

6051.

enke efter Peder Vendelbo.

(Sophie Andersdatter (Hvide) er søster til ane nr. 3752 Stig Andersen (Hvide), se dennes forslægt.)

Christiern Sture

6080.

var 1341 vidne sammen med broderen og ligeledes 1344 medlover for hertug Valdemar og fører støren i sit vaaben; beseglede 1358 hertuginde Rikardas genbrev til kong Valdemar.

Niels Mandorp

6128.

junior, ejede vist 1356 Barritskov, thi dette aar fik han af Peder Ulfson Mule tilskødet Strand mølle i Barritskov og en gaard i Barrithule, som denne havde købt af Barritskovs tidligere ejer Mogens Mogensen, der havde arvet samme gods efter sin fader hr. Mogens Jensen ridder.

Niels Mandorp var antagelig gift med en datter eller søster til nævnte Mogens Mogensen til Barritskov.

Niels Mus

6130.

tilskødede 1365 hr. Niels Eisen (Lange) gods i Hillerslev herred; er vel den væbner Niels Mus, om hvem 1387 i et vidne af Skovby herredsting berettes, at han for 50 aar siden havde maattet pantsætte en gaard i Vedby til Henrik Thomesen paa Truend Gundes vegne og det for at fri sin hals for den voldtægt, han havde øvet mod Truend.

Grumme Lagesen

6848.

Ove Hase

7066.

til Gaasetofte, Arts herred, som han 1320 erhvervede ved mageskifte med Ringsted kloster, nævnes 1325 ved forliget i Tingsted og 1327 blandt kong Valdemars tilhængere, men var 1328

en af de stormænd, som paany sluttede sig til kong Christoffer, optoges 1329 i det mellem denne og grev Johan sluttede forlig og ligeledes 1332 i forliget i Kiel med grev Gert, var 1335 medudsteder af et vidne af Framlev herredsting, i hvilket herred han havde købt gods, købte 1338 endvidere gods i Vrads herred af Tvis kloster, sluttede sig senere til grev Gert og er formentlig den "svoger" til Niels Ebbesen, som var med greven i Randers og her blev dræbt den 1. april 1340, da Niels Ebbesen fældede greven.

Ove Hase var gift med

Eline 7067.

der eiede gods i Slangerup og Skudderløse, hvilket hr. Ove gav til Ringsted kloster for Gaasetofte.

Markvard Meynerstorpe 7072.

var 1281 vidne ved et af en ridder Vulf (Lopus) til klosteret i Preetz udgivet skøde.

Absalon Nielsen 7088.

medbeseglede 1266 Tyge Pusts sjælegavebrev til Sorø kloster, nævnes 1279 i fru Cecilies, Oluf Haraldsens, stadfæstelse af hendes munds gavebrev til Esrom, beseglede 1280 Peder Gjordsens gavebrev til St. Clare kloster i Roskilde, beseglede med Ulfeldtvaabenet, var 1298 medværge for S. Agnete kloster i Roskilde, var 1299 drost. Død 1305.

Anders Esgesen 7124.

var 1314 som broderen Strange med til at dømme de oprørske adelsmænd paa Viborg landsting.

Hennikinus Reberg 7136.

solgte 1377 med sine sønner gods i Boderup paa Falster til Johannes Nielsen Skriver, kannik i Roskilde.

Bo Jensen (Grubbe) 7152.

til Alslev, Faxe herred, nævnes 1328 i et vidne af Sjællands landsting med Jens Mogensen (Grubbe), død 3. januar 1349 paa hjemveien fra det Hellige Land, begravet i Roskilde domkirke, til hvilken kirke han havde skænket noget gods, han havde arvet efter møntmester Johannes Franz. Hans frue førte en skaktavlet løve i sit vaaben og kaldes snart Ellen Selin snart Margrethe Sandberg.

Evert Moltke 7154.

nævnes 1347 med broderen Conrad, var 1350 ridder, da han nævnes i biskop Jacob af Roskildes testamente, nævnes 1360 i haandfæstningen, fik samme aar af hr. Johannes Pikard, kaldet Smeke, overladt dennes panterrettighed i Hegnetsgaard, Assendrup, Ramsø herred, Aashøj, Bjeverskov herred, Dalby, Fakse herred, Skjensved, Ramsø herred, og gods i Stevns herred, levede 1365, men var død 1367, da Niels Hak til hans enke fru

Elline Olufsdatter Lunge 7155.

skødde to gaarde i Veterslev, Ringsted herred. Hun købte 1370 af hr. Niels Clementsen

ejendomsretten til det ovennævnte pant (Hegnetsgaard o. s. v.) og kaldes da til Bjernede (Alsted herred), ligesaa 1382, da hun afkøbte Folmer Jepsen Lunge gods i Hegnet, Dalby og Assendrup.

(Elline Lunge er søster til ane nr. 1304 Jacob Olufsen (Lunge), se dennes forslægt.)

Johannes Andersen 7168.

testamenterede 1259 sit gods i Høng, Løve herred til Sorø kloster.

Han var gift med

Lucie 7169.

Peder Esbernsen 7320.

Johannes de Rennowe 7360.

kaldes 1303 Johannes filius dni. Johannis de Rennowe og var da vidne ved Sifrid van Plones forpligtelse til at tjene byen Lybæk, var 1304 kun famulus og forlover for hr. Heinrich Motemdyvels arvinger og 1313 vidne ved ridderen Johannes Rennowes forlig med Reinfeld kloster, da han kaldes Johannes junior de Ronnove, var selv 1317 ridder og 1321 vidne med hertug Erik af Sachsen.-Lauenborg, 1327 nævnes, at en hr. Johannes Rennowe havde solgt byen Havighorst til Reinfeld kloster.

Johannes de Scharpenbergh 7440.

var 1320 ridder og vidne med fyrst Heinrich af Mecklenborg, besejlede 1325 til vitterlighed med Conrad Wackerbart, var endnu 1336 vidne med hertug Albrecht af Sachsen.

Oluf Bjørnsen 7488.

til Stensgaard, Salling herred, levede 1310.

Anders Stigsen 7504.

til Tygestrup, Møllerup og Bjørnholm, afstod 1304 til Aarhus kapitel sine besiddelser i Skramsholm mark, var 1314 medarving med brødrene Johannes og Henrik Offesen (Neb) og maa vel derfor være dattersøn af hr. Offe Nielsen, var 1318 ridder og besejlede da forbundet mellem hertug Christoffer og de svenske hertuginde Ingeborg.

Anders Stigsen var gift med

Margrethe Nielsdatter Lændi 7505.

(Margrethe Nielsdatter Lændi er søster til ane nr. 5903 Elena Lændi, se dennes forslægt.)

Palne Jonsen 7508.

nævnes 1307 sammen med en Peder Munk i et vidne af Han herredsting, var 1327 medudsteder af et vidne af Vendsyssel ting om hr. Johannes Munks ret til Elkjær.

Strange Esgesen 7528.

var 1314 paa Viborg landsting med at dømme de oprørske adelsmænd og 1316 nærværende i

Nykøbing paa Sjælland, da kongen sluttede forbund med de holstenske grever, var 1326 nærværende ved danehoffet i Nyborg og forseglede her kong Valdemars haandfæstning, var ifølge slægtsbogsangivelser gift med

Ellen Henriksdatter Limbæk 7529.

Christoffer II 7536.

der var konge af Danmark 1320-1326 og 1330-1332, er født d. 29. september 1276, og han døde d. 2. august 1332 paa Nykøbing slot paa Falster og blev begravet d. 10. august i Sorø kirke.

Han var gift med Euphemia, der var datter af hertug Bogislav IV af Pommern, og som døde d. 26. juli 1330 og blev begravet i Sorø. Med hende havde han sønnerne Erik, Otto og Valdemar (Atterdag) samt døtrene Agnes, Margrethe og Helvig. Foruden disse børn havde han med en jomfru af de Lunge'r børnene Erik Christoffersen og "frøken" Regitze, der var gift med Peder Stigsen (Krognes).

Til Christoffer II's regeringstid knytter sig ikke et eneste lyst minde. Han var baade troløs og venneløs, og der findes ingen efterretninger, der meddeler os noget som helst smukt træk af hans karakter. Tidens slette moral forsvarer ikke hans opførsel, selv om det dog maa indrømmes, at han modtog riget under opløste tilstande, og at den mægtige adel i landet kun arbejdede til sin egen fordel.

(Ang. hans forfædre, se særskilt afsnit).

Mogens Nielsen 7588.

mulig den samme, som 1377 gav gods i Redsted paa Mors til Vestervig kloster.

Jens Kaas 7620.

fik 1333 sammen med hr. Ove Nielsen (Panter) og hr. Aage Eskildsen gods i pant af hr. Henrik Nielsen (Panter), beseglede 1341 kong Valdemars forpligt til adelen, trættede 1343-45 med hr. Peder Vendelbo om gods i Karup, som han havde i pant af Anders Pedersen i Granslev og hr. Gregers Mogensen.

Jens Hemmingsen 7640.

- Anders Nielsen 10288.
- "af Sjælland", kaldes 1267 Dominus og tilholdt sig da gods, som en vis fru Estrid havde givet til St. Clare kloster i Roskilde, beseglede 1279 til vitterlighed et til samme kloster udstedt gavebrev, men kaldes da ikke Dominus, hvilket han derimod kaldes 1285, da han var medudsteder af et vidne om Als, hvorunder hans segl endnu er bevaret.
- Verner Brahe 10368.
- gift med
- Inger Pedersdatter Egeteside 10369.
- Stig Pedersen 10384.
- af Togæthorp, Harager herred, nævnes 1327 som ridder, stiftede et alter i Lund domkirke, til hvilken kirke han 1348 gav gods, beseglede 1340 til vitterlighed Morten Dues nysnævnte skjøde til hr. Holger og aaret efter til vitterlighed med denne sin broder, død 5. april 1353. Stig Pedersen var gift med
- Sophie 10385.
- Niels Andersen 10408.
- mulig den Niels Andersen af Tubetorp, Smørum herred, som 1326 beseglede det hr. Ludvig Albertsen givne lensbrev paa Almindsyssel og altsaa da hørte til kong Valdemars parti, men 1328 sluttede sig til kong Christoffer, som han atter maa have forladt, da han 1332 ved forliget i Kiel nævnes paa grev Gerts side.
- Mogens Jensen Grubbe 10456.
- mon den, der var død 1320, da sønnen Johannes Mogensen pantsatte noget efter ham arvet gods til Niels Brok.
(Mogens Jensen Grubbe er broder til ane nr. 5728 Ingemar Jensen Grubbe, se dennes forslægt)
- Henning van Rome 10640.
- ridder, var 1304 forlover ved et forlig mellem markgreverne af Brandenburg og Henrik Fyrste af Meklenborg om Stargard.
- Kong Haakon d. 5. Magnussen 10682.
- af Norge regerede fra 1299 til 1319. (Angaaende hans forfædre, se Norges historie)
- Gødike Mogensen 11170.
- beseglede 1334 ogsaa til vitterlighed med Trugils Ingemarsen, pantsatte sit gods i Kastelev til hr. Peder Beger, der 1350 afstod det til kongen, afstod 1352 til sin svigersøn Oluf Olufsen Lunge al sin arveret efter fru Elne Nielsdatter Krok og efter sin broder Niels Mogensen.
- Peder Vendelbo 11180.
- lig med ane nr. 2948.

Ove Nielsen

11192.

nævnes sammen med broderen Henrik 1314, besegelede 1326 i Nyborg ligesom sin broder grev Gerts forlening med Sønderjylland, var 1328 en af de adelsmænd, som paa ny sluttede sig til kong Christoffer, nævnes aaret efter i forliget mellem kong Christoffer og grev Johan, paa hvis side han og indbefattes i forliget med grev Gert 1332 i Kiel, besegelede 1341 til vitterlighed sammen med en hr. Peder Lauridsen og aaret efter den af kong Valdemar Atterdag ved hans regeringstiltrædelse udstedte forpligt, var 1343 en af kongens forlovere ved forhandlingerne i Varbjerg, levede 1347.

Benedict Jonsen

11264.

Johannes Grubbe

11456.

nævnes 1280 som medudsteder af et vidne om en gave til Lygum kloster, har 1284 beseget en mellem kongen og kong Erik Plovpenning's døtre afsagt dom, var samme aar nærværende, da hertug Valdemar stadfæstede Flensborg bys privilegier, og synes at have staaet i hertugens tjeneste.

Brod Ingesen

11712.

til Bratskov, Ø. Han herred, siges at have faaet Svendstrup skov tilskødet af fru Sophie, Peder Ebbesens.

Otto

11728.

greve af Eberstein, kom 1265 til Pommern og fik Neugarten i forlening af sin morbroder bispem. Død 1279.

Niels Bugge

11800.

sad 1302 i rigsraadet og nævnes blandt vidnerne i kong Erik Menveds gælds-brev til byen Rostok. Han hørte til grev Gerts jyske tilhængere og var et af vidnerne paa holstensk side ved fredsslutningen i Kiel den 10. januar 1332, da det kom til forlig mellem kong Christopher og grev Gert.

Jon Nielsen

11804.

Niels Lændi

11806.

nævnes 1292, var 1296 ridder, stiftede 1300 et alter i Ribe domkirke, udsatte sit gods for sin broders fængsel, skulle 1304 med flere paaligne skat i Ribe stift, besegelede 1307 hertug Christoffers forlening med Sønderhalland, var død 1314.

Han var gift med en datter af Niels Peck eller med en datter af Niels Kammermester.

Peder Grubbe

11832.

synes at have været bosiddende paa Sjælland, hvor han 1296 har beseget et gavebrev til St. Clare kloster i Roskilde og atter nævnes 1298.

tilskødede 1266 med grev Ernst, Andreas Pincerna og Anders Nielsen Sorø kloster en gaard i Næsby, som hans moder havde testamenteret til klosteret, var 1279 ridder, kaldes 1285 Caluus Tukyssen de Sialandia og var en af de ti herremænd som udstedte vidnesbyrd om, at Als hører til Danmarks rige, gav 1291 jus patronatus til Tjæreby kirke til St. Peders kloster i Næstved, beseglede 1293 i Næstved med kongen og 1295 i Roskilde og fører Hjortevierne, var 1298 sammen med hr. Anders Tokesen forlover for kongen til erkebisp Jens Grand, beseglede samme aar og 1300 detden norske konge givne leidebrev, fik 1299 gods i Stenkelstrup i pant af hr. Aage Saxesen og 1300 af sin halvbroder grev Henrik skøde paa to gaarde i Bjerre, Flakkebjerg herred, beseglede 1307 det hertug Christoffer givne lensbrev paa Sønderhalland, testamenterede 1310 sit gods i Stenkelstrup til Sorø kloster, nævnes i Næstved St. Peders kloster calendarium. Død 1310.

Oluf Tokesen var gift med

Christine Nielsdatter

11835.

der angives at have ført hjortevierne og være datter af en Niels Tokesen og Christine Jensdatter, men dog næppe kan antages at have været sin ægtefælles broderdatter.

Nicolaus de Schynkel

11840.

levede 1284.

Jon Litle

11920.

til Tommerup, S. Asbo herred og Hørningsholm, Lyng-Kronborg herred, var 1262 hertug Albrecht af Brunsvigs fornemste raadgiver som rigsforstander i Danmark, 1264 Gjældker i Lund, nævnes 1271 i et brev foran drosten, 1275 sendebud til paven for at udvirke rigets løsning af band, var 1278 ridder og beseglede da atter foran drosten et af grev Jacob udstedt mageskiftebrev, beseglede 1285 vidnesbyrddet om, at Als hører til Danmark, og kaldes da "dns. Joon Litlæ de Scania" og beseglede 1293 foran drosten det Sorø kloster af kong Erik givne gavebrev paa Lage Lagesens forbrudte gods, begge steder viser hans endnu bevarede segl Galen-vaabnet, var 1298 drost, men ikke 1299, da han med sin hustru gav gods i Lange-rød til Esrom kloster, 1303 paany sendebud til Rom, gav atter 1306 gods til Esrom kloster, samtykker endnu 1307 i hertug Christoffers forlening med Sønderhalland, men døde d. 4. august 1307 paa Hørningsholm, begravet i Esrom kloster.

Jon Litle var gift med

Ingefred

11921.

der levede 1299, men var død 1306.

Erik

11928.

hertug, kaldes 1277 domicellus og beseglede da og 1280 sammen med domicellus Jacobus, førte 1279 forsædet paa Sjællands landsting, 1283-84 drost, 1284 hertug af Sønder-Halland, blev 1285 slaaet til ridder af den svenske konge, fik 1295 tilsikret sit gods ved forliget paa Hindsgavl mellem den danske og den norske konge, beseglede 1298 det de norske givne leide, var 1302 en af kongens forlovere overfor Rostockerne, død 1304, begravet i Ringsted kirke.

Han var gift med

Elisabeth

11929.

der 1317 kaldes forðum hertuginde af Halland, hertug Eriks enke, og gjorde da mageskifte med Nicolaus Hjort.

Peder Jensen Grubbe

11932.

synes at have været bosiddende paa Sjælland, hvor han 1296 har beseget et gavebrev til St. Clara kloster i Roskilde og atter nævnes 1298.

(Peder Grubbe er broder til ane nr. 7152 Bo Jensen (Grubbe), se dennes forslægt).

Oluf Jensen

11934.

af Tystofte, nævnes 1326 ligesom faderen blandt vidnerne ved greve Gerts forlening med Sønderjylland, men har ikke beseget, pantsatte 1348 gods i Hesleby til Niels Urne, var 1351 ridder og gav da en gaard i Grimmelstrup paa Falster, som han havde arvet efter sin moder, til Sorø kloster for sit leiersted hos sine forfædre samme sted, pantsatte sammen med sin søn Johannes Olufsen sin hustrus hovedgaard i Broby, Alsted herred til hr. Folmer Folmersen, besegelede 1360 den i Kalundborg udgivne reces og en sammesteds af kongen udstedt vidisse og fører hjortevierne i sit segl, skrives samme aar til Tystofte, nævnes 1361 blandt forloverne for frøken Ingeborgs medgift, var 1376 nærværende paa kongens retterting i Næstved, besegelede 1377 kong Olufs haandfæstning.

Oluf Jensen var gift med

Sophie Holgersdatter

11935.

der før 1379 testamenterede en gaard i Hesleby til Sorø kloster.

Grote Iven Krummedige

12008.

besegelede 1297 med grev Johan, tjente 1298 blandt staden Lybæks lejetropper, blev 1300 af bispem af Lybæk anklaget for paven for at have øvet overgreb mod en kannik.

Peder Lauridsen

12014.

Eskild Krage

12064.

nævnes 1254, var 1275 bispelig høvedsmand paa Københavns slot.

Jacob Olufsen Lunge

12078.

til Stadager, havde 1387 med sin brøder hr. Folmer Jacobsen til formynder og fik da paa skiftet bl. a. udlagt hovedgaarden i Skovsø, som han mageskiftede til Elne, Sophie og Arine Folmersdatter Lunge for disses part i Stadager, deltog 1396 i stiftelsen af slægtens vikarie, var 1401 ridder og besegelede da til vitterlighed med hr. Anders Jacobsen Lunge, kvitterede 1465 sammen med sin broder deres "fædder" hr. Folmer Jacobsen for deres værgemaal, og besegelede da med dem hr. Niels, biskop i Stregnæs, og Oluf Olufsen Lunge, solgte til nævnte hr. Folmer alt sit og sin broders fædrene gods i Nørre- og Sønderjylland, besegelede 1408 til vitterlighed med sin moder, 1416 høvedsmand paa Glambæk paa Femern, solgte 1418 en gaard i Skørping til sin hr. Anders Jacobsen Lunge, besegelede 1429 til vitterlighed med sin halvbroder hr. Jørgen Rud.

Hemming Nielsen 12088.

Timme Lauridsen 12100.

til Rødkilde og Margaard var ridder og kongens kammersvend, var 1307 med kongen paa toget i Sverige, men drog hjem paa egen haand, kongen tog ham dog til naade igen, og 1313 var han med at dømme de jyske oprørere, blandt hvis anførere hans broder hr. Niels var, men selv blev han 1314 med sin halvbroder Niels Jensen anklaget for landsforrædderi og dømt fra liv og gods. 1318 sad han i hertug Christoffers raad og forseglede dennes forlig i Kalmar med erkebisp Esger og de svenske hertuginde.

N. N. Mandorp 12256.

Johannes Musæ 12060.

besegelede 1351 et vidne af Hovlbjerg herredsting.

Niels Hase 14132.

har 1300 medbeseget det leide, som kong Erik gav den norske konge og hans medfølgere.

Niels Strangesen 14176.

Esge Udsen 14248.

Johannes Grubbe 14304.

nævnes 1280 som medudsteder af et vidne om en gave til Lygum kloster, har 1284 beseget en mellem kongen og kong Erik Plovpenning's døtre afsagt dom, var samme aar nærværende, da hertug Valdemar stadfæstede Flensborg bys privilegier og synes at have staaet i hertugens tjeneste.

Evert Moltke 14308.

betegnes i 1310, dog først sidst paa aaret som ridder og var 1315 medudsteder ved transsumptet af dokumentet af 1307 om Niels Ranis sammensværgelse mod kong Erik, købte samme aar af fyrst Henrik af Meklenborg Detershagen, 1328 vidne for kong Erik i dennes privilegiebrev til byen Rostok.

Anders Grosen 14336.

skænkede Øxenskov, Sten(sø)magle med Nyrup og Assentorp, Alsted herred, til Sorø kloster.

Han var gift med

Cecilie Esbernsdatter 14337.

datter af Esbern Snare.

Johannes de Rennowe 14720.

var 1286 vidne med fru Margrethe, Henrik Barmsteds moder, var 1287 ridder og vidne med greverne Gerhard, fader og søn, var 1307 grev Adolfs raad, men 1312 beskyldte grev Hen-

rik sin farbroder grev Johan af Kiel for at have berøvet hans ridder hr. Johannes de Renno-
we Kreckhorst og ført hans gods og kvæg til Segeberg og beskattet hans bønder; sluttede 1313
med sine sønner forlig med Reinfeld kloster om byen Havrighorst grænser.

Marquardus de Scarpenberch

14880.

var ca. 1290 vidne ved et af hertugerne Albrecht, Johan og Albrecht af Sachsen til Reinbek
kloster udstedt skøde, 1291 forlover ved et i Dützw mellem fyrsten af Werle og andre nord-
tyske fyrster og riddere sluttet forlig.

Stig Andersen

15008.

til Tygestrup, Kongsdal, Merløse herred, Eskebjerg, Bjerre herred, Møllerup og Bjørnholm,
Sønder herred Dyr, Bjørnkjær, Hads herred, m. m., var 1275 marsk og anfører for den til
Sverig sendte hær, 1284 en af voldgiftsmændene i trætten om arven efter kong Erik Plovpen-
ning, dømtes 1287 fredløs som medskyldig i kongemordet i Finderup lade, flygtede til Norge
og feidede herfra mod sit fødeland, indtog 1289 Samsø og brændte Taarnborg og Skjelskør,
byggede 1290 borgen paa Hjelm. Død 1293 paa Hjelm.

Stig Andersen var gift første gang med

Osa Nielsdatter

Gift anden gang med Ingeborg Pallesdatter og tredje gang med

N. N. Offesdatter

15009.

Esges Udsen

15056.

Niels Mogensen

15176.

udstedte 1321 med Oluf Lunge og flere et vidne af Sjællands landsting, hvorunder hans segl endnu er
bevaret, fik 1343 gods i Thy i pant af hr. Peder Vendelbo, var 1344 nærværende paa Viborg
landsting, ridder, var død 1355.

Jens Nielsen (Lændi)

15240.

Hr. Jens Nielsen af Kaas (Rødding H.), mon den Johan Nicklesøn, der 1298 beseglede det den
norske konge givne lejde, var 1302 forlover for kongens gæld til byen Rostok, skulle 1304 m.
fl. pahligne skat i Viborg stift, beseglede 1307 som raad hertug Christoffers forlening med
Sønderhalland, var 1310 staldmester for bispnen af Ribe og exekutor af provst Christierns te-
stamente, nævnes 1313-14 blandt dommerne over de oprørske jyder, nævnes iblandt de beseg-
lende i haandfæstningen 1320 og var da ridder, var 1322 forlover for kong Christoffer og lige-
ledes 1325 i forliget med hr. Ludvig Albrechtsen; er ikke den hr. J. N., hvis enke Mariane
Nielsdatter (Neb) døde 1279.

(Broder til ane nr. 5903, Elena Lændi, se hendes forslægt).

Hemming Nielsen

15280.

Peder Holgersen

20768.

Anders Nielsen

20370.

"af Sjælland", kaldes 1267 dominus og tilholdt sig da gods, som en vis fru Estrid havde givet til St. Clare kloster i Roskilde, beseglede 1279 til vitterlighed et til samme kloster udstedt gavebrev, men kaldes da ikke dominus, hvilket han derimod kaldes 1285, da han var medudsteder af det ovennævnte vidne om Als, hvorunder hans segl endnu er bevaret.

Mogens Mogensen

22348.

Niels Ovesen

22384.

vist gift med en søster til hr. Niels Thorbernsen.

Diderik

23456.

greve af Eberstein i Brunsvig. Han var gift med en grevinde af Gleichen, søster til bisp Herman i Camin.

Niels Juul

23608.

af Jylland nævnes, som alt anført, 1285 og var 1299 en af de 30 riddere, der som forlovere for kong Erik Menved forseglede leidebrevet til erkebiskop Jens Grand.

Johannes Grubbe

23664.

nævnes 1280 som medudsteder af et vidne om en gave til Lygum kloster, har 1284 beseglet en mellem kongen og kong Erik Plovpenning's døtre afsagt dom, var samme aar nærværende, da hertug Valdemar stadfæstede Flensborg bys privilegier, og synes at have staaet i hertugens tjeneste.

Toke Saltensee

23668.

var gift med

Margrethe Olufsdatter Glug

23669.

datter af Oluf Glug af Bavelse, der ogsaa skal have ført hjortevierne.

Margrethe Olufsdatter Glug var gift første gang med Bo N. N. og anden gang med Ernst Greve af Gleichen. Hun ligger begravet i Sorø klosterkirke.

Jon Reimatsen

23840.

var død 1275.

Jon Reimatsen var gift med

Cecilie Ebbesdatter

23841.

der var død 1248, da sønnen gav noget efter hende arvet gods til Esrom kloster.

Knud

23856.

blev 1216 hertug af Laaland, 1219 hertug af Estland, blev 1222-23 belejret i Lyndanise af Esterne, 1227 fordrevet fra Estland, 1232 hertug af Bleking, deltog 1246 i oprøret mod kong

Erik Plovpenning, blev 1247 sat i fængsel paa Stegehus men blev aaret efter befriet af Lybæk-kerne, stadfæstede 1250 sin halv søster Ingeborgs gave til Sorø kloster, hvortil han selv samme aar gav gods i Sørninge, ombyttede atter sit blekingske hertugdømme med Laaland. Død 15. oktober 1260, begravet i Ringsted kirke.

Han var gift med

Hedevig

23857.

hertug Svante polk af Pommerns datter.

Johannes Olufsen

23868.

af Tystofte, var alt 1308 ridder, fuldførte 1310 med sin broder Anders og sin søster Margrethe deres faders grav til Sorø kloster, beseglede 1315 som forlover for kongen fredstraktaten i Nyborg med hertug Erik af Sønderjylland og 1320 som ridder kong Christoffers haandfæstning, 1326 det af kong Valdemar til grev Gert givne forleningsbrev paa Sønderjylland og gavebrevet til hr. Ludvig Albertsen, gav 1328 gods i Allerslev til Sorø klostres bygning, beseglede 1329 til vitterlighed med Peder Grubbe af Storde og var forlover for grev Johan af Holsten til hr. Albert Albertsen, beseglede 1330 til vitterlighed med sin søster Elsf, gav 1333 gods i Stubberup og Skjernsvedlille til St. Peders kloster i Næstved, i hvis calendarium han nævnes ved 31. august, testamenterede samme aar gods i Oreby til Sorø kloster for sit leirsted, begravet i Sorø.

(Johannes Olufsen er broder til ane nr. 5917 Elsf Olufsdatter (Saltensee), se dennes forslægt).

Nicolaus de Ottenbüttel

24016.

var 1267 voldgiftsmand i en strid mellem Hamborg og hr. Otto von Barmstede, var 1281 ridder og nævnes med sine brødre.

Niels (Neb)

24176.

gift med en grevinde af Gleichen.

Tyge Abildgaard

24200.

var 1285 drost hos hertug Valdemar af Sønderjylland og delte hertugens fangenskab paa Søborg. Senere sluttede han sig til kongemorderne.

Niels Mandorp

24512.

død 1305, begravet i Skibby kirke.

Strange

28352.

nævnes 1186 i kong Knud Valdemarsøns stadfæstelse paa de fremfarne kongers gaver til Lund domkirke.

Evert Moltke

28616.

nævnes fra 1278 oftere med broderen, senest 1284, maa vel være den hr. Æfrardus dictus Moltik, der 1295 bekræfter et af kong Erik i Slangerup udstedt skøde, forekommer endnu 1306 som medbesegler for præsten i Neuburg.

Esbern Snare

28674.

født 1127, var 1157 nærværende ved overfaldet i Roskilde, kæmpede siden mod Venderne og Kurland, byggede borgen ved Kalundborg og Kalundborg kirke, berømt for sit mod og sin snille. Død 1204 paa Sæbygaard, begravet i Sorø kirke, hvortil han gav meget gods.

Esbern Snare var gift første gang med

Holmfred

der ogsaa begravedes i Sorø.

Gift anden gang med

Ingeborg

begravet i Sorø.

Gift tredje gang med

Helene

hertug Guttorms datter.

Bertoldus de Rennowe

29440.

havde 1238 solgt byen Wylfsdorf til Hamburg kapitel, nævnes i de følgende aar oftest sammen med sin broder Markvardus, var 1253 ridder, havde 1265 solgt en afgift af byen Lebatz til domkirken i Lybæk, fæstede 1278 sammen med drosten hr. Marquardus (de Segeberge) byen Gnissow af bispem af Lybæk.

Ludolfus Scarpenbech

29760.

maaske den "Scarpenbergh", som 1259 var vidne ved den holstenske greves fredsslutning med hr. Otto von Barmstede, var 1272 ridder og vidne ved hertugerne af Sachsen (Lauenborg)s gavebrev til kirken i Ratzeburg, 1277 vidne ved et af grev Gerhard af Holsten udstedt brev, 1278 vidne med hertug Johan af Sachsen, feidede 1282 sammen med hertug Johan af Mecklenborg mod bispem af Ratzeburg.

Uffe Nielsen

30018.

var 1268-77 drost, fordrev sidstnævnte aar den svenske konge, der var falden ind i Skaane, købte samme aar Rønne og Rønne herred af hertug Witzlaf, maa snart efter være fratraadt sin stilling som drost, men fik den paany 1284, beseglede samme aar med Galen-slægtens vaaben, kaldes 1288 forhenværende drost. Død 1293.

Ud Ebbesen

30112.

til Noringtoft.

Niels (Neb)

30560.

gift med en grevinde af Gleichen.

Oluf Glug

47338.

- Ebbe Sunesen 47682.
- af Knardrup, deltog 1205 i toget til Estland, faldt 31. januar 1208 i slaget ved Lena, begravet i Ringsted eller Sorø.
- Kong Valdemar Seir 47712.
- havde med hr. Esbern Snares enke
- Helene Guttormsdatter 47713.
- to børn, nemlig hertug Knud og en datter, der ligger begravet i Falckenau.
- Hertug Svantepolk 47714.
- hertug af Pominern.
- Eler de Ottenbüttel 48032.
- ridder, trættede 1236 med provsten i Neumünster om fogediet horst, nævnes sammen med Volbrecht og Balduin Krummedige i et af grev Johan udstedt vidne, kaldes endnu 1257 hr. Eler de Otterbüttel, men 1261 hr. Eler de Krummedige og sluttede da et forlig med provsten i Neumünster om en af ham opført bolig i sognet Horst og Breitenburg.
- Tyge Abildgaard 48400.
- var 1230 medlover for den løsesum, kong Valdemar forpligtede sig til at give grev Guncelin af Schwerin for sine sønners løsladelse.
- Niels Mandorp 49024.
- tilbyttede sig 1278 af grev Jacob af Halland gods i Venslev for gods i Kyndeløse hvilket sidste han paa grevens vegne skødede til St. Clare kloster i Roskilde, var 1296 ridder og beseglede da til vitterlighed et gavebrev til samme kloster, ligesom han 1298 deltog i et af klostret sluttet mageskifte, nævnes 1302 som den tredie af de talrige adelsmænd, der lovede for kong Eriks gæld til byen Rostok.
- Johannes Moltke 57232.
- nævnes 1255 til vitterlighed, da biskop Rudolf af Schwerin stadfæstede klosteret Doberans rettigheder, 1257 ridder, vidne for fyrst Johan af Mecklenborgs forleningsbrev til klostret Doberan paa landsbyen Albertsdorf, 1260 vidne ved et af fyrst Johans godssalg, 1262 vidne ved fyrstens forpligt til Lybekkerne og 1266 ved hans til byen Wismar udstedte privilegiebrev.
- Asser Riig 57348.
- boede i Fjenneslev, gav ligesom sine brødre meget gods til Sorø klostres stiftelse og gav sig selv ind i dette kloster. Død 1151.
- Han var gift med
- Inger Eriksdatter 57349.
- datterdatter af kong Knud den Hellige. Hun døde 1157.

Niels (Neb)

60036.

gift med en grevinde af Gleichen.

Ebbe Skammelsen

60224.

til Norringtoft i Thy, der dræbte sin fæstemø og sin broder Peder Skammelsen, fordi de i hans fraværelse havde ægtet hinanden.

<u>Sune Ebbesen</u>	95364.
til Knardrup, Ølstykke herred, byggede Bjernede kirke. Døde 1186. Sune Ebbesen var gift med	
<u>Cecilie</u>	95365.
De ligger begge begravet i Sorø.	
<u>Hertug Guttorm</u>	95426.
<u>Henrik Busche</u>	96064.
nævnes 1201 og 1208, da grev Albert gav gods til kirken i Bergedorf.	
<u>Skjalm Hvide</u>	11468.
høvedsmand paa Sjælland, saaret og fanget 1062 i slaget ved Nisaa, høvedsmand paa Rügen, Knud Lavards fosterfader. Død ca. 1113, begravet i Fjenneslevlille kirke, men siden af bisp Absalon henført til Sorø. Han var gift med	
<u>Signe N. N.</u>	11469.

Ebbe Skjalmsen

190728.

hr. Skjalm Hvides søn, stiftede med sine brødre Sorø kloster. Død 1150, begravet i Sorø.
Ebbe Skjalmsen var gift med

Ragnhild

190729.

Hasso

192128.

besejlede 1149 et af hertug Henrik af Bayern til klostret Neumünster udstedt gavebrev.
Han var gift med

Sophie N. N.

192129.

Skjaln Hvide

381456.

Henrik

384256.

foged paa Ottenbüttel.

Kong Christoffer II's forfædre

Erik Glipping 2.

der var konge af Danmark fra 1259 til 1286, er født ca. 1249 paa Lolland, og han myrdedes d. 22. november 1286 i Finderup lade og blev begravet i Viborg domkirke.

Han var gift med

Agnes N. N. 3.

af Brandenburg, hvem han var nødt til at ægte for at blive løsladt fra fangenskab i Brandenburg, hvor han havde siddet i nogle aar. Hun døde d. 29. september 1304 og blev begravet i Ringsted.

Agnes N. N. blev gift anden gang 1293 med Gerhard II. (den blinde) af Holsten.

Erik Glipping blev konge under formynderskab af moderen. Han laa flere gange: i strid med hertugerne af Slesvig, der endog efter slaget paa Lohede holdt ham fanget i 3 aar, og samtidig laa han indtil 1274 i strid med Jakob Erlandsen. Hans forhold til flere af rigets stormænd var meget daarligt, og det endte da med, at marsk Stig Andersen (Hvide) og flere andre adelsmænd sammensvør sig mod ham og dræbte ham under en jagt i landsbyen Finderup ved Viborg.

Christoffer I. 4.

der var konge af Danmark fra 1252 til 1259, er født ca. 1219, og han døde d. 29. maj 1259 i Ribe og blev begravet i Ribe domkirke.

Han blev gift i 1248 med

Margrethe Sambiria (Sorænghest) 5.

af Pommern, der døde 1282.

Christoffer I. regerede i en skæbnesvanger og højst urolig tid, men da han var en stivnakket men dog tapper og foretagsom fyrste, der holdt strengt paa kronens ret, var han alligevel ikke kampen voksen. Enkelte af hans handlinger vidner dog om diplomatisk snildhed.

Johan I. 6.

der var markgreve af Brandenburg, var gift med

Hedevig N. N. 7.

Valdemar Sejr 8.

der var konge af Danmark fra 1202 til 1241, er født d. 21. juni 1170, og han døde d. 28. marts 1241 i Vordingborg og blev begravet i Ringsted.

Han blev gift første gang i 1205 med Dagmar af Bøhmen, der døde 1212, og i 1214 giftede han sig derpaa anden gang med

Berengaria 9.

af Portugal, der døde d. 27. marts 1221. Hun efterlod sig et rygte om stor skønhed, men ogsaa om hovmod og ondskab, navnlig mod bondestanden. Da hendes grav i Ringsted aabnedes i 1855, bekræftede undersøgelserne af hendes skelet til fulde traditionen om hendes skønhed.

Valdemar Sejr blev i 1188 hertug i Sønderjylland og erobrede i 1201 Holsten. Efter at være blevet konge fortsatte han erobringerne i Nordtyskland og fik hele landet nord for Elben overdraget af kejseren, ligesom han i 1219 erobrede Estland. I 1223 blev han taget til fange paa Lyø af Henrik af Schwerin, og først efter 2½ aars forløb blev han atter frigivet. Han led nederlag i slaget ved Bornhøved i 1227, da han ville forsøge at tilbageerobre de nordtyske lande, som havde løsrevet sig under fangenskabets .

Valdemar Sejrs navn er ikke blot knyttet til krigsbedrifter, men ogsaa til den rige indre samfundsudvikling, som fandt sted i hans regeringstid.

(Da det ville føre alt for vidt at forsøge en opstilling af alle dette ægtepars forfædre, er her kun medtaget en enkelt forslægtlinie for hver af dem)

Sambor 10.

der var fyrste af Øst Pommern, var gift med

Mechtilde 11.

af Mecklenborg.

Valdemar Sejr, gift anden gang med Berengaria.

Valdemar den Store, konge 1157-1182, født d. 14. januar 1131, død d. 12. maj 1182 i Vordingborg, opdroges hos Asser Rig og sluttede et nært venskab med dennes sønner Absalon og Esbern Snare. 1148 blev Valdemar hertug i Sønderjylland, og ved rigets deling 1157 fik han Jylland. Kort efter undslap han fra blodgildet i Roskilde og blev efter slaget paa Grædhede konge over det igen forenede Danmark. Han har sammen med biskop Absalon æren for en straalende opgangstid for riget. - Valdemar den Store blev gift 1157 med Sophie, datter af fyrst Volodar af Rusland og Richiza af Polen. Sophie er født ca. 1140, og hun døde d. 5. maj 1198 og begravedes i Ringsted.

Knud Lavard, dansk hertug, født 1096, død 7. januar 1131, opfostredes hos Skjalm Hvide og senere hos hertug Lothar af Sachsen. Han fik 1115 stilling som grænsejarl i Sønderjylland og forsvarede med kraft og klogskab grænselandet mod Venderne, hvorved han naaede en magtstilling, som gjorde ham farlig for det øvrige kongehus. Under et besøg i Haraldsted ved Ringsted blev Knud Lavard myrdet af kong Niels' søn Magnus; 1169 blev han kanoniseret og 1170 skrinlagt i Ringsted. - Knud Lavard blev gift 1116 med Ingeborg af Rusland.

Erik Ejegod, konge 1095-1103, sluttede sig nøje til broderen Knud den Hellige og levede i landflygtighed under Oluf Hunger. Han udvirkede ved en rejse til paven Knuds kanonisering og oprettelsen af et ærkebispedømme i Lund. Han var tapper og veltalende og elsket af sit folk. Under en bodsrejse til Jerusalem døde Erik Ejegod d. 10. juli 1103 paa Cypern.

Svend Estridsen, dansk konge 1047-1076, var født og opdraget i England, tjente senere i Sverige og blev derefter jarl i Danmark. Han var i besiddelse af megen dannelse og viden og fremmede den danske kirkes organisation. Han var første gang gift med sin slægtning Gunhild, datter af Svend Haakonsen jarl fra Norge og Holmfred, anden gang med Gyda og tredje gang med Thora. Svend Estridsen efterlod ingen ægtefødte børn, men ca. 20 børn udenfor ægteskab, hvoraf 4 blev konger.

Estrid, der var vanfør, naaede en høj alder; hun ligger begravet i Roskilde domkirke. Hun var gift med Ulf Jarl, som hendes broder Knud den Store 1026 lod dræbe; derefter ægtede hun hertug Robert le diable af Normandiet, som snart forskød hende.

Svend Tveskæg, konge ca. 985-1014, foretog flere togter til England og synes at have været en udpræget krigerskikkelse; død d. 3. februar 1014. Gift med Gunhild af Polen, siden vistnok med Sigrid Storraade.

Harald Blaatand, konge fra ca. 940 til ca. 985, bragte hele Danmark i sin magt og synes at have været en fremragende regent; døde ca. 985 paa Jomsborg ved Oderen. Gift med Gunhild, siden med Tove.

Gorm den Gamle, dansk konge, død ca. 950, gift med Thyra Danebod.

Berengaria, gift med Valdemar Sejr.

Sancho I, konge af Portugal 1185, var landbruget en ivrig hjælper og fik tilnavnet Bondevennen, gift 1174 med Dulcia af Aragon.

Alfons I, den første konge af Portugal (Portucalia), flyttede hovedstaden til Lisboa (Lissabon), gift ca. 1145 med Mathilde.

Henrik, greve af Burgund, fik af sin svigerfar landet mellem Minho og Mondego som len under navnet Portucalia, udvidede besiddelserne ved erobringer fra Araberne og løsrev sig. Gift med Teresa.

Henrik, hertug af Burgund, født ca. 1035, døde efter 1070, gift ca. 1055 med Sibille af Burgund.

Robert I, hertug af Burgund 1032, død d. 21. marts 1076, gift ca. 1033 med Helie af Semur. Hun blev forstødt ca. 1055.

Robert II (den Hellige), konge af Frankrig 996, død d. 20. juli 1031, gift med grevinde Constance af Provence.

Hugo Capet, konge af Frankrig 987-996, tidligere hertug af France, Burgund og Aquitanien, gift med Adelheid af Poitou.

Hedvig, nævnes d. 14. maj 965, gift 938 med Hugo den Store, hertug af Frankrig, var rigets mægtigste mand, men vilde ikke bære kongenavn.

Henrik I (Fuglefænger), stifter af det sachsiske hus, hertug i Sachsen efter faderens død 912, tysk konge 919-936, gift med Mathilde.

Hadwig, født ca. 850, gift ca. 869 med Otto, greve i Sydthyringen, fra 880 hertug af Sachsen.

Baba af Spoleto, gift med Henrik af Baden, den første markgreve af den bayriske Østmark, faldt ved Paris d. 28. december 886.

Helletrude, søster til Lothar II, gift med Benrengar, der nævnes 850 i Camerino (Spoleto) med broderen Ildebert, muligvis greve af Camerino.

Lothar I, tysk kejser, kronet 823, gift med Irmengard af Tours.

Ludvig den Fromme, faderens medkejser 813, enkejser i Frankerriget 814.

Karl den Store, frankisk konge 768-814, romersk kejser 800-814, gift med Desiderata, som blev forstødt til fordel for schwaberinden Hildegart, senere med den østfrankiske Hildegart og sidst med den allamaniske Luitgart. Han blev erklæret for helgen 1165.

Pipin den Lille, frankisk konge, styrede Neustrien, Burgund og Provence samt senere ogsaa den tyske del af Frankerriget, gift med Bertrada.

Carl Martel, frankisk hersker, indlagde sig berømmelse ved at standse arabernes fremfærd i Europa.

Pipin af Heristal styrede Austrasien fra 678, sejrede 687 over Neustrien og blev majordomus

over begge riger samt Burgund.

Ansigris af Metz, majordomus i Austrasien, myrdet 685, gift med Begga den Hellige. Hun blev kanoniseret - hendes helgendag er d. 17. december.

Arnulf den Hellige, først en af det austrasiske riges store statsmænd, senere biskop, døde som eneboer i Vosges, blev æret som helgen.

Arnold, godsejer i Franken.

Butilde af Franken, gift med Austirtius.

Chlotacar, konge af det frankiske rige, først en del heraf, men efter brødrenes død konge over hele Frankerriket.

Chlotilde af Bourgogne døde 545, var gift med Chloderich I, eller Chlodevech, konge af Franken. Han blev døbt 496.

Agrippina, gift med Chulpene, konge af Bourgogne.

Gundioch, første konge i det burgundiske rige, som var blevet grundlagt i Rhoneegnen, døde 475, gift med Carabene.

Gundahaire, konge af Burgunden, dannede et rige paa Rhinens venstre bred med Worms som hovedstad, død 440.

Gislahaire, konge af Burgunden.

Godomar, konge af Burgunden, født ca. 350.

Gibica, konge af Burgunden, født ca. 325.

Efterkommere

efter

Morten Christensen

og hustru

Kirsten Sørensdatter Bundgaard

A.

Cristen Mortensen, født 1820,
og hustru
med efterkommere











Christen Mortensen
f. 1820 d. 1891

Christine Andersdatter
f. 1819 d. 1887

gift 1844

Kirsten Poulsen
f. 1862
d. 1921

Mads Larsen Poulsen
f. 1882

Lilly Ebsen
f. 1930

Marianne Ebsen
b. Poulsen
f. 1956

Helen Ebsen
c. Poulsen
f. 1958

Søren Christian Christensen
f. 1854
d. 1921

Kirsten Marie Christine Christensen
f. 1883

Petra Jensine Sandbæk Jensen
f. 1913
4. g.
Erik Nielsen

Eigild Sandbæk Jensen
f. 1914
5. g.

Mary Sandbæk Jensen
f. 1916
6. g.

Jessie Sandbæk Jensen
f. 1943
a. g.
Harald Hansen
f. 1938

Lotte Gerda Sandbæk Hansen
f. 1964
1)

1097
A. g. 1907

Poul Arne Sandbæk Jensen
f. 1916
d. 1920
7. g.

Betty Sandbæk Jensen
f. 1918
d. 1919
8. g.

Betty Sandbæk Jensen
f. 1922
d. 1922
9. g.

10. g. 1950

Tia Hennig Sandbæk
f. 1917
a. g.

Bruno Sandbæk
f. 1950
b. g.

Ernst Sandbæk
f. 1961
c. g.

Hans Jørgen Sandbæk
f. 1963
d. g.

Andreas Sandbæk
f. 1949
d. 1949

Christen Mortensen
f. 1884
d. 1884
B. g.

Maren Nielsen
f. 1888
d. 1888
C. g.

Petrine Marie Christensen
f. 1889

Madeline Poulsen
f. 1909
g. f. 1952
h. f. 1906
i. f. 1962
Kirsten Emilie Poulsen
f. 1911

Ruth Dønggaard
f. 1934
a. g.

Poul Dønggaard
f. 1938
b. g.

Rud Dønggaard
f. 1944
c. g.

Jetty Dønggaard
f. 1948
d. g.

Lone Dønggaard
f. 1950
e. g.

Kirsten Jensen
f. 1935
a. g.

Vilhelm Andersen
f. 1937
b. g.

Jørgen Jensen
f. 1940
c. g.

Hanne Jensen
f. 1940
d. g.

Claude Christensen
f. 1941
e. g.

2) Christens-son
f. 1941
f. g.

1) Christens-son
f. 1941
g. g.

Orla Sørensen
f. 1909
a. g.

Kurt Poulsen
f. 1939
b. g.

Jens Poulsen
f. 1913
c. g.

Barthe Plescher
f. 1913
d. g.

Kjeld Poulsen
f. 1941
e. g.

Bath Marie Sørensen
f. 1916
f. g.

Søren Christen Poulsen
f. 1916
g. g.

Anker Poulsen
f. 1917
a. g.

Karen Pedersen
f. 1917
b. g.

Ilse Karen Poulsen
f. 1917
c. g.

Jona Therese van Wonteghem
f. 1940
d. g.

Svend Verner Kjølsgaard
f. 1960
e. g.

1) Kjelsgaard
f. 1961
f. g.

1. g. 1909

2) Kjelsgaard
f. 1961
g. g.

1) Hennig
f. 1960
h. g.

2) Hennig
f. 1961
i. g.

Glenn Hennig
f. 1960
j. g.

John Thomas Poulsen
f. 1939
k. g.

Minne Kjelsgaard
f. 1942
l. g.

2) Hennig
f. 1961
m. g.

7. g. 1939

1) Hennig
f. 1961
n. g.

2) Hennig
f. 1961
o. g.

Peter Ottumar van Wonteghem
f. 1917
p. g.

Jona Charlotte van Wonteghem
f. 1917
q. g.

8. g. 1945

9. g. 1950
Christensen
f. 1919

10. Poulsen
f. 1923
Inga Mathilde

11. g. 1948
Erik Herluf Poulsen
f. 1924

12. f. g.
Margith Pedersen
f. 1925

6. 1.-g.
Erik Poulsen
f. 1950

13. g.
Henry N.N.
f. 1928

14. g. 1955
Eli Berge Poulsen
f. 1928

15. g. 1954
Gerda Bank Larsen
f. 1929

Bent Wally Poulsen
f. 1931

Bent Otto Poulsen
f. 1956
a. g.

Birgitte Poulsen
f. 1958
b. g.

Jørn-Ebbe Ebsen
f. 1955
a. g.

13. g.
Leif Poulsen
f. 1931

12. f. g.
Ingeborg Sørensen
f. 1931

6. 2.-g. 1957
Erik Poulsen
f. 1950

12. f. g.
Leif Poulsen
f. 1951

13. g.
Eigild Poulsen
f. 1961
d. g.

14. g.
Per Rom Poulsen
f. 1952
c. g.

15. g.
Erik Poulsen
f. 1954
a. g.

16. g.
Anna Møller
f. 1927
b. g.

17. g.
Egon Gerhard Poulsen
f. 1925
c. g.

18. g.
Erik Poulsen
f. 1954
d. g.

19. g.
Renning Møller
f. 1954
e. g.

20. g.
Jytte Møller Poulsen
f. 1954
f. g.

21. g.
Erik Poulsen
f. 1954
g. g.

22. g.
Erik Poulsen
f. 1954
h. g.

23. g.
Erik Poulsen
f. 1954
i. g.

24. g.
Erik Poulsen
f. 1954
j. g.

25. g.
Erik Poulsen
f. 1954
k. g.

26. g.
Erik Poulsen
f. 1954
l. g.

27. g.
Erik Poulsen
f. 1954
m. g.

28. g.
Erik Poulsen
f. 1954
n. g.

29. g.
Erik Poulsen
f. 1954
o. g.

30. g.
Erik Poulsen
f. 1954
p. g.

31. g.
Erik Poulsen
f. 1954
q. g.

32. g.
Erik Poulsen
f. 1954
r. g.

33. g.
Erik Poulsen
f. 1954
s. g.

34. g.
Erik Poulsen
f. 1954
t. g.

35. g.
Erik Poulsen
f. 1954
u. g.

36. g.
Erik Poulsen
f. 1954
v. g.

37. g.
Erik Poulsen
f. 1954
w. g.

38. g.
Erik Poulsen
f. 1954
x. g.

39. g.
Erik Poulsen
f. 1954
y. g.

40. g.
Erik Poulsen
f. 1954
z. g.





Christen Mortensen

er født d. 1. oktober 1820 i Stenumlund, Hvidbjerg sogn, og han døde d. 14. marts 1891 som aftægtsmand i Katsighus, Resen sogn, og blev begravet d. 22. marts i Hvidbjerg.

Han blev hjemmedøbt d. 1. oktober 1820 og fremstillet i kirken d. 26. december samme aar; faddere var husmand Niels Christensen fra Helligsø, husmand Niels Jensen fra Barslev og Laurits Christensen fra Hvidbjerggaard samt pigen Mette Nielsdatter og huskone Ane Christensdatter, begge fra Stenumlund Mark.

Christen Mortensen blev gift d. 9. august 1844 i Hvidbjerg med

Christine Andersdatter

Forlovere ved vielsen var gaardmand Morten Christensen fra Stenumlund og Anders Ølbye.

Christine Andersdatter er født d. 3. april 1819 i Flovlev, Hvidbjerg sogn, som datter af gaardmand Anders Christensen Ølbye og hustru Maren Christensdatter, og hun døde d. 24. juni 1887 i Flovlev og blev begravet d. 1. juli i Hvidbjerg.

Hun blev hjemmedøbt d. 3. april 1819 og fremstillet i kirken d. 16. maj samme aar; faddere var gaardmand Jens Christensen, gaardmand Christen Holdgaard og ungarl Christen Pedersen, alle fra Flovlev, samt pigen Else Christensdatter, tjenende i Humlum, og hendes søster Karen Christensdatter, tjenende i Semb.

Bosat: Flovlev pr. Hvidbjerg.

Christen Mortensen lærte efter skolegangen landbruget og overtog i 1845 svigerfaderens gaard i Flovlev, i hvilken anledning ses udstedt følgende skøde:

"Underskrevne Anders Christensen, Selvejergaardmand boende i Flaulef Bye, Hvidberg Sogn paa Thyholm, gjør hermed for alle vitterligt: At have solgt og afhændet, ligesom jeg herved uden foregaaende skriftlig Kjøbecontract sælger skiøder og med fuldkommen Eiendomsret overdrager fra mig og mine Arvinger til min Svigersøn Christen Mortensen af Stenumlund og hans Arvinger, den mig efter lovlige tinglæst Skjøde af 30te September 1808 tilhørende Gaard i Flaulef Bye med paastaaende Bygninger og underliggende Eiendomme gammel Hartkorn 4 Tdr. 3 Fjdk. som nu i den nye Matrikel under Nr. 2 i Flaulef er ansat til Hartkorn 5 Tdr. 5 Skp. 1 Alb. med den i Gaarden værende og mig tilhørende Besætning og Boehave af levende og døde Ting intet i navnlig Maade, for Kjøbesum 800 Rbdlr. skriver Otte Hundrede Rigsbankdaler reede Sølv og da Kjøberen nu har betalt mig Kjøbesummen og han iøvrigt har forbundet sig, hvilket han ogsaa herved forpligtes til at opfylde den af ham med mig under Dags Dato oprettede Aftægtscontract: saa skal forannævnte Gaard og Besætning saaledes som anført herefter tilhøre ham og Arvinger med samme Ret og Rettigheder, Byrder og Forpligtelser hvormed jeg hidtil har eiet samme efter forbemeldte Skiøde; alt imod at han efter 1. Juli d. a. og fremdeles tilsvare og udreder alle af bemeldte Eiendomme paabydende Kongelige Skatter og andre samme vedkomne Afgifter; Forhæftelsen til Nationalbanken og dens Forrentelse, forsaa vidt samme ei er indfriet, derunder indbefattet. - For Vanhjemmel indestaar Jeg efter Loven.

Til Bekræftelse under mit Navn og Segl i tvende Vidners Overværelse

Flaulef i Hvidberg Sogen d. 9. Juni 1845

Anders Christensen

Til Vitterlighed Lars Larsen. Peder Simonsen."

Samtidig med udstedelsen af dette skøde oprettedes mellem Christen Mortensen og svigerfaderen følgende aftægtskontrakt.

"Da jeg underskrevne Anders Christensen ved Skiøde af Dags Dato har afhændet min eiende Gaard i Flaulef Bye, Hvidberg Sogn med Eiendomme, Avl og Besætning til min Svigersøn Chri-

sten Mortensen, saa forbindes han og Arvinger samt bemeldte Gaards efterkommende Eiere til nøjagtigt i alle dele at opfylde nærværende Aftægtscontract:

1. Forbindes han til i denne Sommer ei alene ved Gaarden at opføre og indrette passende Huusværelse til Beboelse for mig og Hustrue Maren Christensdatter vores Livstid, bestaaende af saa mange Fage, som behøves til nødvendig Brug og Bequemmelighed, og forbeholder jeg mig den Jord norden for Gaarden fra Veien som løber til Lars Hebsgaards gaard til det nordre Skiel, hvilken Gaardens Eier skal dyrke og drive min og Hustrues Livstid, samt giøde bemeldte Gaard hver andet Aar forsvarlig; ligesom han ogsaa vedligeholder vores Huusværelse samt Hegnet om den for os indhegnede Have. - Alle Skatter, Tiender og øvrige Afgifter af bemeldte Agre, svares og udredes af Gaardens Eiere uden Udgift for mig eller Hustrue.
2. Til Min og Hustrues Underholdning betaler han os arlig 8 Rigsbankdaler rede Sølv i Penge som erlægges i 11. Juni og 11. Decb. Termin hver gang med det halve, og leverer os 4 Tdr. Rug, hvoraf de 2 Tdr. ydes hver Mortensdag og de andre 2 Tdr. hver Kyndelmisse. - Af Gaardens Besætning udtager vi 1 Koe, som han skal græsse om Sommeren lige med sine egne Malkekøer, hvilken vi her beholde os Ret til at ombytte med en anden af Gaardens Køer hver tredje Aar, om vi finder for godt; hver Høst levere os ½ Trave Havre og hver Mortensdag 1 Trave Rugbrød-Kjerne og 1 Trave Haurebrød-Kjerne, hver til 1 Lispund. Af Faareflokken udtage vi 4 Faar som Gaardens Eier skal føde om Vinteren og græsse om Sommeren med deres Yngel; 1 Gaas med 10 Giæslinger forbeholde vi os ret til at græsse paa Grønningsen ved Gaarden; i Gaardens Mark forbeholde vi os ret til at lægge ½ Tønde Kartoffler aarlig, som han skal nedpløje, rense og hylpe som sine Egne; saaer for os ½ Skæppe Hørfrøe aarlig i dertil bequem Jord. - I den Tiid vores Koe ei giver Mælk, leveres os daglig 1 Potte nyemalket Mælk, ligesom han aarlig leverer os 3 Læs Skudtørv af Lillekær og 3 Læs Dito af Sønderkiær, hvert Læs til 21 Sneese beregnet; 2 Faddinger (Kassen paa en vogn) Hugtørv og 5 Læs Gadetørv af 20 Snese, frit gravet røgtet og tørret hjemført i rette Bjergningstiid.
3. Vores Korn besørger han os ført til og fra Mølle, og vi forbeholder os fri Adgang til Gaardens Brønd og Qværn i brug.
4. Naar vi indflytter i det for os indrettede Huusværelse forbeholder vi os ret til at udtage af Gaardens bohave til brug vores Livstiid foruden vore Kister i Gangklæder 1 Kakkelovn, 1 Stueuhr, 2 gode Senge med Klæder, 1 Bord, 1 Skammel, 2 Stole, 1 Grubekjedel samt de fornødne Kiøkken- og Bryggers Redskaber, som vi til vores særskilte Huusholdnings Drift, nødvendig maatte behøve, hvilket alt ved den sidstes Død skal tilfalde Kiøberen eller Gaardens paa den Tid værende Eier, imod at denne bekoste os anstændig og hæderlig begravet.
5. I Sygdoms- og Skrøbeligheds Tilfælde forsyner han os med den behøvende Pleie og Opvartning eller og dertil skaffer os en skikkelig Pige, som han selv giver Kost og Løn.
6. Til vore tvende Døtre Karen og Maren skal han give hver en god Sengs Klæder, bestaaende af 2 Dyner, hver med 10 Pund Fyld, 2 korte og 1 lang Hovedpude og 2 Lagner, hvilke Senge leveres dem, naar de maatte behøve samme, ligesom ogsaa vore Gangklæder, Dragkiste og Klædekister skal tilhøre dem efter vor Død, og naar de indgaar i Ægteskab, skal han give dem forsvarlig og anstændig Bryllup efter Egnens Skik og Brug.
7. Naar en af os ved Døden afgaar bortfalder af denne Aftægt 2 Tdr. Rug, 2 Faars Foder og Græsning og 1/4 Skæppe Hørfrøesæd, men med det øvrige stipulerede skeer ingen Forandring.

Nærværende Aftægt, som for at udfinde det stemplede Papiir til denne Kontrakt, anslaaes til aarlig Værdie - 50 Rigsbankdaler, som fem Gange sammenlagt er 250 Rigsbankdaler
hvortil kommer Huusværelsets Indretning 50 "
Begravelsesbekostninger 30 "

Tilsammen

400 Rigsbankdaler

skriver fire Hundrede Rigsbankdaler røde Sølv, skal stedse saa længe jeg og Hustrue leve og indtil vore Døtre have erholdt hvad de herefter kan tilkomme hæfte paa den af mig i Dag solgte Gaard med Eiendomme i Flauleff gl. Hartkorn 4 Tdr. 3 Fjdk. som nu i den nye Matr. under Nr. 2 er ansat til Hartkorn 5 Tdr. 5 Skp. 1 Alb., Avl og Besætning med 1. Prioritets Panteret, til hvilken Ende denne Kontrakt bedes tinglyst som Panteobligation.

Jeg Christen Mortensen tilstaar herved at have indgaaet denne Kontrakt saaledes som anført, og forbinder mig og Arvinger samt bemeldte min nu eiende Gaards efterkommende Eiere til at opfylde samme i alle Dele forsaavidt den fra mig eller dem er forbindende.

Til Bekræftelse med vores Underskrifter og Forseglinger i 2 Vidners Overværelse.

Flaulef d. 9. Juni 1845 Anders Christensen. Christen Mortensen.

Vitterlighedsvidner Lars Larsen og Peder Simonsen."

(Skøde- og Panteprotokol for Hassing og Refs herreder 1844-1845, B 34-149, fol. 626 b og 649 ff)

I.

Anders Christian Christensen

er født d. 17. november 1844 i Flovlev, Hvidbjerg sogn.

Han blev konfirmeret d. 17. april 1859, og den 1. maj samme aar rejste han til Refs som tjenestekarl. Hans videre skæbne kendes ikke, men han er sandsynligvis død i en ung alder.

II.

Peder Christensen

er født d. 20. januar 1848 i Flovlev, Hvidbjerg sogn, og han døde d. 13. juni 1927 som partikulier i Hvidbjerg og blev begravet d. 20. juni.

Han blev gift d. 8. april 1873 i Odby med

Ane Madsine Jensen

Hun er født d. 5. april 1854 i Bjørndal, Odby sogn, som datter af gaardmand og møller Jens Madsen og hustru Sidsel Kathrine Pedersen, og hun døde d. 13. august 1903 i Stenshøjgaard, Hvidbjerg sogn, og blev begravet d. 21. august.

Bosat: Stenshøjgaard, Flovlev pr. Hvidbjerg.

Peder Christensen lærte efter skolegangen landbruget i forskellige pladser og tjente bl. a. i Lem præstegaard. Senere overtog han Stenshøjgaard i Flovlev, og samtidig med at han havde hestehandel drev han nu gaarden indtil ca. 1909, hvor den afstodes til sønnen Christen.

II. A.

Christine Christensen

er født d. 12. august 1874 i Flovlev, Hvidbjerg sogn, og hun døde d. 3. maj 1949 i Hvidbjerg.

Hun blev gift d. 2. maj 1901 i Hvidbjerg med

Dosenius Pedersen

Han er født d. 21. juni 1876 i Langvad, Tømmerby sogn, som søn af husmand Peder Chri-

stensen (Melmøller) og hustru Kirsten Jensdatter, og han døde d. 1. januar 1921 i Hvidbjerg.

Bosat: Hvidbjerg.

Christine Christensen lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Dosenius Pedersen lærte efter skolegangen landbruget og arbejdede desuden nogle år på Hagenør teglværk i Taulov, hvorefter han flyttede til Hvidbjerg, hvor han i ca. 40 år virkede som postbud.



II. A. 1.

Peder Kristian Pedersen

er født d. 29. maj 1902 i Taulov.

Han blev gift d. 2. november 1924 i Heltborg med

Karen Marie Madsen

der er født d. 14. januar 1902 i Visby som datter af Jens Madsen og Hustru Kirsten Johannesen.

Bosat: Vestergade 54, Thisted.

Peder Kristian Pedersen gik i skole i Hvidbjerg. Han udlærtes som sadelmager i 1921, og efter at have arbejdet som svend startede han i 1929 egen virksomhed i Thisted, som han siden har drevet.

Karen Marie Madsen gik i skole i Heltborg og opholdt sig derefter hovedsagelig hjemme indtil giftermålet.

II. A. 1. a.

Kristian Madsen Pedersen

er født d. 30. marts 1932 i Villerslev.

Han blev gift d. 22. oktober 1955 i Thisted med

Ellen Margrethe Holm

der er født d. 1. april 1932 i Barslev, Hvidbjerg sogn, som datter af landmand Anders Holm og hustru Marie.

Bosat: Vestergade 48, Thisted.

Kristian Madsen Pedersen gik i skole i Thisted. Han udlærtes som møbelpolstrer i 1951 og efter fra 1953-1954 at have aftjent sin værnepligt i Hvorup, København samt Hjørring fik han ansættelse hos faderen, hvor han siden har virket.

II. A. 1. a. 1)

Erik Holm Pedersen

er født d. 4. maj 1957 i Thisted.

II. A. 1. a. 2)

Inger Holm Pedersen

er født d. 17. marts 1960 i Thisted.

II. A. 1. a. 3)

Poul Holm Pedersen

er født d. 21. februar 1963 i Thisted.

II. A. 2.

Andreas Marius Pedersen

er født d. 30. november 1904 i Hvidbjerg.

Han blev gift d. 7. november 1926 i Vestervig med

Agnes Othilia Jensen

der er født d. 26. november 1902 i Randrup, Vestervig sogn, som datter af landmand og skomager Jens Chr. Jensen og hustru Else Marie Knudsen.

Bosat: Vestergade 15, Hvidbjerg.

Andreas Marius Pedersen gik i skole i Hvidbjerg. Han udlærtes som maskinsmed i 1922, og efter at have arbejdet en tid som svend fik han i 1926 ansættelse ved postvæsenet, hvor han siden har virket som landpostbud. - Andreas Marius Pedersen er formand for Sygekassen og har i 2 perioder været medlem af Sogneraadet.

Agnes Othilia Jensen gik i skole i Randrup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og opholdt sig indtil giftermålet for det meste hjemme.

II. A. 2. a.

Else Marie Pedersen

er født d. 1. marts 1929 i Hvidbjerg.

Hun blev gift d. 17. september 1949 i Hvidbjerg med

Peter Emil Andersen

der er født d. 30. marts 1925 i Fausing som søn af installatør Anders Chr. Henrik Andersen og hustru Louise Marie Nielsen.

Bosat: Karensvej 9, Brabrand.

Else Marie Pedersen gik i skole i Hvidbjerg og bestod 1945 præliminæreksamen. Hun stod derefter i lære som defektrice i Hvidbjerg samt i Aarhus, hvor hun udlærtes.

Peter Emil Andersen gik i skole i Fausing og i Ørsted. Han udlærtes som elektriker i 1943, og efter at have arbejdet forskellige steder gennemgik han uddannelse som kørrelærer. Han har siden 1962 haft ansættelse som elmontør hos G. Ejstrup i Brabrand.

II. A. 2. a. 1)

Jytte Andersen

er født d. 26. februar 1954 i Aarhus.

II. A. 2. a. 2)

Gitte Andersen

er født d. 16. maj 1956 i Aarhus.

II. A. 2. a. 3)

Anders Henrik Andersen

er født d. 9. marts 1963 i Brabrand.

II. A. 2. b.

Kai Mellmølle

er født d. 17. februar 1934 i Hvidbjerg.

Han blev gift d. 4. juni 1955 i Hvidbjerg med

Ena Irena Wodstrup Madsen

der er født d. 26. februar 1937 i Bedsted Thy som datter af murer Jens Madsen og hustru Dagny Gudrun Kirstine Wodstrup Jensen.

Bosat: Bredgade 6, Tørring.

Kai Mellmølle gik i skole i Hvidbjerg og udlærtes i 1952 som møbelpolstreder samme sted. Han har siden virket som saadan.

Ena Irena Wodstrup Madsen gik i skole i Bedsted og arbejdede derefter indtil giftermålet ved husgerning.

II. A. 2. b. 1)

Aase Mellmølle

er født d. 3. september 1955 i Bedsted Thy.

II. A. 2. b. 2)

Per Mellmølle

er født d. 8. maj 1957 i Hvidbjerg.

II. A. 2. c.

Einar Mellmølle

er født d. 20. august 1940 i Hvidbjerg.

Bosat: Østermarksvej 7, Odder.

Einar Mellmølle gik i skole i Hvidbjerg, hvor han i 1956 bestod præliminæreksamen. Fra 1956 til 1960 gennemgik han uddannelse i Hvidbjerg Bank, og han blev derpaa indkaldt til militærtjeneste, hvorfra han hjemsendtes i 1963 som løjtnant af reserven. Han har nu ansættelse som bankassistent i Odder Landbobank.

II. A. 3.

Anna Mathilde Pedersen

er født d. 25. juli 1907 i Hvidbjerg.

Hun blev gift d. 11. maj 1945 i Kgs. Lyngby med

Martin Vilhelm Hansen

der er født d. 25. april 1907 i Gladsaxe som søn af gartner Jens Hansen og hustru Anna Mar-

grethe Hansen.

Bosat: Springforbi.

Anna Mathilde Pedersen gik i skole i Hvidbjerg. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente forskellige steder, sidst i Hjortekær.

Martin Vilhelm Hansen gik i skole i Lundtofte. I 2 aar arbejdede han ved landbruget, og efter at have haft forskelligt løst arbejde fik han i 1932 ansættelse ved skovvæsenet. Fra 1938 til 1948 var han skovløber i Hjortekær, og han har siden virket som saadan i Springforbi, samtidig med at han har traktørbevilling.

II. A. 3. a.

Kirsten Hansen

er født d. 4. september 1948 i Gentofte.

II. A. 4.

Jens Madsen Partov

der d. 9. juni 1943 fik navneændring fra Jens Madsen Pedersen, er født d. 17. marts 1911 i Hvidbjerg.

Bosat: Rossinisvej 10, København S.V.

Jens Madsen Partov, der er gift, er beskæftiget som frisør.

II. B.

Sidsel Cathrine Christensen

er født d. 23. august 1876 i Flovlev, Hvidbjerg sogn, og hun døde d. 28. september 1956 samme sted og blev begravet d. 4. oktober.

Hun blev gift d. 13. maj 1910 i Hvidbjerg med

Jens Kristian Jensen Kjelde



Han er født d. 3. april 1888 i Ørding som søn af gaardejer Jens Kristian Andersen Kjelde og hustru Johanne Poulsen, og han døde d. 19. oktober 1912 i Nykøbing M. og blev begravet d. 25. oktober.

Bosat: Fløvlev pr. Hvidbjerg.

Sidsel Cathrine Christensen lærte efter skolegangen husgerning i forskellige pladser og tjente bl. a. som køkepige paa herregaarden Blidstrup. Da hun efter ca. 2 aars giftermal blev enke, købte hun af faderen et lille husmandssted med et par køer i Fløvlev, som hun passede, samtidig med at hun gik paa arbejde. I 1938 flyttede hun til Hvidbjerg.

Jens Kristian Kjelde lærte efter skolegangen landbruget og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet, da han fik ansættelse paa Jernstøberiet i Nykøbing M., hvor han virkede indtil sin død.

II. B. 1.

Anna Kjelde

er født d. 12. oktober 1911 i Nykøbing M.

Hun blev gift d. 10. august 1935 i Hvidbjerg med

Kresten Mors Nielsen

der er født d. 7. juli 1910 i Barslev, Hvidbjerg sogn, som søn af gaardejer Niels Henrik Nielsen og hustru Margrethe Pedersen Mors.

Bosat: Fløvlev pr. Hvidbjerg.

Anna Kjelde lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Kresten Mors Nielsen blev uddannet ved landbruget og købte ved giftermålet gaarden Langager i Lyngs. Denne havde han i 6 aar, og han overtog derpaa faderens ejendom Reesbjerg i Fløvlev, som han siden har drevet.

II. B. 1. a.

Grethe Mors Nielsen

er født d. 29. juli 1936 i Langager, Lyngs sogn.

Bosat: Fjerritslev.

Hun er beskæftiget som husassistent.

II. B. 1. b.

Jens Kjelde Mors Nielsen

er født d. 18. november 1937 i Langager, Lyngs sogn.

Bosat: Lindegaarden 39, Nørresundby.

Jens Kjelde Mors Nielsen gennemgik bankuddannelse i Hvidbjerg og arbejdede derefter i Aarhus og Omegns Bank. En tid opholdt han sig i Schweiz, og efter at have været paa sprogskele i England fik han ansættelse i Discontobanken i Aalborg, hvor han nu er fuldmægtig.

II. B. 1. c.

Tage Mors Nielsen

er født d. 24. marts 1939 i Langager, Lyngs sogn.

Han blev gift i november 1963 i Aarhus med

Lene Gunbak

der er født d. 16. marts 1940 i Viborg som datter af tandlæge Gunbak.

Bosat: Tjelevej 1, Risskov.

Tage Mors Nielsen bestod studentereksamen fra Rungsted Statsskole og har siden 1958 læst ved det medicinske fakultet i Aarhus.

Lene Gunbak virker som fysioterapeut.

II. B. 1. c. 1)

Rikke Mors Nielsen

er født d. 13. maj 1964 i Aarhus.

II. B. 1. d.

Edna Mors Nielsen

er født d. 12. februar 1940 i Langager, Lyngs sogn.

Hun blev gift d. 14. december 1960 i Hvidbjerg med

Hans Damsgaard

der er født d. 11. februar 1936 i Hvidbjerg som søn af gaardejer Mads Pedersen.

Bosat: Hvidbjerg.

Hans Damsgaard lærte efter skolegangen landbruget og overtog derpaa faderens gaard i Hvidbjerg, som han siden har drevet.

II. B. 1. d. 1)

Jan Damsgaard

er født d. 7. april 1962 i Odder.

II. B. 1. d. 2)

Inga Damsgaard

er født d. 29. marts 1964 i Hvidbjerg.

II. B. 1. e.

Niels Mors Nielsen

er født d. 24. maj 1945 i Reesbjerg, Hvidbjerg sogn.

Han lærte først landbruget og læser nu til realist paa Rønde Kursus.

II. B. 1. f.

Agnes Mors Nielsen

er født d. 20. september 1947 i Reesbjerg, Hvidbjerg sogn.

II. B. 1. g.

Børge Mors Nielsen

er født d. 17. maj 1954 i Reesbjerg.

II. C.

Christen Mortensen Christensen

er født d. 13. marts 1879 i Fløvlev, Hvidbjerg sogn, og han døde d. 8. januar 1955 samme sted.

Han blev gift d. 19. marts 1915 i Hvidbjerg med

Mette Johanne Nørgaard

der er født d. 30. januar 1888 i Kallerup, Hvidbjerg sogn, som datter af husmand Ole Nørgaard og hustru Anna Dorthea.

Bosat: Nr. Hvidbjerg pr. Hvidbjerg.

Christen Mortensen Christensen gik i skole i Hvidbjerg, Helligkilde samt Barslev. Han blev uddannet ved landbruget og tjente bl. a. 3 aar hos gaardejer Martin Riis i Uglev, ligesom han i nogle aar var gaardbestyrer i Nr. Nissum. Ca. 1909 overtog han faderens gaard Stenshøjgaard i Fløvlev, og denne drev han indtil 1940, da han afstod den til sønnen Jens.



Mette Johanne Nørgaard gik i skole i Barslev. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. i Haslev samt 2 aar hos en grosserer Aagaard i København. Sommeren 1910 var hun elev paa Haslev husholdningsskole, og det sidste aar inden giftermålet virkede hun som husbestyrerinde for sin tilkommende mand.

Ved Christen Mortensen Christensens død skrev avisen:

"Fhv. Gdr. Kresten Mortensen Kristensen, Floulev, er død i Morges efter nogen Tids tiltagende Sygdom, 75 Aar gl. Han var født i Floulev. Kort før første Verdenskrig overtog han Faderens Ejendom, og i 1915 blev han gift. I Ægteskabet fødtes 9 Børn, hvoraf een er død som lille. De øvrige Børn er spredt over hele Landet. Han var en Hjemmets Mand, offentlige Hverv havde ikke hans Interesse, men han drev Gaarden med stor Dygtighed. Han havde et hjælpsomt Sindelag og var en god Nabo, hvorfor han ogsaa var meget afholdt. I 1940 afstod han Gaarden til den ældste Søn og bosatte sig i en lille Ejendom i Nærheden."

Efter jordefærden skrev samme avis:

"Fhv. Gdr. Kresten Mortensen Kristensen, Floulev, blev begravet fra Hvidbjerg Kirke i Gaar. Efter at Lærer Billeskov, Barslev, havde holdt en Andagt i Hjemmet, førtes Kisten til Kirken. Her talte Pastor Hermansen ud fra Rom. 12! "Tjen Herren, vær glade i Haabet, taalmodige i Trængslen, udholdende i Bønnen". Naar man tænkte paa Kren Mortensen, navnlig i den sidste Tid, hvor han havde de store Smerter, passede dette Ord godt paa ham. Han slog sin Lid til Gud, han vilde holde ud, og han øvede sig i at faa Glædestoner frem.

Ved Graven takkede Sønnen, Gdr. Jens Mortensen, Floulev, for Deltagelsen."

Da Mette Johanne Nørgaard fyldte 70 aar bragte avisen følgende omtale:

"Fru Johanne Mette Mortensen Christensen, Floulev, fylder 70 aar paa torsdag.

Johanne Mortensen, der stammer fra Kallerup paa Thyholm, havde som ung plads i huset forskellige steder. I 1915 blev hun gift med Chr. Mortensen fra Floulev, og ægteparret overtog hans fødegaard, som de drev, indtil fru Mortensen i 1955 havde den sorg at miste sin mand. Hun flyttede nu ind i et hus nær ved gaarden, som blev overtaget af sønnen Jens Mortensen.

Johanne Mortensens helbred har været noget op og ned. I øjeblikket er det dog nogenlunde godt, saa hun selv kan passe sit hus. Hun har altid været et hjemmemenneske, der med omhu og glæde er gaaet op i arbejdet med sine børn og sit hjem. Foruden sønnen, der har fødegaarden, er en søn bager i Hammerum, og en er lagerekspedient i Herning. En datter er gift med

en landmand i Nørager, en er gift med en murer i Aalborg, en er gift og er afdelingssygeplejerske i Herning, en er sygeplejerske i Ballerup og en er gift med lmd. Chr. Thomsen, Nr. Hvidbjerg."

II. C. 1.

Anne Marie Christensen

er født d. 23. september 1915 i Stenshøjgaard, Hvidbjerg sogn.

Hun blev gift d. 12. november 1942 i Hvidbjerg med

Hans Martinus Jensen

der er født d. 7. maj 1916 i Kgs. Tisted som søn af gaardejer Anders Chr. Jensen og hustru Kirstine Hansen.

Bosat: Toftegaard, Kgs. Tisted pr. Nørager.

Anne Marie Christensen gik i skole i Flovlev samt i Barslev og lærte derefter husgerning.

Hans Martinus Jensen er ejer af gaarden Toftegaard.

II. C. 1. a.

Hanna Jensen

er født d. 29. juni 1944 i Kgs. Tisted, og hun døde d. 14. marts 1947 samme sted.

II. C. 1. b.

Aage Jensen

er født d. 9. maj 1947 i Kgs. Tisted.

II. C. 1. c.

Birthe Jensen

er født d. 9. maj 1947 i Kgs. Tisted.

II. C. 1. d.

Knud Jensen

er født d. 24. maj 1953 i Kgs. Tisted.

II. C. 2.

Jens Mortensen

der har faaet navneændring fra Jens Mortensen Christensen, er født d. 13. december 1916 i Stenshøjgaard, Hvidbjerg sogn.

Han blev gift d. 30. maj 1940 paa Jegindø med

Laura Tange Christensen

der er født d. 5. september 1918 paa Jegindø som datter af gaardejer Hans Høje Christensen og hustru Maren Poulsen.

Bosat: Stenshøjgaard, Flovlev pr. Hvidbjerg.

Jens Mortensen gik i skole i Barslev. Han blev uddannet ved landbruget, aftjente sin værnepligt ved Dragonregimentet i Randers fra 1937 til 1938 og overtog i 1940 fødegården, som han siden har drevet.

Laura Tange Christensen gik i skole paa Jegindø og lærte derefter husgerning.

II. C. 2. a.

Bjarne Tange Mortensen

er født d. 27. maj 1941 i Stenshøjgaard, Hvidbjerg sogn.

Bosat: Stenshøjgaard, Flovlev pr. Hvidbjerg.

Bjarne Tange Mortensen er beskæftiget som chauffør.

II. C. 2. b.

Ruth Tange Mortensen

er født d. 4. september 1944 i Stenshøjgaard.

II. C. 2. c.

Ove Tange Mortensen

er født d. 26. januar 1948 i Stenshøjgaard.

II. C. 2. d.

Christen Tange Mortensen

er født d. 24. januar 1956 i Stenshøjgaard.

II. C. 3.

Anna Nørgaard Christensen

er født d. 14. januar 1918 i Stenshøjgaard, Hvidbjerg sogn.

Hun blev gift d. 7. juni 1952 i Brønshøj med

Karl Valdemar Riis

der er født d. 6. august 1915 i Vestergaard, Hvidbjerg sogn, som søn af gaardejer Mads Jensen Riis og hustru Karen Jensen. (Se afsnit B. VI)

Bosat: Skolevej 8, Rønne.

Anna Nørgaard Christensen gik i skole i Barslev og arbejdede derefter som husassistent, hvorpaa hun gennemgik sygeplejeuddannelse paa Lemvig sygehus.

Karl Valdemar Riis gik i skole i Hvidbjerg, hvor han bestod realeksamen. I ca. 3 aar arbejdede han ved landbruget, og han blev derpaa optaget paa Viborg Katedralskole, hvorfra han bestod studentereksamen. Senere dimitteredes han som cand. mag. fra Københavns Universitet, og han har siden haft ansættelse som adjunkt ved Rønne Kursus.

II. C. 3. a.

Mads Riis

er født d. 7. oktober 1954 i København.

II. C. 4.

Ole Nørgaard Christensen

er født d. 29. september 1919 i Stenshøjgaard, Hvidbjerg sogn.

Han blev gift d. 16. februar 1944 i Fabjerg med

Lydia Margrethe Borum

der er født d. 8. november 1920 i Fabjerg som datter af gaardejer Kristian Jensen Borum og hustru Jensine Kirstine Sønderskov. .

Bosat: Hammerum.

Ole Nørgaard Christensen gik i skole i Barslev og havde desuden fra sit 10. aar forskellige sommerpladser. Han arbejdede ved landbruget indtil sit 18. aar, og efter at have staaet i bagerlære 1 aar i Hvidbjerg samt 3 aar i Lemvig var han i 5 aar svend sidstnævnte sted. I 1946 overtog han sin nuhavende bagerforretning i Hammerum.

Lydia Margrethe Borum gik i skole i Fabjerg. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. 2 aar i Sjørslev, en tid som stuepige paa Missionshotellet i Skive samt en tid hos en overlæge i Lemvig.

II. C. 4. a.

Tonni Nørgaard Christensen

er født d. 2. juli 1944 i Nørlem.

Han har bestaaet realeksamen og er nu elektriker.

II. C. 4. b.

Alex Nørgaard Christensen

er født d. 12. juni 1948 i Hammerum, Gellerup sogn.

II. C. 5.

Ellen Kathrine Christensen

er født d. 28. april 1921 i Stenshøjgaard, Hvidbjerg sogn.

Hun blev gift d. 30. maj 1946 i Hvidbjerg med

Christian Bredahl Thomsen

der er født d. 10. januar 1913 i Sperring, Sjørring sogn, som søn af gaardejer Christian Thomsen og hustru Kirstine Bredahl.

Bosat: Nr. Hvidbjerg pr. Hvidbjerg.

Ellen Kathrine Christensen gik i skole i Barslev. Hun er uddannet ved husgerning og har bl. a. tjent 3½ aar hos en gaardejer i Nr. Hvidbjerg, 1 aar paa Hvidbjerg realskole og 1 aar hos en vognmand i Hvidbjerg, ligesom hun har gennemgaaet et husholdningskursus i Hurup Thy.

Christian Bredahl Thomsen gik i skole i Sperring. Han lærte efter skolegangen landbruget og tjente bl. a. 4½ aar paa herregaarden Hindsels. I 1954 overtog han en ejendom i Nr. Hvidbjerg, og den har han siden drevet, samtidig med at han fra 1950 har virket som rutebilchauffør samt fra 1961 desuden som postbud. - Christian Bredahl Thomsen deltog under Danmarks besættelse aktivt i frihedskampen.

II. C. 5. a.

Ulla Bredahl Thomsen

er født d. 6. december 1946 i Hvidbjerg.

Hun er beskæftiget som husassistent.

II. C. 5. b.

Hanna Bredahl Thomsen

er født d. 22. august 1948 i Hvidbjerg.

II. C. 5. c.

Henning Bredahl Thomsen

er født d. 5. oktober 1949 i Hvidbjerg.

II. C. 5. d.

Lis Bredahl Thomsen

er født d. 7. november 1950 i Hvidbjerg.

II. C. 6.

Christen Johannes Mortensen.

der har faaet navneændring fra Christen Johannes Mortensen Christensen, er født d. 23. januar 1925 i Stenshøjgaard, Hvidbjerg sogn.

Han blev gift d. 4. december 1948 i Gellerup med

Johanne Dahle Jensen

der er født d. 14. november 1925 i Bjødstrup, Gellerup sogn, som datter af landmand Johannes Jensen og hustru Maren Kirstine.

Bosat: Højgade 11, Hammerum.

Christen Johannes Mortensen gik i skole i Barslev. Han arbejdede først nogle aar ved landbruget og kom derefter i 1946 i bagerlære. Han har siden 1951 været ansat som lagerekspedient hos Sthyr & Kjær A/S, Kolonial en gros, Herning.

Johanne Dahle Jensen lærte efter skolegangen husgerning og havde plads flere forskellige steder. Hun har siden 1947 været ansat som presserske paa en trikotagefabrik i Hammerum.

II. C. 7.

Thora Eleonora Christensen

er født d. 2. juli 1927 i Stenshøjgaard, Hvidbjerg sogn.

Hun blev gift d. 2. maj 1958 i Hvidbjerg med

Jens Christian Nielsen

der er født d. 11. februar 1920 i Trælund, Tjørring sogn, som søn af købmand Niels Nielsen og hustru Karen Marie Mølsted Ibsen.

Bosat: Højgade 13, Hammerum.

Thora Eleonora Christensen gik i skole i Barslev. I 1952 afsluttede hun uddannelse som sygeplejerske i Herning, og hun virkede derefter som saadan i Aalborg, Viborg samt Herning.

Jens Christian Nielsen gik i skole i Trælund og udlærtes i 1938 som kommis hos en købmand. I 1941 startede han egen vognmandsforretning, som han siden har drevet, sidst med lillebiler.

II. C. 8.

Peter Christensen

er født d. 2. juli 1927 i Stenshøjgaard, Hvidbjerg sogn, og han døde d. 28. februar 1928 samme sted.

II. C. 9.

Rigmor Nørgaard Christensen

er født d. 14. september 1930 i Stenshøjgaard, Hvidbjerg sogn.

Hun blev gift d. 14. oktober 1951 i Hvidbjerg med

Erling Andersen

der er født d. 16. januar 1925 i Aalborg som søn af murermester Søren Peter Andersen og hustru Kristiane Marie Nedergaard Nielsen.

Bosat: Johnstrupsvej 16, Aalborg.

Rigmor Nørgaard Christensen gik i skole i Barslev og virkede derefter som ekspeditrice i en bagerforretning indtil giftermålet.

Erling Andersen gik i skole i Aalborg og kom derefter i murerlære. Han har siden 1953 været ansat som svend hos fa. Enggaard i Aalborg.

II. C. 9. a.

Per Nørgaard Andersen

er født d. 4. februar 1955 i Aalborg.

II. D.

Jensine Marie Christensen

er født d. 16. maj 1881 i Fløvlev, Hvidbjerg sogn, og hun døde d. 20. januar 1955 i Hvidbjerg.

Bosat: Enghavevej, Hvidbjerg.

Jensine Marie Christensen gik i skole i Fløvlev. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser ved dette. I 9 aar var hun husbestyrerinde hos gaardejer Niels Nørby i Asp, og senere var hun i en aarrække husbestyrerinde paa De gamles hjem i Holmsland.

Ved Jensine Marie Christensens død skrev avisen følgende:

"For ca. 14 dage siden laa Gdr. Kr. M. Kristensen, Floulev, for Døden, og hans Søster, Frk. Marie Kristensen, Enghavevej, Hvidbjerg, vilde cykle ud og besøge ham. Paa Vej derud væltede hun, men gennemførte Turen. Da hun kom hjem, maatte hun tilkalde Læge, der konstaterede et Benbrud, og hun blev indlagt paa Sygehuset. Dagen efter døde hendes Broder. Marie Kristensens Ben lagedes normalt, og hun skulde netop have været udskrevet fra Sygehuset i Gaar. Hun havde imidlertid længe haft et svagt Hjerte, og i Gaar Morges døde hun ret uventet, 73 Aar gl.

Marie Kristensen var født i Floulev som Datter af Gdr. P. Mortensen. Moderen døde mens flere Børn var mindreaarige, og Marie Kristensen maatte som den ældste tage sig af sine mindreaarige Søsken. Da hendes Broder overtog Fødegaarden, flyttede hun til Ølby, hvor hun var Husbestyrerinde en halv Snes Aar. Derefter havde hun flere Husbestyrerindepladser, og siden var hun Husbestyrerinde paa "De Gamles Hjem" paa Holmsland op mod en halv Snes Aar. I 1946 flyttede hun til Hvidbjerg, hvor hun har boet siden. Hun var et energisk pligtopfyldende og hjælpsomt Menneske, altid villig til at række en hjælpende Haand. Hun var stærkt præget



af sit kristne Livssyn."

II. E.

Martine Kirstine Christensen

er født d. 17. august 1883 i Fløvlev, Hvidbjerg sogn, og hun døde d. 6. marts 1887 samme sted og blev begravet d. 13. marts.

II. F.

Jens Madsen Christensen

er født d. 13. maj 1887 i Fløvlev, Hvidbjerg sogn, og han døde d. 9. september 1909 i Hvidbjerg.

II. G.

Martine Kirstine Christensen

er født d. 20. december 1889 i Fløvlev, Hvidbjerg sogn, og hun døde d. 20. august 1956 i Gudum.

Hun blev gift d. 31. marts 1914 i Hvidbjerg med

Erik Peder Frithjof Nielsen

der er født d. 7. juni 1890 paa Frederiksberg som søn af kunstdrejer Johan Peder Nielsen og hustru Jensine Kirstine Henriksen.

Bosat: Gudum alderdomshjem.

Martine Kirstine Christensen gik i skole i Hvidbjerg. Hun lærte efter skolegangen husgerning i forskellige pladser og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Erik Peder Frithjof Nielsen gik i skole i Gudum. Han udlærtes som murer, og efter at have arbejdet som svend forskellige steder i Sønderjylland samt at have været "paa Valsen" i Tyskland, startede han ca. 1915 egen murermestervirksomhed i Gudum, hvor han virkede indtil ca. 1950, afbrudt af en kort periode omkring 1918, da han havde murermesterforretning i Dybe. Erik Peder Frithjof Nielsen har desuden i sin fritid fremstillet smørdritler.



II. G. 1.

Johan Peder Arne Nielsen

er født d. 28. februar 1915 i Gudum.

Han er gift med

Ingeborg Margrethe Hansen

der er født d. 3. maj 1912 i Holstebro som datter af malermester Jens Hansen og hustru Karen Marie Madsen.

Bosat: Læssøesvej 8, Holstebro.

Johan Peder Arne Nielsen gik i skole i Gudum og havde desuden fra sit 9. aar forskellige sommerpladser. Indtil sit 18. aar arbejdede han ved landbruget, i ca. 3 aar var han beskæftiget ved fiskeri fra Remmerstrand, og efter at have boet 3 aar i Hjerme flyttede han til Holstebro,

hvør han nu er arbejdsmand.

Ingeborg Margrethe Hansen gik i skole i Maabjerg og havde derefter i 8 aar forskellige pladser som husassistent. Hun har siden arbejdet paa tobaksfabrikken i Holstebro.

II. G. 1. a.

Eigill Jens Nielsen

er født d. 28. maj 1933 i København.

Bosat: Østerled, Stavnsholt Overdrev pr. Birkerød.

Eigill Jens Nielsen er beskæftiget som lillebilvognmand.

II. G. 1. b.

Sonja Nielsen

er født d. 12. januar 1941 i Holstebro.

Hun er gift med

Tage Jacobsen

der er beskæftiget som arbejdsmand.

Bosat: Vestergade 6, Hjerm.

II. G. 1. c.

Barn, død før daaben.

II. G. 1. d.

Lis Nielsen

er født d. 28. oktober 1944 i Holstebro.

Hun er beskæftiget som fabriksarbejderske i Holstebro.

II. G. 1. e.

Else Nielsen.

død som lille.

II. G. 1. f.

Anette Nielsen

er født d. 6. april 1957 i Hjerm.

II. G. 2.

Anker Peter Nielsen

er født d. 12. april 1918 i Ramme.

Han blev gift d. 27. marts 1941 i Asp med

Andrea Nicoline Pedersen

der er født d. 26. maj 1921 i Linde, Asp sogn, som datter af boelsmand Kristen Pedersen og hustru Anne Marie Amalie Nielsen.

Bosat: Linde pr. Naur.

Anker Peter Nielsen gik i skole i Gudum. Han arbejdede ved landbruget indtil sit 17. aar og var derefter i et par aar arbejdsmand i Vestjylland. I 1939 aftjente han sin værnepligt ved 6. Bataillon i Viborg, og efter hjemsendelsen arbejdede han atter ved landbruget samt i en tørvemose, hvorpaa han virkede som arbejdsmand forskellige steder. Han har siden 1959 været beskæftiget som luftmontør.

Andrea Nicoline Pedersen gik i skole i Linde og havde derefter forskellige pladser som husassistent paa sin hjemegn.

II. G. 2. a.

Erik Nielsen

er født d. 8. juni 1941 i Navr by.

Bosat: Linde pr. Naur.

Erik Nielsen gik i skole i Linde. Han arbejdede ved landbruget indtil efteraaret 1961, og efter at have været beskæftiget ½ aar paa en fabrik i Norge blev han arbejdsmand paa Fladmose teglværk, hvor han siden har virket.

II. G. 2. b.

Kaj Nielsen

er født d. 13. januar 1944 i Linde, Asp sogn.

Han er beskæftiget som landbrugsmedhjælper.

II. G. 2. c.

Doris Nielsen

er født d. 29. januar 1950 i Linde.

II. G. 2. d.

Alice Nielsen

er født d. 27. april 1951 i Linde.

II. G. 2. e.

Jonna Nielsen

er født d. 23. januar 1957 i Linde.

II. G. 3.

Adda Margrethe Nielsen

er født d. 25. marts 1921 i Gudum.

Hun blev gift d. 25. juli 1941 i Gudum med

Jens Peder Pedersen

der er født d. 22. marts 1919 i Linde, Asp sogn, som søn af landmand Kristen Pedersen og hustru Amalia Nielsen.

Bosat: Søndermark Falsig pr. Naur.

Adda Margrethe Nielsen gik i skole i Gudum og havde derefter forskellige pladser ved husgerning indtil giftermålet.

Jens Peder Pedersen gik i skole i Linde. Han blev uddannet ved landbruget, og efter at have aftjent sin værnepligt i Haderslev fra 1939 til 1940 købte han i 1941 sin nuhavende ejendom Søndermark, der er paa 16 tdr. land.

II. G. 3. a.

Krista Klit Pedersen

er født d. 2. februar 1942 i Falsig, Navr sogn.

Hun blev gift d. 18. november 1962 i Naur med

Niels Jacob Andersen

der er født d. 14. februar 1940 i Nøvling som søn af landmand Otto Kristian Andersen og hustru Mette Bang Nielsen.

Bosat: Abildaa pr. Grønbjerg.

Krista Klit Pedersen gik i skole i Naur og havde derefter forskellige pladser ved husger-ning indtil giftermålet.

Niels Jacob Andersen gik i skole i Nøvling. Han lærte efter skolegangen landbruget, fra 1959 til 1960 aftjente han sin værnepligt i Haderslev, og han har siden været arbejdsmand paa et teglværk.

II. G. 3. a. 1)

Kirsten Klit Andersen

er født d. 22. juli 1961 i Holstebro.

II. G. 3. a. 2)

Sonja Klit Andersen

er født d. 24. juni 1963 i Abildaa, Nr. Omme sogn.

II. G. 3. b.

Esther Klit Pedersen

er født d. 11. juni 1943 i Falsig, Navr sogn.

Hun blev gift d. 21. april 1962 i Aarhus med

Niels Jørgen Lund Nielsen

der er født d. 12. september 1940 i Lading som søn af chauffør Jens Lund Nielsen og hustru Anna-Lise Jørgensen.

Bosat: Faistrup pr. Lading.

Esther Klit Pedersen gik i skole i Naur og havde derefter forskellige pladser ved husger-ning indtil giftermålet.

Niels Jørgen Lund Nielsen gik i skole i Lading samt i Hammel, hvor han i 1958 bestod mellemskoleeksamen. Han var nu en tid mathelev i København, og i 1959 kom han i tømmerlære, hvorefter han fra 1963 til 1964 aftjente sin værnepligt i Fredericia.

II. G. 3. b. 1)

Gert Lund Nielsen

er født d. 6. august 1962 i Aarhus.

II. G. 3. c.

Thora Klit Pedersen

er født d. 28. april 1946 i Falsig, Navr sogn.

Hun er under uddannelse som smørrebrødsjomfru.

II. G. 3. d.

Hilda Klit Pedersen

er født d. 16. september 1950 i Falsig.

II. G. 3. e.

Vagn Klit Pedersen

er født d. 10. oktober 1952 i Falsig.

II. G. 3. f.

Kurt Klit Pedersen

er født d. 10. maj 1956 i Falsig.

II. G. 3. g.

Arne Klit Pedersen

er født d. 22. marts 1961 i Falsig.

II. H.

Christen Andersen Kristensen

er født d. 6. maj 1892 i Flovlev, Hvidbjerg sogn, og han døde d. 20. marts 1935 i Resen.

Han blev gift i Struer med

Agnes Nielsen

der er født d. 28. august 1897 i Resen som datter af landmand Lars Nielsen og hustru Ane Margrethe Madsen.

Bosat: Hedegaardslund, Resen pr. Struer.

Christen Andersen Kristensen lærte efter skolegangen landbruget og overtog ca. 1910 hustruens fødested Hedegaardslund, som han derefter drev, samtidig med at han først i trediveerne arbejdede som reservepostbud. Efter hans død videregav enken ejendommen indtil ca. 1952, da den afstodes til sønnen Jens.

Agnes Nielsen lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftemålet.

II. H. 1.

Harry Kristensen

er født d. 8. november 1916 i Resen, og han døde d. 12. december 1937 samme sted efter at være blevet sparket af en hest.

Han var indtil sin død beskæftiget som landbrugsmedhjælper.

II. H. 2.

Asta Irene Kristensen

er født d. 5. oktober 1918 i Resen, og hun døde d. 10. juli 1961 samme sted ved en færdselsulykke.

Hun var beskæftiget som husassistent.

II. H. 3.

Jens Madsen Kristensen

er født d. 19. marts 1922 i Resen.

Han blev gift d. 16. september 1956 i Dybe med

Ingrid Pedersen

der er født d. 26. september 1931 i Dybe som datter af murer Arne Pedersen og hustru Jenny Jensen.

Bosat: Hedegaardslund, Resen pr. Struer.

Jens Madsen Kristensen gik i skole i Resen. Han lærte efter skolegangen landbruget og overtog ca. 1952 sit fødested efter moderen.

Ingrid Pedersen gik i skole i Dybe.

II. H. 3. a.

Chr. Kristensen

er født d. 14. juli 1957 i Resen.

II. H. 3. b.

Anni Kristensen

er født d. 17. august 1958 i Resen.

II. H. 4.

Hertha Elisabeth Kristensen

er født d. 4. maj 1925 i Resen, og hun døde i april 1939 samme sted af sukkersyge.

II. H. 5.

Thorvald Kristensen

er født d. 27. april 1926 i Resen, og han døde samme aar.

II. H. 6.

Anne Margrethe Kristensen

er født d. 2. juni 1927 i Resen.

Hun blev gift d. 1. januar 1953 i Resen med

Verner Frank Jensen

der er født d. 13. august 1925 i København som søn af Hans Hansen og Anna Frank Jensen.

Bosat: Kalvsmade pr. Gylling.

Anne Margrethe Kristensen gik i skole i Resen. En tid arbejdede hun ved husgerning, og

efter at have gennemgaaet uddannelse som barneplejerske virkede hun som saadan, bl. a. 1 aar paa Fødselsstiftelsen i Aarhus.

Verner Frank Jensen gik i skole i Haardmark paa Samsø. Han lærte efter skolegangen landbruget og havde forskellige pladser, afbrudt af militærtjeneste i Viborg 1946-1947. I 1955 overtog han sin nuværende ejendom, der er paa 13 tdr. land.

II. H. 6. a.

Toni Frank Jensen

er født d. 16. august 1954 paa Samsø, og han døde 1956.

II. H. 6. b.

Hardy Frank Jensen

er født d. 27. december 1957 i Gylling.

II. H. 6. c.

Ulla Frank Jensen

er født d. 13. september 1959 i Gylling.

II. H. 7.

Lars Nielsen Kristensen

er født d. 12. november 1928 i Resen.

Han blev gift d. 1. april 1953 i Grønbæk med

Signe Vestergaard Laursen

der er født d. 21. maj 1932 paa Iller Hede, Grønbæk sogn, som datter af gaardejer Jens Vestergaard Laursen og hustru Gudrun Augusta Haugaard Hansen.

Bosat: Ejby.

Lars Nielsen Kristensen gik i skole i Struer, hvor han i 1947 bestod studentereksamen. I 1953 dimitteredes han fra Nr. Nissum seminarium, og efter i 2 aar at have virket i Svendborg blev han i 1955 kaldet til lærer i Ejby.

Signe Vestergaard Laursen bestod realeksamen i Bjerringbro 1948 og dimitteredes 1953 som lærerinde fra Nr. Nissum seminarium. I 2 aar virkede hun i Svendborg, og hun har nu ligesom sin mand ansættelse i Ejby.

II. H. 7. a.

Mads Kristensen

er født d. 12. januar 1954 i Svendborg.

II. H. 7. b.

Jakob Kristensen

er født d. 25. september 1955 i Ejby.

II. H. 7. c.

Helen Kristensen

er født d. 23. maj 1957 i Ejby.

II. H. 7. d.

Peter Kristensen

er født d. 7. juli 1958 i Ejby.

II. H. 8.

Thora Eleonora Kristensen

er født d. 27. juli 1930 i Resen.

Hun blev gift d. 20. november 1955 i Struer med

Viggo Møller Jensen

der er født d. 16. november 1932 i Hee som søn af arbejdsmand Simon Møller Jensen og hustru Bodil Marie Mikkelsen.

Bosat: Gyllingskov pr. Gylling.

Thora Eleonora Kristensen gik i skole i Resen og lærte derefter husgerning.

Viggo Møller Jensen gik i skole i Velling. Han blev uddannet ved landbruget og har siden tjent forskellige steder, afbrudt af militærtjeneste i Odense samt i Padborg 1952-1954.

II. H. 8. a.

Jørgen Møller Jensen

er født d. 8. juli 1960 i Holstebro.

II. H. 8. b.

Lisbeth Møller Jensen

er født d. 6. august 1962 i Aarhus.

II. H. 9.

Peter William Kristensen

er født d. 13. oktober 1933 i Resen.

Han blev gift d. 13. april 1963 i Ølsemagle med

Betty Poula Weng Rasmussen

der er født d. 27. september 1934 i Ølsemagle som datter af smedemester Jens Peter Weng Rasmussen og hustru Alma Helene Mortensen.

Bosat: Smallegade 35, København F.

Peter William Kristensen gik i skole i Resen. Han udlærtes som klejnsmed i Resen smede- og maskinforretning, og efter at have aftjent sin værnepligt arbejdede han 1 aar paa Samsø. Han har siden 1955 virket som svend i København, afbrudt af ½ aars tjeneste ved de danske FN styrker i Gaza sommeren 1960.

Betty Poula Weng Rasmussen gik i skole i Ølsemagle samt i Køge, hvor hun i 1950 tog medlemskoleeksamen. I 1951 blev hun kontorelev ved et forsikringsselskab i København, og her har hun siden været ansat, nu som overassistent og leder af korrespondanceafdelingen. Betty Poula Weng Rasmussen har bestaaet særskilt eksamen i stenografi, forsikring og dansk korrespondance.

II. J.

Petrea Christensen

er født d. 9. maj 1895 i Fløvlev, Hvidbjerg sogn, og hun døde d. 23. marts 1928 paa Thisted sygehus.

Hun blev gift d. 22. oktober 1915 i Hvidbjerg med

Jens Thing

der er født d. 24. november 1892 i Barslev, Hvidbjerg sogn, som søn af gaardejer Niels Thing og hustru Mette Kathrine Christensen.

Bosat: Nylandsvej 4, Hvidbjerg.

Petrea Christensen gik i skole i Helligkilde samt i Barslev. En tid havde hun forskellige pladser ved husgerning, bl. a. i Barslev samt i Kallerup, og hun lærte derefter kjolesyning.

Jens Thing gik i skole i Barslev. Han lærte landbruget hjemme og tjente desuden i Barslev, Sønderhaa og Refs. I 1912 aftjente han sin værnepligt i Aarhus, og i 1915 overtog han derpaa efter moderen Fælledgaard i Barslev, som han drev indtil 1959, da datteren Anna Margrethe overtog den.



II. J. 1.

Anna Margrethe Thing

er født d. 1. december 1916 i Fælledgaard, Hvidbjerg sogn.

Bosat: Fælledgaard, Barslev pr. Lyngs.

Anna Margrethe Thing overtog i 1959 fødegaarden, som hun siden har drevet.

II. J. 2.

Niels Christian Thing

er født d. 12. marts 1918 i Fælledgaard, Hvidbjerg sogn.

Han blev gift d. 29. april 1945 i Odby med

Karen Agergaard Olsen

der er født d. 1. november 1918 i Odby som datter af gaardejer Søren Agergaard Olsen og hustru Anne Graugaard.

Bosat: Vestergaard, Odby pr. Uglev.

Niels Christian Thing gik i skole i Smerup. Han lærte efter skolegangen landbruget og havde forskellige pladser, afbrudt af et ophold paa Tommerup højskole i 1938 samt af militærtjeneste i Aarhus i 1939. I 1945 blev han forpagter af Vestergaard i Odby, og i 1950 overtog han denne, som han siden har drevet. - Niels Christian Thing er kasærer i bestyrelsen for Mejeriet samt medlem af Skolekommissionen.

Karen Agergaard Olsen lærte efter skolegangen husgerning og havde desuden i 3 aar ansættelse i en broderiforretning.

II. J. 2. a.

Anne Marie Agergaard Thing

er født d. 9. september 1946 i Vestergaard, Odby sogn.

II. J. 2. b.

Hans Agergaard Thing

er født d. 4. november 1947 i Vestergaard.

II. J. 2. c.

Grethe Agergaard Thing

er født d. 4. november 1947 i Vestergaard.

II. J. 2. d.

Jens Agergaard Thing

er født d. 13. april 1949 i Vestergaard.

II. J. 2. e.

Tove Agergaard Thing

er født d. 10. april 1951 i Vestergaard.

II. J. 2. f.

Søren Agergaard Thing

er født d. 4. maj 1953 i Vestergaard.

II. J. 2. g,

Knud Agergaard Thing

er født d, 30. januar 1957. i Vestergaard.

II. J. 2. h.

Benté Agergaard Thing

er født d. 12. januar 1960. i Vestergaard.

II. J. 2. j.

Sven Agergaard Thing

er født d. 5. marts 1964 i Vestergaard.

II. J. 3.

Mette Kathrine Thing

er gift med

Jean Anders Henrik Eigaard

der er født d. 15. februar 1907 i København.

Bosat: Sortedam Dosseringen 57, København Ø.

Jean Anders Henrik Eigaard dimitteredes i 1933 som cand.pharm. og er nu direktør i København.

II. J. 4.

Peter Vilfred Thing

er født d. 18. marts 1923 i Fælledgaard, Hvidbjerg sogn.

Han blev gift d. 24. marts 1950 i Nysogn med

Agnes Kirstine Pedersen Slot

der er født d. 29. august 1924 i Nysogn som datter af landmand og tømrer Johannes Pedersen Slot og hustru Sofie Cecilie.

Bosat: Bjørndal pr. Uglev.

Peter Vilfred Thing gik i skole i Smerup. Han aftjente sin værnepligt ved Civilbeskyttelsestjenesten i 1946, og i 1949 udlærtes han som slagter. Fra 1950 til 1960 drev han egen slagterforretning i Hørdum, og han arbejder nu som slagtersvend.

II. J. 4. a.

Kirsten Thing

er født d. 5. februar 1951 i Hørdum.

II. J. 4. b.

Ulla Petrea Thing

er født d. 3. juli 1952 i Hørdum.

II. J. 4. c.

Ulrik Thing

er født d. 5. december 1953 i Hørdum.

II. J. 4. d.

Aase Thing

er født d. 8. marts 1957 i Hørdum.

II. J. 4. e.

Inge Thing

er født d. 4. marts 1959 i Hørdum.

II. J. 4. f.

Eva Thing

er født d. 4. marts 1959 i Hørdum.

II. J. 4. g.

Hanne Slot Thing

er født d. 11. november 1961 i Bjørndal, Odby sogn.

II. J. 5.

Børge William Thing

er født d. 24. september 1924 i Fælledgaard, Hvidbjerg sogn.

Han blev gift d. 22. maj 1952 i Hvidbjerg med

Maren Kirstine Dahlgaard

der er født d. 2. oktober 1929 i Hundborg som datter af landmand Peter Dahlgaard og hustru Jenny Kristine Jensen.

Bosat: Tvolm pr. Ydby.

Børge William Thing gik i skole i Smerup. Han lærte efter skolegangen landbruget og overtog i 1953 sin nuhavende ejendom, der er paa 16 tdr. land. I 1961 tilkøbte han desuden en gaard paa 32 tdr. land. i Sdr. Ydby.

Maren Kirstine Dahlgaard gik i skole i Vestervig og lærte derefter husgerning.

II. J. 5. a.

Flemming Thing

er født d. 17. februar 1953 i Tvolm, Ydby sogn.

II. J. 5. b.

Bodil Thing

er født d. 22. maj 1957 i Tvolm.

II. J. 5. c.

Jens Peter Thing

er født d. 28. maj 1958 i Tvolm.

II. J. 5. d.

Bjarne Thing

er født d. 19. august 1962 i Tvolm.

II. J. 6.

Thora Eleonora Thing

er født d. 13. november 1926 i Fælledgaard, Hvidbjerg sogn.

Hun blev gift d. 18. maj 1950 i Hvidbjerg med

Ejner Marinus Obel

der er født d. 14. juni 1927 i Søndbjerg som søn af gaardejer Andreas Obel og hustru Kirstine Jepsen.

Bosat: Jegindø pr. Hvidbjerg.

Thora Eleonora Thing gik i skole i Smerup og lærte derefter husgerning.

Ejner Marinus Obel gik i skole i Søndbjerg. Han lærte efter skolegangen landbruget, afbrudt af et ophold paa Tommerup højskole vinteren 1947-1948, og overtog i 1962 sin nuhavende gaard Nørretoft Skovgaard, der er paa 30 tdr. land.

II. J. 6. a.

Anni Obel

er født d. 8. april 1952 i Sønderbjerg.

II. J. 6. b.

Dorte Obel

er født d. 27. juni 1956 paa Jegindø.

II. J. 6. c.

Karen Obel

er født d. 7. marts 1958 paa Jegindø.

II. J. 6. d.

Gertrud Obel

er født d. 14. marts 1959 paa Jegindø.

II. K.

Dødfødt pigebarn, d. 10. januar 1900 i Flovlev.

III.

Kjersten Christensen

er født d. 6. oktober 1851 i Flovlev, Hvidbjerg sogn, og hun døde d. 12. marts 1853 samme sted af kighoste og blev begravet d. 24. marts.

IV.

Søren Christian Christensen

er født d. 12. juni 1854 i Flovlev, Hvidbjerg sogn, og han døde d. 7. december 1921 i Spolum, Vestervig sogn, og blev begravet d. 14. december.

Han blev gift d. 9. august 1881 med

Kirsten Poulsen

Hun er født d. 26. maj 1862 i Skalshøj, Odby sogn, og hun døde d. 20. oktober 1921 i Serup, Odby sogn, og begravedes d. 27. oktober.

Bosat: Flovlev pr. Hvidbjerg.

Søren Christian Christensen lærte efter skolegangen landbruget og drev i en aarrække en gaard paa ca. 20 tdr. sædeland i Flovlev. I et par aar var han arbejdsmand, og han havde derefter indtil kort før sin død et mindre



husmandssted i Fløvlev.

IV. A.

Kirsten Marie Christine Christensen

er født d. 20. maj 1883 i Fløvlev, Hvidbjerg sogn.

Hun blev gift d. 20. september 1907 i Odby med

Andreas Marinus Jensen Sandbæk

Han er født d. 12. juli 1858 i Vemb som søn af husmand husmand Jens Jensen Sandbæk og hustru, og han døde d. 22. maj 1949 i Holstebro. Andreas Marinus Jensen Sandbæk var gift første gang med Ane Margrethe Poulsen, der er født 1893 og døde d. 9. april 1906. I ægteskabet var 7 børn.

Bosat: Skolegade 30, Holstebro.

Kirsten Marie Christine Christensen gik i skole i Hvidbjerg. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var de sidste par år inden giftermålet husbestyrerinde for sin tilkommende mand.

Andreas Marinus Jensen Sandbæk gik i skole i Vemb. Han gennemgik uddannelse som mejerist og var i 8 år bestyrer af Uglev mejeri. Derefter havde han en tid en landejendom, og efter at have boet i Odby samt Bedsted flyttede han til Holstebro.

IV. A. 1.

Ane Margrethe Jensen

er født d. 1. december 1907 i Odby.

IV. A. 2.

Ingrid Sandbæk Jensen

er født d. 16. februar 1910 i Odby.

Bosat Skolegade 30, Holstebro.

Ingrid Sandbæk Jensen gik i Sejersminde skole. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser ved dette, indtil hun kom til skade ved et færdselsuheld i Holstebro. Hun har siden opholdt sig hjemme.

IV. A. 3.

Molly Elise Sandbæk Jensen

er født d. 11. april 1911 i Odby.

Hun blev gift d. 12. november 1935 i Vestervig med

Johannes Pedersen

der er født d. 15. maj 1910 i Fousing, Hvejsel sogn, som søn af gaardejer Jens Pedersen og hustru Kirstine Nielsen.

Bosat: Bakkegaarden, Idum pr. Holstebro.

Molly Elise Sandbæk Jensen gik i Sejersminde skole. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Johannes Pedersen gik i skole i Idum. Han lærte efter skolegangen landbruget og overtog i 1935 sin nuhavende gaard, der er på 26 tdr. land. - Johannes Pedersen er medlem af bestyrelsen for Husmandsforeningen samt for Transformatorforeningen i Idum.

IV. A. 3. a.

Tove Sandbæk Pedersen

er født d. 1. april 1940 i Bakkegaarden, Idum sogn.

Hun blev gift d. 13. april 1960 i Idum med

Bent Præstegaard Skadhede

der er restauratør. Han er født d. 23. februar 1938 i Røsted.

Bosat: Nordbanevej 36, Skive.

IV. A. 3. b.

Jytte Sandbæk Pedersen

er født d. 4. oktober 1944 i Bakkegaarden, Idum sogn.

Hun er beskæftiget som servitrice paa Nørreport Café i Holstebro.

IV. A. 3. c.

Mona Sandbæk Pedersen

er født d. 18. april 1946 i Bakkegaarden.

Hun har plads som husassistent.

IV. A. 3. d.

Bent Sandbæk Pedersen

er født d. 22. april 1949 i Bakkegaarden.

IV. A. 3. e.

Bjarne Sandbæk Pedersen

er født d. 22. april 1949 i Bakkegaarden.

Han er beskæftiget som landbrugsmedhjælper.

IV. A. 4.

Petra Jensine Sandbæk Pedersen

der er født d. 10. marts 1913 i Bedsted Thy, er gift med

Erik Nielsen

der er beskæftiget som købmand.

Bosat: Tjørnemarken pr. Stege.

IV. A. 5.

Eigild Sandbæk Jensen

der er født d. 24. november 1914 i Villerup, Vestervig sogn, er beskæftiget som fodermester.

Bosat: Brønsholmgaard pr. Kokkedal.

IV. A. 6.

Mary Sandbæk Jensen

er født d. 14. oktober 1916 i Villerup, Vestervig sogn.

Bosat: Krogebjerg 47, Vanløse.

Mary Sandbæk Jensen er beskæftiget som ekspeditrice.

IV. A. 6. a.

Jessie Sandbæk Jensen

er født d. 21. januar 1943 i København.

Hun blev gift d. 12. oktober 1963 i København med

Harald Hansen

der er født d. 13. september 1938 i Nakskov som søn af arbejdsmand Hans Peter Hansen og hustru Amy Agneie Juliussen.

Bosat: Revalsgade 3, København V.

Jessie Sandbæk Jensen gik i skole i Vanløse. I 1962 udlærtes hun i bogholderiet hos kgl. hofboghandler Andr. Høst & Søn, København, og efter at have haft forskellige vikariater var hun ½ aar ansat i bogholderiet paa Bjørnbaks Konvolutfabrik.

Harald Hansen aftjente sin værnepligt i Vordingborg i 1958-1959 og blev i 1961 ansat som telefonmontør ved K. T. A. S.

IV. A. 6. a. 1)

Lotte Gerda Sandbæk Hansen

er født d. 8. april 1964 i Frederiksholms sogn, København.

IV. A. 7.

Poul Arne Sandbæk Jensen

er født d. 14. oktober 1916 i Villerup, Vestervig sogn, og han døde d. 9. marts 1920

IV. A. 8

Betty Sandbæk Jensen

er født d. 29. marts 1918 i Villerup, Vestervig sogn, og hun døde d. 25. januar 1919.

IV. A. 9.

Betty Sandbæk Jensen

er født d. 7. december 1922 i Villerup, Vestervig sogn, og hun døde dagen efter.

IV. A. 10.

Elly Sandbæk Jensen

er født d. 29. november 1925 i Vestervig.

Hun blev gift d. 9. december 1950 i Holstebro med

Gunner Dalgaard Knudsen

der er født d. 28. februar 1926 i Vinding som søn af landmand Kristian Knudsen og hustru Marie Dalgaard.

Bosat: Najbjerg pr. Vildbjerg.

Elly Sandbæk Jensen gik i skole i Holstebro og havde derefter forskellige pladser ved husgerning indtil giftermålet.

Gunner Dalgaard Knudsen gik i skole i Vinding. Han lærte efter skolegangen landbruget og opførte i 1954 sin nuhavende ejendom i Najbjerg, som han driver, samtidig med at han har ma-

skinstation.

IV. A. 10. a.

Tim Henning Sandbæk Knudsen

er født d. 15. oktober 1957 i Najbjerg, Timring sogn.

IV. A. 10. b.

Bruno Sandbæk Knudsen

er født d. 16. december 1959 i Najbjerg.

IV. A. 10. c.

Preben Sandbæk Knudsen

er født d. 14. januar 1962 i Najbjerg.

IV. A. 10. d.

Hans Jørgen Sandbæk Knudsen

er født d. 28. april 1963 i Najbjerg.

IV. B.

Christen Mortensen Christensen

er født d. 11. september 1884 i Flovlev, Hvidbjerg sogn, og han døde d. 25. oktober samme aar og blev begravet d. 1. november.

IV. C.

Maren Nielsine Christensen

er født d. 26. januar 1888 i Flovlev, Hvidbjerg sogn, og hun døde d. 16. april samme aar og blev begravet d. 22. april.

IV. D.

Petrine Marie Christensen

er født d. 11. juni 1889 i Flovlev,
Hvidbjerg sogn.

Hun blev gift d. 16. april 1909 i
Hvidbjerg med

Mads Larsen Poulsen

der er født d. 9. januar 1882 i Sønd-
bjerg som søn af møller Jens Poulsen
og hustru Madsine Madsen.

Bosat: Molsgade 10, Aarhus C.

Petrine Marie Christensen gik i
skole i Helligkilde. Hun lærte efter
skolegangen husgerning og var be-



skæftiget ved dette indtil giftermålet.

Mads Larsen Poulsen gik i skole i Sønderbjerg. Han blev uddannet ved landbruget og opførte i 1909 en ejendom paa Bjørndal mark. I 1920 solgte han denne, og efter i 4 aar at have haft en gaard paa Flovlev mark startede han i 1924 en vognmandsforretning i Serup, som han drev indtil 1930, da han afhændede den og blev bestyrer paa en gaard i Odde Sund. I 1938 flyttede han og hans hustru til Aarhus.

IV. D. 1.

Madsine Poulsen

er født d. 26. juli 1909 i Flovlev, Hvidbjerg sogn.

Hun blev gift d. 25. oktober 1952 i Ringkøbing med

Jens Lodberg Iversen

Han er født d. 20. marts 1908 i Esbjerg som søn af fisker Hans Lodberg Iversen og hustru Mariane Lauritsen, og han døde d. 21. januar 1962 i Viby J.

Bosat: Kirkebakken 5, Viby J.

Madsine Poulsen gik i skole i Odby samt i Barslev. Hun lærte efter skolegangen syning hos en Mette Vester i Hvidbjerg og var derpaa beskæftiget som syerske i bl. a. Oslo, Stockholm og Esbjerg.

Jens Lodberg Iversen gik i skole i Esbjerg. Han arbejdede som fisker hos faderen indtil giftermålet og havde derefter forskellige fiskekuttere i kompagni med andre, indtil han i 1959 paa grund af sygdom flyttede til Viby J.

IV. D. 2.

Kirsten Emilie Poulsen

er født d. 26. februar 1911 i Sønderbjerg.

Hun blev gift d. 28. oktober 1933 i Odby med

Niels Vilhelm Daugaard

der er født i Maltbæk, Malt sogn, som søn af signalbetjent Jørgen Peter Nielsen og hustru Marie Riis.

Bosat: Hardangergade 1, Aarhus N.

Kirsten Emilie Poulsen gik i skole i Odby. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget med dette indtil giftermålet.

Niels Vilhelm Daugaard gik i skole i Drantum. Han udlærtes som maskinarbejder, og efter en tid at have rejst som kejerimontør bestod han varmemestereksamen og fik ansættelse ved det sociale boligbyggeri i Aarhus. - Niels Vilhelm Daugaard har diplom fra Kerteminde Højskole som musiker.

IV. D. 2. a.

Ruth Daugaard Nielsen

er født d. 29. september 1934 i Middelfart.

Bosat: Randersvej 75, Aarhus N.

Ruth Daugaard Nielsen er beskæftiget som kontorassistent.

IV. D. 2. b.

Poul Daugaard Nielsen

er født d. 18. juli 1938 i Middelfart.

Bosat: Stockholmegade 3, Aarhus N.

Poul Daugaard Nielsen er beskæftiget som ekspedient.

IV. D. 2. c.

Knud Daugaard Nielsen

er født d. 17. marts 1944 i Middelfart.

Han er i lære som ekspedient.

IV. D. 2. d.

Jette Daugaard Nielsen

er født d. 23. juni 1948 i Aarhus.

IV. D. 2. e.

Lone Daugaard Nielsen

er født d. 16. marts 1950 i Aarhus.

IV. D. 3.

Helga Kamilla Poulsen

er født d. 15. juni 1912 i Bjørndal, Odby sogn.

Hun blev gift d. 7. april 1937 i København med

Orla Senius Jensen

der er født d. 22. juni 1909 i København som søn af Carl Christian Jensen og hustru Agnes Katrine Hansen.

Bosat: Jagtvej 157 B, København N.

Orla Senius Jensen er beskæftiget som chauffør.

IV. D. 3. a.

Kirsten Jensen

er født d. 24. april 1935 i København.

Hun er gift med

Vilhelm Andreasen

der er beskæftiget som chauffør.

Bosat: Oehlenschlägersgade 72, København V.

IV. D. 3. a. 1)

Henrik Andreasen

er født i København.

IV. D. 3. a. 2)

Mikael Andreasen

er født i København.

IV. D. 3. b.

Jørgen Jensen

er født d. 16. juni 1937 i København.

Bosat: Jagtvej 157 B, København N.

Jørgen Jensen gik i skole i København. Han udlærtes som frisør, og efter at have aftjent sin værnepligt ved Søværnet stod han til søs i 1½ aar. En tid arbejdede han som frisør i Norge, og han virker nu som saadan i København.

IV. D. 3. c.

Hanne Jensen

er født d. 21. oktober 1940 i København.

Hun er gift med

Mogens Christiansson

der er vognmand.

Bosat: Rolfsvej 14, Frederiksberg.

IV. D. 3. c. 1)

Carsten Christiansson

er født i København.

IV. D. 3. c. 2)

Claus Christiansson

er født paa Frederiksberg.

IV. D. 3. d.

Bjarne Jensen

er født d. 27. september 1950 i København.

IV. D. 4.

Jens Poulsen

er født d. 27. juli 1913 i Sønderbjerg.

Han blev gift d. 31. maj 1939 i Aarhus med

Edith Marie Sørensen

der er født d. 14. august 1916 i Aaby ved Aarhus som datter af skrædder Kristian Gotlib Sørensen og hustru Jenny Marie.

Bosat: Steinmannsgade 13, Aarhus C.

Jens Poulsen gik i skole i Sønderbjerg samt i Barslev. I 5 aar var han beskæftiget ved fiskeeksportør Aage Jørgensen i Odde-sund, og efter at have arbejdet en tid hos en broder i Hammel

der havde cykelforretning, startede han selv i 1938 egen cykel- og radioforretning i Aarhus. Senere var han i 8 aar afløser ved Postvæsenet, og siden 1948 har han haft ansættelse som inkasator ved Aarhus Stifttidende.

Edith Marie Sørensen gik i skole i Aarhus. Hun lærte efter skolegangen husgerning og virkede som stuepige paa hoteller i Aarhus og København.

IV. D. 4. a.

Kurt Poulsen

er født d. 4. oktober 1939 i Aarhus.

Han er gift med

Birthe Fischer

Bosat: Vognmandsmarken E, København Ø.

Kurt Poulsen er beskæftiget som chauffør.

IV. D. 4. b.

Kjeld Poulsen

er født d. 25. februar 1941. i Aarhus.

Han er gift med

Jytte Loft Nielsen

Bosat: Helgenæsgade 3, Aarhus C.

IV. D. 5.

Søren Christen Poulsen

er gift med

Irma N. N.

Bosat: Samsøgade 47, Aarhus C.

Søren Christen Poulsen, der i sit ægteskab har 3 børn, driver en cykelforretning.

IV. D. 6.

Anker Poulsen

der er bagermester, er gift med

Karen Pedersen

med hvem han har 2 børn.

Bosat: Nansensgade 15, Odense.

IV. D. 7.

Lise Maren Poulsen

er født d. 28. september 1917 i Sønderbjerg.

Hun blev gift d. 12. november 1939 i København med

Louis Charles van Wonterghem

der er født d. 24. oktober 1917 i København som søn af køkkenchef Charles.Pierre van Wonter-

ghem og hustru Albertine Wilhelmine Olsson.

Bosat: Taanrusstræde 13, Brønshøj.

Louis Charles van Wonterghem har ansættelse som souschef paa hotel Royal.

IV.D.7.a.

Jonna Therese van Wonterghem

er født d. 16. april 1940 i København.

Hun blev gift d. 22. oktober 1960 i København med

Svend Verner Kjelsgaard

der er født d. 23. september 1941 i København som søn af Verner Kjelsgaard og hustru Tove Greve Christensen.

Bosat: Hedemannsgade 3 A, København Ø.

Jonna Therese van Wonterghem arbejdede før giftermålet paa et kontor.

Svend Verner Kjelsgaard er beskæftiget som lagerchef.

IV.D.7.a.1)

Jeannette Kjelsgaard

er født d. 3. marts 1961 i København.

IV.D.7.b.

Yvonne Franziska van Wonterghem

er født d. 12. december 1942 i København.

Hun blev gift d. 11. juni 1960 i Brønshøj med

John Thomas Rønning Hansen

der er født d. 30. april 1939 i København som søn af svejser Jørgen Hansen og hustru Evelyn Rønning.

Bosat: Gl. Kalkbrænderivej 34, København Ø.

Yvonne Franziska van Wonterghem gik i skole i København. Hun arbejdede 1 aar ved husgerning og var derefter i 2½ aar elev paa et kontor. Hun har siden 1963 haft ansættelse som kontorassistent ved TO-R Radio A/S, Vanløse.

John Thomas Rønning Hansen er beskæftiget som arbejdsmand.

IV.D.7.b.1)

Ingrid Rønning Hansen

er født d. 7. november 1960 i København.

IV.D.7.b.2)

Glenn Rønning Hansen

er født d. 13. december 1961 i København.

IV.D.7.c.

Winnie Helene van Wonterghem

er født d. 3. januar 1945 i København.

Hun arbejder som bogbinder.

IV.D. 7. d.

Pierre Michel van Wouterghem

er født d. 7. december 1954 i København.

IV.D. 7. e.

Raymond Etienne van Wouterghem

er født d. 18. januar 1957 i København.

IV.D. 8.

Peter Othmar Poulsen

er født d. 28. juni 1919 i Søndbjerg.

Han blev gift d. 24. juli 1945 i Dalby med

Inger Nielsen

der er født d. 4. juli 1919 i Kolding.

Bosat: Nr. Bjert skole pr. Kolding.

Peter Othmar Poulsen udlærtes som blomstergartner hos stadsgartneren i Aarhus og fik i 1943 ansættelse ved politiet, hvor han virkede 2 aar i Horsens, 2 aar i Esbjerg samt 2 aar ved Fængselsvæsenet. I 1949 blev han ansat som assistent paa P. Sabroes børnehjem i Skive, og i 1952 udnævntes han til afdelingsleder for skolehjemmet "Himmelbjerggaarden". Han har senere faaet ansættelse i det private erhverv.

Inger Nielsen gik i skole i Kolding. I 1943 dimitteredes hun fra Th. Langs seminarium i Silkeborg, og efter at have haft forskellige vikariater havde hun i nogle aar ansættelse som lærerinde paa Esbjerg realskole. En tid var hun plejemoder paa skolehjemmet "Himmelbjerggaarden", og i 1954 søgte hun atter ind til skolevæsenet og blev vikar i Bramdrupdam. Hun er nu ansat som lærerinde paa Nr. Bjert skole.

IV.D. 8. a.

Karen Susette Othmar Poulsen

er født d. 1. september 1947 i Esbjerg.

IV.D. 8. b.

Bente Othmar Poulsen

er født d. 3. juni 1949 i Skive.

IV.D. 8. c.

Tore Othmar Poulsen

er født d. 13. juli 1953 i Kolding.

IV.D. 9.

Kaj Frode Poulsen

er født i Fløvlev, Hvidbjerg sogn.

Han blev gift d. 3. januar 1950 i Horsens med

Anna Luise Christensen

der er født d. 24. august 1919 i Herfølge som datter af murerarbejdsmand Rasmus Peter Christensen og hustru Kirstine Amanda Nielsen. - Hun blev gift første gang d. 3. september 1938 i Horsens med Gerhard Trøjborg, en søn af Johannes Trøjborg og hustru Anne. I dette ægteskab var datteren Grethe Ninna, født d. 22. november 1939 i Horsens, der nu er gift med lagerarbejder Kristian Knud Konrad Jørgensen.

Bosat: Samsøgade 87, Aarhus C.

Kaj Frode Poulsen gik i skole i Oddesund samt i Uglev. Han lærte efter skolegangen landbruget og har nu ansættelse som arbejdsmand ved Aarhus kommune.

Anna Luise Christensen gik i skole i Horsens og havde derefter forskellige pladser ved husgerning.

IV.D. 10.

Inga Mathilde Poulsen

er født d. 4. januar 1923 i Fløvlev, Hvidbjerg sogn.

Bosat: Østergade 37, Hadsten.

Inga Mathilde Poulsen gik i skole i Oddesund samt i Odby. Hun havde i 2 aar plads som husassistent hos købmand Buhl i Aarhus, og efter at være blevet uddannet i dennes forretning arbejdede hun her i nogle aar. Hun fik derpaa ansættelse som telefondame ved Jydsk Telefon-Aktielselskab i Viby J., og da hun havde været der i 2 aar samt 2 aar i Grindsted, flyttede hun til Hadsten, hvor hun har virket som telefondame siden 1955.

IV.D. 11.

Erik Herluf Poulsen

er født d. 24. september 1924 i Uglev, Odby sogn.

Han blev gift d. 11. april 1948 i Hvidbjerg med

Anna Møller

der er født d. 26. oktober 1927 i Gammelby, Grurup sogn, som datter af gaardejer Kristian Møller og hustru Kirstine Andersen.

Bosat: Jernbanevej 7, Stilling.

Erik Herluf Poulsen har ansættelse som lærer i Stilling.

IV.D. 11. a.

Jytte Møller Poulsen

er født d. 12. september 1948 i Torup, Tved sogn.

IV.D. 11. b.

Henning Møller Poulsen

er født d. 25. september 1954 i Hvidbjerg.

IV.D. 12.

Egon Gerhard Poulsen

er født d. 7. december 1925 i Serup, Odby sogn.

Han var gift første gang med

Margith Pedersen.

en datter af Viggo Pedersen og hustru, hvorefter han blev gift anden gang d. 30. april 1957 i Aarhus med

Ingeborg Sørensen

der er født d. 12. maj 1931 i Ø. Hurup, Als sogn, som datter af gaardejer Søren Sørensen og hustru Margrethe Andersen.

Bosat: Ladegaarde mark pr. Stilling.

Egon Gerhard Poulsen gik i skole i Odby. Han stod i lære som mejerist paa bl. a. Lunde og Vissenbjerg andelsmejerier, og efter at have arbejdet som saadan i 5 aar var han ved militæret i 6½ aar, heraf en tid som oversergent. Han har nu ansættelse som kontorassistent ved Aarhus kommune.

IV. D. 12. a.

Erik Poulsen

er født d. 22. januar 1950 i Randers.

IV. D. 12. b.

Leif Jan Poulsen

er født d. 3. februar 1951 i Randers.

IV. D. 12. c.

Per Tom Poulsen

er født d. 11. oktober 1952 i Itzehoe, Tyskland.

IV. D. 12. d.

Eigild Poulsen

er født d. 27. december 1961 i Aarhus.

IV. D. 13.

Leif Poulsen

der er beskæftiget som postbud, er gift med

Henny N.N.

med hvem han har 3 børn.

Bosat: København.

IV. D. 14.

Eli Børge Poulsen

er født d. 5. august 1928 i Serup, Odby sogn.

Han blev gift d. 15. oktober 1955 i Skjern med

Gerda Bank Larsen

der er født d. 24. januar 1929 i Skjern som datter af vognmand Otto Christensen Larsen og hustru Kristine Hansine Bank.

Bosat: Carit Etlars Allé 31, Esbjerg.

Eli Børge Poulsen gik i skole i Odby. Han udlærtes som kommis hos købmand V. Jensen i Aarhus i 1947 og gennemgik et dekoratørkursus, hvorpaa han bl. a. havde ansættelse 1 aar paa Struers kemiske laboratorium i København. I 1948 blev han indkaldt til militærtjeneste ved Telegraftropperne i København, i 1950 hjemsendtes han som korporal, og efter i ½ aar at have været ansat ved Postvæsenet i København var han vinteren 1950-1951 paa Krabbesholm højskole. Han virkede derefter fra 1952 som vikar ved Esbjerg skolevæsen, samtidig med at han fra 1951 var elev i Esbjerg Seminariums aftenklasse. I 1956 dimitteredes han som lærer og fik ansættelse ved Jerne skole, hvor han siden har virket, samtidig med at han fra 1956 har været praktiklærer ved Esbjerg seminarium og fra 1958 skolebibliotekar.

Gerda Bank Larsen bestod studentereksamen fra Vestjydsk gymnasium i Tarm 1948 og opholdt sig fra 1949 til 1950 i England. I 1954 dimitteredes hun som lærerinde fra Aarhus seminarium, og siden 1955 har hun været ansat ved Jerne skole.

IV. D. 14. a.

Bent Otto Poulsen

er født d. 12. juni 1956 i Jerne ved Esbjerg.

IV. D. 14. b.

Birgitte Poulsen

er født d. 24. juni 1958 i Jerne.

IV. D. 15.

Bent Willy Poulsen

er født d. 15. april 1931 i Oddesund, Odby sogn.

Han blev gift d. 10. april 1954 i Vilslev med

Lilly Ebsen

der er født d. 9. februar 1930 i Vilslev som datter af landmand Arthur Marinus Schmidt og hustru Martha Katrine Ebsen.

Bosat: Svend Olufsens Vej 11, Struer.

Bent Willy Poulsen bestod real- og studentereksamen og gennemgik derpaa uddannelse som bankassistent i Aarhus. I 1951 blev han indkaldt til militærtjeneste, hvorfra han hjemsendtes som sergent, og han virkede derefter som prokurist i et entreprenørfirma i Odense, indtil han i 1963 fik ansættelse som afdelingsleder ved Bang & Olufsen A/S, Struer.

Lilly Ebsen gik i skole i Vilslev. Hun uddannedes indenfor kolonialbranchen i Olbæk brugsforening ved Esbjerg og var derefter fra 1949 til 1951 ansat i Aabyhøj brugsforening.

IV. D. 15. a.

Jørn-Ebbe Ebsen Poulsen

er født d. 19. januar 1955 i Odense.

IV.D. 15. b.

Marianne Ebsen Poulsen

er født d. 26. februar 1956 i Odense.

IV.D. 15. c.

Helen Ebsen Poulsen

er født d. 23. september 1958 i Odense.

IV. E.

Maren Christensen

er født d. 26. marts 1892 i Flovlev, Hvidbjerg sogn, og hun døde d. 24. maj 1915 samme sted.

IV. F.

Jørgen Andreas Christensen

er født d. 7. april 1895 i Flovlev, Hvidbjerg sogn.

Han var gift med

Marie Nielsen

der døde 37 aar gammel.

Jørgen Andreas Christensen var inden sin død rutebilejer.

IV. G.

Kristen Mortensen Kristensen

er født d. 14. januar 1898 i Flovlev, Hvidbjerg sogn, og han døde d. 23. april 1960 i Aarhus.

Han blev gift d. 22. januar 1921 i Aarhus med

Marie Pedersen

der er født d. 18. januar 1899 i Sankt Lukas sogn, Aarhus, som datter af kusk Søren Kristian Pedersen og hustru Trine Sørensen.

Bosat: Vestre Ringgade 180, Aarhus C.

Kristen Mortensen Kristensen gik i skole i Uglev. Han begyndte som stationsarbejder paa Uglev station og blev senere portør i Aarhus. Efter at have bestaaet stationsmestereksamen fra Jernbaneskolen i Hellerup virkede han først som aspirant i ca. 4 aar i Tistrup og derefter en tid i Hylke. Han maatte imidlertid nu paa grund af sygdom opgive dette og i stedet overtage en stilling som kontorassistent ved ilgodsekspeditionen i Aarhus. Da helbredstilstanden forværredes, blev han tvunget til at søge sin afsked, og han drev derefter rulleforretning samt en tid en chocoladekiosk, indtil han fik en klasselotterikollektion, som han passede indtil sin død, samtidig med at han i ca. 1½ aar havde bladkiosk.

Ved Kristen Mortensen Kristensens død skrev avisen:



"En af hverdagens helte, klasselotterikolektør K.M. Kristensen, Aarhus, der i midten af trediverne modtog belønning af Carnegie-fondet, er død, 62 aar.

Det var ved svingbroen ved Aarhus Havn, han øvede sin daad. En mand ville være blevet dræbt af toget, hvis Kristensen ikke i sidste sekund var sprunget ind foran lokomotivet og havde puffet ham væk. Selv blev han ramt og laa længe paa hospitalet med svære kvæstelser. Ret hurtigt efter maatte han tage sin afsked fra Statsbanerne, hvor han havde gjort tjeneste som stationsmester-overportør, inden han søgte til Aarhus. Maaske havde den dramatiske hændelse ved svingbroen udløst den sygdom, som han resten af sit liv saa tappert kæmpede imod, den diseminerede sclerose, ogsaa kaldet den glemte sygdom.

Ja, tappert stred han. Selv om lammelserne efterhaanden bredte sig, saa han kun kunne færdes i en rullestol, oprettede han en chokoladekiosk i Mølleparken. I Langelandsgade startede han en bladkiosk, som han selv maatte bygge til. Give op ville han saa sent som muligt.

Da forretningerne maatte slippes, fik han en klasselotteri-kollektion, som han passede lige til sin død. Paa ingen kollektion har siddet en mere værdig mand. Sikkert er heller ingen kollektion blevet passet bedre, for svigtede lemmerne, sit lyse hoved og sit gode humør bevarede han til det sidste.

K.M. Kristensen var stærkt samfundsinteresseret. Politisk tilhørte han fra sin ungdom Socialdemokratiet, og hvis sygdom ikke havde ramt ham, er der næppe tvivl om, at han ville have fundet sig en plads i partiets top. Evnerne havde han, lysten ogsaa."

Omtrent samtidig bragte avisen følgende læserbrev:

"Hr. redaktør!

En livsskæbne har faaet fred; et haardt ramt og haardt prøvet menneske er gaaet bort - hr. K.M. Kristensen, Vestre Ringgade 180, Aarhus, er ikke mere. I samfulde 32 aar har dette menneske ved et ukueligt humør og en livsbekræftende indstilling trodset sin skæbne - han var lam; han var fuldstændig afhængig af og overgivet til sine medmenneskers omsorg.

Hans kone, fru Maria Kristensen, har - ved et altofrende, selvudslettende og kærligt sind - været sin mand en sikker, uvurderlig og livsvigtig støtte. Hun fortjener al mulig anerkendelse og beundring. Hun har simpelthen slidt sig selv op - fuldstændig givet sig selv - for at hendes mand trods sit handicap kunne faa en blot nogenlunde taalelig tilværelse. Hun burde hædres - med en rekreativ lignende tilværelse resten af sine dage. Tak for Deres storhed, fru Maria Kristensen.

B.H."

IV. E. 1.

Svend Aage Kristensen

er født d. 7. maj 1921 i Aarhus Domsogn.

Han blev gift d. 16. august 1951 i Aarhus med

Iris Jacobsen

der er født i Ljørslev paa Mors som datter af landmand Janus Jacobsen og hustru Mette Kirstine Nielsen.

Bosat; Rødkløvervej 8, Aarhus N.

Svend Aage Kristensen gik i skole i Aarhus, Tistrup samt Hylke. I 1935 blev han bydreng ved DSB, og efter en tid at have været ekstraarbejder blev han i 1941 antaget som stationsarbejder. I 1945 blev han portør, i 1954 udnævntes han til stationsbetjent, og siden 1957 har han virket som overportør i Aarhus.

Iris Jacobsen gik i skole i Ljørslev og var derefter elev paa Haslev højskole. Fra 1937 til 1941 var hun under uddannelse som sygeplejerske paa Nykøbing M. sygehus og efter at have gennemgaaet supplerende uddannelse paa Sankt Hans Hospital, havde hun ansættelse paa Nykøbing M. sygehus og senere efter giftermålet paa Aarhus kommunehospital.

IV.G.1.a.

Inge Kristensen

er født d. 18. september 1945 i Aarhus.

IV.G.1.b.

Lone Kristensen

er født d. 8. november 1957 i Aarhus.

IV.G.2.

Orla Ingolf Kristensen

er født d. 15. november 1925 i Aarhus. Han blev gift d. 15. august 1958 i Aarhus med

Dagny Mikkelsen Pedersen

der er født d. 1. januar 1918 i Vedelslund, Sjelle sogn, som datter af arbejdsmand Rasmus Mikkelsen Pedersen og hustru Nielsine Marie Jonsdatter.

Orla Ingolf Kristensen gik i skole i Aarhus. Han udlærtes som maskinarbejder ved DSB, og efter bl. a. at have arbejdet i Sverige fik han i 1949 ansættelse i sin tidligere læreplads.

Dagny Mikkelsen Pedersen gik i skole i Aarhus. Hun var først i huset og lærte derefter vævning. Senere havde hun beskæftigelse paa Aarhus kommunehospital.

Bosat: Rødkløvervej 18, Aarhus N.

IV.G.3.

Lilly Gudrun Kristensen

er født d. 5. august 1928 i Sankt Lukas sogn, Aarhus.

Hun blev gift d. 12. maj 1951 i Aarhus med

Kai Sütan Jørgensen

der er født d. 25. december 1926 i Kolding.

Bosat: Jordbrovej 7, Aarhus N.

Lilly Gudrun Kristensen gik i skole i Aarhus, hvor hun derefter gennemgik kontoruddannelse. Hun har nu ansættelse som kontorassistent paa Raadhuset.

Kai Sütan Jørgensen gik i skole i Aarhus. Han udlærtes i 1947 som finmekaniker hos Karl Randrup, Aarhus, og har nu ansættelse som svejser hos Ths. Sabroe & Co.A/S, Aarhus. - Kai Sütan Jørgensen er formand for firmaets interessekontor.

IV.G.4.

Jørgen Andreas Kristensen

er født d. 7. oktober 1934 i Sankt Johannes sogn, Aarhus.

Han blev gift d. 23. april 1960 i Aarhus med

Joan Lissi Fogh Sørensen

der er født d. 14. maj 1934 i Sankt Johannes sogn, Aarhus, som datter af oliearbejder Arne Fogh Sørensen og hustru Elly.

Bosat: Tage Hansens Gade 3, Aarhus C.

Jørgen Andreas Kristensen gik i skole i Aarhus. I 1954 udlærtes han som maskinarbejder paa DSB's centralværksteder i Aarhus, og efter at have aftjent sin værnepligt som vaabenmekani-

niker i Randers var han i 3 aar drejer hos Ths. Sabroe & Co. A/S, Aarhus. Han har siden været ansat som ingeniørassistent hos professor Hakon Lund paa Aarhus Universitet, hvor han deltager i undervisnings- og eksperimentalarbejde.

Joan Lissi Fogh Sørensen gik i skole i Aarhus, hvor hun i 1951 bestod realeksamen. Hun gennemgik uddannelse som kontorassistent og havde derefter bl. a. ansættelse 5 aar som saadan paa Universitetet. Hun virker nu som kontorassistent paa Aarhus Raadhus.

IV. H.

Peder Poulsen Christensen

er født d. 9. oktober 1901 i Flovlev, Hvidbjerg sogn, og han døde d. 20. maj 1918 samme sted

V.

Dødfødt drengbarn, d. 8. juni 1857 i Flovlev.

VI.

Morten Christensen

er født d. 10. august 1859 i Flovlev, Hvidbjerg sogn, og han døde d. 5. maj 1931 i Resen.

Han blev gift d. 24. november 1882 i Hvidbjerg med

Maren Sørensen Stensgaard

Hun er født d. 30. maj 1858 i Refs, Hurup sogn, som datter af gaardejer Jens Stensgaard og hustru Karen Jensdatter, og hun døde d. 31. maj 1917 i Resen.

Bosat: Katsighus, Resen pr. Struer.

Morten Christensen lærte efter skolegangen landbruget og overtog senere ejendommen Katsighus, som han drev indtil ca. 1912, hvor den afstodes til sønnen Christen.



VI. A.

Christine Christensen

er født d. 15. maj 1883 i Flovlev, Hvidbjerg sogn.

Hun blev gift i 1902 i Resen med

Christian Poulsen

der er født d. 8. dec. 1877 i Gudum
Bosat: Humlum.

Christian Poulsen lærte efter skolegangen landbruget og drev først en ejendom i Resen, hvorefter han var banearbejder paa linien Struer-Hum-



lum.

VI. A. 1.

Ane Katrine Stensgaard Poulsen

er født d. 15. maj 1902 i Resen.

Hun er gift med

Peter Chr. Hermann Sørensen

der er født d. 30. maj 1897 i Fabjerg som søn af sadelmager Jensen.

Bosat: Helsingevej, Kagerup.

Ane Katrine Stensgaard Poulsen gik i skole i Resen og havde derefter plads ved husgerning indtil giftermålet.

Peter Chr. Hermann Sørensen gik i skole i Fabjerg. Han er nu beskæftiget som arbejdsmand.

VI. A. 1. a.

Orla Hagen Poulsen

er født ca. 1920.

Bosat: Nørregade 9, Struer.

Orla Hagen Poulsen er arbejdsmand.

VI. A. 1. b.

Svend Oluf Sørensen

er født d. 23. januar 1923 i Gudum.

Bosat: Kagerup.

Svend Oluf Sørensen gik i skole i Favrholt og aftjente sin værnepligt ved C3U i Roskilde. Han er nu beskæftiget som murersvend.

VI. A. 1. c.

Egon Erik Sørensen

er født d. 10. juni 1927 i Tikøb.

Bosat: Kagerup.

Egon Erik Sørensen gik i skole i Favrholt samt i Nyhuse. Han udlærtes som murer i 1946, aftjente sin værnepligt i Næstved fra 1948 til 1949 og har siden været beskæftiget som murersvend.

VI. A. 1. d.

Viola Eva Sørensen

er født d. 13. oktober 1930 i Avderød, Kregme sogn.

Bosat: Kagerup.

Viola Eva Sørensen virker som bestyrer af forretningen 'Darling' i Østergade, København.

VI. A. 2.

Ingrid Marie Poulsen

er født d. 5. januar 1904 i Resen.

Hun blev gift d. 3. september 1933 i Humlum med

Jens Kristensen Kirk

der er født d. 23. januar 1910 i Rødding som søn af husmand Kristen Hansen Kirk og hustru Andrea Jørgensen.

Bosat: Skovgyden 2, Holstebro.

Ingrid Marie Poulsen gik i skole i Resen. Hun lærte efter skolegangen husgerning og har desuden i 17 aar arbejdet paa R. Færchs Tobaksfabrikker A/S, Holstebro.

Jens Kristensen Kirk gik i skole i Ejstrup samt i Hvidbjerg. Han lærte efter skolegangen landbruget, og efter en tid at have været arbejdsmand har han siden 1947 virket som isolatør.

VI. A. 2. a.

Børge Poulsen

er født 1926.

Bosat: Åtravägen 11, Stockholm, Sverige.

Børge Poulsen, der er gift, arbejder som bogholder.

VI. A. 2. b.

Else Poulsen Kirk

er født d. 16. oktober 1935 i Holstebro.

Bosat: Ryesgade 22, Aarhus C.

Else Poulsen Kirk gik i skole i Holstebro, hvor hun i 1952 tog realeksamen. I 1953 bestod hun handelseksamen (A-linien) fra Struer Handelshøjskole, og samme aar fik hun ansættelse ved DSB i Holstebro. I 1956 blev hun kontorassistent II, og i 1960 udnævntes hun til kontorassistent I ved DSB i Aarhus. Hun har desuden gennemgaaet et kursus i skilteskrivning.

VI. A.3.

Magda Sørine Stensgaard Poulsen

er født d. 5. maj 1905 i Resen, og hun døde d. 3. august 1939 i Vinderup, Sal sogn.

Hun var gift med

Vilhelm Justinus Floantinus Bach

der er født d. 17. oktober 1900 i Struer.

Bosat: Søndergade 42, Struer.

Vilhelm Justinus Floantinus Bach er beskæftiget som pakhusformand.

VI. A. 3. a.

Klement Harry Bach

er født 1926.

Han er gift med

Anne Marie N. N.

med hvem han har 1 barn.

Bosat: Pl. 42523, Örefoss, Sverige.

Klement Harry Bach arbejder som glassliber.

VI. A. 3. b.

Lillian Viola Bach

er født d. 3. december 1927 i Struer.

Hun blev gift d. 8. juni 1946 i Svendborg med

Charles Nielsen

der er født d. 4. januar 1922 i Thisted som søn af brødkusk Niels Andreas Nielsen og hustru Anna Marie Pedersen.

Bosat: Hyrdebjerg 21, Svendborg.

Lillian Viola Bach gik i skole i Struer. Hun lærte efter skolegangen husgerning og arbejdede desuden en tid paa Harald Halbergs tobaksfabrik i Svendborg.

Charles Nielsen gik i skole i Thisted. I en aarrække var han arbejdsmand, og han virker nu som spinder.

VI. A. 3. b. 1)

Anni Nielsen

er født d. 18. juli 1946 i Svendborg.

Hun arbejder som syerske.

VI. A. 3. b. 2)

Ole Nielsen

er født d. 1. september 1947 i Svendborg.

VI. A. 3. b. 3)

Bente Nielsen

er født d. 7. november 1949 i Svendborg.

VI. A. 3. b. 4)

Jonna Nielsen

er født d. 24. september 1954 i Svendborg.

VI. A. 3. b. 5)

Per Nielsen

er født d. 29. oktober 1960 i Svendborg.

VI. A. 3. c.

Villy Bach

er født 1929.

Han er sømand.

VI. A. 3. d.

Jens Chr. Bach

er født 1933.

VI. A. 4.

Jens Poulsen

er født d. 3. januar 1907 i Resen.

Han blev gift d. 15. april 1933 i Humlum med

Kirstine Thomsen

der er født d. 11. september 1911 i Vinding som datter af gaardejer Mads Chr. Thomsen og hustru Dorthea Petrea Nielsen.

Bosat: Klinkby St.

Jens Poulsen gik i skole i Resen samt i Gudum. Han arbejdede ved landbruget indtil ca. 1929 og har siden 1937 drevet egen vognmandsforretning i Klinkby.

Kirstine Thomsen gik i skole i Vinding og lærte derefter husgerning.

VI. A. 4. a.

Verner Chr. Poulsen

er født d. 6. juni 1934 i Klinkby, Hove sogn.

Han er gift med

Gerda N. N.

Bosat: Klinkby St.

Verner Chr. Poulsen er beskæftiget som chauffør.

VI. A. 4. b.

Inga Marie Poulsen

er født d. 6. april 1941 i Klinkby, Hove sogn.

Bosat: Klinkby St.

Inga Marie Poulsen arbejder som ekspeditrice.

VI. A. 5.

Morten Edvard Poulsen

er født d. 24. april 1908 i Resen, og han døde d. 31. maj 1956 i Skive.

Han blev gift d. 11. marts 1934 paa Fyn med

Maren Christensen

der er født d. 29. november 1912 i Egebjerg, Ejsing sogn.

Bosat: Aale pr. Vinderup.

Morten Edvard Poulsen var indtil sin død beskæftiget som arbejdsmand.

VI. A. 5. a.

Svend Carsten Poulsen

er født d. 18. februar 1936.

Bosat: Grønland.

Svend Carsten Poulsen er for tiden mekaniker paa Grønland.

VI. A. 5. b.

Hans Jørgen Poulsen

er født d. 14. maj 1943.

Han er i lære som tømrer.

VI. A. 5. c.

Preben Chr. Poulsen

er født d. 6. august 1944.

Han er i smedelære.

VI. A. 5. d.

Inge Grethe Poulsen

er født d. 3. april 1946 i Vinderup, Sal sogn.

Hun er beskæftiget som slagteriarbejderske.

VI. A. 6.

Jensine Kristiane Poulsen

er født d. 13. oktober 1909 i Resen.

Hun blev gift d. 27. december 1935 i Humlum med

Peter Chr. Nielsen

der er født d. 15. november 1893 i Hvermose, Sal sogn, som søn af landmand Ole Nielsen og hustru Maren.

Bosat: Hvermose pr. Vinderup.

Jensine Kristiane Poulsen gik i skole i Resen og lærte derefter husgerning.

Peter Chr. Nielsen gik i skole i Sal. Han er nu beskæftiget som arbejdsmand.

VI. A. 6. a.

Egon Nielsen

er født d. 3. maj 1933 i Hvermose, Sal sogn.

Han er gift med

Anna Frandsen

Bosat: Bellevuevej 9, Klampenborg.

Egon Nielsen er ansat som portør ved DSB.

VI. A. 6. b.

Maja Nielsen

er født d. 10. september 1942 i Hvermose, Sal sogn.

Bosat: Langelandsgade 132, Aarhus C.

Maja Nielsen er ansat ved DSB's ilgodsekspedition i Aarhus.

VI. A. 7.

Anna Elisabeth Poulsen

er født d. 20. september 1911 i Resen.

Hun blev gift d. 3. juli 1936 i Veflinge paa Fyn med

Poul Marius Mikkelsen

der er født d. 3. juli 1910 i Skanderborg som søn af maler Alfred Mikkelsen og hustru Margrethe Sørensen.

Bosat: Nørregade 19, Nyborg.

Anna Elisabeth Poulsen gik i skole i Resen, Gudum samt Fovsing. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. 4 aar i København.

Poul Marius Mikkelsen gik i skole i Veflinge samt i Brenderup, hvor han i 1927 bestod real-eksamen. I 1931 udlærtes han som kontorassistent, og efter at have aftjent sin værnepligt i København var han bl. a. bestyrer paa Egeskov Mølle i 2½ aar. Han har derefter i 23 aar været forpagter af en Shell station i Nyborg.

VI. A. 7. a.

Inge Margrethe Mikkelsen

er født d. 17. april 1938 i Egeskov Møllegaard, Kværndrup sogn.

Hun blev gift d. 29. juli 1961 i Nyborg med

Per Hansen

der er født d. 23. september 1938 i Zionskirkens sogn, København, som søn af elektriker Knud Hansen og hustru Astrid Johanne Pedersen.

Bosat: Maribo Amts og Bys Sygehus, Maribo.

Inge Margrethe Mikkelsen gik i skole i Nyborg og havde derefter plads som husassistent samme sted i ca. 4 aar. I 1960 afsluttede hun uddannelsen som økonomaassistent paa Nyborg sygehus, og hun har siden været ansat paa sygehuset i Maribo.

Per Hansen gik i skole i Nyborg. Han udlærtes som klejnsmed i 1957 og har siden virket som saadan, afbrudt af militærtjeneste i Holbæk 1958-1960, hvorfra han hjemsendtes som korporal.

VI. A. 7. a. 1)

Jan-Boe Hansen

er født d. 19. januar 1963 i Maribo.

VI. A. 7. b.

Poul Erik Mikkelsen

er født d. 14. februar 1945 i Nyborg.

Han er i lære som mekaniker.

VI. A. 7. c.

Max René Mikkelsen

er født d. 15. august 1949 i Nyborg.

VI. A. 8.

Ejner Poulsen, død som lille.

VI. A. 9.

Ejner Kvist Poulsen

er født d. 21. januar 1914 i Resen.

Han blev gift d. 27. december 1937 i Højslev med

Marie Kirstine Thomsen

der er født d. 25. juli 1912 i Vinkel, Højslev sogn, som datter af arbejdsmand Thomas Foged Thomsen og hustru Vilhelmine Fristrup.

Bosat: Staarup pr. Højslev.

Ejner Kvist Poulsen gik i skole i Resen samt i Struer. Han lærte efter skolegangen landbruget, afbrudt af militærtjeneste i Viborg 1935-1936, og arbejdede senere i ca. 10 aar paa Højslev teglværk. I 1952 overtog han sin nuhavende ejendom, der er paa ca. 7 ha.

Marie Kirstine Thomsen gik bl. a. i skole i Oddense, Lem, Ejsing samt Dølby, hvorefter hun lærte husgerning.

VI. A. 9. a.

Anna Lise Kirstine Poulsen

er født d. 21. november 1937 i Højslev.

Bosat: Staarup pr. Højslev.

VI. A. 9. b.

Oda Vilhelmine Poulsen

er født d. 21. februar 1939 i Humlum.

Bosat: Nygade 2 a, Silkeborg.

VI. A. 9. c.

Herdis Kristiane Poulsen

er født d. 10. november 1942 i Højslev.

VI. A. 9. d.

Jens Chr. Kvist Poulsen

er født d. 27. maj 1949 i Højslev.

VI. A. 10.

Viktor Villiam Stensgaard

der har faaet navneændring fra Viktor Villiam Poulsen, er født d. 6. april 1915 i Resen.

Bosat: Badstuestræde 16, København K.

VI. A. 11.

Karl Vilhelm Poulsen er født d. 22. august 1917 i Resen, og han døde som lille.

VI. A. 12.

Karl Vilhelm Poulsen

er født d. 15. januar 1920 i Resen.

Han blev gift d. 5. november 1952 i Odense med

Rita Margaret Christensen

der er født d. 11. oktober 1916 i Stenløse som datter af fisker Rasmus Christensen og hustru Astrid Eriksen.

Bosat: Taarnborgvej 31, Korsør.

Karl Vilhelm Poulsen gik i skole i Resen samt i Gudum. Han var beskæftiget ved landbruget indtil sit 18. aar og har siden ca. 1949 været entreprenørarbejder ved DSB.

Rita Margaret Christensen gik i skole i Østrup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og arbejdede ved dette indtil giftemaalet.

VI. A. 12. a.

René Emil Poulsen

er født d. 4. maj 1941 i Østrup.

Bosat: Taarnborgvej 31, Korsør.

René Emil Poulsen sejler som matros.

VI. A. 12. b.

Aksel Hugo Poulsen

er født d. 20. maj 1954 i Nyborg.

VI. A. 12. c.

Bente Poulsen

er født d. 23. juli 1956 i Nyborg.

VI. A. 13.

Otto Poulsen

der er beskæftiget som chauffør, er gift med

Cecilie N. N.

med hvem han har 4 børn.

Bosat: København.

VI. B.

Karen Christensen

er født d. 5. juli 1884 i Fløvlev, Hvidbjerg sogn.

Bosat: Langgade 16, Struer.

Karen Christensen har været beskæftiget som syerske.

VI. B. 1.

Harald Christensen

er født d. 16. april 1904 i Resen.

Han blev gift d. 16. september 1930 i Gudum med

Ane Johanne Jensen

der er født d. 5. april 1904 i Gudum som datter af gaardejer Jens Nøgelgaard Jensen og hustru Jette Kirstine.

Bosat: Nybo, Resen pr. Struer.

Harald Christensen gik i skole i Resen. Han lærte efter skolegangen landbruget og tjente bl. a. 2½ aar hos gaardejer Viggo Lund i Resen. I 1930 overtog han sin nuhavende ejendom, der er paa 5½ td. land.

Ane Johanne Jensen gik i skole i Gudum. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget dermed indtil giftermålet.

VI. C.

Ane Cathrine Stensgaard Christensen

er født d. 15. maj 1886 i Fløvlev, Hvidbjerg sogn, og hun døde d. 20. januar 1902 i Resen.

VI. D.

Christen Mortensen Kristensen

er født d. 14. september 1888 i Resen, og han døde d. 22. maj 1963 i Struer.

Han blev gift d. 27. oktober 1912 paa Jegindø med

Johanne Katrine Kristensen



Hun er født d. 14. juni 1889 paa Jegindø som datter af fisker Peder Kristian Kristensen og hustru Maren, og hun døde d. 21. september 1954 i Struer.

Bosat: Katsighus, Resen pr. Struer.

Christen Mortensen Kristensen lærte efter skolegangen landbruget og overtog ved vielsen faderens ejendom Katsighus, som han drev indtil 1940, da han solgte den og blev fodermester paa herregaarden Qvistrup ved Struer. Efter hustruens død flyttede han til Struer.

VI. D. 1.

Peder Chr. Christensen

er født d. 27. marts 1911 paa Jegindø.

Han blev gift d. 10. juni 1939 i Vemb med

Anne Marie Pedersen

der er født d. 6. maj 1916 i Vemb som datter af arbejdsmand Peder Iversen Pedersen og hustru Ane Magdalene Christensen Nyborg.

Bosat: Søndergade 5, Vemb.

Peder Chr. Christensen gik i skole i Resen og arbejdede derefter bl. a. som chauffør hos en vognmand i Vemb i ca. 15 aar. Han har siden ca. 1960 været traktorfører ved entreprenørfirmaet Clausen og Eriksen, Viby J.

Anne Marie Pedersen gik i skole i Vemb og lærte derefter husgerning.

VI. D. 1. a.

Jonna Elisabeth Christensen

er født d. 13. april 1943 i Vemb.

Hun blev gift d. 13. juli 1963 i Vemb med

Frits Jørgensen

der er født d. 7. juni 1940 i Bøvling som søn af chauffør Sv. Jørgensen og hustru Gerda Jensen.

Bosat: Harbogade 35, Ulfborg.

Jonna Elisabeth Christensen gik i skole i Vemb og var i 1961 elev paa Fagskolen i Sønderborg.

Frits Jørgensen arbejdede ved landbruget indtil sit 20. aar og har siden virket som lastbilchauffør.

VI. D. 1. b.

Edel Nyborg Christensen

er født d. 18. august 1952 i Vemb.

VI. D. 2.

Maren Stensgaard Kristensen

er født d. 28. november 1912 i Resen.

Hun blev gift første gang d. 1. september 1934 i Resen med

Børge Jacobsen

Han er født d. 30. april 1911 i Struer som søn af haandværker ved DSB Frederik Jacobsen og hustru Karen Thomsen, og han døde d. 7. oktober 1945 i Struer og blev begravet d. 13. oktober.

Maren Stensgaard Kristensen blev derpaa gift anden gang d. 11. oktober 1947 i Aarhus med

Børge Borbjerg Andersen

der er født d. 10. april 1917 i Struer som søn af magasinpasser Niels Borbjerg Andersen og hustru Mary Eugenia Jensen.

Bosat: Rosenvænget 52, Struer.

Maren Stensgaard Kristensen gik i skole i Resen og lærte efter skolegangen husgerning.

Børge Borbjerg Andersen er beskæftiget som maskinarbejder.

VI. D. 2. a.

Finn Stensgaard Jakobsen

er født d. 1. marts 1939 i Struer.

Han blev gift d. 17. juni 1961 i Gimsing med

Hanne Jensen

der er født d. 17. januar 1940 i Ringsted som datter af murersvend Louis Chr. Jensen og hustru Inga Jensine Andersen.

Bosat: Ringgade 80, Struer.

Finn Stensgaard Jakobsen gik i skole i Struer. Han udlærtes som elektriker i 1958 og af-tjente derpaa sin værnepligt ved Søværnet paa bl. a. Middelgrunds- og Langelandsforterne hvorfra han i 1960 hjemsendtes som korporal. Han har siden været ansat ved Bang & Olufsen A/S,

Struer.

Hanne Jensen gik i skole i Ringsted og var desuden 1955 elev paa Hørsholm efterskole. Hun lærte husgerning og besøgte i 1957 husholdningsskolen i Struer. Desuden har hun en tid arbejdet hos Bang & Olufsen A/S, Struer.

VI. D. 2. b.

Alex Stensgaard Jakobsen

er født i Struer.

Bosat: Rosenvænget 52, Struer.

Alex Stensgaard Jakobsen er beskæftiget som maskinarbejder.

VI. D. 3.

Anna Kristensen

er født d. 16. november 1913 i Resen, og hun døde d. 15. marts 1915 samme sted.

VI. D. 4.

Morten Kristensen

er født d. 7. marts 1916 i Resen.

Han blev gift d. 13. december 1941 i Vemb med

Maren Aaberg Henriksen

der er født d. 27. juli 1923 i Vemb som datter af arbejdsmand Chr. Henriksen og hustru Everine Pedersen.

Bosat: Rosenvænget 29, Struer.

Morten Kristensen gik i skole i Resen. Han har siden 1949 været ansat som radioarbejder hos Bang & Olufsen A/S, Struer.

Maren Aaberg Henriksen gik i skole i Vemb og lærte derefter husgerning.

VI. D. 4. a.

Ove Aaberg Kristensen

er født d. 12. februar 1959 i Esbjerg.

VI. D. 5.

Signe Stensgaard Kristensen

er født d. 20. december 1917 i Resen.

Hun blev gift d. 1. november 1936 i Resen med

Henry Nikolaj Toftdal

Han er født d. 8. november 1912 i Humlum som søn af maskinarbejder Marinus Toftdal og hustru Anne Laurine, og han døde d. 30. august 1962 paa Holstebro sygehus.

Bosat: Søndergade 44, Struer.

Signe Stensgaard Kristensen gik i skole i Resen. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser indtil giftermålet.

Henry Nikolaj Toftdal gik i skole i Struer samt i Resen. Han arbejdede ved landbruget indtil 1936 og var derefter beskæftiget ved DSB, hvor han i 1945 fik fast ansættelse som remisearbejder. - Henry Nikolaj Toftdal har været medlem af bestyrelsen for Struer Bokseklub.

VI. D. 5. a.

Henny Toftdal

er født d. 29. maj 1936 i Resen.

Hun blev gift d. 29. december 1959 i Struer med

Laszlo Katafay

der er født d. 27. juni 1934 i Ungarn som søn af handelsmand Laszlo Katafay og hustru Emilie Szalay.

Bosat: O. J. Steinckes Vej 14, Frederikshavn.

Henny Toftdal havde fra 1951 til 1956 ansættelse som klinikdame hos en tandlæge og var derefter 2 år beskæftiget paa R. Færch's Tobaksfabrikker A/S, Holstebro. Det sidste år inden giftermålet arbejdede hun i København.

Laszlo Katafay udlærtes som elektriker i Ungarn og emigrerede under opstanden i 1956 til Danmark. Efter giftermålet rejste han og hans hustru til USA, og efter 2 års ophold vendte de tilbage, og han købte et vaskeri i Frederikshavn, som han siden har drevet.

VI. D. 5. a. 1)

Tommi Laszlo Katafay

er født d. 27. februar 1962 i Struer.

VI. D. 5. b.

Jørn Steen Toftdal

er født d. 2. november 1937 i Struer.

Han blev gift d. 2. juli 1960 i Holstebro med

Gunhild Margrete Nielsen

der er født d. 12. november 1938 i Holstebro som datter af maskinarbejder Alfred Christian Nielsen og hustru Karen Lauritsen.

Bosat: Vibevej 15, Herning.

Jørn Steen Toftdal er flyvemekaniker og har ansættelse ved Flyvevaabenet med rang af oversergent.

VI. D. 5. b. 1)

Kim Toftdal

er født d. 13. januar 1961 i Holstebro.

VI. D. 5. b. 2)

Lotte Toftdal

er født d. 17. april 1964 i Herning.

VI. D. 5. c.

Erik Boe Toftdal

er født d. 23. september 1941 i Struer.

Han blev gift d. 1. februar 1964 i Struer med

Kirsten Laurberg Kristensen

der er født d. 22. maj 1942 i Struer som datter af metalsliber Henry Robert Vestergaard Kristensen og hustru Petrea Marie Laurberg.

Bosat: Ølbyvej 60, Struer.

Erik Boe Toftdal gik i skole i Struer. Han gennemgik uddannelse paa lageret samt paa kontoret hos Bang & Olufsen A/S, Struer, og efter fra 1961 til 1962 at have aftjent sin værnepligt ved Søværnet blev han kontorassistent hos Bang & Olufsen A/S, hvor han siden 1963 har været afdelingsleder.

Kirsten Laurberg Kristensen gik i skole i Struer og var derefter husassistent i 2 aar. Fra 1956 til 1960 havde hun ansættelse hos Bang & Olufsen A/S, og siden 1961 har hun arbejdet som bogbinderske paa Christensens bogtrykkeri i Struer.

VI. D. 5. d.

Jette Stensgaard Toftdal

er født d. 25. september 1944 i Struer.

Hun blev gift d. 15. april 1963 i Gimsing med

Ove Hansen

der er født d. 30. september 1941 i Taulov som søn af jernbinder Laurids Hansen og hustru Anna Rasmussen.

Bosat: Søndergade 44, Struer.

Jette Stensgaard Toftdal gik i skole i Struer, hvor hun bestod mellemskoleeksamen. Hun var derefter en tid syerske paa en skjortefabrik i Struer, og siden 1963 har hun været ansat som syerske hos Jens Sinding i Holstebro.

Ove Hansen gik i skole i Taulov. Han udlærtes som mekaniker, og efter at have aftjent sin værnepligt i Holstebro, hvorfra han hjemsendtes som sergent, fik han i 1963 ansættelse som banearbejder ved DSB i Lunderskov. Samme aar blev han forflyttet til Holstebro.

VI. D. 5. d. 1)

Claus Henry Hansen

er født d. 10. marts 1963 i Struer.

VI. D. 6.

Hans Hartvig Kristensen

er født d. 3. oktober 1920 i Resen.

Han blev gift d. 7. juli 1951 i Struer med

Inga Nielsen

der er født d. 2. oktober 1929 i Struer som datter af telegrafarbejder Laurits Anker Nielsen og hustru Johanne Frederikke Duncher.

Bosat: Rosenvænget 31, Struer.

Hans Hartvig Kristensen gik i skole i Resen. Han har siden 1949 været ansat som slagteri-arbejder paa Struer Andelsslagteri.

Inga Nielsen gik i skole i Struer og lærte derefter husgerning.

VI. D. 6. a.

Steen Bo Kristensen

er født d. 27. juli 1952 i Struer.

VI. D. 6. b.

Allan Kristensen

er født d. 27. februar 1955 i Struer.

VI. D. 6. c.

Lene Kristensen

er født d. 20. april 1957 i Struer.

VI. D. 7.

Marie Elisabeth Kristensen

er født d. 26. maj 1922 i Resen.

Hun blev gift d. 5. december 1943 i Struer med

Karl Kr. Hansen

der er født d. 19. marts 1920 i Lemvig som søn af arbejdsmand Kr. Peter Hansen og hustru Thora Nicoline Mogensen.

Bosat: Ølbyvej 44, Struer.

Marie Elisabeth Kristensen gik i skole i Resen og lærte derefter husgerning.

Karl Kr. Hansen gik i skole i, Lemvig. Han aftjente sin værnepligt ved Civilbeskyttelsestjenesten i 1942 og fik i 1946 ansættelse som remisearbejder ved DSB, hvor han siden har virket.

VI. D. 7. a.

Hanne Hansen

er født d. 22. april 1943 i Gimsing.

Hun er gift med

Bjarne Fonager Nielsen

med hvem hun har 1 barn.

Bosat: Færøvej 1, Holstebro.

VI. D. 7. b.

Else Hansen

er født d. 15. januar 1945 i Struer.

VI. D. 7. c.

Annette Hansen

er født d. 16. november 1946 i Struer.

VI. D. 7. d.

Jan Birger Hansen

er født d. 10. maj 1950 i Struer.

VI. D. 7. e.

Bendt Bo Hansen

er født d. 17. februar 1958 i Struer.

VI. D. 8.

Anna Eleonora Kristensen

er født d. 2. marts 1926 i Resen.

Hun blev gift d. 5. december 1953 i Bevtoft med

Niels Hansen Schmidt

der er født d. 13. januar 1909 i Strandelhjørn, Bevtoft sogn, som søn af gaardejer Anders Schmidt og hustru Anna Frederiksen.

Bosat: Strandelhjørn Skov pr. O. Jerstal.

Anna Eleonora Kristensen gik i skole i Resen. Hun lærte efter skolegangen husgerning i forskellige pladser og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Niels Hansen Schmidt gik i skole i Strandelhjørn. Han lærte efter skolegangen landbruget og overtog i 1943 fødegaarden, der er paa 27 ha.

VI. D. 8. a.

Anders Schmidt

er født d. 20. juli 1956 i Strandelhjørn, Bevtoft sogn,

VI. D. 8. b.

Kristen Mortensen Schmidt

er født d. 19. august 1957 i Strandelhjørn.

VI. D. 8. c.

Anna Kathrine Johanne Schmidt

er født d. 15. april 1961 i Strandelhjørn.

VI. D. 9.

Eva Margrethe Kristensen

er født d. 2. marts 1926 i Resen.

Hun blev gift d. 28. november 1948 i Gimsing med

Svend Aage Riis

der er født d. 22. januar 1922 i Gudum sogn som søn af Jens Marius Riis og hustru Jenny Jensen.

Bosat: Knarbjerg, Humlum pr. Struer.

Eva Margrethe Kristensen gik i skole i Resen. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. 2 aar i Ølby.

Svend Aage Riis gik i skole i Gimsing samt i Kejlstrup. Han blev uddannet ved landbruget og tjente bl. a. i Ho, Ejsing og Gimsing samt en tid i Sverige. Siden 1953 har han boet i Knarbjerg, hvor han er beskæftiget som arbejdsmand.

VI.D. 9. a.

Bente Elisabeth Riis

er født d. 12. februar 1949 i Ølby.

VI.D. 9. b.

Tove Riis

er født d. 26. maj 1950 i Humlum.

VI.D. 9. c.

Kristen Riis

er født d. 1. december 1951 i Ølby.

VI.D. 9. d.

Lisbeth Riis

er født d. 16. januar 1956 i Knarbjerg, Humlum sogn.

VI. D. 9. e.

Karin Riis

er født d. 16. januar 1956 i Knarbjerg.

VI.D. 9. f.

Susanne Margrethe Riis

er født d. 19. januar 1959 i Knarbjerg.

VI. D. 10

Bendt Erik Kristensen

er født d. 19. juli 1927 i Resen.

Han blev gift d. 29. december 1955 i Gimsing med

Ruth Klejnstrup Nielsen

der er født d. 13. september 1932 i Gimsing som datter af husmand Anders Nielsen og hustru Juliane Karoline Klejnstrup Madsen.

Bosat: Grønnehavevej 13, Helsingør.

Bendt Erik Kristensen gik i skole i Resen. Han arbejdede ved landbruget indtil sit 18. aar, en tid var han bl. a. hos Bang & Olufsen A/S, Struer, og fra 1948 til 1949 aftjente han sin værnepligt i Esbjerg. I 6 aar var han nu terrazzoarbejder paa Falster, og efter i 4 aar at have været ansat paa Helsingør Skibsværft blev han arbejdsmand ved Helsingør Gulvservice.

Ruth Klejnstrup Nielsen gik i skole i Gimsing og havde derefter forskellige pladser som husassistent indtil giftermålet.

VI. D. 11.

Ellen Merethe Kristensen

er født d. 26. maj 1930 i Resen.

Hun blev gift d. 21. august 1954 i Gimsing med

Kaj Rahbek Jensen

der er født d. 20. marts 1927 i Agger som søn af pølsemaker Marinus Rahbek Jensen og hustru Maggi Hendeberg Sand.

Bosat: Karrebækvej 47, Næstved.

Ellen Merethe Kristensen gik i skole i Resen samt i Gimsing. I 3 aar havde hun plads som husassistent, og fra 1947 til 1957 arbejdede hun derefter hos Bang & Olufsen A/S, Struer.

Kaj Rahbek Jensen gik i skole i Struer og udlærtes indenfor kolonialbranchen her. Han af-tjente sin værnepligt i Haderslev, hvorunder han gennemgik korporalskolen i Aalborg samt militærpolitiskolen i Høvelte, og efter hjemsendelsen var han i 3 aar ansat paa lageret hos Bang & Olufsen A/S, Struer. I 1955 fik han ansættelse hos A/S Hugin Kasseapparater, Køben-havn, hvor han uddannedes som servicemontør, og efter at have ledet firmaets serviceafdeling i Struer, som i 1958 flyttedes til Holstebro, overtog han i 1963 serviceafdelingen med dertil hørende serviceskole i Næstved.

VI.D. 11. a.

Per Rahbek Jensen

er født d. 20. oktober 1957 i Struer.

VI.D. 11. b.

Ole Rahbek Jensen

er født d. 5. december 1958 i Holstebro.

VI. E.

Kirsten Christensen

er født d. 29. december 1881 i Resen.

Hun var gift med

Poul Frederik Poulsen

der havde et husmandssted i Resen.

Bosat: Ringgade 50, Struer.

VI. E. 1.

Maren Poulsen

er gift med

Alfred Bertelsen

der er beskæftiget som arbejdsmand.

Bosat: Knarrebjerg, Resen pr. Struer.

VI. E. 2.

Anna Margrethe Poulsen

er født d. 22. juni 1922 i Resen.

Bosat: Danmarksgade 9, Struer.



Anna Margrethe Poulsen gik i skole i Resen. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. som stuepige paa et hotel. Hun er nu beskæftiget som afløser ved servering.

VI. E. 3.

Morten Christensen Poulsen

er født d. 18. februar 1924 i Resen.

Han blev gift d. 4. juni 1949 i Resen med

Anna Kristine Præstholt

der er født d. 26. februar 1926 i Vejrum som datter af landmand Jens Præstholt og hustru Jensine Steffensen.

Bosat: Ringgade 50, Struer.

Morten Christensen Poulsen gik i skole i Resen. Han aftjente sin værnepligt i Randers 1945-1946 og har de sidste 16 aar haft ansættelse som radioarbejder hos Bang & Olufsen A/S, Struer.

Anna Kristine Præstholt gik i skole i Vejrum og lærte derefter husgerning.

VI. E. 3. a.

Poul Poulsen

er født d. 6. november 1949 i Resen.

VI. E. 3. b.

Ingrid Stensgaard Poulsen

er født d. 26. august 1951 i Resen.

VI. E. 3. c.

Kurt Poulsen

er født d. 17. juni 1957 i Struer.

VI. E. 4.

Niels Poulsen

er født d. 30. juni 1926 i Resen.

Han blev gift d. 5. september 1953 i Gimsing med

Eva Zhall Larsen

der er født d. 15. august 1930 i Sankt Knuds sogn, Odense, som datter af repræsentant Magnus Chr. Th. Larsen og hustru Jenny Leonora Meta Nielsen.

Bosat: Ølbyvej 6, Struer.

Niels Poulsen gik i skole i Resen og har siden 1940 haft ansættelse som radioarbejder hos Bang & Olufsen A/S, Struer.

Eva Zhall Larsen gik i skole i Odense og lærte derefter husgerning.

VI. E. 4. a.

Steen Poulsen

er født d. 28. juli 1955 i Struer.

VI. E. 4. b.

Alf Poulsen

er født d. 15. august 1958 i Struer.

VI. E. 5.

Jens Poulsen

er født d. 27. juli 1928 i Resen.

Han blev gift d. 30. juli 1950 i Struer med

Tove Kristensen

der er født d. 5. december 1930 i Gimsing som datter af handelsmand Viggo Vilhelm Kristensen og hustru Maren Larson.

Bosat: Venøgade 3, Struer.

Jens Poulsen gik i skole i Resen. Han arbejdede ved landbruget indtil 1946, og efter i 3 aar at have været ansat ved Bang & Olufsen A/S, Struer, aftjente han fra 1949 til 1951 sin værnepligt. I 2 aar drev han nu konfekturforretning i Holstebro, og i 1954 fik han derefter ansættelse paa Slagteriet i Holstebro.

Tove Kristensen gik i skole i Holstebro og var de sidste 4 aar inden giftermålet ansat hos Bang & Olufsen A/S, Struer.

VI. E. 5. a.

Ann Mona Poulsen

er født d. 26. maj 1952 i Struer.

VI. E. 5. b.

Jens Erik Poulsen

er født d. 18. marts 1954 i Holstebro.

VI. E. 5. c.

Jan Michael Poulsen

er født d. 11. november 1956 i Holstebro.

VI. f.

Signe Kristine Stensgaard Christensen

er født d. 16. november 1893 i Resen, og
hun døde d. 21. februar 1914 samme sted,

VI. G.

Helga Marie Stensgaard Kristensen

er født d. 5. november 1899 i Resen.

Bosat: Humlum.

Helga Kristensen gik i skole i Resen. Hun lærte efter skolegangen husgerning hjemme, og efter faderens død har hun været husbestyrerinde forskellige steder, de sidste 19 aar hos forhenværende gaardejer Jacob Jensen i Humlum.



VII.

Peder Mortensen

der d. 29. december 1905 fik navneændring fra Peder Mortensen Christensen, er født d. 17. august 1861 i Fløvlev, Hvidbjerg sogn, og han døde d. 19. april 1911 ved en ulykke i Barslev og begravedes d. 25. april.

Han blev gift d. 3. oktober 1888 i Hvidbjerg med

Karen Pedersen

Hun er født d. 29. juli 1861 i Fløvlev som datter af gaardejer Peder Pedersen og hustru Ane Møller Larsen, og hun døde ca. 1948.

Bosat: Barslev pr. Hvidbjerg.

Peder Mortensen lærte efter skolegangen landbruget og købte en ejendom i Barslev, som han drev indtil sin død. Den blev senere overtaget af datteren Olga.



VII. A.

Peder Pedersen Mortensen

der d. 29. december 1905 fik navneændring fra Peder Pedersen Christensen, er født d. 26. april 1889 i Kallerup, Hvidbjerg sogn.

Han blev gift 1911 i Lyngs med

Ane Christensen

der er født d. 10. oktober 1891 i Lyngs som datter af arbejdsmand Christen Christensen og

hustru Karen.

Bosat: Helligkildevej 11, Hvidbjerg.

Peder Pedersen Mortensen gik i skole i Smerup. Han lærte landbruget og tjente bl. a. 6 aar hos gaardejer Kongsgaard i Grøndal. Siden 1911 har han været arbejdsmand i Barslev, heraf ca. 5 aar i Bjørndals Kalkværk. - Peder Pedersen Mortensen har været formand for Fagforeningen i 5 aar samt for Socialdemokratisk Vælgerforening i 7 aar og er nu medlem af bestyrelsen for Folkepensionistforeningen.



Ane Christensen gik i skole i Lyngs. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. 1½ aar hos gaardejer Kongsgaard i Grøndal. Hun har derefter i mere end 50 aar virket som kogekone.

VII. A. 1.

Peder Mortensen

er født d. 11. april 1913 i Hvidbjerg.

Han blev gift i august 1937 med

Margrethe Christensen

Bosat: Barslev pr. Hvidbjerg.

Peder Mortensen er beskæftiget som tromlefører.

VII. A. 1. a.

Ketty Irene Mortensen

er født d. 1. november 1936 i Flovlev, Hvidbjerg sogn.

Hun blev gift d. 12. november 1955 i Hvidbjerg med

Orla Herlev Staal Andersen

der er født d. 5. september 1927 i Barslev, Hvidbjerg sogn, som søn af arbejdsmand Chr. Staal Andersen og hustru Alvilda Johanne Madsen.

Bosat: Barslev pr. Hvidbjerg.

Ketty Irene Mortensen gik i skole i Barslev og lærte derefter husgerning.

Orla Herlev Staal Andersen gik i skole i Barslev. Han aftjente sin værnepligt fra 1948 til 1949 i Randers og overtog senere sin hustrus farfars søster Olga Kristines ejendom i Barslev, som han nu driver, samtidig med at han fra 1960 har arbejdet paa cementstøberiet i Hvidbjerg.

VII. A. 1. a. 1)

Johnny Staal Andersen

er født d. 17. januar 1957 i Hvidbjerg.

VII. A. 1. b.

Jens Christian Mortensen

er født ca. 1943.

VII. A. 1. c.

Anne Marie Mortensen

er født ca. 1948.

VII. A. 2.

Eivind Mortensen

er født d. 19. februar 1915 i Hvidbjerg.

Han blev gift d. 6. september 1942 i Hvidbjerg med

Laurette Andersen

der er født d. 4. december 1920 i Fløvlev, Hvidbjerg sogn, som datter af arbejdsmand Chr. Staal Andersen og hustru Alvilda Johanne Madsen.

Bosat: Barslev pr. Hvidbjerg.

Eivind Mortensen gik i skole i Barslev samt i Lyngs og i Nr. Hvidbjerg, samtidig med at han fra sit 12. aar havde sommerpladser. Efter konfirmationen lærte han landbruget, og han er nu arbejdsmand i Barslev.

Laurette Andersen gik i skole i Barslev samt i Lyngs og i Hvidbjerg, hvorefter hun lærte husgerning.

VII. A. 2. a.

Svend Aage Mortensen

er født d. 16. oktober 1942 i Fløvlev, Hvidbjerg sogn.

VII. A. 2. b.

Henning Mortensen

er født d. 8. august 1944 i Fløvlev.

VII. A. 2. c.

Anna Mortensen

er født d. 2. maj 1946 i Fløvlev.

VII. A. 3.

Nikoline Kristine Mortensen

er født d. 29. juni 1917 i Hvidbjerg.

Hun blev gift d. 24. maj 1942 med

Aage Andersen Kappel

der er født d. 15. december 1912 i Søndbjerg som søn af skomager Søren Chr. Andersen Kappel og hustru Marie Sofie Pedersen.

Bosat: Gimsinghovedvej 1, Struer.

Nikoline Kristine Mortensen gik i skole i Barslev samt i Lyngs og havde derefter forskellige pladser ved husgerning indtil giftermålet.

Aage Andersen Kappel gik i skole i Odby. I 1932 udlærtes han som karetmager, og efter at have arbejdet som svend i 8 aar drev han fra 1940 til 1950 egen virksomhed. Han har siden været ansat hos Bang & Olufsen A/S, Struer.

VII. A. 3. a.

Hugo Andersen Kappel

er født d. 3. februar 1943 i Uglev, Odby sogn, og han døde d. 17. april 1944 samme sted.

VII. A. 3. b.

Freddy Andersen Kappel

er født d. 17. februar 1945 i Uglev.

VII. A. 3. c.

Oskar Andersen Kappel

er født d. 18. december 1946 i Uglev.

VII. B.

Christen Mortensen

der d. 29. december 1905 fik navneændring fra Christen Mortensen Christensen, er født d. 28. april 1891 i Kallerup, Hvidbjerg sogn.

Han var gift med

Marie N. N.

Bosat: Hurup Thy.

Christen Mortensen var inden sin død murer i Ydby.



VII. B. 1.

Peder Mortensen

er født d. 15. juli 1932 i Hvidbjerg.

Han blev gift d. 16. april 1960 i Struer med

Lillian Nielsen

der er født d. 2. december 1941 i Harboøre som datter af savskærer Jørgen Peder Nielsen og hustru Maria Alvilda Christensen.

Bosat: Ølbyvej 66, Struer.

Peder Mortensen gik bl. a. i skole i Barslev samt i Dover. Han lærte efter skolegangen landbruget og aftjente fra 1953 til 1954 sin værnepligt i Padborg. Han har siden 1959 arbejdet paa Struer Andelssvineslagteri, samtidig med at han i sin fritid er taxachauffør.

Lillian Nielsen gik i skole i Harboøre og opholdt sig derefter hovedsagelig hjemme indtil giftermålet.

VII. B. 1. a.

Kirsten Mortensen

er født d. 28. oktober 1960 i Struer.

VII. B. 1. b.

Bent Mortensen

er født d. 19. juni 1962 i Struer.

VII. B. 2.

Jens Mortensen

er født d. 22. juni 1934 i Hvidbjerg.

Bosat: Vestergade 1, Struer.

Jens Mortensen gik bl. a. i skole i Flovlev samt i Dover. Han lærte efter skolegangen landbruget i forskellige pladser og arbejder nu paa Struer Andelssvineslagteri, samtidig med at han er chauffør.

VII. B. 3.

Erik Mortensen

er født d. 4. november 1936 i Hvidbjerg.

Han blev gift d. 3. december 1960 i Struer med

Conny Zefting

der er født d. 12. september 1943 i Tingstrup, Thisted sogn, som datter af tømrer Niels Zefting og hustru Asta Frida Poulsen.

Bosat: Vestergade 1, Struer.

Erik Mortensen gik i skole i Ydby. Han lærte efter skolegangen landbruget i forskellige pladser og har siden ca. 1959 arbejdet paa Struer Andelssvineslagteri.

Conny Zefting gik i skole i Lyngs og lærte derefter husgerning.

VII. B. 3. a.

Asbjørn Brandsholm Mortensen

er født d. 14. oktober 1959 i Odby.

VII. B. 4.

Ruth Mortensen

er født d. 1. juli 1939 i Hvidbjerg.

Hun blev gift d. 8. oktober 1960 i Struer med

Erling Grundvad Poulsen

der er født d. 30. december 1924 i Lem som søn af landmand Johannes Poulsen.

Bosat: Vestergade 47, Struer.

Ruth Mortensen gik i skole i Ydby. Hun blev uddannet ved husgerning og arbejdede derefter paa en fabrik i Hurup Thy samt hos Bang & Olufsen A/S, Struer.

Erling Grundvad Poulsen gik i skole i Nr. Lem og var desuden i 1941 elev paa Jebjerg ung-

domsskole. I 7 aar var han gartner i Viborg, og fra 1950 har han derefter arbejdet hos Bang & Olufsen A/S, Struer.

VII. B. 4. a.

Jette Grundvad Poulsen

er født d. 26. juni 1961 i Struer.

VII. C.

Jens Pedersen Mortensen

der d. 29. december 1905 fik navneændring fra Jens Pedersen Christensen, er født d. 25. juli 1894 i Nees.

. Han blev gift d. 25. maj 1919 i Nr. Vorupør, Hundborg sogn, med

Jensine Christensen

der er født d. 21. juni 1895 i Nr. Vorupør som datter af fisker Svend Christensen og hustru Anna Kathrine Jensen.

Bosat: Agger pr. Vestervig.

Jens Pedersen Mortensen gik i skole i Smerup. Han arbejdede efter skolegangen ved landbruget og havde derpaa fra 1933 til 1963 ansættelse ved Vandbygningsvæsenet i Agger.

Jensine Christensen gik i skole i Vorupør og lærte derefter husgerning.



VII. C. 1.

Svend Mortensen

er født d. 7. april 1920 i Hvidbjerg, og han døde d. 23. august 1939.

VII. C. 2.

Peder Mortensen

er født d. 13. januar 1923 i Tygstrup, Vestervig sogn.

Han blev gift d. 1. maj 1949 i Agger med

Anna Laursen

der er født d. 22. november 1925 i Agger som datter af Kristen Laursen og hustru Marie Sørensen.

Bosat: Agger pr. Vestervig.

Peder Mortensen gik hovedsagelig i skole i Vestervig. Han lærte efter skolegangen landbruget og tjente bl. a. 5 aar i Randrup. I 1948 fik han ansættelse ved Vandbygningsvæsenet i Agger, hvor han stadig virker.

Anna Laursen gik i skole i Agger og havde derefter forskellige pladser ved husgerning sammesteds,

VII. C. 2. a.

Lis Mortensen

er født d. 8. maj 1950 i Agger.

VII. C. 2. b.

Svend Mortensen

er født d. 23. september 1952 i Agger.

VII. D.

Olga Kristine Mortensen

der d. 29. december 1905 fik navneændring fra Olga Kristine Mortensen Christensen, er født d. 25. januar 1897 i Lemvig.

Bosat: Storegade 21, Hvidbjerg.

Olga Kristine Mortensen gik i skole i Barslev og havde derefter forskellige pladser ved husgerning, bl. a. 5 aar i Semb. Senere overtog hun faderens ejendom i Barslev, som hun drev i nogle aar, hvorpaa den afstodes til hendes broder Peders barnebarn Ketty Irene.

VII. E.

Alfred Møller Mortensen

der d. 29. december 1905 fik navneændring fra Alfred Møller Christensen, er født d. 8. december 1899 i Barslev, Hvidbjerg sogn.

Han blev gift d. 6. juli 1924 i Odby med

Mette Johanne Larsen Ravn

der er født d. 8. juli 1900 i Uglev, Odby sogn, som datter af uddeler Peder Larsen Ravn og hustru Nielsine Clausen.

Bosat: Torvegade 8, Struer.

Alfred Møller Mortensen gik i skole i Barslev og aftjente fra 1920 til 1921 sin værnepligt ved Kystartilleriet i København. I 1923 blev han ansat paa Struer Andelssvineslagteri, og her var han nu slagteriarbejder indtil 1945, da han af Landbrugsministeriet udnævntes til tilsynsassistent samme sted. Han har siden virket som saadan.

Mette Johanne Larsen Ravn gik i skole i Odby og var sommeren 1922 elev paa Tommerup højskole.



VII. E. 1.

Karen Mortensen

er født d. 6. juni 1925 i Struer.

Bosat: Merløsevej 6, Brønshøj.

Karen Mortensen er beskæftiget som sygeplejerske.

VII. E. 2.

Erik Mortensen

er født d. 8. maj 1927 i Struer.

Han er gift med

Rosa N.N.

med hvem han har 2 børn.

Bosat: Kløvermarken 10, København S.

Erik Mortensen virker som kørelærer.

VII. F.

Senius Graugaard Mortensen

der d. 29. december 1905 fik navneændring fra Senius Graugaard Christensen, er født d. 20. januar 1903 i Hvidbjerg, og han døde d. 24. februar 1960 paa Vestervig sygehus og blev begravet d. 28. februar i Hvidbjerg.

Bosat: Hvidbjerg.

Senius Graugaard Mortensen lærte efter skolegangen landbruget og arbejdede ved dette indtil sin død.



B.

Ovens Mortensdatter, født 1825,
og ægtefælle
med efterkommere





Ovens Mortensdatter
f. 1825 d. 1905

gift første gang
1854

Jens Nielsen Slei
f. 1822 d. 1868

gift anden gang
1873

Peder Jensen
f. 1831 d.

VIII. gift 1870
A. & 1920

Anders
Laurentin
Nielsen Tyrhøve
f. 1864
d. 1949

Niels Christian
Larsen
f. 1900

Jens Carl
Christoffer
Carlsen
f. 1914

B. g. 1921

1. g

Birthe
a. Carlsen
f. 1957

IX. gift 1885
A. & 1920

Made Kristian
Hovmark
f. 1889

Serine Jensine
Nielsen
f. 1897

Maren
Bundgaard
Larsen
f. 1922

J. g.

Arne Evald
Christensen
f. 1926

Ole H.
Christensen
f. 1960

John H.
Christensen
f. 1958

Bente H.
Christensen
f. 1956

Ingrid H.
Christensen
f. 1951

Svend A.
Hovmark
f. 1934

Ingeborg A.
Graaen
f. 1923

Maren Kristine
Hovmark
f. 1911

a. Hovmark
f. 1944

Ellen Margr.
Hovmark
f. 1949

Are Otille
Nielsen
f. 1895

Jeps Hovmark
f. 1959

Karl V. Hovmark
f. 1924

Karl V. Hovmark
f. 1924

Henrik
Hovmark
f. 1961

X. gift 1890
A. & 1920

Kirsten
I. Jensen
f. 1854

Niels Slei
Jensen
f. 1856

II. d.
Keren Madsen
f. ca. 1862

Morten
Dorthea Jensen
f. 1857

Johannes
Jensen
f. 1898

C. W. Jensen
d. som lille

Peder
A. Jensen
f. 1892

Cecilie M Jensen
f. 1895

B. W. Jensen

Johannes
Jensen
f. 1898

Johannes
Jensen
f. 1898

Johannes
Jensen
f. 1898

Johannes
Jensen
f. 1898

Johannes
Jensen
f. 1898

Johannes
Jensen
f. 1898

Johannes
Jensen
f. 1898

Johannes
Jensen
f. 1898

Johannes
Jensen
f. 1898

B. g. 1910

Thage E. Andersen
f. 1920

Ejler Andersen
f. 1919

Mims Andersen
f. 1923

Valdemar Bjorv
f. 1914

Heimann
Andersen
f. 1925

Mads Christoffer
Andersen
f. 1927

Henriksen
Andersen
f. 1927

Henriksen
Andersen
f. 1927

Henriksen
Andersen
f. 1927

Claus Cornelius
Andersen
f. 1891

Sara Dortha
Kristensen
f. 1923

Gunner
Nielsen
f. 1922

Krista Erene
Andersen
f. 1930

Poul I. Jensen
f. 1931

Bente P.
Jensen
f. 1959

Bodil Marie
Nielsen
f. 1947

Ingelise
Nielsen
f. 1948

Gudrun Irene
Nielsen
f. 1949

Ole Emil
Nielsen
f. 1951

Karen E.
Nielsen
f. 1958

C. g. 1922

Harald Oleen
f. 1927

Kaj Kristensen
f. 1927

Rosa Poulsen
f. 1929

Henning L.
Dobben
f. 1954

Henning L.
Dobben
f. 1954

Henning L.
Dobben
f. 1954

Henning L.
Dobben
f. 1954

Henning L.
Dobben
f. 1954

Henning L.
Dobben
f. 1954

Henning L.
Dobben
f. 1954

Henning L.
Dobben
f. 1954

IV. gift 1886

Ane Marie
Sørensen
f. 1891

Sørensen
f. 1929

Sørensen
f. 1929

Sørensen
f. 1929

Sørensen
f. 1929

Sørensen
f. 1929

Sørensen
f. 1929

Sørensen
f. 1929

Sørensen
f. 1929

Sørensen
f. 1929

IV. gift 1886

Deborah
Kristensen
f. 1891

Sørensen
f. 1929

Sørensen
f. 1929

Sørensen
f. 1929

Sørensen
f. 1929

Sørensen
f. 1929

Sørensen
f. 1929

Sørensen
f. 1929

Sørensen
f. 1929

Sørensen
f. 1929

IV. gift 1886

Olne
Kristensen
f. 1894

Sørensen
f. 1929

Sørensen
f. 1929

Sørensen
f. 1929

Sørensen
f. 1929

Sørensen
f. 1929

Sørensen
f. 1929

Sørensen
f. 1929

Sørensen
f. 1929

Sørensen
f. 1929

Ovens Mortensdatter.

er født d. 14. august 1825 i Stenumlund, Hvidbjerg sogn, og hun døde d. 3. juni 1905 i Vestergaard, Hvidbjerg sogn.

Hun blev hjemmedøbt d. 15. august 1825 og fremstillet i kirken d. 6. november samme aar; faddere var gaardmand Jens Bundgaard fra Barslev, gaardmand Peder Bundgaard fra Helligkilde og ungkarl Laurits Christensen fra Stenumlund samt gaardkone Ane Pedersdatter og pigen Maren Jensdatter, begge fra Barslev.

Ovens Mortensdatter blev gift første gang d. 18. april 1854 i Hvidbjerg med

Jens Nielsen Slei

Forlovere ved vielsen var Niels Riis og Morten Christensen fra Helligkilde.

Jens Nielsen Slei er født d. 17. juli 1822 i Egebjerg, Hvidbjerg sogn, som søn af gaardejer Niels Jensen Slei og hustru Dorthe Jensdatter, og han døde d. 11. december 1868 i Vestergaard.

Han blev hjemmedøbt d. 17. juli 1822 og fremstillet i kirken d. 13. oktober samme aar; faddere var gaardmand Christen Slei fra Flovlev, husmand Knud Slei fra Lyngs, ungkarl Peder Jensen fra Serup, pigen Karen Jensdatter, ligeledes fra Serup, og gaardkone Johanne Andersdatter fra Egebjerg.

Ovens Mortensdatter blev gift anden gang d. 30. december 1873 i Hvidbjerg med

Peder Jensen

der fødtes d. 8. juni 1831 i Borregaard, Hvidbjerg sogn, som søn af gaardmand Jens Jespersen og hustru Ane Poulsdatter.

Bosat: Vestergaard, Helligkilde pr. Hvidbjerg.

Jens Nielsen Slei lærte efter skolegangen landbruget og overtog senere gaarden Vestergaard. Efter hans død videredrev enken den indtil giftemålet med Peder Jensen. Han havde den der+ paa indtil 1898, da den afstodes til Ovens Mortensdatters søn af første ægteskab Mads Jensen Riis, hos hvem Peder Jensen og Ovens Mortensdatter derefter gik paa aftægt.

I.

Kirsten Jensen

er født d. 28. december 1854 i Helligkilde, Hvidbjerg sogn.

Hun var ugift og boede den sidste tid inden sin død paa et sygehjem i Struer.

II.

Niels Slei Jensen

er født d. 5. august 1856 i Helligkilde, Hvidbjerg sogn, og han døde i Lyngby, Hvidbjerg sogn.

Han blev gift d. 18. november 1890 i Hvidbjerg med

Karen Madsen

Hun er født ca. 1862 som datter af husmand Johannes Madsen, og hun døde i Lyngby.

Bosat: Boddum pr. Hurup Thy.

Niels Slei Jensen blev konfirmeret i Hvidbjerg kirke i 1870 med karaktererne g + og mg. Han blev uddannet ved landbruget og i 1891 flyttede han til Boddum, hvor han derefter drev et husmandssted.

II. A.

Peder Jensen

er født d. 29. marts 1892 i Boddum.

Bosat: Sdr. Roddenbjerg pr. Vestervig.

II. B.

Cecilie Marie Jensen

er født d. 16. september 1895 i Boddum.

Hun var gift med

N. N. Jensen

der var arbejdsmand.

I ægteskabet var tvillinger, hvoraf den ene døde som spæd, medens den andens videre skæbne ikke kendes.

II. C.

Johannes Jensen

er født d. 13. september 1898 i Boddum, og han døde som lille.

III.

Morten Jensen

er født d. 8. november 1857 i Helligkilde, Hvidbjerg sogn, og han døde d. 14. august 1858 samme sted og blev begravet d. 22. august.

IV.

Dorthea Jensen (Riis)

er født d. 22. december 1858 i Helligkilde, Hvidbjerg sogn, og hun døde i Hvidbjerg.

Hun blev gift d. 23. juli 1886 i Hvidbjerg med

Christen Christensen

Han er født d. 13. september 1856 i Pugdalhus, Hvidbjerg sogn, som søn af husmand og tømrer Christen Jensen og hustru Christine Christensdatter, og han døde d. 21. december 1932 i Hvidbjerg.

Bosat: Hvidbjerg.

Christen Christensen lærte efter skolegangen landbruget og drev bl. a. husmandssted i Helligkilde samt i Lyngs.

IV. A.

Marie Christensen

er født d. 10. juli 1887 i Underbjerg, Tørring sogn, og hun døde ca. 1954.

Bosat: Hvidbjerg.

Marie Christensen var ejer af et vaskeri i Hvidbjerg.

IV. B.

Kristine Christensen

er født d. 14. marts 1889 i Helligkilde, Hvidbjerg sogn.

Hun blev gift d. 13. december 1918 i Hvidbjerg med

Claus Cornelius Andersen

Han er født d. 14. august 1891 i Søndbjerg som søn af boelsmand Mads Christian Andersen og hustru Mine, og han døde d. 20. april 1961 i Hvidbjerg.

Bosat: Hvidbjerg Alderdomshjem.

Kristine Christensen gik i skole i Lyngs. Hun lærte efter skolegangen husgerning i forskellige pladser paa sin hjemegn og var den sidste tid inden giftermålet husbestyrerinde.

Claus Cornelius Andersen gik i skole i Søndbjerg. Han blev uddannet ved landbruget og arbejdede ved dette indtil giftermålet, da han startede vognmændsforretning i Hvidbjerg. Denne drev han i en aarrække, og han var derefter vejmand i Hvidbjerg indtil kort før sin død.



IV. B. 1.

Thea Emilie Andersen

er født d. 3. december 1920 i Hvidbjerg.

Hun blev gift d. 17. marts 1946 i Hvidbjerg med

Ejner Andersen

der er født d. 3. februar 1919 i Vinderup, Sal sogn, som søn af landpostbud Kristian Andersen og hustru Metea Mejdal.

Bosat: Korsvang pr. Sdr. Vium.

Thea Emilie Andersen gik i skole i Hvidbjerg. Hun lærte husgerning samt syning og arbejdede i ca. 3 aar for en fotograf i Hvidbjerg, ligesom hun bl. a. en tid var ekspeditrice i forskellige bagerforretninger.

Ejner Andersen gik i skole i Vinderup samt i Faarup. Han lærte efter skolegangen landbruget i forskellige pladser og arbejdede desuden ca. 4 aar i Brunkulslejerne i Blaaahøj. I 1955 købte han af staten 22 tdr. land hedejord, og samme aar opførte han her et stuehus samt en lang udbygning med lade i den ene ende og plads til køer og svin i den anden ende. Der er siden da opført 2 nye siloer, maskinhus, svinehus og garage, mens laden er blevet ombygget, saaledes at der nu er plads til mellem 150 og 200 svin. - Ejner Andersen har været medlem af bestyrelsen for Brugsforeningen, Foderstofforeningen og Transformatorforeningen.

IV. B. 1. a.

Finn Orla Mejdal Andersen

er født d. 6. april 1947 i Blaaahøj.

Han er beskæftiget som landbrugsmedhjælper.

IV. B. 1. b.

Inge Mejdal Andersen

er født d. 21. december 1949 i Tanderupkær, Snejbjerg sogn.

IV. B. 2.

Minna Andersen

er født d. 23. september 1923 i Hvidbjerg.

Hun blev gift d. 12. oktober 1946 i Hvidbjerg med

Valdemar Bylov

der er født d. 31. juli 1914 i Sanderum som søn af banearbejder Rasmus Bylov og hustru Ane Margrethe Nielsen.

Bosat: Kaprifolievej 3, Herning.

Valdemar Bylov virker som tømrer i Herning.

IV. B. 2. a.

Ellen Margrethe Bylov

er født d. 23. april 1949 i Herning.

IV. B. 2. b.

Jørgen Valdemar Bylov

er født d. 18. marts 1953 i Herning.

IV. B. 3.

Herman Andersen

er født d. 13. juni 1925 i Hvidbjerg, og han døde d. 29. januar 1945.

IV. B. 4.

Mads Christian Andersen

er født d. 29. juli 1927 i Hvidbjerg, og han døde d. 9. februar 1937.

IV. B. 5.

Krista Erene Andersen

er født d. 16. marts 1930 i Hvidbjerg.

Hun blev gift d. 14. november 1953 i Herning med

Poul Thornvig Jensen

der er født d. 25. september 1931 i Herning som søn af vognmand Niels Thornvig Jensen og hustru Esther Jeppesen.

Bosat: Enghavevej 4, Herning.

Krista Erene Andersen gik i skole i Hvidbjerg. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var bl. a. i 3 aar stuepige paa De gamles Hjem i Herning.

Poul Thornvig Jensen gik i skole i Herning. Han udlærtes som elektriker samme sted og arbejder nu som saadan.

IV. B. 5. a.

Anni Thornvig Jensen

er født d. 20. december 1955 i Holme.

IV. B. 5. b.

Bente Thornvig Jensen

er født d. 12. januar 1959 i Herning.

IV. C.

Kristen Jensen Kristensen

er født d. 14. december 1891 i Lyngs.

Han blev gift d. 7. april 1922 i Heltborg med

Ane Marie Sørensen

der er født d. 4. maj 1891 i Heltborg som datter af landmand Søren Sørensen og hustru Sara Oline Kirstine Nielsen.

Bosat: Sundby pr. Snedsted.

Kristen Jensen Kristensen gik i skole i Lyngs. Han lærte efter skolegangen landbruget og købte i 1922 en ejendom i Vildsund. Senere solgte han denne og overtog en gaard i Stagstrup, som han drev indtil 1958, da den afstodes til sønnen Verner.

Ane Marie Sørensen gik i skole i Heltborg og lærte efter skolegangen husgerning.

IV. C. 1.

Sara Dortha Kristensen

er født d. 19. december 1923 i Thisted.

Hun blev gift d. 19. marts 1946 i Stagstrup med

Gunner Johannes Nielsen

der er født d. 9. juni 1922 i Nr. Skjoldborg som søn af gaardejer Christian Nielsen og hustru Inge Marie Olesen.

Bosat: Nørgaard pr. Heltborg.

Sara Dortha Kristensen gik i skole i Sundby og lærte derefter husgerning.

Gunner Johannes Nielsen gik i skole i Skjoldborg. Han blev uddannet ved landbruget, og i 1946 overtog han gaarden Laulund i Vestervig sogn, som han i 1953 mageskiftede med sin nuhavende ejendom Nørgaard i Heltborg.

IV. C. 1. a.

Bodil Marie Nielsen

er født d. 28. januar 1947 i Laulund, Vestervig sogn.

IV. C. 1. b.

Ingelis Nielsen

er født d. 21. marts 1948 i Laulund.

IV. C. 1. c.

Gudrun Irene Nielsen

er født d. 26. juli 1949 i Laulund.

IV. C. 1. d.

Ole Emil Nielsen

er født d. 13. april 1951 i Laulund.

IV. C. 1. e.

Karen Elisabeth Nielsen

er født d. 4. marts 1958 i Nørgaard, Heltborg sogn.

IV. C. 2.

Tora Kristensen

er født d. 5. marts 1926 i Vildsund, Stagstrup sogn.

Hun blev gift i Stagstrup med

Harald Olesen

der er født d. 28. april 1927 i Bedsted Thy som søn af gaardejer Niels Kristian Olesen og hustru Magdalene Jensen.

Bosat: Sundby pr. Snedsted.

Tora Kristensen gik i skole i Sundby. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var i 1948 elev paa Haslev højskole.

Harald Olesen gik i skole i Næstrup. Han lærte landbruget i forskellige pladser, samtidig med at han paa aftenkursus fik landbrugsfaglig undervisning, og i 1956 købte han sin nuhavende ejendom i Sundby.

IV. C. 2. a.

Kirsten Lundgren Olesen

er født d. 25. november 1951 i Sønderhaa.

IV. C. 2. b.

Ruth Lundgren Olesen

er født d. 23. maj 1954 i Sønderhaa.

IV. C. 2. c.

Elly Lundgren Olesen

er født d. 3. august 1955 i Sønderhaa.

IV. C. 2. d.

Erik Lundgren Olesen

er født d. 13. maj 1963 i Sønderhaa,

IV. C. 3.

Kaj Kristensen

er født d. 19. december 1927 i Vildsund, Stagstrup sogn.

Han er gift med

Rosa Poulsen

Bosat: Uglev.

Kaj Kristensen er beskæftiget som chauffør.

IV. C. 4.

Ruth Kristensen

er født d. 18. juni 1929 i Vildsund, Stagstrup sogn.

Hun blev gift d. 31. maj 1953 i Stagstrup med

Johannes Lehgaard Ubbesen

der er født d. 28. april 1929 i Hundstrup som søn af gaardejer Aksel Ubbesen og hustru Ane Marie Svendsen.

Bosat: Sindrup pr. Ydby.

Ruth Kristensen gik i skole i Sundby. Hun lærte efter skolegangen husgerning i forskellige pladser og var vinteren 1948-1949 elev paa Haslev højskole.

Johannes Lehgaard Ubbesen gik i skole i Hjardemaal. Han lærte landbruget i forskellige pladser samt paa Hammerum landbrugsskole vinteren 1951-1952 og overtog i 1953 sin nuhavende ejendom i Sindrup.

IV. C. 4. a.

Henning Lehgaard Ubbesen

er født d. 12. september 1954 i Sindrup, Ydby sogn.

IV. C. 4. b.

Bjarne Lehgaard Ubbesen

er født d. 12. november 1956 i Sindrup.

IV. C. 4. c.

Poul Lehgaard Ubbesen

er født d. 17. juni 1960 i Sindrup.

IV. C. 4. d.

Per Lehgaard Ubbesen

er født d. 22. juni 1962 i Sindrup.

IV. C. 5.

Verner Kristensen

er født d. 12. marts 1931 i Vildsund, Stagstrup sogn.

Han blev gift d. 29. marts 1958 i Gudme med

Anna Maria Bager

der er født d. 16. juli 1933 i Gudme som datter af hønseriejer Jens Bager og hustru Marie.

Bosat: Stagstrup pr. Hørdum.

Verner Kristensen gik i skole i Sundby samt i Stagstrup. Han lærte efter skolegangen landbruget i forskellige pladser, afbrudt af militærtjeneste samt af et højskoleophold, og overtog i 1958 faderens gaard i Stagstrup.

Anna Maria Bager gik i skole i Gudme. Hun havde plads i huset ½ aar og var derefter defektriceelev paa Hesselager Apotek. I 1952 udlærtes hun, hvorpaa hun bl. a. virkede 2 aar paa Haslev Apotek samt 2 aar paa Gram Apotek.

IV. C. 6.

Inger Kristensen

er født d. 6. januar 1934 i Vildsund, Stagstrup sogn.

Hun blev gift d. 25. marts 1964 i Stagstrup med

Svend Aage Jensby

der er født d. 7. oktober 1929 i Grøngrøft, Fjelsted sogn, som søn af Jens Petersen Jensby og hustru Wilhelmine Luise Messerschmidt.

Bosat: Sømmandshjemmet, Sjællands Odde.

Inger Kristensen gik i skole i Sundby samt i Stagstrup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var i 1954 elev paa Haslev højskole.

Svend Aage Jensby gik i skole i Sønderborg. Han besøgte Tommerup højskole, og efter at have gennemgaaet diakonuddannelse, bl. a. paa Diakonkolen i Aarhus, fik han i 1964 ansættelse som bestyrer for Sømmandshjemmet paa Sjællands Odde.

IV. D.

Oline Kristensen

er født d. 14. maj 1894 i Lyngs, og hun døde 1947 i Thisted.

Hun blev gift d. 13. november 1924 i Thisted med

Karl Andreas Kristensen

der er født d. 14. juli 1888 i Skyum som søn af arbejdsmand Jens Peter Kristensen og hustru Inger Marie. - Han blev gift 2. gang d. 12. december 1948 i Thisted m. Jensine Kristensen.

Bosat: Møllevej 34, Thisted.

Karl Andreas Kristensen gik i skole i Skyum. Han arbejdede ved landbruget indtil sit 20. aar og har siden boet i Thisted, hvor han er beskæftiget som arbejdsmand.

IV. D. 1.

Deborah Kristensen

er født d. 10. december 1925 i Thisted.

Hun blev gift d. 28. marts 1948 i København med

Sven Peter Sørensen

der er født d. 6. oktober 1925 i Odder som søn af murermester Karl Sørensen og hustru Helga



Emilie Andreasen.

Bosat: Bakkevej 3, Odder.

Deborah Kristensen gik i skole i Thisted, hvor hun bestod realeksamen. Hun gennemgik uddannelse som barne- og sygeplejerske i Odder, og fra 1947 til 1960 havde hun ansættelse som telefonist paa centralen i Odder.

Sven Peters Sørensen gik i skole i Odder og stod derefter i murerlære hos en farbroder, samtidig med at han var elev paa bygnings- og konstruktørskolen i Aarhus. I 1945 udlærtes han, og efter at have aftjent sin værnepligt ved Infanteriet i Søgaardlejren arbejdede han som murer-svend i Odder og Aarhus samt en tid som murerformand i Højbjerg. Han har siden 1961 drevet egen virksomhed i Odder. - Sven Peter Sørensen har været næstformand i murersvendenes fagforening i Odder i ca. 10 aar.

IV. D. 1. a.

Vicki Lene Sørensen

er født d. 25. januar 1950 i Odder.

IV. D. 1. b.

Claus Sørensen

er født d. 23. juni 1953 i Odder.

IV. D. 2.

Egon Kristensen

er født d. 17. marts 1931 i Thisted.

Han blev gift d. 13. juli 1957 i Thisted med

Else Margrethe Nielsen

der er født d. 7. april 1936 i Thisted som datter af arbejdsmand Thorvald Gustav Nielsen og hustru Karen Marie.

Bosat: Frijsenborgvej 41, Hammel.

Egon Kristensen gik i skole i Thisted. Han udlærtes som snedker, og efter at have aftjent sin værnepligt arbejdede han som svend forskellige steder, bl. a. i Thisted. Fra 1956 til 1961 var han faglærer ved et ungdomshjem paa Fyn, og han har siden været ansat i en møbelhandel i Hammel.

IV. D. 2. a.

Vivi Kristensen

er født d. 26. april 1958 i Thisted.

IV. E.

Jensine Kristensen

er født d. 1. juni 1897 i Lyngs.

Hun blev gift d. 12. december 1948 i Thisted med

Karl Andreas Kristensen



der er født d. 14. juli 1888 i Skyum som søn af arbejdsmand Jens Peter Kristensen og hustru Inger Marie. - Han blev gift første gang d. 13. november 1924 i Thisted med Oline Kristensen. (Se IV. D.)

Bosat: Møllevej 34, Thisted.

Jensine Kristensen gik i skole i Lyngs. Hun havde forskellige pladser ved husgerning og virkede derpaa fra sit 22. til sit 50. aar som syerske i Hvidbjerg.

IV. F.

Josef Kristensen

er født d. 1. januar 1902 i Lyngs.

Han blev gift d. 13. maj 1927 i Ydby med

Josephine Kathrine Josephsen

der er født d. 1. januar 1905 i Sindrup, Ydby sogn,

som datter af husmand Jens Ellemann Josephsen og hustru Kristine Christensen.

Bosat: Ydby.

Josef Kristensen gik i skole i Lyngs samt i Hvidbjerg. Han havde flere pladser ved landbruget, bl. a. i Bøvling, og efter at have været arbejdsmand forskellige steder, saaledes 13 aar paa Ydby teglværk, blev han skovarbejder i Dover Plantage.

Josephine Kathrine Josephsen gik i skole i Ydby samt i Holmgaard og havde derefter plads som husassistent forskellige steder indtil giftermålet.

IV. F. 1.

Dorthea Kristensen

er født d. 2. januar 1929 i Ydby.

Hun blev gift d. 14. august 1954 i Svendborg med

Palle Kurt Johansen

der er født d. 7. april 1932 i København som søn af modelsnedker Poul Johansen og hustru Ebba Stender.

Bosat: Rødeledsvej 13, Svendborg.

Dorthea Kristensen gik i skole i Ydby. Hun blev uddannet ved husgerning og tjente forskellige steder, bl. a. hos skibsreder A. P. Møllers søstre i Svendborg. Siden giftermålet har hun været fabriksarbejderske, sidst paa Fjerkræslagteriet.

Palle Kurt Johansen gik i skole i Svendborg. Han stod i lære som former paa Ørkild Metal- og Jernstøberi I/S, Svendborg, og aftjente efter at være blevet udlært sin værnepligt ved Feltartilleriet i Nymindegab. Han har siden arbejdet som former paa de forskellige støberier i Svendborg, sidst hos L. Lange & Co. A/S. - Palle Kurt Johansen er medlem af bestyrelsen for Formernes Fagforening.

IV. F. 1. a.

Tommy Ellemann Johansen

er født d. 12. december 1954 i Svendborg.



IV. F. 1. b.

René Ellemann Johansen

er født d. 15. maj 1957 i Svendborg.

IV. F. 2.

Aage Ellemann Kristensen

er født d. 15. juni 1932 i Ydby, og han døde d. 13. januar 1933 samme sted.

IV. F. 3.

Jens Aage Kristensen

er født d. 30. januar 1934 i Ydby.

Bosat: Drechelsvej 10, Silkeborg.

Jens Aage Kristensen gik i skole i Dover. I ca. 2 aar var han gartnermedhjælper samt skovarbejder, og efter at have arbejdet 1 aar ved landbruget besøgte han vinteren 1951-1952 Thylands Ungdomsskole. Han havde nu plads som landbrugsmedhjælper i Gettrup samt i Arnborg, hvorpaa han var beskæftiget som skovarbejder indtil 1959, afbrudt af militærtjeneste ved Pejlebatteriet i København 1955. Fra 1959 til 1961 var han dekoratørelev i Thisted, og han har nu ansættelse som dekoratør i Silkeborg.

IV. F. 4.

Kristen Gunnar Kristensen

er født d. 4. maj 1935 i Ydby.

Bosat: Danmarksgade 25, Frederikshavn.

Kristen Gunnar Kristensen er beskæftiget som medhjælper.

V.

Martine Jensen

er født d. 18. maj 1861 i Helligkilde, Hvidbjerg sogn, og hun døde d. 1. oktober samme aar og blev begravet d. 6. oktober.

VI.

Mads Jensen Riis

der d. 3. juni 1905 fik navneændring fra Mads Jensen (Riis), er født d. 22. august 1863 i Helligkilde, Hvidbjerg sogn, og han døde d. 23. februar 1949 samme sted.

Han blev gift d. 30. april 1902 i Hvidbjerg med

Karen Jensen

Hun er født d. 11. oktober 1872 i Semb, Hvidbjerg sogn, som datter af gaardejer Jens Chr. Jensen og hustru Sidsel Pedersen, og



hun døde d. 10. december 1961 i Helligkilde.

Bosat: Vestergaard, Helligkilde pr. Hvidbjerg.

Mads Jensen Riis lærte efter skolegangen landbruget og tjente bl. a. 1½ aar hos Kresten Kræmmer i Helligkilde samt 4 aar paa Hornshøjgaard ved Hvidbjerg, afbrudt af militærtjeneste i Viborg. I 1898 overtog han efter stedfaderen fødegaarden Vestergaard, og denne drev han indtil 1946, da den afstodes til sønnen Kristian, hos hvem han og hans hustru blev boende indtil deres død.

VI. A.

Jenny Otilie Riis

der d. 3. juni 1905 fik navneændring fra Jenny Otilie Jensen, er født d. 4. marts 1903 i Vestergaard, Hvidbjerg sogn, og hun døde ca. 1933.

VI. B.

Kristian Celius Riis

der d. 3. juni 1905 fik navneændring fra Kristian Celius Jensen, er født d. 27. december 1904 i Vestergaard, Hvidbjerg sogn.

Bosat: Vestergaard, Helligkilde pr. Hvidbjerg.

Kristian Celius Riis gik i skole i Egebjerg samt i Hvidbjerg. Han lærte landbruget hjemme, afbrudt af et ophold paa Tommerup højskole vinteren 1924-1925, og overtog i 1946 fødegaarden, som han siden har drevet.

VI. C.

Peder Martin Riis

er født d. 4. august 1906 i Vestergaard, Hvidbjerg sogn.

Han blev gift d. 29. juni 1934 i Hvidbjerg med

Dagny Marie Brændgaard

der er født d. 1. december 1912 i Ydby som datter af boelsmand Josef Kristian Larsen Brændgaard og hustru Inger Birgitte Rysgaard.

Bosat: Gadegaard, Lyngs.

Peder Martin Riis gik i skole i Egebjerg samt i Hvidbjerg. Han lærte landbruget hjemme, afbrudt af et ophold paa Tommerup højskole vinteren 1927-1928, og overtog i 1934 Gadegaard, som han siden har drevet.

Dagny Marie Brændgaard gik i skole i Ydby samt i Barslev. Hun lærte efter skolegangen husgerning hjemme og tjente desuden forskellige steder paa egnen.

VI. C. 1.

Erik Brændgaard Riis

er født d. 19. august 1936 i Gadegaard, Lyngs sogn.

Han blev gift d. 11. maj 1961 i Ydby med



Grethe Kristensen

der er født d. 30. juni 1941 i Jestrup, Sønderhaa sogn, som datter af gaardejer Knud Adolf Kristensen og hustru Herdis Evelyn Madsen.

Bosat: Østergaard, Villerslev pr. Hassing Thy.

Erik Brændgaard Riis lærte efter skolegangen landbruget og driver nu gaarden Østergaard.

VI. C. 1. a.

Dorthe Brændgaard Riis

er født d. 20. oktober 1961 i Villerslev.

VI. C. 2.

Henning Brændgaard Riis

er født d. 14. januar 1940 i Gadegaard, Lyngs sogn.

Han blev gift d. 14. juli 1962 i Hurup Thy med

Tove Stefansen

der er født d. 3. august 1941 i Refs, Hurup sogn, som datter af landmand Viggo Stefansen og hustru Anne Margrethe Larsen.

Bosat: Fuglesangs Allé 75, Aarhus V.

Henning Brændgaard Riis gik i skole i Lyngs. Han udlærtes som elektriker og læser nu til installatøreksamen.

Tove Stefansen gik i skole i Hurup Thy og lærte efter skolegangen husgerning.

VI. C. 3.

Jens Ove Riis

er født d. 1. oktober 1944 i Gadegaard, Lyngs sogn.

Han er i lære som mekaniker.

VI. C. 4.

Maren-Inge Riis

er født d. 25. november 1948 i Gadegaard.

VI. D.

Jens Anton Riis

er født d. 1. september 1910 i Vestergaard, Hvidbjerg sogn.

Bosat: Hotel Windsor, Vindegade 45, Odense.

Jens Anton Riis gik i skole i Hvidbjerg og paa Ribe Katedralskole. Senere var han elev paa et akademisk kursus i København, og han begyndte nu at arbejde indenfor hotelbranchen, bl. a. paa Grand Hotel i Odense samt paa Jørgensens Hotel i Horsens. Siden ca. 1950 har han været ansat paa Hotel Windsor, hvor han nu er receptionschef.

VI. E.

Karl Valdemar Riis

er født d. 6. august 1915 i Vestergaard, Hvidbjerg sogn.

Han blev gift d. 7. juni 1952 i Brønshøj med

Anna Nørgaard Christensen

der er født d. 14. januar 1918 i Flovlev, Hvidbjerg sogn, som datter af gaardejer Christen Mortensen Christensen og hustru Mette Johanne Nørgaard. (Se afsnit A.,II. C. 3.)



VII.

Morten Jensen (Riis)

er født d. 2. januar 1866 i Helligkilde, Hvidbjerg sogn, og han døde d. 21. marts 1880 samme sted og blev begravet d. 25. marts.

VIII.

Maren Bundgaard Jensen

er født d. 31. juli 1868 i Helligkilde, Hvidbjerg sogn, og hun døde i Heltborg og blev begravet i Boddum.

Hun blev gift d. 21. juli 1894 i Hvidbjerg med

Anders Laurentin Nielsen Tyrhave

Han er født d. 26. februar 1864 i Ydby som søn af gaardejer Søren Nielsen Tyrhave og hustru Ane Andersdatter Høi, og han døde d. 10. marts 1949 i Herning og blev begravet i Boddum.

Anders Laurentin Nielsen Tyrhave var gaardejer.

VIII. A.

Ane Otille Nielsen

er født d. 17. juli 1895 i Ydby.

Hun blev gift d. 7. april 1920 i Ydby med

Mads Kristian Hovmark

der er født d. 19. oktober 1889 i Boddum som søn af gaardejer Jens Balsen Pedersen og hustru Marie Christine Madsen.

Bosat: Ginnerup pr. Hurup Thy.

Ane Otille Nielsen gik i skole i Ydby. Hun opholdt sig hjemme i nogle aar og tjente derefter som husassistent den sidste tid inden giftermålet.

Mads Kristian Hovmark gik i skole i Boddum. Han lærte landbruget hjemme samt i forskel-

lige pladser ude og besøgte vinteren 1907-1908 Krabbesholm højskole. Derpaa var han bestyrer af faderens gaard i 13 aar, og efter en tid at have haft en ejendom i Heltborg købte han sin



nuhavende gaard i Ginnerup.

VIII. A. 1.

Jens Hovmark

er født d. 9. juli 1920 i Heltborg.

Han blev gift d. 12. december 1959 i Snedsted med

Elly Korsgaard

der er født d. 9. marts 1931 i Gersbøl, Snedsted sogn, som datter af arbejdsmand Kresten Korsgaard og hustru Mariane Nielsine Nielsen.

Bosat: Ginnerup pr. Hurup Thy.

Jens Hovmark gik i skole i Ginnerup. Han lærte landbruget hjemme hos faderen og har siden været medhjælper der, afbrudt af indkaldelse til Civilbeskyttelsestjenesten.

Elly Korsgaard gik i skole i Snedsted. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde indtil giftemaalet forskellige pladser ved dette.

VIII. A. 1. a.

Henrik Hovmark

er født d. 4. august 1961 i Vestervig.

VIII. A. 2.

Karl Ejner Hovmark

er født d. 17. april 1924 i Heltborg.

Han blev gift d. 4. juli 1945 i Ydby med

Ingeborg Andersen Grausen

der er født d. 26. august 1923 i Flarup, Ydby sogn, som datter af arbejdsmand Knud Grausen og hustru Ane Kirstine Jensen.

Bosat: Heltborg.

Karl Ejner Hovmark er beskæftiget som arbejdsmand.

VIII. A. 2. a.

Egon Hovmark

er født d. 10. oktober 1944 i Ydby.

Han er handelselev.

VIII. A. 2. b.

Ellen Margrethe Hovmark

er født d. 30. juli 1949 i Heltborg.

VIII. A. 2. c.

Svend Aage Hovmark

er født d. 30. november 1954 i Heltborg.

VIII. A. 3.

Maren Kristine Hovmark

er født d. 8. januar 1931 i Ginnerup, Heltborg sogn.

Hun er gift med

Arne Evald Christensen

der er født d. 26. juni 1926 i Sjørring.

Bosat: Ginnerup pr. Hurup Thy.

Maren Kristine Hovmark gik i skole i Ginnerup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. 1 aar hos en læge i Hurup Thy.

Arne Evald Christensen gik i skole i Sjørring. Han var beskæftiget ved landbruget indtil giftermålet og har siden været arbejdsmand paa Slakteriet i Hurup Thy, samtidig med at han fra 1952 har drevet en mindre ejendom.

VIII. A. 3. a.

Ingrid Hovmark Christensen

er født d. 12. september 1951 i Ginnerup, Heltborg sogn.

VIII. A. 3. b.

Bente Hovmark Christensen

er født d. 3. januar 1956 i Ginnerup.

VIII. A. 3. c.

Johán Hovmark Christensen

er født d. 9. april 1958 i Ginnerup.

VIII. A. 3. d.

Ole Hovmark Christensen

er født d. 17. november 1960 i Ginnerup.

VIII. B.

Sørine Jensine Nielsen

er født d. 24. juli 1897 i Ydby.

Hun blev gift d. 16. maj 1921 i Ydby med

Niels Christian Larsen

der er født d. 18. juni 1900 i Ø. Assels som søn af gaardejer Lars Larsen og hustru Johanne Nielsen.

Bosat: H. C. Ørstedes Vej 55, Herning.

Sørine Jensine Nielsen gik i skole i Ydby. Hun lærte efter skolegangen husgerning hjemme samt i forskellige pladser ude og tjente bl. a. som husholdningselev paa Hvidbjerg Kro.

Niels Christian Larsen gik i skole i Ø. Assels og arbejdede derefter 2 aar ved landbruget. I 1919 udlærtes han som mekaniker i Ørding, og efter at have været svend en tid i Snedsted startede han i 1921 cykelforretning i Hvidbjerg. Denne drev han indtil 1938, da han flyttede til Herning, hvor han siden har virket som maskinarbejder.

VIII. B. 1.

Maren Bundgaard Larsen

er født d. 18. juni 1922 i Hvidbjerg.

Hun er gift med

Jens Carl Christoffer Carlsen

der er født d. 14. maj 1914 i Sanderum som søn af tømrer Georg William Carlsen og hustru, f. Larsen.

Bosat: Elmegaarden, Opgang 53, Herning.

Jens Carl Christoffer Carlsen er beskæftiget som tømrer og snedker.

VIII. B. 1. a.

Birthe Carlsen

er født d. 14. juni 1957 i Næstved.



C.

Jens Christian Mortensen, født 1829,
og hustru
med efterkommere









Jens Christian Mortensen
f. 30-4-1829
d. 24-10-1898

g. 5-6-1857

Inger Marie Jensdatter
f. 15-9-1835
d. 19-12-1917

VI. e. 5-2-1889
1. f. 20-9-1896
2. f. 21-6-1925
3. f. 20-8-1900
4. f. 1-12-1894
5. f. 1-12-1894
6. f. 1-12-1894
7. f. 1-12-1894
8. f. 1-12-1894
9. f. 1-12-1894
10. f. 1-12-1894
11. f. 1-12-1894
12. f. 1-12-1894
13. f. 1-12-1894
14. f. 1-12-1894
15. f. 1-12-1894
16. f. 1-12-1894
17. f. 1-12-1894
18. f. 1-12-1894
19. f. 1-12-1894
20. f. 1-12-1894
21. f. 1-12-1894
22. f. 1-12-1894
23. f. 1-12-1894
24. f. 1-12-1894
25. f. 1-12-1894
26. f. 1-12-1894
27. f. 1-12-1894
28. f. 1-12-1894
29. f. 1-12-1894
30. f. 1-12-1894
31. f. 1-12-1894
32. f. 1-12-1894
33. f. 1-12-1894
34. f. 1-12-1894
35. f. 1-12-1894
36. f. 1-12-1894
37. f. 1-12-1894
38. f. 1-12-1894
39. f. 1-12-1894
40. f. 1-12-1894
41. f. 1-12-1894
42. f. 1-12-1894
43. f. 1-12-1894
44. f. 1-12-1894
45. f. 1-12-1894
46. f. 1-12-1894
47. f. 1-12-1894
48. f. 1-12-1894
49. f. 1-12-1894
50. f. 1-12-1894
51. f. 1-12-1894
52. f. 1-12-1894
53. f. 1-12-1894
54. f. 1-12-1894
55. f. 1-12-1894
56. f. 1-12-1894
57. f. 1-12-1894
58. f. 1-12-1894
59. f. 1-12-1894
60. f. 1-12-1894
61. f. 1-12-1894
62. f. 1-12-1894
63. f. 1-12-1894
64. f. 1-12-1894
65. f. 1-12-1894
66. f. 1-12-1894
67. f. 1-12-1894
68. f. 1-12-1894
69. f. 1-12-1894
70. f. 1-12-1894
71. f. 1-12-1894
72. f. 1-12-1894
73. f. 1-12-1894
74. f. 1-12-1894
75. f. 1-12-1894
76. f. 1-12-1894
77. f. 1-12-1894
78. f. 1-12-1894
79. f. 1-12-1894
80. f. 1-12-1894
81. f. 1-12-1894
82. f. 1-12-1894
83. f. 1-12-1894
84. f. 1-12-1894
85. f. 1-12-1894
86. f. 1-12-1894
87. f. 1-12-1894
88. f. 1-12-1894
89. f. 1-12-1894
90. f. 1-12-1894
91. f. 1-12-1894
92. f. 1-12-1894
93. f. 1-12-1894
94. f. 1-12-1894
95. f. 1-12-1894
96. f. 1-12-1894
97. f. 1-12-1894
98. f. 1-12-1894
99. f. 1-12-1894
100. f. 1-12-1894

Jens Christian Mortensen
f. 30-4-1829
d. 24-10-1908

g. 5-6-1857

Inger Marie Jensdatter
f. 15-9-1835
d. 19-12-1917

Søren Mortensen
f. 27-3-1868
d. 7-7-1930

Thora A Mortensen
f. 9-8-1905

Søren O S Kristensen
f. 7-7-1930
3. g. 30-5-1959
Inger Jensen
f. 9-9-1937

Dorthe S Kristensen
a.
f. 14-10-1962

M. g. 8-5-1925

Jens M Christensen
f. 4-8-1890

John S Kristensen
f. 2-1-1932

Bjarne Kristensen
a.
f. 4-7-1954

4. g. 18-7-1953
Connie K Larsen
f. 12-10-1931
d. 27-10-1962

Preben Kristensen
b.
f. 27-3-1956

5.
Erik S Kristensen
f. 7-8-1938

Kjeld S Kristensen
c.
f. 29-11-1959

Jensine P Jensen
f. 6-5-1869
d. 4-4-1935

Laura M Mortensen
f. 11-3-1907
d. 25-10-1907

O. Lauride Mortensen
f. 24-6-1908

Carl J Mortensen
f. 8-9-1910

Dagmar J Omt-
stofferens
f. 2-6-1914

P. g. 19-4-1934

Rith A Mortensen
1. f. 28-5-1934
2. Nove Mortensen
f. 2-6-1935

Knud E Mortensen
f. 15-9-1936

Birgitte Mor-
tensen
a. f. 11-7-1933

Rigmor Sørensen
3. g. 10-12-1930

Steen Mortensen
b. f. 25-12-15

Ole E Mortensen
4. f. 13-8-1947

Comte E Mortensen
5. f. 19-1-1952

Jens Christian Mortensen
f. 30-4-1829
d. 24-10-1908

g. 5-6-1857

Inger Marie Jensdatter
f. 15-9-1835
d. 19-12-1917

Søren Mortensen
f. 27-3-1868
d. 7-7-1930

Thora A Mortensen
f. 9-8-1905

Søren O S Kristensen
f. 7-7-1930
J. G. 30-5-1959
Inger Jensen
f. 9-9-1937

Dorthe S Kristensen
a.
f. 14-10-1962

M. G. 8-5-1925

John S Kristensen
f. 2-1-1932

Bjarne Kristensen
a.
f. 4-7-1954

Jens M Kristensen
f. 4-8-1890

4. G. 18-7-1953
Connie K Larsen
f. 12-10-1931
d. 27-10-1962

Preben Kristensen
b.
f. 27-3-1956

VI. G. 5-2-1889

Laura M Mortensen
N. f. 11-3-1907
d. 25-10-1907

Erik S Kristensen
5.
f. 7-8-1938

Kjeld S Kristensen
c.
f. 29-11-1959

Jensine P Jensen
f. 6-5-1869
d. 4-4-1935

O. Laurids Mortensen
f. 24-6-1908

Carl J Mortensen
f. 8-9-1910

Dagmar J Christoffersen
f. 2-6-1914

P. G. 19-4-1934

Ruth A Mortensen
1.
f. 28-5-1934

2. Poye Mortensen
f. 2-6-1925

Knud E Mortensen
f. 15-6-1936

Blizette Mortensen
a.
f. 11-7-1961

Rigvor Sørensen
3. G. 30-12-1960

Sten Mortensen
b.
f. 25-12-1962

Ole E Mortensen
f. 12-9-1936

4. f. 13-8-1947

5. Connie E Mortensen
f. 19-1-1952

Jens Christian Mortensen

er født d. 30. april 1829 i Stenumlund, Hvidbjerg sogn, og han døde d. 24. oktober 1908 i Flovlev, Hvidbjerg sogn, og blev begravet d. 31. oktober.

Han blev døbt d. 3. maj 1829, og faddere var gaardmand Jens Bundgaard fra Barslev, gaardmand Peder Bundgaard fra Helligkilde, husmand Anders Poulsen fra Stenumlund Mark, gaardkone Kirsten Andersdatter fra Odby og huskone Maren Nielsdatter fra Stenumlund.

Jens Christian Mortensen blev gift d. 5. juni 1857 i Hvidbjerg med

Inger Marie Jensdatter

Forlovere ved vielsen var gaardmændene Morten Christensen fra Stenumlund og Jens Jensen fra Hvidbjerggaard.

Inger Marie Jensdatter er født d. 15. september 1835 i Hvidbjerg sogn som datter af gaardejer Jens Jensen og hustru Zidsel Christensdatter, og hun døde d. 19. december 1917 i Barslev, Hvidbjerg sogn, og blev begravet d. 27. december.

Hun blev hjemmedøbt d. 20. september 1835 og fremstillet i kirken d. 26. december samme aar; faddere var Christen Jensen fra Semb, Christen Mose fra Flovlev og ungkarl Søren Pedersen Plougmand fra Styvel samt Kirsten Christensdatter og Karen Olesdatter, ligeledes begge fra Styvel.

Bosat: Hvidbjerggaard pr. Bedsted Thy.

I 1857 ses til Jens Christian Mortensen udstedt følgende skøde paa Hvidbjerggaards hovedparcel:

"Underskrevne Ole Christensen af Hvidberggaard tilstaar og herved vitterliggjør at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved - uden foregaaende skriftlig Kjøbecontract, sælger, skjøder og aldeles overdrager til Jens Christian Mortensen en fra min Gaards Jorder Matr. No. 42 a i Hvidberg By og Sogn af nyt Hartk. 1 Td. 1 Skp. 1 Fjdk. 3/4 Alb. med Glsk. 4 Rdlr. 80 Sk. med Bevilling ad Mandatum og Indenrigsministeriets Aprobation af 21. Juli d. A. udstykket, bebygget Hovedparcel, derunder Matr. No. 42 a er ansat til Hartkorn 1 Td. 0 Skp. 2 Fjdk. 2 3/4 Alb. med Glsk. 4 Rdlr. 51 Sk., der bestandig bliver at ansee som Hovedparcel, og med Bygninger og Beboere at vedligeholde. I Kjøbet medfølger bemeldte Hovedparcels Anpart Kongekorn og Kirkekorn og Kvægtiende, alt for Kjøbesum 1500 Rdlr. -. siger Femten Hundrede Rigsdaler Rigsmønt. Og da Kjøberen nu tilfredsstillende har berigtiget Kjøbesummen, hvorfor herved qvitteres, saa erklærer jeg herved, ingen videre Ret at have til fornævnte Jordparcel Matr. No. 42 a i Hvidberg med paastaaende Bygning og rette tilliggende Jorder efter hosheftede Kort samt Anpart Kongekorn og Kirkekorn og Kvægtiende, der fra nu af skal tilhøre bemeldte Jens Christian Mortensen med alle de Herligheder og Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed jeg selv efter Skjøde af 4. Mai 1843, læst 18. s.M., har eiet den samlede Eiendom, der var gl. Hartk. 1 Td. 2/5 Alb. eller nyt Hartk. 1 Td. 5 Skp. 2 1/2 Alb., men hvorfra tidligere er afhændet Matr. No. 42 b af Hartk. 3 Skp. 3 Fjdk. og Matr. No. 42 c af Hartk. 1 3/4 Alb. og iøvrigt med fuld Eiendomsret, hvor jeg hjemler ham det solgte. - For saa vidt 1/6 deel af Bankheftelsen maatte være indfriet er Actieretten heraf Kjøberen uvedkommende. - I Mangel af første klasse Papir er til dette Skjøde forbrugt ialt 10 Rigsdaler hvorved Kongens Kasses Ret er iagttaget. Til Bekræftelse under min Haand i 2 Vidners Overværelse Hvidbjerg, den 14. December 1857 Ole Christensen

m. f. P.

Til Vitterlighed P. C. Brandsholm."

Aaret efter tilskødede Jens Christian Mortensens fader Morten Christensen ham en jordpar-
cel i Helligkilde, der stod til hartkorn 2 Skp. 3/4 alb. med tilhørende konge korn-,kirke korn-
og kvægtiende, formedelst 400 rdlr.

(Hassing-Refs herreders skøde- og panteprotokol 1854-1861, B 34-153, fol 579)

I.

Sidsel Mortensen



Børn og svigerbørn.

er født d. 1. oktober 1857 i Hvidbjerggaard, Hvidbjerg sogn, og hun døde d. 20. august 1929
i Hvidbjerg.

Hun blev gift d. 30. maj 1880 i Hvidbjerg med

Christen Nielsen Ernst

der d. 1. maj 1905 fik navneændring fra Christen Nielsen. Han er født d. 28. september 1848
i Barslev, Hvidbjerg sogn, som søn af husmand Niels Ernst Nielsen og hustru Ane Nielsdatter,
og han døde d. 31. januar 1935 i Hørдум.

Bosat: Barslev pr. Hvidbjerg.

Christen Nielsen Ernst var beskæftiget som husmand og murer.

Alle hans og Sidsel Mortensens børn fik ligesom faderen d. 1. maj 1905 tilføjet efternavnet
Ernst.

I. A.

Niels Anton Nielsen Ernst

er født d. 17. juni 1881 i Barslev, Hvidbjerg sogn, og han døde 1954 i Ydby.

Han blev gift d. 5. april 1905 i Hvidbjerg med

Marie Madsen

der er født d. 14. januar 1882 i Styvel som datter af gaardejer Jens Madsen Fomsgaard og hustru Ane Cathrine Jensen.

Bosat: Ydby.

Niels Anton Nielsen Ernst lærte efter skolegangen landbruget og drev forskellige ejendomme, sidst i Heltborg. Han flyttede derefter til Ydby, hvor han indtil sin død virkede som kreatur- og grisehandler, de sidste aar med sønnen Viktor som kompagnon.



I. A. 1.

Anne Katrine Ernst

er født d. 15. juni 1908 i Hvidbjerg.

Hun blev gift d. 27. maj 1931 i Heltborg med

Hans Peter Vestergaard

der er født d. 10. maj 1906 i Gersbøl, Snedsted sogn, som søn af murer Christen Vestergaard og hustru Marie Helene Christensen.

Bosat: Ydby.

Anne Katrine Ernst gik i skole i Hvidbjerg. Hun var efter skolegangen husassistent hjemme i ca. 6 aar og tjente derpaa en kort tid ude hos fremmede.

Hans Peter Vestergaard gik i skole i Snedsted. Han arbejdede ved landbruget indtil sit 25. aar, heraf 9 aar i Heltborg, og har siden været teglværksarbejder i Ydby.

I. A. 1. a.

Gudrun Ernst Vestergaard

er født d. 24. juni 1926 i Heltborg.

Hun blev gift d. 3. november 1944 i Ydby med

Hans Ludvig Julius Valdemar Bredal

der er født d. 28. september 1922 i Hornslet som søn af købmand Jens Kristian Bredal og hustru Johanne Marie Christensen.

Bosat: Ydby.

Gudrun Ernst Vestergaard gik i skole i Hurup Thy samt i Ydby. Hun lærte efter skolegangen husgerning og arbejdede ved dette indtil sit 18. aar, hvorpaa hun i ca. 4 aar var ekspeditrice i en bagerforretning i Thisted.

Hans Ludvig Julius Valdemar Bredal gik i skole i Fensten. Han lærte efter skolegangen landbruget og tjente forskellige steder paa Aarhusegnen samt i Thy, ligesom han i ca. 2 aar var medhjælper hos en dyrlæge. Han har siden giftemaalet været arbejdsmand i Ydby.

I. A. 1. a. 1)

Erik Bredal

er født d. 6. februar 1947 i Ydby.

I. A. 1. a. 2)

Anne Marie Bredal

er født d. 16. juni 1948 i Ydby.

I. A. 1. a. 3)

Per Bredal

er født d. 29. oktober 1952 i Ydby.

I. A. 1. b.

Vita Ernst Vestergaard

er født d. 24. december 1931 i Tygstrup, Vestervig sogn.

Hun blev gift d. 2. december 1956 i Ydby med

Ove Graakjær Christensen

der er født d. 14. september 1932 i Holstebro som søn af tømrer Jens Kristian Graakjær Christensen og hustru Kirstine Jensen.

Bosat: Nordkap 22, Holstebro.

Ove Graakjær Christensen virker som frisør i Holstebro.

I. A. 1. b. 1)

Jan Graakjær Christensen

er født d. 18. juni 1957 i Holstebro.

I. A. 1. c.

Harry Ernst Vestergaard

er født d. 11. maj 1934 i Hurup Thy.

Han blev gift d. 11. december 1954 i Hvidbjerg med

Tove Irene Madsen

der er født d. 20. august 1938 i Hvidbjerg som datter af handelsmand Jens Poulsen Madsen og hustru Ane Kathrine Nielsen.

Bosat: Helligkildevej 3, Hvidbjerg.

Harry Ernst Vestergaard virker som frisør i Hvidbjerg.

I. A. 1. c. 1)

Jane Ernst Vestergaard

er født d. 23. marts 1955 i Hvidbjerg.

I. A. 1. c. 2)

Jytte Ernst Vestergaard

er født d. 18. august 1957 i Hvidbjerg.

I. A. 1. d.

Herdis Ernst Vestergaard

er født d. 15. februar 1936 i Hurup Thy.

Hun blev gift d. 9. september 1961 i Hågesten, Sverige, med

Svend Åke Karlsson

der er født d. 26. marts 1930 i Stockholm som søn af mekaniker Karl Engelbregt Karlsson og hustru Thyra Lennea Lundin.

Bosat: Gröndalsvägen 3, Stockholm.

Svend Åke Karlsson er beskæftiget som guldsmed i Stockholm.

I. A. 1. d. 1)

Inga-Lill Karlsson

er født d. 10. november 1961 i Stockholm.

I. A. 1. e.

Mary Ernst Vestergaard

er født d. 30. september 1938 i Ydby.

Bosat: Lemvigvej 22, Holstebro.

Mary Ernst Vestergaard gik i skole i Ydby. Hun lærte efter skolegangen husgerning i forskellige pladser i Thy, København samt Stockholm og begyndte i 1960 at arbejde paa en konserverfabrik i Holstebro.

I. A. 1. f.

Aase Ernst Vestergaard

er født d. 18. maj 1941 i Ydby.

Bosat: Lemvigvej 22, Holstebro.

Aase Ernst Vestergaard gik i skole i Ydby. Hun lærte efter skolegangen husgerning forskellige steder i Thy samt i Holstebro og har siden ca. 1961 arbejdet paa en fabrik sidstnævnte sted.

I. A. 1. g.

Ingerlise Ernst Vestergaard

er født d. 25. april 1943 i Ydby.

Hun blev gift d. 27. november 1960 i Ydby med

Gunnar Gerhardt Knudsen

der er født d. 25. juni 1939 i Holstebro som søn af murerarbejdsmand Johannes Knudsen og hustru Nicoline Christiansen.

Bosat: Bodalsvej 46, Ry.

Ingerlise Ernst Vestergaard gik i skole i Ydby. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente forskellige steder i Thy samt i Holstebro.

Gunnar Gerhardt Knudsen gik i skole i Holstebro. I ca. 1½ aar var han arbejdsdreng, og efter at være blevet udlært som snedker arbejdede han paa Struer Kajakfabrik samt paa Odense Sengefabrik og paa en møbelfabrik i Silkeborg. Han har siden ca. 1961 været ansat ved Ry Møbelfabrik.

I. A. 1. g. 1)

Michael Knudsen

er født d. 27. marts 1960 i Odense.

I. A. 1. g. 2)

Johnni Knudsen

er født d. 18. maj 1961 i Ry, Dover sogn.

I. A. 1. h.

John Frede Ernst Vestergaard

er født d. 4. maj 1945 i Ydby.

Han er i lære.

I. A. 2.

Jens Fomsgaard Ernst

er født d. 6. august 1910 i Hvidbjerg, og han døde som lille.

I. A. 3.

Kristen Fomsgaard Ernst

er født d. 6. august 1910 i Hvidbjerg, og han døde ligeledes som lille.

I. A. 4.

Viktor Ernst

er født d. 28. juli 1912 i Hvidbjerg.

Han blev gift d. 6. marts 1943 i Haldum med

Johanne Margrethe Rasmussen

der er født d. 9. februar 1917 i Sandby, Haldum sogn, som datter af gaardejer Peter Smed Rasmussen og hustru Olinia Andersen.

Bosat: Ydby.

Viktor Ernst gik i skole i Egebjerg, Hvidbjerg samt Heltborg. Han lærte landbruget hjem hos faderen og arbejdede her indtil sit 19. aar, hvorefter han tjente forskellige steder i Thy indtil sit 24. aar, da han optoges som kompagnon i faderens kreatur- og grisehandel i Ydby, som han efter faderens død har videredrevet.

Johanne Margrethe Rasmussen gik i skole i O. Hadsten samt i Haldum. Hun var desuden elev paa Vestbirk efterskole. Hun lærte husgerning samt syning og tjente indtil giftermålet forskellige steder, afbrudt af et ophold paa Askov højskole.

I. A. 4. a.

Henning Ernst

er født d. 18. marts 1944 i Ydby.

Han er i lære som mekaniker.

I. A. 4. b.

Ove Ernst

er født d. 28. januar 1947 i Ydby.

I. A. 4. c.

Lilli Ernst

er født d. 5. februar 1951 i Ydby.

I. A. 5.

Ingrid Margrethe Ernst

er født d. 29. oktober 1914 i Hvidbjerg.

Bosat: Helligkorsgade 1, Kolding.

Ingrid Margrethe Ernst gik i skole i Helligkilde samt i Heltborg. Hun opholdt sig hjemme indtil sit 18. aar og fik derpaa ansættelse i køkkenet paa Hvidbjerg Kro. Hun har derefter bl. a. været 8½ aar paa Missionshotellet i Hurup Thy, og siden ca. 1945 har hun haft ansættelse paa Missionshotellet i Kolding, nu som køkkenchef.

I. A. 6.

Elna Emilie Ernst

er født d. 10. december 1916 i Hvidbjerg.

Hun blev gift d. 26. februar 1944 i Ydby med

Knud Aage Steffensen

der er født d. 27. februar 1918 i Thisted som søn af fiskehandler Kristen Steffensen og hustru Maren Skadehauge.

Bosat: Thylandsvej 18, Thisted.

Elna Emilie Ernst gik i skole i Heltborg og havde derefter forskellige pladser ved husgerning i Thy indtil giftermålet.

Knud Aage Steffensen gik i skole i Thisted. Han udlærtes som murer i Thisted og arbejdede derefter som svend forskellige steder, bl. a. i København, afbrudt af et ophold paa Roskilde højskole i 1938. Han har siden 1944 drevet selvstændig murervirksomhed i Thisted. - Knud Aage Steffensen er vurderingsformand for Thisted Vurderingskreds samt medlem af Bygningskommissionen og af bestyrelsen for Haandværkerforeningen, Muremesterforeningen og Teknisk Skole.

I. A. 6. a.

Kirsten Steffensen

er født d. 23. juni 1945 i Thisted.

Hun er i lære som damefrisør.

I. A. 6. b.

Paul Steffensen

er født d. 13. juli 1949 i Thisted.

I. A. 6. c.

Mogens Steffensen

er født d. 20. juli 1952 i Thisted.

I. A. 7.

Dagmar Ernst

er født d. 25. marts 1919 i Hvidbjerg.

Hun blev gift d. 6. april 1941 i Ydby med

Jens Chresten Christensen

der er født d. 18. december 1913 i Boddum som søn af postbud Niels Peter Christensen og hustru Christiane.

Bosat: Ydby.

Dagmar Ernst gik i skole i Heltborg samt i Ydby. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente i Ydby indtil giftermålet.

Jens Chresten Christensen gik i skole i Boddum. Han lærte landbruget i forskellige pladser i Thy samt paa Lolland og var derefter i 3 aar arbejdsmand. Han har siden 1944 været ansat som ekstraarbejder ved DSB. - Jens Chresten Christensen er formand for Fagforeningen.

I. A. 7. a.

Egon Ernst Christensen

er født d. 11. august 1941 i Ydby.

Bosat: Højskolehjemmet, Slagelse.

Egon Ernst Christensen er beskæftiget som tarmsvend.

I. A. 7. b.

Grethe Ernst Christensen

er født d. 2. september 1945 i Ydby.

Hun er husassistent.

I. A. 7. c.

Kamma Ernst Christensen

er født d. 4. august 1950 i Ydby.

I. A. 8.

Rigmor Agnete Ernst

er gift med

Leo Iversen

der virker som befragter.

Bosat: Storegade 21, Thisted.

I. B.

Jens Christian Nielsen Ernst

er født d. 4. juni 1883 i Barslev, Hvidbjerg sogn, og han døde d. 10. juli 1962 i Uglev, Odby sogn.

Han blev gift første gang d. 4. maj 1907 i Hvidbjerg med

Mariane Graugaard

der d. 7. juni 1905 fik navneændring fra Mariane Madsen. Hun er født d. 23. december 1882 i Semb som datter af gaardejer Lars Nicolaj Madsen og hustru Kirsten Pedersen, og hun døde, d. 23. april 1924 i Hvidbjerg.

Jens Chr. Nielsen Ernst giftede sig derpaa anden gang med

Caroline Kristensen

der er født d. 16. februar 1896 i Struer.

Bosat: Uglev.

Jens Christian Nielsen Ernst lærte efter skolegangen landbruget og havde forskellige gaarde, bl. a. i Brovst. Han bosatte sig derefter i Humlum, hvor han virkede som handelsmand indtil kort før sin død, da han flyttede til Uglev.

I. B. 1.

Sigrid Kristine Ernst

er født d. 4. maj 1908 i Serup.

Hun blev gift d. 3. juli 1932 i Aarhus med

Harry Møller Nielsen

der er født d. 17. april 1910 i Tiset som søn af tømrer Søren Møller Nielsen og hustru Marie Jensen.

Bosat: Sejrgade 14, Aarhus C.

Sigrid Kristine Ernst gik i skole i Barslev. Paa grund af moderens sygdom og tidlige død passede hun hus hjemme indtil sit 21. aar, hvorefter hun tjente forskellige steder i bl. a. Ringkøbing og Aarhus. Hun har desuden en kort tid drevet selvstændig forretning i Aarhus.

Harry Møller Nielsen udlærtes indenfor kolonialbranchen og gennemgik derpaa uddannelse som tegner og dekoratør, hvorefter han har virket som saadan i Aarhus og København.

I. B. 1. a.

Henning Møller Nielsen

er født d. 30. marts 1934 i Aarhus.

Han blev gift d. 11. oktober 1958 i Aarhus med

Grethe Ellinor Rønde Antonsen

der er født d. 18. december 1935 i Skejby som datter af arbejdsmand Rasmus Hebo Rønde Antonsen og hustru Astrid Mikkelsen Lund.

Bosat: Hasselager.

Henning Møller Nielsen gik i skole i Aarhus. Han udlærtes som typograf paa Kongsvang bogtrykkeri og har siden virket som saadan, bl. a. en tid paa Aarhus Stiftstidende.

Grethe Ellinor Rønde Antonsen gik i skole i Aarhus. Hun stod i lære i en trikotageforretning og virkede derefter i denne branche indtil giftermålet.

I. B. 1. a. 1)

Jannie Møller Nielsen

er født d. 26. april 1959 i Aarhus.

I. B. 1. b.

Leif Møller Nielsen

er født d. 5. januar 1936 i Aarhus.

Han blev gift d. 6. juni 1959 i Aarhus med

Birte Federsen

der er født d. 25. oktober 1937 i Aarhus som datter af vognmand Ove Pedersen og hustru Minna Petrea Petersen.

Bosat: Max Müllers gade 5, Aarhus C.

Leif Møller Nielsen gik i skole i Aarhus og sejlede derefter i indenrigs- og udenrigsfart i 6 aar. I 6½ aar var han beskæftiget ved militæret (kystbefæstningen), og siden 1963 har han haft ansættelse som hulkortoperatør paa mejeriernes hulkortcentral.

Birte Federsen bestod realeksamen i Aarhus og gennemgik derpaa uddannelse som defektrice paa Marselisborg Apotek i Aarhus, hvor hun virkede indtil giftermålet.

I. B. 1. b. 1)

Kim Møller Nielsen

er født d. 17. oktober 1960 i Rødvig.

I. B. 1. c.

Alice Møller Nielsen

er født d. 6. oktober 1940 i Aarhus.

Bosat: Sejrsøgade 14, Aarhus C.

Alice Møller Nielsen er beskæftiget som syerske.

I. B. 1. d.

Bente Møller Nielsen

er født d. 6. oktober 1940 i Aarhus.

Bosat: Sejrøgade 14, Aarhus C.

Bente Møller Nielsen virker som ekspeditrice.

I. B. 2.

Dødfødt drengbarn d. 12. marts 1912, begravet d. 16. marts.

I. B. 3.

Holger Ernst

er født d. 5. august 1913 i Odby, og han døde d. 8. april 1914 i Fløvlev Hvidbjerg sogn, og blev begravet d. 13. april.

I. B. 4.

Holger Ernst

er født d. 7. april 1915 i Fløvlev, Hvidbjerg sogn, og han døde 7 timer gammel og blev begravet d. 13. april.

I. B. 5.

Dødfødt pigebarn, d. 7. august 1916 i Fløvlev, begravet d. 13. august.

I. B. 6.

Rita Ernst

er født d. 11. februar 19..

Hun er gift med

Niels Lund

der er beskæftiget som bogholder.

Bosat: Middelfartvej 189, Odense.

I. B. 7.

Harry Ernst

er født d. 19. januar 1931 i Hvidbjerg.

Han blev gift d. 29. marts 1959 i Sdr. Stenderup med

Anna Legarth

der er født d. 7. juni 1937 i Sdr. Stenderup som datter af gartner Kr. Jørgensen Legarth og hustru Olga Thrane Hedegaard.

Bosat: Stubbkærvej 16, Kastrup.

Harry Ernst arbejdede 7 aar ved landbrug samt gartneri og bestod i 1952 præliminæreksamen efter 2 aars aftenskole paa Fyns Studenterkursus. Samme aar blev han indkaldt til militærtjeneste ved Jydske Dragonregiment i Randers, og aaret efter blev han optaget som elev paa Flyveskolen Avnø. Fra 1954 til 1955 gennemgik han flyveruddannelse i Canada, og efter hjem-

komsten udnævntes han til flyverløjtnant. Han virkede nu som jetpilot ved Flyvevaabenet indtil 1959, da han fik ansættelse som trafikflyver i SAS.

Anna Legarth gik i skole i Sdr. Stenderup og var desuden elev paa efterskole. Hun gennemgik sygeplejeforskolen, og efter at have været sygeplejeelev havde hun et ophold i England.

I. B. 7. a.

Ole Legarth Ernst

er født d. 21. juli 1960 i Kastrup.

I. B. 7. b.

Annelie Legarth Ernst

er født d. 6. oktober 1962 i Kastrup.

I. B. 8.

Kristian Ernst

er født d. 19. november 1932 i Brovst.

Han blev gift d. 2. december 1961 i Staby med

Lilli Kjær Nielsen

der er født d. 14. august 1940 i Staby som datter af gaardejer Thomas Nielsen og hustru Magna Kjær.

Bosat: Astrupvej 3, Skæring.

Kristian Ernst gik i skole i Humlum. Han arbejdede ved landbruget forskellige steder paa Struerengen indtil sit 17. aar og var derpaa i 2 aar gartneriarbejder paa Fyn. ½ aar opholdt han sig i Sverige, fra 1953 til 1954 aftjente han sin værnepligt ved Bornholms Værn, i et par aar var han ansat i en blomsterforretning i Aarhus, og efter at have arbejdet 2 aar i Australien var han en tid salgschauffør i Aarhus, indtil han i 1960 købte sin nuhavende kolonialforretning ved Skæring Strand.

Lilli Kjær Nielsen gik i skole i Staby. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var desuden en tid ekspeditrice i en bagerforretning.

I. B. 8. a.

Preben Ernst

er født d. 29. april 1962 i Skæring, Egaa sogn.

I. B. 8. b.

Palle Ernst

er født d. 5. december 1963 i Skæring.

I. B. 9.

Karen Ernst

er født d. 21. april 1934 i Brovst.

Hun blev gift d. 1. maj 1956 i Nr. Broby med

Jørgen Bonnesen

der er født d. 28. august 1928 i Nr. Broby som søn af gaardejer Mads Bonnesen og hustru Ma-
ren Kristine

Bosat: Thorsø.

Jørgen Bonnesen er beskæftiget som fuldmægtig

I. B. 9. a.

Helle Bonnesen

er født d. 2. oktober 1959 i Trørød, Vedbæk sogn.

I. B. 9. b.

Henrik Bonnesen

er født d. 3. april 1963 i Trørød.

I. B. 10.

Kirsten Ernst

er født d. 12. august 1938 i Humlum.

Bosat: Kirkedammen 21, Aarhus C.

Kirsten Ernst gik i skole i Humlum samt i Visby og i Uglev, hvorefter hun arbejdede 1 aar ved husgerning. I 1956 blev hun elev paa handelsdagsskole i Struer, og efter at have staaet i lære i Sparekassen i Uglev samt i Aarhus har hun nu ansættelse som sparekasseassistent sidstnævnte sted.

I. B. 11.

Knud Erik Ernst

er født d. 5. marts 1941 i Humlum.

Bosat: Aastrupvej 3, Skæring.

Knud Erik Ernst gik i skole i Humlum, Visby og Uglev, hvorefter han arbejdede ca. ½ aar ved landbruget. Han stod nu i koloniallære i Struer, og efter at være blevet udlært har han arbejdet som kommis forskellige steder, bl. a. hos broderen i Skæring, afbrudt af militærtjeneste ved artilleriet i Aarhus 1961-1962.

I. C.

Søren Christian Nielsen Ernst

er født d. 7. december 1885 i Barslev, Hvidbjerg sogn, og han døde d. 16. juni 1963 paa Hvidbjerg sygehus.

Han blev gift d. 14. august 1908 paa Jegindø med

Kirstine Marie Nielsen Vester

Hun er født d. 25. september 1883 paa Jegindø, og hun døde d. 25. april 1950 i Hvidbjerg.

Bosat: Hvidbjerg.

Søren Christian Nielsen Ernst var beskæftiget som mælkehandler i Hvidbjerg.

I. C. 1.

Emma Ernst

er født d. 8. marts 1911 i Jestrup, Lyngs sogn.

Hun blev gift d. 2. september 1934 i Hvidbjerg med

Kristian Oskar Nielsen

der er født d. 5. august 1903 i Kobberrød, Gettrup sogn, som søn af landmand Kristian Peter Nielsen og Sidsel Kirstine Møller Pedersen.

Bosat: Hvidbjerg.

Emma Ernst gik i skole i Hvidbjerg og havde derefter forskellige pladser ved husgerning indtil giftermålet.

Kristian Oskar Nielsen gik i skole i Helligsø. Han arbejdede ved landbruget i en aarrække og har siden 1935 været beskæftiget som rutebilchauffør.

I. C. 1. a.

Jytte Ernst Nielsen

er født d. 29. september 1939 i Hvidbjerg.

Hun blev gift d. 22. november 1958 i Hvidbjerg med

Curt Ernst

der er født d. 28. marts 1936 i København som søn af restauratør Otto Peter Nielsen Ernst og dennes første hustru Kirstine Antonie Damsgaard. (Se I. H.)

Bosat: Grejsdals Landevej 145, Vejle.

Jytte Ernst Nielsen gik i skole i Hvidbjerg, hvor hun bestod realeksamen. Hun havde derefter indtil giftermålet ansættelse i en trikotageforretning i Struer.

Curt Ernst gik i skole i Kragelund samt i Give. Han stod i lære som mekaniker i Vejle samt i Bjerringbro, og efter at have været blevet udlært aftjente han fra 1957 til 1959 sin værnepligt. I et par aar arbejdede han som mekaniker paa Autogaarden i Fredericia, og han virker nu i Vejle.

I. C. 1. a. 1)

Lene Ernst

er født d. 11. maj 1959 i Snoghøj, Erritsø sogn.

I. C. 1. a. 2)

Ole Ernst

er født d. 2. december 1960 i Snoghøj.

I. C. 1. a. 3)

Per Ernst

er født d. 31. juli 1962 i Snoghøj.

I. C. 1. b.

Henning Ernst Nielsen

er født d. 29. oktober 1945 i Hvidbjerg.

I. C. 1. c.

Jette Kirstine Nielsen

er født d. 25. april 1956 i Hvidbjerg.

I. C. 2.

Erna Ernst

er født d. 18. januar 1926 i Hvidbjerg.

Bosat: Rutebilstationen, Hvidbjerg.

Erna Ernst gik i skole i Hvidbjerg. Hun gennemgik uddannelse som damefrisør samme sted og har siden virket som saadan i Koldby.

I. D.

Ane Nielsen Ernst

er født d. 20. april 1888 i Barslev, Hvidbjerg sogn, og hun døde i efteraaret 1963.

Hun blev gift første gang d. 10. august 1912 i Hvidbjerg med

Jens Christian Petersen

der er født d. 28. oktober 1887 i Horsens som søn af arbejdsmand Peter Christian Petersen og hustru Jacobine Rasmine Cathrine Rasmussen.

Hun blev derpaa gift anden gang med

Peder Hammer

der var beskæftiget som købmand.

Bosat: Aalestrup.

I. E.

Inger Marie Nielsen Ernst

er født d. 26. september 1889 i Barslev, Hvidbjerg sogn, og hun døde d. 16. september 1960 i Heltborg.

Hun blev gift d. 7. juni 1914 i Hvidbjerg med

Jens Peter Jensen

Han er født d. 25. juli 1874 i Helligsø som søn af købmand Hans Christian Jensen og hustru Ane Marie Jensen, og han døde d. 9. december 1961 i Heltborg. - Jens Peter Jensen

blev gift første gang d. 9. november 1897 i Heltborg med Kirstine Pedersen. Hun er født d. 22. september 1878 i Heltborg som datter af bager, senere gaardmand Kristen Pedersen og hustru Dorthe Marie Jensen, og hun døde d. 9. august 1911 i Heltborg og blev begravet d. 13. august.

Bosat: Heltborg pr. Hurup Thy.

Inger Marie Nielsen Ernst gik i skole i Hvidbjerg. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. 1½ aar hos en urmager i Bedsted Thy, ligesom hun en tid var husbestyrerinde



hos læge IIsøe i Hvidbjerg.

Om Jens Peter Jensen skrev et fagblad ved hans 80 aars fødselsdag følgende:

"Bagermester J.P. Jensen, Heltborg, kan 25. Juli fejre 80 Aars Fødselsdag. Jensen stod i Lære i fire Aar hos Bagermester Jepsen, Krik, og i 1897 købte han Heltborg Bageri, det var faldefærdige Bygninger han overtog, men tog straks fat paa at bygge nye. Det var Slid og Slæb at være Bager paa den Tid, ingen Maskiner til hverken Rugbrød eller fint. Jensen blev gift i 1898, Hustruen døde i 1911, og han stod ene tilbage med seks ukonfirmerede Børn, men ved utrolig Slid og Sparsommelighed lykkedes det at klare Skærene. I 1914 giftede Jensen sig anden Gang, og med hans anden Hustru har han fem Børn, to Sønner som begge er Bagere, og som passer Bageri og Brødkørsel, tre Døtre, hvoraf den ene er gift med en Bager, den anden tjener i København og den tredje passer Butikken hjemme. Sammen med sin dygtige og elskværdige Hustru, har de i Aarenes Løb oparbejdet en god og solid Forretning.

Jensen arbejder ikke mere i Bageriet, men sidder og glæder sig over sine to Sønners gode Ledelse af Forretningen, og over at de har opnaaet gode økonomiske Forhold og et fuldt moderne Bageri, der skinner af Renhed. Da Thy Bagermesterforening i August 1916 blev startet, blev Jensen Medlem og har været det siden. I 1946 holdt han 50 Aars Jubilæum og i 1951 udnævntes han til Æresmedlem. Mange vil sikkert huske Jensen paa 80 Aars Dagen, - det fortjener denne dygtige Bager, hvis Liv har været et godt Eksempel til Efterfølgelse.

Hjertelig til Lykke. "

Ved Inger Marie Nielsen Ernst's død skrev avisen:

"Bagermester J.P. Jensen, Heltborg, har mistet sin hustru, Inger Marie Jensen, der er død, 72 aar gl.

Afdøde, som stammede fra Thyholm, kom til Heltborg ved sit giftermaal med bagerm. J.P. Jensen. Hun har i mange aar paa en meget dygtig og flittig maade taget del i forretningen og været sin mand en udmærket støtte. Fru Marie Jensen vandt meget respekt paa egnen ved sin flittige livsgerning, og saa længe kræfterne slog til, tog hun med usvækket energi del i det daglige arbejde. Hun efterlader foruden sin mand fire børn, to døtre og to sønner, som nu fører bageriet videre."

I. E. 1.

Svend Aage Ernst

er født d. 26. november 1911 paa Sygehuset i Randers.

I. E. 2.

Ejnar Christian Ernst Jensen

er født d. 18. april 1915 i Heltborg.

Bosat: Heltborg pr. Hurup Thy.

Ejnar Christian Ernst Jensen gik i skole i Heltborg. Han udlærtes som bager hos faderen, og efter at have arbejdet ½ aar som svend i Hillerslev flyttede han hjem, hvor han siden har virket, afbrudt af militærtjeneste i Aalborg.

I. E. 3.

Signe Kirstine Ernst Jensen

er født d. 19. oktober 1916 i Heltborg, og hun døde d. 16. december 1959 samme sted.

Bosat: Heltborg pr. Hurup Thy.

Signe Kirstine Ernst Jensen gik i skole i Heltborg og arbejdede derefter hjemme i bagerforretningen indtil sin død.

I. E. 4.

Aksel Verner Ernst Jensen

er født d. 27. juni 1920 i Heltborg.

Bosat: Heltborg pr. Hurup Thy.

Aksel Verner Ernst Jensen gik i skole i Heltborg. Han udlærtes som bager hos faderen og har efter dennes død videregivet forretningen sammen med sine søskende.

I. E. 5.

Gerda Emilie Ernst Jensen

er gift med

Søren Bisgaard Nicolaisen

med hvem hun har 2 børn.

Bosat: Møldrup.

Søren Bisgaard Nicolaisen er udlært bager og driver egen forretning i Møldrup.

I. E. 6.

Clara Agnethe Ernst Jensen

er født d. 16. januar 1924 i Heltborg.

Bosat: Heltborg pr. Hurup Thy.

Clara Agnethe Ernst Jensen gik i skole i Heltborg. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. en aarrække hos kontorchef Phillipson i København. Siden 1960 har hun været beskæftiget hjemme i bageriet.

I. F.

Christian Langgren Nielsen Ernst

er født d. 11. december 1892 i Barslev, Hvidbjerg sogn.

Han blev gift d. 22. august 1919 i Bedsted Thy med

Else Kirstine Jacobsen

der er født d. 14. august 1892 i Bedsted Thy som datter af gaardejer Mads Peter Jacobsen og hustru Marie Larsen.

Bosat: Vinderup.

Christian Langgren Nielsen Ernst gik i skole i Smerup. Han arbejdede ved landbruget indtil sit 18. aar og kom derefter i lære paa mejeriet i Morup mølle. Vinteren 1914-1915 besøgte han Rønne højskole, fra 1915 til 1917 aftjente han sin værnepligt ved



Infanteriet i Jylland, og fra 1918 til 1919 var han derefter elev paa Ladelund Mejeriskole. Han fik nu ansættelse som bestyrer paa mejeriet i Bindslev, og efter at have virket her i 8 aar var han mejeribestyrer i Fovsing indtil 1960. - Christian Langgren Nielsen Ernst har været revisor i flere forskellige foreninger samt medlem af Fovsing Sogneraad i 10 aar og af Skolekommissionen.

Else Kirstine Jacobsen gik i skole i Bedsted Thy. Hun lærte husgerning hjemme samt en kort tid ude hos fremmede og besøgte sommeren 1913 Rønde højskole.

I. F. 1.

Ebba Ernst

er født d. 24. oktober 1921 i Bindslev.

Hun blev gift d. 2. maj 1947 i Fovsing med

Arne Christensen Bak

der er født d. 12. september 1924 i Krejbjerg som søn af arbejdsmand Laust Peter Christensen Bak og hustru Kristine Solvejg Lindberg.

Bosat: Nørremosevej 4, Kregme.

Ebba Ernst gik i skole i Fovsing samt i Struer, hvor hun bestod præliminæreksamen. Fra 1937 til 1938 lærte hun barnepleje paa Herning Barneplejeskole, sommeren 1939 var hun elev paa Rønde højskole, og i 1941 bestod hun studentereksamen fra Rønde kursus. Hun gennemgik nu et kursus i bogholderi og havde derefter forskellige pladser ved husgerdning, samtidig med at hun læste filosofi. og fra 1943 til 1945 var hun ansat paa kontoret hos Erli, Risskov. Senere arbejdede hun 4 aar hos Revisionsudvalget for tyske betalinger i Aarhus samt 2 aar i bogholderiet paa Ortopædisk Hospital, ligeledes Aarhus, og fra 1952 til 1954 var hun vikar paa Maastrup skole. Fra 1955 til 1960 havde hun ansættelse i Nobels Tømmerhandel, Frederiksværk, og siden 1961 har hun været halvdagsassistent i Banken for Frederiksværk og Omegn. - Ebba Ernst har været medlem af Repræsentantskabet for Rønde højskole.

Arne Christensen Bak gik i skole i Lyby samt i Roslev, hvor han i 1941 bestod præliminæreksamen. I 1944 bestod han desuden studentereksamen fra Viborg Katedralskole, og han arbejdede derefter bl. a. 3 aar i Revisionsudvalget for tyske betalinger, Aarhus, samt 1½ aar paa Ortopædisk Hospitals lønnings- og personalekontor, ligeledes Aarhus, samtidig med at han læste økonomi paa Aarhus Universitet, hvor han i 1949 bestod 1. del af økonomisk embedseksamen. Han fortsatte nu studiet indtil 1954, da han fik ansættelse som assistent i regnskabsafdelingen paa Det Danske Staalvalseværk A/S, Frederiksværk, hvor han siden har virket.

I. F. 1. a.

Bjarne Lindberg Bak

er født d. 22. april 1948 i Aarhus.

I. F. 1. b.

Uffe Lindberg Bak

er født d. 19. marts 1952 i Højbjerg.

L. F. 2.

Edit Marie Ernst

er født d. 15. januar 1924 i Bindslev.

Hun blev gift d. 22. august 1944 i Fovsing med

Jens Aage Godthard Christiansen

der er født d. 7. maj 1918 i Sindal som søn af gaardejer Emil Christiansen og hustru Marie Jensen.

Bosat: Danmarksgade 21, Fredericia.

Edit Marie Ernst gik i skole i Fovsing og var desuden i 1939 elev paa Rønne efterskole. Hun lærte efter skolegangen husgerning i forskellige pladser og besøgte desuden sommeren 1943 Haslev udvidede højskole.

Jens Aage Godthard Christiansen gik bl. a. i skole paa Rømø samt paa Sjælland. Han udlæres paa Taarnby mejeri, og efter at have arbejdet som mejerist i bl. a. Fovsing og Struer blev han i 1945 mejeribestyrer i Sundby, hvor han virkede indtil 1956, da han købte en Tatol forretning i Hjerm. Denne drev han i 2½ aar, i ca. 3 aar arbejdede han paa R. Færch's Tobaksfabriker A/S, Holstebro, og i 1961 flyttede han derpaa til Fredericia, hvor han siden har været bestyrer af en legetøjsforretning. - Jens Aage Godthard Christiansen har været medlem af bestyrelsen og repræsentantskabet for Vildsund Strand samt af bestyrelsen for Sundby - Snedsted Andelskasse. I 7 aar var han revisor i Sogneraadet i Sundby, en tid var han medlem af bestyrelsen for KFUM, og i ca. 5 aar har han desuden været tropsfører for KFUM-spejderne.

I. F. 2. a.

Britta Christiansen

er født d. 14. september 1949 i Sundby.

I. F. 2. b.

Jette Christiansen

er født d. 17. november 1950 i Sundby.

I. F. 2. c.

Christian Emil Godthard Christiansen

er født d. 4. juli 1952 i Sundby.

I. F. 2. d.

Else Marie Christiansen

er født d. 1. april 1955 i Sundby.

I. F. 3.

Elis Emanuel Ernst

er født d. 15. februar 1925 i Bindslev.

Bosat: Søndergade 32, Vinderup.

Elis Emanuel Ernst gik i skole i Fovsing og arbejdede derefter ved landbruget, afbrudt af et ophold paa Rønne højskole vinteren 1940-1941. Fra 1942 til 1946 stod han i handelslære, fra

1947 til 1948 gennemgik han Struer handelsdagskole, og i 1950 startede han egen købmandsforretning i Thisted, som han drev indtil 1954, da han overtog sin nuhavende købmandsforretning i Vinderup.

I. F. 4.

Egan Kresten Ernst

er født d. 7. november 1928 i Fovsing.

Han blev gift d. 11. juni 1950 i Asp med

Meta Marie Erland Pedersen

der er født d. 5. juli 1930 i Vandborg, Asp sogn, som datter af Christian Pedersen og hustru Elisabeth Jepsen.

Bosat: Nr. Bjert pr. Kolding.

Egan Kresten Ernst gik i skole i Fovsing og stod derefter i koloniallære i Asp. Han virkede nu som kommis forskellige steder, afbrudt af et aar hvor han var elev paa Handelsdagskolen i Struer, og i 1950 fik han ansættelse paa Kolding Trikotagefabrik, hvor han nu er prokurist.

Meta Marie Erland Pedersen gik i skole i Ferring samt i Asp. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser ved dette, bl. a. i Holstebro og i Vestervig.

I. F. 4. a.

Kurt Erland Ernst

er født d. 6. juni 1951 i Kolding.

I. F. 4. b.

Karin Erland Ernst

er født d. 8. august 1954 i Nr. Bjert.

I. F. 5.

Esther Margrethe Ernst

er født d. 27. december 1930 i Fovsing.

Hun blev gift d. 6. juni 1954 i Fovsing med

Frode Møller

der er født d. 7. oktober 1924 i Silkeborg som søn af kørelærer Christian Møller og hustru Antoinette Margrethe Lundorff.

Bosat: Klæstrup skole pr. Jerslev.J.

Esther Margrethe Ernst gik i skole i Fovsing og havde desuden et ophold paa Nr. Nissum efterskole. Hun lærte efter skolegangen husgerning hjemme og havde desuden en tid plads hos fremmede. I 1950 blev hun optaget paa T.H. Langs seminarium i Silkeborg. I 1953 dimitteredes hun, og hun har siden virket som lærerinde, fra 1962 ved Klæstrup skole.

Frode Møller arbejdede ved landbruget indtil sit 18. aar og var derefter chauffør hos en vognmand i nogle aar samt rutebilchauffør i 7 aar. En tid var han chauffør for BP-depotet i Holstebro, og siden 1962 har han virket som montør for BP.

I. F. 5. a.

Annette Lundorff Møller

er født d. 6. januar 1955 i Sengeløse.

I. F. 5. b.

Birgitte Lundorff Møller

er født d. 30. juni 1958 i Holstebro.

I. F. 5. c.

Elsebeth Lundorff Møller

er født d. 7. oktober 1959 i Herrup.

I. F. 5. d.

Merete Lundorff Møller

er født d. 28. april 1961 i Holstebro.

I. G.

Karen Nielsen Ernst

er født d. 24. april 1895 i Barslev, Hvidbjerg sogn.

Hun blev gift første gang d. 20. januar 1920 i Hvidbjerg med

Jens Peter Clemen Fischer

Han er født d. 28. juli 1879 i Haderup som søn af N. N. Fischer og hustru Anne Nielsen, og han døde d. 15. juli 1935 i Sørvad, Vinding sogn, og blev begravet d. 21. juli.

Karen Nielsen Ernst blev derpaa gift anden gang d. 1. september 1956 i Nibe med

Kristian Vistisen



der er født d. 26. maj 1892 i Mammen som søn af gaardejer Peter Vistisen og hustru Maren Madsen.

Bosat: Mjølnersvej 20, Viborg.

Karen Nielsen Ernst gik i skole i Smerup og opholdt sig derefter hjemme indtil giftermålet.

Jens Peter Clemen Fischer uddannedes indenfor kolonialbranchen og havde derefter bl. a. en tid ansættelse som kontormand i Reykjavik paa Island. Senere havde han købmandsforretning forskellige steder i Thy, ligesom han i en aarrække videredrev forældrenes gartnerforretning i Hvidbjerg.

Kristian Vistisen gik i skole i Mammen, Bjerring og Hjermind. Han arbejdede ved landbruget forskellige steder paa Viborgegnen og overtog i 1920 en ejendom i Vinkel. Denne drev han indtil 1955, da han flyttede til Viborg.

I. G. 1.

Astrid Valborg Ernst Fischer

er født d. 2. februar 1922 i Hvidbjerg.

Hun blev gift d. 22. juli 1958 i Aarhus med

Theodor Christian Haahr

der er født d. 30. juni 1924 i Ølgod som søn af gaardejer Christian Haahr og hustru Dorthea.

Bosat: Valdemarsgade 37, Aarhus C.

Astrid Valborg Ernst Fischer gik i skole i Gammelby, Taabel og Sørvad. Hun lærte efter skolegangen husgerning i forskellige pladser, bl. a. i København, og var de sidste 3 aar inden giftermålet husbestyrerinde for sin tilkommende mand.

Theodor Christian Haahr gik i skole i Ølgod og arbejdede derefter ved landbruget forskellige steder. Senere var han beskæftiget som murerarbejdsmand, og ca. 1950 begyndte han at arbejde ved fiskeri, som han siden 1955 har drevet selvstændigt med egen baad fra Aarhus.

I. G. 2.

Dagmar Ragnhild Ernst Fischer

er født d. 19. februar 1923 i Hvidbjerg.

Hun blev gift d. 17. juli 1951 i Ikast med

Kristian Svenstrup

der er født d. 15. december 1913 i Vinding som søn af gaardejer Diderik Svenstrup og hustru Anna Gravesen.

Bosat: Hans Tausens Gade 18. Odense.

Dagmar Ragnhild Ernst Fischer gik i skole i Grurup, Taabel, Visby og Vinding. En kort tid havde hun plads som husassistent, og efter i nogle aar at have været ekspeditrice hos forskellige købmænd i Salling var hun bl. a. fabriksarbejderske i Sverige og ekspeditrice i Norge.

Kristian Svenstrup gik i skole i Vinding og havde derefter forskellige pladser som landbrugsmedhjælper. Vinteren 1938-1939 var han elev paa Odder højskole, i 1½ aar virkede han som kontrolassistent i Give, og han arbejdede derefter i 10 aar hjemme hos forældrene. I 2 aar var han nu tekstilarbejder i Sverige, og efter at have drevet mælkeforretning i Aalborg samt i Nørresundby arbejdede han atter i Sverige, denne gang i 5 aar. I 1960 flyttede han til Odense, hvor han nu er fabriksarbejder.

I. G. 2. a.

Birthe Svenstrup

er født d. 26. august 1953 i Nørresundby.

I. G. 2. b.

Doris Svenstrup

er født d. 25. juli 1956 i Mølndal, Sverige.

I. G. 2. c.

Lis Svenstrup

er født d. 3. maj 1961 i Odense.

I. G. 2. d.

Bent Svenstrup

er født d. 3. maj 1961 i Odense.

I. G. 3.

Holger Gudmund Ernst Fischer

er født d. 6. juni 1925 i Hvidbjerg.

Han er gift med

Lis N. N.

Bosat: Toronto, Ontario, Canada.

Holger Gudmund Ernst Fischer er beskæftiget som købmand.

I. G. 4.

Olga Margrethe Ernst Fischer

er født d. 5. september 1926 i Hvidbjerg.

Hun har været gift med

Gunnar Pedersen

med hvem hun har 2 børn.

Bosat: Virum, København.

I. G. 5.

Agnes Marie Ernst Fischer

er født d. 18. marts 1929 i Gammelby, Grurup sogn.

Hun er gift med

Find Henriksen

med hvem hun har 2 børn.

Bosat: Kirkedammen 22, Aarhus C.

Find Henriksen er beskæftiget som repræsentant.

I. G. 6.

Sidsel Krista Ernst Fischer

er født d. 9. august 1930 i Gammelby, Grurup sogn.

Hun blev gift d. 4. maj 1952 i Ikast med

Leif Egon Larsen

der er født d. 4. juli 1925 som søn af baneformand Kristian Sohn Larsen og hustru Anne.

Bosat: Kløvermarken 18, Vadum.

Sidsel Krista Ernst Fischer gik i skole i Sørvad og var derefter husassistent samt en tid ekspeditrice i forskellige forretninger, bl. a. i Holstebro, Ikast og Odense.

Leif Egon Larsen gennemgik uddannelse som klejnsmed og blev derefter mathelev ved Flyvevaabenet. Han er nu mekaniker paa flyvestation Aalborg med rang af overfenrik.

I. G. 6. a.

Ole Jens Christian Larsen

er født d. 12. september 1952 i Herning.

I. G. 6. b.

Per Oluf Larsen

er født d. 16. maj 1957 i Vadum.

I. G. 6. c.

Lone Christine Larsen

er født d. 16. januar 1961 i Vadum.

I. G. 7.

Anne Jensine Ernst Fischer

er født d. 22. juli 1931 i Taabel, Vestervig sogn.

Hun blev gift d. 5. maj 1957 i Viborg med

Asger Aagaard Hansen

der er født d. 23. juli 1928 i Horsens som søn af bogholder Hans Karl Hansen.

Bosat: Østergade 6, Hjørring.

Anne Jensine Ernst Fischer gik i skole i Vinding. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. paa sygehuset samt paa alderdomshjemmet i Herning. Desuden var hun en tid stuepige paa Turisthotellet i Aalborg, og den sidste tid inden giftermålet virkede hun som buffist paa rutebilstationen i Aalborg.

Asger Aagaard Hansen gik i skole i Horsens. Han udlærtes som optiker samme sted og arbejdede derefter i København, Aarhus, Aalborg og Odense. I København bestod han statseksamineret optikereksamen, og han virker nu i Hjørring. - Asger Aagaard Hansen har været medlem af bestyrelsen for Odense Skakklub.

I. G. 7. a.

Bjarne Fischer Hansen

er født d. 19. februar 1958 i Nr. Uttrup, Hvorup sogn.

I.G.7.b.

Thormod Fischer Hansen

er født d. 22. december 1959 i Nr. Uttrup.

I.G.8.

Ernst Kristian Fischer

er født d. 1. august 1932 i Taabel, Vestervig sogn.

Han blev gift d. 8. september 1957 i Engesvang med

Lillian Ravn

der er født d. 8. september 1939 i Engesvang som datter af arbejdsmand Villy Ravn og hustru Marie Kirstine Pedersen.

Bosat; Struervej 15, Holstebro.

Ernst Kristian Fischer gik i skole i Vinding. Han arbejdede ved landbruget indtil 1947 og stod derefter i bagerlære i Taulov. Han arbejdede derefter som svend forskellige steder, afbrudt af militærtjeneste ved Jydske Trainregiment 1954-1956, og overtog derpaa en bagerforretning i Holstebro.

I.G.8.a.

Johnny Clemen Fischer

er født d. 14. marts 1962 i Holstebro.

I.H.

Otto Peter Nielsen Ernst

er født d. 22. marts 1898 i Barslev, Hvidbjerg sogn.

Han blev gift første gang d. 24. november 1924 i Gettrup med

Kirstine Antonie Damsgaard



Hun er født d. 26. februar 1898 i Gersbøl, Snedsted sogn, som datter af gaardejer Kristian Damsgaard og hustru Jensine Dybdal, og hun døde d. 9. juni 1941 i Kragelund, Ø. Snede sogn. Otto Peter Nielsen Ernst blev derpaa gift anden gang d. 20. december 1942 i Avlum med

Inger Marie Pedersen

der er født d. 25. februar 1903 i Tved, Avlum sogn, som datter af gaardejer Jens Peter Pedersen og hustru Ane Marie Christensen.

Bosat: Viborgvej 1, Karup J.

Otto Peter Nielsen Ernst gik i skole i Smerup og arbejdede derefter ved landbruget forskellige steder. Vinteren 1919-1920 var han elev paa Børkop højskole, og han opholdt sig derpaa hjemme indtil giftermålet, hvorefter han handlede med brændsel og drev lidt vognmandsforretning. Fra 1935 til 1947 drev han et bageri i Kragelund, i 4 aar havde han Give konditori, og efter at have haft nogle ejendomme i Vejle blev han i 1955 bestyrer paa KFUM i Bjerringbro. Han har siden 1962 bestyret cafeteria Centrum i Karup. - Otto Peter Nielsen Ernst har været formand for afholdsforeningen Blaa Kors i Kragelund samt medlem af bestyrelsen for KFUM og for Kristelig Dansk Fællesforbund.

Kirstine Antonie Damsgaard gik i skole i Gersbøl. Hun lærte husgerning hjemme samt i forskellige pladser hos fremmede og besøgte vinteren 1919-1920 samt sommeren 1920 Børkop højskole. Derefter var hun bl. a. kokkepige paa et pensionat i Hvidbjerg, og den sidste tid inden giftermålet opholdt hun sig atter hjemme.

Inger Marie Pedersen gik i skole i Avlum. Hun havde forskellige pladser ved husgerning og arbejdede desuden en tid paa trikotagefabrik i Vildbjerg samt i Avlum. Den sidste tid inden giftermålet var hun husbestyrerinde for sin tilkommende mand.

I. H. 1.

Curt Ernst

er født d. 28. marts 1936 i København.

Han blev gift d. 22. november 1958 i Hvidbjerg med

Jytte Ernst Nielsen

der er født d. 29. september 1939 i Hvidbjerg som datter af rutebilchauffør Christian Oskar Nielsen og hustru Emma Ernst. (Se I. C. 1.)

I. J.

Niels Lauberg Nielsen Ernst

er født d. 4. maj 1901 i Barslev, Hvidbjerg sogn.

Han blev gift d. 14. februar 1926 i Fjerritslev med

Ane Kirstine Nielsen

der er født d. 4. december 1899, i Fjerritslev, Kollerup sogn, som datter af landpostbud Anton Kristian Nielsen og hustru Ane Katrine Magdalene Kloster.

Bosat: Sundby pr. Snedsted.

Niels Lauberg Nielsen Ernst gik i skole i Smerup. Han arbejdede ved landbruget indtil 1920, da han kom i gartnerlære i Holstebro, og efter at være blevet udlært var han i 1½ aar bestyrer paa et gartneri i Fjerritslev. I 1926 startede han eget gartneri med blomster og grøntsager i Hørdum, og dette drev han indtil 1947, da han købte sin nuhavende ejendom i Sundby og indrette-

de gartneri her.

Ane Kirstine Nielsen gik i skole i Kollerup samt i Fjerritslev. Hun havde efter skolegangen forskellige pladser som husassistent og var desuden bl. a. en tid kokkepige hos en læge i Vestervig.



I. J. 1.

Poul Erik Ernst

er født d. 10. marts 1943.

Han er i lære som elektriker.

II.

Kjersten Mortensen

er født d. 31. januar 1859 i Hvidbjerggaard, Hvidbjerg sogn, og hun døde 17 aar gammel.

III.

Morten Christensen Mortensen

er født d. 4. marts 1861 i Hvidbjerggaard, Hvidbjerg sogn, og han døde d.15. april 1871 samme sted og blev begravet d. 23. april.

IV.

Jens Jensen Mortensen

er født d. 17. november 1862 i Hvidbjerggaard, Hvidbjerg sogn.

V.

Søren Mortensen

er født d. 13. oktober 1866 i Hvidbjerggaard, Hvidbjerg sogn, og han døde d. 23. februar 1867 samme sted og blev begravet d. 3. marts.

VI.

Søren Mortensen

er født d. 27. marts 1868 i Hvidbjerggaard, Hvidbjerg sogn, og han døde d. 7. juli 1930 i Viborg.

Han blev gift d. 5. februar 1889 i Odby med

Jensine Petrine Jensen



Hun er født d. 6. maj 1869 i Odby som datter af gaardmand Mikkell Christian Jensen og hustru Ane Poulsen, og hun døde d. 4. april 1935 i Viborg.

Bosat: Holstebrovej, Viborg.

Søren Mortensen blev efter skolegangen uddannet ved landbruget og havde flere bestyrerpladser. Senere drev han forskellige landejendomme, bl. a. i Fløvlev samt i Dørken og ved Viborg.

VI. A.

Jens Christian Mortensen

er født d. 17. juli 1889 i Odby, og han døde d. 25. marts 1952 paa Amtssygehuset i Give.

Han blev gift d. 15. december 1914 i Thyregod med

Christiane Rauff Bjerrum Frederiksen

der er født d. 31. januar 1892 i Hindskov, Thyregod sogn, som datter af gaardejer Christen Bjerrum Frederiksen og hustru Abalone Cecilie Rauff.

Bosat: Ny Mosegaard pr. Give.

Jens Christian Mortensen gik i skole i Fløvlev. Han lærte efter skolegangen landbruget og tjente bl. a. 2



aar paa Teglbjerggaard ved Tørring samt 2 aar paa Damgaard ved Thyregod. I 1914 overtog han ejendommen Ny Mosegaard, som han drev indtil sin død, samtidig med at han i en aarrække kørte mælk til mejeriet. Ejendommen videredrives nu af sønnen Evald.

Christiane Rauff Bjerrum Frederiksen gik i skole i Svindhæk. Hun blev uddannet ved husgering og tjente bl. a. 5 aar hos en gaardejer i Hindskov. Sommeren 1913 var hun elev paa Lyngby højskole, og efter giftermålet virkede hun i 33 aar som ledvogterske ved jernbanoverskæringen tæt ved Ny Mosegaard.

Ved Jens Christian Mortensens død skrev avisen:

"Landmand Jens Chr. Mortensen Ny Mosegaard ved Give, er afgaaet ved Døden paa Amtssygehuset.

Jens Mortensen har været syg i længere Tid og maatte i sidste Uge gennemgaa en Operation i Aarhus, herfra blev han overflyttet til Amtssygehuset i Give. Afdøde, der blev 63 aar gammel var født i Thy og blev uddannet ved Landbruget. Ved sit Giftermaal overtog han Ejendommen i Mosegaard. Jens Mortensen har i en lang Aarrække besørgt Mælkekørsel henholdsvis til Thyregod og Give Mejeri, og alle, der kom i Berøring med ham, satte Pris paa ham. Foruden sin Hustru efterlader Jens Mortensen 6 Døtre og 3 Sønner."

VI. A. 1.

Jensine Cecilie Mortensen

er født d. 25. september 1915 i Ny Mosegaard, Thyregod sogn.

Hun blev gift d. 14. januar 1939 i Thyregod med

Bo Schmidt Hansen

der er født d. 26. maj 1914 i Hvejsel som søn af gaardejer Peder Schmidt Hansen og hustru Botilde Callesen.

Bosat: Søndersthoved Mark pr. Give.

Jensine Cecilie Mortensen gik i skole i Dørken. Hun lærte efter skolegangen husgering og tjente bl. a. 1 aar hos en moster og dennes mand i Ringgive, et par aar i Ullerup og 1 aar i Sildesthoved. - Jensine Cecilie Mortensen er medlem af bestyrelsen for husholdningsforeningen, hvis formand hun i 2 aar har været.

Bo Schmidt Hansen gik i skole i Hedegaard. Han lærte efter skolegangen landbruget i forskellige pladser, bl. a. 1 aar hos sognefoged Peter Buhl i Pjedsted, og besøgte i 1932 Hadsten gymnastikhøjskole. I 1935 aftjente han sin værnepligt i København, og i 1939 overtog han faderens ejendom paa Søndersthoved Mark, som han siden har drevet. - Bo Schmidt Hansen har været medlem af bestyrelsen for Idrætsforeningen, Frysehuset, Husmandsforeningen og Forsamlingshuset.

VI. A. 1. a.

Bodil Schmidt Hansen

er født d. 3. august 1940 paa Søndersthoved Mark, Give sogn.

Hun blev gift d. 2. marts 1963 i Give med

Gunner Nicolaisen

der er født d. 19. maj 1936 i Gadbjerg som søn af lærer Hans Nicolaisen og hustru Gudrun Nielsen.

Bosat: Uhegaard pr. Farre.

Bodil Schmidt Hansen gik i skole i Hedegaard samt i Give, hvor hun i 1958 bestod præliminæreksamen. Hun udlærtes som kontorassistent i revisionsfirmaet H. Martinsen, Vejle, og var vinteren 1962-1963 elev paa Klejsgaard husholdningsskole i Strib. Efter giftermålet havde hun i ½ aar ansættelse paa kontoret hos Statens Arbejdshus ved Sdr. Omme.

Gunner Nicolaisen gik i skole i Gadbjerg og var desuden elev paa Vesterlund efterskole. Han blev uddannet ved landbruget og tjente bl. a. paa Lindeballegaard. Fra 1956 til 1957 aftjente han sin værnepligt ved Jydske Dragonregiment i Holstebro, en tid var han fodermester i Lønaa, og efter et ophold paa Lyngby landbrugsskole bestyrede han en gaard i Filskov, indtil han i 1963 overtog sin nuhavende ejendom Uhegaard.

VI. A. 1. a. 1)

Ole Schmidt Nicolaisen

er født d. 2. januar 1964 i Uhegaard, Ringgive sogn.

VI. A. 1. b.

Benta Schmidt Hansen

er født d. 22. december 1944 paa Søndersthoved Mark, Give sogn.

Hun er beskæftiget som ekspeditrice i Give.

VI. A. 1. c.

Peter Schmidt Hansen

er født d. 25. oktober 1950 paa Søndersthoved Mark, Give sogn.

VI. A. 2.

Klara Abelone Mortensen

er født d. 8. februar 1917 i Ny Mosegaard, Thyregod sogn.

Hun er gift med

Richardt Mortensen

Bosat: Brejning.

VI. A. 2. a.

Jens Anker Rauff Mortensen

er født d. 8. juli 1942 i Sdr. Vilstrup.

Han er gift med

Gudrun Kirstine Slepsager

er født d. 2. februar 1937 i Grønnebæk, Jels sogn, som datter af landmand Christian Frederik Slepsager og hustru Dagny Alfrida Sommer.

Bosat: Vestergade 13, Brejning.

Jens Anker Rauff Mortensen gik i skole i Taulov, Gammelby, Vindelev og Gauerlund. Han arbejder nu paa slagteriet i Brejning.

Gudrun Kirstine Slepsager gik i skole i Grønnebæk samt i Vojens. Hun lærte efter skolegangen husgerning i forskellige pladser og blev derefter uddannet som plejerske.

VI. A. 2. b.

Birgit Rauff Mortensen

er født d. 26. oktober 1945 i Sdr. Vilstrup.

VI. A. 3.

Evald Mortensen

er født d. 22. august 1920 i Ny Mosegaard, Thyregod sogn.

Han blev gift d. 5. juli 1942 i Give med

Eva Jensen

der er født d. 3. oktober 1920 i Givskud som datter af smed Poul Svejstrup Skov Jensen og hustru Karen Marie Nielsen.

Bosat: Ny Mosegaard, Dørken pr. Give.

Evald Mortensen gik i skole i Dørken. Han blev uddannet ved landbruget og tjente bl. a. 2 aar hos gaardejer Terkel Christiansen i Ørum samt en tid i Give, hvorefter han i 1952 overtog fødegaarden, som han siden har drevet.

Eva Jensen gik i skole i Ris. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. 1 aar paa Søndervang og 1 aar paa Søndergaard, begge ved Give, samt 1 aar hos gaardejer Chr. Søndergaard i Lønnaa.

VI. A. 3. a.

Elly Mortensen

er født d. 15. oktober 1942 i Give.

Hun blev gift d. 10. februar 1962 i Grenaa med

Niels Erik Sørensen Høeg

der er født d. 7. september 1937 i Emmedsbo, Hemmed sogn, som søn af arbejdsmand Jens Christian Nielsen Høeg og hustru Bolette Kristine Sørensen.

Bosat: Skalborg pr. V. Tørslev.

Niels Erik Sørensen Høeg er beskæftiget som arbejdsmand.

VI. A. 3. a. 1)

Rita Høeg

er født d. 18. februar 1962 i Grenaa.

VI. A. 3. a. 2)

Bent Høeg

er født d. 20. maj 1963 i Glesborg.

VI. A. 3. b.

Jens Jørgen Mortensen

er født d. 15. april 1946 i Give.

Han er i lære som tømrer.

VI. A. 3. c.

Gerda Mortensen

er født d. 23. december 1952 i Ny Mosegaard, Thyregod sogn.

VI. A. 4.

Gudrun Marie Mortensen

er født d. 13. januar 1923 i Ny Mosegaard, Thyregod sogn.

Hun blev gift d. 21. juli 1942 i Thyregod med

Harald Jensen.

der er født d. 26. juni 1917 i Harresø Kro, Givskud sogn, som søn af gaard- og kroejner Niels Christian Jensen og hustru Signe Mikkelsen.

Bosat: Nordborg, Fruelund pr. Give.

Gudrun Marie Mortensen gik i skole i Dørken. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. 2½ aar paa Tværbækgaard i Thyregod samt ½ aar paa Enggaarden i Lønaa.

Harald Jensen gik i skole i Harresø. Han blev efter skolegangen uddannet ved landbruget og havde bl. a. plads 1 aar i Bredsten, 2 aar hos gaardejer Jens Hollænder i Østed og 1½ aar i Aalbæk, afbrudt af militærtjeneste i Tønder 1938-1939. Fra 1941 til 1946 havde han den 67 tdr. land store ejendom Enggaarden i Lønaa, og han overtog derefter sin nuhavende ejendom Nordborg, der er paa 27 tdr. land. - Harald Jensen har været medlem af bestyrelsen for Transformatorforeningen.

VI. A. 4. a.

Henny Harresø Jensen

er født d. 25. maj 1944 i Enggaarden, Thyregod sogn.

VI. A. 4. b.

Jonna Harresø Jensen

er født d. 26. juni 1946 i Nordborg, Give sogn.

VI. A. 4. c.

Tage Harresø Jensen

er født d. 23. juli 1948 i Nordborg.

VI. A. 4. d.

Gurli Harresø Jensen

er født d. 18. juli 1957 i Nordborg.

VI. A. 5.

Kristian Rauff Mortensen

er født d. 2. april 1926 i Ny Mosegaard, Thyregod sogn.

Han er gift med

Ruth N. N.

med hvem han har børnene John og Anne.

Bosat: S. Willumsens Vej 7, Lundtofte pr. Lyngby.

Kristian Rauff Mortensen er beskæftiget som mineingenlør.

VI. A. 6.

Dagny Dorthea Mortensen

er født d. 4. september 1928 i Ny Mosegaard, Thyregod sogn.

Hun blev gift d. 25. juli 1959 i Thyregod med

Kurt Victor Jørgensen

der er født d. 25. juli 1930 i Aarhus som søn af Lilly Jørgensen.

Bosat: Akasiagatan 4, Lomma pr. Malmø, Sverige.

Dagny Dorthea Mortensen gik i skole i Dørken. Hun udlærtes i 1950 som smørrebrødsjomfru paa hotel Regina i Aarhus og virkede derefter 6 aar paa hotel Royal samme sted samt 3 aar forskellige steder i Malmø.

Kurt Victor Jørgensen gik i skole i Randers. I 1949 udlærtes han som tjener paa hotel Randers, hvor han derefter - afbrudt af et studieophold i Sverige samt Amerika - arbejdede indtil 1953. En tid var han medindehaver af Centralhotellet i Randers, i 1955 blev han inspektør paa hotel Royal i Aarhus, og siden 1956 har han været ansat som restaurationschef paa hotel Savoy i Malmø.

VI. A. 6. a.

Per Mikael Jørgensen

er født d. 30. december 1960 i Malmø.

VI. A. 7.

Anna Helvig Mortensen

er født d. 17. juli 1931 i Ny Mosegaard, Thyregod sogn.

Hun blev gift d. 17. juli 1953 i Taulov med

Agner Nielsen

der er født d. 21. juli 1928 i Tebstrup, Ovsted sogn, som søn af købmand Agner Peter Nielsen og hustru Agnethe Rasmussen.

Bosat: Sønderballe Købmandsgaard pr. Hoptrup.

Agner Nielsen er uddannet købmand og driver nu Sønderballe købmandsgaard.

VI. A. 7. a.

Jan Nielsen

er født d. 5. juni 1956 i V. Nebel.

VI. A. 7. b.

Tom Nielsen

er født d. 29. februar 1960 i V. Nebel.

VI. A. 8.

Elly Vita Mortensen

er født d. 10. juni 1935 i Ny Mosegaard, Thyregod sogn.

Hun blev gift d. 20. april 1957 i Thyregod med

Ernst Jensen

der er født d. 5. april 1927 i Fredenshjem, Give sogn, som søn af husmand Otto Jensen og hustru Maren Kirstine.

Bosat: Fredenshjem, Give Mark pr. Give.

Elly Vita Mortensen gik i skole i Dørken. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser ved dette indtil giftermålet.

Ernst Jensen gik i skole i Give. Han lærte landbruget i forskellige pladser, afbrudt af militærtjeneste, og overtog ved giftermålet fødehjemmet, som han siden har drevet.

VI. A. 8. a.

Ejvind Godtfred Jensen

er født d. 18. april 1959 i Fredenshjem, Give sogn.

VI. A. 8. b.

Emil Godtfred Jensen

er født d. 1. november 1962 i Fredenshjem.

VI. A. 9.

Søren Ove Mortensen

er født d. 30. marts 1937 i Ny Mosegaard, Thyregod sogn.

Han er gift med

Anne Lise Nielsen

der er født i Smidstrup som datter af arbejdsmand Lars Andreas Nielsen.

Bosat: Hvidbjergvej 7, Brejning.

Søren Ove Mortensen gik i skole i Dørken samt i Thyregod. Han udlærtes som tømrer i Thyregod og har siden arbejdet som svend i Brejning og Skærbæk. - Søren Ove Mortensen har siden 1960 været medlem af bestyrelsen for Brejning Idrætsforening, fra 1960 til 1962 som formand.

Anne Lise Nielsen gik i skole i Ørum. Hun lærte efter skolegangen husgerning og gennemgik derpå uddannelse som plejerske.

VI. A. 9. a.

Paw Meng Mortensen

er født d. 14. november 1962 i Brejning, Gauerslund sogn.

VI. B.

Mikkel Christian Mortensen

er født d. 15. oktober 1890 i Fløvlev, Hvidbjerg sogn.

Han blev gift d. 25. november 1915 i Vinding med

Hilda Egsgaard

der fik navneændring fra Hilda Skov Sørensen. Hun er født d. 28. oktober 1893 i Thyregod som datter af gaardejer Jacob Sørensen og hustru Johanne Teodora Kirstine Caroline Andrea Schnedler.

Bosat: Alstedvej 8, Tørring.

Mikkel Christian Mortensen gik i skole i Helligkilde. Han lærte efter skolegangen landbruget og tjente bl. a. 1 aar hos en morbroder i Fjelsted samt 1 aar i Lønaa. I 1912 aftjente han sin værnepligt i Aarhus, under den 1. verdenskrig var han genindkaldt i 2 aar, og han arbejdede derefter i 7 aar paa Th. Wittrup's tæppefabrik i Vejle. Fra 1923 til 1931 havde han en ejendom paa 8 tdr. land i Gl. Tørring, og han drev derefter indtil 1946 en ejendom af samme størrelse paa Stovgaards Mark, samtidig med at han var mælkeforhandler i Tørring. Han har der paa i et par aar haft løst arbejde som bl. a. reservepostbud. - Mikkel Christian Mortensen har i en aarrække været medlem af bestyrelsen for husmandsforeningen.

Hilda Egsgaard gik i skole i Svindbæk. Hun lærte efter skolegangen husgerning hjemme og tjente desuden 1 aar hos søsteren Oktavia Lund i Tørring.

VI. B. 1.

Marie Egsgaard Mortensen

er gift med

Arnold Nørgaard

der er gaardejer.

Bosat: Aale.

I ægteskabet er 4 børn, hvoraf kun kendes:

VI. B. 1. b.

Aage Egsgaard Nørgaard

der er født d. 26. juli 1939 i Aale.

Han blev gift d. 29. december 1962 i Falling med

Ruth Overgaard

der er født d. 31. november 1940 i Falling som datter af gaardejer Peder Madsen Overgaard og hustru Maren.

Bosat: Østergade 17, Gelsted.

Aage Egsgaard Nørgaard gik i skole i Aale. Han arbejdede nogle aar ved landbruget, afbrudt af militærtjeneste i Holstebro 1958 samt af et ophold paa Malling landbrugsskole vinteren 1960-1961, og han har siden 1963 været chauffør ved mejeriet Vestfyn.



Ruth Overgaard gik i skole i Falling. Hun lærte efter skolegangen husgerning i forskellige pladser og havde desuden et ophold paa husholdningsskolen i Skals.

VI. B. 2.

Leonhardt Egsgaard Mortensen

er født d. 21. august 1917 i Grejsdal, Hover sogn.

Han blev gift d. 21. august 1945 i Tørring med

Stenia Petrea Vibild

der er født d. 8. marts 1920 i Langskov som datter af smed Christian Vibild og hustru Olivia Christensen.

Bosat: Tørring.

Leonhardt Egsgaard Mortensen gik i skole i Tørring. Han arbejdede ved landbruget indtil 1937, afbrudt af militærtjeneste i København, Viborg samt Haderslev, og begyndte saa ved Post- og Telegrafvæsenet, hvor han siden 1938 har været fast ansat som landpostbud, samtidig med at han i ca. 23 aar har virket som assurandør for Det gjensidige Forsikringsselskab Danmark. - Leonhardt Egsgaard Mortensen har i 8 aar været medlem af bestyrelsen for Landpostbudenes Centralforening, Horsens-kredsen.

Stenia Petrea Vibild gik i skole i Nyborg samt i Tørring. Hun udlærtes indenfor kolonialbranchen hos faderen og var sommeren 1940 elev paa Tommerup højskole.

VI. B. 2. a.

Preben Vibild Mortensen

er født d. 20. juni 1946 i Tørring.

Han er beskæftiget som traktorfører.

VI. B. 3.

Gerda Karoline Egsgaard Mortensen

er født d. 28. marts 1919 i Grejsdal, Hover sogn.

Hun blev gift d. 13. april 1952 i Tørring med

Svend Erik Jakobsen

der er født d. 13. juli 1922 i Sankt Pouls sogn, Aarhus, som søn af kedelsmed Johan Thorvald Møller Jakobsen og hustru Martha Johanne Larsen.

Bosat: Regnersgade 2, Aarhus C.

Gerda Karoline Egsgaard Mortensen gik i skole i Tørring. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. 3½ aar paa Overbygaard i Tørring samt en tid hos generalkonsul Warming i København. Hun virkede derefter som servitrice paa bl. a. Mølkær kro i Østed samt paa Børscaféen i Aarhus.

Svend Erik Jakobsen er beskæftiget som værktøjsfører.

VI. B. 3. a.

Rita Egsgaard Jakobsen

er født d. 30. juli 1953 paa Fødselsanstalten i Aarhus.

VI. B. 3. b.

Karsten Egsgaard Jakobsen

er født d. 30. juli 1953 paa Fødselsanstalten i Aarhus.

VI. B. 4.

Willy Egsgaard Mortensen

er født d. 23. marts 1923 i Grejsdal, Hover sogn.

Han blev gift d. 24. januar 1945 i Bredsten med

Inger Ravn

der er født d. 2. januar 1924 i Bredsten som datter af bygmester Marinus Carlsen Ravn og hustru Oline Grethe Hansen.

Bosat: Gelsted.

Willy Egsgaard Mortensen gik i skole i Tørring. Han gennemgik uddannelse som mejerist i Børkop, Kollemorten samt Bredsten og virkede derefter bl. a. 2 aar i Barrit samt 4 aar i Bredsten. Vinteren 1947-1948 besøgte han Ladeland Mælkerskole, og efter i 4 aar at have været mejeribestyrer i Haarby ved Skanderborg virkede han fra 1953 til 1962 som bestyrer for Andelsmejeriet Fælleslykke i Gelsted. Han har siden været bestyrer for mejeriet Vestfyn, der er en sammenslutning af de fire mejerier Fælleslykke i Gelsted, Søbjerg mejeri i Ejby, Jægersminde mejeri i Fjelsted og Gelsted Andelsmejeri.

Inger Ravn gik i skole i Bredsten. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. hos en læge og en smedemester i Bredsten samt paa Bredsten mejeri.

VI. B. 4. a.

Kurt Ravn Mortensen

er født d. 17. juni 1945 i Kollemorten, Ø. Nykirke sogn.

Han er beskæftiget som mekaniker.

VI. B. 4. b.

Grethe Ravn Mortensen

er født d. 6. marts 1952 i Haarby, Veng sogn.

VI. B. 5.

Herluf Egsgaard Mortensen

er født i juni 1924, og han døde ca. 10 dage gammel.

VI. B. 6.

Aksel Egsgaard Mortensen

er født i juni 1924, og han døde ligeledes ca. 10 dage gammel.

VI. C.

Inger Marie Mortensen

er født d. 20. januar 1892 i Flølev, Hvidbjerg sogn, og hun døde d. 16. maj 1963 i Aarhus.

Bosat: Holstebrovej 14, Viborg.

Inger Marie Mortensen var beskæftiget som husassistent.

VI. C. 1.

Edith Mortensen

er beskæftiget som ekspeditrice.

Bosat: Holstebrovej 14, Viborg.

VI. C. 2.

Svend Aage Mortensen

er født d. 22. juli 1923 i Sankt Johannes sogn, Aarhus.

Han blev gift d. 16. januar 1960 i Hvejsel med

Inger Jensen

der er født d. 22. februar 1932 i Hvejsel som datter af gaardejer Markus Jensen og hustru Kristine Christensen.

Bosat: Oksenbjerger pr. Give.

Svend Aage Mortensen gik i skole i Oksenbjerger. Han lærte efter skolegangen landbruget, afbrudt af et ophold paa Høng højskole, og overtog i 1959 sin nuhavende ejendom. - Svend Aage Mortensen er medlem af bestyrelsen for Vonge Ungdomsforening og har desuden siddet i bestyrelsen for Venstres Ungdom i Give.

Inger Jensen gik i skole i Hvejsel. Hun lærte efter skolegangen husgerning og besøgte sommeren 1950 Uldum højskole samt vinteren 1952-1953 Klejsgaard husholdningsskole. Hun var desuden en tid ekspeditrice i en broderiforretning i Brande. - Inger Jensen var fra 1959 til 1961 medlem af bestyrelsen for Venstres Ungdom i Give.

VI. C. 2. a.

Henning Mortensen

er født d. 10. februar 1961 i Kollemorten, Ø. Nykirke sogn.

VI. C. 2. b.

Bente Mortensen

er født d. 1. april 1962 i Give.

VI. D.

Dødfødt drengbarn, d. 5. maj 1894 i Fløvlev, Hvidbjerg sogn.

VI. E.

Christian Bernhardt Mortensen

er født d. 20. august 1895 i Fløvlev, Hvidbjerg sogn.

Han blev gift d. 18. maj 1921 i Brande med

Julie Knudsen

Hun er født d. 3. juli 1894 i Langkær, Brande, som datter af gaardejer Søren Knudsen og hustru Ebbeline, og hun døde d. 2. december 1952 i Oksenbjerger, Ø. Nykirke sogn.

Bosat: Uhre pr. Brande.

Christian Bernhardt Mortensen gik i skole i Fløvlev. Han blev uddannet ved landbruget og tjente bl. a. 1 aar i Lønnaa samt ½ aar i Brande, afbrudt af militærtjeneste i Roskilde 1915-1917. Fra 1921 til 1923 havde han en ejendom i Borup, i ½ aar drev han en ejendom i Hedegaard, og efter bl. a. i 1½ aar at have været fodermester hos gaardejer Basse i Taulov havde han fra 1926 til 1928 en ejendom i Kollemorten samt derefter indtil 1957 en i Oksenbjerge. Han har siden 1958 været bestyrer af Marie Andreasens ejendom i Uhre.

Julie Knudsen gik i skole i Askær. Hun lærte efter skolegangen husgerning hjemme og tjente desuden bl. a. 1 aar hos foderstofuddeler Carl Hansen i Give.

VI. E. 1.

Søren Langkjær Mortensen

er født d. 10. december 1921 i Borup, Brande sogn.

Han blev gift d. 4. november 1947 i Give med

Margrethe Rasmussen

der er født d. 3. juni 1923 i Give som datter af arbejdsmand Søren Bomholt Rasmussen.

Bosat: Kirkehøj pr. Thyregod.

Søren Langkjær Mortensen gik i skole i Oksenbjerge. Han lærte efter skolegangen landbruget og overtog i 1954 sin nuhavende ejendom i Thyregod, som han driver, samtidig med at han om sommeren arbejder paa Give teglværk.

Margrethe Rasmussen gik i skole i N. Donnerup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. paa Tingstedgaard i Billund samt paa Rikkesminde ved Give. Hun er nu beskæftiget paa Farre Fjerkræslagteri.

VI. E. 1. a.

Annelise Langkjær Mortensen

er født d. 27. april 1948 i Karlskov, Ringgive sogn.

Hun er beskæftiget som husassistent.

VI. E. 1. b.

Juhl Bernhardt Langkjær Mortensen

er født d. 7. juli 1950 i Karlskov.

VI. E. 1. c.

Kurt Langkjær Mortensen

er født d. 25. april 1953 i Kodallund, Hvirring sogn.

VI. E. 1. d.

Laila Pauline Langkjær Mortensen

er født d. 21. april 1958 i Thyregod.



VI. E. 2.

Knud Langkjær Mortensen

er født i juni 1925 i Bølling, Egtved sogn, og han døde i september samme aar.

VI. E. 3.

Ebbeline Mortensen

er født i oktober 1926 i Kollemorten, Ø. Nykirke sogn, og hun døde i april 1927 samme sted.

VI. F.

Jens Peder Mortensen

er født d. 20. september 1896 i Fløvlev, Hvidbjerg sogn.

Han blev gift d. 15. april 1923 i Viborg med

Alexine Jensen

der er født d. 1. december 1894 i Dybe som datter af husmand Peter Jensen og hustru Else Poulsen.

Bosat: Engelsborg pr. Viborg.

Jens Peder Mortensen gik i skole i Barslev samt i Dørken. Han lærte efter skolegangen landbruget og overtog i 1926 sin nuhavende gaard i Engelsholm. Han har desuden en tid været tjærearbejder ved Amtsvejvæsenet.

Alexine Jensen gik i skole i Dybe samt i Ramme, hvorefter hun havde forskellige pladser som husassistent.

VI. F. 1.

Tage Mortensen

er født d. 26. december 1923 i Skovsgaard.

Bosat: U. S. A.

Tage Mortensen er beskæftiget som farmer.

VI. F. 2.

Gunther Mortensen

er født d. 21. juni 1925 i Overlund.

Han er gift med

Ruth Johansen

Bosat: Industrivej 6, Roskilde.

Gunther Mortensen virker som formand.

VI. F. 3.

Inga Mortensen

er født d. 20. august 19.. i Engelsborg, Viborg domsogn.

Hun er gift med

Kristian Pedersen

VI. G.

Albert Mortensen

er født d. 13. december 1897 i Flovlev, Hvidbjerg sogn, og han døde d. 12. november 1924 i Viborg.

Han blev gift d. 24. oktober 1921 i Viborg med

Anna Kirstine Laursen

der er født d. 27. september 1902 i Sparkær, Nr. Borris sogn, som datter af gaardejer Marinus Laursen og hustru Nielsine Jensen.

Bosat: Sparkær.

Albert Mortensen gik i skole i Flovlev. Han lærte efter skolegangen landbruget og tjente bl. a. hos en moster i Dørken. Fra 1918 til 1919 aftjente han sin værnepligt i Slagelse, og de sidste par aar inden sin død var han teglværksarbejder i Viborg.

Anna Kirstine Laursen gik i skole i Sparkær og havde derefter forskellige pladser ved husgerning. Efter mandens død opholdt hun sig hjemme hos forældrene i 3 aar, i 7 aar arbejdede hun paa Ægpakkeriet i Viborg, og hun flyttede derpaa til Sparkær, hvor hun bl. a. var 24 aar hos købmand Pindbo.

VI. G. 1.

Gerda Mortensen

er født d. 10. februar 1922 i Middelhede, Sdr. Rind sogn.

Hun blev gift d. 8. maj 1943 i Augustenborg med

Hans Peter Nielsen

der er født d. 3. juli 1919 i Augustenborg som søn af møller Hans Peter Nielsen og hustru Katharine Marie Jensen.

Bosat: Osbækvej 1, Augustenborg.

Gerda Mortensen gik i skole i Viborg samt i Sparkær. Som 17-aarig fik hun plads i huset hos fasteren Anna og dennes mand i Aarhus, og efter desuden at have tjent hos en bagermester arbejdede hun paa restaurant Varna samt paa hotel Skandinavien. Den sidste tid inden giftemålet var hun køkkenpige paa Statshospitalet i Augustenborg.

Hans Peter Nielsen gik i skole i Augustenborg og udlærtes i 1938 hos skibsprovieringshandler Hans Peter Hansen i Sønderborg. En tid var han kommis i København, fra 1939 til 1940 aftjente han sin værnepligt i Haderslev, og efter i 2 aar at have været lagerforvalter ved et firma i Guderup fik han i 1942 ansættelse paa Brdr. Müllers Maskinfabrik i Vollerup, hvor han siden 1960 har virket som værkfører.

VI. G. 1. a.

Leif Nielsen

er født d. 30. september 1943 i Sønderborg.

VI. G. 1. b.

Tove Nielsen

er født d. 15. juni 1946 i Sønderborg.

VI. G. 2.

Elly Mortensen

er født d. 25. juli 1923 i Viborg, og hun døde d. 12. januar 1926 i Sparkær, Nr. Borris sogn.

VI. G. 3.

Alma Bertha Mortensen

er født d. 13. marts 1925 i Sparkær, Nr. Borris sogn.

Hun blev gift d. 31. juli 1948 i Sønderborg med

Jes Adolf Enghoff

der er født d. 8. december 1921 i Nordborg som søn af bagermester Johan Frederik Enghoff og hustru Anne Margrethe Simonsen.

Bosat: Skriverløkken 21, Sønderborg.

Jes Adolf Enghoff er beskæftiget som kontorassistent.

VI. G. 3. a.

Helle Enghoff

er født d. 17. maj 1951 i Sønderborg.

VI. G. 3. b.

Hanne Enghoff

er født d. 18. august 1957 i Sønderborg.

VI. H.

Anna Pouline Mortensen

er født d. 8. februar 1899 i Fløvlev, Hvidbjerg sogn.

Hun blev gift d. 19. februar 1918 i Viborg med

Niels Øe Nielsen

Han er født d. 9. april 1894 i Holbæk som søn af murer Laurits Nielsen, og han døde d. 10. juni 1960 i Aarhus.

Bosat: Munkegade 69, Aarhus C.

Niels Øe Nielsen drev inden sin død møbelforretning.

VI. H. 1.

Emil Øe Nielsen

er født d. 14. januar 1918 i Viborg.

Han er gift med

Anna Skaarup Jensen

med hvem han har 2 børn.

Bosat: Risdalsvej 37, Viby J.

Emil Øe Nielsen virker som tømrer.

VI. H. 2.

Karen Margrethe Øe Nielsen

er født d. 15. august 1923 i Viborg.

Hun er gift med

Knud Regaard

der arbejder som bogholder.

Bosat: Brammersgade 2, Aarhus C.

VI. J.

Karen Kristine Mortensen

er født d. 18. september 1900 i Flovlev, Hvidbjerg sogn, og hun døde d. 24. januar 1955 paa Give sygehus.

Hun blev gift d. 19. april 1931 i Thyregod med

Ejnar Christen Dynesen



der er født d. 11. september 1899 i Havdrup som søn af gaardejer Jens Christian Dynesen og hustru Jensine Jespersen.

Bosat: Dørken pr. Thyregod.

Karen Kristine Mortensen gik i skole i Dørken. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. 1 aar paa Rindsholm kro samt en tid i Viborg. - Hun var i flere aar medlem af skolekommissionen.

Ejnar Christen Dynesen gik i skole i Høgild samt i Nybo. Han lærte efter skolegangen landbruget og tjente bl. a. 1 aar i Ørre, 5½ aar i Dannemarre samt 1 aar i Give. Siden giftermålet har han været arbejdsmand i Dørken. - Ejnar Christen Dynesen har i 2 aar været formand for den lokale fagforening.

VI. J. 1.

Ingrid Alice Dynesen

er født d. 29. marts 1925 i Middelfart.

Hun er gift med

Laurits Buch Johnsen

der er født d. 25. oktober 1919 i Lønnaa, Thyregod sogn, som søn af Steffen Buch Johnsen og hustru Jensine Jakobine Sørensen.

Bosat: Krejbjerggaard pr. Ejstrupholm.

Ingrid Alice Dynesen gik i skole i Dørken. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. hos sin tilkommende svigermor i Bøllund samt paa Ll. Nygaard i Give og paa Alstedgaard ved Tørring. - Hun har i et par aar været medlem af bestyrelsen for Dørken Gymnastikforening.

Laurits Buch Johnsen gik i skole i Svindbæk. Han lærte landbruget hjemme og tjente desuden i bl. a. Vesterlund og Søndersthoved. Sin værnepligt aftjente han i Sønderborg, hvorfra han hjemsendtes dagen efter Danmarks besættelse, og efter at have arbejdet hjemme i nogle aar drev han fra 1946 til 1950 en gaard paa 44 tdr. land i Fuglsang, hvorefter han overtog sin nuhavende ejendom. - Laurits Buch Johnsen er medlem af bestyrelsen for Rønslunde Transformatorforening, Ejstrupholm Egsalgskreds og Ejstrupholm mejeri.

VI. J. 1. a:

Steffen Buch Johnsen

er født d. 22. april 1947 i Fuglsang, Thyregod sogn.

VI. J. 1. b.

Mona Ritta Johnsen

er født d. 9. maj 1950 i Fuglsang.

VI. J. 1. c.

Karen Kirstine Johnsen

er født d. 23. marts 1956 i Krejbjerggaard, Ejstrup sogn.

VJ. J. 2.

Ebba Nielsine Dynesen

er født d. 29. december 1931 i Dørken, Thyregod sogn.

Hun blev gift d. 29. juni 1957 i Thyregod med

Knud Ole Rasmussen

der er født d. 11. marts 1928 i Trælløse, Skelby sogn, som søn af gaardejer Herman Rasmussen og hustru Margrethe Jensen.

Bosat: Kollemorten.

Ebba Nielsine Dynesen gik i skole i Dørken. Hun blev uddannet ved husgerning og tjente bl. a. 2 aar hos gaardejer Søndergaard i Dørken. Vinteren 1952-1953 besøgte hun Snoghøj gymnastikhøjskole, og vinteren 1955-1956 var hun elev paa Engelsholm haandarbejdsskole.

Knud Ole Rasmussen gik i skole i Skelby og arbejdede derpaa nogle aar ved landbruget. Fra 1949 til 1950 aftjente han sin værnepligt, og efter at have taget preliminæreksamen optoges han paa Haslev seminarium, hvorfra han i 1957 dimitteredes. Han har siden 1962 været førstelærer ved Kollemorten skole. - Knud Ole Rasmussen er formand for Sygekassen og kasserer i Foredragsforeningen.

VI. J. 2. a.

Ove Ejnar Rasmussen

er født d. 28. juni 1958 i Refs-Vindinge.

VI. J. 2. b.

Anne Grete Rasmussen

er født d. 7. november 1960 i Refs-Vindinge.

VI. J. 3.

Erna Marie Dynesen

er født d. 1. april 1933 i Dørken, Thyregod sogn.

Hun blev gift d. 20. april 1951 i Thyregod med

Carl Marius Laursen

der er født d. 12. april 1928 i Nebstrup, Vindblæs sogn, som søn af boelsmand Jakob Laursen og hustru Metha Christensen.

Bosat: Oksenbjerger pr. Give.

Erna Marie Dynesen gik i skole i Dørken. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. ½ aar hos søsteren Ingrid i Fuglsang, 1½ aar i Kokborg og 1 aar i Svindbæk.

Carl Marius Laursen gik i skole i Vindblæs. Han er uddannet ved landbruget og har bl. a. tjent 2 aar hos en morbroder i Helbærskov. Vinteren 1948-1949 besøgte han Ollerup gymnastikhøjskole, fra 1949-1950 aftjente han sin værnepligt i Værløse, og efter bl. a. i 5 aar at have været forpagter af en gaard i Ris overtog han i 1957 hustruens morbroder Bernhardts ejendom i Oksenbjerger, hvilken han drev indtil 1963, da han solgte den og købte naboejendommen, der er paa 21 tdr. land. - Carl Marius Laursen har været medlem af bestyrelsen for Gymnastikforeningen og for Svinekontrollforeningen.

VI. J. 3. a.

Birgit Laursen

er født d. 7. september 1951 i Auning.

VI. J. 3. b.

Jakob Kjerstejn Laursen

er født d. 5. december 1954 i Ris, Givskud sogn.

VI. J. 3. c.

Gurli Laursen

er født d. 29. januar 1958 i Oksenbjerger, Ø. Nykirke sogn.

VI. J. 4.

Jytte Birte Dynesen

er født d. 24. september 1936 i Dørken, Thyregod sogn.

Hun blev gift d. 28. maj 1955 i Thyregod med

Grønvald Risager

der er født d. 25. maj 1925 i Enkelund, Thyregod sogn, som søn af gaardejer Martin Christensen Risager og hustru Anna Nielsine Hansen.

Bosat: Enkelund pr. Thyregod.

Jytte Birte Dynesen gik i skole i Dørken. Hun blev efter skolegangen uddannet ved husgerning og tjente bl. a. 1 aar hos gaardejer Søndergaard i Dørken samt 1 aar hos en dyrlæge i Thyregod.

Grønvald Risager gik i skole i Sejrup. Han tjente efter skolegangen bl. a. 1 aar i Hindskov, 2 aar i Vesterlund og 1 aar i Aalbæk, afbrudt af et ophold paa Vestbirk højskole vinteren 1945 -1946 samt af militærtjeneste i Randers fra 1946 til 1948. I 1952 overtog han faderens ejendom i Enkelund, som han siden har drevet. - Grønvald Risager har været medlem af bestyrelsen for Gymnastikforeningen, Ungdomsforeningen og Husmandsforeningen.

VI. J. 4. a.

Bjarne Risager

er født d. 27. december 1955 paa Give sygehus, og han døde d. 29. december samme aar.

VI. J. 4. b.

Hans Risager

er født d. 27. december 1955 paa Give sygehus, og han døde d. 28. december samme aar.

VI. J. 4. c.

Poul Erik Risager

er født d. 6. juni 1957 i Enkelund, Thyregod sogn.

VI. J. 4. d.

Hans Jørgen Risager

er født d. 30. juli 1960 i Enkelund.

VI. J. 5.

Kristian Dynesen

er født d. 15. september 1942 i Dørken, Thyregod sogn.

Bosat: Dørken pr. Thyregod.

Kristian Dynesen gik i skole i Dørken samt i Thyregod. Han arbejdede efter skolegangen ½ aar ved landbruget og kom derpaa i lære hos malermester Kaj Sommer Thomsen i Thyregod. Efter at være blevet udlært aftjente han fra 1961 til 1962 sin værnepligt, og han har siden arbejdet som malersvend forskellige steder, sidst i Give.

VI. K.

Dorthea Marie Mortensen

er født d. 17. januar 1902 i Flovlev, Hvidbjerg sogn, og hun døde ca. 12 aar gammel.

VI. L.

Christen Pedersen Mortensen

er født d. 30. juni 1903 i Fløvlev, Hvidbjerg sogn.

Han er gift med

Jenny N. N.

med hvem han har 3 børn.

Bosat: Skalstrup pr. Vemb.

Cristen Pedersen Mortensen er gaardejer i Skalstrup.

VI. M.

Thora Augusta Mortensen

er født d. 9. august 1905 i Fløvlev, Hvidbjerg sogn.

Hun blev gift d. 8. maj 1925 i Give med

Jens Mathiesen Christensen

der er født d. 4. august 1890 i Ullerup, Give sogn, som søn af gaardejer Peder Skødebjerg Christensen og hustru Marianne Nielsen.

Bosat: Skolegade 28, Give.

Thora Augusta Mortensen gik i skole i Dørken, Vinding, Tørslev, Viborg og Sdr. Rind. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjænte bl. a. 1 aar paa Snabegaard i Rindsholm samt 1 aar paa Ullerupgaard. I 1923 var hun elev paa Als husholdningsskole i Ullerup.



Jens Mathiesen Christensen gik i skole i Ullerup. Han var efter skolegangen landbrugsmedhjælper forskellige steder og rejste som 19-årig til U. S. A., hvor han først var ved landbruget og derefter virkede som dræningsmester, afbrudt af deltagelse som amerikansk soldat i 1. verdenskrig. I 1924 vendte han hjem til Danmark, og efter i 2 aar at have haft en ejendom i Lønaa overtog han i 1926 faderens ejendom Ullerupgaard, som han drev indtil 1962, da den afstodes til sønnen Mehder. - Jens Mathiesen Christensen, der 2 gange har været elev paa Danebod højskole i U. S. A., har været medlem af bestyrelsen for Sygekassen og for Mergelforeningen.

VI. M. 1.

Mehder Skødebjerg Christensen

er født d. 20. marts 1926 i Lønaa, Thyregod sogn.

Han blev gift d. 30. maj 1953 i Jelling med

Magda Victoria Nielsen

der er født d. 13. april 1930 i Jelling som datter af husmand Laurits Nielsen og hustru Mary

Simonsen.

Bosat: Ullerupgaard, Ullerup pr. Give.

Mehder Skødebjerg Christensen gik i skole i Ullerup. Han lærte efter skolegangen landbruget og tjente bl. a. 1 aar paa Bøllundgaard samt 1 aar i Ullerup. Fra 1948 til 1949 aftjente han sin værnepligt i Aarhus samt ved Det danske Kommando i Wilhelmshafen, vinteren 1950-1951 var han elev paa Lægaard landbrugsskole, og efter at have haft en ejendom i N. Donnerup i 6 aar samt en i Vorslunde i 3 aar overtog han i 1962 faderens gaard, Ullerupgaard, der er paa 118 tdr. land. - Mehder Skødebjerg Christensen er medlem af bestyrelsen for Mergelselskabet og for Svinekontrollforeningen.

Magda Victoria Nielsen gik i skole i Skovbølling. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. 1 aar hos gaardejer Kjær i Jelling samt ½ aar hos sin tilkommende svigerfader.

VI. M. 1. a.

Villy Skødebjerg Christensen

er født d. 5. oktober 1953 i N. Donnerup, Give sogn.

VI. M. 1. b.

Birgit Skødebjerg Christensen

er født d. 12. marts 1958 i N. Donnerup.

VI. M. 2.

Norman Skødebjerg Kristensen

er født d. 8. maj 1927 i Ullerupgaard, Give sogn.

Han blev gift d. 22. juli 1961 i Mørke med

Ellen Krogh

der er født d. 18. august 1933 i Mørke som datter af lagerforvalter Peter Krogh og hustru Dagny Elisabeth Schmidt.

Bosat: Nyvej 7, Mørke.

Norman Skødebjerg Kristensen gik i skole i Ullerup. Han arbejdede 4 aar ved landbruget og aftjente derpaa fra 1946 til 1948 sin værnepligt i England, Indien, Ægypten samt Palæstina. I et par aar var han jord- og betonarbejder i Aarhus, og siden 1961 har han virket som saadan i Mørke.

Ellen Krogh gik i skole i Mørke. Hun havde efter skolegangen plads 1½ aar i huset hos en overlærer i Mørke og var derpaa ekspeditrice 5 aar i en trikotageforretning samme sted samt en tid syerske hos et firma i Aarhus. Hun virker nu hos T.H. Nielsen, Tordenskjoldsgade i Aarhus.

VI. M. 3.

Søren Oskar Skødebjerg Kristensen

er født d. 7. juli 1930 i Ullerupgaard, Give sogn.

Han blev gift d. 30. maj 1959 i Bjerringbro med

Inger Jensen

der er født d. 9. september 1937 i Bjerringbro som datter af inkassator Søren Jensen og hustru

Karen Christensen.

Bosat: Gaarslev mejeri pr. Børkop.

Søren Oskar Skødebjerg Kristensen gik i skole i Ullerup samt i Give. Han arbejdede ved landbruget hjemme indtil sit 19. aar og gennemgik derefter uddannelse som mejerist i Gadbjerg, Horsens, Frøslev og St. Heddinge. Fra 1954 til 1955 var han elev paa Dalum mejeriskole, og efter at have virket paa forskellige mejerier blev han i 1962 bestyrer af Gaarslev mejeri.

Inger Jensen gik i skole i Bjerringbro. Hun tjente 2 aar som husassistent i Bjerringbro og gennemgik derefter uddannelse paa kommunekontoret samme sted, hvor hun udlærtes og derpaa virkede 1 aar.

VI. M. 3. a.

Dorthe Skødebjerg Kristensen

er født d. 14. oktober 1962 i Aarhus.

VI. M. 4.

John Skødebjerg Kristensen

er født d. 2. januar 1932 i Ullerupgaard, Give sogn.

Han blev gift d. 18. juli 1953 i Give med

Connie Keinke Larsen

Hun er født d. 12. oktober 1931 paa Rigshospitalet i København som datter af arbejdsmand Knud Marius Larsen og hustru Gerda Emilie Keinke Helvad, og hun døde d. 27. oktober 1962 i Haderslev og blev begravet d. 3. november.

Bosat: Kløvervej 53, Haderslev.

John Skødebjerg Kristensen gik i skole i Ullerup samt i Give. Han gennemgik uddannelse som mejerist i bl. a. Gadbjerg og Ikast, og efter fra 1953 til 1954 at have aftjent sin værnepligt ved Flyvevaabenet besøgte han 1954-1955 mejeriskolen. I 3 aar var han nu mejerist paa Røjle Andelsmejeri, hvorpaa han i 1958 fik ansættelse som eksportmedarbejder ved Danske Ostemejeriers Fællessalg og Osteeksport, Haderslev.

Connie Keinke Larsen gik i skole i København, hvor hun i 1947 bestod mellemskoleeksamen. Hun virkede derefter ½ aar ved Københavns Belysningsvæsen samt ca. 6 aar paa kontoret hos sagførerne Cai Berg og Knud Levinsen, København.

VI. M. 4. a.

Bjarne Kristensen

er født d. 4. juli 1954 paa Rigshospitalet i København.

VI. M. 4. b.

Preben Kristensen

er født d. 27. marts 1956 i Røjle, Vejlbysogn.

VI. M. 4. c.

Kjeld Skødebjerg Kristensen

er født d. 29. november 1959 i Haderslev.

VI. M. 5.

Erik Skødebjerg Kristensen

er født d. 7. august 1938 i Ullerupgaard, Give sogn.

Han er elev paa Jelling seminarium.

VI. N.

Laura Margrete Mortensen

er født d. 11. marts 1907 i Flovlev, Hvidbjerg sogn, og hun døde d. 25. oktober samme aar og blev begravet d. 31. oktober.

VI. O.

Laurids Mortensen

er født d. 24. juni 1908 i Flovlev, Hvidbjerg sogn.

Bosat: Vestergade 12, Give.

Laurids Mortensen gik i skole i Dørken, Vinding, Førslev, Viborg og Sdr. Rind. Han lærte efter skolegangen landbruget og tjente bl. a. 1½ aar hos broderen Jens Christian i Dørken samt 2 aar i Langkær. I ca. 6 aar var han hos hestehandler Kisum i Viborg, og i 1936 flyttede han derpaa til Aarhus, hvor han var arbejdsmand indtil 1952. Han har siden været teglværksarbejder i Give.



VI. P.

Carl Jensen Mortensen

er født d. 8. september 1910 i Give.

Han blev gift d. 19. april 1934 i Aarhus med

Dagmar Jensine Christoffersen

der er født d. 2. juni 1914 i Tjele som datter af daglejer Lars Christian Jensen Christoffersen og hustru Petrine Christensen.

Bosat: Munkegade 66, Aarhus C.

Carl Jensen Mortensen gik bl. a. i skole i Hedegaard. Han lærte landbruget hjemme hos faderen og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet, da han flyttede til Aarhus og fik ansættelse som kranfører i entreprenørfirmaet Oskar M. Hougaard, hvor han siden har virket.

Dagmar Jensine Christoffersen gik i skole i Foulum. Hun lærte efter skolegangen husgering og arbejdede ved dette indtil giftermålet.

VI. P. 1.

Ruth Annalise Mortensen

er født d. 28. maj 1934 i Aarhus.

Bosat: Sdr. Ringgade 14, Aarhus C.

Ruth Annalise Mortensen er beskæftiget som sygemedhjælper.

VI. P. 2.

Tovec Mortensen

er født d. 2. juni 1935 i Aarhus.

Hun er beskæftiget som husassistent.

VI. P. 3.

Knud Erik Mortensen

er født d. 15. september 1936 i Aarhus.

Han blev gift d. 10. december 1960 i Give med

Rigmor Sørensen

der er født d. 12. september 1936 i Give som datter af gaardejer Elmer Sørensen og hustru Gertrud Valborg Østergaard.

Bosat: Vølundsgade 10, København N.

Knud Erik Mortensen gik bl. a. i skole i Aarhus og Brande. Han lærte efter skolegangen landbruget, afbrudt af 2 aars militærtjeneste, og fik i 1961 ansættelse ved politiet i København.

Rigmor Sørensen gik i skole i Ullerup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og arbejdede ved dette indtil giftermålet.

VI. P. 3. a.

Birgitte Mortensen

er født d. 11. juli 1961 i København.

VI. P. 3. b.

Sten Mortensen

er født d. 25. december 1962 i København.

VI. P. 4.

Ole Erling Mortensen

er født d. 13. august 1947 i Aarhus.

Han er arbejdsdreng.

VI. P. 5.

Konnie Elisabeth Mortensen

er født d. 19. januar 1952 i Aarhus.

D.

Søren Christian Mortensen, født 1832,
og hustru
med efterkommere

D.

Søren Christian Mortensen

er født d. 17. maj 1832 i Stenumlund, Hvidbjerg sogn, og han døde d. 21. marts 1878, da han tog livet af sig ved hængning, og blev begravet d. 29. marts.

Hans daab fandt sted d. 27. maj 1832, og faddere var gaardmand Jens Bundgaard fra Barslev, husmand Niels Christensen fra Stenumlund, ungkarl Christen Jensen fra Bundgaard, gaardkone Ane Johanne Jensdatter fra Hvidbjerggaard og huskone Maren Nielsdatter fra Stenumlund.

Søren Christian Mortensen blev gift d. 13. november 1857 i Hvidbjerg med

Else Cathrine Pedersdatter

Forlovere ved vielsen var gaardmændene Peder Chr. Vestergaard fra Flovlev og Morten Christensen fra Helligkilde.

Else Cathrine Pedersdatter er født d. 16. november 1829 i Flovlev som datter af gaardmand Peder Poulsen og hustru Karen Pedersdatter, og hun døde d. 20. juni 1874 i Helligkilde, Hvidbjerg sogn og blev begravet d. 28. juni.

Hendes daab fandt sted d. 27. december 1829, og faddere var gaardmand Peder Christian Jensen fra Bjørndal, husmand Christen Larsen fra Flovlev, ungkarl Christen Jensen, ligeledes fra Flovlev, gaardmandskone Kirsten Jensdatter fra Bjørndal og pigen Karen Poulsdatter, der tjente i Hellerø.

Bosat: Helligkilde pr. Hvidbjerg.

Søren Christian Mortensen var indtil sin død indsidder i Helligkilde.

I.

Peder Mortensen

er født d. 27. oktober 1858 i Helligkilde, Hvidbjerg sogn, og han døde d. 17. marts 1918 samme sted og blev begravet d. 23. marts.

Han blev gift d. 24. maj 1887 i Hvidbjerg med

Dorthea Laustsen

Hun er født d. 2. februar 1858 i Hvidbjerg som datter af gaardejer Laust Jensen og hustru Karen Laustdatter, og hun døde d. 20. april 1900 paa Frederiks hospital i København og blev begravet d. 24. april i Hvidbjerg.

Bosat: Helligkilde pr. Hvidbjerg.

Dette ægteskab var barnløst.

II.

Kirsten Sørensen Mortensen

er født d. 14. april 1861 i Helligkilde, Hvidbjerg sogn.

III.

Morten Christensen Mortensen

er født d. 19. april 1864 i Helligkilde, Hvidbjerg sogn.

IV.

Christen Møller Mortensen

er født d. 16. marts 1867 i Helligkilde, Hvidbjerg sogn.

V.

Karen Pedersen Mortensen

er født d. 3. juli 1870 i Helligkilde, Hvidbjerg sogn.