



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SLÆGTSBOG

Anetavle og efterslægt

for

Niels Christensen ~ Birgitte Cathrine Pedersdatter

1798-1869

1801-1866

Palsgård

Hersom sogn

SLÆGTSBOG

UDARBEJDET AF
DANSK SLÆGTSHISTORIE, KJELLERUP
1963-1964

Forord.

Denne slægtsbog er blevet til gennem et samvirke mellem Dansk Slægtshistorie, Kjellerup, og en del af slægtens medlemmer.

Ved udarbejdelsen af anetavlen er foruden kirkebøger anvendt folketællingslister, lægdsruller, skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller, fæsteprotokoller, justitsprotokoller, tingbøger og jordebøger m. m.

Hver slægtslinie i anetavlen er fulgt saa langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og naar en linie standser helt op, maa det derfor forstaas saaledes, at enten svigter kilderne helt - kirkebøger og andre arkivalier findes ikke - eller de paagældende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til sognet. Almindeligvis er i saadanne tilfælde alle omliggende sognes kirkebøger undersøgt.

Gamle dokumenter og lignende er afskrevet direkte, og de fejl m. v., der forekommer i originalen, vil altsaa ogsaa forekomme i afskriften.

I lister over faddere og forlovere anvendes almindeligvis den samme angivelse og stavemaade, som er benyttet i den paagældende kirkebog, da det ville føre for vidt at forsøge paa at identificere hver enkelt fadder og forlover.

Denne slægtsbog som vi har haft fornøjelsen at udarbejde, er ikke afsluttet, for en slægtsbog kan ikke gøres færdig, saalænge slægten stadig lever. Derfor er bogen indrettet saaledes, at den med tiden kan ajourføres. Af den grund har det ikke været muligt at nummerere bogens sider.

Til slut følgende bemærkninger: Hos læseren af slægtsbogen vil maaske nok melde sig den tanke: "Hvad glæde har jeg egentlig af en saadan bog med dens omtale af en mængde slægtninge og forfædre, som jeg jo slet ikke har kendt? Vedkommer disse mennesker i det hele taget mig? Selvfølgelig gør de det. Vor tid med alle dens nok saa tekniske fremskridt bygger paa fortiden, og alt - ogsaa én selv - er et produkt af denne fortid. Johannes V. Jensen har et sted sagt: "I ethvert menneske er sammenstuvet dette menneskes slægts fortid". Tænk paa, hvad dette egentlig betyder.

En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om ens forfædre, minder, som kan hjælpe én til midt i denne forjagede og rodløse tid at finde et staasted. Løb bogen igennem og tag den saa frem, naar der er god tid til at fordybe sig i dens indhold. En stor del af de personer, der er omtalt, er ganske vist forlængst døde og begravede, men du, kære læser, har et meget nært fælleskab med dem den dag i dag, ikke blot ved blodets baand, men ogsaa ved dine tanker, ord og handlinger. Færdes man ad gader og veje f. eks. Løvel, Hersom eller Bjerregrav, saa er det - selv om billedet har ændret sig noget - paa de samme gader og veje, at slægtens gamle har gaaet, ligesom flere af de gaarde og huse, man passerer, er de samme som éns forfædre har henlevet deres liv i. Her har de slidt og slæbt for det daglige brød, og

her har de oplevet saavel mørke som lyse timer.

Stærke slægter som denne kan sætte stærke præg paa den egn eller by de kommer til at leve i. Det mærkes maaske ikke meget i det daglige, men hver dag er da ogsaa kun et lille led i den enkeltes liv, dagene skal lægges sammen i aar, og disse aar tæller slægten op i generationer. - Ud fra denne synsvinkel kan det være sundt for mennesket at bedømme sig selv, ikke som enkeltperson, men blot som et lev i kæden af generationer. Dette vil kunne bidrage til at hindre hovmod og samtidig give den enkelte en sund og livsbekræftende tro paa eget værd.

En døgnvise spaar, at om hundred aar er alting glemt, og det er sikkert rigtigt, naar det drejer sig om døgnviser og andet ligegyldigt, men ellers ikke. Enkelthederne forsvinder ganske vist, men tilbage staar summen af de enkelte dages trofaste virke med den jord, de bygninger og de evner, som slægten gav hver enkelt at forvalte og give videre.

Med ønsket om, at denne slægtsbog maa blive til glæde for saavel nulevende som kommende generationer.

Kjellerup, oktober 1964
DANSK SLÆGTSHISTORIE.

Som dybest brønd gi'r altid klare vand,
og lifligst drik fra dunkle væld udrinder,
saa styrkes slægtens marv hos barn og mand
ved folkets arv af dybe, stærke minder.
Din egen dag er kort, men slægtens lang;
læg øret ydmygt til den rod forneden;
aartusind toner op i graad og sang,
mens toppen suser imod evigheden.

Vi søger slægtens spor i stort og smaat,
i flinteøksen efter harvens tænder,
i mosefundets smykke, plumpt og raat,
i kirkens kvadre, lagt af brede hænder.
Hverts skimlet skrift, hver skjoldet alterbog
har gemt et gran af slægtens vé og vaade;
nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drog,
og løfte mig en flig af livets gaade.

Lad mig kun flagre hen som blad i høst,
naar du mit land, min stamme, frit maa leve,
og skønne sange paa den danske røst
maa frie, stærke sjæle gennembæve.
Da staar en ny tids bonde paa sin toft
og lytter ud mod andre lærkesange,
mens himlen maler blaat sit sommerloft,
og rugen gulnes tæt om vig og vange.

Jeppe Aakjær.

Indholdsfortegnelse:

Anetavle for Niels Christensen og hustru Birgitte Cathrine Pedersdatter.

Efterkommere efter Niels Christensen og hustru Birgitte Cathrine Pedersdatter, opdelt i følgende afsnit:

- A. Christen Nielsen, født 1827, og hustruer med efterkommere.
- B. Ane Marie Nielsen, født 1829, og ægtefæller med efterkommere.
- C. Peder Nielsen, født 1831, og hustru med efterkommere.
- E. Kirsten Marie Nielsen, født 1835 og ægtefælle med efterkommere.
- F. Birgitte Cathrine Nielsen, født 1837, og ægtefælle med efterkommere.

Orientering om bogens brug:

Om nummereringssystemet i anetavlen gælder, at alle mandspersoner har lige numre og alle hustruer de umiddelbart derefter følgende ulige numre. En persons fader findes ved at gange denne persons nummer med to, hvorved altsaa ane nr. 4's fader har nr. 8 og moderen nr. 9, ane nr. 8's forældre har nr. 16 og 17, ane nr. 9's forældre nr. 18 og 19 etc. Hvis man omvendt f. eks. vil finde barnet af ægteparret med numrene 66 og 67, saa halverer man det lige nummer. Barnet er altsaa en datter, ane nr. 33 gift med nr. 32, deres barn er nr. 16 gift med nr. 17, deres barn igen nr. 8 gift med nr. 9 etc. For overskuelighedens skyld er der dog umiddelbart før anetavlen indsat en skematisk oversigt, hvoraf slægtsforbindelsen fremgaar.

Foran efterkommeroversigten - bogens andet hovedafsnit - er indsat en hovedsol, som omfatter ægteparret Niels Christensen og Birgitte Cathrine Pedersdatter med børn og børnebørn. Udfor sidstnævnte staar i solens yderste smalle ring anført i hvilket af efterkommeroversigtens fem afsnit, man kan finde de enkelte børnebørn og deres efterkommere. Hvis man saaledes ønsker at finde ud af, hvilke efterkommere Niels Christensen og Birgitte Cathrine Pedersdatters søn Christen Nielsen, paa hovedsolen mærket A., og dennes hustruer har, vil man se, at der ud for deres børn staar: "Se afsnit A". Forrest under dette afsnit sidder nogle bisole, i hvis inderste ring staar Christen Nielsen og dennes to hustruer. Derefter følger i første ring deres børn, mærket med romertal, i anden ring børnebørn, mærket med store bogstaver, og derpaa oldebørn, mærket med arabertal, tipoldebørn, mærket med smaa bogstaver, tiptipoldebørn, mærket med arabertal efterfulgt af en parantes, og tiptiptipoldebørn, mærket med smaa bogstaver og ligeledes efterfulgt af en parantes. Dette bevirker.

at hvert medlem af slægten faar sit eget registreringsnummer, under hvilket den paagældende staar opført i teksten. Hvis man saaledes f. eks. paa en af bisolene under afsnit A. finder personen Henrik Ladefoged Nielsen, født 1963, vil man se, at han er mærket med 1). Bevæger man sig nu fra den paagældende sols midte i en lige linie ud til ham, vil man passerere gennem fire rubrikker, hvori der staar navnene paa hans tipoldeforældre, bedsteforældre og sidst forældre, mærket med henholdsvis II., D., 2. og b. Henrik Ladefoged Nielsen faar derfor registreringsnummeret II.D.2.b.1), under hvilket nummer han ses opført i afsnit A's tekst.

Anetavle

for

Niels Christensen

og hustru

Birgitte Cathrine Pedersdatter

152. Nathan Johansen Ingeborg N.N.
f.ca 1620 d. 1669 d. 1709

76. Johan Nathansen f. 1660 d. 1724
78. Rasmus Jensen f. 1661 d. 1728

120. Mads Eriksen

38. Hans Johansen f. 1696 d. 1768
39. Anne Rasmusdtr. d. 1750

56. Peder Villumsen f.ca 1670 d. 1754
57. N.N. d. 1742
58. Peiter Adolfsen f. ca 1670 d. 1748
60. Erik Madsen f.o 1650 d.f. 1721
61. Birgitte Pedersdtr. f. ca 1658 d. 1739

18. Laurits Christensen (Hvam) f. ca 1720 d. 1794
19. Maren Hansdtr. f. 1729
20. Christen N.N.
21. N.N. d. 1762

28. Villum Pedersen
29. Ellen Marie Peitersdtr. f. ca 1718 d. 1761
30. Jens Eriksen f. 1696 d. 1771
31. Maren Sørensdtr. f. ca 1703 d. 1776

8. Niels Christensen (Smed) d. 1817
9. Anne Judithe Lauritsdatter f. 1750 d. 1801
10. Anders Christensen Smed f. ca 1723 d. efter 1801
11. N.N. d. 1762

14. Pejter Villumsen f. 1743 d. 1813
15. Birgitte Jensdatter f. 1740 d. 1833

4. Christen Nielsen f. 1773 d. 1839
5. Benthe Andersdatter f. 1762 d. 1846

6. Peder Jensen d. 1827
7. Maren Peitersdatter f. 1778

2. Niels Christensen f. 1798 d. 1869

3. Birgitte Cathrine Pedersdatter f. 1801 d. 1866

er født d. 22. juni 1798 i Løvel, og han døde d. 21. marts 1869 i Palsgaard, Hersom sogn, og blev begravet d. 31. marts.

Hans daab fandt sted d. 5. august 1798; Maren Pejtersdatter fra Aastrup bar ham, og faddere var Niels Dalsgaard, Jep Thygesen, Peiter Villumsen, Christen Nielsen og Peter Thomsen.

Niels Christensen blev gift d. 27. oktober 1826 i Løvel med

Birgitte Cathrine Pedersdatter

Forlovere ved vielsen var Fuglsig og Christen Nielsen, begge fra Hersom.

Birgitte Cathrine Pedersdatter er født d. 22. februar 1801 i Havris, Løvel sogn, og hun døde d. 28. september 1866 i Palsgaard.

Hendes daab fandt sted d. 23. februar 1801, men i kirkebogen ses ikke indført faddere.

Niels Christensen lærte smedehaandværket hjemme hos faderen og overtog senere Palsgaard i Hersom sogn, som han drev, samtidig med at han de første aar sammen med faderen - passede den ved gaarden liggende smedie, hvor der blandt andet fremstilledes høleer, et produkt som ogsaa broderen Anders og dennes sønner havde specialiseret sig i. Om dette arbejde har den gamle landsbysmed Niels Vejrum fra Kousted, der som ung stod i lære hos Niels Christensens brodersøn Anders, i en avisartikel bl. a. fortalt følgende:



Palsgaard i 1962.

"Naar om efteraaret ved novembertide landmanden var færdig med sit efteraarsarbejde, blev det tit lidt smaat med arbejde i landsbysmedjerne. Saa maatte smeden se, om han kunne finde paa at lave et og andet redskab, der kunne afsættes til landmændene om foraaet. Det kunne være plove, harver og vogne, og de gamle sko kunne laves i ny sko. En undtagelse herfra var høllesmedene; det var blevet tradition for dem, at de kunne tage fat paa høljerne.

Min læremester var høllesmed og var af slægten fra Hersom, ogsaa kaldet "sommersmedene". Hans navn var Anders Andersen. Han begyndte som bysmed i Nørbæk, men flyttede senere til Snæbum, hvor han købte gaard ved Hobro-Hvilsom-vejen og byggede en smedje, da der ingen var i byen i forvejen. For at komme i lære hos ham maatte jeg paatage mig arbejdet som karl paa gaarden et aar først. Jeg kom der 1. november 1889.

Straks efter november gik vi i gang med høljerne. Første akt begyndte om aftenen, naar vi havde spist vor "nætter". Ved sekstiden gik vi i smedjen, og nu skulle der svejses tre høljer sammen, inden det var fyraften; der var jo ingen otte timers arbejdsdag dengang. Sammenlægningen af, hvad der skulle bruges til en høle, var foretaget dagen i forvejen. Jern og staal til en høle bestod af et stykke norsk stangjern, 22 tommer langt, 2 gange ½ tomme, og et stykke 3 gange raffineret sakse-staal. Jernet var bøjet sammen, og ind imellem var staalet lagt, et

tykt stykke, og derfor skulle vi ogsaa være to til at bruge forhammeren, en 4-aars lærling og jeg, og jeg var langt fra nogen stærk knægt. Vi gik i gang med de første tre, og jeg mærkede nok, at det sved fælt i fingrene, men jeg tav og holdt smerten ud, men dagen efter var der to store blæner paa de forreste to fingre. Jeg saa lidt betænkelig paa dem og viste saa mester dem. - Du kan gaa ind til Margrethe (mesters kone), sagde han. Det gjorde jeg, og hun gik hen og tog en stoppenaal, satte en uldtraad i, stak naalen igennem vablerne, trak uldtraaden igen, klippede traaden af, og væsken i vablerne sivede langsomt ud. Aftenen efter fik jeg en spand vand sat hen ved siden af mig til at dyppe haanden i, naar jeg skulle bruge forhammeren paa det hvidglødende jern, og efterhaanden gik det bedre, da jeg fik mere øvelse i at bruge forhammeren.

Vi var ingenlunde fæde af den tur om aftenen, som varede et par timer, for mens jernet blev varmet op til svejsevarme, ca. 1300 grader, fortalte mester eventyr. Han var en god fortæller, og det forkortede tiden. Undertiden kom ogsaa byens unge karle for at se paa. Der var noget tiltrækkende ved at staa og se paa den hvæsende ild, men naar mester sagde "hets", sørgede de for at komme om bag ryggen af os, mens gnisterne føg rundt om os. Der er et gammelt ord-sprog, der siger, at himmerig i smedjen er bag smedens ryg.

Naar nu stykkerne var svejset sammen og strakt ud i ca. 1 alens længde, blev de lagt bort til næste dag. Naar vi saa tog fat paa den igen, blev de strakt ud til en høles fulde længde og fik den rigtige krumning. Kom der folk i smedjen, som ikke havde set det før, og var de nysgerrige og spurgte, hvad de skulle bruges til, kunne mester godt være i lune til at svare, at det var sabler til de Randers dragoner.

I tredje omgang skulle lærne pennens ud. Med pennen af hamrene blev de hamret ud, til de fik den bredde, de skulle have, ca. 4 tommer paa det bredeste sted. Her skulle passes godt paa, at vi ikke ramte forkert. Ryggen maatte ingen slag faa, og der maatte heller ikke gerne falde to slag paa samme sted paa bladet, saa kunne det godt blive for tyndt et sted.

Naar leen var pennet ud i hele sin længde, blev ryggen saf af med en sæthammer, og naar saa laaret var strakt og havde faaet facon til at gøre fast paa draget eller skaftet, var leen færdigsmedet, og nu blev der saa klippet ca. en femtedel af æggen, for at man kunne være sikker paa, at staalet var fremme; ellers kunne høleen ikke skære. Dernæst fik den en omgang paa den store slibesten for at gøre den endnu mere jævn og tyndere i æggen.

Nu var leen saa færdig til den vigtige proces: hærddingen. Naar hærddingen skulle foregaa, blev der lagt 2-3 løbefulde tørv paa ilden, som saa blev brændt i gløder, og saa blev der hængt for vinduerne, for at der kunne blive mørkt i smedjen, for saa kunne det bedre ses, naar leen var rødglødende over det hele, inden den blev sænket i vandtruget, som forinden var gjort grundigt rent. Vandet maatte ikke være fedtet.

Efter den omgang fra ilden og i vandet var leen blevet baade skæv og bulet og skulle saa rettes op, men nu var den blevet alt for haard, saa den gik i stykker, hvis vi slog paa den. Den skulle derfor limes eller anløbes, som det kaldtes, og dertil blev den skrabt med en flintesten, saa den blev blank. Nu blev leen holdt ind over ilden og varmet op, til den begyndte at antage farve, hvor den var skrabt med flintestenen. Naar den havde faaet en gul-brunlig kulør, havde den en passende haardhed, og nu kunne den rettes op, saa længe den var lidt varm, og faa den facon, den skulle have. Derefter fik den en omgang paa slibestenen igen, og høleen var færdig.

Der regnedes med, at 3 mand kunne smede to leer om dagen. Produktionen var et hundrede stykker om aaret og prisen 6-7 kr. pr. le. En del var forudbestilt, og ellers tog mester hen paa forsommeren til Hobro og Randers, naar der var torvedag eller marked. I Randers var der gode kunder fra de saakaldte nedre byer Tjæreby og Albæk. Til det fede græs i Gudena-engen

var de hjemmesmedede leer de bedste, sagdes der.

I hjøllismedens værksted blev der ogsaa lavet andre skærende redskaber f. eks. lyngleer, spader til at skære hedetørv med, almindelige tørvspader samt økser, brødknive, slagteknive og uldsakse, men som regel kun paa bestilling."

I 1860 afstod Niels Christensen Palsgaard med dertil hørende jorder til sønnen Peder, Skødet, der er indført i Rind-Gislum herreders skøde- og panteprotokol 1859-1861, folio 771-72, lyder saaledes:

"Underskrevne Niels Christensen, Gmd. og Smed i Palsgaard erkender herved at have solgt, ligesom jeg og hermed fra mig og mine Arvinger sælger skjøder og aldeles afhænder til min Søn Peder Nielsen den mig tilhørende Gaard Palsgaard kaldet, liggende i Hersom sogn, Rinds Herred med dens paastaaende Bygninger og tilliggende Ejendomme samt de dertil Tid efter anden henlagte Lodder, bestaaende af: 1. Palsgaard med Elendommen No. 1^a af nyt Htk. 1 Td. 5 Skp. 2 Fjdk. 2 Alb. Gl. Skat 19 Rdlr. og 49 Sk., med den derunder hørende Lod af Nørheden No. 3 af nyt Hartkorn 3/4 Alb. Gl. Skat 38 Skill. 2. Lodden Matr. No. 1^b af nyt Htk. 1 Skp. 1 Fjdk. og 2 1/4 Alb., Gl. Skat 89 Skill. 3. Lodden af Nederholris Læg Matr. No. 3 c af nyt Htk. 6 Skpr. 2 Fjdk. Gl. Skat 6 Rdlr. og 80 Skill. med den derunder hørende Lod i Nørheden, Matr. No. 5^b af nyt Htk. 1/2 Alb. - Gl. Skat 32 Skill. 4. Lodden af Hersomgaards Jorder, Mortens Eng kaldet, Matr. No. 10^b af Htk. 1 Skp. 2 Fjdk. og 2 1/2 Alb., Gl. Skat 75 Skill. 5. Lodden af Møldrugaard i Roum sogn Matr. No. 4^c af Htk. 1 Fjdk. og 2 3/4 Alb. Tilsammen nyt Htk. 2 Tdr. 7 Skpr. 3 Fjdk. 1 3/4 Alb. og 20 Rdlr. og 87 Skill. i Gl. Skat.

Samt endvidere:

6. Den af mig tilhørende Kirke-Korn- og Qvægtiende af:

- a. Forrige Christen Nielsens Gaard i Navndrup i Bjerregrav Sogn af tiendeydende gl. Htk. 5 Tdr.
- b. af forrige Anders Jensens Gaard i Nederholris i Hersom Sogn af tiendeydende gl. Hartkorn 4 Tdr. og 3 Skpr. og 1 3/4 Alb.
- c. af ovennævnte Parcel No. 3^c af forrige Søren Pedersen Hørups Gaard i Nederholris i Hersom Sogn af tiendeydende Hartkorn 1 Td.
- d. af forrige Jens Sørensen Hørups Sted i Nederholris af tiendeydende gl. Htk. 1 Td.
- e. af forrige Søren Pedersens Gaard i Overholris i Bjerregrav Sogn af tiendeydende Htk. 2 Tdr.
- f. af forrige Laust Østergaards Sted: Overholris i Bjerregrav Sogn af tiendeydende Hartk. 1 Td. 2 Skp. 3 Fjdk. og 2 3/4 Alb.
- g. af forrige Christen Jørgensens Sted i Overholris i Bjerregrav Sogn af Htk. 2 Skp. og 2 Alb.
- h. af forrige Christen Madsens Sted i Overholris i Bjerregrav Sogn af tiendeydende gl. Htk. 5 Skpr. og 2 Fjdk.

Ifølge mine Adkomster paa No. 1 af 28. Juni 1827, tinglæst 26. Juli s. A. - No. 2 af 29. Juli 1827, tinglæst 6. Sept. s. A. - No. 3 af 14. Februar 1840, tingl. 7. Mai s. A. - No. 4 af 6. Mai 1846, tinglæst 14. Mai s. A. No. 5 af 4. Mai 1846, tinglæst 14^{de} s. Md. og paa No. 6 af 3. Novbr. 1839, tinglæst 12. Decbr. s. A.

Samtlige Ejendomme for Kjøbesumma 1000 Rdlr., er eet Tusinde Rigsdl. Rigsmynt, og forøvrigt paa følgende Vilkaar:

1. at jeg forbeholder mig Brugsretten af samtlige de foranførte Eiendomme i 3 Aar regnet fra 1ste Mai d. A. saafremt jeg lever saalænge og i denne Tid vil benytte denne Ret og at Kjøberen fra den Tid af at denne Brugsret ophører opfylder den imellem os Dags Dato oprettede Aftægtscontract.
2. af Indtægten af de solgte Tiender af Søren Olesens Hovedparcel af forrige Anders Jensens gaard i Nederholris reserveres min Datter Nielsine Nielsdatter saalænge hun lever og af Anders

Pedersens, forhen Laust Østergaards Gaard i Overholris reserveres jeg og min Kone saalænge vi lever.

Da Kjøbesummen er berigtiget, saa skal samtlige de forannævnte Ejendomme og Tlender med alle de dertil hørende Herligheder og Rettigheder, saaledes som jeg selv har eiet og besiddet samme efter ovennævnte mine Adkomster, fra nu af tilhøre min Søn Peder Nielsen og Arvinger paa ovenanførte Vilkaar.

Palsgaard den 8. Octobr. 1860."

Samtidig med udstedelsen af ovenstaaende skøde ses oprettet følgende aftægtskontrakt mellem far og søn:

"Ligesom jeg Niels Christensen ved Dags Dato at tilskjøde min Søn Peder Nielsen min hidtil elende Gaard Palsgaard i Hersom Sogn med dens tilliggende Elendomme og nogle Tlender samt endvidere at have overdraget ham min Besætning og Bohave, men har reserveret mig Brug heraf i 3 Aar fra 1ste Mai d. A. at regne saaledes har jeg endvidere reserveret, ligesom jeg og herved reserverer og betinger mig og min Hustru fra den Tid af at denne Brugsret ophører og saa længe vi lever følgende Aftægt:

1. Skal bemeldte min Søn være pligtig at opføre 5 Fag nyt og god Bygning til østre Ende af Vaaningshuset indrettet til Bopæl for mig og min Kone, saaledes som vi maatte ønske os denne forsynet med Loft, Gulv, Vinduer og Døre, Sengesteder, Kakkellovn, Kjedel og Bagerovn, der skal være complet færdig til den Tid min reserverede Brugsret ophører - og hvilken Bopæl jeg da reserverer os til udelukkende brug og Afbenyttelse og skal han derhos være pligtig til for sin egen regning forsvarlig at vedligeholde denne Bygning, ligeledes reserverer jeg os aarlig $\frac{1}{2}$ Del af Havens Træer og Buske, Frugter, samt leveret 100 Stk. Grønkaal og 20 Stk. Hvidkaal.
2. Naar jeg og min Kone indflytter i denne Bopæl, reserverer vi os Ret til at udtage, foruden vore Kister, Gangklæder og Sengeklæder endvidere de Dele af vort Bohave og Kjøkkenredskaber som vi maatte behøve og ønske os. Min Søn skal derhos fra samme Tid af aarlig yde os til vor Underholdning 5 Tdr. Rug, 2 Tdr. Byg, 4 Skpr. Boghvedegryn, 4 Skpr. Byggryn, 4 Pd. Smør, 4 Pd. Ost, 2 fede Faarekroppe til Vægt 5 Lispund, 5 Lispd. fersk Flæsk, 4 Ol Hønseæg, 4 Tdr. Kartoffler og 2 Skpr. Salt, 4 Pd. Caffé, 4 Pd. Candis, 1 Skp. Ærter og 2 Pd. The og 1 Lispund ferske Aal, alt i gode og sunde Varer, der leveres os, Kornet og Grynene til 1. Mai og 1ste Novbr., hver Gang med det halve, Smørret med $\frac{1}{4}$ Del den første i hver af Aarets 4de Qvartaler, Ostene i April og October Maaneder, hver Gang med det halve, Kjød og Flæsk i Slagte-tiden, Kartofflerne i Opgravningstiden, Aalene Tid efter anden om Aaret, som vi forlanger. Leverer han os daglig i vor Bopæl, om Sommeren regnet fra 1ste Mai til 1ste Novbr. 4 Potter og i den øvrige Tid af Aaret daglig 3 Potter nymalket Mælk. Ligeledes skal min Søn aarlig levere os 16 Pd. Tælle om Efteraaret, 18 Potter god Kornbrændevin Tid efter anden som vi forlange samme, 16 Pd Uld, 16 Pd. Hør, der leveres med Halvdelen hver Foraar og hver Efteraar, 2 Par Træsko, der leveres, naar vi forlange samme og 4 Pd. Skraatobak, der leveres mig Tid efter anden som jeg begjærer samme. Han skal derhos besørge mit Korn til og fra Mølle, lade brygge og bage for os, naar vi behøve og forlanger denne Hjælp og i Sygdoms og Alderdoms svaghed yde os den Pleie og Opvarning, som vi maatte behøve samt besørge og bekoste vor Tøi vasket og tørret. Han skal aarligt afgive Befordring med os i to Rejser paa indtil 3 Miile hver i Tour og Retour og naar vi behøve Lægehjælp, skal han afgive Befordring med vor brugende Læge i Tour og Retour.
3. Skal min Søn aarlig levere os 20 Læs Hedetørv a 6 snese pr. Læs, 8 Læs Skuetørv a 30 Snese pr. Læs og 2 Læs Brændelyng godt og tørt Ildebrændsel, der af ham i rette Tid hjembjergeres og hensættes i Huus paa et for os bequemt Sted i Gaardens Bygninger. Skulde det Tilfælde ind-

træffe at Tørvene i et eller andet Aar blive gjorte ubrugelige af Regn, da leverer han os i et saadant Aar det for os behøvende Brænde af godt tørt Træ, som han lader skære og hugge til os. Hvis det af mig betingede Ildebrændsel noget Aar ikke er tilstrækkeligt til vort eget Behov, da reserverer vi os Ret til, indtil ny Levering skeer at tage det behøvende Ildebrændsel af hans Tørv-og Lyngstakke. Den gamle Kaalhave ved Gaardens nordre Huus forbeholder jeg og min Kone os til Afbenyttelse.

4. Naar jeg og min Kone ved Døden afgaar bekoster min Søn os for sin Regning hæderlig og anstændig begravede, imod at han tilfalder den halve Deel af vore Efterladenskaber ved den sidste Død med Undtagelse af hendes Gangklæder, der ene tilfalder vore Døtre. - Ved min eller min Kones Død bortfalder intet af Aftægten, men den længstlevende af os beholder denne ubeskaaren. Dersom nogen Deel af hvad jeg her har betinget mig og min Kone ikke i rette Tid leveres os, eller der hydes os daarlige varer, da ere vi berettigede til at indkjøbe de manglende eller gode Varer for hans Regning.

5. Jeg forbeholder mig Ret til naar jeg finder Lyst og Leilighed at afbenytte Gaardens Smedie og de derved værende Redskaber, dog saaledes, at min Søn ikke forhindres i selv der at udføre sit eget Arbeide. Ligeledes reserverer jeg mig og min Kone Ret til at fraflytte Gaarden og ligefuldt fra denne at nyde vor Aftægt, men for Bopæl, Mælk, Ildebrændsel og Pleie betaler Gaardens Eier os da Penge efter gangbare Priser og som leveres hver 1ste Mai og 1. Novbr., hver Gang med det halve. Aftægten tilfører han os til vor Bopæl af indtil 2 Miile fra Gaarden, men de smaa Dele, som vi Tid efter anden skal leveres, besørger vi da selv indkjøbte og vort Udlæg godtgjør han os til samme Tider som de ovennævnte Penge betales os.

6. Den af os her reserverede Aftægt skal saalænge vi leve udredes af og paahvile den min Søn af mig solgte Gaard med Eiendomme, uanset hvem der i samme Tid maatte blive Eier deraf.

7. Som for en Deel Betaling for den min Søn overdragne Besætning skal han udstyre sine trende Søstre Birgitte, Signe og Christine naar de skal giftes med fri Bryllup, 1 Ko, 2 Faar og en god Sængs Klæder af Værdi for hver 130, er et Hundrede og tredive Rigsdaler.

At jeg Peder Nielsen med min Fader har indgaaet denne Contract erkjender jeg herved og forbinder mig til at opfylde samme og til Sikkerhed derfor giver jeg herved første Prioritets Panteret i den mig efter Skjøde af Dags Dato tilhørende Gaard Palsgaard i Hersom sogn med de dertil hørende og henlagte Eiendomme No. 1 a, 1 b Nr. 3 og Nr. 5 b af Nørheden No. 3 c af Nederholris, No. 10 b af Hersomgaard og Nr. 4 c af Møldrugaard i Roum Sogn, tilsammen af nyt Hartkorn 2 Tdr. 7 Skpr. 3 Fjdk. og 1 3/4 Alb. og gl. Skat 20 Rdlr. og 87 Sk. med paa- staaende Bygninger, Sæd og Afgrøde samt Bygningernes Assurancesum saavelsom min Besætning og bedes Contracten derhos tillige tinglæst som Pantebrev.

For det stemplede Papirs Skyld anslaas det heri betingede, Kornet beregnet efter Capitels-	
takst og de øvrige Dele efter gangbare Priser til aarlig Værdi	150 Rdlr.
der fem gange taget udgjør	750 "
hertil kommer Begravelserne	60 "
	<hr/>
Summa Aftægt:	810 "
Hertil kommer Gjeldsforpligtelserne efter 7de Post	390 "
	<hr/>
Ialt	1200 Rdlr.

Til Bekræftelse med vor Underskrift i Vidners Overværelse.

Palsgaard den 8. October 1860."

I Niels Christensen og Birgitte Cathrine Pedersdatters ægteskab var følgende børn:

- A. Christen Nielsen, født d. 23. juli 1827 i Palsgaard, Hersom sogn.
(Angaaende ham og hans efterkommere se afsnit A)
- B. Ane Marie Nielsen, født d. 1. februar 1829 i Palsgaard, Hersom sogn.
(Angaaende hende og hendes efterkommere se afsnit B)
- C. Peter Nielsen, født d. 24. april 1831 i Palsgaard, Hersom sogn.
(Angaaende ham og hans efterkommere se afsnit C)
- D. Benedicte Nielsen, født d. 9. maj 1833 i Palsgaard, Hersom sogn, død d. 5. juni 1842 samme sted.
- E. Kirsten Marie Nielsen, født d. 27. februar 1835 i Palsgaard.
(Angaaende hende og hendes efterkommere se afsnit E)
- F. Birgitte Cathrine Nielsen, født d. 29. juli 1837 i Palsgaard.
(Angaaende hende og hendes efterkommere se afsnit F)
- G. Nielsine Nielsen, født d. 15. maj 1840 i Palsgaard, konfirmeret i 1854. Hun var antagelig gift, men det har ikke været muligt at finde yderligere oplysninger.
- H. Christine Nielsen, født d. 15. februar 1843 i Palsgaard, gift d. 21. november 1869 i Skals med Jens Andersen (Leth), født d. 5. april 1845 paa Skringstrup mark, Skals sogn, som søn af gaardejer Anders Andersen Leth og hustru Maren Nielsdatter. Denne Jens Andersen (Leth) var indsider i Palsgaard indtil 1870, da han flyttede til Simested. I ægteskabet var i hvert fald sønnen Anders Andersen (Leth), født d. 27. januar 1870 i Palsgaard. Derudover vides intet.
- J. Niels Nielsen, født d. 4. februar 1846 i Palsgaard, død d. 24. januar 1865 samme sted.

er født d. 6. marts 1773 i Foulum, Tjele sogn, og han døde d. 4. oktober 1839 i Hersom.

Hans daab fandt sted d. 6. juni 1773; Anne Jønsdatter fra Klaris bar ham, og faddere var Laust Hvam, Niels Vestergaard og Christen Larsen samt Søren Vester Tjele og dennes hustru.

Christen Nielsen blev trolovet d. 27. juli 1794 og gift d. 5. oktober samme aar i Løvel med

Benthe Andersdatter

der ved trolovelsen kaldes Benedicte Andersdatter. Forlovere var Christian Keisen og Niels Bierg.

Trolovelsen kendtes allerede i middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhaanden fik den kirkelige vielse dog større og større betydning, og ved ordinans af 19. juni 1582 bestemtes det, at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten. Før den kirkelige vielse blev foretaget, skulle der dog finde trolovelse sted i overværelse af præsten og fem andre personer. En saadan trolovelse var forpligtende for begge parter og kunne kun ophæves efter kongelig bevilling. Efter loven skulle præsterne "alvorligen forbyde de trolovede personer at søge seng sammen, før end de i kirken retteligen blive samlede" men blandt almuen overholdt man ikke denne lovbestemmelse, idet man bibeholdt den gamle opfattelse af trolovelsen som den egentlige ægteskabsstiftende handling.

I aaret 1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kongelig reskript af 4. januar, men trolovelses-skikken fortsatte dog - uden at være ægteskabsstiftende - og er i vore dage afløst af forlovelsen.

Som et ydre tegn paa trolovelse bar den trolovede - i hvert fald hvis det var en mere fornem person - en fingerring af guld, der blev anbragt paa fjerde finger, "Thi vise mestre og læger skriver, at der gænger en aare fra hjertet op til den fjerde finger."

Benthe Andersdatter er født 1762 i Løvel, og hun døde d. 14. marts 1846 i Hersom.

Hun blev døbt d. 14. marts 1762; Jens Eriksens datter Birgitte fra Aastrup bar hende, og faddere var Niels Lauritzen fra Hørup samt Søren Andersen, Karen Jønsdatter og Maren Jønsdatter.

Christen Nielsen, der ved trolovelsen opgives at være smedesvend, overtog svigerfaderens virksomhed i Løvel, men flyttede senere med sønnen Niels til Palsgaard og opførte her en smedje ved gaarden, i hvilken han arbejdede til ca. 1830, da han købte et husmandssted i Over-Hvolris af Mads Laursen. Han har sikkert ligesom sine efterkommere hovedsagelig været beskæftiget med at fremstille hølær.

I 1821 købte Christen Nielsen fra Møldrugaard tre hedeparceller, som han dog atter i 1822 solgte til sønnerne Anders og Niels formedelst 145 rbdlr. 2 mk. og 7 sk. rede sølv.

Efter enkens død i 1846 delte de to sønner arven, der vurderedes til ca. 700 rbdlr., mellem sig paa følgende maade:

"Vi underskrevne Brødre og Gaardmænd Anders Christensen i Mariendall og Niels Christensen i Palsgaard, der som eneste myndige Arvinger efter vor afg. Moder Benedicte Andersdatter, Enke efter forud afdøde Smed og Husmand Christen Nielsen af Overhvolriis, uden Skiftehold havde tiltraadt Boet - have mellem hinanden deelt Boets faste Eiendomme saaledes.

1.

Engparcellen af Hørrup Damgaard i Bjerregrav Sogn af gl. Hartkorn 1 Td. men efter den nye Matricul 1 Skp. ½ Album betegnet No. 7, skal tilhøre Anders Christensen og Arvinger med fuldkommen Eiendomsret.

2.

Engparcellen af Hersomgaards udstykkede Jorder Mortenseng kaldet af gl. Hartkorn upriviligerede - 3 Fjdk. 2 Alb., men efter den nye Matricul betegnet No. 10 b med Hartkorn 1 Skp. 2 Fjdk. 2½ Alb. skal tilhøre Niels Christensen og Arvinger med fuldkommen Eiendomsret; og

3.

Parcellen af Mads Laursens Gaard i Overhvolriic af gl. Hartkorn 1 Skp. 1 Fjdk. 2 1/4 Alb. efter den nye Matricul 2 Skp. 2 Fjdk. 2 Alb. betegnet No. 8 og Halvparten af Parcellen No. 4 af Møldruggaard i Roum Sogn af gl. Hartkorn (hele Parcellen) 3 Skpr., efter den nye Matricul 2 Fjdk. 1/4 Alb. betegnet No. 7, ere vi blevne enige om at sælge, og hvad saaledes derfor indkommer ved salget gaar til lige Deling mellem os begge. - Saalænge disse 2de Eiendomme endnu ei ere afhændede, deeltage vi med hinanden hver med det halve i Indtægten og Udgifterne deraf. - Saaledes er Arvedeelingen af vor Sal. Moders faste Eiendomme foregaaet mellem os, hvilket vi herved bekræfter med vore Underskrifter i Overværelse af Vitterlighedsvidner.

Mariendall og Palsgaard i Hersom Sogn, den 6te Mai 1846.

Anders Christensen. Niels Christensen.

Til Vitterlighed: Therkild Gregersen og Niels Nielsen.

m. f. Pen."

(Rinds-Gislum Herreders Skøde- og Panteprotokol 1844-46, Folio 461)

Peder Jensen

6.

blev i 1801 udlagt som barnefader ved ane nr. 3 Birgitte Cathrine Pedersdatters fødsel. Det vides om ham, at han var gaardmand i Løvel, og han er da sandsynligvis identisk med den Peder Jensen, der døde d. 4. februar 1827 i Løvel, 47 aar gammel, og som givetvis var en søn af Jens Pedersen i Løvel og dennes hustru Anne Marie Nielsdatter, der blev gift 1773 i Løvel. Muligt er det dog ogsaa, at der er tale om den Peder Jensen Rytter, der i 1815 fik fæste paa sin fader Jens Thomasens gaard i Løvel.

Moder til Birgitte Cathrine Pedersdatter var

Maren Peitersdatter

7.

der fødtes 1778 i Aastrup, Løvel sogn.

Hun blev døbt d. 19. juli 1778 sammen med tvillingesøsteren Kirsten; Erik Nielsens steddøtre Apellone og Chathrine fra Bjerregrav bar de to piger, og faddere var Søren Jensen, Niels Dreyer, Anders Tryg, Christen Olufsen, Niels Kiærsgaard og Anne Marie Pedersdatter.

Niels Christensen (Smed)

8.

der var fæstegaardmand unde Tjele gods i Foulum, døde d. 12. august 1817 i Foulum, Tjele sogn, og blev begravet d. 20. august. Ved sin død angives han i kirkebogen at have været 43 aar gammel, hvilket imidlertid ikke kan være rigtigt.

Han blev gift d. 13. oktober 1772 i Tjele kirke med

Anne Judithe Lauritsdatter

9.

Hun er født d. 19. marts 1750 i Foulum, og hun døde 1801 samme sted og blev begravet d. 24. juli.

Hun blev hjemmedøbt d. 24. marts 1750 og fremstillet i kirken d. 30. marts samme aar; Maren Andersdatter fra V. Tjele bar hende, og faddere var Christen Laursen, Niels Lassen, Christen Østergaard og Inger Rasmusdatter.

Efter Anne Judithe Lauritsdatters død giftede Niels Christensen (Smed) sig anden gang med Anne Andersdatter, der overlevede ham.

Hvem Niels Christensen (Smed) er søn af, vides ikke, men han er muligvis identisk med den Niels Christensen, der fødtes 1736 i Rødding som søn af Christen Skrædder.

Efter Niels Christensen (Smed)s død blev der afholdt skifte mellem enken og børnene af første ægteskab, som imidlertid skriftlig havde givet afkald paa al arv, bortset fra 47 rdlr. og 1 faar.

Af boets effekter kan nævnes: 1 gammelt fyrretræs bord med fod, 2 træstole og 1 skammel, der var næsten ubrugelig, 1 bilæggerkakkelovn, 1 blaamalet fyrretræs skab og 1 blaamalet fyrretræskiste med laas og nøgle, 1 fyrretræsskrin, 1 gammel fyrretræs kiste uden laas, 1 lille rundt bord paa en pæl, 1 gammelt madskab, 6 tintallerkener, 1 hylde med nogle stentallerkener, 2 pyramider, 2 messing lysestager, 1 tinlysestage, 1 ur, 1 krus med tinlaag, en del gudelige bøger, 1 blaa kjole med kamelhaarsknapper, 1 blaa trøje med metalknapper, 1 hvid vadmelstrøje med metalknapper, 1 rød vest, 2 gamle trøjer, 1 par skindbukser med metalknapper, 2 par strømper, 1 hat og 1 hue, 1 par gamle støvler, 4 gamle blaargarns skjorter, 1 halstørklæde og 1 sengested med tilbehør. I frammerset var bl. a. 1 gammel kobbergruekedel, 1 messingkedel, 1 øltønde, nogle baller og spande samt 1 kærne, mens gaardens besætning bestod af 1 sorthjelmet ko, 1 sortbroget ko, 4 gamle faar, 4 lam, 4 høns og 1 hane.

Hele boet vurderedes til 187 rbdlr., men den paa boet hvilende gæld var paa 151 rbdlr., og der blev herefter kun 36 rbdlr. til deling mellem arvingerne. Dette beløb tilfaldt dog enken, idet skifteretten foreholdt hende, at den ikke ønskede at tage ansvaret for det noget større beløb, som hun havde lovet sine stedbørn i arv efter deres fader.

(Skifteprotokol for Tjele gods 1786-1837, folio 397).

Ander s Christensen Smed

10.

er født ca. 1723, og han døde efter 1801, idet han det aar nævnes i folketællingen, men hans død er forgæves søgt i kirkebogen for Hersom og Løvel sogne.

Han var gift første gang med

N. N.

11.

hvis navn ikke kendes, men som døde 1762 i Løvel og blev begravet d. 20. juni, 43 aar og 6 maaneder gammel. Deres vielse er forgæves søgt i kirkebøgerne for Løvel, Pederstrup, Rød-

ding, Tjele, Vinge, Vorde, Fiskbæk og Romlund sogne.

Anders Christensen Smed blev derpaa gift anden d. 31. oktober 1762 i Bjerregrav kirke med Ane Jacobsdatter, der døde 1794 i Løvel og blev begravet d. 28. december, 77 aar gammel.

Anders Christensen Smed var smed i Løvel, indtil svigersønnen Christen Nielsen overtog virksomheden, og han selv gik paa aftægt hos denne. I folketællingen 1801 siges det om ham, at han er 78 aar gammel, svag og skrøbelig og lever af at betle.

Bysmeden var paa den tid en højt anset mand i landsbyen. Han havde kontrakt med byens gaardmænd og skulle beslaa deres heste samt reparere vogne og redskaber. Som vederlag herfor modtog han dels kontanter og dels visse faste afgifter i form af korn, kvæg, halm og fri græsning paa gaardmændenes marker. Nye ting fremstillet af smeden blev betalt "paa ambolten", altsaa i rede penge.

Bønderne skulle selv gaa smeden til haande med det arbejde, de ønskede udført. Desuden skulle de betale ham for kul og jern og medbringe brød, øl og brændevin til at fortære, mens arbejdet stod paa.

En gang om aaret mødte bymændene hos smeden med kornafgiften, og ved den lejlighed var det skik, at smeden holdt et stort gilde, hvor man som regel aad og drak til den lyse morgen.

Bysmeden behandlede med en vis respekt; ikke alene var han udøver af vort næstældste haandværk og havde "de stærkeste kræfter", men mange steder var smeden ogsaa "klog mand" og kunne mere end sit fadervor. Troen paa de sorte smede har antagelig til dels sin oprindelse deri, at smeden jo arbejdede med jernet, som almindeligvis blev anset for at være det bedste værge mod onde aander.

Smeden ikke alene skoede hestene, mange steder blev han ogsaa anset for at være en slags dyrlæge, som "doktorerede" især paa heste. En af kurene bestod i at gnide hestens syge ben med rughalm og aarelade det.

I 1777 begyndte den kongelige danske veterinærskole at uddanne dyrlæger "paa det kursmedene ikke ved deres kur ganske ihjelslaa skulde", men smedene fortsatte dog deres dyrlægegering endnu i mange aar. Ogsaa som læge benyttede man smeden; han trak tænder ud, kurerede for gigt i lemmerne og meget andet, saa man forstaaer, at det var en mand med autoritet, der stod ved ambolten.

Pejter Villumsen

14.

er født 1743 i Løvel, og han døde d. 13. maj 1813 i Aastrup, Løvel sogn.

Hans daab fandt sted d. 28. april 1743; Dorthe Pedersdatter fra Aastrup bar ham, og faddere var Peiter Adolfsen, Jens Eriksen, Niels Pedersen, Maren Sørensdatter og Inger Hansdatter.

Pejter Villumsen blev trolovet d. 8. oktober 1769 og gift d. 10. november samme aar i Løvel med

Birgitte Jensdatter

15.

Forlovere ved vielsen var sn. D. Sandgaard og Niels Tørsager.

Birgitte Jensdatter er født 1740 i Aastrup, og hun døde d. 16. februar 1833 samme sted.

Hun blev døbt d. 1. januar 1741; Christer Sørensens hustru Mette Block fra Løvel Brohus bar hende, og faddere var Chr. Sørensen, Oluf Sørensen, Peder Lorensen, Jens Wriist og Anne Pedersdatter.

Aaret før sit giftermaal fik Pejter Villumsen fæste paa den gaard i Aastrup, som hans til-

kommende svigerfader indtil da havde været fæster af. I den anledning ses oprettet fæstebrev:

"Jeg underskrevne Andreas Frisenberg til Sjødal kjendes og hermed vitterliggjør at have stæd og fæst, ligesom ieg og hermed stæder og bortfæster til Ungkarl Pejter Villumsen en mig tilhørende Bondegaard i Aastrup Bye bestaaende af Ager og Engs Hartkorn nye Matricul 2 Tdr. 7 Skpr. 3 Fjdkr. og 3/4 Alb. som Jens Eriksen hidtil, har haft i fæste men nu formedelst Alderdomb og Skrøbelighed godvillig har afstaaet hvilken Gaard med sin rette Tilliggende i Mark og Bye bem. Pejter Villumsen maa nyde bruge og sin Livstid beholde paa efterskrevne Conditioner.

1. Nyder og beholder hand til Bygning, Besætning og Besædning samt Foderkorn med videre alt hvad som nu befindes i Gaarden, være sig Bæster, Fæmon, Vogne, Ploug og Harver med videre Ind- og Udboe af hvad navn nævnes kan imod at han forsyner hans svigerfader Jens Eriksen og Hustrue med fornøden Underholdning af Gaarden saa længe de lever, og skulle det findes fornøden at de gamle behøvede deres særskilte Husholdning da at forsyne dem med det nødvendige efter skriftlig Forening imellem dem og min Anordning.
2. Svarer og betaler aarlig til sine rette Tider alle ordinaire og extraordinare kongl. Skatter og Contributioner som nu ere eller herefter allernaadigst paabydendes vorder af hvad Navn nævnes kan eller svares bør af fornævnte Gaard og dens Hartkorn.
3. Yder og leverer aarlig inden hver Aars Martini Landgilde efter Jordebogen nemlig Rug 2 Tdr. med Opmaal, ½ Svin eller 3 Mark, Landgildepeng 4 Mark og 8 Skill. og Giesteripeng 1 Mark samt forretter sit anbefalede Hoverie, Ægt og Arbejde, lige ved de andre Gaarde i Aastrup.
4. Holder sin ifæstehavende Gaard og dens tilliggende i forsvarlig Stand, intet deraf i nogen Maader at forringe bortleje eller til Upligt bruge, men den som en god og dygtig Avlsmand at haandhæve og bruge saaledes at han ved Fratrædelsen hvad enten det sker formedelst Dødsfald eller i andre Maader kan være og blive til Gaardens fulde Bygning, Besætning og Besædning med videre ansvarlig.

Iøvrigt haver hand sig som en Fæster ifølge kongl. allernaadigst Lov og Forordninger at rette og forholde samt være sit Herskab og dessen Udskikkede i alle Maader hørig og lydig alt under dette sit Fæstes Forbrydelse og anden vilkaarlig Straf. Til Indfæstning haver hand betalt 25 rdlr. siger Tyve og Fem Rigsdaler; Dets til Bekræftelse under min Haand og Segl.

Sjødal d. 18. debr. 1768

Andreas Frisenberg.

(Sjødal Fæsteprotokol 1719-1836, Folio 165)

I en fortegnelse over bibler uddelt af det Stigstrupske Legat, ses det, at Pejter Villumsen d. 30. oktober 1783 af dette legat fik forærende en ny bibel.

der var fæstegaardmand i Foulum, Tjele sogn, er født ca. 1720, og han døde d. 25. juni 1794 i Foulum og blev begravet d. 29. juni.

Han blev trolovet d. 17. november 1747 i Tjele og senere gift med

Maren Hansdatter

der fødtes d. 6. juli 1729 i Tjele.

Hendes daab fandt sted d. 10. juli 1729; Nathan Johansens hustru bar hende, og faddere var Erik Sørensen, Jens Christensen og Anne Christensdatter.

Efter Laurits Christensen (Hvam)s død blev der afholdt skifte, af hvilket det fremgaar, at Laurits Christensen (Hvam) var gift to gange, og at han havde børn i begge ægteskaber, nemlig i første ægteskab Anne, gift med Niels Smed i Foulum, Maren, gift med Søren Andersen i V. Tjele, Hans, 36 aar, Johan, 32 aar og for tiden soldat i København, samt Søren, 30 Aar, tjenende paa Lundgaard, og i det andet ægteskab Anders, 30 aar, Christen, 28 aar og hjemme paa gaarden, Maren, 24 aar og hjemme paa gaarden, Christen, 21 aar, tjenende i Tjele Mølle, Peder, 19 aar, tjenende i Foulum Præstegaard, Jørgen, 17 aar og hjemme samt Maren, 13 aar, og Laurs, 10 aar gammel.

Af boets effekter kan nævnes: 1 fyrretræsbord paa egetræs fod, 2 gamle bænke, 3 træstole, 1 firetyvetimers stueur, 1 skab med 3 døre, 1 jernbilæggerkakkellovn, 1 hyde med 5 stentallerkener, 7 gamle tintallerkener, 3 tinfade, 1 tinskaal, 1 tinpote og 1 tinkrus, 2 messinglysestager, 1 lille malmmörter, 1 messing strygejern, 1 stor bibel, 2 jernbismere, 1 krum kniv, 1 slagbord, 1 skænk med laas og nøgle, 1 egetræs hængeskab, 1 spanskrør med tinknop og 1 kuffert med laas og nøgle, hvilken kuffert flere af arvingerne gjorde krav paa, idet de paastod, at de havde faaet den af deres fader, inden han døde, men da de ikke kunne blive enige, blev ogsaa den vurderet.

Desuden fandtes bl. a. 1 rok, 1 sort kaffekande, 1 blaa kjole og 1 vest, 1 par gamle blaa klædesbukser, 1 sribet undertrøje, 1 blaa rejsekjole, 1 skindpels, 1 par nye vadmelsbukser, 1 par gamle støvler, 1 vadmelsstrøje, 1 gammel grøn undertrøje, 1 hvid undertrøje, noget sengetøj, 1 gammel sadel, nogle tønder, bøtter og kar samt 1 beslagen vogn, 3 møgvogne, og en del redskaber.

Gaardens besætning bestod af: 2 sorte heste, hvoraf den ene var 20 aar og den anden 14 aar, 2 sorte hopper, den ene paa 7 aar og den anden paa 5 aar, 1 hesteplog, 1 føl, 1 blakgrimet ko, 6 aar, 2 sorthjelmede køer, 6 og 8 aar, 1 "krimmel hornet" ko, 7 aar, 1 hvid kvie, 2 hvidbrogede stude, 1 blakket tyr, 1 sort kalv, 2 spæde kalve og 1 syg kalv, der i mellemtiden var død, samt 15 faar og 11 lam, hvoraf 4 var blevet spist ved begravelsen, og endelig 1 aaringspolt og 1 gris, 3 gæs, 13 gæslinger og 8 høns, af hvilke de 5 ligeledes var blevet brugt ved begravelsen.

Da arvingerne ikke kunne finde ud af at dele boet, og da der desuden var en del gæld, blev man enige om at lade samtlige boets effekter sælge paa auktion.

(Skifteprotokol for Tjele gods 1756-1837, folio 103 b)

Christen N.N.

der antagelig boede i Løvel, var gift med

der døde 1762 i Løvel og blev begravet d. 20. juni, 72 aar og 6 maaneder gammel.

Villum Pedersen

28.

der var husfæster og skrædder i Løvel by og sogn, var gift med

Ellen Marie Peitersdatter

29.

Hun er født ca. 1718, og hun døde 1761 i Løvel og blev begravet d. 17. maj.

Til Villum Pedersen, hvis død forgæves er søgt i kirkebogen for Løvel sogn, ses i 1739 udstedt følgende fæstebrev paa et hus i Løvel by:

"Paa mit Herskab velb. Frue Margrete Dorthea Braes, sal. Welb. Anders Kierulfs til Sødal hendes Vegne haver ieg underskrevne Dietrich Iversen hermed sted og fæst til Villum Pedersen af Aastrup et Gadehuus i Løvel, som Johan Abrahamsen nu beboer og til forestaaende Paaske quiterer hvortil er Hartkorn nye Matricul 3 Skpr. og 1 Alb. hvilken foreskrevne Huus, som han til ovenmeldte Tid tiltræder og med samme annammer fuld Sæd og Giøde antager han udi den Stand det da forefindes, beholder han udi Fæste sin Livstid, mod at han deraf aarlig og i rette Tider svarer og betaler alle kongelige Contributioner, saa og til Herskabet den sædvanlige Afgift til hver Paaske 4 Rdlr. siger fiire Rixdaler, sit nu ifæstehavende Huus forsvarligen at bygge og forbedre og dens tilliggende Eiendom i Mark og Bye louligen at behandle, er sin Husbonde og visse Bud hørig og lydig og eller ialt sig som en erlig Fæstebonde efter hans kongl. Majestæts allernaadigste Lov og Forordninger at rette og forholde, alt under dette Fæstebrevs Forbrydelse; den accorderede Indfæstning haver han til mig betalt med 20 Rdlr.; til Bekræftelse under min Haand og Zignet.

Sødal, d. 10. Novbr. Anno 1739.

D. Iversen.

(Sødal fæsteprotokol 1719-1836, folio 79)

En broder til Villum Pedersen var Laurits Pedersen Aastrup, der fødtes d. 11. juli 1724. Han tog i 1746 studentereksamen i Viborg og blev i 1753 kaldet til sognepræst for menighederne Dollerup, Finderup og Ravnstrup sogne. Her virkede han indtil 1786, og han var derefter sognepræst for Rødding, Løvel og Pederstrup sognes menigheder indtil sin død i 1812.

Om denne Laurits Pedersen Aastrup har Hans Knudsen i Historisk Aarvog for Skive og Omegn 1918 skrevet en ret udførlig artikel, som indgaaende belyser Laurits Pedersen Aastrups forhold til hans sognebørn. Her skal blot gengives en klageskrivelse, som i 1761 tilsændtes biskop Wøldike. Selve skrivelsen lyder saaledes:

"Eftersom jeg finder mig høyligen foraarsaget at anmælde efterskrevne for Deris Høyærverdighed, thi det bliver nu saa uforskammet og voldsom, at en christen for Samvittighedsnag ikke bør eller kand taalle det; der foruden har det nu træffed paa mig, at jeg er skeed Skade paa en Huus udi Finderup mig tilhørende, saaledes efter at jeg har gived Beboerne, navenlig Mætte Bærtelsdatter og sin Datter Forlov til, eftersom der var en ledig og affolked Sted, udi Huused at indlege deres Torv. Imidlertid kom voris Sognepræst Hr. Laust Aasstrup, og efter sin ordinære Maade var beskienked, som først spurde, om Byen nu skulde brændes af, hvorpaa hand udi sin Hastighed strax rændte til, stødte og reb en Væg ud med gandske uforskammede blaadige Eder og Skændsord, hvorover Pigen blev forskrækkede, løb strax ind til Moderen og logte Døren

efter sig, for hun tænkte, at der var undt ved Præsten, hand strax bag efter, stødte Døren op, rev den af Hæslerne, kylte den ud af Døren, kom saa ind, da Folken sad ved deris Mad, bandede og skiældede de arme Folk paa Ære og Velfærd, saa det varede over een Timme, gik saa ind til sin ægen.

En Timmes Tiid derefter kom hand igien, spurte om, horlænge de vilde blive her; endten skulle de strax flytte fra Byen, eller og hand ville flytte. Pigen, som sad og spandt paa sin Rok, svarede, at di skulde ikke blive der uden een kort Tiid, siden det var ham imod. For dette, at hun svarede, blev hand vred, skiøndt hand sagde strax, at det var langt fra, at di skulde flytte, thi hand kunde vel lide dem (men det var altsammen af en drukken mund), thi strax gik hand til, slog Pigen i Hovedet og spurde, om hun skulde snakke, men hendes Præst var der, og hun skulde heller ikke spinde, løb saa til Rokken, tog den udi sine Hænder, løftede den udi Væiret og stødte den imod Gulved en 10 til 16 Gange og fik den med saadan Støden ikke i Støkker, tog saa samme og slog den saa længe paa Kandten af en Stoel, at den gik over udi 100de Stykker, rendte saa ud og ind til deris Naboe og der som tilforen hos de andre skiældte og bandte, fik nogle Æg at see, tog dem og slog dem mod Gulved tillige med anden ædende Vare og sagde til Konnen: "Ed nu Pannekagge di Carnallie", bad saa Konen, at hun skulde hendte ham noged Brænddeviin, hun gik ud af Døren og lod, som hun ville gaae af Frygt, men hand sagde: "Nei, jeg vil selv gaae", gik saa og hendte en Botællie hos sig selv, kom derind og skiænkede Manden i Huuset og en anden Mand, som var derinde, samt og Konnen tillige med sig selv. Da Manden vilde ikke drikke længere med ham, tog Præsten Flasken og Brændevinnen og slog det udi hans Hoved, løb saa til forberørte Pige igien og romsteerede med hende, til det blev mørk, løb saa ind til sin ægen og hændte en Løgte, da Pigen ikke vilde fly ham Lys, og kom igien med en Løgte, og hans Hustru og skulde holde den for ham.

Da hand kom nu ind i Huuset, var Folkene gaaet ud af Frygt, og da løb han og stødte saa længe paa Kammerdøren, at Hængslerne blev krogede, og fik sin Tobakspibe i Stykker, som ligger der i Huuset indnu, med videre blev spuleeret.

For alt saadant er jeg høylig aarsaged at søge Deres Høyærværdighed paa Haanden om ascistandsce, eftersom jeg kand beviise det alt sammen, thi næsten den heele Bye var i Oprør. Er det nu saa, at Deres Høyærværdighed undslaar sig derfor, maa jeg selv nødes til paa en lovlig Maade at søge Undsætning og Hjelp.

Jeg paa det allerforderligst ydmygst begiærer Deres høye og gode Recelussion.

Hvornæst jeg i allerdybest Underdanighed lever og forbliver Deres Høyærværdigheds aller-ringeste Tiennere.

Aagerskov d. 4. September 1761.

Christen Jørgenssen."

Jens Eriksen

30.

er født 1696 i Aastrup, Løvel sogn, og han døde 1771 samme sted og blev begravet d. 7. april.
Han var gift med

Maren Sørensdatter

31.

Hun er født ca. 1703, og hun døde 1776 i Aastrup og blev begravet d. 27. maj.

Maren Sørensdatter, hvis herkomst ikke kendes, var sandsynligvis søster til degnekonen Kirsten Sørensdatter, der i 1731 optraadte som fadder ved et af Jens Eriksen og hustrus børns

daab.

I 1721 ses til Jens Eriksen udstedt følgende fæstebrev paa en gaard i Aastrup:

"Kjendes jeg underskrevne Niels Bentzen Winther til Sødal og hermed vitterliggjør at jeg haver sted og fæst, som jeg og hermed steder og fæster til belagte unge Karl Jens Eriksen een af mine Bøndergaarde i Aadstrup, som hans fader sal. Erich Madsen sam'st. beboede og fra-døde matriculeret for Hartkorn nye Matricul 3 Tdr. og 1 Alb. og naar saa Jens Eriksen betaler til mig de belovede Indfæstningspenge som hans Moder forhen haver udlovet, haver han saa strax Gaarden at tiltrede og efter underskrevne Datum at svare alle kongelige Skatter og Contributioner som nu er eller herefter kan paabydes samt Landgilde og ... Penge og det i lovlig og rette Tider, iligemaade at svare sit Hoverie, Ægt og Arbejde lige ved de andre Gaarde i Aastrup og nyder ombemeldte Jens Eriksen derimod bemeldte Gaard med ald sin rette Tillæg, Jorder og Eiendom samt Fæmon og Bæster, Vogn og Ploug, ligesom det nu forefindes og haver han efterdags at holde Gaarden ved Hævd og lige og intet af dessen eller Herlighed at lade for-mindske eller frahæves i nogen Maade, og i det øvrige at rette sig efter hans kongelige Maje-stæts allernaadigste Lou og forordninger og at være sit Herskab og deres Udsikkede hørig og lydig; til Bekræftelse under min Haand og Zignet.

Sødal d. 5. Januar 1721.

(Sødal fæsteprotokol folio 23)

I 1768 overgik fæstet paa gaarden til svigersønnen Pejter, hos hvem Jens Eriksen og hustru derefter gik paa aftægt.

Hans Johansen

38.

er født 1696 i Tjele degnebolig, og han døde d. 7. april 1768 i Foulum, Tjele sogn.

Han blev gift d. 17. februar 1726 i Tjele kirke med

Anne Rasmusdatter

39.

der døde d. 24. september 1750 i Foulum og blev begravet d. 29. september, 45 aar gammel.

Hans Johansen var i en aarrække fæster af en halvgaard i Foulum, som derpaa overtoges af svigersønnen Laurits Christensen (Hvam), hos hvem han gik paa aftægt.

Da Hans Johansen døde, blev der afholdt skifte mellem den afdøde datter Maren og hendes mand Laurits Christensen (Hvam)'s børn, idet disse var eneste arvinger. Alt hvad den afdøde efterlod sig, var imidlertid kun hans gangklæder, nemlig 1 blaa vadmel skjole, 1 hvid vest med metalknapper, 1 par hvide bukser, 1 rød ulden drejls undertrøje, 1 kallemanes nattrøje og 1 rødmalet kuffert med laas, hvilket ialt vurderes til 8 rdlr. 4 1/3 mark. Laurits Christensen (Hvam) var jo som aftægtsyder forpligtet til at betale den afdødes begravelse, og han paatog sig endvidere at betale dennes gæld, saaledes at arvingerne kunne faa deres arvelodder ubeskåret.

(Skifteprotokol for Tjele gods 1756-1785)

Peder Villumsen

56.

er født ca. 1670, antagelig i Aastrup, Løvel sogn, og han døde 1754 i Aastrup og blev begravet d. 27. marts.

Han var gift med

N.N.

57.

hvis navn ikke kendes, men som døde 1742 i Aastrup og blev begravet d. 1. august, 61 aar gammel.

Peder Villumsen var fæster af en halvgaard i Aastrup af hartkorn 3 tdr. 1 alb. Fæstet paa denne gaard overgik senere til sønnen Niels, hos hvem han og hans hustru gik paa aftægt.

Hvem der var fader til Peder Villumsen, vides ikke, men han er muligvis søn af den Jens Villumsen, der sammen med sin hustru Anne Christensdatter (Bering) nævnes i matr. 1688 som beboer af den ene af de to Aastrupgaarde.

Peiter Adolfsen

58.

der var skomager i Løvel, er født ca. 1670, og han døde 1748 i Løvel og blev begravet d. 18. februar.

Erik Madsen

60.

der var fæstegaardmand i Aastrup, Løvel sogn, er født omkring 1650, og han døde før d. 5. januar 1721, idet han da i fæstebrevet til sønnen nævnes som værende nylig afdød.

Han var gift med

Birgitte Pedersdatter

61.

Hun er født ca. 1658, og hun døde 1739 i Aastrup og blev begravet d. 5. april.

er født 1660 i Viborg, og han døde d. 12. april 1724 i Foulum degnebolig.

Johan Nathansen nævnes i 1684 i Viborg sammen med sin hustru som hørende til byens mere fattige og forarmede. I 1687 er han nævnt under feldbereder laugets Hatterode, og i 1688, da da han solgte sin part i en toft til handelsmand Niels Jørgensen, kaldes han handskemager og borger i Viborg. Samme aar blev han imidlertid degn for menighederne i Tjele og Vinge sogne, men i 1690 siges det om ham, at han ingen degnebolig havde og langt mindre avling eller bjergning.

Johan Nathansens søn Nathan fulgte faderen i embedet og døde 1761. Dennes søn Otto blev ligeledes degn i Foulum, men gav i 1770 skriftlig afkald paa embedet paa grund af sin hustrus utroskab. Da han var blevet skilt fra hende, var han skiftevis murerarbejdsmand, væver, betler og løsgænger, og ca. 1798 blev han idømt 6 maaneders tugthusarbejde for betleri. Hans fraskilte hustru var ikke meget bedre, idet hun ifølge Poulsens "Viborg Amts Degnehistorie" i 1787 var efterlyst af bymændene i Lundum ved Horsens, hvorfra hun var rejst efter at have bedraget mange ved "laan og borg". Hun brugte da navnet Heidenreich, og i 1818 optraadte hun i Aarhus domsogn under navnet A. B. Ottesen.

En søn af dette ægteskab, ved navn Niels Ottesen, var først hyrdedreng og lærte sig selv matematik og geometri. Fra 1781 til 1786 var han skriverdreng hos proviantskriver Cramer i Horsens, og han blev derefter elev paa Horsens Latinskole, som han imidlertid maatte forlade, hvorefter han flyttede til København, hvor han lavede falske bancosedler og dømtes fra ære, liv og gods. Han blev imidlertid benaadet til livsvarigt tugthus og frigaves efter 8 aars forløb paa grund af god opførsel, samtidig med at han fik fribrev som urmager og guldsmed. Han kunne imidlertid ikke holde sig paa rettens vej, og det var ham, der foretog det berømte tyveri af guldhornene, for hvilket han sad fængslet i 37 aar. Hans hustru Johanne Rosine Luchner dømtes 3 gange for tyveri.

Rasmus Jensen

78.

der boede i Tjele, er født 1661, og han døde d. 1. juli 1728 i Tjele.

Mads Eriksen

120.

ses i matr. 1688 opført som fæster af den ene af de to Havrisgaarde. Den ejedes af godset Sødal og stod til hartkorn 6 tdr. 3. skp. 1 fjdk. 1 alb.

Nathan Johansen

152.

der var væver i Viborg, er født ca. 1620, og han døde 1669 i Viborg.

Han var gift med

Ingeborg N.N.

153.

der i 1672 levede i børnehuset med 5 børn i alderen 11 til 2 aar. Hun døde 1709 i Viborg.

Efterkommere

efter

Niels Christensen

og hustru

Birgitte Cathrine Pedersdatter















Christen Nielsen
f. 23-7-1827
d. 13-4-1897

g. 1. g. 27-5-1856

Birthe Marie Pedersen
f. 28-4-1832
d. 16-1-1859

g. 2. g. 30-10-1860

Ane Sørensen
f. 12-2-1836
d. 14-8-1888

Ole M Lauetsen
f. 19-4-1873
d. 5-4-1947

Niels P Nielsen
XIV. f. 16-4-1877
d. 2-5-1877

Ane M Nielsen
f. 28-6-1872
d. 26-4-1957

Jens Chr Kvorning
f. 17-7-1895
A. g. 2-5-1949
Bodil K Nielsen
f. 7-3-1909

Anna M Kvorning
f. 6-3-1950

Jens Kvorning
f. 9-3-1929
1. g. 14-3-1953
Lis N Nielsen
f. 30-8-1930

Ulla Kvorning
f. 18-12-1953
Jelva Kvorning
f. 17-11-1955
Lejla Kvorning
f. 17-10-1958

Peder Quorning
f. 9-3-1929
2. g. 14-3-1953
Yrae Nielsen
f. 28-2-1923

Ivy L Quorning
f. 31-1-1954
Kent E Quorning
f. 10-4-1955
Claus B Quorning
f. 20-11-1956

Anne M Quorning
f. 8-2-1930
Rasmus Sølling
f. 1-1-1925
Karen M Quorning
f. 19-2-1932

Iger I Kvorning
f. 19-10-1960

Hans H Jensen
f. 19-10-1960

Axel J Kvorning
f. 9-3-1934
Lilly Jacobsen
f. 12-12-1959

Steen Quorning
f. 1-1-1960

Hans O Quorning
f. 1-3-1955
5. g. 26-9-1959
6. g. M Andersen
Pedst-1-1933

Kirsten B Hansen
f. 12-3-1964
Carsten V Hansen
f. 2-4-1958

Frøde J Kvorning
f. 21-4-1937
1. g. 16-11-1957
Aksel V Hansen
f. 16-12-1933

Kristen B Hansen
f. 18-5-1959

Hilma E Kvorning
f. 23-1-1945

Christian Kvorning
f. 7-3-1939
g. m.
Ruth M.N.

Anders Kvorning
f. 14-7-1924
1. g. 15-4-1954
Elise Dalgaard
f. 17-9-1931

Per Kvorning
f. 18-7-1955
Marianne Kvorning
f. 22-8-1957
Jens Kvorning
f. 9-8-1962
Birgitte Kvorning
f. 15-5-1951

Thomas V Kvorning
f. 25-7-1897

Thomas Kvorning
f. 15-5-1938
Iger Kvorning
f. 26-7-1952
Karin Kvorning
f. 15-5-1951

Thomas Kvorning
f. 15-5-1938
Iger Kvorning
f. 26-7-1952
Karin Kvorning
f. 15-5-1951

Thomas Kvorning
f. 15-5-1938
Iger Kvorning
f. 26-7-1952
Karin Kvorning
f. 15-5-1951

Thomas Kvorning
f. 15-5-1938
Iger Kvorning
f. 26-7-1952
Karin Kvorning
f. 15-5-1951

Thomas Kvorning
f. 15-5-1938
Iger Kvorning
f. 26-7-1952
Karin Kvorning
f. 15-5-1951

Thomas Kvorning
f. 15-5-1938
Iger Kvorning
f. 26-7-1952
Karin Kvorning
f. 15-5-1951

Thomas Kvorning
f. 15-5-1938
Iger Kvorning
f. 26-7-1952
Karin Kvorning
f. 15-5-1951

Thomas Kvorning
f. 15-5-1938
Iger Kvorning
f. 26-7-1952
Karin Kvorning
f. 15-5-1951

Thomas Kvorning
f. 15-5-1938
Iger Kvorning
f. 26-7-1952
Karin Kvorning
f. 15-5-1951

Thomas Kvorning
f. 15-5-1938
Iger Kvorning
f. 26-7-1952
Karin Kvorning
f. 15-5-1951

Thomas Kvorning
f. 15-5-1938
Iger Kvorning
f. 26-7-1952
Karin Kvorning
f. 15-5-1951

XII. g. 2-5-1893

XIII. g. 3-12-1897

B. g. 27-6-1928

Dedebt b. brengh

Anna Lauetsen
f. 18-9-1902

Erik Myrthue
f. 8-2-1923
1. g. 17-8-1948
Inge Skrifer
f. 30-4-1925
Ove Myrthue
f. 11-3-1924
2. g. 5-5-1949
Aase Thomsen
f. 5-6-1927

Martin Myrthue
f. 21-8-1925
Anna Johnsen
f. 15-7-1931
Johan Myrthue
f. 25-11-1929
A. g. 9-4-1952
Christa A Christensen
f. 10-2-1933
Christen Myrthue
f. 17-5-1931

Ole Chr O Myrthue
f. 25-3-1895
d. 11-5-1949

Aase Myrthue
f. 19-8-1952
Martin Myrthue
f. 10-10-1953
Kirsten Myrthue
f. 9-6-1955
Per Myrthue
f. 11-1-1958
Eva Myrthue
f. 21-11-1959

Udebt pige
f. 8-5-1963

Udebt pige
f. 8-5-1963

A.

Christen Nielsen, født 1827,
og hustruer
med efterkommere

A.

Christen Nielsen

er født d. 23. juli 1827 i Palsgaard, Hersom sogn, og han døde d. 13. april 1897 i Roum.

Han blev hjemmedøbt d. 23. juli 1827 og fremstillet i kirken d. 23. september samme aar; faddere var Jens Vestergaards tjenestepige Kirsten fra Ingstrup, Niels Møller og dennes datter Marie fra Hvolris, gaardmand Anders Smed fra Bjerregrav og Anders Jensen fra Hvolris.

Christen Nielsen blev gift første gang d. 27. maj 1856 i Bjerregrav med

Birthe Marie Pedersen

Forlovere ved vielsen var gaardmand og smed Niels Christensen fra Palsgaard samt skolelærer Back fra Hersom.

Birthe Marie Pedersen er født d. 28. april 1832 i Bjerregrav Annexgaard som datter af gaardmand Peder Jensen og hustru Kirsten Marie Jacobsdatter, og hun døde d. 16. januar 1859 i Løvelbro kro, Pederstrup sogn, og blev begravet d. 24. januar.

Hun blev døbt d. 6. maj 1832, og faddere var Laurits Thygesens hustru Maren Christensdatter, Jacob Nørgaards datter Maren og Laurits Thygesens karl Jens samt Jacob Nørgaards to sønner, der begge hed Christen, alle fra Bjerregrav.

Christen Nielsen blev derpaa gift anden gang d. 30. oktober 1860 i Pederstrup med



Ane Sørensen

Forlovere ved vielsen var skolelærer A. Nielsen fra Pederstrup og gaardmand Christen Nielsen fra Rødding.

Ane Sørensen er født d. 12. februar 1836 i Pederstrup som datter af gaardmand Søren Jensen og hustru Maren Hansdatter, og hun døde d. 14. august 1888 i Roum og blev begravet d. 21. august.

Hun blev hjemmedøbt d. 21. februar 1836 og fremstillet i kirken d. 4. april samme aar; Maren Sørensdatter bar hende, Kirsten Thomasdatter fra Pederstrup stod hos, og faddere var Jens Nielsen og Jens Christensen fra Pederstrup samt Niels Christensen fra Anstrup.

Bosat: Roum pr. Mølstrup.

I 1856 købte Christen Nielsen af svogeren Christen Andersen Løvelbrogaard i Pederstrup sogn, i hvilken anledning der udstedtøs følgende skøde:

"Underskrævne Selvejergaardmand Christen Andersen i Løvelbrogaard tilstaar herved at have solgt, ligesom jeg herved til Christen Nielsen af Palsgaard aldeles afhænder og overdrager min eiende og paaboende Gaards Hovedparcel med de derpaa værende Bygninger



og efter foregaaende af Indenrigsministeriet den 11te Oct. d. a. approberede Udstykning nu dertil hørende Jordeiendomme, som under Matr. No. 14 b har gl. Skat 10 Rdlr. og 29 Skill. og Htk. 1 Td. 3 Skp. 2 Fjdk. og 1 1/3 Alb. samt de dertil hørende Løvelbroer med det Brokorn, som dertil svares af Sognene Hersom, Kleitrup, Bjerregrav, Tostrup, Roum og Hvan og Ret til i bemeldte Løvelbrogaard at drive Kro og Værtshushold ifølge dertil meddelte Bevilling, som Kjøbereren haver at erhverve fornyet. Og da Kjøbesummen 4000 Rdlr. Rigmønt idag af Kjøbereren er berigtiget, saa skal ermeldte Løvelbrogaards Hovedparcel med dertil hørende Broer og Ret til at oppebære Brødkorn af fornævnte Sogne samt til at drive Kro- og Værtshushold tilhøre Kjøbereren Christen Nielsen med fuldkommen og uigenkaldelig Eiendomsret og saaledes som den samlede Eiendom hjemles mig med Skjøde, tinglæst 9. Marts 1852 (Fol. 951). Det tilføjes herhos, at den tilbageværende Parcel Matr. No. 14 a har Gl. Skat 9 Rdlr. og 33 Skill. og Htk. 1 Td. 2 Skpr. 2 Fjdk. samt at den mig ved bemeldte mit Skjøde tidligere overdragne Parcel No. 3 af Annexgaarden i Pederstrup er nærværende Salg uvedkommende. Under mit Navn vidnesfast.

Skrevet i Viborg d. 19. Decbr. 1856.

Christen Andersen.

(Fjends-Nørlyng herreders skøde- og panteprotokol 1856-1860, fol. 207)

Christen Nielsen drev nu Løvelbrogaard og den der indrettede kro indtil 1863, da han solgte den og købte Roum Søndergaard, som han drev, samtidig med at han havde smedie. Gaarden overtoges senere af svigersønnen Jens Jensen Kvorning.

Ved Christen Nielsens bryllup med Ane Sørensen var skrevet følgende vers:

O Brudgom, en kærlig Mage har du mistet,
da Herren tog din Hustru, den ømme Moder.
Den samme Herre i Dag dig nu har skænket
en anden som og vil være en trofast Hustru, en kærlig Moder.
Saa Lov og Tak da Herren i Jesu Kristi Navn
og sig din Vilje ske, det er Ret til mit Gavn.

Unge Brud! En Moders hellig Pligt du overtage,
idet du gav dit Hjerte til ham, som ved din Side staar,
vær da en trofast Hustru, hans Børns ømme Moder,
lig det du selv har seet, hun gjorde, som Barnet selv har baaret.
Da kan du, naar Dødens Time engang for dig staar
med Glæde aflægge det Regnskab, som forestaar.

Saa Boe og Byg da nu tilsammen,
I Jesu Kristi Vor Frelzers Navn.
Hold Eder til ham som kan sige Ja og Amen,
da skal alt vorde Eder til Gavn.
Da vil Gud engang i Fredens Havn
samle Eder alle i hinandens Favn."

I.

Niels Christensen

er født d. 8. februar 1857 i Løvelbro kro, Pederstrup sogn, og han døde ca. 2 aar gammel.
Hans død ses imidlertid ikke indført i kirkebogen.

II.

Birthe Marie Nielsen

er født d. 29. december 1858 i Løvelbro kro, Pederstrup sogn, og hun døde d. 1. april 1947
i Laastrup.

Hun blev gift d. 23. januar 1883 i Roum med



Peder Christensen (Møldrup)

Han er født d. 28. marts 1858 i Møldrupgaard, Roum sogn, som søn af gaardmand Christen
Larsen og hustru Inger Marie Andersdatter, og han døde d. 1. maj 1939 i Skals.

Bosat: Roum pr. Møldrup.

Peder Christensen (Møldrup) var uddannet ved landbruget og drev et husmandssted i Roum.

II. A.

Ane Marie Kristensen

er født d. 18. juli 1883 i Roum, og hun døde 1963 i Gedsted.

Hun blev gift d. 29. december 1905 i Gedsted med

Poul Møller Pedersen

Han er født d. 12. marts 1884 i Firhøje, Gedsted sogn, som søn af gaardmand Jan Christian Pedersen og hustru Kirsten Pedersen, og han døde d. 18. januar 1962 i Gedsted.

Bosat: Gedsted.

Poul Møller Pedersen lærte efter skolegangen landbruget og drev gaarden Ny Holmmark i Gedsted indtil 1951, da den afstodes til sønnen Martin.



II. A. 1.

Bertha Møller Pedersen

er født d. 21. maj 1908 i Gedsted.

Hun blev gift d. 19. september 1936 i Gedsted med

Aksel Erik Jakobsen

der er født d. 15. marts 1907 i Allelev, Lyngby sogn, som søn af smed Carl Erik Jakobsen og hustru Kristiane Pedersen.

Bosat: Gjørup pr. Ulbjerg.

Bertha Møller Pedersen gik i skole i Gedsted og havde derefter plads i huset, ligesom hun en tid stod i forretning.

Aksel Erik Jakobsen gik i skole i Gerlev. Han udlærtes som smed, og efter en tid at have arbejdet som svend overtog han i 1938 sin nuhavende forretning.

II. A. 1. a.

Poul Møller Jakobsen

er født d. 10. april 1938 i Gjørup, Ulbjerg sogn.

Han blev gift d. 23. juni 1962 i Ø. Assels med

Maren Irene Djernes Overgaard

der er født d. 5. maj 1936 i Sillerslev, Ø. Assels sogn, som datter af landmand Vilhelm Overgaard og hustru Anna Djernes.

Bosat: Bigum pr. Sdr. Onsild.

Poul Møller Jakobsen gik i skole i Gjørup samt i Aalestrup, hvor han bestod mellemskoleeksamen. Han lærte efter skolegangen landbruget og besøgte vinteren 1955-1956 Haslev landbrugsskole. Fra 1957 til 1959 aftjente han sin værnepligt i Varde, og i 1962 overtog han derpaa sin nuhavende ejendom Stougaard, der er paa 60 tdr. land.

Maren Irene Djernes Overgaard gik i skole i Sillerslev. Hun lærte efter skolegangen husgerning og arbejdede desuden en tid i en forretning samt paa et kontor.

II. A. 1. a. 1)

Jan Jakobsen

der er født d. 1. oktober 1963 i Bigum.

II. A. 1. b.

Kirsten Møller Jakobsen

er født d. 9. august 1947 i Gjørup, Ulbjerg sogn.

Hun er beskæftiget som husassistent.

II. A. 2.

Søren Møller Pedersen

er født d. 18. juni 1910 i Gedsted.

Han blev gift d. 8. juli 1937 i Horne med

Ninna Pallesen

der er født d. 16. januar 1907 i Horne som datter af landmand Martinus Pallesen og hustru Bodil.

Bosat: Isenvad pr. Ikast.

Søren Møller Pedersen gik i skole i Gedsted. Han lærte efter skolegangen landbruget og arbejdede derpaa fra 1935 til 1952 som mælkekusk i København. Han er nu grise- og kreaturhandler i Isenvad.

Ninna Pallesen gik i skole i Horne. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser ved dette indtil giftermålet.

II. A. 2. a.

Bodil Møller Pedersen

er født d. 16. marts 1938.

Bosat: Glentevej 2, Herning.

Bodil Møller Pedersen er beskæftiget som syerske.

II. A. 3.

Peder Møldrup Pedersen

er født d. 4. februar 1913 i Gedsted.

Han blev gift d. 11. november 1950 i Silkeborg med

Karen Jensen

der er født d. 12. august 1917 i Silkeborg som datter af snedkermester Jens Carl Jensen og hustru Ane Johanne Jensen.

Bosat: Hvasshøj 21, Ringkøbing.

Peder Møldrup Pedersen gik i skole i Gedsted. Han lærte efter skolegangen landbruget og besøgte Vejlbys landbrugsskole i 1934 samt Haslev landbrugsskole vinteren 1943-1944. Sommeren 1944 gennemgik han et forberedelseskursus paa Korinth landbrugsskole, og han blev derpaa optaget paa Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, hvorfra han i 1947 dimitteredes. Han har siden haft ansættelse ved Hedeselskabet, hvor han nu virker som grundforbedringsassistent.

Karen Jensen gik i skole i Silkeborg og arbejdede derefter indenfor modebranchen indtil giftermålet.

II. A. 3. a.

Lene Møldrup Pedersen

er født d. 14. september 1951 i Holstebro.

II. A. 3. b.

Jens Møldrup Pedersen

er født d. 21. november 1954 i Ringkøbing.

II. A. 4.

Martin Møller Pedersen

er født d. 13. december 1915 i Gedsted.

Han blev gift d. 13. juni 1953 i Grønbæk med

Annelise Kjeldsen

der er født d. 26. januar 1930 i Grønbæk som datter af smed Anton Marius Kjeldsen og hustru Dagmar Sofie Sørensen.

Bosat: Gedsted.

Martin Møller Pedersen gik i skole i Gedsted. Han lærte efter skolegangen landbruget og aftjente i 1937 sin værnepligt ved Kystdefensionen paa Middelgrundsfortet. Vinteren 1941-1942 besøgte han Haslev landbrugsskole, og efter bl. a. at have virket 3 aar som kontrolassistent overtog han i 1951 fødegaarden Ny Holmmark, som han siden har drevet.

II. A. 4. a.

John Møller Pedersen

er født d. 3. juni 1955 i Gedsted.

II. A. 4. b.

Vibeke Møller Pedersen

er født d. 23. maj 1957 i Gedsted.

II. A. 5.

Elly Møller Pedersen

er født d. 23. november 1918 i Gedsted.

Hun blev gift d. 29. december 1945 i Gedsted med

Johannes Poulsen

der er født d. 2. maj 1921 i Bystrup, Gedsted sogn, som søn af gaardejer Jens Poulsen og hustru Gertrud Hougaard.

Bosat: Tolstrup pr. Ulbjerg.

Elly Møller Pedersen gik i skole i Gedsted og arbejdede derefter som husassistent indtil giftermålet.

Johannes Poulsen gik i skole i Bystrup og var desuden elev paa Nr. Nissum efterskole. Han er uddannet ved landbruget og besøgte vinteren 1944-1945 Hammerum landbrugsskole. I 1946 overtog han sin nuhavende ejendom, der dengang var paa 26 tdr. land, men som siden er

blevet suppleret med yderligere 10 tdr. land. - Johannes Poulsen har siden 1958 været medlem af sogneraadet.

II. A. 5. a.

Inger Poulsen

er født d. 8. november 1946 i Tolstrup, Ulbjerg sogn.

Hun er beskæftiget som husassistent.

II. A. 5. b.

Bent Poulsen

er født d. 12. november 1948 i Tolstrup.

II. A. 5. c.

Villy Poulsen

er født d. 4. september 1950 i Tolstrup.

II. A. 5. d.

Birgit Poulsen

er født d. 22. november 1951 i Tolstrup.

II. B.

Birthe Marie Kristensen

er født d. 8. april 1885 i Roum.

Bosat: De gamles Hjem, Gedsted.

Birthe Marie Kristensen gik i skole i Roum og havde allerede fra sit 10. aar forskellige sommerpladser. Senere hjalp hun til hjemme hos forældrene, og her virkede hun indtil deres død, hvorefter hun i 1948 flyttede ind paa De gamles Hjem i Gedsted.



II. C.

Inger Marie Kristensen

er født d. 22. november 1886 i Roum.

Hun var gift med

N. N. Nielsen

der nu er død.

Bosat: De gamles Hjem, Ibsgade, Viborg.

II. D.

Kristen Møldrup, der d.

der d. 2. juni 1945 fik navneændring fra Kristen Kristensen Møldrup, er født d. 23. feb. 1888 i Roum.

Han blev gift d. 25. marts 1913 i Skals med

Maren Jacobsen

der er født d. 31. august 1886 i Skringstrup, Skals sogn, som datter af gaardejer Jens Peter Jacobsen og hustru Mette Marie Kristensen.

Bosat: Sønderballevej 2, Skals.

Kristen Møldrup gik i skole i Roum og lærte derefter landbruget. I 1911 aftjente han sin værnepligt paa Prøvestenen, og i 1913 købte han en ejendom i Borup. Denne havde han indtil 1926, da han overtog en gaard i Skals, som han drev indtil 1941. - Kristen Møldrup har været medlem af forskellige lokalforeninger.

Kristen Møldrup og hustru's 4 ældste børn fik ligeledes ved bevillingen af 2. juni 1945 tilladelse til at føre navnet Møldrup.

II. D. 1.

Jens Peder Møldrup

er født d. 5. juni 1913 i Borup, Taarup sogn.

Han blev gift d. 4. august 1939 i København med

Edith Andersen

der er født d. 29. oktober 1920 i Mariager som datter af husmand Anders Andersen og hustru Johanne Pedersen.

Bosat: Jyderup.

Jens Peder Møldrup gik i skole i Knudby samt i Skals. Han arbejdede ved landbruget indtil sit 21. aar, og efter i ca. 3 aar at have kørt lastvogn og lillebil i Nordsjælland var han fra 1938 til 1952 rutebilchauffør, de sidste 11 aar som bestyrer af en busrute i Birkerød. Han har siden 1952 haft ansættelse som inspektør for livsforsikringsselskabet "Fremtiden", Aalborg, med Holbæk amt som distrikt. Ind imellem har han bestaaet eksamen fra Akkvisitørskolen i København.

Edith Andersen gik i skole i Hou. Hun har gennemgaaet forskellige kurser paa gymnastikskoler og har i de senere aar haft en del udearbejde dels som ekspeditrice i en isenkramforretning og dels som gymnastiklærerinde ved Jyderup Realskole.

II. D. 1. a.

Inge Møldrup

er født d. 4. november 1940 i Birkerød.

Hun er gift med

Poul Erik Petersen

der er beskæftiget som typograf.

Bosat: Jyderup.



II. D. 1. b.

Lis Møldrup

er født d. 28. marts 1943 i Birkerød.

Hun er gift med

Knud Hauge

der er beskæftiget som instruktørassistent.

Bosat: København.

II. D. 1. c.

Grete Møldrup

er født d. 27. februar 1944 i Birkerød.

II. D. 1. d.

Kirsten Møldrup

er født d. 31. maj 1946 i Birkerød.

II. D. 1. e.

Lene Møldrup

er født d. 13. december 1953 i Jyderup.

II. D. 2.

Mette Marie Møldrup

er født d. 24. december 1914 i Borup, Taarup sogn.

Hun blev gift d. 25. marts 1938 i Skals med

Laust Andersen Thomsen

der er født d. 19. august 1909 i Skals som søn af gaardejer Jens Thomsen og hustru Birthe Marie Lausten.

Bosat: Skringstrup pr. Skals.

Mette Marie Møldrup gik i skole i Borup samt i Skals. Hun lærte efter skolegangen husger-ning og besøgte sommeren 1934 Skals højskole.

Laust Andersen Thomsen gik i skole i Skals. Han lærte efter skolegangen landbruget og aftjente sin værnepligt ved Trainafdelingen i København. Vinteren 1929-1930 var han elev paa Skals højskole, og i 1938 overtog han sin nuhavende ejendom i Skringstrup.

II. D. 2. a.

Kaj Thomsen

er født d. 6. januar 1939 i Skringstrup, Skals sogn, og han døde i september 1961 i København.

Han var gift med

Gurli Nielsen

Bosat: København.

Kaj Thomsen gik i skole i Skringstrup samt i Skals, hvor han i 1956 bestod realeksamen.

Samme aar var han elev paa Sømandsskolen i Svendborg, og han sejlede derefter med forskellige skibe, bl. a. Jane Mærsk. I 1960 var han medarbejder ved radio Mercur i Øresund.

II. D. 2. a. 1)

Jan Thomsen

er født d. 24. juni 1960.

II. D. 2. b.

Else Thomsen

er født d. 12. oktober 1941 i Skringstrup, Skals sogn.

Hun blev gift d. 23. februar 1963 i Herning med

Ernst Ladefoged Nielsen

der er født d. 30. april 1938 i Hvam som søn af gaardejer Anders Petrus Nielsen og hustru Esther.

Bosat: Nordlysvej 6; Ikast.

Else Thomsen gik i skole i Skringstrup samt i Skals, hvor hun bestod præliminæreksamen. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. 1 aar i Herning samt et par aar i Norge.

Ernst Ladefoged Nielsen gik i skole i Hvam. Han arbejdede ved landbruget indtil 1962 og har siden været beskæftiget som arbejdsmand paa en møbelfabrik i Herning.

II. D. 2. b. 1)

Henrik Ladefoged Nielsen

er født d. 8. september 1963 i Herning.

II. D. 2. c.

Kirsten Thomsen

er født d. 2. november 1943 i Skringstrup, Skals sogn.

Hun er beskæftiget som husassistent.

II. D. 2. d.

Steen Thomsen

er født d. 9. oktober 1946 i Skringstrup.

Han er landbrugsmedhjælper.

II. D. 2. e.

Ove Thomsen

er født d. 13. januar 1952 i Skringstrup.

II. D. 3.

Per Møldrup

er født d. 7. oktober 1916 i Borup, Taarup sogn.

Han blev gift d. 25. marts 1945 i Hammerum, Gellerup sogn, med

Aase Agerskov Andersen

der er født d. 27. februar 1923 i Hammerum som datter af gaardejer Lars Christian Andersen og hustru Anna Pedersen.

Bosat: Søndergade 45, Hammerum.

Per Møldrup gik i skole i Skals. Han opholdt sig hjemme indtil ca. 1934 og kom derefter i tømrerlære i Romlund. I 1938 udlærtes han fra Skals Haandværkerskole, og efter bl. a. at have arbejdet 10 aar i Løvel fik han i 1952 ansættelse som tømrer paa Rugemaskinefabrikken Funki.

Aase Agerskov Andersen gik i skole i Hammerum. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde desuden et ophold paa Ry højskole.

II. D. 3. a.

Klaus Møldrup

er født d. 13. september 1946 i Løvel.

Han er beskæftiget som lagerekspedient.

II. D. 3. b.

Gorm Møldrup

er født d. 6. september 1948 i Løvel.

II. D. 3. c.

Lisbeth Møldrup

er født d. 15. november 1954 i Hammerum, Gellerup sogn.

II. D. 4.

Birthe Marie Møldrup

er født d. 25. marts 1920 i Borup, Taarup sogn.

Hun blev gift d. 10. december 1943 i Skals med

Peder Thorvald Rind

der er født d. 5. april 1913 i Ø. Kølskov, Ansager sogn, som søn af gaardejer Jens Poulsen Jensen (Rind) og hustru Anne Dorthea.

Bosat: Skolegade 15, Skals.

Birthe Marie Møldrup gik i skole i Skals. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser ved dette, afbrudt af et ophold paa Skals højskole sommeren 1937 samt paa Kleisgaard husholdningsskole ved Horsens sommeren 1939.

Peder Thorvald Rind gik i skole i Lyngsø og havde fra sit 10. aar forskellige sommerpladser. Han blev uddannet ved landbruget og arbejdede ved dette indtil 1940, hvorefter han en tid var beskæftiget med dræningsarbejde. Han har siden 1948 drevet egen vognmandsforretning i Skals.

II. D. 4. a.

Helga Rind

er født d. 4. december 1947 i Skals.

II. D. 5.

Mette Kathrine Møldrup

er født d. 19. november 1927 i Skals.

Hun blev gift d. 20. december 1953 i Skals med

Eigil Vestby

der er født d. 16. maj 1925 i Herning som søn af togbetjent Alfred Ernst Marius Larsen Vestby og hustru Maren Kathrine Elsine Dagmar Kristensen.

Bosat: H.C. Ørsteds Vej 88, Herning.

Mette Kathrine Møldrup gik i skole i Skals og var desuden elev paa Himmerlands ungdomsskole. Hun havde forskellige pladser ved husgerning indtil 1947, da hun fik ansættelse ved DSB, hvor hun siden har virket som kontorassistent.

Eigil Vestby gik i skole i Vinding. Han var beskæftiget som landbrugsmedhjælper indtil 1945, og efter at have aftjent sin værnepligt i Viborg samt i et par aar at have arbejdet i brunkullene fik han ansættelse ved DSB, hvor han siden har virket, nu som overportør.

II. D. 5. a.

Anette Vestby

er født d. 6. maj 1958 i Herning.

II. E.

Niels Kristensen Møldrup

er født d. 10. maj 1891 i Roum.

Han blev gift i 1921 i Strandby med

Gertrud Lassen

Hun er født d. 28. september 1894 i Alstrup som datter af mejerist Anton Lassen og hustru Kirsten Marie Kristensen, og hun døde d. 22. september 1939 i Gedsted.

Bosat: Baunehøjvej 20, Kgs. Lyngby.

Niels Kristensen Møldrup gik i skole i Roum samt i Bjerregrav. Han lærte efter skolegangen landbruget og aftjente i 1912 værnepligt i Aarhus. I 1914 samt fra 1915 til 1917 var han genindkaldt til sikringsstyrken og fra 1919 til 1939 virkede han derpaa som foderstofuddeler. Han havde nu forskelligt arbejde indtil 1949, da han fik ansættelse paa en fabrik i Lyngby, hvor han var indtil 1963.

Gertrud Lassen gennemgik uddannelse som direktrice og havde desuden et højskoleophold.



II. E. 1.

Valborg Antonia Christensen

er født d. 10. august 1924 i Gedsted.

Bosat: Marskensgade 6, København Ø.

Valborg Antonia Christensen gik i skole i Aalestrup, hvor hun bestod realeksamen. Hun fik derefter ansættelse paa et kontor, og læste ind imellem til korrespondent, ligesom hun en

tid passede hus hjemme. Hun virker nu som sekretær ved et engelsk firma i København.

II. E. 2.

Ella Møldrup

er født d. 5. september 1925 i Gedsted.

Hun er gift med

Marius Christensen

der virker som maskinmontør.

Bosat: 103 Ashlar Avenue 1, Nanaimo, British Colombia, Canada.

II. E. 3.

Erling Møldrup

er født d. 25. oktober 1929 i Gedsted.

Han blev gift d. 8. juni 1957 i Lyngby med

Tove Bang

der er født d. 19. november 1930 i Zions kirkens sogn i København, som datter af bankfuldmægtig Hakon Bang og hustru Esther Hansen.

Bosat: Lundtoftegaardsvej 7, Kgs. Lyngby.

Erling Møldrup gik i skole i Gedsted samt i Aalestrup, hvor han bestod realeksamen. Han gennemgik derefter kontoruddannelse og virkede som kontorassistent indtil 1956, afbrudt af militærtjeneste 1950-1952 paa bl. a. Bornholm, hvorfra han hjemsendtes som sergent. Han har siden 1956 virket som repræsentant for emballagefirmaet Otto Nielsen, Lyngby.

Tove Bang gik i skole i Lyngby og havde derefter i 10 aar ansættelse paa kontor. Hun har senere virket som danselærerinde.

II. E. 3. a.

Carsten Møldrup

er født d. 15. juni 1958 i Lyngby.

II. E. 3. b.

Annette Møldrup

er født d. 12. juli 1961 i Kolding.

II. F.

Nielsine Kristensen (Møldrup)

er født d. 20. juli 1893 i Roum.

Hun blev gift d. 2. marts 1915 i Roum med

Niels Peter Kristensen

der er født d. 29. april 1886 i Døstrup som søn af husmand Niels Kristensen og hustru Ane Kirstine



Jakob Vilhelmsen.

Bosat: Klejtrup Hvilehjem pr. Hobro.

Niels Peter Kristensen gik i skole i Hejring. Han lærte efter skolegangen landbruget og tjente bl. a. 7 aar hos sognefoged Knud Sørensen i Hejring. Ved giftermålet overtog han en hedejendom i Fristrup, og denne drev han indtil 1946, da den afstodes til sønnen Aage.

II. F. 1.

Aage Højgaard Kristensen

er født d. 28. februar 1916 i Fristrup, Klejtrup sogn.

Han blev gift d. 1. maj 1954 i Sindal med

Lydia Laustsen

der er født d. 10. januar 1929 i Roum som datter af landmand Martinus Laustsen og hustru Johanne Marie Sørensen.

Bosat: Fristrup pr. Hobro.

Aage Højgaard Kristensen gik i skole i Hejring. Han lærte efter skolegangen landbruget og overtog i 1946 fødegaarden Ulvehøjgaard, som han siden har drevet.

Lydia Laustsen gik i skole i Roum. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

II. F. 1. a.

Elsø Højgaard Kristensen

er født d. 25. december 1954 i Fristrup, Klejtrup sogn.

II. F. 1. b.

Irene Højgaard Kristensen

er født d. 31. juli 1958 i Fristrup.

II. F. 1. c.

Anna Højgaard Kristensen

er født d. 14. oktober 1961 i Fristrup.

II. F. 2.

Gustav Kristensen

er født d. 19. august 1918 i Fristrup, Klejtrup sogn.

Han blev gift d. 2. september 1948 i Tvillum med

Johanne Margrethe Johansen

der er født d. 20. oktober 1921 i Tvillum som datter af landmand Johannes Johansen og hustru Marie Jørgine Jacobsen.

Bosat: Toftegade 7, Sindal.

Gustav Kristensen lærte efter skolegangen landbruget og besøgte vinteren 1949-1950 As-mild kloster landbrugsskole. Han virkede nu i 6 aar som kontrolassistent, og efter at have gennemgaaet insemiøruddannelse paa Tune landboskole virkede han ca. 1/2 aar som insemiør i Bjerringbro. Han har siden været ansat som saadan ved Hjørring Amts Kvægavlsforening.

Johanne Margrethe Johansen udlærtes som tandtekniker hos en tandlæge i Hammel 1945 og virkede derefter fra 1947 til 1948 som assistent hos en tandlæge i Bjerringbro. Fra 1948 til 1951 drev hun egen tandteknikerforretning i Sindal.

II. F. 2. a.

Linda Birgitte Kristensen

er født d. 26. marts 1950 i Sindal.

II. F. 2. b.

Bente Anette Kristensen

er født d. 18. februar 1956 i Sindal.

II. G.

Kristiane Kristensen (Møldrup)

er født d. 1. januar 1895 i Roum.

Hun blev gift d. 25. november 1921 i V. Tostrup med

Niels Christian Nielsen

der er født d. 11. oktober 1898 i Laastrup som søn af gaaardejer Peder Nielsen og hustru Mette Petrine Pedersen.

Bosat: Laastrup pr. Skals.

Kristiane Kristensen (Møldrup) gik i skole i Roum, Bjerregrav samt Gedsted og lærte derefter husgerning.



Niels Christian Nielsen gik i skole i Laastrup. Han lærte efter skolegangen landbruget og drev senere et husmandssted. - Niels Christian Nielsen har bl. a. været formand for Mejeriet og for Gødnings- og Foderstofforeningen samt medlem af Menighedsraadet og af bestyrelsen for Viborg Slagteri.

II. G. 1.

Peder Thomsen Nielsen

er født d. 8. august 1922 i Laastrup, og han døde d. 7. maj 1951.

Bosat: Laastrup pr. Skals.

II. G. 2.

Peder Møldrup Nielsen

er født d. 24. oktober 1925 i Laastrup.

Han blev gift d. 16. juni 1951 i Idestrup med

Iris Ena Svendsen

der er født d. 1. december 1926 i Tjæreby, Idestrup sogn paa Falster, som datter af arbejds-

mand Arne Svendsen og hustru Alfrida Marie Jørgensen.

Bosat: Laastrup pr. Skals.

Peder Møldrup Nielsen gik i skole i Laastrup. Han lærte efter skolegangen landbruget og besøgte vinteren 1942-1943 Skals højskole. Sin værnepligt aftjente han ved 20. Bataillon i Viborg, og efter i 1947 at have gennemgaaet et kontrolkursus paa Asmildkloster landbrugsskole fik han ansættelse som kontrolassistent i Vorbasse. I en tid opholdt han sig nu hjemme, og efter i 1 aar at have været kontrolassistent i Vejen tjente han en vinter paa Falster. I 1952 forpagtede han sin nuhavende ejendom, som han derpaa overtog i 1955. Han har desuden siden 1959 virket som organist ved Laastrup kirke.

Iris Ena Svendsen gik i skole i Tjæreby samt i Idestrup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. hos højskolelærer Rud, Askov højskole.

II. G. 2. a.

Ib Bjarne Nielsen

er født d. 9. november 1951 i Laastrup.

II. G. 2. b.

Karl Frode Nielsen

er født d. 15. december 1953 i Viborg.

II. G. 2. c.

Ann Brita Nielsen

er født d. 21. august 1960 i Laastrup.

II. G. 3.

Karen Nielsen

er født d. 5. april 1927 i Laastrup.

Hun er gift med

Hans Jørgen Pedersen

der er beskæftiget som overpakkemester.

Bosat: Heldumvej 47, Lemvig.

I ægteskabet er 2 børn.

II. H.

Christen Møldrup Christensen

er født d. 24. juli 1897 i Roum.

Han blev gift d. 13. november 1918 i Laastrup med

Anine Lauritsen

Hun er født d. 3. juli 1897 i Laastrup som datter af gaardejer Anders Christian Lauritsen og hustru Ane Nielsen, og hun døde d. 22. januar



1962 i Hvam og blev begravet d. 25. januar.

Bosat: Hvam.

Christen Møldrup Christensen gik i skole i Roum. Han lærte efter skolegangen landbruget og drev fra 1920 til 1926 en ejendom i Roum. I 7-8 aar havde han nu vognmandsforretning i Hvam, og efter i 17 aar at have arbejdet ved banen blev han vejmand i Hvam.

II. H. 1.

Gunnar Kristensen

er født d. 24. januar 1917 i Laastrup.

Han blev gift d. 25. marts 1942 i Hvam med

Emma Margrethe Laustsen

der er født d. 25. marts 1921 i Hvam som datter af arbejdsmand Laust Laustsen og hustru Kirstine Pedersen.

Bosat: Hvam.

Gunnar Kristensen gik i skole i Roum, Hvam samt Laastrup. I 1938 aftjente han sin værnepligt i Aarhus, og siden 1946 har han været ansat som ekstraarbejder ved DSB.

Emma Margrethe Laustsen gik i skole i Hvam og lærte derefter husgerning.

II. H. 1. a.

Kaj Møldrup Christensen

er født d. 11. august 1942 i Simested.

Han blev gift d. 24. marts 1963 i Skive med

Tove Christensen

der er født d. 24. maj 1941 i Skive som datter af arbejdsmand Christian Christensen og hustru Krista Nielsine Skovgaard Martinussen.

Bosat: Nørrebrogade 126, Randers.

Kaj Møldrup Christensen gik i skole i Hvam samt i Aalestrup, hvor han i 1960 tog realklassen. Han gennemgik journalistuddannelse paa bl. a. dagbladet Fyn og var desuden vinteren 1962-1963 elev paa journalistskolen i Aarhus. Han har nu ansættelse ved Folkebladet i Randers.

Tove Christensen blev først uddannet ved husgerning og tjente bl. a. hos skoleinspektøren og politimesteren i Skive, hvorefter hun fik ansættelse hos trikotagehandler Bjerre, Skive, hvor hun udlærtes i 1962 og derefter virkede indtil giftermålet.

II. H. 1. a. 1)

Vibeke Møldrup Christensen

er født d. 22. september 1963 paa fødselsanstalten i Aarhus.

II. H. 1. b.

Inge Lise Møldrup Kristensen

er født d. 12. marts 1946 i Simested.

Hun er beskæftiget som stuepige.

II. H. 1. c.

Karin Møldrup Kristensen

er født d. 30. august 1950 i Hvam.

II. H. 1. d.

Helle Møldrup Kristensen

er født d. 5. november 1958 i Hvam.

II. H. 2.

Gerda Christensen

er født d. 31. januar 1919 i Roum.

Hun blev gift d. 12. april 1942 i Hvam med

Arne Henry Nielsen

der er født d. 23. april 1912 i Krstrup som søn af skræddermester Niels Christian Nielsen og hustru Petra Jenny Pedersen.

Bosat: Bøsbrovej 10, Randers.

Gerda Christensen gik i skole i Roum samt i Hvam og virkede derefter som husassistent indtil giftermålet.

Arne Henry Nielsen gik i skole Vorup. Han udlærtes som kommis og var derefter repræsentant 2 aar for A. W. Kirkebye, 3 aar for Færchs Tobaksfabrikker og 6 aar for Pfaff symaskiner. I 1941 startede han egen fabriksvirksomhed i Randers, og denne drev han indtil 1947, da han solgte den og blev repræsentant i husholdningsmaskiner. Han har siden virket som saadan.

II. H. 2. a.

Jørgen Møldrup Nielsen

er født d. 28. december 1939 i Hvam.

Han er gift med

Hanne Jensen

med hvem han har 2 børn.

Bosat: Vildkildevej 40, Hedehusene.

Jørgen Møldrup Nielsen er beskæftiget som lagerarbejder.

II. H. 2. b.

Torben Møldrup Nielsen

er født d. 31. marts 1945 i Randers.

Han virker som lagerarbejder.

II. H. 3.

Kirstine Christensen

er født d. 17. maj 1921 i Roum.

Hun blev gift d. 19. oktober 1955 i Viborg med

Carl Emil Sørensen

der er født d. 6. januar 1920 i Viborg som søn af murerarbejdsmand Carl Sørensen og hustru Kirstine Mortensen.

Bosat: Klostersvænget 1, Viborg.

Kirstine Christensen gik i skole i Hvam og var derefter i flere perioder beskæftiget paa Svendsens Hotel i Aalestrup.

Carl Emil Sørensen er udlært kok og virker som saadan.

II. H. 3. a.

Lis Møldrup Sørensen

er født d. 8. januar 1947 i Hvam.

II. H. 3. b.

Yvonne Møldrup Sørensen

er født d. 4. februar 1956 i Viborg.

II. H. 4.

Svend Aage Christensen

er født d. 23. februar 1925 i Roum.

Han blev gift d. 30. december 1951 i Simested med

Karen Helene Jensen

der er født d. 15. februar 1932 i Snæbum som datter af landmand Niels Christian Jensen og hustru Anine Marie Hansen.

Bosat: Hvam.

Svend Aage Christensen gik i skole i Hvam. Han arbejdede ved landbruget indtil 1947, og efter at have aftjent sin værnepligt i Viborg samt ved Den danske Brigade i Tyskland arbejdede han i 1½ aar ved banen. Han har siden haft forskelligt arbejde, de sidste 3 aar som trædrejer.

Karen Helene Jensen gik i skole i Snæbum samt i Simested og lærte derefter husgerning.

II. H. 4. a.

Conni Møldrup Christensen

er født d. 8. november 1952 i Hvam.

II. H. 4. b.

Yvonne Møldrup Christensen

er født d. 22. august 1955 i Hvam.

II. H. 4. c.

Anitta Møldrup Christensen

er født d. 1. juli 1963 i Hvam.

II. H. 5.

Edith Christensen

er født d. 13. juli 1926 i Hvam.

Hun blev gift d. 23. marts 1947 i Hvam med

Aage Læ

der i 1963 fik navneændring fra Aage Andersen.

Han er født d. 7. december 1923 i Viborg, som søn af slagter Niels Christian Andersen og hustru Nicoline Pedersen.

Bosat: Dalvangsvej 57, Glostrup.

Edith Christensen gik i skole i Hvam. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil 1947, hvorpaa hun en tid virkede ved røntgenafdelingen paa Viborg Amtssygehus.

Aage Læ gik i skole i Viborg og havde derefter forskelligt arbejde, afbrudt af militærtjeneste ved Livgarden 1942-1943. Fra 1945 til 1949 var han fængselsbetjent i Viborg, og efter i et par aar at have været væver ved Asani i Viborg flyttede han til København, hvor han nu virker som afdelingsleder.

II. H. 5. a.

Hanne Læ

er født d. 13. oktober 1947 i Viborg.

Hun er i lære som damefrisør.

II. H. 5. b.

Anni Læ

er født d. 13. juli 1950 i Viborg.

II. H. 6.

Esther Christensen

er født d. 15. februar 1928 i Hvam.

Hun blev gift d. 17. december 1948 i København med

Børge Ernek Jensen

der er født d. 4. marts 1925 i København.

Bosat: Maglebo 15, Kastrup.

Esther Christensen gik i skole i Hvam. Hun lærte efter skolegangen først husgerning og var derefter beskæftiget paa kontor samt i forretning og paa hotel Grand i Vejle.

Børge Ernek Jensen gik i skole i Nykøbing M. og gennemgik derefter uddannelse som portier. Fra 1945 til 1947 aftjente han sin værnepligt i Aarhus, og han har siden virket som chauffør.

II. H. 6. a.

Søren Ernek Jensen

er født d. 20. oktober 1957 i København.

II. H. 7.

Knud Møldrup Christensen

er født d. 29. august 1930 i Hvam.

Han blev gift anden gang d. 25. maj 1963 i Lyngby med

Kirsten Tømmerup

der er født d. 3. december 1941 i Odense som datter af ekspeditionschef Julius Tømmerup og hustru Inger Saurbrey Petersen.

Bosat: Rossini'svej 6, København SV.

Knud Møldrup Christensen gik i skole i Hvam. Han arbejdede efter skolegangen ved landbruget i ca. 3 aar og var derpaa til søs i 3 aar. Fra 1951 til 1952 aftjente han sin værnepligt ved Søværnet, og siden 1959 har han virket som forvalter paa Kalk- og Mørtelværkerne.

Kirsten Tømmerup gik i skole i Virum. Hun gennemgik efter skolegangen kontoruddannelse og har derpaa virket som kontorassistent.

II. H. 7. a.

Per Møldrup Christensen

er født d. 28. februar 1956 i Glostrup.

II. H. 8.

Birtha Møldrup Christensen

er født d. 28. juli 1932 i Hvam.

Hun blev gift d. 4. september 1949 i Roum med

Svend Erik Bonne

der er født d. 7. april 1925 i Møldrup, Roum sogn, som søn af malermester Anton Christian Bonne og hustru Maren Katrine Pedersen.

Bosat: Klejtrup pr. Hobro.

Birtha Møldrup Christensen gik i skole i Hvam. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente i Hvam samt i Viborg.

Svend Erik Bonne gik i skole i Møldrup. Han stod i malerlære 2 aar hos faderen samt 2 aar i Vildbjerg og var desuden elev paa malerfagskolen i Viborg samt paa Hadsten haandværkerskole. Fra 1946 til 1947 aftjente han sin værnepligt i Fredericia samt ved Den danske Brigade i Tyskland, og i 1948 startede han forretning som malermester i Hvam. Han har siden 1955 haft egen forretning i Klejtrup.

II. H. 8. a.

Ole Bonne

er født d. 23. december 1950 i Hvam.

II. H. 8. b.

John Bonne

er født d. 25. oktober 1953 i Hvam.

II. H. 8. c.

Birgitte Bonne

er født d. 28. december 1959 i Klejtrup.

II. H. 8. d.

Lotte Bonne

er født d. 5. november 1961 i Klejtrup.

II. H. 9.

Per Møldrup Christensen

er født d. 17. august 1934 i Hvam.

Han blev gift d. 24. november 1957 i Foldby med

Ragnhild Andersen

der er født d. 14. september 1929 i Houlbjerg som datter af gaardejer Christen Andersen og hustru Ida Mikkelsen.

Bosat: Hvam.

Per Møldrup Christensen gik i skole i Hvam. I 1954 udlærtes han som maler, fra 1954 til 1955 aftjente han sin værnepligt i København, og han har siden arbejdet som svend forskellige steder, de sidste 7 aar hos malermester Peter Clausen, Skals.

Ragnhild Andersen gik i skole i Houlbjerg. Hun lærte efter skolegangen husgerning og stod desuden en tid i forretning.

II. H. 9. a.

Poul Møldrup Christensen

er født d. 23. januar 1957 i Sall.

II. H. 9. b.

Per Møldrup Christensen

er født d. 28. januar 1958 i Hvam.

II. H. 9. c.

Birthe Møldrup Christensen

er født d. 6. april 1963 i Hvam.

II. J.

Petra Marie Christensen (Møldrup)

er født d. 11. april 1900 i Roum.

Hun blev gift d. 6. juni 1926 i Gedsted med

Alfred Ferdinand Andersen

der er født d. 13. november 1899 i Restrupkrog, Hvam sogn, som søn af gaardejer Thomas Christian Andersen og hustru Johanne Nielsen.

Bosat: Gedsted.

Petra Marie Christensen (Møldrup) gik i skole i Roum.

Alfred Ferdinand Andersen gik i skole i Hvam. Han udlærtes som frisør og startede i 1921 egen forretning i Gedsted, som han siden har drevet.



Alfred Ferdinand Andersen og hustru.

II. J. 1.

Børge Andersen

er født d. 27. oktober 1926 i Gedsted.

Han blev gift d. 15. marts 1956 i Vejle med

Inger Margrethe Bredning

der er født d. 15. juli 1931 i Emtekær, Tanderup sogn, som søn af bilinspektør Anton Bredning og hustru Anne Marie Ludvigsen.

Bosat: Agertoften 32, Skalborg.

Børge Andersen gik i skole i Gedsted samt i Aalestrup. I 1945 udlærtes han som gartner og efter bl. a. at have arbejdet 1 aar i Sverige gennemgik han uddannelse som fotograf og arbejdede 5 aar hos Kehlet i København. Han startede nu egen fotoforretning i Ærøskøbing, som han drev, samtidig med at han var journalistelev 1 aar paa Ærø avis samt 1 aar paa Ærø Folkeblad. I 1956 var han en kort tid bestyrer af et fotoatelier i Vejle, og samme aar fik han ansættelse som journalist og pressefotograf ved Herning Folkeblad. Fra 1959 til 1962 virkede han ved Fyens Socialdemokrat i Odense, i 2 aar var han journalist ved Aalborg Stiftstidende, og han har nu ansættelse ved Aarhus Stiftstidende. - Børge Andersen har paa international fotoudstilling i New York opnaaet diplom paa et portrætfoto. Han dyrker iøvrigt rosport og har været med til i 4 aarers outrigger at vinde dansk mesterskab paa Bagsværd sø.

Inger Margrethe Bredning gik i skole i Odense. Efter skolegangen havde hun plads i huset 3 aar, og hun lærte derpaa sygepleje i Svendborg og gennemgik supplerende uddannelse i psykiatri paa Sankt Hans Hospital, hvorefter hun virkede som sygeplejerske 2½ aar i Ærøskøbing, 3 aar i Herning og 4 aar i Odense. Hun har nu ansættelse paa Aalborg kommunehospital.

II. J. 1. a.

Jørn Bo Andersen

er født d. 13. maj 1957 i Herning.

II. J. 1. b.

Ole Andersen

er født d. 12. februar 1960 i Odense.

II. J. 2.

Olaf Andersen

er født d. 31. oktober 1929 i Gedsted.

Han blev gift d. 13. marts 1954 i Hobro med

Elly Nielsen

der er født d. 3. december 1928 i Hvalpsund, Lovns sogn, som datter af fisker Anders Nielsen og hustru Olga Kirstine Wirenfelt.

Bosat: Vesterbrogade 9, Holstebro.

Olaf Andersen gik i skole i Gedsted. Han udlærtes indenfor kolonialbranchen og virkede derefter som kommis indtil 1955, afbrudt af militærtjeneste ved Søværnet. Han har siden virket indenfor forsikringsbranchen og har nu agentur i Holstebro for Dansk Lloyd.

Elly Nielsen gik i skole i Hvalpsund. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser ved dette.

II. J. 2. a.

Per Wirenfelt Andersen

er født d. 7. januar 1957 i Holstebro.

II. J. 3.

Hans Andersen

er født d. 11. august 1936 i Gedsted.

Han blev gift d. 19. april 1962 i Gedsted med

Norma Hinrup Agerboe

der er født d. 7. maj 1939 i Fjelsø som datter af arbejdsmand Jens Agerboe og hustru Ingrid Selma Hinrup.

Bosat: Vestergade 32, Gedsted.

Hans Andersen gik i skole i Gedsted. I 1955 udlærtes han som snedker, og han har siden virket som saadan, afbrudt af militærtjeneste i Randers 1955-1957.

Norma Hinrup Agerboe gik i skole i Klotrup samt i Gedsted, hvor hun bestod præliminæreksamen. Hun gennemgik uddannelse som bankassistent og har derefter virket som saadan.

II. K.

Ejnar Kristensen (Møldrup)

er født d. 17. august 1905 i Roum.

Han blev gift d. 12. juni 1932 i Roum med

Mary Kirstine Jensen

der er født d. 14. februar 1913 i Op-
lev, Gravlev sogn, som datter af
gaardejer Jens Jensen og hustru
Else Marie Jensen.

Bosat: Roum pr. Hobro.

Ejnar Kristensen (Møldrup) gik i sko-
le i Roum og virker nu som arbejdsmand.
Han har i 12 aar været medlem af besty-
relsen for Dansk Arbejdsmands- og Spe-
cialarbejderforbund i Møldrup.



II. K. 1.

Jens Erik Kristensen

er født d. 4. december 1932 i Møldrup, Roum sogn.

Han blev gift d. 3. november 1955 i Døstrup med

Annelise Munkholm Andersen

der er født d. 10. maj 1936 i Asferg som datter af arbejdsmand Ejner Georg Andersen og hustru
Poula Jensen.

Bosat: Volstrup pr. St. Rørbæk.

Jens Erik Kristensen gik bl. a. i skole i Roum. Han lærte efter skolegangen landbruget og
virker nu som fodermestermedhjælper paa Volstrup.

Annelise Munkholm Andersen gik i skole i Døstrup. Hun lærte efter skolegangen husgerning
og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

II. K. 1. a.

Jan Kristensen

er født d. 2. april 1956 i Sjørring.

II. K. 1. b.

Sten Kristensen

er født d. 9. september 1957 i Sjørring.

II. K. 1. c.

Susanne Kristensen

er født d. 29. januar 1963 i Volstrup, Rørbæk sogn.

II. K. 2.

Jytte Kristensen

er født d. 28. november 1938 i Viborg.

Hun blev gift d. 27. november 1955 i Bjerregrav med

Vagn Helge Frederiksen

der er født d. 28. februar 1929 i Klejtrup som søn af gartner Alfred Frederiksen og hustru
Marie.

Bosat: Gernersegade 3 A, København K.

Jytte Kristensen gik i skole i Roum. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Vagn Helge Frederiksen gik i skole i Klejtrup. Han er uddannet ved landbruget og har bl. a. arbejdet 4 aar i Sverige. Sin værnepligt aftjente han ved Telegraftrupperne, herunder ved Den danske Brigade i Tyskland, og siden 1957 har han virket som murerarbejdsmand i København.

II. K. 2. a.

Dorthe Frederiksen

er født d. 15. marts 1956 i Roum.

II. K. 2. b.

Lene Frederiksen

er født d. 25. juni 1957 i Roum.

II. K. 2. c.

Jette Frederiksen

er født d. 16. marts 1961 i København.

II. K. 2. d.

Ole Frederiksen

er født d. 27. juli 1962 i København.

II. K. 3.

Birthe Marie Kristensen

er født d. 14. maj 1947 i Roum.

III.

Niels Christensen

er født d. 10. marts 1861 i Løvelbro kro, Pederstrup sogn, og han døde d. 28. april 1866 i Roum.

IV.

Søren Christian Nielsen

er født d. 6. juni 1862 i Løvelbro kro, Pederstrup sogn, og han døde d. 18. februar 1940 i Roum.

Han blev gift d. 28. maj 1889 i Roum med

Mathilde Caroline Laustsine Jensen

Hun er født d. 11. august 1868 i Nørregaard, Roum sogn, som datter af gaardejer Jens Laustsen og hustru Mette Kirstine Jacobsen, og hun døde d. 3. juni 1957 i Roum.

Bosat: Roum pr. Møldrup.

Søren Christian Nielsen gik i skole i Bjerregrav samt i Roum. Han gennemgik uddannelse i en bagerforretning i Maarslet og var som 18-aarig elev paa Skals højskole. Senere startede han bageri og købmandsforretning i Roum, og dette drev han, samtidig med at han havde noget landbrug og opdyrkede hedejord. Efter ca. 15 aars forløb opgav han bageriet og købmandsforretningen for helt at kunne hellige sig landbruget. - Søren Christian Nielsen var medlem af sogneraadet i 12 aar heraf 8 aar som formand, og sad desuden i Menighedsraadet.

Mathilde Caroline Laustsine Jensen gik i skole i Roum. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. en tid hos pastor Svartz-Nielsen i Tostrup samt senere 2 aar hos dennes enke i København.

IV. A.

Kristen Nielsen

er født d. 1. maj 1890 i Roum.

Han blev gift d. 24. november 1920 i Hillerslev med

Maren Kirstine Hyldahl

Hun er født d. 20. februar 1894 i Tved som datter af landmand Niels Pedersen Hyldahl og hustru Karen Marie Poulsen, og hun døde d. 21. juni 1947 i Skive.



Bosat: Roum pr. Møldrup.

Kristen Nielsen gik i skole i Roum. Han udlærtes som murer og startede senere egen murervirksomhed i Møldrup, hvilken han drev i en længere aarrække.

Maren Kirstine Hyldahl gennemgik sygeplejeuddannelse paa Hjørring sygehus og virkede derefter i en aarrække som privatsygeplejerske.



IV. A. 1.

Oskar Hyldahl Nielsen

er født d. 7. maj 1921, og han døde d. 13. august 1936 ved en kæntringsulykke paa en lille sø nær Roum.

IV. A. 2.

Karen Mathilde Hyldahl Nielsen

er født d. 3. juli 1922 i Møldrup, V. Tostrup sogn.

Bosat: Randersgade 59, København Ø.

Karen Mathilde Hyldahl Nielsen gik i skole i Møldrup. Hun lærte efter skolegangen husgering, hovedsagelig hjemme, og gennemgik derpaa sygeplejeuddannelse paa Aalborg Amtssygehus. Hun har siden 1955 været ansat som hjemmesygeplejerske ved Københavns Kommune.

IV. A. 3.

Johannes Hyldahl Nielsen

er født d. 1. januar 1924 i Møldrup, V. Tostrup sogn, og han døde d. 13. august 1936 ved samme kæntringsulykke som broderen.

IV. A. 4.

Aage Hyldahl Nielsen

er født d. 31. august 1926 i Møldrup, V. Tostrup sogn.

Han er gift med

Lise Pedersen

Bosat: Haabets Allé 42, Brønshøj.

Aage Hyldahl Nielsen er beskæftiget som fabriksarbejder.

IV. A. 5.

Christian Hyldahl Nielsen

er født d. 2. august 1928 i Møldrup, V. Tostrup sogn.

Han er beskæftiget som chauffør.

IV. A. 6.

Niels Hyldahl

der i 1956 fik navneændring fra Niels Hyldahl Nielsen, er født d. 19. april 1930 i Møldrup, V. Tostrup sogn.

Han blev gift d. 28. juli 1951 i Vorup med

Lillian Mikkelsen

der er født d. 5. maj 1932 i Randers som datter af cementstøber Anker Mikkelsen og hustru Ester Marie Elstrup.

Bosat: Eskildsvej 2, Krstrup pr. Randers.

Niels Hyldahl gik i skole i Møldrup. Han arbejdede efter skolegangen først ved landbruget og stod derefter i lære som møbelsnedker. Fra 1951 til 1952 aftjente han sin værnepligt i København, og efter at have arbejdet som svend forskellige steder startede han i 1955 egen møbelfabrik i Krstrup.

Lillian Mikkelsen gik i skole i Vorup og udlærtes i 1950 som ekspeditrice i en trikotageforretning.

IV. A. 6. a.

John Hyldahl

er født d. 21. september 1951 i Vorup.

IV. A. 7.

Inga Elisabeth Hyldahl Nielsen

er født d. 13. januar 1933 i Møldrup, V. Tostrup sogn.

Hun er gift med

Gerner Lukassen

der virker som portør.

Bosat: Borrisvej 33, Hvidovre.

I ægteskabet er 1 barn.



IV. B.

Jens Nielsen

er født d. 9. august 1893 i Roum.

Bosat: Roum pr. Møldrup.

Jens Nielsen gik i skole i Roum. Han lærte efter skolegangen landbruget og overtog i 1921 en gaard paa 30 tdr. land i Roum, som han drev indtil 1961, da den solgtes.

IV. C.

Thorvald Nielsen

er født d. 2. august 1895 i Roum.

Han blev gift d. 14. juni 1918 i Vesterbølle med

Martha Marie Dollerup

der er født d. 11. februar 1890 i Knudstrup, Vesterbølle sogn, som datter af husmand Peder

Dollerup og hustru Else Kathrine Iversen.

Bosat: Hogager pr. Holstebro.

Thorvald Nielsen gik i skole i Roum. Han lærte efter skolegangen landbruget og aftjente fra 1915 til 1917 sin værnepligt i Kastellet samt paa Taarbækfortet. I 1918 købte han en ejendom i Hvilsom, og denne havde han indtil 1919, da han overtog sin hustrus fødegaard i Knudstrup. Han havde derefter 2 forskellige ejendomme i Roum, i 9 aar virkede han ved Viborg Amts Vevvæsen, og i 1939 overtog han derpaa sin nuhavende ejendom Laurlyst i Hogager.



Martha Marie Dollerup gik i skole i Bystrup, Klotrup samt Østerbølle og lærte derefter husgerning.

IV.C.1.

Christian Peder Dollerup-Nielsen

er født d. 25. april 1919 i Knudstrup, Vesterbølle sogn.

Bosat: Milosvej 14, København S.

Christian Peder Dollerup-Nielsen gik i skole i Roum, Vammen og Lysgaard. Han lærte efter skolegangen landbruget og tjente bl. a. i Lysgaard samt i Vammen, afbrudt af et ophold paa Haslev højskole, hvor han gennemgik et landbrugskursus. Fra 1952 til 1959 var han bestyrer af Sønderup Højgaard, og efter bl. a. i 3 aar at have arbejdet paa Kastrup Glasværk virker han nu som lager- og pakhusarbejder paa Irma's frugtlager.

IV.C.2.

Harald Dollerup-Nielsen

er født d. 5. februar 1921 i Knudstrup, Vesterbølle sogn.

Bosat: Olufsgade 15, Herning.

Harald Dollerup-Nielsen gik i skole i Roum samt i Lysgaard og havde allerede fra sit 10. aar forskellige sommerpladser. Han blev uddannet ved landbruget og besøgte bl. a. Tommerup højskole vinteren 1941-1942, Haslev udvidede højskole vinteren 1944-1945 og Hammerum landbrugsskole vinteren 1948-1949. I 1954 dimitteredes han som cand. agro. fra Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, og efter i 3 aar at have virket som assistent ved Horsens Landbrugsforening har han nu ansættelse som assistent ved bl. a. Hammerum Herreds Landboforening.

IV.C.3.

Arnold Dollerup-Nielsen

er født d. 25. juli 1922 i Møldrup, V. Tostrup sogn.

Han blev gift d. 28. juni 1952 i Gammelsogn med

Karen Marie Mortensen

der er født d. 10. januar 1927 i Gammelsogn som datter af gaardejer Christian Mortensen og

hustru Helga Oline Susanne Olesen.

Bosat: Prøvestensvej 15, Lillerød pr. Allerød.

Arnold Dollerup-Nielsen gik bl. a. i skole i Lysgaard. I 1950 bestod han studentereksamen i København, i 1956 dimitteredes han som landinspektør fra Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, og han virkede derefter i 4 aar i Landbrugsministeriets Matrikeldirektorat. Han har siden 1960 været landinspektør ved Statens Jordlovsudvalg.

Karen Marie Mortensen bestod studentereksamen i København 1951 og studerede derefter 1 aar ved Københavns Universitet inden giftemaalet.

IV. C. 3. a.

Mariane Dollerup-Nielsen

er født d. 21. december 1952 paa Frederiksberg.

IV. C. 3. b.

Astrid Birgitte Dollerup-Nielsen

er født d. 3. december 1955 paa Frederiksberg.

IV. C. 3. c.

Mette Dollerup-Nielsen

er født d. 27. marts 1963 i Lillerød.

IV. C. 4.

Thora Maria Dollerup-Nielsen

er født d. 30. september 1924 i Roum.

Hun blev gift d. 11. oktober 1952 i Hogager med

Poul Schou

der er født d. 7. september 1923 i Aarhus som søn af gaardejer Anders Nielsen Schou og hustru Poulina Sidenius.

Bosat: Farup pr. Ribe.

Thora Maria Dollerup-Nielsen gik i skole i Lysgaard samt i Overlund. Hun lærte efter skolegangen husgerning forskellige steder og besøgte sommeren 1946 Tommerup højskole. 1 aar opholdt hun sig i Stockholm, og fra 1948 til 1952 havde hun derefter ansættelse i forretning i København. Hun har endvidere gennemgaaet uddannelse i kjolesyning og tilskæring.

Poul Schou bestod præliminæreksamen i Allingaabro 1939 og lærte derefter landbruget. Fra 1945 til 1946 aftjente han sin værnepligt i Sønderborg, og efter at have været elev paa Hammerum samt paa Lyngby landbrugsskoler blev han optaget paa Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, hvorfra han i 1951 dimitteredes. Han har siden 1955 virket som konsulent i Farup.

IV. C. 4. a.

Henning Schou

er født d. 28. februar 1954 i Vestervig.

IV. C. 4. b.

Inge Schou

er født d. 29. juli 1958 i Farup.

IV. C. 5.

Frida Dollerup-Nielsen

er født d. 6. juli 1926 i Roum.

Hun blev gift d. 30. oktober 1949 i Hogager med

Laurits Jensen

der er født d. 15. september 1922 i Voldby som søn af gaardejer Henrik Jensen og hustru Maren Holm.

Bosat: Tvede pr. Randers.

Frida Dollerup-Nielsen gik i skole i Lysgaard og Overlund samt i Hogager. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde bl. a. plads i huset i Stockholm. Sommeren 1946 var hun elev paa Tommerup højskole.

Laurits Jensen gik i skole i Hedeskov. Han lærte efter skolegangen landbruget i forskellige pladser og besøgte i 1942 Haslev landbrugsskole. Fra 1947 til 1951 var han beskæftiget ved land- og skovbrug i Sverige, hvorefter han købte sin nuhavende ejendom Højvang, der er paa 26 tdr. land. - Laurits Jensen er medlem af Skolekommissionen og af Menighedsraadet.

IV. C. 5. a.

Steen Holm Jensen

er født d. 10. juni 1953 i Tvede.

IV. C. 5. b.

Jørgen Holm Jensen

er født d. 12. juni 1957 i Tvede, og han døde i marts 1962.

IV. C. 5. c.

Finn Holm Jensen

er født d. 2. marts 1960 i Tvede, og han døde d. 31. august 1961 samme sted.

IV. C. 6.

Esther Mathilde Dollerup-Nielsen

er født d. 18. juni 1928 i Roum.

Hun blev gift d. 26. december 1952 i Hogager med

Preben Schelde-Larsen

der er født d. 29. juni 1927 i Helsingør som søn af snedker Viggo Larsen og hustru Louise Schelde.

Bosat: Kohave Allé 19, Hørsholm.

Esther Mathilde Dollerup-Nielsen gik i skole i Lysgaard og Overlund samt i Hogager. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. 2½ aar i Hogager, ca. 1½ aar hos en lands-

retssagfører i Viborg og ca. 3 aar i Stockholm. Sommeren 1948 var hun elev paa Frederiksborg højskole.

Preben Schelde-Larsen gik i skole i Helsingør. I 1947 udlærtes han som møbelsnedker, og efter en tid at have arbejdet paa Helsingør Skibsværft samt at have opholdt sig 1 aar i Stockholm var han elev paa Haslev haandværkerhøjskole. Han har siden 1952 virket som tømrermester i Rungsted.

IV.C.6.a.

Bengt Schelde-Larsen

er født d. 21. august 1955 i Hørsholm.

IV.C.6.b.

Birthe Schelde-Larsen

er født d. 1. februar 1958 i Hørsholm.

IV.C.7.

Peder Dollerup-Nielsen

er født d. 5. november 1930 i Lysgaard.

Han blev gift d. 23. juli 1955 i Ove med

Kirsten Haagen Petersen

der er født d. 28. februar 1933 i Ove som datter af landmand Niels Christian Viggo Petersen og hustru Andrea Margrethe Jensen.

Bosat: Turesensgade 4, København K.

Peder Dollerup-Nielsen gik i skole i bl. a. Overlund. Han udlærtes indenfor kolonialbranchen og aftjente derpaa sin værnepligt ved Infanteriet. Fra 1952 til 1955 havde han ansættelse i Ove købmandsforretning, i 3 aar var han forsikringsagent for Dansk Folkeforsikring i Aars, og i 1958 flyttede han derpaa til København, hvor han blev bestyrer af en købmandsforretning. Han har de sidste aar virket som salgschauffør.

Kirsten Haagen Petersen gik i skole i Ove. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser ved dette indtil giftermålet. Fra 1959 til 1963 passede hun kantinen i haveforeningen Mejlgaarden.

IV.C.7.a.

Karsten Dollerup-Nielsen

er født d. 3. februar 1956 i Aars.

IV.C.7.b.

Lene Dollerup-Nielsen

er født d. 11. juli 1957 i Aars.

IV.C.7.c.

Tina Dollerup-Nielsen

er født d. 28. maj 1964 i København.

IV.D.

Kirstine Nielsen

er født d. 11. september 1897 i Roum.

Hun blev gift d. 21. oktober 1921
i Roum med

Mathias Hoppe

Han er født d. 16. juli 1894 i
Roum som søn af gaardejer Anders
Mathiasen Hoppe og hustru Nielsine
Sørensen, og han døde d. 2. oktober
1953 i Aalestrup og blev begravet
d. 8. oktober.

Bosat: Vestergade 51, Aalestrup.

Kirstine Nielsen gik i skole i Roum og lærte derefter husgerning.

Mathias Hoppe var beskæftiget som snedkermester.



IV.D. 1.

Nanna Lydia Hoppe

er født d. 29. september 1922 i Aalestrup, og hun døde d. 7. september 1950.

IV.D. 2.

Henry Hoppe

er født d. 26. august 1925 i Aalestrup.

Bosat: Vestergade 51, Aalestrup.

Henry Hoppe virker som medhjælper hjemme.

IV.D. 3.

Peter Hoppe

er født d. 9. februar 1928 i Aalestrup.

Han blev gift d. 19. maj 1951 i Lindholm, Hvorup sogn, med

Elisabeth Færgemand Mikkelsen

der er født d. 26. marts 1931 i Aalborg som datter af skibsfører Mikkelt Færgemand Mikkelsen
og hustru Ragnhilde Amalie Simonsen.

Bosat: Vestergade 51, Aalestrup.

Peter Hoppe er udlært snedker og virker nu som snedkermester i Aalestrup.

IV.D. 3. a.

Hans Jørn Færgemand Hoppe

er født d. 19. marts 1952 i Aalestrup.

IV.D. 3. b.

Bjarne Mathias Færgemand Hoppe

er født d. 17. februar 1954 i Aalestrup.

IV.D. 3. c.

Græthe Færgemand Hoppe

er født d. 5. august 1955 i Aalestrup.

IV.D. 3. d.

Axel Ole Færgemand Hoppe

er født d. 8. december 1956 i Aalestrup.

IV.D. 3. e.

Johannes Færgemand Hoppe

er født d. 24. september 1959 i Aalestrup.

IV.D. 3. f.

Anne Mette Færgemand Hoppe

er født d. 29. september 1961 i Aalestrup.

IV.D. 4.

Johannes Hoppe

er født d. 9. februar 1928 i Aalestrup.

Han er gift med

Johanne N.N.

med hvem han har 2 børn.

Bosat: Hjallerup.

Johannes Hoppe er vaskeriejer.

IV.D. 5.

Christian Mathiesen Hoppe

er født d. 25. juli 1931 i Aalestrup, Ø. Bølle sogn,

Han blev gift d. 3. august 1963 i Hvorup med

Birthe Joan Sørensen

der er født d. 3. marts 1935 i Nørresundby som datter af overinspektør Karl Kristian Sørensen og hustru Mary Kristine Bengtsson.

Bosat: Vestbjerg pr. Nørresundby.

Christian Mathiesen Hoppe bestod mellemskoleeksamen i Aalestrup 1947 og kom derefter i lære i korn- og foderstofbranchen. I 1950 udlærtes han og siden 1951 har han haft ansættelse hos Peder P. Hedegaard i Nørresundby, hvor han nu er salgsfuldmægtig.

Birthe Joan Sørensen bestod realeksamen i Nørresundby 1951 og udlærtes i 1954 som kontorassistent, hvorefter hun virkede 5 aar som sekretær ved Andelssvineslagteriet for Aalborg Amt samt 3 aar som bogholder for bogtrykker Schølin, Aalborg.

IV.D. 6.

Axel Mathias Hoppe

er født d. 7. april 1937 i Aalestrup, og han døde d. 11. september 1944 samme sted.

IV. E.

Agnete Nielsen

er født d. 21. juni 1899 i Roum.

Bosat: Roum pr. Mølstrup.

Agnete Nielsen gik i skole i Roum. Hun har det meste af sin tid passet syge mennesker.



IV. F.

Marie Nielsen

er født d. 1. maj 1901 i Roum.

Hun er gift med

Terkel Lundgaard

der er beskæftiget som træhandler.

Bosat: Aalestrup.

I ægteskabet er 1 barn.

IV. G.

Olga Nielsen

er født d. 21. maj 1903 i Roum, og hun døde d. 5. februar 1954 samme sted.

Hun blev gift d. 6. maj 1926 i Roum med

Hans Christian Sørensen Nedergaard

der er født d. 2. marts 1900 i For-
myre, Tjele sogn.

Bosat: Roum pr. Mølstrup.

Hans Christian Sørensen Nedergaard er uddannet ved landbruget og har i en arrække drevet en gaard i Roum.



IV. G. 1.

Knud Erik Nedergaard

er født d. 16. august 1927 i Roum.

Han blev gift d. 27. juli 1956 i Roum med

Elin Solvejg Nielsen

der er født d. 10. december 1928 i Troestrup, Hersom sogn, som datter af landmand Jens Nielsen og hustru Gyda Marie Mathiasen Hoppe.

Bosat: Roum pr. Mølstrup.

Knud Erik Nedergaard gik i skole i Roum. Han lærte efter skolegangen landbruget, afbrudt af militærtjeneste ved Søværnet 1948, bl. a. paa Middelgrundsfortet, og havde desuden et ophold paa Haslev landbrugsskole. En tid drev han en ejendom i Hejring, og i 1961 overtog han derpaa sin nuhavende gaard i Roum.

IV.G. 1. a.

Helia Sanne Nedergaard

er født d. 13. februar 1957 i Fredericia.

IV.G. 1. b.

Gyda Marie Nedergaard

er født d. 15. maj 1958 i Hejring, Klejtrup sogn.

IV.G. 1. c.

Vita Merethe Nedergaard

er født d. 7. august 1959 i Hejring.

IV.G. 1. d.

Helge Erland Nedergaard

er født d. 28. januar 1962 i Roum.

IV.G. 1. e.

Steen Henrik Nedergaard

er født d. 12. maj 1963 i Roum.

IV.G. 2.

Ruth Elisabeth Nedergaard

er født d. 31. august 1928 i Roum.

Hun blev gift d. 26. oktober 1954 i Roum med

Niels Aage Hansen

der er født d. 24. september 1925 i Thorning som søn af arbejdsmand Elenius Hansen og hustru Villi Angola Pedersen.

Bosat: Aahuset pr. Vedde.

Ruth Elisabeth Nedergaard gik i skole i Roum. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente forskellige steder, hovedsagelig dog paa hvile- og sygehjem. Sommeren 1949 var hun elev paa Haslev husholdningsskole.

Niels Aage Hansen gik i skole i Thorning. Han havde et højskoleophold og gennemgik derpaa uddannelse som diakon paa kolonien Filadelfia. Han virker nu som saadan.

IV.G. 2. a.

Ingelise Nedergaard Hansen

er født d. 1. august 1955 i Jægersborg.

IV.G. 2. b.

Grethe Irene Nedergaard Hansen

er født d. 18. marts 1958 i Taastrup.

IV.G. 2. c.

Per Allan Nedergaard Hansen

er født d. 4. januar 1962 i Vedde, Munke-Bjergby sogn.

IV.G. 2. d.

Bjarne Oliver Nedergaard Hansen

er født d. 21. maj 1963 i Vedde.

IV.G. 3.

Anna Margrethe Nedergaard

er født d. 31. januar 1930 i Rcum.

Hun blev gift d. 3. maj 1952 i Roum med

Ejvind Olsen

der er født d. 17. juli 1929 i Hærup, Klejtrup sogn, som søn af Jens Olsen og hustru Marthine Frederiksen.

Bosat: Aalsø pr. Grenaa.

Ejvind Olsen er beskæftiget som landmand.

IV.G. 3. a.

Lisbeth Olsen

er født d. 14. maj 1953 i Høstrup, Haderup sogn.

IV.G. 3. b.

Hans Ole Nedergaard Olsen

er født d. 3. april 1957 i Loldrup, Viborg domsogn.

IV.G. 4.

Ingrid Mathilde Nedergaard

er født d. 7. december 1933 i Roum.

Hun blev gift d. 26. oktober 1957 i Roum med

Niels Ulrik Vognsen

der er født d. 30. maj 1934 i Hvam som søn af gaardejer Christian Ulrik Vognsen og hustru Karen Kirstine Pedersen.

Bosat: Hejring pr. Hobro.

Ingrid Mathilde Nedergaard gik i skole i Roum. Hun lærte efter skolegangen husgerning forskellige steder og var desuden i ca. 3 aar husbestyrerinde hjemme.

Niels Ulrik Vognsen gik i skole i Støttrup. Han lærte efter skolegangen landbruget i forskellige pladser og aftjente fra 1954 til 1956 sin værnepligt ved Feltartilleriet i København. I 1958 overtog han sin nuhavende ejendom, der er paa ca. 14 ha.

IV.G.4.a.

Poul Erik Vognsen

er født d. 19. februar 1959 i Hejring, Klejtrup sogn.

IV.G.4.b.

Jens Christian Vognsen

er født d. 20. marts 1961 i Hejring.

IV.G.5.

Martha Marie Nedergaard

er født d. 21. januar 1936 i Roum.

Hun blev gift d. 6. april 1959 i Roum med

Egon Kristensen

der er født d. 22. september 1937 i Hvolris, Hersom sogn, som søn af gaardejer Mogens Kristensen og hustru Olga Jensen.

Bosat: Glenstrup pr. Handest.

Martha Marie Nedergaard gik i skole i Roum. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Egon Kristensen gik i skole i Bjerregrav og var desuden elev paa Flemming ungdomsskole. Han blev uddannet ved landbruget i forskellige pladser og aftjente fra 1956 til 1957 sin værnepligt ved Søværnet i København. Vinteren 1957-1958 besøgte han Asmildkloster landbrugsskole, og i 1959 overtog han sin nuhavende ejendom, der er paa 20 tdr. land.

IV.G.5.a.

Else Marie Kristensen

er født d. 21. april 1959 i Roum.

IV.G.6.

Hanne Lydia Nedergaard

er født d. 7. juni 1943 i Roum.

Hun er beskæftiget som husassistent.

IV. H.

Evald Nielsen

er født d. 5. maj 1905 i Roum.

Han blev gift d. 5. januar 1941 i Vinding med

Ane Marie Hoffmann Kristensen

der er født d. 11. september 1905 i Vinding som datter af gaardejer Jens Kristensen og hustru Johanne Hoffmann Jensen.

Bosat: Birktoft, Sinding pr. Herning.

Evald Nielsen gik i skole i Roum. Han lærte efter skolegangen landbruget og var bl. a. en tid foderelev paa Asmildkloster. I 1940 købte han en ejendom i Vildbjerg, og den havde han indtil 1951, da han overtog sin nuhavende ejendom Birktoft i Sinding.



IV. H. 1.

Ester Hoffmann Nielsen

er født d. 22. september 1946 i Vildbjerg.

IV. J.

Anne Nielsen

er født d. 27. marts 1907 i Roum.

Bosat: Roum pr. Møldrup.

Anne Nielsen gik i skole i Roum. Hun lærte efter skolegangen husgerning i forskellige pladser og havde desuden et ophold paa Nørre Nissum husholdningsskole. Senere har hun bl. a. tjent 21 aar paa Nørrerisgaard i Roum.



IV.K.

Martha Kristiane Mathilde Nielsen

er født d. 12. august 1908 i Roum.

Bosat: Roum pr. Møltrup.

Martha Kristiane Mathilde Nielsen gik i skole i Roum. Hun lærte efter skolegangen husgerning og har derpaa det meste af tiden ført hus for sine forældre.



V.

Peder Nielsen

er født d. 6. marts 1864 i Roum, og han døde d. 25. april 1866 samme sted.

VI.

Martin Nielsen

er født d. 28. maj 1865 i Roum, og han døde d. 2. august 1866 samme sted.

VII.

Birgitte Nielsen

er født d. 8. april 1867 i Roum, og hun døde d. 29. oktober 1947 i Møldrup, Roum sogn.

Hun blev gift d. 19. april 1893 i Roum med

Niels Peder Andersen Skamriis

Han er født d. 16. marts 1863 i Skamris, Roum sogn, som søn af gaardejer Anders Jensen og hustru Kirsten Marie Eriksdatter, og han døde d. 28. marts 1945 i Skamris.

Bosat: Skamriisgaard pr. Møldrup.

Birgitte Nielsen gik i skole i Roum. Hun opholdt sig hovedsagelig hjemme indtil giftermålet.

Niels Peder Andersen Skamriis lærte efter skolegangen landbruget og havde desuden et ophold paa Møllrup højskole. Senere overtog han faderens gaard Skamriisgaard, og denne drev han indtil 1923, da den afstodes til sønnen Anders. - Niels Peder Andersen Skamriis var medstifter af Møldrup Mejeri og en aarrække formand for bestyrelsen. Han har desuden i 2 perioder været medlem af Tostrup-Roum kommunalbestyrelse. Plantning var iøvrigt hans store interesse, og han fik for udført arbejde paa dette felt tildelt Hedeselskabets sølvbæger.



VII. A.

Anders Andersen Skamriis

er født d. 21. august 1894 i Skamriisgaard, Roum sogn.

Han blev gift d. 6. november 1925 i Simested med



Ane Kirstine Laustsen

der er født d. 13. september 1900 paa Dalsgaard Mark, Simested sogn, som datter af gaardejer og smed Niels Christian Laustsen og hustru Karen Marie Kristiansen.

Bosat: Skamriisgaard pr. Møldrup.

Anders Andersen Skamriis gik i skole i Roum. Han lærte efter skolegangen landbruget og besøgte Ollerup højskole vinteren 1914-1915 samt senere Skals højskole. I 1916 aftjente han sin værnepligt i Aalborg, og i 1923 overtog han fødegaarden, som han siden har drevet.

Ane Kirstine Laustsen gik i Korsø skole. Hun lærte efter skolegangen husgerning i forskellige pladser og var desuden sommeren 1925 elev paa Ask højskole.

VII. A. 1.

Karen Birgith Skamriis

er født d. 5. maj 1928 i Skamriisgaard, Roum sogn.

Hun blev gift d. 27. februar 1953 i Roum med

Niels Peter Schmidt

der er født d. 9. maj 1929 i Jels Troldkær, Jels sogn, som søn af landmand Nicolaj Schmidt og hustru Marie Juhl.

Bosat: Nygade 3, Brørup.

Karen Birgith Skamriis gik i skole i Roum samt i Aalestrup, hvor hun bestod realeksamen. En tid var hun privatlærerinde for tale- og hørehemmede børn, og hun havde derefter plads ved husgerning.

Niels Peter Schmidt gik i skole i Troldkær og havde desuden et ophold paa ungdomsskole. Han havde forskellige pladser ved landbruget og aftjente sin værnepligt i Viborg. Siden 1952 har han været ansat som banearbejder ved DSB, fra 1953 i Brørup.

VII. A. 1. a.

Anne Marie Schmidt

er født d. 10. august 1953 i Jels Troldkær, Jels sogn.

VII. A. 1. b.

Inger Lise Schmidt

er født d. 3. april 1957 i Brørup.

VII. A. 2.

Inga Marie Skamriis

er født d. 22. februar 1930 i Skamriisgaard, Roum sogn.

Bosat: Skamriisgaard pr. Møldrup.

Inga Marie Skamriis er uddannet økonoma.

VII. A. 3.

Metha Skamriis

er født d. 7. april 1932 i Skamriisgaard, Roum sogn.

Hun virker som modist.

VII. A. 4.

Grethe Alexandrine Skamriis

er født d. 15. maj 1937 i Skamriisgaard, Roum sogn.

Bosat: Skamriisgaard pr. Møldrup.

Grethe Alexandrine Skamriis virker som husassistent.

VII: B.

Christen Andersen Skamris

er født d. 13. november 1897 i Skamriisgaard, Roum sogn.

Han blev gift d. 24. februar 1924 i Horsens med

Dagney Marie Jensen Hamborg

Hun er født d. 6. juli 1897 i Korning som datter af gaardejer og sognefoged Hans Jensen Hamborg og hustru Ane Marie Luckow, og hun døde d. 2. april 1962 i Fredericia.

Bosat: Hostrupsvej 18, Fredericia.

Christen Andersen Skamris dimitteredes i 1923 fra Gedved seminarium og virkede derefter bl. a. 1 aar ved Sønderballe skole samt 4 aar ved Gesten centralskole. Fra 1929 til 1954 var han førstelærer i Pjedsted, og han har siden været overlærer ved Skjoldborgvejens skole i Fredericia.

VII. B. 1.

Nanna Birgit Skamris

er født d. 27. november 1925 i Gesten.

Hun blev gift d. 26. maj 1954 i Pjedsted med

Søren Peder Riis

der er født d. 2. januar 1921 i Grindløse som søn af sognepræst Peder Samuel Pedersen Riis og hustru Nicoline Sofie Amalie Merrild.

Bosat: Normasvej 7, Valby.

Nanna Birgit Skamris gik i skole i Pjedsted. Hun dimitteredes fra Ribe Statsseminarium som lærerinde og virkede derefter bl. a. 4 aar i Kolding. Fra 1954 til 1955 gennemgik hun uddannelse som talepædagog, og hun har siden været beskæftiget med ambulans undervisning af talelidende.

Søren Peder Riis gik i skole i Pjedsted og i Vandborg samt i Herning, hvor han bestod studentereksamen. Han aftjente sin værnepligt ved Civilbeskyttelsestjenesten og dimitteredes i 1947 som cand. theol. fra Københavns Universitet. Han har siden været ansat ved Statens Ligningsdirektorat, hvor han nu er fuldmægtig.

VII. B. 1. a.

Annette Riis

er født d. 14. februar 1955 i København.

VII. B. 1. b.

Birgitte Riis

er født d. 8. juli 1957 i København.

VII. B. 2.

Niels Peter Skamris

er født d. 7. juni 1928 i Gesten.

Han blev gift d. 26. december 1950 i Hobro med

Kirsten Jensen Sandrup

der er født d. 26. april 1929 i Hobro som datter af redaktør Jens Christian Sandrup og hustru Jenny Abelone Jensen.

Bosat: Bodilsvej 2, Fredericia.

Niels Peter Skamris dimitteredes i 1951 fra Gedved seminarium og virker nu som overlærer ved Statens Høreinstitut i Fredericia.

VII. B. 2. a.

Lars Erik Skamris

er født d. 30. september 1951 i Torsted.

VII. B. 2. b.

Carsten Skamris

er født d. 10. juli 1953 i Fredericia.

VII. B. 2. c.

Lene Skamris

er født d. 30. maj 1955 i Fredericia.

VII. C.

Christian Marius Andersen Skamriis

er født d. 18. april 1901 i Skamriisgaard, Roum sogn.

Bosat: Skamriisgaard pr. Møldrup.

Christian Marius Andersen Skamriis lærte efter skolegangen landbruget og havde bl. a. plads paa Bornholm. Han besøgte Hadsten højskole og har de senere aar hjulpet til hjemme paa fødegaarden.

VII. D.

Anton Andersen Skamriis

er født d. 31. juli 1903 i Skamriisgaard, Roum sogn.

Bosat: Møldrup.

Anton Andersen Skamriis gik i skole i Roum. Han opholdt sig efter skolegangen hjemme i et par aar og kom derefter i skomagerlære, hvor han i 1923 udlærtes. Derefter startede han eget skomagerværksted i Møldrup, som han siden har drevet.



VII. E.

Simon Andersen Skamriis

er født d. 22. december 1905 i Skamriisgaard, Roum sogn.

Han blev gift d. 20. april 1933 i Løvel med

Magdalene Møller

der er født d. 3. december 1910 i Løvel som datter af gaardejer og sognefoged Anders Thomsen Møller og hustru Ane Kathrine Kirstine Hansen.

Bosat: Kvorning pr. Hammershøj.

Simon Andersen Skamriis gik i skole i Roum. Han lærte landbruget og besøgte Frederiksborg højskole vinteren 1924-1925. I 1926 aftjente han sin værnepligt i Viborg, fra 1928 til 1929 opholdt han sig i Alberta, Canada, og ca. 1930 havde han ophold paa Mejlbys landbrugsskole. I 1933 overtog han Hjorthøjgaard i Kvorning, som han siden har drevet.

Magdalene Møller gik i skole i Løvel og lærte efter skolegangen syning.



Simon Andersen Skamriis og hustru.

VII. E. 1.

Erling Møller Skamriis

er født d. 20. juli 1938 i Kvorning.

Bosat: Aarup pr. Hammershøj.

Erling Møller Skamriis gik i skole i Kvorning og var desuden elev paa Ulstrup ungdomsskole. Han lærte landbruget hjemme og havde desuden et ophold paa Ollerup gymnastikhøjskole samt paa Vejlbj landbrugsskole. Sin værnepligt aftjente han ved Livgarden, og siden 1962 har han været forpagter af en ejendom i Hammershøj.

VIII.

Niels Peter Nielsen

er født d. 2. juli 1869 i Roum, og han døde d. 20. marts 1870 samme sted.

IX.

Karen Marie Nielsen

er født d. 2. juli 1869 i Roum, og hun døde d. 20. oktober samme aar.

X.

Karen Marie Nielsen

er født d. 14. november 1870 i Roum, og hun døde d. 4. december samme aar.

XI.

Niels Peter Nielsen

er født d. 14. november 1870 i Roum, og han døde dagen efter.

XII.

Ane Marie Nielsen

er født d. 28. juni 1872 i Roum, og hun døde d. 26. april 1957 samme sted.

Hun blev gift d. 2. maj 1893 i Roum med

Jens Jensen Kvorning

Han er født d. 18. maj 1866 i Løvel som søn af gaardejer Jens Christian Jensen Qvorning og hustru Johanne Marie Hansen, og han døde d. 26. august 1952 i Roum.

Bosat: Roum Søndergaard pr. Møldrup.

Ane Marie Nielsen gik i skole i Roum. Efter skolegangen havde hun bl. a. plads en tid som kokkepige paa et børnehjem i Herning, og hun lærte derpaa at sy ved en af de syersker, som dengang gik fra hjem til hjem og syede. Desuden havde hun et ophold paa Testrup højskole.

Jens Jensen Kvorning gik i skole i Løvel. Han lærte efter skolegangen landbruget hjemme, afbrudt af et ophold paa Jebjerg højskole, og overtog senere svigerfaderens gaard Roum Søndergaard, som han drev i en længere aarrække, hvorefter den solgtes.



XII. A.

Jens Christian Kvorning

er født d. 17. juli 1895 i Roum.

Han blev gift d. 2. maj 1949 i Roum med

Bodil Kirstine Nielsen

der er født d. 7. marts 1909 i Tapdrup som datter af husmand Niels Nielsen og hustru Else Marie Andersen. - Hun blev gift første gang ca. 1932 med arbejdsmand Herman Henriksen, der omkom ved en ulykke i 1945.

Bosat: Randersvej 38, Overlund pr. Viborg.

Jens Christian Kvorning gik i skole i Roum. Han opholdt sig hjemme indtil sit 18. aar og var derefter i 1914 elev paa Ollerup højskole. Fra 1917 til 1919 aftjente han sin værnepligt ved Artilleriet i Aarhus, i 1919 besøgte han Tune landboskole, og han var derefter fodermester her i 1½ aar. I et par aar virkede han nu bl. a. som bestyrer af en gaard i Sundbylille, i 3 aar var han forkarl paa Asmildkloster landbrugsskole, og i 1948 overtog han derpaa en gaard paa 30 tdr. land i Vinkel, som han drev indtil 1963, da han solgte den og flyttede til Overlund.

Bodil Kirstine Nielsen gik i skole i Tapdrup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser, bl. a. i Viborg.



XII. A. 1.

Anna Marie Kvorning

er født d. 6. marts 1950 i Vinkel.

XII. B.

Kristen Johannes Kvorning

er født d. 20. august 1896 i Roum.

Han blev gift d. 27. juni 1928 i Roum med

Anna Jensine Dalsgaard

der er født d. 26. november 1906 i Roum som datter af husmand Peder Pedersen Dalsgaard og hustru Ane Margrete Jensdatter Giversen.

Bosat: Roum pr. Møldrup.

Kristen Johannes Kvorning gik i skole i Roum. Han lærte efter skolegangen landbruget og besøgte vinteren 1916-1917 Ollerup højskole. Sin værnepligt aftjente han ved Søværnet paa Flakfortet, og i 1922 købte han derpaa 12½ tdr. land, hvorpaa han opførte en ejendom, som han drev indtil ca. 1964, da den afstodes til sønnen Jens.

Anna Jensine Dalsgaard gik i skole i Roum. Hun blev uddannet ved husgerning paa 5 forskellige gaarde og var i 1927 elev paa en systue i Klejtrup. Den sidste tid inden giftemaalet virkede hun som husbestyrerinde for sin tilkommende mand.

XII. B. 1.

Jens Kvorning

er født d. 9. marts 1929 i Roum.

Han blev gift d. 14. marts 1953 i Roum med

Lis Norma Nielsen

der er født d. 30. august 1930 i Troestrup, Hersom sogn, som datter af landmand Jens Nielsen og hustru Gyda Marie Mathiasen Hoppe.

Bosat: Roum pr. Møldrup.

Jens Kvorning lærte efter skolegangen landbruget og købte derpaa en gaard i Roum. Senere overtog han desuden faderens ejendom Solhjem.

XII. B. 1. a.

Ulla Kvorning

er født d. 18. december 1953 i Roum.

XII. B. 1. b.

Jelva Kvorning

er født d. 17. november 1955 i Roum.



XII. B. 1. c.

Lejla Kvorning

er født d. 17. oktober 1958 i Roum.

XII. B. 2.

Peder Quorning

er født d. 9. marts 1929 i Roum.

Han blev gift d. 14. marts 1953 i Roum med

Yrsa Nielsen

der er født d. 28. februar 1923 i Hersom som datter af landmand Jens Nielsen og hustru Gyda Marie Mathiasen Hoppe.

Bosat: Møldrup.

Peder Quorning virker som tømrermester i Møldrup.

XII. B. 2. a.

Ivy Lisbeth Quorning

er født d. 31. januar 1954 i Fredericia.

XII. B. 2. b.

Kent Erik Quorning

er født d. 10. april 1955 i Fredericia.

XII. B. 2. c.

Claus Bjarne Quorning

er født d. 20. november 1956 i Fredericia.

XII. B. 3.

Anne Marie Quorning

er født d. 8. februar 1930 i Roum.

Hun blev gift d. 15. december 1961 i Aarhus med

Rasmus Salling

der er født d. 1. marts 1925 i Lindbjerg som søn af gaardejer Søren Nielsen Salling og hustru Karen Kathrine Petersen.

Bosat: Glarbjergvej 105, Randers.

Anne Marie Quorning gik i skole i Roum. Efter at have arbejdet som husassistent en tid samt at have været paa en systue var hun i 3 aar økonomaelev paa Viborg og Herning sygehuse. Hun virkede derpaa 1 aar som økonoma paa Gentofte alderdomshjem samt 3 aar paa Malling landbrugsskole og er nu syerske paa et børnehjem.

Rasmus Salling gik i skole i Ramten. Han udlærtes som smed paa vognfabrikken Scandia i Randers og aftjente derpaa sin værnepligt ved bl. a. Den danske Brigade i Tyskland. Han virker nu som værkfører paa sin tidligere læreplads.

XII. B. 4.

Karen Margrethe Quorning

er født d. 19. februar 1932 i Roum.

Hun er gift med

Hans H. Jensen

med hvem hun har 2 børn.

Bosat: Sidney, Australien.

XII. B. 5.

Axel Johannes Kvorning

er født d. 9. marts 1934 i Roum.

Han blev gift d. 12. december 1959 i Tjele med

Lilly Jacobsen

der er født d. 10. februar 1938 i Foulum, Tjele sogn, som datter af husmand Svend Jacobsen og hustru Elisabeth Dusine.

Bosat: Ingstrup pr, Viborg.

Axel Johannes Kvorning gik i skole i Roum. Han lærte efter skolegangen landbruget og aftjente sin værnepligt i Varde 1954-1955. I 1959 købte han sin nuhavende ejendom i Ingstrup.

XII. B. 5. a.

Inger Lisbeth Kvorning

er født d. 19. oktober 1960 i Viborg.

XII. B. 6.

Hans Oluf Quorning

er født d. 1. marts 1935 i Roum.

Han blev gift d. 26. september 1959 i Roum med

Dagny Marie Andersen

der er født d. 27. juli 1933 i Roum som datter af gaardejer Kristen Andersen og hustru Mette Kirstine.

Bosat: Hatting.

Hans Oluf Quorning gik i skole i Roum. Han arbejdede efter skolegangen ved landbruget i 4 aar og stod derpaa i lære ved en elektriker i Møldrup. Sin værnepligt aftjente han ved Telegraftrupperne i Aarhus, og efter at have læst til installatør i Aalborg, flyttede han i 1961 til Hatting hvor han nu har startet egen installatørforretning.

Dagny Marie Andersen gik i skole i Roum. I 3 aar havde hun plads i huset, og i 1954 bestod hun derpaa præliminæreksamen fra Rønede kursus. I 1960 dimitteredes hun som lærerinde fra Skive seminarium og hun virker nu som saadan ved Hatting Centralskole.

XII. B. 6. a.

Steen Quorning

er født d. 3. april 1960 i Vadum.

XII. B. 6. b.

Anette Quorning

er født d. 12. marts 1964 paa Sankt Maria Hospital i Vejle.

XII. B. 7.

Frida Johanne Kvorning

er født d. 21. april 1937 i Roum.

Hun blev gift d. 16. november 1957 i Roum med

Aksel Valentin Hansen

der er født d. 16. december 1933 i Stokholtshuse, Bjernede sogn, som søn af landmand Aage Hansen og hustru Elisabeth Nielsen.

Bosat: Haslevvej, Balstrup pr. Ringsted.

Frida Johanne Kvorning gik i skole i Roum. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Aksel Valentin Hansen gik i skole i Fulby. Han lærte efter skolegangen landbruget forskellige steder og har de sidste 7 aar været beskæftiget som arbejdsmand paa Sigersted Teglværk.

XII. B. 7. a.

Carsten Valentin Hansen

er født d. 2. april 1958 i Balstrup, Ringsted sogn.

XII. B. 7. b.

Kirsten Birgitte Hansen

er født d. 18. maj 1959 i Balstrup.

XII. B. 8.

Christian Kvorning

er født d. 7. marts 1939 i Roum.

Han er gift med

Ruth N.N.

Bosat: Krusbjerg pr. Ølgod.

Christian Kvorning er beskæftiget som fabriksarbejder.

XII. B. 9.

Nina Elisabeth Kvorning

er født d. 23. januar 1945 i Roum.

XII. C.

Thomas Vesterby Kvorning

er født d. 25. juli 1897 i Roum.

Han blev gift d. 28. september
1923 i Gellerup med

Mariane Søndergaard

der er født d. 30. september 1894 i
Agerskov, Gellerup sogn, som datter
af gaardejer Kristen Kristensen Sønder-
gaard og hustru Marie (Hauge) Ander-
sen.



Bosat: Løvel pr. Viborg.

Thomas Vesterby Kvorning gik i skole i Løvel. Han lærte efter skolegangen landbruget og aftjente fra 1917 til 1918 sin værnepligt ved Livgarden. Vinteren 1918-1919 besøgte han Hadsten højskole, i 1920 var han elev paa Asmildkloster landbrugsskole, og han virkede derefter i 2½ aar som avlsleder samme sted. I 1923 overtog han Gynkærsgaard i Løvel, og denne drev han indtil 1959, da den afstodes til sønnen Gunnar. Han har desuden i 25 aar drevet kartoffel exporthandel.

Mariane Søndergaard gik i skole i Hammerum. Hun blev uddannet ved husgerning og havde desuden et ophold paa Roskilde højskole, hvorefter hun i 5 aar var køkkenleder paa Asmildkloster landbrugsskole. - Mariane Søndergaard har været medstifter af og formand for V. A. L. F.'s husholdningssektion. Hun har desuden i 8 aar siddet i Menighedsraadet.

XII. C. 1.

Anders Kvorning

er født d. 14. juli 1924 i Løvel.

Han blev gift d. 15. april 1954 i Gedsted med

Else Dalsgaard

der er født d. 17. september 1931 i Gedsted som datter af landmand Niels Dalsgaard og hustru Maren Kirstine Nielsen Krogh.

Bosat: Vejrum pr. Vejrumbro.

Anders Kvorning gik i skole i Løvel. Han lærte landbruget hjemme samt i pladser ude og besøgte vinteren 1944-1945 Ry højskole. Fra 1945 til 1946 aftjente han sin værnepligt ved Artilleriet i Aarhus, vinteren 1947-1948 havde han et landbrugsskoleophold, i 1950 arbejdede han i Norge, og i 1954 købte han sin nuhavende ejendom i Vejrum.

Else Dalsgaard gik i skole i Gedsted. Hun lærte efter skolegangen husgerning forskellige steder og havde desuden et ophold paa Ry højskole.

XII. C. 1. a.

Per Kvorning

er født d. 18. juli 1955 i Vejrum.

XII. C. 1. b.

Marianne Kvorning

er født d. 22. august 1957 i Vejrum.

XII. C. 1. c.

Jens Kvorning

er født d. 9. august 1962 i Vejrum.

XII. C. 2.

Knud Kvorning

er født d. 7. november 1925 i Løvel.

Han blev gift d. 26. august 1950 i Løvel med

Gudrun Kirstine Thorsager

der er født d. 30. november 1923 i Taarup som datter af Jens Peter Thorsager og hustru Kathrine Nielsen.

Bosat: St. Jürgenweg 20, Rendsburg, Tyskland.

Knud Kvorning gik i skole i Løvel samt i Viborg, hvor han i 1945 bestod studentereksamen. Fra 1945 til 1946 gennemgik han Galster og Holbøl's adgangskursus til Hærens Officersskole, og han blev derefter indkaldt til militærtjeneste ved Feltartilleriet i Aarhus. Vinteren 1946-1947 var han elev paa Artilleriets Kornetskole i Holbæk, fra 1947 til 1950 gennemgik han Hærens Officersskole, og han blev derpaa udnævnt til premierløjtnant ved Artilleriet. I 1954 blev han kaptajnløjtnant og batterichef, fra 1955 til 1956 var han paa generalstabskursus, og han gjorde herefter indtil 1961 tjeneste ved Vestre Landsdelskommandoens stab i Aarhus. I 1958 blev han forfremmet til kaptajn, vinteren 1960-1961 var han paa stabskursus i Paris, og efter i 1½ aar at have været batterichef i Varde blev han forflyttet til Rendsburg, hvor han nu gør tjeneste som major ved Headquarters Allied Land Forces Schleswig-Holstein and Jutland.

Gudrun Kirstine Thorsager gik i skole i Moesgaard. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. i Sparkær, Løvel, Aalborg, Viborg og København. Sommeren 1949 var hun elev paa Frederiksborg højskole.

XII. C. 2. a.

Birgit Kvorning

er født d. 15. maj 1951 i Aarhus.

XII. C. 2. b.

Karin Kvorning

er født d. 26. juli 1952 i Aarhus.

XII. C. 3.

Gunnar Kvorning

er født d. 22. juni 1927 i Løvel.

Han blev gift d. 25. august 1956 i Svostrup med

Emma Johanne Holm

der er født d. 4. december 1930 i Serup som datter af gaardejer Niels Poulsen Holm og hustru Laura Kirstine Just.

Bosat: Løvel pr, Viborg.

Gunnar Kvorning gik i skole i Løvel. Han lærte efter skolegangen landbruget og havde et ophold paa Ry højskole. Fra 1949 til 1950 aftjente han sin værnepligt ved Livgarden, fra 1950 til 1952 var han elev paa Næsgaard landbrugsskole, og efter en tid at have været bestyrer af en gaard paa Sjælland overtog han i 1959 faderens gaard Gynkærsgaard, som han siden har drevet.

Emma Johanne Holm gik i skole i Grauballe. Hun var først husassistent en tid, og efter at have været elev paa Frederiksborg højskole gennemgik hun sygeplejeuddannelse paa Amtssygehuset i Kjellerup. Hun virker nu som afløser paa By- og Amtssygehuset i Viborg.

XII.C.3.a.

Inger Kvorning

er født d. 15. maj 1958 i Løvel.

XII.C.3.b.

Thomas Kvorning

er født d. 18. december 1959 i Løvel.

XII.C.4.

Nanna Marie Kvorning

er født d. 6. september 1928 i Løvel.

Hun blev gift d. 1. oktober 1955 i Løvel med

Hans Verner Kjæp Hansen

der er født d. 19. december 1923 i Kældernæs, Støkkemarken sogn, som søn af fru Margrethe Kjæp.

Bosat: Skibby pr. Ormslev.

Nanna Marie Kvorning gik i skole i Løvel. Hun blev efter skolegangen uddannet ved husgering og var sommeren 1948 elev paa Danebod højskole.

Hans Verner Kjæp Hansen gik i skole i Kældernæs. Han lærte efter skolegangen landbruget og tjente bl. a. paa Brattingsborg. Vinteren 1951-1952 var han elev paa Dalum landbrugsskole, og han er nu bestyrer af en gaard ved Aarhus.

XII.C.4.a.

Jørgen Kjæp Hansen

er født d. 10. maj 1958 i Aarhus.

XII.C.4.b.

Hanne Kjæp Hansen

er født d. 28. januar 1962 i Aarhus.

XII. C. 5.

Inger Kvorning

er født d. 5. juni 1930 i Løvel.

Bosat: Sygehuset i Frederikshaab, Grønland.

Inger Kvorning gik i skole i Løvel. I 4 aar arbejdede hun som husassistent, og hun var derefter elev paa Snoghøj højskole. Hun gennemgik nu sygeplejeuddannelse i Kjellerup samt i Ris-skov, og efter bl. a. at have virket som sygeplejerske i Viborg samt i Norge har hun nu ansættelse paa Grønland.

XII. C. 6.

Bodil Kvorning

er født d. 16. maj 1933 i Løvel.

Hun blev gift d. 11. juni 1955 i Løvel med

Frits Arne Møller

der er født d. 24. februar 1930 i Loldrup som søn af gaardejer Peter Thomsen Møller og hustru Inger Elisabeth Nielsen.

Bosat: Mosegaarden, Hvam pr. Kjellerup.

Bodil Kvorning gik i skole i Løvel. Hun lærte efter skolegangen husgerning forskellige steder og havde desuden ophold paa Hadsten husholdningsskole samt paa Engelsholm højskole.

Frits Arne Møller gik i skole i Viborg og var desuden elev paa Vesterlund ungdomsskole. Han blev uddannet ved landbruget og besøgte Ollerup gymnastikhøjskole samt Aasnildkloster landbrugsskole. Sin værnepligt aftjente han ved Livgarden, hvorfra han hjemsendtes som korporal, og han driver nu en gaard i Hvam. - Frits Arne Møller var i 1952 deltager paa Danmarks gymnastikhold ved Olympiaden i Finland.

XII. C. 6. a.

Lars Peter Møller

er født d. 11. maj 1958 i Vium.

XII. C. 6. b.

Arne Møller

er født d. 22. november 1960 i Vium.

XII. C. 7.

Kirsten Kvorning

er født d. 18. maj 1937 i Løvel.

Bosat: De gamles Hjem, Vejlbj-Risskov.

Kirsten Kvorning gik i skole i Løvel. Hun er uddannet ved husgerning og har bl. a. tjent 1½ aar i Hardanger, Norge, og 2 aar paa Missionshotellet i Viborg. Siden 1963 har hun virket som køkkenleder paa De gamles Hjem i Vejlbj-Risskov.

XII. D.

Anna Kvorning

er født d. 13. august 1898 i Roum.

Hun blev gift d. 7. august 1924 i Roum med

Anders Andersen

Han er født d. 23. august 1899 i Tulstrup, Ikast sogn, som søn af gaardejer Johan Andersen og hustru Jensine Karen Marie Andersen, og han døde d. 1. marts 1941 i Ikast og blev begravet d. 7. marts.

Bosat: Vejrupsgade 30, Kolding.

Anna Kvorning gik i skole i Roum. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var sommeren 1919 elev paa Vallekilde højskole.

Anders Andersen virkede indtil sin død som bogbinder.

XII. D. 1.

Johan Kvorning Andersen

er født d. 12. maj 1925 i Ikast, og han døde d. 2. august 1948.

XII. D. 2.

Karen Margrethe Andersen

er født d. 1. marts 1929 i Ikast.

Hun blev gift d. 25. oktober 1952 i Hoptrup med

Holger Barthold Hansen

der er født d. 19. februar 1931 i Haderslev som søn af bogholder Hans Christian Peter Hansen og hustru Johanne Ingeborg Margrethe Tirol.

Bosat: Allégade 10, Vojens.

Karen Margrethe Andersen gik i skole i Ikast. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Holger Barthold Hansen gik i skole i Haderslev. Han udlærtes som radiomekaniker i 1952 og aftjente derpaa sin værnepligt ved Flyvevaabenet. I 1954 startede han egen TV- og Radioforretning i Vojens, som han siden har drevet.

XII. D. 2. a.

Lis Hansen

er født d. 9. marts 1953 i Haderslev.

XII. D. 2. b.

John Hansen

er født d. 6. februar 1956 i Haderslev.

XII. E.

Johanne Marie Kvorning

er født d. 16. september 1899 i Roum, og hun døde d. 19. februar 1963 paa Viborg sygehus.



Marie Kvorning.



Johanne Marie Kvorning.

XII. F.

Marie Kvorning

er født d. 1. september 1900 i Roum.

Bosat: Roum pr. Møldrup.

Marie Kvorning gik i skole i Roum. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var i 1921 elev paa Rønde højskole. Fra 1948 til 1960 virkede hun som husmoderafløser i V. Tostrup-Roum kommune. - Marie Kvorning er medlem af bestyrelsen for Indre Missions Samfund i Roum.

XII. G.

Otto Kvorning

er født d. 12. oktober 1903 i Roum, og han døde d. 27. august 1906 samme sted.

XII. H.

Nina Kvorning

er født d. 3. november 1904 i Roum, og hun døde d. 15. november samme aar.

XII. J.

Otto Kvorning

er født d. 28. december 1906 i Roum.

Han blev gift d. 12. april 1934 i Rødding med

Jørgine Kirstine Thorsager

der er født d. 24. juni 1908 i Rødding som datter af gaardejer Michael Thorsager og hustru Anna Kathrine Jensen.

Bosat: Ingstrup pr. Viborg.

Otto Kvorning gik i skole i Roum. Han lærte efter skolegangen landbruget og besøgte Rønde højskole vinteren 1926-1927 samt Haslev landbrugsskole vinteren 1930-1931. I 1934 overtog han Ingstrup Østergaard, der er paa 38 ha, og derne har han siden drevet. - Otto Kvorning var medlem af sogneraadet fra 1946 til 1954 og blev atter indvalgt i 1962. Han er desuden formand for skolekommissionen.

Jørgine Kirstine Thorsager gik i skole i Ingstrup og lærte derefter husgerning.

XII, J. 1.

Knud Erik Kvorning

er født d. 17. januar 1935 i Ingstrup, Rødding sogn.

XII, J. 2.

Peter Kvorning

er født d. 22. maj 1946 i Ingstrup.

XII, K.

Karen Kvorning

er født d. 10. december 1909 i Roum.

Bosat: B.S. Ingemannsvej 32, Viborg.

Karen Kvorning gik i skole i Roum. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var i 1930 elev paa Haslev højskole. I 1942 afsluttede hun uddannelsen som sygeplejerske paa Herning Amtssygehus, og hun har siden haft ansættelse paa Statshospitalet i Viborg.

XII, L.

Niels Kvorning

er født d. 31. oktober 1914 i Roum.

Han blev gift d. 2. maj 1941 i Klejtrup med

Marie Jacobine Sørensen

der er født d. 23. juni 1916 i Fristrup, Klejtrup sogn, som datter af landmand Søren Christian Sørensen og hustru Nielsine Marie Kirstine Andersen Skamris.

Bosat: Løvel pr. Viborg.

Niels Kvorning gik i skole i Roum. Han blev uddannet ved landbruget og besøgte vinteren 1934-1935 Rønne højskole. Fra 1935 til 1936 aftjente han sin værnepligt i Aalborg, og i 1954 overtog han slægtsgaarden Stabilgaard i Løvel, som han siden har drevet.

XII, L. 1.

Emma Quorning

er født d. 5. marts 1942 i Dollerup.

Bosat: Kjellerup Amtssygehus.

Emma Quorning gik i skole i Dollerup samt i Løvel og var desuden i 1958 elev paa Levring efterskole. Fra 1961 til 1964 gennemgik hun sygeplejeuddannelse paa Kjellerup Amtssygehus.

XII. L. 2.

Jens Christian Quorning

er født d. 15. marts 1944 i Dollerup.

XII. L. 3.

Karl Johan Quorning

er født d. 19. juni 1946 i Dollerup.

XII. L. 4.

Hans Quorning

er født d. 22. oktober 1949 i Dollerup.

XII. L. 5.

Birgitte Quorning

er født d. 2. december 1961.

XIII.

Nielsine Nielsen

er født d. 31. maj 1875 i Roum, og hun døde d. 27. oktober 1943 i Hersom.

Hun blev gift d. 3. december 1897 i Roum med



Ole Martin Laustsen

Han er født d. 19. april 1873 i Hvilsom som søn af boelsmand Laust Nielsen og hustru Mette Kathrine Pedersdatter, og han døde d. 5. april 1947 i Hersom.

Bosat: Hersom pr. Hobro.

Nielsine Nielsen gik i skole i Roum. Hun opholdt sig efter skolegangen hovedsagelig hjemme, bortset fra bl. a. et ophold paa Støvring højskole og 1 aar som husbestyrerinde hos en Niels Fisker.

Ole Martin Laustsen lærte som ung smedehaandværket hos smed Sørensen i Roum og af-tjente derefter sin værnepligt som hestepasser i Randers. Han rejste nu rundt og arbejdede som smedesvend, i 5 maaneder var han elev paa Støvring højskole, og i 1897 byggede han saa Troestrup smedie, som han drev indtil 1906, da han overtog Hersom Højgaard. Denne solgte han imidlertid i 1918, og han købte derefter den gamle skole i Hersom, som han havde indtil 1943, da den overtoges af svigersønnen Ole Christian Olesen Myrthue. - Ole Martin Laustsen var i en aarrække formand og kasserer for Sygekassen samt formand for Hjælpekassen.

XIII. A.

Dødfødt drengebarn, d. 19. oktober 1898 i Troestrup, Hersom sogn.

XIII. B.

Laurits Laustsen

er født d. 28. januar 1900 i Troestrup, Hersom sogn.

Han blev gift d. 4. december 1923 i Sall med



Elvine Albine Pedersen

der er født d. 17. september 1899 paa Aptrup Mark, Sall sogn, som datter af husmand, senere sømand Laurs Juhl Pedersen og hustru Sidsel Marie Kirstine Jensen.

Bosat: Hvornum pr. Hobro.

Laurits Laustsen gik i skole i Hersom. Han blev uddannet ved landbruget og tjente bl. a. hos Niels Nielsen Smed paa Palsgaard. I 1920 aftjente han sin værnepligt i Aarhus, og i 1924 overtog han sin nuhavende ejendom i Hvornum.

Elvine Albine Pedersen kom allerede ud at tjene som 9-aarig og havde derefter forskellige pladser som bl. a. husassistent og kokkepige indtil giftermålet.

XIII, B, 1.

Oluf Laustsen

er født d. 4. december 1924 i Hvornum.

Han blev gift d. 10. februar 1946 i Gørding med

Elisabeth Johansen

Bosat: Hostrupvej 49, Hobro.

Oluf Laustsen gik i skole i Hvornum. Han gennemgik uddannelse som snedker og virkede som saadan indtil 1956, da han fik ansættelse som portør paa Sygehuset i Hobro.

XIII, B, 1. a.

René Laustsen

er født d. 6. september 1947 i Hvornum.

Han er i lære som tømrer.

XIII, B, 1. b.

Charley Laustsen

er født d. 6. juni 1953 i Hvornum.

XIII. B. 1. c.

Marianne Laustsen

er født d. 15. februar 1958 i Hobro.

XIII. C.

Anna Laustsen

er født d. 18. september 1902 i Troestrup, Hersom sogn.

Hun blev gift d. 18. september 1922 i Hersom med

Ole Christian Olesen Myrthue

Han er født d. 25. marts 1895 i Myretuegaard, Hjermelev sogn, som søn af gaardejer Christian Olesen Myrthue og hustru Mariane Pedersen Kirkensgaard, og han døde d. 11. maj 1949 i Hersom og blev begravet d. 16. maj.

Bosat: Hersom pr. Hobro.

Anna Laustsen gik i skole i Hersom. Hun blev uddannet ved husgerning og besøgte Støvring højskole sommeren 1918, ligesom hun ½ aar var paa syskole i Viborg.

Ole Christian Olesen Myrthue udlærtes indenfor kolonialbranchen i Ingstrup og aftjente derefter sin værnepligt som sygepasser i København. I nogle aar virkede han som kommis hos købmand Therkildsen, Hvolris, samt hos købmand Ambrosius i Møldrup, og efter en tid at have drevet egen købmandsforretning i Ørum Sønderlyng blev han forvalter paa Viborg Brændsels-Compagni. I 1943 overtog han svigerfaderens ejendom i Hersom.

XIII. C. 1.

Erik Myrtue

er født d. 8. februar 1923 i Ørum Sønderlyng, Ørum sogn.

Han blev gift d. 17. august 1948 i Beder med

Inge Skriver

der er født d. 30. april 1925 i Randbøl som datter af sognepræst Anders Skaarup Jacobsen. Skriver og hustru Mariø Kirstine Madsen.

Bosat: Rosengade 62, Odder.

Erik Myrtue tog studentereksamen i 1942 i Viborg og indkaldtes i 1945 til militærtjeneste i Aarhus, hvorfra han i 1947 hjemsendtes som løjtnant af reserven. I 1954 dimitteredes han som dyrlæge fra Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, og i 1958 overtog han sin nuhavende praksis i Odder.

Inge Skriver bestod studentereksamen i Aarhus i 1944 og gennemgik derefter uddannelse som sygeplejerske paa Bispebjerg hospital.

XIII. C. 1. a.

Ole Skriver Myrtue

er født d. 17. februar 1953 i København

XIII.C. 1. b.

Lise Skriver Myrtue

er født d. 3. september 1954 i Odder.

XIII.C. 1. c.

Anders Skriver Myrtue

er født d. 30. juli 1955 i Ørum Sønderlyng, Ørum sogn.

XIII.C. 1. d.

Grethe Skriver Myrtue

er født d. 22. april 1961 i Odder.

XIII.C. 2.

Ove Myrthue

er født d. 11. marts 1924 i Ørum ~~Sønderlyng~~, Ørum sogn.

Han blev gift d. 5. juni 1949 i Juelsminde med

Aase Thomsen

der er født d. 5. juni 1927 i Hovedgaard, Ørridslev sogn, som datter af lagerforvalter Søren Thomsen og hustru Astrid Kristensen.

Bosat: Blegindvej 24 B, Hørning.

Ove Myrthue gik i skole i Viborg. I 1944 udlærtes han som bygnings-snedker og i 1946 blev han optaget paa Bygmesterskolen i Odense. I 1950 bestod han eksamen fra Bygmesterskolen i Horsens, og han virkede derefter bl. a. 5 aar som konstruktør og leder hos Aamann & Søn, Horsens. Fra 1956 til 1963 var han værkfører ved Hørning Trælast A/S, og han har siden drevet egen virksomhed i Hørning.

Aase Thomsen gik i skole i Juelsminde. Hun arbejdede efter skolegangen en tid hos en sølv-smed og er nu telefonist paa Hørning Central.

XIII.C. 2. a.

Lotte Myrthue

er født d. 3. september 1950 i Horsens.

XIII.C. 2. b.

Søren Myrthue

er født d. 22. april 1953 i Horsens.

XIII.C. 2. c.

Peter Myrthue

er født d. 16. juni 1957 i Horsens.

XIII.C. 3.

Martin Myrthue

er født d. 21. august 1925 i Ørum Sønderlyng, Ørum sogn.

Han blev gift d. 7. august 1960 i Almind med

Anna Johnsen

der er født d. 15. juli 1931 i Almind som datter af gaardejer Jørgen Johnsen og hustru Else Kirstine Christensen.

Bosat: Almind pr. Viborg.

Martin Myrthue gik i skole i Viborg samt i Hersom. Han blev uddannet ved landbruget og besøgte vinteren 1946-1947 Støvring højskole. Fra 1947 til 1948 aftjente han sin værrepligt i Randers samt i Næstved, hvorfra han hjemsendtes som korporal, vinteren 1948-1949 var han elev paa Ladelund landbrugsskole og i 1960 overtog han sin nuhavende ejendom i Almind.

Anna Johnsen gik i skole i Lysgaard. Hun lærte efter skolegangen husgerning og besøgte desuden Ryslinge og Ry højskoler.

XIII.C.3.a.

Kirsten Myrthue

er født d. 11. maj 1961 i Almind.

XIII.C.3.b.

Udøbt pigebarn, født d. 8. maj 1963 i Almind.

XIII.C.4.

Johan Myrthue

er født d. 25. november 1929 i Viborg.

Han blev gift d. 9. april 1952 i Hersom med

Christa Annelis Christensen

der er født d. 10. februar 1933 i Klejtrup som datter af købmand Martin Christensen og hustru Kirstine.

Bosat: Hersom pr. Hobro.

Johan Myrthue gik i skole i Viborg. Han blev uddannet ved landbruget og besøgte Støvring højskole vinteren 1949-1950. Fra 1950 til 1951 aftjente han sin værnepligt ved Jydske Dragonregiment i Randers samt ved Det danske Kommando i Itzehoe, og i 1960 overtog han derpaa sin nuhavende ejendom i Hersom. - Johan Myrthue er kirkebetjent og medlem af bestyrelsen for Husmandsforeningen.

XIII.C.4.a.

Aase Myrthue

er født d. 19. august 1952 i Hersom.

XIII.C.4.b.

Martin Myrthue

er født d. 30. oktober 1953 i Hersom.

XIII.C. 4. c.

Kirsten Myrthue

er født d. 9. juni 1955 i Hersom.

XIII.C. 4. d.

Per Myrthue

er født d. 13. marts 1958 i Hersom.

XIII.C. 4. e.

Eva Myrthue

er født d. 21. november 1959 i Hersom.

XIII.C. 5.

Christen Myrthue

er født d. 17. maj 1931 i Viborg.

Bosat: Hersom pr. Hobro.

Christen Myrthue gik i skole i Viborg samt i Hersom. Han udlærtes som smed og besøgte vinteren 1953-1954 Støvring højskole. Derefter aftjente han sin værnepligt ved Jydske Dragonregiment, først i Randers og derpaa i Holstebro, efterfulgt af 1 aars frivillig tjeneste ved flyvestation Aalborg. Han virker nu som smed i Hersom.

XIV.

Niels Peter Nielsen

er født d. 16. april 1877 i Roum, og han døde d. 2. maj samme aar.

B.

Ane Marie Nielsen, født 1829,
og ægtefæller
med efterkommere











B.

Ane Marie Nielsen

er født d. 1. februar 1829 i Palsgaard, Hersom sogn, og hun døde d. 26. januar 1915 i Pederstrup.

Hendes daab fandt sted d. 1. februar 1829, og faddere var Jacob Nørgaards datter Kirsten, Niels Møllers datter Trine og gaardmændene Anders Christensen, Jacob Christensen og Niels Møller, alle fra Bjerregrav.

Ane Marie Nielsen blev gift første gang d. 29. april 1853 i Hersom med

Christen Andersen

Forlovere ved vielsen var skolelærer Buch fra Hersom og gaardmand Niels Christensen fra Palsgaard.

Christen Andersen er født d. 11. marts 1829 i Hvornum Præstegaard som søn af præstegaardsforpagter Anders Christensen og hustru Kirsten Andersdatter, og han døde d. 2. marts 1865 i Pederstrup og blev begravet d. 9. marts.

Hans daab fandt sted d. 16. marts 1829, og faddere var præstens moder madame Elisabeth Olsen, gaardmand Peder Michelsen og dennes hustru Maren Sørensdatter samt gaardmændene Peder Møller og Søren Christensen, alle fra Hvornum.

Ane Marie Nielsen blev efter Christen Andersens død gift anden gang d. 13. januar 1866 i Pederstrup med

Jens Peter Sørensen

Forlovere ved vielsen var gaardmand Christen Emanuelsen fra Tostrup og aftægtsmand Niels Christensen fra Palsgaard.

Jens Peter Sørensen er født d. 10. december 1834 i Tostrup som søn af gaardmand Søren Bertelsen og hustru Ane Marie Nielsdatter, og han døde d. 30. juli 1919 i Pederstrup og blev begravet d. 4. august.

I 1852 ses til Christen Andersen udstedt følgende skøde fra moderen:

"Underskrevne Kirsten Andersen af Løvelbroe Kro med Lavværgen tilstaar herved at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skjøder og aldeles afhænder til min søn Christen Andersen det min afdøde mand Anders Christensen og mig efter skjøde, tinglæst 16. juli 1844, Fol. 38, tilhørende og paaboende Eiendomme, nemlig:

- a. Løvelbroe kaldet med tilliggende Jorder af nyt Hartkorn under ny Matricul No. 14 2 Tdr. 6 Skp. og 1 1/4 Alb. og Gl. Skat 19 Rdlr. og 62 Sk. i Pederstrup sogn med tilhørende Kroholdsprivilegium samt Løvel Broer med det Brokorn, som der svares af Sognene Hersom, Klejtrup, Bjerregrav, Tostrup, Roum og Hvam sogne.
- b. Parcel No. 3 af Anneksgaarden i Pederstrup af gl. Hartkorn 5 Skp. 2 Fjdk. og 1 3/4 Alb., nyt Do under No. 2 d 5 Skp. 1 Alb. og gl. Skat 4 Rdlr. 79 Sk. samt
- c. min Sæd, Avl og Afgrøder, mine Kreaturer, Gaards- og Avlsredskaber, mit Ind- og Udboe, intet undtagen -



Ane Marie Nielsen og Jens Peter Sørensen



Familien samlet ved sønnen Christens bryllup i 1896.

for den mellem os mundtlige accorderede Kjøbesum 3000 Rigsbankdaler siger Tre Tusinde Rigsbankdaler og Aftægt og andre Ydelser af Værdi 1000 Rigsbankdaler efter Aftægtscontract af Dags Dato.

Og da jeg nu er tilfredstillet for Kjøbesummen derved, at han indfrier min Prioritetsgjæld uden Ansvar for mig og for Aftægten etc. under Dags Dato meddelt mig Forskrivning, saa skal de foranførte Eiendomme tilhøre Kjøberen og hans Arvinger med de samme Herligheder og Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed jeg og min afdøde Mand hidtil har besiddet samme og hvorfor jeg skal være Hjemmelsmand efter Loven, dog saaledes at Kjøberen skal respektere den om Hesselkjær Fællede oprettede og den 11. Juli 1844, Fol. 375, tinglæste Lejecontract.

Til Bekræftelse under min og Lavværges Underskrift

Løvelbro d. 29. October 1852.

(Fjends-Nørlyng herreders skøde- og panteprotokol 1848-1852, fol. 951)

Fire aar efter, nemlig i 1856, solgte Christen Andersen imidlertid atter Løvelbro med tilhørende jorder og kroholdsprivilegium til svogeren Christen Nielsen formedelst 4000 Rigsbankdaler. Han har sandsynligvis derefter købt en anden gaard i Pederstrup, som ved hans enkes giftermaal med Jens Peter Sørensen sikkert er overgaaet til denne.

I.

Anders Christensen

er født d. 4. april 1854 i Pederstrup, og han døde d. 8. april 1927 i Randers.

Han blev gift ca. 1885 i Pederstrup med

Boline Marie Jørgensen

Hun er født d. 26. maj 1861 i Vammen som datter af husmand Laust Jørgensen og hustru Marie Kathrine Pedersdatter, og hun døde d. 3. januar 1897 i Foulum, Tjele sogn.

Bosat: Randers.

Anders Christensen begyndte efter giftermaalet købmandsforretning i Foulum og drev denne indtil ca. 1912, hvorefter han købte gaarden V. Tjele, som han byggede fuldstændig om og senere solgte. De sidste aar inden sin død boede han i Randers.



Anders Christensen og hustru.

I. A.

Ane Christine Christensen

er født d. 1. december 1887 i Foulum, Tjele sogn.

Hun blev gift d. 15. juni 1918 i Tjele med

Peter Thomsen

Han er født d. 24. oktober 1886 i Hinge som søn af gaardejer Thomas Peder Thomsen og hustru Johanne Marie Hansen, og han døde d. 12. maj 1952 i Randers, og blev begravet d. 16. maj.

Bosat: Vesterport 8, Randers.

Ane Christine Christensen gik i skole i Foulum. Hun opholdt sig hjemme indtil sit 18. aar og havde derefter plads 1 aar i Viborg. Fra 1912 og indtil giftermålet virkede hun som bogholderske ved Crome & Goldschmidt's Viborg afdeling.

Peter Thomsen gik i skole i Hinge. Han opholdt sig hjemme et par aar og var derefter i nogle aar hos en kommandør, som han passede. En tid havde han nu ansættelse paa Viborg sygehus, og han virkede derpaa 30 aar ved Randers sygehus, sidst som vagtmester.

I. A. 1.

Annelise Thomsen

er født d. 17. juli 1918 i København.



Hun blev gift d. 21. juli 1940 i Randers med

Jacob Julius Sass Husum

der er født d. 28. august 1917 i Purhus, Asferg sogn, som søn af arbejdsmand Søren Husum og hustru Petra Kristine Rasmussen.

Bosat: Broagervej 2, Risskov.

Annelise Thomsen gik i skole i Randers. Hun gennemgik kontoruddannelse og virkede derefter som bogholderske i Randers samt i København indtil giftermålet.

Jacob Julius Sass Husum gik i skole i Randers. Han udlærtes som maskinarbejder samme sted, og efter at have arbejdet paa bl. a. Burmeister & Wain's maskin- og skibsbyggeri samt paa Nakskov skibsværft gennemgik han uddannelse som svejseinstruktør paa Teknologisk Institut. Han har siden været beskæftiget som saadan.

I. A. 1. a.

Jørn Sass Husum

er født d. 21. oktober 1942 i København.

Han er beskæftiget som kontorassistent.

I. A. 1. b.

Peter Sass Husum

er født d. 21. oktober 1944 i Silkeborg.

Han er i lære som maskinarbejder.

I. A. 1. c.

Søren Sass Husum

er født d. 2. juni 1946 i Silkeborg.

Han er ligeledes i lære som maskinarbejder.

I. A. 1. d.

Lars Sass Husum

er født d. 20. juli 1954 i Risskov.

I. B.

Laust Peter Christian Christensen

er født d. 22. februar 1892 i Foulum, Tjele sogn, og han døde d. 19. oktober 1951 i Hvorslev og blev begravet d. 25. oktober.

Han blev gift d. 4. december 1921 i Hinge med

Rigmor Mathilde Hermansen

der er født d. 20. september 1898 i Hinge som datter af gaardejer Herman Duelund Hermansen og hustru Anna Thomine Damsgaard.

Bosat: Bredgade 14, Bjerringbro.

Laust Peter Christian Christensen gennemgik handelsuddannelse og startede i 1921 egen købmandsforretning i Lindum. Denne drev han indtil 1931, og efter i 5 aar at have haft forret-



ning i Kjellerup overtog han i 1937 en købmandsforretning i Hvorslev, som han derpaa drev indtil sin død.

Rigmor Mathilde Hermansen videredrev efter mandens død købmandsforretningen indtil 1958, da hun solgte den og flyttede til Bjerringbro.

I. C.

Ane Marie Kathrine Christensen

er født d. 31. maj 1896 i Foulum, Tjele sogn.

Hun blev gift d. 15. maj 1919 i Tjele med

Carl Christian Laursen

Han er født d. 9. oktober 1896 i Randers som søn af skræddermester Rasmus Laursen og hustru Ane Marie Nielsen, og han døde d. 13. marts 1963 i Randers.

Bosat: Lervangen 7, Randers.

Ane Marie Kathrine Christensen gik i skole i Foulum. Hun havde først pladser som husassistent, bl. a. hos kaptajn Gad, Viborg, og gennemgik derpaa kolonialuddannelse, hvorefter hun den sidste tid inden giftermålet virkede som bestyrer for et smørudsalg i Randers. Hun er nu deltidsbeskæftiget som kokekone.

Carl Christian Laursen gik i skole i Randers. Han udlærtes som stolemager og virkede derefter som saadan 12 aar paa Dronningborg maskinfabrik samt en tid paa Randers stolefabrik og hos Chr. Rasmussen, Randers. - Carl Christian Laursen var formand for De samvirkende Idrætsklubber og for svømmeklubben Neptun.

I. C. 1.

Hans Jørgen Laursen

er født d. 25. juli 1919 i Randers.

Han er gift med

Ruth Petersen

med hvem han har 2 børn. .

Bosat: Klostervej 25, Dronningborg.

Hans Jørgen Laursen virker som fuldmægtig.

I. C. 2.

Grethe Laursen

er født d. 21. december 1920 i Randers.

Hun er gift med

Tage Felix Sørensen

der er beskæftiget som overpolitibetjent.

Bosat: Grønningen 4, Grenaa.

I ægteskabet er 2 børn.

II.

Niels Christensen

er født d. 31. juli 1855 i Pederstrup, og han døde d. 12. maj 1868 samme sted.

III.

Birgitte Kirstine Christensen

er født d. 14. april 1857 i Pederstrup, og hun døde d. 12. januar 1891 i Faardal, Viskum sogn.

Hun blev gift d. 13. december 1881 i Viskum med

Peter Andersen Døssing

der d. 28. november 1905 fik bevilling for sig og sine efterkommere til at føre navnet Døssing.

Han er født d. 21. juli 1835 i Faardal, Viskum sogn, og han døde i januar 1914 i Sinding.

Bosat: Faardal pr. Ørum Sønderlyng.

Peter Andersen Døssing var gaardejer i Faardal.



III. A.

Marius Pedersen Døssing

er født d. 9. september 1882 i Faardal, Viskum sogn.

Han blev gift d. 9. juni 1911 i Asmild med

Karen Kristensen Nørgaard

Hun er født d. 11. februar 1882 i Navndrup, V. Bjerregrav sogn, som datter af gaardejer Peder Christensen Nørgaard og hustru Mette Kirstine Jensen, og hun døde d. 11. august 1936 i Viborg.

Bosat: Søgaaarde pr. Viborg.

Marius Pedersen Døssing gik i skole i Over Viskum. Indtil giftermålet opholdt han sig hos fasteren, Maren Iversen i Faardal, og efter derpaa at have boet et par aar i Overlund købte han i 1913 en ejendom i Hærup, som han drev indtil 1922, da han overtog en gaard i Søgaaarde, som han derpaa havde i en længere aarrække.

Karen Kristensen Nørgaard gik i skole i Bjerregrav. Hun lærte efter skolegangen husgering forskellige steder og arbejdede de sidste aar inden giftermålet paa Dollerup Møllens fabriker.



III. A. 1.

Peter Nørgaard Døssing

er født d. 19. oktober 1912 i Overlund, Asmild sogn.

Han blev gift d. 9. august 1949 i Aalborg med

Karen Blichfeldt Christensen

der er født d. 21. december 1928 i Nørager som datter af forretningsfører Jens Vilhelm Rudolf Christensen og hustru Elna Elisa Blichfeldt.

Bosat: Kanalbuen 32, Søborg.

Peter Nørgaard Døssing gik i skole i Klejtrup og Bruunshaab samt i Viborg, hvor han i 1932 bestod studentereksamen. I 3 aar arbejdede han paa dommerkontoret i Viborg, og han virkede derefter ved Statistisk Departement, samtidig med at han læste jura ved Københavns Universitet. Efter at være blevet dimitteret fortsatte han arbejdet i Statistisk Departement indtil 1958, da han fik ansættelse ved Statens Ligningsdirektorat. Han virker nu her som ekspeditionssekretær.

Karen Blichfeldt Christensen gik i skole i Aalborg, hvor hun bestod studentereksamen. Hun har derefter været ansat i Statistisk Departement.

III. A. 1. a.

Inger Døssing

er født d. 28. juni 1950 i Søborg.

III. A. 1. b.

Jens Døssing

er født d. 27. august 1954 i Søborg.

III. A. 2.

Birgitte Kirstine Døssing

er født d. 5. november 1914 i Hærup, Klejtrup sogn.

Hun blev gift d. 24. oktober 1946 i Stilling med

Laurits Bie Rasmussen

der er født d. 18. maj 1921 i Skanderborg som søn af borgmester Laurits Bie Rasmussen og hustru Ingrid Augusta Voigt.

Bosat: Nørre Allé 35, Silkeborg.

Birgitte Kirstine Døssing gik i skole i Klejtrup samt i Bruunshaab. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente som husassistent indtil 1936. I ½ aar var hun nu elev paa Testrup sygeplejeforskoie, og efter at have gennemgaaet sygeplejeuddannelse paa Silkeborg sygehus samt supplerende uddannelse i psykiatri paa Statshospitalet i Viborg virkede hun som sygeplejerske i Silkeborg indtil giftermaalet. Hun er nu deltidsbeskæftiget som afløser paa Alderdomshjemmet i Silkeborg.

Laurits Bie Rasmussen gik i skole i Skanderborg. I 1940 udlærtes han som smed- og maskinarbejder, i 1943 bestod han maskinmestereksamen, og efter at have aftjent sin værnepligt ved Søværnet blev han maskinmester i Tange. I 1945 fik han ansættelse ved Silkeborg kommunale Elforsyning, og siden 1953 har han virket som maskinmester ved Silkeborg kommunale Varmeforsyning.

III. A. 2. a.

Birgit Bie Rasmussen

er født d. 21. januar 1947 i Silkeborg.

III, A, 2, b.

Laurits Bie Rasmussen

er født d. 31. maj 1948 i Silkeborg.

III, A, 3.

Mette Rigmor Døssing

er født d. 24. september 1920 i Hærup, Klejtrup sogn.

Bosat: Søgaaarde, pr. Viborg.

Mette Rigmor Døssing gik i skole i Bruunshaab. Hun har opholdt sig hjemme det meste af tiden og har desuden været medhjælper paa vandrørhjemmet Søndersø. Fra ca. 1940 til 1952 har hun desuden ledet gymnastikundervisning.

III, B.

Jens Peter Pedersen Døssing

er født d. 14. januar 1888 i Faardal, Viskum sogn, og han døde d. 19. juni 1924 i Kragelund.

Han blev gift d. 23. marts 1917 i Kragelund med

Ane Kathrine Kristensen

der er født d. 15. august 1893 i Kragelund som datter af Jens Kristensen og hustru Jensine Marie Sørensen.

Bosat: Kragelund pr. Silkeborg.

Jens Peter Pedersen Døssing lærte efter skolegangen landbruget og havde forskellige pladser ved dette. Sin værnepligt aftjente han ved Dragonregimentet i Randers, og efter i nogle aar at have haft en ejendom i Ørris overtog han i 1918 en ejendom i Kragelund. Denne drev han indtil sin død, hvorefter enken videredrev den indtil 1944, da den afstodes til sønnen Anders Peter.

Ane Kathrine Kristensen gik i skole i Kragelund. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser ved dette, ligesom hun i nogle aar opholdt sig hjemme.

III, B, 1.

Jens Døssing

er født d. 10. september 1917 i Ørris, Hersom sogn.

Bosat: Kragelund pr. Silkeborg.

Jens Døssing er beskæftiget som arbejdsmand.

III, B, 2.

Anders Peter Døssing

er født d. 9. september 1918 i Kragelund.

Bosat: Kragelund pr. Silkeborg.

Anders Peter Døssing gik i skole i Kragelund. Han lærte efter skolegangen landbruget i forskellige pladser og aftjente sin værnepligt i Fredericia samt paa Fyn. Han har siden 1944 videredrevet fødehjemmet i Kragelund. - Anders Peter Døssing er formand for Kragelund

Husmandsforening.

III. B. 3.

Sigfred Marius Døssing

er født d. 16. januar 1921 i Kragelund.

Han er beskæftiget som bogbinder.

III. B. 4.

Birgitte Kristine Døssing

er født d. 26. februar 1923 i Kragelund, og hun døde d. 5. november 1944.

III. C.

Anton Marinus Pedersen Døssing

er født d. 10. oktober 1889 i Faardal, Viskum sogn.

Han blev gift d. 23. marts 1915 i Rødning med

Karoline Marie Christensen



Hun er født d. 23. maj 1891 i Kokholm, Rødning sogn, som datter af husmand Jens Christensen og hustru Ane Marie Nielsen, og hun døde d. 26. april 1947 i Overlund, Asmild sogn, og blev begravet d. 1. maj.

Bosat: Tværvej 3, Overlund pr. Viborg.

Anton Marinus Pedersen Døssing gik i skole i Ørum Sønderlyng. Han er uddannet ved landbruget i forskellige pladser og drev fra 1915 til 1934 en ejendom i Kokholm, hvorefter han flyttede til Overlund, hvor han indtil 1958 arbejdede ved Kommunen.

Karoline Marie Christensen gik i skole i Ingstrup. Hun lærte efter skolegangen husgerning hjemme og opholdt sig hovedsagelig her indtil giftemålet.

III. C. 1.

Jenny Petrea Døssing

er født d. 25. december 1916 i Kokholm, Rødding sogn.

Hun blev gift d. 20. november 1948 i Asmild med

Jens Peter Thomassen

der er født d. 17. juli 1906 i Vorup som søn af vognmand Alfred Thomassen og hustru Severine Sørensen.

Bosat: Mejeriet, Karup J.

Jenny Petrea Døssing gik i skole i Ingstrup. Hun lærte efter skolegangen husgerning, afbrudt af et ophold paa Tommerup højskole, og tjente bl. a. paa Harridslevgaard ved Bogense samt paa Politiskolen i Karup. Hun var desuden en tid husbestyrerinde i Karup.

Jens Peter Thomassen gik i skole i Vorup. Han arbejdede efter skolegangen først en tid ved landbruget og kom derpaa i lære som mejerist. I 1928 udlærtes han, og efter at have arbejdet paa forskellige mejerier kom han i 1938 til Karup, hvor han siden 1943 har været mejeribestyrer. - Jens Peter Thomassen har været medlem af sogneraadet i flere perioder, heraf i en periode som sognerandsformand. Han er iøvrigt tillidsmand i Viborg By og Onegns Sparekasses filial i Karup.

III. C. 1. a.

Mex Døssing Thomassen

er født d. 30. maj 1950 i Otterup.

III. C. 2.

Agner Marinus Døssing

er født d. 29. marts 1918 i Kokholm, Rødding sogn.

Han blev gift d. 16. maj 1943 i Viborg med

Edith Bust

der er født d. 22. februar 1920 i Viborg som datter af vognmand Martin Jensen Elsborg og hustru Estrid Krista Pedersen Bust.

Bosat: Erik Glippings Vej 7, Kolding.

Agner Marinus Døssing gik i skole i Ingstrup. Han lærte efter skolegangen landbruget i forskellige pladser og besøgte vinteren 1938-1939 Tommerup højskole samt vinteren 1941-1942 Asmildkloster Landbrugsskole. Han fik nu ansættelse ved politiet og var fra 1943 til 1955 stationeret i Kolding, afbrudt af en periode fra 1944 til 1945, hvor han maatte gaa under jorden. Fra 1955 til 1957 var han ansat i færdselspolitiets civile vognpatrulje, i 1956 udnævntes han til overpolitibetjent, og siden 1957 har han atter været stationeret i Kolding. Han er desuden kørelærer ved politiet og prøvesagkyndig. - Agner Marinus Døssing har i mange aar været kasserer i Kolding Politiforening, hvis formand han nu er.

Edith Bust gik i skole i Viborg. Hun bestod handelsskoleeksamen og havde desuden bl. a. plads som husassistent forskellige steder, ligesom hun havde et ophold paa Borre Husholdningsskole. Efter giftemaalet har hun virket som vikar ved Rets- og Politivæsenet forskellige steder, indtil hun i 1962 blev fastansat som assistent ved Dommerkontoret i Kolding.

III. C. 2. a.

Steen Birger Døssing

er født d. 29. juni 1947 i Kolding.

III. C. 2. b.

Ulla Merete Døssing

er født d. 3. oktober 1948 i Kolding.

III. C. 3.

Peter Bergmann Døssing

er født d. 18. juli 1921 i Kokholm, Rødding sogn.

Han blev gift d. 4. august 1957 i København med

Tove Elisabeth Christensen

der er født d. 30. juni 1926 i Hjedsbæk, Suldrup sogn, som datter af købmand Christian R. Christensen og hustru Asta Marie Nielsen.

Bosat: Kildegaarden 8, Karup J.

Peter Bergmann Døssing gik i skole i Ingstrup. Han udlærtes i 1941 som elektriker og arbejdede derefter ca. 7 aar som svend i sin tidligere læreplads. Fra 1947 til 1949 var han elev paa installatørskolen i Sønderborg, og han blev derefter bestyrer af den forretning i Karup, hvor han blev udlært. Han har senere overtaget forretningen.

Tove Elisabeth Christensen gik i skole i Hjedsbæk samt i Suldrup. Hun lærte efter skolegangen husgerning forskellige steder og opholdt sig fra 1947 til 1952 i U.S.A., hvor hun arbejdede paa en onkels gartneri.

III. C. 3. a.

Bent Bergmann Døssing

er født d. 4. februar 1959 i Karup.

III. C. 4.

Gunnar Emanuel Døssing

er født d. 26. september 1924 i Kokholm, Rødding sogn.

Han blev gift d. 16. april 1949 i Ledøje med

Ruth Helga Rasmussen

der er født d. 22. februar 1925 i Haldagerlille som datter af husmand Svend Henrik Rasmussen og hustru Clara Marie Petersen.

Bosat: Præstevænget 21, Ballerup.

Gunnar Emanuel Døssing gik i skole i Ingstrup samt i Overlund. Han udlærtes indenfor kolonialbranchen, og efter at have aftjent sin værnepligt ved Søværnet flyttede han i 1944 til København, hvor han i 1949 udnævntes til prokurist i vinfirmaet C. F. Strøh. Han har siden virket som saadan i samme firma.

Ruth Helga Rasmussen gik i skole i Smørum. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftemålet.

III. C. 4. a.

Marianne Døssing

er født d. 5. oktober 1949 i Ballerup.

III. C. 5.

Ella Døssing

er født d. 21. marts 1929 i Kokholm, Rødding sogn.

Bosat: Tværvej 3, Overlund pr. Viborg.

Ella Døssing gik i skole i Overlund. Hun havde efter skolegangen plads i huset indtil sit 18. aar og arbejdede senere en tid paa Asani. Hun har siden 1961 drevet egen køreskole i Overlund.

III. C. 6.

Viggo Døssing

er født d. 21. marts 1929 i Kokholm, Rødding sogn.

Han blev gift d. 7. marts 1964 i Lundforlund paa Sjælland med

Minna Tove Rasmussen

der er født d. 28. september 1935 i Slagelse som datter af chauffør Anders Henry Rasmussen og hustru Margrethe Oline Kristine Jensen.

Bosat: Ringtoften 119, Skovlunde.

Viggo Døssing gik i skole i Overlund. I 3 aar arbejdede han ved landbruget, og han stod derpaa i lære i automobilfirmaet Peter Henriksen, Viborg. Efter i 1951 at være blevet udlært blev han indkaldt til militærtjeneste ved Hærens tekniske korps, hvor han udnævntes til korporal, og virkede indtil 1954. Han har siden haft ansættelse som automekaniker ved Københavns Sporvejes Busafdeling.

Minna Tove Rasmussen gik i skole i Slagelse. Hun udlærtes hos isenkræmmer A. Olsen, Slagelse, og virkede derefter i 9 aar som kontorassistent paa Slagelse Andelsvaskeri samt 1 aar paa Schou's fabrikker i København.

IV.

Kirsten Marie Christensen

er født d. 14. oktober 1859 i Pederstrup, og hun døde d. 15. februar 1865 samme sted.

V.

Anne Marie Christensen

er født d. 10. februar 1863 i Pederstrup, og hun døde d. 16. februar 1950 i Mollerup.

Hun blev gift d. 30. januar 1891 i Pederstrup med

Niels Thomsen

Han er født d. 6. januar 1865 i Løvel som søn af husmand Johannes Thomsen Durup og hustru Christiane Nielsen, og han døde d. 12. april 1924 i Pederstrup.

Bosat: Pederstrup pr. Viborg.

Niels Thomsen drev en gaard i Pederstrup, som efter hans død blev overtaget af sønnen Jens Peter Johannes.

V. A.

Birgitte Thomsen

er født d. 16. november 1899 i Pederstrup.

Hun blev gift d. 29. juni 1920 i Pederstrup med



Laurits Peter Nielsen Knud

der er født d. 9. december 1893 i Vammen som søn af landmand Niels Knud Christiansen og hustru Christiane Nielsen.

Bosat: Røddingvej, Viborg.

Birgitte Thomsen gik i skole i Pederstrup. Hun opholdt sig indtil giftermålet hovedsagelig hjemme, bortset fra et ophold paa Rønde og Skals højskoler samt en tid paa hotel Phønix i Viborg, hvor hun lærte husholdning.

Laurits Peter Nielsen Knud gik i skole i Vammen. Han var hjemme indtil sit 15. aar og kom derefter i musikerlære paa Tellings musikskole i Randers. Sin værnepligt aftjente han ved Søværnet som musiker, og i 1917 startede han derpaa en skotøjs- og cykelforretning i

Vammen. Denne solgte han senere, og efter i nogle aar at have haft købmandsforretning drev han fra 1953 til 1962 restauration i Viborg.

V. B.

Jens Peter Johannes Thomsen

er født d. 10. juni 1902 i Pederstrup.

Han blev gift d. 18. juli 1925 i Vammen med

Karen Marie Haugaard

der er født d. 23. august 1905 i Vammen som datter af gaardejer Kjeld Haugaard og hustru Erikmine Bach.

Bosat: Nørbæk pr. Faarup.

Jens Peter Johannes Thomsen gik i skole i Pederstrup. Han lærte landbruget hjemme og overtog efter faderens død fødegaarden, som han drev i 9 aar, hvorefter han havde ejendomme i Nørbæk, Rødding samt Hammershøj. Han har den sidste tid virket som rejsebud paa ruten Nørbæk-Faarup-Randers.

Karen Marie Haugaard gik i skole i Vammen. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser ved dette.

V. B. 1.

Niels Thomsen

er født d. 19. oktober 1925 i Pederstrup.

Han er gift med

Ellen N. N.

Bosat: Blaamejsevej 30, Aarhus V.

Niels Thomsen er beskæftiget paa et lager.

V. B. 2.

Edith Thomsen

er født d. 22. november 1927 i Pederstrup.

Hun blev gift d. 17. marts 1954 i Viborg med

Lindal Lykkegaard

der er født d. 21. august 1924 i Hammershøj som søn af Jens Lykkegaard og hustru, født Hollerup.

Bosat: Dronningborg.

Lindal Lykkegaard er beskæftiget som musiker.

V. B. 2. a.

Ernst Lykkegaard

er født d. 9. august 1954 i Aarhus.

V. B. 2. b.

Mogens Lykkegaard

er født d. 22. december 1955 i Mollerup.

V. B. 2. c.

Kaj Lykkegaard

er født d. 21. februar 1958 i Mollerup.

V. B. 3.

Erna Thomsen

er født d. 22. februar 1929 i Pederstrup.

Hun blev gift d. 17. februar 1951 i København med

Karl Olav Edvin Segerhard

der er født d. 26. juli 1926 i Kullavik, Sverige, som søn af banearbejder Karl Hjalmar Segerhard og hustru Julia Skog.

Bosat: Gravene 25, Viborg.

Erna Thomsen gik i skole i bl. a. Nørbæk, Vammen, Ingstrup og Hammershøj. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser ved dette indtil giftermålet.

Karl Olav Edvin Segerhard gik i skole i Släp, Sverige. Han arbejdede i 15 aar indenfor manufakturbranchen og købte derpaa i 1960 en kaffebar i Viborg, som han siden har drevet.

V. B. 3. a.

Karin Nelly Segerhard

er født d. 28. juni 1951 i Göteborg, Sverige.

V. B. 3. b.

Jan Olav Segerhard

er født d. 29. juni 1954 i Kungsbacka, Sverige.

V. B. 4.

Kaj Haugaard Thomsen

er født d. 28. november 1931 i Pederstrup.

Han blev gift d. 7. november 1954 i Skjern med

Erna Elisabeth Jakobsen

der er født d. 25. juli 1934 i Tindbæk, Skjern sogn, som datter af landmand Andreas Jakobsen og hustru Alvilda Louise Pedersen.

Bosat: Bjerregrav.

Kaj Haugaard Thomsen gik i skole i bl. a. Hammershøj og Nørbæk. Han lærte efter skolegangen landbruget i forskellige pladser og arbejdede derefter paa Nestlé fabrikken i Randers. Siden 1963 har han virket som kørelærer i Bjerregrav.

Erna Elisabeth Jakobsen gik i skole i Tindbæk. Hun lærte efter skolegangen husgerning og virker nu som syerske hos Falbe-Hansen, Randers.

V. B. 5.

Anna Marie Thomsen

er født d. 7. marts 1934 i Pederstrup.

Hun blev gift d. 21. december 1955 i Viborg med

Aksel Brøndum Christensen

der er født d. 27. oktober 1927 i Skals som søn af mejeribestyrer Peder Brøndum Christensen og hustru Marie.

Bosat: Rughavevej 7, Viborg.

Anna Marie Thomsen gik i skole i bl. a. Ingstrup og Hammershøj. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde flere forskellige pladser ved dette giftermålet.

Aksel Brøndum Christensen gik i skole i Stoholm samt i Viborg, hvor han bestod realeksamen. Han udlærtes som mejerist og aftjente derpaa sin værnepligt ved Dragonregimentet i Randers, hvorunder han udnævntes til befalingsmand. I 1959 begyndte han uddannelse som revisor, og han er nu ansat i et revisionsfirma i Viborg.

V. B. 5. a.

Per Brøndum Christensen

er født d. 21. marts 1956 i Ørum Sønderlyng.

V. B. 5. b.

Birgitte Brøndum Christensen

er født d. 10. december 1958 i Ørum Sønderlyng.

V. B. 6.

Erik Haugaard Thomsen

er født d. 2. maj 1936 i Nørbæk.

Bosat: Nørbæk pr. Faarup.

Erik Haugaard Thomsen er beskæftiget som kurvemager.

V. B. 7.

Kjeld Haugaard Thomsen

er født d. 2. februar 1944 i Viborg.

Han virker som barber.

V. B. 8.

Jørn Haugaard Thomsen

er født d. 19. april 1947 i Nørbæk.

V. C.

Kristian Thomsen

er født d. 26. december 1904 i Pederstrup, og han døde dagen efter.

V.D.

Christa Marie Thomsen

er født d. 14. oktober 1906 i Pederstrup.

Hun blev gift d. 25. oktober 1931 i Vammen med

Andreas Mogensen

der er født d. 22. april 1907 i Tind, Gerning sogn, som søn af landmand og ejendomsmægler Andreas Peder Mogensen og hustru Johanne Nielsen.

Bosat: Vilhelm Becks Vej 73, Viby J.

Christa Marie Thomsen gik i skole i Pederstrup. Hun arbejdede først som husassistent hjemme og lærte derpaa damefrisørfaget, hvorefter hun den sidste tid inden giftemaalet drev egen salon i Møldrup.

Andreas Mogensen gik i skole i Vellev samt i Langaa. Han gennemgik uddannelse indenfor kolonialbranchen og havde en overgang egen forretning i Aalestrup. Senere gik han over til frisørfaget, og siden ca. 1937 har han drevet egen salon i Aarhus.



V.D. 1.

Orla Vestergaard Mogensen

er født d. 28. september 1932 i Møldrup, V. Tostrup sogn.

Han blev gift d. 24. marts 1962 i Ajstrup med

Kirsten Ørum

der er født d. 3. august 1933 i København som datter af fabrikant Christian Ørum og hustru Margrethe Hjulmand.

Bosat: Gudumholm.

Orla Vestergaard Mogensen gik i skole i Aarhus, hvor han i 1951 bestod studentereksamen. I 1953 dimitteredes han som lærer fra Aarhus seminarium, og efter at have aftjent sin værnepligt ved Civilforsvaret virkede han som lærer i Taastrup samt i Aabyhøj. Han har nu ansættelse i Gudumholm.

Kirsten Ørum gik i skole i København, hvor hun i 1950 bestod realeksamen. Hun udlærtes som kontorassistent ved SAS og gennemgik derpaa fra 1954 til 1956 uddannelse som fysioterapeut, hvorefter hun har virket som saadan paa sygehusene i bl. a. Aarhus og Viborg.

V.D. 1. a.

Annemette Mogensen

er født d. 27. marts 1963 i Gudumholm, Gudum sogn.

V.D. 2.

Else Vestergaard Mogensen

er født d. 23. maj 1935 i Møldrup, V. Tostrup sogn.

Bosat: Thorsvej 23, Aabyhøj.

Else Vestergaard Mogensen virker som ekspeditrice.

V. D. 3.

Birgit Vestergaard Mogensen

er født d. 28. april 1948 i Aarhus.

VI.

Kirsten Marie Christensen

er født d. 13. maj 1865 i Pederstrup, og hun døde d. 19. februar 1937 samme sted.

Hun blev gift d. 30. juni 1896 i Pederstrup med



Just Petersen Allentoft

der d. 19. maj 1908 fik bevilling for sig og sine efterkommere til at føre navnet Allentoft.

Han er født d. 2. oktober 1870 i Pederstrup som søn af gaardejer Søren Pedersen og hustru Ane Margrete Justesen, og han døde d. 5. juni 1936 i Pederstrup.

Bosat: Margrethelund, Pederstrup pr. Viborg.

Just Petersen Allentoft lærte efter skolegangen landbruget og overtog senere den ca. 70 tdr. land store gaard Margrethelund, som efter hans død overgik til sønnen Jens Peter.

VI. A.

Sørine Pedersen Allentoft

er født d. 16. april 1897 i Pederstrup, og hun døde d. 3. maj 1908 samme sted.

VI. B.

Ane Marie Pedersen Allentoft

er født d. 24. september 1898 i Pederstrup.

Hun blev gift d. 6. august 1918 i Pederstrup med

Niels Jeppesen

der er født d. 13. september 1894 i Hvolris, V. Bjerregrav sogn, som søn af gaardejer Jens Anton Jeppesen og hustru Ane Marie Sørensen.

Bosat: Batum pr. Viborg.

Ane Marie Pedersen Allentoft gik i skole i Pederstrup og lærte derefter husgerning.

Sommeren 1917 var hun elev paa Sorø højskole.

Niels Jeppesen gik i skole i Bjerregrav. Han lærte efter skolegangen landbruget og drev i en længere aarrække Løvelbrogaard.



VI. B. 1.

Jutta Marie Jeppesen

er født d. 14. november 1918 i Løvelbrogaard, Pederstrup sogn.

Hun blev gift d. 15. december 1939 i Pederstrup med

Adolf Jensen

der er født d. 12. maj 1912 i Hersom som søn af husmand Jens Brøndum Jensen og hustru Kirstine Pedersen.

Bosat: Batum Østergaard pr. Viborg.

Jutta Marie Jeppesen gik i skole i Pederstrup og lærte derefter husgerning.

Adolf Jensen gik i skole i Hersom. Han blev udlært ved landbruget, afbrudt af militærtjeneste i Randers 1934, og overtog i 1944 sin nuhavende ejendom Batum Østergaard.

VI. B. 1. a.

Kristy Marie Jensen

er født d. 16. oktober 1940 i Hærup, Klejtrup sogn.

Hun blev gift d. 15. december 1960 i Rødning med

Vagn Pedersen

der er født d. 11. november 1938 i Rævind, Taarup sogn, som søn af arbejdsmand Kristian Pedersen og hustru Maria.

Bosat: Baldersvej 12, Viborg.

Kristy Marie Jensen gik i skole i Rødning og var desuden elev paa Salling ungdomsskole. Hun lærte først husgerning, bl. a. i Glostrup, og havde derefter plads paa kontor i Viborg samt paa Horsens Folkeblad. Hun forfatter nu sange til festlige lejligheder.

Vagn Pedersen gik i skole i Løgstrup samt i Viborg, hvor han bestod realeksamen. Han kom først i lære paa Viborg Papircompagni's lager og havde derefter ansættelse som kontorassistent paa bl. a. Horsens Folkeblad. Siden 1963 har han virket som bogholder hos fa. Arne Christensen, Viborg.

VI. B. 1. a. 1)

Kate Pedersen

er født d. 18. december 1961 i Horsens.

VI. B. 1. a. 2)

Claus Pedersen

er født d. 20. april 1964 i Viborg.

VI. B. 1. b.

Birgit Solvejg Jensen

er født d. 19. juli 1942 i Hærup, Klejtrup sogn.

Hun blev gift d. 20. september 1963 i Randers med

Søren Nørgaard

der er født d. 24. juli 1932 i Alstrup som søn af gaardejer Johan Marinus Nørgaard og hustru Margrethe Johnsen.

Bosat: Realskolen, Langaa.

Birgit Solvejg Jensen gik i skole i Rødding og var desuden elev paa Salling ungdomsskole. En tid havde hun plads i huset, og hun blev derefter optaget paa seminariet i Silkeborg, hvorfra hun senere er dimitteret.

Søren Nørgaard gik i skole i V. Hjermitslev. Han lærte landbruget hjemme og aftjente derpaa sin værnepligt i Randers, Næstved samt Oksbøl, hvorfra han hjemsendtes som sergent. Efter at have været elev paa Kalø højskole samt at have haft ½ aars ophold i England blev han optaget paa Silkeborg seminarium, hvorfra han i 1962 dimitteredes. Han har siden haft ansættelse ved realskolen i Langaa.

VI. B. 1. b. 1)

Henrik Nørgaard

er født d. 17. februar 1964 i Randers.

VI. B. 1. c.

Ingse Lillian Jensen

er født d. 11. maj 1946 i Batum, Rødding sogn.

VI. B. 1. d.

Marianny Jensen

er født d. 11. september 1948 i Batum.

VI. B. 1. e.

Niels Eigil Brøndum Jensen

er født d. 14. oktober 1950 i Batum.

VI. B. 1. f.

Lis Margit Jensen

er født d. 17. april 1953 i Batum.

VI. B. 1. g.

Elo Brøndum Jensen

er født d. 5. februar 1955 i Batum.

VI. B. 2.

Jenny Margrethe Jeppesen

er født d. 26. december 1919 i Løvelbrogaard, Pederstrup sogn.

Hun blev gift d. 6. august 1942 i Pederstrup med

Gunnar Nielsen

der er født d. 20. juni 1921 i Lund, Roum sogn, som søn af landmand Christian Nielsen og hustru Ane Marie Sørensen.

Bosat: Gl. Norupgaard, Vammen pr. Viborg.

Jenny Margrethe Jeppesen gik i skole i Pederstrup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser ved dette.

Gunnar Nielsen gik i skole i Roum. Han blev uddannet ved landbruget og overtog i 1942 Gl. Norupgaard, som han siden har drevet.

VI. B. 2. a.

Ivan Nielsen

er født d. 6. november 1942 i Vammen.

Bosat: Gl. Norupgaard, Vammen pr. Viborg.

Ivan Nielsen er i lære som smed.

VI. B. 2. b.

Jørn Nielsen

er født d. 9. januar 1944 i Vammen.

Han virker som postbud.

VI. B. 2. c.

Per Nielsen

er født d. 11. februar 1946 i Vammen.

Han er i koloniallære.

VI. B. 2. d.

Connie Nielsen

er født d. 3. december 1948 i Vammen.

Hun er beskæftiget som husassistent.

VI. B. 2. e.

Søren Nielsen

er født d. 10. september 1953 i Vammen.

VI. B. 2. f.

Lasse Nielsen

er født d. 19. maj 1960 i Vammen.

VI. C.

Jens Peter Pedersen Allentoft

er født d. 6. august 1900 i Pederstrup,
og han døde d. 19. december 1958
samme sted og blev begravet d. 23.
december.

Han blev gift d. 16. december 1930
i Bjerregrav med

Mette Marie Nielsen

der er født d. 21. januar 1904 i V. To-
strup som datter af boelsmand Chri-
sten Nielsen og hustru Jacobine Marie
Jacobsen.

Bosat: Margrethelund, Pederstrup pr. Viborg.

Jens Peter Pedersen Allentoft gik i skole i Pederstrup. Han lærte efter skolegangen land-
bruget og aftjente ca. 1921 sin værnepligt paa Dragørfortet. I 1936 overtog han fødegaarden
Margrethelund, som han drev indtil sin død, hvorefter enken har videregivet den ved sønnen
Sørenns hjælp. - Jens Peter Pedersen Allentoft var medlem af Menighedsraadet samt af Skole-
kommissionen.

Mette Marie Nielsen gik i skole i V. Tostrup samt i Bjerregrav og lærte derefter husger-
ning. - Hun har været medlem af bestyrelsen for den lokale Husmoderforening.



VI. C. 1.

Søren Allentoft

er født d. 12. november 1931 i Troestrup, Hersom sogn.

Bosat: Margrethelund, Pederstrup pr. Viborg.

Søren Allentoft gik i skole i Pederstrup. Han lærte efter skolegangen landbruget og aftjente
sin værnepligt i Padborglejren 1951-1952. Vinteren 1958-1959 var han elev paa Asmildkloster
landbrugsskole, og han er nu bestyrer af moderens gaard.

VI. C. 2.

Emmy Allentoft

er født d. 30. juni 1934 i Troestrup, Hersom sogn.

Hun blev gift d. 29. november 1956 i Pederstrup med

Niels Toft Andersen

der er født d. 23. oktober 1929 i Jebjerg som søn af gaardejer Michael Toft Andersen og hu-
stru Sidsel Marie.

Bosat: Grønkær pr. Stoholm Jyll.

Emmy Allentoft gik i skole i Pederstrup. Hun lærte efter skolegangen husgerning forskellige steder og var desuden i 3 mdr. elev paa Tilskærerskolen i Viborg, ligesom hun havde et ophold paa Krabbesholm højskole.

Niels Toft Andersen gik i skole i bl. a. Rødding. Han lærte efter skolegangen landbruget i forskellige pladser, afbrudt af et ophold paa Haslev højskole samt af militærtjeneste i Haderslev, og købte i 1956 en ejendom paa 16 tdr. land. I 1963 købte han nabogaarden, der ligeledes er paa 16 tdr. land.

VI.C.2.a.

Mona Toft Andersen

er født d. 6. februar 1959 i Grønkær, Feldingbjerg sogn.

VI.C.2.b.

Grete Toft Andersen

er født d. 10. februar 1962 i Grønkær.

VI.C.3.

Gunnar Allentoft

er født d. 9. oktober 1940 i Pederstrup.

Bosat: Ingstrup pr. Viborg.

Gunnar Allentoft gik i skole i Pederstrup og var desuden paa Haubro ungdomsskole. Han lærte efter skolegangen landbruget og virker nu som landbrugsmedhjælper hos Otto Kvorning i Ingstrup.

VI.C.4.

Henry Allentoft

er født d. 7. november 1944 i Pederstrup.

Han er beskæftiget som landbrugsmedhjælper.

VI.D.

Sofus Elias Pedersen Allentoft

er født d. 23. februar 1902 i Pederstrup.

Han blev gift d. 28. juni 1927 i Skals med

Mette Kathrine Worsøe Sørensen

der er født d. 30. maj 1904 i Skals som datter af gaardejer Kristian Worsøe Sørensen og hustru Ane Marie Villekold.

Bosat: Lyshøj pr. Skals.

Sofus Elias Pedersen Allentoft gik i skole i Pederstrup. Han gennemgik efter skolegangen uddannelse ved landbruget og aftjente fra 1922 til 1923 sin værnepligt i Randers samt i København, hvorfra han hjemsendtes som korporal. Fra 1927 til 1929 drev han en ejendom



paa 49 tdr. land i Troestrup, og han overtog derpaa svigerfaderens gaard, den 74 tdr. land store Lyshøj, som han drev indtil 1963, da den afstodes til sønnen Gert.

Mette Kathrine Worsøe Sørensen gik i skole i Skals. Hun lærte efter skolegangen husger-ning og var desuden sommeren 1921 elev paa Skals højskole.

VI. D. 1.

Søren Pedersen Worsøe Allentoft

er født d. 24. juli 1927 i Troestrup, Hersom sogn.

Han blev gift d. 11. april 1952 i Karup med

Else Solveig Pedersen

der er født d. 15. juni 1931 i Nørresundby som datter af forplejningsforvalter Einer Pedersen og hustru Oda Jessine Grundahl.

Bosat: Rytterstien 27 c, Hillerød.

Søren Pedersen Worsøe Allentoft gik i skole i Skals. Han arbejdede ved landbruget hjemme indtil sit 20. aar og var vinteren 1947-1948 elev paa Asmildkloster landbrugsskole, hvor han bestod kontroleksamen. En kort tid virkede han som kontrolassistent, og han blev derpaa indkaldt til militærtjeneste ved Flyvevaabenet i Karup, hvor han i 1949 gennemgik korporalskolen samt i 1950 sergentskolen. I 1955 forflyttedes han til Sjælland, og i 1960 blev han udnævnt til seniorsergent.

Else Solveig Pedersen gik i skole i Nørresundby samt i Aarhus. Hun udlærtes hos manu-fakturhandler Herluf Christiansen, Karup, og var derefter bestyrer af kantinen i Gedhuslej-ren indtil giftermålet.

VI. D. 1. a.

Suzette Lotte Allentoft

er født d. 26. januar 1964 i Hillerød.

VI. D. 2.

Knud Worsøe Allentoft

er født d. 26. juni 1931 i Viborg Søndre sogn.

Han blev gift d. 6. august 1955 i Ulbjerg med

Anna Kirstine Evelyn Nielsen

der er født d. 16. juni 1933 i Viborg som datter af arbejdsmand Alfred Marinus Nielsen og hustru Agnete Kirstine Nielsen.

Bosat: Veddum.

Knud Worsøe Allentoft aftjente fra 1951 til 1952 sin værnepligt i Viborg og dimitteredes i 1957 fra Th. Langs seminarium i Silkeborg. Samme aar fik han ansættelse som andenlærer ved Veddum skole, hvor han siden 1959 har virket som førstelærer.

Anna Kirstine Evelyn Nielsen gik i skole i Ulbjerg. Hun virker for tiden som lærerinde i Veddum.

VI. D. 2. a.

Karin Allentoft

er født d. 5. marts 1956 i Silkeborg.

VI.D.2.b.

Annette Allentoft

er født d. 16. maj 1959 i Veddum, Skelund sogn.

VI.D.3.

Gert Worsøe Allentoft

er født d. 22. juli 1936 i Skals.

Bosat: Lyshøj pr. Skals.

Gert Worsøe Allentoft gik i skole i Skals. Han lærte landbruget hjemme og aftjente fra 1955 til 1956 sin værnepligt i København, hvorfra han hjemsendtes som korporal. Vinteren 1956-1957 var han elev paa Asmildkloster landbrugsskole, og i 1963 overtog han faderens gaard Lyshøj. - Gert Worsøe Allentoft er næstformand for den lokale VU forening og medlem af bestyrelsen for Landbrugsskolens elevforening.

VI.D.4.

Anny Allentoft

er født d. 19. december 1943 i Skals.

Hun gik i skole i Skals, hvor hun i 1960 bestod præliminæreksamen, og samme aar fik hun ansættelse paa Amtsstuen i Viborg, hvor hun nu er kontorassistent.

VI.E.

Søren Pedersen Allentoft

er født d. 31. maj 1904 i Pederstrup, og han døde d. 24. juli 1927 paa Viborg sygehus.

VI.F.

Ane Margrethe Pedersen Allentoft

er født d. 29. december 1905 i Pederstrup.

Hun blev gift d. 10. juli 1928 i Pederstrup med

Søren Olsen Dalsgaard Sørensen

der er født d. 16. august 1898 i Pederstrup som søn af gaardejer Niels Severin Sørensen og hustru Ane Dorthe Marie Pedersen (Haugaard).

Bosat: Nørregaard, Vinkel pr. Viborg.

Ane Margrethe Pedersen Allentoft gik i skole i Pederstrup. Hun lærte efter skolegangen husgerning i forskellige pladser og havde desuden et ophold paa Ask højskole.

Søren Olsen Dalsgaard Sørensen gik i skole i Pederstrup. Han lærte efter skolegangen landbruget, hovedsagelig hjemme, og besøgte Krabbesholm højskole. I 1928 købte han Nørregaard, som han siden har drevet.

VI.F.1.

Lilly Dalsgaard Sørensen

er født d. 13. maj 1927 i Vinkel.

Hun blev gift d. 22. oktober 1949 i Viborg med

Kristian Skov Norden

der er født d. 21. november 1922 i Almird som søn af lagerarbejder Niels Nielsen Norden og hustru Thora Kristine Skov.

Bosat: Drosselvej 9, Viborg.

Lilly Dalsgaard Sørensen gik i skole i Vinkel. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser ved dette indtil giftermålet.

Kristian Skov Norden gik i skole i Sdr. Rind. Efter skolegangen arbejdede han 3 aar ved landbruget samt 4 aar ved Postvæsenet, og siden 1950 har han været beskæftiget som væver paa Asani.

VI. F. 1. a.

Finn Dalsgaard Norden

er født d. 6. marts 1950 i Viborg.

VI. F. 1. b.

Ole Dalsgaard Norden

er født d. 2. september 1954 i Viborg.

VI. F. 1. c.

Gitte Dalsgaard Norden

er født d. 19. november 1963 i Viborg.

VI. F. 2.

Børge Dalsgaard Sørensen

er født d. 27. april 1931 i Vinkel.

Han blev gift d. 14. maj 1955 i Ørum Sønderlyng, Ørum sogn, med

Karen Marie Christensen

der er født d. 28. marts 1930 i Møllerup, Ørum sogn, som datter af maskinarbejder Marius Christensen og hustru Margrethe Kirstine Rasmussen.

Bosat: Holbergsvej 46, Viborg.

Børge Dalsgaard Sørensen gik i skole i Vinkel. Han opholdt sig hjemme indtil 1960 og var derpaa vægter i 2½ aar i Aarhus. Han har siden virket som saadan i Viborg.

Karen Marie Christensen gik i skole i Møllerup. Hun lærte efter skolegangen husgerning forskellige steder, bl. a. paa plejehjemmet i Ørum, og gennemgik derpaa fra 1949 til 1952 sygeplejeuddannelse suppleret med 1 aar i Viborg og 1 aar paa Sankt Hans Hospital i Roskilde. Efter giftermålet virkede hun en tid som ferieafløser paa Folkekuren ved Hald, og siden 1963 har hun haft ansættelse som sygeplejerske paa plejehjemmet Søndermarken.

VI. F. 2. a.

Inge Dalsgaard Sørensen

er født d. 6. maj 1956 i Viborg.

VI. F. 2. b.

Søren Dalsgaard Sørensen

er født d. 20. juni 1958 i Viborg.

VI. F. 2. c.

Birthe Dalsgaard Sørensen

er født d. 16. oktober 1961 i Brabrand.

VI. F. 3.

Esther Dalsgaard Sørensen

er født d. 28. februar 1933 i Vinkel.

Hun blev gift d. 16. oktober 1954 i Vinkel med

Kaj Agerholm Christensen

der er født d. 17. juni 1927 i Bislev som søn af gaardejer Kresten Christensen og hustru Johanne Andrea Lauritsen.

Bosat: Ny Hammersholt pr. Hillerød.

Esther Dalsgaard Sørensen var efter skolegangen først beskæftiget paa et konditori i Sønderborg og blev derpaa i 1953 kassererske paa konditoriet Kristine i Aalborg, hvor hun virkede indtil giftermålet. I 1962 bestod hun kørelærereksamen, og samme aar etablerede hun egen køreskole, som hun siden har drevet.

Kaj Agerholm Christensen er opvokset hos mormoderen og morfaderen i Dørup. Han blev indkaldt til militærtjeneste ved Infanteriet, hvor han bl. a. gjorde tjeneste 14 mdr. ved Øst danske Kommando i Tyskland og tilsidst opnaaede rang af oversergent. Han fik derefter ansættelse som forplejningsassistent ved flyvestation Aalborg, og siden 1956 har han været forplejningsforvalter ved Den kongelige Livgarde.

VI. F. 3. a.

Jan Agerholm Christensen

er født d. 22. august 1955 i Nørresundby.

VI. F. 3. b.

Per Torben Agerholm Christensen

er født d. 17. oktober 1957 i Ny Hammersholt, Nr. Herlev sogn.

VI. F. 3. c.

Kim Agerholm Christensen

er født d. 20. marts 1960 i Ny Hammersholt.

VI. G.

Agnes Birgitte Pedersen Allentoft

er født d. 5. juni 1907 i Pederstrup, og hun døde d. 14. maj 1964 i Viborg.

Hun blev gift d. 12. september 1935 i Pederstrup med

Berthel Emanuel Jensen

der er født d. 28. januar 1910 i Troelstrup, V. Tøstrup sogn, som søn af husmand Jens Jensen og hustru Ingeborg Sørensen.

Bosat: Nr. Vinge pr. Ørum Sønderlyng.

Berthel Emanuel Jensen er gaardejer i Nr. Vinge.

VI. G. 1.

Ingrid Jensen

er født d. 13. januar 1937 i Nr. Vinge.

Hun blev gift d. 13. oktober 1956 i Vinge med

Ejgil Dorscheus Jensen

der er født d. 4. februar 1933 i Aarhus som søn af landmand Ejnar Rasmus Jensen og hustru Martha Marie Dorscheus.

Bosat: Taanum pr. Randers.

Ingrid Jensen gik i skole i Nr. Vinge og var desuden i 1954 elev paa Jebjerg ungdomsskole. Hun er uddannet ved husgerning og har haft forskellige pladser ved dette.

Ejgil Dorscheus Jensen gik i skole i Kousted samt i Nørbæk. I 1½ aar arbejdede han ved landbruget, og han stod derpaa i tømmerlære i Faarup, hvor han i 1952 udlærtes. Fra 1952 til 1953 var han elev paa Hadsten haandværkerhøjskole, fra 1953 til 1954 aftjente han sin værnepligt ved Jydske Ingeniørregiment i Randers samt i Vejle, og efter at have arbejdet 8 aar som svend i Ø. Velling startede han i 1962 eget tømmerværksted i Taanum.

VI. G. 1. a.

Birthe Vibeke Jensen

er født d. 20. marts 1957 i Langaa.

VI. G. 1. b.

Carsten Dorscheus Jensen

er født d. 13. februar 1961 i Langaa.

VI. G. 1. c.

Henning Dorscheus Jensen

er født d. 18. september 1963 i Aarhus.

VII.

Christen Christensen

er født d. 13. maj 1865 i Pederstrup, og han døde d. 16. oktober 1948 i Lindum.

Han blev gift d. 17. oktober 1896 i Lindum med



Petrine Kristine Andersen

Hun er født d. 23. september 1875 i Klejtrup som datter af kromand og sadelmager Anders Peder Andersen og hustru Inger Marie Madsen, og hun døde d. 18. januar 1956 i Lindum.

Bosat: Lindum pr. Sdr. Onsild.

Christen Christensen gik i skole i Pederstrup. Han lærte efter skolegangen landbruget i forskellige pladser og aftjente sin værnepligt i Viborg. En overgang virkede han som slagter i Lindum, og senere overtog han efter svigerfaderen Sjørring Kro med tilhørende landbrug, som han derpaa drev, samtidig med at han virkede som hjemmeslagter. I ca. 1907 solgte han imidlertid kroen og flyttede til Nr. Vinge, hvor han i et par aar havde en købmandsforretning med dertil hørende landbrug. Derefter havde han en gaard i Sjørring i ca. 4 aar, og i 1912 købte han saa en landbrugsejendom i Lindum, som han drev indtil 1936, da han afstod den til svigersønnen Nors Ricardo Therkildsen.

Petrine Kristine Andersen lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser ved dette.

VII. A.

Christen Peter Mikkelsen Christensen

er født d. 20. november 1897 i Sjørring Kro, Lindum sogn.

Han blev gift d. 28. oktober 1930 i No med

Ingeborg Kolby

der er født d. 9. juni 1907 i Stadil som datter af slagter Magnus Kolby og hustru Ellen Godtfredsen.

Bosat: Heager pr. Ringkøbing.

Christen Peter Mikkelsen Christensen gik i skole i bl. a. Lindum, Sjørring og Nr. Vinge. Han lærte efter skolegangen landbruget, afbrudt af militærtjeneste ved Dragonregimentet i Randers, og besøgte i 1924 Dalum landbrugsskole. I 5 aar virkede han derefter som kontrol-assistent, og i 1930 købte han sin nuhavende ejendom i Heager.

Ingeborg Kolby gik i skole i Hee. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente forskellige steder, bl. a. i Hee.

VII. A. 1.

Bent Kolby Christensen

er født d. 4. november 1933 i Heager, No sogn.

Han er gift med

Lise Chemnitz

med hvem han har 2 børn.

Bosat: Elektricitetsværket, Nanortalik, Grønland.

Bent Kolby Christensen er beskæftiget som installatør.

VII. A. 2.

Aage Sjørring Christensen

er født d. 20. december 1941 i Heager, No sogn.

Han er maskinarbejder.

VII. A. 3.

Ellen Kolby Christensen

er født d. 16. februar 1945 i Heager.

Hun arbejder som sygemedhjælper.

VII. B.

Inger Marie Christensen

er født d. 5. februar 1899 i Sjørring Kro, Lindum sogn.

Hun blev gift d. 19. november 1926 i Lindum med

Niels Andersen Østergaard

Han er født d. 9. februar 1896 i Vorning som søn af gaardejer Peder Christian Østergaard og hustru Marie Magdalene Jensen, og han døde d. 23. september 1959 i Vorning og blev begravet d. 26. september.

Bosat: Vorning pr. Hammershøj.

Inger Marie Christensen lærte efter skolegangen husgerning og havde fra sit 13. aar og indtil giftermålet plads syv forskellige steder.

Niels Andersen Østergaard lærte efter skolegangen landbruget og drev en gaard i Vorning, som i 1958 overtoges af sønnen Evald.



VII. B. 1.

Magdalene Østergaard

er født d. 29. november 1927 i Vorning.

Hun blev gift d. 9. juli 1948 i Vorning med

Christian Bach

der er født d. 27. januar 1923 i Ø. Velling som søn af gaardejer Chresten Bach og hustru Olivia Sørine Hvid Nielsen.

Bosat: Ø, Velling pr. Randers.

Magdalene Østergaard gik i skole i Vorning og var desuden elev paa Salling ungdomsskole.

Hun er uddannet ved husgerning og har indtil giftermålet tjent forskellige steder.

Christian Bach gik i skole i Helstrup. Han udlærtes i 1945 som tømrer og efter at have af-tjent sin værnepligt ved Sjællandske Ingeniørregiment startede han i 1947 egen forretning, som han siden har drevet.

VII. B. 1. a.

Frits Østergaard Bach

er født d. 25. september 1949 i Ø. Velling.

VII. B. 1. b.

Inger Olivia Østergaard Bach

er født d. 26. marts 1951 i Ø. Velling.

VII. B. 1. c.

Niels Chresten Østergaard Bach

er født d. 26. marts 1951 i Ø. Velling.

VII. B. 1. d.

Eva Østergaard Bach

er født d. 23. juli 1952 i Ø. Velling.

VII. B. 2.

Ragna Østergaard

er født d. 7. marts 1930 i Vorning.

Hun blev gift i Vorning med

Otto Mikkelsen

der er født d. 10. juli 1928 i Nørbæk som søn af gaardejer Karl Mikkelsen.

Bosat: Gassum pr. Spentrup.

Otto Mikkelsen er gaardejer i Gassum.

VII. B. 2. a.

Janne Mikkelsen

er født d. 3. januar 1953 i Gassum.

VII. B. 2. b.

Anne Marie Mikkelsen

er født d. 11. juli 1954 i Gassum.

VII. B. 3.

Evald Østergaard

er født d. 22. oktober 1931 i Vorning.

Han blev gift d. 30. marts 1957 i Lindum med

Inge Marie Kristensen

der er født d. 21. december 1935 i Sønderbæk som datter af forsikringsagent Jens Kristensen og hustru Anne Marie Østergaard Thostrup.

Bosat: Christiansgaard, Vorning pr. Hammershøj.

Evald Østergaard gik i skole i Vorning. Han lærte efter skolegangen landbruget, afbrudt af et ophold paa Vestbirk højskole samt af militærtjeneste ved Jydske Luftværnsregiment i Esbjerg og Padborg, og overtog i 1958 faderens gaard, der er paa 80 tdr. land.

Inge Marie Kristensen gik i skole i Sønderbæk samt i Lindum. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente forskellige steder indtil giftermålet.

VII. B. 3. a.

Anne-Grethe Østergaard

er født d. 1. januar 1958 i Kjellerup, Svenstrup sogn.

VII. B. 3. b.

Lene Østergaard

er født d. 16. juli 1960 i Vorning.

VII. B. 4.

Svend Østergaard

er født d. 29. september 1934 i Vorning.

Han er beskæftiget som landmand.

VII. B. 5.

Bodil Østergaard

er født d. 31. oktober 1941 i Vorning.

Hun blev gift d. 9. juni 1962 i Vorning med

Marius Emanuel Taudal Andersen

der er født d. 12. april 1935 i Brøndum som søn af arbejdsmand Peder Taudal Andersen og hustru Agnete.

Bosat: Gassum pr. Spentrup.

Bodil Østergaard gik i skole i Vorning. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser ved dette.

Marius Emanuel Taudal Andersen gik i skole i Brøndum. Han arbejdede ved landbruget i et par aar og kom derefter i smedelære. Efter at være blevet udlært aftjente han sin værnepligt i Karup, og i 1960 startede han derpaa egen virksomhed i Gassum.

VII. B. 5. a.

Jan Taudal Andersen

er født d. 18. december 1962 i Gassum.

VII.C.

Anna Marie Christensen

er født d. 12. februar 1900 i Sjørring Kro, Lindum sogn.

Hun blev gift d. 9. november 1926
i Lindum med

Kristian Aaes

der er født d. 26. maj 1898 i Skarrild
som søn af kroejer Peder Aaes og
hustru Juliane Lovise Nielsen.

Bosat: Rødding pr. Viborg.

Anna Marie Christensen gik i skole i bl. a. Nr. Vinge, Sjørring og Bigum. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser ved dette.



Kristian Aaes gik i skole i Skarrild. Han blev uddannet ved landbruget og købte i 1926 en ejendom i Sdr. Felding. Denne drev han indtil 1942, da han overtog sin nuhavende ejendom i Rødding.

VII.C, L.

Greta Aaes

er født d. 11. februar 1936 i Aarhus.

Hun blev gift d. 3. september 1960 i Rødding med

Erik Vendelbo Nielsen

der er født d. 15. december 1933 i Gandrup, V. og Ø. Hassing sogn, som søn af stationsforstander Marius Nielsen og hustru Jane.

Bosat: Vedbæk 19, Gug.

Greta Aaes gik i skole i Rødding. Hun lærte efter skolegangen husgerning i forskellige pladser og var i 1957 elev paa Ubberup sygeplejeforskoie, hvorefter hun gennemgik sygeplejeuddannelse paa Viborg Amts og Byes sygehus, suppleret med ½ aar paa Statshospitalet. Hun har siden haft ansættelse ved Aalborg kommunehospital.

Erik Vendelbo Nielsen gik i skole i Aalborg, hvor han bestod realeksamen. Han udlærtes som bankassistent i Landmandsbanken i Aalborg og har siden virket her, afbrudt af militærtjeneste ved Infanteriet i Viborg og ved Det danske Kommando i Tyskland.

VII.C, l. a.

Torben Aaes Nielsen

er født d. 23. februar 1962 i Gug, Sdr. Tranders sogn.

VII.D.

Holger Christensen

er født d. 29. januar 1901 i Sjørring Kro, Lindum sogn.

Han blev gift d. 21. december 1930 i Hjorthede med

Agnes Pedersen

der er født d. 2. november 1900 i Ask, Astrup sogn, som datter af husmand Niels Peder Pedersen og hustru Ane Jensen.

Bosat: Skjellerup pr. Hobro.

Holger Christensen gik i skole i Sjørring og havde allerede fra sit 6. aar forskellige sommerpladser. Han blev uddannet ved landbruget, afbrudt af militærtjeneste i Viborg 1931, og købte i 1931 en ejendom i Skjellerup. I 1943 solgte han denne og overtog en anden ejendom samme sted. - Holger Christensen har i 16 aar været stævningsmand.

Agnes Pedersen gik i skole i Astrup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser ved dette.

VII. D. 1.

Orla Loumann Eienstrand

er født d. 20. marts 1935 i Aarhus.

Han er gift med

Bente N.N.

Bosat: Solskov pr. Hedensted.

Orla Loumann Eienstrand er beskæftiget som murer.

VII. D. 2.

Jytte Christensen

er født d. 18. januar 1939 i Aarhus.

Hun er gift med

Benny Mikkelsen

der er beskæftiget som portør ved DSB.

Bosat: Vorbjergvej 60, Nørresundby.

VII. E.

Jens Peter Christensen

er født d. 9. januar 1902 i Sjørring Kro, Lindum sogn.

Han blev gift d. 20. maj 1929 i Hammerum, Gellerup sogn, med

Mariane Kristine Lindholt

der er født d. 14. februar 1902 i Hammerum som datter af landmand Christian Lindholt og hustru Thoma-sine Kristensen.

Bosat: Skoldhøj pr. Sdr. Felding.

Jens Peter Christensen gik i skole i Sjørring samt i Bigum. Han lærte efter skolegangen landbruget i forskellige pladser og overtog i 1929 gaarden Skoldhøj, som han siden har drevet.



Jens Peter Christensen er direktør for Sdr. Felding Sogns Spare- og Laanekasse samt formand for Brugsforeningen og for Transformatorforeningen. Han er desuden medlem af bestyrelsen for Andelssvineslagteriet i Grindsted, Foderstofforeningen og Sdr. Felding Mergelforening.

Mariane Kristine Lindholt gik i skole i Hammerum. Hun lærte efter skolegangen husgerning i forskellige pladser og havde desuden et ophold paa Ryslinge højskole.

VII. E. 1.

Nanna Lindholt Christensen

er født d. 27. april 1933 i Sdr. Felding.

Hun blev gift d. 9. juni 1957 i Sdr. Felding med

Jens Ibsen Jessen

der er født d. 24. september 1932 i Forum, Brøndum sogn, som søn af gaardejer Jens Christian Jessen og hustru Marie Oline Olesen.

Bosat: Torsted pr. Bække.

Nanna Lindholt Christensen gik i skole i Sdr. Felding samt i Grindsted, hvor hun bestod præliminæreksamen. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde et ophold paa Askov højskole. Desuden havde hun i 2 aar ansættelse paa et kontor.

Jens Ibsen Jessen gik i skole i Forum og var desuden paa efterskole. Han udlærtes i 1951 indenfor kolonialbranchen og aftjente derpaa fra 1952 til 1953 sin værnepligt ved Jydske Telegrafregiment. En tid var han kommis i Bramdrupdam samt i Sdr. Omme, og efter et ophold paa Den danske Andelsskole i Middelfart havde han atter ansættelse i Bramdrupdam indtil 1957, da han blev uddeler i Torsted brugsforening.

VII. E. 1. a.

Joan Lindholt Jessen

er født d. 22. marts 1958 i Torsted, Verst sogn.

VII. E. 1. b.

Peter Lindholt Jessen

er født d. 26. juni 1959 i Torsted.

VII. F.

Caroline Cecilie Christensen

er født d. 17. juni 1903 i Sjørring Kro, Lindum sogn.

Hun blev gift d. 4. november 1928 i Lindum med

Sigurd Larsen

der er født d. 13. februar 1902 i Maltbæk, Malt sogn, som søn af landmand Lars Larsen og hustru Marie Kirstine Thomasen.

Bosat: Klode Mølle pr. Engesvang.



Caroline Cecilie Christensen gik i skole i Sjørring samt i Bigum. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser ved dette. Nu virker hun som husmoderafløser i Engesvang.

Sigurd Larsen gik i skole i bl. a. Bække. Fra 1919 til 1928 arbejdede han paa cementstøberiet i Sdr. Felding, og efter i 3 aar at have haft en viktualieforretning samt i 2 aar en ejendom havde han forskelligt arbejde. Under og efter krigen arbejdede han 8½ aar paa Fiskbæk briketfabrik, heraf en tid som formand og han virker nu som dræningsmester.

VII. F. 1.

Kristian Peter Larsen

er født d. 9. april 1929 i Sdr. Felding.

Han blev gift d. 8. september 1952 i Tønder med

Johanne Jørgensen

der er født d. 1. juli 1931 i Kysing, Saksild sogn, som datter af arbejdsmand Henrik Vilhelm Jørgensen og hustru Anne Mathilde Nielsen.

Bosat: Lærkevej 34, Tønder.

Kristian Peter Larsen er beskæftiget som arbejdsmand.

VII. F. 1. a.

Jørn Henrik Larsen

er født d. 16. oktober 1950 i Kjellerup, Hørup sogn.

VII. F. 1. b.

Flemming Sigurd Larsen

er født d. 28. januar 1952 i Rørkær.

VII. F. 1. c.

Anne Grethe Larsen

er født d. 18. juni 1958 i Tønder.

VII. F. 1. d.

Jette Larsen

er født d. 23. august 1961 i Tønder.

VII. F. 2.

Elna Sofie Larsen

er født d. 17. juni 1930 i Sdr. Felding.

Hun blev gift d. 7. februar 1950 i Serup med

Svend Aage Andersen

der er født d. 25. august 1919 i Serup som søn af arbejdsmand Johannes Gotfred Andersen og hustru Ane Marensen Kirstine Hauge.

Bosat: Nørregade 4, Sdr. Omme.

Elna Sofie Larsen gik i skole i bl. a. Sdr. Felding og var desuden elev paa Brejninggaard efterskole. Hun blev uddannet ved husgerning og havde forskellige pladser ved dette.

Svend Aage Andersen gik i skole i Serup. Han arbejdede ved landbruget indtil 1937 og havde saa et ophold paa Køng højskole. I 1944 udlærtes han som skomager, og efter at have arbejdet som svend forskellige steder startede han eget skomagerværksted i Sdr. Omme.

VII. F. 2. a.

Karen Merete Andersen

er født d. 20. marts 1951 i Funder.

VII. F. 3.

Karen Marie Larsen

er født d. 18. juni 1931 i Sdr. Felding, og hun døde d. 10. marts 1950 i Klode Mølle, Fngesvang sogn.

VII. F. 4.

Thorkild Frode Larsen

er født d. 26. december 1933 i Sdr. Felding.

Han blev gift d. 6. april 1963 i Koed med

Margit Andersen

der er født d. 23. maj 1937 i Ryomgaard, Marie Magdalene sogn, som datter af barber Aksel Andersen og hustru Elna.

Bosat: Prince George, British Colombia, Canada.

Thorkild Frode Larsen gik i skole i Sdr. Felding. Han arbejdede nogle aar ved landbruget, og efter et ophold i Norge aftjente han sin værnepligt. Han rejste derefter til Canada, hvor han siden har virket som tømrer.

Margit Andersen er uddannet sygeplejerske og har virket som saadan i nogle aar.

VII. F. 4. a.

Bonnie Larsen

er født d. 3. januar 1964 i Prince George.

VII. F. 5.

Find Sjørring Larsen

er født d. 10. september 1939 i Sdr. Felding.

Han blev gift d. 9. marts 1963 i Silkeborg med

Elly Bechmann Laursen

der er født d. 12. december 1940 i Engesvang som datter af mælkehandler Henry Verner Voldsgaard Laursen og hustru Helga Bechmann.

Bosat: Hjejlevej 1, Silkeborg.

Find Sjørring Larsen gik i skole i Engesvang. Han udlærtes i 1957 som kok i restaurant Borris, København, og sejlede derefter 1 aar. En tid arbejdede han i Norge samt i Tyskland,

og i 1961 startede han derpaa egen viktualieforretning i Silkeborg.

Elly Bechmann Laursen gik i skole i Engesvang samt i Silkeborg, hvor hun bestod realkøksammen. Hun havde efter skolegangen plads 3 aar i huset og lærte derpaa sygepleje paa Central-sygehuset i Herning, hvor hun i 1963 afsluttede uddannelsen.

VII. F. 5. a.

Jan Bechmann Larsen

er født d. 24. september 1963 i Silkeborg.

VII. F. 6.

Else Merete Larsen

er født d. 2. maj 1946 i Ejstrup.

Hun er i lære i Løvel brugsforening.

VII. G.

Kristian Bolvig Christensen

er født d. 29. maj 1905 i Sjørring Kro, Lindum sogn.

Han blev gift d. 24. juni 1934 i Hammerum, Gellerup sogn, med

Signe Lindholt

der er født d. 17. januar 1907 i Hammerum som datter af husmand Christian Lindholt og hustru Thomasine Kristensen.

Kirkegade 10, Aulum.

Kristian Bolvig Christensen gik i skole flere forskellige steder og havde allerede fra sit 9. aar sommerpladser ved landbruget. Ca. 1930 blev han kontrolassistent, og kort efter startede han en blandet landhandel i Ørre. Denne drev han indtil 1941, da han flyttede til Aulum og fik ansættelse som rutebilchauffør. Derefter købte han ruten Aulum-Ørre-Herning, og denne rute har han siden kørt, fra 1948 med ansættelse ved DSB, som da overtog ruten.

Signe Lindholt gik i skole i Hammerum. Hun lærte efter skolegangen husgerning i forskellige pladser, bl. a. 5 aar i Svendborg, og passer nu rutebilstationens indleveringssted for pakker.



VII. G. 1.

Anne Marie Lindholt Christensen

er født d. 6. maj 1936 i Hammerum, Gellerup sogn.

Hun er gift med

Ingemann Pedersen (Vestergaard)

der er beskæftiget som købmand.

Bosat: Fælledvej 17, Nykøbing M.

VII.G. 2.

Kurt Lindholt Christensen

er født d. 24. august 1938 i Ørre.

Han er gift med

Selma Jensen

Bosat: Classensgade, København Ø.

Kurt Lindholt Christensen er beskæftiget som bogholder.

VII.G. 3.

Frank Lindholt Christensen

er født d. 11. august 1940 i Ørre.

Bosat: Kirkegade 10, Aulum.

Frank Lindholt Christensen virker som kontorist.

VII.G. 4.

Olav Lindholt Christensen

er født d. 20. januar 1947 i Aulum.

Han er i koloniallære.

VII.H.

Dagmar Ottilie Christensen

er født d. 16. januar 1907 i Nr. Vinge.

Hun blev gift d. 9. juli 1933 i Lindum med

Peter Marius Bach

der er født d. 26. juli 1902 i Nørskovlund, Hinge sogn, som søn af landpostbud Søren Christian Bach og hustru Kirsten Marie Pedersen.

Bosat: Vesterled 29, Viborg.

Dagmar Ottilie Christensen gik i skole i Sjørring. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. 2 aar paa en gaard i Vammen samt 3 aar i København.

Peter Marius Bach gik i skole i Hinge. Han arbejdede først nogle aar ved landbruget og var desuden i ca. 3 aar kontrolassistent i Vammen. Derefter udlærtes han som murer, i et par aar drev han forretning i Lillerød sammen med en svoger, og efter i en aarrække at have boet i Vammen flyttede han i 1950 til Viborg, hvor han virker som murer.



VII.H. 1.

Christian Bach

er født d. 19. august 1934 i Vammen.

Han blev gift d. 29. marts 1964 i Hals med

Bodil Jørgensen

der er født d. 31. oktober 1934 i Hals som datter af fisker Jørgen Christian Jørgensen og hustru Helga Jensen.

Bosat: Frederiksgade 1, København K.

Christian Bach gik i skole i Vammen. Han udlærtes indenfor kolonialbranchen og drev derpaa fra 1960 til 1964 ismejeri i København. Han har siden virket som ejendomsmægler samme sted.

Bodil Jørgensen gik i skole i Hals. Hun gennemgik uddannelse som sygeplejerske i Randers og har derefter virket som saadan i bl. a. Aarhus, Aalborg, Trondheim i Norge og Glostrup.

VII. H. 2.

Kirsten Marie Bach

er født d. 25. august 1937 i Lillerød.

Hun blev gift d. 20. oktober 1957 i Viborg med

Børge Lund Nielsen

der er født d. 8. august 1930 i Herrup, Sevel sogn, som søn af smedemester Albert Lund Nielsen og hustru Bodil Dorthea.

Bosat: Violvej 27, Silkeborg.

Kirsten Marie Bach gik i skole i Vammen samt i Viborg, hvor hun bestod mellemskoleeksamen. Hun udlærtes i 1956 som paalæggerske og virkede som saadan indtil giftermålet. I 3 aar har hun desuden drevet egen købmandsforretning i Silkeborg.

Børge Lund Nielsen gik i skole i Herrup. Han udlærtes som mejerist og virkede som saadan indtil 1954, da han blev optaget paa Handelshøjskolen i Viborg. Han kom derefter i lære indenfor kontorfaget og virker nu som kontorassistent hos D. A. B.

VII. H. 2. a.

Bodil Lund Nielsen

er født d. 12. april 1958 i Viborg.

VII. H. 2. b.

Ulla Lund Nielsen

er født d. 10. november 1960 i Silkeborg.

VII. H. 2. c.

Else Lund Nielsen

er født d. 17. april 1963 i Silkeborg.

VII. H. 3.

Ingelise Bach

er født d. 14. marts 1945 i Vammen.

Hun er beskæftiget som syerske.

VII. H. 4.

Finn Peter Bach

er født d. 28. april 1946 i Vammen.

Han er i lære som mekaniker.

VII. J.

Christa Birgitte Christensen

er født d. 15. december 1907 i Nr. Vinge.

Hun blev gift d. 21. december 1930 i Hørsholm med

Dan Marius Erik Krogh

der er født d. 24. april 1907 i Hørsholm som søn af Marius Krogh og hustru Sigrid Vesterholm.
Bosat: Skaa, Sverige.

Christa Birgitte Christensen er beskæftiget som ekspeditrice i en brugsforening.

Dan Marius Erik Krogh virker som snedker.

VII. J. 1.

Per Dan Krogh

er født d. 27. april 1936 i København.

Han virker som chauffør i Sverige.

VII. J. 2.

Søren Dan Krogh

er født d. 15. marts 1938 i Lillerød, og
han døde d. 24. august 1963 ved en ulykke.

VII. K.

Vilhelm Ulrik Christensen

er født d. 14. februar 1910 i Lindum.

Han blev gift d. 28. marts 1935 i Kolding med

Augusta Dorthea Thermansen

der er født d. 6. august 1909 i Egtved som datter af gaardejer Hans Hansen Thermansen og
hustru Margrethe Kirstine Kristensen.

Bosat: Skovby pr. Hammerum.

Vilhelm Ulrik Christensen gik i skole i Sjørring samt i Lindum. Han lærte efter skolegan-
gen landbruget og driver nu en gaard i Skovby.

Augusta Dorthea Thermansen gik i skole i Bølling. Hun blev uddannet ved husgerning og
havde forskellige pladser indtil giftemaalet.

VII. K. 1.

Hans Jørgen Christensen

er født d. 21. april 1936 i Jordrup.

Han blev gift d. 18. juni 1960 i Sinding med

Mine Petrea Petersen

der er født d. 23. januar 1935 i Sinding som datter af landmand Jens Laurits Petersen og hustru
Sine.



VII. K.

Bosat: Tværgade 2, Hammerum.

Hans Jørgen Christensen gik i skole i bl. a. Jordrup. Han lærte landbruget hjemme og aftjente sin værnepligt ved Dronningens Livregiment. Senere var han 3 aar paa slagteriet i Herning, og han arbejder nu paa en Shell Servicestation i Hammerum.

Mine Petrea Petersen gik i skole i Kroghøj. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde desuden et ophold paa Ollerup højskole. Senere arbejdede hun paa en tekstilfabrik i Tjørring.

VII, K, 1, a.

Klaus Christensen

er født d. 19. august 1962 i Hammerum, Gellerup sogn.

VII, K, 2.

Ragna Christensen

er født d. 2. januar 1942 i Jordrup.

Bosat: Finsensgade 1, Herning.

Ragna Christensen gik i skole i bl. a. Kroghøj. Hun arbejdede som husassistent indtil sit 18. aar og har siden været sygehjælper i Herning.

VII, K, 3.

Birtha Christensen

er født d. 27. januar 1943 i Jordrup.

Hun blev gift d. 30. marts 1962 i Gellerup med

Ove Fastrup

der er født d. 13. december 1938 i Fastrup som søn af gaardejer Martin Fastrup og hustru Kristiane Clemmensen.

Bosat: Lind Møllegaard pr. Herning.

Birtha Christensen gik i skole i Ørre samt i Kroghøj. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. paa Sindinggaard. Senere har hun haft arbejde paa en fabrik i Herning.

Ove Fastrup gik i skole i Hauge. Han opholdt sig efter skolegangen hjemme i 9 aar og overtog derpaa i 1961 den 36 tdr. land store Lind Møllegaard, som han siden har drevet.

VII, L.

Julius Theodor Qvist Christensen

er født d. 2. februar 1913 i Lindum.

Han blev gift d. 25. december 1944 i Genner, Ø. Løgum sogn, med

Elsebeth Marie Jessen

der er født d. 24. august 1912 i Genner som datter af bygmester Peter Jessen og hustru Elsebeth Marie Hendrichsen.

Bosat: Nyvangen 13 A, Ballerup.

Julius Theodor Qvist Christensen gik i skole i Sjørring. Han hjalp først til hjemme og kom derefter i tømrer- og snedkerlære i Vammen. I 1931 udlærtes han i Lillerød, vinteren 1934-1935 var han elev paa Hadsten haandværkerhøjskole, og efter at have arbejdet som



svend forskellige steder paa Sjælland startede han i 1951 egen forretning.

Elsebeth Marie Jessen gik i skole i Genner. Hun lærte efter skolegangen husgerning forskellige steder og tjente bl. a. 2 aar paa en kro i Genner samt 7 aar i Charlottenlund.

VII. M.

Henny Kristine Christensen

er født d. 10. september 1914 i Lindum.

Hun blev gift d. 30. november 1934 i Lindum med

Laust Peder Thestrup Nielsen

der er født d. 8. juli 1908 i Vammen som søn af landmand Jens Peder Thestrup Nielsen og hustru Marie Kathrine Jørgensen.

Bosat: Hedebo, Vammen pr. Viborg.

Henny Kristine Christensen gik i skole i Lindum. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser ved dette.

Laust Peder Thestrup Nielsen gik i skole i Vammen. Han blev uddannet ved landbruget, afbrudt af militærtjeneste i Viborg, og overtog i 1934 sit fødehjem, som han siden har drevet.

VII. M. 1.

Lis Thestrup Nielsen

er født d. 29. april 1936 i Vammen.

Bosat: Hedebo, Vammen pr. Viborg.

Lis Thestrup Nielsen virker som lærerinde.

VII. M. 2.

Bente Thestrup Nielsen

er født d. 28. august 1941 i Vammen.

Bosat: Kølgevej 24, Herning.

Bente Thestrup Nielsen er beskæftiget som bogholder.

VII. M. 3.

Per Thestrup Nielsen

er født d. 12. juni 1946 i Vammen.

Han er kontorelev i Aarhus.

VII. N.

Hedvig Christensen

er født d. 19. januar 1916 i Lindum.

Hun blev gift d. 22. november 1936 i Lindum med

Nors Ricardo Therkildsen

der er født d. 5. april 1913 i Argentina som søn af landmand Jørgen Christian Therkildsen og hustru Jensine Christine Hansen.

Bosat: Lindum pr. Sdr. Onsild.

Hedvig Christensen gik i skole i Sjørring. Hun lærte efter skolegangen husgerning hjemme og havde desuden en plads af 1 aars varighed i Vammen.

Nors Ricardo Therkildsen gik i skole i Klejtrup samt i Skals. Han blev uddannet ved landbruget og overtog i 1936 svigerfaderens ejendom, som han drev indtil 1954, da han solgte den og startede maskinstation i Lindum.

VII. N. 1.

Tenna Therkildsen

er født d. 21. august 1944 i Lindum.

Bosat: Lindum pr. Sdr. Onsild.

Tenna Therkildsen er beskæftiget som kontorassistent.

VII. O.

Ruth Sofie Christensen

er født d. 23. september 1919 i Lindum.

Hun blev gift d. 13. oktober 1939 i København med

Jens Christian Maltha Jensen

der er født d. 11. september 1917 i Klejtrup som søn af hotelejer Jens Marius Jensen og hustru Ane Jensen.

Bosat: Skejvej 10, Frederikssund.

Jens Christian Maltha Jensen udlærtes som mekaniker og har siden 1939 haft ansættelse ved DSB, hvor han nu er togfører. - Jens Christian Maltha Jensen er medlem af Byrådet samt af Ligningskommissionen i Frederikssund.

VII. O. 1.

Jonny Grønkjær Jensen

er født d. 15. december 1939 i Vangede.

Han blev gift d. 13. november 1962 i Frederikssund med

Edith Larsen

der er født d. 28. november 1938 i Gram som datter af specialarbejder Svend Aage Larsen og hustru Karoline Sørensen.

Bosat: Skrænten, Frederikssund.

Jonny Grønkjær Jensen gennemgik kolonialuddannelse i Løgstør og i Slangerup brugsforeninger. Senere var han en tid repræsentant for Olivetti kontormaskiner, København, og siden 1962 har han været forpagter af Banegaardskiosken i Frederikssund.

Edith Larsen gik i skole i Hobro, hvor hun bestod realeksamen.

VII. O. 2.

Alex Grønkjær Jensen

er født d. 29. august 1941 i Lindum.

Bosat: Skelvej 10, Frederikssund.

Alex Grønkjær Jensen gik i skole i Løgstør samt i Frederikssund, hvor han bestod realeksamen. Han udlærtes som kontorassistent paa Frederikssund Andels-Slagteri, og efter at have aftjent sin værnepligt ved Flyvevaabenet havde han en kort tid ansættelse i sin tidligere læreplads, hvorefter han blev ansat paa Mejeriernes og Slagteriernes Hølkortcentral i Roskilde. Han virker nu som kontorassistent ved Danmarks Radio.

VII. O. 3.

Dich Grønkjær Jensen

er født d. 1. februar 1949 i Løgstør.

C.

Peter Nielsen, født 1831,
og hustru
med efterkommere



C.

Peder Nielsen

er født d. 24. april 1831 i Palsgaard, Hersom sogn, og han døde d. 16. juni 1885 samme sted.

Han blev hjemmedøbt d. 29. april 1831 og fremstillet i kirken d. 8. maj samme aar; faddere var Jens Thougaards datter Kirsten fra Aastrup og Niels Møllers datter Ane Marie fra Hvolris samt Jacob Nørgaards søn Christen, Anders Christensen og Jacob Nørgaard, alle fra Bjerregrav.

Peder Nielsen blev gift d. 11. august 1862 i Pederstrup med

Hansine Hansdatter

Forlovere ved vielsen var gaardmændene Niels Christensen fra Hersom sogn og Niels Christian Christensen fra Vraa.

Hansine Hansdatter er født d. 11. december 1828 i Rødding som datter af Ane Nielsdatter (skolelærer Niels Lund i Røddings datter) og udlagt barnefader Hans Christian Mulvad, amtsstueskriver i Viborg, og hun døde d. 9. april 1903 i Palsgaard.

Hendes daab fandt sted d. 17. december 1828; degnekonen Ane Cecilie Lund bar hende, og faddere var Jens Brøndum, Rasmus Jacobsen og Peder Torsager, alle fra Rødding.

Bosat: Palsgaard pr. Møltrup.

Peder Nielsen lærte efter skolegangen landbruget samt smedehaandværket og overtog i 1860 fødegaarden Palsgaard efter faderen. Han drev nu denne, samtidig med at han virkede som smed, indtil sin død, da gaarden overgik til sønnen Niels.

I.

Niels Nielsen (Smed)

er født d. 22. september 1862 i Palsgaard, Hersom sogn, og han døde d. 30. august 1964 paa hvilehjemmet i Klejtrup og blev begravet d. 3. september.

Han blev gift d. 20. juli 1888 i Hersom med

Mariane Bundgaard

Hun er født d. 30. maj 1865 i Stubbegaard, Hersom sogn, som datter af gaardejer Niels Andersen (Bundgaard) og hustru Kristiane Christensen, og hun døde d. 28. september 1937 i Palsgaard.

Bosat: Palsgaard pr. Møltrup.

Ved Niels Nielsen (Smed)'s 100 aars fødselsdag bragte Viborg Stifts Folkeblad følgende omtale:

" I den østlige del af Bjerregrav sogn ved vejen, der fører til Hersom, ligger Palsgaard, hvor sognets ældste, Niels Nielsen Smed, bor. Han har været med til at sætte præg paa den egn, han har levet hele sin tid i, og i morgen, lørdag den 22. september, er det 100 aar siden, han fødtes paa den gaard, som har været i slægtens eje i 137 aar.

Niels Nielsens bedstefar, der stammer fra Løvel,



købte gaarden i 1825. Han var smed som sin far, og navnet Smed har fulgt slægten siden. Bedstefaderen fortsatte med smedjen samtidig med, at han drev landbrug, og det tog Niels Smeds far, Peder Nielsen, i arv efter ham. Det var ikke noget almindeligt smedeværksted, for han lavede alle slags knive, skæreknive, brødknive, leklinger, hakkelsesknive osv., som blev solgt viden om. Niels Nielsen Smed gik i skole baade i Bjerregrav og Hersom, tre dage ad gangen hvert sted, og sin værnepligt aftjente han i København.

En af de første som brugte mergel.

Da Niels Smed kom hjem fra militærtjenesten, tog han fat paa landbruget. Han havde ikke lyst til smedefaget, og da hans far døde i 1885, nedlagde han smedjen. Niels Nielsen Smed var en forudseende mand, og han var blandt de første, der paa den kalkfattige hedejord begyndte at bruge mergel, noget, man ellers ikke kendte meget til paa den tid.

Man opdagede hurtigt paa egnen, at Niels Nielsen var en dygtig og samvittighedsfuld mand, og saa kom tillidshvervene i de mange lokale foreninger samt menighedsraad og sogneraad. Desuden var han i en lang aarrække opkræver for E.G.O. Det førte med sig, at han kom omkring og lærte mange mennesker at kende, og de kom til at sætte pris paa en samtale med den stoute og retlinede mand, der med sin klare og sunde dømmekraft altid har haft sine meningers mod. Han holdt sig ikke tilbage, naar han følte, at en sag var værd at kæmpe for.

De mange hverv som egnens befolkning i aarenes løb har betroet ham, medførte, at Niels Smed ofte maatte ud, og saa var det hans kone, Mariane, der var fra Stubbegaard i Hersom, som maatte staa for det derhjemme. Hun havde en storartet hjælp i ægteparrets fem døtre, der blev vænnet til at hjælpe i mark og stald.

Et over 100 aar gammelt stuehus.

I 1900 brændte Palsgaards tre længer, og paa tomten opførte Niels Smed nye bygninger; kun det gamle ærværdige stuehus med de lave bjælkelofter staar, som da hans bedstefar byggede det i 1842. Niels Smeds datter, Kristiane Gade, har sammen med sin mand, Jens Gade, drevet ejendommen siden 1929. I 1937 mistede Niels Smed sin hustru.

Tiderne har skiftet meget, siden Niels Smed begyndte som landmand, og der er sket store fremskridt siden hans ungdom, da man maatte gøre meget arbejde med hænderne og kørte med stude. Han naaede det, han stræbte efter, og kan i dag se tilbage paa det gode livsværk, han har skabt. Stor gæstfrihed har altid præget hjemmet, og paa fødselsdagen vil der sikkert komme mange lykønskninger til Palsgaard, hvor fem generationer vil være samlet med den 100-aarige som midtpunkt. Niels Nielsen har i det sidste aars tid været sengeliggende."

Ved Niels Nielsen (Smed)'s død skrev avisen:

"Fhv. gaardejer Niels Nielsen Smed, Bjerregrav, er efter længere tids sygdom død, knap 102 aar gammel.

Niels Nielsen Smed havde sin rod i Himmerland, hvor han var født og opvokset, og han havde paa et nær, da han aftjente sin værnepligt i København, altid boet paa den gamle slægtsgaard Palsgaard i Bjerregrav, som har været i familiens eje i 139 aar.

Niels Nielsen Smeds bedstefar, der stammer fra Løvel, købte gaarden i 1825. Han var smed som sin far, og navnet Smed har fulgt slægten siden. Da Niels Smed kom hjem fra militærtjenesten, tog han fat paa landbruget, fordi han ikke havde lyst til smedefaget, og da hans far døde i 1885, nedlagde han smedjen. Han blev gift med datteren Mariane fra Stubbegaard i Hersom, og de drev gaarden paa fortrinlig vis. En del af jorden laa hen som hede, men blev dyrket op, og Niels Smed var blandt de første, der paa kalkfattig hedejord begyndte at bruge mergel, som han gravede paa sin egen jord i Hvolris bakker. I 1900 brændte Palsgaards tre

længer, og paa tomten opførte han nye bygninger. Det gamle stuehus blev staaende, som da hans far byggede det i 1842.

Niels Smed gjorde en stor indsats for sin egn bl. a. i menighedsraad og sogneraad, og han blev en agtet og respekteret mand i sognet. I en lang aarrække var han opkræver for Ego.

I 1937 mistede han sin hustru, og et par aar senere afstod han Palsgaard til datteren Kristiane og svigersønnen Jens Gade. Han blev boende i sit gamle hjem, hvor han havde fuldt op at gøre og fulgte interesseret med i alt. I de sidste aar svigtede helbredet, og han blev kærlig passet af familien, indtil han kom paa hvilehjemmet i Klejtrup."

Efter begravelsen bragte avisen følgende referat:

"Under stor deltagelse blev forhenværende gaardejer Niels Nielsen Smed, Palsgaard, begravet fra Bjerregrav kirke.

Højtideligheden i kirken indledtes med salmen "Under dine vingers skygge", hvorefter pastor T. Kristensen, Hersom, talte, og mindedes den knap 102 aar gamle Niels Nielsen Smeds mange gode egenskaber.

Efter, at man havde sunget salmerne "O Gud ske Lov, det hjemad gaar" og "Til himlene rækker din miskundhed, Gud", bar slægtninge baaren til graven, hvor førstelærer Jacobsen, bragte familiens tak for deltagelsen og indbød til en mindesammenkomst i Bjerregrav skole.

Her talte en brorsøn, skoleinspektør Alfred Jensen, Skive, pastor T. Kristensen og forhenværende folketingsmand Laust Nørskov, Bjerregrav."

I. A.

Petrea Hansine Nielsen

er født d. 6. februar 1889 i Palsgaard, Hersom sogn.

Hun blev gift d. 8. september 1908 i Hersom med

Therkild Jensen



Fem generationer:

Siddende til venstre Petrea H. Nielsen.

Han er født d. 24. oktober 1882 i Ørris, Hersom sogn, som søn af gaardejer Jens Jensen og hustru Gregersine Ane Dorthea Terkelsen, og han døde d. 29. marts 1954 i Møldrup og blev begravet d. 4. april.

Bosat: Klejtrup pr. Hobro.

Therkild Jensen virkede som landmand.

I. A. 1.

Metha Gunhilda Jensen

er født d. 25. februar 1909 i Bjerregrav.

Hun blev gift d. 11. maj 1930 i Bjerregrav med

Søren Christian Christensen Riis

der er født d. 6. februar 1907 i Hvam som søn af gaardejer Laust Christensen og hustru Kirsten Klausen.

Bosat: Bjerregrav pr. Møldrup.

Metha Gunhilda Jensen gik i skole i Bjerregrav og lærte derefter husgerning.

Søren Christian Christensen Riis gik i skole i Hvam. Han lærte efter skolegangen landbruget og overtog i 1930 sin nuhavende ejendom, der er paa 16 tdr. land.

I. A. 1. a.

Erna Riis Kristensen

er født d. 20. september 1930 i Bjerregrav.

Hun blev gift d. 12. maj 1951 i Bjerregrav med

Thorvald Peter Vasegaard

der er født d. 3. maj 1916 i Sundstrup, Ulbjerg sogn, som søn af gaardejer Laust Vasegaard og hustru Kristiane Hoppe.

Bosat: Ejstrupvej 19, Skals.

Erna Riis Kristensen gik i skole i Bjerregrav og var desuden elev paa Vebbestrup ungdomsskole. Hun er uddannet ved husgerning og havde indtil giftemaalet forskellige pladser som husassistent.

Thorvald Peter Vasegaard gik i skole i Sundstrup. Han lærte efter skolegangen landbruget og arbejdede senere som chauffør. Ca. 1948 blev han selvstændig, og han driver nu vognmandsforretning i Skals.

I. A. 1. a. 1)

Inge Riis Vasegaard

er født d. 19. juli 1952 i Skals.

I. A. 1. b.

Aase Riis Kristensen

er født d. 21. december 1932 i Bjerregrav.

Hun blev gift d. 16. november 1963 i Bjerregrav med

Knud Knudsen

der er født d. 20. april 1929 i Vejle som søn af cand. pharm. Hans Knudsen og hustru Vita.

Bosat: Palo Alto, Californien, U.S.A.

Aase Riis Kristensen bestod i 1950 præliminæreksamen og arbejdede derefter 1 aar som sygemedhjælper paa Folkekuranstalten ved Hald. I 4 aar var hun nu i kontorlære ved DSB i Herning, og de sidste aar inden giftermålet virkede hun ved DSB's rejsebureau i København.

Knud Knudsen er uddannet ingeniør og virker som saadan i Californien.

I. A. 2.

Emmy Elisabeth Jensen

er født d. 3. januar 1920 i Bjerregrav.

Hun blev gift d. 16. maj 1943 i Bjerregrav med

Hans Henrik Hoffmann

der er født d. 27. oktober 1918 i Møldrup som søn af slagter Rabæk Finnerup Hoffmann Lauritsen og hustru Jensine Nielsen.

Bosat: Solvej 2, Hobro.

Emmy Elisabeth Jensen gik i skole i Bjerregrav og var desuden sommeren 1937 elev paa Haubro ungdomsskole. Hun lærte derefter husgerning og har desuden bl. a. arbejdet paa flere telefoncentraler.

Hans Henrik Hoffmann gik i skole i Møldrup. Han kom i slagterlære som 14-aarig og har siden ca. 1943 været ansat paa Hobro Andelsslagteri.

I. A. 2. a.

Birthe Hoffmann

er født d. 30. juni 1944 i Hobro.

Hun er beskæftiget som damefrisør.

I. A. 2. b.

Lisbeth Hoffmann

er født d. 10. juni 1950 i Hobro.

I. A. 2. c.

Erik Rabæk Hoffmann

er født d. 27. november 1957 i Hobro.

I. B.

Kristiane Sofie Nielsen

er født d. 27. maj 1892 i Palsgaard, Hersom sogn.

Hun blev gift d. 27. maj 1914 i Hersom med

Jens Laustsen Jensen Gade

der er født d. 28. juli 1889 i Hovgaard, V. Bjerregrav sogn, som søn af gaardejer Jens Jensen Gade og hustru Ane Jensen.

Bosat: Palsgaard pr. Møldrup.



Kristiane Sofie Nielsen gik i skole i Bjerregrav. Hun blev uddannet ved husgerning og tjente inden giftermålet bl. a. i Vammen, Skals og Viborg, sidstnævnte sted hos bankdirektør Thomsen.

Jens Laustsen Jensen Gade gik i skole i Bjerregrav. Han blev uddannet ved landbruget og fik ved giftermålet fødegaarden, som han drev indtil 1929, da han overtog hustruens fødegaard, den 66 tdr. land store Palsgaard, som han siden har drevet.

I. B. 1.

Vagn Jensen Gade

er født d. 19. juni 1916 i Hovgaard, V. Bjerregrav sogn.

Han blev gift d. 29. december 1941 i Aalborg med

Rigmor Busk

der er født d. 7. april 1918 i Kornum som datter af slagter Rasmus Nielsen Busk og hustru Sine Sørensen.

Bosat: Vesterbro 43, Aalborg.

Vagn Jensen Gade gik i skole i Bjerregrav. Han opholdt sig hjemme et par aar og kom derefter i mekanikerlære, hvor han udlærtes i Gedsted. I nogle aar virkede han som værkfører paa Skalborg Motorcompagni, fra 1958 til 1960 havde han eget værksted i Aalborg, og han har siden været ansat som mekaniker ved Bybussernes Værksteder i Aalborg.

Rigmor Busk gik i skole i Kornum. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var desuden en tid beskæftiget som servitrice.

I. B. 1. a.

Leif Gade

er født d. 29. december 1954 i Aalborg.

I. B. 2.

Anne Jensen Gade

er født d. 12. juli 1920 i Hovgaard, V. Bjerregrav.

Hun blev gift d. 11. september 1948 i Bjerregrav med

Vagn Snæbum Nielsen

der er født d. 27. august 1912 i Hørup, V. Bjerregrav sogn, som søn af landmand Niels Jensen Nielsen og hustru Anne Marie Andersen.

Bosat: Hvolris pr. Møldrup.

Anne Jensen Gade gik i skole i Bjerregrav. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Vagn Snæbum Nielsen gik i skole i Bjerregrav. Han blev uddannet ved landbruget og virker nu som vognmand.

I. B. 2. a.

Kaj Gudmun Gade Nielsen

er født d. 27. juni 1938 i Palsgaard, Hersom sogn.

Bosat: Hostrupvej 25, Hobro.

Kaj Gudmun Gade Nielsen er beskæftiget som mekaniker.

I. B. 3.

Evald Jensen Gade

er født d. 8. januar 1925 i Hovgaard, V. Bjerregrav sogn.

Bosat: Palsgaard pr. Møldrup.

Evald Jensen Gade gik i skole i Bjerregrav. Han lærte efter skolegangen landbruget afbrudt af militærtjeneste 1946-1947 ved 3. regiment i Viborg samt ved Bornholms Værn, og har siden 1947 virket som landbrugsmedhjælper hjemme paa Palsgaard.

I. C.

Nielsine Nielsen

er født d. 11. oktober 1895 i Palsgaard, Hersom sogn.

Hun blev gift første gang d. 11. oktober 1916 i Hersom med

Andreas Marius Christian Schaltz

Han er født d. 18. september 1895 i Tostrup som søn af købmand Andreas Christian Schaltz og hustru Bodil Marie Christensen, og han døde d. 20. april 1936 i Viborg.

Nielsine Nielsen blev derpaa gift anden gang d. 9. juni 1946 i Aabybro med

Harald Gerløv Hansen



Han er født d. 9. maj 1890 som søn af købmand Hansen, og han døde i 1947.

Bosat: Jærgaardsgade 148, Aarhus C.

Nielsine Nielsen gik i skole i Bjerregrav. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. ½ aar paa Møldrup Kro samt 2 gange paa Møldrup Mejeri. Desuden havde hun et ophold paa Odder højskole. Efter hendes anden mands død i 1947 købte hun en ejendom i Aarhus, hvor hun siden har boet.

Andreas Marius Christian Schaltz gik i skole i Tostrup. Han gennemgik uddannelse indenfor kolonialbrancher i Klejtrup Brugsforening og aftjente derpaa sin værnepligt i Fredericia. Senere virkede han som kommis i bl. a. Suldrup Brugsforening, og han blev derpaa bestyrer af en købmandsforretning i Bjerregrav, som han i 1918 overtog. Han drev nu denne indtil 1924, da han byggede en købmandsgaard samme sted, som han havde indtil sin død.

Harald Gerløv Hansen var kolonialuddannet og drev en købmandsforretning i Moseby pr. Kaas.

I. C. 1.

Gudrun Mariane Schaltz

er født d. 15. februar 1919 i Bjerregrav.

Hun blev gift d. 28. december 1948 i Holme-Tranbjerg med

John Max Buchholzer

der er født d. 22. juni 1917 i Sankt Pauls sogn, København, som søn af grønthandler Johan Buchholzer og hustru Gerda.

Bosat: Høje Gladsaxe 47, Søborg.

Gudrun Mariane Schaltz gik i skole i Bjerregrav samt i Aalestrup, hvor hun bestod mellem-skoleeksamen. Hun gennemgik uddannelse paa et sagførerkontor og var derefter i 5 aar ansat i Danmarks Nationalbank, København.

John Max Buchholzer gennemgik landbrugsuddannelse og rejste i 1949 til Etiopien, hvor han virkede som lærer paa en landbrugsskole. I 1952 vendte familien tilbage til Danmark, og han skrev nu bogen "De brændte ansigters land". Efter endnu et ophold i Afrika udkom hans bøger "Afrikas horn" og "De sortes land - Sudan", og i 1959 rejste han derpaa til Brasilien, hvor han siden har virket som inspektør paa en farm. - Hans hustru opholder sig p.t. i Danmark paa grund af sygdom.

I. C. 1. a.

Bjørn John Buchholzer

er født d. 22. februar 1951 i Addis Abeba, Etiopien.

I. C. 1. b.

Bo John Buchholzer

er født d. 1. juli 1952 i Aarhus.

I. C. 2.

Lisbeth Bodil Schaltz

er født d. 16. oktober 1925 i Bjerregrav.

Bosat: Tøndergade 86, Aarhus C.

Lisbeth Bodil Schaltz gik i skole i Bjerregrav samt i Viborg, hvor hun i 1943 bestod præliminæreksamen. Hun gennemgik derpaa kontoruddannelse paa et sagførerkontor, og efter at have virket et aar paa Jyllandspostens kontor har hun siden 1947 haft ansættelse ved Aarhus Skattevæsen.

I. D.

Dagmar Nielsen

er født d. 9. november 1898 i Palsgaard Hersom sogn, og hun døde d. 20. april 1960 i Møldrup, Roum sogn, og blev begravet d. 25. april.

Hun blev gift d. 21. november 1922 i Bjerregrav med

Johannes Christensen Nørgaard

der er født d. 11. maj 1899 i Havris, Løvel sogn, som søn af husmand

Christen Christensen Nørgaard og hustru Petra Thomsen.

Bosat: Godthaab, Aastrup pr. Møldrup.

Johannes Christensen Nørgaard lærte efter skolegangen landbruget og virkede fra 1923 til 1925 som bestyrer af gaarden Engedal i Laastrup. I 1 aar arbejdede han nu paa Palsgaard, og i 1926 købte han en gammel straatækt gaard i Aastrup med dertil hørende jorder, som var i meget daarlig drift. I 1930 byggede han et nyt stuehus samt i 1937 ny lade og i 1941 kostald, og han har siden vundet adskillige præmier, bl. a. Rinds herreds Husmandsforenings vandrepokal for fint markbrug og husdyrhold, og fik i 1956 tilkendt sølvmedaille for landboflid af Viborg landøkonomiske Forening.



I. D. 1.

Svend Sejer Nørgaard

er født d. 28. maj 1923 i Palsgaard, Hersom sogn.

Han blev gift d. 26. september 1957 i Tostrup med

Dora Jensen

der er født d. 15. juli 1929 i Tindbæk, Skjern sogn, som datter af boelsmand Hans Jensen og hustru Else Matilde Sørensen.

Bosat: Søndergade, Møldrup.

Svend Sejer Nørgaard gik i skole i Møldrup. Han blev uddannet ved landbruget og besøgte vinteren 1945-1946 Asmildkloster landbrugsskole. I 1954 købte han 28 tdr. land, hvorpaa han opførte sin nuhavende ejendom.

Dora Jensen lærte efter skolegangen husgerning og var sommeren 1953 elev paa Børkop højskole. I 1955 afsluttede hun uddannelsen som sygeplejerske fra Viborg By og Amts sygehus.

I. D. 1. a.

Else Marianne Nørgaard

er født d. 17. juni 1958 i Møldrup.

I. D. 1. b.

Betty Nørgaard

er født d. 3. februar 1960 i Møldrup.

I. D. 1. c.

Ebba Dagmar Nørgaard

er født d. 30. januar 1961 i Møldrup.

I. E.

Gerda Marie Nielsen

er født d. 19. september 1901 i
Palsgaard, Hersom sogn.

Hun blev gift d. 20. juli 1925 i
Hersom med

Jens Marius Kolby

der er født d. 9. februar 1901 i Kol-
bygaard, Hersom sogn, som søn af
gaardejer Søren Kolby og hustru Ber-
tha Christine Nielsen.

Bosat: Toftevej 10, Skals.

Gerda Marie Nielsen gik i skole i Bjerregrav. Hun lærte efter skolegangen hslugerning og tjente bl. a. i Hersom samt i Bjerregrav. Sommeren 1920 var hun elev paa Skals højskole.

Jens Marius Kolby gik i skole i Hersom. Han lærte landbruget hjemme og aftjente i 1922 sin værnepligt i Randers, hvorefter han overtog fødegaarden Kolbygaard, der er paa 59 tdr. land. Denne drev han indtil 1961 da den afstodes til sønnen Ove Folmer.



I. E. 1.

Ove Folmer Kolby

er født d. 11. oktober 1927 i Kolbygaard, Hersom sogn.

Han blev gift d. 27. juni 1956 i Rødding med

Erna Rigmor Kristensen

der er født d. 14. august 1933 i Rødding som datter af tømrer Holger Madsen og Edith Kristi-
ne Kristensen.

Bosat: Kolbygaard, Ørris pr. Hobro.

Ove Folmer Kolby lærte efter skolegangen landbruget og overtog i 1961 fødegaarden Kol-
bygaard, som han siden har drevet.

I. E. 1. a.

Lene Kolby

er født d. 10. november 1956 i Viborg.

I. E. 1. b.

Birthe Kolby

er født d. 10. juli 1960 i Kolbygaard, Hersom sogn.

I. E. 2.

Søren Kolby

er født d. 25. maj 1932 i Kolbygaard, Hersom sogn.

Han blev gift d. 2. juni 1956 i Ejsing med

Ruth Klarsø

der er født d. 20. juni 1933 i Geraa, Asaa-Melholt sogn, som datter af lærer Anton Marius Klarsø og hustru Kristine Bisgaard Christensen.

Bosat: Sankt Mogensgade 45, Viborg.

Søren Kolby gik i skole i Hersom. Han udlærtes i 1952 som mekaniker i Viborg og aftjente derpaa fra 1953 til 1954 sin værnepligt ved Jydske Ingeniørregiment i Randers samt i Vejle. Efter hjemsendelsen havde han i 5 aar ansættelse i sin tidligere læreplads, og han har siden været montør paa Karup Flyvestation.

Ruth Klarsø gik i skole i Geraa. Hun havde efter skolegangen en tid plads som barne- og stuepige og gennemgik derpaa sygeplejeuddannelse paa Viborg By og Amts sygehus, hvor hun siden har haft ansættelse.

I. E. 2. a.

John Kolby

er født d. 14. maj 1962 i Viborg.

I. E. 3.

Niels Bjarne Kolby

er født d. 17. april 1939 i Kolbygaard, Hersom sogn.

Han blev gift d. 25. juli 1964 i Viborg med

Merete Lindemann

Bosat: Aaker pr. Aakirkeby.

Niels Bjarne Kolby gik i skole i Hersom samt i Viborg, hvor han i 1956 bestod præliminæreksamen. Vinteren 1957-1958 var han elev paa Ask højskole, og i 1962 dimitteredes han som lærer fra Ribe Statsseminarium. Han aftjente nu sin værnepligt og har siden haft ansættelse ved Aaker Centralskole paa Bornholm.

Merete Lindemann er uddannet kontorassistent.

II.

Birgitte Cathrine Nielsen

er født d. 19. februar 1864 i Palsgaard, Hersom sogn, og hun døde d. 31. december 1941 i Romlund og blev begravet d. 6. januar 1942.

Hun blev gift d. 21. november 1899 i Hersom med

Kresten Laursen

Han er født d. 21. marts 1873 i Kirkebæk, Romlund sogn, som søn af boelsmand Niels Laursen og hustru Ane Jacobsen, og han døde d. 20. november 1930 i Hallum, Ravnstrup sogn.

Bosat: Kirkebæk pr. Løgstrup.

Kresten Laursen var gaardejer i Kirkebæk.

II. A.

Agnes Laursen

er født d. 16. november 1900 i Kirkebæk, Romlund sogn.

Hun blev gift ombord paa et skib med emigranter med

Eric Normann Crosse

der er født i England.

Bosat: Toronto, Canada.

Eric Normann Crosse virker som politiofficer.

I ægteskabet er ingen børn.

III.

Hansine Petrine Nielsen

er født d. 27. september 1865 i Pallesgaard, Hersom sogn, og hun døde d. 16. april 1946 i Sparkær, Nr. Borris sogn.

Hun blev gift d. 29. juli 1898 i Hersom med

Hans Vilhelm Jensen

Han er født d. 4. februar 1870 i Bækkelund, Dollerup sogn, som søn af skovfoged Hans Jensen og Pouline Rasmussen, og han døde d. 17. januar 1958 i Sparkær.

Bosat: Kvols pr. Løgstrup.

Hansine Petrine Nielsen gik i skole i Bjerregrav. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. paa herregaarden Tjele.

Hans Vilhelm Jensen voksede op hos Niels Just i Dollerup. Efter konfirmationen blev han medhjælper paa Dollerup Mølle, og han stod derpaa i smedelære i Viborg i 3 aar. Han tjente nu som karl forskellige steder, bl. a. i Hærup og paa Palsgaard, og fra 1893 til 1894 aftjente han sin værnepligt som fæstningskonstabel i København. I 1898 købte han en ejendom i Kvols, og denne drev han indtil 1941, da han flyttede til Sparkær. - Hans Vilhelm Jensen var medlem af Sogneraadet samt af Menighedsraadet.

III. A.

Hansine Jensen

er født d. 1. januar 1900 i Kvols.

Bosat: Bakkehuset, Sparkær.

Hansine Jensen gik i skole i Kvols. I 1922 dimittredes hun fra Gedved Seminarium, og efter i 3 aar at have virket som lærerinde ved Krogsig private skole fik hun ansættelse ved Blistrup skole i Nordsjælland, hvor hun var indtil 1964, da hun tog sin afsked.



III. B.

Rigmor Jensen

er født d. 15. november 1901 i Kvols.

Bosat: Bakkehuset, Sparkær.

Rigmor Jensen gik i skole i Kvols. Hun blev uddannet ved husgerning og besøgte sommeren 1922 Vestbirk høj-skole. Fra 1932 til 1958 passede hun sine forældre, og siden 1941 har hun boet i Sparkær..



III. C.

Alfred Peder Jensen

er født d. 18. marts 1906 i Kvols.

Han blev gift d. 11. november 1933 i Viborg med



Ellen Margrethe Nielsen

der er født d. 20. februar 1910 i Løvel, som datter af lærer Niels Nielsen og hustru Emilie Kathrine Hestbæk.

Bosat: Aadalsvej 7, Skive.

Alfred Peder Jensen gik i skole i Kvols. Fra 1926 til 1927 var han elev paa Gedved Seminarium, i 1 aar havde han et ophold paa Krabbesholm højskole, og i 1929 dimitteredes han som lærer fra Ranum Seminarium. I 1930 aftjente han sin værnepligt i Aarhus, fra 1933 til 1939 virkede han som lærer i Lyngaa, og efter at have haft ansættelse i Tange i 11 aar blev han i 1950 lærer ved Baarup skole. I 1955 blev han overlærer, og siden 1958 har han virket som viceskoleinspektør.

Ellen Margrethe Nielsen gik i skole i Bjerring. I nogle faa maaneder arbejdede hun paa et sagførerkontor i Viborg, og hun opholdt sig derpaa hjemme indtil giftermålet.

III. C. 1.

Karen-Margrete Jensen

er født d. 19. august 1934 i Viborg.

Bosat: Ingemanns Vej 22, Skive.

Karen-Margrete Jensen gik i skole i Tange og i Viborg samt i Skive, hvor hun i 1951 bestod realeksamen. Vinteren 1951-1952 var hun elev paa Silkeborg husholdningsskole, og efter en kort tid bl. a. at have været elev i en børnehave i Skive fik hun i 1954 ansættelse ved Jydsk Telefon-Aktieselskab, hvor hun nu virker som kontorassistent.

IV.

Hans Christian Nielsen

er født d. 20. november 1870 i Palsgaard, Hersom sogn, og han døde d. 13. april 1881 i Neder Hvolris, Hersom sogn.

E.

Kirsten Marie Nielsen, født 1835,
og ægtefælle
med efterkommere



Kirsten Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

g. 23-4-1858

Christian Hansen
f. 1-6-1836
d. 4-5-1874

Hans C Hansen
f. 14-12-1860
d. 1934

Christa K A M Hansen
f. 14-6-1899
g. m. Aksel Christofersen
f. 21-1-1901

1.
2.
3.
4.

Metha K Kæster
f. 18-4-1868
d. 15-7-1940

Kristian A Hansen
f. 10-9-1901
d. 25-11-1904

Siri Hansen
f. 2-3-1904
g. m. Arne K M Jensen
f. 13-7-1894
d. 15-12-1957

1.
Palle M Jensen
f. 15-8-1944

Jens C J Laderoged
f. 14-8-1887
A. g. 8-6-1915

Mette M K Olsen
f. 25-1-1885
d. 1-5-1962

Oda K Laderoged
f. 16-6-1916
l. g. 6-11-1938

Kirsten Pedersen
f. 1-6-1941
g. m. Per As Pedersen
f. 18-7-1941

Maren M Laderoged
f. 20-7-1888
B. g. 10-12-1907

Christoffer Christofersen
f. 20-10-1898
d. 20-8-1964

Jens P Laderoged
f. 29-9-1907
l. g. 7-8-1922

Erik As Pedersen
f. 27-6-1957
g. m. Jens J Laderoged
f. 19-10-1952

Mette M K Olsen
f. 25-1-1885
d. 1-5-1962

Jens P Laderoged
f. 29-9-1907
l. g. 7-8-1922

Anne K K Kæster
f. 14-6-1888
d. 14-6-1888

Anne M Laderoged
f. 10-10-1955
g. m. Jens P Christofersen

II. g. 21-9-1886

Erna Hansen
f. 9-4-1925
g. m. Christian H Christofersen

Gunnar Hansen
f. 11-3-1927
A. g. 5-11-1955

Hanne K Hansen
f. 20-11-1956
g. m. Christian H Christofersen

Harald Hansen
f. 10-11-1928
g. m. Ruth D Jørgensen
f. 10-7-1910

Anna M Rasmussen
f. 2-1-1912
g. m. Harald Hansen
f. 10-11-1928

Christoffer Christofersen
f. 20-10-1898
d. 20-8-1964

Jensine B J Laderoged
f. 13-12-1895
g. m. Vilgo J Laderoged
f. 16-5-1888

Christoffer Christofersen
f. 20-10-1898
d. 20-8-1964

Christoffer Christofersen
f. 20-10-1898
d. 20-8-1964

Christoffer Christofersen
f. 20-10-1898
d. 20-8-1964

Christoffer Christofersen
f. 20-10-1898
d. 20-8-1964

Christoffer Christofersen
f. 20-10-1898
d. 20-8-1964

Christoffer Christofersen
f. 20-10-1898
d. 20-8-1964

Christoffer Christofersen
f. 20-10-1898
d. 20-8-1964

Christoffer Christofersen
f. 20-10-1898
d. 20-8-1964

Christoffer Christofersen
f. 20-10-1898
d. 20-8-1964

Christoffer Christofersen
f. 20-10-1898
d. 20-8-1964

Christoffer Christofersen
f. 20-10-1898
d. 20-8-1964

Christoffer Christofersen
f. 20-10-1898
d. 20-8-1964

Christoffer Christofersen
f. 20-10-1898
d. 20-8-1964

Christoffer Christofersen
f. 20-10-1898
d. 20-8-1964

Christoffer Christofersen
f. 20-10-1898
d. 20-8-1964

Christoffer Christofersen
f. 20-10-1898
d. 20-8-1964

Christoffer Christofersen
f. 20-10-1898
d. 20-8-1964

Christoffer Christofersen
f. 20-10-1898
d. 20-8-1964

Christoffer Christofersen
f. 20-10-1898
d. 20-8-1964

Christoffer Christofersen
f. 20-10-1898
d. 20-8-1964

III. g. 27-10-1892

Jens Jensen (Laderoged)
f. 30-6-1892
d. 11-2-1930

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Kirsten Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Kirsten Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Kirsten Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Kirsten Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Kirsten Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

III. g. 27-10-1892

Jens Jensen (Laderoged)
f. 30-6-1892
d. 11-2-1930

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Kirsten Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Kirsten Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Kirsten Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Kirsten Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Kirsten Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

III. g. 27-10-1892

Jens Jensen (Laderoged)
f. 30-6-1892
d. 11-2-1930

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Kirsten Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Kirsten Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Kirsten Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Kirsten Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Kirsten Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

III. g. 27-10-1892

Jens Jensen (Laderoged)
f. 30-6-1892
d. 11-2-1930

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Kirsten Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Kirsten Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Kirsten Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Kirsten Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Kirsten Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

III. g. 27-10-1892

Jens Jensen (Laderoged)
f. 30-6-1892
d. 11-2-1930

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Kirsten Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Kirsten Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Kirsten Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Kirsten Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Kirsten Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

III. g. 27-10-1892

Jens Jensen (Laderoged)
f. 30-6-1892
d. 11-2-1930

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Kirsten Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Kirsten Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Kirsten Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Kirsten Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Kirsten Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

III. g. 27-10-1892

Jens Jensen (Laderoged)
f. 30-6-1892
d. 11-2-1930

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Kirsten Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Kirsten Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Kirsten Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Kirsten Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Kirsten Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

III. g. 27-10-1892

Jens Jensen (Laderoged)
f. 30-6-1892
d. 11-2-1930

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Kirsten Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813

Mariane Hansen
f. 5-5-1872
d. 29-8-1946

Christen Marie Nielsen
f. 27-2-1835
d. 8-2-1813



Kirsten Marie Nielsen
 f. 27-2-1835
 d. 8-2-1883

g. 23-4-1858

Christian Hansen
 f. 1-6-1836
 d. 4-5-1874

Jens (Ladefoged)
 f. 30-6-1892
 d. 11-2-1930

Martine Hansen
 f. 8-7-1899
 d. 8-9-1962

Erna Hansen
 f. 9-4-1925
 d. 8-11-1925

Hanne K Hansen
 f. 20-11-1956

Metha K Kester
 f. 18-4-1868
 d. 15-7-1940

Christoffer Christensen
 f. 10-12-1907

Christoffer Christensen
 f. 10-12-1907

Christoffer Christensen
 f. 10-12-1907

Hans C Hansen
 f. 14-12-1860
 d. 1934

Metha K Kester
 f. 18-4-1868
 d. 15-7-1940

Christoffer Christensen
 f. 10-12-1907

Christoffer Christensen
 f. 10-12-1907

Christoffer Christensen
 f. 10-12-1907

Christa K A M Hansen
 f. 14-6-1899
 g. m. Aksel Christoffer
 f. 21-1-1901

Kristian A Hansen
 f. 19-9-1901
 d. 25-1-1904

Kirsten Pedersen
 f. 1-6-1941

Per Aa Pedersen
 f. 18-7-1941

Erik Aa Pedersen
 f. 27-6-1957

Christa K A M Hansen
 f. 14-6-1899
 g. m. Aksel Christoffer
 f. 21-1-1901

Kristian A Hansen
 f. 19-9-1901
 d. 25-1-1904

Kirsten Pedersen
 f. 1-6-1941

Per Aa Pedersen
 f. 18-7-1941

Erik Aa Pedersen
 f. 27-6-1957

E.

Kirsten Marie Nielsen

er født d. 27. februar 1835 i Palsgaard, Hersom sogn, og hun døde d. 8. februar 1913 hos svigersønnen Martin Peder Husum i Hvam.

Hun blev døbt d. 22. marts 1835, og faddere var Jens Jilsgaards hustru fra Esperis, Jens Thougaaards datter Mette Marie fra Aastrup og Mads Madsen fra Haugaard samt Christen Nielsen og Anders Christensen, begge fra Hvolris.

Kirsten Marie Nielsen blev gift d. 23. april 1858 i Hersom med

Christian Hansen

Forlovere ved vielsen var gaardmand og smed Niels Christensen fra Palsgaard og skolelærer Busch fra Hersom.

Christian Hansen er født d. 1. juni 1836 i Borup Mølle, Laastrup sogn, som søn af møller Hans Christiansen og hustru Mariane Jensdatter, og han døde d. 4. maj 1874 i Hvam Mølle og blev begravet d. 13. maj.

Hans daab fandt sted d. 8. september 1836, Peder Jensen Skrædders hustru fra Ø. Ørum bar ham, Jens Wad's datter Kirstine stod hos, og faddere var Jens Christian Windter fra Nr. Borup, Peder Jensen fra Ø. Ørum og Morten Christensen fra Roum.

Bosat: Hvam Mølle pr. Hvam.

Christian Hansen lærte efter skolegangen landbruget og overtog i 1857 ifølge nedenstaaende skøde Hvam Mølle efter moderen:

"Underskrevne Mariane Jensdatter i Hvam Mølle, Enke efter afgangne Møller Hans Christiansen sammesteds, gjør vitterlig, at jeg ved Lavværge har solgt og afhændet, ligesom jeg til Fuldbyrdselen deraf herved skjøder og aldeles afhænder fra mig og Arvinger til min mindreaarige Søn Christian Hansen følgende mig tilhørende Eiendomme:

- a. Hvam Mølle i Hvam Sogn, Rinds Herred, Viborg Amt med dens paastaaende Bygninger, Møllværk og Inventarium og underhørende Jordeiendomme under Matr. No. 14, ansat i Ager og Engs Hartkorn 1 Td. 2 Skpr. Gl. skat 9 Rdlr. og 38 Skill. Mølleskyldshartkornet er 1 Td. 2 Skpr. 2 Fjdk. og 2 Alb. og
- b. en Gaard i bemeldte Hvam med Bygninger og Eiendomme under Matr. No. 4 a af Ager og Engs Hartkorn 2 Tdr. 7 Skpr. og 1½ Alb. Gl. skat 24 Rdlr. og 19 Sk. samt
- c. min Besætning af Kreaturer, Gaards- og Avlsredskaber, den indbjergede Avl og Afgrøde, Ildebrændsel og Gjødning.

Mit Indboe er undtaget fra Salget. Kjøbesummen for alt det solgte er 2400 Rdlr. og har Kjøbereren min Søn desforuden og efterkommende Eiere af Gaarden for min Levetid at svare mig Aftægt af Kapitalværdie 933 Rdlr. 3 Mk. og 4 Skill. efter Contract af Dags Dato. Da jeg nu for denne Kjøbesum er tilfredsstillet og er meddelt Aftægtscontract, saa skal bemeldte Eiendomme med hvad derunder retlig hører fra nu af tilhøre min Søn Christian Hansen og Arvinger med fuldkommen Eiendomsret, imod at han svarer Skatter og Afgifter deraf, og forøvrigt med de samme Herligheder, Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, som min sal. Mand



og jeg har eiet og besiddet Eiendommen efter tinglæst Skjøde af 19. April 1839, hvoraf navnlig følger, at den i bemeldte Adkomstdokuments 3die Post ommeldte Ret til en Broe m.m. over Aaen til Anders Jensens Eng medfølger i Kjøbet. - For Vanhjemmel er jeg ansvarlig.

Hvilket saaledes bekræftes med min og Lavværgeres Underskrifter i Overværelse af Vidner.

Hvam Mølle den 11. Novbr. 1857."

(Rinds-Gislum herreders skøde- og panteprotokol 1856-1859, fol. 259 b)

Christian Hansen havde nu møllen med tilhørende jorder indtil sin død, hvorefter enken videredrev den, indtil den blev afstaaet til sønnen Hans Christian.

I.

Hans Christian Hansen

er født d. 14. december 1860 i Hvam Mølle, Hvam sogn, og han døde i 1934 paa Hobro sygehus, hvor han var blevet indlagt under en rejse til Himmerland.

Han blev gift d. 5. maj 1898 i Ove med



Metha Kristine Køster

Hun er født d. 18. april 1868 i Kielstrup, Ove sogn, som datter af teglbrænder Anders Christian Køster og hustru Marie Pedersen, og hun døde d. 15. juli 1940 i Skanderborg. - Hun var gift første gang med snedker Jens Tang Nielsen, der døde d. 6. april 1895 i Ove.

Bosat: Hvam Mølle pr. Hvam.

Hans Christian Hansen opholdt sig hovedsagelig hjemme og overtog nogle aar efter faderens død Hvam Mølle, som han drev indtil 1919, da han solgte den og flyttede til Skanderborg.

Metha Kristine Køster lærte efter skolegangen husgerning og var desuden bl. a. en tid mejerske paa en stor herregaard.

I. A.

Christa Kirstine Agnes Marie Hansen

er født d. 14. juni 1899 i Hvam Mølle, Hvam sogn.

Hun er gift med

Aksel Christoffersen

der er født d. 21. marts 1901.

Bosat: Almind,

Aksel Christoffersen er gaardejer i Almind.

I ægteskabet er 4 børn.

I. B.

Kristian Arne Hansen

er født d. 10. september 1901 i Hvam Mølle, Hvam sogn, og han døde d. 25. november 1904 samme sted.

I. C.

Siri Hansen

er født d. 2. marts 1904 i Hvam Mølle, Hvam sogn.

Hun blev gift d. 13. november 1928 i Skanderborg med

Arne Kristian Munk Jensen

Han er født d. 13. juli 1894 i Sejling som søn af købmand Kristian Jensen og hustru Karen Munk Nielsen, og han døde d. 15. december 1957 i Skanderborg.

Bosat: Banegaardsvej 1, Skanderborg.

Siri Hansen gik i skole i Aalestrup, hvor hun i 1919 bestod realeksamen. Hun gennemgik uddannelse som tandtekniker i Vamdrup og har siden 1929 virket som saadan i Skanderborg.

Arne Kristian Munk Jensen gik i skole i Brædstrup. Han blev uddannet som urmager i Vamdrup og nedsatte sig i 1925 som saadan i Skanderborg.

I. C. 1.

Palle Munk Jensen

er født d. 15. august 1944 i Skanderborg.

Han er i lære som dekoratør.

II.

Nielsine Birgitte Hansen

er født d. 25. november 1862 i Hvam Mølle, Hvam sogn, og hun døde d. 13. juni 1936 i Eriksholm, Skals sogn.

Hun blev gift d. 21. september 1886 i Hvam med

Jens Jensen (Ladefoged)

Han er født d. 20. juni 1852 i Eriksholm som søn af gaardejer Jens Jensen (Ladefoged) og hustru Maren Christensdatter, og han døde d. 11. februar 1930 i Eriksholm.

Bosat: Eriksholm, Skringstrup pr. Skals.

Jens Jensen(Ladefoged) lærte efter skolegangen landbruget og overtog fødegaarden, som han drev indtil 1927, da den afstodes til sønnen Viggo.



II. A.

Jens Christian Jensen Ladefoged

er født d. 14. august 1887 i Eriksholm, Skals sogn.

Han blev gift d. 8. juni 1915 i Skals med

Mette Marie Katrine Olsen

Hun er født d. 25. januar 1885 i Ejstrup, Skals sogn, som datter af gaardejer Ole Jensen og hustru Ane Kathrine Jensen, og hun døde d. 1. maj 1962 i Skals og blev begravet d. 5. maj.

Bosat: Engvej 1, Skals.

Jens Christian Jensen Ladefoged gik i skole i Skringstrup. Han lærte efter skolegangen landbruget og overtog i 1915 en ejendom. I 1920 afhændede han denne, og efter i ca. 10 aar at have haft en anden ejendom overtog han en gaard paa 25 tdr. land i Løvel, som han drev indtil 1957.

II. A. 1.

Oda Katrine Ladefoged

er født d. 16. juni 1916 i Skals.

Hun blev gift d. 6. november 1938 i Skals med

Jens Pedersen

der er født d. 29. september 1907 i Ejstrup, Skals sogn, som søn af gaardejer Peder Pedersen og hustru Kirsten Vester Jensen.

Bosat: Ejstrup Aagaard, Ejstrup pr. Skals.

Oda Katrine Ladefoged gik i skole i Skals. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Jens Pedersen gik i skole i Skals. Han blev uddannet ved landbruget og besøgte Skals høj-skole, Borris Forsøgsskole og Asmildkloster landbrugsskole. Sin værnepligt aftjente han ved Jydske Dragonregiment i Randers, og i 1939 overtog han faderens gaard, som han siden har drevet. Han er desuden forretningsfører i Rinds-Nørlyng m. fl. herreders brandforsik-

ring.

II. A. 1. a.

Kirsten Pedersen

er født d. 1. juni 1941 i Ejstrup, Skals sogn.

Bosat: Gøteborg, Sverige.

Kirsten Pedersen virker som montør ved Volvofabrikkerne.

II. A. 1. b.

Per Aagaard Pedersen

er født d. 18. juli 1943 i Ejstrup.

II. A. 1. c.

Erik Aagaard Pedersen

er født d. 27. juni 1957 i Ejstrup.

II. A. 2.

Jens Børge Ladefoged

er født d. 7. august 1922 i Viborg.

Han blev gift d. 21. oktober 1951 i Lynderup med

Anne Kathrine Kirstine Kjeldgaard

der er født d. 14. juni 1928 i Nr. Rind, Lynderup sogn, som datter af gaardejer Niels Andersen Kjeldgaard og hustru Anna Nielsen.

Bosat: Skringstrup pr. Skals.

Jens Børge Ladefoged gik i skole i Laastrup samt i Skals. Han lærte efter skolegangen landbruget og overtog i 1951 en ejendom i Laastrup, som han drev indtil 1957, da han købte sin nuhavende ejendom i Skringstrup, der er paa 25 tdr. land.

II. A. 2. a.

Jens Jørgen Ladefoged

er født d. 19. oktober 1952 i Laastrup.

II. A. 2. b.

Anne Mette Ladefoged

er født d. 10. oktober 1956 i Laastrup.

II. B.

Maren Marie Ladefoged

er født d. 20. juli 1888 i Eriksholm, Skals sogn.

Hun blev gift d. 10. december 1907 i Skals med

Christoffer Christoffersen

Han er født d. 28. oktober 1878 i Rind, Lynderup sogn, som søn af arbejdsmand Christof-

fer Christoffersen og hustru Mette Kirstine Jeppesen, og han døde d. 16. maj 1962 i Skringstrup:

Bosat: Skringstrup pr. Skals.

Christoffer Christoffersen var gaardejer i Skringstrup.

II. B. 1.

Jens Peter Christoffersen

er født d. 9. maj 1908 i Skals.

II. C.

Christian Ladefoged

er født d. 20. august 1890 i Eriksholm, Skals sogn, og han døde d. 15. april 1964, antagelig i Skringstrup.

Bosat: Skringstrup pr. Skals.

Christian Ladefoged var gaardejer i Skringstrup.

II. D.

Kirsten Marie Ladefoged

er født d. 23. januar 1893 i Eriksholm, Skals sogn.

Bosat: Skringstrup pr. Skals.

Kirsten Marie Ladefoged var husbestyrerinde hos broderen Christian indtil dennes død.

II. E.

Jensine Birgitte Jensen Ladefoged

er født d. 13. december 1895 i Eriksholm, Skals sogn.

Bosat: Eriksholm, Skringstrup pr. Skals.

Jensine Birgitte Jensen Ladefoged gik i skole i Skringstrup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde derpaa i ca. 20 aar systue i Skals, indtil hun paa grund af sygdom maatte holde op.

II. F.

Viggo Jensen Ladefoged

er født d. 16. maj 1898 i Eriksholm, Skals sogn.

Bosat: Eriksholm, Skringstrup pr. Skals.

Viggo Jensen Ladefoged gik i skole i Skringstrup. Han lærte landbruget hjemme og tjente desuden 1 aar paa Holmgaard i Skringstrup. I 1919 aftjente han sin værnepligt i Fredericia, og i 1927 overtog han faderens gaard, den 56 tdr. land store Eriksholm, som han siden har drevet. - Viggo Jensen Ladefoged har i flere aar været medlem af bestyrelsen for Mejeriet, Vandværket og Forsamlingshuset.

II. G.

Ane Louise Jensen Ladefoged

er født d. 23. februar 1901 i Eriksholm, Skals sogn.

Hun blev gift d. 24. februar 1925 i Skals med

Marinus Hansen

Han er født d. 8. juli 1899 i Gedsted som søn af gaardejer Frederik Hansen og hustru Inger Thomassen, og han døde d. 8. september 1962 i Gedsted.

Bosat: Gødsted.

Marinus Hansen blev uddannet ved landbruget og drev en ejendom paa 12 tdr. land i Gedsted indtil sin død, hvorefter den overtoges af sønnen Svend Aage.

II. G. 1.

Erna Hansen

er født d. 9. april 1925 i Gedsted.

Hun er gift med

Christian H. Christoffersen

der er beskæftiget som salgschauffør.

II. G. 2.

Gunnar Hansen

er født d. 11. marts 1927 i Gedsted.

Han blev gift d. 5. november 1955 i V. Bølle med

Anna Meta Rasmussen

der er født d. 2. januar 1932 i V. Bølle som datter af købmand Niels Peter Rasmussen og hustru Anna Dorthea Søndergaard Mortensen.

Bosat: V. Bølle pr. Gedsted.

Gunnar Hansen gik i skole i Bystrup. Han arbejdede ved landbruget i en aarrække, afbrudt af militærtjeneste i Viborg, og var derefter mejerist i nogle aar. Han virker nu som forkromer i Gedsted.

Anna Meta Rasmussen gik i skole i V. Bølle og var desuden elev paa Himmerlands ungdomsskole. Hun opholdt sig derefter hjemme, hvor hun hjalp til i forretningen indtil giftermålet.

II. G. 2. a.

Hanne Kodahl Hansen

er født d. 20. november 1956 i Farsø.

II. G. 3.

Harald Hansen

er født d. 16. november 1928 i Gedsted.

Han blev gift d. 18. maj 1963 i Allerød, Bløvstrød sogn, med

Ruth Dorrit Jørgensen

der er født d. 19. juli 1940 i Hellerup som datter af slagtermester Carl Laurids Jørgensen og hustru Ebba Johanne Pedersen.

Bosat: Ibstrupvænget 1, Gentofte.

Harald Hansen gik i skole i Bystrup. Han lærte efter skolegangen landbruget og aftjente derpaa sin værnepligt ved Dragonregimentet i Randers og laa herunder ½ aar som hestepasser

ved Hærens Officerskole. I 4 aar var han nu ridelærerelev paa Officersskolen, og han virker nu som berider ved Sportsrideskolen paa Maltegaardsvej i Gentofte.

Ruth Dorrit Jørgensen gik i skole i København samt i Lillerød og bestod realeksamen. Hun gennemgik derefter uddannelse paa et kontor.

II. G. 4.

Jens Ladefoged Hansen

er født d. 23. januar 1930 i Gedsted.

Bosat: Skringstrup pr. Skals.

Jens Ladefoged Hansen gik i skole i Bystrup. Har arbejdede efter skolegangen en tid ved landbruget og kom derpaa i smedelære, hvor han udlærtes. Sin værnepligt aftjente han ved Sjællandske Luftværnsregiment, og i 1961 overtog han derpaa sin nuhavende ejendom i Skringstrup.

II. G. 5.

Svend Aage Hansen

er født d. 25. juni 1932 i Gedsted.

Han blev gift d. 23. marts 1963 i Nr. Lyngby med

Frida Jensen

der er født d. 5. september 1938 i Nr. Lyngby, Lyngby sogn, som datter af gaardejer og fisker Niels Jensen og hustru Anna Hjerimitslev.

Bosat: Gedsted Mark pr. Gedsted.

Svend Aage Hansen gik i skole i Bystrup. Han lærte efter skolegangen landbruget i forskellige pladser og aftjente fra 1952 til 1954 sin værnepligt ved Garderhusarregimentet i Næstved. Efter hjemsendelsen var han 3 maaneder i Holland, i 3 aar virkede han som fabriksarbejder paa Gasbetonfabrikken i Ølsted, og han var derpaa i 3½ aar fiskehandler i Ølsted, indtil han i 1962 overtog faderens ejendom, som han siden har drevet.

Frida Jensen gik i skole i Nr. Lyngby og var desuden elev paa ungdomsskolen "Havelsminde". Hun tjente først en tid som husassistent og var derefter elev paa Ubberup sygeplejehøjskole, hvorpaa hun virkede som sygemedhjælper i 3 aar paa Hillerød sygehus. Hun har siden den 1963 været ansat paa Farsø sygehus.

II. G. 6.

Henry Hansen

er født d. 10. juni 1934 i Gedsted.

Han er gift med

Jytte N.N.

Bosat: Bjælkerup pr. St. Heddinge.

Henry Hansen er beskæftiget som chauffør.

II. G. 7.

Villy Hansen

er født d. 23. januar 1937 i Gedsted.

Han er gift med

Else Højgaard Sørensen

Bosat: Ranum.

Villy Hansen er elev paa Ranum seminarium.

II, G. 8.

Kristian Hansen

er født d. 28. april 1939 i Gedsted.

Bosat: Virum.

Kristian Hansen er beskæftiget som postbud ved Virum Postkontor.

II, H.

Othilie Jensen Ladefoged

er født d. 15. november 1906 i Eriksholm, Skals sogn.

Bosat: Eriksholm, Skringstrup pr. Skals.

Othilie Jensen Ladefoged gik i skole i Skringstrup. Hun lærte efter skolegangen husger-
ning hjemme og virker nu som husbestyrerinde for broderen Viggo.

III.

Ane Marie Hansen

er født d. 9. februar 1867 i Hvam Mølle, Hvam sogn, og hun døde d. 8. september 1922 i Hvam.

Hun blev gift d. 27. oktober 1892 i Hvam med

Martin Peder Husum

Han er født d. 14. september 1847 i Hvam som søn af gaardejer Niels Husum og hustru Marie Thorsen, og

han døde d. 14. januar 1923 i Hvam. - Han var gift første gang med Mariane Pedersen, med hvem han havde børnene Niels og Peder.

Bosat: Kirstinesminde, pr. Hvam.

Martin Peder Husum lærte efter skolegangen landbruget og drev den 70 tdr. land store gaard Kirstinesminde indtil 1920, da den afstodes til sønnen Marius.



III. A.

Marius Husum

er født d. 2. december 1893 i Kirstinesminde, Hvam sogn.

Han blev gift d. 20. maj 1921 i V. Bølle med

Kirsten Marie Kristensen

der er født d. 10. oktober 1899 i V. Bølle som datter af gaardejer Frands Kristian Kristensen og hustru Ane Marie Byrialsen.

Bosat: Kirstinesminde pr. Hvam.

Marius Husum gik i skole i Gl. Hvam. Han lærte efter skolegangen landbruget hjemme og tjente desuden 1 aar paa Sjælland. Vinteren 1912-1913 besøgte han Frederiksborg højskole, i 1916 var han elev paa Asmildkloster landbrugsskole, og i 1920 overtog han derpaa faderens gaard Kirstinesminde, som han siden har drevet. - Marius Husum har været medlem af sogneraadet og af bestyrelsen for hjælpe-kassen, mejeriet og transformatorforeningen.

Kirsten Marie Kristensen gik i skole i V. Bølle. Hun lærte efter skolegangen husgerning og besøgte Tommerup, højskole sommeren 1916, Ry højskole sommeren 1917 og Ankerhus husholdningsskole i 1919.



III. A. 1.

Ane Marie Husum

er født d. 28. marts 1925 i Kirstinesminde, Hvam sogn, og hun døde d. 20. juni samme aar.

III. A. 2.

Irene Synøve Husum

er født d. 18. januar 1930 i Kirstinesminde, Hvam sogn.

Hun blev gift d. 17. oktober 1954 i Hvam med

Tindahl Nielsen

der er født d. 5. november 1929 i Troelstrup Nørgaard, V. Tostrup sogn, som søn af gaardejer Bent Peter Nielsen og hustru Ane Hus Jensen.

Bosat: Troelstrup Nørgaard pr. Møldrup.

Irene Synøve Husum gik i skole i Hvam. Hun blev uddannet ved husgerning i forskellige pladser og havde desuden et ophold paa Frederiksborg højskole samt paa Gerlev gymnastikhøjskole, hvor hun iøvrigt ogsaa tjente en tid.

Tindahl Nielsen gik i skole i Tostrup. Han lærte efter skolegangen landbruget og besøgte Lægaard landbrugsskole samt Uldum højskole. Sin værnepligt aftjente han ved Livgarden, og i 1954 overtog han fødegaarden, som han siden har drevet.

III. A. 2. a.

Bent Husum Nielsen

er født d. 21. januar 1956 i Troelstrup Nørgaard, V. Tostrup sogn.

III. A. 2. b.

Steen Husum Nielsen

er født d. 28. april 1958 i Troelstrup Nørgaard.

III. A. 2. c.

Kjeld Marius Husum Nielsen

er født d. 28. januar 1964 i Troelstrup Nørgaard.

III. B.

Kirsten Marie Husum

er født d. 22. november 1899 i Kirstinesminde, Hvam sogn, og hun døde i april 1935 i Vammen.

Hun blev gift d. 19. september 1922 i Hvam med

Niels Thorsgaard Jacobsen

der er født d. 17. december 1903 i Troelstrup, V. Tostrup sogn, som søn af Thomas Kristinus Thomsen og Christine Jacobsen. - Han blev efter Kirsten Marie Husums død gift anden gang i 1938.

Bosat: Storegade 63, Varde.

Kirsten Marie Husum gik i skole i Hvam. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde desuden et ophold paa Ry højskole.

Niels Thorsgaard Jacobsen gik i skole i Tostrup. Han blev uddannet ved landbruget og har i 15 aar haft



en gaard. Derefter har han drevet assuranceforretning, og han er nu branddirektør.

III. B. 1.

Else Marie Thorsgaard Jacobsen

er født d. 18. juni 1922 i Hvam.

Hun blev gift d. 14. juli 1946 i Hvam med

Henning Gunnar Bøtker

der er født i Møldrup, Voerladegaard sogn, søn søn af gaardejer Hans Poulsen Bøtker og hustru Ane Marie Kirstine Barbara Elisabeth Jespersen.

Bosat: Engvej 122, Dragør.

Else Marie Thorsgaard Jacobsen gik i skole i Vammen. Hun opholdt sig efter skolegangen hjemme en tid og stod derpaa i købmandsforretning indtil giftermålet.

Henning Gunnar Bøtker gik i skole i Møldrup og var desuden elev paa Vestbirk efterskole. I 1941 udlærtes han som automekaniker, og efter at have aftjent sin værnepligt ved H. T. K. arbejdede han nogle aar i Thorsø. Fra 1951 til 1962 havde han ansættelse ved SAS, og han har siden været ansat som flyvemekaniker ved Sterling Airways i Kastrup, hvor han nu er mester.

III. B. 1. a.

Britta Thorsgaard Bøtker

er født d. 18. oktober 1948 i Hammel.

III. B. 1. b.

Hans Husum Bøtker

er født d. 23. februar 1959 paa Rigshospitalet i København.

III. B. 2.

Tove Thorsgaard Jacobsen

er født d. 26. november 1925 i Hvam.

Hun blev gift d. 7. januar 1951 i Randers med

Ove Thomsen

der er født d. 22. juli 1928 i Middelfart som søn af bødker Thomas Søren Thomsen.

Bosat: Bøsbrovej 7 B, Randers.

Tove Thorsgaard Jacobsen gik i skole i Vammen, Kvorning og Torvang. Hun gennemgik uddannelse som smørrebrødsjomfru og var derefter de sidste 5 aar inden giftermålet økonoma paa Gudena Kurbad i Silkeborg.

Ove Thomsen gik i skole i Strib. Han udlærtes hos skræddermester L. Suhr, Middelfart, og arbejdede derefter som svend forskellige steder. Han har siden 1950 været ansat paa Falbe Hansens konfektionsfabrik i Randers.

III. B. 2. a.

Poul Erik Thomsen

er født d. 17. maj 1951 i Vorup ved Randers.

III. B. 2. b.

Niels Ove Zoega Thomsen

er født d. 18. november 1955 i Vorup.

III. B. 3.

Vagner Thorsgaard Jacobsen

er født d. 26. december 1926 i Hvam.

Han er gift med

Sine Bøjskær

Bosat: Kirke-Hørup.

III. B. 4.

Marie Thorsgaard Jacobsen

er født d. 15. juli 1928 i Møldrup.

Hun blev gift d. 15. december 1951 i Vorup ved Randers med

Hans Peter Jensen

der er født d. 29. august 1923 i Fredericia som søn af murerarbejdsmand Jens Peter Jensen og hustru Margrethe Salomonsen.

Bosat: Jernbanegade 4, Fredericia.

Marie Thorsgaard Jacobsen gik i skole i Alderslyst ved Silkeborg. Hun lærte efter skolegangen husgerning og besøgte i 1946 Snoghøj gymnastikhøjskole. En tid underviste hun i gymnastik i Faarvang, og hun havde derefter ansættelse som buffist ved restaurant "Hos Agnes".

Hans Peter Jensen gik i skole i Fredericia. Han udlærtes hos murermester Sørensen, Fredericia, og arbejdede derefter som svend forskellige steder, bl. a. 6 aar i Norge. Han har siden 1964 drevet egen murermesterforretning i Fredericia.

III. B. 4. a.

Karna Thorsgaard Jensen

er født d. 9. november 1951 i Vorup ved Randers-

III. B. 4. b.

Inga Thorsgaard Jensen

er født d. 28. februar 1953 i Fredericia.

III. B. 5.

Inga Thorsgaard Jacobsen

er født d. 1. april 1931 i Vammen.

Hun er gift med

Egon Frederiksen

der er beskæftiget som bogholder.

Bosat: Kolind.

III. B. 6.

Martin Husum Thorsgaard Jacobsen

er født d. 1. september 1932 i Vammen.

Han blev gift d. 17. januar 1954 i Gerlev med

Jonna Jensen

der er født d. 26. februar 1936 i Falslev som datter af gaardejer Johannes Peter Jensen og
nustru Jensine Naundrup Christensen.

Bosat: Simonyvej 11, Varde.

Martin Husum Thorsgaard Jacobsen gik i skole i Faarvang og Randers. Han stod i lære
som mejerist paa Laurbjerg og Ø. Tørslev mejerier og udlærtes i 1952, hvorefter han aftjen-
te sin værnepligt i Viborg. En tid arbejdede han paa mejerier i Vejen samt i Gerlev, og siden
1956 har han haft ansættelse ved Varde Andelsmejeri. - Martin Husum Thorsgaard Jacobsen
er kasserer i Mejeristernes Fagforening.

Jonna Jensen gik i skole i Vindstrup samt i Blenstrup. Hun lærte efter skolegangen husger-
ning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

III. B. 6. a.

Bjarne Husum Thorsgaard Jacobsen

er født d. 1. april 1954 i Brørup.

III. B. 6. b.

Frank Husum Thorsgaard Jacobsen

er født d. 26. december 1955 i Blenstrup.

III. B. 6. c.

Susanne Helle Thorsgaard Jacobsen

er født d. 9. april 1959 i Varde.

III. B. 6. d.

Jette Thorsgaard Jacobsen

er født d. 25. august 1960 i V. Nebel.

III. C.

Mariane Husum

er født d. 18. februar 1906 i Kirstinesminde, Hvam sogn.

Hun blev gift d. 16. november 1928 i Hvam med

Jønsenius Kristian Nielsen

der er født d. 12. februar 1901 i Sahl som søn af maskinmester Niels Johan Nielsen og hustru
Johanne Marie Laursen.

Bosat: Aagade 38, Aalestrup.

Mariane Husum gik i skole i Hvam. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde bl.
a. plads paa børnehjem i Roskilde samt i København. Sommeren 1920 var hun elev paa Sil-

keborg husholdningsskole.

Jensenus Kristian Nielsen gik i skole i Ejsing samt i Dollerup. I 1 aar var han uldspinder paa Dollerup Mølle, i 1921 udlærtes han som typograf paa Viborg Stiftstidende, og efter fra 1921 til 1922 at have aftjent sin værnepligt i Viborg arbejdede han 2 aar i Viborg samt en aar-række i København, hovedsagelig paa Nationaltidendes trykkeri. I 1935 overtog han Aalestrup bogtrykkeri, som han derpaa drev indtil 1963. - Jensenius Kristian Nielsen spiller i orkester og er desuden medlem af bestyrelsen for Skakklubben.

IV.

Nielsine Kristine Hansen

er født d. 5. november 1868 i Hvam Mølle, Hvam sogn.

Hun blev gift d. 20. maj 1892 i Hvam med

Hans Christian Thorup

der er født d. 1. november 1863 i Hadsund, Visborg sogn, som søn af bager Peder Bernhardt Thorup og hustru Johanne Cordine Frederikke Jørgensen.

Hans Christian Thorup var beskæftiget som skomager.

I ægteskabet er bl. a. sønnen Bernhardt Thorup.

V.

Mariane Hansen

er født d. 5. maj 1872 i Hvam Mølle, Hvam sogn, og hun døde d. 29. august 1946 i Boldrupgaard, Stenild sogn.

Hun blev gift d. 8. juli 1896 i Hvam med

Jakob Kristian Nielsen

Han er født d. 21. maj 1867 i Hvilsom som søn af gaardejer Niels Peder Christensen og hustru Caroline Jacobsdatter Randrup, og han døde d. 27. april 1936 i Boldrupgaard.

Bosat: Boldrupgaard pr. Nørager.

Mariane Hansen gik i skole i Hvam. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var desuden bl. a. mejerske paa Nøragergaard.

Jakob Kristian Nielsen gik i skole i Hvilsom. Han lærte efter skolegangen landbruget og besøgte Bælum højskole. Sin værnepligt aftjente han ved Infanteriet i Viborg, og i 1896 købte han derpaa den 150 tdr. land store hedejendom Boldrupgaard. Han opdyrkede nu 50 tdr. land hede og tilplantede andre 30 tdr. land med naaletræer, og efter at gaardens bygninger i 1903 efter et lynnedslag var nedbrændte genopbyggede han dem. Efter hans død blev gaarden overtaget af sønnen Niels Peter.

V. A.

Karoline Louise Nielsen

er født d. 25. maj 1897 i Boldrupgaard, Stenild sogn.

Hun blev gift d. 8. juli 1921 i Stenild med



Poul Vestergaard

der er født d. 31. august 1894 i Døstrup som søn af gartner Peder Vestergaard og hustru Marren Jensen.

Bosat: Døstrup pr. Døstrup Himmerland.

Karoline Louise Nielsen gik i skole i Stenild. Hun opholdt sig efter skolegangen hjemme i 3-4 aar og tjente derefter bl. a. paa Starupgaard. Vinteren 1917-1918 var hun elev paa Odder højskole, og vinteren 1920-1921 havde hun et ophold paa Askov højskole.

Poul Vestergaard gik i skole i Døstrup. Han lærte gartnerfaget forskellige steder og var desuden elev paa Vilvorde havebrugsskole samt paa Beder gartnerskole. Fra 1914 til 1918 af-tjente han sin værnepligt som trompeter ved Jydske Dragonregiment i Randers, og han hjalp derefter til hjemme i faderens gartneri indtil 1921, da han overtog dette, som han siden har drevet. Han har desuden fra 1924 virket som sognefoged. - Poul Vestergaard, der i 1954 ud-nævntes til ridder af dannebrog, har været medlem af sogneraadet i 12 aar samt af menigheds-raadet i 8 aar.

V. A. 1.

Edel Vestergaard

er født d. 31. august 1923 i Døstrup.

Hun blev gift d. 17. december 1944 i Døstrup med

Sigfred Pedersen

der er født d. 9. august 1919 i Valsgaard som søn af landmand Hans Marinus Pedersen og hu-stru Magda Marie Madsen.

Bosat: Frisdal, Valsgaard pr. Hobro.

Sigfred Pedersen er beskæftiget som landmand.

V. A. 1. a.

Hans Wienfred Vestergaard Pedersen

er født d. 19. december 1945 i Rørbæk.

V. A. 1. b.

Poul Vestergaard Pedersen

er født d. 9. juni 1958 i Valsgaard.

V. A. 2.

Tove Margit Vestergaard

er født d. 16. august 1924 i Døstrup.

Hun blev gift d. 30. april 1949 i Hørby med

Sigurd Emil Overgaard

der er født d. 10. december 1924 i Hemmet som søn af uddeler Niels Christian Overgaard og hustru Anne Margrethe Nielsen.

Bosat: Vestergade 1, Høng.

Tove Margit Vestergaard gik i skole i Døstrup og var desuden elev paa Haubro ungdoms-skole. Hun besøgte Snoghøj gymnastikhøjskole, hvor hun gennemgik uddannelse som gymnastik-og haandarbejds lærerinde, samt Odense fagskole, hvor hun uddannedes som faglærerinde. Hun har derefter virket som lærerinde paa Haubro og St. Restrup ungdomsskoler samt paa Horsens aftenskole.

Sigurd Emil Overgaard gik bl. a. i skole i Hornbæk. I 1946 udlærtes han som mejerist, og efter at have været elev paa Hadsten højskole samt paa Ladelund mælkeriskole arbejdede han paa forskellige mejerier. Han er senere gaaet over til isfabrikation og virker nu som ismester ved Bopa Is i Høng. - Sigurd Emil Overgaard har været medlem af bestyrelsen for flere forskellige idrætsforeninger.

V. A. 2. a.

Margrethe Overgaard

er født d. 4. oktober 1950 i Haubro.

V. A. 2. b.

Jesper Overgaard

er født d. 19. maj 1959 i Skive.

V. A. 2. c.

Michael Overgaard

er født d. 9. februar 1962 i Høng, Finderup sogn.

V. A. 3.

Jens Herbert Vestergaard

er født d. 29. marts 1926 i Døstrup.

Han blev gift d. 15. august 1953 i Hadsund med

Gudrun Winther Andersen

der er født d. 8. juli 1924 i Ø. Tørslev som datter af automobilforhandler Søren Andersen og hustru Elna Thomasine Jensen.

Bosat: Balagervej 58, Viby J.

Jens Herbert Vestergaard gik i skole i Aalestrup, hvor han i 1943 bestod realeksamen. Han gennemgik uddannelse i forskellige brugsforeninger og tog i 1950 handelseksamen fra Den jydsk Handelshøjskole i Aarhus, hvorefter han fik ansættelse ved FDB, Aarhus.

Gudrun Winther Andersen bestod realeksamen i Allingaebro 1942 og kom derefter paa et kontor. Hun har nu ansættelse som assistent paa dommerkontoret.

V. B.

Kirsten Marie Nielsen

er født d. 23. februar 1901 i Boldrupgaard, Stenild sogn.

Hun blev gift d. 27. juni 1928 i Stenild med

Kristian Jensen

der er født d. 9. september 1899 i Hodalsminde, Hørby sogn, som søn af haandværker Poul Jensen og hustru Laura Kirstine Nielsen.

Bosat: Hodalsminde, Hørby pr. Hobro.

Kirsten Marie Nielsen gik i skole i Stenild. Hun lærte efter skolegangen husgerning i forskellige pladser og besøgte Ry højskole sommeren 1919 samt Ry husholdningsskole.

Kristian Jensen gik i skole i Hørby. Han lærte efter skolegangen landbruget hjemme samt i forskellige pladser ude og havde vinteren 1919-1920 et højskoleophold samt vinteren 1927-1928 et ophold paa Asmildkloster landbrugsskole. I 1928 købte han ejendommen Arnsborg ved Purhus, og denne drev han indtil 1954, da han af en broder købte fødegaarden, som han havde indtil 1963, da den overtoges af sønnen Poul.

V. B. 1.

Poul Jensen

er født d. 1. november 1929 i Arnsborg, Faarup sogn.

Han blev gift d. 28. december 1955 i Lynderup med

Grethe Schmidt

der er født d. 30. september 1932 i Gl. Faarup, Faarup sogn, som datter af gaardejer Knud Schmidt og hustru Ida Hansine Gunhild Johannesen.

Bosat: Hodalsminde, Hørby pr. Hobro.

Poul Jensen gik i skole i Faarup og var desuden elev paa Vebbestrup ungdomsskole. Han blev uddannet ved landbruget og besøgte Ollerup gymnastikhøjskole samt Malling landbrugsskole. Sin værnepligt aftjente han ved Livgarden, og i 1963 overtog han faderens gaard Hodalsminde, som han siden har drevet.

Grethe Schmidt gik i skole i Faarup og var desuden elev paa Vivild ungdomsskole. Hun blev uddannet ved husgerning og tjente bl. a. i Aarhus samt i Hobro.

V. B. 1. a.

Lena Schmidt Jensen

er født d. 17. januar 1957 i Faarup.

V. B. 1. b.

Helle Schmidt Jensen

er født d. 13. marts 1960 i Hørby.

V. B. 2.

Gunhild Jensen

er født d. 21. november 1937 i Arnsborg, Faarup sogn.

Hun blev gift d. 4. februar 1961 i Brøndbyvester med

Christian Madsen

der er født d. 1. januar 1940 i Ullerup som søn af husmand Hans Madsen og hustru Dorthea Wraa.

Bosat: Nørrekær 67, Brøndbyvester pr. Valby.

Gunhild Jensen gik i skole i Faarup. Vinteren 1955-1956 var hun elev paa Idrætshøjskolen i Sønderborg, vinteren 1956-1957 besøgte hun Ankerhus husholdningsskole i Sorø, og efter i 3 aar at have været økonomaelev paa Ortopædisk hospital i Aarhus samt paa Landshospitalet i Sønderborg var hun 6 maaneder paa økonomaskole. Hun har derefter virket som økonoma-assistent.

Christian Madsen gik i skole i Asserballeskov og var desuden vinteren 1954-1955 elev paa Vojens ungdomsskole. Han blev uddannet ved landbruget og aftjente fra 1959 til 1961 sin værnepligt ved 9. regiment i Søgaardlejren, hvorefter han fik ansættelse som vægter ved A/S De forenede Vagtselskaber.

V. B. 2. a.

Mona Madsen

er født d. 27. maj 1961 i Glostrup.

V. B. 2. b.

Kurt Madsen

er født d. 1. juni 1962 i Brøndbyøster.

V. B. 2. c.

Udøbt drengbarn, født d. 15. maj 1964 i Brøndbyøster.

V. C.

Klara Kristense Nielsen

er født d. 8. januar 1906 i Boldrupgaard, Stenild sogn.

Hun blev gift d. 9. september 1935 i Asferg med

Otto Randbøll Wolff

der er født d. 18. maj 1900 i Faarup som søn af proprietær Carl Hans Peter Wolff og hustru Amalie Randbøll.

Bosat: Højvang pr. Rørbæk.

Klara Kristense Nielsen gik i skole i Stenild. Hun lærte efter skolegangen husgerning i forskellige pladser og var desuden elev paa Vestbirk højskole samt paa Ry husholdningsskole.

Otto Randbøll Wolff gik i skole i Hobro, hvor han bestod mellemskoleeksamen. Han blev uddannet ved landbruget paa bl. a. Ladelund og Gislingegaard og drev fra 1935 til 1956 en gaard i Boldrup, hvorefter han overtog sin nuhavende ejendom. - Otto Randbøll Wolff har været medlem af Sogneraadet samt af Menighedsraadet.

V. C. 1.

Jane Wolff

er født d. 4. juni 1939 i Boldrup, Stenild sogn.

Bosat: Taastrup.

Hun er beskæftiget som dekoratør.

V. C. 2.

Anne Wolff

er født d. 3. juni 1940 i Boldrup.

Hun virker som lægesekretær i Canada.

V.C. 3.

Lisbeth Wolff

er født d. 25. februar 1942 i Boldrup.

Hun er elev paa Jelling seminarium.

V.C. 4.

Tove Wolff

er født d. 6. maj 1943 i Boldrup.

Hun er sygeplejeelev i Aarhus.

V.C. 5.

Ellinor Wolff

er født d. 1. april 1947 i Boldrup.

V.D.

Niels Peter Nielsen

er født d. 27. september 1911 i Boldrupgaard, Stenild sogn.

Han blev gift d. 15. april 1934 i Stubberup paa Fyn med

Lilly Gertrud Jensen

der er født d. 1. august 1907 i Stubberup som datter af gaardejer Jens Jørgen Jensen og hustru Anna Rasmussen.

Bosat: Boldrupgaard pr. Nørager.

Niels Peter Nielsen gik i skole i Stenild og var desuden vinteren 1925-1926 elev paa Haubro efterskole. Han blev uddannet ved landbruget og aftjente sin værnepligt ved Landstormen. Vinteren 1930-1931 var han elev paa Ry højskole, vinteren 1933-1934 havde han et ophold paa Dalum landbrugsskole, og efter i 2 aar at have haft Træhøjgaard i Skovbo overtog han i 1936 fødegaarden, som han siden har drevet.

Lilly Gertrud Jensen gik i skole i Dalby. Hun lærte efter skolegangen husgerning i forskellige pladser paa Sjælland og Fyn og besøgte desuden Ry husholdningsskole samt Odense fagskole.

V.D. 1.

Gunnar Randrup Nielsen

er født d. 12. februar 1936 i Boldrupgaard, Stenild sogn.

Han blev gift d. 24. juni 1961 i Durup med

Bodil Højgaard Sørensen

der er født d. 2. juli 1937 i Nørager, Durup sogn, som datter af gaardejer Alfred Højgaard Sørensen og hustru Nanna Kristiane Berthelsen.

Bosat: Lucernevej 8, Aarhus N.

Gunnar Randrup Nielsen gik i skole i Stenild samt i Aalestrup, hvor han bestod mellemskoleeksamen. Han opholdt sig efter skolegangen hjemme i ca. 2 aar og var derpaa vinteren 1953-1954 elev paa Gymnastikhøjskolen i Viborg. Fra 1954 til 1955 aftjente han sin værnepligt ved

Livgarden, hvorfra han hjemsendtes som korporal, og han virkede derefter 2 aar ved militæret, det sidste aar som vaaben- og garagemester. I 1958 fik han ansættelse ved politiet i København, og siden 1961 har han været stationeret i Viby J. som kriminalbetjent. - Gunnar Randrup Nielsen har en overgang virket som gymnastikleder.

Bodil Højgaard Sørensen gik i skole i Nørager og var desuden sommeren 1954 elev paa Haulbro ungdomsskole. I 1958 udlærtes hun som ekspeditrice i en manufakturforretning i Nørager, og her virkede hun indtil 1960, hvorefter hun arbejdede 1 aar i København.

V. D. 2.

Vita Randrup Nielsen

er født d. 3. oktober 1938 i Boldrupgaard, Stenild sogn.

Hun blev gift d. 11. maj 1963 i Stenild med

Erling Marinus Bagger

der er født d. 14. august 1933 i Ejdrup som søn af landmand Thorvald Bagger og hustru Anna Theodora Corneliussen.

Bosat: Thorup.

Vita Randrup Nielsen gik i skole i Stenild og var desuden elev paa Gudenaadalens efterskole. Hun blev uddannet ved husgerning og tjente bl. a. ½ aar i Italien. I 2 aar var hun desuden sygemedhjælper paa Viborg Amts og Byes sygehus.

Erling Marinus Bagger gik i skole i Vegger. Han lærte efter skolegangen landbruget i forskellige pladser, afbrudt af militærtjeneste ved Livgarden, og havde desuden et ophold paa Lundbæk landbrugsskole. I 1962 blev han bestyrer paa Asmildkloster hovedgaard, og siden 1964 har han drevet en ejendom paa 35 tdr. land i Thorup.

V. D. 3.

Svend Randrup Nielsen

er født d. 26. juni 1943 i Boldrupgaard, Stenild sogn.

Bosat: Boldrupgaard pr. Nørager.

Svend Randrup Nielsen gik i skole i Stenild samt i Aalestrup, hvor han bestod realeksamen. Han udlærtes i 1963 som elektriker hos Byrialsen i Nørager og havde derefter ansættelse paa eternitfabrikken i Aalborg, indtil han i 1964 blev optaget paa Aalborg Teknikum.

V. D. 4.

Jakob Randrup Nielsen

er født d. 3. oktober 1948 i Boldrupgaard, Stenild sogn.

F.

Birgitte Cathrine Nielsen, født 1837,
og ægtefælle
med efterkommere





Birgitte Cathrine Nielsen
f. 29-7-1837

8. 4-11-1864

Hans Frederik Julius Husum
f. 29-5-1844

III.
f. 16-3-1871
d. som lille

Mathilde B Husum
d. som lille

II. f. 18-4-1868
d. som lille

Mathilde B Husum

Severine K Kristensen
f. 9-10-1875
d. 1962

Kamilla M S Jensen
f. 24-4-1893

Niels Husum
5.
f. 15-4-1935

4. g. m.
Tido Jørgensen
f. 25-5-1931

Kamilla M S Jensen

Niels M Husum
f. 24-5-1866
d. 1895

I. g. m.

Niels Husum
IV. f. 3-5-1876
d. 1905

Niels M Husum
f. 2-11-1895

4. g. 5-8-1923

Hanna Husum
3. f. 4-7-1928
d. 16-10-1949

Gerda Husum
f. 21-9-1930

Anitta H Jørgensen

a.
f. 14-8-1955

Olga Husum
1. f. 4-8-1924
d. 19-2-1925

Else Husum
f. 26-11-1925

Ole H Schmidt
a.
f. 2-5-1955

2. g. 12-9-1952

Laurits Schmidt b.
f. 23-9-1923

Eva H Schmidt
f. 29-4-1960

F.

Birgitte Cathrine Nielsen

er født d. 29. juli 1837 i Palsgaard, Hersom sogn, og hun døde i Roum.

Hun blev gift d. 4. november 1864 i Hersom med

Hans Frederik Julius Husum

Han er født d. 29. maj 1844 i Hvam som søn af gaardejer Niels Husum og hustru Marie Thorsen, og han døde i Kousted.

Bosat: Roum pr. Møldrup.

Hans Frederik Julius Husum var gaardejer og hestehandler i Roum.



I.

Niels Marinus Husum

er født d. 24. maj 1866 i Roum, og han døde 1895 i Hobro.

Han var gift med



Severine Kristine Kristensen

Hun er født d. 9. oktober 1875 i Roum som datter af gaardejer Niels Peder Kristensen og hustru Dorthea Nielsen, og hun døde 1962 i Møldrup. - Hun blev efter mandens død gift anden gang med gaardejer Jens Jonassen i Roum, med hvem hun fik 5 børn.

Bosat: Roum pr. Møldrup.

Niels Marinus Husum gik i skole i Roum. Han virkede efter skolegangen som musiker og aftjente sin værnepligt ved Søværnet i København. Det fortælles, at engang, da han spillede til bal, kom han til at spille falsk, hvorfor faderen slog ham med det resultat, at han stak af hjemme fra og tog til søs. Han sejlede nu i en aarrække, hovedsagelig med sejlskibe, og overlevede to forlis i Atlanterhavet samt et forlis ved Islands kyst. Ind imellem bestod han styrmandseksamen, men i 1895 vendte han hjem med malaria og døde kort efter.

Severine Kristine Kristensen gik i skole i Roum og lærte efter skolegangen husgerning.

I. A.

Niels Marinus Husum

er født d. 2. november 1895 i Roum.

Han blev gift d. 5. august 1923 i Aarup med

Kamilla Marie Sofie Jensen

der er født d. 24. april 1893 i Odense som datter af møller Hans Peder Jensen og hustru Karøn Marie Jørgensen.

Bosat: Sdr. Tingvej, Rødding.

Niels Marinus Husum gik i skole i Roum. Han stod i handelslære i Møldrup samt hos købmand Barslev i Hvam, hvor han udlærtes og derefter virkede i et par aar. Fra 1918 til 1919 aftjente han sin værnepligt i København, i 4 aar var han kommis hos købmand N. I. Møller & søn, Brande, og i 1923 købte han derpaa en købmandsforretning i Skodborg. Denne drev han indtil 1953, hvorefter han i 8 aar havde forretning i Rødding. - Niels Marinus Husum har siddet i tilsynsraadet for Sparekassen i Skodborg i 8 aar og desuden været kommunalrevisor i 8 aar samt medlem af Skole kommissionen, ligeledes i 8 aar.

Kamilla Marie Sofie Jensen gik i skole i Aarup, hvor hun bestod mellemskoleeksamen. Hun opholdt sig hjemme indtil sit 20. aar og lærte her husgerning, hvorefter hun var paa kontor 3 aar paa kartoffelmelsfabrikken i Dybvad, 3 aar paa ægpakkeriet i Taarup og 3 aar paa kartoffelmelsfabrikken Rønde.

I. A. 1.

Olga Husum

er født d. 4. august 1924 i Skodborg J., og hun døde d. 19. februar 1925 samme sted.

I. A. 2.

Else Husum

er født d. 28. november 1925 i Skodborg J.

Hun blev gift d. 12. september 1952 i Skodborg J. med

Laurits Schmidt

der er født d. 23. september 1923 i Bovrup som søn af manufakturhandler Nicolai L. Schmidt og hustru Ingeborg Tychen.



Bosat: Kløvervej 47, Haderslev.

Else Husum gik i skole i Skodborg J. og lærte derefter husgerning. Sommeren 1942 var hun paa skole i Sønderborg, senere gennemgik hun Odense fag- og tilskærerskole, og hun var derefter beskæftiget ved dameskrædderi indtil giftermålet.

Laurits Schmidt gennemgik kolonialuddannelse i en blandet landhandel og bestod i 1941 handelsskoleeksamen fra Graasten handelsskole. Fra 1943 til 1944 havde han et ophold paa folkehøjskolen for unge handelsmedhjælpere ved Rungsted Kyst, og han er nu beskæftiget som salgsinspektør i brændsels- og oliebranchen.

I. A. 2. a.

Ole Husum Schmidt

er født d. 2. maj 1955 i Haderslev.

I. A. 2. b.

Eva Husum Schmidt

er født d. 29. april 1960 i Haderslev.

I. A. 3.

Hans Husum

er født d. 4. juli 1928 i Skodborg J., og han døde d. 16. oktober 1949 i Odense.

Han var beskæftiget som kolonialkommis.

I. A. 4.

Gerda Husum

er født d. 21. september 1930 i Skodborg J.

Hun blev gift i Kolding med

Tido Jørgensen

der er født d. 25. maj 1931 i Vejlbj som søn af konditor Emil Kristian Hans Jørgensen og hustru Lilley Maud Leach.

Bosat: Sankelmærksvej 24, Kolding.

Gerda Husum gik i skole i Skodborg J. Hun var indtil giftermålet beskæftiget som ekspeditrice i en skotøjsforretning i Kolding.

Tido Jørgensen gik i skole i Vejen. Han har derefter været beskæftiget indenfor træbranchen forskellige steder og er nu arbejdsmand ved Bork's Patenttavler A/S Kolding.

I. A. 4. a.

Anitta Husum Jørgensen

er født d. 14. august 1955 i Kolding.

I. A. 5.

Niels Husum

er født d. 15. april 1935 i Skodborg J.

Bosat: Strandvejen 6, Tranegilde pr. Taastrup.

Niels Husum virker som musiker.

II.

Mathilde Birgitte Husum

er født d. 18. april 1868 i Roum, og hun døde som lille.

III.

Mathilde Birgitte Husum

er født d. 16. marts 1871 i Roum, og hun døde antagelig ligeledes som lille.

IV.

Niels Husum

er født d. 3. maj 1876 i Roum, og han døde i 1905 i Hvilsom.

Han var ugift og indtil sin død beskæftiget som musiker.

