



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SLÆGTSBOG

UDARBEJDET AF
DANSK SLÆGTSHISTORIE, KJELLERUP
1965-1967

Denne ANETAVLE er udarbejdet på foranledning af hr. direktør
KNUD ERIK GAD THOMSEN, Hvilevej 1, Hellerup.

A N E T A V L E
for
KNUD ERIK GAD THOMSEN

FORORD.

Denne slægtsbog er blevet til gennem et samvirke mellem Dansk Slægtshistorie, Kjellerup, og en del af slægtens medlemmer.

Ved udarbejdelsen af anetavlen er anvendt kirkebøger, folketællingslister, lægdsruller, skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller, fæsteprotokoller, justitsprotokoller, tingbøger og jordebøger m.m.

Hver slægtslinie i anetavlen er fulgt så langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og når en linie standser helt op, må det derfor forstås således, at enten svigter kilderne helt - kirkebøger og andre arkivalier findes ikke - eller de pågældende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til sognet. Almindeligvis er i sådanne tilfælde alle omliggende sognes kirkebøger undersøgt.

Gamle dokumenter og lignende er afskrevet direkte, og de fejl m.v., der forekommer i originalen, vil altså også forekomme i afskriften.

I lister over faddere og forlovere anvendes almindeligvis den samme angivelse og stavemåde, som er benyttet i den pågældende kirkebog, da det ville føre for vidt at forsøge på at identificere hver enkelt fadder og forlover.

Denne slægtsbog, som vi har haft fornøjelsen af at udarbejde, er ikke afsluttet, for en slægtsbog kan ikke gøres færdig, så længe slægten stadig lever. Derfor er bogen indrettet således, at den med tiden kan ajourføres. Af den grund har det ikke været muligt at nummerere bogens sider.

Til slut følgende bemærkninger: Hos læseren af slægtsbogen vil måske nok melde sig den tanke: "Hvad glæde har jeg egentlig af en sådan bog med dens omtale af en mængde slægtninge og forfædre, som jeg jo slet ikke har kendt? Vedkommer disse mennesker i det hele taget mig?" Selvfølgelig gør de det. Vor tid med alle dens nok så tekniske fremskridt bygger på fortiden, og alt - også én selv - er et produkt af denne fortid. Johannes V. Jensen har et sted sagt: "I ethvert menneske er sammenstuvet dette menneskes slægts fortid." Tænk på, hvad dette egentlig betyder.

En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om ens forfædre, minder, som kan hjælpe én til midt i denne forjagede tid at finde et ståsted. Løb bogen igennem og tag den så frem, når der er god tid til at fordybe sig i dens indhold. En stor del af de personer, der er omtalt, er ganske vist forlængst døde og begravede, men slægtens nulevende medlemmer har et meget nært fællesskab med dem den dag idag, ikke blot ved blodets bånd, men også ved tanker, ord og handlinger. Færdes man ad gader og veje på slægtens egn, så er det, selv om billedet har ændret sig noget - på de samme gader og veje, at slægtens gamle har gået, ligesom flere af de gårde og huse, man passerer, er de samme, som ens forfædre har henlevet deres liv i. Her har de slidt og slæbt for det daglige brød, og her har de oplevet såvel mørke som lyse timer.

Stærke slægter kan sætte præg på den egn eller by, de kommer til at leve i. Det mærkes måske ikke meget i det daglige, men hver dag er da også kun et lille led i den enkeltes liv, dagene skal lægges sammen i år, og disse år tæller slægten op i generationer. Ud fra denne synsvinkel kan det være sundt for mennesket at bedømme sig selv, ikke som enkeltperson, men blot som et led i kæden af generationer. Dette vil kunne bidrage til at hindre utidigt hovmod og samtidig give den enkelte en sund og livsbekræftende tro på eget værd.

En døgnvise spår, at om hundrede år er alting glemt, og det er sikkert også rigtigt, når det drejer sig om døgnviser og andet ligegyldigt, men ellers ikke. Enkelthederne forsvinder ganske vist, men tilbage står summen af de enkelte dages trofaste virke med den jord, de bygninger og de evner, som slægten gav hver enkelt at forvalte og give videre.

Med ønsket om, at denne slægtsbog må blive til glæde for såvel nulevende som kommende generationer.

DANSK SLÆGTSHISTORIE

Kjellerup.

ORIENTERING OM BOGENS BRUG:

For nummereringssystemet i anetavlen gælder, at alle mandspersoner har lige numre og alle kvindelige personer de umiddelbart efterfølgende ulige numre.

En persons fader findes ved at gange personens nummer med 2, hvorved følgelig ane nr. 4's fader får nr. 8 og moderen nr. 9. Videre har ane nr. 8's forældre nr. 16 og 17 - og ane nr. 9's forældre nr. 18 og 19, faderen nr. 18 og moderen nr. 19.

Ønsker man at finde barnet af ægteparret med ane nr. 24 og 25, halverer man 24 og får 12 - lige, altså en søn, gift med nr. 13.

VEDRØRENDE GÅRDENES AFGIFTER

For alle jordbesiddere gælder det, at de skulle svare en vis afgift af deres ejendom, og disse afgifter baseredes efter gårdens hartkorn. Hartkorn var oprindeligt fællesbetegnelse for de afgifter, bønderne ydede i naturalier - landgilde - til godserne. De forskellige afgifter var i godsernes jordebøger angivet i forhold til 1 td. rug eller byg, der var "hårdt" korn i modsætning til havre, "blødt korn".

Forholdene på de forskellige godser var afvigende, men normen for den almindelige beregning var følgende:

1 td. rug eller byg.....	1	td. hartkorn
1 " gryn eller hvedemel.....	2	" "
1 " hvede eller ærter.....	1 $\frac{1}{2}$	" "
1 " havre.....	$\frac{1}{2}$	" "
1 " humle.....	$\frac{1}{2}$	" "
4 læs enghø.....	1	skp. "
12 gæs.....	1	td.

Efter enevældens indførelse 1660 indkaldtes jordebøgerne, og på grundlag heraf udarbejdedes en fælles jordebog for alle landets ejendomme, den såkaldte matrikel af 1664, og heri skyldsattes ejendommene i hartkorn.

Denne skyldsætning viste sig snart at være uretfærdig, da ligningen på godserne som nævnt havde været noget forskellige, og man påbegyndte derfor i 1681 udarbejdelsen af en matrikel baseret på jordens ydeevne - bonitering - der sættes i forhold til arealet og således angav det hartkorn, der skulle svares.

Ved boniteringen sættes agerjorden i klasse efter godhed; enge, overdrev og skove takseredes efter det udbytte, de kunne frembringe, antal læs hø, græsning og svinsolden m.m. Også møllerier og enkelte andre erhverv blev medtaget og vurderedes efter indtægt, men enhedsbetegnelsen var stadig hartkorn.

Trods mangelfuld opmåling og kortlægning var denne hartkornsskyldsætning i begyndelsen god og retfærdig, men

da den i 150 år blev benyttet som basis for grundskatten på landet, blev den på grund af jordenes forbedring m.m. efterhånden mere og mere uretfærdig, hvorfor man i årene 1806-1822 udarbejdede Danmarks sidste matrikel, der dog først kom til at gælde fra 1844. Boniteringen var denne gang langt mere omhyggelig, og al agerjord sattes i takst fra 1 til 24. Af de bedste jorder skattedes $6 \frac{1}{6}$ td. land (a 14.000 kvadratalen) til at yde 1 td. hartkorn. På Lolland og Falster gik der $9 \frac{4}{5}$ td. land og i Ringkøbing Amt 45 td. land til 1 td. hartkorn. Gennemsnittet for hele landet var 18 td. land pr. td. hartkorn. Vurderingen tog ikke hensyn til beliggenheden, hvilket i forbindelse med den tekniske udvikling medførte, at de dårligste jorders værdi ved opdyrkning, transportanlæg, mergling m.v. steg stærkt, uden at dette medførte takstændring og følgelig heller ikke skatteforøgelse.

Hartkornsskatten blev derfor utidssvarende, hvorfor man i 1903 vedtog loven om ejendomsskyld, hvilket betød en fuldstændig ophævelse af hartkornet som grundlag for skatter til stat og kommune.

I ældre dokumenter træffer man ofte på betegnelsen "gæsteri". Betegnelsen dækker bondens pligt til at modtage jorddrottens folk, heste og hunde i indkvartering og underholde dem. Gæsteri havde endnu betydning under Christian den Tredje, men senere tabte det interessen for godsejerne og blev da i reglen afløst af en årlig afgift. Den regnes som regel ikke som hørende med til den egentlige landgilde og blev derfor ikke sat i hartkorn. Hestegæsteriet, pligten til at underholde hovheste, havde særlig betydning på kronens godser og blev ofte her afløst af en havre-ydelse.

Den i ældre dokumenter omtalte "herlighed" betegner den ejendomsret til jordegods og de deraf flydende indtægter og rettigheder, som kronen ved love eller privilegier overdrog til private. Kronens herlighed over selvejere kunne overgå til private, der så kunne købe bondeskylden. Herligheden omfattede alle faste indtægter af fæstegods (landgilde) og udbytte af skov, jagt, fiskevand, forstrandsret, lyngslet o.s.v. og alt hoveri eller hoveriafløsning. Der-

næst var herlighed de uvisse indtægter af stedsmål, sagesfald m.m. Endelig var myndigheden over vornede eller stavnsbundne del af herligheden. Kronen kunne sælge eller overlade herlighedsrettigheder som birkeret og patronatsret til private. Med Herlighedsretten fulgte pligten til at holde fæsterne i forsvar, rejse tiltale og opkræve ekstraskatter. Herligheden var ikke nøje afgrænset, men hertil må vistnok regnes håndfæstningernes bestemmelse om, at adelen måtte gøre sit gods lige så nyttigt som kongen. Ved salg til selveje kunne sælgerne forbeholde sig herligheden eller en del deraf, såsom jagt- og fiskeret.

I jordebøgerne for tiden før 1700 angives de forskellige ydelser i ørtug, hvilket mål nærmest må angives at svare til 1 romersk unce.

"Historiens sang"

Som dybest brønd gi'r altid klare vand,
og lifligst drik fra dunkle væld udrinder,
så styrkes slægtens marv hos barn og mand
ved folkets arv af dybe, stærke minder.
Din egen dag er kort, men slægtens lang;
læg øret ydmygt til dens rod forneden:
årtusind toner op i gråd og sang,
mens toppen suser imod evigheden!

Vi søger slægtens spor i stort og småt,
i flinteøksen efter harvens tænder,
i mosefundets smykke, plumpt og råt,
i kirkens kvadre, lagt af brede hænder.
Hvert skimlet skrift, hver skjoldet alterbog
har gemt et gran af slægtens vé og våde;
nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drog,
og løfte mig en flig af livets gåde.

Jeppe Aakjær.

Skrevet 1/6 1916 til "Historisk Stævne"
i Skive 5/6 s.å.

er født d. 16. januar 1908 i Ålborg.

Han blev gift d. 1. august 1963 med

Ebba Storm

der er født d. 23. marts 1928 i Malmø som datter af oberst Stephan Ankjær og Elly Storm.

Levnedsbeskrivelse for Knud Erik Gad Thomsen og hustru findes i "Slægten Bertelsen" under betegnelsen V.B.2.

er født d. 26. juli 1874 i Budolfi Sogn, Ålborg, og han døde d. 17. august 1943 på Rigshospitalet i København.

Han blev døbt d. 1. november 1874, og faddere ved dåben var: tømrersvend Lorenzen og hustru, pigen Maren Andersen, faderen og underkorporal Andersen.

Anders Bertelsen Thomsen blev gift d. 16. maj 1902 i Budolfi Kirke med

Rigmor Gad Jensen

der er født d. 21. august 1877 i Stenum, og som døde d. 19. november 1963 i Ålborg.

Forlovere ved brylluppet var: Peder Christian Thomsen, sergent ved 9. bataljon, Istedgade 5, Ålborg, og købmand Thomas Christian Jensen, Sankelmarksgade 14, Ålborg.

Rigmor Gad Jensen blev hjemmedøbt d. 18. oktober 1877 og fremstillet i kirken d. 7. marts 1878. Faddere var: faderen og bedsteforældrene, gårdmand Jens Clemensen og hustru Ida Marie Christensen af Manna i Thise Sogn, gårdmand Christen Jensen af Thise samt skrædder Villads Peder Andersen af Thise.

Anders Bertelsen Thomsen og Rigmor Gad Jensen er beskrevet i slægtsbog for slægten Bertelsen under betegnelsen V.B.

er født d. 2. november 1844 i Sønderøkse, Brovst Sogn, og han døde d. 5. maj 1915 i Ålborg.

Han blev døbt d. 1. december 1844 i Brovst Kirke, båret til dåben af pigen Maren Justdatter, Brovst, hos stod pigen Maria Thomasdatter af Sønderøkse, og de øvrige faddere var: selvejer-gårdmand Peder Christensen i Møllegården, avlskarl Peder Jørgensen af Ballegården, gårdmand Søren Snedker og Søren Christensen af Sønderøkse samt fattiglem Anders Gregersen, Brovst.

Peder Christian Thomsen blev gift d. 12. april 1872 i Buderup med

Mette Marie Andersdatter

Forlovere ved brylluppet var: Anders Bertelsen og Ditlev Jacobsen af Sørup.

Mette Marie Andersdatter er født d. 2. marts 1851 i Sørup, og hun døde d. 27. oktober 1937 i Ålborg.

Hun blev hjemmedøbt d. 23. april 1851 og fremstillet i kirken d. 9. juni samme år. Faddere var: enkekone Mette Marie Christensdatter, ungkarl Jens Nielsen, begge af Grydsted i Vokslev Sogn, skrædderpige Karen Kirstine Jensdatter af Vokslev, aftægtsmand Anders Olesen og husmand Christen Pedersen Storgaard, begge af Sørup.

Peder Christian Thomsen og Mette Marie Andersdatter er beskrevet i slægtsbog for slægten Bertelsen under betegnelsen V.

Thomas Christian Jensen

er født d. 8. oktober 1854 i Manna, Thise Sogn, og han døde d. 19. maj 1937 i Ålborg.

Han blev hjemmedøbt d. 8. oktober 1854 og senere fremstillet i kirken. Faddere var: pigen Maren Nielsdatter af Vester Hjermitslev, der var gudnor, pigen Else Marie Pedersdatter af Manna, som stod hos, gårdmand Anders Thomsen, karlen Christen Pedersen og Peder Pedersen, alle af Manna.

Thomas Christian Jensen blev gift d. 30. september 1876 i Stenum med

Forlovere ved brylluppet var: Jens Clemensen af Manna og højskoleforstander Therkelsen i Stenum.

Laura Hedvig Caroline Gad er født d. 3. maj 1836 i Frederikshavn, og hun døde d. 23. februar 1892 i Stenum.

Hun blev døbt d. 17. juli 1836 i Frederikshavn Kirke, og faddere ved dåben var: forældrene, madame Rørbye, hr. procurator Rørbye og hr. apoteker Gad fra Sæby.

Thomas Christian Jensen blev gift anden gang d. 31. januar 1896 med Emma Sophie Qvortrup, der er født d. 17. september 1861.

Thomas Christian Jensen var ifølge stamtavle over familien Gad oprindelig styrmand. Han nævnes senere som købmand i Stenum og Ålborg.

er født 1803 i Sønderøkse, Brovst Sogn, og han døde d. 3. september 1871 samme sted.

Han blev døbt d. 15. november 1803 i Brovst Kirke; gudmor var Christen Simonsens hustru, og faddere var: Christen Sørensen, Christen Jensen, Jens Slot og Chr. Gregersens hustru, alle af Sønderøkse.

Thomas Thomasen blev gift d. 24. november 1826 i Brovst med

Anne Cathrine Andersdatter

Forlovere ved brylluppet var: gårdmand Søren Thomsen af Sønderøkse og husmand Anders Gregersen af Brovst.

Anne Cathrine Andersdatter er født 1804 i Brovst og hun døde d. 2. januar 1883 samme sted.

Hun blev døbt l. søndag i fasten 1804, d. 13. marts, og faddere var: Christen Østergaard, Jens Mortensen, Peder Gregersen og Mette Kock, alle af Brovst.

Thomas Thomasen (Bisp) købte ved auktionsskøde af 23. oktober 1822 faderens gård i Sønderøkse for 350 rigsbankdaler sølv og 250 rigsbankdaler sedler. Auktionen fandt sted d. 29. maj 1822. Gårdens hartkorn var 3 tdr., 3 skpr. og 3 fjdk. Denne gård kom igen til auktion i 1826, da købmand Arent Plesner d. 31. maj købte gården, som imidlertid ved skøde af 25. marts 1827 solgtes til Thomas Thomasen (Bisp), Søren Christensen og Christen Christensen i Sønderøkse for 350 rigsbankdaler sedler. Thomas Thomasen (Bisp) fik altså 1/3 af sin tidligere ejendom tilskødet og indgik et interessentskabsforhold med de to andre købere.

Thomas Thomasen var ifølge folketællingen 1845 gårdmand i Sønderøkse. Ved den nævnte folketælling havde ægteparret følgende hjemmeværende børn: Sidsel Marie, 16 år, Anders Christian, 13 år, Maren, 10 år, Søren, 5 år, Søren Christian, 3 år, og Peder Christian, 1 år.

Anders Bertelsen

Se slægten Bertelsen ane nr. 2 og 3.

Jens Clemmensen

12

er født d. 22. december 1820 i Lunden, Hellevad Sogn, og han døde d. 5. maj 1905 i Thise By.

Han blev hjemmedøbt d. 23. december 1820 og fremstillet i kirken d. 31. december samme år. Faddere var: Marie Christensdatter, sognefoged Anders Larsens hustru i Røgelhede, pigen Else Marie Sørensdatter Holst i Bjerregård, Anders Larsen, sognefoged i Røgelhede, Anders Bertelsen, sognemand i Røgelhede, og Johannes Simonsen, ungkarl fra det vestre sted i Krabdrup.

Jens Clemmensen blev gift d. 17. marts 1848 med

Ida Marie Christensdatter

13

der er født d. 22. november 1822 i Manna, Thise Sogn. Hun døde d. 11. november 1905 i Thise og begravedes d. 17. november.

Hun blev hjemmedøbt d. 24. november og fremstillet i kirken d. 26. december 1822. Faddere var: gårdkone Ane Christensdatter, Brix Christensens hustru af Ø. Hjermitslev, pigen Else Marie Christensdatter, Jens Christensen, aftægtsmand i Filholm, Anders Jensen, fæstegårdmand i Manna, og ungkarl Mads Pedersen Filholm der tjente på Hammelse.

Jens Clemmensen og Ida Marie Christensdatter blev som nævnt gift d. 17. marts 1848. Vielsen fandt sted, da Jens Clemmensen var hjemme på orlov under våbenstilstanden, fortæller sønnen Kristen Jensen, Stadsvold. Jens Clemmensen var med i alle 3 krigsår, han var dragon og blev under krigen forfremmet til korporal. Kristen Jensen fortsætter: "I mine drengear var det noget af det skønneste jeg vidste, når far fortalte om sine oplevelser under krigen. Jeg husker, hvad han fortalte om den nat, da udfaldet fra Fredericia skete. Han lå da i kvarter ovre på Fyn, men vågnede ved den stærke kanonade. Han stod op og red ned til bæltet og lyttede i spænding til, hvad der skete. Hans broder Christian blev hårdt såret i slaget ved Isted og indlagt på lazaret i Flensborg. Far fik en dags orlov og red 3 mil frem og tilbage for at se til broderen."

Jens Clemmensen var gårdmand i Manna indtil 1885, da han solgte ejendommen og flyttede til Thise. Han blev 1877 valgt til sognefoged i Manna.

er født d. 29. januar 1808 i Bindslev præstegård ved Hjørring, og han døde d. 1. juli 1893 i Ålborg.

Han blev gift d. 27. september 1833 med

Hun er født d. 25. december 1802 i København, og hun døde d. 28. februar 1867.

Hans Melchior Bartholin Gad tog 1826 farmaceutisk eksamen og 1832 kirurgisk eksamen. Han praktiserede i Frederikshavn 1833-1839 og i Helsingør 1839-1840. Han var eskadronskirurg i Næstved i 1 år og blev d. 12. maj 1841 distriktslæge på Romø. Han var ansat i Ålborg Stifts sønderfjordske lægedistrikt fra 28. juli 1847 med bolig i Gudumlund, senere i Terndrup. For sine fortjenester udnævntes han til R. af D. d. 23. april 1881 og tog sin afsked samme år.

er født ca. 1779 i Østerby på Øland, men hans dåb ses ikke indført i kirkebogen. Han døde d. 23. juni 1821.

Han var gift første gang med

Margrete Marie Sørensdatter

17

Hun er født 1783, og hun døde 1806 i Sønderøkse og blev begravet d. 19. januar.

Hendes dåb fandt sted d. 24. august 1783 i kirken; gudmor var Søren Jepsens pige Margrete Jensdatter, og faddere var: Jens Jørgensen, Chr. Gregersen, Christen Simonsen og Thøger Nielsens hustru, alle af Sønderøkse.

Thomas Thomasen (Bisp) blev gift anden gang allerede d. 15. april 1806 med Maren Justdatter af Nørøkse, der døde d. 23. juni 1821. Thomas Thomasen (Bisp) kom 8 år gammel ud at tjene som hyrdedreng om sommeren, mens han om vinteren var hjemme, således som skikken var dengang. Efter nogle års forløb blev han karl hos en Tøger Nielsen, hvor han var i 8½ år, så husbønden har vel været godt tilfreds med ham. Derefter giftede han sig med Margrete Marie Sørensdatter, som efter et kortvarigt ægteskab døde. Thomas Thomasen (Bisp) stod nu ene tilbage med et barn, og han fæstede da en gård i Sønderøkse og giftede sig snart efter med Maren Justdatter, med hvem han fik 4 børn. I gården tjente der 1821 en pige, Anne Margrete Christensdatter, og mellem Thomas Thomasen (Bisp) og hende opstod der snart et intimt forhold, der medførte, at de lovede hinanden ægteskab, når Maren Justdatter, der efter sin sidste barnefødsel omkring 1815 var noget svagelig, var afgang ved døden. Anne Margrete Christensdatter syntes, at det trak for længe ud, og foråret 1821 fik hun Thomas Thomasen (Bisp) overtalt til at købe noget rottekrudt (arsenik) til at rydde konen af vejen med, så de snart kunne blive gift, og om morgenen d. 18. juni 1821 gav han hende det ind på et stykke smørrebrød. Hun blev derefter syg og døde natten til den 23. juni, hvorpå hun d. 28. blev begravet på Brovst Kirkegård. Imidlertid opstod der mistanke om, at Maren Justdatter var blevet forgivet, og d. 4. juli blev hendes lig gravet op igen og obduseret, hvorefter forbrydelsen blev konstateret. Derefter blev Thomas Thomasen (Bisp) og Anne Margrete Christensdatter fæng-

sløde og retssag mod dem indledt, efter at de havde aflagt tilståelse. De blev indsat i arresten i Hjørring, og ved herredsting, landsting og højesteret blev Thomas Thomasen (Bisp) 1822 dømt til at knibes med gloende tænger, den højre hånd ham levende afhugges med økse, legemet at lægges på stejle, og hovedet tillige med hånden at sættes på stage over legemet, mens Anne blev dømt til at arbejde i Viborg Tugthus på livstid, idet hun nok havde tilskyndet til mordet, men ej taget del deri. Ved kongelig benådning blev Thomas Thomasen (Bisp) fritaget for at blive knebet med gloende tænger og få højre hånd afhugget, men livet skulle han altså miste, og d. 22. juli 1822 om morgenen mellem klokken 6 og 7 fandt henrettelsen sted på retterstedet nord for Hjørring, den foroven flade, lyngklædte bakke vest for den gamle Skagensvej. En toldbetjent Morten Nielsen, der har efterladt sig nogle lokalhistoriske optegnelser, som findes i Vendsyssel historiske Museum, fortæller herom bl.a.: "Med stille Bøn og Suk til alle arme Synderes Forsvarer, som kende og angre deres Synder, og under Forberedelse og Bøn af Stedets Præst, Hr. Bierregaard, gik han rolig sin skrækfulde Død i Møde. Tilegnende sig ved Troen den Retfærdighed, som alene gælder for Gud, fik han saaledes et saligt Endeligt. Hans Alder var 42 Aar". Kroppen blev så lagt på stejle og hovedet sat på en stage over legemet, og således skulle hans jordiske rester tjene til skræk og advarsel her ved landevejen, men således gik det ikke. "Morten Betjenter" fortæller, at natten mellem d. 23. og 24. juli "blev hans jordiske Dele nedtaget for at jordes, men hvor henlagt vides ikke. Denne utilladelige Handling var formodentlig efter alles Ønske". Hvem der tog liget ned, og hvor det blev jordet blev aldrig opklaret; et par gamle folk i Hjørring har fortalt justitsråd Lønborg Friis, at de havde hørt fortælle, at liget blev fjernet af Thomas' familie og blev begravet på en kirkegård i hans hjemegn, og andre har hørt en mand påstå, at han havde set den slemme selv sent om aftenen flyve af sted med Thomas i sine kløer i retning af Tornby Bjerg, hvorefter han havde sat kursen mere vestlig, til han forsvandt over havet! Som sædvanligt gav denne sørgelige tildragelse anledning til at visemagerne kom i aktivitet: "Thomas Thomasen Bisps Afskeds-Sang fra det Timelige til det Evige, formedelst hans i Sønder Øxe i Hjørring Amt, gruelige begangne Mord paa hans Kone Maren Justdatter, efter at have 16 Aar levet i Ægteskab med Hende for-

giftede Hende med et Stk. Smørrebrød Mandagen 18. juni 1881 om Morgen, hvoraf Hun først døde Løverdagen 23. s.M. Morgen imellem Kl. 2 til 3, blev begravet 28de og optaget 4. Juli og Obduktionsforretning foretaget.

Mel.: "Omspændt af Tvivl og mørke Tanker".

Du gyser Læser! - naar du tænker
Den haarde Straf, jeg skal udstaae
De centnertunge Baand og Lænker,
Jeg Dag og Nat maa bære paa;
Men selv jeg føler i mit Indre
Min Udaads hele Skændighed,
Kun Tanken om min Straf kan lindre
Min martrede Samvittighed.

Jeg næsten 9 Aar ærlig tiende
Hos Thøger Nielsen, Bondemand;
Mig Lykken lod ei længe vente;
Thi jeg fik Gaard, blev Ægtemand.
Du blide, fromme, hulde Qvinde!
Du beder selv til Gud for mig -
Hvor kunde jeg dog faa isinde
Saa grusomt at aflive dig -!

I 16 Aar jeg med min Maren,
Saa glad, saa kierlig levede,
Og ingen af os ahned' Faren
Som over os alt svævede.
Vi følte os saa lykkelige
Indtil - her brister jeg i Graad,
En ond og slem vellystig Pige
Indgav mig ret et rædsomt Raad.

O qvæl enhver vellystig Tanke
I Fødslen strax - du Syndens Ven,
Du vildt paa Lastens Bane vanker,
I bundløs Afgrund styres hen.
O havde jeg ei laant mit Øre
Til Anne Christensdatters Raad!
Men jeg var svag - lod mig forføre
Til denne skændige Udaad.

See Jer i Speil - paa mig - o Kiære!
Lad Synden ei beherske Jer,
Lad mit Exempel Eder lære
At stedse have Dyden kier.
Snart min Forløsningstime kommer,
O Jesus, da annam min Aand;
Snart staar jeg for den store Dommer
Og venter Naade af hans Haand."

Som årene gik, blev sagen næsten glemt, men en dag i efteråret 1900 blev der optaget et velbevaret skelet af en mand i sin bedste alder fra en grav i en lavning et stykke øst for den dybe dal, gennem hvilken den gamle Skagensvej snor sig, og

det viste sig, at skelettets hoved var sat på stage, og der kan næppe være tvivl om, at man her fandt resterne af Thomas Thomsen (Bisp).

(Uddrag af C. Klitgaards artikel i Vendsysselske Årbøger 1926).

Anders Gregersen

18

der var husmand i Brovst Sogn, er født 1770 i Brovst Sogn, og han døde samme sted d. 10. marts 1847.

Han blev døbt d. 30. september 1770, men der nævnes ingen faddere ved dåben.

Anders Gregersen var gift med

Sidsel Pedersdatter

19

Om vielsen fortæller kirkebogen: "Fredagen den 7. November 1800 meldte sig til Ægteskab unge Karl Anders Gregersen fra Jegerum og Pigen Sidsel Pedersdatter af Nør Mølle, Forlovere Jens Møller i Nør Mølle og Jens Mortensen i Brovst."

Sidsel Pedersdatter er født 1772 i Brovst, og hun døde samme sted d. 22. juli 1838.

Hun blev døbt d. 22. juli 1772 i Brovst Kirke: "6. Søndag efter Trinitatis 1772 døbt i Brovst Kirke Peder Mortensen og Anne Cathrine Jensdatters Barn Sidsel af Brovst, hans Faster Mette Laursdatter paa Bratskov bar hende, Faddere: Gregers Pedersen, Anders Eskesen, Søren Østergaard og Christen Østergaards Hustru Ane Johanne Pedersdatter, alle af Brovst."

Bertel Pallesen (Rytter)

20

Karen Kirstine Jensdatter

21

Se slægten Bertelsen ane nr. 4 og 5.

Niels Jensen (Klæstrup)

22

Mette Marie Christensdatter

23

Se slægten Bertelsen ane nr. 6 og 7.

er født 1776 i Røgelhede, Hellevad Sogn, og han døde d. 15. august 1849 i Lunden, Hellevad Sogn.

Han blev døbt d. 23. juni 1776; gudmor var Maren Christensdatter i Røgelhede, og faddere var: Christen Borup af Korslund, Anders Laursen af Steentinget, Anders Sørensen af Allerup og Anne Marie Jensdatter, Klokkerholm.

Clemen Bertelsen blev gift d. 6. december 1805 med

Ane Sophie Christensdatter

der er født 1789 i Klokkerholm. Hun blev døbt d. 22. november 1789 i kirken, båret af Ane Larsdatter af Klokkerholm og faddere var: Jeppe Jensen, Hellevad, Lars Jensen, Hellevad, Christen Jensen i Lyshøj og Maren Nielsdatter i Hellevad.

Om Clemen Bertelsen fortæller sønnesønnen Kristen Jensen, Stadsvoold: "Min farfar hed Clemen Bertelsen; han var død, før jeg blev født. Min farmor hed Sophie, hende husker jeg godt. Hun boede som enke i Lunden i Hellevad Sogn hos hendes yngste datter Cecilie. Der var jeg som dreng ofte i besøg. Oprindelig boede de, så vidt jeg husker efter fars fortælling, i Skæve Sogn og var velhavende folk, men ved statsbankerotten 1813 mistede de næsten alt, hvad de ejede. Farfar handlede en del med heste, og han havde en del heste, dengang det gik galt med papirpenge, så alting faldt i pris.

At farfar var en mand med godt humør, synes jeg et træk far har fortalt vidner om. De havde en hane, der var bleven "mandvoln", og da far skulle ud at tjene, sagde farfar til ham: "kan du ikke tage en sten og slå den tyran ihjel". Far var villig dertil, tog straks en sten og smed den i hovedet på hanen, så den døde deraf. Bedstemor blev vred og skændte, men farfar sagde, at det var godt, så kunne de være i fred for den, når min far var rejst."

Christen Jensen

der nævnes med tilnavnet Vibsig, er født 1785 i Filholm, Thise Sogn, og han døde d. 14. december 1847 i Manna i samme sogn.

Han blev døbt d. 29. maj 1785, og faddere ved dåben var:

Inger Jensdatter, Ide Marie Andersdatter, Peder Christensen, Christen Christensen og Otto Jensen.

Christen Jensen blev gift d. 5. april 1816 i Sejlstrup med

Else Christensdatter

27

der er født 1791 på Heden i Thise Sogn, og som døde d. 15. april 1879 i Manna.

Hun blev døbt d. 14. august 1791, og faddere var: Maren Andersdatter, Ide Marie Andersdatter, Lars Brændborg, Johannes Jensen og Peder Christensen.

Dattersønnen Kristen Jensen, Stadsvold, fortæller om morfaderen og mormoderen, at de boede i Manna og kun havde 2 døtre, som gården blev delt imellem. Der blev så bygget en gård på udlodden, hvor der blev indrettet aftægtsbolig til mormoderen. Og han fortsætter: "Ved lodtrækning faldt det i mine forældres lod at beholde den gamle gård, mens moster og hendes mand flyttede ind i den nye. Bedstemor nød aftægt fra begge gårde på den måde, at 1 måned fik hun føden fra det ene sted og næste måned fra det andet. Som dreng har jeg gjort den tur mange gange med et eller andet, hvad jeg var glad for. Jeg fik altid et eller andet godt, en kringle, 1 stykke kandissukker eller lignende. Jeg var vist hendes særlige yndling, fordi jeg var opkaldt efter hendes mand.

Et enkelt træk far har fortalt om morfar karakteriserer ham som en meget bestemt mand. Morfar var sognefoged og skal have været en meget kraftig, men lidt hidsig mand. På den tid brændte bønderne selv deres brændevin, men dette blev forbudt ved lov. Toldbetjentene rejste rundt og konfiskerede brændevinstøjerne, og hvor det fandtes, blev der idømt bøder. En dag kom tolderne til Manna -- budstikken gik herom, og far -- der da tjente hos bedstefar -- greb brændevinstøjet og gemte det. Tolderne kom og ransagede, men de fandt intet. Da de var rejst, tog den gamle det kostbare kobbertøj og gik ud i huggehuset, hvor han huggede det i små stumper og stykker, idet han sagde, at det skidt skulle ikke bringe ham i ulykke."

er født d. 5. juli 1774 i Vejby, og han døde d. 6. marts 1834 i Everdrup ved Præstø.

Han blev gift d. 2. april 1797 med

Christiane Henrikke Hoffmann

29

der er født d. 13. november 1776 i Nykøbing F, og som døde d. 29. juli 1855 i Søllerød.

Hejno Gerhard Gad blev privat dimitteret student i Nykøbing F 1792 og blev cand. theol. d. 10. juli 1794. Han var derpå bestyrer af et institut i Svendborg, indtil han kaldtes til residerende kapellan for Tværsted, Uggerby og Bindslev menigheder i Ålborg Stift d. 16. marts 1804. Han blev sognepræst for Bindslev d. 13. september 1805 og for Visby og Heltborg i samme stift d. 30. september 1818. Den 21. 1827 blev han sognepræst for Everdrup og var her til sin død 1834.

Jens Boetius

30

er født 1775 i København, og han døde samme sted d. 11. maj 1839.

Han var gift med

Susanne Rasch

31

der er født 1777 og som døde d. 19. januar 1850 i København.

Jens Boetius var generallottoadministrator. Hans enke nævnes i sag nr. 18486 i Enkekassen, hvortil hun giver følgende erklæring: "At jeg er født den 1ste Februar 1777 og døbt den 9de Februar samme aar i Uhrschoug i Norge, hvor min fader var Sognepræst og Provst, kan jeg med desmere Vieshed Bevidne, da jeg, for omtrent 20 aar siden har seet samme at være antegnet i Uhrschougs Kirkes Ministerialbog, Saa sandt hjælpe mig Gud og hans hellige Ord.

Kjøbenhavn den 25de August 1818."

Det ses videre i samme sag, at Jens Boetius led af "Typhus".

Familien boede i ejendommen Nytorv 2 i stueetagen. Ved folketællingen 1845 havde Susanne Rasch to sønner boende: Jens Laurits Boetius, der var cand. phil. 31 år og ugift, samt Valdemar Chr. Sophus Boetius. Han var 29 år gl., enkemand og havde sin

3-årige søn Jens Laurits hos sig. Valdemar Boetius var lærer ved
Garnisons Skole.

er født 1753 i Østerby på Øland, og han døde 1779 samme sted og blev begravet d. 10. november.

Han blev døbt d. 1. november 1753, og faddere ved dåben var: Anders Thomasen, Vogn Andersen, Anders Sørensen og Mette Hansdatter.

Thomas Jensen blev gift d. 3. januar 1777 i Brovst Kirke med

Maren Thomasdatter

der er født 1750. Hun døde d. 26. oktober 1813 hos sønnen Thomas Thomasen i Sønderøkse og blev begravet d. 3. november.

Hendes dåb fandt sted d. 25. oktober 1750 i Gøl Kirke, og faddere var: Anders Sørensen, Peder Olufsen, Maren Jensdatter og Maren Madsdatter.

I folketællingen 1787 for Øland opgives Thomas Jensen at være 34 år gammel og fisker. Han havde 3 hjemmeværende børn, nemlig Jens, 10 år, Thomas, 8 år, og Maren, 5 år.

Søren Jepsen

er født 1734 i Søndermølle, Brovst Sogn, og han døde 1805 i Sønderøkse, Brovst Sogn, og blev begravet d. 24. marts.

Han blev døbt d. 8. april 1734 i Brovst Kirke; Maren Jensdatter fra Øland var gudmor, og faddere var: Jens Møller i Rands Mølle, Lars Iversen i Søndermølle, Niels Christensen Nørmølle og Jacob Snedkers hustru Johanne af Brovst.

Søren Jensen blev gift d. 16. oktober 1768 i Brovst Kirke med

Margrete Christensdatter

der blev døbt d. 21. marts 1745 i Brovst.

I folketællingen 1787 opgives Søren Jepsen at være gårdmand i Sønderøkse.

er født 1718, idet han ved sin begravelse d. 21. juli 1782 opgives at være 64 år gammel.

Han var gift med

Margrete Sørensdatter

37

der 1787 levede som enke hos sønnen Christen Gregersen i Sønderøkse. Hun opgives da at være 68 år gammel.

I Bratskov skifteprotokol 1763-1786, folio 353 f, er indført skifte efter Gregers Christensen. Skifteforretningen giver et godt indtryk af tidens forhold og gengives derfor i sin fulde ordlyd: "Anno 1782 den 26. August mødte paa sit højvelbaarne Herskabs Vegne Skifteforvalter Møller fra Bratskov med tiltagne 2de Vurderings- og Vitterligheds mænd Peder Clausen og Christen Lod, begge af Sønderøxe udi Stervboet efter afg. Gregers Christensen sammesteds for at holde ordentlig Skiftehandling imellem Enken Margrete Sørensdatter paa den ene Side og de med hendes afdøde Mand sammenavlede Børn, nemlig 1 Søn Christen Gregersen, 28 Aar, 1 Do., Jens, 23 Aar gl., 1 Do., Søren, 21 Aar gl., 1 Do. Jacob, 18 Aar gl., 1 Do. Peder, 16 Aar, 1 Do. Anders, 11 Aar, noch en Datter Margrete Gregersdatter, 26 Aar gl. paa den anden Side, de fleste og ældste af Børnene var selv tilstede, og paa Enkens Vegne som Lavværge nærværende Jens Andersen heraf Byen, hvorda med Registrering og Vurdering blev foretaget saaledes som følger:

I Dagligstuen:

1 gl. Fyrbord, 12 Skilling, 1 gl. Skammøl, 2 Skilling, 10 maledede Bøtter, 1 Mark og 4 Skilling.

I et indelukket Sengested:

1 Olmerdugsoverdyne, 1 gl. Vadmels Vaar, 1 gl. Hovedpude og 2 Hørgarnslagner.

I en anden Stue:

1 Egetræsbordblad med Stolpefod, 1 Mark og 8 Skilling, 1 gl. Fyrretræskiste med Laas, herudi den sal. Mands Gangklæder: 1 blaa Vadmelskjole, 1 brun Do. Vest, 1 hvid Vadmels Do., 1 stribet hjemgjort Undertrøje, 1 blaa Vadmels Brystdug, 1 par Bukser, 1 par blaa Strømper og et par Vanter, 1 blaat Hatteslag, 1 Hat, 1 Hue. Endvidere en Lygte med Glasruder. 2 Stole med Halmsæder,

nok i et indelukket Sengested: 1 hvid Vadmels Overdyne, 1 Do. Underdyne, 1 Olmerdugs Hovedpude, 2 Blaargarnslagner.

I et andet Sengested: 1 sribet Olmerdugsoverdyne, 2 Mark, 1 hvid Vadmels Undervaar, 2 gl. Hovedpuder, 2 Blaargarnslagner.

I Buuret:

1 gl. Ølkar, 1 Øltønde, 2 Ballier, 1 Do. mindre, 1 Halmsælde, 2 Sold, 1 Halmløb, 1 Deinkar, 5 Hampesække, 1 Balliekar, 1 Haandkværn, 1 Ildklemme, 1 Stegerist, 1 Kobberkedel i Grube, 2 Rdlr., 1 Standtønde og et lidet Kar.

I Gaarden:

1 Vogn med Træhjul, Fjellehaver, Hækker og Lejrtræer, Drættetøj og andet Tilbehør, 1 Do. Vogn med Hækker og Lejrtræer, Forreb og Bagreb og alt behørigt Drættetøj, 13 Rdlr. og 3 Mark, 1 Do. ringere med Møyfjeller og Drættetøj til et par Bæster, 2 Rdlr., 1 Ploug med Jern, Hiul og Dræt, 1 Rdlr. og 4 Mark, 1 Træharve, 2 Hiulbaarer, 1 Slibesteen med Jernaksel, 2 Høeleer med Draug, 1 ringere Do., 2 Skagler, 2 Høeforker, 2 Tørvespader, 6 River, 1 Haandøxe, 1 Saug, 1 Digespade, 1 Staalgreb, 1 Do. brøstfældig, 1 Hammer, 1 Tang, 1 Baandkniv, 1 Spegerbor og 1 Naver.

Bæster:

1 rød Øg, 7 Aar, 12 Rdlr., 1 brun Do., 9 Aar, 10 Rdlr., 1 sort Hest, 10 Aar, 9 Rdlr., 1 sort Do., 12 Aar, 8 Rdlr., 1 gl. graa Øg, 15 Aar, 5 Rdlr., 1 sort brun Mærplag, 2 Aar, 6 Rdlr., 2 smaa Føl a 2 Rdlr., 4 Rdlr..

Fæhøvder:

7 Faar og en Veier, 5 Rdlr. og 2 Mark, 7 Lam a 1 Mark og 8 Skilling, 1 Soesvin, 1 Rdlr. og 2 Mark, 2 Grise, 2 gl. Gies og 1 Gasse, 10 Unger.

Hvorefter Enken blev tilspurgt om der var mere Sterboet tilhørende som kunde beregnes til Indtægt, hvortil hun svarede Nej.

Altsaa beløber hele Boets Indtægt: 121 Rdlr., 3 Mark og 10 Skilling.

Derefter blev Boets Besværing og Udgift foretaget:

I. Brøstfældigheden:

Raalingshuset bestod ialt af 9 Bindinger gammel Bygning og tildeels brøstfældig i mange Maader, baade paa Tømmer og Tag, hvorfor Vurderingsmændene ved nøjeste Eftersyn eragtede samme ej kunde ansættes for ringere til reparation og nogenlunde Istandsettelse end hver Binding 3 Rdlr., - 27 Rdlr.

Lade, Stald og Fæhuus norden i Gaarden, bestaaende, der og fand-

tes brøstfældig paa Tømmer og Tag, saa det efter Mændenes nøjeste Skiønsomhed ville medtage til Reparationsbekostning paa Fag 2 Rdlr. og 3 Mark = 25 Rdlr.

5 Bindinger Vogn- og Høehuus østen i Gaarden, for kort Tid siden opbyggt, og altsaa ingen Bygfæld derpaa kunde sættes.

II. Gaarden Beesætning:

Til samme at dørke og drive efter dens Hartkorn behøves 4 drøt-færdige Beester som efter disse Tieders Priiser ville medtage i Indkiøb a Stk. 16 Rdlr. er 64 Rdlr., 1 Vogn med alt sit Tilbehør, 10 Rdlr., 1 Plov med ligeledes Behør, 3 Rdlr., 1 Harve, 4 Mark. For 1 Aars Løn til de i Gaarden behøvende Tienestefolk indtil næstkommende Michaeli - faa en Tienestekar 1 8 Rdlr., 1 Pige, 6 Rdlr.. Enken angav at have bekostet paa hendes sal. Mands Jordefærd efter speciel Optegning ialt 6 Rdlr. og 4 Mark.

Tilbød ellers at fornøye Skifteforvalteren for Skiftets Holdelse uden noget derfor ved Skiftet at anføre.

Summa Boets hele Udgift 150 Rdlr.

At foranførte Indtægts- og Udgiftsberegninger imod hvilke hverken Enken eller hendes Børn havde noget at erindre tydelig nok at det sees at langt fra noget kunde blive arveligt Børnene at tildeele, men at Stervboets Besværing langt overgaar Formuen; Men ikke destomindre forsikrede dog Enken herefter som hidtil at stræbe for hendes Børns bedste efter ald mulighed og ved Tiid og Leilighed at være dem behielpelig med Klæder og andet efter hendes Evne. - Enken tilkendegav desuden at hun agtede fremdeles at besidde Gaarden efter hendes sal. Mands Fæstebrev, sammes Indhold i alle Maader at efterkomme, og imod at hende til Raadighed blev overdraget alle de i Gaarden ved denne Forretning beskrevne Ting, ville hun være ansvarlig for ald paa Boet hæftende Gield og derfor holde alle Vedkommende kravesløs. Og da Stervboets Arvinger intet derimod havde at indsiges blev efter Enkens giorte Tilbud ald Boets tilhørende Udlagt og hende overleveret til vedbørlig Brug og Næring. Og da ingen efter Paaberaabelse havde videre ved dette Skifte at erindre, fordre, eller paastaae, og Enken med Lavværge samt hendes tilstædeværende Børn forsikrede med denne Behandling at være fornøjet og derfor alle Tider at holde Skifteforvalteren angerløs. Saa blev Skiftet dermed sluttet og tilendebragt. At saaledes er passeret bekræftes med vore Hænders Underskrift.

Datum ut Supra."

der også kaldes Peder Manstrup, er født 1745, og han døde 1809 i Nørekse, Brovst Sogn, og blev begravet d. 8. august.

Han var gift med

Anne Cathrine Jensdatter

39

der blev begravet d. 17. juli 1810 i Brovst, 53 Aar gammel.

Palle Bertelsen

40

Karen Christensdatter

41

Se slægten Bertelsen ane nr. 8 og 9.

Jens Larsen (Lauritsen)

42

Maren Jensdatter

43

Se slægten Bertelsen ane nr. 10 og 11.

Jens Nielsen (Klæstrup)

44

Else Sophia Christensdatter

45

Se slægten Bertelsen ane nr. 12 og 13.

Christen Jensen

46

Mette Pedersdatter

47

Se slægten Bertelsen ane nr. 14 og 15.

Bertel Christensen

48

der var fæster af gården Møllergård i Røgelhede, Hellevad Sogn, er født ca. 1724, og han døde 1793 i Røgelhede og blev begravet d. 29. marts.

Han var gift med

der er født 1739 i Røgelhede Østergård. Hun døde d. 18. november 1813 samme sted og blev begravet d. 26. november.

Kirkebogen fortæller, at hun var født d. 7. maj 1739 der i gården.

Ved sit giftermål med Mette Andersdatter Kjørulf overtog Bertel Christensen Røgelhede Østergård, som hendes far var besidder af.

Christen Jensen

50

der var gårdmand i Klokkeholm, Hellevad Sogn, er født ca. 1757 i Klokkeholm, og han døde samme sted 1811 og blev begravet d. 11. maj.

Han var gift med

Maren Kieldsdatter

51

Om trolovelse og vielse hedder det i kirkebogen: "Anno 1789, Fredagen d. 9de Januar trolovede jeg i Klokkeholm Ungkarl Christen Jensen Fæster af bemelte Sted med Pigen Maren Kieldsdatter i Hellevad, Forlovere: For Fæstemanden Lars Pedersen i Steentinget og for Pigen Christen Knudsen i Allerup". (Hellevad kirkebog)

Maren Kieldsdatter er født 1758 i Hellevad Sogn, og hun blev døbt d. 30. april i Hellevad Kirke. Gudmor var Maren Villumsdatter fra Hellevad, Inger Mortensdatter fra Nr. Langvad gik hos, og faddere var: Jens Villumsen af Klokkeholm, Jeppe Christensen og Niels Jacobsen af Hellevad.

Jens Christensen

52

der var bosat i Filholm i Thise Sogn, er født 1755 i Filholm, og han døde d. 20. december 1830 samme sted.

Han blev døbt d. 2. februar 1755, og faddere ved dåben var: Kirsten Andersdatter, Johanne Jensdatter, Hans Andersen og Søren Pedersen.

Jens Christensen blev gift d. 25. oktober 1782 i Thise med

Maren Andersdatter

53

Forlovere var: Søren Kirkensgaard i Hjermitslev og Peder Andersen Stavad.

Maren Andersdatter er født 1752 i Filholm, og hun døde 1800 samme sted og begravedes d. 27. april.

Hun blev døbt d. 4. juni 1752, og faddere var: Anne Lauritsdatter, Sophie Sørens datter, Peder Pedersen, Peder Lauritsen og Peder Marcussen.

Christen Jensen

54

der var bosat på Heden i Thise Sogn, døde 1809 på Heden og blev begravet d. 12. februar, 62 år gammel.

Han blev d. 3. februar 1777 trolovet og den 13. april samme år viet i Thise Kirke til

Maren Christensdatter

55

Forlovere var: Jens Nielsen og Søren Jensen.

Maren Christensdatter er født 1751 i Manna, Thise Sogn, og hun blev døbt d. 7. november samme år i Thise Kirke. Faddere var Bodil Christensdatter, Dorthe Jensdatter, Jens Christensen, Søren Jensen og Christen Pedersen.

Jørgen Jensen Gad

56

er født d. 6. juni 1717 i Svendborg, og han blev døbt d. 7. søndag efter trinitatis samme år i St. Nikolaj Kirke. Han døde d. 28. december 1786 om eftermiddagen kl. 15³⁰.

Han blev gift første gang d. 22. september 1745 i Svendborg med Christiana Rosenberg, der var datter af borgmester Rosenberg i Svendborg. Hun døde imidlertid allerede det følgende år efter at være nedkommet med en søn, der også straks døde. I august 1747 indgik han derpå ægteskab med Anna Margrethe Brolund, der var datter af borgmester Melchior Berndt Brolund i Ærøskøbing. Med hende, der døde d. 4. november 1752 i barselseng, havde han 2 sønner og 3 døtre. Den 17. december 1753 blev han gift med

Elsebeth Hammer

57

der er født d. 6. december 1734, og som døde d. 2. oktober 1808 i Hasle på Bornholm. Med hende havde han 17 børn.

Jørgen Jensen Gad dimitterede 1735 fra Svendborg Skole af rektor dr. Poul Matthias Bildsøe, i hvis hus han de sidste 2 år havde været optaget for at nyde privat undervisning. I tvivl om, hvilket stamnavn han efter datidens skik iblandt studerende vil- le vælge, besluttede han at slå op i sin bibel og lade denne af- gøre spørgsmålet. Her faldt hans øjne på navnet Gad, som han derefter antog. Ordet betyder lykke (1. Mosebog 30,11.) Under navnet Gad findes han anført i universitetsfortegnelsen over Baccalaurei fra 1736. Dog må han allerede 1734 antages at have ført navnet Gad, idet der på forsiden af en gammel salmebog, i hvilken der findes flere gamle familieoptegnelser, er trykt med store bogstaver J:G:, og på bagsiden 1734.

I maj 1738 tog Jørgen Jensen Gad theologisk embedseksamen med bedste karakter og prædikede for Dimis 10. marts 1741. Året efter blev han kateket ved Garnisons-Kirke i København, hvor førnævnte dr. Bildsøe imidlertid var blevet præst. I denne stilling forblev han 3½ år, indtil han 1. juni 1745 blev kaldet til sognepræst for Åstrup og Starup menigheder i Ribe Stift og 25. august samme år ordineret af biskop Hans Adolph Brorson i Ribe. Den 10. maj 1753 kaldtes han til sognepræst for Vejby og Tibirke menigheder i Frederiksborg Amt. Efter svigerfaderens død 1773 blev han tillige provst for Holbo Herred og virkede i disse sine embeder med nidkærhed og praktisk dygtighed til sin død.

Jørgen Jensen Gads signet, der endnu er i slægten eje, hav- de følgende inskription: "POST NUBILA PHOEBUDS" (Efter regn kom- mer solskin).

Rasmus Hoffmann

58

er født 1733, men hvor og som søn af hvem, vides ikke.

Han blev 1772 gift med

Maren Klejnholdt

59

der er født 1748 og døbt d. 20. september samme år i Nykøbing F.

Rasmus Hoffmann var 1772 regnemester ved skolen i Nykøbing F, blev 1777 tillige nederste hører og 1784 anden hører. Han døde 1791 og blev begravet d. 28. januar.

er født 1741, og han døde d. 15. juni 1791 i København.

Han var revisor ved Københavns klasselotteri og fuldmægtig ved Det kongelige Rentekammer.

der var bosat i Østerby på Øland døde 1787 og blev begravet d. 2. januar 1788, 67 år gammel.

Han blev ca. 1749 gift med

Maren Thomasdatter

65

der er født ved nytårstid 1721 i Fuglsang, Østerby. Hun blev døbt d. 4. januar 1722, og faddere var: Mads Nielsen, Jørgen Kellersand, Thomas Aggesen, Jacob Ladefoged og degnens hustru, alle af Østerby.

Thomas Jensen

66

er født 1712 i Gjøl Sogn, og han døde 1759 samme sted og blev begravet d. 13. maj.

Han blev døbt d. 1. maj 1712, og faddere var: Johanne Jensdatter og Maren Nielsdatter fra Jetsmark.

Thomas Jensen blev gift d. 27. maj 1738 i Gjøl med

Kirsten Jensdatter

67

der er født 1710 i Gjøl Sogn. Hun døde 1768 samme sted og blev begravet d. 6. marts.

Hun blev døbt d. 20. juli 1710, og faddere var: Jens Gregeresen, Mads Sørensen, Jacob Smed og Kirsten Sørensdatter.

Jep Christensen

68

er født 1706 i Vesterby på Øland, og han døde 1772 i Søndermølle, Brovst Sogn, og blev begravet d. 1. marts.

Han blev døbt d. 19. september 1706, og faddere var: Jens Ladefoged og Jens Møllers hustru.

Jep Christensen blev trolovet d. 30. juni 1735 til

Margrete Iversdatter

69

af Søndermølle. Forlovere var Christen Iversen af Søndermølle og Christen Jepsen fra Øland.

Margrete Iversdatter døde 1760, og d. 11. oktober 1761 giftede Jep Christensen sig anden gang i Brovst med Anne Giertrud Nielsdatter af Brovst.

Christen Larsen 70

døde 1760 i Brovst og blev begravet d. 19. oktober, 65 år og 2 måneder gammel.

Han var gift med

Maren Jensdatter 71

der døde 1761 og blev begravet d. 12. januar, 55 år gammel.

Christen Gregersen 72

er født ca. 1682, og han døde 1753 i Nørøkse, Brovst Sogn, og blev begravet d. 8. juli.

Han var gift med

Anne Jensdatter 73

der er født 1683, og som døde 1736 i "Remmen" i Nørøkse og blev begravet d. 21. oktober.

Morten Laursen 76

der var bosat i Brovst, døde 1784 og blev begravet d. 31. oktober, 64 år gammel.

Han var gift med

Margrete Pedersdatter 77

der blev begravet d. 27. april 1806, 83 år gammel.

Bertel Poulsen 80

Se slægten Bertelsen ane nr. 16

<u>Lars Nielsen</u>	84
<u>N.N.</u>	85
Se slægten Bertelsen ane nr. 20 og 21.	
<u>Jens Mouritsen</u>	86
<u>Dorthe Jensdatter</u>	87
Se slægten Bertelsen ane nr. 22 og 23.	
<u>Niels Christensen</u>	88
Se slægten Bertelsen ane nr. 24.	
<u>Christen Laursen</u>	90
<u>Maren Andersdatter</u>	91
Se slægten Bertelsen ane nr. 26 og 27.	
<u>Jens Nørgaard</u>	92
<u>Mette Christensdatter</u>	93
Se slægten Bertelsen ane nr. 28 og 29.	
<u>Peder Jensen</u>	94
<u>Else Jacobsdatter</u>	95
Se slægten Bertelsen ane nr. 30 og 31.	
<u>Anders Thomsen Kjørulf</u>	98

er født omkring 1696, og han døde 1765 i Røgelhede, Hellevad Sogn, og blev begravet d. 13. januar.

Han blev gift 1733 i Hallund med

der er født 1699 i V. Hebelstrup, Hallund Sogn. Hun døde 1763 i Røgelhede og begravedes d. 3. juli.

Hendes dåb fandt sted d. 21. marts 1699, og faddere var: Mads Nielsen, Niels Madsen, Bodil Nielsdatter og Else Jensdatter. Anders Thomsen Kjærulf var fæster af Røgelhede Østergård.

Jens Villumsen

100

er født d. 21. juni 1724 i Krøderup, Hellevad Sogn, og han døde 1800 i Klokkerholm, Hellevad Sogn.

Ved hans død indføres i kirkebogen: "Anno 1800, Løverdagen den 24. Mai blev begravet Afsidder Jens Villumsen af Klokkerholm, han var fød i Krødderup, Hellevad Sogn, den 21. Juni 1724 af Forældre: Villum Christensen og Hustru Anna Jensdatter, 8 Aar gammel flyttede han med sin Fader til Klokkerholm og stedse tjente han indtil han i Aaret 1750 fik sin Faders Gaard og blev givt med sin afdøde Hustru

Anne Laursdatter

101

(der er født 1723, og som døde 1795 i Klokkerholm og begravedes d. 18. februar. Parret var blevet trolovet d. 8. august 1749) - med hvem han avlede i Ægteskab ialt 5 Børn, 3 Dreng og 2 Piger, blandt hvilke var et par Tvillinger. I Live er blot 2 Børn, som er en Søn Christen Jensen, nuværende Beboer af Klokkerholm og en Datter Anne Maria, gift med Christen --- i Allerup. I Aaret 1788 afstod han sin Gaard til Sønnen Christen Jensen, der nu boer samme, og levede til sin Død som Afsidder og blev af sin Søn og Svigerdatter meget godt forsørget. Omtrent $\frac{1}{2}$ Aar har han været skrøbelig, dog sielden sengeliggende. Hans Død indtraf d. 15. Mai, Kl. 1 Morgen - Ætatis! 76 Aar."

Kjeld Larsen

102

der var bosat i Hellevad Sogn, blev d. 31. marts 1750 trolovet og 24. søndag efter trinitatis samme år, d. 8. november viet i Hellevad Kirke til

Sophie Mortensdatter

103

fra Bredkær. Forlovere var forpagter Jens Nielsen af Bredkær og Niels Sindalsen af Klokkerholms Mølle.

Sophie Mortensdatter er født 1719 i Landvad, og hun døde 1779 i Hellevad Sogn og blev begravet d. 8. oktober.

Christen Jensen

104

der var bosat i Filholm, Thise Sogn, er født omkring 1720, og han levede endnu ved folketællingen 1787.

Han blev d. 20. maj 1750 trolovet og d. 15. november samme år viet i Thise Kirke til

Anne Jensdatter

105

der er født ca. 1725 i Filholm. Hun nævnes også i folketællingen 1787.

Anders Pedersen

106

der var gårdmand i Filholm, Thise Sogn, døde 1778 i Filholm og blev begravet d. 5. november, 72 år gammel.

Han blev gift d. 7. december 1742 i Thise Kirke med

Mette Pedersdatter

107

som han var blevet trolovet med d. 24. juli samme år.

Mette Pedersdatter døde 1803 i Filholm og blev begravet d. 15. december, 82 år gammel.

Christen Christensen

110

der boede i Manna, Thise Sogn, døde 1777 i Manna og blev begravet d. 2. marts, 60 år gammel.

Han var gift med

Karen Jensdatter

111

hvis forhold er ukendte.

Christen Christensen er formodentlig søn af den Christen Olesen i Manne, som blev begravet d. 1. oktober 1758, 73 år gammel. Hans moder var formodentlig den enke Maren Christensdatter, som blev begravet d. 16. februar 1772, 82 år gammel.

Jens Hansen Færgemand

112

eller Philipsen, er født 1685, og han døde 1742 og blev begravet d. 8. maj i St. Nikolaj Kirke i Svendborg i mellemste gang op imod koret.

Han var gift med

Marie Petersdatter

113

hvis forhold er ukendte.

Jens Hansen Færgemand var tidligere købmand i ~~År~~Årskøbing og betegnes ved sin død som velfornemme købmand og borger i Svendborg.

Hans Hansen Hammer

114

er født d. 26. maj 1695 i Nakskov, og han døde 1773.

Han var gift med

Else Cathrine Mikkelsdatter

115

der er født omkring 1700, og som blev begravet d. 14. februar 1769.

Hans Hansen Hammer blev student 1716 og cand. theol. 1718 hvorefter han var hører i København. Han var udenlands 1720-1723. Den 21. september 1729 ordineredes hans, efter at være beskikket til konrektor i Århus og sognepræst for Åby menighed. Han blev den 1. april 1740 sognepræst for Helsingø og Valby menigheder på Sjælland og blev provst 1764. Hans hustru Else Cathrine Mikkelsdatter havde været gift med magister Laurits Bartholin, øverste kapellan ved Århus Domkirke og sognepræst for Vejlbj.

Rasmus Hansen Kleinholdt

118

døde d. 28. november 1771 i Nykøbing F.

Han blev gift d. 3. marts 1745 med

Margrete Sofie Busch

119

Rasmus Hansen Kleinholdt nævnes allerede 1728 blandt skolens disciple, men først 1742 blev han nederste hører. Efter 2 års forløb blev han dansk skoleholder i Nykøbing, men 1765 kom han i latinskolens tjeneste som nederste hører og regnemester. Som sådan betegnes han også ved sin død 1771.

Jacob Boethius

120

er født d. 29. august 1698 og han døde d. 23. april 1782 i København.

Han var gift med

Maria Aarøe

121

der er født d. 15. juni 1698. Hun døde d. 8. maj 1775 i København.

Jacob Boethius var "farende postmester i 52 Aar samt Borger og Brygger i 23 Aar."

Thomas Lauritsen

130

der var bosat i Fuglsang i Østerby på Øland, er født 1681, og han blev døbt d. 11. september 1681. Faddere var: Thomas Christensen, Anders Pedersen og Maren Andersdatter.

Thomas Lauritsen blev gift d. 24. november 1715 i Øland Kirke med

Sidsel Christensdatter

131

hvis forhold er ukendte.

Jens Jacobsen

132

der er født ca. 1670, blev gift d. 9. oktober 1700 i Gjøl med

Birgitte Thomasdatter

133

Jens Sørensen

134

der var bosat i Gjøl sogn, blev gift d. 12. juni 1700 i Gjøl med

Maren Christensdatter

135

Christen Jepsen

136

der var bosat i Østerby på Øland, er født 1679, og han blev døbt d. 12. januar 1679 i Øland Kirke. Faddere var: Peder Mogensen, Anders Christensen, Las Bertelsen i Vesterby, Karen Sørensdatter og Inger Jensdatter af Østerby.

Christen Jepsen var gift med

Karen Jensdatter

137

der bl.a. nævnes 1736, da hun stod fadder ved sønnesønnens dåb.

Hun blev døbt d. 10. juni 1683, og blandt fadderne nævnes Laust Thomsen i Fuglsang.

Laurus Laursen

140

der var bosat i Brovst Sogn, er født 1677, og han døde 1761 i Brovst og blev begravet d. 20. marts.

Han var gift med

Margrete Christensdatter

141

der døde 1760 og blev begravet 2. påskedag, 83 år gammel.

Gregers Bødker

144

der var bosat i Brovst Sogn, er født 1656, og han døde 1743 i Brovst og blev begravet d. 11. februar.

Han var gift med

Else Christensdatter

145

der er født ca. 1657. Hun døde omkring nytår 1740 og blev begravet nytårsdag 1741.

Mourits Christensen

172

Se slægten Bertelsen ane nr. 44.

Jens Jensen

174

Se slægten Bertelsen ane nr. 46.

Anders Laursen (Dahlggaard)

182

Anne Laursdatter

183

Se slægten Bertelsen ane nr. 54 og 55.

Jens Nielsen

184

Mette Andersdatter

185

Se slægten Bertelsen ane nr. 56 og 57.

Jens Villadsen 188

Se slægten Bertelsen ane nr. 60.

Jacob Andersen 190

Mette Nielsdatter 191

Se slægten Bertelsen ane nr. 62 og 63.

Thomas Sørensen Kjærulf 196

der var fæster af Røgelhede Østergård i Hellevad Sogn, er født omkring 1660, og han døde i tidsrummet 1720-1730.

Han var gift med

Mette Madsdatter 197

der er født omkring 1663. Hun døde 1740 i Røgelhede.

Peder Nielsen Damsgaard (Kjærulf) 198

er født 1638 i Damsgård i Øster Brønderslev Sogn, og han døde 1715 i V. Hebelstrup, Hallund Sogn, og blev begravet d. 11. december.

Han blev gift d. 27. juni 1686 i Hallund Kirke med

Else Madsdatter 199

der er født 1660 i V. Hebelstrup, og som døde 1731 samme sted og blev begravet d. 9. februar.

Peder Nielsen Damsgaard overtog fæstet på en af de gårde i Hallund Sogn, der betegnes som V. Hebelstrup. Peder Nielsen Damsgaard (Kjærulf), optog navnet Damsgaard efter sin fødegård i Øster Brønderslev. Han og hans hustru blev d. 23. juni 1707 tiltalt for vold og utilbørlig forhold mod sognefoged Ove Hansen i Hallund By.

Villum Christensen 200

er født ca. 1680, og han døde 1760 i Klokkerholm og blev begravet d. 15. maj.

,Han var gift med

Anne Jensdatter 201

Villum Christensen boede først en tid i Krøderup i Hellevad Sogn.

Jens Ibsen 210

er født 1689, og han døde 1760 i Filholm, Thise Sogn, og blev begravet d. 7. januar.

Peder Andersen 212

der var bosat i Thise Sogn, var gift med

Maren Pedersdatter 213

der er født ca. 1677. Hun døde 1762 i Thise og blev begravet d. 14. marts.

Hans Hammer 228

der var købmand i Nakskov, var gift med

Elisabeth Rasch 229

Jens Busch 238

var gift med

Maren N.N. 239

der døde 1776 i svigersønnens hus i Nykøbing F.

Johannes Boethius 240

er født d. 15. november 1666 og han døde 1713.

Han var gift med

Catharina Roost

241

der døde 1708.

Johannes Boethius var 1691 præst i Medelby.

Laust Thomasen

260

i Østerby blev d. 11. juni 1675 trolovet og d. 10. oktober samme år viet i Oksholm Kirke til

Maren Jensdatter

261

og han blev gift anden gang d. 17. november 1678 i Øland Kirke med Johanne Andersdatter fra Østerby.

Jeppe Christensen

272

der boede i Østerby på Øland, er født 1644, idet han ved sin begravelse d. 27. oktober 1688 angives at være 44 år gammel.

Han blev trolovet d. 2. oktober 1670 og gift d. 6. november samme år med Eline Lauritsdatter, og han blev gift anden gang d. 18. november 1677 i Øland Kirke med

Maren Lauritsdatter

273

af Østerby.

Jens Terkildsen

274

der boede i Østerby på Øland, nævnes ved datterens dåb 1683.

Laurits Andersen

364

Elle Dalsdatter

365

Se slægten Bertelsen ane nr. 108 og 109.

Laurits Poulsen

366

Anne Nielsdatter

367

Se slægten Bertelsen ane nr. 110 og 111.

Anders Vognsen

380

Maren Jacobsdatter 381

Se slægten Bertelsen anr nr. 124 og 125.

Niels Mortensen 382

Else Jensdatter 383

Se slægten Bertelsen anr nr. 126 og 127.

Søren Nielsen Kjærulf 392

er født omkring 1619, og han døde 1692 og blev begravet d. 19. december.

Han var gift med

Johanne Christensdatter 393

der er født omkring 1629, og som døde 1706 i Hellumlund, Hellum Sogn, og blev begravet d. 10. juni.

Søren Nielsen Kjærulf var gårdmand i Hellumlund.

Niels Baggesen Kjærulf 396

er født omkring 1592, og han døde 1672 i Damsgård, Øster Brønderslev Sogn, og blev begravet d. 8. august.

Han var gift med

Johanne Pedersdatter (Mørk) 397

der er født ca. 1610, og som døde 1688 i Damsgård og blev begravet d. 6. juni.

Niels Baggesen Kjærulf boede i 1632 i Kornumgård, hvor han i øvrigt også nævnes 1627. 1639-1642 ses han at bo i Spangerhede i Ugilt Sogn og derefter i Damsgård i Øster Brønderslev.

Mads Nielsen 398

er født 1629, og han døde 1711.

Han var gift med

der er født 1618, og som døde 1696.

I sin bog "Serreslev Sogn" fortæller forfatteren C. Klitgaard, at Karen Olufsdatter 1652 blev "lokket" af forpagter på Bjørnkær, derefter ridefoged og forpagter på Vang i Sulsted og sidst forpagter på Nordkær i Biersted Sogn Selgen Christensen, der nægtede at ægte hende, hvorefter hun blev gift med Mads Nielsen.

Mads Nielsen var gårdmand i Hallund Sogn, idet han besad en gård i V. Hebelstrup.

Jeppe Svendsen

420

der var gårdmand i Filholm, Thise Sogn, er født 1657, og han døde 1739 i Filholm og blev begravet d. 13. december.

Andreas Boetius

480

er født d. 4. december 1629 og han døde i december 1690 eller 1691.

Han blev gift første gang d. 24. september 1655 med Bottilla Christensdatter, der døde d. 11. oktober 1656. Hun var datter af købmand Christen Nielsen i Flensborg.

Andreas Boetius blev gift anden gang d. 15. november 1857 med

Catharina Stephansdatter

481

Andreas Boetius var præst i Medelby 1653.

Jacob Roost

482

var borgmester i Tønder

Thomas Lauritsen

520

i Østerby på Øland nævnes bl.a. d. 9. november 1651, da han fik en datter Birgitte fremstillet i Øland Kirke.

Dal Jensen

730

Maren Nielsdatter

731

Se slægten Bertelsen ane nr. 218 og 219.

Poul Nielsen

732

Se slægten Bertelsen ane nr. 220.

Morten Nielsen

764

Se slægten Bertelsen anr nr. 252.

Niels Andersen Kjærulf

784

er født d. 10. august 1592 i Holtet i Ajstrup Sogn, og han døde 1660 i Kjærsgård i Hellevad Sogn og blev begravet d. 3. februar. Han blev 1614 gift med

Gyde Laursdatter

785

der er født 159- og døde omkring 1680. Hun levede indtil 1679 i Kjærsgård og flyttede herefter til sin datter i Klokkeholm, hvor hun døde.

Bagge Jensen Kjærulf

792

fik ved broderens død besiddelse af halvdelen af Kornumgård iht. lensmandens og stamfrænders dom af 3. marts 1608.

Bagge Jensen Kjærulf er muligvis identisk med den Bagge Jensen, der i Ålborghus jordebog 1617-1618 opføres som beboer af en gård i Ø. Halne i Vadum Sogn, hvor han kan have boet, før han fik Kornumgård, og vedblivende have været i besiddelse af - måske med en søn, eller andre som bestyrer.

Bagge Jensen Kjærulf var ham, der skulle have været gift med pigen Anne Pedersdatter Kjærulf, men begge blev gift med en anden. Han giftede sig antagelig med en datter af Niels Poulsen i Søndergård i Vrensted Sogn, der også var af selvejerstand, og det var med hende - hvis navn man altså ikke kan konstatere - at han havde sønnen Niels. Efter hendes død giftede han sig med Anne Pedersdatter Kjærulf, der 1602 var blevet enke efter Anders Pallisen.

Bagge Jensen Kjærulf synes - som sine søskende at have været ret uformuende, men han nævnes dog 1630 som kreditor i boet efter fætteren rådmand Jens Andersen med sin 1/5 part i Kornumgård og gods, som han imidlertid allerede 1621 måtte pantsætte til Johan Ertmann i Ålborg for 400 Rdlr. Da denne døde, kom pantet i øvrigt i Jens Bangs besiddelse.

Om Bagge Jensen Kjærulf kan i øvrigt fortælles, at han d. 13. maj 1632 besøgte sønnen (Ane 396) og ved den lejlighed, formentlig noget beruset, opfordrede sønnen til at gå med sig. Sønnens tjenestepige, Sofie Mortensdatter bad den gamle om at lade sønnen i fred, og herover blev den gamle Bagge Kjærulf så fortørnet, så han vendte sig mod pigen og jog en kniv i hendes hals, så hun døde deraf. For at redde sig ud af denne situation flygtede Bagge Jensen Kjærulf, men han blev dog in absentia svoret fredløs, og sønnen, hans hustru og to piger blev idømt bøde, fordi de ikke havde hindret mandrabereren i at undvige.

Peder Jensen (Mørk?) 794

i Røgelhede, Hellevad Sogn, var gift med

Gjertrud Sørens datter Kjærulf 795

Oluf Laursen 798

der var selvejergårdmand i Stadegård i Serridslev Sogn, døde før 1632.

Han var gift med

Anne Andersdatter Kjærulf 799

der døde før d. 16. marts 1648, da hendes børn gav arveafkald.

Oluf Laursen nævnes første gang 1618 som besidder af gården. 1626 gav Oluf Laursen en prædikestol til Serridslev Kirke. Efter hans død giftede Anne Andersdatter Kjørulf sig med Søren Rasmussen, der levede endnu 1669. Hun arvede efter sin far en gård i Vester Brønderslev af det såkaldte "Kornumgårds Gods", og den solgtes 1669.

Andreas Boetius

960

døde 3. pinsedag 1652.

Han var gift med

Engeburg Carstensdatter

961

der døde 1675, 75 år gammel.

Andreas Boetius var diakon i Meldby 1619 og 1621 virkede han som præst.

Stephan Kenckelius

962

var købmand i Flensborg.

Niels Lauritsen 1528

Maren Nielsdatter 1529

Se slægten Bertelsen anr nr. 504 og 505.

Anders Sørensen Kjærulf 1568

der var selvejerbonde i Holtet i Ajstrup Sogn samt herredsfoged i Kjær Herred, er født omkring 1560, og han døde 1631.

Han var gift med

Bodil Nielsdatter 1569

der nævnes endnu 1651.

Jens Andersen Kjærulf 1584

er født omkring 1530 og han døde mellem år 1597 og 1606.

Han var gift med

Anne Nielsdatter Griis 1585

af Slettegård, der er født omkring 1540, og som døde før 1606.

Jens Andersen Kjærulf blev omkring 1575 herredsfoged i Jerslev Herred og beklædte denne stilling til omkring 1600. Han nævnes omkring 1568 som ejer af Kornumgård, som han selv beboede, og han ejede foruden 2 huse i V. Brønderslev Sogn. I 1580 købte han af kronen.

Som nævnt under sønnen (ane nr. 792) skulle denne have været gift med Anne Pedersdatter Kjærulf, hvilket imidlertid forhindres af Jens Andersen Kjærulf, idet han påstod, at troløvelsen var sket i "Ølsmaal og Drukkenskab" og i øvrigt uden iagttagelse af de sædvanlige regler.

Jens Andersen Kjærulf og hustru gav to alterstager af messing til V. Brønderslev Kirke, og disse eksisterer den dag i dag. Disse stager, der er med inskription, bærer slægtens våben.

Laurs Lauritsen 1596

er født ca. 1550 i Salling, og han døde ca. 1621.

Han var gift med

Karen Jensdatter

1597

der døde 1645.

Laur Lauritsen var præst i Ø. Brønderslev. Hans billede fandtes 1769 i Brønderslev Kirke.

Efter Laur Lauritsens død giftede Karen Jensdatter sig med Christen Pedersen, der var sognepræst i Ulsted, og efter hans død - før 1640 - tog hun ophold hos svigersønnen Christen Gertsen i Bredkjær.

Karen Jensdatter var ejer af en del af bondeskylden af V. Hebelstrup i Hallund Sogn, hvilken gård 1568 halvt tilhørte kronen og halvt Jens Pedersen den ældres arvinger i Burholt. For 11 års oppebørsel af denne gård sagsøgte hun 1631 af flere sine børn og deres formyndere. I 1635 indgik Morten Kjørulf af Ravnstrup og Jens Nielsen i Lyngdrup på egne og deres hustruers mors vegne forlig med Anders Thomsen i V. Hebelstrup om den tvist og uenighed, som havde været mellem dem angående den part af V. Hebelstrup, som Anders Thomsen havde fæstet af Karen Jensdatter.

Anders Andersen Kjørulf

1598

der var bosat i V. Brønderslev, og som var ridefoged ved Åstrup, var gift med

Else Laursdatter

1599

Boetius Jansen

1920

døde 1613 og blev begravet d. 4. oktober på Sylt "i sit 70. Aar, sit Embeds 47. Aar".

Han var gift med

Anna

1921

Carsten Petersen

1922

sognefoged i Medelby, fyrstelig retsskriver i Kjær Herred.

Han var gift med

Christine N.N.

1923

Søren Christensen (Skriver)

3136

døde 1604 eller 1605.

Han var gift med

Else Andersdatter Kjærulf

3137

Søren Christensen (Skriver) var bosat i Vester Holtet i Ajustrup Sogn. Han var herredsskriver i Kjær Herred.

Niels Pallesen (Griis)

3170

der døde 1546-1556, var gift med

Bodil Svendsdatter (Orning)

3171

fra Eget i Skærum Sogn, der overlevede ham.

Niels Pallesen (Griis), der skrev sig til Slettegård, ejede i 1532 jordegård på Mors og nævnes i 1537 samt i 1545 sammen med broderen Anders i Tingsvidner af Han Herredsting. I 1541 deltog han sammen med en del andre selvejere i skiftet efter Lars Mørk i Saltumgård, og i 1545 tiltaltes han for sin forsømmelse under grevens fejde, idet han i halsløsningsregisteret hverken fandtes blandt adelen eller blandt selvejerbønderne.

Bodil Svendsdatter (Orning) nævnes i 1556 i en rustjenesteliste som ejer af Slettegård, og i en præsteindberetning fra 1568 anføres det tillige, at hun ejede en gård (Rævdal) og et hus i Gærum Sogn, et bol i Tranum Sogn, en gård og et hus i Ø. Hassing Sogn, et bol i Karup Sogn, en gård i Hørby og to bol samt ti huse i Hjortdal Sogn. Hun levede iøvrigt endnu i 1576 og boede da i Rævdal, Gærum Sogn.

Jens Pedersen

3184

der var gårdmand i Burholt i Ø. Brønderslev Sogn, var gift med

Kirsten Hansdatter Mørk

3185

der var fra Saltumgård.

Anders Skriver

3196

der boede i Hals Fogedgård, var gift med

Anne Andersdatter Kjærulf

3197

der skrev sig til Slettegård i Hjortdal Sogn, nævnes bl.a. i 1494 og i 1507 som væbner, men anføres i 1515 og 1526 efter væbnerne. I 1511 stillede han dog en mand til krigstjeneste, og i en fortegnelse over adelens rustjeneste takseredes han til at stille en bereden skytte. Han døde antagelig omkring 1530, thi i 1532 er i Frederik I danske register indført: "Der boede for nogle Aar siden en Bonde i Han Herred, kaldet Palle Griis, hvilken lod gøre en Lovhævd (Markskel) imellem Slette og Torupgaard og imellem Hjortels og Torupgaard m.v."

Palle Andersen (Griis) var sandsynligvis gift med en søster til adelsmanden Mads Bagge på Abildgård i Alstrup Sogn, hvis datter Anne Madsdatter var gift med Knud Bildt i Hovgård, Åby Sogn, som i 1546 havde en trætte med familien Griis om Annes arv.

Svend Ottesen (Orning)

6342

til Eget var gift med

Anne Vognsdatter (Vognsen)

6343

der døde d. 23. april 1578 og blev begravet i Tolstrup Kirke.

Peder Jensen

6368

der boede i Burholt i Øster Brønderslev Sogn, nævnes 1530.

Han var gift med

Anne Nielsdatter Mørk

6369

af Kjølskegård.

Hans Mørk

6370

der var herredsfoged, og som boede på Saltungård i Vendsyssel, var gift med

Bodil Laursdatter

6371

til Kornumgård i V. Brønderslev Sogn. Han boede en tid i en gård tilhørende Børglum Bispestol "Kølskegaard" og nævnes omkring 1540 som herredsfoged i Jerslev Herred, men var vist død 1540, da han ikke nævnes i præsteindberetningen for dette år. Han var sandsynligvis gift med en datter af Peder Jensen i Burholt og Anne Nielsdatter Mørk, med hvem han arvede en gård i V. Hebelstrup. Den halvdel af V. Hebelstrup som han ejede, og som han antagelig havde fået med sin hustru, blev som andet selvejergods forbrudt under skipper Clements fejde 1534, men han tilbagekøbte gården fra kronen og fik kongebrev herpå, hvilket er indført i Jerslev herreds tingbog og her gengives fra "Hallund Sogn":

"Vi Christian, med Guds Naade o.s.v. gør alle vitterligt at efterdi denne Brevviser Anders Kierul i Kornum haver nu ladet handle med Os om en halv hans Bondegaard og Gods i Vester Hebelstrup, som Niels Andersen nu paaboer, liggendes i Hallund Sogn i Jerslev Herred udi Vort Land Nørrejylland og haver derfor været udi Vort Minde, da haver Vi af Vor synderlig Gunst og Naade undt og tilladt og nu med dette Vort aabne Brev under og tillader, at foreskrevne Anders Kierul og hans Arvinger maa og skulde have, nyde, bruge og beholde forskrevne halve hans Bondegaard Vester Hebelstrup med dens rette Ejendom og Tilliggelse saa fri og for saadan Landgilde, Tynge og Afgift, som deraf gjordes og gaves, førend nu sidst forleden Fejde her i Riget begyndtes; dog saa, at han og hans Arvinger skal være Os og Vore Efterkommere, Konger udi Danmark, huld og tro og aarligen til gode Rede af forskrevne halve Bondegaard og Gods gøre og give til Os og Kronen saadan Landgilde, Tynge og Afgift, som plejer og bør at gøres og gives før Fejden begyndtes.

Thi forbyder Vi alle o.s.v.

Givet udi Vor Købstad Aalborg. Mandagen næst efter Sct. Laurentii Dag (10. august) Aar 1543.

Under Vort Signet".

der er Slettegårds første kendte ejer, medbeseglede d. 14. november 1450 et skøde på Han herreds ting, i hvilket Vogn Jepsen til Alsbjergs enke Karen skødede et bol i Attrup til Helligåndsklosteret i Ålborg.

I historisk årbog for Thisted Amt 1953 fortælles følgende om Ham: "Han anfører i Tingsvidnet efter Væbnerne, og det er muligt, at han har staaet paa Bøndernes side i rejsningen under Henrik Tagesen, der endte med Bondehærens nederlag paa Sct. Jørgensbjerg i Kettrup Sogn 1441, efter at Bønderne havde nedbrændt Aagaard, Aggersborg, Kokkedal og Frejstrup i Torslev Sogn m.fl., saa muligt er Anders (Griis)'s adelige rettigheder blevet bestridt en tid; men 1458 var han dog Herredsfoged, og 1468 anføres han blandt Væbnerne i en paa Aagaard afsagt Borgestuedom. Han levede 1470 og førte i sit Skjold et gaaende Svin, da han dette Aar efter forlangende fik udstedt en Sognevidne af Hjortdal Kirkegaard af Sognepræsten Hr. Peder Andersen og fire Selvejere, deraf to fra Hvetbo og Jerslev Herreder. Sognevidnet omhandlede Anders (Griis)'s korn. Han var sandsynligvis gift med enken efter en Morten Pedersen, hvis Datter Mettes Søn velb. Anders Itske i Torup kalder efternævnte Palle (Griis) for sin morbroder".

Otte Svendsen (Orning)

12684

skrev sig til Eget.

Morten Johansen (Vognsen)

12686

til Hjermeslevgård var gift med

Dorte Jespersdatter (Lunow)

12687

der levede 1542 og da skrev sig til Roshave.

Jens Andersen Kjærulf

12788

er identisk med ane nr. 1584.

der var rådmand i Ålborg, beseglede i 1442 til vitterlighed med fru Else Christiernsdatter Vendelbo. I 1443 kaldes han i et tingsvidne i Ålborg Svend "Warni" og i 1446 Svend Orni. Han ses ikke betegnet som adelsmand, men var medlem af guds legemslaug i Ålborg.

Johan Mortensen (Vognsen)

25372

til Hjermelevgård nævnes 1462-1463 sammen med broderen.

Han var gift med

Mette Jensdatter (Rotfeld)

25373

af Bratskov.

Jesper Eriksen (Lunov)

25374

der siges at være druknet 1498 i Sverige sammen med sin svoger Munk Jensen, var gift med

Maren Jensdatter (Munk)

25375

til Rugård, der i 1501 mødte på skiftet efter sine forældre. Hun var første gang gift med Jens Pedersen (Vognsen) til Boller.

Jesper Eriksen (Lunov) købte i 1465 en gård i Hjelmager af hr. Erik Ottesen og var i 1488, 1493 og 1496 bispelig lensmand på Ålegård. I 1495 stadfæstede han sammen med sin broder Iver den gave, som deres søster havde givet Mariager Kloster.

der nævnes første gang 1440, var gift med

til Bratskov.

Morten Nielsen (Vognsen) beseglede i 1445 til vitterlighed for Anders Peetz og var i 1454 blandt de adelsmænd, der beskyldtes for at have røvet gods fra vikaren i Århus. I 1459 var han medvidne i et kæremål mod Thord Thomesen i Dalsgård, og i 1462 solgte han sammen med sønnerne Niels og Johan Mortensen til Niels Eriksen (Rotfeld) af Bratskov al den del af Bratskov, der var tilfalden dem efter Erik Nielsen (Rotfeld) til Bratskov. I 1465 skrev han sig til Ellinggård samt ligeså i 1470, i 1472 skødede han en gård i Snæbum til Mariager Kloster, og i 1475 beseglede han til vitterlighed for Henrik Kalf.

til Bratskov, som han skal have besiddet i 40 år, var gift første gang med

og anden gang med Birgitte Andersdatter (Bing), der i 1496 sammen med sin mand var nærværende ved julelaget på Ågård og i 1524 levede som enke på Herrestadgård, da hun sammen med sine børn udstedte en kvittering til stedsønnen Niels Jensen. Hun var i øvrigt gift første gang med Ingvar Jensen (Galen) til Herrestad.

Jens Nielsen (Rotfeld) indhvervede i 1483 Bratskov ved lovhævd, da hans fader og forfædre havde haft gården i 200 år i deres frie hånd og hævd. I 1487 beseglede han til vitterlighed med prioren i Ø Kloster, i 1488 tilskødede han med sin hustrus samtykke hr. Johan Oxe en gård i Karleby, og i 1489 skrev han sig til Herrestad og gav da Sct. Jørgens alter i Lund skøde på gården i Røtmerløf. I 1502 solgte han en gård i Gynges herred til abbeden i Tommerup Kloster, i 1504 var han medudsteder af et vidne af Han herredsting, og det fortælles om ham, at han var den 23. eller 24. mand af slægten, som førte Rotfeld-navn og våben.

der antagelig var gift med en Dyre, beseglede i 1432 et skøde til hr. Esge Brok og var i 1437 dennes foged på Essendrup. I 1446 og i 1450 var han foged på Kalø, i 1455 fik han tildømt Skivegård, og i 1458 købte han en gård af Per Jind i Borup. Han levede endnu d. 13. november 1459.

Niels Eriksen (Rotfeld)

101492

til Bratskov og Biersholm var gift med

Ingeborg Jepsdatter (Rosensparre)

101493

Niels Eriksen (Rotfeld) var i 1458 medudsteder af et vidne af Han herredsting og tog samme år selv vidne her, om at Mikkels- have mark og Røgild mark hørte til Bratskov. I 1462 afkøbte han Morten Nielsen (Vognsen) til Ellinggård samt Niels og Johan Mortensen den dem efter hr. Erik Nielsen tilfaldne del af Brat- skov, og i 1471 beseglede han til vitterlighed med Peder Erik- sen (Løvebalk).

Oluf Olufsen (Lunge)

101494

af Odden døde vistnok som slægtens sidste mand.

Han var gift første gang med Kirsten Engelbrechtsdatter (Bydelsbak) af Torbernfeld, der døde senest 1475, hvorpå han giftede sig anden gang med

Karen Nielsdatter (Banner)

101495

som blev gift anden gang før 1479 med Vil Thomesen (Galskyt).

Oluf Olufsen (Lunge) gav i 1469 sin kære "svoger" Christof- fer Lykke og sin kære "søster" fru Margrethe (Høg) tilladelse til at afhænde deres gods i Himmer- eller Ommersyssel og solgte selv i 1471 sammen med faderen gods til hr. Johan Oxe. Han levede end- nu d. 13. juni 1473, da han kvitterede hr. Axel Lagesen for en fjerdedel af, hvad Knivholt stod i pant for, og blev vist før sin død slået til ridder, thi i 1484 gav hr. Engelbrekt hr. Axel Lagesen fuldmagt at tale på Knivholt og anden arv efter sin dat- ter, Oluf Olufsen (Lunge)'s første hustrus død.

Las Heidenriksen (Lonov)

101496

beseglede i 1453 et vidne af Smørum herredsting og kalder sig da i sigilet Las Henriksen.

Erik Nielsen (Rotfeld)

202984

til Bratskov og Holmegård i Skam Herred, som han i 1409 tilskødede hr. Predbjørn Podebusk, døde 1452.

Han var gift første gang med

Ellen Axelsdatter (Dotting)

202985

til Bjersholm i Herrestad Herred, hvis første mand var Peder Ovesen Hvide. Efter hendes død blev han gift anden gang med Karen Teusdatter Rosengaard, der døde 1413(?).

Erik Nielsen (Rotfeld) var i 1414 nærværende på kongens retterting i Hjørring og beseglede i 1421 det på Viborg landsting udgivne vidne om, at Sønderjylland hørte til Danmark. I 1439 var han høvedsmand på Ålborghus og opsagde da kong Erik af Pomern huldskab og troskab, i 1441 ses han at have været medlem af Guds Legemslaug i Ålborg, og senere førte han en trætte med Vitskøl Kloster om en skov i Røgild Mark, hvilken trætte i 1451 sluttede med et forlig, hvorved klosteret forpligtede sig til at "gjøre en højtidelig Begængelse" for hans og hans forældres sjæle.

Jep Jensen (Rosensparre)

202986

til Skarholt skal i 1441 være blevet slået til ridder ved den hellige grav.

Oluf Andersen (Lunge)

202988

til Odden var gift med

Christence Axelsdatter (Thott)

202989

Oluf Andersen (Lunge) sluttede i 1420 sammen med sin broder Jep Lunge en kontrakt med biskop Jens af Roskilde om gods i Venlev. Han er vel identisk med den væbner Oluf Lunge, der 1423-1424 beseglede sammen med hr. Jakob Lunge til vitterlighed med hr. Anders Jakobsen (Lunge) og skrev sig da til Næsby. I 1439 beseglede han opsigelsen til kong Erik samt i 1440 lensbrevet i Kolding til hertug Adolph, og i 1442 var han ridder og høvedsmand

på Skivehus. I 1449 var han sandsynligvis rigsråd og sammen med sin broder med i kongens følge til Gulland, i 1454 skødede han gods i Fers Herred til ærkebisp Tue, og i 1457 ses han at have ejet Knivholt i Vennebjerg Herred. I 1459 var han en af værgerne for Jep Axelsen (Thott)'s børn, i 1464 var han lensmand på Korsør, og i 1467 beseglede han den sjællandske adelshyldningsakt. I 1471 skødede han med sønnens samtykke til hr. Johan Oxe gods i Skåne, som hans hustru havde arvet efter sin fader, og i 1473 stadfæstede han sin søsters gave på en gård i Rinds Herred til Sct. Hans Kloster i Viborg.

Niels Eriksen (Banner)

202990

til Vinstrup og i 1425 til Asdal døde vistnok 1447.

Han var gift med

Johanne Andersdatter (Panter)

202991

der døde 1479 og blev begravet i Dueholm Klosters kirke, hvor også Niels Eriksen (Banner) ligger begravet.

Hun var gift første gang med Bonde Due til Torp, der voldførte hende mod hendes frænders vilje.

Niels Eriksen (Banner) var i 1422 foged i Nørre Herred på Mors og sad i 1438 i Danmarks riges Råd. Han var da med til at indkalde Christoffer af Bayern samt i 1439 at opsiges kong Erik af Pommern. I 1445 var han ridder (det fortælles, at han sammen med sin broder Erik blev slået til ridder ved den hellige grav), og i 1447 nævnes han som høvedsmand på Ålborg.

Johanne Andersdatter (Panter), der førte et spraglet panterdyr i våbenet, siges i de gamle slægtebøger at have arvet stor rigdom efter sine brødre. Hun skal have siddet i rigsrådet og ført 24 svende, og i 1463 kaldtes hun "kongelig lensmand i Vendsyssel".

Henrik Jensen (Lunov)

202992

om hvem intet vides.

Niels Ingvorsen (Rotfeld)

405968

til Bratskov, der i 1373 beseglede til vitterlighed med hr. Niels Eriksen (Gyldenstjerne), var gift med

Margrethe Henriksdatter (Eberstein)

405969

af Rydhave, der i 1391 skødede en gård i Salten Sogn til Børglum Kloster, hvilken gård imidlertid i 1396 blev tildømt Niels Ingvorsen (Rotfeld)'s arvinger.

Jens Jepsen (Rosensparre)

405972

eller Niels Jepsen (Rosensparre) til Skarholt døde før d. 5. juni 1460.

Han var gift første gang med

N.N. Due

405973

og anden gang før 1434 med Mæritslef Jakobsdatter (Bille), der endnu levede d. 2. august 1473.

Jens Jepsen (Rosensparre) nævnes første gang 1410 og beseglede i 1421 vidnet af Skåne Landsting, om at Sønderjylland hørte til Danmark. Fra 1427 til 1446 var han landsdommer i Skåne, og i 1434 gjorde han sammen med sin hustrus søskende skifte med Bent Bille og dennes børn. I 1450 ses han at have skødet gods til hr. Torbern Bille.

Anders Olufsen (Lunge)

405976

til Toksværd i Hammer Herred og Næsby i Tybjerg Herred døde 1408 og blev begravet i Roskilde Domkirke.

Han var gift første gang med Elsuif Pedersdatter (Grubbe) og anden gang med Margrethe Bennedicts datter von Ahlefeldt, der i 1407 sammen med sin ægtefælle og sin broder Henneke solgte Krønge til dronning Margrethe.

Anders Olufsen (Lunge) beseglede i 1381 til vitterlighed med sin fader og skødede i 1386 sammen med broderen Jens noget gods i Voldborg Herred til Ove Steeg, hvilket gods deres fader havde pantsat til hr. Niels Knudsen. i 1390 deltog han i skiftet

efter sin hustrus fader hr. Peder Grubbe, i 1392 oplod han sin svoger Henneke Olsen (Bjørn) al sin hustrus arvepart i Skullerupholm m.m., og i 1394 nævnes han som væbner, men i 1397 som ridder. I 1398 sad han i rigsrådet, i 1399 solgte han sammen med sin broder deres ret i Gyrsting gods til bispen i Roskilde på kronens vegne, og fra 1401 til 1402 trættede han med hr. Hans Podebusk om Gryde Mølle. I 1401 beseglede han i Helsingborg stadfæstelsen på dronning Margrethes testamente, og i 1403 beseglede han til vitterlighed med hr. Folmer og hr. Anders Jakobsen, der kaldte ham deres "Patruus".

Axel Jepsen (Thott)

405978

til Sørup levede endnu d. 6. april 1407.

Han var gift med

Else Christiernsdatter (Vendelbo)

405979

til Støvringgård i Støvring Herred, der i 1442 levede som enke og da gav gods til Helligåndshuset i Ålborg. Hun var gift anden gang med Lyder Holck.

Axel Jepsen (Thott) solgte i 1401 sammen med sin hustrus moder og sine svogre Brøndum og Kartorp til dronning Margrethe. Samme år beseglede han i Helsingborg kong Eriks stadfæstelse af dronning Margrthes testamente, og i 1406 solgte han til dronningen al sin rettighed i Johannes Brandsens gods.

Jens Heidenriksen (Lunov)

405984

indløste i 1392 gods i Ellerup, Gjern Herred, af Tyge Levring.

Ingvor Udsøn (Rotfeld)

811936

til Bratskov var gift første gang med

Kirsten Kjørsen

811937

eller Kjørsing, hvis våben skal have været et af sort og hvidt toradskaktavlet kors i guldfelt og på hjelmen to af guld og skak-tavl delte vesselhorn.

Efter hendes død blev Ingvor Udsøn (Rotfeld) gift anden gang med N.N. Glob (Skobe), der havde part i Norringholm og Norringris.

Henrik Albertsen (Eberstein)

811938

nævnes første gang 1349 sammen med moderen. Han er antagelig identisk med den hr. Henrik Albertsen, der ejede Langting og Rydhave, og som efter Tale Ulfstands slægtsbog solgte det skønne gods ved Kalundborg til kong Valdemar og siden boede på Bratbjerggård. Han synes i øvrigt at have ført slægten Panters våben.

Jep Jensen (Rosensparre)

811944

til Skarholt gav i 1381 afkald til fordel for hr. Bo Jensen på al sin arv efter sin broder og søster. I 1388 stadfæstede han sin farbrors testamente, i 1397 nævnes han som ridder, og han beseglede da på Gurre et af kongen udstedt brev. I 1427 nævnes en gård i Malmø, som han havde givet væk for en sjælemesse i Lund.

Oluf Olufsen (Lunge)

811952

til Mosegård i Musse Herred er vistnok død d. 7. oktober 1386.

Han blev gift første gang før 1352 med (Cecilie) Gødikedatter (Drefeld), og efter hendes død giftede han sig anden gang med Marine Nielsdatter (Manderup).

Oluf Olufsen (Lunge) var i 1346 nærværende på Sjællands Landsting og fik i 1352 af Gødeke Mogensen (Drefeld) skøde på al dennes arv efter fru Elne Nielsdatter Krok og efter hans broder

Niels Mogensen. I 1356 var han væbner, i 1357 sad han sammen med sin broder i fangenskab, i 1363 nævnes han som ridder. I 1365 solgte han gods i Haleby, Løve Herred, til kong Valdemar, samme år var han blandt forloverne ved forliget i Kolding, og i 1381 skiftede han sammen med Jens Falster, Niels Manderups gods, som var tilfaldet deres hustruer og disses søster, fru Christine Nielsdatter efter deres moder fru Gertrud, Niels Manderups efterleverske. Hans sigil fra samme år viser et kors imellem liljerne på skjoldet.

Jep Axelsen (Thott)

811956

til Sørup levede endnu d 22. april 1405. Hans årtid holdtes d. 17. november i Lund.

Han blev gift før 1388 med

Margrethe Bondesdatter (Due)

811957

til Sørup og Krogholm, hvis årtid holdtes i Lund d. 9. juni. De ligger begge begravet i klosterkirken i Ystad, og i 1419 blev der afholdt skifte efter dem.

Jep Axelsen (Thott) beseglede i 1366 med fru Margrethe, Ingemar Karlsen (Thott)'s efterleverske, og tiltrådte i 1376 det gavebrev, som hans broders enke fru Juliane Pedersdatter gav til Lund Domkirke. I 1377 beseglede han kong Olufs håndfæstning, i 1378 fik han Gørs Herred i pant af de Mecklenborgske hertuger, hvem han tilsagde tjeneste med al sin magt, og i 1381 beseglede han våbenstilstanden med kong Albrecht. I 1397 var han som ridder og rigsråd tilstede ved kong Eriks kroning i Kalmar, og i 1401 solgte han sin hovedgård i Bollerup, som han havde købt af hr. Anders Pæp, til Stig Pedersen (Krogno).

Christian Pedersen (Vendelbo)

811958

forekommer sidste gang d. 12. juli 1400, da han var tilstede på rettertinget.

Han var gift med

Helene Nielsdatter (Bugge)

811959

Christian Pedersen (Vendelbo) købte i 1363 af Peder Jensen dennes andel i Odsgård i Middelsom Herred, og deltog i 1369-1370 som medlem af kong Valdemars råd i fredsforhandlingerne med Hansestæderne. Han var da høvedsmand på Skanderborghus. I 1376 medbeseglede han kong Olafs håndfæstning samt året efter den på danehoffet i Nyborg vedtagne landefred, i 1381 afstod Mogens Jensen til ham gård og gods Trudsholm i Gjerlev Herred, i 1393 fik han af Ingvar Pedersen Tranekær dennes gods i Vinkel Sogn i pant, og i 1394 var han ejer af den befæstede borg i Lunholm i Skagens landdistrikt, som han havde arvet med sin hustru Helene. Efter at Erik af Pommern var blevet valgt til konge i 1396, udnævntes Christian Pedersen (Vendelbo) af dronning Margrethe til landshøvedsmand og "Rettere" i Jylland, og i 1397 købte han Brøndumgård af Anders Globs enke Lene.

Helene Nielsdatter (Bugge) og ridderne Hans van Podebusk, Predbjørn Podebusk og Axel Jakobsøn, som var hendes svigersønner, anvordede i 1401 dronning Margrethe gården Karthorp, som de til- ligemed Ålborg havde i pant af kong Valdemar. Senere samme år medbeseglede Helene Nielsdatter (Bugge) det af hr. Johan Skarpenberg til hr. Predbjørn Podebusk udstedte afkaldsbrev på den førstnævntes gods i Utterslev på Lolland.

Heidenrik Hartvigsen (Lunov)

811968

fik i 1369 Næsfærggård med mere gods i Hovlbjerg Herred i pant af Henneke og Timme Lembæk samt gods i Hvetbo, Jerslev og Kær Herreder af hr. Iver Nielsen (Rosenkrantz), hvilke pantebreve han i 1375 oplod til kong Valdemar.

Ud Torstesen (Rotfeld)

1623872

til Bratskov var død i 1317, da hans arvinger ejede Bratskov. Han angives i øvrigt at have været gift med enken efter Niels Baggesen (Banner) og Niels Eriksen (Gyldenstjerne).

Albert Albertsen (Eberstein)

1623876

døde efter 1330 og blev begravet i Gråbrødre Kloster i Viborg. Han var gift med

Inger Jensdatter (Kalf)

1623877

der i 1349 som enke med sine sønner gav gods til Sct. Mikkels alter i Sal Kirke.

Albert Albertsen (Eberstein) nævnes første gang 1299. I 1314 nævnes han i dommen på Viborg Landsting over de oprørske bønder, året efter var han som ridder en af kongens forlovere ved forliget i Nyborg, og i 1320 beseglede han kong Christoffers håndfæstning. I 1324 var han forlover for kongen ved forbundet i Vordingborg, i 1326 beseglede han kong Valdemars håndfæstning samt grev Gerts lensbrev på Sønderjylland, og samme år var han panteherre i Skåne og Helsingborg. I 1328 sluttede han sig påny til kong Christoffer, og året efter fik han Holstebro og Hjerm Herred i forlening, men afstod Helsingborg til grev Johan.

Johannes Nielsen (Rosensparre)

1623888

til Skarholt i Froste Herred beseglede i 1353 et vidne af Skåne Landsting og var i 1355 landsdommer i Skåne.

Oluf Olufsen (Lunge)

1623904

pantsatte i 1302 gods i Ølby og Vidskølle til Sankt Clare Kloster for den gæld, som hans moder og broder og han selv stod i for hans to søstres optagelse i klosteret. I 1316 beseglede han til vitterlighed med Oluf Fleming, og samme år fik han tildømt gods i Kjelleklinte, Saltofte m.m., som var ham pantsat af Anders Nielsen og hr. Svenning Truelsen. Han nævnes endnu 1321, da han

var medudsteder af et vidne af Sjællands Landsting.

Absalon Aagesen (Thott)

1623912

til Herlev i Gærs Herred fik i 1343 en gård i Haragerlille af Mogens Skåning (Galen), der kalder ham sin "Gener". Han synes dog at have været gift med Christence Pedersdatter (Wirtenberg).

Bonde Jensen (Due)

1623914

var gift med

N.N. Mortensdatter (Due)

1623915

hvis våben var 3 pileodder.

Bonde Jensen (Due) betænkte 1334 i Erkebisp Karls testamente og afstod ca. 1343 med sine medarvinger arven efter Jens Due til kong Magnus, mod at denne frafaldt al tiltale til arvingerne efter hr. Morten Due og fru Inger. Han havde iøvrigt pantsat noget gods i Dalby, Fakse Herred til hr. Offe Pedersen, hvilket gods bispen af Roskilde i 1407 indløste.

Peder Vendelbo

1623916

var gift med

Arine N.N.

1623917

der i 1347 levede som enke.

Peder Vendelbo blev i 1317 udnævnt til kong Christoffer II's marsk og udsendtes mod sin oprørske embedsforgænger Ludvig Albertsen (Eberstein), der havde sat sig fast på Hammershus, som det i 1325 lykkedes Peter Vendelbo at indtage, men da kongen året efter blev fordrevet, mistede Peter Vendelbo sit embede og gik over til kong Valdemar. I 1328 nævnes han som dennes råd, da han dette år fik tildømt en gård i Kragelund, Vindblæs Sogn, samt 1 gård i Haderup og Åmølle i Gerlev Herred. Ved kong Christoffer II's tilbagevenden i 1329 blev Peder Vendelbo dennes drost, og efter Valdemar Atterdag havde grundlagt kongedømmet, blev han drost hos ham. Han afgik dog året efter, men vedblev at indtage

en høj og betroet stilling hos kongen. I 1343 fik han af Andreas Pedersen af Grandeslef tilskødet Karæthorp og Karæthorp Fang i Hellum Herred, samme år pantsatte han halvdelen af Gern Herred til Iven Rostrup, og i 1344 betegnes han af kongen som "Justitarius Noster". I 1345, hvor han sidste gang nævnes, pantsatte han sin gård "Langhgu" til Jens Aagesen.

Niels Bugge

1623918

til Vosborg i Ulfborg Herred, Hald i Nørlyng Herred, Støvringgård i Støvring Herred, Estrup i Hellum Herred, Åstrup i Vennebjerg Herred, Spøttrup i Rødding Herred og Roldstrup på Mors samt Lundholm ved Skagen, var muligvis gift første gang med en datter af Palne Jonsen (Juul) til Støvringgård. Hans anden hustru hed Ingeborg Pedersdatter (Vendelbo), og hun nævnes i 1388 på skiftet efter ham.

Niels Bugge forekommer første gang i 1333 i et vidne på Viborg landsting. Han var da endnu ikke ridder, hvilket han dog sandsynligvis var i 1342. I 1345 fik han Hald i pant af Peder Ludvigsen (Eberstein), og året efter fik han skøde på gården. I 1350 var han med kong Valdemar i Tyskland, men snart efter sluttede han sig til kongens modstandere, og kongen søgte forgæves året efter i Kalundborg at komme til forlig med ham. I 1359 blev Niels Bugge på hjemrejsen fra herredagen dræbt i Middelfart, hvorfor denne by til straf fik pålagt en årlig afgift, som først ophævedes i 1874.

Hartvig Lunov

1623936

var i 1345 nærværende på skiftet efter en jydsk adelsmand ved navn Niels Griis.

til Bratskov og Fristrup kaldtes med tilnavnet Vilde, fordi han var så kortsindet.

Grev Albert

3247752

af Eberstein døde 1289 i Lybeck.

Han var gift med

Grevinde Mariane

3247753

der blev begravet i Viborg.

Grev Albert fik i 1276 af sine frænder Albert og Hans, hertuger af Brunsvig, skøde på Ørnhoved i Sønderhald Herred og alt deres gods i Chrstrup og Virring sogne. I 1282 var han nærværende ved udstedelsen af den Vordingborgske Reces, året efter beseglede han efter det grev Jakob givne stadfæstelsesbrev på besiddelsen af Halland, og i 1284 var han nærværende ved udstedelsen af de Nyborgske Forordninger.

Jens Kalf

3247754

der døde før 1304, var gift med

Cecilie Nielsdatter (Galen)

3247755

der døde d. 28. juli 1318.

Jens Kalf var ridder og nævnes i 1255 som marsk. Omkring 1272 fratrådte han imidlertid denne stilling, og i 1274 fik han af en fru Lucie tilskødet Vinderup i Ginding Herred mod at bestå en ugentlig messe for hende i Stubberkloster. Cecilie Nielsdatter (Galen) gjorde i 1304 testamente og indsatte da sin søn Johan Kalf, degn i Lund, og hans brødre samt sin broder hr. Peder af Eljarød som eksekutorer. I 1309 stadfæstede hun sammen med sin søn Jakob, den gave, som hendes søn Johan havde givet fattige skoledisciple i Lund, og i 1310 gav hun sin broder hr. Peder fuldmagt til at tilskøde gods til Sankt Laurentii Kirke i Lund.

udstedte i 1268 sammen med flere andre i Næstved et vidne om et til Sankt Clare Kloster i Roskilde udstedt pantebrev og var i 1282 mægler i en strid mellem Sorø Kloster og hr. Peder Olufsen af "Tiufstorp". I 1285 fik han af dekanen i Roskilde, magister Rane, fuldmagt til at tilskøde Sankt Clare Kloster en gård i Allindelille, der havde tilhørt dekanens broder hr. Oluf Rostok, i 1287 var han foged for Roskildebispen i Bjernede og Fodby, og han skødede og pantsatte da gods til ovennævnte kloster. I 1288 skødede han atter gods til klosteret, denne gang for frøken Agnes, kong Erik Plovpenning's datter, der kaldte ham sin ven, og i 1290 beseglede han til vitterlighed med Roskildeborgeren Niels Hermansen. I 1302 var han død, idet hans enke da nævnes.

Aage Tordsen (Thott)

3247824

hvis nærmere fortid ikke kendes, var gift med

Kirsten Kyrning

3247825

Jens Nielsen (Due)

3247828

til Tessebølle i Herfølge Sogn, var gift med

Christine Nielsdatter

3247829

der døde d. 7. april 1342 og blev begravet i Herfølge Kirke. Hun var en datter af hr. Niels Bosen og muligvis søster til Bo Dyre.

Jens Nielsen (Due) er sandsynligvis identisk med den hr. Jens Due, som efter fru Jytte Gyldenstiernes beretning ligger begravet i Herfølge Kirke, og som i sin tid digtede følgende folkevis:

"Jeg veed, hvor en Lind hun staaer,
bær Blomster saa bold
hun skjuler de Andre for Frost og Sne
den Vinter saa kold,
det volder den alene, jeg haver i mit Hjerte
kjar."

Den i sidste linie nævnte var ifølge samme fru Jytte jomfru Kirsten Krummedige, som boede i Søllerup. I 1326 beseglede Jens Nielsen (Due) et lensbrev som kong Valdemar gav hr. Ludvig Albertsen og året efter var han en af de 12 nævninge, som skulle under-

søge hr. Erik Valdemarsens tiltale mod Sankt Agnete Kloster. I henholdsvis 1363 og 1365 solgte han til kong Valdemar Atterdag sine to hovedgårde Aggarp og Thorkilstorp, begge i Oxie Herred.

Morten Due

3247830

der døde senest 1320, var gift med

Ingerd N.N.

3247831

om hvem intet vides.

Morten Due nævnes første gang 1303 og var i 1314 kongens foged. I 1315 var han en af forloverne ved forliget i Nyborg, samme år købte han en del gods på Lolland af hr. Erik Valdemarsen, og i 1316 var han med kongen i Wismar. I 1317 nævnes han som landsdommer i Jylland, da han besøgte hertug Henriks forlening med Rostok, og i 1318 var han anfører for de hjælpetropper, der sendtes til kong Birger i Sverige. Samme år nævnes han i øvrigt som drost.

Bugge Nielsen

3247836

af Hegnet i Harre Herred var i 1332 på Holstens side nærværende ved forliget med grev Gert i Kiel. Det fortælles, at han skal være blevet dræbt ved Lyby Kirke af Erik Brune (Banner) til Elkær.

til Bratskov i Ø. Han Herred siges at have fået Svendstrup skov tilskødet af Peder Ebbesens hustru fru Sophie.

Grev Otto

6495504

af Eberstein kom i 1265 til Pommern og fik Neugarten i forlening af sin morbroder bispen. Han døde i 1279.

Tord Aagesen (Thott)

6495648

til Løddekøbing i Harager Herred var gift med

Bothildis

6495649

hvis årtid holdtes d. 22. november.

Tord Aagesen (Thott) betænktes i 1283 i sin frænde ærkedegnen Hakon Karlsens testamente og beseglede i 1288 til vitterlighed med Peder Withaderson. Han førte da det firdelte skjold, og er vel en ætling af den Thord Thott, der funderede Bosø Kloster. Senere gav han gods til Lund Domkirke.

Niels Andersen (Due)

6495656

er muligvis identisk med den Niels Andersen af Tubetorp i Smørum Herred som i 1326 beseglede det hr. Ludvig Albertsen givne lensbrev på Almindsyssel, og som altså da hørte til kong Valdemars parti. I 1328 sluttede han sig imidlertid til kong Christoffer, som han atter må have forladt, idet han i 1332 ved forliget i Kiel nævnes på grev Gerts side.

Niels Bugge

6495672

nævnes i 1302 blandt vidnerne i kong Eriks gælds brev til byen Rostock.

Grev Diderik

12991008

af Eberstein i Brunsvig var gift med

N.N.

12991009

der var grevinde af Gleichen og søster til bisp Herman i Camin.

Anders Nielsen (Due)

12991312

"af Sjælland" kaldes i 1267 Dominus og tilholdt sig da gods, som en vis fru Estrid havde givet til Sankt Clare Kloster i Roskilde. I 1279 besejlede han til vitterlighed et til samme kloster udstedt gavebrev, men kaldes da ikke Dominus, hvilket han derimod kaldes 1285, da han var medudsteder af et vidne om øen Als. Under dette dokument ses hans segl endnu.