



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

MINDER
OM
GAMLE HJEM OG SLÆGTER
I ODS HERRED

UDGIVET AF
LARS ANDERSEN



• III. BIND •

KONRAD JØRGENSENS BOGTRYKKERI - KOLDING

1934

MINDER
OM
GAMLE HJEM OG SLÆGTER
I ODS HERRED

UDGIVET AF
LARS ANDERSEN

⊙

— III. BIND —

KONRAD JØRGENSENS BOGTRYKKERI - KOLDING

1934

UDGIVET MED UNDERSTØTTELSE AF
DEN GREVELIGE HJELMSTJERNE-ROSENCRONESKE
STIFTELSE

SLÆGTEN KYNEMUNDT

Ved *Lars Andersen*¹⁾.

Slægten Kynemundt var adelig baade i Skotland og Sverrige. I Ridderholmskirken i Stockholm opbevares deres adelige Vaaben. Slægten stammer fra Edinburgh, hvorfra den i Tiden ved 1620 indvandrede til Østersø Provinserne.

Thomas Kynemundt (Kuhnemuht) var født i Reval i Lefland. Han kom til Danmark og deltog i Forsvaret af København 1658—60. Under Wismars Belejring 1675 blev han saaret og senere fanget under den skaanske Fejde. Derefter tjente han 9 Aar i Braband, blev saa Kornet i 2. Rytterregiment i engelsk Tjeneste i Flandern 1693—95 og Løjtnant i 3. Rytterregiment i Flandern 1696—97. Regimentet vendte hjem til Danmark i 1697 efter Freden i Ryswick og opløstes. Han blev atter ansat som Løjtnant i 1. sjællandske Regiment 16. April 1698, og han fik 11. Februar 1710 sin Afsked med 80 Rdl. Pension men blev dog først dimitteret 5. April samme Aar. Thomas Kynemundt kom til at bebo en Gaard i Atterup, Grevinge Sogn, hvis Hartkorn var 10 Tdr. 7 Skpr. 2 Fdk. 1 Alb. Hans Enke, Karen, ansøger 8. Maj 1714, 6. Juli 1715 og 15. November 1718 om at erholde det halve af Mandens Pension.

¹⁾ Til denne Skildring er bl. a. benyttet: Oberstløjtnant Hirschés Manuskript: Officerer i den dansk-norske Hær 1648—1814. — Ferd. Petersen: Grevinge Sogn.

Børn:

I. Niels Thomasen Kynemundt havde været Rytter og Korporal i 9 Aar i den brabantiske og irlandske Krig under danske Hjælpetropper. Han blev senere Gaardmand i Plejerup, og han døde 3. Juli 1743, 72 Aar gl. Gift med Marie Bøhne, død 13. Marts 1751, 77 Aar gl.

II. Thomas Thomasen Kynemundt blev efter sin Faders Død overdraget Gaarden i Atterup. Han døde 12. Januar 1756, 83½ Aar gl. Gift med Mette Pedersdatter, begravet 24. Marts 1743, 69 Aar gl. Anden Gang giftede han sig 11. Søndag efter Trinitatis (25. August) 1743 med Dorthe Jensdatter, begravet 5. Oktober 1749, 76 Aar gl., Enke efter Peder Olsen i Atterup.

Søn:

1. Thomas Thomasen Kynemundt, døbt 15. Søndag efter Trinitatis (24. September) 1713, begravet 26. August 1766. 1736 afstod Faderen Gaarden i Atterup til ham. Han blev 24. Juni 1736 gift med Anna Poulsdatter, begravet 1. Søndag efter Trinitatis (28. Maj) 1769, 55 Aar gl.

Børn:

a. Karen Thomasdatter, døbt 20. Søndag efter Trinitatis (14. Oktober) 1736.

b. Anna Thomasdatter, døbt 3. Søndag i Advent (15. December) 1737.

c. Peder Thomasen, døbt 5. Søndag efter Paaske (3. Maj) 1739.

d. Dorthe Thomasdatter, fremstillet i Kirken 1. Søndag i Advent (27. November) 1740.

e. Jens Thomasen, født 17. November 1742. Han boede i Fødegaarden i Atterup. Gift 24. Søndag efter Trinitatis (5. November) 1769 med Ellen Thomasdatter.

f. Mette Thomasdatter, født 7. August 1744.

g. Niels Thomasen, født 25. April 1746.

h. Thomas Thomasen, født 17. Marts 1748, begravet

12. Søndag efter Trinitatis (14. August) 1796, Husmand i Atterup. Gift 20. Søndag efter Trinitatis (16. Oktober) 1774 med Karen Hansdatter fra Sneglerup, begravet 18. Søndag efter Trinitatis (14. Oktober) 1781. Han giftede sig igen med Ane Marie Pedersdatter, begravet 7. Søndag efter Trinitatis (7. August) 1791 i sit Alders 43 Aar. Thomas Thomasen blev tredje Gang gift 15. Søndag efter Trinitatis (2. Oktober) 1791 med Johanne Hansdatter.

i. Elisabeth Thomasdatter, døbt 5. Søndag efter Trinitatis (28. Juni) 1750.

j. Laurids Thomasen, født 17. December 1752.

k. Anders Thomasen, født 6. Oktober 1754. (Omtales senere).

l. Hans Thomasen, født 30. Oktober 1756.

Anders Thomasen (se k) var Husmand i Eskildstrup og blev senere Gaardmand i Ulstrup, hvor han døde 2. September 1828. Gift 26. December 1784 med Anne Pedersdatter, begravet 5. Søndag efter Hellig tre Konger (5. Februar) 1797, 34 Aar gl. Anden Gang giftede han sig 9. Søndag efter Trinitatis (6. August) 1797 med Karen Sørens datter, født ca. 1773.

Børn af første Ægteskab:

1) Anne Andersdatter, døbt 29. Januar 1786.

2) Karen Andersdatter, døbt 30. September 1787, begravet 16. December samme Aar.

3) Niels Andersen, døbt 11. Februar 1789. (Omtales senere).

4) Karen Andersdatter, døbt 19. Søndag efter Trinitatis (14. Oktober) 1792.

5) Peder Andersen, døbt 10. Maj 1795.

6) Lisbeth Andersdatter, døbt 2. Søndag efter Trinitatis (5. Juni) 1796.

Børn af andet Ægteskab:

7) Ellen Andersdatter, døbt 27. Februar 1799.

8) Dorthe Andersdatter, døbt 24. Juni 1804. Gift 21.

Marts 1828 med Lars Eriksen, der blev Gaardmand i Ulstrup. Han døde 17. September 1829, 30 Aar gl. Anden Gang giftede Dorthe sig 12. Februar 1830 med Mads Larsen, der overtog hendes Arvefæstegaard. I Kirkebogen anføres om Mads Larsens Daab:

»1796. Dom. 5 p. Tr. d. 26. Junii. Publiceret Daab over Gmd. Lars Rasmussens Søn Mads af Wiig. Mad. Hansen ibid. bar ham. Mads Jensen, Niels Nielsen, Peder Saxesen, Ole Pedersen, alle ibid., vare Faddere.«

Niels Andersen (se 3) fik Gaarden i Hønsinge med sin første Hustru. Han døde 9. Marts 1846. Gift 15. Marts 1812 med Maren Larsdatter, døbt 7. Juli 1782, død 2. November 1834, Datter af Gaardmand Lars Nielsen i Hønsinge, født ca. 1750, og Hustru Kirsten Madsdatter, begravet 26. Februar 1809, 54 Aar gl. Niels Andersen giftede sig anden Gang 16. Januar 1835 med Ane Pedersdatter, født 6. August 1806, død 31. Maj 1879, Datter af Gaardmand Peder Andersen i Hønsinge.

Søn:

a) Anders Kinimond, født 30. November 1835, død 14. November 1926. Han blev 1857 Ejer af sin Fødegaard og giftede sig med Bodil Sophie Larsdatter, født 14. Oktober 1841, død 29. Januar 1917, Datter af Gaardmand Lars Larsen i Vig og Hustru Karen Jensdatter.



MADS ERIKSEN I HØRVE OG HANS SLÆGT

Ved *Lars Andersen.*

Mads Eriksen, der boede i Hørve, var født ca. 1658. Han blev begravet 3. Søndag efter Paaske (4. Maj) 1727, 69 Aar gl. Gift 3. Søndag efter Trinitatis (1. Juli) 1688 med Karen Olsdatter, begravet 4. Juni 1701, 39 Aar gl. Anden Gang giftede han sig 21. Søndag efter Trinitatis (16. Oktober) 1701 med Ane Jensdatter, begravet 16. Søndag efter Trinitatis (25. September) 1757, over 80 Aar gl.

Søn:

I. Erik Madsen, døbt 2. Pinsedag (20. Maj) 1689. Han boede i Hørve og døde 1750. Gift 20. Søndag efter Trinitatis (22. Oktober) 1719 med Voldborg Hansdatter, begravet Hellig tre Kongers Dag (6. Januar) 1737. Anden Gang giftede han sig 2. Paaskedag (22. April) 1737 med Mette Ibsdatter.

Børn af første Ægteskab:

1. Kirsten Eriksdatter, døbt 1. Maj 1720.

2. Mads Eriksen, døbt 12. Søndag efter Trinitatis (23. August) 1722. Han boede i den Gaard i Stubberup, som senere hen Søren Nielsen havde i Fæste. I Kirkebogen nævnes ikke, naar han er død, men det har været før 1787, thi ved Folketælling i det Aar angives hans Hustru som Enke. Mads Eriksen giftede sig 1. Søndag i Faste (28. Februar) 1751 med Margrethe Pedersdatter, begravet 3. Søndag i Advent (13. December) 1772, 48 Aar gl., Enke efter Jens Jensen i Stubberup. Om hendes Moder meddeler Kirkebogen:

»1757, Dom. 5. a Trin. [5. Søndag efter Trinitatis, 10. Juli] [begravet] Mads Ericsens Konis Moder Ellen Laursdatter af Stubber[up], æt. 78. an. [78 Aar gl.]«

Mads Eriksen blev anden Gang gift i Vallekilde Palmesøndag (4. April) 1773 med Ellen Olsdatter fra Bjerresø, begravet 15. Oktober 1809, 62 Aar gl.

Børn af første Ægteskab:

a. Jens Madsen, døbt 1. Marts 1752, »frembaaret af Niels Hansens Huustroe i Faarevejle. Faddere: Laurs Jensen af Riis, Peder Mogensen, Anders Rasmusens Huustroe, Mads Rasmusens Pige af Stubberup«. — Han blev gift i Asnæs 4. Søndag efter Trinitatis (9. Juli) 1775 med Lisbeth Poulsdatter, født i Høve, døbt 1. Januar 1751, død 20. Oktober 1841, Enke efter Gaardmand Jens Nielsen i Tolsager. Jens Madsen fik med sin Hustru Gaarden i Fæste. Han døde 15. Oktober 1829.

Børn:

1) Jens Jensen, døbt 5. Søndag efter Paaske (4. Maj) 1777, død 17. April 1852. Han boede i sin Hustrus Fødegård i Aastofte, og den ejes nu af Hans Severinsen. Gift med Bodil Jensdatter, døbt 9. Søndag efter Trinitatis (17. August) 1783, død 29. Marts 1853, Datter af Gaardmand Jens Hansen i Aastofte og Hustru Else Andersdatter.

2) Poul Jensen, døbt 17. Februar 1779, begravet Palmesøndag (19. Marts) 1780.

3) Poul Jensen, død 31. Januar 1860, 81 Aar gl. Han var Fæster af den Gaard i Stubberup, som hans Farfader Mads Eriksen før havde haft. Gift med Karen Larsdatter, født ca. 1779.

4) Margrethe Jensdatter, døbt Kristi Himmelfartsdag (9. Maj) 1782. Gift 17. Juli 1808 med Jens Hansen fra Jyderup, der blev Husmand i Tolsager.

5) Johanne Jensdatter, døbt 2. Søndag i Advent (7. December) 1783, død i Tolsager 22. Maj 1865. Gift med

Enkemand Niels Christensen, Gaardmand i Stubberup.

6) Maren Jensdatter, døbt Søndag efter Jul (31. December) 1786. Gift 8. Januar 1819 med Peder Sørensen fra Alleshave, Gaardmand i Havnsø, født ca. 1783.

7) Anders Jensen, døbt 2. Søndag efter Paaske (26. April) 1789, død 26. September 1848. Han boede i sin Fødegård i Tolsager. Gift 17. Oktober 1823 med Sophie Danielsdatter fra Ebbelykke, født ca. 1789, død 12. Juni 1860, 71 Aar gl.

8) Ane Jensdatter, døbt 13. Søndag efter Trinitatis (25. August) 1793. Gift 21. Oktober 1825 med Enkemand Jens Villumsen, Gaardmand i Veddinge, døbt Kristi Himmelfartsdag (13. Maj) 1790, død 5. April 1833, Søn af Møller Villum Nielsen i Høve og Hustru Ane Nielsdatter. Anden Gang giftede Ane sig med Peder Eriksen, Gaardmand i Veddinge, døbt 26. Februar 1804, Søn af Gaardmand Erik Pedersen i Høve og Hustru Dorthe Andersdatter.

b. Erik Madsen, døbt 6. Søndag efter Paaske (22. Maj) 1757, død 3. December 1831. Han blev tvungen til at overtage en Gaard i Stubberup. Gift med Ane Olsdatter, begravet 7. Oktober 1795, 35 Aar gl. Anden Gang blev han gift i Asnæs 2. Søndag i Advent (6. December) 1795 med Ane Nielsdatter.

c. Peder Madsen, døbt 14. Søndag efter Trinitatis (23. September) 1764.

3. Ole Eriksen, døbt 1. Søndag efter Paaske (8. April) 1725.

4. Karen Eriksdatter, født 1727, begravet 4. Søndag efter Trinitatis (20. Juni) 1728.

5. Hans Eriksen, døbt 13. Maj 1729. Han blev 1. Søndag i Advent (28. November) 1756 trolovet med Sidse Jensdatter, men deres Vielse er ikke indført i Faarevejle Kirkebog.

6. Anders Eriksen, døbt Midfaste Søndag (23. Marts)

1732. Han var først Husmand i Stubberup, men senere hen fik han i Fæste en Gaard i samme By, og den tilhører nu Jesper Jørgensen. Gift 15. Søndag efter Trinitatis (23. September) 1759 med Anna Svendsdatter, født ca. 1730, begravet 11. Søndag efter Trinitatis (31. August) 1783, 53 Aar gl., Enke efter Ole Christensen i Stubberup. Anden Gang giftede Anders Eriksen sig 1. Søndag i Advent (30. November) 1783 med Bodil Larsdatter, født ca. 1753, død i Kaarup 18. September 1831, 78 Aar gl.

Børn af første Ægteskab:

a. Maren Andersdatter, døbt 25. Søndag efter Trinitatis (23. November) 1760, »frembaaret af Barselkonens Søster, Hans Madsens Huustroe af Ordrup«. — Hun døde 31. Maj 1834. Gift 25. Søndag efter Trinitatis (17. November) 1782 med Peder Jensen, Gaardmand i Veddinge, død 16. September 1831, 77 Aar gl.

b. Lars Andersen, døbt 22. Søndag efter Trinitatis (18. November) 1764, begravet Hellig tre Kongers Dag (6. Januar) 1765.

c. Laurids Andersen døbt 9. Søndag efter Trinitatis (27. Juli) 1766.

d. Peder Andersen, døbt 18. Søndag efter Trinitatis (2. Oktober) 1768.

e. Jens Andersen, døbt 4. Søndag i Advent (22. December) 1771, død 18. Oktober 1842. Han fik Gaarden i Fæste efter sin Fader. Gift i Grevinge 2. November 1800 med Ane Rasmusdatter, døbt 18. Januar 1778, død 21. September 1829, Datter af Gaardmand Rasmus Nielsen i Sneglerup, død 11. November 1816, 74 Aar gl., og Hustru Gertrud Knudsdatter, død 26. April 1815, 69½ Aar gl.

Børn af andet Ægteskab:

f. Lars Andersen, døbt Midfaste Søndag (6. Marts) 1785, Husmand i Kaarup. Han giftede sig 1. Marts 1812 med Maren Rasmusdatter, døbt 20. Søndag efter Trinitatis (24. Oktober) 1784, død 1. Januar 1841, Datter af Gaard-

mand Rasmus Madsen i Faarevejle og Hustru Bodil Pedersdatter.

g. Peder Andersen, døbt 1. Søndag efter Trinitatis (25. Maj) 1788, Husmand i Bjergene. Gift 2. Januar 1817 med Karen Villadsdatter, døbt Kristi Himmelfartsdag (9. Maj) 1793, Datter af Husmand Villads Sørensen i Veddinge.

7. Karen Eriksdatter, døbt Søndag Sexagesima (13. Februar) 1735.

Erik Madsens Børn af andet Ægteskab:

8. Jens Eriksen, døbt 2. Søndag efter Paaske (20. April) 1738, begravet 6. Maj 1810, Gaardmand i Stubberup. Gift 20. Søndag efter Trinitatis (24. Oktober) 1762 med Johanne Jensdatter fra Bjerresø, død 6. Marts 1816, 73 Aar gl.

Børn:

a. Erik Jensen, døbt Trinitatis Søndag (17. Juni) 1764.

b. Erik Jensen, døbt 24. Søndag efter Trinitatis (17. November) 1765, død 18. Februar 1836, Gaardmand i Stubberup. Gift 8. Søndag efter Trinitatis (6. August) 1797 med Gertrud Olsdatter, døbt Søndag Septuagesima (30. Januar) 1774, død 1. December 1817, Datter af Gaardmand Ole Larsen i Tolsager og Hustru Anna Christensdatter. Anden Gang giftede Erik Jensen sig 22. Februar 1818 med Karen Olsdatter, døbt 2. Pinsedag (12. Maj) 1788, Datter af Gaardmand Ole Christensen i Asnæs og Hustru Karen Jensdatter.

c. Anne Jensdatter, døbt 3. Søndag efter Paaske (24. April) 1768.

d. Karen Jensdatter, døbt 2. Pinsedag (31. Maj) 1773.

e. Maren Jensdatter, døbt 1. Søndag i Faste (16. Februar) 1777.

9. Anders Eriksen, døbt 2. Søndag efter Hellig tre Konger (17. Januar) 1740, begravet 4. Søndag efter Hellig tre Konger (31. Januar) samme Aar.

10. Anders Eriksen, døbt Søndag Septuagesima (29. Januar) 1741, død 18. September 1823, Gaardmand i Hørve og senere Husmand i samme By. Han giftede sig 16. Søndag efter Trinitatis (7. Oktober) 1764 med Anne Christensdatter, begravet 2. Juledag (26. December) 1791, 72 Aar gl., Enke efter Jens Pedersen i Hørve, begravet 8. Juli 1764, 31 Aar gl. Anders Eriksen blev anden Gang gift Søndag Sexagesima (12. Februar) 1792 med Anna Pedersdatter, født ca. 1739, Enke efter Niels Pedersen i Vallekilde.

11. Laurs Eriksen, født 1743.

12. Rasmus Eriksen, døbt 6. Søndag efter Trinitatis (9. Juli) 1747, begravet 16. Søndag efter Trinitatis (17. September) samme Aar.

GAARDMAND RASMUS OLSEN I HØJBY OG HANS SLÆGT

I.

Før Udflytningen, da Gaarden ved Sekshøj laa inde i Højby, var der en Inger, som havde den i Fæste. Den blev almindelig benævnt for Generalens Gaard, fordi der i den boede en General. Inger havde en [Pleje]datter, som hed Sophie. En Dag blev denne Pige meget syg. Inger sendte da sin Tjenestepige ud i den yderste Ende af Haven for at arbejde. Inger og Generalen var saa ene hos den syge Sophie. Pigen var vis paa, at der var noget ved den Sygdom, som ikke var rigtig, og hun passede paa, hvad der foregik. Hun hørte saa et spædt Barn græde. Derefter løb hun hen til Præsten og fortalte, hvad hun havde hørt. Præsten gik da der hen i Gaarden. Der blev taget mod ham i Døren, for at han ikke skulde komme ind. Men ind vilde han, og han truede dem med Øvrigheden, hvis han ikke fik talt med Sophie. Pigen, der stod paa Lur i Stegerset, hørte Præsten sige: »Hun har født et Barn. Hvor er det? Gud naade Jer, hvis det er dødt, for det har været levende«. Saa kom Inger frem med Barnet, det levede og blev døbt med Navnet Ane.

Da Ane var 14 Aar, døde hendes Bedstemoder Inger. Hun kom saa hen i Præstegaarden. Generalen og Godsforvalteren saa sig nu om efter en Mand, der kunde fæste

Gaarden og blive gift med Ane. Der var en Karl, som havde tjent paa Egebjerggaarden, og han vilde nok tage Gaarden og Pigen. Men Ane var bedrøvet over det, og hun vilde ikke høre noget derom. De kunde jo lade ham faa Gaarden, og saa vilde hun rejse, men det maatte hun ikke. Engang gik hun ind paa Kirkegaarden, hvor hun lagde sig paa Bedstemoderens Grav og ønskede sig ned i Graven ved Siden af hende. Der hentede Generalen hende, og saa gav hun da efter.

Den 15aarige Pige blev gift med Rasmus Olsen. Han var saa god mod hende, og han forstod, at hun var Barn endnu. Som gammel Kone fortalte hun til min Moder, som tjente der, at han sad om Aftenen og saa efter Børnene, medens Ane legede paa Gaden med sine jævnaldrene. Naar han synes, det varede for længe, gik han ud for at se efter hende, og da kunde han paa saa mild en Maade minde hende om at komme ind til sine Smaabørn.

Naar den gamle Ane Rasmus gik til Kirke, saa havde hun paa en pæn Hvergarns- eller Vadmel skjole, hvidt Forklæde, kulørt Silketørklæde over Skuldrene, Silkebælte med Sølvspænder og om Sommeren et hvidt Hovedtørklæde.

Manna Petersen.

II.

Rasmus Olsen, født ca. 1761, blev gift i Højby 3. Søndag efter Hellig tre Kongers Dag (21. Januar) 1787 med Ane Sørensdatter, født ca. 1771, konfirmeret 23. April 1786, død 9. Januar 1855. Han fik med hende Gaarden i Højby, og ved Udskiftningen flyttedes den ud til Sekshøjene. Ved Porten sattes en Sten, hvorpaa der stod: »1795. G. B.« Rasmus Olsen døde 17. August 1831, 70 Aar gl.

Børn:

I. Ole Rasmussen, døbt 1. Søndag i Advent (30. November) 1788.

II. Inger Rasmusdatter, døbt 4. Søndag efter Trinitatis (17. Juli) 1791.

III. Niels Rasmussen, døbt 16. Søndag efter Trinitatis (15. September) 1793.

IV. Maren Rasmusdatter, døbt 24. Januar 1796.

V. Morten Rasmussen, døbt 30. September 1798.

VI. Else Rasmusdatter, døbt 25. Marts 1801. Hun giftede sig 24. Oktober 1827 med Jørgen Sørensen, Gaardmand i Højby, døbt Søndag Sexagesima (23. Februar) 1794, død 16. Juni 1858, Søn af Gaardmand Søren Christoffersen i Lumbsaas, død 18. Januar 1825, 79 Aar gl., og Hustru Sidse Jensdatter.

VII. Henrik Rasmussen, døbt 29. Januar 1804.

VIII. Ib Rasmussen, døbt 11. Januar 1807.

IX. Peder Rasmussen, døbt 24. December 1809.

X. Mads Rasmussen, døbt 14. Juni 1812. Han boede i sin Fødegaard i Højby. Gift 2. Januar 1846 med Mette Marie Pedersdatter fra Højby, født ca. 1817.

XI. Inger Marie Rasmusdatter, født 12. Juli 1815.

Lars Andersen.

GAARDMAND PEDER POULSEN I HØVE OG HANS SLÆGT

Ved *Lars Andersen.*

Peder Poulsen boede i den Gaard i Høve, som nu ejes af Nikolaj Poulsen. Fra 1694 og senere hen hørte den til Kronens Gods. Peder Poulsen blev begravet 1. Søndag i Faste (21. Februar) 1706. Gift i Asnæs 22. Søndag efter Trinitatis (10. November) 1661 med Karen Nielsdatter.

Børn:

I. Poul Pedersen, døbt 16. Søndag efter Trinitatis (14. September) 1662. (Omtales senere).

II. Ludtze Pedersdatter, døbt Søndag Septuagesima (22. Januar) 1665. »Barnett bar Karen sl. Hr. Christens. Faddere vaar: Madtz Madtzsøn, Mads Støber, Søffren Madtzsøn, Oluff Skredder, Barbara Hans Christensøns, Johanne Hansdaatter«.

III. Ane Pedersdatter, døbt 19. Søndag efter Trinitatis (13. Oktober) 1667.

IV. Jens Pedersen, døbt 9. Søndag efter Trinitatis (31. Juli) 1670.

Poul Pedersen (se I) overtog Gaarden efter sin Fader. Han giftede sig 23. Søndag efter Trinitatis (18. November) 1688 med Lisbeth Nielsdatter, begravet 24. Juni 1747.

Poul Pedersen blev begravet 7. November 1705. Enken giftede sig 14. Februar 1706 med Poul Jensen, der saa overtog Gaarden. Han var født ca. 1677 og blev begravet 1. Søndag i Faste (3. Marts) 1754.

Poul Pedersens Børn:

1. Niels Poulsen, døbt 20. Søndag efter Trinitatis (13. Oktober) 1689. »Barnett bar Kirsten Madtz Madtzsons, Barnets Mormoder. Faddere vaar: Christen Børgeson, Rasmus Nielson, Pouel Nielson, Sophi Niels Matzsøns og Ane Peder Pouelsøns Daatter«. — Han blev begravet 3. Søndag efter Paaske (3. Maj) 1691.

2. Kirsten Poulsdatter, døbt Alle Helgens Dag (1. November) 1691. »Barnett bar Sophie Niels Madtsøns. Faddere vaar: Niels Børgeson, Niels Pouelson, Poffuel Nielson, Karen Sørensen, Ane Peder Pouelsøns Daatter«. — Hun blev gift 20. Søndag efter Trinitatis (25. Oktober) 1716 med Søren Nielsen, Gaardmand i Veddinge, født ca. 1682, begravet 9. Søndag efter Trinitatis (26. Juli) 1744, 62 Aar gl.

3. Jens Poulsen, døbt Søndag Septuagesima (4. Februar) 1694, begravet 3. Søndag efter Trinitatis (28. Juni) 1705.

4. Niels Poulsen, døbt 2. Søndag efter Paaske (26. April) 1696. »Karen Sørensen af Høve [Høve] bar det. Faddere vare: Niels Povelsøn, Anders Jensøn, Niels Rand, Karen Niels Schonnings, Anne Nielsdotter.« — Han boede i Gaarden Matr. Nr. 18 i Høve, som han fik med sin Hustru. Gift 14. November 1728 med Sidsel Jensdatter, døbt Søndag Sexagesima (7. Februar) 1706, begravet 8. Maj 1729, Datter af Gaardmand Jens Jensen i Høve.

5. Søren Poulsen, døbt 3. August 1698, begravet Trinitatis Søndag (4. Juni) 1699.

6. Søren Poulsen, døbt Skærtorsdag (8. April) 1700. »Sophie Niels Madsens ibidem bar Barnet. Faddere vare: Laurids Krog af Torrildrup, Morten Lauridsen, Niels Pedersen, Else Skræders, Ane Mogensdatter«. — Han

boede i Lille Egebjerg. Gift 19. Oktober 1732 med Kirsten Rasmusdatter, Enke efter Gaardmand Poul Pedersen i Lille Egebjerg.

7. Peder Poulsen, døbt 23. Søndag efter Trinitatis (19. November) 1702. »Barnet bar Karen Sørens. Faddere vare: Thor Rytter, Christen Nielsen, Ane Laurids Krogs og Sidse Mogensdatter«. (Omtales senere).

8. Jens Poulsen, døbt 2. Søndag efter Trinitatis (13. Juni) 1706.

Peder Poulsen (se 7) overtog 1737 en Gaard i Sneglerup og giftede sig med Bodil Andersdatter, født ca. 1717. Han blev begravet 6. Søndag efter Paaske (3. Juni) 1764. Enken giftede sig igen 18. Søndag efter Trinitatis (21. Oktober) 1764 med Villum Andersen, begravet 1. Januar 1792, 61 Aar gl., Søn af Gaardmand Anders Mogensen i Torrendrup og Hustru Johanne Gregersdatter.

Børn:

a. Anders Pedersen, døbt 17. Søndag efter Trinitatis (28. September) 1738, begravet 13. Juni 1796. Han boede først i Sneglerup, men fæstede saa 1767 den Gaard i Høve, som nu ejes af Niels Jakob Jensen. Gift Fastelavns Søndag (13. Februar) 1763 med Elisabeth Hansdatter, født 12. September 1743, begravet 12. Marts 1796, Datter af Gaardmand Hans Gregersen i Grevinge og Hustru Else Marie Christensdatter.

Børn:

1) Karen Andersdatter, født 17. November 1763. Gift Søndag Sexagesima (27. Januar) 1788 med Hans Pedersen, Husmand i Veddinge.

2) Peder Andersen, døbt Palmesøndag (31. Marts) 1765, begravet 18. Januar 1807. Efter sin Svigerfader fik han i Fæste Bøgebjerggaard i Høve. Gift 2. Søndag efter Paaske (22. April) 1792 med Johanne Olsdatter, født 1770, død 25. Januar 1816, 46 Aar gl., Datter af Gaardmand Ole Jørgensen og Hustru Maren Jensdatter.

3) Anne Andersdatter, døbt Alle Helgens Dag (1. November) 1767, »baaren af Niels Pedersens Hustru. Faddere: Niels Pedersen, Endvord Nielsen, Endvord Larsen og Mogens Larsens Hustru, alle af Høve«. — Hun giftede sig 31. Maj 1807 med Mads Pedersen, der blev Husmand i Høve.

4) Hans Andersen, døbt 26. Søndag efter Trinitatis (19. November) 1769, død 29. December 1838, Gaardmand i Engelstrup. Gift 9. Søndag efter Trinitatis (24. Juli) 1796 med Bodil Hansdatter, død 8. Juli 1804, 44 Aar gl., Enke efter Gaardmand Niels Jensen i Engelstrup, begravet 5. Søndag efter Paaske (1. Maj) 1796, 73 Aar gl. Hans Andersen blev anden Gang gift i Asnæs 12. August 1804 med Bodil Nielsdatter, død 16. Februar 1849, 71 Aar gl.

5) Christen Andersen, døbt 4. Søndag i Advent (22. December) 1771, død 8. Maj 1827. Han overtog Gaarden i Fæste efter sin Fader og giftede sig 2. Søndag efter Trinitatis (5. Juni) 1796 med Dorthe Olsdatter, død 8. September 1840, 68 Aar gl.

Om Morgenens bad Christen Andersen en Bøn og sang en Salme. Ofte sang han Salmen »Paa Gud alene«. Han sagde: »Jeg synes, at Arbejdet gaar bedre, naar jeg har bedt Gud om at give mig sin Velsignelse til det«.

6) Mads Andersen, døbt Søndag Sexagesima (6. Februar) 1774.

7) Anders Andersen, døbt 2. Søndag i Faste (3. Marts) 1776, begravet 3. Søndag efter Paaske (28. April) samme Aar.

8) Dorthe Andersdatter, døbt 6. Søndag efter Paaske (11. Maj) 1777, død 15. Oktober 1840. Gift i Grevinge 3. Oktober 1802 med Enkemand Erik Pedersen, Gaardmand i Høve, død 10. Maj 1817, 66 Aar gl. Dorthe giftede sig anden Gang 26. Oktober 1817 med Ole Jensen, som overtog Gaarden.

9) Lisbeth Andersdatter, døbt 4. Søndag efter Paaske (23. April) 1780.

10) Lisbeth Andersdatter, døbt 4. Søndag efter Paaske (28. April) 1782.

b. Anna Pedersdatter, døbt 23. Søndag efter Trinitatis (20. November) 1740.

c. Poul Pedersen, født Natten imellem 6. og 7. Juni 1743, begravet 11. Søndag efter Trinitatis (29. August) 1756.

d. Peder Pedersen, født 23. December 1745.

e. Jens Pedersen, døbt 24. Søndag efter Trinitatis (24. November) 1748.

f. Elisabeth Pedersdatter, født 25. Juli 1751, begravet 4. August samme Aar.

g. Elisabeth Pedersdatter, født 27. Juli 1752, begravet 27. Oktober 1762.

h. Sidsel Pedersdatter, født 5. Juli 1755, begravet 28. Juli 1756.

SØREN PEDERSEN I FAAREVEJLE OG HANS SLÆGT

Ved *Lars Andersen.*

Søren Pedersen, født ca. 1694, boede i Faarevejle. Han døde 1773 og blev begravet 19. November, 79 Aar gl. Gift med Anne, født ca. 1702, begravet 3. Søndag i Advent (15. December) 1765, 63 Aar gl.

Børn:

I. Karen Sørensdatter, født ca. 1731, konfirmeret 1748.

II. Sidsel Sørensdatter, født ca. 1733, konfirmeret 1749.

III. Jens Sørensen, født ca. 1735. (Omtales senere).

IV. Peder Sørensen, døbt 17. Oktober 1742, Husmand i Faarevejle. Gift 3. Søndag i Faste (2. Marts) 1766 med Bodil Christensdatter, begravet 5. Søndag efter Hellig tre Konger (8. Februar) 1778, 35 Aar gl. Anden Gang giftede han sig 4. Søndag efter Paaske (17. Maj) 1778 med Helvig Madsdatter, døbt Palmesøndag (30. Marts) 1749, Datter af Gaardmand Mads Rasmussen i Stubberup.

V. Johanne Sørensdatter, født ca. 1748, begravet 16. April 1809. Hun giftede sig Søndag Sexagesima (29. Januar) 1769 med Enkemand Mads Larsen, Gaardmand i Faarevejle, begravet 2. Søndag i Advent (7. December) 1783, 67 Aar gl. Anden Gang blev hun gift 2. Søndag efter Hellig tre Konger (18. Januar) 1784 med Jeppe Larsen, som overtog Gaarden. Hans Moder, Anne Pedersdatter, der var Enke efter andet Ægteskab, boede paa sine ældre Dage

i hans Hjem. Hun blev begravet 19. August 1801, 90 Aar gl. Jeppe Larsen døde 30. December 1828, 70 Aar gl.

Jens Sørensen (se III) var Husmand i Ris, og senere fæstede han en Gaard i Faarevejle, som endnu tilhører hans Slægt. Gift 4. Søndag efter Hellig tre Konger (29. Januar) 1764 med Sidsel Catrine Albrektsdatter, født ca. 1739, død 7. Juli 1813, 74 Aar gl., Datter af Skoleholder Albrekt (Albert) Schæffer i Veddinge, født ca. 1696, begravet 16. Februar 1785, 89 Aar gl. Jens Sørensen blev begravet 16. Januar 1803, 68 Aar gl.

Børn:

1. Lars Jensen, døbt 25. Januar 1767. (Omtales senere).
2. Christen Jensen, døbt 9. Søndag efter Trinitatis (12. August) 1770, begravet Fastelavns Søndag (26. Februar) 1775.
3. Christen Jensen, døbt 2. Søndag efter Trinitatis (16. Juni) 1776, begravet 3. Søndag efter Paaske (25. April) 1779.
4. Maren Jensdatter, døbt Fastelavns Søndag (25. Februar) 1781.

Lars Jensen (se 1), Gaardmand og Sognefoged i Faarevejle. Han døde 22. September 1830. Gift i Asnæs 7. Søndag efter Trinitatis (7. August) 1791 med Karen Jensdatter, død 25. Oktober 1827, 67 Aar gl.

Børn:

- a. Jens Larsen, døbt Søndag Septuagesima (27. Januar) 1793, død 21. Juni 1832, Gaardmand og Sognefoged i Faarevejle. Gift 7. August 1817 med Johanne Rasmusdatter, død 20. Juni 1860, 78 Aar gl., Enke efter Gaardmand Claus Larsen i Faarevejle.
- b. Anne Margrethe Larsdatter, døbt 18. Søndag efter Trinitatis (4. Oktober) 1795, død 16. April 1858. Gift 5. Februar 1819 med Poul Jensen, Gaardmand i Høve.
- c. Maren Larsdatter, døbt 24. Søndag efter Trinitatis (3. November) 1799, begravet 26. April 1801.

d. Christen Larsen, døbt 24. Oktober 1802. (Omtales senere).

e. Niels Larsen, døbt 31. Marts 1805, begravet 11. August samme Aar.

Christen Larsen (se d) boede i Fødegaarden. Han døde 15. Maj 1852. Gift 30. Juni 1826 med Else Nielsdatter, døbt 2. Maj 1799, død 31. Marts 1854, Datter af Gaardmand Niels Christensen i Stubberup og Hustru Kirsten Nielsdatter.

Børn:

1) Niels Christensen, født 25. August 1827, død 17. Maj 1907, Gaardmand i Faarevejle. Gift i Gundsømagle 2. Marts 1855 med Trine Jeppesdatter, født 16. Maj 1829, død 21. Marts 1906, Datter af Gaardmand Jeppe Hansen i Gundsømagle, døbt Søndag Sexagesima (18. Februar) 1781, død 25. Februar 1862, og Hustru Birthe Clemensdatter, født 8. September 1792, død 23. Juli 1852.

Ved Niels Christensens Død blev der i et af Egnens Blade skrevet om ham:

»Afdøde, der havde deltaget i Trearskrigen og var blandt de gamle Krigere, der oplevede den Glæde at modtage Statens Erkendtlighedsgave, ligesom han oplevede for godt to Aar siden at kunne holde Guldbryllup, var en helstøbt Personlighed, brav og jævn i sin Færd, ret en solid Bonde af den gamle gode Type.

Med Interesse og Dygtighed har han gennem sit lange Levnedsløb arbejdet med paa sit Sogns Udvikling, og flere offentlige Hværv har i Aarenes Løb været ham betroet «

2) Lars Christensen, født 24. Maj 1829, død 8. Maj 1914, Husmand i Faarevejle og senere i Bjergene.

3) Jens Peter Christensen, født 9. Juni 1831. Han boede i Vejlekroen i Høve. Gift med Emma Marie Bergithe Johansen.

4) Karen Christensdatter, født 15. September 1833, død

10. April 1921. Hun giftede sig med Frederik Sophus Klein, der var Ejer af Vejlekroen i Høve. Han blev født 16. April 1835 og døde 16. Februar 1885.

5) Søren Christensen, født 9. November 1836, Boelsmand i Skaverup. Gift 3. Maj 1871 med Johanne Larsdatter, født 4. Marts 1847, Datter af Boelsmand Lars Nielsen i Faarevejle og Hustru Dorthe Andersdatter, født i Aastofte 23. September 1815.

GAARDMAND HANS JOHANSEN I HØVE OG HANS SLÆGT

Ved *Lars Andersen.*

Hans Johansen, der var født ca. 1782, boede først i et Hus i Høve, men senere fik han i Fæste en Gaard i samme By, og den ejes nu af Jens Jensen. Han giftede sig 13. Februar 1803 med Birthe Jensdatter, døbt 13. Søndag efter Trinitatis (9. September) 1781, død 22. Marts 1835, Datter af Gaardmand og Sognefoged Jens Poulsen i Høve og Hustru Maren Hansdatter. Hans Johansen døde 7. November 1825, 43 Aar gl.

Søn:

I. Jens Hansen, døbt 20. Marts 1803. Hans Fader havde en Søster, som boede i København. Hun og hendes Mand havde ingen Børn. Da Jens var seks Aar, kom han ind hos dem, og der blev han, til han var 12 Aar. Han gik der i Skole og fik ret gode Kundskaber. Men Prygl vankede der næsten hver Dag, for fik de det ikke af Læreren, saa skulde de nok faa det af de store Dreng, naar de gik hjem fra Skole. Da Jens kom hjem igen og skulde gaa til Skole i Asnæs, saa kunde Lærer Sørensens ikke lære ham ret meget mere.

Jens Hansen blev 19. Marts 1824 gift med Inger Pedersdatter, Datter af Gaardmand Peder Madsen i Høve og Hustru Ellen Rasmusdatter. I nogle Aar boede Jens Han-

sen i sin Hustrus Fødegaard, men efter hans Moders Død flyttede han hen og overtog hendes Gaard. Han var af de første, der blev valgt til Medlem af Sogneforstanderskabet for Asnæs Sogn.

Inger havde modtaget en aandelig Arv efter sin Fader. Ane Niels Klaus i Tolsager, som havde tjent der i Gaarden i mange Aar, sagde paa sine ældre Dage: »Jeg har Inger at takke for, at jeg kom ind paa en god Vej«.

Da Peter Jensen havde faaet Gaarden, blev der nede i Haven bygget et Hus til hans Forældre. Jens Hansen døde 25. November 1864.

Inger sagde engang til Peter Jensens Kone: »Jeg har tænkt paa, at der altid var saa meget for mig her i Verden, men nu kan jeg se, at det har været til mit Gavn og kan fuldt ud sige Vorherre Tak for det alt sammen«.

Ved Sommertide kunde Inger gaa ned og sætte sig paa Forhøjningen i Haven. Lige over for laa hendes Fødegaard, hvor hendes Søster nu ogsaa boede i et lille Hus i Haven. En Dag hun der kunde høre, at de ringede til Begravelse inde i Asnæs, sagde hun: »Gud give, at det Stykke snart skulde spilles for en«.

I det sidste Aarstid, Inger levede, maatte hun stadig ligge til Sengs. Marie og Peter Jensen havde gaaet ned hos hende og holdt Morgenandagt. En Morgen, da de kom der ned, kunde de se, at Inger ikke havde langt tilbage. De bad saa Trosbekendelsen og Fadervor, sang nogle Salmer, og under dette døde den gamle Kone. Det var 11. April 1883. Peter Jensen sagde senere om sin Moder: »Hvor gammel hun end var, vilde vi dog nødig af med hende, men vi undte hende Hvilen hjemme hos Vorherre«. Ingers Søster var død Dagen før hende. Da Marie havde været med henne at klæde hende, kom hun derefter ned hos Inger, som saa sagde: »Det er underlig, at jeg ikke har begyndt at sørge for »Moster« endnu«.



INGER PEDERSDATTER

De to Søstre havde bedt om at maatte følges ad i Døden, og det skete nu ogsaa. Deres Jordefærd foregik samme Dag fra Asnæs Kirke, hvor der blev talt af deres Brodersøn Pastor Petersen fra Asmindrup og Provst Hasle. Paa det Gravsted syd for Kirken, hvor for mange Aar siden Peder Madsen og Ellen var stedet til Hvile, blev nu Inger sænket ned.

Jens Hansens Børn:

1. Ellen Marie Jensdatter, født 12. Februar 1825, død 30. Juli 1846.

2. Hans Henrik Jensen, født 17. Januar 1827, død 8. Juni 1869, Gaardmand i Høve. Han giftede sig 3. December 1852 med Ane Rasmusdatter, født 15. December 1820, Enke efter Gaardmand Mads Eriksen i Høve.

Ane var fra den Gaard i Høve, som nu ejes af Frederik Andersen. Hendes Fader, Rasmus Nielsen, døde 13. December 1833, 39 Aar gl. Moderen, Lisbeth Christensdatter, giftede sig anden Gang med Anders Eriksen.

Naar Ane og hendes Søsken om Aftenen kom i Seng, saa bad deres Moder Fadervor og gav dem derefter de Spørgsmaal: »Hvem har skabt Jer?« »Hvem har genløst Jer?« »Hvem har helliggjort Jer?« Til det svarede Børnene: »Gud Fader, Gud Søn og den Helligaand.«

I den sidste Tid, Lisbeth levede, læste hun dette Vers:

O Herre, jeg raaber fra min Grav,
naar jeg staar op til Ære,
se her er jeg, o Herre,
og de som du mig gav.

Da Ane laa paa sit sidste Sygeleje, sagde hun: »Jeg vil saa gerne tale med mine Børn og Børnebørn og bede dem om at holde sig til Vorherre«. Lidt før hun døde, udbrød hun: »Gid Vorherre Jesus snart vil kalde ad mig«. Hun sov stille og rolig hen. Det var 28. Maj 1910. Ved hendes Begravelse 4. Juni holdt Kapellan Koch følgende Tale:

»Vær en Velsignelse«, sagde Gud til Abraham, da han gav ham Forjættelsen; og vi vide jo alle saa godt fra vor Børnelærdom, hvorledes Abraham i Sandhed blev en Velsignelse overalt, hvor han kom hen, Venner og Fjender, Troende og Vantro fik at mærke, at han bragte Velsignelse med sig, hvor han færdedes. Men det er endnu Guds Ord til alle dem, der ikke blot af Navn ere hans, men som af Hjertet ville tjene ham, i Sandhed tro paa ham. Det var ogsaa hans Ord til denne gamle Kvinde, som nu skal bæres til det sidste Hvilested; det sagde han til hende, da han i Daaben gav hende Barneret ved Jesus Kristus. Men medens mange glemme eller afvise Herrens Ord, bevarede hun det i et rent og godt Hjerte: Hun blev en Velsignelse.

Naar man saa ind i hendes kloge, milde Øjne, kunde man vanskeligt undgaa at komme til at tænke: »Hun maa have været en trofast Hustru, en god Moder, en af dem, der vide at forestaa deres Hus vel, en af den Slags Mennesker til hvem man gerne kommer for at begære Hjælp og Vejledning, fordi man følte, at hun var uegenyttig og forstod at give et godt Raad i rette Tid«. I, der kendte hende i hendes Kraftes Aar, kunne naturligvis langt bedre end jeg fortælle om den Omhu og Forstand, hvormed hun styrede sit Hus.

Men endnu mere og ganske anderledes betydningsfuld var den aandelige Velsignelse, hun spredte om sig. De ere sikkert mange, der ville vidne om hende, at hun trøstede dem og viste dem til Rette i mangen tung og trykkende Stund; og I, hendes Børn og Børnebørn, og saa mange som vare knyttede til hende ved Blodets Baand, ville med mig bevidne, at det var hendes stadige, kære Tanke, hendes Ønske og alvorlige Bøn, at I vilde modtage og bevare Guds Ord i Eders Hjerter, ligesom hun selv fandt Trøst og Styrke i hans Ord. Hvor mange hun ved sin Tale og sit Vidnesbyrd om Guds store

Naade har trøstet og hjulpet, er det ikke vor Sag at udmaale eller bedømme, vor Dom gælder jo aldeles intet; men det er umuligt andet end, at I, og vi alle, som kendte hende, maa sige Gud Tak, at han satte hende iblandt os og gjorde hende til en saa rig Velsignelse for os; thi vi Mennesker trænger til Velsignelse, og dog er der saa lidt af dette at ville være en Velsignelse for andre; men naar der saa endelig er et Menneske, der er til Velsignelse for andre, saa er der al Grund til at sige Gud oprigtig Tak derfor.

Thi hvoraf kom det, at hun blev en Velsignelse? Der er vel nok dem, der ville sige, at det var, fordi alt gik saa let og glat for hende, fordi hun havde saa gode Dage. Nej, sandelig Livet havde megen Bitterhed til hende, haardt blev hun prøvet, haardere end vel de fleste af os; men altid trøstig tog hun sin Gerning op igen, lod sig ikke kue; og hvorfor? Ja, Jesus har et Sted sagt: »Den, som tror paa mig, af hans Liv skal, som Skriften siger, opvælde levende Vandstrømme«; det var Grunden til, at der kom Velsignelse fra hende, at hun troede paa den korsfæstede Frelser, han var hendes Klippe og Skjold, det kom hun atter og atter tilbage til, naar man talte med hende: »Hvor har dog Gud været god imod os, hvor har han gjort meget for os«; hun havde i Livets Skolegang lært, at Gud havde gjort saa meget for os, at han havde sendt os en Frelser, Jesus Kristus, og hun havde mærket, at medens vort eget intet duede og ikke kunde bære os, formaaede vor Frelser at bære os gennem al Fare, gennem Sorg og Synd og Død; og derfor blev Døden heller ikke haard for hende, hun saa paa Jesus Kristus, Dødens Overvinder, og i sin sidste Stund bad hun, at han nu vilde komme og hente hende; og han hørte hendes Bøn.

Men saa taler hun da, skønt hun er død, til alle Eder, som hun elskede saa højt, og hvem hun ønskede

det bedste, og til os alle, at skal Livet her blive os en let Byrde at bære, og skal Døden overvindes af os, da kan det kun ske ved det ene, at vi tro paa Guds Naade, som Jesus Kristus har købt os med sit Blod, at vi tage imod hans Ord og bevare det i et rent Hjerte.

3. Niels Jensen, født 16. Oktober 1830. Han var Ejer af sin Hustrus Fødegaard i Høve. Gift 30. Marts 1860 med Ane Nielsdatter, født 29. December 1830, død 10. Februar 1908, Datter af Gaardmand Niels Villumsen i Høve og Hustru Karen Rasmusdatter.

Efter at Prytz var bleven Kapellan i Faarevejle, gik Niels og Peter Jensen enkelte Gange der ud til Kirke. Sognepræsten, Provst Garde spurgte en Gang Pastor Hasle i Asnæs om, hvad det var for nogle Folk der inde fra, som kom ud til hans Kirke. »Det er saamænd nogle rare Folk,« svarede Hasle.

Niels Jensen og Ane hørte til Vallekilde Valgmenighed. De var ogsaa med til at faa oprettet Friskolen i i Høve. Niels Jensen døde 27. April 1908.

4. Peter Jensen, født 22. Juli 1835. Han blev som tidligere nævnt Ejer af sin Fødegaard i Høve og giftede sig 8. April 1863 med Sidse Marie Nielsdatter, født 1. August 1839, død 9. Januar 1900, Datter af Gaardmand Niels Villumsen i Høve. Peter Jensen døde 6. Maj 1929.

Der er opbevaret nogle Breve, som Redaktør Hans Jørgen Hansen i Holbæk har skrevet til Peter Jensen, og her vil der blive meddelt et af dem.

Holbæk d. 21. Juli 1915.

Kjære Peter Jensen!

Man siger mig, at De i Morgen holder Deres 80 Aars Fødselsdag. Saa ved jeg, at jeg i Morgen for 40 Aar siden for første Gang var med til Deres 40 Aars Fødselsdag. Det var nemlig 1875 og bliver altsaa 40 Aar siden. Det er underligt at tænke paa, at der er gaaet saa mange

Aar, og det er vemodigt, at baade Deres Kone og min har forladt os saa længe forud. Min Kone og jeg sagde saa tidt: Kunde vi blot følges ad; men vi maa altsaa vente paa Gjensynsmødet med vore kjære og med dem, der er gaaet forud, som vi gjerne vil være sammen med. Jeg tænker tidt med Glæde paa de mange Gange, vi saa ned til Dem, hvor der var godt at være. Jeg tænker altid paa Dem og Deres Hustru som to glade og gode og barnlige Mennesker. De kan nok huske, at De spillede for os og vilde gjerne gjøre det saa godt og hyggeligt for os. Og De tog god Tid til at tage Dem af os, saa man altid fik at mærke, at vi var velkomne og ikke i Vejen, selv i en travl Sommertid. Og saa var der den rare gamle Bedstemoder dernede i Havehuset. Hvor var hun barnlig troende og glad og god at gjæste, og hvor levede De og Deres Kone herligt og kjærligt sammen med denne gode gamle Moder. Det er noget af det bedste og maaske det allerbedste, jeg har set mellem de unge og de gamle. Og derom ved jeg, at De har saa mange lyse og gode Minder, som kan glæde og trøste Dem, saa længe De lever, indtil De mødes med dem, der gik forud. Og det har været os en stor Glæde at tænke paa og tale om. Jeg har mange Gange siden, naar jeg efter min Kones Bortgang saa i hendes Breve og forskellige gjemte Ting, fundet nogle skriftlige Lapper, som De har skrevet til hende, mens Drengene gik i Skole inden min Tid. Saa har De skrevet: Følg med Hans Peter hjem i Eftermiddag til Middagen; vi har det eller det (som De vilde have, hun skulde komme ned og dele med Dem og Deres Hustru); for Dem begge var hun lige velkommen. Derfor var det en Skam og et Vidnesbyrd om Synd og Forvildelse, at vi skulde skilles saa tidligt ad; thi der var alligevel knyttet mange gode Baand mellem os og en Vennekreds i Høve. Det skal vi dog ikke beklage og allermindst tænke paa med Bitterhed; thi det er gaaet,

som det skulde gaa. Den Gjerning, som jeg nu siden i 31 Aar har haft, havde jo nok noget før eller senere draget mig fra Høve, selv om dette Smaavrøvl ikke var kommen. Jeg har derfor aldrig tænkt med nogen Bebrejdelse derpaa. Men jeg har bevaret mange gode Minder derfra, og de bedste, synes jeg, er hvad vi saa og oplevede i Deres gjæstfrie og gode Hjem.

Tak derfor, kjære Peter Jensen, for de gamle Dage. Gud give Dem en fredelig Aftenstund efter den lange og lykkelige Dag, som De nok maa kalde de mange Aar, De har levet. Med Tak og Bøn til Vorherre og med Mindet om de kjæreste, De har ejet og mistet, vil De henleve de Dage, der er tilbage. Og saadanne Tanker og Minder er det godt at leve med, naar man bliver gammel og noget ensom; thi Vennerne gaar jo fra, en efter en. Gid nu Dagen i Dag og de, der kommer efter, maa blive velsignede for Dem. Godt er det, at De kan gaa rask omkring og tales ved med mange, som holder af Dem og som De gjerne vil mødes med. Jeg kan ikke færdes saa rask som De og kommer sjælden ud; men har det ellers godt og er saa frisk i Sind og Tanke.

Jeg skal nok tænke paa Dem i Morgen og paa de mange Fødselsdage og de mange andre Dage, som min Kone og jeg har tilbragt dernede hos Dem og Deres Hustru. Kan De nu blot læse dette; se ellers at faa nogen til det. Gud være saa med Dem.

Venligste Hilsener. Deres gl. Ven

H. J. Hansen.

GAARDMAND PEDER SØRENSEN I SNEGLERUP OG HANS SLÆGT

Ved *Lars Andersen.*

Peder Sørensen, født ca. 1696, var Husmand og Møllersvend i Engelstrup, men 1735 fik han i Fæste en Gaard i Sneglerup. Han døde 18. Oktober 1751, 55 Aar gl. Gift 6. Søndag efter Paaske (28. Maj) 1724 med Else Jensdatter, begravet 4. Søndag efter Paaske (28. April) 1771, 70 Aar, 7 Maaneder og nogle Uger gl. Hun giftede sig anden Gang 1. Januar 1752 med Poul Sørensen, konfirmeret i Faarevejle 1745, begravet 1. Søndag efter Trinitatis (5. Juni) 1774, 47 Aar og 7 Maaneder gl., vistnok Søn af Gaardmand Søren Nielsen i Veddinge. Samme Aar, som Poul Sørensen var gift, blev han Gaardmand i Aastofte.

Peder Sørensens Børn:

I. Ellen Pedersdatter, døbt 1. August 1724, begravet 12. April 1799. Gift 2. Pinsedag (3. Juni) 1748, med Lars Madsen, begravet 6. Søndag efter Trinitatis (19. Juli) 1789, 78 Aar gl., Søn af Gaardmand Mads Laursen i Sneglerup, død 6. April 1748, 78 Aar gl., og Hustru Kirsten Rasmusdatter, død 21. Februar 1748, 74 Aar gl. Lars Madsen overtog Gaarden efter sin Fader, og den ejedes senere hen af Hans Ludvigsen.

Børn:

1. Kirsten Larsdatter, født 23. September 1748, begravet 19. Søndag efter Trinitatis (20. Oktober) samme Aar.

2. Kirsten Larsdatter, født 1. Oktober 1749, begravet 20. Søndag efter Trinitatis (19. Oktober) samme Aar.

3. Mads Larsen, født 14. September 1750, begravet 19. Søndag efter Trinitatis (4. Oktober) samme Aar.

4. Peder Larsen, født 14. Maj 1752, begravet 1. Søndag efter Trinitatis (4. Juni) samme Aar.

5. Karen Larsdatter, født 16. Oktober 1753, begravet 19. Søndag efter Trinitatis (28. Oktober) samme Aar.

6. Mads Larsen, født 25. Januar 1755, Gaardmand i Sneglerup. Gift med Anna Christensdatter, begravet 20. Januar 1792, 40 Aar gl. Anden Gang giftede han sig 2. Søndag efter Paaske (22. April) 1792 med Kirsten Jensdatter fra Prejlerup.

7. Kirsten Larsdatter, født 23. August 1757.

8. Karen Larsdatter, født 30 Juni 1760.

9. Peder Larsen, født 14. September 1762. Han overtog Gaarden efter sin Fader. Gift med Karen Nielsdatter fra Gundestrup. De blev trolovede 1790, men Vielsesdatoen er ikke angivet i Kirkebogen.

10. Rasmus Larsen, født 19. Februar 1766, begravet 16. Marts samme Aar.

II. Anna Pedersdatter, døbt 20. Søndag efter Trinitatis (10. Oktober) 1728.

III. Jens Pedersen, døbt 12. September 1731, begravet 1. Søndag efter Paaske (9. April) 1741.

IV. Maren Pedersdatter, døbt 25. Søndag efter Trinitatis (22. November) 1733, begravet 4. Søndag i Advent (20. December) samme Aar.

V. Søren Pedersen, døbt Midfaste Søndag (20. Marts) 1735. Gift i Faarevejle 11. Februar 1759 med Inger Nielsdatter, Datter af Gaardmand Niels Rasmussen i Veddinge.

VI. Maren Pedersdatter, døbt 6. Søndag efter Trinitatis

(13. Juli) 1738, begravet 15. Juni 1783. Gift 24. Søndag efter Trinitatis (5. November) 1758 med Enkemand Mogens Nielsen Holst, Husmand i Høve og senere i Aastofte.

VII. Karen Pedersdatter, døbt 6. Søndag efter Trinitatis (24. Juli) 1740.

VIII. Jens Pedersen, født Natten imellem 5. og 6. Maj 1743, død 12. Januar 1824, Gaardmand i Sneglerup. Han var gift med Ane Olsdatter.

Børn:

1. Peder Jensen, født 26. August 1770, begravet 25. Maj 1796.

2. Ole Jensen, født 7. Februar 1773, død 22. Maj 1850, Gaardmand i Sneglerup. Gift 3. Marts 1805 med Kirsten Sørensdatter, døbt Fastelavns Søndag (1. Marts) 1778, død 1. April 1850, Datter af Gaardmand Søren Conradsen i Grevinge og Hustru Anna Madsdatter.

Børn:

a. Karen Olsdatter, født 6. Juli 1806. Gift 15. December 1841 med Niels Sørensen, Snedker i Frenderup, født 15. November 1818, Søn af Husmand Søren Mogensen i Høve og Hustru Dorthe Larsdatter.

b. Peder Olsen, døbt 31. Januar 1808, Husmand i Gundestrup. Gift 19. December 1832 med Karen Nielsdatter.

c. Maren Olsdatter, født 21. September 1810.

d. Niels Olsen, født 21. November 1814, død 29. Februar 1898. Han fik Gaarden i Sneglerup efter sin Fader. Gift 11. April 1851 med Dorthea Jensdatter, født 21. December 1825, død 31. Marts 1921.

e. Jens Olsen, født 19. Februar 1817, Købmand i Sneglerup.

3. Jens Jensen, født 20. Februar 1775, død 4. Juni 1861. Han fik Gaarden i Tolsager med sin første Hustru, og den ejes nu af Niels Jensen. Gift 18. Oktober 1801 med Bodil Pedersdatter, død 27. Juni 1820, 70 Aar gl.,

Enke efter Gaardmand Peder Jensen i Tolsager, begravet 29. Marts 1801, 80 Aar gl. Jens Jensen giftede sig anden Gang 13. Oktober 1820 med Maren Madsdatter, født i Gundestrup 6. Februar 1794, Datter af Gaardmand Mads Jensen i Gundestrup og senere i Tolsager, død 28. Januar 1843, 80 Aar gl., og Hustru Anne Andersdatter, født i Ris, døbt 15. Søndag efter Trinitatis (7. September) 1766.

4. Anne Jensdatter, døbt 6. Søndag efter Trinitatis (26. Juli) 1778.

5. Søren Jensen, døbt 11. Søndag efter Trinitatis (6. August) 1780.

6. Niels Jensen, døbt 1. Søndag i Advent (1. December) 1782.

7. Maren Jensdatter, døbt 7. Søndag efter Trinitatis (25. Juli) 1784, død 14. Maj 1860. Gift 4. November 1804 med Niels Larsen, der boede i den Gaard i Høve, som nu ejes af Peter Ibsens Enke. Han døde 7. Februar 1813, 30 Aar gl. Maren giftede sig igen 28. Marts 1813 med Jens Pedersen, som overtog Gaarden. Han blev døbt 3. December 1786 og var Søn af Gaardmand Peder Pedersen i Aastofte og Hustru Kirsten Jensdatter.

INDHOLD

	Side
Slægten Kynemundt. Ved <i>Lars Andersen</i>	3
Mads Eriksen i Hørve og hans Slægt. Ved samme.	7
Gaardmand Rasmus Olsen i Højby og hans Slægt. Ved Christian Jakobsens Hustru <i>Manna Petersen</i> , Underød, og <i>Lars Andersen</i>	13
Gaardmand Peder Poulsen i Høve og hans Slægt. Ved <i>Lars Andersen</i>	16
Søren Pedersen i Faarevejle og hans Slægt. Ved samme	21
Gaardmand Hans Johansen i Høve og hans Slægt. Ved samme	25
Gaardmand Peder Sørensen i Sneglerup og hans Slægt. Ved samme	34

DIS-Danmark



1 0 6 1 7 5