



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Torkil Baumgarten
Stamtaule
over
Familien Hastrup

STAMTAVLE
OVER
FAMILIEN HASTRUP
(DEN JYDSKE SLÆGT)
VED
TORKIL BAUMGARTEN

UDGIVET AF ARKIV FOR GENEALOGI OG HERALDIK

KJØBENHAVN
TORKIL BAUMGARTENS FORLAG
1920

Proprietær *Niels Christian Georg Hastrup* og Hustru *Mette Kirstine Fauschous* Efterkommere samt en Del af Slægten *Worm* er her medtaget og ført til Dato, hvorimod Kvindeliniere iøvrigt er udeladt. Stamtavle over den *fynske* Slægt *Hastrup* og fuldstændige Stamtavler over Slægterne *Brøchner*, *Gleerup*, *Mulvad*, *Valeur* og *Worm* ventes senere udgivet.

Stamtafle over Familien Fauschou, der udkom 1907, anbefales til Indbinding sammen med nærværende Stamtafle. Uhæftede Eksemplarer à 3 Kr. faas hos Udgiveren.

Torkil Baumgarten,
Cort Adellersgade 4, Kjøbenhavn K.

FAMILIEN HASTRUP AF ESKJÆR

MADS HASTRUP var født i Jylland, formentlig paa Tandrup i Vester Vandet Sogn; men hans Herkomst kendes ikke og iøvrigt siges det ved Skiftehandlingen i hans Dødsbo 1768, at ingen af hans Frænder da var i Live *). Fra o. 1726 var han Ridefoged og senere Forpagter paa Herregaarden Krastrup ved Løgstør indtil 1743, da han forpagtede Baroniet Lindborgs Gods og bode paa Hovedgaarden i Blenstrup Sogn, hvor fire af hans Børn blev født. Ved en udmærket Drift af det store Baronis Jorder og ved sit Giftermaal med Niels Fuglsangs Datterdatter af Ovegaard, erhvervede han sig en betydelig Formue og købte 1750 Eskjær i Salling. Denne gamle Herregaard tilhørte i 15.—17. Aarhundrede efterhaanden Adelslægterne Høg, Lykke og Parsberg indtil 1735, da Joh. Parsberg døde som sin Slægts sidste Mand, hvorefter hans Bo solgte Gaarden til Gehejmeraad Claus v. Reventlow, af hvem Mads Hastrup ved Skøde af $\frac{8}{12}$ 1750 købte den for 30,000 Rdl. Mads Hastrup opførte 1761 Gaardens nuværende Hovedbygning. Den er af tyk Grundmur, stor, meget smuk og vel indrettet og udgør tre Fløje. Under en Del af Hovedfløjen er Kælderen hvælvet med svære Piller og Buer og maa antages at hidrøre fra den gamle Gaard. Borgegaarden er helt omgivet af Grave, hvis Dybde er 7—8 Alen og hvis Bredde er 27—30 Alen. Disse Grave har Afløb igennem Skoven til en Eng, som dermed overrisles, Afløbet udfyldes ved Væld, der er i Graven. Udhusene danner en Gaard med tre Længer, af hvilke Laden ligger lige for Hovedbygningen. Paa den østre og søndre Side af Borgegaarden strækker sig den smukke ca. 10 Tdr. Land store Have. Lige for Høvestuen er der en Bro over Gravene. I umiddelbar Forbindelse med Haven er Skoven, som er henvend 120 Tdr. Land og bestaar af Eg og Blødtræ, for hvilke Træarter Skovbunden er udmærket og Genfrembringelsen derfor meget hurtig. Da der ikke findes andre større Skove i Salling end den, betales der paa Eskjær Træpriser, som man ej kender til i Skovegne ¹⁾). Eskjærs Jorder rækker til Hvalpsund, der sætter Limfjorden i Forbindelse med Skivefjord, og ved hvilket Sund Gaarden har et Udskibningssted. Her ligger ogsaa Gaardens Teglværk og tæt ved høje Banker med Ler. Sundsøre Færggaard ved Hvalpsund med Privilegium paa Kro og Værtshushold har fra Arelde Tid hørt til Gaarden; Mads Hastrup fik dette Privilegium fornyet 1751 $\frac{9}{11}$ ²⁾). Hovedgaardens Takst,

*) Hastrup, Haastrup, Hostrup og Hæstrup er By- og Gaardsnavne, hvoraf der findes flere i Danmark. Blandt Slægter, der har Navn af disse Stednavne med Skrivemaaden Hastrup, er den jydsk Slægt, som nedstammer fra Mads Hastrup til Eskjær, og den fynske Slægt, der har sit Navn af Hastrup i Beldringe Sogn paa Sjælland, de mest fremtrædende. Navnet Hastrup var Slægtnavn i Nibe og ved Thisted allerede i 17 Aarhundrede. (Jydske Reg. 1752/185 og 1756/313.)

¹⁾ C. E. Secher: Prospekter af danske Herregaarde, XVI,3

²⁾ Hald og Skivehus Amters Regnskab 1751.

Ager og Engs med Skov- og Mølleskyld, var i 1760 63 Td., 5 Skp., 3 Fdk., det matrikulerede Bøndergods, Ager og Eng samt Mølleskylds Hartkorn udgjorde 268 Td., 2 Skp., 2 Fdk. ^{11/12} Alb., Rybjærg og Grønning Sognekirkers Korn og Kvægtiende, Jebjærg Sogns Konge- og Kirketiende samt samme Sognes Kirkekvægtiende var matrikuleret for 50 Tdr., 1 Fdk. 1 Alb., hvilke Komtiender til Gaarden kunde oppebærges at Bøndergodsets Hartkorn, 453 Tdr. Fladeindholdet var o. 510 Tdr. Land, hvoraf 315 Tdr. Land Ager, 20 Tdr. Land Eng, 15 Tdr. Land fortrinlig Tørvemose, 12 Tdr. Land Have og Gaardsplads og det øvrige Græsningsjord, hvortil hørte de to Øer Store- og Lille Rotholm i Limfjorden, og endelig Busted Mølle samt 2 Vandmøller ³⁾. Mads Hastrup omtales som en myndig, men tillige meget dygtig Mand; den 18. April 1760 udnævntes han til virkelig Justitsraad ⁴⁾. Efter hans Død 1767 ansøgte hans myndige Arvinger samt Rasmus Stjernholm til Kjeldgaard og Mads Bjørn til Grinderslev Kloster som Formyndere for de to umyndige Sønner om Tilladelse til at sælge Eskjær ved offentlig Auktion. Af Ansøgningen, der er dateret Eskjær ^{9/1} 1768, fremgaar det bl. a., at den ældste Søn var 17 Aar og den yngste i sit 16 Aar. Ifølge Lovens Artikel 63 skulde Gaarden blive hos Brødrene; men paa Begrundelse af, at deres Arv efter Faderen næppe vilde blive saa klækkelig, at Medarvingerne kunde udløses „ligesom og den høye pris, til hvilchen Jorde-Gods er steegen, i fald samme igjen faldt, efter at Gaarden var Brødrene tilsagen, vilde medtage alt, ja meere end deres arvelod kunde beløbe“ ⁵⁾. Ved kgl. aabent Brev af ^{11/3} s. Aar blev Tilladelsen givet, og Eskjær (64, 58 og 270 Tdr. Hrtk.) solgtes ved Auktion for 50,010 Rdl. til Major J. C. v. Geistler. Jebjærg, Grønning og Rybjærg Kirker var ikke i Salget indbefattet, de solgtes ved Auktion til Sognemændene i de paagældende Sogne. Major v. Geistler solgte 1781 Eskjær for 49,100 Rdl. til Chr. Lange, af hvem den atter 1797 blev solgt for 93,350 Rdl. til Etatsraad H. J. de Leth og Thomsen til Østergaard, hvilke 1798 delte Ejendommen; senere overtoges Eskjær (30, 18 og 93 Tdr. Hrtk.) af Staten, der o. 1830 solgte den for 30,000 Rdl. til Kammeraad Grønbech, hvis Dødsbo 1858 solgte den for 122,000 Rdl. til Baron J. E. Adeler, der 1869 solgte den for 121,000 Rdl. til cand. jur. Th. Schütte, hvis Søn Dr. phil' Gudmund Schütte er dens nuværende Ejer.

Justitsraad Mads Hastrup døde paa Eskjær den 2. November 1767 ⁶⁾. Som Ejer af Rybjærg Kirke havde han i Aaret 1752 ladet opføre en Tilbygning til Kirken som et Gravkapel for sig og sin Familie, 1766 lod han det udbedre og satte sit Navns Forbogstaver: M. H. og Aarstallet 1766 paa Gavlen. Tilbygningen er en meget stor Korsarm mod Syd, der dels er bygget foran Langhuset, dels foran Koret; den er opført af røde Mursten, dog er Granitkvadre benyttet for neden. Gravkapellets Længde fra N. til S. er 13 Alen 3 Tommer, Bredden $10\frac{1}{4}$ Alen. Kirkens Langhus og Kor har Bjælkeloft, hvorimod Gravkapellet har en smuk Hvælving. Den 8. November blev Mads Hastrups Lig ført til Gravkapellet i Rybjærg Kirke, hvor 8 Egekister, blandt disse en med Liget af hans i 1752 afdøde 2. Hustru, forhen var indsat. Der blev betalt til Maler Thrane i Viborg „for 2 par Lyseplader til Kirkelysene og for 1 par ditto til Marschal-Stavene, som blev forsvøvet og med Vaaben malet“, for Parret 3 Rdl. tilsammen 9 Rdl., til Guldsmed Steenfeldt i Viborg „for 1 Messingplade til Kisten med Inscriptioner og Løvværk“, 12 Rdl., samt 4 Rdl. i Leje „for det sorte Sørge-Liig-Klæde og 2 par sorte Sørge-Heste-Klæder“ ⁷⁾.

Ved en Synsforretning i Rybjærg Kirke den 8. Juni 1818 blev bragt paa Bane, om det kunde tillades at nedbryde Kapellet, da der ikke var legeret nogen Kapital til det, og det fandtes ubilligt, at Sognet skulde bekoste dets Vedligeholdelse ⁸⁾. Spørgsmaalet blev ført videre efter en Synsforretning ^{13/6} 1827 med Tilføjelse af, at Prædikestolen manglede Belysning, saa at Præsten med Nød og næppe kunde oplæse Evangeliet.⁹⁾ Paa den Begrundelse indsendte Amtsprøvesten paa Sognemændenes Vegne den 18. Januar 1837 en Ansøgning til danske Kancelli om Tilladelse til at nedbryde Tilbygningen og anvende Stenene til en ny Skolebygning, de i Begravelsen værende 9 Kister var ganske forraadnede, og dette Forhold fandtes upassende, saavel for Kirken som for Menigheden¹⁰⁾. Men Kancelliet vilde ikke give Tilladelsen, fordi det ved Udstedelse af Tingsvidner bevistes, at Justitsraad Hastrup havde sikret Gravkapellets Eksistens ved som Kirkeejere i de fleste til Sognemændene udstedte Tiendeskedder at have paalagt fremtidige Kirkeejere den Forpligtelse, at de skulde vedligeholde Tilbygningen som Gravkapel for den Hastrupske Slægt ¹¹⁾. Sognemændenes Utilfredshed over den dem som Kirkeejere

³⁾ Kiøbenhavnnske Tidender 1776 Nr. 1.

⁴⁾ Jydske Registre 1760/104.

⁵⁾ Jydske Registre 1768/64, Indlæg.

⁶⁾ Grinderslev Sogns Kirkebøger brændte med Præstegaarden 1812.

⁷⁾ Skivehus Amts Skifteprotokol, 1751/74, B. 376.

⁸⁾ I. Departements Brevbog 1483/1837.

⁹⁾ Viborg Stiftskiste, Ny Suppl. Reversal., Td. 114/1837.

¹⁰⁾ I. Departements Brevbog 1483/1837, Indlæg.

¹¹⁾ Betænkning i Anl. af samme Sag.

paahvilende Byrde gav sig Udtryk i en fornyet Ansøgning til Stiftsøvrigheden, denne Gang med Anbefaling af Amtmanden, og endelig blev Ansøgningen bønært, om end delvis, idet Kancelliets Svar i Skrivelse af $10\frac{1}{4}$ 1845 betinger, at Ejerne af Rybjerg Kirke tre Gange efter hinanden i den „Berlingske Tidende“ og „Viborg Stiftsavis“ skulde indkalde de berettigede, førend Ansøgningen om Begravelsens Nedlæggelse kunde komme under Overvejelse ¹²⁾. Da ingen af Mada Hastrups Efterkommere efter Indkaldelsen i Aviserne ¹²⁾ forsøgte Paastand paa Begravelsens Vedligeholdelse, blev Tilladelsen omsider givet $\frac{3}{7}$ 1847 under den Betingelse, at Skillerumsvæggen imellem Kirken og Gravkapellet nedbrødes og det i Kapellets søndre Side værende Vindue forstørredes saaledes, at tilstrækkelig Belysning dermed forskaffedes Kirken. Med Hensyn til de 9 Ligkisters Flytning og Nedsækning i Jorden paalagdes det Sognepræsten at have Tilsyn med, at det skete med behørig Omhu. Men det blev først i 1856, at Begravelsen aabnedes, og i flere Aar derefter henlaa en Del Skrammel, deriblandt en nedbrudt Kirkestol, i det omstridte Kapel ¹⁴⁾. Det Hastrupske Gravkapel er nu Kirkens sydlige Korsarm og inddraget til Brug for Menigheden.

Som foran anført vidstes der ved Skiftehandlingen i Justitsraad Hastrups Dødsbo ingen af hans Slægt, hvem Formynderskabet for hans umyndige Børn kunde paalægges, hvorfor tvende af Familiens Venner og Naboer, Proprietær Rasmus Stjernholm og Mada Bjørn til Grinderslev Kloster, paatog sig Formynderskabet. Registreringsforretningen i Dødsboet skete den 21. December 1767 og følgende Dage ¹⁵⁾. Arvingerne i Boet var: Datteren Karen af 1. Ægteskab og 2 Sønner Niels og Laurids samt 4 Døtre: Ingefred, Lucie, Ane Marie og Eleonora Hedeveg, alle af 2. Ægteskab. Til Stede var Svigersønnerne: Byfoged Scavenius, Borgmester Bornemann og Amtsforvalter Michael Utrup. Skiftet giver gode Oplysninger om Boets Tilstand indad og udadtil. I Dagligstuen registreredes bl. a.: 2 Spejle med forgyldte Rammer (å 13 Rdl.), 6 Lampetter med forgyldte Rammer (å 2 Rdl.), 2 Lænestole med forgyldte Lædersæder (å 5 Rdl.), 8 Stole, alle med forgyldt Læder overtrukket (å 4 Rdl.), et stort malet Slagbord (1 Rdl.), en mindre do. af Eg (1 Rdl.), et Fyrretæs-Thebord (1 Rdl.), et 18 Dages Ur i Egefederal (10 Rdl.) og en 2. Etages Vindovns Kakkellovn med Kobber-Tude (16 Rdl.). Af Sølvtøj fandtes: en Kaffekande med Træhank og Fad, 72 Lod Sølv, en Mælkekande, 24 Lod, en Thepotte, $35\frac{1}{2}$ Lod, en do. 34 Lod, en mindre do., 12 Lod, en Spøtskaal, 20 Lod 3 Kv., kjøbenhavnsk Sølv, en Sukkerskaal, 7 Lod $2\frac{1}{2}$ Kv., en do., 6 Lod 3 Kv., en do., 6 Lod $3\frac{1}{2}$ Kv., en Theflaske, 10 Lod $1\frac{1}{2}$ Kv., en mindre do. 9 Lod $3\frac{1}{2}$ Kv., 10 Stk. Thekeer, 7 Lod 3 Kv., en Sukkerklemme, et Lod 3 Kv., 10 Spiseskeer $31\frac{1}{2}$ Lod, en Potageske, 8 Lod 3 Kv., en Sukkerbøsse, 11 Lod, en Suppeskaal med Laag. 49 Lod 3 Kv., en stor Ølkande med Laag, 69 Lod 3 Kv., kjøbenhavnsk Sølv, en mindre do. med Laag, $47\frac{1}{2}$ Lod, et Bæger paa 2 Fødder med Laag, 23 Lod 3 Kv., et Bæger uden Laag, 14 Lod, et Saltkar af kjøbenhavnsk Prøvesølv, 8 Lod, en Peberbøsse $7\frac{1}{2}$ Lod, et rødt Stenkrus med Laag, 12 Lod $1\frac{1}{2}$ Kv., et Krus med Laag 19 Lod 3 Kv. Værdien af alm. Sølv var dengang 3 Mk., 4 Sk. og af kjøbenhavnsk Prøvesølv 3 Mk., 8 Sk. pr. Lod. I et indmuret Skab i Dagligstuen var der en Mængde Guldmonter, deriblandt hollandske Dukater og fransk Mønt, og Sølvmonter, engelske Halvkroner, danske Specier m. v. I Storstuen fandtes bl. a.: et stort Spejl i forgyldt Ramme (30 Rdl.), 12 forgyldte Lampetter (å 2 Rdl.), en Canapé med grønt overskaaret „Rytz“ betrukken (6 Rdl.), 12 Stole med ditto betrukken (å 1 Rdl.), en stor Vindovn (16 Rdl.) og en Mængde Linned og Dækketøj af Damask, Hørlærred og Drejel. I søndre Gæstekammer bl. a.: 1 stort Egeskab med Billedhuggerarbejde (8 Rdl.) og et Egeskrin (2 Mark), 1 nordre Gæstekammer bl. a.: et stort Skab af Elmetræ (10 Rdl.), en Stolpeaeng med Omhæng af blaat hjemmegjort Tøj, et gl. aflangt, forgyldt Bord, et Fyrretæs-Thebord, 2 Sække med Uld og en Vindovn. I ét lille Kammer imellem Gæste- og Storstuen bl. a.: et Stok Sengested med Omhæng af gult, hjemmegjort Stof. I Gangen imellem Dagligstuen og Sovekammeret bl. a.: en Ege Dragkiste med 4 Skuffer og 2de underenden og en Kuffert med Sælskind, som tilhørte Laurids Hastrup. I Sovekammeret bl. a.: en Stolpeaeng med rødt Omhæng og Kappe af rødt, hjemmegjort Tøj, et aflangt Fyrre-Bord, 2 gamle Lænestole, et 18 Dages Ur, et Spejl med sort Ramme, en Jern-Bilæggerovn, et Messingbækken, en stor Svaneflint, en mindre do., en Kugleriffel med Form og Maal, et Par Pistoler, et Chatol paa Fod af Eg med 2 Skuffer under, et Pengeakrin og et Natakrin. Derefter nævnes: Jomfruernes Kammer, Spisekammer, Fadebur, Gangen udenfor Værelserne, Mælkestuen, Køkkenet, Bryggerset og Monsieur Stjernholms Kammer. I Borgegaarden nævnes: Smedje, Borgestue, Karlekamre og Kældere. I Ladegaarden stod der bl. a.: en Karet (70 Rdl.), en gl. Chaise (8 Rdl.), en gl. Stenvogn, en grøn Postvogn, en liden Jagtvogn, en blaa Kane, endvidere fandtes 6 Sadler, Seletøj m. m. Ved Teglovn: 14100 halvbr. Sten (å 2 Mk. for 1000). Gaardens Besætning var som følger: 100 Stald-

¹²⁾ I. Departements Brevbog 2874/1847.

¹³⁾ Viborg Stiftstidende, 1845, Nr. 154.

¹⁴⁾ Viborg Amts vestre Provsti, Synsprotokol 1852/61.

¹⁵⁾ Skiivehus Amts Skifteprotokol 1751/74 B. Bl. 396 ff.

økene á 40 Rdl Parret og 45 do. á 30 Rdl., 16 Kær fra 6—10 Rdl. Stykket, en sort hjelmet Kvie 1 Aar gl. 2 Rdl., 3 Studenød 1 Aar gl. á 4 Rdl., en sort hjelmet Tyr 2 Aar gl. 4 Rdl., 60 Faar á 4 Mk., 8 Vædre á 4 Mk., 4 gl. Sosvin og 11 Galtvin 4 2 Rdl. 4 Mk., 4 Sogrise á 1 Rdl. 4 Mk., 2 Galtgrise á 1 Rdl. 4 Mk. og en Orne á Mk. Der fandtes ialt 33 Heste, nemlig: en sort Hingst, 8 Aar 20 Rdl., en sort og brun do., 9 Aar 16 Rdl., en sort Vognhoppe 16 Aar 6 Rdl., en do. 10 Aar 10 Rdl., en do. 9 Aar 16 Rdl., en do. 8 Aar 24 Rdl., en do. 5 Aar. (syg) 2 Rdl., en do., 5 Aar 24 Rdl., en do. 25 Rdl., en do. 4 Aar 25 Rdl., en do. 3 Aar 16 Rdl., en brun do. 3 Aar 24 Rdl., en sort og brun do. 28 Rdl., en do. 2 Aar 21 Rdl., en sort Hest 4 Aar 26 Rdl., en do. 3 Aar 24 Rdl., en sort og brun Hesteplog 3 Aar 16 Rdl., en do. 2 Aar 12 Rdl., en sort og brun „Mær Plag“ 2 Aar 12 Rdl., en sort Følhoppe 12 Aar 6 Rdl., 10 Heste i Alder fra 4—10 Aar, vurderet fra 10 Rdl. pr. Stk. og endelig: en Dannebrogfarvet Hest 9 Aar 10 Rdl., en gul Ridehoppe 9 Aar 12 Rdl. og en gul Ridehest 12 Aar 8 Rdl. Den afdøde Justitsraads Garderobe bestod bl. a. af følgende Gangklæder: en blaa ulden Damaskes Schlafroch (4 Rdl.), en hvid Klædeskjole med loddent Underfoer (5 Rdl.), en gl. rød Rejseskjole (2 Rdl.), en sort Klædeskjole og Vest (10 Rdl.), en rød do. med Fløjelsvest og Hue (16 Rdl.), en grøn vatteret Kjole med Vest og Tombaks Knapper (16 Rdl.), en lyseblaa Kjole med Vest og Silkefløjels Underfoer (30 Rdl.), en grøn Klædeskjole og Vest (10 Rdl.), en hvid do. med blaa Silkevest (18 Rdl.), en do. med blaa Silkevest med Sølvknapper og Underfoer (29 Rdl.), en grøn Stofskjole (3 Rdl.), en graa Barchans Kjole og Vest med „Flos“ (18 Rdl.) og endelig en Mængde Veste, blommene, Damaskes og „Cannifasses“, samt en Bjørneskindsmuffe og Chatonnens. Gaardens Bogsamling var derimod yderst beskeden, den bestod af: en Chr. IV. Bibel (1 Rdl.), en gl. Bibel, en gl. tysk Huspostil, en Kirke-Salmebog, Chr. V. danske Lovbog, Frederik IV. Forordninger af 1712, Søren Mathiesens Regnebog, „Økonomiske Tanker“, „Curt Veileyers Rehden“ og 3 Smaapjecer paa Tysk, vurderet til 4 Sk. hver. Blandt Boets Værdipapirer var Gehejmerraad Mogens Rosenkrantz Obligation af $27\frac{1}{4}$ 1760 til „højædle og velbyrdige“ Hr. Mads Hastrup, lydende paa 600 Rdl. med $5\frac{1}{10}$ Rente og endelig Skiftebrevene fra Ovegaard og Afkald fra Krigsraad Frederik Munk, Justitsraadens Svoger. Skiftet blev sluttet den 11. April 1769, et Aar efter, at Gaard og Løsøre var solgt ved Auktion. Ved Opgørelsen i Boet beløb samtlige Indtægter sig til 62,890 Rdl., 5 Mk., $2\frac{3}{5}$ Sk., medens Udgifterne var 8250 Rdl., 1 Mk., $8\frac{2}{5}$ Sk., altsaa en Beholdning af 54,640 Rdl., 3 Mk., 10 Sk. til Deling i 2 fulde Broderlodder, 4 hele Søsterlodder og $\frac{1}{2}$ Søsterlod, eller henholdvis: 12,856 Rdl., 3 Mk., $10\frac{14}{17}$ Sk., 6,428 Rdl., 1 Mk., $13\frac{7}{17}$ Sk. og 3214 Rdl., $14\frac{12}{17}$ Sk.

Gift 1. Gang i Ajstrup Kirke 18. September 1733 med Ingefred Olive Mørch, dbt, i Farstrup Kirke 13. Septbr. 1714 (D. af daværende Forpagter paa Vaar, senere Ejer af Kyø, Mathias Olufsen M.¹⁶⁾, og Karen Jørgensdatter Glerup); død paa Krastrup 1737, begr. i Farstrup Kirke 12. Novbr.

Gift 2. Gang o. 1742 med Dorothea Lassen (eller Larsdatter) f. o. 1722 (D. af Kancelliassessor Lars Christensen (Lassen)¹⁷⁾, Ejer af Ovegaard (Ove S.) og Anne Nielsdatter Fuglsang¹⁸⁾; død paa Eskjær 1752, begr. i Rybjerg Kirke.

a) Børn af 1. Ægteskab (B 1—B 2):

B 1. Kirsten Hastrup, dbt. i Farstrup Kirke 2. Decbr. 1733, død paa Eskjær 1750.

¹⁶⁾ I Ajstrup Kirkes Kor findes en Ligsten over Mathias Mørch til Kyø (f. 1676 † 1741) og hans Hustru Karen Glerup (f. 1686 † 1748).

¹⁷⁾ Lars Christensen, f. o. 1694, blev 1728 Ejer af Ovegaard og døde $28\frac{8}{8}$ 1736, 42 Aar gl. Ved Skiftet ($8\frac{1}{4}$ 1737) fik hans ældste Datter Karen Lassen, som var gift med Krigsraad Frederik Severin Munk, Ovegaard og Gods.

¹⁸⁾ Anne Nielsdatter Fuglsang († 1751). Hendes Fader Niels Bertelsen Fuglsang, f. o. 1671, var først Husmand i Østergaard By (Vive Sogn), men efter at han ved Favnebrændehandel havde fortjent sig 1000 Sletdaler, købte han af Fru Lena Rosenkrands Herregaarden Ovegaard, hvortil der var saa stor Overflødighed af Skov som næppe til nogen anden Herregaard i Egnen. Efter Købet skal Niels Fuglsang spøgende have sagt til sine gode Venner: „Det er ingen Kunst at købe en Ko, naar Halen kan betale Kroppen og Skindet to Gange“. Lykken havde han med sig, saa at han efter faa Aars Forløb ej alene ejede Gaarden gældfri, men ogsaa alle tre Kirker, Vive-, Ove- og Valsgaard, hvilke siden $12\frac{1}{9}$ 1675 har fulgt Ovegaard og Gods. Han døde 1728 — rostes for Gavmildhed mod fattige, Lemfældighed med sine Bønder og Ydmyghed imod enhver.

B 2. **Karen Hastrup**, dbt. ss. 19. Novbr. 1737, død 1779; *uden Børn*.

Gift 1. Gang 1761 med Jens Pedersen **Clemmentin** f. o. 1720, Forpagter af Hindsels (Hvidbjerg S.), Ejer af Nørtoorp (Rær Sogn) 1749, Krigsraad $^{14}/_6$ 1754; død 4. Maj 1763 [gift 1. G. i V. Vandet Kirke 12. Maj 1741 med Kirstine Marie Langballe f. paa Nebel 6. April 1720 (D. af Bertel Michelsen L. og Bodil Marie Henriksdatter Stampe); død 20. Jan. 1760.]

Gift 2. Gang 1764 med Johan Nicolaj **Scavenius**, f. o. 1714, Ejer af Nørtoorp, som han solgte 1766 for 24,500 Rdl., Byfoged i Thisted, Kancelliraad $^{27}/_7$ 64; død 10. Jan. 1771, 57 Aar gl.

Gift 3. Gang i Thisted Kirke 22. Septbr. 1772 med Friederich Christian **Hirschfeld**, f. i Altona 12. April 1735 (Søn af Præst Georg Michael H. og Elisabeth Augusta Pfeifer), Auditør i slesvigske Rytterregiment 1758, kar. Premierløjtn. 61, forsat til 2. Husarregiment som Regimentskvartermester 80; død i Jægersborg 10. Maj 1799 [gift 1. Gang 1762 med Marie Jacobe Desbans, død i Randers 27. Marts 1767, 2. Gang i Skive 14. Juli 1769 med Lucie Cathrine Hastrup, f. paa Lindenberg 1748, død i Randers 11. Jan. 1771, se B. 5].

b) Børn af 2. Ægteskab (B 3--B 8):

B 3. **Anna Marie Hastrup**, f. paa Lindenberg 18. Juni 1745, dbt. i Blenstrup Kirke $^{27}/_6$ s. A.; død i Kbhvn. 30. April 1801.

Gift 1. Gang paa Eskjær 26. Juni 1767 med Johan **Bornemann**, f. paa Gaarden Nybro (Vive Sogn) 1726, dbt. $^{8}/_3$ s. A. (S. af Frants B., senere Byfoged i Kjertemind, og Georgia Lachmann), Tolder og Borgmester i Viborg $^{14}/_2$ 1766, Ejer af Jungetgaard (Junget Sogn) 1768, som hans Bo solgte 1781 ved Auktion for 28,140 Rdl.; død paa Jungetgaard 5. Septbr. 1780.

Gift 2. Gang i Junget Kirke 13. Septbr. 1781 med John de Fine, f. i Bergen 1748, dbt. $^{10}/_3$ s. A. (S. af Etatsraad Thomas de F. og Anna van der Velde), Regimentskvartermester i Delmenhorster geworbne Infanteriregiment 74; død i Nyborg 2. Maj 1789 [gift 1. Gang i Viborg søndre Sogns Kirke $^{12}/_{10}$ 1775 med Johanne Christine Borreschmidt, dbt. ss. $^{25}/_8$ 1754 (D. af Justitsraad, Hospitalsforst. Anders B. og Hustru Anna Hansen af Lønborggaard).

Børn af 1. Ægteskab (C 1--C 2):

C 1. **Dorothea Georgiane Bornemann**, f. paa Jungetgaard 4. Aug. 1771, dbt. 10. Søndag e. Trin. s. A.; død i Stykkisholm 1832.

Gift 1. Gang o. 1786 (separ. 1799) med Friederich Christian **Heinson**, f. o. 1740 (S. af Major Joh. Fr. H. og Sophie v. Saldern) Kaptajn og Kompagnichef ved Møenske Inf.-Regiment 1779, forsat til fynske Inf.-Regiment 1789, Second Major 1790, afsk. 1798; død 21. Febr. 1821; gift 2. Gang i Garnisons Kirke 13. Juni 1814 med Karen Margrethe Lund, f. o. 1793; død $^{29}/_2$ 1876.

Gift 2. Gang i Helligaands Sogn 18. Maj 1809 med Oddur Jonsson **Hjaltalin**, f. paa Kalfafell i Island 12. Juli 1782 (S. af Præst Jon Oddson H. og Gudrun Jonsdr.), Distriktskirurg i Islands Vestamt 1807 til 1839, konst. Landfysikus 1816--20; død i Bjarnarhøfn 12. Maj 1840.

Børn af 1. Ægteskab (D 1--D 3):

D 1. **Johanne Marie Heinson**, f. 11. Maj 1788, død i Kbhvn. 6. Febr. 1871.

Gift 26. Oktbr. 1809 med Mathias Hastrup *Bornemann*, f. i Brøndum S. 27. Septbr. 1776 (S. af Borgm. Johan B. og Anna Marie Hastrup), Universitetsprofessor, Konferensraad; død 29. Oktober 1840. Se: C 2.

- D 2. *Johan Frederik Christian Heinson*, f. i Kbhvn 1792, dbt. i Garnisons Kirke 16. Novbr. s. A. Skæbne ukendt.
- D 3. *Annette Sophie Georgine Heinson*, f. ss. 1. Decbr. 1796, dbt. i Garnisons Kirke 13. Jan. 1797; død i Kbhvn. 6. Juni 1881.

Gift i Vordingborg 1. Jan. 1815 (vgl. Till. ^{24/12} 1814) med Morten Leth *Hastrup*, f. paa Tybrind 9. Maj 1789, dbt. i Ørslev Kirke 12 Maj s. A., Forpagter paa Vallø 1815, paa Ringstedkloster 17 og senere af Kjølkegaard (Hallund S.), Ejer af Kokkedal (Torslev S.) 1830—35, købte 1845 Godset Bläsinge ved Engelholm i Skaane og døde i Kbhvn. 12. Marts 1860. Se Stamtavle over den fynske Slægt Hastrup.

- C 2. *Mads (Mathias) Hastrup Bornemann*, f. i Brøndum Sogn (Hindborg Herred) 27. Septbr. 1776, dbt. ^{20/11} s. A. — Student fra Nyborg 1791, bestod 1796 den juridiske Embedseksamen og ansattes 1799 som Adjunkt og Notarius ved det juridiske Fakultet, udnævntes til Dr. juris 1815, Professor juris ordinarius 1817, var Universitetets Rektor 1823—24; Etatsraad 1829, Konferensraad 1836; død 29. Okt. 1840. Se: Dansk biogr. Lex. II S. 538, Artikler om ham og hans tre Sønner 1) *Frederik Christian B.* f. 1810 Professor i Lovkyndighed, † 1861, 2) *Georg Bernhard B.* f. 1815, Generalauditør, † 1864 og 3) *Johan Alfred B.* f. 1813, theologisk Professor, † 1890.

Gift 26. Oktbr. 1809 med Johanne Marie Heinson, f. 11 Maj 1788 (D. af Kapt. Fr. Chr. og Dorothea Georgiane Bornemann); død i Kbhvn. 6. Februar 1871. Se: C 1, D 1.

- B 4. *Eleonora Hedevig Hastrup*, f. paa Lindenberg 1746, dbt. i Blenstrup Kirke 27. Decbr. s. A.; død paa Nebbegaard (Gaarslev S.) 15. Novbr. 1811.

Gift 1. Gang o. 1765 med Mikkel *Uttrup*, f. o. 1725, Forvalter hos Gehejmerraad Mogens Rosenkrantz paa Herregaarden Spøttrup, adjungeret Amtsforvalter over Dueholm, Ørum og Vestervig Klosters Amter 1765, Amtsforvalter over Hald og Skivehus Amter 1767; død i Skive 15. Novbr. 1772.

Gift 2. Gang i Vrejlev Kirke 28. Maj 1779 med Peder Lassen *Brøchner*, f. Karby Præstegaard 20. Novbr. 1737 (S. af Præst Peder Hansen B. og Ane Lauritsdr. Lassen), cand. teol., Godsforvalter ved Stamhuset Rosenvold, Landvæsenskommissær; død i Stovby Sogn 3. Juli 1807.

a) Børn af 1. Ægteskab (C 1—C 3):

- C 1. *Jørgen Mathias Uttrup*, f. i Skive 22. Novbr. 1768, død som Barn.
- C 2. *Anna Dorothea Uttrup*, f. ss. 11. Decbr. 1771, levede 1811 paa Nebbegaard (Gaarslev Sogn); ugift.
- C 3. *Michaeline Eleonora Uttrup*, f. ss. 25. Jan. 1773, død før 1811.

b) Børn af 2. Ægteskab (C 4—C 7):

- C 4. *Christian Brøchner*, f. i Stovby Sogn 5. Marts, dbt. ^{28/4} 1780. Forvalter paa Asmild Kloster (Asmild S.), Ejer af Brandlund Mølle (Skjærup S.) 1816, død i Stovby Sogn o. 1850; se Stamtavle over Familien Brøchner.

Gift med Ane Cathrine Rasmussen, f. i Raarup Mølle (Raarup S.) o. 1788

- C 5. *Frederikke Louise Brøchner*, dbt. i Stovby Kirke 8. Febr. 1782; død 9. Maj 1847.

Gift 15. Maj 1801 med Christian Høst *Secher*, f. paa Sødringholm 1772, dbt. 2. Oktbr. s. A. (S. af Mathias Poulsen S. og Adolphine Sophie Müller), exam. jur. 1794, Kaptajn ved 2. Østre jydsk Landeværnsreg., afsk. 1810, Ejer af Nebbegaard ved Vejle; død i Fredericia 14. Juni 1825, se: V. A. Secher, Slægten Secher, Side 172.

- C 6. *Carl Adolph Brøchner*, dbt. ss. 12. Marts 1783; død før 1811.
C 7. *Christiane Ernestine Frederikke Brøchner*, dbt. ss. 2. Juli 1785, død 22. Novbr. 1786.

- B 5. *Lucie Christiane Hastrup*, f. paa Lindenberg 1748, dbt. i Blenstrup Kirke 4. Febr. s. A.; død i Randers 11. Jan. 1771.

Gift i Skive 14. Juli 1769 med Friederich Christian *Hirschfeld*, f. 12. April 1735; død i Jægersborg 10. Maj 1799 [gift 1. Gang 1762 med Marie Jacobe Desbans, død i Randers 27. Marts 1767, og 3. Gang i Thisted 22. Septbr. 1772 med Karen Hastrup, f. 1737, død i Aarhus o. 1779, se B 2.]

Barn:

- C 1. *Georg Michael Hirschfeld*, f. i Randers 1771, dbt. 14. Jan., død i Kbhvn. 21. Juni 1817. — Han blev $\frac{28}{5}$ 1795 ansat som Kopist i holstenske Rentekammer med aarlig Gage 150 Rdl., var kort Tid før sin Død bosat i Altona hos sin Faders Slægtninge, hvorfra han kom syg tilbage til Kjøbenhavn. Han efterlod sig en betydelig Formue, der tilfaldt hans Sæskendebørn paa fædrene og mødrene Side. Der blev udskiftet 54 Søsterlodder, hver paa 307 Rdl. 4 Mark $\frac{8}{9}$ Sk. ¹⁹⁾.

- B 6. *Niels Hastrup*, f. paa Lindenberg 1749, dbt. i Blenstrup Kirke 26. Marts s. A. (Faddere: Præstens Hustru og hans Søns Hustru Christina Hvas, Hr. Ole Hvidbjerg af Gunderup, Otto Hvidbjerg Mørch og Forvalter Bang); død paa Vester Keilstrup 20. Juni 1815. — I Forening med Broderen, nedennævnte Laurits Hastrup købte han 1775 Vrejlevklosters Hovedgaard i Vrejlev Sogn for 41,400 Rdl. Vrejlev Kloster var i Middelalderen et Nonnekloster, ved Reformationen blev det sekulariseret og inddraget under Kronen. Ved Aaret 1575 kom Vrejlevkloster som Hovedgaard ved Mageskitte til Slægten Bille, og senere ejedes det af forskellige Adelslægter, indtil Gehejmerraad Chr. Carl Gabel solgte det til Brødrene Hastrup. Hovedgaardens Takst var dengang 46 Tdr. 7 Skp. 2 Alb. Hartkorn med underliggende Bøndergods 320 Tdr., Mølleskyld 3 Skp. 2 Alb., Skovskyld 7 Skp. 1 Fdk. 2 Alb., Vrejlev Sogns Kirke, Korn- og Kvægtiende 60 Tdr. Hartkorn. Den aarlige Udsæd af alle Slags Korn var 300 Tdr., og det ene Aar med det andet kunde avles 450 Læs Hø. Besætningen var 200 Kreaturer, 30 Heste og 130 Faar. Tiendeindtægt i aarlig Forpagtning var 1620 Rdl., Landgilden af Godset var 482 Rdl., Rug $64\frac{1}{2}$ Td., Byg $144\frac{1}{2}$ Td., Havre 45 Tdr., Smør 34 Lpd., 33 Gæs og 64 Høns ²⁰⁾. Da Niels Hastrup i Aaret 1786 købte Vester Keilstrup i Balle Sogn for 22,707 Rdl. cour, afstod han sin Part af Vrejlevkloster for 21,240 Rdl. til Broderen og blev senere ved sit Giftermaal tillige Ejer af Sejlgaard i Funder Sogn, som efter hans Død ved Auktion 1818 blev solgt til A. Pape. Han beklædte efterhaanden mange Tillidshverv, var tillige Landvæsenskommisær og udnævntes 1799 til Kammerraad. Som Følge af Pengekræsen i Aarhundredets Begyndelse og dens for Landmændene saa uheldige Virkninger, maatte Bruttoformuen i hans Bo omskrives fra 185,080 Rdl. Navneværdi til 24,884 Rdl. 2 Mark 5 Skilling Sølvværdi, og ved den endelige Udlodning tilfaldt Enken den halve Lod, nemlig: 4192 Rdl. 1 Mk. $2\frac{1}{2}$ Sk., hver af Sønnernes Arv blev 558 Rdl. 5 Mk. 12 Sk. og hver af Døtrenes Part beløb sig til 279 Rdl., 2 Mk., 14 Sk. Sølvværdi ²¹⁾. To Aar senere indgik hans Enke nyt Ægteskab, og Vester Keilstrup ejedes derefter af Brødrene Frederik Nicolaj Lund og Laurits Emilius Tvede Hastrup indtil 1865, da den solgtes ved Auktion til Christian Hee, efter hvem Landmandsbanken en Tid ejede den.

¹⁹⁾ Hof- og Stadsrettens Skiftekomm. 1798 99, $\frac{1}{50}$ og $1816\frac{1}{17}$, $\frac{2}{243}$.

²⁰⁾ Kbhvn. Tidender 1781 Nr. 72.

²¹⁾ Hids Herreds Skifteprotokol Bl. 356 ff.

Gift i Funder Kirke 16. Maj 1788 med Mette Christine Lund, f. o. 1774 (D. af Kancelliraad, fhv. Amtsforvalter over Thisted Amt og Ejer af Sejlgård Just Michael Lund, f. i Skive 1725, dbt. $28/10$ s. A. ²²) † paa Sejlgård $12/11$ 1801 og Gertrud Fogh, f. 1746 i September, † paa Sejlgård $11/12$ 1799); død 19. Decbr. 1857 [gift 2. Gang paa Kalsbølgaard (Raarup S.) 21. Marts 1817 med Krigsraad Georg Henrik Munk, f. o. 1785, Ejer af Kalsbøl; død paa Agershvile (Søllerød S.) 16. Septbr. 1866, 81 Aar gammel].

II Børn (C I—C II):

C 1. *Mads Michael Hastrup*, f. paa Vester Keilstrup o. 1789, blev Student fra Randers 1808 og tog $15/1$ 1812 den teoretiske og $8/2$ s. A. den praktiske Del af den juridiske Embedseksamen, blev s. A. Sekretær i Rentekammeret, $14/2$ 1818 kgl. Fuldmægtig i Vestindien og 1819 Prokurator ved Over- og Underretterne paa de vestindiske Øer, 1828 vendte han tilbage til Kjøbenhavn og udnævntes til Overkrigscommissær. Han har udgivet et lille Skrift „Om Stammenavne, Titulatur, Adelstand og Borgerstand“, der udkom 1829, efter forud at have været trykt i Aarhus Avis 1828 $26/8$. Det er udgivet i Anledning af Forordningen af $30/5$ 1828 angaaende Antagelse af faste Familie- og Stammenavne. Selv fulgte han sin fremsatte Teori, idet han kaldte sig „von Hastrup-Eskier“. Han døde i Kbhvn. 30. Decbr. 1850; ugift.

C 2. *Andreas Laurentius Hastrup*, f. paa Vester Keilstrup 1790, dbt. i Balle Kirke 16. Søndag e. Tr., Ejer af Petersholm, Landinspektør og Tiendekommissær; død 18. Oktbr. 1841; uden Børn.

Gift i Balle Kirke 2. Oktober 1824 med Cathrine Lassia Hastrup, dbt. i Vrejlev Kirke 15. Marts 1788 (D. af Laurits H. til Vrejlevkloster og Anne Marie Gleerup); død 11. Marts 1853. Se: B 8 C 6.

C 3. *Niels Christian Georg Hastrup*, f. paa Vester Keilstrup 29. Oktbr. 1791, dbt. i Balle Kirke 3. Søndag i Advent s. A.; død paa Georgsminde 4. April 1878. Fæster af Linaa Fæstegaard 1823—38, da han ved Skøde af 24. April købte den af Simon Møldrup ved Skøde af $7/11$ 1837 fra R. L. Riis til Pedersminde erhvervede Gaard (6 Tdr. 5 Skp. 3 Fdk. $2\frac{1}{2}$ Alb. Htk.) Matr. Nr. 4 a. i Hjortshøj By og Sogn for 4500 Rdl. Sedler, hvortil han efterhaanden købte mere Jord af Elsted og Lystrup Sogne, 1845 flyttede han Gaarden og kaldte den *Kirstineborg*, 1852 bortforpagtede han Gaarden (da 19 Tdr. 1 Fdk. $2\frac{1}{2}$ Alb. Htk.) til F. S. Helms, men beholdt 18 Tdr. Land og byggede *Georgsminde*, 1865 solgte han *Kirstineborg* til Forpagteren. Han var en dygtig og driftig Landmand og en af de første, der kom ind paa Mejerbrug.

Gift 1. Gang i Linaa Kirke 18. Decbr. 1823 (separ. 1835) med *Andriette Lunn*, f. o. 1772 (D. af Kapt., Landinspektør Mathias Hansen L. t. Charlottenlund (Kragelund S.) og Charlotte Amalie Hansen); død . . . [gift 1. Gang $19/9$ 1807 med Universitetsforvalter, Overretsprokurator Niels Riis; død i Linaa $31/5$ 1822, 61 Aar gl.]; uden Børn.

²²⁾ Søn af Justitsraad, Amtsforvalter over Hald og Skivehus Amter, Anders Michelsen L. † $13/1$ 1765, $77\frac{3}{4}$ Aar gl. og Mette Cathrine Archtander, † $12/7$ 1765, 71 Aar gl. Ifølge Kancelliets Resolution af $16/10$ 1838 og Indkaldelse i Aarhus Stiftstidende 1840, Nr. 90, blev den 3. Decbr. 1840 i Sognepræsternes og Proprietær Emil Hastrups Nærværelse 8 Ligkister i den aabne Begravelse i den vestre Ende af Funder Sognekirke og en Kiste med et Barnelig af Begravelsen udtaget og paa Kirkegaarden i en dertil aabnet rummelig Grav ned sænket. Ovennævnte Kister indeholdt Ligene af Kancelliraad Just Michael Lund til Sejlgård († $12/11$ 1801) og hans Hustru Gertrud Fogh († $11/12$ 1799) samt dennes Søster Ingeborg Fogh († $11/1$ 1801). Dette kunde endnu nogenlunde refereres af de paa Kisterne hæftede Plader. De øvrige Kister manglede Plader og Spor deraf, men har formodentlig tilhørt tidligere Ejere af Sejlgård, Amtmand Serup og Frue samt deres Svigersøn, Landsdommer Enevold Høeg, og Frue og en senere Ejer Chr. Holst. Til hvilken Familie, blandt de anførte, Barnekisten hørte vidstes ikke, da Kirkebogen begynder 1745. (Funder Kbg.).

Gift 2. Gang i Tilst Kirke 1. Juli 1839 med Mette Kirstine Faurschou, f. paa Høgholm 5. Maj 1816; død 28. Marts 1894. Se Stamtavle over *Familien Faurschou*, Side 27.

Børn af 2. Ægteskab (D 1—D 8):

D 1. *Frederikke Ferainandine Mathilde Hastrup*, f. i Hjortshøj 2. Juni 1840; død 22. Juli 1911.

Gift 6. Maj 1862 med Carl Sørensen, f. i Aarhus 11.

April 1819, sejlede i nogle Aar som Skibstømrer med Briggen „v. Broch“ og bosatte sig i Amerika, vendte tilbage til Danmark 1850 og forpagtede efterhaanden Jarlsminde (Koldt S.) og Haarup (Todbjerg S.), indtil han 1865 købte Randrupgd. (Gassum S.), som han solgte 1881 og bosatte sig i Mariager, hvor han døde 25. Juni 1905.

7 Børn (E 1—E 7):

E 1. *Nielsine Kirstine S.*, f. 25. Juni 1863; gift 29. Decbr 1891 med Søren Christian Vestergaard, f. i Gassum 10. Aug. 1860, Ejer af Klostergaarden ved Mariager 1908.

2 Børn (F 1—F 2):

F 1. Søren Sørensen V., f. 12. Juli 1893.

F 2. Carl Sørensen V., f. 15. Juni 1898.

E 2. *Mette Kirstine Georgia S.*, f. 23. April 1864; død 31. April 1885; gift med August Bay, Herredsfm. i N. Sundby.

E 3. *Anna Johanne Marie Elisabeth S.*, f. 3 Juni 1867; gift 5. April 1892 med Carl Christian Jensen, f. 28. April 1865, Bødker i Mariager.

6 Børn (F 1—F 6):

F 1. Niels Christian Georg Carl J., f. 25. Septbr. 1895.

F 2. Anders J., f. 1. Febr. 1898.

F 3. Emilie J., f. 28. Juli 1900.

F 4. Anna Marie Elisabeth J., f. 22. Juni 1904.

F 5. Georg Hilmar J., f. 24. Juni 1906.

F 6. Kaj Jørgen J., f. 22. Maj 1911.

E 4. *Marie Sørensen*, f. 17. Febr. 1870, Lærerinde i Odense; ugift.

E 5. *Carl S.*, f. 31. Juli 1874, Gartner paa Georgsminde (Hjortshøj S.); gift 11. Oktober 1905 med Mette Kirstine Hastrup, f. 4. Aug. 1881. Se: C 3, D 3, E 5.

4 Børn (F 1—F 4):

F 1. Carl Georg S., f. 11. Septbr. 1906.

F 2. Ole Mathias S., f. 2. Febr. 1911 (Tv.).

F 3. Niels Christian S., f. 2. Febr. 1911 (Tv.).

F 4. Kirstine Elisabeth S., f. 14. Januar 1914.

E 6. *Niels Christian Georg S.*, f. 23. Aug. 1878; død 22. Decbr. 1893.

E 7. *Vilhelmine S.*, f. 19. Marts 1881, ansat paa Odense Herreds Kontor i Odense.

D 2. *Caroline Nielsine Andrea Hastrup*, f. i Hjortshøj 22. Aug. 1842.

Gift 25. Oktbr. 1865 med Mads Lauritsen Nielsen, f. i

Ølsted S. 20. Marts 1840 — Ejer af en Gaard i Rodskov (Hornslet S.) udflyttet 1870 og kaldet „Carolinehøj“ (solgt 1892), Forpagter af Hornslet Præstegaard 1890, købte 1893 Møllegaarden i Søften (Fældby S.), som han senere delte i tre Ejendomme: Lauritsdal, Bakkegaarden og Møllegaardsminde og efterhaanden solgte, byggede derefter Villa Nazareth i Hornslet, hvor han døde 23. Septbr. 1911.

11 Børn (E 1—E 11):

E 1. *Niels Christian Georg N.*, f. 9. Jan. 1867 — overtog Forpagtningen af Hornslet Prgd. efter sin Fader og forpagtede den paany til 1906 og atter til 1922, købte 1905 Nabogaarden Bakkegaard (55 Tdr. Land), som han ombyggede og tilkøbte 25 Tdr. Land fra en Nabogaard i Rodskov; gift 5. Marts 1895 med Ane Cathrine Sørensen, f. i Vrinders 5. Marts 1870 (D. af Boelsmand Peder S. og Maren Nielsen Konge).

9 Børn (F 1—F 9):

- F 1. Nielsine Caroline Andrea N., f. 21. Novbr. 1895.
- F 2. Ejnar N., f. 27. Jan. 1897.
- F 3. Vagn N., f. 24. Marts 1898.
- F 4. Ellen N., f. 20. Decbr. 1899.
- F 5. Svend Aage N., f. 11. Oktbr. 1902
- F 6. Holger Georg N., f. 28. Novbr. 1903.
- F 7. Esther Marie N., f. 2. April 1906.
- F 8. Axel N., f. 8. Septbr. 1907.
- F 9. Carl Georg N., f. 21. Oktbr. 1911.
- E 2. *Napoleon Secher N.*, f. 10. Decbr. 1868, Ejer af Høgsted (Ølst S.) — Da han købte Gaarden for 24,000 Kr. var dens Tilliggende $47\frac{1}{2}$ Td. Land, nu ca. 135 Tdr. Land; gift 19. Maj 1893 med Sørine Jensine Sørensen, f. 17. Marts 1867, Datter af Gaardejer Søren Sørensen i Østergaard og Hustru Marie Cecilie, der senere ægtede Ole Faurschou Hastrup (Se D 3).

7 Børn (F 1—F 7):

- F 1. Bertha Maria Secher N., f. 7. Juni 1894; gift 9. Novbr. 1917 med Bernhard Rasmussen, f. 16. Marts 1888, Ejer af Askildrupgaard (Ølst S.).

Barn (G 1):

- G 1. Jens Calmar R., f. 21. Marts 1918.
- F 2. Signe Andrea Secher N., f. 3. Juli 1896; gift 5. Marts 1918 med Søren Henning Petersen, f., Ejer af Hallinggaard (Halling S.).

Barn (G 1):

- G 1. Aage Henning P., f.
- F 3. Helga Cecilie Secher N., f. 19. April 1898.
- F 4. Vagn Secher N., f. 31. Jan. 1901.
- F 5. Dagny Secher N., f. 15. Marts 1903.
- F 6. Olaf Arne Secher N., f. 24. Juli 1905.
- F 7. Edith Edele Secher N., f. 1. Decbr. 1908.
- E 3. *Mette Marie N.*, f. 7. Decbr. 1870, exam. Massøse 1898, bosatte sig 1900 i New York.
- E 4. *Mette Kirstine N.*, f. 29. Juli 1872; gift 14. Juni 1893 med Jens Eriksen Christensen, f. i Balle (Nørup S.) 22. Novbr. 1866

11 Børn (F 1—F 11):

- F 1. Henrikke C., f. 8. Maj 1894; død 26. Decbr. 1896.
- F 2. Ane Marie C., f. 8. Aug. 1895; gift 22. Oktbr. 1918 med Niels Peter Arnold Nielsen, f. 1. Juni 1887, Vognmand i Vejle.
- F 3. Laurids C., f. 22. Febr. 1897, død 2. April s. A.
- F 4. Andrea C., f. 30. Marts 1898.
- F 5. Hans C., f. 20. April 1900.
- F 6. Vagn C., f. 14. Febr. 1902.
- F 7. Frode C., f. 16. Juni 1904.
- F 8. Helga C., f. 7. April 1907.
- F 9. Knud C., f. 26. Marts 1909.
- F 10. Vilhelm C., f. 8. Febr. 1913.
- F 11. Johannes C., f. 1. Maj 1915.
- E 5. *Petra Margrethe N.*, f. 10. Aug. 1874, Husbestyrerinde for Brødrene og senere hos sine Forældre.
- E 6. *Niels Christian N.*, f. 14. Maj 1876, Ejer af Skovlyst (Ullerslev S.); gift 20. Novbr. 1901 med Karen Marie Pedersen f. 16. Aug. 1878; uden Børn.

- E 7. *Adam Johannes N.*, f. 2. Maj 1878, Forpagter af Faderens Gaard Lauritzdal (Søften S.), Ejer af samme 1903—12, købte Halling Vestergaard (Halling S.) 1913; gift 15. Juli 1904 med Anne Birgitte Nielsen, f. i Toustrup 18

4 Børn (F 1—F 4):

- F 1. Agnes N., f. 8. Maj 1905.
 F 2. Tage Henry N., f. 14. Juni 1907.
 F 3. Esther N., f. 24. Decbr. 1909.
 F 4. Lilly N., f. 8. Febr. 1913.
 E 8. *Carl N.*, f. 14. Juni 1880, Ejer af Grøttruplund (Todbjerg S.) 1904; gift 30. Juli 1914 med Petra Mølgaard Nielsen, f. i Skæring Mølle 12. Jan. 1892.

2 Børn (F 1—F 2):

- F 1. Svend Lund N., f. 20. Maj 1915.
 F 2. Ellen Margrethe Lund N., f. 25. Oktbr. 1918.
 E 9. *Aksel N.*, f. 11. Aug. 1882, Forpagter af Faderens Gaard Bakkegaard (Søften S.) 1902 og senere Ejer af samme indtil 1906, da han købte Englyst i samme Sogn; gift 10. Oktober 1905 med Laura Helene Marie Nielsen, f. i Aarhus 17. Septbr. 1882.

4 Børn (F 1—F 4):

- F 1. Søren Laurits Arne N. f. 26. Aug. 1906.
 F 2. Andrea Dortha N., f. 8. Jan. 1908.
 F 3. Martha Marie N., f. 12. April 1911.
 F 4. Axel Georg N., f. 15. Septbr. 1914.
 E. 10. *Johannes N.*, f. 13. Septbr. 1884, Landbrugscand. 1909, rejste s. A. til Amerika, deltog som Løjtnant i den amerikanske Hær i Verdenskrigen 1914—18.
 E 11. *Martha Andrea N.*, f. 13. April 1887; gift 13. April 1911 med Jens Christensen Bøjstrup f. 7. Juli 1880, Ejer af Edelstrup (Rosmus S.). Adoptivbarn: Helge Henry Bøjstrup f. 8. Novbr. 1910 i Kbhvn.

D 3. *Ole Faurshou Hastrup*, f. i Hjortshøj 21. April 1844 — Elev paa Skaarupgaard Landbrugsskole, Forvalter paa Bendatrupgaard og senere paa Vester Keilstrup, kom 1870 til Østergaard (Hjortshøj S.) som Bestyrer og fik Gaarden ved sit Ægteskab med Enken, fra 1878—97 havde han tillige Hjortshøj Præstegaard i Forpagtning og købte Georgsminde af sin Moder. Han drev et mønsterværdigt Landbrug, var en Tid Sognefoged i Hjortshøj og fra 1900—06 Medlem af Hjortshøj-Egaa Sogneraad; han døde paa Georgsminde 1. Marts 1909.

Gift 1. Gang 29. Septbr 1871 med Marie Cecilie Sørensen, f. . . ., død 24. Marts 1875 [gift 1. G. med Søren Sørensen, Ejer af Østergaard, død 1870].

Gift 2. Gang 8. Maj 1877 med Kirstine Sørensen, f. i Hjortshøj 14. Septbr. 1843; død paa Fredensbo i samme Sogn 20. April 1914.

a) Børn af 1. Ægteskab (E 1—E 2):

- E 1. *Sophus Sørensen H.*, f. paa Østergd. 14. Juli 1872, Ejer af en Gaard (60 Td. Land) i Askildrup (Ølst S.), som han solgte 1906 og købte Kankbølle Vestergaard (Hjortshøj S.) (57 Td. Land); gift 11. Oktbr. 1898 med Anna Kirstine Emilie Betty Poulsen, f. i Hørsholm 28. Marts 1877.

5 Børn (F 1—F 5):

- F 1. Ole Faurshou H. f. 10. Juli 1900, død 3. Marts 1914.
 F 2. Poul Anker Faurshou H., f. 14. Febr. 1902.
 F 3. Kirstine Marie Faurshou H., f. 14. Maj 1903.
 F 4. Georg Faurshou H., f. 25. Septbr. 1904.
 F 5. Annalise Faurshou H., f. 20. Maj 1915.

E 2. *Niels Christian Georg H.*; død som Barn.

b) *Børn af 2. Ægteskab (E 3—E 7):*

E 3. *Anders Sørensen H.*, f. paa Østergaard 3. Juni 1878, Ejer af Tandholm (Borum S.) 1905—09, købte $\frac{1}{11}$ 1909 Østergaard for 84,000 Kr.; gift 22. Septbr. 1905 med Caroline Rasmine Juliane Pedersen, f. i Linde (Tvede S.) 12. Aug. 1881 (D. af Lærer Rasmus P. og Ane Nielsen).

2 *Børn (F 1—F 2):*

F 1. *Ragna H.*, f. paa Tandholm 29. April 1907.

F 2. *Rasmus Pedersen H.*, f. paa Østergaard 25. Febr. 1911.

E 4. *Marie Cecilie Sørensen H.*, f. ss. 29. Novbr. 1879; død 28. Jan. 1895.

E 5. *Mette Kirstine H.*, f. ss. 4. Aug. 1881; gift 11. Oktbr. 1905 med Carl Sørensen, f. 31. Juli 1874. Se: C 3, D 1, E 5.

E 6. *Niels Christian Georg H.*, f. ss. 2. Maj 1883, Ejer af Vorregaard (Skjødstrup S.) 1907; gift 22. Marts 1907 med Juliane Meta Pedersen, f. i Linde 18. . . (D. af Lærer Rasmus P. og Ane Nielsen).

3 *Børn (F 1—F 3):*

F 1. *Anne Kirstine H.*, f. 22. Maj 1909.

F 2. *Eline Marie H.*, f. 15. Juni 1913.

F 3. *Egil Børge H.*, f. 26. Juni 1916.

E 7. *Ole Faurschou H.*, f. ss. 10. Jan 1885, Gartnerassistent paa jydsk Asyl ved Riis Skov St.; gift 2. Oktbr. 1914 med Karen Johanne Jensen, f. 7. Maj 1890.

Børn:

F 1. *Henning Faurschou H.*, f. 5. Aug. 1915.

D 4. *Mette Christine Georgine Hastrup*, f. paa Kirstineborg (Hjortshøj S.) 18. Decbr. 1846.

Gift 11. Novbr. 1869 med Carl Tøxen *Worm*, f. paa N.-Aldum 22. Juni 1840, Ejer af Bjerregaard (Dalby S.) og senere af Christianseje (Hornslet S.). Se: C 11, D 4.

D 5. *Jensine Jørgine Hastrup*, død lille.

D 6. *Jensine Jørgine Hastrup*, f. ss. 9. Maj 1852; død 19. September 1915.

Gift 4. Oktober 1876 med *Marius Pedersen*, f. 26. April 1847, Lærer i Malling, senere i Harritslev, død 18. . . .

Børn:

E 1. *Kirstine P.*, død som Barn.

D 7. *Madsine Laurentze Emilie Hastrup*, f. ss. 9. Oktbr. 1854, Manufakturhdl. i Mariager 1882—1890, begyndte 1899 et Hjemmebageri i Aarhus, som hun afstod til sin Søsterdatter Anna *Worm*.

D 8. *Ane Louise Marie Hastrup*, f. paa Georgsminde 4. Oktbr. 1857, Ejer af Vibehus (Hjortshøj S.).

Gift 27. Febr. 1880 med *Julius Haldur Bergmann*, f. 19.

Julii 1840, Forpagter af Todbjerg Præstegd. 1877—1891, Søften Præstegd. 1891—1907, Ejer af Bakkegaarden ved Søften (28 Tdr. Land) 1906, som hans Enke drev ved Bestyrer til 1918, da hun solgte den til sin Søstersøn Axel Nielsen for 44,000 Kr. Julius Haldur Bergmann døde 1. Febr. 1907. Adoptiv søn: Axel Julius Haldur B. f. $\frac{8}{9}$ 1896.

Børn:

E 1. *Emilie Charlotte Hastrup B.*, f. 12. Decbr. 1880, død 15. Febr. 1891.

C 4. *Laurids Emilius Tvede Hastrup*, f. paa Vester Keilstrup 1792, dbt.

- i Balle Kirke 2. April s. A., Medejer af Vester Keilstrup; død 11. Maj 1866; ugift.
- C 5. *Frederik Nicolai Lund Hastrup*, f. paa Vester Keilstrup 1794, dbt. 2. Søndag e. Paaske s. A., Medejer af Vester Keilstrup (Balle S.); død 21. Febr. 1855²³⁾.
 Gift o. 1825 med Ane Frederikke Enghuusen, f. i Viborg 1793 (D. af Skorstensfejerm. E. og Ane Elisabeth Herhed).
4 Børn (D 1—D 4):
- D 1. *Christine Elisabeth Hastrup*, f. paa V. Keilstrup 14. Juni 1827; død før 1834^{18/2)}.
- D 2. *Lassia Michaeline Petrine Palmine Andriette Hastrup*, f. paa V. Keilstrup 2. November 1828. . . .
 Gift med Jens Adolph Frederik Mulvad, f. . . . , Gaard-ejer i Balle Sogn; død
- D 3. *Niels Otto Adolph Hastrup*, f. paa Vester Keilstrup 28. Febr. 1831, Landmand paa Vester Keilstrup Mark; død 28. Jan. 1877.
- D 4. *Trine Andrea Augusta Hastrup*, f. ss. 10. Aug. 1834; begr. 2. Decbr. 1838.
- C 6. *Lassine Eleonora Nicoline Hastrup*, f. paa Vester Keilstrup 1795, dbt. 6. Søndag e. Tr. s. A.; død i Kbhvn. 31. Oktbr. 1869; ugift.
- C 7. *Michaeline Christine Elisabeth Hastrup*, f. ss. 1796, dbt. 2. Oktbr. s. A.; død i Kbhvn. 10. Maj 1875; ugift.
- C 8. *Carl Christian Hastrup*, f. ss. 1797, dbt. 22. Decbr. s. A.; død ss. 23. Decbr. 1814.
- C 9. *Petrine Georgine Albertine Hastrup*, f. ss. 23. April 1799; død 28. Juli 1863.
 Gift i Balle Kirke 26. Septbr. 1823 med Jens Peder Schou, f. i Esbønderup 4. Febr. 1795, (S. af Detailhdl. Niels Peter S. og Marie Melbye), Sognepræst til Gjødvad-B. 1823, Ørting-F. 1834, Værsløv-J. 1847, entl. 1864; død paa Frederiksberg 19. April 1867.
- C 10. *Palmine Anna Jacobine Hastrup*, f. paa Vester Keilstrup 3. April 1803; død 20. Jan. 1887.
 Gift i Balle Kirke 10. Aug. 1823 med Christian Balthasar *Vel-schou*, f. i Kbhvn. . . . 1798, Fuldm. i Søetatens Bogholder-, Archiv- og Depeche-Kontor 1836, Kasserer 1843, Krigsassessor, Justitsraad; død 10. Decbr. 1876.
- C 11. *Andriette Justine Vilhelmine Hastrup*, f. paa Vester Keilstrup 25. Aug. 1810; død paa Henrikseje 27. Maj 1887.
 Gift paa Kalsbølgaard 14. Juni 1833 med Christianus Ja-cob *Worm*, f. i Ørum Præstegd, (Bjerge H.) 17. Aug. 1805 (S. af Præst Emil Christian W., f. i Svendborg^{11/12 1774}²⁴⁾, †^{15/4} 1855 og Magdalene Helms²⁵⁾, exam. jur. 1826, Medejer af Kalsbøl (Raarup S.), Ejer af Nørre-Aldum (Stenderup S.), senere af Ørslev Kohave (Ørslev S.); død i Vordingborg 25. Jan. 1895.
12 Børn (D 1—D 12):
- D 1. *Georg Emil Niels Worm*, f. paa N.-Aldum 4. Juli 1834, Hand-lende i Australien; død 7. Aug. 1868; ugift.

²³⁾ Plejedtr.: Nicoline Mathilde Christensen, f. 1822, gift i Balle Kirke 1845 med Kbm. Hans Nielsen af Horsens (f. 1815).

²⁴⁾ Søn af Trompetær, senere Stadsmusikant i Nyborg Carl Christian Worm, f. i Aabenraa^{9/2} 1749, †^{4/9} 1801, og Mette Marie Karup, f. ^{15/4} 1751, †^{8/2} 1825.

²⁵⁾ Se Stamregister over Familien Helms, Odder, 1892.

- D 2. *Emilie Magdalene Christine Worm*, f. paa N.-Aldum 10. Juni 1836; død 26. Maj 1912.

Gift i Raarup 9. Novbr. 1864 med Jens *Vahl*, f. i Aalborg 24. Novbr. 1828, Sognepræst til N. Vedby—N. Alslev, Provst, R. af Dbg.; død 1. April 1898, se hans Slægtebog over Afkommet af Chr. Nielsen, Borgmester i Varde, A. Side 18 ff.

- D 3. *Jacob Vilhelm Worm*, f. paa N.-Aldum 14. Marts 1839, Secondlt. 58, deltog i Dannevirkes og Dybbøls Forsvar 64, Premierlt 66, Kaptajn 78, R. af Dbg. 85, afsk. 91, Komp.-Chef i Forstærkningen 91, Oberstlt. og Chef for 39. Batl. 92, Dbmd. 04, afsk. af Forstærkn. o4; død 1915.

Gift 15. Decbr. 1863 med Camilla Nathalie Meyer f. 1. Juni 1841 (D. af Ritm. Ernst Heinrich Aug. M. og Jacobine Christiane Ørum).

- D 4. *Carl Tøxen Worm*, f. paa N.-Aldum 22. Juni 1840, Ejer af Bjerregaard (Dalby S.) og senere af Christianseje (Hornslet S.); død 20. Marts 1903.

Gift 11. Novbr. 1869 med Mette Christine Georgine Hastrup, f. paa Kirstineborg (Hjortshøj S.) 18. Decbr. 1846. Se: C 3, D 4.

10 Børn (E 1—E 10):

- E 1. *Christian W.*, f. 19. Septbr. 1870, Forp. af Vadgaard (Glad-sakse S.) $\frac{1}{4}$ 98, Hareskovgaard (Værløse S.) o6, Ejer af Lille Birkholm (Herlev S.), 175 Tdr. Land, 08, Kildegd., $48\frac{1}{2}$ Td. Land, 12 og Holmegd., $36\frac{1}{2}$ Td. L.; gift 18. Novbr. 1898 med Olga Larsen, f. 28. Jan. 1876 (D. af Aug. L. og Emilie Maar).

6 Børn (F 1—F 6):

- F 1. August W. f. 28. Septbr. 1899.
 F 2. Emilie Christine W. f. 12. Septbr. 1900
 F 3. Tøxen W. f. 28. Novbr. 1901.
 F 4. Kaj Vilhelm W., f. 28. Febr. 1903.
 F 5. Karen Olga W., f. 13. Jan. 1905.
 F 6. Helga Olga W., f. 30. Maj 1908.
- E 2. *Vilhelm W.*, f. 7. Maj 1872, Forpagter af Noring Mølle (Foldby S.) 09, Ejer af samme 10, opbyggede Avlsgaarden efter Branden 1911; gift 17. Juni 1909 med Ellen Baastrup, f. 26. Juli 1874.

4 Børn (F 1—F 4):

- F 1. Karen Elisa W., f. 16. Marts 1910.
 F 2. Inger Margrethe W., f. 2. Oktbr. 1912.
 F 3. Carl Tøxen W., f. 17. Decbr. 1913.
 F 4. Ingeborg W., f. 13. Jan. 1917.
- E 3. *Niels Julius W.*, f. 7. Maj 1874, død 30. Aug. 1878.

E 4. *Jacob W.*, f. 6. Novbr 1876, Handelsgartner, begyndte 1905 i Forning med Broderen, nedennævnte Carl Tøxen W., et Gartneri i Ordrup, som de drev sammen til 1913, da de købte Jorder i Taarnby Sogn, hvortil Virksomheden derefter henlagdes; gift 1. Gang med Maren Christine Henriksen, f. 9. Febr. 1865; død 1916; gift 2. Gang 19. Maj 1918 med Harriet Deichmann, f.

2 Børn (F 1—F 2):

- F 1. Oda Elisa Christiane W., f. 20. Oktbr. 1903.
 F 2. Lilli Karen Marie Christine W., f. 8. Novbr. 1905.
- E 5. *Niels Julius Tøxen W.*, f. 29. Marts 1879, Snedkerm. i Aarhus; død 3. Juni 1908.
- E 6. *Anna W.*, f. 22. Juni 1881, overtog Hjemmebageriet i Aarhus efter sin Tante Emilie Hastrup; ugift.
- E 7. *Carl Tøxen W.*, f. 19. Juni 1883, Handelsgartner i Taarnby

Sogn; gift 1. Marts 1912 med Caroline Frederikke Vilhelmine Jensen, f. 6. Aug 1883.

2 Børn (F 1—F 2):

- F 1. Carl Tøxen W., f. 1 Febr. 1913.
 F 2. Martha W., f. 9. Aug. 1914.
- E 8. *Knud Theodor W.*, f. 14 Oktbr. 1884, død 11. Decbr. 1884.
 E 9. *Knud Theodor W.*, f. 14. Febr. 1886, tog Konstruktøremx. 1911 og fik Stipendium til en Rejse til Amerika for at studere Støberivirksomhed; gift 18. Maj 1918 med Anna Ludvigsen, f. 3. Aug. 1889.
- E 10. *Hedevig Laura W.*, f. 13. Aug. 1887, død 1. Juli 1888.
- D 5. *Julius August Worm*, f. paa N.-Aldum 9. Juli 1841, saaret paa Als ^{20/6} 1864; død i V, Snabæk paa det preuss. Lazaret 6. Juli s. A.; ugift.
- D 6. *Johan Richard Worm*, f. paa N.-Aldum 5. Juni 1843, Gros-serer i Helsingborg; gift med Helga Caroline Ottilia Føns, f. 23. August 1854; død 21. Oktbr. 1909.
- D 7. *Sophie Frederikke Worm*, f. ss. 6. Juni 1844; gift 10. Juli 1867 med Otto Frederik *Paludan*, f. paa Alrø 9. Juni 1836, Sognepræst til Gunderup-N. 1884, R. af Dbg. Se J. Vahl: Slægtetog over Afk. af Chr. Nielsen I, S. 183.
- D 8. *Ludotg Phillip Worm*, f. ss. 18. Marts 1847, død 1. Juni 1853.
- D 9. *Emma Eleonora Camilla Worm*, f. ss. 19. Aug. 1848; død 26. Juni 1907; gift med Johannes Peter Christian *Axelsen*, f. 11. Oktober 1835, svensk-norsk. Vicekonsul paa Læsø; død 24. Jan. 1895.
- D 10. *Frederik Qvist Brorson Worm*, f. ss. 21. Septbr 1849, Landmand; død 7. Maj 1897; gift 13. April 1888 med Gertrud Louise Jensen, f. 20. April 1866; død 11. Novbr. 1904.
- D 11. *Helge Worm*, f. ss. 30. Juni 1851; død 7. Maj 1853.
- D 12. *Helga Louise Phillippa Worm*, f. ss. 6. Maj 1853; gift med Mads *Christensen*, f. 11. Aug. 1843, Forpagter paa Norslund; død 3. Septbr. 1888.
- B 7. **Ingefred Hastrup**, f. paa Eskjær 1750. Hun døde 3. Marts 1808 hos Forligskommissær, Boghandler Anton Frants Just i Viborg, i hvis Hus hun som Enke havde levet i 16 Aar. Skiftet efter hende blev sluttet ^{30/6} 1809. Nettoformuen i Boet var 3,154 Rdl. 4 Mk. 9. Sk., der deltes i 2 Broderlodder og 3 Søsterlodder, eller hver Søsterlod 450 Rdl. 4 Mk. 1²/₇ Sk.
- Gift i Skive Kirke 3. Febr. 1769 med Anders Christensen **Friis**, f. paa Lundgaard ved Viborg o. 1730 (S. af Proprietær, Assessor Chr. Hansen F. og Mette Kirstine Panderup), Sognepræst til Brøndum-H. 1763, Provst 69; død 14. Juli 1791; gift 1. Gang 5. Novbr. med Frederikke Kirstine Cold, en Datter af Tordenskjolds Tjener, senere Herredsfoged i Fjends Herred, Christian Cold; uden Børn.
- B 8. **Laurits Hastrup**, f. paa Eskjær o. 1752; død i Mariager 11. Juli 1799. — Han købte 1775 i Forening med Broderen Niels Hastrup Vrejlevklosters Hovedgaard i Vrejlev Sogn for 41,400 Rdl. og var efter 1786 Eneejer af samme indtil 1797, da han solgte Gaarden til Birkedommer P. Friederichsen for 68,490 Rdl.
- Gift 1. Gang i Torslev Kirke 9. Aug. 1776 med Anne Marie Glerup, f. Torslev Prgd. 29. Septbr. 1756 (D. af Præst Jørgen Christopher Hansen G. og Elisabeth Catrine Jespersen); død 26. Aug. 1794.
- Gift 2. Gang i Vrejlev Kirke 5. Maj 1797 med Hedevig Susanne Nicoline Scharschou, f. i Astrup 1771 (D. af Præst Jacob Scharschou Jensen Schiwe og Ane Marie Kirstine Friis); død 17. Decbr. 1853

[gift 2. Gang i Mariager 10. Jan. 1800 med Ritmester Malthe Sehested Hoff; død 9. Maj 1819. 52 Aar gl.]

7 Børn af 1. Ægteskab (C 1—C 7):

C 1. *Mads Hastrup*, f. paa Vrejlevkloster 6. Febr. 1778, Forpagter af Lundergaard (Jetsmark S.), Medejer af samme; død 18. Jan. 1817.

Gift med Else Cathrine Gleerup, f. ²²/₁₁ 1784 (D. af Cancelliraad Severin G. til Vang og Bente Henrica Jespersen). Efter sin Ægtefælles Død flyttede hun fra Lundergaard til Kyø og boede senere paa Vang og Sdr. Elkjær; død 11. Marts 1853.

6 Børn (D 1—D 6):

D 1. *Laurits Hastrup*, f. paa Lundergd. 1. Decbr. 1807, Ejer af Lundergaard (Jetsmark S.); død 11. Oktbr. 1845.

Gift 1. Gang med Ida Kirstine Gleerup, f. 1810 (D. af Laurits G. til Dybvad og Kirstine Lycke Gleerup); død 13. Maj 1836.

Gift 2. Gang med Karen Møller, f. i Aaby Sogn, Aalborg Amt, 1805.

4 Børn (E 1—E 4):

E 1. *Madsine Cathrine Hastrup*, f. ss. 18. Oktbr. 1834.

E 2. *Ida Kirstine Hastrup*, f. ss. 1. Maj 1836.

E 3. *Lars H.*, f. ss. 1842.

E 4. *Marie H.*, f. ss. 1843.

D 2. *Anna Marie Hastrup*, f. paa Lundergaard 1809, dbt. i Jetsmark Kirke 21. Oktbr. s. A.; død paa Sdr. Elkjær 22. Juli 1825.

D 3. *Henrikke Severine Hastrup*, f. ss., dbt. 4. Septbr. 1811; død 6. Juni 1890.

Gift 1. Gang med Thomas Theodor Gleerup, f. 1813 (S. af Niels Jespersen G. til Vang og Juliane Marie v. Wedelsparre), Ejer af Bjørnkjær (Biersted S.) og Medejer af Knudseje (Skæve S.); død 25. Oktbr. 1850.

Gift 2. Gang 11. Novbr. 1851 med Hans Ranøe de Klöcker, f. 15. Marts 1818, Oberst i Forstærkningen og Chef for 39. Batl., R. af Dbg.; død 9. Septbr. 1884.

D 4. *Severin Hastrup*, f. paa Lundergaard 24. Jan. 1813, dbt. i Jetsmark Kirke 25. Juni s. A., Student Aalborg 1831, cand. jur. ²⁷/₄ 1836, Ejer af Bøgsted (Astrup S.) og Medejer af Enggaarden (Astrup S.); død i Kbhvn. 25. Maj 1882.

Gift i Sulsted Kirke 22. Decbr. 1839 med Louise Gleerup, f. 1814 (D. af Laurits G. til Dybvad og Kirstine Lycke Gleerup); død i Kbhvn. 25. Maj 1883.

3 Børn (E 1—E 3):

E 1. *Valdemar H.*, f. paa Bøgsted o. 1840.

E 2. *Georg H.*, f. ss. 24. Jan. 1842, cand. jur. ¹⁸/₁ 67, Overretssagfører i Viborg 70.

E 3. *Otto H.*, f. ss. 24. April 1846, cand. jur. ²⁵/₅ 68, By- og Herredsfm. i Stubbekjøbing, Revisor ved det sjæll. Jernbaner 77., Assessor i Kbhvn. Criminal- og Politiret 83.

D 5. *Herman Rudolph Hastrup*, f. paa Lundergaard 2. Jan. 1815, dbt. i Jetsmark Kirke 31. Marts s. A.; død 4. Marts 1859. Ejer af Sdr. Elkjær (Sulsted S.), som hans Enke 1867, efter sit 2. Ægteskab, solgte til sin Svigersøn Kellermann, der 1873 solgte den til Etatsraad A. Brandt.

Gift med Emma Emilie Sophie Wellmann, f. . . .; [gift

2. G. med Johannes Marius Holmberg Thorlund, f. o. 1810, Ejer af Sdr. Elkjær; død 14. Septbr. 1888, 78 Aar gl.J.

Barn:

- E 1. *Caroline Marie Hastrup*, f. paa Sdr. Elkjær 8. Oktbr. 1847.
- D 6. *Madsine Cathrine Hastrup*, f. paa Lundergaard 7. Juni 1817, hjemdbt. $\frac{8}{6}$, Daab confirm. i Aistrup Kirke 9. Septbr 1818, var 1836 Husjomfru paa Dybvad.
- C 2. *Elisabeth Cathrine (eller Kirstine) Jespersen Hastrup*, f. paa Vrejlevkloster 1780, dbt. i Jetsmark Kirke 15. Oktbr. s. A.; død $\frac{19}{8}$ 1850.
 Gift i Mariager Kirke 12. April 1797 med Peter *Valeur*, f. i Aalborg $\frac{10}{10}$ 1771 (S af Justitsraad, Tolder Johannes Meller V. og Christiane Christensen), Apotheker i Viborg 1798—1829; død 22. Oktbr. 1845.
- C 3. *Dorthe Lassen Hastrup*, f. paa Vrejlevkloster, dbt. i Vrejlev Kirke 28. Decbr 1781; død 18. Febr. 1782.
- C 4. *Dorthe Lassen Hastrup*, f. ss., dbt. 8. April 1783; død 4. Marts 1784.
- C 5. *Georgine Bartholine Gleerup Hastrup*, f. ss., dbt. 2. Febr. 1786; død 24. Juni s. A.
- C 6. *Cathrine Lassia Hastrup*, f. ss., dbt. 15. Marts 1788; død
 Gift i Balle Kirke 2. Oktbr. 1824 med Andreas Laurentius *Hastrup* f. paa Vester Keilstrup, dbt. i Balle Kirke 16. S. e. Tr. 1790, Ejer af Petersholm, Landinspektør, Tiendekommissær; død 18. Oktbr. 1841; se: B 6, C 2.
- C 7. *Jørgen Christopher Gleerup Hastrup*, f. ss., dbt. 15. Juli 1790; død 28. Decbr. s. A.

Carl Bryrup København



DIS-Danmark



1 0 3 5 5