



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Bidrag
til en
sjællandsk Slægt
Pind's
Personalhistorie

af

F. Hjort
Baagegaard pr. Tommerup St.



Bidrag

til en

sjællansk Slægt Pind's Personalhistorie

af

F. Hjort

Baagegaard pr. Tommerup St.



Om alle Personer af Navnet Pind henhører til samme Slægt er vist meget tvivlsomt, skjønt man kunde fristes til at tro det, alene af den Grund, at der i den historiske Tid kun findes meget faa af dette Navn. Ikke desto mindre kan man dog ret tydelig skjælné mellem en jydsk Slægt, der dog vist alt tidligt har delt sig i flere Familier, hvor nu næppe kan findes Foreningspunkt. Desuden er der en laalandsk Slægt Pind; en norsk do., der har Forbindelse med en kjøbenhavnsk Gren, og saa endelig den *sjællandske*, som her skal omtales.

Navnet Pind, der nu saa vidt vides kun optræder som Efternavn, har vist oprindeligt alene været et almindeligt Fornavn, hvis Spor kan følges langt tilbage i Tiden, og er saa ægte dansk som noget. Vi træffer det saaledes helt tilbage i den forhistoriske Tid, fra hvilken det er bevaret ned til vore Dage i flere Stednavne, navnlig i Jylland, hvor vi bl. a. finder det i Pindstrup, Pindborg, Pindkrog, Pindsbøl, Pindsmark, Pindgaard osv.; og paa Sjælland genfinder vi Navnet i Pinddals Kro, men næppe flere Steder hverken paa Sjælland eller de øvrige Øer. Ingen af disse Stednavne synes at være ældre end fra Vikingetiden, men snarere yngre, og har Navnet Pind da antagelig paa den Tid været ret almindeligt blandt den jævne brede Befolkning, som lod Navn til i Stednavne paa den Tid. Derimod findes det næppe anvendt blandt Stormændene, og i alle Tilfælde har vi det ikke i de ældre Stednavne med Endelsen *-lev* eller *-sted*. — Imidlertid er Navnet Pind gammelt i Danmark, men har aabenbart aldrig været meget udbredt; antagelig mest i Middelalderen og saa stadig mindre og mindre anvendt og er især i de sidste 100 Aar gaet særlig stærkt af Brug, saaledes at det nu er nær ved

at uddø. I den københavnske Vejviser findes kun 2 af Navnet Pind og i Bonde- og Arbejderstanden vist kun yderst sjældent. — Det ser saaledes ud, som om Navnet Pind har sin første paaviselige Oprindelse paa Djurslund, og derfra har det da udbredt sig til andre Egne af Landet og da ogsaa til den nærmest liggende Del af Sjælland.

I Pind-Slægten har jeg hørt om en Tradition, der lyder saaledes: „Slægten Pind er meget gammel, er oprindelig en jydsk Adelsfamilie, men Adelskabet blev frataget den, efter at et af dens Medlemmer havde lagt Haand paa Kong Christian IV.“ En anden Tradition gaar ud paa: „at Familien blandt sine Medlemmer skulde tælle en katolsk Bisp paa Sjælland, Kristoffer Pind.“ Der ligger aabenbart ikke ret meget til Grund for nogen af disse gamle Overleveringer, eftersom der ikke ligger Spor af historisk Virkelighed til Grund for noget som helst Adelsskab; højst kunde der være Tale om at henhøre Slægten til de gamle „Storbonde-Æther“, som den jydsk Gren endnu op til den nyere Tid havde Præg af. Og vel har der været en Del gejstlige Pind'er, særlig i Jylland, men næppe nogen Bisp. Tilbage bliver da kun alene den Virkelighed, at Slægten Pind „er meget gammel“; det er sandt, men det er ogsaa noget, som den har tilfælles med alle Slægter. Det er imidlertid ikke ret mange Slægter, i hvilke man har nøjagtig Rede paa de enkelte Medlemmers Rækkefølge, og Pind-Slægten har hidtil slet ikke haft nogen Orden i sine Sager; men dette Savn vilde jeg nu se at raade nogen Bod paa for den sjællandske Grens Vedkommende.

Hidtil har jeg ikke kunnet finde længere tilbage end til Begyndelsen af det 17. Aarhundrede, da jeg finder det første svage Glimt af Slægten Pind paa Sjælland, og den Mand, der saaledes kommer til at figurere som Stamfader til denne Gren, hed

Niels Pind

og var antagelig Gaardmand i Egnen nord for Slagelse, og i dennes Slægt, der dog lever endnu om end kun svag paa Sværd-

siden, saa dog ret stærk paa Spindesiden, er nu aldeles intet bevaret, udover selve Personerne; men disse synes at have glemt al Berøring med den ældre Slægt, fra hvilke der ikke er det mindste M i n d e tilbage, ikke en Gang Navnet er bevaret, dette synes at være glemt for ca. 100 Aar siden, da det blev brugt sidste Gang. — Familien opfattede vistnok P i n d - N a v n e t for et „Ø g e n a v n “ og søgte derfor at blive det kvit, hvilket ogsaa er lykkedes endog i den Grad, at næppe nogen af Slægten nu har den mindste Erindring om dette sjældne og pæne danske Navn som atter burde optages og bruges af Familiens nulevende Medlemmer og dermed bevares som en genfundne gammel Skat, der nu med Glæde og Tak bør holdes i Hævd og Ære.

Naar jeg alligevel er kommen til at syle med Pind-Slægten er det fordi at min Moder stammer ned fra den, ogsaa uden selv at vide noget som helst derom. Hun veed kun, at hun er opkaldt efter sin Farmoder, A n e M a r i e , men hendes Efternavn kjendte Moder ikke; derimod vidste hun at Farmoderen var født i Skovsø ved Slagelse og hun tænkte sig den Mulighed, at hun var en „S t a m p e “, en Familie hun vidste at være i Slægt med; thi naar hun som Barn kjørte med Faderen til Slagelse og de paa Vejen traf „en af Stamperne“, skulde de altid holde og tale med dem, ligesom de staldede ind hos Brændevinsbrænder Stampe i Slagelse. Dette er egentlig hele min Moders Viden om denne Del af sin Slægt, og naar hun ikke vidste mere, var det begrundet i, at begge hendes Forældre som ganske smaa havde mistet baade deres Fader og Moder, saa de maatte ud til fjernere Slægtninge og fremmede, hvor de blev opdragede. En eneste Gjenstand var dog bevaret for de smaa Børn, et gammelt S ø l v k r u s med tre Kuglefødder og fladt Laag (som jeg mindes at have set som Barn), hvorpaa var indgraveret alle de tidligere Ejeres Navne lige fra 1651. Dette Krus havde fulgt Pindslægten og til hvilken det skal være skjænket af en gammel Søkaptejn, der havde ladet indgravere i Kruset: „M i t H a a b t i l G u d a l l e n e “. For ca. 30 til 40 Aar siden er det desværre bleven solgt og kommen

bort fra Familien, hvorhen vides ikke. Havde jeg haft Navnene, som stod paa Kruset, var jeg sparet for meget Arbejde, men var ganske vist da ogsaa gaaet glip af den store Tilfredsstillelse, som det har været for mig i Archiverne at opgrave fra den visse Forglemmelse disse gamle Forfædre som jeg nu her kan præsentere for deres nulevende Efterkommere og andre interesserede.

Niels Pind maa have været i sin bedste Alder omkring ved 1640, da hans Børn er fødte, muligvis er han identisk med Fæstegaardmand Niels Pedersen i Blæsinge, som endnu levede 1664. Af Børnene kjende vi kun to, nemlig Peder Nielsen Pind og

Lauritz Nielsen (Pind) der døde 1719, bg. 20. 10. i Havrebjerg; han var Fæstebonde i Blæsinge By 1686 under en Gods-ejer som hed Johan Lehn. Han var gift med Cathrine Pedersdatter, f. 1644, † 1715, bg. 10. 3., 71 $\frac{1}{2}$ Aargl. Af deres Børn kendes:

Kirsten Lauritzdatter, der blev gift med Gmd. Eiler Jensen i Havrebjerg og

1. Niels Lauritzen, som var Gmd. i Jernbjerg og gift med Karen Hansdatter. De havde bl. a. Børnene
 - a) Hans Nielsen, f. 17. 10. 1706 og
 - b) Jens Nielsen, f. 20. 1. 1709.
2. Morten Lauritzen (se Kirstine Pedersdatter Pind).

Peder Nielsen Pind maa være født 1644, thi da han der i Ottestrup hvor han bliver begravet 1724, 25. 12., siges han at være 80 Aar gammel. Han var gift med Ellen Paaskedatter, der bl. a. havde en Broder som hed Peder Paaske, men hvem hun ellers var, vides ikke. Peder Nielsen Pind er vist nok identisk med den Ryttergodsbonde under Antvorskov Rytterdistrikt, Peder Nielsen i Blæsinge, som nævnes i Matriklen baade for 1680 og 1686. Her er antagelig da hans første Børn fødte. Men de yngre Børn er døbt i St. Mikkel's Kirke, saaledes at han maa op imod 1692 være bleven Fæstebonde i Jernbjerg, for endelig ca. 1714 at flytte til Ottestrup,

hvor han i Matriklen for 1719 opføres ved Matr. Nr. 1 under Antvorskov Ryttergods Jordebog, med 6 Tdr., 5 Skp., 1 Alb. Hartk. Der var 40 Fag Hus, 6 Heste, 1 Ko, 2 Ungnød, 2 Faar; den aarlige Udsæd var Rug $3\frac{1}{2}$ Tdr., Byg 5 Tdr., Havre 4 Tdr., Græsning til 6 Heste og 4 Køer og Stude; Høavlen godt Hø 5 Læs, slæt Hø 3 Læs, ingen Skov eller Tørveskjær; Gaardens Tilstand slet. Gaarden reguleret til Rytterhold og til Kassen aarligt at svare 26 Rdl. 52 Skilling (ca. 4 Rdl. pr. Td. Hartk.). De har mindst haft 9 Børn, hvoraf de 3 maa være fødte i Blæsinge og 6 i Jernbjerg; ældst er antagelig

1. Anders Pedersen Pind, f. ca. 1683, (se senere).
2. Johanne Pedersdatter Pind, hun fik 1720 en uægte Søn, Hans, der blev født i Ottestrup, som Barnefader blev udlagt en Skriverkarl fra Kjøbenhavn, der hed Anders Hansen. „Anders Pinds Kone bar det; Faddere begge hans Systre.“ Disse faa Ord taler højt om, hvilken Skam det har været for Familien. Der er kun de aller nærmeste, som har villet gaa til Kirke med Barnet. Det døde forøvrigt 3 Maaneder gl. Hvor Moderen senere blev af, har jeg ikke kundet opspore.
3. Kirstine Pedersdatter Pind. Hun blev trolovet 13. 11. 1711 og viet 10. 1. 1712 i St. Mikkel's Kirke med Morten Lauritzen, der antagelig er hendes Fætter og altsaa ogsaa en Pind; thi hans ovennævnte Broder, Niels Lauritzen, og hendes Fader, Peder Nielsen Pind, vare Forlovere.
4. Niels Pedersen Pind blev døbt i St. Mikkel's Kirke 14. 9. 1694. Han kom ligesom Broderen, Anders, til Ottestrup og blev Gaardfæster. Han nævnes i en Matrikel 1733 som fhv. i Matr. 2, som Anders Jensen da er Fæster af og kaldes antagelig derfor „Inderste“ da han 26. 3. 1738 bliver bg. i Ottestrup. 1723 15. 8 er Niels Pedersen Pind Fæster i Ottestrup.

5. D o r t h e P e d e r s d a t t e r P i n d , døbt 7. 3. 1697, gift 17. 5. 1723 med Anders Skræder i Ottestrup. Hans første Kone, Mette Christensdatter blev bg. 9. 12. 1722. Og allerede 31. 10. 1723 fik de en Søn Hans døbt i Ottestrup, hvor baade Peder Nielsen og Niels Pedersen ere Faddere.
6. M a r e n P e d e r s d a t t e r P i n d , døbt 2. 4. 1699.
7. J e n s P e d e r s e n P i n d , døbt 8. 8. 1700 i St. Mikkel's Kirke.
8. H a n s P e d e r s e n P i n d , døbt 13. 11. 1701; død som spæd.
9. H a n s P e d e r s e n P i n d , døbt 28. 1. 1703. Ligesaa lidt ham som flere af de øvrige Søskende har jeg kunnet følge, idet alle Archivalier, allene med Undtagelse af Kirkebøgerne, paa denne Egn af Sjælland enten er yderst sparsomme eller almindeligvis slet ikke findes før helt hen i Slutningen af det 18. Aarhundrede.
1. A n d e r s P e d e r s e n P i n d blev bg. i Ottestrup 23. 1. 1743 og siges da at være 60 Aar gl., og er saaledes født 1683, sandsynligvis som den ældste af de 9 Søskende. Han har vistnok i Begyndelsen været hos Faderen i Jernbjerg og senere i Ottestrup, først som Gaardbestyrer og senere som Gaardfæster selv. Han bliver 27. 12. 1711 gift i St. Mikkel's Kirke med A n n e P e d e r s d a t t e r , døbt 29. 10. 1690, som Datter af P e d e r O l u f s e n og K a r e n P e d e r s d a t t e r af Jernbjerg. Forlovere var Peder Nielsen og Peder Olufsen. Saalænge han boer i Jernbjerg kalder Kirkebogen ham „Anders Pedersen“, medens Kirkebogen i Ottestrup kalder ham „Anders Pind“, og da han dør i Skovsø kaldes han for „Inderste“, antagelig hos Sønnen Jens, og ligeledes da Konen 16. 12. 1736 bg. fra Skovsø. Men indtil 1733 nævnes de som boende i Ottestrup. De havde mindst 5 Børn, nemlig:

- a) Karen Andersdatter Pind, døbt 28. 2. 1712 i St. Mikkels Kirke.
- b) Niels Andersen Pind, døbt 11. 3. 1714 i St. Mikkels Kirke.
- c) Jens Andersen Pind, døbt 3. 5. 1716 i Ottestrup (se senere).
- d) Hans Andersen Pind, døbt 26. 3. 1719 i Ottestrup. Han var Soldat 1747 og kom da til Dævidsrød som Karl hos Gmd. Søren Jensen, og da denne var død 1748, 51 Aar gl. blev han kort efter gift, 4. 10. 1748 med Enken Anna Hansdatter (hendes Moder hed Ane Jensdatter, bg. 1741 23. 7., 67 Aar gl.) og blev Selvejer af Gaarden og fik med Konen nogle Stedbørn, der efter Stedfaderen tog Navnet Pind, blandt hvilke Gmd. Lars Sørensen Pind i Vedby Sønder. Selv faar „Hans Pind“ en Datter, døbt 7. 12. 1749, der hed Anne Marie, men hun døde allerede og blev bg. 20. 8. 1752. Andre Børn har Hans Pind næppe haft, thi den „Hans Pinds Datter Maren, der 1774 blev gift med Anders Jensen fra Korsør“ og derved Møllerkone i Skovsø, er sikkert kun hans Steddatter. (Nils Larsen af Kindertofte og Hans Christensen af Vedbysønder var Forlovere for hende, medens han havde Hans Hieronimisen og Jens Hansen af Korsør dertil). Dette Ægtepar havde flere Børn og levede meget intimt med Familien Pind. Hans Pinds Kone dør 1775, bg. 15. 1., 61 Aar gl., men ganske kort efter er han bleven gift med Enken Anne Marie Larsdatter, men heller ikke med hende har han efterladt sig Børn. Omtrent samtidig med at han bliver gift faar han 29. 6. 1775 Skjøde paa en Gaard i Skovsø paa 7¹/₂ Td. Hartkorn, som han dog 20. 5. 1784 sælger til Amtmand Fleischer i Slagelse, ved hvilken Lejlighed han omtaler en „svagelig“ Stedsøn, Knud Christensen, som

da fik „Frihed for Stevnen“. Ved Folketællingen 1787 kaldes han Husmand i Skovsø. Og her boer han endnu 19. 3. 1799, da han underskriver med sit fulde Navn Contract med „Gaardmand Hans Jensen i Hejninge, der er gift med min Broder Søns Datter, Anna Maria, som inden Tinge har tilbuden sig at modtage mig“ Foruden har Hans Pind i Skovsø 2. 6. 1798 ved Transport afhændet et Auktionsskjøde til Gmd. Jørgen Hansen i Vedbysønder. Og kort efter sin Ankomst til sin Slægtninge i Hejninge dør „Indsidder Hans Andersen Pind, bg. 31. 5. 1799“.

- b) Niels Andersen Pind, døbt 28. 12. 1721 i Ottesrup.
- c) Jens Andersen (Pind), nævnes sjældent i Kirkebogen med Navnet Pind, men oftest som „Jens Andersen“, antagelig den samtidige Sognepræst personlige Opfattelse, som det rette! Han blev gift 30. 10. 1735 med Maren Pedersdatter (Enke efter 19. 5. 1735 afdøde Gmd. Peder Nielsen i Skovsø, f. 1671), der var f. ca. 1708. Hun dør imidlertid allerede 1739, bg. 4. 3., efter at have skjænket Jens Andersen 2 Børn. Men han er jo med hende bleven Gmd. i Skovsø og her holder han Bryllup 2den Gang 12. 2. 1740 med Ane Marie Lauritzdatter i St. Mikkel's Kirke. — Hun fødte sin Mand yderligere 12 Børn, af hvilke de fleste, ligesom de 2 første, døde som smaa, men der er det mærkelige at bemærke, at de alle 14 blev holdte over Daaben af „Ole Hansens Spejersholms Kone af Hiernebjerg“. Hun hed Karen Pedersdatter og var Søster til Jens Andersens Moder, og efter hendes Død fortsatte „Ole Spejersholms“ 2den Kone, Dorthe, den samme gode Gjerning i Familien Pind, med at holde deres smaa Børn over Daaben. Af dette synes at fremgaa, at Forholdet til Familien i Jernbjerg har været mer end almindeligt hjerteligt. Jens

Andersen fik med sin første Kone en Gaard i Skovsø, men døde forholdsvis ung, idet han allerede blev bg. i Ottestrup 1762 15. 7., 47 Aar gl., hvorefter Sønnen har bestyret Gaarden for Moderen, som ganske sikkert er den Anna Maria der blev døbt 1708 28. 5. i St. Mikkels Kirke som Datter af Lauridz Lauridzen Hald og Anna Sørensdatter (Faddere var: „Anna Gervertis, Lisbeth, Conrad Baggers, Niels Smed, Peder Clausøn og Anneche Gervertisdatter“). Ved hendes bg. 1778, 23. 8., 70 Aar gl. kaldes hun kun: „Anders Pinds Moder“. Deres 14 Børn vare:

1. Ellen Jensdatter Pind, d. 1736 3. 6., bg. 1739 5. 4.
2. Anders Jensen Pind, d. 1738 26. 2., bg. 1738 1. 3.
3. Ole Jensen Pind, d. 1740 14. 8., bg. 1741 29. 1.
4. Niels Jensen Pind, d. 1741 17. 12, bg. 1742 7. 3.
5. Anders Jensen Pind, d. 1743 21. 4., bg. 1793 3. 5., (se senere).
6. Ole Jensen Pind, d. 1745 27. 5., bg. s. A. 28. 11.
7. Maren Jensdatter Pind, d. 1746 20. 11. bg. 1747 27. 8.
8. Maren Jensdatter Pind, d. 1748 14. 6., konfirmeret 1764 i Ottestrup. Det er sikkert den Maren Jensdatter som 1769 blev gift i Ottestrup med Ckristoffer Madsen, begge fra Skovsø, thi hendes Forlovere var Anders Jensen Pind og Farbroderen Hans Andersen Pind. Men hun maa være bleven tidlig Enke, thi ved hendes Broder Lars Død 1784 nævnes hun som ugift?
9. Anne Jensdatter Pind, d. 1751 16. 5., bg. 1756 12. 12.
10. Kirsten Jensdatter Pind, d. 1752, 30. 7., bg. s. A. 6. 8.
11. Bergitte Jensdatter Pind, d. 1752 30. 7., bg. s. A. 20. 8.
12. Lars Jensen Pind d. 1754 13. 1., bg. s. A. 20. 1.
13. Karen Jensdatter Pind, d. 1755 19. 10., hun blev gift med Smedm. Hans Christensen i Vedbysønder og efterlod sig en Søn Ole Hansen, der var født 1780 og fire Aar efter var Moderen død.

14. Lars Jensen Pind, d. 1759 8. 7., † 1784 hos Broderen i Skovsø og i Skifte siges, at han intet efterlod sig.
5. Anders Jensen Pind har antagelig bestyret Gaarden for Moderen efter Faderens tidlige Død, og det er sikkert den samme Gaard som han selv fæster 8. 3. 1775 af Chr. Svejstrup til Devidsrød, hvilken han da alt beboede og som var paa 6 Tdr., 1 Skp., 1 Fr. Hartkorn og 2 Alb. Skovskyld. Men i Fæstebrevet siges: „og saaledes er hans forrige Fæstebrev herved ophævet“, saa han maa jo have haft et før. Han maa være bleven gift noget før, thi 1772 holder „Anders Pinds Kone, Niels Hansens Søn (Rasmus) i Skovsø over Daaben“ og ligeledes 1774 11. 9. da „Anders Pinds Kone var Fadder i St. Mikkels Kirke til Jørgen Giermansens og Karen Christensdatters Datter“. Konen hed Kirsten Christensdatter og var nok Søster til lige nævnte Karen, ligesom hun havde en Broder Lars Christensen, der var Gmd. i Jernbjerg, om hvem det siges 1780 da han bliver gift, at han er fra Skovsøe, hvorfor det maa formodes at Søsteren ogsaa er derfra, men det har ikke været muligt at finde hendes Vielse i nogen af Kirkebøgerne fra Omegnen, ligesaa lidt som Forældrenes Navne. Hun døde imidlertid allerede 1780, bg. 30. 6., kort efter sit 3die Barns Fødsel og siges da at være 34 Aar gl. og skal altsaa være født ca. 1746; men hendes Daab har jeg ikke kundet finde. Derimod er Skiftet efter hende bevaret, som Manden maatte afholde med hendes 3 Børn, før han 1782 29. 7. giftede sig med Margrethe Jensdatter, en Datter af Gmd. Jens Jensen i Hejninge, der var født ca. 1751, med hvem Anders Pind fik 3 Døttre. Dette 2det Ægteskab var antagelig skyld i, at Anders Pind først paa Aaret 1793 afstod Gaarden i Skovsø, for umiddelbart derefter at overtage en anden Gaard, Matr. 16 i Hejninge. Men meget kort efter døde han 1793, bg. 3. 5., 50¹/₂ Aar gl. Skiftet efter ham er ogsaa bevaret og han nævnes her med sit fulde Navn.

- a) Jens Andersen Pind, d. 1775 1. 1., beg. 1829 22. 8. (se senere).
- b) Anna Maria Andersdatter Pind, d. 1776, 6. 10. † 1803 23. 2., hun blev gift 1796 22. 1. med Selvejergaardsmand og Sognefoged Hans Jensen i Hejninge og blev ved ham Moder til en ret talrig Efterslægt. Se videre derom under „Hejningeslægt“ af F. Hjort.
- c. Karen Andersdatter Pind, d. 1780 16. 4. Hun blev gift i Hejninge 31. 8. 1800 med Husmand Jens Nielsen af Gudum, men han døde kort efter og hun giftede sig da 31. 6. 1802 med Møller Jens Olsen Stamppe i Lundforlund. Se nærmere om deres Efterkommere i „Slægten Stamppe“ af F. Hjort.
- d) Anna Christine Andersdatter Pind, f. 1785, blev gift 5. 11. 1824 med Gaardmand Jens Pedersen i Øster Stillinge, f. ca. 1771.
- e) Maren Andersdatter Pind, f. 1788, † 1824 8. 7., efter at hun 1821 22. 6. var bleven gift med Gmd. Jens Pedersen i Øster Stillinge, der efter hendes Død giftede sig med Søsteren; hun efterlod sig en Datter Ane Margrethe Jensdatter, d. 1822 2. 3.
- f) Kirsten Andersdatter Pind, f. 1791, blev gift 1831 12. 2. med Gmd. Jens Olsen i Lundforlund, f. ca. 1800.
- a) Jens Andersen Pind var Selvejergaardmand i Næsby ved Stranden og blev 6. 9. 1809 gift med Ane Jørgensdatter, en Datter af Gmd. Jørgen Thomsen i Hejninge. Han døde 22. 8. 1829, hvorefter hun allerede 7. 12. s. A. giftede sig med Ungkarl Jens Nielsen, 30 Aar gl., og hun angives da at være 42 Aar og i dette Ægteskab fødte hun et Barn 9. 6. 1830 som hed Maren Kirstine Jensdatter, men 10 Uger derefter, 21. 8., kom Moderen ulykkelig af Dage, 43 Aar gl.

— Med Jens Andersen Pind havde hun følgende Børn, af hvilke jo de to vare ganske smaa, da Forældrene døde.

1. Karen Jensdatter (Pind), f. 1814 1. 12. (Fra dette Tidspunkt har jeg ikke senere set Navnet Pind benyttet af Familien og ej heller anvendt i offentlige Archivalier, derfor sætter jeg Pind i ().). Hun blev aldrig gift, men var i 4 Aar hos en Gæstgiver Thomsen i Slagelse og i hans Hus fik hun en uægte Søn f. 11. 12. 1839, som i Daaben fik Navnet Jens Peder Andreas Martin Ibsen Faderen var Møllersvend Martin Ibsen fra Smedegadens Mølle. Efter Moderens Død blev der 1841 indsat en lille Kapital i Overformynderiet for Barnet, som da han efter sin Konfirmation drog til Søs „og hans Opholdssted kan ej opspørges“ derfor i Aaret 1867 blev udbetalt til Familien. I 1860 var Gmd. Jens Christensen i Waarbymark Værge for dette unge Menneske.
2. Anders Jensen (Pind), født i Næsby, døbt i Stillinge 19. 4. 1822. Efter Forældrenes tidlige Død blev han i Gaarden hos Stedfaderen og Stedmoderen og 1840 fik han som myndig under Stedfaderen, Gmd. Jens Nielsens Kuratel, udbetalt af Overformynderiet som Arv efter Forældrene ialt 100 Rdl. — Efter begge Forældrenes Død blev Thomas Olsen i Holmstrup Formynder for ham og hans 2 Søskende. Først 42 Aar gl. blev Anders Jensen gift, 6. 5. 1864, i Havrebjerg med Pigen Caroline Hansine Pedersen af Blæsinge, 22 Aar gl. De købte nu et lille Hus paa Næsby Fed og han blev Sandgraver og handlede med Sand Resten af sit Liv, og her blev Børnene født. Han døde 22. 5. 1892, 70 Aar gl. og Konen døde 1905 ved en Ulykke.

Deres Børn vare:

- a) Jens Peder Jensen (Pind), døbt 11. 4. 1867.
- b) Carl Anthon Jensen (Pind), døbt 27. 3. 1868, † 1909 paa Slagelse Fattiggård. — Hans 3 Børn ere:

1. Emil Jensen (Pind) f. 0. 0.? Soldat 1918.
 2. Valdemar Jensen (Pind) f. 0. 0.? Til Søs.
 3. Kathrine Jensen (Pind).
- c) Maren Christine Jensen (Pind), døbt 6. 9. 1869.
- d) Ane Marie Jensen (Pind), døbt 21. 5., f. 10. 3. 1871, blev gift med Bødker Nielsen paa Halskov i Korsør og har flere Børn, nemlig:
1. Ellen Margrethe Nielsen, f. 19. 8. 1894, † 9. 10. 1900.
 2. Karen Marie Nielsen, f. 1. 6. 1896. gift 10. 6. 1917 med Valdemar Oluf Anders Nielsen, f. 19. 1. 1898.
 3. Ellen Margrethe Nielsen, f. 1. 1. 1901
 4. Ingeborg Julie Nielsen, f. 9. 3. 1902.
 5. Kay Nielsen, f. 8. 3. 1904.
 6. Svend Aage Nielsen, f. 14. 11. 1906.
 7. Rigmor Martha Nielsen, f. 23. 5. 1909.
 8. Poul Nielsen, f. 22. 11. 1911.
- e) Peder Jensen (Pind), f. 21. 6., døbt 5. 9. 1875.
- f) Johanne Cathrine Jensen (Pind), f. 26. 3., døbt 17. 6. 1877.
3. Kirstine Jensdatter (Pind), f. 7. 7. 1826, † før Faderen,
 4. Margrethe Jensdatter (Pind), f. 8. 1. 1824, † 9. 12. 1897. Hun kom efter Forældrenes tidlige Død i Huset hos Gmd. Niels Hansen i Holmstrup og blev gift i St. Peders Kirke i Slagelse, 2. 10. 1852, med Mads Hansen af Holmstrup, f. 10. 4. 1825, † 24. 8. 1870; han var Gartner og Kurvemager i Slagelse.
- a) Jens Peder Hansen, f. 19. 10. 1853, gift 24. 10. 1882 med Charlotte Elisabeth Hassenkam, f. 14. 8. 1861 paa Æbelø. Han er Detailhandler og Inkassator i København.
1. Julie Therese Margrethe Hansen, f. 16. 12. 1883, † 7. 4. 1891.
 2. Laura Henriette Elisabeth Hansen, f. 30. 5. 1885, gift 10. 12. 1909 med Jens Chr. Holger Nielsen, f. 16. 5. 1882, Fabrikant i København. — Deres 3 Børn ere:

- A) Else Irelia Hassenkam Nielsen, f. 23. 5. 1910.
B) Harry Walter Hassenkam Nielsen, f. 23. 2. 1914.
C) Lizzie Eugenia Hassenkam Nielsen, f. 20. 7. 1918.
3. Alfred Martin Rudolf Hassenkam Hansen, f. 18. 7. 1886, † 11. 12. 1886.
- b) Hans Peter Hansen, f. 22. 9. 1856, Sømand, udvandrede til Amerika 1879 og ikke hørt fra ham i over 25 Aar.
- c) Carl Peter Hansen, f. 19. 5. 1861, † 8. 12. 1910, var Hotel-ejer i Helsingør, gift 29. 7. 1892 med Emma Marie Dortha Bruhns, f. 18. 10. 1865 i Tølløse.
1. Carla Ingeborg Christine Margrethe Hansen, f. 4. 10. 1893.
 2. Carl Chr. Edont Dyrland Hansen, f. 14. 3. 1895
 3. Henry Carlo August Emanuel Hansen, f. 12. 5. 1896, † 22. 6. 1897.
 4. Ketty Johanne Louise Alexandra Hansen, f. 25. 12. 1898, † 1. 12. 1918
 5. Axel Henry Theodor Dyrland Hansen, f. 5. 5. 1900, † 27. 8. 1900.
 6. Conny Axel Emanuel Dyrland Hansen, f. 9. 9. 1903.
 7. Paula Victoria Hansen, f. 9. 3. 1905, † 25. 3. 1905.
 8. Ingar Viola Victoria Augusta Hansen, f. 24. 2. 1907.
 9. Rosa Evanda Wilhelmine Charlotte Hansen, f. 31. 12. 1909, † 21. 7. 1911
- d) Johanne Marie Hansen, f. 16. 9. 1865, gift 10. 11. 1901 med Thorvald Teodor Blixen Møller, f. 20. 11. 1862 i København, Skomagermester.
1. Viggo Siegfred Blixen Møller, f. 17. 6. 1902.

Af F. Hjort er tidligere udgivet:



Peder Jensen, Gjerløfs Efterkommere	1889
Slægten Thura, gennem 300 Aar	1894
Optegnelser om Baagegaard	1896
Gamle Næsgaardianere	1899
Slægten Gjerløf	1904
Familien Hjort	1904
Familien Berth	1904
Kirkelammet, et Sagn fra Tommerup	1912
Optegnelser om Broholm	1912
Om Borgmester Jørgen Nielsen i Assens	1913
Bidrag til Frøbjergs Historie	1914
Mindeskrift om Præsten C. H. de Thurah	1915
En mærkelig Erindring fra Svenske Krigen	1918
Optegnelser om Tallerup	1920
Slægten Pultz	1921
Træk fra et Stamhus Grundlæggelse og fra et „Bondestamhus“ Nedlæggelse	1921
Slægten Stampe fra Slagelseegn	1922
Bidrag til det fynske Ryttergods Historie	1922
En sjællandsk Slægt Pind	1922
Hejninge-Slægten	1922

