



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

# Hejninge-Slægten

en

sjællandsk Bonde-  
familie

fra

Hejninge ved Slagelse

af

F. Hjort

Baagegaard pr. Tommerup St.



# Hejninge-Slægten

en

Sjællandsk Bondefamilie

fra

Hejninge ved Slagelse

af

**F. Hjort**

Baagegaard pr. Tommerup St.



Selv i vore Dage er det overmaade almindeligt at Bondefamilier bliver boende i Landsbyen, i Sognet eller i dens nærmeste Omegn hvor deres Forfædre have haft deres Hjem. Naar det nu er saaledes, og derfor kan der skaffes utallige Beviser, saa tør man maaske ogsaa ud fra denne Vished slutte, at de enkelte Familier endnu længere tilbage i Tiden, end de historiske Beviser kan godtgjøre Rigtigheden heraf, at de i det store og hele have holdt sig til den samme Landsby. — Denne Opfattelse vilde ogsaa falde godt i Traad med Videnskabsmændenes Udtydning af vore ældste Stednavne, navnlig Bynavnene der ende paa —inge, idet disse jo mene at man i den første Del af disse Bynavne gjenfinder Navnet paa den Familie (eller Clan), som først havde vedkommende —inge By inde som Beboelse og vel som Ejendom. Alt tyder paa, at denne Opfattelse er den rette, thi naar man lige op til vore Dage, i vor rastløse Tid, da alt gaar saa hurtig og er saa omskifteligt dog endnu finder Bondefamilierne i vid Udstrækning boende og byggende paa den samme Plads, som Fædrene have efterladt dem saa langt tilbage, som de historiske Oplysninger gaar, hvor meget mere rimeligt vil det da ikke være at antage, at de endnu fjernere Slægtninge, men hvorom Historien nu tier, ogsaa have dyrket den samme Jord og bygget den samme By, som deres Efterkommere endnu have i eje.

Den Slægt som her skal omtales, er en blandt de hundreder, ja tusinder, som findes overalt i enhver Egn af hele vort Land; der har opholdt sig, i alle Tilfælde, delvis i den samme Landsby. Ved mine Undersøgelser om Hejninge-Slægtens Historie har jeg ikke fundet noget som kan fremhæve eller adskille den ra Masser af andre Bondeslægter, og derfor er der heller ikke

Grund til at opholde sig ved denne, udover den Interesse, som enhver vil have af at vide hvem de nedstammer fra og hvor Forfædrene gennem Tiderne har haft sit Hjem. Adel, Gejstlige og Borgerfolk har alt i lang Tid haft Forstaaelse af, hvilken Betydning det har at vide Besked om sin egen Oprindelse og med Interesse søgt Oplysninger derom. Helt anderledes forholder det sig med vor Bøndestand — om Forladelse! mange opfatter dette som et Skjældsord, skjønt det er et Hædersnavn, saavidt som Bøndestanden er den ældste af alle Stænder, og fra denne stammer alle Stænder og Folk, forsaavidt de har deres Oprindelse i vort eget Land.

Der har hidtil ikke været megen Interesse i Bøndestanden for at søge Oplysninger om sine Forfædre og derfor staar det ogsaa saa umaadeligt fattigt til overalt med Landboernes Viden om Bondeslægternes Historie. Saa godt som alle ved dog lidt om Forældrene, noget mindre om Bedsteforældrene, men næsten slet intet om Oldeforældrene osv. —

Naar jeg nu fremfører nogle Bidrag til ovennævnte Families Historie, er det for at vække Interessen blandt vore Landmænd, der jo i vore Dage ere rene Kapaciteter, naar Talen er om vore Husdyrs Afstamning, hvorom alle nu ved god Besked, og burde derfor heller ikke være nød til at slaa Øjnene ned, naar de bliver spurgt om deres egen Oprindelse. Saa meget mindre som det nu er en overmaade let Sag at faa de ønskede Oplysninger, netop fordi Bønderne i det væsentlige have boet paa samme Sted gennem Aarhundrede,r saa de er lette at finde.

Hejninge-Slægten bærer saa godt som alle Navne med Endelsen —sen og Hjemstedet er Kirkebyen Hejninge vest for Slagelse, kun  $\frac{1}{4}$  Mil fra Storebælt. I hele Sognet er kun den samme By og dens Jorder begrænses mod vest af de store Vandløb Tude og Vaarby Aa, som løber sammen ved Trælleborg, en gammel Ruin fra Oldtiden med Danmarks største Voldplads, som selvfølgelig i sin Tid har behersket Indløbet her fra det aabne Hav. — Muligen har de oprindelige —inge-Folk tidligere



haft hele Landet inde lige til Bæltet, men da —lev-Folkene er indvandrede og slaaet sig ned i Byerne Forlev, Vemmelev og Ormslev, saa har de ældre Beboere, Hejninge Folkene, maattet trække sig tilbage bag det store Vandløb, hvor de har kunnet forsvare sig og værnet denne Plet for sig selv. Hvorledes dette er gaaet til er nu ikke let at afgjøre, men Navnet siger, at Hejninge hører til vor allerældste Bebyggelse og Jorden med sin dybe Muld fortæller, at Slægt efter Slægt her gennem Aartusinder har lagt et umaadeligt brydsomt Arbejde, som deres egne Børn i vore Dage nu høster Frugterne af, saaledes, at vi nu kan se for vore Øjne Guds Ord gaar i Opfyldelse, naar han siger: „Herren, Herren er en barmhjærtig og naadig Gud, langmodig . . . . og som bevarer Miskundhed mod tusinde Led . . . .“\*)

Ved Enevældens Indførelse kaldes Beboerne i Hejninge for „Kongens Tjenere“ og laa under Antvorskov Slot, men kort efter blev hele Sognet udlagt til Ryttergods. I 1664 ved den første Matrikuls Indførelse var der 16 Gaarde og 4 Huse i hele Sognet foruden Præstens Annexgaard og dertil hørende 2 „Gade Huse“. Da Traps Beskrivelse kom 1880 var der 22 Gaarde i Sognet, saa der er ikke sket megen Forandring i de 220 Aar som ligger imellem.

Da Indberetningerne til den første Matrikul i 1662 skete, var der blandt Gaardmændene en Mand ved Navn „gamle Niels Hansen“ som rimeligvis er Svigerfader til den følgende Beboer af samme Gaard Matr. 12, nemlig Jens Pedersen † 5. 9. 1732, hvis Hustru hed Ellen. Allerede omkring 1680 nævnes Jens Pedersen som Mand i Gaarden. Blandt flere Børn, saaledes blev en Søn, Peder, døbt 1682 og da var gl. Niels Hansen Fadder, havde han en Datter Bergithe, der maa være født 1685, men ikke indført i Kirkebogen, hun blev viet i Hejninge 2. 6. 1715 til Enkemand Gmd. Jens Rasmussen, hvis første Kone Maren Jensdatter var død 11. 10. 1714; med

\*) 2. Mos. 34, 6 og 7,

hvem han alt var bleven gift 1690 og da var Hans Lauritzen og Peter Christensen Forlovere, men iøvrigt har jeg ikke kunnet faa konstateret hvem denne Maren Jensdatter var Datter af. Om Jens Rasmussen havde Børn i sit første Ægteskab ved jeg ikke, men med Bergithe Jensdatter havde han foruden de 4 Døtre: Maren f. 15. 1. 1716, Anna † 1721, Karen f. 1721 og Margrethe f. 7. 10. 1722; de 3 Sønner, Niels f. 16. 7. 1728, Rasmus f. 1718 og Jens f. 1725.

Rasmus Jensen, f. 1718, † 4. 9. 1789, blev gift med Zidzel Jensdatter. De fik flere Børn, bl. a. 1760 en Søn Peder og 13. 9. 1761 en Datter Berthe, der begge døde kort efter Fødslen; en anden Søn Jens Rasmussen, f. 1755, fik Faderens Gaard i Fæste 1787, men døde ugift allerede 3. 10. 1791; en Datter Karen Rasmusdatter blev gift 1779 med Gmd. Jens Andersen og fik med ham en Søn, 3. 11. 1782, der hed Jens Jensen, men Manden døde 10. 5. 1782, 32 Aar gl., og hun blev 6. 12. 1783 viet til Gmd. Thomas Jensen. Jens Rasmussens og Bergithe Jensdatters tredie Søn, Jens Jensen, blev født 1725 † 28. 7. 1809, fik Fædrenegaarden i Hejninge Matr. Nr. 9 og blev gift med Ane Povlsdatter, f. 1727, † 3. 6. 1801. Hun var Datter af Gmd. i Hejninge, Povl Hemmingsen\*)

---

\*) Han var yngste Søn af Gmd. i Hejninge, Hemming Rasmussen, †. 22. 4. 1735, der blev trolovet i Hejninge 1690 med Anne Rasmusdatter, † 25. 7. 1732. De fik flere Børn døbte i Hejninge og Johanne, Gmd. Hans Christens Hustru, holdt dem alle over Daaben, ligesom Manden var Forlover ved deres Bryllup. Jeg slutter deraf, at Hemming Rasmussens Kone, Anne Rasmusdatter, maa have været en nærpaarørende af denne Hans Christensen, maaske en Datter af første Ægteskab. Denne Hans Christensen var vel nok den samme som 1688 havde Matr. Nr. 4 i Hejninge. Der er ganske vist en Hans Christensen samtidig, som var Fæster af Præstens Annexgaard, og det er vanskeligt at afgjøre, hvilken af disse der er Tale om, naar der i Kirkebogen for 7. 3. 1658 staar: „blev Hans Christensen og Johanne Willumbsdatter i Præsteboligen viede. Mulig er her tænkt paa Præstens Annexgaard, men der kunde jo ogsaa være tænkt paa Præstens egen Bolig, der vel nok var i Slagelse By.

f. 23. 4. 1702 og Maren Olesdatter, † 14. 11. 1738 (efter hvis Død P. H., 26. 11. 1738 trolovede sig med Johanne Nielsdatter fra Harrested, de blev viet i Sludstrup 13. 2. 1739; hun døde 28. 10. 1757 og med hende havde han flere Børn).

Jens Jensen og Anne Povlsdatter havde mindst 8 Børn:

1. Margrethe Jensdatter, f. 1751, der 1782 blev gift med Enkemand, Gmd. Anders Jensen Pind\*) i Skovsø og havde med ham 3 Døtre.
2. Bergithe Jensdatter, f. 1754, † ugift i sin Fødegård, 92 Aar gammel.
3. Jens Jensen, f. 1756, blev Gmd. i Lundforlund og gift der 21. 6. 1790 med Pigen Maren Christensdatter; hun maa være død tidlig, thi Jens Jensen blev nogle Aar efter gift med Inger Christensdatter, der døde som Enke i Hejninge, 83 Aar gammel, 7. 7. 1852. Hun havde ligesaa lidt som den første Kone nogen Børn selv, men var en god Plejemoder for de yngre i Slægten.
4. Niels Jensen, f. 1759, blev Boelsmand i Kirke-Stillinge og fik bl. a. en Søn Rasmus Nielsen, f. 1799, † 1811 23. 10., 12 Aar gammel.
5. Peder Jensen, f. 1762, † 1762.
6. Hans Jensen, f. 11. 3. 1764, † 9. 8. 1816; var først Bestyrer af Søsteren Margrethes Gaard Matr. Nr. 16 i Hejninge og nogle Aar efter gift med Søsterens ældste Steddatter Ane Marie Andersdatter Pind\*) 22. 1. 1796, ifølge Kongebrev; fik Skjøde 9. 8. 1796 og samtidig dermed Ejer af Svigerforældrenes Gaard og Sognefoged. Konen døde allerede 27. 3. 1803, hvorefter han giftede sig med Karen Hansdatter.

Hans Jensen kaldes ved Folketællingen 1787 for „gevorben Rytter“ medens Broderen Jens kaldes „national Rytter“. Efter

---

\*) Om Familien Pind se F. Hjort: „Familien Pind“.



Sognefoged Hans Jensens Død, 9. 8. 1816, giftede Enken sig allerede 13. 12. s. A. med den 34aarige Jens Jensen (der † 15. 5. 1861 som Aftægtsmand hos Byberg), som da var hos Rasmus Jensen. I dette Ægteskab blev 9. 10. 1817 født en Datter, Karen Jensdatter. Det maa være denne Karen Hansdatter, der i Kirkebogen siges at være „død 10. 3. 1880 i sit 93. Aar, Fattiglem i Hejninge“; det passer baade paa Navn og Alder og Sted, og det vilde være mærkeligt om der i et saa lille Sogn var flere, som disse tre Ting kunde passe paa. Hendes Datter, der vist var det eneste Barn i andet Ægteskab, blev 1. 4. 1840 gift i Hejninge med Chr. Frederik Frølich, Karethmagersvend, f. 6. 11. 1817 i Slagelse. Hun siges da at tjene hos Forældrene i Hejninge.

Sognefoged Hans Jensen og Ane Marie Pinds Børn:

- a) Margrethe Hansdatter, f. 25. 9. 1796, blev gift med Gmd. Lars Madsen i Aarslev og fik 4 Børn:
  1. Anne Marie Larsdatter, f. 17. 2. 1821.
  2. Maren Larsdatter, f. 23. 10. 1822.
  3. Mads Larsen, f. 13. 12. 1824.
  4. Hans Larsen, f. 1. 6. 1828.
- b) Anders Hansen, f. 22. 11. 1797, † 28. 8. 1798.
- c) Kirsten Hansdatter, f. 23. 11. 1799, blev gift med Gmd. Peder Jørgensen i Aarslev og fik 5 Børn, nemlig:
  1. Hans Pedersen, f. 2. 2. 1822.
  2. Ane Pedersen, f. 8. 3. 1824.
  3. Maren Pedersen, f. 17. 9. 1825.
  4. Jens Pedersen, f. 9. 1. 1828.
  5. Sidse Kirstine Pedersen, f. 30. 12. 1830.
- d) Anders Hansen, f. 27. 11. 1802, † 1880 23. 11. Han kom efter Forældrenes tidlige Død til Onklen i Lundforlund og var senere en Tid hos Søstrene i Aarslev, hvor han handlede med Heste og blev gift i Taarnborg Kirke, 9. 12. 1831, med Kirsten Christensdatter, f. 9. 2. 1809,

† 21. 5. 1875, en Datter af Husmand Christen Larsen\*) paa Forlev Mark, f. 1760, † 14. 3. 1812 og Kirsten Nielsdatter\*\*) f. 1766 22. 1., † 1812 14. 2. (Hun blev efter Forældrenes tidlige Død opfødt i Forlev hos Gmd. Anders Nielsen og Ane Clausdatter). Kirsten Christensdatter var Enke fra 24. 1. 1831 efter Gmd. Ole Nielsen i Halseby (hvis første Kone hed Magdalene Jensdatter † 21. 11. 1828, 40 Aar gl.), med hvem hun var bleven gift 20. 4. 1829 og fik Gaarden i Halseby med ham og bragte den nu med til Anders Hansen.

1. Anne Marie Andersen, f. i Halseby 8. 3. 1832, † 18. 10. s. A.
2. Kirstine Andersen, f. 8. 3. 1832, † 20. 3. s. A.
3. Anne Marie Andersen, f. 15. 9. 1833, hjemmedøbt 26. 10., i Kr. 10. 11., var i sit Hjem til 18. Juni 1862, da hun blev gift i Taarnborg med Gmd. cand. phil. Andreas Hjort\*\*\*) i Vemmeløv.
4. Kirsten Andersen, f. 8. 12. 1835, † 28. 2. 1892, var i sin tidlige Ungdom i Aarslev hos sin Familie der og blev her forlovet med senere Gmd. i Ormslev og Gryderup, Peder Hansen, f. 13. 4. 1839, † 21. 1. 1910 (Søn af Gdm. Hans Jensen i Aarslev og Maren).

I dette Ægteskab blev født 7 Børn, nemlig:

- a) Jens Peder Hansen, f. 21. 12. 1862, Værkfører og Forretningsmand, gift første Gang 8. 7. 1894 med Josephine Jørgensen (Datter af Hans Jørgensen, Kirkebetjent ved Trinitatis og Karen Kirstine Balslev) født 11. 7. 1863, † 15. 12. 1895 og anden Gang gift 4. 8. 1908 med Thyra Augusta Johanna Brammer, f. 31. 1

---

\*) Han var Søn af Gmd. Lars Jensen i Kragerup i Ørslev Sogn, bg. 1760 1. 4., der 1754 var bleven gift med Maren Christensdatter (Datter af Christen Madsen i Kragerup). Denne Lars Jensens Fader var Jens Larsen, Gmd. i Kragerup, der atter var Søn af gamle Lars Jensen i Kragerup.

\*\*) Hun var Datter af Gmd. Nies Madsen i Forlev.

\*\*\*) Se: F. Hjort om „Familien Hjort“ og „Slægten Gierløff“.

- 1867 (Datter af Lærer Chr. B. i Kjælbylille paa Møen og Karen Marie Hansen).
- b) Kristiane Marie Dorthea Hansen, f. 18. 8. 1864 † 1. 4. 1886.
- c) Kirstine Hansen, f. 18. 11. 1865, † 24. 11. 1890.
- d) Hans Peder Hansen, f. 22. 8. 1868, fik Faderens Gaard paa Ormslev Mark, gift 20. 5. 1905 med Vilhelmine Andersen, f. 26. 7. 1884 (Datter af Bolsmand Jens Andersen i Gryderup). Boer nu i Slagelse.
- e) Oline Hansen, f. 1. 3. 1872, † 23. 3. 1904.
- f) Anders Peder Hansen, f. 0. 0. 187, † 7 Maaneder gl.
- g) Laura Hansen f. 0. 0. 187, † 7 Dage gl.
5. Margrethe Andersen, f. 13. 4. 1838, † 0. 0. 1917, gift 1870 med Boelsmand Hans Jensen paa Vaarby Mark.  
De har 3 Døtre, nemlig:
- a) Elisabeth Jensen, gift med Mejerist Ulsted i Frederikssund. De har flere Børn.
- b) Maren Jensen, gift med Kjøbmand Simonsen i København. De har flere Børn.
- c) Kirstine Jensen, bor i Vemmeløv.
6. Hans Andersen, f. 22. 3. 1840, † 27. 3. s. A, 5 Dage gl.
7. Hans Andersen, f. 6. 5. 1841, † som lille.
8. Marie Kirstine Andersen, f. 8. 8. 1843. Bestyrede Huset for Faderen efter Moderens Død og blev gift 0. 0. 1882 i Taarnborg med Gmd. paa Forlev Mark, Christian Hansen, f. 1847, † 1922.  
De har 2 Børn :
- a) Anders Hansen, f. 1883, bestyrer Gaarden i Forlev for Moderen.
- b) Karen Hansen, f. 1884.
9. Christen Andersen, f. 18. 10. 1845, † som lille.
10. Karen Andersen, f. 16. 1. 1847, † 16. 5. 1869, kun 22<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Aar gammel. Ugift.
11. Christen Andersen, f. 31. 10. 1849, døbt s. Dag men død kort efter.

12. Hans Christen Andersen, f. 16. 12. 1851, var den eneste af Sønerne der levede og blev voksen. Han fik efter Faderens Død Fødegaarden i Halseby, blev gift ?. ?. 188? med Marie Hansen fra Aarslev. Han solgte Gaarden i Halseby under Verdenskrigen og købte en anden Gaard ved Taastrup Station.

De har flere Børn.

Hans Jensen og Karen Hansdatters 2 Børn.

- e) Jens Hansen, f. Dec. 1810. Han fik en Gaard i Skovsø og senere i Grøfte, men kunde „ikke klare sig“ og blev Vægter i Korsør, hvor han var en Tid, men maatte saå give sig til at være Røgter og døde i Slagelse Fattighus. Hans Hustru hed Trine og var fra Grøfte. De havde 2 Dreng, der kom til Søs.
- f. Ane Marie Hansdatter, f. 23. 12. 1812. Da der blev skiftet i 1816 efter Faderens Død, var hun 4 Aar, og nævnes i Skiftet; senere Oplysninger mangler.
7. Peder Jensen, f. 16. 11. 1766. For saa vidt han ikke er død spæd og der er kommen en senere Broder, der ogsaa hed Peder, da er det ham som nævnes ved Folketællingen 1787 hjemme hos Faderen og siges at være 18 Aar, og paa samme Maade nævnes han ved lignende Lejlighed 1801, men da siges han at være 35 Aar gammel, hvilket passer. Han maa være død kort efter, thi paa Skiftet efter Faderen i 1809 nævnes han slet ikke.
8. Rasmus Jensen, f. 1770 i Hejninge, † 7. 3. 1841. Han fik Fædrenegaard i Hejninge og blev 6. 11. 1809 gift med Birthe Thomasdatter, f. ?. 1. 1784, † 3. 1. 1850, en Datter af Gaardmand i Hejninge Thomas Jensen og Karen Rasmusdatter (de var altsaa Næstsøskendebørn).

De havde bl. a. følgende Børn:

- a) Peder Rasmussen, f. 24. 7. 1811, † 26. 9. 1823, kun 12 Aar gl.
- b) Jens Rasmussen, f. 1. 11. 1815, anføres senere.
- c) Hans Jensen Rasmussen, f. 4. 8. 1819, † 7. 9. 1824, kun 5 Aar gl.
- d) Ane Cathrine Rasmusdatter, f. 2. 11. 1822. Hun blev

gift med Gmd. Lars Andersen i Hejninge, f. 0. 0. 18 ?  
 † 0. 0. 18 ?.

De fik 6 Børn:

1. Anders Larsen'      3. Peder Larsen,      5. Mette Marie Larsen,
2. Rasmus Larsen,    4. Berthe Larsen,    6. Anne Marie Larsen.

b) Jens Rasmussen, f. 1. 11. 1815, † 15. 3. 1880.

Han blev gift 11. 6. 1852 med Ane Marie Rasmussen-  
 datter, f. 11. 6. 1834, † 28. 7. 1856; hun var en  
 Datter af Gmd. Rasmus Larsen i Hejninge. Efter hendes  
 tidlige Død giftede Jens Rasmussen sig igjen med en  
 Datter af Gmd. Jacob Rasmussen i Ormslev. Deres 2 Børn:

1. Rasmus Peder Jensen, f. 16. 7. 1856, blev gift 28. 3.  
 1879 med Maren Kirstine Pedersen, f. 20. 2. 1858, en Datter  
 af Boelsmand Peder Hansen i Hejninge. De købte en Gaard  
 i Forlev og fik 5 Børn, nemlig:

a) Jens Peder Jensen.

b) Ane Marie Jensen.

c) Birtha Jensen.

d) Johannes Jensen.

e) Mary Jensen.

2. Lars Jacob Jensen, f. ?. ?. 185?, blev Gmd. i Hejninge  
 og gift med Anne Marie Larsen af Hejninge. De havde  
 3 Børn, nemlig:

a) Harald Jensen.

b) Mary Jensen.

c) Johannes Jensen.

Idet jeg her slutter denne lille Undersøgelse, er det med  
 Beklagelse af, at jeg ikke har faaet fat i alle Linierne og ført  
 dem op til Nutiden; men det har sine store Vanskeligheder at  
 opnaa dette og navnlig kniber det i de ældste Led. Dersom det  
 hele kunde være fuldt opklaret, vilde man sikkert have faaet at  
 se, at hele Sognet var indbyrdes beslægtede, hvilket uheldigt  
 Forhold iøvrigt alt giver sig Udslag flere Steder, navnlig ved  
 Børnenes tidlige Død og i det hele ved mange Dødsfald.